

# TRUNG BAO



Võ Văn Ninh

NGUYỄN DOÀN VŨNG  
CHỦ TƯƠNG

Số Gà-Chọi

Số 77 - Giá: 0510  
7 SEPT. 1941

KỶ MUỐI NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

# NGHỆ CHƠI CÙNG LAM CÔNG PHU

**Làng gà chơi Bắc-kỳ.** — Cái tên chơi ta già chơi có ở nước ta từ lâu lắm. Ta phải đi ngược lên tới dời nhà Trần, mới thấy một di-tích trong văn-chương nói đến gà chơi. Đó là bài hịch của đức Trần-hung-Đạo, trong có câu: *Lấy ríu cát gi làm vui đùa...; cựa gà trống sao cho đậm thủng được áo giáp...*

Đây là phần gà chơi từ xưa. Thời bây giờ, ở ngoài Bắc-kỳ, trong vùng mươi năm trở về trước, làng gà chơi không có tổ - chức. Một cái sân đánh trong những ngày hời-hè, một khoảng sân nhỏ - nhô, một đường của những lợn chạy già.

Trong Nam-ky, người ta tổ chức chơi gà từ lâu lắm. Họ có những sân riêng, những sỏi riêng để lập những cuộc chơi gà này lứa, tên cái có đến bạc ngàn. Cố người khuynh-gia bài-sản và già chơi, vì họ ăn thua đủ lâm. Người ta chịu tim tội giàn gà chơi công phu lâm, có con ăn đến mươi mấy kỵ liên. Ngoài Bắc-kỳ, hổ vi con nào đã ăn tới bốn, năm độ thì ít ai đánh đòn. Trái lại ở trong Nam, người ta không sợ, cố tìm những con hay hơn để đem, chơi lại, cho nên các cuộc đấu gà có vui hơn, khoai trả hơn nhiều, và tiền cược to hơn. Một lẽ nữa là ở miền Nam, khi hậu nông suối n้ำ, rất lối cho việc nuôi gà chơi. Ngoài Bắc, mùa rét mưa phùn là một mối lo cho các tròn và bé, có phải to và ngắn.

Làng gà chơi Bắc-kỳ — Thế nào là một con gà hay — Gà bàng trang, hổ, xin thua phân, bắt tiền và bắt chép. Những con gà nổi tiếng của ta — Cú khoai lang nóng ấy là thực hay bịa?

của NGUYỄN - HƯƠNG - GIANG

ông chủ gà, gà hay chết trong vụ rết.

Bây giờ ở ngoài Bắc ta, nhất là ở Hanoi, người ta chịu tổ chức chơi gà có quy củ, và chủ «khuôn vỗ» của làng gà hiện tại là nơi trại xiếc Khâm-thien đồ, mỗi tuần thường có đến năm, sáu cặp chơi nhau.

**Thế nào là một con gà hay?** — Chọn con gà là tất cả một nghệ-thuat khó khăn. Trước hết, phải xét xem hình thể nó có cân đối không đã. Nhưng xem như thế chưa gọi là đủ. Phải hiểu vầy và đó của con gà sao mới được.

Vậy tức là cái vầy ở đằng bờ mặt cẳng chân con gà. Có thứ, vầy hay, có thứ vầy đỡ. Tốt nhất là cẳng con nào có hai hàng vầy nuốt.

Độ tức là hàng vầy đằng sau cẳng chân. Độ cần phải đều. Có hai thứ gà chơi. Mỗi thứ một tính cách, một vẻ hay.

Một thứ gà mau ăn, nghĩa là nhhanh nhẹn, biết tấn công như vũ như bão, đá thật lệ và thật nhiều đòn, làm cho con gà bên địch chạy trối chết.

Loài gà mau ăn thì mỏ bao giờ cũng thanh, nhò nhăn như vừng chài, chân phải

Con gà khỏe bao giờ cũng ở trên người ta, nghĩa là nó hay đánh những miếng đòn ở trên bờ xuồng, rất lợi hại và rất nguy hiểm cho con gà địch.

Một thứ gà hay nữa là loài gà gan và chịu đòn, chuyên về thế thủ trước, rồi mới xoay sang thế công. Giống gà bền và chịu đựng hay vẹ sau. Người ta chọn nó trong số những con mì mắt dày và to tảng (tức là cái đầu) cũng phải dày dặn. Có thể ví từ gà chịu đòn này như một cái mõi dày và vững chãi để đỡ những miếng cựa nguy hiểm vậy.

**Một cuộc đấu gà.** — Khi gà sung sức, tột độ, chủ già mang gà đến chỗ sỏi, tức là sân chơi già, ghép đấu với con gà khác. Nhưng phải chọn hai con bằng nhau, không chênh lệch quá vì bồ cao hay vóc vạc, tiếng làng gà gọi là hai con bàng trang. Xong đấu đáy hai bến làm tiền, đặt tiền cược là bao nhiêu đó, tùy ý, rồi cho đấu.

Chỗ đấu là một khoảng sân đất rộng, chung quanh quay cột vòng tròn cao chừng 50 phân tây.

Trước khi vào đá, hai bên cùng cho gà uống nước, và

a và dấp nước vào gà cho cuộn dây cho tới khi một con gà phai chảy hán.

Cũng như trong một cuộc đấu quyền Anh, chia ra từng hiệp (round), từng bộ nghỉ, cuộc gà chơi cũng phân chia ra từng hò đấu, và nửa hò thi đấu muôn kè bên nào thi kè, phần nhiều tiền đánh cuộc hai phe vẫn chênh lệch bao nhiêu hò.

Một hò là thế nào? Người ta lấy chiếc ống hơ to chọc thẳng một lỗ nhỏ ở đáy, thả vào chậu nước, bao giờ chiếc ống hơ chìm là hết một hò. Rồi đến một nửa hò nghỉ.

Thường nếu hai bên đồng tài đồng sức, phải là tối chí, mười hò mới phân thắng bại, cũng có khi hòa nữa.

Nhưng cuộc gà mau

ăn, chỉ chừng hai, ba hò, đã trông thấy được thua rồi. Khi người chủ có con gà kém thế, liền xin thua năm, bảy phân tùy ý. Xin thua trước như vậy, là tránh cho con gà nhà khôi bị lòn thương nhiều quá, hỏng mất gà. Cũng một đời khi con gà kém thế lại quật khởi, hàng hòn đánh đòn gà địch, chuyên bại thành thắng.

**Xin thua phân là thế nào?** Nghĩa là xin giảm bớt tiền cược, và xin cho con gà kém thế được bỏ cuộc. Thị dụ thua năm phân, thi 100\$, xin chịu giá có 50\$. Còn cho hay không là tùy ý người có con gà thắng lợi. Nếu người ta không bằng lòng cho thua phân, thi phải kéo dài

mehr. Có khi một bên độ 300\$ một bên 100\$. Con gà được người ta đặt tối 300\$ mà thua, thi bên 100\$ cũng chỉ ăn một trăm bạc thôi, còn thừa thi giá lại, nghĩa là phe đánh 300\$ mỗi đồng chỉ phải giả có bao hào.

Đó là lối kê trước khi gà

phép nước.

Còn lúc thả vào đá rồi cũng cung ó lẻ bắt thêm tiền. Một cuộc đấu được vài hò, có con gà hơn đòn, có con kém thê rành rành ra đáy, những người đánh vè con hơn đòn trông thấy chắc ăn rồi mới bỏ thêm tiền ra bắt chấp độ 100\$ chi ắt 50\$, 60\$ thôi tùy theo sự hy vọng thắng của con gà nọ.

Lúc ấy mới có cuộc ăn to, vì bên bờ ra năm sáu chục nếu được coi là thè ăn một trám.

**Nhưng con gà nổi tiếng.** — Thời oanh liệt của con gà chỉ đòn hai vòi (nghe là lè hai năm) là nhì. Ở Bắc-kỳ ít có giống gà hay, trừ ra vài tay chuyên mòn nuôi gà mới có lóng tốt, giống tốt.

Hiện bây giờ, làng gà chơi ta thường đê ý đến mấy lóng nay:

Tông của Trưởng Khwei.

Tông của Thông Cát

Xéc

Vườn rau

Chú Quế

Tu Sý

Mỗi nhà nuôi gà có một mánh khóa nuôi, vỗ, và chọn lọc riêng. Nhưng bị quyết ấy ít khi lọt ra đến ngoài.

Trước khi nói qua về mấy con gà nòi tên tiếng, chúng tôi xin nói đến lối đặt tên con gà đà.

Một con hùng-kê tái phải có một cái tên xứng đáng với sức lực và tài ba của nó. Cái tên gà thi rất sẵn, với di không hết tên hay, nhưng chỉ tiếc là không đủ gà hay để đặt tên thôi. Trong Nam đồng

## Hôm nay là ngày rằm tháng bảy

Rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân; ngày đại hội dưới âm-phủ; ngày hàng nghìn, hàng vạn bạc giấy vàng mã bị thiêu đốt ra tro.

Các bạn có biết ngày đó có một ý nghĩa gì không? Tại sao ở Âm-phủ là xá tội cho những người đã chết? Âm-phủ Tây và Âm-phủ Ta giống nhau và khác nhau như thế nào?

XinдонcoiT.B.C.N.số sau chúng tôi có 2 trang đặc biệt để đăng những cái tai nghe mà thấy ở Âm-phủ và do những người chết chết Âm-phủ gửi về trân gởi nhở đang

Rằm tháng bảy, ngày sung sướng ở Âm-phủ, nhưng lại là ngày đau khổ của thiền tiên - ô thiền - dinh và của người ở trần gian! Chúng tôi không quên để vài trang trong số ấy nói về «Mưa ngâu» và chuyện «Cô tiên mà lấy tháng chăn trâu»

MỘT SỐ BÁO VUI, LẠ, ĐẶC BIỆT, NÊN ĐÓM ĐỌC!

bao vòn ham mê tiễn thuyết  
Tất nên thương chọn cho gà  
những tên các ông trưởng thời  
đó, đại khái như *Đại Nhát*  
*Hồ*, *Tết Đinh Sang*, *Phản*  
*Khoái*, *Ô Hắc Lợi* vân vân...  
Cố sao cho cái tên nó thật  
kêu là đú, Còn danh có xứng  
kèm đú hay không, đó lại là  
chuyện khác.

Ngoài Bắc phần nhiều  
người ta đặt tên gà theo hình  
thú, màu sắc nết hay là tật  
của con gà.

Gần đây có những con gà  
cố tiếng như con *Xám Đầu Ký*  
của chú Sam, con này lông  
xám và ăn bảy ký liền nên  
mới có xuất hiện như vậy.

Con gà *Quá Vái* của trưởng  
Khái, mìn hòn bầu bầu như  
một quả Lê-Chi.

Con gà *Quốc Cầu* Thông Cát  
cố ngon chán giữa quẹo sang  
mặt bên.

Vụ nắn nay có hai con gà  
đặc sắc nhất. Một là con *Gà*  
*Mộc*, tuy bò ngoài rất xấu, rất  
bẩn, nhưng rất tài. Nguyên  
do nó mộc thêch như vậy là

nó đi đá xong về gấp mưa  
nên phát chứng ghê kinh  
niên. Con *Gà Mộc* ăn ba ký  
liền ở Hanoi, vào trong miền  
Thanh-Nghệ ăn một ký nữa  
rất là oanh liệt, hạ con *Ó-Cop*  
vô địch miền bắc Trung-kỳ.  
Chả con gà mộc này là ông  
Chưởng Đen ở Hàng Bột  
(Bà Sô).

Hai nữa là con *Tia Gò Công*

của ông Lê Văn Sỹ, tức Tư  
Sỹ. Từ xưa nay ít thấy con  
nào hay bằng con này. Trong  
hai tuần lễ ăn ba ký liền.

Như rết hiến, bò vi  
con nào đã ăn một ký rồi  
thường phải nghỉ hai, ba  
tuần, có khi lỡ ra bị đau mò

hay kèm tăng thời phải nằm  
một, hai tháng không chứng.  
Kỳ thứ nhát, *Tia Gò Công* hạ  
con *gà Ô* của Tu Mun trong  
một hồi, vì nó đá mau qua,  
bên kia phải xin thua ngay  
năm phân.

Cách đó bốn hôm, nó hạ  
con *Xám* ở Ngã Tư trong bốn  
hồi, bên kia phải xin thua sáu  
phân.

Kỳ tranh vô-dịch Đông-  
dương-mới rồi nó hạ một con  
*Xám* nữa — con Xám của Thủ  
Ích con này to và cao hơn, cho  
đá thử ở nhà rất hay và rất  
bền, cho nên khi ra không ai  
dám kể về bên con *Tia Gò*  
*Công*. Sở dĩ có một mình chủ  
kết, vì ông đã xem *võ* đó  
của con gà Xám có phần kém  
hơn con gà nhà.

Lúc mới thả vào, con gà  
ở trên con tia, cao hơn một  
đầu. Con Xám đá mé nhưng  
con tia rất khéo đỡ, tuy đầu  
ở dưới mà cũng tránh được  
hết cả các ngón đòn ác liệt.  
Thỉnh thoảng con tia lại lên  
đá một đòn *vía* hay một đòn  
*hầu* rất tin. Theo cuốn từ-  
diễn riêng của làng gà, đòn  
*vía* là cái miếng chui qua  
nách gà bèn đòn, ngoặc lại  
đầu nó mà đá. Con đòn *hầu*  
là một thế mò vào yết hầu.  
Con xám bị hai ngón đòn đòn  
địa ấy, đầu và hoàng lâm,  
chủ nó đã thường thấy sự thua  
kém ngay từ hồi đầu. Đến hồi  
thứ tư đánh phải xin thua  
năm phân.

*Những mánh khôn*. — Trước  
kết chúng tôi xin nhắc lại lúc  
nửa bờ nghỉ nhở có gà bị  
thương thì chủ nó phải vội  
chữa ngay cho nó. Chủ gà  
sẵn sẵn cho gà cũng như  
người «sợ-nhợ» trong trận  
đấu Quyền Anh vỗ vè cho vỗ  
sí vè. Dưới đây là những  
(Xem tiếp trang 38)

Một bộ dày những miếng  
biết mưu tuỳ đù Trẻ Em tự  
ghép lấy 25 câu cái, 10 chữ  
số và các vật thường dùng —  
Rất có ích cho Trẻ Em, thật  
là chơi mà học  
Giá . . . 1\$00

## CÂU CHUYỆN NUÔI GÀ, VỎ GA

### THỜ GÀ HAY LÀ

# ONG « HUNG THẦN »

## MẮT ĐÓ, RÂU DÀI

của LÊ-VĂN-BẬT

Tôi được biết ông « Hung-  
Thần » từ ngày tôi đến ở chàng  
với Mỹ. Ông « Hung-Thần »

đây là một con gà chơi, da đỏ

như gác, đuôi dài chấm đất,

lông mày xám và bóng nuốt.

Mỹ quay con gà xám lâm, con  
gà tái hết sีc, « mé », « via »,  
« hầu », « đầm », đèn gi cảng  
hay, ít khi có con gà hoàn  
toàn như thế. Đì đâu se là Mỹ  
đến thăm gà ngay, công việc  
bán đến đây Mỹ cũng không  
quên ngày hai bữa tự tag cho  
gà ăn : náo thi Đò, náo rau  
diệp, náo trứng gà sống ; ho  
một tí là thuốc. Nhát là mỗi  
khi di chơi về, Mỹ ngồi hàng  
ngày nǎn, bóp, xoá, chườm  
cho ga, lát mồi hút máu tụ ở  
từng vết thương, vuốt lại từng  
cái lông cánh. Nói tóm lại, vợ  
con Mỹ cũng không được săn  
sóc chu đáo bằng ông già Xám.

Hết thấy mọi người trong  
nhà đều coi con gà xám như  
một vật *hiềng liêng*, một vị  
*Hung-Thần*. Con gà đó có lẽ  
cũng hiều rắng minh là một  
con vật « bối khà xám phạm »,  
nên thường hung-hăng, tíc-  
quái, bò ai cũng mờ, cảng đá,  
tát người đến vật trong nhà,  
não chẳng lùi ai.

Tôi nghiệp cho mấy con chó,  
chẳng sợ gá hòn sọ cop. Có  
một hôm con chó mục cứ bị  
con gà đá kiết két nát mãi  
liền phút khùng cắn vào chân  
gá một miếng. Vô phúc cho nó  
bị Mỹ bắt được quẳng tung và  
trừng phạt ngay tức khắc.

Mỹ sitch con chó Mục vào  
một cái cột, lấp một thanh sắt

thẳng Bếp mặt mài sưng tim  
đang tim noi trú ẩn, mà Mỹ  
mặt hầm hầm ra và cầm tarc  
hết sicc, đương ôm con gà mà  
khóc như khóc một đứa con  
đom yêu.

Vừa thay tôi, thẳng Bếp liền

chạy lại phán trần : « Thưa  
ông, con bẩn biết dạng đến gá  
chứa ông con là phạm vòi một  
tội rất nặng ở nhà này, nên  
con vẫn phải tránh xa, có khi  
gá nhảy đê vòi cùa bát, con  
cũng phải làm ngọt lá khác.

Một buổi sáng, tôi vừa thức  
để nghe thấy tiếng đánh  
đập àm àm. Tường trong nhà  
vảy ra sự gi bát trắc, tôi với  
vàng chạy ra sân thi thấy

ẤU HẾT NGƯỜI  
VIỆT-NAM NÊN ĐÈ  
Ý VÀ CỐ TÌM CHO  
ĐƯỢC

Một người học elő đế nhất thế giới,  
học 6 chữ Nhân Chi Sĩ, Tinh Bản Thiên  
Trí 1 tháng giờ mà không nhớ được  
một chữ. Sau nhở được một vị linh  
thần, mỗ bụng sù ruột, nước ròi vào  
ròi thi trong vắt, đến khi nước ròi  
chết ra, thi den sùi sùi nước công.  
Nhò mè mả, au thành một trang thanh  
niên uyết thế, bắt cứ, một loại sách gi  
chí thường thông qua lè khêu a lồng như  
chó, Thông minh đến thế là lại đố  
đé lén ròi đập vào tay nó mới  
đang tôi đợi cửa nó.

Không nhò ai đã kí cho tôi  
nhé một câu chuyện cù lích  
về gà chơi. Chuyện, một con gà  
cũng được chủ nó yêu quý hết  
sicc, rồi một ngày kia vì liếc  
con gà bị bò mẹ sợ ý năm quâ  
mà người chơi gà chơi để  
đang tay đánh chết mà rồi yết  
kém a, xin đope :

TRẠNG HỤT

Thờ, mandal đè :

M. LÊ-NGỌC - THIỀU  
67, rue Neyrol Hanoi — Tel 786

thẳng Bếp mặt mài sưng tim  
đang tim noi trú ẩn, mà Mỹ  
mặt hầm hầm ra và cầm tarc  
hết sicc, đương ôm con gà mà  
khóc như khóc một đứa con  
đom yêu.

Vừa thay tôi, thẳng Bếp liền  
chạy lại phán trần : « Thưa  
ông, con bẩn biết dạng đến gá  
chứa ông con là phạm vòi một  
tội rất nặng ở nhà này, nên  
con vẫn phải tránh xa, có khi  
gá nhảy đê vòi cùa bát, con  
cũng phải làm ngọt lá khác.

Thế mà sáng nay con sơ ỷ  
đánh đò mây hot thòi liền bị  
cụ Mỹ đánh dập, thất con  
không hiểu ! »

— « Mày không hiểu ! Gá tao

sắp mang đì chọi mà máy đê

cho nò àn no thì máy có giết

tao không ? »

À, không thà thẳng Bếp không  
hiểu thực. Mùa nó hiểu làm sao  
được ! Nò không chơi gà chơi  
thì biết đâu là gá sập « tru  
trưởng » thi không được cho  
ăn nò thòe ? Nò bị đánh là  
phải lâm ! Đáng là hòi sát nòng  
đó lén ròi đập vào tay nó mới  
đang tôi đợi cửa nó.

Không nhò ai đã kí cho tôi  
nhé một câu chuyện cù lích  
về gà chơi. Chuyện, một con gà  
cũng được chủ nó yêu quý hết  
sicc, rồi một ngày kia vì liếc  
con gà bị bò mẹ sợ ý năm quâ  
mà người chơi gà chơi để  
đang tay đánh chết mà rồi yết  
kém a, xin đope :

Mỗi khỉ nhó đến chuyện vùa  
kết tôi càng thấy con gà Xám  
của Mỹ đóng sò hơn một vị  
*Hung-Thần*.

GỒM MƯỜI VẠN HỘI VIÊN

# Một hoàng - thân Anh mở hết tốc lực một chiếc máy bay sang Pháp để kịp dự một cuộc chơi gà lồng trọng

Tại nước Pháp, hiện nay có rất nhiều người thích chơi gà, và họ cho chơi gà là một thứ chơi rải rác, có như những tảng lệ là truyền từ bao giờ bao giờ đến nay.

Vốn là một dân văn-minh, có tinh-thần tò-clue, những người chơi gà chơi, cũng lập thành những hội, như bao nhiêu hội khác, với những tên gọi rất kêu, rất lạ, nghe như những hội chiến-dấu gi rất anh-hùng. Tất cả tính non 2.000 hội như thế, rải - rác trong nước, khắp mọi nơi.

Cá hội ấy không khảng-tâng, ty-án, cách bết và cạnh-tan với nhau như các hội bùa-kia. Trái lại, họ liên-lạc mật-thiết với nhau do một cơ-quan trung-trọng tập-trung và sát nhập các hội ấy làm một. Cơ quan ấy lấy tên là Hội Liên-Hiệp các người chơi gà chơi ở quận Bắc (Nord) và quận Pas-de-Calais, gồm cả thảy 100.000 hội-viên.

Được Chánh-phủ rộng-dung, các hội ấy nhận cá hội-viên người ngoại-quốc, tức là người Bỉ và người Anh, ham già chơi, mà trong nước không có cuộc chơi gà chơi.

## Đáp máy bay dem gà sang Pháp chơi

Cũng vì ham chơi gà chơi, mà năm trước đây, một hoàng thân nước Anh có sảnh trong hội Liên-Hiệp Chơi-gà ở Pháp mở hết tốc lực một chiếc máy bay riêng, dem gà sang miền ình Lille hay Boulogne-sur-mer để kịp dự một cuộc chơi gà lồng-trọng.

Cuộc chơi gà ấy, tiền cược khởi phải nói, ai cũng đoán là đồ sộ lớn lao lắm.

## Gà chơi ở Pháp phải thế nào ?

Cũng như ngựa thi, trước khi dự cuộc đấu, gà chơi đều phải đứng lên cân, Hội Liên-Hiệp Chơi-gà đã định sẵn cân-lượng của gà dự cuộc là bao nhiêu đó. Con nào nặng quá số cân-lượng đã định, 100 grammes thì bị loại ngay, không được dự cuộc.

Còn xong, con nào đủ điều kiện dự cuộc đấu, được chủ nuôi săn-sóc deo cho khí-giới vào cặp đù.

Trước hết, người ta lấy bông uốt đặt vào cái cựa. Rồi trên miếng bông đó, người ta buộc một cái bao coi như cái vỗ dạn, bằng thiếc nhẹ, ngoài hộc hông một thứ da rất mềm.

Sau hết, người ta buộc ngoài cùng một cái vành deo một mũi thép nhọn; cái vòng ấy cũng buộc vào chân gà do một thứ « ghẹt » bằng da mềm.

Thế là « đấu thủ » đã ra tranh hùng được rồi.

Tại Pháp, người ta không phải huấn-luyện gà chơi. Gà trong bản tính hay chơi nhau



CÂN GA CHƠI TRƯỚC KHI ĐẤU

đối diện với địch-thú là tre, tạiヘん. Giúi-tri gà chơi ở đây là ở chỗ gan-dá bướng-bỉnh, và ở chỗ khéo dùng « khí-giới » để ở cặp đù.

Trước khi thả gà vào vòng chơi, các chủ gà phải giơ chân gà lên để xem khí-giới có hợp lệ không. Cái mũi thép deo ở chân gà phải bằng thép, dài năm phân tây, phải thẳng, khum nhọn ở đầu và toàn thân trông không được quăn-queo chỗ nào.

## Vòng gà chơi.

Gà chơi trong vòng, có lưỡi sắt bao quanh. Trong vòng, có đặt thảm. Trên thảm có vẽ vạch giới hạn. Gà chơi nhau trong giới hạn đó. Bên ngoài quanh vòng đấu, có đặt ghế cho khán-giả ngồi xem, coi như khán-dài các sân vận động vậy.

Khán-giả vừa ngồi xem cuộc đấu, vừa chờ đợi cái với nhau những số tiền ăn thua rát lớn, không kém và có khi lớn hơn số tiền ăn thua trong trường đua ngựa.

Và ăn thua chóng-vánh hơn nhiều. Vì mỗi cuộc đấu kể chí định 12 phút cả thảy.

Từ phút thứ 10 trở đi, gà chơi có thè nầm rập xuống đất nghỉ một lát rồi lại trở dậy chơi tiếp.

Tới phút thứ 12, tức là phút cuối cùng, con gà nào vẫn đứng là con ấy thắng cuộc. Và trong khi tranh đấu, con nào nằm xuống thảm luôn ba phút liền sẽ bị coi là thua cuộc.



Lắp cưa sắt cho gà

Đó là đại khái. Chứ thè-lệ đấu kê cũng tì mì phức-tap không kém gì thè-lệ đấu quyền Anh. — Bởi vậy, phải cử tới hai viên trọng-tài và một viên cầm đồng hồ để giám cuộc. Ba viên giám cuộc này tuyển bổ con gà nào thắng là con ấy thắng, con nào bại là con ấy bại, các chủ gà không được phản đối hay khiếu nại gì.

Mỗi năm người ta căng tò chúc cuộc tranh giải gà vô-

## BỘI CHO ĐƯỢC

# FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Không đồng-cần, viet tron  
mẫu tuyen dep chóng khô

ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN:

TAMDA & C-72 W ELÉ. HANOI

## BỆNH TÌNH

.. Lậu, Giang-mai!  
Hạ cam, Hạt xoài chi nón tim đèn

## ĐU'C-THO-BU'Ò'NG

SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUẾ - HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHẬT, KHÔNG HAI SINH DỤC  
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM

dịch; trước khi tái cuộc đấu chung kết, gà chơi cũng phải đấu qua các cuộc đấu loại, đấu bán-kết v. v... y như trong các cuộc đấu thể-thao của loài người chúng ta.

VĂN-HẠC thuật

## sách mới

Một chuyện thực !!  
Một áng văn chương của một nhà bút lùn tri thức !!  
Một câu chuyện rát chua sot mà hãi chủ động đều cõi sống !

## MỘT TRUYỀN TÌNH 15. NĂM VỀ TRƯỚC

của Lé-van Huyén  
Tôi có những cái gì là cao quý trong tinh-đẹp để ở dưới đây  
tích hiếu có này.

Sách giấy 200 trang, bìa mầu, ám  
loát rất công phu - Giá 0p.80

## TÌNH TRƯỜNG

của Lê-van Huyén  
Ở đời, ai đã một lần khóc mất, tinh-đẹp  
hãy tìm lại ở đây giồng nước mắt khai  
xua. Ai xem cũng không thể cầm lòng 0  
130 trang, sách in toàn chữ nhỏ. Nhiều  
chỗ gấp đôi các sách thường - giá 0p.60

## Sắp hát Trắc-Trờ

của Nguyễn-phương-Chân  
Còn hơn 30 thứ sách đã ra. Hãy catalo  
gues kèm tem 0p.83

## Á - CHÂU XUẤT - BẢN

Directeur : NGUYỄN - BÁ - ĐÌNH  
17, rue Emile Nelly Hanoi

**GÀ CHƠI LÀ MỘT VỊ THẦN  
BẮT KHẨU XÂM PHẠM.  
TỨ VUA ĐỀN QUAN ĐỀU  
CÓ MẶT Ở CUỘC ĐẤU GÀ  
CHƠI — NẾU GÀ KHÔNG  
BỘ MÁU, NGÀI SẼ KHỎI !  
CON GÀ THẦN LÀ CON GÀ  
BƯỚC VUA BIỆT MẶT  
CHÚA BIỆT TÊN**

Tại Samour đảo Bali, mỗi khi xay đèn dài, hoặc dựng tháp mới hay làm lê hóa tang các người quá cố thì nhân dân hay bày ra hội hè đánh dấu, cúng thần sầu phúc, để cho mù màng được tối, mưa gió thuận hòa.

Nhân dịp đó, người ta thường tổ chức những cuộc chơi gà rất lớn. Đối với dân Bali, chơi gà chẳng riêng là một cuộc mua vui hay một cách chơi tinh-khiền, mà lại còn hàm ngụ cả ý nghĩa tôn-giao, đề-phụng-sự-thần-thánh nữa, bèn họ có tục mê-tin, tưởng rằng các vị hung thần hàng năm không rong thầy những cuộc chơi gà đò máu thi sẽ giao tai giáng họa cho nhân dân chưa biết đến thế nào mà kinh.

Trường đua gà ở Samour là một ngôi nhà to rộng, bên trong chia ra lèm ba dợt. Dợt gác cao hơn và thường là hình vuông. Chính đây là nơi chơi gà, còn hai dợt kia là nơi của quan khách và các khán-giả cùng các chủ gà ngồi.

Ngôi nhà to rộng này bốn mặt không có tường, chỉ có cửa chống mè-thôi, nên lúc nào cũng thoáng-khai, có gió mát và sáng sủa luôn.

Bên phía trường chơi gà, người ta bày đủ các thứ hàng

# Ô' XÚ' THÒ'

## GÀ CHƠI

bán là liệt. Một bên dựng một cái bệ cao là nơi vua chúa, công khanh đến ngồi xem, một bên dựng một cái miếu thờ các vị thần thích chứng kiến những cuộc chơi gà lưu huỳnh.

Sau chỗ ngồi của vua chúa, cùng các vị công-khanh là tọa thứ của quan thần-phản. Viên này thường là một vị da cao tuổi. Trước mặt, đặt một cái bàn bày một phết nước đầy, và một cái gáo dừa phia dưới chọc thủng một lô tròn. Bên cạnh quan thần-phản, có một vị quan khác cầm một cái cồng để ra hiệu lệnh.

Cuộc chơi gà bắt đầu mở, người ta xem đứng vòng trong vòng ngoài nhau ném cối, trường đấu-ké đồng hiện ra một quang-cánh tấp-nập. Trê con báu rướu bánh len lỏi trung nhau bám cho khán-giả, người ta bỏ tiền ra đánh cuộc

<b>THƯOC</b>		<b>CON CHICK</b>
<b>LY</b>		
Chỉ một liều 0918 là khỏe		
<b>MHIET-LY</b>	<b>HAN-LY</b>	
Buồn đi luộn buồn đi phải về ắng ngái lâu giàn khô són ra như mũi cá lẩn mùi luoi	Buồn đi luộn buồn đi hơi quán đau buồng ngái lâu giàn khô diu như mùi nồng có màu	
<b>NHIET-LY</b>	<b>HAN-LY</b>	
Hồi ở các nhà DAI-LY PHÒNG TIỄN CƠN CHIM có treo cái biển trên		

Người ta quăng cả nhẫn, hoa tai, vòng xuyến ra mặt đất để « cá » xem con gà nào được !

và bàu tát được thua, còn các chủ có gà chơi vẫn đề ý săn-sóc cho các con vật của mình từng ly từng tí để khi ra trận quyết tranh phần hòn thua.

Bóng những tiếng hô reo nồi lén, hai con gà đỗ dã ra đấu súc trước chiến-trường. Thoạt đầu con nào cũng giữ thế thủ, đề rinh miếng nhau, đề mong thắng một trận đấu quyết liệt.

Lúc bấy giờ khán-giả đánh cuộn càng hăng-hor, có người ném cả tiền bạc ra giữa đất để tim tay tôi-thủ, có người lại trao tiền tay này qua tay khác, có lúc họ đánh cuộc một ăn mọt, cung có lúc ăn gấp đôi, gấp năm tay các trường-hop khác nhau.

Khi hai con vật đã bắt đầu giáp chiến thi-thú-nhiên trường đua im bặt đi, trầm ngâm nhìn con mắt dữ-xô vào địch.

Hai con vật gù gù, vỗ cánh, giơ cựa đá nhau. Một con bị đá đau quá đi không được, máu chảy ra lai láng. Con kia cũng bị mõi cánh, hinc như khà đau, nhưng vẫn hăng-hái

rồi hai con quay ra hai nơi không chơi nữa.

Lúc bấy giờ, tiếng công kêu inh-ỏi. Đồng thời quan thần phán lấy gáo dừa bò vào chậu nước, nước tràn vào dǎn dǎn, cái gáo bị chim xổng dây chậu. Viên ấy lại cho vớt lên, đặt vào chậu nước một lần nữa. Khi cái gáo bị chim lẩn thứ hai, tức là tan một cuộc chơi, người ta lại cho đánh công inh-ỏi.

Trong khi ấy chủ gá đem gà ra và cố hốt súc trong nom săn sóc để cho chúng lại có sức ra trận đấu lần sau.

Tiếng công lại mở dǎn trận chơi gà thứ hai. Hai con gà sống to lớn lại xuất hiện ra giữa đấu trường, nhưng lần này chúng cứ đứng im không chịu chơi nhau. Khán-giả vỗ tay khuyễn-khích. Có kè lại buông lời chửi rủa thô-bi.

Tiếng công càng thêm gay gắt, công-chúng làm om-sồm, người ta phải lấy cót vây hai con gà kia lại. Lúc bấy giờ chúng mới chơi. Cuộc tranh đấu trở nên hăng hái, kết cục một con bị ném lăn ra. Người ta cho cắt cỏ đi, tiếng công lại nghe vang dậy. cái gáo dừa lại thả vào chậu thau nước. Vì không có

dịch-thủ, cuộc chơi thứ hai này phải chấm dấu hết, khán-giả vỗ tay hô reo.

Công cháng đến một lúc một đồng đê chứng-kiện một cuộc tranh-dấu vô cùng quyết

liệt. Nhà vua ngồi trên bệ cao cảng có vò chor đợi, nói chuyện với các cận thần cho qua thi giờ.

Bỗng một người tên là Pak có một con gà chơi vô địch, ra trình diễn trước khán-dài để tìm xem có tay địch-tửu cho gà mình không. Pak bắt gà trong lồng thả ra, con vật vỗ cánh nhảy nhót trên những bän chân rất mềm mại, công chúng đều vỗ tay khen.

Bản thân Pak hi muôn cho gà mình được tranh - đập với con gà trống của Lim-bak, còn đối với các gà khác, Pak cho không có con nào có thể sánh được. Nhưng Lim-bak là một người có tính kiêu - ngạo, thấy Pak thách như thế, buông lời chế nhạo ngay. Pak càng nổi khích nên hai bên nhau lời cho gà ra chơi.

Trước cuộc tranh đấu, hai bên xem xét già nhau rất cẩn thận, bèn ném cảng cầm chắc gà mình sẽ thắng. Riêng Pak vẫn tin gà mình sẽ lớn, cao-dâm nên thề nào cũng giữ được phần thắng.

Người ta bắt súng đạn để đem gà ra đấu trường cho gà sống, ruộng cho thêm hăng-hái, buộc lưỡi dae vào cựa



Tranh vẽ  
NGUYỄN HUYỀN

con nào con ấy mào do đá Sravah bị thương chảy  
gay tròng **Bò Vé** và **Pho** **Nhà Chủ** **đó** và **Họ** **Tông** **Ký** **không** **tặng** **Huỳnh** **Chiêu** **Đảng** **chủ** **Kho** **Sách** **Xưa** **Quán**

Với tiếng gà gay ra trận, các khán giả đua nhau đánh cuộc rất lớn, nhiều người thua hết tiền, lột cả nhăn và các đồ nữ trang quăng xuống đất đập thách, tiền bạc trong đấu trường lúc bấy giờ nhiều không kẽ dược.

Hai con vật bắt đầu giáp chiến, con này quay chung quanh con kia, đều rụt chân co lại và chờ cơ hội để dồn nhau. Bỗng con gà trắng nhảy chồm lên và đá con gà của Pak, con này gọi là Sravah đập cánh tự vệ. Hai bên mồ nhau, những chùm lông trắng bay ra từ phía, rồi hai con vật rẽ nhau ra đứng mỗi con một chỗ. Cuộc giáp chiến thứ hai bắt đầu, con gà trắng nhảy chồm vào già T. B. C. N.

MỘT CUỘC CHƠI GÀ Ở BALI (JAVA)



10

của con vật này bị té liệt nhung vẫn không chịu thua.

Hai con vật lại xông vào chơi nhau, không coi cái chết ra gì, đến lần giáp chiến thứ năm, hai con đều bị thương và nằm lăn ra đất, con nào cũng giày máu ở cánh.

Người ta đánh cồng inh ỏi, quan thăm phán bô gáo dừa vào chậu thau.

Trong thời gian ấy, con nào tinh dậy trước tức được coi như là thắng trận, con nào cũng gượng đứng dậy: con gà trắng cố đứng lên hai lần không được, lần ra chết. Một lúc sau, Sravah với cánh nhảy chồm lên và ca khúc hồi hoàn. Đó là con gà Thần.

Pak được ăn giải, lấy làm vui mừng, nói mấy câu an ủy Sravah rằng: « Hồi gà ta ơi, may can đảm hơn hết và đã thắng trận, may mắn cho ta thuong một chiếc bánh gạo mà ta đã hứa với mày »

Từ đấy về sau, Pak nhớ có con gà thần này dự cuộc chơi gà nào cũng thắng, từ một tên thường dân bước lên bậc phú quý danh vọng, vua chúa đều biết tiếng.

TÙNG-PHONG  
thuat

**SAU CUỘC CHƠI**  
**GÀ Ở KHÂM THIÊN**  
**NGÀY CHỦ - NHẬT**  
**31 AOUT VỪA RỒI**

— Kẻ thắng chưa chắc đã là kẻ giỏi hơn!

Rồi thi tới cung thấy ông Chánh. Ông đang di bộ ở Ô Chợ-dừa. Mắt mũi ông tĩnh túc, dáng điệu ông vững vàng! Tôi nói thế

vì ông Chánh di bộ là một sự thường nhưng ông Chánh không say rượu là một sự hiem có.

Câu nói đầu tiên của ông đã làm cho tôi hiểu rõ chuyện:

— Kia ông! Đì đâu mà vào đây? Con xám-dổm hôm nay nó làm tôi bay mất gần sáu chục bắc.

Thì ra thua gà, ông Chánh hết tiền uống rượu. Thấy tôi ngó ý muốn mua một con gà chơi tốt, ông vui cười bảo tôi:

— Hãy vào đây đã, chuyện gà ta sẽ nói sau. Ông may, ở đây kia biện có một đám chơi gà ăn to lắm! Lát nữa ta đi xem!

Vào đây tức l vào một hiệu cháo lòng ở ven đường. Nhờ tôi, hôm nay ông chủ hiện ấy bán cháo được ngọt một chai rượu trắng.

— Chơi gà, không phải là một sự dễ, ông ơi! Chà, chà! Ông rồi còn phải học chán, tôi tiền chán rồi thì mới hạ-sơn được. Kia ông uống rượu đi!

Tôi thử thật không biết gì về rượu cũng như không biết gì về ga chơi!

— Chao ơi! Ông đừng tưởng có một con gà chơi hay đem xác ra đấu với một con gà tôi mà

## TÔI ĐÃ NGHE VÀ TRÔNG THẤY những gì ở quanh đám gà chơi

của TÙNG-HIỆP

Tôi đã di tìm ông  
Chánh Hội cựu lang  
T.P. khắp đó đây.

Tôi đã di tìm ông  
như thế tìm chim!

Chim dày có cả hai nghĩa bóng và thật: chim là một vật cao xa, khó tìm và chim là một con vật hai chân có cánh, có mỏ và có lông vũ. Gà — gà chơi — cũng chỉ là một loài chim.

Tôi đã khắp các xóm có gà chơi dễ tìm cho ra cái ông Chánh ấy: tôi tới Ông-dür, Khâm-thiên, Hà-dông, Cầu-giây, Ô-dông-mác, tôi tới khắp mọi chỗ.

Cái hứng muốn chơi gà chơi đã đem lại cho tôi cái nhạc nhăn ấy. Ông Chánh xưa nay vẫn có tiếng là chơi gà chơi sành sỏi. Tuy ga của ông đánh đâu thua đó.

Các bạn tắt đã từng nghe câu nói :

MỘT « PHA » ĐẸP MẮT TRONG CUỘC ĐẤU GÀ



11

đã ăn chắc chắn. Còn nhiều mánh khóe làm cho gà sẽ biết, ông sẽ biết nhau, tôi, tôi dày dặn đời chơi gà còn bị hịp không?

Tôi không nói gì nhưng tôi nghĩ: cái đức chuồng rùou của ông sẽ còn đưa ông mãi mãi vào sự thất bại.

Và tôi dùi ông tới chỗ chơi gà, tuy mới hai ván nói ông sẽ đánh tôi đi xem chơi gà!

Bò là một cái bò tròn một khoang rộng dộ sáu, bảy thước tay. Chung quanh, kè đứng người ngồi la liệt: au phục cõ, nam phục cõ, người quê cõ, người tinh cõ, người có tiền cõ, người bô-xu cũng có!

Người ta xúm lại quanh hai cái lồng gà: bên phải là con gà *Hoàng-ký*, *Bạch-giang*, bên trái là con *Bạch-phong*, *Thanh-hoa*.

Ông chủ con *Hoàng-ký* là một ông cụ nhà quê tuổi tác, râu tóc đã hoa râm, còn chủ con *Bạch-phong*, trái lại, là một chàng trai trẻ vận au phục y như hệt những chàng công tử sớm chiều vẫn đua nhau lượn ở các phố Hàng Đào, hàng Ngang, Hanoi!

Tứ phái người ta bắn tản xôn xao:

— À, à! Cái con *Hoàng-ký* này hay lắm. Chính nó đã đá già mõ con *Tia-Vân-nam* sau ngọt 30 hòn trân đấu gay go và đem lại cho chủ nó hơ bốn trăm tiền được cuộc.

— Ông chưa biết con *Bạch-phong* đấy thôi. Voi ba cái nó hả ngay còn *O-Cầu-Phùng* ở ngay hở nha. Mả con *O-Cầu-phùng* tất ông đã biết là nó thắng luôn ba giải ở *Phú-lý*, *Sơn-tây*!

Biết hay không biết cái đó ông mặc xác tôi. Bay giờ tôi muốn xin thua ông một điều là nếu ông muốn đánh cuộc con *Bạch-phong* bao nhiêu tôi cũng đánh.

— Tám chục đền nhau nếu con *Bạch-phong* thắng. Còn nếu hai con, giữ hòa thì tôi chỉ xin mười đồng ăn năm.

Xin nhận, xin nhận.

Họ nói với nhau, đưa tiền cho nhau một cách lễ phép. Nhưng cứ chì và điều nói thi nhau muốn nhô vào... mặt nhau!

Tôi gặp ở đây đủ cả mọi người sang, hèn, Tội gặp cả anh *Mẫn xưa* nay vẫn có tiếng là ăn uống đẹp đẽ, giữ gìn quần áo tinh tươm, từng ti sót mảnh nếp, bẩn giày. Bay giờ anh đang ngồi xôn xona vòng ga, mặc xác những bần chả lem luốc đầm lem đóm giày trắng bỗp của anh mà giá lát khác ăn giũi hơn mả tôi!

— Xin các cụ ra ngoài vòng cho gà vào chơi.

— Vâng vâng, nhưng xin các cụ biết cho

rằng bây giờ là một giờ trưa, chúng tôi xin đấu tới sáu giờ rưỡi tối, ai được thua mới ăn tiền!

Hai ông chủ gà ôm gà đưa vào vòng. Hai con gà trống nhau vùng vẩy và cát tiếng gáy nhau có ý khêu khích nhau. Họ thả chúng chầu đầu và nhau. Tức thì chúng vươn thẳng hai cái cổ trại lồng đồ hồn của chúng ra để hai cái đầu sát vào nhau, lồng đắng gáy rung ngực. Chúng chán chán nhìn nhau, di lùi, di xoay, mắt khòng rời nhau một giây!

Rồi thi đột nhiên con *Bạch-phong* giò mõ chộp lấy đầu con *Hoàng-ký* và phi hai chân lên vào đầu nó một cái cực mạnh.

— Ha ! Ha ! Hay lắm, anh chết thôi.

Nhưng chỉ hai giây sau, con *Hoàng-ký* cũng đá lại cho con *Bạch-phong* hai cái đá nặng. Rồi chúng lại nhin nhau, nhảy lên, nhảy xuống, cánh vỗ phành phạch, chân đạp, mõ mõ.

— Nghe! di hết hồn rồi!

Hồ dày tức là một hiệp: người ta đe một cái ống bơ có một lỗ con đục ở đáy lén trên chậu nước, khi nào nước vào ngõn và làm ống bơ thì hết hiệp. Khi nghỉ thì cung có một cái ống bơ con đe định rõ giờ nghỉ.

Hai ông chủ gà và người nhà xúm lại hai con gà. Hai con vật cung bị đá đau, mõm ở vai và cõ bắt đầu chảy. Chúng thở gấp, người nồng ran như một cục than hồng.

Ông Chánh vỗ vai tôi:

— Trước kia các cụ thường đánh *hồ* bằng hương. Các cụ lấy một thỏi hương do cứ một đoạn dài lết đến một đoạn ngắn rồi lấy vôi vách làm cõ. Đốt hương lên: hết một đoạn dài là hết hồ đấu, và hết một đoạn ngắn là hết một hồ nghỉ. Đứng tướng như vậy mà họ không gian lận được đâu. Cõ kẻ đang giuria hồ đấu, hai gá đrowsing chơi mà thấy gà mình yếu thế là họ cho người ra đứng gần tấm ván ở trên có chậu nước đựng hồ làm nhô vò tinh rung tấm ván và chậu nước để cho nước vào ống bơ nhiều cho chóng hết hồ, gà được nghỉ sớm. Nếu đánh hồ bằng đốt hương thì có kẻ lết lùi quát phành phạch cho hương chảy mau hết hồ đấu!

Ông ngừng lại, nghĩ một lát rồi lại nói:

— Lần ấy con *Tia* của tôi chắc chắn là ăn giái. Không hiểu đứa nào mất dạy, nó biết nếu gà tôi đánh quá hồ đấu sẽ mệt cho nên đợi lúc vò tinh nó dùng láy vào nước và ném ngay vào đòn hương hồ đấu ngay sau hồ nghỉ. Thành thử hồ đấu ấy hương cháy chậm, gá của tôi đấu lâu quá sức thường bị thua. Mãi về sau tôi xem lại hương mới biết là có kê tẩm nước thi đùa quá muộn rồi. Quán đều vô hạn!

Ông nói to tướng như tôi là kẻ thủ phạm đã tẩm nước vào hương.

— Kia, kia anh xem, con *Hoàng-ký* bị một cáo, mõm mõi rồi.

Cão là một cù đá mạnh làm cho gà bén địch lao dào.

Hai con gà đấu đã được sáu hồ bây giờ không còn nhau nhau như trước nữa! Chúng chỉ rúc đầu vào nhau hoặc luồn xuống bụng nhau rồi, chốc chốc lại cố sức nhảy lên da vào lumen nhau thật mạnh!

Một ông chủ lụa, áo tây vàng mài xem, mõm hắc hổ, tay cầm bát nước chè (vợ) nồng đồ rói; cõ vào người mà không biết. Một ông khắc đầu bong, quần áo tay hợp ngồi chôm chôm, mắt khòng rời hai con ga, tay đưa cho ông bàn bén cạnh gõi huôc là thơm. Võ tinh hay có ý ông hận vừa xem ga đá nhau vừa rút một lúp lùn ba điều thuốc cho voi tái minh hoi và đe mọi len mõi một nhưng không hút!

— Con *Hoàng-ký* hay quá may, đã buong liêng hai cái, nặng lắm!

— Năm chục này ông ăn chết cho mà coi. Bi đá Jen kêu lên, con *Bạch-phong* không lùa thi gõi là tú.

Tôi nhìn hai ông chủ gà, mặt ông nào cũng xanh nhợt, mõm hõi là chõ môi khia ga của mình bị đá nặng. Số hông hao chí trả lại gõi mõ của hai ông mõi khia ga của hai ông đã được vài cái vào đầu ga bén địch! Mỗi khia ga đã hết hồ, hai ông ôm lấy gá, lối thay iõ ràng lay hái ông run như sốt iết 40 độ! Hai ông lây khàn mặt lau máu cho gà, thò mõm vào mũi để bít đờm cho gà, nhét bún vào mõ gá và quạt lay quạt để cho ga y như quạt cho nhán ngái.

Hai con ga đã chõ, đèn hồ thứ muối!

— Hai cuộc con *Bạch-phong* ăn dây. Hòa tôi cùng thua.

— Đatk mõi lầm đồng.

— Kẽ nói câu này, thương hại thay, lại là tôi. Tôi liều như thế chì vì nghe lời ông Chánh!

— Khá quá, kia, kia, con *Bạch-phong* bị đá ngã nhào.

Tôi nghẽn lén nhìn: con *Bạch-phong* vừa đứng dậy nhưng tôi ngã nhào. Một ông vừa bùng bùng đứng lên buých đồ cái ghẽ đầu bếp bênh của tôi đứng. Cốc nước chàrb tôi vừa múa chàrb cõp nồng thừa dịp hất vào mặt tôi. Tôi ngã đau, có lẽ đau hơn con *Bạch-phong* nhưng ga tôi có chết cũng khong ai thèm nhìn. Gà lúc này có giá trị hơn người nhiều

— Ô, ông phải hiền, nhiều mưu méo phản nhau lắm. Họ chyện bột chì với ho rồi bỏ vào mào gà cho xóm mao di hoai, cho ga uống nước sám cuộn với trứng ga cho ga đai liệu phản trảng rồi họ cho một kè đèn *kinucu* ong rông: «Lon ga ay ôm, mõi thám phản trảng, danh tat là thua». Ông cho ga ông chộ, lực lài dut. Ấy là loi tui khia ke den hùng ke họ, sáp vao cựa ga de giấu cựa ga nhon va nhung khong xui ong ro, danh ileo ong mõi, thuc tac nhung ga danh ngầm ga bén cõi h hang sa, bay thuc bac. Béch ga khong nen tin ai ca, loi dai un qua nhiều rồi. Ông dùng nén tui ai set!

Ông Chánh khuyên tôi qua chém rồi!

— Hay, hay, con *Hoàng-ký* bõi cõi ay rồi, kia.

Tôi mõi dùi 15 đồng đánh cuộc cõi vì tôi đã un.

Tôi bõi cõ ý định cõi ga chơi tui do.

Sáu hang sau tôi lại gặp ông Chánh một lần nữa.

Lần này ông say lâm. Ông ghé vio loi tôi nói, sác sụa mùi rượu:

— Ông ơi, tôi giải nghệ chơi ga chơi rồi, Thua hoai! Hôm qua tôi ước mua lèm lại con *O-dòn-cao* của tôi rồi. Cho nó đỡ iện, Thịt dai lầm, khong ăn được! Gi' chõi khõ chơi lầm, thịt ga chơi khõ ăn lầm, ông ơi!

TÙNG-HIỆP

## Dầu Vạn-ứng « Nhị-thiên - Đường »

ve nhón mới cải trang lại thứ giấy bao ngoài rất mõi - thuỷ

Giá bán mỗi ve... Op.24

Số nồng công thường, bối cõi ở trong nhà hoặc di xa ngoài, hely nõi để phòng bắt trầu thi chõi dầu «NHI THIEN-DƯỜNG» là nõi tri được bách bệnh đe nhất thiên hiệu. Nếu co mua dầu «NHI THIEN» ve nhón kiều mới, cây doan khong khác gá cõi Vạn-Ứng ve kiều cũ. Hãy xin nhón ký mõng coi hiệu ông « Phat » là khõi lo sõ mua lèm phái dầu giả mạo vây.

## Nhị-thiên đường dược phòng

76, phố Hàng Buồm, Téléphone 849 — Hanoi



# Tả - quân Lê-văn-Duyệt

cho rằng  
chơi gà  
chơi túc  
t à t à p  
đánh giặc

**CON GÀ CHƠI CÓ ĐÚ  
NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA  
MỘT DANH TƯỚNG  
CẨM QUÂN RA TRẬN**

Lê-văn-Duyệt sinh năm Nhâm Ngọ (1762) tại làng Hòa-Khang, ỉnh Định Tường (nay là Mỹ tho) gần vịnh Tà Lộ.

Sinh ra leo lát kín (ái nữ) nên tính khí cùn kùa: người không ham học, không ham bè bạn chỉ ham làm bầy làm giò để bắt chim đánh cá.

Ngài say mê nhất chơi chơi gà. Không một cuộc hội họa nào là ngài không dự. Chính ngài cũng tự nuôi nhiều gà chơi và thường đem dự cuộc, phần nhiều gà ngai đều thắng cuộc đem lại cho ngài nhiều mòn tiền cược kèo. Rồi khi gà ngai bị thua, thì đêm về chầu chơi, bực dọc mất cả ngủ, tóm dem hết cách huấn luyện: con thành «gà nòi» mới ngày một sáng ngời thêm.

Hết chiến công nhỏ đến chiến công lớn, sau Lê-văn-Duyệt được coi là Tả quân của vua Gia Long lập được nhiều thành tích hiển hách, sau được phong tối tước quận công.

Khi vua Gia Long nhất thống giang sơn lên ngôi Hoàng đế, Lê-văn-Duyệt được liệt vào đệ nhất khai quốc công thần, oai quyền lèch mặt tướng bại trận theo quân pháp thời cổ.

Năm ông hai mươi tuổi, vua Gia-long bấy giờ còn là Nguyễn-Vương bị quân Tây-Sơn đánh tanh chay vỏ Nam; đọc đường vào nhà thân sinh ở ống Lê-văn-Thoại ở làng Hưng Long, rạch Ông Hồ (Ra-Gầm) xin tro, cùng một vài viên cựu thần.

Rồi cảm ơn tiếp dãi chu đáo của ông Thoại,



không khác gì các cuộc duyệt binh tiếp rước các quan chức lớn ngày nay.

Là một bức quan thế lực trong triều, ngài được nhà vua tin dùng bao nhiêu, thì các quan triều khác lại căm tức và ghen ghét ngài bấy nhiêu.

Vốn sợ oai quan Tả-Quân, vì ngài tính nóng và thẳng đến đối với Vua cũng vậy, bọn triều thần tuy thế không ai dám thù ghét ngài ra mặt.

Nhưng sau lưng ngài, họ vẫn kiêm cách dèm pha, thỉnh thoảng có dịp thi xe vào vài lời bình-phản hay dèm-phản kín-dão.

Một ngày kia, nhà Vua triều Lê-văn-Duyệt vào Triều bàn việc quản quốc trong xứ Khóng hiều vi lẽ, gõ, hõm đõ, Ngài vào chậm hơn các quan một chút.

Và cũng không hiểu có ai dèm-phản gi không mà đức Gia-Long phán hỏi Ngài bằng giọng nghiêm-rigor, nặng như chì và lạnh như nước:

— Khanh còn bận xem chơi gà?

— Muôn tâu Bệ-Hạ, hạ-thần khó ở phải gượng vào chầu.

— Nhung tinh khanh rất ham gà chơi?

— Muôn tâu Chúa-Thượng, cái đó quả có. Vâng hạ-thần trưởng ham gà chơi không phải là một tội-lỗi. Có lẽ lại là một việc nên khuyến-le, vì đó là một cuộc chơi có ý-nghĩa và đem áp-dụng vào cuộc đời, sẽ gây nên kết-quả rất hay...

— Chơi gà mà có ích như vậy ư? Nghé giọng Hoàng-Thượng quở mắt, bá-quan đều len-lết liếc trộm Tả-quân.

Lê-văn-Duyệt nét mặt vẫn thản-nhiên, vẫn qui-áu riết bằng giọng đương-hoàng đồng-dạc và khúc-riết như thường, nghe tưởng người binh vẫn hoặc tuyên chiến.

— Maôn tâu, nếu hạ-thần đã giúp được Bệ-Hạ một việc nhỏ gì trong quan là nho ga-choi cả. Bệ-Hạ thứ cho tội nói hằng, hạ-thần xin tâu. Như người xưa đã nói, gà quả là một loài cầm gồm đủ tám đức lớn:

1) Đầu có mào như mồ là vân.

2) Chân có cựa nhọn là vũ.

3) Thay kẻ dịch trước mặt dám xông vào đánh là dũng.

4) Thay cái ăn thì gọi đồng-loại đến cùng là nhán.

5) Bao đêm cùi túi giờ, ối canh là gày, là tìn.

Vân, vũ, nhán, dũng, rắn đức ấy là năm đức cần cho kẻ cầm quân làm ướng. Kẻ làm ướng mà không có rắn đức ấy, thì ba quân không lấy gì làm phục, quân giặc không lấy gì mà phải thua.

Hạ-thần học thiền tài sơ toàn khờ hèn cùi ợi dạy cho năm đức ấy ngay từ thuở hòi, nên may mông on Bệ-Hạ, mà được dụ làm kề nhân-thần. Dám mong Bệ-Hạ tha cho hạ-thần cái tội ham chơi gà cợp...

Tám-xong Lê-văn-Duyệt dập đầu lạy mãi.

Vua Gia-Long mỉm cười, thén ra nắng dày, úy-lao mấy câu, và hồn Duyệt hôm sau đem gà chơi vô cung dấu dáng Ngụ-lâm...

LÊ HÙNG-PHONG



TỔNG PHÁT HANH TỔ XỨ BẮC KỲ, AI-LAO VÀ MIỀN Á TRUNG-Ý  
Etablissements Vạn - Hóá — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi  
Có bán thuốc Vạn Bảo danh tiếng chữa bệnh liệt dương. Thứ cho dân ông và dân bà khác nhu

# SÁT KÉ

Rõ con gà phải giết nó giết ông cá Băng, nó giết tôi, các ngài à! Mà nó « phái giết » thật! — Xin các ngài hiểu cho cá nghĩa đen lầu nghĩa bóng — nên nó làm hai chúng tôi mất hồn một trẫm bạc, tuyệt nhiên không dám hé răng... mà hé răng ra thì gọi là ăn đòn rũ xuống...

Nhưng ngẫm cho kỹ: nếu ở đời này, lại không có dù: Thượng-dế — một đồng thiêng liêng tột cao giúp kẻ lương thiện trừng phạt những hạng người như chúng tôi — có lẽ rồi chúng ai ở với được, và, không biết chúng tôi còn hoành hành, « sinh yểu tác quái » đến bao giờ nữa à! Vì chúng tôi là những kẻ tra song bắc gác bắt chấp luật pháp, tuong kiêm đủ lối che mắt hùa còng, lý. Cuống tôi đã di ra ngoài ý nghĩ, cái tri ường tượng — hay rõ hơn — ra ngoài chửi « ngòi » của những kẻ xung quanh.

Trước khi thuật lại câu chuyện dở cười dở mến ấy, tôi hãy giới thiệu với các ngài: ông cá Băng. Trong làng gà chơi, ai còn là gì ông nữa. Ông là chủ những con gà Ô-má-nui, con xám hồng Kim-ông-đuật và con tía Hoa-Hùng, con những gà có cái tên « Tàu-dặc ». Ba con này, theo lời ông thường kề lại, sau năm trước đây, là ứng giật được lâm giải io, nhưng ông vẫn安然 rã gá cha me ông lây qua khí chậm, để ra ông muộn qua, nên ông chẳng ưa gặp cái lop gá chơi trước dè ga ông được độ iai sao thay với Cua Cua, con Bảy-kỷ, con Ô-thần-Xanh vồ lườn, con Niên-lương Ván-sú... là những con dã ghi n tên thành tích về vang trong làng gà chơi Bắc-Hà.

Ấy có lẽ vì sinh sau đẻ muôn, ông buồn, gà ông cũng buồn bởi không gặp kỳ phùng đối thủ, thành mấu-tháng này đám đá quất. Tôi ngày tôi được qua biết ông, sinh ra có đến mười lăm lần đeo ấp thi sáu lần gà người ta cao hơn, mĩm đẹp hơn gà ông, nên không

## Một chuyện ngắn có thật về gà chơi của Vũ-Xuân-Tự

muốn « thịt » người khác, chẳng có ít nhèn « ngón đòn », nhưng chỉ vì kém gan dạ và « nghệ-thuật » bít còn non, nên chưa dám thi-thố, đấy thôi!

Nhai miếng thịt bò tái to bằng ba ngón tay và nuốt đánh cực » một cái, chúng tôi cũng tam hô dù xuồng mâm và đặc tri cười ha-ha, sau khi đã nghĩ được một cái mưu thầm sát ké. Đến đây, bạn đọc hãy cho tôi cái nghĩa qua về chữ ké. Trên chiếu bạc, có những anh vi lung vốn ít không đủ láng, hoặc vi đến chạm sòng dù chân rồi, phải dừng ngoài gửi tiền đánh nhớ vào một cửa nào. Nhưng ôi sái, anh ké phải lùm một anh ké khác để ăn thua mà tiền đánh sẽ giao cho chủ chửa gút.

Thế là hôm sau, chúng tôi bắt đầu thực hành ngay cái mưu thầm nọ. Ngày ngày, tôi đem con gà Ô-mơ của tôi đến vẫn với con

Bạch-nhận của ông cá Băng. Đem hai con này ra so-sánh hi rõ-ràng con Ô-mơ tám phần mà con Bạch-nhận đến mươi phần. Va nếu người nào sành chơi già sẽ thấy ngay khi đem ra chơi, con Ô-mơ có giỏi lắm cũng chỉ chịu đựng với con Bạch-nhận được đó bảy tám hờ là phải chạy. Đem ra sói, thì ai cũng phải kết con Bạch-nhận nhất là lúc nào con này lại đánh được vài cái đòn bé.

Lúc vẫn, cứ dè hai con chơi nhau được năm hờ thì chúng tôi lại giữ con Bạch-nhận cho



con Ô-mơ đánh ba bốn cái đòn thát. Như thế, đến hai ba chục lần, cứ sau hờ thứ năm là con Bạch-nhận phải vung chạy. Thứ đùi thứ lợt, luyện tập đòi gà cả trăm lần đều có kết quả mỹ mãn, chúng tôi mời sai người nhà đem Bạch-nhận bán cho Tài-Son, mà chỉ bán cho anh này thôi, dù ai già giá cao đến đâu cũng không nghe. Vì trong làng gà chơi, Tài-Son là một tay chơi « ngòi » có tiếng, đánh to và « đám chơi » lắm. Bên bày bên mươi, hẳn

cũng đám chơi, chứ đừng nói con Bạch-Nhận kẽ vè « lượng » và « phèm » đều hon đứt con Ô-mơ, có mà bán nhà đi, hẳn cũng đám chơi

Người ta bán gà vè kẽ lại chúng tôi nghe Tài-Son thích con Bạch-Nhận lắm. Mới nói đám bán, hắn đã già ngay năm đồng, tiếng sau bảy đồng luôn. Giá hắn già hai, ba đồng, chúng tôi cũng bán. Thật bước đầu dã quá đinh áo ướt của chúng tôi. Khắp khởi mừng thầm, chúng tôi định-sinh dã bầy được một con mòng sụ.

Đến chủ nhật, gặp Tài-Son trên sỏi, tôi nói lùng-lo:

— Nghe nói ông mới mua được con gà bay lâm, kỳ sau cho úp chí?

— Vâng. Con này chơi được. Còn ông, ông đã vẫn xong được con nào, dem xuông thử xem có ghép được chẳng?

— Tôi có con Ô-mơ, chủ nhật sau cũng định đem xuông đây...

Cuối nhặt sau, sau khi ghép gà, Tài-Son bằng lòng ngay. Còn ông Cá Băng với tôi làm chiêu luồng-lỵ, dán do mồi mời chui xát. Tiền đem theo gần hai trâm bạc, nhưng khôn lầm, chúng tôi chỉ đánh với Tài-Son có ba chục thối. Vì lát nữa đây, đến hờ từ ú, thiúi gi người đánh chấp. Quả nhiên, nói hết hờ đầu, chúng tôi nghe du-luận dã biến vè con Bạch-Nhận.

Quà hờ thứ hai, vừa mới vào, con Bạch Nhạn véo má một cái thát, hay, lại tiếp luôn hai cái đòn mè. Thế là moi người nhao nháo lên bắt con này: « Bạch-Nhận năm đồng đây ».

Sang hờ thứ ba, con Ô-mơ thát dã kém ra mặt: « Bạch-Nhận năm đồng ăn bốn đòn đây! » Một góc khác: « Bạch-Nhận ba đồng ăn một đòn! » Cũng không ai bắt cả. Tuy mừng rỡ, chúng tôi « cúng phái » già bộ cau có, giận dữ... Và đến hờ thứ tư, thiúi ba bốn cái sáu đồng ăn hai mươi, đồng ăn ba, chúng tôi cần ráo Cứ kè kè còn nhiều lồng vốn, còn cần được nữa. Cái khúé đường đưa lảng vào xiếc đã xong rồi, giờ thì chúng tôi cứ việc ngồi chờ hết hờ thứ năm, con Bạch-Nhận sẽ chạy là chúng tôi « hung » bốn năm trâm bạc về nhà.

Hết hờ thứ tư.

Hờ thứ năm, con Bạch-Nhận lại vừa đánh một cái đòn bay quá, những người bắt nó lại reo-roé àm-í như tán thường cái công lao của nó. Nhìn bọn họ, ông Cá Băng với tôi thấy

thương hại họ quá. Thật họ sắp « khóc » đến nỗi mà không hay! Thị còn lâu-là gì nữa, tôi vừa nghĩ thế liền có người xướng « hết hồn »

Chúng tôi cũng đứng lên như sú sặc nhau tiễn ra về.

Hồ thứ sáu.

Hai con gấu vừa được bốn bàn tay người dâng vào giáp chiến, chúng tôi hô thầm: « Này chạy! này chạy! ». Nhưng ngạc nhiên xiết bao, con Bạch-Nhận vẫn cứ xông tới, không lui một bước nào cả! À, phải rồi, chẳng nhẽ vừa mới đầu hồ đã chạy thì làng nghỉ mất. Con này khôn thật!.. Nhưng đèn bắt hồ thứ sáu cũng vẫn thiê.

Có lẽ hồ bấy con Bạch-Nhận mới nhớ ra. Vẫn như mấy hồ trước và lần lần, con Ô-mô chỉ còn có nước chổng đỡ thôi, không đánh gãy lật được cái nào.

Hồ tám, hồ chín. Tinh-hình vẫn không thay đổi, mà lang reo hồ dữ lắm. Ruột rối như mớ bồng bồng, chân tay run lén cảm cập mà trên người chúng tôi, mồ hôi vã ra như tắm...

Bến hồ mười, Rõ, thảm bại chưa! Con Ô-mô bị một cái đòn vẹo cắn bò chạy, ba lần bỏ vào sô khống được.

Chúng tôi như người lạc hết cả tinh-thần: hai chân không biết đứng có chẩm đất không. Mở mắt ra trùng trùng mà chúng tôi chẳng nhìn thấy ai hết. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải tình giác mê, nhất ông cá Bằng, ông còn phải ngửi đèn sốn hồn tràn bac của người anh họ gửi đồng thuỷ thô-trach chắc ăn mười mươi ông đem ra cá, giờ thi đào đâu ra được, hờ giờ!

Chúng tôi ra về miệng cảm như hến, không biết nên khóc hay nên cười. Và sau này chúng tôi mới hiểu chỉ vì con Ô-mô « khỉ gió », chứ con Bạch-Nhận vẫn như đến hồ thứ sáu là chạy, nhưng vì nó cứ húi don va con kia không đánh được cái nào vào chỗ đau mọi khi. Bởi vậy, nó quên lửng mất. Bởi vậy, ông Cá Bằng mới phải chạy méo mặt đi vì số tiền hué to đắt.

Mà cũng tại « tuien bắt dong gian » nữa!

VŨ-XUÂN-TƯ

Kỳ này vì nhiều bài nên « Một phương pháp học chữ nho » để lại kỳ sau.

## AI BAU DÀ DÀY ?



ăn không  
ngon, ngủ  
không yên  
da sạm

ợ chua,  
nhức đau  
khô sô hẩy  
mua ngay

Thuốc đau dạ dày « Con Gấu »

### MỘT MÓN THUỐC MÀU NHIỆM NHẤT BẨY GIỜ

Vợ thương chồng chỉ mua cho chồng  
thuốc đau dạ dày « con gấu »

#### TRÍ-NHÂN

5, Phố Hàng Đường - Hanoi

#### QUẢNG-TẾ

54, Khâm-Thiên (Hanoi Zone)

0\$80 một chai to

## Thuốc CAM SÂM THANH-XA

Thứ thuốc bồ rất  
quí của trẻ con



Hộp lớn 1\$20,

Hộp nhỏ 0\$60

ĐÃ CÓ BÁN Ở

Nhà thuốc Thanh-Xa  
chuyên chữa  
bệnh trẻ con

73 góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón Hanoi  
cửa treo cờ vàng. Khắp các lỉnh những nơi  
treo biển đại lý Thanh-Xa đều có bán

CUỘC XUNG-BỘT GIỮA ANH, NGA VÀ BA-TU LẠI NHẮC  
CHO TA NHỚ ĐẾN BÀI NGỰ NGON :

## Con chó sói và con cùu non của Lã-Phung-Tiên và Ba-tur về thời cổ

Đức ở trong xứ Ba-tur  
trước ngày 31 Aout,

Tuy Ba-tur đã phúc  
dáp nhưng Anh cho  
là bản phúc đáp đó  
chỉ là một kế hoãn  
binh nên hanh định

trong tối hậu thư chua hết, Anh đã  
ra lệnh cho quân tràn vào đất Ba-tur vừa do  
đường bộ từ Béouschistan và từ Irak, vừa do  
đường thủy đồ bộ ở trong vịnh Ba-tur và do  
cả đường hàng không cho quân đồ bộ ở mặt  
ai nới.

Hèn nay tuy vua và chính phủ Ba-tur đã ra  
lệnh định chiến, dùng cách bắt đền-kháng để  
đối với quân Anh và Nga và hứa trong  
tám hôm sẽ trục xuất hết cả kiều dân Đức ở  
Ba-tur chỉ trừ một vài nhà chuyên môn cần  
thiết, nhưng quân Anh và Nga vẫn tiến và  
chiếm đóng các thị trấn khác.

Quân Anh và quân Nga tiến còn chóng hơn  
nữa vì từ 28 Aout chính phủ Ali Mansour từ  
chức nội-các mới lồ chíc lên thay sau khi  
diều đình với các sứ thần Anh, Nga vẫn ở lại  
Téhéran, dã ra lệnh cho quân đội Ba-tur định  
cuộc kháng chiến.

Cá Anh và Nga tuy cho quân tràn vào đất  
Ba-tur nhưng vẫn đồng dạc tuyên bố rằng hai  
nước đó không có tham vọng gì đến đất dai  
và không hề định phạm dền nền trung lập  
Ba-tur. Trong lúc quân Anh rầm rộ tiến đánh  
và phi cơ cung chiến hạm Anh bắn phá các  
thị trấn không phòng thủ của Ba-tur, Anh vẫn  
cho giải truyền đưa báo cho dân Ba-tur bết rõ  
mục đích nhân đạo trong việc hành động về  
quân sự của Anh và nói đó chỉ là một sự  
« cần thiết » trong lúc chiến tranh đến khi  
nào xong việc thi quân Anh và Nga đều sẽ  
rút khỏi Ba-tur ngay.

Thực ra Anh muốn liên lạc  
với quân Nga

Trước khi hành động bằng vũ lực, Anh và  
Nga đã hai lần kháng nghị với chính phủ Té-  
héran và chính phủ Anh lại gửi tối hậu thư  
cho chính phủ Ba-tur phải trực xuất hết người

Đó mới là những mục đích cốt yếu của Anh.

### Hai con chó sói và con cừu non

Quân đội Ba-tur là cả chỉ có từ 150 000 đến 200 000 người và do 200 phi công nhưng một nửa là phi cơ kiểu cũ. Quân Anh và Nga tiến vào Ba-tur cũng đã 13, 14 sư đoàn lại còn thêm quân đóng ở Án-dô, Irak và Syria cùng miền Caucasus nữa. Ba-tur kháng cự với cả Anh và Nga chẳng khác gì chầu-chầu đáy hái con voi, đầu nó lanh lợi lắm mà không thể nào năn nulu được. Vì lực lượng của Ba-tur so với lực lượng của Anh, Nga quá chênh lệch nên Ba-tur 18 tu nhén phải xin đình chiến. Phê bình ấy: Ba-tur bất đắc kháng các báo Địch cho là một việc tự nhiên cũng như một người không có cách tự vệ bị hai tén kẽ cướp dép chận cổ lục ban đòn ngay trong nhà mình.

Cuộc xung đột giữa An-1-Nga và Ba-tư-dâ  
nhắc cho ta nhớ lại bài ngũ ngôn bắt hù của  
Lã Phụng Tiêu « Con chó soi và con cừu non ».  
Một lần nữa « cái iê phái của kẻ khoe bao giờ  
chẳng hồn ».

## Quân Nga sê chiếm kinh-dô Ba-tur

Có tin biến nay vua Ba-tư đã rời khỏi kinh-dô Téhéran và ở thủ-dô Ba-tư đã thiết quân luật. Lại có tin rằng nay mai quân Nga sẽ chiếm Téhéran là kinh-dô của Ba-tư từ đời vua Kadjiar người Thổ. Từ xưa đến nay Ba-tư đã tra qua rất nhiều thủ-dô và Fabiano su-tu-mi của Trung-hoa, sự cung-cống của Thổ và Mông-cô, sự mạnh-mẽ của thành Ninive, sự huy-hoàng của dân Á-rập, lẽ phải của Hí-lạp và khoa-học của phương Tây đều có thể hòa-hop ô dãy một cách rõ coi và đẹp đẽ là khác.

Ngoài các kinh-dō chính của các đời của Ba-tu như Ecbatane, Pénépolis, Ispahan, cho đến Téhéran, có đến hai chục chốn thû-dô này đã bị tàn phá chỉ còn lại một vài dấu tích, các vua Ba-tu lại thường lập ra những kinh-dō tạm thời để làm chỗ ở trong mùa hè hoặc

## Tâm hồn phụ nữ

Tại làm sao người thiếu niên lúc hỏi vự muôn vị hôn thê của mình là người lảng man ngày  
thơ, có tâm hồn mờ mỏng, mà đến khi lấy làm vợ rồi lại chỉ ước ao cái người ấy chì là người  
nội-trợ đám đàng ??? - Tại làm sao người đàn ông lại phu-linh? Ma sự phu tinh ấy có  
phải là căn nguyên sự suy kém của dân bà không? - Tại làm sao các bà, các cô muốn  
người ta hiền minh mà lại không chung kề rõ ràng minh cho người ta biết ?? - Tại làm sao  
người dân bà hay da cảm? - Làm thế nào có thể phân biệt được lòng «da cảm thật» của  
người dân bà cao thượng với lòng «da cảm giả» của hang người dở dang và kiêu ngo? Muốn trả lời xác đáng những câu hỏi ấy xin các bạn hãy đọc cuốn :

Tâm hồn phụ nữ của bà giáo Lan-Tú, Lê-doân-Vỹ  
Sách in bìa giấy bản - Mỗi cuốn \$50 - Mua lỉnh hót giao ngay hết \$88. Ở xa mua xin  
gửi 0866 (cả cung) về cho:  
Nhà in MALLINER

Nhà in MAI LINH Hanoi — Sách in có hạn, xin đặt mua trước kề tháng

rong mùa săn bắn, Nhà vua di dâu thi mang  
cái triều-dinh di theo rồi lập nên những cái  
rạp-hàng vải rát là rực-rỡ trong đó cũng có  
điều trầu-kiển, nơi tiếp khách, chốn ngự  
lâm nhu ở trong các cung điện ở kinh-đô.  
Xung quanh lại có những nhà ở của các quan  
Thượng-thu và có khi các vị sứ-thần ngoại  
quốc cũng di theo nữa.

Theo trong lịch-sử và địa dư Ba-tu thì về phía Bắc Ba-tu hồi thế-kỷ thứ 9, lúc chưa lập thành Téhéran, đã có một thành phố lớn nhất Á-châu hiện nay chỉ còn lại một vài di-tích cỏ rải rác, đó là thành Rhagès hoặc Rey. Thị trấn này có 96 khu, mỗi khu 46 đường phố, mỗi phố có 400 nhà và 10 cái đèn, trong thành lài có iới 6 400 trường học, 16.600 nhà tắm, 15.000 tháp, 1.200 cổi xay lúa, 1.700 sông đào... Các sách địa-đư về Đông-phương và các nhà viết sách Á-rập đều công nhận rằng Rey là thành phố đông dân nhất Á-châu. „Sau Babylone thì không một thành phố nào đông dân cư và lớn lao, giàu có được như thế. „ Vì thế trong lịch-sử thường gọi Rhagès là thành phố thứ nhất, „một cái cửa trong các cửa của quả đất và thi-trường Thế-giới „.

Thành Rhagès về thế-kỷ thứ 9 cũng như thành Ispahan về thế-kỷ thứ 17. Về Ispahan hiện nay còn lại những gì? Pierre Loti, có viết rằng hiện nay ở Áo-châu không hề có một thi-trấn nào lát lỏng và đẹp đẽ như thế. Trong các di tích của thành là Loti còn trông được dòn dò qua bao nhiêu cuộc thiền, suy, bí, thái. Từ 1921 đến nay là năm Shah Pahlavi lên cầm quyền nước đó mới bước vào thời kỳ duy-tân và Áo-hóa. Công cuộc phục hưng, cải tạo đang dở dang thi-lại gấp thời kỳ khôi khôi này.

thấy những vòm tròn, những cửa cồng rất  
lớn lao, những ngọn tháp vĩ-dai, những cột  
cao lớn từ đâu chí chán đều có tò-diêm bằng  
sứ tráng men rực rỡ như những thứ đồ sứ  
quí giá. Nhưng tất cả những thứ vĩ-dai, rực  
đèo đều đã dở nát không một cái gì còn  
Chịu nhượng bộ Anh và Nga là hai nước  
láng giềng lớn ở phía Bắc và phía Đông, chính  
phủ và vua Ba-lu muốn giữ hòa bình và trật  
tự để theo đuổi công cuộc phục hưng đang  
đang dang trong nước.

GIẢI THƯỞNG SÁCH HOA MAI

Các bạn học sinh mua một cuốn sách HOA MAI số 1, giá 30p được du cuộc thi học sinh, về loại sách HOA MAI. Cấp là một con sò từ bẩn bằng đồng đen, rát mỹ thuật, giá 30p, và nhiều phần thưởng đáng giá. Xem thêm về cuộc thi ở bla sách HOA MAI số 1. Bla có bán.

## **Con sáo trắng**

Sách HOA MAI số 1 của THY HẠC, giá 0.10

VÀ BÃ CÓ BÁN: Dâu là chân lý

Cửa Song-An Hoàng-ngọc-Phách, dãy 230 rang, giá 0\$8

Cuốn đầu là chán lý gồm có hai phần: phần luận thuyết có những bài bàn luận rõ chí-lý. Phần tiểu-thuyết gồm có những chuyện rất lý thú, rất có ý nhị. Lại có một motion đầy tinh-tiếng nói về chuyện sâm-hàm, hào, bão, và thương-điều-kỷ. Thật là một cuốn cảm-nang cho các bạn thích cái thi di sản.

# Một lối Bán Rời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH

(Tiếp theo)

— Thê là tiên-sinh lĩnh một chức ty-trưởng trọng yếu trong tòa ngoại-giao ấy?

— Chính thê. Cụ đã biêt rõ chức vụ tôi quan hệ ra sao!

— À phải. Hôm nò có người kè chuyện cái trường-hợp Trường-thuấn-Phong, thê mà tiên-sinh cấp giấy hộ-chiếu cho va sang Tây-công được, thật là có tài biến-báo.

— Ôi! có việc tay trói, khô khän gấp trăm gấp nghìn lần, tôi vẫn-dung thành công như bờn. Miêng giày hộ-chiếu như chuyện cái móng tay, có xá kè gi, thưa cụ.

Bỗng, tên gác cửa vươn bụng một chiếc đĩa bằng bạc dề trước mặt Ngô, trên đĩa có tấm danh-thiếp:

— Bầm ông, người này nói co chuyện khâu-cáp, muốn vào yết kiến.

Ngô mang mắt kính, nhìn qua danh-thiếp mà giật nảy mình, như có một luồng điện chạy dưới gáe ngõ:

— Chết chúa thằng cha này tự dung vè dây, tất lại có xảy ra việc gì biến-cố lớn. Ra bảo hắn vào ngay.

Người đưa danh-thiếp, tên là Lâm-Ngạc, độ ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen, mắt xéch

ngược, bộ tướng dắn dỏi khô-mạnh, đầu cao trọc lóc, y phục như binh lính Tàu nhưng không phải là lính. Vì dwa mắt nhìn xa, thấy quan ni và dội giàn Lâm-Ngạc lem luoc nhung bụi bẩm bùn đất, biết ngay là người di xa mới vè, có việc khâu-cáp, nên chưa kịp thay đồ.

## Tóm tắt những kỵ trước

Mấy năm giờ nay dân Nam-Dinh bận tán sào. Họ nêu đấu mồi sừ nam, nữ den tu một cách chân thành, châm chí ở chùa Lâm. Sau họ mới biêt rõ ràng đối sà nam, nữ là anh em ruột vì chán cảnh nhân thế thái nén trai đây tu.

Hồi về thuyền nhỏ, hai người sà nam nòi ấy chỉ đáp:

— Chàng tôi là đã chục lì tội ác cho cha.

Cha họ là Thông-Vi — KẾ BẢN TRỜI — đã gây ra những tội ác gì?

Mời tôi ngồi ở trường Thông-Ngôn ra, Thông Vi đã làm cho có Buổi hàng Gai bò thoi chua ngoa nghĩa là, không biêt mưu mò thế nào, Vi đã quyết đúi được Buổi và mượn lợn cò bộ quần sòi yểm nhiều đem về trình anh em.

Máu mè cõ bạc, làm được bao Vi đem cảng vào sống hối tên thường phái giài ngôn bip với những tay cò buôn non và khôn khéo của các me...

Mang công mắc yều không giòi được, thêng Vi việc chồn ra lèm khà phỏng Kế-tion sò mò than Hwang, rồi lùn lacing Lão, Huong-cung...

Với nét mặt hoảng hốt, Lâm-Ngạc hò muôn mở miệng nói chuyện gi với Ngô, nhưng thấy co ví khách ngồi bên, lại ngáp ngừng không nói. Ngô hiểu ý, chỉ tay vào Vi và nói:

— À-Ngạc ạ, ông này là bạn thân của ta, nhà người cứ việc nói tự-nhiên, không phải ti-hiem gì cả.

Lâm-Ngạc nói tiếng run run:

— Bầm lão già, chuyện này ta lại mất sạch cả hàng hóa...

Ngô xám mặt, đang phát dậy rồi lai ngồi phịch xuống:

— Khè quá! ta thấy nhà người vè dây là dã sinh nghĩ rồi. Chúng nó lại phục binh cướp giựt à?

— Vâng, chúng nó

dòng và bẩn rất quá,

đang ta chết mất bón

mười thủ-hà, còn

thì tháo chạy bán

sống bán chết mới

được thoát thân.

Chúng nó còn đuổi

bản theo, làm rách

bay một miếng tai

của tôi.

Lâm-Ngạc vừa nói

vừa đưa tay phia tay

trái cho Ngô xem,

mắt bay một miếng

bảng đồng hào.

— Thưa, ở gần Lèng-công-

chap.

Nhà người có biêt bọn nào

đẩy không?

— Bầm lão-gia, tôi đoán

chắc là bộ-hà không Lục-vinh

Đinh thi Long-đê-Quang dâ

giả dạng làm thò-phí mà

« nhở nhẹ » hai chuyến hàng của ta, chứ không hẹn lục-lâm nào dám hoành hành và nhiễu khí-giới quá như thê. Chúng nó đánh cướp hàng ta giữa ban ngày mà lại gần bên huynh-lij...

Ngô iắc luối và gật gù nói :

— Thê là hai chuyến di dời

hết hai trăm vạn bạc đấy.

Nhung thôi, chẳng kè làm gì!

Mất chuyến ấy ta xoay chuyen

khác. Cho nhà người vè nhà

nghỉ ngoi duong sức rồi đầu

người ta, chang can thiệp gi

tối minh. Nhưng kỳ thật chàng

dè mắt vào tờ báo giả vờ ; lồ

tai mồng tang thì dàn khít vào

câu chuyện, đầu cuối ra sao,

không sót một tiếng. Trong

tri thâm nghĩ: — Ông thèn

Tài mèc cần dai hổ tử, xách

một túi vàng đứng ngoi cửa

ngô, dang nhảy mắt vẩy tay

gọi ta kia rồi.

Sau lúu Lâm-Ngạc dã cáo

tử di khuart, chàng vẫn như

mê mệt vè tờ báo. Ngô iải rót

Chàng ngang mặt lên, có vẻ

sững sốt :

— Vâng, xin mời cụ... Ông kia ! người khách dã vè rồi sao ?

— Phải, nò vừa mới đi, Ngô

đáp. Có phải khách khứa nào

dầu, nò là gia-thần tin cần

của tôi. Tiên sinh có nghe rõ

câu chuyện nò vừa đến báo-

cáo đây không ?...

— Thưa không, tôi mãi xem

nhật-trinh, chỉ nghe mang

những người kia nói bị mất

cướp cả hàng hóa, có phải

thế không, thưa cụ.

— Chính thê. Chuyến trước

mất 80 vạn, chuyến này 120

vạn, sự thiệt hại chẳng nói

lắm gì, nhưng chí túc là chúng

nó lam minh không có hàng

hỏa để giao cho người ta, hại

tới tin-nhiệm.

— Hàng hóa gì và chuyen

chỗ cách sao đê bị cướp bóc

thiết hại đến thế ?

— Tiếng của chúng tôi nói

hang hóa, nghĩa là thuốc

phiện, cũng như nhà văn họ

nói tác-phẩm là sách vở văn

bài của họ vậy.

Ngô nói và cười, có ý ngà

ngà say.

Vân già như kẻ ngủ ngô

không biết, Vi hỏi :

— Thế công cuộc vận-tài

làm cầu-thâ thê nào mà đê

quân cướp cứ phỏng tay trên

được như vậy ?

— Ô, chúng tôi tò chức bắn

hoi cần tham lâm chư! Mỗi

chuyến có hàng chở từ Vân-nam hay Qui-chau vè dây,

chúng tôi có đội vận-tải rieng,

kè hang trâm k ên-nhi lực-si,

sắp đặt với trật-lự ký-luat

nghiêm nhur nhà binh, lại có

máy chục tay súng để theo hộ

vè đêm ngày. Chỉ kеб vè

đường di, phái men theo biên

giới và trại qua lâm đoạn

rừng hiem núi cao, cực kỳ

vật và nguy hiểm. Bọn cướp

háng sau lại ta bảo nhái !

Lâm-Ngạc cúi đầu chào :

— Cảm ơn lão-gia, tôi nghĩ

ngơi ít ngày rồi phải lo mò

thêm thủ-hà mới, dien vào số

dã tú trận và bị trọng thương.

— Phải đây. Rồi mai mới

nhà người nhor trình cái danh

sách những người bát-hạnh đê

ta chu cấp cho vò con họ nghe.

Trong lúc giài thay trò Ngô

với Lâm-Ngạc nói chuyện, Vi

ta cui gâm mặt trên tờ « Hoa-

tự nhật báo », đường như

lanh đậm với chuyện riên

rượu, nói cười vui vẻ tự

nhiên :

— Nào, ta lại nâng chén với

nhaux cho vui, Vi tiên-sinh !

ESSENCE

Térébenthine

Colophane

giúp di khớp nòi rất nhanh chóng

Hồi nhà sản xuất :

SONG - MAO

101. Rue de Castres, Haiphong, Tél. 141



tinh ma, có tài mắng khắp cả; chúng nó đón đường cướp giật với binh lực nhiều hơn; khi giới săn hòn, đội vận-tái của tôi không thể địch lại. Nhất là chúng nó lấy thế-trần và có sức ám-troy của dốc-quán nọ, thô-hảo kia, như Lục-vịnh-Bình Long-tế-Quang mà ban nay thắng Lâm-Ngac đã nói. Tuy Lâm-Ngac lão luyện về nghề dù hàng hòn nà, và lại có mưu mò dồn lược, nhô-thé mà nhiều phen tránh thoát quân cướp, nhưng một phen nào rủi ro đê chúng nó bắt gặp, thì bẽ náo hòn hóa của mình cũng mất, còn lỗ cùi mâu thịt thô-hảo mình vào đó nữa. Sự thiệt hại, cù nói cho đúng, không phải lỗi lại nhân-lực mìn hèn, chỉ lỗi tại đường-sá xó xiết biền trờ. Nếu có đường vận-tái bình yên và mưu chống, thi còn phải nói..

Ngô nói rồi thở dài.

Vì nhịn thẳng cắp mắt lão chửi trùm thuốc phiện lậu và nói chầm rãi:

— Chẳng sẩi sàng đường sá thuần tiến mưu chống kia là gì? Lỗi ở cù không biết lợi dụng đầy thời. Sao không chờ ngay lên xe hỏa ở Vănnam-phu, xổng thẳng Hải-phong, rồi chuyền sang tàu thủy mà về đây, có phải yên ổn hoàn toàn không?

— Nhưng sự mượn đường ấy, cù không tưởng để đầy à?

— Cù bảo ở đời này biết cách giao thiệp vận động thi có việc gì mà khó. Thủ tôi làm việc buôn bán như cù xem!

Như được gãi ngay vào chỗ ngứa, Ngô vỗ vỗ nắm lấy hai tay Vi:

— Chắc tiên-sinh có phương pháp giúp tôi được việc mượn đường ấy?

— Vâng, nếu cù úy thác.

— Trời ơi! Thế thi liên-sinh sẽ là hai tùng án-nhân của nhà tôi. Phi-khoản vận-động phải độ bao nhiêu, tiên-sinh-liên định cho bết, đê tôi bảo với công ty..

— Tất phải hai mươi vạn mét xong.

— Nghĩa là mỗi chuyến?

— Cố nhiên.

— Hai mươi vạn mét chuyến. Xin vâng. Quản-tù nhất ngôn.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG



Agents exclusifs :

TAMDA & CO 72, Rue Wiéle

Hanoï — Telephone 16-78

CẦN DẠI LÝ KHẮP NOI

## Phòng Tích



Khi đãi hoa, khi iết nayı, chén cơm không biết đổi, ăn chậm tiêu, lung-vú bình bịch. Khi ăn uống rồi thi hay o-го (o-ho hoặc o-chus). Thường khi tức bụng khó chịu, khi đau lưng, đau vai vai. Thường ngao ngán và mệt mỏi, buồn bã chán ăn, bị lâm nám, sặc da' vang, da' hung dày. Còn nhiều chứng không kể xiết chí một lát nữa, chỉ da' hoặc khóc ngay.

Lieu một bát uống 0p25.

Lieu hai bát uống 0p45.

## VŨ - ĐÌNH - TÂN

ân tú kim tiền năm 1936  
173 bis Lachtray, Haiphong

Bạn-15 phát hành toàn tỉnh Hanoï, An-hà 13 Hàng Mả (Cuve) nhà. Bạn-15 phát hành khắp đồng, trung, 100 phò khang Haiphong, Cố Linh 100-dai-15 khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-kỳ, Cao-mèn và Lào có tree cái biển trên

**THOÁI-NHIỆT-TÂN HỒNG-KHÉ**  
Cầm, sót, nhung-dầu, dau-xương dau-minh, rẽ cõi người lớn chỉ uống một gói Thoái-nhiệt. Tân hiệu phạt 12 tay giá \$010,5 phút ra mồ hôi khổ, hàn

### THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách bách đại-hà) uống đủ các thứ thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí hư Hồng Khé số 60-giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn Hồng giá 0550 do vua của mìn là khôi rõt. Tram người chữa theo cách này khỏi cả trăm

### BIỂU KINH-DƯỜNG HUYẾT

Các bà các cô kinh không đều máu sáu uống thuốc Biểu kinh đường huyết Hồng-khé (\$0.50 một hộp) kinh đều huyết

### THUỐC «CAI HỒNG KHÉ»

Không chộn lẩn chất thuốc phiện (nhà đoàn đà phân chất, nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được, mồ ngay hút một đóng) bao thuốc phèn, chỉ uống hết 1p.20 thuốc cai là đã vẫn đùm việc như thường, thuốc vien up 50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai

### THUỐC PHONG INH HỒNG KHÉ

Gióg thép buộc ngang giờ!  
Thuốc Hồng-Khé chữa ngời

Hai câu sấm này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì he ai bị lậu không cù mới hay kinh alien uống thuốc lâu Hồng Khé số 30, mồ hộp Op 60 cũng rút ngắn, ai bị bênh giang mai không cù về thời kỳ thứ mấy, mới hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang mai số 14 cũng khỏi rút nọc một cách êm đềm, không hại sinh dục, nên khập nui đâu đau cũng bất tiếng. ♦

### Nhà thuốc Hồng Khé

Bđá được thường nhiều bởi tinh vang bạc và bằng cấp Tông qua 75 hảng Bđá, chi nhánh 88 phố Hué Hanoï và đại lý các nơi. Cố hiệu GIA ĐÌNH Y-DƯỢC và HOÀ-NGUYỆT CẨM-NANG đê phòng than và tri bệnh.

# DÔNG PHƯƠNG (CỔ ĐIỂN)

### Cảnh - Vương định đức tiền lớn

Năm thứ hai mươi mốt đời Chu-Cánh-Vương 景王 (1) (524 trước kỷ-nguyễn) vua định đức tiền lớn (2), Thị-ßen Mục-Công 穆公 (3) can rằng: «Không nên Xưa kia khi có thiên-tai (4) thi nhà vua qđ tiền của, so rằng nhẹ đê cứu giúp dân. Dàn io tiền nhẹ thi đê tiền nặng chẳng nó dì, như thế là cù tiền me (5) thay cho tiền-còn qđ lèu hành, dân được thỏa lời. Nếu dân không khâm được tiền nặng lì làm nhiều tiền nhẹ thay vào mà vẫn không bỏ tiền nặng, như thế là tiền con thay cho tiền mẹ đê lèu hành. Tiền có lớn, có nhỏ, dân mới lợi. Nay nhà vua bỏ tiền nhẹ làm tiền nặng cù, dân mất hồn thi sao cho khôi không thiếu được. Nếu dân thiếu của thi rồi ra vua cũng phải thiếu. Nhà vua thiếu thi tất lấy của dân nhiều, dân không lấy đâu mà cung-cấp được thi tất bỏ trốn đi, thế là lìa mất dân vậy.»

«Có diều chửu xảy ra mà dã phải đặt sẵn phép đê ngăn-ngừa, lại có diều xảy ra lì mới có thê sửa chữa được, hai diều áy không đê với nhau. Diều đặng dự-bị trước mà lại không dự-bị là trễ b ếng, diều có thê làm sau mà lại dem ra làm trước là yót lạy tai-hoa. Nhà Chu đã suy yếu rồi, trời vẫn chưa chán tra-tai cho nhà Chu, mà lại còn làm lìa mái dàn đê cầu thêm tai-hoa, như thế chẳng không nên làm ru? Chính lẽ phải kẽ lây long dàn giờ lại lìa dàn ra, chính lẽ phải ngăn-ngừa tai-va, giờ lại với nó dusk, như thế thi tri nước thế nào được? Nước không trị nổi thi tri lèn sao đưọc? Lèn ra mà không ai theo là diều đặng

được? Lèn ra mà không ai theo là diều đặng

quán tử mới vui ăn bồng lộc. Nếu rừng rúi tro-trại tan tành, trâm vạc can khô, súc dàn cùng kiệt, ruộng nương bỏ hoang, cửa dùng thiêu thiêu thi người quản tử còn lo nguy, rồi đâu mà yên vui được. Lèm cho dân không có cửa dùng đê dày kbo nhà vua thi khác nào như lắp chỗ nguồn sông lèi di dào chỗ chúa nước, như thế thi chẳng bao lâu khô cạn hết. Nếu dân lia, cửa thiêu, tai họa đến mà không có gì dự bị sẵn thi nhà vua làm lâm thê nào? Quan chức nhà Chu coi việc phòng bị tai họa nhiều hể tê rỗi mà lại còn cướp của dân đê tăng cái tai họa lên, thế là bỏ mất cái thiện-chính và bỏ mất dân vậy. Xin nhà vua nghĩ lại cho.»

Cảnh Vương không nghe từ đức tiền lớn.

### CHU-QUỐC-NGỦ

(1) Cảnh-vương vua thứ 20 nhà Chu tên là Quý, con Linh-vương, ở ngôi 25 năm (544-520).

(2) Từ đời nhà Ngu đã có ba thứ tiền bằng vàng bằng đồng, bằng sắt. Cảnh-vương muôn cho kho có nhiều cửa đinh đúc tiền lòn đê thi đưọc nhiều

(3) Thiên-mục-Công-âm là Thiên-mục-Công giết chúa khanh-sĩ nhà Chu đời bấy giờ.

(4) Thiên tai : Hạn hán, lụt lội, sầu áu lùa là thiên tai.

(5) Tiền lòn gọi là tiền me, tiền nhỏ gọi là tiền còn. Mua bán vật nhỏ mọn thi dùng tiền còn, vật qui-hi dùng tiền me. Nếu chỉ có tiền me thi khi mua bán vật quý quá đắt, nếu chỉ có tiền me thi may thay tiền con lùa mua bán của quý, có tiền con thay tiền me khi mua bán vật mọn thi mói tiện lợi.

(6) Cây chàm hình như cây lót nhưng nhỏ,

(7) Cây khô là một thứ cây gỗ sác do.

(8) Hán Tên một cụm núi nay ở vào tỉnh Thiểm-tây.

## Cảnh-vương khi đã giết Hạ-môn-Tử

Cảnh - Vương khi đã giết Hạ-môn-Tử  
下門子 (1) Tân-Mạnh 宦孟 (2) ra ngoài  
đồng tháp con gà sống tự mồ rút lông đuôi đi,  
bên hối kẽ theo hồn. Kẽ theo hồn thưa rằng:  
« Nô sự phải làm hy-sinh. » (3) Tân-Mạnh  
vội vàng trở về tâu với Chu-vương rằng: « Tôi  
vừa thấy con gà sống tự rút lông đuôi đi,  
người ta bảo rằng « nó sự phải làm hy-sinh ».  
Tôi lấy làm phải làm. Bất người làm hy-sinh  
thì khó, minh tự làm hy-sinh thì có hại gì?  
(4) Ga không muốn cho người ta dùng minh  
lâm hy-sinh, thi phải. Người ta thi khác thi,  
minh tự hy-sinh là thực cõi dung cho người. »  
Cảnh-vương không nói gì, ra sân ở đất Cung  
(5), khiến các quan Công-khanh theo di cà, co  
ý giết Thiện-Tử (6) 艱子, nhưng chưa kịp  
giết thi mất.

CHU QUỐC NGỮ

(1) Hạ-môn-Tử. Quản đại phu nhà Chu giữ chức  
phó cho Thái-Tử Mạnh 猛. Cảnh-vương không  
có con địch, trước lập Tu-Manh sau lại lập Tề-  
Triều 子朝, cho nên giết Hạ-môn-Tử, thay Tề-  
manh đì.

(2) Tân-Mạnh tức Tân-Khí 實起, đại phu nhà  
Chu giữ chức phó cho thái-tử Triệu.

(3) Phản lục súc hể xác thuận một màu mà  
lành lợn thi gõ là hy, đời xưa dùng để làm đồ  
tế.

(4) Nói con gà sự phải làm hy-sinh thi tất phải  
giết, người tự mình làm hy-sinh chủ việc té tự  
thi có hại gì. Tân-mạnh thấy vua giết Hạ-môn-Tử  
biết là vua muốn bỏ Tân-mạnh, cho nên nói thi  
đè vì lũ-triều tự hiến mình làm hi-sinh, đè cho  
Tứ-triều được lập.

(5) Cung: Tên đất nay thuộc tỉnh Hà-nam

(6) Thiện-Tử tức Thiện-mục-Công đã nói ở bài  
Cảnh-vương muốn dứt tiễn lớn.

## Thái-tử nước Cử giết Kỷ-công

Thái-tử nước Cử tên là Bộc 僕 giết Kỷ-  
công 紀公 (1), đem bảo vật chạy sang nước  
Lỗ.

Lỗ Tuyên-công sai người mang thư truyền  
cho Quý-văn-Tử 季文子 rằng: Cử Thái-Tử  
cậy có ta mà không sợ gì, giết vua, đem  
của báu lại với ta là có lòng mến ta, nhà  
người vi ta, cát đất phong ngay cho hồn. Phải  
trao ngay cho hồn ngày hôm nay không được  
trái mệnh ta. »

Lý-cách 里革 (2) gấp kẽ mang thư đòi  
lời thư rằng: « Cử Thái-tử giết vua, trộm của  
báu chạy sang đây, không tự biết mình là kẻ  
càng có mồ dám mon men lại gần ta, nhà  
người vi ta đãi hồn ra rợ D (3) phải dâng ngay  
ngày hôm nay, không được trái mệnh ta. »

Hôm sau quan hữu-tu (4) phục mệnh.  
Tuyên-công tra hỏi, kẽ mang thư nói là tại  
Lý-cách. Tuyên-công cho bắt Lý-cách đến nói  
rằng: « Lãnh trai mệnh vua người có biết tội  
thế nào không? » — Lý-cách thưa rằng:  
« Thần mạo chết, khua bút chửa lệnh nhà  
vua, sao lại không biết tội. Thần nghe có câu  
rằng: « Phá phép nước là tắc, giấu giếm giặc  
là tàng, trộm của báu của nước là qui, dùng  
của trộm cuộp là gian ». Kẽ làm cho vua  
phạm vào tội tàng tội gian thi không thể  
không đuổi đì được. — Còn như thần trai  
mệnh nhà vua thi cũng không thể bỏ không  
giết được. »

Tuyên-công nói: « Ta ham, không phải tội  
nhà người. » — Lý-cách được tha.

LO QUỐC NGỮ

(1) Kỷ-công nước Cử có hai con: Bộc 僕 và  
Quý-Dà 季匋, Kỷ-công yêu Quý-dà truất Bộc đi  
và làm nhiều điều sảng, cho nên Bộc giết  
cha đi.

(2) Lý-Cách: Q An-Thái-sư nước Lỗ.

(3) Di. Nước Tàu thi gõ là trung quốc ở giữa,  
còn các nước ở bốn bên coi là mọi ơy cả. Dân tộc  
ở bắc Đông thi gõ là Di, ở Nam thi gõ là Man, ở  
Tây thi gõ Nhung, ở Bắc thi gõ là Địch  
(4) Hưu-tu: Quan coi việc.

# BA THỦ' CỦA TRUNG QUỐC

## PHAT MINH

- 1) La bàn
- 2) Thuốc súng
- 3) Chữ in

Chúng tôi còn nhớ một tờ báo Tàu ở  
Quảng-châu đã viết mấy câu này:

— « Ngoại-quốc dùng thuốc súng chế tạo  
« ra dạn đê đánh giặc, Trung-quốc chỉ dùng  
« làm pháo đốt kinh Thần và khoe khoang  
« ngày tết. Ngoại-quốc dùng kim la-bàn di  
« hé bê nô sang bê kia, Trung-quốc chỉ  
« dùng nó cầm hướng nhà, xem dắt đê mồ  
« mả. Ngoại-quốc dùng thuốc phiện tri  
« bệnh, Trung-quốc thi ăn nó như cơm.  
« Ngoại-quốc đánh mà - chược cho tiêu  
« « khien, Trung-quốc thi lấy nó đê ăn thua  
« « sát phat lanh nhau... Đáng tiếc những vật  
« « như la-bàn và thuốc súng, chính minh  
« « « phat-minh mà tự mình không biết lợi  
« « dụng, chỉ biết dùng làm trò chơi, trong  
« « khi người ta dùng vào việc lớn v.v... »

Mấy câu cảm-khai nhẹ nhàng và thâm  
thiết làm sao!

Cứu sách Sách Tàu, thi la-bàn, thuốc súng,  
chữ in, cho đến cả nghè làm giấy nứa đều  
là vật đê ra ở Trung-quốc từ chín mươi  
thế-kỷ trước, rồi sau truyền sang Âu-châu  
mới được thực dung lớn lao. Vì thế mà  
nhà danh-sĩ H. G. Wells soạn bộ « Thế-  
giới Sử-cường » đã viết rằng: « Trung-quốc  
ở trong thế-giới thời đã có một hòn lâu dài,  
giữ được địa-vị tiên-tiến, mãi đến ngàn  
năm, tới khoảng hai thế-kỷ 15 và 16, tay-  
phường lim được Mỹ-châu và mồ mang  
nghề in mà truyền rộng tư tưởng sách vở,  
về giáo dục và khoa-học mở ra một kỷ-  
nguyễn mới, bấy giờ Trung-quốc mới thu  
lùi lại sau người ta. »

Vậy thử xem lai lịch mấy món phát-  
minh quan hệ ấy, hẳn cũng là một việc có  
ích cho sự tri-thức.

Theo giáo-sư Trúc-khả-Trinh đã viết  
trong « Đông-phương Tạp-chí » gần đây,

việc người Tàu dùng kim chỉ-nam - tức là  
la-bàn - để nhám phương hướng di bê,  
thay chép trong tập bút ký của Châu-Húc  
dời Bắc-tống (917-1126) là lần thứ nhất.

Song, Diêu-thiệu-Hoa làm quyển « Bản-  
quốc lich-sử » cho lớp Trung-học, nói rằng  
từ đời Chiến-quốc người ta đã biết tìm ra  
công-dung của từ-thach (磁石) có tính hút  
sát. Về sau có người nhân đó chế-tạo ra la-  
bàn, đến đời Bắc-tống mới thông-dung  
cho các thầy dia-ly và những thuyền bè di  
bê, tim ra phương hướng, không bị sai lạc.  
Thuở xưa, không phải viết chữ 磁 như bây  
giờ, mà viết chữ 磁, lấy ý là bê từ-mẫu đán  
con, đê vi như từ-thach hút sắt. Trong  
sách Lã-thi Xuân-thu đã có chuyện « Từ-  
thach triệt thiết 懸石召鐵 » (dá nam-  
châm voi săt chạy lại), xem thế thi rõ  
Trung-quốc phát-minh ra công-dung của  
từ-thach đã lâu đời lắm vậy.

Song, người ta có thể tin rằng Trung-  
quốc chế-tạo ra la-bàn vào khoảng thế-kỷ  
thứ 10. Đến thế-kỷ 12 mới do người A-rap  
truyền sang châu Âu Tàu đẩy người Ý, người  
Bồ-đào-nha, người Y-pha-nhô mới có vật  
xem hướng di bê mà di ra ngoài vùng  
Địa-trung-hải. Sau Kha-luân-bố (Christophe Colombe) tìm ra Mỹ-châu cũng nhờ la-  
bàn. Giáo-sư John Fiske chép sử Bắc-Mỹ-  
châu nhìn nhận rằng lúc bấy giờ nếu ông  
Kha-luân-bố không có la-bàn, thì giữa bê  
mehr mōng, biết đâu là phương hướng  
nhất định mà di, và cõi đất liền mới, sao  
mà phát hiện ra được.

Nếu theo sử ta, thi nước Tàu từ đời nhà

Chemisettes, Tricots,  
Slip, Maillot de bain

đủ các kiểu, các màu, rất hợp thời  
trang, mua buôn xin hối hăng đét

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

## Cảnh-vương khi đã giết

Hà-môn-Tử

Cảnh - Vương khi đã giết Hà-môn - Tử  
 下門子 (1) Tân-Manh 実孟 (2) ra ngoài  
 đồng thửa con gà sống tự mồ rứt lồng đuôi đì,  
 bèn hỏi kẻ theo hồn. Kẻ theo hồn thưa rằng:  
 « Nô sỹ phải làm hy-sinh. » (3) Tân-Mạnh  
 với vàng trả về tui ời Chu-vương rằng: « Tôi  
 vừa thấy con gà sống tự rứt lồng đuôi đì,  
 người ta bảo rằng « nô sỹ phải làm hy-sinh ».  
 Tôi lấy làm phải làm. Bởi người làm hy-sinh  
 thì khó, mình tự làm hy-sinh thì có hại gì? »  
 (4) Ga không muốn cho người ta dùng mình  
 làm hy-sinh, thi phải. Người ta thi khác thế,  
 mình tự hy-sinh là thực cõi dung cho người. »  
 Cảnh-vương không nói gì, ra sân ở đất Cung  
 (5), khiến các quan Công-khanh theo di cõi, cõi  
 ý giết Thiện-Tử (6) 子, nhưng chưa kịp  
 giết thi mât.

CHU QUỐC NGỮ

(1) Hà-môn-Tử. Quản đại phu nhà Chu giữ chức  
 phó cho Thái-Tử Mạnh 犀。Cảnh-vương không  
 có con đích, trước lập Tu-Mạnh sau lại lập Tứ-  
 Triều 子朝, cho nên giết Hà-môn-Tử, thay Tứ-  
 triều đi.

(2) Tân-Mạnh tức Tân-Khí 實起, đại phu nhà  
 Chu giữ chức phó cho thái-tử Triều.

(3) Phản lục súc hẽ sác thuần một màu mà  
 lanh lẹt thi gợ: là hy, đời xưa dùng để làm đồ  
 iě.

(4) Nói con gà sỹ phải làm hy-sinh thi tất phải  
 giết, người tự mình làm hy-sinh chủ việc tè tự  
 thi có hại gì. Tân-mạnh thấy vua giết Hà-môn-Tử  
 biết là yêu muốn bỏ Tân-mạnh, cho nên nói thế  
 để vi lũy-triều tự hiến mình làm hi-sinh, để cho  
 Tân-triều được lập.

(5) Cung: Tên đất này thuộc tỉnh Hà-nam

(6) Thiện-Tử tức Thiên-mục-Công đã nói ở bài  
 Cảnh-vương muôn đức tiễn lớn.

## Thái-tử nước Cử giết Kỳ-công

Thái-tử nước Cử tên là Bộc 僕 giết Kỳ-  
 công 紀公 (1), đem bảo vật chạy sang nước  
 Lỗ.

Lỗ Tuyên-công sai người mang thư truyền  
 cho Quý-văn-Tử 季文子 rằng: Cử Thái-  
 Tử cậy có ta mà không sợ gì, giết vua, đem  
 của báu lại với ta là có lòng mến ta, nhà  
 ngươi vi ta, cất đất phong ngay cho hồn. Phải  
 trao ngay cho hồn ngày hôm nay không được  
 trái mệnh ta. »

Lý-cách 里革 (2) gấp kẽ mang thư đòi  
 lời thư rằng: « Cử Thái-tử giết vua, trộm của  
 báu chạy sang đây, không tự biết mình là kẻ  
 cung có mà dám mon men lại gần ta, nhà  
 ngươi vi ta đãi hồn ra rõ D (3) phải đãi ngay  
 ngày hôm nay, không được trái mệnh ta. »

Hôm sau quan hữu-tư (4) phục mệnh.  
 Tuyên-công tra hỏi, kẽ mang thư nói là tại  
 Lý-cách. Tuyên-công cho bắt Lý-cách đến nói  
 rằng: « Lần trái mệnh vua người có biết tội  
 thế nào không? » — Lý-cách thưa rằng:  
 « Thần mạo chêt, khua bút chừa lệnh nhà  
 vua, sao lại không biết tội. Thần nghe có câu  
 rằng: « Phá phép nước là tắc, giấu giếm giặc  
 là tang, trộm của báu của nước là quĩ, dùng  
 của trộm cuộp là gian ». Kẻ làm cho vua  
 phạm vào tội tang tội gian thi không thể  
 không đuổi di được. — Còn như thần trái  
 mệnh nhà vua thì cũng không thể bỏ không  
 được. »

Tuyên-công nói: « Ta thảm, không phải tội  
 nhà ngươi. » — Lý-cách được tha.

LO QUỐC NGỮ

(1) Kỳ-công nước Cử có hai con: Bộc 僕 và  
 Quý-Dà 季陀, Kỳ-công yêu Quý-dà truất Bộc di  
 và mâu nhiều điều sắng, cho nên Bộc giết  
 nhà dài.

(2) Lý-Cach: Q An Thái-sur nước Lỗ.

(3) Di. Nước Tàu thi gọi là trung-quốc ở giữa,  
 còn các nước ở bốn bên coi là mọi ơng cả. Dân tộc  
 ở bắc Đông thi gọi là Di, ở Nam thi gọi là Man, ở  
 Tây thi gọi Nhung, ở Bắc thi gọi là Địch

(4) Hưu-tư: Quan coi việc,

# BA THỦ' CỦA TRUNG QUỐC

## PHAT MINH

- 1) La bàn
- 2) Thuốc súng
- 3) Chữ in

Chúng tôi còn nhớ một tờ báo Tàu ở  
 Quảng-châu đã viết mấy câu này:

— « Ngoại-quốc dùng thuốc súng chế tạo  
 « ra dạn để đánh giặc, Trung-quốc chỉ dùng  
 « làm pháo đốt kinh Thần và khoe khoang  
 « ngày tết. Ngoại-quốc dùng kim la-bàn di  
 « hé bê nọ sang bê kia, Trung-quốc chỉ  
 « dùng nó cầm hướng nhà, xem dắt dề mõ  
 « mả. Ngoại-quốc dùng thuốc phiện trị  
 « bệnh, Trung-quốc thi ăn nó như cơm.  
 « Ngoại-quốc đánh mả - churc cho tiêu  
 « khien, Trung-quốc thi lấy nó để ăn thua  
 « sát phạt lẫn nhau... Đáng tiếc những vật  
 « như la-bàn và thuốc súng, chính minh  
 « phat-minh mà tự mình không biết lợi  
 « dụng, chỉ biết dùng làm trò chơi, trong  
 « khi người ta dùng vào việc lớn v.v... »

Mấy câu cảm-khai nhẹ nhàng và thâm  
 thiết làm sao!

Cứu sách Sách Tàu, thi la-bàn, thuốc súng,  
 chữ in, cho đến cả nghè làm giấy nữa đều  
 là vật dẽ ra ở Trung-quốc từ chín mươi  
 thế-kỷ trước, rồi sau truyền sang Âu-châu  
 mới được thực dung lớn lao. Vì thế mà  
 nhà danh-sĩ H. G. Wells soạn bộ « Thế-  
 giới Sử-cuống » đã viết rằng: « Trung-quốc  
 ở trong thế-giới thời đã có một hối lâu dài,  
 giữ được địa-vị tiên-tiến, mãi đến ngàn  
 năm, tới khoảng hai thế-kỷ 15 và 16, tay-  
 phuông tim được Mỹ-châu và mõ mang  
 nghè mả truyền rộng tu tưởng sách vở,  
 về giáo dục và khoa-học mở ra một kỷ-  
 nguyên mới, bấy giờ Trung-quốc mới thút  
 lùi lại sau người ta. »

Vậy thử xem lai lịch mấy món phát-  
 minh quan hệ ấy, hẳn cũng là một việc cõi  
 ích cho sự tri-thức.

Theo giáo-sư Trúc-khả-Trinh đã viết  
 trong « Đông-phương Tạp-chí » gần đây,

việc người Tàu dùng kim chỉ-nam - tức là  
 la-bàn - để nhám phương hướng di bê,  
 thấy chép trong tập bút ký của Châu-Húc  
 đời Bắc-tống (917-1126) là lần thứ nhất.

Song, Diêu-thiệu-Hoa làm quyền « Bản-  
 Quốc lịch-sử » cho lớp Trung-học, nói rằng  
 từ đời Chiển-quốc người ta đã biết tìm ra  
 công-dụng của từ-thạch (燧石) có tính hút  
 sét. Về sau có người nhận do chẽ-tạo ra la-  
 bàn, đến đời Bắc-tống mới thông-dụng  
 cho các thay dia-ly và những thuyền bê di  
 bê, tim ra phương hướng, không bị sai lạc.  
 Thuở xưa, không phải viết chữ 磁 như bây  
 giờ, mà viết chữ 燧, lấy ý là bá từ-mẫu dắt  
 con, dẽ vi như từ-thạch hút sét. Trong  
 sách Lã-thị Xuân-thu đã có chuyện « Từ-  
 thạch triệu thiết 懸石召鐵 » (dá nam-  
 châm voi săt chạy lại), xem thế thi rõ  
 Trung-quốc phát-minh ra công-dụng của  
 từ-thạch đã lâu đời lắm vậy.

Song, người ta có thể tin rằng Trung-  
 quốc chẽ-tạo ra la-bàn vào khoảng thế-kỷ  
 thứ 10. Đến thế-kỷ 12 mới do người A-rap  
 truyền sang châu Âu Từ đây người Ý, người  
 Bồ-đào-nha, người Y-pha-nho mới có vật  
 xem hướng di bê mà di ra ngoài vòng  
 Địa-trung-hải. Sau Kha-luân-bố (Christophe  
 Colom) tìm ra Mỹ-châu cũng nhờ la-  
 bàn. Giáo-sư John Fiske chép sử Bắc-Mỹ-  
 châu nhìn nhận rằng lúc bấy giờ nếu ông  
 Kha-luân-bố không có la-bàn, thi giữa bê  
 měnh mông, biết đâu là phương hướng  
 nhất định mà di, và cõi đất liền mới, sao  
 mà phát hiện ra được.

Nếu theo sử ta, thi nước Tàu từ đời nhà

Chemisettes, Tricots,  
 Slip, Maillot de bain

dù các kiểu, các màu, rất hợp thời  
 trang, mua buôn xin hối hăng đét

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

Chu đã biết dùng chí-nam-châm. Lúc ấy họ Việt-thường sài sứ để cống-chim trĩ, rồi quên mất đường về, Chu-công cho xe chí-nam đưa về bắc-quốc. Xe chí-nam tức là la-bàn chứ gì?

Đến như thuốc súng, gốc tích phát-minh chế-tạo từ đời nào, Trúc-khâ-Trinh và Diêu-thiệu-Hoa đều chia không thể khảo-cứu. Duy-dân đời Bắc-lỗng, thấy trong quan-thư (sách của nhà vua sai làm) có chép cách thức chế-tạo thuốc súng. Qua đời Nam-tống (1227-1271), có Ngu-doân-Văn từng dùng giấy chàm lựu-hoàng và than bột làm ra pháo dùng để đánh giặc. Rồi Nguyên-Thắng lại chế bắc-xa bắn đạn đi xa hơn hai trăm bước. Đời Lý-Tôn có người chế ra thứ đạn gần như lựu-dan bây giờ, nhồi thuốc-pháo trong ống tre to châm ngòi mà ném qua trại giặc.

Quan-thư nói trên, tức là bộ sách « Võ-kinh lồng-yếu » của Tăng-công-Lượng ở đời Bắc-lỗng vành mện vua sai làm. Trong sách có chép phương pháp làm thuốc súng, cốt nhất là diêm-liều, lựu-hoàng và than cùi tám nhô ra.

Thuốc súng truyền sang Mông-cổ trước hết. Rồi nó theo Thành-Cát Tư-Hãn sang Âu-châu, đánh Áo đánh Nga; quân Mông-cổ dùng thứ lợi-khi của Trung-quốc đã phát minh dó đánh bén bết, thành ra thuốc súng truyền qua tây-phuong.

Có nhiều nhà khảo-cứu bên tây không chịu nhận điều ấy, nói rằng từ đời La-mã Hy-lạp xưa kia, tây-phuong đã từng biết dùng thuốc súng rồi.

Về nghề in, ai không nghĩ Gutenberg (1397-1468) là ông lão phát-minh ra lối khắc rời-từng-chữ, sắp-lại thành bản. Nhưng Trung-quốc bảo rằng trước Gutenberg những 400 năm, họ đã biết dùng lối in hoạt-tự (chữ rời).

Đời Tống-Nhân-Tôn, chiếu tay-lịch giữa năm 1034, có người tên là Tất-Thắng (畢昇) dùng kẽm niken lõi mà khắc từng chữ rời, dè trên lõi cho khô rồi, sắp-lại trên bản sắt mà in rất mau chóng.

Quả thế thi Tất-thắng đã đi bước trước Gutenberg, nhưng lạ sao người Tàu không biết lợi-dụng và mở mang cách in như thế.

để chỉ đến đời Mân-Thanh cũng vẫn còn khắc bản gỗ chàm capse vàつく nhiều công-phu?

Cả nghè làm giấy, cũng là phát-minh từ Trung-quốc.

Ciao-su Trúc-khâ-Trinh, trong một bài nói về Trung-quốc đã đóng góp vào thế-giới khoa-học những gì, quả quyết rằng nước Tàu biết làm giấy trước nhất thiên-ba.

Niên-hiệu Nguyên-hưng năm đầu vua Hỏa-dế nhà Đông-Hán, tức là năm 105 theo tay-lịch, có người tên là Sái-Luân nghĩ ra cách dùng những vải cũ giẽ rách chế tạo thành giấy. Cù theo bác-sĩ T. F. Carter nước Mỹ — ấy là lời Trúc-khâ-Trinh nói — đã điều-tra, thi hồi thế-kỷ thứ 2, ở các miền Tây-việt Lâu-lan đã có giấy Tàu phát hiện. Qua thế-kỷ thứ 4 truyền đến Thổ-phiên, thứ 5 truyền đến Tân-cương, thứ 8 truyền đến A-thích-bá (Arabie). Mãi thế-kỷ 10 mới truyền vào Ai-cập. Người Ai-cập bắt trước ngày phong pháp của Trung-quốc mà làm giấy. Rồi thế-kỷ 12 nghệ-thuật ấy mới vòng đường Phi-châu mà đến Y-pha-nhô và Pháp. Qua thế-kỷ 15 truyền sang Anh. Nghè làm giấy thịnh-hành ở châu Âu từ đây.

Thì ra, la-bản để thông thương tung-hoành trên bờ, thuốc súng để chính-phục thiên-hà, giấy và nghè in để truyền bá tư-tưởng học thuật, là những lực-lượng cản-bản của các cường-quốc đời này, đều phát-minh từ Trung-quốc hàng nghìn năm xưa, thế mà chính người Tàu không biết lợi-dụng, ngày nay trở lại đì mua của người và bị những vật ấy giá-ngự mình nứa là khác...

Quá Chi

**Trong tuần lễ này, người ta đọc Cô TƯ HỒNG. Cô TƯ HỒNG là một cuốn sách đã được Trung-Bắc Chủ-Nhật công nhận là hay nhất. Cô TƯ HỒNG của HỒNG-PHONG in cực đẹp, bán giá rất rẻ 240 trang, bìa in 3 màu Op.80 một cuốn. Ở xà xin gửi thêm Op.20 mức phí**

# TINH THẦN MIỀN NGHỆ TỈNH

Tôi đã tới miền Nghệ-Tỉnh này vừa được chín tháng. Tôi tại đây như một người con thảo lần lơm lít những di-tích một quá-khứ đầy nồng vinh-quang của tò-tiền. Tôi tới đây như một người thiện-tìn đến chiêm-bái một nơi đến-dài cũ để hiếu-thấy minh rô-hơn, để đem tâm hồn hòa hợp với tâm hồn chúng ta đã bao lần quật khói để chống lại cuộc đói hộ nước Tàu.

Kiểm duyệt bộ

Và chinh ở những chốn hẻo lánh miền sơn lâm vùng ta, bao nhiêu anh hùng cứu quốc đã lập tên trốn tránh trong những thời kỳ nguy kịch cho vận mệnh giông nỗi.

Thực ra địa-dư cũng như lịch-sự đã rèn đúc tinh hồn rết mạnh cho dân Nghệ-Áo. Dân cư miền đất đã quên sống trong sự hối hập, lúc nào cũng cầm tay-vệ. Ở ngay cạnh những hang săn thám, họ đã quên nhìn thẳng vào những sự hiềm héo, lúc nào cũng gắng gỏi để tranh đấu. Tin ở sức mình, họ chưa hề biết thất vọng bao giờ.

Người ta hiếu ngay tại sao ở đây đã tu họp những phần tử dân tộc cương-dũng nhất. Trong những giờ ám đạm của lịch-sử, đây là một nơi giúp cho những tay anh kiệt tìm thấy những tướng mạnh quân hùng. Lê-Lợi đã dồn quân trong sáu năm ở miền thượng-lưu sông Lam, đã lấy Nghệ-Tỉnh làm nơi căn-bản để đánh ra miền Bắc. Và tới đời ngay rợn dậy, cùng với đất Thành, vùng này thường cung những quân lính trung thành vào huy nhát, như quân Tam-pú đã có lần lâm rải loạn triều-cương hối Lè-mat.

Cuộc chiến đấu giữa bờ và đất bằng đồi cồn xay ra giữa người và tạo vật. Người phải chiến đấu với sự chật hẹp của đất đai cây cối. Người còn chiến đấu cả với tính cách khờ khan của ruộng nương miền đây.

Trên khoảng đồng bằng eo hẹp này những đất mặn mòi chỉ thu lại ở thung lũng Lãm-Giang. Ngoài ra, chung quanh tràn ngập đồi núi chỉ là đất sỏi và bờ bết là những bãi sỏi không lợi cho sự trồng trọt.

Khô hơn nữa, người còn phải chống chọi với khí hậu. Tôi có cần phải nhắc cho các bạn biết xứ Trung-Kỳ, miền Nghệ-Tỉnh của chúng ta là một miền bất-lợi nhất về khí hậu không? Thủ « giò nam » từ xứ Lào thời qua những khe núi dãy Tràng-Sơn đã mang theo bao nhiêu hôi nóng như lửa lam-khu ráo khí trời và làm mau chín hoa mầu trong lúc đồng lúa ở đây hays còn quá non nớt. Thành ra nhiều lúc nhà nông ta chỉ gặt được những bông thóc lép keo và chỉ còn đau đớn thấy

công phu của mình thành không-bi.

Nơi này đã là chiến địa giữa người với tạo vật. Lịch-sử còn chọn nó làm một nơi chiến-dia giữa loài người. Từ chốn này — trung tâm diem của sự bành trướng dân Việt — lõi tiễn chúng ta đã bao lần quật khói để chống lại cuộc đói hộ nước Tàu.

Kiểm duyệt bộ

Và chinh ở những chốn hẻo lánh miền sơn lâm vùng ta, bao nhiêu anh hùng cứu quốc đã lập tên trốn tránh trong những thời kỳ nguy kịch cho vận mệnh giông nỗi.

Thực ra địa-dư cũng như lịch-sự đã rèn đúc tinh hồn rết mạnh cho dân Nghệ-Áo. Dân cư miền đất đã quên sống trong sự hối hập, lúc nào cũng cầm tay-vệ. Ở ngay cạnh những hang săn thám, họ đã quên nhìn thẳng vào những sự hiềm héo, lúc nào cũng gắng gỏi để tranh đấu. Tin ở sức mình, họ chưa hề biết thất vọng bao giờ.

Người ta hiếu ngay tại sao ở đây đã tu họp những phần tử dân tộc cương-dũng nhất. Trong những giờ ám đạm của lịch-sử, đây là một nơi giúp cho những tay anh kiệt tìm thấy những tướng mạnh quân hùng. Lê-Lợi đã dồn quân trong sáu năm ở miền thượng-lưu sông Lam, đã lấy Nghệ-Tỉnh làm nơi căn-bản để đánh ra miền Bắc. Và tới đời ngay rợn dậy, cùng với đất Thành, vùng này thường cung những quân lính trung thành vào huy nhát, như quân Tam-pú đã có lần lâm rải loạn triều-cương hối Lè-mat.

Không có một miền nào lại có một hòn ngã rẽ hùng-miền này. Tôi coi bờ nó rằng có một tinh thần Nghệ-Tỉnh. Tinh thần đó làm lộ một cái rộr lồng phung thờ sự cố gắng của những tinh nhẫn-nại, kiên quyết của một dân tộc nòng-nghệ, trật vật tranh danh lây một chỗ sống dưới mặt trời.

Chẳng cần cho các anh những chứng cứ, chẳng cần kè ở đây những tên người đã làm nổi tiếng vùng ta. Vả lại tôi sẽ bị luồng cuồng trong sự lựa chọn. Tôi chỉ kể một câu chuyện đã là hinh ảnh linh hoạt và rành rọt của nền tinh thần Nghệ-Tỉnh tên tôi vừa nói tới. Câu chuyện rất ly kỳ đến nỗi huy hoàng như một chuyện thần tiên. Hắn ehung ta ai biết Nguyễn-Xi, Cương-quốc-Công ở làng Thương-xá gần bờ biển Cửa-Lò. Tâm tinh

cương dũng của ông từ thuở nhỏ đã khiến Lê-Lợi đề ý tôi. Chưa có binh lính đê sai khiến, ông là tài minh trong khi bắt ép bày chó săn đã trao cho ông cai quản, và những khuôn khổ dân dỗi. Những bữa ăn cùng những cử-dộng rất nhỏ nhặt của bầy vật đều theo một nhịp đều đặn của những tiếng chiêng. Ra làm tướng, ông đã giúp Bình-dịnh Vương toàn thắng trong ba nhiêu trận. Lúc đã già, ông về triết-nhưng vẫn nghĩ đến việc nước. Ông đã thờ ba đời vua Lê-thái-Tồ, Lê-thái-Tôn và Lê-nhân-Tôn. Xây ra loạn Nghĩa-dân bắt mọi vị quan già dãy về hưu phải ra triều. Chỉ có một mình Nguyễn-Xi già mù từ chối. Và muốn cho bạo-quân tin minh, ông đã dâng sớ chêt đưa cháu nhỏ của ông đương chấp chứng bei di. Ông đã dâng sớ chêt đưa hé trong lúc vội-vã giải cách chạy ra tiếp vụ đánh chơi nhà, ý bắn đê thử xem ông có-bóng mắt thực không. Nhờ có mưu mẹo tài ác ấy ông đã khiến Nghị-dân khỏi ngờ vực, đê rồi sau lòng tìm cách giết di. Mưu-memento thật là tàn ác, vô-nhân-deo nứa, vi dã làm chết oan một đứa trẻ vô tội, nhưng nhờ thế, nước Nam mới thấy một thời đại cục thịnh trong lịch-sử với đời vua Lê-nhân-Tôn.

Tám nghị-lực siêu-việt đó khiến cho người thường chúng ta hái phục. Trong xứ này, những thí-dụ như thế không hiếm. Cả trong địa hạt văn-tự, chí-hiểu-học, dà chuyên-cần vẫn là đặc điểm của tam-tinh dân-vùng đây. Nhờ đó mà người Nghệ là những ông thầy học kiêu mẫn. Chỗ nào họ tới cũng được trọng-vọng biệt-dãi nhất là ở Bắc-kỳ.

Lịch-sử văn-học còn ghi nhớ tên bao bức danh-nhân đã khiến cho miền Nghệ nổi tiếng. Cái sức mạnh tinh-thần đã nhuynh bẩn ngã họ còn để lại những vết tích sáu sắc trong văn-chuong. Chỉ trong khung cảnh vĩ-dại của non Hồng song Lam người ta mới gặp Nguyễn-công-Trú, Nguyễn-trương-Tù hay Nguyễn-xuân-Ôn. Ngoài cuối Kim-vân-Kiều vốn là ảng văn-inet-tác trong đó tác-giả dã có thể kết-tinh mọi đức-tính của dân-tộc nhô ở những cuộc du-lịch và cuộc đời sống lâu năm ở Bắc-kỳ, các văn-phẩm vùng ta có nhẽ không có những màu sắc mới mẻ, những vẻ bay bướm cùng từ thơ nhẹ nhàng như ở văn-thơ miến khác. Thi-si ở đây không quen gọi những thơ-văn êm nhẹ, những vè đối tài-tinh. Nhưng dã được giọng văn-dần-dỗi và tu-tuồng mạnh-mẽ hon kêu lèo. Khi tâm hồn họ đã rung động vì một lý-tưởng, họ sẽ có cái giọng say-mê phát từ đây tim đê dễn những ý-tưởng chân-thanh.

Xem những bài văn ở đây ta sẽ thấy rằng những văn-chuong sẽ tối chốn tuyệt-mỹ, tu-tuồng sẽ tối chốn siêu-việt, chỉ-đê những thời kỳ lỵ-loạn trong lịch-sử, trong lịch-sử của riêng một người hay của cả dân-tộc. Người Nghệ chúng ta đã tìm thấy bản ngã của mình trong lúc tâm hồn bị kích-dộng đến cuoc-diêm. Không ở nơi nào mấy chữ « thi-cùng-tắc-công » 詩窮則思 lại đúng bằng ở đây. Những bài thơ tu-tuồng-vùng ta đều như nhung đường gươm múa sáng loáng còn nhô một vài giọt máu hồng.

Các bạn hỡi, hon ai hết các bạn đã biết rõ lịch-sử của vùng minh. Hora anh em ta ngoài Bắc, các bạn lại có một lòng tự kiêu đã sinh-trưởng ở một nơi từng có một tinh-thần riêng biệt. Tôi chỉ thoáng qua đây trong khoảng vài tháng ngắn-ngủi. Tôi không dám tự-phụ dã hiểu rõ tâm-hồn của đồng-bào trong này, thế mà tôi đã giâm tôi nói về chuyện đó ở đây! Tôi đã quã bạo vì tinh-yêu thường khiền người ta lão-bạo mà tôi đã chỉ có một lòng kính-mến bần như thờ phung đối với vùng An-Tịnh. Lòng nhiệt thành của một người ngoan-dao và nhát là của một người trẻ tuổi sẽ giảm bớt lỗi của tôi. Và lại tôi ước mong rằng những điều nhện-xít — dù bõ-dở hay sai lạc — cũng sẽ khiến cho các anh đê ý tôi vùng các anh hơn. Vì những nhời chân-thật đây chỉ là biếu-hiệu lòng thành kinh của một đứa con đối với xú-sở.

Tôi đã đến miền này với hết cả lòng kính mộ tôn-sùng, đê hội-nhận một phần tử tốt đẹp nhất của dân-tộc. Tôi không hiểu đã có thể thấy rõ được chua. Tôi chỉ nhận ra rằng dù sao tinh-thần cao quý của miến ta xưa cũng chưa chết hẳn. Nó vẫn còn, nó vẫn tiềm tàng trong tâm hồn chúng ta, mà nhiều lúc ta vẫn không biết lời. Tôi không hề có ý huynh-diện các anh bằng các lời quá khen. Tôi chỉ muốn tố cho các anh biết rằng ác-anh mang theo bao nhiêu khêu-tàng mà các anh không biết. Như những mạch nước chảy ầm ỷ ở dưới chân chúng ta — dưới đất miến « Diên-Châu » hiếu theo nguyên-nghĩa (1) — có bao nhiêu nguồn sinh lực đang tàng-trữ trong tâm-hồn các anh!... (2)

Nguyên-văn-chữ Pháp của VŨ-TUÂN-SÁN  
Bản dịch của VŨ-SOẠN và YÊN-SƠN  
(Vinh)

(1) Diên-châu, — Diên 滇 là nước chảy dưới đất nước mạch

(2) Diễn văn đọc tại trường Lẽ-Văn vè dịp phát phản-thưởng cuối năm 1940—1941. Đã đăng trong báo l'Annam nouveau ngày 15 Juin 1941.



Phóng-sự điều-tra của VŨ-XUÂN-TỰ — Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH  
(Tiếp theo kỳ trước)

Bàn bà con gái, cái điều làm cho mọi người — nhất là bạn-giai — thường phải lưu ý đến mình là cái sắc. Nhưng ở đây, vè đẹp của Hồng dã vi cái sò-hèi-bé mà kém sút. Do đó, biết đâu ngày nay Hồng lõi-thì, chẳng phải vì cái sẹo ấy. Quả vậy, việc đời, những nguyên-nhân của đại-sự, cũng chỉ khởi-thủy bằng những tiêu-tíết bé như cái chấm-còn-con. Và một sự lỗi-lầm của ta, đừng-tưởng chỉ « ai làm nấy chịu ». Không! nó rất ảnh hưởng sâu xa đến những kẻ xung quanh, nhất-dối với con cái.

Tôi đây, tôi lại biến bạn đọc một tang-chứng nữa.

Loan — một người chị họ tôi. Hiện nay, nàng dã ngoài ba mươi tuổ, nhưng vẫn còn « khép-cửa phòng-thu », chàng phải tại già kén kẹn hem, thực ra, ví không có ai hỏi lấy cá. Mà có người con gái nào lại chịu lấy một người vợ vừa xấu, vừa vụng về dán-dộn, nhà lại nghèo nứa. Hiều rõ già-thế Loan, ta thấy ngay cái nguyên-nhân è chêng của nàng.

Ông cụ thản-sinh ra Loan, trước kia là một viên-chức. Trong đời ông, ông không wa

sự thiệt-thực, tính toán-toàn-những chuyện mơ-hồ, viễn-vọng. Nhắc những câu sáo trong chồng-sách nát, ông đem ra đê che-dậy những sự lầm-lở, những sự bất-dắc-dĩ của ông. Ông chơi bài ngầm

ngầm. Và lúc nào ông đứng đầu, đạo-đức là lúc ông hết-xu. Ông sao nhăng sự giáo dục các con cái, và thường khai-lại-nuong chiêu-cho chúng thêm-hu-nữa.

Đến năm Loan ngoài hai mươi, ông mới nhận thấy công-dung, ngon-bè, hạnh-của cô-con gái. Tuy vậy, đôi-khi, ông vẫn bao-chứa cho những tin-nết-xấu của Loan. Ông tin vào một cái may-mắn, một sự bù-qua-sót-lại là nhung-cô-con gái khôn-ngean-sắc-sảo thường-lý phải-anh-chồng ngòi-ngắn, mà nhung-thieu-nữ « ngu si bay-hường-thái-binh » lại vò-được nhung-anh-chồng-châm-chí-làm-ăn. Dần-chứng, ông đem ngovi-chi-ruột-ông-ra, bèi-còn-con-gái, cung-ăn-bo-làm-biếng, mà nay bà ta sang-sướng, trong tay giàu-có-bạc-vàng. Nhưng ông quên-rằng bà này đẹp và lại có-một-bản-linh-không-phai là-tâm-thương. Còn Loan, nang-trong-nom-công-viec-bép-cung-chua-được-chu-toan, nôi-chi-những-tài-thái-vac-kinh-doanh.

C  
Lại nhung-nỗi-tung-thieu — do-cha-nang-lúc-còn-dì-làm



# Một vạn hạc bốn câu thơ

Cuối đời Minh tại thành Cố-Tô, một thành phố ăn chơi phong lưu nhất nước Tàu, có một kỹ-nữ người đẹp, hát hay, nổi danh là hoa khôi trong nước.

Kỹ-nữ nguyên họ Hinh lấy theo họ mẹ nuôi là họ Trần, tên là Nguyễn, tự Uyên-Phan, biệt-hiện là Viên-Viên. Điền-Uyên, một vị vua-quan hào-hoa pheng nhã biết tiếng nàng, tim đam choi rỗi trai tài gai sắc, hai bên cung liếc, hai lòng cung sáu. Uyên bỏ ra bạc ngàn chuộc nàng về làm vợ lẽ.

Chẳng bao lâu trong nước có loạn. Lý-tu-Thành nỗi lên định usurp ngôi nhà Minh.

Ngô-Tam-Quế được bổ ra trấn-thủ Sơn-Hải-Quan. Điền-Uyên gặp thời loạn ngày đêm lo cho tình-mệnh và thân-danh mình. Viên-Viên hiến kế: y-phụ vào Ngô-Tam-Quế, dè nương-tựa sau này.

Uyên nghe lời, thân-nhiên đem Viên-Viên đến dâng Tam-Quế để mua lấy một lời hứa suông: « Ta sẽ giữ-gìn cho nhà ông hơn là giữ nước ».

Được Viên-Viên, như được ngọt-quí: Tam-Quế mê ngay hú-hí nồng-niú, hầu quên cả việc đổi việc nước.

Thế rồi quân Lý-tu-Thành kéo vào đánh phá kinh-dó. Nhờ có nội-công, Lý-tu-Thành đã được Bắc-kinh năm 1644. Vua Trang-Liệt bà Minh tung thế phải tự-tử.

Quan Đốc-Lý Ngụ-Doanh là Ngô-Nhương, thân-phụ của Ngô-Tam-Quế, bị bắt sống cùng với gia-quyền. Cả Viên-Viên cũng lọt vào tay Lý-tu-Thành.

Ngô-Nhương theo hàng họ Lý, và theo lời Lý-hát-ép, viết thư khuya Tam-Quế nêu hàng theo. Tiếp thư, sau đó, có thám-mã trả về Quế hỏi:

- Nhà ta có việc gì không?
- Đa, bị giặc chiếm-cứ mất cả.
- Được, bê ta kéo quân đến, thi chúng lại phải trả ngay.

Một thám-mã thứ hai trả về Quế hỏi:

- Thế nào, nhà ta có việc gì không?
- Đa, cự lợn bị giặc bắt sống a.
- Được, bê ta kéo quân đến thi chúng phải trả ngay.

Một thám-mã nữa về.

Quế hỏi:

— Trần phu-nhân (tức Viên-Viên) có việc gì không?

— Da, Trần phu-nhân đã lọt vào tay quân giặc. Nghe nói, Tam-Quế tuốt gươm chém đứt đôi cái bàn trước mặt, và thét lớn:

— Cha chả giỏi! Nêu-quả vậy, ta thè chẳng đội chung trời! Rồi tuồng-quán hùng-hồ biến thu trả lời cha, lời-lẽ rất khúc-triết khảng-khai đại-ý rằng :

« Con on cha, được cầm-quán trấn-thủ biên-cương. Chẳng để giặc Lý hoành-hành dám phạm dế-dó, khiến Thánh-gia phải sang cõi kinh. Nghe tin bồn chồn hết sức tưởng cha đã dập tan đàn giặc, chẳng đội trời chung, hoặc không thi cung-liệu minh chết theo nạn nước, chư sao lại cam tâm trộm sống ở đời khuyen con làm điều bất nghĩa? Đã không có tài đẹp giặc, lại không có gan mắng giặc, cha không thể là một bức trung-thần, thi con cũng không thể là một trang hiếu-tử. Thời xin cũng cha từ già từ già! »

Thu tối tay giặc. Lý-tu-Thành sai dun vạc đầu sói lên mặt, thành-doa bỏ Ngô-Nhương vào, cho ta Tam-Quế đóng lồng mà băng-phục, nhưng trước cái cảnh thương-tâm ấy, Tam-Quế nhìn chỗ khác, làm thinh.

Cầm hòn vi mai Viên-Viên, Ngô-Tam-Quế bèn cầu viện quân Mân Thanh về đánh Tu-Thành, thắng một trận nhỏ-nhỏ. Tu-Thành nỗi giận, liền đem giết cả nhà Tam-Quế, già trẻ lòn bé lính hon 30 người.

Quân Mân-Thanh mỗi ngày sang một đồng, kết cục Tam-Quế dâng lan giặc Lý-tu-Thành và dâng ngôi hoàng-dế Trung-Hoa cho người gióng Mân.

Năm Thuận-Trị, Tam-Quế một vị khai-quốc đại công-thần nhà Thanh, được phong vương tước, Viên-Viên nhảy lên ngồi vương-phi, phủ-quí phong-lưu rái mục.

Sau Tam-Quế định khởi nghĩa từ Văn-Nam đem quân đánh dò nhà Mân-Thanh. Thấy vậy, Viên-Viên xin vào chùa tu cho trót đời.

Câu chuyện này thường được văn-nhân thi sĩ Tàu đem làm dẫu-dề. Trong số đó, duy có bài « Viên-Viên khúc » của Ngô-vi-Nghiệp là được lưu-y và được coi là một thiên danh-sơn trong sử khởi triều đời Thanh.

Ngô-vi-Nghiệp tự là Tuấn-Công, và Mai-

THỐNG-CHẾ PÉTAIN BÃ NÓI:

« Dân quê Pháp chịu vất vả đần  
khá lâu. Ngày nay họ phải  
được trọng-dâi ».

CHỈ BA NGÀY KHỎI HÀN

SẴN, NGƯỚA, CHỐC, LỎ,  
DÙ NĂNG HAY KINH-NIÊN

Thôn là người quán đất Thái-Suong, dỗ Tiếu-si Triệu Minh, sau bị triều Thanh bách ra làm quan Tể-Túu quốc-tử-giám. Vi-Nghiệp tuy làm quan nhà Thanh nhưng lòng vẫn nhớ tiếc nhà Minh, và vẫn không muốn nhận người giống Mân là làm chúa. Trong súng-tho Ngô cón một mối chán-nản, nhớ-tiếc kin-dáo.

Bài « Viên-Viên khúc » là cuộc tình duyên ly-kỳ giữa Viên-Viên và Tam-Quế và nhất là cái ánh-hưởng của Viên-Viên đối với đời anh-hùng và chánh-trị của Ngô, trong có nói một cách kín-dáo rằng :

« Chỉ vì Viên-Viên mà Tam Quế mời người Mân Thanh về đánh người Hán và dâng nước cho. »

Trong thơ có bốn câu thơ, ở gần cuối bài được truyen-tinh hon hest :

Thé-lử khôi ứng quan đại-ké

妻子豈應關大計

Anh hùng vó nại thi da tinh

英雄盡是多情

Toan gia bạch cổ thanh hoi tho

全家白骨成灰土

Nhất đại bồng-trang chiên hanh thanh

一代紅妝照汗青

dịch :

Việc vợ con kia đánh việc nhỏ

Anh-hùng tuy vây vẫn da tinh

Cả nhà xương trắng thành tro đất

Cố giúp má hồng rạng sú xanh.

Bốn câu thơ này đại-ý nói Tam-Quế không lấy việc vợ con làm việc lớn, nhưng anh-hùng vẫn là người da-tinh; đánh dè cả nhà thiệt mang oan-uống, mà giúp cho cấp-má-hồng (tức Viên-Viên) được rạng-rỡ trong sú-xanh.

Thơ làm từ lúc sinh thời Ngô-Tam-Quế. Người ta nói Ngô-tướng-Quân xem bài « Viên-Viên khúc » đọc đến bốn câu trên này, không hiểu nghĩ thế nào, cho mót Ngô-vi-Nghiệp đến, tặng một vạn bạc, yêu cầu Ngô trước bỏ bốn câu thơ ấy đi, đừng công-bổ ra thiền-hạ.

Rồi khiêu hiêu Ngô-mai-Thôn có chịu nhận lời hay không mà bốn câu thơ này, tôi nay còn được ta nói đến.

Một vạn bạc bốn câu thơ, cộng 28 chữ, thi kệ văn chương hạ giới cũng chưa dến nỗi rẻ như béo, như lời thi-hảo Nguyễn-khắc-Hiếu.

VĂN-HẠC

Người lớn bị bệnh này phải chia làm 2 thứ mà chữa mới khỏi : 1) Vì máu sấu, trong tích nhiệt độc, hoặc ở nước độc khắp người: hì-lòng-na ghê-mù, săn-tít lung-dâm, hoặc hơi độc đầu dinh, hắc-lào, uống trà song-tiu đậm 0\$25, lâm-mát mâu, tủa hết độc là khỏi. 2- Riêng nưa dưới người, nhất là những chỗ hiên-lúc nồng-mồ ôi ẩm ướt sũng, săn-lèn ngừa, đau-rusc. Nếu uống ruyg, nêu-nóng, dấp-chân bi hơi, thì ngừa như điện, gai-không-chân-tay, ký-churyt da chảy-rồi dở vầy như da cóc, chờ khi ngứa là gãi-bo tyntax, vừa sờ vừa rát. Rửa nước nóng khoái-vợt, nước lạnh thì sờ cứng khó chịu, đó là can thận thay-thấp-nhiệt, hoặc noc-benh-tinh phải uống thấp-nhiệt pha lỏ 0\$60. Hết chứng trên đây, rửa bằng thuốc tắm-sóng 0\$30, bôi lở-tráng 0\$10. Trèn nhô-chochrome lở vi thai-độc, hoặc noc-benh-tinh uống Cam thanh đậm 0\$20 bôi lở đồ 0\$20 - ắc-pehnh-trêng day tới Việt-Long hoài-day-mưa thuốc. Còn nếu muối cho ma-khô bênh hoặc những bệnh nặng và kinh niệu da 5, 15 nam, đến nhà thuốc Việt-long, Hanoi mua 2 chai thuốc « AI BỒ HỦY TÍ », « BẠT ĐỘC THANG », uống làm 4 lần trong 2 ngày, trả từ 8, 9, 10, 1, chai uống hai ngày. Uống-buổi sáng, chiều-dở ngừa, hết hôm thứ hai, mực thảm xe hàn. Sang ngày thứ ba không phải uống nữa, mực cứ thế là dở vầy, chỉ 5, 6 hòn khô hết. Thật là một thứ thuốc tuyết-diệu, chỉ uống 2 chai mà như chứt bệnh dứt khôi-trong khôi-ra, nên da khôi là rực-uyê-cán, mà khôi là nồng-thuốc đã không mê da dã-lại làm cho man tiêu, hóa-chóng-dới, an-duy-nhiều, không bả di ngoài mét-n-ười - thông-qi được tiền-tiền, khôi-bầu-béng-dở rái, sán-nong. Qua 5, 6 ngày tha hồ an-tanh, nóng, độc, hè-h không tái phát, như thế chứng rằng: dù đến nọc-benh-tinh cũng phải hết-rút.

Vì thuốc nếu đẻ lâu mươi ngày không tốt, mua đặt tiền-buổi sáng, chiều-lazy. Mỗi chai 0.17g uống hai-lần trong một ngày, giá \$3.50. Ở xa mua cá tiền-dòng hòn, cước phí 2 chai, gửi mandat 8\$ để tén là :

M. NGÔ-VI-VŨ

Tổng-cục: Việt-long, 58 Hàng bẽ(Radeaux)Hanoi

Đại-ly: Mai-linh Haiphong, Việt-i-ong Nam-Dinh Quang-huy Hải-đường, Thài-Lai, Thành-Hòa, Sinh-huy Vinh, Hương-giang Hué, ấp-ten Camphort, Quý-Lý A Tong, Đông-An-ty rượu Van Ván La-khé, M. Lê-sỹ-Ngữ Yên-báy, Ica-trie Ninh-binh, Tân-Hưng 26 Tam-cờ Tuyên-Quan

35

# CON ĐƯỜNG Nguy Hiểm

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN HÀ dịch  
Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH  
(Tiếp theo)

Nàng khâm khoản :

— Anh đừng có mo-muồng hão, Charlie ạ. Nếu Walter nhất định kiện, thì chàng ai giữ hắn ta được.

Về mặt Townsend sa sầm lại :

— Hắn có tinh đồ lỗi cho anh không?

— Hắn định thế, nhưng em đã yêu cầu hắn nhận hết cả lỗi về phần hắn.

Lần này cùi chỏ Charlie có vẻ dịu dàng hơn. Nàng nhận rõ trong khóc mắt chàng một ánh vui thích vì đã được một gánh nặng. Charlie nói :

— Ô, như vậy thì mọi việc rồi dần xếp xong cả. Tình như thế thì ôn hòa vô cùng. Vả lại, về phần người chồng chịu cõng đang nhu thê cũng phải, trả phi hẵn là một đứa đồ tui.

— Nhưng còn một điều kiện...

Chàng nhìn nàng như đê dò hỏi rồi chàng trầm ngâm một chút.

— Ana không giấu em, nhưng anh sẽ cố lòng.

Kitty im lặng. Chàng vừa thốt ra những điều bất ngờ đến nỗi nàng sững sờ cả người. Nàng vẫn rắp tâm sẽ nương náu trong cánh tay Charlie, áp cái mặt nóng hổi hổi của mình



Tổng đại lý Hà Nội : Nguyễn Văn Đức (11 Hàng Hỗm)  
Tổng đại lý Nam Định (tại các phủ huyện) :  
Việt Long 28 Bến Cái.  
Ngã năm ở Nam Định xin lỗi mua luôn ở hiệu  
Việt Long cũng như chính hiệu Haiphong

vào ngực chàng, rồi kè một mạch hết tất cả.

— Hắn bằng lòng không kiện nếu vợ anh đoàn với hắn là vợ anh sẽ ly dị,

— Có thể hỏi à ?

Kitty gần như không còn bụng dạ nào nữa.

— Vâ, điều này khó nói quá Charlie ạ, thật là một ý muốn điên cuồng. Và nếu anh cam đoan sẽ cưới em trong tuần-lê sau ngày xú án ly-dị.

Chàng im lặng trong một lát, rồi chàng cầm lấy tay Kitty, nắm chặt.

Chàng nói :

— Em yêu dấu ạ, em cũng biết rằng dù sao chúng ta cũng không có quyền lôi kéo Dorothée vào câu chuyện này.

Nàng giật mình kinh hoàng.

— Em không hiểu anh muốn nói gì. Anh nói sao ?

— Ô đời này, ta không thể chỉ nghĩ đến ta được. Em thử nghĩ xem, nếu hoàn cảnh có thuận tiện thì tất cả hạnh-phúc anh là lấy được em. Nhưng ta không nghĩ đến chuyện đó làm gì. Anh biết rõ Dorothée. Không có việc gì làm vợ anh phải ly dị.

Kitty lại khóc lần nữa. Chàng đến ngồi cạnh nàng, quàng tay ngang mảnh nàng.

— Em hãy cố trấn-tịnh, em yêu quý ạ. Ta phải giữ lòng can-dam.

— Trước kia em vẫn thường là anh yêu em...

Chàng au-yêm nói :

— Cố chứ, anh yêu em. Em còn có thể nghĩ ngợp được sao ?

— Nếu vợ anh không ly-dị, thì Walter sẽ quyết tội lỗi vào anh cả.

Chàng ngập-ngừng. Giọng nói trớn nên sảng:

— Như thế thi tan nát cuộc đời của anh rồi, mà có ích gì cho em đâu? Cùng lắm, anh sẽ thú thật với Dorothée; vợ anh sẽ buôn-bục lắm, nhưng rồi cũng tha-thứ cho anh.

Chàng nói như đê diễn nốt một mạch tu-tường :

— Vâ lại, đó chẳng là một chiến-lược hay nhất dù ư? Nếu vợ anh tìm đến chồng của em, thì thế nào vợ anh cũng khiến hắn phải giữ mồm giữ miệng.

— Vậy anh không bằng lòng ly-dị?

— Đã đánh, và lại anh chẳng phải nghĩ đến dan con của anh dù ư? Vâ nhất là anh không muốn để cho Dorothée phải đau khổ. Xưa nay vợ chồng nhà anh vẫn hợp tình nhau. Vợ anh là một người hoàn-toàn.

— Vậy sao trước kia anh bảo rằng anh không dám xia đến?

— Đầu có thể. Anh có bảo rằng anh không say mê vợ anh thôi. Từ bao nhiêu năm nay, vợ chồng anh sống chung dụng nhu thê... anh em thôi, trừ ra vài dịp rất hiếm, như lễ Sinh - Nhật chẳng hạn, hay hôm trước khi Dorothée về nước Anh, hay là khi nào Dorothée trở về đây. Vợ anh không phải là hạng người i thích cái trò nôm đù. Nhưng vợ chồng nhà anh bao giờ cũng thuận-hòa. Không ai dám

ngờ rằng anh rất cần đến vợ anh; anh thù thật như vậy dù mà không có hồ الثن vờ-vĩnh gì đâu.

— Vậy anh quyết dù em làm gì?

Nàng cũng ngạc-nhiên tại sao mình có thể ăn nói điềm-dạm như vậy, nhất là trong lúc nay lòng kinh-hoàng đã khiến nàng như tắc hơi.

— Em là người đáng yêu nhất mà bao nhiêu

năm nay anh mới được gặp. Anh diễn vi em, anh diễn vi tinh, em đừng có trách anh cái tội ấy.

— Anh đã bảo là anh sẽ không bỏ rơi em kia mà.

— Nhưng Trời ơi ! Anh có bồ em đâu. Nhưng náo chúng ta có sống ở một hòn hoang-dảo, chúng ta sống trong một xã hội cỏ trật tự. Cái số phận chúng ta như vậy, ta phải liệu túy ngai chử. Em nên cố cư xử thế nào cho phái mối được.

— Anh muốn em cư-xá cho phái, là nhu thê nào? Bởi với em, em cho cái tình yêu của đôi ta là tất cả, đời em nhu thê là đầy đủ. Anh tình cảm vui thú nỗi gi khi em nhận thấy rằng anh cho cái tình yêu ấy là một trò thoảng qua.

— Không phải là một trò ngắn ngủi đâu. Nhưng em cư-dời anh phải bỏ người vợ anh rất quyền luyến; em còn bắt anh phải bỏ chức nghiệp di dè lấy em: nhu thê thi quá lầm.

— Cũng chưa quá cái lòng em sẵn sàng hy sinh cho anh.

— Địa - vị mới

người một khác.

— Chỉ khác ở một nỗi là anh không yêu em thời.

— Người ta có thể yêu mà không cần phải nghĩ đến sự hy sinh cả một đời mình cho người yêu.

Nàng như chim đầm trong sw tuyet-vong. Hai hàng lệ chan hòa trên má phán.

— Ô, sao mà anh ác thế ! Sao anh lại có thê nhẫn tâm dường ấy !



Nàng nắc-nở, Charlie lo ngại, chăm chú nhìn lối cửa vào.

— Em ơi, hãy trán-tinh đi!

Nàng thầm thức :

— Anh không biết là em yêu anh bao nhiêu. Em không thể nào không có anh được ! Anh không thương em sao ?

Nàng nghe ngô và cũng không buồn giữ nước mắt lại nữa.

— Anh không muốn ác dâu. Chỉ có Trời mới thấu cho anh là anh không muốn cho em buồn rầu chút nào. Nhưng anh không thể giúp em được, sự thật là như vậy.

— Đời em thế là tan nát. Sao trước kia anh không dè em yên ? Em đã làm hại anh cái gì ?

— Ô, nếu em dè lối tắt cả cho anh, mà em nguôi được thì em cứ tự tiệu.

Kitty bỗng nồi cơn giận dữ :

— Làn như là em báu lấy anh, giờ vò anh cho đến khi anh chiều theo lời yêu cầu của em !

— Anh không nói thế. Nhưng giá em không tỏ rõ ràng cho anh biết rằng em sẵn lòng thi đón nào anh dám tán tỉnh em.

Ôi ! nhục nhã ! chàng nói đúng đấy.

Charlie dã sút ruột nay lại thêm bức xúc. Tay chàng run bần bật. Chàng như khống hèn chịu được nữa rồi.

Sau một lúc im lặng, chàng hỏi :

— Chồng em có tha thứ cho em hay không ?

— Chưa bao giờ em xin tha cả.

Chàng nắm tay lại. Nặng thấy chàng như dằn giữ một lời hực bột.

— Tại sao sao, em lại không mặc kệ cho hắn muôn làm gì thi làm ? Nếu hắn yêu em như lời em đã nói, hắn phải nghe em phản-tranh chứ.

— Anh mới không hiểu hắn sao !

©

Nàng lau mắt và cố bình tâm.

— Charlie ơi, nếu anh bỏ em, em sẽ chết.

Lần này nàng gọi đến lòng thương hại của chàng. Đáng lẽ nàng phải xử trí khi mới vào chuyện thi hơn. Đứng trước cái sốpnh ghê gớm đương đòn đợi nàng, cô lẽ cái lòng rộng lượng của Charlie, cái trí công bình của chàng, cái tình hào-hiệp của chàng sẽ nỗi nỗi, khiến chàng quên hết mọi sự, trừ nỗi nguy cơ của nàng ra. Ôi, sao nàng mới thèm thường dược chàng ôm áp che chở trong tay làm sao !

(Còn nữa)  
NGUYỄN-HA

## Bài thuốc trù lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm. Ông lang Quất-Hiên Vũ-duy-Thiện, hơn 30 năm nghiên cứu tìm ra được thứ thuốc Trù lao rất thần hiệu bán 3p.50 một hộp, Bồ thận 2p.50 một hộp, Điều kinh 1p.00 một hộp, Đầu dà giấy 0p.70 một hộp, Thuốc lâu buốt túc 0p.60 ba nhát.

Ông Vũ-duy-Thiện lại có tài xem mạch Thai-lô gọi rõ bệnh căn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, oxa hôi bệnh viết tho dề Vũ-duy-Thiện kèm 6 xu tem giả nhời ngay.

Thờ và mandat dè Phô-đức-Hanh dit Bành.

n. 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-linh 60-62,  
Paul Doumer Haiphong.  
Cần thêm đại lý khắp các nơi.

## Nghề chơi cung lắm công phu

mánh-khôe, những phương liệu để hàn gắn cho mau các thương tích của gà. Thí dụ như mứt mỏ, thi đan mỏ lại. Con gà bị cưa trúng mỏ, phải khâu ngực mi mỏ cho nó trông rõ. Như cưa đá trúng đầu gà toạc ra chảy máu, người ta phải hít ngay máu cho nó. Con gà có mệt, phải hú hoi, thời hơi giúp sức cho nó, vân vân.

Đây là phần những mánh khôe chính - định, phải lẽ ; những khôe chuyên-môn của các chủ gà.

Nhưng còn những mánh khôe bất chính nữa, dè làm tiền nhau trong khi thả gà chơi.

Trước kia, có một ông văn sĩ dã nói — hay bịa ? — ra những khôe như là cho gà mõ vào cù khao lông nóng cho nó cảm mõ ; bôi thuốc đặc vào cưa gà ; hay là lấy sáp lấp vào cưa, cho người ta tuồng lầm là cưa không nhọn, rồi khi vào cuộc mới cạo lợt sáp ra. Những mánh khôe ấy... ngày thò quá, không lõe nồi ai được. Vả lại người ta vẫn dè phòng bàng cách xem xét ga cẩn thận trước khi cào dấu, cho rứa cưa gà, vân vân... Hôm nứa cuộc chơi gà bảy giờ có tò chừ, phần nhiều người chơi gà là những chò quen thuộc, biết nhau cả, chò cũ dò những lối bít như cho ga ăn sái thuốc phiện cho nó lâ dì, dè đánh cuộc vào con khac, dâu có lõe được mạt người ta, Tin phau là dù, Một con ga hay hồn phải thắng, như thế mới thú-vi, hồi hộp biết bao. Hai con hùng-kê đồng tài đồng sức đấu với nhau chẳng phải là một trò thể-thao có nhiều sự bất ngờ đó罢 ?

Ed Hebdomadaire du Trung-Bac Tan-Van N°  
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van  
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi  
Certifié pour l'insertion  
Tirage 10000  
L'administrateur garant : Ng. DƯƠNG

## Tiêu thuyết mói

giai nhiêu vợ, gai hay ghen nén coi

### CÀ LÈ

một tham-canh trong một gia đình quý phái, dưới ngôi bút của Ngọc Chí - 100 trang bìa, giá già 0p.10

### DINH MЕНН

là một chuyện tình khack-ò của một dàn nam nữ học sinh nò - cảng đọc cảng-cẩm-dòng Thabet Hòn 0.30.

1 ngày trên tiên, 100 năm dưới trần

### TÙ THỦC

một chuyện tiên hoàn toàn vui lì có bồ ich cho trò em 0p.20

### YÊU SÁC CHẾT

ở trên đời thiếu chi gái đẹp, mà haj-chang thanh niên nò yêu phai sác một thiếu nòi đã chết. Thật là một mối tin thiêng liêng bi mật — Ta có thè gọi họ : hai người tên, Tác giả Nguyễn Bình, 150 trang 0p.45.

Mua buon từ 30 /, — Gửi linh hóa giao ngan

EDITIONS LANGTUYẾT  
182 Bloc khaus Nord, Hanoi  
Tel. 1260

## Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T. B. T. V.)

### TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	6\$00	8\$25
Tonkin Annam et Laos.	6\$00	8\$25
Cochinchine, France et Colonies françaises...	7,00	9,75
Étranger.....	12,00	7,00
Administration et Services publics.....	12,00	6,00

Les abonnements partent du ter ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

### HAI QUYỀN SÁCH QUÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI BIẾT YÊU NƯỚC YÊU NHÀ I

### MỘT NỀN GIÁO DỤC VIỆT-NAM MỚI

của THÁI PHÌ  
ngót 200 trang, mỹ thuật (0p60)

TIẾNG GỌI CỦA GIA ĐÌNH  
của PHẠM NGỌC KHOI  
ngót 200 trang, mỹ thuật (0p55)

Đó là 2 quyển sách đặc biệt do nhà xuất-bản Đài Mới thành lập bằng cách hàn độc

Đó là 2 quyển sách gói đều gường cửa hét thấy những người có trái tim biết cảm có khốc biết nghĩ.

Các hiệu sách mua nhiều gửi thư về :

Editions Dời Mới  
62 Rue Takou — Hanoi

Gần hêt : ĐỜI CAO GẤY  
của Giao Chi (0p45), HAI  
CHUYẾN TÀU của Nguyễn  
khắc - Mẫn (0p60), BẮC  
TỈNH của Thủ An (0p70),  
SAU CƠN GIÓNG TỐ của  
Vũ Quản (0p60)

Ed Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van N°  
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van  
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi

Certifié pour l'insertion  
Tirage 10000  
L'administrateur garant : Ng. DƯƠNG