

# TRUNG BAC



NGUYEN-DOAN-VUONG  
CHU-TRUONG

**Số thiên bình**

Số 75 - Giá: 0318  
24 AOUT 1941

# NGU'ỒI CHIM

## hay là người bay cao trước nhất trong lịch sử nhân-loại



Dédale là người thành Nhà-Điện nước Hy-Lạp. Tinh tươm máy móc, chàng là người thứ nhất chế ra máy đánh thăng bằng máy khoan, cái riu, cái cưa, và nhiều khí cụ khác.

Con trai Dédale là Icare cũng có khiếu khoa học như cha, nghĩ ra cách đặt buồm cho thuyền tàu chạy nhờ sức gió. Một người cháu gọi Dédale bằng chú bác gì đó cũng sinh nghề cơ khí lắm, đặt ra cái « com-pa ». Dédale thấy cháu nổi danh, đâm ra ghen ghét rồi lừa dịp giết phăng đi. Bị kết án, Dédale cùng con trốn ra Đảo Crète xin làm tôi cho vua Minos đảo ấy.

Hoàng hậu, vợ vua Minos là Rasiphaé bấy giờ tự nhiên sinh ra đám loạn, tưởng chẳng kém gì Võ-tắc-Thiên đời Hán bên Trung-hoa. Và cũng y như Võ-Hậu, hoàng-hậu Pasiphaé cần s nh ra một hoang-nam mình người đầu

Trong tuần lễ này, người ta đọc **CỔ TỬ HỒNG**. **CỔ TỬ HỒNG** là một cuốn sách đã được Trung-Bắc Chủ-Nhật công nhận là hay nhất. **CỔ TỬ HỒNG** của **HỒNG-PHONG** in cực đẹp, bán giá rất rẻ 240 trang, bìa in 3 màu 0\$80 một cuốn. Ở xa xin gửi thêm Op.20 cước phí

bò, (Võ-Hậu sinh ra Thái-tử đầu lừa, gọi là Lu-dầu thái-tử). Vua Minos coi là một cái quái thai đặt tên cho là Lao-dầu hoàng-tử (Minotaure) và muốn bắt quách đi cho khỏi xấu hổ với đời.

Nhưng sẵn có lòng nhân, vua Minos không nỡ giết, biết tài Dédale, bèn sai chàng lập một chốn mê cung (Labyrinthe).

Mê-cung là một khu đất rộng, xung quanh bao vây rất kín đáo, trong có rừng rú và cung điện liên chi hồ điệp đường lối ngang rẽ rắc rối như mạng nhện chẳng. Vào thì dễ. Nhưng đã vào đó, thì thế nào cũng bị lạc lối, không thể tìm được lối ra. Vì đường lối, rừng rú, cung điện, đều lập ra giống nhau và nhiều quá không sao phân biệt được. Chỉ họa là chim thì mới bay thoát khỏi mê cung.

Lao-dầu hoàng-tử bị an-trị vào đó.

Thành-linh thành Nhà-điện và miền nhà quê vùng Attique phát bệnh dịch hạch, hằng ngày người chết không biết bao nhiêu.

Cũng lẽ đều vô hiệu. Hết cách, sau dân Nhà-Điện xin què bò bả đồng. Thần-nhân ưng khầu bả đồng truyền phán hằng năm phải đem tiến sang đảo Crète bảy đồng nam, bảy đồng nữ để hiến cho Lao-dầu hoàng tử thì tự khắc trừ được dịch lệ. Hai năm qua. Hai mươi tám đồng nam, đồng nữ Nhà-Điện đã vào bụng ông hoàng-tử quí-quái.

Năm thứ ba. Trong số các đồng-nam đem tiến có cả hoàng-tử con vua Nhà-điện tên là Thésée, tuy tuổi nhỏ mà đã tỏ ra là một hực anh hùng. Tình nguyện xin vào đội người hiến mạng, hoàng-tử cốt xem mặt con quí đầu bò và định tâm trừ hại cho người đồng quai.

Thésée gặp Lao-dầu hoàng-tử liền giết đi và ra khỏi được mê cung nhờ sợi tóc thần do tình nhân là công chúa Ariane con vua Minos đưa tặng. Thế là từ đấy dân Nhà-điện thoát nạn cổng người.

Tuy vậy mê-cung vẫn dùng để nhốt các tội phạm khác.

Tinh cờ thế nào chính người xây dựng lên mê-cung lại bị hãm vào mê-cung. Vua Minos được biết rằng chính Dédale trước có giúp cho vợ mình làm nhiều điều dâm loạn, nên ra lệnh nhốt hai cha con Dédale vào mê-cung.

Tưởng rằng Dédale nghĩ ra việc xây lập mê-cung song chàng cũng không biết rõ hơn ai các đường lối trong đó. Vào đấy, lão cũng bị mê hồn lạc lối như ai.

Nhưng cha con Dédale không buồn rầu thất vọng như người thường. Mê-cung đối với phụ tử nhà ấy không phải là một nơi u-cám, mà là một chỗ tinh mịch để phụ-tử tự do suy nghĩ chế hóa máy móc, khỏi bị ai quấy rầy.

Xa hẳn nhân gian, óc các nhà khoa-học sáng chế không còn bị ngoại vật chi

phối và quay cuồng. Khỏi phải nói thì ai cũng đoán được rằng diên mà phụ tử Dédale đề óc suy nghĩ trước nhất là việc thoát khỏi mê-cung. Và việc sáng chế máy móc cũng cốt phục vụ cho mục-dịch thiết cận đó đã.

Biết rằng thăm dò đường lối thoát thân thì phải bằng năm vị tất đã đạt được mục đích ngày đêm Dédale nghĩ tìm bốp óc nghĩ chế máy móc.

Dédale nhìn lên trời suy nghĩ. Một con chim vỗ cánh vút bay lên từ tầng mây. Một tia sáng vụt lóe ra trong óc nhà sáng chế.

Từ đó, ngày đêm Dédale không ra đến ngoài, luôn luôn ở trong phòng lúi húi chấp, nghĩ những mảnh vại, những sợi dây. Tháo ra lắp vào, thử thách đến vài ba chục lần, Dédale yên trí xếp « bộ cánh » lão đã làm xong vào một chỗ kín đáo. Vì Dédale vừa chế xong một bộ cánh có thể cắp vào cánh tay, bay và lên trời như chim. Cánh chấp liền vào thịt cánh tay bằng sáp ong khiến đôi cánh như mọc liền vào người, cứ động tay đó như hai cánh tay, muốn bay lượn cao thấp gần xa tùy ý.

Dédale chưa cắp cánh lìa khỏi mê-cung. Lão còn phải hợp lực với con trai Icare chế

một bộ cánh nữa. Vì Icare cũng cần cánh để thoát mê-cung như cha. Công việc đó lần này làm rất chóng vì chỉ theo phương pháp cách thức đã tìm ra mà chế thêm thôi.

Một buổi sáng sớm mặt trời mới dựng ở phương đông, sau khi hai cha con đã lần lượt lắp cánh cho nhau, báo nhau cùng trèo lên một lầu cao, văng mình ra ngoài không khí, trước bay là-la, sau vỗ cánh bay bổng lên từng không, coi chỉ thấy một vết đen như con chim nhỏ.

Hai vết đen nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi một vết biến hẳn. Vết đó chính là Icare. Cha đã dặn không nên bay cao quá eo co vì chẳng may xảy ra, nhưng Icare như con chim non mới biết bay (đây là người mới biết bay) sung sướng & vô cùng, hừng tít bay tít mãi lên thượng cùng không khí, đưa sức với chim bằng, ngắm cảnh mây trời thăm thẳm.

Mặt trời lên dần, mỗi lúc khi trời một nóng. Thành linh Icare cảm thấy như rơi mất vật gì, thân hình đột nhiên trở nên nặng trĩu và rơi xuống biển sâu menh như trời giáng. Thì ra ánh nắng thiên đố của mặt trời làm chảy sáp ong gần cánh. Đôi cánh rời

ra, Icare bị rơi xuống biển Egée, chỗ đó nay gọi là biển Icare, để kỷ niệm người thanh niên đã can-dảm bay cao trước nhất trong lịch sử nhân-loại.

Giữa lúc đó, Dédale hạ cánh « đổ » xuống dãy núi ở gần thành Naples, tự nhiên và nhẹ nhàng chẳng khác gì chim.

Tại đó, Dédale thoát đôi cánh ra hiến thân Thái-dương, lập một ngôi đền lớn thờ Titan để tạ ơn, ngoài cửa đền, sai khắc bằng chữ vàng tất cả lịch-sử dâm-hậu Pasiphaé. Lao-dầu Hoàng-tử và Mê-cung. Do đó mà ngày nay người ta được biết các chuyện như đã kể trên.

Rồi Dédale ăn lãnh biệt tích phương nào, vua Minos che truy pã mấy năm không dám thấy.

LÊ-HÙNG-PHONG



# LỊCH SỬ' CHIẾC DÙ NHẢY VÀ ĐỘI QUÂN NHẢY DÙ

chính một nhà vật-lý-học Pháp đã phát minh và thí nghiệm chiếc dù thứ nhất

«Cái dù nhảy» đem dùng trong quân đội và «đội quân nhảy dù» được người ta nói đến luôn bắt đầu từ cuộc chiến tranh này.

Vì thế gần đây, đài vô-tuyến-điện của Đức trong một cuộc phát thanh nói riêng về thứ «khi-giới tấn công lợi hại» đó đã giúp cho quân Đức thắng trận ở mặt trận phía Tây và nhất là ở đảo Crète giữa Đạ-trung-hải gần đây, đã tự hào rằng chính người Đức đã phát minh ra cái «dù nhảy».

Tin đó không có gì đúng sự thực, không phải người Đức đã phát-minh ra dù nhảy mà đội quân «nhảy dù» của Đức cũng chỉ mới lập ra có mấy năm nay từ sau khi nhà thủ-lĩnh Hitler lên cầm quyền. Truy nguyên ra, chính một nhà vật-lý-học người Pháp tên là Sébastien Lenormand năm 1783 đã phát-minh ra chiếc dù nhảy và thí-nghiệm việc nhảy dù lần thứ nhất.

**Vì đâu mà Lenormand phát-minh ra dù nhảy?**

Chúng ta đọc các chuyện kiếm hiệp Tàu

CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉ PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPORTIVES HANOI - HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'ALCOOL CAMPHRE D'A MÉRIQUE (marque chèi Hoa-Sỹ) offert par le maison NAM TAN Haiphong est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé par tous sportifs à toute occasion.

Le président Hội-châu-sport, signé Tô Sơn. Le capitaine stade Hanoiens, signé Phạm Văn Kế. Le capitaine foot-bil scolaire, trong-Giêu. Le président Trường-năng-Spt, signé Nguyễn-quý-Bính. Le directeur septio thể dục, signé Đào-Sĩ-Chu. Le président de la Lance, signé Trần-vân-Trung. Le président, La jeunesse «Tonkinoise» Haiphong chính trị đã được thí nghiệm, RƯỢU CHỐI HOA KỸ, thật tốt thật nên đồng signé, Nguyễn-vân-Thu. Le Vice président shell sport: signé Nguyễn-thế-Thước

thường thấy những iv tiên có phép lạ có thể dâng vàn giá vũ và nhiều khi từ trên trời sa xuống như những vị thiên-thần.

Nhà vật-lý-học Lenormand cũng thường đọc các tiên-thuyết thấy nói ở một vài xứ, bọn nô-lệ, trong số đó có người Tàu và người Nam muốn giải-trí cho các vị vua chúa cầm lọng nhảy từ trên cao xuống mà không hề việc gì vì trong lúc nhảy bọn nô-lệ kia đã không phải tự-do rơi xuống mà rơi từ từ vì có làn không-khí đỡ trong chiếc lọng hay ở giữ lại.

Nhà vật-lý-học Pháp mới nghĩ đến sự thí-nghiệm việc đó và ngày 26 Novembre 1783, ông đã nhảy từ trên tầng gác thứ nhất một ngôi nhà xuống, trong mỗi tay có cầm một chiếc dù rộng 30 pouces (0m81). Cán dù dính liềm với ống tay áo như thế để cho giữ khỏi là dù lại. Nhà vật-lý-học đã hạ xuống rất êm ái.

Sau này ông lại dùng các súc-vật cho nhảy dù từ trên đỉnh đài thiên-văn ở Montpellier xuống đất.

**Những cuộc thí-nghiệm đầu tiên về việc nhảy dù**

Theo các cuộc thí-nghiệm trên này, nhà vật lý-học Lenormand bèn tính xem từ nhảy lớn bao nhiêu thì có thể giữ cho người ta khỏi ngã xuống trong lúc nhảy. Ông đã tìm ra rằng một cái dù đường kính là 14 pieds (4m62) thì đủ để giữ cho một người có dù nặng không quá 200 livres, và với chiếc dù như thế thì người đó có thể nhảy từ trên tầng mây xuống không v.ệc gì. Ngay lúc này Lenormand đã đặt tên cho cái dù là parachute nghĩa là đỡ ngã.

Đến hồi cuối Décembre 1783, trong khi các xứ miền Languedoc họp hội-nghị thì Lenormand nhảy dù từ trên đỉnh chiếc tháp cao của đài thiên-văn xuống và đã hạ xuống một cách êm - ái trước một số công - chúng khá



đông và ai cũng phải lấy làm lạ và khen-ngợi. Trong số những người xem Lenormand nhảy dù lần thứ nhất có cả Montgolfier, người đã phát-minh ra chiếc khinh-khí cầu thứ nhất thả tự-do lên không. Montgolfier cho rằng cái tên đặt cho chiếc dù đó là «parachute» của Lenormand rất phải.

Blanchard, một người có ý-tưởng về việc phát-minh các khinh-khí-cầu, trong khi ngồi khinh-cầu lên cao cũng thí-nghiệm việc nhảy dù để giải-trí cho công-chúng thành Paris Ông buộc nhiều súc-vật vào một cái dù lớn rồi trong khi bay lên cao đã ném những súc-vật đó xuống mà không một con nào bị thương.

Tuy các cuộc thí-nghiệm và biểu-diễn này có kết-quả mỹ-mãn, nhưng chưa ai nghĩ tới việc dùng dù để làm thứ khí-cụ để cứu những người ngồi khinh-cầu không may gặp nạn.

**Dùng dù nhảy để thoát khỏi trường giam tù binh**

Mãi sau có hai người tù-binh Pháp mới có ý-tưởng dùng «dù nhảy» để tự-thoát ra khỏi trường giam nghĩa là làm một khí-cụ để cứu người.

Trong số những người được dự xem các cuộc thí-nghiệm của Blanchard ở Paris, có một người là Jacques Garnerin. Đến hồi 1793 thì Garnerin được cử làm ủy-viên của chính-phủ Cách-mệnh tạm thời Pháp và được phái làm với quân đoàn miền Bắc. Garnerin bị bắt trong một trận ở tiền tuyến Msrchiennes và bị giam khá lâu trong một nhà pha ở Budapest. Lúc đó Garnerin mới nghĩ đến cuộc thí-nghiệm nhảy dù của Blanchard và dự bị tìm cách dùng dù nhảy thoát khỏi trường giam. Nhưng các khí-cụ của Garnerin bị chủ ngục bắt được và vì đó việc dự định đó không thành.

Drouet người coi đồn Sainte Menchoul là người đã bắt được vua Lô-y thập lục trong khi nhà vua trốn đến Varennes nên được quân Marne bắt làm đày biêu trong hội-nghị lập hiến Pháp. Cũng trong năm 1793, Drouet

được cử làm Ủy-viên trong quân đoàn phía Bắc và bị quân Áo bắt làm tù-binh trong thành Maubeuge và bị giải về giam tại Bruxelles, rồi sau lại bị đưa về Luxembourg và năm 1794 lại bị giam ở thành Spielberg xứ Moravie. Drouet cũng nhớ đến cuộc thí-nghiệm nhảy dù của Blanchard nên mới dùng men làm thành một cái dù và trong lúc bay đem men nhảy từ trên mặt thành xuống toan trốn. Drouet bị gãy chân nên lại bị lính canh bắt được và bị giam đến năm sau mới được tha, cũng nhiều đại-biêu Pháp nữa vì quân đó đã đem đổi với con gái vua Lô-y thập-lục.

Còn Garnerin thì đến 1797 mới được tha về

Pháp và từ đấy ông ta để hết thì giờ thực hành việc đã dự định trong lúc bị giam ở Budapest. Garnerin định được hình thức và đường kính một cái dù nhảy có thể dùng để cứu những người ngồi khi-cầu và khi làm xong đến ngày 22 Octobre 1797 đã đem thí-nghiệm trước công chúng. Ông ngồi trong chiếc khi-cầu và từ công viên Monceau thả lên trời. Khi tới 1.000 thước thì người ta thấy Garnerin cắt chiếc giấy nối chiếc dù nhảy và cái giành cho người ngồi với quả khi-cầu. Trong công-chúng nhiều người sợ kêu rú lên không dám nhìn, có người đàn bà lại ngắt

đũa! Nhưng Garnerin đã hạ được xuống đất không sảy sạt gì cả và đã nhảy ngay lên ngựa chạy thẳng về công-viên Monceau là nơi bạn hữu ông đứng để nhận lời mừng khen. Đến lần ông dùng dù nhảy lần thứ hai thì Garnerin đã sửa đổi chiếc dù cho thêm tinh xảo và đã khoét trên đỉnh dù một cái lỗ tròn để cho không-khí tu vào chỗ trống cái dù có thể thoát ra dễ dàng, nên trong khi xuống không bị lật lư.

Sau này các cuộc biểu diễn nhảy dù càng ngày càng nhiều thêm và mỗi khi ở Champ de Mars có cuộc biểu diễn thì công chúng đi xem đông như hội. Cả cháu gái Garnerin là

**MỘT SỐ SAU BẠN SẼ VUI THÍCH MÀ THẤY**

**Bao nhiêu lối bịp bạc  
Bao nhiêu ổ bạc bịp  
Bao nhiêu hạng bịp bạc**

sẽ bị lời ra hết trên số

**Trung-Bac Chu-Nhật  
BỊP BẠC và BẠC BỊP**

Ai đã từng bị bịp bạc và đã từng là con bạc bịp sẽ thấy mình trong số này

Ảnh bìa là một tài liệu rất quý, nhà nhiếp ảnh chụp được một cách rất khó khăn

có Elisa Garnerin và vợ nhà phi hành Blanchard cũng nhảy dù nhiều lần được công chúng rất hoan nghênh.

Là một điều là trong các cuộc thí nghiệm và biểu diễn của người Pháp, không bao giờ xảy ra tai nạn. Nhưng có một người Anh tên Cocking muốn bắt chước người Pháp nhảy dù thì ngay lần đầu thí nghiệm vào ngày 27 Septembre 1836 đã bị ngã chết.

Còn các đội quân nhảy dù thì hồi Âu chiến 1914-1918 chưa hề thấy có. Mãi đến 1924, 1925 ở Pháp mới thấy nhiều người

luyện tập và sau đó đến 1927 ở Nga, Anh, Hoa kỳ mới thấy

các nhà quân sự đề ý đến. Nhất là ở Nga thì có cuộc luyện tập riel và từ 1930 người ta đã thấy nói đến một đội quân nhảy dù khá lớn.

Chiếc dù nhảy một khi cụ đo người Pháp phát minh từ bao nhiêu năm nay nghĩa là từ khi phát minh được những máy bay trên không nhẹ hơn không khí, đã cứu được rất nhiều người bị nạn trên không. Không ai ngờ trong cuộc chiến tranh này, quân Đức đã dùng dù nhảy để làm một thứ khi giới tấn công rất mạnh và đã thấy những đội quân nhảy dù Đức hàng trăm, hàng nghìn người hạ xuống đất bán địch để chiếm một trường bay, hay một thị trấn rất nhậy.

HÔNG-LAM thuật

Muốn có bộ ngực nở nang, các bà các cô hãy dùng

EXTRAIT VÉGÉTAL **SEYNIA**

đã được toàn-thế phụ-nữ thế-giới hoan-nghênh. Bởi trong ít ngày, các thớ thịt (tissus tendereux) ở quanh và co lại, làm cho vú càng đung lên và trở nên tròn trĩnh. Chẳng cần tới soutien gorge nữa. Các bà mẹ cho con bú nhiều, các cô già yếu, các cô có nếp vú quá đồ sộ, hãy dùng Seynia cam-đơn không hại da, kết quả như ý muốn.

Bán lại các Bazar và Bảo-chế lớn Đông-dương

Agent exclusif de l'Indochine (Nord) LELUX CRÉDIT FONCIER HANOI Tél. 1210



**Tại Pháp**

**Bắt đầu**

Năm 1934.

Một nhóm phi-công quân sự Pháp nầy ra một sáng-kiến: lập ra khoa nhảy dù. Đại-tướng Davet, chánh võ-phòng ở vùng Denain, tổng-trưởng bộ không-quân tổ y tán-thành và ra tay giúp đỡ họ.

Thế là trường luyện « thiên binh » mở ra tại Avignon-Pujaut. Tới năm 1939, cộng được 3.000 thiên-binh không một ai bị nạn cả. Cái dù vẫn mở như thường.

Dưới quyền chỉ-huy của thiếu-tá Geille, các huấn-luyện-viên hết sức khuếch-trương và lập nên khoa-học nhảy dù.

Năm 1939, trường huấn-luyện đó do thiếu-úy Disidia chỉ-huy.

Do ba huấn-luyện-viên, người ta luyện những viên huấn-luyện khác sau hai tháng trời tập-sự. Các viên huấn luyện này, sau khi thành tài sẽ hồ đi khắp các phi-trường ở Pháp và thuộc-địa để dạy các phi-công cách dùng chiếc dù đỡ ngã.

**Huấn-luyện thế nào?**

Tru c hết, phải tập cho chân trở nên cứng mạnh dẻo dai. Người ta đứng trên những sập cao hai thước nhảy xuống đất, để tập. Đứng khinh trọng những cuộc tập luyện sơ-dãng đó sẽ cho phép người ta nhảy được từ trên tầng không cao hàng mấy ngàn

thước xuống đất, không sợ hãi, khiếp đảm.

**Nhảy từ trên ngọn thang sắt xuống**

Sau khi tập khoa thể-dục riêng về nhảy dù, sau khi nhảy cao từ 2 thước, tới 3, 4 thước, 5 thước..., người học nhảy dù phải tập dùng dù nhảy từ trên cao xuống. Chưa nhảy từ phi-cơ xuống vội, phải tập nhảy dù từ trên ngọn chiếc thang sắt ở trường Avignon Pujaut, cao độ trên dưới 40 thước. Viên phi-công trèo lên ngọn thang sắt, vừa nhảy vừa mở dù hạ xuống. Làm thế cốt tập cho quen và cốt trấn-áp sự sợ hãi.

**Chết thì thôi!**

Sự sợ hãi chính là kẻ thù số một của phi-công nhảy dù. Cách tốt nhất để làm khỏi sợ là lúc nào cũng trông thẳng phía trước mặt luyện lấy một tâm-hồn sắt đá, đem can-đảm trấn-áp sự sợ.

Tại trường huấn-luyện các huấn-luyện-viên và các phi-công tập-sự đều vâng theo một luật chung là không bao giờ nói dối, lúc nào cũng nói thật, nói thật hẳn. Nên các phi-công tập-sự vẫn được nghe dặn rằng trước khi nhảy, người ta *mắm môi mắm lợi*. Đó là lúc lo sợ. Lúc ấy dài độ một giây thôi, có khi dài hơn chút nữa.

Trước khi nhảy, nữa một



viên phi-công nói với viên trưởng đoàn hoặc phi-thuyền-trưởng rằng: « *Đợi một chút tôi còn mắm môi mắm lợi* ». Thì chẳng ai cười hết. Vì người ta hiểu đó chỉ là một sự thật. Không phải là chuyện nói đùa. Đợi một giây, vài giây, hết sự, rồi phi-công nhảy.

**Chiếc dù tốt**

Một chiếc dù tốt là một chiếc dù khi động đến là mở liền. Mà chiếc dù tốt phải là một chiếc dù không êm-thấp, không gập trái chiều. Mọi viên phi-công có hai chiếc dù, một là lúc nào cũng trông thẳng phía trước mặt luyện lấy một tâm-hồn sắt đá, đem can-đảm trấn-áp sự sợ.

**Nhảy dù thế nào?**

Nhảy như ta nhảy thường, buông mình rơi xuống phía trước, tay phải giữ cái nắm tay ở phía trái ngang với ngực mình. Khi người ta kéo cái nắm tay ấy, và sai nắm tay ấy vào ở lưng trong tay mình, thì người ta chắc dạ rằng dù đã mở?

Nếu dù bị gió đưa lảng đi  
lặng lại nhiều quá, thì người  
ta mở cả chiếc dù ở bụng. Hai  
chiếc dù sẽ làm cho người  
được thăng bằng.

### Chọn đất mà rơi

Phải biết buồng mình  
xuống chỗ đất không  
nguy - hiểm, mới là  
người lính nhảy dù  
có tài. Biết là mình  
sắp rơi xuống một cái  
ao, một cái hồ hay  
phòng tuyến địch-  
quân, thì mình níu  
chặt lấy các dây dù  
và kéo về phía mình  
vài giây; làm thế  
chiếc dù sẽ bị gió đưa  
đẩy về phía mình  
muốn rơi xuống  
và tránh được nơi nguy  
hiểm mình không  
muốn bị rơi.

Khi rơi gần tới mặt  
đất mình buông hết  
các dây ra, để mặc  
cho chiếc dù từ từ hạ  
xuống.

### Lúc nào nên mở dù?

Nhảy từ trên các  
phi-cơ kiểu tối - tân  
xuống, cần phải rất  
thận trọng việc mở  
dù.

Các phi-cơ tối - tân  
bay nhanh mỗi giờ  
tới 500 cây số. Nếu mở  
dù ngay thì sẽ bị phi-  
cơ lôi kéo cả người  
đi, như thế nguy-  
hiểm đến tình-mệnh.  
Phải nhảy tự - nhiên  
xuống và đợi lúc  
người mình không bị  
lường không-khí của  
phi-cơ, như làn sóng  
biển, lạt cuốn, bấy giờ  
hãy mở dù.

### Nhảy dù trong thời chiến tranh

Tuy trường huấn - luyện



Trước khi tập nhảy từ trên máy bay xuống, những phi-  
cơ tập nhảy từ trên tháp rơi xuống

thiên binh tại Pháp mở ra  
chưa được bao lâu, mà nước  
Pháp đã có những thiên binh  
hang kiệt. Một vị thiên binh  
Pháp nói chuyện với  
phòng-viên một tờ  
tuần báo Pháp đại-  
khải như sau này :

— Phi-cơ bay cao  
lắm ít nhất cũng cao  
tới 7.000, 8.000 thước  
để tránh tầm súng  
phòng-không của địch-  
quân. Phải, tôi nhảy  
từ trên tầng không  
cao bằng ấy trước  
xuống đất? Thế còn  
là xoang.

James Williams, dù  
đeo một tên hiệu có  
vẽ Anh, Mỹ song  
chính là một phi-  
công Pháp, đã nhảy  
từ trên không, cao  
11.420 thước xuống  
đất, đoạt chức nhảy  
dù vô-dịch hoàn-cầu.

— Vậy ông nhảy rồi  
mở luôn dù ra chứ?

— Không. Thời binh  
thì có thể mở dù ra,  
sau khi nhảy xuống  
độ vài ba giây. Nhưng  
thời chiến - tranh  
không thể làm như  
vậy được. Nếu mở  
dù ngay sẽ bị luồng  
gió đưa đi, ấy thế là  
mình là cái bia chịu  
đạn của đội phòng  
không hoặc của phi-  
cơ quân địch. Đành  
khi xuống đất, tôi  
vẫn có thể bị bắt sống  
bị bắn chết. Nhưng  
trong khi xuống cho  
người tự-do rơi  
xuống với tốc - lực  
200 cây số một giờ,  
như một viên gạch  
lì nhất quân địch  
cũng không thể nào  
bắn, trúng được. Ch



Một đội quân nhảy dù Đức do phi-cơ thả ra đang hạ xuống một khu đất bên địch

nên lúc gần mặt đất, nghĩa là  
còn cách mặt đất độ vài trăm  
thước, bấy giờ tôi mới mở dù.

— Nhưng làm thế nào để biết  
rằng mình rơi gần xuống đất?

— Kể cũng không khó! Vì  
chúng tôi đều biết trước rằng  
một người buồng mình cho  
tự-do rơi xuống từ trên cao  
5.000 thước, thì chỉ 2 phút là  
tới đất. Như vậy sau độ hơn  
một phút đồng-hồ, tôi mở dù  
là vừa!

Lúc mới buông mình rơi  
xuống, người mình như một  
khối vô-tư vậy. Tôi tưởng  
rằng mình vẫn đứng yên một  
chỗ, và hình như thấy trái  
đất và nhà cửa nhảy vọt lên  
gần mình.

Khi rơi xuống cách mặt đất  
chừng 1.500 thước, bấy giờ  
mình mới có cảm-giác là mình  
bị rơi nhào xuống. Nghĩa là  
lúc ấy mình mới chấn - tĩnh  
được tâm-thần. Thì lựa lúc  
đó, hay sau đó độ một giây  
đồng-hồ kéo cái vòng mở dù  
ra là vừa...

### Tại Đức, tại Nga 9 tuổi đã phải tập cắm lái máy bay

Tại Đức và tại Nga, khoa  
nhảy dù được chú trọng và

thành-lập sớm hơn ở Pháp  
nhiều, ít nhất cũng sớm hơn  
10 năm.

Tại hai nước ấy, người  
ta muốn thanh-niên nào cũng  
biết cầm lái phi-cơ, như tại  
các nước khác, thanh-niên  
nào cũng biết vận lái xe hơi  
vậy.

Muốn thế người ta dùng đủ  
các cách luyện cho thiếu-niên  
(chứ không phải thanh-niên)  
từ 9 tuổi trở lên đều có khiếu  
hàng-không.

Trường nào cũng có một  
ban thợ chuyên-môn, những  
phòng thí - nghiệm, những  
phòng máy, thanh-niên  
bay kiểu nhỏ để thử các  
phi-cơ kiểu nhỏ.

Nhiều chiếc máy bay kiểu  
nhỏ bay lâu được tới 4 giờ  
đồng-hồ và các máy bay kiểu  
nhỏ nếu đem để liền nhau,  
thì sẽ phủ kín một khu đất  
rộng 20 cây số. Ngoài ra có  
các nhà chuyên-môn chế-tạo  
các khí-cầu, các kiểu diều, cốt  
làm cho trẻ nhỏ lên 5, 6 tuổi  
đã có một quan-niệm về nghề  
hàng-không.

Trong nước lập ra hẳn  
nơi những câu lạc bộ hàng-  
bè phi-công, hội viên gồm hàng  
triệu trẻ em học sinh từ 9 đến  
16 tuổi. Tại nhà của các

hội-viên ti-hon ấy kể thì tập  
chế máy bay, kể thì tập tháo,  
tập lắp, người thì cái đầu  
xuống sách học, người thì vẽ  
kiểu, đã việc về nghề bay.

Lúc rỗi việc, có người dẫn  
họ đi xem các xưởng chế máy  
bay, dự các cuộc tập bay hoặc  
các cuộc thao-diễn không-  
quân của Nhà nước.

### Hàng ngàn hội phi- cơ không máy

Thời kỳ huấn-luyện thứ  
hai là tập bay trên các máy  
bay không máy. Trong nước  
có hàng mấy ngàn hội các phi-  
cơ không máy, gồm hàng triệu  
hội-viên từ 15 tới 18 tuổi toàn  
là học-sinh các trường công  
trư ngoài giờ học, đến hội-  
quân để tập nghề bay lượn.

Nhiều hội-viên thanh-niên  
bằng ấy đã đoạt được kỷ-lục  
hoàn-cầu về hàng không  
không máy. Các hội này có  
sáng-kiến cho các phi-cơ có  
máy đắt mỗi chiếc năm, bảy  
chiếc phi-cơ không máy, để  
khi hữu-sự tiện dùng.

### 10.000 thanh-niên lính hàng phi-công

Thời-kỳ thứ ba là thời-kỳ  
thực hành. Từ năm 1932, đã

lập ra những hội phi-cơ thể thao cho các thanh-niên 18 tuổi. Hiện nay tại Đức và tại Nga, các hội ấy kể có linh nũa ngàn. Năm 1937, đã phát bằng phi-công cho ngót 10.000 thanh-niên.

Nghe hàng-không tại các nước ấy được dạy từ học đường dạy đi, nên hiện nay phát triển một cách không thể tưởng-tượng được. Số người có bằng phi-công nhiều như số học-trò có bằng So-học Pháp-Việt tại nước ta.

**Bao nhiêu lâu dài cỡ sửa lại để thành dài nhảy dù**  
Về khoa này, có lẽ hai nước

Đức, Nga đứng vào bậc nhất hoàn-cầu.  
Từ 1932, đã lập ra bao nhiêu trường nhảy dù binh-dân và những đài nhảy dù để huấn-luyện. Hết thầy các lâu-đài cũ, các tháp gỗ trong nước đều nhất-luật sửa-sang đổi thành đài tập nhảy dù.

Một năm sau là năm 1933, trong nước đã có tới 2.000 học sinh luyện nhảy dù và 1.200 phi-công nhảy dù thành tài.

Khoa nhảy dù tiến bộ rất mau. Năm 1934 có hơn 200 hội nhảy dù thành lập; hơn 300.000 học-sinh tập nhảy dù trên các đài huấn luyện và 4.500 phi-công nhảy dù từ phi-cơ xuống.

Tới năm 1935, số ấy tăng lên một cách chóng nhoáng. Trong nước có hơn 1000 câu-lạc-bộ nhảy dù gồm 800.000 hội-viên tập nhảy dù và 10.000 phi-công nhảy dù thành tài.

Và ngày nay, tại hai nước Đức, Nga, số phi-công nhảy dù tăng lên tới hàng triệu, lập thành những đội thiên-binh đông và mạnh nhất hoàn-cầu.

**VƯƠNG-TỬ**

**HÔTEL KHÔI-ANH-VƯƠNG**  
Rue Principale - SÂM-SƠN  
Quý ngài đi nghỉ mát Sâm-Sơn muốn được vừa lòng, từ chỗ ăn, chỗ ở, nơi mát mẻ, cho đến bồi bệch lịch-sự là phép, nũa các môn ăn khéo xia-mời quý ngài tới: **Hôtel Khôi-Anh-Vương**  
Đường chính Sâm-Sơn  
Có garage để ô-tô. Thu xếp các chỗ cho những gia-đình nhiều người được chu-đáo ở lâu có giá riêng  
Đại lý Báo Mới và Trung Bắc Chủ Nhật trong vụ hè

**THAI - DUONG VAN - ĐOÀN**  
Tổng-Phát-Hành:  
Librairie Van-Lâm  
33 Boulevard Francas Grnier HANOI  
**Hán Học Tư Tu**  
Giá . . . . . \$ 80  
Sách soạn theo một phương-pháp mới, có mẹo luật, có các bài học tiếng, tập đọc, tập dịch, v. v. giản-dị, dễ hiểu, rành-rang cho những người ít thì giờ muốn tự học chữ Hán lấy, không phải thầy giảng.  
**Problèmes d'Arithmétique, d'Algèbre et de Géométrie au Diplôme**  
résolus par Phó Đức Tô & Vũ Lai Chương  
Professeurs au Lycée du Protectorat  
Prix . . . . . \$ 80  
**Hộp Abécédé (Chơi mà học)**  
Một hộp đầy nhũa miếng bia màu tươi để Trẻ Em tự ghép lấy 25 chữ cái, 10 chữ số và các vật thường dùng - Rất có ích cho Trẻ Em, thật là chơi mà học  
Giá . . . . . \$ 50



Một người đang tập mở dù trong khi nhảy từ trên cao xuống

# Cao cao trên đầu ta có gì lạ ?

Nhờ có làn không khí bao bọc mà trái đất ta ở không bị cảnh đang đêm sang ngày, đang rét hóa nực như mặt trăng. Tuy vậy cái làn không khí ấy còn mỏng mảnh lắm, chưa dày hơn 300 cây số. Đã vậy càng lên cao lại càng mỏng. Ở mặt bể, một thước đứng khí giới cân nặng 1.800 gam, nhưng ở trên cao 30 cây số chỉ còn nặng có 30 gam thôi. Bởi vậy những nhà bác-học trước đều không để ý đến làn không khí quả cao ấy, cho rằng khí giới đèn đây thì loãng lắm, không còn gì đáng cho ta chú ý. Sau có nhà bác-học Teisserenc de sort làm tan cái nhầm ấy đi. Không có tiền trợ cấp, không được chính-phủ giúp đỡ, ông đã tự mình làm ra một phòng thí-nghiệm thời tiết ở Trappes. Đến đầu thế kỷ thứ XX ông đã tuyên bố cái thuyết này rất quan-hệ cho khoa học, không khí chia ra làm hai lớp chõng chắt lén nhau. Lớp thứ nhất không dày quá 12 cây số ở các xứ ấm và 15 cây số ở các xứ nóng, chứa 3 phần tư khí giới, còn thì là hơi nước. Đây là « giàng sơn » của mây, mưa, gió, sấm, chớp.



Tầng trên là « tầng tinh khí » Tầng dưới nhận nhíp bao nhiều thì trái lại ở tầng trên lại bình tĩnh yên lặng bấy nhiêu. Đột-giá cứ nhĩa kỹ cái bình trên này thì sẽ hiểu vì đầu như vậy. Thường ra, thì cứ mỗi lần lên cao được 120 thước thì khí hậu lại bớt đi một độ. Vậy mà từ cây số 11 trở lên thì khí hậu hầu như không thay đổi nữa. Xem đây thì lại biết thêm rằng vì hơi nước mà làn không khí bị khuấy động luôn. Ấy cũng vì hơi nước khi đông khi bốc mà khí giới đã từng phen bị chuyển động rồi sinh ra mưa gió bão táp. Trái lại ở tầng tinh khí thì không như vậy. Không có hơi nước, mà cũng không có những luồng gió từ trên cao thổi xuống. Các tầng khí giới

chạy tầng nọ trên tầng kia, không lộn xộn với nhau, tầng nào « sống đời tầng ấy » và có tính chất riêng từng tầng một.

## Làm thế nào mà dò được tầng không khí thượng.

Từ trước đến nay, các nhà phi-bành thì nhau bay cao bất cứ chỉ bay cao vào khoảng 11 cây số là cùng, chứ chưa ai bay cao hơn để vào đến tầng tinh khí. Tuy vậy người ta cũng đã có thể thả những quả bóng lên cao đến 39 cây số để dò xem sức mạnh và chiều các luồng gió ở trên cao ra thế nào. Người ta dùng cả những quả bóng có đeo thêm bàn thờ điều, phông vũ hiệu vân vân... để tiện việc dò xét.

Ông Teisserenc de Bort đã làm lấy những quả bóng ấy bằng giấy sơn bom bằng kính khí. Bóng của ông chõng lên cao được 28.000 thước. Thường khí người ta dùng những quả bóng cao xu vi càng lên cao quả bóng càng to dần, to mãi cho đến lúc vỡ tan ra. Người ta cũng đã phòng đến cái lúc vỡ như thế, nên bao nhiều các khí cụ để thí-nghiệm kể trên đều để trong một cái vỏ máy bọc vào cái dù. Một khí cụ mà bóng vỡ, thì dù mở ra rồi từ từ chõ các đồ thí-nghiệm đó xuống đất. Có khí giới đánh bạt cái dù đó ra để bay vào rừng, nhưng mất mười quả mà tìm thấy một quả lại cũng đủ hài lòng để cho nhà nghiên cứu lại thừa can-đảm mà theo đuổi việc tìm tòi.

Ngoài bóng ra, người ta lại nghĩ đến cách dùng những pháo thăng thiên và cách xem ánh sáng của các lưu-tinh nũa. ĐAM-KHÁCH THUẬT

Xem bình trên này thì biết ở tầng-tinh-khí, khi hậu về mùa đông (dưới 55 độ) không khác mây khí hậu về mùa hạ (dưới 49 độ). Hai nữa là ở đây không có hơi nước.

# TÔI ĐÁNH ĐU VÀO CÁNH MÁY BAY

## và nhảy từ trên cao 6.500 thước xuống đất

Gene Austin, phi-công  
trừ - danh Mỹ, hội-  
trưởng hội Thiên-bình  
Hoa-Kỳ thuật  
VĂN-HẠC lược dịch

Tôi còn nhớ không sót một  
mây may các chi-tiết về cuộc  
biểu diễn trở lại đầu tiên của  
tôi. Lần ấy tôi định phá kỷ-  
lục của người Anh Johar Tra-  
man.

Traman nhảy từ trên phi-  
cơ xuống được 5.300 thước,  
bấy giờ mới mở dù. Khi máy  
bay của chàng bay cao hơn  
7.500 thước, chàng bèn nhảy  
xuống khi còn cách mặt đất  
2.200 thước, chàng mới chịu  
kéo dây mở dù. Tôi định làm  
hơn chàng, phá kỷ-lục để được  
tặng chức phi-công số 1 và để  
được lĩnh thưởng 50 đồng  
tiền vàng.

Khi phi-cơ bay cao 6.500  
thước, tôi nhảy xuống. Lúc ấy  
tôi có cảm tưởng rằng mình  
chỉ còn cách mặt đất có 700  
thước, bấy giờ tôi mới bắt đầu  
mở dù. Thực ra, tôi còn cách  
mặt đất những 1200 thước.  
Thế là hỏng, tôi không chiếm  
được kỷ lục.

Phải, tôi thiếu tám giây rưỡi  
đồng hồ.

Tôi bực mình quá. Khi ban  
Tổ - chức cuộc biểu diễn trao



cho tôi 50 đồng tiền vàng, tôi  
rất lấy làm ngạc nhiên. Họ  
hiểu ý tôi, bèn thêm li an-ừ:

— Ông nên biết, ông giới  
lâm dấy chứ! Thấy ông rơi  
xuống, tôi nghĩ «lỡ cách  
mặt đất ba thước, ông mới  
mở dù», mà tôi thấy lạnh  
toát cả người.

Thật ra kẻ cũng không đến  
nổi đời lắm. Tôi đã bước  
người rơi thẳng xuống  
4.800 thước, trước khi mở dù,  
khán-giả ở dưới, nhất là các  
bà, các cô kêu thét lên vì sợ  
hãi. Có người hoảng quá đến

chết ngất đi. Chết bỏ ra 10  
quan vào cửa, họ cũng không  
cho là đắt...

Cơ-khở, thiếu mất có tám  
giây rưỡi đồng thì phá được  
kỷ-lục!

Tám giây rưỡi! Cái thì-giang  
dù rút chiếc mũ-soa ở trong  
túi ra, hoặc nói xong tiếng  
«allo» ở ông nói, hoặc cái  
thì-giang không đủ để làm việc  
gi. Nhưng khi mình rơi từ  
trên cao xuống như một khối  
thật nặng thì tám giây rưỡi  
ấy dài như hàng ngày, hàng

tháng, hàng năm, hàng một  
kiếp người. Nhất là lúc ấy  
mình lại không thể dừng lại  
một giây nào để xem những  
đồng-hồ chỉ giờ phút và chỉ số  
thước mình đã rơi được là bao  
nhiều rồi. Mình chỉ còn đọc  
một mỗi lo là làm sao cho đủ  
thì giờ mở dù để mình tránh  
khỏi cái chết như trời giáng.

Cái đồng hồ duy nhất của  
mình lúc ấy chỉ là cái trường  
bay ở dưới chân mình, mỗi  
lúc một lớn ra và hình như  
nhảy vọt lên để đón mình vậy.

Khi bắt đầu nhảy xuống thì  
nó chỉ lớn bằng đầu ngón tay  
ít, đang rơi khi mình có thể  
nhìn xuống dưới chân thì lớn  
bằng cái đồng kào ván. Một  
vài cái nhảy mất nữa thì nó  
lớn bằng chiếc mũ-soa. (Mình  
rơi xuống mỗi giờ nhanh tới  
200 cây số.)

Thấy trường bay và khán-  
giả đã gần gần, tôi nghĩ thầm:  
«Thôi, mở dù là vừa.» Rồi  
đợt một chớp. Tôi do dự. Tôi  
có một cảm-giác rất nặng nề  
khó chịu; cảm-giác ấy như  
trơn ngổ xấu xe lồng tôi. Tôi  
không sao chịu đựng được  
nữa? Tôi tự nhủ: «Thôi mở  
ra!» Nhưng nếu trả trả quá  
một vài giây, thì sẽ đi đời  
ngay!

Tôi quả-quyết giơ tay lên vai  
kéo cái vòng dù. Ôi, tay lúc  
này sao mà mềm nhũn như  
bùn! Hình như không có gân  
cốt gì nữa.

Bên tai hình như có tiếng  
sấm gào vang. Dù mở. Khi  
trời tuôn tràn vào. Đột nhiên  
tôi thấy vai hơi đau đau. Một ý  
nghĩ thoáng qua: chẳng hay  
dù có đổ nổi mình chẳng hay  
là nó đứt dây? Rồi mình nin  
thở, nơm nớp lo-sợ. Thình-  
lình giắc mớ dây-đội ấy tan.  
Tôi đã đứng trên mặt đất lúc  
nào không biết...

Nhận cuộc biểu diễn đó, tôi  
đã sửa soạn sẵn sàng từ ngày  
hôm trước. Tôi mở hai cái dù  
dở ngả của tôi ra, và gấp lại  
cẩn-thận, từng phần tây một.  
Giải cái dù lên một cái bàn  
dài hơn 10 thước, tôi tỉ-mỉ  
xem xét lần lượt 2/3 nếp vải  
gấp, xem có nếp nào gấp trái  
chiều không.

Vì chỉ một nếp gấp trái  
chiều cũng đủ làm cho dù mở  
ngược. Lại phải xem xét xem  
có chỗ nào ẩm-ướt hay tọc  
rách không. Đợi mình quan-  
hệ ở một vết tọc rách đó.

Ít nhất là phải hai giờ mới  
sửa soạn xong hai chiếc dù. Rồi  
đi giày cao-su, ràng buộc vào  
mắt cá. Mắt cá có cái đệm  
riêng bằng da rất kiên cố. Vì  
khi rơi xuống đất, người mình  
bị chuyển-dộng cháng khác gì  
nhảy từ trên tầng gác thứ ba  
xuống đất. Đột những miếng  
bóng đánh phẫn vào tai mũ

phía trong để tránh không-khi  
lộng vào óc, rồi đeo kính, thế  
là xong. Mình đã có thể ra đi.

Khi phi-cơ bay lên cao 6.500  
thước, viên phi-công ra hiệu  
cho tôi. Tôi thò một chân ra  
ngoài. Rồi tôi đánh đu vào  
cánh máy bay, xa-xa vô mây,  
một lúc để tránh đừng ngăn  
luồng không-khi của chân vịt.  
Nếu ngăn luồng không-khi ấy  
thì máy bay sẽ mất thăng  
bằng, lảo đảo lẳng lại. Có một  
phi-công non, hợ hợn mất  
luồng không-khi của chân vịt,  
thấy máy bay lảo đảo lẳng lại,  
đám hoảng, vội bám riết lấy vô  
máy bay, nhất định không-  
chịu buông, dù viên phi-công  
đã thục cho mấy cái vào mặt  
tôi tâm mắt mũi. Máy bay mất  
hẳn thăng bằng. Thế rồi cả  
hai phi-công đều bị thiệt mạng.

Lúc ôi cho là nên nhảy, tôi  
liều buông máy bay ra, dám  
bỏ x ống, chèo ra phía bên  
cạnh. Nếu nhảy không phải  
chiều có khi bị thân hay cánh  
máy bay đập vào người mà  
chết.

Phải hướng mặt về chiều gió,  
tay hãm cho khỏi bị ngã lộn  
đầu xuống trước. Ba trăm  
thước đầu thì ghé góm lùm.  
Người cứ lần lẳng-lắc xuống  
như một cục tuyết. Sau đó 15  
lần nhào lộn lật cả, tôi mới rõ  
đến cái vòng dù, thì người đã  
mềm nhũn như không còn  
còn chút sinh lực. Khi đã mở thì  
mình phải nằm ngửa người ra  
như nằm trên chiếc giường  
không-khi vậy. Có một viên  
phi-công nhảy dù lần đầu tiên  
không theo cái luật lệ đó, nên  
bị đổ mạnh xuống đất quá sức  
đến nỗi đôi giày bật tung ra  
bay lên, một chiếc bay cách  
phụ trường một cây số mới  
rơi xuống còn một chiếc thì  
bay liền đi đầu mặt chần.

VĂN-HẠC dịch thuật.

## Phòng Tích



Khi đây học, khi tức nước, chán cơm  
không biết đi đâu ăn, chán tiêu, bụng vô  
bình lịch. Khi ăn uống rồi thì hay ở (ở  
học hoặc ở chùa). Thước khi tức bụng  
khó chịu, khi đau lưng, đau ran trên vai.  
Người thường ngao ngán và mỗi một  
buồn bã chân tay, bị lâu năm, sắc da  
vàng, da bụng đầy. Còn nhiều chứng  
không kể xiết chỉ một liều thuốc đã chịu  
hoặc khỏi ngay.

Liều một bèn uống 9p25.  
Liều hai bèn uống 9p45.

## VŨ - ĐÌNH - TÂN

Ấn tứ kim thiên năm 1936  
173 bis Lachtray, Haiphong

Đại-lý phát hành toàn tỉnh Hanoi, An-  
hà 15 Hàng Khô (Cải) và Namoi. Đại-lý  
phát hành khắp Đông dương, 100 phố  
Bonnai H-Iphong. Cơ Minh 100 đại-lý  
khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-kỳ, Cao-  
mên và Lào có treo các biển trên.

# Dịch bài Tư lương nhân

Trong T.B.C.N. số 63 đăng bức thư một vị độc-giả cây dịch bài « Tư lương-nhân » của nàng Quan-miền-Miền đời Đường, nay xin lần lượt đăng những bài dịch mà T.B.C.N. nhận được

## NGUYỄN VĂN

Lầu thượng tàn đăng bạn hiếu  
sương  
Độc miên nhân khởi hợp hoan  
sàng  
Trương-tư nhất dạ tình da thiên  
Hải-giác thiên nhai vị thị  
trường

## DỊCH NÓM

Canh khuya đèn lụi, sương mờ  
Cỏ miên giấc đẹp tình mơ khuê  
phòng  
Tìn xưa canh cánh bên lòng  
Chân trời góc biển mặt mừng đậm  
khời.

Đèn tàn khuya khói lầu sương  
Cỏ miên giấc giấc, tình buồn chiếu  
chân  
Chân trời góc biển gần gần  
Trương tư một mối — lòng ngàn  
đậm nghìn

Vũ-văn-Cung dit Kim-son  
Viên-gén

Sương lạnh giọt đèn tàn,  
Lầu cao mờ hiệp hoan.  
Tu ông tư tình mấy đoạn,  
Trời bể có bao ngàn!

Giường yêu! Gi lạnh hơi chàng,  
Lầu cao sương khói đèn tàn khốc  
ai!

Trương tư đêm vẫn thành dài:  
Chân trời, góc biển, một vạt gang  
tay!

Sắp đ.ng lụi và sương lầu xây  
mộng,  
Giác mơ màng .. nàng thẹn với  
giường yêu.

Đem trương tư — thương nhớ  
ít hay nhiều —  
Dài vắng vặc hơn bề trời cao  
rộng.

Thu-Phổ

Mơ tàn trên gối chân xưa,  
Lầu cao lữ bóng đèn mờ sương  
mai.  
Trương tư đêm vắng tình dài,  
Khôn đem góc biển, chân trời mà  
do...  
Đan-Tâm

Lầu cao, đèn lụi, sương gieo,  
Cỏ-miền tình giấc vắng teo bóng  
người.  
Thấu canh tường nhớ vẫn dài,  
Vời trông góc biển, bên trời  
chứa xa!...

Trên lầu, đèn lụi bạn hơi sương,  
Tình giấc ngán thơ tổng với  
giường!  
Nh ừ, ít một đêm bao tưởng-  
như?  
Bên trời, góc biển đã dài chăng?  
Nhạc-Thủy  
73, Médicaments Hanoi

Sương sớm, đèn tàn, gác vắng  
tanh;  
Giường xưa tình giấc một cỏ  
mình.  
Trương-tư đêm ấy bao tình nhĩ?  
G.p.van lên trời thăm bề xanh!

Lầu vắng, đèn tàn, lộng bớp  
sương!..  
Giường xưa nhóm dậy một cỏ  
nàng.

Trương tư đêm ấy tình man mác,  
Trùm khắp trời lam với biển  
vàng.

Trên lầu đèn lụi, hạt sương rơi,  
Gối chiếc giường đôi dậy một  
người.  
Đem ấy nhớ thương khôn xiết tả,  
Thăm chỉ trời bề nổi dậy vơi!

Trên giường hoan-hợp, khách  
cỏ-miền,

Tình dậy nhìn sương sớm ghẹo  
đàn!  
Thương nhớ một đêm tình biệt  
mây?  
Biền trời đầu thắm lượng vô  
biên!

Trên lầu đèn cạn sương rơi!  
Giường hợp-hoan dựng phất  
người cỏ-miền.

Trương-tư suốt một đêm liền,  
Tình kia, biển góc trời bên hăm  
gl!

Đèn vừa lụi lỏi tàn canh,  
Mái lầu sương đầm long lanh,  
sáng rồi!

Trên giường hoan-hợp một  
người,  
Bằng con mắt dậy trông với xa  
xâm...

Trương-tư chiếc gối âm thầm,  
Tình trong đêm ấy muốn phân  
bao-la-...  
Thăm gì hải giác thiên nhai!

Vị-giang Khách

Sương phủ lầu cao, ánh nến tàn.  
Tình giấc, chân đơn, lạnh cả  
sàng!  
Trương nhớ tình-lang trong canh  
vàng.

Bề rộng, trời cao cũng chưa  
màng-...  
A-Ton Soctrang

Lầu cao, nến lụi, phủ rèm  
sương,  
Gối chiếc, người đầu, lạnh cả  
giường

Thương nhớ, ruột đau lồng  
nặng trĩu

Minh mang, trời biển, chứa do  
lường,  
I.I.C.G.V.  
Soctrang

# MỘT CHUYỆN CÓ THẬT VỀ NHẢY DÙ

Guy từng lằm. Guy từng  
không phải vì có bao nhiêu  
tiền đã ném vào những sông  
bạc hay ca-lầu, tửu-diêm.

Là một sinh viên một  
trường đại-học, Guy đã lao  
tâm khổ chí, giặt gấu và vai  
đề cổ theo học cho đến nơi  
đến chốn.

Thấy mặt anh — nét mặt  
bao giờ cũng đăm đăm lo  
nghĩ — là các bạn nghe thấy  
anh phàn nàn:

— Tôi từng quá anh ạ,  
không biết xoay xở ra sao.  
Được ăn ở trong trường, như  
thế các anh tưởng được yên  
thần, nhưng còn tiền tiêu vật,  
tiền thợ giặt, tiền may quần  
áo, chẳng nhẽ cứ đeo cái bộ

quần áo tàng mây đã  
năm năm nay mãi.  
Mà tôi có muốn đeo  
nó cũng không thể  
được vì nó đã bạc  
màu, sờn rách nát cả  
ra trông tang thương  
quá! Giờ ơi! một  
trăm thứ tiền!

Một hôm, Guy được  
một bạn mách cho  
một tin:

— Tôi mới tìm cho  
anh một cách « làm tiền »  
Anh có muốn kiếm năm trăm  
quan không? Phải, năm trăm  
quan mà chẳng cần biết một  
nghề gì...

Guy nhìn bạn ngạc nhiên,  
trông mắt lờ ra một tia hi  
vọng.

— Thế này nhé! Anh đến  
trường bay Bourget, ở đây  
người ta cần những người

tình nguyện để thử nhảy dù.  
Mỗi lần nhảy, ăn năm trăm  
ngon ơ!

— Thế sao anh không thử  
làm một chuyện?

— Tôi ư? Tôi có bệnh  
chóng mặt. Cứ đứng ở cửa sổ  
từng gác thứ ba nhìn xuống  
đường là đủ cho tôi thấy lão



đảo rồi, chứ đừng có nói bay  
tít mù xanh rồi lao mình  
xuống xuống không. Các kỹ  
trung bộ áo quần tuy đã cũ  
nhưng còn giữ về phong lưu,  
họ cho ta là một công tử  
không làm gì nên thân. Đã  
thế ta cứ cố nèo.

Guy ngẫm nghĩ: « Hay là  
ta cứ liều. Thành công thì  
yên thân được ít lâu, nhưng  
bằng có xảy ra sự dữ do gì  
thì ta cũng chẳng còn thì giờ

đâu mà đau đớn, từ mấy  
nghìn thước cao rơi xuống,  
gọi là cứ chết không kịp  
ngáp. »

Guy đã đứng trước sân bay  
Bourget. Guy hỏi thăm chỗ  
biên tên của những người  
tình nguyện nhảy dù. Người  
thợ máy thứ nhất giả nhời  
Guy bằng một cái nhún vai  
và hai tiếng gọn thon lỏn:  
« không biết! » Người thợ  
máy thứ hai bảo Guy: « Chính  
ở đây người ta tập nhảy dù.  
Người chỉ những người ở  
trường bay tập thôi. Chúng  
tôi ăn lương chỉ có một việc  
ấy thôi. Còn tin năm trăm  
quan là « tin vịt » này. »

Sốt ruột vì Guy cứ lờ nhèo  
mãi, người thợ máy lòi:

— Thế ông đã bước chân  
lên máy bay lần nào chưa?

— Thưa ông chưa.  
Bác ta hét gọi một người  
bạn ở đằng xa.

— Xin giới thiệu cậu này  
cậu ấy bảo chưa đi máy bay  
lần nào mà đến nâng nặc  
đôi nhảy dù.

Guy thấy chân ngán nghĩ  
thăm: « Có nhẽ tại ta ăn nói  
lẽ phếp quá, ta không « may  
tao chi đó » với họ. Có nhẽ  
trung bộ áo quần tuy đã cũ  
nhưng còn giữ về phong lưu,  
họ cho ta là một công tử  
không làm gì nên thân. Đã  
thế ta cứ cố nèo. »

Guy cứ kê nhè van vì mãi  
cho đến khi người ta phải  
bằng lòng buộc một cái dù  
gấp vào sau lưng anh, bảo

nh lên máy bít và dạn: « Hễ khi nào người hoa-tiên ra hiện là cậu cứ việc nhảy bừa ra nhé! »

Máy bay gầm lên, chuyên bánh và từ từ cất cánh.

Guy sợ lắm, mở hời toát ra như tấm, gần cốt như se rúm lại. Máy bay mỗi lúc một lên cao. Guy thấy một mỏ có mắt, một hơn cả những lần thức thâu đêm để học thi. Guy hoảng nghĩ đến cha mẹ yêu dấu, những bạn bè mà có mặt không bao giờ Guy còn được gặp mặt. Giá bay giờ sẵn có bút giấy để viết vài hàng từ biệt cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, rồi...

Người hoa-tiên quay lại ra hiện. Như một cái máy, Guy đứng dậy vịn vào mình ra khỏi máy bay vừa lên một tiếng thê thảm ghê rợn như tiếng lợn bị chọc tiết.

Dù không mở mà đất thì cứ dang lên mau chóng một cách rợn người. Guy vùng vẫy, rên rỉ và tự nhiên thay như có ai thúc dục trên đầu mình và xô chạy tới lên. Guy ngừng lên, dù bây giờ mới mở. Cái dù mở, do là do hoa hi vọng nở rong lòng Guy, không ngưng ngưng qua ca. dù đối với Guy thì không khác gì bầu trời xanh bừng ánh sáng qua màu xanh sau những ngày đóng âm dậm.

Guy thay mình bình như không hạ thấp xuống được chút nào, cứ lửng trên những nóc nhà, ngọn cây.

Guy nghĩ đến những dày thường nổi mình với dù. Ở l nếu dày thường ấy nó đứt đánh « phụt » một cái thì... còn là đời!

Rồi Guy vương chân làm gãy một cành lá, rơi trên một vòm cây.

Một giờ sau, hai bác thợ máy đi xe hơi đến tìm Guy. Họ không nhìn Guy bằng đôi mắt mỉa mai ban nãy nữa, tuy bây giờ họ thấy Guy nhợt nhạt thớ không ra hơi.

Dưới ánh chiếu tà, trên con đường vắng, Guy vẫn « nghèo » như lúc ra đi nhưng Guy thấy lòng vui vẻ nhớ lại lúc « đọc » trong mắt của hai bác thợ máy những tia mặt ngưỡng vọng. Guy đã mang về một chút danh vọng — một chút thôi — nhưng thế là đủ.

Vừa đi vừa hát nghêu ngao, Guy nhất định tiêu cho hết mấy quan còn rớt trong túi. — Giờ sinh voi, giờ sinh cò. Cần gì!

TỬ-LUYỆN thuật

**PHẦY BỤI TRẦN**

Xét thấy nhà nào dễ gương soi mờ ám, cửa kính, tủ kính lem nhem lúe nhuộm, ấy là cái biểu hiệu chính thức sắp sửa xảy ra những cuộc bụi trần như chơi hội, biếng nhác, nghèo khổ hàng họ sấm hoặc lợi trợ chân năn, vey nên tránh trước và đồng ngay: **PHẦY BỤI TRẦN** là thứ thuốc bột để lau chùi và đánh gương tủ kính, cửa kính, cốc, đĩa thủy tinh rất trong sáng sạch sẽ, đẹp lóa mà lại hạ tiền. Thứ thuốc bột này có thể đánh được cả mù lòa giấy phôi được nâng giá sẽ tăng như tuyết và nó có hai cái đặc điểm: khi cầm mà dúi lên đầu không gây ra tay vì không có bụi phôi như các thứ phấn khác; khi muốn đánh lại mà nước ra hết bọt, tắm lấy nước sẽ sạch bụi đi, mang phoi lại để lau chùi như mới. Thật là một cái tam tề công bố bán lại các đại lý RUỒY CHUỐI HOÀ KỶ và PHÒNG TỊCH CỜ CHIM mỗi phong nặng 100 grammes giá 0,07. Cần đại lý các tỉnh, hỏi An Hà 13 Rue de Caïre - Hanoi.

**ESSENCE**  
**Térébenthine**  
**Colophane**  
gỏi đi khắp nơi rất nhanh chóng  
Hỏi nhà sản xuất:  
**SONG - MAO**  
101 - Rue de Canton, Haiphong, T. 141

Hãy mua hai cuốn sách rất giá-trị vừa **ấn-tấn**.

**1. Tân-Đà văn vần III** của Thi-hà Tân-Đà Ng - khắc-Hiếu Tập III này gồm đủ các lối thơ ca, sấm hát nói, dịch đường thi v.v. Sách dày ngót 100 trang rất mỹ thuật, giá 0 \$ 45.

**2. Triết-lý sức mạnh** của Lê văn-Trương

Cuốn này mở đầu lối sách sống và mạnh của tác-giả. Rất cần đọc, vì ai cũng cần phải biết tới sức mạnh có công dụng thiết thực cho sự sống của người ta là ngân nào. In trên giấy bìa tốt. Giá 0 \$ 30. **Hỏi ở**

**HƯƠNG-SƠN**

97, hàng Bông - HANOI  
Ở xa, thêm cước phí.

đã có bản loại sách trọn bộ, một loạt sách khác bản các sách Thanh Đình đã viết, do Thanh đình chủ trương và biên tập.

**Sáu mạnh**

truyện tình thám viết rất công phu ai muốn biết một nhà trinh thám đại tài ở Đông-kinh một kẻ nghiệp-liệp hay là một tên cướp đã vượt được nhiều lần ở cẩu-diều. Đã đọc người-nhân-trắng. Thành sử huy-vĩ lịch đã biết rõ tài của tác-giả 0,95.

**Bạch y tiêu hiệp**

một trang kiếm-khắc có tài xuất-quy nhập-thần ở đó của Lâm-Hư Nguyên - phỏng sự từ kâu hát của phật võ ở nước Tàu đã làm lên một ngành giời về đời nhà Tống. 0,95.

Truyện VI Hương Tuyền Mỹ của Song Sơn Ông và Võ An-lê của Vũ-Đa giá 0,25. Bản đã gấu hết xin mua ngay, kẻo chờ là edition lâu mới có

**XUẤT BẢN**

**BẢO-NGỌC VĂN-ĐOÀN**  
67, rue Negret Hanoi. T. 1. 705  
có gửi bán các h. ụ sách lớn ở xa mua thêm tiền cước. Thư mandat đ. M.

**LÊ-NGỌC - THIỀU**

**Nay mai người ta hy vọng**

**lên cung Nguyệt và nhảy dù từ cung nguyệt về trần gian**

Trước kia ông Jules Verne tưởng tượng ra một thứ súng để bắn ra khối vũ-từ, tưởng làm như thế là để giúp vui cho mọi người. Ai ngờ đầu các nhà thông thái lại cho cái ý ấy có thể đạt được và hết ông này đến ông khác thay chân nhau mà nghiên cứu. — Đã vậy người ta lại đặt ra một giải thưởng hàng năm thường cho ai đã nghĩ thêm được cách gì để « một ngày kia ta có thể lên thăm chị Hằng được ». Hiện nhà vật-lý-học người Đức là Oberth được lĩnh một giải thưởng ấy. — Ông đã nghĩ ra một chiếc pháo thăng thiên để chu du khắp các vì tinh tú và muốn phổ thông cái ý nghĩ của ông, ông đã thuận lòng nhà dân cảnh cho hãng phim U. F. A. để cho đồng phim « Một mỹ-nhân ở cung trăng ». Trong bộ tả cảnh rõ ràng về chiếc pháo của ông.



Về nguyên tắc thì chiếc pháo là một động-lực rất hay không cần phải vật ngoài giúp sức. Cứ đốt lên là nó có thể chuyển động được rồi. Và nếu ta có cách làm thế nào cho việc cháy ở trong chiếc máy như vậy có thể giữ lâu được thì chắc là người ta có thể muốn đi xa đến đâu thì đi. Mà một khi nó đã đi được trong không-trung hằng tinh là nó đã tiến được nhiều vì không cần phải kháng với sức cản trở của khí giới nữa.

Khi đã đi nhanh đến 11.180 thước trong một giây đồng hồ thì nó đã đủ sức mà tự động

được rồi. Không bị sức hút của trái đất nữa, quả pháo lúc bấy giờ cũng chỉ như một vệ-tinh của mặt trời. Mà nếu ta lại có thể làm cho nó đi nhanh đến 41 cây số một giây thì nó sẽ ra khỏi vòng dẫn lực của mặt trời và từ đó ta hồ nó muốn đi đâu cũng được. Nó có thể đi, đi mãi cho đến khi lại vào vòng dẫn lực của một mặt trời khác.

Chiếc « xe trời » như vậy có thể tày người ngồi muốn lái đi đằng nào thì lái. Chiếc pháo của ông Oberth cũng chỉ cốt đi cho nhanh để đạt được mục đích.

Chiếc pháo này chia ra làm ba phần, một phần là pháo bằng rượu, một phần là pháo bằng khinh-khí và phần thứ ba là cái buồng để cho người ở, để chứa đồ thí nghiệm và chứa dù để phòng lúc về.

Bắt đầu thì rượu do các bom ở trong pháo đưa đến máy tán và ống thò để ở dưới, làm cho, pháo có sức chuyển động để bay vọt ra khỏi lớp không khí bao bọc quả đất. Một khi đã ra khỏi rồi thì vào đến tầng tầng-linh-khí.

Đến đây, pháo bằng rượu thì cháy, nhưng chỗ cho pháo bằng khinh-khí mà cách đốt cách cháy cũng giống như ở pháo bằng rượu. Chỗ buồng để người là một chỗ nhỏ nhất trong chiếc pháo này. Tuy nhỏ cũng phải nghĩ thế nào để cho người ở trong cứ động

**Nhà lầu, vợ đẹp, con khôn. Mua vé Đông-pháp sẽ hy vọng có cả**

được dễ dàng và để chứa nổi các khí cụ dùng để nghiên cứu, nhất là để có chỗ cho chiếc dù phóng lốc về. Nếu cứ lấy cái buồng ấy mà nhào ra thì sẽ biết chiếc pháo sẽ không lổ đến chừng nào.

Nghĩ đi đã vậy, còn nghĩ về thì làm sao?

Vì về không phải là dễ. Vì một khi đã ra khỏi tầng không-khí này thì không phải là tự nhiên mà lại rơi xuống được. Phải nghĩ cách mà lồi vòm mà cách đó cũng khó ngang như nghĩ cách đây đi.

Bởi những cái phiên phức như vậy nên hiện nay người ta vẫn tự



hỏi rằng liệu một ngày kia ta có thể lên thăm chi Hàng được không?

Tuy vậy những điều ma các nhà bác-học đã nghiên cứu không phải là không có ích. Trong khi chờ làm được chiếc xe để cho người ta có thể giao du trong vũ trụ để đi thăm các vì tinh-tú, người ta đã nghĩ cách chাম chức sửa đổi những quả pháo thăng thiên không-lò ấy thành những viên đạn có thể bắn từ Ba-lê sang Nữ-ước hay những « xe thơ » để đi lại trên Đại-tây-dương chỉ nửa giờ đã từ Âu-châu đến Mỹ-châu rồi.

TÙNG-QUẢN

## Không lo thất nghiệp người Việt - Nam đã làm được 81 nghề do ba cuốn sách dạy các nghề

Cho ta ở thời đại nào cũng không lo thất nghiệp, vì ai làm lấy cũng được bởi phần nhiều làm bằng thủ công do các tay du học chuyên môn viết ra bằng quốc-ngữ rất rõ rệt dễ hiểu. Đã nhiều nhà sưu xa phòng, xi-dat thuốc đánh răng, làm mực, nèn, hương v.v... Theo sách này. (Hiện có nhiều thợ khen làm chừng)

- 1) SÁCH DẠY LÀM « 41 NGHỀ ÍT VỐN ». — In lần thứ hai. Có thêm nghề làm Dương giầy (giấy lọc). Nghề làm đá bột lửa. Dạy làm các thứ xà-phòng (savon), xi-dat (cirages, phấn, thuốc ruộm khảm, thuốc đi nhè răng, các thứ kem, đánh lông. Các thứ kem, sáp bôi, dầu thơm, si gòn ve, lo, làm diêm (quet) làm vernie, marlit, các mực viết, mực Tàu, mực in, mự-bát máy v.v... si đánh đồ gỗ (dùng nước là thay essence) Mác các thứ không phải dùng điện như antimoine bích kim, đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng, bạc, thép là sách có giá trị giá 3p00, gửi linh hóa giao ngân là 3p52.
- 2) SÁCH DẠY « 30 NGHỀ DỄ LÀM ». — Bản bà cũng làm được, vì sách quốc-ngữ, phần nhiều làm bằng nói hóa như rơm rây, bơ tươi, pho mát, dăm bông: Làm các thứ miếu song thân, nèn thép, các thứ kẹo, mứt, đường, kem, nước đá, cắt rượu mùi, nước thần khí, nước chanh bọt, rượu mật ong, rượu ngọt ngâm sữa tươi đưa món, lap xường, thì phoi, các đồ chằm có đá, úc cá-là, các thứ đất chằm (cancer). Đầu phôi nhực, các thứ bánh. Thật là cuốn sách để cho ai muốn tự lập, đã lên giá 2p00 (trước có 1p50). Ở xa gửi thêm cước 0p25, gửi linh hóa giao ngân là 2p45 (phần gửi: lối linh hóa giao ngân phải gửi tiền cước trước bằng tem thư).
- 3) DẠY LÀM CỜ KHÍ VÀ KIM KHÍ. — Thợ sắt, thợ người, thợ vàng, bạc, đồng, kẽm, thiếc v.v. cũng các máy móc, các hình rập bánh xe, tinh thể... có đủ hình vẽ, si học làm lấy cũng giỏi ngay. Giá 1p00 (trước có 0p80). Nếu gửi chúng ba cuốn một lượt cước rẻ nhiều. Theo mandat để cho nhà xuất bản như vậy:

Nhật - Nam thư quán 19 Hàng Điều - Hanoi

CHAM HẾT MỘT MỐI TÌNH CỦA

## Clehm Sohn, người biết bay

— Ba ơi, ba ! Ba kêu cho con quả bóng con vừa đá xuống trên cành cây đi.

Ông bố nhìn đứa bé mũm mĩm lên bốn tuổi đang chăm chú nhìn lên một ngọn cây cao vót. Ông cười bảo đứa con :

— Con trèo lên mà lấy bóng, ba bận việc lắm. Cậu con nhằn nhằn :

— Thưa ba, con có biết trèo leo gì đâu ?

— Thế thì con bay lên mà lấy.

Đoạn ông đi thẳng vì ông thừa biết Clehm Sohn, con giai ông, tuy mới lên bốn tuổi đầu nhưng đã thừa ranh mãnh và bạo dạn và thể nào nó cũng lấy được quả bóng ấy ở trên cây xuống !

Nhưng trái lại mọi lần, hôm nay Clehm Sohn không nghĩ ra mẹo gì để kêu được quả bóng. Cậu chỉ ngồi thẩn thờ dưới gốc cây, không phải là để nghĩ tới quả bóng mà chỉ để đưa mắt vờ nhìn những con bướm vàng, xanh, đỏ lượn trên các bông hoa rực rỡ trong vườn và những con chim là bay trên các cành cây chót vót.

Cậu nhớ lại lời của ba cậu vừa nói :

— Con bay lên cây mà lấy bóng.

Tất cả những hình ảnh các nàng tiên xinh đẹp, các thẳng lùn có cánh ở trong những chuyện thần kỳ mà mẹ cậu vẫn kể lại cho cậu trong những đêm giá lạnh, phút này đột nhiên bỗng hiện về ám ảnh óc cậu một lần nữa !

— Ủi, tại sao ta lại không biết bay như chim và như bướm ?

— Sao ta lại không biết bay ?

Từ đó về sau, Clehm Sohn thường tự hỏi cậu này. Năm 1916, giữa lúc các cường-quốc ở Âu-châu đang xâu xé nhau trong một trận chiến tranh thảm khốc thì Sohn chưa đầy mười tuổi. Chẳng ở Mỹ. Nước Mỹ lúc này đang dẫn đầu về việc sắp sửa khai chiến với Đức, khắp nước lo sửa soạn quân nhu để đợi ngày đáp tàu sang Âu-châu giúp Anh và Pháp ! Các phi công thi nhau tập luyện để được sung vào đội phi-cơ Lafayette sau này sẽ khét tiếng trên mặt trận Anh-Pháp-Mỹ - Đức. Không ngày nào là ngày mà những phi-cơ phóng pháo Mỹ Curtiss lại không bay lượn trên vùng quê của Clehm Sohn đang ở.

Ngày một Clehm Sohn không bỏ dịp leo lên một trái đồi để nhìn những phi cơ ấy trở lại. Nhưng rồi một ngày kia, Clehm Sohn bị một mẻ sợ ghê gớm. Một phi công từ cao bay lộn xuống đất ném bom không hiệu quả máy bay lại đâm nhào vào một chòm cây rồi bùng cháy. Máy bay rơi xuống đất cả người và máy đều ra than.

Bao nhiêu những ý nghĩ thăm phục các chiếc phi-cơ ghê gớm kia từ trước đến nay ở trong óc của Clehm Sohn từ bữa đó bỗng mất sạch. Chẳng tự nhiên :

— Để dành người đời đã bay được nhưng vẫn phải nhờ sức máy nghĩa là phải gieo phở tính mệnh mình vào cái máy chạy ốt bay xấn ! Con chim bay chỉ nhờ ở sức cánh của, nó chứ không nhờ sức một cái máy móc nào ở ngoài.

Muốn tránh khỏi tai nạn, người ta nghiên-cứu lối nhảy dù ở máy bay xuống...

Thoạt đầu người ta nhảy từ 100 thước xuống. Bây giờ những quân nhảy dù giỏi có thể nhảy từ trên mười ngàn thước xuống được như không !

Clehm Sohn đã 18 tuổi — một cái tuổi đầy hăng-hái, đầy những mộng nên thơ. Ở đời chẳng mấy giờ chỉ có hai cái thích: gặp có bạn thừa nhỏ Paris để trò chuyện với nhau hàng giờ là một và cái thích thứ hai của Clehm Sohn là chui vào một gian phòng kín để thí-nghiệm hai chiếc cánh của chàng chế tạo ra để một ngày kia cho chàng bay được lên trên tầng không khi trong xanh như những con chim phượng hoàng mà thường ngày chẳng vào چشم chủ nhìn cách bay lượn. Chàng muốn bay một mình với đôi cánh ấy, tự mình lên xuống được chứ không phải nhờ sức gió như những anh chàng nhảy dù.

— Những anh chàng nhảy dù thật không khác một con lợn treo ở hàng thịt những ngày vắng vẻ.

Clehm Sohn thường bình-phẩm các người nhảy dù như thế.

Bốn năm sau, Clehm Sohn ra một khu rừng hồ-lãnh để thí-nghiệm đôi cánh đôi tay của chàng. Chàng đeo hai chiếc cánh — tựa cánh

đời — vào hai tay chàng. Chàng hít hơi lại cố đời cho trái tim đỡ đập mạnh rồi nhảy từ trên đỉnh đồi xuống — hai cánh xoe ra.

Hai chiếc cánh yếu quá không đủ sức nâng nổi Clehm Sohn. Chàng rơi xuống đất như một bị cát, một bên chân chàng bị sai khớp! Chàng vào nhà thương hai tháng và lúc nào cũng có cô Paria săn sóc bên mình.

— Em đã bảo anh đừng thí-nghiệm nữa mà. Người là người, bay thế nào được như chim?

Clehm Sohn mỉm cười:  
— Em đừng ngại, một ngày kia anh sẽ bay được như chim và nhờ anh tất cả mọi người đều bay lượn trên không dễ dàng như đi xe đạp dưới bộ váy. Anh, anh sẽ là Icare bằng xương và bằng thịt của Thế-giới, còn em, em sẽ là bà Icare...

Hai năm nữa lại qua đi trong sự cố công thí-nghiệm. Rồi i một ngày kia Clehm Sohn lại nhảy ở trên một trái đồi x u o n g n ấ u. Chàng rơi như một tảng đá. Chàng xoe cánh ra và thấy mình ngừng hẳn lại trong k h o n g trung. Chàng không rơi nữa! Chàng không rơi nữa! Clehm Sohn sung sướng quá, chàng vung tay và làm rung động chiếc cánh, tức thì chàng bay được lên cao. Chàng lượn như một con phượng thoàng tìm mồi.

Tối hôm ấy, ở vùng chàng ở, người ta bàn tán xoe xoe:

— Hôm nay lúc chiều tối không hiểu có một con quái vật gì to lớn bay ở bên sườn núi Michelwe. Xa quá tôi nhìn không rõ, tiếc quá tôi lại không vác súng đi theo!

Ài nấy sợ hãi. Riêng chỉ có Clehm Sohn là sung sướng, chàng chạy vội đến tìm Paria:

— Em, em ơi! Anh đã bay được rồi! Anh là con chim của vũ trụ. Anh là người biết bay!  
— Thật không anh?

— Thật lắm chứ! Clehm Sohn, người biết bay của Thế-giới, chính là anh!

Hai tháng sau, sau một ngày đại-hội hàng không, các báo Mỹ thì nhau đăng lên năm cột ở trang nhất:

— Clehm Sohn, người biết bay đã bay lượn ở trên không như một con chim!

— Người biết bay: một sự phát minh ghê gớm của Clehm Sohn!

— Người ta sẽ bay đến nhà nhau bằng cánh như các tiên-nữ! Công đó là của Clehm Sohn!

Và các báo của Pháp, của Anh, của Đức, của Nhật, của Nga, của cả thế-giới tranh nhau đăng ảnh Clehm Sohn!

Người ta mời chàng đi biểu diễn khắp xứ.



CLEHM SOHN: NGƯỜI BIẾT BAY

Các nhà bác-học nghiên cứu thêm về cách bay của chàng!  
Trong sự vinh quang, Clehm Sohn vẫn không quên Paria — người tình cũ!  
Nhưng ít khi được gặp nhau vì chàng phải đi xa luôn. Ở lại Mỹ, Paria mỗi khi nhớ bạn lòng thường buồn rầu đọc tin các báo:  
— Clehm Sohn người bay của thế-giới bay từ 2.000 t h u ớ c xuống.

— Clehm Sohn được tám vạn người ở sân bay Berlin hoan hô.

— Clehm Sohn con chim của vũ trụ hiện giờ ở Londres!

Từ đó không một kinh-đô nào chàng không để chân tới. Năm 1937, dân Pháp lại mời chàng sang Paris một lần nữa để dự cuộc đại-hội hàng không ở Vincennes.

Lần này cả Paria cũng theo chàng sang Pháp. Hai người vẫn ân yếm nhau. Trước khi tàu cập bến Cherbourg ở Pháp, Clehm Sohn cầm tay Paria nói:

— Sau cuộc bay này chúng ta sẽ lấy nhau!

Paria buồn rầu:  
— Nhưng em không muốn anh bay nữa. Clehm Sohn nghĩ ngợi hồi lâu:

— Anh hứa với em sau đây sẽ không bao giờ bay nữa!

Ngày hội hàng không ở Vincennes mở trong một ngày mùa hạ tươi đẹp. Hàng vạn người tới dự để xem con Clehm Sohn — người biết bay — bay lượn.

Trước khi lên máy bay đem mình lên cao để chàng nhảy xuống bay, Clehm Sohn còn bảo Paria:

### Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm. Ông lang Quất - Hiền Vũ - duy - Thiện, hơn 30 năm nghiên cứu tìm ra được thứ thuốc Trừ lao rất thần hiệu bán 3p.50 một hộp. Bỏ thận 2p.50 một hộp. Điều kinh 1p.00 một hộp, Đau dạ dày 0p.70 một hộp, Thuốc lậu buốt tức 0p.60 hay nhất.

Ông Vũ-duy-Thiện lại có tài xem mạch Thái-tổ gọi rõ bệnh căn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, ở xa hỏi bệnh viết thư đề Vũ-duy-Thiện kèm 6 xu tem giá nhời ngay.

Thư và mandat đề Phó-đức-Hanh đi Bành.  
n. 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-linh 60-62, Paul Doumer Haiphong.  
Cần thêm đại-lý khắp các nơi.

— Em hôn anh đi để lấy may!

Cái hôn ấy, than ôi là cái hôn vĩnh biệt!

Thiên hạ mong mỗi Clehm Sohn quên cả Doret và Détroyat đang thi bay nhanh và bay nhanh lộn trên những chiếc tàu bay khu trục bay tới thời 500 cây số mỗi giờ.

Rồi thì ở từ phía hét lên:  
— Clehm Sohn bay kia kia!

Quả thế, từ hai nghìn thước leo ở tàu bay xuống, Clehm Sohn xoe cánh bay lượn y hệt một con chim to. Chàng vỗ cánh bay lên, bay xuống là theo chiều gió.

— Giời ôi! Chết rồi...  
— Làm sao thế kia?

Không ai hiểu! Đang bay, chiếc cánh bên tay phải Clehm Sohn bỗng sụp xuống. Chàng rơi như một hòn đá. Tuy vậy chàng vẫn bình tĩnh thò tay để kéo dây cho chiếc dù mở ra vì chàng bị hồng cánh như thế từ xưa đã nhiều lần! Chiếc dù không mở. Chàng rơi phịch xuống đất giữa đám cỏ xanh rờn như mặt biển.

Người từ phía kéo nhau lại gần. Clehm Sohn đã chết rồi. Nhiều người đàn bà ngất đi. Trong số đó có Paria — người tình của Clehm Sohn — mà không ai biết.

Ngót chục năm giờ nay họ vẫn yêu nhau trong yên lặng và định sẽ lấy nhau trong yên lặng để xây nhà với nhau một cái bạnh phúc tuyệt vời! Tình yêu ấy bôm nay chấm hết!

Trên tầng cao trời vẫn xanh ngắt, các phi cơ vẫn bay lượn. Vài con diều hâu vỗ cánh diêm tĩnh nhìn xuống không gian!

TÙNG-HIỆP

## Tâm hồn phụ nữ

Tại làm sao người thiếu niên lúc hồi vợ muốn vị hôn thê của mình là người lãng mạn ngày thơ, có tâm hồn mơ mộng, mà đến khi lấy làm vợ rồi lại chỉ ước ao cái người ấy chỉ là người nội-trợ đảm đang??? — Tại làm sao người đàn ông lại phụ-tình? Mà sự phụ-tình ấy có phải là căn nguyên sự suy-kém của đàn bà không? — Tại làm sao các bà, các cô muốn người ta hiểu mình mà lại không chịu kể rõ lòng mình cho người ta biết?? — Tại làm sao người đàn bà hay đa cảm? — Làm thế nào có thể phân-biệt được lòng « đa cảm thật » của người đàn bà cao thượng với lòng « đa cảm giả » của hạng người dở dang và kiêu ngạo? Muốn trả lời các đáng những câu hỏi ấy xin các bạn hãy đọc cuốn:

**Tâm hồn phụ nữ của bà giáo Lan-Tú, Lê-đoãn-Vỹ**

Sách in bằng giấy bán — Mỗi cuốn 0\$50 — Mua lĩnh hóa giao ngân hết 0\$88 Ở xa mua xin gửi 0\$66 (cả cước) về cho:

Nhà in MAI LĨNH Hanoi — Sách in có hạn, xin đặt mua trước kẻo trễ

# Một nguyên-nhân trong sự thất bại của Hồng - quân

## Bàn tay vấy máu của Staline hay là cuộc tàn sát trong Hồng-quân hồi 1937

HỒNG LAM

Những tài-liệu trong bài này là trích trong một bài của tướng Krivitsky nguyên là tham mưu của Staline đăng trong báo « Illustration » hồi Mai 1940 để chứng tỏ rằng chính nhà độc-tại trong điện Kremlin đã cố ý tàn-sát các vị đại-tướng lỗi-lạc trong Hồng-quân để sửa soạn việc thân Đức mà Staline đã thực - hành được hồi Août 1939.

### Một cuộc thanh-trừng bí-mật

Chính ngày 11 juin 1937, các nhà cầm quyền trong điện Kremlin đã báo tin về việc khám phá ra được một cuộc âm-mưu khởi loạn do Thống-chế Toukhachevski và tám vị đại-tướng trong Hồng-quân tổ-chức ra được một ngoại-quốc thủ địch giúp đỡ. Đến hôm sau thì cả thế-giới được tin như sét đánh về việc xử tử Toukhachevski, Tổng tham-mưu Hồng-quân, đại-tướng Yakir chỉ-huy quân Nga ở miền Ukraine đại-tướng Ouborevitch chỉ-huy quân Nga trong khu Bạch-Nga, đại-tướng Kork Giám-đốc viện Hàn-lâm quân-sự Nga-Sô-viét, các đại-tướng Poutna, Eidemann, Feldman và Primakov sau khi báo tin một kỳ hội-đồng bí-mật của Tòa-án quân-sự đã họp để xét xử. Người ta lại đồng-thời báo tin Thống-chế Gamarnik, Phó dân-ủy bộ chiến-tranh và Chánh phòng chính-trị Hồng-quân đã tự sát. Trong số chín viên đại-tướng Nga bị tố-cáo là do-tham cho Hitler và làm việc cho số Do-tham Đức (Gestapo) thì ba người Gamarnik, Yakir và Feldmann là người Do-thái. Theo lời tướng Nga Krivitsky trước là người giúp việc số Guépouin tức là số Do-tham chính-trị Nga ở các nước Tây-Ân thì đã lâu trước khi Staline khám-phá ra được cuộc âm-mưu của Hồng-quân để đánh đổ nhà độc-tại một cách đột-nghị, tướng Krivitsky đã không ngờ năm được đầu mỗi các việc xảy ra như thế rằng chính Staline là kẻ âm-mưu và đã

từ bảy tháng là ít, Staline vẫn mưu việc tàn-sát bộ tư-lệnh của Hồng-quân. Khi người ta tự-lập hết cả các tài-liệu trong cuộc thanh-trừng lớn lao này thì cuối cùng thấy rõ những việc sau này :

1) Việc Staline dự-định hãm-hại Toukhachevski và các tướng Nga khác đã có từ sáu tháng trước khi báo tin là khám-phá được cuộc âm-mưu của Hồng-quân.

2) Staline ra lệnh xử bắn Toukhachevski và những tướng khác về tội do-tham cho Đức nhưng chính Staline sau mấy tháng điều-định bí-mật đang sắp ký một hợp-ước với Hitler.

3) Staline dùng những chứng-cớ do số Gestapo tạo nên và từ Đức đưa đến để kết án những vị đại-tướng trung-thành nhất trong Hồng-quân.

4) Những chứng-cớ đó lại do những tổ-chức quân-sự của phái theo Nga-hoàng ở ngoại-quốc cung-cấp cho số Guépouin.

5) Chính Staline ngày 22 Septembre 1937 đã ra lệnh bắt cóc tướng Eugène Miller, đứng đầu liên-đoàn các cựu chiến-binh trong quân đội của Nga-hoàng ở Paris. Việc táo-bạo này là phá tan nguồn tin tự-do độc-nhất, ngoài số Gestapo của Đức về gốc tích những chứng-cớ tố ra rằng Staline định hãm hại các tướng Hồng-quân và các đường do đó truyền những chứng-cớ đó.

Theo lời Krivitsky thuật lại thì chính Sloutski đứng đầu ban ngoại quốc của số Guépouin hồi Décembre 1936 đã nói cho y biết là « Nga hiện đang đi tới một hợp-ước với Đức. Cuộc điều-định đã bắt đầu và có cơ thành tựu ».

Sloutski lại nói chắc là chỉ độ ba, bốn tháng nữa thì hợp-ước giữa Staline và Hitler sẽ ký xong và chính-sách của Nga sẽ hay đổi hẳn. Sloutski lại ra lệnh cho Krivitsky phải tìm

sẵn hai người có thể đóng vai sĩ-quan Đức và sẽ nhận là các võ-quan tham-tụng của Đức.

### Từ cuộc thanh-trừng những người thường đến cuộc tàn sát các tướng võ

Hồi Janvier 1937, thế giới đều ngạc nhiên về những lời « thú nhận » của những kẻ mới bị bắt ở Mạc-tur-khoa và bị dính dáng vào vụ án phản đảng đang xử dở. Nhiều tướng Nga theo về chủ nghĩa đệ tứ quốc tế, đồ đệ của Trotsky đã thú nhận là có dự vào một vụ do thám lớn lao giúp cho Đức. Trong một bài tường thuật vụ án do một tờ báo Nga hồi đó đăng người ta thấy trong lời thú tội của nhà báo Radek có nhắc đến tên Thống-chế Toukhachevsky nhiều lần. Việc đó đủ cho người ta ngờ ngay rằng vị Thống-chế trẻ tuổi và lỗi lạc nhất của Hồng-quân và các viên đại-tướng trong quân đội Nga chắc khó lòng mà thoát được tay nhà « độc tài đó ».

### Viên đại-tướng Nga lỗi-lạc nhất từ sau cuộc cách-mệnh

Thống chế Toukhachevsky là ngôi sao rực rỡ nhất về quân sự của nước Nga trong thời kỳ cách mệnh. Khi cuộc nội loạn mới bắt đầu, Toukhachevsky mới 25 tuổi đã được cử làm tư lệnh quân đội Nga thứ nhất. Ngày 12 Septembre 1918, tình hình chính phủ Sô-viét rất nguy ngập Toukhachevsky đã thống quân Tiệp và quân Bạch Nga một trận ở Simbirok. Đến năm xuân năm sau khi thủy quân đô đốc Kolchak từ phía Đông lại đã tiến đến miền sông Volga và chỉ còn một phần sáu đất Nga

ở trong tay quân Cộng-sản, Toukhachevsky đã phản công ở Bousonlouk và phá được phòng tuyến quân địch.

Đánh đuổi Kolchak, Toukhachevsky đã làm cho quân địch phải lui về bên kia dãy núi Oural ở Tây-bá-lợi-á. Ngày 6 Janvier 1920, Toukhachevsky đã đè bẹp Kolchak ở Krassnoyarsk ở giữa miền Tây-bá-lợi-á. Hồi đó Lénine đã gửi cho Toukhachevsky và quân đội dưới quyền đại-tướng một bức điện văn tỏ ý rất khen ngợi.

Sau khi thắng quân Bạch-Nga ở Sibérie thì Toukhatchevsky lại giữ về chỉ huy mặt trận giữa đê đánh Denikine. Chỉ trong không đầy ba tháng, Denikine đã phải lui tới bờ Hắc-hải và miền Crimée, là nơi trú ẩn cuối cùng của bọn Bạch-Nga. Thế là Toukhachevsky đã thắng được hai kẻ thù ghê gớm nhất của chính-phủ Sô - viét : Kolchak và Denikine. Giữa lúc đó thì quân Ba-lan đã tấn công vào Ukraine tiến một cách dễ dàng không phải đánh đến tận Kiev ngày 7 Mai 1920. Nhưng quân Sô-viét vừa đánh xong Denekine, lại quay lại đánh đuổi quân Ba-lan khỏi xứ Ukraine và đã bắt đầu tấn công đến miền Varsovie. Toukhatchevsky đứng đầu đại-quân Sô-viét hồi đầu tháng Août năm đó đã dự bị sẵn sàng để tiến đến kinh đô Ba-lan. Toukhatchevsky chỉ đợi các đội kỵ binh dưới quyền chỉ huy của Vorochilov và Boudienny đang tiến từ miền Tây Nam đến Lvov. Ủy-viên chính trị đội quân đó là Staline.

Hội-đồng chiến-tranh cuộc cách-mệnh là cơ quan tối cao của Hồng-quân từ ngày 1er Août đã định rằng các tướng trong đội quân

Nếu các bạn đã xem rồi hoặc chưa xem hai phim Symphonie Inachevéa, và Madame Butterfly  
CÁC BẠN NÊN MUA NGAY CUỐN

## ĐƯỜNG TÒ CHƯA ĐÚT

của PHI - TÂM - YẾN - Giá 0\$40

Đó là cuốn chuyện dài bằng thơ lời rất rẻo rắt, làm ly, phong theo hai phim Symphonie Inachevéa (mỗi phim nổi tiếng khắp thế giới và Madame Butterfly (nàng Hồ - điệp, mỹ - nhân Nhật-bản)

và nếu các bạn muốn biết tương lai mình, bạn bẻ mình ra sao, hãy mua cuốn

## Số mệnh trên đường tay

của HÀ-MINH-TIÊN (secrétaire des Travaux publics Hanoi) Giá 0\$30

Ông Tiến là một thanh niên tân học đã mất nhiều công khảo cứu ở các sách Pháp vẫn trước khi viết cuốn này để giúp các bạn biết tương lai mình trên bàn tay

Tổng phát hành : nhà in CỘNG - LỰC ở Takou - Hanoi

miền Tây-Nam đều thuộc quyền chỉ-huy của Toukhatchevsky. Toukhatchevsky bèn ra lệnh cho các viên tư-lệnh mặt trận đó phải đem quân lên phía Bắc tới Lublin để che chở cho sườn của đại đội quân Nga trong trận đánh quyết liệt trên sông Vistula.

Ngày 11 Aout ở Mạc-tur-khoa cũng đưa lệnh đó tới nơi. Thế mà Boudienny, Verochilov và cả viên tư-lệnh quân đoàn thứ 12 đã trái lệnh đó theo lời dặn của Staline. Kỳ binh tiến đến Lvov. Từ 15 Aout, quân Ba-lan đã có đại-tướng Weygand ở-chức lại và có thêm trọng pháo Pháp đánh vào quân của Toukhatchevsky ở miền Lublin.

Từ 15 đến 20 Aout, trong khi quân Ba-lan tiến qua chỗ phòng tuyến bị phá vỡ ở Lublin, quân của Boudienny đánh vào Lvov nhưng vô hiệu. Thống chế Pilsudski đã từng nói trong tập kỷ sự riêng rằng điều quan hệ nhất trong cuộc chiến tranh ở Ba-lan là quân của Boudienny không liên lạc với quân của Toukhatchevsky. Cả Toukhatchevsky và Staline đều không quên cuộc chiến tranh ở Ba-lan. Trong mấy bài diễn văn tại viện Hàn lâm quân sự Nga đã xuất bản thành sách năm 1923, Toukhatchevsky so sánh cách cư xử của Staline ở Lvov với cử chỉ của tướng Rennenkampf

của Nga hoàng trong trận tại hai ở Tanneberg hồi 1914. Chắc không bao giờ Staline tha thứ cho Toukhatchevsky lời phê bình này.

Đến mấy năm sau, giữa Staline và Hồng quân lại xảy ra nhiều sự xung đột về các điều chỉnh trị quan hệ.

Không chắc nếu Staline thay đổi chính-sách ngoại-giao quay lại như Đức thì các tướng trong Hồng-quân còn công nhận quyền độc đoán của Staline nữa. Và nhiều người cho rằng ý Staline là tìm cách trừ hết phải phân đối trong Hồng-quân cũng như nhà độc-tai đã đối với phái phản-đối khác.

Trước khi Toukhatchevsky bị bắt, thì Thổng-chê đã bị các tay sai của Staline trong Guépôu do xét nghiêm-ngặt, di đẩu cũng có người theo. Có hồi ở Mạc-tur-khoa, ngày trong các giới cao cấp của chính-phủ cũng cảm thấy sự khủng-hổ. Không một ai dám chắc cho vận mệnh mình. Giữa lúc đó thì Slonski vẫn nói là giữa Staline và Hitler đã điều-định xong một hợp-rước.

Hồi Avril 1937, Staline chắc rằng hợp-rước với Đức thế nào cũng có kết quả, và không còn sợ bị Đức đánh nữa. Staline cho là có thể tự do thi-hành cuộc thanh trừng trong Hồng-quân.

Theo những tài-liệu thuật trên này thì chính Staline đã hạ đặt ra vụ ám mưu phản-bội và giao-thông với Đức, để tàn sát các tướng trong Hồng-quân. Staline lại không hề có lập tòa án quân sự để xử các tướng đó và đã cho xử bắn mỗi người mỗi lúc và báo tin về « vụ án phản bội » để lừa quân đội Nga.

Việc tàn-sát các tướng Nga người ta cho là rất có liên-lạc với việc Staline định ký hợp-rước với Hitler từ 1937.

Sau này, sự Do-thần Nga theo lệnh của Staline lại cho ám sát hoặc bắt cóc hết cả những kẻ biết rõ những sự bí mật trong vụ thanh-trừng trong Hồng-quân.

Đến nay, thấy rõ sự thất-bại của Hồng quân trước cuộc tấn-công của quân Đức, người ta cho rằng một nguyên-nhân chính sự thất bại đó là vì quân đội Nga thiếu người chỉ-huy. Cả các nhà quan sát quân sự trung lập ngoại-quốc cũng công nhận như thế. Cuộc tàn sát của Staline trong Hồng quân không phải là không có ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh Nga Đức ngày nay.

Nếu Toukhatchevsky và các tướng Nga vẫn còn thì chắc tình thế của Hồng quân sẽ khác hẳn ngày nay.

HÔNG-LAM thuật

# Một lần Bắn Trôi

do HỒNG-PHONG thuật — tranh vẽ của MANH-QUYNH

(Tiếp theo)

Tại Thâm-xuyên, đêm nào như đêm này, người ta chơi mà-chuộc ăn thua với nhau các ngài đã biết, từ lúc sang bạc vạn là sự rất thường. Chúng tôi đã nhắc qua cho các ngài nhớ chuyện ông Mạc-Đức-Huê, làm tướng trấn-giữ Đông-giang, bỏ thành-trị đi Thâm-xuyên chơi gái đánh bạc luôn luôn, bỏ mặc cả việc bảo vệ; giữa đêm

quân địch đổ bộ chiếm mất thành trì Đông-giang, quan tướng đang ngồi ngưỡng cao-hứng ở trong tòa nhà ăn chơi to nhất Thâm-xuyên, một tay ôm gái vuốt ve, một tay nện bài mà-chuộc nghe có nhịp-nhàng như những hiệp súng liên-thanh đang nổ.

Không phải Thâm-xuyên chỉ có thần-chủ là các ông phú-gia hay yêu-chức, và các tay chủ-hiệu mà-chính ma thôi, cả vợ con họ và nhiều vị phu-nhân

sang trọng, tiền-thư thích chơi, cũng thường pháp pháp hồng hồng ở ruộng sông hai canh bạc. Hình như một

phần di giá trị giếm chông con, nhưng một phần thì ra vào trường đồ-bạc một cách công-nhiên, cũng cạy cú và đánh ngõ chẳng kém gì con bạc giống đực.

«Vi, con cừu của chúng ta, màu mè cỡ bạc khi còn ở nhà các ngài đã biết, từ lúc sang Hương-cảng có việc làm danh giá, có bổng lộc cửa sau, thường đêm mò đến Thâm-xuyên thử vận đen đỏ. Ban đầu còn hồ ngộ, sau trở nên khách quen của mấy sòng có danh. Ban đầu còn một tuần

hàng ngày đi về Thâm-xuyên, vừa đề cỡ bạc theo bàn-tính hăm-mé, vừa đề bài binh bố trận, tìm một cách lý-tài khác, mạo-hiểm hơn và

học-hại hơn.

Tóm tắt những kỳ trước

Mấy năm giờ nay đến Nam-định bản tin số 150. Họ nói đến một đời sự nam, nữ đến từ một cách chán thành, chăm chỉ ở chùa Lâm. Sau họ mới biết rõ rằng đời sự nam, nữ đó là anh em-truật vì chán cảnh nhân tình thế thái nên tới đây tu.

Hết về thuyết minh, hai người sự nam nữ ấy chỉ đáp: — Chúng tôi tu là để chuộc lại tội ác cho cha.

Cha họ là Thông-Vi — KẺ BẮN TRÔI — đã gây ra những tội ác gì?

Một tốt nghiệp ở trường Thông-Ngôn ra. Thông Vi đã làm cho có Bưởi hàng Gai bỏ thoi chủa ngoại nghĩa là, không biết mưu mớ thế nào, vì đã quyền đã được Bưởi và mượn tên của có bộ quân số yếu nhiều đem về trình anh em.

Màu mè cỡ bạc, làm được bao Vi đem cúng vào sòng hết nên thường phải giữ ngón bịp với những tay có học non và giỏi khoe làm tiền các em...

Mang công mướn nư nhiều không giữ được, tháng Vi bị việc chốn ra làm thư ký phòng Kế-t toán số

than Hongay, rồi trư lạc sang Lào, Hương-cảng...

hay thua, chỉ biết con bạc quen đã nhận thấy chàng không đêm nào vắng mặt ở Thâm-xuyên.

Người ta dân có hiểu đó ấy chàng bãng đi về Thâm-xuyên, vừa đề cỡ bạc theo bàn-tính hăm-mé, vừa đề bài binh bố trận, tìm một cách lý-tài khác, mạo-hiểm hơn và học-hại hơn.

Bấy giờ thì Thâm-xuyên Hương-cảng có các đã nổi liền nhau bằng đường đàng, sà nhà quang đặng, tấp nập, và có đèn điện chiếu sáng thâu đêm, đại khá cũng như Hanoi với Ha-dông ta vậy. Nhưng ngoài hai chục năm trước, sự mở mang còn đang tiền-nhanh, còn có một vài chỗ khuất tịch tới tăm, bọn còn-quang vô-lại hay mai phục ở đó để nọc lợi những kẻ ăn đi đêm.

Chúng nó có tai mắt giới găm ở mấy sòng bạc lớn của Thâm-xuyên, ma những tay chơi nhà giàu Hương-cảng đến đây ăn thua rồi đem khay trở về là sự thường. Hết được tin phi-bạc cho biết mấy tay nào phát-tài mà nửa đêm gò gây trở về Hương-cảng, thì làm sao đêm ấy chúng cũng bày mưu hể cuộc,

## P. N. KHUÊ

Cường lại đau khổ, phấn đấu liền liền, đó là chăm ngôn của những người yêu mình, yêu đời yêu sự sống. Đường yên nắn. Đứng mơ mộng. Vắng mình vào giữa trận t.ên. Và phấn đấu luôn luôn mãi mãi, lặng lẽ mà gan góc trăm tính mà háng hái. Ngày lại ngày, tiến dần vào cõi sống, sua tan những bóng ma. phá dỡ các trở lực...

TRÍCH TRONG CUỐN

## Nguồn sinh lực của P. N. KHUÊ

Sách in rất đẹp, giá 0p45. Đã có bán ở khắp các hiệu sách

HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC 71 PHỐ TIEN TSIN, HANOI

đón đường bóc lột. Tháng nào cũng có đồ nghề và súng lục, y như bọn cướp bên Chi-cago. Những khách đi về đêm khuya trên con đường này, cố nhiên có xe hơi nhà và lại cũng chẳng phải tay vưa; song bọn cướp vẫn có lầm gian-muru quỷ, kể làm xe hơi người ta phải ngừng lại cho chúng đỡ nhẹ hồ-bao.

AI cũng vậy, khi đã biết mình bị trộm cắp, thời thì đành chịu mất của hơn là mất mạng.

Không thiếu gì con bạc, hai ba giờ khuya ngồi xe hơi lóng kính từ Thâm-xuyên về Cảng, đang mừng khắp-khởi vừa trúng mấy nước bạc cao tay, vớ được dăm bảy nghìn một vạn, trong trí quay tít những cuộc tính toán nuôi heo tậu bò như nàng bán sữa trong ngõ-ngôn La Fontaine, nhưng một lát nữa đến khoảng vắng teo, bọn cướp đưa súng ra vét mất sạch túi.

Nhà đương-cước công-an Tàu và Anh hiệp nhau tập nã trường trị luôn, nhưng bọn này vào tù, có bọn khác kế-nghiệp, vì chúng là một đảng tụ họp đông và có tổ-chức.

Giữa lúc, người Tàu ở bực trung lưu hạ lưu đang mê tiền-thuyết kiếm-hiệp, một hôm các báo lớn bằng chữ Tàu, chữ Anh xuất bản tại Hương-cảng, như Hoa-tạp, Siân-nhiên, Hong-kong Télé-graph, đều đăng một tin làm nó nức nở người hiếu-kỳ: «Đêm qua, một hiệp-khách đánh nhau với sáu tên lục-lâm, cứu được vợ con nhà triệu-phú Linh-tu khỏi chết».

Bại-khái câu chuyện như thế này: Đêm hôm ấy, Linh-tu phu-nhân tức là vợ ông Hồ Linh-tu, một nhà doanh-nghiệp giàu ở Hương-cảng, cũng có con gái lớn, Trương

phổ tiên-thư, mới 19 tuổi; hai mẹ con đi chiếc xe hơi nhà cực đẹp, vừa mua ở Luân-đôn sang, từ Thâm-xuyên chạy về Hương-cảng vào lúc hai ba giờ khuya, chính cô Trương-phổ tự cầm tay lái. Đường vắng đêm thanh, xe chạy nhẹ nhàng thoăn thoắt.

Khi đến khúc đường quanh gần xương cũi của nhà Bạch, chỗ này, cây cối sầm



uất hiu quanh có tiếng, — ban ngày người ta đi qua cũng chọn, hướng gì đêm khuya, — trước ánh sáng đèn pha độ ba chục thước, cô Trương-phổ trông xa xa thấy một người mặc áo-phục chững chạc, đứng chắn ngang giữa đường, dang thẳng hai cánh tay, ra hiệu bảo xe ngừng lại. Cô Trương-phổ vội vàng hãm máy ngừng xe, trong trí định chắc một người lỡ độ đường hay gặp sự nguy cấp gì, muốn cầu mình cứu viện đây.

Quả thật, lúc xe đứng nép bên đường, người áo-phục kia chạy lại, vội điện hộ ngôn ngữ rất lễ phép và có vẻ hồi hộp, nói ở nhà mình có ông lão phụ mắc bệnh nguy-kịch, cần chờ lên nhà thương lớn ở Hương-cảng để mổ, vì thế chàng phải đánh liều, đón xe đi qua đường, mong nhờ có lòng từ-thiện chờ giúp.

Kỳ thật, nó chỉ là một tên trộm cướp đón đường, cố ý

đổ đèn và đeo mặt nạ, nhẩy ra vây bọc chung quanh xe hơi, cùng chĩa súng veo một hai mẹ con bà, bảo phải mở hết tiền bạc cùng đồ trang sức trong mình, không thì bị bắn vào đầu nát óc lập tức.

Tội nghiệp Linh-tu phu-nhân sợ hãi quá, chết điếng cả người, ngây đờ như mất hết trí khôn, chẳng nói gì được. Còn cô Trương-phổ đang tuổi xuâu xanh và có tinh bạo gan, vẫn tỉnh táo như thường :

— Đẽ tôi đưa hết tiền bạc vòng xuyến cho các anh, nhưng giao hẹn các anh không được có một cử chỉ nào vô lễ. Và lấy của rồi phải để chúng tôi đi bình yên, tôi hứa rằng không thêm thưa kiện tâm nã gì các anh đâu.

Cô dạy mãi lại gọi thân mẫu và nói :

— Má ơi! anh em họ nghèo, mình có bao nhiêu đưa tặng họ tất cả cho xong.

Trương-phổ tiên-thư nói rồi từ từ tháo mũn và vòng kim-cương, lại cầm nguyên cái sắc-đũa đựng tiền bạc của hai mẹ con, toan trao cho bọn cướp đang hầm hừ ra vẻ đợi chờ sốt ruột.

Bỗng dưng phía sau có tiếng chuông xe đạp kêu leng keng, bọn cướp luống cuống háo huan :

— Thời hồng mắt rồi ! Người ngồi xe đạp nhảy tót xuống, rút súng lục ra cầm tay, hình như biết ngay bọn mặc đồ đen là quân cướp, cho nên xông thẳng vào, và đánh vira là :

— Á, chúng bay đón xe người ta lại đòi tiền mãi lộ hả ? Nhanh như cái cắt, người ấy đồng xang tay đột, đá thẳng kia ngã nhào, dấm dứa

đổ đèn và đeo mặt nạ, nhẩy ra vây bọc chung quanh xe hơi, cùng chĩa súng veo một hai mẹ con bà, bảo phải mở hết tiền bạc cùng đồ trang sức trong mình, không thì bị bắn vào đầu nát óc lập tức.

Tội nghiệp Linh-tu phu-nhân sợ hãi quá, chết điếng cả người, ngây đờ như mất hết trí khôn, chẳng nói gì được. Còn cô Trương-phổ đang tuổi xuâu xanh và có tinh bạo gan, vẫn tỉnh táo như thường :

— Đẽ tôi đưa hết tiền bạc vòng xuyến cho các anh, nhưng giao hẹn các anh không được có một cử chỉ nào vô lễ. Và lấy của rồi phải để chúng tôi đi bình yên, tôi hứa rằng không thêm thưa kiện tâm nã gì các anh đâu.

Cô dạy mãi lại gọi thân mẫu và nói :

— Má ơi! anh em họ nghèo, mình có bao nhiêu đưa tặng họ tất cả cho xong.

Trương-phổ tiên-thư nói rồi từ từ tháo mũn và vòng kim-cương, lại cầm nguyên cái sắc-đũa đựng tiền bạc của hai mẹ con, toan trao cho bọn cướp đang hầm hừ ra vẻ đợi chờ sốt ruột.

Bỗng dưng phía sau có tiếng chuông xe đạp kêu leng keng, bọn cướp luống cuống háo huan :

— Thời hồng mắt rồi !

Người ngồi xe đạp nhảy tót xuống, rút súng lục ra cầm tay, hình như biết ngay bọn mặc đồ đen là quân cướp, cho nên xông thẳng vào, và đánh vira là :

— Á, chúng bay đón xe người ta lại đòi tiền mãi lộ hả ?

Nhanh như cái cắt, người ấy đồng xang tay đột, đá thẳng kia ngã nhào, dấm dứa

nọ văng ra xa lắc; cả năm tên cướp lồm cồm chúi dẹo lủi vào bụi rậm mất.

Bấy giờ người xe đạp mới lại bèn xe-hơi chào hỏi và yên ủi :

— Chết nỗi! bà với cô phải một mẻ hú vía. Đẽ mất gì chưa ?

— Đa tạ tiên-sinh đánh chạy tứ tán. Cô Trương-phổ bắt tay khách và nói.

— Thật mẹ con tôi nhờ ơn hiệp-sĩ ra tay giải cứu vừa kịp. Hiệp-sĩ có thủ-đoạn thật là cao cường! bà Lâm-tu đã hoàn hồn ngợi khen cảm tạ không ngớt.

— Thế bây giờ phu-nhơn và cô-nương định về đâu kia? khách hỏi.

— Chúng tôi về Cảng, phố Edouard VI.

— Nếu thế thì để tôi xin đưa về tận nhà kẻ đường xá tối tăm, còn một vài chổ hiểm trở đáng quan ngại nữa.

— Chính tôi cũng vừa toan thỉnh cầu diêm ấy, bà Linh-tu nói. Luôn dịp mời tiên-sinh về uống chén nước giải lao cho vợ chồng tôi làm quen và tạ ơn chứ. Mời tiên-sinh lên xe, ngồi bên cạnh tôi này.

— Không! mời cô vào ngồi phía trong với bà, để tay lái cho tôi, hễ có bọn cướp khác chặn đường, tôi sẽ trông thấy từ đằng xa để sự đối phó.

Hiệp-sĩ gác xe đạp trên đờn máy xe hơi, rồi nhẩy lên cầm tay lái đưa mẹ con Trương-phổ về đến tận nhà. Bà Linh-tu ân cần mời vào phòng khách, mở rượu xam-banh thết đãi.

Lúc đó ông chồng cũng vừa mới về, nghe vợ con kể chuyện, vội vàng qua phòng khách xoắn-xít cầm ơn hiệp-sĩ.

(còn nữa)  
**HỒNG-PHONG**

**THUỐC-HIỆT-TÂN HỒNG-KHÉ**  
Cầm sốt, nhức đầu, đau xương  
đau mình, trẻ con người lớn  
chỉ uống một gói Thiêu-nhiệt-  
Tân hiệu phát 12 tay giá 0\$10, 5  
phút ra mồ hôi khô hẳn.

**THUỐC KHÍ HƯ**

Các bà bị bệnh ra khí hư (sích bạch đới hạ) uống đủ các thứ thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí hư Hồng Khê số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn Hồng Khê giá 0\$50 đổ vào cửa mình là khỏi dứt. Tram người chữa theo cách này khỏi cả trăm.

**ĐIỀU KINH DƯƠNG HUỆ**

Các bà các cô kinh không đều mau sấu uống thuốc Điều kinh dưỡng huyết Hồng-khê (0\$50 một hộp) kinh đều huyết tới ngay.

**THUỐC «CAI HỒNG KHÉ»**

Khẩn chọn lần chất thuốc phiện (nhà đoán đã phân chất, nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được, mỗi ngày hút một đống bao thuốc phiện, chỉ uống hết 0p.20 thuốc cai là đủ, vẫn đi làm việc như thường, thuốc vicia 0p.50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai

**THUỐC PHÒNG «INH HỒNG KHÉ**

Giấy thép bọc ngang gói  
Thuốc Hồng-Khê chữa người  
lãng lơ

Hai câu sấm này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì ai bị lậu không cứ mới hay kinh niên uống thuốc lậu Hồng Khê số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rút nước, ai bị bệnh giang mai không có về thời kỳ thứ mấy, mới hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang mai số 14 cũng khỏi dứt một cách êm đềm, không hại sinh dục, nên chữa nơi đâu đâu cũng bắt tiếng.

**Nhà 'thuốc Hồng Khê**

Đã được thưởng nhiều bội  
tinh vàng bạc và bằng cấp  
Tống-giục 75 hàng B3, chỉ nhân 88 phố  
Huê-Hàn-ai và đại lý các nơi. Có biểu  
sách GIA ĐÌNH Y-DƯỢC và HOA-  
NGUYỄN CẨM-NANG ở phòng thăm và  
trị bệnh.

# BINH LỰC NƯỚC NAM

## NGÀY XƯA MẠNH HAY YẾU?

Việt-nam.

Một nước bé nhỏ, hẹp đất ít người, ở ngay bên cạnh một đại quốc là Trung-hoa; mà không bị thôn tính; và trên đường lịch-sử rong ruổi mấy nghìn năm, lại có lắm phen đánh Tống cự Nguyên, và mở rộng thêm bờ cõi trên đất Chiêm-thành Chân-Lạp, ý hẳn cũng nhờ có binh-lực ra dáng thế nào mới được như vậy.

Com mới chuyện cũ, chúng ta thử ngảnh lại binh-lực nước Nam ngày xưa xem sao.

Chẳng nói, các ngài đoán ra cũng biết từ đời Hùng-vương cho đến mấy kỷ Bắc-thuộc, nước Nam ta không có quân sự tổ-chức gì cả. Thỉnh thoảng có những anh hùng hào kiệt nổi lên đánh lại quân Tàu, khỏi phục được chủ-quyền trong một thời-gian ngắn ngủi, ví dụ chị em họ Trưng, hay Triệu-quang-Phục, Mai-hắc-Đế, chẳng qua dân-binh tráng-sĩ vì nghĩa-phần mà liều mình góp sức với nhau, được thì hợp, thua thì tan, không thành ra một binh lực có sắp đặt hẳn hoi.

Mãi đến đời nhà Đinh (thế kỷ thứ 10), phá hẳn chế độ Bắc-thuộc và mở ra tương đầu lịch-sử Việt-nam tự lập, bấy giờ nước mình mới thật có quân-sự tổ-chức.

Sử chép vua Đinh Tiên-Hoàng lo việc võ

bị, chia quân đội trong nước ra làm từng đạo 道, quân 軍, lữ, 旅, 旅, 旅, 旅, 旅. Một đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Cứ vậy mà tính một đạo có 10 vạn người, thì ra lúc bấy giờ binh số nhà Đinh tới 100 vạn kia ư?

Có lẽ nào thế. Đời ấy nước ta còn nhỏ hẹp, dân số còn ít và nghèo, lấy đâu ra người mà có những 1 triệu quân, và lại com gạo của tiền đâu nuôi nổi một số quân lính gồm ghê như thế, đến nhiều nước giàu mạnh bên Tây-phương ngày nay cũng chưa có, huống gì nước Nam ở nghìn năm xưa? Trong « Việt nam Sử-lược », ông Trần-trọng-Kim đoán chừng 10 vạn; với thời-dại ấy, tưởng thế cũng là nhiều lắm rồi.

Về sau, triều-dại nào cũng phải lo tăng binh luyện võ, càng ngày càng nhiều thêm ra. Bởi vị-trì nước mình nằm vào giữa chỗ bốn mặt nguy hiểm, không khác gì một miếng thịt béo mà bầy hồ lang bao vây chung quanh, con nào cũng muốn vồ. Trước hết là Trung-quốc lúc nào cũng dòm dòm ta; Nam-chiếu, Chiêm-thành, Lâm-áp, thay phiên quấy nhiễu luôn luôn, không cho ta được mấy lúc yên nghĩ. Thành ra suốt trong lịch sử nước Nam từ thế-kỷ thứ 10 trở đi, việc khoáng-trương binh lực là việc thiết yếu, quan hệ tồn vong, mỗi đời vua chúa đều phải lưu tâm gắng sức.

Ta nên nhớ lịch-sử dĩ-vãng mà có thể tự hào rằng: binh lực nước Nam bé tí hon này từng có lắm phen làm cho ông hàng xóm không-lò kia phải hoảng-kinh, choáng váng. Chẳng những mấy lần ông cường lân ấy khệnh khạng đi sang tận nhà mình đây, bị mình vật ngã mấy keo lăn nhào, đau đớn, có lần mình qua tận nhà ông mà beo tai vô đầu ông, mới là thống khoái.

Ấy là chuyện ở triều Lý, chắc ai cũng

nhớ: hai tướng Thường-Kiệt và Tôn-Dần đem 10 vạn quân sang đánh phá châu Ung châu Liêm (đất Quảng-tây bây giờ). Tung hoành mấy tháng, lấy được vô số chiến-lợi phẩm rồi về. Quân nhà Tống bại nhục ở ngay trong nhà như thế, mà không dám nổi lời sự phục thù, vì tình cảnh nhà Tống lúc ấy khôn quân lắm.

Trong lịch sử, việc Thường-Kiệt đánh Tống là một lần duy nhất mà binh lực nước Nam vào tận nội địa Tàu thị oai và thắng lợi. Từ đấy, về sau, không có lần thứ hai. Vua Quang Trung nhà Tây-sơn, sau khi phá tan quân Tôn-sĩ-Nghị, sai đóng binh thuyền và lo dưỡng tinh sức nhuệ để đánh sang hai tỉnh Quảng bèn Tàu, nhưng mới có cái trang trí và dự bị thế thôi, chưa kịp thực hành thì số mệnh đã với rước đi. Nếu trời cho sống thêm mấy năm nữa, vua Quang-Trung sẽ hiển-dương binh lực nước Nam mà làm Thường-Kiệt số hai không biết chừng.

Còn như mấy phen quân Tàu ở ạt sang ta mà rồi chịu đòn khá đau, bị thua xiềng liềng, tôi tưởng ai cũng phải nhìn nhận việc « cự Nguyên » ở đời nhà Trần làm hiển hách thanh danh cho binh-lực ta hơn cả.

Thuở ấy, vệt hết trong nước, ta chỉ có 25 vạn quân, cả bộ lẫn thủy, thêm mấy trăm chiếc binh thuyền. Thế mà trước sau hai lần, quân Nguyên tràn sang với 80 vạn binh mã, hơn hai chục viên thượng-tướng, đều bị quân ta đánh tan phá vỡ một cách đau xót vô cùng. Phải biết quân Nguyên, tức là quân Mông-cổ hùng-dũng vô địch của Thành-cát Tư-hãn (Gengis Khan) và Hốt-tất Liệt (Houbilai) trong thế-kỷ 12, đã tung-hoành hai châu Âu Á, sang đánh tới bên Nga, đến đâu thắng đó, cái lực-lượng

ấy chẳng phải binh linh một nước tí hon như mình có thể so-sánh. Họ tưởng sang đây là ăn tươi nuốt sống « 6-năm » ngay. Nào ngờ hai lần kéo sang, là hai keo bị « 6-năm tả » cho thất kiền bát đảo, đủ tố binh-lực ta ở đời Trần không phải là tầm-thường đồ bỏ vậy.

Có cái kết-quả rực rỡ ấy, là bởi hai đời vua Thái-tôn, Nhân-tôn nhà Trần khéo mở mang chỉnh-dốn việc quân; nhất là thử-thời, vua dân một lòng một dạ với nhau, lại có những tướng-tài như Trần-quốc-Tuấn Phạm-ngũ-Lão, un đúc binh lực có sức mạnh khi hăng, thành ra anh-dũng, thắng thế.

Đời đó vua Trần đã biết thi-hành chế-độ « toàn quốc vi binh », phạm là đình-tràng đều phải ra lính và chịu sự huấn-luyện đầy đủ. Lại các vị thân-vương cũng có quyền chiêu mộ lính riêng. Cho nên một khi giặc đến, ta liền có 25 vạn quân sĩ từng chịu tập-rèn, có thể một chống với ba mà chiếm phần thắng.

Cũng với binh-lực ấy, nhà Trần phá được lắm cuộc xâm-lấn dữ-dội của quân Chiêm-thành, nhân tiện và thêm hai châu Ô, Lý vào bức địa-đồ Việt-nam.

Cuối đời Trần, có cuộc tranh ngôi cướp quyền rắc rối, nhà Minh bên Tàu lại dòm ngó lắm le, muốn thừa thời đồ-hộ nước ta. Hồ-quý-Ly gia sức sửa-sang binh-lực để phòng-bị quân Tàu xâm-lấn.

Lúc ấy, vấn-đề binh-bị chiếm một phần trọng-yếu trong chương-trình chính-trị của nhà Hồ. Có hóm Quý-Ly hỏi các quan:

— Nước mình như miếng mỡ cho con mèo Trung-quốc rình rình chờ vồ, muốn

(Xem tiếp trang 39)

**油 强 南**

Dầu Nam-  
Cường em dịu  
hân tại:

**MAI - LINH**  
(Hanoi, Hai-  
phong Saigon  
Ph ục - y ến,  
Hongay)

Kèm sách dùng trong đơn

Tăng đại lý Hanoi: Nguyễn-văn-Đức 11 Máng  
Hòm  
Tăng đại lý Nam định: cả các phủ huyện)  
Việt-Long 28 Bến cầu.

Ngài nào ở Nam-định xin lái mua luôn ở hiệu  
Việt-Long cũng như chính hiệu Hảiphong

**Chemisettes, Tricots,  
Slip, Maillot de bain**  
đủ các kiểu, các màu, rất hợp thời  
trang, mua buôn xin hỏi hãng dệt

**PHÚC-LAI**

87-89, Route de Huế, Hanoi — Tél. n° 974



# Mượn Chồng

Phóng-sự điều-tra của VŨ-XUÂN-TU — Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH  
(Tiếp theo kỳ trước)

Tôi đi khỏi, Trang nhìn tôi hất hàm :

— Anh đã thấy em đoán đúng chưa? Những nhân vật ở chồng như cảnh-ngộ Liên, không ít-ôi gì đâu. Liên dần đều lòng thật, nàng còn có chỗ an-ủi, tư kiêu là đã hi-sinh cho gia-đình. Chỉ vì nhà Liên nghèo, thỉnh thoảng, cha mẹ nàng phải chứa gá để kiếm thêm. Vì thế, Liên phải mang tai mang tiếng. Vì thế, nhân duyên nàng năm phen trắc-trở. Cái nghề còn là một cơ châm-chước dễ tha thứ. Nhưng còn nhiều thiếu-nữ cũng bị ở chồng trong một trường hợp như Liên, mà trái lại dư-dật bát ăn.

Chắc anh cũng biết cái hiệu sách ở gần chợ M. M. của ông Cả Hoi. Một sự tình có đủ khiến em được biết công-độc làm ăn của ông ta và đường nhân-duyên trắc-trở của Bích, Lăng — hai người con gái ông Hoi.

Trong việc doanb-thương, ông để hai con gái trông nom hiệu sách, và ông đứng ra mở máy nhà hát cò-đầu.

Cứ kể nhan-sắc, tình-hành của Bích và Lăng cũng không đến nỗi khốn cho hai nàng phải muộn-màng về đường

chồng con. Hơn nữa, có lắm người đề ý đến hai nàng, đã dò la toan bản sẽ. Nhưng một khi rõ gia-thế hai nàng, người ta lại đi dạm hỏi đám khác.

Anh có biết vì sao không? Ấy chỉ vì cái chức nghiệp của ông Cả Hoi. Ở đời này, đã hay «chỉ có người xấu, mà không có nghề nào xấu cả». Nhưng mở nhà hát có đâu, theo dư-luận của ta, chẳng phải là một việc kiếm ăn lương thiện, «đẹp đẽ» như mở hiệu cao-lầu, tuy rằng nó cũng được gọi là một nghề.

Cái nguyên-nhân làm hai cô con gái ông Cả Hoi lỡ thì, nghe Trang thuật lại, tôi chịu điều nhận xét của nàng là đúng.

Cái trường-hợp ở chồng của Liên là những thiếu nữ trong giai cấp vô sản. Còn hạng thượng - lưu quý phái, còn

những nghề - nghiệp sang trọng như trang-sư, đốc-tờ... trong giai-cấp này, có lắm cô học - hức, xinh đẹp hân-hoi, lại chắc-chắn đem được một cái hôn đôi-môn khá vượng về nhà chồng, mà cũng bị ê-àm nữa. Như cô Thanh con một nhà «tai mắt» ở phố đông đúc kia. Nàng đẹp lắm, năm nay niên kỷ đã cao nhưng vẫn còn là gái «ăn», vì nàng có «nốt» xa, người ta đồn... người ta trông thấy — tuy ít được mục kích — nàng «mới» quá, giao-du «thân-mật» với nhiều (thượng - lưu nhân-vật) quá, thanh ra quá... quá nên không ai dám lấy.

Ngày tháng trôi qua, người có đủ sức lấy nàng, lại không dám hỏi, sợ tiếng-tâm. Ma kè bắt-chấp dư-luận, thì không đủ điều-kiện.

Hiện giờ, nàng thật là gái lỡ thì. Dù sống trong cảnh giàu sang, đôi phen, nàng bơ-ther như chẳng còn tha-thiết đến sự trang-diềm nữa.

Lại ba cô con gái yêu của vị hừn-quan kia ở một tỉnh giáp ngay thành-phố Hà-nội với hai ai-nữ một nhà «ăn nói» ở một phố đông đúc, rất được các ông thân sinh yêu quý, yêu qui vì đã giúp cha được nhiều việc đặc-lực trên

thang danh vọng. Và, chính vì những công việc đặc-lực ấy, đến nay, mấy nàng vẫn còn tiếng là gái «lớn», tuy «mùi đời» đã nếm nhiều lần.

Trông về kiều - diễm của năm cô này, một ngày một tàn-tạ bên chân đơn-gối chiếc tôi tự bởi: với tài sắc kia, sưa giới không cho các nàng sinh vào những gia-đình hân-han, nhưng trong sạch, thì làm gì có tiếng thồn-tức trong đêm khuya tịch tịch!

## Hạnh-phúc là chồng là con

Nhà Dương ở đầu phố hàng B., vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ đủ dọn cửa hàng buôn bán. Còn chỗ gia-đình nàng ở, lại phải thuê thêm một nơi khác.

Dương năm nay đã 23 tuổi. Nàng có một người chị càng cao khác mẹ đã 31. Người chị tên là Tịnh. Cả hai chị em, tuy không đẹp lắm, cũng không đến nỗi xấu xa, và buồn chán rất thạo. Vậy mà từ xưa đến nay, chưa có ai dạm hỏi.

Bỏ coi mẹ ngay lúc còn thơ ấu, cả hai chị em, nhỏ thiếu tình mẫu-tử, nhón lại muộn màng về đường chồng con, càng rầu-rĩ, buồn-thảm...

Tôi bước vào nhà. Có một mình Dương ngồi bán hàng:

Nàng bưng chén nước lại :  
— Mời anh xin nước. Thế nào, lần này anh ra Bắc, ở hẳn ngoài này, chờ đơn tang cụ nhà rồi lấy vợ chứ?

Tôi cười :  
— Lần này thì vắng. Thế còn cô, bao giờ cô cho anh uống rượu mừng?

ương cũng cười :  
Hề có tin mừng, thế nào em cũng phải mời anh. Nhưng chưa có đám nào hỏi em cả. Hay anh làm mai cho em đi?

Nghe Dương nói, tôi biết

nàng mượn câu chuyện vui để dãi bày sự thực. Tôi ái-ngại và mừng thầm. Mừng thầm cho nàng sẽ lấy được người chồng hiền thảo cảnh-ngộ mình.

— Được. Thế thì may quá! Vừa có người muốn hỏi cô, nhờ tôi làm mai, nay cô cũng



yêu-cầu nữa. Thật phen này, tôi ta hồ ướng rượu.

Một nét mừng thoáng hiện trên mặt Dương :

— Ai định hỏi em thế hồi anh?

— Ai, mai kia có sẽ biết. Nhưng đã nhận lời dạm của tôi, cô không được nhận lời đâu nữa nhé!

Dương mỉm cười, gạt đầu, sung-sướng.

Chợt nhớ đến Tịnh, tôi hỏi :

— À, có Tịnh đâu nhỉ?

— Chị Tịnh em đi làm hàng.

— Thế đã có đám nào hỏi cô Tịnh chưa?

Nét vui vạt biến, Dương buồn rầu và hai mắt nhìn xuống, nàng nói nhỏ :

— Tịnh đời đi tu anh à? — Đúng đời đi tu anh à! Mà tôi cũng không hỏi hơn. Nhưng kỳ-ức tôi phải làm việc nhiều. Tôi nghĩ đến Tịnh, đến khuôn mặt học-hác của nàng, và thân hình nàng càng ngày càng khô rạc đi.

Tôi liền-tưởng đến những người con gái mảnh rẻ yếu-đuôi, một khi lấy chồng, trở nên hồng-hào, có da có thịt.

Hồi 16, 17, Tịnh rất vui tình. Nàng còn vui hơn Dương nhiều, nét mặt lúc nào cũng hớn-hở như đóa hoa dưới ánh bình-minh, làm ăn rất nhanh - nhẹn, dăm-dàng...

Người con gái yêu đời là thế, tin-tưởng đời là thế, mà nay, vì đâu lại có cái ý-tưởng muốn đem thân gửi chốn thiên-môn thanh vắng?

Ngoài Tịnh ra, còn biết bao nhiêu thiếu-nữ cũng làm cảnh như nàng, vì sao họ lại chán đời? «Vi sao?», hai tiếng ấy cứ ám ảnh, theo dõi tôi đến nhà Trình mới tạm bước tha tôi.

**ĐÔI CHO ĐƯỢC**  
**FOOR**  
MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT  
Không đóng cựa, viết trơn  
màu tươi đẹp chóng khô  
ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN:  
**TAMDA & C<sup>o</sup> 72 W. GIÉ. HANOI**



chàng biết hợp-tác với nhau  
gây thành đoàn-thể bao giờ.  
Tình đồng-nghiệp đối với họ  
chẳng có nghĩa-lý gì, chỉ là  
sao nhựt. Ai thù phận nấy,  
chứ chẳng hề nâng đỡ cứu  
giúp lẫn nhau. Một số kép  
hát hay chơi bời phóng túng,  
tiêu lạm cả số tiền lương  
hàng ngày của mình nên  
thường bị thiếu thốn. Những  
lúc túng-quần dù có van-nài  
tha-thiết với bạn đồng-nghiệp  
cũng chẳng hề có ai chạnh  
lòng thương-hại. Nhiều khi  
họ lại còn lợi dụng cơ-hội  
cần kíp ấy để gạt mua rô,  
những đồ dùng như quần áo,  
giày, mũ của anh em là khác.

Thâm độc hơn nữa, trong  
bạn đồng nghiệp, một khi thù  
ghét nhau họ thường dùng  
cái mưu-lược hiểm ác là đem  
tài-nghệ dùng làm kut giới  
để «giết chết» nhau ở ngoài  
sân khấu, trong một lớp  
tướng họ đồng chung với  
nhau. Kép giỏi hơn sẽ ca  
những bài-bản khó khăn để  
người kia không thể hát tiếp  
được tất sẽ bị «chua» mặt,  
đứng chờ ra đó cho khán-giả  
biết rằng tài người kép bị  
«gãy» kỹ bị kém, không biết ca  
bản lớn. Hoặc là họ tô-cáo  
những cách đồng tấu làm lỗi  
hay tài-nghệ còn kém của  
nhau để chú phạt công hay hạ  
lương của bạn đồng-nghiệp,  
họ mới thôi.

Những sự phân-trắc, đổ-ly  
này hầu đã gây thành một  
bệnh truyền-nhiễm trong  
nghề hát bội, cần phải đi-  
trừ ngay.  
Đó là những tian-cách khà-  
bỉ có thể đi-hại đến tình-  
thần nghệ-thuật và rất ảnh-  
hưởng đến phẩm giá kịch-sĩ.  
(hết)  
PHONG TRẦN-TIẾN

HAI QUYỀN SÁCH QUÝ  
CỦA NHỮNG NGƯỜI BIẾT  
YÊU NƯỚC YÊU NHÀ I  
MỘT NỀN GIÀO DỤC  
VIỆT - NAM MỚI  
của THÁI PHÍ  
ngot 200 tr. ang, mỹ thuật (Op60)

TIẾNG GỌI CỦA  
GIA ĐÌNH  
của PHAM NGỌC KHÔI  
ngot 200 tr. ang, mỹ thuật (Op55)  
Đó là 2 quyển sách đặc biệt do  
nhà xuất-bản ĐỜI MỚI chấn  
thành lập các bạn đọc  
Đó là 2 quyển sách gửi đến  
gương-mặt của hết thầy những  
người có trái tim biết cảm có  
khối óc biết nghĩ.  
Các hiệu sách mua nhiều  
gửi thư về :

Editions ĐỜI MỚI  
82 Rue Takou - Hanoi  
Gần hết: ĐỜI CAO GIẤY  
của Giao Chi (0\$45), HAI  
CHUYẾN TÀU c a Nguyễn  
khắc - Mẫn (0\$60). BAC  
TINH của Thu An (0\$70).  
SAU CON GIÔNG TỎ của  
Vũ Quân (0\$60)

THÔNG-CHÉ PÉTAIN BÀ NÓI :  
« Chúng ta bao giờ cũng  
« nên nhớ rằng mục đích  
« của việc giáo dục là làm  
« cho toàn thể dân Pháp-  
« Nam trở nên những  
« người ưa-mến sự làm  
« việc và sự cố gắng ».

Sách mới  
T. B. C. N. vừa nhận được :  
TÂM HỒN PHỤ NỮ của bà  
giáo Ng. hoãn Vỹ.  
HẠT MƯA SA của Tào Khê.  
Hai cuốn đều do nhà Mai  
Linh gửi tặng.  
Xin có lời cảm ơn nhà xuất  
bản và giới thiệu cùng độc  
giả T. B. C. N.

Trung-Bac chu-nhât  
(Édition hebdomadaire du T. B. T. V.)  
TARIF D'ABONNEMENT  
1 an 6 mois  
Tonkin Annam et Laos. 6\$00 3\$25  
Cochinchine, France et  
Colonies françaises... 7,00 3,75  
Étranger..... 12,00 7,00  
Administration et Ser-  
vices publics..... 12,00 6,00  
Les abonnements partent du ter-  
ceur du 16 de chaque mois et sont  
toujours payables d'avance  
Les mandats doivent être établis au nom  
du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés  
au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

# CON ĐƯỜNG nguy hiểm

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch  
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH  
(Tiếp theo)

TÓM TẮT KỶ TRƯỚC. — Ông bà Gerstin ở South  
Kem-ington có hai cô con gái: Kitty và Doris.  
Kitty lấy Walter Lane — một nhà vi- trũng học —  
Có chồng, nàng còn ngọt tình với Charlie. Cả hai  
lấy một hiệu bán đồ cũ làm nơi họ gặp.  
Liều lĩnh hơn thế nữa, Kitty lại tiếp Charlie ngay  
ở nhà mình.

Một lần nữa, nụ cười vẽ trên mặt thần-nhiên  
của Walter. Chàng không đáp.  
Sau một lát im-lặng, nàng hỏi:  
— Chó đờ ở đâu?  
— Mẽ-Tần-Phủ ấy à? Trên một chi-lưu của  
sông Tây-giang. Chúng ta sẽ ngược dòng  
sông, rồi đi bằng kiệu.  
— Chúng ta là ai?  
— Minh và tôi.  
Nàng ngược mắt lên thật nhanh. Hay là  
nàng nghe lầm?  
Nhưng lần này Walter mỉm cười, con mắt  
ngghiêm-khắc.  
— Anh tưởng tôi sẽ đi với anh à?  
— Tôi tưởng mình cũng đi thử một chuyến.  
Kitty thở nhanh hơn. Nàng rung mình.  
— Đó không phải là chỗ của đàn-bà. Đã  
mấy tuần-lẽ nay, ông mục-sư cho cả nhà đi  
về. Cả người đại-lý dầu hỏa cũng xuôi nữa.  
Em gặp vợ y ở một bữa ăn bánh. Em nhớ bà  
ta có nói rằng họ phải bỏ đi vì bệnh tả.  
— Ở đây có năm bà phuợc Pháp.  
Nàng hết vía.  
— Em không hiểu mình tí nào. Em mà đi  
thật rõ điên đại. Mình đã biết em yếu ớt thế  
nào. Bác-sĩ Hay vard bảo rằng ngay ở Hương-  
cảng em cũng không nên đi mùa nực. Không  
đời nào em chịu được cái lò lửa ấy! Lại còn  
bệnh tả! Em sợ lắm. Thật là mua chước lấy  
hiềm-nghèo. Em không có lẽ gì phải đi, Em  
đến chết mất.

Chàng không trả lời. Trong lúc quần-bách,  
nàng nhìn y lần nữa và xuýt kêu lên. Nàng  
sửng-sốt vì mặt Walter vàng bủng như đất.  
Lòng thù ghét thật phơi rõ. Hân đến cấp  
muốn cho nàng chết ư? Nàng còn bao nhiêu  
tàn lực dưng để chống lại sự kết-án ngấm-  
ngấm ấy.

— Vô-lý! Nếu anh định liều như vậy, kệ  
anh. Nhưng thực anh không thể mong cho  
tôi theo anh được. Tôi ghét bệnh nảo lắm.  
Dịch tả! Tôi không phải mặt anh-hùng, tôi  
chẳng thẹn gì mà nhận quả cò như vậy. Tôi  
không rời khỏi chốn này cho đến khi đi Nhật-  
bản.

— Tôi tưởng mình sẽ một lòng theo tôi, khi  
tôi lần vào nguy hiểm chứ.

Lần này sự giận-cợt rõ bật ra. Kitty sững  
sốt. Hân có hiểu hẳn nói gì không? Hay là  
dọa nàng để cho vui dấy thôi.

— Ai nào có thể chế rằng tôi không bằng  
lông ở nơi chẳng cần nói gì không? Hay là  
không thể giúp ích được việc gì.

— Có mình cũng ích lợi cho tôi lắm chứ.  
Mình sẽ làm tôi vui-vẻ, khuyến khích cho tôi.  
Kitty càng tái mét.

— Tôi không hiểu. Điều đó không  
quá tầm một bộ óc thường.

— Tôi không đi đâu, Walter ạ. Anh muốn  
mọc thối thật quá quái lắm.

— Vậy thì tôi cũng không đi nữa. Tôi sẽ  
nộp đơn ly-dị ngay lập tức.

Lời kết luận bất ngờ đến nỗi thoạt tiên Kitty  
kinh-hoàng, không thể nhận được ý nghĩa  
của nó.

Nàng ấp úng:  
— Sao anh giận dữ thế?



**Dầu Vạn-trùng « Nhi - thiên - Đường »**  
ve nhơn mới cải trang lại thử giấy bao ngoài rất mỹ - thuật  
Giá bán mỗi ve... Op.24

Si nóng công thương, hết cơ ở trong nhà hoặc đi xa ngoài, hãy nên để phòng bất trắc  
thì chỉ có dầu «NHI THIÊN-ĐƯỜNG» là no trị được bách bệnh đệ nhất thiên hiệu. Nếu  
có mua dầu «NHI THIÊN» ve nhơn kiểu mới, cần đoán không khác ai cầu Vạn Ông  
ve kiểu cũ. Hãy xin nhận kỹ lưỡng có dấu hiệu ông «Phật» là khỏi lo sợ mua lầm phải  
dầu giả mạo vậy.

**Nhi-thiên đường dược phòng**  
76, phố Hàng Buồm, Téléphone 849 — Hanoi

Nàng thừa biết câu trả lời của mình không được tự-nhiên. Nàng thấy hiện một vẻ khinh bỉ trên mặt Walter.

— Minh tưởng tôi là đồ ngu như con vẹt ; tôi ơ thế.

Nàng không biết nói gì nữa. Phần uất kèn oan ư ? Hay là hàng bài buông lời trách móc ? Chẳng ra dáng đi vào trong óc nàng.

— Tôi có tất cả bằng cớ.

Nàng khóc. Nước mắt tuôn ra dễ dàng, nàng cũng không chái đi. Mỗi một cái nức nở, ấy là lần khăn được một chút. Walter không lộ vẻ cảm động, trông-trọc nhìn nàng. Kitty kinh sợ cái gan-góc ấy. Bỗng chàng núng nẩy :

— Không phải là khóc mà được đâu.

Tiếng nói nghiêm-nghị và quả-quyết ấy gọi lòng phần của Kitty. Nàng lại thấy vững dạ.

— Tôi không cần. Tôi tưởng mình không ngại gì chịu lấy phần lỗi. Một người đàn ông như vậy không có thiệt thòi gì.

— Bà cho phép tôi hỏi bà tại sao tôi lại mua lấy một khó chịu nhỏ vì bà ?

— Để làm sao ? Tôi chỉ xin mình cư xử ra con người lịch-sự. Xin thế là nhiều lắm sao ?

— Tôi chú ý đến số phận của bà lắm.

Nàng đứng thẳng lên, lau mắt :

— Minh muốn nói gì vậy ?

— Townsend sẽ lấy bà làm vợ, nếu hẳn bị mang tiếng. Và nếu vợ hẳn bắt buộc phải ly-dị vì vỡ ló chuyện bêu điều kia.

Nàng nói to :

— Minh không rõ !

— Tôi nghiêp cho con người rồ dại !

Câu nói ấy ném ra đầy khinh bỉ làm Kitty đỏ mặt vì si-nhục. Có lẽ nàng thêm thẹn vì nó mâu-thuẫn với lẽ-phép và ân-yếm mà chồng xưa nay vẫn tỏ ra. Nàng quen được chồng chiều chuộng theo sở thích mình.

— Nếu mình muốn rõ sự thực, thì đây này : ông ta chỉ một lòng lấy tôi. Derothée thì sẵn sàng ly-dị. Chúng tôi sẽ lấy nhau, khi cả hai đều tự-do.

— Hẳn có rõ-ràng nói ý-dịnh ấy không, hay bà tưởng-tượng như vậy ?

Mắt chàng đầy mỉa-mai. Kitty nao sợ. Thực ra, không biết Charlie có quả-quyết không ?

— Ông ta nói đi và nhắc lại.

— Bà cũng biết thừa đi là nó nói dối.

— Hẳn hết lòng hết dạ yêu tôi. Mè say tôi cũng như tôi say đắm hẳn. Minh đã biết câu chuyện rồi. Tôi còn chái làm gì. Hẳn là tình-nhân của tôi đã một năm nay, tôi rất tự-phụ. Tất cả đời tôi trông vào hẳn. Minh biết hết rồi

tôi cũng đỡ một gánh nặng. Chúng tôi đã chán phải giấu giếm, phải tạm bợ. Lấy mình, tôi thật là ngu. Không bao giờ tôi thiệt đến mình. Không có gì làm chúng ta gần nhau. Tôi không ưa những kẻ mà mình thích ; những thứ mình đề ý đều làm tôi điên tiết. Tôi sung sướng được rũ cho nó xong.

Chàng lắng nghe, không một cử chỉ, bộ mặt vẫn sâu hiêm. Không có nét gì chứng rằng chàng cảm-động vì lời-lẽ của vợ.

— Minh biết tại sao tôi lấy mình không ?



— Để có chồng trước cô em Doris của bà. Thật đúng. Nhưng Kitty giật mình khâm phá rằng chàng cũng biết. Một thương hại bất ngờ lẫn trong lòng sợ và lòng căm hờn của nàng. Walter mỉm cười nhẹ.

Chàng nói tiếp :

— Tôi cũng không mong mỗi nhiều. Tôi bết mình khinh bạc và nóng-nổi. Nhưng tôi yêu mình. Tôi biết chỉ-buông mình nó-nhen, quan niệm mình tâm-thường. Nhưng tôi yêu mình. Tôi biết mình thông minh kém cỏi, nhưng tôi yêu mình. Tôi gắng gượng như

trò-hề để vui thích những thứ mình vui thích, để cho mình tưởng rằng tôi ngu, tôi hạ tiện, tôi hay nói vu, tôi là con vẹt. Tôi vốn biết mình ghét những người thông-minh, nên tôi đã cố sức tự hạ cho ngang hàng với thứ hạng bè vô giá-trị của mình. Tôi biết mình xuy tính chán rồi mới lấy tôi. Tôi không cần, vì tôi yêu mình bao nhiêu ! Nhiều người tưởng họ thiệt-thòi vì họ yêu đi mà không có trả lại. Tôi không như họ. Tôi không bao giờ mong được mình yêu tôi. Tôi không dám thế. Tôi không hề cho tôi làm say mê được ai. Tôi đối ơn đã được phép yêu mình. Thỉnh thoảng có lần thấy mình ra vẻ bằng lòng vì tôi, thấy trong mắt mình sáng một ánh yêu đương, tôi sung sướng lắm. Sự làm phiền mình, bao giờ tôi cũng dò xem mình đã ra ý chán chưa. Tôi vẫn cầu xin như một đấng-ân cái điều mà phần đông người chồng cho là quyền của họ.

Kitty suốt đời quên thói được dua-nhà, nàng không hề có ngờ phải nghe những lời nói kia. Nàng điên dại ngăm ngăm, cái điên rồ nó mạnh hơn là lòng lo sợ, thối thía trong tim. Nàng cảm thấy máu mạch trên thái-dương phồng lên. Lòng kiêu-hãnh bị thương-tồn có thể làm người đàn bà thù ghét hơn là sự từ cái mắt bầy con. Cái cảm của nàng trông nghiêng rần rờ, trong lúc ấy giờ xấu như khi. Mắt nàng đầy thù hận. Nhưng nàng nhin ngay được.

— Nếu người đàn ông không có gì để làm cho đàn bà yêu, vậy thì lỗi tại ai ?

— Đã đành.

Cái giọng giễu cợt ấy làm tăng nỗi tức giận của Kitty. Nàng hiểu nếu mình bình tĩnh sẽ làm Walter mích lòng hơn.

— Phải, tôi không giỏi mà cũng chẳng thông minh cho lắm. Tôi thực là con đàn bà tầm thường. Tôi thích những thứ sở thích của người trong hạng tôi : khiếu vũ, quần vợt, rạp hát. Tôi yêu người thể-thao. Minh lúc nào cũng làm tôi điên-tiết, mình và các thứ mình ưa. Điều đó thực đấy. Các thứ kia không có quan hệ gì với tôi, và tôi không cần biết đến. Ở Venice mình tôi tôi đi hàng giờ trong các viện bảo-tàng, lúc ấy tôi chỉ muốn đi chơi « golf » còn thú vị hơn.

— Tôi cũng biết.

— Nếu tôi không đem lại cho mình những điều mình mong ước, tôi xin lấy làm tiếc. Chẳng may mà cái thái-hình của mình làm tôi phát ốm. Minh không thể trách tôi điều đó.

(còn nữa)

HUYỀN-HÀ dịch

Thuốc

AM SÂM THANH-XA

Thuốc bổ rất  
quí của trẻ con

Hộp nhỏn 1\$20,

Hộp nhỏ 0\$60

ĐÃ CÓ BÁN Ở

Nhà thuốc Thanh-Xa

chuyên chữa  
bệnh trẻ con

73 góc phố hàng Thiếc và hàng Nón Hanoi  
cửa treo cờ vàng, khắp các tỉnh những nơi  
treo biển đại lý Thanh-Xa đều có bán

VẠN TOÀN

bồ thân

Chuyên trị Thân hư  
hay đau lưng, mỗi sức  
nhập phòng không  
mạnh, vàng đầu, lóa  
mắt, ù tai, tiểu tiện  
không trong, đại tiện  
hay táo, sau khi bị  
bệnh tình, thận bại đi

HỒI M. NGUYỄN-XUÂN-DUONG

LẠC-LONG

22, Tien-Tsin, Hanoi

