

ROUNGBAD



THE NEW ECONOMIC POLICY IS THE

KEY TO INDIA'S RENEWED GROWTH AND INNOVATION

INDIA'S ECONOMIC REFORMS OF 1991 HAVE

CHANGED THE WAY INDIA WORKS AND THINKS.

INDIA'S NEW ECONOMIC POLICY HAS

CHANGED THE WAY INDIA WORKS AND THINKS.

INDIA'S NEW ECONOMIC POLICY HAS

CHANGED THE WAY INDIA WORKS AND THINKS.

INDIA'S NEW ECONOMIC POLICY HAS

CHANGED THE WAY INDIA WORKS AND THINKS.

Rabindranath Tagore từ trần

Theo tin vô-tuyến điện mới đây thì Án-Độ vừa mất một nhà chí-sĩ: Rabindranath Tagore.

Tagore tiên-sinh chết đi, không những là một cái tang cho nước Án, nhưng ta có thể gọi là cái tang chung cho tất cả Á-dông và Âu-châu — nhất là Á-dông vì có người đã gọi Tagore tiên-sinh là một hiền-triết, khả dĩ là đại-biều nêu văn-hóa Á-dông trong thế-kỷ XX này."

Cái đời tiên-sinh và sự-nghiệp tiên-sinh, có lẽ dưới gầm trời này, không mấy ai không biết. Nay nhân lúc tiên-sinh năm xuồng, ta là một dân-tộc đã được đón tiếp tiên-sinh — đã được nghe chính tiên-sinh diễn thuyết về sự cần phà và vĩ sao phải liên-lạc người Nam và người Án với nhau — ta cũng nên nhắc lại tưởng-tận cái đời cao-thượng, cái trí óc tuyệt-luân của tiên-sinh, và sự quan-hệ về tư tưởng của tiên-sinh đối với văn-chương hiện đại.

Tagore tiên-sinh, sinh ngày mùng 6 tháng 5 năm 1861 (vì chi đến nay là tiên-sinh được 81 tuổi) ở đất Bengal Án-Độ là một noi linh-tu đã từng sản xuất nhiều nhà chí-sĩ tuyêt-luân mang nặng một lòng ái-quốc như Anando Mohan Bose, sáng lập ra City college; Babu Rupin Chandra Pal, chủ nhiệm báo New India; Romesh Chunder Dutt đã từng làm hội-trưởng hội-nghị quốc-gia Án-Độ; Mohandao Karamchand Gandhi, một thành-nhân, (mahatma) Bankim Chandra Chatterjea, tay đại thi-sĩ, đại cách-mạng đã đặt ra cái tiếng hiệu riêng của đảng quốc-gia Án-Độ, là tiếng Bande Mataram mỗi khi hô lên một tiếng thì các đảng-viên phải nhất tê chạy lại...

Tagore tiên-sinh là con út một nhà giàu có; cha ngài là Debendranath Tagore cũng đã lừng lẫy tiếng tăm và được xuy tôn làm một bực triết-nhân, còn chú ngài thi là đảng trưởng một đảng chánh-trị phản đối Anh quốc

Kiem duyệt bô

Người ta thuật lại rằng tiên-sinh hồi nhỏ, tuy là con nhà khá-già, nhưng có một cuộc

Muôn được chóng giấu mua vé xò sô Đông-Pháp

dối cơ cực lầm than: thân-phụ tiên-sinh vì mải lo việc nước nên bỏ cả việc nhà, công việc giáo dục tiên-sinh, ngoài dồn giao phó cả cho tay người nhà dạy iờ. Lũ dạy iờ này phần thi lười biếng, phần thi khắc nghiệt, giữ tiên-sinh ở trong buồng đến lầm lén sáu mươi cho ra ngoài đi học. Tiên-sinh học thi cũng chẳng giỏi gì cho lắm, nhưng từ bảy tuổi đã tỏ rõ ràng có khéo thông-minh và bập bè làm được dám bài thơ thất luật. Thân-phụ tiên-sinh thấy con học thi càng ngày càng dốt mà thở thối mỗi ngày mỗi hay đánh phải cho tiên-sinh ở nhà. Lúc này ông đã học được tiếng Anh, tiên-sinh nghiên cứu Phạn văn và đọc nhiều sách lâm, nhưng chuyên chú nhất về quốc-văn, hổn vi tiên-sinh cho rằng nước nào cũng có một lịch-sử riêng, một tiếng nói riêng, nếu dân-tộc nào tự hủy sǔ nước mình di là nước ấy tự sát, nước nào hổ lăng tiếng nước mình di là nước ấy tự đưa mình đến chỗ tiêu diệt vậy. « Trí khôn ta sở dĩ được sáng tỏ là vì nhờ có tiếng của nước ta vậy » đó là lời tiên-sinh thường nói. Đến năm muoi tám tuổi thi văn-chương tiên-sinh đã lẫy lừng iỗi. Từ đó đến sau tiên-sinh viết rất nhiều thơ ca và tiểu-thuyết, vừa bằng tiếng quốc-ám, vừa bằng tiếng Anh. Nhiều sách viết bằng tiếng quốc-ám chính tiên-sinh tự dịch ra tiếng Anh hết, nên thế-giới đều biết tiếng và xuy ton tiên-sinh lén làm một nhà hiền-triết, một nhà tư-tưởng, một nhà chuyên cõi-dộng và hó-hảo hoa-hình cho nfan-loại.

Đường lúc này là lúc thế-giới kéo nhau vào vòng nùi xương sông máu, đầu dâu cũng như có châm ngòm ngòi lửa chiến-tranh, mà một người như tiên-sinh mắt dí và mang theo cái « chủ nghĩa hòa-binh vĩnh viễn » thực là đáng tiếc. Quả thê, Rabindranath Tagore tiên-sinh là một người ái quốc, ái quốc rộng rãi, chân chính lúc nào cũng nghĩ đến dân-tộc lầm than, nhưng tiên-sinh không bao giờ lại chịu rằng chủ nghĩa quá khích là bay, là phải.

Tiên-sinh chủ-truong rằng: « Toutes les grandes nations d'Europe ont leurs victimes en d'autres endroits du monde. Cela n'engour-

dit pas seulement leur sympathie morale mais aussi leur sympathie intellectuelle, nécessaire à la compréhension des races différentes de la notre. Les Anglais, par exemple, ne peuvent jamais comprendre l'Inde, car leur esprit n'est pas désintéressé ! » Ông khắp mọi nơi trên trái đất, những cường-quốc đều gây nên những tai-nạn kinh-hoảng. Việc đó không những làm cho người ta ác cảm, mà ngay về mặt tình-thanh họ cũng không được tin yêu; vì không có lòng tin yêu đó họ không thể hiểu được các dân-tộc khác dân-tộc ta. Thị dụ như người Anh, óc họ lúc nào cũng vụ lợi, tình-thần họ lúc nào cũng có ý riêng tay, thành thử không đời nào họ có thể hiểu thấu được tâm-lý dân Án-Độ.

Cũng như bao nhiêu chí-sĩ khác ở Án-Độ, tiên-sinh trách cái chế-dộ hành-hà khắc-nghiệt của người Anh. Tiên-sinh cho là đại dè người Anh mà lôi thôi định líu vào đầu thi dân Án tuyệt vọng « vì họ nghiêm ra rằng cái hạnh-phúc của họ giàm đi, hạnh-phúc về tình-thần còn giảm tệ hơn là hạnh-phúc về vật-chất », nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tiên-sinh lại nghĩ đến chuyện bạo-dộng hét. Bởi dân Án-dộ công luyện lập thi không có mà khí giới cũng không, nay nhất là dân cứ buông binh nồi lèn chống người Anh thi sự thê-sê ra sao? Quyet là kết-quả không tốt đẹp. Bởi vậy, một mặt tiên-sinh khuyên người Án-Độ gia công gắng sức học hành để có một tri óc hơn người, một mặt thi tiên-sinh mở trường riêng để đào luyện lũy dân tính: cái trường ấy là trường Shantiniketan tiên-sinh chủ ý dạy chuyên về văn-hóa Đông-phuong vậy.

Trường Shantiniketan có ý nghĩa là Trường Hòa-binh — trường Shantiniketan là chúc-theo một phuong-phap riêng, lấy khí giới làm chủ, lấy sự tràn-lư-mạc-tuồng làm đích, có rất nhiều

SỐ SAU:

I SỐ BÁO THẦN TIÊN

NÓI VỀ NHỮNG THIÊN BINH Những Lôi Chân Từ tân thời

Không cần đọc kiêm hiệp! Những tài liệu và chuyện cùng tranh ảnh trong số báo này còn là và lý kỳ gấp mấy mươi chuyện cổ. Vậy mà xem số báo đó lại còn có ích bởi vì là chuyện thật cả, chuyện khoa học, chuyện của đời mới. Ai cũng nên biết rõ !!

thuật lại cả bài diễn-văn của tiên-sinh nó, đại ý cho là Án-Độ và Đông-duong là nơi phát sinh ra văn-hóa Á-dông, người Án và người Nam cùng chung một cảnh-ngờ nên cùng dắt nau di mà tìm lấy những cai đặc-biệt cho tất cả các dân-tộc Á-dông nó khác hẳn với Tây phương vậy.

Hồi đó, có tờ báo Nhật đã gọi tiên-sinh là « nhà đại-biều văn-hóa Á-dông ». Đông thời các sách của tiên-sinh như « Les oiseaux égarés », « Les Reliques de la pensée », « Réminiscences », « Le cycle du printemps », « Les pierres affamées », « Le Naufrage », « La maison et le monde » đều được thiên-hà ranh nhau mà đọc.

Cũng như đối với Mahatma Gadhî, chính-phủ Auh-cát-loi cũng chẳng có tí tiên-sinh, nhưng đến cái tài học, cái tư-tưởng và cái triết-lý của tiên-sinh thì cũng phải chịu nén Anh-hoàng, năm 1915, đã phong cho tiên-sinh tước chevalier nhưng vì hồi ấy Anh quốc đương dù vào đại chiến, Án-Độ thừa cơ nồi loạn, dân gian bị mâu quỗ giết tróc cục kỵ thê-thẩm nên tiên-sinh nhất định không lấy tước. Chevalier làm gì. Tiên-sinh trả lời rằng « đường lục đồng-bão đau khổ, mình có vui gi, những chuyện danh-hơi tiên-sinh không dám dâng mang đến. »

Cứ xem những bài diễn thuyết và sách chuyện của tiên-sinh thì ta thấy rằng tiên-sinh

học-trò đến theo dõi học tập. Năm 1913, sau khi trình bày nhiều kỳ công về văn-chương tư-tưởng với thế-giới, tiên-sinh được giải thưởng Nobel. Từ đó, danh-tiếng tiên-sinh vang-lừng khắp mọi nơi, tiên-sinh di nhiều nước châu Âu dè diễn thuyết; tiên-sinh sang châu Mỹ nói chuyện về nhân-cách; rồi quay về Tàu, sang Nhật tổ chức nhiều cuộc luận-dàm ở Đông-kinh. Năm 1924, tiên-sinh hạ cố đến đất Đông-duong này và nói chuyện ở Saigon, các báo tây hí hố dò có

thuật lại cả bài diễn-văn của tiên-sinh nó, đại ý cho là Án-Độ và Đông-duong là nơi phát sinh ra văn-hóa Á-dông, người Án và người Nam cùng chung một cảnh-ngờ nên cùng dắt nau di mà tìm lấy những cai đặc-biệt cho tất cả các dân-tộc Á-dông nó khác hẳn với Tây phương vậy.

Hồi đó, có tờ báo Nhật đã gọi tiên-sinh là « nhà đại-biều văn-hóa Á-dông ». Đông thời các sách của tiên-sinh như « Les oiseaux égarés », « Les Reliques de la pensée », « Réminiscences », « Le cycle du printemps », « Les pierres affamées », « Le Naufrage », « La maison et le monde » đều được thiên-hà ranh nhau mà đọc.

Cũng như đối với Mahatma Gadhî, chính-phủ Auh-cát-loi cũng chẳng có tí tiên-sinh, nhưng đến cái tài học, cái tư-tưởng và cái triết-lý của tiên-sinh thì cũng phải chịu nén Anh-hoàng, năm 1915, đã phong cho tiên-sinh tước chevalier nhưng vì hồi ấy Anh quốc đương dù vào đại chiến, Án-Độ thừa cơ nồi loạn, dân gian bị mâu quỗ giết tróc cục kỵ thê-thẩm nên tiên-sinh nhất định không lấy tước. Chevalier làm gì. Tiên-sinh trả lời rằng « đường lục đồng-bão đau khổ, mình có vui gi, những chuyện danh-hơi tiên-sinh không dám dâng mang đến. »

Cứ xem những bài diễn thuyết và sách chuyện của tiên-sinh thì ta thấy rằng tiên-sinh

các kỳ công kích cài vũng mìn minh vật chất, tuy
tiến sinh công nhận khoa học là một việc cần
phải có trong cuộc sống bây giờ; tiến sinh cho
rằng một phần lớn người Âu-Mỹ suy thoái về
tinh thần là vì họ sung sướng quá, đây đủ qua.
Mà sung sướng như thế thì không lợi gì hết,
nhất là trẻ con nhà giàu thi chẳng có hy vọng
làm nên được trò trắng gi đầu. « Duy có cái
người mới mới hiền, giao ta được hoàn toàn
tiếp xúc với sự đời. Sống ở trong chỗ phong
lưu ấy là sống như sống mượn, nghĩa là sống
một cách giàn thiêna, cách sống như thế có
thể làm đẹp cái lòng tự cao tự đại hay là cái
lòng lười biếng của ta, nhưng không làm thỏa
mãn được sự cần dùng của cách giáo dục ta.
Sự phong phú ví như một cái lồng bằng vàng,
còn nhà giàu sinh trưởng trong đó theo một
cách không tự nhiên làm cho năng lực yếu
nhặt dì ».

Suốt một đời tiến sinh, tư tưởng của tiến
sinh nở ra nhau nhất theo cái lối chính ấy là :
tiến sinh muốn rằng chàng người ta giờ sinh
ra không đi bi lắc thi phải nén tập cho làm
quen với da, da thịt người ta gởi sinh ra
không có quan áo để che thi phải nén tập cho
quen với gió sương. Tiến sinh là một triết nhân
cực mạnh lúc nào cũng yêu đời, bao nhiêu tư
tưởng, bao nhiêu ý-nghĩa, tiến sinh đều
muốn cho qui vào cầu này cả : Phàm đã là
người thi phải có thể nghĩa mệt lèn giờ mà
nói « Ta sống đây ». Tiến sinh cho rằng vì đó
người ta ở đời cần phải đành mọi phần đời
sống theo như người cõi sơ. Bởi vậy, tiến sinh
cực lực công kích cái lối giáo dục hiện hành;
trường Shantiniketan do tiến sinh sáng lập có
một phương pháp giáo dục riêng dựa vào cái

VŨ BANG

Tiến sinh nói.

THỐNG CHÉ PETAIN ĐÃ NÓI :

« Có khi một người cần quát PHÁP thấy đồng ruộng
minh bị con mồi đã phá-hại. Không hổ-thãi vọng và
mùa gặt nay mai và vẫn một lòng tin tưởng như xưa,
người ấy lại làm luồng đê reo hạt giống mới. »

phương pháp giáo dục mấy ngàn đời nay của
Ân-Độ « Bem trâu bò di ăa cỏ, nhặt cành khô
vẽ làm cùi, hái quả, dưỡng dục cái bụng nhân
tử đối với muôn loài sinh vật, khiến cho mỗi
ngày trông cách tu luyện của thầy minh mà
tinh thần đạo đức được tăng tiến thêm lên...
Tôi (1) nghĩ đến cái tương lai eo hẹp của xứ
Ân, nghĩ đến cái hậu vận khốn khổ bần cùng
của nước tôi mà tôi phản phán muốn thử
thực hành model đó ».

Ý tưởng của tiến sinh vẽ xã hội, như thế ;
đến thi văn của tiến sinh thi mới lại càng nhẹ
nhàng và thâm trầm. Hầu hết những tư tưởng
đó đều dựa theo kinh phật và đạo Bà-la
môn ; tiến sinh ca tụng cái đẹp của trời, tiến
sinh khuyên ta nên hành độn, giữ mình cho
sach đúng đẽ cho dục tình nó làm quáng mắt
nhất là đừng nên vụ lợi quâc hối vi ai cũng đã
thừa biết rằng tình vụ lợi từ xưa đến nay đã
gây ra bao nhiêu sự xấu xa đẽ diện làm hèn
nhân cách người ta vậy. Có người đã nói rằng
ta có thể quy tất cả tư tưởng của tiến sinh vào
câu nói này mà tiến sinh thường nói : « Đời
người như thế một bát nước mà vũ trụ là con
sông, dem bát nước đó vào con sông ấy để hòa
lẫn hai thứ nước cùng nhau, dầu ai cui
xuống nhìn cũng không tài nào phân biệt được ».

Tâm hôn phụ nữ

Tai làm sao người thiếu niên lúc hối và muốn vị hôn thê của mình là người lảng man ngày
thờ, có tâm hồn mơ mộng, mà đến khi lấy làm vợ rồi lại chỉ trước ao cái người ấy chỉ là người
nội-trúi đam đang ??? — Tai làm sao người đàn ông lại phụ-thinh ? Mùa sự phu tinh là
phê là câu nguyên sự suy kém của đàn bà không ? — Tai làm sao các bà, các cô nêu-nh
người ta hiểu minh mà lại không chia u kẽ rõ lòng minh cho người ta biết ? — Tai làm sao
người đàn bà hay da cảm ? — Lầm thế nào có thể phân biệt được lòng « da cảm thê » của
người đàn bà cao thượng với lòng « da cảm già » của hàng ngang, người dãy dẳng và kiêu ngạo ?
Muốn trả lời xác đáng những câu hỏi ấy xin các bạn hãy đọc cuốn :

Tâm hôn phụ nữ của bà giáo Lan-Tú, Lê-doân-Vỹ

Sách in bìa giấy bão — Mỗi cuốn \$050 — Mua lỉnh hòm giao ngan hét \$088. Ở xa mua xin
giúp 0\$66 (căc curoc) vè cho:

Nhà in MAI LINH Hanoi — Sách in có hạn, xin đặt mua trước kèo thẻ

HÌNH THÂN CỦA TAGORE

All that is harsh and dissonant in
my life melts into one sweet harmony.
R. TAGORE

« Bao nhiêu cái giang cỏi, ngôn ngữ ngang trong
dời ta, giờ đã biến thành một khúc nhạc êm
đềm », Câu nói đó của nhà đại-thi-hào Ân có
thể dùng làm cái nói cuối cùng để từ giã cuộc
đời cảng dược.

Thực vậy, trong suốt một đời sống của tiến
sinh, tiến sinh đã dò lảng cái hỗn loạn của vũ
trụ và cái xôn xao của lòng minh, dè tö nên
được những cái gì là kết tinh của lòng yêu
thương và tình say đắm. Tiến-sinh đã mang
trong người từ tuổi ấu thơ cả một khúc nhạc
lớn lao của tạo vật. Tiếng đàn thùng dù có
ngừng bất, cái chủ âm của nó cũng còn vang
mãi trong lòng những kẻ đến sau.

Cũng như các bậc thiền-tài xưa đây của
nhân loại, cũng như bao nhiêu kẻ đại-trí ở
Viễn-tây trong thời đại chúng ta, Tagore là
một kẻ ta âm-nhạc từ ngày còn it tuổi. « Âm-nhạc ở trên tất cả mọi sự », âm-nhạc giữ một
địa vị quan trọng trong sự tạo nên một cái
tinh-thần nhất định cho tiến sinh. Những
cuốn sách đầu tiên của tiến-sinh cho in ra
hồi du học ở Anh-éat-loi như cuốn « Génie de
Valmiki » (Valmiki prabha) và « Jeu de Maya
(Mayar Koëla) chính là những cuốn ca kịch
trong đó tiến sinh đã dùng cái nhạc -diện của
Ai-nhì-Lan mà tràn vào cái giọng hát của
que hương Ân-đô.

Cái tinh thần của Ân-đô, cái tinh thần cũ
kỷ của Á-dông đã rõ rệt trong tác-phẩm của
tiến sinh. Tiến sinh không giờ quên làm
rạng vẻ nó thênh lèn, trong khi đùi lượm lái
những tinh hoa của người khác giông. Tiến
sinh là người nhất sinh rất cảm phục Milton

Trong tuần lễ này, người ta đọc
Cô TU HỒNG. Cô TU HỒNG là
một cuốn sách đã được Trung-
Bắc Chủ-Nhật công nhận là hay
nhất. Cô TU HỒNG của HỒNG-
PHONG in eye đẹp, bán giá rất
rẻ 240 trang, bìa in 3 màu
0\$80 một cuốn. Ở xa xin gửi
thêm Op.20 eye phí

hoặc Byron, nhưng chỉ cảm phục cái « làn
sóng yêu thương say đắm » tràn trề trong tác
phẩm của họ để phù hợp vào cái diệu đản
riêng của lòng minh. Bởi vậy doe tiến sinh,
người Á-dông mới thấy hết được cái mặn mà,
thẩm thía ăn trong khứa đòn muôn diện của
tiến sinh. Ngawi Á-dông mới thấy thỏa mãn
vi những điều sâu kín của tâm hồn minh đã
có người mượn được tiếng thân mà diễn là
ra, như một nhạc sĩ của trời bài :

« Ngày đã hết, tôi cũng như chiếc thuyền kia
đã kéo lén bờ, tôi lảng cái nhịp khíêu vui êm du
của làn sóng buồm hoàng hôn ».

« Cá kia trong nước thi cảm tiếng, con đát
kia trên đất ẩn áo, con chim kia hót ran
trong không khí ; nhưng người ta thi póng
trong mình cái quanh hia của bể roig cái xon-
xao của lòng dài, và khóc ca của trời xanh ».

« Ôi, em yêu quý, anh chẳng muốn em bước
chân vào dưới mái nhà nhỏ, anh chỉ muốn em
đi được đến chỗ quanh hia vò cùng t้น cây
lòng anh ».

Nhưng ta làm sao mà thơ văn của Tagore
lại có được cái vẻ phong khoáng như kia, đó
mới là điều ta cần biết. Tiến-sinh đã có cái
may mắn được sinh-trưởng ở giữa một gia-
đình phu quý. Cái không-khi giả-dinh không
hồi lén chín, tiến-sinh đã bắt đầu suy nghĩ về
xã hội, về tôn giáo. Tiến-sinh (hưởn ga) tung
cái sống khoáng đạt của người ta gitra « bién-
nhai, cái sống rộng rãi, không ràng buộc
như con chim không tò, tha hồ bay mỏi cánh
thi thoái. Có như vậy, cái tinh hoa của con
người mới có cơ phát triển đền cùng cục
dục. Cái yên vui, cái dịu ngọt chỉ thường
làm cho người ta không chịu cố gắng vượt
mình :

« Làm sao nằm trong tò ấm, em không
cắt cao giọng hót nữa chim kia ? Phải —
em không còn tim thấy một nguồn vui đầy-dù
nữa rồi chàng ? Tôi nhớ nhung gì đã làm cho
em lặng gồi linh hồn vào quang vò cùng của
trời hòm ? Cái hạnh-phúc của ta cõng vây. Nó
hèa ra cảm tiếng trong một cái lò que én. Chỉ
trong quang trời thảm vò cùng kia, ta mới

khám phá ra được rằng ta biết hát».

Năm 1913, khi phần thưởng Nobel đặt vào tay Rabindranath Tagore thì cũng chưa mấy ai biết đến danh nhà thi sĩ Ấn. Mãi năm sau, cuốn «Offrande lyrique» của tiền sinh mới được nhà đại-văn-hào André Gide dịch ra tiếng Pháp. Cố lẽ vì Gide cảm vĩ những tư tưởng khoáng đạt gần giống như cái chủ trương về quan niệm nhân sinh của mình chẳng?

«Nous vivons quand nous aimons» (Chúng ta chỉ sống trong khi chúng ta biết yêu thương). Chúng ta đừng sợ đau khổ, đừng sợ phi nhiều nước mắt, bởi vì «nước mắt đã giữ cho quả đất những hoa thơm cỏ lǜ». «Chiếc lá kia, khi nó yêu thương thì cũng thành ra hoa được; Còn bông hoa nếu có yêu thương thì sẽ thành quả cho người». Tư-tưởng của Tagore thực đã tỏ ra rất nhân đạo, và rộng rãi.

Nhưng Tagore không những chỉ là một thi sĩ mà thôi, tiền sinh lại còn là một nhà ái-quốc, một người có cái tình yêu nhân loại rất sâu xa. Trong những cuốn sách khác như cuốn «Coeur brisé» tiền sinh đã nói đến sự tự do vĩnh viễn của linh hồn người tìm thấy trong yêu thương; cuốn «La Corbeille de fruits» thì nói đến sự đau khổ của người ta trong cuộc sống, cuốn «Nationalisme» trong đó Tagore chỉ trích cái lòng ái quốc của người Anh-cát-lợi v.v...

Một sự nghiệp rỗi rào, một thiên tài lỗi lạc, một tình yêu rộng rãi, bao la; đó là tất cả cuộc đời Rabindranath Tagore tiền sinh vậy.

MÃ-GIANG

CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS PAR LES
PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPORTIVES
HANOI - HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'ALCOOL CAMPHRE D'A
MÉRIQUE (truya chè Hoa-ký) offert par la maison NAM TAN
Haiphong est un produit dont l'effet est très efficace et apte
à être employé par tous sportif à toute occasion.

Le président Nô-châp sport, signé Tú son. Le capitaine
stade Hanoien, signé Pham van Ké. Le capitaine Ngoai-sport
sportifs Việt. Le président de l'éclair. Các ban thể thao hào nén
đóng RƯỤY CHỒI HOA KÝ, signé Trần-vân-Trung. Le dirigeant
de l'ass. racing, signé Nguyễn-phúc-Tuân. La capitaine foot-bal-scolaire,
signé Vũ-quý-Luu. Le président Lac-long sport signé Nguyễn
trong-Giáp. Le président Thuong-nong Spt. signé Nguyễn-quý-
Binh. Le directeur septo thể dục, signé Đào-sá-Chu. Le président
de la Lance, Trần-vân-Trung. Le président, La Jeunes & Tonkinois Haiphong chính tôi đã được tôi nghiêm
RƯỤY CHỒI HOA KÝ, thái tối thận nét đóng signé. Nguyễn
vân-Thu. Le vice-président shell sport signé Nguyễn-thé-Thuc

ĐOÀN PHÍ HƯNG CỰU HS Petrus Ky (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đăng SAU HẠC KIRÁN BIALYSTOK VÀ SMOLENSK

Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm.

Ông lang Quát-Hiên Vũ-duy-Thiện, hơn 30 năm nghiên cứu tìm ra được thứ thuốc Trừ lao rất thân hiệu bản 3p.50 một hộp, Bồ-thon 2p.50 một hộp, Điều kinh 1p.00 một hộp, Đầu dà giầy 0p.70 một hộp, hay nhất.

Ông Vũ-duy-Thiện-lại có tài xem mạch Thai-tổ gọi rõ bệnh căn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, ở xa hỏi bệnh viết thư kèm 6 xu tem giả nhời ngay.

Thờ và mandat dê Phó-dirt-Hanh
dit Bành.

n° 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-linh 60-62,
Paul Doumer Haiphong.

Cần thêm đại lý khắp các nơi.

VĂN TOÀN bô thân

Chuyên trị Thận hư hay đau lưng, mỏi sút nhập phong không mạnh, váng đầu, lóe mắt, ủ tai, tiêu tiện không trong, đại tiện hay táo, sau khi bị bệnh tinh, thận bại di

HỘI M. NGUYỄN-XUÂN-DƯƠNG
LẠC-LONG
22, Tien-Tsin, Hanoi

Hồng - quân Nga

đội quân lớn nhất thế giới

còn đủ lực lượng để kháng chiến lâu dài nữa chăng?



Đội chiến-xa nhỏ của Nga đang diễn qua trước
dài kỷ niệm Lénine trong một cuộc duyệt binh

Từ 22 juin đến nay, đã bảy tuần lễ nước Nga bị xâm lược, anh chàng không lồ Sô-viết đã bị nguy lớn

Kiểm duyệt bộ

Sau khi kè rõ tội trạng các nhà cầm quyền Nga, Tổng thống Hitler thủ lĩnh Quốc xã đã ra lệnh cho các sư đoàn thiết giáp cơ giới hóa rầm rộ kéo sang đánh các đội Hồng-quân.

M. Staline, nhà độc tài nỗi tiếng là bí mật qui quyết nhất Âu-châu, trước vẫn cười thầm được hưởng cỗ sún do người khác đã làm, đến nay mới thấy ngon lửa chiến tranh chính tay ông đã cho muộn mốc dè nhau lên các pă lan rộng đến tận các ruộng đất phi nhiêu, đồng cỏ và rừng rú xứ Tô Nga. Nạn chiến tranh mà Staline chí muốn gây ra ở nước khác để có thể lợi dụng mà tuyên truyền chủ nghĩa quá khích, nay đã giờ lại tàn hại nước Nga. Các sư đoàn cơ giới hóa và bộ binh Quốc xã từ khi bắt đầu tiến công đến nay vẫn tiến không dừng, Hồng quân đã xuất toàn bộ để ngăn giữ cho phòng tuyến Staline khỏi bị tan vỡ nhưng cũng vô hiệu. Phòng tuyến đó chạy dài từ Bắc-bắc đến vịnh Phần-lan đã bị chọc thủng ở ba chỗ sụp héc. Quân Đức đã đánh tan các đội Hồng quân mà tiến đến Viat-

ma quá Smolensk về phía kinh thành Mạc-tu-Khoa và đến gần Kiev.

Sự thiệt hại lớn lao của Hồng quân

Sau những trận đánh rất lớn Bialystok, Minsk, Smolensk theo tin Đức gần đây thì số thiệt hại của Nga về quân lính và chiến cụ thiệt lõi lao từ trước đến nay chưa từng trông thấy.

Riêng một trận Smolensk số tù binh Nga đã có 310.000. Số chiến cụ bị bắt hoặc bị hủy như sau này: 3.205 chiến xa, 3.120 đại bác. Nếu cộng với số thiệt hại từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh ở phía Đông thì số thiệt hại của Nga tất cả là: 795.000 tù binh, 13.000 đại bác và 9.072 phi cơ, đó là chưa kể số súng liên thanh và các thứ khí giới khác.

Trong số thiệt hại trên này chỉ nói đến tù binh mà không nói đến số tử trận hoặc bị thương. Bản thông cáo của bộ tư lệnh Đức có nói số quân lính Nga tử trận có lẽ còn nhiều hơn số tù binh vì quân lính Nga đã kháng chiến một cách băng bái dì thường, thường khi bị vây khốn không có đường thoát mà vẫn không chịu đầu hàng. Bé-binh người ta ước trong 6 tuần lễ thứ nhất quân Nga đã bị thiệt hại đến một số quân 2 triết kè cá tă binh, chết trận và bị thương. Lại theo một tin không chính thức thì số người chết và bị

thuộc có gần 3 triệu và nếu cộng với số tù binh thì số thiệt hại của Hồng quân đã có tới gần 4 triệu người nghĩa là quá hàn số quân lính tử trận trong cuộc chiến tranh 1914-1918.

Sự thiệt hại đó thật như lời bắn thông cáo Đức nói từ trước đến nay chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh thế giới. Người ta tại nỗi số đó có thể tin được vì quân Nga đã kháng chiến một cách hăng hái khác thường, dù cuộc kháng chiến có vẻ hi vọng họ vẫn đánh nhau rất là dữ dội. Một lẽ thứ hai là các quân đoàn Đức hiện đánh ở mặt trận Mạc-tu-khoa là những quân đoàn tinh nhuệ nhất của Đức có những thủ kíp giỏi giết người rất ghê gớm. Vấn đề quan trọng hiện nay là cần biết số thiệt hại của quân Đức như thế nào — tin Đức nói số đó kém số thiệt hại của Nga nhiều — và quân Nga, sau những trận tai hại trên này có thể kéo dài cuộc kháng chiến được bao lâu nữa.

Lực lượng Hồng-quân Nga như thế nào?

Lực lượng binh-bị một xứ là tùy theo tình thế xã-hội và kinh tế của xứ đó. Nếu ta xét về phương-diện này thi ta thấy tình-hình nước Nga ngày nay và khác hẳn tình-hình về hồi trước năm 1914. Hiện nay Nga Sô-viết là một nước nhiều sản vật và kỹ-nghệ thịnh-vượng vào hàng nhất ở Âu-châu và trên thế-giới,

Nga Sô-viết lại là một nước mà dân-số có đến 180 triệu người. Trước hết nên biết số quân lính Nga. Người ta có thể ước số người từ 19 đến 25 tuồi vào khoảng năm triệu 600 ngàn và số người trong 9 ngạch trừ bị đầu tiên thi có chừng bảy triệu. Thế là tính cả số quân thường trú và trừ bị của Nga có tới 12.600.000 người. Hận ra lính bắt buộc ở Nga là bốn năm. Người ta nói, lúc cầu ra, thi Ngao có thể động viên được tới 30 triệu người. Số quân lính Nga hiện nay không giống với quân « lính dưới đất » Nga-hoàng hồi 1914 mà người ta chỉ coi như một « cái trục lăn » vì một phần lớn từ 30 đến 38% đều là người dốt nát không biết chữ. Trong Hồng-quân ngày nay số người không biết chữ đã bớt đi nhiều vì việc bành dân giáo-dục gần đây đã mở mang hơn trước. Vả lại, ngày trong hàng ngũ quân lính Nga cũng được học những điều thường thức.

Về số sĩ-quan tại hồi 1914 trong quân

đội Nga chỉ có 35.000 còn ngày nay số người có bằng cấp về một trường cao-dẳng hoặc một trường chuyên môn ở Nga có tới 1.500.000 người, trong số này có thể lira một số lớn sĩ-quan và hạ sĩ-quan. Hồi 1914, trong quân đội Nga có tới 90 phần trăm người không có nghề nghiệp còn quân lính Nga ngày nay thì một phần lớn là thợ thuyền hoặc nông-dân hiếu rõ các khoa chuyên môn và biết dùng các máy móc. Đó là một điều rất quan-hệ vì cuộc chiến-tranh ngày nay là một cuộc chiến-tranh dùng toàn các chiến-cụ cơ-giới-hoa.

Lòng ái-quốc (!) của quân Nga ngày nay

Hàng Arip ngày 4 Août vừa rồi có nói kĩ về giá-trị quân đội Nga ngày nay và việc giáo-dục trong quân đội. Theo tin đó thì mấy năm trước cuộc Âu-chiến này ai muốn so sánh quân lực các cường quốc Âu-châu đều gặp một sự bí mật : đó là quân đội Nga. Có người thi vì chủ-nghĩa nhân-mã nói liều cho quân đội Nga là vô-dịch, còn có người thi lại công-kinh quá đáng và xé lầm-tranh-tố kỵ-nghệ cùng lực-lượng về binh-bị của Nga.

Nga lại là một nước vẫn sống lè-loi và thường bao học công-cuộc quốc-phóng bằng một tấm màn bí mật nên lại càng khó hiểu rõ lực-lượng Nga hơn nữa.

Người lính Nga trước hồi Âu-chiến trước vẫn coi việc ra lính như một sự nô-lé, còn người lính ngày nay đã biến rô-linh thành có nghĩa-vụ phong-thù nước nhà và bảo vệ chủ-nghĩa của mình. Sau khi sung vào hàng ngũ người lính Nga được người ta săn sóc ngay đến việc đào tạo về tinh-hinnacle, nhưng việc đó



Stát đội bộ binh cơ-giới-hoa của Hồng-quân



Một chiếc chiến xa lớn-nhất của Nga nặng 120 tấn đang di chuyển trước điện Kremlin, chiến-xa này đã bị quân Đức bắt được

chỉ thực hành trong phạm vi sự tin-tưởng về Hán-lâm quân sự ở Mạc-tu-khoa. Nói tóm lại, các nhà cầm quyền Nga đã dùng hết mọi cách để mờ mang cái khêu-về chiến-lược của sĩ-quan và quân lính trong Hồng-quân.

Trong quân đội Nga có tới 2.000 thư viện, 1.600 máy chiếu bóng có thể rời từ chỗ này sang chỗ khác, 2.500 hội của quân lính và 17.000 đoàn thể gọi là «coins de Lénine». Những con quan này coi việc tuyên truyền các tin tức về chính-trị một cách thế nào cho thích hợp với chủ-nghĩa Sô-viết. Mỗi tuần các quân lính được nghe diễn-thuyết về phong-trào lao-dộng ở ngoại-quốc, nhưng bao giờ cũng kết luận rằng « ngoài các biên-giới Tô-Nga lao-dộng tất cả các xứ đều mong được anh em trong Hồng-quân giải phóng cho.

Việc huấn-luyện về quân sự

Việc huấn-luyện về quân sự trong Hồng-quân cũng tỏ ra có vẻ rất mờ mang. Thu-viện của các sĩ-quan và hạ sĩ-quan nổi tiếng là có nhiều sách dạy về việc dụng-binhh. Các viên chỉ-huy những toán quân nhỏ cũng đã đọc những tác phẩm của các nhà dụng-binhh đại tài của Đức. Các sĩ-quan không những chỉ tranh luận về các thuyết nói trong các sách đó nhưng thường bàn-cãi về những cách giải quyết các vấn đề quân sự rất khác nhau. Các binh-sĩ cũng được tổ-bộ ý kiến về cách phòng thủ tốt nhất có thể dùng để chống với các phương pháp công-kích của bên-dịch. Những ý kiến đó có thể thu-thập lại để gửi về viện

Năm 1939, Thống-chế Vorochilov, Dân-Ủy về quốc-phóng của Nga, trước Hội-nghị toàn quốc về sự tiến bộ của Hồng-quân. So với năm 1934, số quân lính đã tăng lên 203 phần trăm. Số quân trong mỗi sư-đoàn bộ binh đã tăng từ 18.000 hồi 1934 lên tới 18.000 năm 1939. Tuy bộ tư lệnh quân Nga vẫn coi bộ binh là phần tử cốt-ýt trong quân-đội, nhưng bộ binh Nga cũng có một lực lượng rất lớn về sức bắn và mặt-trận gối-hoa; Một quân đoàn bộ binh gồm có 60.000 quân lính rất nhiều đại-bác chiến-xa và những cách vật-lái cơ-giới-hoa. Người ta nói sức bắn của một đội quân Nga được tới 7.136 kgrs. Nếu thêm vào sức pháo-binhh, sức bắn của tất cả các chiến-cụ khác của bộ binh thì sức bắn của một quân đoàn Nga mỗi phút được 78.932 kgrs.

Các đội cơ giới hóa và thiết giáp

Về các bộ **ĐỘI THỦ GIÁP VÀ CHIẾN XA** thì Cầu tăng lên tới 152-l., riêng số chiến xa có thêm những 191 phần trăm. Từ 1934, sức mạnh của khí-giới, các chiến-xa Nga đã tăng gấp bốn lần.

Cả về pháo binh Nga cũng bộn nhiêu. Về pháo-binhs nhẹ thì tăng thêm 34-l., pháo-binhs hạng nặng tăng thêm 85-l., pháo-binhs hạng trung bình tăng 26-l., và các bộ đội cao-xa-pháo thì tăng thêm tới 169 phần trăm. Số những đại bác bắn trái phá cũng tăng thêm 80 phần trăm. Tần bắn xa của pháo-binhs cũng tăng thêm từ 50 đến 75 phần trăm còn sức bắn nhanh của đại-bác chiến-xa và trừ chiến-xa thì gấp đôi.

Công cuộc co-giới-hóa của Hồng-quân nêu so với năm 1934 thì tăng thêm 260 phần trăm. Hiện nay mỗi tên lính Nga đã có được 13 mǎ-lực so với 7,74 mǎ-lực hổi 1934.

Về phi-quân của Nga Sô - viết

Về phi-quân cũng như về lục-quân, ý kiến các nhà quan sát về quân-lực Nga rất phản ván. Kẽ thì nói phi-quân Nga khá mạnh cả phần và lượng còn cò kẽ lại cho phi-quân Nga chỉ có bè ngoài mà không có thực lực, chỉ có số nhiều mà máy móc không tốt và phi-công không có kinh nghiệm. Theo một tuân-báo Pháp về hồi Avril 1939 thì số phi-cơ nhà binh Nga đã tăng gấp đôi trước, và tăng gấp đó là ở bằng sức mạnh 7.900.000 mǎ-lực. Phi-công Nga thường bay được hơn 500 cây số một giờ và có thể bay cao tới 14 họa: 15 nghìn thước. Có nhà chuyên môn về phi-quân ngoại quốc ước số phi-công Nga hồi 1939 có 8.000 mà một nửa đe ở biên-giới phía tây. Gần đây theo một tin của phóng-viên quân-sự một tờ báo Thụy-diển thì phi-quân Nga trước khi bắt đầu đánh nhau với Đức có những 15.000 chiếc nếu có bị hạ và bị phá hủy quá một nửa cũng dang còn được độ 6,7 nghìn chiếc là ít. Nhưng cũng theo tin một tờ báo Thụy-diển khác: thì các phi-công Nga giao đấu, người tài



Chiến-xa và pháo-binhs Nga deo mặt nạ phòng-khíngat trong cuộc tập trận

Theo lời ông thi kỹ-nghệ hàng-không Nga rất xong chỉ bắt chước theo các kiểu của Pháp, Đức, Mỹ mà chế tạo nhưng số xuất-sản đã ít lại kém cả về chất.

Năm năm sau, năm 1938, ý kiến đại-tá Lindbergh về phi-quân Nga cũng vẫn không thay đổi mấy, hồi đó có nhiều người không tin lời nói của đại-tá Lindbergh cho là ông chỉ vì thù ghét chủ-ngôn-hà quá khích mà quan sát một cách thiên vị, nhưng nay thi hình như sự quan sát của ông đã có phần đúng, ta đã thấy giá-trị chiến đấu của phi-quân Nga trong cuộc chiến-tranh Nga-Phản 1939-1940 và cuộc chiến-tranh Nga-Đức hiện nay.

(Xem tiếp trang 84)

riêng của từng người về các cuộc bay chiếm giải quán-quân về hàng-không, và không có gì là lỗi lạc. Các phi-công Nga thường bay rất cao để ném bom đến nỗi rì dưới đất không trông thấy phi-cơ, không nghe tiếng động-cơ và súng cao-xa bắn lên cũng không ăn thua gì. Nhưng các quả bom từ các phi-cơ bay cao đó ném xuống không có hiệu quả mấy.

Đại-tá Lindbergh một nhà phi-hành Mỹ đã bay qua Đại-tây-Cương lần thứ nhất và một nhà chuyên môn về phi-quân, sau khi thăm nước Nga hai lần 1933 và 1938 dù xét đoán phi-quân Nga một cách rất nghiêm khắc.

**DUNG TƯƠNG VIỆT NHIỀU SÁCH THI
SAU NÀY SẼ CÓ TÊN TRONG VĂN HỌC SỰ**

Một nhà văn viết tối 400 bộ tiểu - thuyết, 200 kịch bản

mà đèn nay có lẽ khắp
thế giới không còn một
người nào buồn đê ý

Trong các bạn viết văn ngày nay, tôi thấy có nhiều người đi đâu cũng lên mặt tư phu là đại-văn-gia; có nhiều người tỏ ý khinh bỉ hết thảy mọi nhà văn đương thời; có nhiều người tưởng rằng mình đã làm bằng và hơn cả các nhà văn bất tử ở thế-kỷ trước cũng như có nhiều nhà thơ tưởng minh hơn cả Nguyễn Du già-điều cuộn chuyện Kiều phô-thông và bất-hủ... Họ nghĩ thế, họ tưởng thế vì bản liệt-kết tác-phẩm của họ trong cuốn mục-lục của họ nhà sách đã dài dai. Vì chẳng sách của họ in ra xép đã cao-cao. Vì sách của họ bán đã chạy-chạy.

Thấy vậy những người nhìn xa, xét sâu thương hại cho tinh hiếu-thắng và lòng tự-phu của họ, của những con... cóc tưởng minh đã to bằng con bò !

Phải, nếu to bằng con bò là một chuyện cực khó, không thể làm được đối với một con cốc, thi lập dirọc sự-nghiệp bất-ứ cũng chẳng phải là một chuyện dễ-dàng đối với bát cứ một nhà văn nào...

Dù nhà văn ấy viết lia viết lịa, viết đêm, viết ngày, đe dọa cho nhà xuất-bản in hết cuốn tiểu-thuyết dài này đến cuốn tiểu-thuyết ngắn khác, được dán-bà, con trê dỗ xô vào mua đặt như tôm tươi.

Thật vậy, viết văn thật nhiều, in sách bán rất chạy là một chuyện. Mà lập nên sự-nghiệp văn-chuong, hay làm cho tên mình bất-ứ lại là chuyện khác.

Những tác-phẩm sản-xuất dễ-dàng mau chóng và nhiều như vậy, dù bán rất chạy, dã chắc gì sống sót với thời gian? Năm mươi năm nữa, một trăm năm nữa, biết đâu các tác-phẩm đó chẳng bị đời quên cùng với tên tác-giả? Tất cả mấy chặng tiểu-thuyết của bạn đều có thể bị xô-xô xuống vũng quan lăng sáu thâm của thời-gian dù toàn là những tiểu-thuyết hiền cho người đọc những sự ham vui - của Paul de Kock để đợi sáng.

nồng cháy. Tất cả hàng chặng tác-phẩm đỗ-lộ đó của bạn không thể bảo-dảm cho văn-nghiệp và sự-bất-tử của bạn đâu! Sự-bất-tử không phải dễ kiêm như vậy.

Bạn bùi môi, không tin.

Tôi không muốn cãi lại. Tôi chỉ xin thuật lại thân-thế một nhà văn lừng danh cả châu Âu ở thế-kỷ trước, mà đến ngày nay thi hầu hết có lẽ không ai buồn nghĩ tới.

○

Nhà văn ấy tên là... Paul de Kock.

Bạn ngạc-nhiên phải không? Mọi người đều ngạc-nhiên như bạn, vì đó là một tên mà ngày nay ở gia-dinh, ở học-đường, ở thư-viện, ở ngoài phố... không ai nhớ hết.

Vậy mà Paul de Kock, thế kỷ trước đây là một kiện-tướng thanh-thể oanh-oanh liết-liết trên ván-dàn châu Âu vậy.

Văn hào Alphonse Daudet kể chuyện rằng tiễn sinh được nghe một người ngoại-quốc nói với một người dân thành Paris trên một chuyến tàu thủy chạy từ Rotterdam di Morduch :

« Nước Pháp các ngài có ba nhà văn trứ-danh mà cả châu Âu thèm thường là Corneille, Voltaire và Paul de Kock ».

Người ta nói rằng đức Giáo-hoàng Grégoire XIV mồ đọc sách của Paul de Kock quên cả ăn quên cả ngủ. Trong tủ sách của Giáo-hoàng không thiếu một tác-phẩm nào của văn sĩ.

Cả đức Giáo-hoàng Pie IX cũng ham-mê tiễn-thuyết của Paul de Kock như vậy.

Bên trước trận Sadowa, Thủ-tướng Bismarck a thủ tướng sắt » nước Đức thừa suýt đâm đục cuốn « Gustave le mauvais sujet » của Paul de Kock để đợi sáng.

Thật một nhà tiêu-thuyết Pháp được hàng-đại-bút, khoáng-đạt mà không cầu-kỳ, hùng-mạnh mà không cõ-gắng, táo-bạo mà không bao giờ lầm, tin ở sự iỏi-tàn của loài người không ai bằng. »

Tưởng không còn khôn thè nào cho hơn được nữa!

Tình ra, trước sau Paul de Kock đã cho ra tới 400 bộ tiêu-thuyết (cố bộ hai ba cuốn mới trọn) và 200 kinh-bản, bắng ấy tác-phẩm dền được nhiệt-hoan-nghênh ở trong nước và ở nước ngoài, danh-vọng ông lừng vang gian khắp thế-giới...

Thế mà... ngày nay, sau hơn 100 năm, tên tuổi và vắn-nghiệp của Paul de Kock đã bị dồn nhào-bat phẳng như lầu dài-cát.

Xem đó, các bạn tết đã thấy rằng phàm làm một nhà văn mà muôn-lập được một sự nghiệp trường-cửu, người ta không cứ là phải viết-nhiều.

Mot cuốn sách, mà một cuốn sách hay viết rất thành-thục « và do cành-ngo xui nén mà viết » thường có giá-trị hơn một kho-sách của một người viết ra đê kỉ-lục-tiến. Nhưng sách kiem tiền dù lầm khi được hoan-nghênh nhiệt-liệt, nhưng chung quí chí như là cài bợt sá-phòng ma-thoi. Đường-thời hoan-nghênh những sách ấy lầm, nhưng chỉ một dạo rồi không ai biết-tới.

Nguyễn Du, Abbé Prévost và bao nhiêu nhà văn khác chỉ để một cuốn sách lại co-hậu-thể, nhưng hậu-thể đọc mãi, đọc mãi và không bao giờ quên được. Cho nên ta chẳng hường nghe thấy cách ngôn tây đã có câu « Tôi sợ những người có một quyền-sách »? Mà những nhà văn thực kinh-trọng ngòi-bút, thực kinh-trọng tên-tuổi có bao giờ cứ phải viết lịa cho nhiều cho lầm-dẫu.

Ai là người hứa-tâm với văn-học nước ta tất-cũng-lấy làm mừng mà nhận thấy ít lâu nay vẫn-giới ta sần-xuất được ông vắn-si khoe lầm viết trong một vài năm mà có khi được tóm-ba, bốn-chục phò-chuyện mòng và xem-chừng như chay-lầm.

Đó cũng là một điều hay... hay cho nhà xuất-bản-thu được nhiều-tiền, nhưng ta đừng nên vội-tưởng những ông ấy sẽ co-cai-gi-lưu-lại-cho-hậu-thể.

Chuyện Paul de Kock thuật-trên kia, chúng tôi muôn-đem làm một cái-gương che những anh em vắn-si-trê tuỗi-chúng là cùng-soi vào đó mà giữ gìn ngòi-bút và tự-nhủ rằng: « Ta phải viết cái-gi có-ich, ta phải viết cái-gi khâ-dĩ-dẽ được về sau chư-khung-ăn viết lầm-dẽ cho sau này không ai biêt-den, mà kêt-cục không có sự-nghiệp-văn-chương-gì cả. »

VƯƠNG TỬ

Nhà-tiêu-thuyết-trú-danh ở ngoại-quốc như vậy kẽ cũng là hiềm-lâm. Sách của Paul de Kock được dịch ra nhiều thứ tiếng ngoại-quốc nhất trong các tiêu-thuyết-Pháp.

Nhà-tiêu-thuyết-trú-danh nước-Anh thời

bấy-giờ là E. Badwer Lyton viết thư khen

Paul de Kock trong có-những-câu: « triết-lý

uyên-thâm, văn-pháp-hoque-bát ».

Được hoan-nghênh & ngoại-quốc như-vậy, tưởng ta có-hề-dawn được Paul de Kock được hoan-nghênh ở trong-nước như-thê-nào...

Sinh ngày 21 mai năm 1793 tại Paris, năm 18 tuổi, Paul de Kock đã bắt đầu viết sách. Trong khoảng chửa dày một-tháng-tri, nhà vắn-si-trê tuỗi đã viết-xong được một bộ tiêu-thuyết gồm hai cuốn là bộ « L'enfant de ma femme ».

Không kiêm được nhà-xuất-bản, hai-năm sau vắn-si-trê-tiền in-lấy bộ-chuyen-dó, nhưng bán không-chạy-danh-lô-iên-in.

Cuối-sách thứ-ba của Paul de Kock đã-bán được-chút-ít-tiền-bản-quyền-tác-giả, là cuốn « Georgette ou la nièce du Fabellion ».

Tiếp-theo các cuốn « Gustave le mauvais sujet », « Frère Jacques », « Mon voisin Raymond » rồi, có-người-giới-thiệu Paul de Kock với vắn-hào Chateaubriand. Vắn-hào thành-thật ngay khen và khuyễn-miễn.

Cuốn « Mon voisin Raymond » là một bộ tiêu-thuyết-rất-hay, một-thiên-khảo-cứu về phon-tuc Paris đang-sự-líht-nhất, vui-vẻ ngô-nghinh-nhất từ-trước-tới-giờ. Ngai-cù-theo con-dường đó mà đi, tôi-xin-nói-trước-voi ngài-rằng ngài sẽ-có-một-dịa-vị-trong-các-nhà-tiêu-thuyết-Pháp. »

Sau đó, thanh-danh-của Paul de Kock nđi lên-như-còn, riêng-quyền-cuốn « L'amant de la lune », vắn-si-bán-cho-nhà-xuất-bản-Baudry-đe-20.000-quan-tien-vàng.

Thanh-danh-của Paul de Kock như-giò-thời-khắp-nơ, từ-quốc-vương-dai-thần, nhà-văn-nhà-giáo-đục-tới-thắng-hầu, đưa-ở, ai-si-cũng-biết-tên, ai-si-cũng-ham-đọc-các-sách-của-vắn-si. Trong-bất-cứ-cuộc-hội-hop-thurung-lưu-hay-hạ-lưu-nào-câu-chuyen đưọc-de-met-ra-bàn-luận-dần-tiến-là-chuyen-của-Paul-de-Kock-và-các-nhân-vật-trong-chuyen- ấy.

Đến-nỗi, nhà-văn-nghê-si hoan-toàn-nhất nước-Pháp hời- ấy là Théophile Gautier, nhà-văn được-hầu-bết-các-nhà-văn-thời- ấy-tôn-làm-bực-minh-sr, cũng-phải-dè-lời-khen-ngợi Paul de Kock:

« Ông Paul de Kock là một bức-siêu-quản. Cách-hành-văn-của-ông là cách-hành-văn-cács

NHÂN DỊP SẮP CỦ-HÀNH LỄ HỘA
TÁNG VUA CAO-MÈN (CHÚNG)

TÔI NÓI ĐẾN LỄ TRỌNG
THÈ ĐÓ CỦA NHÀ PHẬT VÀ

SISOVATH MONIVONG

Hôm-vừa-rồi các-lão-hàng
ngày-đều-dâng-tín-rằng-đến
25-Août-1941-này-tại-Nam-vang
kinh-dó Cao-mèn-sẽ-củ-hành
một-cách-long-trọng-lễ-hòa-
táng-d-hài-của-vua-Sisovath
Monivong-và-ta-thê-dược-là
lâu-nay. Lễ-này-sẽ-củ-hành-lễ
long-sản-Vui-Ménam-và-sẽ-có
quan-Toán-quyền-Đông-pháp,
quan-Khâm-sứ-Cao-mèn, dác
tán-quân-Cao-mèn-Shianok
và-cá-các-quan-chức-trong
triều-định-dền-dỵ.

Theo-tục Cao-mèn, Ai-lao, Thái-lan, Diên-diện(các-nước-theo-dao-Phật-và-phai-thu-thặng)và-theo-phép-nhà-phật-thi-lễ-hòa-táng-là-một-lễ-long-thê-chỉ-danh-rieng-cho-vua-chúa, các-nhân-vật-có-dịa-vị-lớn-trong-xã-hội-và-cács-nhà-tu-hanh-dắc-dạo. Ngay-đúc-Phật-Thích-ca-mâu-ni-người-sáng-lập-ra-dạo-Phật-sau-khi-diệt-dở-rồi, các-dì-là-theo-tôi-ngai-dản-dem-hòa-táng-chia-Ká-lí-(carira)túc-la-do-cács-hái-cố-còn-lại-ra-lam-lam-phần, vua-tám-nước-ở-Ấn-dó-rước-về-xây-tháp-đè-thờ.

Về-sau-vua-A-đục-lại-chia « Xá-lí » lám-lam-tám-vạn-bốn-nghìn-phần-dè-thờ-trong-tám-vạn-bốn-nghìn-ngon-tháp-ở-khắp-cács-nước-Ấn-dó.

Đến-dời-nay, các-vị-vua-chúa-ở-cács-nước-tin-theo-Phật-pháp-và-cács-vị-cao-đặng-dến-lúc-diệt-dâng-chắc-bắt-chước-theo-tôi-hòa-táng-và-cács-trong-dân-gian-cács

nước-nói-trên-này-cũng-theo-tục-hòa-táng.

Ở Ai-ao và Cao-mèn-thường-thay-củ-hành-nhiều-lễ-hòa-táng-d-hài-của-vua-Sisovath Monivong-và-ta-thê-dược-là-lâu-nay. Lễ-này-sẽ-củ-hành-lễ-long-sản-Vui-Ménam-và-sẽ-có-quan-Toán-quyền-Đông-pháp, quan-Khâm-sứ-Cao-mèn, dác-tán-quân-Cao-mèn-Shianok và-cá-các-quan-chức-trong-triều-định-dền-dỵ.

Moi-khi-củ-hành-lễ-hòa-táng-thì-trước-hết-chết-một-dồng-củi-cao-hàng-bon, nâm-lì-ước, nhiều-khi-lại-dùng-một-lì-gỗ-quí-và-thơm-lân-vào. Sau-khi-tung-kh-hóng-thárg, linh-ruu-của-nhà-vua-hoặc-cá-i-lưng-vị-được-hòa-táng-dém-rước-để-vao-giữa-dồng-củi-lon.

Trong-lễ-hòa-táng-thì-lê-chóm-lửa-là-trong-thê-nhất, cái-danh-dài-chám-lửa-dót-dó-thường-danh-cho-cács-vua-chúa-còn-sống-hay-là-cács-vị-thuong-quan-của-chinh-phủ-Bảo-hộ. Trong-dồng-củi-dè-thu-di-hái-dâ-có-sẵn-nhungs-chit-dầu-dé-chay-và-cács-thứ-nhựa-thom-lay-ở-trong-rừng-nên-nô-khi-chám-lửa-xong-thì-ngon-lúa-bốc-lên-rất-cao-chảng-mg-chắc-má-lễ-hòa-táng-hoan-thanh.

Trong-khi-lửa-chay-thì-cács-tảng-vân-lụng-kinh-sieu-dó-cho-den-lúc-ngon-lửa-tàn-mới-thời. Đống-dù-còn-lại-người-ta-dè-cần-thận-vào-rong-nhungs-hóp-quí-dè-rồi-sau-sẽ-xây-tháp-thờ. Khắp-xứ-Cao-mèn-và-Ai-lao,

MỘT BOIN TIỀU

SỨ-LÝ-KỲ-CỦA-VUA

SISOVATH MONIVONG

người ta-thường-thay-nhungs-ngon-tháp-cao-nhọn-xây-treo-lối-kiến-trúc-Ấn-dó-dó-á-hiêng-tháp-dè-táng-di-hai-cács-vua-chúa, các-người-trong-hoang-gia-và-cács-vị-cao-tang.

VUA MONIVONG, MỘT VI-VÔ-QUAN-É-DƯƠNG-RẤT THÍCH-CHỤP-ÁNH-VÀ TIỀU-THUYẾT PAUL BOURGET

Vua Monivong đã-nỗi-ngót-vua-cha-le-vua-Sisovath-từ-năm-1927. Vua Monivong-trước-khi-lên-ngòi-dâng-đu-đo-học-ở-Phop-và-dược-vao-trường-võ-bi-Saint-Cyr. Khi-ở-trường-này-ra-hoang-từ-Cao-mèn-đ-ge-bò-lam-thiên-vỷ-ở-hiên-doán-bò-binh-thứ-126-ở-Brive-la-Guillarde. Vien-thieu-úy-trê-Cao-mèn-dâ-fatl-né-chap-ánh-và-coc-tiêu-thuyết-của-Paul-Bourget.

Trong-hồi-chiến-tranh-trước, hoang-tử-Monivong-tè-Cao-mèn-dâ-giúp-nước-Pháp-dược-nhiều-véc-rong-khi-uyen-mô-cács-toàn-linh-họ-sang-Phap.

Đến-1919, hoang-tử-Monivong-gi-lai-xen-sung-vao-nghéh-quan-đối-Pháp-và-dược-bò-lam-dai-uy-lai-lien-doan-ngoai-quốc-thứ-nhất-ở-Sidi-bei-Abdes, Đức-vua-Monivong-thường-khi-hay-kè-lai-một-việc-giá-mạo-rất-lý-ký-và-buồn-cười-xây-rä-cho-neat-trong-khi-ngai-còn-ở-Sidi-bei-Abdes.

MỘT VỊ HOÀNG TỬ CAO-MÈN GIÀ

Và em dại - ta chỉ huy liên đoàn lùn nhất đã tổ-chức cuộc đòn tiếp đại-ý Monivong rất là long trọng. Nhưng khi hoàng tử Cao-mèn đến thi bông có một ông hoàng Cao-mèn khác giống hoàng tử Monivong như đặc cung đền nhát mìn là đồng cung thái tử Cao-mèn. Viễn dại ta không biết làm thế nào phân biệt được nên tiếp hai vị hoàng tử riêng hai lúc đù xết lại cần thận giấy má căn cước. Nhưng cả hai đều có giấy mà chung thực đích xác. Đến hôm sau, cả hai vị hoàng tử gồng nhau đều được phái đi công cán ở hai miền khác nhau. Một viên cố vấn tòa sứ thám Xiêm ở Paris đã từng biết hoàng tử nói ngõi nước Cao-mèn ở Vọng các được mời từ Paris đến xết xem vị hoàng tử nào là già, vị nào là lùn. Viễn cố vấn này nói chuyện với cả hai nhung vi hai người giống nhau như hai giòi nước nên không sao phân

Kinh cáo các bạn làng văn

Xin trân trọng kính cáo các ban yêu quý đã ghiết rằng: Cuộc thi cầu đối nóm để hiến THUỐC LÀO DÔNG LINH 4, ĐẤU PHỐ CỦA NAM, nay đã định đến ngày 20 tháng 8 ta (ngày kỷ niệm nhà đại văn hào Nguyễn Du) là hết hạn. Hiện nay đã có rất nhiều cầu đối về dự thi, đều ném phong cùm thận, chờ ngày hết hạn, sẽ đón Hội đồng mở chấm. Hiệu THUỐC LÀO DÔNG LINH 36, xem dưới Coton Hanoi kính cáo.

bịt được thực giả. Đại-lá coi liền đoán thử nhất mới dùng đến một cách rất cẩn dí nhưng khôn khéo. Ông lần lượt cho mời hai vị đại-ý Cao-mèn và đòn với mỗi người đều đưa ra một hộp xi-gà-rất tối để mời hút rồi ông bỏ đầy đi nơi khác. Khi ông giở lại sau khi đã mời vị đại-ý thứ hai thì thấy trong hộp thiếu ba điếu xi-gà. Thế là hoàng tử Monivong giả mạo đã bị bắt (cô-le viên đại-lá biết rõ là đại-ý Monivong thực không nghiêm xi-gà, nên mới biết được người ka là già chẳng). Trong bài của Paris Soir thuật lại chuyện này không thấy nói rõ chô đởy.

Vua Monivong sau được thảm vào hàng đại tướng Pháp và hai hoàng-tử của ngài đều có học trường Saint Cyr và trong cuộc chiến-tranh vùa rồi (1939-1940) đều được sung làm sĩ-quan tro g quân-dội Pháp.

Sách mới.

T. B. C. N. vừa nhận được: *Một vần lười sáng của Trung-Piương và Hảo-Chi. Tựa của Tam-Leng, Khai-Hưng. Tranh vẽ của Mạnh-Quỳnh.*

Sách dày 76 trang. Giá bán 0 \$ 40.

Nguồn sinh lực của P. n. Khuê do Hán-Thuyền xuất-bản-ục gửi tặng.

Xin có lời cảm ơn tác-giả, nhà xuất-bản và giới thiệu cùng lợ-giả T. B. C. N.

Muốn có bộ ngực nở nang, các bà các cô hãy dùng

EXTRAIT
VÉGÉTAL SEYNIA

đã được toàn-thâp phu-nhì thế-giới hoan-nghênh. Bởi trong ít ngày, các thợ thi (lissus tendeurs) & quanh vú cao lèo, làm cho vú căng đứng lên và tròn nét tòn tròn. Chẳng cần với soutien gorge nữa. Các bà mẹ cho con bú nhiều, các cô già yếu, và nhở hay vú chảy, các cô có cố vú quá đà số, hãy dùng Seynia cam-đoan không hại da, kết quả như ý muốn.

Bán tại các Bazar và Bảo-chế lớn Đông-dương

Agent exclusif de l'Adochine (Nord) LELUX CRÉDIT FONCIER HANOI Tel. 1210

Đá có bán :

Văn Quốc- Ngữ (Syllabaire annam le) dùng thay cho cuốn Quốc-văn Giáo-khoa thư. 30 Đồng- áu

NHÀ IN

TRUNG-BẮC ÂN-VĂN

36, Bd. Henri d'Orléans - Hanoi được nhà Hợp chính Đông dương giao cho án-hành.

Mua buôn và mua lẻ xin hỏi hiệu Quảng Thành 115 phố Hàng Gai Hanoi, đại lý độc quyền trong xứ Bắc-kỳ

Phòng Tich



chim

Khi đây hơi, khi ticc này, chân cùm không biết đổi, ăn chậm tiêu, bụng vỗ bình bịch. Khi ăn uống rồi thi hú g. (g. hơi hoặc g. hus). Thường khi tức bụng khó chịu, khúi đòn lung, đau trên rên vài. Người thường ngao ngán và mồi mệt buồn bã chán泰山, bị ốm nôn, sặc da vàng, da bụng dày. Cảnh nhèo chênh không kẽ xết chí một tí bấy dể chí, hoặc khói ngay.

Lưu một biện uống 0p25.

Lưu hai biện uống 0p45.

VŨ - ĐÌNH - TÂN

ân tú kim tiền năm 1938
173 bis Lachtray, Haiphong

Đại-lý phát hành toan tỉnh Hanoi, Anh-hà 12 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Đại-lý phát hành khắp Đông-dương. 100 phế Bonsai Haiphong. Cố linh 100 cát-15 khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-kỳ, Cao-mèn và Lào có treo cái biển trên.

Trước Christophe Colomb người Á-dông đã di dân sang Mỹ-châu

Nhà bác-học Hoa-kỳ Spenser đã thám-hiểm trong vùng thượng-lưu sông Amazon. Ông và các bạn đồng hành bị mất tích trong một năm, ai cũng chưa có lá chép. Nay ông trở về cuộc đời vắn-minh với điều khám-phá lớn-lao này: dám dàn-tộc cõ-sa trong rừng rậm miền Nam-Mỹ, chính là gióng da vàng!

Chúng tôi thuật dưới đây cái cuộc thám-hiểm phiêu-lưu ấy.

NGƯỜI Ở CỒI ÂM !

Trong rừng hoang rậm, dày đặc như một bức tường: một bộ xương — nói cho đúng hơn là một người da bò: xương — hiện ra: người ấy trên thân không còn môt manh áo, cánh tay gầy khảnh-khùi vùi lén vai một thô-đen, dì lại phía mày người da trắng mà kêu rắng:

Tôi là Spenser!

Rồi con người hom-hem ấy như chỉ sống được đến lúc xung téa minh ra, y là xuống, ngất đi.

Spenser tên nhà thám-hiểm mất-tích được một năm nay. Người ta mà tất cả các hội Nhân-học bên Mỹ đã đọc điều vẫn l

Đằng sau bộ xương ấy, là những bộ xương khác do những thô-dân khiêng đi. Thật là may mắn vô cùng, prái-bô Spenser không bị hụt một mảng nào. Người ta liên dem tất cả về nỗi nhà thương. Prái điều duong it nhất là ba tháng liên mời lại người. Nhưng ngay từ hôm đầu, người ta dành điều-văn cho các viên bác-học thế-giới biết cái tin mà Spenser đã loan báo ra:

Báo cho người ta biết rằng dân-tộc cõi nhất châu Mỹ chính là gióng da vàng!

Cách đây, một năm, Spenser và các bạn đồng-chí từ già-cõi đời ván minh đe di vào chỗ moi rợ, với một cao-vọng là sẽ giải quyết vấn đề nguồn gốc của những người đầu tiên dâng sông ở Tân-Thế-Giới.

TRƯỜNG SPENSER, FAWCETT

ĐI MẤT TÍCH HẦM

Phái bộ Spenser khởi hành từ xô Pérou, vượt qua rặng núi Cordillère, theo vết chân

nhung tay phiêu-lưu xưa kia đã lẩn mò để tìm cho ra cái kho-tàng của dân Incas. Phái bộ đi qua vùng ấy rất man, một vùng hầy ròn có vài thô-dân bập bẹ tiếng Y-pha-nho. Rồi họ dòi vào miền các chi-lua sông Amazonet chô mà hai cha con nhà thám-hiểm Fawcet, và Rimmel đã mất tích từ hồi 1923.

Spenser di vào chỗ: ờng hoang ấy vào phía Tay. Còn trước kia Fawcett vào phía Đông-Nam. Ông biết một con đường xuyên qua rừng hoang, là con sông Guapón chảy giữa khoảng hai xã Bolivia và Biésil. Từ năm 1910 ông đã di thám hiểm nhiều lần trong vùng thượng lưu sông Amazon, và tì-ay nhiều lần đi tên dài dài vì đại giòng nứu các lôa thép Al-cát. Ông học được lô-ngữ Nham-broras. Ông đã từng gặp đám «mọi chặt đầu». Ông con muốn di xa, xa mãi để phung sự khoa học.

Nhưng hai cha con Fawcett và ông bạn đồng chí Rimmel đều biết tich. Từ ngày họ thám-thuyền tê là di vào trong rừng, cái mèn là ru xổng trên một khúc sông không có tên trong địa-dư, thê là hêt, không ai còn được gặp họ nữa. Người ta đã nhiều phen lô-cúc di tim họ, nhưng vô hiệu. Cứ nghe cảm mọi nói lú-ló truyền khâu với nhau, trong ống tẩm, za lầm, có một người da trắng bị thương. Người ta là nghe lú mịt à mây thú cõi vật lạc vịt trong tay đầu Ka spato, hi biết đó là những vật Fawcett đã dùng khi di thám hiểm.

UỐNG XONG MỘT BÁT RUOU CHẾT NGAY TẠI CHỖ

Năm 1925, một nhà thám-hiểm khác, De Winton, nhát quyết lẩn lẩn mò trong kín rừng bi-hiem ấy để tìm cho được Fawcett. De Winton can đảm di vào xú các dân moi phiê-phúc ca hát và tông hoa tiếc-tìn người ta.

Ông được nô-tù, u-uốc, tít-tít, iêng-iêng, rưng-rưng y-xít kít-kít dien-to kít-kít l-à sung-acy.

Rồi ông ta cũng mất tích nốt.

Về sau, có một tên mới thuật rằng trong lúc họ thi đấu múa tiệc mừng ông, ông có uống một bát rượu « pequi » ngọt và chưng đặc vỏ cung. Và giờ sau thì ông trúng độc chết.

Spenser hứa những nhà thám hiểm trước ở chỗ có những bản đồ chụp trên máy bay. Đó là những bức ảnh chụp cả cái dãy rặng hoang giữa khoảng Pérou và Brésil, trong rõ những khúc sông oằn oại giữa dãy lá cây đèn kít. Các con sông ấy là những con đường độc-mã để di sản vào chỗ bí hiểm.

KHÔNG CÓ TIẾNG VANG...

Các nhà thám-hiểm đi thuyền độc-mộc qua những xứ mênh-mông không có địa-giới, những bộ-lạc Yanahanquas và Bacoreys là dãy dãy biền-lahn hấy còn giao thiệp với người da trắng. Họ đi ven địa-chỗ của dãy « mọi chặt đầu » và cứ di thẳng mãi vào trong rừng rậm, chỗ mà chưa có người da trắng nào đi tới, và cả dãy dãy Incas cũng chưa hề đe chán đến chỗ ấy là một khu-vực biệt lập, cách ở đó 100 miles chục thế kỷ nay không có lai một gống máu khác.

Các thuyền độc-mộc len lỏi trên những khúc sông trong vắt, nước chảy xiết dưới vòm cây. Họ đi đến tận nguồn sông Aida.

P. N. KHUË

Cường lại đau khổ, phần đầu liền liền, đó là cảm giác của những người yêu mến, yêu đời, yêu sự sống. Đứng phản nam. Đứng mờ mịt. Yêu mến vào giữa trái tên. Vợ phần đầu luôn luôn, mãi mãi, lặng lẽ mà gian góc trầm tĩnh mà h่าง hái. Ngày lại ngày, tiền dâng vào cõi sống, xưa tan những bong ma, phá dỡ các trò lục...

TRÍCH TRONG CUỐN

Nguồn sinh lực của P. N. KHUË

Sách in rất đẹp, giá 045. Đã có bán ở khắp các hiệu sách

HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC
71 PHỐ TIEN TSIN, HANOI

Tất cả phái-bộ đều nai nịt cẩn-thận, chân đi bót, tay sô găng, mặt chùm chàng mang để tránh nắng muỗi rùng, tránh rắn, tránh giời hút máu. Tất cả đều cầm sẵn-sung lục, và dù tìm những khúc đường mới mẻ chèm hòn dưới vòm cây che hở hét hót sảng mặt trời.

Họ gửi cho các bạn còn ở cõi văn-minh một lá thư cuối cùng, nói rằng họ dương tim lối vào sòng Amazon.

Thế là hết... Thế là đêm rồi.

Không ai nghe nhát nhớ đến họ nữa. Một tháng, hai tháng. Họ phản-học Mỹ đã thấy nau nao. Người ta tò-chức đi tìm, cho dân di dò hỏi các bộ lạc trong rừng. Nhưng rừng vẫn im bặt. Người ta yên-ùi gia-dinh các kè bị mất tích, khuyễn nên có dọi sáu tháng nữa. Sáu tháng cũng qua rồi... một đoàn thám-hiểm đi ngược miền sông Aida, vẫn chẳng thấy dấu vết gì của Spenser.

Người ta dâng lô-húc những cuộc điều-tang long-trọng để phân ưu với các gia-dinh kia.

LỘT VÀO TAY LŨ « MOI CHẶT ĐẦU »

Sự thật ra sao? Bạn Spenser đi, đi mãi, hết ngày ấy sang ngày khác. Họ khám phá ra một con sông mới. Họ lại xuống thuyền, đem theo một thô-dân đi làm thông-ngoan.

Họ chèo thuyền rất khẽ, không dám chèo mạnh, sợ có tiếng ồn đánh thức lũ cá săn hụt báo động. Họ không dám nói to, hay gọi hò nhau, sợ dàn mọi bài bên bờ sông sẽ bắn cho loạt tên làm thuốc đạn.

Đoàn cứ yên ổn đi trên sông, mãi đến khi gặp một cái thác lớn, tất cả các thuyền đều tan vỡ trên đá. Thế là mất cả hành-lý. Cả bọn phải một mẻ ướt, được vỏ sụt, nhưng mất hết cả đồ dùng, khì-giới. Chúng quanh họ là im lặng. Cái im lặng đó cũng không lâu. Bắt đầu có tiếng ồn ò từ phía. Có phải là lũ mọi chặt đầu chăng?

Một đám người lê ra. Một dám thô-dân, nhưng không biết họ thuộc về giống gì, chưa có nhà thám-hiểm nào nói tới. Thân-thè chung-truồng, gầy khảnh, nhưng chúng ntanh-nhen lắm. Chúng cầm ống si đồng, và những cái tên nho-nho bắn chết người. Người thông-ngoan lên tiếng, nhưng chúng không hiểu. Tuy vậy, cứ giảng-diệu của chúng, thì cũng đoán là chúng là tinh thần-mật. Chúng đe dọa bồ-bồ, và lều của lũ.

Ngoài mặt, bạn Spenser lô vê binh-tinh, mãi cho đến khi một lũ dàn bà bung đến cho

mỗi người một bát rượu, thì cả bọn đều run, đứng khồng vững. Trong bóng tối trong lều, họ vừa thấy một dây dầu lùn vùi trong đám lửa gio.

Cả bọn cung dành liều. Họ cùng uống cạn bát...

NHỮNG CHỦ RÈ BẮT-BẮC-DĨ!

Sáu tháng sau, họ còn ở lì đó. Họ có những lều riêng, giữa dãy lều khác. Dân ở đây đã nhận họ vào bộ-lạc rồi. Họ học thuộc thô-nghĩ, gồm có chúng vài trăm tiếng, họ học cách bắn ống si-dồng.

Sperer sur-sướng ra ngoài mặt. Ông ta đã do các sông mũi, xem xét những hình tích giống nỗi của họ. Ông biết chắc rằng cái dãy dãy-thô-so ấy chính là dãy A của!

Spener và các bạn tuy cũng rất khám-khảo? Sáu tháng nay, họ ăn toàn quả ruồi, uống nước cây. Họ nằm trên mặt đất. Họ bị sốt rét hàng mấy tuần lễ liền.

Nhưng khô nhất là họ không hỏng trốn đi. Dàn không chịu để cho họ rời một bước. Chúng muốn giữ cả bọn lại. Người tú-trưởng ngồi ý muốn cho họ lấy vợ và trở nên hoàn-toàn... moi. Mỗi lần họ nói đến chuyện đi, là tú-trưởng lại nói cơn lôi-dịnh.

Nhát định rồi! Tuần tráng sau, là cả bọn phái cưới vợ. Họ chỉ còn có việc di chọn các vị hôn-thê nữa thôi!

Spener nghẹt ra được một mưu-kế thâm-diu.
— Chúng tôi muốn mang đồ lě đến mà gông bà nhạc!

Spener nói trước mặt mọi người như vậy, ông ta những lě-vật lóng-lẫy, nào là thuốc men để chữa khỉ bệnh sốt, nào là đồ đánh lửa, nào là vật trang-sức!

— Được, các ngài cứ di nhung dến tráng sau phái về.

Các nhà thám-hiểm chui nở cò trong bụng. Lũ mồi cho mọi người đưa đường đến một bộ-lạc khác; dân đây lại có người thông-nôn dán đến một bộ-lạc khác nữa... Cứ thế trong hai tháng trời, bạn Spener được dán qua những dãy bùn lầy dưới rừng rậm, từ bộ-lạc này đến bộ-lạc khác. Họ chỉ còn là những bông người hom-hem, gió thổi cũng đỡ rét, mồi lũ đến mồi bôm, ô cửa rùng, họ trong thấy dinh núi Andes tráng xóe nhũng juyết!

Lại được trè vè với cõi đời văn-minh!
... Nhưng Spener có hứa:
— Tôi sẽ trả lại để gởi lời hẹn với tú-trưởng.

Nguyễn Hương-Giang

Không lo thất nghiệp người Việt - Nam đã làm được 81 nghề do ba cuốn sách dạy các nghề

Cho ta ở thời đại nào cũng không lo thất nghiệp, vì ai làm lũy cũng được bởi phần nhiều làm bằng nồi hóa do các tay du học chuyên môn viết ra bằng quốc ngữ rất rõ, rõ đế hiếu. Đã nhiều nhà nấu xà phòng, xi-dai, thuốc đánh răng, làm mực, nến, hương v.v... Theo sách này, (Hiển có nhiều thơ khen làm chúng)

1) SÁCH DẠY LÀM « 41 NGHỀ ÍT VỐN ». — in lần thứ hai. Có thêm nghề làm Dương giấy (giấy lơ). Nghề làm dã bát lira. Dạy làm các thứ xà-phông (sapon), xi-dai (ezrags), phấn, thuốc tuốt khâu, huile d'huile rang, da-bi kim khì, dán lồng. Các thứ kem, sáp bồi, dầu thon, sáp gần ve, lô, lát dêm (que) làm veenie, marlitt, các mục viết, myca Thủ, myca in, myca bút máy v.v., si đánh đồ gỗ (dù g nước là thay essence) Mà các thứ không phải dùng điện như anilimone bạch kim, đồng, thiếc, kẽm, kẽp, thiếc, vàng, bạc. Thật là sách có giá trị già 3p3, giá linh hồn giá nghìn là 3p2.

2) SÁCH DẠY « 30 NGHỀ LĒ LÀM ». — Đã bả cung làm được, vì sech quoc-ngô, phần nhiều làm bằng nồi hóa như râm tây, ho tuoi, phô mai, dán bông: Làm các thứ miến, song thân, nén thấp, cà thù kẹo, mứt, đường, kem, nước dâ, cải rau muối, nước tắm khì, nước chanh hot, rượu mật ong, rượu ngọt ngâm trà tuốt da-món, lạp xưởng, thịt phơi, các đồ châm có ốc, ốc lùa-e, các thứ sói châm (sause). Đầu phu như, các thứ bún, Thái là cuốn sô dò cho ai muốn ty lấp, đầu già 2p00 (trước có 1p5). Ở đây ghi thêm cuoc 0p5, giờ linh hồn g nganic là 2p4 (phản 151 linh hồn giao già phai ghi tên cuoc trước hàng tên).

3) DẠY LÀM CƠ KHÍ VÀ KIM KHÌ. — Thợ sắt, thợ ngói, thợ văng, bao, đồng, kẽm, thiếc v.v., súng các máy móc, cách tinh rắng hánchez, thing..., cu đùi hòn, sít, ai ho hòn, iáz, công giòi ngày, g á 1p00 (trước có 0p80). Nên gởi chúng ba cuốn mỗi lugi trước re nhứt. Thợ mandat để cho nhà xuất bản nhà này!

Nhật - Nam thư quán 19 Hàng Điều — Hanoi

MỘT CÁI DẦU ĐÁNG GIÁ 25 VẠN ĐỒNG

Năm ấy là năm 1903, tinh binh nước Tàu rỗi roan như mớ tóc rói mà trẻ con nước ta trước đây vẫn đem dồi lây que kẹo mạch nha. Bên trong thi giặc già nồi lèn tử tung.

Các ông quân phiệt mỗi ông hùng cứ một phuong, coi mặng người rẻ hơn bèo. Bên ngoài, các cường quốc Âu châu tìm hết cớ này dán cớ khác để xâm chiếm đất đai của cái nước to nùi và cõi nhất hoan cầu ấy một cách ngoan lanh như người đồ lè sì thít con lợn. Tập án quốc sỉ càng ngày càng dày, càng nặng cho hơn bốn trăm triệu dân Tàu. Ngay vang nhà Mân Thành

37 NĂM VỀ TRƯỚC, MỘT NGƯỜI PHÁP ĐÃ ĐỊNH ĐOẠT SỐ PHẬN CỦA HƠN BỐN TRĂM TRIỆU DÂN TRUNG-HOA NGÀY NAY



lung lay tua chiếc răng sún đã lâu ngày chỉ định sụp đổ.

Buổi sáng hôm đó, trong tố giới công cộng ở Thượng hải một công chức người Pháp, Ông de Morant, đang lững thững đến sứ quán làm việc bỗng chú ý đến một đám đông xúm xít trước một tờ giấy. Đó là một bản tuyển cáo của

Thanh triều viết bằng ba thứ

tiếng: quan họa, tiếng Pháp

và tiếng Anh, tuyển bổ xáu nghĩa là hai triệu ruồi quan tiền tây, vậy mà lương của mình kè cã ở sứ quán Pháp lẩn ở tòa án công cộng mới được có sáu nghìn quan một năm... Hai triệu ruồi quan! Một cái giá tài! Minh phải làm hơn bốn trăm năm mới kiếm được số tiền không lồ ấy mà không được tiêu một xu nhỏ nào!...

Ở sứ quán Pháp, Ông de Morant ghi việc kiểm soát và

cấp giấy thông hành cho những người Trung-hoa muốn đi ngoại quốc.

Một người đứng đợi ông có nhẽ đã khá lâu trong buồng giấy của ông. Còn ire, thân hình mảnh khảnh, người dân Tàu đó — vì đó là một người Trung-hoa — vẫn áo phục. Về thời buổi ấy, người Trung-hoa vẫn áo phục là một sự hiếm có. Với bộ lễ phục màu đen và dôi kính gọng vàng, người khách là có vẻ một ông mục sư. Tiếng Pháp nói tuy vỗ vỗ nhung cũng dù dè cho người khác hiền, ông ta xin giấy thông hành di Hanoi.

Mục đích của cuộc du lịch đó? Ông sang xem cuộc đấu xảo Đông-dương mà quan Toàn-quyền Paul Doumer vừa khánh thành. Ông ta đáp một chiếc tàu Pháp từ Nhật Bản sang, nhưng muốn đi đến Đông dương người ta buộc ông phải có một tờ giấy thông hành khác. Lúc này số những người thanh tích bắt hão nhiễu lâm, có phải không?

Ông ta giờ những giấy căn cước, giấy chứng chỉ, giấy nhận thực ra. Nhiều lầm, nhưng... toàn là giả mạo cả. Ông De Morant lúc bấy giờ

Trung-Bắc chu-nhật (édition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois	6500	\$25
Tonkin Annam et Laos..			
Cochinchine, France et Colonies franquées..	7,00	3,75	
Étranger.....	12,00	7,00	
Administration et Services publics.....	10,00	6,00	

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du "TRUNG-BAC TAN-VAN" et adressés au n° 26 Boulevard Henri d'Orléans Hanoï

mới đề ý nhìn kỹ người khách là. Ông sực nhớ diện mạo nhà đại cách mệnh Trung Hoa là trong tờ tuyển cáo vừa đọc cùng một lúc với số tiền thường: mươi vạn bảng Anh hay là hai triệu ruồi quan tiền Pháp. Ông chưa kịp nói gì thì người ta dâng dâng trước, bằng một giọng đều đều như lúc người ta tuyển bối mộng điêu khùng chót dính quan trọng:

— Thưa ông, vắng, tôi là Tôn...

Rồi, sau một lúc im lặng:

— Tôi đã được đọc tờ tuyển cáo của Thanh triều.

Và sau hết:

— Nhưng tôi cũng biết thế nào là danh dự của một người Pháp.

Ông De Morant định già nhời thì được tin vị chủ tinh Trung-hoa đến thăm và muốn được gặp mặt ông ngay lập tức.

— Tôi được tin chắc chắn rằng, lời vị Tông đốc Trung-hoa, tên cuop đường Tôn dật Tiên, hiện đương ở Thường Hải, và chẳng chóng thì chầy chính hứa sẽ đến xin ông một tờ giấy thông hành.

Ô, việc quan hệ lâm. Ông De Morant xin phép lui vào buồng giấy một lú để loan báo cho hết thảy những người trong sứ quán biết. Vài phút sau, ông lại ra tiếp reception vị Tông đốc Trung-hoa để bàn cãi về việc bắt bớ Tôn với một vẻ rất sôi sùng và nghiêm trang.

Bến lúc trở lại buồng giấy, De Morant không thấy Tôn đâu cả. Ông không ngạc nhiên chút nào, vì chính ông trong lúc đang nhẽo di loan báo cho mọi người trong sứ quán biết, lại ngồi lèm hết súc nhanh giấy thông hành cho Tôn và chỉ cho Tôn cái cửa bí mật

để thoát ra khỏi nhanh vuốt ví tông đốc nhà Mân Thành.

Tôn dật Tiên lại mang nghiền dập tầu sang Haroi không gặp một trớ lục nào. Đến năm 1911, sau mươi ba lần thất bại, Tôn mới đánh đỗ được ngai vàng của Thành triều. Ông lập ra Trung Hoa Dân quốc. Thống-chế Tưởng Giới Thạch bây giờ là người là người nối dài công cuộc cải soái lại nước Trung Hoa của ông.

Số tiền thưởng hai triệu ruồi quan hay là hai mươi nhăm vạn đồng bạc ta không ai được lĩnh cả. Và ông De Morant cũng không ngờ rằng mình đã định đoạt trong một phút, vận mệnh của bốn bốn trăm triệu dân Trung Hoa ngày nay.

Nguyễn Lăng PHÚ

HAI QUYỀN SÁCH QUÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI BIẾT YÊU NƯỚC YÊU NHÀ!

MỘT NỀN GIAO DỤC

VIỆT-NAM MỚI
của THÁI PHI
ngót 200 trang, mỹ thuật (055)

TIẾNG GỌI CỦA
GIA ĐÌNH
của PHẠM NGỌC KHÔI
ngót 200 trang, mỹ thuật (055)

Đó là 2 quyển sách đặc biệt do nhà xuất bản Đài Mái chấn thành tặng các bạn đọc.

Đó là 2 quyển sách ghi dấu gươm của hết thảy những người có trái tim biết cảm có khói biết nghĩ.

Các hiệu sách mua nhiều gửi thư về:

Editions Doré Mori
62 Rue Takou — Hanoi

Gần hết: **DỜI CAO GIẤY**
của Giao Chi (0\$15), **HAI CHUYẾN TÀU** A.U.C. và Nguyễn khát — Mân (\$60). **BẮC TINH** của Thủ An (0\$70). **SAU CON GIÓNG** Tô của Vũ Quán (0\$60)

Thế là Văn sốt thật rồi. Từ sáng sớm, chàng đã thấy người ngày ngây ráo và đầu hơi nhức, nhưng ráo và đau hoại-dong, chàng không chịu nằm nổi, lại trở dậy làm việc. Đến bữa cơm, tuy không đói, chàng cũng ăn dù ba bát như thường lệ rồi ra bờ sông hóng gió. Chàng tin rằng những chứng cảm mạo xoảng xĩnh chỉ chán hán và suy nhược đang và không gác-khi trong sạch cũng dù khỏi. Dùng thuốc làm gì cho hư tan người đi vì ôn tiền là khép!

Nhưng vừa ở bờ sông về đến nhà, Văn hổn thay mặt mày chao-vang, chân tay bẩn rỉn và người run lèn. Không thể cưỡng được nữa, chàng phải lên giường nằm đắp chăn. Tinh - vò chàng - với lối ống thủy cho chàng ấp; mỗi lá sào, nòng bô ống thủy, rì chô sảng xem, bỗng nàng tố vò lo so nói:

—Chết chưa, những 39 độ 8.

Rồi nàng vừa sờ tay lên

rín Văn vừa nói tiếp :

—Khô quá, em đã bảo anh từ sáng ném chịu khó nằm nghỉ một tí, anh lại cồn ra gió máu. Anh cảm nặng lắm đây, em đánh gió cho anh nhé!

Văn mở mắt ra nhìn vợ không trả lời. Cái cảm giác khoan-khoai được chui vào đồng chấn trong khi rét đã hết, và bây giờ chàng đương bị nhức dữ quá! Niu chỉ có sốt không thôi, thi được chui vào đồng chấn như thế để trốn công việc cũng là một cái thử.

Vì nếu không ốm thi mấy khi chàng lại tự cho phép mình được nghỉ ngơi giữa lùi moi người đương làm việc... Nhưng hí sỏi mà thêm vào cái nhức đầu bí khó chịu hãi sú. Người ta bảo nhức đầu như búa bô có lẽ

đúng lắm, tuy Văn chưa biết búa bô vào đầu sẽ đau như thế nào...

Suối cả buỗi chiều, lúe nào Văn cũng sốt từ 39 ruồi đến 40 độ, và càng sốt bao nhiêu thì đầu càng nhức bấy nhiêu. Tinh đã đánh cảm và cho chàng uống đủ các thứ thuốc giải cảm, nhưng thay điều vỏ biến. Cố lúe mồ hôi Văn ra rất nhiều mà vẫn không đỡ nóng một chút nào. Sốt mài ra nhiều mồ hôi, đó là một triệu chứng đáng lo nên lập tức Tinh phải cho người đi mời một ông danh y đến xem mạch cho chàng. Ông lang châm mạch xong bảo bệnh của Văn là nội-thương chớ không phải ngoài cảm, phải chữa lâu mới khỏi được. Rồi ông kêu đơn để lại cho bệnh nhân...

Ròng rã một tháng liền, ngày nào Văn cũng lén con sốt, ba giờ chiều đến quá nửa đêm mới tắt. Thật không còn gì khó chịu bực rợ bằng phải nằm rầm rầm một cách bất lực trong lâm, chín tiếng đồng hồ để cho con ma bệnh ác nghịch giày vò. Trước kia, khi chưa biết ốm là gì, đúng trước những người dan yểu, Văn chỉ thấy khinh bỉ họ, chứ không bao giờ những tiếng rên-lâm của họ có thể làm cho chàng phải động lòng được. Chàng há dã chàng nói rằng đời là một cuộc xấu-xé lẩn-hau, kẽ náo mạnh thi sống, kẽ náo yếu thi chết.

Nhưng bây giờ Văn thấy không có gì khổ sở và thương hại hơn những người ốm. Họ đã bị sốt phản hồi thi loài người cần phải nâng niu chiêng chống họ một chút, nhất là những kẻ ốm đau trong những hoàn-cảnh thiêng hồn, ngào nán.

Văn nhớ lại đã từng mất



Sau Trận Ôm

Võ Hoc Phii

thấy những người hành khát

Kiem duyet bo

Họ còn làm gì có cơm cháo, thuốc thang; làm gì có những bàn tay êm-ái, mát dại như bàn tay của Tinh để xoa bóp; làm gì có những lời nói âu-yếm để安慰 những khi bị đau đớn đến cùng cực... Văn đã có đủ những thứ ấy mà còn thấy bức roc quá, thi những người kia sẽ phải kinh sợ đến đâu? Văn có những con khát khöh

có phải uống đến hàng tách nước. Tinh thường hâm cho chàng một tách nước sâm để ở đầu giường và mui sẵn hàng hai bã cam đê chàng dùng thử hay nước qđe.

Những lúc cũng khát như thế, những người hành khát kia không có lấy một giọt nước lâ dâ dô vào mõm thi sẽ ra sao? Bây giờ chàng có thể hiểu thất được những cảm giác đau đớn túi-nhục của họ lắm.

Văn còn nhớ rõ ràng một lần đã qua một cái quán ở giữa dồng, chàng gặp một người hành khát đương lèn cơn sốt nằm rầm hú-hú ở ngay dưới đất.

Kiem duyet bo

Giá lúc này chàng cũng bị bao hờ vơ như người kia ở giữa dồng

thi chàng sẽ nghĩ thế nào? Phải chàng người ta chỉ biết thương những kẻ đau khổ khi nào chính mình cũng đã đau khổ? Nếu không đem cái đau mình ra thí-nghiệm những cái đau-dớn mà người khác đã phải chịu thi còn biết cái đau-dớn ấy thế nào nữa. Cho nên những kẻ quanh năm sống trên vùng hè, lụa là thường có một con tim sắt đá là phải. Văn suy nghĩ đắn cầu: Đoạn trường ai có qua cầu mới hay và chàng thấy không còn bao giờ đúng hơn nữa.

Thế rồi ngày nào trong con sốt, Văn cũng ngồi đến những người cũng đang bị con ma bệnh giày và như chàng và ở vào những hoàn-cảnh éo-le.

Kiem duyet bo

Lúc này, Văn mới nhận thấy một điều rất giản-dị như át cả những người mà thần chết đã lướt cánh qua rằng cái hạnh - phúc độc nhất của người đời là được Sống. Sống không bệnh tật, yêu dae tức là đã nắm được gân hạch phúc rồi. Bên cạnh một sức khỏe dồi-dào, dày-dặn, tiền tài và danh-vọng có nghĩa gì đâu.

Văn sê-sung-suống bao nhiêu, nếu bây giờ chàng có thể tự do di lại & ngoài trời, có thể ngồi bên bờ sông nghe sóng vỗ và nhìn những đám mây hông lung-lộ trôi trên nền giời xanh biếc! Đây, cái hạnh

phúc mà người đi tìm kiếm trên đấu đấu, chỉ giản-dị có thể thôi...

Một buổi sáng trời dậy đã hắt bắn sốt, Văn thấy đời không bao giờ đẹp-dẽ và vui vẻ hơn nữa. Chàng ngồi dựa lưng vào tường, lẳng tai nghe những tiếng chim kêu rì rít ở quanh nhà và tiếng suong gieo xuống vườn. Chàng bắt tinh phái mồ hôi tắt cả các cửa để cho ánh sáng lùa vào trong buồng. Nhìn ra ngoài trời, Văn thấy một sự sống quật cường đương bùng bùng nồi dậy trong trời đất, trong muôn vật và đang truyền hâm vào da thịt chàng...

Từ sau lần ốm này, cái quan-niệm của Văn về cuộc đời gần thay đổi hẳn. Chàng tháo bỏ bô bô hờ hững của nững bậc anh-hùng danh tướng mà chàng vẫn sùng-bái, chàng xé không tiếc tay cái câu châm ngôn: Mạnh được yếu thua mà chàng vẫn treo ở trước bàn làm việc để thay vào bốn chữ: nhàn-tù-bác-đi.

HỌC PHÍ

NHÀ TƯỞNG GIÁC
ĐỨC PHONG

H 豐 烹 生 德
D 福 建 豐

Bún thố sòng
T và bão ché
45 PHỐ PHÚC-KIỀN

Mỗi hiệu thư đó người Nam đều chửi-cường mồ da lùn ném dứa-món người tên nhiệm vụ cung nhân là thèm rat tốt cùn-una can-lặng, gã phải cha g

An-tù Xuân Thu

Cảnh-công muốn thay nhà cho An-tù, An-tù từ chối, lấy cớ ở gần chợ học được "nhiều."

Cảnh-công muốn thay nhà khác cho An-tù, bảo An-tù rằng: «Nhà của phu-tử gần chợ, thấp hẹp, bụi bặm, không thể ở được, xin thay nhà khác rộng rãi sảng sủa hơn.» An-tù từ rằng: «Bè tôi cũ nhà vua trước kia ở được, thần không đủ đức mà ở nỗi được thi là thần xì xỉ qua. Vả kẽ hèn nhõ này ở gần chợ, dù tôi biết được sự cần cù dám, do là cái lợi của kẻ hèn mọn này, còn dám đâu phiền đến làng nước phải khó nhọc cất nhà mới cho.»

Cảnh-công cười nói rằng: «Phu-tử ở gần chợ, thì có biết thứ gì đắt, thứ gì rẻ không?»

— Đã trộm lấy thế làm lợi, dám đâu không biết.

— Thứ gì đắt, thứ gì?

Lúc bấy giờ hình phạt của Cảnh-công nặng, có người bán cái dâng (1) cho nỗi An-tù thưa rằng: «Giày bẩn một chiếc thì đắt, giày bẩn đôi thì rẻ.» Cảnh-công sầm mặt, biến sắc đi. Từ đó Cảnh-công gián bớt hình phạt.

Quân-tử nói rằng: «Nhài nói của người có nhân lợi rộng làn thay! Mọi người của An-tù mà Tề hẫu phả, giảm hình phạt.

Cảnh-công phá nhà cảnh nhà An-tù để làm nhà An-tù rộng ra, An-tù nhờ Hoàn-Tử nói giúp.

An-tù dì sứ Lô, Cảnh-công ra lệnh phá nhà lồng dâng An-tù để làm cho nhà An-tù rộng ra. Đến khi An-tù rờ về nghe thấy việc ấy, đợi ở ngoài cổ, sai người về bạch với Cảnh-công rằng: «Thần là kẻ tham ngoan, muốn có nhà lớn, bèn thông với nhà vua, cho nên nhà vua làm cho nhà thần rộng ra, tôi của thần to lắm vậy.» Cảnh-công nói: «Nhà của phu-tử xấu và chỗ cho nỗi ta làm lại cho phu-tử, phu-tử

(1) Dâng: Thứ giày một chếc bán cho kẻ cựu thần.

về ở thi ta rất vui lòng.» An-tù thưa lại rằng: «Tiền-nhân có câu rằng: Không bói chồ ở tốt hay xấu, chỉ bói nhà láng dìeng hay hay dở. Nay mà theo ý nhà vua thihi hiền nỗi là bói chồ ô, và mãi một người láng dìeng mà tiền-nhân họ Mội đã bói chọn cho tôi. Trân dám dẫu bỏ chồ láng dìeng của họ Mội bói cho. Ở nơi nhà lớn mà trái với lòng thường của láng dìeng thi thần không dám, xin cho từ.»

An-tù về nhà cũ, Cảnh-công không nghe. An-tù nhờ Trần Hoàn-Tử xin giúp mới được.

Cảnh-công thấy An-tù ăn uống kham khồ cho là nghèo, An-tù xưng có cái ăn của ba người sĩ.

An-tù làm tướng cho Cảnh-công mà ăn thi ăn gạo xay, đồ ăn chỉ có ba sò chả, nắm quả trứng và rau cỏ. Cảnh-công nghe thấy thế đến ăn cơm nhà An-tù, thấy cơm như thế bèn nói rằng: «Thời! Nhà phu-tử nghèo đến thế mà quâ-nhân không biết, thật là quâ-nhân có lỗi! An-tù thưa rằng: «Tôi cho ở đời còn bao nhiêu người không đủ ăn. Có gạo xay an nó là một bữa của người sĩ rồi, có ba sò chả là hai bữa của người sĩ, có rau với nắm cải trứng là ba bữa của người sĩ. Cái hạnh của Anh này không gấp đôi cái hạnh của người mà có cái ăn của ba kẽ sĩ thế là ơn vua ban cho hồn lâm rồi. Nhà Anh này không nghèo.» Lạy tạ hai lạy.

Lương-khâu-Cứ lo không kịp An-tù, An-tù khuyên cứ theo đạo thường mà làm.

Lương-khâu-Cứ nói với An-tù rằng: «Tôi đến chết cũng không kịp được phu-tử.» An-tù nói: «Anh này nghe có câu rằng: Làm mãi thi phải nén, dì mãi thi phải tối. Anh này không có gì khác người cả. Chỉ biếtlàm mãi không thôi, dì mãi không nghỉ cho nên khó ai kịp.»

An-tù ôm, hồn chết, vợ hỏi có muốn trốn trăng gì không. An-tù nói: chồ có dồi tục nhà.

An-tù ôm, hồn chết, vợ hỏi rằng: «Phu-tử có muốn trốn trăng gì lại không?» An-tù nói: «Ta sợ ta chết đi thi tục nhà dồi, bà phải trong nom nhà cho cần thận, chó co dồi tục nhà dồi.»

An-tù ôm sắp chết, đục cột bỏ giấy vào dặn rằng, con nhón lên thì lấy cho xem.

An-tù ôm sắp chết, bắt đục cột nhà bỏ giấy tờ vào và dặn vợ rằng: «Những người ở trong cột, đợi khi nào con nhón lên thi lấy cho nó xem.» Đến khi con nhón lên, lấy giấy tờ ra thi có câu rằng: «Vái lạy chớ nên dùng dến cúng, cúng thi không thể dùng được nữa. Trầu ngựa chớ nên dùng dến cúng, cúng thi nó không làm được việc nữa; kẻ sĩ chớ nên bắt phải cúng, bắt phải cúng thi không thể cúng không dí xe nữa.» An-tù thưa rằng: «Vua khiên tôi xét trấn quan, tôi phải tiết bớt cách ăn, cách mặc trước dân trong nước, thế cũng còn sự dâng vẫn hoang phí không xứng với cái hạnh. Xe lừa ngựa tốt trên vua dâng, dưới tôi cũng dâng, nếu trong bọn dân không biết lễ nghĩa, có kẻ ăn mặc phi phao không xứng với hạnh, tôi sẽ không có cách gì cấm được.»

Cảnh-công thấy vợ An-tù vừa già vừa xấu, muốn gả con gái cho, An-tù lạy hai lạy xin từ.

Cảnh-công có người con gái quý, muốn gả cho An-tù, bèn đến ăn yến ở nhà An-tù. Rượu vừa ngà ngát, Cảnh-công thấy vợ An-tù, hỏi rằng: «Đây có phải quý nỗi-tử không?» An-tù thưa rằng: «Phải! Cảnh-công nói: «Chá! Người vừa già vừa xấu. Quâ-nhân có cop gái còn nhỏ và xinh, xin đem vào cung của phu-tử.» An-tù dì lịch sử rằng: «Nhà tôi vừa già vừa xấu, nay dâng cùng với tôi lâu rồi, dâng có lúc trẻ và xinh. Vâ-lại người ta pem cái tuổi trẻ hác vào mình để lúc già được nhờ, đem cái xinh thắc vào mình để lúc xấu được nhờ. Nhà tôi thắc cho tôi, tôi

nhận rồi. Nhà vua ban che dè khiến Anh này bởi lời người ta thắc hay sao!» Lạy hai lạy xin từ.

Cảnh-công thấy An-tù di xe nát ngựa xấu, khiến Lương-khâu-Cứ đem cho xe mới ngựa tốt ba lăn, An-tù cũng không nhận.

An-tù vào trầu di xe nát, đóng ngựa xấu, Cảnh-công trông thấy bảo rằng: «Chao ôi! Lộc của phu-tử ít chẳng, mà xe ngựa tàn tệ quá thế? An-tù thưa rằng: «Nhà lộc nhà vua ban cho, tôi nuôi sống được cả ba họ nhà tôi, lại nuôi được cả các du-sĩ các nước. Tôi được áo ấm, com no, có xe nát ngựa gầy me đi tuế cũng đủ rồi.»

An-tù ra, Cảnh-công khiến Lương-khâu-Cứ dem xe lớn, ngựa tốt đến cho An-tù, dem di dem lại đến ba lăn An-tù cũng không nhận. Cảnh-công không bằng lòng, bèn triện An-tù, dặn bảo rằng: «Phu-tử không nhận thi ta cũng không dí xe nữa.» An-tù thưa rằng: «Vua khiên tôi xét trấn quan, tôi phải tiết bớt cách ăn, cách mặc trước dân trong nước, thế cũng còn sự dâng vẫn hoang phí không xứng với cái hạnh. Xe lừa ngựa tốt trên vua dâng, dưới tôi cũng dâng, nếu trong bọn dân không biết lễ nghĩa, có kẻ ăn mặc phi phao không xứng với hạnh, tôi sẽ không có cách gì cấm được.»

An-tù từ-chối không nhận.

(1) Nỗi-tử: tiếng xưng vợ các quan khanh và đại-phu.

ĐÔNG-PHƯƠNG CÒ-DIỀN

An-Tù Xuân-Thu kỳ này đáng hết. Sau này bến báo sẽ mở ra mục «Đông-Phuong Cò-Diền» đăng những bài triết dịch ở các kinh, sử, Tứ. Dịch sẽ lựa chọn toàn những điều tinh túy của Cò-họp Đông-phuong, để hiển các độc giả hiểu rõ những tư-tưởng hay về triết lý ở Đông-tưởng cung có ích cho sự học ngày nay.

T. B. C. N.

**Chemisettes, Tricots,
Slip, Maillot de bain
đủ các kiểu, các màu, rất hợp thời
trang, mua buôn xin hỏi hàng dệt**

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

Viet Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MANH - QUỲNH

(Tiếp theo)

Nếu nó trốn tránh cãi
chối, thì anh em sẽ có người
về Tàu dòm mà iỏi-iên nó,
chặt đầu nó, giết cả ợ con và
đốt sạch nhà cửa dinh cơ của
nó.

• Phải biết Trung - quốc
đương буди loạn ly chia
định này, cái lệnh của bọn
Ma-la-hao truyền cho Lý-Tam
chẳng phải là một sự
đạo ngặt bỗ lão, khống
dám thực hành. Vì dù
Lý-Tam cưỡng mình,
đó nô khôi bị cựu
đảng xử tử cả nhà và
phá tan cơ nghiệp để
phục thù báo oán.

• Lý - Tam, tức
Trương-thuấn-Phong,
thừa biết cơ nguy
trước mắt, hãy giờ
phải sấp sύu di sang
Đèng-pan, hầu tạ tội
với anh em, và lạy
lực trả lại 10 vạn lục
trước, bồi thêm ít vạn
lùm quâ, thì mới còn
đời mà vui sống.

• Nên nhớ rằng mười năm
về trước nó đã bị nhà đương
cuộc bén áy truy nã, kết án
vắng mặt năm năm khô sai,
hết vở được lúc nào là thi-
hành án-tết lút đờ. Nay nó
định sang bến áy với tên già
Trương-thuấn-Phong mặc
lòng, áu kia chưa tiêu mà
hình lich nó cũng chẳng xóa
bỏ đc được. Trương-hop nó
hết khổ; đi thì nguy hiểm

sợ lộ hình tích, mà không di
thì không thể yên thân với
bọn du đảng Ma-la-hao.

« Chắc nó tưởng bịt được
mắt chúng ta đây, tẽ lại xin
giấy hộ-chiếu mội cách đường
hoàng là nhà phủ-hộ Trương-
thuấn-Phong di du-lịch Đông-
Dương. Nếu ta nói cho nó
hiểu rằng ta biết đến tận

Quả nhiên sáng hôm sau
Trương-thuấn-Phong đến xin
hộ-chiếu, chàng tuoi cười
tiếp đãi, mời ngồi iữ-lẽ, rồi
lâm bộ lây trong ngắn kéo ra
một hồ sơ mờ hổng, hổng đồi
sắc mệt, nói rất nghiêm nghị:

— Trước kia ông đã có lúc
ở qua Đèn-pan, tên là Lý-
Tam, chắc ông biết Ma-la-hao
là gì đấy nhỉ?

Có tài giật minh,
Trương-thuấn-Phong
tái xanh mày mặt và
nói ú ớ đề chúa minh
cáo từ ta đi.

Thế rỗi A - Khâu
đứng ra điều - định
khôn ngoan, gọi là
lâm on giúp việc hộ
người đàng - hương.
Chiều lại, họ Trương
đem lời nhà Vi một
chết phong bi dụng
năm nghìn đồng,
chẳng những hôm sau
được hộ - chiểu đe
xưởng tàu, lại được
lời hứa bảo hộ güm

cho không bị lộ hình tích.
Tục-ngữ nói đồng tiền đồi
trắng thay đèn, mua tiền cũng
được, là thế đấy chàng?

Làm dấu phòng Xuất-
đường Hộ-chiếu, lại được
ông chủ tu dinh, phú tháp,
Vi tha bù làm mua làm nồng
với những người Tàu cần đến
xin thông-bánh sang Đông-
dương mà có tình cảnh éo le
như Trương-thuấn-Phong.

Tóm tắt những kỷ trước

Mấy năm gần đây nay dân Nam-Định bần tán ôn sao.
Họ nô đồn môt doi au nam, nô đồn tu môt cách
chân thành, chán chí ô chúa lâm. Sau họ mới biết
rõ ràng doi au nam, nô đón là anh em ruột vi chán
chán nham thê thê thái ném tới đây tu.

Hồi về chuyền minh, hai người sứ nam vú chỉ đáp:
— Chúng tôi tu là đê chuec iai tội ác cho cha,

Cha họ là Thành-Vi - KẾ BẢN TRỜI - đã gây ra
nhưng tội ác gì?

Một tội nghiệp ở trung Thông-Ngòn ra. Thông Vi
đã làm cho có Buổi hàng Ga lồ thua chua nghĩa
lè, không biết mưu mòi nào. Vi đã quyết đê dược
Buổi và mượn lém của bộ quan sét yểm nhiễu
đem về triều anh em.

Máu mồ cát bạc, lamen dược bao Vi đem cảng vào
sóng hối nán thường phái giờ ngón bít với những tay
cờ bạc non và già khóc lamen tên các me..

Mang công mòi nhưn không già được, thông Vi
bố việc chúa ra lâm thay kinh phong Kế-bản sét mòi
đem Hongay, rồi iai lục sang Lào, Hương-cảng...

bóng đèn dĩ-văng của nó, eօ
ý trù-trù không phát bộ-
chiếu và dọa lấy hình ảnh lý-
lich đe tu hồi hên kia, thi
năm ba nghìn bạc, nó phải
hai tay đem dảng lật tức. Lại
còn mang on'a là đàng khác
v. v. »

Đọc hết lập bộ của Khâu,
Vi hồn bở phen này vớ dược
một con thịt to ở đâu vò-linh
đám dồn vào lưới.

Ché di hay không cho di là tự
tay chàng, có khi chàng làm
nguy đến sự tự do an toàn
của người ta nêu như kẻ hổ
sự không chịu lo lết phải
chändig.

Cái số Hoa-kiều ở các thuộc
địa Áu-Tây, hoặc thiết thuỷ
mà mà trốn tránh về nước,
hoặc phạm tội lỗi mà bị trục
xuất cảnh ngoại, ít lâu đòi
tên biển tướng đê lòn sóng
trò qua chỗ cũ, không phải
là số ít. Muôn cô giấy tờ ở
nơi khôi - hanh, họ không
ngại gian tốn kém. Sự đánh
ráo khôn-khéo ấy cũng nhiều
khi qua lợt coi mắt các nhà
đương-chức hải-quan, vì nỗi
bận việc tu-tung, không thể
trông nom cho xiết.

Với bọn đánh tráo, thày trò
Vi Khâu mới đê b López vo
tron, có thè áo tu. Không phải
có một vụ Trương-thuấn-
Phong mà thôi, về sau còn
nhiều vụ na-ná như thế nữa.

Ngay những người Tàu
binh-thường, vò sự, một khi
muốn sang Đông-dương ở
buôn bán, hay di chơi rồi vè,
ai cũng muôn dược giấy thông

Hãy mua hai cuốn sách rất giá-trí vừa xuất-bản.

1. Tân-Đà vận văn III
của Thi-hà Tân-Đà Ng-khắc-Hiến
Tập III này gồm 600 trang
ca, sầm hót nói, dịch đương thi
v. Sách dày ngọt 100 trang rất
mỹ thuật, giá 0\$45.

2. Triết-ly sức mạnh
của Lê Văn-Truong

Cuốn này mở đầu loại sách sống
và mạnh của tác-giả. Rất cần
đọc, vì ai cũng cần phải biết tới
sức mạnh có công dụng thiết
thực cho sự sống của người ta
là ngàn náo. Trên giấy bản tốt.

Giá \$ 30. Hồi ở
HƯƠNG-SƠN
97, hàng Bông — HANOI
Ở xa, thêm cước phí.

hành mau chóng. Họ mua cái
mau chóng bằng năm bảy
thục bạc là sự thường thấy.
Đè chém giấy tờ mà nhỡ mất
chuyển tàu, phải lưu ở Cảng
tới tuần lể sau, tốn kém cõi lẽ
gấp đôi gấp ba; thà mua cái
mau chóng vẫn còn lợ: học.

Nhờ thế mà trong thời gian
một vài năm, tát oai tac phuc
với mieng giấy hộ-chieu
thông-bánh, Vi-ăn-tiêu phung
phi ở Hoang-hau, thu-diêm
với sòng bạc Thành-xuyen,
cũng còn hàng vạn trong túi.
Hưởng chí chàng còn có lâm
ngon lam tiên khác nữa.

VIII. — Vợ con nhà triệu - phú với một chàng hiệp-khách già cầy

Thâm-Xuyen, vị-tri ở sát
bên cạnh Hòi-đô, Hwang-cảng
nhưng là đất chúa - quyền của
Nhà, nguyên xưa chỉ là một
xóm chợ nhà quê, cư-dân

PHẦY BỤI TRẦN

Xét thấy nhà nào dù giong so-
mù ôm, cửa kính, iữ kinh tem
nhem luôc nhocco, ấy là cao biu
hệ chính thức sắp xếp, ấy ra
nhưng cuộc traу traun chui
bởi, binh niac, nghề khô hàng
hộ-đim hoặc nội ty chau nâu,
vay mua trang trave và dùng
ngay: BLANC D'ALLEMAGNE :
ta mua thuế bộ đê iau chui và
danh gưống iữ kinh, cửa kính,
cốc, da thiuth rất trong sang
sach se, iết lợy mà lai họ tiễn.
Thứ thuộc bộ này có thể đánh
dược cù mủ iản giấy phoi dược
nặng già se trắng như tuyết và
no co lai cai đặc điểm: khi cầm
mùi dội lên đầu không giấy ra
tay vì không có bụi phoi phai
như các tau phan khac; khi
muôn đánh lại mà nhớ ra hêt
bộ, lạm lấy nướu râu sạch bộ
đi, mang hoai lại se trắng như
mực. Thực là nhất cát tam tu lện.

Có bàn tại cie đại lý RUỘU
CHỒI HOA KÝ và PHÒNG TỊCH
CƠN CHIM mòi phong roughly 100
grammes giá 0\$07. Cán đit lý
các lanh, An Hà 13 Rue du
Coivre - Hanoi.

thưa-thớt, nhà cửa hầu hết
bâng lá.

Vé sau, cờ bạc trai gái làm
tài-liệu xây dựng biến hóa
xóm chợ lít leo ấy đột ngột trở
nên một thành-hi ản choi
không lồ. Không mấy chốc,
lâu dài dô sô mọc lên như
nấm. Đường ngang thế giặc
chẳng chít mang nhẹn. Cuộc
buôc bán mỗ: ngày một thịnh
vượng.

Bọn đầu cơ xuất vốn hàng
muôn hàng triều, thi nhau
mở ra những sòng đô bác to
và những ca-lau vũ-quán rập
theo kiểu Mỹ. Các nhà cầm
quyền ở Quảng-dông thuở đó
cảng khuyến khích them, đê
lợi khoản đánh thuế cho công
quỹ, vừa lợy cho ca-tu-nang
ông đốc-quán và bộ hạ vây
cánh.

Có những lò nhà cao bốn
năm tùng, ta vào đây tìm thấy
nhieu trò vui tùy theo sở-
thich và muốn chơi thứ cờ
bạc gì cũng có đủ. Tưng bừng
hát tuồng cò, tưng trên xi-né
với những phum ảnh tối-tan ở
Anh Mỹ vừa gửi sang. Phòng
này chơi phan-thán cò-con,
phòng kia đánh thin-cầu sát
phat. Người ta đem cả cờ-
đò, đê-đam iên dày mà nộp, hay
lại khai đèn chì cò dâm ba chực
trong túi mà lúc vè nghẽm
nhien một phu-gia-ông cũng
nên.

Lại có những biệt-phòng
trang hoáng hoa-n ý cho các
ngài thuê riêng đê bày cuộc đỗ
đem riêng với nhau, tha bồ
yên vu läng lê. Trong phòng
sẵn có bàn đèn thuốc phiện,
một vài cát thiên-nữ như hoa
như mộng đê hẫu tiêm, hẫu
nuóc các ngài. Bốn người
ngồi chau đầu, quanh chiếc
bàn đà cầm-thang, có thè sát
phat nhau bạc vạn với bộ bài

mà-chược ; bên ngoài không ai hay biết gì cả, trừ ra những tiếng quát bài nêu mạnh trên mặt bàn đà nghe kêu chí-chết.

Người Tàu thích đánh mà-chược cũng như người xứ Bắc minh thích súc-súc và đồng-bàn Nam-trung thích đánh me hay tú-sắc v.v. Một nhâ

BUÔN LÂU

như trang dời sống gian lao
và mưu phiền lưu. Ai
đi, ứng đọc m.m. g.sết, thi thoả
của lục sĩ Nguyễn-Án

Những ngày đi
buôn làu

của lục sĩ Nguyễn-Án
Một đoạn đời sống nguy hiểm
của lục sĩ rất kỳ - Giá p.40

CHÍ THIỆN THIẾT SƯ
thi trùm thuyết võ hiệp già tri
nhất của HÀI-BĂNG,วงศ์กาน<ส
muối cùi, võ hiệp danh tiếng
đã là. Nhiều tranh vẽ đẹp của
CON-SON - Giá 0p40

GIANG HỒ HÀG BIỂM
Võ HỮU dịch theo cuốn TIỀU
PHƯƠNG THỦ, rất hot - đang
của Trung-Hoa. Nhiều tranh vẽ
của Văn Giác - Giá 0p38

ĐOÀN ÂM BINH
của NGỌC CẨM - Giá 0p38
Mua sách gửi mandat cho :
Le Directeur
de l'Asiatic Imprimerie
17, Émile Nolly, Hanoi

(còn nữa)

văn Tàu đã làm bài thơ trào-
phúng bằng lối thơ mới như
sau này :

一個中國人，悶得發慌
二個中國人，便好商量
三個中國人，不能成事
四個中國人，麻審一場

« Nhứt cá Trung-quốc nhân :
muộn đặc phái hoang ;

« Nhị cá Trung-quốc nhân :
tiện hảo thương lượng ;

« Tam cá Trung-quốc nhân :
bất năng thành sự ;

« Tứ cá Trung-quốc nhân :
mature nhất trường ;

Tác-giả có ý ngoan ngán việc
nước Tàu, cảm-thán đồng-hảo
minh hễ quay quần nhanh chì
được có việc cờ bạc ẩn chơi
là giải : một người Tàu ngồi
võ một mình thi buôn ;

hai người Tàu ngồi với nhau
thì có thể binh tinh việc này
vết kia, nhưng đến ba người
Tàu thì chẳng làm xong việc
gi được (vì trong ba người bể
não, cũng có một người bội
phản hay không kín mieng) ;

đến bốn người Tàu ngồi chung
nhau một chỗ, thì dở ngay bộ
bì mà-chược ra, chích chát bóc
lột nhau hay tiêu kiễn cho

qua ngày giờ, có thể mả thôi.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

Dâu Vạn-ứng « Nhị-thiên - Đường »
ve nhòn mồi cải trang lại thứ giấy bao ngoài rất mị - thuật
Giá bán mỗi ve... Op.24

Số nông công thươn g, bối cù ở trong nhà hoặc di xa ngoài, hãy nên để phòng bất trắc
thì chèo dâu NHỊ THIỀN-DƯỜNG là nó tri trào được bình bệnh đe nhất thần hiệu. Nếu
có mua dâu NHỊ THIỀN, và nhòn kieu mới, cam đoan không khake gi. Dâu Vạn-Ứng
ve kieu cũ. Hãy xin nhận kỹ, trong có dâu hiệu ứng (Phật) là khói lo sợ mua lầm phải
dâu giả mạo vậy.

Nhị-thiên-dường được phòng
76, phố Hàng Buồm, Téléphone 849 — Hanoi

Vì kỵ này nhiều bài quá,
« Một phương pháp học chữ
nhỏ », của cụ Bảng Ký hoar
lại kỵ sau.

dâ có bốn loại sách trọn bộ, một
loại sách khác hẳn các sách
tinh Bình đà viết, do Thành
định chủ, trung và bản tập.

Sáu mạnh

— trích thâm viết rất công
phu ai, muốn biết một bài trình
thám del tài ở Phê-kinh một hổ
nghe-hiện là, một tên con đỗ
đã vượt được nhửu lần ở cồn đảo.
Bỗi đọc người như-ting, Thành
sân huyết là chép đã biết rõ tài của
tác-giả op.55.

Bạch y tiêu biệp

một trích kí-miêch có tài xuâ-
quý nhât hòn đà của Lãnh-Hu
Nguyên - phong xin là hòn hối các
phát vò ở đêng, hòn đà làm lò đất
nguồn, là lò đất Hán. op.32.

Truyện Vị Nhông Yếu Mỵ của
Song Sơn Op.40 và Vũ Ang-lê
của Vũ-Đôn giá 0p38 Ban đà
gần hết xin mua may, kéo
chờ 26 tháng lâu mới có

XUẤT BẢN

BẢO-NGỌC VĂN-DOÀN
67, rue Negret Hanoi. Tel.786
cô giò bán các hòn sách
lớn ở xà mua tính thêm tiền
cước. Thu mandat đê M.

LÊ-NGỌC - THIỀU



Hai năm ruồi trên sân khấu

Tôi đã thấy rõ cái đời của những kè « song
bên kèn trong chèt không trong kèn »

(Tiếp theo)

I. — Đào kép hát Việt-Nam !

Người ta thường phè-nan
rằng : nghệ hát cũng là một
nghề đê cho thiên-hạ tiêu-sử
giải-trí mà tại sao những tài-
tử chiếu bóng của các nước
Âu-Mỹ được sống một đời đê-
vương oanh-liệt, ai cũng
hoan-nghênh ca-tung, mà
những đào kép hát Việt-Nam
một phần đông phải chịu sống
gian-nan lận-dận lại còn chịu
những tiếng mỉa-mai khinh
thị của nhiều người trong
phái thủ-cựu nǚa.

Họ cho nghệ ca-kịch là một
nghề luô-i-bieng đàng điếm,
tôi tàn cho ném mồi cò câu :
« ba thằng kép hát vô nhà mì »
Đó là một câu nguyên-rùa cay-
độc nhất của người xứ Huế,
họ dùng đê lăng-mạ nhau mỗi
khi cãi-lộn.

Đào kép hát ở xứ ta bị bạc-
dai-thé là do bời nước ta
còn bần - khai, nghệ-thuật
chưa đến thời-kỷ được
trọng dụng và một phần lớn
cũng bởi tại đào kép mình có
những người sống bẽ-a cầu-
thả.

Trong kịch - trường Việt-
Nam không-phải là không có
những bậc tài-hoa lỗ-lợc.

Nhưng.. những kép hát có
chân-tài học-lỗ-ức và nhän-
cách như thế ở xứ này chỉ có
một số nhão, còn những đào
kép bẩm-tài vò - hạnh thi thực

NHỮNG CÁI MẶT THẤY TAI NGHE CỦA MỘT KÉP GIÊU GANH H. C.

dockets-thi, nhưng chẳng sai
ngoa. Còn đào, phần thiêu là
những cô gái vòi gia đình

theo phong-trào họ dời sang nghệ hát Cái-
Lương. Cũng có nhiều cô gái
mới lòi lén, dời theo gai-tán-
tiến, học thức chéo thê đánh
ván nǚ, cùi quố - ngô trong
dầu cũng nuoi dâ những tu-
trưởng lồng-mạn . . . mò doi,
cô iim có thoát-ly gai-dinh đê
được phong-sự tự do ca-nhân;
rồi . . . tinh co các cô gái kép
hở, thê lai-hanh-hon, gay đê
mong sau này thành đào hát
trú-danh. Một khi cùi sát-nhập
vào nghệ-huấn, ăn lộc lò iỏi tui
cái giao-dục chí pha-nien-ngữ.

Có điều - luyện cái « Nghệ-
thuật giáng-hor » đê . . . « on
mieng » óng - út, và nay kép
dòn mai kép hát các cô cù
vết « tui - do kẽ - hòn » cù yêu
bùi bái như họng gai măi-
dam công-khai.

Có lầm cù đào mới mudi ba
tuổi dẫu dâ . . . xây con, dâ
biết vò chồng, nhän-rѓai. Ban
ngày mà nhìn thấy những
thân hồn hùng - beo gầy dài
của họ - đê là nguy-ánh của
những cuộc tảo-hòn ác-hai -

ĐÒI CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT
Không đóng cửa, viet tron
mẫu troi dep, chóng khô
ĐẠI-LÝ-ĐỘC QLYEN:
TAMDA & C-72 W 616, HAKO

thì đến khiếp lén được. Thực là ghê-têm, thực là... quái đản. Chép miệng thô dại với một câu ngao - ngán, rằng: — Dao-kép hát Việt-Nam (!)... k.ống trách được... (!)

II.—Những gánh hát di rong

Những gánh hát Cải-lương di rong các tỉnh của người Bắc-Kỳ dường lập tài chưa thấy một ban nào có thể gọi là tạm được. Bé ngoài trống hơi được hào-lòng một chút thì bể trong ban hát lại nát bét... như tƣờng bẩn, có nghĩa gánh lại hỏng cả từ nội dung đến hình-trúc chẳng có một tí gì đáng ơi là mĩ-quan. Mỗi ban hát đem dì các nơi diễn để lấy tiền của thiên-hạ mà tại sao người đứng chủ lại không biết cách id-chéc cho thành quy-cử? Trong lần toàn-thê nhiều gánh hát họ đã bộn-bè chướng mǎi quá, thực là một sự... pín-mỹ-thuật rất đúng cho Cảnh-phát vi cảnh. Ở ngoài công họ treo vài chiếc cờ, áo tài ú-rú trong đèn thảm đậm; vào trong rạp... một chếc « ri-dô » bằng vải mầu, và tú-tung; khi mở màn khai-dễn khán-giá đều phải chán - ngán vì cách bài-tri phỏng-vành rất lộn-xộn cũng như lớp-lang của vở hát « cương » chẳng có đầu đuôi thứ tự gì, lầm kinh dào kép có người đã ra sân-khuỷ mà vẫn chưa hiểu rõ vai cùi minh đóng như thế nào... Thật là ngao ngán cho nghề hát ở xứ mình. Những sự cầu-thả, hồn-dộn như thế do bởi từ người đứng chủ gánh cho đến các dao kép, không mấy người chịu quan-tâm đến nghệ-thuật.

Chủ những ban hát Cải-lương cũng lxa như chủ các

nha hát cô-dâu, họ là những người trong phái đầu-co chuyên môn cho vay nặng lãi để bop hẫu-nạn cõi lụt, khổ rách ao-om, hoặc là những nhà thương-mại không gặp thời, trong thương-trường đã từng thất-bại nhiều phen. — Cũng có nhiều dào kép hát gặp được « quý nhân phu-trợ » giúp tiền họ di chiêu-tập anh em đồng-nghịệp cố lập thành một ban hát — Hay có người vi hiếu danh đứng tên mồ

— ... Chẳng dã khồi người trước kia chỉ xoàng thời thế mà đứng mõi bao-hát gặp thời vận bay giờ giấu cõi bạc-vạn lại làm chủ mây-ganh hát to-lại ở các lỉnh-lớn, ngay nhốn tiền đây. Làm cái nghề này lãi trống-thấy. Hàng ngày, iền du-phí và luồng dào kép chỉ gặp được « quý nhân phu-trợ » giúp tiền họ di chiêu-tập anh em đồng-nghịệp cố lập thành một ban hát — Hay có người vi hiếu danh đứng tên mồ



gánh hát đẽ được làm... ông chúc một trăm là thường... chéu, và lại được du hành các tỉnh. Tình cờ họ quen biết một vài người kép hát-thất-nghịệp, bùi-tai nghe họ tân-nghịệp và lập một gánh hát Cải-lương tên là « Tài-re phế », chí bộ-rà vai ba trăm bạc có một tháng là thu lại được vốn ngay, không phải néi ròc chủ nghe, không phải néi ròc chủ nghe, hót còn iải-gáp mây tài-nghè giỏi, đóng trò trên

sân-khuỷ có duyên, cho vay mỗi người từ hai mươi đến bốn mươi đồng, dào kép sẽ làm giầy giao-kéo với họ là nhận-lam cho chủ gánh hát say một thời bao nhiêu tháng và mỗi tháng trả nhất định mây đồng — tùy theo số luồng. Đoan họ thuê vé phông-cảnh, mua sắm những mũ, măng, giáp và các vật liệu phu-tùng về tuồng tàu chính-thât ở Hồ-kông. Nếu ít vốn liếng thi mua lại phông-cảnh cũ của ban hát nói-hát-bai, thuê những kép... hết tài bị nhiều gánh sa-thái và những cô dào-chảng có một tí duyên nào, nham-sắc dã sấp đến thời-kỳ... ăn-lẽ-thuong-the, không có tiền-sắm quần áo Tàu, cứ hát-trần tuồng tay cõng được.

Ban hát của những nhà-tu-kien-vi-vui chơi mà bõ nén khuyễn-truong gánh hát thi còn khâ-trợ, có lâm-người lại liêu-líh qua, tiến-chi cõi gân trám-bạc-cùng-dám-xun-xoe đứng tên lập gánh hát, chưa được bảy hai mươi mốt ngày đã cạn hết vốn... rồi tan, mang thêm bao nhiêu công-nơ, để khõe cho các dào kép phải chịu nhijn đòi-nhjn khát, phải cầm-quần-bán-áo đẽ lây-nền-sở phí nà v.v. nguyên-quáo, và làm di-hai cho những ban hát có giá-tri. Nghé-hat của người Annam bê-hai-bản-thiên là bài-thé đó.

Còn nhiều... , nên-lâm! Chưa bao giờ người ta thấy những dào kép và những gánh hát Cải-lương sản-xuất nhiều như lúc này. Nhiều người tưởng là một xu-diêm rất đáng mừng trong cái lịch-trình tiến-hóa của sân-khuỷ Việt-Nam. Nhưng không... trại-lại. Các nghệ-sĩ và những gánh hát càng nhiều bao nhiêu, trình-dộ-nghè-thuật ca-kịch-lại càng thấy suy-tiền-dài-bại bý-nhiều. Vì... nhiều ban hát, nào! có

ra hồn ban hát? Nhiều nghệ-sĩ, nào họ có một vẻ gì là nghệ-sĩ đâu? Họ sõi-dĩ ra đời chỉ vi sinh-kẽ và lợi-tức chủ, dâu-có phải vi nghệ-thuật. Thế thi nhiều như thế cũng chỉ là... không-có gì.

Có nhiều gánh hát trống thẳm hời và cùng, iất cõi dòi-dac phông-cảnh xếp chỉ vừa gọn trong một chiếc xe-bò, họ hay di kiém-ăn ở các phủ, huyện-ly, hát cho dân quê xem, họ quây-cót ở chợ hoặc dính-lòng làm rap, kê-nhưng tám-phản, tấm-gỗ làm thàn... sán-khuỷ. Những dào kép lại càng tang-thương hồn-nà, su-ân-mặc-chia họ lõi-thoi cầu

thá-quá, quần-áo-tân-thời và au-phuc-trái-mái họ mua rẻ-ô các hàng ban-lại quần-ao-cù. Đó là những nghệ-tiều-tán, tài-nghè so-dâng thuộc về hàng « dao-kép chè, chai, long-vi... » của những gánh hát... sau-dinh, goc-cu.

Nan-hinh-thức, (toàn-ban tai-tứ) và bẽ-ngoai gana-hai của họ đặc-biệt là một lự phuong-cao-e chuyên di-hat bội ở các vùng quê-nhưng ngày-làng-vào-dám, ba-dồng-thêm-cá-com-lắn-rugen...!

Như thế cũng là... một ban hát Cải-luong... (!)

... Ngán-thay!

III.—Những người chủ-chuyên-nghiep

THÁI - DƯƠNG VĂN - DOANH

Tông-Phát-Hành:
Librairie Van-Lâm
33 Boulevard Francias Grierier
HANOI

Hán Học Tu Tu

Gia... \$.80
Sách soạn theo một phương-pháp mới, có mèo-lút/các bài học tiếng, tập đọc, tập dịch, v.v. giản-e, dễ-hiểu, rõ ràng cho những người thi-thì-muốn thi học-chữ Hán, ấy, không phải-thay-gây.

Problèmes d'Arithmétique, d'Algèbre et de Géométrie au Plôme

résolus par Phô Đức
Tô & Vũ Lai Chûong
Professeurs au Lyceé
du Protectorat
Pri... \$.80

Hộp Abécédé (Chơi mà-học)

Một hộp dày-nhưng miếng bia-màu-tươi-de Trè Em, ty khép lấp 25-cai-cái, 10-chữ số và các vật thường-dùng — Hết-có ict cho Trè Em, thêt là chơi mà-học
Giá... \$.00

Rất-dâng phàn-nàn và ái-nghỉ cho những dào kép nái-bết-banh, bắt-dắc-dĩ phái-làm với hổng người lura-miền đứng-chủ gánh hát. Cách họ đổi-với dào kép hát-rất-tàn-nhã; chẳng-rieng-gì dào kép phông, người xếp-chỗ ngõi cũng đều phái chịu-nhân-nhã dưới cái-uy-quyền-hà-khắc-éua-ho. Với những người chủ-cố-cđu-chuyên-nghé-lập-gánh, họ đã-thâu triệt-một-cách ranh-manh

những bí thuật trong nghề hát rồi, thì những dào kép và những người làm trong ban hát của họ phải chịu sống đầm - chiêu, cay - khô, mọi nha-cần bị thiếu-thốn vì cái số lương quá! hép hối. Họ định lương cho dào kép chính chỉ từ bốn hào đến sáu hào một ngày là cùng. Dào kép phụ từ một hào đến ba hào rưỡi... tùy theo tài-nghệ. Khô hơn nữa là những tôi náo múa to hoặc vì sự gì bó buộc phải nghỉ hát thì chẳng ai được lương cả. Chỉ duy có mấy ban hát lớn như Q. L, H. T, là chủ trả lương tháng cho dào kép và lương hơi được hậu một chút, nhưng... lương cao là đối với những dào kép giỏi, hát «cán khách», chủ còn những dào kép phụ có khi lại kém cả các gánh nhỏ di rong các tỉnh. Những dào kép lĩnh lương tháng đều ăn cơm hàng & ngoài, không ăn lối «bô-bô» như phần nhiều các dào kép ăn lương ngày, chủ nuôi cơm (tính theo mỗi đầu người, sang lầm là 0\$10 hay 0\$12 một ngày). Nhất là những người chủ nào xuất-thân ở nghề hát bội, trước kia họ đã từng làm kép hát phường chèo hay tuồng cò thi họ lại



càng thêm cay-nghệ, bẩn-tiện hơn nữa. Một khi dào kép đã làm giấy giao-kèo ký nhận vay trước của họ một số tiền, thì cái nghĩa sống tự-dò của những nghệ-sĩ giang hồ ấy phải dốt trong một-phạm-vi chật-hẹp cũng tựa như các vú-núi hay cùi dâu vậy — điền-luật làm trong tờ giao-kèo rất khắc - nghệt. Trước khi ký tên-thị-thực, dào kép đã đọc qua và cảng tý hiếu làm với họ theo thế — về minh chặng có một chút

quyền-lợi riêng gì, song vì hào-hức nhận tiền quá, cứ cầm bút ký hứa di cho việc chóng xong, đó là một sự rất hại cho đời sống dào kép hát. — Đó là căn-bản của họ đã có đến bạc vạn — tiền lãi về ban hát — nhưng bắt cứ việc gì họ cũng suy-bì tung xu nhả, dào kép đã bị họ đặt cho số lương không đủ chi-dụng hàng ngày cá đến những bữa cơm cũng kham-khô vô-cùng, nhiều người thường phải mua thêm thức ăn cho dù bữa. Cho nên dào kép thường phản-nản với nhau rằng : «Còn nước của chúng mình ăn ống ở gánh hát này thực là khô hơ cà tại nhà pha». Ay là tôi hát nào cũng thu được nhiều tiền đấy, chứ nếu lại vắng khách, chủ bị ôn hay mua liền mấy ngày phải nghỉ hát lại càng tệ hơn nữa. Có lắm người chủ quá bẩn-tiện, những ngày ngủi ấy họ rút hết bẩn tien chay... cho đỡ tồn, dào kép đã chịu ngậm - ngùi vì nghệ không lương, nhiều lúc lại càng thêm bức minh, vì trông thấy vẻ mặt «hảm tài» của chủ giận thời-vận nữa.

Nếu vô phúc cho người dào kép nào làm lối một sự gì lồ trong giấy Contrat là sẽ bị chủ quyết-liệt phạt một vài

ngày lương ngay, chẳng nề-hài thương-hại ai bao giờ — hình như họ chỉ mong có thể — cũng có nhiều khi chính dào kép lại tố cáo lỗi của nhau để lập-công với nhau, thế mới chán chüz (!) Ví dụ : tám rưỡi mồ mòn khai diễn vẫn còn vắng mặt ở sân-khấu hay tự-tiến nghỉ không xin phép chủ; nhiều khi chủ lại phạt cả những dào kép không có viết trong tờ giao kèo, như lúc đóng trờ, mặc giáp, mang không đúng của vai-tuồng (biết đúng thế nào được sự ăn mặc của những ông-tướng đời xưa?), deo một đôi hia nhằm chiếc nơ ra chiếc kia, lúc làm tuồng ở sân-khấu hát nhiều chỗ lồi nhấp dàn-dề tích hiat, thế là bị chủ biến vào sô luong phạt tên co lối ấy họ (có lâm người chủ tình nết «ma binh» đứng bên trong sân khấu thấy dào kép sâm-trò lầm lõi, lại cău kinh lén tiếng nói thổi ra sân khấu những câu thiêu lịch-sự và... thiêu vê-sinh, khán giả cũng nghe rõ, thế cõi giết người không?)

Những ngày ban hát phải ngồi, tuy nhiên người chủ cũng chịu thiệt một vài đồng bạc về số tiền của dào kép, song còn nhiều iỏi khát thè được dầm bầy chục, một trăm chủ sẽ gõi được lại và thêm tiền là khác nữa, tự-trung, chỉ dào kép hát là thiệt phen.

Cho nên, những dào kép của nhiều gánh hát, họ rất nguyêng - ngùng nếu người ngoài có ai lò-mò biết rõ số lương mặt-hà và sự ăn uống của-thì họ.

Sự ăn uống không chu đáo, số tiền lương bị kém, những tôi nghệ hót không được lĩnh tiền lại còn bị chủ á-purc, ngược dãi, vì thế trong ban hát thường hay xảy chuyện

bất-bình, kiện-tụng giữa chủ với dào kép. Cũng có nhiều ban hát khác, cách anh-mặc chơi bài cù dào kép được dù lịch sự, hoặc những ban hát nào nghèo do kép hát làm chủ, người đứng chủ có lương tâm và tư-cách quâng-thiệp nên dào kép có nhiều cảm tình-mặt-thiết với chủ và họ chung sống với nhau trong một hòa-khí trê-trung.

Với những người (chủ kinh-nhieu) biền-lận thái-quá rá, phanh-nhiều dào kép hát rất phanh-uất vì cách xú-hé và những sự phạt-lương bất-công, phi-ly của họ. Song vì dã chót vay tiền, làm giấy giao - kèo có giàn-ảnh của minh rồi, nên dàn-phai im-lặng. Có lắm người khai-tinh, tức quá không nhịn được, bầm-tán ngầm với anh em cứ làm nòng-tuồng ở sân-khấu, khách xem-se căm dàn-dề chủ phai thiệt mà hoán-cái tình-nết, bởi nghệt với anh em, nhưng có những kẻ «Thái-sur» mạt-báo cho chủ biết, để chủ trả-khứ những anh-bóng binh-ayah. Ai muốn thôi cũng không thể thôi được, nếu người nào cứ tự-quant thời việc, trốn-di làm với ban hát khát-tết sẽ bị chủ kiện về tội-bội tin (đã có nhiều kẻ bị tú vi thế với một vài người chủ chuyên-nghệ).

Bởi sống của dào kép hát ở xú-ta bị trói-buộc trong những cảnh - huống khac-nghet thế, xét đến triết-dè, chỉ bời tại những nghệ-sĩ không có tinh-thần nghệ thuật, không biết yêu-nghệ và trọng-tinh đồng-nghiep để hợp-tác với nhau vậy. Các ốc trực-lợi dim tài của một ít người chủ chuyên-nghiep gian-tham quá đáng cảng làm hại cho sự tiến-bộ của kịch trường sân-khấu.

PHONG TRẦN TIẾN

THOÁI-NHỊT-TÁM HỒNG-KHÈ
Cảm, sôi, nhức đầu, đau rương đầu-minh, rẽ con người lớn chỉ uống một gói Thoái-nhịt. Táu hiện phát 12 tay giá 0\$10, 5 phút ra mồ hôi khô hẳn.

THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sick-bach dai ha) uống dù các thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí hư Hồng Khè số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn Hồng khè giá 0\$50 để vào cửa mình là khỏi-trở. Tram người chữa theo cách này khỏi cả trâm

BIỂU KINH DƯƠNG HUYỆT

Các bà các cô kinh không đèn mầu sầu nồng thuốc Biểu kinh dưỡng-huyệt Hồng khè (0\$50 một hộp) kinh đều khey tết ngay.

THUỐC «CAI HỒNG KHÈ»

Không chộn lão-chết thuốc phiện (nhà doan đã phân-chết, nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được, mỗ ngày hút một đồng-ba thuốc phèn, chỉ uống hét 0p.20 thuốc cai là đủ, vẫn di làm việc như thường, thuốc viên 0p.50 mỗi hộp, thuốc nước 1p.00 một chai)

THUỐC PHÒNG INH HỒNG KHÈ

Giai-thép buoc ngang giờ
Thuốc Hồng - Khè chữa người
làng ta

Hai căn sầm này, ngày này quâ-thay ứng-nghiem, vì hé ai bị lậu không cùi mồi hay kinh niêm nồng thuốc lâu (hồng khè số 30, mỗi hộp 0p.60) cũng rát nọc, ai bị bệnh giang mai không cùi thời kỳ-thứ mây, hãy nhập cõi rồi, uống thuốc giang mai số 14 cũng khôi-rút nọc một cách êm-dềm, không hại sinh-dục, nên khắp nơi đều đều cũng biết-tiếng.

Phòng Thú C HỒNG KHÈ

Đã được thưởng nhiều bởi tinh-vang bạc và bằng-cấp
Tổng-cục 75 hảng Bô, chí-nhanh 88 phố Hué-Hanoi và đại lý các nơi. Cố-biếu sách GIA-BINH-Y-DUQ và HOA-NGUYỄN-CẨM-NANG để phòng-than và mổ.

ĐÃ CÓ BẢN :

tùy bút

của NGUYỄN TUÂN — Giá 0\$60
Đã đọc cuốn «Vang bóng một thời» của Nguyễn Tuân
ta nên đọc cuốn «Tùy bút của ông», để ta cũng
biết sống một cách châm-chí, có thi vị thấy cái đẹp
ở khắp các việc, người và cảnh ở chung quanh ta

Nhà in CỘNG LỰC 9 Takou Hanoi — Tél. 962 xuất - bản
Thư từ và ngân phiếu xin gửi cho ông Bùi Xuân Tuy, Imprimerie Cộng-Lực, Hanoi

September 1941
các bạn hãy đến đọc loại sách

Hoa mai

Sắc, đẹp, truyền
vui, có tinh cách
luân ý rất thích
hợp cho các học
sinh, do các nhà
văn lao luyện viết

CON ĐƯỜNG MERRY LANE

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
Tranh vẽ của MANH-QUỲNH
(Tiếp theo)

TÓM TẮT KÝ TRƯỚC. — Ông bà Garskin ở South Kensington có hai con gái: Kitty và Doris. Kitty lấy Walter Lane — một nhà vi trùng học — Cô chồng, nàng còn ngoại tình với Charlie. Cả hai lấy một hiệu hòn đồi cỏ lùm nơi hồ hẹn. Liệu tình hon thế nữa, Kitty lại tiếp Charlie ngay ở nhà mình.

XII

Cả ngày, nàng nghĩ đến lời Charlie nói về Walter. Tôi hôm ấy, phải đi ăn cơm khách. Khi chồng ở Cầu-lac-bô về, nàng đương ở phòng trang-diện. Hắn gõ cửa.

— Cứ vào.

Hắn nói, nhưng không mở cửa:

— Tôi đi sứa soạn. Lúc nào minh mới xong?
— Mười phút nữa.

Chàng không nói thêm, về phòng mình. Giọng vẫn gắng ép, như Kitty nhận thấy từ hôm trước. Nhưng nàng yên lòng rồi. Nàng y phục xong trước; khi chàng xuống, nàng đã ngồi trong xe rồi.

Chàng nói:

— Tôi sợ minh phải đợi.

Kitty đáp:

— Có hề gì.

Và nàng lải mím cười được nữa.

Khi hai người bước lên đồi, nàng nói thử một vài câu chuyện, nhưng chàng gạt đi. Nàng sốt ruột, dún vai. Nếu hắn muốn giải, tùy thích! Cả hai không nói chẳng rằng, đến chỗ hẹn. Đó là một hứa tiệc lớn. Đông khách và nhiều món ăn quá. Trong khi trò chuyện, Kitty đã ý đến Walter. Hắn tái như người chết, nét mặt rã rời.

— Ông nhà trông có vẻ mệt. Tôi tưởng ông vẫn chịu nổi trời nóng. Hay là ông bận quá?

— Nhà tôi làm việc nhiều quá.

— Chắc bà sắp về nghỉ?

— Ô, không ạ, tôi định đi chơi Nhật-bản, như năm ngoái. Thầy thua hố tôi muốn khoe xinh xao. 'Bì phải rời bỏ cái khí-hậu ở đây.'

Ra ngoài xă-hội, Waller vẫn thường mỉm cười với nàng. Hôm nay, không một cái nhìn. Khi lên xe, chàng quay mặt đi, và khi vở lễ phép thường lè chàng giơ tay đỡ nàng xuống xe, vẫn luôn luôn cái bộ mặt xá-xôi ấy. Bay giờ nói chuyện với các bà ngồi cạnh, chàng nhìn họ với con mắt nghiêm-nghị. Mắt tròn trĩnh, đèn nháy như than, sâu hoắm trên mặt nhợt-nhat. Vẻ mặt khắc-khô và bi-ẩn.

Kitty nghịch bụng: « Rõ thật là người bạn vui tính! »

Nàng không khỏi buồn cười nghĩ tội nghiệp các bà kia lại trình trọng tiếp dãi cái bộ mặt dữ ấy.

Hắn biết rồi: không còn nghi hoặc nữa. Hắn ghét nàng, ghét cay đắng. Nàng càng nghĩ càng tin phục khoa tâm-lý của Charlie. Nàng lại quay mắt tìm xem ông chồng.

Khi ấy bà ngồi gần Walter đã quay đi chuyện trò với các ông khác ngồi cạnh. Cứ hẵn thi tro vò có một minh. Thấu thò nghĩ ngợi, nàng thẳng trước mặt. Bay một vẻ buồn bức đến chết. Kitty giật mình.

XIII

Hôm sau, cơm sáng xong, nàng đương chập chờn ngủ, bỗng một tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Nàng khó chịu, quát:

— Ai?

Nàng không quen bị quấy rầy trong giờ này.

— Tôi.

Nàng nhận rõ tiếng chồng, vậy vã nhòm dậy

— Cứ vào.

— Tôi làm minh thức dậy phải không?

Nàng đáp với giọng phai nhạt dùng với

chồng từ hai hôm nay:

— Phải, quả vây.

— Mời minh sang phòng bên kia. Tôi muốn nói câu chuyện.

Quả tím Kitty dập mạnh.

— Tôi mặc chiếc áo quàng dã.

Chàng đi ra. Nàng sờ châú không vào đôi giày già và khoác cái áo Nhật-bản. Nàng chạy ra soi gương, ngạc nhiên thấy mình tái xanh. Nàng thoa một chút son. Trên bức cửa, nàng hơi ngập ngừng, thu thấp sức lực để hội diện, rồi mạnh dạn đến với Walter.

Nàng nói:

— Anh làm thế nào mà vê được? Tôi ít khi gặp anh giờ này.

— Minh đừng đứng
như vậy.

Chàng không nhìn nàng. Giọng nói nghiêm-trọng. Nàng vui lòng ngồi. Chân nàng bùn rún. Nàng im lặng không còn bụng húp nói điều nữa. Hắn lấy chiếc ghế rót châm thuốc lá, dời mắt cứ nhìn lơ-mo chung quanh phòng. Có vẻ khó khăn nói khởi đầu.

Bỗng y tròng-trọc nhìn nàng. Cái nhìn thẳng ấy nó dã lầu tránh mắt nàng, bay giờ làm nàng hết via đến nỗi xuất kêu lên.

Hắn hỏi:

— Minh đã nghe nói
đến Mẽ-tan-phu bao giờ chưa? Đạo này nhật báo nói làn.

Kitty nhìn chàng, hoảng sợ.

— Có phải chô dương có bệnh tật? Ông Arbutnot vừa nói chuyện tối hôm qua.

Đây là tờ bệnh dịch. Tôi cho đó là bệnh dịch dữ-dội nhất từ bao nhiêu năm nay. Ở đấy có một nhà truyền-giáo thầy thuốc, chêt bệnh tật vừa được bê hồn nay. Trừ ra vài bá phuộc người Pháp và một ủy-viên nhà Doan, tất cả mọi người đều bỗn.

Mắt chàng không rời khỏi Kitty. Nàng như mê-ảo, cố hiểu ý nghĩa của cái nhìn kia. Nhưng trong lúc rỗi ren, nàng chỉ nhận rõ cái nét săn chắc lâng mă iỗi. Sao hắn lại

có thể trùng-trùng nhìn lâu như vậy? Mi mắt không chớp nữa.

— Các bà phuộc dã hết lòng, nhưng dân chúng chết như rạ. Nhà bồ-cô dùng làm nhà thương. Tôi xin di giám-dốc ở đấy.

— Anh à?

Nàng rung mình, Nàng thoát ngã. Rằng từ nay sẽ gặp Charlie bắt cứ lúc nào, hết đường cùm đoán; nhưng lú-tưởng ấy làm nàng hờ hững. Tại sao Walter chăm chú vào nàng như vậy? Nàng ngượng quay mặt đi.

Nàng áp-tung:

— Cố cần đến thế không?

— Ở đấy không có lấy một người ngoại-quốc.

— Nhưng mình có là y-sĩ đâu, mình học về y-trùng.

— Tôi là y-khoa bác-sĩ. Trước khi học chuyên môn, tôi có thuc-hành tại một bệnh-viện. Cái đặc-tính là vi-trùng-học, trái lại, là một điều lợi-nữa. Ở đấy tôi sẽ có một trường thí-nghiệm rất tốt.

Chàng nói với một giọng gằn như phông phึem. Nàng ngạc nhiên nhận trong mắt y một ánh riết-cợt. Nàng không hiểu.

— Nhưng mình có gián-thân vào nguy hiểm không?

— Ngụy ghé góm

lầm.

Chàng nhìn mặt mà cười. Nàng hái tay ôm lấy trán. Một vụt vắn lóng thế.

Ghế thật! Không bao giờ nàng cho hắn sê đổi phô như vậy. Không thể dễ y làm the. Đó là điều ác. Nếu nàng không yêu hắn, dàn cõ phải lối nang? Với ý nghĩ khó chịu rằng chàng tự hy-sinh, hái gõ má nàng dầm lệ.

— Tại sao minh khỏe?

Gióng nói Walter lanh như băng.

— Không có gì bắt buộc anh đi, phải không?

— Không, tôi tự ý đi.

— Anh Walter ơi, em van anh bỏ dù-định ấy đ. Nếu xảy ra chủ-đụng gì, 'h' ghé sơ quái! Nếu mà anh có mệnh nீ!

(Còn nữa)



Hồng quân Nga, đội quân lớn nhất trên thế giới có còn...

Đội quân nhảy dù của Nga

Nhiều tin lại nói đến đội quân nhảy dù của Nga có tới 100 000 người đã luyện tập thông thạo từ mấy năm nay nhưng hiện chưa thấy đem dùng mấy trong cuộc chiến tranh với Đức, ngoài một số bị bắt hoặc bị giết ở Phan-lan và Hung.

Có lẽ đó là thứ khi giới bí mật mà bộ tư lệnh Hồng quân đã đến lúc cùng đường rất nguy hiểm mới dùng đến chăng?

Nga còn có thể kéo dài cuộc kháng chiến được chăng?

Trước khi xảy ra cuộc Âu-chiến ngày nay nhiều nhà cầm quyền và chính trị Anh, Pháp rất tin vào lực lượng Hồng-quân. Ngày đến những bậc như Churchill, Lloyd George là những người về phái hữu không muốn coi họ hợp-tá với Nga mà cũng tin thế. Chính M. Lloyd George đã từng tuyên bố trước nghị viện Anh : « Tôi ráo riết phải nói đến những điều làm cho ta không vui lòng nhưng bồn phận tôi là phải nói. Nếu chúng ta dự chiêu không được Nga giúp tức là ta đã bị sa vào bẫy. Nga là nước độc nhất có thể giúp Ba-lan. Nga lại là nước có một đội phi quân mạnh ngang với phi quân Đức và có một đội quân 18 triệu lính đã huấn luyện và có khí giới dày dì hơn đội quân Nga hồi 1914 nhiều... »

Thực thế, lực lượng của Hồng-quân không phải không mạnh và vì cái lực lượng đó, nên mới có những trận đánh dữ dội kéo dài hàng 4 tuần lễ trên một khoảng đất rộng 250 cây số và sáu 150 cây số như trận ở khu Smolensk là một trận « không tiền khoáng hậu » trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Càng vi đó mà ta đã thấy quân Đức đã thắng quân Nga một cách khó khăn, gay go. Hồng-quân tuy mạnh nhưng không phải là một quân đội hoàn toàn, nhất là từ sau cuộc thanh trừng của Stalin năm 1937, nhiều đại-trưởng có tài cầm quân như Thống-chế Toukhachewky bị xử bắn vì tội giao thông với quân Đức, thi Hồng quân lại thiếu cả những vị tướng chỉ huy. Vì sự khuyết diêm dò nên Hồng-quân tuy mạnh nhưng chỉ đáng sợ cho những đội quân nhỏ không có lối chức, thiếu sự hỗn loạn của đối với quân đội Đức là

đội hung binh mạnh nhất Âu-châu, từ hai năm nay đánh dấu được dây thi quân đội Nga chỉ giữ thế thủ cảng đã là khô khan. Ngày các nhà chuyên môn quân sự Hoa-kỳ theo tin của hãng « United Press » cũng nhiều người dự đoán là quân đội Nga chỉ kháng chiến được chừng 12 tuần là cùng và trong một thời hạn ngắn, Đức sẽ có thể chiếm cả phần nước Nga thuộc Âu-châu. Vấn đề quan hệ hiện nay là quân đội của Thống-chế Boudien-ny liệu có thoát khỏi vòng vây để rút về phía Đông chăng, quân Nga còn chịu đựng được những cuộc tấn công mãnh liệt của quân Đức trong bao lâu nữa quân trú bị và chiến cụ của Nga có còn nhiều chăng? Sau hết sự giúp đỡ của Anh và Hoa-kỳ về chiến cụ có đến 80% để cứu được Nga chăng? Đó là những vấn đề không những quan hệ cho vận mệnh nước Nga chủ nghĩa Cộng-sản mà lại có thể có ảnh hưởng quyết liệt đến toàn thể cuộc chiến tranh ở Âu-châu nữa.

HỒNG LAM

Một bắc thánh nhân cũng phải lâu ngày mới nén được thánh nhân. Một tác phẩm cũng phải lâu ngày mới thành được tác phẩm. Một nhà thuốc có được tin nhiệm hay không cũng phải lâu ngày mới rõ được

DÔNG-TÂY Y-VIỆN

192, Hàng Bông Lò, Hanoi

chuyên tri dù mọi bệnh người nhơn trẻ con, nhất là bệnh phong tinh đã lâu ngày và đã được tin nhiệm của quốc dân

CỘ BẢN LÝ KHẨP BAKY, LÀO VÀ CAO-MÈN

CHẶT ĐỎI VIÊN KIM CƯƠNG

Một cái đập tay đắt hơn một trăm vạn bạc

Người ta đã nói và sẽ còn mãi nói cái cử chỉ của tài xế Đường chỉ vì quá tay đưa chiếc ô-tô Ngựa-Vân xuống sông Tân-Đệ để làm chết bao nhiêu mạng người và làm thiệt cho ông chủ trên tai mặt kia ở Nam-kỳ tặng bao đồng nghiệp mà bị tòa phạt mây ngàn đồng.

Cũng như người ta đã nói đến cái binh-tĩnh của những con bạc lớn giờ ta mới biết tiếng bạc đế chịu thua cả một cái già-tai mây-vạn đồng.

Ở đời vẫn vậy: số mệnh lâm khi thật kỳ quặc, chỉ một cái giơ tay có khi có thể lâm hại sinh mạng người ta, có khi lâm hồn hại tiền nghìn, bạc vạn.

Nhưng trong những cái giơ tay tần thường mà có giá trị vô hạn ấy, ở trên tất cả, ta cần phải kể tới cái đập tay của Joseph Asscher người Hòa-lan, và Adrián Grassey người Mỹ. Cái đập tay của Asscher trị giá töi 600 vạn Mỹ. Cái đập tay của Grassey trị giá töi 100 vạn bạc.

Một hòn đá quý lá

Năm 1887, ở Kimberley thuộc Phi-châu, ông Erasmus Jacob một hôm bới đất bỗng tìm thấy một hòn đá lạ có ánh sáng ngời. Ông đem về nhà để ở vườn chồi. Ít lâu sau có một người Anh đi qua mà cả mua hòn đá ấy với giá 200 quan tiền vàng. Jacob rụng rời người vì tưởng ông khách nói dùi nhưng sau cung bón hòn đá ấy đi. Đến đây và, người khách kia bán lại được ngay 12 ngàn quan tiền vàng. Hòn đá ấy là một viên kim-cương dầu tiền tìm thấy ở Phi-châu. Từ ngày đó các hội khai mỏ



BẢN TẠI: MAI LINH

Hanoï
Haiphong
Saigon

BIỂU DÃI NAM CƯỜNG

Ngài chép lại sau sau này :

BỘ SỐ 2

Dầu Nam Cường em đùi, không nồng quá như các thứ dầu khác đưa lại bẩn hiệu xin biểu một lọ dầu đồng thử.

Mai Linh Haiphong

kim-cương mới bắt đầu thành lập. Từ trước đến nay hảng de Beers là hảng đào kim-cương to nhất, hảng cầm đầu cả các hảng khác và tuy ở Nam Phi-Châu có rất nhiều kim-cương nhưng hảng de Beers chỉ cho sản xuất ra rất ít trên thị trường thế giới để cho kim-cương khỏi kém giá trị. Hiên giờ trong nhà hội quan Diamond Standard Company ở Londres, tháng tháng các nhà buôn kim-cương vẫn họp nhau lại trước một cái bàn vuông to lớn. Mỗi người ra trước mặt mình một nắm kim-cương chưa mài giũa. Người nào bằng lòng mua một viên kim-cương mình thích thì phải mua cả nắm ấy. Và không được mua một ít hay mua cả lõi thôi. Mỗi lần bán kim-cương như thế, trên bàn có tới vài ngàn viên bạc Đóng đương — một triệu là một trăm vạn bạc! — tất cả ban đã biết.

Quý ngang sắt và dầu hỏa

Nước Anh là nước có nhiều kim-cương nhất thế-giới! Nhưng nước Mỹ là nước tiêu thụ nhiều kim-cương nhất. Trước kia — cách đây 100 năm — kim-cương là một đồ trang sức dành riêng cho một số người giàu có quyền dùng! Và cách đây 500 năm chỉ có vua chúa mới được đeo, dùng thời.

Bây giờ ở Mỹ bác thợ máy, bác thợ nề, các bác nông bò lợn thi nhau đeo kim-cương. Họ mua kim-cương ở trong một vạn ruộng hiện bán đắt trang sức ở khắp nước Mỹ. Khi mua họ già trước đở năm hay mười đồng rồi mỗi tuần già góp ba đồng bạc mỗi lần. Dân Mỹ dùng kim-cương rất nhiều và họ lấy làm cảm xúc nước Anh vì nước Anh đã cố ý không cho bán nhiều kim-cương cho họ.

Ở khắp Mỹ có một hội « Ái-hữu các thợ mài kim-cương ». Hội có độ 500 hội viên, họ cha truyền con nối làm nghề này. Hội không thu nhận ai vào hội nữa. Hội viên phải vào độ 50 tuổi. Họ ăn lương cao nhất trong các hạng thợ. Mỗi người làm mỗi ngày ít nhất sáu giờ mỗi giờ ăn lương 20 đồng nghĩa là một ngày ăn 120 bạc, một tháng là 25 ngày họ ăn lương ba ngàn bạc. Công việc họ làm kẽ精英 khó vì phải kiên nhẫn mài hàng giờ một viên kim-cương, có khi rất nhỏ, trên một bát xe có làm dầu và kim-cương tan thành bột. Kim-cương là một chất thac cục dán chí cỏ bột của nó mới mài nồi còn sát, đồng mài vào kim-cương cũng bị kim-cương ăn mòn như khêng.

Bởi thế cho nên trong thời kỳ chiến tranh các nước tranh nhau mua kim-cương để dùng trong các xưởng đúc khí giới. Kim-cương mới có thể khoan nỗi các ống sắt dày ở các chiến xa, các tàu chiến và các súng đại bác. Khi tất cả các hũ kim khí khác thi không có một thứ kim khí nào mà sức dán ngang được một phần mười sức dán của kim-cương. Nước Đức cần rất nhiều kim-cương nhưng chỉ mua lậu được một ít như đã qui định ở Brasil thôi! Thật ra kim-cương cũng cần cho chiết trang như súng đầu-hỗn viễn.

Các xưởng giấu kim-cương phần nhiều đều ở phố thứ 47 ở New-York. Ở phố này các đội xép và thảm túi di lại suốt ngày không ngớt. Để đề phòng các ông tuồng cướp liều lĩnh nén khi có voi bao có kẽ ác cướp thi tục khắc các thang máy đứng đứng ngay lại và các cửa ngõ đều co móng đáy sập lại. Một phút sau da có hàng trăm cảnh sát bao vây tất cả cửa hàng. Phải là một người vô hình thì mới hòng thoát qua được công vây ấy!

Một cái đậm tay đắt hơn trăm vạn bạc

Từ xưa đến nay chỉ có viên kim-cương Callinan là to nhất thế giới vì nó cân nặng tới 3.106 carats. Năm carat là một g'amme. Viên đá kim-cương hiện giờ to nhất thế giới là viên Vargas chỉ nặng có 127 g ammes. Riêng viên Vargas cũng đã đạt tới 385 vạn bạc Đóng-dương, cứ theo do các bạn cũng đã biết viên kim-cương Callinan, nặng hơn bốn lần viên Vargas, sẽ đắt túi giá nào. Theo lẽ ấy những viên kim-cương to ça sẽ không có người mua vì không có ai có đủ tiền mua đam mua để deo chơi? Vì thế các ông chủ kim-cương phải chặt các viên kim-cương to ra làm nhiều viên kim-cương nhỏ để bán đi cho đeo.

Vien Vargas của nhà triệu phú Harry Winston. Winston phải thuê ông Grassely là người thợ làm kim-cương giỏi nhất Mỹ chặt ra làm hai rồi sau đó lại chặt ra làm 23 miếng nhỏ: tất cả sẽ bán được vào khoảng 10 triệu bạc Đóng-dương.

Nhưng chặt một viên kim-cương lớn ra làm mấy mảnh không phải là dễ, nhất là khi viên kim-cương ấy lại đắt túi hàng triệu bạc. Năm 1908, ông Joseph Asscher được thuê chặt viên kim-cương to nhất thế giới: Callinan ra làm hai. Ông thí nghiệm hàng bao nhiêu tháng giờ rồi mà khi vào phòng chặt còn run lên như sốt rét, lúc sau cũng phải có một ông đốc-tờ và hai cô nữ khanh theo sau lưng. Ông đã còn dao mổ lén viên kim-cương với giá Callinan ấy rồi đậm búa xuống. Con dao thép mè. Ông phải dùng con dao khéo để đậm một cái nứa. Rồi ông nằm xuống đất và kêu gào y như một kẻ đê mê. Nhưng ông thành công!

Cho tôi một chén rượu

Báo Sept-Jours có kể lại việc ông Adrian Grassely chặt viên kim-cương Vargas ra làm hai

mảnh. Ông Grassely đã xem xét viên Vargas trong một năm trời nay. Ông đã tập di, tập lại cái nhát búa của ông hàng mấy ngàn lần rồi. Nhận họa của ông đậm trên viên Vargas chỉ được nặng đúng một cân tay. Luôn một năm giờ, ông Grassely tì mỉ nhìn nhận tất cả các phía mặt viên kim-cương này để nhận kỹ xem phải đẽ lưỡi dao lèn chỗ nào. Nghĩa là ông đã biết rõ ràng cái kết quả của nhát búa trong tay ông sẽ ra sao rồi.

Nếu ông đậm nhầm gốc thi viên kim-cương Vargas sẽ ra một lối khác và viên kim-cương sẽ mất đi một nửa cái giá trị của nó. Cho nên nhát búa ấy của ông đậm giá 100 vạn Đóng-dương là thế.

Biết chắc mình sẽ thành công sau một năm giờ luyện tập — nà khi sắp sửa giờ cái búa lèn trên viên Vargas, giá 3 triệu 85 vạn bạc, ông Grassley run sợ và lo nghĩ trống già thêm 10 tuổi nữa.

Rồi thi...

Rồi thi ông đậm búa xuống. Vén Vargas vỡ ra làm hai, đúng như ý định của ông Grassely. Khi ông quay mặt lai nhìn mọi người đang nín thở xem ông làm việc, ông Grassely tay còn run lẩn như sốt rét, và tuy giờ lạnh 5 độ dưới không độ mà mặt mũi ông mồ hôi chảy ra như suối. Ông lắc đầu, thở dài một cái rồi nói túi tuồng như sấp khóc:

— Làm ơn cho tôi một chén rượu mạnh đিনao.

TÙNG-MIỆP

Thuốc
AM SÂM THANH-XA

Thứ thuốc bắc rất
quí của triều con

Hộp nhón 1\$20,
Hộp nhỏ 0\$60

ĐÃ CÓ BÁN Ở

Nhà thuốc Thanh-Xa
chuyên chữa
bệnh trẻ em

73 góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón Hano
cửa treo cờ vàng. Khắp các lindhnhững nơi
treo biển đại lý Thanh-Xa đều có bán



Phóng-sự điều-trá của VŨ-XUÂN-TU — Tranh vẽ của MANH QUÝNH

(Tiếp theo kỳ trước)

Còn công việc hàng ngày, chúng em chỉ phải trông nom hai búa cơm. Em với Thuận, cát nhau lần lượt vào bếp nước, nén rái nhau rồi. Chỗ thưa thi giờ ấy, nếu chúng em không biết tự giữ thận, thường dễ sinh hư hỏng, vì thay me em già cả rồi và ít khi săn sóc đến con cái. Già em có dối dá nói dì những đau đâu, thay me em cũng chẳng hỏi han kỹ lưỡng bao giờ. Thay me em tin tinh hành chúng em hay hay dở là do cung phúc đức, hơn là tin về nền giáo dục của gia đình.

Em phải kè rổ tinh canh gia-dinh em cho anh nghe, đẽ anh thử suy-xét xem nó có ảnh-hưởng gì đến cảnh-ngó iỏi thi của em không?

Trong một gia-dinh như thế, em sinh-trường, em nhớn lên, vò tư lỵ,

Qua năm 18 tuổi, em thấy một mồi buôn — một mối buôn phảng-phất, dần dần, em thấy rõ - rệt và thêm lòng lâng, sợ hãi.

Đầu tiên, em biết mối buôn ấy, là do ở tuổi dạy thi,

Sau nhìn ra xã-hội, em băn khoăn trước những cặp trai gái mà người thiênu-nữ mới 5, 16, đã sống dỗi ở ngoài

dường, dã yêu nhau, dã dộn-dip cười xin.

Rồi em được quen biết, được nghe nói đến các người con gái quá thi, nhõ-nhang, không biết tự giữ thận, thường khong ai bồi lấy.

Hai chữ «echồng», cứ theo thời-gian hú-quanh của em, lớn mãi ra. Chúng ám-anh em trong những đêm khuya tịch-mịch. Chúng khiêu em kỵ lưỡng bao giờ. Thay me em tin tinh hành chúng em hay hay dở là do cung phúc đức, hơn là tin về nền giáo dục của gia đình.

Đến năm 22, em càng thấy rõ rõ. Chẳng riêng gì em, đến cả thay me cũng thế. Nhưng không ai dám thốt ra lời, hoặc đường-hoàng dem ra

HÔTEL Khôi-Anh-VƯỢNG

Route Principale SÂM-SƠN

Quý ngài di ngài mát Sâm-Sơn muốn được-vừa lòng, từ chூ ăn, chூ ô, nơi mát mẻ, cho đến hôi bếp litchi - sự lê - phép, nấu các món ăn khéo xin mời quý ngài tới: Hôtel Khôi-Anh-VƯỢNG

Đường chính Sâm-Son

Có garage đỗ ô-tô. Thủ xe-pi các chỗ cho những gia-dinh nhiều người được chu-đao

Ở lâu có già riêng
Bà Lý Bao Môi và Trung
Bắc Chủ Nhật trong vụ hè

bàn luận, tìm phương-châm chống đỡ.

Chỉ có một lần, nhân gặp câu chuyện một cô con gái ở cung phố bô-nhà theo giai, thay em, như được hoi men kich-thich, liền bảo hai chúng em :

« — Còn chờ tao đây, chúng may làm thế, thì tao với bà mày «tù» ngay. Thương yêu đứa nào,

Kiêm duyết bô

phải bảo nó rằng chúng may còn cha mẹ già, phải về bảm thura đê làm lǚ hồn-nhân. Cố bao nhiêu cưới bấy nhiêu. Nếu nghèo lầm, không đà lo-liệu, thì mời hai bên cha mẹ đến làm lǚ gia-tiên, và ra Đốc-lý làm phép cưới, rồi tao cho không. Chú làm bảy bà đê mang tai mang tiếng, thi chúng may cùm việc đâm đầu xuống sông, đừng vác mặt về nhà này nữa. »

Anh ạ, đó là nỗi đau lòng của thay em đấy!

Rõ bụng dạ con sì bằng cha mẹ. Thay em biết chúng em hiền lành nhút-nhát. Ma thời буди bây giờ, con gái phải giúp đỡ cha mẹ trong việc lèp-gia-thết, nghĩa là mình cũng phải đi tìm ý-trung-nhân.

Cái ý-tưởng quái gòi đối với Nho-giáo, nhiều gia-dinh cõi hủ đã phải chấp-kinh theo, một khi nhìn thấy rõ cái phong-trào xã-hội hiện-thời.

Kia, biết bao nhiêu đám cưới, cõi-dâu chỉ báu chút xíu, mà niên-kỷ chàng rẽ có thè gấp đôi. Thời thời xưa hoặc thời nay, cái lê-mão-hòn vẫn hấy còn. Khác nhau, một dẳng bị cuồng ép, một dẳng bị phong-trào lôi cuốn.

Ngày tháng qua, vẫn không có đám nào hỏi đến em cả.

Thầy me em, phần phải giữ ý-phản không giao-du rộng, cõi-danh âm-thầm lo-láng như em.

Còn anh Hai em, nếu không phải là kẻ choi bời bạn bè cùng dã du-dâng, thì lại là hạng cậu kỵ hiền-lành — hiền-lành đây đồng nghĩa với dã-dận — quanh năm chôn-chân trong buồng, làm sao có thè mai-mối tim bạn hiền, gả chồng cho em gái?

Chi có chí cả em còn hơi thiệp. Chi ấy, mượn lúc vui câu chuyện, nhờ các người quen biết rộng, dẽ mai-mối cho em minh.

Về phần em, em đã được cha mẹ giàn-tiếp cho phép tự do lay-én-ai, nhưng vốn liệt vào hàng thiếu-nữ bán kim, bán cổ, tuy ăn mặc tân-thời, em vẫn còn giữ nền-nếp xưa. Em chỉ biết cha mẹ đặt đâu, ngồi đấy.

Ra đường, nói anh đừng

cười, lâm khi em có ý-tưởng «cõi tim tình yêu» mà nguong nghiu quá, tưởng tượng như có nhiều người ché nhao. Vì, em không thể bùa-bãi được, em thấy cái cảm-tình của em đối với các chàng thanh-nien, ai cũng như ai, không hơn, không kém. Cả với những người em được quen biết cũng thế.

Ái-linh, quả là vật không phải gò ép mà có được.

Hạng thiếu-nữ như em, lấy nhau rồi mới tìm thấy tình yêu ở chồng. Tình ái sẽ đến sau hôn-nhân.

Thế là đương nhân-duyên em muôn-màng, muôn-màng vì tâm-tinh riêng, vì hoàn-cảnh gia-dinh, nhất là phong-trào xã-hội.

Suốt năm canh, em sầu-khổ với cô đơn. Cái tuổi ăn ngũ dẽ-dàng đã qua rồi, nên có dêm, em trán-trọc gầy tí-sáng.

Em sầu khờ mà phải guyց tui vui che mắt mọi người, phải tinh-táo gìn-giữ nhân-phẩm. Nhưng, rồi biết có gìn-giữ được mãi không, hay lại

ESSENCE
Térebenthine
Colophane
gửi đi khắp nơi rất nhanh chóng
Hồi nhà sản xuất:
SONG - MAO
101. Rue de Canton, Saigon, Tél. 141

sa-ngã trong một phút điện cuồng.

Điều này, me em, nhất thấy em, cõi biết. Không những ái-niệm cho con cái, mà còn so sánh với em nữa.

Ngày lại ngày, tháng lại tháng, hết năm này qua năm khác, trên trán và dưới mắt, em đã thấy vết răn lở-mò.

Đời các anh, có thè lấy những hoài-bão to-tát làm lý-tưởng, dẽ chậm lấy vợ, hoặc quên không dẽ ý-dream?

Chứ đời chúng em, là phụ-nữ, từ năm 15, 16, những hành-vi, những ý-nghĩ của chúng em nhất thiết chỉ chú-trọng về việc sắp lấy chồng, về việc mai kia lập gia-dinh. Những ý-nghĩ này, em dám chắc chẳng phải riêng em, mà hầu hết các thiếu-nữ đến tuổi trưởng-thành ai cũng có.

Thì chồng con, bao giờ chẳng phải là đời lý-tưởng của bạn gái chúng em!

Nghe Trang kè-lâm-sự riêng, ta thấy ngay cái thứ gia-dinh như gia-dinh nàng trong xã-hội Việt-nam hiện-thời, không phải là it. Chỗ khác nhau là một công-chứa với một ông kỵ bắng buôn, hoặc với một bà phán góa chồng. Lúc về già, người có một cái nhà ở tinh thành, kè cõi vải mầu ruộng ở nhà quê, hay hon nghìn bắc vốn dẽ ra.

Còn các bậc làm cha mẹ chũ-trương những gia-dinh ấy, phần nhiều bà mẹ, không ham mê đồng bóng chua-chiền, không tö-lóm chán-ca, thi cõng suốt ngày qua chơi các chỗ quen thuộc, ít khi dẽ ý đến nhà cửa. Mà ông bố, chỉ vui thú cùng cây cành, cùng gà chơi, cùng chim họa mi, nếu không da-mang rượu

chè, thuốc phiện — những mòn nợ truy-lạc vay trong lúc thiếu thời.

Và, ta lại thấy cái hạng thiếu-nữ như Trang — cái hạng thiếu-nữ ở trong những gia-dinh có những bộ áo tân-thời mắc cạnh tú-trê, cái hạng thiếu-nữ giới sinh ra dẽ làm một người vợ hơn là dẽ làm một người tình-nhân, vì sao bị muộn-màng nhân duyên?

Mỗn biết, ta phải tìm những thanh-nien kén bạn trăm năm, thực ra cõi lấy của, cõi lấy

«rước đi».

Ta sẽ hỏi họ. Rồi ta sẽ rõ nguyên-nhân.

IV

Bà giai-cấp, một đau-khổ

Một tuần lễ, sau cái hôm tôi lại phố H. K. với cô tôi, Tiên lén Hà-nội cho tôi biết ý-kien không muốn lấy Liên nữa.

Y như lời Trang dự-doán, Tiên bảo tôi:

— Nhan sắc của Liên, em

cha mẹ đã hư-bóng, ít khi con cái lại được hưởng một nền giáo-dục tốt.

Không lấy Liên, em sẽ hỏi lão Dương.

— Dương nào?

— Dương là con gái cậu Hai Tinh, họ xa-xa bên ngoài chung ta.

Trước kia, em định nêu không lấy Liên, em sẽ lấy Hiền. Nàng học năm thứ nhất trường Đông-Khánh. Tuy không đẹp bằng Liên, Hiền ngày thò hòn và lại biết chữ nghĩa nữa.

Nhung hõm nõi lại chơi cậu

Hai, em chờ, nhõ den Dương và muôn lây nang. Muôn lây Dương, thực ra không phải em yêu nang, em chỉ chán-tuồng den Thịnh thôi. Anh biết day: Thịnh — chị của Dương — nám nay da ngoai ba mươi ma chua lây ai cũ. Võ Dương cũng dã hâm ba, hâm non rồi. Em không lấy Hiền, nang chán-e chồng nào. Vì Hiền là con nha giấu và còn trẻ

trung. Chủ Dương, em sõ canh-ngo Dương không khéo lại giòng có chí mai.

Gờ, em nõi anh lại chơi cậu Hai, dò-la hộ em xem dà cõi ai hoi Dương chua, de em sõ tinh san. Cõi the nao, chõc nõa anh lai nhà Trinh già loi cho em bay vi em phái dến dây cõi việt. (cõi nõa)

VŨ-XUÂN-TỤ



thần-thể nhà vợ, hon là lây vợ.

Ta phải tìm những bà mẹ như bà phán góa chồng ở cạnh nhà Trang — bà có tôi bón nâm cõi con gái, bà phải mở cửa hàng ó-mai «quảng cáo» cho con, và nhớ mõm miệng bà khéo-léo nên dã «đất» được hai cõi.

Ta phải tìm những ông bố, những bà mẹ «cứ trăm sự nhớ trời», mà lại cứ coi con gái như súng lục — dẽ quắc cẩm — dẽ trong nhà, và mừng hòn trúng số độc-đắc mỗi khi thấy con gái được có người

bằng-lòng lâm. Phải cái nhà bà Mẫu hay đánh bạc, em sợ Liên bị ảnh-hưởng không tốt của bà mẹ, nên thôi.

Nghĩ ai ngại cảnh-ngo Liên tôi cứa vót dõi câu:

— Ý em dã quyết-jịnh, anh chõc nói là chi. Chủ việc dõi khôn lường. Chán vạn cõi con gái, nõa bà mẹ có dánh báu dâu, thê mà vè nhà chồng cõi bạo-dông-dài. Theo ý anh: vợ đứng-dẫn hay hư-bóng, còn tùy theo cái báu-linh rieng của người chồng.

— Cái đó dã dành! Dâu sao

Ed Hebdomadaire du Trung-Bac-Tan-Van
Imprimé chez Trung-Bac Tan-Van
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi
Cerf-volant exact l'insertion
Thraga à... complaire
L'administrateur général: Ng.D.VƯƠNG

BỆNH TỊNH

.. Lâu, Giang-me!
Hạ cam, Hạt xoài

chi nên tìm đèn

ĐU'C-THO-ĐU'ONG

SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUÉ — HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHẬT, KHÔNG HAI SINH DỤC
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM