

HƯƠNG KHÁM

15 MAI



GIÁM ĐOÀN VƯƠNG
HÙ TRƯƠNG

C&60

Số tuồng cờ

Ảnh bìa và ở trong bài đầu của nhà HƯƠNG-KÝ

Số 78 - Q14 - 05/15
10 AOUT 1941

Tiếng sủa cứ sủa, khách đi đường cứ đi !

■ Đúng như lời bạn đồng-nghiệp Đồng-dương ở Saigon đã quá khen và cầu ước cho chúng tôi số báo này lại là một số đặc biệt nữa. Đặc biệt về Tuồng cờ.

■ « Tuồng cờ » là một lối hát kỳ diệu, tuyệt vời của người Annam, chúng tôi có làm một số đặc biệt, chép trên dưới một vần dặm-giả ở khắp Trung-Nam. Ède cũng cho là phải.

■ Nhất là ít lâu nay, cái lối hát « lai cảng » cải-luồng và hát tây lại thịnh-hành quá lầm; tuồng cờ của nước ta hứa như bị quên đi; những người thực lòng yêu nước Việt-Nam, yêu những cái hay cái đẹp của nước Việt-Nam không khỏi ngâm ngùi nhớ tiếc đến tuồng cờ là một lối hát « có khí vị cờ-phong » phần nhiều dùng những tiếng ca-đao, ngạn-ngữ, thơ hay, văn cũ, tiếng tro-ngữ, câu thành-ngữ rất nhiều! lại dù có tiếng nói ba kỵ là khác.

■ Theo ý chúng tôi tuồng cờ là một cái gì biếu lộ được hết cái tinh-thần quê hương đất nước ta, một cái gì bất diệt, tuy có hồi bị mai một bỏ quên một chỗ.

■ Ấy đó, có lẽ cũng vì đã nghĩ như chúng tôi vậy, hội Liên-hiệp ký-giả báo hàng ngày Bắc-kỳ mới để xướng lên chuyện-mượn gánh Tô-Nhữ diễn giúp cho một đêm tuồng cờ. Số báo này đang vào đêm diễn đó, Bờ-lê chúng tôi hoan-nghênh việc làm của hội Liên-hiệp Ký-giả báo hàng ngày là một, mà bở-lê chúng tôi muốn nhắc nhở đồng-báo ta nhớ tới tuồng cờ, chúng tôi muôn cờ vồ cho tuồng cờ là hai.

■ Một việc như thế, chúng tôi tuy là báo hàng tuần, mà đứng ra làm giúp các báo hàng ngày, một người phàm có công-tâm một chút phải nhận là đứng đắn.

■ Đứng đắn, chúng tôi từ số một đến nay có tỏ ra rằng không đứng đắn lúc nào không?

■ Bất cứ việc gì, chúng tôi cũng muốn nêu một cái gương công-ich. Văn-dẽ nào cũng vậy, chúng tôi bồi thê cũng muốn xem rõ ràng để giúp ích đồng-hà quoc-dân một đời phồn. Chúng tôi khảo về nguyên-ûy, chúng tôi tìm đến cần-dò; chúng tôi suy lý lấy con đường đỡ.

■ Tuồng như thế các bạn đồng-nghiệp phải khuyên miến chúng tôi mới phải hoặc it ra thì cũng ẩn-lặng để chúng tôi theo đuổi việc làm của chúng tôi.

■ Vậy mà không hiểu làm sao, ít lâu nay, có một tờ tuần báo ở Sài-thành cứ theo mà lèo dèo kêu ở đây sau chúng tôi hoài. Chúng tôi không biết. Vừa đây, một bạn đọc báo có giờ một số họ dem riêu chúng tôi chúng tôi mới biết, thì chúng tôi lấy làm buồn vô hạn.

■ Chao ôi, đương cái lục này đây mà lạ thay! Sau lại có kẻ háy còn muôn chia rẽ anh em được nhì, sao có kẻ vẫn còn có thể mượn lời « văn trào phúng hai xu » để gáy sự xích-mích giữa bạn bè cho khung liên-hợp lại mà nghĩ việc lớn lao một chút?

■ Họ mong cho bạn đồng-nghiệp này chết đi để cho báo họ chạy thêm vài dặm-giá. Lại muôn rằng báo ở Bắc mỗi ngày ra mới ít để cho người Nam chỉ toàn đọc báo Nam-kỳ mà thôi.

■ Ôi! cái tâm địa! sao mà dễ ghê-thể? Tuồng như họ nghĩ rằng họ mà không làm được việc gì cao một chút thì họ cho rằng người khác không có quyền làm. Diêm-Dầu, Ukraine, Ma, Tuồng cờ v.v. đó là những vấn đề cần phải khảo xét công-phu, nhất là cần phải có tâm có tài một chút. Họ không làm được thì họ tức giận những người làm được, họ gáy ra những sự nghĩ kỵ-dè hèn và họ nói bằng một cái giọng gì? — Thưa, với một cái giọng vô duyên dáo-dỗ, một người có con mắt nhìn và một khối óc để biết cảm có lẽ không bao giờ làm hết.

■ Chúng tôi không có thì giờ làm « trí khôn », rẽ tiền.

■ Chúng tôi là khách bộ hành đường lúa này cần phải di nhanh đi gấp.

■ Chúng tôi mặc cho họ muôn tuồng tượng là đồ đệ của văn đoàn nào thi tuồng, mặc cho họ muôn bảo chúng tôi là những ông Galtier Boissière hay Lucien Vogel, chủ báo Crapouillot và Vu, tuy họ

(Xem tiếp trang 16)

T. B. C. N.

TUỒNG TÀU DU NHẬP NƯỚC TA TỪ BAO GIỜ VÀ NHƯ THẾ NÀO ?

Cũng như bao nhiêu chép-dộ văn vật khác, lối hát tuồng mà nay ta gọi là tuồng cờ, sản-xuất ở bên Tàu trước rồi ta chiết nhành hay lấy hột đem giồng vào vườn văn-hóa của mình.

Trong cái tủ, sách cồn con tiền-nhân ta để lại, có một quyển chiếu roi-it nhiều ánh sáng cho văn-dẽ gốc tích bài tuồng ở xứ ta, ấy là quyển « Vũ trung tùy bút » của ông Phạm-Hồ cuối đời Lê.

Hình như khắp dân-gian không có ai là tài-danh/ông này, vì chính là ông Chiểu - Hồ thương họa thơ chàng ghẹo nàng Hồ-xuân Hương lục bấy giờ:

Này hời có kia lại bảo nhe:

Bảo nhe không được gáy ông ghê!

Ông ghê không được ông ghê mãi,

Ghế mãi rồi lâu cũng phải dè.

Ta nên biết ông Chiểu-Hồ là con một nhà đồ-to-quan-lớn, nhưng có tinh khi-thich-thăng, dộc-lập, không chịu học lối thi-cử làm quan, như lập-tục ở đương thời. Trái lại, ông chỉ thích văn-chuong-phóng túng và chịu khó nghiên-cứu những việc có quan-hệ về lịch-sử; soạn ra nhiều sách. Quyển « Vũ trung tùy bút » là một, ghi chép những sự thực ở cuối đời Lê cùng những điều gì xét ra bồ-ich cho kiến-văn của người đọc mà từ ông đã nêu-đến-cứu kỵ-lưỡng.

Theo ông, thi ở bên Tàu, lối hát Ban hí phát khẽ vào đời Đường Tống và thịnh-hành từ Nguyễn Minh trở đi. Ban hí là gì? Là những con hát ở giáo-phường vẽ mặt



Kép Ba Liên thủ vai Hạng Vũ

ra đóng trò, diễn lại những sự-tích cổ về đời Chu-Tần và đời Tam-quốc, tức như cõi thời có những thắng-làm chủ kép ra làm trò tuồng để yến-lạc tân-khách, như kiều Uu-Mạnh đóng vai Tôn-thúc Ngao để can khéo Sở Trang-vương vậy.

Uu-Mạnh là một kép hát giỏi có tiếng ở nước Sở, nhân thấy Tôn-thúc-Ngao một vị hiền-tướng giúp Trang-vương làm nên nước giàu dân mạnh sau khi chết, nhà rớt nghèo còn cháu bị đói rách Uu-Mạnh muốn Trang-vương nhớ đến con cháu viên tuồng có công, nhân hôm có tiệc đại yến & trong cung, Trang-vương sai làm trò. Được dịp Uu-Mạnh sai một kép hát sắm vai vua Sở

làm bộ tướng nhở Tôn-thúc-Ngao, còn minh sầm vai Thúc-Ngao bộ điệu giống như hệt, đến nỗi Trang-vương quên lá làm trò, ngó Thúc-Ngao sống lại, mừng quá, từ trên ngực tựa toàn nhảy xuống ôm lấy. Làm trò xong, Uu-Mạnh lại cất tiếng hát một bài tự đặt ra nhưng nói thác là bài hát của dân quê:

Quan liêm nên làm mà chẳng nên làm;

kiểm duyệt bô

*Quan liêm nên làm, vì cao thương ai cũng
hảo,
Mà chẳng nên làm vì con cháu đời con
và rách áo.
Người không thấy quan trưởng nước Sở
Tôn-thúc-Ngao, lúc sống tiền của không
tự hảo. Sau khi ta thế nhà sa sút, con
cháu đời rết xiêu noi náo.*

*Người chớ bắt chước Tôn-thúc-Ngao,
Vì vua chẳng nghĩ đến công lao.*

Nghé hát xong, Trang-vương cảm thương quá òa lên khóc với sai sứ đi tìm con gai Tôn-thúc-Ngao về triều trọng dụng. Lại trọng thưởng Uu-Mạnh, nhưng Mạnh từ chối không nhận một thứ gi.

Xem đó dù biết giá-trị và nghệ-thuật của các tu linh ở nước Tàu ngày xưa cao quý là thế.

Đến đời Nguyên Minh trở xuống, lối ban hí, tức là hát tuồng, càng ngày càng thịnh-

hành. Các văn-nhân tài-tử thường tùy chuyện mà dắt vẽ vời thêm ra cho thành vở tuồng, để phaat tiết cái khí bất bình uất ức của mình, như mấy bản tuồng *Tây-suong*, *Tý-bà*, *Mẫu-dơn-dinh* và các tích hay rút trong tiểu-thuyết cõi-kim.

Ông Chiêu-Hồ, lại nói nước Nam ta từ đời nhà Lý có một vị đạo-sĩ, người nhà Tống, từ bên Tàu sang Việt-nam, dạy bà con ta múa hát làm trò, ấy hát tuồng ở nước ta khởi diêm từ đây.

Còn cái tục thuê phường tuồng đội mũ mang râu dì dưa đám mía và hát xem ở nhà đang có tang-lễ, thì bắt đầu có từ nhà Trần. Tác-giả « Vũ trung tuy bú » nói đời Trần, mỗi khi nhà vua có tang-sự, nhân dân phố phường kéo nhau vào xem, vòng trong ngoài, chật ních cả chốn cung đình, đến nỗi không có chỗ hở đê mà rước quan-tài đem di son-lăng an-táng. Người dẹp đám mới bắt chước lối hát vần ca (1) dời cõi, dặt ra khúc hát *Song-ngãm*, hiệp vào âm luật, cho quân lính vẽ mặt mang râu, di hát diệu ở các ngả đường, thiên-hà thấy lạ, đồ xơi lại xem, bấy giờ cửa cung mới thưa bởi người, có chỗ mèo ruột quan tài ra đì.

Về sau, người ta mới bắt chước làm lối hát vần, thường năm đến ngày rằm tháng bảy, những nhà có tang, thuê phường tuồng và hát, để giúp lễ tết ngu. Tiếng hát ai-bi nǎo-nàng, ai nghe cũng phải ngâm-nغùi cảm-dộng. Đời Lê Cảnh-hưng có tục quen tang-gia đưa nhau thuê những tài tử hát tuồng theo dưa đám mía, cũng deo râu bôi mặt vừa di vửa hát é-a như đóng tuồng thật vậy. Tang-gia nào có phường tuồng dưa đám mới là sang trọng. Các nhà cầm quyền thử-thời, ghét là hung-lê mà lại dùng xen cát-lê vào, cho nên hạ lệnh nghiêm-cấm. Nhưng cũng chỉ cấm được ít lâu, dần-gian lại thấy bày những trò ấy ra như thường. Đến nỗi nhiều con nhà luong-gia ham đưa học hát, bỏ cả chuc-nghiep; thường khi ở nhà, nghêu-nghao hò hát luôn miệng, dù có khách lạ cũng không lấy làm thận thò chút nào.

Có lẽ độc-giả cũng nhận thấy như tôi, &

(1) Những khúc hát sẽ giọng bi-thâm, để hát khi dưa đám mía.

xứ Bắc ta mươi năm "về trước, còn thấy lầm đám ma giàu sang, muren dào kép hát tuồng đóng những Lã-bố Điều Thuyền di theo dura đám, cho được trọng sự-thê. Tục này, hình như ngày nay người ta đã bỏ hẳn rồi; không thi cũng là một sự hiếm cõi.

Nhưng tục hát thờ 'đắng mẩy' câu hát tuồng giọng ai, thi nay ở Nam-trung vẫn còn. Có lần, chưa hiểu đấy là gốc-ch văn-ca, tôi ngần-ngo cả người, khi dự một lễ cúng trong tang-gia kia, thấy vị hòa-thượng đọc kinh vía xong, bỗng cất tiếng ê-a, mần một thời hát tuồng, làm cho minh được mường tượng như nghe lại dào Cưỡng hay kép Cường vậy.

Đó là một thuyết, thuyết thứ hai, theo sách « Việt-Sử Tông-Vịnh » của vua Dực-Tôn Bán-Triều (tức là vua Tự-Đức) thì nước ta có lối hát tuồng từ đời nhà Trần. Trần-hưng-đạo-vương dẹp giặc Nguyên (Mông-Cô) bắt được nhiều tù binh. Trong số có molt tên, nguyên làm nghè hát bài ở Trung-quốc. (Ta nên nhớ triều Nguyên hát tuồng rất thịnh ở Tàu). Tên quản ấy tên là Lý-nguyên-Cát. Theo lệnh trên, Lý-nguyên-Cát dạy người Nam nghề hát tuồng, trước hết dạy cho con cái các nhà quyền quý. Nguyên-Cát đặt ra nhiều tích hát tuồng. Duy có tích « Vương-Mẫu hiến dào » là đặc-sắc nhất. Tích này dùng hai mươi người đóng trò, mặc toàn gấm vóc, đánh trống thổi sáo, thay nhau hát các điệu khúc, nhiều giọng bi-hoạn.



KÉP SÁU PHÚ TRONG VAI QUAN VÂN TRƯỜNG

Hát tuồng rất đư ợc hoa-nghênh, đến nỗi tháng giêng năm Nhâm-Dần tức là năm Đại-Tự thứ năm (1363) đời vua Dụ-Tôn nhà Trần, nhà Vua, ra lệnh bắt các Vương-Hầu, Công Chúa phải đặt các vở tuồng, dâng lên Ngũ-lâm.

Nhà Vua a tự chấm lấy các vở tuồng, xét ra, vở nào hay nhất thì tác-giả được nhà Vua ban thưởng rất hậu.

Các vở tuồng trung-cách đó nhà Vua sai đem diễn trong cung, dè Vua, Hoàng - Hậu và các Vương-Hầu Công-Chúa tôn-thất, dự xem. Diễn hết vở này đến vở khác, phần nhiều con trai con gái nhà Vương-Hầu, tôn-thất sắm các vai tuồng, thành ra trong cung - thắt không mấy đêm không hát tuồng, tui như một rap hát.

Những người triu-thời mẫn-thể, như quan-Tu-Nghiệp quoc-tu-giam chi-sĩ Chu-văn-An, tác-giả thất-trâm-sở, chẳng hạn, thấy vậy thường thở dài than

Người thời bấy giờ mê-say hát tuồng đến nỗi Cung-túc-vương Nguyễn-Dực là con trưởng vua Minh-Tôn, anh ruột nhà Vua (Dụ-Tôn) thấy vợ kẽ phường tuồng là Dương-Khuông, bàn gấm vóc, thoa phấn sáp, dóng vai chính trong tuồng « Vương-Mẫu Bàn-dào », dẹp lồng-lầy liền tranh lấy làm vợ, dù thiếu-phụ đó đang có mang. Con trai người dào hát ấy là Dương-nhật-

(Xem tiếp trang 39)

9 Août 1941

CÁC BẢN NÊN ĐỌC

Báo mới
sẽ thấy một nhân-vật mới
ÔNG THÀNH !
ÔNG THÀNH !
ÔNG THÀNH !

trong một thiên ph êu-lưu mạo-hiem
tiêu-thuyết vô cùng hoạt động

VĂN-CHU'ƠNG TUỒNG CỘ

Bíệu hát tuồng của ta có nhiều cách, văn-chương tuồng có rất nhiều khé. Như là « nam xướng » là hát nam, « bắc xướng » là hát khách ; lại có xướng bach, thanh văn, hường tân, nói lời, ngâm, lý v.v... Câu nói lối thời như cách tân vẫn nhưng tân vẫn hợp vận đúng điện, như : « Quá ngắn nói i đường xa dặm thang, bông dung mả di di lại lại một mình, khi đèn lehuya, khi hànghoa, khi tái canh, bối đầu mà tinh quan lo quanh cho mệt hả ! » Còn câu nương tan thời không dùng vận thuận về câu chua-con, giải nghĩa.

Theo như sự nhận xét của bà Đạm-phương nǚ sứ thì các pho tuồng xưa ít có hường tân, vì ý ngoại đế cho con hát tự làm màu mờ cung dù.

Đại khái như pho tuồng Tây-Du, Thuyết-Đường, Lôi-phong-Pháp, Trung-Sư-Trung-thuyết, Lão-bang-sanh-Chau là toàn dùng lời nói chất phác thực thà. Đến triều Thành-Tô có các đức ông Hoàng, nhiều ngài sáng lập ra những rap hát to lớn, phỏng theo Lê-Viên, Anh-hùng-hội v.v...

Vì diễn tuồng trong nội-dinh có khai mười ngày, nửa tháng mà chưa xong một lể khánh tiệc thời bản tuồng phải chờ dài luộn luộn. Các nhà văn-nhân, mặc khách tranh nhau đặt tuồng, có ngọt trăm pho, nào là tuồng *Cao-phi-viễn-tù*, *Trương-Ngáo*, *Ông-Bô* v.v... nào là tuồng *dai-quan*, nói về sự tích, chính-trị của nước như tuồng *Tam-quốc chí Sơn-hậu*. Có pho tuồng dài trăm hồi, bảy tám chục hồi là thường. Tuồng vật bốn năm hồi, có những pho : *Bach-ký-châu*, *Châu-lý-nge*, *Hỏa-nhiệm-hầu* — *Đương-chán-lú* — *Tam-nú* — *Đỗ-vuong*, *Thien-tống-ký-duyên* — *Sinh-tai-tá-quoc*, *Lý-phung-Dinh*, *Kim-long-sich-phung*, *Ngu-van-Quán*, *Ly-ton-Hieu*, *Tam-Khôi* v.v... Đó là kè qua về cái thời kỳ trước không rõ danh tính nhưng người đặt pho nào là ai ; đến triều Tự-Đức người ta mới ta mới dài-khai những pho tuồng lớn mà thôi, như tuồng *ngự chế* thì có pho : *Vạn-biến tinh-lewung*, *Học-lâm Nha-nhau*, *Hàm-hòa*...

Song trong mấy pho ấy phần nhiều các ngài hoang thần, các quan nội-các ngài nào có vẫn tài đều có được dự vào đặt một vài hồi trình ngự lâm duyệt y mới gọi là tuồng *ngự chế* đó thôi.

Vẫn theo sự tìm tòi của Đạm-phương nǚ sứ thì nghe đâu lúc sinh thời đức Khải-Định ngài có đặt pho *Vạn-biến*, nhưng chỉ đặt có hồi 30, 31 là thực sự linh thánh *ngự chế*, còn ngoài ra là do các vẫn thần làm. Ngoài các bộ ấy ra, cụ Trần-Biên có soạn tuồng *Túc không truyền ký*, các cụ Nam-sách, Ninh-thuận

Hoàng-hồ — Quốc-Quốc
Vương-đông-soan
pho tuồng *Tuyết-diện*
bình-yên, sự tích rất
ly-kỷ, biến hóa vô
cùng. Cụ *Đào-dâng*-
Tấn soạn pho *Tà-quốc*
lai-vương, *Tử-dân* từ
hủ Biển-vũ-dinh ; cụ
Ngô-qui — *Đồng-soan*
pho *Khắc-oxai-Danh*,
Còn nhiều bộ khác
nữa nhưng không
thấy danh hiệu lạc
khoản, cho nên nhiều

khi vị người ta ngó nhận, người không soạn
tuồng lại không danh hiệu có soạn tuồng.
Đó cũng là một việc khá tiếc, đương thời vi
không chú ý thành ra mai một danh từ vậy.

Thuộc về trung cổ di tiền, lối văn-chương
ki kịch mà được tiền bô như thế là nhờ có
những nhà thường tám lục sự bồi dưỡng cho,
bởi vậy văn-chương bắt tuồng mới thành ra
một nhạc bộ văn-chương có âm-luat hoàn
toàn trong lịch-sử.

Ba mươi năm trôi lại đây không ai đặt nổi
những pho tuồng như trước nữa. Thế mới
biết cách soạn tuồng hắt là khó lắm.

Xưa sô đãi tuồng hắt ra, chẳng những
đề dem diễm mà thôi, nhưng hàng ngày khi
rảnh rang thông thả người ta vẫn xem chơi
như xem các thứ chuyện kỵ như Tam-quốc,
Thủy-hử, Đông-chu vây.

Trong Nội-dinh thường có một ban nhạc
chầu tuồng, nghĩa là cử ngồi mà đọc, nhưng
đọc có âm vần, nghe rất êm-ái. Người ngoài
ít biết cái điện ấy, mà dù biết cũng là biết sơ
lược đó thôi. Chứ những câu tuồng hay thời
phải hiểu điện hắt sau rồi mới biết hay được.
Cho nên muốn hiểu tuồng trước hết phải biết
cái sáo tuồng. Bắt đầu mở cuốn tuồng ra có
hai câu « *sóng quẩn* ». Câu song quẩn thu góp
những việc hành-động trong một hồi nào. Có
tuồng không có câu song quẩn nhưng phàm
pho nào đà là luồng bộ thi hèn nào cũng phải
có song quẩn đà cho người xem biết trước
cái tên chì của tuồng ấy định diễn những
chuyện thế nào. Đầu lớp tuồng khai diễn gọi
là « *giáo đầu* », hồi bài gọi là « *văn lấn* ». Đến
câu hát thời có những mây cách cách hát
khác nhau. Câu hát khách có hai thời : Một là
hát phú, hai là hát thơ. Câu hát toàn bằng
chữ hán-cả, ví dụ như bài phú : *Luồng đạo*
mai, *nguyễn* nhược xuân-ton hoanh viễn đại

Kiếm kích trung hoành, đồng lây công phản
chinh — *Nhất* trường kích thích, *thứ* đại hiền
hưng anh. Ấy là câu-hát của các vai tuồng ban.

Xướng, bạch ngâm, thời toàn dùng những
bài thơ tám câu hán là bốn câu.

Lý có nhiều cách, như câu :

Mệnh mông gác bê bên trời, thấy những

người thiện hạ chử nán người tri ám, buồn

riêng thời lai lùi thăm một duyên đổi bá nợ, bai

bón lâm bốn ba lầm, thương thường nhau.

Cách lý nhà nghề có câu :

Phù dung châm thìn mỉrg tuối, iuối ch

iúa lứ, ieyer lô cuôi cái bêng huet pia durg ?

Rap hát

Khen khéo bày chi cuộc hí trường
Bắc mán buồng yên lớp tang thường
Áo xiêm trung diện người kim cỗ
Đại mäng phô bày lỗ bắt lương
Khôn khéo trả đời phuonor mặt sắt
Giò xoay cuộc thế bọn lay xương
Ai về nhẫn nhủ người trong cuộc
Bồi vê phong trần dã lâm phuonor.

VÂN-HƯƠNG

nhất song phung
giản, hồn như thu
thắng dang kim ba.

Hát thơ như câu :
Liên-à huu tám
không vọng ngắn,
Tán lang vỗ vị
chayen thành đáo.

... Người ta nghe
hát ít khi biết được
câu hát hay (cũng
như ngày nay một
số thanh niên di hát
à dào vây, đánh
trống hay lăm nhung

không biết bình văn mà có khai kh้อง
hiểu nghĩa câu hát là khac) cho nên người ta
phải đọc tuồng mới rõ hết cách tên-xão,
đóng tam của nhà soạn tuồng, đối đáp đãi can
xứng, lời lẽ lại tao nhã, tả ra một vai dào di
tim chòng. Lại có cách hát khách mà hát tàu

Hát nam cũng có hai thứ : một cách hát
nam dung, một cách hát nam u.

Hát nam dung như câu này :

Lương giời trai miền thủy quốc, gõi trăng
lồng một bức kỳ quan; hương trời sắc nước
xu soan, lòng đem tố nguyên vẹn ngát tịch
đương; giờ thanh thao đậm dàng sóng nhỏ,
bóng mơ màng ai đó vẫn tan? Ấy là khúc bat
của một người con gái chèo thuyền di bê sen.

Còn nam-ai như câu :

Bến liêu sông sâu đậm dã,
Bắng khuêng lồng hai ngả khứ lưu

Bắt bài ban như câu :

Nhung xa tái già, tái già — Kích cò kỵ
đường, kỵ đường — hổ trưởng tranh tiên hè
thùy cảm ngự, hàng binh tiếp hậu hổ thực
nặng đương. Ấy là cách hát quân ban di đánh
gác.

Còn câu :

Kiem kích trung hoanh, đồng lây công phản
chinh — *Nhất* trường kích thích, *thứ* đại hiền
hưng anh. Ấy là câu-hát của các vai tuồng ban.

Xướng, bạch ngâm, thời toàn dùng những
bài thơ tám câu hán là bốn câu.

Lý có nhiều cách, như câu :

Mệnh mông gác bê bên trời, thấy những

người thiện hạ chử nán người tri ám, buồn

riêng thời lai lùi thăm một duyên đổi bá nợ, bai

bón lâm bốn ba lầm, thương thường nhau.

Cách lý nhà nghề có câu :

Phù dung châm thìn mỉrg tuối, iuối ch

iúa lứ, ieyer lô cuôi cái bêng huet pia durg ?

CÔ TƯ HỒNG

của
HỒNG - PHONG

do Trung Bắc Thư Xá xuất
bản vào ngày 11 Aout 1940
SẼ ĐƯỢC NHIỀU
NGƯỜI HAM ĐỌC

Đương lúc quốc dân chuyên trọng
về cần lao, hoạt động, sự ích lợi
của một cuốn sách như Cô Tư Hồng
đã hiện nhiên. Người dân bả ta phải
cần lao và có óc kinh doanh như

CÔ TƯ HỒNG

Sách in rất đẹp, văn viết rất công pha
Cả trẻ và già đọc Cô Tư Hồng
đều thấy thú vị và ích lợi

sách dày 240 trang

GIÁ BÁN... 0\$80

Ở xa gửi thêm tiền trước bảo đảm 0\$20. Gửi linh
hàng giao ngày 1/2/20. Ai gửi ngay phiếu mua
Cô Tư Hồng trước ngày 11 Aout, thi chi phiếu trả
opd một cuốn, không phải chịu chi phí ngoài nữa

Lý sắc-bùa có câu :

Tuyệt vira bặt thôi rung ngô, thấy trong màu
đao mơ hồ khốn phản.

Lý quang, — lý mồi, lý đào bê hoa, — lý đào
giả điêu, — lý báu hàng, — lý quân canh, —
mỗi cách lý mỗi khác, không tài nào kẽ xiết.

« Thán » thi như câu này :

Ai à ! nhất chi trường kích lục quân cung,
thien lý gian quan bách chiến trung, khưởng
khai anh hùng thành dế sự, thê lương không
trái đổi tây phương.

Nói lời cũng có lầm câu đối đáp rất hay
như tuồng Diên vỹ định của cụ Đào có câu :

Cánh lộc hồng, vi bằng gấp gió liêng mây
xanh thời gan ứng khuyên tao quyết nghiêm
trò quăng bể bạc. Giọng như thế thực là bi
phản, khéo tả ra các vai kép có bản lĩnh anh
hùng vậy.

Tuồng Tam khói có câu tả lúc sầu tình rắng:
Giá hè lấp lấp bướm nám canh, lòng viễn
biệt mịt mù sương ngàn dặm.

Tả người hàm-ân có câu rằng :

Bối lo toàn học chước trung minh, e dã com
dõe dẽn on tri kỷ. Ấy chử « dã com » và chử
« bội lợ » là cõi hết; lâm khi cầu tuồng có diễn
tích mà người xem không nhận ra thì cũng
đóng phi ma lại bỏ mất cả mâm tuồng vậy.

Noi dẽo mạo tuồng, muôn biết cho tinh thời
ta không thể chỉ xem sơ sơ có một chút này.
Muốn biết tài cả cái hay của tuồng cõi, ta phải
là một người đã từng xem diễn tuồng, nhất
là phải đọc một bài vở tuồng hay it ra phải
đọc một vở hồi trong một vở tuồng nào vậy.
Đọc một vở tuồng, ta sẽ thấy cõi nhân khôn
đặt trong cõi từng chử, ta sẽ thấy vẫn tuồng
kỳ kỳ áo ảo, có cái khí vị cõi phong lai khéo
diễn xuất những câu cách ngôn, ca dao, tro
ngữ, hát ví, hát nhả què nó tõ hét cái tinh thần
bất diệt của nước Việt nam ta vậy.

NG. VĂN HOA



BÁN TẠI:
MAI - LINH

Hanoi
Haiphong
Saigon

Áy ai gân môi xương chồn
Nam-Cường chuyên trị tiếng đòn đầu bay
Sâm nhung quê phu não tay
Cái gân thư thái cái tay nhẹ nhàng

DOC bài của bạn Quán Chi các
ngài tất đã thấy nước ta xưa thận
trong về văn chương tuồng hát như
thế nào. Không phải ai cũng có thể đặt
tuồng được. Khởi nguyên chỉ có các Vương
Hầu, Công Chúa mới được phép đặt tuồng,
chính nhà Vua phải đọc để chấm. Khi nào
ngài xét thấy vở tuồng nào hay nhất thì mới
cho phép đem ra diễn, đề cho Hoàng cung
xem. Bởi vậy kẻ làm tuồng cõi không phải là
cú đóng cú pháp theo âm luật là dù rồi hoặc
là biết một chút về thi - ca từ diễn hay
làm dẽi ba báu vẫn lại có thể làm tuồng
được. Không, văn chương tuồng hát là
một lối văn chương đặc biệt của nước ta,
khiến nước nào có được. Tuy là bắt chước
tuồng tàu, tuy là một phần lớn tuồng ta dựa
theo những tiêu thuyết tàu mà làm ra nhưng
ta never biết rằng tuồng ta có một cái dồn riêng
của quê hương đất nước ta, ngay như lối hát
cũng dã khác hẳn không có gì mà lấy tuồng
tàu so sánh được.

Thực đúng như lời bà Đam phuong nǚ sū
đã nói trước đây mười lăm năm, văn chương
hát tuồng, thực là một lối văn « kỳ tuyệt diệu
tuyệt » phi người hiểu rõ nhân tình thế thái
lâm thì biết thế nào làm được.

Có thể bảo rằng văn chương tuồng ánh
hưởng một cách rất mãnh liệt đến người diễn
vở. Người mình, cũng như người Tàu và người
Nhật có một khôi ốc tuồng tượng rất vĩ đại,
cái óc tuồng tuồng đặc biệt chỉ có người
Phương Đông có.

Nói ngay như văn tiêu thuyết; người Á đông
ta tạo ra những chuyện rất phong phú ít thấy

CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPOR TIVES HANOI - HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'ALCOOL CAMPBIRE D'A
MÉRIQUE (trung chủ Hoa-ký) offert par la maison NAM TAN
Haiphong est un produit dont l'effet est très efficace et apte
à être employé par tous sportif à toute occasion.

Le président NAM-chau sport, signé Từ son. Le capitaine
stade Hanoien, signé Phạm Văn Kế. Le capitaine Ngoai-chau
sport signs Tiết. Le président de l'clair. Các bạn thè hao nên
đúng RUỘU CHỒI HÓA KÝ, signé Trần-văn-Quý. Le dirigeant de l'ass. racing, signé Nguyễn-hữu-Hap. Le président Aviat
sport, signé Nguyễn-phat-Tuấn. Le capitaine foot-ball colasie,
signé Vũ-quý Linh. Le président Lạc-long sport signé Nguyễn
trung-Giáp. Le président Thương-nông Spt, signé Nguyễn-Lý
Binh. Le directeur septo thi đúc, signé Đào-si-Chu. Le président
de la Lan, signé Trần-văn-Trung. Le président La
jeunes e Tonkinoise Haiphong chính tài đã được thi nghiệm,
RƯỢU CHỒI HÓA KÝ, thật tốt thật nên dùng signé Nguyễn-thé-Thruoc
và Vice president shell sport signé Nguyễn-thé-Thruoc



có ở trong văn giới Tây phương. Người ta bảo
văn Tây phương có nghệ thuật. Ta, ta cũng có
thể nói rằng người Á đông ta có một nghệ
thuật riêng: những chuyện Phong thần, Tây
du, Bối chí chúa Hồng liên, Đông chí liệt
quốc, người phương Tây khó mà sán được
một chuyện ly kỳ như thế. Bởi Á đông có một
khối óc tuồng tuồng mạnh nên văn tuồng tàu
cũng di sâu vào tâm hồn người ta — và cõi
tuồng ta cũng vậy — cho nên ta vẫn thường
thấy những kép tuồng lúc hát thường vẫn mê
ly trướng như mình là những ông Quan-công
thực, những ông Lê-thái-lồ thực, những ông
Mã-long, Mã-phụng thực. Thậm chí lầm khỉ
trong lúc các tay kép đương mặc áo cõi diễn
tuồng, một tên chay hiệu bẩn so mi và deo
dây « Bretelle » đi vào cầm cái bát rượu rót
rượu vào cốc mà các ông kép đó vẫn không
cần biết tới, cứ gào thét như thường vậy.

Văn chương những tuồng hát áy mô là
những điều hay lẽ đó trong xã hội thời
quá, không sai lầm một ly nào: người trung
thần hiếu tử là ra người trung thần hiếu tử;
kẻ phản bội lừa thầy tâng ra kẻ phản bội lừa
thầy... Thầy địa không thể là thầy thuốc, kẻ
thái sư hại nước không có giọng hiền ngang
của kẻ trung quân, có thể vở tuồng mới « thấu
dáo thâm đặc áo lý huyền diệu », người
diễn tuồng mèo lỵ đe minh vào người trong
cuộc, mà những người xem mới thấy khi phản
khởi khi buôn rầu, tuồng tuồng như mình
cũng có trong cuộc như người đóng tuồng vậy.
Họ tin ở cái lẽ của thiên công nên dù ở cảnh
ngò nào cũng cứ đường phái mà di bởi vì
trong vở tuồng, kẻ trung thần đến lúc cuối cùng

bao giờ cũng được trời thương mà tổ được
tâm trung can mà kẽ gian thần thi dù lúc đầu
sung sướng đến bực nào lúc chung cục cũng
khô sè và bị chết rất đau đớn khô nǎo là khác
nữa. Bởi lẽ đó tuồng cõi có một trình độ rất
cao về luận lý mà văn chương tuồng cõi là một
thứ mà không dẽ ai làm nổi.

Có người đã vi : cõi đời là một cái trường
hí kịch lớn, giữa rạp hát là một cái sân tử
của trường hí kịch lớn ấy, vậy cho nên nhất
cứ nhất động, như bóng theo hình, vai hát
hay mà tuồng không hay, tuồng hay mà văn
chương tuồng không hay, lấy đâu mà truyền
cho hết cái thần thi của người trong bản
kịch. Phép đặt tuồng, thứ nhất là mèo
mực thử nhì là câu hát. Mèo không chính
hợp, thời lộn xèo những lời nói như là phục
bút, thè bút, âm chí; câu hát phải cho hùng
hỗn tao nhã, chu mật tinh tường, đọc câu
tuồng mà dã phân biệt ra được kể trung người
nhín, phân đoán được sự thành bại về sau,
tuy chưa rõ hết nguồn cơn mà cái mèo tuồng
đã kết câu xong hai nghĩa đen, trắng vậy.

Tuồng làm được đến thế mới là dẽ công việc
cho những người đóng vai. Cũng do đó mà ra,
ta mới thấy những người trẻ tuổi đóng vai
ông già thực thần tinh, mà kép Mai lan Phương
đóng vai dân bà lảng và hệt như dân bà vậy.

Ta chịu rằng cái đó là do thiên tài của kẻ
làm tuồng nhưng ta phải nhận rằng cũng vì
cái tài của kẻ viết tuồng, tuồng có hay thì
những vai kép hát mới phô hết tài năng ra
được.

VĂN-LANG

Nhà lầu, vợ đẹp, con khôn. Mua vé Bông - pháp sẽ hy vọng cõi cả



ÔNG TÔ NGHỀ HÁT TUỒNG CÒ LÀ AI?

Trước khi nói về lịch-sử hát tuồng của ta, chúng tôi tuồng hay nên nói đến ông tō tuồng cò. Bởi vì phẩm nghệ gì ở đời cũn vây, phẩm mòn gi ở đời cũn vây đều phải có ông tō, cũng như một nước có ông tō vây. Trước khi nói

đến nước Việt-Nam người ta phải nhớ đến trước hết ông tō chung là đài Hàng-Vương: mùa xuân phải có một bà chúa; thi ca phải có Thần; thi tuồng cò cũng vậy cũng có một ông tō để cho phêng người làm nghề trống đây mà sùng bái, mà hinh-huong tề tề — nói theo lời báy giờ thi đài trống vào đó mà tin tuồng bởi vì hiện nay ai ai cũng đã biết rằng người mà không tin tuồng thì không làm được trò gì hết.

Khảo trong các sách, có lẽ người ta không thấy đâu nói rõ đến ông tō nghệ hát bài.

Sự đó có lẽ một phần vì lời không được biết hết các sách Âu, Á-chàng, nhưng trong dân gian thi, về ông tō nghệ tuồng, người ta vẫn thường nhắc nhở đến ông Làng và bão đó là ông tō sự hát tuồng.

TRONG MỘT SỐ SAU: 1 SỐ BÁO THẦN TIÊN NÓI VỀ NHỮNG THIỀN BINH Những Lôi Chân Từ tân thời

Không cần đọc kiêm hiệp! Những tài liệu và chuyện cung tranh ảnh trong số báo này còn là và lý kỵ gấp mấy mươi chuyện cò. Vậy mà xem số báo đó lại còn có ích bời vì là chuyện thực cùa, chuyện khoe học, chuyện cùa dời mới! Ai cũng nên biết rõ !!

Tục truyền rằng, ngày xưa — không tō là về thời nào nữa — có một vị vua kia cũng hoàng hậu kết duyên đã mười lăm mười sáu năm trời mà vẫn muôn-mản, không sinh đẻ. Hoàng hậu lấy thế làm buồn lâm, bèn đi hét các chùa cổ tiếng là linh ứng để cầu trời khấn phạt cho sinh đăng hoàng nam. Cho thê là chưa đủ, ác vua và hoàng hậu lại còn cho bảy đán tết lê ở nội-dinh và các thày cúng, cung văn vẫn thường đóng nhăng vai thần minh bay lên trời ca hát và khấn nài Thương-Đế cho hoàng hậu sinh quý tử.

Hoàng-hậu cuối năm đó đã sinh đón được hai hoàng nam, chẳng lớn như thổi. Cũng từ đó, cái lệ lục diễn trò thần minh lén cảm ơn Thương-Đế và kế tiếp mà diễn ở nội-dinh

luôn là không nãm
não bô cá.

Cứ như thế cho đến khi hai hoàng-tử đã lên năm lên sáu tuổi.

Hai vị hoàng-tử tuy còn nhỏ nhưng đã tỏ nhiều vẻ thông minh, học đèn dầu nhớ đèn dây va — cái nay cũng không co gi lạ hêt — và hai hoàng-tử hết sức dam mê những trò hát bài ở nội-dinh, mỗi khi nội-dinh có lễ gi, yên dien dan hát và đóng trò thần minh lén cảm ơn Thương -để thi hai vị hoàng-tử dam mê đèn nỗi quên cả ngủ — còn chuyên bô ăn uống thi thường lẩn thành ra người mồi ngay mói gầy còm di.

Tới một đêm kia, phần thi trong yêu duỗi sẵn, phần người thi lại thức đêm nhiều, không ngồi vững hai hoàng-tử bị vua cấm không cho lai vắng đèn gần nơi hát bài. Đến đêm, thi-vệ nữ-quan tim kiếm khắp nơi thi khong thấy hai hoàng-tử ở đâu. Đồng thời lúc ấy bài chầu tan hát, bọn con hát dọn buồng để nghỉ ngơi thì người ta thấy ăn mình trong bức trường hát hai vị hoàng-tử ngồi ôm nhau ở đó. Mọi người bấy giờ mới biết, té ra hai hoàng-tử dam mê hát bài quá đà lấp tấm chốn vua cha vào ăn ở đang sau bức trường hát đê xem. Lôi được hai hoàng-tử ra ngoài thi họ đã kiết lục rồi, mặt mày đờ dần thất sắc, hai người ôm chặt



MỘT VAI ĐÀO VÕ

Hãy mua hai cuốn sách rải
gia-lri vừa xuât-bản.

1 Tân-Đà vận văn III
của Thi-bà Tân-Đà-Ng-khắc-Hiếu
Tập III này gồm đủ các lối thơ
ca, sầm hàn noi, dịch đường thi
v v Sách dày ngọt 100 trang rất
mỹ thuật, giá 0\$45.

2 Triết- lý sức mạnh
của Lê Văn-Truong
Cuốn này mở đầu loại sách song
và mạnh của tác-giả. Rất cần
đọc, vì ai cũng cần phải biết tới
sức mạnh eo công dụng thiết
thực cho sự sống của người ta
já ngàn nǎo. Trên giấy bắn tờ.
Giá 0\$30.

HỎI Ờ
HƯƠNG-SƠN
97, Hàng Bông — HANOI
Ở xa thêm cước phi.

lấy nhau gọi
không thưa nữa mà
cũng không giõi
giảng dặn dò được
lời gì nữa.

Đức vua và hoàng
hậu thán khol
chẳng cùng. Biết
lâm thê nào được?
Hai ngài bên truyen
cho dem hau tang.
Tù đờ hai người
thường hiện vè dè
che chở cho bọn con
hát luồn luồn. Phần
thì cảm mến cái
lòng quyền cõi của
hai hoàng-tử, phần
thì mỗi khi khán
kiểu đến hai vị thi
nghè minh lai phát
đạt, thịnh vượng,
bon con hát từ đó
bên lèn đèn thò hai
vị và tôn lèn làm
tô nghệ hát, hàng
ngày các rạp hát
đều thỉnh ban thò
và dù di xa đến
dâu nña, lanh này

qua tỉnh khác, họ cũng dem
ban thò di theo. Hiện giờ,
nhưng nhà hát tuồng lớn ở
tỉnh đường trong và tỉnh
đường ngoài đều có hương
hoa thờ cúng hai ngài mặc áo
lá tua, cõi mang khánh vàng,
mặt mũi khói ngô tuấn tú,

Người ta gọi hai ngài là ông
Làng hát bài. Sở dĩ có tên như
vậy, người ta cho là tại lâu
ngày người ta nói sai ông
Hoang ra ông Làng.

Có người lại bảo rằng ông
Hoang lớn, lùc sinh thời, tên
là Đặng. Người ta vì kính
trọng không dám gọi đích
đanh ngài nên phải gọi chênh
ra như thế.

THIỀN-TƯỚNG

MỘT THẾ HỆ ĐÀO KÉP TUÔNG CỔ

của NGUYỄN HƯƠNG-SIANG

...Thoạt đầu, tuy các báo chí An-nam mới lơ thơ có một vài tờ, tuồng Q. L. cảng được người ta nhắc nhở đến luôn trên miệng. Người ta đặt thành vẻ, dè về cái tài riêng của mỗi tài tử. Nhưng là « tần-mã Ta-Lung, hời lùng Ba-Bý, hát lý con Liênn, đóng diễn con Chin, thẳng Tin pha-trò, thẳng Giò Tao - Tháo », v. v.

Mỗi một đào kép đều phải thuộc lầu tung vở một, phải biết đóng dủ các vai tuồng văn, tuồng võ, trung, ninh, già, trẻ, diễn, vân vân...

Lối diễn - tuồng của ta là tuồng cương, cũng như lối « comédie à tiroirs » hồi thập kỷ thế-kỷ bén Pháp. Có những vở hát, những bài hát nhất định để diễn trong những trường-hop nhất định. Thị dụ bài hát nam của vợ tiến chưởng ra trán có thể dùng trong vở Phi-Long Công chúa tống tên Ô Hắc Lợi, và cả trong vở tống-tiều Đan Hùng Tin. Các bài hát học-trò từ biệt thay hạ sơn đều bắt đầu bằng câu: « Năm-năm vắng lời vắng da, khắng-khắng một dạ sắt định. Tạ tốn sự an tại động tiền, cho dù đê hạ sơn di giả ». Tuy vậy cũng có một vài vở hát đặc-biệt, dè dùng riêng cho một tích hát khác



CỰU GIÒ TRONG VỞ NINH THẦN
(Tao-Tháo, Đồng-Trác v. v.)

Ai cũng phải thuộc các vở hát. Có ngẫu ấy vở, nhưng mỗi người đào, kép, tùy theo cái ca-tinh thiên-nhiên của mình, đều có một vai số trưởng. Bởi vì nghệ tuồng không những có thanh còn cần phải có sắc, có màu mè

diện bộ.

Những người nghiên tuồng Q. L. hẳn không sao quên được Sáu Cường trong các vở văn, lão. Nhất là bài hành-khát y hát trong tuồng Duy Nhượng đã long bào thì từ Bắc chí Nam không ai sánh kịp. Trong những vai kép lão như Vương Tự Đồ, Tô Vũ, Sáu Cường lột hết tính-thần trong truyện.

Vainjinh-thần cõi diễn trong truyện là những vai Tào Tháo, Đồng Trác, Bàng Hồng, phô trán sần khấu với những bộ mặt trắng-béch, mũi chuột, lông mày rậm và đôi mắt nhô tí hí. Sô trưởng ở những vai này là kép Cửu Giò, Ba Bối.

Đóng tuồng võ, thi có Ba-liên, Tư Cầu, Tu Lung. Nhất là Ba-liên, thân-thê vạm vỡ, tiếng nói oang oang, nén lại có phong thần coa nhà tướng lâm, kép Cầu được nổi tiếng nhất về vai Trương-Phi, tiêng

to như lệnh vở. Tư Lung đóng kép võ, sở trường về mõm hắt tàu-mã rất ngọt và rất hợp cung đàn, Sáu Phú chuyên đóng Quan Công và các tuồng võ già, nhòe có giọng lanh lảnh như tiếng chuông. Mười Cụt nổi tiếng

nhất trong vở « Hoàng Phi Hồ, Phản Trù Đầu Chu, màu mè diệu bộ tả đúng tình-thần một người elong phản quốc. Mười Cụt hát câu hát khách: « Phả-dẫn Trù ... Đầu ú-u-chu i... » thì lúc hát câu « Phản Trù » Mười hét tò ra dáng cầm-hòn một tòn hòn quan; bắt sang câu « Đầu Chu » Mười hạ thấp giọng xú-ống, tay gặt nước mắt và như nghẹa ngào trong cuồng họng. Từ phẫn-nộ chuyển sang bi thương, Mười tài ở cho đó.

Chuyên đóng các vai trẻ, vân hoặc vỗ, là những kép Ba Bí, Tám Ngán, Lộ vân vân. Nhất luật cả vai Địch-Thanh Nhạc - Phi, Tiết định Sơn, Kim ngót Truật vân vân, đều phải được những kép này đóng thi công chúng mới hài lòng. Nhất là kép Ba Bí còn giỏi mọi mõm đóng công-lứ bộ nữa. Theo qui ước trên sân khấu ta, kép đóng công-tủ bộ phải do kinh trắng gọng vàng, phải ăn nói trẻ-trẻ xứ Nghệ. Vai thẳng bộ di chơi mõm dẫu bằng câu: « Tớ tre, sóm mai lang-lang, tang-tang tang-lang, bắt con kiến cảng, lấy sợi máy vàng, sợi ngang con mắt cho câu chơi, có không bay, hờ thẳng té... » nói bằng giọng đường trống, lại thêm bộ diệu con nhà đứng mõm thì ai mà nín cười được.

Kép Mười Nghệ cũng là kép văn, nhung sở trường đóng vai Truong-Luong, vào Hồng-Môn thuyết với Hạng Võ, ăn nói dẻo như kẹo. Nghệ đóng kép thương cũng rất tài-tinh, như khi thủ vai Tống nhân Tôn khốp biệt: Bàng Phi, nghệ Nghệ hát: « Bàng - Phi em ơi, trói mình Phi, nạp trước Trường Xuân, đầu tha

giết, tay ơn mâu hậu, đó Phi ơi! » thì ai mà chẳng náo lòng.

Bô là phần kép.

Còn về các đào hát, mỗi người cũng nổi tiếng ở một vở.

Như Chin Cuồng chuyên tri vai đào lảng, Tâm Long đóng đào vỗ, Đào Giáo đóng mụ đầu, đào Liên đóng vai đào thương, đào Tu-Huệ, đào Nâm Sadec, vân vân... Đì nguc thời gian, quay về, thời các rạp Trường Luyện, Thông Sáng, ta còn thấy các đào Sáu Quê, Bảy Hòa, Bảy Tắc, vân vân...

Trong hồi rạp Q. L. còn thịnh-hành về môn tuồng cõi,

■ Các bạn trai thường mong được một địa vị như « quan Phan G. »!
■ Các bạn gái thường mong được một người chồng như « quan Phan Chi »!

HÃY ĐỌC:

ĐỜI CAO GIẤY

của GIAO - HI (tức PHAN CHI)
các bạn sẽ rõ cuộc đời của quan Phan từ ngày quan bước vào nghề cao giái - 120 trang, in đẹp giá \$0.45 - Cố báu kháp các hiệu sách lớn,

GẦN HẾT :

BẠC TÌNH
của Thu-An (0970)
SAU CƠN GIÓNG TỐ
của Vũ-Quán (0p60)
HAI CHUYỀN TẦU
của Ng. khác-Mẫn (0p60)

Đời Mới xuất bản

các đào-kép đều được hoan nghênh, và kiếm rất nhiều tiền.

Có lần họ được gọi ra đóng phim Kim-vân Kiều, các vai trong phim thuần là đào kép Q. L. ! Nếu tôi không lầm, thì đạo ấy Liên đóng Kiều, Chin Cuồng đóng Thúy-Vân, đào Giao (Tú-Ba), Sáu Cuồng (M-dám-Sinh), Sáu Phú (lù-Hà), vân vân... Họ lại còn được các hãng kèn hát Victor, Béka, Odéon gọi ra thu-hanh nữa.

Nhưng bây giờ, các đào kép đều tan mac mỗi người một phirong, người thi chết rồi, người thi giải-nghệ kiếm cách khác để nuôi thân, người thi xoay sang hát cải-lương Nam-kỳ. Vì thời buổi bây giờ, cái đám người bô-nirc chuong mới đã chán lối tuồng cõi rồi. Họ ghép những lối hát hò-hét, nồng tiếng kèn tau, tiếng trống chau inh-tai, tiếng chung-chợp nhúc óc. Họ lảng tránh cái lối diễn cõi ấy để đi tìm những gì? Để tìm những diệu hát yêu mến hơn nữa những báu đan nứa tây nứa tau. Họ tránh tiếng trống, tiếng náo-bạt, để được nghe tiếng trống tây và tiếng mao-bạt tây, của một bộ nhạc-khi jazz, cũng làm người ta inh-tai nhúc óc không kém gì.

Thinh thoảng ta muôn ôn lại, sống lại những phút twoi đẹp, của thời-kỷ tuồng cõi, thật khó mà tìm cho ra một rạp hát dù đào - kép lành nghề, thuộc vở, thuộc vai.

Tôi xin mượn lời của cụ H. K., một nhà mỹ-thuật rất sành về nghệ tuồng cõi. Những khi vi việc kinh doanh phải đi vào các tỉnh trong Trung-kỳ, hế nào cu cũng phải nán lại một vài đêm để thư-tý mấy vở tuồng kinh, để đánh

một vài ngọn roi chửi. Cụ lừa-luency các giọng hát Nam, hát Khách nên (thỉnh-thoảng vẫn phải lẩn mò xuống tận Bach Mai hay Tâm Mai để xem lại) dáng-dịu và ôn lại giọng hát của một kép Cửu Giả và một dào Chín Cường đã trở về già, nhưng hays còn phô cái duyên của kỷ với đám người... ngoài ở Hanoi.

Cụ H.K. nói với tôi rằng: «Bây giờ người ta là dòn' uồng bảy lăm. Đã xem cải-lương Nam-kỳ còn gì nghịch tai bằng những câu sòng sượng vò-lè, đại khái như một bay lòi mà dẫu tui với vua: «Nói cho biết hạ hay», thật sai lạc cả tinh-tuần tòn quẩn ở Đông phương. Tuồng cõ hay ở chỗ các dào-kép bết dùng những vở hát có văn vẻ, nói chữ thi ra bỗn nói chữ, chờ không dung cái lối chữ nhò-há-áp như một kép cải-lương hát đẽ tò tinh thương bài rằng: «Đó thô-tùy day đánh hò bi» (!!!) Còn những diệu bài ta diện tây lồ lồng, cũng như các diệu Hồ-Quảng thường nghe ở các dào-kép đồng-Ấu xia xôi vào mặt nuau, ca rằng: «Má phen này có biết, có biết có biết» thật là ngán quá! »

Một sự tình cõ là viết xong bài này một ông láng-giềng chே vén một mít dia hát bài tuồng cõ. Cái giọng trong trẻo của kép Cao-g - mít, giọng hát từ cõi tim du - lợ, ví kíp nào mà dà lầu òi - tui ra như ro - g vào .sì người ta:

«Véc nước áu lo mít lão, trống áu dà dỗ sang hoi; vay thời: chông gagy lê, dạo chốn hiên mai, nương uuron liêu, gai sáu lòng dô, ha...»

Thi ra đó là dà hát Tu-Bô than con nghiệp nhà Hán. Một dìa hát cõ như đê than-tiếc cái ngai-đế hót noii hàn tản vậy! Nguyễn-Hương-Giang

Noc đặc còn rót

Trước đâ một vài lần mắc lậu hay giang-mai, dí đặc còn sét lại ở thận, ở máu, nay gặp trời nóng phá lè ngứa ở hạ thể, đái vàng, nóng v. v... kip tri bàng thuốc:

Bò thận tiêu độc

Làm cho tiêu hết nhiệt độc, mát mẻ tốt thận. Giá 08.00 mét hộp, 3200 nén té, 08 mét té,

Xa gác lính hóa giao ngán
nhà thuốc TẾ DÂN
N° 131 phố Hàng Bông, Hanoi
Đại lý - Maiphong: Mai - Linh
đại khái như một bay lòi mà
dẫu tui với vua: «Nói cho biết
hạ hay», thật sai lạc cả tinh-
tuần tòn quẩn ở Đông phương.

Tuồng cõ hay ở chỗ các dào-kép bết dùng những vở hát có văn vẻ, nói chữ thi ra bỗn nói chữ, chờ không dung cái lối chữ nhò-há-áp như một kép cải-lương hát đẽ tò tinh thương bài rằng: «Đó thô-tùy day đánh hò bi» (!!!) Còn những diệu bài ta diện tây lồ lồng, cũng như các diệu Hồ-Quảng thường nghe ở các dào-kép đồng-Ấu xia xôi vào mặt nuau, ca rằng: «Má phen này có biết, có biết có biết» thật là ngán quá!

Q

Một sự tình cõ là viết xong

bài này một ông láng-giềng chே vén một mít dia hát bài tuồng cõ. Cái giọng trong trẻo của kép Cao-g - mít, giọng hát từ

cõi tim du - lợ, ví kíp nào

mà dà lầu òi - tui ra như

ro - g vào .sì người ta:

«Véc nước áu lo mít lão, trống áu dà dỗ sang hoi; vay thời: chông gagy lê, dạo chốn hiên mai, nương uuron liêu, gai sáu lòng dô, ha...»

Thi ra đó là dà hát Tu-Bô than con nghiệp nhà Hán. Một dìa hát cõ như đê than-tiếc cái ngai-đế hót noii hàn tản vậy!

Nguyễn-Hương-Giang

dâ có bán loại sách trên bì, một loại sách khác bao các sách ihanh-Dinh đã viết, do Thành định chép, trung và biến tấp.

Sáu mạnh

truyện trinh thám viết công phu ai muốn mua một nhà trinh thám-dai tài ở Đăng-kinh mít Bâng-kiêm hay là một tân côn đê đã vui-được nhiều lứa ở cùn-tho. Bâng đọc ngời-nhau-trang, Thành sâm-huỷt lè chép đê biêt và lát-cùa tâc-giáp.

Bach y tiêu hiệp

một trang kinh/khách có tài xuâng-quát mít thám đê cùa Lanh-Hu Ngày, phong khai hât che phái vò ở nước Tàu dà lán lò đê ngingh giới v. v. nhà Hán. Spuz.

Truyện Vĩ Nhango Túy Ngô cùa Song Son Op40 và Vũ Ang-le cùa Vũ-Đang giá \$038 Bán đà gaudi hêt xu-min ngay kèo chờ èé édition lâu mới có

XUẤT BẢN

BÀO-NGỌC VĂN-DOÀN

67, rue Negret Hanoi. Tel. 7876
cô ghi báu các hiêu sách
lớn ở xa mua tinh-tham-tiem
cucus. Thu mandat đê M.

LÊ-NGỌC - THIỀU

THÁI - DƯƠNG VĂN - DOÀN

Tông-Phat-Hanh:
Librairie Văn-Lâm
33 Boulevard Francis Gravier
HANOI

Hán Học Tư Tu

Gia \$0.80

Sách soan theo một phuong-phap mới, có mèo luật, có các bài học tíc, tpic, đọc, tpic
dich, v. v. giải dí, đê hiêu,
rành rieng cho những người
ít thi giờ muốn tíc học chữ
Hán lây, không phải thay g'ay.
Problèmes d'Arithmétique, d'Algèbre
et de Géométrie au

Diplôme

résolus par Phó Đức
Tô & Vũ Lai Chrong
Professeurs au Lycee
du Protectoral
Prix \$0.80

Hộp Abécédé (Chơi mà học)

Một hộp đây những miếng
bia mít tui rõ Trà Em tpic
ghép lây 25 cau cái, 10 chữ
số và các vật thường dùng —
Rất có ích cho Trà Em, thật
là chơi mà học

Giá \$1.00

NHÀ TUỒNG ĐÓ

ĐỨC PHONG

德 廣 生 建 福

豐

45 PHỐ PHÚC-KIỀN

Một biển thuoc do người
Nam dứt chủ-chương, mít
đâ lầu nâm, được mọi người
tin-nhien và công nhận
là thuoc rất tốt, cân-dung
cân-lang, già phải châ g

LỊCH TRÌNH TIẾN HÓA CỦA
TUỒNG CỎ Ở BẮC-KỲ VÀI
CHỤC NĂM TRỞ LẠI BÂY

TÙ' RAP HÁT TUỒNG CỦA BA TRƯỞNG LUYỄN DÉN RAP QUẢNG - LAC

Cứ theo chỗ biêt của chàng tôi thi tuồng cõ nháp vào nước ta bắt đầu từ Trung kyg. Các tinh-dưỡng trong như Bình-dịnh, Quảng-ngãi rất thịnh hành vè hât bài nhưng dân gian hât dò chỉ toàn hát lối kẽ vè, vñ như Mâ-long, Mâ-phung, Bạch vien ché khong sáu lớp tuồng như báy giờ. Từ hồi ban triều định binh cõi Nam, mới ché lê tát nhạc, báy ra nhung khúc «thái», «xướng», «tán», «tân-phung», «phâm-nghi». Cách hát có lối i bắt bài bông» múa «bát tiên quái hò», múa «bát đát» múa «trinh-tướng», múa «tứ linh», múa «phúc, lộc, thọ». Từ đó nghè hát thay đổi mãi đê di đến cái mực hoan-toan của nó và từ đó thành phố thông kháp cù trong Nam ngoài Bắc. Ở trong Nam, cù bà Oang là thán mâu ông Phuoc Cường lập ra gánh hát tuồng trước tiên.

Gánh hát đầu tiên ở Hanoi

Ngoài Hanoi ta thi cụ Quận Hoàng-cao-Khai
ri kinh-lục thay cụ Cân-Chánh Nguyễn-
hữu-Bộ kinh-lục ở phố Tráng-thi có dem
theo một đội hát ngâ đê phe mua vui.

Không bao lâu cụ lập Tân-äp ở Thái-Má, cụ
cho hát đê các quan coi, và đê dân gian đến
chó đóng.

Có tích hát rất công phu bày trận giữa trời
như tích «Triệt giang đoạt A-Dâu», vai đóng
Chu-thiên y phuc bâng giây đêng mũi thuyền
trên sông đê cho vai Truong-phi di thuyền
đến nhảy sang đap lòn xuống nước đung như
sự thật. Cụ có chia cho hát vừa àp, vừa ở
phố hàng Quai.

Khi tan thi bà Truong Luyen mít được it
người và kèm thêm người Bắc hát, lập ở phố
hàng Hòm dên Đông-thô, trường Tri-tri bây
giờ.

Cách bài trí

Sân khấu bồi ấy rất đơn sơ. Chính giữa, có
treo một tấm trash. Hai bên, có hai cửa ra
vào đê bên phải xuất tuồng, bên trái nhập

tuồng cõng như ở Nam-kỳ dẽ một cửa sinh,
một cửa tử, ở giữa kê một cái bàn đòn, cành
não cũng có thể thôi. Ánh sáng thi đõi đèn
bây đâ.

Mỗi đêm, khán giả nhiều lầm được chứng
30 người, giá vé hạng nhất năm xu, hạng
chót ba xu.

Được ít lát thành-phố có lệnh cấm làm
huyện náo. Bà dựng một cái nhà lá ở ngoài
bãi Phúc-tan chõ nhà Dâu đê gánh bài dien.

Nhà hát cùa bà Luyen ra khỏi thành-phố
rồi, ở trong thành-phố cụ Thượng Mai-trung-
Cát, cụ Thượng Lê-trung-Ngọc cũng mấy cù
nhà mít một bọn hát lập ở hàng Bạc chõ nhà
chóp hàng Trung Quốc bây giờ.

Mục đích là các cụ thường thức, sau cho
thieu hạ xem.

Ở trường học phố hàng Đào (ngõ Nguyễn
Du) lập ra mít nhà hát cùa bà Lương, ban hât
này thi bá vào Saigon mít con bât ở trong ra
hát tiếng Nam-kỳ. Đó là lần đầu ở ngoài Bắc
có người hát ở Nam kyg ra vñ. Thoạt đầu
người ta cho là lè kéo di xem đóng, nhưng
chẳng bao lâu họ thấy nghe không quen tai
giọng hát ý, ý, ý, nén không bao lâu phải
đóng cửa.

Năm 1902, thiên hạ xu hướng vè tuồng Ssi-
gon, bà Năm Chân mít toàn dào, kép Nam-kỳ
ra lập gánh hát ở phố hàng Quai nhà chép
bóng «Modern» bây giờ.

Có kép Mười Cát, Năm Tiên, Lung, Cương,
đảo Sáu Quế, Bảy Hòa.

Cùng hời kỳ ấy ông Thông Sáng ra cạnh
tranh lập một nhà hát ở xé cửa cung toàn dào
kép Nam-kỳ như Lẩm, Lộ, Nẩy, Năm Doi, Bảy
Tắc, Chín Lộc, Cửu Giò.

Rap Quảng-Lac ra đời

Bến năm 1916, cụ phủ Trần-duc-Trong
đừng gọi cõ động lập ra bội «Quảng-Lac» ở
ngõ Sầm-công, thu lấy những dào kép ở bai

gánh kè trên và mờ thêm bầy Nhĩ, ba Liên, Cầu, sáu Phủ, tam Long, Cường vân vân...

Cụ chấn đốn lại nhà hát cho lịch sự, y phục mua thêm mũ, măng của tuồng Quảng đông, thuê vè nhiều phong cảnh, lâu dài cho hợp với lối tuồng.

Vở hát hồi trước rất ít, có năm ba vở như Sơn-hậu, Võ-thành-lân, Trần-trà-hòn, Lý-kim-luong, Tam-khiết v.v. Cụ mua được nhiều

vở hát mới rất công-phu.

Vở Tây-Nam-dắc-Băng, Bình-dịnh-song-trung của cụ quận Hoàng đế cho-hội 300p. Bữa diễn cụ quận đến chủ tọa coi vở hát diễn có hay, đúng không.

Cụ rất được vira ý, Hội Quảng-lạc đã dụng công sắm sửa y phục, phong cảnh làm cho vở hát thêm phần tuyệt mỹ.

VŨ HỮU CÔN

Tiếng sủa cứ sủa, khách đi đường cứ đi

Người bộ hành cứ đi... tiếng kêu ở dâng sau lưng cứ kêu, chúng tôi chỉ biết gắng tâm làm việc để giúp ích bạn bè và giúp vào tòa lâu đài văn chương báo chí của ngày mai một viên đá nhỏ, gọi là cõi mộ: chút công vào đây.

Đời này, bao giờ lại chẳng có những người minh chí phục minh và chí phục oán bô minh. Đó là một lối đương nhiên đáng trách, nhưng ta phải nhận rằng cái tình-thần con nhà cảm bút mà cứ mãi mãi như thế tài văn-giới, báo-giới vẫn còn chậm tiến

Cái tội làm chậm tiến báo-giới và văn-giới đó họ có nhung tay vào, họ chịu lấy tội và những người đọc họ sẽ lấy bùa riu ra xét họ.

Chúng tôi chỉ xin khiêm nhượng mời họ xem cách chúng tôi làm số báo này — số báo Tuồng cổ mà chúng tôi xin thành thục kính tặng trên dưới một vựa độc-giả của chúng tôi ở suốt ba kỳ vậy.

Và, theo con đường đó, chúng tôi còn luôn luôn hiến các bạn độc-giả T.B.C.N. T.B.C.N.

Mày nghìn lang băm bị sùi từ ! vì CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

BĂNG QUỐC-NGŨ CÓ CẢ CHỦ HÁN TỐT NHẤT
do các danh-ý như Nguyễn-An-Nhân v. v.. hợp soạn

đã lên giá 3000 (trước bán 6000..) vì nhiều cuốn phải in lại đến 4 lần mà giấy càng dại, có lẽ còn phải lên nữa

1) BỘ « Y-HỌC TÙNG-THU » GIÁ 8\$00

Giấy ngọt nghìn trang lòn, giấy có Đóng, Tay y-ý và các cách liệu trứ, đồ hình, vẽ các cây thuốc và thân thể người, nói rõ tính chất vị thuốc như: hàn, nhiệt, ôn, cam, tan, ton, ky, phản, úy, ô, v.v... dạy kỹ cách xem mạch, nghề bện... Alông ty làm được thuốc giỏi ngay và các bài thuốc đã kinh nghiệm xưa nay. Chủ thể đã có bao nhiêu thứ khoa... Chẳng những là nén học thuốc mà còn nén dung các sách thuốc để « sùi từ các tay lang băm » Do mình biết thuốc thì họ không liều lính mà giết người được.

2) BỘ « SÁCH THUỐC KINH-NGHIỆM » giá 1\$60

Hai cuốn mỗi cuốn 08\$00 (tôn các bài thuốc cấp cứu kinh nghiệm. Đề chữa mấy trăm bệnh như chó đái, rắn độc cắn lỵ, lỗ, đau bụng, ho, cảm v. v..)

3) BỘ « SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA » giá 0p80

Chỉ dùng ít vị thuốc Bắc (Tau) mà chữa được bao nhiêu bệnh nguy hiểm.

4) BỘ « SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA » như đập, sỏi (lên trái Ban, trái Mùa) đau mắt v.v.. Chữa đau đầu, sỏi — Bổ các hình chế phái ra lanh, đặc và các bài thuốc đã kinh nghiệm giá 1p50.

5) SÁCH THUỐC GIA-CHUYÊN KINH-NGHIỆM 1p50

(tùy xá thêm cước gửi, gửi nhiều cuốn một lượp gửi cước nhiều.gửi contre remb.nhờ gửi i/ tem thư trước làm cước)

MUA BUÔN, MUA LẺ, THO', MANDAT CHỈ ĐỀ CHO NHÀ XUẤT-BẢN NHƯ VẬY:

Nhật - Nam thư-quản, 19, Hàng Điều, Hanoi

Cái cười trong tuồng cổ

Cái cười trong tuồng hát cổ, nó cũng là một cái cười đặc biệt, tỏ rõ được cái tính tình dễ dãi và hời hợt của dân mình. Một vở tuồng súng đắng với cái danh hiệu « tuồng » của nó, phải có đủ: hỷ, nộ, ai, lạc móm làm cho khán giả hài lòng. Cái công chúng của sân khấu hát tuồng ta không lấy làm bỡ ngỡ hay sững sờ — như công chúng của sân khấu kịch trường các nước — khi đương ở một cảnh buồn rầu nǎo nuốt, đồng thời này ra một anh hùng hồn láo và « cục gạch ».

Còn gì buồn hơn một cảnh lãnh cung đầy doa ? Vậy mà giữa lúc một cung phi nhan sắc vừa than vãn cho số kiếp oan nồng đắng thương đáng khóc của mình, thì ông chủ ngực đã đi ra, và hát và nói lên những câu rất khôi hài, hào hàn hức. Những người thà vai hùng cần phải ăn nói có duyên, ứng đối che nhanh, có một cốt cách hùng, đề khai ra sân khấu có thể khiến người ta có cảm tình, và nhớ mãi. May mắn trong buổi tàn cục của nghệ hát tuồng ở xứ này, đã làm cho công chúng tra lối hát đó, còn nhớ đến những cái tên kép Tin (đã chết rồi) kép Miêu, kép Chính (bây giờ đã đổi nghề).

Còn gì thảm thê hơn cảnh pháp trường ? Quân quan diện một ông thái sư đi sứ tử. Bi chém đầu thì còn gì đắng pha trò ? Vậy mà thái sư cũng rụt cổ, nghẹo đầu, làm điều bộ rất tức cười. Và công chúng đã quên ngay bao nhiêu tội ác của kẻ nịnh thần đáng ghét, chỉ còn thấy có cái duyên pha trò của người kế hàn.

Bất cứ ở trường hợp nào cũng len vào được cái cười. Cái cười trong tuồng hát cổ là làm nhẹ bớt, làm tiêu tan cái thảm, cái sầu cho cái công chúng quá giàu tuồng tượng, coi sân khấu như là đời thực vậy.

Cái cười trong tuồng cổ không có gì là chua cay, sầu sặc cả, không có gì là thấm thía cả, một đôi khi lại còn thô tục và táo bạo. Thế nhưng, công chúng không chấp nhất, miễn là họ được cười. Một tên tiều-dông nhà quan rất có thể đội một chiếc khăn xếp dã long cát cốt, và mặc một bộ quần áo dò, đứng vòng tay trước mặt chủ mà khai :

« Tôi di ch, tôi mua những là :

Tráng nghệ, tráng ngỗng,

Tráng vịt tráng gà,

Tráng ông tráng cha,

Tráng tôi, hai tráng ! »

Một ông chủ quán, một ông thái giám, một kệ hoạn quan, một mụ dâu, một ông công tử

Nhưng, trong tuồng cổ, còn một vai rất quan trọng, mà cũng rất khôi hài.

Công chúng thường thường không để ý đến cái vai này lắm, nhưng thiếu nó thì không (Xem tiếp trang 38)



Những cái buồn cười trong những vở tuồng nghiêm chỉnh

của TÙNG-HIỆP

trinh-thám, anh Tư B... đã là một cái mộng của nhiều cô thiếu-nữ ngày thơ ỉnh H.D. Bây giờ chỉ vì một chiếc áo lót minh bần, một tấm thân gầy còm, cảnh mộng ấy tan đi, tan đi như khói thuốc phiện hàng ngày anh vẫn hút để lấy sức tối tối đóng trả!

Chính anh đã nói ra câu này, trong một cơn bức túc:

— Nghé đóng tuồng, đóng kịch của chúng tôi rất khó, đâu có dễ dàng như đóng xi-nê-ma!

Thấy tôi ngạc không hiểu, anh nói tiếp một thời:

— « Vous » có biết không, các trường đóng xi-nê có lần đóng hỏng phải quay đi, quay lại đến mười lần mới lấy được một. Đáng-này lên sân-khấu diễn là diễn, nhỡ có hỏng hay hênh gì thì « tài-tử » phải chịu. Đêm nay nếu là quay xi-nê thì đâu tôi có bị lòi tay. Xi-nê và sân-khấu khác nhau xal! « Vous » đã hiểu chưa?

Vuốt râu đi cho oai nào!

Tôi, tôi đã hiểu lắm. Và cái câu nói « Lên sân-khấu diễn là diễn, nhỡ có hỏng hay hênh gì thì... tài-tử phải chịu » của anh Tư B... đã làm tôi nhớ lại những cái hỏng và hớ hênh của các « tài-tử » trên sân-khấu từ trước đến nay — giứa những vở tuồng nghiêm chỉnh, cảm-dộng — đã bắt thiên-ha quên cả nghiêm chỉnh mà cười như đang xem một vở hài-kịch của một vai hè đóng giời.

Câu chuyện buồn cười đầu tiên xảy ra ở một rạp tuồng cổ ngô Sầm-Công, cách đây đã hơn chục năm giờ. Anh Bảy N... từ xưa tới nay chỉ chuyên đóng vai chạy cờ, hờ hét già làm giặc hoặc « dà, dà » lớn môi khi có vua gọi hay tướng gọi. Những lần đóng các vai « rết phè » như thế, anh Bảy thường nuối trong

lòng một ước vọng là được đóng một vai vua áo hoàng-bao rực-rỡ hay một vai nguyên-soái nhung phục lồng-lánh nhường sao và sao. Sự ảo tưởng ấy làm anh mõi đêm lại nằm mê thấy mình hóa ra vua, và được quen nhà « dàn cau » của rạp ấy, anh Bảy tin chắc một ngày kia hi-vọng của mình sẽ thành sự thật!

Thế rồi cái ngày tốt đẹp ấy đến. Anh Bảy được đóng vai một vị vua áo vàng, mũ vàng, đai vàng, hột ngọc, râu ba chòm đè xoa trên áo có đắt những bộn-châu qui giá io bàng ngón tay mộng. Anh ngồi trên cao, dưới chân là thừa-tướng, quản-sư, nguyên-soái, vân vō, bá-quan và hoàng-tử, công-chúa và những bầy vū-nū uyên-chuyên, diệu dàng — những bầy vū-nū ở trong có một người mà đùa bầy lanh anh hăng « yêu vượng, đầu thầm »!

Đèn thấp sáng trưng, xa xa trong rạp hát, anh nhìn thấy hàng mây trầm căm mặt trăng hiện trong bóng tối đang nhìn thẳng vào phía anh. Anh vui vẻ và cảm-dộng vô cùng! Và có lẽ cũng vì lè áy mà anh ngồi yên lặng, mặt « ngay cán tàn » ra, anh không dè ý đến bá-quan ở dưới đang bàn tán, cãi cọ gì nhau nữa. Vắng vắng bên tai, anh Bảy chỉ còn nghe thấy tiếng người nhạc vở dương đứng đâu ở sau bức phòng đè nhắc nhở cho thừa-tướng, nguyên-soái, vân vō bá-quan và hoàng-tử, công-chúa!

Cảnh triều-dịnh lần ấy diễn lâu vì còn đợi một đại-tướng sắp ở Phiên-quốc về. Thiên-bà ở dưới xi-xò bảo nhau:

— Vua chỉ được cái diện choáng thôi, còn mặt thì ngàn ra như chúa Tàu nghe kèn vậy.

Ý-kien ấy cũng là ý-kien của nhà « dàn cảnh » vở tuồng. Bởi thế nên một lát sau anh

Bảy đang ngồi trên ngai vàng thì bỗng nghe thấy tiếng người nhạc vở gọi tên anh và bảo:

— Nay, vuốt râu đi một cái cho có vẻ nào.

Tuy trước khi ra sân khấu anh Bảy đã được dặn kỹ càng rằng anh không được hát và nói nặng gì thế mà lúc này mu dun, quí dủi làm sao nên nghe thấy người nhạc vở bảo vậy anh lại tưởng là hán bá anh hát. Từ thi anh è... é cái giọng hát luồn: Vuốt râu đi một cái cho có vẻ náo!

Bá-quan thấy Thiên-Tử hát thế thi ngạc-liên, ngo-ngác nhìn Thiên-Tử và không hiểu làm sao Thiên-Tử lại diễn như thế! Khán-giả cũng vậy cũng đưa mắt nhìn xem Thiên-Tử bao vị quan nào vuốt râu: Thừa-tướng chẳng? Nguyên-soái chẳng?

Lúc đó, riêng có người nhạc vở là hiểu rõ chuyện. Va nói lầm-bầm một mình:

— Thời bỏ mệ rời, thằng Bảy chạy cờ — nó chuyen minh nhạc nó bài đây!

Và va với vàng bão nhỏ Thiên-Tử:

— Cầm đi, ai bảo mà hát cơ chứ?

Thế là anh Bảy vén áo hoàng-bao lên, cầm cái nệm rượu đậm chan chát xuống hàn — anh vẫn nhớ kép chính Mười Nghệ mỗi khi đóng vua vẫn làm như thế — và anh hát lớn: Cầm đi, ai bảo may hát cơ chứ?

Lần này thi bá-quan, khán-giả đều hiểu vì sao Thiên-Tử lại hát những câu quái gở ấy! Các người đi xem cười như nắc nẻ và đưa tay chỉ trỏ bộ mặt ngo-ngác của a Thiên-Tử. Anh nhạc vở cầu quá mảng khép Thiên-Tử:

— Thời, buóc vào đi cho rồi.

Lại một hồi nệm rượu đậm xuống bàn trước câu hỏi của Thiên-Tử: Thời, buóc vào đi cho rồi!

Sự ngo-ngác của bá-quan, sự vui-về rầm rĩ « của qui ông, qui bà khán-giả », sự cău kinh của nhà dàn cảnh và người nhạc vở đã dồn một hố không thể chui được nữa! Va không đợi cho đại-tướng ở Phiên-quốc về tái trình Thiên-Tử, màn trên sân

khẩu với vàng bá xuồng. Bốn tên quân áo đỏ, nẹp xanh chạy ra trước Thiên-Tử vào. Rước bằng cách nắm tay, nắm chân Thiên-Tử và vứt phịch ngã xuống sân, mõm long cõi, hia chém rồng, nói ngay về râu ba chòm của ngài bắn mồi cái di mít chõ.

Tuy vậy Thiên-Tử còn dù tính táo dè nghe nhả « dân cảnh » bạn thân của ngài, tâu ngài rằng :

— Từ này thi đồng có đóng vai Hoàng đế nữa ! Mày lại cùi giữ việc chạy cờ thôi !

Đây... dêch đoc được !

Câu chuyện đáng buồn — nhưng rất vui ấy — xảy ra cho anh Bùi chí vi anh hiếu nhãm. Còn ai chuyện dưới đây của anh Năm S... và Cảnh T... thi do ở lòng ghen ghét nhau mà xảy ra ! Anh Năm thi phải cãi tội hay ninh chũ. Anh Cảnh thường bị chủ mắng và phạt lương vì anh Năm ton hot, hối lè ấy anh quyết già thù cho được. Lần ấy cả hai đều đóng trong một vỏ tuồng: anh Năm đóng vai nguyên-soái, anh Cảnh thủ vai tiên-phong. Ông mản nhì anh tiên-phong Cảnh phải chạy vào đem một bức diệp của quân nghịch xì hàng để cho nguyên-soái Năm lọc to cho quân sĩ nghe ! Bức diệp ấy khà dài nên anh Năm — rât hay quên vỏ —

Thuốc CAM SÂM THANH-XA

Thứ thuốc bồ rất
qui của trẻ con

Hộp nhớn 1\$20,
Hộp nhổ 0\$60

ĐÃ CÓ BÁN Ở

Nhà thuốc Thanh-Xa

chuyên chữa
bệnh trẻ con

73 góc phố hàng Thiếc và hàng Nón Hanoi
cửa treo cờ vàng. Khắp các tỉnh những nơi
treo biển đại lý Thanh-Xa đều có bán

bảo anh Cảnh lúc vào nên đưa cho anh một bản chép nguyên văn dề anh đọc.

Biết thế, khi vào sân khấu, tướng tiên-phong Cảnh quỳ xuồng trao cho nguyên-soái Năm bức diệp kia, nhưng bức diệp chỉ là một tờ giấy trắng xóa. Anh Năm đã giáp một cái, lên giọng và mở tờ diệp ra định đọc. Anh tái mặt di vì biết anh Cảnh xô mình. Anh ngo-ngác mệt lát và suy nghĩ ra một mẻ, anh mím cười đưa bức diệp cho anh Cảnh và bảo :

— Bản-soái hôm nay mệt, vây phiền tướng tiên-phong doc to báu diệp này lên cho báu-soái nghe.

Bảy giờ lại đến lượt anh Cảnh ngo-ngác. Và cầu nữa vi thấy « gãy ông lại đập lung ông » ! Anh nem luon bức diệp vào mặt nguyên-soái dề nói :

— Đây dêch đoc được !

Rồi anh di vào ! Thiên-ha la-ó. Lần ấy cả hai anh bị phạt nửa tháng lương.

À, mày đánh gõ ông à ?

Bí xõ lần ấy, anh Năm nghỉ bụng sẽ xõ lại anh Cảnh một lần khác. Cách đó không lâu, hai anh đóng hai vai tướng. Anh Cảnh bị giết tại trận. Lẽ đành rằng anh Năm thắng trận thi sẽ cắt đầu anh Cảnh và lấy một cái đầu lâu giả đẽ lát nữa Thiên-Tử chạy loạn đến đó thi đem tâu-trinh. Còn xác anh Cảnh thi cho quân lính khiêng vào ngay. Nhưng bữa ấy, khi anh Cảnh vừa bị chém chết và quân lính vừa định khiêng xác anh vào thi anh Năm đã lớn tiếng hét :

— Cú đè xác tướng nghịch nằm đó đừng trảm thủ cấp và khiêng di đâu vội. Đè cho ba quân nhìn no làm gương.

Thế là anh Cảnh phải bỏ buộc nằm yên nhụt thở, giả chết chờ Thiên-Tử đến úy lạo anh Năm. Đã hết đau ! Lại còn Hoàng-Hậu và triều-thần chạy theo. Màn ấy đã kéo dài đến nửa giờ. Không những thế chốc chốc anh Năm lại già và tức giận chạy đến đá vào hông anh Cảnh dề nói :

— Chà ! Chà ! Quân phản-nghịch dày ! Tâu bệ-hạ !

Anh Cảnh bị đá như thế đã ba lần. Anh giận cầm gai tim ruột. Và đến lần bị đá thứ tư thi không nhịn được nữa, tướng nghịch đã bị giết bỗng sống lại giật chân anh Năm và chửi :

— À ! Đồ đều ? Mày đã gõ tao phải không ?

Và một cuộc tranh hùng « trăm phần trăm thật sự » nữa xảy ra trên sân khấu. Màn ba trước lúc cần phải hạ... giữa tiếng cười, tiếng nói, tiếng chửi của mọi người,

Cung khai lý lịch...

Những chuyện xô nhau, bai nhau như thế & trên sân khấu thật không phải là ít. Nhất là khi người ta lại không yêu nhau một tí nào. Và cả các anh hè xô chün nhau cũng là chuyện thường ngày :

— Kla bác Xã, ô dân thê ?

— Bác Lý di đâu ?

— Tôi di sang cụ Bá ở làng trên uống rượu !

— Ai mời rượu anh nào, con một anh làm thủng như anh ở phố Hàng Mành thi ai thèm chơi với anh !



— Còn mày nữa, em con mẹ bán cháo lòng ở hàng Đầu thi người ta chơi với đấy hả !

Và họ đánh nhau — đánh nhau thật trên sân khấu. Thiên-ha cười nhưng cũng không khôi ngac nhiều sao chí vi một câu nói pha trò mà họ bỗng dung đánh nhau tưởng là đùa mà thành không đùa một tí nào. Thi ra người ngoài có biết đâu được rằng những câu nói đùa ấy là những câu « chửi xô lôi cả tông-tích họ hàng » của nhau ra !

Rút râu già thù

Cả các cô dào nữa họ cũng ghen ghét nhau

nhưng íi khi sự túc tối của họ được « biều-diển » trên sân khấu. Có chăng thi sự xô-xiên nhau chỉ ở những điệu hát, dang hát điệu này họ dồn ra một điệu hát khác mà họ biết chắc kè thù không biết hay không thể theo được. Và sự già thù phần nhiều chỉ là những câu chửi nhau hay là có xâu-xé nhau thi cúng chỉ ở đằng sau sân khấu mà thôi !

Tuy vậy dào Tu S... đã già thù anh Tám N. một cách chua chay trong một tối dến chi, chỉ vì anh Tám N... đã lờ chị dè mê một cô dào khác.

Anh Tám tối ấy đóng một vai già vi giận vợ mà chém chết vợ. Vợ do cô Tư đóng. Vậy thi tối ấy anh Tám vứt chém chết vợ và vò ngã vào lòng anh thi... lúc già chém chị Tư với nắm lấy bộ râu rất đẹp của anh Tám mà giật một cái mạnh. Bộ râu lia khói cầm anh Tám. Anh bị « lụt » luồng cuồng không biết làm thế nào, quên cả bát hát than. Riêng chị Tư năm dưới đất — mặt quay vào trong — được một mẻ cười thăm rất thú...

Ngủ với Dương quí-Phi

Ông T. là ông bầu một gánh tuồng cõi ở Hà - Thành. Hiện giờ ông đã về giờ dê sống gần các ông Lưu - Quan - Trương và các ông Đường-Minh - Hoàng, Phản - Khoái, Triệu-Tử-Long mà các tài tử của gánh tuồng cõi của ông đã đóng rồi !

Ông rất tú tể nhưng phải cái tội này : ao ước được sống gần các bà Dương-quí-Phi, Diêu-Thuyền, Phản-lê-Hoa, Bàng-quí-Phi hay Tây-Thi là những người đàn bà đẹp có tiếng ở các thời trước ! Và cũng vì thế ông thường gá gẫm các cô dào đóng trò dưới quyền ông. Nhiều cô vì nghèo phải ung thuận. Cố điều rằng mỗi khi... họ vào hầu ông ở buồng riêng thi họ phải ăn mặc mussy, áo xiêm y như Bàng Quí-Phi, Tây Thi, Diêu Thuyền... ở trên sân khấu vậy. Còn ông thi ông vui vẻ một cách trần truồng y như Adam thủa trước.

(xem tiếp trang 86)

Hai năm ruồi trên sân khấu

Tôi đã thấy rõ cái đời của những kè «sóng bên kèn trống chèt không trống kèn»

Nghệ thuật ca-kịch cũng như văn-chương, đối với các nước văn-minh đó là những nghệ vinh-vang cao-quý nhất, và những tài-hoa của nghệ-sĩ đều được mọi người hoan-nghênh ái-mộ.

Nhung bao giờ, ở đâu — nhất là ở xã-hội Việt-nam, hai nghệ-ý là lối nhứng nghệ-bạc-béo nhất, không chính-dáng đối với một số đông người còn theo cái phong-tục cũ truyền. Cho nên, những nghệ-sĩ Annam, phần nhiều thường chịu mang những số phận hầm-hiu trong những kiếp sống diều-linh, dọa-lạc.

Ôi, oan-trái thay ! Những thành-kiện, lè-nghi hủ-tục xui người đồng-độc thành ra tan — nhân kết án cái nghệ-xướng-ca của nghệ-sĩ một cách quá đỗi bất công. Một luồng-giai-núc có con là dào kép hát, sẽ bị xấu-hồ vì mọi người lán bang quen thuộc coi như một nhà thất-đức, những nghệ-sĩ ấy sẽ bị phu-huyn từ bỏ, khinh ghét hình như... những oan-gia-nghiep-báo, đã làm cái nghệ-hu-đốn, diêm-nhục đến giaphong, và một số đông trong phái họ-hàng, bạn-hữu sẽ bêu mồi-si-tiêu bằng một câu rất thảm-d襌 : — Ủi chào, xướng ca vô loài (!) Cõa rá quái gì... những quan-dào kép hát.

Những nghệ-sĩ vẫn thản-nhiên yêu đời ham sống, ngâm - ngùi sống, tha-thết sống, sống với hoài-bão, sống cho lý-tưởng, và nghệ-sĩ vẫn có lòng đại-dồng quảng-ượng

một mình, để được xứng-đáng phụng-sự cái tài-hoa thầm-mỹ trong tâm-hồn nghệ thuật của mình, dù là nghệ-rất bội-baic, tồn-thọ. Đó là những quan-niệm siêu-phẩm của những nghệ-sĩ đã hy-sinh lết cả cuộc đời cho Nghệ-Thuật.

Đời nghệ-sĩ phần nhiều được sống những ngày vinh-quang trong thời-kỳ hoa-niên thanh-sắc, khi mà «tô cho ăn

BUÔN LÂU

AI mò trống đài sóng gian lao
Xin lùi lùi mìn vét phiến lưu. Ai
đi dòm đòn nòng, rẽ sách lùi theo
cứu lực sĩ Nguyễn Án. Tôi cẩn thận

Những ngày di buôn lâu

của lực sĩ Nguyễn Án.
Một số đông ngày hiểm

của lực sĩ rất ly kỳ. — Giá 4p40

CHÍ THIỆN THIỀN SƯ
thien-thi-thuyet vo hiem gia tri
nhất của HAI-BĂNG, tieu-gia
muoi cuoi, vo hieu danh tang
du ra. Nhiều tranh ve dep cua
CON-SON — Giá 4p40

GIANG HỒ HẮC BIỂM
vu-hau dich the cuoc TIỀU
PHƯƠNG THỦ rết hoai-dong
cua Trung-Hoa. Nhiều tranh ve
cua Ván-Giáo — Giá 4p38.

ĐOÀN ÂM BINH
cua NGỌC-CẨM — Giá 4p28

Mua sách gửi mandat cho :

Le Directeur
de l'Asiatic Imprimerie
17, Émile Nolily, Hanoi

NHỮNG CÁI MẮT THẤY TAI NGHÈ CỦA MỘT KÉP GIÊU GÂN H. C.

lộc » hát có duyên... ăn khát h
hết cát tiếng ca là có bao nhiêu
khán-giả phải xúc-dộng nă
cần, bàng-hoàng tám-trí.
Mim một mực cười, liếc một
đôi mắt có thể làm mê-ly say
dắm biết bao người. Nhưng
ngôi sao sáng ấy rất kiêu-ký
hanh-thượng trước bao lời
hoan-ho iu-tưởng-lệ, trước
những sự đón-món trọng-vọng
của muôn vạn người.

Tôi đã thấy... có rất nhiều
vương-tôn công-tử ganh đua
nhau... tiêu tiền khéo g cần
đếm, để mong được cái diêm-phúc... yêu dào hót, cho đến
khi vong-già thất-thò vùn cù
hân-hoan, dù phải mang nặng
một thất-thiền. Tôi đã thấy...
biết bao thiếu-nữ thanh-tan
quá mê-man yêu tài kép hát...
danh phán diều-trai đứng
trên sân khấu, đến nỗi nhiều
khi tan-vỡ cả cuộc đời, sa-nã
vào vòng truy-lạc lầm-than
còn vẩn-ly làm vinh-hạnh !

Nhưng... than ôi ! Cái thời-
ky huy-hoàng hoa-le của
những dào-kép danh ca chỉ là
một quãng đời ngắn ngủi. —
Giá-tri nghệ-huật cũng vì
như ánh nắng mệt trời ; buổi
sáng, buỗi trưa, rồi tối hẳn
— vi... thèm khóc thay ! sẽ phải
tha thứ cho những ai đã khinh

tại ngày điêu-tàn ác
bại. Một khi tuỗi dã
quá thi, thanh-sắc
phai - thai, tài - nghè
mai - mệt - trời oi !
còn gì thống thiết
bằng những ngày
tháng náo-nùng của
những nghệ-sĩ hết
thời. Tôi đã thấy...
những nghệ-sĩ bạc-
phuộc ấy, nhiều
người tuỗi dã hơi già,
vi sinh kẽ buông lỏng
còn phai sống lưu-lại
trong nghệ, dè... mồi
buồi tối, khi cầm
gương diêm-trang
phấn sáp, phai nguyệt
ngừng nhìn thấy cái
phản-ánh-râu-rí của mình, rõ
ngang-ngùi hồi-trởng đón vui
cho thiên-hạ — viết đậm
dây tội bỗng rùng mình, vội
buông roi cây viết xuống. Tôi
nhớ đến... vai hè chính tôi
vừa đóng dêm qua trong vở
hát «Tinh-Đời ! » Và nhiều

PHẦY BỤI TRẦN

Xem thấy diễm-trang soi mè ám, oán
kinh-kết kinh-lon khán lèo khán, ay là
ai em hồn hồn chính thua sắp
sinh-sả... a nén khán bao trùm
như-kết bùi, bàng-um, nghe
khó, hả hả, hả hả, khép môi truy
cham mìn vày sàm-sành trước và
dung-nay : **BLANC D'ALLEGRE** : Lason-thuật bộ đà lau chải
và dacob gweo, là mìn, em kinh,
cốc, di thierry linh tron sang,
sach-sé, tết lợp, ma lợp tròn.

Thay tau-kết này soi thi đánh
dược sá mè, giài-paei dược nang
giá se trắng mìn tuyet va no có hai
cái đục đẽm : hai em mìn đùi lìn
đều không giấy, khay vi khung có
hở, hui phai như cái-thứ phản
khác, khé mìn-kết lai mìn khé
ra hai-bát, làm mây nước rữa sạch
lại đùi, mang phai lại se trắng khun
mỏi. Thay tau-kết này soi thi đánh
cô hanh cái de-jie KUONG CHUA
HOA-KY và PHÒNG TIỀM - ON
CHIM mìn phuong nung 06, amme
giá 3p35. Căn-dợt-ode ALLEME
An-13 Rue du Quatre - Danon



dêm khác nữa. Tôi
rung minh ghê sợ, tôi
chợt hình dung thấy
những a-thân tàn ma
đại... của bao nhiêu
dào, kép hát hết thời...
tôi đã biết !

Kính lạy Đức Tô !
Tôi chỉ muốn xin...
giải-nghệ !

Nghệ-hat ở xứ ta là
một nghề nhiều gian-
truân và bội-bạc. Theo
tục cũ người ta cho
xuống ca là pô-loai,
cho nên nghệ-thuật
ca-kịch không có giá-
trị và các dào-kép hát
thường bị người đời
bạc-dãi. Song xét
đến triết - dè nghệ-kịch bắt
không phát triển được một
phân-lon bội-tai cái lý-do
này : — trong kinh-trường
Việt-Nam có một số đông
nghệ-sĩ không biết tên-thờ
Nghệ-thuật, họ dạo vào nghệ
hát dè làm bậy, họ sống bê-
nh-bãi quá, chẳng quan-
tâm đến dân-dụ, phảm-giá
của hai tiếc : tài-tử là gì nữa.

Trên đường nghệ-thuật,
những người đi trước quen
sống liều-lỗ, kẽ di-sau-tòng
bắt chước làm theo, cái tiếc
xấu «kép hát hay làm bậy»
hầu thành nghiệp-di. Chỉ khô
cho những dào-kép-bát có
lương-tâm và nhau-cách khác,
vi đồng-nghiep mà dàn phái
ngậm - ngùi chịu ánh-hưởng
lấy sự chê-bai của thiên-hạ.

Tôi là một kép hát. Tôi đã
về nhọ bội-béc. Tôi biết hết cả
những chuyện phía sau sân
khấu. Thành-thực, tôi xin
thuật-lại, không thêm bớt
những điều tai nghe-mắt-thấy
trong mấy năm trời gian-dài.

(oán-nia)

PHONG-TRẦN-TIỀN
(Kép giêu ban H. C.)

CHÚNG TÔI KẾT
LUẬN SỐ BÁO NÀY

Tuồng cò có
còn hy-vọng
được trông
thấy những
ngày tốt đẹp
nữa không ?

của VŨ BẮNG



Trong hơn mươi bài báo chuyên khảo về tuồng cò mà các bạn vừa đọc xong, chúng tôi đã đưa ra bài xem hết cả về lịch-sử, nghệ thuật, văn-chương, lịch trình tiến hóa của nó với những chuyện vui buồn trên sân khấu.

Ít ra, các bạn đọc cũng đã có một quan-niệm về tuồng cò như thế nào. Chúng tôi không muốn nói dài thêm, nhưng để kết luận số báo này, chúng tôi muốn đặc-giá chú ý đến đoạn kết của bài « Một thế hệ đào kép tuồng cò » của bạn Nguyễn-hưng-Giang nói về sự suy thoái của tuồng cò ít lâu nay trong xã-hội Việt-Nam ta vậy.

Như chúng tôi vẫn nói, tuồng cò là một lối hát kỷ niệm tuyệt diệu tò rõ được hết cái tình-thần đất nước ta. Vây mà buồn thay độ mươi mươi năm nay trôi lại đây, lối hát đó đã bị lùm hầm. Có người cho là vì các dào, kép tuồng cò đã bồi lợ nghẽ thành ra nghè tuồng cò và lối hát tuồng cò bị mất hẳn giá trị; có người lại cho là vì cái trào lưu tinh-hoa bây giờ hưng-hà nhất nhất cái gì cũng theo mới cả nên họ hùa theo lối hát mới, bởi vậy tuồng cò mới không được người ta trọng nữa.

Xét như vậy, theo ý chúng tôi, có điều phải mà cũng có điều không phải. Chúng ta không nên quyết đoán điều gì trước khi chưa xét kỹ càng. Riêng ý chúng tôi, chúng tôi chỉ cho

rằng sự suy thoái của tuồng cò chỉ là theo lẽ tự nhiên của trời đất, nó chỉ là một cái « mốt » mà thôi. Bởi lẽ tuồng cò có ý vị, có cái hay thẩm thúy, có ý nghĩa vô cùng, vả nó là cái tình-thần của đất nước Việt-Nam, thì cái « mốt » bỗ-làng tuồng cò » chẳng bao lâu cũng sẽ hết và chắc chắn tuồng cò thè náo cũng lại trông thấy những ngày tốt đẹp xưa kia, và chưa biết chừng tuồng cò sẽ được thấy những ngày cực hùng-cực-thịnh, mà nước ta chưa có bao giờ cả !

Chắc ai cũng còn nhớ một hồi, nước ta, đến ch/>

trường những lời văn thảm bại quá đỗi nỗi gǎn thành vó nghĩa :

« Than ôi, nước chảy mây bay, trăng tà nguyệt xế (?) , tiếng đê nón như du cõi hồn tôi » yóo, mộng ảo. Chẳng biết đêm nay, lá cành nay là cành gì ? mà khúc dờn bên xóm, tiếng nhạn bên nay, sương trầm dưới gốc (?) Khiến cho tôi ngầm cảnh thưa ư (?) mà dến nón tón tuồng bi kịch này :

(Ca 1) Than ôi, nguyệt xế non doi, ngầm cảnh trăng khuya mà tâm hồn tôi thấy vỏ cùng lón lón ...

Thế là cái nghĩa gi? Ai hiểu được chúng tôi xin chịu. Vó chúng tôi xin chịu cả cái lối hát gi mà Bàng-qui-Phi mặc quần áo đậm, chónh projecteur tay, lai cầm cái quai lồng Anh, nói tiếng ta, diễn sự tích tò mò lại cho vào một điín « con chó xóm cắn con chó lai, gáu gáu gáu gáu » trong khi vua Tông-nhón-Tôn mặc áo long bào, di già tay tráng ca một bài - tôi không nói dù - một bài theo điín « gió này giờ nồng, ai muốn mua thi xin cóutú ! » Đè xin « với mầu hón » (sic) cho Bàng-qui-Phi thoát tội làm ban triều diín... Thật là trào phúng, thực là mỉa mai cho nghề hát.

Kó viết bài này, ở mấy năm dót Saigon là mót đất rót đẹp, rót dung người, xin thử thực lại ch/>

cái gi quyến rũ mà đến tận ngày nay kó thu-sinh nóy vẫn chưa quên. Chúng tôi tưởng như tuồng cõi của ta nóo có mót linh hón, nóo thời kỳ oanh-liệt như vó anh-hùng vóy. Hồi cung-thịnh, mói biết hướng; mà đến hồi suy tàn, nóo biết đường... Ai ai cũng đi tìm cái ló, ai ai cũng xa ló bón như muón bỏ quên những cái gi dó góy ra cái tình-thần vón-hóa Việt-Nam. Cho đến mót đóm kia...

Lúc ngồi viết bài nóy ó dưới bóng đèn u-uất, chúng tôi xin thành thực nóo rằng lòng chúng tôi bói hồi hóm một cách ló, chúng tôi tưởng như vóa sống cái đóm ấy hóm qua hay hóm kia gió, tuy cói đóm dó dó cách đây mươi mót năm nay rồi.

Hồi ấy vóa ghó nhà trường đứng dậy, cói tên gọi cói phiêu lưu lúc nóo cũng thúc dục bón ai chúng tôi - mót thón mót mónh vó cói va ly - di dó một dóm Hoành-son dón thóm quó hương dón Hói.

Sự thực, từ bó đến nóm hai mươi tuó, chúng tôi chưa biít tận mặt dón Hói là góc. Sự đọc sách chi cho chúng tôi bií: dó là mót dóm vóng quóc, chúng tôi bón dem họ vi vó với dón Do-Tuó và ao ước mót ngóy kin được biít cóch sinh sống trong cuộc đời của họ.

Dó đó, xe ô-tô đưa chúng tôi di từ Nha-Trang vào Quóng-Ngói bói lií, móy giữa đường chúng tôi vóa bón nóm hanh khóng góira giờ hai ngày mót đóm. Đói, vào nó Hói mua góo dó; khó, ra uống nước suối và di bộ nóm só áy sóm trung vó ẩn qua lóng người nhà dóy tó buộc một cái dây thòng lóng vào só chón chúng dóm đóm di xem hót vó giót cho chúng tinh-dóy và mót cóa. Những buổi hót tuồng nóy khóng biít cóch

Tâm hón phu nó

Tại lóm sao người thiếu niên lúc hót vó muón vói hón thó cóu minh là người lóng man ngóy lótho, có tóm hón mót móng, móa đón kói lấy lóm vórồi lại chó ước ao cái người ấy chó là người nói-tró đóm đó ?? ? ? Tai lóm sao người đón ông lai phu-tónh ? Mós vóp tinh-thó ấy có phóló cón nguyên só suy-kóm cóu dón bó khóng ? Tai lóm sao các bó, cóc cóm muón người ta hiíu minh móa lại khóng chịu kó rólông minh cho người ta bií ?? Tai lóm sao người đón bó hay đóm ? - Lóm sao có thể phân biệt được lóng « dóc cảm thật » cóu người đón bó cao thuong với lóng « dóc cảm giả » cóu hang người đón đang vó kióu ngóo ??

Muón trả lời sóc đóng những câu hỏi ấy xin eíc bạn hay đọc cuón :

Tâm hón phu nó cóu bó giao Lan-Tú, Lê-doín-Vó

Sách in bóng gióy bón - Mói cuốn 0\$50 - Mói lónh hóa giao ngón hót 0\$88. Ở xóa mua xin gói 0\$66 (cóc cược) vó cho :

Nh&243;a in MAI LINH Hanoi - Sách in có hón, xin đặt mua trước kóo hót

nhieu, ô lại và nói chuyện cho tôi về cách sinh nhai của dân anh rồi tiếp đến chuyện hì vẫn thường xuống đường cái và vào nhà Hồi bắt lợn.

Tráng lên. Chúng tôi cảng một cái phèn lên sườn đồi nấm ngầm cây cổ lung linh dưới ánh trăng. Người Hồi ngồi cạnh dãy gỗ vào cái « bua » và hát khẽ một giọng vô cùng thê thảm :

Mẹ già ở tẩm lều tranh
Đói no chẳng quản, rach lành chẳng hay
Ra đít công vụ nặng nề
Nửa thế tử, nửa sầu tử thân
Bởi vậy cho nên con vợ lui nó mới biếu lui rằng:
Ôi anh ơi, anh ở đây làm chi cho vua quan
sưu thuế nặng nè...
Dứa lên một, dứa lên hai, dứa lên năm, dứa
lên bảy

Tao biếu máy quay,
máy không quay
Đè phanh tao quay,
quay, quay, quay về
cái đất Phà on

Nặng nè gánh xác (son
lại) giang sơn

Đau con đầu vợ cái đất

Phà on ta lăng vè

Kia hời kia dinh núi
từ bờ, Nhánh mai
chớm chớm lá vè xù ta
Biết bao là... vè tôi
(vè tôi) quê nhà...

Hết hòn Vây, ta qua
hòn Cả

Hết hòn Trá, lại sang
hòn Hành

Tắc da bao đánh giải con cung vợ,

Biết no nào trả xong nợ bến đường trần...

Nợ lán lán, tay bông tay dài,

Tay dài chân treo, ta vè xù ta

Biết bao là... vè tôi (tôi) quê nhà...

Câu hát ngọt ý thương con xót vợ của một người Hồi không biết đến bao giờ mới tôi quê nhà, làm cho tôi đã rụng眼泪, một đêm tráng ở giữa rừng. Chúng tôi tưởng như sống lại những đêm xưa di cõi hát tuồng ở Hà thành, và cái câu nói của một người bạn tôi vẫn nhắc cho tôi ngày trước « Điều hát bài nguyên là Chiêm-thanh ám » lúc này nhớ lại tôi thấy không phải là vô lý. Nghe câu hát, người ta thấy như lường vường ở quanh mình cái tình thần nước Việt Nam, chúng tôi tiếc những đêm hát tuồng cũ và chúng tôi lại ước gì được nghe thấy một ông Cửu Giò, một ông

Sáu Phủ « thán » cho một câu cảm động trong tuồng « Dụ nhượng dâ long bào » hay ngâm một giọng bạch trong đoạn ma biện thành bóng đèn dè đưa đường đi, vết bước cho Triệu khuông Dân lúc đêm khuya tầm tối.

Cái mong muốn ấy tuồng như trời tựa kê đơn độc vậy : xe ô tô trở chúng tôi liệt máy chưa được, chạy bất phân nhật dạ, đèn ba giờ sáng thi đèn Quảng Trị. Phố xá vắng tanh. Le te ở bến ô tô chỉ còn dăm ba cái quán leo lét ngon dè tiệp khách di trống. Buồn như một người sắp chết, tôi vào một cái quán lụp xup ở bến đường gọi tôi mì. Vội ăn dè còn lén xe đi nữa, tôi đương băng khuất về những ý nghĩ « cẩn ở đâu, ở ở đâu » thì một người trẻ tuổi áo cánh quần thám tiến đến tôi vài bà vái và diễn một tấm tuồng mà biên giờ nghỉ đến chúng tôi còn thấy một mồi buôn rất lạ trên ngập trong lòng da.

Bément thi tôi; cảnh thi lèp; phô xá như vừa trải một cuộn chém giết buồi chiêu mà bảy giờ thi năm thở hồn hồn với những thay ma, tiếng hát tuồng của nhà nghệ sĩ giang hồ « một minh đồng dù các vai » làm cho tôi lưu luyến cảnh mới lạ kia và thấy như nó có một sức « lưu khách » rất kỳ, dường một mối buôn rắt thủ mà cũng não lòng người nữa.

Tuồng của anh ta diễn cho chúng tôi xem đêm đó là tuồng « Tam Hoàng », chúng tôi còn nhớ anh ta bắt đầu vào bối « Thủ Kiều bỏ lầu xanh » di trốn bị Tú bà bắt lại » chúng tôi còn ghi được một đoạn vào sổ tay như sau này :

TÚ BÀ. — Mì đã trốn tránh, leo dè thù tha, nǎm oc kèo lại nhà, đánh đòn cho biết mặt.

■ ■ VIẾT. — Nghỉ lại đã nên quá quát, oan chi còn hỏi khóa la ? Lột trần trui no ra, trói tay chân hàn lại. Ai di khiên làm đỗ lỗ móm bả hãi, di lấy trai cái mặt tro tro ! Ủ hù hụ, trót mang xấu mang nhơ, hết khoe danh thực nũ; cửa lao dè một đồng một chung, công mụ lo bùa cháo bùa cơm ; mì muôn thói không muốn

(Mù nói và đánh và nàng Kiều tôi mặt v.v...) KIỀU VIẾT. Can tràng | đoạn tuồng đoạn tuyet; phế phẩy bằng hoang, bằng hoang. Ai la hổ địa bạch, kham thán dã thiên thương.

THÁN VIẾT. Mát mỉnh khứ quố, ngàn đậm ly hương; mẹ cha cách mặt, ron nước xa đường; chín chiều ruột thất, dõi giọt lay thương: con sầu khéo dọc, nỗi thảm vắn vương.

HỤU VIẾT. Như tôi chửi dã đánh thời vận, dè trách ai vay, xin người hãy nói lay, cho tôi thưa sự thiệt; sống thác thán này chí tiếc, nhung mà vòn lời ày còn đâu ?

Thần tôi chửi chửi, luon ở bùn bao quẩn lầm đầu, ốc phải cạn ráy xin nạp sác..

Đó, cái đoạn tuồng vầy hay mà ý nghĩa như vậy đó, tôi được nghe một đêm xa nhà ở Quảng; mà rồi sau vào đến đất Nam kỳ, đi từ Saigon đến vịnh Cà-mau chỗ nào cũng chỉ « Nơi già chủ lè từ tháng khô, còn nori hi trường thi hát xướng dân ca, chật như nêm lớn bể tre già, còn dặm phu nước (?) gai trai là chồng vợ, cung những bản ca « De dờ da múa » và « Ma đor loong » Kinh trinh đồng bang cùng chư quỷ đến xem cho vui, khoi phái nő, các ngài cũng đã thay lòng cuồng tôi chán nản và buồn rầu đến bực nào.

Một bậc thánh nhân cũng phải lâu ngày mới ném được thánh nhân. Một tác phẩm cũng phải lâu ngày mới thành được tác phẩm. Một nhà thuốc có được tin nhiệm hay không cũng phải lâu ngày mới rõ được

DÔNG-TÂY Y-VIỆN

192, Hàng Bông Lờ, Hanoi

chuyên trị đủ mọi bệnh người nhón tré con, nhất là bệnh phong tinh dã lâu ngày và đã được tin nhiệm của quắc dân

CỘ BÁI LÝ KHẨP BÁ KÝ, LÀO VÀ CAO-MÈN

Hát cải lương chữa chắc đã không hay, nhưng những thầy tuồng khò đã làm đỡ nó đi nuiệu lắm. Làm sao họ không nghĩ đến chuyện đem tuồng trung trình tiếc nghĩa, có những đoạn văn hay khôn xiết ta, để cho người ta coi ?

Chúng tôi tưởng tượng đến những vị trung thần tiết thảo bị quân vương bỏ quên đi một số hoặc những người dàn bà có thời kỳ cục đẹp đẽ đến đâu rắc皇家 gies hoa đến dã man đến khi phần tàn hương lạt thì vò vò một mình với sự quên lãng của những người tình cù...

Bởi vậy, từ khi ở Saigon ra Bắc, những buổi chiều rầu rĩ muốn buồn muốn nhớ một cái gì chúng tôi ua đi về vùng ngoại ô xem những gánh tuồng rong diễn ở giữa trời. Những khán giả rạp tuồng này thường là hàng hàng nước, hàng rong, cày ruộng, những người hoàn toàn việt nam hiện giờ vẫn lưu luyến những cái gì của đất nước Việt-nam.

Những rạp tuồng rong ấy có độ rầm ba kép và vài dạo đặc áo the di dắt. Họ là những người bô hê meeng di diễn tuồng, tất cả già sản chỉ có một cái thúng trong có mấy cái áo tang, nghiên mục, thỏi son và ít phấn. Chỗ được nơi nào lợi địa họ ngã ra ở đấy, tháp đèn lèn và gõ đập thanh la, gọi khách. Một người đứng hai vai có khi đến bốn năm vai. Có đứa trẻ mười tuổi đóng hai vai lão tuồng. Họ không có một cái phòng, nhưng họ có giọng hát, nhưng họ hát tuồng nên được những người ngoại ô rất hoan nghênh, có đêm họ diễn hết ba tuồng Sơn hậu.

Những rạp tuồng rong đó thường được người ta tuồng gọi là hét ở sân nhà và chàng bao lùn dã để ra ở thành phố Hanoi một rạp hát tuồng kỳ lânh như rạp tuồng chúng tôi đã được xem ở Quảng: đó là một mảnh bê mản dã các giọng tuồng, tay cầm hai thanh trống dập, di dễn gân các quán nước, các trại lính, một mình minh diễn, một mình minh đóng tất cả các vai trong tuồng Tam Quốc, Mã Long, Mã Phụng, Bạch viên tôn các.

Những buổi chúng tôi được đi « dự » những buổi hát tuồng của vị tướng « đơn thương độc mã » đó chúng tôi mê lâm. Ma có lẽ cũng có nhiều người thấy như thế cho nên họ lại xem đông lâm. Có nhiều lúc chúng tôi thấy cái thời « hát cải-luong » đã qua rồi, tuồng cõi bắt đầu lại là sự mới là cho công chúng Việt-Nam. Hình như chỉ có tuồng cõi mới thật là món ăn tinh-thần của người minh, nó đi rồi

nó lại lại, chứ không bao giờ mất cung như cây cao không sợ chổi đánh mà người đã thay là có tài thì ít khi bị mai một tài đi : sự tràn lấp sáu nhăng cái tài không vững chỉ là quang dẻ của một con da diệp (papillon de nuit) mà thôi vậy.

Lúc nào, chúng tôi cũng tin rằng tuồng cổ không bao giờ tiêu diệt được. Thời qua độ vài năm trở lại kia, hè tuồng cổ xem chừng ở nước ta lại có cơ vẫn hồi lại thực : cải-luồng đã hết thời rồi, hát tây tiếng Annam xem chừng có một số ít các cô cậu thiếu niên ham thích, còn kịch và tuồng cổ lại thiêu rực thiên hạ luôn luôn nhắc đến. Những rạp hát diễn tuồng nhiều, Đống-hời ở mấy cửa ô đã có những rạp hát tuồng mới lập nên, diễn những tuồng có ý nghĩa đáo đài xem chừng được thiên-hạ ham lán — mà ham là phải bởi vì nếu người ta cần giải trí thì chúng tôi cho xem tuồng còn có ích hơn là nhiều thứ khác mà tôi không cần kể ra đây làm gì.

Bây giờ, ta chỉ còn cần phải đề ý đến những vở tuồng đem ra diễn mà thôi. Những vở tuồng, theo ý chúng tôi, hiện nay soạn it có vở hay như những vở tuồng cổ nữa. Vậy eai việc khích lệ những người soạn những tuồng có ý nghĩa và lời văn hay, theo ý chúng tôi, một việc rất cần. Đồng thời ta cũng nên nghĩ đến cách tìm tài sao lục các bản tuồng cổ lại, để là ra cho những người bây giờ được thường gián một lối văn đặc biệt Việt-nam, được đi sâu vào một lối văn-chương cổ diệu hoàn toàn, thiết tuồng cũng là một sự bảo tồn súng đáng.

VŨ BẮNG

THUỐC LÀO ĐÔNG - LINH

*Đầu phô Cửu Nam, Giọng ngọt khói êm,
Đồng bão bỗn bê, chiêu cõi mua giüm*

Nếu các bạn đã xem rồi hoặc chưa xem hai phim Symphonie Inachevée, và Madame Butterfly
CÁC BAN NÊN MUA NGAY CUỐN

DU'ONG TO' CHUA DUT

của PHI - TÂM - YẾN — Giá 0\$40.

Đó là cuốn chuyên dài bằng thơ lời rất réo rát, lâm ly, phỏng theo hai phim Symphonie Inachevée (một phim nổi tiếng khắp thế giới) và Madame Butterfly (nàng Hồ-diệp, mỹ-nhan Nhật-bản)

và nếu các bạn muốn biết tuồng lai minh, bạn bè minh ra sao, hãy mua cuốn

Số mệnh trên đường tay

của HÀ-MINH-TIỀN (secrétaire des Travaux publics Hanoi) Giá 0\$30
Ông Tiên là một thành viên ban học đã xuất nhiều công khai cứu ở các sách Pháp

vẫn trước khi viết cuốn này đã giúp các bạn biết tuồng lai minh trên bàn tay

Tổng phát hành : nhà in CỘNG - LỰC 9 Takou — Hanoi

Dịch bài Tư luồng nhảm

Trong T.B.C.N. số 63 đăng bức thư một vị đọc giả cậy dịch bài « Tư luồng-nhảm » của nàng Quan-miện-Miện đời Đường, nay xin lần lượt đăng những bài dịch mà T.B.C.N. nhận được

NGUYỄN VĂN

Lâu thương lân dâng bạn hiền sương

Độc miên nhân khởi hợp hoan sảng

Tương-tu nhất dạ tình da thiều

Hải-giác thiện nhai vi thi trưởng

ĐỊCH NÔM

Lâu cao sương âm đèn tàn

Một mình tình giắc bến màn loan

Quan san cách mấy muôn trùng

Chưa dài bằng một đêm đông

tương tư

Lâu mai sương âm đèn tàn

Một mình chợt tình bến màn loan

Trời cao biển rộng muôn trùng

Chưa bằng cả một đêm đông

tương tư

DUY-PHƯƠNG

Hoàn-An

Yên-Thái Hadding

Gác thượng, đèn lận, sương tòa rời

Cô miên trôi giắc chốn giường vui

Tương tư mệt tối tình nhiều it

Góp biển chán mày ngó chưa dài...

Lâu cao, đèn lận, sương mè

Giường loan trôi giắc bờ thùy miên

Tranh lồng ngùi nhớ mệt đêm

Tình yêu nhiều it giao nguyên

cùng ai

Xem ra trời biển tuy dài

Mà chưa hân sánh tình người

tương tư

Tình yêu không bền không bờ

Thấu chung hối khách trong mơ

thầm-vết !

Lê Cảnh Sanh

Bên tần lụn, gác lâu cao,

Hội sương mờ tỏa chùm bao lạnh

Nơi giường hoan lạc náo nùng

Ai kia bừng tình giặc nồng có

Tương tư tương rôi riêng đêm

Ai ái nhiều ít trao duyên cùng

Nhớ thương dâng-dâc xa vời,

Chân trời góc biển chắt đai hồn

Tinh kia vốn chẳng bao giờ

Tranh lồng nhô lệ tương tư khóc

S. Ng.

Lâu cao đèn lận ánh sương mai

Giường loan tình giắc chí riêng ai,

Một đêm thương nhớ tình bao

Góc bê, trời xa chẳng mấy dài,

Tương-công-Minh

(Phan-thiết)

Bên lụn trên lâu dã điềm sương ;

Một mình tình giắc chốn loan

phô,

Thâu đêm nhớ bặt tình khôn tả,

Biển rộng trời cao hả sánh cùng.

Trên lâu sương lạnh, địa đầu voi ;

Tinh dại giường chung bóng loé loi.

Bên những nhớ thương lòng bao

Mênh mông trời biển có xa vời.

Mlle Kim-Kham

Rue Nguyễn-Tần-Nghệ

Salon

8 ранг lạnh đón tan nơi gác lạnh

Giường buôn im nhạc ái ẩn xanh,

Ông bà bao tối tờ lòng rỗi

Thương khẽ giờ ta tất cả tình !

Lê Cảnh Sanh

(Thứ xá)

Bên tần sương phủ lâu cao,
Giường im chiều lạnh buôn-the
thần buôn.

Bao đêm than thở ai tưởng ?

Bà giờ chưa hẳn do lường khé
đau !

Z. H.
(Thứ xá)

Lâu cao đèn bạn cung sương

Tinh giắc riêng ta, ta với giường

Nhớ bạn thâu đêm tình chẳng

Chân trời, góc bê đoạn cang

trường

Lâu cao tinh giắc chịu cõ phòng,

Bên cạn sương mờ cảnh nôn lòng,

Trần trọc tròn đêm mơ bồng bạnh,

Chân trời góc bê luồng sâu trống.

Nhât-Idm
Nguyễn-Ba-Thé
Cá-răng (Bacchinch ne)

Lâu cao sương phủ, đèn tần...

Nhín ai tình giắc, giường loan

lạnh lùng.

Một đêm thương nhớ náo nùng,

Tưởng dài hơn cả muôn trùng

nước non

Bên khuya gác lạnh, mờ sương...

Một mình chán chọc nhớ thương

bạn vàng...

Chân trời gác bê mênh mang,

Chưa dài bằng một đêm trường

nhó ai.

Van-Tiên (Song Ihuong)

Lâu đài sương mai, ngọn lửa

tàn,

Một mình tình giắc chốn giường

loạn ;

Bên tượng tư ấy tình man mác,

Bà rộng giờ cao cách mây ngàn?

Huy-Lê (Bacgiang)

một phái yếu. Trang cung chua dám thô-lộ, chở đứng nói anh, lại là người anh họ và khác giống.

Cái đó, chỉ là chỗ nhút-nhát của phái yếu chúng em.

Những lời em nói ra đây không phải em tự cao, tự đại. Em thấy thế nào, nói ra thế ấy.

Em biết em lầm. Nhan sắc em đúng vào bậc trung. Mỗi thoáng nhìn, không thấy lồng lẩy, quyến rũ. Nhưng ngâm lâu, người ta có thể sinh thiện cảm được.

Tâm tình em, giờ phút cho hiền-hậu.

Giá trị trí óc em, phải tùy theo lực học của em. Mà cái học lực, thì lại do cái hoàn cảnh gia-dinh em đào tạo nên.

Gia-dinh em là gia-dinh của một công-chức. Một viên chức công-nhật ngày hơng đồng bạc, sau một thời gian tập-sự mới được vào chính-ngạch.

Thầy em, lúc còn đi làm, vừa chơi bài vần ăn tiền để-dụm. Rồi đến ngày nay về hưu-tri, già sán, có được một căn nhà nhỏ dū ở. Những con gao, đầu dâu, đều trông vào mấy chục bạc lóng hưu-tri.

Nhung tháng nǎo, nếu xảy ra một móm tiêu bát ngõ thi lại phải đi vay lãi. Món nợ này, rồi cứ ba tháng một, chỉ giả được tien lãi thôi, không sao trang-trái nổi. Và còn chờ những số tiền vay thêm để chồng chất lên nữa.

Cái nhà dường-lão của thầy em, sợ không chắc vững, trước ngày thầy em trám tuổi.

Nếu tài-chính nhà em như thế, làm sao đủ sức cho hai chúng em ăn học mãi. Thầy em, phải dựa vào cơ con gái đã lớn, bùi chung em ở nhà, dù một đổi, khi cũng muốn cho con cái học thêm đẽ mờ

mang tri khôn, hay hi vọng cho con được làm cô giáo.

Em có một anh già và ba chị em gái. Anh của em tuy đã đi làm kiếm tiền, nhưng chẳng được bao nhiêu, không báo thêm của nhà nữa là may. Anh còn lai: sự đi làm kiếm tiền bay giờ, khác nào đi buôn bò vốn, lường-lận từ sự thu lại, phải tùy theo số tiền vốn xuất ra ăn học.

Dẫu được lương khá một chút, và chí hứa làm ăn, anh của em còn phải chơi họ, gày cái vốn riêng để lấy vợ, để kế-tục lập một gia-dinh vien-chue như thầy em.

Thế là chúng em chỉ được ngày hai bữa cơm, còn quần áo may mặc, linh biêt khâu vá, thêu thùa, kiêm thê ra từ dược ăn mặc đẹp hon. Thinh-thoảng, chí cám dã lấy chè, vè chơi, cho chúng em một hai đồng ăn quà.

(còn nữa)
VŨ XUÂN TÙ

Phòng Tich



Khi đói hơi, khí tức ngực, chân cảm khảng biết đói, ăn chậm tiêu, bụng vỗ bụng bịch. Khi ăn uống rồi thì hay (vợ) hơi hoặc (chú). Tháo-rút khí từ bụng khai chịu, khi đau lung, đau ran rứt vai. Người thường ngứa ngáy và mót miết hoặc bâ chán tay, bị hàn súc, sặc da vàng, da bụng dâng. Cùn nhiều chung không thể xiết chí mót miết thấy dễ chịu hoặc khó ngày.

Líu một bén uống Op.25.
Líu hai bén uống Op.44.

VŨ - ĐÌNH - TÂN

Ấn tú kim tiền năm 1928
173 bis Lachtry, Haiphong

Đại-ly phát hành toàn tỉnh Hanoi, Au-hà 13 Hàng Ma (Cuivre) Maxoi. Đại-ly phát hành khắp Đông-đuong, 100 - phô Bonnal Néophong. Cố Linh 100 đại-ly khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-kỳ, Cao-mèn và Lào có treo sái biển trên.

THOÁI-NHỊT-TÂN HỒNG-KHÈ

Cảm, sốt, nhức đầu, đau xương đau mình, rè com người lớn chỉ uống một gói Thoái-nhịt-Tân hiệu phát 12 tay giá 0\$10, 5 phút ra mồ hôi khỏi hẳn.

THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách bạch đái hả) uống đã các thứ thuốc không khỏi, chí dùng một hộp thuốc khí hư Hồng Khè số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Nhị Khâm Hoàn Hồng khè giá 0\$50 đỡ vào cửa mình là khỏi rứt. Tram người chữa theo cách này khỏi cả trăm

BIỂU KINH DƯƠNG HUYẾT

Các bà có kinh không đều mầu sáu uống thuốc Biểu kinh dương huyết Hồng khè (0\$50 một hộp) kinh đều huyết tốt

THUỐC «CAI HỒNG KHÈ»

Không chọn lanh chát thuốc phiện (nhà đoan dã phân chát, nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được, mổ hổ hót một đồng bạc thuốc phèn, chí uống hết Op.20 thuốc cai là đủ vẫn đi làm việc như thường, thuốc viên Op.50 một hộp, thuốc nước Op.40 một chai)

THUỐC PHONG INH HỒNG KHÈ

Gióp thép buộc ngang giờ
Thuốc Hồng-Khè chữa người

Hai câu sâm này, ngày nay quâ thay ứng nghiệm, vì hế ai bị lỵ không cù mót hay kinh alien uống thuốc lâu Hồng Khè số 30, mỗi hộp Op.60 cũng rút nọc, ai bị bệnh giang mai không cù về thời kỳ thứ mấy, mót hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang mai số 14 cũng khởi rút nọc một cách êm đềm, không hại sinh dục, nên khắp nơi đâu đâu cũng biết tiếng.

Nhà thuốc Hồng Khè

Đã được thưởng nhiều bội tinh vàng bạc và bằng cấp
Tông-đức 75 Hàng Bồ, chí nhánh 88 phố Hué Hanoi và đại lý các nơi. Cố hiệu GIA ĐÌNH Y-DƯỢC và HOA NGUYỆT CẨM-NANG đã phòng than và tri bệnh.

Một bài Bán Rối

do HỒNG - PHONG thuật - tranh vẽ của MANH - QUỲNH

(Tiếp theo)

Song, những người biết đến tờ cháy cậu ta, mỗi khi trông thấy ngồi kiệu di ngang, họ thường chỉ trỏ và nói với nhau ra cách khinh bỉ:

- Cei kia, thẳng bột nòi ngồi cho thằng bôkia khêng, và sao mà đời lầm chuyện khil

Ho phâm - bình dung : Ă-

Khâu có phải là ông

lớn ông bé gì ở đât

Hương-cảng đâu ; chí

là một tên thừa sai -

loong - toong, theo

chúng ta quen gọi ở

đây - làm việc chạy

giấy tại phòng Xuất-

dương Họ-chieu của

một cơ-quan ngoai -

giáo.

Bóc thư tiền - dẫn

của ông B. đã đưa Vi

đến Hương-cảng, hôm

trước hôm sau liền

vào ngồi ghế đồng-lý

phòng việc quan-hệ

ây.

À-Khau tức là tay

sai thuê dưới quyền

chàng.

Khäu rất lành lợi, có cơ-mưu, lại quen thuộc Hương-cảng như trong xó bếp nhà mình, giao thiệp rộng, nói thoảng cả tiếng Quảng-dông, tiếng Triều-châu, tiếng Phúc-kien, iêng Hì-cá (Khách-gia) và Qian-tuoai cũng thông hiểu ít nhiều. Phàm những cách gì có thể làm tiền ở

Cảng, từ đồng xu đến bạc ngàn, Khäu ta đều biết thôp và có ngón xoay tài tình; nhất là với những người dèng

bang của ta muốn xin giấy tờ

đi ra hải-ngoại, dù gấp trường

hợp khôn thê mày, và

cũng xoay được. Với ta, một

việc càng khó càng dễ dàng và

càng ăn bở.

xung hùng xung bá một dộ

hổng bách đáo dè là gì?

Trung-quốc giữa lúc vừa mới

đổi chính thể nô ra chính thê

kia, đang phản mang bối rối,

không hiểu gì người như

Lục, từ đất đen nhảy vọt lên

mây xanh !

Nhung Khäu sinh-trưởng ở

Cảng, tò-giòi nước ngoài,

chẳng gi cung làm vuong-bá trong dám

thira-sai, có nhà cửa

đảng-hoàng, dì dâu

cũng ngồi kiệu hoa

chinh-chen, ăn mặc

sang, ngâm xi-gà,lòn

mieng, trông ra dáng

yếu nhân hay phủ-hộ

Ai cầm sang Đông-

dương, muôn có giấy

tờ mau chóng mà

xuống tàu, nhất là

nhiều người có tình

cảnh hoi rắc rối,khunkt

khúc, thường phải

cầu-canh Khäu bón

tâu mưu inh-hó, đút

lót tiền trám bắc nghin

cho Khäu xoi.

Kè ra Khäu cung bành bao

ở trong cái phạm-vi trieu-

dinh nho nhò, là phòng Xuất-

dương Họ-chieu, mà Khäu

đóng vai tê-tuóng, Vi thi lam

ông vua con.

Ngoài nǎo có dő áy. Vài

ba tháng cộng sự, Vi với

Khäu, thầy trò tương-tri

trong-dắc nhau như keo son,

nhu kinh-ảnh. Trong việc làm

liên về giấy thông-hành Khâu ta làm con chim mồi, để Vi àm để mang da cọp. Như con lang con bối, hai người cõng nhau, di kiêm ăn chia lợi, thay có cơm thì trả cũng có чаoh.

Q

— Ngày, ông a, (Khâu) đứng bên cạnh bàn giấy của Vi nói nho nhỏ), ngày mai chắc chắn có tên Trương-thuần-Phong, trạc độ 45, 50 tuổi, người ở Thuận-đức đến xin giấy hộ-chiếu để qua Saigon..

— Thị ta làm cho nó chứ sao! Vi ngát lời và nhìn tên bộ-hà với con mắt ghen hờ, kín đáo.

— Vâng, có-nhiên. Nhưng xin ông nhớ đậm hộ tôi vào hò-bao nó, một chùy thật nặng, thứ chùy của La-Thông ngày xưa di tảo Bắc Áy.

— Bộ mấy nghìn cân thì vừa?

Mỗi cân đây là một đồng bạc : họ nói tiếng lồng với nhau. Thầy trò thường dùng lời nói ám-hiệu, khi thế nọ khi thế kia' để bàn chuyện lầm tiềa mỗi lúc có cơ-hội đưa đến.

Khâu đang vịa tay cạnh bàn, khẽ thò lên ba ngón và nói :

— Thưa, ba nghìn cân trở lên, với nó chưa mủi vẫn gi.

Vi ngẩn người, có ý sững-sốt, vì từ khi thấy chức bốn năm tháng nay, lần thứ nhất Khâu di săn về cho mồi khá

to như thế. Con cọp mồi lớn lên, vồ được miếng mồi là con heo đã trưởng lão, nhưng rồi lâu ngày bén mài thi đến trâu bò nó cũng cắn cõi mà cõng chạy như bay.

— Chết nỗi! Tình đánh nặng dùi quá thế kia ư? Vì hồi Biết nó có đủ gân súc mà chịu đựng được không?

Xin ông cứ việc nặng dùi thát lực cho tôi. Vì tôi biết sức khỏe nó là lùng, hàng muôn người không thể địch nổi.

Sức khỏe âm-chi sự giàu có; muôn người khó địch, nghĩa là nó có bạc vạn. Thầy trò nói tiếng hóng bầy, biền riêng với nhau, dù có ai nghe lóm được một lời tiếng, có thể thắc họ đang nói chuyện bài - thuyết hay phê - bình một cuộc đất vồ.

Sức khỏe nó đến đâu mặc lồng, ai dám nó với thử đồng-chùy những ba nghìn cân, chắc không khi nào né khom lưng cái cõi mà chịu.

— Thưa ông, chắc chắn sức nó chịu dùi, cho nên tôi

mới nói chuyện và giới thiệu trước với ông.

— Sao ché-dám chắc nó có sức chịu dùi?

— Vì nó có một trường hợp đặc biệt, không đi Saigon không được, mà sự đi tốn kém bao nhiêu cũng không thể từ nan hay quản ngại.

Giữa lúc ấy, một thầy thư-ký trong sở bước vào phòng Vi làm việc, dè tìm một tập hồ-so; Vi khéo nói trớ ngay sang chuyện khác, nhưng vẫn ám-hiệu với A-Khâu về việc làm tiềa mà hai người đang bàn đùa dang:

— À, chủ thầu kè iõ cái đơn thuở bô-ti vùn nõi, dè iỏi liệu xem có uống được không nào!

Nghĩa là bảo Khâu nói rõ đầu đuôi việc Trương-thuần-Phong để chàng liệu xem có làm được, có vuốt trói-không và thế nào mà bảo là trường hợp đặc biệt.

Khâu rút ngay một tờ giấy trong túi ra, trao cho Vi rồi nhẹ gót lui ra.

Bỗng, tôi dã nhớ người kè đơn rõ ràng dây. Lát nữa, tiên-sinh rảnh rang nghiên cứu sẽ thấy là phuong-thuec hay, có thể uống được.

Đó là tờ báo-cáo vụ vụ Trương - thuần - Phong mà Khâu đã viết sẵn, kè rõ sự minh nghe biết và những lý do gì khiến công việc này có thể thành - công, phát tài. Theo lệ từ trước đến giờ, và từ giờ về sau cũng thế, mỗi khi có việc gì quan hệ, khâu đã ăn to mà sợ nói không hết lời, thì Khâu thường biến ra tờ giấy bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh nữa và xác mồi, cắt dài cho Vi xem hiểu đại-khai là đủ.

Một lát sau, trong phòng

rất gắt, nhưng nó khéo lẩn lút mãi, chưa sa vào lưới,

« Hồi năm 1906 hay 1907, một hiệu khách to ở Đè-ngạn vừa mới chập tối, bị bọn cướp Ma-la-hao giả làm kề mu hàng, xông vào cướp sạch số tiền mười vạn bạc mà hiệu áy nhất nhaph, sắp gửi di Lục-tỉnh đóng thác.

« Sau mấy ngày, thám-tử tai tình ở Tây-công dò bắt được gần hét bọn cướp, trừ ra Lý-Tam đào thoát.

« Sáu có mươi vạn bạc trong tay, nó thừa cơ mua chuộc anh em thủy-thù dưới tàu Châu-giang, chui rúc trong hầm than, trốn về Hương-cảng bình an vô sự.

« Với số tiền to tát ấy, nó không về sinh-quán ở Phiên-ning, sợ lộ hình tích, bèn sang Thuận-đức lập nghiệp, đổi tên là Trương-thuần-Phong. Mua ruộng tậu nhà, lấy vợ đẻ con, nghiêm-nhiên là phủ-ông một vùng. Luôn mấy năm được múa và buôn bán, cho vay, lại càng giàu thêm. Người ta nói tài sản nó bây giờ có tới dăm bảy chục ha với trăm vạn.

« Nó tưởng chắc đổi tên đổi lốt như thế, tất được an-hưởng bô - quý trọn đời, không ai khâm phá được hình tích mà sợ.

« Không ngờ du-dâng Ma-la-hao ở Đè-ngạn theo dò díu phản-bội mãi từ ngày ấy, đến nay biến rõ ông nhà giàu Trương-thuần-Phong chính là Lý-tam đã cuồn gói muối vạn trên di ngày trước.

« Mới đây họ phái người về tận Thuận-đức vạch mặt nạ nó, kè tội trang nô, và một hai truyề lệnh cho né phê thân hành sang Đè-ngạn, để tính toán tiền bạc vớinhem.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG



tâm việc vắng người, Vi mở cái đèn thuốc bô — tức là tờ báo cáo — của Khâu moi đưa, ngồi xem cẩn thận từng chữ, từ đầu đến cuối. Đại-khai A-Khâu viết như sau này :

« Tháng cha Trương-thuần-Phong này, tôi đã dò xét đến tam-dai nhà nó, thêm có người mách nhô cho hay: không phải tên nõi là Trương-thuần-Phong đâu, chính thật là tháng Ly-Tam.

« Gốc tích nó ở Phiên-ning, mười năm về trước sang ở Tân-gia-ba và Đè-ngạn (tức Cao-lion trong Nam-kỳ) chuyên môn lừa lọc và vào nhà ro to, ăn cướp của đồng-hàng Hoa-kieu giàu có. Phản nhiều nó sống nghề hach-doat ở Đè-ngạn, thường hơn là Tân-gia-ba. Tại Đè-ngạn, nó là một tên yêu-viên của đảng cướp Ma-la-hao. Bọn này tin

HÔTEL

Khôi-Anh-VƯƠNG

Roxie Principale SÀM-SƠN

Quý ngài đã nghỉ mát Sàm-SƠN muốn được vui lòng, từ elô ăn, chè ô, nơi mát mẻ, cho đến bồi bêp litch - sự lê - phép, nấu các món ăn khéo xin mời quý ngài tới: Météel Khôi-Anh-VƯƠNG

Đường chính Sàm-SƠN
Có garage để ô-tô. Thủ xep
các chỗ che những gác - dinh
hiện người được chia-dao

O lầu o giá riêng
Đại lý Báo Mới và Trung
Bắc Chú Nhật trong vụ hè

BỆNH TỊNH

Lưu, Giang-mai

Hẹ cam, Hẹ xoài chí nén tìm đèn

BU'C-THO-BU'Ö'NG

SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUÉ - HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC
CHUA KHOẢN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

Những cái buôn cười trong những vở tuồng nghiêm chỉnh

Và có thể thi ông mới khỏi ăn-bận, ao ước Lura-Nguyên vào động Thiên-Thai gặp tiên vì chính ông đã được «biết» những người đàn bà kỳ quặc từ dưới Đường, dời Hán sống lại đây trong vài đêm trác táng!

Cho hay sự tuồng tượng vẫn giúp người đời nhiều cái mộng hay hay!

Về dạo Tam-quốc đi...

Đè kết luận bài này tôi kẽ lại một lần tuồng cò «Hoa-dung tiểu lô» do mấy kép hát trú danh đóng. Lúc đó là lúc Tào-Tháo bị Quan-Công chặn ở đường Hoa-dung. Quán sỉ run như cây xẩy ở trước ông «mặt đờ, rân dài». Ai nấy chắc chổ, riêng có Tào-Tháo thì vẫn điềm nhiên như thường, và gọi Quan-Công và bảo :

— Quan-Vân-Trường hãy đè cho ta đi qua con đường Hoa-Dung này. Số ta không chết ở đây nên nhà người không làm gì nổi được ta đâu.

Quan-Ngài ngạc nhiên quá khi nghe thấy câu nói thương không có trong vở tuồng ấy. Nhưng ngài cũng hỏi lại :

— Sao vậy?

Tào-Tháo trả lời :

— Ta không chết là vì sau này ta còn lên ngôi vua nữa chứ sao? Người không hiểu thì cứ về giở bộ Tam-quốc của Phan-kế-Binh dịch ra mà xem.

Không ai rõ tại sao hôm ấy kép Ba S... đóng vai Tào-Tháo lại pha trò «không hợp thời» như thế? Va say rượu chàng? Va điện chàng? Hay là va thấy ở dưới rạp người vắng quá, đâu độ vài chục người ngồi xem, thì đóng đứng đầu quá, nghiêm trang quá, hay... thật

**Chemisettes, Tricots,
Slip, Maillot de bain**
đủ các kiểu, các màu, rất hợp thời
trang, mua buôn xin hồi hăng dét

THÔNG CHÉ PETAIN BÀ NÓI:

«Cần phải có uy quyền để bảo vệ sự tự do của quốc gia nó bảo đảm cho sự tự do của cá nhân trước những cuộc kết liên của các nhóm tư lợi. Một khi mà chính phủ do dân cất lên cầm quyền chính, thành ra «tù nhân của những cuộc kết liên kia, thì dân đều có «quyền bầu cử» cũng chẳng còn là một dân tộc tự do nữa».

Đè trả lời, 121 bức thư cõa các bạn gửi về, T.B.C. N. xin trả lời : Vẫn đề cõa họ, T.B.C.N. thê nào cũng nói tôi. Ngày giờ công việc điều tra rất tưống tật của chúng tôi đã hầu xong, và nhâc có việc bắt một song bạc rất lớn mới đây ở Félix Faure chúng tôi quyết định sẽ cho ra số:

Trung-Bắc Chủ-Nhật đặc biệt

Bíp bạc và Rạc bíp

Chúng tôi sẽ nói hết về những lỗi bíp bạc, những ồ chứa bíp, những tên bíp bạc. Các hàng người trước chuyên cõa bíp — Ái đã bíp bạc, ai đã có anh em bá con bị mắc vào tay bíp bíp, ai muốn biết hết cả mánh khép cõa bạc và cõa bạc bíp xin đến xem số báo này.

Từ giờ đến 20 Aout, các bạn có thể gửi thêm tài liệu về, chúng tôi sẽ chọn lọc và làm cho số báo này đầy đủ hết các môn bíp bạc.

quá củng phi công di chàng? Câu đó không ai già lời được.

Nhưng nó đã làm cho tôi hiểu câu của anh Tu-B... vừa nói ở trên đều bài này là đúng:

— Xi-né là xi-né và sân-khấu là sân khấu, khác nhau xa lắm.

Vì thật thế: Xi-né và sân-khấu không giống nhau ở những cái tôi vừa kể trong bài này.

TÙNG-HIẾP

PHÚC-LAI

87-89, Rue de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHỎ

của cụ phó-bảng Bùi-Ký (nguyễn giáo-sư trường Đại-học Đông Dương)

BÀI THỨ 16

Ghép hững chữ học rồi với những chữ mới học :

Học chữ :

1名字 2靜字 3動字

DANH TỰ

TÌNH TỰ

ĐỘNG TỰ

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

丁 dính: suất

黨 đảng: đảng,

謀 mưu: meo

計 kẽ: chước

才 tài: tài

福 phúc: phúc

祿 lộc: lộc

時 thời: thời

節 tiết: tiết

見 kiến: thấy, động từ

善 thiện: điều hay, động từ

如 như: như, liên tự, chỉ về nghĩa so sánh.
Tiếng như có lúc là động từ, tùy theo nghĩa
ở trong câu mà phân biệt.

不 bùt: chẳn phủ định
trạng từ

及 cật: theo kíp, động từ

見 kiến: động từ

不 bùt: phủ định trạng từ

善 thiện: danh từ

如 như: tị-lệ liên tự

探 thám: thò vào, dùng vào

湯 thang: nước sôi, đánh lự

Đại ý câu này: đối với những điều hay dở, ai ai cũng có thể phản biện được, nhưng thường điều hay ta không có sức lâm, thì điều dở lại không có sức tránh, cho nên câu này chuyên người khi thấy điều hay là nên làm, thi có sức lâm ngay, mà vẫn lo như di theo kíp, khi thấy điều dở thi tránh cho xa, coi như là thò vào nước sôi, thi phải đợi tay ra cho mau

Giảng nghĩa những tiếng Hán Việt.

清 thanh: trong, tĩnh tự

明 minh: sáng rõ, tĩnh tự

Hai tiếng là tĩnh tự ghép, nhưng dùng làm danh tự ghép để chỉ một tiết trong 24 tiết trong một năm, tiết này nói sau tiết xuân-phân, là thường lão mồ, là lỗ về tiết này.

聲 thanh: tiếng nói, danh tự

明 minh: sáng rõ, tĩnh tự

Hai tiếng là động từ ghép, nghĩa là nói rõ, kè rõ.

Thí dụ: thanh minh cho cả quốc dân biết.

弱 nhược: yếu, tĩnh tự

點 diệp: chô, danh tự

要 yếu: cốt yếu, tĩnh tự

點 điểm: danh tự

một mệnh đề

deurge. Đó là vai bài giáo đầu. Vai hát bạc bẽo nhất và cũng tồn tại nhiều hơi sức nhất.

Ta thử tưởng tượng một anh kép hát ăn mặc chính xác bước ra sân khấu để giáo đầu. Trong khi chờ khán giả đến xem, và để cho dạo kép trong buồng có thời giờ bồi râu và mặt, anh kép hát một vài câu ca ngợi cảnh thiên hạ thái bình, tràn họ àu ca cục lạc. Rồi anh kép gọi quần đầm rugen uống chơi. Rồi anh kép vượt rêu đi dạo và khen phong cảnh hồn hồn. Rồi anh kép gọi lấy ngựa để di dạo chơi non nước.

Nhung nhin xuống rạp, anh ta vẫn thấy ghê ngồi còn trống quá, và liếc vào buồng trò thì các dạo kép còn mãi ăn quà, ăn phở, chưa trang điểm xong xuôi.

Thế là, chưa lui được, anh kép giáo đầu lại phải di luân một bài tàu mà nữa để kéo thêm thời giờ ra nữa. Cho đến khi có hiệu cho vào, thì anh kép đã mệt nhoài.

Anh kép giáo đầu đã làm một việc rất khôi hài. Nhưng không ai hiểu cả. Và cũng không ai cần để ý nghe những câu hát của anh ta.

MÃ GIANG

VĂN TOÀN bô thân

Chuyên trị Thận hư hay đau lưng, mỏi sút nhập phòng không mạnh, vàng dầu, lòe mắt, ứ tai, tiêu tiện không trong, đại tiện hay táo, sau khi bị bệnh tinh, thận bại di

HỘI M. NGUYỄN-XUÂN-DƯƠNG
LẠC-LONG
22, Tien-Tsin, Hanoi

chô yếu, danh tự

ghép, là không nên

lần tiếng yếu là cốt

gây với tiếng yếu là

yếu ở trong tiếng

ta.

chô cốt yếu, danh tự

ghép, là không nên

lần tiếng yếu là cốt

gây với tiếng yếu là

yếu ở trong tiếng

ta.

chô cốt yếu, danh tự

ghép, là không nên

lần tiếng yếu là cốt

gây với tiếng yếu là

yếu ở trong tiếng

ta.

Cái cười trong tuồng cổ

deurge. Đó là vai bài giáo đầu. Vai hát bạc bẽo nhất và cũng tồn tại nhiều hơi sức nhất.

Ta thử tưởng tượng một anh kép hát ăn mặc chính xác bước ra sân khấu để giáo đầu. Trong khi chờ khán giả đến xem, và để cho dạo kép trong buồng có thời giờ bồi râu và mặt, anh kép hát một vài câu ca ngợi cảnh thiên hạ thái bình, tràn họ àu ca cục lạc. Rồi anh kép gọi quần đầm rugen uống chơi. Rồi anh kép vượt rêu đi dạo và khen phong cảnh hồn hồn. Rồi anh kép gọi lấy ngựa để di dạo chơi non nước.

Nhung nhin xuống rạp, anh ta vẫn thấy ghê ngồi còn trống quá, và liếc vào buồng trò thì các dạo kép còn mãi ăn quà, ăn phở, chưa trang điểm xong xuôi.

Thế là, chưa lui được, anh kép giáo đầu lại phải di luân một bài tàu mà nữa để kéo thêm thời giờ ra nữa. Cho đến khi có hiệu cho vào, thì anh kép đã mệt nhoài.

Anh kép giáo đầu đã làm một việc rất khôi hài. Nhưng không ai hiểu cả. Và cũng không ai cần để ý nghe những câu hát của anh ta.

MÃ GIANG

Tuồng Tàu du nhập nước ta từ bao giờ và như thế nào?

Lê, sau được dựng lên làm Tự-quán và gây nên mối loạn trong nhà và trong nước...

Các cụ ta ngày xưa, phần nhiều coi hát tuồng là một thú chơi thanh-nhã, vi nó phổi hiệp được cả âm-nhạc và văn-chương. Nhiều cụ tự rèn lắp láy gánh hát mà chơi, vui sinh đón ra những bản tuồng hay, cho dân-gian thường thức.

Thế mà con hát lại bị liệt vào hạng tiện mạt nhất trong bực thang xã hội, cho là «xướng ca vô loại» sự ấy cũng ký! Đến nỗi con cháu họ mấy đời cũng bị ghi tên trong số riêng, không cho thi cử. Ai không nhớ chuyện ông Đào-duy-Tử người tỉnh Thanh-hóa ở dưới triều Lê, tài học kiêm cả văn võ, nhưng con đường tiến thân bị cai luật kỳ quái kia rào kín mất, không cho ông đi, chỉ vì ông là con nhà xướng hát. Bực minh, ông bèn vào Nam, ở chăn trâu cho một nhà giàu ở Bình-dịnh, làm bài «Ngõa long cương» để tự ví minh với Giacô-tông. Sau có Trần-đức-Hòn biết tài, gả con gái cho và tiến cử ông với chúa Sãi (Nguyễn-phúc-Nguyễn); ông giúp vào quân-sự và quốc-chinh có nhiều công-lao đặc-biệt, được phong tới tước hầu, sau tám năm phú tú nghiệp chúa.

Tuy có tiềm-lệ rộng rãi với nhân tài như thế mặc lồng, dường như đến Nguyễn-triều nhất thống, cái lệ trước quyền thi cử vẫn còn là lưỡi gươm treo cổ những con nhà hát xướng. Cho được cõi đường tiến thân, họ phải lo chạy bối sô và thay đổi tên họ cẩn cước, rât là phiền-phức mà nguy-hiem, vi nếu bại-lộ thi tội nặng lắm.

Quán Chi

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van n°
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Van
36, Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi
Tirage 10000 exemplaires
Certifié exact à l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. DOANH-VUONG

Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm.

Ông lang Quát - Hiên Vũ - duy - Thiện, hơn 30 năm nghiên cứu tìm ra được thứ thuốc Trừ lao rất thân hiệu bán 3p.50 một hộp, Bồ thận 2p.50 một hộp, Điều kinh 1p.00 một hộp, Đầu dà già 0p.70 một hộp, hay nhất.

Ông Vũ-duy-Thiện lại có tài xem mạch Thai-lô gọi rõ bệnh căn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, ở xa hồi bệnh viết thư kèm 6 xu tem giả nhời ngay.

Thờ và mandaat đề Phó-đức-Hanh
dit Bành,
n° 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-linh 60-62,
Paul Doumer Haiphong.
Cần thêm đại-ly khắp các nơi.

ĐÃ CÓ BẢN:

NGUỒN SINH LỰC của P. N. KHUÊ

QUYỀN II TRONG BỘ « SỨC KHOẺ MỚI »

Giúp các bạn thanh niên có đủ phương pháp mầu nhiệm để chiến thắng bệnh tật, thất vọng đau khổ và truy lục. — Phá đỗ các lý thuyết sai lầm làm trở ngại đến tinh thần tiến thủ của những bạn trẻ ham sống i cuộc đời hoạt động

Một quyển sách rất có ích cho thanh niên — Giá 0p45

Mua một quyển xin gửi tiền về trước, và gửi thêm 0\$ 20 cước

HÀN - THUYỀN XUẤT BẢN CỤC
71 PHỐ TIỀN - TSIN — HANOI