

# TRUNG BAC



NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG  
CHỦ-TRƯỞNG

## MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ XỨ UKRAINE

Ukraine, cái vựa thóc ở miền Đông-Âu  
khoảng "sinh sống" số 1 giữa Nga và Đức.

Số 72 - Giá: 0\$15  
8 AOUT 1941

# Quân Mông - Cổ hai lần tiến đánh Ukraine và bảo hộ Nga

Số báo này nói nhiều về các Ukraine. Cái tên ấy, dân ta nghe nói đến nhiều nhất từ khi bắt

Hoàng - đế Nã - phá - luân định lập xứ Ukraine thành một nước tự-chủ đặt tên là «Napoléonide»

« khoảng sinh sống số 1 của hoàn cầu » Trước đây, hoàng đế Napoléon cũng như Hitler bây

dầu cuộc Âu chiến này. Theo tin tức của Âu châu thì quân Đức dễ hết tâm lực đánh lấy xứ này trong cuộc chiến tranh Nga-Đức. Ta cũng nên biết qua những lý lẽ làm cho

Đức chú ý đến Ukraine một cách đặc biệt như vậy. Bà bài khảo cứu đăng dưới đây đề trình bày cho độc giả biết hết cả sự quan hệ của Ukraine, cái « vựa thóc của thế giới »,

giờ đã đề mắt đến Ukraine. Nếu Đức mà chiếm được xứ ấy thì sẽ rất dồi dào về nguyên liệu và số mặt địa vị rất tốt để làm một nước mạnh ở châu Âu vậy. T.B.C.N.

★ ★

## MỘT XỨ BÍ-MẬT.

Xứ Ukraine là một xứ dân đông hơn nước Ba-lan, đông-liệt và văn-minh hơn nước Lô-mã-ni, nhiệt tâm ái-quốc hơn dân nước Tiệp, nhưng chúng ai biết rõ xứ ấy thì, tuy là một xứ lãng-mạn và cởnh nhất châu Âu.

Dân Nga, dân Ba-lan, dân Lô, dân Hung, thì quả-quyết nói rằng không làm gì có nước Ukraine. Dân Ukraine thì tuyên-bố rằng việc nước Ukraine bị xâu-xé là một tội-ác lớn lịch-sử và hệ Ukraine còn bị áp-bức, thì thế-giới không thể hoà-bình »

## MỘT XỨ TỐI CỎ.

Màu quốc-kỳ của Ukraine là màu lam và màu hoàng-kim.

Màu lam là màu trời xanh biếc và màu nước song phẳng-lặng chảy qua khắp xứ Ukraine, màu vàng là màu đất đai xứ ấy, một giải bình-nguyên đầy lúa mì chín vàng.

Song người ta phải thêm vào màu cơ xứ ấy hai màu nữa, hai màu này đã đóng một vai không phải là kém, quan-hệ trong lịch-sử xứ Ukraine. Màu trắng và màu đỏ.

Mùa đông toàn xứ che phủ một làn tuyết trắng xóa như bạc. Làn tuyết ấy, trải bao nhiêu thế-kỷ, vẫn bảo-hộ cho nước ấy một cách đặc-lực trước kẻ thù ; màu trắng là màu tuyết.

Màu đỏ là màu lửa, là gốc các tôn-giáo của dân xứ Ukraine.

Chính Ukraine là nơi mà thời thái-cổ, thần Prométhée con trai của Thiên-dạ bị đóng đinh liền vào trái núi Caucas, vì thần can tội lấy cắp thiên-hỏa.....

## VỤA THỐC THẾ-GIỚI.

Cánh đồng bằng bát-ngát đỏ, qua các thế-kỷ, là một nguồn lợi lớn, các dân-tộc thêm-thuong và lâu-lược tranh nhau. Ngay từ thế-kỷ thứ năm, người Hi-lạp đã lập hãng buôn và tó-giờ ở đó.

Thời thương-cổ, nước đỏ đã làm gì có tên là Ukraine ? Người xưa gọi nó là cái vựa thóc của thế-giới miền Địa-trung-bải. (Mãi hết thế-kỷ thứ 16, mới có cái tên Ukraine).

Qua song Hellespont tân thủy chớ lúa mì xứ Ukraine đến ban cho dân Corinth và dân Nhậ-diễn.

Bây giờ dân thành Troie ở trên bờ sông Hellespont, định triết lượng dân Hy-lạp, hăm không cho chở lúa mì sang bè Attique. Vì vậy dân Hy-lạp đem đại-đội binh-mã sang đánh dân Troie, giải vây cho hang ngàn vạn chiếc dạ-dây của họ.

## THÀNH KIEW THUỘC NGA LẦN THỨ NHẤT.

Sau nước Hy-lạp, nước La-mã thống-trị nước Ukraine. Rồi đến mới thế-kỷ thứ 9, những quân chinh-phục từ phương Đông-bắc Nga kéo xuống chiếm-cử xứ ấy. Quân chinh-

phục đó gọi là Varègnes nguyên-nghĩa là quân-sĩ. Năm 862, Lãn-hạ quân đó tên là Rurik đóng đô ở Norgorod. Con trai Rurik tên là Oleg kéo quân xuống phía Hắc-hải chiếm thành Kiew bây giờ chỉ là thị-trần lớn.

Con cháu Rurik sau này tự xưng là Đại - vương thành Kiew xưa sang mọi việc chính-sự, đem nước ấy lên một trình-độ văn-minh tinh-nhã. Kết bạn với các Hoàng-đế miền Bizance các vị đại-vương Kiew gà các công - chúa cho vua chúa lớn ở Âu-châu như vua nước Nordmark, Ba-lan, Thụy - điển, Hung, Pháp...

Xứ Ukraine văn-minh thịnh-vượng nhất dưới đời đại - vương Wladimir II Monomaque. Thời ấy, thành Kiew cạnh-tranh với thành Constantinople là một thành-phố danh-tiếng ở châu Âu.

Về sự đẹp-đẽ và sự giàu-thịnh, thành Kiew bấy giờ ăn đết hết thảy các thành-phố miền Tây-âu ; nhà thờ lớn cùng các chợ ở Kiew khiến khách đn-hệ đều phải thán-phục.

Sau đời Wladimir II, mười tám đại-vương chia quyền thống-trị thành Kiew. Nhưng mỗi khi thay chúa, là một phen nhiễu loạn. Bởi thế, thế lực thành Kiew ngày một kém dần. Nhưng dân chúng mê-say trong các cuộc hội hè vacác cuộc ganh-địch không để ý đến điều đó.

Rồi một ngày kia thaim-mã về thành các-cấp. Họ trình rằng đi sát đất, họ thấy đất rung-chuyển và thấy như có con giông-tổ từ xa đang kéo tới. Đò là tiếng vó ngựa của quân Thành-cát Tư-hãn phái sang chinh-phục phương Tây. Quân Mông-cổ đã đến cửa ngõ châu Âu vậy.

## SÂU THÀNH!

Năm 1224, một làn sóng 25 ngàn kỵ-binh lướt sang xứ này, đánh tàn quân Nga ở Kalka, rồi lại trở về châu Á. Đò mới chỉ là đội tiên-

phong của quân Mông-cổ mà thôi. Còn đại-đội quân Mông-gồm có chừng hai mươi ba vạn quân, tí năm sau mới kéo tới. Dưới quyền chỉ-huy của tướng Batyi là cháu gọi Hoàng-đế Thành-cát Tư-hãn là ông nội.

## Trung-Bac Chu-Nhật số sáu

sẽ phát hành một số báo nhiều tranh ảnh lạ, và nhiều bài khảo cứu rất hay về

## TUÔNG CỔ

Gốc tích tuông cổ - Tuông Tàu nhập tịch nước ta từ bao giờ ? - Lịch sử các rạp tuông tàu ở nước ta - Danh xưng và chiều hay là đời sống của các ông tuông tuông hiện nay - Nghệ thuật tuông cổ - Những bản tuông cổ có tiếng của ta - Hướng đạo sinh và tuông cổ - Chuyện vui về tuông cổ v. v. ...

Sự biến thiên của tuông cổ Phong trào tiến, một kép hát đã lan lóc trong nghề viết tăng đóc giả T.B.C.N. một thiên điều tra về SÂN KẾU.

Quân Mông-cổ mặc áo lam bằng những mảnh sắt nặng có trở những lỗ, do các giấy da khâu buộc vào nhau. Đầu đội mũ sắt hay mũ da cứng sơn đen, trên chòm có gai những năm lông bôm ngựa, có rất dữ tợn. Chàng cưỡi trên lưng những con ngựa thấp bé, cò, tặc và sườn đều có bánh da sơn đỏ và sơn đen. Chàng tiến mau như gió, khí-thế mạnh như vũ-bão.

Tướng giặc là Batyi ân-bận khác hẳn. Đầu đội mũ lông trắng, chòm gai lông phượng bay phấp-phới. Hai bên tai có hai miếng giấy đỏ như xướng, con như hai tai con thú. Áo bằng lông hắc-điều tay dài, một chiếc đũa

lưng toàn bằng vàng điệp nịt và ngọc. Các võ-quan thì bận áo giặc màu vàng màu bạc, ngoài khoác áo choàng bằng da chó sói màu tro tạt. Quân Mông-cổ là đội quân tàn-ác nhất xưa nay, vì tiến mau như sấm sét, phạt người như phạt cỏ. Hễ thấy xa-xa như ở chân trời bóng lá cờ lùa đen trên đầu bành chỉ bạc hai cẳng con cừu xếp chéo nhau, là nhân-dân vội vàng bỏ trốn hết, sợ hãi như thấy thần chết tới nơi.

Họ mang những chiếc hỏa lò trên lưng ngựa bốc khói tỏa lên như mây, và thổi kèn, đánh náo-bạt như ở đước âm-ly vậy. Năm 1238, quân Mông-cổ tiến gần thành Kiew. Quân Nga bị đại bại ở miền Sitá. Quân Mông-cổ kéo vào Kiew làm cỏ cả kinh-thành rồi phóng hỏa đốt. (1240).

Xác người chông-chất ngùn ngụt ngoài đường xá, đồng nội, thịt rửa nát ra, thối một thứ dầu lầy ghê-tởm quá sức, đến nỗi sau quân Mông-cổ cũng tránh không dám vào thành, và từ đó đặt tên Kiew là « Mou-halig » nghĩa là sâu-thành!

**HẾT NGA ĐẾN BA-LAN.**

Với thực tiễn-phức Mông-cô các-chúng bên đó-hồ của nước Nga-cô, đó Rurik và Wladimir sáng lập lên.

Dân Ukraine ăn tránh tán loạn đi các nơi, càng ngang cang xa về phía Tây, tìm người bảo-vệ cho.

Sau đời loạn-lạc, cuộc sinh-hoạt lại bắt đầu từ-chức ở quanh thành Lwow tại hạt Halitôch Volhynie (Galicie). Hạt ấy giữ được quyền độc-lập trong một thế-kỷ nữa, rồi mới chịu làm tiền cống Đại Quân-Công xứ Lituanie, tuy vẫn được giữ quyền tự-trị.

Năm 1340, nước Ba-lan mạnh lên, chiếm lấy hạt ấy cai-trị rồi năm 1569, xứ Lituanie cùng các hạt phụ thuộc đều bị thuộc quyền đô-hộ nước Ba-lan. Thành Kiêw, thành Lwow... đều thuộc vào hạt Ba-lan thống-trị.

Thời ấy là thời đau-đớn nhất cho thổ-dân. Họ bị nước Ba-lan áp-bức đủ điều.

Nhưng ở phía Bắc, một ngôi sao mới mọc: nước Moscovie (Nga) chỉ rình trahh dành với nước Ba-lan giải binh-nguyên bát-ngạt phi-nhiều ở khoảng giữa hai chân Á, A.

**DÂN COSAQUES LÀ GÌ ?**

Khi quân Mông-cô tràn sang, thì một phần dân Ukraine ăn tránh sang xứ Galicie, một

phần dân đoàn-kết lại tụ định với kẻ xâm-tyrôc. Dân quê, dân thất, dân sùn, kết-hợp lại với nhau để bảo-thủ kỷ-que-hương địa-phước. Đó là quân Cosaques.

Cosaques, gốc ở chữ Thổ «Kassak» về nghĩa là người lính giỏi. Quân Cosaques họp thành từng đoàn quân cực - kỳ anh-dũng khiến người đồng thời đều phải ngợi khen. Họ không phải là một chủng-lôc, cũng không phải là một quốc-gia. Họ là một đoàn quân ô-hợp, gồm có những dân quê và binh-sĩ ở bên phương trời. Tây là quân ô-hợp, nhưng họ rất có qui-củ, ngăn người như một tuấn theo mệnh-lệnh của viên lãnh-tu như tuân theo mệnh-lệnh của Trời. Họ sống như những dân quốc nhỏ, rải-rác khắp nơi trên bình-nguyên chia thành quân-đội có tổ-chức hãn-hoi. Họ xây những pháo-dãi để phòng-thủ. Kỳ-dãi ở chính giữa là đại bản-doanh và là sở trung-wong hành - chính. Họ bầu một người trong họ lên cầm đầu, gọi là Hetman nghĩa là đại-tướng. Họ vâng lệnh viên Hetman thời loạn cũng như thời bình, như vâng lệnh một vị chúa-tể, một vị nguyên-sôai. Là những kỵ-binh giỏi, dấn sường dài tuyệt đễ quên, thao-luyện võ-nghệ rất tinh-thục, ham độc-lập, thích hợp-quân, dân Cosaques đã ngân được bao lần sường xâm-lãng luôn-luôn từ phương Tây rờn-rạp tới! Khi thì lập thành một con «đế» kiên-cố khiến ai xâm-sông phải lui, khi thì đánh bại quân địch và thu-phục họ nhập họ.

Dân Cosaques lại là những nhạc-công có tài. Chiều chiều, hội-hợp quanh những đồng lúa trại giữa trời, họ đàn hát những điệu du-dương hào-ânốt, rạo-rạt hi-nh, làm lan ra khắp giải đồng-bằng bát-ngạt một vẻ u-hoai man-mác, một sự nhớ-tức mênh-mang...

**UKRAINE BỊ XÊ LÂM ĐÔI**

Đầu thế-kỷ thứ 16, các vua Ba-Lan chiếm-cự nửa xứ Ukraine về phía tây, cai-trị dân bản-xứ một cách cực kỳ khắc-nghiệt.

Thịnh linh cuối năm 1655, một tin làm chấn Áu giết mình kinh ngạc: quân Ba-Lan bị đánh tan, viên chủ-tướng bị bắt sống và kinh-thành Varsovie làm ngụy. Hết thấy quân Cosaques đều nổi lên, theo lời hiệu-tiệu của chủ-sôai họ Bohdan Khmelnitckij.

Năm 1645, dự vào trận vây thành Duncker-que, nên tướng Khmelnitckij am-hiền phương Tây, và lại có thiện-tài về khoa chánh-trị. Vì anh-hùng kỳ dịn hien-hợp các bản-quốc Cosaques lại thành một đại quốc, lấy tên (xem hình trang 28)

MỤC ĐÍCH CỐT YẾU CỦA ĐỨC TRONG KHÍ TẤN CÔNG SANG PHÍA ĐÔNG

**Ukraine, vua lúa mì của miền Đông-Au**

**Khoảng sinh sông sô 1 của hai nước Nga, Đức**

Trong mấy năm gần đây nhất là từ ngày 22 juin 1941, Quốc-xê Đức bắt đầu tấn công ở mặt trận phía Đông, chúng ta đọc báo hoặc các điện tin hàng ngày về tin thế-giới, thường thấy nói đến xứ Ukraine, các thành Kiêw, Karkov, Odessa, Jitomir v. v... Ukraine với các thị-trấn nói trên kia là miền hện nay đang xảy ra một cuộc tr-chiến giữa hai quân Quốc-xê và Cộng-sản, là một bài chiến-

vào tay quân địch; ta nên biết, Ukraine không phải ngày nay mới là bãi chiến-trương, nhưng xứ đó từ xưa đã từng là cái mối tranh-danh giữa các dân-tộc Nga và Đức từ bao nhiêu thế-kỷ. Ukraine như tên nó đã chỉ là một miền ở biên-giới tây nam nước Nga. Với 451.800 cây sô vuông, ngay miền Ukraine hiện nay thuộc về Tô-Nga, cũng đã có tới 30 triệu dân, nếu kể cả các

nhất là về kinh-tế. Sở dĩ Ukraine được nhiều nước Âu-châu chú ý đến nhất là vì đó là cái vựa lúa mỳ của miền Đông Âu và đó là «khoảng sinh sông» rất tốt của Nga-Sô-wiét và nước Đức. Ukraine vị trí về địa-dư lại ở ngay trên đường «đông-tiên» của dân Đức. Trong hồi Âu-chiến trước, sau khi thống Nga ở mặt trận phía Đông và Nga hoàng đã phải thoái vị nhường



Một người chủ trại và một cảnh chân nuôi trong đồng cỏ của xứ Ukraine

chỗ cho chính-phủ cách-mệnh đã có hồi Đức cho quân sang đóng ở Ukraine và kiểm-soát cả sản-vật của xứ đó. Hồi đó và sau hồi chiến-tranh 1914-1918, Đức vẫn mua một phần lớn (73%) các sản-vật của miền đất Ukraine thuộc Ba-lan, Lỗ và Tiệp thì số dân có tới hơn 40 triệu người nghĩa là bằng cả số dân nước Pháp. Nhưng xứ Ukraine quan-bệ

cho một thứ gì có thể ích lợi khác hẳn, số sản-vật của Ukraine bán sang Đức chỉ có 17%. Từ sau ngày 23 Aout 1936, Đức ký hợp-uớc hát

**CÔ TƯ HỒNG**

HỒNG PHONG

do Trưng Bào Thư Xê xuất bản vào ngày 11 Aout 1940

SẼ ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI HAM ĐỌC

Đương lúc quốc dân chuyên trọng về cần lao, hoạt động, sự ích lợi của một cuốn sách như Cô Tư Hồng đã hiển nhiên. Người đàn bà ta phải cần lao và có óc kinh doanh như

**CÔ TƯ HỒNG**

Sách in rất đẹp, nền viết rất có thể pin cả trẻ và già đọc Cô Tư Hồng đều thấy thú vị và ích lợi

sách dày 240 trang GIÁ BÁN... 0\$30

Ở xa gửi thêm tiền cước bưu phẩm \$20. Gửi linh hỏa quốc ngày 1920. Ai gửi ngân phiếu mua cô tư hồng trước ngày 11 Aout, thì chỉ phải trả 0\$20 một cuốn, không phải chịu cước phí ngoài nữa

xâm-phạm với Tô-Nga và sau đó hai nước lại cùng nhau ký thương ước nữa, nhưng số sản-vật của Nga bán cho Đức vẫn không được mấy mà lại càng ngày càng bớt đi. Đó là một trong những nguyên-nhân chính đã làm cho Đức bất-hình với Nga và ngày 22 juin vừa rồi đã đem quân đánh Nga. Trong cuộc chiến-tranh với Nga này, quân Đức đã do ba đường tiến sang Nga: phía-Bắc quân Đức qua các xứ ở ven bờ biển Baltique rồi tiến đến Leningrad, miền giữa quân Đức đã tiến theo con đường tấn công của đại-quân Pháp-hoàng Nã-phá-luân đến thành Mạc-tư-khoa và miền Nam thì quân Đức từ phía nam đồng lầy Pinsk và qua các xứ Bessarabia và Bukovine để tiến sang xứ Ukraine đến Kiev, Kharkov và hải-cảng Odessa. Như thế thì mục-dịch cốt-yếu của Tổng-thống Hitler ngày nay là chiếm xứ Ukraine và kiểm-soát các sản-vật rất dồi-dào của xứ đó.

### Các nông-sản của xứ Ukraine

Sở dĩ từ trước đến nay, Ukraine vẫn là một miền đất đai mà Đức muốn sáp-nhập vào khu phạm-vi thế-lực của mình, là vì các nguyên-liệu rất dồi-dào của xứ đó cả về nông-sản và khoáng-sản. Các sản-vật của Ukraine có thể giúp cho nền kinh-tế của Đức thêm dồi-dào.

Các nhà kinh-tế viết sách hoặc báo về xứ Ukraine thường chia xứ đó làm hai miền khác nhau: miền thứ nhất ở phía Bắc là một miền rộng lớn phần nhiều là rừng rậm mà cây cối càng đi về miền Nam thì càng thưa thưa thưa. Khu thứ hai gồm cả miền

Nam thì tuyệt nhiên không có rừng rậm và là miền đồng cỏ đặc-biệt. Sự phân-biệt này không quan-hệ mấy. Vì cả hai miền rất giống nhau cả về khí-hậu về mực nước mưa và tính-cách của đất-đai.

Ukraine là một xứ canh-nông nên sản-vật nhiều nhất là các thứ ngũ cốc. Vì đất rất phì-nhiều, khí-hậu rất tốt, dân trong xứ lại rất chăm-chỉ nên canh-nông là phú-nguyên cốt-yếu trong xứ.

Chỉ trừ các miền rừng rậm ở phía Tây Bắc là đất cát, còn tất cả đất-đai ở miền khác trong xứ Ukraine đều cây cây

## THÀI - DUONG VAN - ĐOÀN

Tổng-Phát-Hành :  
Librairie Van-Lam  
33 Boulevard Francelas Grnir  
HANOI

### Hán Học Từ Tu

Giá . . . . . 0\$80  
Sách soạn theo một phương-pháp mới, có mẹo luật, có các bài học tiếng, tập đọc, tập dịch, v. v. giản-dị, dễ hiểu, rành riêng cho những người ít thì giờ muốn tự học chữ Hán lấy, không phải thầy giảng.

### Problèmes d'Arithmétique, d'Algèbre et de Géométrie au Diplôme

résolus par Phó Đức Tố & Vũ Lai Chương  
Professeurs au Lycée du Protectorat  
Prix . . . . . 0\$80

### Hộp Abécédé (Chơi mà học)

Một hộp đầy những miếng bìa màu tươi đẹp Trẻ Em tự ghép lấy 26 chữ cái, 10 chữ số và các vật thường dùng — Rất có ích cho Trẻ Em, thật là chơi mà học  
Giá . . . . . 0\$80

được và hiện nay nay chỉ còn độ một vài trăm ngàn hectares là còn chưa khai-khân dùng làm đồng cỏ thiên-nhiên để nuôi ngựa và súc vật rất tốt.

Trong số 25 triệu hectares giồng-giọt được thì có tới 20 triệu hectares giồng toàn các thứ ngũ cốc.

Vi ở lớp trên mặt đất có nhiều chất đạm (azotates) và đất dễ lấy nước nên có thể giồng lúa mì (froment) rất tốt. Diện-tích giồng lúa mì ở Ukraine chiếm đến 35%. các đất cây cây ở xứ đó và hàng năm số lúa xuất-sản được có độ 90 triệu tạ nghĩa là 8%. số lúa xuất-sản khắp trên thế-giới và 18%. số lúa xuất-sản ở Âu-châu. Việc giồng lúa mì càng ngày càng mở-mang thêm và các thứ ngũ cốc khác như orge, seigle lại bớt đi. Ngay từ hồi cuối thập cửu thế-kỷ, việc giồng lúa mì ở Ukraine đã rất mở-mang và có tính-cách kỹ-nghệ rồi.

Việc giồng lúa mì chiếm hàng triệu hectares và người ta đã biết chọn giống tốt và dùng những giống có thể chịu những mùa nắng khô-khan, như thế là để cho lúa xuất-sản được tốt và số lúa khỏi kém đi. Lúa mì của Nga trên thị-trường thế-giới vẫn được coi là thứ lúa có thể dùng để làm các thứ bột nhỏ và các thứ bột dùng làm đồ ăn rất tốt. Nhất là hồi cuộc Âu-chiến 1914, «lúa mì cứng» của Nga rất được giá trên các thị-trường lúa gạo thế-giới.

Lúa mì hiện nay vẫn chiếm phần nhiều ruộng đất ở khu số hai là khu đất phì-nhiều hơn. Trong số sáu triệu rưỡi ha. giồng lúa mì ở Ukraine thì bốn triệu ha. ở khu thứ hai. Sau lúa mì thì ở các miền

đồng cỏ (steppes) và vùng núi (Carpathians) của Hoàng Đế (Czar) cũng rất nhiều. Hiện nay chỉ còn độ một vài trăm ngàn hectares là còn chưa khai-khân dùng làm đồng cỏ thiên-nhiên để nuôi ngựa và súc vật rất tốt.



Một bọn thợ làm ở một nhà máy ở Ukraine lúc xưa.

đất xấu hơn ở xứ Volynie và Tchernigov có giồng lúa mạch (seigle) mà số xuất-sản hàng năm được 30 triệu tạ nhưng chỉ dùng để tiêu-thụ trong xứ. Ngoài lúa mì, lúa mạch, lại còn nhiều lúa orge (35 triệu tạ) a voine (20 triệu tạ) và rất nhiều sarrasin và kê (millet).

Lúa mì mà số xuất-sản có thể được tới số 100 triệu tạ có thể đủ để bù vào số lúa thiếu ở các xứ Âu-châu bị ảnh-phong-tỏa. Trước kia không những các vị đại-đ.ên-chủ và cả các chủ trại nhỏ cũng dùng các phương-pháp cấy cây và chọn giống rất tinh-sảo nên số lợi-tức tăng thêm nhiều. Gần đây, chính-phủ Tô-Nga lập ra những đoàn-thể canh-nông của chính-phủ gọi là (sovkhoses) và định dùng cách giồng-giọt trước hồi Âu-chiến 1914-1918, nhưng số sản-xuất vẫn chưa được như trước, một phần là vì các cuộc nội-chiến và thời-kỳ chiến-tranh của chế-độ Cộng-sản nên việc canh-nông chưa thể tổ-chức hoàn-toàn được.

Tuy vậy lúa mì vẫn là thứ nông-sản quan-hệ nhất của xứ Ukraine. Gần đây người ta lại cho giồng thí-nghiệm hai thứ lúa nữa là lúa gạo và orgho thấy có kết-quả rất tốt.

Ngoài các thứ ngũ-cốc thì có các thứ giồng-giọt gọi là chuyên-môn mà sản-vật dùng về các kỹ-nghệ làm đồ ăn và đồ dệt v.v... Các thứ cây này là thứ củ cải làm đường, các thứ cây có dầu, cây gai có bột houblon và thuốc lá. Củ cải là thứ giồng nhiều hơn vì chiếm tới một triệu ha. Trước khi chính-phủ Xô-viết cầm quyền, hàng năm số củ cải sản-xuất ở Ukraine có tới 150 triệu tạ nghĩa là 18%. số củ cải sản-xuất trên thế-giới. Ngày nay tuy đất giồng củ cải đã thêm nhưng số sản-xuất hàng năm chỉ được 118 triệu tạ. Củ cải làm đường giồng nhiều ở vùng Kiev, Kharkov và ở Podolie. Số củ cải xuất-sản đều dùng để làm thành đường ngay trong xứ, các nhà máy lọc đường ở rải rác khắp xứ.

Về thuốc lá thì thuốc giồng ở Ukraine bằng 60%. số thuốc giồng khắp nước Nga, phần nhiều thuốc đó đều là thuốc xấu để dùng trong xứ.

Còn bông thì mới giồng độ mấy năm nay ở miền Nam Ukraine nhưng hiện nay cũng đã có 150,000 tạ.

Trong khắp xứ Ukraine hiện có rất nhiều nhà máy lọc đường, cất rượu, làm rượu bia và thuốc lá.

Ukraine lại sản-xuất đủ các thứ hoa quả như nho, táo, lê, mơ đào và cà chua. Vì số quả nhiều tiêu-thụ trong nước không hết nên mới sinh ra kỹ-nghệ ướp quả sau này rất có thể thành một kỹ-nghệ thịnh-vượng.

Ngoài canh-nông ra, nghề chăn nuôi cũng là một môi lợi rất lớn ở Ukraine. Các đồng cỏ thiên-nhiên ở Ukraine rất tốt cho việc nuôi ngựa. Số ngựa trước hồi 1917 có những năm triệu rưỡi con nhưng đến nay thì số đó chỉ còn độ 2.750.000 con nghĩa là giảm mất một nửa. Các súc vật khác cũng thế. Về giồng bò trước kia có tới chín triệu nay chỉ còn độ hai triệu rưỡi. Chỉ có việc nuôi lợn cũng giảm nhưng chỉ giảm độ 10 đến 15%. số lợn hiện có là bốn triệu rưỡi. Nhưng các sản-vật về chăn nuôi như thịt, da và sữa chỉ đủ để tiêu-thụ trong xứ, số xuất-cảng rất ít.

### Các khoáng-sản và kỹ-nghệ xứ Ukraine

Trong các khoáng-sản ở Ukraine thì nhiều và quan-hệ nhất là than và sắt.

Than thi ở miền sông Donietz còn mỏ sắt thi ở tá ngân sông Ingonletz (sông nhánh của sông Bong) và ở Krivoi-Rog. Ngoài ra Ukraine lại có những mỏ manganèse và sắt nbe rất quan-hệ ở miền Nikopol, các mỏ than chì và than củi, dầu-hỏa ở miền Galicie thuộc Ba-lan và gần đây lại mới tìm thấy nhều mỏ dầu quan-hệ ở trên bờ hồ Azov.

Muốn biết sự quan-hệ của công-cuộc khai mỏ ở Ukraine như thế nào, ta nên biết rằng trước hồi 1914, số sản-xuất của các mỏ nếu chia bình phân thì hàng năm mỗi người dân được 135 phật-lạng vàng.

Miền sông Donietz vì các mỏ than rất dồi-dào và kỹ-nghệ khai mỏ khuếch-trương có thể coi là một miền mỏ than rất thịnh-vượng ở Âu-châu. Số than trong các mỏ ở Donetz không được nhiều như ở miền Kouzoetsk ở Tây bá-lợi-á, nhưng than có thể lấy sâu đến 1.000 thước theo như cuộc nghiên-cứu của chính-phủ Nga gần đây và số than dự-trữ có tới 55 ngàn triệu tấn, khó lòng khai hết được. Than ở mỏ Donietz rất tốt và nhiệt độ khá lớn, có nhiều thứ dùng để đốt lửa sưởi, dùng để đốt lò đúc sắt và nhiều thứ hơi và chất lỏng có thể đốt được. Than đó lại có thể dùng nhều trong kỹ-nghệ hóa-học. Việc khai mỏ than Donetz mới bắt đầu từ một nửa thập niên thế kỷ đén nay.

Công-cuộc khai mỏ ở khu này hiện nay đã rất tiến-bộ, hàng năm số than lấy ra có tới 75 triệu tấn nghĩa là bằng 65% số than khai khắp nước Nga và hơn số than xuất-sản ở Pháp 15 triệu tấn.

- Các bạn trai thường mong được một địa vị như « quan Phán C i » !
- Các bạn gái thường mong được một người chồng như « quan Phán Chi » !

**HÃY ĐỌC :**

**ĐỜI CAO GIÀY**

cũ GIAO - HI (tức PHAY CHỊ) của bạn sẽ rõ cuộc đời của quan Phán từ ngày quan bước vào nghề cao giầy - 120 trang, in đẹp giá 0\$45 Có bán khắp các hiệu sách lớn,

**GẦN HẾT :**

- BẠC LÍNH**  
của Thu-An (0p70)
- SAU CƠN ỒNG TỬ**  
của Vũ-Quân (0p60)
- HAI CHUYỀN TÀU**  
của Ng. khắc-Mẫn (0p60)
- Đời Mới xuất bản**

khá nhiều tránh được nhiều thứ phí tổn về việc vận tải.

Việc vận tải gữa hai mỏ có hai đường, than ở Donietz chảy vào toa xe chở đi Krivoi-Rog thì lúc về lại chở quặng sắt về, vì thế mà ít khi các toa xe lửa phải đi không. Hiện nay xứ Ukraine chiếm một địa vị quan hệ trong việc xuất sản gang (thứ tư trong thế giới với 6.5 triệu tấn hàng năm) và thép (thứ ba với 5 triệu tấn hàng năm) và sắt mông từng lá (địa vị thứ 5 với 3 triệu tấn hàng năm). Kỹ nghệ sắt và làm các đồ bằng sắt đều tập trung cả ở hai khu khai mỏ. Vì thế chỉ có 18 l. số than ở mỏ Donietz và 5% quặng sắt ở Krivoi Rog là xuất cảng.

Còn bao nhiêu thì đổi làm gang, thép, sắt mông hoặc các thứ đồ hóa máy móc và các chất học để xuất cảng. Hai khu khai mỏ lớn và miền Dniépropétrovsk có tất cả 45 lò đúc sắt và 110 lò đúc Martin.

Kỹ-nghệ Nga Số viết là tập trung cả ở miền Ukraine.

Các thứ than khác như toarbe, ligniês thì không quan hệ mấy và chỉ dùng làm than đốt ngay trong vùng đó. Ukraine lại có nhiều nguồn sinh điện bằng than nước nhất là ở đập nước Dn'èprougens do chính phủ Tô Nga xây trên các thác nước sông Dniepr và dùng sức điện lấy ở « than trắng » ra (600.000 kw). Ở các miền khác thì sức điện lấy ở « than trắng » không quan hệ mấy và chỉ dùng để chạy các máy nhỏ như máy xay, các máy lọc đường v. v. . .

Nhà máy điện ở Dniéprougens rất lớn và có thể giúp nhiều và việc mở mang kỹ nghệ và dùng điện để chạy xe lửa. Miền Kharkov và lân

ở Ukraine có hai điều quan hệ có thể giúp cho việc khai mỏ than chóng tấn bộ : điều thứ nhất là các mỏ than Donietz chỉ cách các mỏ sắt Krivoi Rog có 500 cây số và giữa hai miền đó ở Nikopol lại có mỏ manganèse rất lớn hàng năm có thể lấy được một triệu tấn.

Mỏ sắt ở Krivoi-Rog là một miền mỏ rất dồi dào, theo sự ước đoán của các nhà chuyên môn thì có thể có tới một ngàn 100 triệu tấn mỏ sắt có thể có 40% sắt. Vì thế mà kỹ-nghệ về sắt có thể ở cả trong hai miền Donetz và Krivoi-Rog. Vì thế mà số than có thể tiêu thụ ngay ở chỗ mỏ khai ra

cần là miền có nhiều nhà máy kim khí lớn ở Ukraine. Đó là nơi chế tạo các máy sinh điện lớn, các thứ động cơ, các toa máy xe lửa và các bộ phận để dựng nhà máy. Công nghệ làm những lá sắt mỏng, làm thép, làm đường xe lửa, các thứ ống bằng (tôn) sắt, và giấy thép v.v... thì cũng ở các nhà máy ở miền Donietz, Nikopol và Dniepropetrovsk.

Miền Zaporozjié gần Krivoi-Rog và Dnieprogués là nơi làm 60% thép ở Tô Nga.

Ngoài Kharkov thì các kỹ nghệ nặng cũng đặt ở miền Doubaas, Loungans và Kratonski là nơi mới dựng một nhà máy vào, hạng lớn nhất thế giới. Các thứ kỹ nghệ nhẹ thì ở miền Berdiansk, Tcherkassy, Kiev và Odessa.

Các nhà máy đóng tàu buôn và tàu chiến thì ở Nicolaïev gần cửa sông Boug và các tàu chạy sông thì đóng ở Kiev. Trên đây chỉ kể những nơi có các nhà máy lớn còn tất cả các hải cảng và thị trấn ở Ukraine đều có các nhà máy nhỏ đúc sắt hoặc chế tạo các đồ kim khí. Cứ nhìn trên bản đồ Ukraine thì đủ thấy các kỹ nghệ càng bớt nặng thì lại càng ở xa các miền sản xuất than và sắt.

Ngoài kỹ nghệ kim khí, thì ở Ukraine có các kỹ nghệ về hóa học nhất là các kỹ nghệ căn cứ vào than đá như các kỹ nghệ làm các chất đạm (azotiques) làm benzol, chất nê (nitro-benzine) và các thứ cường toan. Các kỹ nghệ này tuy mới ở thời kỳ phôi thai nhưng cũng đã sản xuất được các chất hóa học bằng 30% số tiền tự của nước Nga.

Các nhà máy làm Phosphates hàng năm xuất sản 250.000 tấn thì ở Constantinovka (Doubas) Odessa và ở Podolie.

Ở Kharkov có nhiều nhà máy làm các thứ phẩm nhuộm, sơn, các thứ sơn bóng và men.

Ngoài ra lại còn kỹ nghệ làm các vật liệu để xây dựng như xi-măng, ngói, gạch ở miền về Azov.

Về kỹ nghệ nhẹ thì quan hệ nhất là kỹ nghệ về thực phẩm. Kỹ nghệ làm đường, của cả nước Nga đều ở Ukraine, hàng năm các nhà máy đường xuất sản 12 triệu tạ đường miếng và 4 triệu tạ đường lọc. Các kỹ nghệ làm bột cũng rất quan hệ, nhiều nhà máy xay rất lớn có độ kỹ-cụ tối tân để làm các thứ bột tốt xuất cảng. Kỹ nghệ này ở Ukraine bằng 35% cả kỹ nghệ làm bột ở khắp nước Nga. Sau mới đến kỹ nghệ làm dấm, thuốc lá và kỹ nghệ làm các đồ hộp đồ ăn (78% của kỹ nghệ toàn nước Nga). Các thứ kỹ nghệ vật như làm xà-phòng, thuốc da, làm đồ gỗ, đồ sành, đồ sứ và đồ dệt thì không mở mang mấy.

### Tương lai kinh tế của Ukraine

Nếu canh nông của xứ Ukraine ngày nay bị kém trước và các kỹ nghệ nhẹ cũng

các đường giao thông cũng không mở mang thêm, nhưng kỹ nghệ khai mỏ và kỹ nghệ kim khí thì từ sau khi chính phủ Xô-viết lên cầm quyền sẽ là mở mang. Chính phủ Xô-viết đã xây đập nước Dnieprogués để lấy điện. Đàng lẽ kỹ nghệ mỏ mang thì triph độ sinh hoạt dân chúng phải hơn trước, nhưng không. Sở dĩ như thế là vì các đường giao thông ít, cách vận tải rất chậm vì thế nên các đồ chế tạo chỉ để trữ lại trong các thị trấn kỹ nghệ mà không phân phát đều đi các nơi. Và lại các đồ chế tạo ở các nhà máy Nga phần nhiều xấu vì thiếu các tay chuyên môn giỏi, công thợ lại quá rẻ vì trong các kỹ nghệ lại phải theo chế độ của cảnh binh. Sau hết các kỹ nghệ không có liên lạc và việc thương mại bị đình trệ vì các sở chuyên môn làm việc theo thủ tục các bản giấy rất phiền phức và chậm chạp.

Một câu tục ngữ cổ ở Âu châu có nói: « Ai làm chủ xứ Ukraine thì có thể có địa vị tốt để trở nên chủ nhân ông cả Âu châu ». Chúng tôi không dự đoán gì về Ukraine. Chúng tôi chỉ tin rằng nếu chính phủ được xử rất giỏi về nguyên liệu cần dùng đó thì Đức đã chiếm được « khoáng sinh sống » số một ở Âu châu. Và chắc rằng nếu nền kinh tế xứ Ukraine được tổ chức theo những phương pháp khôn khéo và dưới quyền chỉ huy của các nhà chuyên môn có tài thì sức xuất sản của cái vùng thóc, khoai và sắt rất dồi dào đó sẽ tăng hơn lên nhiều và cuộc phong tỏa của Anh khó lòng mà có hiệu quả gì được.

### Đã có bán:

Văn Quốc ngữ (Syllabaire annamite) dùng dạy cho con Quốc văn Giao-khoa thứ Ớp Đông-Áu

NHÀ IN

### TRUNG-BẮC AN-VĂN

36, Bd. Henri 4 Orléans - Hanoi được nhà Học-chính Đ. ng đương giao cho in - hành.

Mua buôn và mua lẻ xin hỏi hiệu Quảng-Thịnh 115 phố hàng Gai Hanoi, Đại lý độc quyền trong xứ Bắc-kỳ

HỒNG-LAM

# Xứ Ukraine có thể thoát ly Nga sô - viết thành một nước độc-lập chăng?

Ukraine nổi tiếng là «vựa lúa của thế giới», lại ở vào giữa gong kim của hai cường quốc Đức Nga, nên từ hồi Âu-chiến trước đến nay đã xảy ra biết bao cuộc tru huyết để đòi lại sự tự do độc lập.

Đoạn lịch sử cận đại của xứ đó luôn luôn có những đoạn cực bi ai hùng tráng.

## Cuộc cách mệnh Nga nổi lên

Trong khoảng năm 1914, 1915, 1916, các miền từ Bắc-hải cho đến Egée cũng như các xứ Âu-châu khác, đều biến thành bãi chiến trường.

Sang đầu năm 1917, cuộc kháng chiến của Nga có phần kém sút, trong nước nổi lên phong trào lớn sấm, dân tinh chán nản chiến tranh.

Do đấy phát sinh ra ở thành Pétrograd một cuộc cách mệnh (23-2-1917), dân chúng biểu tình kéo đến chiếm nhà máy điện trung ương và các dinh thự của Chính phủ.

Cuộc cách mệnh càng ngày càng bành trướng như gió bão, không có sức gì có thể ngăn cản, Nga hoàng Nicolas phải thoái vị, một chính phủ lâm thời lên cầm quyền.

## Xứ Ukraine tuyên bố độc lập

Đồng thời ở Kiev thủ phủ xứ Ukraine cũng thành lập một dân viện gọi là Rada và tuyên bố



Một gia đình nông dân trong một làng ở Ukraine

tự trị. Ngày 25 Mai, xứ Ukraine phát một đoàn đại biểu đến Pétrograd trình bày những điều yêu sách, nhưng bị Chính-phủ lâm thời Nga cự tuyệt.

Sự thất bại ấy làm cho dân chúng xứ Ukraine sôi nổi, mà ở Nga, Kerenki một nhân viên trong chính phủ lâm thời cũng chủ trương dùng võ lực đối phó, vì sợ nếu để cho Ukraine tự trị thì chiến tuyến Nga Đức sẽ bị tan vỡ.

Ngày 10 Juin, chính phủ Ukraine tuyên bố tự trị và thoát ly hẳn quyền bảo hộ của Nga, nhưng lúc bấy giờ chính phủ lâm thời Nga không còn quyền binh gì trong tay nên không thể can thiệp vào thời cuộc Ukraine được.

Ngày 15 Octobre, cuộc cách mệnh Nga lần thứ hai lại phát ra ở Pétrograd, Kerenki bị Hồng quân đánh đuổi phải chạy trốn ra ngoại quốc, chính phủ Sô-viết thành lập và cầm quyền từ đấy.

Ngày 7 Novembre, chính Ukraine lại tuyên bố chính phủ Cộng hòa thành lập, Petlioura một đảng viên trọng yếu trong đảng xã hội ở Ukraine được cử ra tổ chức việc quốc phòng và tuyên bố Ukraine độc lập.

Chính phủ Nga sô viết phản kháng và tuyên bố lập một chính phủ Sô viết Ukraine ở Khar-kow.

Ngày 22 Juillet 1918, chính phủ Ukraine tuyên bố hoàn toàn độc lập, Nga sô viết phải ngay một toán quân dưới quyền chỉ huy của tướng Mouravief kéo đến đánh Kiev.

Xứ Ukraine tổ chức cuộc kháng chiến do Petlioura đứng đầu, nhưng trong xứ lúc bấy giờ thiếu cả súng đạn, lương thực, nên mới kháng chiến được 12 ngày, Hồng quân đã tiến vào thủ phủ Ukraine. Chính phủ

phải trốn ra ngoại quốc và gửi điện văn nhờ quân đội Đức Áo can thiệp để đuổi Hồng quân ra khỏi xứ.

## Thoát tay Nga đến tay Đức

Tháng Janvier năm 1918, Trotsky ký hiệp ước đình chiến với bộ tham mưu Đức ở Brest-Litovsk. Do hiệp ước này, Nga phải bỏ chủ quyền ở Ba lan, Lithuanie, Estonie, Lettonie và Ukraine. Thế là Nga mất hết thế lực ở các miền bờ Baltique và Hắc-hải, bao nhiêu công nghiệp của vua Pierre le Grand và Catherine II đều bị tiêu diệt.

Tuy vậy, chính phủ Ukraine không đủ binh lực để duy trì cuộc nội trị, phải yêu cầu quân đội Đức Áo đến giúp. Thừa dịp đó, quân Đức Áo tiến dọc theo đường xe hỏa về Đông, chiếm xứ Crimée và đuổi Hồng quân ra khỏi Ukraine.

Quân đội Đức Áo thừa nhận chính phủ Ukraine được ít lâu rồi lại giải tán và lập chính phủ khác cử Skorspadski lên cầm quyền, Ukraine lại trở nên một xứ bảo hộ của Đức.

## Đến khi Đức bại trận

15 septembre, quân đội nước Bảo hộ đại tướng Franchet d'Esperey đánh bại, các đoàn hậu quân của Đức đều bị nung thối. Nga sô viết thừa cơ tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản vào trong đám quân đội, quân lính Đức Áo đóng ở Odessa khởi loạn.

Đồng thời, ở mặt trận phía tây, quân Đức cũng bị đánh lui, các cuộc âm mưu cách mệnh phát ra ở Bá-linh và các thị trấn lớn trong nước Đức, ngày 11 Nov. bộ tham mưu Đức bắt buộc phải ký hiệp ước đình chiến với đại tướng Foch và cũng trong ngày ấy, viên tướng tổng chỉ huy quân đội Đức ở mặt trận phía Đông cũng hạ lệnh rút quân khỏi xứ Ukraine.

Trong suốt 2 năm, Ukraine lại biến thành một trường tranh đấu của các cường quốc, khắp các miền từ sông Vistule đến núi Caucas, chỗ nào cũng sặc mùi sát khí, quân đội



Một bọn trẻ con đang nhảy chơi vui vẻ trong một làng ở Ukraine

Piluski, Petlioura, Denikine, Wrangel, Stalin và Budienny tranh nhau xâu xé đất xứ Ukrain giữa nhát thế giới kia.

## Nga chiếm Kiev, Ba-lan đòi Galicie

Sau khi quân đội Đức rút khỏi Ukraine-Hồng quân thừa dịp tiến đánh Kiev, Skoro padsky phải tiến sang Bá-linh.

Quân đội Ukraine không đủ lực kháng chiến, đến 15 fevrier Kiev bị lọt vào tay Nga sô viết.

Đồng thời nước Ba lan « phục sinh » cũng đòi Galicie, viện cớ rằng miền ấy là đất cũ. Quân đội Ba-lan tiến đến thành Lwow và đuổi chính phủ Tây Ukraine.

Dân Ukraine phản công rất hăng hái, nhưng các nước đồng minh sự cuộc sung đột ấy có ảnh hưởng không tốt bắt hai bên phải ký hiệp ước đình chiến. Về sau Ba lan không nghe, vẫn cho quân vượt qua sông Dniesti, kết cuộc các nước đồng minh lại phải thừa nhận tổ quốc của Piluski được chiếm toàn xứ Galicie.

## Petlioura khôi phục thành Kiev

Thấy tổ quốc bị hãm vào cảnh nước mất nhà tan, Petlioura lại đứng lên cổ động lòng ái quốc của dân chúng, chiêu tập được ba vạn quân sĩ quyết chí đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi.

Quân đội của Petlioura giao chiến với Hồng quân ở Volhynie Podolie, quân cộng sản phải bỏ Kiev, vị anh hùng cứu quốc cùng quân đội tiến vào kinh đô giữa sự tung hô của dân chúng.

Tính ra trong 16 tháng, Kiev bị đổi chủ đến năm lần.



# Muôn Chông

Phóng-sự điều-tra của VŨ-XUÂN-TỰ

**Một ý nghĩ xoay tròn cùng với những bánh xe của một đoàn ô-tô đám cưới**

Một năm có ba trăm sáu mươi nhăm ngày. Trừ hôm mừng một lễ, ít ra mỗi ngày cũng có mười mười lăm chiếc xe tang từ già thanh-phô Hà-nội đi lên ra các phố ngoại ô. Thế mà, mấy năm gần đây, trong mùa cưới, nếu ta để ý xem, nào thấy được bao chiếc xe hoa?

Một triệu chứng của nạn ẽ-chông!

Cái tai nạn ấy, hiện nay, nó đang ngấm ngấm bành trướng nó đang ám ảnh một số đông đàn chúng ở chốn; hôn hoa đó hội này.

Từ lâu người ta đã thấy cái tai nạn ấy. Biết thế, nhưng người ta chưa dám mệnh danh nó, chưa có can đảm coi nó là là một chứng bệnh dễ liệu tìm thây chạy thuốc. Vì giữ ý (?), vì e ngại dư luận (?), không ai dám công nhiên — hoy giầu-gэм chỉ giữa hai người thôi — đem nó bàn-bạc. Cả đến vai chính trong cảnh cũng thế. Rồi người ta chỉ hoang mang sợ hãi. Rồi một số đông gia-đình cứ ngày, đêm bàn-khoán lo lắng.

Thế là cái số phận quạnh-hiu, những nỗi khổ tâm của các bạn gái lỡ thì, càng lẩn chìm trong yên lặng

Một đoàn ô-tô đám cưới đi qua. Có những cái nhìn ao ước, hờn tủi ném theo; có những cặp mắt nhưng mờ đi vì đâm lẹ một khi chạnh tưởng đến duyên phận mình.

Những cái nhìn ấy, những cặp mắt nhưng mờ lẹ ấy, hỏi vì đâu mà có? Người ta tự trả lời, tự an ủi: đó là số mệnh.

Nhưng, sự thực đã ra ngoài điều người ta tưởng.

Hỡi các bậc cha mẹ! các vị đàn anh trong gia đình! Các ngài hằng lo hạnh phúc tương lai cho con em, các ngài không ngờ đời phen, đã vô tình làm cái nạn ẽ chông kia ngày ngày lan rộng ra.

Hỡi các nam nữ thanh niên! Các bạn có hay đâu một số đông bạn trẻ không may mắn,

đang khóc trong lòng vì ảnh hưởng hành-vi sai lạc của các bạn!

Cái bút chì và mảnh giấy ở tay, tôi đi tìm những điều làm lỗi ấy, chúng ta cần phải biết,

I

## Giống đực số ít

Bờ Hồ, trải qua mấy ngày gió mưa thấm-đạm của một cơn bão rớt, chiều này lại tung-bùng nào-nhiệt. Mặt trời lần lần gọn-sóng, cây cối được tắm dưới giờ quang mây tạnh như tươi sáng thêm ra.

Lại giờ này, các trường «tổ» học-sinh ra phố phường. Với các nữ-sinh ngày-thơ, tình-tử, cảnh-ượng Hồ Gươm càng đẹp, càng thêm vui mắt. Khách qua đường trở nên lạc quan, trước những thân hình tuyệt-mỹ, trước những tà áo màu tươi tắn...

Tôi đang say sưa ngắm theo các cô em xinh-xắn, hồng, một người kẻ bích vào vai tôi, rồi nói giọng Sài-gòn:

— Chà! Thầy Hai nè thiệt «ngộ» dữ! Đi coi mới kỳ-cục chứ!

Tôi ngoảnh lại: anh Lương — bạn tôi ở trong Nam - kỳ mới ra.

— Kia anh Lương!

ĐÔI CHO BƯỚC

# FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Không đóng cặn, viết trơn  
màu tươi đẹp, chống khô.

ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN:

TAMDA & C-72 W.616, HANOI

— Anh! Anh ra ngoài này bao lâu rồi?

— Tôi ra ngoài này được dim tháng rồi.

Finh quai, Lương nhìn tôi, cười:

— Ra được đăm tháng, gớm! Coi bộ anh ở ngoài đường « khả nghi » lắm, vì hai mắt anh cứ lác bần đi?

Tôi cũng cười — lối cười tởm:

— Ấy, ta mền, ta lưu-luyến Hà-thành cũng có bấy nhiêu tởm!

Gật đầu, Lương lém lỉnh: — Phải Hà-nội đã kém cấp lệ, kém hũ-tiền, kém « bệc », kém « nhâm xa »... nói tóm lại, rất kém những điều thuận tiện làm khoái trá cái lưỡi và hũ hàm răng, mà không có nững tá áo màu gỡ lại, làm sao giữ được căng chúng ta. Tay vậy ở Hà-nội, no nê hai con mắt, nhưng đôi chiếc dạ dấy, ana ả!

Tôi lại cười: — Được cái no mắt cái kia, thì đạo thừa - trả vẫn bảo chúng ta như thế!

— Nhưng anh có nhận thấy con gái Hà-nội ế chồng nhiều lắm không?

Tôi nhìn chăm-chăm vào mắt Lương. Câu hỏi đột-nhiên ấy, đã đánh trúng vào một ý nghĩ vẫn-vơ ít lâu nay ám-ảnh trí óc tôi, mỗi khi tôi trông thấy những gia-dình đông con gái đã nhiều tuổi mà chưa xuất giá.

Không cười nữa, lòng tôi hơi đượm buồn. Lương lại tiếp:

— Trong Sài-gòn, các thiếu nữ đa số, không lòng-lấy bằng ngoài Bắc, thường chỉ đẹp lồi thối, nghĩa là ít đẹp, nhưng đã đẹp thì đẹp lả lừng, đẹp chắt chắt. Thiếu-nữ Hà-thành, một số đông đẹp sần-sần nhau. Nhưng thiếu-nữ Sài-gòn ít ế-ám, vì sao, anh biết không?

Chưa đề tới giả nhời, Lương đã khời-hài luôn:

*Bản mới, ca moi*

### TIẾNG GIÓ NGÀY HÈ

của PHU-TÂM-YẾN và JEAN NE LÊ THỦY toàn những bản ca mới và cũ điển. Có phụ thêm BA BẢN ĐÀN của hai nhạc-sĩ danh tiếng Doãn Mẫn và Thiệu Tr. Số sách có hạn rất đẹp — Giá bán 0p.40

## Những phút đợi chờ

của TRẦN - HỒI

Al trong đời đã một lần chờ đợi, mong mỗi không thể bỏ qua được. Câu chuyện, tình rất làm ly của kẻ yêu yêu-thơ và « an khưu » — Giá đặc biệt 0p.30

## QUÊN MÃ SỐNG

của VŨ-HUY-ĐAN Cuốn chuyện tâm tình của phụ nữ giá 0p.30

## KHÓI THUỐC MUỐI BÈN

phóng sự của HY-SINH Sách này xét ra rất có lợi cho những người chưa trải đời nên « một thum KHÔNG TÍCH THƯ NỮA lại cho bản như thường. Còn ít giá 0p.40.

Mua nhiều gửi mandat cho M. le Directeur de l'Asiatique imprimerie

17 Émile Nolly Hanoi

— Vì nhiều lẽ, và một lẽ chính, là trong Sài-gòn: con trai nhiều, con gái ít. Trái lại ngoài Hà-nội thì: Masculin singulier, féminin pluriel,

Từ « à Lương, tôi đem theo câu analyse grammaticale ấy.

Tôi biết Lương đã dựa vào luật thăng bằng là điều cốt yếu, để tìm ra nguyên-nhân nạn ế chồng ở ngoài Bắc.

Như thế, bạn tôi đã quy cả tội vào sự sần-xuất của tạo-hóa.

Như thế, bạn tôi đã vô-linh nhắc lại chế-độ da thê mà người ta đã từng đã-đào từ khi có ngôn ngữ văn-minh vật chất thổi vào xứ này. Không chịu điều nhận xét của Lương là đúng, nhưng nhớ anh, từ chiều hôm ấy, tôi đã nhận nạn ế chồng. Tôi muốn biết... Biết những nguyên-nhân đã làm biết bao nhiêu thanh-niên quá tuổi trưởng thành mà chưa có bạn trăm năm, biết bao nhiêu thiếu-nữ trông sắc đẹp một ngày một phôi-phai mà lo sợ tương-lai mờ mịt...

### II

Mẹ làm hại duyên con! Thầy làm hại duyên con!

Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã bất gặp đôi mắt tươi sáng của Thuận!

Nàng hi-hững bảo tôi: — Anh Cả, đi Đốc mới ở Hải-phòng lên, vừa đi khời, bảo em ở nhà chờ chắc nữa đi về cùng đi xem mặt cô con gái bà Mẫn ở phố H. K. để hỏi cho anh Tiến...

Rồi Thuận ranh mãnh nhìn tôi:

— A... a... Thế thì « com-lê » và 40 nhuang đến nơi rồi! Biết tin Thuận hay hông đũa, tôi gạt đi:

— Thôi, Thuận đưng nói dối nữa!

Trang nói: — Không, Thuận nói thật đấy! Thấy Trang nói, tôi tin ngay.

Trang, Thuận là chị em ruột, Hai người đối với tôi là anh em con cô con cậu. Trang đã lớn tuổi, đưng dần, nhu ml.

Thuận hãy còn ngây thơ, nhi-nhánh.

Về việc em Tiến tôi rục-rịch đạm vờ từ năm ngoài đến giờ, Thuận đưng khời-hài cùng tôi bàn đưng làm tiền có tôi: Thuận đòi may áo nhung, và tôi, một « com-lê » rết.

Năm phút sau, có tôi về, bảo



tôi cùng Trang đi theo lại nhà bà Mẫn.

Từ đầu phố J., nhà cô tôi, lại phố H. K. không bao xa, nên bà không tới đểu đi hộ.

Vừa đi, có tôi vừa nói chuyện:

— Hai cháu à, hôm nọ, có bà bạn của cô mách có người con gái bà Mẫn cũng ngoan

ngoãn, có ý muốn làm mai cho em Tiến. Có nghĩ em Tiến đã 27, 28 mà vẫn chưa yên bề gia-thất, với lại đi làm ăn xa - xối một mình hiu - quạnh, nên có lên xem thế nào để lo liệu. Cuối năm nay, hết tang bà nhà rồi. Giờ thì hai bác đã

khuyết núi, cô là phận em gái, gọi là giúp đỡ cháu ít nhiều. Nhưng còn phải « ỷ y » anh cả dầy nữa. Vì « quyền huynh thế phụ »...

Cô tôi nói đến đây, nhìn tôi, tùm tùm cười.

Tôi cũng tùm tùm:

— Thưa cô, nhưng ông anh ấy lại « hữu danh vô thực » nghĩa là nghèo hơn em, thì cái « quyền huynh » đến bị « trước » mất.

— Không. Không bao giờ có ý giầu sang, lần áp quyền hành của các chú bác trong họ đũa. Hễ vừa ý tất cả mọi người, có mới lo liệu. Trước hết, có hãy bàn với anh đũa, vì anh là đích tôn thừa trọng, con cả về nghề nghiệp, quyền hành to lắm!

Biết có tôi khời - hài, tôi cũng họa theo:

— Vâng. Thế thì danh giá cho cháu quá!

Bà người cũng cười.

Chúng tôi đã đến nơi. Nhà bà Mẫn ở giữa phố, không có gác, và chia làm hai gian. Gian ngoài kê hai bộ ghế ngựa, một cái bàn và bốn cái ghế mây. Đố đũa chỉ có thế thôi, và cả mấy bức tường trắng, treo mỗi tấm lịch của nhà in Taupin. Ở gian này, dùng làm nơi ăn cơm, tiếp khách, chỗ làm việc và buồng ngủ nữa. Ngay lúc chúng tôi vào, bà Mẫn đang nằm trên giường, mần buồng ba phía. Còn gian trong, kê đũa ra sao không biết, vì chỗ cửa ra vào bị một cái màn bằng vải tây đỏ che khuất.

Sau khi chào hỏi, chủ và khách đã giới-thiệu nhau, tôi mới lưu ý đến mấy người con gái; người bé nhất 18, và cô Liên, lớn nhất đã 25 tuổi. Nàng chính là người mà cô tôi định hỏi cho em Tiến tôi.

(còn nữa)

VŨ-XUAN-TỰ

đã có bản loại sách trọn bộ, một loạt sách khác nữa của sách «anh Đĩnh đã viết, do Thanh đĩnh chủ trương và biên tập.

## Sáu mạnh

truyện trình thám viết về công phu ai muốn biết một ai trình thám đũa thì « Đấng kính mới kể » nghĩa-hiệp hay là một tá con đũa đã vượt được nhiều lần « cùn-đũa. Đố đũa người-nhân-trưởng. Thành sắc huyết lệ chắt đũa biết tài của tác giả 0p.35.

## Bạch y tiêu hiệp

một trang kiếm/khách có tài xuất-quy nhện thềm đũa của Lãnh-Hu Nguyên - phong sự về hũ bệc các phái võ ở nước Tàu đã làm lên đũa nghiêng giới về đời nhà Hán. 0p.2.

Truyện Vi Nhung Túc Mỵ của Song-Son 0p.40 và Vô An-giê của Vũ-Đôn giá 0p.35 Bản đũa gần hết xin mua ngay, kẻo chớ 2ê edition lưu mới có

### XUẤT BẢN

BẢO-NGỌC VĂN-ĐOÀN

67, rue Negret Hanoi 741.786 có gửi bản ca mới sách lớn ở xa mua tính thêm tiền cước. Thư mandat đũa M.

LE-NGOC-THIỀU

## Nợ độc còn rớt

Trước đũa một vài lần mắc lựu hay giàng-mai, đi đóc còn sát lại ở thềm, ở máu, may gặp trời nóng phá lệ ngứa ở hạ thể, đũa vàng, nóng v. ... kip tri bằng thuốc:

## Bỏ thận tiêu độc

Làm cho tiêu hết nhiệt đóc, một máu kết thủa. Giá 0p.60 một hộp, 3p.00 nửa tá, 5p. một tá,

Xa gửi kinh hóa giao ngân

NHÀ THUỐC TÊ DẦN

Nh 131 phố hàng Bàng, Hanoi Đại-lý - Hải-phong: Mai - Hinh 60 42 Cầu-đầu, Nam-định: Việt-Long 28 Bùn-cải.

**HÔTEL**  
**Khởi-Anh-VƯỢNG**  
 Route Principale SÂM-SON  
 Quý ngài đi nghỉ mát SÂM-SON muốn được vừa lòng, từ chỗ ăn, chỗ ở, nơi mát mẻ, cho đến hội bếp lịch - sự lễ - phép, nếu các môn ăn khéo xin mời quý ngài tới: **Hôtel Khởi-Anh-Vượng**  
 Đường chính Sâm-Son  
 Có garage để ô-tê. Thu xếp các chỗ cho những gia - đình nhiều người được chu-đáo ở lâu có giá riêng  
 Đại lý Bao Mới và Trung Bắc Chè Nhặt trong vụ hè



# NAY MẠI NGƯỜI TA CÓ THỂ SỐNG TỚI 180 TUỔI

của QUÁN-CHI — Tranh vẽ của MANH-QUỲNH

Đến lúc ấy các cụ 50, 60 còn là trẻ con và 100 tuổi mới cưới vợ cũng không phải muộn

Số tuổi của địa cầu càng ngày già thêm, thì số tuổi của nhân-loại càng ngày giảm bớt.

Thế-giới càng ngày càng thêm tấn tới văn-minh, thì loài người chúng ta lại càng ngày càng nhiều chết yểu.

Sự trái ngược ấy nghĩ cũng buồn cười, nhưng sự thật quá thế.

Các ngài cứ gọi tri nhớ thức dậy, bảo nó kẻ lại tích xưa cho mà nghe.

Đời Thượng-cổ ở phương đông ta, có ông cụ tên là gi chứng tới không nỡ, sống dai quá đến nỗi quên mất cả tuổi mình, chỉ biết mình đã ba lần trông thấy thượng-hải biến ra tang-diên, tang-diên biến ra thượng-hải; ba lần ấy biết mấy nghìn năm mà nói. Tâm-thường như cụ Bàn-Cổ cũng sống đến 800 năm. Lại tám thường hơn nữa, như cụ tổ Hùng-vương nhà mình, truyền 18 đời coi cháu làm vua, cả thầy hơn hai nghìn năm, tinh đờ đồng mỗi cụ cũng hưởng tuổi thọ đến 150 năm là ít.

Nếu bảo mấy chuyện vừa kể trên huyền hoặc, thì ta hãy mở sách Cựu-ước (Ancien Testament) ta xem.

Cụ A-dong (Adam), tương truyền là ông tổ loài người, thọ 930 tuổi. Seth 912, Enos 905, Jared 962 và Mathusalem, với 970 tuổi thọ, đã giết giết quán-quán sống lâu nhất trong nhân-loại cổ-kim, chưa ai đoạt được giải ấy của cụ.

Tới cụ Noé, được trời tức muộn màng, mãi đến năm 500 tuổi trở đi, mới bắt đầu

sinh-bà các cậu ấm, rồi cụ còn sống thêm 450 năm nữa mới qua đời.

Ở những thời-dại nói đây, cụ nào gọi là đòan thọ chết non có lẽ cũng phải ăn quả ấ ba trăm cái tết!

Nhưng không hiểu sao từ đây trở về sau, thọ-mạng của loài người cứ mỗi ngày một sa sút đi mãi. Thì như cụ Abraham chỉ sống có 175 năm, tới cụ Moise lúc tạ thế trên ngọn núi Nêbo mới có 120 tuổi.

Nhà bác-học Metchnikoff, bao nhiêu năm khoa-học nghiên-cứu về sự già, ai nấy đều biết. Ông đã tom góp vô số tài liệu để chứng tỏ ra từ khi loài người bước vào thời-kỳ « lịch-sử » tới giờ, không hề có một người nào sống lâu được quá số 180 tuổi.

Cách đây mười năm, có một ông lão Thổ-nhĩ-kỳ thọ được đầu 150 tuổi, tự khoe mình lúc trẻ sang chơi Ba-lê, được trông thấy long-nhân Nã-phá-luân đại đế. Cũng như cách nay vài tháng, xứ Nam-kỳ ta mất một ông cụ ở Travinh thọ ngoài 130 tuổi, cụ nói thuở bé đã được thấy mặt đức Gia-Long. Hai tuổi thọ ấy chắc hẳn người đời nay đã xem như một sự rất hiếm hoi.

Các cụ sinh trước chúng ta từ ngàn năm xưa đã phải than thở « nhân sinh thất thập cổ lai hy ». Nói gi đời chúng ta bây giờ, phần nhiều chỉ đi được đến cái cầu « ngũ tuần đi ngoại » một tí, có thể tự coi mình là tối phúc. Với mọi sự tác-trang bởi văn-minh vật chất quá độ mà ra, thiếu gi kẻ lẩn dưng ra chết giữa lúc như cây đang lớn, hoa đang xuân!

Ông Metchnikoff cả quyết rằng con người ta phải sống đến 180 tuổi, mới thật là mãn hạn nhân-sinh; bộ máy nhân-thể có thể dùng được đến tận lúc ấy mới thật là tiêu mòn liệt nhược, không chày được nữa. Theo ông, thì những người bảy tám mươi tuổi mà chết, toàn là chết rùi rồ bất-hạnh, như kẻ đang đi đường trường khỏe mạnh, rùi bị ô-tô đè chết vậy. Chính thật, người ta phải đến 180 tuổi mới chết, ấy mới là chết thiên-nhiên, mãn hạn đặt của tạo-hóa.

Giáo-sư Lasareff, người Nga, cũng chú-trong như thế. Ông đã nghiên cứu từ sức sáng của mắt, sức nghe của tai, cho đến các cơ-thể trong thân người, rồi kết luận rằng bộ máy người phải chạy đều-đều tới 170 hay 180 mới là môn hơi kiệt sức. Chết trước thời-kỳ ấy đều là chết non!

Bởi vậy, lâu nay trong thế-giới có nhiều nhà bác-học, khoa-học, có tìm cách kéo dài đời người ta: ông thì chỉ báo phép này, ông thì thực hành thuật khác.

Bác-sĩ Voronoff nước Pháp, nhà chuyên-môn làm phép « phản lão lại trẻ » bằng cách lấy hạch của khỉ tiếp vào cho người nói gi: « Gan ta, óc ta, phổi... trở sinh cốt đờ sống tới 100 năm là ít, nhưng vì những hạch ta đều hư hỏng trước kỳ-hạn, thành ra ta mới chết sớm ».

Vì thế, ông nghĩ ra phương pháp lấy hạch khỏe mạnh của loài khỉ để thay vào hạch hao mòn yếu đuối của người, tự nhiên người được trẻ ra, mạnh ra, để mà sống lâu.

Chính mắt kẻ viết bài này được thấy bác sĩ Voronoff tiếp hạch « phản lão hoàn đồng » cho một vài người ở Saigon, lúc ông qua chơi Đông-dương mười năm trước. Nhất là một ông già Ấn-độ đang ốm yếu gần đất xa trời, thế mà được tiếp hạch ít lâu, bỗng trở lại hồng hào, khỏe mạnh, hình như đến nay vẫn còn.

Chỉ tiếc phương pháp này có hơi đắt tiền; không phải người già nào muốn trẻ, cũng có thể mua được đôi hạch của một con khỉ Phi-châu!

Nhà văn Pierre Devaux thuật trong báo « Gringoire » rằng một nhà bác học Mỹ là đóc-tơ K. bản tính một phương thuốc có sức làm cho các cơ-thể người ta được mạnh khỏe lâu bền, không chóng hư hao như bây giờ, tự-nhiên người được sống lâu.

Ý chừng ông này đ nh ăn cắp giống đào trong vườn Tây-vương-mẫu, không thì hoàn thuốc kim-dan luyện trong lò Thai-thượng lão-quần!

Nhưng số đông nhà khoa-học, đối với vấn đề bảo-tho, không nghĩ viên vông đến thuốc tiên phép thanh gi, chỉ xướng khởi những cách giữ mình hợp lý để ai có thân, cũng có thể tuấn thủ, cho được sống lâu.

Có một tiếng nói giá trị của Đông phương xen vào vấn đề này, ấy là bác sĩ Rheuzi, người Ấn-độ.

Trước hết, tiên-sinh đi khảo-cứu luôn bấy năm trong thế-giới, làm việc trong các phòng thí nghiệm về vật lý học và theo đuổi công việc xem xét ở các trường đại-học ở 47 tỉnh thành trong năm châu, rồi mới tuyên-bố với thiên hạ như vậy:

— « Những điều tôi thấy mà đau đớn lòng... Tôi sẵn sàng lấy khoa học ra làm chứng rằng: với sự tiến bộ là thường của y học ngày nay cùng các môn học khác, tất nhiên loài người ở thế-kỷ 20 này phải sống đến 120 tuổi là ít. Nhưng sự thực, phần nhiều người chưa sống được phần nửa số tuổi ấy đã đi đời, tôi bảo như thế không phải là người ta chết đau, chính người ta tự sát với bao nhiêu tội ác hủy thân hoại thể, tự rút ngắn đời mình đi mấy chục năm ».

Đời tiên-sinh định ra 14 điều-kiên bảo-tho, khuyên người đời nay tuân theo, để sống tới 120 năm. Tập sách nhỏ này — có



người gọi là «*Tho thể chân kinh*» — dịch ra 24 thứ tiếng thông-dụng nhất trong thế-giới, ai xin cõng cho.

Ta xem có nhiều khoản tiên-sinh dạy cách sinh-hoạt, trái ngược hẳn với sự tin tưởng và thói quen của người đời lâu nay.

Ví dụ một cái hiện tượng thứ nhất của tiên-sinh cho là có hại cho sức khỏe, chính người xứ v-n-minh hay mắc phải, ấy là sự đi quá nhanh. Đi đâu cũng vội vàng, học tốc làm mệt trái tim vô ích, do đấy mà có những sự lộn xộn cho bộ máy hô hấp và buộc mình phải uống đến 30 hay 40 phần

trăm đồ uống này kia mà đáng lẽ bình thường không cần dùng đến, thành ra có ảnh hưởng tệ hại cho gan, tim và dạ dày.

Thứ đến quần áo trang sức thân thể, người ta bày vẽ ra bao nhiêu thứ, nào cổ cồn, nào cà-vạt, nào mũ, nào áo lót mình của đàn bà bằng cao-su, toàn là đồ bó chặt lấy người, không cho cơ thể được phóng khoáng, phát dục, như thế thì bảo sống lâu sao được.

Đối với sự ăn, tiên-sinh khuyên chúng ta mỗi tuần lễ phải cho dạ dày nghỉ va-căng hay đình-công một ngày, để nó lấy lại hơi sức. Chớ bắt nó làm việc luôn luôn phải chống hư hại. Trong ngày hôm ấy, nếu các ông không thể nhịn đói hoàn toàn thì chỉ nên ăn hoa quả nhẹ nhàng mà thôi.

Cái mới của người tây phương lâu nay đưa nhau phơi nắng mặt trời, tưởng thế là



hay, bác-sĩ Rheuzi đem lý thuyết khoa học ra công kích và nói: «*mặt trời chỉ là bạn thân của cây cối, nhưng là cứu địch của loài người*».

Phàm việc gì quan hệ đến sự sống của người ta, như sự ăn, sự thở, sự ngủ, cũng là tật bệnh, ác-tính v.v... nhất nhất tiên sinh đều chỉ bảo điều kiện giữ gìn thể nào cho đừng hại sức khỏe, tức thì chắc chắn ở đời đến 120 năm.

Một hôm, ở thành Bombay, bác-sĩ Rheuzi diễn thuyết công khai về vấn đề sống lâu, có người đứng dậy hỏi vặn:

— Nếu theo đúng những phương pháp sống lâu của tiên sinh ci i bảo, thì một ngày kia trên mặt đất hầu hết chỉ toàn là các cụ già.

Tiên-sinh cười và đáp:

— Như thế thì sẽ có điều lợi cho thế-giới là mất hẳn cái khủng-họa chiến tranh. Vì trong xã-hội tương lai, có phần nửa dân-cư là các cụ ngoài 65, 70 tuổi, chắc hẳn các cụ không khi nào sinh sự chiến tranh với ai.

Nếu quả mai sau được thế, thì cũng nên trông mong cho khoa-học tìm ra những phương pháp để người đời có thể sống đến 120 hay 180, càng hay.

Đến lúc ấy, những người bốn năm mươi tuổi còn là thanh trẻ con, bảy tám mươi tuổi là hạng mới nhớn lên, và 100 tuổi trở ra mới cưới vợ cũng không là muộn.

Quán-Ch,

**Chemisettes, Tricots, Slip, Maillot de bain**

đủ các kiểu, các màu, rất hợp thời trang, mua buôn xin hỏi hãng dệt

**PHÚC-LAI**

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tél. n° 974

## Dịch bài Tu' lương nhân

Trong T.B.C.N. số 63 đăng bức thư một vị độc-già cậy dịch bài «*Tu lương-nhân*» của nàng Quan-miền-Miền đời Đường, nay xin lần lượt đăng những bài dịch mà T.B.C.N. nhận được

T.B.C.N.

Lệ nền phong sương lâu chiết bóng  
Lạnh buồn giường nhệt sắc yêu đương  
Trần-trọc thâu đêm sâu thắc-mắc!  
Lòng buồn ai vì nỗi đau thương?

Hồng-Long (Thu-xá)

Từng cao đèn tỏa ánh mờ-sương  
Chiết bóng hồi mơ bạn chiều giường  
Thương nhớ từng đêm mộng  
sưởi lệ  
Sầu buồn hương khô khắp ménh mông

Hồng-Long — Khiêm  
(Sông-Hồng Thu-xá)

Lầu cao, đèn lụi, rặng bờ-sương,  
Giắc lẻ giường đôi tình mộng vắng  
Một khắc tương-tư tình vô-vĩ,  
Biên dài khôn sánh đoạn thơ vương

Nàng Lê

(de passage à Vinh)

Lầu cao, đèn lạnh hơi sương,  
Mỗi mình tình giắc trên giường ái-án.  
Ven giờ, góc biện còn gần,  
Vi, so với mộng tình xuân đêm trường

Sơn (Thanh-hóa)

Lầu sớm, đèn tàn, lẩn dưới sương  
Giắc mơ sực tỉnh, tựa bên giường  
Một đêm thương nhớ tình men mấc

Giải quá: quan-san vạn đêm trường  
N. DZ

Bên lâu như thể sớm sương mờ.  
Một ngủ dường chung thanh giấc mơ.  
Tơ tưởng một đêm dài siết mây.  
Bên giờ góc bể đã bằng chưa.

THÁI-Phiên

Trên gác đèn tàn bạn với sương  
Một mình thức mãi bước xuôi giường  
Đêm qua thương nhớ tình dài ngắn  
Góc bể chân giờ do chẳng nhường.

LIÊN-HỮ, CƯ-SỸ, BANH-CHÂN-LONG  
(Việt-Tri)

Trên lầu sương phủ ngọn đèn mờ  
Tình giắc cũ miên luông ngàn ngọc  
Mộng tưởng năm canh tình bất ngát  
(quan san muôn đêm để còn thua

ACUYEN-DUY-QUANG  
Làng Phú Hữu  
Tỉnh Phúc-Yên

Bên đầu cạn, sương càng dày;  
chịu lạnh lòng với giường xưa,  
ngồi sầu nhớ ai vô vô.  
Tình ngập tràn, chỉ một đêm,  
lòng sôi nổi mà lại lạnh, cũng  
khấp góc bể chân trời!

Đèn lụi sương già. Dậy nhớ ai,  
Lạnh lũng giường cũ, im hơi tàn.  
Tình đã đắm say bao sâu thẳm;  
Góc bể tận trời cũng chẳng hơn!

CÁCH ĐẠO  
BINH-HỮ (C. X.)

Sương che lâu vắng; đèn tàn,  
Biếc đơn thờ tình giường loan  
lạnh lũng.  
Đêm tình bao kẻ nhớ nhung,  
Ven trời góc bể chờ dài hua.

Lầu cao sương phủ đèn mờ  
Giường xưa tình giấc ai ngủ  
thần đơn!  
Một đêm thương tội, nhớ hồn,  
Ven trời góc biển nào hơn nổi  
đài...

Sương vậy góc lạnh đèn tàn,  
Hồn mơ chợt tỉnh giường loan  
riêng sầu.  
Nhớ thương dang dở cảnh  
thâu

Ven trời góc biển chưa hầu dài  
hơn  
Đàn phai góc lạnh phủ sương  
sầu.  
Giường cũ riêng mình... bóng  
mộng đâu?

Trời biển xa khơi chừng mấy nổi,  
Ồ dài! đêm vắng nhớ thương  
nhau!

Lầu quạnh đèn tàn giữa áng  
sương  
Tình mơ... giường cũ lạnh  
riêng buồn.  
Tình xưa đảo-đạt đêm thương  
nhớ

Ngập cả trời cao, biển đêm  
trường...  
Sương tỏa đèn mờ soi góc vắng  
Giường loan tình mộng thần thờ  
ai...

Tình riêng dài đoạn đêm thương  
nhớ,  
Trời biển với xa sánh chưa dài...  
BINH-HỮ (C. X.)



Mấy thanh-niên đang cưa gỗ và đào móng để làm nhà trong trại thanh-niên

ít lâu nay, những bạn thanh niên và những gia-dình biết sẵn sóc đến thanh-niên đều không thể đứng-dưng với một phong trào không chỗ nào không nói tới: đó là những trại thanh-niên vậy. Phần thì được người trên cử vô, phần thì được kẻ dưới hoan nghênh những trại thanh-niên và trẻ em chỉ trong một vài tháng đã lập nên ở nhiều nơi và thanh-niên là tới-lấp đến sống ở những trại đó để nếm cái phong-vị « sống cho ra sống ».

Trung - Bắc Chủ - Nhật, lúc nao cũng để ý đến vấn-đề thanh-niên, không dám chậm trễ, vội đi thăm các trại đó và viết bài tường thuật dưới đây.

Các bạn đọc sẽ thấy đại khái cái tình-thần những trại đó như thế nào và sẽ có cảm-giác « sống như thanh-niên và trẻ em » ở trại Thanh - Niên mới thực là sống — « sống » theo cái nghĩa hoán loạn của nó.

T. B. C. N.

Thử sống ít ngày màn trời chiếu đất, để tập chịu khăm-khở, để nếm chút phong vị « sống nhà, thất nghiệp », cách tại vài người đồng chí,

# Trung - Bắc Chủ - Nhật

## đã đi thăm các trại Thanh-Niên và Trẻ Em từ Sầm Sơn đến Đông Châu

này, các em sẽ là những hội-viên đắc lực của hội

« Giúp Trẻ em đi nghỉ mát »! Khác với trại Bắc-kỳ hơi chật, trại Trẻ Em tỉnh Thanh-Hóa rộng, đẹp, vừa dựng xong ở cuối Sầm-Sơn Hạ, trên miếng đất đáng lẽ dành cho trại Bắc-kỳ nếu Bắc-kỳ sản

Trại Thanh-hóa được 60 em, cũng như Bắc-kỳ phân đồng trả tiền. Lại

phần đông là sói con, các em chia từng đội, đội cua, cá, tôm v... Có buồng ăn, buồng ngủ rộng, giường vải êm, buồng tắm sạch, giếng nước trong, trại trẻ em tỉnh Thanh có thể tự hào đó đi đến u kiện vệ-sinh của một nơi thuận lợi cho việc giáo-dục trẻ về các phương-diện đức, trí, thể dục.

Cần thăm nốt trại Thanh-Niên của anh em sinh-viên lập tại Bằng-Trì là hết chương trình ở Sầm-Sơn.

Đang hỏi thăm đường lối, vừa may gặp anh em trại Bằng-Trì đi

### CHUNG TÔI ĐANG SỐNG GIỮA TRỜI ĐÈ NÉM CHỨT PHONG VỊ « SẼNH NHÀ RA THẤT NGHIỆP »

viếng Lam Sơn về qua Sầm - Sơn, « ám l ế u ngủ một

đêm, sáng sau sang sống Mã sớm. Ba giờ sau khi anh em nhỏ trại, chúng tôi cũng băng theo tới bên đò Bằng - Trì : Bãi lầy, nước triều xuống, đành trở lại cắm trại lều trên rừng thông thưa thớt.

Lại lần nữa gặp anh em cũng đang đợi nước triều lên.

Bóng cây ít; nắng to; cát nóng; bụng đói; dạ khát; nhưng mọi người vẫn vui như thường.

Hai giờ chiều qua đó, bốn giờ tới đi đến diền Bảo-Lộc.

Phong theo cách tổ - cách l đội của Thanh - Niên - Đoàn bên Pháo, trại các anh chưa hẳn có một kỷ luật danh thép, vì còn là bước đầu, nhưng đều có một tinh-thần cao-quý, biết chọn một chốn tĩnh mịch xa hẳn nơi ăn chơi xa xỉ, chịu uốn mình theo một nhịp sống khác thường.



Các thanh niên sau khi làm việc đang ăn uống vui vẻ

Chỉ tiếc rằng 20 ngày trại ít quá, và không có một trại khác thay ngay vào đó.

Bằng - Trì có trại Thanh-Niên, Sầm-Sơn không có sao được!

Ý-kiến này, rồi chẳng biết có ai thực hành hay chăng?

Sầm - Sơn một đêm, hôm sau chúng tôi lại cả quyết nhỏ lều « cuốn gói » ra đi trên đường Thanh-Hóa về Nam-Định, một « đoạn đường lịch sử », một nơi sản xuất các danh-thần như Lê - phụng - Hiều, Trần - khát - Chân, Nguyễn - Xí, Đào - duy - Từ, Hữu - Dật, Hữu - Tân, Cửu - Kiêu v... Tới ga Nghĩa Trang, này

mộ vua bà Triệu, qua ga Đồ Lèn, này làng Sát Thôn quê hương Trịnh Kiểm.

Rời ga Bim Sơn có làng Triệu - tương, làng các vua Nguyễn, rồi Ninh - bình cổ Hoa-lư, Thủy sơn, Địch lộng. Chẳng mấy lúc tới Nam-định nơi xưa kia các sĩ tử bốn phương thi tài nấu sủi sôi kinh.

Thăm Nam định ba giờ chiều

ra bến đò Quan, vừa kịp đáp đò dọc sông Nhị đi Ngô Đồng. Suốt đêm không chợp mắt, vì tiếng hò, chèo, dầy, dương, hạ buồm làm rung động cả chiếc thuyền đinh nhỏ. Chuyến chèo hà cụ ngoài 80, chèo được mấy cân phong dao tục ngữ lạt, làm thân còng anh em chèo thuyền, học được vài điệu hò rõ, tập được mấy lối chèo nự, chèo phách, chèo khoan, chèo lúi.

Sau một đêm trắng, nhìn mây nước, học thiên văn trên mũi thuyền, bốn giờ sáng, cập bến Ngô Đồng. « Đò hộ » qua Giao Thủy, thăm Sa Châu, nơi làm nước mắm, thăm bãi bờ Quất Lâm (cách Ngô Đồng 15 km, cách Nam định đường đò 40km).

Bãi bờ Quất Lâm lơ thơ vài biệt thự của các quan chức tỉnh Nam, trông ngay ra biển. Có chợ to, có trường học rộng, Quất Lâm là một thị trấn khá đông đúc. Tắm biển, nghỉ lại một đêm, sáng sớm đi thăm ruộng muối và theo đường vòng, tả hữu toàn nhà thờ, qua Trại Lữ thục châu Linh Quang nổi tiếng về công việc

(xem tiếp trang 36)



Các thanh niên đang làm việc đồng áng trong trại thanh-niên

10.000\$ - Em đi Saigon  
lần gì? Anh chết mất  
mười!

**Nhắc lại nữa đi!**

Tôi vào tiệm thuốc phố Vải-Thảm. Lúc ấy tám giờ. Bao nhiêu giường đều có khách. Tôi đi vào buồng riêng của những người hút thuốc. Hai ông phóng viên kia nằm đó và hút — hút thuốc nào cũng không thấy khói bay ra.

— Tà hổng?

— Không, bao nhiêu khói các ông nuốt tiết. Thuốc phiện lên già mà?

Tuy vậy, không sao — chúng tôi hút chơi cả, có nghiện đâu!

Ấy, cái trò thế, những anh nghiện oặt sà lại, từ xưa vẫn già hơn anh mới hút chơi hút. Gái đi già sớm. Vừa đánh trống vừa ăn cướp. Trò đời vẫn thế.

**Cái tin thời sự và chuyện con cáo với đàn nhò xanh**

Anh ngồi xuống đây. Anh hút thuốc này. Tôi kể cho anh nghe một chuyện tự tử vì tình. Chứa lắm. Nhưng tôi cứ kể. Mà kể làm gì nữa? Vương-đắc-Cần bán một chiếc súng lục vào tin tự-tử, câu chuyện đó còn ai mà không biết?

Báo nào cũng đăng tin cả mà đăng vào trang nhất và đăng trước nhất là Báo Mới. Báo Mới đăng hôm trước, hôm sau các báo mới có tin. Họ đăng lên bầy cọt. Cái đó tuy ở họ thừa giấy hay thiếu giấy. Không làm gì. Chỉ phiên một nỗi họ đăng xong, thấy báo khác lại nhiều tin hơn họ, họ gái đi già sớm báo ngay:

— À, tôi làm thế cho đủ. Những chuyện ấy có bỏ bên gì. Chính ra, chúng tôi không muốn làm to.

Họ nói không làm to, nhưng chính họ làm to. Họ công kích những báo khác làm to. Làm trên báo hàng ngày lại làm trên cả phụ trương. Họ đề bằng chữ lớn: « Người thanh-

niên tự tử là nạn nhân của đau khổ (!) v.v... Và họ còn làm những gì nữa? Nhưng họ cứ nói cái án mạng ấy không có gì quan hệ.

— Anh có biết tại sao họ lại nói thế không?

— Làm gì mà không biết? Họ nói thế cho đỡ tội. Chính họ có tội bởi vì những bài báo của họ làm to đó tuyệt nhiên không có gì khuyến bảo là răn dạy thanh niên khác đừng bắt chước cái cử chỉ vô ích và hèn nhát đó.

Việc làm của họ làm tội

nhớ tới một câu chuyện ngụ ngôn của Lã-phụng-tiên: « Con chó sói và đàn nhò xanh ».

AI cũng đã biết chuyện ngụ ngôn này rồi. Con chó sói đứng trên miệng giếng nhìn thấy những nhò ngon quá. Chó sói cố với lên không được. Bèn làm ra bộ kể cả mà rảnh:

— Hừ, nhò xanh quá. Đẻ cho bọn hạ cấp ăn thì hợp!

**Một câu chuyện không cần phải đặt giả thuyết**

Tôi ngồi đây lấy thuốc lá ra hút và chậm rãi nói:

— Các anh làm báo hàng ngày thực cũng khổ tâm lắm nhỉ?

Tin nhiều không ai biết. Mà tin kém thì chủ nhiệm và các bạn đồng nghiệp biết ngay. Hơi phiền. Vì vậy — tôi biết lắm — các anh mỗi khi kém ai tin gì phải-nói thoái thác là tin không quan hệ không cần làm to. Kể ấy cũng hay. Nhưng tôi bày cho các anh một kế khác quan trọng hơn thế nữa. Có một người thanh niên tự tử vì tình? Anh cứ bịa ra có hơn không? Anh bịa ra thì là chuyện của anh mà đã là chuyện của anh thì cần gì phải đặt giả thuyết này gì thuyết nọ? Anh bịa ra thì phải đúng còn đồng nghiệp nào cãi được hay còn có nào cãi

chính được anh? Anh bịa ra thì kể thanh-niên hiện giờ nằm ở dưới suối vàng cũng đỡ bức mình mà bạn đọc báo cũng đỡ phải phàn nàn.

— Hừ, nói láo. Hôm nọ vừa báo Anh-Chị chụp ảnh chung với nhau và yêu nhau lắm. Thế mà hôm nay lại báo Chị chưa bao giờ yêu Anh cả!

**Câu chuyện 10.000\$**

Đây này, tôi biết. Thuốc phiện, người ta vẫn thường bảo rằng nó làm mình mất trí khôn của người ta. Nhưng theo chỗ tôi biết, thì thuốc phiện chính đã làm « mẹ » trí khôn người ta vậy. Bởi thế, người hút thuốc phiện không nghĩ. Họ chỉ nằm nghỉ ngơi bên bàn đèn. Bởi vì họ thích nghĩ mà người ta sinh ra đời cần phải nghĩ, tôi nghĩ dùm cho các anh một chuyện — một chuyện hoàn toàn bịa đặt, nhưng ai rộng lượng bảo là chuyện thật thì cũng xin cảm chịu.

Cách đây đã lâu lắm hồi người ta còn thích tiền kia chứ bây giờ thì ai cũng coi rẻ đồng tiền lắm — hồi người ta còn thích tiền, có một ông Canh-Lâm họ không biếu vì chuyện « làm tiền » sao đó bị quan trên bắt được. Cố nhiên ông bị thải hồi về ở với vợ con. Ông buồn. Ông buồn vì ông nhà. « Nhân cư vi bất thiện (?) ». Ông đi dạy học.

Không, tôi không nói rằng nghề dạy học là một nghề « bất thiện » đâu, trái lại nó có ích lắm. Nhưng có ích là có ích với người nào kia, chứ với ông Canh-Lâm thì nghề đó thực là bất thiện đứt đứt đời đi rồi. Ông dạy học mà làm cho tất cả học trò ông hóa ra ác. Chúng ghét ông và cứ đến giờ ông dạy thì ngủ và trốn ra ngoài sân chơi, hoặc leo tường trốn học ra ngoài phố hay lên Bách Thú.

Bởi vậy, ông Canh-Lâm nhất định bỏ nghề hay muốn nói nghề dạy học bỏ ông cũng thế. Ông lại dẫn mình vào họa lộ. Nhưng trong họa lộ đã có « phước » sẵn rồi, ông một hôm về bảo vợ:

— Phải có vạn bạc. Không, việc này không xong.

**T. N. and D. C.**

Biết làm thế nào xoay được vạn bạc bây giờ?

Bà Canh-Lâm nghĩ đêm nghĩ ngày sau mãi tìm ra được một kế. Kế mỹ nhân.

Ông bà Canh-Lâm có một con gái tên là Tều Nương. Tều Nương yêu một chàng thiếu gia đình giàu có, ăn chơi khát tiếng, giai gái dữ mù, đa lắm, cho nên tên gọi là Du Công.

Du Công và Tều Nương (viết tắt là D. C. and T. N.) yêu nhau lắm và một hai định lấy nhau. Du Công nhờ người sang hỏi bà Canh-Lâm. Bà Canh-Lâm nhận lời nhưng không nên không nhận bần.

Việc cần xoay 10.000\$ xảy ra. Đêm hôm ấy, T. N. gặp Du Công ở... nhà thương Công-ong để trao lời trăng gió:

— Em phải đi Saigon.

— Em đi Saigon làm gì?

— À, có một việc hơi quan hệ. Chắc anh không thể giúp được em đâu? Thôi, không nói.

Nói đến đây, ở mắt Tều Nương trào ra hai giọt nước mắt.

Du Công hỏi:

— Chuyện gì? Chuyện gì mà anh không thể giúp được.

— Chẳng dám giấu gì anh, em phải đi Saigon để vay anh về em vạn bạc. Anh về em là một nhà thầu khoán trẻ tuổi, góa vợ, nhiều tiền. Anh ấy sẽ cho thấy mẹ em vay số tiền đó. Và em sẽ ở chơi nửa tháng hay một tháng si sáng gì đó...

Ở một tháng với anh về góa vợ mà giàu mà trẻ? Nhưng cái đầu chằm ngạc nhiên (!) về những cái đầu chằm hỏi (?) lộn ở trong đầu óc Du Công như làm xiếc...

Du Công khác mà rằng:

— Ờ em! em không đi được em ơi!

**10.000\$ cần lắm! Tôi phải đi tìm ông anh mới được**

Ngay đêm hôm ấy, Du Công đánh một cái xe về Thanh tìm ông anh ruột.



Anh ruột chàng Du Công có tiền, chàng muốn gựi ngay 10.000\$ để đưa cho Tều Nương để Tều Nương đừng đi Sa gon.

Không may, thực không may! Ông anh ấy ngoài bắc, nhưng mà là tay hóc búa.

— Chú tính, tiền đâu mà có sẵn thế được? Tao chỉ về đi, tôi không có tiền...

Du Công nghe thấy anh nói thế bần rùn cả chân tay. Từ lúc ấy, chàng biết là chàng sẽ chết. Tuy Tều Nương yêu chàng và mẹ chàng đi nữa, chàng biết đích là không có vạn bạc không xong. Người anh về góa vợ... một cô gái trẻ ở chung với một người anh rồi cũng trẻ... ôi bi đát!

Tều Nương em ơi anh chết mất, em ơi.

Quả vậy, Tều Nương đi xe lửa đến Nam thành thì quả nghe thấy người ta nói cho biết Du Công đã tự tử ở Hồ Bảy Mảnh.

**Người về chiếc bóng năm canh**

... Và Tều Nương hối hận, vì mình vừa làm chết một thanh niên, nhầy xe lửa xuống đất đánh vào một cái, không đi nữa.

CERTIFICAT DÉ IVRÉ ET SIGNÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPORTIVES KANOI - HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'ALCOOL CAMPHRE D'A MÉRIQUE (marque chlo Hoa-kỳ) offert par la maison NAM TAN Haiphong est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé par tous sportifs à toute occasion.

Le président Nô-châu sport, signé Tô sơn. Le capitaine stade Hanolen, signé Phạm văn Kh. Le capitaine Ngôn-châu sport signé Tiể. Le président de Pécclair, Các bần họ nêu dùng HUYU CHOI HOA KỶ. Le président Trần-vân-Quý. Le dirigeant de 1-tax, racing, signé nguyên-hữu-Hạp. Le président Aviat sport, signé Nguyễn-phúc-Tuấn. Le capitaine foot-balscolaire, signé Võ-quý Lưu. Le président Lạc-long sport signé Nguyễn-trung-Giê. Le président Thương-nông Spt, signé Nguyễn-quý-Bhah. Le directeur septio thể dục, signé Đào-sĩ-Chu. Le président de la Lance, signé Trần-vân-Trung. Le président, La jeunesse de Tonkinno Haiphong chính tôi đã được thi nghiệm, HUYU CHOI HOA KỶ, thật tốt thật nên đồng signé, Nguyễn-vân-Thu. Le Vice président shell sport signé Nguyễn-thê-Thước



Về thi ca nhà Du Công đã đề tang.

Tều Nương cũng đề tang với một mảnh vải trắng to bằng ngón tay út.

Và nhà báo cho rằng đó là một người quan hệ của thời cục mang mây ảnh đến chụp và phóng vấn...

Tều Nương nói: — Tôi xin lỗi tất cả các ông, hiện giờ tôi chưa « tuyền bố » gì được về cái chết của Du Công cả. (Vừa đem giấy bạc vừa nói) anh Du Công là một người tử tế hiền lành...

— Thưa cô, cô biết Du Công từ bao giờ? — Vâng, thưa các ông tiền này là của anh về tôi trong Saigon gửi ra.

Nguyên hôm nọ tôi không vào được. Tôi có đánh cho anh tôi một bức điện tin. Anh tôi cho gửi liền một vạn bạc ra. Hai nghìn, ba nghìn... năm nghìn... Anh Du Công kiệt lắm.

— Tôi nghe thấy nói Du Công không muốn cho có đi Saigon.

— Cấm thế nào được rồi? Sáu nghìn... Tôi nói cho thực cũng yêu Du Công lắm... Bảy nghìn, tám nghìn, một vạn... Vừa chẵn một vạn đẹp nhỉ! À! Xin lỗi ba ông, ba ông là nhà báo đến phỏng vấn tôi việc gì nhỉ! À! Tôi nhớ ra rồi. Việc Du Công. Thưa với ba ông, tôi xin nói để ba ông biết tôi không hề biết Du Công là ai cả. Hãn về tôi, đó là quyền hạn. Nhưng yêu hãn thì tôi xin thế không bao giờ tôi yên. Trái lại. Đối với em mắt ôi, hãn là một người hèn nữa vì đã nữ hũu cả một đời, nhân niệm một cách nông nổi, thấp hèn, vô ích.

**Bóng người trong ánh bạc**

Sáng hôm sau, các báo đăng rung cuộc phóng vấn kia lên — Tều Nương không yêu Du Công bao giờ. — Du Công không bao giờ được Tều Nương yêu...

Tều Nương ngồi vắt chân trong cửa sổ đọc (xem tiếp trang 37)

# Một lần Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MANH - QUỲNH

(Tiếp theo)

Vì bước lên bờ một cách dũng-dược, gần có vẻ như nhà đi chinh-phục. Đàng này, chàng đi chinh-phục của cái và công danh.

Ngoài bức thư tiễn dặn của ông B. trong túi chàng còn có mấy bức thư giới thiệu của Hoa-kiều ở X êm-đô gửi cho mấy nhà đại thương Trung hoa ở Cảng. Không biết chàng khéo giao-thiệp và tự tôn mình cách nào, mà có một bức thư viết những lời giới thiệu phóng đại nghe phải rung mình:

« ... tiên-sinh đây là một yêu nhân trong «chinh-giới Việt-nam. « nay đến Cảng để «trung- nhậm một «chức-vụ ngoặt-giao. « Nếu ngài có ý mở «mang giao-dịch, hay «kinh doanh mới lợi «buôn bán với các «thương- phụ Việt- «nam và hai xứ Đông «phô (Cao- miên), Lão qua- (Lào), cứ giao thiệp với tiền «sinh, tất được giúp tận tâm «và hưởng lợi v. v. »

Với những là bùa hộ thân như thế, Vi tin chắc Hương-cảng mới tính là chỗ phương tiện cho mình vậy vùng, bay nhảy. Vì nó là nơi phồn-hoa thịnh- vượng; và lại người Tàu muốn sang Đông-duong

qua bán làm ăn, tất phải lấy Cảng làm địa-đầu xuất phát. Chu- vi 30 dặm dài, diện tích 40 dặm vuông, Hương-cảng là một cù lao nhỏ nằm ở phía ngoài cửa sông Châu-giang, cách xa Quảng-châu, tỉnh-thành Quảng-dông, ngót tám chục dặm đường thủy. Nguyên xưa chỉ là một đảo

chuyện Lâm-ác-Từ, tổng-đốc Quảng-dông, đốt phá thuế-phiên của bọn lái buôn Anh ở Quảng-châu, nước Anh lấy cớ ấy đem võ-lực đến thị-oai, gây nên trận đánh nhau mà trong lịch-sử đặt cho cái tên đẹp đẽ, là Nha-phiến chiến-tranh. Quân nhà Thanh thua. Năm Đạo- quang 22 (1842),

Thanh-triều phải cắt nhượng Hương-cảng cho nước Anh. Từ đấy, hòn đảo nhỏ bé và vô hoang, được bán tay văn- minh thời-lấy nạn not, diêm tô, không mấy chốc trở nên một thương-cảng rất to, một thành-thị xinh đẹp ở Đông-phương.

Người ta bảo lâu dài thành quách từ trong hốc đá mọc ra.

Ông Nguyễn- bá-Trác đã khêu tả cảnh Hương-cảng, trong mấy chục hàng, th-

**Tóm tắt những kỳ trước**

Mấy năm giới này dân Nam-định bán tín sôn sao. Họ nói đến một đất sự nam, về đến từ một cách chân thành, chân chí ở nhà Lâm. Sau họ mới biết rõ rằng đối sự nam, nữ đó là anh em ruột vì chân cảnh nhân tình thế thái nên tôi đây tu.

Hỏi về chuyện mình, hai người sự nam nói ấy chỉ đáp: — Chúng tôi tu là để cao lại lợi ác cho cha. Cha họ là Thông-Vi — KÊ BÁN TRỜI — đã gây ra những tội ác gì?

Mới tốt nghiệp ở trường Thông-Ngôn ra, Thông Vi đã làm cho cô Bưởi hàng Gai bỏ thời chầu ngoa nghĩa là không biết mưu mớ thế nào. Vì đã quyết sẽ được Bưởi và mượn lạ của cô bộ quần áo yếm nhiễu đem về trình anh em.

Máu mề có bạc, làm được bao Vi đem cùng tay cô bán tiền thường phải gói ngón bíp với những tay cô bán non và giờ khoe làm tiền cơ m...

Mang công mề non nhiều không giá được, thông Vi bỏ việc chôn ra làm thư kỹ phòng Kê-toán sẽ mớ than Hongay, rồi lưu lại sang Lào, Hương-cảng...

hoang-vu, duy có quân giặc bẻ tàu-ô lấy làm chỗ họp tập, ăn núp, làm cho tàu thuyền đi lại khắp miền nam Trung-quốc-hải đều bị khó khăn, nguy hiểm, chẳng những ra vào cửa sông Châu-giang mà thôi.

Năm thứ 20 của vua Đạo-quang nhà Thanh (1840), vi

quát được tất cả về đẹp và vi-trí quan của nó;

« ... Đổ điện cái củ lao ấy (Hương-cảng) là thành-phố Cửa-long, giữa cách một cái vùng vừa rộng vừa sâu, tàu buôn các nước ra vào được; hai bên có những tàu nhỏ đi lại như mào cừi, những thuyền nhỏ ghé lại bên tàu lớn, như dân kiến bám vào

còn sâu, có nhiều tàu nhỏ đi lại lượn lờ làm cho mặt nước nổi sóng lên cả ngày. « Trên đó, những nhà liền như úp bát, từ bên Cửu-long trông sang, không biết cơ man là lâu đài chông chấu, từ mẹ bề cho đến chốt núi, hình như một ổ tổ. Về muộn gian nghìn nóc, còn những cây cò thụ chung quanh chỉ như mấy chậu hoa để dưới nhà lâu vậy.

« Dưới nước là tàu hơi, trên bộ thì nhà máy, phun khói như mây cả ngày, từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối, không lúc nào trên không khí mà được quang, được tỉnh.

« Có hai con đường xe điện: một con đường đi vòng hồ hiền, một con từ trung-hoàn đi ngược lên núi, vì thế người ta lên núi xuống núi không phải leo trèo gì cả. Bên Cửu-long có đường xe hỏa đi thẳng đến tỉnh-thành, hàng hóa vật sản từ Quảng-tây Quảng-dông chở đến Cảng, một mặt đi xe hỏa Quảng-Cửu, một mặt đi đường sông Tây-giang và Ngô-châu, việc buôn bán ở đây thịnh vượng thế nào ai cũng đã biết.»

AI đã từng qua Hương-cảng, đọc lại mấy hàng trên đây, tất phải nhìn nhận mấy nét bút pháp - họa của tác-giả « Hạng mục du-ký » đơn sơ mà đáng.

Nhìn theo góc Đông-dương ta, Hương-cảng có liên-lạc



quan-hệ nhiều phis, nhất là kinh-tế và di-dân.

Những sản-vật xứ ta bán cho nước Tàu, như thóc gạo, cá khô, sa-nhân, đậu-khấu v... hầu hết bốc lên Hương-cảng rồi từ đó phân phát đi nơi-dịch. Phần nhiều hàng hóa Tàu bán sang nước ta cũng thế: ví dụ tơ và thuốc bắc ở Tứ-xuyên, các thực phẩm ở Quảng-dông mà ta ưa thích, không thể nào bay vượt hải quan ấy mà sang bên ta.

Còn như người Tàu qua Đông-dương kiếm ăn, buôn bán, hẳn các ngài cũng biết

số nhiều hơn hết, là người Quảng-dông. Từ xưa vốn thế. Từ đến người Triều-châu và Phúc-kiến.

Dân ở trong xa nội-địa Quảng-dông, một khi muốn sang Haiphong hay Saigon, sự-thế buộc họ phải đến Hương-cảng để xin thông-hành-hộ-chiếu; và lại cũng chỉ Hương-cảng mới tiện lợi cho họ đáp tầu mà đi. Ngay đến dân tỉnh Phúc-kiến, muốn sang Annam, cũng phải qua một chặng bặt thiệp công-phu tới Hương-cảng trước đã, chứ ở Phúc-châu nhà họ, tuy là thương-phụ khá đấy, nhưng không tiện tầu bè giao thông với ta.

Thành ra Hương-cảng là quan ải đầu tiên, mà cũng gần như con đường độc-đạo, hầu hết người Tàu nào cần sang Đông-dương, buộc phải lấy đó làm nơi xuất phát.

Mấy năm về trước, tuần-lễ

nào mà Haiphong và Saigon ta chẳng có một vài chuyến tầu Hương-cảng vào bến? Và chuyến tầu nào lại đem không được đôi ba trăm chủ khách thím khách đi-dân?

Trước khi những đăm người ấy ở Hương-cảng xuống tầu, nội việc lo liệu giấy tờ này kia cho họ, ai làm cũng là một việc khó nhọc, nhưng cũng là một mối lợi có thể xoay sở kiếm chắc to. Người Tàu cậy phần ai làm hộ một việc gì, không khi nào quên « li-xi », gọi là tiền công. Còn có lắm trường-hợp đặc-biệt chưa nói.

Trời cho đến vận tây, vì sang Hương-cảng được đặt ngay vào một sở làm, một chức vụ chuyên lo công việc ấy, nhờ có bức thư tiến-dân của ông B.

Với tài năng và thủ đoạn của chàng, thời thì chúng ta khỏi phải lo hộ. Từ đấy, tiền bạc tự đội nón tới gõ cửa, và tự chàng uôm có nó kéo về cũng có.

Không bao lâu, con người vừa mấy tháng trước trốn nợ bỏ việc, lura lạc ba-đào, giờ đã nghiêm nhiên có một địa vị ở Cảng, làm cho phát tài sai lộc, ăn sang, ở sang, diện sang, chơi sang, tới tới thường đi Thâm-xuyên đánh bạc như sấm. Thâm-xuyên, giáp giới Hương-cảng và thuộc về đất Tàu, là một nơi tụ họp những nhàn-sắc tuyệt phẩm và những sòng cờ bạc ăn thua rất to. Câu chuyện ông tương Mạc-đức-Huệ, trấn thủ Đông-giang, bỏ thành-trị đi chơi phiếm đầu mắt, đến nỗi giặc tới hạ mất thành-trị, câu chuyện hẳn có nhiều người còn nhớ. Thì sáng hôm sau người ta tìm thấy ông đang ngủ vùi ở Thâm-xuyên, sau mấy đêm thưởng hoa và đánh bạc!

## VII. — Vì sao Trương thuân - Phong phải xanh mặt?

Bao giờ cũng thế, Á-Khâu diện quần áo tây thật sang, ngồi vắt chân chữ ngũ trên kiệu dâng-sơn kê lên vai hai đứa gia-bộc, miệng ngâm điệu xi-gà thượng hạng, mặt mũi vênh lên, trông rất quan-dang.

Những người không biết, có thể lầm tưởng là một yêu-chức, một phú-gia-ông, hay một nhà du-lịch sang trọng từ trong nội-địa ra Hương-cảng chơi. Các ngài đã biết thành-phố này xây dựng trên núi, đường-sá của nhà liên tiếp từ dưới chân lên đến ngọn, thành ra từng hàng từng bậc, đến nỗi khóm cây cỏ-lộ ở bậc dưới, ta trông xa như thế chệch cảnh bày chơi của nhà ở bậc trên. Cuộc giao thông xen lẫn cả cò lẫn kim: chiếc kiệu hai người kiêng cũng tranh đường lên xuống với ô-tô, xe điện. Những hồi có câu chuyện cho chúng tôi đang kể đây, kiệu ở Hương-cảng đã gần hóa ra vật trần-hủ hiểm hoi, không còn mấy ai ngồi kiệu kiêng đi nghênh ngang giữa phố.

Có một chiếc kiệu nhà như của Á-Khâu, đóng kiệu mới và sơn phết bóng nhoáng, ai thấy cũng phải trầm trồ, tưởng người chèo-chệ trong đó không phải thường nhân.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

ESSENCE  
**Térébenthine Colophane**  
gửi đi khắp nơi rất nhanh chóng  
Hỏi nhà sản-xuất:  
**SONG - MAO**  
101 - Rue de Canton, Haiphong, 741-141

**THOẠI-NHIỆT-TÂN HỒNG - KHÊ**  
Cám, sỏi, nước đầu, đau xương đau mình, về con người lớn chỉ uống một gói Thoại-nhiệt-Tân hiện một 12 tay giá 0\$10, 5 phút ra mồ hôi khô hẳn.

### THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sích bạc đãi hạ) uống đủ các thứ thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí hư Hồng Khê số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khôn Hoá Hồng Khê giá 0\$50 đổ vào cửa m nh là khỏi dứt. Trám người chữa theo cách này khỏi cả trăm.

### ĐIỀU KINH DƯƠNG HUỆT

Các bà các cô kinh không đều màu sẫm uống thuốc Điều kinh dương huyết Hồng Khê (0\$50 một hộp) kinh đều huyết tới ngay.

### THUỐC «CAI HỒNG KHÊ»

Không chọn lẫn chất thuốc phiện (nhà đoan đã phân chất, nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được, mỗi ngày hút một đống bạc thuốc phiện, chỉ uống hết 0p.20 thuốc cai là đủ vẫn đi làm việc như thường, thuốc viên 0p.50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một hộp chai

### THUỐC PHONG LINH HỒNG KHÊ

Giấy thép được ngang giới

Thuốc Hồng - Khê chữa người lẳng lơ

Hai câu sấm này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì hề ai bị lậu không cứ mới hay kinh niên uống thuốc lậu Hồng Khê số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rút nọc, ai bị bệnh giang mai không cứ về thời kỳ thứ mấy, mới hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang mai số 14 cũng khỏi rút nọc một cách êm đềm, không hại sinh dục, nên khắp nơi đâu đâu cũng biết tiếng.

### Nhà thuốc Hồng Khê

Đã được thưởng nhiều bởi tỉnh vàng bạc và bằng cấp Tổng cục 75 hàng B3, chỉ nhân 88 phố Huế Hanoi và đại lý các nơi. Có biểu sách GIA ĐÌNH Y-DƯỢC và HOA-NGUYỆT CẨM-NANG để phòng than và trị bệnh.

## BỆNH TÌNH

.. Lậu, Giang-mai  
Hạ cam, Hột xoài

chi nên tìm đến

## BƯC-THO-BU'ÔNG

SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUÉ - HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHẠT, KHÔNG HẠI SINH DỤC  
CHỮA KHOAN KHỎI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM

# Quân Mông-Cổ hai là n tiên đánh xứ Ukraine..

c: liên-bang Mỹ, hay Nga Sô-viết ngày nay. Gao-hào vớ các nước Thụy-Điền, Ha-Lan và mây nước láng giềng khác, đại-tướng muốn ngon cớ màu «lam vàng» bay khắp nơi nào cớ dân Ukraine ở từ sông Vistule tới sông Don. Giá bấy giờ đại-tướng hạ thành Varsovie đê cũng hạ được. Nhưng cớ một vài bọn Cosaques phẫn-nghịch, thành thủ đại-tướng buộc lòng phải ký hiệp-ước với Moscovie.

Theo hiệp-ước Perejaslaw (1654) vua nước Moscovie tức là Nga-Hoàng cam-đoan tôn-tọng quyền độc-lập xứ Ukraine, quyền-lợi các chúa Hetman, và sự tự do của dân Cosaques, Nga Hoàng lại phải giúp dân Ukraine theo ách Ba-Lan.

Nhưng Nga-Hoàng không giữ lời hứa. Năm 1657, tướng Kheinitckij tạ-thế, Nga Hoàng liền kết ước với Ba-Lan (1667) xé nước Ukraine làm hai mảnh. Từ sông Dniepr về phía tây thuộc Ba-Lan, từ tả ngạn sông ấy thành Kiev thuộc Nga. Tướng Doroschenko kẻ-vị Kheinit-kij cầu-viện Thổ-nhĩ-kỳ đê đánh nước Nga, nhưng bị thất-bại.

## UKRAINE NGHĨA LÀ GÌ ?

Các vua-chúa đê tiên của nước Moscovie chỉ là những vua chư-bần của Hoàng-đế Mông-cổ, thu thuế giúp vua Mông-cổ và mỗi năm tiến cống một lần. Ivan IV le Terrible (1530-1584) là ông vua thứ nhất nước Nga đã đứng lên tháo ách Mông-cổ và tự xưng là Nga quốc Hoàng-đê.

Ivan IV tự nhân là dòng-dõi Rurik ngày xưa, đê tỏ rằng mình có quyền chiếm đất Ukraine là gia-s-n của Rurik. Các vua Nga kế vị Ivan IV, lại bắt chước Rurik gọi thân-dân mình là Russes; vì ngày xưa Rurik gọi dân

thành Kiev là Rus (nghĩa là bơi thuyền) vì thấy họ bơi thuyền rất giỏi. Thế là bắt đầu cớ tên Russes là dân Nga và cũng từ đây cớ tên Ukraine, đê chỉ miền đất rộng bát-ngát chạy dài từ phía nam nước Moscovie (Nga) tới Hắc-Hải.

Ukraine là một tiếng Nga cớ nghĩa là *lợn cừu*, Nga-Hoàng muốn gọi Ukraine là đất lợn-cừu của đại-quốc Nga vậy.

## CẦU CỨU THUY-ĐIỀN

Trước kia, Ukraine cầu cứu người Nga đê đánh người Ba-Lan. Nay thì cầu-cứu ai đê đánh người Nga ?

May mắn làm sao, bấy giờ vua Thụy-điền là Charles XII cớ chuyên bắt-binh với Nga-Hoàng Pierre le Grand.

Tướng Mazeppa liền sang cầu viện. Mazeppa là một nhân vật kỳ-dị. Trước làm tới một tướng Ba-Lan, sau vì một chuyện gì bất-bình, bị tướng ấy lột trần truồng, troi trên lưng một con ngựa rừng rồi thả rông ra nơi đồng không mông quạnh. Con ngựa ấy phóng nước đại về xứ Ukraine; vượt bèo nhiều sự nguy-hiểm Mazeppa vẫn sống trên lưng ngựa rừng. Cho là một bực đĩ-nhân, dân Ukrain-e liền tôn Mazeppa lên làm tướng (Hetman).

Mazeppa, a hứa sẽ đem 60 000 quân Cosaques hợp lực với quân Thụy-Điền đánh Pierre le Grand, cớ giải cứu xứ Ukraine.

Thang chín năm 1707, vua Charles Thụy-Điền đem 43 ngàn quân kéo sang Ukraine đê hợp-lực với Mazeppa Mùa đông tới. Xa nơi cầu-cứu và bị đánh tới đư-kích luôn-luôn, quân Thụy-Điền vào hũu đờ vào chôn rết, thiêu cả g ay, thiêu cả cai àn. Thiêu ngựa, vì ngựa chễ mã nhiều, người ta phải vứt bớt cả súng xuống ruộng lầy. Quân chết dần mòn sau chỉ còn 24 ngàn người gầy ốm vì đói rét.

Tới mùa xuân, quân Thụy-Điền còn cớ 18 ngàn người và mỗi ngày số ấy mét sụt xuống. Bấy giờ vua Charles mới gặp Mazeppa với 4 000 quân Cosaques. Quân Cosaques của Mazeppa trước cũng đêng lên rừng cớ b đánh luôn nên bấy giờ chỉ còn sót lại con số ấy.

Mùa hè tới những quân-sĩ sống sót về đờ rất thì nax lại suy kiệt cả vì nóng và khát.

Lúc này Nga-Hoàng Pierre le Grand mới kéo đại đội quân mã tới đánh. Quân Thụy-Điền bị đánh tan-nát không còn gì. Vua

Charles bị thương nặng trốn thoát được sang nước Thổ-nhĩ-kỳ.

Thế là xứ Ukraine lại bị ép dưới bàn tay khe-khắt của Nga-Hoàng chẳng còn hy-vọng gì giải phóng.

## DỰ ĐỊNH XÃ XỨ CHÂU ÂU

Sau Pierre le Grand, Nga-Hậu Catherine II lên cầm quyền. Hoàng-Hậu bạc đãi dân Ukraine hết sức. Họ bị bắt làm mớ-lê hết. Chức hetman (chúa tướng) bị bãi bỏ. Những đoàn Cosaques bị giải-tán và sát-nhập vào đại-quân Nga. Xứ Ukraine bị chia làm năm tỉnh, đờ một viên quan Hoàng-Hậu cử ra cai-trị. Tóm lại dân Ukraine mất hết tự-do.

Dân Ukraine công phẫn mây lần nổi lên đánh lại, nhưng đều bị dẹp yên. Năm 1787, Catherine tới Kiev, làm tôn phi nhân-dân không biết bao nhiêu về cuộc tiếp-rước.

Trong lúc đó thì Catherine vai-thủ với tinh-nhân là vua Joseph II nước Đức, hai người bàn-tính ngầm ngấm với nhau về việc xâu-xé châu Âu, bắt đầu từ nước Ba-Lan.

Thế rồi nước Ba-Lan bị chia sẻ, bị xóa tên trên bản-đồ. Xứ Ukraine bị chia làm hai phần, ba phần về phía đông thuộc Nga, một phần về phía tây thì về tay liên bang Hung-Áo. Tinh-thế đó kéo dài tới năm 1918 mới thôi.

## HOÀNG-ĐẾ NAPOLEON

### ĐINH LẤY UKRAINE

Ngày 15 jun 1812, Hoàng đê Nê-phá-Luân đem một đạo quân 63 vạn người sang đánh nước Nga.

Báo là đánh Nga, nhưng Hoàng-đê chỉ cốt chiếm lấy xứ Ukraine, lập thành một nước Cosaques tự-chủ, đặt tên là xứ «Napoléoni-de», mớ một con đường qua xứ Ukraine và núi Caucas đê sang Ấn-độ và dành lợi-quyền cho nước Pháp ở cái vựa lúa mì giữa khoảng hai châu Âu, Á.

Ngày 14 Septembre 1812, đại-quân của Hoàng-đê kéo vào thành Mạc-tu-khoa. Mạc-tu-khoa bị đốt cháy, khí quân mai phục của Nga đờ xô từ phía ra phản công.

Giá trước lúc ấy, Hoàng-đê giải phóng cho xứ Ukraine tại được ngay. Nhưng không hiểu vì sao ngà lại thôi, hình như sợ tinh-thần quốc-gia của dân Ukraine chưa đủ mạnh.

Thế rồi vào đông tới, Thế rồi đại-quân của Hoàng-đê Napoleon cũng bị đánh tan như quân của Charles XII xưa. Hoàng-đê không bao giờ bị thua đờ-dun như lần ấy, và từ trên đó vận mệnh của Hoàng-đê bắt đầu suy-àn. Cũng từ đó dân Ukraine cứ bị ép một bề ở dưới bàn tay sắt của Nga Sô-viết.

Lê Hồng-Phong

# Mây nghìn lang băm bị sừ từ ! vì

## CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

### BẢNG QUỐC-NGŨ CÓ CẢ CHỮ HÁN TỐT NHẤT

do các danh-y như Nguyễn-An-Nhân v. v... hợp soạn

đã lên giá 9900 (trước bán 6000... vì nhiều cuốn phải in lại đờ cớ là mớ giấy cồng đờ, cớ là con phải lên nua

#### 1) BỘ «Y-HOC TUNG-THU» GIÁ 8000

Giữ ngót nghìn trang lớn, đờng bìa giấy, gồm cớ Đông, Tây y-lý và cách liệu trị đờ/hình về các cây thuốc và thân thể người, nói rõ tinh các vị thuốc như: hàn, nhiệt, ôn, cam, tân, toan, ký, phàn, đờ, ô, v. v... đờy kỹ cách xem mạch, nghe bệnh... Allcùng tự làm đờc thuốc giới ngay và các bài thuốc đã kinh nghiệm xưa nay. Chả thể đờ cớ bao nhiêu thơ khen, Chàng những ta nên học thuốc mà còn nên học các sách thuốc đê «sừ từ» các tay lang băm» Do mình biết thuốc thì không liều lĩnh mà giết người đờc.

#### 2) BỘ «SÁCH THUỐC KINH-NGIỆM» GIÁ 1360

Hai cuốn mỗi cuốn 6000 toàn cớ bài thuốc cấp cứu kinh nghiệm. Đê chữa mây trăm bệnh như chớ đờ, rắn độc của lỵ, tả, đau bụng, ho, cúm v. v...

#### 3) BỘ «SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA» GIÁ 0p80

Chỉ đờng ít vị thuốc Bắc (Tân) mà chữa đờc bao nhiêu bệnh nguy hiểm.

#### 4) BỘ «SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA» như đờu, sỏi (lên trái Bần, trái Mưa) đau mắt v. v...

Chứa đờu, sỏi — Đờ các hình về chớ phật ra lành, đờc và các bài thuốc đã kinh nghiệm giá 1500.

Chứa đau mắt cớ đồ hình và bài thuốc kinh nghiệm giá 1500.

#### 5) SÁCH THUỐC GIA-CHUYÊN KINH-NGIỆM 1p50

(ở xa thêm cước gửi, gửi nhiều cuốn tự lực rê cước nhiều, gửi contra remb. nhờ gửi (tạm thờ trước làm cước)

MUA BUỒN, MUA LẺ, THỢ, MANDAT CHỈ ĐÊ CHO NHÀ XUẤT-BẢN NHƯ VẬY :

# Nhật - Nam thư-quán, 19, Hàng Điều, Hanoi

BÁN TẠI :

**MAI - LĨNH**

Hanoi  
Haiphong  
Saigon

Ấy ai gần mỗi xương chồn  
 Nam-Cường chuyên trị tiếng đờn đầu hay,  
 Sầm nhưng quế phụ nào tây  
 Cái gán thư thái cái tay nhẹ nhàn

# Quân Mông-Cô hai lần tiên đánh xứ Ukraine..

Ci: liên-bang Mỹ, hay Nga Sô-viết ngày nay. Gao-hào về các nước Thụy-Điền, Ha-Lan và mấy nước láng giềng khác, đại-tướng muốn ngợp có màu «lam vàng» bay khắp nơi nào có dân Ukraine ở từ sông Vistule tới sông Don. Giả bấy giờ đại-tướng hạ thành Varsovie để chờ hạ được. Nhưng có một vài bọn Cosaque phản-ngịch, thành thử đại-tướng buộc lòng phải ký hiệp-ước với Moscou.

Theo hiệp-ước Perejaslaw (1654) của nước Moscovie tức là Nga-Hoàng cam-đoan tôn trọng quyền độc-lập xứ Ukraine, quyền-lợi các chúa Hetman, và sự tự do của dân Cosaque. Nga Hoàng lại phải giúp dân Ukraine tháo ách Ba-Lan.

Nhưng Nga-Hoàng không giữ lời hứa. Năm 1657, tướng Khmelnikiev tạ-thể, Nga Hoàng liền kết ước với Ba-Lan (1667) về nước Ukraine làm hai mảnh. Từ sông Dniepr về phía tây thuộc Ba-Lan, từ tả ngạn sông ấy thành Kiev thuộc Nga. Tướng Doroschenko kẻ-vi Khmelnikiev cầu-viện Thổ-nhĩ-kỳ để đánh nước Nga, nhưng bị thất-bại.

## UKRAINE NGHĨA LÀ GÌ ?

Các vua-chúa đời tiền của nước Moscovie chỉ là những vua chư-bần của Hoang-đế Mông-cô, thu thuế giúp vua Mông-cô và mỗi năm tiến cống một lần. Ivan IV le Terrible (1530-1584) là ông vua thứ nhất nước Nga đã đứng lên tháo ách Mông-cô và tự xưng là Nga quốc Hoàng-đế.

Ivan IV tự nhận là dòng-dõi Rurik ngày xưa, để tỏ rằng mình có quyền chiếm đất Ukraine là gia-si của Rurik. Các vua Nga kể từ Ivan IV, lại bắt buộc Rurik gọi thần-dân mình là Russes; vì ngày xưa Rurik gọi dân

thành Kiev là Rus (nghĩa là bơi thuyền) vì thấy họ bơi thuyền rất giỏi. Thế là bắt đầu có tên Russes là dân Nga và cũng từ đây có tên Ukraine, để chỉ miền đất rộng bát-ngát chạy dài từ phía nam nước Moscovie (Nga) tới Hắc-Hải.

Ukraine là một tiếng Nga có nghĩa là *làn cùg*, Nga-Hoàng muốn gọi Ukraine là đất tựa-cùng của đại-quốc Nga vậy.

## CẦU CỨU THUY-ĐIỀN

Trước kia, Ukraine cầu cứu người Nga để đánh người Ba-Lan. Nay thì cầu-cứu ai để đánh người Nga ?

Máy mần lửa sao, bấy giờ vua Thụy-điền là Charles XII có chuyên bắt-bình với Nga-Hoàng Pierre le Grand.

Tướng Mazeppe liền sang cầu viện. Mazeppe là một nhân vật kỳ-dị. Trước làm tới một tướng Ba-Lan, sau vì một chuyện gì bất-bình, bị tướng ấy lột trần truồng, troi trên lưng một con ngựa rừng rồi thả rông ra nơi đồng không mông quạnh. Con ngựa ấy phóng nước đại về xứ Ukraine; vượt bao nhiêu sự nguy-hiểm Mazeppe vẫn sống trên lưng ngựa rừng. Cho là một bực-dị-nhân, dân Ukrain e-liên tôn Mazeppe làm tướng (Hetman).

Mazeppe a hứa sẽ đem 60.000 quân Cosaque hợp lực với quân Thụy-Điền đánh Pierre le Grand, rồi giải cứu xứ Ukraine.

Thang chín năm 1707, vua Charles Thụy-Điền đem 43 ngàn quân kéo sang Ukraine để hợp-lực với Mazeppe Mùa đông tới. Xa nơi cầu-cứu và bị đánh tới đụn-kích lộn-luon, quân Thụy-Điền vừa chịu đói vừa chịu rét, thiếu cả gạo, thiếu cả cai ăn. Thiểu ngựa, vì ngựa chết mã nhiều, người ta phải vứt bớt cả súng xuống ruộng lầy. Quân chết hết môn sau chỉ còn 24 ngàn người gầy còm vì đói rét.

707 mùa xuân, quân Thụy-Điền còn có 18 ngàn người và mỗi ngày số ấy mới sụt xuống. Bấy giờ vua Charles mới gặp Mazeppe với 4.000 quân Cosaque. Quân Cosaque của Mazeppe bước cũng đặng lên lưng của b

đánh luôn nên bấy giờ chỉ còn sót lại con số ấy.

Mùa hè tới những quân-sĩ sống sót về đói rét thì nay lại sụt hết cả vì nóng và khát.

Lúc này Nga-Hoàng Pierre le Grand mới kéo đại đội quân mã tới đánh. Quân Thụy-Điền bị đánh tan-nát không còn gì. Vua

Charles bị thương nặng trốn thoát được sang nước Thổ-nhĩ-kỳ.

Thế là xứ Ukraine lại bị ép dưới bàn tay khe-khắt của Nga-Hoàng chẳng còn hy-vọng gì giải phóng.

## DỰ ĐỊNH XÃ KHÊ CHÂU ÂU

Sau Pierre le Grand, Nga-Hậu Catherine II lên cầm quyền. Hoàng-Hậu bạc đãi dân Ukraine hết sức. Họ bị bắt làm nô-lệ hết. Chức hetman (chúa tướng) bị bãi bỏ. Những đoàn Cosaque bị giải-tán và sáp-nhập vào đại quân Nga. Xứ Ukraine bị chia làm năm tỉnh, do một viên quan Hoàng-Hậu cử ra cai-trị. Tóm lại dân Ukraine mất hết tự-do.

Dân Ukraine công phẫn mấy lần nổi lên đánh lại, nhưng đều bị dẹp yên. Năm 1787, Catherine tới Kiev, làm tôn phi nhân-dân không biết bao nhiêu về cuộc tiếp-rước.

Trong lúc đó thì Catherine vui-thú với tinh-nhân là vua Joseph II nước Đức, hai người bàn-tính ngầm với nhau về việc xâu-xé châu Âu, bắt đầu từ nước Ba-Lan.

Thế rồi nước Ba-Lan bị chia sẻ, bị xóa tên trên bản-đồ. Xứ Ukraine bị chia làm hai phần, ba phần về phía đông thuộc Nga, một phần về phía tây thì về tay liên bang Hung-Ao. Tỉnh-thế đó kéo dài tới năm 1918 mới thôi.

## HOÀNG-ĐẾ NAPOLÉON

### ĐÌNH LẤY UKRAINE

Ngày 15 jun 1812, Hoàng đế Nê-phá-Luân đem một đạo quân 63 vạn người sang đánh nước Nga.

Bảo là đánh Nga, nhưng Hoàng-đế chỉ cốt chiếm lấy xứ Ukraine, lập thành một nước Cosaque tự-chủ, đặt tên là xứ «Napoléonide», mở một con đường qua xứ Ukraine và núi Caucas để sang Ấn-độ và dành lợi-quyền cho nước Pháp ở cái vựa lúa mì giữa khoảng hai châu Âu, Á.

Ngày 14 Septembre 1812, đại-quân của Hoàng-đế kéo vào thành Mạc-tu-khoa. Mạc-tu-khoa bị đốt cháy, khi quân mai phục của Nga đổ xô từ phía ra phản công.

Giã trước lúc ấy, Hoàng-đế nghĩ phóng cho xứ Ukraine tại được ngay. Nhưng không hiểu vì sao ngày lại thời, hình như sự tinh-thần quốc-gia của dân Ukraine chưa đủ mạnh.

Thế rồi mùa đông tới, Thế rồi đại-quân của Hoàng-đế Napoléon cũng bị đánh tan như quân của Charles XII xưa. Hoàng-đế không bao giờ bị thua đau-dớn như lần ấy, và từ trận đó vận mệnh của Hoàng-đế bắt đầu xuy-àn. Cũng từ đó dân Ukraine cứ bị ép một bề ở dưới bàn tay sắt của Nga Sô-viết.

Lê Hùng-Phong

# Mày nghìn lang băm bị sừ từ ! vì

## CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

### BẢNG QUỐC-NGŨ CÓ CẢ CHỮ HÁN TỐT NHẤT

do các danh-vị như Nguyễn-An-Nhân v. v... hợp soạn

đã lên giá 8000 (trước bán 6000... vì nhiều cuốn phải in lại đến 4 lần mà giấy càng đắt, có lẽ còn phải lên nữa

#### 1) BỘ «Y-HOC TÙNG-THU» GIÁ 800

Giấy ngót nghìn trang lớn, đóng bì giấy. Gồm có Hông, Tây y lý và cách liệu trị, đồ hình vẽ các cây thuốc và thân thể người, nói rõ tính các vị thuốc như: hàn, nhiệt, ôn, cam, tán, toan, lý, phân, lý, ô, v. v... dạy kỹ cách xem mạch, nghe bệnh... Tất cả quy tụ làm được thuốc giỏi ngay và các bài thuốc đã kinh nghiệm xưa nay. Chả thế đã có bao nhiêu thợ kha, Chàng những ta nên học thuốc mà còn ngen dưng các sách thuốc để «sừ từ» các tay lang băm» Do mình biết thuốc thì họ không liều lĩnh mà giết người được.

#### 2) BỘ «SÁCH THUỐC KINH-NGIỆM» giá 1360

Hai cuốn mỗi cuốn 6000 toàn các bài thuốc cấp cứu kinh nghiệm. Để chữa mấy trăm bệnh như chó dại, rắn độc cắn lỵ, tả, đau bụng, ho, cúm v. v...

#### 3) BỘ «SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA» giá 0p80

Chỉ dùng ít vị thuốc Bắc (Tân) mà chữa được bao nhiêu bệnh nguy hiểm.

#### 4) BỘ «SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA» như đậu, sỏi (lên trái Bần, trái Mè) đau mắt v. v...

Chữa đậu, sỏi — Đủ các hình vẽ chỗ phát ra sỏi, sỏi và các bài thuốc đã kinh nghiệm giá 1500.

Chữa đau mắt có đủ hình và bài thuốc kinh nghiệm giá 1500.

#### 5) SÁCH THUỐC GIA-CHUYỂN KINH-NGIỆM 1p50

(ở xa thêm cước gửi, gửi nhiều cuốn một lượt rẻ cước nhiều, gửi contre remb. nhờ gửi ít tem thư trước làm cước)

MUA BUÔN, MUA LẺ. THƠ, MANDAT CHỈ ĐỀ CHO HANG XUẤT-BẢN NHƯ VẬY:

**Nhật - Nam thư-quán, 19, Hàng Điều, Hanoi**

油 類 商

MÁRQUE DÉPOSÉE

**ĐẦU**

**Cam-công**

Kèm cách dùng hàng đến

BÁN TẠI:

**MAI - LÍNH**

Hanoi

Haiphong

Saigon

Ấy ai gần mỗi xương chôn  
 Nam-Chương chuyên trị tiếng đồn đầu hay,  
 Sầu nhưng quê phụ nào tây  
 Cái gân thư thái cái tay nhẹ nhàng

# Thiên đường hay địa ngục

## Chính là địa ngục

Bấy lâu nay, những người ôm cái mộng «thế-giới đại-dồng» vẫn tưởng rằng nước Nga Xô-viết, tức là nước tở cộng-sản ở hoàn-cầu, là một nước mà quần-chúng nhất thiết bình-dẳng, là một nước mà quần-chúng làm chúa, là một nước của quần-chúng!

Tại nước ấy, người ta tin rằng, chỉ có một hạng người duy-nhất trong xã-hội là hạng thợ, và thợ chỉ là một phần-tử của quốc-gia đại-dồng, làm việc không lương. Vì người ta nói, theo chủ-nghĩa cộng-sản thì «mọi người làm cho mọi người» và «mọi người làm cho một người» nghĩa là người thợ này sản-xuất ra hóa-sản này, để đem đổi lấy hóa-sản khác do người thợ khác chế-tạo, chứ không dùng tiền-tệ để mua bán như tại các nước không cộng-sản trong hoàn-cầu.

Tóm lại, người ta tin chắc rằng, nước Nga Xô-viết là biểu-tượng của cái thế-giới đại-dồng tương-lai và đó là nơi thiên-đường của thuyê-n-thơ.

Thực ra, người ta lầm.

Nga Xô-viết, còn xa mới là thiên-đường của thuyê-n-thơ, lại chính là một nước mà thợ-thuyền bị chia làm nhiều giai-cấp chênh-lệch nhau nhất hoàn-cầu. Trong nhiều bài diễn-văn hàng-hóa báo-đề, nhà «độc-tai đó» Staline tuyên-bố trắng ra rằng «người ta sinh ra là bất-bình-dẳng vì các sự nhu-cần và vì các tính-hạnh» không thể nào coi nhất-luật ngang hàng nhau được.

Cái khâu-hiệu mới của nước Nga ngày nay, — cái khâu-hiệu có thể khiến Lénine, ông tở cộng-sản phải đứng dậy cách-mệnh một lần nữa là «tự tại bệ dặng».

Khâu-hiệu ấy chỉ là cái khâu-hiệu cũ-riech từ mấy ngàn năm của các nước văn-minh Âu, Á, trải qua bao nhiêu cuộc phá-hoại, bao nhiêu cuộc cách-mệnh, bao nhiêu lần cải-tổ, bao nhiêu cuộc ké-cứu, tìm-tòi, nay nước Nga mới phát-minh ra được và đem nó chỉ-phối đời sống vật-chất và tinh-thần của người làm việc một cách cực-ly phức-tạp và khắt-khe. Đến nỗi nhiều thợ-thuyê-n coi nước Nga như một địa-ngục, đã phải trốn đi nước khác

để làm việc và sống trong tiết hầu không-khi trong-sạch để thờ hơn.

## Thợ vẫn lĩnh lương và lương thợ chênh-lệch một cách thái quá

Trái với sự tin tưởng của số đông người ngoại-quốc, thợ-thuyê-n nước Nga vẫn tháng tháng lĩnh lương, như thợ-thuyê-n các nước khác vậy. Có điều khác là lương thợ ở Nga chênh-lệch nhau một cách không thể tưởng-tượng. Có thể nói sự bất-bình-dẳng giữa người làm việc ở Nga rõ-rệt nhất cả hoàn-cầu.

Tại các xưởng máy, những thợ khỏe nhất, khéo nhất, có thể lực nhất kiếm được gấp năm gấp mười số lương của các hạn đồng-nghiệp bị kém vì tạo-hóa, vì sự giáo-dục và vì số-phận. Quan-chức Nga định lương trung bình của người thợ mỗi tháng là 130 nga-kim (rouble), nhưng có nhiều người mỗi tháng chỉ lĩnh được có 90 nga-kim và có nhiều người mỗi tháng lại lĩnh được từ 500 tới 800 nga-kim. Lại có người thợ lĩnh mỗi tháng được những 1.000 nga-kim.

Còn các viên kỹ-sư đốc-công chuyên-nghiệp thì thường kiếm được gấp 30 hay 40 lần số lương thợ. Họ lĩnh hàng tháng từ 1.000 đến 5.000 nga-kim. Nhưng sự đó cũng không nhất định. Vì không hiểu do lẽ gì có viên kỹ-sư lại chỉ lĩnh mỗi tháng được 600 hay 600 nga-kim thôi.

Nếu nước Nga Xô-viết là địa-ngục của thợ-thuyê-n, thì nó lại là thiên-đường của nhà văn; nhưng phải là nhà văn bợ-đỡ chủ-nghĩa cộng-sản và Staline. Như văn-sĩ Alexis Tols-toi mỗi tháng kiếm được tới 30.000 nga-kim và có khi hơn nữa, một mình có những ba chiếc xe hơi và một «hộ» kể thày người tở, sống rộng-rãi phong-lưu như một ông Hoàng. Một nhà văn khác tên là Pilniak cũng có ba xe hơi và sống dư-dật như «bơi» trong sự phú-túc.

Tại-nghuyên của nhà văn-sĩ Nga có thể nói là rất đời-dào. Vì khen-ngợi chế-độ cộng-sản thường được lĩnh nhiều số tiền nhuận bút rất đồ-sộ. Và ca-tư Staline, cũng được lĩnh những khoản tiền trợ-cấp rất to.

Song ta đừng tưởng các nghề-nghiệp tự-do ở Nga đều được trọng-đãi như nghề cầm bút ... bợ-đỡ.

Vì phần nhiều các bác-sĩ giáo-sư kế-toán... lương tháng kém cả lương thợ, lĩnh được có từ 300 tới 500 nga-kim. Họ đều phải làm việc gấp đôi mới kiếm đủ xài từ đầu tháng lương này tới đầu tháng lương sắp tới.

## Giá-trị bịp-bợm của đồng Nga-kim.

Theo các nhà cầm-quyên nước Nga, thì giá trị đồng nga-kim vững-vàng nhất thế-giới, và bất di bất dịch: hai nga-kim đổi được một đồng «dollar» vàng, tức 25 quan tiền Pháp, nghĩa là mỗi nga-kim (rouble) giá-trị 121.50.

Đó chỉ là cái giá bực bợm.

Những nhà du-dịch ngoại-quốc đem tiền sang Nga đổi lấy đồng «rouble» tiền-xài, đều bị bợc-lột theo cái giá-bạc bịp-bợm ấy.

Vì thực ra, trong chổ đản-gian, người ta đổi bạc lên-lút với nhau, mỗi «rouble» Nga chỉ trị-giá từ 25 tới 50 centimes là cùng (tức là một góc hay một nửa đồng phật-lãng).

Không thể nào lượng giá tiền-tệ được, tại một nước không có luật cung cầu, vì nên kinh-tế hoàn-cầu do chính-phủ chỉ-huy.

Việc phát-hành bạc giấy với số tiền thật tích-trữ trong ngân-hàng, không có nghĩa-ly gì hết, vì chính-phủ tự do muốn in ra bao nhiêu giấy bạc thì in và giữ kín số bạc giấy phát hành trong nước.

Staline nói đồng nga-kim giữ vững mãi được giá-trị nó, vì không những tiền tài của ngân-hàng, mà cả phú-nguyên của chánh-phủ tức là của tất cả nước Nga, đất-dại, thổ-sản nhà máy, nhà ở, máy móc, hàng-hóa v.v. biao đảm cho nó.

Như vậy ai cũng tưởng giá-trị đồng nga-kim vững-vàng lớn-lớn lắm. Té ra không. Ngày nay những lý-thuyê-t về tiền-tệ đã đổ đánh xầm một tiếng không kèn, không trống, chánh-phủ Nga lãng-lạng hạ giá, đồng «rouble» xuống hơn ba phần tư. Ngày hôm trước giá chính-thức đồng nga-kim là 131.50, xịch một cái ngày hôm sau, giá bạc hạ xuống còn có 3 quan, mà giá ấy cũng không được vững vàng nữa.....

Vì đó chỉ là giá bực, chính-thức mà thôi. Mà giá bạc chính-thực, thì như trên đã nói, ta đã biết là một thứ giá bực, thì sự chênh lệch bịp-bợm!

## Một thứ hàng có 36 giá khác nhau!

Có biết giá hàng hóa thì mới biết rõ giá bạc. Nhưng mấy năm gần đây, người nước ngoài không sao biết rõ được chân giá-trị của hàng-hóa.

Vì cũng một thứ hàng-hóa mà không phải nói ngoa, bán theo những 36 thứ giá khác nhau, tùy theo chỗ bán.

Hàng hóa bán trong các hiệu «đồng cửa» thì giá rẻ hơn.

Hiệu «đồng cửa» không phải là hiệu đồng cửa thật đâu! Chỉ là những hiệu danh riêng cho mấy hạng khách hàng được hưởng quyền lợi đặc biệt. Vào mua hàng tại các hiệu ấy, phải là người của Chính-phủ của Đảng, hoặc người được Đảng hay Chính-phủ trọng-đãi và phải đem theo những tấm thiệp (các) riết g. có răng-cưa, xé ra đưa cho chủ hiệu (!).

Còn hàng-hóa bán tại các hiệu khác, hoặc các chợ, thì giá đắt như vàng. Phải là người giàu có (!) mới mua hàng được tại các nơi đó.

Nếu khách hàng là người ngoại-quốc thì lại phải mua hàng tại những hiệu buôn bán hàng cho người ngoại-quốc, gọi là «Torgsin». Mua hàng ở đây, giá cũng vừa phải, nhưng phải trả tiền bằng vàng, bạc thật, hoặc bằng tiền ngoại-quốc.

Giá hàng thay đổi như vậy, nên dù có tài thánh, cũng không thể cân-ứ vào giá hóa-vật mà định giá tiền-tệ...

## Giá sinh-hoạt vẫn cao!

Không rõ giá sinh-hoạt, thì không thể có một ý-niệm rõ-rệt về lương-bổng và tiền-tệ được...

Nhưng một thứ hàng có tới 36 giá khác nhau, thì biết rõ thế nào được giá sinh-hoạt. Đại-khái, người ta chỉ có thể sau một cuộc so-sánh các giá, biết giá trung-bình của mấy thứ hóa-phẩm thiết-dụng hàng ngày như sau này:

Bánh mì: 1 nga-kim 40 một kilo.

Thịt: (hạng xoàng) 4 nga-kim một kilo.

Bơ: 16 nga-kim 50 một kilo.

Đường: 4 nga-kim 90 một kilo.

Xà phòng: (hạng tốt) 3 nga-kim 80 một kilo.

Giá nhà cửa thì rẻ hơn, vì là của Chánh-phủ làm cho thuê. Song hiện giờ, mỗi phòng phải cho từ ba người tới năm người ở, mới

## Muôn được chóng giàu mua vé xổ số Đông-Pháp

đủ chỗ, vì nhà cửa làm ra còn thiếu nhiều.  
Về giá quần áo, vải vóc thì cao hết sức. Chỉ  
những người lính mỗi tháng từ 500 nga-kim  
trở lên mới ăn mặc được đầy đủ, sang trọng.

Mọi cái hình-ảnh về giá sinh hoạt hoạt-  
động rõ-rệt gặp mấy những giá hàng là tại  
Nga nay vẫn còn nhiều người bán quần áo cũ  
may từ trước hai Âu-chiến (1914-1918).

Đây là nói người ở thành-thị. Còn dân quê  
thì khỏi phải nói người ta cũng có thể đoán  
được rằng đời sống của họ cũng chẳng thàn-  
tiến chút nào.

### Một cách khuyến-khích thợ làm việc

Trong đám thợ Nga, có lẽ có rất nhiều thợ  
uời biếng, làm việc cẩu-dâm và kéo dài ra,  
nên Staline và bạn đồng-chi đã nghĩ ra một  
cách khuyến-khích họ làm việc. Cách ấy rất  
lạ đời: lập ra một đoàn thợ tinh-nguyên tậ-  
tân làm việc để làm gương cho kẻ lười biếng.

Rất nhiều thợ tinh-nguyên nhập đoàn  
thợ đặc-biệt đó, vì một lẽ rất dễ hiểu, là đoàn  
thợ tinh-nguyên đó được hưởng đủ thứ lợi-  
quyền, được lương cao, được ăn ngon, được  
thưởng mẹ-day, được đi xem hát, đi nghỉ  
mát trên núi không mất tiền... v.v....

Tại các xưởng máy, bàn ăn của đoàn thợ  
tinh-nguyên đó, có trái khế ăn, trên bàn  
những thức ăn ngon-lành sang-trọng như bữa  
tiệc, bữa cạnh những bàn ăn xoàng-xĩnh,  
thiếu-thốn của bọn thợ thường. Người ta  
sinh ra đời là bắt bình-dẳng! « Anh » Staline  
nói thế!

Thế rồi, dưới sự áp-bức của nhà chuyên-  
trách, của đảng cộng-sản, của các nghiệp-đoàn,

bắt thấy các thợ thuyền đều phải lần-lượt ghi  
tên vào đội thợ tinh-nguyên-đoàn từng bọn  
ghi tên, sau hết, tất cả đều ghi tên một lượt.  
Thành ra thợ tinh-nguyên cũng như không  
vậy, vì ai nấy đều là tinh-nguyên cả. Và hình  
như không có thợ tinh-nguyên nữa. Cái kết-  
quả thiên cận là sự hời hỏ những sự trọng-  
đãi riêng, dành cho thợ tinh-nguyên trước kia.

Một ngày kia, một người thợ mỏ tên là  
Stakhanov trình rằng va dùng búa máy, khai  
được nhiều than hơn các anh em, mỗi ngày  
được hơn 300 tấn.

Các nhà cầm-quyền Nga vội-vàng tăng-bổc  
khen-ngợi va, coi va như một vị anh-hùng  
lao-động. Ảnh va in trên các báo va được dán  
khắp mọi nơi. Lương va được tăng theo số  
sản-xuất.

Theo gương Stakhanov, một người thợ mỏ  
khác mỗi ngày khai-được hơn 500 tấn than,  
mọi người khác khác khai được 552 tấn, rồi cuối  
cùng một người thợ tên là Borissov phá kỷ-  
lục, khai được mỗi ngày 778 tấn than.

Song những vị anh-hùng lao-động đó chỉ  
xưng-hàng được trong vài ngày là cũng, ngày  
thứ ba, đến phải đặt các vị anh-hùng ấy lên  
« băng-cà » xe vào bệnh-viện.

Song điều đó không hề gì. Các nhà cầm-  
quyền Nga cần phải dùng đủ phương-khê để  
khuyến-khích cho thợ làm việc, vì theo họ  
thợ là một hạng người lười-biếng lắm thì phải.

Hề ông chủ xưởng máy hay các viên kỹ-sư,  
độc-công nào can tội muốn giữ-gìn đề-dặt sức  
lực cho thợ-thuận, thì bị trừng-phạt rất nặng.

Người ta tự hỏi đó có phải là một cách mới  
để tăng sức sản-xuất va bắt người ta làm việc  
nhiều mà ăn lương ít? (xem tiếp trang 37)

## Tâm hồn phụ nữ

Tại làm sao người thiếu niên lúc hỏi vợ muốn vị hôn thê của mình là người lãng mạn ngay  
thơ, có tâm hồn mơ mộng, mà đến khi lấy làm vợ rồi lại chỉ ước ao cái người ấy chỉ là người  
nội-tự đảm đang??? - Tại làm sao người đàn ông lại phụ-tinh? Mà sự phụ-tinh ấy có  
phải là cần nguyên sự suy-kém của đàn bà không? - Tại làm sao các bác, các cô có muốn  
người ta hiểu mình mà lại không ch u kể rõ lòng mình cho người ta biết?? - Tại làm sao  
người đàn bà hay đa cảm? - Làm thế nào có thể phân-biệt được lòng « đa cảm thật » của  
người đàn bà cao thượng với lòng « đa cảm giả » của hạng người dở dang va kiêu ngạo??  
Muốn trả lời các câu hỏi ấy xin các bạn hãy đọc cuốn:

**Tâm hồn phụ nữ của bà giáo Lan-Tú, Lê-đoãn-Vỹ**

Sách in bằng giấy bền - Một cuốn 0\$50 - Mua liền hóa giao ngàn hết 0\$88. Ở xa mua xin  
gửi 0\$86 (cả cước) về cho:

Nhà in MAI LĨNH Hanoi - Sách in có hạn, xin đặt mua trước kẻo hết

# CON ĐƯỜNG NGUYỄN TRIỂN

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM - HUYỀN-HÀ dịch

Tranh vẽ của 'MANH-QUYNH

(Tiếp theo)

TÓM TẮT KÝ TRƯỚC. - Ông bà Gerstin ở South  
Kenington có hai cô con gái: Kitty và Doris.  
Kitty lấy Walter Lane - một nhà vi trùng học -  
Cô chồng, ràng còn ngoài tình với Charlie. Cả hai  
lấy một hiệu bán đồ ở làm nơi hò hẹn.  
Liều lĩnh hơn thế nữa, Kitty lại tiếp Charlie ngay  
ở nhà mình.

- Em nghe này! Nếu cần, trong một g ở  
nhà, anh có thể để ra mười phút. Em hãy lại  
nhà lão Kế-Chu rồi anh đến.

Nàng hỏi-hùng hỏi:

- Nhà bán đồ-cờ à?

- Chúng mình nào có thể hẹn nhau lại  
phòng khách của Hương-Cảng khách-sạn!

- Nhưng nhận thấy tiếng nói chàng có vẻ tức  
bực.

- Được rồi. Em sẽ lại đàng Kế-Chu.

XI

Nàng xuống xe kéo ở phố Victoria, qua một  
ngõ hẻm, đến cửa hiệu. Nàng đứng một lát ở  
ngoài cửa hàng, làm ra bộ chú ý đến các đồ  
cũ bày ở đây. Nhưng người bán hàng trẻ tuổi  
đã nhận biết nàng và to-toét cười đồng tình.  
Hắn nói với vào nhà trong mấy tiếng khách,  
rồi liếc chú heo lùn, mặc áo dài thắm đi ra  
chào Kitty. Nàng vội vã bước vào.

- Ông Towasend chưa lại. Bà muốn lên  
gác?

- Nàng đi vào trong cùng cửa hàng, lên chiếc  
cầu thang hồng nát. Lặp khách theo lên mở  
cửa phòng. Không khí tù-hãm trong đó khét  
lẹt nồng thuốc phiện. Nàng ngồi trên cái  
hòm gỗ trầm.

- Chẳng bao lâu, có tiếng đi nặng chính-chịch  
làm ọp-ọp cả bức thang. Townsend vào, đóng  
cửa lại. Mặt chàng lộ vẻ căm chừu, nhưng  
trông thấy Kitty, chàng lại có nụ cười  
khả ai riêng của mình. Chàng ồm lấy nàng  
hôn vào miệng.

- Nào, có gì làm em bứt-rứt vậy?  
Nàng âu yếm đáp:

- Chỉ trông anh, em dễ chịu hơn,  
Chàng ngồi xuống giường, chậm thuốc lá.

- Hôm nay, trông em có vẻ mệt.

Mắt vẫn lảng tránh Kitty, bả nói, vẫn cái  
giọng bằng-phá-g ấy:

- Tôi phải đi làm việc. Nếu mình cho phép  
tôi sẽ đến phòng thí-nghiệm. Tán việc, tôi  
chắc mình đã ngủ rồi.

- Em hơi mệt.

- Vậy thì em ngủ cho ngon giấc!

- Chúc anh ngon giấc.

Chàng ra khỏi buồng.

X

Sáng hôm sau, khi tiện dịp, nàng đánh giầy  
nói cho Towasend ở buồng giấy chàng.

- Phải, cái gì thế?

- Em cần gặp anh.

- Ờ ời, anh bận ghé-gom lắm. Em đã rõ  
anh nhiều việc.

- Quan hệ lắm ời. Em có thể lại Tòa Thư  
ký không?

- Ờ, không thể được! Đứng lại.

- Anh lại đây vậy.

- Không thể bỏ đi đâu được. Hay là chiều  
hôm nay vậy? Mà tôi có lẽ không nên lại đàng  
ấy thì hơn.

Một lát im-lặng. Kitty « ờng thời bả »,  
không nói nữa.

- Nàng hôn-hề, hỏi:

- Anh vẫn nghe đây chứ?

- Phải, anh đương suy nghĩ. Có gì lạ không?

- Em không thể nói ra ở điện-thoại được.  
Sau một hồi im-lặng nữa, chàng nói tiếp:

— Chẳng có gì là lạ: em sẽ đem không chộp mắt.  
Townsend nhìn nàng. Chẳng vẫn mỉm cười nhưng cười gương. Kitty tưởng chừng nhận rõ một lo âu trong khóe mắt chàng. Nàng nói:  
— Hân biết rồi.

Vai giầy đồng hồ qua, trước khi Townsend đáp:

— Hân nói sao?  
— Chẳng nói gì hết.  
Chàng nhìn nàng, soi bói:  
— Vậy sao em nghĩ rằng hân biết?  
— Tại tất cả mọi sự. Thái độ hân. Cách hân ăn nói lúc bữa chiều.

— Hân có khó chịu không?  
— Không, trái lại hân lễ phép quá. Nhưng lần này là lần đầu, từ khi lấy nhau, hân không hôn em trước khi ra ngủ chỗ khác.

Nàng nhìn xuống. Charlie có hiền che chẳng?  
Mọi tối, Walter ôm lấy nàng, đôi môi dán chặt vào môi nàng, đôi môi không rời ra. Tất cả thân-thể hân rung - động trong cái hôn ấy...

— Theo ý em, tại sao hân không nói gì?  
— Em không biết.

Im lặng.  
Nàng ngồi trên chiếc bôm gỗ, không nhắc nhích, sợ hãi nhìn tình - nhân: một nếp răn sẽ giữa đôi lòng mây, chàng lộ ý bực dọc. Hai máp trẻ xuống.

Nhưng, chàng chột ngưỡng lên, trong mắt



thoảng một lần vui vẻ:

— Tôi đương ngại xem hân có chịu nói không.  
Nàng không đáp, ngạc nhiên về thái độ của Charlie.

— Nghi cho cùng, hân không phải là anh chồng thứ nhất chịu làm thình. Tội gì gây nên om-sòm! Nếu hân muốn làm to chuyện thì đã vào ngay phòng em lúc ấy rồi. Trong trường hợp này, người chồng chỉ có một cách giữ thể diện là ra về không biết gì cả. Hân sẽ làm như vậy. Em muốn cuộc gì, anh cũng cuộc.

Townsend càng nói, càng hùng hồn. Đôi mắt lam sáng ngời. Chàng lại vui vẻ, vô-tư-lự như thường. Đây một vẻ vững-chãi, nó khiến người ta yên dạ.

— Ông trời ông ấy rõ bụng tôi; tôi không muốn nói đến gì bất-thần với anh chàng Walter ấy. Nhưng một anh vi-trùng-học bất quá có là bao. Khi ông Simons về hưu, lẽ tất nhiên là tôi sẽ lĩnh chức Thuộc-địa thư-ký. Hân mà tử-tế với tôi, thì còn hơn. Hân cũng như mọi người phải nghĩ đến sinh-kế. Em có tưởng-tượng rằng bộ Thuộc-địa sẽ sẵn-sàng cầm đầu cho kẻ nào gây ra tai-tiếng không? Em nên tin anh rằng Walter im thì còn có lợi cho hân, chớ kiểm chuyện thì rồi mất hết.

Kitty lộ một cử-chỉ băn-khoăn. Walter dứt dặt. Sự sinh chuyện, sợ nghìn mắt trông vào, đó là điều có ảnh-hưởng đến hân; nhưng nàng không chịu nhận rằng chàng sẽ chịu thối, nếu vì tư-lợi. Có lẽ nàng hiền chút ít về hân, chớ Charlie thì không hiền hẳn tí nào cả.

— Anh quên rằng hân yêu em ghê lắm. Cái nụ cười ranh mãnh mà nàng không chống cự được thoát ra khi có câu hỏi kia.

Nàng nói tiếp:  
— Sao? em cuộc rằng anh sẽ nói một điều hỗn xược.

— Em phải biết, đàn bà bao giờ cũng in tri về sức quyến-dũ của mình.

Đó là lần đầu mà nàng cười. Bao nhiêu sự vô lo ấy thật dễ hay lây.

— Thế à! anh nói liều nhĩ!  
— Em có niềm-nở với chồng em nữa đâu em phải biết vậy. Có lẽ em không làm hân mê man như thuở trước.

Nàng đáp:  
— Dù sao, em không nhằm về bụng dạ hân.  
— Đây, em nhắm ở chỗ đó.

Oi, nghe chàng nói vậy, mới hả lòng làm sao! Nàng ém-âm vi tin-tưởng rằng tình-nhân dấm say vì mình. Chàng nói dứt càn, đứng dậy, lại ngồi bên nàng, trên hòm. Cảnh tay chàng quang sau lưng.

Cuàng kết luận:  
— Em đừng lo nữa. Em sẽ không ngại gì hết, anh hứa như vậy. Ah chắc hân sẽ im. Em cũng biết câu chuyện ấy không thể lấy gì

**THONG CHẾ PETAİN ĐÃ NÓI:**

«Thực ra chúng ta chỉ bỏ mất ít nhiều hư sức của sự tự do, để cứu vãn được một cách chu đáo hơn, cái tinh túy của sự tự do»

chứng ra được. Em bảo rằng hân yêu em. Có lẽ hân chẳng muốn bỏ mất em suốt đời. Giả thử em là vợ anh, anh cũng chịu tất cả mọi sự, để giữ lấy em. Anh xin thế như vậy.

Nàng ngồi sát vào chàng. Gần Charlie, thân-thể nàng không còn tự-chủ nữa. Lòng yêu của nàng gần giống sự đau-khổ. Nhưng lời nói vừa rồi đánh mạnh vào trí nàng. Muốn lấy lại nàng, ai dám bảo rằng Walter sẽ không chịu nhẫn-nục? Nàng hiểu tâm-tình ấy: với Charlie, nàng cũng mang nặng một mối như vậy. Nàng run lên vì kiêu-ngạo. Nhưng nàng chợt thấy khinh-bĩ người đàn ông nào có thể yêu một cách quá no-liê như thế.

Nàng âu yếm bà cô Charlie:  
— Anh thật tài tình! vừa mới ban nãy em run như cây sậy, mà bây giờ em nhìn đời rất lạc-quan.

Chàng hai tay cầm lấy mặt nàng, hôn vào môi:

— Em yêu quý!  
Nàng thở dài:  
— Anh là tất cả yên-ủi của em.  
— Không có gì mà sợ. Em đã biết rằng anh sẽ bảo-vệ em. Anh không phải là người bỏ rơi em đâu.

Kitty quên hết sự hãi. Trong lúc mờ quang, nàng đến đổi tiếc về những ý định về tương lai. Nàng gần mong cho Walter yêu-cầu ly-dị.

Nàng nói:  
— Em vốn biết có thể trông cậy anh.  
— Anh mong thế!  
— Anh có phải đi ăn sáng không?  
— Giờ nào phải là chuyện ăn!  
Chàng kéo nàng lại gần; sự ôm ấp càng khăng-khít. Miệng chàng tìm miệng Kitty.  
— Ô, Charlie! Anh để cho em đi.  
— Không bao giờ!

Nàng cười khê, cái cười yêu hả và đặc-thẳng. Sự thêm muốn in trong mắt Charlie. Chàng nhắc nàng đứng dậy, và cố giữ nàng sát vào mình, chàng ra khóa trái cửa lại.

(còn nữa)  
HUYỀN-HA

Một bác thánh nhân cũng phải lâu ngày mới nên được thánh nhân. Một tác phẩm cũng phải lâu ngày mới thành được tác phẩm. Một nhà thuốc có được tin nhiệm hay không cũng phải lâu ngày mới rõ được

**DÔNG-TÂY Y-VIÊN**  
192, Hàng Bông Lờ, Hanoi

chuyên trị đủ mọi bệnh người như trẻ con, nhất là bệnh phong tình đã lâu ngày và đã được tin nhiệm của quốc dân

**CÓ BẠI LÝ KHÁP BÀ Y, LAO VÀ CAO-MÊN**

# Trung Bắc Chủ Nhật đã đi thăm các trại

phi thường của vị sự khác đời trụ trì ở đó.

Quý lại Ngô Đông ngũ một đêm, năm giờ sáng qua đó ngang, sang chợ Cốc (Thái Bình), dọc theo các cống Quán Trách, Hoàng Môn, Nho Lâm: đã giờ đương sáng ở hạ đi xe đạp, hai giờ đương sáng bước hàng đầu xe; mười giờ tới Đông châu, Đông châu với các biệt thự phân bố trên của xưa cũ ở lớp tầng là gỗ, thành lập từ năm 1934 cách Thái Bình 30 cây số, là một bãi biển thật sạch thịch hợp với những người không ưa nắng nóng nhưng lại không ngại nắng các căn ấm có chiếu sáng tươi và cửa quý thích những thú vật mà y ở lại hơn.

Đông Châu cũng có trại Trê em của tiếng Thái trại

## Phòng Tịch



Khi thấy học, khi tức nước, chân cầm không biết đi, ăn không tiêu, bụng nổi bình bịch. Khi ăn không tiêu thì lấy 5-7 giọt học (củi). Thường khi tức bụng khó chịu, khi đau lưng, đau hạ sườn và... Người thường ngộ độc và mới một tuần là chán ăn, bị lâu năm, sắc da vàng, da bóng nhẫy. Còn nhiều chứng không kể xiết chỉ một liều thấy đỡ chứng khỏi ngay.

Chỉ một lần uống 0,25.  
Tiền thị tiền uống 0,25.

## VŨ ĐÌNH - TÂN

án từ kim tiền năm 1936  
473 bis Lachtrung, Hảiphong

Đại lý: phố Hàng Lợn tỉnh Hảiphong, Văn hóa 11 Hàng Mã (Quảng) Hanoi. Đại lý phố Hàng Lợn Đông dương, 100 phố Hàng Lợn Hảiphong. Có hàng 100 đại lý khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-lý, Cao-mên và Lào có treo cái biển trên.

được 21 em, chia thành ngũ do của nhà các trẻ em nghĩ, nguyên của Tòa sứ nhường lại, nên cũng rộng rãi. Sang năm căn nhà đó chắc sẽ to hơn để các em ra nghĩ được nhiều hơn.

Một đặc điểm ở trại Hè này: 21 trẻ em đều không phải trả tiền. Năm nước biển Đông Châu một giờ, ngủ lại một đêm, sáng sau theo đường đá về tỉnh Thái, qua các phủ T.ên Hải, Kiến Xương.

Từ Thái, một mẹ h về Hà Thành, đeo theo vài cuốn sách kỷ niệm tôi lấy làm vui thích vì chỗ này, trại hè cũng đều có kết quả mỹ mãn. Ước mong rồi đây, mỗi tỉnh sẽ có một trại hè trẻ em riêng, nhiều em không phải trả tiền, và sau trại Thanh niên Băng Trĩ sẽ có những trại cho các bạn

## PHẠY BỤI TRẦN

Xét thấy ở trường sai lầm, của kinh, thì kinh loma theo nước thuốc, ay là sai lầm hiện chính thức sắp sửa xảy ra những nước lại kinh của chúng tôi, hàng nước, nghèo khổ, không ăn cơm hoặc chỉ trợ chẩn nạn vậy nên tránh trước và dùng ngay: BẢNG ĐA-LE-MA-GNE. Là thuốc bột để nấu chín và uống trong, ít khi, đau, nhức, các, địa thấy thấy rất trong sang, sạch là, lên lại mà lại...  
Thuốc một ngày có thể đánh được sạch, giúp phát được năng lực sẽ trong tâm lý và nó có hai cái đặc biệt: khi nấu mà để lên ở nhà không giã ra tay vì không cần bụi nhai phải như các thuốc khác; khi muốn đánh lại mà nhả ra để rửa sạch lấy nước rửa sạch bột ở, mang phải lại sẽ trong như mới. Thận là một cái làm từ rêu.  
Có bán tại các đại lý RUYO CHOI HUA - KY và PHÒNG TỊCH CON CHIM mỗi phòng uống 5-7 giọt giá 0,25. Các đại lý các tỉnh, hải An - và ở Rue de Choisy - Hanoi

HỒI Đ  
HƯƠNG-SƠN  
97, hàng Bông - HANOI  
Ở xa thêm cước phí.

học sinh từ 14 đến 18 tuổi và những trại r.êng cho các bạn từ các giới trên 18 tuổi.

Trại Hè sẽ là một môn thuốc bồi bổ cho tinh thần suy nhược của Thanh niên Việt Nam, vì chỉ có đời sống giữa trời ở trại mới phát dương được tình đoàn kết, mới rèn luyện cho thân thể được dày dặn, chỉ khi được cứng mạnh, để một mai đi lực phần công và những sự bất ngờ khác liệt của một tương lai bí mật.

KIM-BANG

## Thư ứng số 31 ngày 23

Mai 1941 về việc cải tổ  
thôn xã ở Bắc-kỳ  
(Bản dịch chính thức của Chính-phủ)  
n thành tập bang giấy tốt và đóng bìa giấy dày. G.á bán 0p.10  
Mỗi tại nhà in TRUNG-BẮC-TÂN-VÂN và các đại lý bán BẢO MƠI

Hãy mua hai cuốn sách rất giá-trị vừa xuất-bản.

1. Tân-Đà vận văn III của Thi-bà Tân-Đà Ng - khác-Hiến Tập III này gồm đủ các lối thơ ca, sấm hát nói, dịch đương thời v.v. Sách dày ngót 100-trang rất mỹ thuật, giá 0\$45.
2. Triết-lý sức mạnh của Lê-văn-Trương Cuốn này mở đầu loại sách sống và mạnh của tác-giả. Rất cần đọc, vì ai cũng cần phải biết tới sức mạnh có công dụng thiết thực cho sự sống của người ta là ngàn nào. In trên giấy bản tốt. Giá 0\$30.

HỒI Đ  
HƯƠNG-SƠN  
97, hàng Bông - HANOI  
Ở xa thêm cước phí.

# Thiên - đường hay địa ngục

Có một điều lạ nữa, là trước khi lập đoàn thợ tinh-nguyên, thì viên chánh kỹ-sư một mỏ than lĩch được có 1.700 Nga-kim một tháng, nay lĩch mới tháng được tới 4.500 Nga-kim. Một viên kỹ-sư đầu phòng kỹ lĩch được 10.425 Nga-kim, từ khi có đoàn thợ tinh-nguyên.

Người ta không hiểu ra sao cả. Hay là các viên kỹ-sư do đã khai được thêm nhiều than? Hay là vì thợ dưới quyền các viên ấy đã dầy công khó nhọc mà các viên ấy được thưởng?

Đó, sau khi đã giết chết cái bản-tính chăm-chỉ cố-gắng của người dân, các nhà cầm-quyền nước Nga Sô-Viê-t đã phải dùng đến những cách ấy để khuyến-lệ cho người ta làm việc! Những cách ấy có lẽ cũng đả người thợ chúng tôi « thiên-đường »! Thiên-đường ấy phải hiểu theo nghĩa của ông có đạo!

LÝ-NINH thuật

# 10.000\$ EM ĐI SAIGON CÓ VIỆC GÌ? ANH CHẾT MẤT EM OI!

những cái tí lớn đó thì cửa tự nhiên sạch mớ.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.  
Phải rằng nắng quàng đen lóa,  
Người vừa vào đó chẳng là Du Công?

Phải, người đó là Du Công thực. Du Công đi vào, nét mặt sảng sủa lơ ở trong ánh bạc. Chẳng cần một vạt bạc ở tay. Vạt xuống ghế Tiểu Nguyên ngồi, chàng nói:

— Ngày này em thiếu yêu cầu của anh, một vạt bạc đây, anh vừa đi xin của mẹ ở Sơn-tây về. Em cần lấy và đừng đi Saigon nữa.

- Thế sao các báo lại đăng tin anh chết?
- Không họ đăng lầm đấy. Mà anh cũng vừa muốn hỏi em: sao em lại tuyên bố với họ em không bao giờ yêu anh cả?
- Không, họ cũng lầm mất đấy.

Sáng hôm sau, các báo đăng âm tin Tiểu Nguyên và Du Công lấy nhau. Theo lời các ông phóng viên thuật lại thì từ xưa đến nay, chưa bao giờ có cặp trai gái nào quá thân nhau như vậy.

- Em, em đừng đi Saigon nữa nhé.
- Không bao giờ. Em mà xa anh một phút đồng hồ thì em chết mất, anh ơi!

THIÊN TƯƠNG

DANG IN :

## Nguồn sinh lực

quyển II trong bộ sách

## SỨC-KHỎE MỚI

của

### P. N. KHUÊ

Những phương - pháp rất màu nhiệm vì rất khoa học để chiến đấu với bệnh tật, đau khổ, thất vọng và để thành công trong cuộc sống xã hội - Giá 0\$45 -

Mua 1 quyển không bán lĩch hóa giao ngân, gửi thêm 0p20 cước

Hàn Thuyên xuất bản 97  
71 - PHỐ TIEN - TSIN - HANOI

## SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được :  
Tùy Bút của Nguyễn Tấn.  
Đường tơ chừ đứt c'á Phi tâm Yên.  
Số mệnh trên đường tay của Hà minh Tiến.  
Ba cuốn trên đều do nhà in Cộng Lực gửi tặng  
Xin có lời cảm ơn-nhà in Cộng Lực và xin giới thiệu cùng độc giả T. B. C. N.

## Báo Mới

Ai cũng thích đọc vì nhiều bài vở, làm tin tức và bao giờ cũng nhanh chóng xác thực hơn các báo khác.

# MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHO

của cụ phó-bàny Bùi-Kỳ (nguyên giáo sư trường Đại-học Đông-Dương)

## BÀI THỨ 15

### Học chữ :

### 1 名字 2 靜字 3 動字

DANH TỰ	TÍNH TỰ	ĐỘNG TỰ
聲 thanh: liêng	和 hòa : điều hòa	聽 thính: nghe
色 sắc: sắc	艷 diễm: đẹp	玩 ngoạn: ngắm
氣 khí: khí, hơi	銳 nhuệ: nhọn, sắc, háng-hải	養 dưỡng: nuôi
味 vị: mùi	眞 chân: thực	賞 thưởng: thưởng thức
形 hình: hình	奇 kỳ: lạ	現 hiện: hiện ra
狀 trạng: thái trạng	怪 quái: quái	表 biểu: bày tỏ ra
德 đức: đức	純 thuần: thuần hòa	修 tu: sửa
性 tính: tính nết	本 bản: vốn	全 toàn: giữ cho trọn vẹn
風 phong: thói	淳 thuần: tốt	挽 vãn: giữ lại
俗 tục: tục lệ	廣 hủ: mục nát	除 trừ: bỏ đi

### GHÉP CHỮ :

Ghép tính-tự với danh-tự.

和	銳	奇	純	淳
聲	氣	形	德	風
艷	眞	怪	本	廣
色	味	狀	性	俗

Ghép động-tự với hai chữ vừa ghép trên đây:

聽	玩	養	賞	現	表	修	全	挽	除
和	艷	銳	眞	奇	怪	純	本	淳	廣
聲	色	氣	味	形	狀	德	性	風	俗

Ghép những chữ học rồi với những chữ mới học :

山形風俗盛德雄氣表積德  
 家風國俗盛德雄氣表積德  
 風聲水氣良風美俗修心養性  
 月色直情純理賞花玩月  
 情直情純理賞花玩月

Ghép danh-tự với danh-tự.

Ghép tính-tự với danh-tự.

Ghép động-tự với danh-tự.

腐俗未除 淳風能挽 聲色可愛 德性能修 國有雄風 鄉無私產

Giảng nghĩa những câu cách ngôn

不義而富且貴於我如浮雲  
 不 bất: phủ-định, rang tự  
 義 nghĩa: linh tự  
 而 nhi: mà, liên tự  
 富 phú: giàu, tính tự  
 且 và, liên tự  
 貴 quý: sang, tính tự  
 於 ư: đối với, giới tự  
 我 ngã: ta, túc từ  
 如 như: như, không khác gì, động tự  
 浮 phủ: nổi, tính tự  
 雲 vân: đám mây, danh tự — phủ-vấn cả hai tiếng là túc từ.

Đại ý câu này : không theo đường chính đáng mà được giàu sang, thì sự giàu sang ấy đối với ta chẳng khác gì một đám mây nổi nghĩa là không bám vào vào đâu, chẳng được lâu bền gì, thì còn thiết làm gì.

君 quân | danh từ ghép, chủ từ  
 憂 ưu: lo, động từ  
 道 đạo: điều hay, điều phải  
 不 bất: phủ định trạng từ  
 憂 ưu: động từ  
 貧 bần: nghèo

một mệnh đề

một mệnh đề

Đại ý câu này : người quân tử chỉ lo một là chữa tội được chỗ cạo sấu ở trong đạo lý hai là không thực hành được đạo lý để làm lợi cho đời, chứ không bao giờ lo về sự nghèo

Giảng nghĩa những tiếng Hán Việt.

要 yêu | muốn được như ý nguyện  
 求 cầu  
 徵 chung | hỏi chung ý kiến của mọi người  
 求 cầu  
 請 thỉnh | xin được như ý nguyện  
 求 cầu  
 懇 khản | cầu xin một cách khẩn khoản  
 求 cầu  
 搜 sưu | tìm tòi  
 求 cầu  
 需 nhu | cầu muốn một cách cần thiết  
 求 cầu

### THUỐC LÀO ĐÔNG-LÍNH

Đầu phố Cửa-Nam, Giọng ngọt khi êm  
 Đờng báo bốn bề, chiều cổ mua giùm

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van n°  
 Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van  
 36, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi  
 Tirage 1000 exemplaires  
 Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. ĐOÀN-VƯƠNG

*Signature*

### Thuốc

### CAM SÂM THANH-XA

Thuốc bổ rất  
 qui của trẻ con

Hộp nhỏn 1\$20,  
 Hộp nhỏ 0\$60

ĐÃ CÓ BÁN Ở

### Nhà thuốc Thanh-Xa chuyên chữa bệnh trẻ con

73 góc phố hàng Thiếc và hàng Nón Hanoi  
 cửa treo cờ vàng khắp các tỉnh những nơi  
 treo biển đại lý Thanh-Xa đều có bán

### VẠN TOÀN

### bô thân

Chuyên trị Thân hư  
 hay đau lưng, mỗi sức  
 nhập phòng không  
 mạnh, vàng đầu, lóa  
 mắt, ù tai, tiểu tiện  
 không trong, đại tiện  
 hay táo, sau khi bị  
 bệnh tình, thân bại đi



HỎI M. NGUYỄN-XUÂN-DƯƠNG

### LẠC-LONG

22, Lien-Tsin, Hanoi