

Tháng tư đông đỗ nấu chè, Ăn tết đoạn-ngo trờ về tháng năm!
Có lẽ trong hai tháng này là dễ mắc bệnh đau bụng đi rữa hơn hết.

TẾ-CHÚNG-THỦY ĐẠI-QUANG

là một thứ thuốc trị khỏi bệnh đau bụng đi rữa rất hay; chứng bệnh
thiên thời dịch tả uống thuốc này công hiệu lắm. Mỗi lọ giá 0\$10,
có mua xin nhận kỹ nhãn con **Buồm-Buồm** chữ hiệu **Đại-Quang**,
số 28, phố Hàng Ngang, Hanoi mới phải là thuốc chính hiệu



TỔNG PHÁT-HÀNH TOÀN XỨ BẮC-KỲ, AI-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ

Établissements VẠN-HÓA

Số 8, phố Hàng Ngang, HANOI

Có bán thuốc VẠN-BẢO danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thủ cho đàn ông và đàn bà khác nhau.

Dầu Vạn-ứng « Nhị - thiên - Đường »
ve nhơn mới cải trang lại thứ giấy bao ngoài rất mịn - thuỷ
Giá bán mỗi ve... Op.24

Sỉ nồng công thương g, hổ cù ở trong nhà hoặc đi ra ngoài, hãy nên để phòng bắt trắc
thì chỉ có dầu « NHỊ THIÊN-DƯỜNG » là nó trị được bách bệnh đệ nhất thần hiệu. Nếu
có mua dầu « NHỊ THIÊN » ve nhơn kieu mới, cam đoan không khác gì « dầu Vạn-Ứng
ve kieu cũ. Hãy xin nhận kỹ uống có dấu hiệu ông « Phật » là khỏi lo sợ mua lầm phải
dầu giả mạo vậy.

Nhị-thiên đường được phòng
phố Hàng Buồm, Téléphone 849 — Hanoi



Chỉ vì bốn đầu có tịch trú mà có nạn khan diêm !

Cách đây ít lâu ở khắp các nơi trong địa hạt Bắc-kỳ và cả Trung-kỳ, bông nhiên sảy ra nạn khan diêm và vì đó mà giá diêm bán lên cao vọt hẳn lên. Có chỗ một bao diêm phải mua đến 7, 8 xu, một bao, nghĩa là gấp bốn hoặc năm giá bán trước kia. Trước nạn tăng giá diêm một cách quá đáng và trái luật đó, các nhà cầm quyền xứ này đã dùng nhiều phương pháp để trừ nạn tăng giá diêm. Ngay ở Hanoi, chính phủ đã bắt các nhà đại lý diêm phải bán diêm theo giá lop.78 một chục gói 10 bao cho những nhà buôn diêm lẻ. Các nhà cầm quyền lại cho tịch thu số diêm của những kẻ đầu cơ tích trữ để đem bán cho công chúng mỗi bao hai xu.

Tuy các nhà chuyên trách đã dùng hết phương pháp như thế mà diêm bán lẻ vẫn không mua và phải mua đến 4, 5 xu hoặc ba xu là rẻ nhất.

Theo một bản thông cáo của chính phủ gần đây thì số diêm tiêu thụ trong một tháng ở khắp Đông-dương chỉ có 2.800 hòn và số diêm do các công-ty xuất sản diêm bán ở khắp các nơi phát diêm có tháng tới 4.000 hòn kẽ từ đầu nǎn nay. Vả cứ xem số diêm xuất sản được hiện nay thì không có thể nào mà sảy ra nạn khan diêm, nhất là ở các miền ở gần các nhà máy chế tạo diêm.

Nạn khan diêm gần đây và việc tăng giá diêm bán lẻ một cách quá đáng chỉ có thể là kết quả một việc tích trữ hoàn toàn có tính cách đầu cơ.

Hiện nay giá diêm không hề dự định tăng và từ cuối năm ngoái đến nay giá bán diêm mà Ủy ban kiểm soát hỏa giá đã cho phép không hề thay đổi: Giá đó vẫn nhất luật ở khắp các nơi phát diêm như Hanoi,

Haiphong, Namdinh, Thanhhoa, Vinh, Hué, Tourane, Quinhon, Nhatrang, Saigon, Naivang, Thakhek, Savannakhet.

Còn giá bán lại và giá bán lẻ thi trong mỗi xứ ở Đông-dương cũng do ủy-ban kiểm-soát hỏa giá địa phương định rõ. Giá bán lẻ đã định ở các nơi phát diêm là 2 xu một bao.

Diêm là một thứ hóa vật cần thiết vào hàng nhất, không ai và không nhà nào không phải dùng đến diêm, dầu ở thành thị hay thôn quê đều thế.

Nhưng số diêm tiêu thụ chỉ có hạn, các nguyên liệu dùng để chế tạo diêm cũng toàn là những nguyên-liệu có ở trong xứ nên không bị thiếu hụt, cũng vi thế mà số diêm xuất sản không hề bị giảm.

Tất cả những kẻ viễn lý rằng diêm khan đe bán diêm quá giá 2 xu — là giá ủy-ban kiểm soát hỏa giá đã cho phép — toàn là những kẻ đầu cơ trực lợi cần phải trừng trị một cách rất nghiêm ngặt.

Những cách trừng phạt từ trước đến nay hình như bọn đầu cơ vẫn không sợ, thiết tưởng đối với những kẻ đó cần phải trừng trị một cách nghiêm ngặt hơn nữa mới có hiệu quả.

T. B. C. N.

Bản coi trang đặc biệt số 5 của
Báo Mới ra ngày thứ ba 22 Juillet

Y-phục nước ngoài

có nhiều tranh ảnh đẹp và nhiều bài đặc sắc

Nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Mua vé Đông-pháp sẽ hy vọng có cá

Dịch bài Tư lương-nhân

Trong T.B.C.N. số 63 đăng bức thư một vị độc giả cậy dịch bài « Tư lương-nhân » của nàng Quan-miên-Miện đời Đường, nay xin lần lượt đăng những bài dịch mà T.B.C.N. nhận được

T.B.C.N.

NGUYỄN VĂN

Lâu quanh đèn mờ lại sáng sương
Dây trên gường cưới chỉ tro
Độc miên nhân khởi hợp hcan
sau g
Tương-lư nhai dạ tình da thiêu
Hải-giác thiên nhai vị thi
trường

ĐỊCN NÔM

Trên gác đèn mờ dưới sương
mai
Gối chén lạnh lẽo, thau chàng ai
Đêm đêm mơ tưởng tình yêu cũ
Bồ rộng trời cao khô sánh giài.

TRỊNH VĂN

Bên lầu mờ bóng sương mai;
Một mình tình giấc nhớ si đồng
sàng.

Tương tư khắc khói canh
trường.
Bên giờ gốc bồ dỗ thường chưa
xa.

KIM THANH

(Khâm-Thiên)

Trên lầu đèn ủ bóng sương mai!
Tình giấc chung gường chẹnh
vẫn ai!

Một tối tương tư tình giặc giặc.
Bên giờ gốc bồ cùng chưa dài.

BỘ PHÚ

(Khâm-Thiên)

Trên lầu mờ ủ bóng sương;
Một mình ngũ dại đèn đường
hợp hoan.

Tương tư một tối Ian man,
Bên giờ gốc bồ bat ngàn chưa xa.

NGỌC TÚ

(Khâm-Thiên)

Vì bồ trời, khôn tỏa động cái!

Lâu quanh đèn mờ lại sáng sương

Dây trên gường cưới chỉ tro
nàng;
Khô thoi một ối tình chi xiết,
Trời biến khôn xa thiệp với chàng

HOÀNG-YẾ G (Mocay)

Trên lầu sương sớm ngọen đèn

mờ
Gối chiếc gường dài dậy ngắn
ngor.
Thương nhớ một đêm tình mây
đoạn.

Bên trời góc bồ cũng chưa xa.

Trên lầu sương sớm ánh đèn tàn
Người dại cõi đơn cạnh gối loan.

Khắc khoải nằm canh lòng tưởng nhớ,
Nhớ người xa lánh chôn nhân

gian,
Mme Vve NGUYỄN-DUY-NHẤT
(Hanh-Thien)

Trên cao đèn ủ bóng sương mai.

Tình giấc chung gường chẹnh
vẫn ai!

Tâm mẫn một đêm tình tưởng nhớ
Vèn trời gốc bồ ấy bao dài.

BỘ PHÚ

(Khâm-Thiên)

Trên lầu mờ ủ bóng sương;

Một mình ngũ dại đèn đường
hợp hoan.

Tương tư một tối Ian man,
Bên giờ gốc bồ bat ngàn chưa xa.

NGỌC TÚ

(Khâm-Thiên)

Long lay bóng, gác cao sương
sóng,
Ôi thức chí, cho phận lê-loi.

Nhiều lít tình, đêm luồng vẫn vơ;
Bồ trời thù, chàng dài đầu cờ.

Bên lòn lầu lạnh sương mai,
Dày nhớ chàng, sầu, bước xuống

giường xưa.
Một đêm mê tưởng lít nhieu,
Bồ ôm thấy vẫn trời, tơi không
dài.

TU (Cần Thơ)

Canh mai leo lết đèn lầu,
Loan-phòng trần-trợc, những sầu
chiếc thèn.

Tương tư tình bấy nhiêu ngắn,
Chèn trời gốc bồ còn gằn chưa
xa.

Nguyễn-gia-Tuân Hué

Chèn giờ gốc-bồ chắc dù dài,
Bằng tối tương-tư của một người

Trên đệm giường hoa khi chợt
tinh

Lầu cao sương ám ngọen đèn voi

Lầu cao sương phủ đèn lòn
Giường xưa ân ái, minh nòng,
tinh mờ

Tinh buồn một tối tương tư

Chèn giờ gốc bồ dại dù dài băng.

Giường Hoa chợt dậy lúc canh là
Bồi ngọt đèn lu uống lệ xa

Ở chốn lầu cao, sương ám lạnh
Tinh nàng dài mấy biển trời xa.

Jean Trinh-M nh-Bach
(Saigon)



của LÊ-HƯNG-PHONG — tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Bấy giờ trái đất như một giải rừng hoang. Cây cỏ gaige: mọc tự do và kiêu-hanh. Loài người chỉ là một giống động-vật như muôn giống động-vật, khác một điều là biết di-hai chán và biết nói. Ngoài ra, cũng trần-truồng, cũng ác-lòng ở lô, sống như các giống vật kia: trong rừng. Trong các giống vật, có nhiều loài khỏe mạnh to lớn gấp mấy giống người, có thể giết thịt người trong nháy mắt. Hàng ngày phải phán-dấu với nhangs kẻ thù ghê gớm ấy để dành chỗ sống và miếng ăn, dân-dân tri óc loài người mồ-mang, và tìm đủ cách khốn ngáo dè nắm phần thắng. Chinh cuộc phán-dấu đó là nguồn-gốc: cuộc tiên-hó và nêu vân-minh của loài người.

C

Trong các cuộc tìm tòi cần-thiết cho cuộc thắng của loài người với loài vật, và cũng là một yêu-tố khói thủy cho cuộc tiến-hóa vân-minh của loài người, người ta phải kè-sự phái-minh ra Lửa, trước nhất.

Ban sơ, loài người có biết lửa là giống gì đâu! Mỗi khi có ánh nắng mặt trời, con cháu của ông Adam và bà Eve mới có cái cảm-tưởng về nóng và lạnh. Ngoài ra, vẫn chẳng biết gì hơn.

Càng nhiều khi trời đất bất-bình, gió reo, mưa gào, sấm-sét kèm vang vũ-trụ. Những khi ấy, loài người đành ăn kín trong hang, thỉnh-thoảng đánh bạo đưa cắp mắt sọ hãi nhìn ra ngoài, để rồi bịt tai cho nhanh lúc nghe sấm-ù, và nimb mắt lại cho man, lúc trông thấy lung trời những lần cháy-loáng. Sấm chớp cũng như giờ mưa là những thứ gi bí-mật và thiêng-liêng đáng sợ đáo-dé. Nhất là những thứ ấy đối khi có sức giết nỗi loài

vật và loài người. Nặng cái đắng sọ ấy, loài người cho là những cái đáng thờ, tin rằng khi đã thờ thì sức mạh thiêng-liêng không còn làm hại nữa. Thế là nảy ra trong óc loài người cái quan-niệm về tôn-giáo...

Rồi một ngày kia, sau một cơn giông dữ-dội, một vài khói rừng bị sét đốt cháy. Một số muông chim bị bụi chín trong đóng tro tàn. Loài người di kiêm thức ăn, bắt gặp đám vê ái-thấy thơm ngon liệ-mięng. Do đó, mà hiểu rằng lửa là một thứ có thể đốt cháy và thiêu chín các giống muông chim, làm cho vị thịt thơm ngon thêm lên thập bội. Từ đây, người ta rinh nám lấy đip kiêm lừa để dùng.

Lần sau sét đánh cháy rừng khu nào là loài người cho là trời thương vi giáng phúc cho dân khu ấy. Người ta danh liêu lại gần đám cháy, tìm cách lấy lửa giao cho các bực dân anh tròng coi-giữ ngày đêm. Các bực dân-anh bấy giờ là các nhà cầm quyền tôn-giáo, tức là việc thờ trời cùng các lực-lượng vĩ-dại, thiêng-liêng, do óc loài người tưởng-tuyệt cho là như vậy.

Lửa là một thứ thiêng-liêng tự trên trời rơi xuống lề-tất-nhiên phải giao cho những người cầm quyền việc thờ phượng Trời và các thứ thiêng-liêng, là các nhà tôn-giáo...

Việc thờ lửa

Đàn Trung-Hoa cho rằng ông Toại-Nhân bắt đầu dùng lửa để nấu nướng các thức ăn. Vua Viêm-Đế đặt riêng một chức quan, tương-tỷ như chức Thượng-thur ngày nay, để trông coi về Lửa.

Vì ban đầu, lửa là một thứ thiêng-liêng, chỉ đáng chứa giữ tại nơi thờ-phụng công-cộng

một bộ-lạc, như dèn, mèo, v.v... Tại đó ngày đêm cát người trông coi dè nhóm cho ngọn lửa luồn-luồn bất-diệt. Người nào muốn dùng cứ đến đó mà lánh lửa về nơi mình ở rieng.

Dần dần loài người ngày một sinh-sản đông thêm. Và sự dùng lửa ngày một phô-cáp và tiến-triển. Người ta dùng lửa không phải chỉ để nấu thức ăn mà thôi. Người ta còn dùng lửa để đúc vàng, đúc đồng, đúc sắt cúng nung bát đĩa gạch ngói. Không thể «nhốt» lửa vào một nơi được nữa.

Cần phải có lò-lửa tức là bếp, tại mỗi nhà.

Lửa ở đâu, tức là thần lửa ở đó. Trong nước, trong tinh-thanh, trong lòng, trong mỗi nhà, chõ nào có lửa là có thần lửa coi giữ ở đó.

Thần ấy tức là thần «Đông-Trù-Tu-Mệnh Táo-quán» ở Trung-hoa và các nước chịu văn-minh Trung-quốc, ta gọi tắt là Táo-quán hoặc gọi nôm là Vua Bếp.

Tay mỗi nhà đều có lò-lửa riêng, song lửa tại tư gia thường do sự bất-cần mà gây nên hỏa hoạn tai hại vô cùng. Nên người xưa đặt lệ chèu-chieu ra lệnh bằng khánh dà, trống đồng, hoặc mõ gỗ bắt dân gian trong một thành, trong một làng nhà nào nhà nào đều phải tắt hết lửa trong bếp. Lệnh ấy tức là lệnh thu không. Duy-tai dân thò công-cộng là ngọn lửa vẫn cháy bất-diệt suốt ngày đêm, bất-thắng này sang năm khác.



Sáng sớm, trống canh năm vừa diêm-hồi, tể-dàn gian tại các nhà đều thúc dậy ra dèn thò lây lửa về nấu ăn.

Tay vậy sự thờ lửa, giữ lửa ở phương đông thời cũ, cõng không lòn-nghiêm long-nóng bằng ở phương Tây.

Sự tích Hỏa-thần Hy-lạp

Theo dân Hy-lạp, là dân tiêu-biểu cho nền văn-minh phương Tây, lửa nhóm trong bếp mỗi tu-gia cũng như lửa chong bất-diệt tại dân thò mỗi thành-phố, đều do một vị thần trông coi.

Vị thần ấy họ gọi là thần Vesta.

Sự tích thần này ly-kỳ lắm. Phải kè trả lại từ lò-lập địa khai thiêng.

Thần-thoại Hy-lạp chép rằng Đất phổi-bợp với Trời sinh hạ ra Titan, thái-duong, Đại-duong, Rhœa (hoặc Cybèle) Thémis (thần Pháp-Luật) Saturne và nhiều vị thần khác, gọi chung là họ Titans.

Trời xô-hết con cái mình xuống đáy suối vàng. Saturne cầm giận quyết chí trả thù... cha. Thần-dung rình Trời để đánh cho mọi trận bị thương cho hù giận. Võ-tinh bị mấy vết thương, máu Trời nhỏ xuống mặt đất hóa ra thần Tam-Bành (chủ sự giận dữ) nhỏ xuống nước hóa ra thần Vệ-nữ (Venus, biếu-hiệu phan-sắc của phụ-nữ). Bắc-thắng, thần Saturne lén ngồi bâu kẽ-vì cha. Nhưng Titan viễn quyền Trưởng-lửa, nhất định dành ngôi Mẫu-hệu tức là thần Địa-mẫu hay Titaea (Trái đất) can-thiệp vào việc này, cũng như đã can-thiệp vào việc báo thù Trời, chép Saturne một lưỡi hái khổng-lồ để rinh đám Trời là chèng minh và là cha Saturne. Saturne không được phép nuôi con trai và khi ta thế (?) ngôi báu sẽ về Titan, là trường-nam. Từ đó, Saturne sinh con non là lão già thịt đưa con ấy, bắt cù là gai hay trai. Jupiter, là Ngao-Hoàng Thượng-dế, Junon là vợ Ngao-Hoàng, Pinion là Phong-dò Đại-dế (Diêm-Vương), Vesta là Hỏa-Thần v.v. đều là con

cái của Saturne, và đài bi Ngài-lần-lượt
nhai ngâm-nghiến. Duy có Japier là được
thoát miêng cha, nhờ mưu-mẹ khôn khéo
của mẹ (lá Khéis). Học được phép lá,
Jupiter theo lời khuyên của Đại-dương Thần-
nữ trở về cung cho vua cha uống một thứ
thuốc nán mửa. Uống xong thuốc ấy, Saturne
nửa mửa ra hết xương thịt và sinh khí của
các con cái đã nhai nhốt vào bụng từ xưa đến
nay. Vesta cũng như các anh em chị em lại
được hồi sinh. Nghĩa là Vesta là chị em ruột
thịt với chúa thần Jupiter (Ngọc-Hoàng), thần
Điem-Vương Pluton.

Vesta là một thửa-nữ kiêm-trinh rất mục.
Nàng nhất định không lấy thần nào và thè ở
vết cuối đời giữ nguyên tám lông trinh-bach.
Thần Vesta là hiện thân của lò lửa, biểu hiện
sự thuận-hòa ấm cúng trong các gia-dình.
Bao điều họa phúc trong gia-dình đều do thần
Vesta làm chủ. Bởi vậy, thành-phố nào, tr
giá nào cũng thờ thần. Trong bát cú cuộc lễ
mào, về tôn-giáo công của nhà nước hay riêng
của tư gia, lúc khởi lễ và lúc lễ tắt, người ta
đều cầu nguyện Thần. Vì trong cuộc lễ nào
lại không có lửa? Lửa gay ánh sáng; và ánh
sáng o phượng Đông cũng như o phượng Tây,
là biểu hiện thần-minh mầu nh ệm. Hỏa-latern
phù-hộ cho người lễ bái, cho khách lễ bái,
cho mọi người dự cuộc lễ. Trong các cuộc đ
thờ, người ta cũng cầu thần Vesta làm chứng.

15-21 JUILLET 1941
TUẦN LỄ PHÁP QUỐC HẢI NGOẠI

Muốn đánh dấu tuần lễ ấy
Trung-Bắc Chủ-Nhật số sau
sẽ ra một số về nước Pháp
nước Nata

ÁI QUỐC

Cái tên số báo đã nói nhiều rồi.
Chúng tôi không muốn nói gì thêm nữa

Ai yêu nước? Ai muốn theo
gương nước Pháp để làm cho
nước Nam mơi ngày mơi hơn?

XEM TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT
số 71 ra ngày 27 Juillet 1941

Sư-thờ thần Lửa



Địa - vị của
Hỏa - Thần đã
quan-trọng như
vậy, nên việc
thờ Hỏa - Thần
rất tôn nghiêm, sầm-uất, không một nhà nào
không một lăng nào, một thành-phố nào, một
đền-dài nào, là không có bàn thờ Thần.

Tại thành La-mã xưa có một vị đại giáo-chủ
và nhiều bà đồng chuyên việc thờ cúng Hỏa-
Thần. Các bà đồng ấy lấy tên là Vestales,
nhưng là những đồng-trinh thờ thần Vesta.

Vua Numa, tri vì vào khoảng từ năm 714
tới năm 671 trước Thiên-Chúa giáng-sinh, đã
lập tại La-mã, một ngọn đèn nguy-nga đè thò^r
riêng thần Lửa. Đèn làm theo kiểu quả cầu,
tượng-hình vũ-trụ, trên nóc phủ những cây
sậy cây lau, chính đó là nơi ngọn lửa cháy
bất-diệt suốt ngày đêm. Đèm lau sậy này ra
tro, người ta lại chất vào đó những đám lau
sậy khác, luôn luôn không ngừng. Nguồn
lửa thê-tingh bắt diệt đùa lồ tắt đi, thì quan
đàn thấy đèn lo sợ, cho lai thêm một đài nạn
sắp xảy ra. Nến bắt hạnh, thờ mà lửa tắt,
người ta cũng không được phép châm lửa
thường vào đó. Người ta phải dùng một cái
gương sáng và dầy, chiếu dọi vào ánh mặt
trời, để lấy ngọn lửa thiêng-lự trên trời xuống.

Tuy sự thờ lừa sầm-nút như vậy, song các
tượng thần Vesta rất hiếm. Vì ban sơ, người
ta chỉ dùng ngọn lửa thiêng trên bàn thờ để
hình-dùng thần-nữ. Thersh là lửa ở Hy-lạp thời
cũ, cũng như ở Trung-hoa xưa, đều được coi
là một thứ thiêng-liêng, hắc-hiệu sự phung
thờ và sống đời tinh-thần bất tuyệt.

Truy-cứu nghĩa những chữ « Hưong-Hỏa »
trong văn-church và luật-pháp phuông Đông,
người ta sẽ thấy lửa là một mối thiêng-liêng
bất-diệt có sức liên-lạc đối nỗ đên-dời kia.
Lúc hương lạnh đên tàn, nghĩa là lúc lửa tắt
trên bàn thờ một gia-tộc, một đền, chùa, là
lúc gia-tộc ấy bị tiêu-diệt, là lúc đền chùa
ấy bị bỏ hoang, là lúc máy vi thần phật mất
sức thiêng-liêng bị gác bỏ ngoài lòng tin-
ngưỡng.

Gái đồng-trinh Vestales

Gái đồng-trinh sung làm đồng Vestales tại
La-mã xưa, tuyển chọn rất là kỹ-luống. Phải
là gái tho tú sáu tuổi trở lên, mười tuổi trở

lại. Phải là con nhà lương-gia.
Thân-thể phải hoàn-toàn, không
có tảng-lật. Dẫn ra giao cho ông
đại giáo-chủ, các cô phải thề
giữ mình trinh-bach, và nhận
trách-nhiệm không bao giờ đè
tắt lửa thiêng. Nếu đè lửa tắt,
các cô sẽ bị phạt đòn. Nếu trái
lời thề, đè mất trinh-bach, các cô sẽ bị chôn
sống. Các cô phải hiến thân cho tôn-giáo lửa
đóng-dâu luon trong 20 hay 30 năm trời. Sau nạn
đó, các cô được quyền tự-do phá-giới hoặc về
nhà lấy chồng. Vì việc thờ-phụng tinh-khiết
vô-cùng, nên các cô đồng Vestales rất được
trọng-vọng và được hưởng nhiều đặc-quyền.
Tại các cuộc lễ công, các cô đi, có linh-túc
về cầm bộ khi-giới dâu đường, y như nghỉ-về
các vị Đế-vương, hoặc Đại-thần vẫn vō. Ra
đường, nếu tinh-cờ một đồng Vestale gặp
một tội-nhân đang bị diệu ra pháp-tru'ng
hành-hình, là tức khắc tội-nhân ấy được ân-xá.
Ân-xá vì đã được cõi đồng Vestale nhìn
thấy. Các cô lại được quyền hưởng già-tài
khi cha còn sinh-thời, và tự-do đem của
riêng dùng làm gi-cũng được.

Quyền-hạn thật là lớn-lao, nếu
ta nhớ rằng thời bấy giờ phụ-nữ
chỉ như tội-moi của bọn mày-
râu.

Bạo-hỗng Vestale sống dài
1.100 năm. Và trong thời-gian
đai-dặc ấy, chỉ có 20 cô đồng
Vestales bị chôn sống.

Các cách đốt lửa từ xưa đến nay

Ngày thứ nhất, lửa có do sét đốt cháy rừng.
Rồi khi tắt, người xưa sát gỗ hoặc đá cuội
vào nhau để lấy lửa.

Bấy giờ người ta giữ và đốt lửa trong lò đè
lấy ánh sáng.

Lâu dần, người ta biết dùng cành cây khô
châm lửa làm đuốc.

Rồi sau, dùng nhưa thông đẽ đốt ban đêm.

Kế, người ta
nghỉ ra cách chế
nhựa thành cây
nến đốt cho tiện.

Lâu-lâm, người
ta mới biết chế
dầu nhơn. Rồi
sau chiếc đèn

dầu hàng mây-thé-ky, người ta
mới phát-minh ra dầu hỏa và
diện.

Dốt nến trước cửa Tòa-án

Tháng giêng năm 1318, vua
Philippe V Le Long nước Pháp
hạ dụ cho viên lục-sự tòa-án
Châtelet ban đêm phải đốt một ngọn nến
chong trước cửa Tòa-đè phòng quản-gian.
Cbinh ngon nến ấy đè trong một cái đèn lồng,
khung gỗ, căng bằng bong-bóng lợn, đã mở
dầu cho cuộc thắp đèn các phố xá sau này.

Mỗi giờ đốt
10 ngọn nến
mặt 2.250

quan

Năm 1747, cõ
lẽ cưới Hoàng-
Thái-Tử Louis
nước Pháp. Phòng kính điện Versailles tung-
bung ánh sáng... nến. Tinh ra thắp 10 ngọn
nến mỗi giờ hết 2.250 quan, ; 10 ngọn nến ấy
chỉ bằng một ngọn đèn điện thời này thấp,
và già một quan một giờ.

Anh sáng đắt hơn thức ăn uống

Năm 1826, một vị vō - quan
Pháp thất dạ-yến tại Besançon.
Trả đồ giải-khát mất 1050. Trả
tiêu bánh ngọt mất tất cả 5 ti.
Nhưng thắp 25 ngọn nến, viên
võ-quan phải trả tới 1625, tức là gần 200
quan thời nay.

Thật là mâu-thuẫn! Ngày xưa ăn uống
say lại tốn ít tiền hơn là chiếu sáng một cách
nhấp-nháy mập-mờ.

Ngày nay giá điện một buỗi dạ-yến có lẽ
chỉ bằng giá một cốc rượu mạnh!

Ngọn đèn dầu thủ nhất

Năm 1867,
hoàng-dế Napoléon
đè tam nguy
tới khánh thành
cuộc Đầu-xảo
Paris. Ngài rất
chú ý đè
(Xem tiếp trang 39)



lại. Phải là con nhà lương-gia.
Thân-thể phải hoàn-toàn, không
có tảng-lật. Dẫn ra giao cho ông
đại giáo-chủ, các cô phải thề
giữ mình trinh-bach, và nhận
trách-nhiệm không bao giờ đè
tắt lửa thiêng. Nếu đè lửa tắt,
các cô sẽ bị phạt đòn. Nếu trái
lời thề, đè mất trinh-bach, các cô sẽ bị chôn
sống. Các cô phải hiến thân cho tôn-giáo lửa
đóng-dâu luon trong 20 hay 30 năm trời. Sau nạn
đó, các cô được quyền tự-do phá-giới hoặc về
nhà lấy chồng. Vì việc thờ-phụng tinh-khiết
vô-cùng, nên các cô đồng Vestales rất được
trọng-vọng và được hưởng nhiều đặc-quyền.
Tại các cuộc lễ công, các cô đi, có linh-túc
về cầm bộ khi-giới dâu đường, y như nghỉ-về
các vị Đế-vương, hoặc Đại-thần vẫn vō. Ra
đường, nếu tinh-cờ một đồng Vestale gặp
một tội-nhân đang bị diệu ra pháp-tru'ng
hành-hình, là tức khắc tội-nhân ấy được ân-xá.
Ân-xá vì đã được cõi đồng Vestale nhìn
thấy. Các cô lại được quyền hưởng già-tài
khi cha còn sinh-thời, và tự-do đem của
riêng dùng làm gi-cũng được.

Quyền-hạn thật là lớn-lao, nếu
ta nhớ rằng thời bấy giờ phụ-nữ
chỉ như tội-moi của bọn mày-
râu.

Bạo-hỗng Vestale sống dài
1.100 năm. Và trong thời-gian
đai-dặc ấy, chỉ có 20 cô đồng
Vestales bị chôn sống.

Các cách đốt lửa từ xưa đến nay

Ngày thứ nhất, lửa có do sét đốt cháy rừng.
Rồi khi tắt, người xưa sát gỗ hoặc đá cuội
vào nhau để lấy lửa.

Bấy giờ người ta giữ và đốt lửa trong lò đè
lấy ánh sáng.

Lâu dần, người ta
biết dùng cành cây khô
châm lửa làm đuốc.

Rồi sau, dùng nhưa thông đẽ đốt ban đêm.

Kế, người ta
nghỉ ra cách chế
nhựa thành cây
nến đốt cho tiện.

Lâu-lâm, người ta
mới biết chế
dầu nhơn. Rồi sau
chiếc đèn



THẮNG CỒNG LÀM CHO THẮNG NGAY ĂN

Một bữa cẩm
trại hút

Về, bị ở lưng, gày
và tay họ hàng hái lên
đường. Xa kia rừng thẳm
trong nắng chiều đang mờ
bừng ra — gió run, cây bắt —
đè vui mừng dồn họ.

Họ đây là bốn anh em bạn
cùng học một trường ở Dôle,
nước Pháp. Charles Sauria
thì ham thí nghiệm về hóa
học, Juditte Grévy thích đọc
những bản văn hay, Léon
Grincheux — họ đặt cho
chàng là Grincheux vì chàng
tinh hay gắt gông nhưng bụng
đẹp tốt vô cùng — thì lú nào
cũng cao có và Fri' Kammerer —
một người Đức — thì
gác nào cũng chăm chỉ học
hành về hóa học.

Chính Juditte Grévy đã bảo
mọi người :

— Chiều nay, bốn anh em
chúng ta vào cẩm trại trong
rừng. Rồi sáng sớm mai chúng
ta dậy trước mặt trời để đợi
chờ những tia nắng đẹp còn
trên cỏ mịn và chúng ta nhìn
những chú thỏ non lăn lộn
trên các hạt xương để di kiểm
ăn ! Vâng tôi có đem đồ ăn đi
để nấu nướng và đem súng đạn đi để sáng
mai cho các anh bạn chém, bắn sóc mà chơi !

Vì cũng nhờ thế mà cuộc họp ban thành,
bốn anh em lặng lẽ theo nhau: Grévy đi trước
nhìn con chó săn chạy tung tăng trong rác
bụi. Sau họ là Sauria và Kammerer phải deo
lens, lựng ngực và khi cự trong hai chiếc bì
to. Rồi thiền Grincheux tay cầm một cái gậy
lớn, khi thiền vào bụi cây này khi thiền dập
vào gốc cây kia, mồm luôn luôn hét:

— Bi mau di các anh, giờ sắp tối rồi !

HAY LÀ CUỘC ĐỜI LY
KÝ VÀ CAO THƯỢNG
CỦA ÔNG TỔ QUE DIÈM



Và lần nào Sauria
cũng cười trả lời lại:
— Các đã chẳng chịu
vác gì lại còn lớn
mồm mãi!

Nhưng rồi Grincheux cũng
không nghe ngóm bà hết
nữa, còn Sauria và Kammerer
thì mỗi lúc một bước
chậm dần hai vai thêm nặng
dưới cái lòn.

Một lúc nữa Kammerer vừa
thở vừa nói:

— Thế nào anh Grévy
chúng ta phải nghỉ ở đâu
chứ? không nhẽ chúng ta cứ
di hoài mãi trong rừng thế
này à?

— Thôi, thôi đến kia rồi !

Và họ ngừng lại bên một
rặng cây tươi tốt và sấp sửa
đứng lùn vải lèn. Công việc
trước xong xuôi thì Kammerer
đã kêu lên :

— Các anh cho tôi chén
trước đi đã, bịսս, đường
đài khô lâm !

Sauria tiếp theo :

— Nhưng ta cần phải biết
xem Grévy dem theo trong bị
những món gì đã !

— À đây này: trứng gà
tuoi, thịt đùi bò còn mới
nguyễn.

Thấy mọi người cười đùi, Grévy bảo :

— Nếu vậy thì anh em ta hãy ăn uống cái
đã, rồi sau hãy dựng lều cũng được !

— Tôi sẽ làm trứng,

— Tôi sẽ làm bi-lết cho anh em xơi.

Nói vậy nhưng đến khi dóm lửa vào bếp thi
ai nấy đều lắc đầu vì không có lửa. Lúc ấy
mới vào khoảng đầu thế kỷ thứ XVIII, các que
diêm ngày nay làm gì đã có tuy thời ấy đã có
người sáng chế ra diêm làm bằng các que gỗ
nhỏ cỡ hai đầu đều dùng vào đếm sinh sun

long. Tuy vậy
diêm ấy đánh
không ra lửa —
hay nói cho
đúng thì phải
án nó vào lửa đó
thì nó mới bùng
cháy: công dụng
của nó không
hơn một cái
đóm. Năm 1809
lại có người chế
diêm bằng nhưa
thông hòa lẫn
với diêm sinh
và hồ, nhưng
muốn làm cho
các que diêm
này cháy thì
phải dùng nó
vào một lò luma-toan là một chất
«at-sit» mạnh
nhất và độc
nhất.

Và cũng do lẽ
ấy mà bốn anh
em bạn Grévy
không dắt diêm
đi theo được.

Thấy thế Grincheux
bực mình
lầm :

— Hay là chúng ta làm ra lửa theo lối dân
thượng cổ vậy, tim hai hòn đá mài vào nhau
cho đến lúc bật lửa. Hoặc là bắt trước dân da
đỗ sát mảnh mây cánh cây khô đến lúc cháy.

Nhưng da và cánh cây khô không bật lửa.
Họ không biết làm thế nào để có lửa nấu
nướng, không nhẽ ăn thịt bò sống và húp
trứng tươi.

Thế rồi...

Bị ở lưng, gày ở tay y như lúc đi — họ lai
lai đường quay về nhà. Ai nấy bức mình,
cau có và đòi lầm.

Buồng của quý-xú

Lần ấy bốn người giò vẽ nhà với tất cả sự
thất vọng. Cuộc cẩm trại của họ hụt chì vì
thiếu một que diêm thi cháy được. Và cũng vì
vậy mà Sauria nghĩ ngợi hoài, nhất là khi
chàng nghe thấy Grincheux nói là bầm bầm một
minh :

— Nghiên hóa-học mãi mà chẳng tìm được
cách chế ra lửa thi nghiên làm gì !

Mấy hôm sa
cháng bão Grin-
chenex :

— Tưởng gi
chứ cái sự làm
ra lửa thi đẽ
lầm, miên là tôi
có một gian
phòng nhỏ bé và
cần nhất là phải
yên tĩnh để che
tôi nghĩ ngợi và
thi nghiệm hóa
học.

Tức thì Grin-
chenex vui vẻ :

— À, cái gì chứ
cái ấy thi đẽ
lầm. Tôi sẽ bão
bà cô Victorine
của tôi cho anh
thuê một cái
buồng.

Bà Victorine
là một người
dung túng, tuy
có một vài tính
xấu nhõ nhung
lòng thi tốt vỗ
kè. Bà ua làm
việc thiện. Và
lại bà thường
nghe Grincheux ca tụng tình nền ngoan
và hiếu học của Sauria nên bà bỗng lòng cho
Sauria thuê một gian buồng con ở trên gác.
Bà lại còn bảo Sauria :

— Tôi biết cậu nghèo, vầy bảo giờ cậu có
tiền thi giả tiền nhà cho tôi cũng được.
Nhưng cần nhất là cậu phải giữ sự yên tĩnh
đừng làm gì náo động, tôi từ xưa vẫn sợ sự
đó ào.

— Xin vâng !

Sauria chỉ đếm đến có vài quyền sách học
và vài cái lọ con dụng thuốc để thi nghiệm
mà thôi ! Đúng như lời hẹn, tháng đầu Sauria
chỉ đọc sách để khảo cứu, dì lại trong phòng
để nghỉ ngơi. Không có một tiếng động nhỏ
nào lọt ra ngoài.

Chàng chui nhô lại một buồng ông giàe su và
trường thí nghiệm hóa học cho học trò xem.
Ông chế ra vài thứ thuốc nổ hổ cù động mạnh
lên thi lại nổ và bắn lửa ra ngoài. Chàng
ngồi rằng :



— Một khi chất dễ bắt lửa và iai cũng có thể dốt cháy một chất dễ bắt lửa được!

Mà chất dễ bắt lửa ấy là chất lân-quang (phosphore). Ngay hôm sau Sauria đi mày mò mua khắp các hiệu thuốc chất lân-quang ấy vì không có giấy của đốc-tổ nên không ai bán nhiều cho chàng. Và từ đó chàng thí nghiệm.

Cho đến một hôm không hiểu chàng cần thử thiến các chất hóa-học hay sao khôn rõ, chỉ biết rằng đột nhiên có nhiều tiếng pháo nổ to ở trong buồng chàng. Ngày hôm sau tiếng nổ ấy lại vang lên nữa và làm cho bà Victorine hoảng sợ hết sức, bà cho gọi cậu cháu Grincheux đến để bảo cậu lên gác Sauria xem và buồng chàng sao lại có tiếng nổ liên tiếp dữ dội thế!

Grincheux thấy phòng Sauria đầy chai lọ và khói tỏa mù mịt ho minh lên. Nhưng Grincheux chưa kịp thay mặt bà Victorine để kêu Sauria thì Sauria đã chạy đến vỗ vai Grincheux để bảo:

— Tôi đã tìm ra ròi anh à!

Grincheux ngạc nhiên hỏi:

— Tìm ra cái gì?

— Tìm ra các que diêm tự cháy lửa chứ gì nữa!

— Ài chà, chẳng hiểu anh có tìm ra được những que diêm kỳ quặc ấy chưa nhỉ? Anh đã tìm ra cách làm cho cô Victorine của tôi hoảng hồn rồi đấy. Bà gọi « gian buồng của anh là gian buồng quý-xú » đấy. Vả này tướng bần, nhà rác, buồng khói thế này, bà Victorine trông thấy thiết.

Sauria vẫn vui vẻ:

— Chà! Các cái đó không quan hệ bằng sự phát minh diêm tự cháy lửa của tôi!

— Dù sao nữa thì tôi cũng xin van anh đấy! Anh giữ yên tĩnh cho bà Victorine một tí, không bao giờ làm khòi tôi!

Sét vào nhà hay sao vậy?

Luôn mấy ngày sau, gian phòng của Sauria lại im lặng như cũ. Sauria yên tĩnh đọc sách nhưng chẳng bao lâu chàng lại nhớ đến sự thí nghiệm cũ và lại lôi các lọ, các chai thuốc



đau buốt và sáu vở bay tung tóe di khắp phòng.

G ữa khi ấy thì bà Victorine sợ tưởnghết đi, bà kêu thất thanh lên:

— Trời ơi! Sao vây sét đánh vào nhà tôi hay sao thế?

Bà vội vã chạy lên gian buồng của Sauria với cõi cháu gái của bà. Khi bà mở cửa buồng ra thì thấy gian buồng tan hoang, mủi thuốc hàn học nồng nặc, quần áo của Sauria bị xé rách tả tơi hai bàn tay chàng thi bị cháy, máu chảy đầm đìa; bà chỉ kịp kêu lên mấy tiếng: « Chao ôi! Gian buồng của quý-xú... của quý-xú. » Rồi bà lảo ra ngất đi.

Tuy đau tay vô hạn mà Sauria vẫn vui vẻ vì chàng vừa vinh-rinh ra diêm tự cháy: tất cả hi vọng bao nhiêu ngày tháng bấy giờ mới thành!

Một lát sau, Grincheux chạy lên và đem theo một ông đốc-tổ để băng bó cho Sauria. Bà Victorine đã tỉnh lại và bâng lung tha thóy cho Sauria, bà lại còn hứa bộ tiền ra sửa chữa lại « gian phòng của quý-xú » miên là khi nào Sauria có tiền thì hoàn lại bà.

Grincheux mắng bạn:

— Anh kiếp quá! Từ giờ thi chờ thí nghiệm chư? Sauria cười :

— Không, không! Bao giờ khỏi tay tôi sẽ thí nghiệm để cho diêm tự cháy lửa được hoàn toàn. Tôi là một nhà phát-minh đấy!

Sự phát minh bị mất trộm

Bản tay bông của Sauria rất chóng khôi! Chẳng với vả đem việc phát-minh diêm tự cháy lửa ấy ra trình cùng giáo sư dạy chàng. Giáo-su không tin. Tức thi ngày hôm sau Sauria đem Guincheux và Kammerer lại phòng thí-nghiệm để trường học Dôle để thí nghiệm cho giáo-su xem! Giáo-su luyện chất hóa học đúng như lời của Sauria chỉ bảo nhưng Guincheux kêu lớn :

— Xin thầy cầu thận một tí kẻo thuốc nô nô như ở nhà có Victorine tôi thi chết!

Giáo-su cười :

— Không can gi! Ta làm rất cầu thận.

Cuộc thí nghiệm có một kết quả hoàn toàn: diêm tự cháy đã cháy y như hời lêt Sauria nói... Giáo-su vui mừng ôm Sauria vào lòng hòn và hỏi :

— Bây giờ thi con định làm gì nữa?

— Con sẽ thí nghiệm thêm cho kỹ rồi con xin nhà nước một cái bằng phát minh về diêm.

— Thầy thật lấy làm vừa lòng vì có một người học trô giỏi như con nhưng con cũng

nên cầu thận kêu sự phát-minh này lại có kẻ lấy trộm mà bắt chước mất!

Từ đó ngày nào Sauria cũng tới phòng thí nghiệm của trường học để thí nghiệm và « gian phòng của quý-xú » bây giờ chỉ là nơi nghỉ ngơi của Sauria mà thôi!

Va nghĩ hè đến! Grincheux thi di du lịch miền Nam nước Pháp, Grévy di săn suốt ngày còn Kammerer thi vẽ nghỉ ở nước Đức vì chàng là dan Đức! Còn Sauria thi sửa soạn đơn xin nhà nước cai bằng phát minh diêm tự cháy lửa này!

Sauria có ngờ đâu rằng trong khi ấy Kammerer và Đức đã đem sự phát-minh của chàng dê bán lại cho một nhà kỹ-nghệ-gia giàu có lớn ở Berlin. Thấy sự phát-minh ấy có hi vọng làm giàu to và nhất là sau khi dò hỏi đê biêt: Sauria chưa xin bằng phát minh nên nhà kỹ-nghệ-gia này tức khắc bỏ tiền ra xin bằng phát minh cho mình và mở một xưởng làm diêm tự cháy lửa rất lớn. Ở trong đó Kammerer — kẽ phản bạn — có một địa vị lớn!

Sauria vẫn vô-tinh làm việc để cố xoay lấy 1.500 quan là số tiền cần phải có để xin bằng phát minh. Giữa lúc ấy thi Grincheux di du lịch và biết rõ nỗi khổ tầm của bạn, Grincheux tức tốc lại xin bà Victorine số tiền ấy. Sauria cảm động và cùi chỉ của bạn nhưng Grincheux xua tay :

— Không, không anh đừng ngại, số tiền ấy chắc anh sẽ già lại được tôi ngay vì tôi biết sự phát-minh kỳ quặc của anh sẽ đem lại cho anh hàng triệu?

Ngày hôm sau Grincheux lại sớm và buồn rầu đưa cho Sauria một tờ báo :

— Nay anh! Diêm tự cháy lửa của anh đã có kẽ chế tạo ra ở Đức đây rồi này! Họ đem

ĐÃ CÓ BẢN :

TÙY BÚT

truyện của Nguyễn-Tuân giá 0p60

Đã đọc cuốn « Vang bóng một thời » của Nguyễn Tuân, ta nên đọc cuốn « Tùy Bút » của ông, để ta cũng biết sống một cách rất tình tết. Những hiện trạng về tâm lý, ta thấy rõ ràng như ở dưới kính hiển vi của nhà khoa học.

Nhà xuất-bản CỘNG LỤC 9 Takou — Hanoi (Tél. 962)
Thư từ và ngàn phiếu xin gửi cho M. Bùi - xuân - Tuy

TRÁI TIM HẤP HỐI

tâm lý tiêu-huyệt của Thy-Hae giá op60

Bao tâm cảnh éo le, bao bần khoan lo ngại, cao thương hy-sinh đã được Thy-Hae, nhà văn trẻ tuổi có chán tai, giải phẫu một cách rất tình tết. Những hiện trạng về tâm lý, ta thấy rõ ràng như ở dưới kính hiển vi của nhà khoa học.

sang bán ở đây và gọi là « diêm Đức » ! Họ đã lấy bằng rồi !

Sauria lặng người đi chốc lát ! Nhưng chàng lại cười ngay và nói một câu đầy triết lý :

— Dù sao nữa thì tôi cũng đã phát minh ra diêm cháy lửa đầu tiên. Còn số lợi bạc triệu mất đi, cái đó có quan hệ gì !

Một người yêu đời

Năm 1881, Sauria đã già bảy mươi tuổi và làm đốc tờ trong một làng nhỏ ở chân đồi núi Jura. Từ ngày thấy sự phát minh của mình bị mất trộm thì Sauria bỏ nghề hóa học mà xin vào nghề thuốc và đồ y-khoa bác sĩ. Chàng quay về làng Saint-Lothaire gần nơi chàng ra đời để làm thuốc chữa cháy cho dân quê ! Bạn cũ chỉ còn có Grincheux — cũng già như chàng !

Một lần Grincheux đến bảo Sauria :

— Sauria ơi ! Anh còn nhớ Fritz Kammerer không ? Chinh hán ăn trộm sự phát minh của anh đó trước đây !

— Tôi vẫn nghĩ thế !

— Nhưng thật bất dung gian ! Bay giờ hắn hận thù và phải tống vào nhà thương điện tử.

— Đáng buồn cho hắn !

— Còn Juditte Grévy, anh còn nhớ không ? Bay giờ đổi tên là Jules Grévy và hiện vừa được bầu làm giám-quốc nước Pháp.

— Tôi biết tin đó rồi.

— Nhưng có một điều này rất hay nữa là taun trước tôi xin vào hồn Jules Grévy hắn tiếp tôi niềm nở và nhẹn chuyện anh, hán ái-nại cho anh và hứa sẽ giúp anh mỗi năm 1.500 quan đê anh chi dụng.

Sauria mỉm cười quay ra nhìn lú dàn què dang dem trung gà, rau, cỏ, hoa quả lại đê « trả tiền thuốc » cho ông và ông cười :

— Tôi được 1.500 quan một năm à ! Nên vậy thi tôi sẽ có thira tiền đê mua thuốc chữa cháy cho những người ốm nghèo đê cho họ khỏi phải dành dụm đem « lè vặt » đê biêu tôi nữa ! Grincheux cảm động nhìn bạn :

— Anh thật là một nhà đại phát-minh. Vì không những anh đã phát minh ra diêm mà anh lại còn phát minh ra cách muôn cho mình được sung sướng thì nên gầy hạnh phúc cho người khác !

Lần này thi Sauria không trả lời ! Ông yên lặng nhìn qua cửa sổ đê ngãy đê cái bồn-phận của mình — một cái bồn-phận mà không bao giờ ông bằng lòng đê với tất cả tiền bạc trên thế-giới.

TÙNG-HIỆP

ĐANG IN :

Nguồn sinh lực

quyển II trong bộ sách

SỨC KHỎE MỚI

của
P. N. KHUÈ

Những phương pháp rất mầu nhiệm vi rất khoa học đê chiến đấu với bệnh tật, đau khđ, thất vọng và đê thành công trong cuộc — sống xã hội — Giá 0\$45 —

Mua i quyển không bán linh phoa giao ngan, gửi thêm op2o cuoc

Hàn Thuyên xuất bản cục
71 — PHỐ TIỀN - TSIN — HANOI

Thuốc CAM SÂM THANH-XA

Thú thuốc bò rất
qui của trẻ con



Hộp nhón 1\$20,
Hộp nhô 0\$60

ĐÃ CÓ BẢN Ở

Nhà thuốc Thanh-Xa
chuyên chữa
bệnh trẻ con

73 góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón Hano
cửa treo cờ vàng. Khắp các tỉnh những nơi
treo biển đai lý Thanh-Xa đều có bán

CUỘC ĐỜI LÊN VƠI XƯỞNG CHÓ
của

VUA DIÊM

Danh lừa mười mấy
nước trên hoàn - cầu
Kreuger là một người
lương - thiện đê hai
bận cứu cho thế-giới
khỏi bi lôi cuốn vào
vòng chiến - tranh

Tiệp-khắc, Ba-lan, Hung-gia-loy, Hy-lap, Lô-mâ-ni, Thổ-nhĩ-ky, các tiểu-quốc miền bắc Bả-tich và ô Tân-lục-dịa.

Bùng chú 175 nhà máy và trong 21 năm mang đài quân diêm đê chinh-phục gần khắp hai lục-dịa K-reu-ger đê bắt được thế-giới phải tôn minh lên ngang với các vị vua chúa.

Ông vua đê em : Ivar Kreuger.

Danh-vị ấy đối với Kreuger không phải là không sừng đáng. Nhưng không ai ngờ còn có một ngay, coa người đê lâm mua, lam gò được ở cả hai bắc-cầu, lại phái liều thảo vó, mọi viên đạn súng lục, chưa lam trọn tần cai công-uợc. — I-var.

Đó là năm 1932.

Cai-tìn vua diêm lụ-sát, lan di rá-chong
diêm, diêm là.

Diêm là đê nhất sán-pham của Thụy-diên.
Diêm cũng là cái súc mạnh của nước đê, là
một cái đòn báu.

Từ trước đến giờ, trong một thời kỳ khá lâu, một người đê đem dùng cái đòn báu ấy.

Ivar Kreuger.

Con ông chủ một nhà máy diêm, Kreuger

dùng một kế-hoạch kinh-tế cự-cỷ khôn khéo, nắm vào tay hối cả những nhà máy diêm khác của toàn quốc, rồi đem diêm vung ra, bắt gân hối thế-giới phải tiêu-thụ.

Nước nào cần tiền, Kreuger sẵn đê. Bao nhiêu ? Trăm triệu, năm trăm triệu ? Kreuger không hề từ chối. Lãi ? Rất bé, miễn là nước đê vui lòng đê cho đê quyền hán là đê cho đê dùng. Chính-phủ sỹ nhâm-hiện ngoại-quốc w ? Không ngại. Nhâm-Biện mà cũng được, miến là cát ruột là diêm Thụy-diên.

Với kế-hoạch kinh-tế đó, Kreuger đã mờ đường cho diêm Thụy-diên vào Pháp, Đức,

Mười năm qua.

Thời-gian đê đem lại cho người ta là nhiều sự thật. Những sự thật ấy đê thán-san cho ông vua đê em cái tiếng lừa đảo người ta buộc cho lúu ban đê.

Còn-cứ vào những lời phán-deán của Kreuger của những người có đê thán-quyền đê phán-deán ở hai lục-dịa, chúng tôi viết bài

này, chả ý để cho những độc-giả hiếu rõ ông vua diêm, và cái nguyê-có vì sao con người rái đượi tòn-kính ấy lại có cái kẽ-cục bắt-dắc kỵ-tử.

Ivar Kreuger có phải thật là một tay đại bợm?

Chỉ nhìn vào việc làm, người ta mới có thể gán cho Kreuger cái tiếng đó. Nói xét về tâm lý và tình-thân thì lại không đúng. Kreuger không phải dẻ ra để dì bẹp bợm. Sinh ở một nước có tiếng là thát-thà nhất thế-giới (nước Thụy-diên vẫn được tiếng là thế) Kreuger là một người luong-thiện làm ăn nhưng khi ông còn là một chàng thiên-niên thì chàng thiếu-niên ấy được thiên-phò cho linh-hồn sáng tạo, một trí quả-quyết phi thường, một kỹ-ức rất cường-mạnh nhô được rất dễ và rất lâu những hăng con số dài dằng-dặc, một hoài-hảo rất lớn, vì được rèn

cập theo giọng những vĩ-nhân, lúc nào cũng mơ-mộng tinh-nghĩ hết mưu kia kẽ nọ để cho mình cũng đến lượt là một vĩ-nhân nốt. Tuy thế, Kreuger không phải là không có lòng hảo-hiệp. Trong đời tư hay ngoài đời công, ông rất hách, có cái bát được người ta phải tin mình mà không cần phải chứng-cố.

Nói tóm lại, ông là một trong số ít những thiên-tài có đủ những đức-tính để dù làm việc thiện hay việc ác cũng đều chắc chắn sẽ nắm được phần thắng. Ông là một nhà kiến-thiết, làm cái gì cũng chắc chắn và to lớn, chỉ phải cái cao quá, cao quá sức người, may có nhẹ chì hơi để xuống cũng khiển cho đồ đạc được. Sự đặt gáu và vai, «nửa người, giây người mà tiếng minh» trong tất cả công-việc của ông đều chứng cho lời đó. Việc tự sát của ông, tỏ ra ông là một con bạc có khí-phách, có tài-hoa, biết các ngón chơi hơn tất cả mọi



Chân dung ông vua diêm Kreuger

người, thêm ăn, song lại không cho canh bạc làm hệ-trọng. Thua hết, ông tự-tử, đó không phải là ông bị dè hép, bị xau-hỗ, mà chính là tình kiêu-ngạo và lòng tự-ái của ông không chịu được sự thua kém vậy. Và đã dem thanh-ré ra đánh, nước bạc thua, thanh-ré phải hít, kè cưng là một iế-rát thường.

Kreuger vốn là một nhà độc-tai, theo đúng cái định-nghĩa của tiếng do. Ông lại độc-tai ma chet. Ông không chịu để cho ai kiểm-soat được.

Khi ông gần đến bước phải tự-tử, ở Thụy-diên, ở Bá-linh, ở Ba-lê, ở Nữu-ước, vẫn có nhiều nhà lý-isi sẵn lòng giúp lực, miễn là ông dè cho họ được quyền kiểm-soát các công việc và cù-hợp cá-lại. Ông từ-chối. Đã chậm. Ông chính chí có một số vốn, no không những đảm-bảo cho công-ty nó, lại còn nhớ kế-hoạch kinh-đế, tráihinh; đòi lót đảm-bảo nhiêu lần cho nhiêu công-ty khác. Ai lại có thể ngờ nhà băng Kreuger-Toll đảm-bảo cho công-ty diêm Thụy-diên rồi công-ty diêm Thụy-diên lại đảm-bảo cho nhà Băng Kreuger-Toll, rồi hai sò tai-chinh ấy lại đảm-bảo cho bao nhiêu công-ty khác mà số vốn vẫn không thèm, rồi sau cùng chính số vốn ấy lại Kreuger dứng ra đảm-bảo? Thực là một công việc hùn-danh vô thực. Nhưng Kreuger mua chuộc được một lòng tin triệt-dè. Hàng ngày, ông nói nhời là giữ được như nhời, rõ ràng thát-thà có một, đơn sai không màng. Không ai là không rõ, trong cách ăn ủ, ông tiết-dộ, không sa-sỉ, không có một thói xấu nào. Tình hảo-hiệp của ông thực là hân-hữu. Hai lần ông đã tỏ ra là trong nghĩa khinh tài. Khi ông vua vàng thế-giới Pierpont Morgan không bằng lòng cho nước Pháp chịu lại 1.875 triệu phật-lăng mà ăn lãi tám phần, Kreuger mang quốc-thu



Lễ di-cửu ông vua diêm Kreuger sau khi ông bị thát-bại tự-tử ở Paris

Thụy-diên đến Ba-lê, xin vào yết-kiến ông Poincaré bấy giờ giữ chức th-.-tướng và Tài-chinh tổng-trưởng, tư-nguyên cho nước Pháp vay cũng số tiền ấy mà chỉ tính lãi có năm phần rưỡi. Su cho vay ấy không có một đền khoản nào bắt buộc. Nếu nước Pháp vui lòng độc-quyền buôn bán và chế-ao diêm, khi về đến Thụy-diên, ông chỉ ký một chử là ngân-hàng Skandinaviska Krédit cho ông vay liền 500.000 đồng vàng. Tiền có nhiều, ông chỉ thi-hành một phương-kế nhỏ là bao nhiêu những hội sản-xuất diêm Thụy-diên đều nem nép đến nắp dưới bóng, nếu không sẽ bắt buộc phải phâ-piản. Công-ty diêm Thụy-diên thành-lập, một công-ty của Kreuger, gồm hết các ông công-ty khác. Thế là riêng ông có hai hội tư-bán lớn, vốn liêng bần-hoi, bắc-chân, vững-châi, có dùi diều kiện để cho mọi người tin cậy. Nhưng ngay lúc lập nền : si hội tư-bán ấy, ông đã biết rõ ông sẽ phải giàn-lận, lung phái tinh. Quá thật. Thoạt đầu, ông giàn-lận một cách đúng-dung. Ông là người sinh ra để muu-toan những việc to lớn, tài sỡ, lực lị mà cứ muốn đem cả thế-giới bỏ vào trong túi. Trong ngọt mười năm, ông đã hi-bành một thủ-doạn quỷ-quyết, duy chỉ ông mới giải-quyet xong, và nhân-loại tránh được một phen làm mồi cho gươm đạn.

Nhân hai việc đó, danh tiếng Kreuger lan sang Mỹ-châu, Dân-chung hoan-nghênh Kreuger nhiệt-liệt, và từ đó ông khiến cho người ở lqa-dịn này tin tưởng ông có một dịa-vị quan-trọng ở lục-dịa kia, và trái lại.

Cờ đến tay, ông không phải là người không

bị phát. Ông đã phát mà phát một cách oanh-liệt, vĩ-dai, thế-giới này chỉ vài người theo kịp. Trong tay đã sẵn có ngân-hàng Kreuger-Toll, sorg tiền mǎi đỗ chạy vào ngân-kho nhiều nước để đòi lấy cái sấp-rép hép độc-quyền buôn bán và chế-ao diêm, khi về đến Thụy-diên, ông chỉ ký một chử là ngân-hàng Skandinaviska Krédit cho ông vay liền 500.000 đồng vàng. Tiền có nhiều, ông chỉ thi-hành một phương-kế nhỏ là bao nhiêu những hội sản-xuất diêm Thụy-diên đều nem nép đến nắp dưới bóng, nếu không sẽ bắt buộc phải phâ-piản. Công-ty diêm Thụy-diên thành-lập, một công-ty của Kreuger, gồm hết các ông công-ty khác. Thế là riêng ông có hai hội tư-bán lớn, vốn liêng bần-hoi, bắc-chân, vững-châi, có dùi diều kiện để cho mọi người tin cậy. Nhưng ngay lúc lập nền : si hội tư-bán ấy, ông đã biết rõ ông sẽ phải giàn-lận, lung phái tinh. Quá thật. Thoạt đầu, ông giàn-lận một cách đúng-dung. Ông là người sinh ra để muu-toan những việc to lớn, tài sỡ, lực lị mà cứ muốn đem cả thế-giới bỏ vào trong túi. Trong ngọt mười năm, ông đã hi-bành một thủ-doạn quỷ-quyết, duy chỉ ông mới giải-quyet xong, và nhân-loại tránh được một phen làm mồi cho gươm đạn.

Công việc to, tiền ít, muốn có tiền dùng, ông đem phát-hành những trái-phiếu không có gì đảm-bảo; số tiền thu được đem mua bay tré-cập cho những công-ty khác gần vớ. Ông thành-chủ những công-ty ấy.

(xem tiếp trang 33)

Nhớ tới hai tiếng « cọc cách » và một chuyện ngoáy tai

QUÁN - CHI

Mấy hôm nọ, không khéo sờ nhà cúng giỗ, làm cho anh-linh tò-tiên ông bà phải về ngồi đợi trên ngai thờ rất lâu, chưa thấy con cháu đến nhang khăn khuya để các cụ dán chén. Vì ông trưởng-tộc còn chạy sấp chạy ngửa tìm mua một bao diêm bốn năm đồng xu mà không đâu có: bọn đầu-có tích trữ không chịu lộ ra.

Sau khi dán chén rồi, miếng ngâm tắm bông, khăn áo vắt vai, ngồi ngưởng về thương-giời, nếu đi ngang qua phố hàng Bồ, giữa lúc thiên-hạ chen chúc nhau đồ mồ-hôi, sôi bột mép đê mua dấm ba bao diêm, tất nhiên các cụ phải đứng lại xem. Mà xem thì hẳn các cụ phải lấy làm lạ :

— Con cháu ta sống ở đời vẫn minh vật-chất có khác, muôn sinh-tồn phải cạn-tranh, có cạnh-tranh mới sinh-lòn. Vật-thứ một bao diêm mà cũng phải toát mồ-hôi mồ-ké ra thế kia kia. Hèn gì lúc nay nó chẳng bắt minh ngồi nhìn mâm cỗ, lầu quá mới thấy đèn nhang khăn khuya. Dù sao chúng nó bây giờ cũng sung-sướng tiện lợi hơn minh thuở trước: chỉ đánh xoẹt một cái là có lửa rồi !...

Thật thế, các cụ ở những đời Thiệu-trị, Tự-đức trở về trước, tiếng là đã biết dùng diêm, nhưng có phải là thứ diêm vừa nhạy, vừa tối, vừa nhẹ nhàng, gọi là diêm Thuy-diển như của chúng ta dùng ngày nay đâu.

Khoan nói xa xôi, nói ngay cái thời-dai có kè di-ty-phuong về mách rảng bên tay người ta ngon đến lòn đầu xuồng, mách nước chảy ngược lên, mà bị các cụ mắng là vò-ly, nói láo, thời-dai ấy vẫn-de bặt lửa

còn nghèo-khê lắm. Muốn có chút lửa đe hút diều thuốc hay nhóm bếp thấp đèn, co-nhan phải có bốn món nhặt-lại mới được.

Một là hòn da đánh lửa, nô tròn và dày đe bằng chiếc kẹo vững xù hai mà các em bé nhà ta vẫn thường đòi ăn.

Hai là thỏi sắt đẽ bằng ngón tay út.

Ba là một nắm bùi-nhùi nho nhỏ.

Bốn là que diêm bằng tre chẽ nhô phơi khô, dài đẽ hai đốt ngón tay, trên đầu có tăm một chú diêm-sinh vàng khê, người ta buộc lại thành bó chứng vài ba chục que.

Các cụ cầm thỏi sắt quét mạnh vào hòn đá, có khi nấm lắn bảy lượt, nó mới bắt lửa lốm-dốm ra bén sang bùi-nhùi, đặt que diêm vira cho nó leo sango lên, bấy giờ mới thật có lửa mà dùng

Que diêm ấy tự ta chế tạo hay từ bên Tàu đem sang không biết. Có lẽ ta hay người Tàu học được của những lão buôn phượng-tay đem qua truyền bá cũng nên. Trước khi chưa có que diêm, chắc hẳn người ta phải truyền sang mồi rơm hay giấy lợn vo lại rồi ngồi chổng mông mà thòi đến phùng mang đõ mặt, mới có ngon lửa.

Có điều khi-cụ làm lửa của cõi-nhân rẽ quá. Các cụ nói chuyện, ở đời Tự-đức, cả bốn món vừa-kẽ trên, mua chỉ có 12 cho tới 15 đồng kẽ là nhiều, nghĩa là chưa đến một đồng tiền trinh bảy giờ. Về sau que diêm hết thì mua bó khác, còn ba món trên là hòn đá, miếng sắt và bùi-nhùi thi dùng được lâu lắm. Nhất là miếng đá và thỏi sắt, nhiều khi cha truyền cho con cũng vẫn còn dùng.



M. QUỲNH

Mình như từ năm Quý-dậu (1873) trở đi, xú-ta đã dùng thứ diêm đựng trong hộp tròn, mà thuốc diêm có đủ các màu xanh đỏ vàng tim sen lẫn với nhau trông rất đẹp mắt. Mỗi hộp giá 36 đồng tiền kẽm. Chắc diêm này từ bên Pháp đem sang. Các ngài đọc sứ, tất nhớ câu chuyện năm ấy, ông lái buôn Đô-phô-nghi (Jean Dupuis) nhõ binh-lực của thiếu-tướng Francis Garnier từ Saigon ra can thiệp, yêu cầu triều-dinh ta phải mở sông Hồng-hà cho người Pháp buôn bán tự do, thế nào ông chẳng đem nhiều hàng hóa Âu-tây qua bến xù bắc, mà trong đó có diêm. Vì lúc ấy Âu-châu đã chế ra được thứ diêm lợi-tiện cho thiên-hà thông-dung rồi.

Liên-tường đưa tôi đi
tới hai tiếng buôn cười :
Cọc-cách.

Mươi năm trở lại đây
sự này ít thấy, hay là
không còn có nữa, nhưng
mà mươi năm trở về
trước, người Bắc vào
sinh nhai buôn bán trong
Nam-kỳ nhất là đi về
vùng chợ búa thôn quê,
thường nghe đồng bào
Nam-Trung gọi mình là
dân cọc-cách. Có khi
thêm một tiếng nữa : cọc
cách lửa.

Có-nhiên không ai xưng hô tiếng ấy trước
mặt nhau bao giờ — trừ ra lúc có chuyện
khu-dâ cãi cọ nhau — nhưng khi sáu lung
vắng mặt, bà con ta trong Nam ở chốn
ruộng rẫy, hễ nói tới người Bắc, vẫn dùng
cái trạng-tù buôn cười ấy.

Duy có những người suy nghĩ nồng nỗi,
mới cho tiếng ấy có hàm ý nghĩa chê bai
mai mai gi, còn với phần đông, bất quá là
một danh từ quen miêng thế thời, không
phải ác-ý. Cũng như họ đã quen gọi khách
lù là chệt, gọi những người chuyên nghè
gác công là hạch, gọi người Án-dò là anh
báy, gọi bà con Nghé, Tịnh, Quảng-binh là
ghe bầu, thay mày ông khán den áo dài đi
bán quế hay ngồi dạy học chữ nho thì gọi

là *thầy huế* đều là những tiếng tự-nhiên
quen dùng từ đời nào kia rồi.

Nhưng nghĩ cừng kỹ, sao bà con Nam-trung, không cho chúng ta một trạng từ gi
khác, lại gọi là *cọc-cách*, ý hẳn có nguyên-do lai lịch thế nào, chẳng không ?

Kể viết bài này dẽ có dịp gặp gỡ nhiều
bạn Nam-Trung cõi-lão, có tiếng giàu có
về lịch sử tri-thức, mỗi khi thường đem
hai tiếng là lùng kia ra hỏi xuất xứ và ý
nhῆ, thì ra mõi cu giáng giải một thuyết.

Đây có cái thuyết sao này nghe ra thú-và có thể cho là đúng với sự-lý hơn cả.

Nguyên xưa, người ở dâng ngoài di dân
hoặc di linh vào đồn trú dâng trong, người

nào cũng nghiên cứu
nhà thuốc lão, cho nên có
bộ đồ đánh lửa tuy thân
luôn luôn. Họ mặc áo
coton túi to tướng, bên
trong chứa đủ các thứ:
nào trầu, nào thuốc, nào
chia khóa, nào con dao,
nào hòn đá lửa. Nhưng
khi họ đi, các vật ấy
được chạm nhau thành
rat tiếng kêu, nghe lọc-cọc,
lách-cách, người dâng
trong tức cười, nhân
đó mà đặt tên họ là *cọc-cách*, rồi là ngày thành
quen, chỉ có thể thôi.

Với ai có óc đạt-quan, tiếng ấy không có
ý gì châm biếm như người ta vẫn tưởng.

Dù có đi nữa, nghĩ cungle chẳng phải
quan hệ gì. Bởi quá cái óc dia-phuong, chí
là một sự rất thường, ở xít nào và dân-tộc nào
cũng có chẳng nhiều thì it. Mà sự ấy không
hai gi cho cuộc thống nhất, nghĩa đồng bào.

Ta-trông ngay gương sáng quodo dân
Pháp thống nhất và thân-ái nhau đến thế
nào, nhưng người ở Paris thỉnh thoảng
vẫn bắt chước giọng nói hơi nặng của
người miền Nam để làm vui. Vì dù tiếng
pain, ai cũng nghe rõ người Marseille nói
như là *pâché*. Lại dặt ra một nhân-vật gọi
là chàng Marius để hình dung ra người
Marseille khéo nói bông lớn, khoác lát.



Mạnh Quỳnh

Lỗ-Tấn, nhà danh-sĩ Tàu qua đời đã
đãm năm nay, vốn người sinh trưởng ở
miền Bắc, nhiều lần viết báo nói khôi-hài
người Quang-dong về cái tình quen, hễ mồ
miệng lúc nào là có tiếng «tiu hà má» lúc
ấy.

Cảm-tinh của dân một nước không khi
nào vì một bài tiếng đùa nghịch vô tình
mà đến phai nhạt hay hiềm khích gì nhau.

Đè kết thúc, tôi thuật một chuyện vui
nữa cho các ngài nghe.

Ở bên Pháp, ngoài những bao diêm nhà
nước chế-tạo độc quyền bán cho dân, lại
cho diêm ngoại-quốc nhập-cảng nữa, nhất
là diêm Thụy-diên, xú-làm diêm thịnh
vượng hơn hết trong thế-giới.

Thụy-diên có chế-một thứ diêm nhạy lâ
lung, chẳng cần phải có vỏ diêm, ta cũ
miết nhẹ vào gót giày, móng tay, vách
tường, bàn ghế, tóm lại bất cứ là quẹt vào
dâu nó cũng nảy lửa.

Một ông lý-cựu nhà ta, hồi năm 1927, đi
lâm bồi tú-từ Haiphong sang Marseille là
chuyển thử nhất. Cố-nhiên ông còn bối ngô
biết đâu những vật dụng khoa-học có lợi
tiện mà cũng có hiềm nghèo. Nhận di-đạo
choi thành phố Marseille, ông mua thuốc
lá và mua bao diêm Thụy-diên, vào hàng
nói trên. Tuy ngoài bao có dặn cách dùng
và phòng sự phát hỏa nếu đe hai bao cọ
sát với nhau trong túi áo, nhưng ông lại
không biết chữ Pháp mà xem. Ann em

**CERTIFICAT DÉ-LIVRÉ ET SIGNÉS PAR LES
PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPOR-IVES**
HANOI - HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'ALCOOL CAMPHRE D'A
MÉRIQUE (ruou châm Hoa-ký) offert par la maison NAM TAN
Haiphong est un produit dont l'effet est très efficace et apte
à être employé sur tous sports à toute occasion.

Le président Nô-châu sport, signé Thủ Sơn. Le capitaine
stade Hanoien, signé Pham văn Kế. Le capitaine Ngan-châu
sport signé Tiết. Le président de l'escrime. Các ban thể-hảo-nên
đứng RUỘU CHỒI HOA KÝ, signé Trần-vân-Quý. Le dirigeant
de l'ass. racing, signé Nguyễn-hữu-Han. Le président Aviat
sport, signé Nguyễn-phúc-Tuấn. Le capitaine foot-ball-colaire,
signé Vũ-quý Linh. Le président Lao-long Sport, signé Nguyễn-quý
Binh. Le dirigeant Lao-long Sport, signé Nguyễn-quý
Binh. Le dirigeant Lao-long Sport, signé Đào-sĩ Chu. Le président
La Jeunes à Tonkin se Haiphong se (signé) Nguyễn-văn-Trung. Le président
RUỘU CHỒI HOA KÝ, thất-tật thật-nên đóng-signé. Nguyễn-
văn-Thù. Le Vice-président shell sport (signé) Nguyễn-đôn-hiển. Thiếu

đồng sự cũng không để ông mua thử diêm
ấy mà bảo cho ông biết.

Các ngài là gì tinh quen của bà con nhà
minh, nhất là các cu lý-phó nhà quê về lớp
mười lăm năm về trước, khi ngửa tai, hít
hít gắp vật gì có thể đâm vào lỗ tai mà ngoáy
được cũng không tò. Con ngửa nón lên, mao mao ngoáy tít cho nó đỡ ngửa, thi
khoái vô cùng.

Ông lý-cựu chúng tôi nói đây, trở về
dưới tàu vừa nǎm khẽn trên sàn, vừa
ngoáy tai bằng một que diêm Thụy-diên
đóng mồi mua hời nấy. Hinh như ông đang
khoai chí lầm, đến nỗi một người bạn với
vàng kêu lên mà ông không nghe:

— Nay! coi chừng nó xi lửa trong tai
thì bỏ bu đáy nhé.

Người bạn vừa nói xong, thì nghe ông
ly-cựu ta kêu giờ ơi rồi nhào lăn xuống
dưới, bắt tinh nhau sự. Quan đốc-tờ dưới
tàu phải đến cứu cấp. Đến nứa giờ sau ông
lý-mới-tinh và từ đây ông diếc mất một tai
Cá lẽ nhờ mồ mả được cu Tá-Ao diêm
huyệt, ông mới khỏi chết.

Thì ra cây diêm đã nảy lửa trong lỗ tai
trong khi ông ngoáy đang thích. Q.C.

Một bậc thánh nhân cũng
phải lâu ngày mới nên
được thánh nhân. Một tác
phẩm cũng phải lâu ngày
mới thành được tác phẩm.
Một nhà thuốc có được tin
nhiệm hay không cũng
phải lâu ngày mới rõ được

DÔNG-TÂY Y-VIỆN

192, Hàng Bông Lò, Hanoi

chuyên tri dù mọi bệnh
người nhứt trẻ con, nhứt
là bệnh phong tinh đã
lâu ngày và đã được
tin nhiệm của quốc dân

CỘ BẢN LÝ KHẨP BA KÝ, LAO VÀ CAO-MÈN

Nào ai có mồ đâm cõi nói ấy của Chúa nay lại thành sai bét

Khoa-học nêu một
cách-ngoán sâu xa
nhất không bao giờ
hở: đó là cái lẽ ở đời
này không có cái gì
tiêu mồi được. Ủ-thì
đã dành rằng nhà
Phật cho đời là sắc
sắc không khôn,
nhưng ngâm lại vẫn
còn cái thuyết nhẫn,
quả: cái nhẫn mồi di
thi có cái quả thê vảo,
người này chết ihi lại
có một ihi nhau » khá
ra chào đời để lắp
cái chỗ trống kia di
vậy. Không bao giờ cái
giả-tưởng là tiêu mồi
lại không có cái khác
bồi vào dưới một hình

trạng khác. Lại thi du như cát
củi trong lò sưởi: cái cát thật
cháy hết, nhưng không tiêu
mồi như ta vẫn tưởng tượng
đâu. Nó biến thành súc nóng,
hơi khí vâ-tạo cho ta một thứ
qui báu nhất đời: ánh sáng.
Kính Thánh có câu rằng:
« Hòn đậu iên Đức Chúa Trời
sinh ra ánh sáng, Đức Chúa
Trời biến ngay ánh sáng
tối vô cùng ». Vâ-cầu nói ấy,
từ trước vẫn là một cầu nói
đúng. Bởi vì chẳng có đức
Chúa Trời mới biết thế mà
thôi, nhưng ngay chúng ta đây
là cái hạng người đời, chúng
ta cũng có thể biết thế làm.
Chứng cứ: chúng ta khi tuổi
trẻ, sống với ánh sáng lung-
bừng; những người thê-thao
uống ánh sáng; con nhà làm
ăn cao giây thèm khát ánh
sáng; và bắt luận già trẻ già
củi trong lò sưởi: cái cát thật
cháy hết, nhưng không tiêu
mồi như ta vẫn tưởng tượng
đâu. Nó biến thành súc nóng,
hơi khí vâ-tạo cho ta một thứ
qui báu nhất đời: ánh sáng.
Lại đây chuyện mua diêm ở
nhà đại-ty phủ Hàng Buồm.
Ai đã dùng chèng-kien một
buổi bán diêm, tất phải giận
tua, giận diêm tẩm tẩm. Lời
rao rằng: ai có mòn-bài tạp
hóa đem đến đó sẽ được phép
mua ba trăm bao một lúc. Vậy
mà tôi đã thấy có người mốt
hai ngày trời chờ đợi, chen
chúc mà cảng không mua lấy
được một bao. Đó là vì thiên
hạ đến mua đồng quâ; đep
mà ngắm, một cái cửa hàng
cao bốn thước, rộng dăm thước

(Xem tiếp trang 87)



Đó, cái ánh sáng có
ich như vậy đó.

Vậy mà tự-nhiên it
độ nay, ánh sáng gần
thành như không tốt
đẹp nữa, như đức Chúa
Trời đã tưởng trước
kia. Chẳng biết người
ta thấy thế nào chư
riêng cứ con mắt kè
này trông thì chỉ vi
diêm, vi lửa, vi ánh
sáng, nhiều người đạo
này thực đã khô nhục
vô cùng vậy. Các bạn
tất cả nhớ mới cách
đây mấy ngày, ở một
linh kia, diêm khan vi
có người đầu-cơ. Một
nhà hàng kia bán mỗi
bao diêm lên tới tám
xu rồi mà vẫn vò đặc
những người đợi cửa, đợi
lâu quá... . . đợi lâu quá,
thận chí, sau có người phải
qui xuống, lén gõ xuống gõi
lập chủ quán như lập người
chết mồi có một bao diêm vè
để đốt đèn cho cửa nhà vui vẻ.
Lại đây chuyện mua diêm ở
nhà đại-ty phủ Hàng Buồm.
Ai đã dùng chèng-kien một
buổi bán diêm, tất phải giận
tua, giận diêm tẩm tẩm. Lời
rao rằng: ai có mòn-bài tạp
hóa đem đến đó sẽ được phép
mua ba trăm bao một lúc. Vậy
mà tôi đã thấy có người mốt
hai ngày trời chờ đợi, chen
chúc mà cảng không mua lấy
được một bao. Đó là vì thiên
hạ đến mua đồng quâ; đep
mà ngắm, một cái cửa hàng
cao bốn thước, rộng dăm thước

Một bài Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MANH - QUỲNH
(Tiếp theo)

Một hôm, cung chiếu theo lệnh ấy, viên chức công-an tại Bàng-cốc dắt đến dinh lãnh-sự giao nộp cho ông một chàng thanh-niên Đông-dương mà người ta vờ được trên đường Oubone di về kinh-thành.

Sau cuộc giao nhậm, ông liền gọi chàng thanh-niên kia vào để hỏi quę quán và ý muối.

Chàng cúi đầu chào với cách rã iế pér, cung-kính.

Lúc ấy tuy chàng có phong trào bao phủ gương mặt, nhưng ông giàn tri nhớ, cũng nhìn thấy những nét ngô-ngợc có thấy ở đâu rồi, không phải là?

Quái! tôi trong anh rõ ràng nết quen thi phải. Đề tôi nhớ ra xem nèo....

Bầm xanh lón, quả thực có thể; tôi lên là Vi, mấy năm về trước từng có hàn-hạnh tám một viên-chức thuộc hạ quan lớn it lâu.

O kia! anh là Vi đây u?

Ông vừa nói, vừa hòn hòi ra ngoài bén giấy, hai tay nắm lấy hai vai chàng mà rung ra vẻ mừng rỡ, thương yêu.

Trời ơi! Chính thị con

ta; ừ phải Vi đây mà! Giả như anh khen xứng tên thì rõ ta cũng lục trong trí nhớ mà tìm ra ngay... Cái rết mệt thông minh lanh lợi của anh với mấy tháng thấy trò làm việc gần gũi, còn in mãi trong óc ta, có kbi nào quên l... A. sao anh dài đột thế, đang ở đì-vị sung sướng, nhiều hứa hẹn tương lai mà chơi bài

dến bỗ cả chừc vì? Nếu không thi nay cũng tới hạng nbl hạng ba iồi còn gi... Ta tiếc giùm con hết sức.

— Vâng, tôi trót dài thật. Nhưng sao quan lớn biết rõ cảnh khò của tôi đến thế? Giờ Vi mới hết hoảng hồn, nói được.

— Sao lại không biết! Hồi năm ngoái ta sang Hanoi chơi, hồi thăm những người giúp việc cũ xem tình trạng làm ăn tốn túi đến đâu rồi; hỏi tới anh, người ta nói anh say đắm mấy sòng phán thán ở phố Mới, hàng Buồm, đồ nợ ra tú tung, suýt vào tù nợ, thành ra phải bỏ việc trốn... Thế từ đó ấy, anh lưu lạc những đâu và làm nghề nghiệp gì?

— Bầm, tôi ra làm việc sở mô một đờ, rồi sang Vientiane lại xin trở vào ngạch tòa sứ.

— Sao đang làm ở Vientiane lại mò mẫm sang đây?

— Thưa, tình thế bắt buộc tôi lại phải bỏ đi, vì còn quanh quần trong xứ thì dù làm gì và ở đâu, cũng hời hép lo ry hờn trại-chủ theo giòi làm rầy được. May sao, nghe biết quan lớn là quan

thầy cũ đang trọng nhậm ở Bàng-cốc, cho nên tôi chủ tâm di sang đây.

Chết nỗi, anh thà mồi bắt bồng, hiện dày không biết có việc gì giúp cho anh? Gờ hây ra nhà trợ nghỉ ngơi, chiều mai trời vào nói chuyện. Đề ta nghĩ tìm cách gì có ích cho anh, xem có được khing?

học ở mấy bạn đồng-sự Lào cùng làm một bàn giỗ, khi thi với những thò dàn Xiêm thường sang huân bàn tại Vientiane. Không bao lâu đủ biết vō vế những tiếng phô thông, giao thiệp. Lại có dịp chơi bài quen biết nhiều tay già có quyền thế ở bên kia bờ sông Cửu-long.

Quê bối của một mụ Lào tu hành càng nung-nấu cái chí ấy thêm rắn rỏi hơn.

Hôm ấy, chàng với người bạn đồng-sự, tên là Hách, rủ nhau đi săn bắn ở một khu rừng cách xã Vientiane độ mươi cây số, về phía đông bắc. Bỗng nhớ việc mình, Hách chỉ một tò nhà sàn tro troi ở góc rừng:

— Dưới mái là gối mõ-théch kia có một di-nhân mai danh ẩn-tích đã nay chưa rõ.

— Di-nhân thế nèo, có tài phép thuật? Vì hôi.

— Không! Mụ 'co tài hôi lá bay' uyệt trần, Hách đáp. Tôi chưa thấy ai hôi bay được như thế; nhưng thầy tướng bói xung là Quý-cốc Ma-y ở Hè-thành minh, tôi cho xép xó cả.

— Thật à?

— Năm kia, mụ bói cho tôi mót quẻ, mọi điều kiện-doán đều ứng-nghiệm tất. Tôi nghĩ mà ghê. Đến nỗi: hôm nào, mình tản tài, hôm nào vợ ở cù, mụ đoán trúng phэм phắp cả từ ngày giờ.

— Thế thi thành nhỉ! bác đưa tôi xem mèt quẻ bằn mènh xem nèo.

— Ủ, nhân tiện tôi cũng muốn ghé thăm và làm quà cho mụ mèt vài đồng luôn thê.

Không hiểu mụ Phya biết phép đón lục-nham hay chỉ bắt nogn, Vi và Hách vừa trào lên nhà sàn, chưa kịp mở mèng, mụ đã chở hối rước rồi chỉ vào Vi, nói ngay:



Vi sang Xiêm tìm thầy, tìm cách bay nhảy, không phải là một việc làm ngẫu-nhiên.

Kỳ thật, chàng lập tam và dự bị hàng năm sau khi đến Vientiane được mấy tháng.

Hè nào giờ lùy say mê cờ bạc trai gái, chàng vẫn đe rieng chui lì ngày giờ về việc học tập tiếng Xiêm, khi thi

— Ông này vừa mới có ý
nghĩ để xem một quê bá-
nhênh, có phải thế không?

Vì súng sốt, đưa mắt nhìn
bạn và nói:

— Tôi chịu bà. Tại sao mà
biết?

— Coi nhành lá còn kia, mụ
Phya sáp. Tôi sẽ bám đón
xó g. Giờ ông đã xuống bê
một nhanh lá nào tự ý, đem
lên tôi xem hộ cho.

Chàng bước xuống nhìn
quanh, cây lá um tùm bốn
phía, trong bụng phản ván
chẳng biết chọn thứ là gì. Sau
cùng, thuận tay bẻ một nhanh
lá ở đem lên. Mụ Phya tiếp
lấy, niệm hân-chú làm rầm
ngồi lặng lẽ nhâm n一抹 như
thấy tu nhập định, một lát
mới mỉm cười, vừa tách xem
từng đường gân mỗi chiếc lá
ở, vừa doan:

— Ông đang có lập-chí
muốn di xa tìm đường tiến-
thắn, mà di xà thì lết đấy.
Tuy là bước đầu không lợi,
nhưng phải có bước đầu ấy
nó đưa tới bước thứ hai, rồi
nói gấp thầy gấp vẫn, nên
danh nền già...

— Nếu di thi hướng nào lợi
hon, thưa bà?

Tất phải xuất hành
hướng nam rồi xoay về
phương bắc. Đây mới là chỗ
thuận lợi cho bản mệnh: quý
nhân và tiền của sẽ chờ. Tôi
thấy chỉ ba năm nữa thì ông
bắt đầu có báu vật, rồi bao
nhieu vạn nứa kia. Nhưng
mà...

Mụ Phya ngập ngừng không
muốn nói.

— Thế nào, bà có việc nói?
Vi nứa nóng ruột hỏi thúc.

Nhưng mà tôi khuyên ông
ở đây nên dụng tâm chính-
đinh, và dùng ra người ta
phản phò nhinh hót — vì tính
ông ta phinh hơn là nói ngay
thật — tại cõng-danh và tài
sản mới được lâu dài. Nếu
không thì phú quý như đám
mây nói, e chẳng tốt lành về
sau đâu.

— Thời việc hậu-lai mịt mù
ta hãy dè đó. Giờ chỉ nói
chuyện hiện tại. Bà quyết
doan rằng tôi di xà thi tốt?

— Phải, cứ việc mạnh bạo
mà di, thế nào cũng gặp quý-
nhân chỉ giúp cho một lời nói
cũng đỡ mồ cửa trong lai
viền hèn.

Chúc nứa, trên con đường
trở về, Hách dò hỏi ý bạn:

— Sao, dằng ấy tinh di xa
thật à?

Đã bán khắp nơi hai
bộ truyện kiệt tác
của

LÝ-NGỌC-HUNG

1) ĐA TỈNH HIỆP SĨ. — Truyền một
tuy kếp sùi sùi sùi, giàn nêu bao
vết la kỵ, quái đần, dưới lết ván thực
đẹp của ngọt hút thần yêu. Giá 1p.15

2) SON LÂM ĐẤT ĐÃ. — dày hơn 100
trang, rỗn nhiều tranh ảnh ghi các cuộc
tranh đấu các tên tuổi hào nòng, và
câu đoạn hay khôn khéo kẽm. Giá 1p.25.
gửi về M. Nguyễn-mạnh-Bồng
97, Hàng B ng, Hanoi xà thèm
cước phi

— Ông chát con mụ Phya bô
toán bô láo, Vi lác đầu và nói
một cách rất quả quyết. Bác
thứ nghĩ xem chúng mình
đang ở địa vị yêu ôn danh
giá thể này mà bô di đâu, họa
chẳng hóa đại. Vậy mà bác
còn khen mãi mụ ta thánh
thần!

Còn người khôn ngoan kín
đáo khong muon dè cho ai
biết được việc minh định
làm đầy thôi. Những người
ấy chẳng bao giờ cho mưu-cơ
và ngôn ngữ họ cùng di một
đường. Luôn luôm họ muốn
tầm ngầm mà đánh chết voi.
Sự thật, từ hôm xem bói trở
về, khú-chí của Vi càng thêm
nhất quyết. Chàng tam phục
mụt tay boi Lào trông thấy
phế-phủ minh.

Thế rồi đến ngày giờ sắp
đặt án-định, chàng lặng lẽ
thuê thuyền sang bến kia
sông Cầu-long, đã có người
hẹn hộ giúp sức cho cuộc
phiêu-lưu.

Có kẻ biết chuyện, nói rằng
chẳng phải trong lung chàng
không tiên, và cũng chẳng
phải đường trường từ Oubone
lên Băng-cốc chàng đi trốn
tránh gian nan, như nhiều
người đã tưởng. Trái lại,
trong lung có bạc trâm,
nhưng chàng không muốn
tiêu mất tiền túi trong lúi di
đường, có ý đe dành một khi
đến Băng-cốc mới dùng đồ
thân, đợi chờ công việc, bay
còn phải di xa hơn nữa cũng
nên. Chàng có thủ-doan
muốn di tới đâu, bắt người
địa-chủ ở đây gánh vác hành-
phi cho mình nói sướng; di
ra ngoài phải thế, tôi gi đe
mất của nhà! Song có ma quý
mới biết chàng đã thi-thê
muôn mồ thủ-doan gi, mà
được nhà cầm quyền báu-dịa
cho xe hơi hộ-tống quang di
đường bộ, cho vé tần thủy

khi xuôi giòng sông Mé-nam
và phái một viên-chức công-
an di theo hộ-vệ mãi tối kinh-
thanh như hướng dẫn một vị
khách quý vây.

Nếu quả chuyện này có thể,
càng tố cho mà trông thấy
người làm chủ câu chuyện
của chúng ta đây tài tình quái
quắc rõ hơn.

Nếu quả chuyện này có thể,
càng tố cho mà trông thấy
người làm chủ câu chuyện
của chúng ta đây tài tình quái
quắc rõ hơn.

Bốn giờ chiều hôm sau,
chàng lại đến đình linh-sự.

Ông B. niêm nở cùng chàng
đam doan:

— Nay anh Vi ạ, tôi đã suy
nghĩ mãi, hiện thời không
biết có một công việc gì cho
xứng với tài lực thông-minh
của anh... Vả lại, theo ý anh
muốn có một công việc ra thế
nào?

— Bầm quan-lớn, tôi lại
muốn được làm thuộc-hà
ngài, đe phục-sự nhà nước
bảo hộ chúng tôi. Chẳng nói,
ngài cũng đã rõ ở bến-giới
ta bến kia thường có những
kép-vi-pham-phép, ví dụ
trộm cướp, bão-hàng lậu, bị
nhà chức trách ta truy nã
riết, chúng tim cách lẩn lút
trốn tránh sang đây. Lại còn
lầm-ké hoạt-dộng bất minh
khác nữa. Ta nên dè ý xem
xé: hành-tung của những bợn
ấy....

(còn nứa)

HỒNG-PHONG

ESSENCE
Térébenthine
Colophane

gửi di kháp nori rất nhanh chóng

Hồi nhà sản xuất:

SONG - MAO

101. Rue de Canton, Haiphong, 761.141

Cuốn sách đầu tiên
của Quốc-học thư-xá

T.B.C.N. vừa nhận được
cuốn « QUỐC SỦ ĐÍNH
NGOA » của ông Lê văn Hòe
gửi tặng.

Nếu quả chuyện này có thể,
càng tố cho mà trông thấy
người làm chủ câu chuyện
của chúng ta đây tài tình quái
quắc rõ hơn.

THOÁI-NHIỆT-TÂN HỒNG - GHÉ

Cẩm-sốt, nhục-dầu, dau-xuong
đau-minh, trẻ con người lớn
chi uống một gói Thoái-nhiệt-
Tân hiệu-pot 12 tay giá 0\$10, 5
phút ra mồ hôi khô hẳn.

THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sick
bạch đái-hái) uống 1/4 các thứ
thuốc không khói, chỉ dùng một
hộp thuốc khí hư Hồng Khé số
65 giá 1\$ uống trong, và một
hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn
Hồng khé giá 0\$50 đỗ vào cửa
mìn là khỏi rõ. Trang nguy
chứa theo cách này khỏi cả trầu

BIỂU KINH DƯỚI KHÍ HƯ

Các bà có kinh khong-đều
máu sáu-nồng-thuốc Biểu Kinh
dưỡng huyệt Hồng khé (0\$.0
một hộp) kinh đều huyé, tối
ngay.

THUỐC « CAI HỒNG KHÉ »

Không chộp lẩn chát thuốc phiến
(nhà doan đã phao chát, nên ai
cai cũng có thể bâng hồn được,
mỗi ngày hút một đồng bạo
thuốc phén, chỉ uống hối 1p.20
thuốc cai là đủ vùn di làm việc
như thường, thuốc vien 1p.50
một hộp, thuốc nước 1p.00 một
chai).

THUỐC PHONG INH HỒNG KHÉ

Giá thép buộc ngang g ời
Thuốc Hồng-Khé chữa người
lặng-le

Hai câu sấm này, ngày nay
quả thấy ứng nghiệm, vì hè si
bi lận không cùi mồi hay kinh
niêm nồng, thuốc lậu Hồng Khé
tố 30, mỗi hộp 0p.00 cึง rút
nọc, ai bị bệnh giasa mao khòi
cứ về thời kỳ thư mẩy, mờ, hay
đã nhập cát rồi, uống thuốc
giang mai số 14 cũng khòi rút nọc
một cách êm đềm, không hại
sinh dục, nêu khát, nơi đâu đều
cứng bát tiếc.

Nhà thuốc Hồng Khé

Đã được thường nhiều bởi
tinh-vang bạc và hàng rau
tòng cục 75 và g 85, chi nhánh 88 ph
Hue-Hanoi và đại lý các nơi. C 1
sách GIA BÌNH Y-DƯỢC và HÀ
NGUYỄN CẨM-NANG để phòng tránh
nhị bệnh.

BỆNH TÌNH

.. Lậu, Giang-mai,
Hẹ cam, Hột xoài

chỉ nên tìm đèn

ĐU'C-THO-ĐU'ÖNG

SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUÉ - HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHẬT, KHÔNG HAI SINH DỤC
CHUA KHOẢN KHỎI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM

14

Một người điện nên bắt chước

Có lẽ hồn khắp Bắc-hà, mà nhất là sĩ-phu tiệu Hán-dông, đều biết tài danh một vị cuồng sĩ lại đời là Ông P.V.B.

Những người rõ biết hồn-thi và khảng-khai của ông, tự nhiên yêu mến, kính-phục, thích ngõi nói chuyện với ông, thích nghe ông đọc thơ. Vì thơ ông rất nhanh, chiết giao-tác, có khí-vị lối-lạc.

Còn những người không biết, thường cho ông là một thầy đồ điện cuồng, vì ông có tính cương trực, dám nói, dù ai không phải, ông cũng dũng diện chỉ trích không tha. Lại còn làm thơ để truyền làm giai thoại nữa là khác.

Thứ nhất là ông có cái thiên-chân lồng-mạn, nhiều khi nói cá hinh-hài, còn kẽ gỉ là vặt-nghỉ. Có lần ông đánh chén say rồi đập xe bò kéo đi lạc say từ Hanoi vào Hadong, nằm ngủ bụng ngâm thơ, lấy tay làm khoái. Cũng như thi sĩ Verlaine nước Pháp vào mấy quán rượu tội tàn uống say rồi gối đầu lên chai rượu mà ngáy, ai cưỡi mèc ai.

Đáp lại những người bảo ông điện, ông có bài tư thuật:

人皆謂我狂
我狂亦何妨
不狂不於財色
只狂與文章
不可交唱丐
上不避君王
安得百歲後
狂名逼南方

*Nhân giai vị ngã cuồng
*Ngã cuồng diệu hù phuong
*Bất cuồng trai sác
*Chi cuồng dữ văn chương

«Hà khả giao xưởng cái
«Thượng bát tí quân vương
«An đặc bách tuế hậu
«Cuồng danh biến Nam phuong

Chúng tôi bảo cái điện của ông dâng bắt chước, là ở chỗ ông quyết tâm trai mày chục năm nuôi con theo đuổi tần-hôn thành công; thành công một cách vang.

Nguyễn là một thiên-niên danh-sĩ ở đất có sông Lam núi Hồng, ông ra Bắc-hà đã ngôi 40 năm, phần nhiều ngồi dạy học ở hai làng Văn-dinh và Liên-bát tỉnh Hán-dông; hai làng đã để ra nhiều bức đỗ to quan lớn ở xứ Bắc ta.

Mục-dịch ông ngồi gõ đầu trên nhà người ta để nặn óc trên nhà mình.

Thật thế, lúc ấy ông có hai cậu con trai bé mà ở vào cảnh già sống Hồng Lạc lón nhão, Thân này mạo hiềm lao dao dám

Mù Xuy-vita khấp moi noi
Ngon gươm Lô-chúa kéo giờ
Già rồi muôn dặm quản bao
Khuyên con quyết chí khai não nhớ
Công làm nút phả cho rời
Đứng lên trên đỉnh mới vui lòng

Hai người con ông cùng thành tài: một người dỗ tiến-sĩ luật ở bên Tây về làm trạng sư; một người hiền làm giáo-sư tu-thúc ở đây.

Ông thường nói tự-hào:

— Thiếu gì người có tiền của mà họ chẳng điện được như tu muôn tít nghêo này đã cố công hết sức dường dực một vài đứa con có học đến nơi đèn chôn dề cống-hiện nhân-tài cho nước nà mãi sau.

X.Y.Z.

An-tử Xuân Hu

An-tử sang sứ nước Sở, Sở làm cáo cùa nhỏ, An-tử nói: «Sứ nước chó thì phải vào cửa ô chó

An-tử sang sứ nước Sở, người nước Sở thấy An-tử bé nhỏ, làm cái cửa nhỏ ở cạnh cửa lớn để đưa An-tử vào. An-tử không vào, nói rằng: «Có di sứ nước chó thì phải vào ô chó, nay ta di sứ nước Sở ta không thể vào cửa ô được.» Người tiếp khách đỡ, đường đi vào cửa lớn. An-tử vào ra mắt Sở-vương, Sở-vương nói: «Nước Tề không còn ai nữa ta, mà phải khiến đến nhà người di sứ!»

An-tử đáp rằng: «Thành Lâm-tri nước Tề rộng ba trăm lăng, dân ch่าง áo lèn thì rợp cả trời, vây mồ hôi thi thành mưa, chen vai nối gó nhau, mà ô, sao lại không có người?

— Thế sao lại khiến đến nhà người di sứ?

— Nước Tề cất sú, có diều sú chủ, mèo sú hiền tu khiến di sứ nước có vua hiền, kẻ bát-liêu thi khén di sứ nước có vua bát-liêu. Anh này là kẻ bát-liêu đệ nhất cho nên khén di sứ nước Sở.»

Sở-vương muốn làm nhục An-tử, trả lũ ăn trộm bảo là người nước Tề, An-tử lấy quả quít ra đáp lại

An-tử sắp sang sứ nước Sở, Sở-vương nghe được tin ấy bảo là hữu rằng: «An-Anh là người khéo ăn nói giỏi lắm, hay hán dến dày, ta muôn làm nhục hắn chơi thi cho các gi khống?» Kẻ là hữu bàn rằng: «Hắn dến nơi, chúng tôi xin trói một người gắt qua trước mặt nhà vua, nhà vua hỏi người đâu thế. Chúng tôi sẽ thưa là người nước Tề, nhà vua hỏi: Nô tài gi? Chúng tôi sẽ thưa là nó ăn trộm.»

An-tử đến, Sở-vương ban rượu, rượu chén-hoàng có tên lè trói một người đưa đến trước mặt, Sở-vương hỏi:

«Kẻ bị trói là người ở đâu thế? — Quản bầm là người nước Tề. Hỏi tôi gi? Quản

bầm là tôi ăn trộm, Sở-vương nhìn An-tử nói rằng: «Người nước Tề hay ăn trộm lầm a?» An-tử tránh ra ngoài tiệc thưa rằng: «Quít trong ở bên nam sông Hoài thi là quít ngọt mang trộng sang bên bắc sông Hoài thi thành, quít hôi; cây lá giống nhau, mà quả thi vị khác hẳn nhau. Tại sao vậy? Tại thủy thổ khác nhau. Dân sinh trưởng ở Tề thi không biết ăn trộm, vào nước Sở thi hóa ra ăn trộm, không phải thủy thổ nước Sở thi dân Tề sao hay ăn trộm được?»

Sở-vương cười nói rằng: «Bác thánh nhân không thể trêu trò được, quát nhân làm ruột cho nên bị xấu.»

An-tử mặc áo vải đi xe tre (1) vào trâu, Điền hoàn-tử hầu rượu Cảnh-công, xin phạt

Cảnh-công uống rượu, Điền Hoàn-Tử ngồi hùi, trông thấy An-tử đến, bạch rằng: «Xin phạt An-tử. Cảnh-công hỏi: «Vì lẽ gì mà phạt?» Vô-Vũ (2) thưa rằng: «An-tử mặc áo vải den với áo lông hươu nai, di xe tre đóng ngựa xấu vào triều tề là ăn mất cái an-tử của nhà vua.» Cảnh-công cho là phải. An-tử ngồi, kẽ hở rót rượu vào chén bưng dến nói rằng:

«Nhà vua truyền phạt phu-tử. An-tử nói: «Phai! Lẽ gi?» Điền Hoàn-Tử nói: «Vua ban cho ngô khanh để cho thân được hiền, ban cho lương trâm muôn dế cho nhà được giàu. Tước quan thần không ai cao bằng tước phi-lử, lộc không ai nhiều bằng lộc phi-lử, nay phi-lử mặc áo den, áo lông hươu nai, di xe tre đóng ngựa xấu đến triều, thê là giấu mồi cá ăn - trộm nhà vua, cho nên phạt rượu.» An-tử ra ngoi tịch nói rằng: «Bắt uống rồi mới được nói hơ hay cho nói rõ mới phải uống?» Cảnh-công nói: «Cho nói rõ mới được uống». An-tử nói rằng: «Nhà vua ban cho ngô khanh để thân được hiền, anh này không dám nhận cái vinh hiền ấy, chỉ biết theo lệnh nhà

(1) Xe làm bằng tre, để hàng sỉ đi.

(2) Vô Vũ: Tên Điền Hoàn-tử.

vua; vua ban cho lộc trâm muôn đời nhà được giàu, anh này chẳng dám nhận giàu chỉ làm cho lộc vua thông đi. Tôi nghe đứng hiện quán đợi xưa thấy kè bồ tát mào nhận lộc dày mà không doi đến họ hàng khôn khô thi bắt lỗi, làm việc mà giữ chức không nói thi bắt lỗi. Người nói thuộc nhà vua, bậc phụ huynh của tôi, nếu có kẻ phải lừa tung ra ở chốn cõi lậu thi là lỗi của tôi. Người ngoại thuộc nhà vua, người mà tôi quen biết phải đổi bộ đồ bốn phương thi là tội của tôi. Bình khí không đủ, chiếu xá không sửa thi là tội của tôi. Còn như xe tre, ngựa xấu vào triều, thi chẳng phải là tội tôi. Vả nhò vua ban mà họ bèn cha không ai là không có xe vi họ bèn mẹ không ai là không dù mặc, dù ăn, họ nhà vợ không ai phải đổi rớt, người sĩ trong nước nhớ tôi mà nhà mới dỗ lừa, kề hàng vải trám, như thế là phu vua hay là giầu on đua?»

Cảnh-công nói: « Phải lầm, phạt Võ-Vũ cho ta ».

Cảnh-công ban cho Án-tử đất Bình-âm cùng Cảo-apse, Án-tử xin nói ba điều rồi từ.

Cảnh-công ban cho Án-tử đất Bình-âm và Cảo-apse kè xã có chợ đến 11 xã. Án-tử từ-

chối nói rằng: « Vua ta thích dụng cung thất, súc dân kiệt hết rồi, lại thích săm những đồ đep để sướng sưa bọn dân bá con gái, của dân cạn hết rồi, lại thích săm dân, dân chết đến nơi rồi. Kiệt hết súc, cạn hết tài lại gần phải chết thi kẻ dưới ghét người trên quá lầm rồi. Thế cho nên Anh này không dám nhận ».

Cảnh-công nói: « Thế thi phải rồi, song người quản tử không muốn giàu sang ư? »

Án-tử nói: « Anh này nghe nói: Làm tội thi nghe đến vua trước, nghe đến mình sau, nghe tên nước mà trai nhà, tôn vua mà xú minh, sao lại không muốn giàu sang? »

Cảnh-công nói: « Vậy lấy gì mà ban cho phu-tử? »

Án-tử thưa rằng: « Nhà vua buôn muối mắm, cửa quan và chợ chí xéi không đánh thuế, người ta làm ruộng được mười phần thì nhà vua chỉ thu một, giảm nhẹ hình phạt, kẻ dâng chết thi chỉ ra hình, kẻ dâng ra hình bị chỉ phạt, kẻ dâng phạt thi tha. Ba điều ấy là cái lộc của Anh, là cái lợi của nhà vua đây ».

Cảnh-công nói: Ba điều ấy quả nhiên vẫn không làm chẳng? Xin theo lời phu-tử. »

Cảnh-công làm theo ba điều ấy, rồi sai người đi hỏi các nước nhỏ, vua nước nhỏ nói: « Nước Tề không lấn ta. »

Mày nghìn lang băm bị sứt tứt! vì

CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

BẢNG QUỐC-NGŨ CÓ CẨM HÂN TỐT NHẤT

(do các 'anh-ý' như Nguyễn An-Nhân v... hợp soạn

đã lập giá 8p00 (trước bán 8p00), vì nhiều cuốn phải in lại nên 4 lần mà giấy càng dai, có lẽ con phải lên nữa

1) BỘ « Y-HỌC ỦNG-THU » GIÁ 8500

Giấy ngọt nghìn trang lơn, đóng bì giấy, gồm ba Đảng, Thủ y lý và cách liệu trứu hình vẽ các cây thuốc và thần thư người, nói rõ tính các vị thuốc như: hàn, nhiệt, ôn, cam, tan, ky, phân, úy, ó, v.v... dạy kỹ cách xem mạch, nghe hóp... Ai ứng ý làm được thuốc gửi ngay và các bài thuốc đã kinh nghiệm xưa nay. Chắc thế là có bao nhiêu thư khen. Chắc là những ta nên học thuốc mà còn nên dùng các sách thuốc để « sút túc các ty lang băm » Do mình biết thuốc thì họ không liều lĩnh mà giết người được.

2) BỘ « SÁCH THUỐC KINH-NHÌNIỆM » GIÁ 1\$60

Hai cuốn mỗi cuốn 8p00 toàn các bài thuốc cấp cứu kinh nghiệm. Đề chứa mấy trăm bệnh như chó đái, rác độc cát, lỵ, tả, đau bụng, ho, cảm v.v..

3) BỘ « SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA » GIÁ 0p80

Chỉ dùng lị vị thuốc Bắc (Tau) mà chữa được bao nhiêu bệnh nguy hiểm.

4) BỘ « SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA » như đậu, sỏi (lên trái Ban, trái Mùa) đau mắt v.v.. Chứa đậu, sỏi - Đá các hình và chỗ phát ra lành, độc và các bài thuốc đã kinh nghiệm giá 1p50.

5) SÁCH THUỐC GIA-CHUYỀN KINH-NHÌNIỆM 1p50

(ở xa thêm cước gửi, gửi nhiều cuốn một lượt rẻ cước nhiều gửi cont's remb. nhớ gửi ít tem thơ trước làm cước)

MUA BUÔN, MUA LỄ, THƠ, MANDAT CHÍ ĐỂ CHO NHÀ XUẤT-BẢN NHƯ VẬY:

Nhật - Nam thư-quán, 19, Hàng Điều, Hanoi

Về chuyện « đôi mày ngài »

Ở Hà-tiên không có nghề làm-tang. Trẻ con không biết rõ được con 'âm' và sự sinh sống của loại đó.

Năm ấy 1927, thầy giáo nhân về quê ở Bên-re có mang đến một ít trứng ngài - uga-mi nô đep như thế đấy! Ai có được đôi mày như thế, trách nǎo không làm cho kẽ xấu-xi phải ghét ghen, đến có người phản-nản « Xú diện ố nga mi ».

Nghiêm-trang hơn, thầy giàn-dặn :

- Ngày các trò thay chua - lời thầy giáo - uga-mi nô đep như thế đấy! Ai có được đôi mày như thế, trách nǎo không làm cho kẽ xấu-xi phải ghét ghen, đến có người phản-nản « Xú diện ố nga mi ».

Một buổi sáng, vừa vào lớp, các học-trò đều reo mừng lên, vì thay những cái kén đã rỗng và những con bướm non dãy phản trắng.

Con ngài! vàng nó là con ngài. Bây giờ, thầy giáo đe mặc cho học-trò xùm-xít nhau coi mày con ngài bò le-la trên mặt giầy.

Thầy viết lên bảng đèn một dọc những câu :

- Thức thay liêm song nga,
- Tân nga đối ánh hận ly
- cu v.

Rồi thay len giọng lẫy Kiều :

- Khuôn trắng đầy đặn nét ngài nở nang. Tiếng ngâm thầy giáo trong như буди sáng bồng bồng.

Cả lớp học yên lặng, thường hứ.

Bấy giờ, thầy bảo học-trò trúi em nghe là chữ mày ngài.

Học-trò đều lấy làm khó nghĩ: vì toàn thân con ngài chỉ là một con bướm thô xấu, cánh nhô, hít đầy động đất trong lợp phản, có gì đep, có gì giống mày nết mày đep của mỵ-nhàm đâu.

Một chút lâu, thầy giáo mím cười bảo họ - i à nhìn kỹ ở chỗ cái đầu con ngài.

Thì ra trước đầu nó có hai

nét vòng cung đều-dặn, điểm những soi-to nhung óng-mờ, nõn-nà. Rõ ràng là một cặp lông mày tuyệt đep, dịu dàng và cân đối.

Đây các trò thay chua - lời thầy giáo - uga-mi nô đep như thế đấy! Ai có được đôi mày như thế, trách nǎo không làm cho kẽ xấu-xi phải ghét ghen, đến có người phản-nản « Xú diện ố nga mi ».

Nghiêm-trang hơn, thầy giàn-dặn :

- Học-hành, các trò phải tim-lời và có ý-lứ cho lầm. Khi người ta đã nói di nói lại nỗi lòng, từ xưa đến nay, về một chuyện gì, tất người ta đã có kinh nghiệm rồi...

Q

Mộng-luyết nhắc đoạn bút-ký của mình ngày trước ở đây là có ý đề lò lòng nhớ ơn thầy học cũ và đề bàn về việc chủ-giải bài thi Ôn-tinh của Lý Bach trong mục Hán-văn Trích-diễn của báo Tri-Tân số 1 ngày 3-6-41 (do ông Hoa-Bằng dẫn và ché).

Văn thơ dem ra chủ-giải là muốn cho ai nấy đọc đến đều hiểu biết được nghĩa chữ, nghĩa câu, xuất-xứ những cố định, thường thức được những cái hay cái đẹ trong bài, để cho người đọc, dù học ít cũng có thể hiểu biết rõ ràng.

BỘ CHO ĐƯỢC :

Foor

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

đại lý độc quyền
Tama & C° 72 Wléé, Hanoi

mạch như những người học nhiều biết nhiều.

Bem văn thơ chữ Tàu ra phê-bình dẩn-giải, là một việc rất cần cho sự học Quốc- Ngữ ngày nay. Mà việc chủ giải đó lại cũng cần nên cần-thận phản minh, rành-rọt và gầy-gọn. Sở-lược thi khong tinh-tường mà rườm-rà cũng là vớ-ich.

Trong lời chủ-giải bài Ôn-tinh ông Hoa-Bằng có chủ-giải hai chỗ :

- 1) Tân nga-mi - 2) Bất-tri.
- Chủ tần ông giải xong. Ông đưa câu chuyện « Bông thi hiên tần » vào kè cung hoa rườm nhưng cũng không đến là không công.

Chủ nga mi ông giải là : « nét mày như con ngài » và thêm câu : « nếu dã như con ngài thi không biết đẹp cái nỗi gi? »

Giá ông H. B. có từng nhìn kỹ con ngài như M. T. ngày nỗi thi hẳn ông không viết nỗi thế.

Và nếu ông cần-thận, dẫu chưa kinh nghiệm, trong khi nghĩ-ngờ tắt ông đã dò bộ Từ-nguyên của Thượng vự ẩn-thu-quán, hoặc một quyền tư diễn sẵn có, ví dụ: Hán Việt từ diễn của Đào Duy-Anh, ông cũng biết được chữ nga-mi là chỉ vì nét thanh dịu của đôi lông trên đầu con ngài chứ không phải như ông đã nghĩ : « nếu dã như con ngài thi đẹp cái nỗi gi? »

Bên chữ Bất-tri, ông H. B. đã làm một việc hao giày mục.

Nguyễn cầu thơ :

- Bất-tri tâm hận thùy ông dã dịch:
- Nó hay lòng giận ai... thi

đáng quá và ai còn không hiểu nghĩa dễ dàng của nó.

Ông H. B. đem hai chữ *bí*
tri ra làm cho lớn chuyện :

Bí-*tri* khác với *vô*-*tri* 無知
Hai *chữ* khác, nghĩa là «không có tri-giác». *Hai* *chữ* trước nghĩa là «chẳng biết, chẳng hay». Trong thiên «Vi chính sách Luận-ngữ» có câu răn : «知之爲知之；不知爲不知；是知也。」 *Tri* *chi*, *vi* *bí* *tri* : *bí* *tri*; *vi* *bí* *tri* : *thì* *chi* *dâ*. Nghĩa là : biết thì bảo là *bí*; không biết thì bảo là không *bí*; *thì* là *bí* *dâ*.

Hai chữ *bí* *tri* trong câu thơ đó thì nó cũng như bao nhiêu chữ *bí* *tri* trong vần thơ Tàu, nghĩa là không *hay*.

Dân mới, ca mới

TIẾNG GIÓ NGÀY HÈ

PHI-TÂM-YÊN và JEANNINE LÉ THỦY
toàn những bản ca mới và ca dân. Cố
phu nhân BA BẢN ĐẢN của hai nhạc-si
danh tiếng Đoàn Mùn và Thiệu To.
85 sách có hìn rất đẹp — Giá bán 40

Những phút đợi chờ

của TRẦN - HỒI

Ai trong đời đã một lần chờ đợi, mong
mỗi không thể bỏ qua được. Cau
chuyện tình rất lâm ly của kẻ yêu
và... yêu khinh — Giá đặc biệt 500

QUÊN MÃ SỐNG

của VŨ-HUY-BẠN

Cuốn chuyện tản tình của phu nő
Giá 40

KHỎI THUỐC MUỘI BÈN

phỏng sự của HY-SINH

Sách này xót xa rất cay đắng cho những
người chưa trải đời nên ở nhà thăm
KHÔNG TỊCH THU NỮA lại cho bẩn
như thường. Còn ít giá 40.

Mua nhiều gửi mandat che :

M. le Directeur de l'Asiatique imprimerie
17 Émile Nolly Hanoi

không biết nó cũng như những câu :

— *Bí* *tri* tam bách dư niên
hậu. (Nguyễn-Du)

— *Bí* *tri* thu tú tại thùy gia
(Vương-Kiến)

— *Bí* *tri* hà xú xúy ló quẩn
(Lý-Ich)

— *Bí* *tri* thiền-hà sỹ,
(Cao-Thiệp)

Những chữ *bí* *tri* đó thiệt
nhưng định dèn gi đên
cứu sách Luận-ngữ cả.

Cũng như ở đoạn trên nói
về chuyện Lý-Bạch bắt bóng
trảng trên giòng sông Thê-
thach mà ông H. B. cũng viết
Long 28 Bến cài.

Theo ông Abel Bonnard, một
nhà văn Pháp, đã nói trong
một quyển sách ông viết sau
khi du-lịch Trung-hoa khoảng
năm 1921... »

Ông lâm nhau A. B. có mục
kietch việc Lý-Bạch ngã xuống
nước năm nọ, cho nên dẫn ra
lầm bằng chứng. Ông tất cũng
biết về chuyện đó xưa nay
không biết bao nhiêu sách vở
Tàu đã nói rồi, bao nhiêu tác
phẩm Việt-nam đã nói rồi. A.
B. cũng do tài liệu Tàu mà
viết ra, chứ không phải là
viết A. B. mới phát hiện.

Trong khi chú-thích tho
ván, ông H. B. quên bằng việc
minh làm mảng ông chỉ nhớ
đến sự đọc nhiều của mình.
Ông nhớ ông đã đọc bộ Tự
thư của Tàu, và đã đọc quyền
En Chine (tuy ông chỉ nói là :
một quyển sách du lịch) của
Pháp — vì thế, lời chú-thích
của ông rướm, làm cho độc-
giả không đọc được chữ Hán
và bắn-khon nhận thấy
những điện-xí của thơ Tàu
mà ông muốn phê bầy cho

các bạn tan-học thường-thức.

MONG-TUYẾT

Nọc độc còn rót

Trước đã một vài lần mắc lừa
hàng giang-mai, đì độc còn sót
tại ở thận, ở máu, nay gặp trời
nóng phả lở ngứa ở hạ thể, dài
vàng, nồng v.v... kip trị bằng
thuốc:

Bồ thận tiêu độc

Làm cho tiêu hết nhiệt độc,
mát máu tối thịnh. Giá 0\$ 60
một hộp, 3\$00 nửa tá, 5\$ một tá,

Xa gai linh hóa giao ngón
nhà thuốc TẾ DÂN

N° 131 phố Hàng Bông, Hanoi
Đại-lý — Haiphong; Mai-linh
60 61 Cầu-đất, Nam-dinh; Việt-
Long 28 Bến cài.

đã có bốn loại sách trộn bò, một
loại sách khác hẳn các sách
thanh Đinh đã viết, do Thành
định chủ trương và biên tập.

Sáu mạnh

truyền trình thám việt rất công
phu ai muốn biết một nhà triết
thám đại tài ở Đông-hình một kẽ
người-hỗn hay là một tên côn đồ
đã vui-gi được nhập lẩn ở cùm-đeo.
Đã đọc người-nhau-tiếng, Thành
sau huyết lộ chắc đã biết rõ tài của
tác-giả 0\$55.

Bạch y tiêu hiệp

một trang kiêm-khách có tài xuất
quỷ nhập thần đồ lò của Lãnh-Hu
Nguyên — phong sự tò hồn hốt các
phái võ ở nước Tàu đã làm lò đất
sighting giờ về đời nhà Hán. 0\$2.

Truyện Vi Nhụng Yêu Mỹ của
Song Son 0\$40 và Vũ Ang-lê

của Vũ-đôn giá 0\$38. Bản đà
gần hết xin mua ngay, kêu
chờ 2é édition lâu mới có

XUẤT BẢN BẢO-NGỌC VĂN-DOÀN

67, rue Negret Hanoi, 1é.786
cô gởi bá các báy sách
lớn ở xa mua tinh thém tiền
cước. Thư mandat đê M.

LÊ-NGỌC - THIỀU

KHI NHỮNG BÃ SỰ TƯ HÀ ĐỘNG

Tác Giả

của TIÊU-LIÊU — Tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

X

Người đàn bà thứ ba ở trên giường

(Tiếp theo)

Những chuyện về ghen, đến
số này, chánh tôi cho là tạm
tạm dù rồi.

Vừa lúc chúng tôi định đập
độc nghĩ ra một bài kết luận
cho cái... tiếng cười dài này,
hoặc yêu cầu chính phủ cấm
không cho đàn bà ghen vì
ghen nguy hiểm lắm. hoặc hô
hào các nhà hôi trán ngẩng ra
hỏi rõ sao người chồng không
sống铮?

Vậy tướng nên thuật lại,
cho thiên «Tiếng cười dài»

ở Chiêm hoà, ông Dương thụy
Phấn lại gửi về cho chúng tôi
một tài liệu nữa : ma ghen
người sống.

Ü mà, người sống ghen thì
sao người chết ghen, ta lại
không nói đến — nếu quả
người chết có ghen với người
sống铮?

Vậy tướng nên thuật lại,
cho thiên «Tiếng cười dài»

này đây đủ, câu chuyện thực
có ở dưới đây, một chuyện
thực mà ông Dương thụy
Phấn nói là của chính thân
mẫu ông đã sống bởi vì cụ là
bạn thân của những nhân vật
trong «ruyền này».

«Ba mươi năm về trước —
lời cụ thân mẫu ông Dương
thụy Phấn — ở Tỉnh Tuyên
Quang ai là không biết ông
Ký B... làm kho bạc ? Ở Sơn
Tây dồi lên, ông đem theo
một người vợ và hai người
con một gai một gái. Lên
Tuyên Quang được ít lâu, bà
ký B... bị bệnh chét. Ông ký
rất thường tiếc vợ, ông định
vợ chết sau ba năm mới tục
huyền, Nhưng cách một năm sau,
người chị vợ thấy ông
ký là người hiền - lành tử tế,
dưới nách hai đứa con dài
không người chăm nom ;
bèn đem con gai gá cho ông
tức là cháu người vợ cũ. Cô
ký — thời bấy giờ người ta
đều gọi bà vợ lẽ ông ký B...
như thế — về làm đầu, hết
sức yêu-quý chồng và chăm
nom hai con chồng. Nhưng
cô ký thấy rùng mình ghê sợ
vì không đêm nào hai vợ
chồng ông ký chung chăn
chiếu là không thấy giường
cô về chật chội như cô
người nắm giữa và một
hàn tay to lòn lạnh ngắt sờ
qua mặt. Hai vợ chồng không
hiểu ra sao trưởng là ma quỷ



ám - ánh. Thi ngay lúc ấy vợ cả hiện ra trước mắt nhìn có ký chừng chừng: lúc bấy giờ hai vợ chồng ông ký hiểu ngay là thế nào! Cô ký rờn người khấn: « Cháu cô đây không phải người ngoài, vì thấy cô mất thường hãi em nhỏ dại mà yে trống thôi,xin cô phù hộ cho ». Cô ký khấn như thế người vợ cả có thời đầu; vẫn tối nỗi cũng hiện lên nắm giữ ngần dồi bắn hai vợ chồng ông ký ra và còn bảo mộng cho ông ký biết đại khái: Ông không được cho cô vợ lý nỗi cùng, bắt cô phải xuồng bếp và bắt phải nom hai con từ tết. Ông ký lại phải hắt hơi khan khan. Thậm chí hai vợ chồng ông ký muốn nắm chung cũng phải khấn người vợ cả xin phép mới được. Nhiều khi hai vợ chồng cùng quên không khấn người vợ cả, tự nhiên có ký bị lôi ngay xuồng chán giường và hai tay có ký cứ vỗ vào mặt mình đòn dấp. Từ khi về làm ban với ông ký, cô ký không bao giờ dám mặc bộ quần áo hoii dẹp để một chút, vì một lần có ký mặc cái áo mới ra ngoài, vào trong nhà cô ký tự tay mình xé tan nát chiếc áo ấy ra và miệng sỉa sói: « Mày dâng mặc cái áo này à? Mày muốn làm dâng với chồng ta phỏng? » Ngày hai hndi ông ký đi làm, cô ký dè phim cơm thi không kè. Còn ngày chủ nhật thi cô nhiên là hai vợ chồng ông ký phải ăn cúng mâm, cô ký vừa ngồi vào ăn, tay vừa nâng bát cơm thi như có một bàn tay vô hình hất ngay bát cơm xuồng đất và có ký hổng tự mắng minh: « Chỗ mày ngồi đây à, con kia? Muốn sống tết vào ngay trong bếp! »

Thỉnh thoảng một vài bà bạn đến chơi là y như cô ký lại bị dẫu đơn khổ sở, vì các bạn đến chơi gọi lay chào có ký thi tức khắc hai bàn tay tay có ký tự tát thật mạnh như mưa vào mặt mũi mình, nhiều khi cháy cả máu mồm, nứa và tự mắng: « Vao trong nhà ngay! Chém chặt ra dâng ba ký lầm đây! Mát mày dâng là bà à? » Cho nên các bạn đến chơi, cô ký phải van xin đừng gọi mình là bà và chỉ xin đừng tiếp chuyện chử giáng ngồi. Một tối, hai vợ chồng ông ký cho vú em ăn đứa con gái ngủ trên bếp. Cô ký vừa chợp mắt ngủ thì một bàn tay nắm tóc cô ký từ trên giường xuồng đất rồi lại cùt tay mình tát mặt mình và miêng quát: « Mày bão tròng nom con lao, mà mày lại giao cho vú em dè mày sung sướng với chồng tao à: không phải con dè mày không cần phải khòng? Rồi mày sẽ được châm nom cho con dè mày nhiều! »

Tuy vợ chồng ông ký Đ... lập bàn thờ người vợ cả ngay cửa buồng, và không có ngày giỗ ngày tết nào, không có của ngon vật lạ nào là quên cúng người vợ cả thế mà cô ký vẫn không dở khò chút nào. Ông ký Đ... là một người rất thương yêu vợ, nhưng biêt làm thế nào? Vì ở giữa còn

người vợ cả — một bức tường ngắn dồi — nên tuy là vợ chồng mà ông ký phải cùng vợ vung trộm ái-án. Nào có xong đâu —, không bao giờ ông ngô được một nhời yêu-dương với vợ. Chẳng nhứng thế, cô ký càng ngày người càng xanh xao vàng vọt. Cô dè dẩn bốn, năm lẩn; đều không nuối được vì có ký toàn dè non thảng hoặc dù thảng thi chỉ được vài tháng là chết. Cố lẽ vì những chuyện buồn rầu như thế, nên ông ký Đ... lại xin đổi yê Son-tây. Từ khi ông yê Son-tây nay không nhận được tin tức gì, không biết người yê cả — con ma ghê gớm ấy — còn hiện quay-nhì ẩn sâm-ảnh hairy chồng ông ký nữa không? »

Cái dòi thiết tường không lấy gì làm quan hệ lắm. Cái quan hệ là, với cái chuyện thực này, ta thấy rằng cái thói ghen tuông làm cho ai cũng sợ, sợ lúc sống, mà sợ cả khi chết nữa... thành thử nhiều người dan ông mất cả thà sống ở đời.

Bây giờ ai mà nghĩ được phương thuốc trừ bệnh ghen, tật hận sẽ được thế giới hoan nghênh lắm.

XI Bài kết: Khoa học đã tim ra được môn thuốc chữa ghen rồi.

TIÊU LIỆU



NGƯỜI DÀN BÀ TRONG VĂN-CHU' O'NG

Trong mấy số báo trước tôi đã nói về ảnh hưởng phong hóa, địa-đư, giọng giồng dân lịch-sử văn chương, hôm nay tôi tưởng cũng nên đem hiến độc giả vài ý nghĩ về ảnh hưởng dàn bà đến sự nghiệp một tác giả hay văn chương một thời đại.

Trước hết chúng ta nên lưu ý đến sự ảnh hưởng rất ít ỏi dàn bà đến văn chương nước ta trước thế kỷ 20 bởi mà ván minh ài-tay chưa lan đến đất này. Nếu-chúng ta đọc kỹ lưỡng Lê-thánh-Tôn, Nguyễn-Du, Ôn-nhu Hầu, Nguyễn-thị-Diễn hay bá huynh Thanh-Quan thì chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng thi ca và tư tư của họ không bị ảnh hưởng bởi bóng một người dàn bà nào cả nói rộng ra, phần đông và có lẽ tất cả — trừ đức Tự Đức với bài « khóc bàng phỉ » —, chỉ diễn tả cảm xúc milinh trước cảnh vật đẹp dẽ thiên nhiên, quan niệm milinh đối với cuộc đời hay lòng thương nước nhớ nhà, chứ không bao giờ tố những nỗi đau đớn mình về tình ái — Tôi khô-g nói đến ca dao tục ngữ mà chỉ muốn nói đến sự nghiệp của các bà văn kiều mẫu.

« Cung oán ngâm khúc » là tâm sự của kẻ sống mđ đời quá tro troi, khao khát tự do và khoáng đãng. Người ta hãy su chán nản của tác giả trước vẻ mong manh ngẩn ngơ của đời người.

Truyện Kiều là những tiếng thở dài của cụ Nguyễn Du trước nỗi éo le chua chát của đời kê, không muốn thờ hai vua mà lại phải thờ hai vua.

Quyện « Chinh phụ ngâm » cũng chỉ là tiếng than khóc của đời vợ chồng phải xa cách trong lúc cảnh gia đình đang dâm ám yêu vui chử không phải là những soi to lòng của đôi tình nhân lăng mạn như Musset và George Sand.

Thi ca Tàu và Nhật bản trước thế kỷ thứ 20 cũng ít xú nịnh dàn bà, lấy tinh yêu làm tôn chí. Văn chương Pháp, Ý khác hẳn văn chương Á đông về mặt đó.

Chúng ta hãy tưởng tượng đến nhà thi sĩ Ý đại-lợi Dante hồi trung-cổ. Phải chẳng lèu luối Dante được lưu truyền đến hậu thế là nhờ

mỗi tình tha thiết sớm bẽ bàng giữa chàng và Beatrice? Vàng, chính mỗi tình tuyệt vọng ấy đã khích lệ Dante làm tập « La Divine Comédie ». Cái chết trước tuổi của Beatrice hồi mới chịu tuồi thật là cái nguồn cảm hứng vô tận cho sự nghiệp của chàng. Sau khi Beatrice mất, Dante thề rằng: thế nào cũng có ngày chàng sẽ nói đến Beatrice với những chuyện mà tự cõi kim chua ai nói đến một người dàn bà. Cái ngày đó là cái ngày mà chàng cho xuất bản quyển La Divine Comédie trong ấy nhau vật quan trọng tên là Beatrice.

Sự nghiệp văn chương của Pétrarque cũng một phần lớn nhờ ở ảnh hưởng dàn bà. Chính mối tình giữa chàng và nàng Laure là nguồn cảm hứng cho lisp thơ Canzonière bất-lứ của chàng. « Canzonière » là những tiếng dội của một linh hồn thờ một mối tình cao thượng. Trong những câu thơ tuyệt túc, ám diện du dương tràn bồng như một bùn cầm ca, bình như phảng phát một lần không khí trong xanh và thân bi, biểu hiệu cho một tình yêu trong sạch. Quan niệm về tình yêu của tác giả giống hệt với quan niệm của Platon. Sắc đẹp vật chất là tượng trưng của sắc đẹp linh hồn và tình yêu là cao quý và siêu việt như lòng mến yêu thượng đế.

Nhung xét qua cái lịch sử văn chương Âu châuh chúng ta phải công nhận rằng không có văn chương nào chịu ảnh hưởng nhiều của dàn bà bằng văn chương Pháp. Trước kia dàn bà đến sự nghiệp của các bà văn kiều mẫu.

Văn chương ta, Tàu, Nhật bản không xưng bá ca tụng dàn bà là vì người dàn bà ở ta, Tàu Nhật không được người tôn trọng và kính nể lắm. Không giáo bắt buộc nam nữ thu thu bắt thân, không giáo là bức trường kiêm cổ phần dời hai phái nam nữ. Vì sự hiềm hoi dùng chạm giữa trai và gái, nên hai phái ấy ít hiều nhau và cũng vì thế những chuyện tình duyên, những cuộc thất bại vì ái ám, it xảy ra hàng ngày. Các thi sĩ và văn sĩ, mặc dầu là hạng người dễ bị cảm xúc nhất, vì thế mà không thể tìm nguồn cảm hứng ở tình yêu

được. Vâ lại ở một xã hội khinh miệt đàn bà, nếu lấy lời văn mà ca tụng họ thì làm thế nào mà tránh được những sự cười chế của dư luận!

Phái lâng mạn là phái hay ca tụng tình yêu nhất, là vì khênh có gì lâng mạn cho bằng tình yêu; thê mà ở xã ta biết bao nhiêu nhà văn lâng mạn trước thế kỷ 20, lanh dam với tình yêu và trong sự nghiệp họ khênh thấy có gì tố ra rằng họ bị ảnh hưởng đàn bà. Nói tóm lại, ở một xứ có một tôn giáo khắc khê với đàn bà, thì văn chương không bị ảnh hưởng đàn bà bao giờ hết.

Vân-lâng mạn Anh, Đức, Thụy-diên cũng không phải là lỗi văn chương đàn bà lấy tình yêu làm nguồn cảm hứng.

Thi sĩ và văn sĩ các iền bắc Âu châu phần nhiều chỉ mô tả những cảm xúc mình trước hồn trôi luân luân u ám hoặc những nỗi lo âu minh trước những vấn đề thuần lý, bí mật cao siêu. Vâ lại vì ảnh hưởng địa-địa khi hậu, tình hình họ ít ua nói chuyện. Cũng vì thế đời phông dâng họ rất hiềm và cung vi thế hai phái nam nữ ít khi được trực tiếp nhau để gây ra những cuộc tình duyên tha thiết.

Văn chương các miền bắc Âu ebau it bị ảnh hưởng đàn bà là vì thế.

Trái lại đầu Pháp là hàng người thích nói chuyện nhất. Họ ua sống cảnh phô phao hoa đê hội, trong những khách-thính huy hoang. Có gì sung sướng và ý nghĩa cho bằng khi họ được ngồi trước một mỹ nhân biệt trong nghệ thuật và biết khuyên khích những tài năng mới nò! Ngày Corneille đọc quyền bi kịch Polyeucte cho bà Rambouillet nghe — Ngày La Rocheleouc, Mme La Fayette và Mme Sablé cùng nhau làm những « Maximes ». Những cuộc gặp gỡ có kỳ hạn ở các khách-thính đã khiến cho các thi sĩ, văn sĩ được trực tiếp với phái đẹp luân luân. Các bà Mme Rambouillet, Mme Sévigné, Mme Defaud, các cô Julie, Lepinasse là những người tốt số được đọc sách vở của các nhà văn trứ danh trước nhất. Đàn bà là hạng

người ua bàn đến tình yêu, đến văn dè tam lý và ua đọc những sách vở đê dàng, bởi vậy cho nên, muốn dẹp lâng họ, các văn sĩ và thi sĩ phải có giọng văn giản dị rõ ràng dèng qua khát mạc và phái bàn đến những vấn đề tình ái. Ấy là đặc điểm của phái văn cổ điển.

Đến thời kỳ lâng mạn, văn chương cũng bị ảnh hưởng đàn bà rất nhiều. Cố gi dan dòn cho bằng sự thât hại về tình yêu, có gì tuyêt đich cho bằng cặp mắt của người yêu, và có gi vô phuc cho bằng khi người yêu bị chết!

Những bài thơ tuyêt của Lamartine như *L'isolement*, *Le lac*, *Les premiers regrets* đều là những hình ảnh sự đau thương của tác giả khi Mme Charles từ trần. Có lẽ George Sand bộ minh trợ troi giữa chốn tha hương, Musset mời sáng tác được những bài thơ hât tử: *Les nuits*. Nói tóm lại tình yêu là nguồn cảm hứng vô tận cho văn chương Pháp.

Các thi sĩ Pháp nhờ ảnh hưởng đàn bà mà làm được những sự nghiệp bất tuyêt lưu truyền đến hàn thế — Nhưng thử hỏi từ vài mươi năm trở lại đây, những thi sĩ và văn sĩ nước ta — trừ ra một, hai người — đã sản xuất được gì go? là có giá-trị chưa, mặc dù, trên tờ đầu sách họ, họ khênh quan đê: tăng... tăng..., hoặc trong sách họ nhan nhản những tu-tu tượng xu-nịnh đàn bà... Sự thât bắt buộc tôi phải nói như vậy, xin ai chöh chanh lòng.

TRƯƠNG-CÔNG-HỐT



**Chemisettes, Tricots,
Slip, Maillot de bain**
dù các kiểu, các màu, rất hợp thời
trang, mua buôn xin hối hảng đét

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

Cuộc đời lên voi xuống chó của vua diêm

Nói theo giọng ta ông là một người *buon ba*, *bỗ mũi bốc lái*. Ông lừng-lẫy vì thế mà cũng thât-bại vì thế.

Trong tay càng có nhiều công-ty, số tiền cần đến càng nhiều, muôn gữ lòng tin của những chủ nợ cũ và mua lòng tin của những người sáp là chủ nợ, ông mạo giấy tờ, làm ra vé như đã xin được độc-quyền diêm ở Ý-dai-loy. Đã gian-lận, phải đổi-trá, lừa-dảo. Tuy vậy, cũng nên nói, ông cũng chắc bằng vào một căn-bản vững-chãi là diêm Thụy-diên, một nguồn lợi rất lớn do một tay ông nắm chắc.

Công việc của ông sẽ thông-dồng héo rót nếu không có sự ngăn-trở phi-trưởng xây-ra. Rồi cho ông, kinh-tế gấp ngay hồi hôi khổng-hoảng, buôn bán bị đình-trệ, không có thu mua cù phái tiêu.

Trong lúc khổng-hoảng Kreuger lại cần tiền hon bao giờ hết. Là vì những nước nợ không trả được (nhất là Ba-lan), là vì ông muốn nhân ca-hội ấy nắm lấy những công-ty từ trước chua chịu để ta ông chi phái. Ông đã đánh một nước cờ cực-kỵ táo-bạo mâu-nghiệp như chọi. Ông tinh kinh-tế khổng-hoảng sẽ không lâu, rồi nó sẽ đòi được, hàng sẽ bán chạy trước kia sô gian-lận bị vỡ lở.

Ông đã tính lầm hay Trời cố ý hại ông thê không hiểu, kinh-tế cù khổng-hoảng đến mãi. Ông đã đến lúc phải hỏi vay tiền của Mỹ-châu. Nhưng thấy ông bằng lông chịu một số lãi nặng, những nhà tư-bản Mỹ đâm ngò, đòi được kiêm-soát công việc của ông. Ông từ-chối, vì sao ta đã hiểu. Ông trở về Ba-lan, thất-vọng. Hôm 11 tháng năm năm 1932, một hòn trung-thành của ông là Kydeck

Kiem - duyệt bò trộn một bài năm trang

Thượng du, số 31 ngày 23 Mai 1941

về việc cải tổ thôn xã ở Bắc-kỳ

(Bản dịch chính thức của Chính-phủ)
In thành lập bằng giấy tốt và đóng bìa giấy dày
Giá bán Op.10. Hội tại nhà in TRUNG-BẮC TÂN
VĂN và các đại lý bán BÁO MỚI

THÔNG CHÉP PÉTAIN ĐÃ NÓI :

« Trước hối ta yêu-cầu Quốc-dân tham dự vào một cuộc phục-hưng vĩ-trí-thức và tinh-thần Quốc-dân hãy thực hiện công-cuộc đó. Ta thê rằng một ngày kia Quốc-dân sẽ thấy một nước Pháp mới xuất-hiện do sự cản-lao của quốc-dân ».

khuyên ông tùy cơ ứng-biển, dem dâng những trái-khoan của Ý-dai-loy mà từ trước đến đây ông vẫn cát kỵ kêu két, lây cờ không muôn gây lôi thỏi cho bại nước Pháp, Ý, vi thủ-tướng Mussolini vay tiền để bi-mật mua khí-giới, chiến-cụ cho quân đội. Kydeck thúc-dục luân. Trả lời sao? Su that, những trái-khoan ấy đều là những giấy giả-mạo. Ý không vay của ông một đồng xu nhỏ. Tuy vậy, ông vẫn cù chờ, nhưng cái may chưa thấy đến mà sô xây ra đã đến lúc phải xây. Nước Pháp ng không trả đượ; Ba-lan ng cũng không trả đượ. Ý không vay đồng nào; Mỹ chau lại từ-chối không cho vay nốt.

Sự phâ-sản không thể tránh được nữa rồi.

Bấy giờ ông mới nhận là quả có sô-mệnh. Sô-mệnh đã bắt ông phải thât-bại. Ông đi mua một khai-i súng, chia vào giữa tim hân một phat cho khôi ô-danh, khôi phái chính mặt chung-kien sự dù vỡ của mình, và không một phat nào tỏ ra o-lango, bao-khoa, thâi-vọng hay tay-gián. Giữa cung vinh-biển gần đến buoc phái chôn ng đợi, ông lúc nêu cũng binh-linh, chải chuốt và kin đáo.

Người ta phái mất nhieu thì giờ mới hiểu được ông. Bây giờ đã hiểu rồi, ta không nên lẩn ông với những kẻ khác, những kẻ lừa-dảo, bịa-bợm chính-thức, có chủ-tâm, có ý-dịnh. Ông Kreuger, vua diêm trên thế-giới dù sao cũng vẫn là một người anh-hùng tài tri vây.

VŨ BANG

ĐÃ CÓ BẢN QUỐC-SỰ ĐÍNH-NGOA

Cuốn sách đầu tiên của QUỐC-HỘ THỦ XÃ, một tác phẩm khai-cứu phê-blanh làm rung động dư-luân học-giới và sô-giả Việt-nam. Sách dày trên 100 trang bìa hai-mùa, inOp.50 — Mua c. r. op.88, gửi tiền mua c. cước Op.88 — Mua buôn trả 25%, cước phí ác-gia chịu

Thủ và Mandat đê cho

M. LÉ-VĂN-HỘE

16 bis Tiên Tsin — Hanoi

Bản coi : NGƯỜI LỊCH THIỆP, đài-san của
Quốc - Học Thư - Xã phat - hành nay mai

CON ĐƯỜNG

Magy hiêm

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
Tranh vẽ của MANH-QUỲNH
(Tiếp theo)

TÓM TẮT KÝ TRƯỚC. — Ông bà Garstin & South Ken,ington có hai cô con gái: Kitty và Doris. Kitty lấy Walter Lane — một nhà vi tráng học — Cố chồng, nàng còn ngoại tình với Charlie, cả hai lấy một hiệu bẩn dã cõi làm nơi hẹn. Liệu linh hồn thế nữa, Kitty lại tiếp Charlie ngày ở nhà mình.

— Ông muốn tôi đáp lại sao ?
— Không, xin bà đừng trả lời. Bà cứ để tôi nói. Tôi sẽ không thối nhác nhở lại câu vừa rồi.

Kitty không đổi nét mặt, tự hỏi xem Dorothy đã nói với chồng những gì. Chắc y rõ bà vợ. Còn Townsend nhìn về Kitty với đôi mắt tươi cười. Chàng chợt nhớ lại khi Dorothy kể truyện cổ gập bà vợ trẻ của ông Lane, mình có hỏi vợ rằng :

— Bà ấy người thế nào ?
— Đẹp lảm. Có vẻ đào hát.
— Bà ta có dáng kịch bao giờ không ?
— Ô, không ! Em không chắc. Cha nàng hình như làm thầy thuốc hay thày kiện. Chứng minh phải mời họ đến ăn cơm mới được.

— Vì gi, phải không em ?

Khi cùng ngồi vào bàn ăn, Townsend kè cho Kitty rằng mình quen Walter Lane từ ngày mới đến Thuộc địa này.

— Chúng tôi có chơi « bridge » với nhau. Ông đánh khá nhất trong câu-lạc-bộ, dánh cao hơn các người khác đến mấy bậc.

Tró vè nhà, nàng nhắc lời khen ấy với Walter.

— Câu ấy chẳng có nghĩa gì hết.

— Hắn chơi thế nào ?

sayên của y. Quả thực, y có vẻ dễ say đắm lòng. Đó là những đặc tính làm tốt cho hắn.

— Cũng khá. Hắn biết lợi dụng bài tốt, như vó phái bài xấu thì lú lẫn.

— Hắn chơi có giỏi bằng mình không ?

— Tôi không tưởng tôi giỏi giang gì cho lắm. Tôi cho tôi là chơi giỏi trong đám hạng nhì thôi. Townsend yên trí là hắn giỏi ngoại hạng. Hắn nhả.

— Minh có tra hắn không ?

— Không tra mà cũng chẳng ghét. Tôi nghe hắn công việc cũng khá chư đáo. Ai cũng bảo hắn là con nhà thể-thao. Tôi không để ý tới hắn mấy.

Một lần nữa, nàng khó chịu vì sự dè dặt của Walter. Tại sao lại giữ gìn như vậy ? Chỉ có yêu hay là ghét. Nàng rất ưng ý Townsend mà nàng đâu có ngờ thế. Cú lè hắn là người lừng danh nhất ở nơi thuộc địa này. Có kẻ đồn rằng ông Toàn-quyền chẳng bao lâu sẽ về, nên ai cũng mong hắn lên thay. Hắn đánh golf, chơi « mã cầu » và chơi « golf ». Có cả một chuồng ngựa thi. Công việc chức vụ hắn rất nhẹ nhõm. Hắn dễ tính, không làm phiền ai cả. Kitty tự hỏi sao nàng ghét những đức tính mà người ta khen hán. Nàng thật ngu muội đã cho hắn là kẻ khое-khoango: đó là điều giờ cuối cùng có thể trách cứ ở y.

Bữa đại hội ấy, nàng rất hồi lòng. Hai người nói với nhau các rap hát ở Londres, nói về Ascot, về Cowes, về tất cả các thứ nàng ưa thích. Như thế là hai người đương chuyện giao trong một lòà nhà lịch-sử ở phố Lennox gardens. Về sau, khi họ dàn ông đi vào phòng khách, hắn lại quay về ngồi bên cạnh nàng. Hắn làm nàng hật cười vì cách ăn nói, tuy rằng lòi nói y không có vẻ gì mới mẻ. Ai mà chống cự được sự mòn-tròn của giọng nói thâm-trầm và lanh-lanh ấy ; không thể không bị cảm dỗ bởi đôi mắt sáng ngời, có

Hắn cao ít ra là một thướt táu, vạm vỡ, khỏe người rất bảnh. Y phục đang thời-trang, chỉnh-té hon tết cả bọn dân ông tối hôm ấy. Hắn ăn mặc coi rất khéo. Kitty thích người nào ăn mặc bảnh bao. Nàng nhìn lại Walter : sao mà diêm-dúa thế ! Nàng dè ý đến khuy áo di-lê và khuy Tay của Townsend : chính thứ mà nàng dè ý h' en Cartier. Vợ chồng Townsend giàn cò. Tuy màn da quá dám nàng, dôi má Charlie vẫn phanh-phốt hồng như người ở miến-trang độ. Dôi ria mép cắt một cách khéo khinh, dè lộ cặp môi đầy đặn tươi đỏ ; móng tay chải lật, đèn bóng. Dưới đôi máy rậm, mắt của chàng mồi xanh lam sao, hiện một vẻ ân-yém vỗ vè, biêu-lộ tâm chất êm - đềm của chàng. Người đàn ông nào có cái nhìn ấy không thể làm ai đau khổ được.

Kitty rất được Townsend mến chuộng, thật không nghĩ ngờ nà. Nét mặt cũng đủ phát biểu lòng cảm-phục của y. Cái con người nồng-nỗi ấy không thiết đến ánh hưởng của mình. Gần chàng, Kitty thấy vững tâm. Nàng thường-lúc cãi tài phì vào những câu đùa bỡn (đó là đầu câu chuyện giữa hai người) những lời nhẹ-nhang, thâm-thia. Khi ra vè, chàng cầm tay nàng, cái nắm ấy có nhiều ý nghĩa. Nàng hiểu.

Chàng nói một giọng phù phiếm, nhưng đôi mắt gọi cho câu nói một ý riêng mà Kitty không thể đừng hiểu được :

— Tôi mong sẽ chóng gặp bà.

Nàng nói :

— Hương - cảng bé
lâm phải không ?

VII

Khi chàng đã thành nhân - ngãii của nàng rồi, cái tình thế giữa nàng và Walter trở nên vô lý một cách thú-vị. Nàng nhìn chồng mà khó nhịn cười : anh chàng xưa nay nghiêm-trang mà đứng đắn thế ! Nàng xung xưởng quâ, không còn ác-cảm với chồng nữa. Nghĩ cho cùng, không vì có chồng, nàng nào biết đến Townsend. Mặc dầu lòng dâ theo tiếng gọi của tình ái, nhưng cái « nhẫn-mắt đưa chán » cuối cùng đã làm nàng khờ-tâm. Giáo-đục và qui-ước đã ngăn giữ nàng. Sự tình cờ đã ném nàng vào cảnh tay Charlie. Nàng dòn đợi cuộc thay đổi của hoàn-toàn tâm thần mình, đợi một biến-cải của cá nhân. Nàng nhìn trong đồng guồng, vẫn thấy cái hình ảnh mình như kóm qua. Trông mà hãi-hùng.

Chàng có hỏi :

— Em có giận anh không ?

Nàng thì thầm :

— Em thờ anh !

— Em có nhận rằng em dè phi mất bao nhiêu thi giờ, là giại dột chưa ?

— Em thật ngu nỗi !

Hai người mưu mó rất khéo. Hứng như lời Charlie đã nói, chàng thật có quyền-hành. Riêng chàng không sỹ hiềm nghèo, nhưng muốn tránh cho Kitty tất cả mọi điều nguy-biển. Chàng cho những gập-gö ấy quá ít ỏi, nhưng trước hết chàng giữ gìn không dè luy



đến nàng. Thỉnh thoảng hai người gặp nhau ở hiệu đồ cổ, hay là ở ngay nhà Kitty sau bữa sáng, khi không có ai. Vả lại nàng cũng gặp chàng luôn ở khắp nơi. Lúc ấy nàng lấy làm thích vì nghe giọng nói kiêu-cách của chàng. Chàng gặp nàng nói chuyện bằng giọng hõng dùi ai cũng rõ. Nàng những lời không quan hệ ấy, ai dám bảo rằng Kitty vừa là khỏi cảnh tay yêu dấu kia.

Nàng yêu. Ai mà không mê-mán thấy chàng chơi mă-cău với dối giày ống lich-sy và chiếc quần trắng. Khi mặc đồ đánh vợt, chàng có vẻ một cậu trai to. Chàng rất hóm cái thân-hình dép bẳng), dà khô công gữin nő. Bưa ăn của chàng, không bao giờ có bánh, hoặc khoai. Chàng tập thể-thao luôn. Nàng yêu cái toàn-mỹ của bao tay chàng, mà mồi thực người thợ sửa tay hết sức chan dồi. Chàng là một nhà thể-thao được mến-chuộng; năm xưa qua, lại giật được quán-quán đánh vợt. Về mòn khiêu-võ, chàng không có địch-thủ, không ai dám dám bao chàng dâ bón mươi tuổi rồi.

Kitty một hôm bảo chàng:

— Bàu đây, thực ra anh mới hai mươi nhăm.

Chàng phinh mũi, cười:

— Em yêu quý ơi! Thế con anh dâ mươi lăm tuổi rồi, thi sao? Anh chỉ là người dung tuồi, chàng bao lầu nữa sẽ là một ông lão.

— Anh đến ngay một trăm tuổi, cũng còn cháu người khô vi anh.

Nàng yêu dôi may râm và đen, uốn cong trên khòe mắt mè hồn.

Chàng dâ mọi vê. Nhẹ nhàng như bờn, chàng có thể dàn một ước-diệu trên piano, hay ca một bản hát hợp thời với giọng dẽ-cẩm. Nàng nghe nhän-tinh không thể bắn-khoắn vì bất cứ điều chi. Trong nghê-nghiệp, chàng

cũng mân tay như vậy. Khi ông Toàn Quyền khen hõng việc khô-khnâ châng vừa khéo trang-trái xong, lòng kiêu - ngạo của Kitty cũng thỏa mãn như tinh riêng bùm của chàng.

Đó là mât điju-dàng, Charlie cười mà rằng: Nói ra có vê khoe, chờ bạn đồng sự của tôi khung ai có iné-thu-xép tài tinh bón.

Ôi! già nàng làm vợ chàng có hơn làm vợ Waller không!

VIII

Nhung tất cả dâ-vâng như dâm trong vực sâu, từ lúc sây ra việc người bí-mật đến buôn chiêu. Đó là một bài tình làm Kitty hết sức nghĩ ngợi. Vả chàng không có gì chứng ràng Walter biêt sự thực. Chàng dâ không hay, tội gì nói toạc ra. Nhưng biêt có nên nói thực cùng chàng? Lúc môt ngoai-tinh, Kitty phái buộc lòng gấp Charlie một cách vụng trộm. Với thời-gian, lòng mè ay tâng-liên, và từ mấy tuần này, nàng khô chịu vi bao cản trở lia rẽ hai người. Charlie cũng phiền-phức vi đja-via bâi buôn minh phái kin đáo. Chàng thầm rủa những rang mông ngắn trô dôi bên, Chàng thốt nói: « Giá chúng mình đều lụ-do câ, còn giặc mõ nào thù-vi hơn! » Tuy vậy nàng cũng hiểu cho sự đê-phòng của chàng: ai mà dìu mua lấy tal họa! Trước khi làm dien-dao cuộc đời minh, nên dán do ký, mới phái lê. Mâ nết cả hai cùng mặc ý tha hồ tự do, mọi việc sẽ dâ dàng lânh thay!

S知识分子 nào khô-lâm cho lâm. Nàng tường mối lén-lac của vợ chồng Charlie; Dorothée thì lạnh-nhạt. Từ bao nhiêu năm nay, hai vợ chồng chàng còn tình-ai gi. Ăn ở với nhau là do thói quen, do qui-cuối, và lâc-nhiên là tại có dán con. Kitty thi khô gõ hơn: chồng nàng yêu nàng.

(còn nữa)
HUYỀN-HÀ

NGỌN BÈN ĐẦU LẠC I TÂN ĐỀN ĐẦU LẠC !

đều là những thi n phòng sự vê lâng trô do ông Nguyễn Tuân viết. Xem 2 cuốn sách này dâ ai nghiêm nghị đến đầu cũng phải buôn cười vê cách hành động kỳ quặc của dân lâng hòp.

Giá môle cuuon \$ 35

Mua tinh hóa giao ngan cả hai cuuon \$ 10
Ở xa mua \$ 90 (câ cuoc gửi)

Thô và mandat
NHÀ XUẤT BẢN MAI-LINH,

LUẬN NGỮ CÁCH NGON

Một cuốn sách chư như có giá trị do ông Hải Nam Đoàn-nhâ-khuê dịch rất công phu, hiện đã được hội đồng Học chính duyệt y. Hõe rất chống và đê hiếu. Ai ai cũng có thể học được, và có sẵn phái thay day.

Giá 0 \$ 50

Mua tinh hóa giao ngan hết 0 \$ 90
Ở xa mua 0 \$ 70 (câ cuoc gửi)

gửi vê cho
21 HÀNG BIẾU — HANOI

Lão ai có ngờ đâu câu nói ấy của Chúa lại thành sai bét

mà có tới hàng ngàn người xô

nhanh đê vào. Ai cũng phải kêu:

« Khô vi diêm, khô vi lửa! »

Diêm, lửa, làm khô người là
đến thế trưởng đâ là tời cùng
còn rời không ngõ lại còn có
người khô cực về diêm hơn thế
nữa. Bô là những phuơng đầu

co truc lợi, thấy diêm khan

thông bô mua rât nhanh đê đó

hòng bán giá cao. Xãy việc lô

ra: nhà nước hê đô xép được

nhà nào có nhiều diêm bât đem

bán hết với cái giá hai xu,

không hơr mà châng kém. Sx

thực nghêng người đầu co
hắn mà «bi» thê thi cung châng

ai thương. Chết một cái là lại
có những người ngõ nghêch bị
xui dại có lít vỗ bỏ ra buôn
diêm hêt, bây giờ bị một «cù»
xết đánh như vây đều mõ
miệng không than thô vòi dâu
được. Có người hêt cả tiền,
hiện bây giờ chỉ còn biết ngồi
má mếu.

Diêm làm khô người ta nhiều
vagy, thiêl tưởng thế có chón
đòi không? Mâ nghĩ cho cung
ra, châ là bôt tại nó cho ta một
chút ánh sáng mà thôi vây.
« Ánh sáng! Ánh sáng! Vây

TIỀN TƯỚNG

Chon sach mà doc

MÓI IN XONG

HAI CHUYÊN TÂU

của Nguyễn-khắc-Mân (op60)

BẠC TÌNH

của Thu-An (Op70)

SAU CƠN GIÓNG TỒ

của Vũ-Quân (Op60)

nhà phê-bình Nhân-nghĩa
đâ khen và nhà phê-bình
Đặng-lữ đâ khen

HIU QUANH

của Bạch-Lâm (Op55)

nhà phê-bình Nhân-Nghĩa
đâ khen và nhà phê-bình
Thượng-sý đâ khen (Nhưng
lời khen rất sác đáng)

NHƯNG CÔ GÁI HƯ

của Nguyễn-Vỹ (Op55)

nhà phê-bình Thượng-sý
vừa khen vừa chê

GIÒNG HỐI

của Học-Phi (Op60)

ĐANG PHÁT HÀNH

ĐỜI CAO GIẤY

của Gia-Chu-tuc Phan-Chi (Op45)

ĐANG IN :

TIẾNG BỘI CỦA GIA ĐÌNH

của Phạm-ngoè-Khô

MỘI NỀI GIÁO DỤC VIỆT NAM MỚI
của Thát-phé

séc sách in ra đầu châ, n lõc cù
thận, ân lát, my-thuat khóng kô
đến nhông lõi, khon c'c' b'at chinh'

TỔNG PHÁT HÀNH :

Éditions ĐỜI MỚI

48 Rue Takou, tel. 1638 Hanoi

Phòng Tich



chim

Khi đây hơi, khâ tíc neye, chán com
không biêt đâ, an chém tiêu, hung vô
binh bich. Khâ ığ uống rồi thi hay y, (σ
hor hru) v' chua). Thường khâ tíc hung
khô chíp khâ đau lung, daun ran trên vai.
Người thường ngô ngôn và mồi mệt
buôn bâ chán tâ, hâ lâu nâm, sâc da
vâng, daung lung tâ. Côn nhieu, chung
không khâ xiết chí một liêu thấy đê chí
hoặc khô khay.

Lieu một hòn uống Op25.

Lieu hai hòn uống Op45.

VŨ - ĐÌNH - TÂN

Ấn túk kim tiên năm 1936
173 bis Lachtray, Haiphong

Đại-lý phát hành toàn tỉnh Hanoi, An
hâ 13 Hàng Mâ (Coivre) Hanoi. Đại-lý
phát hành khắp đêng duong, 100 phô
Bonapart Haiphong. Cô linh 104. Đại-lý
khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-kỳ. Co
men và Lào có tréo cái biển trên.

MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHỎ

của cụ Phó-bản, BÙI-KÝ (nguyên giáo-sư trường đại-học Đông-dương)

BÀI THỨ 13

Học chữ :

1名字 2靜字 3動字

DANH TỰ

TÌNH TỰ

DỘNG TỰ

工 công: thợ

業 nghiệp: nghẽ

nghệp

世 thế: đời

代代: đời, đời

nó thay đổi kia

臣 thân: bùi

tôi

士 sĩ: người

có học hán

軍 quân: quân

inh

將 tướng: tướng

võ

景 cảnh: phong

cảnh

都 đô: kinh đô

選 xảo: khéo

選 thực: thiết

thực

先 tiên: trước

後 hậu sau

rồi trước

傳 truyền: truyền

về sau

忠 trung: ngay

thẳng

義 nghĩa: cỏ

nghĩa

雄 hùng: mạnh

trọng

健 kiện: dồi

tập

勝 thắng: hòn,

đẹp

用 dụng: dùng

trong tự

尋 tìm: tim

tiếng

覽 lâm: xem

Ôn lại những bài trước và ghép những chữ mới học với những chữ đã học rồi:

佳 良 雄
景 臣 國
大 賢 士
都 名 家

Ghép tình-tự
với danh-tự.

覽 擇 用
書 業 人
尋 出 興
友 軍

Ghép động-tự
với danh-tự.

Cách dùng trang tự 已 dĩ, 方 phương, 未
vì, 將 tương để đặt câu:

事 sự: việc, chủ từ
已 dĩ: dã, trang tự
成 thành: rên, động tự
國 quốc: nướ, chủ từ
方 phương: dang, động tự
興 hưng: hưng vượng, động tự
熟 thực: chin, động tự

天 thiên: trời, chủ từ
將 tương sấp, sê
雨 vũ: mưa, động tự
飯 phan: cơm, chủ từ
未 vi: chưa, động tự

Những câu cách ngôn ở trong sách:

學 học: động tự
而 nhì: mà, liên tự
時 thời: luân luôn, trang tự
習 tập: dem ra thực hành, động tự
之 chí: dài tự, thay cho
hoc, làm tức tú

câu này có
hai mệnh đề

Câu này dịch là: Học được điều gì mà
luôn luôn đem ra thực hành được việc
ấy... chủ ý câu này cho sự học và sự thực
hành bao giờ cũng phải đi đôi với nhau.

學 học: động tự

而 nhì: mà, liên tự
不 bất: chẳng trạng tự
思 tư: suy nghĩ, động tự
則 tắc: thi, liên tự
罔 vông: lờ mờ, tĩnh tự

思 tư: động tự

而 nhì: liên tự
不 bất: trạng tự

學 học: động tự

則 tắc: liên tự
殆 dài: nguy hiểm, tĩnh tự

câu này có
ba mệnh đề
học: mệnh đề
tư: mệnh đề
罔 vông: mệnh đề

câu này cũng
như câu trên, có ba
mệnh đề

thứ đầu tiên do Carcel sáng chế, hồi áo người
ta cho là một kiêu dâm gay cách-mệnh trong
cách thấp dẫu.

Tới nay, sau hơn 70 năm trời, đèn Carcel
đã thành một thứ đồ cổ.

Bỏ lừa vào túi

Chẳng những tìm đủ cách để giữ lửa khỏi
tất và sảng lồng thêm, ngày nay người ta lại
ngibi cách bỏ lừa vào túi, muốn đem theo đi
đến thi dem.

Máy lửa và diêm luôn luôn cho ta lửa một
cách tiện lợi và rẻ tiền.

Gia bá già ông Ông-Ngai-Nhan hay một ông
đại-giáo-chủ đạo-thống Vestale sống lại, chắc
cũng phải lấy làm ngạc-nhiên rằng lửa thiêng
đã trở thành một thứ kém thiêng nhất và tầm
thường nhất.

LÊ-HUNG-PHONG

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân n°

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân

Tirage... exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. DOAN-VU QUONG

VĂN TOÀN

bô thân

Chuyên trị Thận hư
hay đau lưng, mỏi súc
nhập phòng không
mạnh, vắng dầu, lòe
mắt, ủ tai, tiêu tiện
không trong, đại tiện
hay táo, sau khi bị
bệnh tinh, thận bại di



HỎI M. NGUYỄN-XUÂN-DƯƠNG

LẠC-LONG
22, Tien-Tsin, Hanoi

Ghép tình-tự với danh-tự.

巧 先 忠 雄 勝 景
工 世 臣 軍 名 都
窟 後 義 健 將

Ghép động-tự với hai chữ vừa ghép trên đây:

興 寔 追 傳 練 用 罵 覽
巧 業 先 後 雄 健 將 景 都