

TRUNG BẮC
CHỦ NHẤT

Tháng tư đông đỗ nấu chè, Ăn iết đoạn-ngo trở về tháng năm!
Có lẽ trong hai tháng này là dễ mắc bệnh đau bụng đi rửa hơn hết.

TẾ-CHÚNG-THỦY ĐẠI-QUANG

là một thứ thuốc trị khỏi bệnh đau bụng đi rửa rất hay; chứng bệnh
thiên thời dịch tả uống thuốc này công hiệu lắm. Mỗi lọ giá 0\$10,
có mua xin nhận kỹ nhãn con Bướm-Bướm chữ hiệu Đại-Quang,
số 28, phố Hàng Ngang, Hanoi mới phải là thuốc chính hiệu.



TỔNG PHÁT-HÀNH TOÀN XỨ BẮC-KỲ, AI-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ

Établissements VẠN-HÓA

Số 8, phố Hàng Ngang, HANOI

Có bán thuốc VẠN-BẢO danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thử cho đàn ông và đàn bà khác nhau.



Dầu Vạn-ứng « Nhị - thiên - Đường »

ve nhòn mới cải trang lại thứ giấy bao ngoài rất mịn - thuật

Giá bán mỗi ve... Op.24

Sử dụng công thức g, bắt cũ ở trong nhà hoặc đi xa ngoài, hãy nên để phòng bất trắc
thì chỉ có dầu « NHỊ THIÊN - ĐƯỜNG » là nó trị được bệnh đái khát thần kinh. Nếu
có mua dầu « NHỊ THIÊN » ve nhòn mới, cam đoan không khác gì « Dầu Vạn-ứng
ve kiều cũ ». Hãy xin nhận kỹ uống có dấu hiệu ông « Phật » là khỏi lo sợ mua lầm phải
dầu giả mạo vậy.

Nhị-thiên-dưỡng dược phòng

76, phố Hàng Buồm, Téléphone 849 - Hanoi



MÙA NÀY LÀ MÙA BƠI

chúng ta cần phải
có một số báo « bơi
lội » như số báo này

Với cái nóng mùa hè, thanh niên nước ta đã bắt đầu tổ chức những cuộc sống giữa trời; người lên núi, về biển, người về quê để tìm sự mát mẻ và vật chất cũng như về tắm hòn. Nhưng đại đa số thi ra biển nhiều hơn bởi vì, đối với nước ta, hiện nay biển cả vẫn có một sức hấp dẫn mạnh hơn núi. Nguyên do có lẽ vì bờ có vẻ bất ngát, mát mẻ hơn; mà một phần có lẽ là tại bờ đê làm cho người ta nhiều cái thú好玩 là núi. Trong những cái thú của biển cả, ta phải kể trước hết là cái thú bơi lội vậy.

Thực thế, bơi lội hiện nay là một phong trào Mây đập rộp, không chỗ nào là người ta không thấy người rủ nhau đi tắm, đi bơi; nhất là với hôm nay cái lìn sắp khai mạc mùa bơi 1942 lại càng làm cho những thanh niên ham vội vận động bơi lội và cõi võ võ môn bơi lội.

Bơi, môn thể thao bình dân nhất, dãy dù nhất có lẽ không ích lợi gì?

Các bạn tôi sẽ nói hổn cả những điều đó ở những bài dưới đây, các ngài sẽ đọc những bài dưới đây và sẽ thấy hết cả những nguyên nhân vì sao thanh niên ta ham bơi lội, có người lại « nghiên » bơi là khác...

Và cháng, cuộc đời bơi giò là một cuộc đời hoang dã, chúng ta không thể cù ngõi ra rùi mọi chỗ như ba bốn mươi năm về trước. Thanh niên phải vượt những trắc trở ở đoc đường, Đường sông dương nước mỗi ngày mỗi nhuần hen, nên chúng ta không biết với thi liệu còn làm gì được nữa.

Ta có thể nói rằng bắt cứ nước nào cũng vậy hiện giờ, cũng đặt mìn bơi lội vào đầu nện tháo. Ở trước hòn xáy ra chiến tranh mìn bơi lội được thủ tướng Mussolini cõi võ và khaiển khích ngang với công việc đồng áng: không những cùi rông người, dầu trong nước cùi phải bơi lội mà thôi, ngay những người đường cột của nước là những vị thương thư Ý cũng đều phải bơi lội cả đê leo mồi gương thượng tháo cho người khác.

Cháng tôi vẫn thường thấy ở nhiều vùng bờ Đông-dương như Đô Sơn ở Bắc-kỳ; Sầm-Sơn, Cửa-Tùng, Ba-lang ở Trung-kỳ; những nhà chơi lười lợp cho con đạn nước theo phương pháp sau này:

Dùa trè đê ra, bồ mẹ nó lẩy nước biển vã vào người nó và khi khát thì cho uống nước mía, mà không đun. Kịp đến khi nó lớn, chấp chung biết đê thi cù nhà hợp lại và cho nó tập bơi: người bồ đâm con vào lòng lội xuống nước cho trè nhớ quen đi. Người ta giày nó một vải buồ; xem chừng

ở bến đò Tân Đề thì đã biết. Theo như lời của đặc phái viên « Báo-Mời » hồi ấy xuống điều tra ở Thái-Binh về luật lai thi trong bọn những người bị nạn có một vài người đã chui thoát khỏi ô-tô ra ngoài, nhưng vì không biết bơi nên chẳng làm cách nào mà thoát khỏi tay tử thần. Trong số những người này, có hai ông vẫn may mắn ấy lại gặp được một cậu bé trèo đò là cậu Sinh nên khôi phục. Nguyên lúc ấy, cậu Sinh đương đứng đợi khách trên một cái đò ở ven bờ. Thấy tai nạn xảy ra, cậu Sinh bèn nhảy xuống nước bơi lội chở xáy ra tai nạn, và dùng cái đón gánh kèo được hai người tháp từ nhát sinh kia lên bờ.

Quan sứ Thái-Binh Vavaoskin khen ngợi tấm lòng can đảm của cậu và tặng cậu Sinh hai chiếc bông.

Món quà tặng này chủ đích là khuyến khích lòng can đảm của trẻ em, sự đó đã đánh rỗi; nhưng trong việc này, các bạn cũng như chúng tôi đều đã thấy rõ ràng với lý có chí lợi thiếch cho người ta đến thế nào. Có người cho rằng cậu Sinh vốn tình can đảm nên thấy tai nạn mới cứu người; nhưng không mấy ai chịu hiểu thêm rằng cậu sốc dâ cao dâm được như thế là vì cậu biết bơi lội; bơi lội, ngoài những sự ích lợi về vật chất mà các bạn sẽ đọc thấy trong những bài dưới đây ra, còn luyện cho người ta tinh can đảm là một tinh canh thiết nhất cho đời sống bơi giò vậy.

Chắc cũng vì lẽ đó, những nhà thuyền chài quanh năm ngay tháng sáu ở trên sông nước, lúc nào nguy hiểm cũng chờ ở bên mình, những nhà thuyền chài ấy cũng luyện cho con cái họ cam dán kinh sống nước bằng cách tập cho chúng bơi lội từ lúc hấy còn nhỏ tuổi.

Cháng tôi vẫn thường thấy ở nhiều vùng bờ Đông-dương như Đô Sơn ở Bắc-kỳ; Sầm-Sơn, Cửa-Tùng, Ba-lang ở Trung-kỳ; những nhà chơi lười lợp cho con đạn nước theo phương pháp sau này:

Dùa trè đê ra, bồ mẹ nó lẩy nước biển vã vào người nó và khi khát thì cho uống nước mía, mà không đun. Kịp đến khi nó lớn, chấp chung biết đê thi cù nhà hợp lại và cho nó tập bơi: người bồ đâm con vào lòng lội xuống nước cho trè nhớ quen đi. Người ta giày nó một vải buồ; xem chừng



CHÍNH-TRỊ VÀ THỂ THAO

Trong nghị-viên tối cao của nước Ý-dai-lợi, các nhà cầm vận mệnh của dân Ý không những giỏi chính-trị mà thời lại còn – theo lệnh của Mussolini – phải lập thể thao giỏi nữa. Ảnh tìn là ảnh các chính khách Ý sắp dự một cuộc thi bơi

Ta thấy rằng lỗi giáo dục của đời mới chuyên trọng về học văn bao nhiêu thì cũng chuyên trọng về âm-tinh bấy nhiêu. Luận cho trẻ con biết nhân-nại, biết châm-hor, biết giữ lòng ngay thẳng, biết yêu nước thương-nhà, bao nhiêu cái đó đã là hay; nhưng giá như người ta lại luyện cho chúng can đảm dũng dẽ cho chàng-chết oan chết không thì mới thực à đây da.

Chàng a vẫn đọc báo hàng ngày, chẳng vẫn thường thấy nói đến những câu bô-bé học sinh đi tắm sông rồi chết đuối đó ư? Chàng ta phải nhận rằng nhằng-nhại nạn đó xảy ra dời khi cũng là vì không may, nhưng một số lớn tai nạn ta vẫn có thể quy vào tai trè em không được tập bơi lội. Vì không biết bơi lội mà chàng cứ liều bơi chồr bể bạn tắm bùa đi nên bị nước cuốn mới có nh่าง tai nạn đán, thương xót vậy.

Chàng tôi không muốn bao rắng cách giáo dục ngày nay hỏng, nhưng chàng tôi muốn nói rằng giáo dục ngày nay ở họ: đường có đổi phần thiêu xát.

Ngày xưa, ở Hi-lạp môn bơi lội ăn vào trong chương trình học. Thầy giáo mỗi khi nói đến một tên học trò khá thường vẫn rằng: « Hãy biết đọc và bơi ». Như thế, ta dù thấy mòn bơi lội quên hệ cho thanh niên như thế nào. Ngày nay, khác hẳn. Ta thấy các trường học nỗi tưởn lè thường vẫn để một hai tiếng đồng hồ ra cho học sinh tập thi thao; và lại thấy một vài trường lớn làm nì ống sân vận động để cho học trò thay nhau. Thực không hiểu tại sao người ta lại không bắt học sinh bắt bơi lội và làm mòn bơi lội thành một môn học bắt buộc phải có mỗi khi học sinh dự một kỳ thi nào đó?

Đầu năm nay, bên Pháp vừa ban bố một đạo nghị định thêm môn diền-kinh vào chương trình thi tú tài. Chàng tôi ước ao rằng môn ấy trong các kỳ thi sẽ không được tùy tiện nữa. nhưng mà sẽ là môn bồ buồ, bắt buộc phải bơi lội cũng như bắt buộc phải ném ta, phải chạy nhảy, phải leo giây vây.

T.B.C.N.

(xem tiếp trang 36)



NUỐC TRONG, NGƯỜI ĐẸP
Một cảnh tượng hiếm có: 300 tiên nữ xếp thành hàng tám mươi dưới nước
để bơi lội, vây vùng cho mấy trăm vạn quan khách từ xứ kinh tới xem.

BOI LỘI

là một môn thể - thao đầy đủ nhất

Ít lâu nay, ở nước ta, môn thể thao bơi lội được thanh niên chú ý và cưng: chúng có ở Hanoi mấy bể bơi chiếu rọi ánh đèn đặc những người bơi lội. Từ người làm công sở cho đến những học sinh nhỏ tuổi, cái khăn mặt buộc vào xé rách, ai ai cũng muốn lặn nước chong xanh mát mê của hồ bơi để rủ những nỗi mệt mỏi ban ngày, họ bơi lội, họ chống đỡ sức mạnh bạo la của nước; họ sung sướng và người ta nhìn thấy ở trong cái mắt, ở cái miệng cười của họ một cái vẻ muôn được ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ.

Một hụt đồng nghiệp của chúng tôi, thích bơi lội có lần đã bỏ cái thành phố nực nội và

khó thở đi tìm một cái nhà ở ngoại ô để gần gũi chỗ bơi lội, mỗi ngày khỏi phải đi hàng chục cây số, phiền phức quá.

Các bạn đừng tưởng ông bạn tôi chỉ «quá độ» có thể thôi. Không. Ông ta còn làm hơn thế, mỗi ngày, ông ta xuống nước bơi, có đèn hàng chục bộ: sáng dậy bơi, trước khi ăn cơm bơi, không ngủ trưa để bơi... Ông cứ đắm mình dưới nước như vịt; có người sợ không khéo rồi người ông sẽ «sống» nước mà không còn bơi lội được vào đâu nữa.

Có ai đã bơi lội và đã biết cái thú vùng vẫy ở dưới nước rất đã nhận thấy rằng bơi lội làm cho ta ham lắm: nó có thể là một thử nghiệm như

nghiên trè tàu, nghiên thuốc phiện, nghiên đánh trống cò đầu vây.

Duy chỉ nên biết rằng trè tàu, thuốc phiện và đánh trống cò đầu thì còn có hại chứ bơi lội mà nghiên thi chỉ có lợi mà thôi — miễn là đừng bơi lội quá sức của ta — mà, ở đời này thi cái gì quá sức mà chẳng hại?

Tôi không thể không nhân số báo đặc biệt về bơi lội này mà kể qua về công dụng, về ích lợi của bơi lội.

Từ xưa, ai cũng phải nhận rằng bơi lội là một môn thể thao bình dân nhất. Tôi muốn nói thêm rằng cái môn thể thao bình dân ấy là một môn thể thao đầy đủ nhất. Bởi vậy cho nên không cần ai cõi vú, môn bơi lội hành trường khắp nơi một cách không ngờ. Ngay như Đông dương ta — bời dăm năm về trước đây vẫn có tiếng là lánh dâm với thể thao vây mà môn bơi lội cũng đã được hoan nghênh và tiến bộ vô cùng. Chúng cứ :

Những cuộc thi bơi lón lao luôn luôn được tổ chức: cuộc đua ngang sông Saigon, cuộc đua qua Hồ Tây vân vân... Nguyễn-nhan của phong-trào tiến-bộ rõ rệt đó chỉ là những sự ích lợi lớn mà môn bơi lội mang đến cho những tay «thùy-sí».

Quả vậy, môn thể thao này có nhiều lợi: tất cả những cử-dộng cần thiết dùng cho thân thể hợp lại thành một môn thể thao lý tưởng, không có những sự gắng sức thái quá và những tai-nạn guy hiểm. Vả lại, những khiếu thẩm-mỹ mà người ta muốn đạt khi thi thể thao sẽ được toại-nghịch và những cử-dộng bơi lội bao giờ cũng réo rang, đẹp đẽ và nhịp nhàng.

Một phương-diện nữa đáng nên chú ý là môn thể thao giúp thân thể nở đều và đẹp, cả dáng ngực lẫn đằng lưng. Tất cả co-quan trong người đều phải làm một công-việc nặng ngang nhau, những bắp thịt réo ra, nở lên và vẫn giữ được tính cách cường-tráng.

Vì một vài cử-dộng trong khi bơi của những cánh tay kéo vai ra, đằng sau và vì những cử-

động đó tiếp theo những hơi thở dài vào phổi, lồng ngực sẽ to ra, rất lợi cho buồng phổi thêm to và cho sự hô hấp, sự luân hoàn.

Những điều nhận xét trên khiến chúng ta có thể kết luận được rằng môn bơi lội là một môn thể thao đầy đủ và ích lợi nhất: nó vừa khiến cho người thêm mạnh, vừa tạo cho người bơi một tấm thân cường-tráng, nő-nang, đẹp-dẽ và réo rang.

Bóng về phương-diện vệ-sinh, sự luyện-tập châm chỉ môn bơi lội khiến da dẻ dày dạn với nắng gió và thân thể dễ chịu dụng những sự thề cầu-hồi-tiết. Hơn nữa, tẩm gói và ngâm mình vào nước dễ khiến da dễ sạch sẽ luôn luôn và những hạch tiết mồ hôi làm việc một cách dễ dàng: nhiều chất bẩn trong sự hành động của những cơ quan trong người sẽ phát tiết ra ngoài. Vả lại, mồ hôi thoát ra trên mặt da sẽ làm cho sức nóng trong người ta luôn luôn được điều hòa và là một ích lợi lớn mà sự sạch sẽ của da dẻ sẽ tăng thêm nhiều vậy.

Về phương-diện hữu dụng, ai ai cũng đều nhận rằng nghệ-luật bơi lội được liệt vào hàng nhất. Nói nhiều về việc đó chỉ là một việc vô ích. Tất cả mọi người đều công nhận rằng vì người ta thường dùng đường nước — trong đời ta, hơn một lần, ta phải qua sông, qua hồ hoặc nguy hiểm hơn nữa, qua bờ — người ta cần phải biết cử-dộng dưới nước cũng để dàng như trên cạn.

Sau cùng, ngoài những ích lợi vật-chất đó, ta nên xét qua về một vài sự ích lợi về phương diện luân lý quan hệ hơn. Còn một môn thể thao nào có thể với môn bơi lội để những đức tính can đảm, vững-trí và quả quyết được phát triển? Môn bơi lội đã chẳng hoàn-cái người yếu thành một lực-sỹ đó ư? Nô chảng khiến người ta trở nên can đảm và anh hùng dò so? Những chặng dẫu trong lịch sử nước ta không thiếu: các bạn xem hết số báo này sẽ rõ.

Sau hết, ta nên nhận rằng bơi lội làm cho ta yêu người đồng chủng và những người quanh ta.

VŨ-CÔNG-UÂN

BÁO MÓI

LÀ TỜ NHẬT BÁO CỦA MỌI NGƯỜI

VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU ƯA ĐỌC NHẬT BÁO

BÁO MÓI

油 强 南
DẦU
Namcuong
Xem cách dùng hàng đòn
MARQUE DÉPOSÉE
MAI - LINH
60-62, Chu Đốc
HAIPHONG

Cần đại lý cái nơi
HOI

MAI - LINH

60-62, Chu Đốc

HAIPHONG

Ấy ai gán mồi xương chồn
Nam-Cường chuyên trị tiếng đồn đại hay
Sám nhung quế phụ náo tây
Cái gân thư thái cái tay nhẹ nhàng

**NHƯNG CHUYỆN BƠI LỘI
CỦA ĐÔNG-PHƯƠNG**

Ngày xưa, mây nước ở đại-lục Á-châu như là với Tàu, trả ra những người ở gần sông biển lấy mái cheo chiếc lái làm sinh-nhài, mới biết nghề bơi lội, còn thi không mấy ai nghĩ đến sự tập bơi tập lặn có lợi ích cho sức khỏe lại phòng khi đò giang sông gió bất trắc, mình có thể khỏi lo ụng nước căng bụng hay làm mồi cho cá.

Cô-thời, các cụ nhà ta chỉ quen tắm rữa trên cầu áo với chiếc gáo dừa, « dù trong dù đục, ao nhà vẫn hoa», ít khi dám ra sông to tắm rộng, vì phụ-huynh cấm ngăn trách mắng ngay. Cô-khi cao-hứng di tắm sông tắm hồ, bắt quả chì lội trong mé bờ, nước đến chỗ thật lung, và bơi ra xa độ vài ba sải là xa lầm, trong bụng những ngóm-ngợp lo sợ con nam-nam kéo cảng, hoặc bị các loài thủy-quái lôi đi. Như thế thi bão các cụ bơi tài lặn giỏi sao được?

Thành ra bây giờ muốn tìm những chuyện bơi lội giỏi của cô-nhân thật hiếm; chuyện ấy ở trong sử sách đương như lác-dá-cao mai. Không chừng cũng có lầm kẽ chuyện-tài, nhưng mà cô-nhân khinh là tài hèn nghệ mạt, không thèm ghi chép cung nén.

Ngay như Yết-Kiều ở đời Trần nước ta, duy nhất già-sứ chép rõ bao nhiêu chiến-công đánh giặc Nguyên và có tài bơi lội tuyệt giỏi, còn ở chính sử chí kè Yết Kiều, Giã-Trương là hai gia-thần của Hưng-dạo-vương thế thời.

Tuy vậy, chúng tôi cố tùy theo trí nhớ hép hối, thuật lại một vài chuyện cũ ở phương Đông, đã góp nhặt rái rác trong khi đọc sách.

Đời Xuân-thu nước Tàu, có Cô-giă-tử, một súng-thần của vua Tề Cảnh-công, vừa có sức khỏe, vỗ giòi, lại vừa có tài lội nước, đến nỗi nia hơi lặn dưới đáy sông cả giờ để đánh

nhau với thuồng luồng, mà chẳng làm sao.

Hôm ấy, Tề Cảnh-công có việc sang thăm vua nước Tấn, đem Cô-giă-tử đi theo hầu. Đường đi phải qua Hoàng-hà, một con sông rộng lớn nhất Trung-quốc, thường có ba-dào cuộn cuộn dâng nổi tiếng. Thúr-xa, một

người phái qua sông

Hoàng-hà vẫn coi

như mình tới chỗ

thập tử nhất sinh,

chứng nào dè chân lén bờ bên kia rồi mới vũng bụng.

Lúc thấy trò Cảnh-công xuống thuyền ở sông Hoàng-hà, cho cả con ngựa là-tham cùng sang một lượt, buộc ở bến mạn thuyền. Bình-sinh nhà vua quý báu con ngựa này hơn vàng, vì nó là giống ngựa thiên-lý, cho nên lúc thuyền rời ra khỏi bờ, vua đứng vuốt ve minh ngựa và trông nom tên lính hầu đang cho nó ăn.

Bỗng dung trời đồ mưa to, sông gió nỗi lên ầm ầm, đánh vào chiếc thuyền tròng trành như gân lật úp. Một con thuồng luồng to tướng, vươn đầu lên khỏi mặt nước, há miệng khồng-khổ và ké hàm trên thuyền, dở lầy chán con ngựa là-tham mà lôi tuồng sông rồi lặn dưới mặt. Cảnh-công ghê sợ kêu rú lên:

— Con quái-vật bắt mất ngựa quý của ta rồi, còn gì!

Cô-giă-tử đứng bên, giơ hai cánh tay bắp thịt gân guốc, như sắp vỗ lấy con quái vật, và nói dõng-dạc:

— Chùa công đứng sọ, tôi xin đi tìm.

Nhà nguoí định nhảy xuống sông giữa lục ba-dào hùng-dũng thế này, biết bơi lội à? Cảnh-công hỏi:

— Vâng, tôi bắt con quái phải trả lại ngựa ta.

Coi chứng nó làm thịt luôn cả nhà nguoí đấy. Thôi, đừng liều mạng vồ ịch.

Xin chúa công cứ yên tâm.

Tức thời, Cô-giă-tử cởi áo, một tay cầm gươm, lao mình nhảy xuống trường-giang, khi bơi khi lặn, nhấp nhô chống chọi với những lán sóng dữ tợn, trôi đi đến chín dặm, rồi mất tăm tích, không thấy đâu nữa.

Cảnh-công đứng nhìn chăm châm, thở dài và nói:

— Thế là Cô-giă-tử chết rồi.

Một lúc sau, sóng lặng gió êm, ai nấy trông thấy một khoảng trường-giang, mặt nước đỏ lòm như máu. Rồi Cô-giă-tử ở dưới lòng sông đáy nước tựa lèn, bơi về chỗ thuyền Cảnh-công, tay trái kéo dưới con ngựa đang bơi ngược theo mình, tay phải xách cái đầu con thuồng luồng, còn máu đầm đìa.

Thì ra Cô-giă-tử cây được sức khỏe và tài bơi là hai thứ khi-giỏi cung ghê gớm, đã lặn xuống sông, tìm ra con thuồng luồng giết chết nó mà đoạt ngựa lại.

Câu chuyện ấy đáng tin là thật, không huyền-hoặc như chuyện Tiêu-khâu-tổ.

Cũng đời Xuân-thu, Tiêu-khâu-tổ là một dung-sĩ ở Đông-hải, cởi ngựa đi sang nước Ngô tìm bạn. Lúc qua bến sông Hoài-tan, chàng toan cho ngựa xuống uống nước, người ta bịa khúc sông này có thủy-thần, chờ đẽ ngửa thò mõm uống nước mà thủy-thần bắt mất.

Chàng tự phụ sức khỏe và tài bơi lội dưới nước như đi trên đất bằng, thủy thần nào dám xói ngựa của mình. Không dè con ngựa vừa đẽ miếng trên mặt sông, thi kêu rít lên, rồi sa xuống nước mất.



Tức thời, Tiêu-khâu-tổ cởi trần, cầm gươm nhảy xuống sông đánh nhau với thủy-thần. Tuy thủy-thần làm sóng gió nồi dậy hung dữ, nhưng không chế-thắng được chàng. Sau ba ngày đêm, người ở vùng ấy mới thấy chàng nồi lên, bị thần đánh mù hết một mắt, mà con ngựa cũng không lấy lại được.

Kỳ thật, người Tàu ở vùng Ngô Việt, từ xưa vẫn sô-trường về thủy-chiến, vì phần nhiều tài nghề bơi lội.

Các ngài xem truyện Tam-quốc, hẳn nhớ trận X-bích đại-chiến, Chu-Du phá được hòn X 8 vạn quân Tào-Tháo ra thế nào? Ấy chỉ nhờ nam quân thiện nghề sông nước, còn bắc quân chẳng biết bơi lội là gì, lại đại dột đánh dai mây vạn chiến thuyền vào một khóm, thành ra lúc Khổng-Minh cho mượn trận giò đông nam, mà Chu-lang đem lửa tới đốt, thi bắc quân cứ ngã xuống nước là chìm lim mất tăm!

Trên bức tranh thờ Quan-công, ta thấy hai người đứng hẫu sau lưng, người đứng bên hira, cầm thanh-long-dao, mặt đen như sơn mò-hồng, ấy là Châu-Xương, sinh-thời cũng giỏi bơi lội đáo đẽ.

Lúc Bàng-Đức đem quân Tào đến đánh bờ cõi Kinh-châu, lại có khiêng cả quan tài đi theo để quyết tử-chiến, bị Quan-công lập kẽ, rót nước sông vào ngáp lui thành-trí, Bàng-Đức chèo thuyền toan trốn mà trốn không kịp. Châu-Xương chống bè đuổi theo, đánh lật thuyền cho Bàng-Đức ngã xuống nước rồi nhảy theo bắt sống như bắn. Vì Bàng-Đức không biết bơi, còn Châu-Xương nhân ở Kinh-châu lâu ngày, đã tập bơi lội sành nghẽ, lại thêm có sức khỏe nữa.

Sẵn dịp nói chuyện Châu-Xương, ta nên nhảy vượt qua hàng nghìn năm mà nhắc đến Quảng-lại Vũ-phu, một viên thiếu-uy Nhật, nổi tiếng trong trận Nhật Nga

chiến tranh hồi 1904-1905.

Lúc ấy chiến-hạm Nga ở trong cửa Lữ-thuận không thể ra được, vì hải-quân Nhật đem những tàu cũ đến đánh dãm để lấp cửa bờ. Một mặt khác, có những người tài bơi, tài lặn, tài hụp như Quảng-lại, từ ngoài bờ ra bơi lặn vào đến chỗ tàu Nga để mà đặt thủy-lôi và khoan thủng tàu. Quảng-lại có thể giấu mình dưới nước luôn mấy ngày, chỉ thỉnh thoảng cho vừa đủ hai lỗ mũi thò lên mặt nước để thở giây lát, rồi lại lặn xuống.

Ta cũng không nên quên chuyện một người lính đã bơi từ Hà-tiên ra Phú-quốc, tìm vua Gia-Long. Hồi ấy ngài còn là chúa, đang đánh nhau với Tây-sơn ở miền nam, một hôm thất trận, phái voi vàng xuống thuyền chạy ra Phú-quốc tạm trú. Tương truyền có một người lính, què quẩn ở Gia-dịnh, theo hầu hạ chúa đã lặn, hôm đó thấy voi vàng, đến nỗi lạc nhau, khi người lính theo dõi đến bờ bắc Hà-tiên, thì chiếc thuyền chúa ngay đã trameron buồm ra khơi lâu rồi. Không ngăn ngại gì nào, anh ta nhảy lùm xuống bờ bắc bơi, định bơi từ đây ra tới Phú-quốc. Vì sinh binh anh ta chuyên nghẽ bơi lặn, tự tin mình có thể thành công, nên như bê yển sóng lặng, và lại từ bờ ra đảo, cũng không xa lắm.

Không ngờ bơi ra một quang-xa thi gắp sóng, anh ta phóng mình di một sải tay thi sóng đánh lùi trở lại đến ba sải, thành ra phải chiến đấu với bờ ráo rít hăng, tuy minh không chịu đê chim, nhưng cũng không sao tiến lên được. Anh trôi nổi lênh đênh ngoài bờ như thế, từ tối đến sáng, may gặp một chiếc thuyền đánh cá trông thấy với lèn, và đưa ra Phú-quốc gặp chúa. Cảm lòng tận trung đến nước hy-sinh mạo hiềm của một tên thù-hà, chúa Nguyễn phải úa hai hàng lệ.

Tiếc cho một việc một người dũng cảm thế ấy, mà tên tuổi mai một chẳng thấy sù-sách nào biên chép, chỉ tương truyền ở trí nhớ của các bậc phụ-lão!



cũ Hà-bá lấy vợ, đê tò ra những kẻ không biết bơi lội nhiều ít, có khi phải chết oan một cách buồn cười ra thế nào.

Đời Chiến-quốc, ở Nghị-pô-thuộc về nước Ngụy, có thầy trò một mực đồng cốt hợp với bón kỵ-lão, cường-hào, bày đặt ra việc Hà-bá lấy vợ, mỗi năm kêu chọn trong dân-gian một cô gái đẹp đê ném xuống sông Chương-hà, thần mới phủ hộ cho khỏi lụt, được mùa.

Trải mấy chục năm bọn ấy toa rập nhau những nhiêu dân-chủng hết sức. Nhà có con gái muôn tránh ông rể Hà-bá, phải lo chạy với các cu hào-trưởng hàng vạn đã đánh; đến nhà mất con, cũng phải tôn thêm hàng vạn, gọi là số tiền hời-môn, hẹn gian kia bay vẽ cung tế ít nhiều, còn thì chia tay nhau. Đằng sau dân cõng chịu hại cả.

Tây-môn Báo đến làm thái-thú Nghị-pô-thuộc, biết rõ sự thê nhu vậy, bèn lập mưu trừ hại cho dân.

Vừa gấp đến kỳ đưa một cô con gái cho Hà-bá, Tây-môn Báo mặc triều-phục chính-lè, thân hành ra đứng tại bờ sông đê chứng kiến. Ông đòi xem mắt cô dâu mới, ché cô này xấu, rồi bảo bà đồng xuống thura với Hà-bá cho khất vài hôm đê kén cô dâu đẹp hơn. Nói rồi sai lính àm bà đồng quăng xuống giữa sông.

Một lúc chờ đợi không thấy bà đồng trở lên, Tây-môn Báo làm bộ nóng ruột, sai ném một cậu đệ-tử xuống, bảo đi giục tin. Ông đứng vỗ tay, ra vẻ cung kính.

Sau đây ba cậu đệ-tử xuống sông vẫn chưa thấy gì, ông sai dậy tời bọn hào-lý, hế anh nó đến anh chúa. Mấy ngàn dân-chủng đứng xem, đều lẩy làm la.

Sau cùng, ông nói với các cu kỵ lão:

— Bà đồng và bọn hào-lý di xuống thủy-phủ chắc không xong việc, nên mới lầu thê. Giờ ta phiền các cu di hộ.

Các cu run sợ, chép dieng cả người, sụp lạy như té sao. Bấy giờ Tây-môn Báo mới hạch tội họ và nói với dân-chủng:

— Đồng cốt và hào-lý về chuyện đê những nhiễu dân, ta đã quăng chúng nó xuống sông

(xem tiếp trang 36)

BƠI LỘI CỦA THẾ-GIỚI VÀ BƠI LỘI BẮC-KỲ

THÀNH TÍCH XA NHAU QUÁ NHIỀU

Một vài con số đê làm thí dụ

Từ ngày Johnny Weissmuller dem cái môn hơi crawl ra đê tranh đấu và dự thi cuộc bơi nào thắng liền cuộc bơi ấy và trả nên một nhà vô-dịch về bơi nhanh của hoàn-cầu thì không có một cuộc bơi tự-do nào mà các đấu thủ lại không dùng đến lỗi bơi crawl mẫu nhiệm này. Thậm chí đến các cuộc



Anh Photo.

NGƯỜI VÀ NƯỚC
Mấy đấu thủ vừa nhảy xuống nước trong một cuộc thi bơi nhanh trong lụa như chim vén mặt nước vậy

rõ thành-tích của anh em bơi lội Đồng-Nai ra sao? nhưng có hòn kém nhau cũng chẳng bao nhiêu — thi thật là xà cách nhau nhiều quá.

Lẽ ra tôi không muốn nêu lên sự so-sánh ấy ở đây làm gì — nhưng hiềm vi ở đây, có nhiều lần sau những cuộc bơi lội của các danh-thủ Bắc-kỳ — chúng tôi không nhớ

Những thành-tích bơi lội của dân Việt-nam không kém thành-tích của các danh-thủ bơi lội thế-giới bao nhiêu...

Vậy thì cũng nên xem sự «kém không bao nhiêu» ấy là thế nào?

Căn cứ vào các thành-tích của cuộc thi bơi vô-dịch Bắc-kỳ năm 1940 vừa qua, các bạn sẽ nhận ra rằng về môn bơi lội, dân Việt-nam ta không thề so-sánh với dân các nước giỏi bơi lội dược.

Trước hết ta nên nói đến cuộc bơi crawl 100 thước. Kỷ vô-dịch Bắc-kỳ năm 1940, Campana bơi mất 1 phút 9 giây (không kể 2 giây bị phạt). Đầu thủ giỏi nhất của người Nam là Trước bơi ở Saigon có lần chỉ mất 1 phút 6 giây. Cùng trong một cuộc bơi này Csik & Los-Angeles bơi mất 57 giây 5/10 và kỷ-lục thế-giới của Peter Fick là 56 giây 6/10, như thế thi Trước và Campana gắng nhanh quá và nhất là cảm-dộng quá nên đê

(xem tiếp trang 12)

Trước khi chấm hết, tôi muốn kêu lại chuyện

cho Csik cố gắng về đích đầu tiên. Sau cuộc bơi này — dài chỉ có gần một phút — Csik lên cân lại thấy thiên mệt hẳn hai cân tây thịt.

©

Những thành-tích của các danh-thủ bơi lội thế-giới ấy nếu đem so sánh với các thành-tích của các danh-thủ Bắc-kỳ — chúng tôi không nhớ

rõ thành-tích của anh em bơi lội Đồng-Nai ra sao? nhưng có hòn kém nhau cũng chẳng bao nhiêu — thi thật là xà cách nhau nhiều quá.

Lẽ ra tôi không muốn nêu lên sự so-sánh ấy ở đây làm gì — nhưng hiềm vi ở đây, có nhiều lần sau những cuộc bơi lội của các danh-thủ Bắc-kỳ — chúng tôi không nhớ

Những thành-tích bơi lội của dân Việt-nam không kém thành-tích của các danh-thủ bơi lội thế-giới bao nhiêu...

Vậy thì cũng nên xem sự «kém không bao nhiêu» ấy là thế nào?

Căn cứ vào các thành-tích của cuộc thi bơi vô-dịch Bắc-kỳ năm 1940 vừa qua, các bạn sẽ nhận ra rằng về môn bơi lội, dân Việt-nam ta không thề so-sánh với dân các nước giỏi bơi lội dược.

Trước hết ta nên nói đến cuộc bơi crawl 100 thước. Kỷ vô-dịch Bắc-kỳ năm 1940, Campana bơi mất 1 phút 9 giây (không kể 2 giây bị phạt). Đầu thủ giỏi nhất của người Nam là Trước bơi ở Saigon có lần chỉ mất 1 phút 6 giây. Cùng trong một cuộc bơi này Csik & Los-Angeles bơi mất 57 giây 5/10 và kỷ-lục thế-giới của Peter Fick là 56 giây 6/10, như thế thi Trước và Campana

BIẾT BƠI

trong ba tiếng đồng hồ

của TRỊNH-MY huấn luyện viên N.C.H.

Học bơi có khó không?

Tôi muốn biết bơi lội? Nhưng học bơi có khó không? Có lâu không? Nhiều người hỏi tôi như vậy. Tôi nói một cách khao khát, thèm muốn. Những vết áy tôi càng nhận thấy rõ khi những người chưa biết bơi đứng ngầm một người đang bơi nhào, vùng vẩy dưới lán nước trong xanh. Thực vậy! Tại sao người ta cũng một cơ thể như mình, từ chí cũng như mình mà sao xuống nước, họ nói mà mình thi chém lầm? Không những bơi lội là môn thể thao hoàn toàn, biết bơi còn có sự hữu ích khi phải đi sông đi biển. Người nào biết bơi trước là người đó đã tự bảo-biếm cho mình vậy.

Những người không biết bơi nên theo phương pháp dưới này vì học bơi không khó như lái xe bơi, đi thuyền buồm v.v... Trái lại rất dễ.

Bước đầu xuống nước

Không cần phả nhiều nước lâm moi học bơi được và cũng đừng cần thận tinh toán sức nặng nhẹ của nước. Tôi đã thấy nhiều người chỉ dại vụ ngã ra bè để học bơi vì nước bè nhẹ.

Bà đánh là người đó học bơi chóng nhưng một khi trôi về sông hồ, sẽ gặp nhiều sự khó khăn. Một đứa trẻ có thể học bơi trong bồn tắm và người lớn trên một chỗ vài thước nước được. Người học bơi chỉ nên đứng ngập nước ngực thật lung và phải nên nhớ rằng những hắp thịt gần gốc của mình không có quyền hành gì với nước. Dưới nước, chỉ cần có sự mềm dẻo: Đó là cách tránh sự chuột rút (cramp) do lối này, dừng lấy làm lạ sao người dân bờ tại học bơi chóng hơn người dân ông vì họ-làm người dân bờ vốn mẫn mại rất tuân hợp với



Cách lặn súc nhanh của người bơi crawl theo phương pháp khoa học

thoi dở khi người học bơi đã nồi người cũng tựa cách này.

Khi đã nồi người

Khi đã nồi người nghĩa là khi đã không cần người đỡ mới bắt đầu tập đền tay. Với người học bơi lùi đầu, sự quạt mạnh xung dưới nước bằng tay thành vòng bán-nghẹt chưa phải là điều cần-thiết vì rất chóng một rất hại sức. Chỉ cần điều-dụng hai tay tuân-tự với rã xà xuống xung nước độ 30 phút là đủ. Tay và chân lúc này phải đập và mạnh dẻo như nếu không lết một bộ phao và chìm vì mất thẳng hàng. Tôi đã thấy vậy. Có người đập nồi cuán thi đấu và tay chìm lầm. Có người nồi đầu và tay nhưng lại

mặt lầm đổi phần-up án nhập (combinaison) lúc này là cần-thiết. Cú-dộng sao cho hai tay và hai chân ẩn khớp có mạch-lạc. Tôi không quên thêm ở đây người học bơi cần phải kiên-nhẫn, phải tĩnh trí đừng thấy một bộ phận chìm dâ vội hoảng-hốt ngừng tập ngoi đầu lèn. Ví dụ như chìm cả đầu và hai tay dù xà xuống 30 phút tây (chỉ trừ khi hết hơi) cứ kiên-tri mà đẹp đều tay tức khắc sẽ nồi lên dần dần.

Sự thở trong khi bơi

Theo phương-pháp tôi kẽ trên đây thì người học bơi đã có thể bơi được vài thước trong không dày 2 tiếng đồng hồ. Nhưng khi đã bơi được rồi, người học bơi tất nhiên gặp sự khó khăn là sự thở trong khi bơi. Thực vậy, chàng đê nhặt thở bơi một hơi được 4, 5 thước lại dừng lại để lấy hơi khác. Thế thì còn thi tài với anh em sao được?

Vậy lúc này cần phải tập thở. Đè có thể vừa bơi vừa thở mà không phải ngưng mặt thi giờ. Người học bơi phải nắm nhớ điều này: cách thở ở trên bộ trái hẳn với cách thở ở dưới nước. Ở trên bộ thi hit khi giờ bằng mũi và thở bằng mõm, nhưng ở dưới nước thi lại hit khi giờ bằng mõm mà thở ra bằng mũi. Cách thở trái ngược này tránh cho người bơi khỏi sặc nước. Người học bơi hit hơi giài nằm sấp xuống bơi chừng vài thước thi hết hơi, lúc đó thuận bên trái hay phải ngoảnh mặt nghiêng lên mặt nước miệng hở khi trời rất hanh rồi lại ngập ngay mặt xuống nước mà bơi luôn cho khỏi chìm vì cùi-dòng ngắt quãng. Tôi khuyên: lúc nào muôn

TRÊN HỒ BƠI TRƯỜNG-ĐẮC-DŨ
Mấy đấu thủ sẵn sàng đợi lệnh để thi bơi



Anh photo



Những danh thủ bơi lội của hội N. G. H.

Anh photo

thở nếu thuận nghêng về bên trái càng tốt vì tim đỡ bị ép nặng, nên đánh mạnh tay phải cho dù sức giữ thẳng bằng trong khi miệng hở khi trời. Nhiều người hận khoan bồi tôi thở ra dưới nước tránh sao khỏi sặc được. Không, những người đó chưa quen đó thôi. Cứ thở ra từ từ bằng lỗ mũi, hãy thử thi nghiệm úp mặt vào một chậu nước nóng và không thấy khó khăn gì. Hoặc người học bơi vì chưa quen thở dưới nước có thể ngậm hơi chờ lúc nghiêng mặt lên trên mặt nước sẽ nhả ra và hôp nhanh khi trời khép.

Lúc bơi và thở đã điều hoà, người học bơi không nên nhảm mặt và mím miệng. Cần phải biế phương hướng và cho thở thi quanh miệng và cổ được nhẹ nhõm.

Người học bơi lúc đầu thường hay bị nóng rực dẫn do sự thở bị bỏ buộc một lát sẽ tan ngay. Tai đó ở nước lợt vào, lúc lén họ nên lắc mạnh đầu nghiêng đi nghiêng lại sẽ khỏi. Và cõi họng khô khàn do sự khát nước. Uống một cốc nước chè nóng có đường sẽ thấy khoan khoái. Vì đường là chất lấy lại sức rất chóng.

Phương-pháp của tôi kẽ trên là phương pháp riêng thích-hợp cho cách học bơi của người mình.

Bạn đọc nào chưa biết bơi có thể yên tâm theo lời chỉ dẫn mà không ngại ngùng giày sésung sướng thấy 3 giờ trước, lén nước là bí mật, là thù địch thi 3 giờ sau, lén nước là bạn thân mến rung rinh đợt sóng như mím cười chào đón.

TRỊNH-MY

Thành tích xa nhau quá nhiều

kém từ 9 đến 12 giây. Nghĩa là nếu cùng bơi đồng hàng thi khi Fich và Csik về tới đích rồi mà Trước và Campang còn cách đích ít nhất cũng từ 13 đến 16 thước.

Về môn bơi 400 thước crawl thi ngày 27-10-40 Lê-Xuân bơi mất 6 phút 21 giây 4/10 và Médica vô-dịch thế-giới bơi mất 4 phút 38 giây 4/10 nghĩa là nếu cùng bơi thi khi Médica về tới đích Lê-Xuân mới bơi được 300 thước mà thôi.

Về môn bơi 200 thước brasse, Lê-vân-Riệp ngày 13-10-40 bơi mất 3 phút 23 giây 4/15 còn Hamuro Nhật bơi mất 2 phút 42 giây 5/10 và kỷ-lục, thế-giới là 2 phút 37 giây 6/10 của Kasley ở Mỹ. Riệp kém hẳn Hamuro 41 giây hay xấp xỉ 1/41 giây.

Về bơi ngửa 100 thước, ngày 13-10-40 Phúc A bơi mất 1 phút 36 giây còn Kiefer, Mỹ bơi trung bình mất có 1 phút 5 giây. Phúc kém Kiefer 31 giây hay 32 thước.

Sau kết thúc cuộc bơi dài 1500 thước đã làm nỗi danh Mùn, Sát và Liên, Cầm thi từ năm 1927 Ann Borg giữ kỷ-lục với 19 phút 7 giây 2/10 và đến năm mới rồi mới bị một danh-thủ Nhật phá được. Trong khi ấy Mùn — vô-dịch Bắc-kỳ — bơi 1500 thước mất 25 phút 25 giây 4/15 nghĩa là trong một cuộc thi với các danh-thủ thế-giới Mùn sẽ về đích sau 6 phút 18 giây hay 7 vòng bơi 50 thước.

Q

Những con số so sánh tôi vừa nói trên đây kể thi thật là chua cay, nhưng xin các bạn đừng nghĩ rằng tôi nêu ra như thế là để phi-báng sự thua kém của các danh-thủ bơi lội Việt-nam. Vì tất cả bạn đã hiểu rằng đó là một dân thể-thao thi đấu được thua, hồn kén không đáng để mà chỉ có sự gắng sức ganh đua, sự gắng sức trau dồi nghệ-thuật mới là đáng quý mà thôi.

Và để kết luận bài này tôi xin chúc các bạn bơi lội Việt-nam một ngày kia sẽ lần lần phá tan các kỷ-lục kẽ trên.

TÙNG-HIỆP

Cuộc thi cầu đôi

Một cuộc thi cầu đôi long trọng lấy cầu đối đê ở cửa biển THUỐC LÀO ĐÔNG LĨNH đầu phố cửa Nam giải thưởng đặc biệt một cái đầu sứ thượng cổ, ba bánh thuốc láng vàng thượng hạng. Xin các bạn lắng van gửi cầu đối đến hiệu thuốc lào Đông - Lĩnh số 236 cuối hàng Bông, đầu phố cửa Nam

ĐÃ CÓ BẢN:

Chiếc lư đồng mắt cua

của
NGUYỄN-TUÂN

Một chuyện giải về tám sự của một hang thanh niên truy lạc muôn làm lại cuộc đời
Sách dày 180 trang giá 0\$65.
Mua một cuốn gửi thêm \$0.20 trước đám bão chử không bán lành hóa giao ngàn

HÀN-THUYỀN

Giám đốc: Nguyễn-xuân-Tái
71 Tiên Tsin — HANOI

Một bậc thánh nhân cũng phải lâu ngày mới nên được thánh nhân. Một tác phẩm cũng phải lâu ngày mới thành được tác phẩm. Một nhà thuốc có được tín nhiệm hay không cũng phải lâu ngày mới rõ được

ĐÔNG-TÂY Y-VIỆN

192, Hàng Bông Lò — Hanoi

chuyên trị đủ mọi bệnh người non, trẻ con, nhất là bệnh phong tinh dài lâu ngày và đã được tin nhiệm của quốc dân

CÓ BẠI-LÝ KHẨP BA KỲ, LÀO VÀ CAO MÈN

Vài lời khuyên tặng chị em bạn gái muốn chồng biết bơi giỏi



Thời buổi các cô thu hình trong những chiếc «may-ô» dài thường thướt che kín hết các bộ phận — hầu hết kem nở nang — từ các cô thiếu-nữ cô thời dã qua rồi! Thiếu nữ 1941 bây giờ đua nhau đi tắm biển và bơi lội. Nói cho đúng ra thi vẫn còn nhiều cô ghét bơi lội — vì sợ nước hay sợ dia chảng? — mà chỉ thích di lại trên bãi biển trong những mẫu áo đẹp. Nếu có người hỏi thì các cô sẽ trả lời thế này:

— Chịu thời xuồng nước sáu sẩy lắm! Tập bơi khó quá!

Không, không, thưa các cô bơi lội đâu có khó như các cô trưởng tượng! Nhà dạy bơi lội có tiếng của Pháp là Paul Vassieur đã nói:

— « Tất cả mọi người đều có thể bơi giỏi mà thân thể không phải co-quắp lại hay bị mệt quá nhiều. Không có gì vui vẻ bằng sự bơi lội, vùng vẫy trong một làn nước trong xanh! »

Q

Theo lẽ ấy ta có thể nói được rằng: Người nào cũng phải biết bơi để phòng khi cứu kẻ chết đuối hay là để tự thoát thân trong những trường hợp hầm nghèo khi mình ngã xuống nước.

Và chúng tôi xin mạn phép các bà, các cô muốn chồng bơi giỏi vài lời khuyên này:

— Muốn tập bơi nên bơi sải (brasse). Đứng ham bơi crawl tuy có đẹp, có nhanh nhưng rất khó tập. Nên học môn bơi ích lợi hơn là môn bơi đẹp để định «vây» với mọi người!

— Bơi brasse đứng nêu nòng cõi cao quá và đứng cứng cõi quá, như thế chẳng mệt và thở đât khó mà bơi không được xa.

— Dù tập bơi ở đâu cũng vậy, bạn phải tập mở mắt nhìn dưới nước. Có nhìn được thì bơi mới bạo, bạn sẽ không sợ nước nữa!

— Khi bơi phải ăn ngập đầu mình xuống nước và phải tập thở ra dưới nước — tuy không cần thở ra hết sức. Khi nào đầu nhô lên khỏi mặt nước thi hãy hít hơi vào.

— Muốn cho mình dàn nước thi nên lập lợn dưới nước. Vực đầu xuống nước trước rồi quay mình theo luồn.

— Quen rồi thi lặn ngửa ra dâng sau. Trước khi lặn phải hít hơi vào thật nhiều cho đầu lặn dưới chân, hai tay giang thẳng ra.

Một cách hay nữa: tập lặn mình dưới nước. Đầu tiên bạn nằm ngửa trên mặt nước, vung tay phải sang phía tay trái, mình bạn sẽ theo đà lặn đi. Hạn cùi thể lặn đi vai vòng.

— Không nên sợ lặn thật lâu dưới nước. Cố hết sức lặn lâu và đừng nhoài ngay lên mặt nước. Vừa lặn vừa bơi. Khi nào

(Xem tiếp trang 37)



Nhật trùm thủy chiến và vang trong lịch sử

HAY LÀ

Bài Cứu Quốc

của LÊ-HÙNG-PHONG — Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH

Yết-Kiêu đục đáy thuyền định đâm chết tướng giặc Mông - Cồ

Một đêm về cuối tháng. Trời không trăng không sao. Đêm đen như mực, dày đặc và bí mật, nhất là về mặt bờ sông Bạch-Đằng. Người ta không nhận thấy những bụi lau sậy mọc um tùm ven sông nữa. Trời đất như liền nhau hợp thành một khối, mènh mông, đen tối. Muôn vật, cả đèn dun đê tém áy cũng lặng im, như cung ngù gác ngù sáu sura cùng Tạo-Hóa. Một đêm tối và ích-mịch hoàn-toàn.

Thiên linh có tiếng nước động, phảng phát nhẹ nhàng như tiếng cá dớp mồi, hay như tiếng gió lướt qua mặt sông. Chẳng ai chú ý.

Nhưng lát sau, xa xa giữa dòng sông, trong cái đám đèn đèn, có tiếng si-sô la-lối.

Rồi một vầng sao mộc lèn là mặt nước. Không, đó là muôn ngàn ngọn đèn cùng thấp trên các chiến thuyền quân Nguyễn. Vì cái đám đèn đèn giữa sông chính là đội chiến thuyền của quân Nguyễn, do đại-tướng Ô-mã-Nhi điều khiển.

Chẳng ai hiểu có chuyện gì trong đội chiến thuyền, tuy tiếng la-lối mỗi lúc một mau, một gấp, một rõ rệt. Nhưng nhở ánh sáng của trăm nghìn ngọn đèn đều thắp sáng trung. Người ta nhận thấy một chiếc thuyền lớn, có lẽ lớn nhất trong đoàn chén thuyền, trông-tranh nghiêng về một phía như muốn đỗ lại, làm nước sóng nổi sóng vỗ y-nỗm vào mạn thuyền, tuy trời vẫn không có gió. Hầu hết chiến thuyền đậu rải rác thành một dãy dài đều xô đẩy vây một chiếc thuyền lớn đó, và có chỗng đỡ cho nó khỏi nghẽo chìm.

Người ta nghe thấy tiếng nước từ trên thuyền đỗ xuống sông. Trong khi ấy thì mấy chiếc chiến thuyền kiều nhỏ, di nhanh như bay, chạy sát nhau cùc ngã, như luân tảo như tịt tội.

Đó: nhiên lại có tiếng la-lối. Và lại một chiếc chiến thuyền lớn nữa tránh nghiêng sắp đỗ.

Ấy, sau khi úy-lao ngợi khen, Hưng-đạo Đại-vương đã khuyên can Yết-Kiêu không nên làm liều như vậy nữa.

Đến giờ Yết-Kiêu trở về, áo quần ướt lướt-thướt. Ban bè đón hổ, dung-sĩ nề-oái trả lời:

= Rõ hù via! Suýt nữa thi bị gặc Thát-bát-lam cá.

Đêm ấy, quay như đêm trước, Yết-Kiêu chẳng để phòng gì. Đồng-sĩ lại dịnh dành một nước bài cao hơn đêm trước. Không dọc thẳng thuyền nữa, dung-sĩ dịnh do thuyền của tướng giặc họ Ô, và xông vào bắt sống cấp nhảy xuống nước.

Dung-sĩ vừa ở đáy nước

nhảy lên thuyền, thì quân giặc biết ngay xô lại. Vì đêm

sau chúng canh phòng rất nghiêm. Dung-sĩ bất đắc dĩ phải nhảy xuống sông. Quân giặc thả lưới săt vây quanh

đội chiến thuyền, rồi kê giáo, người thương học xuống

nước dâng lùa dâng lùa khắp

các phía. Thấy lưới săt bao quanh, dung-sĩ chỉ cười thầm. Vì lưới săt buồng

xuống có thêu dây sòng đâu?

Dung-sĩ không rỗn chạy, cứ ngồi xóm ngay phía dưới

chiếc thuyền Soái của quân Nguyễn. Một ngọn trướng

thương thọc xuống sát cạnh

sườn, dung-sĩ thò tay bắt lấy, kéo một cái thật mạnh, một

tên linh Nguyễn ngã xuống

theo, dán h «ùm» một tiếng.

Tên linh này cũng là một

thủy-thù có tài. Hai người

liền quần thảo với nhau, một

trận kịch liệt ở đáy sông den

tối. Kết cục quan giặc Nguyễn

bị bỏ mạng ở lòng sông. Đoạn

Yết-Kiêu cứ ngồi lặng im ở đáy nước đến

một trống canh, đợi cho quân Nguyễn lặng

yên đầu do, mới lội vào bờ.

Trò tài hai đêm liền, Yết-Kiêu đều không đạt được mục đích. Nhưng từ đó trở đi, thây-doi quân Nguyễn tụ nhiều phát lo sợ, luôn luôn đe dọa, tưởng như mỗi ngày lúc nào cũng ở liền cạnh nách.

Chúng ngó người đục thuyền là một vị Thần-nhân, không tin rằng trong quân đội nước Nam lại có một thủy-thù có tài thần dũng đến như thế.

Và bắt đầu từ đó, quân Nguyễn đã nảy ra ý định kéo thuyền-đội lui về...

Trận thủy chiến và vang trong lịch-sử Việt-Nam

Hôm thứ ba, Ngựa lùn tiếp đưa ir về đại bão-doanh; thủy-dei quân Nguyễn cũ nhà è rút lui.

Hưng-đạo-vương tiếp báo néi mặt vẫn nghiêm ngặt thân nh ên, Đại-vương chỉ khẽ gật đầu, rồi vẩy tay ra hiệu cho thám-mã lui ra. Sau đó có cuộc hội nghị co-mật trong đại-bão-doanh. Các tướng tá, các nhân viên bộ tham mưu đều đến nghe lệnh.

Thế rồi, tang tang sáng hôm sau, đoàn chiến thuyền của quân Nguyễn đang thuận dòng kéo xuôi, bị thính linh co tiếng trống, tiếng thanh-la, lù-và vang dậy phía sau. Tiếng la-hò nồi chõc một gân mọi rợ một gân. Đoàn là đại đội thủy-quân nhà Trần đuổi theo, quân Nguyên đều giật mình kinh sợ.

Thấy là cờ thêu chữ «Nguyên» phấp phổi, dè-đec Nguyễn Ô-mã-Nhi và phó dè-đốc Phan-Tiếp bê-rang dò chỉ là một tiểu đội chiến thuyền của một huynh trưởng nhà Trần, thi tö y kinh thường không thêm cụi-ch.

Nhung đoàn chiến thuyền của Nguyễn-Khoái nhẹ nhàng tiến đến như gió, va danh dâm luôa được vài chục kinh thuyền tuân phong của quân Nguyễn dùi hập lập. Vai chục thay-hù Mong-Lô bỏ mang theo.

Khi trái làm dụng cả tộc lén, Ô-mã-Nhi ra lệnh cho toàn đội chiến thuyền quay mũi trở lại, nhất quyết trừ diệt thủy-đội, cau tưống họ Nguyễn mới nghe.

Thấy khi thê của quân Nguyễn mạnh như vũ bão, Nguyễn-Khoái liền vẩy kiếm ra hiệu co chén thuyền rút lui. Đoạn chén thuyền Nguyễn vỗ song duỗi theo rái gắp. Nhưng chén thuyền của ta nhỏ và nhẹ hơn rái chạy rất man. Một bên miết chạy, một bên miết duỗi, quang cảnh giông quang cảnh một cuộc đua thuyền vĩ đại, huyền náo, ác liệt trên mặt sông sóng nồi mènh mang.

Hai bên luôn luôn cách nhau chừng vài ba trượng. Mỗi tối nứa buổi, thiêng linh chiến thuyền của Nguyễn-Khoái dừng lại và quay



ngang ra dàn thành tháp
trận, một cách man lẻ
(tayê trấn). Thủ đội của
Ô-mã-Nhi kéo tới. Hai
cán lực giao phong.
L'eng grom gao chạm
vao nhau soac soang,
tiếng trống tiếng thanh
la thác dục dò hõi, tiếng
nước vỗ mạn thuyền
tiếng người ngã túm
xuống sông, bàng ấy thứ
tiếng làm cho trận thủy-
chiến càng thêm ác liệt.
Quân ta ít hơn nhưng
nhanh hơn, mỗi khi xoay
thập trận, khiên quân
Nguyên dòng-đúc, ò-át,
luồng-cuồng, không trở
kip tay.

Hai bên đã hiên nhiên
thủy-bin cho thần Hả-
Bá, nhưng cuộc chiến
vẫn không vì vậy mà
kém hùng dũng, kém hăng hái.

Giữa lúc ấy thì xa xa có tiếng reo-hò vang trời,
nhieu lúc làm át cả tiếng trống trận. Tiếng reo-
hò mỗi lúc một giàn.

« Không phá xong giặc Nguyên, thè khóng về
đến sông này nữa »

Nhận thấy tiếng quân ta nhắc lời thề của
Nguyên-soái đại-vương, quân bắn bộ của
Nguyên-Khoái càng thêm hăng hái, bết là viễn-
binh đã kéo tới phía sau.

Quả nhiên, chỉ vừa dập bã giặc, lá cờ « Soái »
đã pháp-phó bay tung trược gió: một đại đội
chiến-thuyền đã kéo tới hợp với tiêu đội của
Nguyên-tiền-phong.

Ô-mã-Nhi, Phàn-Tiếp bấy giờ mới giật mình.
Giao chiến với một tiêu đội còn chưa nắm được
phản-thông, nứa là cù địch với đại đội thủy-
quân của Hung-Đạo-Vương?

Và chung, chuyến này cốt rút chiến-thuyền
và Tàu, chứ có cốt đánh đâu? Quân Nguyên vì
hiểu lường-thuc và chối vê bệnh thờ-khí nhiều
qua, nên chủ-soái là Thái-tử Thoat-Horn theo
tới các trướng tham-mưu, ra lệnh cho Ô-mã-Nhi,
Phàn-Tiếp rút thủy-quân về. Quân-sĩ nghĩ đến
cuyện về hon nghỉ đón thuyền đánh. Hiều
bết quân tình nêu lúc thấy đại đội chiến-thuyền
của Hung-Đạo-Vương, Ô-mã-Nhi đã loan ra
lệnh tha quân. Nhưng không kịp, quân Trần đã
nhanh như gió bao vây và xung-sát, khi thi
mạnh như sấm sét. Bắt đầu di quân Nguyên



phải liều chết cự địch.
Một cuộc đại chiến
diễn ra trên mặt sông,
lần này hai bên không
chênh lệch nhau quá về
quân-lực quân-số, hư
trước, và hăng hái hơn
niêu.

Sau mấy hồi hiệp,
quân Nguyên núng thê,
liền phá lấy một huyệt-
lộ, quay chiến-thuyền
tháo lui.

Giữa lúc ấy, đạo chiến-
thuyền cũ Ngũ-doanh,
do Hoàng-thượng (Trần-
nhân - Tôn) thân đứng
chỉ huy àm ầm kéo tới.
Ba đội thủy-quân họp
một rẽ sóng đuổi theo
thủy-quân của Ô-mã-
Nhi.

Lúc này trời đã ngã chiều. Nước triền bắt đầu
rút xuống. Chiến-thuyền Nguyên đang chạy,
bỗng lún lượt chiếc đồ ngửa, chiếc đồ nghênh
chiếc chìm chiếc vỡ. Quân ta đuổi càng gấp,
đoàn chiến-thuyền Nguyên nghiêng đẩm cảng
mau, tướng chừng như bi lối; « chàng » đậm đầu
tự-tử.

Quân ta thừa thế đánh rất hăng. Quân Nguyên
chết trận và chết chìm không biết bao nhiêu mà
kể. Máu nhuộm đỏ cả một khúc sông.

Rút cục Ô-mã-Nhi, Phàn-Tiếp, cùng trưởng-lá
và ngót ngàn quân Nguyên bị quân Trần bắt
làm tù binh.

○

Trận này đánh vào tháng ba năm Mậu-Li (1288).
Quân ta lấy được hơn 400 chiến-thuyền của
Nguyên. Sở dĩ thủy-quân Nguyên đại-bại là vì
mắc-mưu của Hung-Đạo-Vương. Vương sai đóng
cọc ngăn khắp dòng sông. Đợi nước triều-dòng
đứng, khieu-chiến cho quân Nguyên đuổi vượt
qua nơi đóng cọc, rồi chờ khi nước triều rút,
quay lại phản-công. Chiến-thuyền Nguyên lui
gấp vướng phải cọc đóng ở dưới sông, không
dánh, tự-nhiên tan vỡ.

Thật là một trận thủy-chiến vê-vang có một
trong lịch-sử Việt-nam. Vì Mông-cô bấy giờ là
một dân-tộc mạnh nhất hoan-cầu, chính-phục
được trên bốn mươi nước lớn nhỏ châu Á và
châu Â.

LÊ-HÙNG-PHONG

LŨ TRẺ À-RẬP TÀI
LẶN TUYỆT TRẦN

ĐUỐI BẮT TIỀN BẠC ĐUỐI B

« Mãi-né ở Phan-thiết có thê gọi là kinh-đô
chài lưới và làm nước mắm của nước Nam ta »,
có người nói thê, tôi tưống không sai đâu.

Vì Mãi-né số người chuyên nghiệp đánh cá
đông bằng mây các nơi khác, và kỹ-nghệ làm
nước mắm thịnh nhất trong nước, Phú-quốc
Vạn-yên không thê bị kip.

Chiều chiều ta đứng trên bờ biển, súc nhìn
của con mắt phóng di hết tầm, thấy những
thuyền đánh cá trở về rạng có giờ
đặc như đám lá tre rụng có
giờ thoi tại trên mặt ao và
phoi-phoi như muôn ngàn
chiến-sĩ từ mặt trận khải
hoàn, trên lưng mang nặng
những phẩm vật thắng lợi.

Tôi sinh lòng tiễn-mộ đồng
núi, ước gì được theo các
ngư-ông ra ngoài bờ khơi,
xem họ đánh cá một chuyến.

Ngay đêm hôm ấy, lúc
trống canh ba, anh Mịch-son
chạy lại nhà trọ đánh thức
tôi một cách hộc-tíc, tàn
nắn, làm như có lửa đã phát
chạy ở trong dưới:

— Con khỉ, dậy đi! Dậy
mau lên đê đi... moi kip!

— Đi đâu? Tôi mở mắt ngồi
vùng dậy.

— Ra ngoài bờ xem họ thă-
lưới, theo só-otic ban chiều,
chứ còn đi đâu. Tôi đã khẩn
cầu với thuyền chủ hương
Rết chia cho hai đứa mình
đi theo.

— Ô, sung sướng nhỉ! Thế
thi da.

Nhanh như cái cắt, tôi nhảy
lại chiếc ghế vắt quần áo — cỗ nhiên là Âu-
phục-qua-ký mặc vội mặc vàng. Được nữa chừng
tuyú Mịch-son hổng pha cười sảng sặc, cắp
mắt nhìn tôi một cách khinh khinh rất khă-ō:

— Thưa tiên-sinh, giữa bờ không mồ hội chợ,
mì Thủy-tế Long-vương cũng chẳng cần kén
khách đồng-sàng, vậy tiên-sinh thẳng bộ Âu-
phục vào đê diện với ai không biết. À quên, dưới
bè có những nàng Sirènes minh người duỗi cá

nhi. Ý chừng tiên sinh muốn cho các cò đồ thấy
minh « râu mày nhẵn nhại, áo quần bành bao ».
Nhưng mà, tôi xin khuyên tiên sinh mặc giặt
tiện nhu tôi đây này...

— Mịch-son mặc áo tích-cô và quần dài. Anh ta
nhó tiếp :

— Lột bộ cánh ra đê, cứ đánh bộ quần áo vải
cộc là xong. Mau lên, kéo thuyền họ doi mìn.
Thuyền chúng tôi ra đê chồ thă lưới, trời hấy
còn tôi, thê là vừa dù thời-giờ
cho bạn chài thòi cơm ăn xong
thì bừng sáng, bắt ta vào công
việc.

Mỗi thuyền neo gần một
cành tre người ta thê đứng
dưới nước. Cành tre ấy và
dành đầu chồ eo nhiều, và
vừa làm dịch để thă lưới.
Thuyền nào có rieng bênh-
phận này, đêm lấy trää g sao,
ngày lấy ngọn nứa làm pí ươ g
hướng di về làm ăn, không hề
có sự tranh dành nhau.

Còn xong, các bạn chài làm
việc thă lưới. Khu vực thă lưới
khá rộng. Ai nấy bình thê
vạm vỡ, bắp thịt ròn lòn,
nước da den nítanh vì nít
vời đã quét bao nhiêu lop
son ánh nắng cho họ. Chúng
tôi đứng xem họ làm việc mà
thêm.

Borg nghe có tiếng người
nói to :

— Ông oii xin ông di xa
xa, kéo vướng lưới đấy.
Những thuyền đánh cá trê vây-ký đón-hu dám
lá tre rụng có giờ thoi tại trên mặt ao...
Rồi thấy phia xa, cách
thuyền chúng tôi độ 50
thước, có một vòi nước từ dưới bê phun lên.
Thì ra họ trống thay con cát-voi lảng vắng
đến gần, sỹ ông làm rách lưới, cho nên phải xin
ông di dang ra ngoài. Họ nói ông nghe hiểu, tách
đi đường khác, và phun vào nước lén báo hiệu
cho người biết rằng mình đã di rời, cứ việc thă
lưới, đừng ngại.

Theo họ, nhiều lúc ck-ông hơi vùng tú phia,
đê dồn cá vào lưới giùm họ.



Photo 1: Võ-an-Ninh

Những thuyền đánh cá trê vây-ký đón-hu dám
lá tre rụng có giờ thoi tại trên mặt ao...

Nhưng công việc ấy luôn luôn là công việc người.

Có mấy người chuyên-môn bơi tài lặn giỏi, nảy tăm xuống bể, đưa nau lội, bơi, lặn, hụp, mình đứng trên mạn thuyền xem họ hoạt động tung hoành dưới nước, có cảm tưởng như họ cũng là một loài cá, chứ không phải người ta.

Có khi nước ròng, làm cho lưới mắc vào một móm đá nồi ngầm ở tận dưới sáu, bảy giờ (ay) thế lận phải buộc đá vào mình rồi thòng giây từ trên thuyền mà lặn xuống, gỡ chỗ mắc nghẽn ra.

Hôm ấy, lưới cũng bị nạn móm đá. Người chủ thuyền gọi:

— Thú xuống xem trực trắc gì ở dưới ấy, Ba oai! Ra mũi thuyền a thông giày cho mà xuống.

Ba, một người thiếu niên mới độ hai mươi tuổi, ứng thanh trả lời:

— Bè tôi lặn xuống, không cần phái giày.

Tới thời, chàng nhào đầu phóng mình xuống bể, ta thấy rõ cái bóng loi ngoi dưới nước rồi biến mất. Một chập độ mười phút sau, mới thấy chàng nồi lên, miệng tươi cười nhưng mình mây hơi run:

— Nó mặc vào đám rong bể, gỡ hoài mới ra. Dưới đó, nước lạnh buốt đâm xương.

Người chủ thuyền nói với chàng tôi:

— Vừa rồi thắng Ba đã lặn xuống bể bốn chục sáu nước bể sáu, cùi không phải it. Người ta pải buộc đá và thông gày mới xuống ối được, dav cò nó chỉ lặn mình không lặn luon.

Nhau tiên, Mịch Sơn xướng knói việc ném tên lùm vui và thử tài lặn tré:

— Các bác bơi lặn giày. Giờ tôi thử ném đồng hào yán xuống nước, để các bác hụp xuống đuối theo, ai bắt được thi lấy, nhé.

Cả bọn vui cười, tán thành:

— Ủ, anh em ta thử tài với nhau chơi. Nào, thay, nem hào bắc xuống đi.

Hào bắc trắng tinh, nem xuống nước trong, ai cũng trông thấy nó đang phảng phảng chìm xuống như biển. Tức thời nám sáu người thuyền lặn lùm theo mà không ai đuổi kịp đồng hào, để nó chìm mãi.

Bốn lùm sau nem bắc đồng hào nữa cũng thế. Về tài nghề này, bạn chài xú ta phải theo dõi mấy tháng bé con A-rêp & Djibouti và Port-Said.



Ai đã có dịp đi về bằng tàu bè trên đường Hải-phong (hay Saigon) Marselle, khi tàu ghé bến Djibouti hoặc Port-Said, tất nhiên phải đê ý đến lũ trẻ bẩn xít độ 11, 12 tuổi trở lại, tóc quấn da den, mình ở trán trùng trục, mõi dứa ngồi một chiếc xuồng nhỏ, xúm lại bên mạn tàu, liu-lo với hành khách:

— À la mer, monsieur!

Nghĩa là chúng bảo các ngài quăng một đồng hảo xuống bể, chúng trả lại lặn hụp cho mà xem.

Nhiều người hiếu-kỳ, thích xem cái thú vui lạ ấy.

Đồng hào bạc, đồng phật-lảng, có khi cũ đồng đê-la vàng lông láng, vừa quăng xuống nước, hể gần bên thuyền đứa trẻ nào thì đứa trẻ ấy, nhau như cát, vươn hai cánh tay và lòn đầu nhảy xuống dưới theo, chup lấy đồng hào, chắc chắn như nanh vuốt con cọp bả lấy miếng thịt, không sai bao giờ.

Phải biết một đồng hào từ trên cao quăng xuống, sức chém rất mạnh, nhưng đứa trẻ A-rập lặn xuống cũng mạnh, chỉ xuống muối lầm hoi chục hào bê để chúng lặn hụp cho mà xem.

Pha nhiều khi đồng hào vừa xuống khỏi mặt nước là nó nhảy theo bắt được rồi.

Mình nó den nhánh, nước thi trong veo, nó ngoi lặc dưới nước: với nhiều kiêu cách trông rất đẹp. Cho nên nhiều người quăng đèn mồi đồng hào bê để chúng lặn hụp cho mà xem.

Mỗi chuyến tàu ghé bến, có đứa kiêm được đòi ba-dông để dàng như chơi.

Chúng nó tình quái đáo đê, ai chơi nghịch, nem xuống một vật gì như đồng hào mà không phải là đồng hào, chúng chỉ liếc mắt qua mặt nước là thấy rồi, không chịu nhảy xuống để bắt lấy một vật vô ích, phi công.

Chuyến tàu « Porthos » chạy từ Saigon đi Marselle hồi tháng ba 1926; lúc ghé Djibouti, chính móm tôi được thấy một hành khách Hoa-kỳ nem xuống mười lăm mươi đồng đê-la vàng, nhưng lùm thứ mười một, nem chơi một miếng ticket trả bằng đồng, chài đánh đỗ ối, mình trông chẳng khác gì một đê-la, nhưng lùm trê A-rập chỉ cười, không đứa nào theo bắt.

Đám chài ai được xem qua môt lùm, cũng phải chịu ngã lùm của chúng nó tuyệt kỹ.

Thượng du số 31 ngày 28 Mai 1941 về việc cải tổ thôn xã ở Bắc-kỳ

(Bản dịch chính thức của Chính-phủ)

Trên thành lập bàng giấy tối và đóng bìa giấy dày. Giá bán 10. Hồi tại nhà in TRUNG-BẮC TÂN VĂN
vì các đại lý bán BÁO MỚI

Dịch bài Tư-lương-Nhân

Trong T.B.C.N. số 63 đăng bức thư một vị độc giả cậy dịch bài « Tư-lương-Nhân » của nàng Quan-miện-Miện đời Đường, nay xin lần lượt đăng những bài dịch mà T.B.C.N. nhận được

T.B.C.N.

NGUYỄN VĂN

Lầu thương tàn dâng bạn hiếu
sương ẩm lầu cao, ênh nén mờ.
Độc miên nhân khởi hợp hoan
giường yêu nhạc khóc phím không
tơ.
Ít nhiều án al mờ canh vắng,
Bè nhô trót thương chẳng den bờ.
ANH VĂN

ĐICN NÔM

XXVII
Lầu cao, s López phu sương,
Tinh giặc, chàng đầu ả lạnh chiếu
giường.
Mơ trường dêm trường tim cám rứt,
Bè trót không sánh nỗi yêu thương
CHÀNG LÊ

XXIII
Bè mờ sương sớm ngút lầu cao.
Tôi là phòng không, khô xiết bao!
Chạnh nhớ tình xưa mơ chợt tình!
Trời bè bao là vẫn xiu xiu.
VĂN CHẤT

XXVIII
Lầu cao sương phủ ngọt dàn lán.
Tình trong dêm vẫn khô dường.
TRÚC-NAM
(Thu-Xà)

XXIV
Lầu không sương tòa bóng lu mờ,
Tinh giặc Vũ-sơn luồng ngắn ngòi!
Sau khắc tương-lư, muôn nỗi thảm.
Trong vời trời bè nhõng bờ vò!
BÀN BÁ-KHÉ
(Thu-Xà)

XXV
Lầu cao sương phủ ngọt dàn lán.
Giặc thép cung ai chôn hiệp-hoan.
Tường nhớ dêm thêu tình bát-ngát.
Trời xanh bè rộng mây lâm ngàn.
LỜI MỜ SƯƠNG TÒA BÓNG LU MỜ

« Lầu cao sương phủ ngọt dàn mờ
Gối chiếc giường dài tinh giặc mờ
Tường lư dâm ánh bao nặng
Bè chén bồ câu hồn han ?
TRÙC-NAM
(Cochinchine)

LA-HIỀN THÔN NỮ

XXVI

Bè mờ trên gác đệm sương mai,
Bèi lô bèn giường sức nhớ ai;
Tơ trường nán canh tinh vĩ,
Chân giờ gốc bè ngâm chua giài.
PHẠM XUÂN HOA
(Lục-sự huyện Đan-phuơng)

XXXI

Lầu cao sương phủ ánh đèn phai,
Trên chiếc giường xưa chanh-tết;
Nhiều tìn đêm dọc-dâ,
Chân trời gốc bè chua bao giài.
THU-LAN
(Thu-Xà)

XXXII

Lầu cao sương phủ ánh đèn phai,
Trên chiếc giường xưa chanh-tết;
Nhiều tìn đêm dọc-dâ,
Chân trời gốc bè chua bao giài.
THU-LAN
(Thu-Xà)

XXXIII

Bè mờ trên gác hùm mèn đèn phai,
Xúc cảm duyên xưa bồi chiếc giường
Trần-trecture dêm tình xiết kẽ,
Trời xà bè thâm sánh chưa bường (l)
THU-LAN
(Thu-Xà)

XXXIV

Trên lầu xuong rò đèn mờ.
Trong màn dàn dọc tòng mờ
những ngày...
Tương tư suốt một cảnh cây,
Ven trời gốc bè chua bao xa?
THU-LAN
(Thu-Xà)

XXXV

Xương mù bao phủ đèn lầu,
Trên giường một thiếp biêt hẫu
hồi ai.
Nhớ nhau xanh một cảnh dài,
Hồi người gốc bè chén trời nhớ
không!
THU-LAN
(Thu-Xà)

XXXVI

Hết hùi trên gác ngọt dàn lán,
Xương xuống chí minh lạnh cả mán,
Mặt tối nhớ nhau tình mài mài,
Bè chén bồ câu hồn han?
TRẦN-KI-A-CƯƠNG
(Thi-Bang)

Nói cho thực, cái bản ý của tôi không muốn viết bài cho sô báo này một lần nào.

Không phải vì tại trời nồng nực, tôi thích dề thì giờ viết những bài về bơi lội mà đã thực hành ngay sự bơi lội ở bể hay ở sông đâu. Cũng không phải nữa tại tôi không thích sự bơi lội hay tại tôi không tài về bơi lội. Bơi lội, môn thể-thao biển dân này có ích như thế nào, các bạn tôi đã nói hết cả rồi, ai mà còn không chung? Đến như bảo tôi không tài về bơi lội thì thực quá là lầm: chẳng có tôi, nhưng hết thảy người nước ta, tôi thấy đều giỏi bơi cả, cho nên theo như tôi, cái việc ra một số báo đặc biệt cõi vó cho môn bơi lội có đều là thừa lầm, không ích cho ai hết. Các ngài cứ đê ý mà xem: caé, thi chet, tôi cũng bảo nghệ bơi lội là nghệ trai của chúng ta, mà chẳng có là bọn dân ống minh mà thôi, nhưng cả dân bà nước ta tôi thấy đều giỏi bơi hết, không có một hạng nào trong xã-hội không bơi co tiếng. Bởi vậy, tôi lấy làm giận các bạn tôi cứ đi ca tụng những người nước ngoài nước nào giỏi bơi. Nào ông Nhật kia bơi hanh nhất hoàn-cầu; nào ông Mỹ kia bơi đẹp nhất hoàn-cầu; nào ông Anh bơi lâu nhất hoàn-cầu; cái gì là cái bơi lội theo ý họ thì đều vào tai người khác cả.

Mèng ơi, họ có biết đâu rằng về cái gì là cái bơi lội mà nhất hoàn-cầu thì phải dề cho dân-tộc mình; mình không những bơi đẹp, nhau và bền lại còn có cái dâng-biệt là một dân-tộc sá-xuat nhiều người và bơi nhất hoàn-cầu nữa — mà cái

này mới thực là cái quý nhất bởi vì tốt đều bao giờ lại chẳng hơn là tốt lỗi? Một đội quân đều sức dù ở vào thời-dai nào lại chẳng hơn một đội quân khác chỉ lỗ tê vài ba ông khờ khó?

Gió lại lịch-sử làm gì vô ích, Cứ đê ý mà nhìn chung quanh ta, ta sẽ thấy không giờ nào phút nào lại không có người bơi ở quanh ta. Người dân bá kia, xấu lá thế, còn khoe tài khoa sắc với ai, mà cũng vẫn minh sá? Các ngài chờ tướng lầm: người dân bá ấy không làm giáng đầu nhưng mà bơi đấy... bơi không khỉ! Sở dĩ họ bơi không khỉ như thế không phải dề chui đầu, nhưng chính là tại họ thèm... thèm «nước» vậy. Cho moi biết nhiều bá, có ở nước ta hoang-nghênh bơi đến thế nào; không có nước bơi luồn, họ phải bơi không khỉ. Mà không những chì có thể! Nhiều bá không có không khỉ — vì phải ép mình vào buồng mà hương, nén, nhang, đèn cướp cả khi trời — nhiều bá lại có khi mất tiền trăm bạc nghìn đẽ được bơi một cái: дола bơi cạn, nghĩa là các bá lén đồng, các bá bẩn súng lục các bá bơi thuyền rộng trên cạn vậy.

Lại còn một hạng dân bà nữa đêm nào cũng chí ước được bơi một cái mà không được. Các bà này di Đà-son, Sầm-son và không cần bơi dưới nước, các bà ở nhà và dở tò ióm ra đánh liêu từ tý cả ngày lẫn đêm, gấp quần áo thép, thành bạch định lomial... mà được bơi một cái thì vui sướng, tươi cười ra ráng.

Ồ, các bạn xem, một dân-tộc có ngón áy vàng da bá mà hàng nao cũng bơi khéo và không được bơi thi khờ, lầm,



thứ hỏi trên hoàn-cầu này có nước nào bù được không?

Huống chi dân ông lại cũng lán người bơi giỏi và bơi nhiều, có lẽ nhiều hơn cả dân bà nữa: này, cứ ngồi mà kè tạm vài hàng ra đây xem các bạn có... khinh không náo!

Tôi đã từng biết ít người, gồm lâm, ngày nào cũng quần cài khăn mặt to bằng cái chǎn vào cõi bơi, nghĩa là nói dối vợ di bơi để chui với gái. Thế cũng là bơi chửi gì? Lại có nhiều người thanh-niên, chí không thành, danh không đạt (?) tức minh bơi trong sự trác táng với à phiền và xác thịt; kịp đến khi thân tàn sức yếu thì lại dở một mòn bơi rất khiep ra thực hành: họ đứng trên cầu dời làm một cú «plongeon» vào cõi hu-vò (faire un plongeon dans l'éternité) và bơi thẳng một mạch về chín suối với ông bà ông vãi... Đó là hạng bơi «đu», ta dâng sơ. Nhưng dâng sơ hơn là những ông bơi về chín suối một cách từ từ, bơi phông không cần bơi vilt-lết: đó là những ông to bụng, không làm trò gì cả, cho rằng đời mình đã đủ (!)

rồi, không cần lo những chuyện dàn mành nước hùng mà chỉ lo mỗi ngày «bơi» dù mấy bát cơm, cho cái mệt mỏi ngày một lớn phèn phẹt, và dầy ấm áp như mâm sỗ... cung cu.

Phần nhiều khì, cái bụng người này vẽ mập béo cung hay ra bè lẩy gió và bơi một cách trần tục, nghĩa là bơi dưới nước như các anh và chúng tôi. Nhưng chao ôi, những khì bơi như thế, các ông đã hoàn-toàn giở những trận hỏa mù ra để đánh chết bọn cá khốn nạn ở dưới nước vậy: các ông vầy, các ông chím, các ông là những cái tàu ngầm đúc đặc, các ông chí làm bài gióng tôm giống cá cho không tài nào mồ mạt được, phải bồng bế nhau đi chỗ khác.

Bơi như thế, ta gọi là bơi vắng mạng. Thứ bơi có nước nào mà lại có người bơi vắng mạng như thế mà lại thích

không?

Nước nào không biết chứ ở nước ta thì tôi biết đích rắng cái lối bơi vắng mạng này rất được hoan-nghênh. Bởi vậy cho nên, mỗi khi dự bữa tiệc nào, ta cứ đê ý một chút thì cũng thấy nhiều ông vui vẻ hô lên rắng:

— Kia, cõi bão đã rợn đầu đỷ cõi rỗi. Bơi vắng mạng di chừ, còn chờ gì nữa?

Tôi kẽ những cái tài bơi của người mình ra đây xem cũng đâu tạm dù rồi, dù làm cho người ta sợ rồi.

Vậy, xin ngừng bút và mong rằng từ giờ dù g ai ngờ tưởng dàn minh không đúng nhất hoàn-cầu về môn bơi.

Mấy tháng trước đây, cá bồ Gươm chết vô số, nhiều người chết là tại lõi này lõi khác. Họ có biêt đâu rằng đồng thời cá chết ở bồ gươm, nh ёu cá cũng chết ở nhiều sông nhiều ngòi khác ở nước ta mà chúng ta không biết.

Giá thử có ai chịu khó đi điều tra phỏng-vấn gióng cá cõi sống sói, như tôi đã điều tra, phỏng vấn, họ sẽ thấy đại-biều loà cá trả lời như thế này:

— Người ta xưa nay vẫn nói «bơi như cá», vì cui cá là gióng bơi giỏi nhất. Vây mà bây giờ chúng tôi lại nghe thấy nói người Việt-Nam tài hor hùng tôi về mâm bơi, chúng tôi sợ rằng mùa hè sắp tới, họ sẽ bơi và làm «lụi» gióng gióng chúng tôi, nên chúng tôi trộm ngón chằng thà... tự túc đi cho rảnh!

Khởi thủy loài người là giống cá?

LỊCH-SỬ BƠI LỘI
CỦA TÂY-PHƯƠNG

Trong thế-kỷ khoa-học hiện nay, các nhà bác-vật vẫn còn đang tranh-biên và chấp-nhận cái khái-vật loài người khởi-thủy là do ở một loài hãi-vật tức là loài cá. Các nhà bác-vật căn-cứ vào luật-nhân-chủng công-nhận phân-bản-chất loài người phát-sinh ở nguồn biền nhiệt đới khi trái đất mới tạo thành. Loài người ở đó là một giống-dòng-vật rất nhô hé sống ở mặt nước trôi qua hàng bao thế-kỷ, rồi biến-čất mà thành loài cá. Cho đến khi những lớp đất đầu tiên xuất hiện, giống này chồi rạt vào những bãi biền, bờ ở trên cát hay bùn sinh-hoạt một cuộc đời mới txa như giống cá ở những con sông bến.

Trong những nhà bơi lội cô lai, không có người nào danh-tiếng-ang lừng và được trọng-vọng như chàng Léandre; người thanh-niên này yêu tha-thiết Héro, một thiêu-nữ ở bên kia eo bắc Hellepons. Đó là chỗ hẹp nhất của eo bắc Dardanelles (chừng 4 cây số) nhưng giống nước xiết nguy-hazard.

Chàng Léandre gan dạ không ngăn-ngai gian-lao mỗi buổi chiều bơi qua nơi đó để thăm người yêu-dẫu và lại bơi về lúc đêm tối. Một bữa kia, Léandre không thắng nổi sức nước quá mạnh nén chết trong giòng nước trong khi nàng Héro vẫn đứng ngóng chờ trên bến, tay cầm bồ đuốc.

Dần hi-lập ngưỡng mộ tài xuất-chứng của Léandre nên phát-hành một thủ-tiến gọi là tiền Abydos, trong có ghi hình Léandre đang can-dam vượt muôn trùng ngàn sông tới chỗ Héro đứng chờ với một ngọn đèn. Anh chàng Roméo hi-lập này đã dùng một lối bơi gì, các bạn biết không? Đó là lối crawl mà chúng ta đang tập-luyện ngày nay, với lối đập chân sùi bùi như gõng-mây.

Đến hồi César thống-trị giang-son La-mã, môn bơi lội bắt đầu hưng-thịnh. Chính nhà vua đã tuyên-bố người nào không biết đọc và biết bơi

lên đầu bơi qua sông theo kiểu crawl hiện-hiện người toái ngang mặt nước, tay bơi như mái cheo. Người ta nhận thấy ở những di-lich các bến chạm hoặcduc vào đá bầy ở những bão-tang-viện Âu-châu.

Trong những nhà bơi lội cô lai, không có người nào danh-tiếng-ang lừng và được trọng-vọng như chàng Léandre; người thanh-niên này yêu tha-thiết Héro, một thiêu-nữ ở bên kia eo bắc Hellepons. Đó là chỗ hẹp nhất của eo bắc Dardanelles (chừng 4 cây số) nhưng giống nước xiết nguy-hazard.

Chàng Léandre gan dạ không ngăn-ngai gian-lao mỗi buổi chiều bơi qua nơi đó để thăm người yêu-dẫu và lại bơi về lúc đêm tối. Một bữa kia, Léandre không thắng nổi sức nước quá mạnh nén chết trong giòng nước trong khi nàng Héro vẫn đứng ngóng chờ trên bến, tay cầm bồ đuốc.

Văn-giống người Anh, dân-tộc ham-thao lại sinh-trưởng ở đảo-quốc nên sản-xuất nhiều nhà bơi lội đại-tài về thế-kỷ thứ 18. Khi những nhà bơi lội Anh-quốc được cử sang tranh đua trên lục-diện, họ thắng hết các địch-lǚ và giũ vững ngôi bá-chủ trong hai mươi năm trời.

Cái bí-thuật của những nhà bơi lội Anh-quốc là gì nǎo? Đó là điều Âu-châu muốn biết. Một tay giao cao mặ̄t nước để tránh sức cản và tay dưới mõ róng sức mạnh kéo nước, chân đánh «như lưỡi kéo»: lối bơi «Over-arm-side-stroke» ra đời. Lối over-arm này đang th-nh-hanh thi ông Trudgen, một khách du-lich người Anh ở Nam-my về giới-thiệu một lối bơi mới mẻ mà ông ta đã học được ở th-dân. Lối bơi này cũng giống lối over-arm chỉ khác ở chỗ được dàu tuân tu cả hai tay khỏi mặt nước và chân mõ róng để nghêng minh dễ-thở. Lối bơi cầu-kỳ này lần-đầu được mọi người bồi ấy hoan-nghênh vì lẽ nó nhập-cảng ở một xứ la và người bơi được ôn-dong hai tay khỏi mặt nước rõ sức rất nhanh hơn một tay của lối over-arm. Mãi sau, người ta lại sửa lại lối bơi này cho hoàn-hảo bằng cách

Môn bơi lội phát-sinh từ thế-kỷ nào?

Hãy ra khỏi thế-kỷ bí-mật mị-mù của khoa-học mà trở lại với sự chứng-thực của thời-gian. Chúng ta thấy người Assyriens và Egyptiens là dân-tộc phát-sinh ra môn bơi lội trước nhất. Những dân-tộc bơi lội chẳng để giải-trí như chúng ta ngày nay mà chỉ ứng-dụng vào binh-dao vì hồi đó dưới quyền thống-trị của những vị vua Salmanazar, Assurbanipal, Assar-haddon, hai dân-tộc này thường có chiến-thiến 1 uốn. Khi phải qua sín, tinh-tǐ đợi khi-giết



Thú so sánh cử động của con Phoque
dang bơi với một người đang bơi

à người ngu dốt nhất. Người Á-rập đem sang Âu-châu phương-sách chữa thương bằng nước nóng hay lạnh (hydrothérapie). Nhưng chiến-lối của đội quân Croisades hồi mới ở Cận-dông và vùng ur-tám nước nóng nhuộm không tha-thiết lâm với môn bơi lội.

Tuy vậy, trải qua bao thế-kỷ, môn bơi lội vẫn chưa lập được chiến-công nào, chỉ trừ có chuyện một tết linh bơi từ tỉnh La Rochelle tới đảo Ré để trao một mặt-thur về hời giáo-chủ Richelieu thống-nhất (1627-1628). Như vậy, ta thấy rằng môn bơi lội dù chưa toàn-thịnh, vẫn có nhiều người biết bơi. Trong các cuộc chiến-ranh của hoàng-đế Nă-phá-luân, biết bao chiến-sĩ bị bắt giam lâm tù binh đã trốn khỏi bến Anh bơi về đất nước riêng để thoát.

Tới đây: Thế-kỷ văn-minh

Về năm 1820, thi-sĩ Lord Byron lừng danh Anh-cát-Lyi muốn lỏi tòi sánh ngang chàng thủy-sĩ Léandre cũng bơi qua eo bắc Hellepons. Sau đó ông viết thơ cho người bạn là Shelley ngô ý lấy làm sung-sướng về cái chiến-công có kết-quả hơn là soạn được bài thơ hay nhất.

Văn-giống người Anh, dân-tộc ham-thao lại sinh-trưởng ở đảo-quốc nên sản-xuất nhiều nhà bơi lội đại-tài về thế-kỷ thứ 18. Khi những nhà bơi lội Anh-quốc được cử sang tranh đua trên lục-diện, họ thắng hết các địch-lǚ và giũ vững ngôi bá-chủ trong hai mươi năm trời.



Huy chương Abydos đỗ kỵ công
sự nghiệp Leandre

áp-dụng lối «đánh chân lưỡi kéo». Muốn kỹ-công ông Trudgen, người ta đem tên ông đặt vào lối bơi này.

Mãi đến hồi sau, nhờ ở đại-ý Webb lối bơi brasserie mà ra đời. Nhờ ở lối brasserie, đại-ý là người đầu tiên trong lịch-sử bơi lội dám bơi qua bắc Manche một chiều dài 70 cây số mất 22 giờ. Thành-ích và kỹ-công này đã làm cả thế-giới ngạc-nhiên sững-sốt. Vài năm sau, đại-ý chục bơi qua thác Niagara ở Mỹ-châu nhưng không thành công mà chết trong giòng nước.

Lối crawl mới phát-blển từ đầu thế-kỷ này do một nhà bơi lội ở Sydney (Úc) tên là Cawill phỏng, theo lối bơi lướt nước của thợ-dân các đảo ở Thái-binh-dương. Cawill nhớ lối bơi này đã bài re-tết-dâng các dịch-thâ Anh-er-án lúc đó chỉ biết có lối over và trudgen. Thoại đầu người ta đặt tên lối bơi của Cawill là «australian splash» (đánh sải bùn). Cái-cách mới-mẻ này là do ở đó chân đập như gõng máy. Người bơi nhớ sùi diễn-dộng tuân-tuệ của hai tay, mình lướt thẳng trên nước, mặt ngang nước và chân gập dập mạnh. Nghệ-thuật bơi lội không phải đến đây đã chọn chương-trình. Còn qua nhiều thời-kỷ sửa đổi. Mãi tới hồi gần đây, nước Mỹ bắt đầu hoạt-động. Tất cả các thanh-niên đều phải tập-luyện theo một phương-pháp rất cò quy-cù các môn thể-thao.

Môn crawl của Cawill được đem ra nghiên-cứu. Dân Mỹ chế ra một thứ đồng-bờ rieng có thể ghi sức mạnh của các đập chân, sau cùng, các nhà huấn-luyện kết-luận rằng lối «splash» của Kabanamu là sự quả-quyết thừa và muôn tảng kết-quả lối: cho đổi chân, phải làm việc đổi đổi dưới nước: như vậy, man phải gõ mực trên nước (hydroplanante) trên mặt nước, mặt cùi được ngập một nửa để dễ-thở.

Lối tuyên-bố của các nhà huấn-luyện Mỹ đi đôi với việc làm. Những tuyên-thú Mỹ quốc bằng lối crawl sửa đổi này phá-hết các kỷ-lục về bát-cử đường dài ngắn.

Năm 1912, Kabanamu, một tay bơi lội Hawaïa - tí tiếng được huấn-luyện ở Mỹ bơi 100 thước phòn: mất một phút hai giây. (Kỷ lục ở Vận-đi-đing-hội thế-giới Athènes 16 năm trước là một phút 22 giây).

(xem tiếp trang 36)

Một bài Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH
(Tiếp theo)

Cách sau bốn năm hôm, thỉnh lình có một người Lào lạ mặt, ôm đến nhà ông Pháu Lai một hộp gỗ dài, đóng đinh và đai sắt từ phía kín-kín. Ông Pháu vội vàng bóc thư ra xem, nghĩ là ai biến minh vật gì, không ngờ họ trả lại một vật mà ông đang lo ngại, hộp thư viết như sau này :

Oubone 7 Février 19...

Bác Lai,

« Tôi xin trả lại bác « khía súng mà tôi đã « mượn di sản bần mây « hôm nay. »

« Chiều tối hôm ấy tôi « đến dâng nhà, bác đi « chơi vắng, dứt ở di « đâu cũng không thấy; « nhân phái với vắng, tôi « đã tự tiện lén gác lấy « sáng ra đì. Việc bắt « đặc đì, xin bác lượng « thứ. »

« Nay không phải dâng « đến nữa, tôi phủ thắc « một người tin cẩn đem « về trả lại chũ - nbán. »

« Bác miễn trách cho người « bạn phải lưu lạc di xa; sau rôi. »

— Đi Băng-cốc.

— Vắng.

Tức thời, ông Lai dẫn người Lào đưa cả khẩu súng và bức thư đến trình sở cầm, xin cho thẳng Mười ra, miến cùu. Trước một sự bí-mật khó hiểu, ông Lai ngẩn người giây lận. Thị ra Vi lại bỏ việc làm ở Lào di sang bên Xiêm.

— Chắc ông ta di Băng-cốc bay ni này cao xa, theo như sở nguyện. Nhất là đất Xiêm vẫn có nhiều ba con ta sang nương nứa lừa lút bầy lùa, mà nhà đương cuộn Đông-dương cần biết tung tích hành động của họ.

Thế rồi chàng lảng-lảng từ giã kinh-thành Vientiane, với khẩu súng của ông Lai, già làn một nhà di sản bần, thuê một

bay ni này cao xa, theo như sở nguyện. Nhất là đất Xiêm vẫn có nhiều ba con ta sang nương nứa lừa lút bầy lùa, mà nhà đương cuộn Đông-dương cần biết tung tích hành động của họ.

Thế rồi chàng lảng-lảng từ giã kinh-thành Vientiane, với khẩu súng của ông Lai, già làn một nhà di sản bần, thuê một

chiếc thuyền nhỏ qua sông Cửu-long, đặt chân lên bờ bên kia tức là địa-phận Xiêm. Chàng cho tên lái đò bốn hao bạc, tên chau-hàch Oubone, gửi súng trờ về già cho ông Lai, còn mình thi lần di Băng-cốc.

V.— Quέ bói tài lợ của một bà già, người Lào

Quan tòng-Linh-sự Pháp ở Băng-cốc hồi bấy giờ, ông B. người đã có tuối, hiền lành tử-tế nổi tiếng.

cũng thương yêu giúp đỡ những người làm việc dưới quyền minh và được dân-tâm kính mến, nhớ dù mang ơn. Vì đối với ai, ông cũng lấy lượng rộng ăn ở, và nghĩ sự công ích làm đầu, không hề có một chút tư-tâm tu-lợi bao giờ. Người ta cảm-phục, bao nhau gọi ông là phong-tinh.

Sau vi bệnh phải cáo quan, về ở Ba-le tinh-duong.

Song một người có tài năng đức-vọng dù ở xứ nào thời nào

vừa mới khỏi bệnh, lại được đề-bạt qua ngạch ngoại-giao và lúc thời úy-nhiệm di làm Ông-Linh-sự ở kinh-thành Băng-cốc nước Xiêm, để giúp quan đại-sứ Pháp tiến-hành công việc Pháp-Xiêm thân-thiện giao-thiệp dang mở ra hòi áy. Vì ông rất am hiểu tình-thê và phong-tục các xứ phu-ơng đông.

Sang ở Băng-cốc cũng như lúc ở Đông-dương, giờ linh một chức-vị ngoại-giao cũng như khi trước làm quan cai-ri, ông B. với bần-tinh trung-lận, chăm-chăm có hai công việc: một là làm phản-sự, hai là giúp đỡ người. Từ chính-giết, thương-giới cho đến xâ-giáo ở Xiêm-kinh, người ta đều ái-mộ ông là một hực lão-thanh quân tú.

Bao nhiêu kỷ-niệm tươi đẹp trên con đường si-hoạn ông từng dong duỗi ở Đông-dương hồi nǎo, lại thức dậy trong trí nhớ, tha-thiết và đậm-dà. Từ tri nhớ đến cảnh thực, nay chỉ cách nhau có một giây nūi, một con sông, thành ra cách dăm bảy tháng ông lại từ Băng-cốc sang chơi Saigon hay Hanoi một lần, để thăm hỏi bạn xưa cảnh cũ. Có chỗ thâm-tinh đáng quý nhất, là ông có lòng hối han yén ủi từng người bần-xú trước đã quên hiết hoặc đã làm việc thuộc hạ ông, khi ở tỉnh nǎo, lúc đầu ty kia. Người ta nói vợ chồng một tên bồi cũ, nghe tin ông sang chơi Saigon, từ dưới đồng ruộng Cà-mát lên khách-sạn Continental thăm chă; khi trông thấy họ, ông hồn-hồ reo mừng như đứa trẻ con được quà, rồi móc túi lấy một trăm bạc đưa cho.

Lúc ông đang đầu-phòng tại phủ Thống-sử Bác-ký, thông Vi là một viên thuộc-hy đầu-chừng bảy tám tháng, thế mà ông cũng không quên bỗi thiken trong một dịp qua chơi Hanoi để lên Tam-dảo nghỉ mát. Người ta nói Vi



Theo những người biết, thi nguyên trước ông ở trong ngạch cai-trị thuộc-dịa, từng sang ban nhậm chức ở Đông-dương, ban đầu làm phó chủ-tịch một hụi trọng-yết vē miến Hậu-giang xứ Nam-ký, lùn hồi ra Bắc, Hinh chức Công-sử Thái-nguyên hay Phú-thọ không nhớ, rồi về làm quan đầu phòng tại phủ Thống-sử. Bấy giờ ông cung chức ở đâ

còn-bạc nồng-nàn thái quá, đã từ
chữ bùn nhà đi biệt dẫu mất rồi,
kiểu ông ngâm-ngái than-thở.

— Tiếc thay! Con ngời thông
minh lanh-loi như thế, mà dem
cả chữ: phần danh giá đặt liều
cả vào sòng bạc mất ư?

Rồi ông sai người dem năm
chục bạc-tặng cho vợ con, từ
là có me-tông chủ mỗ và hai đứa
con bé, chắc hẳn các ngài đã
biết, hiện đang mهو-nhóc ở
một vùng ngoại ô từ lúc Vi bộ
đi.

Tiếng tốt của ông tỏa ra bốn
phía, bay như gió, vang như
chuông.

Những người Đông-dương,
hoặc đánh cá ngoài biển bị bão
tập đánh vỡ thuyền mà chới
giật vào đất Xiêm, hoặc sang
Bắc-cốc làm ăn mà bị thất cơ
lợ vận, hêt chô dùng thân, một
khi nhà chuyên trách bắn-dịa
dẫn đến cho ông, ông sốt sắng
cứu mang đì cách cho họ trở
về quê-thông. Ngoài số tiền
công chỉ được tiêu dùng
chu - cắp có hạn, ông xuất
tiền túi bò-thì giáp đờng người
ta là sự rất thường. Thành ra lệ
quen, hêt người chuyên trách
bắn-dịa vờ được một người
Đông-dương lèn-bèu thất quốc,
xét chênh phi vi phạm phép gì,
thì họ cứ giao thẳng cho quan
tổng-lãnh-sự Pháp, mặc ngài
tuy tiện xử-tri.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

NGON BÈN DẦU LẠC I TÂN BÈN DẦU LẠC I

Đó là những thiển phỏng sự yề läng trô do ông
Nguyễn Tuân viết. Xem 2 cuốn sách này đã si
nhreadcrumbs: đến đầu cũng phải bùn cưới về
cách hành động kỳ quặc của dân làng họ.

Giá mỗi cuộn 0 \$25

Mua lịnh hóa giao ngan cả hai cuộn 1 \$10

Ở xa mua 0 \$90 (cả cước gửi)

Thơ và mandat gửi về cho

NHÀ XUẤT BẢN MAI-LINH, 21 HÀNG BIẾU — HANOI

BỜI CHO ĐƯỢC:

FOOR

MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT

Đại-lý độc quyền:

TAMDA & C°, 72 Wlé, Hanoi

ESSENCE

Térebenthine Colophane

giúp di khớp nơi, rất nhanh chóng

Hồi nhà sản-xuất :

SONG - MAO

101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141

HÔTEL

Khôi-Anh-VƯƠNG

Route Principale SÀM-SƠN

Quý ngài đi nghỉ mát Sàm-Sơn
muốn được vừa lòng, từ
chỗ ăn, chỗ ở, nơi mát mẻ,
cho đến bờ bể lịch - sự
lễ - phép, nấu các món ăn
khéo xin mời quý ngài tới:
Hôtel Khôi-Anh-Vương

Đường chính Sàm-Sơn

Có garage để ô-tô. Thủ xep
các chỗ cho những gia - đình
nhiều người được chu-danh

Ở lâu có già riêng

Đại lý Báo Mới và Trung
Bắc Chủ Nhật trong vụ hè

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Chon sach mà doc

MỚI IN XONG

HAI CHUYỀN TÀU

của Nguyễn-Khắc-Mẫn (Op60)

BẮC TỈNH

của Thu-An (Op70)

SAU CƠN GIÓNG TỔ

của Vũ-Quán (Op60)

nha phê-binh Nhân-Nghĩa đã
khen và nha phê-binh

Thượng-sỹ đà ché. (Nhưng
lời khen rất sác đáy)

NHỮNG CÔ GÁI HƯ

của Nguyễn-Vỹ (Op65)

nha phê-binh Thượng-sỹ vura

khen vừa ché

GIÓNG GIỎI

của Họ Phi (Op60)

DANG PHAT HANH

BỜI CẠO GIẤY

của Giao Chỉ lừa Phan Chí (Op45)

DANG IN :

TIẾNG GỌI CỦA GIA FÍNH

của Phạm-ngọc-Khôi

MỘT NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM MỚI

của Thái-phí

các sách in ra đều chún lọc cần

thận, ăn loát mỳ - thut khong kẽ

dồn những lời khen cao bát chín

TÔNG PHÁT HÀNH :

Editions BỜI MỚI

48 Rue Takou, Tél. 1638 Hanoi

LUẬN NGŪ CÁCH NGÓN

Một cuốn sách chữ nhỏ giá trị do ông Hải Nam
Đoàn-nhu-Khưu dịch rất công phu, hiện đã được
hội đồng Học chính duyệt y. Học rất chóng và dễ
hiểu. Ai ai cũng có thể học được, không cần phải
thầy dạy.

Giá 0 \$50

Mua lịnh hóa giao ngan hết 0 \$90

Ở xa mua 0 \$70 (cả cước gửi)

Hoàng - đế Ná - phá - Luân và tòng thồng Hitler đã cùng khai chiến với Nga trong một ngày: 22 juin

Chẳng khác gì Ná-phá-luân ngày xưa, Hitler
ngày nay chỉ cốt phá tan các đội quân Nga để
bắt Mac-tu - Khoa phái ký hòa-ước.

Cùng một kẻ thù : Anh-quốc

Chính ngày 22 Juin 1812, quân Pháp, dưới
quyền Hoàng - đế Ná-phá-luân, đã vượt qua sông
Niémen ở Kovno và cung dung ngày 22 Juin 1914
nghĩa là sau 129 năm, quân Đức đã được lệnh
của Hitler vượt qua biên-giới Nga-Đức.

Đó phải chăng là một cái diêm tö hay xấu,
chẳng tài không dám nói xin đê phân các nhà
chiêm tinh và tiên tri đoán định.

Người ta chỉ có thể cho rằng ngày 22 juin là
vừa đúng vào lúc mùa hè bắt đầu ở Nga và chỉ
mùa hè mới có thể hợp với một cuộc tấn công
trong một xứ mà suốt tam tháng trong một năm
bị giá rét và phủ đầy những băng tuyết. Có lẽ
chỉ vì đó mà Hitler chọn cùng một ngày với
Ná-phá-luân để đánh Nga. Tòng-thống Đức đã
không đê ý đến ngày đó là một ngày tö hay xấu,
một ngày không may cho Hoàng - đế Ná-phá-
luân.

Hitler lại lò ra rằng mình không tin vào sự
huyền hoặc mà chỉ tin vào lực lượng của quân
đội quốc-xã đã giúp cho thủ-lĩnh Đức thắng
trận nhiều phen.

Một điều nữa cũng làm cho người ta đê ý là
Đức đánh Nga ngày nay cũng được nhiều nước
giúp sức như Ý, Lỗ, Hungary, Tiệp, Phần, rồi đây
lại có cả các đội quân tinh nguyện ở Tây-ban-
nha, Đan-mạch, các nước miền Tây-âu như Bỉ,
Hai-lan, các nước miền Bắc-âu như Thụy-điển,
Na-ny vv...

Chẳng khác gì đại-quân của Ná-phá-luân trước
kia gồm có quân của nhiều nước như Đức, Ý,
Hai-lan, Thụy-ni, Ba-lan, Đan-mạch, Croates và
Dalmates. Người Nga đã gọi đại quân của Ná-
phá-luân (coi tất cả độ 350.000 người mà 290.000
người ở dưới quyền chỉ huy của hoàng - đế) là
đội quân có cả người các nước Tây và trung Âu
đến vào, là đội quân hai mươi nước.

Kiểm duyệt bò 4 dòng!

MỘT GHUYỄN đò Ngang



Chuyện ngắn của VŨ-XUÂN-TÙ

Hết nhót đến thuyền đò hôm ấy, là không bao giờ tôi quên được anh chàng mặc áo the đi cùng thuyền. Trông bờ ngoài không có gì đặc-sắc, anh ta cũng như trăm nghìn khách bộ hành.. lầm thường mà bạn và tôi gặp nhau hanh-trên đường đê, trong những ngày phảng-lặng.

Nhưng như một trường-hợp hiềm-có, tôi đã được chứng-kiện cái giá-trị con người của anh ta. Tôi đã thấy các hàng người như chúng mình cần phải tìm, phải gặp, phải gần anh ta trong những lúc ngừa nghiêng sóng gió.

Hôm ấy, vào hồi năm giờ rưỡi chiều, chúng tôi, tất cả ba người: ông tham-tòn-sú, ông phản giày thợ và tôi, ở Hải-phòng về Kiên-an. Đến bến Niệm — hồi ấy chưa bắc cầu — thật chỉ chậm có mấy phút, chúng tôi vừa kịp trông thấy phà quay mũi ra được mươi thước.

Tôi bực minh, lầm-bầm: « thứ nhất gặp gai, thứ hai gặp đò. »

Giờ đã sám-sám tối. Chúng tôi lại có việc rất cần, mà chờ được thuyền phà sau thì lâu quá.

Trên bờ sông, hai ông xã, hai người đánh rậm và vài bà nhà quê đi chợ xa vè, cũng nhở thuyền phà như chúng tôi.

Nhin mây chiều, nhìn bóng tối đò dồn xuồng, nhìn chân giờ như có con mưa sắp đến, mọi người mỗi phút mỗi thêm bần-khoa-nón, nón-nảy với lòng mong mỏi được sớm về đênn bà.

Chưa ai biết tình sao thế rõ may: thấy nhiều người nhở phà, một chiếc thuyền còn đậu gần đây liền hối ra chở thuê.

Mọi người với xuồng đò. Thuyền đã nhô, lại phần nhiều người nào cũng có đồ-dạc đem theo, thành ra càng chật-chội. Hai ông xã với cái ô cắp nách, quay tì quay lại đậm cá vòi mọi người. May bà nhà quê cùnghen ngang dời quang gánh trên vai, làm bần hết cả quần áo chúng tôi. Tuy không nói ra, chúng tôi đều tỏ ý khó chịu — một thứ khó chịu của người tự cho mình là hàng thương-lưu sang trọng túc bực vì đôi khi nhở phải chung dung với dân nghèo.

Mà nói cho đúng ra, mọi người trong thuyền chẳng ai mán-nguyên cùnghen, vì người nào cũng muốn chiếm chỗ rộng hơn, người nào cũng muốn lấn-lấp kẻ khác. Họ kín đáo lườm nguyệt nhau, họ can-có, trong miêng lẩn-bầu lẩn-bầu...

Đi vậy, thuyền vừa định quay mũi, lại phải ngừng đợi một anh chàng mặc áo the sáp bước xuồng. Không biết bao nhiêu người đang nồng nhiệt vì minh, anh còn rẽ vào hàng nước mua gói thuốc láo. Anh đi xuồng bên dung-dinch bước một. Vâ, hai lần bỗ bao riêm vào túi lại rơi ra ngoài, anh cuộn xuồng nhật một cách hậm-chap.

Thế là cái khó chịu của mọi người càng được dịp tăng thêm và khiếu không ai có một chút thiện-cảm nào với người này. Mọi người lại dè-dừng tìm thấy những cái cáo-xanh ở anh ta dè khinh-thâm.

Đò quay mũi, chèo ngược giòng được một khúc xá thi giờ vựt tối sầm, cảnh hoàng-hôn chẳng còn dè chút dấu vết. Vâ đến lúc ra gần giữa sông, gió lật dời chiều, máy đèn kéo nghỉ, mặt nước sông bỗng xám暗. Tiếp theo con giòng nồi dậy. Từ bốn phía, gió thổi giật tung hòi, làm cho chiếc đò mất thẳng-bằng, chèo-chèn... Mọi người cuống-quýt, người này sô lăn kẽ kia khiến nước chảy vào thuyền. Ai nấy càng hoảng-hốt, kinh-hãi....

Nhưng cuống-cuồng nhất lại là anh lái đò, vì ngay lúc ấy, một cái soái nước siết mạnh ở mạn trái cuồn-cuộn chảy xuồng lùm anh thất-dầm thêm. Anh quên cả trọng-trách của mình, tái xanh mặt và đè lồng tay lái: lấp tức, dò nghiêng về một bên. May người nhà quê rá lên, ba chúng tôi cũng rá theo.

Nước rì-rì vào đầy thuyền, gió thổi mạnh hơn, phút nguy-biển mỗi lúc mỗi gần.... Đến lúc này, mọi người vẫn không quên quyên-loi cá-nhân: người ta vẫn sợ kẽ khác sô dụng vào đồ-dạc của mình; người ta vẫn sợ bắn vào ướt-át quần-áo...

Cả ba chúng tôi cũng thế, chúng tôi cũng không còn gì mấy người nhà quê mà lúc này chúng tôi cho là kẽ ngu dần. Nhất ông tham, ông chỉ sô lúc lện-sộn, người ta dầm phải đổi giày « bối-can » của ông mới đóng.

Còn anh chàng mặc áo the, bấy giờ chẳng ai dè ý đến nữa. Nhưng những cù-chì của chúng tôi và của mấy người nhà quê, lại e không dà ác chênh? Đằng nào anh cũng chỉ e với sự!

KÝ SAU T.B.C.N. SẼ HIỂN CÁC BẠN ĐỌC THẦN YÊU MỘT SỐ BẶC BIỆT VỀ DIỄM

Hiện nay diêm là một « ván-dè » ở đầu người ta cũng kêu than về cái nạn khan diêm cũng như nạn khan dầu hỏa. Người ta đã dồn-cố diêm thế nào? Nếu không diêm thì đời sống mìn sẽ ra làm sao?

Trước đây, khôn-có diêm thì người ta làm cách nào cho có lửa? Thần lửa là ai? Những chuyện thần kỳ yề lửa. Từ bốn phía, gió thổi giật tung hòi, làm cho chiếc đò mất thẳng-bằng, chèo-chèn... Vì sao ở trong Nam, người ta gọi dân Bắc là cọc cách...lùa?

CÁC BẠN ĐỒN COI

T. B. C. N. sô sau

các bạn sẽ thấy nhiều bài

khảo cứu rất công phu về

diêm, về lửa, các bài sẽ thấy

CUỘC ĐỜI LY-KÝ BI ĐẬT

CỦA ÔNG TÔ QUÉ DIỄM

hay là :

BẢN ÔNG TÔNG THỐNG
JULES GRÉVY CHẾ RA DIỄM
NHUNG BÌ MỘT NGƯỜI BAN
LỬA LỘC VÀ CUỘP MẮT
BẰNG SÁNG CHẾ THẾ NÀO?

Vua diêm trong thế giới là ai ?

Số báo ấy ngoài ra, lại có

nhiều bài vui vui và một bài

trắc phúng về diêm rất ngộ

Đò nặng chiu xuồng. Nước sông ngập-nghé gần mạn thuyền, máy lẩn chèo lật úp chiếc đò ở giữa giòng sông. Thật muôn phần nguy kịch. Biển cõi dã báo hiệu. Người ta với nghĩ đến đề-phòng hạnh-phúc riêng thôi... Thị loài người ơi ich-ký!, đến chết vẫn ích-ký!

Còn dã-man, còn vò nhàn-dạo hơn nữa là hai anh chàng đánh-rậm! Hai anh này hình như cậy mình biết bơi, giờ được dịp thi-hành thủ-doạn dồn-cố, nên lô vè suug-suug.

Bỗng người mặc áo the — mà mọi người vẫn coi thường — cau mặt, cởi hò áo ngoài, nhảy rồ lại gạt người lái đò ra rồi giật phắt lấy tay lái.

Lúc ấy, đứng trên mũi thuyền, anh đẹp tựa thiên-thần, giọng anh nói dõng-dạc hơn một lệnh-truyền:

— Ai nay phái tinh-trí, không

được nhồn nháo!

Cứu ấy có mảnh-lực làm cho mọi người định lại được tinh-thần. Không ai bảo-ai, người ta cũng quay về phà anh ta, đều sẵn-sàng tuân-lệnh. Trong cặp lông mày nhủi liền với nhau, trong hai con mắt sáng kia, người ta tin-tưởng có một sự che-chở vững-chãi, một thiên-tài du-giắt và chí-huy được khép. Rồi, cùng tăm-tắp làm việc dưới lệnh truyền của anh ta:

— May người khỏe mạnh cầm boi chèo — hai người cao lớn đứng dày, ba người này đứng bên kia! Chèo khỏe vào!

Cái miệng anh nói như khuyến dục, con mắt nhìn như giúp thêm nghị-lực, và bàn tay gân-guốc chỉ liên-tiếp tupa sô dầy mọi người tiến tới:

— Người này, người này, cả người này nữa, tất nước! May người già kia chia ra đứng sang hai bên cho thẳng-bằng

thuyền ! Tất cả những đồ-dạc
vô-ích-dẫn vứt xuống sông cho
nhé thuyền !

Một lời nói là một lệnh
truyền. Mà một lệnh truyền là
phải thi-hành ngay lập tức. Nó
còn kèm theo một sức mạnh
huyền-bí để làm phán-khởi
mọi người lên, dù gặp một trở-
lực gì, họ cũng không chùn
chân, dừng bước.

Mấy phút trước đây, mọi
người là những con vật nhút-
nhát, lè-ký, giờ trở-nên những
tảng người can-dảm, vi-tha.
Hai ông xã không còn lờ-đò
chạm-chạm nữa ; mấy người
dàn bà nhả què dã hét hồn-
nháo — họ châm-cùi mực nước
ở đáy thuyền dỗ ra ngoài. Tôi,
tôi cũng thấy băng-hái nhanh-
nhẹn vô cùng. Và ông Tham,
ông đã quên hẳn đôi giày tay
mới.

Ai ai cũng hành-dộng dứt
với kỷ-luat. Ai ai cũng sung-
sướng như được đặc dụng —
mỗi người làm mỗi việc, mà mỗi
việc đều thích-hợp với tài-năng
mỗi người.

Trong khi ấy, anh chàng áo
the nghiên rắng, mặt dày quâ-
cám, chống với phong-ha.

Ngon nước dung lèn, như
muốn dung lèn mãi. Sóng ào
ao dập vào mạn thuyền. Bao
phen, chiếc đò nghiêng-ngửa
cố vượt vào bờ lại bị sóng gió
cản lại...

Chợt anh chàng áo the lật
quá :

— Phải vứt bớt ít đồ-dạc
nữa ! Phải hi-sinh mọi cùu
sống được cả thuyền ! Hai cái
lồng già, đôi quang gánh kia, cà
boc kia nữa... Vứt vứt hết !

Nghé giọng quả-quyết ấy,
người ta bị « thoái-miến », bị
khich-thich ngã dồn quyền-
lợi chung ; người ta không còn
ngần-ngại ném bỏ những tài-
sản mà hối này, người ta sờ
xót, sờ bần....

Thuyền đã rat được gần vào
bờ. Còn độ mười lăm thước...
mươi thước....

Mọi người càng hăng-hái
phân-dẫu.

....Năm thước... ba thước....

Sung-sướng, mọi người reo
lên trước sự chiến-thắng. Người
ta hét呼声 hoan hô anh chàng
mặc áo the, nhưng anh này
mỉm cười, từ giã....

Anh rảo bước lên đường.
Hình bóng anh dần dần khuất
sau dặng tre xanh.

VŨ-XUÂN-TỰ

Đá có bán :

Văn Quốc-ngữ (Syllabaire anna-
mite) do Nhà Học-chinh Đông-
duong xuất-bản, thay cho cuốn
Quốc-văn Giáo-khoa thư /'Op Đông-
äu. Nhà in Trung-Bắc Tân - Văn 36
Boulevard Henri d'Orléan Hanoi
xuất bản. Mua buôn và mua lẻ xin
hỏi hiệu Quảng-Thịnh 115 phố
hàng Hai Hanoi, đại lý độc quyền
trong xứ Bắc-ky.

THOÁI-NHIỆT-TẨM HỒNG-KHÉ
Cầm, sỏi, nhũn, đàu, dau xương
đau minh, rễ con người lớn
chỉ uống một gói Thoái-nhiệt-
Tẩm hiệu phát 12 tay giá 0\$10, 5
phút ra mồ hôi khô.

THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách
bạch diệp) uống đủ các thứ
thuốc không khỏi, chỉ dùng một
hộp thuốc khí hư Hồng Khé số
60 giá 1\$ uống trong, và một
hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn
Hồng khé giá 0\$50 dò vào cửa
m nh là khỏi rút. Tram người
chữa theo cách này khỏi cả trầu

BIỂU KINH DƯỠNG HUYẾT

Các bà các cô kinh không đều
máu sầu uống thuốc Biểu kinh
dưỡng huyết Hồng-khé (0\$50
một hộp) kinh đều huyết; tốt
ngay.

THUỐC « CAI HỒNG KHÉ »

Không chộn lấn chất thuốc phiện
(nhà đoàn đã phân chia), nên ai
cái cũng có thể bỏ hàn được,
mỗi ngày hút một đồng bạo
thuốc phèn, chỉ uống hết 10p.20
thuốc cai là dứt, vẫn đi làm việc
như thường, thuốc viên 50
một hộp, thuốc nước 1p.00 một
chai.

THUỐC PHONG-ÌNH HỒNG KHÉ

Giai-thé buộc ngực giờ
Thuốc Hồng-Khé chữa người
lặng lẻ

Hai câu sấm này, ngày nay
quá thấy ứng nghiệm, vì hễ ai
bi lận không cùi mồi hay kinh
niên uống thuốc lâu Hồng Khé
số 30, mỗi hộp Op.60 cũng rút
tac, ai bị bệnh giang mai không
cứ về thời kỳ thứ mấy, mồi hay
đã nhập cốt rồi, uống thuốc
giang mai số 14 cũng khỏi triace
một cách êm đềm, không hại
sinh dục, nên khán giả đâu đâu
cũng biết tiếng.

Nhà thuốc Hồng Khé

Bà được thưởng nhiều Bội tinh
vàng bạc và bằng cấp

Tổng cục 75 hàng Bồ, chí nhánh
88 Phố Hué Hanoi và đại lý các
nơi. Có biển sách GIA-BINH Y-
DƯỢC và HOA-NGUYỆT CẨM-
NANG ở phòng thân và trị bén-

CON ĐƯỜNG *Nguyễn Hiêm*

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch

Tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN

(Tiếp theo)

TÓM TẮT KÝ TRUYỆC. — Ông bà Garstin ở South
Kenington có hai cô con gái: Kitty và Dois.

Kitty lấy Walter Lane — một nhà vi-tráng học —
Cô chồng, nàng còn ngoại tình với Charlie. Cái hãi
lấy một hiện bẩn dỗ cô làm nơi hibernation.

Liefs linh hồn thê mến, Kitty lại tiếp Charlie ngay ở
nhà mình.

Chàng ngoảnh nhìn nàng. Nàng cảm thấy
tiếng gọi của cặp mắt kia. Nàng nhìn rõ một em-
điu mèo mèo, một van-loan thiết-tha làm nàng
khó chịu.

Chàng nói :

— Tôi tưởng có ngày một biết rõ tôi hơn.
— Ông dứt-dứt, phải không ?

Đó là một điều kỳ-quặc, từ xưa chưa ai nói
với chàng. Hai người dã nói với nhau những
lời lẽ cuối cùng dã dù-doán. Vậy ra Kitty không
lời. Tai sao nàng lại ngáp-ngừng không xua
duỗi chàng ngay tức khắc !

Chàng thú thực :

— Tôi thực ngu-ngo. Tôi yêu cô hơn hết mọi
sự trên thế-gian, mà nói ra thì khó quá đi mất !

Kitty cầm-dộng : thật là khó hiểu. Dưới vung-
về ngoài mặt của Walter, bừng một yêu-duong
sól-nỗi. Không bao giờ chàng vr nhân hồn lúc
nay. Doris sẽ lấy chồng vào tháng mùng. Lúc ấy
chàng đương trên đường sang Tàu. Kitty sẽ đi
với chàng, nếu nàng thuận lây. Nghĩ trước đèn
sự cầm túi xin tiền cho kẻ khó trong nhà-thờ
vào ngày lễ thành-hon của Doris, thật chàng cõ
gi đẽ cảm-dỗ nàng, mà nàng vẫn phải vui tươi,
đành lòng làm trọng việc ấy. Rồi khi Doris yên
phận, còn tro mìn mình Kitty ! Ai chả biết tuổi
của Doris : Kitty sẽ thành già già. Đó là sự
sa-thãi. Lấy Lane, sẽ là một đám cưới chẳng tốt
tươi gì, nhưng vẫn là một đám cưới. Vả lại, dã
sang Viễn-đông, chàng còn phải nghe ai đị-nghi. Nàng sợ lòng cay-nghiệt của bà Garstin. Tất cả

bạn gái của nàng chẳng thành gia thất đó sao ?
Khối người dã có con bồng con mang rồi. Đã thăm
bợ mãi, rồi-rít khen con của họ mãi cưng chán.

Walter Lane hứa-hẹn cho nàng một cuộn đời
mới. Nàng quay lại chàng với một nụ cười, nàng
đã dòi phen thí-nghiệm mẫn-lực cài miệng
cười cùi mình rồi.

— Nếu tôi diễn-cuồng nhận lời, thì bao giờ
ông lấy tôi ?

Chàng thở dài vui-xướng, dôi má lợt-lạt dỗ
ứng.

— Ngay tức thi. Càng sớm càng tốt. Chúng ta
sẽ chơi tuần trăng-mặt ở nước Ý trong tháng
tám và tháng chín.

Thó là nàng thoát khỏi sống trong vụ hè với
cha mẹ, ở một nhà chung thô-dã, tduced mỗi
tháng hết năm đồng « guinees ». Trong óc nàng
thoảng hiện mấy giòng tên tờ nhật-báo « Morning-Post » nói đến lễ kết-hôn và việc hờ vợ
chồng mới di sang Viễn-đông. Nàng hiểu biết
mẹ lầm, có thể trông cậy ở cái tài dán xếp phô-
trường của bà Doris sẽ không dending xia
nữa; đến ngày lễ cưới của nó, Kitty dã bay
rồi, còn đâu.

Nàng giờ thi cho chàng :

— Tôi ưng ông lắm. Hàng đẽ cho tôi có thì giờ
quen hiều ông hơn.

— Vý ra có bằng lồng ?

— Vắng.

V

Hai năm đã qua, từ ngày lấy nhau; đến bây
giờ Wal'er vẫn gần như người xa lạ với vợ.
Thoát đầu, nàng cảm động vì người chồng hiền-
trí, nồng đep ý và ngạc nhiên bởi được yêu-vi
danh. Walter là a nò-lè cho tất cả sô-thich của
vợ. Khi nàng đau ốm, chưa ai có thể săn-sóc
được như chàng. Mỗi một dịp chiếu-dài vợ,
chàng coi là một việc ân-huệ. Chàng không bẽ

BỆNH TỊNH

...Lậu, Giang-mai
Hạ cam, Hột xoài

chi nên tìm den

ĐU'C-THO-ĐU'ONG
SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUÉ — HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHẠT, KHÔNG HẠI SINH DỤC
CHỦA KHOÁN KHÔI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

phai-lại sự lỗ-phép. Nàng đi vào, thì chàng đứng lên; chàng đỡ nàng khi xuống xe; gặp vợ ở phố, thi ngã mũ. Vào phòng ngủ hay vào lầu trang của vợ, chàng không quên gõ cửa. Chàng không gióng phần đóng các ông chồng khác; chàng em xé như một ông chủ nhà trọng dâng quý khách. Thật đáng cảm động, tuy rằng hơi buồn cười một tí. Nàng sẽ dễ chịu hơn, nếu chàng giảm bớt đôi chút kinh vi.

Kiểm duyệt bò

Một hôm nàng muốn chồng khuây-khôa, mới bảo:

— Thế nào minh, không còn chuyện ngốc nào kể cho em nghe à?

Chàng cười, hơi chút hổ thẹn. Kitty rồi ra cũng hiểu rằng chàng rất thiện tu nhiên, cũng như y không thể ba hoa được. Trong trường xá giao, chàng ra dáng biệt-tịch ra ngoài sự vui vẻ của mọi người. Cố làm ra bộ vui đáy, nhưng cái cười miê-đưỡng như nói toạc ra rằng chàng ít trú-vị với những thực-khách vui vẻ ấy. Chàng không mang những cuộc đố tiếu khiên mà Kitty ưa thích với bồng bộ niêm thiêu của nàng.

Kiểm duyệt bò trọn hai bài

ĐÃ CÓ BÁN:

TRÁI TIM HẤP HỐI

TÂM - LÝ TIÊU - THUYẾT CỦA THY - HẠC — GIÁ 0\$60

Bao tám cảnh éo-le, bao đau thương, sầu muộn, ước nguyện, hy sinh đã được THY HẠC, nhà văn trẻ tuổi có chán tài, giải phẫn một cách rất tinh tế. Ta thấy những hiện tượng và tâm lý rõ ràng như & dưới kính hiển vi của nhà khoa học

ĐÃ XUẤT BẢN:

Thời thế với văn chương của Song-an Hoàng-ngọc-Pháp
Chiếc bóng của Nguyễn-Vỹ — Kinh-hoàng của Phạm-cao-Cung

Nhà in CỘNG-LỤC, n° 9 rue Takou, Tél. 902 Hanoi xuất bản

Trên tầu hè, phải chàng có mỗi một mình chàng là không chịu duyện trái hình? Vợ chàng bớt vui vì cáiье bắt can thiệp buộn thùi ấy.

Kitty là con người hay cười nói. Nàng khó chịu là Walter chỉ cầm miệng. Nàng sot ruột vì cái bộ kẽ cá không để tâm đến lời nói của mình. Thực ra, có nhiều lúc không đáng trả lời; nhưng một đt ên biền đồng tình sao lại không làm ta vui lòng hơn. Nàng có nói: « Mưa nặng hột quai 1, thi chàng cứ yên lặng, chàng nhè phải đáp: « Ủ, nhỉ? », câu mà nàng trông đợi. Thỉnh thoảng, nàng chỉ muốn lay lắc anh chàng.

— Em nói rằng mưa nặng hột đáy!

Chàng âu yếm mím cười đồng ý:

— Anh đã nghe em nói rồi.

Chàng không muốn nàng mích lòng. Im là tại không có gì để mà nói. Nhưng Kitty lại nghĩ rằng nếu ai cũng im, trừ khi chàng nói, thì chàng bao lâu nhân loại sẽ cảm hết.

Thực vậy, Walter không có vẻ gì khả ái. Vì thế, không mấy ai ưa cù. Chẳng bao lâu, Kitty cũng nhận rõ. Nàng không biết đến công việc chàng, chỉ hiểu rằng — mà nàng hiểu rất minh-bach — một nhà tráng họ chính-thức không phải là một ông tai to mặt lớn. Chàng ra ý không muốn cho vợ biết những sự tim tội của mình. Nàng thóc mách muốn biết, bảo chồng như vậy, thì chàng pha trò làm nàng nản chí. Một hôm, chàng nói :

— Công việc chuyên môn và vô vị. Người ta lại trả ít tiền nữa.

Chàng cứ thầm trầm như vậy.

Tất cả những điều biết về quá-khứ, về cha mẹ, về giáo dục và sự sinh sống của chàng trước ngày gặp nhau, nàng phải cần vẩn mới rõ. Không có gì làm Walter sot ruột bằng một câu

hở, khi nàng tuôn ra một tràng, thi câu giả nhời càng thêm giấm giắn. Nàng dù minh-mẫn để nhận rằng thái-dộ ấy là do sự đe-dặt cẩn bắn của chồng, chờ không phải là muôn giấu giếm đâu. Walter rất ghét khoa trương đền minh.

Chàng rất yêu văn, ua đọc thứ sách mà Kitty cho là buồn rã. Ngoài sách khoa-học, chàng xem những sách nói về nước Tàu, những pho sử-ký. Không bao giờ biết chán. Ra y không thể nản lòng được. Chàng cũng chăm thể-thao, nhất là môn quần vợt. Bài « bridge », chàng rất cao.

Tại sao y lại yêu nàng? Kitty nghĩ bụng không có người nào trái lửa như mình như mình với một người trầm-miệng, lạnh-léo và tự-chủ. Thế mà Walter lại mê say nàng, không còn hỏi nghi gì nữa. Chàng có thể kiết sức để chiều vợ. Nàng khiêm chồng như thế dỗ chói. Vài điều bí-ẩn của Walter — chỉ mình nàng rõ — thèm khôn Kitty khinh, chán. Cố lẽ những lời giấm giắn của chồng, cung cách khanh dù y đổi với những

người và những vật nàng ua mến, chẳng qua là để che giấu cái vụng véc y. Nàng tưởng chàng thông minh — su đó ai cũng đều nhận, — nhưng ngoài những lúc rất hiềm mà chàng chịu yên vui giữa đám bạn và thích, nàng không bao giờ thấy y đáng vui cả. Nàng lanh-dam với chồng.

Vì

Ở Hương-cảng đã mây tuôn lê rồi mà Kitty vẫn chưa biết Charlie Townsend tuy nàng đã gặp y y nhiều lần. Hôm hai vợ chồng đến ăn cơm tối ở nhà họ, nàng mới được giới-thiệu với Charlie. Tôi đó, nàng giữ thế-thủ. Mấy đầu Townsend là ông phó Thư-ký thuộc-dịa, nàng

cũng không chịu cho hắn lên bộ kẽ cùi đối-dãi với mình; nàng không bằng lòng để y cư xử với cái y chiêu-cố mà nàng nhận rõ trong sự lỗ-phép xâ-g-ao của bà Townsend. Họ mời hai vợ chồng vào một gian phòng rộng lớn, bài-trí thân-mặt và nghi-tienc, cũng như tất cả các phòng khách đã tiếp đón Kitty ở Hương-cảng. Khách khen-dòng-dúc, hai vợ chồng Lane đều sau cùng; họ vừa vào thi những dây tờ khách bàn ché-phục chuyên rượu bách-bop và quả ô-liu uớp mặn. Bà Townsend tiếp họ với một vẻ bình-thân lỗ-phép, và sau khi xem lại lá giấy kẽ tên thực-khách, bà dẫn cho Walter biết phải di gắt mới phu nhân nào.

Kitty thấy một ông cao lớn và de-trai cũi trước nàng.

— Nhà tôi đây.
Y nái:

— Tôi sẽ được hân hạnh ngồi cạnh bà.

Nàng thấy vừa ý ngay lập tức, lòng súng-khắc biến-dau mắt. Nàng dò thay trong nụ cười của Townsend một vẻ ngạc-nhiên. Thật ý tú rõ ràng. Nàng

trở nên vui vẻ vì thế.

Y nói tiếp :

— Dorothée, nhà tôi, bảo rằng món ăn ngon lắm, thế mà lạ sao, tôi không ăn uống gì được nữa.

— Sao vậy?

— Phải bảo tôi trước chứ! Phải có người bảo tôi trước!

— Bảo gì thê?

— Chẳng ai bảo, thi tôi làm sao đoán trước sẽ gặp một trang sác-lịch mê hồn như bà?

(còn nữa)

HUYỀN-HÀ dịch

Muôn + được chóng giấu, mua vé xò sô Đông - Pháp



Ań-tú Xuân-luu

Cảnh-công phải bệnh chướng nước, mộng thấy đánh nhau với mặt trời, Án-tú mờm nhời cho người đoán mộng nói.

Cảnh-công mắc bệnh chướng nước, nằm đến hơn mười ngày, đêm mộng thấy đánh nhau với hai mặt trời mà không được. Án-lử vào trầu. Cảnh-công nói: « Đêm qua ta mộng thấy đánh nhau với hai mặt trời mà ta không được, có lẽ chết mất. »

Án-tú thưa rằng: « Xin đòi thầy đoán mộng vào đê đoán. »

Án-tú ra đứng ở ngoài sai người đem xe đi đón thầy đoán mộng. Thầy đoán mộng đến, gấp Án-tú ở cửa, hỏi rằng: « Đài tôi có việc gì? » Án-tú nói: « Đêm qua nhà vua mộng thấy đánh

VẠN TOÀN bô thận

Chuyên trị Thận hư
hay đau lưng, mỏi sức
nhập phong không mạnh

Kiểm-uyệt bô
vàng dầu, lót mắt, ú tai
tiêu tiện không trong,
đại tiện hay táo, sau khi
bi bệnh tinh, thận bại di

Hội M. Nguyễn-xuân-Dương
Lac Long, 22 Tien Tsin, Hanoi

nhau với hai mặt trời mà không được, sợ chết cho nên mới ngài đến đoán mộng, chỉ có việc thế thôi. »

Thầy đoán mộng nói: « Xin trả về lấy sách », Án-tú nói: « Không cần lấy sách, bệnh của nhà vua thuộc âm, mặt trời thì thuộc dương. Một cái âm không thắng nổi hai cái dương thì bệnh nhà vua tái khởi. Cứ thế mà đoán. » Thầy đoán mộng vào, Cảnh-công nói: « Quả nhân khôi chết được chẳng ?

Thầy đoán mộng thưa rằng: « Bệnh nhà vua thuộc âm, mặt trời thuộc dương, một cái âm không thắng nổi hai cái dương thì bệnh nhà vua sắp khởi ». Ba hôm sau, Cảnh-công khởi, nghỉ dưỡng thầy đoán mộng. Thầy đoán mộng nói: « Không phải là sức tôi, Án-tú sai tôi nói thế. » Cảnh-công với Án-tú đến đê thường, Án-tú nói: « Thầy đoán mộng đem lời tôi nói thưa với nhà vua thì mới có ích, để mòn tôi nói ra thì chắc nhà vua không tin, thà là công của thầy đoán mộng, tôi có công gì. » Cảnh-công thường cả hai và nói rằng: « Án-tú không cướp công của người, thầy đoán mộng không giấu tài của người. »

Án-tú sang sứ Ngõ, Ngõ-vương bắt người tiếp khách tảng mành là thiên-tử, Án-tú giả cách nhãm.

Án-tú sang sứ Ngõ, Ngõ-vương bảo quan hành-nhan (1) rằng: « Ta nghe nói Án-Anh áu nỗi, biếng bắc giói, lè nghé thòng ». Hỗn khách đến thi nói: « Thiên-tử cho vào ra mắt ». Hôm sau, Án-tú vào, quan hành-nhan nói: « Thiên-tử cho vào ra mắt ». Án-tú rụt lại. Quan hành-nhan lại nói: « Thiên-tử cho vào ra mắt ». Án-tú rụt lại nữa, quan hành-nhan lại nói lại: « Thiên-tử cho vào ra mắt ». Án-tú cứ lùi dần, như thế ba lần, rồi nói rằng: « Tôi chịu mệnh quả-quân, sang sứ Ngõ-vương, không biết sao lại vào nhầm chốn triều của thiên-tử. Xin hỏi Ngõ-vương ở chỗ nào? »

Sau Ngõ-vương nói: « Phù sai mời vào ra mắt ». Án-tú mới vào ra mắt theo lề chư hầu với nhau.

(1) Hành nhân: chức quan coi việc triều cản.

Những gai lá thường

của HỒNG-PHONG
(Tiếp theo và hết)

Thâm thoát, lại sắp đến mùa. Nghĩa là lại sắp đến lúc bị lũ cưỡng hào cướp lúa như mấy mùa trước.

Bởi vậy, mùa gặt càng giáp đến ngày chừng nào, Lý-riết-Thân càng lo ngại thời chùng ấy. Chẳng biết năm nay quân ý mạnh cướp của người ta kia, có dè cho chàng được bông lúa nào không; hay là chúng lại giờ thời hùng cường bách-đạo như trước? Phản áy là phản chắc. Tôi-nghiệp Lý lo nghĩ đến lúa xanh cả người.

Tổ-linh gan hối chòng rồi cười nói:

— Có thể mà chàng phải lo nghĩ đến ra thân thề vậy ư? Tôi khuyên chàng đừng sợ gì hết. Cứ bảo cho anh em là-diền nhà ta biết rằng mùa lúa năm nay chính tôi thân-hành ra đồng trồng nom gặt hái, chắc không mất đi đâu một hột lúa nào, chỉ là mò lò.

— Minh là đàn bà yếu đuối, làm sao cản ngăn cù lũ quyết tim cướp bóc kia được?

— Chưa biết đâu! nhưng xin chàng cứ yên tâm tin cậy vào tôi.

Lý ậm-ừ cho vui lòng người yêu, nhưng vẫn bắn khoán không giút.

Đến mùa gặt.

Tổ-linh nai-nịt-gon gàng, ra đứng trên bờ ruộng xem sóc việc gặt.

Quen thói như mọi khi, bọn hào-cường lại tụ họp gặt gùi, chẳng khác gì lú chó sủa rình bắt con thịt, chỉ lùm le đợi lúa già nhiều xếp dồng thi ròng vào cướp lấy. Nhiều người thợ gặt bảo cho chúng biết:

— Năm nay có bà chủ ruộng ra đứng trông nhà kia kia!

Cả bọn hào-cường cùng reo cười vang lèn, ra mặt vênh vao, khinh bỉ: dù ai thì ai, chúng ta cứ việc cướp lúa như thường, nhất là một người đàn bà, chúng lại càng khinh thi.

Rồi một đứa vác đòn côn xông lên trước, bị Tổ-linh thâu tay chỉ gặt một cái nhẹ nhàng, nó ném nhau dưới đất rồi phải quỳ lùn tại đó, muốn chối dậy không được.

Thấy thế, tất cả đoàn mấy chục đứa cùng reo hò liên lại như bầy ong vỡ tổ. Nàng đứng nguyên

chỗ cũ, quo tay mây vòng, một nửa bụng-dòi ngực quay lồng lốc, còn một nửa sọ đèn, lùi thủi chạy mất.

Khi lúa gặt xong xă, sắp sửa chờ về, nàng mới cho tên bị quỷ này giờ được phép et ổi dậy:

— Thôi, tha cho về với vợ con, nếu lần sau

còn thế thì ta không dung thứ nghe.

Vi đây, có người bảo Tổ-linh tài thuật diệu-huyệt, dùng tay vào mạch máu xung yếu của kèn mà thi kẽ áy phải ngã nhào ngay, không sao cưỡng nổi.

Lườn hai năm, nhớ osai-vũ của nàng, nhà Lý gặt hủi được đầy đủ, không thiệt hại một bông lúa nào. Phe họ mạnh thế cũng chẳng đám sinh sụ và hiếp bức họ Lý gi cả.

Mấy người tộc-dệ của Lý xâm nhau khuyên nhau chàng nên lấy vợ kế-thất.

Lý từ chối và nói :

— Chết nỗi các chú bão tôi làm việc ấy, tôi còn một mũi nỏ đối với Tổ-linh chứ.

— Anh gàn lầm! mấy người em họ tôi, Văn-biết-chi Hai - chí vòi Tổ-linh - có hiền-đức, nhưng đầu sao cũng là đào hói xuất thân, không thể làm kẽ thất anh được.

Lý vẫn khăng khăng cố từ.

Sau bì họ hàng ép buộc mãi, Lý bèn tỏ thật với Tổ-linh.

Nàng cúi mặt làm thinh, không nói.

Đến giữa hôm Lý đón kẽ-thất về nhà thì Tổ-linh nồng thõe độc tư tử. Trong mình có bức thư tuyệt mạng :

« Lý-lang ơi! Em biết tự-xử thế này dè cho e yên việc già-thất của anh. Nhưng anh đừng e nghĩ rằng anh giết em. Kỳ-thật, tại cái nghiệp e của em kiếp này phải trả nợ đền thê, rồi kiếp e sau mới được tốt lành. Em thành thật mong e cho anh cùng tan-nhân vui hưởng hạnh-phúc. — TỔ-LINH.

Lý khóc than ân hận đáo đê. Nhưng đã muộn mài rồi.

Ai cũng bảo nàng đến chết, cù-chi cũng vẫn còn lì thường.

HỒNG-PHONG

Thông-chê Pétain đã nói :

« Chỉ có sự làm-việc và tài-năng mới là nền-tảng sau này của việc phân đằng-cấp trong nước Pháp ».

Những chuyện bơi lội của Đông-phương

rồi đây. Hả-hà lấy vợ là nghĩa lý gì? Từ nay không còn cái lệ ấy nữa đâu.

Quả thật, về sau Nghiệp-dô mất hẳn quái tục Hả-hà lấy vợ.

Tù bà đồng đến hào-lý bị đẩy xuống sông đến mười mấy người.

Giá họ biết bơi lội thì ta lặn nấp một nơi, hay là bơi tuôn ở một chỗ khuất nào, chắc nứa quan thái thú vè thi ta sẽ ngoi lên, việc gì đến phải chèo đuổi. Họ gian giảo mà không thuộc nghề sống nước, chết cũng đáng đời!

Q. C.

Khởi thủy loài người là giống cá?

Năm 1925, Miss Gertrude Ederle, một cô gái Mỹ bơi qua bờ Manche bằng lối crawl mất 13 giờ rút kỷ-lục của đại-ý Webb xuống tám giờ.

Sau hết, đây mới là chứng-thực sức mạnh không ngờ của môn crawl xứng-dáng là bực đanh-anh trong các môn bơi: Johnny Weiss-muller, nhà bơi lội đại-lai có mệnh danh là « người cá » đã dùng hết kỹ-thuật của lối bơi trán luội nước (nage hydroplanante) bơi 100 thước mất 57 giây 6/10. Như vậy, có thể nói là chàng bơi nhanh hơn một người đi rào bước trên bộ.

JIMMY

**CHEMISETTES — TRICOTS
SLIP — MAILLOT DE BAIN**

ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI
TRANG, MUA BUÔN XIN HỎI HÀNG ĐẶT

Mùa này là mùa bơi

Cái ý kiến bắt buộc học trò phải biết bơi lội, trước đây mười năm, có một ông tăng trưởng bộ quốc gia giáo dục của Pháp đã đề xướng lên rồi, không hiểu tại sao từ đó đến nay vẫn đè im?

Trong khi chờ đợi, chúng ta nên mong rằng những bể bơi Đông dương mỗi ngày mỗi nhiều hơn bây giờ.

Bây giờ, có vẻn vẹn mấy cái bể bơi như chúng ta đã thấy, ta phải nhận ra lên rằng :

— Chưa dù!

T.B.C.N.

Nhiếp ảnh

Một cơ-hội tốt đẹp cho những thanh-niên muốn tìm một nghề nghiệp và một nghệ-thuật cho đời sống của mình: Lớp học đặc-biệt về môn Nhiếp-ảnh do hai nghệ-sĩ da được lòng tin yêu của công chúng thâm-mỹ ấy, dày chủ-trương, đã mở tại:

PHÒNG NHIẾP ẢNH —

ANH SÁNG ĐÈN

TRANH và AN

số 187, Hàng Bông Lô, Hanoi

(trên gác)

Số sáu đặc cam-doan đây đủ trong một chương-trình ván thắng vua bắng bài vò, vua bắng những phương-pháp thực-hành.

Ngày khai giảng : 15 juillet 1941

CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPOR IVES HANOI — HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'ALCOOL CAMPHRE D'AMÉRIQUE (xu'u-chí Hoa-ký) offert par la maison NAM TAN Haiphong est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé par tous sportif à toute occasion.
Le président Nô-châu sport, signé Tù son. Le capitaine stade Hanovien, signé Phạm văn Kế. Le capitaine Nô-châu sport, signé Tiết. Le président de l'écrair các bạn thè thao ném dúng RUỘU CHÍ HOA-KÝ, signé Trần-vân-Quý. Le dirigeant de l'ass. racing, signé Nguyễn-văn-Hap. Le président Aviat sport, signé Nguyễn-phê-Tuấn. Le capital foot-ball scolaire, signé Vũ-quý Lin. Le président Lac-long sport signé Nguyễn-trung-Giục. Le président Thruong-dong Spt, signé Nguyễn-quý-Binh. Le directeur septo thể dục, signé Đào-sí Chu. Le président de la Lance, signé Trần-vân-Trung. Le président, La jeunes e Tonkinoise Haiphong chính tôi đã được thi nghiệm RUỘU CHÍ HOA KÝ. Le Vice-président shell sport signé Nguyễn-thé-Thuruc.

Vài lời khuyên tặng chị em bạn gái muốn chóng biệt bơi giỏi

nó đâu lên mặt nước thì hit hơi vào!

Muốn vùi mình xuống nước thi làm thế này: đứng khom khom mình rồi đạp mạnh chân xuống đất, đầu bạn sẽ chui xuống nước, chân bạn sẽ nhô lên mặt nước và bạn sẽ lộn di một vòng.

Đang đứng bất thịnh linh bạn ngửa người ra, người phải mềm dưng lẩy gân, bạn sẽ chìm ngay xuống tận đáy nước. Khi nào xuống đến đáy rồi thi đạp chân vào đất bạn sẽ lên mặt nước ngay. Như thế bạn có thể xuống nước tìm một vật gì được.

Nên tập ném bóng cao xu cho nhau ở dưới nước, hai chân phải đạp đều như đạp xe đạp và dừng chạm đất. Như thế bạn sẽ biết bơi bằng một tay.

Và sau hết dù có uống phải một vài hụm nước cũng không sao. Bước đầu phải khó khăn và chịu khó thi mới chóng biết bơi.

Bây giờ xin mời các bạn bơi và chóng bơi

ANH-ĐẠT

Thuốc

CAM SÂM THANH-XA

Thư thuốc bồ rất
quí của trẻ con

Hộp nhơn 1\$20,
Hộp nhở 0\$60

ĐÃ CÓ BÁN Ở

Nhà thuốc Thanh-Xa

chuyên chữa
bệnh trẻ con

73 góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón Hanoi
cửa treo cờ vàng Khắp các lindh những nơi
treo bìa đại lý Thanh-Xa đều có bán

Phuc - Lai

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, Tel. n° 974

Mây nghìn lang băm bị sứt từ! vì

CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

BẰNG QUỐC-NGŨ CÓ CẢ CHỦ HÀN TỐT NHẤT

do các danh-ý như Nguyễn-An-Nhân v.v... hợp soạn

dâ lén già 8p00 (trước bún 6p00..) vi nhieu cuon phai iai lại den 4 lan ma giay dang dat, co le con phai len nua

1) BỘ « Y-HỌC » ỦNG-THU » GIÁ 8\$00

Giấy ngọt ngahn trang lớn, đóng bìa giấy, gồm có Đông, Tây y-ly và cách liệu tri, đồ hình vẽ các cây thuốc và thân thể người, nói rõ tính cõi y-thuốc như: hàn, nhiệt, ôn, cảm, tan, toan, ky, phu, ô, v.v... ký cách xem mạch, nghịh bệnh... Ai cũng tự làm được thuốc giỏi vi các bài thuốc dâ kinh nghiệm của may. Chủ thể dâ có hao nhiêu thu thoan. Chẳng nhung là thuốc mà còn nêu dung các sách thuốc dâ « sú từ các tay lang băm » Do minh biết thuốc thi họ không liều lila mà giết người được.

2) BỘ « SÁCH THUỐC KINH-NHÌMIỆM » GIÁ 1\$60

Hai cuon moi cuon 8p00 toan các bài thuốc cấp cứu kinh nghiệm, dâ chữa mây trâm bệnh như chòi dai, râu độc cắn, tã, đau bụng, ho, cảm v.v..

3) BỘ « SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA » GIÁ 0p80

Chỉ dùng it vị thuốc Bắc (Tau) mà chưa được bao nhiêu bệnh nguy hiểm.

4) BỘ « SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA » như đậu, sòi (lên trai Bau, trai Mùa) đau mắt v.v..

Chữa đậu, sòi — Bùi các hinh vè chỗ phát ra lám, đec và các bài thuốc dâ kinh nghiệm giá 1p50.

Chữa đau mắt có dâ hìn và bài thuốc kinh nghiệm giá 1p50.

5) SÁCH THUỐC CHUYÊN KINH-NHÌMIỆM 1p50

(ở xa thêm cõi gõi, gõi nhieu cuon moi luyt rõ cõi gõi, gõi cõi v.v. lâm thi trước lâm cõi)

MUA BUÔN, MUA LẺ, THO, MANDAT CHỈ ĐỀ CHO NHÀ XUẤT-BẢN NHƯ VẦY:

Nhật - Nam thư - quán, 19, Hàng Diêu, Hanoi

trắc trở

BỘ PHẨM CỦA PHƯƠNG CHÂU

Một công trình làm văn chương. Cuốn xã hội tám lát và bốn mươi lát viết rất nhiều tóm tắt. Cuốn sách thứ ba trong «TÚ SÁCH QUÝ». Sách in toàn chữ nhỏ 130 trang, màu chép gấp đôi những sách thường. Giá 1 trên giấy vải sôđo. Giá đặc biệt 0\$05 (sách in có hìn)

hai lán thất vọng

của BÙI H-SI H
bia bia màu, giá 0\$20

Còn rất ít :

DĨ VÂN G

tác phẩm đầu tiên của thi sĩ
HỒ DZENH — giá 0\$30

HỨA CON HƯỚ CỦA HAI

HƠI BẠI

của TÀ HỮU THIỆN
một chuyên mục tinh của
những người xấu số. In rái
công phu giá 0\$40

và hơn 30 thử thuyết đủ các
loại viết thư lầy catalogue gởi

A CHÂU ÁN CỤC

Directeur : NGUYỄN BÁ ĐÌNH
17 rue Emile Nolly, Hanoi

BÁ BẢN KHẮP NƠI :

2 BỘ TRUYỀN KIỆT TÁC
của

LÝ - NGỌC - HƯNG

1) BA TÌNH HIỆP SĨ. — Tuyệt 1
ta hiếp-sĩ quái si linh, già nón bao
vịt lợn, quái đản, dười; lời văn
thực dẹp cõa, ngon bút thần yêu.

2) SƠN LÀM ĐẠI-ĐÀO, dày hơn
400 trang, rất nhiều trang ghé
các cuộn tranh các thiền sinh từ
não núng, và cam đoan, hay không
kém GIAO TRÍ HIỆP NỮ sáp bùn
tun bộ 1p25.

gửi về M. Ng. mạnh-Bằng
97, Hàng Rồng, Hanoi
xã thêm cước phí

PHẦY BỤI TRẦN

Xem thay để gương soi mờ ám, cửa kính, tủ kính lem nhem luôc nhôe, là cái bài hiệu chỉnh thứ cấp sáu xáy ra những cuộc bụi trần như eho-hoi, biếng nhác, nghèo khổ, hàng Bộ-tüm hoặc nội trợ chán nản vây nén trần trước và dòng ngày : BLANG-D'ALLEMN: Là thù thuộc bộ dê lau chui và đánh gióng, tủ kính, cửa kính, cốc, đĩa hủy tinh rãng sáng, sạch sẽ, tiện lợi mà lại hãi.

Thứ thuốc này là thế dánh được cùi mồi lùi giày phơi drye mang già só trồng như thuyết và nó có hai cái đặc điểm : khi cầm mồi dội lên đầu không giày ra tay vì không có bộ phủ phun như các thứ phản khác; khi mعن dành lùi mà nhô ra hít hổi, tan lây nước riva sạch bụi cũ, mang phơi lai xe trắng như mới. Thật là nhai cùi tan từ tiên.

Có bán tại các tiệm HUỐC CHỒI HOA-KỲ và PHÒNG TÍCH CÔN CHIM mới phong nặng 500 grammes giá 0\$06. Căn du-lý các tỉnh, hòn An-Hà 13 Rue du Cuirvre — Hanoi.

PHÒNG TÍCH
con chim

Khi đầy hơi, khi tức ngực, chán cơm không biết đói, ăn chậm tít, bụng vỗ bình bịch. Khi ăn uống rồi thì bay q, (v) hơi hoặc chua. Thường khit bụng khó chịu, khi đau lưng, đau ran trên vai, Người thường ngao ngán và mỏi mệt buồn bã chân tay, bị lâm nâm, sặc da vàng, và bụng đầy. Còn nhiều chứng không kết xết chí một liệu thay để chịu hoặc khôi ngay.

Liệu một bận uống 0\$25
Liệu hai bận uống 0\$45

VŨ - ĐÌNH - TÂN
ân tú kim liên năm 1936

173 bis Lachitray, Haiphong

Đại lý phát hành toàn tỉnh Nemoi An Hòi 13 14 ngang Mùi (Quatre) Hanoi. Đại lý phát hành khắp Dong-wong, 100 phố Bonnat Haiphong. Cố 100 đại lý khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-kỳ. Cao-mát và Lào có, tựa cái hòn tròn

Nọc độc còn rót

Trước đã một vài lần mắc lậu hay giang mai, di độc còn sót lại ở thận, ở máu, nay gặp trời nóng pha lở ngứa & hả thai dài vàng, nóng v.v., kịp trị bằng thuốc :

BỒ THẬN TIÊU ĐỘC

Làm cho tiêu hết nhiệt độc, mát máu tốt thận. Giá 0\$60 một hộp, 3\$00 nứa ta, 5\$ một ta. Xa gởi làh hóa giao ngan

nhà thuốc TẾ-DÂN

N-131 phò hàng Bông Hanoi
Đại-ly. — Haiphong: Mai-Lan
6- 62 Cầu - đất, Nam - định;
Viêt-long 28 Bên cài.

MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHỎ

của cụ Phó-bảng BÙI-KÝ (nguyên giáo-sư trường đại-học Đông-dương)

BÀI THỨ 12

Học chữ :

1 名字 2 動字 3 靜字

DANH TỰ

BỘNG TỰ

TÌNH TỰ

友 hữ: bạn

族 tộc: họ

鄰 鄰: láng

giềng

鄉 hương: lang

歸 quy: về

土 thô: đất

民 dân: dân

官 quan: quan

賓 tân: khách

qui

信 tin: tin tức

事 sự: sự, việc

探 thám: thám

合 hợp: hợp

結 kết: giao

故 cõ: cũ

樂 lạc: yên vui

平 bình: bình

愛 ái: yêu

慕 mộ: mến

廉 liêm: thanh

liêm

嘉 gia: tốt

喜 hỉ: mừng

舉 cử: cát-việc

善 thiện: từ-thiện

CHÉP CHỮ:

Chép động-tự với danh-tự.

探	友	合	鄰	居	慕	報
友	合	親	鄉	土	官	信
合	親	遠	歸	愛	接	舉
親	遠	近	故	平	賓	善

Chép tinh-tự sau động-tự và trước danh-tự.

探	合	結	歸	居	愛	慕	報
友	親	親	遠	遠	近	故	舉
合	遠	近	故	居	愛	平	善
親	故	故	歸	土	平	廉	信

Chép những chữ mới học và những chữ đã học rồi :

Chép động-tự với danh-tự :

善	佳	好	良	平	故
人	友	官	民	地	家

Chép động-tự với danh-tự

合	歸	愛	接	擇
市	鄉	土	賓	官

Bật câu ngắn :

山	水	有	木
有	天	無	木
木	海	雲	飛
上	中	上	海

Lời dẫn: cách dùng chữ 上, 下, 中, 内, 外
của Tàu khác với cách dùng tiếng trên, dưới,
giữa, trong, ngoài của Ta.

天	上	天	中	天	下	天	中	天	下
上	天	中	天	中	天	下	天	中	家

từng trời ở trên

天	中	天	中	天	中	天	中	天	中
中	天	中	天	中	天	中	天	中	家

từng trời ở giữa

天	中	天	中	天	中	天	中	天	中
中	天	中	天	中	天	中	天	中	家

từng trời ở dưới

家	中	家	中	家	中	家	中	家	外
中	家	中	家	中	家	中	家	中	外

nhà giữa

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong

家	外	家	外
外	在	家	外

nhà ngoài

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà

家	內	家	內	家	外
內	在	家	內	家	外

nhà trong nhà