



## NƯỚC MỲ SỮA SƠM CHIẾN TRẠM

Vì sao Mỳ sữa sương tinh mèo là món ăn yêu thích của hàng triệu lính? Vì nó có hương vị đặc biệt, không giống bất kỳ món ăn nào khác. Mỳ sữa sương tinh mèo này cũng được lính Mỹ dùng để ăn chung với thức ăn lính mới nhất như: thịt rán kẹp hành-kim chi và rau răm.

# CÔNG CƯỘC TỔ CHỨC THANH-NIÊN Ở XỨ TA

Thanh-niên là tương lai của tổ-quốc. Đó là một điều nhận xét rất đúng cả về tinh thần và hình - thức, dầu về đời - nòi, nước nào hoặc về đảng phái nào cũng phải công nhận như thế. Công cuộc tổ-chức thanh niên là công-cuộc rất quan hệ và có ảnh-hưởng rất lớn đến vận-mệnh một nước, một dân-tộc. Việc đào luyện Thanh-niên cho cùng với trách-nhiệm xã-hội từ hơn 40 năm nay đã đưa vào một thời-kỷ mới rất đặc-biệt mà hiện nay được hầu khắp-horizon cầu theo. Cách đào luyện Thanh-niên nay theo phương-pháp của một vő trưởng người là Baden Powell người đã lập ra những đoàn hướng-dạo-sinh-năm 1903 ở Anh. Phong-trào hướng-dạo trước cuộc Âu - chiến trước đã lan rộng khắp-nhiều nơi trong thế giới nhưng ở nước ta thì mới xuất hiện từ năm 1930.

Ngay ở Pháp, lúc mới nhập cảng phong - trào hướng - dạo cũng không được hoan-nghênh lắm. Sở dĩ như thế vì ở Pháp thanh-niên hồi đó rất ham mê tự do cá nhân và không thích những cách tổ-chức theo khuôn phép như dự vào một quân đội, những mộng-tưởng về hòa-bình thế-giới khiết cho các thanh-niên Pháp hồi đó cho những điều có thê-le sáu vào khôi-đé của thanh-niên những kỵ-luật mà người ta cho là sẽ giúp cho tinh-thần chiến-tranh thêm hăng-hái.

Mãi đến gần đây, nước Pháp qua một cơn binh-lira và gặp một tai nạn ghê gớm chưa bao giờ trông thấy trong lịch-sử, người ta mới nhận ra giá trị của chủ-nghĩa hướng-dạo và nhiều thanh-niên giáo-dục theo phương-pháp hướng-dạo đã rõ rệt can-dam, diem-dam, lanh-tri khôn trong nhiều trường hợp.

Người ta kể lại nhiều việc đã tờ rõ sự anh-dũng và lòng hi-sinh của các đỗ đệ của Baden Powell và từ đó người ta hiểu rõ sự ích lợi và cái-hiệu-quả của phong-trào hướng-dạo. Từ đó Tưởng-chết Pétain với các nhà cầm quyền nước Pháp bắt đầu công-cuộc phục-hưng nước Pháp mới để tiến-việc tổ-chức thanh-niên. Ta thấy ở Pháp lập ra một hội coi riêng về thanh-niên và lập ra những trại thanh-niên và nhiều tổ-chức thanh-niên khác. Người ta lại khuyến-khích cho phong-trào hướng-dạo và luôn nói đến các công-cuộc về

## Trước hội truyền bá Quốc-Ngữ

Năm 1929, ông Lê-công-Dắc đã cho in ngoài bìa cuốn sách (tiếng Anh Principles of English Etymology) may lối này: « Nên khuyến naua lập hai tượng-ký niêm cù đạo Trực và cù đạo Tràng túc Alexandre de Rhodes, là hãi-vị đã đặt ra quốc-ngữ Ai là người bạc bẽo, cù việc bác-di ! Hè bac-bón, đây lập tượng-thờ ». Năm 1936, Ông Đắc cho in chán-dung Tràng túc Quốc-ngữ tại nhà in Viễn-đông. Đầu năm 1937, ông xuất-bản quyền Tân Quốc-văn, trong đó ông cho in chán-dung, bút-tịch-viên-sử Triệu-Lô Quốc-ngữ. Nhau ngày lễ khánh-thành đai kỷ-niêm Triệu Lô Quốc-ngữ, ông lại được ban tổ-chức mời Ông dự lễ và nghệ-diễn-thuyết. Ông già Trung-bác Chủ-Nhật muốn có một bức-chân-dung của Triệu Lô Quốc-ngữ xin gửi \$810 hoặc muỗn có cuốn Tân Quốc-văn xin gửi \$810 (bằng-lim cung-được) và thêm \$820 cước-vé cho

## LÉ-CONG-DẮC

16 ter. Sinh-tu Hà-nội.  
Cần-nhiều-dai-ly & các-tỉnh

thanh-niên. Việc tổ-chức thanh-niên ở Pháp không phải không có ảnh-hưởng đến các xứ thuộc địa và gần đây ta đã thấy quan Toàn-quyết ký-nghị định-lập-ra ở xứ này một ủy-ban trung-ương coi về công-cuộc thanh-niên do M. Lebas Hiệu-trưởng trường-Trung-học Albert Sarraut đứng đầu và có các-hội viên Pháp-Nam-dự vào. Lần thứ nhất mà hai-vạn thanh-niên học sinh Pháp-Nam đã hội-hop ở trung-mtuan quan Toàn-quyết để tổ-rõ-tinh-thần đoàn-thê và ái-quoc là vđ-dip ngay Jeanne d'Arc nhà nữ-anh-hùng nước Pháp về hối-thập ngù-thê-ký, một ngày lđ để biểu dương tinh-thần và lòng-ai-quoc của dân Pháp. Cái-dời của những vđ-anh-hùng như Jeanne d'Arc của nước Pháp, như Trưng-Trác, Trung-Nhị nước Việt-nam ta, là một cùi-cương-sáng cho thanh-niên và chỉ-rõ-nghia vđ-của thanh-niên.

Sau công-hội họp ngày 11 Mai đó người ta còn mong sẽ được trông-thấy nhiều công-việc rất-ich-lợi của ủy-ban-trung-ương các-công-cuộc về thanh-niên & Đồng-uong. Người ta còn mong đợi ở xứ này sẽ có những tổ-chức thanh-niên như các-trại thanh-niên, các-doan-thê thanh-niên-học-sinh và lao-dụng như ở Pháp. Với những công-tổ-chức đó, thanh-niên sẽ theo-ký-luat, tinh-thần doanh và rèn-đua-nhưng-còn-tuân-nhau-lâm-việc, sự-diêm-dâng, táo-bạo, sự-cao-cảm, kiên-nhẫn.

Với các-tại-thanh-niên thanh-niên-lại có thể-tập-chi-queun những-việc-thủ-cùn-thường-thực-rất-có-lich-le. Nói-tóm-lại, người ta cần hi-vọng ở ủy-ban-trung-ương các-công-cuộc về thanh-niên-xứ này-nhiều.

T. B. C. N.

## Truyện dài của HỒNG-PHONG

(Thuat-truyen mot lay gian hang quai kiет ở xã hội ta gan day).

### I. — Sư-nam-sư-nữ-chùa Ấy là anh em ruột

Khách bước chân vào bên trong cửa tam-quan chùa Lãm, trời vừa-chạng-vạng.

Chiều bôm-mùa-thu, mấy cây ngô-đông tàn-tiếng, đê-phơi-mái ngói-in rêu xanh-xám-lâu-đời, như-lô-thêm-những nết-âm-ý-tiêu-diều cho ngôi-chùa-cô.

Cánh-sắc-trong-chùa-lúc-Ấy-càng-bà-hơ-hơn.

Trên-mặt-tòa-sen, leo-lết-máy-ngoạn đèn-dầu-lạc-vừa-dù-phản-chiếu-ánh-vàng-cù-ký-của-chiếc-dinh-trầm-huong dang-tòa-lên-những-con-rồng-những-lán-khỏi-núi-khúc-trắng-mờ-và-nực-một-mùi-thơm-mát. Một-ni-cô-ngồi-nghiêm-trang-gõ-mõ-tụng-kinh; bàng-gõ-hòa-nhịp-với-tiếng-người, nghe-cù-du-ân-xa-vắng-như-một-khúc-nhạc-gi-rên-rி-du-đuong-ở-giữa-bầu-khung-khi-hu-quanh.

Người-khách-dến-ban-nay, ngồi-đợi dưới-nhà-tò, nhai-trầu-bôm-bém-nói-chuyện-những-ngó-khại-mưa-nắng-với-bà-vài-giờ-ngoài-50-tuổi, lo-việc-giả-thoái-còn-và-quét-tuốt-phục-dịch-nhà-chùa.

Khách-cũng-dộ-chứng-Ấy-tuổi, nhung-xem-cách-kè-mặc-nói-nặng-rà-dàng-một-bà-ở-lahn-thanh-có-dần-vốn-và-thao-dời. Lại nghe-chuyện-trò-thân-mặt-với-vãi-giá, người ta dù-hiển-bà-là-bợ-họ-hàng-trường-huong-của-người-tu-ở-chùa-này. Xem-ý-bà-dà-từng-lui-tới-đi-ba-lần-rồi-thanh-ra-quen-dường-thực-lối. Nhât-là-mới-cách-bà-hôm-trước, bà-đến-ở-chùa-một-dêm-rồi-di, nay-dâ-trở-lại.

Bởi-vậy, khi-đến-trên-chùa-bước-xuống-thão-xá, thoại-trông-thấy-khách, ni-cô-phải-phai-minh:

— Khi-lát-phản-lại-xuống-choi. Chào

## một-ké Bán-Quy

### Tranh vẽ của MẠNH QUÝNH

bác q! Bác đến-lúo-nào mà cháu không-biết.

— Áy, bác đến-giữa-lúc-cháu đang-tụng-kinh-trên-chùa, nên-bác-lặng-lẽ-vào-day, không-dám-lam-rộn.

— Già-Sán-dâu-rồi? ni-cô-gọi-bà-vãi-giá-Đi-dọn-cơm-chay-để-cụ-xoi.

— Thôi, dừng-làm-phiền; bác-dâ-kn-com-rồi.

— Cháu-doán-chắc-bác-di-lđ-den-Phủ-giáy, liện-dường-lại-rẽ-vào-day-thăm-cháu, phái-không?

— Không, bác-ở-Hanoi-xuống-thẳng-day. Lúc-nó-trên-xâ-hàn-nhieu-quâ-hanh-lâm-cho-ngaing-dâ, giờ-không-thay-dổi. À, còn-anh-cá-cháu-di-dâu?

— Thưa, su-huynh-cháu-sang-thăm-hoa-thu-thuong-tri-tri-ở-chùa-làng-bén-canh-dè-muon-một-bộ-kinh, châc-cũng-sắp-về.

— Đến-hứa, cù-cù-việc-di-ăn-cơm-di, rồi-bác-cháu-ta-sé-nói-chuyen...

— Cháu-nương-nhờ-của-phat-bây-lâu, chay-nhat-nâu-sóng, dâ-theo-cánh-nhà-qué: sâng-sốt-với-xé-trua. Họa-hoàn-mới-ăn-buổi-tối, mà-có-ăn-thì-bắt-quâ-máy-cù-khoa-huoc-hay-một-bà-cháo-hoa, thè-thói. Bác-tinh-nhâ-chùa-thê-là-phong-lưu-rồi-day. Mỗi-bác-rửa-rây-cho-mát-mě-rồi-di-nighi.

— Nói-chuyen-cho-vui, chư-nghỉ-ngoại-gi-mới-chép-tôi-thê-này.

— Vâng-thì-nói-chuyen, nhung-xin-bach-dung-tôi-mãi-cù-chuyen-như-hom-nó, châu-không-thich-nghé. Bác-cho-nghé-chuyen-gi-khac-kia.

— Cù-rõ-khéo-ॐ-ở! bà-phân-kwom-ni-cô-và-cười. Chuyen-Ấy-mới-là-chuyen-hay-chú.



Dưới-bóng-dèn-tqa-dâng-nhỏ, ni-cô-ngoài-ăn-cháo-với-muỗi-trắng-giá-Sán-và-hung-lên, trong-khi-bà-phân-ra-bên-chỗ-dè-chum-nuoc-rắn-mặt-và-rửa-chân.

và tuy không sảng lâm, cũng đủ chiếu tỏ vào nhan sắc của ni-cé; một người mới độ 22, 23 tuổi, mặt trai xoan, mũi rọc dừa, miệng hơi nhu hoa hồng mới nở, cặp mắt hiền từ xinh xắn ở dưới hai hàng lông, màu vàng nguyệt; tuy ánh mắt koan nâu che dấu nứa trán, vẫn không làm khuất được vẻ trang mịn màng của nước da. Ai trông thấy cũng cho là một pho tượng sống do tay thợ hóa-công đã nặn với công phu mỹ-thuật. Nhưng pho-tượng sống ấy, đáng lẽ là một mỹ-nhân số một số hai, bay giờ linh-thanh hoa lệ, bay là một thiên-kim tiêu-thú ở chốn khêu-cács mới phải; có sao số phận trở tròn, lại đem gởi vào mấy thувor vải nâu sồng, và đặt dưới bàn chân những pao-tuong gỗ son thấp kia?

Ni-có vừa húp xong bát cháo thì bà phán trả vào, ngồi bên cạnh.

Bót ngồi, bà gõ ngay tay cùa của cô cháu ra — ý chừng muốn thể cho ra vẻ thân yêu — và hỏi có một cách rất tự-nhiên:

— Cháu Phuong-Thảo à, lấy cái gương soi đưa chỗ bắc mượn.

Nhà tu-hành vẫn phải để đặt từ câu cười tiếng nói, nhưng câu bà Phan hỏi, chưa biết là vỗ tinh hay hữu ý, khiến cho ni-có không thể nhịn cười :

— Sao bắc lầu tần thế? nhé ơng sir bà vái mà hỏi gương với lược, họ làm gì có chứ!

Bà Phan thở dài :

— Chỉnh vì lẽ ấy, bắc mới hỏi gương. Nàng đến bắc còn soi gương nỗi gì, da dãnh, má dã nôp? Bác muôn coi gương đưa cho cháu tự soi thử xem. Tại cháu bắc soi gương mấy năm rồi, nên không lýульт cái xuân-sắc của mình mà thương tiếc đáy. Một người xuân xanh nhanh sắc như cháu, dã vội gi xuai già đầu phật, chẳng phải dâng tiếc lầm sao? Cháu nên nghĩ lại mà nghe lời bác...

Ni-có chắp tay van lơn :

— Cháu xin bắc dừng nói mãi chuyện dã cũ ấy mà.

Bá-cụ rơm rốm nước mắt cầm lấy bắn tay cháu vuốt ve, và nói giọng chứa chan au yếm, thêu thù:



— Thà như thằng anh cháu bỏ nhà đi tu còn có lý. Nó đã ra đời vật lộn lòn keo, nó đã buôn bạc về những nỗi vợ con bắc-linh, buôn bán thất bại, khiến nó đam ra tức mắng chán đời, có thể-phát xuất giá chung cho là được đì. Còn như cháu? Một đời con gái vừa mới lớn lên, trong sạch, xinh đẹp, đây e tuong lai hạnh phúc hen hò; iờ ròng như một đóa hoa tươi iảm vừa mờ bé cánh nở ra, nào đã nhuốm phai bụi hương muối gi dầu mà dành bê nó di cho cam? Vẫn biết sinh tiền ba cháu lòng công iốn của cho thẳng Ngô-bí-Diện di du-học tây-phương, cõi du-đường dục đào-tạo non và hứa hẹn gá cháu cho nó. Nhưng sau nó thành tài rồi vong ân bạc nghĩa, quên cháu mà di lấy người con gái khác, thê là nó tiêu-nhân, đều rã, mang tội với trời oắt và du-luận; phần riêng cháu có trách-nhiệm gi hay dã can danh phạm nghĩa ở chỗ nào đâu. Đời nay không phải như đời xưa, một tiếng nói iỏi khiên người con gái phải làm quâ-phu suối đời? Vì việc thất-tinh ấy mà cháu cắt tóc ở chùa, ta rõ suy xét nồng nỗi quá, người ta cười cho. Với tay sặc cháu, thừa lây được chồng danh giá sang trọng gấp mấy thẳng Bi-Diện... Cháu phải nghe bắc mà hoàn tặc di, vè vòi bắc, bắc châm nom du-đường — dục cháu một cách sung sướng, rồi bắc lo việc chung-thần haminh phúc cho cháu hàn hoi...

Ni-có Diệu-Tâm — pháp-hiệu của cô Phương-thảo — ngồi cùi mặt và tay lấn trang-bại, để cho bà Phan diễu-thuyt một thời một hồi, bấy giờ mới cắt tiếng nói dứt dâng tự-nhiên, như một người không bị cảm-xúc tí nào :

— Cảm ơn bác có bụng lo xa cho cháu. Nhưng hạnh-phúc đời cháu đã lầm thấy ở chốn này rồi, còn phải kiềm đầu nữa. Cố diều, bác cũng hiểu lắm như người ta, trường rằng cháu thất-ý về việc gá họ Ngô phụ-tinh mà quý-y cửa phết.

— Chẳng phải thế thi còn gì?

— Không! chuyện dinh hồn ấy chỉ là một việc hẹn ước ở giữa hai bên trưởng-thuyt, phần riêng cháu với người ta có lóng biết nuan và gáu bé thử thót bao giờ. Nhứt đán

người ta làm nên danh-phận, thấy nhà cháu sa sút mà quên ăn nghĩa xưa, kén hanh-duyên mới, chẳng qua là sự thường tình, cháu không buôn ma cũng không trách. Phú quý vinh hoa chỉ là giấc mộng. Cháu quyết ý xuất giá náo phai vi chuyện thất-tinh; kỷ thiệt vi mót lẽ cao xa mà bắc chưa kịp xét đén.

— Iê cao xá thê nào? bà phán hỏi vội với giọng gay gắt.

— Cái nghiệp của cùi au phi thi, bác à. Đề cháu nói qua cho bác nghe. Con người ta sinh ra ở đời, bắt cứ làm một việc gì cũng là minh lý - tạo cho mình một cái duyên-quả mai sau. Cho nên bấy giờ mình làm việc lành, thì rồi có việc lành báo ứng; làm sự ác thì rồi có sự ác báo ứng. Cái duyên quâ tuong sinh tương báo áy, nhà Phật gọi là Karma, mình gọi là nghiệp. Một người được hưởng sung sướng ở đời là nhờ có cái nghiệp trước iỏi; trai lại, người gặp phải cảnh ngộ vất vả dâng cay ở đời này là vì đời trước có cái nghiệp không tốt. Người ta bảo phải trả nợ tiền kiếp là thê. Ai bị cái nghiệp trước nặng mà biết tu lấy lòng lành ở phái, thì cái nghiệp sau mới cho mình được an nhàn. Khoản nợ tiền-kiếp dâng nào cũng phải trả, không trốn di đâu được. Tốt hơn, mình biết lo trả ngay bây giờ để gáy lấy một duyên-quả tốt đẹp đời sau. Đây, chỉ nói qua loa như thế, bác cũng dù hiểu ra thế nào. Vì đây mà hai anh em cháu bô hét trân-duyên tục-lỵ, dóc chí tu-hành, dù có sấm sét búa riu kẽ ngay bên cõi, cũng chẳng biến tâm.

Bỗng có tiếng lạ nói xen vào:

— Em tôi nói phai lâm: cái nghiệp nhù bát buộc, không tu không xong.

Chính là nhà sư, pháp-hiệu Tuệ-tâm, anh ruột của ni-có. Đổi với sư, nàng vừa là em ruột, vừa là học trò, cho nên lúc này bà phán hỏi, nàng gọi là « sư-huynh ».

Hai anh em có gương mặt giống nhau như đúc, ai mòi trông cũng biết ngay họ là đồng-bao huynh maipi, không thể nhầm lẫn. Nhà sư trạc đờ ba mươi tuổi là nhiều, nét mặt dần dỗi, quâ quyết tõi ra

về, nhà sư vào ngủ. Ngày giờ, nhưng ba phan và ni-có đang mải nói chuyện, không ai để ý. Chàng nghe tiếng nói, bà phán mới ngừng mệt lèn, trờng thay:

— Kia, anh cả dã vê lúc nào? Anh chẳng khuyên bảo em nó hòi tôi, lại còn khuyên vào cho nó được thê.

— Nhưng bà etr dã mặc anh em tôi tu-hanh theo lòng chúng tôi tự-nguyễn có được không? sư Tuệ-tâm trả lời.

— Chẳng thà như anh dã ra đời rồi cháu đời, muôn tu macy. Con nó, xuân xanh ho-hó, chưa mặc phai bụi trần nợ thê mây may, đã cạo đầu trọc lõc và mặc bộ quần áo theo kia, tôi đau lòng lắm.

— Thôi, bác cứ để mặc cháu! nàng Diệu-tâm nói. Bà tu thi u cho trời, giờ có trả về tục thê, được làm tới vương-phi hoàng-hậu, cháu cũng chẳng mảng. Lòng emu đã quyết thê rồi, bác cũng đừng khuyên bảo gi khac, vò ich.

Sư Tuệ-tâm tóm cách gian hòa: Tôi nghĩ chính bà bây giờ tro troi một thân già có tiền của danh tiếng mà làm quái gi. Sao bằng bỏ vứt hết thay, vò cháu tu-hanh voi hai anh em tôi để sớm tối bắc cháu có nhau, cũng như bác dã châm-nam các cháu lúu bô vây, chẳng phải vui vê và được hồn hòu?

Ni-có Diệu-tâm bắt cười :

— Anh cháu bắc phải đấy, bác vè dây tu với hai cháu nhò.

Bà phán cõi di thuyết người ta bô chua vè tục, lại bị người ta trò lại thuyết minh cát-toc diu, khiên bà phát hán:

— Đè iỏi ngũ nhò dây một đêm, sảng mai tôi di. Giờ iỏi không muôn nói chuyện với các ngươ-



Lần này là lần thứ ba, bà phán di vè chùa Lâm dô-danh ni-có Diệu-tâm hoàn-tục lại bị thất-bại.

Nguyên trước, bà là một me-tay vào hang săn-sio, thập-thamb; hồi bối mươi tuổi trò vè kêt duyên già với một ông phan hồi huu được dâu mây năm, cho nên có cai (Xem tiếp trang 32)

# Nhưng sao lại không tập thè-thao cho cả tinh-thân nữa ?

Trong số thanh niên của T. B. C. N. ra ngày 18 Mai 1941, chúng tôi đã nói sự ích lợi của thè-thao với thanh niên. Chúng tôi có nói : *Tuy vậy, ta chớ nên lâng chenyen thè-thao về thân thè mà lâng quên cái tinh-thân của chúng ta*. Không phải trong ký đó mà thôi, nhưng trước một tháng, trong khi bắn luận về cuộc trung-cửu ý-kien, chúng tôi đã đề xướng lên cái ý kiến đó rồi. *Chính trong những bài trả lời cuộc trung-cửu ý-kien đó, ông hàn lâm André Maurois cũng nói như vậy : tinh-thân cũng như vật-chất, thanh niên ta đều cần phải cho tập thè-thao để cho sức mạnh cũng phát triển cùng một lúc ở thân thè mà cũng ở trong óc nữa. Ta không nên nghĩ những chuyện bieng-lời yếu đuối, cái đó đã đánh rối ; nhưng ta còn phải tìm cách nào cho cuộc đời tinh-thân của chúng ta được mạnh nữa, đó mới là cái khó.*

Bạn Trương Công Hót thử ban rẽ vẫn để dưới đây và mong rằng chúng ta sẽ tìm được lối thoát ra khỏi cách sống bieng-lười, vô tu lỵ.

T. B. C. N.

Có nhiều người đang tuổi cho rằng *Thanh niên là tuổi vô tu lỵ*. Vàng quá có thể, một số thanh-niên ta ít lâu nay chỉ biết yêu đời, mến đời, xem đời bằng cặp mắt lạc quan. Bởi đối với họ chỉ là những ngày xuân ấm áp, hoa nở tối trời. Chắc nhỉ những cái chí hiếu ngang, những nụ cười tràn trề tươi tắn của họ cũng đã hiểu rằng họ ít lo, ít nghĩ, thanh-thơi vui sướng như đón chim dưới ánh mặt trời — Họ vui sướng, và từ nay được vui sướng như thế mãi nghĩa là họ cứ muôn được trè trung vô tu lỵ, trí óc không bao giờ bận rộn bởi những việc khó khăn & đòi hỏi về tinh-thân hay vật chất.

Cứng ta hãy tìm các nguyên do của sự ham mê đòi hỏi vò tu lỵ của bọn thanh-niên ấy. Bạn xin tam chia làm ba hạng:

Hạng thứ nhất là những bạn sinh trưởng & chốn giao-cô. Sân-tiền của họ, họ không muốn hận rận tri não bởi một trách nhiệm hoặc một công việc gì. Họ chỉ hóng lấy, có hóng lấy được chua-não hay chung nầy những thê-vui vật-chất ở đời. Còn ngoài ra, họ không cần để mất đến vệc gì hết... Họ chỉ những bạn bè chum chìa học hành là những phuơng học *egos*. Những bạn muôn sống một đời ích lợi cho xã hội thi họ báo là những khé diêm cuồng dem thân di-lo việc người khác.. Tóm-tắt lại, họ chỉ cho cái đời vò tu lỵ, cui biết ăn sang mặc suông là cái đời có ý nghĩa.

Hạng thứ hai, gồm những bạn có tánh rất vò tu lỵ.. Bản-tanh vò tu lỵ khiến họ không để mất đến những vấn đề quan trọng, đến những sự-tội-bại của phong-hóa hay sự khốn khổ của người đời. Trời binh như phủ cho họ cái bần-tanh tự nhiên chỉ biết lâng-dam và yêu đời. Đứng trước một người dân bà, chàng chét, con chét, đang khóc than u? Họ nói rằng : *Cái chét lát nứa là bà sê quên nứa, thế rồi họ bước chân đi không tưởng gì đến nứa*. Nứa ay đam khô của người khác chỉ thoảng qua trong trí óc họ mau le như giọt nước trên tay lá chổi.

Hạng thứ ba là những bạn chính thức thờ cái thuyết vò tu lỵ ấy. Những bạn ấy đã từng phen thất bại trên trường phán đấu hay đã từng nếm những vị cay chua của đời niêm-biến. Họ đang còn trẻ, nhưng nỗi họ đã già lắm. Họ sinh ra chán đời, giận đời mà họ không muốn nghĩ đến việc đời nứa.

Ôi xá! bienvieth những bạn thanh-niên « Réné » ấy nhiều lầm, nhiều lầm. Họ thường thường thô dai buột miệng : *Chán chết, mặc kệ, hơi sặc dập mà lo* » Thê là họ sống ngày nào hay ngày nấy, tu phu rằng mình đã sống không cần họ động gì nữa. Họ tìm sự cao-thuong trong sự chán nản, tim ý nghĩa của đời người trong công việc ngồi khòng. Họ cho đời là cái áo ánh và không cần quan tâm đến việc gì nữa...

Cái đời vò tu lỵ mà các bạn thò phung-dáng khinh hay là đúng-trong? Trước hết chúng ta đứng về phuong-dien cá nhân mà nói. Một đời vò tu lỵ đã chắc là một đời boan-toan sung-sướng chua? Chúng ta cần vò tu lỵ để quên những khốn-nỗi, nhưng chúng ta cũng cần khô nỗi để cho cõi lòng minh được than thở, đau thương. Cái buồn, cái khô cũng đem lại cho chúng ta sự nhè nhẹ trong t菴 tui hay sự khoan-khoái trong linh-hồn. Chúng ta cần vui, cần cười, nhưng lầm kia chúng ta lại cần khóc cần ghen, cần hờn. Những thanh-niên chỉ biết vò tu lỵ, voi dùa sung-sướng, lầm kia thấy đời mình trống trải như thiếp một vật gì. Sách vở, tiễn-thuyết cũng sa khói lạc vật chất chỉ đem lại cho họ vài phút say sưa... Sau vài phút say sưa ấy, họ lại thấy đời mình trống trải với những ngày nặng trĩu.

Một cái kết-quả khốc-hại xảy ra cho họ là vì quá vò tu-lỵ, vi không bao giờ muôn nghĩ-ngợi cho phiền-trí mệt nǎo, nên đứng trước một vấn-dề khó-khăn gì, thì là họ phải lui. Họ không thể suy-xét, không thể giải-quyet một dỗi phiền-vấn-dề ấy. Trí não họ đã quen-nghi-ngợi không làm việc, oc-xet-doan họ đã

lên lâng-dam trước cái gì bắt buộc phải suy-nghĩ, tim của họ đã quên cõi lòng trước khung cảnh xung-tac, nỗi tóm-lai hinh như họ chỉ biết ăn, ngủ và chơi mà thôi. Cố nhiên là phần già họ chẳng ra gì.

Đúng về phuong-dien xã-hội mà nói thì hàng thanh-niên vò tu-lỵ ấy phỏng-có là gì cho ích-quốc lợi-dân không? Không. Vì cái thuyết vò tu-lỵ mà họ không muốn lập gia-dinh mặc dù đôi khi họ đủ điều-kiện để tạo một tòn nhà và nuôi một đàn con cái. Họ không muốn lập gia-dinh để cho phái đẹp ruồi bò, để khỏi ro-lâng châm nom. Vì thế cho nên xã-hội không đứng vững vì thiếu người yêu-dấp các phân-tử của xã-hội. Họ thật là những hạng người vô dụng. Bao giờ, họ cũng muốn tránh những cái trách-nhiệm có thể hại cho đời phong-dâng. Vì không muốn dụng chạm với trách-nhiệm, nên họ không muốn đặt tay vào tất cả những công việc gì, trừ ra việc di-choi và nói cười một cách vò tu-lỵ. Việc thè-giới, việc nước-nhà, việc trong tinh, việc hàng-xóm, cuộc sống hằng ngày, họ đều không dè ý đến.

Cái guy-trang của đời sống vò tu-lỵ là thế, hoàn-cảm vò tu lỵ thời-dai nào cũng vậy. Về mặt cá nhân, phim-giá con người bị hạ xuống, về mặt xã-hội người ta chỉ là phuơng-ich-ký. Vậy nên trừ cái nỗi ham-mến sủng đời vò tu-lỵ ấy ra. Chúng ta cần phải luyện-tập

MÙA HÈ ĐÃ BẮT ĐẦU, CÁC BẠN ĐI NGHỈ MÁT, HAY Ở NHÀ ? Ở NHÀ HAY ĐI NGHỈ MÁT, AI AI CŨNG NÊN ĐÓI CHO ĐƯỢC  
T.B.C.N. BẮC  
BIỆT HÈ

## núi và bè

Một số báo lâm-rất công-phu, có nhiều tranh ảnh do nhà nhiếp ảnh Võ-an-Ninh và nhiều các bạn khác nữa chụp ở trên núi và ngoài biển.

Tám hôm ngày xưa và ngày nay — Ai nén-lên-núi ? Ai nén-ra-biển ? — Người ta gợp ra một bài biền-thể nào ? Trẻ em đi ngiờ-mát. — Chuyện lật-về-biển. — Chuyện lật-về-núi. — Nhưng đùa nén-biết trong khi di-nghi-mát v... và nhiều chuyện ngắn

TRONG SỐ ÁY CÓ CHUYỆN  
1 người đốt cháy rừng truc

của NGUYỄN TUÂN

Số đặc-biệt này xuất-bản vào trung-tuần tháng Jun, các đại-ly lây-thêm bao-nhiều xin-cho biết-trước, vì số báo này in có hạn.

tri-não luôn luôn suy-xét, cần phải sống một lì và đợi chờ-hàn. Buồn-thay là những người không có lý-tưởng gì trong đầu óc ! Vàng, phần đông lý-tưởng là những cái ôi-ann, tôi-công-nhân-thể, nhưng ôm ấp trong lòng một lý-tưởng gì là một việc cao-thuong và hữu-ich. Lý-tưởng đây không phải là những cái me-màng đâu Ngô-duôi Sô, mộng-mị mà giác-chiêm-bao, hoang-dường như ước-muốn lén-cung-trắng-giáp-mặt chí Hăng, hoặc lén-núi Hi-ma-lạp với tiên, lý-tưởng đâ phải có tinh-cách-thết-thực như phung-sự-vân-chương, phung-sự-gia-dinh, xã-hội, tim-cách-giải-quyet-những-vấn-dề-khó-khăn hiện-tại, hoặc tim-cách nâng cao trình-dộ phong-hòa của nước-nhà...

## Kiểm-duyết bỏ

không cần phải cầm-gươm cầm-súng ra liều-thân trước mặt-trời mới gọi là anh-hùng và khóng phải là có hoan-cành-tốt mới nêu ra vung-vây. Ta phải tạo hoan-cành-cho ta. Những gương-sáng, những đức-tinh-nhẫn-nại, can-dám và chịu-khổ của những người anh ta đều-dâng-dâng, ta nên lấy-lên bài-học.

Thanh-niên ta phải biết phung-sự một lý-tưởng, phai-biết-biết-biết-phung-sự một lý-tưởng. Đã ôm-ap một lý-tưởng gì, thì nên các bạn thấy-trí-não mình và con-tim mình làm việc. Các bạn sẽ thấy-dậy-dậy mình không-trông-trở, trai-lại thấy-rất có ý-nghe. Bay giờ các bạn mới hiểu-rằng có lô-lâng, suy-nghĩ, đau-dớn-moi là đáng-làm-người. Về phuong-dien cá nhân, các bạn sẽ thành-những người hiếu-biết-nhịm-vu, đứng-trước một vấn-dề dẫu có khó-khăn-bao-nhiêu đâ, các bạn cũng tìm ra được vài manh-mối vì nbô-sur-luyen-tap-trí-óc các bạn đã tham-ri những khí-giới-hữu-lịch. Những người đã từng giáp-lich cho đâ, những người đã lich-duyet kinh-nhiêm, những người ấy họ có quyền, sau những chuỗi ngày-nặng-nề, ham-mến-cái-dời vò tu-lỵ. Chứ thanh-niên phung-sự-dời vò tu-lỵ tức là đứng ngoài vòng-xã-hội khòng dù vào-những-công-cuộc hữu-lịch cho đồng-loại.

Kết-luận, lúc này hòn-lúc nào hết thanh-niên phải trong-guong-thanhan-niên các nước-tiền-tiền mà tinh-giac-mong b-éng-lười. Dẹp cái-dời phong-dâng vò tu-lỵ một-bé-a-de chung-nhat-dawn-buoc-lên-con-duong-noi-dong. Hoai-dong day khong-phai là chia-to, noi-chia-lot-nhung-cá-sao-mép-ngân-năm-dè-lai, mà chinh-là-hoat-dong-trong-viec-lam-và-tu-luong.

Thanh-niên phải biết dem-quyen-loi cá nhân mà dung-hoa với quyen-loi của xã-hội. Tương-lai là quốc là xay-dap với những việc-cuon-lao, hy-sinh-chit khong phai-bang-nhung-cai-phu-phiem, xu-hoa và những nu-cuoi vò tu-lỵ. Thanh-niên van-tue, van-tue thanh-niên, những chia-dò chi-dò dàn-cho các bạn-bé dem-tui-thanh-niên minh mà giáp-lich cho đồng-béo.

TRƯỜNG-CỘNG-HỘ

Em đi...

Em bước đi lẳng lặng,  
Bàn phỏng anh đợi trống,  
Tâm hồn như rao rực,  
Tình ta em nhớ không?

Ngày ấy буди học tan,  
Anh với em đến hỏi han,  
Em ngồi bên gốc liễu,  
Mặt đẹp buồn mang mang!

Rồi bến rặng tre thưa,  
Đêm hè trăng soi nước,  
Nào em nhớ ra chưa  
Nhưng lời ta mơ ước?

Mỗi buổi sáng thu sương,  
Em với bờ lèn đường  
Vui theo linh thu mới  
Đề da anh vẫn vướng...

Lá vàng bay ngang sông,  
Gió cuốn trôi về đồng,  
Tâm hồn sao giá lạnh,  
Tình ta, em nhớ không?

TRINH-VÂN

## Mong ngóng

Những ai sánh bước trên đường mới,  
Ngo... ngo.. tôi như em bạn chia tay  
N. G.

Lá vàng buông nhẹ, rơi... rơi... nhẹ,  
Gió lạnh vù-vù suối eđ ngày!  
Lòng sao thắc-mắc như mong nhớ  
Bóng một người xa mãi thế này?

Người ấy càng tôi hẹn nhớ thương,  
Tháng ngày theo đuổi mong vẫn  
chóng.  
Có chiều lạc bước bên hồ vắng,  
Ngâm bồng máy tan, nhật lá vàng.

Nàng có lời ca như tiếng chim,  
Những chiêc xuân nắng, gió mây im  
Bên ôi, nang hót lời ái ái,  
Tôi lưỡng mồ trong giặc áo-huyền!

Nàng có lời thơ đẹp like mây,  
Âm-thanh như ngon giò heo may,  
Tôi ngâm-nha mỗi mà không chán,  
Có lẽ lòng tôi ruou đã say.

Tỏi hối! Sao nay bao nguyễn-ước,  
Nghien rắng, buông thả xuong gióng  
xuân,  
Bởi chàng hạnh-phúc ngày xanh  
trước

Chẳng lại cho tôi lẩy một lần!

## Văn tho

Nàng đã sang sông với thuyền đò,  
Bành long kham-liem môi duyên  
Đề đi theo đuổi vinh-hoa khác,  
Mặc kè đem dài gõ môi ta!

Từ đây, tôi buồn như là rụng,  
Đề hỏi vo-vân mộng đâu dâa,  
Tháng - ngày trống bóng năm tân-

heo,  
Mong-ngóng ai đi đến bạc đầu!

NHUỆ-THỦY

## Lýa khúe ea đí

Lýa khúe ca đí thi-si hót!  
Mồng lồng nhì quyến mộng hòn mờ.  
Trám nám ghi dâu tên nhường  
Vé đẹp yêu-kieu txa tú-thơ!

Rồi trong đêm ấy dưới trời hương :  
Này cắp mồi son, cắp mây hương  
Nay ánh-sáng rong trong khói mây,  
Nụ cười thận dẫu vé Yêu-Đương.

Lýa khúe ca đí thi-si hót!  
Ca đội mái đón : dãy nguồn thơ,

Trong giờ vắng lặng như thuỷ cát,  
Chỉ phút giây thôi / lại lặng-lờ.

Lặng-lờ đám vè say sura móng  
Vùng với môi thơm mím then-thảng,

Trix khép cánh hoa trong áo đó.

Nụ cười sương ngâm dưới lán nhường.

Cá thán uyền chuyền lướt mo-hè  
Nét đep ngâm reo những tiếng thơ.

Say cuồn lồng hoa sun phản đượm

Trầm ngâm móng ức lụa trong mờ.

Ca đí, thi-si / cho đời / đẹp,

Vi bồng Nàng Tiên vẫn lín-no-lò.

Bên mồng đèn hoa trong sóng lè

Đèng lồng hoa nở, tiếng oanh đưa.

Rồi tiếng lồng say trên Sắc Đẹp

Hoa bay ló-táp giò đưa hương,

Nơi tình quyến với lán mây trảng,  
Quyến cả hình hoa thán-le surung.

Lýa khúe ca đí, thi-si hót!

Vì ngày đep ấy đã qua rồi.

Rồi sau hết lòn cây ghim nho nhỏ

Trên đầu nòng không lúc nào rơi

Sẽ theo náng di kapsa nơi

Và không phải bao giờ za cách nǚa..

vui!

KHÚC-HÀ

## Nắng mới

Đời mở bừng ra trán mộng thẳm,  
Nắng dừa trên cổ đep nhường ta,  
Mưa lạnh rời qua vườn dại gấm,  
Tung bừng lòng tăng quâg say sura!

Liều rủ bén hòi sòi bông nước,  
Ve mòng đón nắng mới vita sang,  
Mây trắng tăng cao vohn tha thứ,  
Giò chiaa nhẹ nhẹ thời thiên man.

ANH-ĐÁT

## Nguỵen vọng

Có nhũng buồi tám hòn ta rao-rực,  
Xa người yêu trong lác một mình,  
Bên sườn non trong đám cây xanh :  
Ta muôn hóa thân làm cây trúc...

Với thân ta đem làm ống địch,  
Lúc đem khuya thòi khúe bi-ra  
Gửi nô lòng cung sóng nước bao la  
Cùng với mối u-hoài còn giấu kin...

Ta muôn hóa thân làm giò quyến  
Đem đùi bún tòi chòi người yêu  
Để hòn nắng lói bến dùi hìn  
Đèn nhảng thay cõi lòng xua xay-xay!

Mỗi u-linh trong ta nòng biết đén,  
Lai quay vè ấp úp nứa xua,  
Đè cho hàng mít lè khô  
Và tảng địch tèi nay thòi thòn thíc!

Có nhũng buồi tám hòn ta rao-rực,  
Xa người yêu trong lác một mình,  
Bên sườn non trong đám cây xanh :  
Ta muôn hóa thân làm cây trúc...

Với thân ta đem làm quán bút,  
Lúc đem khuya hòn mộng say sura  
Châm máu tay viết bút tình thíc :  
Trong thư đùi lá lồng mòng nhó...

Ta muôn hóa thân làm chim nhó  
Đem bức thư tội mai láu xưa  
Đặt lên tay kè vắn thòi  
Đã bỗ ta không hè trở lại...

Đọc thư ấy nòng thay lồng lè-lái  
Và thương chàng thi-si da tình,  
Sẽ quay vè với ánh bình minh  
Lam ấm lại cõi lòng lạnh, lèo!

Ta muôn có muôn nỗi huyền điện  
Hoa tình nắng thành hạt mươi  
phuong

Đè rắc lén trên các vết thương

Sói di hết nhũng niêm đau khô...

Rồi sau hết lòn cây ghim nho nhỏ

Trên đầu nòng không lúc nào rơi

Sẽ theo náng di kapsa nơi

Và không phải bao giờ za cách nǚa..

LÉ-SINH

SAU NHỮNG NẠN GIẾT NGƯỜI BANG THUỐC,  
HÀNG BẮM BỎ ĐÓ NẾU KHÔNG TRỪ ĐƯỢC

## thì cũng đáng buồn cho dân ta

VŨ BẮNG

Trong một tuần vừa qua, các bạn đọc báo hàng ngày đã được thấy ba vụ giết người bằng thuốc xay  
liền bâ bối :

Ở Phú-Lộ, phò chòng tên Tắc có một đứa con bị cam, mời thầy về bắc thuốc cho con. Đầu bê uống của ông này thi thuốc điện đòn thanh có cái công dụng hạ đàm mà giết chân tay và chết liền.

Đêm mấy viên thuốc của đưa trê vùa nồng mà chết thòi cho chòi ăn xem có phải là thuốc độc không, con chó khỏe là thè, cung lân dùng ra kh้อง sống được vèi nghè lại không phải là họng, nói trê, nhè trai tai, lại là họng thòi hòi, cái họng mà ta gọi là lang băm giỏi bít hơn giòi thuốc.

Còn bao nhiêu chuyện nữa, còn bao nhiêu chuyện nữa không tài nào nhớ hết.. nhèng chuyện giết người vòi dao kim chì bôi vèi mọi người vòi người đai coi rẻ mang người ta, đàm làm nhèng truyện càn rõ nhất, ở ngoài trời tảng tượng của nhèng người biêt nghè.

Tôi nhớ đến nhèng chuyện như thuỷ thành Bia, lôi nhòi đén nhèng người mà mỗi khi thấy nhà nào có người daon ôm thi hối hoảng chạy lại mách nhèng món thuốc mà họ chua bao giờ dùng cả ; tôi lại nhớ đến nhèng họng họ khòng hay khòng biêt, mỗi bùi xâu tròi kia, khôn gài giờ đưa ra thành thi mòi một ngòi hàng thuốc.

Thuốc, đâ đánh rằng có nhiều thứ

Trung-Bac Chu-Nhật  
đôi khô giấy và thêm trang

Bắt đầu từ số 04, khô giấy  
Trung-Bac Chu - Nhát sẽ đổi  
ra làm 20 x 27 cm, là hép  
hợp bảy giờ một chút, và tăng  
thêm 4 trang, tức là 40 trang.

Số đâ phải đổi khô giấy và  
và là vì số giấy dự-trù đã  
dùng hết, không mua được nữa  
nhà phải dùng giấy Hoa-kỳ  
mà giấy Hoa-kỳ thì khô nhò  
thông dụng vèn Tu khô giấy  
có hẹn hột một chút, nhưng  
trắng và đep hơn. Dù khô giấy  
đòi thay, song tăng thêm bốn  
trang, bài vòi sẽ đổi-dào hơn

T.B. C. N

mà ông lang, có nhiều họng; khòng thè gỏi chung vào môi gỏi như sà lát với rau mài đê làm. Nhưng ta khòng thè khòng nhận rằng trong cái sò thay lang hiện nay, nhèng ông có thuốc học hiem lâm, mà nhèng kè bít đòn tay rất nhiều. Mà trê trêu thay là sò phân! Cái họng sinh sống được vèi nghè lại không phải là họng, nói trê, nhè trai tai, lại là họng thòi hòi, cái họng mà ta gọi là lang băm giỏi bít hơn giòi thuốc.

Bip, nhèng ngôn bít của họng này sẽ là đầu đê một trang báo đặc biêt của T. B. C. N. xuất bản nay mai; đây chung tôi chỉ nói tới cái họng thè lang khòng thè đòn bít qua vè y học một chát gi mà cũng đòn còng nhèn mòi hiệu bít thuốc để giết người như khôn ống lang đâ chữa bệnh cho đưa con bắc Tắc.

Nhèng họng này, hiện giài bùi giờ nhèn lâm. Họ giết người khòng biêt bao nhiêu, và dọa người ta nhè kiu làm «sóng la» vay : aii óm mòi họ xem mạch mà khòng uống thuốc của họ khòng xong, họ làm đàm kioanh từ đóm và bòp mận khòng biêt bao nhiêu mà kie.

Chinh kè viết bài nay, một hôm ngồi chơi với hai ông lang trê tuoi ở hòng X.. đã được tai nghe mãi thèng một chuyện mà bạn đọc đòn sẽ có nhiều người cho là bịa đặt, nhưng xin cam đoan 100 phần 100 nêu lòi nói du oan giả họa thi xin trời phạt cùi bít tôi phải uống thuốc của họ (đó là một câu thè đọc nhất đời cha tôi).

Vậy, hai ông lang trê tuoi ấy mới nghĩ ra mòi thù thuốc họ chúa lao mà lại chúa cùi cho nhèng bà hận sản.

Tôi khòng biêt thuốc nèn chèng hiêu thù thuốc họ ấy có nhèng vị gi, nhèng chát gi. Nhưng thực tinh, tôi đã nghe thấy họ bàn với nhau

rồng vỗn mồi lợ chỉ có bốn năm hào bắc.

Một ông nói :

— Thế bây giờ ta bắt đầu quảng cáo ngay trên báo mới mong được nhiều người biết. Vậy ý bắc, bắc đặt giá bao nhiêu mội lợ?

— Hai đồng.

— Năm đồng.

Họ nghĩ rái cách làm tiền và sau rồi họ khám phá được điều này mà họ cho là sự thực trên đời : Minh có hàng, cảng nói rẽ thì người ta sang coi thường. Bởi vậy, muôn cho người ta không coi thường như thằng « ho lao kinh hàn sần » ấy, hai ông lang băm kia sau cảng nhất định đặt giá mồi chài là 17\$ — vắng mươi bảy đồng không hơn không kém,

Đó, cái tôi ăn sâu cay ngập ngâ của các ông lang vươn.

Đó no miên được đồng tiền tốt, Sông cuộn bao nài họ chửi minh.

Mà thực thế, họ không cần chuyện sòng chép của con bệnh thực. « Lá mót lòn là đà » ô, câu sấm thiêng liêng của họ ; họ chỉ cần tiền, họ có biết đâu rằng, trong khi họ kiêm được đồng tiền một cách già dỗi, hèn mạt, phi nhân loại như thế, thì những khứ khì từ thời erup mạng người nhà người ta là cái mà tiền cha cung không mua được, gây ra bao nhiêu khùng tan nát, đau lòng người sống.

Những kè lầm lang như thế có tội ngang với kẻ giết người. Thêm vào đó lại còn tội dí bít đồng-bảo nữa, họ con người ta là một cái trò chơi, họ trào lộng với cuộc đời một cách thảm thiêlem và gian ác.

Đến đây, tôi không khỏi khống nhớ tới một người thanh-nien xưa kia cung học một trường với tôi bị bệnh xấu hổ, phải giấu người nhà, ăn cắp cả ba tháng tiền học

cứ mỗi lần nhận năm mươi đồng bạc thi ông sánh sỏi đòi lại về lấy đất thửa lại, phơi khô, rồi tráng một lần mực tầu, đem đến cho bạn và bảo uống. Uống như thế cho hết ngọt trán đồng bạc.

Có nhiên là không khỏi bệnh. Sở dĩ tôi nhắc lại câu chuyện có thực trên này là vì chính mắt kẽ viet bài này đã được mục-kịch, ít lâu nay, ở thành-phố ta có một bọn tiếc không có tên ngày lác áy. Sự thực, chỉ nửa giờ sau, tôi đã biết hết cả bí quyết của sự dài hàng kia : những người xông vào mua ruy trước nhất bỗng là những tay sai của bọn bán hàng, như cái kiều supporter ở nhà hái hái bồi đá bong.

Tuy vậy, sự hiểu biết đó của tôi vẫn không thể làm thay đổi cái ý-tưởng này : người mình, một phần lớn, để tin người quá, thậm chí, có nhiều kẻ nói ráo lòn thì được người ta nghe cõi bình lặng thực thà thi bi bô quên hay bị cõi thường vây. Cõi lẽ vi tám-lý số đồng người minh như thế cho nên, về mặt thuế, xuong trâu, xuong bò, xuong chó, xuong thỏ và biết đái lại không có cả xuong người trong đó?) mà bô là bô cốt. Họ chẳng cả lén như cái mả, đánh rót xuống đất, ròi mờ hôi vào... thế họ lây mót cái gáo đưa bân nhất mức ra một thứ rượu, dái rượu bồ huyết một đồng một chai to.

Tôi đã biết rằng nhiều người nhất là người Khác — có tài buôn bẩn lầm. Tôi lại biết rằng những lời hô-hét quảng-cáo của họ di thẳng ngay vào quan-ứnay bởi vì ioan là lời lẽ hiền, ai cũng biết ; nhưng tôi không thể tưởng tượng được

đi thoi, biết rằng cái lối kêu gào àm-í của các ông danh pheng pheng làm xiếc « ăn thua » lầm, họ ráp kieu lâm àm han, không có mội việc gì là họ bô. Nào nói truyền thanh, nào treo biển, nào trang bẳng, nào ống tiêm, móc, máy nghe bệnh, ống giác, bông, gạc, máy điện, hình

(xem tiếp trang 34)

rằng cái chất nước đặc lờ, hung hổ áy, chưa không biết bao nhiêu sự bẩn-thùn — có cả mồ hôi nứa — lại có người bô đồng bạc ra mèo về đê uống.

## VUA GIA - LONG

# di dân Việt-Nam sang Xiêm

VĂN - HẠC

quân ra đánh quân Tây-son. Bị thua, Chu-vân-Tiếp phải lui về giữ nơi sào-huyệt cũ ở núi Trà-Lang.

Tháng ba năm Nhâm-dần (1782) Nguyễn-Huệ, Nguyễn-Huệ đem đại đội chiến thuyền vào lấy đất Gia-dịnh, lưu họ hàng-tướng Đô-nhân-Tráp ở lại giữ thành Sai-côn. Biết rõ quân tình của tướng Đô-nhân-Tráp, Chu-vân-Tiếp nhân cơ hội đem quân từ Phù-Yén về hợp với quân các đạo, tiến binh vào đánh đuổi quân Tây-son, khôi phục thành Sai-Côn (Saigon), cho người ra đảo Phú-quốc nghênh già Nguyễn-vương về yên-vi.

Năm sau, năm Quý-mão (1783) vua Tây-son lại sai Nguyễn-Lữ và Nguyễn-Huệ đem quân vào đánh Gia-dịnh. Nguyễn-vương bị thua lại phải rời Vương-mẫu và cung-quyền ra hành nạn tại đảo Phú-quốc già Nguyễn-vương về yên-vi.

Khi Nguyễn-vương được vua Xiêm mời sang bàn việc và nhận được mật-biếu của Tiết mới biết là Chu-vân-Tiếp chạy sang kinh-dô nước Xiêm viếng mắt Xiêm-hoàng, xin binh cứu-viện.

Sau đó, vua Xiêm sai hai đại-tướng đem 20 vạn quân, 300 chiến thuyền sang lấy được Rạch-gia Ba-thắc, Trà-ôn, Mân-thịt, Sa-dec. Chu-vân-Tiếp bị thiệt mạng trong trận đánh Mân-Thịt. Nói là đem quân sang giúp Nguyễn-vương, kỳ thực vua Xiêm chỉ muốn nhân cơ hội để chiếm đất Chân-lạp.

Nhưng chẳng bao lâu, Nguyễn-Huệ đem quân vào Gia-dịnh, đại phu quân Xiêm ở gần Rạch-gia và Xoài-mút ở phía bắc Mys tho ; quân Xiêm chỉ sống sót được vài ngàn người, theo đường hẻm trốn chạy về Lào.



Phu Khuon-Hoc  
NGU-DUNG VUA GIA-LONG

## Một viên tướng giặc biệt nổi tiếng Xiêm.

Hồi quân Tây-son nồi lên đánh chúa Nguyễn, tại Trà-lang, tỉnh Phú-Yén có một tướng giặc cù-khô, họp hàng ngàn lầu-la, tự xưng làm Vương làm Bá. Tướng giặc ấy tên là Chu-vân-Tiếp, người gốc ở tỉnh Qui-nhon, vừa có sức khỏe, vừa có muu-trí, hơn dời.

Chu-vân-Tiếp vẫn vỗ oán tài đê dànir, lại còn có biệt tài là nói được tiếng Xiêm-la và tiếng Chân-lạp.

Khi chúa Nguyễn (Đinh-vương) thất thế, bỏ thành Phù-xuan, cho họ Trịnh chạy vào Gia-dịnh, Chu-vân-Tiếp đem quân theo giúp. Chúa Nguyễn sau bị hãi vã, Nguyễn-Huệ, Nguyễn-vương (húy Nguyễn-Anh lúc vua Gia-Long) lên nối-nghiệp. Chu-vân-Tiếp được phong chức chưởng-cv. Được cử dem

Nguyễn-vương một mặt giục ông bạn người Pháp là đức cha Bá-da-Lộc đem Hoàng-tử Cảnh về Pháp cầu viện, một mặt rước Vương-mẫu và cung-quyền sang trú ở Vọng-cát, chờ thời-cơ. Bấy giờ là tháng tư năm Ất-đi (1785).

11

## Hàng ngang người Việt sang Xiêm

Bí Ngự-đường lùn-trú tại kinh-dô nước Xiêm-La, ưng-sĩ kéo sang yết kinh rất đông, Cố quan cai-dị Lè-vân-Quán với là ti-tướng của Chu-vân-Tiếp, đến 600 người sang giúp Ngai.

Taу người Nam kinh sang đông quá, vua Xém truyền lập riêng một khu ở phía ngoài thành Vọng-các, để người Nam ở, gọi là trại Long-ký.

Vua Xiêm cũng chẳng tu-tế gì! Đó chỉ là một cách giam lỏng vụa tội Việt-nam, để tiện bê kiêm-soát.

Nguyễn-vương khùng đe mọi người ngồi iỗi, ăn không trong trại Long-ký. Ngài cãi dại mỗi người một việc. Ngót nghìn người theo hồn, ngồi chia thành từng tốp 50 người, 100 người một, phải mỗi tốp đi làm một việc. Topp thi khai-khai ruộng hoang, cây trồng đe lấy lương nuôi quân-si. Topp thi là rác cáo dồn gò đong sần chiêu thuyền. Topp thi lèn về Giadinhh do-tham tinh-hình và chiêu-lập những người ngôa-dâng chờ ngày khai-phuc.

Mọi việc trong trại, Nguyễn-vương lô-chức có trả-tự, cụ-cu y như trong một nước nhỏ vậy.

Cảng bao lâu số người theo sang giúp Nguyễn-vương lèng rát đóng. Ngài đã có một đội quân bão-bộ do người thợ hùn-luyện láy, rát là tinh-nhu.

Bấy giờ quân Diển-diện sám phèm biên giới Xiêm-la và dọn kinh quái thẳng tới Vọng-các

Đè iạ vua Xiem, Nguyễn-vương cùng bọn Lê-vân-Quán, Nguyễn-vân-Thành tinh-nghen đem quân dẹp giặc. Qua-nhien quân Diển-diện phải lui trước sức mạnh bắng-hai của quân Việt-Nam. Lại có gạc Mă-lai quay rồi ở vịnh Xiêm-la. Nguyễn-vương cùng cao-tướng đem chiến-thuyền từ tiệt được hẹn giặc bê áy.

Hai chiêu-công oanh-liệt đó làm vua Xiem giật mình, kinh-pho, và kinh-sỵ. Chiếu-tai của Nguyễn-vương khẽa vua Xiem tro-g-dâi ngại lòn xua, nhưng cũng kuien vua Xiem mờ-o con mắt nhìn ngai hơn.

Từ hòn mồi-thể kỵ này, ngibà là từ khi Chúa Nguyễn mờ-mang bô-cô, nước Xiêm phải nhượng bộ nước Việt-Nam, trong cuộc bão-bô nước Chân-lap (Cao-mèn). Nếu một người thao-lực như Nguyễn-vương làm chúa-tể nước Việt-Nam, thì đất nước Chân-lap và cả nước Xém sẽ bị đe bẹp.

Ngì vây nái dã mây lẩn Nguyễn-vương tò lời yêu cầu, Xiêm-hoàng chỉ kiêm có từ-chối và khuyên nên kiem-lâm đợi dịp tốt. Xém-hoàng không muốn chấp cao cho cọp. Bấy giờ Xiêm-hoàng như Tôn-Quyền, mà Nguyễn-vương như Lưu-Bị, khi sang cầu-viện Đông-Ngo.

Nuất cù nhai động của Nguyễn-vương dồn lột vào mắt của Xiêm-hoàng hết hết. Xiêm-hoàng định bụng dùng lô giở rị; vua tài nhà Nguyễn ở đó, để sau để mưu các việc tiền-triền thế-lực và đất đai về phía đông.

Hà Nguyễn-Vương hé miệng nói dồn chuyện về nước, là Xiêm-Hoàng lại dùng lời nói cung các cách khéo léo để cõi-lưu lại. Xiêm-hoàng định làm cho Nguyễn-Vương quên về, nay yên tiệc mai khieu vũ, rồ dù tò vui.

Nhưng Nguyễn-Vương dàn phái là người tầm thường như vậy.

Nguyễn-Vương đêm ngày đau đầu lo việc khôi phục giang sơn, song hiền-o tú tâm lý Xiêm-hoàng ngại đánh phái gắng đợi ho qua ngày đoan tháng. Thậm chí ri định vị (1787) có người Bồ-dào-Nha đưa quèo thư, sang Xiêm, xin dem binh ở thành Gia-Án-dô đến giúp, mà Nguyễn-vương phải kiêm lời là từ.

### Đang đêm từ giã nước Xiêm

Tháng bảy năm định vị (1787) có tin mật báo đưa đến Nguyễn-Vương; anh em Tây-son bắt hòn, thành Giadinhh có thể khôi phục được.

Nguyễn-vương bèn bi mật dự bị chiến thuyền, thu xếp việc về nước.



Đến dự định đó, ngài giữ rất kín. Khi đến nỗi, Vương mâu và cung-quyền cũng không biết trước, chứ không nói đến quân-sĩ và bọn vợ con, gia-dinh quân-sĩ. Day có bốn cậu ta là Lê-vân-Quán, Nguyễn-vân-Thành là được bít rõ mọi việc quân-sĩ.

Còn mắt thần của Vọng các tuy luôn luôn mờ to, nhưng không tráng thần chõi-ăn-vi đeo.

Khi mọi việc đã thu xếp xong, một hôm vào hồi nửa đêm, có khán-lệnh của Nguyễn-vương sai quân-sĩ cơ nào đội áy nai nít gọn ghẽ, xuồng chiến thuyền ra ngoài khơi trao dồn thuyền chiến.

Cũng như mọi lần thao dồn trước, quân-sĩ hăng hái tuân lệnh xác khái giờ ra dồn, giusta lúc mè già, vợ trẻ, con thơ, ròn đang yên giấc.

Cuộc thao diễn lần này là một cuộc đại thao dồn, nên hàng mây trấn chiến thuyền được lệnh phải di xa ra mãi ngoi khơi, để có chỗ diễn thử một trận đại thiến.

Chiến thuyền cứ đi, đi nữa, đi mãi không dừng. Quân-sĩ trên thuyền mắt còn ngái ngủ, phần nhiều

ngồi đưa vào nbau ngủ được một giac khá dài. Khi mờ mắt dậy thì trời đã sáng và đã xa xa nhận thấy bờ biển Hà-tiên. Vẫn chưa tới nơi định thoái diều! Quân-sĩ ngạc nhiên nhau. Giờ lúc ấy, các vien cao-dai các thuyền-trịnh trong dung trước ba quân-dông-dong truyền lệnh. Ông qua nói vừa oai nghiêm vừa ám-dòng. Quản-sĩ ngạc xong hùng hổ đồng thach:

— Dẹp ba tu! xin về phục quốc! Tiếp theo những tiếng hoan hô chúa công vạn tuế! vang động cả mặt biển đỗ ứng ánh sáng bình minh.

Cái nhuê-khí của ba quân, rặng lồng trong trung quân ái quốc biền lộ rõ một cách ráng hùng.

Cái nhuê-khí ấy đã làm át mặt tình riết của một số đông quân-sĩ có cha mẹ hay vợ con dèi lát Xiem.

Co một vài người thô thám nước mắt, nhưng trước cái hùng khí của ba quân, những giời nước mắt dàn ba dè phâi ráo ngay.

Trong thâm tâm họ cũng nhớ vợ nhõ con dáo dè và cung mún hòn giàu Nguyễn-Vuong. Nhưng vén là con nhà chiến sĩ, họ kông ôm đam để người hén ceph ngò là minh thiếu can đảm, minh là người chì muôn chép hòi & cạnh dàn bà, treo con.

Trái lại, họ lèn ra bô hông hái tự nhiên, như khóng có sợi giây liên lạc gì buộc lòng họ ở Xiêm. Họ sợi anh em căm-vương biêt minh dèi một mảnh lòng lại nơi lứu-thứ.

Giờ lúc ấy, ở trại Long-Ký ngoài thành Vọng-các, như có một cái tang lớn. Hàng trâm gia-dinh kèn khék như di. Trang khóc vang động tới Hoàng cung Xiêm-quốc.

Xiêm-hoàng thán khóc ra trại Long-Ký, tướng Nguyễn-Vương nước Nam bị hench tê-thê. Vì trước đó mươi lăm hôm, Nguyễn-Vương đã cáo ốm xin miễn vào chúa. Không thấy Nguyễn-Vương và cung quyến họ Nguyễn, vua Xiêm kin ngac như người ở mặt trăng mới rời xóm.

Hàng trâm ông già và dàn bà người Nam lão người Xiêm (vợ quân-sĩ người Nam) cùng tré con người Nam và lai Xiêm qui trước mặt Xiêm-hoàng, khóc lóc mếu máo ti-tuật lại việc dâi xây ra bô nứa dêm vua qua.

Nay họ chính thức là người Xiêm, nhưng cũng như họ Mac tại Cao-ly, hẳn họ khung thê chối rằng ô-tiến họ là người Việt.

Vua Gia-long di dân Việt-nam sang Xiêm! Thật là

một việc bất ngờ của lịch-sử.

Sau khi hứa sẽ dem trả cha, chồng, con cho hàng trâm già-dinh ở trại Long-ký, vua Xém về Triệu ra lệnh cho ngót trâm chiến-thuyền gióng buồm duỗi theo dót lòn-phu-nhán va A-dâu, bắt Nguyễn-vương trở lại, nói là dè an úy cho các già-dinh ở trại Long-ký, nhưng kỳ thực định ngăn không cho Nguyễn-vương về nước mìn dô việc lón.

Sai khâm xét-thát của Nguyễn-vuong, vua Xiêm thấy một bức thư dài dè lại, dài ý nói: Vì việc nà viếc nước, Nguyễn-vương thê phải di ngay, khóng kịp vào

Biết hứa báit xin lưu thủ-thai lại tì Xiêm-Hoàng. Biết rõng đã ra khoi, không thê nào hả giři lợt được

Xiêm-Hoàng dàn sai người sn-đi họen dàn bà, tè-on ở trại Long-ký, hứa sẽ col họ như người nước Xém, khóng sợ bị đο, khό và hả-hép.

The la từ do, hàng mây trâm dân Vệ-nam và dàn co mâu Việt-nam dàn « mạc rẽ » ở Xiêm, khóng còn hi-yong trở về nước.

Lén lén, họ nam nữ trại Long-ký dò lấy vợ lấy chồng người Xiêm, àu & lôi Xiêm, chịu luật-pháp Xiêm, sống chung dung và đồng hòa với dân Xiêm.

Khi vua Gia-Long thông nhất thiên-hà, trong nước

thai binh, vua Xiêm co sai sứ sang chào nứa. Và sau đó có một số người Nam ở Xiêm vè nước. Song số đông thanh-niên người Nam lai Xiêm, vì dày liên-lạc đã cõi-kết với đất Xiêm, khóng tuồng gi vè tí quoc. Họ ở Xiêm và sinh-sản raratai, may làh một giòng giống rieng rất thóng-minh, rất chju khό. Trong số dō có nhiều người chiem được những dia-vi cao qui trong Triệu.

Nay họ chính thức là người Xiêm, nhưng cũng như họ Mac tại Cao-ly, hẳn họ khung thê chối rằng ô-tiến họ là người Việt.

Vua Gia-long di dân Việt-nam sang Xiêm! Thật là

VĂN HẠC



TỔNG PHÁT-HÀNH TOÀN-XÚ BẮC-KÝ, AI-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KÝ

Établissements VĂN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có ban thuộc VĂN-BÁO danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thủ cho dàn ông và dàn bà khác nhau

Những điểm lạ rải  
rác trong lịch-sử ta

# LÁ CÂY CÓ THỂ hoa ra chim được không?

của TÙÂN BÁCH THÁI LANG — tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN

Theo cõi tục và tin ngưỡng các dân tộc A-dong, phần nhiều người ta tin rằng, những bậc Đế Vương chúa chính, như những vị Vua khai sáng ra cõi nghiệp chẳng hạn, đều do « thiên mệnh ». Bởi thế những khi gặp bước khó khăn nguy hiểm, các vị Đế Vương đó thường được quí thần che chở. Trong sử sách của ta và Tàu, còn ghi chép đầy những chuyện « điểm trời », đại khái như việc con rồng vàng vươn mình ra làm cầu cho Bình bô-Linh chạy, khi bị chùi đuổi, hay là việc Lưu-huyền-Đức, lúc chạy trốn ở Kinh-Châu, phóng ngựa « bay qua sông ».

Đã đánh rằng trong việc tranh bá dò vuong, người ta hay dùng quyền thuật, nhất là hay « lợi dụng cái ác mè » của loại người, bịa đặt ra « điểm » nọ « điểm » kia, mượn oai quí thần để hiện triện dân chúng cho đến.

Tuy nhiên, những việc quyền mưu đó, chỉ đối với người ta được một thời, lâu ngày, sự thực vẫn bị « lôi » ra. Ngày như việc săn ăn lá cây thành chữ « Lè-Lợi » vi quân », sau này ai cũng biết đó là mưu Nguyễn-Trãi. Cái bến đóng trói cho Nguyễn-Nhạc, trên có khắc tên tuồng va ngày tháng cử-sự, ai cũng biết là có mưu của tuồng Tà-sơn.

Còn như những « điểm lạ » về vua Gia-Long mà ta thấy ghi chép trong Quốc-Triều Thyc-lục hay Đại-nam liệt chuyen, đều là những chuyện thoát hiềm lỵ kỵ, mà ngài đã rải qua trong khoảng hai mươi năm, giữa vòng tay dạn. Việc mờ, cách đây trên dưới 150 năm, có nhiều có đáng để cho ta tin là sự thật, chứ không thể nhất thiết coi là hoang đường cả được.

## I. — CÁ SẤU CỨU NGƯỜI

Sông Mekong thường có cá sấu là giống cá ăn thịt nhất là vè hạ lưu sông ấy Tiền-giang và Hậu-giang lại có nhiều. Người vùng đó coi cá sấu cũng như dân thường-du Bắc-kỳ sợ hùn bao vây. Thế mà ai ngờ, cái gống ăn thịt người đó, lại là « cưa tình » của đức Gia-long, không phải một lần, mà lại có

những bài lặn !

Hồi ấy Ngài còn là một vị Hoàng-tù, mới 17 tuổi, theo đức Duệ-tôn chạy vào vùng Gia-dịnh (kinh Phủ-Xuân) đã mất về tay tướng Trịnh là Hoàng-ngũ-Phúc.

Năm Giáp-ngô (1774) tướng Tây-son hàng Trịnh ; Hoàng-ngũ-Phúc sai Nguyễn-Nhạc đem quân vào nam đánh đuổi chúa Nguyễn. Sau trận kịch chiến ở Chánh-ang (Cần-thơ) quân Nguyễn bị tan vỡ, đức Duệ-tôn bị tử trận. Ngài cùng dám ba tuy tướng, định nhánh đém tối dấp chiếc thuyền con, chạy ra bè.

Vào khoảng canh hai, nước suối, thuyền dong đi nhau, bỗng thấy nồi lèn mây đốt súng « hạc đầu » nước bẩn cảo vào trong thuyền. Mọi người thát kinh nhìn ra, thì một con cá sấu to lớn, chán ngang đồng, noe nguyễn cái đuôi dày những vây móc meo, dương chom chồm như chóng nhu mạc ! Người trong thuyền khiếp sợ, không dám di nữa. Một lát, cá sấu lặn đi, sóng lật im, thì Ngài lại dực trèo thuyền đi như thường. Nhưng thuyền vừa di được nười sài, đã thấy con « quái vật » ấy lù lù ở trước mặt, nhẹ nhàng giò vuốt, coi thực là ghê gớm hãi hùng. Cá sấu ngần thayen lại như thế đèn ba lán. Thấy sự lạ, Ngài truyền cho neo thuyền lại rồi sai người đi thăm dò địa thế xem sao.

Quả nhiên sáng hôm sau thám-tú vè báo là đêm qua,



có một đạo binh thuyền của giặc, phục ở phía trước, cách đây chừng bốn năm dặm. Chúng dồn xuôi dêm không thấy gì, sáng hôm nay đã nhô neo rời đi nơi khác.

Một lần nữa, vào khoảng tháng tư năm qui mão (1783), Thành-Gia-dịnh thất thủ, chư tướng chạy tán nát. Ngài cùng đám bảy tên lính hầu chạy ra Tam-Phụ. Khi chạy đến bờ sông Chanh-giang thì quân Tây-Son đuổi cung gần kịp. Nước sông này chảy mạnh như thác, lại lầm cá sấu, mà tròng trước tròng sau chẳng thấy chiếc thuyền nào cả. Nhìn lại, thấy quân giặc đuổi đã đến sau lưng, không còn thể do dự được, và nhân ngài cũng « thiện thủy », bèn chạy thẳng xuống bờ, định liều bơi sang bến kia. Sự đầu may mắn, vừa xuống đến chè sông thì thấy ngay một con trâu lợn, nằm khèn ở đó. Mái lại là hổ dữ, là con trâu đó, chẳng cần phải thúc dục, hình như nó chỉ chờ Ngài cuồng, rồi nhảy túm xuống nước mà bơi sang bến kia.

Vì nước chảy xiết quá, bơi ra đến giữa dòng thì trâu bị sông đánh trôi rồi chìm lìm. Ngài đương lùng tung vật lộn với sóng, thì tự nhiên, thấy như có một vật gì nặng đỡ mình lên, mà vật đó quyết không phải con trâu ban nay, vì nó bơi như lanch, sóng rẽa hai bên, chỉ trong chớp mắt, đã tới bờ bến kia. Lúc ấy Ngài định thần nhìn lại, thì té ra rõ mình vừa cuồng trên lưng cá sấu ! Mái lạ thay, trước khi lặn về chốn vực sâu, nó còn cất đầu, « vẩy » đuôi, như tỏ ý chúc mừng !

## II. — CÁ VOI CÔNG THUYỀN

Chắc ai cũng biết rằng, Bản-triều đối với giống cá voi, có một ân-diều đặc biệt; như gọi cá voi là « Câng-ông », cầm đòn chài lưới không được phạm đòn giống ấy, và hơn nữa, mỗi khi ai thấy thấy « cá ông » chí! rat vào bờ, thi phải lật tức di trinch quan địa-phuong, nhà vua sẽ trích tiền kha-rà cho làm ma chay tè lè, mà chinh « gười » trông thấy dân tiên sẽ phải khấn số áo gai vào « chịu chén » !

Cái tục là đòn không phải là mê tín, mà chỉ là một đặc-điểm của triều đình đối với « con cháu một kẻ công-thần » đã có công cứu Giả !

Tháng tư năm Quý-mão (1871) Tây-son kéo dài đối binh thuyền vào đánh cửa bờ Cần-ù, quân Nguyễn bị thua to (trong trận này, một Thủy-quân Pháp, do Giám-mục Bá-da-Lộc cầm đầu là Manuel, bị tử trận). Đức Gia-long chạy ra Tam-ký thu thập tàn quân đánh nhau với giặc, nhưng lại bị thua, (phải, chỉ những thua là thua ! Cái công cuộc tranh thiên-hà hon hai mươi năm trời của chúa Nguyễn với Tây-son, không khác gì cái lịch sử « bách chiến bách bại » của Hán-ca và Hạng-võ !) Không thể ở yên được trong đất liền, Ngài phải lên chiếc thuyền con, chạy ra đảo Phú-quốc.

Thuyền ra đến bờ bắc gặp gió to sóng cao, không sao di được. Đường lác lênh dèm, liên thoái luồng nham, chợt thấy chiếc thuyền nhẹ bỗng, như có vật gì dội lên. Thế rồi, không chèo, không lái, thuyền cứ lướt sóng mà đi như bay trên mặt bờ. Sáng ra, Ngài cùng các quan tùy túng rất dỗi kinh ngạc khi



thấy thuyền « nằm cạn » trên lung một con cá voi to lớn lị lùng, đương rẽ sóng mà bơi. Khi ấy thuyền đã gần tới Phú-quốc, cá voi từ từ chìm xuống rồi lặn đi mất.

## III. — TRẬN BÃO CỨU NGƯỜI

Tháng bảy, năm Quý-mão (1783) Tây-son được lìa, đức Gia-long đóng ở Côn-đông, Nguyễn-Huệ (khi đó chưa xưng Vượng) thân tự cầm quân, kéo dài đối binh thuyền ra vây kín lấy hòn đảo nhỏ ấy. Tình cảnh lúc ấy thực là nguy hiểm. Bộ lốt của Ngài eni có hơn trăm người, « đánh » không được mà « giữ » cũng không nổi. Chỉ còn có cách « chạy », nhưng làm sao mà chạy được khi quân giặc vây chặt ba bốn vòng, chiến thuyền san sát như lá tre ! Tưởng Tây-son đã chia pheo này chúa Nguyễn như cá trong chậu như chum trong lồng, chỉ với tay ra là bắt được.

Ngày đầu, đương giao thừa nồng, tự nhiên nổi lên một trận bão ghê gớm, mây đen kéo mù trời, người cùng thuyền cũng không nom thấy rõ bao, rồi nưa như trái nước, sóng nồi cuồn cuộn như rùi như dời, chiến thuyền của Tây-son bị đắm quá nửa. Nhận lúc tình hình giặc đương rối loạn, Ngài cùng quân sĩ, lên máy chiếc thuyền, liều với sóng gió, vụt ra khỏi vùng vây.

#### IV.—MỘT DÒNG NƯỚC NGỌT Ở GIỮA BIỂN

M i lă̄ Ngà̄i ngụ̄a coīc thuyền nhỏ, lén vào cửa Ma-ly, ū quan sat dịa thè. Gặp gỡ hơ̄i hai chục chiến thư̄-èn cùa gác, xong lén duodī danh. Không còn kẽ gi, thuyền của Ngà̄i đánh gươ̄ng hét buōn, theo cùīu g ó chay thẳng v̄ phuong Đong.

Tay rắng thoát hiem, nhưng thuyền bị bắt phong, mất cả phuong hƣor̄ng, lénh đèn ngoài biển bầy ngày đêm. Trong thuyền hét cùa nướ̄c ngọt, quan sị bì khát dà̄ hon một ngày chỉ còn ngô̄i mà chờ thần chết!

Cái nguy cơ lúc này, không còn phuong gi cứu chữa. Gặp trƣờng hợp ấy, dù cho Chu-Du hay Gia-Đức phục sinh, chắc chắn định chịu bò tay!

Cùng quá, Ngà̄i theo gươ̄ng « bài linh » của cùa nhán, sai bá̄i hƣor̄ng á̄n, thanh túi đói trâm rồi đem tam sự khấn nguyện cùng Trời, Đất. Đó cũng chỉ là câu chuyện āi cùa phuong » v̄o vẫn mà người chí ng dẫu và chỉ làm nhũng khi tuyet vọng!

Thế cùa cùa chyện va v̄o đã trô̄n nén sự thuȳ. Sau môt trân gió đồng hoang thoảng, v̄e phia mũi thuyền, giữa lán nướ̄c biển xanh di, bông nây ra một dòng nướ̄c trong rong. Thấy dòng nướ̄c lá, một người ném thử reo râm lên là nướ̄c ngọt. Mọi người tranh nhau ra vục uống. Ngà̄i sao mức láy v̄o vang được nám sáu kí, thi dòng nướ̄c trong lại biến mất, mặt bể lai v̄ nguyên xanh biếc một mầu.

Khi v̄ đến Phù-Qú̄c, Ngà̄i thuật chuyện mấy ngày trời rai cho Quố̄-mẫu nghe, Quố̄-mẫu vui mừng, v̄o ván ủi: « Cứ xem trân bão à̄o Càn-Lôn với dòng « nướ̄c ngọt » g òa b ên, hai việc do dù tò rắng cùa « thần minh ứng hộ. Con chó thấy gian nan mà nã « lồng, phải lùn luồn cùa gồng công phu. Lòng Trời « cùa tựa, sòn muộn, thê náo cũng có ngày khôi « phục được giang-san. »

#### V.—KHÔNG GIÓ KHÔNG MUA MỘT CÂY CỎ THỦ TỤ NHIỀN BỊ ĐỎ

Thay-quân Tiết-cố̄ Nguyễn-văn-Truong người dâ̄a cùa công lớn trong hời Trang-hưng, ngang hàng với Tiền-quân Thành và Tà-quân Duyệt, trước kia là kiện tướng của Tây-Sơn, chỉ vì thấy một « diêm lâ̄ » nên mới theo hàng Nguyễn,

Trận đánh Long-xayêa năm bình-hán (1776) quân Nguyễn thua to, Nguyễn-vuong một người một ngay chạy ra Trà-soa, Nguyễn-văn-Truong de n̄ một toán quân thiết-ký ra sức duodī theo, và khi duodī đến một khu rừng rậm lì gân kip, hai ngay chỉ còn cách nhau cùng viê̄ truong. Ngà̄i đã chác thè nô̄o cùng cết m̄i. Ván-Truong thi đã mừng thầm, sắp sửa lèp được lâ̄ -òng! Ké̄ chay người duodī, đương mai mết ra roi thi chay nghe đanh và sầm - một tiếng nô̄o long trív lô̄ đất, một cây cùa-thụ lo hàng mây ôm, tự nhiên dò xuống ngang chán giữa hai người. Con ngà̄i ra của Ngà̄i, (vùa di khô̄) s̄g -ái, chạy lồng lén, m̄ con ngà̄i của Nguyễn-văn-Truong chay tới cùng hất kinh, nhảy lùi lại mấy bước.

Thay-sư-là, Văn-Truong nghĩ thầm, người này có « Trời giúp » chắc là môt vi « chân-mệnh đế-tuồng » nên k̄ông duodī nữa và kéo quân về. Từ đây Nguyễn-văn-Truong bỏ Tây-soa, đem quân bón bô v̄ ẩn trong rong, được ít lâu thì theo v̄ Chúa Nguyễn.

#### VI.—LÁ CÂY CÓ THÈ « HÓA » RA CHIM ĐƯỢC KHÔNG ?

Nguyễn-hoàng-Đức, một hò-tuồng cùa vua Gia-long có sút khõe phi thường, nên bao giờ Ngà̄i cũng cho theo phò̄a ra-giá.

Mỗi lần bị gãy duodī gấp, mà nguy của Ngà̄i lai bị sa lây, bùi ngập đến đầu gối. Nguyễn-hoàng-Đức, sau khi đã ấm Ngà̄i lên đường cùi, lại lôi xung, ghé vào cùa ngay, hai tay ôm xốc lên, kéo được ngay ra khỏi chò bùi lây.

Thực là môt cái sút khõe lâ̄ lung biếm có, Ngà̄i phải ngoi khen mà gọi là « Uất-tri-cung » « Tiết-nhân-Ouý » - úu minh

Sau ông hất cờ, bị quan Tây-soa bắt được. Nguyễn-Ngoc mến tài cùa ông, không nỡ giết, dù cho ông v̄e hóng rò cùa theo Nguyễn-Huệ ra đóng ở Nghệ-An. Ý Nhạc k̄ông muốn để ông ở gần đia hòn Chuâa Nguyễn.

Biết rằng chêt cùng vòi icb, ông đánh theo Huệ ra Nghệ-An nứong náu tám thời, đe chờ quyềnh chả. Được lì lùi, anh em Tây-bà hòi đòn, ông khuyên Huệ theo thương đạo, kéo quân v̄e Nam giáp Nhạc. Đe đén nứa đuong ông cùng vài chục thủ hạ lèi vào rừng, định qua Lào, rồ dò đường Xiêm-La mà v̄e nucus.

Sau vi lệc đuong, đì quanh quẩn trong rừng, đến hời tháng trời không gặp làng xóm nào, lương thực hết cả. Đã hai ba ngày không được bột gạo náo trong bụng, may chay thấy trùi đòi lùi, ngồi nghỉ & dưới gốc cây. Chợt thấy trên cây cùa phia trước mặt, có hàng ngón châm sè dâu. Một người cầm gậy vut thử thi cùa đeo hòn châm con chát lân xuống đất, mà kỵ thay, nhưng con khác vẫn đậu y nguyên, không nhúc nhích.

Đó kinh nhất những con chim ấy v̄e xem, thi mọi người lại kính ngac nứa: Những châm sè đó, chỉ là những lá cùa « hóa » ra, mới có dâu, minh v̄a hai cánh, còn hái chán vẫn bầy cùa nguyên hìn « cuống lá ».

Song lác ấy, không phải là lúc đe mọi người xé.

Bụng đuong đói, gấp được dịp may, thi chẳng ai bão ai, tranh nhau trèo lên cây đe « vật » đan chim, cùa lâ̄ kia, chỉ trong cùc lát, cây cùa thù cùa chay có cánh không!

Thế là Nguyễn-hoàng-Đức cùng thủ hạ ăn « trú bùa » được mấy ngày trùi, khi lùi sang đất Xiêm.

Sau này Hoằng-Đức được vua Xiêm hậu đãi, cấp cho koi giờ, lương thực v̄a thuyền hét đe v̄e nucus.

Trong việc này tuy đuc Gia-Long không phải là

## MỘT CÔ THU'Ô'NG NHÓ' CHỒNG

Tuần lê trước, chúng tôi tiếp  
được bức thư sau này, xin đăng  
nguyên văn đê công đồng lâm.

2

Kinh thơ cùng ông X. Y Z.

« Sinh-binh tôi rất ham mến  
» nghệ thuật, nhất là họa và thi.

« Không phải tôi có tài vẽ hay  
» có tài thơ, nhưng sập bức vẽ  
« nǎo khéo, cũng như bài thơ nào  
» hay, tôi biết thường giám đối  
chút.

« Mọi dây tôi nhờ được một  
» họa-sĩ vẽ bức tranh người quâ  
« phu nhõ chõng, hình-dung cảnh  
» & đèn lòn sương lan bùi sớm  
« mai, người dân bùi ấy vừa mới  
» thức dậy, ở trên giường lê-lo  
« bùi xuồng, nết mặt ủ sầu  
» tưởng nhõ cõ-phu..

« Nguyễn là chủ ý tôi muốn  
» có một bức tranh lát theo cảnh  
» sắc và tinh tú trong bài thơ  
« Tu lương nhân ca nàng Quan  
» Miện - miện đời Đường, châc  
» ông thừa nhõ.

« Họa-sĩ nói trên đã dùng công  
» v̄e hõi tôi, như chụp ảnh được  
» cảnh sắc tinh tú áy mà in trên  
» tẩm lúa, trông thật đẹp mắt  
» nǎo lòng.

« Có thơ có họa đì dòi mới hay,

« huống chi đã sẵn có bài thơ

« tuyet-diệu của một tài-nữ đời

« xưa chính minh ở trong cảnh

« quâ-cu làm ra

« Nhưng đe nguyên-văn chû

« Hân không bằng đe bài đich

« nóm, ai xem cung có thè hiếu

« nay chõ hay cùa cùa vẫn v̄a

« chõ khéo cùa bức vẽ, chiếu rọi

« cho nhau và liên lạc với nhau.

## CÙNG ƠNG THÔNG REO

Tôi vừa xem *Dân bao* thấy bài ông bảo tôi án cặp những tài liệu trong  
« Chương dân thi thoai » mà viết mấy cái nguồn văn trong bức này, v̄e chuyện  
thuở ông Nguyễn-an-Cử, của bà Ngọc Lầu, ông Huỳnh Đức, ông Nhât-Tử v.v.

Sao cục lượng ông nhõ thê?

Chẳng nhường chỉ có môt mình ông đe đọc nghe thơ hay cùa kim dñh s̄i  
Nam-trung, cùa như X. Y. Z. thì không lừng được gấp cùa Nguyễn-an-Cử nghe cù  
đọc văn không đưốn tản nõnng ông huyền Thành, ông giêu Kanh v̄ nh ñu  
ván hứa khõe đe cho nghe giải-thoại văn chương cùa Đô Chiêu, Học Lạc, khieu-  
Tâm Ngọc-Lầu, Kim-Phụng, Sương-nguyệt Anh, hay sao?

Hàn thợ cùa nhán hay hánh cũng thế, môt câu, môt bì lòi thơ hay kèm  
theo môt dát ván, môt giải-thoại; ông đưốn được nghe, tôi cũng đưốn được nghe, ta chép lại  
giõng nhau, cù g ì dâng hòi lâm lị.

Tôi chép hòi cù lòi « Chương dân thi thoai » trong lúu này, và thô thật tinh  
binh chép đurec thay nó ra sám sò.

Phải chí tu-tuồng hay danh-tác riêng cùa ông mà tôi nhận lây lám cùa tôi,  
thê bão lòi là án cặp, phai lâm. Bằng này chì là mây cùa thô hay v̄i m y đat s̄y  
cùa cù nhán cùa quan hòn v̄i thơ, tôi tòi, hoặc bát cùi ai đe cùng nghe bót môt  
nguôn, bót lục môt gốc, tự-nhiên chép lại cũng chí có thê.

X Y Z.

« Xin ơng lưu tâm đâm cho,  
» tôi cảm tạ trước và rất mọng  
» đợi giải-tác.

Madame MÔNG QUYỀN  
Tiên-hưng, Thái-binh

5

Thê theo nhã-y cùa người viết  
thư, chúng tôi sẵn lòng lục-dâng  
nguyên-văn bài *Tu lương nhân*  
cùa nàng Quan Miện-miện dưới  
day :

樓上愛燈伴曉霜  
獨眠人起合歡床  
相思一夜情多少  
海上天涯未是長  
Lâu thương tàn dâng bến hiều  
Trong  
Độc miên nhán khôi hợp hean  
sáng

« Tương lai nhất định đã thiêng  
Hai giác thiên-nhại vị thi trường

Về sự-tích, trưởng chắc nhiều người đã biết Quan Miện-miễn là một danh-ký Đường, hay theo lối chéng danh-sí, không bao lâu chéng chép, nòng đồng cùa ở gõa trên lầu Yen-tù, nhân thường nhớ chéng qua làm ra bài thơ trên. Những thi-hát đời bấy giờ như Bach-cú-Dị cũng phải chịu là hay, làm một bài nói theo vẫn ấy nhưng không thể thiêm là cảm khái bằng bài của nàng.

Làng văn ta không thiếu gì người có tài đích thơ, vậy nên dung công dịch hò bá Mộng Quyên, trưởng cũng là một việc phong-nhã.

Chúng tôi xin dành chỗ hoan-tai những bài dịch ấy để công đồng lâm.

Theo chúng tôi nghĩ, chỉ cầu thứ hai khó, làm sao gõi ghém vào hằng tiếng nôm ta mà dù hết ý từ của người văn : ở trên cái giòng xưa kia hai vợ chồng nắm chung, giờ người quâ-phủ nắm lè loi một mình, sáng ngày thức dậy bơ vơ cảm-khai ?

X.Y.Z

CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS  
PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS  
SPORTIVES HANOI HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'AL-COOL CAMPFIRE D'AMÉRIQUE (ruou chô - hoa-ký) offert par la maison NAM TAN Haiphong, est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé par tous sportif à toute occasion.

Le président NDT-châu spor., signé Te-Son-Le capitaine sinda Hanolen, signé Pham-vân, Ké. Le capitaine Ngoai-châu spor., signé Tikt. Le président de l'echir (còn ban thê thao nén dung nUCU CHÔI HOA-KÝ), signé Tran-van-Qý. Le dirigeant de l'ass. racing, sig. Nguyễn huu Huy. Le président Aviat spor, sig. Nguyễn phuc Tuân. Le capital fobol scolarie, signé Vũ-quý-Lan. Le président Lai Long sport sig. Nguyễn-quý-Gia. Le préident Thuong-cong Sp, sig. Nguyễn-quý-Binh. Le directeur sepo thê sp, signé Đào-Chu. Le président de la Lance, sig. Trần-ván-Trung. Le président La pressse Tonkin à Haiphong chính tôi đã được thi ictium RƯUT CHÔI HOA-KÝ, thời tôi thật sự dung, sig. Nguyễn-van-...un. Le Vice-président shell sport sig. Nguyễn-thi Thuva.

## SÁCH MỚI

# trác trở

## BẠC PHẨM CỦA PHƯƠNG CHÂU

Một công trình tron văn chương. Cuốn sáu lối ánh tinh tên thuyết với tên là « TÙ SÁCH QUÝ ». Sách in toàn chép nhỏ 130 trang, liều chép gấp đôi những sách thường. Giá 1 franc giấy vert vélodrome. Giá đặc biệt 0\$50 (chưa in có hạn).

## hai lán thất vọng

của BÙI-H-SINH  
bia hai màu, giá 0\$20

## Còn rất ít : DÌ VÀNG

tác phẩm đầu tiên của thi sĩ  
HỒ DZENH — giá 0\$30

## BÚA CON HƯ CỦA HAI

THỜI ĐẠI  
của TA HỮU TIỀN  
một chuyên tâm tên của  
những nười xáu số. In ráu  
công phu giá 0\$40

và hơn 30 lứa tiêu-thuyệt dù các  
loại viết thư-lý catalogus gửi

## A CHAU ÁN CỤC

Director: NGUYỄN-BÁ-DINH  
17 rue Emile Nolly, Hanoi

## LÊ VĂN-TRƯỜNG

## LÊ-VĂN-TRƯỜNG

## LÊ-VĂN-TRƯỜNG

Nhà xuất bản HƯƠNG-SƠN, vừa  
cho phát hành một cuốn tiểu-  
thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG

## ĐỜI NGHỆ SĨ

Là một cuốn tiểu-thuyết tả chán, tả chân, đời sống thực của các  
nhà văn danh tiếng hiện đại.  
Người đọc sẽ cảm thấy xán-xa  
tất cả cuộc sống của của đời  
nghệ-sĩ. Giá 0\$45. Ở xá-thêm  
cước phi, gửi về ống :

NGUYỄN-MẠNH-BỐNG  
97, phố Hàng Bống — Hanoi

## THOÁI-NHIỆT-TÂN HỒNG KHÈ

Cẩm sỏi, nhục đậu, đau xung  
đau nát, rẽ con người lớn  
chi uống một gói Thoái-nhiệt-Tân  
hiệu phạt là tay giá 0\$10, 5  
phút ra mồ hôi khô hàn.

## THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hú (sinch  
bach dai hú) uống đòn các thứ  
thuốc không khỏi, chỉ dùng một  
bộp thuốc khi hú Hồng Khè số  
60 giá 1\$ uống trong, và một  
hộp thuốc Ninh Khán Hoàn  
Hồng khè giá 0\$50 đồ vua cửa  
mìn là khúi rut. Trong người  
chứa theo cách này khỏi cả trăm

## BIỂU KINH DƯỚI RỰC RUYỀ

Các bà các cô kinh không đều  
máu sáu uống thuốc Biểu kinh  
dưỡng huyết Hồng khè (còn  
một hộp) kinh đều huyết tối  
ngay.

## THUỐC « CAI HỒNG KHÈ »

Kháng cảm lâm chất thuốc phiện  
(nhà doan dà pháo chất), nén ai  
cai cũng có thể hò hán được,  
mỗi ngày hú một đong bao  
thuốc phèn, chỉ uống bết ống 20  
thuốc ca là đã vùn đòn làm việc  
như thường, thuốc viên op 50  
mỗi hộp, thuốc nước ip 50 mỗi  
chai.

## THUỐC PHONG INH HỒNG KHÈ

Giấy thép buộc ngang giờ.  
Thuốc Hồng khè chữa nhanh  
lắng le

Hai câu sáu này, ngày nay  
quá thầy ứng nghiệm, vì hế ai  
bi lậu không có mời hàn kinh  
diễn ưng thuốc hú Hồng khè  
số 30, mỗi hộp 80 cũng rut  
nọc, và bi hú giang mai không  
cứ về thời kỳ hú mấy, mới hay  
đã nhập cát rồi, uống thuốc  
giang mai số 14 cũng khó rut nọc  
một cách êm đềm, không hai  
sinh dục, nên khắp nơi đâu đâu  
cũng bết ết.

## NIỀM THUỐC

## HỒNG-KHÈ

Đã được thử nghiệm nhiều Bộ tinh  
vàng bạc và bằng cát

Tổng cục 75 hàng Bồ, chí nhoub  
88 Phố Huế Hanoi và đại lý các  
nơi. Có biển sáu GIA LÂM Y  
DƯỢC và HOA - NGUYỄN - ÂM-  
NANG để phòng thân và trị bệnh

VỚI CHÍNH SÁCH  
HOÀN TOÀN BÍ MẬT

# STALINE SẼ DỰA NUỚC NGA ĐẾN ĐẤU?

Trước hai mươi năm  
sẽ có một ngày kia các  
cường quốc tự bắn lại  
và đánh nhau. Lúc đó,  
chúng ta không nên  
đồng minh và tham  
thiên với nước nào cả  
vì chính lú đó là lúc

sẽ có hi vọng nhất có thể thực hành mục đích

của thế giới cách-mệnh và chí mục đích đó là

đáng kể. Ngày ấy, chúng ta phải dùi búa súng.

(Lời tuyên bố của Lénine năm 1923)

Lời tiên tri trên này của Lénine, ông tổ cuộc cách-mệnh và săn đón Nga hồi 1917, người đã theo chủ-đảng xâ-hội của Karl Marx mà sùng lập ra đảng Cộng sản Nga và tổ chức thành Liên-bang xâ-hội Nga Sô-viết ngày nay, từ năm 1923 sau mười sáu năm đã thực hiện một cách rất đúng. Cuộc Án-chen 1939 giữa Đức, Ý và các nước dân-chủ đã xảy ra trong những

ngày đầu tháng Septembre 1939 bằng cuộc xâm lược Ba-lan của quân Đức, san khai họ Staline. Molotov

các nhà cầm quyền ở điện Kremlin đã cùng Ngoại-tướng Đức Von Ribbentrop đại bùn nước Đức Quốc-xã ký bản hợp-ước bắt xâm phạm Đức, Nga. Ông Mạc-tu-khoa, một bản hợp-ước rất tai họa cho thế giới và

đã làm sôi nổi du-luận khát hoan-cầu. Bản hợp-ước đó đã làm tổn biến bao nhiêu giấy mục thay là một tài liệu rất kỳ quặc đồng ghi vào lịch-sử ngoại-giao quốc-tế. Tay là một hợp-ước để bảo đảm dài dài, bờ cõi của hai nước Đức, Nga, một hợp-ước có vẻ để

bảo vệ nền hòa-bình nhưng thực ra thi ảnh hưởng dân-dân của nó là đã để ra một cuộc chiến-tranh ghê-gớm tai hại nhất từ xưa đến nay sẽ kéo dài chưa biết bao giờ mới kết-liên. Bản hợp-ước đó đã vẽ ra trên bản-d百姓 Nga rộng lớn khát từ Âu sang Á một cái dấu hỏi lớn. Trong gần bai năm nay chính-sách ngoại-giao Nga Sô-viet dựa vào hợp-ước đó và chí có một mục-dịch là làm cho cuộc chiến-tranh giữa hai phe đối-tài và dân-chủ càng ngày càng lan rộng và thêm dữ-dội. Chính-sách của điện Kremlin từ Août 1939 đến nay thực là một sự bí mật hoàn toàn, cả đến các nhà chuyên-môn về chính-trị ngoại-giao cũng không thể cát nghĩa được.

Thái-dộ của nước Nga khổng lồ thực là một sự bí-mật khó lòng mà giải quyết được chẳng khác gì cái vẻ thần bí của điện Kremlin hoàng-cung của các Nga-hoàng trước kia mà nay đã thành biệt-thự của các

nha cầm quyền độc-tài Nga như Staline, Molotov và trù-sở của Ủy-ban chính-trị-dâng Cộng sản, của Ủy-ban Sô-viết tối cao và của Hội-dồng các ủy-viên dân-chung Nga Sô-viet do Staline

thay Molotov đứng đầu từ mấy tuần lễ nay. Việc Staline lên giữ chức Trưởng ban Hội-dồng ủy vien dân-chung Nga Sô-viet tức là chức Thủ-tướng độc-tài, như Hitler ở Đức, Mussolini ở Ý là một việc được các chính-giới và các báo lớn trên thế-giới đê ý đến một cách đặc-biệt. Từ sau khi Lénine từ trần (1925) ở Nga chỉ có một mình Staline là vừa giữ chức Tổng-thư ký của đảng Cộng-sản vừa giữ chức Trưởng ban Hội-dồng ủy vien dân-chung nghĩa là được giữ cả việc đảng và việc nước trong tay, nắm quyền độc-tai tuyệt đối.

Tren lục-di Áu-châu ngày nay có hai lực lượng lớn: là quân đội Quốc-xã và Hồng-quân từ quân đội Nga. Quân Quốc-xã thi giữ quyền bá chủ ở khắp miền Tây-âu và cả miền Ba-nhì-cáu chí từ nước Thổ, còn Hồng-quân thì làm chủ cả miền Đông-âu, tức là nước Nga rộng lớn đến tận bờ bắc Thái-binh-dương. Hai lực lượng lớn đó bê ngoài thì vẫn ra về hòa-nhân-thiện-nhưng bê trong thì vẫn ra về hòa-nhân-thiện-nhưng miếng mít. Tuy Nga hiện nay vẫn cố hết sức đứng ngoài chiến-tranh nhưng thái-dộ về những hành-dộng của Nga không phải không có ảnh-hưởng đến chiến-cục ở Áu-châu và tình hình quốc-tế. Vì thế mà những việc cù-dong của Nga vẫn được người ta chú ý và những ai đê ý đến tình-hình quốc-tế đều phải hỏi :

Lên cầm quyền thủ-tướng độc-tài, Staline sẽ đưa nước Nga Sô-viet đến đâu, và hiện nay, trong các bức-tường kiêu-cố của điện Kremlin, Staline đang âm mưu vận động việc gì?

## Một mình trong điện Kremlin

Trong mọi phòng lát-toàn thứ gỗ bạch thông của Phan-lan & điện Kremlin khi hậu rất đê chịu. Ngoài những lò sưởi điện lại có những cây gỗ thông cháy đong-dùng. Một người to lớn chắc chắn mặc một chiếc áo giac trắng rất theo lối nhà binh, tóc cắt ngắn và nón cái báu chải, ở hai thái dương đã hơi hoa râm nhưng bộ râu mập rủ xuống thi vẫn den nhau, người đó