

CHỦ NHÀ

CẢNH BẢN ĐÊM Ở MIỀN CÁC NÚI DẦU MOSSOUL (IRAK)

NGUYỄN-DOÀN-VƯƠNG
CHỦ - TRƯỞNG

Lửa bốc sáng một góc trời và vè ra một cảnh-tượng mà người ta truyện «MỘT NGHÌN MỘT ĐÊM LÊ» chắc không nghĩ đến.

SỐ 62 - GIÁ: 0115
26 MAI 1941

Cuộc chiến tranh ở Irak hay là cuộc từ chiến vì « vàng đen » ở xứ « một nghìn một đêm lè »

Hơn luân lè này trong các bản thông cáo của bộ trưởng-tư-lệnh quân đội Anh, miền cận và Trung-dông thường thấy nhắc đến những chữ Bagdad, Bassorah, Kirkuk, Mossoul, là những tên mà ta thường thấy khi đọc đến những chuyện « một nghìn một đêm » rát ly kỳ mà Saéhérazade kể cho vua Shariyar nghe, nhưng chuyện đã làm cho bao nhiêu người phải say mê.

Bassorah theo sự tưởng tượng của nhiều người là những thành phố đầy thơ mộng và bí ẩn, đầy những cảnh đẹp như hoa, như giàm chằng khác gì trong những cảnh ta đã thấy trong các chuyện « một nghìn một đêm ». Có ai ngờ những thành-phố đó ngày nay cũng phải làm mồi cho oan đòn và xú Irak đã thành bãi chiến trường gáy quân Anh và quân xú đó.

Cái tên Bagdad trong cuộc chiến-Iranh trước ta đã thấy lần đầu và con đường xe lửa của người Đức dự định mở từ Ba-linh đến Bagdad là một trong những nguyên-nhân xung đột giữa người Anh và người Đức trong cuộc Áu-crisen 1914-1918.

Con đường bộ sang Ân-dộ

Muốn bảo-vệ con đường Viễn đông và giữ vững Ân-dộ cùng thành-thể ở miền Ba-tu, A-phú-hãn thi các nơi cùi hải-quân ở rái từ Gibraltar đến Malie, Chypres, Aden, vịnh Ba-tu, Tâng-gia-Ba, Hương-cảng chưa thể gọi là đủ được và người Anh phải tìm cách kiểm soát cả những miền ở từ Ai-cập đến tận Ân-dộ gồm một phần lớn các nước ở Cận-dông và Trung-dông trước kia là đất của đế-quốc Thổ-nhì-ký bị bắt nát từ sau cuộc Áu-chien trước.

Trước 1914, xứ Irak ngày nay gồm cả miền thượng Mésopotamie gần các cao-nhuyên Tiêu-à-Tê-á và miền hạ Mésopotamie ở giữa hai con sông Tigre và Euphrate cho đến vịnh Ba-tu, cũng thuộc về đế-quốc Thổ-nhì-ký.

Hồi đó chính-phủ Anh chỉ xin được phép ở Bagdad một viên võ-quan làm công-sứ để giữ sự-trị au và các

đường giao-thông cũn đế-quốc Anh và để trống nom việc nhập cảng các thứ vải ở Manchester và chè ở Ceylan vào xú đó. Viên công-sứ đó thường chọn trong hàng các sĩ-quan trong quân đội Ân-dộ và lúc nào viễn đồ cũng vẫn hết sức đánh dò thế lực người Đức bởi đó rất mạnh ở miền này. Đại-biều nước Anh vẫn vận-dung giao-thiệp với hơn 50 hòn thô-dân; bọn thi thường đi lại qua các bến sa mạc đem theo cả giồng vật của họ, bao thi ở nguyên một chỗ cày cấy các khu giồng giọt được ở rái rắc trong miền này. Người Anh đã gởi lòng ái-quốc của các dân bần xú xuôi bờ nồi lên chưởng lại với người Thủ. Đến khi cuộc chiến-tranh xảy ra, Thổ-nhì-ký là đồng-minh của phái Đức, Áo, nhưng Anh nhờ có các hòn thô-dân trợ lực nên có thể chiếm Bassorah và Chotiel Arab túc là con sòng iòn chảy vào vịnh Ba-tu do hai con sông Tigre và Euphrate hợp lại và dần dần người Anh mới cung có được địa vị của mình. Ngày 11 Mars 1917 thi quân Anh tiến vào được Bagdad ở giữa hai miền Mésopotamie và đến 8 Novembre 1918 thi tiến đến Mossoul sau khi người Thủ đã ký hợp-ước đình chiến. Còn mạnh hơ quẩn-lực, bộ-thoát Anh đã thẳng được nước Thủ ở miền này. Ta có thể nói đại-tá Lawrence là kẻ đã có công nhất trong cuộc thắng-lợi của người Anh ở khắp miền Cận-dong.

Irak trở nên nước độc lập

Người Anh bên vận-dung cho xú Irak biệt lập hồn nước Thủ thành một đất ủy-nhiệm giao cho người Anh quản trị. Nhưng lòng ái-quốc mà Lawrence đã lợi dụng để đánh dò người Thủ sau lại xui họ Thủ -đón quay lại phản người Anh. Cuộc nổi loạn vừa nhóm lên trong sa mạc đã lan ra khắp các hòn thô-dân và những vỗ quan bần xú chỉ huy. Chính những bọn này trước kia giúp quân Anh nay lại giờ giở lại đánh người Anh và đánh chiếm lấy Bagdad. Nhưng bọn tư bản Anh thi vẫn giữ phần thắng lợi vì, không những họ được các dân bần xú ủng hộ mà các bọn đại địa-chủ và bọn trung-sản bần xú giúp sức vì họ sợ rằng phong trào ái-quốc không khéo lại trở nên

một phong trào dân-quâc để cướp lấy đất dai của họ như họ đã thấy bay ra ở miền Transcaucasia da đất hành một tiểu-bang Sô-viết Nga. Viên Toàn-quyền Anh là M. Percy Cox đã tỏ ra rất khôn khéo và lập nên một « chính-phủ quốc-gia », lập một bộ - các toàn là người bồ-nhin và ngày 12/1921 da nói đến việc lập ra một hinh-phú Irak độc lập đồng-minh của Emir, Feycal và bị đuổi ở Damas được tôn lên làm vua Irak từ ngày 13 Aout 1921. Anh lại sáp nhập vào xú Irak miền Mossoul của Thủ là một miền có nhiều mỏ dầu hỏa và đến 1930 thi Anh thừa nhận cho Irak được độc lập bằn do hợp-ước 30 Juin 1930.

Theo hợp-ước đó là một hợp-ước đồng-minh thi hai chính-phủ Irak-dó và Bagdad phải ý kiến nhau về tất cả các vấn -đề ngoại-giao có liên-lạc đến quyền-lợi chung của cả hai nước, nên một trong hai nước tham chiến thi nước kia phải giúp đỡ ngay. Quân Irak giữ bờ-cõi Irak, nhưng vi muôn giữ các đường giao-thông của đế-quốc Anh thi Irak nhượng cho Anh trong thời kỳ hai nước đồng minh nhugi đai dai mà Anh có quyền sửa sang dùng làm nơi an cư cho phi-quân Anh. Anh lại có quyền đóng quân ở một vùi nơi trong xú l'ak.

Irak vào hội Quốc-lên từ 1932 nhưng thực ra thi vẫn là nước ở trong phạm vi hế-lực của Anh và người Anh vẫn nắm giữ các phong trào chính-trị trong nước. Các cuộc nổi loạn ở Irak vè hồi 1935 và 1936 vẫn có người Anh nhúng tay vào.

Irak nơi trung tâm diêm các đường giao-thông quốc-te

Sau ít lâu thi con đường xe lửa từ Bagdad sang Âu-châu đã hoàn thành và du khách có tuè di từ Smyrne về Constantople đến thẳng Bassorah & trên vịnh Ba-tu là nơi ván cùi tàu Anh qua lại luon.

Một đường ô-lô mở từ Beyrouth (Sriye) và một đường nữa từ Haifa (Palestine) cả hai đều den Bagdad. Thế là Bagdad chỉ cách Địa-trung-hải có hai ngày đường bộ. Người Anh lại mở thêm một con đường quan-sự từ Haifa đến vịnh Ba-tu.

Các đường hàng không chính từ Âu-châu, sang Á-châu và Ô-châu của các nước đến bay qua Syria và Irak và nhiều đường đều có đậu ở Bagdad. Các phi-cơ của các công ty hàng không các nước Aub, Đức, Pháp, Ý, Hà-lan đều da từ Damas, Bagdad, Bassorah đến sang Calcutta, Tân-gia-Ba, Batavia, Saigon, Hương-cảng và xa hơn nữa. Tất cả các đường hàng không đó đều do phi-quân Anh kiêm soát và phi-quân Anh đóng đại bản doanh ở đảo Bahrein, gần đây có một nhà máy lớn hàng năm có thê lọc 500.000 tấn xi-ti-gi.

Irak với ván đẽ vàng den

Dầu hỏa hay là vàng den là một phu-nghen, rất dồi dào và vô tận của xú Irak. Số dì Anh và các nước Âu-châu chúa ý đến Irak một phần lớn cũng là vì các mỏ dầu hỏa ở Mossoul, những mỏ có nhiều dầu thô trong thế-giới ngày nay. Trước cuộc Áu-chien 1914-18, Đức đã để ý đến các mỏ dầu đó và đã xin



Cáu đèn Kadimian ở Irak mà
trong đền lúc nào cũng có linh giác
và bọn hòn hàng ngồi đây cùa

hai bắc đường xe lửa Bagdad một giải đất rộng 20 cây số. Sau những cuộc điều định kéo dài mă đến năm 1929, công ty « Irak Pétroléum » theo những căn cứ sau này :

23/7/1. số dầu xuất sán dành cho ối nhom như : Anglo-Iranian Oil (nguyên Anglo-Persian) Anglo-Saxon, Compagnie française de Péroles, Standard Oil của nhom Mỹ Rockefeller.

Các giếng dầu hỏa ở Kirkuk hàng năm xuất sản được hòn bốn triệu tấn nhưng số xuất sán còn có thể tăng lên doa nhiều nếu các ống dẫn dầu có thể da mít doa sốd nhiều hơn bây giờ. Hiện ống dẫn dầu lớn chia ra hai nganh: một nganh đén Tripoli ở Synde một nganh đén Haifa ở Palestine. Người ta còn dự định mở thêm một ống dẫn dầu nữa di ngầm dưới đất từ các giếng dầu Kirkuk đén Haifa. Các ống dẫn dầu hiện nay không nhugi tì mà lại còn đe bị chiếm hoặc bị phá và bọn người Á-rập ở Palestine đe người Đức và Ý ám-trý nén vẫn tìm cách phâ ống dẫn dầu đó.

Irak là cái kho dầu hỏa ở Cận-dông của người Anh, tất cả quân đội Anh ở Trung-dông và Cận-dông đều lây sô-dâu cần dùng ở Haifa và cả hạm đội Anh ở Địa-trung-hải cũng phải lây sô-dâu ở bắc cảng Haifa. Vì thế dầu sao người Anh cũng không thể bỏ Irak được.

Tù khi chính-phủ mới của Rachid Al-Kaylani cuop quyền chính ở Irak thi người ta doan hòn khlong tránh khỏi cuộc xung đột giữa Anh và Irak.

(xem tiếp theo trang 29)



BAGDAD : 841 CÀV SỐ
Một cái mốc cay số trên đường Bagdad con đường dài và hì-mặt sang Ân-dộ ban ngày thi mông như thiêu và bao đậm thi anh-hàn xong

Irak, một nước đã từng có một nền lịch sử văn minh rực rỡ về đời thương cỏ và nỗi tiếng về những di tích của hai thành

Babylone và Ninive

MIỀN CẬM-DÔNG PHÍA BẮC VỊNH BA-TU, giữa hai con sông lớn Tigre và Euphrate mà ngày nay chúng ta gọi là Mésopotamie, hoặc Irak và hiện nay ngọn lửa chiến tranh vừa bùng nổ là một miền hòn mây uốn nami trước đã từng có một nền lịch sử và một nền kỹ thuật rất rực rỡ và vang mãi đến nay các nhà khảo cổ vẫn chú ý đến một cách đặc biệt. Mésopotamie, tức Irak ngày nay là do hai nước Assyrie và Chaldée về đời thương cỏ hợp lại mà lập thành. Đó là một miền rất quan hệ trong lịch sử thế giới và xưa nay vẫn là con đường tự nhiên rất tiện lợi từ Đông sang Tây. Nền Ải-cập có sông Nil một con sông lớn chảy ở Phi-châu mà phu sa đã lập nên những đồng bằng rất phì nhiêu gây nên sự phân tách của nước cờ Ai-cập thì ở Irak cũng ó hai con sông Tigre và Euphrate đã nuôi sống dân hai nước rất cường thịnh về cả thời là Assyrie và Chaldée hay là Babylone. Lịch sử hai con sông đó chảy song hành với nhau từ miền núi Taurus eno đến vịnh Ba-tu là lịch sử hai nước Assyrie và Chaldée.

Chính trên hai con sông đó ngày xưa các vua chúa của hai nước Assyrie và Babylone đã dựng nên những thành phố rất lớn lao, rực rỡ như Babylone Ninive và Bagdad mà ngày nay vẫn là một thị trấn rất nỗi tiếng ở miền Cận-đông. Hai con sông này lúc mới ở miền phát nguyên chảy ra là những con sông lớn, chảy xiết qua những miền núi non trùng điệp và những di tích của các thành phố v.v. thời những phong cảnh rất nên thơ, nhưng đến lúc ra gần đến bờ bắc thì chỉ còn là những dòng nước hép từ 75 đến 100 thước đầy những bùn lầy mà thuyền bè đi lại rất khó khăn. Đến Korna thì hai con sông Tigre và Euphrate hợp lại một gòi là Chat-el-Arab rộng độ 500 thước. Thành phố Bassora đã dựng trên dòng Chat-el-Arab.

Miền đồng bằng ở giữa hai con sông này từ xưa vẫn gọi là Mésopotamie (ngày nay người A-rập gọi là El Djérid nghĩa là hòn đảo) cái tên Mésopotamie chỉ là một tên v.v. dĩa dù chả không phải tên một nước nào cả.

Hai nước Assyrie và Chaldée

Từ đời thương cỏ, miền ở giữa sông Tigre và sông Euphrate vẫn chia làm hai nước mà diện-tích không bằng nhau nước Assyrie và nước Chaldée hay là Babylone. Assyrie hay là nước Assur ở miền bắc Mésopotamie gồm cả những đất đai ở tả ngạn sông Tigre giáp con sông đó và dãy núi Kurdistan. Kinh-dô Assyrie là Ninive trên sông Tigre.

Nước Chaldée gồm miền nam Mésopotamie và đồng bằng miền Chat-el-Arab cho đến vịnh Ba-tu, thù dô là Babylone trên bờ sông Euphrate. Hai con sông Tigre và Euphrate hàng năm cũng có mùa nước lớn tràn ngập hết đồng dien như sông Nil. Ở miền Mésopotamie kinh-hậu thay đổi cách nhau rất xa, mùa đông

và Ninive

thì rét quá đến nỗi các hồ ao đóng thành băng và giáng lặc đà bị rét không sao di được, còn mùa hè thì nhiệt độ từ 45 đến 50 độ, nhân dân ở Bagdad cứ mặc thường múa hè thi nhảy phải trú ẩn trong hầm và chỉ đến đèn mới ra để hở hắp khí mát ở dòng sông nổi lên. Cả miền này từ xưa là một miền rất phì nhiêu và xuất sản các thứ ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch, kê, vừng, hàng năm mùa màng rất tốt nhất là xứ Chaldée thì giòng Ai-cập về sự phì nhiêu. Cây cọ mọc ở xứ đó thành rừng rậm rỗ và do ở quả người ta có thể làm bánh, mật, kèo và rượu vang, hạt thì dùng làm than cho hèn rên và dùng để nuôi bò và cừu. Nước Assyrie đất không iỏi bắng và miền Bắc thì dày những núi non gõ gõ, khó khăn. Ở đất có nhiều thứ đá quý dùng để xây dựng. Miền Nam Assyrie nhiều nơi họa mộc thành tường bao rậm rống như những lâm thâm màu. Miền này đất tối hơn giòng xứ Chaldée, còn miền Bắc thì nhiều mưa hơn nên mưa hè bớt nóng và có những rừng cây như ở Âu châu.

Một nền lịch sử rất vang

Lịch sử Assyrie cũng như lịch sử các dân tộc về cả thời, lúc đầu toàn là những chuyện hoang đường. Trong những chuyện có một vài chuyện đáng chú ý.

Chuyện Nemrod. — Chuyện này về thời kỳ mới có loài người. Nemrod là một nhà săn bắn đại tài vì về thời kỳ thương cỏ đó tài cả các miền trên thế giới đều dày những rừng cây rậm rạp và các thú dữ. Cũng như Hercule trong lịch sử Hi-lạp, Nemrod chỉ chuyện việc giết các thú dữ để cho người ta co thè ở ôn tròn trên đời.

Trên những bức chạm trang của người Assyrie thường hình dung Nemrod là một lực sĩ cao lớn chỉ một tay có thể bóp chết một con sư tử chết vào ngực.

Chuyện Ninus và Sémiramis. — Hai chuyện này về một thời kỳ gần đây hơn. Ninus là một nhà chính-phủ chỉ thích nghe tiếng ôn ào ở bắc chiến trường. Từ miền sông Nil cho đến biên giới Án-dô và Trung-hoa, các nước đều phải phục dưới quyền Ninus. Nhưng danh vọng của Ninus bị tài của vợ là Sémiramis che lấp đi nhiều.

Ninus đã dựng nên thành Minive và vợ y là Sémiramis dựng nên thành Babylone. Bà vợ của Ninus đã xây dựng nên nhiều lâu đài nhà cửa muôn cho Babylone thành một thị trấn lớn nhất thế giới. Sau đó, bà Hoàng hậu này đem quân đi đánh các nước Mède, Ba-tu và Armenia. Bà sang cả Ai-cập, Ethiopia, Án-dô nhưng truy遁 do voi Án-dô thì bà phải lui quân. Sau các trận này bà về Babylone và không rời khỏi hành do nữa. Cuối cùng trước khi chết, Hoàng-hậu Sémiramis giao nước lại cho con gai là Ninys và đòi hình làm một con chim bồ câu rồi biến mất. Ngoài những chuyện hoang đường trên kia, điều chắc chắn về lịch sử và văn minh các nước Assyrie và Chaldée mà trong sách kinh của đạo Da-tô vẫn gọi là xứ Semnar nguyên trước đây là vua Sargon đã khắc công việc mình làm trên tường lâu đài Khorassad (721-704 trước T. C.) vua Sennachéris (704-680 trước T. C.) bị thua trận ở Ai-cập, vua Assar Maddon (680-667) và vua Assur Banis pal có lẽ là ông vua tàn ác nhất trong các vua *quốc* Assyrie. Ông đã phá thành Babylone và các vòi-ướng nước Chaldée và sau năm 645 trước Christus, vua Banis pal đến thành Assur đều bị bắt lưỡi, các quản linh bị bắt đều bị lột da sống. Muôn ghi những chiến công ghê gớm đó, vua Banis pal bêu ngồi trên xe bát bồn vi, vua nước Elara và nội vị vua ở Ai-cập kéo. Kế quâ, vua người Mède Cyaxare thắng vua Assyrie và đến vây thành Ninive. Các thành trì đều bị nước lụt sông Tigre trôi trào nên quân địch tiến vào thành và đốt hết lâu đài nhà cửa. Thành Ninive từ đó bị đốt nát không bao giờ xây dựng lại nữa. Nước lụt lôi cuốn nó, những cai chura bị đốt pha và cuối cùng giờ trong bối sá mạc đã phủ tung nát cát lén trên di tích thành Ninive và chỉ hai thê kế sau không còn ai nhận được thành Ninive ở chỗ nào nữa. Té đó nước Assyrie bị mất.

mặc áo giáp sắt di rất nhanh và đánh nhau rất Vua chúa Assyrie chỉ thích sự ôn ào của chiến tranh, chỉ thích trông thấy sự lưu huỳnh và những cuộc chém giết, tàn phá.

Tất cả có nhiều đời vua ở Assyrie, nhưng các nhà khảo cổ chỉ biết rõ có ba đời.

Đế-quốc Assyrie thứ nhất bình như được hơn trăm năm từ 1120 đến 1020 trước Thiên-chúa giáng-sinh. Đế-quốc thứ hai từ năm 882 đến 857 trước Thiên-chúa giáng-sinh. Thời kỳ rực rỡ nhất và biện hiền cõi tim thiều di tích là thời kỳ đế-quốc thứ ba bắt đầu từ năm 721 trước Thiên-chúa giáng-sinh. Những ông vua danh tiếng nhất của nó là vua Sargon đã khắc công việc mình làm trên tường lâu đài Khorassad (721-704 trước T. C.) vua Sennachéris (704-680 trước T. C.) bị thua trận ở Ai-cập, vua Assar Maddon (680-667) và vua Assur Banis pal có lẽ là ông vua tàn ác nhất trong các vua *quốc* Assyrie. Ông đã phá thành Babylone và các vòi-ướng nước Chaldée và sau năm 645 trước Christus, vua Banis pal đến thành Assur đều bị bắt lưỡi, các quản linh bị bắt đều bị lột da sống. Muôn ghi những chiến công ghê gớm đó, vua Banis pal bêu ngồi trên xe bát bồn vi, vua nước Elara và nội vị vua ở Ai-cập kéo. Kế quâ, vua người Mède Cyaxare thắng vua Assyrie và đến vây thành Ninive. Các thành trì đều bị nước lụt sông Tigre trôi trào nên quân địch tiến vào thành và đốt hết lâu đài nhà cửa. Thành Ninive từ đó bị đốt nát không bao giờ xây dựng lại nữa. Nước lụt lôi cuốn nó, những cai chura bị đốt pha và cuối cùng giờ trong bối sá mạc đã phủ tung nát cát lén trên di tích thành Ninive và chỉ hai thê kế sau không

còn ai nhận được thành Ninive ở chỗ nào nữa. Té đó nước Assyrie bị mất.

Đế-quốc Chaldée và vua Nabuchodonosor. — Kinh-thành Ninive bị tàn phá thì Nabopolassar cai trị ở Babylone, ông này giúp vua Cyaxare trong công cuộc tàn phá và vùi dò mà được làm vua nước Chaldée. Con Nabopolassar là Nabuchodonosor là vua vua danh tiếng nhất đóng đở ở Kinh-thành Babylone. Trước hết giúp vua cha vùi dò trước T. C. thì vua này lên tri v.v. và chiến công của vua này đã vang khắp miền tây



Một người lính Kedes ở phía Bắc Irak gác trước mộ dài là một mảnh vách tranh giữa các nước từ xưa đến nay

A-châu. Người Hi-lạp lại tung tung vua **Babylon** này đã thắng trận đánh tật cột Heraclé ở Âu-hán. Nhưng thực ra thi Nabuchodonosor không bao tròng thấy núi Pyréneés và Đại-tây-dương và đế-quốc của vua này chỉ gồm cả miền nước Thổ ngày nay ở phía Nam núi Taurus. Tà đánh về vang nháy là trận đánh người Do-thái. Chiến vua này đã phá thành Jérusalem, dốt cả dân dại và bắt cả dân Do-thái về ở trên sông Euphrate trong 70 năm.

Sau Jérusalem đến lượt thành Tyr ở nước Phénicie chống cự trong 13 năm nhưng sau cùng cũng phải đầu hàng. Sau trận này vua Nabuchodonosor chấm nom việc làm cho thành Babylone thêm đẹp và xây dựng nhiều lâu đài hùng vĩ ngày nay bị chon lấp dưới đồng cát trắng. Lúc già vị vua này trở nên điên va tưởng mình đổi hình dạng thành con bò.

Nhưng sau con điên đó lại lỉnh lại và trước khi chết Nabuchodonosor đoán trước đế-quốc Babylone sẽ mất và thành Babylone sẽ bị tàn phá.

Thành Babylone bị tàn phá.

Việc này xảy ra năm 538 trước T. C. dưới đời vua Nabonid. Vua này bị vua Cyrus nước Ba-tư cầm tú trong một trận ở dưới chân thành Babylone.

Giữa lúc đó thi con vua Nabonid ở trong thành vẫn cung các quan thần ăn chơi, chè chén rát vui sướng. Babylone, người con vua Nabonid đem cả những diệu và con vang bạc mà vua Nabuchodonosor đã lấy iuxyc, tên Jérusalem để dát tiệc với quan thần. Cuối cùng ngày trọng đại đó thi Bathasar bi giết và quan Ba-tư qua sông Euphrate vào thành Babylone. Thành này ráo rộng nên khi quan ở hai đầu bị vây mà gác sẵn ván kín, ông biết. Tuy vậy Babylone vẫn không bị người Ba-tư doi phả và sau này vua Alexandre le Grand định lấy thành này dùng làm thủ đô cho đế quốc rộng lớn của mình. Nhưng vì Alexandre chết trước khi thực hiện việc do và sau vua Alexandre thi Babylone bị bỏ nên bị đập nát dần dần. Hiện nay những di tích của thành Babylone còn chiếm nhiều đất ở phía Nam Mésopotamie.

Quang cảnh thành Babylone và những vườn treo ở thành đó

Babylone là một thành rất rộng vì người Chaldéens cũng như người Ai-cập chỉ muốn làm những công



KÝ QUAN THẾ GIỚI

Những vườn treo ở thành Babylone cổ thời, một trong bảy kỳ-quan trên vùn-tru, nhưng hiện nay, chỉ còn lại một vùn-di-tích như ảnh trên đây

nuộc vĩ-đại. Babylone có ha-vòng thành, nói thành bao-bọc quanh hoàng-cung và ngoai thành thi bao-bọc cả thành phố. Ngoài thành dày 25 thước và cao đến 85 thước, có 100 cửa và 250 cái tháp lớn, ngoai lại có hào rộng và sáu tháp nước ở sông Euphrate vào. Phía trong thành lại có một đường vòng rộng 60 thước và trong thành có 50 đường phố chính, 25 đường thi di song hành với dòng sông Euphrate còn 25 phố nữa thi di dọc chia thành phố thành nhũng khu vuông như mội thành phố ở Mỹ ngày nay.

Hàng-cung ở ngay trên tả ngạn sông Euphrate là một tòa lâu dài rộng lòn diện di tích ở khắp một vùng 14 hectares. Trong nội-tành có một tháp có nhiều tầng rất vĩ-dại. Trên hùa ngạn sông Euphrate có đền Bel ở giữa đều cũng có tháp vuông tam tầng lát toàn gạch men mỗi tầng một màu gạch khác nhau.

Trong tất cả các công cuộc của vua Nabuchodonosor làm ở Babylone nổi tiếng nhất là các vườn treo hiện nay là một kỳ quan trên thế-giới. Vườn treo là những tầng đất dát chpong lèn nhau, tầng vùn nào cũng giống cây cối và hoa quả rất đẹp, có những máy dẫn nước lên cao tưới nước cho cây cối luôn.

Đi-tích những vườn-này hiện nay vẫn còn, những vùn-dò cao độ 30 thước.

Văn minh của dân Assyrie và Chaldée

Hai dân tộc văn minh rất sớm theo các nhà khảo cổ thi vẽ vời thương cõi các dân tộc này đã có văn tự, mỹ thuật biết dùng các đồ kim khí, đồ gỗ, biết lập thư-viễn bằng cách viết chữ lèn gạch nung và biết cả toán pháp và xem, thiên-vân. Chinh người Chaldéens đã biết xem những vùn-nguyệt, thực từ năm 721 trước Thiên chúa và người Hi-lạp đã theo bảng cửu chương của người Chaldéens để dùng trong các phép tính. Ảnh hưởng của nền văn-minh Assyrie và Chaldée đến nền văn-minh ngày nay rất lớn. Chinh người đời nay đã học theo người Chaldéens cách tính số, chia giờ làm phút và giây, biết chia vòng tròn làm 360 độ và mỗi chia nhặt làm 7 ngày mỗi ngày 24 giờ. Người Chaldéens đã để lại cho ta cách dùng tiền vi các lái buôn ở Nineve và Babylone ngày xưa đã biết dùng những

(xem tiếp trang 33)

nuộc vĩ-đại. Babylone có ha-vòng thành, nói thành bao-bọc quanh hoàng-cung và ngoai thành thi bao-bọc cả thành phố. Ngoài thành dày 25 thước và cao đến 85 thước, có 100 cửa và 250 cái tháp lớn, ngoai lại có hào rộng và sáu tháp nước ở sông Euphrate vào. Phía trong thành lại có một đường vòng rộng 60 thước và trong thành có 50 đường phố chính, 25 đường thi di song hành với dòng sông Euphrate còn 25 phố nữa thi di dọc chia thành phố thành nhũng khu vuông như mội thành phố ở Mỹ ngày nay.

Tác-giả tập này là *Hoàng-Hậu Schéhézadé* theo lời yêu-cầu của em gái là Công-chúa Dinarzade mỗi buổi sáng kể mọi chuyện cõi-lịch cho em nghe. Kể luôn như vùn, mê hồn một ngàn ngày (tức là 3 năm) mới hết chuyện.

Những chuyện này vùn-vui, vùn-nen tho-lại vùn-là được những tinh-tinh phong-lục miên-đreaming, dát-đi-tac-lei-mien-chu-van-minh A-Ráp.

Vi vùn tập « *Thiên Phương dạ đầm* » ở phương Tây được coi là một tập chuyện kiết-tác, cũng như tập « *Tam quốc chí* » ở phương Đông. Chuyện « *Thủy cung công-chúa* » dát-đang dưới đây là một chuyện trich trong tập đó.

DỊCH GIÁ

Sau bao chiến-công oanh-liệt thiêng-hà lại thái-binh, trấn họ áu ca oô vùn. Sóng vua nước Ba-tư ngày đêm vùn-triu nặng wu-phiên. Phiên vi chua có hoàng-nam, dè sau kinh-diễn truyền coi ngô bão.

Theo lè thường quốc-vương vẫn cùng triều thần vân vố bá-quan tiếc-kien các sú-thần và các danh-nhau ngao-quốc vào triều-bé-kien. Một hôm, có một người lái buôn ngoại quốc xin vào bé-kien, nói có việc co-mặt muôn lầu trình quốc-vuong.

Sau buỗi chầu, quốc-vương đòi người lái buôn vào cung, phân bài.

— Người lái buôn tâu :

— Muôn tâu Bé-Hà, bá-thần có dem theo đến quí-quốc, một người nǚ-ti nhau xác tuyêt-thể, có lè thiên-hà vò song, nhau xác áy nêu trinh qua ngu-lâm, chắc Bé-Hà phải hạ lệnh dem tên vùn-cung.

Quốc-vương liền hả lệnh dem người nǚ-ti ấy vào Triều. Thực là

một tay tuyêt-thể gai-nhân, một nhau xác lồng-lẩy, sán lạn, khiến lật rõn hòn-hờ, nhà vua say mê và nhất quyết lấy luôn làm vợ.

Người lái buôn được nhà vua ban thưởng rất nhiều vàng ngọc.

Sau lè cuội linh-dinh, đức Vua truyền thị-nữ dọn một căn phòng cực kỳ sang-trọng và may nhung y-phuc cực-kỳ dát tiền cho bà Tân-pi. Ngài truyền dem dến rất nhiều nhũng chuỗi ngọc, nhũng kim-cương, nhũng báu-thạch qui giá khắt dè ba Tân-pi lựa chọn nhung búi nào vùn-ý và ăn nhiph với y-phuc của bà. Ngài Ngự dát bá-sóng ty-dip với bộ thi-nữ trong ba ngày, không hỏi tối, cốt cho bà phi mới quen cái cảnh trong cung. Đức vua kinh-nè bá-lâm, không hề nói thẳng với bà.

Cung-diện của vua Ba-tư xay trên môt bờ đảo, và nguy-lâm trống ra ngoài biển. Cung bá-phi mới cung vùn, ở liền ngay hoàng-cung. Sóng bê thường ngày đến vùn vào chán-tường.

Nom dia ra rươi

Tại vi Barbier d'Chapeau cornu là quản đàn-bà, girafe con kia cao chàm cao jeô. Bé-Đào-Anh dịch oreilles étoupees là tai đâm bồng, éteoper là xám-nhim bồng xo

gai v. v. mà ta thi quen nói: cái vùn; hươu cao cò; tai đứt nút bồng; xám, trét, (thuyền). Muốn tránh những cái làm quái gõ dò, ném xem : Dictionnaire français-annamite par Lê - công - Đắc (2800) và (2850).

Lê - công - Đắc, ey thương Phạm-Quýnh, quan Công-sử Jeannin khen. Bộ giáo-dục mua 40 cuốn.

Hồi
LÉ-CÔNG-DẶC
16 ter, Sinh-tù Hà-nội.
Cần nhiều đợi lý & các tình

Ba ngày sau, lúc giao-hàn àu bận diêm-trang lịch-sự, một minh trong phong, dang ty chia sô nhin ra biển, thì đế Vua ngự tới thăm, sau khi đã xin phép người đẹp. Quay đầu lại nhìn, biết là nhà vua-nét mặt gai-nhân vùn-hàn-nhiên chẳng hò lò vùn-kinh-ugạc; nàng cung-chảng đứng dậy nghênh giờ. Nàng cu quay nhìn ra bê, nhu phía sau không có ai, hay nhà vua không dâng cho nàng chung-thùy.

Nhà vua rất lấy làm lạ rằng một người đẹp và sang như vậy lại không hiểu lè phép là gì. Ngài nghĩ thầm chắc đó là do sự thiết giái-dục. Ngài muôn làm gương che nàng, liên-tiến lại gần, nhẹ-nhang cầm tay nhang-hàn và nói bằng giọng ngọt dịu, khanh-hồng và lịch-sự nhất. Nàng không cự tuyệt, nhưng không nói gì và vẫn không tỏ ra chung-thùy đến nhà vua trước.

Nhà vua nói :

Trái tim qui hỏa của ta ơi, minh không dâp lời ta và không cho ta cái hàn-hạnh được minh chủ ý tới sự im lặng của minh làm cho lòng ta già lạnh, lì nhất minh củng che ta biết duyên có vi daa. Minh nhớ nước, nhớ cha mẹ bạn bè chăng? Nếu vậy, một ông vua yêu quý minh như ta yêu qui minh liệu có thể an ủi minh chăng?

Mặc cho nhà vua truyền phản, quở trách, nằng vùn-lặng im nhin xuống, chẳng nói chẳng rắng. Bên bờ cõm, nàng và vua ngồi im lặng. Nhà vua ngạc-nhiên thấy một người con gái, một người nǚ-ti được tên là làm Vương-Phi mà không biết lấy làm sung-sướng, nên sau cũng không muốn nói nồng gi.

Tan tiệp, nhà vua đòi bọn thị-nữ lại phản hồi xem người đẹp có nói gi với họ không.

— Một thị-nữ :

Tau Bé-hà, chúng con không



nhất đời nếu được quý phi ban cho một lời vang ngoc, râu cằm thấy rằng quý phi không phải là người cầm. Xin quý phi hãy phả tan sự im lặng; râu van qui phi này ban cho trăm sự vui sướng do, rồi sau đó phả chết, râu cũng vui lòng."

Mọi lần, vương phi chỉ cùi mặt lặng im. Lần này nghe nhà vua nói, vương phi khẽ hé môi, nụ cười trên mõi.

Thấy vậy, nhà vua vui sướng vò cùng, buột miệng reo lên một tiếng, rồi nín thở, đợi vương phi nói:

Đoan ngài trờ lại phi vương-phi ngồi bên nàng, yêu cầu nàng cho biết vì lẽ gì suýt một năm trường khanh ở lục đường ngãy cùng với quốc vương nàng ngâm miệng.

Vương-phi trả:

— Thần-thiếp sẽ tâu bày mọi lẽ để bệ hạ hay. Bệ-hạ hãy trường-tượng sự ghen so của một người đàn-bà quý-tộc khi bá-làm-tôi-dời xa nhà xa nước, xa mẹ, xa anh em chị em chúng bạn, không còn hy-tống trùng-phụng. Lòng yêu nước cũng nồng như dạ nhớ nhà và mất lý do là một sự khó-chịu, chỉ người không có lương-trí mới không biết già-tri của sự tự do. Những lẽ ấy đã dứt cho Bệ-hạ hiểu sự ngậm miệng của thần-thiếp mà Bệ-hạ cho là kỳ-quặc chưa?

Quốc-vương rầm-ngầm một lát:

— Búi rồi, ái-khanh à. Trầm tin lời ái-khanh. Song trăm vạn tướng rã g một người như ái khanh rã; bị làm vào cảnh iờ-dời, hẳn có thể lấy làm hàn-hạnh khi được sinh ra cùng một bực vua-king!

— Mèn tên Hoàng-huyung; tên thiếp là người dòng-dời ti-ha, thi thần-thiếp trưởng-rã và phải xa nhà xa nước, mà được bùn-bẹn sám hòn-chang một bực quân

Chúng con hồn-hà lệnh bà mọi việc. Chải tóc, dội mõ, mặc áo cho lệnh bà. Chúng con thường hỏi: «Lệnh bà có cần gì không? Lệnh bà muốn gì không? Xin lệnh bà nói đi, lệnh bà truyền phán đi». Nhưng lệnh bà không hề thổi ra một tiếng. Chúng con không hiểu lệnh bà khinh bỉ, buồn rầu hay ngô-ngǎn. Hay là lệnh bà cảm? Chúng con không thể tâu bệ-hạ điều gì thêm nữa».

Nhà vua nghe nói càng lấy làm lạ-làm. Trường-rã gai-nhân buôn bã, nhà vua tìm hết cách làm cho gai-nhân khuynh-khoa nỗi lòng. Nhưng đều vô ích.

Đã một năm trời như vậy. Một ngày kia, khắp cả kinh thành mừng rỡ: bá-vương-phi im lặng mới sinh hạ được một hoàng nam.

Nhà vua đặt tên hoàng tử là Bá-Ba. Sung sướng, một lứa nữa nhà vuaつく làm cho vương-phi phải

— Quý phi oi! Râu không thể đoán lồng quý-phi nghĩ ngợi thế nào. Nhưng râu cũ sung-sướng

nếu không cùng chúa thương sinh con, thì thần-thiếp nhất quyết không bao giờ thương yêu chúa thương và nhất quyết suốt đời ngậm miệng giả-cám,

Nhung nay dời ta dà có con với nhau, thần-thiếp xin kính-yêu chúa-thuong như yêu người chồng yên-giáu!

Vua Ba-Tu nghe người đẹp nói như thế sung-sướng như kẽ khó được vàng, cheoay tay ôm nàng mà hôn ròn nói:

— Ánh sáng của mắt ta o! Ta không còn gi sung-sướng bằng được người soi rọi tôi! Minh đã cho ta một đứa con trai, minh lại cho ta nghe tiếng nói: đó là hai điều hanh-phuc mà ta ao-ước bấy lâu nay.

Vui-sướng quá chừng nhà vua chỉ nói dạo bấy nhiêu lời, rồi khi về Hoàng-cung, ra lệnh cho Thủ-Tướng dem tiễn phát chẩn cho các nhà thương và các nhà giàng đạo làm phúc cho kẽ khó. Đó là một cách đức vua cảm-tâ-on trời...

Đoan ngài trờ lại phi vương-phi ngồi bên nàng, yêu cầu nàng cho biết vì lẽ gì suýt một năm trường khanh ở lục đường ngãy cùng với quốc vương nàng ngâm miệng.

Vương-phi trả:

— Thần-thiếp sẽ tâu bày mọi lẽ để bệ-hạ hay. Bệ-hạ hãy trường-tượng sự ghen so của một người đàn-bà quý-tộc khi bá-làm-tôi-dời xa nhà xa nước, xa mẹ, xa anh em chị em chúng bạn, không còn hy-tống trùng-phụng. Lòng yêu nước cũng nồng như dạ nhớ nhà và mất lý do là một sự khó-chịu, chỉ người không có lương-trí mới không biết già-tri của sự tự do. Những lẽ ấy đã dứt cho Bệ-hạ hiểu sự ngậm miệng của thần-thiếp mà Bệ-hạ cho là kỳ-quặc chưa?

Quốc-vương rầm-ngầm một lát:

— Búi rồi, ái-khanh à. Trầm tin lời ái-khanh. Song trăm vạn tướng rã g một người như ái khanh rã; bị làm vào cảnh iờ-dời, hẳn có thể lấy làm hàn-hạnh khi được sinh ra cùng một bực vua-king!

— Mèn tên Hoàng-huyung; tên thiếp là người dòng-dời ti-ha, thi thần-thiếp trưởng-rã và phải xa nhà xa nước, mà được bùn-bẹn sám hòn-chang một bực quân

vương, ti-thiếp cũng lấy làm tam sinh-hưu-hạnh. Nhưng nếu kẽ ti-thiếp ấy cũng là cảnh vàng lá ngọc, đồng-dời tó - qui chảng kém gì nhà vua, thì tên Hoàng-thuong, Hoàng-có thể trường-tuong được sự đau buồn, sự khốn-khổ và mỏi-thất-vọng của kẽ ti-thiếp ấy, khi phải hàn-xuống làm tội moi ở chỗ xa nước, xa nhà.

Kinh-ngac, nhà vua phán hỏi:

— Vậy ra ái-khanh cũng là một bực cảnh vàng là ngọc thật? Xin ái-khanh làm ơn cho trăm nay sự bi-mất-dở. Lệnh-thân là ai? Và ái-khanh tên là gì?

— Tâu Bệ-hạ, thần-thiếp tên là Hải-Hồng. Thần-phu thiếp, nay đã tham-thiếp-bá, vốn là một vị quốc-vương oanh liệt nhất dưới Thủ-Quốc.

Thân-phu thiếp qua đời, đê nước lại cho Hoang-Hậu là thần-mẫu thiếp và người anh thiếp, là vua Sa-Lý.

Nước đang thái-binh thịnh-tri, thịnh-hình bị một vị Thủ-Tế Quốc-vương khác, đem đại đội binh-mã đến xâm-lấn, Kinh-thành bị thất-thủ, hoàng-gia thần-thiếp chỉ kịp cung một vài viên trung-thanh, di lánh nạn tại một nơi kín-dảo.

Rồi anh thiếp thao-lýn binh-mã, định kẽ khố-phục lại ngai vàng. Nhưng mưu sự tại nhân, thành-su tại thiên, mây trán đầu tiên đều thất-bại. Anh thiếp rất lấy làm le phiền về thiếp. Một hôm hoàng-huyung bão-thiếp rằng:

«Em ạ, việc thắng bại, anh chưa dám quyết. Anh có thể thua trận sự đó không sao, nhưng rât lo ngại em bị ánh-huống các cuộc thất bại của nhà-nước. Muốn em yên-phận, anh muôn em bê-gia-hút trước đì. Nhưng trong cảnh-né này, anh tưởng không thể nào kén cho em một người chồng trong các bực Hoàng-dế, Quốc-vương Thủ-cung. Nếu em bằng lòng lấy một vị quốc-vương trên lục-dịa, thi anh lấy làm sung-sướng lắm. Em xinh-dep như vậy, anh chắc lấy em, ông vua nào cũng lấy làm đep lòng và anh sẽ tìm đủ cách để cuộc hôn nhân của em được kết-quả như ý».

Nghé hoàng-huyung nói, thần-thiếp nói ngay tam-binh-lên. Thần-thiếp phát tức trả lời: Anh ơi, em không nghe anh lại àn nói như vậy.

Đó với Bệ-hạ đâu. Có lẽ thần-thiếp đã vắng mình qua cửa sổ này, xuống thủ-cung tìm anh và mẹ.

Vì thần-thiếp là lòng tốt quá nên thần-thiếp là một con ti-nữ, mà coi là một vị công-chúa xứng-dáng sánh - duyên với một vị quốc-vương!»

Không sao tâ được sự kinh-ngac của nhà vua khi nghe câu chuyện ấy. Nhà vua hối-hảm nhiều điều về thủ-cung, về thủ-ý, thủ-cung và cách cai-trị.

Bogn nhà vua hồi thêm:

— Nhưng sao minh lại sòng được ở dưới nước, không bị chết đuối?

Vương-phi mỉm cười đáp:

— Tâu Bệ-hạ, chúng em đê dưới đất, thiếp đã được yên-thân it lâu. Nhưng một ngày kia, thần-thiếp đang ngủ, thi một ông vua cung các quan-thân bắt gặp, liền bắt thiếp mang về và

ngó ý muốn lấy thiếp làm vợ. Thiếp cù-tuyệt, ông vua ấy định dùng vỗ-lực ăn-nam với thiếp. Thiếp làm cho ông vua ấy hối-hận về việc mình làm. Tức giận, ông ta liền đem bán thiếp làm ti-nữ. Bầu cho người lái buôn dem thiếp tiếc Bệ-hạ hòm xua. Vì thủ-ý ấy là một người quan-tử, hiền-lành tú-té, suốt dọc đường dem thiếp đê-dâng Bệ-hạ không đê thiếp phải trái-ý bát-binh-diều.

Còn đối với Bệ-hạ, nén Bệ-hạ đối với thiếp không iê vê khoan-hồng lich-sy, nén Bệ-hạ không thực-long thương - yêm đên thiếp, thi cól-e thiếp cũng chẳng chia-kinh



ĐỜI CHO ĐƯỢC
FOOR
MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT
đại-ly độc quyền
TAMDA & C, 72 WIÉLÉ HANOI

là quân áo chung em không bị ướt. Chung em nín dưới nước, dù dưới đáy biển cũng vậy, rõ như thường. Chung em ai này đều thân-bình nhẹ nhàng khác thường, đi đâu chí trong nhảy múa là tới chung cửa xe, ngay chí hết. Các Thủ-Tề đều có hang-chỗng thủy-mù. Song chí ngày hội-né linh-dinh mới dùng đến. Còn nhiều chuyện lạ ở dưới thủy-cung không sao kể xiết. Hôm nay có thi-giờ thần-thiếp sẽ tâu chuyện của tôi hồn-Bà-Hà nghe. Nay còn có chuyện cẩn muôn tám Bà-Hà. Thần-thiếp rất muốn được thấy mặt mâu-hầu và làm lâm với Hoang-Huyhn vậy xin Bà-Hà cho phép thần-thiếp mời mẹ và anh tôi đáy nói chuyện. Thần-thiếp chắc anh thiếp và mẹ thiếp sẽ lấy làm vui-sướng trông thấy Bà-Hà và Bà-Hà thấy người nhà thần-thiếp chắc chắn chẳng lấy làm phiền lòng.

— Ô, ái-khanh là cháu ở đây. Muốn làm gì ái-khanh cứ việc làm. Trảm sẽ tiếp-rước người nhà ái-khanh một cách long trọng.

Vương-phi liền mời quốc-vương vào một căn phòng nhỏ và kín đáo. Ở trong lồng gác, người ngoài không trông thấy. Vương-Phi truyền lời-nữ bưng một chiếc lư hương dày than hổng vào phòng rồi đuổi nó ra khép cửa lại. Đoạn nàng bỗn trâm vào lư hương. Khi khói trâm tỏa lên ngút-ngát, nàng lâm-nhảm đọc những câu phù-trú, nhà vua nghe chàng hồn nói gì.

Vương-phi chưa xé khăn-tú-lời, đã thấy nước bồ rộn-rộn. Sóng bồ cuồn-cồn vỗ lén, tõa ra từ phis. Rồi mát bồ rộn ra một chỗ trống. Đồng-thời một thanh-niên lâm

SÁCH MỚI

Bản báo vừa nhận được cuốn nhật ký bộ L'Anglais au Baccalaureat et l'Anglais de Hong-Kong của ông Lê-đông-Dắc gửi tặng. Sách dày 48 trang. Có 21 bài vers-sons và 13 bài stories đều trong các ký túc-tai và các bài lâm-mẫu, rất có ích cho các học-sinh sắp thi ú-tài.

Bản báo xin có lời cảm ơn tác giả và vui lòng giới thiệu cùng các đồng-điều Trung-Bắc Chủ-Người.

thuốc, xinh đẹp, râu xanh màu nước biển, nhũn từ chỗ trống đá luồi. Túc sau là một bà dà có luồi dáng-dấp rất on-ughi, cũng một bộn nám hiếu-nu người nào cũng thư-thi yểu-diệu như người nào. Cả bọn nhẹ-nhang di trên mặt nước coi như lưới bay qua, chứ không phải đật bước bước đi. Tôi bờ, cả bọn lăn-luột nhảy qua cùa sô vào phòng, nhẹ như luồng gió.

Công-chúa Hải-Hồng (tức là Vương-phi) ôm chầm lấy Thủ-

Thái-hậu là mẹ nàng mà hồn, và nùn lấy anh là quốc-vương Sa-Lý cung nâm nàng công-chúa là chị em họ nàng, mà vẫn và hồi-han. Một nhà xum-hop đoán-viện, nỗi mừng không sao kể xiết. Đoạn nàng mới tất cả nhà ngồi chơi trên sập. Mọi người kè cho nàng nghe đầu đuôi cá: chuyện xảy ra từ khi nàng vàng mặt chôn thủy-cung. Vương-phi lấy làm sung-sướng vò-hạn khi biết hoang-huyhn đã đuổi được kẻ thù, khôi-phục lại giang-sơn thủy-quốc, kèo lại cách Thành-trị-thái-binh.

Long-Vuong Sa-lý chưa biết rằng em gái mình đã lấy chồng, nên ngọt dịu dỗ em trai về thủy-quốc. Quốc-vương Ba-Tư ngồi tại phòng bên nghe nói mà chua xót trong lòng.

— Nhà Vua nghĩ bụng:

— « Than ôi! nếu mỹ-nhau theo anh về thủy-quốc thì ta buồn chát mắt. Vắng nàng ta không thể sống得出! »

Song vương-phi không để quốc-vương phải lo sợ như vậy mãi,

Tiếc too, Người nhà-ai-khanh



các long-vuong và các quốc-vuong trên lục địa.

Thái-hậu, long-vuong và các thủy-cung công-chúa đều bằng lòng về cuộc hôn-phối vê-vang này. Lúc đó vua Ba-Tư vào phòng, mọi người đứng lễ triều bài thi-lê. Nhà vua cói xuồng hàng-tùng người đây và đáp lễ lại từng người. Một tiếc yến bày ra. Mọi người dù tiếc, chuyện-trò rất thân-mặt vui-vẻ.

Hoang-Huyhn

Huyện HS Petrus Ky

167 (70) Huỳnh Chiêu Phảng Chủ Kho Sách Xưa Quán Văn Đương

hoàng-tử Bá-Đa vào phòng. Long-vuong Sa-Lý liền đứng dậy, chạy lại âm hoàng-lử, dì dì lai lại trong phòng, nâng lên hạ xuống dùa nghịch hoàng-lử dù cách. Thinh-linh, quâ vui, long-vuong nhảy ót qua cửa sổ, lật xuống bê tay vẫn âm hoàng-lử.

Vua Ba-Tư sụ-hãi quá chừng, kêu thét lên một tiếng rùng-rợn, tường rặng mất mặt hoàng-lử hoặc hoàng-lử sẽ bị chết đuối.

Vương-phi mỉm cười khẽ nói:

« Bà-Hà chờ lo sợ. Hoang-phi là con Bà-Hà và cũng là con tôi. Vây hoàng-phii cũng được huống quyền như thần-thiếp là có thê sống ở dưới nước cũng như sống ở trên cạn. »

Quả vậy, trong chốc lát, nước rẽ ra, vua Sa-lý ân hoàng-lử nhảy qua cửa sổ vào phòng. Hoàng-lử vẫn cười, reo, quen áo không ướt chí hết.

Vua Sa-lý và Thái-Hậu cùng các công-chúa ở lại chơi triều-dinh vua Ba-Tư ít lâu, rồi từ-biệt về thủy-quốc.

Vua Ba-Tư lở ý tiếc rằng không thể xuồng thủy-cung đáp lễ được, và mong rằng thính-thoảng long-vuong lại nhớ lên chơi.

Bao nhiêu hàng lệ nhỏ sa, trong cuộn biêt-ly đó.

Khi khách về, quốc-vuong Ba-Tư nói với vương-phi rằng:

« Ái-khanh! Giả ai nói chuyện lại thi không bao giờ trễ tin là chuyện thật. Trâm ngò là giấc chiêm-bao, nhưng trâm không thể chối được những điều vĩn mục-kich. Một đời, trâm sẽ nhớ ngày nay và trâm cảm ơn Trời đã dung-dủi cho ái-khanh sánh duyên với Trâm. »

VĂN-HẠC dịch thuật

CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS
PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS
SPORTIVES HANOI HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'AL-COOL CAMP-BRE D'AMÉRIQUE (v్యు-చోహ-క్యు) offert par la maison NAM-TAN Haiphong, est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé par tous sportifs à toute occasion.

Le président NỘI-châu sport, signé Pham-Vân-Kế. Le capitaine stade Hanoien, signé Phạm-Vân-Kế. Le capitaine Ngoci-hau sport, signé Tiết.

Le président de l'éclair (công binh theo tên đường RUỘP CHỐI HOA-KÝ), signé Trần-Văn-Hữu. Le président Aviat sport, signé Nguyễn Hữu-Lập. Le président footbal scolaire, signé Vũ-Qúy-Lan. Le président Lac Long sport sig. Nguyễn-Trung-Giác. Le président Thuong-nông Sig. sig. Nguyễn-quý-Nhàn. Le directeur septo duc, signé Đào-vân-Chu. Le président de la Lance, sig. Trần-vân-Trung. Le président La Jeunesse Tonkinois Haiphong chính tôi đã được thi nghiệm RUỘP CHỐI HOA-KÝ, ngày tốt nhất ném dúng, sig. Nguyễn-vân-Thu. Ông Vua president shall sport sig. Nguyễn-thi Thuove.

DÃ NUẤT BẢN

TIẾNG ANH

cho người Việt-Nam

(CUỐN THÚ HAI)

Anh Pháp Việt-hội thoại

của

NGUYỄN - KHẮC - KHAM

Cử nhân

Văn - chung và Luật kh-a
Tốt-nghịch Anh văn tại Đại-học
dường Paris

Sách dày ngày trám trang giấy \$0.40. Ở xa thêm \$0.20 tiền cước gửi theo lối bồ đầm. Mua buôn được trừ 20%. Đề mandat cho M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM
36 Bd. Henri d'Orléans - Hanoi

Lâu, Giang

Nhất định trong 3 ngày khôi hồn, có thể lại tan noixem bệnh dùng thuốc không phải giải-tiền. Lâu-mời phái, dùng một lọ 58 op50 khôi hồn Nếu phái lâu, nói chưa dứt, đau lung, mồi xuong,

dùng một hộp triết nọc 68, 1p50 1 hép liết trùng 102 op70 là bao chứng bệnh dèi tên hán. Gang-ma, bả cam, lõi loét, nồi soái... dùng một lọ là tiết lắn. Nếu uống khôi sẽ trả lại tiền.

Điều kinh

Kinh không dèi, tháng len thangxuong.

đau bụng, nhức đầu, ủ tai, hoa mắt, mồi xuong, kèm ấm, ít ngủ dùng một hộp số 11 1p50, người sê khỏe mạnh, tim thắn sảng khai máu co con, nấn ra khi hư phải uống thêm thuốc khí, hư 1p20 một hộp lắn với thuốc điều kinh này, không có một thứ thuốc nào hay bằng thuốc này.

BÌNH HƯNG

67 Rue Neyret (quận Cầu-Nam)
HANOI — Tel. 786 — TONKIN

BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai,
Hà cam, Hột xoài...

chỉ nên tìm đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUÔI

HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHẬT, KHÔNG HAI SINH DỤC

CHÙA KHOÁN KHỎI CHẶC CHẨN RẤT LINH NGHIỆM

NHỮNG NGUYÊN NHÂN SÂU XA TRONG VỤ RUDOPH HESS

Rudolph Hess nhân vật thứ ba của Đức, sau Hitler và Göring, hù-linh đảng Quốc-xã, người trung thành nhất đối với Hitler và có nhiều hi vọng có thể thay Hitler lên cầm quyền độc-lại nước Đức, tameni đáp một chiếc phi-cô Messerschmitt 110 bay sang Anh, lúc phi-cô hét el-xâng dù nhảy dù tung đia phản xix Ecosse gần thị-trấn Glasgow, là một vụ hiện nay dù luân khấp thế-giới đều chử ý và cho là một vụ bì-một pà ly-ký nhâc, từ khi xảy ra chiến-tranh năm nay. Vụ này xảy ra đã gần hai tuần lễ nay mà ở Đức, ở Anh cũng như ở Âu-châu, chưa ai biết rõ nguyên-nhàu như thế nào.

Rudolph Hess sang Anh để làm gì? Phái chánh Hes, cánh tay phái của Hitler có ý muốn thực hành một chương-trình giảng-hòa giữa Anh và Đức để cho cuộc chiến-tranh chung kết-liệu, tránh cái họ tàn pha ghê gớm cho a giông trảng và cát nhan-loại? Hay là Rudolph Hess có bệnh thần-kinh vẫn may-tưởng đến những ý tưởng con xa, viễn vông, nhưng việc không thể thực hành được nên mới súng Ann? Hoặc giờ có người lại nói Rudolph Hess là người chỉ huy cho Hitler, chỉ biết thời có chủ-nghĩa Quốc-xã và cái thuyết chàng-lợc nên không thể nau trong thấy Đức và Nga-sô-viel cang ngay cang hợp-tac một cách chật chẽ thêm để kéo dài mãi cuộc chiến-tranh ở Âu-châu và Hess lại phản đối cả việc Pháp-Đức hợp-tac như báo le Temps đã nói — nén mơi từ giờ nứo Đức? Lại cát những giả thuyết đó đều là phỏng đoán, chưa biết thuyết nào là đúng.

Nay muốn cho độc-giả có thê có một ý-kien và một vai tia sáng vê vụ này, chúng tôi nói về cái liêu-sứ, cái doi-nhìn-tri và những ý-kien vê chính sách ngoại-giao của Rudolph Hess, để gop thêm tài-liệu vê vụ bí-mật này.

Đời chính-trí của Rudolph Hess

Rudolph Hess sinh ngày 28 April 1890, ở Alexandria vú Ai-cập, năm

RUDOPH HESS
người được Hitler tin dụng nhất bở nước Đức sang Anh

nay 47 tuổi. Hess là con một nhà buôn ờn người Đức ở mèn Wurmsidel và khi mười lăm lén thi nội-nghịp cha, học nghề buôn bán. Đến khi cuộc Âu chiến 1914-1918 xảy ra thì Hess phai ra lính đứng đầu một toán quân cẩm-tả, rồi sau lợp đội sang làm phi-công. Sau cuộc chiến-tranh thế Hess theo học vê khoa dia-ly chính-trí học. Đến 1919 thi Hess lây tư cách là hoi-viên một hội vê chủng-tộc nghiên-cứu về các vấn đề nhân-dân và năm 1920 thi đgo vào đảng Quốc-gia xã-hội. Hess dg vong toàn thê nhât vê các đội quân cảm-ta của đảng và bao vê cho thủ-linh Hitler trong khi đgo dien-van lâm thê nhât ở nhà bán rau bia Hofbrau năm 1925. Hess lại là người chí-huy đội học-sinh quan Quốc-xã ở Munich. Vì hoạt-dong trong đảng Quốc-xã nay Hess bị chính-phủ dia-phuong xix Baviere kết án bảy tháng rưỡi tù đồng thời với Hitler và cùng bị giam ở nhà pha Langsberg là nơi mà Hitler đã tháo ra cuộn Mein-Kamff cuộn (thành kinh) của các nhân viên đảng Quốc-xã và của người Đức. Người ta nói Hess có giúp Hitler một phần trong việc viết cuộn Mein-Kamff.

Sau khi ở nhà pha ra, Rudolph Hess giúp việc trưởng Hanshofer là người chuyên vê môn dia-ly chính-trí học của đảng Quốc-xã và từ 1925 thi Hess giữ chức thư-ký riêng của Hitler. Đến năm 1932 thi Hess được cử làm trưởng ban chính-trí trung-uong Quốc-xã và tháng April năm 1933, sau khi Hitler lên giê quyền-chinh nước Đức thi Rudolph Hess được Hitler chọn làm đại-biều thường-truc đê thay minh trong nam công-việc đảng Quốc-xã,

Hess là một người cao mảnh khảnh, nhưng hai vai vuông, nét mặt lục nâu cung đậm và hai

Rudolph Hess được đứng ngang hàng và có quyền như một vị Tòng trưởng nước Đức tuy y không giữ bộ nào trong chính-phủ Đức cả. Lấy tư-cachia đại-biều của Hitler đứng đầu đảng Quốc-xã nhan hàng năm cuôc trước ngày lễ Noël thi, Hess lại dọc-dân-hân-hò-hò nh่าง người Đức ở ngoai-quoc.

Rudolph Hess là người trống nom cả công cuộc lô-chúc của đảng Quốc-xã ở ngoai-quoc.

Rudolph Hess là người đứng đầu ban trinh-thám tối cao của đảng Quốc-xã giữ trách-nhiệm kiêm-soát cả công-việc của ban Do-tham chính-trí (Gestapo) nước Đức.

Một người giữ một dia-vi cao quý và quan-hệ như thê o nước Đức ngay nay lại là người có hi-vọng nhât, thê-lực nhât trong những người được Hitler chọn đê thay minh giữ chức Quốc-trung-Đức sau nay, mà tg nhiên bô cả công-việc dia-vi quan-hanh rồi một mình cùi một chiếc phi-cô bay sang đất nước Anh là nước hiện nay con đánh nhau với Đức, là kẻ thù không đội gior chung của nước Quốc-xã, thi thật là việc lạ lung lút thấy!

Rudolph Hess chỉ sống cho thủ-linh Quốc-xã.

« Ông ta sống cho chủ-nghĩa Quốc-xã và Thủ-linh Hitler là lẽ sống độc nhât của ông ta! » Đó là lời các nhà báo Đức thường nói về Rudolph Hess. Thực thê, trong các nhân-viên đảng Quốc-xã Đức thi Hess là người tin-tuồng vào chủ-nghĩa đảng và trung-thanh với Hitler hơn cả. Hess đã không quản mọi sự nguy-hiem đê luôn luôn bảo vê cho Hitler và đã có lâm liều chết đê che chở cho hù-linh đảng Quốc-xã trong khi Hitler bị bọn công-sán công-kịch và mưu hại.

Hess là một người cao mảnh khảnh, nhưng hai vai vuông, nét mặt lục nâu cung đậm và hai

mắt thi sâu và xanh biếc, lúc nào như cung co vê mờ mang. Thường thường Hess chỉ mặc y phục của đảng nghĩa là một cái so-mi nâu, môt cái quần ngắn và đùi ống dạ.

Rudolph Hess, người viva ha xuong mien Eosse no là đê cau nhân-loại khôi nhan chiến-tranh, là viên Thủ-linh chính-thức của đảng Quốc-xã Đức. Đôi với Hess, châng-nghĩa Quốc-xã là một chủ-nghĩa độc-doan, là một giáo lý không thê thay đổi, xác phạm đem được,

Đôi với Hess châng-nghĩa Quốc-xã là một thuyet bat đê bát dịch canh cứ vào một nén-láng rất vắng vang, đưa vào mỗi lòng tin nguong của người đê lập ra thuyet do la ông « thàn » Adolf Hitler. Hess không thê công-nhận rằng châng-nghĩa minh đê tin-tuồng và có trách-nhiệm phải giữ gìn, bảo-vệ lại là một điều có thê luon luon tay doi được. Hess chỉ biêt có Hitler và chủ-nghĩa Quốc-xã mà y cho là mộ chủ-nghĩa rất thiêng-liêng. Hess lại là người lín vào huyet chung-toc cung như tin vào đảng Quốc-xã và bao giờ cũng là người rất hăng-hai vê việc bat-tri những dân khác giông, nhất là bọn người Do-thái. Hess là bản thân của chủ-nghĩa Quốc-xã và của thuyet chung-toc. Một người như Hess không thê nào mà dung được một sự thay đổi vê châng-nghĩa của đảng và vê thai-dộ của chính-phủ Quốc-xã Đức.

Hess là người diều hòa vê chính-sách ngoại-giao của đảng Quốc-xã và kè thê của chủ-nghĩa Cộng-sản.

Hess, một đảng viên quốc xâ rất nhiệt thành rât trong chung không thê nào công-nhận việc đảng Quốc-xã lại hợp-tac với Đảng Cộng-sản, Hitler lại bắt tay Stalin được. Nhưng hợp-tac với Nga-sô viêt từ Août 1939 đến nay lài là chinh-sach ngoại-giao cốt yếu của nước Đức và Luân-dôn, nén hoi kiën lại một lần cuối cùng. Chính Hess đã vội vang đi ô. Detmold den Godesberg để khuyên Hitler nên thê điu dinh-lei với thủ-linh Nevill

tin-yen bô của các thủ-linh Quốc-xã và xưa đến nay nhung lai là con đường đê đưa nước Đức đến nhêng cuộc thay đổi vê quâh sr ở Ba-lan, ở mặt trận phía Tây và cát o miền na nôl cát gian uây. Châng-nghĩa do ngày nay ta chinh-sach của bộ ngoại giao Đức, cát bon Ribbentrop mà Hitler cung phai công-nhận là môt chinh-sach co loi cho Đức và phai nghe-theo. Chắc Hess phai cho rằng cai chinh-sach tai họ đê là nguyên nhân cuôc chiến-tranh tan khêng ngày nay, Hess là người cát lin vén áo hòa bình và cho la chê cát hòa-binh thi nước Đức mới có thê mở mang đêne nê moi phuong dien. Người ta nói Hess là người ôn hòa nhât trong các



RUDOLPH HESS

Chamberlain. Chính nhở Rudolph Hess, mà hồi đê đã cau vân đêne hòa binh Âu-châu, các báo Đức cùu nói rõ việc đê.

Và sau trong cuộc hội-nghị hòa binh ở Munich, Rudolph Hess cát g giữ một dia-vi quan trọng. Chink M. Alexis Léger, Chanh văn phong bộ Ngoại giao Pháp người đê ag vao cuộc hội-nghị đê thay lại tay g trong khi đê hội-nghị, Hitler thường hỏi g kien Rudolph Hess thê-llin đảng Quốc-xã ngài ngày môt phoi g gân đây và thêng sang phong hop hoi-nghị bằng môt cái cát bì môt. Khi đêen kien hội-nghị hòa binh thi Rudolph Hess moi xuât hiện va khi nghe cao « Đê cau vân đêne hòa binh » do Hitler nói ra, thi nđi người đê thấy trên môt Rudolph Hess nôl môt nụ cười kin đáo nhưng cung đê lô vê hoi long của môt người vân yêu mến hòa-binh. Rudolph Hess minh cuôc trước công chui g, thuc là môt sú ll cát vâl người Đức đê được trêng thay the nra lời M. Alexis Léger Rudolph Hess heo giờ cung hêt súc giac vũng dia-vi và thanh thê Đức quêc lâng nhêng phuong-phap hòa-binh và bao gio cung là nguy-cu lực bâi Do-thái va bai Công.

Hess sang Anh là có ý đê lim cách diêu dinh, giang-hoa vê Anh tranh cho Âu-châu môt cái họa chiến tranh tàn khốc cùo biêt bao giờ môt két liêu. Điều đât rât co thê. Càng có iê Hess không muôn giữ trách-nhiệm công-việc đảng và không nôl ngôe trêng thay đêen Đức cung ngày ràng sa đâm vao sú lâm than, khô nô và vân-hoa cang kinh nghe, thêng mai Đức vi chinh tranh, mà cang ngày cang thêm nguy-nôp, nén môt bay sang Anh định gáp các nha tri thêc Anh mà y quen biêt đê diieu dinh giang-hoa.

Rudolph Hess hành động như thê dien hay linh, là lyp g minh hay lai là môt cái mưu sâm của Hitler đê lô luon cuôc của dân Anh đê với việc giang-hoa. Lai cát nhêng thuyet do thay đổi nào là đêng cung khong ai cát biêt đê được lyp chêng chi cát Rudolph Hess và Hitler.



Phòng triển lãm Mỹ thuật thứ năm

Một người quái lạ

Người ấy là Ambroise Vollard. Ông ta già gần tám mươi tuổi và mới chết đầu/năm ngoái. Trông người rất lớn và cùn khỏe mạnh, mặt chưa hề có một nốt rán nào và không bao giờ mất nụ cười trên môi.

Người nào trông thấy ông và biết rõ tuối ông tất phải kêu lên :

— Ông đã tầm già đến tầm mươi tuổi. Trông chỉ vào khoảng sáu mươi tuổi.

Người ta thấy Vollard trẻ như thế dã lừa. Ông thường cười và bảo :

— Lãm cái nghề bán tranh vẽ này rất khó được người ta tin cậy. Bởi thế lúc tôi còn trẻ thì tôi phải làm cho giả đi dè cho thiên hạ tin cậy. Bây giờ tôi già rồi thì tôi cố làm cho tôi trẻ mãi để cho mọi người khỏi nghĩ rằng « tôi đã hết thời ». Nhưng xét ra tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa !

— Ông ày à ? Ông có bị ai giới thi mới chết...

Lời nói ấy đúng thật. Quả thê mới đây Vollard chết vì một cái tai-nạn ô-tô băt: ngò — giữa lúc ông còn đang khỏe mạnh.

Vollard sinh ra năm 1863 tại đảo Réunion, thuộc Pháp. Ông bắt đầu ra thích tích trữ, ông thu thập các giọng vé, dè chơi. Nhờ lén ông được đí học luật và cha ông cho ông vào học trường đại học Montpellier ở Pháp để mong ông thành luật-sư. Ông Montpellier không lâu ông lên Paris và trọ ở gần nhà bảo-tang Luxembourg. Nhưng Vollard di học luật ít hơn là đến uống rượu ở các hàng rượu vùng Quartier Latin, vì đó ông thường gặp các thi sĩ và họa sĩ. Ông lại thường di loanh quanh trên bờ sông Seine để xem tinh tú của các nhà bán tranh vẽ bầy ra.

Ông bắt yêu tranh vẽ từ đây.

MỘT NGƯỜI DẦU CÓ TRANH VẼ giỏi nhất thế - giới

— BUÔN MỘT LẠI — HÀNG NGHÌN HÀNG VẠN

TÙNG-HIỆP

Lần đầu mua nhầm

Ambroise Vollard mà khắp thế giới đều phục lìa người mua tranh vẽ sành nhất thường vẫn kẽ lại câu chuyện mua tranh lần đầu tiên của ông ta :

— Một sự tai hại cực kỳ, các ông !

Thì ra, Vollard lúc ấy còn trẻ, một hôm nhìn thấy một bức tranh vẽ bảy ở một cửa hàng. Ông đoán chắc mua bức tranh ấy bán lại thế nào ông cũng... phất. Bức tranh ấy nhán dê là : « Có thiếu nữ với chiếc bình vỡ » dưới có ký tên Laure Lévy, d. Bonnat. Cái tên Bonnat này làm cho ông nhớ đến chuyện một cô bé mua một bức tranh của họa sĩ Bonnat ấy với giá tiền sáu mươi quan và chỉ may năm sau có bán lại được hàng vạn bạc. Nghĩ thế và Vollard cho rằng Tân Tài đã đến cửa nhà mình rồi. Trong túi lót ấy chỉ còn có hai mươi quan, mà lại chưa ăn bữa sáng, Vollard không hổ ngắn ngại mua phẳng bức tranh vẽ « Có thiếu nữ với chiếc bình vỡ » này ! Ông tin mình như một người đánh cá ngựa nhưng đánh chắc chắn vào một con ngựa thế nào cũng ăn chét.

Than ôi ! Vollard chưa bao giờ hiểu rõ các mánh khóe của nghề ! Thành thử khi ông đem bức tranh ấy bán lại thì ai nấy đều cười :

— Giả bức tranh này chỉ đáng mấy hào thôi.

Vollard giật mình :

— Tranh vẽ có ký tên Bonnat hẳn hoi đấy chứ ? Các ông buôn tranh thường hại chi Vollard biết rằng dưới bức tranh có dè d. Bonnat như vậy nghĩa là d'après Bonnat : là vẽ phông theo Bonnat. Bài học ấy chưa cay quá. Kheng bao giờ Vollard lâng quên nó.

Lúc này Vollard đã dỗ tiến sĩ luật khoa và đã bắt đầu có danh tiếng nhưng ông chỉ ao ước trở nên mộ

người bán tranh vẽ mà thôi cho nên cách đó ít lâu ông không lì mìn thấy kiện nữa và ông xin vào làm thư ký ở phòng bán tranh vẽ của ông Alphonse Dumas. Tuy ở đây ông chỉ kiếm được lương có mười đồng mỗi tháng nhưng ông rất hăng hái vì ông được sống gần các họa sĩ và các người buôn tranh vẽ. Ông quyết tâm học hết khóa trong nghề. Lúc ấy vào khoảng 1890, các họa sĩ Pháp như Degas, Dagnan-Bouveret, Bouguereau đang được chính phủ tin dùng và các tranh vẽ của họ bán được cao giá. Nhưng Vollard tìm ý, ông không tin rằng các họa sĩ ấy sẽ trong lai nên ông chỉ đi lẩn mò tìm các họa sĩ khác còn trẻ tuổi nhưng chưa có danh tiếng gì và nhiều lần ông mua với một giá rẻ các tranh vẽ của họ khi mà ông Dumas — chủ cũ của Vollard — chê bai không mua.

Trong thời kỳ này ông mua được một bức tranh « khôn thưa » của họa sĩ Renoir, ông chỉ phải trả có mươi đồng bạc. Ông đem về treo ở phòng của ông, các bài trống thấy ai cũng chê cười rằng sao lai có một người ngu ngốc như ông để dè mua những bức tranh vỏ giá trị như thế. Họ chắc sẽ không ai bê ra nắm hào dè mua lại bức tranh ấy.

Vậy mà mươi năm sau ông Rodin bê ra hai ngàn rupee bạc để mua lại bức tranh này. Vollard đã lãi gấp 250 lần rồi. Nhưng đầu năm 1939 ông còn phần này :

— Hoài cùa, già bảy giờ tôi còn bức tranh của Renoir ấy thì có kẻ sẽ già tới 12 vạn bạc.

Có người trách Vollard đã « đầu-cơ » cái tài của họa sĩ Renoir. Thật ra thì nếu Vollard bán tranh của Renoir mà giàu hi Renoir cũng phải nhờ có Vollard mới nổi tiếng.

Bạn của các họa sĩ

Sau khi học hết nghệ ở phòng bán tranh vẽ của Dumas rồi thì Vollard ra mở một phòng bán tranh vẽ riêng. Mở riêng ! Với 50 đồng bạc mặt và vài bức tranh vẽ của các họa sĩ Forain, Renoir, Willlette. Về sau thi mày bức tranh ấy mới tri giá tờ hàng triệu bạc nhưng lúc đó giá trị của « chúng » không hon vui chục bạc.

Vollard là một người rất cương-quyết, bán giá nhất định không cho ai mặc cả. Có lần một người tới mua một bức tranh và hỏi giá.

— Bốn ngàn quan.

— Ba ngàn quan nhó, ông bằng lòng không ?

Vollard eat mặt :

— Tôi nói đúng giá mà ông còn mặc cả. Vậy nếu ông không giá đủ năm ngàn quan thì tôi không bán.

Và có sự này tuy vô lý mà có thể là người khách ấy phải già đúng năm ngàn quan mới mua được bức tranh kia.

Sau chuyện ấy Vollard lại nói tiếng thêm và từ đó không ai bê được của ông một xu nào. Phòng bán

tranh vẽ của Vollard mở ra ở phố Lafile là một nơi mà luôn ba mươi năm giờ các họa sĩ rời danh nhất thế giới và các nhà buôn tranh vẽ giàu lớn thường vẫn lui tới để gặp gỡ và chuyện trò.

Mặc dầu sự « đầu-cơ » của Vollard, người ta phải nhận ra rằng Vollard được hết các họa sĩ coi như là bạn thân.

Và cũng vì thế mà phòng buôn tranh của Vollard mỗi ngày một thêm giá trị, ông có nhiều tranh vẽ của Pissarro, Sisley, Renoir, Monet, Degas, Manet, Odilon, Redon và Cézanne.

Cézanne và Renoir là hai họa sĩ làm cho Vollard được nhiều tiền nhất. Chính Vollard đã đoán biết Cézanne rồi sẽ nổi danh nên ông bỏ hắt cả tiền túi ra để mua luôn một lúc cả 150 bức tranh của Cézanne. Về sau ông bán lại với giá năm triệu bạc.

Tuy rát sành vẽ tranh vẽ mà Vollard lại không biết vẽ. Có người bạn bảo ông :

— Anh ăn lãi về tranh vẽ nhiều quá nên giờ phạt anh chỉ cho anh buôn tranh vẽ mà không cho anh biết vẽ.

Vollard cũng lấy thế làm buôn, nhưng Forain, một họa sĩ quen, bảo ông :

— Không biết vẽ như anh thế lại may. Biết vẽ như tôi thì sang sướng gi...

Thì ra Vollard cũng « koi » nhiều tranh của Forain.

Lãi gấp

Nói về sự lãi của vẽ buôn tranh vẽ của Vollard thì thật là không bờ bến. Cố nhiều bức tranh Vollard mua mãi có năm đồng mà lãi một mội triệu bạc: nghĩa là lãi hai vạn lần vốn.

Tuy vậy Vollard thường có một véc buôn. Hồi về tám sụt ông, ông chỉ lắc đầu không đáp !

Nhưng trong những năm cuối của cuộc đời ông, ông thường thản thoảng trong cảnh vườn đẹp cẩn nhà bảo-tang Rodin và đứng ở đấy có khi hàng giờ đê nhìn một cái cây, một bông hoa.

Và ông lắc đầu nói mội mình với một giọng buồn thầm thia:

— Cảnh vật của tạo hóa đẹp thật.

Nhưng dù nhiên, ông không ngầm tạo vật nữa Ông tui tình tui gay và nói :

— Hôm qua ở Lucerne, ông có đến xem cuộn bản bức vẽ về « L'homme à l'oreille cassée » của Van Gogh không ? Bức tranh ấy báu tôi giá mua đồi làm vạn đồng Tôi mua nó hồi trước chỉ mới có 120 đồng thời ấy

Thì ra ở ông tiền bao giờ cũng hơn cả.

TÙNG-HIỆP

2.000 NĂM XƯA, TẦU ĐÃ BIẾT dùng chiến-xa

QUÂN-CHI

I

« Dưới bóng mặt trời không có gì mới » chính là một câu của tây phương.

Ngâm thật có thay.

Một việc gì ở đời này ta tưởng rằng lạ, kỳ thật đời xưa đã có người nghĩ đến hay đã từng làm rồi cũng có. Trở đời kim cương dày chằng qua một cuộc đẽn đã để lại những bẩn cũ, chỉ có đáo kép, y phục và súng khai thay đổi thời.

Trong các thứ khi giới chiến tranh đời nay, chiến-xa có lực lượng và công dụng ngoài hần ý-liệu của người ta, bắt đầu ngày từ các nhà chuyên-môn quân-sự trở đi.

Ai cũng thấy rõ binh Đức khéo dùng chiến-xa đánh thắng những trận chớp hoảng (guerre-éclair) ra thế nào. Từ trận-dịa Ba-lan triều qua mấy bài chiến trường Bỉ-Pháp cho đến các miền hiềm trờ ở Nam-tư, Hy-lạp, những cỗ xe không-lô hàng trùm tấn của Đức đến đâu tung hoành vó-địch ở đó.

Kiểm-duyệt bồ

Có nhiều người làm tướng chiến-xa là sản-phẩm riêng của Đức và lần này mới đem ra dùng là mới.

Không.

Chẳng phải người Đức sáng tạo ra chiến-xa và qui-dụng trước nhất đâu.

Kỳ thật khi-giờ ấy — cái gi của César ta hãy rờ lại cho César — sáng-tạo chính là người Anh và người Pháp, mà loị-dụng thi 2000 năm trước người Tàu cũng đã biết rồi.

Đã bão dưới bóng mặt trời chằng có gì mới.

Người ta thấy chiến-xa xuất hiện trước hết, vào khoảng giữa thế-giới đại-chiến 1914-18.

Còn nhớ hồi ấy nhằm tháng chín 1916, hai quân đội-chiến ở mặt trận sông Somme, quân-đội Anh đưa chiến-xa ra xung phong hầm trận lần thứ nhất,

do đoàn xe mới là ấy xinh xinh bò ra trên-tiền, quân Đức tuy trố mặt ra nhìn, cho là lũ mè quái

xuất hiện, nhưng họ không lấy gì làm sợ. Là vì chiến-xa mới chế tạo buổi đầu hay còn luộm thuộm, sơ sài, có nhiều nỗi trổ ngai và bò dở một quãng thường trực trặc hông máy luộn. Bởi vậy thử-thời đã có người bảo làm ra thứ đồ tốn kém nhiều tiền mà chẳng có công hiệu đó làm quái gì.

Qua tháng 11 năm sau, nhờ chiến-xa quân đồng minh đánh binh Đức thuơm mọi trận thất bại dǎo, bấy giờ người ta mới thấy rõ cái giá-trị trận-mạc của mói vũ-khi mới này. Đức bắt chước làm theo, trong khi Anh và Pháp ra công-tim tời sửa sang mãi về máy móc cho được tinh-xảo và thêm sức mạnh chiến đấu. Kiểu xe Nona nhẹ nhàng của Pháp và kiểu xe chở V nặng nề to lớn của Anh, là hai thứ chiến-xa có tiếng hót đó.

Từ đấy, hai quân-đội Anh Pháp nhờ lực lượng chiến-xa vừa nhiều vừa mạnh mà đánh dồn mãi. Mùa xuân 1918 trờ đi, lần lần phá vỡ được cả trận-thế đại-tán công của Đức, rốt cuộc đến cuối năm ấy Đức phải bái trận, cầu hòa.

Vie đời trờ lên trùm sao, đến trận đại-chiến này, liên-quân Anh Pháp lại bị ngay công kích mãnh liệt bởi thứ chiến-xa chinh minh sáng tạo năm xưa,

Kiểm-duyệt bồ

Giờ xin mời các ngài hãy về tắm ao ta, để nghe câu chuyện Trung-quốc đã biết dùng chiến-xa từ 2000 năm trước.

②

Trung-quốc có xe từ bao giờ?

Có hai thuyết.

Một thuyết nói từ đời vua Hoàng-đế đã làm ra xe để chở nặng và di xa. (Theo Hán-thư Địa lý-chí và Cố-sử-khoa của Tiêu-Chu) một thuyết khác nói mãi đến nhà Hạ mới có người tên là Hề-Trọng hay con của ta chép ra xe. Ấy, Tuân-tử, Mặc-Tử và nhiều sách khác nữa đều chép như thế.

Các nhà học-giá Tàu đời nay, nghiên-cứu lịch-sử cõi-thời, cũng cho thuyết thứ hai đúng hơn. Vì những chuyện Đường Ngu về trước đều mơ hồ khó tin, Các vua Hoàng-đế và Nghiêu-Thrán làm

ý ở ngôi thiên-tử mặc dù, đi đâu cũng cuốc bộ, chờ chờ làm gi có xe, đến dừng ngựa mà cuối, có lẽ cũng chưa biết nữa. Cái thuyết « Hề-trọng tác xa, Kinh-phiết là đáng tin hơn. Ai cũng nhận rõ nhà Hạ là buổi tảng sáng của văn-hóa Trung-quốc, những phép mợi nghè hay, lẽ nghĩa văn-vật, bắt đầu phôi-thại hay phát-sinh từ đây. Cho đến Tướng St bày ra cõi ngựa, Vương-Hợi nuôi trâu đê cay, cũng đến buổi đầu nhà Hạ mới có thay!

Nhưng lúc này cõi xe chỉ có công việc chở nặng di xa, người ta chưa biết men nó ta chở chiến-trận.

Cứ theo kinh Thư chép mà suy, thì vua Khải (cũng đời nhà Hạ) dùng chiến-xa ra trận là lần thứ nhất. Trong lời nhà vua truyền bá ba quân trước khi ra di đánh giặc ở đất Cam, có nói đến xe.

Đời ấy dùng binh, cũng cõi yếu ở hai sirc mạnh, là dờ và xa. Đò tức là lính bộ. Nhưng bộu nhất-sơ, chẳng qua chỉ dùng dăm ba cỗ xe dè bò vào những chỗ bất-túc của lính bộ thế thôi; bao giờ làm trận, cũng cõi ở lính, chưa lấy xe làm chủ-lực.

Qua đời nhà Thương cũng thế. Sách Lã-thi Xuân-thu chép khi vua Thang (thủy-tử nhà Thương, hay Ân) đem binh đánh giặc Di-dai-Hy, số lính cầm tay đến sáu nghìn, chỉ lơ thơ có chín cỗ xe bay

trận thành hàng dài, thế mà đánh có một trận, bắt ngay được tướng giặc.

Chiến-xa vẫn chưa tới lúc đặc-dụng.

Thật biết dùng xe làm kni-giới trọng-yếu, bắt đầu từ nhà Chu trở đi.

Không phải là hàng xe thường dùng về việc chuyên chở, đến đây người ta đã tạo ra thứ xe riêng của binh nhung trận-mạc. Xe đóng kiên-cố, lại bọc da cứng (cách-xa) để chống đỡ những đầu tên mũi giáo. Đầu xe bánh xe cũng biết học bằng sắt, cho được vững vàng. Mỗi xe có bốn hay sáu con ngựa kéo, tùy theo địa-thể và lúc cần dùng. Chẳng những tướng sĩ ngồi trên xe mặc áo giáp mà thô, cả mấy con ngựa cũng có áo giáp che thân nữa.

Lúc Võ-vương đánh vua Thương Tru để dựng lên nhà Chu, toàn dùng những chiến-xa kien cố và trang hoàng đại-khai như vừa mới nói, đặt tên là « nhung-xa ».

Manh-tử thuật lại rằng: « Võ-vương đánh Tru, có nhung-xa trăm cỗ, lính hò-bon ba ngàn người ». Đem so với đời trước (ví dụ lú Thang đánh Di-dai-Hy), thấy số lính không gia-tăng, nhưng đến chiến-xa đã trù nên khi-giới chủ-lực trong cuộc dùng binh vậy.

QUÂN-CHI

Các sách dạy võ Tàu, võ Tây (võ Ang-lê), võ Nhật và võ Ta

do SƠN - NHÂN soạn, Hanoi — Nhật - Nam Thu-Quán xuất bản (đã in di, in lại bốn năm lần)

Muốn trở nên một võ si hoàn toàn (không có hại) cần phải học và thi thể thao rồi mới đến đấu võ. Cuốn võ Tây (trong có dạy cả võ Ang-lê) có dạy cả các thời kỳ thi thể thao đến nay, có lính tám hinh v.v. Giá 6000 bản đã gần hết (khi in lại phải bán giá 10.000).

■ VÕ TÀU — cuốn I giá 620, II giá 630, III giá 640, IV giá 650 đồng (tức thi thể thao đến các hàn võ). V dài đánh gián-phi. VI dạy đánh kiếm giá 680, VII dạy đánh côn giá 680, VIII đánh giao (dao) giá 680, IX đánh thương (giáo) giá 680. Món võ bi truyền song luyễn 680, Lối võ thường dùng 680. Hết đấu võ Tàu 696. Thiếu lâm quyền pháp chiến-tông 680. La hán quyền 680. V. v.

■ VÕ NHẬT — Những miếng đòn bi hòn đặc-e như bẻ gãy tay, sai quát, chém, ngã gãy xương, giá 680 (chỗ mua là phải sisch chép lại và chỉ huy đòn ii nhiều mà có hại).

■ VÕ TA — Các bài võ có giá trị như Thìn-dòng, Phượng-hoàng, Lão-mai, Ngõ-trần, đánh Việt, Trung-binh-tiền v. v. Các cụ ta đã đánh được ba quan Tàu, Xiêm... giá 680.



Võ Ang-Lê (trong cuốn võ Tây)



Võ Ta (đầu trung binh tiễn)

Đó là gửi mua nhõ thêm cước phí — Mua buôn, mua lỗ, thợ, mandat chỉ để cho nhà xuất bản như vậy:

NHẬT-NAM THU-QUÁN SỐ NHÀ 19, PHỐ HÀNG BIÊU — HANOI

KHI NHỮNG BÀ SƯ TỬ HÀ-BÔNG TỨ GIẬN

của TIỀU-LIỀU — tranh vẽ TRỊNH-VÂN

VI
À, mày chạy có phải không?

Tùm! ta tự tú cho mày biết!

Cái ông này thi khác hẳn. Ở Saigon, ai cũng biết rằng ông là một người có tiền nhiều. Sự thực, trước đây mươi mươi hai năm thì ông chỉ là một thi thư ký quan ở trong mọi tư soạn, ông gặt gầu và vải mới có thể «sống» được một cách chất vật». rồi chẳng hiểu có bao giờ ông có ý tưởng tự tử chết rồi đón hời hay không, chứ cứ riêng người ngoại nhân cảm nhận nhà ông ta tựa là cháu hơn丞 nep nát, ông chẳng tự tử thi rồi ông cũng chết. vì buồn... nên một ngày tôi trời kia ông không gặp bà vợ tương lai của ông ở góc phố de la Somme.

Bà vợ ấy, sự thực không có vốn, nhưng có tài buôn bán thạo. Vợ chồng lấy nhau chẳng mấy lúc phát to. Thế rồi lại gặp may cơ hội tốt nay mai cơ hội iót khác, chẳng mấy năm ông bà đã bõn nêu giàu có, chèm chệ lên làm ông chủ bà chủ một nhà buôn lốp lốp chửi tin làm dâu và cho chủ đức làm quí nhất.

Bởi vậy, ta có thể nói rằng ông chủ hiệu của bà bị vợ ghen không phải vì tiêu mất tiền lương tháng, mà là tám đồng ruồi bạc đì di cối với gái. Không, ông chủ hiệu nói đây tiền nhiều và có lẽ nhiều quá đà với nhangs... à làng chơi — ấy, tôi cứ đoán phỏng thế cho nó vui câu chuyện — mà chưa bao giờ bị cửa cát hét. Đó là bởi vì lại ông khôn, ông biết chiều ý bà vợ rất dữ dội của ông. Mà bảo sao ông không chiều cho được? Bảo nhiêu cơ nghiệp tý tuỳ bà già nèn cả, ông không phải chiều bà ma hổn hung lại còn sự nữa, sợ vì bà là lồng xoai trong gìn dinh. Thông xoai dày có nghĩa một người

lớn nhất. Mà bà chủ hiệu của chúng ta lớn theo cả nghĩa đen, mà không những lớn mà thôi, bà lại còn béo, còn to, còn cao nữa, thê mơi kính người chờ. Tuy thế ông chủ hiệu của ta cũng kinh sợ như thời: ông chia sẻ kinh sợ ba mặt, còn những khi bà không có mặt thì ông lại dùi, coi trời bang vung vây. Nghĩa là ông đâm coi cái nhà hát là cái nhà hát cũ dẫu, ông dùi bẹt bẹt đi nghe và gõ như những người tự do nhất trên đời. Vậy, đêm ấy, không hiểu khái kinh của chúng ta cùng vài người nữa hối tai xé đánh một cái xe rắt chaoảng đến chọi xóm cổ-dau Phù-Nhận. À quên, tôi quên không nói với các ngài rằng ông chủ hiệu của chúng ta là người Bắc vào làm ăn lâu năm ở Nam-kỳ. Cái hồn Bắc-kỳ lúc nào như cũng lưỡng vướng ở trong đầu óc ông, ông nhớ hết, nhất là cái giọng hát có đầu thi lại

LÊ VĂN-TRƯỜNG LÊ-VĂN-TRƯỜNG LÊ-VĂN-TRƯỜNG

Nhà xuất bản HƯƠNG-SƠN, vừa cho phát hành một cuốn tiểu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG

ĐỜI NGHÈ SĨ

Là một cuốn tiểu-thuyết tả chân, tả chân đời sống thực của các nhà văn danh tiếng hiện đại. Người đọc sẽ cảm thấy xấu xa với cái sống còn của đời nghệ sĩ. G 4045. Ở xa thêm nước phi, gửi về ông:

NGUYỄN - MẠNH - BÔNG
97, phố Hàng Bông — Hanoi

càng gọi nhiều cảm tưởng nhớ những buồn bã cho ông lầm, thực chẳng ngày xưa quân lính của nước... nước gì tội quên mất rồi... nghĩ thấy tiếng địch ở trên đỉnh núi của Truong-Luong mà lự nhiên thấy động lòng cố Quốc tha hương vậy.

— Hay! hay! cbi Cúc ca nghe một bài Tỳ-bà hành nghe chơi nào.

Trời lúc ấy đã khuya. Cuộc vui hờ hững. Xem trong di hát có phần là loi. Ông chủ hiệu buôn kia vừa cười cười nói nói đòi nghe bài gởi thư rồi sang bản Tỳ-Bà:

Lác đặc riêng phong hạt móc sa,
Ngán lai húu hãi khí thu mờ.
Lung trời nhạn liêng dòng sông
Mặt đất mây dùn cùa ái xa.

Thì... thì... đương lúc có đầu hát đương «lấy gân mồi» để ngán chữ dùn, mây dùn thi dùng một cái chĩa nhà hát mồ toang ba bá liều giấy đem cho vào cán thi đòn đồng cung được ngót bốn trăm giờ ba trăm cán ở đầu dù vác cái mặt то hùm hụp di vào, sáu cái tay khoanh ở trên sáu cái háng, đứng án ngữ ngay lấy nhà hát, không dè cho ai thoát được.

Tới hối! cái gáy mà lả vậy. Cái gióng đèn bà mà ta vẫn thấy tò ở trong thuyền Thủy-Hử mồ quán ăn rồi bắt khách hàng mồ thịt để làm nhân «tái pào», «tim sám pào» có phải là bà người này đó không?

Quan viên và cõi dâu không ai hảo ai mà củng một lúc thấy giận cả cõi gáy lên. Thị ra bà là kia, chưa thi hành một thứ gì cả đã jâm trùn ngay gân đối phuong rồi. Sao lại không gọi them rằng đó là một cuộc chiến tranh chớp nhoáng bởi vì sáu con mắt của bà là cùa đảo là đảo lịa lịa lèa và tiết ra một

ánh sáng nhanh như chớp nhoáng những bùa múa dào vậy?

— À, không xong mất rồi...

Cái tư tưởng đó vòng một tua cái óc của ông chủ hiệu, ông chủ hiệu của ta biết ngay rằng một cuộc đòn bộ ghê gớm đã xảy ra. Bà bà kia, bạn của vợ mình, chỉ mới là những quan cảm từ nhảy dù đến trước đòn dọn đường đất và dè làm bỗn phận

Một bà, uốn cái lưỡi dò ở trong miệng nói rằng:

— Hồng xong mà! Hồng xong mà! anh phải đợi cho chúng tôi mắng công chuyện từ chó, chí sắp tới đó mà...

Bà bà kia thì ra chỉ là những bà di dánh ghen hèm mà thôi. Ghen hèm mà dã khiếp thế, các bạn dã có thể dự đoán rằng chính người bị

đi sau rồi, vừa vào trong thấy chồng ở đấy đã gần lên một tiếng như giờ long đât chuyên. Một người nào cũng tái di, cõi dàn chết run chết để, không một người nào dám ho, người ta có cảm tưởng đứng trước một cảnh họat - trọng trong các tấn tuồng Cải - luong Nam - kỳ. Thế nhưng dù sao cảnh họat trọng cũng phải kết - liêng để diễn iản tuồng chính mà mọi người mong đợi.

Bà chủ hiệu không giáo điều hay nói lối. Bà làm ngay một bài «Không minh tqa lầu»

Bờ đứa thất phu, vào làm chi đây?

Bờ đứa thất phu, vào làm chi đây?

Trời hối trời, hông xé hồng xong,

Trời hối trời, hông giết hồng xong

Với lại cái dã dí chó

Biết tag la phen này...

thả rồi từ Khòng-Minh chỉ chớp mắt bà dã sang bài «Tạ» và «Bắc mang tần công» nghĩa là bà dã tấn ra tần hối, bà ai cũng tần, mà những cái tần đều nặng như tạ cõ.

Cái trận Đức dánh Hi-lập vừa rồi chẳng biết đùi đên thê nào chủ cùi rồng ý tôi tuồng thi dù như vụ bỗn bà béo quay lại đánh ông chủ hiệu và zô dòn này là cùng vậy. Không thể nói who dòn được!

Ai cũng tuồng rằng rõ đây cả bọn có đầu và qua vien sẽ bị thua một mảnh giáp không còn, ở trong nhà hát sẽ không còn một người nào, cũng như ở trên lục địa sẽ không còn một tên đàn anh nào.

Chẳng ngờ phía địch họ cũng ghê gớm lắm: có dâu trèo trồn được gân hể, chỉ duy có ông chủ hiệu là thúc thủ bi tắc mà thôi. Ông tinh ngay đòn chém «xuồng tau» như quân Anh đòn trồn nhưng không được. Bốn mìn đòn bà quay lại như một cái thiên la đòn vọng. Biết rằng ở cõi chết — nhưng cái chết chạy thì còn có vẻ hùng hơ — ông đánh nghiên mói nhâm mất đòn lối «cành quạt.. nan» liều sống liều chết thòe vây lấy một đường đòn tròn: ông ấy ngã vỡ ông ra mặt đòn đánh «sầm» một cái như trời rung đất chuyên thể rõ liều sống liều chết chạy đi.

Cái xe ô-tô của ông đã đay dồn đầy rồi, ông hối tài xé nhanh tay



do thám của đội quân thử nám chử thương lòn danh dự thực, người bị lửa đốt thực thì nỗi khí xung thiên dễn bức náo.

Ông chủ hiệu như Hq-hầu-Đôn, ngay trước, đứng trước cảnh gay gắt vô trán, vơ lấy đòn giày tay đòn vội vào kêu lên rằng:

— Chán cha, cẳng mẹ, ta chớ nén bồ phi! Tức thì ông «xó chán lên mang tai» chạy mất, nhưng không được; bà bà béo, vững như một dải «Vại lý trường thành» đòn ném di trước hai cái mắt di trước, hai bàn tay di trước còn có diến-bô



mở máy chạy, chạy mau, mầm... không có ông nội chết thì máy sẽ chết trước ông nội mấy đai !

Và cái xe mở máy kêu sinh sét.

Bốn bánh bắt đầu quay. Ba vú vú ba ngã đánh sầm trên mặt đất chẳng lẽ lại chịu thua đứa thất phu, nhảy ba bước ra chỗ cái xe hơi mở máy giờ ngay lấp xe lại và, y như một nhân viên ban xiếc nào đó, bà nghiên răng nghiền lời lấp gân báu chật lấp cái ô-tô khôn nhanh nhất cho chạy.

Trên xe, ông chồng cứ ra hiệu bảo tui xế cứ cho xe chạy bùa đi.

— Ông trời ! ôi cha ôi, ôi mẹ ôi, thằng Tin kia mà dàn hàng hai ta cho ta chết đó sso. Nếu mà muôn thế, máy cứ cho xe hơi chạy ta sẽ chết phút cho máy co da, xuống âm cung ta sẽ khen may cho máy chết máy khô máy đói, máy đói, đói !

Ôi ! nói lếu mà ! cái lối đàn bà hư vanh thế nó dọa ta thử xem ta có nhát gan đó mà thôi, ai còn lạ mà đê ý cho mất thi giờ vô ích.

Cũng như trâm nghìn những người trẻ tuổi chơi bời khác, ông chưa hiểu cho những lời của mụ vợ chí là lời dì dỏm, có thúc tài sẽ vẫn bùa đi. Một người đàn bà không giữ xe lại được, hai người đàn bà không giữ xe lại được... thế rồi tất cả bốn người đàn không giữ xe lại được, đánh bùa đấy cho :

Một xe trong cõi hòng trần thẳng đường.

(Còn nữa)

THOÁI-NHỆT-TAN HỒNG-KHÈ
Cảm, sôi, nhức đầu, đau xương đau minh, rẽ con người lớn chỉ uống một gói Thoái-nhết. Tan hiệu phút 12 tay giá \$0.5 phút ra mồ hôi khô hán.

THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách bách dại hạ) uống đủ các thứ thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí-hư Hồng Khè số 60 giá \$1 uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn Hồng khè giá 0150 đồ vào cửa m nh là khỏi rõ. Trăm người chữa theo cách này khỏi cả trăm

ĐIỀU KINH-DƯỢC & HUYẾT

Các bà có kinh không đều máu sáu uống thuốc Điều kinh dưỡng huyết Hồng khè (\$0.50 một hộp) kinh đều huyết tốt ngày.

THUỐC « CÀI HỒNG KHÈ »

Không chọn lẩn chắt thuốc phiện (nhà doan đã pha chất, nên ai cài cũng có thể hồn được, mổ ngày hứt một đồng bạc thuốc phèn, chỉ uống hết Op 2g thuốc cai là đã vẫn dì làm việc như thường, thuốc viên op 50 mỗi hộp, thuốc nước 1p.00 một chai).

THUỐC PHONG INH HỒNG KHÈ

Giấy thép buộc ngực giặt
Thuốc Hồng-Khè chữa người lồng le

Hai câu sấm này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì hể ai bị lây không cùi mồi hay kinh niêm uống thuốc lật Hồng khè số 50, mỗi hộp Op 20 cũng rút cùi về thời kỳ thứ mây, mồi hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc gang mai số 14 cũng khỏi rút nọc một cách êm đềm, không hại sinh dục, nếu khớp nơi đầu dau cũng bết tiệp.

NHÀ THUỐC

HỒNG-KHÈ

Bị được thường nhiều Bội tinh vàng bạc và bằng cát

Tổng cục 78 Hàng Bồ, chí nhánh 88 Phố Hàng Hanoi và đại lý các nơi. Có biểu sách GIA-DINH Y-DƯỢC và HOA-NGUYỆT (ÂM-NẠNG) để phòng thân và trị bệnh

*

Tề Thiên Đại Thánh Hi Lạp

TÔN-NGỘ-KHÔNG dịch thuật
Tranh vẽ của MANH-QUÝNH

Tứ Tinh-quân ban tảng. Bạo chúa Eurysthée nghe nói đến chiếc ngọc đón đó, muốn đặt lầu cho con gái mình là công chúa Admète, bèn sai Hercule đi. Hercule bá-cáo khắp nước Hi-lạp rằng chàng sắp khởi binh đánh Nương-tử ky-mã-quân, yết-hàng chiêu binh, phẩm là người can-dam nên cùng chàng xuất tần lộ diện.



Hercule phá
Nương-tử-bin

Anh-hàng dũng-sĩ trong thiên-hạ di theo chàng khà đông. Tôi-Xã Amzones, Hercule cho nữ chúa Hippolyte biết lâ ý của mình, phong chỉ hào chúa Eurysthée để cầu dai ngọc. Hippolyte biết rằng vi theo lệnh Thái-dương Tinh-quân (Apollon) mà dũng-sĩ Hercule phải phay-giết bạo chúa. Nàng sẵn lòng cởi áo-gói giao cho chàng. Nhưng bọn Nương-tử-quân nhất định không nghe đón giao chiến với quân của dũng-sĩ.

Một cuộc giao chiến kịch-liệt xảy ra, làm kinh-dộng cả trời đất. Quản Amzones di ngựa ra trận, quản Hercule thi di dát. Nêu không có Hercule, thi phần thắng tay vỗ hòn Nương-tử-quân. Heronie bắt sống được nữ chúa Hippolyte, cởi lấy daid ngọc, rồi tay nàng vè, không daid giäl gi bạo ngược với quản Nương-tử.

Giết thùy-quái, cứu công-chúa

Đoạn, bạo-chúa lại ra lệnh cho Hercule khâ-phục hòn Nương-tử-quân Amzones, để chiếm lấy noco-dot.

Đàn Amzones là một dân-tộc phay-nh chuyên cưỡi ngựa, di trấn và đánh trên côn đảo chảng khác gi những bực anh hùng. Nữ chúa của họ tên là Hippolyte, có một chiếc daid vàng nam pege, do Hòng

Chuyện đó nguyên do như sa, này : Troie là một thành phố lớn nhưng không có thành từ kiên-cố. Thái-dương Tinh-quân và Bát-Hải Long-vương (Neptune) đã yết-kiểu Laomedon và diều-dinh xây một bức thành kiên-cố xung quanh thành phố, để phòng nguy địch, và xin nhà vua một số tiền công. Sau cuộc diều-dinh, Thái-dương Tinh-quân và Bát-Hải Long-Vương hiệp lực xay quanh thành Troie một giài từng thành cao chót-vót, bao toàn những mảnh đá núi, kiên-cố vô cùng.

Xong việc, nhà vua không trả tiền công đúng lời hẹn, nhưng rằng đó là hai người thợ nề phám-phu. Hai ba người thợ ấy là những kẻ anh kỵ, nhà vua cũng không sợ nữa, vì đã có thành cao hào sâu. Vì thế nhà vua định quét tiền công. Các vị thiên-thần có cốt lấy tiền công đầu. Các ngài chỉ định thử xem tám địa của vua Laomedon thành-thực được chừng nào, mà thôi.

Thấy tám địa nhà vua lời như vậy Bát-Hải Long-Vương lấy làm cảm giận lắm, sai một con khùy-



quái ngày ngay vượt biển lên ăn thịt người, vật, đến nỗi không ai dám ra khỏi thành nữa.

Ruộng đất bô hoang Nhân dân chẳng bao lâu làm vào cảnh đói kém khốn khổ. Dân thành Troie định nỗi lòng giết vua, là người đã gây ra bao nhiêu tai nạn làm dân chúng deo neo. Nhà vua bèn sai người đi cầu thần xin quẻ, xem làm cách nào để thùy quái khỏi iến tặc báu nhân dân. Thần ứng quẻ phản rằng chỉ có cách đem trói công-chúa Hésione vào mõm dà ở bờ bắc. Ài thịt công-chúa xong, khi thùy-quái sẽ biến mất, không bao giờ trở lại. Hercule đến nơi vừa gác lục công-chúa sấp hì trói giải ra bờ bắc. Dũng sỹ vua sau tâu vua rằng không phải đem công-chúa làm mồi cho thùy-quái, cứ để chàng giết thùy-quái, trừ hại dân của Troie. Chàng yêu cầu rằng gết xong thùy-quái, nhà vua phải tặng chàng mấy con ngựa mỗ, là ngựa của Ngọc-hoàng Thượng-dέ ban cho nhà vua. Laomedon nhận lời. Hercule bèn bảo dân chàng vào thành để một mình chàng vào đánh cảnh công-chúa.

Thùy-quái ở dưới bờ lén toan ăn thịt công-chúa, thì bô Hercule xông lại giết chết. Rồi chàng đem công-chúa về trả nhà vua để lĩnh thưởng. Nhà vua không giữ lời hứa. Hercule cầu tiết lâm, nhưng vì chưa làm tròn công quẩn, chàng không muốn khởi binh do với. Chàng chỉ cho nhà vua biết rằng sau này chàng sẽ trả nợ phạt người quên lời hứa.

Bấy giờ chàng mới về Tyrinthe dâng ngọc-dái cho hòn-quần.

Hercule bắn mặt trời

Gần nước Tây-ban-nha có một hòn đảo, nay là thành Lad'x Bagy giờ là đảo Erythie, nhưng chưa lập thành lanh thành. Chỉ có những cảnh đồng cỏ bạt ngàn, dunes lâm với thảm cỏ của vua Géryon. Đàn bò dêp uyết và toàn là bò dê. Con chó gác bò tên chó Orthus, có hai đầu.

Nó khóc lầm, có thể đánh ngã hai con chó một luợt. Vua Géryon là một đị-nhân: ba đầu, sáu tay, sáu chân. Dù giết được chó ngao Orthus, cũng khó lòng mà lấy



Phun ra lửa thở ra khô

Hercule dắt bò qua nước Tây-ban-nha và xứ Ligurie. Dân xú này họp tập lại hàng ngàn người để cướp bò, và nem tên nem dá vào dũng-sỹ. Tên nào tới gần là bị thiệt mạng dưới cái gậy lớn của dũng-sỹ. Biết thế chàng đứng ở xa, nem dá vào dũng-sỹ. Dũng sỹ có bắn tên cự địch. Chàng nó đóng quá, thành ra chàng bao lâu dũng-sỹ can hết tên. Nếu đức Ngọc-hoàng (Jupiter) là thần phu chàng không phủ hộ cho, thi có lẽ chàng bị bại dưới sô đồng hòn dùn đòn. Ngọc-hoàng làm một trận mưa lớn roi xối xoảng toàn là đà. Đà trúng đầu dân Ligures, nhiều anh bị chết bẹp. Hercule lại nhặt đà ném lại bón chúng nhú mura.

Tới nay, lại bước Pháp vẫn còn cánh đồng-bằng toàn đá ấy. Cảnh đồng bằng ấy ở xứ Provence, gọi là cánh đồng Cran.

Bánh bai họen cướp đường, Hercule vượt núi Alpes tự vách lầy một lối đi qua đám tuyêt, giải bò đến bờ sông Tibre, ở chỗ có thành La-mã bây giờ.

Thời ấy, chở đồ chửa có thành thị nào hết, chỉ là một cánh đồng hoang. Tại chầu núi Aventin hòn ấy có một cái hang. Trong hang có một con quái khang-lồ tên là Cacus. Một con qui rất đáng sợ. Vì nó phun lửa ra miệng ra mũi, làm tai hại cả một vùng. Ban đêm lừa lúc Hercule ngủ say, nó đến lấy trộm mây con bò đep nhất. Nó khôn ngoan lắm. Muốn cho Hercule không thể theo lối chán bò, nó tung-tích kè trộm, nó kéo đuôi bò, bắt bò đi đặt lùi, định làm cho



Rồi chàng dắt dân bò đi.

Vua Gé-yon, ba đầu sáu tay được tin vội ra giao chiến với dũng-sỹ nhưng chàng may bị dũng-sỹ bắn tên trúng, thết mạng tại trận.

Hercule tung rồng bò ở trong hang ra, chứ không phải vào hang.

Không tìm đâu thấy, Hercule dành dem dân bò đi. Bé qua chầu núi Aventin, một con bò của Hercule kêu rống lên. Mấy con bò bị nhốt trong hang núi cũng rống lên đáp lại. Caucas đã lấy những tảng đá lớn lấp cửa hang. Hercule nhác tùng tảng đá ra. Con quái không thể nào trốn được, cùng thế hành phải hãi miếng phun lửa ra cự-dịch. Hercule chàng sụt hãi gi, xông vào giết chết con quái.

Về gần tới Tycy-he, đang đi trên con đường dọc-dọc chật hẹp, dưới chân núi treo leo ven biển, thỉnh thoảng một quái-nhân tên là Alcyone cầm mọi tang da lợn ném vào Hercule. Tang da này già dè lén xe, thi phái 80 con trâu non mới kéo nổi. Hercule dung thủ thế, giờ gày lén đỡ. Tảng đá bắn ra như tên. Ngày nay tang da ấy vẫn còn cánh đồng Cran.

Tới Iryntine dâng bao-chau đầu bò, ma dũng-sỹ đã paái trái bao nhiêu nguy-hiệu mới dem về được.

Làm xong cái công việc thứ 10, Hercule lại phung mệnh Eurus hé di lấy tao tiên. Khi Ngọc-hoàng Thượng-dέ kết hôn với thiên hậu Junon, thiên-hậu tặng Ngọc-hoàng mây trai táo vàng. Ngọc-hoàng sai trồng xuồng dát trong vườn uen. Tiên-nữ coi vườn là bà uongchau gai A las, tên gọi chung là Hespérides. Táo vàng mọc cay. Cây sinh ra táo vàng sai lúi-lúi. Thấy táo vàng nhiều người nhà nước miêng muôn vào lấy trộm, nên các tiên-nữ phải ngày đêm coi vướn láy. Các nàng lại nuôi thêm một con thieu-long trâm đầu để giữ táo vàng. Hercule không biêu vướn tiền ở đâu, phải lặn ngòi nói nước, yóng pha tim kiêm mãi mới tới nơi.

Đoc đường, dũng sỹ gặp dũng-sỹ Ae'ee là con trai của thần Trái-dất, tức thần Địa-mẫu, sức khỏe khác thường, gặp ai cũng sòng vào đánh giết, gặp người khỏe hơn, đánh Ae'ee nổ xoóng đất thi chàng lại đứng dậy khỏe sức thêm vì thần-mẫu chàng là Địa-mẫu tiếp thêm sức khỏe cho chàng mỗi khi chàng đứng tới đất. Còn dũng-sỹ Antée,

Người mới chi đọc **BÁO MỚI**

thì mỗi khi chàng đánh ngã được kẻ thù là chàng giết liền, Hercule nhận biết rằng mỗi khi Ae'ee ngã xuống đất, chàng lại khỏe sức thêm, nên không đánh ngã chàng nữa. Hercule nhác bông chàng lên không, không cho đàu ngón chân chàng dựng xuống đất, rồi bóp chặt mạnh, khiến Ae'ee nghẹt hơi chết thẳng.

Sau đó, chàng sang Ai-cập, tìm vua Busiris là ông vua có tính đem giết người ngoại quốc để thiền. Hercule tự trói tay mình và tự quấn băng quanh đầu để người ta dắt ra trước ban thờ thần. Người ta đùa muối và hét lên: "chàng. Chàng lạng-lim, khi các thầy u cẩm dao chúc dâng bao-chau đầu bò, ma dũng-sỹ đã paái trái bao nhiêu nguy-hiệu mới dem về được.

Hercule dà lớn, chàng khỏe sức già. Và bà cũng bắt chàng chi thính. Một hòn đỉa trai vào vàng cho bá-phu và dặn nêu Hercule băng lòng trại lại, thi Atlas hãy đưa cho chàng. Vì các tiên-nữ đều biết rằng rồng dũng-sỹ là một người trong lời hứa.

Được lúc thành-thoi, Atlas định phò-thác bầu trời cho Hercule nói để minh dem tao vé dâng bao-chau. Nhưng Hercule đã thấy đau dù cãi vai, không chịu nghe thê. Chàng phai dọa rằng nếu Atlas không đỡ lấy trời dùi chàng sẽ quẳng bầu trời xuống đất, bấy giờ mới trút được gánh nặng trên vai. Hercule dem tao vàng về dâng Eurysthée và tao rằng chàng đã hứa xem xong sđem trả tiên-nữ.

Eurysthée ý muốn giữ lại không trả, nhưng lại sợ Ngọc-hoàng sai Hercule trị minh nên đành phải bẩm bụng trả lại trời tiên. Hercule dem tao ghi công-chúa Minerve là thần coi về mây-thuật đem trả các nàng tiên giúp minh.

Thê là Hercule dâng xong mười một công quả.

(Còn nữa)

TÔN-NGÔ-KHÔNG dịch thuật.

Những gai lợ thường

của HỒNG PHONG
TRUYỆN II

Người cầm thiên tài

Hai người ấy là ai?

Khách-ca lợ lùng nhì, nhất định chịu chết hay sao, quan tòa hỏi gì cũng không khai?

Còn phải khai gì nữa, chính và là thủ-pham bẩn chết bác-sĩ Đa-âu chứ ai! Lạ gi lầm kẽ đã gian lận ngoan, khéo làm bộ úp mó bi-mật, để giao mối nghi hoặc vào trong tri-não quan tòa, cầu may nhẹ bớt hình-phạt.

Nhưng xem thái-dộ Khách-ca cung cỏi, một hai bảo minh vòi kia mà.

Thế sao những điều hệt-rộng tòa hỏi, va lại giấu kin, chẳng chịu nói ra? Một người căn bệnh vực cái thủ-cấp mình kéo roi, còn gữ bi-mật nói gi không biết.

Không chừng và có những ẩn-tinh chưa muốn nói ra, hoặc có những lý-do khờng muốn bộc-bạch, nhưng thế nào rõ sự thật cũng bị lột rụng....

Áy là cảm-tưởng chung của những người di xem luân mỵ phiền tòa Đại-hình xét xử vụ ám-sát bác-sĩ Đa-âu mà chửu ra manh nỗi gi că.

Vì có mấy điều rất quan-hệ, lại chính là mấy điều bi-cao giữ kín làm bím, không chịu khai thật. Chỉ một niềm khâng-khâng nói minh với tôi:

Tôi không hề biết giàn-Đa-âu, chính hắn lợ-lùi đấy.

Nhưng tòa hỏi vẫn lại: một người đang trai trẻ, giàn-đi, danh-vọng lợ-lùi như thế, có sare bỗng dung tú-tử; bi-cao chí đập:

— Nào tôi biết đâu!

Suốt tám tháng bị giam, bi-cao đã ngâm miêng ở phòng dys-thẩm, bày giờ trước tòa Đại-hình cũng thế. Thành ra việc xét xử có chỗ khó khăn.

Nhưng quan tòa xử xù ám-lâm lúc cũng may mắn như cõi thọ dệt kéo to: thỉnh-linh nằm dưới đầu mồi, thi cõi cuộn to rồi có thể gõ tung ra ngay.

Buổi sáng hôm ấy, mụ quản-gia của bác-sĩ Đa-âu (Günther Drau) vừa ra phố chốc lát trở về, thấy một cảm-tượng hãi-hùng bảy ra trước mắt, làm mợ run sợ và kêu rú lên: ông chủ nằm sòng-suỵ ở giữa ván-phòng, ngực bị một viên đạn bắn thủng đến trái tim đã tắt thở rồi.

Ông tự-tự chăng?

Hay là bì ai ám-sát?

Vụ án-mạng này xôn xao kinh-ngạc của tinh-thanh

Lai-dịch (Leipzig) và học-giới nước Đức.

Vì người bắt-hành mới có 31 tuổi, đó bác-sĩ, hiện làm giáo-su về khoa chánh-trị ki-hé-thố trường Đại-học-ban-inh. Nói giầu, tuổi trẻ, tướng mạo khôi-ngô, chưa có vợ. Người ta bảo ông ham học-thuật nghiên-cứu, đèn nỗi chưng áy tuối mà vẫn ở độc-hàn. Trong nhà chỉ có một thày mót to. Chợ búa việc nhà, một ay mợ già quán-xuyén, trong khi ông chủ cầm-cuội với đèn ván-án sách.

Ông lại nỗi tiếng một nhà bác-học, vi mẩy quyền sách móm xuất-bản, nói về vấn đề tiên-ti và lý-tai, khiến những người cu-phê-trang trong giới khoa-học và kinh-tế phải kính phục, ngợi khen. Ai cũng tin rằng thiên-tài của ông còn dì xa bay bồng chưa biết đến đâu, và sẽ công-biến cho nhân-loại nhiều điều lợi ích, mót la. Bởi vậy, ai nghe ông chép cũng đồng lòng thương tiếc vô cùng; thương tiếc học-giới rơi mắt mợt ngòi sao sáng.

Nhiều móm-đè ông, thương tiếc thầy quá, vật mỉnh khỏe rống.

Có điều chắc chắn, không phải một vụ giết người cướp của. Chứng có là cảnh cửa tủ sắt tuy mờ, nhưng tinh-học dè trong hàng muôn, hình như không hề suy chyện. Duy có một lopper tho-tử mợ quản-gia dè ý từ mẩy hồn-trú, và mợt gõ gi gõ đậm-bão mợt nhận được ban nầy, thì không thấy nữa.

Nhưng tho-tử gi thế? Hay là chỉ vì có đáy mà hung-thủ đã gết bác-sĩ chẳng?

Hôm sau, Khách-ca (Karscas) bị bắt. Nhà chuyên-trach tin Khách-ca chính là hung-thủ. Mụ quản-gia khai rằng bỗi sáng hôm ấy, Khách-ca đến thăm bác-sĩ, coinh mụ ra mờ cửa mót vào, nghe hai người nói chuyện với nhau, rồi mụ mót di chý. Đến lục trờ về, không thấy khách đâu, còn ông chủ bị bắn thủng ngực, chết rồi.

Tuy vậy, sự bắt Khách-ca cũng làm xôn xao dù-luân chẳng vửa. Chàng là một nhà nghệ-thuật đại-tài, đang có danh-vọng to ở kịch-trường, cũng như bác-sĩ Đa-âu là một nhà danh-vọng. Lai-dịch trả-chinh-tháng nay, được công-chứng yêu-mến hoan hô nhiệt liệt, luồng hồn-rất cao, tư-cách đứng đắn, lại có học-thức linh-lợi, trong lòng xê-giao, si công-quy-hóa. Một nhân-vật như thế, mà bảo là hung-thủ, người ta không thể nào tin. Huống chi, bình-nhật

chàng với bác-sĩ vốn là bạn quen, thường tới lui gặp gỡ nhau luon, chàng ai hể nghe thấy hai người có điều tiếng xích-mích gi, nhất-dần nghi chàng giết ban, là vô nghĩa.

Song, cứ cái trường-hợp mới nói trên kia, Khách-ca có thể bị nghi là hung-thủ được lắm. Cho nên chàng phải bị bắt, và sau tám tháng giam cầm lây cung, mẩy hồn nay ra tòa Đại-hình.



Theo lời chàng khai giữa tòa, thuở trước cùng bác-sĩ Đa-âu là anh em đồng-song, từ trung-học lên tới đại-học. Về sau mỗi người thành đạt một cách, theo đuổi một nghề, hai dảng xa nhau, để giờ mới trùng-phùng ở xã-hội Lai-dịch độ chín tháng nay.

Lúc còn đồng-học, chàng ghét Đa-âu là lùng. Chẳng những ghét thôi, ại khinh-bí nhau. Từ chàng cũng không hiểu vì lẽ gi, nhưng hể cù trông thấy mặt, thậm chí nghe tiếng nói, là sinh lòng ghét. Mặc kệ Đa-âu ngày nay đã trở nên một người danh-vọng, tǎn-tòng chàng khinh ghét vẫn còn khăng khít như cũ. Đa-âu nỗi kâng muôn gấp bội mặt ấy, nói chuyện với con người ấy, trừ ra khi nào có một lý-do móng công việc không thể dừng.

Tuy nhiên (Khách-ca nói), không phải vì tôi khinh ghét hắn mà bảo được rằng tôi giết hắn đâu. Thưa quan tòa, chính Đa-âu tự giết lấy mình.

— Trước mắt anh thấy?

— Vắng, nhưng khi ấy tôi đứng bên cạnh cửa sổ, cách xa, dù có muốn chạy lại dâng lấy khẩu súng cũng không sao kịp.

— Cái gõi tho-tử trong tủ mà anh đã lấy đi, là những thứ từ gi?

— Tôi không thể nói được.

— Hắn là thư từ trai gái, anh lấy dè làm cho phi-tang di? Nhiều người chứng dã khai mẩy lừa trống thấy anh với Đa-âu cùng di với một cô thiên-nữ, vậy cõi ấy là ai?

— Thưa, tôi cũng không thể nói.

— Lạ thay! một hai anh bảo anh vò tội mà cũng giấu-giếm pháp-luật như thế sao được! Xem trong hồ-sơ, thấy một bức thư gửi đến cho anh sau khi anh bị bắt được mẩy hồn, để tôi đọc cho tòa nghe:

« Kính ông Khách-ca quý-hoa,

« Mạc-Vân báu tôi viết thời nõi để ông biết rằng: ông không nên quá bận lòng giấu giếm về tung-tích e nó. Nếu sự thế bắt buộc ông cần phải khai ra để bao e chữa lấy minh trong vụ án tình nghi ám sát Đa-âu, e thi ông cứ việc khai, đừng ngại.

Lê-sa-Bich

Xem ngoài phong-bì tuy không có niêm-hiệu và dịa-chí người gửi, nhưng giấu nhau dày thép đóng thi thấy rõ chữ Ty-ròn (Tyrol).

Các ông bồi-thẩm chuyển tay nhau xem kỹ bức thư, bàn tán xôn xao, cõi ẩy lầm lì. Quan chưởng-ly trình hỏi Khách-ca :

— Tôi muốn hỏi bị cáo cho biết Mạc-Vân với Lê-sa-Bich, hai người ấy là ai? Nhât là Mạc-Vân có dính dáng xả-gi về cái chết của bác-sĩ Đa-âu không?

— Thưa cõi, Khách-ca trả lời. Nhưng chỉ dính dáng một cách gián-tiếp thôi. Về chuyện này, tôi cũng không hề bắn chết bác sĩ Đa-âu.

Thì ra mẩy điểm quan-hệ cho vụ án, quan tòa gạn hỏi cách gi, Khách-ca cũng giữ bi-mật không chịu nói rõ.

Vì chàng cũng coi, nghĩ mình oan-nồng, vò tội, nếu có thể minh oan cho mình mà chẳng cần khai những bi-mật kia ra, tất chàng ngậm miệng đến cùng. Nhưng chàng dã có chủ-dịnh kia, nào cần kíp lắm, chỉ phiền hai chi-em Lê-sa-Bich và Mạc-Vân ra trước vành móng ngựa một phen, là dã lột trần sự thật và đánh ngã cõi trạng của quan chưởng-ly để dâng như bốn.

Cách hai chi-em tòa sau, quâ nhiên trạng-sự của chàng thấy đã đến lúc đánh dày thép mời chi-em Lê Mạc đến Lai-dịch làm chứng hò. Đồng thời, hai chi-em cũng nhận được tratt đòi bắn tòa, vì sở cảnh-sát đã khám ra tung-tích.

(con nõa)

CƯU LONG HOÀN

Lâm cho Anh hàn ngon, mau lại SỨC.
EM RẤT VUI MỪNG

1 viên Cửu long hoàn bằng to thang thuốc bắc

TỔNG PHẨM HÀNH TỐ N XÚ BẮC KỲ AI LAO VÀ MIỀN LÁC TRUNG KỲ

Établissements VÂN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Cá bản thuốc VÂN-HÓA danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thủ cho đàn ông và đàn bà khác nhau

TRÉBITSCH LINCOLN

MỘT NHÂN-VẬT KỲ-DỊ NHẤT THẾ-KỶ NÀY

Trước làm nhà lý-tai, sau làm Trung-hu, rồi làm trinh-nám cho ba cường-quốc mỗi lúc, rủi cục cát lắc làm nhà sú, nhưng cũng không tuốt được....

Vô-tuyên-diện Tàu mới cho hay rằng Lôi-minh-Viễn, một nhà truyền-giáo người Áo, nhập-tịch dân Tàu, được coi là một yểu-phản Trung-hoa, vừa mới tạ thế, để lại cho chánh-phủ và quốc-dân Trung-hoa bao nhiêu nỗi nhớ tiếc.

Vì nhà ta đã trắng áy đã lấp nén nhiều công-nghiệp xã-hội giúp ích cho dân Tàu, trong lúc chiến-tranh Lão-lương Phùng-Nghìn-Tường và Hành-shanh-viên-trưởng Trung-Hoa là Khổng-tường-Hy đã định làm lễ long-trong vào ngày 29 November này.

Một người truyền-giáo người Áo lại nhập tịch dân Tàu, lấy tên Tàu là Lôi-minh-Viễn, dân Tàu coi là một yểu-nhanh! Kè cũng là sự lạ.

Nhưng không là hằng chuyện nhà sư Trébitsch Lincoln một tay chọc trời khuynh nước Âu-châu, dã tung giáp Tường-giới-Thạch, có tiếng là người thê-lực bực nhất Viễn-dông

Kiem-duyet bo

Tiểu-sử Trébitsch Lincoln lý-ký không kém một pho tiểu-thuyết võ-hiệp của Tàu. Nghe thuật qua, người ta phải cho con người ấy là nhân-vật kỳ-dị nhất thế-kỷ 20 này.

Tử gã Do-Thái đến ghê nghì-viện nước Anh.

Hơn 50 năm trước đây, con trai một nhà tiền-thuơng người Do-thái ở tỉnh Pakx nước Hung gia-li, từ già cha mẹ và quê hương Sau khi cùi lịnh những lời cầu chúc của cha mẹ và một số tiền nhỏ, chàng thanh-niên quả-quyết ra đi, đi tới kinh-dô đê du-học. Chàng thanh-niên ấy mới 17 tuổi, tên là Trébitsch.

Tới kinh-dô Budapest, Trébitsch đi tìm thầy học. May mắn sự-tồn egor lời Trébitsch, biết ngay chàng là một thiên-niên xuất-chúng.

Cứ hàng tạp-hóa nhỏ của cha mẹ Trébitsch ở Pakx chỉ đủ chi cuộc sinh-hoạt bằng ngày của cha mẹ. Chàng đã phải tự kiếm lối tiền ăn học. Chàng không ngã lòng. Do các giáo-su giới-thiệu,

chàng dạy mấy đứa trẻ con nhà giàu học làm kẽ độ thân và theo học.

Nhưng chỉ vài tháng sau, chàng thay đổi chí-huống. Chàng định bỏ trường đê xông vào đời kiếm tiền, làm giàu và sống cho vui sướng.

Chàng đương chờ một dịp may, thì may-mắn làm sao, dịp may ấy tới.

Một người học trò của chàng hết sức chú ý đến chàng. Chồng mù là một nhà đại-thương người Anh, hiện đương hận việc buôn bán giao-dịch tại Luân-dôn.

Được noi nương-lụa, chàng thanh-niên Do-thái quyết chí ra đời, và dám cung sang Anh, doanh nghiệp.

Chàng bèn tự học lấy tiếng Anh, chàng vốn thông-minh lại chuyên-cần nên chỉ trong vài tháng đã nói chuyện được bằng tiếng Anh, thạo như một người Anh. Sau đó ít lâu, do nhà đại-thương Anh giới thiệu, chàng liền từ-bié Budapest di Luân-dôn.

Bấy giờ vào thời hoàng-hậu Victoria, công việc làm ăn ở Anh rất đẽ. Dành-dum được một ít tiền, Trébitsch cũng bắt chước bạn đầu-có « chơi ngán-thị ».

Là một tay non-nắng, những « nước hạc » của chàng chẳng được cao cho lắm: chàng thường thất-bại hơn là đắc-thắng. Nhưng do đó chàng quen biết giao-thíệp rộng rãi.

Hầu hết các nhà lý-tai lớn ở Luân-dôn đều biết mặt biết tên chàng. Chàng khéo ăn ở theo phong-tục Anh-quốc, đến dòi cứ nghe chàng nói, dỗ ai đoán được chàng không phải người Anh. Chàng thậm chí Lincoln vào danh-thíp đê lẩn với người Anh.

Những nước bạc non của một người ngàn vóm thường đưa dân chỗ thất-bại. Một ngày kia, Trébitsch có bao nhiêu tiền đều « nướng » hết vào nước bạc « Ngàn-thị ». Một người bạn thân giới-thiệu chàng với một chánh-khách, hồi đó rất có thê-lực trong nghị-viện Anh. Vài ngày sau, chàng vào làm thư-ký riêng cho nhà chánh-trí đó. Từ đấy, chàng làm việc trong bóng tối chánh-trí. Chàng quên dần và lấy lầm thích. Rồi năm chàng quá 30 tuổi, chàng nuôi cái hy-vọng làm Nghị-viện nước Anh.

Năm chàng 33 tuổi, dâng Bảo-thu Anh cho chàng thay mặt dâng ra tảng-cử nghị-viện một hụt nhà quẻ.



Người bạn áo dài thăm đứng giữa là Chiếu-không Hòa-thượng

Có: tranh-cử rất gay-go. Nhưng chàng vẫn phần thắng. Thế là từ-giá quê-huống có 15 năm, gã thanh-niên do-thái đã đê thêm được vào danh-thíp mấy chữ Hạ-nghị-viện nước Anh.

Làm Trinh-thám sô Intelligence Service

Vốn tính hoang-toàng, ông Nghị Trébitsch Lincoln sống như một ông Hoàng vây. Chẳng bao lâu, chàng mặc nó như Chúa Chồm. Chàng định nhờ các việc đầu-có ở Ngân-thị để ra khỏi tình-thế hiềm-heo. Nhưng chàng cứ thua lõi mãi và mệt mỏi thêm.

Bị các chủ nợ uy-tố, chàng bị cắt chức nghị-viện và không còn địa-vị gì ở trong xã-hội. Ông cun nghị-viện ấy ngày ngày lang-lang gõ via hè kinh-thành Luân-dôn, trong đầu óc luôn luôn suy-tinh. Tưởng rằng, người Do-thái thất-vọng là lầm. Đôi với người ấy, không có gì là khó, không có gì là không thể làm được.

Rồi Trébitsch Lincoln xin vào làm trong ban trinh-thám Intelligence Service nước Anh.

Nguyên là một nghị-viện Anh chàng chẳng còn là gì các guồng máy chánh-trí và lý-tai quốc-ít.

Thành ra, chàng là một nhà trinh-thám có bệ tài. Giả lấy tư-cách là nhà du-lieb, nhà giáo-su, nhà thê-hao, chàng đi khắp nơi nước Đức, và nước Hoa-ky. Cuối cùng, chàng trở về quê hương, nước Hung-gia-li, nghiên-cứu về biền-giới miền Đông.

Làm trinh-thám ba nước mót lút.

Sô Intelligence Service nước Anh chỉ lương cho Trébitsch Lincoln rất hưu. Nhưng lúc nào chàng cũng thêm tiền.

Trước hồi đại-chiến 1914-1918, sở trinh-thám chánh-trí Aub lại phái chàng sang Đức. Lần này, chàng đến thăm bộ tham-mưu Đức và bí-mật điều-dinh. Rồi chàng bán cái phuong-luc lõi-chức eude phản-do-tham của Anh cho bộ tham-mưu quân-su Đức. Đồng thời chàng xin biến tên làm một nhân-viên trong ban trinh-thám chánh-trí nước Đức.

Theo lệnh của bộ tham-mưu Đức, T éubitsch Lincoln chuyển coi về việc chế giáp bay. Ngày 24 tháng 12 năm 1917, Trébitsch Lincoln Trong hồi Đại-chiến, Đức đem tiêu diệt hàng thủ già

vẫn làm con ngựa ăn hai tàu, mà cái trò chơi nguy-hiểm đó không hị tiết-lộ. Đối với Anh cũng như đối với Đức, chàng vẫn được coi là một nhân-viên tận-tâm và dắc-lyc.

Nhưng một ngày kia, con mắt của sô Intelligence Service mờ bừng ra. Chàng liền được phái đi Hoa-kỳ để thám-thính mấy điều cần biết.

Ở Mỹ, khi lỵ-mưu được những điều bí-mật, cần biết, Trébitsch Lincoln bị mặt gửi về sở mật-thám Anh, và gửi luôn cả về sở mật-thám Đức. Tại sở mật-thám Đức, có một người của sở mật-thám Anh. Khi tiếp được mật-tin ở Mỹ, viên này liền gửi về cho sở Intelligence Service thành ra sô này tiếp một lác được hai tay gióng-hết nhau, không sai một chữ.

Người ta biết ngay rằng cựu nghị-viện Anh là một tay phản-quốc làm kiếp ngựa ăn cỏ hai tay.

Phú báy mươi đời, cho chàng do-na-tai tân-en-tranh thịnh-linh bùng-lên. Chánh-phủ Anh hét sực yêu-cầu chánh-phủ Mỹ bắt giam và giao-trả Trébitsch Lincoln nhưng vô-hiệu. Vì chàng đã trả-thanh một tay trinh-thám của sở mật-thám chánh-trí Hoa-thịnh-don. Chánh-phủ Mỹ phái chàng đi Mễ-tay-cơ-tô-chức cuộc nỗi loài ở tỉnh Mễ-tay-co và Vera-Cruz. Chàng thành công một cách vang-lừng, nhưng khi trở về Mỹ thì bị tống-giam liền vì sở mật-thám Mỹ khám phá ra rằng trong khi làm việc cho Hoa-kỳ, chàng vẫn inh-luong và theo mệnh-lệnh của sở mật-thám chánh-trí Đức.

Làm ngoại-giao tòng-trúng chánh-phủ lâm-thời nước Đức

Trébitsch Lincoln làm cách nào mà thoát được ngục-thất nào mà được tự-do? Tới nay sự đó, vẫn còn ở sau mòn-bi-mặt.

Chi biết rằng năm 1917 người ta lại thấy chàng xuất hiện trong đại-hàn-doanh của đại-tướng Ludendorff, đồng-tư-lehnh quân đội Đức.

Theo lệnh của bộ tham-mưu Đức, T éubitsch Lincoln chuyển coi về việc chế giáp bay. Ngày 24 tháng 12 năm 1917, Trébitsch Lincoln Trong hồi Đại-chiến, Đức đem tiêu diệt hàng thủ già

Văn chuyện “ông Lân ba bài”

Ông Bàng-bá-Lân « cột trụ » báo Bàn-Bà đạo văn của Tân-Thanh Tạp-Chí và có cái răng không hề biết đến Tân-Thanh tạp-chí.

Chúng tôi xin chụp ảnh số T.T. đó đăng lên đây để độc giả báo Bàn-Bà « nhàn lâm ».

Chúng tôi viết:

Ông « Lân ba bài » bài bậy...

Phen này có lẽ tôi sẽ theo nghề tướng số — tuy xưa nay tôi là một người luôn luôn công kích trường số. Tôi nói vậy là vì tôi thấy tên xiêm-dinh rất thạo. Một chứng cứ: Ông Bàng-bá-Tân-tíc « Lân ba bài » sau kh bị tôi kiểm đếm có lỗ rỉa răng đã « ăn cắp » ý-kíen về bà Triệu-Ấu của ông Nguyễn-tử-Siêu để viết lại bài « bà Triệu-Ấu », ông cũng lấy được rồi ông kết luận: « Võ nhà cau chuyền nay người ta còn muôn kẽo rái tới sẽ chỉ trả lời bằng sự im lặng. »

Thấy ông nói quá quyết như vậy tôi có đoán trước một câu:

— Ông « Lân ba bài » sẽ còn nói nữa... chưa thời đâu!

Y như rằng! Kỷ ngày ông « Lân ba bài » lại nói nữa để làm khô các độc-giả của báo Bàn-Bà ấy! Tôi đoán đúng như vậy vì tôi đã thừa hiểu cái điều của ông « Lân ba bài » này mới lẩn víp, một bài báo là thê nào cũng tìm dịp phô trương rằng từ xưa đến nay ông viết được những BA BÀI.

Tôi cần phải kể rõ câu chuyện của Ông « Lân ba bài » lại đây để cho các bạn biết rõ sự nghiệp của ông!

Trong một số Trung-Bắc Chủ-Nhật mới đây, ông Văn-Hạc có viết một bài nói về Triệu-Ấu. Báo vira ra thi ông « Lân ba bài » quá quyết rằng Văn-Hạc đã « ăn cắp » ý-kíen của ông. Luôn dập ông « Lân ba bài » lại khoe răng ngoài bài « bà Triệu-Ấu » ấy ông lại còn viết được bài bài nữa về « Nguyễn-thi-Diệm » và « bà Thanh-Quan ». Tất cả chỉ trong một thời gian năm giờ!

Cái tên « Lân ba bài » của ông tự đó mà ra!

Bị lột mặt nạ, ông « Lân ba bài » cãi bừa đi và tưởng cái biết, cái học của mọi người cũng rộng khiếp như của ông nên ông « Lân ba bài » nhất quyết khinh thường mà gọi Đức Bà là « Una Bà » cho lòi lòng kính. Lại trong số ló có chép: « Bà vú dài bà thước. Khi đánh nhau thời thời ra đồng sau lưng... Ông « Lân ba bài » đã thường y-kíen của ông Nguyễn-tử-Siêu. Bi « vú lợ cõi » ông « Lân ba bài » càng tức thêm, ông « Lân ba bài » càng cố cái răng ông Nguyễn-tử-Siêu không viết gì về bà Triệu-Ấu cả và ông nói:

— Ý gì? Ông? Ông? Sự thật, thi ông... Ông không viết bài « bà Triệu-Ấu » nào cả mà chỉ viết một cuốn lịch-tết tiều-thuyết nhan-dề là « Vua bà Triệu-Ấu », trong đó người ta vẫn thấy cái nhẫn của muôn đời, nghĩa là « bà Triệu-Ấu » là Ấu », và dài bà thước, súc đích muôn người! (Chữ không viết Ấu là một muôn con muỗi để lòi lòng khinh-bí và không viết bà Triệu-hết hổn có vú) Chẳng chư có, con cẳng không, có lẽ nào một người sù-nữ mà vú lại dài đến như thế. Thật là vú lợ!

Tám, chín năm sau ông « Lân ba bài » tưởng mọi người đã quên bài « Bà Triệu-Ấu » của ông Nguyễn-tử-Siêu này nên viết luôn một bài nữa giống hệt như thế và nhận là của mình. Câu ấy như thế này:

— Cán cái này nua có phải của anh không? Phải thi nhận nốt mà dem di

dòng lại còn có cái cho bằng được nữa!

Q

cũng như ông cho ông viết được « ba bài » là nhiều lầm rởi! Không, không trên cõi giêng mà ở dưới đáy ông đang ngồi đó còn có nhiều cái là nữa mà ông chưa bao giờ hay chưa chịu nghĩ đến. Tôi không hiểu một người như ông « Lân ba bài » coi mười năm là xa sao lại dám viết những chuyện lịch sử về mấy ngàn năm trước? Như thế rõ ra rằng ông chỉ quen « luồng ý kiến » của người ta chứ không chuyện « mấy năm về trước » thời ông có biết gì đâu? Hèn nôisnhag bài báo bằng pháp-văn của Cudahy, André Maurois, Henri Bidou vẫn vẫn ông đều bỏ rõ, không cần hiếu! Hiểu chữ Tây làm gì? Vô bô!

Ông « Lân ba bài » thấy bi chung tôi lột mặt nạ nên kêu rỏi ông nói nóng, ông nói « rất lịch sự » ông bảo tôi là « đê hèn, táu cát, bốc lưỡng, anh hè hạ lưu, thô tục. Chẳng lồi thời này mà lại dùng cái giọng lịch-thuyết ấy để đe dọa lão ông ?

Tôi chỉ cần nói rằng: Dù tôi có thể « đê hèn, táu cát, bốc lưỡng, anh hè hạ lưu, thô tục » như lời nói nra thì ông cũng không gõ nổi cái tiếng « anh cấp y-kíen » của Nguyễn-tử-Siêu là của mình. Câu ấy như thế này :

— Cán cái này nua có phải của anh không? Phải thi nhận nốt mà dem di

dòng lại còn có cái cho bằng được nữa!

Q

Thúy vậy các bạn đừng sớm lo vội. Như lời ông « Lân ba bài » nói thi trên bà năm nay ông mới viết được bài ba bài it nhất cũng phải bảy tám năm nữa ông mới viết xong mười bốn bài 1949 — kể nòi cũng số sẵn sàng chờ đợi những người hay nghe si như ông « Lân ba bài » để làm cho ông ta đỡ quấy các độc-giả như bây giờ ông đang quấy rầy các độc-giả tờ báo Bàn-Bà!

Tôi phòng bị cho các độc-giả của tờ báo Bàn-Bà như thế vì tôi sợ đến khi ông « Lân ba bài » thành ông « Lân mươi bài » thi cái gì ông cũng nhận tuốt là của ông cả cho mà xem. Tôi ấy nghĩ làm và người ta có lẽ phải thất thoát ra cái cảm mà một ông già đã vang ra khi thấy anh bạn của ông lúc đón nhà đì cái gì cũng nhận là của mình. Câu ấy như thế này :

— Cán cái này nua có phải của anh không? Phải thi nhận nốt mà dem di dòng lại còn có cái cho bằng được nữa!

TÁI BÚT. — Tờ báo Tân-thanh Tạp-chí số một ra ngày 12 Février 1931 ở trong có bài « bà Triệu-Ấu » của Nguyễn-tử-Siêu viết — như tôi đã trích lại ở

trên kia — hiện ở tay tôi, ông « Lân ba bài » hay một độc-giả nào muốn xem xin lại hỏi ở tôi tại tên báo T. B. C. N.

TÙNG-HIẾP

IN SAU CÙNG

Lúc báo lén khuôn, chúng tôi mời nghệ ra rằng ông « Lân ba bài » viết bài vua rồi là bốn bài đáng lẽ phải gọi là « Lân bốn bài » mới phải nhưng đã thành tên rồi xin cùi gọi là « Lân ba bài » cho quen, cũng như trong số quái thai, chúng tôi đã dùng toàn chữ quái thai cả, không phân biệt với quái vật, quái nhân.

Lại được tin điều xác rằng nay mai ông « Lân ba bài » sẽ viết thêm một bài nữa là bài thứ năm. Bài ấy sẽ khong công kích Tùng-Hiệp. Nhưng ông « Lân ba bài » sẽ công kích Nguyễn-tử-Siêu vì ông « Lân ba bài » nhất định rằng Nguyễn-tử-Siêu đã cắp ván ông. Xin nói lại một lần nữa rằng ông Nguyễn-tử-Siêu viết bài Triệu-Ấu từ năm 1931, mà ông « Lân ba bài » thi viết tháng 10/1940! Chưa biết chúng ông « Lân ba bài » sẽ di kiện ông Nguyễn-tử-Siêu là đằng khác.

Được tin gi nữa, chúng tôi sẽ đăng thêm.

T. B. C. N.
(T.B.C.N. số 59)

Tức thì ông “Lân ba bài” cái tray như thế này :

Cái vu-vu mãi không dâu vào đâu, lần này ông nghĩ ra một mẹ là dâu đến những con sỗ, song đặc già trưởng ông rõ ràng hơn và săn lóng tìn ông. Thực là cao kiêm lâm vậy! Tôi cũng săn lóng tin ông, cố lùng tìm mong được xem cái đoạn « nguyên văn » của bà Triệu mà ông đã trích ở trang 35 « của một tờ báo có cái tên là « Tân-thanh số một, 1931 ». Nhưng phai, công vòi! Mai sau mới có một bạn cho biết rằng bao áy ra dâu được vài sỗ và chủ nh èm kiêm chủ-bút là một ông chuyên chế hoán tán cao dan ! Hồi den cái đoạn « nguyên văn » kia thi bạn lác đầu không biết! Tiếc thay một tờ báo có giá-tri như thế mà tôi không được biết đến. Cò lè vi thế nua nó mới được ông lôi ra làm « thí dụ » để cho tôi được thấy rõ cái « thiên-học » của mình, chìu chưng còi thi một người nhiều « mánh khóe » nhà nghè... như ông thiếu gi!

Tôi xin cảm ơn ông, và dập lại cái thâm-ý, tôi muốn nói nhòi với ông câu này:

« Một người đã lén tiếng bác bộ chẽ « Âu » và truyện « vú dài bà thước » không khi nào lại còn viết ra một cuốn lịch-

số tiều-thay-el — như ta đã biết — với cái nhan đề « Vua bà Triệu-Ấu ». Thật là trái ngược khô hiếu!

Chi một câu ngắn ấy cũng dỗ rõ trảng den rồi, phai không ông Hiệp? Và ông đã hơi khò, quên mất cái « mánh khóe » nhà nghè! » để di vạch áo cho người xem lung!

Ông muốn то ra điều biện rằng bằng cách nhái di nhặc lại triết mày cái tên Jules Romains, Cudahy, Maurois và Bidou (mà có lẽ ông chỉ được nghe biết cái tên!) den nỗi quên rằng học lực của ông được là bao nhiêu tôi lại không biết hay sao! À quên xin lỗi ông tôi không nghĩ ra! Ông có định lèi tội dâu, ông lèi độc-giả tờ báo của ông đấy chứ?

Nhung dù sao, tôi tưởng cung nên mực lời cõi-nhân mà khuyên nhò ông rằng:

« Hồi anh hàng giày! Anh chí di lên trên giày dép! » Và rất tiếc da phái « bần luận » quá nhiều với một người như ông!

BÀNG-BÀ-LÂN
Báo BÀN-BÀ ngày 16-5-41

Đến cái lý này, chúng tôi không hiểu ông « Lân ba bài » sẽ cái tráy ra thè nào ?

Thì ra chúng tôi nói vậy mà đúng. Lần này nữa ông « Lân ba bài » lại tên tiếng đê mạt-sát ông Nguyễn-tử-Siêu là người mà ông « Lân ba bài » đã thường cù một bài « Bà » riệu Âu » ! Chúng tôi không hiểu sau khi mạt-sát ông Nguyễn-tử-Siêu rồi ông « Lân ba bài » có còn định kién ông Nguyễn-tử-Siêu nữa không ? Đúng tin gì chúng tôi sẽ đang tiếp.

Cái xấu tính cù ông « Lân ba bài » bị chúng tôi mấy kí lô luồn lén T. B. C. N. Ông « Lân ba bài » cái lúy được. Và mặc dầu chúng tôi đã bảo ông ta iới tòa báo T. B. C. N. mà xem sổ báo Tân-Thanh Tap-chí số một ra ngày 12-2-1931 « trong có bài « bà Triệu-Âu » mà ông « Lân ba bài » đã đánh cắp tiếp cù ý đê dâng lại ở báo Tân-Bắc, ông tung xả lầm người ta đã quên tờ báo Tân-Thanh ấy rồi, nên ông « Lân ba bài » bảo sau khi tím (1) không thấy tờ Tân-Thanh Tap-chí già liề hồi một ông ban (1) cũng bảo ông Nguyễn-tử-Siêu không hề có viết bài « bà Triệu-Âu » ở trong số Tap-chí Tân-Thanh số một kia.

Đối với ông « Lân ba bài » đã dạo ván mà lại còn giặc móm, không gi hon lùa chúng ta chung phảng ngay lén dây cái bài « Bà Triệu-Âu » của ông Nguyễn-tử-Siêu đã dâng ở Tân-Thanh Tap-chí số một đê cho ông « Lân ba bài » hết chối cãi vào đâu.

**CHEMISETTES—TRICOTS
SLIP—MAILLOT DE BAIN**

**ĐỦ CÁC KIỂU, GÁC MẪU, RẤT HỢP THỜI
TRANG MUA BUÔN XIN HỎI HÀNG, ĐẶT**

phuc-lai

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 874



BÚC VUA BÀ

Lịch sử tiêu thuyết

tùu là truyện

ĐA TẬP-BÁU

PHI-LỘ

Kinh trình duyệt-giả, truyền tội
thông gọi mu mài, mu lài, mu
hang, mu quan, mu dâm, mu vú, mu
nhu, mu rõ, mu gành, mu hàng
thuộc Ngõ, cách ngày 1000 năm, Chắc
duyet-giả, thấy hủ chữ tên bà
với chữ Triệu, có khép vào
tên đầu sách, thời deer súi vu
long muon xem. Kỳ-já thư tin hủ
tâm-hồng hám-ahm-hóng, của các
người. Đây có vài danh-danh phái-trinh
hay tang cho ngai-nui chuy.

Cù theo iới tòi tòi xu-xua
nay, đều chép và là Triệu-Âu. Xét
chứ « Ái » nghĩa den là « Mụ »,
một tiếng làm-thường. Như bức

AI « THƯỞNG Y KIẾN » CỦA AI ?

Bức ảnh chụp bài « Bà Triệu-Âu » của ông Nguyễn-tử-Siêu dâng ở
trang 35 số Tân-thanh tap-chí số một ra ngày 12-3-1931. Bài do
ông « Lân ba bài » bảo sau khi tím ý kiến » đê dâng vào báo Tân-Bắc

Bé cho ông « Lân ba bài » hiểu rằng
độc giả Trung-Bắc Chủ-Nhật không đê
lừa dối đâu !

Và đê cho ông « Lân ba bài » biết
rằng dù ông muốn cù bay biến rồi lại
buộc tội che các ông chủ-niệm và
chủ bút báo Tân-Bắc Tap-chí là

nhiều người làm cao đơn
hoàn-tán—như thế có phải
là một nghề xá-chàng ?—
thì ông « Lân ba bài » đã
mang tội đạo văn cù một
ông « cao đơn hoàn-tán »
—nói theo lời ông « Lân
ba bài »—rồi.

tốt hơn hết là ông cù
về nhà làm nhung câu thơ

như ông đã làm đê in

vàng thành 25 trang sách

đem bán hùa di:

« Cò oï! Đóng vắng, trời

khuya

Lên đây ngồi nghỉ tội chí

nhọc nhằn.

— Cảm ơn anh đã có

lòng,

« Đoài thương chát phần

long-dong, khò hòn ».

(Trích trong tập thơ

« Tiếng thông reo »

của ông Bàng-hà-Lân.)

Như thế it là ông cùng

có thể là « thơ xâm »

Kiêm duyet bô 17 giòng

TÀI BÙT.— Ông « Lân

ba bài » chối là không tim

thấy tờ báo Tân-Thanh

tap-chí số một. Cái cù do

để hiểu lầm...

Bộc-já

của T. B. C. N. đến tòa

báo T. B. C. N. xem tờ báo

ấy đã nhiều. Riêng với

các độc-giả tờ báo Tân-

Bắc —cù ông « Lân ba bài »

lâm cù tri —tôi xin các bạn cù

đến thẳng Thủ-Viện Trung-Uơng

của Hanoi ở phố Borgnis-Des-bordes

mà hỏi xem tờ báo Tân-Thanh tap-chí số

một ấy ! Thị họ sẽ hiểu rõ cái « mặt

thật » của ông « Lân ba bài » ra thế nào.

TÙNG-HIỆP

Một phương-pháp dạy chữ Nho

của cụ Phó-bàng BÙI-KÝ (nguyên giáo-su trường đại-học Đông-dương)

BÀI THỨ BÀY

Học chữ :

1 名字

DANH TỰ

2 動字

DỘNG TỰ

3 靜字

TÍNH TỰ

家

gia

nhà

國

quốc

nước

祖

tồ

肇

chiêu

宗

tông

夫

phi

婦

phụ

男

nam

女

nữ

和

hòa

順

thuận

賢

hiền

淑

nết

旺

thịnh

盛

thịnh

顯

hiển

昌

thịnh

齊婚 lão vợ cho con trai

家男 đặt ngược lại thi
hoa lam túc tú 家國男女

治嫁 gá chồng cho con gái

Giép những chữ mới học với những chữ đã học
rồi.

BABILONÉ và NINIVE

thoi vàng, bắc dâjih rõ sức nặng như các nén vàng
hàng của ta ngày xưa. Mãi sau người Hi-lap mới suy
đó mà đúc tiền. Người Chaldees lại hay tin đิ soán
và những việc hối-ton ma quỉ. Về kỹ nghệ của họ thì
nồi tiêng nhất là các đệm Babylone, các đồ chum trô,
nhất là các bức chạm rỗng. Hiện nay ở viện bảo-tàng
Louvre và viện bảo-tàng Luân-dôn có bảy nghìn thứ
đồ chum trô của người Assyrie và Chaldees, nồi tiêng
nhất là những bức chạm bô tôt có cảnh dân người,
những bức chạm các chiến công của các vua chúa
các dân tộc đó những bức chạm sự từ vân...
Nay đã qua sáu các viện bảo-tàng đâj thay
những di tích của một nền văn minh rực rỡ về
thượng-cố của các dân tộc Assyrie và Chaldees, chắc
cũng phải bùi ngùi cho cuộc tang thương hối-đại
mặt quâj đâj cầu đâj bao lầu lòi xu-xa này và nghĩ
đến tình cảnh của dân xứ Irak đang gặp cảnh tàn
phá của chiến tranh.

HỒNG LAM

TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT

xia giới thiệu với ngót một vạn độc giả

Tù sách Trung - Bắc

MỘT TÙ SÁCH CÓ GIÁ TRỊ DO TRUNG - BẮC THU-XA PHÁT HÀ

Cuốn sách đầu tiên, xuất bản vào tháng
juillet sắp tới sẽ được nhiều người chú ý

CÔ TU - HỒNG

CỦA HỒNG PHONG

Thư từ và ngàn phiếu gửi về mua sách
CÔ TU HỒNG xin gửi về cho Trung-Bắc
Tân-Vân n° 36 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi

Trong bài này có mấy chữ đặt ngược lại được
thi dụ :

家男
齊婚 đặt như thế này
國女 thi làm chủ-tú
治嫁

家國男女

Lời bá cáo cùng độc giả ở các tỉnh Nam-kỳ và miền Nam Trung-kỳ

Tử hối nào dì giờ chúng tôi chẳng hề có phải một vị cõi động triền phì ra có M. Võ-vân-Rốt (Cần-thờ) có giấy ký quyền riêng và carte của nhà báo cấp cho. Nhưng hôm vừa rồi chúng tôi vừa đăng tin của Ông Phan-Ngọc Diệp ở Phú lâm (Tân châu) bị quản gian vào gác lầy 78. Vậy nên chúng tôi xin các bạn đọc quen xa gần chờ nên trả tiền cho ai ngoài M. Võ-vân-Rốt ra. Để cho dễ làm việc, mỗi lần M. Võ-vân-Rốt đến thăm qui ngài, thi ông cũng trình giấy tờ đầy hoàng cho qui ông xem.

Có mấy lời thành thật để qui ngài hay.

VÔ-VÂN RỐT

và lý quản lý T.B.C.N



Khi đây hơ, khi tui ngực, chân com, không biết dài, ăn chậm tiêu, bụng vỗ bimbích. Khi ăn uống rồi thì hay g. (g هو يعنى g chưa). Thường két tui bụng khó chịu, khi đau lưng, đau ran trên vai. Người thường ngao neckline với mồi mệt, ouan bả chán tay, bi lúu nám, sặc da vàng, da bụng dày. Còn nhiều chứng không kể xiết chỉ 1-lần thấy đê chịu hoặc khóc ngay.

Lưu ý: mện usong 0\$25.
Lien hai: hàn đồng 0\$45.

VŨ ĐÌNH TÂN
đến từ kim tiêm năm 1926

178 Mr. Lechtray, Haiphong

Bộ-tý phát hành tại Hanoi An-Hà
13 Hàng Mã (Quốc-hàng), Hanoi. Bộ-tý phát
hành khắp Đông-Dương, Nam-Tân 300
phố Bonnai Haiphong. Cố linh 100. Đội-19
khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung-
Nam, Bắc-kỳ, Co-mun và Lào pô troi
hảo troi.

MUA MÃU KÉO BỀN LÚC MUÔN MUA KHÔNG CÓ;
TIỀNG SÀM BẠCH - VÂN

tức là nói về đời ông Trịnh Nguyễn-binh-Khiêm

sách gày ngồi 400 trang — Mỗi cuốn giá 1\$00 —
Muah hòa giao ngan hết 1\$44 — Ở xa mua xin
giúp 1\$24 (că cước) bằng timbre poste cũng
được cho.

NHÀ IN MAI - LINH — 21 PHỐ HÀNG ĐIỀU — HANOI — GIẤY NỘI 648

N.B. — Muah hòa giao ngan cở 2 cuốn một lắc hế: 1\$83. Gửi tiền trước mua 2 cuốn một lắc hế: 1\$83 (că cước)

SÁCH MỚI

trắc trở

BẢN PHẨM CỦA PHƯƠNG CHÂU

Một công trình non văn chương. Cuốn xã hội tam lỷ ái tình tên thuyết viết nhất nhiều tam huyết. Cuốn sách thứ ba trong **TÙ SÁCH QUÝ**. Sách in toàn chữ nhỏ 130 trang, hiệu chữ gấp đôi những sách thường. Giá 1\$ trên giấy vert soudain.

Giá đặc biệt \$50 (sách in có hạn)

tin trong làng văn

Được tin bạn Lê-như-Ngoc đã băng lòng để tác phẩ - của mình cho một văn đoàn n ra cui riêng một văn đoàn ấy được in.

Các ban đã đọc những tác phẩm của Khái-Bưng, Nhứt-Linh Nhị-Linh, Tư-Lý, Lê-van-Trương sẽ có dịp được so sánh tài nghệ của bạn Lê-như-Ngoc với mấy nhà văn trên.

THUỐC LÀO ĐÔNG LINH

藥牢東嶺

Thuốc láo Đông Linh
Bản phổ Côn-Nam
Giọng ngọt, khép âm 1
Thuốc ngọt, giá rẻ 1
Đông bão bão bão
Chữa cỏ mua giảm!
6 đĩa thuốc láo Đông Linh số 236 cuối
hàng Đông, dãy Côn-Nam, cờ ban có
các thứ thuốc lá rất thường dùng như

hai lán thất vọng

của BÙI-H-SI-H
bia hai màu, giá 0\$20

Còn rãit:

DI VĂNG

tác phẩm đầu tiên của thi sĩ
BÙI DZÉNH — giá 0\$30

BỨA CON HƯ CỦA HAI HƠI ĐẠI

của TÀI HỮU THIỆN
một chuyên tâm tình của
những người xâu xô, lin rát
công giá 0\$40

và hơn 30 thứ tiểu thuyết dù các
loại viết thư lạy catalogue gửi

À CHÂU ÁN CỤC

Directeur: NGUYỄN-BA-BÌNH
17 rue Emile Nolly, Hanoi

imprimerie TRUNG-BẮC TÂN-VÂN
Certifiée par l'Inspection
Tirage à 100 exemplaires
Administrateur général: Mr. doan-VƯỢNG

ĐÁ IN XONG:
ĐỨA CON CỦA TỘI ÁC
một truyện thực đã xảy ra ở miền Ngu-giang xí Nam-Kỳ

Đọc Đứa con của tội ác, các bạn sẽ rõ cái kết quả
của cõi bạc, rực rỡ và thuốc phiện đã đưa người ta
đến đâu — Mỗi cuốn giá 0\$35 — Muah hòa giao
ngan hết 0\$71. Ở xa mua xin gửi 0\$31 (că cước) cho

Tháng tư đang đỗ nấu chè,
Ấn tết doan-ngo trở về tháng năm!
Có lẽ trong hai tháng này là để mặc bệnh đau bụng di rữa

TẾ-CHÚNG-THỦY DẠI-QUAN

là một thứ thuốc trị khỏi bệnh đau bụng di rữa rất hay; chứng bệnh thời dịch tả uồng thuốc này công-hiệu lắm. Mỗi lọ giá 0\$10,
có mua xin nhân kỹ nhân con Buom-Buom chư hiệu Đại-Quang,
số 23, phố Hàng Ngang, Hanoi (nơi phải là thuốc chính hiện

VẬN TOÀN

BỘ Thận

Mỗi hộp 1\$00

Chuyên trị Thận hư,
hay đau lưng, mỏi sút,
nhập phòng không mạnh

Kiểm-duyệt bồ
vàng dầu, lõe mắt, ú tai,
tiêu tiện khống trong,
đại tiện hay táo, sau khi
bi bệnh tinh, thận bại di

Tai Saigon đá có bán...

Nó đến thuốc chữa các bệnh trẻ con thi ai cũng
đông nhau: chỉ có nhà thuốc Thành-Xa Hanoi là có
tất độc nhất vở nhí, người ta còn có thuốc chữa
bệnh người nhau rất thần hiệu như:

THUỐC SẢN SƠ MỊT

Mắc bệnh sản đi ngoài thường theo ra con trùng
sau so mít, nếu đẻ lâu ngày, sinh chung đau sỏi hai
buồn mà bò mang. Uống thuốc này cam đoan
ai giờ ra hết sản khôn hẳn. Giá 0\$90.

THUỐC DUN (sàng)

Mắc bệnh dun dưa hoặc dun kim uống thuốc này
quá sáng buổi chiều ra hết dun không phải tẩy,
người nhau hay trễ em dùng đều được cả giá: 0\$20
người nhau hay trễ em dùng đều được cả giá: 0\$20

NHÀ THUỐC THANH-XA

65 nhà 73, góc phố hàng Thiếc và hàng Kén — Hanoi
cửa treo cờ vàng, kháp các tỉnh có đại-lý, xem báo
Tin Mới. Đại lý tại Saigon: Hiệu Văn Hưng 14 Avia-
teur garros, hiệu Ich-Thái Lagrandière n° 163
CĂN THÊM NHIỀU BẠI-LÝ TẠI NAM-KỲ

Hội M. Nguyễn-xuân-Dương
LẠC LONG, 22 TIỀN TSIN, HANOI

MUÔN CHO EM TRẺ MẠNH KHỎE
VÀ VUI VẺ, NÈN DÙNG TIỀU NHI

CAM-TÍCH-TÁN

20000
20000
20000

Giá bán mỗi gói: 0\$10
Giá bán mỗi gói: 0\$10

Của nhà thuốc Nhị-Thiên-Dường, là một thứ thuốc
đa vàng, bụng nôi gần xanh, yếu đuối thường đau, cõ
đun hay khóc, v.v., là hay hơn hết, không có thứ thuốc
não sánh bằng.

NHỊ-THIỀN-DƯỜNG

ĐẠI-DƯỢC-PHÒNG
76, Phố Hàng Buom, HANOI — Điện thoại số 849