

# TRUNG BẮC TÂN VĂN

ĐẶC SAN CHỦ NHẬT  
NGUYỄN-DOãn-VƯỢNG CHỦ-TRƯỞNG

DEPT LEGAL  
INDOCHINE  
No. 1.179/41



## NGÀY HỘI THANH-NIÊN CỦA HANOI

Ngày 10 Mai 1941, trên sân vận-dộng Mangin rộng bát ngát, nam nữ thanh-niên Pháp-Nam bao bọc kín khắp sân. Những đoàn nữ học-sinh các trường xếp đều hàng đang sắp sửa đũ-dàng diễu qua tượng nữ thánh Jeanne d'Arc, vị nữ anh-hùng đã từng hi-sinh cho nước Pháp.

# Ngày hội thanh-niên nhằm vào hôm kỷ-niệm bà Jeanne d'Arc

Chúng ta đương bước vào một kỷ-nguyên mới của cuộc đời. Ngọn song bốn phương đùn-đập đến cái mảnh đất bé nhỏ của chúng ta, chúng ta như tỉnh mộng mà vật thấy thấy này : sự sống còn không có thể dễ-dãi, bằng phẳng như vài mươi năm trước nữa.

Thanh-niên vài mươi năm trước mau già quá, mà sự già sớm đó chẳng có chỉ ở nước ta thôi. Ít lâu trở lại đây, cuộc chiến tranh ở Âu-châu gọi thanh-niên Pháp về với chức-vụ của mình Thanh-niên ta không thể đứng-dưng ở trước cái cảnh thay đổi của những người anh đi trước. Vì vậy một thể-hệ thanh-niên mới của ta đã nhóm lên : cái thể-hệ ấy không chỉ chuyên chú về sự tiến-bộ tinh-thần, nhưng cả về sự tiến-bộ vật-chất.

Người thanh-niên thấy cần phải chiến-đấu, dù đau khổ cũng cứ phải chiến-đấu như thường. Bởi vì đau khổ là gì ? Đau khổ há chẳng là một cách sống khỏe và minh lại tự thấy mình sống khỏe đó ru ?

Đó thực in cái cảnh nước Pháp thời bà thánh Jeanne d'Arc vậy.

Đó là hồi-kết liễn trung cổ thời đại dể bước sang một thời mới. Bà thánh Jeanne d'Arc đã cứu vớt nước Pháp, đã cứu cái tư-tưởng nước Pháp, cái trí anh dũng của người dân Pháp sau khi nước Pháp đã bị bao nhiêu trận chiến-tranh tàn khốc nó làm cho người ta tưởng rằng nước đó không còn có thể cất đầu lên-được nữa !

Bà Jeanne d'Arc là thiên-thần của Phục-hưng, là sự mệnh của nền trật tự mới, bà đặt được tri-nguyên

vi bà tin tưởng.

Tôi cho rằng khi người ta chọn ngày kỷ-niệm bà để mở ngày hội thanh-niên, người ta đã làm một việc có rất nhiều ý nghĩa.

Bà Jeanne d'Arc lúc này hơn cả lúc nào hết, là một cái gương sáng nhất cho thanh-niên bây giờ.

Thanh-niên ta, nhớ đến Jeanne d'Arc, tức là nhớ đến hai vị nữ anh-bùng đứng vào vực nhất trong lịch-sử nước ta.

Chúng tôi cho rằng thế-giới nếu như muốn tìm một người so sánh với Jeanne d'Arc thì chỉ có thể đem bà Trưng-Trắc, Trưng-Nhị ra mà so sánh vậy.

Cũng như Trưng-Trắc và Trưng-Nhị nước ta, bà Jeanne d'Arc là một bậc á-thánh đáng cho cả một thế-tôn kính - không những vì đã có công cứu quốc, nhưng vì bởi là một trái tim không thể lầy gì mà so sánh được. Newton đối với khoa-học, Corneille đối với thi-ca có công tạo tác thế nào thì bà Jeanne d'Arc cũng có công với mặt tinh cảm của người ta như vậy. Không sợ nói quá, người ta bảo rằng bà đã « phát minh » ra lòng ái-Quốc - như Jules Lemaitre đã nói - và vì thế đã gây ra cho dân Pháp sự thiết ta đến đất nước của mình.

Vậy mà chưa hết. Bà Jeanne d'Arc chính còn là người đàn bà thứ nhất của nước Pháp đã hợp nhất đất nước lại và - điều này mới thực đáng quý trọng hơn hết - bà đã tìm cách cho nước Pháp khỏi an-hoa, khỏi thanh một nước Anh thứ hai.

Vì thế, Jules Lemaitre viết về bà Jeanne d'Arc lại còn nói rằng : « Bà đã cứu vớt nghệ-thuật, tư-tưởng văn-học của Pháp, không có bà thì một ông Montaigne, một ông Pascal, một ông Racine, một ông La Fontaine chưa chắc đã hoàn-toàn được là những người mà chúng ta được biết bây giờ vậy. »

T. B. C. N.

## LAN ĐÀU TIÊN NỮ THÁNH

### Jeanne d'Arc hiện xuống trần khuyển khích 2 vạn thanh niên Pháp, Nam

của TÙNG-HIỆP

Chiều thứ bảy 10 Mai 1941, một chiều nắng dịu.

Ở bốn phương đông, tây, nam, bắc của Hanoi đầu đầu người ta cũng thấy các nam, nữ học-sinh họp thành từng hàng dài lũ lượt kéo nhau đi trong các phố. Như những đàn chim vỗ tổ, vỗ tổ một cách vui vẻ và có trật-tự - những lứa thanh-niên ấy nhanh-nhẹn kéo về sân vận-động Mangin.

Ở trên đầu họ các cây cối ném xuống những bóng dài và các lá cỏ tam tài nước Pháp, vàng đỏ Việt-Nam trên các gác của mái nhà trong thành phố ra sức vờn nhau trước gió.

Sân vận-động Mangin có vẻ tung-bùng cho một ngày đại hội - một ngày đại hội chưa từng có ở đây bao giờ. Có xi rục một phương trời và hang giờ trước giờ mở hội, các thanh-niên nam nữ của Hà-thành đã bao bọc lấy sân. Trong khán đài có quan Toàn-quyền De Joux, quan Trưởng-sứ Bắc-kỳ Grandjean và đại-ương Mordant chủ tọa, không còn lấy một chỗ ngồi. Đám đông hàng vạn người ấy vui vẻ nở cười một cách yên lành. Những làn mây nhẹ phủ lấy mặt trời và ở trên không gian người ta như thấy có một sự thiêng-liêng, huyền bí gì sắp xảy ra... Sân cỏ bao la có những vạch phấn trắng chạy ngang dọc trông xa không khác một tấm dạ xanh sạch sẽ căng thẳng dưới nắng chiều.

Một làn âm nhạc nhẹ nhàng từ giữa sân do ông Parmentier điều khiển theo chiều gió tạt đến mọi người. Một loạt vỗ tay dài, và từ ở phía bên phải vòng chạy tiếng chân rầm rộ bước lên, một cô thiếu nữ tươi đẹp đi đầu, tay cầm một chiếc cờ xanh-trắng điem-đạm bước lên, đằng sau là một hàng dài những cô nữ học-sinh đẹp đẽ, xinh xắn của các trường Félix-Faure, Brieux, Đông-khánh. Từng lớp một, sau những lá cờ, các cô lướt qua khán-đài, nét mặt nghiêm-trang, tà áo trắng tung bay, lá cờ xanh trắng tung bay.

Mọi người yên lặng nhìn những bàn chân díp dềng của các cô bước đi khuất sau đám đông người. Lữn ngay đấy, các nam học-sinh của các trường Lypro, A. Sarrault, Gia-long, Thăng-long, Louis Pasteur gọng gàng trong những bộ quần áo thể-thao, mạnh bạo tiến lên, bàn tay giơ thẳng chào theo lối vận động. Anh em thể thao vội đi qua thì sau một chiếc cờ to lớn trên chữ nhe, anh em Hướng-đạo của đoàn Lam-sơn, Bồ-đề, Nhị-khê, Lê-lợi, nghiêm-chỉnh bước theo, mặt quay nhìn thẳng về phía tượng nữ thánh Jeanne d'Arc dựng lên giữa sân vận-động Mangin.



Photo Ng.-Đuy-Kiê

Trước cảnh nhà thờ Reims - dựng lại ở bà Mangin - nữ thánh Jeanne d'Arc đã hiện về để khuyến khích thanh niên Pháp-Nam

Sau đó là a lượt ông Lebas, ông Tôn-thất-Bình, cố Seitz, quan Thống-sứ Bắc-kỳ Grandjean và quan Toàn quyền De coux lên để đại nôi về tấm lòng yêu nước của nữ thánh Jean d'Arc, sự hi-sinh của người con gái mới 18 tuổi đời ấy liều mình cứu nước nhà khỏi sự binh lửa lầm than, cái gương của nàng reo lên đã rọi những tia sáng đời đời trên đất Pháp và nghìn năm sau nữa cũng không bao giờ tối mờ !

Nàng còn làm hơn thế nữa, ở giữa một thế-kỷ mà nhân dân hầu như bị chiến-tranh tàn phá từ thân-thể đến tinh-thần nàng đã làm cho máu nóng của những người yêu nước lại chảy về tim và làm cho những lứa thanh-niên hồi ấy và cả những lứa thanh-niên lúc này nữa không bao giờ quên bổ phận của mình để làm việc cho tổ-Quốc đến hơi thở cuối cùng.

Nàng đã làm cho lòng người giữa khi châu nân vì sự thất-bại lại chưa chán h.-vọng để cho họ quay nhau lại hợp quần thành một khối mạnh mẽ không gươm, giáo, tên, đạn nào đủ sức chia tan.

Cả một đời trong trắng, nàng đã khác hẳn mọi người con gái trên mặt đất này, nàng bỏ qua những tình ái, mộng mơ của trái tim để đem lòng yêu đất nước ! Đó, với năng khiếu tinh thần cao quý hơn tinh yêu đất nước !

Giói đã gần tàn. Các lực-lượng họp nhau lại thành một bè người đề tập các môn vận-động trên sân. Mấy ngàn người cùng đều một cử-chỉ, mấy ngàn trái tim cùng đập một điệu đàn.

Xa xa ngọn cờ có nổi rõ lên da trời xanh nhạt, những ánh đèn đỏ, xanh, đỏ, tím, vàng chiếu rọi trên các cành cây đen. Trước diễn đài hai hướng-đạo sinh Pháp-Nam giương giới-rõ ràng về cảnh diễn lại sự

SÁCH MỚI

## trắc trở

ĐẶC PHẨM CỦA PHƯƠNG CHÂU

Một công trình trọn vẹn chương. Cuốn sách này là tài liệu tiêu thuyết viết một trăm năm huyết. Cuốn sách này ba trong 400 SÁCH QUÝ. Sách in toàn chữ nhỏ 120 trang, nhiều chữ gấp đôi những sách thường. Bìa trên giấy vert suedois. Giá đặc biệt 0\$50 (sách in có hạn)

### hai lần thất vọng

của BUI-H-SINH  
bìa hai màu, giá 0\$20

Còn rất ít :  
**DĨ VANG**

tác phẩm đầu tiên của thi sĩ  
HỒ DZÉNH - giá 0\$30

### BỮA CON HƯ CỦA HAI THỜI ĐẠI

của TẠ HỮU THIÊN

một chuyện tâm tình của những người xấu số, là rất công phu giá 0\$40

và hơn 30 thứ tiểu thuyết đủ các loại viết thư tay catalogue gửi

### A CHÂU AN CÚC

Directeur : NGUYỄN - BÀ - BÌNH  
17 rue Emile Nolly, Hanoi

thanh nữ thánh Jeanne d'Arc. Với một giọng run run— người ta không rủa rầy, không cảm-động làm sao được khi nói đến đời của một vị nữ anh hùng? — Hai hướng-đạo sinh ấy đã nhắc lại trong trí nhớ của mọi người cuộc đời oanh-liệt, trong trang của Jeanne d'Arc, từ lúc: nàng còn ở một ngôi nhà nhỏ ở Dorémy giữa khi nước nhà mắc vòng binh lửa, tới lúc nàng được Thiên-hân ban bảo kiếm khuyến nàng ra cứu giúp nước nhà, tới lúc nàng đuổi quân Anh khỏi thành Orléans để tôn Charles VII lên ngôi hoàng-đế và tới lúc nàng bị thiêu chết trên hỏa-đài để sau đó hiển thành giờ về chốn cũ úy-lạ lòng dân, khuyến họ nên đời đời phụng thờ tổ quốc!

Cảnh d'ẫn lại mở hồ như một giấc mộng trong khi mấy trăm học sinh dầm cất tiếng vang ca ba bài hát: « Marche de la Lorraine », « L'étendard de la délivrance » và « Sainte Jeanne d'Arc »!

Trong cảnh giới đã dần xa vào đêm tối ấy, các nữ học sinh dưới quyền chỉ d'ẫn của ông Parmentier đã cho ta cái cảm tưởng như thấy mấy trăm nàng tiên nữ hầu cận bên nữ thánh Jeanne d'Arc hiện lại đời trần để hát những câu tươi đẹp kể rõ cuộc đời oanh liệt của nàng và để đem lại cho lòng thanh niên những đức tính cao quí của một linh hồn trong sạch.

Đang sau những ngôi nhà gạch đen sì, những rặng cây u ám, chị Hằng từ từ hiện lên, khuôn mặt tròn trặn, sáng tươi chừng như muốn nở cười vui vẻ với mấy chục ngàn nam nữ thanh niên Pháp-Nam đang bồi ngùi cảm động lắng tai nghe giọng hát thánh thót

## Tại Saigon đã có bán...

Nói đến thuốc chữa các bệnh trẻ con thì ai cũng công nhận: chỉ có nhà thuốc Thanh-Xa Hanoi là có tài độc nhất vô nhị, ngoài ra còn có thuốc chữa bệnh người lớn như rất thần hiệu như:

### THUỐC SÁN SƠ MÍT

Mắc bệnh sán đi ngoài thường theo ra con trùn như sán sọt, nếu để lâu ngày, sinh chứng đau sôi hai cạnh sườn mà bở mọng. Uống thuốc này cam đoan hai giờ ra hết sán khỏi hẳn. Giá 0\$90.

### THUỐC DUN (sáng)

Mắc bệnh dun đũa hoặc dun kim uống thuốc này buổi sáng buổi chiều ra hết dun không phải tẩy, người nhơn già trẻ em dùng đều được cả giá: 0\$20

## NHÀ THUỐC THANH - XA

85 nhà 73, góc phố hàng Thiệu và hàng 491 -- Hanoi cửa treo cờ vàng, khắp các tỉnh có đại-lý, xem báo Tin Mới. Đại-lý tại Saigon: Hiệu Văn Hưng 14 Aviation garros, hiệu Ich-Thái Lagrandiere n. 163

CẦN THÊM NHIỀU ĐẠI-LÝ TẠI NAM-KỲ

và hồi hộp nhìn nữ thánh Jeanne d'Arc điềm t'hoạ bạo dạn bước lên hỏa đài hi-sinh một lần cuối cho nghĩa vụ và chịu ngou lửa hồng thiên đố để cho linh hồn nàng phiêu diêu xa cõi thế lạng lẽ lướt lên Thiên-đường họp cùng các nữ tiên khác để hưởng cuộc đời ngàn năm êm dịu của một kẻ đã làm tròn bổn phận của mình.

Nàng chết đi nhưng không bao giờ hình ảnh nàng chết trong trái tim của mọi người. Sự chết của nàng chính là sự sống đời của một người bất tử, bất tử không ở như hình hài, nhưng bất tử ở như việc làm và ý nghĩ!

Bởi thế cho nên sau đó giữa các học thành của nước Pháp, nàng hiển thánh giờ về, người ta vẫn tưởng chừng như nàng còn sống và người ta bình tĩnh lắng nghe những lời của nàng khuyến khích thanh-niên:

— Hồi các thanh niên, đừng bao giờ các người nên thất vọng. Cuộc đời càng thử thách, lương lai càng rực rỡ sáng ngời! Các người hãy như ta hi sinh cho đất nước, hãy có những cử chỉ anh hùng! Các người hãy sống cho trong sạch và thẳng thắn trong việc làm. Thanh niên hỡi, các người phải cùng một lòng tận tụy cho nước nhà!

Và tất cả mấy vạn thanh-niên trên sân vận động đều đồng thanh b'ra lớn:

— Chúng tôi xin thề!

Mấy chục ngàn lời cùng hứa, mấy chục ngàn trái tim cùng đập đều, sự đồng lòng của mấy chục ngàn trang thanh niên ấy có một sự cảm động thiêng liêng hồi hộp lạ thường.

Cây dương như lặng im, giăng như dịu dàng, người như nin thờ, cảnh vật như nghiêm tĩnh để tôn trọng các lời thề cao quí ấy...

Đèn tiệp nổi lên quanh sân, ánh giăng vờn trên mặt cỏ, cá tà o của các cô nữ học sinh rung động trong bóng đêm, một hơi mát nhẹ nhàng của mùa hạ phủ d'ẫn lên khắp mọi người? Tượng nữ - thánh Jeanne d'Arc điềm một điềm trắng thiêng liêng trong màn của đêm tối. Mấy vạn thanh niên đồng im lặng nghĩ đến nữ thánh Jeanne d'Arc có lẽ lúc này đang vẫn bay dưới ánh sáng trắng trong của giảng dạy, trắng trong như nàng muốn đời vẫn tròn tiếng trắng trong.

Tôi hồi hộp mãi mê nhìn và mãi mê nghe tiếng đáp của trái tim tôi chưa lúc nào nặng chứa những ý nghĩ thanh tao, cao quý bằng lúc này.

Và đột nhiên...

Ở bên phải tôi,

Ở bên trái tôi,

Ở trước mặt tôi,

Ở sau lưng tôi,

Ở tất cả quanh tôi, mấy vạn thanh niên cùng đến một dịp, cùng hát bài quốc-ca *Marseillaise* với tất cả một tâm hồn trẻ trung, mạnh mẽ d'ắm say yêu đất nước...



NGÀY HỘI THANH-NIÊN CỦA HÀ NỘI  
Các học-sinh các trường ngh' học điềm qua khán đài

Giọng ca vang động như bay thẳng lên trời cao để ngày sán lạn bay những ngày tối tăm.

Tiếng ca dần tàn trong đêm tối nhưng còn ngân mãi trong lòng người! Và mấy vạn thanh niên Pháp-Nam vừa hồi hộp trước lời khuyến khích của nữ thánh Jeanne d'Arc phút chốc bỗng hồi tưởng đến

một người già nửa tuổi tác đã hi sinh thân thể cho đất nước để làm tròn bổn phận với đất nước.

Người ấy là thống-chế Pétain.

Một cô thiếu-nữ mười tám tuổi đầu đã chết, một cụ già hơn tám chục tuổi đầu đang sống những ngày tươi sáng trên đất Pháp. Năm thế kỷ xa cách nhau. Nhưng hai tâm hồn thì không vì thời gian hay vì tuổi tác mà khác nhau. Cả hai đều nặng một lòng quyết cứu tổ quốc qua khỏi cơn cơn qua để trở lại một cường quốc như cũ...

Jeanne d'Arc — Philippe Pétain. Hai ngôi sao sáng ngày Pháp trong những

đời đời tươi sáng trên đất nước Pháp trong những ngày sán lạn bay những ngày tối tăm.

Hai người ấy là một bức gương mà trăm, ngàn năm nữa tất cả thanh niên Pháp-Nam sẽ soi để hiển hồn phật của mình trên đời...

Một cuộc đời nhiều lúc thật nặng nề nhưng bao giờ cũng rực rỡ!

TÙNG-HIỆP

# Thanh-niên Việt-nam nên dùng những lúc nhàn rỗi làm gì?

HỒNG-LAM

Người ta ở đời đã có nghĩa-vụ làm việc thì cũng có quyền được nghỉ ngơi.

Cần lao đối với một người là một cái luật thiên nhiên không ai tránh được, dù già trẻ lớn bé giàu nghèo, sang hèn cũng vậy, mỗi hạng người tùy tài, tùy sức đều có công việc riêng của mình. Nhưng sau khi đã làm việc, đã cố gắng vì một công cuộc gì thì ai cũng có quyền được nghỉ ngơi, nhàn rỗi trong một thời-kỳ lâu hay chóng, tùy công việc đã làm. Thời kỳ đó là thời kỳ lưu tức, thời kỳ riêng của chúng ta, có thể dùng theo ý muốn mình. Thời đó tuy là lúc ta có quyền được nghỉ ngơi nhưng ta cũng phải biết cách dùng nó như thế nào thì mới có thể có ích cho thân thể ta, chừa lại được những sự mệt nhọc trong khi cố gắng làm việc và hồi bổ được sức khỏe, tăng thêm được nghị lực để lúc bắt đầu giờ lại làm việc có thể có đủ sức lực dùng vào công việc hơn trước.

Có nhà người tưởng làm rằng đã là lúc được nghỉ ngơi thì chỉ nên dùng thì giờ đó để ăn, ngủ, chơi bời.

Đã gọi là lúc nghỉ, sao còn phải dùng để làm gì khác nữa? Lại có kẻ cho là khi được nghỉ ngơi thì đã hổ mà ăn chơi cho phí chi. Đời người được mấy mà cặm cũi cho khổ đến thân?

Những người nghĩ như hai phái trên này đều là sai lầm. Khi làm việc phải có kỷ luật, qui củ, thì lúc hưu tức, cũng phải có tổ-khưng hẳn hoi, thời kỳ lưu tức mới có thể có ích mà không hại cho ta.

Sau bảy ngày cặm cũi làm việc đến ngày chủ nhật được nghỉ, nhưng ngày-nghỉ đó, ta cũng phải d'ựa sẵn chương trình như thế nào. Thanh-niên Việt-nam ta từ trước đến nay đã dùng ngày nghỉ như thế nào?

Trước hết ta nói đến các thanh niên học sinh và thanh niên đi làm việc ở các công sở, tư sở. Một phần lớn thanh niên ở các thành thị này được ngày-nghỉ thì đêm thứ bảy là đêm trước điện quần áo cho thật bảnh, thật mới rồi những kẻ có tiền lại tìm nhậu kéo nhau đến các tiệm khiêu vũ, các nhà hát a d'opé, hoặc tụ họp năm, bảy người để sát phạt nhau bằng

on bài nước bạc. Họ miệt mài trong cuộc truy hoan như thể có khi thâu đêm suốt sáng, rồi suốt ngày chủ nhật họ ngủ cho đến chiều mới dậy. Thế là vờ hết ngày nghỉ. Họ cho có như thế mới là biết dùng ngày chủ nhật một cách thỏa thuê, đích đáng. Hàng ít tiền thì lại rủ nhau đi xi-nê, hoặc đi lượn như gái khắp các phố ghi lấy những nhà có những cô trông được rồi kháo với nhau.

Sáng chủ nhật họ cũng cốt được ngủ trưa một hôm cho béo mắt bù với các ngày làm việc phải dậy sớm.

Một số nữa không thuộc vào phái thờ sự khoái-lạc như trên thì, ngày nghỉ cũng như ngày thường họ chỉ ra rú ở nhà không bao giờ bỏ cuốn sách hoặc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc mình. Hàng này họ cho có nghĩ cũng như không chỉ trừ lúc nào trong gia đình có công việc gì thì họ mới cần phải nghĩ.

Rất ít thanh niên biết dùng ngày nghỉ một cách đích đáng có lợi cho mình.

Ta nên biết rằng ngày nghỉ lại là ngày có ích nhất cho ta nếu ta biết dùng nó. Đã có một thể lệ làm việc thì cũng có một nghệ-thuật hưu tức.

Ngủ ta phải làm thế nào để có thể thu thập lại những sức khỏe đã bị hao tổn trong khi làm việc.

Ngủ ta phải làm thế nào để có thể tăng thêm được lực lượng cho thân thể và tinh thần để rồi có thể làm việc bằng hái hơn.

Ngủ ta phải dùng nó để có thể thấy rộng biết nhiều hơn những người làm việc bị giam hãm giữa bốn bức tường. Muốn thế mỗi ngày nghỉ hoặc một dịp được nghỉ, ta phải có một chương-trình dùng những giờ thư nhàn đó như thế nào?

Ta phải chia ngày nghỉ làm mấy thời kỳ, thời kỳ tập thể-thao, thời kỳ đi chơi ở các chốn thôn quê, thời kỳ ăn nghỉ, đọc sách, thời kỳ giải-tú, rồi mỗi thời kỳ cứ theo đúng thể mà thực hành, ta sẽ thấy ngày nghỉ của ta cũng có kết-quả tốt như một ngày

làm việc đầy đủ vậy. Trong những cách dùng thời giờ về ngày nghỉ chỉ có cách đi chơi xa là ích lợi hơn, nhưng đi chơi cũng phải có tiền vì một cuộc du-lịch bây giờ không phải không tốn kém và ai cũng đi được đâu. Đi chơi cũng có năm bảy cách, có khi là đi gần ở trong một tỉnh một xứ, có khi là đi khắp các nơi trong xứ và ra ngoài quốc nữa ta phải tùy thời giờ, và tùy ở tiền túi mà đi. Những cuộc du lịch lớn là dành cho những du khách giàu có sung túc và có thì giờ nhàn rỗi lâu. Còn kẻ ít tiền thì chỉ đi du-lịch quanh vùng mình ở. Đi du-lịch hoặc gần hoặc xa bao giờ cũng có thể giúp cho ta biết rộng thấy xa hơn được ít nhiều. Những tiền vứt vào những cuộc «chành lạc» có hại đến sức khỏe và tinh thần nếu biết đem dùng vào những cuộc du lịch thăm các nơi danh lam thắng cảnh, các nơi có dấu vết lịch sử còn có ích hơn nhiều.

Bạn Minh Bắc sẽ nói rõ về du lịch và mạo hiểm đối với thanh niên trong một bài dưới đây.

HÔNG-LAM

Một cuốn sách rất cần cho các giáo sư cũng các thí sinh

CAO ĐẲNG TIỂU HỌC PHÁP VIỆT

RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'Études  
Primaires Supérieures Indochinoises  
de 1933 à 1939

do nhà Học - chính Đông - Pháp xuất - bản  
sách dày 124 trang khổ X 18,5 26,5  
Giá bán : Op80 — Cuốn ghi báo đảm Op24

BÁN TẠI :

Nhà in Trung-Bac Tân-Van

36 - Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi



TỔNG PHÁI HÀNH TO. N XỨ BẮC KỲ AI LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG KỲ

Établissements VẠN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có bán thuốc VẠN - BẢO danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thử cho đàn ông và đàn bà khác nhau

# ĐI ! ĐI !

## cùng vui bước lên đường ca hát

Mấy năm gần đây, thanh-niên ta rất sốt-sắng với du lịch. Những dịp nghỉ lễ, các bạn trẻ thường tổ-chức những cuộc đi chơi, — phần nhiều đến thăm các nơi cổ tích nước nhà.

Đó là một điều rất hay cho sức khỏe và là một bước tiến của thanh-niên về tinh-thần. Trước những cảnh sắc xanh tươi, u tịch, bên những tòa chùa cổ, những vết tích xưa, bạn trẻ sung-sướng được thấy sống lại những ngày oanh-liệt của lịch-sử nước nhà.

Nhưng các bạn nên đi xa hơn nữa.

Ngoài cái «thú đời» giê», cái thú hứng lấy khí trời thanh-khiết, tâm trí bạn còn được mở-mang giữa cái thế-giới mới lạ mông-mênh và được thỏa-thích với những cuộc khảo-sát về phong-tục nhân sinh.

«Đi quãng đường học sáng khôn.»

Câu trâm ngôn rất thông-thường, nhưng là một điều tâm niệm của bạn trẻ.

Thanh niên nước ngoài thích du-lịch lắm. Họ thờ chủ-nghĩa «sống ngoài trời». Có hàng triệu thanh-niên Anh, cứ sau một tuần lễ làm-lụng cặm-cui hay học-hành mải-miết, đi về vùng quê hay rừng núi để giải trí. Họ sống ở đây một hai ngày cái đời của dân quê dân-di, chất-phác, hay thơ vui với bác-tiền-phu mộc-mạc, sơ-sai. Họ làm một vài món ăn dân-dị và cùng nhau ăn ngon-lành vui thích ở giữa đồng quê hay giữa đám rừng cây. Rồi họ quan sát vài điều nhỏ nhỏ về công việc của mọi người, sự sống của dân quê, hoặc tìm kiếm những hoa lá để học.

Thanh - niên Pháp Đức lại còn ham du-lịch hơn nữa. Hết thầy các học sinh và sinh-viên, về những vụ bê, chia nhau đi nghỉ ở thôn quê hay đi chơi trên núi, tùy theo điều kiện về sức khỏe của họ. Ở các nơi ấy họ vừa nghỉ ngơi vừa học. Họ học để hiểu biết những công việc lặt vặt ở đồng quê hay rừng núi. Ta không nề ngạc-nhiên thấy một nam sinh-viên đương bảo làm gỗ hay dẫn một thân cây, một nữ sinh-viên phơi đơm ở cánh đồng, một

học-sinh chân cừ ngoài bãi cỏ. Cái thú thiên-nhiên đó làm sáng suốt tâm hồn họ, phấn-khởi lòng ham biết và khéo léo chân tay.

Các thiếu-niên ta nên theo gương những trẻ nước ngoài. Những dịp nghỉ lễ hay những vụ bê, cũng như họ, các bạn nên bộp lại thành từng đoàn nhỏ đi về các làng mạc xa (tỉnh thành để quan-sát) cách làm lung của nông dân. Các bạn đừng nên khinh công việc tầm thường của người làm ruộng. Tôi đã từng ngạc-nhiên thấy có bạn không bết gặt lúa mùa vào tháng nào hay cấy mạ ra làm sao. Ngoài các đoàn đi về thôn quê, các bạn nên lập những đoàn đi lên rừng núi và đi thăm các nơi thắng cảnh của nước nhà. Là thanh-niên xứ Đông-dương, mình phải hiểu biết về đẹp, dân-tộc, phong-tục và sự sinh-hoạt của xứ mình. Các bạn đã từng mãn-nguyên nhiều thấy Đông-dương đẹp qua những tác-phẩm của những nhà khảo-cứu và du-lịch Pháp Nam. Các bạn tưởng-tượng chắc núi rừng Bắc-kạn đẹp lắm, vì người Pháp đã so sánh với Thụy-sĩ. Sự thật sẽ làm cho các bạn mê hồn. Đi đến nơi, các bạn sẽ được ngắm trông sườn núi xanh đùn cỏ mọc, vài hàng thông thưa-thớt điểm lên với đám ba con bò lững-thững kiếm ăn. Đi đến nơi các bạn sẽ được thưởng-thức một điệu âm-nhạc ở núi rừng, đều đều, rủ rủ, nhẹ nhàng cũng như cuộc đời bình-tĩnh trôi theo với tháng ngày của son nhàn.

(xem tiếp trang 15)



Photo Nguyen-Duy-Kien

Các nữ học sinh các trường tại sân vận động Mangin

# THANH-NIÊN VỚI THỂ-THAO

## Thể-thao...

Thể-thao đem lại cho người thể-kỳ này sự tinh-thần và thể chất phát-triển, pha trộn tự-do với nhau. Thể-thao đem đến cho ta những khoái-lạc thanh-thú, nó dắt ta đến chỗ nhịp-nhàng tự-nhiên.

Trong các khoái-lạc đó, có cái khoái-lạc này, là lương-tâm ta cảm thấy nhờ thể-thao, ta có thể phân-kháng với văn-minh trong mấy khắc đồng hồ, để sống lại cuộc đời man mối.

Kháng bạo giờ ta thấy cái cấu trúc của xã-hội để nâng lên người ta, bằng lúc vào hè.

Văn-minh là mặc quần áo, ở trong nhà, thấp đèn sáng, ăn cơm, uống rượu.

Nhưng đến cuối tháng sáu, những cái đó đối với ta hình như vô ích. Ta ngủ trước ánh trời. Ta có thể ngủ ngoài trời. Ta có thể cỡi trần, ăn hoa quả.

Tháng sáu là tháng mà người cổ lỗ sợ lẽ phải hơn người bận áo cổ cồn; tháng mà con ve sấu có lẽ phải hơn con kiến; nhà làm thơ có lẽ phải hơn nhà bán thực-phẩm; tháng Bần có lẽ phải hơn ông nhà giàu.

Có nhà độc-tài hoàn-cầu nào định rằng mùa của thành-thị tự nay vào tháng hai hay tháng tư, nhà độc-tài nào giải thoát cho ta

chiếc áo dài thâm, cho ta về cánh đồng cỏ xanh, về ruộng lúa xanh đờn, về đám hoa mào gà đỏ chói dưới ánh mặt trời, về con sông âm-áp đầy cá măng, về biển mênh-mông với bãi cát bát ngát. Nhà độc-tài ấy sẽ được thế-giới nhiệt-liệt hoan nghênh.

Tháng sáu, khi trời ban đêm vẫn mát, sò ga còn xanh tươi, hoa hết sức thơm và đẹp.

Một đêm hè nóng bức, ngồi trong góc sân không gió, vừa chúm mũi xuống chữa bảo sách in thử, văn-hào Balzac vừa thở dài than:

« Ôi! Sống cái đời của dân Mọi, chạy nhảy trên non, bơi lội dưới biển, đứng ngoài khoảng róng thổi hít mát trời! Ta đã hiểu tâm lý bọn hải-lặc, bọn giang-hồ. Đối với họ, đời là can đảm, là sàng trường tốt, là cái thuật vụng vầy trên biển khơi, và lòng thù ghét nhân loại ».

Cái mộng sống đời giang-hồ, cái ý tự-nhiên của ta muốn mỗi ngày xé tạc khoản ước xã-hội mấy lượt, và đứng lên phản-đối những cổ lệ bất công, những luật-pháp công bằng quá, cái thêm thường ghé gớm nó thường xui ta thoát ra ngoài vòng pháp luật và kêu: Bớ lâu la! thể-thao cho phép ta thóa mẫn về các chỗ đó một cách vô hại.

Vì vậy ta phải coi thể-thao là cuộc cách-mệnh duy nhất, lâu bền, có lợi và phổ-thông khắp hoàn cầu, ở thời đại này. Cái kết quả hay

nhất của cuộc cách-mệnh ấy là làm cho những cuộc cách-mệnh chính-trị thất thời. Một ngày kia nó sẽ trừ diệt cả nạn tranh chiến.

## Thể-thao của thanh-niên

Chủ nhật, là ngày của Trời, ngày của thanh-niên, của hết thảy các hạng thanh-niên, cả hạng thanh-niên nghèo khổ nhất. Mãi lấy luật pháp ủng hộ cho gia tài thừa kế nhỏ, nhà lập pháp quên bẵng mất thanh-niên. Luân-lý và phong tục của ta làm cho thanh-niên thành một người bất lực, xấu hổ và gần như tụt tụt đến mãi tuổi trưởng thành. Muốn hiểu thấu nền văn minh phải là người 40 tuổi và người 70 tuổi mới thường-thức nỗi.

Sách vở của các nhà du-lịch cho ta biết rằng ra khỏi nước, họ đều lấy làm ngạc-nhiên.

Taine « phát-minh » ra rằng tại nước Anh thanh-niên làm chúa. Paul Bourget và Chevrillon cũng thấy thanh-niên « lên ngôi » ở Hoa-Kỳ.

Người ta trở cho ta thấy thanh-niên Đức, Nga và Ý cỡi trần trùng-trục, dãi mình dưới ánh nắng thiên đót của mặt trời tại các trại.

Về sức khỏe, nước ta đứng hạng rốt. Ta phải tạo nên những đứa con khỏe mạnh, những lực-sĩ, chứ không chỉ những linh-tráng và cử-tri mà thôi.

Thể-hệ ta là thể-hệ chịu thiệt thời nhất về nền trật-tự cũ, ta có quyền hô-to như vậy!

Chúng ta có thể nói rằng nước ta mọi việc chưa được hoàn-bị, vì nước ta chưa chiếm được một chỗ địa-dáng trong bảng thể-thao hoàn-cầu.

Nước Tiệp-Khắc, nước Phần-lan thắng, mà nước lớn như nước ta chỉ như ở mãi-mãi trong thời kỳ vỡ lòng!

Mười mười lăm năm trước đây, về điện-kinh ta đã chiếm được một địa-vị rất vinh-dự. Ngày nay ta vẫn đứng im một chỗ. Chẳng cần phải

giúp sức những người cầm đầu thông-minh và giao-phó cho họ cả Đoàn thanh-niên, chứ không chỉ giao-phó một đôi người.

Phải cỡi chiếc áo đen của học-sinh, cỡi bộ chế-phục của binh-sĩ, bắt họ cỡi trần. Phải cho bọn hung bạo



ANH PHOTO  
Đội bóng rổ của nữ học sinh Trường Trung-Quốc Hanoi vừa chiếm huy chương vàng ở Paris ngày 11 Mai, sau khi thắng Cercle Sportif Páminion 33-7



Đội cầu thủ phụ nữ Hanoi. Ảnh chụp trước trận đấu với Kiển-an trong ngày 14 Juillet 1938 tại Đềnnon

những bài học về tinh-thần và khoa lễ phép thể-thao, giáng cho họ hiểu rằng thể-thao không phải là đánh lẫn nhau. Phải dạy công-chúng biết kính-nể trọng-tài. Khi đi đường phải bắt các đoàn tuyên-thủ ăn bận gọn-ghe và cả bọn người hăm mõ thể-thao.

Chủ nhật là ngày của những nguyên-ố thiêng liêng, ngày của nước, của mặt trời, của đường-khí; chủ nhật ngày đầy tiếng: Tiếng động của gậy đánh golf, tiếng vợt ngựa phóng nước đá, tiếng chân lực-sĩ chạy trên vòng, tiếng còi huyết trên bãi, tiếng ban đũa vào vợt trên sân quần, tiếng vung-vẩy trong hồ tắm, tiếng gàn còi dẫn ra, và tiếng phôi nổ phồng trong ngực. Paul MORAND

HUY-HOÀNG lược dịch

ESSENCE  
**Térébenthine Colophane**  
gửi đi khắp nơi, rất nhanh chóng  
NƠI NHÀ SÂM-XUẤT:  
**Song - Mao**  
101, Rue de Canton, Haiphong, T. 141

lúc nào cũng kèn-trống rầm-rĩ và phát-thường la-liệt những mẽ day ..

Chủ nhật là ngày của thanh-niên.

Các nhà chánh-khách hung-biến bầy im tiếng! Từ-quán hãy dẹp những thứ rượu mạnh có hại lại một chỗ! Các nhà cà-phê hãy để cho thoáng bớt hơi người!

MUA MAU KÉO ĐẾN LÚC MUỐN MUA KHÔNG CỎ ;

TIẾNG SÂM BẠCH - VÂN

tức là nói về đời ông Trọng Trình Nguyễn-bình-Khiêm

sách g.ây ngót 400 trang - Mỗi cuốn giá 1\$00 - Mua 1th hóa giao ngân hết 1\$44 - Ở xa mua xin gửi 1\$24 (cả cước) bằng timbres poste cũng được cho.

**NHÀ IN MAI - LINH - 21 PHỐ HÀNG ĐIỀU - HANOI - GIẤY NÓI 643**  
N.B. - Mua 1th hóa giao ngân cả 2 cuốn một lúc hồi 1933. Gửi tiền trước mua 2 cuốn một lúc hết 1963 (cả cước)

ĐÃ IN XONG :

ĐƯA CON CỦA TÔI ÁC

một truyện thực đã xảy ra ở miền Ngụ-giang xứ Nam-Ng

Đọc Đưa con của tôi ác, các bạn sẽ rõ cái kết quả của cờ bạc, rượu và thuốc phiện đã đưa người ta đến đâu - Mỗi cuốn giá 0\$35 - Mua 1th hóa giao ngân hết 0\$71. Ở xa mua xin gửi 0\$51 (cả cước) cho được cho.

CHEMISETTES—TRICOTS  
SLIP—MAILLOT DE BAIN

ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI  
TRANG MUA BUỒN XIN HỎI HÀNG ĐỆ

phuc-lai

87-89, ROUTE DE HUÉ - HANOI, TÉL. N. 974

# THE YOKOHAMA SPECIE BANK, LTD.

FONDÉE EN 1880



CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ... .. YEN 100.000.000  
FONDS DE RÉSERVE... .. YEN 143.400.000

Siège Social: **YOKOHAMA**

Agence de Hanoi: 43, Rue Paul Bert  
(Bureaux auxiliaires à Saigon: 2, Rue Pellerin)

Adresse télégraphique:  
**SHOKIN HANOI**

Téléphones:  
**1515 et 1516**

### SUCCURSALES et AGENCES:

Alexandrie	Dairen	Kobé	Osaka	Shanghai
Bangkok	Feng-tien	Londres	Otaru	Singapour
Batavia	Hamburg	Los Angeles	Paris	Sourabaya
Berlin	Hankéou	Manille	Pékin	Sydney
Bombay	Hong-kong	Moji	Rangoon	Tien-Tsin
Calcutta	Honolulu	Nagasaki	Rio de Janeiro	Tokio
Canton	Hsin-Kin	Nagoya	San-Francisco	Tsi-Nan
Chang-Chia-Kou	Karachi	Nanking	Seattle	Tsing-Tao
Chefou	Kharbine	New-York	Semarang	Ying-Kou

Correspondants dans toutes les Grandes Villes Commerciales du Monde

COMPTES COURANTS ET DE DÉPÔTS — ENVOIS DE FONDS  
LETTRES DE CRÉDIT ET TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES

S'adresser, pour tous renseignements, aux bureaux de la Y. S. B. LTD.

SỐ 81 — GIÁ: 0,15

18 MAI 1941

# TRUNG. BẮC TÂN VĂN

ĐẶC SAN CHỦ NHẬT  
NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG CHỦ-TƯỚNG



### NGÀY HỘI THANH-NIÊN CỦA HANOI

Ngày 10 Mai 1941, trên sân vận-dộng Mangin rộng bát ngát, nam nữ thanh-niên Pháp-Nam bao học kín khắp sân. Những đoàn nữ học-sinh các trường xếp đều hàng đang sắp sửa dự-dâng diễu qua tượng nữ thanh Jeanne d'Arc, vị nữ anh-hùng đã từng hi-sinh cho nước Pháp.

# Ngày hội thanh-niên nhằm vào hôm kỳ-niên bà Jeanne d'Arc

Chúng ta đương bước vào một kỷ-nguyên mới của cuộc đời. Ngọn sóng bốn phương dồn-dập đến cái mình đất bé nhỏ của chúng ta, chúng ta như tỉnh mộng mà vụt thấy điều này: sự sống còn không có thể dễ-dãi, bằng phẳng như vài mươi năm trước nữa.

Thanh-niên vài mươi năm trước mau già quá, mà sự già sớm đó chẳng cứ chỉ ở nước ta thôi. It làu trở lại đây, cuộc chiến tranh ở Âu-châu gọi thanh-niên Pháp về với chức-vụ của mình Thanh-niên ta không thể đứng-dưng ở trước cái cảnh thay đổi của những người anh đi trước. Vì vậy một thế-hệ thanh-niên mới của ta đã nhóm lên: cái thế-hệ ấy không chỉ chuyên chú về sự tiến-bộ tinh-thần, nhưng cả về sự tiến-bộ vật-chất.

Người thanh-niên thấy cần phải chiến-đấu, dù đau khổ cũng cứ phải chiến-đấu như thường. Bởi vì đau khổ là gì? Đau khổ há chẳng là một cách sống khỏe và mạnh lại tự thấy mình sống khỏe đó rư?

Đó thực là cái cảnh nước Pháp thời bà thánh Jeanne d'Arc vậy.

Đó là hồi kết liễu trung-cổ thời đại để bước sang một thời mới. Bà thánh Jeanne d'Arc đã cứu vớt nước Pháp, đã cứu cái tư-tướng nước Pháp, cái tri anh dũng của người dân Pháp sau khi nước Pháp đã bị bao nhiêu trận chiến-tranh tàn khốc nò lăm cho người ta tưởng rằng nước đó không còn có thể cất đầu lên được nữa!

Bà Jeanne d'Arc là thiên-thần của Phục-hưng, là sự mệnh của nền trật tự mới, đã đạt được tri-nguyên

vì bà tin tưởng.  
Tôi cho rằng khi người ta chọn ngày kỷ-niên bà để mở ngày hội thanh-niên, người ta đã làm một việc có rất nhiều ý nghĩa.

Bà Jeanne d'Arc lúc này hơn cả lúc nào hết, là một cái gương sáng nhất cho thanh-niên bây giờ.

Thanh-niên ta, nhớ đến Jeanne d'Arc, tức là nhớ đến hai vị nữ anh-hùng đứng vào học nhất trong lịch-sử nước ta.

Chúng tôi cho rằng thế-giới như như muốn tìm một người so sánh với Jeanne d'Arc thì chỉ có thể đem bà Trưng-Trắc, Trưng-Nhị ra mà so sánh vậy.

Cũng như Trưng-Trắc và Trưng-Nhị nước ta, bà Jeanne d'Arc là một học á-thánh đáng cho cả một thế-tôn kính - không những vì đã có công cứu quốc, nhưng vì bởi đã có những tinh tinh sáng ngời, là một trái tim không thể lấy gì mà so sánh được. Newton đối với khoa-học, Corneille đối với thi-ta có công tạo tác thế nào thì bà Jeanne d'Arc cũng có công với mặt tinh cảm của công ty ta như vậy. Không sợ nói quá, người ta bảo rằng bà đã « phát minh ra lòng ái-quốc » như Jules Lemaitre đã nói - và vì thế đã gây ra cho dân Pháp sự thiết ta đến đất nước của mình.

Vậy mà chưa hết. Bà Jesre d'Arc chính còn là người đàn bà thứ nhất của nước Pháp đã học nhất đất nước lại và - điều này mới thực đáng quý trọng hơn hết - bà đã tìm cách cho nước Pháp khỏi anh-hoàng, khỏi thanh một nước Anh thứ nhì.

Vì thế, Jules Lemaitre viết về bà Jeanne d'Arc lại còn nói rằng: « Bà đã cứu vớt nghệ-thuật, tư-tướng văn-học của Pháp, không có bà thì một ông Montaigne, một ông Pascal, một ông Racine, một ông La Fontaine chưa chắc đã hoàn-toàn được là những người mà chúng ta được biết bây giờ vậy.»

# LẦN ĐẦU TIÊN NỮ THÁNH Jeanne d'Arc hiện xuống trần khuyển khích 2 vạn thanh niên Pháp, Nam

của TÙNG-HIỆP

Chiều thứ bảy 10 Mai 1941, một chiều nắng dịu.  
Ở bốn phương đông, tây, nam, bắc của Hanoi đầu đầu người ta cũng thấy các nam, nữ học-sinh họp thành từng hàng dài lũ lượt kéo nhau đi trong các phố. Như những đàn chim vũ tổ, vũ tổ một cách vui vẻ và có trật-tự - những lứa thanh-niên ấy nhanh-nhẹn kéo về sân vận-dộng Mangin.

Ở trên đầu họ các cây cối ném xuống những bóng dài và các lá cờ tam tài nước Pháp, vàng đỏ Việt-Nam trên các gác của mỗi nhà trong thành phố ra sức vờn nhau trước-gió.

Sân vận-dộng Mangin có vẻ trang-bưng của một ngày đại hội - một ngày đại hội chưa từng có ở đây bao giờ. Cờ xi rục một phương trời và hàng giờ trước giờ mở hội, các thanh-niên nam nữ của Hà-thành đã bao bọc lấy sân. Trong khán đài có quan Toàn-đại-bao Deoux, quan Thống-sứ Bắc-kỳ Grandjean và quận-uý Mordant cả họ, không còn lấy một chỗ ngồi. Đám đông hàng vạn người ấy vui vẻ nở cười một cách yên lặng. Những làn mây nhẹ phủ lấy mặt trời và ở trên không gian người ta như thấy có một sự thiêng-liêng, huyền bí gì sắp xảy ra... Sân cỏ bao la có những vạch phân trắng chạy ngang dọc trông xa không khác một tấm dạ xanh sạch sẽ căng thẳng dưới nắng chiều.

Một làn âm nhạc nhẹ nhàng từ giữa sân do ông Parmentier điều khiển theo chiều gió tạt đến: mọi người. Một loạt vũ tay dài, và từ ở phía bên phải vòng-chạy tiếng chân rậm rộ bước lên, một cô thiếu nữ tươi đẹp đi đầu, tay cầm một chiếc cờ xanh-trắng điểm-dậm bước lên, đứng sau là một hàng dài những cô nữ học-sinh đẹp đẽ, xinh xắn của các trường Félix-Faure, Briex, Đông-khánh. Từng lớp một, sau những là cờ, các cô lướt qua khán-đài, nét mặt nghiêm-trang, tay áo trắng tung bay, là cờ xanh trắng tung bay.

Mọi người yên lặng nhìn những bàn chân dịp dặng của các cô bước đi khuất sau đám đông người. Lên ngay đây, các nam học-sinh của các trường Lyro, A. Sarraut, Gia-long, Thăng-long, Louis Pasteur gọng gang trong những bộ quần áo thể-thao, mạnh mẽ tiến lên, bàn tay giơ thẳng chào theo lối vận động. Anh em thể thao vừa đi qua thì sau mới chiếc cờ lớn theo theo chữ số, anh em Hướng-dạo của đoàn Lam-son, Bô-vê, Nhị-khê, Lê-lợi, nghiêm-chỉnh bước theo, mặt quay nhìn thẳng về phía trước nữ thánh Jeanne d'Arc dựng lên giữa sân vận-dộng Mangin.

Sau đó lần lượt ông Lebas, ông Tôn-thất-Bình, cố Seitz, quan Thống-sứ Bắc-kỳ Grandjean và quan Toàn-quyển Deoux lên để đại nôi về tinh lòng yêu nước của nữ thánh Jean d'A c, sự hi-sinh của người con gái mới 18 tuổi thơ ỹ liềm mình cứu nước nhà khỏi sự binh lửa lầm than, cái gương của nàng treo lên đã rọi những tia sáng đời đời trên đất Pháp và nghìn năm sau nữa cũng không bao giờ tối mờ!

Nàng còn làm hơn thế nữa, ở giữa một thế-kỷ mà nhân dân hậu như đã bị chiến-tranh tàn phá từ thân-thể đến tinh-thần nặng nề làm cho máu nóng của những người yêu nước lạ chạy về tìm và làm cho những lứa thanh-niên hơi yếu và cả những lứa thanh-niên lúc này nữa không bao giờ quên bổ phận của mình để làm việc cho tổ-quốc đến khi hết đời cũng.

Nàng đã làm cho lòng người giữa khi chán nản vì sự thất-bại lại chứa chan hi-vọng để cho họ quay nhau lại hợp quần thành một khối mạnh mẽ không gương, giáo, lên, đạn nào đủ sức chia tan.

Cả một đời trong trắng, nàng đã khác hẳn người con gái trên mặt đất này, nàng bỏ qua những thời ai, mộng mi của trái tim để đem lòng yêu đất nước! Bởi vậy nàng kuong tinh yêu nò cao quý hơn tinh yêu đất nước!

Giới đã gần tan. Các lực-sĩ họp nhau lại thành một bề người để tập các môn vận-dộng trên sân. Mấy ngàn người cũng đều mặt cũ-chỉ, mấy ngàn trái tim cũng đập một điệu đàn.

Xa xa ngọn cột cờ nổi rõ lên da trời xanh nhàn nhàn, những ánh đèn đỏ ập xanh, đỏ, tím, vàng chiếu rọi trên các cánh cây đêm. Trước đây, bãi trường-đạo sinh Pháp-Nam giăng giăng rõ ràng về cảnh diễn lại sự

Photo Ng.-duy-Kiê  
Trước cảnh nhà thờ Reims - dựng lại ở Hà Nội  
Mangin - nữ thánh Jeanne d'Arc đã hiện  
về để khuyến khích thanh niên Pháp-Nam

**SÁCH MỚI**

## trắc trở

**ĐẠC PHẨM CỦA PHƯƠNG CHIÊU**

Một công trình trao, vắn chương. Cuốn sách hội tâm lý đại tinh tiểu thuyết viết mất nhiều tâm huyết. Cuốn sách thứ ba trong «TỪ SÁCH QUÝ». Sách in toàn chữ nhỏ 120 trang. Hiện chữ gấp đôi những sách thường. Bìa i trên giấy vert suaidois. Giá đặc biệt 0\$50 (sách in có hạn)

### hai lần thất vọng

của BUI-H-SINH  
bìa nhá màu, giá 0\$20

Còn rất ít:  
**DÌ VÀNG**

tác phẩm đầu tiên của thi sĩ  
HỒ DZÍNH - giá 0\$30

**BỮA CƠN HƯ CỦA HAI  
THỜI ĐẠI**

của TÀ HỮU THIÊN

một chuyện tâm tình của  
những người xứ số. In rất  
công phu giá 0\$40

và hơn 30 tiểu thuyết đủ các  
loại viết thư lay catalogue gửi

**A CHAU AN CUC**

Director: NGUYỄN-BÁ-BÌNH  
17 rue Emile Nolly, Hanoi

Hết nữ thánh Jeanne d'Arc. Với một giọng run run— người ta không run rẩy, không cảm-dộng làm sao được khi nói đến đời của một vị nữ anh hùng? — Hai hướng-đạo sinh ấy đã nhắc lại trong trí nhớ của mọi người cuộc đời oanh-liệt, trong trang của Jeanne d'Arc, từ lá: nàng còn ở một ngôi nhà nhỏ ở Domrémy giữa khi nước nhà mênh mông binh lửa, tới lúc nàng được Thiên-điên ban bảo kiếm khuyến nàng ra cứu giúp nước nhà, tới lúc nàng đuổi quân Anh khỏi thành Orleans để tôn Charles VII lên ngôi hoàng-đế và tới lúc nàng bị thiêu chết trên hỏa-đài để sau đó hiển thánh giờ về chốn cũ úy-long lòng dân, khuyến họ nêu đời đời phụng thờ ở quốc!

Cảnh đi lại mơ hồ như một giấc mộng trong khi mấy trăm học sinh đắm chìm cất tiếng vang ca ba bài hát: « Marche de la Lorraine », « L'étendard de la délivrance » và « Sainte Jeanne d'Arc »!

Trong cảnh giới đời đã xa vào đêm tối ấy, các nữ học sinh dưới quyền chỉ dẫn của ông Parmégier đã cho ta cái cảm tưởng như thấy mấy trăm ngàn tên nữ hầu cận bên nữ thánh Jeanne d'Arc hiện lại dưới trần để hát những câu tươi đẹp kể rõ cuộc đời oanh liệt của nàng và để đem lại cho lòng thanh niên những đức tính cao quý của một linh hồn trong sạch.

Đứng sau những ngôi nhà gạch đen sì, những rừng cây u ám, chỉ Hàng từ từ hiện lên, khuôn mặt tròn tròn, sáng tươi như những nụ cười của nàng, với mấy chục ngàn nam nữ thanh niên Pháp-Nam đang bồi ngời cảm động lắng tai nghe giọng hát thánh thót

và hồi hộp nhìn nữ thánh Jeanne d'Arc điềm tinh bạo dạn bước lên hỏa đài hi-sinh một lần cuối cho nghĩa vụ và chịu ngọu lửa hồng thiên đở để cho linh hồn nàng phiêu diêu xa cõi thế lạng lẽ lướt lên Thiên-đường họp cùng các nữ tiên khác để hưởng cuộc đời ngàn năm êm đềm của một kẻ đã làm tròn bổn phận của mình.

Nàng chết đi nhưng không bao giờ hình ảnh nàng chết trong trái tim của mọi người. Sự chết của nàng chính là sự sống đời đời của một người bất tử, bất tử không ở như hình骸, nhưng bất tử ở như việc làm và ý nghĩ!

Bởi thế cho nên sau đó giữa các học thành của nước Pháp, nàng hiển thánh giờ về, người ta vẫn tưởng chừng như nàng còn sống và người ta bình tĩnh lắng nghe những lời của nàng khuyến khích thanh-niên:

— *Hỡi các thanh niên, đứng bao giờ các người nên thất vọng. Cuộc đời càng thử thách, tương lai càng rực rỡ sáng ngời! Các người hãy như ta hi sinh cho đất nước, hãy có những cử chỉ anh hùng! Các người hãy sống cho trong sạch và thẳng thắn trong việc làm. Thanh niên hỡi, các người phải cùng một lòng tận tụy cho nước nhà!*

Và tất cả mấy vạn thanh-niên trên sân vận động đều đồng thanh bửa lớn:

— *Chúng tôi xin thế!*

Mấy chục ngàn lời cảm hứng, mấy chục ngàn trái tim cùng đập đều, sự đồng lòng của mấy chục ngàn trang thanh niên ấy có một sự cảm động thiêng liêng hồi hộp lạ thường.

Cây đường như lặng im, giảng như dịu dàng, người như nín thở, cảnh vật như nghiêm tĩnh để tôn trọng các lời thế cao quý ấy...

Đền điện nổi lên quanh sân, ánh giăng vờn trên mặt cỏ, cá-tà ào của các cô nữ học sinh rung động trong bóng đêm, một hơi mát nhẹ nhàng của mùa hạ phủ dần lên khắp mọi người? Tương nữ - thánh Jeanne d'Arc điềm một điềm trắng thiêng liêng trong màn của đêm tối. Mấy vạn thanh niên đồng im lặng nghĩ đến nữ thánh Jeanne d'Arc có lẽ lúc này đang vẫn bay dưới ánh sáng trắng trong của giảng dạy, trắng trong như nàng muốn đời vẫn tròn tiếng trắng trong.

Tôi hồi hộp mãi mê nhia và mãi mê nghe tiếng đập của trái tim tôi chưa lúc nào nặng chứa những ý nghĩ thanh tao, cao quý bằng lúc này.

- Và đột nhiên...
- Ở bên phải tôi,
- Ở bên trái tôi,
- Ở trước mặt tôi,
- Ở sau lưng tôi,

Ở tất cả quanh tôi, mấy vạn thanh niên cũng đều một dịp, cũng hát bài quốc-ca *Marseillaise* với tất cả một tâm hồn trẻ trung, mạnh mẽ đắm say yêu đất nước...



NGÀY HỘI THANH-NIÊN CỦA HÀNOI  
Các học-sinh các trường menengah học điềm qua khán đài

Giọng ca vang động như bay thẳng lên trời cao để trang động những làn mây trắng đang vội vã lướt qua mặt chỉ Hàng.

Tiếng ca dần dần trong đêm tối nhưng còn ngân mãi trong lòng người! Và mấy vạn thanh niên Pháp-Nam vừa hồi hộp trước lời khuyến khích của nữ thánh Jeanne d'Arc phát chốc đồng hồi tưởng đến

đời đời tươi sáng trên đất nước Pháp trong những ngày sản lạn bay những ngày 10 tháng 10.

Hai người ấy là một bức gương mà trăm ngàn năm nữa, tất cả thanh niên Pháp-Nam sẽ soi để hiệu bện pháp của mình trên đời...

Một cuộc đời nhiều lúc thật nặng nề nhưng bao giờ cũng rực rỡ!

TÙNG-HIỆP

# Thanh-niên Việt-nam nên dùng những lúc nhàn rỗi làm gì?

HỒNG-LAM

Người ta ở đời là có nghĩa-vụ làm việc thì cũng có quyền được nghỉ ngơi.

Cần lao đối với mọi người là một cái luật thiên nhiên không ai tránh được, đầu già trẻ lớn bé giàu nghèo, sang hèn cũng vậy, mỗi bạng người tùy tài, tùy sức đều có công việc riêng của mình. Nhưng sau khi đã làm việc, đã cố gắng vì một công cuộc gì bị ai cũng có quyền được nghỉ ngơi, nhàn rỗi trong một thời-kỳ lâu hay chóng, tùy ở công việc đã làm. Thời kỳ đó là thời kỳ lưu tức, thời kỳ riêng của chúng ta, có thể dùng theo ý muốn mình. Thời đó tuy là lúc ta có quyền được nghỉ ngơi nhưng ta cũng phải biết cách dùng lúc nhàn rỗi thì mới có ích cho thân thể ta, cuộc lợi được những sự mệt mỏi trong khi cố gắng làm việc và hồi bị được sức khỏe, tăng thêm được nghị lực để lúc bắt đầu giờ lại làm việc có thể có đủ sức lực dùng vào công việc non trước.

Có nhà người tưởng lầm rằng đã là lúc được nghỉ ngơi thì chỉ nên dùng thì giờ đó để ăn, ngủ, chơi bời.

Đã gọi là lúc nghỉ, sao còn phải dùng để làm gì khác nữa? Lại có kẻ cho là khi được nghỉ ngơi thì hãy hồ mà ăn chơi cho phí chi. Bởi người được nghỉ mà cũng cần cho khổ đến thân?

Những người nghĩ như hai phái trên này đều là sai lầm. Khi làm việc phải có kỷ luật, qui củ, thì lúc nhàn rỗi, cũng phải có tổ-chức hẳn hoi, thời kỳ bận tức mới có thể có ích mà không hại cho ta.

Sau đây ngày tạm qui làm việc đến ngày chủ nhật được nghỉ, nhưng ngày nghỉ đó, ta cũng phải dùng sức chương trình như thế nào. Thanh-niên Việt-nam ta từ trước đến nay đã dùng giờ nghỉ như thế nào?

Trước hết ta nói đến các thanh niên học sinh và thanh niên đi làm việc ở các công sở, tư sở. Một phần lớn thanh niên đi làm việc thì này được nghỉ ngơi thì đem thời bừa là đem trước để quên quên cho thời bảnh, thật mới rồi những kẻ cạ sạ, iên lỵ, tìm nhàn kéo nuan đến các tiệm kiểu vũ, các nhà hát a dso, hoặc tụ họp nham, bầy người để sát phạt nhau bằng

## Tại Saigon đã có bán...

Nói đến thuốc chữa các bệnh trẻ con thì ai cũng công nhận: chỉ có nhà thuốc Thanh-Xa Hanoi là có tài độc nhất vô nhị, ngoài ra còn có thuốc chữa bệnh người nhơn rất thần hiệu như:

### THUỐC SÁN SƠ MỊT

Mắc bệnh sán đi ngoài thường theo ra con trùn như sọc milt, bều đé lâu ngày, sinh chứng đau sôi hai cạnh sườn mà bỏ mạng. Uống thuốc này cam đoan hai giờ ra hết sán khỏi hẳn. Giá 0\$90.

### THUỐC DUN (sáng)

Mắc bệnh đùn đùn hoặc đùn kim uống thuốc này buổi sáng buổi chiều ra hết đùn không phải tẩy, người nhơn hay trẻ em dùng đều được cả giá: 0\$20

## NHÀ THUỐC THANH - XA

85 nhà 73, góc phố hàng Thiệu và hàng Ngụ -- Hanoi cửa treo có vàng, khắp các tỉnh có đại-lý, xem báo Tin Mới. Đại lý tại Saigon: Thiên Văn Hưng 14 Aviateur garros, hiệu Ich-Thiên Lagrandière n° 163

CẦN THÊM NHIỀU ĐẠI-LÝ TẠI NAM-KY

on bài trước học. Họ miệt mài trong cuộc truy hoan như thế có khi tàn đêm suốt sáng, rồi suốt ngày chủ nhật ngủ ngạo cho đến chiều mới dậy. Thế là vùi hết ngày nghỉ. Họ cho có như thế mới là biết dùng ngày chủ nhật một cách thỏa thuê, đích đáng. Hàng ít tiền thì lại rủ nhau đi xi-nê, hoặc đi lượn nhìn gái khắp các phố khi lấy những nhà có những cô trông được rồi nhạo với nhau.

Sáng chủ nhật họ cũng có được ngủ trưa một hôm cho béo mắt bù với các ngày làm việc phải dậy sớm.

Một số nữa không thuộc vào phái thờ sự khoái-lạc như trên thì, ngày nghỉ cũng như ngày thường họ chỉ ru rú ở nhà không bao giờ bỏ cuốn sách hoặc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc mình. Hàng này họ cho có nghỉ cũng như không chỉ trừ lúc nào trong gia đình có công việc gì thì họ mới cần phải nghỉ.

Rất ít thanh niên biết dùng ngày nghỉ một cách đích đáng có lợi cho mình.

Ta nên biết rằng ngày nghỉ lại là ngày có ích nhất cho ta nếu ta biết dùng nó. Đó có một thể lệ làm việc thì cũng có một nghệ-thuật hơn tước.

Ngủ ta phải làm thế nào để có thể thu thập lại những sức khỏe đã bị hao tổn trong khi làm việc.

Ngủ ta phải làm thế nào để có thể tăng thêm được lực lượng cho thân thể và tinh thần để rồi có thể làm việc hăng hái hơn.

Ngủ ta phải dùng nó để có thể thấy rộng biết nhiều hơn những người làm việc bị giam hãm giữa bốn bức tường. Muốn thế mỗi ngày nghỉ hoặc một dịp được nghỉ, ta phải có một chương-trình đáng những giờ thư nhàn do như thế nào?

Ta phải chia ngày nghỉ làm mấy thời kỳ, thời kỳ tập thể-thảo, thời kỳ đi chơi ở các chốn thôn quê, thời kỳ ăn nghỉ, đọc sách, thời kỳ giải-trí, rồi mỗi thời kỳ cứ theo đúng thể mà thực hành, ta sẽ thấy ngày nghỉ của ta cũng có kết-quả tốt như một ngày

làm việc đầy đủ vậy. Trong những cách dùng thời giờ về ngày nghỉ chỉ có cách đi chơi ta là ích lợi hơn, nhưng đi chơi cũng phải có tiền vì một cuộc du-lịch bảy giờ không phải không tốn kém và ai cũng đi được đâu. Đi chơi cũng có năm bảy cách, có khi là đi gần ở trong một tỉnh một xứ, có khi là đi khắp các nơi trong xứ và ra ngoài quốc nữa ta phải tùy thời giờ, và tùy ở tiền túi mà đi. Những cuộc du lịch lớn là dành cho những du khách giàu có sung túc và có thì giờ nhàn rỗi. Còn kẻ ít tiền thì chỉ đi du-lịch quanh vùng mình ở. Đi du-lịch hoặc gần hoặc xa bao giờ cũng có thể giúp cho ta biết rộng thấy xa hơn được ít nhiều. Những tiền vớt vào những cuộc hành lạc» có hại đến sức khỏe và tinh thần nếu biết đem dùng vào những cuộc du lịch thăm các nơi danh lam thắng cảnh, các nơi có dấu vết lịch sử còn có ích hơn nhiều.

Bạn Minh Bắc sẽ nói rõ về du lịch và mạo hiểm đối với thanh niên trong một bài dưới đây.

HỒNG-LAM

Một cuốn sách rất cần cho các giáo sư cũng các thí sinh

CAO ĐẲNG TIỂU HỌC PHÁP VIỆT

**RECUEIL**

de sujets donnés au Diplôme d'études

Primaires Supérieures Indochinoises

de 1933 à 1939

do nhà Học - chính Đông - Pháp xuất - bản  
sách dày 124 trang - khổ X 18,5 26,5  
Giá bán : 0p80 - Cửa gửi báo đảm 0p24

BÁN TẠI :

**Nhà in Trung-Bac Tân-Van**

86 - Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

**ĐI ! ĐI !**

# cùng vui bước lên đường ca hát

Mấy năm gần đây, thanh-niên ta rất sướng với du lịch. Những dịp nghỉ lễ, các bạn trẻ thường tổ-chức những cuộc đi chơi, — phần nhiều đến thăm các nơi có lịch sử nước nhà.

Đó là một điều rất hay cho sức khỏe và là một bước tiến của thanh-niên về tinh-thần. Trước những cảnh sắc xanh tươi, u tịch, bên những tòa chùa cổ, những vết tích xưa, bạn trẻ sung-sướng được thấy sống lại những ngày oanh-liệt của lịch-sử nước nhà.

Nhưng các bạn nên đi xa hơn nữa.

Ngoài cái « thú đời gió », cái thú hứng lấy khí trời thanh-khiết, tâm trí bạn còn được nở-nang giữa cái thế-giới mới là mông-mén và được thỏa-thích với những cuộc khảo-sát về phong-tục nhân sinh.

« Đi quãng đường học sáng khôn. »

Câu trâm ngôn rất đáng-thưởng, nhưng là một điều tâm niệm của bạn trẻ.

Thanh-niên nước ngoài thích du-lịch lắm. Họ thờ chủ-nghĩa « sống ngoài trời ». Có hàng triệu thanh-niên Anh, cứ sau một tuần lễ làm-lụng cầm-cuội hay học-hành mải-miệt, đi về vùng quê hay rừng núi để giải-trí. Họ sống ở đây một hai ngày cái đời của dân quê dân-di, chất-phác, hay theo vui với bác-tiền-phu mộc-mạc, sơ-sai. Họ làm một vài món ăn dân-dị và cùng nhau ăn ngon-lành vui thích ở giữa đồng quê hay giữa đám rừng cây. Rồi họ quan-sát vài điều nhỏ nhỏ về công việc của mọi người, sự sống của dân quê, hoặc tìm kiếm những hoa lá để học.

Thanh-niên Pháp Đức lại còn ham du-lịch hơn nữa. Hết thầy các học sinh và sinh-viên, về những vụ bê, chia nhau đi nghỉ ở thôn quê hay đi chơi trên núi, tùy theo điều kiện về sức khỏe của họ. Ở các nơi ấy họ vừa nghỉ ngơi vừa học. Họ học để hiểu biết những công việc lật vạt ở đồng quê hay rừng núi. Ta không nên ngạc-nhiên thấy một nam sinh-viên đương báo-tám gỗ hay dẫn một thân cây, một nữ sinh-viên phơi đơm ở cánh đồng, một

học-sinh chân cừu ngoài bãi cỏ. Cái thú thiên-nhiên đó làm sáng suốt tâm hồn họ, phấn-khởi lòng ham biết và khéo léo chân tay.

Các thiếu-niên ta nên theo gương những trẻ nước ngoài. Những dịp nghỉ lễ hay những vụ bê, cũng như họ, các bạn nên họp lại thành từng đoàn nhỏ đi về các làng mạc xa tỉnh thành để quen-sát cách làm lụng của nông dân. Các bạn đừng nên khinh công việc tầm thường của người làm ruộng. Tôi đã từng ngạc-nhiên thấy có bạn không bê ết gặt lúa mùa vào tháng nào hay cấy mạ ra làm sao. Ngoài các đoàn đi về thôn quê, các bạn nên lập những đoàn đi lên rừng núi và đi thăm các nơi thắng cảnh của nước nhà. Là thanh-niên xứ Đông-dương, mình phải hiểu biết về đẹp, dân-tộc, phong-tục và sự sinh-hoạt của xứ mình. Các bạn đã từng mần-nguyên nhìn thấy Đông-dương đẹp qua những tác-phẩm của những nhà khảo-cứu và du-lịch Pháp Nam. Các bạn tưởng-tượng chắc núi rừng Bắc-kạn đẹp lắm, vì người Pháp đã so sánh với Thụy-sĩ. Sự thật sẽ làm cho các bạn mê hồn. Đi đến nơi, các bạn sẽ được ngắm rừng sườn núi xanh đẫm có mọc, vài hàng thông thưa-thớt điểm lên với đám bìa cỏ mọc lũng-lũng-thừng kiêu kiêu. Đi đến nơi các bạn sẽ được thưởng-thức một điệu âm-nhục ở núi rừng, đều đều, rủ rủ, nhẹ nhàng cũng như cuộc đời bình-lĩnh trôi theo với tháng ngày của sơn nhàn.

(xem tiếp trang 15)



TỔNG PHÂN HÀNH TO. N XỨ BẮC KỲ A LÃO VÀ MIỀN BẮC TRUNG KỲ  
Établissements VAN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có bán thuốc VAN-BẢO danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thứ cho đàn ông và đàn bà khác nhau



Photo Nguyen-Duy-Tien

Các nữ học sinh ở trường tại sân vận động Hàng Lãn

# THANH-NIÊN VỚI THỂ-THAO

## Thể-thao

Thể-thao đem lại cho người thể-kỳ này sự tinh-dưỡng, vì nó làm cho tinh-thần và thể-chất phát-triển, pha trộn tự do với nhau. Thể-thao đem đến cho ta những khoái-lạc thanh-thú, nó dắt ta đến chỗ nấp-nàng tự-nhiên.

Trong các khoái-lạc đó, có cái khoái-lạc này, là lương-tâm ta cảm thấy như thể-thao, ta có thể phân-kháng với văn-minh trong mấy khắc đồng hồ, để sống lại cuộc đời man-mối.

Không bao giờ ta thấy cái cấu trúc của xã-hội đề nặng lên người ta, bằng lúc vào hè.

Văn-minh là mặc quần áo, ở trong nhà, thấp đèn sáng, ăn cơm, uống rượu.

Nhưng đến cuối tháng sáu, những cái đồ chơi với ta hình như vô ích. Ta ngủ trước ánh trời. Ta có thể ngủ ngoài trời. Ta có thể coi trăng, ăn, hoa quả.

Tháng sáu là tháng mà người cổ lệ phải hơ người bạn áo cò cò; tháng mà con ve sủa có lẽ phải hơ con kiến; nhà làm thơ có lẽ phải hơn nhà văn thực-phạm; tháng Bản có lẽ phải hơn ông nhà giàu.

Gò nhà độc-tại hoàn-cầu nào định rằng mùa của thanh-thị từ nay vào tháng hai hay tháng tư, nhà độc-tại nào giải thoát cho ta

chiếc áo dài thắm, cho ta về cánh đồng cỏ xanh, về ruộng lúa xanh đơm, về đám hoa mào gà đỏ chói dưới ánh mặt trời, về con sông Kim-sơn đầy cá măng, và biển mênh-mông với bãi cát bát ngát. Nhà độc-tại ấy sẽ được thế-giới nhiệt-liệt hoan nghênh.

Tháng sáu, khi trời ban đêm vẫn mát, có gà còn xanh tươi, hoa hết sức thơm và đẹp.

Một đêm hè nóng bức, ngồi trong góc sân không gió, vừa chúm mũi xuống chữa bản sách in chữ, văn-hào Balzac vừa thở dài than:

« Ôi! Sống cái đời của dân Mọi, chạy nhày trên non, bơi lội dưới biển, đứng ngoài khoảng rộng thò hít mát trời! Ta đã hiểu làm lý bọn hải-lặc, bọn giang-hồ. Đối với họ, đời là can đảm, là sáng trường tốt, là cái thuật dùng vậy trên biển khơi, và lòng thù ghét nhân loại ».

Cái mộng sống đời giang-hồ, cái lý tự-nhiên của ta muốn mỗi ngày xé tâu khoan ước xã-hội mấy lượt, và đứng lên phản-đối những cổ lệ bất công, những luật-pháp công bằng quá, cái thêm thường ghé gớm nó thường xui ta thoát ra ngoài vòng pháp luật và kén: Bỏ lâu la! Thể-thao cho phép ta thỏa mãn về các chỗ đó một cách vô hại.

Vì vậy ta phải coi thể-thao là cuộc cách-mệnh duy nhất, lâu bền, có lợi và phổ-thông khắp hoàn-cầu, ở thời đại này. Cái kết quả hay

nhất của cuộc cách-mệnh ấy là làm cho những cuộc cách-mệnh chính-trị thất bại. Một ngày kia nó sẽ trở lại để nạn tranh chiến.

## Thể-thao của thanh-niên

Chủ nhật, là ngày của Trời, ngày của thanh-niên, của hết thảy các hạng thanh-niên, cả hạng thanh-niên nghèo khổ nhất. Mãi lấy luật pháp ủng hộ cho gia tài đưa trẻ nhỏ, nhà lập pháp quên bằng mất thanh-niên. Luân-lý và phong tục của ta làm cho thanh-niên thành một người bất lực, xấu hổ và gần như tàng tật đến mãi tuổi trưởng thành. Muốn hiểu thấu nền văn minh phải là người 40 tuổi và người 70 tuổi mới thường-thức nổi.

Sách vở của các nhà du-lịch cho ta biết rằng ra khỏi nước, họ đều lấy làm ngạc-nhiên.

Taine « phát-minh » ra rằng tại nước Anh thanh-niên làm chú. Paul Bourget và Chevrillon cũng thấy thanh-niên « lên ngôi » ở Hoa-Kỳ.

Người ta trở cho ta thấy thanh-niên Đức, Nga và Ý coi trăng trông-trục, dãi mình dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời tại các trại.

Về sức khỏe, nước ta đứng hàng rốt. Ta phải tạo nên những đứa con khỏe mạnh, những lực-sĩ, chứ không chỉ những linh-trang và cử-tử mà thôi.

Thế-hệ ta là thế-hệ chịu thiệt thòi nhất về nền trật-tự cũ, ta có quyền hô-to như vậy!

Chúng ta có thể nói rằng nước ta mọi việc chưa được hoàn-bị, vì nước ta chưa chiếm được một chỗ địa-dáng trong bảng thể-thao hoàn-cầu.

Nước Tiệp-Khắc, nước Phần-lan thắng, mà nước lớn như nước ta chỉ như ở mãi-mãi trong thời kỳ võ-lòng!

Mười mười lăm năm trước đây, về điển-kinh ta đã chiếm được một địa-vị rất vinh-dự. Ngày nay ta vẫn đứng im một chỗ. Chẳng cần phải

giúp sức những người cầm đầu thông-minh và giao-phó cho họ cả đoàn thanh-niên, chứ không chỉ giao-phó một đời người.

Phải coi chiếc áo đen của học-sinh, coi bộ chế-phục của binh-sĩ, bắt họ cúi đầu. Phải cho bọn hung bạo



ANH PHOTO  
Đội bóng rổ của nữ học sinh Trường Trung-Quốc Hanoi vừa chiếm hân giải bóng rổ phụ-nữ Y. Châtel ngày chủ nhật 11 Mai, sau khi thắng Cercle Sportif Feminin 33-7



Đội cầu chày phụ nữ Hanoi. Ảnh chụp trước trận đấu với Kiển-an trong ngày 14 Juillet 1938 tại ĐP-an

những bài học về tinh-thần và nguyên-ô thiêng liêng, ngày của nước, của mặt trời, của đường-khí; chủ nhật ngày đĩnh tiếng: Tiếng động của gậy đánh golf, tiếng võ ngựa phóng nước đạ, tiếng châu-lực-sĩ chạy trên vòng, tiếng còi huýt trên bãi, tiếng ban đưng vào vợt trên sân quần, tiếng võng-vây trờng hồ tắm, tiếng gàn cất đản ra, và tiếng phôi nổ phồng trong ngựa. Paul MORAND

Chủ nhật là ngày của những nguyên-ô thiêng liêng, ngày của nước, của mặt trời, của đường-khí; chủ nhật ngày đĩnh tiếng: Tiếng động của gậy đánh golf, tiếng võ ngựa phóng nước đạ, tiếng châu-lực-sĩ chạy trên vòng, tiếng còi huýt trên bãi, tiếng ban đưng vào vợt trên sân quần, tiếng võng-vây trờng hồ tắm, tiếng gàn cất đản ra, và tiếng phôi nổ phồng trong ngựa. Paul MORAND

HUY-HOÀNG lược dịch

ESSENCE  
**Térébenthine Colophane**  
gội đi khắp nơi, rất nhanh chóng  
HỘI NHÀ SÀM-XUẤT:  
**Song - Mao**  
181, Rue de Canton, Hanoi, Phosph. T. 141

lúc nào cũng kèn-trống rầm-rĩ và phát-thưởng la-liệt những mẻ day ..

Phải bắt đầu lại từ zero. Phải chữa bệnh tận gốc. Phải bắt con em ta luyện rất gắt về thể-thao. Phải

Chủ nhật là ngày của thanh-niên. Các nhà chánh-khách hùng-hùng bấy im tiếng! Từ-quán hãy dẹp những thứ ruy-mạnh có hại lại một chỗ! Các nhà cá-phê hãy để cho thoáng bớt hơi người!

CHEMISETTES — TRICOTS  
SLIP — MAILLOT DE BAIN  
ĐỒ CÁC KIỆU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI  
TRANG MUA BUON XIN HỜI HÀNG ĐẸY  
**phuc-lai**  
87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N. 374

MUA MAU KÉO ĐÈN LỨC MUỐN MUA KHÔNG CỎ;  
**TIỀNG SÂM BẠCH - VÂN**  
lúc là nói về đời ông Trang Trinh Nguyễn-bình-Khiêm  
sách g.ày ngót 400 trang — Mỗi cuốn giá 1\$00 —  
Mua lĩnh hóa giao-ngân hết 1\$46 — Ở xa mua xin  
gửi 1\$24 (cả cước) bằng timbres poste cũng  
được cho.  
**NHÀ IN MAI - LINH — 21 PHỐ HÀNG ĐIỀU — HANOI — GIẤY NÓI 648**  
N.B. — Mua lĩnh hóa giao-ngân cả 3 cuốn một lúc hết 1\$83. Gửi tiền trước mua 3 cuốn một lúc hết 1\$48 (cả cước)

ĐÃ IN XONG:  
**ĐƯA CON CỦA TÔI ẮC**  
một truyện thực đã xảy ra ở miền Hậu-giang về Nam-Định  
Độc Đưa con của tôi Ắc, các bạn sẽ rõ cái kết quả của nó, ruy-mạnh và thực tiễn đã đưa người ta đến đâu — Mỗi cuốn giá 0\$35 — Mua lĩnh hóa giao-ngân hết 0\$71. Ở xa mua xin gửi 0\$81 (cả cước) cho được cho.



# ĐUỜNG MINH HOÀNG cầu thủ thứ nhất của Trung-quốc

Tranh vẽ của NGUYỄN-HUYỄN

Theo sách « Tam Hợp Minh Châu bảo kiếm » là một pho tiểu-thuyết cổ của Tàu, thì bóng-tròn tức là quả cầu, đã có từ đời vua Võ-Đế nhà Hán, trên dưới 200 năm trước Thiên-Chúa giáng-siph.

Công-chúa con vua Võ-Đế ngồi trên lầu cao ném quả cầu xuống kén chồng. Ai bắt được quả cầu đó thì được tuyền làm-phò-mã. Vì tích ấy mà ngày nay, trong Văn-chương Việt-Hán, hai chữ « gieo cầu » có nghĩa là kén chồng.

Tay nhiên, thời ấy người ta đã đá quả cầu làm trò đùa hí-chùa, thì không được rõ.

Điền người ta biết rõ là vua Minh-Hoàng nhà Đường, một ông vua lãng-mạn nhất trong các vua Tàu, ông vua bất-từ trong bài « Trường-Hận Cao bất-từ của Bạch-Lạc-Thiên, là một người ham đá bóng tròn không kém gì các Cầu-thủ nhà nghề ngày nay. Chẳng quản gì nhọc-mệt, chẳng đếm xỉa gì đến lời can-gián của quần-thần vua Minh-Hoàng lắm khi ham đá cầu về, người mệt, nằm lăn ra, ngủ say như người say rượu.

Sở dĩ người ta biết ông vua từng lên chơi Cung Trường, thích môn bóng tròn như vậy, là vì một bức tranh cổ của Tàu. Bức tranh vẽ Đường Minh-Hoàng chơi bóng, đề là « Đả cầu đồ ».

Bức tranh cổ đó, không hiểu tới nay có còn không, nhưng bài thơ đề tranh thì tới nay người ta còn thấy chép trong các thi-tập cũ.

Bài thơ vịnh tranh đó là của một đại-gia thời đời Tống tên là Triệu-vô-Căn, vị Cảnh-Thiên làm quan

tới chức Bi-Các Chánh-Tự, kiêm Hữu-bổ-khuuyết, tức gần như chức Hữu-Thừa-tướng vậy.

Bài thơ đó nguyên-văn như sau này:

關關千門萬戶開  
Xương hợp thiên môn vạn hộ khai

三郎沈醉打毬回  
Tam lang trầm túy đả cầu hồi

九齡已老韓休死  
Cửu-linh dĩ lão, Han-Hưu tử

無復明朝諫鼓來  
Mê phục minh triều kiến trum sớ lai

DỊCH:

Cửa ngõ muôn nhà đã mở kia.

Cậu Ba say khướt đá bóng về

Cửu-linh già yếu, Han-Hưu mất,

Mai sáng còn ai dâng sớ nghe.

Vua Đường-minh-Hoàng là con thứ ba, nên thường tự xưng một cách bình dân là Tam-Lang tức là Anh Ba, Chàng Ba hay Cậu Ba.

Theo đó, ta thấy vua Minh-hoàng rất ham bóng tròn. Và có nghe giọng thơ của Cảnh-Thiên thì bóng tròn chỉ thịnh hành ở đời Đường. Đến đời Tống, bóng tròn bị xếp xó.

Kết-luận, ta có thể nói rằng cũng như hầu hết các sự phát-minh, sáng-cởi, tổ-quốc của bóng tròn là ở Trung-Hoa.

HUY-HOÀNG

## Tại sao từ trước đèn năm 1935-1936 võ thuật Việt-Nam không gây lay được một tinh-thần thượng võ ?

của BẮT-ÁC

Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH

Các bạn đọc sử tất đã công nhận và đều lấy làm buồn một nước có một lịch sử hơn bốn ngàn năm như nước mình, cái tinh thần thượng võ làm cho dân khí hùng cường, chỉ như một cái mầm non đến khoảng đầu đời nhà Trần mới nảy nở ra, nhưng không được bao lâu lại bị lụi mất. Trước kia không nói, chỉ kể từ các đời Đinh, Lê, Lý, Trần trở xuống, dân-tộc mình mới

bỏ được cái chế độ bộ lạc, tổ-chức thành một quốc gia, muốn cho quốc gia thành lập và tồn-tại được, cũng như vận sự, về võ bị lúc nào cũng phải chú trọng đến, mà cái căn-đề của việc võ bị là tinh thần thượng võ của dân tộc cần phải chấn hưng. Vậy mà ở nước mình từ quãng giữa nhà Trần trở xuống, các triều đại đối với việc võ bị hầu

coi như câu chuyện hư-vấn, có bày đặt ra việc gì, chỉ như làm cho có chuyện, không bao giờ chú trọng đến cái căn-đề của việc võ bị cả. Có nhiều người đã phải lấy làm lạ, nước ta xưa kia vì sự tiếp giáp với Trung-hoa và Chiêm-thành, thường bị nạn ngoại xâm, sao các triều đại lại thờ ơ việc võ bị như thế. Có đó để xét thấy, nước Tàu tay thời thường có sự xâm lược, nhưng không mấy khi đã có cuộc đại cử như quân Mông cổ, phần nhiều chỉ là những sự xung đột nhỏ nhất ở biên thùy, còn giặc Chiêm-thành có hung hăng, nhưng thế lực bao giờ cũng vẫn kém. Như vậy sự chống giữ cũng không khó khăn lắm, không phải mỗi lúc một đến sức dân, nên cũng chẳng cần cho dân biết việc võ bị.

Dần dà không được biết võ bị, tinh thần thượng võ còn bởi đâu mà có, do đó mà dân yếu dân bèn; dân đã yếu bèn, nước còn cường thịnh sao được. Bất cứ dân tộc nào, tinh thần thượng võ cần phải ma-luyện, phải chấn-hung mới có được. Dân tộc ta đã có, đã một phen lam nên cường thịnh, mà rồi lại mất, lại trở nên hèn yếu, cái cơ là ở đó. Ngoài cơ ấy ra, lại thấy có hai cơ

muốn cho nhân dân giàng lập võ nghệ, e sợ ra sự phân động, nên lấy tiếng là « tiểu binh khí » cho thiên hạ thái bình, nhân đồ cầm dân gian không được tự-đảm võ khí; lại là vì cái học sai lầm, đã nuôi nên cái óc trọng văn khinh võ, nên do nhân dân cả nước cũng theo cái học hư-vấn, để nòng cầu chú về văn, không mấy người lưu ý đến võ thuật nữa. Ngoài ra cũng còn một số ít nhận biết cái hay, cái cần của võ thuật, nhưng cũng tầm-nghoàng không có một phương pháp duy nhất, rồi chia ra dằng phá. mà đánh giết lẫn nhau, có võ-nghệ mà không có tinh thần thượng võ lại càng dằng dằng lẫn.

Dần ta với võ thuật tự xưa đại để cũng như dân học, ai thích thì tìm lấy thầy mà học, cái mục đích học chỉ là biết để mà chơi hay để tự vệ trong những cuộc tư đấu, ít khi được chính phủ dùng, nên người biết võ dù sao cũng không được xã hội coi trọng như người biết văn.

Sau nữa vì cảnh phú-công dễ ý đến, không lập trường học, không làm sách dạy, nên nhân dân người nào thích học chỉ riêng học những môn võ-ngạ như quyền hạnh, không cần học những lý thuyết hay phương pháp về võ bị. Vì vậy nên xưa kia xã hội mình đã liệt các quan võ vào hạng « đót » như dân bần.

Việc học võ-thuật xưa kia, chỉ là sự ham thích của nhân dân, vậy mà đôi khi chính phủ vì sự bất cuộc phải cần người, mới kỳ thì cũng kén chọn được nhiều tướng tài rất xứng đáng. Về các đời vua Triện-trị, Tự-đức có một ra cao khoa tài võ, cũng như thi văn

nửa như nhà văn hào Lương Khái Siêu đã chỉ đích là những nguyên nhân làm cho nên võ bị nước Tàu bị đổ sập; một là sự làm lẫn nhau, không phải mỗi lúc một đến sức dân, nên cũng chẳng cần cho dân biết việc võ bị.



đặt ra thì hương lấy tú tài, cử nhân võ, thì hội lấy phó bảng tiến sĩ võ. Cách lựa chọn về các ban võ nghệ cũng kỳ càng lắm, cứ việc vì không trọng võ như trọng văn, lúc nào cần đến mới mở khoa thi, còn lại xếp nó xuống tới đến nữa. Sau đây xin lược đăng chương trình một khoa hương thi võ về đời Tự-đức như sau này.

**Kỳ thứ nhất:** thì hát môn sách nâng gyo cao với múa quyền. Sách nâng gyo cao đi được 24 trường mà vẫn ra về an nhàn, được phê tra; đi được 18 trường mà không ra về mệt nhọc, được phê bình; 12 trường là thứ; kém thì là liệt; đi được 18 trường trở lên mà về đi liệt cũng là liệt. Xong đến mùa quay, người n-o xích nâng gyo cao mà không đi được 12 trường, không được thì môn mùa quyền.

**Kỳ thứ hai:** Múa côn gỗ, múa đao thật, cũng nhảy rãnh và đâm võng. Người n-o trong các môn ấy đều nhanh nhẹ, 1 hợp khuôn tròn đều là thứ, kém thể là bình, kém nữa là thứ, con c-ậm chạp quá và không tròn đều là liệt.

**Kỳ thứ ba:** Bắn sáu phát súng điều-sang, lấy cái khayên tròn trên một cái v-đất ở đằng xa làm đích, sáu phát đạn đều s-ín cả vào khayên, hay tin nằm s-ấp một là tra; tin ba bốn phát là bình; hai phát là thứ; kém thể là liệt.

Trong ba kỳ ấy quan hệ nhất là kỳ thì bắn súng ai được phê tra kỳ ấy, s-o hi vọng được đỗ cao.

Thì xong ba kỳ rồi, những người nào trúng cách kỳ thứ ba, lại phải vào một kỳ thứ tư, tức là kỳ phúc hạ h, bí qua lại các môn võ nghệ đã hi-rong ba kỳ, coi khác là phê, mua còn s-ấp, mua kiếm dài

đám bồ-đu và đấu còn với một đối thủ.

Phước-hạ-xong, các quan trường hội đồng xem hơn kém để định trên dưới. Những người nhiều ưu binh ít thứ được: vào hàng võ cử nhân. Còn những người ít ưu binh nhiều thứ phải xuống hàng tú-tài.

Các thí-sinh chỉ thì thực hành, không thì chữ nghĩa, nhưng nếu người nào thông biếu về quân-sự học, muốn dự kỳ thi riêng, trước khi nộp đơn ứng thì phải nộp 10. Rồi khi thi xong kỳ phúc hạch rồi, đi vào một ban r-ặng có mấy viên quan trường hỏi qua về binh pháp, trận pháp, võ-kích, võ-bị, mỗi thứ một hai điều, người nào văn lý hơn thì được viết tên lên đầu bảng, do bình bộ kỹ-án, không hạn niên-lê, lập tức bổ dụng.

Số cử, tú võ lấy đỗ, cứ theo số trạng cách nhiều ít mà lấy, không có nhất định mỗi hạng là bao nhiêu.

**ĐÃ XUẤT BẢN**

**TIẾNG ANH cho người Việt-Nam**

(CUỐN THỨ HAI)  
Anh Pháp Việt hội thoại của  
**NGUYỄN - KHẮC - KHAM**  
Cử nhân Văn - chương và Luật - khoa Tổng-nghiệp Anh văn tại Đại-học đường Paris

Sách này viết trong giá 0\$40. ở xa thêm 0\$20 tiền cước gửi theo lối bưu-đám. Mua buôn được trừ 20%. Để mandat cho M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM 56 Bd. Henri d'Orléans - Hanoi

**BỆNH TÌNH**

....Lậu, Giang Mai, Hạ cam, Hội-xoài...

**chỉ nên tìm đèn**

**ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG**

131, ROUTE DE HUI HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHẠT, KHÔNG HẠI SINH DỤC CHỮA KHOẢN KHỚT CHẮC CHẴN RẤT LẪM NGHIỆM

Những người nào đỗ về cử-nhân rồi, sẽ được dự thi hội. Thi hội cũng chia ra bốn kỳ, chương trình thi có kho-hoa và lâu-hoa.

Nhưng bản triều chỉ mở có mấy khoa thì hội về rồi thì bỏ, chỉ để lại có thi-hương. Vì sau khi thi hội, vào thì đình, phải làm bài giải thích và giả lời các câu hỏi về binh pháp, trận pháp, võ-kích, võ-bị, phải là người thông mới làm, mới đáp được, vậy mà các viên võ cử nhân phần nhiều chỉ biết được ba chữ kỳ, có viên đến chữ nhất là một cũng không biết, vì vậy chỉ lấy được võ-pho-bảng, không khoa nào lấy được võ-liên-sĩ, nên có chỉ dụ bãi đi.

Hiện nay trong xứ ta còn sót lại mấy cụ cũ, cụ bằng võ, tuổi đều ngoài 80 cả, đứng lại làm đại-biêu cho một thời đại đã qua, tuy tuổi đã già, nhưng cơ-nào cũng còn sức khỏe, đi lại nhanh nhẹn và vui về lắm. Một cụ cũ đã bảo tôi: Việc học tập về nghệ, thực là một phương-pháp làm cho thân thể khỏe mạnh, sau 30 năm giúp việc nước, còn sức thừa cụ lại giúp được nhiều việc người việc nhà, không caji làm người hồ đi. Một phương pháp rời hay, tức rằng triều đình xưa không lưu ý tới.

... Cho đến tận thế kỷ này, dân ta đối với võ nghệ cũng hay còn đứng-dừng lắm. Có thể nói rằng trong khắp nước không có cái tinh thần thể thao: Đán ba vẫn cho những người thịt bắp vai, võ biền là thờ tục, mà ngay đến dân ông cũng vậy, họ chỉ trong những người mong tay dài, mặt mày là lười, cho là thanh nhai.

Mãi đến tận mới đây, độ vào khoảng 1935 hay 1936 gi đó, một cơn gió mạnh mới đưa cái không khí ưa khỏe chuộng đẹp về cho dân ta mà anh em thanh niên cũng từ đó mới bắt đầu gây cho dân nước cái tinh thần thượng võ.

Đó thực là điều mừng.

Cái tinh thần thượng võ của dân ta, ước ao rằng mỗi ngày sẽ mỗi tiến hơn lên để thiếu niên Việt-Nam một ngày kia sẽ có thể theo kịp các anh em thiếu-niên các nước tiến tiến trên trường vận-động.

**BẮT ÁC**

**VAN-HOC** nước ta, không thể nào thịnh bằng thời nhà Trần. Năm Nhâm-thìn (1232) vua Trần-Thái-tôn mở khoa thi Thái-học-sinh (Tiên-sĩ) chia làm tam giáp để định tài cao thấp.

Năm Đinh-vị (1247) lại đặt ra tam-khởi tức là Trạng - Nguyễn, Bảng-Nhơn, Thám-Hoa ở trên Thái-học-sinh. Cũng năm ấy, lại có khoa thi Tam-giáo tức là về cả ba môn Nho-học, Phật-học và Lão-học.

Năm Quí-sửu (1253) lập Quốc-học-viện để dạy Tử-Thư, Ngũ-Kinh.

Nền văn học ấy đã sản sinh ra nhiều tay nho-học kinh-luân lỗi-lạc như Trần-hưng-Đạo, Phạm-ngũ-Lão, Hàn-Thuyên, Nguyễn-sĩ-Cổ, Lê-văn-Hưu, Hồ-tôn-Tước, Trần-nhật-Duyệt (biết nhiều thứ tiếng)...

Thời-đại văn-học và thi-cử thịnh hành, như vậy, ai chẳng báo là thời-đại văn-như-ợc. Thế mà không.

**Một thời thượng võ oanh liệt trong lịch sử Việt-Nam hay là:**

**THANH - NIÊN ĐÒI TRẦN**

Trái lại, không thời nào tinh-thần thượng-võ nước ta biền-lô ra một cách mạnh mẽ bằng thời Trần.

Thật vậy. Nếu năm Quí-sửu nhà vua lập Quốc-Học-Viện dạy Tử-Thư Ngũ-Kinh, thì năm ất nhà vua lại lập cả Giảng-võ-đường để dạy các môn võ-nghệ cũng cách bài-binh bố-trận.

Và tuy học-trò trong nước được dạy học-tập tại Quốc-Học-Viện, song người làng Súc-Mặc, quê hương nhà vua, bấy giờ gọi là làng Thiên-Thuộc, vẫn bị cấm không được tập văn-nghệ.

Lệnh cấm đó nghiêm-khắc đến nỗi năm Tân-Tý (1281) vua Trần-Nhân-Tôn lập trường học ở ngay phủ-ly phủ Thiên-Trường (nay là phủ Xuân-Trường) tức là phủ-hạt nhà vua, mà dân làng Thiên-thuộc vẫn không được phép vào học.

Chang phải là nhà vua muốn để dân làng mình ngu-đốt cho để sai-khiến dân, cấm dân Thiên-Thuộc tập văn, là nhà-vua có ý giữ cho tinh-thần thượng-võ trong thạng-mộc-ấp mình khỏi bị mờ-kém, nói một cách khác, là nhà vua muốn giữ cho thanh-niên làng mình khỏe, để treo gương thượng-võ toàn quốc thanh-niên.

Thanh-niên thời ấy phải văn hay chữ tốt đã đành, lại phải sành cả nghề múa-gươm, cưỡi ngựa. Vì thời ấy, trai-đình trong nước đều phải đi lính bát. Chế-độ ấy gọi là chế-độ Toan-quốc-giai-binh", tức là chế-độ «trồng bách đấu quân» tại các nước Âu-Mỹ ngày nay vậy.

Cả đến hạng thanh-niên qui-ộc cũng chẳng được ngồi



không, yên hưởng phú quý. Nhà vua xuống chiếu cho phép các vương hầu công-chúa phò-mã, tôn-thất, cung-lữ được chiêu-tập dân-siêu-dật, nghèo đói khai-thác ruộng hoang lập làm trang-trại.

Một vị vương-hầu, công-chúa, phò-mã... nào đã chiêu-dân lập ấp, thì phải luyện-tập cho dân ấp ấy thành những người lính-trừ-bị, nghĩa là phải bắt họ luyện-tập võ-nghệ, lập thành một đội quân lớn hay nhỏ gọi là quân bán-bộ. Mỗi trang, trại là một đơn vị dạy võ.

Do chế-độ đặc-biệt đó, mà khắp nước từ công-chúa cung-lữ đến người dân cấy, ai nấy đều tinh-thông võ-nghệ và có thể đeo-gươm ra trận, khi có lệnh-hiến-trị-vận đầu-tiến.

Nên khi quân Mông-Cổ là quân phò nước hùng-mạnh hùng nhất hoan-cầu đời bấy giờ (quân Mông-Cổ bấy giờ đã khác phục được hơn

40 nước Âu, Á, hùng-cử toàn-quốc Trung-Hoa), sang xâm-lấn, nước ta đã có sẵn-sàng 20 vạn quân tinh-nhuệ sẵn ra cự-địch. Và cũng nhờ cái tinh-thần ái-quốc và thượng võ mạnh mẽ đó, mà quân ta đã đánh bại quân của Hốt-tát-Liệt kh-ến tẩu tử Thoát-Hoan phải chui vào ống đồng trên về Tàu, lập nên những võ-ông anh oanh liệt liên tiếp trong quốc-sử.

Thanh niên đời Trần khỏe có có tài đánh giặc đến nỗi, đời sau người ta đã có câu ví:

*Đánh giặc họ Trần làm quan họ Đặng*  
Còn so sánh Thanh niên đời Trần với thanh niên nước cũ Hy-lạp không?

Và thanh niên ta ngày nay liệu có nên ngó lại đi vắng, soi gương sáng của thanh niên đời Trần?

Hỡi ai thế là trả lời vậy.

**VĂN-HẠC**

# SỰ KHỎE CỦA TINH THẦN VÀ THÂN THỂ BAO GIỜ CŨNG ĐI ĐÔI MÃI

## Thể-thao thời cổ

Ở thời cổ, ngay từ khi trước Thiên-chúa giáng sinh vài thế-kỷ, mỗi tinh thần đến thi nhau sảy một sản vận-động. Ít nhất Ephêse của xứ Ásie-Mineure có thời có một sản vận-động lớn lao gắp ba giáo trưởng Colise của dân La-mã cũng lập lên trong thời kỳ ấy. Ở Olympic thuộc Hy-chạp một cái bực hiện giờ còn đánh dấu những vòng chạy của lực-sĩ và ở trong những di-tích hùng-vĩ ấy nhiều khi người ta còn thấy những hố đào để để chân của các lực-sĩ sắp sửa do thi ganh sức trong những cuộc chạy nhanh.

Cảnh ở trong những giáo-trường — sản vận-động cổ — nay các lực-sĩ thường có đã thi chạy, thì dần dần vật, đánh quyền hay thì nháy mắt. Nhưng có điều này đáng buồn là: sau đó, trong những thời đại của các vua chúa giã-man và truy lạc, người ta thường tổ-chức tại các giáo trường những cuộc tranh-nùng rừng rợn như cuộc săn một ngàn thú dữ tại giáo trường Athènes, có Hadrien hoàng-đế đứng đầu và cuộc thả người cho sư tử ăn ở giáo trường Ephêse, đức thánh Polycarpe bị xé xác ở chốn này. Tuy vậy trong những ngày rực rỡ của nước Hi-lạp cổ, các sản vận-động ấy chỉ đáng để bày tỏ sự hoạt-động của dân Hi-lạp và những sự vui mừng của dân chúng ở trong đó có cuộc chạy thi là đáng kể hơn hết.



MỘT SẢN VẬN ĐỘNG LỚN LAO  
Sân vận động Berlin năm 1936 để tổ chức cuộc vận-động thể giới thứ 11. Sân có thể chứa được mười ba vạn người.

Ở các sản vận-động này, dân tộc Hi-lạp đã hiển hiết rằng sự din giữ sức khỏe, sự dẻo dăng cũng cần cho đạo đức và xã-hội. Trong cảnh hoang tàn của Olympic ngày nay, người ta đã tìm thấy dấu vết những cách luyện tập ấy ở ngay dưới đền thờ của thần Zeus dựng lên giữa các núi non trùng điệp.

## Một sản vận-động cũ

Các tướng trắng bạc học khu rừng cấm Allis; các ông đại Hi-lạp hăm mội thể-thao kéo dài trước các cửa lớn để đi tới đền thờ bằng căm-thạch trong đó có bực tượng của Jupiter do nhà điêu-khắc Phidias học hìch. Sự tương-tượng hóa lẫn với khoa-học thời nay đã làm cho ta nhìn thấy các hình chạm nổi, các

bức tượng: nó là hình ảnh của cuộc đại-hội ấy, cứ bốn năm một lại mở một lần trong những ngày êm đẹp của mùa hạ, để cho những lực-sĩ, những bực anh hùng và những người không phải là nô-lệ đua tài ganh sức. Các đấu thủ một khi nghe tiếng kèn gọi liền ở từ phía kéo tới sắp hàng trước các giám-quan mặc áo đỏ để tuyên lời thề sẽ tranh đấu trong một tinh-hần thể-thao và một lòng ngay thẳng. Sự dẻo dai, nhanh nhẹn cũng được khen thưởng như sự khỏe mạnh mỗi khi chúng đưa lực-sĩ đến sự thắng cuộc.

Những cuộc tranh đấu thể-thao hiện thời xem ra giống như hết những môn vận-động của đấu thượng cổ: họ cũng chạy, nhảy, ném đĩa và ném sào.

## Người và cộ

Người trước và người nay đều có thi vận-động. Nhưng mà dân vận-động các thế-kỷ thứ 20 này đã đề mất một điều đáng qui, điều ấy là cái ý-nghĩa cao quý của dân Hi-lạp đối với các môn vận-động. Thời ấy người ta tranh đấu chỉ vì danh dự của mình, các phần thưởng nhỏ bé là thường, người thắng giải chỉ được có một vòng hoa câm-lâm dễ khuyến khích. Nhưng sự thắng trận của lực-sĩ Hi-lạp được tất cả tổ-quốc hoan nghênh và lực-sĩ được coi như một ông đại-tướng thắng trận trên bãi chiến trường giớ về. Đối với dân Hi-lạp sự đồng lòng khuyến

khích thể-thao ấy của dân nước đã gây nên tinh thần tổ-quốc vậy.

Sự tập thể-thao hàng ngày của lực-sĩ Hi-lạp đã đưa cả nước đến cuộc vận-động (jeux olympiques) của toàn quốc từng bốn năm một. Dân Hy-lạp đã hòa hợp sự sự giáo-dục tinh-thần với sự tập luyện thể-thao và tinh thần của khối óc không bao giờ bị sự xuyên một chút nào.

Các người cầm đầu có nhiệt huyết của các nước hiện thời ai nấy đều muốn đi đến sự cân-đối của tinh thần và thân thể ấy, như thể là đi với người đời nay để nhận ra rằng sự học tương-tượng, sự học trong các sách để nuôi khối óc đã giết hẳn hết các sự nở nang của thân-thể.

Lúc này đây ta cần phải có những lứa thanh-niên không phải là đẹp và yếu ớt như đàn bà, nhưng là

những lứa thanh-niên tươi trẻ, khỏe mạnh, đã dày dặn với gió mưa, nóng lạnh và đã thoát khỏi cái vòng truy-lạc của sự ăn uống, biếng lười. Ta nên nhớ rằng: khi mà thân-thể của ta còn dẻo dăng thì ta nên vốn nắm nó theo đủ chiều cho nó thêm mạnh.

## Những ý-tưởng không bao giờ cũ

Ta không có quyền coi sự huấn luyện tinh thần và vật chất là hai môn giáo dục đi trái nhau. Ta nên nhớ rằng:

— Ta không nên rèn luyện riêng một tinh thần hay riêng một thân thể. *Ta phải rèn luyện một người.* Đừng làm cho tinh thần và thân thể đi trái lại nhau nhưng làm cho chúng đi đều nhau như hai con ngựa cùng chạy dưới một dây cương.

Ở sản vận-động có Olympic không phải chỉ có các lực-sĩ tới đó mà thôi, trợn lên với các bực sĩ còn có những nhà hiền triết, những nhà bác học, những nghệ sĩ có tài. Họ tới Olympic để trò chuyện, để ganh tài khôn với nhau cũng như các lực-sĩ tới đây để ganh đua sự khỏe mạnh, để đòi lại Chính thị-sĩ Pindare danh tiếng của Hi-lạp sau khi hết lời ca tụng các lực-sĩ thắng trận đã thoát ra cũi:

— Sự cương cấp của tinh thần sự, khỏe mạnh của thân thể là hai đức tính học gì cũng cần thiết cho nhau và phải đi đôi với nhau mãi!

## Tinh thần thể thao

Tập luyện thể thao với một tinh thần thể thao tức là rèn luyện cho ta một tâm thần khỏe mạnh và một linh hồn cứng cáp để làm cho ta lúc nào cũng sẵn sàng trên đường đời hiểm trở.

Những ngày của tương lai sắp tới là những ngày cần có sức khỏe để cho những người làm việc hàng ngày bao giờ cũng vui cười — vui cười vì thân thể của họ bao giờ cũng vững chắc! Sức khỏe của thân thể làm cho ta tránh hết các bệnh tật! và người không bệnh tật bao giờ cũng vui. Muốn chống lại bệnh uế nhiễm và bệnh họ-lao không thuốc nào hay bằng khi giới trong sạch của núi non, đờng núi!

Hiện những ý kiến đẹp một cách rực rỡ ấy, từ năm 1896 các nước thay đổi nhau mở các cuộc vận-động thể-thao, ở Paris, Londres, Helsinki, Stockholm, Amsterdam, Rome, Los-Angeles, Berlin, Léningrad để đem sức khỏe đổ vào các tinh thể của các lứa thanh niên.

Và rồi cũng như ảnh mặt giới cũn rơi trên các sản vận-động, như không khí trong lọt vào các bộ ngực: thể thao sẽ đất thanh niên đi mới, sẽ gây nên những nói giống tốt đẹp hơn, trong sạch hơn. Cũng một lúc: các khối óc sẽ được rửa sạch đi như các thân thể được rửa sạch. Có một linh hồn cứng cáp, một tâm thần khỏe mạnh: thanh niên không còn thấy gì kém thán nhờ mình trong cuộc chạy thi đến tương lai ngàn trở mới mình trong cuộc chạy thi đến tương lai ngàn trở sáng ngời ở chân trời đang cùng mặt giới cùng mọc và cùng mặt giới cùng ben mãi không tan.

# ĐI! ĐI!

cùng vui bước lên đường ca hát

(Tiếp theo trang 7)

Đi đi! cùng vui bước trên đường ca hát.

Và mỗi ngày, các bạn nên đi xa nhiều thêm lên.

Nếu du-lịch để đem lại cho các bạn những ngày tươi sáng, trong trẻo, cho thân-thể bạn một nguồn mạnh, cho tâm-hồn bạn niềm vui rộng-rãi, mạo-hiêm sẽ đáng cho thanh-niên cái thú của sự liều thân trước những trường-hợp nguy-hiểm, gian-nan. Mạo-hiêm đối với thanh-niên ta là một sự mới lạ, một điều chưa từng thấy, mà các nước ngoài, những nam nữ thanh-niên đã từng leo tới đỉnh núi cao nhất hoàn-cầu, bay lẹ vào những khu rừng rậm, bay thành-tượng trên bãi sa mạc. Mạo-hiêm không những luyện cho cá nhân có tâm-hồn mạnh mẽ, cương-quyết, trí óc tinh nhanh, thân-thể cường-cổ và dạn với gian-lao; mạo-hiêm lại còn có ích cho khoa-học, cho địa-dục học của hoàn-cầu

Trước khi ta nghĩ đến những cuộc mạo-hiêm lớn-lao của bác-sĩ Pacard leo tới, đỉnh núi Bạch-sơn (Mont Blanc cao 4.807 thước) ngày mùng sáu tháng tám tây năm 1786 hay cuộc thám-hiêm của đoàn Citroën trên dải núi Himalaya (cao tới 8.840 thước), ta hãy nên thâm-hiêm sự lĩnh. Ta hãy đi sâu vào trong rừng rậm, leo lên những ngọn núi cao. Chắc có nhiều bạn nghĩ: « Cái xứ Đông-dương này làm quái gì có những khu rừng hoang vu, hay núi cao chót vót ». Không, nếu bạn có óc mạo-hiêm, nước Nam của bầu sấm sạng có những khoảng rừng rậm bao la nhiều thú dữ nhiều cây cỏ lạ như ở bên Lào chẳng hạn, có giếng Mội đen với những phong-tục rừng-rợn của họ ở vùng Biao (Trung-kỳ). Bạn muốn thâm-hiêm lên núi cao ư? Nước Nam của bạn cũng có những ngọn núi chơi vui như Pao Atouat (cao 2.600 thước) ở đất Lào, Pounjong (cao 3.000 thước) ở Trung-kỳ và ngọn núi « Lạc Đà » (cao 3.050 thước) của dải núi Fansi-Pan ở Bắc-kỳ.

Những nơi đó lúc nào cũng vui vẻ đón các bạn thanh-niên có óc mạo-hiêm, có lòng can-dảm, đặt bước chân lên. Các bạn sẽ thấy nguồn vui sướng tuyệt địch nở trong lòng khi bạn leo lên tới đỉnh núi cao kia và, trông xuống dưới chân, mây đồng bành nổi.

Tôi còn nhớ tháng bảy tây năm 1932, đoàn hướng-dạo Lê-Lợi do đoàn trưởng Nguyễn thụ-Hùng đi du đất thăm vịnh Hạ-Long đã tổ lòng dưng-cắm trong cuộc vật lộn với sóng gió ngoài bể khơi nổi bão. Các bạn thiếu niên của xã-hội hôm nay bằng-bái học hoạt-động hơn liệu có mong tiến hơn các bạn ngày trước không? Và mỗi ngày cái tinh thần thượng võ có đi sâu vào đầu óc các bạn nhiều hơn không?

# MỘT VÀI SÂN VẬN ĐỘNG NỮA! MỘT VÀI BÈ BƠI NỮA!

Thật, nước ta, từ xưa đến nay chưa bao giờ về có một ngày hội thanh niên như thế. Suốt một tập báo này, các bạn đã thấy đại khái cái tinh thần ngày hội ấy trong những bài của các bạn tôi, tôi không cần phải nói lại làm gì. Hàng mấy vạn người ở trên Stade Mangin như một, hôm ấy, đều chung một cảm tưởng: vui vẻ và sung sướng vì được thấy cái tinh thần thương yêu đã trở lại với thanh niên ta. Thanh niên ta, trong gương của nước Pháp hiện nay, đã thức tỉnh và thấy rằng mình là những phần tử quan trọng trong công việc xây dựng tương lai cho đất nước. Công việc ấy không phải là một việc nhỏ nhoi. Trái lại, nó là một sự chiến đấu không ngừng với cuộc đời đầy rẫy những chông gai, mà muốn chiến đấu, muốn sống như vậy tất hẳn người ta không thể là những người hèn nhát, hay những người yếu đuối. Như nhà triết học xưa đã nói: Một l à hèn 'hanhkh'ết trong một tấm thân mạnh khỏe', thanh niên bây giờ đã biết rằng cuộc đời là ở trong tay họ, họ phải cướp mà lấy chứ không nể mà xin được, họ phải phấn đấu, họ phải hoạt động mà sự hoạt động từ xưa đến nay chẳng phải là một đặc tính đáng quý nhất của thanh niên là gì?

Đó cũng là vì trời phú cho thanh niên một cái mong muốn kín đáo yên thường và niềm nở. Thực là một của quý nhất và thanh cao nhất vậy. Trong một bài diễn văn của ông André Maurois về « thanh niên và tương lai » đọc ngày 6 Décembre 1933, ông hàn lẫm André Maurois đã nói rằng:

Trong v òn t ại các một thanh niên, a thấy rằng cái anh dũng, cái hùng khí đã luôn luôn dự một phần quan hệ,

Rupert Brooke khi xưa chẳng đã phác họa mãi cho ta thấy những trang thiếu niên, bước qua ngưỡng cửa đời như là những phong lưu mà thượng gươm đeo g'áo vác đứng ở ngưỡng cửa lâu đài của họ đó ru ? Tôi cho rằng không có cái hình ảnh nào giống hơn câu ví dụ của Rupert Brooke: hằng ngày, ở trước mắt ta, ở chung quanh ta, ta há đã chẳng thấy biết bao nhiêu người trẻ tuổi bước vào đời với một tấm hồn lãng sĩ hùng anh, lúc nào như cũng muốn làm lại cõi đời và diệt khỏn phò nguy cho đất nước ?!

Chúng ta, chúng ta đã biết rằng thanh niên phần nhiều là nóng nảy là sôi nổi, bởi vì cũng như một cái cây, người ở vào tuổi thanh niên có một sức nhựa thừa.

Bởi vậy, từ xưa vẫn thế, thanh niên cần phải hoạt động mà hoạt

## CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPORTIVES HANOI HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'ALCOOL CAMPFIRE D'AMÉRIQUE (RUE CHOI HOA-KY) offert par la maison NAM-TAN Haiphong, est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé par tous sportifs à toute occasion.

Le président N°1 - club sport, signe Tô-Son Le - capitaine stade Hanoien, signe Phum-vân Ké. Le capitaine Ngoai-châu sport, signe TÍH. Le président de Bézair (c'est bon thể thao của chúng RƯỢU CHOI HOA-KY), signe Trần-vân Quý. Le dirigeant de l'eau, racing, signe Nguyễn Hữu-Diệp. Le président Aviat sport, signe Nguyễn Phúc Tuấn. Le président foot-bail scolaire, signe Vũ-quý-Lan. Le président Lao Long sport, signe Nguyễn-trung-Giục. Le président Thương-nông Sport, signe Nguyễn-quý-Bình. Le directeur septie club d'ye, signe Bào-sĩ-Chu. Le président de la Laoos, signe Trần -vân -Trung. Le président Le Jeunesse Tonkinoise Haiphong chính là đã được thi nghiệm RƯỢU CHOI HOA-KY, một số kết quả đáng, signe Nguyễn -vân -Đan, là Vice président club sport, signe Nguyễn -đức Trọng.

động lắm khi không được chin. Nhưng ta đừng nên vì thế mà bài bác thanh niên: là thế còn hơn, chứ thanh niên mà lại chín thì có lẽ nguy hiểm mất. Muốn chín hẳn người ta phải già, người ta phải là người đứng tuổi. Người đứng tuổi thường thành hay da nghi bởi vì khi mà tuổi đã đứng ấy là người ta đã mang những ý tưởng của người ta ra thực hành nhưng chẳng may đã thất bại hay gần như thất bại. Và lại người đứng tuổi, nói cho thật đúng mà không lo mất lòng ai hết, người đứng tuổi thường ít khi làm việc vô tư, nhiều lúc họ giữ gìn thái quá và không mấy khi hợp tác làm việc mà không nghĩ đến những chuyện lợi riêng cho mình. Trái lại, người thanh niên thì thấy có cái cần phải sống cộng đồng, phải hợp tác với bạn bè ở chung quanh (collaboration collective). Bởi vì người thanh niên có cả một cuộc đời và hy vọng ở trước mắt, người thanh niên khi đã làm một việc gì thì thành thử, thì đem hết tâm lực ra mà làm việc ấy, người thanh niên họ phó hết cả đời mình cho một người lãnh tụ hay cho đảng phái của mình. Người học sinh cũng như một người lính trẻ tuổi thường được trở: phải có cái thiên tính biết chọn mình để làm lợi cho toàn thể có họ ở trong đó. Ta xem cái thi dự ở ngày hội thanh niên hôm 11 Mai ở Stade Maugin thì đủ biết: một nhà lý học sĩ đứng chơi cho trường mình không hề nghĩ đến sự đôn đốc của thầy xây tới cho mình, đến sự mệt mỏi của một buổi đêm dùng nhiều sức lực; lý sĩ nhà đó chỉ nghĩ có một điều là sự thắng của nhóm mình, của Đoàn mình và y rất có thể gây những cảm tình mê tín, những dây tén ai ở ngày

trong gánh ấy mà không có ý định gì là lợi dụng.

Tuổi thanh niên là tuổi hăng hái. Xem như vậy, thì người thanh niên rất có thể liều, cũng như khi họ đã yêu mến điều gì vật gì hay lý tưởng gì họ rất có thể thanh thục, tận tâm với điều ấy, vật ấy, lý tưởng ấy.

Tuổi thanh niên, như trên kia tôi đã nói, lại có nhiều sức nhựa thừa, vì vậy cho nên lúc nào họ cũng phải tìm cách đem ra dùng nếu không muốn nói là đem ra phao phôi.

Đó, những cái lẽ chính về vật chất và về tinh thần nó đã làm cho

được dự vào những ngày hội như thế, mỗi năm toàn quốc thanh niên sẽ họp nhau (như kiểu họp bạn ở Huế vừa đây) trước là để kết đôi đồng tâm sau là để ganh tài thử sức về đủ các môn vận động. Mỗi năm gần đây, ta thường thấy rõ cách mở những cuộc đấu bóng tròn, đua xe đạp để ganh tài Bắc, Trung, Nam.

Thanh niên ở Ba Kỳ được có những cơ hội thì gặp gỡ nhau, thắt chặt dây thắm ái vị nhau, ước ao rằng từ đây những người có trách nhiệm về dân nước xứ này sẽ nghĩ cách mở những ngày hội thanh niên hằng năm hay ít nhất sáu tháng một,

rộng lớn là thế, áp dụng nhiều thanh niên là thế, thử hỏi có đủ sản học đồng cho thanh niên và cho học sinh chưa?

Chưa. Chúng tôi xin nói là chưa đủ. Chưa đủ ở Hanoi mà lại càng chưa đủ ở các tỉnh Bắc kỳ. Ở Trung kỳ và cả ở Nam kỳ cũng thế. Học sinh chưa đủ chỗ để chơi, để tập luyện — mà nói đến chuyện tập luyện thân thể ta không thể quên được môn bơi lội là môn thể thao được thanh niên nam nữ hiện giờ ưa chuộng nhất...

Đó, về cái môn đó, người ta cũng không thể cứ ra bắt cứ hồ sơ học cũng có thể tập được đâu, nhưng



NGÀY HỘI THANH-NIÊN Ở HANOI  
Trước là có phần tung bay trước gió, các fanh em hướng đạo sinh, thẳng tiến mà nhìn về phía trước nữ thành Jeanne d'Arc

thanh niên hoạt động và ưa chuộng thể thao vậy.

Thanh niên và thể thao, vì vậy, không thể gọi là một phong trào. Theo như tôi nghĩ thì phải đã gọi là phong trào thì nó có thể đến và nó có thể qua đi. Chớ như thể thao thì nó đã không đến thì thôi, chớ đã đến thì chỉ có nó mà cứ bền trường bền mãi mãi. Cái tinh thần thể thao, của nước ta, theo như ý muốn của chúng tôi, thì chính lúc này là lúc ta phải làm cho bền trường lên: một hai vạn thanh niên trong nước ưa chuộng thể thao và dự vào ngày hội thanh niên chưa đủ, ta còn mong rằng rồi đây toàn thể thanh niên trong nước ta

như kiểu ngày hội thanh niên hôm 11-5-41 mà làm thế nào cho đủ hết cả thanh niên ở khắp các tỉnh Đông đương về dự, cũng như lối Quốc tế vận động hội mới tất cả các nước trên thế giới về dự vậy.

Ý tưởng này không khó thực hành một chút nào. Nếu quả tình những nhà có trách nhiệm muốn sẵn sàng cho thanh niên ta thành thực muốn cho thanh niên ta trở nên những người khỏe mạnh có thể giúp ích cho nhà cho nước, thì tưởng nên để ý ngay từ bây giờ.

Chắc ai ai cũng đã biết thừa rằng những sân vận động của nước ta ít lắm.

Nói riêng một kinh thành Hanoi

Vậy, muốn để đi đến những ngày hội thanh niên toàn quốc này mai, ngày từ bây giờ người ta hãy nên khuyến khích thanh niên bằng đủ mọi phương diện, mà trước hết, nên lập ngay cho thanh niên thêm sân vận động và bể bơi đi đã.

Khuyến khích người ta tập thể thao mà thiếu chỗ để bơi lội tập thành, sự tức là như ta nói đặt cái cây ở trước con bò vậy, kết quả không bao giờ được như ý ta vẫn thường mong mỏi.

VŨ BANG

## tin trong làng văn

Được tin ban Lê-như-Ngọc đã bằng lòng để tác phẩm của mình cho một vài đoàn in ra chi riêng một vài đoàn in ra cho.

Các bạn đã đọc những tác phẩm của Khát-Hưng, Nhứt-Linh, Nhứt-Linh, Từ Lý, Lê-vân-Trương sẽ có dịp được so sánh tài nghệ của bạn Lê-như-Ngọc với mấy nhà văn trên.

# KHI NHỮNG BÀ SƯ TỬ HÀ-ĐÔNG TỨC GIẬN

của TIÊU-LIÊU — tranh và TRỊNH VĂN

III

### Một đồng tro ở dưới gáy và một lưỡi dao ở cuống họng ông chông đơng ngon giặc (1)

Kể lại các ngài nghe câu chuyện nhà võ-sĩ bị vợ cho một quả « nở » sau đồng cỏ người đi, xin các bạn độc-giả đàn ông chớ vội « nghi lầm nhé ! » mà bảo rằng kể này chủ ý « gậy nọt phong trào khủng-hoảng » để cho bạn đàn ông ta « ngất » đi đầu.

Tôi dọa ? Tôi dọa thì tôi « ăn » gì chứ ?

Chẳng lẽ các ngài quá yêu đời, lại có thể đi tin được rằng biên giới đàn bà ở nước ta đã có tổ-chức, chuyên làm đình làm một công chuyện gì đây, nên đã « mua » kể tài hèn này, ấy hẳn viết bài gây thanh-thế cho phụ-nữ để phụ-nữ đánh đàn ông một trận nerfprobe, một trận chiến-tranh gân cốt như cái lối chiến-tranh hiện giờ.

Không, thưa ôi, thưa các ngài không, đàn bà ở nước ta đàn bà phải cần dùng đến cách đó ? ở A-ch, ở Mỹ, ở Nga, nghe nói như đó có nhiều người đàn bà làm tới cảnh-sát thư-vụ-thư, ở Gia-nã-đại họ lại đi nhậu đi biệt lập ở riêng một làng toàn đàn bà cả, anh đàn ông nào lằng-chàng đến đó sinh sự thì có đạo găm súng lục. Các ngài những hội đàn bà sống độc thân, những hội đàn bà chuyên đi khuyến-gái những người thiếu-vong đường nên từ-từ.

Đó, những hạng đàn bà đó, tôi thường nghe nói họ mới hay dùng bảo làm cơ quan tuyến truyền, mà số đi phải tuyên truyền như thế, chính là bởi họ chưa tin sức họ. Chờ đến như đàn bà ở nước ta (2) thì tôi tưởng thanh-thế họ đã vững lắm lắm rồi. Tờ báo là cái gì ? Xem việc ngay trước mắt thì biết đó : bao nhiêu cơ quan báo chí của

phụ-nữ đó, họ có cần làm gì, bởi vậy cho nên lần lượt họ cho chúng đi sang Lào hết, không thiết cho ra đời làm gì cho tồn tiền và một sức.

Tiền ấy, sức ấy, thà để ngài mà bết và đem ra làm đàn ông ngày hôm nay đàng đàng : bọn đàn ông mà bị thua rồi thì thiên-hạ ở trong tay họ, còn phải một hai gì nữa.

Lúc đó, họ bảo gì mà đàn ông chẳng phải theo ? Chẳng cần gì nói lời thối, đến cái chết là cái gì cũng sợ, vậy mà hằng ngày, ta chẳng thấy chán anh vi đàn bà mà đem vàng mạng coi nó như chơi, tự-từ chéng oanh-oách không cần gì đời cả !

Đó là nói về hạng đàn bà cầm quyền sinh tử đàn ông ; đàn ông nhiều khi chết là do « vậy » với họ, chết là do « ta đây thủy chung với họ », chết là sợ họ... không bằng lòng cho mình sống.

Chứ đến câu chuyện tôi kể ở dưới đây thì tất các ngài cũng như tôi đều có thể quá quýt là người đàn ông chủ động không muốn chết vì đàn bà một chút nào.

Trái lại, tôi lại có thể cam đoan rằng anh chàng này muốn sống là khác nữa, bởi vì anh ta sống trong trời hạnh-phúc.

Anh ta lấy một cô vợ dữ như một con hùm vậy.

— Lý phải một cô vợ dữ như một con hùm mà bảo là sống trong hạnh-phúc ? Các ngài tất sẽ hỏi tôi thế chứ gì.

À, nếu quả vậy thì xin các ngài cứ bình-tĩnh mà nghe tôi kể. Các ngài đừng lời thối làm đứt mắt cá hung vào cái tôi đi, cũng như anh chàng nọ của tôi làm khi cụ có hứng vì cô vợ đó giữ anh ta trọn quá không cho anh đi đàn cả.

Ở đời, trời hay chơi những « cú » rứt cả ; chính những anh chàng vợ dữ giữ ở nhà trọn lại lại hay từng lảng đờng mở muốn đi tìm những thú vui bên ngoài nó dữ như thế một miếng mỗi ngon vậy.

Vậy ông có vợ dữ như hùm của chúng ta cũng không thoát khỏi cái công lệ ấy. Con hùm cái nó hăm anh như món thú sồi vang — mà con phải vì von gì nữa, anh ta chẳng là thú thì còn là cái quái gì ? Vậy mà anh ta, có trời biết làm sao ? anh ta vẫn kiểm cách bắt nhân-tình với một à nhà tơ nọ.

Đời ta đá tạc vàng ghi,  
Vàng thì Mỹ-kỳ, đá thì lĩ-ông...  
Đời ta hen nài thế sống,  
Nài trong bề cần, sống trong bàn cờ.

(1) Tập cười dài này, cần rất nhiều tài liệu về lòng ghen tuông của đàn bà và muốn biết hết cả những « cách » sợ vợ của những ông chồng.

Bạn nào gửi tài liệu về xin để tên thực và địa chỉ để liên việc gửi báo biểu.

(2) Chúng tôi chỉ nói tới một số đàn bà chứ không phải nói chung.

Cái tình vụng trộm ấy thực là tình hồ bu con chuột bạch, không kém gì cái tình nào nuốt của những ông văn-sĩ trong Tê-E-lô vàn-đoan, cực là những cô gái họ lao mà những anh loạn óc.

Không cần phải đi tra phòng vấn lời thối làm gì, người ta cũng biết rằng những lúc anh trợn con hùm đi chơi với chị à được đó mười tám phút nửa giờ thì anh ta sường rơn lên : anh quên trời, quên cả người, vì vậy, một ngày xấu trời kia, một vài người trông thấy anh chỉ bầy trò trên bảng trong đàn, ngựa là... giắt tay nhau đi « chơi thế » ở hồ Bảy Mẫu, họ liền về báo cho con hùm biết ngay :

Con hùm ấy, chẳng may lại sống lâu quá, thành tình ra mất rồi, nên nó lảng yên, chẳng nói với anh chàng nọ một câu gì hết.

Lo gì việc ấy mà mà lo,  
Kiến trong miệng chén có bỏ đi đàn.

Làm cho nhìn chẳng được nhau,  
Làm cho đẩy dọ cái đầu chẳng lên.

Cái đoạn văn ấy trong Kiêu, cụ Nguyễn-Du chủ ý tá cái ghen của Hoạn-thư — mà người đọc, cổ nhiều là phải hiểu theo nghĩa bóng.

Chẳng hiểu vì ít học hay vì tình con hùm cái, nó từng hồ không thích cái gì bóng bẩy lơ mơ, à ta thành gặt đầu đặc chỉ và quyết làm theo lời của cụ Nguyễn-Du đã dạy (Chao ôi ! cụ Nguyễn-Du nào có biết đầu rằng văn chương của cụ lại tại đầu cho hậu-thế như thế được !)

Làm cho đẩy dọ cái đầu chẳng lên.

À được ! Muốn cho cái đầu chẳng lên được thì chỉ có một cách. Cách ấy, chỉ chẳng ta đem ra thì hành một đêm cuối tháng kia và cả báo hằng ngày đã thuật lại như sau này :

« Nguyễn văn Tô... lấy Bùi thị K... đã được sáu năm nay, con sống có con chết có tưởng rằng tình nghĩa lâu dài không ngờ những chuyện xích mích gia đình lại thường xảy ra luôn, nhiều khi làng giềng hàng xóm không ngờ được vì « bà ấy truy » ông ấy đi quá, nhiều khi chén đĩa, ban đêm đương ngủ ở trong khay cũng bị giật gáy lòi dây và bị cho đi...la-mát hết... Xảy đêm mới đây, trong lúc mới người đương ngủ yên tĩnh thì ở nhà Nguyễn văn Tô... bỗng

có tiếng kêu « Bờ làng xóm ! Ôi ông già bà cả ơi ! » Thoạt đầu ai cũng tưởng là ông chồng bị vợ khiến kêu « sợ của », nhưng chú ý nghe mới thì ra không phải tiếng Tô... nhưng mà lạ, sao đó lại là tiếng ông quân B... ở nhà gần đấy. Sao tiếng ông Quân B. kêu cứu lại nổi lên ở nhà Nguyễn văn Tô... ?

Thực là một sự lạ mọi người đều muốn biết. Bao nhiêu lời ước đoán đều « sắp mông » ở trong óc mọi người trong khi họ ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Nguyễn văn Tô...  
— Có lẽ nào ông Quân B. lại sang sinh sự với vợ chồng nhà ấy !

— Hay là con mu Bùi thị K... khiến chồng chừa đi chán lại bằng name gọi ban chông là Quân B. sang « giã » cho anh chồng nhà này hưng tấy lập mà chưa những thói hư tật xấu đi ?

Hết thấy đều đoán lầm cả. Chạy đến, mọi người mới biết rằng bao nhiêu đồn họ chạm nhận lại để đoán việc xảy ra đều sai bét : cái việc xảy ra đó ở ngoài hết cả sức tưởng tượng của mọi người, cái việc đó có thể nói là một việc hãn-hữu trên đời này nữa. Việc đó như sau này :

Hồi mười giờ đêm hôm đó, ông quân B... muốn hút một điếu thuốc lào.

Chợ thì xa mà cả nhà một cái điếm không có, ông quân bèn nghĩ ra ngay vợ chồng ông hàng xóm. Bền nạc tằm liếp lên, thò cổ sang và giờ một cái đóm ra :

— Ông ơi, cho xin cái lửa...

Một ngọn đèn leo lét cháy ở trong gian nhà ấm u tối. Một vết sáng tiếng ròi lạng đi một lát. Nhe thề một người ngai lại để « lấy gần », một phút đồng hồ sau, gần cái mới lại cứng như cũ, ông hét lên một tiếng nữa rồi trở mặt ra nhìn thực kỹ xem mình có nhìn lầm hay chẳng.

Thì không sai, trước mắt ông, như thế muốn thực hành câu thơ của Nguyễn Du :

Làm cho trông thấy nhơn tiên.  
Câu thơ nổi với câu :  
Làm cho đẩy dọ cái đầu chẳng lên,  
một « người » đàn bà, vậy chính là một người đàn bà — mà người đàn



**BÔI CHO LỢC**

**FOOR**

MỰC PỨT MÁY TỐT NHẤT

Đại-lý độc quyền

TAMDA & C, 72 WIELÉ HANOI



vấn dùng làm pháp-trưởng, người ta đang xử tử La-vân-liệt trường-tượng bằng cách hình-nhân thế mạng!  
 Thời-dại câu chuyện này, nước Pháp chưa có xe hỏa, xe hơi, người ta đi lại giao-thông còn phải dùng xe ngựa kéo, thủ môn ngựa tức là máy móc. Đọc đường công có những trạm-dịch để xe cộ hành khách dừng lại nghỉ ngơi, thay ngựa. Cuộc lễ-hành không được mau chóng là lẽ tất nhiên: Vì dụ từ kinh-thành Ba-lê tới biên-giới nước Bỉ, khoảng phân cách nào phải xa gì, đời nay hành xe hỏa chỉ lần tròn có mấy giờ đồng hồ, thủ xưa cần ngựa gần guốc phải đạp đất lộp-cộp suốt ngày suốt đêm.

Sáng hôm mùng chín tháng giêng 1816, chính cỗ xe đưa La xuất-cảnh chạy về ngã 181.  
 Đọc đường, nhiều đồn canh bốp gác ra hiện cho xe đổ lại để xét hỏi nhiều tờ. Khi trông thấy giấy thông-bệnh, các chú tuần-cảnh công kinh chào hai vị võ-quan Anh, làm như muốn xin lỗi hai ngài đã bị họ làm rộn vậy. Họ không ngờ bên cạnh một tướng Anh chính-hiến, có một tướng Anh già mào, kỳ-thật chỉ là một tù án chém đang tại đạo, nếu họ tùm được thì phải tày ngay mon tiền thưởng vạn rưởi!  
 Suốt ngày, La chỉ những hồi hộp mà quên cả đói khát, nhọc mệt. Vì thấy mình tuy đã bỏ xa kinh thành được vô số đường đất rồi, nhưng vẫn còn ở trong địa-phạm nguy hiểm; đứng một từng giây còn lo bại lộ chân tướng. La để ý mỗi làng đi qua, mỗi quán cơm đồ xe trạm nghỉ, đều có yết thị vạch rõ hình dáng mình, càng làm trông tìm đánh hỏi liên-thình ở trong lồng ngực.

Thay ngựa đôi xe máy dạo, mà đường trường rong ruổi mới được một nửa, trời đã xầm tối. Trung-tướng Minh-son báo tên đánh xe đôi hai cặp ngựa thật khỏe, thấp ba ngọn đèn thật sáng, để chạy suốt đêm, không nghỉ.

Sáng sớm đến Hoa-lãng-sinh (Valenciennes), bị sên-dầm giữ bởi thông-bệnh hơi lâu, La-vân-liệt lo sợ ngay ngay. Không lẽ chiếc thuyền về đến bến mà lại chìm đắm? Vì Hoa-lãng-sinh là châu-thành địa-đầu, chỉ còn một thể đường ngắn nữa thì sang đất Bỉ.

Nhưng may, không có chuyện gì rắc rối xảy ra. Một lúc, cỗ xe đã bình yên vượt qua hàng rào cương-giới, trung-tướng Minh-son tươi cười vô vai La-vân-liệt:

— Thế là ông thoát hiểm rồi đấy.  
 La toan tha-thiết cảm ơn, nhưng sóng lē đã dâng đầy hai hồ máu, đến nỗi nghẹn ngào cảm động không nói được.

Thật thế, lúc ấy ty cảnh-sát ở Hoa-lãng-sinh tiếp được điện-văn sau này:

« *Giữ phòng cẩn mật, bất người hình dạng ở ông La-vân-liệt, đi chung xe với tướng Anh Minh-son. « Người ấy cũng mặc binh-phục như tướng Anh và cầm « Giấy thông-hành của tòa sứ-thần Anh cấp.*

Chính là điện-văn ký tên cụ thượng Đê-ca, nhưng tôi hôm qua truyền đến gần bưu-cục Hoa-lãng-sinh, còn cách mười dặm đường nữa bị sưng mủ cần trị: sáng nay điện-văn mới tới, thì La-vân-liệt đã vượt khỏi cương-giới sang bên kia rồi.

Cụ thượng bất-bình về chỗ La-vân-liệt lại trốn thoát một lần nữa, bên mặt sai gác nhà trung-tướng Minh-son. Hai hôm sau trung-tướng trở về Ba-lê, ngoài ra có xe tằm gói bùn đất, không có chứng cứ gì xác-đáng, thành ra cảnh-sát không dám động đến người trung-tướng.

Nhưng ông này cao-hung về việc mình làm đã thành-công, viết thư kể chuyện với một nhà quý-tộc quen biết ở Luân-đôn. Nhà ông tên đây tỏ phản-phúc, đánh cấp thư ấy đem báo cho ty cảnh-sát. Vì đó trung-tướng và hai người bạn đồng-mưu hình nọ cùng bị bắt giam.

Lúc này, La phu-nhân vẫn còn ở trong ngục, bệnh tình càng ngày càng trầm-trọng thêm. Mỗi ngày một cơn sốt rét mê-hoàng. Sự suy nhược nguy hiểm trông thấy.

Dư-luận địa-gian thăm trách nhà đương-cước đã kết án tử-hình La-vân-liệt là một người vô tội, nay lại giam cầm La phu-nhân bệnh hoạn thế kia, khác nào đang xử-tử một người vô tội thứ ba nữa. Chánh-phủ hồi tâm, ngày 23 hạ-lệnh cho bắt đưa tỵ-do tạm, ký quỹ ba nghìn quan tiền.

Cách một tháng sau.  
 Những người bị cáo trong vụ án La-vân-liệt đào ngục ra trước vành móng ngựa. Thiên-hạ nọ nước đi xem, đến nỗi tòa-án phải bày ra một thức ăn riêng có chữ ký của quan chánh tòa đại-bình và quan chương lý để ngăn bớt những lớp sóng người, sợ tràn-ngập phòng xử.

Trên ghế ngồi xem, thấy có những bức vương-công, quý-hiền, sứ-thần ngoại-quốc, phụ-nữ danh-từ, đua chen xiêm áo ngựa xe, binh nhữ đi dự một cuộc đại-viện trong chốn cung-dinh vậy.

Người ta tranh nhau chiếm lấy một chỗ đứng trong vụ đó này, cho được trông thấy dung nhan người đàn bà đã mạo-hiêm hy-sinh với chồng, và xem mặt bà lại nghẹn-hiếp Hồng-mao đã tể-độ kẻ vô-tội kia thoát hiểm.

Ái này cũng lảng tai chú ý về lời khai của La phu-nhân.

Bà nói một cách giản-định và cảm-động. Sau khi học-bạch những lẽ vi sai mình phải chịu chồng và thuật rõ sự-tình buổi thì hai mai mui thay chấp ở trong ngục rồi kết lại, bà tự nhận tất cả trách-nhiệm về mình:

— Tôi xin thề với danh-dự, với lương tâm, và tổ bệ sự thật rằng chỉ có một mình tôi đã suy nghĩ và thực-hành cái kế hoạch cứu chồng tôi. Tất cả những bị-cáo có mặt ở đây, không một người nào có dính dáng và biết được chuyện ấy.

Tòa kết án bà người hiệp-khách Hồng-mao mỗi người ba tháng tù; tên bồi sai làm ty không đồng mưu, nhưng có tội bất-khẩn tức bưng mằm ra không khóa cửa, bị hai năm tù và năm năm quản thúc. Kỳ dư đều được tha hết.

La phu-nhân về nhà, ưa sống tịch mịch ghé đờm phân hoa, sớm tối chỉ lo hai việc: dưỡng bệnh và nuôi con.

Người sẵn đa-bệnh, lại thêm những việc biến-cố vừa rồi, khích-thích tinh thần và lao tảo xác-thịt nhiều, bà ốm ra chừng mê loạn thần-kinh. Hàng ngày chỉ được một vài giờ tỉnh táo, vui vẻ, còn thì cứ ngồi trầm-mặc, âu sầu, chẳng buồn nói năng cử động gì. Lắm hôm đang ở nhà bình tĩnh, bỗng đứng nổi cơn hốt-hoàng, mọi hai đôi đi.

— Bà tinh đi đâu bây giờ? Lời thầy thuốc hỏi.  
 — Đi vào ngục chờ chồng tôi ra.  
 Thì ra người đàn bà chung tình ấy vẫn chôn trong tâm não việc chồng oan khốc mà tinh ai và nghĩa-vụ mình phải chịu, không lúc nào nguôi.

Mãi sáu năm sau, 1822, ông La-vân-liệt mới được nhà vua ân-xã, lại về cố-hương, vợ chồng đoàn tụ.

Chuyện La phu-nhân mạo hiêm cứu chồng, đạn-giọng lúc bấy giờ đã đặt nhiều bài hát ca ngợi về tổ long kính phục bà và trào phúng đương-cước. Một thí dụ binh-dã đã tả cảnh ngày-trường nổi cơn thịnh-nộ đến rần lên khi nghe tin một người đàn bà đánh liêu đời mình mà kéo dài được đời chồng:

*Eh quoi! N'a-t-on pas vu la Colombe tout entière  
 Se lever furieuse et frémir de colère,  
 Apprenant qu'une femme, au péril de ses jours,  
 De ceux de son époux a prolongé le cours...*

Đến nay, nhiều nhà danh-giáo ở nước Pháp, theo đúng mệnh chuyện La phu-nhân cứu chồng, bỏ cả thờ thần, mẹ thụt cho con nghe, để ca-tụng một ít-tinh phụ phụ thiêng liêng và trung thành tội bực. (còn nữa)

# VẠN TOÀN BỔ THẬN

Mỗi hộp 1\$00

Chuyên trị Thận hư, hay đau lưng, mỗi sức, nhập không không mạnh  
 Kìm-duyệt bỏ vàng đầu, lóe mắt, ù tai, tiểu tiện không trong, đại tiện hay táo, sau khi bị bệnh tình, thận khí bị

Hỏi M. Nguyễn-xuân-Dương  
 LẠC LONG, 22 TIEN TSIN, HANOI

# NHIỀU SÁCH DẠY LÀM THUỐC

BẰNG QUỐC-NGŨ CÓ CẢ CHỮ HÁN, ĐÃ IN LẠI ĐẾN BỐN LẦN!  
 (do NGUYỄN-AN-NHÂN và các danh-y hợp soạn)

- 1) BỔ Y HỌC TỪNG-THU (10 cuốn đồng làm 1). Giá 6\$00  
 Vì nhiều cuốn còn lại và vì giấy đắt, đến cuối 1941 này số còn lại 800
- Bộ này gồm cả y lý và cách liệu-trị của Đông, Tây. Có đủ hình vẽ thần-thể người, các cây thuốc. Dạy kỹ tình các vị thuốc tinh được, cách xem mạch, hỏi bệnh, kê đơn (cho lều) các bệnh rất kỹ. Lại có các bài thuốc đã kinh-nghiệm. Về việc kê đơn thì có kèm cả chữ Hán và Quốc-ngữ đối chiếu để ai cũng tự kê đơn rất giỏi... Nói tóm lại: Ai có bộ sách này, chẳng những là ở thờ-đại nào cũng có giá trị, ngoài sự giàu có còn là một thứ gia-bảo để cho học-mình vô song! (sách dạy người ngliên-trang) khổ lớn. Gửi cả manlét trước là 6\$45, hoặc gửi 6\$45 bằng tem thư trước
- Còn gửi lĩnh-học-hóa-giám, ai muốn làm danh-y nên có.
- 2) BỔ Y SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOÀ. Giá 0\$80  
 Chỉ dùng có ít thuốc Bắc (thuốc Tàu) mà người Nhật chữa được bao bệnh nguy-hiêm. (Có cả chữ Hán và Quốc-ngữ để tiện kê đơn).
- 3) BỔ Y SÁCH THUỐC KINH-NGIỆM (y-khoa cấp-cứu) I, II, mỗi cuốn. Giá 0\$80  
 Đã in lại lần thứ tư. Vì có nhu cầu bắt buộc để chữa các bệnh nguy-hiêm như bị chó rai, rắn cắn cắn... D'ch'đ, Lỵ, Hoặc 'oan, ngộ độc, Lậu, Dương mai, bị đùn v.v. Các vị an-khiêng kỳ... Vì có cả chữ Hán-nên rất dễ kê đơn Có rất nhiều 'lo khen.
- 4) SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA ĐÀU, SỎI (lên trái nua, trái ban). Giá 1\$50  
 (Có nhiều hình vẽ và bài thuốc đã kinh-nghiệm)
- Còn nhiều sách thuốc nữa xem ở các địa sách thuốc kê trên
- CÁC SÁCH DẠY HỌC VÔ TÁU, VÔ TÁC, VÔ NHẬT, VÔ TA, v.v.
- Các sách y học này, 2-3 gói mua gửi gửi về tiền trước bằng manlét, hoặc gửi tem thư làm cước trước, mua luôn một thư 10 cuốn có cả Hoa-hùng, The mandet đi cho mà biết-bản như vậy:

NHẬT-NAM THU-QUẢN - số 19, phố hàng Điều, HANOI - (Bảo - kỹ)

# NHỚ LẠI LỖ-TẤN và lối văn bạch thoại nước Tàu

CỬA QUÁN-CHI

Vừa rồi ở báo-giới trong nam có một chuyện tranh-biến khá vui: « Những chữ có *g* và không *g*. »

Ấy là một vấn đề cũ, tình huống người ta lại quật lên một thăm xanh mới đây. Bấy giờ nói chuyện mưa nắng mãi cũng buồn, người ta ta lại đem vấn đề cũ ra đánh chơi.

Đại-khái, ông Thông-reo ở « Dân báo » chủ trương viết chữ quốc ngữ, chữ nào có *g* đằng sau, chữ nào không *g*, phải viết cho đúng. Ví dụ giang san hay san sẻ, chữ « san » không có đuôi *g*, nhưng nếu sang sông, sang trọng, thì chữ « sang » tất phải có *g* mới được. Không thể thì sai với luật viết chữ, có khi lại thiên nghĩa câu văn, làm cho người đọc hiểu lầm.

Nhưng ông Như-hoa ở báo « Saigon » đứng hẳn thiên lý bên kia, một hai lần đầu báo không. Theo thuyết của ông, thì chữ quốc-ngữ viết có *g* hay không *g* cũng chẳng quan hệ khinh trọng gì đó, và lại không lấy gì làm chuẩn đích. Thầy lan hay thầy lang, leo thang hay leo than, nó cũng thế mà thôi.

Hai bác cãi nhau về cái đuôi chữ, với kẻ viết bài này đều là chỗ đồng nghiệp cũ-giao. Nếu ai hỏi nó xử-phán bên nào phải lẽ hơn, chắc nó không cần định gì bên kia cũng không ngại mếch lòng bên nó, mà nói ngay rằng: bác Thông-reo nói phải.

Mà cũng chẳng cần xử-phán, tôi nghĩ sự phải trái-nhiên dẫn dần từ nó cũng thẳng. Nhất là ở Nam-Trung, cái xử đã đề ra hai quyền tự-trị Trung-Vĩnh-Kỳ và Huỳnh-Tịch-Cửa, viết chữ quốc-ngữ rất đàng, vẫn làm mực thước cho chúng ta bấy lâu.

Bác Thông-reo cứ yên tâm, và ba chục năm nữa bác chết rồi, hồn vía của bác còn phảng phất ở Bến Nghé, tất sẽ vui mừng được thấy chữ quốc-ngữ có *g* với không *g*, phân biệt hẳn hoi; cũng như anh-linh của Lỗ-Tấn hiện đang vui mừng bạch-thoại đã phổ-thông ở Trung-quốc vậy.

Mười lăm hai chục năm vừa qua, cuộc tranh-biến về văn-ngôn dùng bạch-thoại đã sôi nổi ở giữa hai cánh nhà văn nước Tàu, nào phải vừa gì. Một bên là cánh nhà văn cũ, đứng đầu là Chương

thái Viêm; một bên là cánh nhà văn mới kiện-tương là Lỗ-Tấn, Hồ-Thích, nổi lên biện bác cãi cọ nhau về vấn đề bạch-thoại văn-ngôn, không biết đã khó bao nhiêu nước miếng, hao tốn bao nhiêu giấy mực mà nói.

Hãng bài nhất là Lỗ-Tấn.

Luôn mấy chục năm, Lỗ viết sách, ra báo, lên diễn-dàn, đi cổ-động, biện bác với phe nghịch, sẵn số về một mục-đích, kêu gao có một việc: bỏ phông cổ-văn mà dùng bạch-thoại.

Muốn bày tỏ tư tưởng tâm-tình của mình, Lỗ nói, cho mọi người cùng hiểu, tất phải dùng văn-chương. Nhưng, thay việc dùng văn đại ý, hiện thời người Trung-quốc vẫn làm không được. Ta không nên lấy gì làm lạ; chỉ vì thứ văn tự của ta thiên để lại cho chúng ta, thật là một món di sản đáng sợ. Nó khó khăn khúc mắc lắm sao, người ta hao tốn công phu học tập nhiều năm, cũng vẫn còn mù mịt, không để vận-dụng được nó cho nên thân. Vì khó, cho nên phải dùng người không hiểu không dùng nó được. Đến nỗi ngay cái họ Chương 章 cho đáng. Những người chẳng biết viết một chữ nào tron, gọi là hạng « mù chữ », thối thì hăng-hà sa-sổ.

Bởi vậy, Lỗ xuống lên văn-học cách-mạng, chủ-trương bỏ quách cái lối học viết văn-ngôn cao kỳ, trúc trắc, dùng lối bạch-thoại để cho nhất ban dân chúng đều có thể học được, viết được, hiểu được một cách dễ dàng, mau chóng.

Phải tán thành văn-học cách mạng cho cổ-văn là đồ xưa cũ mất rồi; nó chỉ thích hợp cho người đời Kuông Mạnh Hán Tô. Người đời nay phải dùng lối văn đời nay mà nói chuyện, còn họ học mãi cổ văn của đời Không Mạnh Hán Tô là nghĩa lý gì?

Nhưng không phải người Tàu nào cũng nhìn nhận sự lợi-tiện và chịu dùng bạch-thoại là phải cả đâu.

Hai phe cãi nhau, nhiều lúc kịch-liệt và lý-thứ. Phe ôm viết cổ-văn, kêu rầm lên rằng bỏ cổ-văn làm sao được! Cổ-văn, người tỉnh nào cũng có thể hiểu, vì từ đời xưa đời nay truyền lại chỉ có một lối; không như bạch-thoại, mỗi xứ mỗi miền viết một cách khác nhau, thành ra người chỗ này

viết, người ở chỗ kia xem không hiểu. Lỗ Tấn cãi lại, bảo rằng sự đó không đáng trở gì, miễn là giáo-dục phổ-cập và giao-thông phát đạt, tự nhiên giải qu, ết được ngay. Tới lúc ấy, ai ai cũng dễ hiểu lối văn bạch-thoại và viết theo khuôn phép giống nhau. Đến như cổ-văn, nào phải người tỉnh nào cũng hiểu biết cả đâu. Nói ngay trong một lĩnh, thử hỏi được bao lâu người thông thạo cổ-văn, và mỗi khi nào muốn, có thể hạ bút viết được cho nên cần nên kéo?

Bọn phản-đối vẫn chưa chịu. Họ đem quốc hồn quốc túy ra nó nạt bèn địch. Bảo rằng ai nấy đều dùng lối văn bạch-thoại, lâu ngày thành quen, tức thì không đọc cổ-thư được nữa, vậy thì văn hóa nước Tàu bị diệt-vong đi, còn gì?

Lỗ-Tấn trả lời:

— Tôi van cai thuyết quốc hồn quốc túy của các ông Kỳ thất, hiện tại chúng ta có cần gì phải biết đọc cổ thư mới là người tài giỏi, có thể sống còn ở đời này? Tự trọng cổ-nhân không hợp với thời đại chúng ta nữa. Nói ngay trong cổ-thư quá có lý thuyết tư tưởng gì hay, đáng nên bảo tồn, truyền bá, thì chúng ta dùng văn bạch-thoại để diễn dịch lại cũng được kia mà! Làm vậy ai ai cũng dễ hiểu hơn là đọc thẳng ở cổ-văn, mười người chắc gì có chín người thấu triệt nghĩa lý.

Lại có kẻ tự-phu rằng người ngoại-quốc thường đem cổ-thư Tàu ra phiên-dịch, như thế dù biết là cổ-thư nhà mình hay, chính mình lại bỏ không đọc, chẳng hóa ra mình không tự biết chỗ hay của mình ư?

Phải bạch-thoại chống lại bằng lý thuyết này: Phải biết cổ-thư Ai-cấp, người ngoại-quốc cũng dịch; thân thoại của dân đen Phi-châu, người ngoại-quốc cũng dịch, đâu phải riêng một cổ-thư Tàu mà thôi. Họ dịch thì dịch, sự ấy có làm vẻ vang tuyệt-phạm gì cho mình mà hồng khoe khoang, tự đắc!

Những cuộc bút chiến về văn ngôn bạch-thoại ở giữa hai cánh họ Lỗ và họ Chương mười mấy năm trước có làm câu giai-thoại, tỏ ra miệng lưỡi bên nào cũng chẳng vừa.

Dù sao, bạch-thoại cũng theo lẽ phải tất nhiên và sự cần dùng mà lần hồi phổ-thông, đặc dụng.

Có một cô-hội không học thêm vào, giúp cho nó dần tới càng mau.

Đồng thời hai cánh Lỗ Chương đang cãi nhau phải trái của vấn-đề văn ngôn bạch-thoại, này ra người thứ ba xướng lên một thuyết mới lạ cũng cấp hơn nữa. Ấy là Tiên-huyền Đông, người có danh-vọng tương địch với Chương-Lỗ trong văn-học-giới Trung-quốc. Hồ Tiên huyền chữ Hán viết ngông ngoáo, rồi rít, bắt tiếng nhiều bề, nên bỏ phứt nó đi, lấy chữ cái *La-tanh* mà thay vào.

Đó chỉ là một ý-kiến sửa đổi văn tự bạo dạn, thể

thoại; nhưng mà những người Tàu khôn ngoan nghinh mọi sự cải cách, thì cho là ý kiến quái gở. Sao lại dám bỏ chữ nghĩa của tổ tiên? Họ bèn quen những bọn chủ-trương bạch-thoại gác qu. một bên; để xúm nhau lại mắng nhiếc Tiên-huyền Đông. Nhờ có cơ-hội bất ngờ ấy, bạch-thoại giảm bớt được vô số kẻ thù và tự do lưu hành, tấn phát.

Lỗ-Tấn tỏ sự nhàn xết của mình buồn cười mà đúng: Ấy, tình hình người Trung-quốc chúng tôi hầu hết chỉ ra sự điều hòa, chiết-trung là thế. Vì dụ các ông báo họ: nhà chủ tối tăm qu, nên trở ra một cửa sổ ở bên tường này cho ngày sáng sủa; tôi đó họ có chịu nghe. Nhưng các ông cứ chủ-trương đục một khoảng trống ở trên mái nhà, thì bấy giờ họ mới điều hòa chiết-trung, chịu mở cửa sổ. Không có cái chủ-trương gì thật dữ tợn, thì ngay việc cải cách rất hòa bình, họ cũng không chịu làm bao giờ. Hồi ấy, bạch-thoại được thông thả truyền bá, chính là nhờ cái thuyết họ Tiên đòi họ Hân-từ dùng chữ *La-tanh* mà ra vậy.

Sự thật, Trung-quốc mười năm trở lại đây, lối văn bạch-thoại tuy chưa dân đạt hẳn văn ngôn đi, nhưng nó đã được phần đông nhìn nhận là hay hơn, phải hơn, mới ngày được thêm phần phổ thông, đặc lực. Các sách giáo-khoa, báo chí, thơ tự giao thiệp, người ta đã thông-dụng bạch-thoại nhiều. Số người « mù chữ » càng ngày thấy giảm bớt, nhờ ở bạch-thoại. Công lao của Lỗ Tấn với các ban đồng chí, đối với văn-học và dân-gian giáo-dục nước Tàu không phải là nhỏ.

Q. C.

## TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

xin giới thiệu với ngót một vạn độc giả

### Tủ sách Trung-Bắc

MỘT TỦ SÁCH  
CÓ GIÁ TRỊ ĐO  
TRUNG-BẮC THƯ  
XÃ PHÁT HÀNH

Cuốn sách đầu tiên, xuất bản vào tháng  
Juillet sắp tới sẽ được nhiều người chú ý

### CÔ TƯ - HỒNG

của HỒNG - PHONG

Thư từ và ngân phiếu gửi về mua sách CÔ TƯ-HỒNG xin gửi về chợ Trung-Bắc Tân-Vạn n° 36 Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

# MẤY ÔNG "LÃ PHUNG TIÊN" CỦA TA

Nhiều người lầm nghĩ nước nhà thuở xưa không biết ngu-ngôn là gì? Nhất là không thấy thế văn ngu-ngôn có văn như ngu-ngôn La Fontaine nước Pháp.

Kinh thi có thể « tí », chẳng phải là một lối ngu-ngôn đấ r?

Nước ta cuối đời nhà Trần, đã có « truyện Trinh-Thử » chính là một tập thơ ngu-ngôn.

Tác-giả là Hồ-huyền-Quy, cốt tả thân thế một con chuột hóa chông vẫn giữ trinh-bạch, để quy phùng lòng người thời đời bấy giờ, ham mê phú quý, theo hùa cha con Hồ-quý-Ly làm việc cướp ngôi hại nước, đến nỗi rước quân Minh sang.

Cả bài dài lắm, viết toàn một giọng văn giản-dị.

Thử nghe mấy lời chuột bạch tỏ lòng khảng khái kiên trinh, sau khi bị chuột đực trêu ghẹo cảm dỗ không được và gieo tiếng thị-phật:

Rắp toàn tài ngọc chim châu,  
Lầu cao chẳng quản, giếng sâu chẳng từ.

Bạn vì một lũ con thơ,  
Mong khi cả lớn bấy giờ sẽ hay.

Vì đeo tình nước lòng mây,  
Thì chi chim Việt đỡ rày cánh nam?

Mấy thu nước mắt chan cơm,  
Lung canh đĩa muối quân đem thường lễ.

Sau hết, tác-giả cũng kết luận bằng mấy câu quan niệm luân lý:

Càng hay trính-tiết giữ nghi,  
Vật còn đường ấy hướng chi là người?

Ai hay đen bạc biển đời  
Đầu người chẳng biết nhưng trời đã hay.

Những người mắt đàn mây dày  
So xem át cũng chẳng tay muông kia.

Từ khi ông Nguyễn-văn-Vĩnh thoát dịch ít nhiều bài thơ ngu-ngôn của La Fontaine tiên-sinh, nhiều người minh để ý làm sách ngu-ngôn, nhất là mấy nhà giáo-học cổ công soạn ra những thơ ngu-ngôn bằng ngân đê dạy trẻ.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì cả trong Nam ngoài Bắc, đã có ngót chục quyển thơ ngu-ngôn ra đời.

Thơ La Fontaine, ông Vĩnh đã dịch thật tài tình, ai cũng phải chịu, Nhưng đến thơ ngu-ngôn tự người mình làm ra, thú thật, tôi chưa được thấy tác-phẩm nào hay cho bằng những bài của một nhà nho, ông Kép-Nhân, mà tôi được nghe truyền-lung.

Ông, biệt hiệu Hải-Châu, vừa là người đồng-trương, vừa là môn đồ cụ Tam-nguyên Yên-đỗ, sinh-bình làm văn ngu-ngôn nhiều, nhưng không công-bố ra đời, cho nên không mấy ai được nghe.

Một người quen biết, đã theo sức nhớ, đọc cho tôi nghe mấy bài, chẳng những lời văn thanh

thoát mà ý-từ kỳ thác cũng bay và thiết-thực với thể-tình. Từ như bài dưới đây, tác-giả mạng đê là « con Cao và con Cốc », tên hai con chó ở chung một nhà.

Hai con chó : Tên Cao, tên Cốc,  
Văn sòm hôm khôn-bộc một nhà.

Nhân khi trò chuyện lán la :  
Bảo nhau bạn hữu thật là tình thân.

Rầy ta phải tương lán, tương ái,  
Chờ hăm hừ quen thời xưa gay.

Chia phiên coi sóc đêm ngày,  
Cũng đừng ganh tị rằng mây, ràng tao.

Tham miếng ăn lẽ nào chịu tiếng  
Quyết từ nay nhường nhịn lán nhau.

Kể no, người đời mực dầu,  
Sao cho ý hợp tâm đầu là hơn.

Bất chước chi những phường chó má,  
Trước bạn bè sau hóa ra cừu!

Hai bên gần bờ đến diều,  
Chỉ non thể bề nặng gieo đến lờ!

Nhân ông chủ ngồi chơi nghe rõ,  
Bụng khen thâm loaì chó khôn sào!

Quảng ngay miếng bánh, gọi Cao,  
Cộc ra vỗ trước, Cao vào dâng sau

Choảng một trận với nhau ra dăng,  
Mất miếng ăn, không bạn thời dăng.

Ngồi trên, ông chủ hỏi rằng :  
« Nào lời minh-thệ hai thằng nhờ không? »

Cao nói : « Xin ăn xong rồi bạn  
Cộc thưa : « Xin ăn đoạn rồi thản »

Cho hay giáo-hầu tương lán,  
Lạ chỉ bề bạn những quên vô loài.

X. Y. Z.



## Ấn-tử cai-trị đất A lần thứ hai mà Cảnh-công tin dùng.

Cảnh-công khiến Ấn-tử cai-trị đất Đông-A, mới có ba năm mà tiếng chế đồn dậy khắp nước. Cảnh-công không bằng lòng, vội về trách móc. Ấn-tử là tội rồi rằng : « Anh này biết tội rồi, xin cho cai trị ba năm nữa, thì thế nào tiếng khen cũng đồn khắp nước. » Cảnh-công không nỡ bỏ, lại cho cai-trị ấp Kha. Ba năm sau tiếng khen đồn khắp nước thật. Cảnh-công lấy làm bằng lòng lắm, vội về ban thưởng cho. Ấn-tử từ, không nhận thưởng. Cảnh-công hỏi vì lẽ gì thì Ấn-tử thưa rằng : « Xưa kia Anh này cai-trị đất Kha, bắt sửa đắp đê đắp sá, giữ nghiêm lệ-luật ở chỗ làng xóm, cho nên bọn dân xằng ghét : cả người cầm kềm, kẻ lưỡi-biến, cho nên bọn dân lười ghét : xử ngục không nề kẻ cường quý, cho nên bọn cứng thì cho, trái phép thì không cho, cho nên bọn tử-bữ nhà vua ghét ; thờ người quý nhân đúng lễ không quá, cho nên người quyền-quý ghét. Thế là ngoài có ba hạng (1) không ra gì nói xấu, trong có hai hạng (2) đem nói xấu. Như thế mới ba năm mà tiếng chế đồn đến tai nhà vua. Nay thân kinh thế rồi, đi chinh-trị lại, không sửa đắp đê đắp sá nữa, khoan khắc phép ở chỗ làng xóm, bọn dân xằng ghét ; không cất ngục cầm-khiêm hiền-đê, không phạt kẻ lưỡi-biến, bọn dân lười-biến ưa ; xử kiện theo ý bọn cường-bọn dân lười-biến ưa ; xử kiện theo ý bọn cứng quý ưa, bọn tử-bữ nhà vua xin việc xử, bọn cường-quý ưa ; kẻ tử-bữ nhà vua xin việc gì đến cho cả, bọn tử-bữ nhà vua ưa ; thờ bậc quyền quý quá hẳn lễ thường, bọn cứng quý ưa. Ngoài có bảy hạng dân xằng ghen ; trong có hai hạng siem-ninh nhà vua ghen, mới ba năm tiếng khen đồn tai tai nhà vua. Khi trước Anh này phải tội, lúc ấy mới thực đáng thưởng, giờ được thưởng thì chính là đáng tội mới phải, cho nên không dám nhận.

Cảnh-công biết Ấn-tử hiền, liền giao việc nước cho, chỉ ba năm mà nước Tề thịnh trị lại.

(1) Ba hạng ngoài là dân xằng, dân lười, bọn cường quý.

(2) Hai hạng trong là tử-bữ và người quyền quý.

## Cảnh-công ghét người cũ. Ấn-tử lui về, nước loạn, Cảnh-công lại phải rời ra.

Cảnh-công đương với Ấn-tử ở trên bờ sông Khúc-hoàng, Ấn-tử khen rằng : « Ao thì chẳng gì bằng ao mới, người thì chẳng gì bằng người cũ. » Cảnh-công nói : « Áo mới hơn thì phải, người cũ thì biết rõ cái thực tình của mình mất. »

Ấn-tử về thu sắp đồ đạc đi và khiến người từ với Cảnh-công rằng : « Anh nó già nua rồi, không được việc gì nữa, xin thôi không công đáng công việc của kẻ còn trẻ nữa. »

Cảnh-công trị lấy nước, thấy mình kém về họ Cao, họ Quốc, trăm họ cá loạn, lo quá, lại triệu Ấn-tử về triều. Ấn-tử về thì các chủ-hầu lại sợ oai, họ Cao, họ Quốc phải tăng-phục, ruộng nương khai khẩn thêm ra, thế mà cũng không đủ cho việc tằm-tang, mặc sức, đàn sang chần tâm cả ở Yên, nói ngựa cả ở Lỗ để cung cống vào triều.

Mặc-tử nghe thấy chuyện ấy, nói rằng : « Ấn-tử biết đạo, Cảnh-công biết cùng (1). »

## Nước Tề đổi, Ấn-tử nhân việc đắp đê Lộ-tâm phát chẩn cho dân.

Trong đời Cảnh công gặp năm đói kém, Ấn-tử xin đem thóc kho ra phát cho dân, Cảnh-công không cho. Bấy giờ đang có việc đắp đê Lộ-tâm, Ấn-tử ra lệnh trị công cao cho dân, làm rộng nền đê ra. kéo dài công việc không bắt làm gấp. Ba năm dài mới đắp xong nhưng dân khá đói, cho nên trên vui được chỗ chơi, bởi dưới dân có đủ ăn.

Người quần-tử khen rằng : « Ấn-tử cốt ý phát thóc cho dân, không được phép nên nhân việc đắp đê mới làm được chính-sách của mình. »

(1) Ấn-tử biết đạo là nên tiến thì tiến, nên thối thì thối, ăn ở cân-khiêm, chỉ vụ lợi cho dân, Cảnh-công biết không làm nổi, phải nghe Ấn-tử.

Nhà láu, vợ đẹp, con khôn. Mua vé Đông-Pháp sẽ hy vọng... 27.



Tóm tắt các kỳ trước  
Sáng hôm ấy ở hồ bơi con đường  
Rigault de Genouilly, ở Saigon, người  
ta thấy một người nằm chết còn  
qua. Lúc trong mình và thấy một  
cái mũi-son có thứ hai chữ H. S.  
Xét ra va tên là Sinh con một  
nhà triệu phú ở Cà-mau...  
Lúc này là lúc công ty Sinh và  
được hưởng 40 vạn bạc gia tài...  
Lúc này là lúc Sáng đang mê mệt  
Cúc-Hương, một cô gái chơi cực đẹp,  
Cúc-Hương vừa cho Sinh hạc mọc sừng...  
Sợ cơ nghiệp vì ăn chơi, Sinh và  
Cúc-Hương tình đến công cuộc làm  
an...

# PHONG LƯU

Phong-sự-tiền-thuyết của DOÃN-CHU  
(Tiếp theo và hết)

— Phải, tôi biết. Minh cứ ở đây với tôi, các khoản chi tiêu anh hát và phần mình, nhiều quá thì chưa dám nói, mỗi tháng từ 120 đến 150 p, tôi có thể chịu ứng đều đặn, mình khỏi phải lo. Nhưng tôi chỉ xin mình một điều...

- Điều gì?
- Trả lại tự-do hoàn-toàn cho tôi.
- Nghĩa là?

— Nghĩa là mặc kệ tôi làm sao tôi làm, mình không được can-thiệp lời thôi. Minh cứ việc nằm khểnh, có con ngon ào lảnh, có a-phiền no đủ, còn tôi hành-dộng thế nào mặc tôi, mình có chịu như thế không?

Sinh hoảng người, rùng mình một cái, rung động từ đầu đến chân, như bị ai thổi linh giới nước đá sau lưng, lạnh buốt xương sống.

Chàng suy nghĩ cái cảnh em-út trong thư Tuấn đã tả. Một anh chàng sa-sù, không còn chỗ nào nương sống, phải bám vào tình-nương, đóng vai em út trong nhà, bữa ăn ngồi ở xấp phía sau, tối ngủ vật-vật trong sa-lông, làm tên gác. Tuy hình phất tai hay không, nặng thì cho đám ba hào đồng bạc tiền vật. Trong khi ấy, người yêu hiền nào của mình nằm trong cánh tay ôm ấp của ông này đến cô kia khác chuyện.

Có khi họ là lời hôn hít trước mặt mình cũng nên. Muốn cho mình khỏi quá hổ phận thì thân, hôm nào cạnh khay khách vắng, nàng mới đòi xuống đến mình, gọi lên đám bốp, ăn chuyện ngày xưa. Cuộc sống đen mặt như thế, chàng nghĩ mà kinh tởm, sợng-nhĩ.

Chàng nhìn ngay vào mặt Cúc:

- Thế mình bây giờ tôi làm ma-cô cho xong.
- Thì nó cũng ba-nà-dầu vào đấy!

Nàng trả lời một cách tự-nhiên, không một tí nào ngại lời ngang-miền.

Tôi nghiệp, Sinh ra hai hàng nước mắt, khi sụt vận lẻo, nghẹn cứng cổ họng, làm cho chàng không nói được câu gì, mà cũng không biết nói thế nào. Chàng với tay về chiếc mũ trắng chụp lên đầu, lảng lảng ra đi.

## XX

### Hai bàn tay trắng, một xó đầu hê.

Đã mấy hôm nay, Sinh lang thang trên đường cái Saigon, không mục-đích, không hy-vọng.

Trừ ra những giờ ăn giờ nghỉ, phải ngừng chốc tạt ở t ệm hút quác cơm, còn thì chàng cứ đi, đi mãi.

Chàng lựa chọn những đường phố vắng vẻ, có bóng cây. Lúc nào xem chừng mệt mỏi, ngồi bừa trên bãi cỏ hay miêng cống, nghĩ ngợi giây phút để bỏ lại sức khỏe bộ gió, rồi lại đi. Có người bắt gặp chàng kéo lê đôi giày vải trắng, về mặt tiền tay, quần áo lấm lem, đi lên đi xuống mà trên một con đường rỗng vắng ở xóm Bàn-cờ, họ đã nói đùa:

— Kia lão Do-thái phiêu-lưu (*Le Juif errant*) trong lịch-sử đã đi tới xứ ta, chỉ thiếu có bộ râu bạc phơ.

Hình như chàng có ý xa tránh những đường phố đông đảo, không khi nào được chân đến, chắc hẳn sự gặp người quen. Lúc đó cũng không chịn vào những hiệu bán cơm có nhiều người ra vào, chàng tìm mấy quán tịch-mịch bên đường của dân lao-động, ngồi chen chúc trên đầu ghê, mua một ít cơm, với dấm xù đồ ăn, và mau và chóng rồi đứng dậy đi ngay. Với vàng đến nỗi thường quên cả uống nước. Khi cần hút cũng thế, chui vào mấy tiệm âm thấp, rồi lại, vì đỡ mỏi đứng kho số 9, mà quen-khách phần đông là xe kéo; nơi đó, chàng có thể nằm yên đơ, chắc đã không ai nhìn được mặt mũi mà tế mề hỏi chuyện gì làm.

Chiếc mũng-đa 15 đồng bạc của Tuấn bảo tâm cho, chàng đã lénh ngay hôm mới đi giữ tờ nhê này ở đường Rigault ra đi, đến nay có lẽ đã cạn rồi. Con người quên tiêu bạc chực bạc trăm hàng này, hay giờ sống đường sống chực đê hồn nằm hôm có tiền nhỏ mọn kia, kể cũng khéo thu xếp tận biết mặt. Từ nay trở đi, sẽ sớm mù đi khát ăn lỏn, cả cơm trắng lẫn cơm đen.

Tình-cảnh cậu ta bối rối nguy hiểm thật: không thể không thể đi, lại cũng không thể về.

Còn có thể nào ở chung với một người mà sự gần gũi, sự thân-yếu, sự liên-lạc, chỉ có một điều-kiện cốt-yếu, là tiền. Trước kia được gần nó, nhờ hồ-bồ làm môi-giới, thì nay hết tiền thất nghiệp, ta đi xa nó là lẽ tự-nhiên. Chàng suy nghĩ về chỗ Các anh lưu chàng ở lại đóng một vai tuồng đê ma-cô, về em út. Nếu sự ấy do lòng già đời, tức là nó khinh minh, tìm cách đuổi khéo mình, còn mặt mũi nào mà ở. Trái lại, nếu do chân-tâm, cũng là nhờ nhuốc họ đời mình, một người hơi có lương tâm thì trọng anh chàng, không sao muối mặt mà sống trong cảnh ruy. Thì là đi.

Nhưng mà đi đâu?

Đời không thiếu gì hạng trai trẻ gặp cảnh gian nan vất vọng như chàng, mà họ biết tự-phân, đánh liều đi xa, rồi lập nên thân danh sự nghiệp. Có điều, chàng không phải là thanh trai đó. Sự bình quen ông già không khi phong lưu đất-lạc, đến nỗi chẳng hủ học-hành, chẳng rèn tập được một tài nghệ năng lực gì trong tay để phỏng khi tung bược sức chân, lấy đó mà sống; lại cũng chẳng có tâm-cơ chí-khí gì khác con đường-tính ăn chơi, vậy thì bỏ đi đâu, và đi đâu làm sao mà sống?

Mà trở về nhà cũng không được nữa mới khổ. Bao nhiêu vận tiền tài điền sản của cha mẹ tích-bay bằng nước mắt mồ hôi, đem lên cung vua thì đất hủ-hoa, cho già giang-bò và sông đê bắc nuốt sạch rồi bỏ ra ba bốn năm trời, một người vại lại đến thế, gia-dinh hương-tộc đường bô cũng đang kiệt.

Sự thật, chàng cũng tự biết lỗi mình và hơi có tính thối, cho nên cam tâm để số phận trừng phạt ngay từ gần đầu thì đến, còn hơn trở về gia-hương nhìn thấy hết mặt buồn thảm của ông cha già, hay là ngửa tay ra cứu chị em có bác.

Nghĩ phương-diện nào cũng khổ, thành ra chàng lần lữa nhảm môt đưà chán, lénh-đánh-vá và giữa bề ngoài phong trần, được ngày nào hay ngày ấy, may có một phép lạ sẽ cứu mình, biết đâu.

Phép lạ ấy, chàng mong vào cuộc xô số gần đến rồi. Lúc bấy giờ đang có giỗ số Cửu-lễ nạn-dân nước Bắc-khắp đầu đường gò-cho, mà họ để đặc trưng thì người vào đồng. Chàng tình toán trong giỗ số, hủ-bô ra đồng bạc, mua liền một tấm giấy số.

Chim nó trong tay, chàng yên qua lại lại, ngắm nghía số, trước khi cắt kỹ vào túi. Trong lòng chưa an-mở-mở. Chàng môt tháng rưỡi nữa thì xô số 7. Ta có gắng chịu đựng thì nay tới đó. Trời ỉn

phước trên đây, cho ta trúng số 10 vạn thì phải biết. Ta lại lên xe xuống ngựa, ăn xài lớn, ở nhà lớn; ta lại sống với Các, không thì cũng có con khác đẹp bằng mười nó.

Thế rồi chàng lại lại thôi đi, hết phố nọ đến phố kia, qua ngày ấy sang ngày khác. Mắt thường ngó chăm chăm dưới đất, lờm như người chú ý tìm một vật gì — thời hẳn là hạnh-phước — đã làm rơi mất vậy.

Đêm, nằm ngủ lén lóc trong tiệm Năm Hoạt, hoặc tiệm chú Hòa. Có khi lại ngồi suốt đêm trong vườn Bô-fo.

Nhưng số tiền trong túi đã hết mất rồi.

Ban đầu còn tí-hiền làm một người quen, sợ họ cười bĩ. Sau bị họ cười và khỏi thuốc kêu gao hạch thục quá, chàng phải đánh liều gõ cửa mấy kẻ cớ-tri, kể lễ sự-tình, gọi lòng tế-độ.

Một lần hai lần, họ còn đồng lòng thương hại, dẫn chàng đi đãi đằng ăn hút, khi từ giã nhau lại giãi cho một đồng hay năm bạc hỏ hỏ túi. Nhưng lần phiên họ mới, khiến họ sinh chán, đến nỗi phải tìm cách trốn tránh. Nhất là họ đối với chàng không phải hạn hữu thân giao, từng có trao đổi tình nghĩa tiền bạc gì; chẳng qua chỉ là chỗ quen-tam-thường, say họ xử tử-ly với chàng một hai lần, thế là hết lương.

Còn chính những bạn quen thân thiết, hồi nào vốn có ăn nghĩa cứu mang, bây giờ phần nhiều tăng lo trốn tránh. Mươi cửa chàng gõ, hết chin không nghe tiếng thưa, nếu chẳng có đứa nhỏ chạy ra trả lời: « Ông chủ nhà tôi đi vắng ».

Có nhiều rình mồi bắt gặp họ và được họ bố-ly cho ít nhiều, cũng phải nghe những lời mỉa-mà chể-giêu rất chua cay. Họ không nhân tay hàn gán thì thôi, lại đánh vào chỗ ung nhọt tình-hình của chàng cho đau đớn lở loét thêm.

Thật thế, một đêm công-tử có lần xua tay với chàng như đũa kẻ ăn mày và nói xỏ là:

— Về mau, bác Các nó chis tiền cho. Tao biết tối hôm qua nó được một món khách bô lắm đấy.

Họ rêu tam-đại lên mà chửi, có lẽ chàng thấy họ nhàn để chịu hơn là nghe một câu đàm hợng như thế.

Chàng tức giận dầy gan mà phải ăn nhịn. Lại sự nhẽ hôm kia, vừa ở tiệm hát chú Hòa thì một rạ đường O may, gần đến quán rượu tây ở góc nhà in Ardin, chàng chợt thấy Các đang nói chuyện tỉ-loạt với hai ba anh công-tử, nằm tay vuốt râu nhàn. Chỉ ba bước nữa thì chạm mặt tình-bhân cũ, chàng vội-vàng lùi ngay. Rồi vậy, nghe ba anh nhắc đến tên Các để chửi số mình, chàng càng thấy đau khổ vô hạn.

Con người, một tháng thiếu đói đã đê kho lòng huống chỉ hai thứ thiếu đói một lúc — cả cơm trắng lẫn cơm đen — nguy-hiểm thật đến cùng cực. Chàng muốn giải-quyết một thứ được yên-đỡ, còn thứ kia mới để xoay trở.

Hồi này, thành phố Saigon có tổ-chức hội-co-quan từ-thiện ở đường d'Anot, mỗi bữa nấu cơm bố-ly cho các thực-tho thất nghiệp ăn. Chàng bợm đem đến phước cứu-tế ở đình Đốc-ly để xin hiến tên vào hàng ăn cơm thất nghiệp. Nhưng bị người ta đuổi đi.

**THÔNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI :**

« Ta giữ những lời hứa của ta và cả của người khác nữa. »

— Lúc trước chú làm hãng nào? Có giấy chứng-chỉ là người làm việc mà bị thất-nghiệp, thì đưa ra xem.

— Thưa, không có.

— Hay trước chú làm thợ ở công-xưởng nào bị loại ra.

— Thưa cũng không.

— Thế nghĩa là thuở nay chú không phải thầy, không phải thợ, không làm nghề-nghiệp ở một hãng nào hay xưởng nào?

— Chính thế.

— Nếu vậy là chú vô nghiệp, tức-thì không phải thất-nghiệp, không được ăn vào cơm nay của người ta.

Chàng xấu hổ cúi mặt đi ra, trong bụng đang dúi như cào.

Giờ chàng mới biết ra muốn ăn cơm thất-nghiệp, phải có mẫu giấy gì chứng-nhận trước mình hữu nghiệp. Khốn nỗi thuở giờ chàng chỉ có nghiệp phá tan của nhà, cung phụng gai đĩ, mà cái nghiệp ấy lại không có chứng-chỉ!

Rộng rãi hai tháng, chàng sống trong cảnh lang-thang đói-khát như thế.

Bây giờ tóc dài da xám, thân-thể vô-vàng gầy ốm, vì nổi thiếu ăn thiếu hút, lại dài-dần phong sương quá, đâm ra khảm huyết và sốt rét từng cơn. Giá người bạn thân nào hay chính Cúc bắt gặp, để thường cũng không nhìn nhận được chàng nữa.

Trước còn xoay quanh ra tiền, chẳng nhiều cũng ít, cho nên thường đêm còn được ngủ húp rồi ngủ lại trong tiếm công-yên. Từ vài tuần lễ nay, hằng ngày chỉ nuốt nắm xu nhựa xam để cầm hơi. Muốn ghé vào tiếm nào nằm nhờ giấy lát, họ cũng xa đuổi, vì thấy họ tưởng anh chàng đau ốm hom-hem quá, sợ chết trong tiếm họ thì rầy ra.

Càng đó mặt-lộ càng ngày càng rút ngắn mãi.

Mấy hôm nay, ban ngày chàng ngồi lê-la trong công viên Môt-hinh, ôm ngực mà thở. Tối đến, mon men vào mấy tiếm hút ở quanh xóm, chầu-chực tiếm thuốc cho người ta để kiếm một vài hào mua nhựa nướ và ăn uống qua loa.

Vì tiếm không cho ngủ lại, nên chàng phải phồng thân vào to nhất-trình cũ, đêm khuya lần đến đây phải trổng của chủ Hóa — nơi ấy ngày nay là đại-khách-sạn Majestic — ở đường Rigault de Genonilly, trổng ra bên tàu Nam-vang, trải giấy trên dầm bê, nằm trần-chuyên gần với mấy anh cu-li bắc-tê.

Hai bà lữ, muốn lấy tấm giấy số ra bán để dễ lấy tiền tiêu, nhưng rồi lại thôi. Chàng sợ trao sự may-mắn tối hậu cho kẻ khác chăng?

Ngày xở số Cứu-tế nước lụt đã đến.

Chàng như phấn-khởi, đầy tràn ý-tưởng trông mong. Buổi chiều hôm ấy, chàng lảng-vãng ở mấy tiếm cà-phê Chợ-cũ, đợi xem ai có tờ báo thì mượn, để dò kê-quả những số nào trúng.

Chàng đưa trả tờ báo người ta với nét mặt rã rượi, mất hết sinh-sắc.

Thế là sự xa-vọng cuối cùng cũng tiêu.

Chàng nghĩ mình là một người không ở, không đi, không về được, đến nỗi không còn có hy-vọng gì nữa, thế thì còn sống làm gì?

Ý-tưởng quỳên-sinh phát ra từ giây phút ấy.

Và chàng nhất định thi-hành ngay.

Còn mấy hào bạc trong túi, chàng mua giấy viết bức thư tuyệt-mạng để lại cho cha và một chai thuốc ngủ. Sáng hôm sau, nơi đầu bê nói trên, người ta phát-giác một cái tử-thi «ngủ trưa» như chuyện đã thuật ở chương đầu.

Ấy là Sinh.

Chàng đã tự kết-thúc cái đời thiếu-niên ngưng-cưỡng của mình.

— Thế còn à Cúc về sau ra thế nào?  
Đoán chừng có nhiều độc-giá cầu kỳ, muốn có câu hỏi sau chót ấy.

Kể thuật chuyện này, năm 1936, tình-cờ đến vãn-cảnh một ngôi chùa ở miền Tô-lon, lấy làm kinh-ngạc khi nhìn trong đám ni-cô một người dung-nhan giống nàng như đúc.

Thì ra nàng thật.

Lúc ấy nàng mới độ ba mươi tuổi, mà trông già như người đã ngoài tứ-tuần. Nhưng náu sống dựa muối vẫn chưa xóa mờ tất cả những nét xuân-sắc đương niên.

Nàng ngậm-ngùi kể chuyện đã qua. Tòa nhà kỹ-niệm của Sinh để lại cho nàng ở đường Richard, cách sau ít tháng, bị chà-và chủ nợ tịch-biên phát-mại máf. Nàng vẫn sống cuộc đời yên-hoa thêm một độ nữa, rồi trôi nổi ra tận Hà-tiên, làm tiền-tinh một nhà nghiệp-chê đã ởng tuổi. Nhưng, trước bầm sự-tử gửi người đàng-la, nàng chán-ngán sự đời, cắt tóc đi tu, nương náu ở chùa này đã lâu.

Men phép với phạt, tôi nói:

— Có về tu ở Long-vân-tự của Sư Muôn, chẳng phải gần người gần cảnh hơn.

— Mò-phạt!

Nàng cúi mặt, tung niêm làm râm, trông hai bên gò má, như còn dính bụi phồn-hos.

MẾT

DOAN-CHU

# ột phương-pháp dạy chữ Nho

của Phó-bàng BÙI-KỶ (nguyên giáo-sư trường đại-học Đông-dương)

## BÀI THỨ SÁU

### Học chữ:

名字	2 動字	3 靜字
DANH TỰ	ĐỘNG TỰ	TINH TỰ
弓	張	張
矢	發	發
牛	耕	耕
馬	走	走
鳥	毛	毛
海	毛	毛
山	毛	毛
沙	毛	毛

柔 尖 肥 大  
弓 矢 牛 馬  
張 發 耕 走

2: đặt một danh-tự lên trên một danh-tự:

鳥 毛 馬 足 海 水 山 沙

鳥毛 là lông chim, 馬足 là chân ngựa, 海水 là nước biển, 山沙 là cát núi. 毛, 足, 水, 沙 chỉ nghĩa chính, bao giờ cũng đặt ở dưới, còn 海, 馬, 鳥, 山, chỉ nghĩa hệ thuộc, bao giờ cũng đặt ở trên, cách ghép chữ này nếu so với cách nói của ta, thì ta thấy hai đằng trái ngược nhau.

### GHÉP CHỮ:

DANH-TỰ	ĐỘNG-TỰ	GHÉP DANH-TỰ	VỚI	TINH-TỰ
弓	羽	羽	輕	羽
羽	落	落	毛	毛
毛	脫	脫	市	市
市	合	合	城	城
城	峙	峙	固	固

Đn lại những bài trước, và lấy những chữ mới với những chữ đã học rồi.

ghép một tinh-tự với một danh-tự:

柔 尖 肥 大  
弓 矢 牛 馬

ại lấy bốn động-tự đặt đằng sau bốn danh-tự p trên này để lập thành bốn câu:

Các học-sinh lớp dự-bị, sơ-đẳng-muôn luyện tinh cho giỏi, nhất là trước khi thi bằng Sơ-Học Vụ-Lực hay thi vào lớp Trung-đẳng năm thứ nhất, mỗi học-sinh cần phải có cuốn:

## SÁCH DẠY TÍNH ĐỒ

của ông giáo NGUYỄN-ĐÌNH-TỰNG  
toán đấng chương-trình và phương-pháp sư phạm  
Tựa của M. Nguyễn-Hoài-Đình Đốc-học Hải-dương.  
Sách này có 32 loại tính, gồm có 565 BÀI TÍNH ĐỒ về toán-pháp và phép đo lường từ dễ đến khó. Nhiều bài tính mẫu có hình vẽ, lời giảng, bài suy-giải bài giải và trả lời

## Sách dạy tính đồ của ông giáo NGUYỄN-ĐÌNH-TỰNG

Soạn rất kỹ, tốt hơn cả các sách tính đồ đã xuất bản từ trước, không những chỉ học sinh mà cả thầy giáo dùng ra bài cho học-trò rất tiện. Mỗi cuốn giá: 0 \$ 45. Bán tại các hiệu sách lớn ở Hanoi, Huế và các tỉnh. Mua từ mười cuốn trở 20% gửi lĩnh hóa giao ngân, viết thư cho:

## Hiệu sách Quang-Huy

Đại-lý đả các thư báo quốc-vấn và các nhà thuốc,  
Số nhà: 26, Đường Maréchal Foch — HAI-DƯƠNG

**NG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI :**  
giữ những lời hứa của ta  
của người khác nữa.

chủ làm hãng nào? Có giấy chứng-chí  
việc mà bị thất-nghiệp, thì đưa ra xem.  
hạng có.

chủ làm thợ ở công-xưởng nào bị loại  
không.

nhà là thuê nay chủ không phải trả,  
ợ, không làm nghề-nghiệp ở một hãng  
g nào?

là chủ vô nghiệp, tức-thị không phải  
đóng được ăn vào cơm này của người ta.  
đ cái mặt đi ra, trong bụng đang đói

biết ra muốn ăn cơm thất-nghiệp,  
giấy gì chứng-nhận trước mình hữu  
si thuê giữ chẳng chỉ có nghiệp phá  
ng phụng gai đi, mà cái nghiệp ấy lại  
chí!

hàng, chẳng sống trong cảnh lang-  
hư thế.

đi da xạm, thân-thể vô-vàng gầy ốm,  
hiều hút, lại dài-dầu phong sương  
nuyệt và sốt rét từng cơn. Già người  
chính Cúc bắt gặp, dễ thường cũng  
được chàng nữa.

quanh ra tiền, chẳng nhiều cũng  
đếm còn được nắm hút rồi ngủ  
-yên. Từ vài tuần lễ nay, hàng ngày  
gựa xảm để cầm hơi. Muốn ghé vào  
giấy lát, họ cũng xa đuổi, vì thấy  
đau ốm hom-hem quá, sợ chết  
y ra.

hàng ngày càng rút ngắn mãi.  
ngày chàng ngồi lê-la trong công  
ngục mà thú. Tôi đến, won men  
ở quanh xóm, chầu-chực tiếm  
để kiếm một vai hào mua nhựa  
loa.

ngủ lại, nên chàng phải phóng  
ph cũ, đem khuya lần đến đây  
lóa - nơi ấy ngày nay là đại-  
đường Rigault de Genouilly,  
vang, trải giấy trên đàn bê, nắm  
ly anh cu-li hắc-tê.

Hai ba lần, muốn lấy tấm giấy số ra bán rẻ để lấy  
tiền tiêu, nhưng rồi lại thôi. Chẳng sợ trao sự may-  
mắn tối hậu cho kẻ khác chăng?  
Ngày xở số Cứu-tế nước lụt đã đến.

Chàng như phấn-khởi, dẫy tràn ý-tưởng trong  
mong. Buổi chiều hôm ấy, chàng lảng-vãng ở mấy  
tiệm cà-phê Chợ-cũ, đợi xem ai có tờ báo thì mượn,  
để đọc-kể-quả những số nào trúng.

Chàng đưa trà tờ báo người ta với nét mặt rã rượi,  
mất hết sinh-sắc.

Thế là sự xa-vọng cuối cùng cũng tiêu.

Chàng nghĩ mình là một người không ở, không đi,  
không về được, đến nỗi không còn có hy-vọng gì nữa,  
thế thì còn sống làm gì?

Ý-tưởng quyền-sinh phát ra từ giây phút ấy.

Và chàng nhất định thi-hành ngay.

Còn mấy hào bạc trong túi, chàng mua giấy viết  
bức thư tuyệt-mạng để lại cho cha và một chai thuốc  
ngủ. Sáng hôm sau, nơi đầu bê nói trên, người ta  
phát-giác một cái tử-thi «ngủ trưa» như chuyện đã  
thật ở chương đầu.

Ấy là Sánh.

Chàng đã tư kết-thúc cái đời thiếu-niên ngông-  
cuồng của mình.

— Thế còn à Cúc về sau ra thế nào?

Đoán chừng có nhiều độc-giả cầu kỳ, muốn có câu  
hỏi sau chót ấy.

Kể thuật chuyện này, năm 1936, tình-cờ đến văn-  
cảnh một ngôi chùa ở miền Tà-lơn, lấy làm kinh-  
ngạc khi nhìn trong đám ni-cô một người dung-nhan  
giống chàng như đúc.

Thì ra chàng thật.

Lúc ấy chàng mới độ ba mươi tuổi, mà trông già  
như người đã ngoại tứ-tuần. Nhưng nàu sông đưa  
muối vẫn chưa xóa mờ tất cả những nét xuân-sắc  
đương niên.

Nàng ngắm-nguhi kể chuyện đã qua. Tòa nhà kỹ-  
niệm của Sánh để lại cho nàng ở đường Richard, cách  
sau ít tháng, bị chà-và chủ nột-ích-biên phát-mại mất.  
Nàng vẫn sống cuộc đời yên-hoa thêm một độ nữa,  
rồi trôi nổi ra tận Hà-tiên, làm tiền-tinh một nhà  
nghiệp-chủ đã đứng tuổi. Nhưng, trước hàm sự-tử  
gửi người đấng-là, nàng chán-ngán sự đời, cắt tóc đi  
tu, nương náu ở chùa này đã lâu.

Man phép với phật, tôi nói:

— Có về tu ở Long-vân-tự của Sư Muốn, chẳng phải  
gần người gần cảnh hơn.

— Mồ-phật!

Nàng cúi mặt, tụng niệm làm râm, trông hai bên gò  
má, như còn dính bụi phồn-hoa.

HẾT

DOAN-CHU

**Một phương-pháp dạy chữ Nho**

của Phó-bàng BUI-KY (nguyên giáo-sư trường đại-học Đông-dương)

**BÀI THỨ SÁU**

**Học chữ :**

名字 2' 動字 3' 靜字

DANH TỰ	ĐỘNG TỰ	TÍNH TỰ
張: cái cung	張: trương, dương	曲: khúc, cung
羽: cái tên	羽: thăn	直: trực: thẳng
發: con trâu	發: phát: bắn ra	馴: thuần: dễ bảo
牛: con ngựa	耕: canh: cày	壯: tráng: khỏe
走: lông ống	走: tẩu: chạy	輕: khinh: nhẹ
落: lông	落: lạc: rụng	細: tỉ: nhỏ tí
脫: cái chợ	脫: thoát: trút ra	闊: nào: rằm rĩ
合: thành	合: hợp: hợp	圍: vây: vây bèn
時: thành	時: tri: đứng sững	固: cố: vững bền

柔	尖	肥	大
弓	矢	牛	馬
張	發	耕	走

2' đặt một danh-tự lên trên một danh-tự :

鳥	馬	海	山
毛	足	水	沙

鳥毛 là lông chim, 馬足 là chân ngựa, 海水 là nước biển, 山沙 là cát núi. 毛, 足, 水, 沙 chỉ nghĩa chính, bao giờ cũng đặt ở dưới, còn 海, 馬, 鳥, 山, chỉ nghĩa hệ thuộc, bao giờ cũng đặt ở trên, cách ghép chữ này nếu so với cách nói của ta, thì ta thấy hai dạng trái ngược nhau.

**GHEP CHỮ :**

GHEP DANH-TỰ	VỚI	ĐỘNG-TỰ	GHEP DANH-TỰ	VỚI	TÍNH-TỰ
弓		羽	弓		羽
張		落	曲		輕
矢		毛	矢		毛
發		脫	直		細
牛		耕	牛		市
耕		馬	馴		鬧
馬		走	馬		城
走		時	壯		固

Đón lại những bài trước, và lấy những chữ mới với những chữ đã học rồi.

ghép một tính-tự với một danh-tự :

柔	尖	肥	大
弓	矢	牛	馬

đặt lấy bốn động-tự đặt đằng sau bốn danh-tự trên này để lập thành bốn câu:

Các học-sinh lớp dự-bị, sơ-dãng muốn luyện tính cho giỏi, nhất là trước khi thi bằng Sơ-Học Yếu-Lược hay thi vào lớp Trung-dãng năm thứ nhất, mỗi học-sinh cần phải có cuốn:

**SÁCH DẠY TÍNH ĐỒ**

của ông giáo NGUYỄN-ĐÌNH-TỤNG  
soạn dùng chương-trình và phương-pháp sư phạm  
Tựa của M. Nguyễn-Hoài-Đĩnh Đốc-học Hải-dương.  
Sách này có 32 loại tính đồ gồm có 666 BÀI TÍNH ĐỒ về toán-pháp và phép đo lường từ dễ đến khó. Nhiều bài tính đồ có hình vẽ, lời giảng, bài suy-giải bài giải và trả lời.  
Sách dạy tính đồ của ông giáo Nguyễn-đình-Tụng

Soạn rất kỹ, tốt hơn cả các sách tính đồ đã xuất bản từ trước. Không những chỉ học sinh mà cả thầy giáo dùng ra bài cho học-trò rất tiện. Mỗi cuốn giá: 0 \$ 45. Bán tại các hiệu sách lớn ở Hanoi, Huế và các tỉnh. Mua từ mười cuốn trở 20 % gửi lnh hóa giao ngân, viết thư cho:

**Hiệu sách Quang-Huy**

Đại-lý đả các thư báo quốc-vấn và các nhà in, số nhà: 25, đường Maréchal Foch - HAI DUONG

# Tề Thiên Đại Thánh Hi Lạp

TÔN-NGŨ-KHÔNG dịch thuật

## II Giết Mãng-xà-vương

Hercule trở về thành Tyrinthe, báo tin cho nhà vua biết mình-sư đã bị hạ-thù. Bạo-chúa Eurysthe được tin, sợ toát mồ-hôi, sai quân-thần xây một căn phòng bằng thép ngầm dưới đất để chui xuống ở, khi Hercule vào chầu, một hàng rào bằng sắt bằng thép rất kiên-cố bao quanh phòng. Bạo chúa ban truyền đấng-sĩ Hercule qua bằng rào ấy, và ra lệnh cho chàng đi giết mãng-xà-vương.

Mãng-xà-vương là một con rắn khổng-lồ, mình dài và lớn như một chiếc tàu biển, có chín đầu. Nó ở trong đầm quận Lerne.

Phụng mệnh vua, Hercule ngồi xe đi Lerne. Người đánh xe tên là Jolas, là một người bạn của chàng.

Lợi xuống đầm, Hercule lúi gằm, thì con mãng-xà vọt tới xuống một cái hồ dưới đất, trốn.

Tầm nhạ thông và lưu-hoàng vào bóng học vào lên, châm lửa đốt, Hercule đương cung thần bắn tên lửa vào con mãng-xà.

Giận lắm mãng-xà bò lên sân lại định cắn chết đấng-sĩ. Chàng vọt vàng nó người ra một bên vọt mình giơ tay nắm lấy cổ mãng-xà, trên có chín cái đầu ghê sợ. Mãng-xà vẩy dưới quần lấy một chân chàng, núc chặt như trời vẩy.

Chàng cầm cái gậy lớn giàng xuống chín đầu con rắn, vớ toang ra. Nhưng một cái đầu bị đánh vỡ, thì hai cái đầu khác lại mọc lên. Một con thần giải (cua) chắp lá bọ của mãng-xà, lón vớ chông, lảng của bọ đến giờ cạp càng lớn như lưỡi cưa xẻ, cạp vào chân Hercule, khiến chàng cảm thấy đau nhức nhối nhối. Nó định giết-sửu cho Hera. Nhưng Hercule giơ chân lên

lên dần lên lưng con thần-giải, bẹp nát cả chiếc mai rắn như gang.

Chàng ra sức giàng gậy vào chín đầu mãng-xà, nhưng cứ đầu này vỡ, đầu kia lại mọc lên, y như chuyện Phạm Nhan nước ta vậy. Câu tiết, Hercule cầm gậy đánh xuống luôn tay như người giũ gió. Song vô hiệu. Sau ban chàng là Jolas chặt mấy cây gỗ, làm củi, đốt một đồng lửa. Khi cầm những thanh củi đang cháy gió vào cỏ rắn, mỗi khi Hercule đánh vỡ một cái đầu, Thành ra rắn không thể mọc đầu khác được; khi chín đầu đã bị chém đứt con mãng-xà chết cứng ra. Máu mãng-xà độc địa lắm. Hercule đem máu tên rắn; những vào máu nó. Tên tầm máu độc ấy làm sảy da người hay vật, là người, vật bị chết liền.

Giết xong mãng-xà-vương, Hercule lại được lệnh bắt sống con hươu chín đầu. Con hươu này ở rừng Cerynie, có bộ sừng bằng vàng, và chạy nhanh như bay, không chó săn hay ngựa đua nào chạy kịp.

LÊ-VĂN-RƯƠNG  
LÊ-VĂN-TRƯƠNG  
LÊ-VĂN-TRƯƠNG

Nhà xuất bản HUONG-SON, vì ra cho phát hành một cuốn tiên-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯƠNG

**ĐỜI NGHỆ SĨ**  
Là một cuốn tiên-thuyết tả chân, tả chân đời sống thực của các nhà văn danh tiếng hiện đại. Người đọc sẽ cảm thấy xấu xa tất cả cuộc sống của các đời nghệ sĩ. Giá 0\$45. Ở xa thêm cước phí, gửi về ông:  
**NGUYỄN MẠNH-BÔNG**  
97, phố Hàng-Bông - Hà Nội

Nhưng Hercule vừa khỏe vừa nhanh. Đuổi theo hươu rừng và gài hết khu rừng này đến khu rừng khác, chân một năm trời, sau đây-sĩ mới kịp và bắt sống được hươu địu lên vai đem về kinh-đô.

## Qui đầu người mình ngựa

Sau đó, Eurysthe yêu cầu Hercule đi bắt sống con lợn lòi ở Erymanthe.

Erymanthe là một trái núi ở Arcadie. Con lợn lòi ở trái núi ấy hay xông ra khắp các đồng ruộng vườn tược phá hủy thóc lúa hoa quả. Dân-cư các gây-gộc đều đánh thì lợn lòi xấn lại nhe nanh ra cắn chết.

Độc đường đi Erymanthe, đêm ấy Hercule dừng lại trú chân trong một cái hang. Hang ấy là chỗ ở của con quỉ đầu người mình ngựa tên là Poulus. Hercule muốn ngủ đêm tại đó.

Núi ấy là sào-huyệt của bọn quỉ đầu người mình ngựa; chúng có một thùng rượu không-lẽ đẽ trong hang của Poulus. Vô rượu ấy quỉ lắm, chỉ khi nào hội-hợp đồng đ., bấy giờ chúng mới cùng nhau đem rượu ra uống. Poulus không có rượu để uống riêng. Bữa cơm Hercule đòi uống rượu, Poulus bảo rằng bọn lấy rượu ở vò là thì hết thấy bọn quỉ kia sẽ kéo lại đánh chết. Hercule không tin, tự tiện mức lấy một bình rượu.

Thứ rượu này không giống rượu ta uống thường: Rượu ấy là món quà của Trời-Thần ban cho bọn chúng. Mỗi khi mức rượu ra khỏi thùng là mùi rượu xông ra ngào ngạt, thơm phưng-phức như mùi nước hoa, đượm ra một vài đặm đường cũng người thấy. Người thấy mùi rượu, bọn quỉ kia vọt vàng chạy đến để giết Poulus.

Trái này cả tăng dà nai, đưa nhò về một cây thông già cầm định đánh chết kẻ uống rượu này.

Hercule đứng dằng háng trước con động, ném những cây củi đang cháy vào bọn quỉ, rồi đương xông lên tầm mào mãng-xà bắn chông. Trúng tên, mấy đứa ngã lăn ra chết tươi. Những đứa khác hải ù-tê chạy trốn như vịt.

Thấy mũi tên như sức như vậy mới có thể giết chết một con quỉ khổng lồ, Poulus rất lấy làm lạ, đem chiếc tên ngắm nghĩa kỹ càng. Vây thế nào, chàng để rơi chiếc tên xuống bàn chân, mũi tên làm đá ra một chút. Máu độc của mãng-xà ngấm vào, Poulus chết ngay tức khắc.

Đuổi bọn quỉ trở về, thấy Poulus nằm chết cứng ở cửa hang, Hercule rất lấy làm thương xót. Chàng hỏi rằng mình đã mở thùng ra lấy rượu uống để đến nỗi Poulus thiệt mạng. Hercule hứa-làng cho kẻ bắt-bệnh rồi đi.

## Hercule dọn chuồng bò.

Hercule hung-hăng tới núi Erymanthe hy-vọng gặp lợn-lòi bắt sống đem ngay về Trêu. Nhưng con đĩ-trư này bình như khiếp oai vớ-sĩ, chạy trốn biệt tích. Hercule nhất định đuổi theo không tha. Hoàng qua, lợn-lòi nhẩy xuống một cái khe sâu đáy tuyết. Vì trên núi này có nhiều tuyết lắm.

Hercule liền bắt đứt một cái dây lớn như cày, tay, tết thành một

cái thông-lọng rồi buớng xuống khe, lura cho thông-lọng thắt chặt lấy chân và mình con thú đĩ.

Đoạn chàng kéo bỗng nỏ lên, vác nỏ lên vai, chạy một mạch trở về kinh-đô phục mệnh. Con thú ở trên lưng chân, chân bị giờ lên bung-béng, găm-thét dây-dựa hãm-hực mãi mà không sao cựa mình ra thoát.

Vac con lợn-lòi sống vào Triều, Hercule làm cho bá-quan vác-vò khiếp-sợ mặt như chàm đen.

Từ căn phòng thép dưới đất, bạo-chúa Eurysthe t uyên lệnh cho Hercule phải dọn một ngày xo-g chuồng bò của vua Augias.

Augias là vua xứ Elide, có ba trăm con bò dốt trong một cái chuồng rộng như bãi biển, xang

## Đông-tây Y-viên

192, Hàng Bông Lò, Hanoi

TỔNG MỐI CÁC DANH Y  
thuộc mỗi thầy chuyên nghiệm một phương

Bách bệnh người nhơn, trẻ con cũng là bệnh PHONG TINH đều có những môn thuốc rất thần hiệu chữa khỏi rất nhanh chóng. Thuốc bởi bề sức khỏe SÁM-NHUNG ĐẠI 0 BẮT VỊ KIM CẠI cũng có bán tại khắp các đại lý.

TẠI TRUNG-CỘ  
VINH: Sinh học được điểm  
HUE: Ngang giang, Đức thành

Lời phê-bình của báo Đông-Pháp về quyển:

# Thời thế với văn-chương

CUA ÔNG SONG - AN HOÀNG - NGỌC - PHÁCH

...trong khi dư-luận chính-đang đag ta-thần về những tiểu-thuyết khiêu-dâm trực-lợi, mà trên các báo đã nói nhiều lần, những sách như quyển « Thời-thế với văn-chương » xuất-bản rất hợp thời. Thật là những tài-liên cần quý cho nền quốc-văn, lúc còn nghèo những áng văn có giá-trị chân-chính. Vì những sách này không những ghi lại các thường-thức về lời đẹp, ý hay mà còn có thể đem làm mẫu mực trong văn-giới.

(Đông-pháp số 4822 ra ngày 9-5-41)  
Sách đẹp, giấy hơn 200 trang, giá 0p.80  
NHÀ IN CÔNG-LỰC, N-9 RUE TAKOU HANOI Tel. 962 XUẤT-BẢN

rồi lại về cánh bay về tụ-tập ở đăm. Đăm này là một cái hồ lớn, nước cay-cối mọc rậm-rạp như rừng. Đi tau bè ra đó không được vì nước rất nóng, và bùn nhiều lắm. Cũng không thể lội ra đó, vì dạt chân xuống nước rồi cái, là bị sa lầy ngập cả đầu người. Nếu không được cứu-thiết thần-vương Valentin (con trai Ngọc-hoàng Jupiter và thiên-bộ Janon, người rất xấu-xí) giúp sức thì mất-dạng như Hercule, có lẽ không làm gì nổi nữa.

Hea-thiết thần-vương tặng Hercule một món bảo-bối là một cái thiết-đặc tức là một cái mỏ thép. Ngồi trên núi, cạnh đầm, Hercule rung thiết-đặc thành những tiếng leng-keng rung-rợn đến nỗi đoạn thần-điều đang đậu trên ngàn cây nghe tiếng vội vỗ cánh bay lên tán-loạn. Hercule dương cung thần bắn chết mấy con. Những con sống sót sợ quá, bay thẳng ra biển khơi không bao giờ dám trở lại nữa.

Xong việc này, Hercule lại được lệnh đi bắt sống con bò mộng ở đảo Crète đem về. Hercule đáp tàu ra đảo Crète, vào hệ-kiến vua Minos là chúa-đảo, xin phép bắt bò-mộng. Bò-mộng phá-hại mùa-màng, không ai trừ nổi, nay thấy người xin đi bắt, nhà vua chuẩn tàu ngay.

Gặp bò-mộng, Hercule xông vào nắm lấy sừng nó, lôi đi senh-sạch để xuống tầu, cạy đờn (sinh Peloponèse, rồi lại lôi senh-sạch về kinh ra mắt bạo-chúa.

Ba-hải Long-vương (Neptune) là hoàng-đế Ngọc-ngọc(Jupiter) cam không cho giết bò-mộng, người ta liền thả nó chạy đong, phá-hại mùa-màng khắp chỗ, mãi đến khi bị dũng-sĩ Thésée giết chết, nạn bò-mộng mới yên.

(Còn nữa)

TÔN-NGŨ-KHÔNG dịch thuật.

Imprimerie TRUNG-BAC TAN-VAN  
Capitole Hanoi  
Tirage à 50 exemplaires  
L'administrateur général: Ng. đoàn-VƯỢNG

HỜI CÁC BẠN HÂM MỒ THÈ-THAO LA THÍCH VỚI NGHỀ BẠN NÀO CŨNG NÊN CỎ

## VÕ ANG-LÊ

CỦA VŨ-ĐƠN VỚI BỊCH-UYÊN ANH SOẠN

Viết rất công phu, nhiều hình ảnh, giấy đủ lối đánh. Có nội đến tên hầu khắp các võ-sĩ trong ba kỳ. Võ sĩ nào đáng làm gương, võ sĩ nào không nên bắt rước. Theo sách này trong một tháng cam đơm thành một võ-sĩ rất lành nghề, võ địch 0338, cước 0516, mua mandat về trước 0554. gửi lnh hóa giao ngân c. r.) 0574.

Thư mandat đề cho:

M. LÊ-NGŨC-THIỆU  
67, Rue Neyret (phố Cửa Nam)  
HANOI - Tél. 786 - TONKIN

## PHÒNG TÍCH

CON  CHIM

Khi dây hơ, khi tức ngực, chán cơm, không biết đói, ăn chắm tiêu, bụng vô nhai bích. Khi ăn uống rồi thì hay ợ, ợ hơi hoặc ợ chua). Trường khi tức bụng khó chịu, khi đờn lưng, đau rạn trên vai. Người thường ngạo ngán và mới mới ốm bả chân tay, bị lâu năm, các da vàng, da bụng đầy. Có nhiều chứng không kể xiết chỉ lên thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay.

Liều một bản uống 02es.

Liều hai bản uống 04es.

## VŨ ĐÌNH TÂN

Ấn từ kinh điển năm 1926

178 *de* Lachtra, Haiphong

Đội lý phát hành toàn Việt Hanoi An-Hà 38 Hàng Mã (Caiway) Hanoi. Đuợc quyền hành khắp Đông-Dương. Mua 500 số 05 Bonnal Haiphong. Có 1000 số 05 khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-kỳ, Cao-mộc về Lào và Lào các đảo biển trong.

## THOẠI-NHỆ-TÂN HỒNG-KHÊ

Cà, sớt, nhưc đầu, dau xương đau mình, ròi con người lớn chỉ uống một gói Thoại-nhiệt-Tân hiệu phát 12 tay giá 0310, 5 phút ra mồ hôi khô hẳn.

### THUỐC KHÍ HƯ

Các bà b' bệnh ra khí hư (sích bạch đái ba) uống đủ các thứ thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí hư Hồng Khê số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khô Hoàn Hồng Khê giá 0350 đổ vào của m nh là khỏi rứt. Trăm người chữa theo cách này khỏi cả trăm.

### ĐIỀU KINH CỬA HUYỆ

Các bà các cô kinh không đều máu sấu uống thuốc Điều kinh dưỡng huyết Hồng-khê (0350 một hộp) kinh đều huyết, lốt ngay.

### THUỐC 'CAI HỒNG KHÊ'

Không chọn lãn chất thuốc phiện (nhà đơan đĩ phá chất, nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được, nó gây hút một đồng bạc thuốc phiện, chỉ uống hết 0p 20 thuốc cai là đủ vấn đi làm việc như thường, thuốc viên 0p 50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai

### THUỐC PHÒNG INH HỒNG KHÊ

Giấy thép bọc ngang gói.

Thuốc Hồng-Khê chữa người lẳng lơ

Hai câu sấm này, ngày nay quá thấy ứng nghiệm, vì hê ai bị lậu không ch' mới hay kinh niên uống thuốc lãn Hồng Khê số 30, một hộp 0p 20 cũng rứt nốt, ai bị bệnh giang mai không cứ về thời kỳ thứ mấy, mới hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc gang mai số 14 cũng khỏi rứt nốt một cách dễ ẹm, không hại sinh dục, nên khắp nơi đầu đầu cũng b' ết tiếng.

### NHÀ THUỐC

## HỒNG-KHÊ

Đã được thưởng nhiều Đại tịch vàng bạc và bằng cấp

Tổng cục 75 hàng Bờ, chi nhánh 88 Phố Huế Hanoi và đại lý các nơi. Có hiện sách GIA-ĐÌNH-Y-DƯỢC và HỒ-NGUYỆT (ẨM-NANG 40 phòng thân và trị bệnh

Thăng tư đơng đồ nấu chè.

Ấn lết đơan-ngự trở về tháng năm!

Có lẽ trong hai tháng này là dễ mắc bệnh đau bụng đi rữa hơn hết.

## TỄ-CHÚNG-THỦY DẠI-QUANG

là một thứ thuốc, trị khỏi bệnh đau bụng đi rữa rất hay; chứng bệnh thời dịch tả uống thuốc này công-hiệu lắm. Mỗi lọ giá 0\$ 10, có mua xin nhân kỹ nhân con Bướm-Bướm chữ hiệu Dại-Quang, số 23, phố Hàng Ngang, Hanoi mới phải là thuốc chính hiệu

### NGƯỜI ĐỀU ĐỌC:

Báo Mới

vi

Báo Mới

của tất cả mọi người

### Trung-Bac Chu-Nhat

(Publication hebdomadaire du T.B.T.V.)

#### TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	5\$00	3\$25
Indochine, Annam et Laos	7,00	3,75
Indochine, France et Colonies françaises	12,00	7,00
Administration et Services publics	10,00	6,00

Les abonnements partent du 1er ou du 15 de chaque mois et sont - toujours payables d'avance -

Les mandats doivent être établis au nom de M. NGUYEN-VAN LUAN

Boulevard Henri Orléans - Hanoi

MUỘN CHO EM TRẺ MẠNH KHỎE VÀ VUI VẺ, NÊN DÙNG: TIÊU NH

## CAM-TÍCH-TÂN

CỦA NHÀ THUỐC NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG, là một thứ thuốc chuyên trị em trẻ bệnh cam tích, như là mặt xanh da vàng, bụng nổi gợn xanh, yếu đuối thường đau, có đùn hay khọc, v. v., là hay hơn hết, không có thứ thuốc nào sánh bằng.

Giá bán mỗi gói: 0\$10

### QUỐC HỌC THƯ XÁ

sẽ lần lượt xuất bản:

QUỐC-NGŨ MŌI

dạy văn quốc-ngữ theo phương pháp thực hành và tức hành, giúp văn này được học về lòng đũn, không phải học chữ cái và văn b'ng chữ trác.

### QUỐC SỬ ĐÌNH NGOA

một tác phẩm khảo cứu và phê bình sẽ là m' chuẩn đ'ng đ'ng luận học giới và sự giới Việt-Nam

### TÂM NGUYEN TU ĐIỀN

ginh hoa của một giới tâm b' kinh truyện sẽ từ Việt-Hàn, phẩm là văn nhân học giả đ'ng đầu thời đ'c.

Sách của QUỐC HỌC THƯ XÁ toàn là sách đ'ng đ'ng có giá trị, trình bày theo một nghệ thuật riêng, số in có hạn đủ bán buôn cho mấy hiệu sách và một số đ'ng giá đ'ng b'hen' mua trước chủ không gửi bán, vậy còn hạn sách nào muốn lấy mới thế bao nhiêu cuốn, xin viết thư ngay về cho:

### M. Lê - văn - Hòe

167b Rue Tien Tain, Hanoi

Khi sách in xong, sẽ gửi lnh hóa giao ngay đ'ng tiền rồi cước phí tác giả gửi. Hoa hồng nhất loạt là 25%, đ'ng giá nào muốn nhận sách tận nhà xin cho biết. Mua một vài cuốn phải chịu cước phí và không được trả hoa hồng (Mười gửi đi một số tiền trước cũng được, sẽ trả về tiền sách)

M' được in thay, không hay sai lầm và giá phải chăng. Nên đến hỏi tại

IMPRIMERIE

Trung-Bac Tân-Van

36, Bd. Henri d'Orléans. HANOI (ở ĐẦU NGŨ THAM TRÔNG SANG)

Có nhận in đủ các thứ sách-vở, số-sách, các thiệp hiệu hỷ, chữ Tây, chữ Nam, và chữ Tàu.

Thuốc lão Đông-linh  
đầu phở Cửa Nam  
vừa rẻ vừa ngon, giọng ngọt  
khởi em, đong-bào bốn đ'ng  
chiều cổ mua dùm

CỦA NHÀ THUỐC NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG, là một thứ thuốc chuyên trị em trẻ bệnh cam tích, như là mặt xanh da vàng, bụng nổi gợn xanh, yếu đuối thường đau, có đùn hay khọc, v. v., là hay hơn hết, không có thứ thuốc nào sánh bằng.

**NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG**  
**ĐẠI-DƯỢC-PHÒNG**  
76, Phố Hàng Bướm, HANOI - Điện thoại số 849

# THE YOKOHAMA SPECIE BANK, LTD.

FONDÉE EN 1880



CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ.. .. YEN 100.000.000  
FONDS DE RÉSERVE.. .. YEN 143.400.000

*Siège Social :* **YOKOHAMA**

**Agence de Hanoi : 43, Rue Paul Bert**  
*(Bureaux auxiliaires à Saïgon : 2, Rue Pellerin)*

Adresse télégraphique :

**SHOKIN HANOI**

Téléphones :

**1515 et 1516**

## SUCCURSALES et AGENCES :

Alexandrie	Dairen	Kobé	Osaka	Shanghai
Bangkok	Feng-tien	Londres	Otaru	Singapour
Batavia	Hambourg	Los Angeles	Paris	Sourabaya
Berlin	Hankéou	Manille	Pékin	Sydney
Bombay	Hong-kong	Moji	Rangoon	Tien-Tsin
Calcutta	Honolulu	Nagasaki	Rio de Janeiro	Tokio
Canton	Hsin-Kin	Nagoya	San-Francisco	Tsi-Nan
Chang-Chia-Kou	Karachi	Nanking	Seattle	Tsing-Tao
Chefou	Kharbine	New-York	Semarang	Ying-Kou

*Correspondants dans toutes les Grandes Villes Commerciales du Monde*

COMPTES COURANTS ET DE DÉPÔTS — ENVOIS DE FONDS  
LETTRES DE CRÉDIT ET TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES

*S'Adresser, pour tous renseignements, aux bureaux de la Y. S. B. LTD.*