

TRUNG BAC TAN VAN



ĐẶC SẢN CHỦ NHẬT
NG C VƯỢNG CHỦ TRƯỞNG

SỐ HY-LAP

11. MAY 1944
SỐ 60 - 3142 0519

SƠ BÁO NAY

Sơ báo này chúng tôi muốn nói nhiều về Hi-Lạp. Hi-Lạp, trong ba tuần lễ qua, tuy đã hết sức cảm cự với quân Đức nhưng không lại. Hi-Lạp đã dẫu hàng Sư đồ ngã của cái nước có một nền văn minh cổ nhất hoàn cầu dù sao, ta cũng không thể đứng đằng.

Trong bài diễn văn mới đây của quốc trưởng Đức Hitler, chính Hitler cũng nhận rằng: "Bao giờ tôi cũng lấy làm tiếc rằng phải bắt buộc gãy chiến tranh với Hi-Lạp. Tôi tôn kính văn hóa và mỹ thuật của nước ấy — nơi đã phát sinh ra cái ánh sáng đầu tiên của cái đẹp và danh dự của người ta vậy. Tôi đau đớn mà phải trong thất chiến-tranh lan rộng ở đó mà không làm thế nào khác được."

Hi-Lạp, một nước như thế, chúng ta cần phải biết lắm. Văn minh của nước ấy, tinh-thần thượng võ của dân-tộc ấy và nền giáo-dục chắc chắn là nó đã làm cho mọi người ta vui, đều có ở trong số báo này.

Ước ao rằng các bạn sẽ thấy đại khái cái hồn nước Hi-Lạp ở đây.

T. B. C. N.

Dân Hy-lạp cũng có thần Thiên-dường và Địa-ngục

Kê trong các dân-tộc thì có lẽ dân-tộc Hi-lạp là dân-tộc tôn sùng về thần nhiều nhất, và các vị thần trong thần thoại Hi-lạp là các vị thần được khắp thiên hạ biết tên.

Khởi thủy các vị thần

Theo sách *Théonogie* của Hesiode thi đầu tiên là *Chaos* tức là khoảng hư không vô biên. Rồi thi đến *Gaea* tức là trái đất và *Eros* tức là ái-inh. *Chaos* sinh ra *Erebe* và *Dêm-iôi*, hai thần này lại sinh ra *Ether* và *Ngày-sáng*. Sau đó *Gaea* lấy *Oaranos* và sinh ra các thần cao nhón *Titans*. *Cronos*, vị thần Titau tré nhất sau là *Rheia* và sinh ra ba giài: *Hadès*, *Poseidon*, *Zeus* và ba gái là *Héra*, *Déméter*, *Hestia*.

Nhón lên, *Zeus* trai ngôi của bô dề lên ngôi vua và chia giới đất làm ba phần, *Zeus* giữ giới, cho anh là *Poseidon* các vùng bờ và cho em cả *Hadès* các vùng ở dưới mặt đất.

Thần trên Thiên-dường

Các vị thần trên Thiên-dường của Hi-lạp rất nhiều. Các thần ấy ở trên OLYMPE. Olympe là một trái núi cao ở Thessalie, một miền cao-nguyễn ở Hi-lạp. Dân Hi-lạp tin rằng ở trên đỉnh núi Olympe có các vị thần của sự khôn-nhingo và của nghệ-thuật.

Apollon biểu hiệu mặt trời.

Artémis tức là *Diane*, em gái của *Apollon*. *Diane* biểu hiệu một nàng trinh-nữ đẹp tuyệt trần và là nữ thần của rừng rậm và sự săn bắn.

Hermès tức là *Mercure* là thần của sự buôn bán.

Arés tức là *Mars* là thần của sự chiến-tranh.

Héphaiatos tức là *Vulcain* thần của lửa và các thứ kim khí.

Aprodite tức là *Vénus* nữ thần của Sắc-dep. Cũng với nữ thần *Vénus* ta cũng nên biết đến *Eros* thần của Ái-tình, *Eros* có hình dung một cậu bé mỵ-mẫu có cánh bay, hai

của vua của nhà, luật lệ của Xã-hội, của Hòn-nhan và của Công-ly. Nhưng *Zeus* lại phải theo quyền của *Moire* tức là thần Sổ-mệnh.

Héra tức là *Junon*, vợ của *Zeus* là thần của sự Sinh-dé.

Aténa tức là *Minerve*, con gái của *Zeus* là nữ thần của sự khôn-nhingo và của nghệ-thuật.

Artémis tức là *Diane*, em gái của *Apollon*. *Diane* biểu hiệu một nàng trinh-nữ đẹp tuyệt trần và là nữ thần của rừng rậm và sự săn bắn.

Hermès tức là *Mercure* là thần của sự buôn bán.

Arés tức là *Mars* là thần của sự chiến-tranh.

Héstia tức là *Jupiter*, là thần oai danh nhất của dân Hi-lạp, tức là biểu-hiệu của Giới. Thần này cầm đầu tất cả các thần khác và che chở cho người trần, phép thuật của Zeus thật là không bờ bến. Thần Zeus lại là người sinh ra quyền-hành

tay cầm một cái cung để bắn những mũi tên độc ac vào trái tim những kẻ si tình.

Hesia tức là *Vesta* là thần của gia đình.

Tán là thần của công-ly.

Hébe nữ thần của iuôl trê.

Ô Olympe lại còn có những thần này :

Hélies tức là mặt-giời. *Héios* có hai em gái là *Séléné* (hay là *Méné*), nàng là Mặt giáng, và *Eos* là Binh-minh.

Boré, *Notos*, *Euros*, *Zéphyre* thần gió của bốn phuông giời.

Typhon, *Chimère*, *Hyères* thần của phong-sa bão-váp.

Poseidon tức là *Neptune* thần của các đại-dương.

Fleuves thần sông lớn.

Potamides thần sông nhỏ.

Naiades thần suối lòn.

Créées thần suối nòi và *Limnades* thần các hồ ao.

Oréades thần các núi.

người đời số mảnh của người đời. Nữ thần *Parques* có ba người:

nàng *Clotho* cầm quyền cùi bắt đầu số mệnh của người đời, nàng *La-chesis* kéo chỉ: tức là ngày tháng của cuộc đời và nàng *Atrocos* cắt đời, soi chỉ để châm hết cuộc đời!

Némésis thần 'cử' sự chừng mực, nàng di phâ

Thân cùa Địa-ngục

Hadès hay *Aïdonreux*, thân cùa Địa-ngục là anh em *Zeus*. Thân này tuy có lầm cho hoa quả của trời đất này nở nhưng thân là biến biến cho sự chết. Theo thần-thoại Hi-lạp thi nói ở cửa phân *Hadès* tức là Địa-ngục, rồng vò cùng. Các người chết đi từ *Hermès* đặt tên *Cerbère* ba đầu, con vật này thấy người nào vào Địa-ngục thì vui vẻ đón chào, còn người nào đón trên ra thì nó căm chê. Sau đó các người chết lại gặp người chờ thuyền *Charon*, họ phải già cho *Charon* một số tiền để *Charon* chờ họ qua bờ song ghê gớm đây máu, lùa, ăn, rết!

Sau hết họ tới trước mặ ba vị thần *Minos*, *Eoche* và *Rhadamanthe* có tông là ba vị triết rất công bằng. Kẻ nào co tội thi bị phạt xuống *Tartare*, kẻ nào nhân đức thi được lên *Elysée* hay là *Bard* của các kẽ súng surđong đê sống.

Trong bọn thủ hạ của thần *Hadès* có *Thanatos* tức là thần Chết, dữ dội vô cùng và ác nữ thần *Erinyses* để trừng trị những kẻ giết người hay phạm tội lỗi!

TÙNG-HIỆP

ESSENCE
Térébenthine
Colophane
gởi di kháp nơi, rất nhanh chóng
với giá sản-xát.

Song - Mao

101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141



CHEMISETTES—TRICOIS SLIP—MAILLOT DE BAIN

BÚ CÁC KIỀU, GÁC MÀU, RẤT HỢP TRÒNG.
MUA BUÔN XIN HỘI HÀNG ĐẸP

phuc-lai

37-39, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. № 374

Con phạm tội phản quốc, mẹ lấy gạch đá bit cửa đèn lại cho con không trốn được

Pausanias người thành Sparte, là một danh-tướng ở cổ thời Hy-lap, nhưng ông có nhiều tinh xảo, nên những chiến-công rực-rỡ của ông đều bị lùi-lở.

Pausanias rất có công trong trận Platée, Mardonius một danh-tướng Ba-tư đến 20 vạn bộ binh và hai vạn kỵ binh sang xâm-lấn Hy-lap bị ông đánh bại đến nỗi phải lui-tuần.

Pausanias nhớ cuộc tuồng trận này danh-siêng lung-lây, trở nên kiêu-ngo. Cái véc-thứ hất người ta trách ông là sau khi chiếm được cái kẽng ba chân bằng vàng trong trận Platée, ông cho khắc chiến-công của ông vào đó và để dâng thần Apollon trong đền Delphes.

Dân Larédomone lấy việc đó làm bất-navn, cao bồi nhường chử khắc đó và chỉ khắc lại tên những tuanh phố đã thắng trận Ba-tư.

Sau trận Platée, Pausanias được thống-lệnh thủy đoàn Hy-lap, nhân có giặc ở đảo Cypress và Helles pont kêu kêu quan đến giao-yết được, nên danh tiếng lại tuém lung-lây vì đó mà ông trở nên tham-lam quá độ.

Pausanias được tin vua Ba-tư có một người con gái nhan sắc rất đẹp, ông uye-ao được kêt-hôn với mỹ-nhân đó, nên sau khi chiếm được Bizone, ông sai sứ dem một đoàn tù binh gồm những tướng tá và hoàng-thân nước Ba-tư mà ông đã bắt được sang nộp vua Xerxes, cùng kèm một bức thư sau này:

«Thần Pausanias thông-soái quân đội thành Sparte, thay trong dân tú binh có nhiều vị trong hoàng-tộc, vay xin dùng làm sinh-lê dem dâng bệ-hạ, mong bệ-hạ doái thương gá con gái cho. Pausanias này xin thăm lợ và, nếu được như nguyện, xin dem hết binh-lực giúp nhà vua dân lây thành Sparte và các thị-trấn khác của Hy-lap».

Vua Xerxes nhận được bức thư trên à mường, sai Ariabaze làm sứ giả mang mặt bức thư đến đập lỗ Pausanias. Trong thư, Vua Ba-tư

khen ngợi ông và hứa sẽ làm đúng lời hẹn.

Pausanias được lời như cởi-tắc son, hảm hờ làm trọn các việc đã hứa. Tuy khi sắp khởi sự, dân Ba-tư Laredome biết chuyện, lây làm rõ vục, trèu đến thành Spa-te và bị đem xú-về tội phản quốc. Vì

không dâng chửng cớ, Pausanias không bị kết án nặng, nhưng cũng phải phạt tên và bị truất khỏi gduc chì-huy thủy đoàn như trước.

Được lìa, Pausanias vẫn động lại được phuc-chức trong quản-dộ, nhưng lần này ông cư xử khác hẳn trước, ông dù cả tính-tinh và cách-phục-sức, không chịu tiếp-khách, ăn nói ráo-cao dạo-cùng-trí-quán ráo-đo.

Chẳng bao lâu, Pausanias lại chán cuộc đời ở Sparte, xin lui về tại Colone một thành-phố của xứ Trade, tại đây ông ấm-mun-lập hội-dâng để nỗi loạn lâm-nội-trung cho quản-dịch đến cuối Hy-lap.

Dân quản Larédomone biết, sai sứ giả mang chiếu cùi dem báu Pausanias giờ về Sparie, nếu không sẽ bị két-tan-ủi hình.

Pausanias nhanh được chiếu chỉ bắt đặc di hòn giòi về Sparie, trước có thê-dâng thê-lực tien-tai vận động kêu-iội được, không ngờ vừa đến nơi, bị các quan chức bắt hụt ngục ngay. Người ta buộc tội ông thông đồng với Ba-tư là nước thù xui xoa-dồn dân thành Sparte nùi loạn долай tự do, nhưng vừa ssu, nhà cầm quyền không tim được chứng-cố hiến-nhiên nên cũng bắt được miến-nghị.

Khi các quan chức xong vào bắt thi Pausanias dâm-đom-gãy-chết, người ta dem ra khỏi đèn, ông vừa tắt-nghỉ.

Có một vài người dê-nghị dem di hòn Pausanias đến chôn-chung với những người bị kêt-án-tử hình để làm gương cho người khác, nhưng có một số đông người nhô-dễn nhưn y-công-hiến-hách của ông về trước, phán-dối lối-hình-phat-dó, nên dì-hai ông vẫn được an-tàng-xa-noi-ông-tu-trần.

XÁ-LA thuật

thu ấy di-trinh với các nhà cầm quyền.

Nhưng quan-chức thành Sparte rất khôn-khéo, không cho bắt Pausanias với, định-lừa cho bắt được qua-tang-se-nghiêm-tri, nên nghĩ ra kế sau này :

Tại Témare, có đền thờ Neptune mà người Hy-lap coi là một noi thiêng-liêng và hất-khả-xem-pham. Các quan-tòa cho Argilius đến trốn ở đây, nhưng lại cho đào một chỗ dưới đất đặt người rinh-sản, hể ai đến giao-thiệp với Argilius thì lâng nhẹ-xem-bó-noi-chuyen-những-gi.

Pausanias được tin Argilius trốn ở trong đền kia, rất lây-lam-bối-rối, vội vàng chạy-lại bối-thi Argilius kêt-hết-dần-duổi-chò nghe ve-búc-hu-giờ cho vua Ba-tư, Pausanias ráo-sự-hai, yêu cầu Argilius tết-lộ các sự-bí-mật và sẽ được trọng-thưởng nêu-làm-trọn được cái-việc-dó.

Argilius hứa-se-làm-theo.

Pausanias tin-lời Argilius ra và

về

đến

giữa

đường

suyt

bí

bát

đi

nhau

Dàn bà nhà quê-Hi-lap di-tri-hội đến Delphes



NGƯỜI DÀN BÀ trong mỹ-thuật Hy-lap

Nhân-dó các nhà-diện khác người Ionien có cái-sáng-khiển-dùng-dâ-hoa để-chạm-tượng-vi-dâ-hoa-diễn-dạt-rõ-hon-dòng-dàn-bà-dang-tô-son-diêm-phao-ở-trong-lòng-hay-darg-nhồn-nhờ-rò-chuyen-dưới-cánh-thần-āi-Hes. Bé-rô-cá-xâ-hội-Hi-ở-thời-kỳ-này, mới-bèo-dược-câu-dây-ý-ngthi-cá-Antiphane-trâ-lời-vua-xứ-Macédoine, «Né-bè-bà-muốn-thưởng-thúc-bí-kịch-Nhâ-diễn-bé-bà-phải-đò-vào-những-cuộc-dâ-yen-của-người-Nhâ-diễn, hay-vi-tinh-mà-bị-danh-dòn-nhù-tq». Vào cuô-thời-kỳ-hi-IV-dân-bà-hiển-binh-tiến-mát-các-dồng-tiến. Thời-áy-Praxèle-nỗi-tiêng-về-món-trận-hình-phu-tri-heg-nghé-thuật-dân-Ionien. Dân-bà-của-ông-nhan-sắc-uyệt-vời, mà-vẫn-giữ-được-về-týc, với-cáp-mái-ém-ái, và-nước-nao-đi-đông-hàng, tuoi-ān. Ánh-huống-của-dàn-bà-dối-với-mỹ-huatu-đi-ra-lon-nhất-với-thời-kỳ-vua-Alexandrie-tri-vi-dến-thời-kỳ-dò-hộ-Hê-mê. Ở-hi-thời-kỳ-này, dàn-ông-ham-mé-sắc-dụ, bô-cá-việc-nước, cùi-vui-thú-vi-con. Phu-nh-thuat-là-k. Ở-kì-khuôn-kì-đi-gia-dinh-và-bát-dầu-chiem-những-dia-vi-trucor-kia-danh-rieng-c-o-dan-đong. Bérénice-vợ-vua-Ptolémée-Soter-i-ở-một-nha-chi-h-tri-gian-dâng, đuc-rô-hung-râi-tin-yêu. Hélyde-Nossis, An-tié-ai-nhưng-nú-āi-nồi-dân. A-axa-dra-con-gái-Néa-kés. Hé-le, cùi-kái-Tainon-là-nhưng-nha-hoa-cùi, dàn-ba-lam-thay-thuốc-càng-chảng-h-amp-gl. Nhưng-tần-kích-ở-thời-áy-chứng-đo-cho-su-giai-phóng-cá-phu-nữ-Hi-lap. Cùi-nh-đu-cáu-ván-nói-dến-uy-tu-sóng-dàn-bà-trong-xe-noi-ti. Präi-chảng-vi-những-nha-văn-thời-áy-hay-dược-hầu-chuyen-cá-dâng-vuong-phu, nén-khi-soan-kich-ho-không-quen-nhưng-cùi-chi-lịch-sự-ho-và-cô-dối-với-dàn-bà. Nha-thien-van-hoc-Conon, muôn-ca-tung-mô

(xem tiếp trang 34)

NHÀ - DIỀN THÀNH - PHỐ CẨM THẠCH



Pisè, bến của Nhã-Biển

Trên Nhã-diền lầu tháp nhấp, khách du tưởng mìnhs
và với mồi tháp cẩm-thạch.

Chỗ nào cũng thấy tượng. Tượng đầu hò móng bằng
gỗ, sừng và tai bằng vàng. Tượng thiếu - niêm kỵ mã,
bằng đồng đen. Tượng thần bằng ngà. Hình mặt ngực
bằng vàng. Đó. Nhưng cái cẩm-tưởng mạnh nhất của
khách là lưỡng minh lực pào giang-san cẩm-thạch; cài
cẩm-tưởng thanh-thú ấy làm cho khách du lảng-lâng
nhé-nhàng lâm-rộn như dòng suối trong chảy
qua suối non: Nước phèn hăng ám tại ngực hò,

Mỗi buổi sáng thành-thanh-duới vòm trời xanh òng-long,
đó thắc dù náo cơm thịt gá, ruya rę cát-pa nước
rửa tay là nước suối cẩm-thạch, ra ngồi dưới đèn
Parthéon toàn thân bằng cẩm-thạch từ nèo đến nón,
ăn còn gi-thanh-thú cho bằng! Một hơi gió nhẹ thoảng
qua tưởng như có thể thổi bay minh lèn nơi cao-siêu,
ph-han. Vì, cái thần hinh lúa này sao mà nhẹ nhàng
lảng-lâng đến thế? Tiêu-nǚ có cánh nái lung dô cột
đen, cát-dù mình cung bay cháng?

Thân-nǚ có cánh muôn đòn minh phóng lên cõi trời
khác cháng?

Cái cảnh hoang-lan tinh khết, thành-lao, thô không
bi-kém ràng-ron, đã kéo tám-hồi minh về thời vinh
mang rực-rỡ nước cờ Hy-lạp cháng?

Khách không biết rõ,
Chi biết khách muốn chép cánh cao bay.

Một cuốn sách rất cần cho các giáo sư cũng các thí sinh

CAO ĐẲNG TIỂU HỌC PHÁP VIỆT

RECUET

để sự-j's donnés au Diplome d'études

Primaires Supérieures, Indochinoises

de 1933 à 1939

do nhà Học - chính Đông - Pháp xuất - bản
sách dày 124 trang — $\frac{1}{2} \text{ li} \times \frac{1}{2} \text{ li} \times \frac{1}{2} \text{ li}$ —
Giá bán: 0p80 — Cứu gér bảo đảm 0p24

BẢN TAI:

Nhà In Trung-Bắc Tân-Vạn
26 — Boulevard Henri II/Orléans — Hanoi

Lên ngọn đồi Acropole khách lại vẫn thấy cẩm-thạch
và cẩm-thạch. Núi cẩm-thạch, di-lịch cẩm-thạch, chai
cẩm-thạch, hộp cẩm-thạch, giày nhật-tríh cẩm-thạch, mảnh
cột cẩm-thạch, lùm lá lịt lòn-sòn dưới chân đồi.
Bên tâ, ở bên hữu, ở trước toàn cẩm-thạch. Kia xa
xu, giái suối trắng như bạc chảy, đang róc-rẽch lách qua
khe cát-n-thach trong suối giội xuông suồn non.

Bảo là cảnh nên thơ chưa đú,

Phải gọi là cảnh thần-tiện mới đàng,

Điện Aeropole và điện Parthéon dưới mặt trời.

Cánh hoang-lan ở đây khác, Nô không có cái thành-thanh
của hoang-lan. Thị-gian chưa làm gì nèo cẩm-thạch
với những tiền-nữ có cánh, những thần-mã biết
đi. Đó là ánh-huồng tần-phá của bom huân-tròc
Iconoclaste nước Anh. Phái, Phái, gọi là bi-sút mè, bi
nà lắc-dan, bi giết-chóc, bi phá-hay Không gọi được
lá hoang-lan. Đứng trước cánh lán-phá, người ta cảm
thấy sự ghê-sợ của tai-nạn, của cù-dòng, của nhanh-chóng
biến thành tưống đà. Mùa đón của họa mào-gá
tung-toé lèn cù, lèn dâ, lèn « chán tay » bằng cẩm-thạch.
Mùa long-lanh của các thế-kỷ lru-thông, luân-hoan
trong cẩm-thạch, maul da hòn bị dàn dài dưới
ánh mặt trời, lam cho cạnh cát, sướn tưống nồi mâm
hung-hung da cam.

Mặt trời chiếu giọi vào, đã suốt qua cẩm-thạch, đánh
bóng những gáy lá hoa, làm tràn ngập ngôi đền hoang
một thứ ánh sáng trong như pha-lê vậy.

Thật là một cảnh hoang-lan sống và mặt trời.

Tu gáy tên Aeropole, điện Parthéon, tôi chỉ đón
nước mắt của tôi đi cùng với một sự rạo rực, một mối
buồn trong tâm-hồn,

Tôi lâ, làm may mắn được nhìn các cái đó tận mắt
không bị đóng kinh-diễn cho đì, không bị lẩn bụi náo
lắp đì, nêu khong kè lẩn bụi của đường xa.

Trái với La-mã một thành-nhà mà mọi nay đều kíc
xuống chỗ thấp, tôi thấy ở Nhã-diền mọi vật đều bị
tố-kéo lên cao. Phải cất cánh các tượng thần để các ngài
không bay lén trời mất....

Mỗi nơi lanh-dò cao-thuong, thanh-thú như vây bao
gió, ai-đeo-ao-nèo những nhân-vật lùn-thuong, nung
đéc nèo những lu-luồng thấp kém.

V. H.
(viết theo J. Cocteau)

TRUNG KHÍ QUÂN ĐỨC
Ý CÙNG QUÂN ANH-HI
CHÈM GIẾT NHAU TRONG
ĐỒNG BẮC MACÉDOINE
VÀ TRESSALIE CÁCH
SALONIQUE 100 CÂY SÓ

3000 ẦN TẶNG TRONG NÚI ATHOS vẫn không biết có chiến-tranh

Trong thánh sơn đò của Hi-lạp có một kho tàng
vô tận, ngọt ngà, châu báu hàng hà sa số như
trong những chuyện hoang-dường do các ần tặng
đối khát rách ruồi canh giữ

Sự tích kỳ diệu của thánh sơn Athos

Thánh-nhân kể chuyện với một
giọng nói run run vì lòn luồi.
Thánh-nhân kể lại sự-tích mầu-niệm
của thánh sơn Athos: người
kè lại, theo kinh dạo Truyền-thông
Hi-lạp sự-tích Đức chúa Giê-su
giáng trần trong núi Athos, một sự-tích
mà Phúc-Âm của Cơ-đốc-giáo
không hề chép đến, người kè sự-tích
Đức Bà Maria đến lùi trùi ái
nơi đây rồi, người trùi lại đời
thượng-cõ, đời vua Xerxes nước
Ba-Tu dào con sông chia hai núi
Athos và xã Chalcidique; đời A-
lich-sôn Đế-dế nước La-mã mo-
trước đến việc tạc vào núi đá mặt
một người khổng-lồ, một tay cầm
một thanh-phố lớn và tay kia đe
chảy một con sông dài. Rồi đến
những thế-kỷ dài dài gಡet đời
trung cõ của đế-quốc Thổ-nhĩ-kỳ.



Trái với La-mã một thành-nhà mà mọi nay đều kíc
xuống chỗ thấp, tôi thấy ở Nhã-diền mọi vật đều bị
tố-kéo lên cao. Phải cất cánh các tượng thần để các ngài
không bay lén trời mất....

Nhà phải là những học ngô của Ngũ-viên cũ thời cổ nước Hi-lạp.
Bên trái là đền thờ Zeus vi thần cõ danh nhất Hi-lạp.

chuyện hoang-dường, nhiều hơn
cả những châu báu của những
quốc-vương ẩn-dù hiếu-hoa, xa-il
bác nhất.

Từ những thời-dai sà lắc, xa lơ
của đế-quốc Thổ-ni l_kv, những
đế-vương César de Constantople,
những Constant le Grand, những
hoàng-đế Paléo-ogue, Comnène,
những quốc-vương nước Tắc,
những quố-vương nước Bồ,
những đế-của tâ-cá các nước
chu-hàn Nga-la-ur đều mang đến
thánh-sơn Công-vật hay chiếm-loi-
phẩm của các cuộc chinh-phục của
họ để to-tòng kinh tin.

Gần đây khi chính-thống giáo-hội bị nguy - ngập, cũng chính
thánh-sơn Athos, là chốn ăn trú
cuối cùng, là nơi những linh hoa
rực rỡ của mây-thùy byzantin
đồn đến. Một phần lớn của cải phi
thường trong Tháp bảo vật hưu
denh & Stamboul cạnh hòn Sòng
vàng và hòn Phamar đã được đem
đến chôn trong những hầm kín
mít như hòn của hòn đảo Chalci-
dique này. Rồi những kho tàng vò
tù của đế-quốc Nga-la-ur cũng bị
cuộc cách-mệnh đuổi đến nơi đây.

... và những tu-sĩ đối khát
rách ruồi

Những tu-sĩ của thánh-sor Athos
đối khát, tay khô, thay
phiên nban, vừa gác vừa cầu kinh,
và khijn đòi đến mò nál, mò tri,
mò lâm trán một núi vàng bạc,
nhau-bán.

Khắp nơi trong tất cả các tu-vien

dâu dâu cũng nhau nhau những
ghé mun nạm ngà và cần, những
tượng Đức Mẹ bằng vang, đồng, hào
quang bằng ngọc... gạch và kim
cương, những tượng lô-thánh
núi rong các huyện tần-ký,
đông rong, ái thanh-tích dâng
giá mây muối triện bạc, những
hòn đáy thành cát mì lòng súng
đao xa-hoa của đế-quốc Thổ-núi,
kỳ dã chôn vào những cửa cái
không-lô, những túy-đóng phím,
xuất hể vi dãy công thoát tục, vẫn
cầu kinh...

MAI-PHA
Trang-An

Những tu-ni, lanh-linh, trơ như
đá, vững như đồng, phi phím,
xuất hể vi dãy công thoát tục, vẫn
mười ngàn quyền kinh toàn bằng
chữ vàng... Tất cả, p ô thắc cho
một lão-tàng gần mủ ca hả mít và
cô lê kông có mò tí ỷ ưởng gi về
núi của cái mìn đang giựt,

M i sự ra nước phi thường.
M i sự tái ngược đặc biệt của
Đô... Phuong Bao nh sú ngheo
khô tự ý dê cảnh gác hào nhiêu
chưa bao nà tuyet nh ên khôn có
một cái nhìn thêm thường tham vọng

DÔNG-TÂY Y-VIỆN

192, Hàng Bông Lô, Hanoi

TỔNG HỘI CÁC DANH Y
thuốc mồi thay chuyên nghiệm
một phương

Bách bệnh người, nhón, trẻ con
cũng là bệnh PHONG TÌNH đều
có những món thuốc rất thần
hiệu, chữa khỏi rất nhanh chóng.
Thuốc bôi, bôi sáp khỏe SÀM-
NHUNG BẠI Ô BÁT KÍM QUÍ
cũng có bao tại khớp các đại lý.

TAI TRUNG-KÝ
VINH : Sinh huy dược diêm
HUE : Hung giang, Đức thành

AI đã đọc Tô-Tâm, đã xem những bài
phê-bình trên các báo, đã nghe ông
SONG - AN HOÀNG - NGỌC - PHÁCH
diễn-thuyết; ở các hội, quán chè sòn sao
mong đợi cuốn sách thứ hai của ông. Vậy
nếu biết ông Song-An viết những gì,
ngay lì những gì trong họa sơn này thi
nên đọc cuốn:

THỜI - THẾ VỚI VĂN - CHƯƠNG

Ta xem mai vui trước mà ngầm nghĩ. Thời
là một lão, lão rất cần quý cho nên vân
hoài thời này, ta còn thấy những ang
vẫn có giá trị chính đáng

Nhà xuất-bản Công-Lực, 9 Takou Hanoi

Chiến-tranh rinh mò chung
quanh thánh-sơn A'bos nòng nè
thứ g.bí mậ, nặng nề những của
cá, chau bao, ngọ ngà, vàng bạc.
lèng dại dắc lam rung thuyền đèn
nhưng dợt sóng ở chân t.hi, t.ip sóng
xa của bờ E.e, lèng dại dắc co tên
bay vàng dại khoảng trời mây
xanh biếc.

Những tu-ni, lanh-linh, trơ như
đá, vững như đồng, phi phím,
xuất hể vi dãy công thoát tục, vẫn
cầu kinh...

MAI-PHA
Trang-An

HỘI CÁC BAN HÀM MỘ THỂ-
THAO UY THÍCH VÕ NGHỆ
BẠN NÀO CÙNG NÉN CÓ

VÔ ANG-LÊ

CỦA VŨ-ÔN VŨ ĐỊCH (UYÊN ANH SƠN)

■ Viết rất công phu, nhiều hình
ảnh, giày đú lối đánh. Cố nói
đến tên hàn kháp các võ-sĩ
trong ba kỷ. Võ-sĩ nào dâng làm
giuong, võ-sĩ nào không nên bắt
rước. Theo sách này trong một
tháng cam doanh thành mội, võ-sĩ
rất lành nghề, võ địch

0\$38, cuộc 0\$16, mua mandalet
về trước 0\$54, gửi lính hóa giao
ngân (c. r.) 0\$74.

Thur mandat dê cho:
M. LÊ-NGỌC-THIỀU

67, Rue Neyret (phố Cửa Nam)
HANOI — Tel. 786 — TONKIN

PHÒNG TÍCH



Khi đây hơi, khi tóc ngực, chán
cơm, không biết đói, ăn chậm
tiêu, hung vỗ bimb bitch. Khi ăn
nóng rồi thì hay q. (q hơi hoặc
q chua). Thường khi tóc bụng
khô chít, khi đau lưng, đau ran
trên vai. Người thường ngao
ngán và mồi mệt, toàn bã chán
tay, bi lúu nám, sặc da vàng, da
bung dày. Còn nhiều chứng
không kể chi tiết thấy để
chú hoặc khỏi ngay.

Lèn một bận uống 0\$25.
Lèn hai bận uống 0\$45.

VŨ ĐỊNH TÂN

Ấn tú Kim Tiên năm 1926

178 hòe Lachtray, Haiphong

Sau-ý phát hành toà nhà Hanoi An-Hà
12 Hàng Mù (Calvre) Manet. Bại-ý phát
hành 10 tháng-Dương-Nam-Tân 300
phi-Sonai hòe Haiphong. Cảnh lính 100 đại-ý
khắp Hanoi và khắp các lính Tràng
Nam, Bắc-Kỳ, và Lào có tree cái
biển biển.

THUỐC LÀO BÔNG LINH



Thuốc lào Bông Linh
Dân phủ Cửa Nam
Giapa ngày khái, dài 1
Thúc ngon, dài 1
Đông bao bén bò
Chiên có mua giàm!

lsu thuốc lào Bông Linh số 235 cuối
hàng Bông, dân Cửa Nam có bán
các thứ thuốc lá rất thường dùng nha

Những bậc CHA-MÈI trước khi quyết
định về việc hôn nhân của các con
cái... Những ai muốn tìm thấy hạnh
phúc khi dự định lập gia đình riêng
và những ai muốn tìm thấy nguyên
nhân của sự thê-mác... về duyên
phận thi nên mua cuốn :

CHIẾC BÓNG

của Nguyễn - Vỹ giá 0\$55

chi có ngôi bút Nguyễn Vỹ làm ta soi nỗi về phần
đè áo. Còn rất ít KINH HOÀNG của Fragonac Cửu

HY-LAP

QUÊ HƯƠNG NỀN VẬN-ĐỘNG



SÂN VẬN ĐỘNG Ở NHÃ-ĐIỀN

Cát san này cõi hơn 2.000 năm, và lợp lại đà hoa năm 19.6

chúa thần Jupiter tại một tinh-thành xứ Elide (nay là Péloponèze) họ đặt tên tinh ấy là Olympie, thủ nghĩa là nơi thờ thần như tại núi Olympie vậy. Tượng chúa-thần Jupiter thờ Olympie, tác phẩm của nhà điêu-khắc Pridias, là một pho tượng chạm trồ rất tinh-vi, dáng điệu rất linh-hoạt, được coi là một kỳ-công điêu-khắc thời-cổ, và là một trong bảy kỳ-công trong hoàn-cầu.

Bắt đầu từ năm 776 trước tây-lịch kỷ-nguyên,
cứ bốn năm một lần, dân Hy-lap đại-hội kỷ-niệm
thần Jupiter.

Ngoài những lễ-tiết theo phong-tục cổ, ngày hội
có-tổ-chức nhiều cuộn vui, như thi duỗi xe ngựa,
thi ném lao, thi ném đĩa, thi chạy, nhảy v.v...
Toàn là những cách biểu-diễn sức mạnh và sự
nhanh-nhen, cố cho đúng «hèm». Chúa-Thần là
biểu-hiện của sức mạnh vô-dịch.

Dự các cuộc đua, có các lyc-sí Atheniens, Spar-tiates, Corinthians, Thébains, nghĩa là hết thảy
các lực-sí Hy-lap.

Kết thắng cuộc, được ban tổ-chức và công-chứng
hoan-hò tặng-thưởng, coi trọng như kẽ chiến-sĩ
thắng trận trở về.

Lúc đó, cái vinh-hạnh và cũng là cái lý-
tưởng của thanh-niên Hy-lap, là thắng các cuộc
duy-diễn-kinh.

Bốn năm mới mở hội một lần, nên thanh-niên
não cũng có thi-giờ và hy-vọng được đội vóng là
laurier trên đầu, trước mặt nhân-dân toàn-quốc.
Họ châm-chí luyện-tập các món diễn-kinh, chờ
ngày mở hội, chẳng khác gì các ông đồ họa
ta dùi mài k nh sử chờ đợi khoa-thi.

Thê là lòn-giáo dã-sản-sin ra mòn vận-động.

Cái tình-hồn lòn-giáo dã-sản-sin ra mòn vận-động
nhưng chỗ cho tinh-thần thể-thao, cho tới ngày
nay, nói đến «Jeux Olympiques», nhiều người
không nhớ đến những trò chơi tổ-chức ra tại
thành Olympie trong ngày hội kỷ-niệm thần Jupi-
ter, tại Hy-lap.

Các kỳ đại-hội ở Olympie quan-trọng và cố
đến nỗi sau người ta cản-cứ vào đó mà biến niên chép
lịch.

Cho tới mới đây, sau cuôc Áu-chiến 1914-1918,
do sáng-kiến của nước Hoa-ky, người ta dã lập
«Vận-động-hội Thể-giới», cù-hành bốn năm một
lần, mỗi lần tại kinh-dô một nước dự hội, dập-dùng
theo tinh-thần «jeux Olympiques» Hy-lap thời
xưa (Jeux Olympiques ở Hy-lap đén năm 1916 sau
Tây-lịch thi thời ki ông cù-hanh nǚ).

(xem tiếp trang 26)

HY LAP

BÁI CHIẾN TRƯỜNG CỒ KIM

Những ai dạo qua lịch-sử cổ Hi-lap, một nước đã từng có một nền văn-minh rất rực-rỡ về đời thương-cố, trướ: Thiên-chú giáng sinh, cũng phải chà ý đến những trận đánh lớn lao giữa dân Hi-lap với những kẻ xâm-lược từ phái Đông hoặc từ phái Tây tiến đến. Hi-lap, vì vi tri về địa-dư của nước đó từ xưa đến nay vẫn là một báu chiến-trường mà Đông-phuong và Tây-phuong thường xung-lột nhau một cách rất dữ dội. Những tên mà ta thấy trên hòn đảo Hi-lap như Marathon, Salamine, Thermopyles, Navarin, Léante, Actium (Atra), Matapan là nhắc lại trong óc chúng ta những đoạn lịch-sử vè vang, những trận đánh rát dữ-dội giữa người Hi-lap và các dân tộc khác ở Đông-phuong (Thổ-nhĩ-Ky, Ba-tur) hoặc Tây-phuong (La-mã ngày xưa và nước Ý ngày nay).

Marathon, một làng ở xứ Attique miền Nam Hi-lap đã thắng đội quân của vua Darius nước Ba-tur năm 490 trước Thiên-chú giáng sinh. Vùng Salamine ở ngày trước nay còn cảng cùng tên Jó ngày nay là nơi mà dân ta đánh Thémistocle nước Hi-lap đã đánh tan đội chiến-thuyền rất lớn của vua Xerxes nước Ba-tur năm 480 trước Thiên-chú giáng sinh.

Thermopyles, nơi mà vua Léonidas cùng 300 lục-sĩ xứ Spar e dã chống với hàng vạn quân của vua Xerxes nước Ba-tur rồi cuối cùng

đều liều minh để phá tan dồn quân giặc.

Navarin một cái mũi bắc ở phia Tây-Nam bán đảo Péloponèse, trên đường từ bờ Ioniens đến bờ Crète nơi mà quân Thổ đã bị thát-bại một trận lớn khiến người Thổ phải lui khỏi bán đảo Ba-nhĩ-cán.

Léante ở ngày xưa vịnh Corin-the giữa bán đảo Péloponèse và nước Hi-lap cũng là một nơi mà quân Thổ đã thua trong năm 1571. Trong trận này Don Juan d'Autrache người Tây-ban-nha đã làm cho Tây-phuong thắng Đông-phuong và nhà vua-a-si Tây-ban-nha Cervantes đã bị thương và bị bắt làm tù binh trong năm năm.

Gia Léante lại có một báu chiến-trường nữa là Actium ngày nay là Atra.

Hồi đó, Đông-phuong ở trong tay hoàng-hậu A-cập Cleopatre và La mă thị hánh vục cho Tây-phuong. Actium là bối chiến-trường mà năm 31 trước Thiên-chú giáng sinh, Octave đã đánh tan đội chiến-thuyền của Antoine và hoàng-hậu Cleopatre, một người đã lấy nhân sả ra thủ phục được Cesar và An oine.

Actium ở ngày xưa vào bờ Adriatico, trong lúc hòa-binh, di pháo từ Naples đến Nhâ-nhị-danh phải qua bối chiến-trường nổi tiếng trong lịch-sử đó.

Henri Bidou đã là Actium như sau này: «Ở miền hải-phận Actium nêu các chiến-thuyền xứ Ai-cập khống chế trốn thi-tinh-thé treo hoan-cầu đã thay đổi bối... Navarri ta di qua cái cảnh lớn lao trong biển đó như qua một rạp hát. Cỏ lè chính là trên các ngọn đồi, trên những vũng bờ hép và dài dò, trên những ngọn núi xa xa dù là nơi Antoine đã dừng mắt trong lúc y trông thấy người đầu bà mà y đã đem cả thế-giới dâng cho dã phản minh ».

Nhà hiền-triết Pascal trong cuốn «les Pensées» nói dến hoàng-hậu Cleopatre cũng viết rằng:

«Núi cái mũi của Cleopatre ngẩn hòn thi quang cảnh thế-giới dãi khắc hồn » Actium Léante, Navarin, đó là ba nơi chiến-trường về hải-quân ở rái rác từ bờ Adriatico đến mũi bắc Matapan, nơi mà gần đây hạm đội Anh đã mang đậm hạm đội Ý trong một trận đại-chiến và trong một lúc đánh đắm được 7 chiếc chiến-hạm của bối-quân Ý. Trong lịch sử Hi-lap, những trận thủy-chinh vẫn lớn lao hơn các trận lục-chien. Tuy vậy những trận đánh trên bộ ở Hi-lap cũng không phải là ít, ta chỉ nên kể những trận lớn nhất Pharsale là nơi César đã thắng Pompee. Nơi này có thể ở trên đường của quân Ý. Lịch-sử chén-tranh của Hi-lap phần nhiều đều xảy ra trên mặt bờ. Cả đến trận Troie với toàn quân dã bờ cũng là một cuộc viễn-chinh của hải-quân. Biết đâu rồi đây, các sư-doàn thiếp-giáp và cối giói hỏa của Đức một ngày kia sẽ vượt qua các eo bờ Bosphore và Dardanelles và sẽ có thể đánh-nhau ở gần miền Troade nơi xảy ra trận đánh Troe xưa kia.

Các cuộc xung đột lớn giữa các dân tộc vẫn xảy ra cũng một nỗi.

Nhưng nguyên-chiến-làm cho Hi-lap là đồng-minh của Anh

Hi-lap là nước thứ nhất ở miền Ba-nhĩ-cán còn giữ tình liên-lạc với Anh. Sau Hi-lap chỉ có Nam-tu là đồng-minh của Anh để chống lại với Đức. Sở dĩ Hi-lap liên-lạc mật thiết với Anh là vì có nhiều nguyên-nhân làm cho hai nước có một tình thế rất giống nhau.

Anh là một hòn-dảo thi, Hi-lap một phần cũng là do nhiều hòn đảo lập-hàn. Đời sống hoạt động của người Hi-lap không phải là ở trên các dãy núi xú Epire, Thessalie và bán-dảo Péloponèse. Đời sống hoạt động của Hi-lap là ở trên các tàu bè di lại qua miền các quần-dảo Cyclades và Sporades và các đảo ở miền Duyên-Hai tiều Á-té-á. Nguyên là một dân-tộc sống trên mặt bờ, người Hi-lap rất quen các cuộc thủy-chien là cái đặc-sắc của người Anh. Ở

Hi-lap, miền nào không phải là đảo, thì là bán-hòn, mũi-bờ, vịnh-bè, quần-cảng rất sâu. Đó là những miền mà cuộc lục-chien là cuộc chiến-tranh của các nước trong attorney có thể thành cuộc thủy-chien, đó là miền mà chiến-xa có thể mở đường cho tàu ngầm và các khinh-khoái phông ngư-lôi-hạm, như ta đã thấy ở Saloniqe. Sau khi chiếm được hải-cảng đó, quân Đức đã lấy được

một vị trí của Hi-lap, rồi làm ta chiến để di đánh đắm các tàu buôn của Anh và Hi-lap trong bờ Egée. Lại có tin nói, quân Đức đến tận các hải-cảng Lô ở trên Hải-hải rồi lắp thành-tàu cho chạy qua các eo-bè ra Địa-trung-hai.

Các chiến-trường trong euope chiến-tranh ngày nay.

Từ ngày 28 Octobre 1940 ngày mà Ý khai chiến với Hi-lap cho đến 6 Avril 1941, ngày mà quân Đức bắt đầu tấn-công vào Biển-giới Nam-tu và Hi-lap, quân Hi-lap đã luôn luôn giữ được cho quân Ý pháo-bắn vào bờ cõi nước nhà và giữ được cho các trận đánh như



DI TÍCH THỜI CỔ NƯỚC HY-LAP.
Trước những cảnh đẹp bát ngát nhưng không kém phần hùng vĩ
thành-cit Acropole đặt ngồi nồi lên da giờ.

xảy ra trên đất xứ Albanië là thuộc địa của Ý. Dù quân Ý đã nhiều lần hết sức phản-công, nhưng cũng không sao làm lay chuyển được toàn-thể của quân Hi-lap. Cuộc kháng chiến oanh-liệt đó đã lâm cho cả thế-giới phải ngạc-nhiên, không si khống phải phái quân Hi-lap tuy tay lít hòn quân Ý nhiều và kém-chiến-cụ tối-tàn mà đã cầm cự được trong gần sáu tháng. Mãi đến 6 Avril 1941, quân Đức và Bảo-mối đánh qua biên-giới Hi-lap. Ở miền thung-lũng sỏi gি Siromma, các trận đánh mới bắt đầu xảy ra trên đất

tinh-thần-thương vô và dã-tòng có một nỗi lịch-sử rất vè vang, một nỗi, qua các thế-kỷ dài-trong-dùng làm bối chiến-trường giữa các dân tộc Đông-Tây, một nước như thế có thể nào là đế-vọng-chang? Từ xưa đến nay Hi-lap đã trải qua nhiều thời-kỷ rất nguy ngập, nhưng nỗi vòi súng can-dâng, lòng ái-quốc và tinh-thần chiến-dân-lực nén vẫn giữ được sự tu-du và nền độc-lập. Các giong súng-dâng đó sẽ giúp dân Hi-lap trên con đường ái-quốc HÔNG-LAM.

Cabinet dentaire

NGUYỄN - HỮU - NAM

156, 158 phố Hàng Bông, HANOI - Téléphone n° 1631

LÀ NHÀ GIỎNG HÀNG TO NHẤT VÀ ĐƯỢC TIN-NHIỆM NHẤT
CHUYÊN MÔN: Gỗ đằng, gỗ róng, danh súra rang, công
việc làm nhanh chóng, cần-thân, cố giàn bảo đảm chất chau.

Gia tinh phái chung

các ngai & xà muỗn bồi gi-biên thư se cò già oboi ngay.

Các cuộc xung đột lớn giữa các dân tộc vẫn xảy ra cũng một nỗi.

BỘI CHO QUÝ
FODR
QUÝ BÚT MÁY TỐT NHẤT
Đại lý: đợt quyền
TAMDA & C, 72 WIELÉ HANOI

MỘT GIAI THOẠI VỀ THƠ' VÀ TÌNH

Ai đọc báo này năm trước, hẳn còn nhớ những chuyện lý thú về ái-tình và vẫn-chương, do người bút rắn rỏi của ông bạn Ngô-Tết-Tổ biên-tập, đề dưới một mục riêng, gọi là « *Thơ và Tình* ».

Tác-giả đã khéo chọn lọc những câu chuyện vui-hay-và-tình, vui-hay-vẫn-ở-trong-Tinh-sử của Tàu mà thuật ra. Nhiều bài thơ đều rất công-phu, thành-thoát, a-xem cũng phải nhìn nhận như thế.

Một ví-dóc-giả, có Y.K. ở Sài-gòn, lúc ấy đã lõi-bày với chúng tôi một sự nhận-xét riêng, nghe cũng có lý :

Nhung dây chí là thơ và tình ở bên Tàu, nghĩa là của thiên-hạ. Lẽ nào ngày ở nước ngoài nhà cõi lại không có nhiều chuyện thơ và tình đanh kỵ thuat cho mọi người cùng nghe ư?

Rồi có ao ước có ai chịu khó làm việc ấy, chính là một việc hay, vè luân-lý cũng như vè nghệ-thuật.

Quá thế, nước nhà xưa nay không thiếu gì những phong-lưu-van-sự đáng ghi chép lưu truyền. Ngoài những chuyện đã từng phô-thông truyền tung trong dân gian, không thiếu gì chuyện chưa mấy người biết.

Tôi muốn nói đâu viết đó, gọi là đóng góp chút ít tài-liệu vào bộ sách *Thơ và Tình* nước ta.

Hôm nay tôi hãy chép qua cái văn-sự thơ và tình của bà Trần Ngọc-Lầu với ông Nguyễn-Hữu-Đức.

■

Bà Ngọc-Lầu là một trong số nữ-thi-nhân của Nam-trung-cán-thoi, nổi tiếng cũng như Sương Nguyễn-Anh và Trần Kim-Phung.

Bà sinh-trưởng ở tỉnh Vĩnh-long, lúc xuân-xanh dương độ, có tiếng phong-lưu tài-tử vang động một vùng. Vì bà hay thơ và cũng thích ngâm-vịnh, cho nên tài-danh trội hơn sáu-bối một bực, kết giao phẫn-nhiều là khách vẫn-chương.

Hồi bà gặp gỡ ông Nguyễn-hữu-Đức, tức Huyện-Đức, người ở cùng tinh và cũng hay thơ. Hai người rái-tuong-dung, thành ra trước là thi-hữu, sau trở nên nhân-tinh-thần-thiết, một hai hẹn-trove long son đầu bạc với.

Nhưng rồi vì gia-dinh bắt buộc sao đó, ông Đức không thể giữ lời minh-thệ với bà Ngọc-Lầu, đánh cẩn-rắng-bé hai chữ đồng, để định hòi với một cô thiêu-nữ khác, con nhà cày-cày làm ăn.

Tự nhiên ông xa dần người bạn cũ, không tội lui ngâm-vịnh như trước nữa. Có người đưa tin cho bà Ngọc-Lầu hay, bà chỉ buôn mà không cho gai-nhân tài tử được nên cuộc chung-thân-ai-mấy-khi.

Trung-Bac Chu-Nhât
(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

Tonkin, Annam et Laos.....	6500	325
Cochinchine, France et Corse.....	1000	3.75
Europe.....	12,00	7,00
Administration et Services publics.....	10,00	6,00

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance.

Les mandats doivent être établis au nom de
M. NGUYỄN - VÂN - LUẬN
36, Boulevard Henri d'Orléans — Haï-

Bà gửi cho ông Đức bài thơ này :

Lỗi khóc nên chi cũng lỡ cười,
Xốn xang định đóng giữa con
người.
Ngón đàn tri kỷ xa từ đây,

Chén rượu chung tình nhảm
những ai!

Muôn kiếp dã khóng án ái nỗi,
Một ngày cũng đã tiếng tâm rồi:
Thôi thời phái vay, thời thời vay
Gác tia lầu hồng dã có nơi.

Hồn thơ kêu gọi, chẳng lẽ làm
thinh, ông Đức hoa lai với giọng
yên ủi ẩn cẩn cho cố-nhân khôi
buồ :

Cẳng là buồn bã dẽ vui cười,
Thầm xết phản minh lồng hồn
người.

Vang dã biết nhau chẳng có bạn,
Tóc to rõ ràng áy là ai?
Hiểu linh dối ngã i hồn tròn một
Duyên nợ ba sinh khó trả rồi.

Độc ác gồm ghê tay tạo hỏa,
Lâm cho loan phụng rẽ đổi nơi,

Tuy vậy bà cũng buôn rầu
tưởng nhỏ, đến dỗi « làm reo »
cơm luôn mấy ngày. Trong mấy
ngày ấy dẽ ra lâm vận tho não
nùng lý thu.

Đến hôm ông Đức cưới vợ,
sự trớ trêu làm sao đám cưới
linh-dinh lại di diệu qua trước
cửa nhà bà Ngọc-Lầu. Bà thở dài
và túc khâu bốn câu :

Đám cưới lớn! Đám cưới lớn!
Cuộc đời thấy mả lốm.
Tài sắc có hồn ai?

Giai sang mới hi hồn.
Câu chuyện tình và thơ này
đến giờ vẫn còn truyền tung ở
Lục-tinh.

Nữ-thi-nhân Ngọc-Lầu thọ đến
ngoài bảy chục tuổi, mới qua
đời độ dăm sáu năm nay,

X. Y. Z.

Tề Thiên Đại Thánh Hi Lạp

TÔN-NGỘ-KHÔNG dịch thuật — Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH

Theo sách « *Thuật-di-ký* » của Tàu thi ông Bàn-cô là đồng-tạo lập ra trời, đất, muôn vật trong Tà-Hỏa.

Khi ông hóa dì (!) thi từ chi biến thành các núi Đông-Nhạc, Tây-Nhạc, Nam-Nhạc, đầu biến thành núi Trung-Nhạc, gọi chung là Ngũ-Nhạc, tức năm dãy núi lớn nhất ở Tàu.

Theo sách « *Tây-du-ký* » của Tàu, thi Tôn-ngô-Không tức Tề-Thiên-Đại-Thánh dùng phép ngũ-trí-thần-thông lèn khuấy rối trên Thiên-dinh và dưới am-phù, làm nhiều việc ngỗ nghịch, động-dịja kinh thiên.

Theo sách « *Thần-thoại* », nước Hy-lạp xưa có những nhân vật kỳ vĩ như thế và có lẽ hơn thế nữa, tức như Atlas đội cả bầu trời lên vai và Hercule đại náo thiên phủ, am-phù và thủy-phù.

Hai anh em Hercule không ngủ trên giường hay trên chông như các trết-thường. Giường của chàng là một cai mộc hàng sắt lõng-tưởng. Hercule nằm im chảng hòn quấy bao giờ. Lúc con nhó, người lai gọi Hercule là Anh-Sê hoặc Anh-xít.

Đức Thiên-Hậu tức là vợ Ngọc-Hoàng, tên là Junas ghen với mẹ Hercule, chủ tinh-dinh giới chết dứt con riêng của chàng.

Nửa đêm. Mọi người đều ngủ say.

Thinh-linh hai con rắn lớn chui qua lỗ ngạch bờ thằng vào chỗ Hercule nằm. Một rắn long lanh đỏ như lửa, làm sảng rực cả căn phòng. Chàng ngủ gần đèn có ý nhìn xem Hercule nằm phia nào để cắn chét.

Cái mộc sắt động dậy. Iphiclès khóc thét lên khi tinh-dinh dậy trông thấy rắn.

Những việc kinh-thiên động-dịja của Hercule, thuật ra tưởng tượng kỳ di-hor chuyển Đại-thánh một tùng và Tề-thiên Đại-thánh của Tàu đều đối-dịch với Tề-thiên Đại-thánh của Hy-lạp có lẽ còn phải cam-bié hơ-phog...

Hercule là con riêng của Ngọc-Hoàng

Hercule là con trai của Ngọc-Hoàng (Jupiter), và hoàng hậu Alcmene, là vua và Amphytrion vua xứ Thèbes nước Hy-lạp, tưng như lối con cùn tựa của nước ta.

Tuy không phải thật là cha, nhưng vua Amphytrion yêu Hercule như con đẻ vậy. Nhà vua lại còn một người con nữa sinh trước Hercule tên là Iphiclès, tức là anh em cùng mẹ khác cha với Hercule.

Hai anh em Hercule không ngủ trên giường hay trên chông như các trết-thường. Giường của chàng là một cai mộc hàng sắt lõng-tưởng. Hercule nằm im chảng hòn quấy bao giờ. Lúc con nhó, người lai gọi Hercule là Anh-Sê hoặc Anh-xít.

Đức Thiên-Hậu tức là vợ Ngọc-Hoàng, tên là Junas ghen với mẹ Hercule, chủ tinh-dinh giới chết dứt con riêng của chàng.

Nửa đêm. Mọi người đều ngủ say.

Thinh-linh hai con rắn lớn chui qua lỗ ngạch bờ thằng vào chỗ Hercule nằm. Một rắn long lanh đỏ như lửa, làm sảng rực cả căn phòng. Chàng ngủ gần đèn có ý nhìn xem Hercule nằm phia nào để cắn chét.

Cái mộc sắt động dậy. Iphiclès khóc thét lên khi tinh-dinh dậy trông thấy rắn.

Hoàng-hậu giật mình thức dậy thấy mắt rắn soi sáng canh phòng, sợ hãi lâm vào cảnh thức nhà vua. Vua Amphytrion với nhay xuống đất, giật lấy thanh bảo-kiem treo ở sau giường.

Trong lúc ấy thi Hercule mồ-mắt ra. Trong thấy rắn, và chẳng rõ vè sa-hai gi, vừa cười vừa thò hای tay ra nắm lấy cổ hai con rắn, bóp thật mạnh. Rắn không canh được, cả hai con cuộn tròn khắp người cậu bé không hổ-hít thít nõi. Hercule vẫn bóp chặt lấy cổ rắn. Túc-thở, dần dần rắn chết cứng, hai mắt không còn chiazza sáng nõi trước.

Lúc vua cha đem kiếm đến thì căn phòng tối như hung. Truyền lệnh thị-yết để đèn lừa vào, nhà vua thấy hoàng-tử Hercule vừa cười vừa trả hai con rắn chết. Hercule phát cáu đánh chết

Thây-hoc

Tuy con nhó hùi nhưng Hercule có một thân hình rã-lớn. Án-thit ăn bánh khỏe là thường nhưng không bao giờ ăn quá量. Hercule học dù: đọc, viết, cười, ngaya, đánh xe song mã, tú mǎ, bắn cung, ném lao, đấu vật, đánh nhau bằng quả đấm sáit.

Có một dì-nhân, dân người mình ngựa tên là Chiras dạy Hercule xem thiên-van, cày, cõi súc vật. Họa gi-chung học cũng man biết, man tần-tối. Tần-dịa rất tốt. Day phái một lát là có việc bắt-binh thi phát-cáu. Mái khi phát-cáu thi làm càn, ai ngàn càn không nõi. Người dân, chàng-lại khóc lóc ăn năn nhưng hơi muộn. Hercule còn nhỏ, cha mẹ chưa trị cài tật xấu của chàng.

Một người tên là Lonus dạy chàng học dân-tý-bà. Một hôm Hercule vô ý bị thầy học đánh cho mấy cái. Phat-cáu, Hercule cầm đòn giáng vỡ đầu thầy học. Giúp



con Amphitron sa Hercule di chấn bò ở núi Cithéron gần thành Thébes, có ý định để sự-tử-trí-tội đứa con sau. Vì núi ấy có một con sư-tử rất lớn và dữ tợn, xưa nay từng ăn thịt người và rất nhiều. Sự-tử-tòng ra Hercule cầm gậy sát phết cho một cái chết ngoéo.

Amphytrion lại cho phép con trở về nhà.

Hercule diễn giết ba con trai mình

Mỗi năm xú Thébes phải tiến công vua xú Minhy-sen (Minyess) 100 con bò. Hercule vẫn lấy làm tức ngầm. Khi sự-giết của vua Minhy-sen tới doi công phản, Hercule cắt tai cắt mũi và đau bỗng ra khỏi ngực. Vua xú ấy tức giận lăm đem dai đội quân-máu đến đánh xú Thébes. Vua xú Thébes bấy giờ là Créon vẫn là một ông vua nhu-nhược bên nhát, thích hàng hòn là thích đánh hòn phong Hercule làm đại tướng, thống lĩnh binh-quyền toàn quốc. Công chúa là Minerve, con dâu Ngọc-Hoàng coi yêng nghệ-thết, tặng Hercule một hộ giáp trù bàng vàng nuốt. Mercure, thần thương-mại và đạo-lộc tặng Hercule một thanh gươm; Ông Hoàng Cá con dực Ngọc-Hoàng (Jupiter) là thần Apollon tặng chàng cung, tên và mèo bộ thiết giáp. Đại-tướng Hercule đánh bại quân xú Minhy-sen (Minyess) và bắt vua xú này mỗi năm phải tiến công 200 con bò.

Vua Créon mừng rỡ gả công chúa là nàng Mégare cho Hercule. Hai

vợ chồng sinh hạ được hai cậu con trai và Hercule mày nâm sống trong cảnh yên vui của gia đình.

Nhưng sau đợt Thiên-hậu Junan (vợ Jupiter) sai thần bệnh tật làm cho Hercule loạn óc. Ba cậu con trai xinh đẹp khôn-khinh, trước mắt Hercule chỉ là ba con thú dữ, chàng liền lắp cung tên bắn mồi đưa một phật chết tươi. Giết con xong, tinh canh diễn, biến là mình làm một việc nhẫn-lâm-vô-dạo, chàng ăn-nấu hối tội vô cùng. Khác chán, chàng bùn rầu thất vọng, lang thang đi vào rừng như kẻ mất hồn...

Hercule làm tối bạo-chúa

Bấy giờ tại tỉnh Đơn-phi (Delphes) có một ngôi đền có tên là linh-thiên nhất nước. Từ vua chúa thường dân gặp việc gì khó khăn cứ đến đây cầu thẩn. Thần sẽ ứng khẩu vào bà Đồng bấy giờ là bà B-Thi (Pithie) chỉ phán cho minh-bach.

Tại đây này, Hercule được thần ta khâm truyền rằng số phải đến xứ Tirynthe gấp vua Eurysthée, vua sai việc gì phải làm việc này. Vua Eurysthée sái ai Herule làm mười hai công việc hết sức khó khăn và nguy hiểm đến tinh mènh. Tuy vậy nếu kiên gan vững chí thi

bách thần sẽ âm phù cho. Khi nào sẽ được thu-sướng, quèo hết nói buôn xua và lúc thọ-chung sẽ được triệu về Thiên-cung cùng cung với bách thần tiên-dao nói cự-lạc.

Vua Eurysthée là một ông vua bạo ngược tàn ác vô tài, vô đức và ghét ngon ghét ngọt những kẽ hiền lành. Ông theo gọi là vua Kiệt, vua Trụ-Hy-lap.

Tuần lời Tuần phán, Hercule danh phái, đến ra mặt Eurysthée và tự tien lam bay iqi bạo-chúa.

Từ đây mới thật bắt đầu cuộc đời oanh-oanh, liệt-liệt của Hercule.

Hercule dâ Mân-sir

Vua Eurysthée ra lệnh cho Hercule tới rừng Nê-mê (Némée) giết u-tử.

Nê-mê là một khu rừng rậm rạp hiểm trù vò cứng. Trong rừng có một con mân-sir hết sức dữ-tuỵ.

Đa nó dày và dán hòn sát. Gurom dao cũng tên không làm gì được. Nó gồm thết nhát như sấm sét, làm rung chuyển cả mây đất, lay động cả cây rừng. Bốn nó, miệng nó đồ lòm nhung máu. Khi nó vón, dưới肚 phun phì chảy nào, chảy nay gây rãnh rắc. Thật là một con mân-sir trong các mân-sir.



Hercule đứng nấp sau một gốc cây to, đè mân-sir khỏi tròng thiếc, và phóng ra một mũi tên. Tráng mân-sir, mũi tên này bắn ra, như ta đâm vào cao-su vậy. Một mũi tên nữa phóng ra, mạnh như gió bão, trường giáp sắt cũng phải thủng, nhưng vừa tới mân-sir-lử thì lại bị hổ khó hán.

Nhác thấy Hercule, mân-sir cắn giận lắm, gầm thét vang trời. Nó thu hình lợn, ném sát xuống đất, co đuôi vào cảng, nhún mình nhảy một cái xà hổ bò hồn gian nhà. Cuộn áo khoác ngoài vào cánh tay trái, Hercule giơ lên gạt phăng mân-sir ra, tuy phải cầm cái gậy lớn bằng cả thân một cây gỗ hét sức gặng xuống đầu mân-sir. Nó chưa chết nhưng đã khiếp dàm, lui lại một bước, Hercule liền xông lại, nhanh như cắt, giơ hai tay nắm lấy cổ-sir, bóp thật chặt, nhắc hông lên khôi mặt đất.

Thế là mân-sir nghẹt hơi chết cứng, Hercule lột lây da nó khóc làm áo, đội lây đâu nó thay mũ, lột da chân trước nó cuốn-quanh cổ làm khăn quàng.

Cây gậy bị gãy làm đôi, Hercule phải nhô cây kagy dêo làm gậy và từ đây trở đi cây gậy lớn và chiếc áo da sa-tú không bao giờ rời Hercule.

(Còn nữa)

TÔN NGÔ-KHÔNG dịch thuật

LÊ-VĂN-TRƯỜNG

LÊ-VĂN-TRƯỜNG

LÊ-VĂN-TRƯỜNG

Nhà xuất bản HƯƠNG-SƠN, vua cho phát hành một cuốn tiểu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG

BỜI NGHỆ SĨ

Là một cuốn tiểu-thuyết tâ-chân, tâ-chân đời sống thực của các nhà văn danh tiếng hiện đại. Người đọc sẽ cảm thấy xau xa tất cả cuộc sống còn của nghệ sĩ. Giá 0\$45. Ở xã thêm ücret phi, gửi về ông:

NGUYỄN - MÃNH - BÖNG
97, phố Hàng Bông - Hanoi

M ướn in
được my
thuat, khon
hay sai lam
va gio phai chung.
Nen den hoai tai

IMPRIMERIE

Trung-Bac Tân-Van
38, Ed. Henri d'Orléans. HANOI
(Có báu NGÔ THẠM TRÔNG SÀNG)

Có nhận in dù các thứ
sách-vở, sô-sách, các
thiệp hiếu hỷ, chữ Tây,
chữ Nam, và chữ Tàu.

SÁCH MỚI

trắc trở

BÁC PHẨM CỦA PHƯƠNG CHÂU

Một công trình trong văn chương. Cuốn xô hội tóm lý ái-tinh tên thuyết viết mất nhiều tần huyết. Cuốn sách thứ ba trong CỦA SÁCH QUÝ. Sách in toàn chữ Hán 130 trang nhiều chủ đềp đồng như sách thuởols. Giá đặc biệt 0\$50 (sách in có hàn)

hai lân thát vọng
của BÙI-H-SINH
bia hàn, màu, giá 0\$20

Còn rất ít:

DÌ VÀNG

tác phẩm đầu tiên của thi sĩ
Hồ DZENH - giá 0\$30

BÚA CƠN HƯ CỦA HAI

I HỘI BẠI

của TA HỮU THIỀN
một chuyện tân-tinh của
những người xấu số. Io rất
công phi giá 0\$40

và hơn 30 thứ tiểu-thuyết đủ các
loại viết thử lầy catalogue gửi

A CHAU ÁN CỤC
Directeur : NGUYỄN - BÁ - ĐÌNH
17 rue Emile Nolly, Hanoi

THOÁU KHỊT-TÂN HỒNG - KHO
Cám, sỏi, nhục đậu, dầu ryong
đau mỉnh, rέo con người lên
cái móng một gỏi Thoát-khịt.
Tái hiệu phat 12 tay giá 0\$10, 5
phút ra mè hối khó hán.

THUỐC KHÍ HU

Các bà bành ra khí hu (sách
bách dái haj) uống dù các thứ
thuốc không khói, chỉ dùng một
hộp thuốc khí hu Hồng Khé số
60 giá 1\$ uống trong, và một
hộp thuốc Ninh Khuôn Hồng
hồng giá 0\$50 đổ vào cửa
mouth là khói roi. Tram người
thứa theo cách này khói cả trăm

BIỂU KINH DƯỜNG HUYẾT

Các bà các cô khinh khàng, đều
mùa sầu uống thuốc Biểu Kinh
dường huyết. Hồng-khé (0\$50
một hộp) kinh đều huyết tốt
ngay.

THUỐC « CAI HỒNG KHÉ »

Không chộn lấn chất thuốc phiêu
(nhà doan) có phần chất, nền si
cái cũng có thè bò hồn được,
mỗi ngày hút một đóng bạt
thuốc phè ôn, chỉ uống bát 0\$20
thuốc cal là đủ ván dì làm việc
như thường, thuốc vien op 50
một hộp, thuốc muoi ip 50 một
chai

THUỐC PHONG TÍNH HỒNG KHÉ

Gây thép buộc ngang givi
Thuốc Hồng - Khé chữa người
lòng to

Hai câu sâm này, ngày ny
quả thấy ứng nghiệm, vì hổ si
bi lâm, không cùi mồi hay kinh
niên không thuốc lâu Hồng Khé
số 30, mỗi hộp 0\$60 cũng rất
nọc, ai bị bệnh gác mai không
cùi về thời kỳ này, mồi hay
đã nhập cốt, rồi, uống thuốc
giang mai số 16 cũng khởi rõnec
một cách êm đềm, không hại
sinh dục, nên kháp nói đau đầu
cũng bi ổi tieng.

NHÀ THUỐC

HỒNG - KHÉ
Bà được thường nhiều Bội tinh
vàng bạc và hằng cấp

Tổng cuộ 75 hàng Bồ, chi nhánh
88 Phố Hué Hanoi và đại lý các
nơi. Cố biển sách GIA-DINH Y-
DUỐC và HOA - NGUYỄN CẨM
NANG và phòng khám và tri bệnh

MỘT CUỘC PHÒNG VĂN LỘ THIỀN CỦA BÁO MỚI

Xin hỏi ý kiêng

Hôn-nhân là việc quan-hệ nhất trong đời người. Lòng cha mẹ nào chẳng mong mỏi lo liệu cho con cái lớn khôn, được nên vợ nên chồng, yên đẹp già thết.

Chín chắc bạn lâm trai đến tuối trưởng-thành cũng thế.

Bây giờ, dù trong tâm-chi các bạn ước mong hay quyết định xứng dựng cuộc đời mình mai sau ra thế nào mặc lòng, có một việc quan-hệ về sinh-lý và luân-lý, chẳng sớm thì muộn, rồi phải đến noi, và buộc các bạn phải lo xa, phải suy nghĩ: việc lấy vợ.

Một ngày kia, thế nào các bạn chẳng phải kiếm tìm, lựa chọn một người con gái nào vừa lòng xứng ý, để cùng ta làm bạn trăm năm, tạo lập gia-dinh, mưu cầu hạnh-phúc, chia sẻ những nỗi vui sướng buồn rầu và cùng nhau vun đắp trong lai.

Sự kén-chọn ấy — cha mẹ có trách nhiệm đối với con, cũng như các bạn tự đối với mình, — có-nhiên-hệ-trong và khó khăn. Nó có thể liên-can, có thể vang bóng đến chỗ nên hu-tốt xấu trong cuộc đời; chó coi làm thường !

Kén-chọn được người ư ? Đời ta sẽ được yên lành, vui-vẻ, sung-sướng dù mọi phương-diện thuận-vợ thuận-thông, tất bỗng cũng cạn.

Kén-chọn lầm lỡ ư ? Bảo nhiêu nguồn suối sầu khổ sô tuôn cả vào minh ta, làm hổ-luy đến thân-đanh, đến-su-nghiệp, còn gì là lạc-thú nhán-sinh, già-dinh-hanh-phúc. Có hối hận cũng đã chậm-trễ, dở-dạng mất rồi. Cõng-đu đã bảo: « Nhất thất túc, thành thiên cõ hận ; tái hồi đầu, dĩ bá niên thân ! »

Bởi vậy, chúng tôi tưởng chắc các bạn sẽ cảm nhận thân-trọng trong việc kén-chọn người bạn chung-thần của mình. Nhất là các bạn mươi tám đời muối tuồi trẻ lèn, tự mình đã có trí xét đinh nhiều lì. Vâ-lại, bức làm chàng mẹ đời này, phần

CÁC BẠC PHỤ MẪU SẮP CƯỚI NÀNG DẦU
CÁC BẠN THANH NIÊN ĐẾN TUỔI HÔN PHỐI
ĐỊNH KÉN GÁI MỚI HAY GÁI CŨ HƠN ?
BÁO MỚI SẼ TỔ CHỨC MỘT CUỘC PHÒNG VĂN
NGOÀI ĐƯỜNG VỀ CÂU CHUYỆN ẤY

nhiều để biết trong ý miến của tct. chí, cho con rõ quyền tự-chủ về việc hôn-nhân, không phải ép buộc đặt đâu ngồi đây như xưa nữa.

Đã có trí xét đinh và được rộng quyền tự-quyết vaya thi theo các bạn định kén vợ thế nào cho được viva lòng xứng ý ?

Gác những vấn đề nhan-sắc, của tiền, môn-hô ra ngoài không nói, chỉ kể về tình-thắn và nhân-phẩm, xã-hội ta hiện thời có thể sắp đặt ra hai hạng phu-nữ để cho các bạn kén-chọn: gái cũ và gái mới.

Thế nào là gái cũ ?

Đại-khai là một cô còn vắn khẽ, rẽ đường ngõ giữa, phue sực đơn-giản thuần nhã gần như kiêu xuát. Tuy không hay có theo học it nhieu, vẫn giữ phần lớn cõ-phong cõ-tục; đi đứng, nói năng, giao-thiệp, nhất-thiết còn e-e-le, vung vè, không được tự-nhiên, mạnh dạn. Nhưng đến việc tề giái nội trợ thì cõi châm chí, chịu khó; buôn bán cũng tần-tảo dâng dâng; có khi dám hy-sinh cả sự sung-sướng của mình vì chồng vì con mà không buồn rầu, oán-trách. Cõi được hè-gia-chánh, nhưng kém bẽ-xâ-giao và những kiến-thức tân-thời.

Thế nào là gái mới ?

Ta có thể hình-dung một cô rập khuôn trang-sức cù-dong của chi em tây-phuong và các ngòi sao trên mán-hà. Cõi thích hoa-lê, thích ty-do, không chịu những danh-giáo cũ hép kiềm chế. Giao thiệp ngôn ngữ với ai cũng mạnh bạo, tự-nhiên. Kiến thức có phần mở-mang; ăn tiệc cũng ua rồng rãi. Không cuộc vui nào bỏ qua; không mâu-não quên

theo đuổi sâm-sứa y phục mốt mới. Cõi cũng yêu chồng quý con, nhưng hầu hết việc nhà muốn giao phó cho kẻ bộc-dịch, tự mình chi xem dài-thé, giữ dài-cuong, thế-thói. Ra chỗ giao-té, cõi rất lịch, thiệp, nhanh-nhẹn, có thèm đỡ-chồng trong những công cuộc buôn-bán hay kinh-doanh gì tờ-chức theo lối mới.

Tóm lại, cả hai phái hiện đều có chõi trưởng doản-sản-si, được dâng kia thi kém dâng nõ, không phải nào gọi là tân-thiện tân-mỹ. Người ta có thể bao một đằng gần như quả cây chín nục, sáp-sứa rung cuồng lìa cành mà rơi xuống; còn một đằng thi đang kiêng-chán với tay mà chưa-tới được vật quỹ-de ở trên cao.

Đấy, các bực làm cha mẹ muốn cưới vợ cho con định kén-chọn nàng-dâu là người ở trong phái nào hơn: Gái cũ hay gái mới ?

Các bạn thanh-niên thích kén vợ thế nào : Gái mới hay gái cũ ?

Mà sự kén-chọn, thích mới hơn cũ hay là cũ cũ lây mới, là vỉ-le gì ?

Áy là hai câu hỏi thành-thực, chúng tôi muốn hỏi các bông phu-mẫu và các bạn thanh-niên đến tuối hôn-phối, xem thử ý-kiêng và khuyhn-hướng đối với gái mới/gái cũ ở xã-hội ta hiện thời ra thế nào ?

Xin các cu và các bạn vui lòng trả lời một cách tự-nhiên, thành-thực.

Ở xa thi xin bày tỏ ý-kiêng bằng thư, chúng tôi trân trọng hoan-nghênh, và sẽ lần lượt công bố trên báo, vì là một vần-dẽ xã-hội chắc hẳn nhiều người quan-tâm.

Ở các tỉnh-lớn thi chúng tôi sẽ tổ-chức một cuộc phỏng-văn giửa đường, khắp trong thành-phố Hanoi và các miền phu-cần.

— Thưa cu làm ơn cho biết ý cu định kén nàng-dâu là gái cũ hay gái mới hơn ? Vì sao ?

— Thưa bạn, một ngày kia bạn định kén vợ gái mới hay gái cũ, theo ý bạn muốn ? Vì sao ?

Nay mai, có lúc các cu và các bạn đang di dao choi ngoai-pho, thinh-linh có người đón đường chụp ảnh và xin hỏi hai câu như thế, ấy là phóng-su-vien và nhiếp-ảnh-vien của « Báo Mới ». Chúng tôi trông mong các cu và các bạn vui lòng trả lời, thành-thực trả lời, vân-iá, rõ ràng, để cho cuộc phỏng-văn lồ-thiên mới có lần thứ nhất trong báo giới ta được kết-quả mỹ-mẫn. Từ-cu là xã-hội — nhất là những nhà có con gái sắp-sứa gá-chồng — được biết ý-kiêng phản-dòng đối với việc hôn-nhân khuyhn-hướng về đâu ?

BÁO MỚI

NHIỀU SÁCH DẠY LÀM THUỐC

BÀNG QUỐC-NGỮ CÓ CẢ CHỮ HÀN, ĐÃ IN LẠI ĐỂN BÓN LẦN !
(do NGUYỄN-AN-NHÂN và các danh-y hợp soạn)

1) BỘ « Y-HỌC TÙNG-THƯ » (10 cuộn đóng lâm 1). Giá 6\$00

Vì nhiều cuong còn lại và vì giấy đắt, đến June 1941 này sẽ tăng giá 8\$00.
Bộ này gồm cả ý-ly và cách liêu-trị của Đông, Tây. Có đủ hình vẽ thiên-thiêng người, các cây thuốc. Dạy kỹ-tinh các vị thuốc (tinh-dược), cách xem macheh, kê-banh, đòn (chon-loa) các bệnh rất kỹ. Lại có các bài thuốc đà kinh-nghiêm. Về việc kén-chọn thì có kén cả chữ Hán và Quốc-ngữ nói điều gì để ai cũng tự kén rất giỏi... Nói tóm lại: Ai có bộ sách này, chẳng những là ở-thờ-đại nào cũng có giá-tri, ngoài ap-giáu có còn là một thứ già-bảo để cho hộ-manh và song 17 (sách dạy ngõi ngôn-trang) khở lớn. Gửi cõi mandat trước là 6\$45, hoặc gửi 0\$45 bằng tem thư trước còn gửi linh-hóa giao-ngan, an muôn lâm-danh-nhén-có.

2) BỘ « SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA ». Giá 0\$80

Chi dùng có ít thuốc Bắc (thuốc Tàu) mà nguo. Nhật chưa được bao-bệnh nguy-hiem. (Có cả chữ Hán và Quốc-ngữ để tiện kén).

3) BỘ « SÁCH THUỐC KINH-NHIGIỆM » (y khoa cấp-cứu) I, II, mỗi cuộn. Giá 0\$30

Đã in tại lân-thi-ur. Vì có nhiều bài thuốc đà kinh-nghiệm đà chữa các bệnh nguy-hiem như bì-chó-rát, rắn-đe-cắn... Ditch-iă, Ly, Hoắc- loan, ngô giò, Láu, Dương-mai, bì đòn v.v. Các ván kiêng-ky... Vì có cả chữ Hán nên rái, đà kén. Có rất nhiều tho-khen.

4) SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA ĐẤU, SỦI (lên-trái-mùa, trái-ban). Giá 1\$50

(Có nhiều hình vẽ và bài thuốc đà kinh-nghiêm)
CÓ NHÌU SÁCH THUỐC NỮA XEM Ở CÁC HÀ SÁCH THUỐC KÈM TRÊN CÁC SÁCH DẠY HỌC VÕ TÀU, VÕ TÂY, VÕ NHẬT, VÕ TA, v.v.

Các sách kẽ trên đây ở ta gửi mua phải gửi cả tiền trước bằng mandat, hoặc gửi tem thư lâm trước, mua buôn mồi-thiêng từ 3 cuon co vñ hoa-hông. Thu mandat đà cho nhà xuất-bản như vñ.

NHẬT - NAM THU - QUÁN — số 10, phố hàng Biếu, HANOI — (Báo 5 kỳ)

MUÔN BƯỚC CHỐNG GIÀU, MUA VỀ XỎ SỐ BÔNG - PHÁP



Bàu Crète
Bàu thô đảo Crète ở Địa-trung-hải và các đường của tàu chiến và tàu bay từ đó vào các nước Áo-châu và Phi-châu

Ngày 28 October 1940, Ý gửi một bức tối hau thư cho Hi-lạp. Mấy giờ sau vi chính-phủ Hi-lạp bắc báu tối hau không chịu cho Ý chiếm các nơi căn cứ quan hệ trong nước mình, nên quân-dội của Ý-hoàng tập trung sẵn sàng ở Albania từ lâu đã tiến qua biên giới Hi-lạp, định tấn-công một mặt đến Florina một mặt đến Janina dã vây chặt Hi-lạp, áo giữa hai cái gọng kín lớn.

Thủ-tướng Mussolini trước khi tấn-công sang Hi-lạp vẫn tin chắc vào lực-lượng quân phát-xít, tưởng rằng quân Ý đến đầu thi sẽ thành công dễ dàng. Không ngờ lòng ái-quốc hăng hái, sự can-dảm và tinh-thần chiến đấu của toàn thể quốc-dân Hi-lạp, đã giúp cho quân-dội nước tôi có ván-minh dã có thể kéo dài cuộc kháng-chiép một cách thắng thế trong gần sáu tháng. Cuộc kháng-chiép vê vang của Hi-lạp đã được cả hoàn-cầu đê ý và kính phục.

Tuy quân Hi-lạp ít hau và thiếu thốn cùa vi chiến-cu cùng các thứ vật-lieu cần dùng cho chiến-tranh đội quân anh-dũng đó đã lẩn lụt đánh đuổi được 1/3 đất xứ Albania cùng nhiều nơi căn cứ can-hé của xứ thuộc-địa Ý đó. Trong sáu tháng vừa qua, quân Hi-lạp đã ghi thêm được một trang rất rực-rỡ trong cuốn lịch-sử rái vê vang của nước đó.

Gần sáu tháng, sau ngày quân Ý bắt đầu đánh Hi-lạp, giữa lúc các toán quân của Thủ-tướng Mussolini đang bị sa lầy ở trong các miền núi non hiểm tré ở Albania thi ngày 6 Avril vừa rồi quân Úc ở miền Đông-nam Áo-châu dột nhiên đánh vào biên-giới Nam-tu và Hi-lạp nói là đã đánh đuổi cho hết người Anh ở Ba-nhí-cán. Thô là Hi-lạp bị đánh cùa hai mặt trận đông và tây. Tuy quân Hi-lạp có can-dảm, hăng-

đảo crète

quê hương của vua Minos hiện nay là thủ phủ cinh-phủ Hy-lạp

Sau 24 ngày chiến tranh

hai và thiện-chiến thực, nhưng trước các su-doàn thiết-giáp và co-giòi-héa của Đức cùng hơn 500.000 bộ-binhh Đức được hàng nghìn phi-co tręg chiến một cách rã đặc lục, quân Hi-lạp đã đánh phái đầu hàng sau 24 ngày chiến-tranh rãnh. Quân Úc số dĩ thắng một cách nhanh chóng như thế là vì sự chia rẽ của các nước miền Ba-nhí-cán trước vẫn cùng nhau ký hợp-tac trong-trợ về quân-sự và kinh-tế đã giúp cho Úc tò-cúc được một đội quân rất mạnh ở miền Đông-nam và đem các quân-dội đó đến ngay biên-giới Nam-tu và Hi-lạp để dự chiến ngay.

Sau khi quân Úc đã qua được dãy núi Olympe và tiến trên đường Larissa Lamia Nhã-diễn thi vua George và chính-phủ Hi-lạp do nhà vua thân giřt chúc Thủ-tướng sau khi viên cố Thủ-tướng Korizis đã theo gót đại-tướng Metaxas từ trấn phái từ Nhã-diễn, thủ-dô Hi-lạp và thủ-dô của nền cõi văn-hóa Áo-châu dời ra đảo Crète mới dão lón ở miền Đông Địa-trung-hải, nơi quê hương của thần Minotaure là con vua Minos dè theo đuổi cuộc trường-ký dè kháng.

Đảo Crète một nơi trung-tâm-diểm ở phía Đông Địa-trung-hải và nơi căn cứ của Anh.

Đảo Crète một nơi dã nổi tiếng trong lịch-sử Cõi Hi-lạp là trung-lâm-diểm của miền Đông Địa-trung-hải hiện nay có một vị-trí rất quan-hé về việc dụng binh ở Địa-trung-hải và Cận-đông, Trung-đông.

Đảo đó có tên là Candée ở ngay giữa đường từ Hi-lạp sang Ai-cập và Lybie cách Nhã-diễn vào khoảng gần 300 cây số, cách bờ bắc Thổ-nhĩ-ky dã 200 cây số, Alexandria độ 500 cây số, Bardia 200 cây số và Valona độ 550 cây số. Đó là đảo lớn nhất trong quần đảo ở rải rác tại miền Đông Địa-trung-hải. Ngày sau khi Ý khai chiến với Hi-lạp thi ta thấy quân Anh dã đã hộ dão Crète và hải-quân Anh kiêm soát cả miền này.

Trước ngày 28 October, ở miền Đông Địa-trung-hải, hãi và không quân Anh không có một nơi nào gần Ý-lại-lợi có thể dùng làm nơi căn cứ cho phi-co hoặc

tàu chiến di đánh Ý và Albaniie một cách dễ dàng. Alexandria và Chypres là hai nơi căn cứ về việc phòng thủ chủ không dùng được để công kích. Ngày sau khi Hi-lạp bị xâm-lăn cầu cứu đến Anh thi tình thế đã đổi khác ngay. Ngày hôm sau, phi-quân Anh đã đến đậu ở các trường bay dã sửa soạn sẵn trong đồng bằng Messara và hạm đội Địa-trung-hải của Anh từ Alexandria và Haifa đến đậu ở vùng la Sude. Bảo Crète dài độ 245 cây số và rộng từ 12 đến 45 cây số nằm dài khắp cả phần Đông Địa-trung-hải. Vì thế mà giữ đảo Crète thi có thể kiểm soát cả bờ Egée, bờ Ionienne và đường vào kênh Suez.

Vì tình thế đó, giữ đảo Candée có thể kiểm soát cả quanh đảo Dodecanese của Ý và vịnh Lybie. Đảo Rhodes chí cách Candée có một giờ bay và Leros là nơi có các trường bay dưới đất thi chỉ cách cõi 25 phút.

**Đảo Crète có 160 hải-cảng và năm
vũng bờ cho tàu bè đậu**

Đảo Crète vứa có nhiều sự kiện lợi cho việc đánh Lybie và việc đánh Albaniie và Ý-dai-ly; Hồi tháng September 1940, quân Ý đánh vào biển giới Ai-cập, phi co Anh phải qua it nhất 350 cây số từ Mara Matruh mới di đánh phá được các nơi căn cứ ở Cy-rénaique.

Núi ở Canée thi phi quan Anh chỉ phải bay qua 200 cây số trên bờ để di tới Bardia và Benghazi.

Chính nhờ có đảo Crète mà hồi cuối năm ngoái, trong khi quân Anh đánh Cyrenaeque của Ý, phi quan Anh dã vừa có thể giúp quân Hi-lạp ở Albania vira tro chiến cho quân dưới quyền đại-tướng Wavell Tông chỉ huy quân Anh ở Trung-đông qua sa mạc xứ Lybie.

Về mặt thủy quan, vị trí của đảo Crète, quê hương Minotaure, Ariane và Pasiphae cõi rất tốt. Từ các hải-cảng ở đảo Crète, hạm đội Anh có thể kiểm soát cả đường vào bờ Adriatic và đường từ phia Nam nước Y sang Lybie.

Ngoài 160 hải-cảng, đảo Crète còn có 5 cái vũng bờ kin và sâu có thể dùng làm nơi tạm trú cho tàu chiến



Quê-gia cũ hòn vien ở Nhã-Uân

hoặc tầu buôn. Một trong những vùng dãy vùng la Sude, một cái vũng bờ sâu và rộng ở phia Bắc đảo Crète gần Canée hiện nay dùng làm nơi căn cứ cho hạm đội Anh ở phia đông Địa-trung-hải.

Hiện nay đảo Malte, rói căn cứ cũ Anh ở giữa Địa-trung-hải thường bị phi-co Đức, Ý đánh phá luôn luôn một cách dữ dội, bờ cảng la Valette hiện nay đã bị bom Đức và Ý tàn phá hằng ngày, Anh không dè ném tìn vào lực lượng của nơi căn cứ đó nữa, nên nay có thể dùng được các nơi căn cứ ở đảo Crète thi thực là một sự tiện lợi rất lớn của Anh vê việc dụng binh.

Đảo Crète và đảo Anh-cát-ly

Trong một bài diễn văn đọc ở đảo Crète, Thủ-tướng Hi-lạp có nói: « Ví sự tình cõi mà hải hòn đảo lón ở Áo-châu đã trở nên hau nơi căn cứ cũa cuộc kháng chiến của các nước dân chủ yêu tinh do để chống với các nước đế-tài. Hai hòn đảo đó là đảo Anh-cát-ly ở bờ Manche và đảo Crète cùa Hi-lạp ở phia Đông Địa-trung-hải ».

Hiện nay tuy cuộn chiến tranh ở Hi-lạp đã kết liễu hàn, quân Đức và Ý đã chiếm hết miền lực địa cõi của Hi-lạp làm bá chủ cùa miền Ba-nhí-cán chí trừ cõi một mâu dát trong miền Thrace của Thổ-nhĩ-ky.

Tuy vậy, theo như báo « Sa Đò » có quan-của Hồng-quan Ngũ bành vê cuộc chiến-tranh miền Đông-Nam Áo-châu, Đức tuy chiếm được cả Hi-lạp, Nam-tri, thi được các miền Đông-Nam Áo-châu nhưng vẫn chưa thè k'êm được miền Đông Địa-trung-hải. Dẫn có chiếm được các đảo ở bờ Egée chẳng nữa, quân Đức vẫn khó lòng mà chiếm được đảo Crète hiện nay do hải-quân và phi-quân Anh hợp lực với lực-quân Hi-lạp bảo vệ. Dẫu sao người Anh cũng không bao giờ chịu bỏ nơi căn cứ quan-hé đó.

Ngày xưa nói đến địa-vị trung-lâm của đảo Crète ở miền Đông Địa-trung-hải, nhà hiền triết Aristote có nói rằng: « Vua Minos cõi đảo Crète thi ta dù hiểu vi sao vua đó có giữ được vua bá chủ ở trên mặt bờ ». Lời nói đó là vè 330 năm trước Thiên-chúa giáng-sinh. Nhưng hiện nay vẫn đúng. Tuy-tinh-thé và các điều kiện vê chiến-tranh đã thay đổi nhiều, nhưng vị trí đảo Crète ở Địa-trung-hải vẫn không thay đổi.

HỒNG LAM

Ste Beuve và Taine có phải là những người giỏi về mặt phê bình hay không ?

Một nhà xuất bản, ít lâu nay, đăng giùm trên báo quảng cáo cho một cuốn sách phê bình thi sĩ và văn sĩ hiện tại : cuốn sách ấy sẽ ra đời nay mai.

Chúng tôi chưa biết cuốn sách ấy sẽ được hoan nghênh nhiều hay ít, nhưng có điều đáng chú ý là nhà xuất bản ví nhà văn phê bình ấy với Ste Beuve và Taine, tuồng như hai ông này có thể là mục thước cho lối văn phê bình vay.

Trong khi đợi chờ quyền sách kia, chúng tôi tuồng cũng nên nói nghe choi một chút về lối văn phê bình và ta thử xem những nhà văn phê bình có kim đồng tây cần phải có những điều kiện gì để trở nên những nhà phê bình chân chính.

Văn-chương nước ta hiện giờ, về mặt tiêu-thuyết tiến bộ rất nhiều, từ lời cho đến ý, về mặt triết-lý hay xã-thiếu-hình như bị truy lùi, về mặt lịch-nhị cũng đang vào thời kỳ phai thai; và chặng, hiện thời ở ta là khía mì có được những Michelet hoặc Augustin Thierry vì thiếu tài liệu và khéo cùn hồn cõi. Lối văn về hí-kịch và bì-kịch có thể gọi là chua ra gi. Trình-dộ văn phê-bình cũng na ná như trình độ văn-lịch-sử. Nhưng hiện giờ chua có những nhà phê-bình theo lối khoa học và không thiên-vi như St. Beuve và Taine. Một nhà văn Pháp có nói rằng :

« Muốn phê-bình một tác-giả nào thì phải đợi khi nào nắp hòm đã dày lên xác chết của tác-giả ấy! » Vày sao người ta không tìm cách để phê-bình sự-nghiệp văn-chương của các nhà văn đã qua cố như Ông-như - Hán. Nguyễn - Thị - Biêm, Nguyễn-Công-Trú - v... để cho quốc-dân ta được hiểu tuồng-tận các nhà văn ấy, mà lại cứ phê-bình vu-vô không chính-dáng các nhà văn hiện tại? Họ phê-bình hay là quảng cáo, hay là mạt sát nhau? Nước ta hiện giờ đang thiếu một quyển lịch-sử văn-chương đất Việt « Histoire de la littérature annamitique ». Chúng tôi mong sao các bác sĩ phu trong nước đừng nhưn họ véc dè làm một quyển... »

Muốn phê-bình sự-nghiệp văn-chương một tác-giả, thì điều quan trọng nhất là phải hiểu tác-giả. Muốn hiểu tác-giả thì phải làm thế nào?

Trước hết nhà phê-bình phải chú trọng đến chỗ đất mà tác-giả đã sinh trưởng ở đó và dòng dõi của tác-giả : Bát Nghệ-Tĩnh có núi Hồng song Lam, có những đèo cao vực thẳm, những phòng cảnh thiền niết hùng vĩ gieo vào lòng người những tu tuồng mạnh, mến nước thương nhà nên văn-chương ở đó

thường thường là hùng tráng và khêu khéo.

Sinh-lý-học và địa-địa-học giúp cho nhà phê-bình lâm tài liệu. Người ta cũng như cái bành xe trong một bộ máy. Bộ máy quay thì bánh xe cũng quay. Phòng cảnh êm đềm mơn tròn lòng người thì trước cảnh ấy nhà văn-sĩ tất nhiên có giọng văn tao nhã. Đứng trước ngôn nứ Phủ-sĩ hoặc Hi-Mi-lap, nhà văn nà lại không có những giọng hùng hồn oai vệ?

Một nhà văn sinh trưởng ở chốn già dinh trưởng già thì hổn náo lời văn cũng có vẻ trưởng già — nếu chúng ta không kể đến những tiêu-chuẩn. Trái lại giọng văn thường thường hiền hiền trong sách vở của các nhà văn sinh trưởng ở chốn binh dân như Tú-Xuong hay Hồ-xuân-Huong. Nói tóm lại, nhà phê-bình phải dựa vào chỗ đất mà tác-giả thường tuồng ở và dòng dõi của tác-giả để hiểu rõ những xu hướng đầu tiên của linh-tinh-họ.

Khi đã hiểu được bài phương diện ấy xong, nhà phê-bình nên trực tiếp xem xét đến đời sống của tác-giả, St. Beuve và Taine chỉ nhớ sự sống Lam, và suy xét chuyện kỵ các tác giả mà lý họi được một cách thù-thảo sách vở của họ. Tôi xin kệ môt tí dụ : Đọc quyền văn túy bút « Les Essais » của Montaigne

tên sinh, một nhà văn hối thế kỷ

16, ai cũng biết sơ lược rằng tên sinh rất chuộng lự do và bao giờ cũng muốn sống một đời an nhàn thông thạo đọc sách không bận rộn bởi những vấn đề thuần-ly. Về việc dạy dỗ trẻ em thì tên sinh không muốn dùng cách áp chế đánh đập như ở các trường dòng. Tiên sinh lại muốn cho trẻ em trở thành những tri óc biết xét đoán chứ không phải đầy sự biết. Nhưng chỉ đọc quyền Les Essais mà thôi thì làm gì mà hiểu được tư tưởng của tên sinh một cách thấu đáo? Sung sướng biết ba khía cõi phê-bình biết được đời sống của tên sinh ; Đời sống của tên sinh rất mệt mỏi với quyền Les Essais. Vày muốn hiểu thấu đáo quyền Les Essais thì phải biết chuyện kỵ của tên sinh. Hồi còn là tên sinh sống một đời rất sung sướng. Khi cậu Montaigne ngũ, muôn danh thứ cậu dậy, ông thần cậu không phải sao người dân lay tay hay lạy chân cậu, như các ông khác. Ông ta bảo người lạy dàn sáo đánh vái bần, là là cậu Montaigne từ tinh thần dậy. Ông thần cậu có những cử chỉ lè lung như vậy, vì ông muôn cõi Montaigne nghe tiếng đàn em ta mà khóc khóc òa như các cậu bé khác bị người ta đánh thức dậy hất thính linh.

Cậu Montaigne từ từ lớn trong một đầu không khí tự do. Không bị kiểm chế gì cả. Montaigne có một thư viện riêng chỉ có ông ta có quyền ra vào. Quyền Les Essais, ông viết lần hời ngày này qua tháng nọ, khi nào thi hỉ viết... Bởi của Montaigne có liên hệ với quyền Les Essais là thế.

Bác truyện Kiều mà không biết tuồng tận tâm sự cụ Nguyễn Dũ thì làm thế nào mà lý họi được lý tuồng sâu xa của truyện Kiều. Có biết chuyện kỵ của cụ mới hiểu rằng (tâm sự của cụ), một người không bao giờ muỗi thòi hời dài vua mà lại phải thòi hời dài vua. Có biết sự chán nản của cụ, mới hiểu được thâm-thúy những câu :

— Càng liều nhảm mải đưa chán,
Thứ xem con lợ xoay vẫn đén đần.
— Vui là vui guyeng kéo lá,

Ai trì đìn dò, mặn mà với ai.

cảm tình với tác giả mình đang phê-bình. Cảnh tình ấy không làm cho nhà phê-bình mờ mắt trước những khuyếch-diêm của tác giả mà chỉ làm cho nhà phê-bình mê mẩn công việc của mình.

Vậy nhà phê-bình trước khi hạ bút xuống, phải suy xét kỹ lưỡng, cố tìm cho ta nguyên do những cái mảnh cảm nghĩ, chế hay khen bằng cách suy lầm chuyên kỹ của những

Nhưng một nhà phê-bình diễn là được ảnh hưởng của nơi sinh đẻ, dòng giống và chuyện kỵ của một tác giả, cũng như tên họ là nhà phê-bình hoàn toàn trâm phồn trâm. Người ta có thể cảm nghĩ vì sao tác giả có những tư tưởng ấy, hoặc có giọng văn chân dời ấy nhưng thử hỏi ai đã dám tự phẹi nhưng mình đã tim ra nguyên do nghệ thuật của một tác giả như Nguyễn Du. Người ta biết rằng hai câu thơ này thật hay.

Vùng tráng ai sẽ làm đổi

Nửa in gõi chiếc nửa soi đậm
trường.

Nhưng người ta chẳng hiểu vì sao Nguyễn Du có thể viết hay được thế. Nhà phê-bình đến đây gấp mặt bước rái khổ khăn. Thuyết thế dia, dòng giống chuyện kỵ không làm gì mà cảm nghĩ được cái tài năng của một tác giả. Người ta chỉ biết công nhận rằng nghệ thuật tác giả ấy rất tinh vi nhưng người ta không thể cãi nghĩa vì sao tác giả có một nghệ thuật tinh vi. Khoa học không thể phân tích nghệ thuật được. Họ may nhờ trực giác mà nhà phê-bình có thể lý hội được nghệ thuật của Nguyễn Du hoặc Thị-Biêm.

Chính nhà phê-bình trú danh Taine cũng đã làm lạc khi ông ta làm tuồng rằng khoa học có thể giải phẫu được nghệ thuật của một nhà văn.

Áy là những sự đe dặt mà tôi mong người ta biết đến — ở đời chuyện kỵ cũng có những cái tên chấn kinh theo — mà đúng với cho tôi là tuyệt đối.

TRƯỜNG CỘNG HỘ

sách mới

■

C bung tôi vừa nhận được : *Đại Tinh* của *Thu-Án* do nhà xuất-bán *Đời Mới* gửi tặng.

Xin có lời cảm ơn nhà xuất-bán và giới thiệu với độc-giả.

CÁC NGÀI cũn dâng mi thoả lắc, thuốc nam, thuốc sống, thuốc bắc, và các thứ sâm-chíp hieu như : *Cau-ly sâm*, *Hoa-kỳ sâm*, *Giá-son sâm*, *bắc-dương sâm*, cũng các thứ cao dan mít, cao hays, nhut-thuoc, dau mít dà co mộng, thuốc chúc lô, thuốc ho thuốc cam, tịch trĩ cao, thuốc bổ thận, thuốc diệu khan bồ nuyet v.v... Khiết mộc, cát ngai lợ HIỆU:

DỨC - PHONG

(Nhà thuốc son đỏ)
Số 45, Phố Phác-Ken, Hanol

Thue rất tốt,

Giá phải chăng,

Cán dùng cần lạng.

Đó là 3 cái đặc điểm của hiệu thuốc

DỨC - PHONG

■

Một tiếng cười dài

KHI NHỮNG BÀ SƯ TỬ HÀ-DÔNG TỨ GIẬN

của TIỀU-LIỆU — tranh vẽ TRỊNH VĂN

Những người này đã có tên trong lịch sử ghen tuông

Dám chua lại tội bằng
ba lửa nồng

Trò lèn là câu chuyện khôi hài để chứng tỏ lòng ghen tuông của đàn bà và người ta sợ lòng ghen tuông ấy đến chết đứng như Từ Hải thì dù biết thế nào. Nhưng dù sao, đó chỉ là một chuyện để cười thôi. Người ta lâm lúc cũng cần phải dùng dán mòn tì chui; đó là một điều cần nữa trước khi chúng tôi đem về lại cho độc giả biết những cảnh ghen tuông lạ nhất xảy ra ở xã hội ta, những kết quả khốc liệt của nó để ta看清 xem nó đã làm cho bạn đàn ông râu quặp bờ vai như thế nào, tuy họ cũng đã khôn khéo nghĩ ra rất nhiều cách để che mắt những bá... sv-tù Hà-dông áy.

□

Đọc Kiều vào đoạn cụ Nguyễn Du tả lòng ghen của Hoàn-Thư — người này đã có tên ở trong lịch sử ghen tuông: ghen nhau à Hoàn; rõ là à Hoàn-Thư chua! để chỉ những bà ghen tuông — các bạn tất đã đúc đi đúc lại không biết bao nhiêu lần câu văn này:

Cái đầu lưỡi xuong mãi nhà
Dám chua lại tội bằng ba lửa nồng.

Chắc các bạn đã biết lửa nồng là gì rồi vậy. Lửa nồng nguyên ở chữ « hỏa Khanh » nghĩa là hầm lửa, ý nói là lầu xanh. Ở đời người đàn bà từ tết, còn có gì đáng sợ hơn... lầu xanh nứa, vậy mà theo ý cụ Nguyền Du thì lầu xanh cũng chưa sợ bằng dám chua! Dám chua là cái gì vậy? Chỗ này ta nên biết.

Ngày xưa, ở nước Kim, tức là Mân-chau-quốc bắc giáp, Hoàn-dέ nước ấy chuyên súng hai cung tần

nó. Bởi vì hai cung tần đó đẹp hay bởi hai cung tần ấy khéo? Cái đó không có cách nào chép rõ. Người ta chỉ biết rằng, việc ấy lâm gai mắt nhiều người và làm cho nhiều mĩ nữ trong hoàng cung tức tối và ghen ghét; nhưng tức tối ghen ghét nhau, có chẳng là Tiết Hoàn-hậu. Thay vua súng ái hai cung tần nó, T ên Hoàn-hậu đêm quên ngủ, ngày quên ăn chỉ tim cách báo thù thi, may thay... một bữa no Kim Hoàn-dέ bị bệnh rất là trầm trọng.

Vua bèn vời hoang-hậu lại gần lòng sảng mà rắng:

— Hậu ơi, nến chẳng may trâm có mệnh hệ nào thì hậu phải nghe lời trâm nhớ cho chôn sống hai con cung (kia nó đã no hồn) mà trâm dưới suối vàng. Hậu khá nhó, nghe!

Tết rồi vua thăng hà.

Tiết Hoàn-hậu nhó lời Kim Hoàn-dέ trối trảng lầm lầm... nhưng hoàng-hậu vì bị cõi nhan ghen tuông nó hành hạ đêm ngày nên nghĩ rằng: « Nếu bâng giờ ta nghe lời nhà vua mà chôn sống hai

con đó xuống dưới đất cùng với nhà vua, thi ô suối vàng chúng lại được nhà vua súng ái — mà biết đâu chẳng súng ái hơn lúc còn ở trên đường thế, bởi vì không có ta

với một cung phia là nàng Thích Cơ

va noet run với Lã-Hậu; người sáu muộn đêm ngày, muốn làm hại

Thích bằng dù các cách nhưng không được, bởi vì người con sỹ Cao Tổ vi thế mà hâm hại người chpong. Người ngâm dâng nuốt cay như thế, cho đến khi Cao Tổ thang hà, người mới có thể ra thi hành bà cái người « đã cướp sống chồng miêu ». Cách hành hạ ấy, không ai có thể tưởng tượng được: đó là bắt à Thích Cơ khóa thân ra, và sai quân lính đánh dập

nàng dứt cách. Xương, máu tanh tách, Thích cơ chết di sống lại: tuy vậy Lã-Hậu vẫn chưa vừa lòng, Lã-Hậu cho quân lính lọc từng miếng thịt của Thích-Cơ ra, và sau hết, chặt cả chân tay của người đàn bà khổn nạn, nhưng điều cần yếu là giữ cho Thích-Cơ không chết. Thích-Cơ không chết thực. Nàng cứ sống lây lút như thế, cho đến một ngày kia, Lã-Hậu truyền cho quân lính vứt nàng vào trong chuồng lợn và cho sống chung với lợn. Từ đó, Lã-Hậu bèn đặt cái tên « nhân trệ » để gọi Thích-Cơ, ý nói là người lợn. Ghen tuông mà hành hạ kẻ tình địch của mình đến thế, tướng đã đến chỗ cung

tuồng và làm cho họ s... như s... sú tử vây.

Tôi đã từng được các bậc đàn anh đã từng trải đời nhiều kinh nghiệm như nhiều chuyện rõ ràng có lâm người đàn ông làm những chuyện rất phi thường, coi những sự thử thách của đời đều là trò trẻ cả, vậy mà choáng trước một người đàn bà thì « mờ » cả người đi. Tôi không muốn nói đến chuyện sắc đẹp đâu, tôi không muốn nói rằng « nhan sắc của đàn bà khuyễn thành, khuyễn quốc dâu, mà đúng ai với vénh râu lèn ngâm câu này: Cho hay mặt sắt cũng ngây vi tình!

Các bạn cứ để ý mà xem, lần khi người đàn bà không cần phải đẹp

Người ta kè chuyện rằng, xưa, vè đời Khang Hy, nhà Thanh có một danh tướng là Niên canh Nghien, trấn trận đánh trấn trận đánh, danh tiếng vang lừng trong bốn cõi, những chiến công oanh liệt không đếm đầu cho hết. Có thể bảo rằng anh ta là một người khát máu, coi cái chết như trò chơi. Anh ta cần phải trông thấy máu và sự chết chóc luồn luộn, bồi vây cứ mỗi bữa cơm, anh ta phải truyền cho quân lính lực những tên tù bị trọng tội nhất đem ra xử giáo ở trước mặt, không thể mà ăn cơm không ngon miệng.

Mỗi người gớm ghê như thế, dù có thể đem vội voi từ-thần như thế, vậy mà các bạn có biết sinh ta sơ nhất trần đời cái gì không? Quả như lời các bạn đã đoán trúng, Niên canh Nghien chỉ sợ nhất có một người, một người chán yêu tay mềm: người đó là bà Niên canh Nghien vậy. Chao ôi, nào có phải sợ thường thường thì nó cũng còng cắn cảnh với trời. Đằng này không. Niên canh Nghien lại sợ quá đỗi đến nỗi mỗi lần vợ anh quát lên một tiếng thì cái giáo cầm tay roi liền ngay xoay đất. May thay trong sách lại không chép rõ rằng những khi ấy thì anh ta có « giác mẫn » hay là « bỗn ý » không... Chắc có...

Câu chuyện cõi này làm cho tôi nhớ đến những bức ảnh trào phúng ở trên những tờ báo Anh và Pháp: một nữ phi công, vượt chín tùng mây đi thám hiểm hoang cồn, vừa trên máy bay đặt chân xuống đất kêu thất thanh lên, sợ quá, vì có một con chuột nhát nó bò cạnh chân! Chuyện này cũng giống như chuyện ông vồ chiêm xiết quan « bốc xó » ở hoàn cồn, đầu trán náo nagnetic — giáng chừng cũng như vồ sỉ mọi Joe Louis vậy — vừa bước chân vào đèn cửa thì già cả người đi vì thấy vợ quát lèn trong nhà. Thế rồi, anh ta cũng cứ liếc vào... Thị bà vồ cho luôn một cái... Knock-out — gọi thế cho oai, chứ chính thực là cái tái — và nhà vồ sỉ chỉ giải quản quan thế giới... chịu, không thể nào đỡ được vì anh ta đã bùn rùm cả tay chân từ bao giờ rồi.

(còn nữa)



cục của sỹ nham hiểm gian ác trên đời vậy.

Thời giờ qua đi. Cuộc đời mỗi thời đại một khác nhau nhưng tâm tình người ta vẫn vẫn nguyên như thế, gần như không thay đổi gì.

Bao giờ cũng thế, nếu ở đời còn những người chất phác thực thà thi công có những kẻ mưu cơ gian giảo, cũng như nền cõi có dân ông thi giới vẫn đề cho có dân bà để giúp đỡ dân ông mà cũng để ghen

Những gai lợ thường

của HỒNG PHONG

vào ngực cứu chồng

(tiếp theo)

Đoạn, bà cẩn thận con bé Dô-sé-phin chọc nứa di theo cha ra phải bạo dạn tinh túc thế nào, và bảo nó nhầm lẫn trong bụng cho nhó.

Tronh hường giam có mấy chiếc ghê rơm xech xác, một chiếc bàn cũ, một cái giường gỗ và một tấm bình-phong để che lèt thay quần áo. Ngón đèn dài leo lết trèo chılm giゝa buồng. Lúc ấy trên bàn dài bày đồ ăn và mý chai rượu, nhung chẳng ai thiết gi ăn uống.

Bóng đèn gỗ sán giờ ba khắc. Ba mòi gói áo sống, mặc vào cho chồng ở phía sau bình-phong: vậy đèn, áo đó, áo dài mít lông. Lại thò son đánh phấn tó tể, rồi gọi con vào xem và hỏi:

— May xem ba may thế nào, con?

— Giống ma dão đe l con bέ cuội và đáp.

Bà lại cẩn-dẩn:

Mình nhớ khi qua mồi sú, phải cùi đầu kéo vướng lông mύ nghe. Bóng đèn ngang trước phòng lục-sự, chậm chạp lóng bước một và làm ra vẻ người đau đớn, bước chân không nổi.

La-ván-liệt già ra tui cửa sà-lim, day mặt lại nói nhỏ với vợ:

— Thắng cai ngục Lô-kết dōi thói quen, lối nào mình vô thâm lôi ra vē, nōi cung ghé dóm vào sà-lim xem tôi làm gì. Vây mình nhớ sút sáu bình-phong, giゝa vđ động dày bén ghé cho có tiếng kêu, dē nō yên tri-tảng tôi đang sáu soạn chỗ ngủ; trong thời gian này phát áy tôi có thê đì xá, không bị bại-lộ.

Tôi rồi vợ chồng từ giゝa nhau.

Cũng may, lịc này tân bέ sà-lim vđ dọn bέ-dá tra ra quán không khán cửa. La-ván-liệt đát tay con Dô-sé-phin cùi việc dây cửa ra đì, không phải kêu gọi người mờ.

La nhó lời vđ dặn, khi qua mồi cửa, đều cùi đầu và bước chân rái. Rái tôi trước phòng lục-sự, thấy năm sáu thày-chá đứng xóm xít ở phía tâ. La cầm khăn che mјi, dì bước thấp bước cao, như người đang chử nước mót. Lô-kết chạy lại, mò vào cánh tay La và hỏi:

— Thàu bέ-tuờn phu-nhán, sao tôi nay phu-nhán về sónh thế?

La rùng minh, nhung cđ giữ được trán-tinh di thẳng, không nói nang gi.

Dén cửa sái. Lô Truy-lé ngồi trôi mít nhó La chua chijn thò tay mòi qđn. Lô đang nghĩ vđ vẫn chuyện gi hay là trong bụng sinh nghĩ chăng? Lô-kết

ở phia sau gọi với:

— Mở cửa cho mý bà ấy ra!

Bấy giờ Truy-lé mới xoay chia khóa mở cửa.

Lột ra ngoài cửa rồi, còn phái qua trước mắt mấy chiên sen-dâm nứa. Do tắm lồng kính trong môt người dài bén đang con dan đòn, bộ chỉ dừng nhịp, không hối han xem xét gi cả. La nắm tay con, thủng thẳng di xuồng thèm, qua sáu, binh yến đén chđi chđi chờ sẵn.

Hai tân phu kiện lại rủ nhau ra quán rượu, La ngồi trên kiệu đán bén phat họ mới trôi vē. Ba phút đồng hồ ấy, La hối hộp run sợ vđng. Một chủ lanh gác bồng súng đứng cách đấy dám sáu bước, nêu vđ hiếu kỳ, mòn men đón đòn vào kiệu thì ngay mất rồi!

Đi kiệu đán trâm thắm vđng, đèn góc đường Hac-lé vđng vđ, dâi Bô-duy và cđ xe ngựa chay sán. La vđi lèng lèn xe với Bô-duy, còn Dô-sé-phin thi giao cho mót vđ gi di kiệu vđnh vđ.

Lúc ngồi trên xe, La tháo trút y phục đán bén, mặc bộ đồ khác vđo, cải trang làm mót tên nô-hộc, theo hòu Bô-duy.

Xe chạy rát đường thành vắng. Một chđc, Bô duy hối đe xe bước xuống, dâi La đì bđ.

Buôn cuội, La di kháp khénh, vi đói giày chđt quâ. Bóng nghệ một đòn ngựa chạy lop-cop. La mất cả hòn-via. Cố lè sen-dâm kym-mâ lèng bát tâ tròn dày chăng? May phuoc! hó chỉ là mót toán lanh di tuần thđi.

Hai người di bộ loanh-quanh mý phđ, đén trước một tòa nhà bá tàng nguy-nga, trong nhung dinh-thuy queun, Bô-duy dâi La vào, trèo lèn mài tàng gác cao nhất, chđm với mài nhâ.

— Giò ông yên tâm àu-tru ở đây nhâ.

— Bà là nhâ ai thè, ông? La hỏi.

— Ông không cần phải biết nhâ này là nhâ ai, chỉ biết là mót nøy ồn cho ông tậm àu it lâu, rồi chđm tôi thi cách đòn ông trèo ra ngoai-quê. Ông cư ở đây, không có mót điều gi lo ngại....

— Vâng, tôi nhó ông cđu-dđa qua khđi dđip cầu nguy hiểm. Nhng vđi ông cđu-dđa qua khđi dđip cầu nguy hiểm. Nhng vđi ông cđu-dđa qua khđi dđip cầu nguy hiểm....

La thò dài, ngồi phịch trên ghé, hung mót khđi rám-réc.

Cụ lớn thương ta lợ...

Grom mày tuy dâi lau chiu sáu soạn từ lúc ban ngày, nhưng viên giám-sát cần thận, chđp lối hòm áy cũng chịu khó kiểm diem lại mót lán nứa để gáy thi đe da râp. Vì vđi đã nhận được lệnh truyền rằng co cuộc hành hình sáng sớm ngày 21, mà kè bị xử-tử không phải thường-nhán, là mót vị bá-tuorce.

Bóng nghệ trong ngục có tiếng ôn-à, rồi mót người ban đồng-lien chạy vào, vđ vai viên giám-sát, nói dha:

— Nay chđ phép bắc gối ghém cái vật đáng sợ áy mà cđt dì. Sáng mai tha bέ ngú trua voi mđi.

— Sao thế? viên giám-sát ngang mót lén, bôi một cách ngâm ngo, không hiểu.

— Cé gi đâul chí cđi La-ván-Liệt vđi mđi theo-ngực mđi rồi. Nghia là sáng mai không có chđe dđi nđe nđe cho bá-chết.

— Thật thđe à?

— Ai thđem nđi lão với bác! Lão ta mặc già đâul bέ, ung-dung ra di trước mũi sen-dâm linh giác mà thoát mđi tài!

Quả thđ.

Người phái-giác trước nhất, chính là chú cai ngục Lô-kết. Va phái-giác ngay dâm bý phái sau, thđ mà thoát theo không kip.

Vào khoảng bảy giờ, va thấy bá-tuorce La-ván-Liệt phu-nhán ra vđ, liền chạy vào sà-lim xem người bị giam có dđay không và làm gi. Xó cửa bước vào sà-lim, va không thấy ai, nhung nghe đâng sau sà-lim bình-phong có tiếng động dđay, thi va yến trì ràng ông La-ván-Liệt đang thay quần áo, sút soạn đđi ngú.

Năm phút sau, va chđt đđe thđe nđo không biêt, lật-đật trôi lại sà-lim, kêu gọi bđn nđam lèn mà chđng nghe đđen trong co tiếng thđra.

Hoàng kinh hồn vâia, Lô-kết đâyl cđa chạy vào, vđch tím bình-phong ra xem, chỉ thấy La phu-nhán ngồi ủ-dđi mđi minh.

Va luồng cuồng, mđt mày tái xanh, lưỡi lùi lâi:

— Chđt tôi, trời o! Ông La-ván-Liệt đán mắt rđi? À, gom thđt, bà lùi gđi tôi, làm hại tôi... Thđ này thi tôi chđt mđi...!

Lô-kết vừa toan chạy tđc ra ngoài cửa, đđe hò-hoán lén, nhung mđu lòi nhai cđt, La phu-nhán nđam lèn va kêu vđ khéo lâi:

— Khoan đđi, ông Lô-kết o! lđi cho tôi thua câu chuyện này mđi chđt....

— Không đđc... Không nói chuyện gi cả... Béong ngay ào tđi ra!

Mđt đđi hօi sđi dâi bέ sán yêu thđa, lại đđeng con sót rđi lđm cho mđt nhđc, La phu-nhán cđng cđi ghép chđt lây áo Lô-kết không buồng. Va phái vđng vđng dđay mđi, đén nđi đđi toace mđt bén vđt áo, mđi được thoát thđa, chđy tđc lèn phòng lục-sự. Va vđa chđy vừa kêu tró-tró nđu dien:

— Ông tròi đđi o! La-ván-Liệt tròi di mđt rđi!

Tronh ngục sđi nđi tâp lop, hình như có đại-nđen lđch tròi sđi đđit rđy tđi.

Tóc tđc, Lô-kết phán phát ngđi di ngâa này, kđ

THỐNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NỘI :
« Ta giữ những lời hứa của ta
và cả của người khác nữa. »

chay ngâ kia, may ra đuđi kip. Chính va cung tuon chay như gió, đđn cầu Tân-kien (Pont Neuf) thi gặp kiđn đang di lồng-thưng. Va bέ phu kien dùng lđi đđi khám, chỉ thấy con bέ Dô-sé-phin ngồi với chí vđi già.

— Bé đầu thđe này? Lô-kết sđing sđi hỏi chí vđi.

— Tôi đđu tiêu-thu về trường học nhà tu kin chđi di đầu vđi u già đđap lâi.

Trò vđc nguc, Lô-kết nghe nói ban nđy có mđi cđ xe bđt đđing khâ nghi, dđi ở góc đường Hac-lé rồi chạy vđc nđa-có Hango-cá. Không đđi phái mđt gđy phái nđao, va thua xe ngựa tốc thẳng vđ ngâ áy, song hđc nđy mđy ngán, biêt mđt tđm đđng.

Cuộc truy lđm bùa khâp từ phâ, suot từ chđp lối đđen nđa đđem, chđng ăn thua gi, tâi cđi bđt trách nhiệm ionh bđt trong ngục đđu phát cđu đđam khâng. Hđké nhau vào chđt sà-lim dđi dâin bđch bέ. La phu-nhán cđng chđng thây hât ra mđt tđm sâng gi, rồi mđi người mđt câu, de đđa chđi mđng hât rđt lèn tđ.

Nđu khâng phâi là đâul bđ, dđi khôi họ dđi thđng cđng chđt hâ cđng thđi phâi biêt.

Hđlai mđng nhiech hâ mđu mđo cđu chđng như thđe là nđu; bđe nđo nđem nđy La-ván-Liệt cđng hđi bđt lđi chđt mđa xem, cđi trđn đđang trđi cho tđu. Không cđi mđu phâi đđi mđng hâ, phâi chđt thđay chđng, phâi biêt phđp nđc mđt lđt vđa mđu mđu đđam lđa đđi khâng nhđa nđu thđ, khâng thđ đđe thđng thđa đđe gđo gi.

Dđu chđt thđ đđi mđng, hâ cđng cđm lđng, cđ chđt hâ? Vi myc-dich đđy nhât cđu bâ, là cđn chđng thđot khôi gđom mđy, tđy mđnh-by-sinh đđen đđam chđng quâ. Trước nhâng cđt chđt oai, nhung lđi mđy cđu bđt canh nguc, bi cđng đđung-dđung, chđi cđu mđu phâi chđt mđng hâ miđng đđap lđi nđa lđi. Dđy cđu sđ de đđa qua quât rđt nđem nđy chđng bâ thđe nđo cđng bđt lđi khâi, khien bâ hđi bđp lđo ngai vđc cđng. Từ cđi giây phât úng chđng bước ra khôi sà-lim, bâ thđn thđc nđo nđo, cđd lđi lâi vđi mđi tđm đđng trong nguc, đđe xem cđi phâi người ta nđam nđm đđe chđp óng La-ván-Liệt mđ dâin vđi nguc chăng. Nhng may, suot đđen nghe ngóng chăng có gđ lđ, bâ vđng tđm rđng chđng mđnh dđe trđn thoát vđi òn rđi.

Bâng thương ev-lđen Đđca (Decors). Thđong-thđu bđt Cánh-sât huđi hât hòm áy đđang đđi khâch vđi vđi, mđt viên thanh tra mđt-thâm chay đđen hđc tđc, vđi thđa vđa nđi: « Bâng cđ-lđen, La-ván-Liệt vđi thđt-nguc mđt rđi! » cđi lđen ta nhây đđng lđen, tái mđt lđi lđi.

Phâi biết La-ván-Liệt nđo cđo nhu mđt lđ-phđm tđm-thđung, mđu đđo-vđng vđing cđng quâ hâ khâng trong bđi nhâu. La-ván-Liệt là mđt nđng-thâm đđap-tuòng cđu Nâ-phâ-luân; La-ván-Liệt là giđng cđi ky-

Arc Tú

Bóng Hổ sao lộc

(1) Lần đầu tiên là một bà đầm Kim-thượng phải lo ngại và thà sún ghét độc; La-vân-liệt là một con cọp đáng sợ, tất cả phe đảng tôn-vương (1) trong nước nồng nặc đòi phải chặt đầu cho được mới nghe. Trời ơi! Con cọp dữ ấy, người ta đã nhốt vào cũi sắt kẽ lồng, chỉ có cách mấy giờ đồng hồ nữa thì kẻ dâm nó vào thời mà chặt, giờ nó trốn đi bịt mù, biết đâu mà tìm? Người cầm đầu bộ Cảnh-sát chẳng phải chịu trách cứ khi còn ai?

Có lớn Đè-ca tu hoảng-hốt suốt đêm. Một tên tù quan-hệ bắc áy mà sự canh-phòng bắt-cần đến thế nào, để nó cái-trang dân bà trốn mất? Nhì vua nhà ta quở trách dâu dể; nghị-viện sxon xao công kinh; phái tôn-vương đang mạnh thế-lực, chắc không dung minh, có lẽ nghĩ mình mưu mỏng dung túng cho La-thi di trốn cũng nên; cái-dị-vị thuong-tu của mình như trúng dê đầu dằng!

Bởi vậy, sáng hôm sau Đè-ca đến bộ làm việc thật sớm, truyền hứa, xép đặt và thi-hành ngay những phương-lược tìm bắt-dao-phạm rái gắt. Nào đóng cửa biển-giới, khám xét-tung người, tung cỗ xe di ra; nào yết-kết hình dang La-vân-liệt ở kháp các công-sở chầu-quận xóm làng; nào treo thưởng 15 vạn phật-lạng; nào lắc lõi hết thảy những nhà khâng-hi ở Kinh-hành Bá-lé, và rình mò cù-chí bắt cứ ai quen biết xa gần với đào-phạm.

Dự-luận trong nước xao-xuyến lè lùng.

Quan-Chưởng-lý thanh vào trong ngực, lấy khăn-cung La-phu-nhân và sei dời phu-nhân qua-mỗi phòng giam khác, chặt hép và nghém chặt hơn, ôn-ti phòng giam những gai giang-bô cài nhau ôm-ti suốt ngày. Phu-nhân yếu đau, mỗi ngày một cơn sốt rét, người ta chẳng cho ai hâm-hạ nồng giặc, cũng không cho gia-nhân thăm nom quà bình-gi cá.

Lần hai ba ngày, nghị-vien nhan nhao tranh-biến và vụ đao ngục cùi kím chua cùi này. Một bài đồ lôi cho chánh-phủ bắt-cần. Lại phái một ủy-ban vào ngục xem xét cửa ngục và đường đi nước bước theo-nép mà họ La mặc già dàu dà qua trót lợt mây lợp cảnh gác không hay.

Nhưng tay quyền-thể trong phái tôn-vương nhất định xin nhà vua caceh chức Thượng-thư Đè-ca và đưa ra pháp-lịnh luận tội. Đến nỗi họ đòi xử-lưu La-phu-nhân thay mang cho chung!

Vua Lô-y 18 hiền-lanh, và hết lòng vi-nê phái tôn-vương, là hết thành sất đinh ngõi bùa của ngài. Từ vậy, ngài không qua chiêu họ đem bắt. La-phu-nhân dèn mang, nhưng ngài cũng không có lượng rộng như một ông vua Anh buồi đầu thế-kỷ 18, mà tha tội cho người dân bù áy dâng-thanh hy-sinh với tình phu-phụ một cách dâng-khen, dâng-kinh. Người ta nhớ năm 1716 ở nước Anh, một nhà nhà quý tộc là Ni-bi-danh (Nithsdale) hiên-tuc, bị tội xú-t

(1) Lúc bấy giờ nước Pháp có hai phái tham-thu chống-choi nhau: phái tôn-vương (*les royaux*), phái ta giông họ Bua-beng (*Bourbons*) mới là chính-thống, tức là giông họ vua Lô-y thập-bát (Louis XVIII) vừa mới trở về tri-vi. Phái tôn-vương có triết-phái Bo-na-bat (*les bonapartistes*) là những người tôn sùng Nã-pâ-huân hoàng-đế và muôn trước con cháu ngài về làm chủ Pháp-quốc,

mà trước hòn hành-hình, bà vợ cũng vào ngực cứu thoát, y nhู kiều La-phu-nhân bây giờ vậy. Nhưng bà ta được vua Anh tha ra ngay, và nói: « Cái-tai ấy của mìn xinh đép quá! »

Ai nói gì thì nói, thượng-thư Đè-ca quả quyết rằng La-vân-liệt chỉ là núp quanh quẩn nội thành Ba-lé đầy thoi, chưa thoát ra ngoài đâu. Cho nên ông hét súc hòi vây kinh-thành, và đặt ra mồi xóm mồi phòi một ủy-ban cảnh-sát, bằng ngày rinh mò hội họp, điều tra nhân số từng nhà, và dò hỏi từ con hồn đứa óc, xem chúng nó có mua thêm một phần ăn cho khách lạ không? Nhưng, muốn cho ôm bớt sám-sét của du luân phái tôn-vương, mà công việc tróc nã từ hôm 21 tháng chạp 1815 qua mồng tam tháng giêng năm sau chưa có kết quả gì, cụ thương Đè-ca bay vẽ một cuộc hành-hình rất mới lạ và buồn cười.

(còn nữa)

Hy-lap, quê huorug nền vân-dong

Vì có Vân-Dong-Hội Thế-giới ra đời, nên mỗi cường-quốc dù hội đều lập một sân vận-dong lớn tại kinh-thành, phòng làm nơi cù-hành các cuộc đua-luân giangs đại-bieu 5² nước trên thế-giới.

Đặc-sắc nhất là hội Vân-Dong-Hội Thế-giới ở Berlin, Kinh-dô nước Đức năm 1936 vừa rồi.

Tu Đè-cô tên Hy-lap, di đường bò được nên muốn lòi rằng tinh-thần thuong-vô của Vân-Dong-Hội Thế-giới cũng giống tinh-thần thuong-vô của Olympie thời xưa, người ta nghĩ cách iấy lửa ở Olympie để dưa sân Vân-Dong Berlin.

Ngon duoc « Olympique » do các lực-sĩ cùi-tran thay chán nhau cầm chạy suốt ngày suốt đêm và đốt tiếp, qua bảy nước: Grécce, Bulgarie Yougoslavie, Hongrie, Autriche, Tchecoslovaquie và Đức, sau 16 ngày 16 đêm khi mờ dücем tối sáu Ván-Dong Berlin, bấy giờ hội Vân-dong mới khai-mạc. Ngon duoc « Olympique » châm vào lò lửa sân Vân-dong, sẽ cháy luôn 16 ngày 16 đêm cho tới khi bê-mac hội Thế-Vân.

Trong Thế-giới Vân-dong hội có một cuộc đua chạy 42 cây số, gọi là chạy Marathon. Tich Marathon cũng là một tích cù Hy-Lap.

Năm 490 trước Tây-Lịch, dân Ba-Tu kéo quân đến biên-giới Hy-Lap. Một người lính ở thành Marathon nai nít và deo khai-giới, chạy từ Marathon về thành phố Athens cáo cắp. Chạy một mạch 42 cây số, tới nơi, người lính báo tin gióng thi nhọc quá lắn ra chết. Thế-giới Vân-dong-hội đặt ra cuộc chạy Marathon 42 cây số là để kỉ-niệm người lính Hy-Lap ấy...

Bấy nhiêu dù cho ta thấy rằng Hy-Lap quả là quê-huorug của nền vân-dong thế-giới.

Hy-Lap đã đem văn-chuong mỹ-thuat triết-học làm gương mẫu cho hoan-cầu. Hy-Lap lại treo gương thuong-vô cho cả nhân-loại.

HUY-HOÀNG

thân minh không có lỗi; hạnh minh không xấu, thế-có thê gọi là vê vang. »

Bá-Thường-Khiêm hỏi đạo thế nào thì không diệt, thân thế nào không bị phế? Án-tử đáp: phải nuôi người quân-tử ở đời.

Bá-Thường-Khiêm bù nhà Chu sang Tề ra mắt Án-tử hỏi rằng: « Khiên này là một nhà sử hèn mọa của nhà Chu, không biết tự lượng là kẽ bát-tiểu lại cần thù người quân-tử, cù dám hỏi: theo đường thẳng, nết ngay thi không dung đượ: ở đời, theo đường tà, nết dối thi không rõ, làm thế nào thi đạo mới khôi-đi-đi mà thân mới khôi-bô đượ? »

Án-tử đáp rằng: « Gia-hội thờ vua ấy hay lầm vậy! Anh này nghe rằng: Không khăng-chấp nhất thi người ta không ra minh, khinh-lien cầu hợp thi người ta không tin minh. Cứ thẳng-mà-dối không kiêng nèi thi chông-hại đến thân, đổi-mới mà ham lợi thi không khê kh้อง-hỗng việc. Vâ Anh này nghe rằng người quân-tử ở đời không thấy để mà tiễn, không thấy khó-mai-lai, sưa nết minh mà không lý-lan cao, thường mồi lợi mồi khòng-khoe khong, sự vật không chuyen giùi-một minh, ra phép mà không cày-thu, như thế thi đạo sẽ không diệt, thân không bị bô-vay. »

Lương Khâu-Cú hỏi: Ngài thờ ba vua không cùng một lòng là sao? Án-tử đáp: Có một lòng thờ được trăm vua.

Lương Khâu-Cú hỏi: « Ngài thờ ba vua (1), ba vua mỗi vị một lòng khác nhau, mà ngài thuận được cùi-thê ra người nhân có nhiều lòng ư? »

Án-tử đáp rằng: « Anh này nghe rằng: Thuận vua, không dàn, không bieng việc thi có thê khien được trăm-ho. Cường-bao và bất-trung thi không thê khien nổi một người. Chỉ một lòng có thê thờ được trăm vua, có ba lòng thi chẳng thờ nổi một vua. »

Trong-Ni nghe được câu ấy nói rằng: « Các trò nghe lây, Án-tử một lòng mà thờ được trăm vua đây. »

(1) Linh-công — Trang-công — Cảnh-công.

Trang-công không bằng lòng Ân-tử. Ân-tử ngồi xuống kiện Trang-công rời về.

Ân-tử làm tội Trang-công, Trang-công không bằng lòng. Một hôm Trang-công nồng rực, cho lệnh đón Ân-tử đến, vừa vào tới cửa thi Trang-công ra lệnh cho nhạc-công tấu bài nhận rằng : « Dì tai ! Dì tai ! Quả nhân hắt nước duyệt giã. Nhí hả lai vi ? » (Thôi vậy ! Thôi vậy ! Quả nhân dã không ua, người còn lại làm gì ?) Ân-tử vào ngồi. Nhạc-công hát, đị hát lại xáy áy ba lần. Ân-tử biết là ý nói mình, bèn đứng dậy, ngồi xuống đất, quay mặt về phía bắc. Trang-công hỏi : « Phu-tử ngồi vào chiếu, sao lại ngồi đất thế ? » An-tử trả lời rằng : « Anh này nghe rằng kẽ di kiêm, theo pháp phái ngồi đất, nay Anh này sấp cùng nhà vua kiện, dám dẫu không ngồi đất vậy. Anh lại nghe rằng : cậy dãy mà làm việc vô nghĩa, cậy mạnh mà làm điều vô lễ, ua kẽ dũng mà ghét người hiền thi họa Át kip thán, nhà vua giờ là thế. Nhói của Anh này không được dùng, xin cho phép thán này đi. »

Ân-tử nói thế rồi rảo bước xin ra về, đỗ đạc ở nhà dem nộp cho Trang-công, còn cởi ở ngoài (1) thi dem ra bô ở chợ và nói rằng : « Người quân-vú có sức giàn được dân hiền lên nhận trước lộc, giàn trước giàn sang, không lo nghèo hèn. » Ân-tử bèn dì bô về mé đồng, cạy ở bờ bè. Vài năm sau, quả nhiên có loạn Thôi-trù.

Trang-công không dùng Ân-tử. Ân-tử trả lại thực ấp lui về, thi xẩy ra cái nạn Thôi-trù.

Ân-tử làm tội Trang-công, khi nói gì vua nghe thấy thì mồi buồi chiên lại được ban thêm tước, phong thêm ấp. Chẳng bao lâu Trang-công không nghe nữa thì mồi buồi chiên xén bớt ấp, rút bớt tước đi. Đến lúc không còn gì, Ân-tử lên xe về, trước thờ dài, sau lại cười, tên thầy tờ hỏi : « Sao Ngài thò dài rồi lại cười liền thế ? » Ân-tử nói rằng : « Ta thờ dài là thương vua ta chẳng khỏi và đến thân, ta cười là ta mỉm cười tự-do, mà lại khôi chết ».

Sau qua-nhiều Thôi-trù giết Trang-công. Ân-tử Cứ ở ngoài và những mục súc chăn ở ngoài đồng

đứng ở ngoài cửa Thôi-trù. Kẻ theo hầu hỏi : « C chết theo không ? » Ân-tử nói : « C phải là vua riêng một mình ta thì ta chết theo. » Kẻ theo hầu lại hỏi : « Thê bô di chẳng ? » Ân-tử nói : « C phải là tội riêng một mình ta thì trốn đi. » Lại hỏi thế và chẳng ? Ân-tử nói : « Vua ta chết, ta về sao được. Làm chúa dâu là lại khinh dàn, xã-tác là chử, làm tội hả iai vì miếng ăn, đã có xã-tác nuôi ; cho nên vua vi xã-tác mà chết thi nên chết theo, vi xã-tác mà mất thi theo. Nếu vua vi mình mà chết, vi mình mà mất thi không phải là khinh. Thôi-trù ! Người không học Kinh Thi và Kinh Thi có câu rằng : « Mịch mịch cát lụy, Thi vu diệu mai, khải dè quân-tù, cầu phục bắt hồi. » (3)

Anh này lại đem lồng cong queo mà cầu phúc chẳng : « Các nhện móc ta, mũi nhọn đâm ta, ta cũng không dỗi lòng. » Thôi-trù định giài di, cò người can rằng : « Không nên, ngài cho vua ngài là vò-dạo, giài di, nay bê iai là kẽ số đao, cung giài di, thi chẳng còn lüyü gi mà dại đợp được nữa. » Thôi-trù nói : « Quan đại-phu làm đòn đại bất-nhân, người àm diệu nhân nhõ thi trúng đao tiếc nào được ? » (4) Ân-tử rảo bước ra, cầm cương dánh xe đi, kẽ dãy tò định cho ngựa chạy. Ân-tử vỗ vào tay bảo : « Cù thong thả, di nhanh chua chắc đã được sống, di chậm chura chắc đã phải chết. Con hươu ở rừng tè mè cái mènh nó treo săn ở trong bờ rì. Mịnh anh này có buộc đầu or chỗ xe chạy nhanh hay chạy chậm. » Ân-tử nói thế mới di.

Tử làm việc yô dạo. Nô giết vua, ai nà to cặng-thất theo họ Thôi họ Khánh thi chịu những điều chẳng lành. » Nói thế rồi ngửa mặt lên nồng mán. Thôi-Tử bảo Ân-tử rằng : « Người đòi lời iai lại thi ta để cho người cùng ta trị nước Tè, người không dỗi lại thi kinh kia sẽ dám vào cõi, kiêm kia sẽ xiên vào ngực, người liện đáy ! Ân-tử nói : « Đem mũi nhọn mìn bắt ép là thi không phải là dũng, lấy rủ rà ta làm trại đạo thi không phải là nghĩa. Thôi-Tử ! Người không học Kinh Thi và Kinh Thi có câu rằng : « Mịch mịch cát lụy, Thi vu diệu mai, khải dè quân-tù, cầu phục bắt hồi. » (3)

Anh này lại đem lồng cong queo mà cầu phúc chẳng : « Các nhện móc ta, mũi nhọn đâm ta, ta cũng không dỗi lòng. » Thôi-trù định giài di, cò người can rằng : « Không nên, ngài cho vua ngài là vò-dạo, giài di, nay bê iai là kẽ số đao, cung giài di, thi chẳng còn lüyü gi mà dại đợp được nữa. » Thôi-trù nói : « Quan đại-phu làm đòn đại bất-nhân, người àm diệu nhân nhõ thi trúng đao tiếc nào được ? » (4) Ân-tử rảo bước ra, cầm cương dánh xe đi, kẽ dãy tò định cho ngựa chạy. Ân-tử vỗ vào tay bảo : « Cù thong thả, di nhanh chua chắc đã được sống, di chậm chura chắc đã phải chết. Con hươu ở rừng tè mè cái mènh nó treo săn ở trong bờ rì. Mịnh anh này có buộc đầu or chỗ xe chạy nhanh hay chạy chậm. » Ân-tử nói thế mới di.

Các học-sinh lớp du-bi, so-dâng muốn luyện tính cho giỏi, nhất là trước khi thi bằng Sơ-Học Yêu-Lực hay thi vào lớp Trung-dâng năm thứ nhất, mỗ học-sinh cần phải có cuốn :

SÁCH DẠY TÍNH ĐỐ

của ông giáo NGUYỄN-DINH-TỰNG
soạn dâng chương-trình và phương-pháp su-pham
Tựu của M. Nguyễn-Hoài-Đinh Đốc-học Hải-dương.

Sách này có 32 lõi, tính gồm có 565 BÀI TÍNH ĐỐ và toàn-chấp và phép do lõi trong từ đòn đến khô. Nhì bùi lõi mìn có hình vẽ, lời giảng, bài su-giải bài giải và trả lời

Sách dạy tính đố của ông giáo
Nguyễn-Dinh-Tựng

Soạn rất kỹ, tôi học cả các sách tính đố đã xuất-bản từ trước không nhâng chí học sinh mà cả thày giáo dùng ra bài cho học trò rất tiện. Mỗi cuốn giá : 0\$45. Bán tại các hiệu sách lớn ở Hanoi. Huế và các tỉnh. Muốn mua cuốn trả 20% , gửi Hải-hoa giáp ngắn, viết thư cho:

Hiệu sách Quang-Huy

Bại-lý đà các thứ báo quốc-văn và các minh-thuật.
Số nhà : 25, đường Maréchal Foch — HAIDUONG

THUẬC HỌ LAO CƠ GA

Trị những chứng họ có tên An, ra đòn giả lẩn ngụy hoặc nhô ra tách huyết, cò khai chỉ họ khán khùng, thèm uống, người mồi ngày mồi tanh tanh gáy mèo, nôn dung hoặc BỎ PHẾ TRỞ LAO BIÊU NGUYỄN.

Giá mỗi lõi 1\$50

THUẬC SÂM NHUNG BỔ THẬN CON GÀ

Thuận huy, khí huyết kém, liệt, dương, di tinh, mộng tinh, gãy cẳng, yếu đuối, thâm thận mạc nhược, phát uống sâm Nhung Bổ Thiện BỎ PHẾ NGUYỄN để bồi lỵ chân hàn cứa ván lặc triết khô.

Giá mỗi hộp 1\$50

THUẬC BAN KHÌ HU LON GÀ

Hàn hả có белк trong da con, kính nguyệt không đều, ra huyết hạch, da vàng với xanh xanh, rục da chóng mặt, da bụng lùn, kem huyết đặc, chỉ đao thuốc KHI HU LỘP NGUYỄN, sinh dục và đẻ dâng, kính nguyệt đều da, hông hào béo iò. Mỗi lõi giá 1\$00.

THUẬC CAI NHA PHIÊN CON GÀ

Thuốc này gìn giữ cho những người muốn cái bò hổ béo được hay bò lợn, cách cút cói dâng và man-chong. Những người dùng thuốc này bò lợn được : « Nghịch đòn công thần rắng : không thuốc cai sáo man-chong và hông nghiêm như thuốc CAI NHA PHIÊN CON GÀ NGUYỄN. » Ai đà trót mắc phè, muỗi bò iền súc khỏe và nồi gióng. Thuốc này uống vào râm em, không phải mệt, ráy têch cho những người sau yến bông công việc này phải di xa. Mỗi lõi 1\$00, nhô 1\$50.

Nhà thuốc Điều - Nguyễn

125 — HÀNG BÔNG (Cửa Quyền) — Hanol
Đại-ly : (Hàng) Mai-Linh — name-jin : Vị-đông — Hai-đông ;
Quang-đông — Thủ-thịn : M. nhô-đeon — Ninh-bich : Ich-i — Hồi-đinh ;
Quang-đông — Thành-hông : Thoi-tru — Vịnh : Sinh-jay — Hué — Vientiane
Hanol : Mai-Linh 100 Bô-đa-hu — Bé-thanh : A-han — Cao-Min — Lang-Vin

MUA MAU KÈO BÊN LÚC MUA KHÔNG CÓ; TIỀNG SÂM BẠCH - VÂN

Đây là nói về, đời ông Trinh Nguyễn-Binh-Khiêm

sách giày ngọt 400 trang — Mỗi cuốn giá 1\$00 —
Mua Hải-hoa giao ngán hết 1\$44 — Ở xa mua xin gửi 1\$24 (căc cuộc) bằng timbres poste cũng được cho.

NHÀ IN MAI - LINH — 21 PHỐ HÀNG ĐIỀU — HANOI — GIÁY NÓI 648

N.8. — Mua Hải-hoa giao ngán ed 2 cuốn một lõi hết 1\$88. Giá tiền trước mua 2 cuốn một lõi hết 1\$62 (căc cuộc)

BÃ IN XONG :

ĐÚA CON CỦA TỘI ÁC

một truyện thực đã xảy ra ở miền Ngu-giang xứ Nam-Kỳ

Đọc Đú'a con của tội ác, các bạn sẽ rõ cái kết quả của cõi bắc, ruya và thưa phen đã đưa người ta đến đâu — Mỗi cuốn giá 0\$35 — Mua Hải-hoa giao ngán hết 0\$71. Ở xa mua xin gửi 0\$51 (căc cuộc) cho

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

Thư mua sách gửi về:
LÊ-VĂN-VĂNG, 49 Takou, Hanol



Phóng-sự tiêu-thuyết của ĐOÀN-CHU
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH
(Tiếp theo)

Các anh nhỉ ! Có lẽ chính thằng Sảnh soạn ra tango « Hồi đầu » để ngụ ý tự-sám tự-hối đấy.

Nó chỉ giở soạn coni hay là soạn quẩn cho gái thi cô, chứ soạn tưống nỗi gì. Đây là tác-phẩm của thày tưống Nguyễn-trong (Quân muôn ngù ý khuyên răn nó không chừng. Nó chính là Trống-lang thí thử dám lầm rồi, nhưng con Cúc đâu có phải là hiền-phu).

Ôi chào ! mấy cậu công-tử phá già, ăn chơi dì-diêm chán chê, rồi cúng ti-toe ra làm còng kia việc nợ với đời, mà họ không biết làm việc quái gì, họ bắt tiền ra lấp gánh cái-luong. Các anh thử đến xem Saigon ta có mấy công-tử làm bẩn gánh thất bại nhẫn rắng rồi ? Không khéo cái-luong là vò vây đât cùi cuối cùng của thằng Sảnh với con Cúc đây. Hết bài đờ thi chúng nó chết ngay ; nếu bắt khà, kiém ra nhiều tiền thì chúng nó lại chơi, lại phả, đảng nào cũng chết. Các anh có để ý xem lúc thằng Sảnh đứng đọc chúc-tử, bộ mặt vênh vao, uốn mài ngực ra ; nó tưởng bẩn gánh cái-luong là một ông chúc-lát gi trong xã-hội milh. Còn à Cúc thi liêc cười nbi-nhảnh với vò sô cậu trai, sao mà nó quen biế « dry non » ; nhiều thế không hiểu, tôi sợ đầu thằng Sảnh, hơi nhô không đủ chỗ cho à cảm sưng. Ôi ! cái-luong rồi hót ra bất-luong !

Lời thiên-hà phê-phản thế mà đúng.

Năm sáu tháng đầu, gánh « Tân-hi-ban » dậy tiếng tăm vì nghệ-thuật nồi hon các gánh khác. Chỉ nhò có vài ba tay đào kép xuất sắc và mấy vò tuồng mới, « Tân-hi-ban » diễn ở Saigon-Cholon rồi đi vòng Lục-tinh, iệp Nam-vang, đầu dâu cũng được khán-giả hoan-nghinh thường thức, hon hùm kêu móm dêm otuan-nhập đầu sáu trăm đồng là thường.

Nếu dối nhân-danh này quyết cai tu tinh-lâm ăn đường dâu lhi còn nói gi ; lúc này tức là co-hội cho họ thuộc được toà nhà dâ-câm, khôi phục lần-lần sự-

Tâm-tắt các kỳ trước
Sáng hôm ấy ô hô số con đường
Right-left Crimewalk, ở Saigon, người ta thấy một người năm chục công
quao. Ông ta có râu, và thấy một cái mèo con có tên lài chủ H. &
Xét ra ya tên lài là Sảnh con mèo
nhà triều phết & Ch-nak.

Lúc này là Jac-vang từ Sảnh vừa
được hưởng 40 vạn bạc già tài...
Lúc này là lúc Sảnh đang mẹ một
Cúc-Huong, một cô gái chưa ripe, đẹp,
Cúc-Huong vẫn cho Sảnh mặc xung.
Sát cơ nghiệp vi ăn chơi, Sảnh và
Cúc-Huong tình-dawn cùng cuộc làm...

tin tăng lượng bà chục phần trăm, người đời vay mượn đậm trăm một nghìn bạc trước. Nhưng chủ cũ chủ chi lo ăn xài ích kỷ cho sướng không nghĩ đến những sự thịnh cầu chinh-dâng của kẻ làm ông. Một tay đào kép giỏi lần lượt rủ nhau xin thời và nhảy sang gánh khác.

« Tân-hi-ban » kêm danh vắng khách từ đó.

Nhung vẫn-dè thè-dè-en hão huyền, nhất là vẫn-dè inh-kẽ quan hệ, không cho phép Sảnh và Cúc quý tôi dẫu hàng trước sự thất-bại ngay. Họ dâm lao phải theo lão, cố tìm cách duy-trì và chẩn-chỉnh.

Lúc bấy giờ số thầu nhập kêm sút bộ phàn, họa may chì vừa vắn-cung-ứng vào sinh-lon của gánh hát, mà khoản cần dùng chí-tiêu hoang-phi của họ bị ai không giám được chút nào cả. Huống chi còn muốn chán-chỉnh — như may sắm mũ măng và luyện tập đào kép mới — lát phai cào tiền, cần có nhiều tiền. Thành ra họ phải nhầm mắt vay lãi, có món tôi đòi bà chục phần. Vay mãi hết chô, phải bán lòn đồ dọc trong nhà. Đến chiếc ô-tô của Sảnh, là cái biếu-hệu sang trọng sau cùng, đã cầm cho người ta, giờ cũng phải đoạn-mai nốt.

Ba bốn tháng sau, hai người chỉ sống vè nợ nần. Vậy mà tình-laiè nguy nan cũng vẫn không thể cứu vãn lại được.

Rồi cuộc, các chà nợ tịch-biên mất cả gánh hết.

Thổ là thày cò phái hai bàn tay không. Giác mộng phồn hoa đến đây là tàn, thật tàn.

VĂN TOÀN Bô Thận

Mỗi hộp 1\$00

Chuyên trị Thận hư,
hay đau lưng, mỏi sức,
nhập-phòng khòng mạnh

Kiêm-duyet bô
vàng đầu, lõe mắt, ú tai,
tiêu tiện khòng trong,
đại tiện hay táo, sau khi
bi bệnh tinh, thận bại di

Hội M. Nguyễn-xuân-Dương
LAC LONG, 22 TIEN TSIN, HANOI

XIX

Anh di dâng anh, tôi dâng tôi

Cản-thờ 27 April 1933..

Anh Tâm,

« Không có bút mục nào là hối được nỗi lòng em có mộng thè-thuét khi đọc bức thư anh sám-hãi và cầu cứu.

« Anh luột xuồng dắc truy-lạc nau chàng bái ngờ đến thà kia ư ?

« Vậy mà mấy tháng Tân-hi-ban mới khai sinh, em định nịnh rằng phen này thè nào anh cũng khôi-phục và trả lại quên-cuồng như trước. Nếu không có thà anh thi em nhường tưống anh và người yêu vẫn còn nằm trên vắng, dù trên bọc, hiền-hách giữ đất Sài-thanh phòn hoa !

Chẳng nói thi em cũng đoán biết tình-trạng anh lúc này ngay ngần bách đến thè nào ? Em rất an hận không thể tức-thời tra-liệu đều ra nắm ba trăm đồng mà gửi cầu-cấp anh, theo lời anh hỏi. Ban giang-hồ vè-lại với nhau, thêm o sợi dây thân-quyện ràng buộc, ta chẳng giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào. Huống chi anh từng có lượng hào phông với em, sự ấy em còn khắc giao-dụng trong trí nhớ.

« Sóng cảnh-ngó không chờ em làm theo chán-lâm ước muôn, nghĩ thật dâng buồn,

« Đề em kẽ qua hồi kêt-thúc cuộc đời Sài-thanh phỏng dâng chia em cho anh nghe, vì những lúc ấy anh mặc dùa gánh hát di châu-du Lạc-Linh Nam-vang, chắc anh không biết.

« Hơn hai năm theo chán nỗi gởi các anh trên đường phồn-hoa tâng-mạn, em đã nhầm mải lâm-lịt lái phung, sự ái-tinh của Châu-giang, chính là người anh giới thiệu và anh hán còn nhỏ, giữa liếc tân-gia hòn đó, người ta đặt tên là là Tiễn-Kiều. Bấy giờ em nghĩ nên gọi nó là Tiễn-giu mới đúng,

« Nó ăn hoang xài phi hòn và công-chúa. Nó gồm dà moi lật da giai giang-hồ ; nó vò van khớp mọi người, hiến thàm cho bát-cú ai, có nhiều nhân-tinh không biết là mây là mả nói. Đến nỗi mọi tháng trai trẻ nghiệp ngập nuôi ở trong hòn, binh nhật van hủu hả em, phục-dịch nó, sau em xái ra chính là mài nhân-tinh cũ của nó, anh a. Tháng ấy truy-lạc sau khi đã xái bạc vạn vi nó, được no thương-hai, cho xương nâu trong hòn, gọi là em uit, mỗi ngày cấp cho đồng bạc ra nắm tinh-công-yen, tối đê dập bôp hủu hả bộ chí. Em đố ai trong thây ma anh có lúu no không ?

« Thị ra phần nhiều gái giang-hồ ở Sài-thanh đều có nuôi cậu em út đó, mà người phái chui phi-lon — và bị chia sẻ phân thài hương-thà — tèo là bao như chung ta.

« Tóm-ti, vi nó mà em huy-hoặc gán nắm vạn đồng, một phần nói dối anh cấp cậu nhà, một phần vay chung vay oái, lợi-tức hai bà chục phần, mà sau già-dính em trè mãi chưa hết.

« Em đã nhào dù xuồng hổ truy-lạc lung-chứng, may pha-có bắn tay nhán-tè vừa lói lên kip. Ấy là thân-phu em.

« Ông bắt em về ở nhà quê, châm noj kiêm giữ tất nghiêm. Thân em sỏi không khác mít tên tù bị giam lồng, đe an nán tại lối, mất cả hành-dộng tự-do, và mít

cả linh hồn đời và gia đình, thân tộc. Thành ra hiện thời em không có cách gì tìm ra số tiền nhỏ mọn để giúp anh trong con tung rổ; số tiền ấy mọi ngày em xoay tròn để dang như lát bàn tay.

« Ngán lại những bước đường gai góc đã trãi, em luống cuống mình lo sợ cho anh.

« Anh đã định hướng cho tiền-dò ra thế nào chưa?

« Em tưởng anh nên mau chân xa tánh cạm bẫy phản-hoa, từ giã con người bất hạnh, cố tìm một công việc gì đó hằng mệt lâm đớ, tố mình tu-tỉnh hỏi hận ở trước mặt già-dinh, tất nhiên bác Phủ sẽ đồng lòng thương rồi lẩn hờn trả lại tình yêu và cho anh tái tạo một cuộc đời mới. Không thế thì tiền-dò anh nguy lâm. Em' nghe nói bác Phủ đã thề không cho anh trở về nhà, không khi nào chịu thấy mệt anh lúc sống đâu.

Người rất thương anh

Ký tên: TUẤN

TÀI BÚT.—Đinh theo mảng-da mười lăm đồng kinh tảng, gọi là lòng thành, xin anh nhận cho

Luôn dịp hỏi thăm chí Các vua xin chỉ hấy buông tha anh tôi ra.

Q

Sánchez rỗi bức thơ, tái mặt và thở dài, đưa cho Céc:

— Việc cầu-cứu thẳng Tuấn cũng tuyệt vọng nốt.

— Trước kia mình chẳng rộng lượng với nó lắm sao?

— Phải, nhưng cũng chính tôi lôi kéo nó vào đường phỏng đang ngóng-cuộ-g, nó mới bị hét-lụy như hôm nay, chúng ta không trách nó được.

Nàng chỉ xem lược qua thư Tuấn rồi bắt bém hỏi Sánchez với giọng nói hết sức lạnh-lùng:

— Thế bây giờ cậu định-life thế nào?

Chàng nghe tiếng cậu a hơi lạ tai, vì hơn ba năm nay mới nghe nói đến. Một tiếng xung hoảng đủ biết ái tình con người ta ở vào thời-kỳ nào, xao động lời trình độ nào. Nang lại hỏi dồn:

— Cậu định liệu thế nào hay giờ?

— Bình luận thế nào? Sánchez đáp: Tôi nghĩ chỉ còn cách làm sao bắn đứt tòn nhà này, trừ số nợ người

CỬU LONG HOÀN
lâm cho
Anh ăn ngon,
mau lại sức.
EM RẤT VUI MỪNG

1 viên Cửu-long hoàn bằng ro thang trước 65

LONG PHÁT HÀNH TO-N XÚ BẮC KỲ, AI LẠO VÀ MIỀN HẮC TRUNG KỲ
Etablissements VAN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có bán thuốc VÂN-BẢO danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thú cho đàn ông và đàn bà khỏe khoắn



ta rồi, còn lại thời tôi với mình chi-dạng ít lâu chờ co-hội...

— Hứ! ngoài co-hội xuống lỗ, còn có co-hội nào nữa mà chờ. Thời buổi kinh tế khủng hoảng này, chẳng có chó nào chịu mua cái nhà này hơn số bà vạn đồng bạc, tôi đã tìm hối lạy lục nhiều nơi rồi mà không xong.

— Thị bán quách nó đi ba vạn, cũng còn thừa ra điểm nghìn cho mình, chẳng hơn đẽ đáy mà chịu tảng bẩn sao?

Nàng cười gằn một cách khó chịu :

— Cậu đốt như bò, chẳng biết tính toán gì cả. Cái chả đã cầm hai vạn rưỡi, chưa kè lời lãi, có bán được ba vạn, dập vào nợ nần vốn lãi và phí tồn giấy mực, không chứng chua đủ, còn dư xu nào mà hỏng. Bảo nhiêu khoản nợ khác là chưa rõ, dù xu nào mà hỏng. Vả lại tháng Nappa đã đưa đơn lên tòa xin tịch-biên nay mai, còn đâu mà báu!

— Thế thì tôi với mình bỏ tay chịu chết à?

Cuồng thò dài và rồm rồm nước mắt.

Các đôi sắc mặt hòa nhã, kiềm lời vỗ về an ủi chàng và nói tiếp:

— Đời con người ta, những lúc an nguy vinh nhục là sự thường, gặp cảnh nào ta tùy cơ ứng biến, sống theo cảnh ấy. Hồi nào mình nuôi tôi, giờ đến lượt tôi phải nuôi mình. Việc gì mà phải bỏ tay chịu chết...

— Minh lấy rằng minh ra đẽ nuôi tôi à? Sánchez vừa nói vừa cười.

— Ấy lấy rằng hay lấy lưỡi, chưa biết chừng, miễn là tôi có bao bọc mình đẽ chúng ta đón no sống chết có nhau, cho trọn tình nghĩa. Minh phả hết sǎn-nghiệp vì tôi, chẳng lẽ tôi đẽ minh hờ voi đói khát cho đành!

— Naung minh định nuôi tôi bằng cách nào? Minh biết bay giờ khoả hùt của tôi hàng tháng cũng phải tốn kém bạc trăm rưỡi.

(Con nít)
DOAN-CHU

Một phương-pháp dạy chữ Nho

Đua eу Phó-bảng BÙI-KÝ (nguyên giáo-sư trường đại-học Đông-duong)

BÀI THỨ NĂM

Học chữ :

1名字

DANH TỰ

2動字

DỘNG TỰ

3靜字

TÌNH TỰ

天 thiên : trời

地 đất : đất

星 tinh : sao

雲 mây : mây

江 giang : sông

泉 tuyễn : suối

海 hải : biển

沙 sa : cát

覆 phủ : che

載 lái : chở

現 hiện : mọc

行 hành : di

湍 thoan : chảy

湧涌 : chảy

海 hé : biển

聚 tụ : họp

上 thương : trên

下 hạ : dưới

輝 huynh : sáng

暗 ẩn : tối

深 thẳm : sâu

甘 cam : ngọt

滄 thương : xanh

水 nước : nước

黃 hoàng : vàng

GHEP CHỮ:

Đính DANH-TỰ với BỘNG-TỰ

天 江

覆 湍

載 泉

現 星

雲 涌

海 海

聚 潮

行 沙

Đính DANH-TỰ với TÌNH-TỰ

天 江

上 深

地 泉

下 甘

地 星

星 滄

雲 澄

暗 沙

2 lấy một danh-tự làm chủ từ, một danh-tự làm túc từ và đặt một động-tự ở giữa:

山 海 風 星
出 積 吹 行
雲 水 沙 天

LỜI DẶN: Khi nào linh-tự ghép với danh-tự như 明 星, 長 江, 白 泉, 清 泉, thì cả hai tiếng hợp lại chỉ thành một danh-tự ghép, nhưng nếu ta đặt đảo lại để danh-tự lên trên linh-tự xuống dưới, thì lại thành ngay một câu: 明 星, 長 江, 白 泉 清, và cách đặt câu của Täu, cũng như của Ta, có thể đặt linh-tự đứng sau chủ từ để lập thành một câu được.

BAO NHIỀU NHỮNG CÁI RỰC RỠ

BAO NHIỀU NHỮNG SỰ HOẠT ĐỘNG

BAO NHIỀU SỰ THẦN MẬT VÀ VUI VẺ

CỦA

MỘT VẠN TÂM HỌC SINH

KHẨP CÁC TRƯỜNG CÔNG TỤ

BẮC-KÝ TRÊN STADE MANGIN

== NCAY 11 MAI SẮP TỚI ==

SẼ ĐƯỢC PHÔ BÀY HẾT TRÊN

Trung - Bắc Chu - Nhật sô 61
ra ngày 17 mai 1941

Tranh ảnh nhiều. Bài vở viết mới

thể khác hẳn các báo hàng ngày.

Nhiều bài luận về những cuộc giải
tri của thanh niên xưa và nay

Ôn lại những bài trước, và lấy những chữ mới
đặt với những chữ đã học rồi.

1- ghép linh-tự với danh-tự làm một từ danh-
tự ghép.

明 星 長 江 白 泉
星 雲 江 星 白 泉

18.000 thanh-niên dự ngày hội thanh-
niên, những ai tha thiết đến vẫn-dẽ thanh-
niên và các bậc phụ huynh có con cái dự
ngày hội thanh-niên đều nên đọc số báo
này. Một số báo có ích lợi cho dân nước

Người đàn bà

QUỐC HỌC THU XÁ

nhà máy của hoàng hậu Bérénice, đặt tên cho một ngôi sao là sao «tổ Bérénice». Từ triều đại, những phép tắc cư xử ấy lan rộng ra các nơi hội hữu trong xã hội. Xưa kia, tôn bay hiệu hiện cho sự tùng phục của một chiến sĩ đối với chiến sĩ khác. Nay, hòn bay để tình với người yêu. Trong một lần kịch của thi sĩ Théodore gã Polyphème muốn hòn tay nàng Galathée trong một chuyện khác, trong Achille d'Amidou, hòn ay nàng Delamain. Sau thời kỳ Đức vua Alexandre trị vì, thành thế hòn bay lại càng mạnh. Trên một hình chạm nổi, Persée cứu Andromaque thoát nạn và nắm tay hòn đùa nàng bước xuống núi. Cái cùi chi ấy trước kia hòn không có dưới ngọn bút hay dưới chiếc đũa của nhà mỹ thuật, nay tháp họp thôi.

Ta xem lịch sử mỹ thuật Hy-Lạp quỷ biết đâu bở, tùy theo địa vị mỗi thời trong xã hội, có ánh hưởng thật thiết đến nghệ thuật của các nhà Mỹ-thuật. Nói rộng ra, ta có thể nói rằng các nhà mỹ thuật thường tìm cách làm vui lòng phu nữ, và ở những thời kỳ phu nữ được trọng vọng, nghệ thuật của họ cũng đậm rõ rệt, như dưới Ông A. Beaumont, một nhà chuyên môn khảo và trọng tri mỹ thuật có nói một câu in hoa quả nhưng ngâm khí chẳng sai sự thực cho lắm: «Khi nào phụ nữ được một xã hội chú trọng đến, thì cái gai grom chỉ còn là một đồ chơi cho trẻ con mà thôi».

NG. K. KHAM

Muôn

VIẾT QUỐC-VĂN cho đê dàng, chả chuối, mà không phải chém nhặng câu e sấp trích & sách kia hót 10, thì nua đoa:

TÂN QUỐC-VĂN

giá 0\$10 của ông Lê Công-Dắc Ban là nhà xác gác 100, Suh-Tú, Hanoi — Mua nhiều có trừ hoa hồng — Cần nhiều đai - ly

sẽ tần hốt xuất bản:

QUỐC NGŨ MỘI

day văn quốc-gi Ngũ theo phương pháp học và tinh hành, chưa ngày được ngày vở lòng đầu tiên, không phải học chữ cái và vẫn hằng vẫn trắc.

QUỐC SƯ PHÍNH NGOÀ

một số phần của và phê bình là linh chấn động du lăg học giả và sỹ Việt-Nam

TÂM NGUYỄN - Ủ BIÊN

giản hòa của ngô trâm bộ kinh truyền và Việt-Hán, phầm là văn nhân gốc đều phải đọc v.v.

Sách của QUỐC HỌC THU XÁ cũn là sách thuần dân gìn giữ, trinh bày theo một nghệ thuật riêng, có in cộp đã hàn hoon cho mấy hiệu sách và mờ số độ giá cả hàn mua trảm chèo khát gác hòn, vậy còn hiền sách nào hòn lấy môt thứ hòn như cũn, xin viết thư ngay về cho:

M - L - V - N - H - E

168 Rue Tien Tin, Hanoi

Khi rách in xong, sẽ gửi hình báo giá ngân đến tận nơi cướp phi tài gác chòi. Hoa hồng nhất hòn là 25/-, đọc già nǎo muộn nhau ách hòn nàh xin cho biết. Muốn mua vui cảm phái hòn cướp phi và không được trả lòn hòn (Muốn gởi dài môt số tiền trước cung đc, sẽ trả về sau tacea)

tín trong làng văn

Được tin ban Lê-huân-Ngoc đã hòng long đê tác phẩm của mình cho môt vần đoàn 'n ra ghi rõ ràng môt vần đoàn ấy được in thôi.

Các bạn đã hòng những tác phẩm của Khái-Hưng, Nhât-Linh, Nhị-Linh, Tứ-Lý, Lê-van-Truong sẽ có đp được so sánh tái nghe của bạn Lê-huân-Ngoc với mây mây vần trên.

Imprimerie TÙNG - BAC TAN - VAN
Certificat d'acquisition
Tirage: 1000 exemplaires
L'administration générale: Ng. doanh-VUONG

BỆNH TỊNH

...Lêu, Giang Mai, Hè cam, Hột xoai...

chỉ nên tim đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUÉ
HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HẠI SINH ĐỨC
CHÚA KHUẨN KHỎI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM

ĐÃ XUẤT BẢN

TIẾNG ANH

cho người Việt-Nam

(CUỐN THỨ HAI)

Anh Pháp Việt hội thoại
của

NGUYỄN - KHẮC - KHAM

Có nhận
Văn - chung và Luật - khoa
Tối-nghịp Anh văn tại Đa-học
dường Paris

Sách này got trâm trong giá
0\$40. Ở xa thêm 0\$20 tiềc
giri theo lôi bão đám. Mua
buồn được trừ 20%. Đề mandaat
cho M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM
36 Bd. Henri d'Orléans - Hanoi

CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPORTIVES HANOI HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'AL-COOL CAMI URE D'AMÉRIQUE (ryu-chi hoa-ký) offert par la maison NAM TAN Haiphong, est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé par tous sportif à toute occasion.

Le président Nô - chau sport, signé Tô-Son Le capitaine stade Hanoien, signé Pham-vân-Ké. Le capitaine Ngoại-chau sport, signé Tô-ti. Le président de l'éclair (các ban thâ the née) dùng RYUU CHÔI HOA-KÝ, signé Trần-vân-Quy. Le dirigeant de l'ass. racing sig. Nguyễn-Huân-Hop. Le président Aviat sport sig. Nguyễn-phat Tú. Le capitaine foot-ball scolaire, signé Vũ-quý-Lan. Le président Lao Long sport sig. Nguyễn-quý-Giục. La président Thương-nông Spt. sig. Nguyễn-quý-Binh. Le directeur sepio thâ dpe, signé Đào-Chu. Le président de la Lance, sig. Trần-vân-Trung. Le president La Jeunesse Tenkoine Haiphong chính tôi đã được thi nghiệm RYUU CHÔI HOA-KÝ, thật tốt thật nên đáng, sig. Nguyễn-vân-Thu. La Vice-président shell sport sig. Nguyễn-thanh Thuya.

Tháng tư đông đỗ nấu chè,

An tết đoán-ngo trở về tháng năm!

Có lẽ trong hai tháng này là đê mắc bệnh đau bụng di rừa hơn hết.

TẾ-CHÚNG-THỦY ĐẠI-QUANG

là một thứ thuốc trị khỏi bệnh đau bụng di rừa rất hay; chứng bệnh thiên thời dịch tả uống thuốc này công-hiệu lắm. Mỗi lọ giá 0\$10, có mua xin nhân kỹ nhân con Buorm-Buorm chữ hiệu Đại-Quang, số 23, phố Hàng Ngang, Hanoi mới phải là thuốc chính hiệu

Tại Saigon đá có bán...

Nói đến thuốc chữa các bệnh trê con thi ai cũng công nhận: chỉ có nhà thuốc Thành-Xa Hanoi là có tài đợt nhất vñ nhì, ngoài ra còn có thuốc chữa bệnh người nhơn rất thần hiệu nhú:

THUỐC SẢN SƠ MỊT

Mắc bệnh sản dì ngoài thường theo ra con trùng như sơ mít, nêu đê lâu ngày, sinh chung da sói hai cánh sườn hòn mà bò mang. Uống thuốc này cam-daan hai giờ ra hết sản khỏi hẳn. Giá 0\$90.

THUỐC DUN (Iseng)

Mắc bệnh dun dưa hoặc dun kim uống thuốc này buổi sáng buổi chiều là hót dun không phải tẩy, người nhơn hòn trê em dùng đều được cà giá: 0\$20

NHÀ THUỐC THANH - XA

85 nhà 73, góc phố hàng Thiếc và hàng hòn — Hanoi cửa treo cờ vàng, khắp các tinh có đại-lý, xem báo Tin Mới. Đại-lý tại Saigon: Hiệu Văn Hùng 14 Aviateur garros, hiệu Ich-Thái Lagrandière n° 163
CẦN THÊM NHÌU ĐẠI - LÝ TẠI NAM - KÝ

MUỐN CHO EM TRẺ MẠNH KHỎE
VÀ VUI VẺ, NÈN DÙNG. TIỀU NHI

CAM - TÍCH - TÁN

SAVON - LIQUIDE
SÉRUM - ESSAIEZ

Giá bán mỗi gói: 0\$10

CỦA nhà thuốc Nhị-Thiên-Dường, là một thứ thuốc chuyên trị em trê bệnh cam tích, như là mặt xanh da vàng, bụng nồi gân xanh, yếu đuối thường đau, có đur hay khóc, v. v., là hay hon hết, không có thứ thuốc nào sánh bằng.

NHỊ - THIỀN - DƯỜNG

ĐẠI - DƯỢC - PHÒNG

76, Phố Hàng Buồm, HANOI — Điện thoại số 849

THUỐC HÔ GÀ CON GÀ

Hiệu này trê con mác phải bệnh dịch hô gá hòn lầm. Họ tăng con, ra hốt nhiều đom rát, đầu rù rít, mắt đوغ, con heo có khai dài tời may phát đồng hò, coi rất thương tâm. Phải tìm mua cho được thuốc HÔ GÀ HỒI NGUYỄN mới chữa khỏi hẳn. Người lớn hốt cát mác chưng ho gá, ho đom, ho khau hay ho sán, uống thuốc này rất công hiệu. Mỗi ve giá 0\$60.

THUỐC BẠU ĐÀ DÀY CON GÀ

Ấn vào không hiểu, dây hơi, gò hơi, tức ngực, rúc đầu, lòa mắt, thường mồi hai vai, daս xưng ngang thất tung... Người nào nhិu nước vị tan quá, thường nôn ra huốc chúa, nước hòn hoặc nước ngọt, có khai nón ra sẽ thê em, người ít nước vị tan hay thấy tức ngực, nghiêm cồ, lịt hơi và không nón. Nếu không dùng thuốc ĐÀ DÀY HỒI NGUYỄN không ba giờ khai đut được. Mỗi tát giá 3\$60

THUỐC CAM TÝ CON GÀ

Gia đình nào có trẻ con cam sái, không chịu ăn, gầy còm, lở đầu mủi test thai, hót móm, miệng thường hay chảy rát, bụng ống đit vón, phải kip dùng ngay thuốc CAM TÝ BIỂU-NGUYỄN chđr con ăn, chí trong 10 lòn khai được hết chưng cam sái vía tát lên mập mạp, heo iết lò thường, nón thom ngon lòn khai cho con rất thích ăn. Mỗi ve giá 0\$30.

TỔNG CỤC:

Nhà thuốc Diêu-Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi
Đại-ly — Haiphong; Mai-Linh — Nam-Định; Việt-Long — Hải-
duong; Quang-huy — Thai-binh; Minh-duc — Ninh-binh;
Ich-tri — Bắc-ninh; Quốc-hưng — Than-hoa; Thai-lai
Vinh; Sinh-huy — Hué; Văn-hoa — Saigon; Mai-Linh
guynh; Đéc-thang: A Dakao — Chợ-lon — Long-van