



NGUYỄN-DOÀN-VƯƠNG  
CHỦ-TƯ TRƯỞNG

### CUỘC HỌP BAN HƯỚNG-ĐẠO Ở HUẾ

Bùi Bảo-Dai đang nghe tổng-uỷ viên Hướng-đạo  
Trung-kỵ trình bày về tình hình Hướng-đạo sinh ở  
ba kỵ và cách tổ-chức cuộc họp ban lớn-lao ở Huế.

Reportage: Tranh, An, Nghị  
27 AVRIL 1941  
SỐ 58 — GIÁ: 01'15

# GIA-DÌNH LÀ PHẦN TỰ QUẢN HỆ NHẤT CỦA QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Theo cách tổ-chức của xã-hội Việt-nam từ xưa do các bộ-lạc hợp lại mà lập thành thi gia-dinh vẫn được coi là « nguyên khôi tết bao » của xã-hội và phần tử quan hệ nhất của quốc-gia.

Người Việt-nam ta phần nhiều dẫu hực-thực hay không cũng đều có quan niệm về gia-dinh và coi gia-dinh rất trọng.

Cái óc gia-dinh của người Việt-nam vẹt tất cả các giai cấp đã biểu lộ rõ rệt trong việc thờ cúng tổ tiên, những người quá cố đã có công giày dựng duy trì một gia-dinh qua các thế-hệ.

Việc thờ cúng tổ tiên đối với người Việt-nam là một bôn-phận rất thiêng liêng như một điều bu-bu của một tôn-giáo. Dẫu ở xa quê-hương, gia-dinh hàng trăm nghìn dặm, người Việt-nam cũng không thể nào quên được những ngày kỵ-niệm tổ tiên như ngày tết, ngày giỗ, và vẫn luôn luôn nghĩ đến gia-dinh.

Cái tinh-thần gia-dinh của người Việt-nam rât là mảnh-líet, nhất là những người ở thôn-quê chưa hề tiêm nhiễm những tu-tuồng mờ-mè của Thái-Tay, đưa lại. Cái tinh-thần đó đã trói chặt người Việt-nam vào nơi quê hương là nơi gia-dinh của mình đã làm lây và lưu trú từ đời này qua đời khác.

Từ vài chục năm giờ lại đây, thanh niên ta chịu ảnh hưởng của nền văn minh mới nên nhăng bô cá nén đạo đức và luân-lý. A dòng vẫn làm nền tảng cho xã-hội và gia-dinh Việt-nam.

Nhiều người đã bắt chước

sóng theo cá nhân chủ nghĩa mà cách hoàn toàn ích kỷ, bài bác chế độ gia-dinh Việt-nam tự cho như thế là vẫn-minh, là làm bộ.

« Chủ-nghia cá-nhan ích kỷ đó đã gây nên bao nhiêu sự tai hại, đỗ-bại trên thế-giới này » như lời quan Toàn quyền Decoux vừa nói đã gây nên nhiều thanh niên tản-tiễn rất hoan nghênh.

Đứng sau chế độ tiêu-gia-dinh mà họ cho là một chế độ rất hoa-hảo một số đông thanh niên đã thực hành một cách công-nhiên chủ-nghia cá-nhan, chỉ biết đến hạnh-phúc của riêng mình và những sự khói-lạc về vật-chất. Họ đã sòng một cách rất thấp hèn, rất ích kỷ không có biệt-dền quyền lợi chung và cao-nhất của quốc-gia. Vì trước hết nước cần phải có những nhà-dòng-dúc: nước sẽ lớn nếu trong nước có những người cha trong gia-dinh được coi trọng vào hạng nhất và những người mẹ được kính-mến thành thye ». Đó là lời tuyên-bô của quan Tông-trường bộ Tư pháp khi nói đến một đạo luật hạn chế cái-nạn lỵ dì ở Pháp. Quan Tông-trường lại nói về thiêu-cái-tiêu-thuyêt dô với những cái tên có vẻ « cách-mệnh » đã xô dô và phá tan cả nền-tảng của gia-dinh, xã-hội, quyền dù các thanh-niên nam, nữ nồng nỗi thoát lỵ, đoạn-tuyệt với các giòng-môi của gia-dinh mà say-dâm vào cái-dời sinh hoạt ích kỷ, lâng-mạn, cái-dời truy-lạc cá-về vật-chất và tinh-thần.

Những hạng thanh-niên đã bị cảm-dỗ vì hạng tiêu-thuyêt đó đã

đặt cá-nhan và cái-khoái-lạc của cá-nhan lên trên cá-quyền-lợi của đoàn-thề, của quoc-gia

Cuộc cải-tạo xã-hội và phục-hưng quoc-gia của Thông-ché Pétain ở Pháp sau các-việc kinh-thiên động-dịa-hồi Juin 1940 đã có ảnh-hưởng đến cả các-xứ thuộc-dịa Pháp ở hải-ngoại. Người Việt-nam như mới-tinh một-giác chiêm-bao dậy đã nhận ra rằng những khâu-hiệu « Cản-lao, Gia-dinh, Tô-quoc » cũng là nguyên-tắc của nền-luân-lý Đông-phuong. Từ hơn nửa-năm nay ở Pháp đã ban-hanh 27 đạo-lật để bảo-vệ gia-dinh. « Truởng kia người ta chichú ý đến cá-nhan, từ nay cá-nhan, người và công-dân phải dem so sánh với quyền-lợi chung và cao-nhất của quốc-gia. Vì trước hết nước cần phải có những nhà-dòng-dúc: nước sẽ lớn nếu trong nước có những người cha trong gia-dinh được coi trọng vào hạng nhất và những người mẹ được kính-mến thành thye ». Đó là lời tuyên-bô của quan Tông-trường bộ Tư pháp khi nói đến một đạo luật hạn chế cái-nạn lỵ dì ở Pháp. Quan Tông-trường lại nói về thiêu-cái-tiêu-thuyêt dô với những cái tên có vẻ « cách-mệnh » đã xô dô và phá tan cả nền-tảng của gia-dinh, xã-hội, quyền dù các thanh-niên nam, nữ nồng nỗi thoát lỵ, đoạn-tuyệt với các giòng-môi của gia-dinh mà say-dâm vào cái-dời sinh hoạt ích kỷ, lâng-mạn, cái-dời truy-lạc cá-về vật-chất và tinh-thần.

Việc cải-cách về đạo-dức ở Pháp có thể làm gương cho chúng ta Tinh-thần gia-dinh bị giày-xéo từ tít-lau nay cần phải làm cho hồi-phục lại. Gia-dinh là phần-tử-cốt yếu của-quoc-gia Việt-nam, muôn-cho quoc-gia được hưng-thịnh thi-trở-hết cần-phai bảo-vệ gia-dinh.

T. B. C. N.

NHẤT BẢN VẠN LỢI, BỎ MỘT ĐỒNG MUA VÉ XÔ SƠ ĐỒNG-PHÁP MAY THÀNH NHÀ TƯ-BẢN LỚN

*Không* ~~để~~ *Thi* *Fây*

## Chim-dâu-quay-chín ?

Nói đến chuyen mè thi có lẽ dân Annam la giãi chiếu-nhất. Thời hêt tin-thay boi, thay số-lai đến tin-thay dia-ly. Động-noi cái-ki có lợt cho mình là chẳng-chiu-xem-xem nhangs diệu-ay có-dáng đê ý hay không.. họ hâng tin cái-dâ

Có lê vi hay linh-luong, số-nêm-bác Chiêm ở Hải-hậu, Nam-dinh-vacs ngay di hâng-gia-liem nhâ-bác đến tang-gân-mộ người-khác đê-an-huong doan-mach. Bác Chiêm-lam-như-thê vi-có-một-thay dia-ly bô-bac-rang-nếu-bác đê được-mô-vào-dây thi... gọi-la-thanh-chau-loc, giâu-trong-thay ngay-lap-tiez.

Nhung-mô-chua đê được thi-dân lang-dâm-lot được-bác Chiêm và đua-bác-lan-quan Phu-vô-tôt-pham-den-phân-mô-cua-nuoi-khac !

Không hiêu-bác Chiêm theo lời thay dia-ly nô dô đê-mô-gia-liem vào-dati-cua-nuoi-khac...mô-có-phát-hay-không. Nhưng-theo nhangs-diêu-toi-biêc-vô-lối đê phan-mô-cua-nuoi-Nam-chi-biet-cô-tim-mot-ngoï-mô-tôt-roi-dig... ai-sân, thi-toi-chac-cach-lam-ân-cua-bác Chiêm-dân-dân-se-kém-truc-nhiêu. Bô-mô-le-nuoi-ta-tin-rang-rôi-sau-nuoi-ta-se-giua-cô, chuc-trong-quyen-cao-và-nuoi-to-khong-lâm-ân-gi-nua !

Thái-lây-dâ-có-câu :

— Chim-bô-câu-quay-chín-dâu-có-sắn-sắng-ở-trên-trời-roi-xuống ?

Nhangs-nuoi-khac-muon-lâm-việc-gi-câ-chi-chò-dai-sự-giua-cô-dêm-cua-nuoi-minh-tôi-chắc-chắn-se-không-bao-gi-trò-cô.

Trong số nhangs-nuoi-giua-cô-hien-thoi-khong-thieu-gi-cac-nuoi-nuoi-nhô-rât-nghéo-nán, nhangs-vi-cô-công-lâm-việc, su-nhân-nai, ho-dân-dân-trở-nên-sang-giùa. Ký-là-trong-muoi-nuoi-moi-duoc-mot-nuoi-thanh-công.

Bây giờ không-lâm-ân-gi-câ, chi-châm-châm-tim-mot-ngoï-mô-tôt đê được-giua-sang-nào-cô-khác-gi-anh-chang-troi-biêng-nâm-sân-duo-goc-sung-dê-chờ-cho-sang-roi-xuống-mieng-minh.

Giau-dâu-dân-kê-ngu-trura, Sang-dâu-dân-kê-say-sua-tối-ngay.

Tôi-không-thay-mot-câu-nay-hay-hon-câu-nay-de-tặng-nhangs-ông-muon... « an-sân » nêu-bác Chiêm.

## Thâ-ràng-chảng-biết-cho-xong

Cái-dâm « cười-xin » ở-làng-Dông-An, huyện-Hải-An, tỉn-Kiên-An thật là rắc-rõ-mặc-dầu-bo-cái-ti-làng, phu-và-ti-làng-của-nô-dâ-biêng-lô-tai-cá-sự-an..-tinh.

Cô-Hồng ở-làng-tây-câu Phúc mới được-bo-thang-roi-không-hieu-lam-sao-cô-nhâ-chồng-dê-vè-nhâ-me-dê-và-không-bao-gi-cô-trò-vè-với-cậu-Phúc-niêa.

Không-hieu-cô-phai-vì-thay-bo-thang-vợ-chồng-xum-hop-chưa-dâ-bù-lô-sô-tiên-cười-xin-hay-là-vi-giận-co-vợ... tê-bac-vô-minh, cậu-Phúc-một-hôm-chui-xô-xien-ông

## Túi-khôn...

Một-bô-sách-rất-có-ich-lợi-cho-nuoi-đoc, nuoi-đoi-xua-dâ-phai-goi-là-Tai-khon, tức-là-bô-DÔNG-CHU-LIỆT-QUỐC. Nhâ-in-Trung-Bắc-Tân-Vân-dâ-cho-xuat-bán-bô-sách-Ấy-do-ông-Tâ-tài-Nguyễn-đô-Mục-dịch. Tron-bô-3-quyển, 1396-trang, giá-tot, khô-16x23, giá-tac-biet-cô-bô-2\$. Ban-nau-muon-có-ngay-cái-lát-khon-Ấy, xin-kip-giúi-thu-và-nâng-phieu-và-nhâ-in : Imprimerie-Trung-Bắc-Tân-Vân số-36-Bd. Henri-i-Oriéans, Hanoi.

Ở-za-gi-el-thêm-tiền-cuoc-là-0\$65

Ban-bô-dê-ra-cô-Hồng. Cụ-Ban-bê-xông-ra-danh-chảng-rê. Cụ-Tam-bô-cụ-Phúc-cũng-nhây-ra-và-gia-nhân-câ-hai-nhâ-cùng-chạy-ra-loan-dâ.

Ông-Ban-dâ-tránh-dê-cái-việc-thuong-có : « việc-bô-vợ-phai-dâm » và-ông-dâm-lai-dêc-chảng-rê, không-nhangs-thê-ông-và-nuoi-khâ-ông-còn-dânh-cho-bô-con-ông-Tam-bi-thuong-phai-vào-nhâ-thuong-dieu-tri.

Nhangs-chuyen-nhâ-thê-không-phai-là-it-ở-xâ-la. Các-bêc-phu-huynh-lây-uy-cho-con-chau-không-chiu-xuy-xet-gi-câ, không-xem-chảng-cô-thê-sinh-sống-với-nhau-được-lâu-bên-hay-là-tinh-tinh-của-chúng-cô-thê-dung-hợp-với-nuôi-đuoc-không. Các-ông-bâ-chi-cần-món-dâng, hđi-hay-là-nhâ-thân-giá-với-mình-cô-phân-hor-minh-là-gâ-bán-biêng-di. Tuong-như-các-ông-bâ-Ấy-lây-lây-chồng-cho-minh-chứ-không-phai-chu-con-cho-châu-minh-vây.

Rồi-khi-vợ-chồng-chung-bết-hòa, bao-giờ-các-ông-bâ-Ấy-chi-nghị-cách-benh-vực-con-chau-minh-mâ-không-tin-xem-su-phai, trai-đâ.

V-eo-vợ-chồng-là-việc-cô-mô-dời-nuoi-chu-dâu-cô-phai-là-việc-lam-bô. Nếu-nuoi-ta-biêc-cân-thận-chút-ti-nuoi-ta-se-tranh-đe-bao-dieu-phien-buc-vé-sau. Nhưng-dâ-là-môt-câu-chuyen-khác.

Tôi-chi-lich-giá-lúc-hai-cu-thanh-gia: Tam-và-Ban-xung-dâ-phai-goi-là-Tai-khon, tức-là-bô-DÔNG-CHU-LIỆT-QUỐC. Nhâ-in-Trung-Bắc-Tân-Vân-dâ-cho-xuat-bán-bô-sách-Ấy-do-ông-Tâ-tài-Nguyễn-đô-Mục-dịch. Tron-bô-3-quyển, 1396-trang, giá-tot, khô-16x23, giá-tac-biet-cô-bô-2\$. Ban-nau-muon-có-ngay-cái-lát-khon-Ấy, xin-kip-giúi-thu-và-nâng-phieu-và-nhâ-in : Imprimerie-Trung-Bắc-Tân-Vân số-36-Bd. Henri-i-Oriéans, Hanoi.

— Các-cu-thuong-các-châu-phun-nô-thi-các-châu-dêc-nhô-phun-nô..

Nhâ-thê-cô-lê, « haï-cu » và « haï-chau » hân-là-phai-thu-lâm-lâm.

TÙNG-HIỆP

# TUẦN SAU, KHẮP BA KỲ SẼ TÌM Trung - Bắc Chủ - Nhật để xem một số báo đặc biệt **MA**

VIẾT RA ĐỂ TRẢ LỜI MỘT BẠN ĐỒNG  
NGHIỆP TRONG NAM-KỲ ĐÃ NÓI VẦN  
VƠ RẰNG KHÔNG LÀM GÌ CÓ MA

BĂNG VÀO NHỮNG TÀI LIỆU XÁC  
THỰC CỦA NHỮNG NHÀ BẮC-HỌC,  
THẦN HỌC CÓ DANH TRÊN THẾ-GIỚI  
VÀ NHỮNG ĐIỀU MẶT THẤY TAI  
NGHE, CHÚNG TÔI XIN NÓI « CÓ MA ! »

Có ma thi có ra thế nào ? Có bao nhiêu thứ ma ? Ma có thể làm  
những gì ? Những chuyện ma gớm ghê trong sử sách, nhất  
nhất đều dem kè lại ở trong số báo này. Chúng tôi lại không quên  
kè lại một chuyện

## Ma thiêu cả một tinh thành

ynchuyện dám cháy hôm nọ ở Sơn-tây hai làng bị cháy luôn trong  
tuần lễ. Ai đã đọc tin vụ cháy này ở trên báo hằng ngày đều phải  
tim cho được « SỐ MA » của Trung-Bắc Chủ-Nhật xuất bản ngày 4-5-41.

## Cùng trong số ấy sẽ bắt đầu « Một tiếng cười dài » KHI CÁC BÀ... SƯ TỬ HÀ - ĐÔNG TÚC GIẬN

Cả dàn bà và dàn ông đều đọc « tiếng cười » này để tim biết « các  
thứ ghen » các thứ « bỗn nhà chốn vợ di chơi bởi hát xướng »  
Và số đặc biệt này đại-lý lấy thêm bao nhiêu viết thư và ngay cho biết

Giữa lúc quân Đức-  
Ý đánh vào Ai-cập  
và dư-luận thè-giới  
cho rằng mặt trận  
Ai-cập rất quan-hệ,  
các bạn nên đọc :

## SUEZ

### Mục-dịch cuộc chiến-tranh ở Địa-trung-hải ngày nay

Vì một cái lầm về mục nước Hồng-hải và Địa-trung-hải mà  
việc đào Kênh Suez chấm mất 2.000 năm. Chính nước Anh  
phản đối công cuộc đó nay lại là chủ nhân ông Xê-nô đào Suez.

Một tờ báo Pháp gần đây trong một bài nói đến  
Kênh đào Suez từ Hồng-hải ra Địa-trung-hải đã dùng  
một cái đầu đề có vẽ hải hước nhưng rất có ý nghĩa :  
« Một cái bể-boi dài 120 cây số ở Ai-cập do người  
Pháp kiêm-soát, người Anh phòng-thủ, người Ý them  
muốn người Đức trồng nom : Đó là Kênh đào Suez ».

Thực thế ta có thể nói, Kênh đào Suez là mục đích  
cuộc chiến-tranh ở Địa-trung-hải ngày nay và đó là  
cái đích cho cuộc « đồng-liên » (Drang nach Osten) của  
Đức và đời Hoàng-đế Uy-liêm đế-nhị. Kênh đào đó,  
tất cả các cường-quốc Âu-châu ở trên bờ Địa-trung-  
hải đều để ý một cách đặc biệt.

Anh và Đức tuy ở xa Địa-trung-hải nhưng quyền-  
lợi về Kênh đào Suez cũng rất lớn nên không thể nào  
không để ý đến cái « bể-boi » dài 120 cây số nối liền  
Hồng-hải với Địa-trung-hải để qua những miền sa-  
mạc hoang-vast giữa Á-châu và Phi-châu.

Một công cuộc vĩ-dai của  
Ferdinand de Lesseps.

Kênh đào Suez là một công trình vĩ-dai và có ích  
lợi rất lớn của một người Pháp tên là Ferdinand de  
Lesseps về thập-cửu thế-kỷ. Năm 1831, Ferdinand de  
Lesseps được phái sang tập sự chức Lãnh-sy ở Ai-  
cập, khi tàn đèn hòn Alexandria thì phải đợi lại mấy  
hôm trên tàu để khám súc khỏe trước khi lên bờ.  
Trong lúc đợi Lesseps hỏi mượn một ít sách về Ai-  
cập để đọc chờ quên thi giờ. Trong đồng sách mà de

Lesseps đọc có thấy một tờ trình của nhà kỹ-sư Pháp  
Lepère thảo năm 1798, trong cuộc viễn-chinh của  
Bonaparte sang Ai-cập, về việc nối liền Hồng-hải  
với Địa-trung-hải.

De Lesseps tự nghĩ lấy làm ngạc nhiên vì sao người  
ta lại không nghe lời viên kỹ-sư Pháp và đào Kênh  
Suez, ở trước. Nghĩ kỹ lại thi de Lesseps hiểu ngay vì  
sao mà việc đào Kênh Suez theo tờ trình của kỹ-sư  
Lepère không thực hành được. Từ 1798 đến lúc đó  
nước Pháp đã chính-phục được một Đế-quốc, và đã  
để mất vĩnh-tuy nước khác. Nước Pháp và Áu-châu luôn  
luôn bị nạn chiến-tranh, ngay đến hè 1831 cũng  
chưa bùi phục hẳn thi còn lúc nào mà nghĩ đến các  
công việc vĩ-dai như việc đào Kênh Suez. De Lesseps  
cho rằng chỉ dem việc này trình về Paris thi người ta  
hiểu ngay sự quan-hệ của công cuộc này. Nhưng ông  
lầm. Khi ông đem việc này ra nói với một cách rất hăng-  
hái thi đã không được dư-luận hoan-nghênh lại bị  
người ta chế-riển.

Công cuộc Kênh qua eo đất Suez ở giữa Á và  
Phi-châu chỉ được một vài người hiểu và cõi-dộng  
giúp và có người đã lập cả một phái-bộ để đến tận  
nơi nghiên-cứu. Đến năm 1846, cố Enfant lập một  
hội để nghiên-cứu công cuộc đào. Kênh Suez với một  
cái tu-bán 150 000 hrs.

Có một số ít người Đức-Ý và Anh cũng dự vào hội  
này nhưng công việc của họ cũng không có kết quả  
mấy.



Đến năm 1851, Ferdinand de Lesseps đã mở đường  
điền công cuộc Vĩ đại do hơn 20 năm, trong sự khó  
nhọc của mình may ra có kinh qua tài vì Mohamed Said  
một người bạn của ông mới được lên giữ chức Phó  
vương. Người bạn gửi thư mời ông sang the Cairo để thè  
hành công cuộc đào Kênh Suez. Mohamed Said sai  
các viên kỹ sư xem xét lại và tự bổ tiền ra để già  
các số phôi-lon về việc đó.

De Lesseps tưởng là việc hé náo cũng xong không ngờ còn phải gấp gáp bí bao sự khôn khéo khác, ông phải trả hết tài ra mới có thể qua được. Người ta lại nhắc đến câu chuyện mực nước giữa Hồng-Hải và Địa-trang - Hải khát như nhung chín thuộc một câu chuyện cổ từ gần 2.000 năm trước, người ta sợ Kênh đào xong thì sẽ bị cát ở sa-mạc lấp đầy, người sợ các bô-lan bán-bán-sết sẽ nỗi lên phản đối. Nhưng sự ngăn trở lớn nhất là sự phản đối của người Anh. De Lesseps biết bao lần hết sức giảng giải rõ cho người Anh hiểu rõ sự ích lợi của công cuộc đào Kênh Suez để mở đường thương thuyền liên lục Á-âu-châu sang Á-nđô và Viễn-dông. Cả Phổ-vương Án-đô cũng giúp de Lesseps nói rõ rằng công cuộc sẽ thực hành với các tu-ban Á-u-châu và không một nước nào được hưởng đặc ân về Kênh đào đó cả. Người Anh bè ngoài thi vẫn tỏ vẻ hoan-nghênh nhưng thực ra thi lại dùng hết cách để phâc công cuộc của de Lesseps. Họ nói các taù không thể nào qua Hồng-hải được trong khi có gió mùa.

Muốn cho mọi người hiểu rằng, về phần chuyên môn không có gì giàn trờ được công cuộc đào kẽm Suez, de Lesseps hân yêu cầu phải sang Ái-cập một ủy-ban gồm có đủ các viên kỹ-sư của các nước Âu-châu đến tâc nơi để nghiên-cứu công cuộc đó. Ủy-ban này được Phó-thống Áo-nhĩ Mohamed Said tiếp đãi một cách rất là xa xỉ, chi tiêu riêng về việc đó hết 300 000 fra. Các viên kỹ-sư trong ủy-ban đều ký vào một tờ tóm-hoán-aghénh việc đào Kênh Suez. Tưởng thế là xong, không ngờ người Anh vẫn không chịu thoái phẩn đối. De Lesseps phải cầu cứu đến Richard Cobden là lãnh tụ phái chủ-trương việc giao dịch ur

Nếu không lầm về chín thước  
nước thì có lẽ Kênh Suez  
đã đào từ 2.000 năm trước

Hơn 300 năm trước Thiên chúa giáng sinh đã có người nghĩ đến việc đào Kênh Suez, để ngăn hòn Á châu và Phi-châu lâm đồi. Người đó là vua Alexandre le Grand nước Ðô Hi-lạp trong thời kỳ toàn thịnh. Vua Alexandre le Grand đã chinh-phục cả xứ Ai-cập và mạn Cận-dông, chinh ngài đã lập ra thành Alexandre và nền nhà triết-học Aristotle là quân sự ngài không nói chải rằng mục nước Hồng-hải cao hơn mục nước Địa-trung-Hải nhưng chinh-thức, và nền đào Kênh Suez thi các mảnh lân cảng đều bị ngập dưới lũ sóng biển. Sứ sai làm dò mái 1850 năm sau Thiên chúa giáng sinh vẫn còn. Đến năm 1846, các nhà kỹ-sư mới do lại mục nước Hồng-hải và Địa-trung-hải, thi thấy khác nhau 7,8 thước, nhưng sau do lại, thi thấy khác nhau có 0m 80 và cũng đến năm 1853 người ta do lại lần nữa thi chỉ thấy khác có 0m 63.

Nếu không có cái lầm về mục nước đô thi có lẽ Kênh Suez đã đào xong từ 2.000 năm trước vì đời thương-đô có một vài vị vua chúa ngã lén đến và vua Louis XIV và vua Napoléon đã phái hai ông vua Louis XIV và vua Napoléon đã phái hai ông vua mò đường thông-thương từ Địa trung-hải sang Hồng-hải

Kênh Suez hiện nay ở  
trong tay người Anh

Người Anh đã cự-lực phản đối việc đào Kênh Suez hiện lại nay là minden hết quyền-lợi trên cái bờ bối của Ferdinand de Lesseps. Ngay sau khi Kênh Suez đào xong, người Anh thấy rõ ích lợi của công cuộc đó, nên đã để ngay và tìm hết cách để có thể trói néo chủ-nhân ông con song đào đó. Năm 1875, chính-phủ Ai-cập cần tiền để già nợ liền đem cầm ngay các cổ-phần về Kênh đào Suez. Số cổ-phần của Ai-cập bằng 14 phần trăm vốn của « Công ty Suez ». Một nhà tài-chinson Pháp Edouard Dervierin già các cổ-phần đó 92 triệu, nhưng khi về Paris thì không may được tên.

Chính-phủ Anh được tin này liền派人去 người già 100 phần trăm các cổ-phần của « Công ty Suez ».

Từ đó đến nay, người Anh vẫn giữ dã-sô trong Công ty Kênh đào Suez. Thế là một công-cuộc mà trước kia người Anh khinh thường đến nay họ đã

Nước Đức đã nhiều phen công kích Anh giữ đặc quyền về Kênh Suez và các báo Đức vẫn nói mỗi công cuộc như Kênh Suez không nên để lỡ mỗi năm hàng trăm triệu cho một số người mà thiệt hại cho tất cả mọi người. Chắc số thu về Kênh Suez từ trước đến nay đã quá đú dì đến bù cho Công ty đã bỏ vốn ra làm công việc ấy.

Cả nước Ý từ khi đánh và lấy được Abyssinia càng  
rất ý đến Kênh đào Suez hơn trước. Năm 1924, số tàu  
đưa của Ý qua lại Kênh Suez chỉ có 6 /, mà đến năm  
1938 đã qua lại hai nghìn tầu là tới 13 / . Năm 1937, Ý  
đã phải trả giá cả 175 triệu lires  
để thuê cho các tàu qua lại  
Kênh Suez. Ý cho rằng không thể  
thi hành it ra Ý cũng phải được  
biệt đãi trong khi qua lại Kênh  
Suez. Người Anh cũng bắt thế  
nhưng vẫn không chịu thay đổi  
thế-lệ cho các tàu bè qua lại con  
sông đào đó.

Năm 1855, Đức, Thổ  
đã đánh để định chiếm  
lấy kênh đào Suez

Như trên đã nói nước Đức bao giờ cũng đã mắt đến miền Cận Đông và Trung-Mỹ. Hiện nay quân Đức, Ý đang kích chiến với quân Anh và quân đồng minh của Anh ở Ba-nhì-cán và Bắc-Phi, mục đích cuộc chiến tranh ghê gớm này là mang về tay hai bờ Địa-trung-hải là giữ quyền bá chủ trên mặt bắc đó và giữ con đường bắc ngang nhất qua miền Viễn - đông.

Trong cuộc Âu-chiến trước  
quân Đức và quân Thổ đã muu  
chiếm lấy kênh đào Suez, việc  
này đã sửa soạn rất chu đáo  
nhưng sau không thành là nhờ  
vào hai chiếc chiến hạm Pháp

Đến trách nhiệm phòng thủ con lúng qua kênh Suez. Djemel Pacha chỉ-huy quân toàn thứ tư của Thổ đã bị việc đánh vào kênh Suez ráo là bị mất. Hai viên vò quan Đức rất giỏi là soán chương-trình cuộc tấn công với bộ ham-mưu quân Thổ. Đó là hai đại-lão Frankenberger và Von Kressenstein mà Đức-hoàng Uy-liêm đệ bì rất trọng dụng vì đã nhiều lần lòi tài mọi cách rõ rệt. Các thủ cũ đã do hàng đoàn laga đã chở đến một nơi và tái cát số 30.000 tinh binh đã luyện tập để dùng riêng trong cuộc hành binh này. Theo chương-trình của các nhà chuyên môn quân sự Đức thì quân Đức và Thổ phải ra-sa-mặc trong vùng ban đêm để đến Toussoun một nơi trọng yếu trên kênh Suez một cách bất ngờ.

nhưng lúc đó thì người Anh đã cướp bóc những phong trào phòng thủ gì? Tin rằng quân địch không bao đánh một đòn điên rồ quá xa như thế, người Anh đang lo ngại gì và giao việc phòng thủ vào tay người p. Quân Đức-Thổ đã đánh một cách hoàn toàn ngô bôm 3 Février 1915. Sau khi đã bác được một bộ cầu nô và một lối quan linh đã qua kênh đào, là lúc đó thì chiếc tàu giữ bờ « Requin » và chiếc dương-hạm « Encasteaux » của Pháp, một chiếc trong hòn Timasch, một chiếc đậu trong hòn Amer cả hai đã bắn rất đúng đắn đánh dập được các cầu đê bắc và tan được những toán quân tập g trong bối sa-mạc trên bờ kênh Suez. Bị bắn dữ dội, quân địch phải lui và không thể lờ-chúc lại các tàu quân nữa nên đánh phải bỏ việc đánh kênh Suez.

Người Anh có giữ nổi  
kênh Suez chăng?

Hiện nay quân Đức-Ý đang huyết chiến với quân đồng-minh Anh ở nhiều nơi, nhưng đâu ở Hi-lạp, Libye hay Ai-cập, Đông-Phi, người Anh cũng hiểu rằng mục đích cuộc chiến-tranh này là kênh Suez. Nếu giữa lúc này là lúc Luân-dôn và nước Anh đang nguy mà người Anh chịu hi sinh cả quân lính, khí giới, chiến cụ ở nơi khác và phải cho hạm đội xông pha vào những khu nguy hiểm dãy những hòn đảo và tàu ngầm bên địch, ai cũng biết không phải là người Anh định chiếm một vài quả núi ở Albania và một ít đất ở sa-mạc Libye và Đông-Phi, nhưng chí là để phòng giữ con đường hàng hải rất quan hệ qua kênh Suez, con đường đế-quốc của Aub.

Cá Anh và các nước trong «true»  
đều biết rõ sự quan hệ của kênh  
Suez và biết rõ chỉ trong mấy  
nòng đó sẽ phải già lại cho Ai-cập.  
c & Ai-cập thì sẽ kẽm-soát đường  
nhau tranh ở miền biên giới giáp xú  
ện nay càng thêm quan trọng. Ta  
từ chiến giày Anh và «true»,  
đem nhiều quân lính và chiến xa  
tấn đến miền Marsa Matruh để  
cung hàng ngần chiến xa Đức,  
và kênh đào Suez là giài được  
và cả đế-quốc Anh và nếu đe mất  
đế-quốc Anh mất hết cả sự quan  
tranh đối với Chánh-quốc và không



n dò Kênh đào Suez từ Địa-trung-hải đến Hồng-hải

# CÓ KHI OAI QUYỀN VUA CHÙA

## cũng phải thua cái thói ghen tuông của đàn bà

của QUÂN-CHI — tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Trận bão ghen ở trong quả tim khói óc người đàn bà, một khi đùng tung nỗi lèn, thường biến thái ra lầm cách tàn phả là lung, không biết đâu mà lường trước được.

Ban V. vừa thuật cho tôi nghe một chuyện nghe ghê lâm: ở cung phô ông ta có một đám làm chay là, tò rõ một biến-thái của tinh thần chàng là đám ngô. Sợ-chú là một bà nhà giàu, chồng mới qua đời độ mấy tháng nay; bà sà soan đám chay khá to, hình như để khoe của với thiên hạ nhiều hơn là cầu nguồn cho vong-linh ông chồng được siêu sinh, linh-dó.

Nhưng dò mă cũng phí ngoài bac nghìn, nhất là giứa lú già giấy dát dò ngũ-hoai thập bội như lúc này. Nhà lầu, ô-tô, sà-lông, sập khâm, xe tay v.v.. thêm bốn cô hình-nhân, mặc mốt tân-thời, mặt mũi tròn dẹp. Hàng phố khen bà thương chồng đến cực-diểm không muốn dè ông ở dưới cùu nguyên phái thiếp thon một sự cẩn-dung náo.

Nhưng đến khi dò mă, từ lão thầy cúng cho tới ba nhiêu người xem, đều phải ngó ngắt khi trông thấy bà vẫn lấy bốn đầu cõi hình-nhân dè lại, chỉ cho dòi từ cõi xuồng chán, thế thôi.

Cậu con nỗi sao mà lai bê đầu thi-nữ của ba đi, bà cười và đáp:

Đè giữ cho ba con khôi me nhan sắc mà khô như lúc còn ở trần-gian.

Thì ra bà ghen với cả người đã khuất mất, sợ đe nguyên bốn cái mặt hình nhân xinh xắn thế kia, vong linh phu-quân nhà bà sẽ me say dẩm duối mà quên mất vợ di chăng?

Ban tôi cho cái đúc ghen của bà này đến thế, có lẽ quâa-luyệt cõi kim: vì đem vào tập ghen tuông, thì treo giải nhất chí nhường cho ai!

Kỳ thật, nếu có bảng phong-thần cho vợ ghen, thi bà quâa-phụ mới nói trên đây, khéo lầm có tên đúc bảng là may; còn lo hòng tuột không chừng.

Q

Càng ở xã hội mà địa-vị đàn bà thấp kém như phong-thần Đóng-mịnh, đàn bà càng hay ghen. Họ chỉ

có ghen với đàn ông và giữ lấy quyền lợi sinh tồn nhiều it.

Ông nào dám nói: « Nhà tôi không ghen! » ấy là ông không thật tình. Trừ ra bà vợ là bức thành-nhân, hay hoặc không còn để chồng chiếm hết trái tim mình, thì mới không ghen.

Những chuyện đàn bà ghen mà cô nhân ghi chép trong sách dè lại, dù cõi hình hình sắc sảo, lý thú quái kỳ, nhiều thói vô số. Ai muốn gõ nhặt để viết thành quyển sách bà trăm trang, có lẽ còn thiếu. Phản nhiều những chuyện ấy có quan hệ với văn chương, với lịch-sử, với phong hóa thời; còn những dân-gian dát-sứ bỏ ra không kể.

Báng tiếc, trước mặt thiếu sách kè-cứu, thành ra chỉ nhớ dòi kẽ dòi, tôi muốn thuật lại một vài chuyện lý-thú cho các ngài nghe.

Phải biết thuở xưa phong-kien chuyện chép, các bực vua chúa có oai quyền lớn lao hống hách đến thế nào; nhất thiết sanh tử hoa phúc của mnôn dân trâm họ nǎm ỏ trong tay, ai cũng sợ hãi kính nể tuyệt đối. Thế mà, duy có người đàn bà ghen coi thường. Dùng trước oai quyền vương bà, cái ghen của các bà vợ ghen có lực lượng sắt định, có tin thần vô-uy.

Hãy kể một chuyện nhà dã, rồi sẽ lục lạo chuyện ngõ sau.

Cuối triều nhà Lê, một cu thương thư (nhà chép chuyện giấu tên dùm cu, chắc sò-hậu-thế cười) có bà vợ ghen tuông tuyệt trần. Ngoài những giờ đi chùa và làm việc quan ở bô, cu bà giữ diệt cu ông, chàng cho di đầu nứa bước. Lại đặt vây cánh tại mắt khắp cả bốn phía, để rinh-mò xem-xét cu ông từ nhất cử, nhất động.

Vày mà cu lớn cõi lén mua được một cõi mõi-thiếp, giấu-giếm một nơi ngoài thành rất kin, ban những lúc trăng thanh gió mát, có người cho cu di-duong tuối già.

Bố ai biết cu-lon ta làm thế nào che mắt cu-bà và thỉnh-thoảng gặp cõi ái-thiếp?

Cụ mượn oai Chúa Trịnh, không kém không hơn, Thát thế, mỗi khi cu muốn đến thăm có hầu, tý

nhiên có một viên thái-giám trong phủ chúa ra đòi cu vào phủ có việc quan-yêu. Linh chúa sai dời, cu bà còn nghĩ gì nữa, đâu dám cản-trở cu ông. Cứ mỗi lần chúa đòi như thế, là mỗi lần cu sống những giây phút hè-hả với chị hầu non.

Nhưng lâu dần cu bà sinh nghi, ghen nghiến cu ông dòi cách.

Một hôm, chúa Nghi-tô sai thái-giám ra vời cu thương vào có việc thật. Cu bà tưống là mưu mẹo xó-lá như mọi ngày, bèn nỗi tam hành lên và cà tiếng mắng phatem:



— Đòi với đòi cái đech nhà họ...

Thái-giám về tâu lại Chúa Trịnh, Chúa giận lắm, tức-ít có lệnh đòi bà Thượng vào. Hai cu và cậu ấm cõi sò xanh mặt, voi-vàng cầu-cứu với viên hoan-quan có thể-lực hồi bấy giờ là Hoàng-ngũ-Phúc. Khôn-khéo, Ngũ-Phúc bày mưu:

— Được, chúa đòi thi cứ việc vào, tâu rằng người đàn bà ấy có bệnh điên khùng, lâu ngày thuốc men chưa hết, nên chỉ nói-nắng bậy-bạ như thế. Ta ở bên trong sẽ tùy cơ khẩn-cứu hộ cho.

Cụ Thượng ý theo kế ấy, quả nhiên được chúa Trịnh trường thát, không giận không chắp nứa.

Chắc hẳn bà lớn hù hồn hù via, tý nứa mắt dầu vi ghen!

Q

Chuyện này ở bên Tàu.

Nhiệm-Khôi ở đời Đường, có công lớn với triều-dinh xá-tắc, được vua Đường Thái-tôn rất yêu mến.

Một hôm, ngài dời Nhiệm-Khôi vào cung, lựa chọn hai nàng tuyêt sắc trong đám cung-tần để thưởng cho ông ta làm tiêu-thiếp. Nhiệm-Khôi cảm ta án vua, nhưng không dám lĩnh hai nàng cung-nữ để mưu về nhà, thi thật với vua rằng vợ ở nhà ghen tuông dữ quá, rước hai cô hầu về thi khô.

Đường Thái-tôn thương hại, muốn lấy oai quyền thiên-tử can-thiệp vào việc nhà bà vội, liền triệu bà vú Nhiệm-Khôi vào trách-thiện:

— Nhà ngươi phải biết đàn bà ghen tuông là một tinh xáu, phạm vào luật-lệ « thất xuất », nghe không? Từ nay phải chừa ghen đi, không thi uống bát rượu độc kia kia.

Bà cảm ngay lấy bát rượu mà nhà vua bảo là thuốc độc và thui :

— Thắn thiếp xin vang lệnh chịu chết, chứ tinh ghen thi không khi nào bô được.

Thế rồi uống một hơi can chén thuốc độc, bà tạ vè nhà gọi con cháu dặn dò hậu-sự, vì một hai tin minh chắc chết.

Không ngờ đâ chí là mưu vua Đường muốn thử xem vợ Nhiệm-Khôi ghen đến thế nào, và có sợ meph vua mà chừa ghen đi không? Cho nên chén rượu kia chỉ là một chén dấm, không phải thuốc độc. Về sau người ta thường dùng chén cuống dấm để chỉ vào dòn bà ghen là ví thí.

Kết-quả, oai quyền đến như vua Đường Thái-tôn mà cũng chẳng khuất phục được tinh ghen của vợ Nhiệm-Khôi. Và ông này cũng chỉ nhìn sắc đẹp của nàng cung nǚ vua ban cho mà thèm tiếc không dám vuốt râu con sur-tử Hà-dông!

Đàn bà họ đã ghen, đến bực thánh hiền cũng chẳng coi vào đâu, nói gì vua chúa.

Tạ-An người đời Tấn vốn là phong lưu tài tử, vẫn thương hay, rất thích đàn hát nhà trà, đã lựa chọn một nàng ca-nhì tuyêt-sắc, trong bụng muốn cưới nàng và làm tiêu-thiếp, nhưng chỉ ghê sợ vợ ghen, đánh ngầm đắng cay mà chịu. Bọn cháu Tạ-An hiểu ý của chủ thòm thèm như thế, bèn rủ phu vào thăm bà thím là Lụu phu-nhân,

Họ khéo móm mép, bông bảy, trước hết đọc những bài thi Quay-hu-pi-giung-lu trong kinh Thi cao bà thím nghe, rồi thi tần tinh xá gần, nô mẩy bài thơ ấy cõi ca-tung đức tính của các bà hậu-phì chẳng biết ghen tuông là gì. Đời sau đọc đến, hết sức thần phục.

Lưu phu-nhân thông-minh, biết ngay thám-ý mấy câu chàu chỉ cốt tân rông, cho ông chủ được lấy vợ lẽ. Bà cười và hỏi :

— Người nào làm ra mấy bài thơ hay thế, các cháu ?

— Thưa thím, ông Châu-công là bực thánh nhân.

— Thôi phải rồi, vì Châu-công là dân ông mới làm mấy bài thơ ca tung dàn bà không ghen như thế. Nếu như bà Châu-công làm kinh Thi, thi them chắc hẳn không khi nào có cái giọng ấy đâu.

Tạ-An thấy chưa chi vợ mình đã thở hơi ghen và bác cả lời nói thánh-nhàm, ông ta đành bỏ cái mộng cưới hẫu non, chẳng dám hờ hê nữa.

QUÂN CBI

Q

Các bạn đã thấy thói ghen tuông của dàn bà ghê gớm thế nào chưa ? Chưa thế được ! Đó chỉ mới là một chuyện mào dẫu mà thôi. Muốn biết rõ dàn bà ghen tuông đến thế nào, và những « mưu thần chửng quý » của dàn ông che mắt dàn bà mà vẫn không tránh được « ngứa ghê hờn ghen » các bạn phải đọc :

MỘT TIẾNG CƯỜI DÀI

**Khi các bà... Su-từ  
Hà-dong tức giận !**

Tập này sẽ bắt đầu từ số sau, số đặc biệt về Ma

MUA MAU KÈO BỀN LÚC MUỐN MUA KHÔNG CÓ ;

TIẾNG SÂM BẠCH - VÂN

tức là nói về đời ông Trịnh Nguyễn-binh-Khiêm

sách già ngót 460 trang — Mỗi cuốn giá 1\$00 —  
Mua lỉnh hò giao ngã hổ 1\$44 — Ở xa mua xin  
giữ 1\$24 (cả cước) bằng timbres poste cũng  
được cho.

NHÀ IN MAI - LINH — 21 PHỐ HÀNG ĐIỀU — HANOI — GIÁ NÓI 648

N.B. — Mua lỉnh hò giao ngã 2 cuốn mờ : tức hổ 1\$83. Gởi tiền trước mua 2 cuốn mờ : tức hổ 1\$63 (cả cước)

# PHAP-VIỆT TỪ-BIỂN

(Dictionnaire Français-Annamite)

TÁC GIẢ :  
ĐÀO - DUY - ANH

Bộ sách rất dày dỗ và đứng đắn, giúp ích cho những người học Pháp-văn mà muôn nghìn-cứu Quốc-văn và những người Việt-Nam muốn tự học Pháp-văn. Mỗi trang hán-viết lại có chú thêm cả Hán. Sach gồm 2000 trang khổ lớn, đóng lamy 2 quyển dày  
Bia toàn vải . . . . . 22\$00  
Bia giấy . . . . . 20\$00  
Việt-nam văn hóa sử cương . . . . . 1\$50  
Không giáo phái bình tiêu luận . . . . . 0\$50

Bán tại các hàng sách lớn và

**Hiệu sách Văn - Hòa**  
29, Paul Bert — Hué

**KHÔNG CÓ CHI-DIỂM Ở BẦU CÀ**

Nhà báo Trung-Bắc Tân-Vân  
Nhà báo Trung-Bắc Tân-Vân

CÙNG Ở MỘT CHỖ LÀ  
36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi  
(ngay đầu ngõ lram trọng sang) . . .  
chợ không có đặt chi-diểm ở đâu cả.  
Xin quý-khách chú ý kéo lầm lẩn.

ĐÃ IN XONG :

**ĐÚA CON CỦA TỘI ÁC**

một truyện thực đã xảy ra ở miền Hậu Giang xứ Nam-Kỳ

Đọc Đú'a con của tội ác, các bạn sẽ rõ cái kết quả của cõi bạo, rугu và thuốc phiện đã đưa người ta đến đâu — Mỗi cuốn giá 0\$35 — Mua lỉnh-hò giao ngã hổ 0\$71. Ở xa mua xin giữ 0\$61 (cả cước) cho

HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đăng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

13, 14, 15 avril

## BA NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ TRONG LỊCH SỨ HƯỚNG ĐẠO SINH NAM - VIỆT

Bài và ảnh của IRANH, AN và NGHI

— « Các anh ạ, phao đồng « người ở đây hùng hổ và « cùng đối với công việc và sự « hoạt động ; người ta uê-oải « và lười biếng hơn dòng « nước Sông Hương. Ở ngoài ấy, sự sốt sắng làm việc « kinh cho chàng tôi ở đây ngâi mà thèm muôn !... »

Đây là một lời nói của một thanh niên của đất Thanh-kinh đã nói với chúng tôi trong dịp đi theo anh em hướng đạo sinh vào Huế.

Chúng tôi, thực ra, không có ý định « phong vân » gì ai ; Người thanh-niên Huế này đã thô-thiên mà cho chúng tôi hay điều nêu-xét đáng buồn trên kia vậy. Những lời nói của anh còn đương vang-rộ trong tri-tường chúng tôi và vẫn chung tôi đến trước nhiều bằng-chứng thực-tế tỏ rõ ràng đó là một nhận xét không sai lầm, thi cuộc Họp-Ban Hướng-dạo bắt đầu.

Bắt đầu từ sáng sớm ngày chủ-nhật 13 Avril, những tiếng vi-vu của thông reo hằng ngày của khu rừng-cầm, — bến chùa Quảng-tế cách xa Hoàng-thàn trên ba cây số, — đã nhường chỗ cho những thanh-âm khác âm-ý hơn nhiều, từ những buồng phổi đầy sinh lực của non bù nghìn Hướng-dạo-sinh cầm lều, lập trại trên nền cỏ xanh tươi, dưới chân những thán cây đương nay lộc. Trời hôm nay thấp và nặng những mây chì nhợt nhạt. Gió ướt trời mạnh trên nền cát xanh tươi, dưới chân những thán cây đương nay lộc. Trời hôm nay thấp và nặng những mây chì nhợt nhạt. Gió ướt trời mạnh trên nền cát xanh tươi, dưới chân những thán cây đương nay lộc.



ĐỘI BẦU - ĐẠI ĐỘI THẦM TRẠI - HỘP BẢN  
HƯỚNG ĐẠO BA KỲ TẠI HUẾ

Tiếng bồ câu, tiếng đàn cày tiếng kèn gọi, tiếng còi báo hiệu chen nhau.

Thấp thoáng qua những vòm xanh dương trốn dần vào bóng hoàng-hòn, những em bé của Đoàn Sói Con vẫn cònညညu múa vui dù ; giọng hát trong và von của các em bay lèo cao, vướng vào những nhánh thông dương rủ xuồng dưới sút nặng của đêm.

Tiếng xôn xao ở những tiều-trại vang nhẹ lén môi ngọt dồi ; — ở đây là Minh-Nghĩa-Đường, cùi ô hội-họp của những Trại-Trường. Những Tràng-sinh này tái-tả, hận rộn, hàn-tinh... như thể một bộ tham-mưu đương sắp đặt mội... đại-sự.

Chúng tôi chủ-y nhất ông Tạ-quang-Bửu, cái đầu dây của những công việc lò-chúc trong cái làng Hướng-dạo tạm thời này.

Đội Bầu : cuộc Lửa-Trại ! Thực ra, thì ý-nghĩa của Lửa-Trại Hướng-dạo là để anh em Hướng-dạo-sinh, trong khi đêm dương xuồng, hội-họp nhau lại xung quanh đồng lúa hồng để nói chuyện, để tạo những trò-chơi giải trí có tính cách Hướng-dạo, để đánh dấu chấm hết cho một ngày làm việc chăm chỉ ở trại.

Áy thê mà có người lại tưởng rằng Lửa-Trại là một cuộn biếu-diễn các trò vui cho công chúng xem như những đoàn ca hát do-thái.

Bởi vậy, trong khi những Hướng-dạo-sinh dương phô-bày với nhau & bên ngoài lửa cháy mạnh mẽ những trò chơi có ý nghĩa về đời Hướng-dạo thi co một vai khán giả kêu rằng : « nhặt và kho hiền » y như khi họ đi xem ở các rạp hát chèo vậy !

Dù vậy, những trò vui đã được biểu diễn ở Cuộc Lửa-trại này cũng không thiếu sự đặc-sắc ; lối múa Xuân-Pâk, gióng hát lò-khoa-nam-Nghĩa và dogu ca Huế đã gợi cho nhiều người những hình-ảnh nhớ tiếc mong manh cái thời-xưa dânh mờ của dân nước Việt.

Lửa-Trại đã tàn rồi ! Sự im-lặng trở lại khép kín đất

mà giờ nay đây, tiếng  
âm-nhạc, tiếng cười,  
tiếng reo hò dã làm tan  
võ sự thanh - binh lanh  
lẽ của mọi đám mây  
dày & cuối cùng bão  
lạnh.

Tiếng tú-và báo hiệu  
«tắt đèn đi-đèn» của  
Trại-Trưởng vang qua  
các lều vải nằm yên  
lặng trên các mái dồi  
khu rừng.

Người ta chỉ còn gặp  
lại mờ trong đêm, lán  
máy trên những con  
đường nhỏ xiên qua  
trại Huân-đạo, phảng  
hông đèn tuôn: phồng bắp đêm ở trại.

Binh-minh sáng thứ hai 14 Avril, ngày thứ hai trong  
cuộc họp-ban. Một binh-minh yêu-đót vì thiếu ánh mặt  
trời! Mây vẫn nặng nề trên không-trung. Mưa như  
hạt. Lúc ấy, chán giờ. Những tiếng chiêng báo-biến  
tiếp theo nhau: tiếng hô bão loa vang động cả khu  
rừng.

Một đoàn xe-hơi dở ở cửa trại Huân-đạo. Bốn cái  
lóng vang tách-trrix ở đây, tách lại bên một chiếc xe-  
hơi lện-sự nhất. Đức-Bio-Đại, chàng áo mưa mǎu  
huyền, ở trên xe-hơi bước xuống.

Q

Mọi người lên tè-ura ở khoảng đất khán-dài. Lúc  
đó tất cả huân-đao-sinh Pháp, Trung-hoa và Nam-  
việt có mặt ở cuộc họp-ban này sắp hang đì qua trước  
khán-dài và chào theo lời huân-đạo.

Nhưng Tráng-sinh và những Sói-con thi dan ra  
để phai trước khán-dài.

Sau kia tái cát mọi đoàn huân-  
đao đã diễu chào trước khán-dài  
rồi, lễ chào có khái-sự. Một tiếng  
hiệu-lệnh. Các huân-đao-sinh  
hát bài Ca-Huân-đạo. Ba vuông  
cờ khán-nuôi từ từ theo mỗi dây  
treo lên ngay mây thản-e cao  
vút. Mọi người ngả mũ trước cái  
thời-khắc trang-nghiêm này.

Sau đó, những trại-trưởng  
huân-đao-đại Vua và các quan-  
chức di thăm các trại-trại.

Đi qua bết một lượt, đoàn Ngu  
tử-biệt các Trại-trưởng, Trưởng  
khi đúc Vua trại-xe-hoi, máy  
Huân-đao-sinh Trung-hoa dâng  
tặng ngay một lá cờ thêu chữ.



KHU « RUNG S NJ » CỦA CÁC EM ZÓI NHỎ TUỔI

Đoàn xe-hơi dời khỏi  
cửa trại, công-chung  
được tự do vào thăm trại  
huân-đạo.

Đến mỗi lều-trại, người  
ta được thấy những thô-  
sản đặc-biệt của mỗi  
vùng khác nhau ở xứ  
Đông-duong.

Ít nhiều thiều-nữ Hoé  
trang-diêm cho cái khung  
cành hoai-đông của trại  
huân-đạo, hàng phông  
hông dáng tha-thuật và  
mỗi vật sặc-màu tươi  
thắm.

Từ lúc này trở đi, anh  
em huân-đao-sinh ba  
ký họp nhau lại một cách thô-mát hơn, gần gũi hơn;  
người ta dẫn nhau đi thăm những danh-lam-thắng  
cánh của kinh-thanh và nói cho nhau nghe những câu  
chuyện mà tình-thanh huân-đạo làm cho họ những  
ý-ngõ-hĩa xinh-dep và mènh-móng.

Còn một ngày nữa sống gần nhau mới đến thời  
khúc phai chia tay lam-biệt..

Q

Cuộc họp-ban Huân-đạo hàng năm này đã mang  
đến đất Phân-kinh một luồng không-khi thanh-niên,  
hoạt-động và vui-tết tám-thức giặc cai phong-vì-quá  
thanh-binhh và tù-hâm mà người ta hằng gặp ở chốn  
đó đây.

Mỗi huân-đao-sinh có dự vào cuộc họp-ban sẽ gửi  
lại trong long-oết bao ký-niệm mèn-yêu của một  
đoạn đời huân-đạo; người này và người kia đã trao  
dổi cho nhau biêt bao tám-linh và ý-tưởng trong  
sáng, mà từ trên một thế-kỷ nay,  
sau bức vỹ-nhân Baden-Powell  
đã bao nhiêu người biên chép  
lên những kim-thư của xâ-nội  
huân-đạo.

Những người đã tới thăm «cái  
làng huân-đao tám-bợ» trong  
mây hôm nay, đã được mục-kích  
một phuong-phap sống gần thiên-  
niên mà người mình ít khi thực  
nhanh ào cũng là vì người mình ít  
sống gần-giúp thiên-niên cho nên  
cái sức mạnh thanh niêm không thê  
lưu-thông trong những mạch sống  
trong thô thịt và đường gân ở trong  
người ta vậy.

TRANH, AN và NGHI

## TÔI và THƯ'ONG

Ấn là một truyện lính hết sứ cùm-  
đóng, đó là đã được ngắn-nhất và  
thứ thứ một cách đẹp và căng  
Giá: \$ 0.82

NHÀ HƯROWN SƠN HUÂN-ĐẠN  
97, phố Hàng Bông - HANOI

# Chưa bao giờ đồng như thế!

ĐÓ LÀ LỜI MỘT ANH TRÁNG SINH BẮC-KÝ ĐÃ  
VIẾT SAU BA NGÀY HỌP BAN Ở THẦN KINH VỀ

b) Tiêu tài eo hẹp.

c) Ít người biết chữ quốc ngữ. Ở  
doan anh có nhiều ông phò-tòng,  
ly-truông vào doan mà việc thứ  
nhất là học quyền A. B.C.

Công việc anh làm cũng phải  
thay đổi nhiều. Dạy chuyên môn  
Huân-Đạo, thời-com, lâm-nhà,  
buộc nát và sau ván cho mọi người  
nhà quê thực là không phải đường.  
Anh le cho anh em biết giúp ich,  
va anh thấy ở nhà quê có nhiều  
việc cần phải làm, làm ngay. Nào  
trê em bụng ông dit eo, mặc toét,  
vầy quanh đồng rác ráy hía  
nuôi; nào là các ông dân anh dem  
ly-luật ra, dem thắn thẽ ra cần trả  
công việc.

Việc thứ Lai là làm cho tất cả  
thanh-niên thôn quê hay & tinh  
denn hiêu biết địa-đu và lịch-sử  
nuôi nhà. Còn gì đau sot bằng  
thấy họ cuor rủ khai treo là cờ lèn,  
khi nghe thấy mấy em nhó-hồi  
nhau Lê-Lợi có phải là người ta  
không?

Than ôi, làm dân trong nước mà  
nói e nước » Saigon, và vào Trung-  
Ký thật là cho nhiều người ngạc  
nhien nói rằng « dân ở đây  
như là ta cát! »

Công việc thực là khó ta nên đe  
dặt, tôi đây mà xâu dây. Vâ-lại giúp  
ich đối với dân quê cũng ba bảy  
đường, phải sao cho vừa tai, vừa  
mắt họ; để tím gao mà phát  
chân chà chà để ai lấy vi ở roeg  
làng, dân quê cao quý ở chỗ còn  
biết liêm sỉ.

Có người sẽ bảo nhà quê làm ăn  
vất vả rồi, còn họ Huân-Đạo  
lâu sao được? Xin thưa rằng,  
Huân-Đạo cốt ở chỗ luyện cho  
một người thành một già-trí, mạnh  
mẽ cá-hu đường: Thể-duc, tri-duc,  
duc-duc. Vâ ta đừng với khinh-dân  
quê, từ viễn-cô cho đến cẩn-kim  
dân quê vẫn là tinh-tảng của xã-hội,  
các anh hùng hào kiệt đều ở đây  
ma ra cá.



anh em vui vẻ họp mặt kề lại chia nhau những chuyện vui các xú  
THÁNG SINH BA KÝ HỘI HỌP  
anh em vui vẻ họp mặt kề lại chia nhau những chuyện vui các xú

Nam, nào làng Bố-Vé, nào làng  
Triệu-Âu; đâu tích xưa còn dò,  
cầm sao được lòng cảm súc. Hai  
giờ chiều hôm sau tối Huế; một  
đêm giữa ban ngày. Thật là tinh-  
mich; cảnh vật, người đeo ấn lùn,  
nuôi yến bồng-tặng, trê nhìn không  
tinh.

Trái lại, ở trại anh em tay bắt  
mặt mừng. Năm giờ chiều cầm lùn  
xong, các anh em trung-sinh ba xú  
nuôi, vào được ăn lương, được  
hợp nhau hân-hở một lach khé.

Vua Lê-thái-Tô xưa kia chỉ là  
một người làm ruộng.

Tám giờ tối, ngon lửa bùng sáng  
các anh em quây quần nhau vui  
chơi. Tiếc một nỗi là nhiều người  
chưa biết thương thầm các cảnh  
diễn tả của anh em: Những cảnh  
trăm phần trăm Hướng-Dạo như  
số, nông, công, thương và Trung  
Vương được rất ít người để ý tới.

Sáng 14, chào cờ và diễu qua các  
quan khách. Lá cờ Lam-Sơn vĩ-dai  
nhất và anh em Tráng-Sinh đều di  
một cách dũng mạnh làm cho  
những người hò hét, ví anh em  
đều tin và hy vọng nhiều về việc  
minh làm.

Các quán khách di thăm trại, dè  
ý nhất đều lên « di tích xưa » của  
Tráng-Sinh trưng bày. Một tráng-sinh  
cắt nghĩa rất rõ ràng rằng  
những vang của một thời oanh liệt.  
— Ai này đều xem một cách  
thành khan và cùng hiểu rằng lịch-sử  
có tinh cách đào luyện thanh-

niên một cách mạnh-mẽ và vỗ  
cung súng xa. Ai còn có gan làm  
những điều dâm nhục khi thiến  
các bậc anh hùng, các tiolet  
minh.

Mười giờ anh em Tráng-Sinh lên  
dàn Nam-Giao xem đoàn Lam-Sơn  
biểu-diễn « phết » một trò  
chơi mạnh mẽ của Lệ-lưu Chán,  
một tướng của Trung - Vương đặt  
ra. Buổi chiều anh em Tráng-Sinh  
chọn hẹn rồi từng bện lên đường  
di thăm đất nước. Anh em toàn  
gấp những cái khống hồn, mơi  
đến trại, một ô-tô của Hướng-Dạo  
di lấy lương thực do một người tài  
xé cầm máy can phải người gác  
chanh đường: một cái chết; khi  
ô-tô di xem lang: không khí của  
thần chết; lúc về, tàu hỏa cán phải  
một bà cụ: lại chết; nhưng anh  
em vẫn mạnh mẽ sống và tinh thần  
của anh em toàn quốc thay đổi với  
non sông.

TRỌNG-THÀNH

## PHÒNG TÍCH CON CHIM

Khi dậy hơi, khi tức ngực, chán  
com, không biết đói, ăn chậm  
tiêu, bụng vỗ binh dịch Khi ăn  
uống rồi thì hơi ợ, (y hơi hoặc  
y chua). Thường khi tức bụng  
khó chịu, khi đau lung, đau ran  
trên vai. Người thường ngao  
ngán và mồi mệt, ăn dùn hàn  
tay, bị lùn nấm, sặc da vàng, da  
bung dày. Còn nhân chứng  
không xiết chì iền thấy dễ  
chết hoặc khóc ngay.

Lieu mọi bận uống 0\$25. Y  
liệu hai bận uống 0\$45.

## VŨ ĐÌNH TÂN Ấn tú kim tiên năm 1926 178 bùi Lachtray, Haiphong

Bộ y phát hành toàn thành Hanoi & Ha  
iphong (Cai-le) Hanoi, Đại-ly phát  
hành: Số 100 Phố Đồng-Duong, Nam-Tan 100  
phố Bonnal số 100. Cố định 100 đại-ly  
khoa Hanoi và khắp các tỉnh Trung  
Nam, Bắc-kỳ, Cao-môn và Lào có trao cát  
biển trên.

Ai đã đọc Tô-Tâm, đã xem những bài  
phê-bình trên các báo đã nghe ông  
SONG-AN HOÀNG - NGỌC - PHÁCH  
diễn-thuyết ở các hội - quán chắc hẳn sao  
mong đợi cuốn sách thứ hai của ông. Vậy  
muốn biết ông Song-An viết những gì,  
người ta chỉ có thể tham khảo trong  
những gì trong hơn 15 năm nay thi  
nhân dân mua cuốn:

## CHIẾC BÓNG

của Nguyễn - Vỹ giá 0\$55

chi có ngôi bút-Nguyễn Vỹ làm lá sỏi nồi về phản  
đổ. Còn rất ít KINH HOÀNG của Phạm cao Củng

Chiều hôm sau anh em lại về trại  
chia tay nhau rồi ra lùn. Một đêm  
bị xếp như cá hộp, tuy vậy mà  
những em Sói-Con bênh nhất sau  
một đêm ngủ không ngon giấc vui  
hát như giày xéo lên tết cả các nỗi  
bực mỉnh ở dọc đường. Rồi bao  
nhiều tiếng hoan hô, bao nhiêu nụ  
cười sần đón anh em làm cho bao  
nhieu tấm lòng thấy vui vui và  
ngồi đến một ngày mai đầy hứa  
hẹn.

TRỌNG-THÀNH

# VỚI BÚT CHÌ VÀ QUYỀN SỔ TAY...

Một hướng đạo sinh chép  
nhật-ký trong ba ngày họp bạn.

Anh Thủ,

Anh không di được Huế chắc nóng biết chúng tôi  
đã làm những gì trong kỳ họp bạn toàn-quốc vừa rồi.  
Vậy kẽ vẫn tắt qua anh nghe, kẽ anh nhắc-nhớ  
lại, tôi thấy may mắn và nóng ruột lắm.

Đoàn kíp họp bạn từ mấy tháng trước, sửa soạn  
bị gãy hàng uân, chúng tôi di chuyển tần riêng khởi  
hành 7 giờ 20 ở ga Hanoi, 19 tôm dãy người, dài tiêng  
hát vui mạnh, anh thủ nhắm mắt tưởng tượng xem  
cô thích không.

Sáng ngày 13, năm giờ, anh em đều thức dậy, y  
phục chính tề. Bảy giờ anh Tòng ủy viên Hồ Sát di  
khám và chào cờ. Xong rồi, anh em diễm lâm, cơm  
n้ำ muối vững rất ngọt men.

Tàu vẫn phòng nước dại, qua nhiều rọi canh bến  
lịch nước rà.

Ba giờ chiều đến Huế.

Bốn giờ đến trại, cách thành phố ba cây số, gần đòn  
Nam giao, trong rừng Quảng-Tế. Khai tên, nộp tiền

(tiền ăn) qua Trần monk quan, anh em Bắc kỵ  
vào trại chia làm ba đoàn: Bắc kỵ 1, Bắc kỵ 2 và Bắc  
kỵ 3 — sói con có trái riêng. Phòng cảnh rząd rất đẹp,  
toàn thông cao vút, chỗ nào cũng lèo, cũng sàn, cũng  
tiếng cười giọng nói của anh em Trung, Nam Bắc, Mèo  
Lào, Trung hoa, Pháp.

Tám giờ tối, lừa trại ở chân dốc.

Ba nghìn anh em quây quần quanh đồng lừa, ca  
hát, diễn kịch. Anh em Trung-hoa thôi kèn tây, anh  
em Huế, Thành-hoa hót nhạc. Mỗi đạo diễn một trò  
trong mười phút, về lịch sử, về một ý gì, về phong tục  
của mỗi xứ v.v. Cố nhiều  
quan chức và rất đông  
công chúng đến dự.

Gần mười một giờ  
đêm tan lừa trại. Anh  
em ngủ một giấc, già  
khau và quẳng xuống sông  
Hương - ưng không biết.

Sáng sau, năm giờ, tất  
cả dậy, tập heo thao, rửa  
mặt, ăn bánh tét với  
đường diêm tôm. Bảy  
ruồi anh Trại trưởng di  
tham trại. Chiều giờ Đức  
Bảo-Đại và quan chức  
Pháp Nam đến tham trại  
và xem anh em xếp  
hang ba dài tối hai cây  
số, diễu qua khán đài.

Điều xong, anh em chào cờ, và sau khi Hoàng thượng  
về anh em các xí xì di thăm lẫn nhau và dem thò sản  
của noi mình ra trưng bày.

Mười một giờ làm cơm bị mưa, nên một giờ mới  
ăn. Mặc dù, anh em vẫn vui như thường, càng mưa,  
càng khó khăn, anh em càng thích, càng hăng.

Ba giờ chiều có « cuộc chơi lớn » (grand jeu). Anh  
em chia làm ba dạo binh diễu lại trận Tây Đô của vị  
anh hùng Lê-Lợi. Ba dạo binh tranh nhau cướp thành  
Tây-Đô. Trận đấu rất gay go, tiếng hò reo vang giòn;  
đến năm giờ tàn quân nhỏ có quân Ai-lao tro lực nén  
liết được Tây-Đô, gần sau giờ tan cuộc chơi.

Tám giờ tối lừa trại riêng cho anh em Hướng-dạo.

Sáng hôm sau (ngày 15) dậy tập thể thao, đếm tám  
xong, anh em di thăm các thắng cảnh đất thần kinh,  
chắc anh đã coi rồi bắt tết phái kẽ lại.

Năm giờ chiều chúng tôi trại, sửa soạn gấp lều,  
xep bị gãy nát tay nhau hét bài « Tam bát » hứa hẹn  
một ngày gặp mặt sang năm và ra ga như cõi lùn  
(tiền ăn) qua Trần monk quan, anh em Bắc kỵ  
vào trại chia làm ba đoàn: Bắc kỵ 1, Bắc kỵ 2 và Bắc  
kỵ 3 — sói con có trái riêng. Phòng cảnh rząd rất đẹp,  
toàn thông cao vút, chỗ nào cũng lèo, cũng sàn, cũng  
tiếng cười giọng nói của anh em Trung, Nam Bắc, Mèo  
Lào, Trung hoa, Pháp.

Đêm đó, phao đồng anh em đều ngủ ngồi, riêng tôi  
đưa lung vào thành lều đang sắp lim dim lại bị một  
sói con nắn cạnh (các em sói nhỏ được nắn) đập vào  
mặt havo vào người một cái ném thán. Sáng hôm sau  
(ngày 16), anh em tuy mệt vì không ngủ được nhưng  
vẫn vui, vẫn cùng như thường.

Sáu giờ chiều hôm đó tàu đến Hanoi trước bao  
tiếng hoan hô vui mừng  
của các anh Hướng-dạo  
không di Huế và các phu  
huynh Hướng-dạo, sói  
con cũng ra đón rất  
đông.

Chung tôi rảo bước về  
nhà, lòng riêng rẽ rát  
bao ý nghĩ phúc lạp mới  
lại đương một tinh thần  
vui không bờ bến. Tôi  
thấy tôi đã qua mấy  
ngày rất đầy đủ, tôi thấy  
rằng tôi sống không như  
hồi tôi chưa vào Hướng-dạo,  
chờ mãi không hết  
ngày chủ nhật.

Chào anh  
TRỌNG-LÂN



MỘT GÓC TRẠI THIẾU ĐOÀN  
Anh Võ An Ninh  
Khúc mạnh, vui vẻ, chăm chỉ anh em Hướng-dạo bao giờ cũng  
sẵn sàng làm việc giúp người

Vua Lê-thái-Tò xưa kia chỉ là  
một người làm ruộng.

Tám giờ tối, ngọn lửa bùng sáng  
các anh em quây quần nhau vui  
choi. Tiếc một nỗi là nhiều người  
chưa biết thường thức các cảnh  
diễn tâ của anh em: Những cảnh  
trầm phẫn trầm Huống-Đạo như  
sĩ, nông, công, thương và Trung  
Vương được rất ít người rõ ý.

Sáng 14, chào cờ và diễu qua các  
quan khách. Lá cờ Lam-Sơn vĩ đại  
nhất và anh em Tráng-sinh đều di  
một cách dũng mãnh làm cho  
những người hò hét, ví anh em  
đều tin và hy vọng nhiều về việc  
minh làm.

Các quan khách di thăm trại, dè  
ý nhất đều lén « di tích xưa » của  
Tráng-Sinh trung bày. Một tráng-sinh  
cắt nghẽn rất rát rụt như  
một tiếng vang của một thời oanh  
liệt. — Ai này đều xem một cách  
thành khan và cũng hiểu rằng lịch-sử  
có tính cách đào luyện thanh-

niên một cách mạnh-mẽ và vô  
cùng sâu xa. Ai còn cõ gan lanh  
những điều diễm phúc khi nghĩ  
đến các bậc a-hì hùng, các lò-liê  
minh.

Mười giờ anh em Tráng-Sinh lên  
đàn Nam-Giao xem đoàn Lam-Sơn  
biểu-diễn đánh « phết » một trò  
chơi mạnh mẽ của bà Lê-thị Chân,  
một tướng của Trung - Vượng đặt  
ra. Buổi chiều anh em Tráng-Sinh  
chọn bạn rồi tung bộn lén thăm  
di thăm đất nước. Anh em toàn  
gặp những cái không may, mới  
đến trại, mới ô-tô của Huống-Đạo  
đi lấy lương thực do một người tài  
xé chẩn, may cát-phát, người gác  
cửa chẩn đường: một cái chết; khi  
khi ô-tô đi xem lồng: không khí của  
thần chết; lúc về, tàu hỏa cần phải  
một bãy: lai chết; nhưng anh  
em vẫn mạnh mẽ sống và tinh thần  
của anh em toàn quốc thọ mãi với  
nó song.

TRỌNG-THÀNH

## PHÒNG TÍCH

### CON CHIM

Khi đã hơi, khi tức ngực, chán  
com, không biết dài, ăn chậm  
tiêu, bụng vỗ binh bịch Khi ăn  
uống rồi thì hay ợ, (ợ hơi hoặc  
ợ chua). Thường khi tức bụng  
khô chịu, khi đau lung, đan ran  
trên vai. Người thường ngao  
ngán và mồi meo, quên bã chán  
tay, bị lặn nấm, sặc da vàng, da  
bung dày. Còn nhiều chứng  
không kể xiết chí i-lien thấy dễ  
chú hoặc khói ngay.

Lieu một bãy uống! 0\$55.  
Lieu hai bãy uống 0\$45.

### VŨ ĐÌNH TÂN

Ấn tay kim tiền năm 1926  
178 Leachray, Haiphong

Bạn-ly phát hành toàn tỉnh Hanoi An-Hà  
Bắc-Kỳ, Bắc-Việt, Haiphong. Bạn-ly phát  
hành khắp Phong-Duong, Nam-Tam 300  
phố Bonapart, Cát Lái, 160 đại lý  
khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-Kỳ, Cao-Mèn và Lào có tree cá  
biển trên.

Ai đã đọc Tô-Tâm, đã xem những bài  
phiê-binh trên các báo đã nghe ông  
SONG-AN HOÀNG - NGQC - PHÁCH  
diễn-huyết ở các hội - quán chắc chắn sao  
mong đợi cuốn sách thứ hai của ông. Vậy  
muốn bết ông Song-An viết những gì,  
người những gì trong hơn 15 năm nay thi  
nên đóng mua cuốn:

## CHIẾC BÓNG

của Nguyễn - Vỹ giá 0\$55

chỉ có ngón bút Nguyễn Vỹ làm ta sói nõi về phần  
đèo. Con rết it KINH HOÀNG của Phạm cao Củng

Chiều hôm sau anh em lại về trại  
chia tay nhau rồi ra lầu. Một đêm  
bị xếp như cá hộp, tuy vậy mà  
nhưng em Sói-Con bê nhất sau  
một đêm ngủ không ngon vẫn vui  
hát như giàn xéo lên tất cả các nỗi  
bực mỉnh ở đoc đường. Rồi bao  
nhieu tiếng hoan hô, bao nhiêu nụ  
cười sần đón anh em làm cho bao  
nhieu tiếng vui vui và  
nghỉ đến một ngày mai dậy hứa  
hẹn.

# VỚI BÚT CHÌ VÀ QUYỀN SỔ TAY...

Một hướng đạo sinh chép  
nhật-ký trong ba ngày họp ban.

Anh Thủ,

Anh không di được Huế chắc nóng biết chúng tôi  
đã làm những gì trong kỳ họp ban toàn-quốc vừa rồi.  
Vậy kè vẫn tắt qua anh nghe, kè anh nhắc-nhớm  
luôn, tôi thấy máy mất và nồng ruột lắm.

Ao ước kỳ họp ban từ mấy tháng trước, sửa soạn  
bị gãy hàng uân, chúng tôi di chuyển tản rieng khỏi  
hành 7 giờ 20 ở ga Hanoi, 19 ta đầy người, đầy tèng  
hát vui mạnh, anh thử nhảm mắt tưởng tượng xem  
có thích không.

Sáng ngày 13, năm giờ, anh em đều thức dậy, y  
phục chính tề. Bấy giờ anh Tòng ủy viên Hồ Sát di  
khám và chào cờ. Xong rồi, anh em diễm lâm, com  
vầm muối vững rất ngọt miệng.

Tàu ván phòng nước dài, qua nhiều voi can bê  
lịch sử nước nhà.

Ba giờ chiều đến Huế.

Bốn giờ đến trại, cách thành phố ba cây số, gần đồn  
Nam giao, trong rừng Quảng Tế. Khai tên, nộp tiền

(tiền ăn) qua Trần mòn quan, anh em Bắc Kỳ  
vào trại chia làm ba đoàn: Bắc kỵ 1, Bắc kỵ 2 và Bắc  
kỵ 3 — sô con cõi trai riêng. Phòng cảnh rông rất đẹp,  
toàn thông cao vút, chỗ nào cũng lèu, cung sán, cung  
tiếng cười giọng nói của anh em Trung-Nam-Bắc, Mèo  
Lào, Trung-hoa, Pháp.

Tám giờ 15, lùa trại ở chán đỗi.

Ba nghìn anh em quay quần quanh đống lửa, ca  
hát, diễn kịch. Anh em Trung-hoa thồi kèn tay, anh  
em Huế, Thành-hoa hòa nhac. Mỗi đao diễn một trò  
trong mười phút, về lịch sử, về môt ý gi, về phong tục

của mỗi xí v.v. Cõi niềm  
quán chúc và rất đông  
công chúng đến.

Gần mươi một giờ  
đêm tàn lùa trại. Anh  
em ngủ một giấc, già  
khâu i-quant xuồng sông  
Huống cung không biết.

Sáng sau, năm giờ, tất  
cả dậy, tập thể thao, rửa  
mặt, ăn bánh té với  
đường diêm tám. Bảy  
rưỡi anh Trại trưởng di  
thăm trại. Chín giờ Đức  
Bảo-Đại và quan chức  
Pháp Nam đến thăm trại  
và xem anh em xép  
bằng ba dài tối hai cây  
số, diễu qua khán đài.

Diễn xong, anh em chào cờ, và sau khi Hoàng thượng  
vẽ anh em các xí di thăm lần nhau và dem thò sẵn  
của noi mình ra trưng bày.

Mười một giờ lùa com bị mura, nên môt giờ mới  
ăn. Mặc dù, anh em vẫn vui như thường, cảng mura,  
cảng khò khẩn, anh em cảng thích, cảng hăng.

Ba giờ chiều có « cuộc chơi lớn » (grand jeu). Anh  
em chia làm ba dạo binh diễn lại trận Tây Đô của vị  
anh hùng Lê-Lợi. Ba dạo binh tranh nhau cướp thành  
Tây-Đô. Trận đấu rất gay go, tiêng hô reo vang giời;  
đến năm gờ tàn quân nhà có quân Ai-lao tra lực nén  
lấy được Tây-Đô, gân sầu giờ tan cuộc chơi.

Tám giờ tối lùa trại riêng cho anh em Huống.

Sáng hôm sau (ngày 15) dậy tập thể thao, đêm tám  
xong, anh em di thăm các tháp cảnh đất thần kinh,  
chỗ anh đai coi rông bắt tát phái kè lèi.

Năm giờ chiều chúng tôi về trại, sửa soạn gấp lều,  
xếp bị gãy nát tay nhau hái bài « Tam bít » hứa hẹn  
một ngày gặp mặt sang năm và ra ga nhà còn lưu  
luyến nơi vùa gặp gõ anh em bao xứ. Tám giờ rưỡi  
tối, tàu từ từ chuyên bánh, kèo trả lại cho Bắc-kỵ  
một ngàn Huống-dao-sinh.

Đêm đó, phần đông anh em đều ngủ ngồi, riêng tôi  
dự lòng vào thành tàu đang sắp lùm đùm lại bị một  
sô con nǎn cành (các em sô nǎn được năm) đập vào  
mặt hao vào người một cái ném thắn. Sáng hôm sau  
(ngày 16), anh em tuv mệt vì không ngủ được nhưng  
nhin vui, vẫn cưng như thường.

Sáu giờ chiều hôm đó lài đến Hanoi trước bao  
tiếng hoan hô vui mừng  
của các anh Huống-dao  
không di Huế và các phu  
huynh Huống-dao, sô  
con cung ra đón rất  
đông.

Chung tôi rão bước vè  
nhà, lòng riêng rao rạt  
ba úy nghĩ phúc lèp mới  
là dươm một tình thân  
yêu không bờ bến. Tôi  
thấy tôi đã qua mây  
ngây rát lây cù, tôi thấy  
rằng tôi sống không như  
hồi tôi chưa vào Huống-  
đao, chờ mãi không hết  
ngày chung nhât.

Chào anh  
TRỌNG-LÂN



Ảnh Võ An Ninh  
MỘT GỐC TRẠI THIỀU ĐOÀN  
Khúc mua, vui vẻ, châm chỉ anh Huống-dao bao giờ cũng  
sẵn sàng làm việc giúp người

### Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.Y.)

#### TARIF D'ABONNEMENT

1 en. 6 mois	6 \$ 33 25
Cochinchine, France	7, 00 3, 75
Erlanger	12, 00 7, 00
Administration et Services publics	18, 00 6, 00

Les abonnements partent du tarif  
ou du 16 de chaque mois et sont  
toujours payables d'avance

La maison devrait être établie au nom  
du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressée  
en n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

Ai đã đọc Tô-Tâm, đã xem những bài  
phiê-binh trên các báo đã nghe ông

### SONG-AN HOÀNG - NGQC - PHÁCH

diễn-huyết ở các hội - quán chắc chắn sao  
mong đợi cuốn sách thứ hai của ông. Vậy  
muốn bết ông Song-An viết những gì,  
người những gì trong hơn 15 năm nay thi  
nên đóng mua cuốn:

### THỜI - THẾ VĂN - CHƯƠNG

Ta xem mà vui cười mà ngâm nghĩ. Thời  
ta một tài liệu rất quan trọng cho nền văn  
học thời nay, tên còn thiếu, nhưng ang  
vẫn có giá trị chính đáng

Nhà xuất bản Cộng-Lực, 9 Takou Hanoi

# VÀ CÒN CÁC SÓI CON

Trong mấy ngày họp bạn, hơn 400 sói con cảng vui và vâng hái bài.

Tối 13 Aril, các em sói được dự lứa trại, xem anh em Hương-dạo, diễn kịch về lịch sử nước nhà, và gör tiếng sủa, hò reo vang giời: «Trung Nam Bắc, một nhà».

Ngày 14, di thăm trại, chién-cô cuộc chơi vui rieng lấy phần thường kỷ niệm, rồi có lứa trại riêng, các sói con từ xú xa hò phô bắc những điệu múa mèm dẻo, những bài hát hay, la, vui.

Ngày 15, các em di thăm kinh thành: sông Hương, cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, lăng Tùm đê vuong, ăn bánh tết, ném kẹo «mè xứng», chô-nó các em cung tròn mắt, ngạc nhiên và cảm động ở trước cảnh sông Hương nài Ngay.

Các em hối tú tít, vê hân-hoan lộ trên khắp nét mặt, nỗi vui sướng thâm nhập tâm can, quên hẳn nỗi nhợt mệt đau đường.

Rồi kinh thành Hué tối hôm 15, sau khi trao đổi vật kỷ niệm ảnh sách v.v. cùng anh em các xú, em nào cũng tiếc sao mấy ngày qua chóng thế!

Trên chuyến tàu đông như nêm cối, các em sói nuông của các anh lòn vẫn được dù chở ngã lưng mờ màng lại những cảnh thiên tiên mới lạ vừa coi.

Chắc các em nâm mê nhiều điều thù vị lám nên luhn thoảng cựa mình lại tăng các anh lòn dựa lưng vào nhau ngù gật với cái đập treo xương sườn.

— Cố nhạc không em?

— Khóng, anh a, vui quá, thú quá, lạ quá. Em tiếc rằng hợp bạn chả có ba ngày thôi, ít quá!

Đó là câu trả lời của khắp các em sói đã di họp bạn Thân kinh vè. Các em dà «gắng sức» (1) và dà tỏ ra rất «sói con» trong mấy ngày vừa qua.

HOÀNG-THÁI

(1) «Gắng sức» là châm ngôn của bầy sói.

Một cuốn sách rất cần cho các giáo sư cùng các thí sinh  
CAO ĐẲNG TIỀU HỌC PHÁP VIỆT

## RECUEIL

des sujets donnés au Diplôme d'études  
Prrimaires Supérieures Indochinoises  
de 1933 à 1939

do nhà Học - chính Đồng - Pháp xuất - bản  
sách dày 124 trang - khđ x 18,5 26,5  
Giá bán : 0p80 — Cước gửi báo đàm 0p24

BÁN TẠI:

Nhà in Trung-Bac Tân-Van  
36 — Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

# NHIỀU SÁCH DẠY LÀM THUỐC

BẢNG QUỐC-NGỮ CÓ CẨM CHỦ HÁN, ĐÃ IN LẠI ĐẾN BẢN LẦN!  
(do NGUYỄN-AN-NHÂN và các danh-vị hợp soạn)

1) BỘ «Y-HỌC TÙNG-THU» (10 cuốn đồng lâm 1). Giá 6\$00  
Vi nhiều cuốn còn lại và vi giấy dài, đến June 1941 này sẽ lên giá 8p.00

Bộ này gồm cả y lý và cách liệu-trị của Đông, Tây. Có đủ hình vẽ thân-thể người, các cây thuốc. Dạy kỹ tính các vị thuốc (tinh dược), cách xén mạch, bồi bệnh, kê đon (cho toa) các bệnh rất kỹ. Lại có các bài thuốc đa kinh-nghiêm. Về việc đon thì có kèm cả chữ Hán và Quốc-ngữ đối chiếu để ái cùng đọc rất giây... Nói tóm lại: Ai có bộ sách này, chẳng những là ở thời đại nào cũng có thể giải tri, ngoai sự giàu có còn là một thứ gia-bảo để cho bộ-mệnh vô song! (sách dày ngồi nghĩa trang) khô lòn. Gửi cá mandat trước là \$45, hoặc gửi 6\$45 bằng tem thư trước còn gửi linh-hóa giao-nhan, ai muốn làm danh-y nén có.

2) BỘ «SÁCH THUỐC NHÀ-TBÁN TRUNG-HOA». Giá 0\$80  
Chi dùng có iết thuốc Bắc (thuốc Tàu) mà người Nhật chưa được bao bệnh nguy-hiểm. (Có cả chữ Hán và Quốc-ngữ để tiện kê đon).

3) BỘ «SÁCH THUỐC KINH-NGHỊEM» (y-khoa cấp-cử) I, II, mỗi cuốn. Giá 0\$80  
Đã in lại lần thứ tư. Vì có nhiều bài thuốc đã kinh-nghiem để chữa các bệnh nguy-hiểm như bị chò rát, rắn độc cắn... Cố rất nhiều iết khen.

4) SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA Đầu, Sởi (lên tráu mava, tráu ban). Giá 1\$50  
(Có nhiều hình vẽ và bài thuốc đã kinh-nghiem)

CÔN NHIỀU SÁCH THUỐC NỮA XEM Ở CÁC BIA SÁCH THUỐC KÈ TRÊN  
CÁC SÁCH DẠY HỌC VŨ TẤU, VŨ TẤY, VŨ NHẬT, VŨ TA, V.V.

Các sách kề trên đây ở xá gửi mava phải già cả lâu trước bao manata, hoặc gửi tem thư làm cước trước, mua buôn mồi thay

3 cuốn có trả hoa-hồng. Thu manata để chờ xuât-hàn như vậy:

NHẬT-NAM THU-QUÂN — số 19, phố Hàng Điều, HANOI — (Bắc - kỳ)

ĐÀ NÓI ĐẾN HƯƠNG - ĐẠO - SINH  
LÀ NÓI ĐẾN THANH - NIÊN ...

## Thanh-niên nước ta có hư hỏng hèt như nhiêu người đã tường lâm không?

TRƯỜNG-CÔNG-HÓA

Người ta thường bảo: Thanh-niên là ương-lai tồ-quốc, thanh-niên là cội tru nước nhà.

Nhưng thanh-niên có mạnh mẽ hùng tráng thi ương-lai tồ-quốc mới được iết rõ vinh quang, thanh-niên có biết hy-sinh và hiền-niệm-vui-mình đối với quốc-gia, thi cội tru nước nhà mới được chắc chắn vững bền. Nhất là ở xú ta, mè nước đang ở vào thời kỳ phôi thai, thi vẫn để thanh-niên có thề là quan trọng lắm.

Trên bước đường tiến-bộ của thanh-niên ta, những gác-gốc hoặc từ họ bày ra lify hoặc từ mèi ngôn giờ nơi nào dem đến, ta cần phải biết.

Q

Trước hết chúng ta hãy tự hỏi vì sao phần đông thanh-niên chúng ta chỉ cam chịu cuộc đời buông giây, lưỡng ba cộc họ, không hoạt-dộng, đê-roi, mèo lẩn nấp hoặc hai mươi năm sau trở thành những ông già lạm khوم gõi mồi mồi mờ!

Thì đây vài cái nguyên do mà có lẽ phần đông các bạn vẫn thường hay nghĩ tới :

Nước ta, một nước vùi mới hắp thế văn-minh áu-tây, kỹ-nghệ và thương-mại đang thuộc về thời kỳ phôi thai, ruộng vườn tị ôi, nhất là ở xú Trung-Kỳ vì dãy núi Tràng-son che gián bê chém hét đai, thi nơi kiềm tiều đê dâng hòn cát cói nhiên là các công sở. Đầu bằng thành-chung, tì-lai, cù-nhân mà không vào các công sở thì lấy gì mà sống — Viết báo, viết sách ư? Ở xú ta dường hông cóng sống bằng nghề văn-bút. Những quyền sách hụt hụt cơ thi bần chay rầm rả còn những quyền sách nghiêm-nghị, lời lẽ đứng đắn thì kệ rờ đến. Buồn bùn kinh doanh đe!

Thiếu vốn!

Vâl lại, ở xú ta già-dinh-lại có một nghĩa hẹp hời

không như các nước khác trên thế-giới, họ

hiểu già-dinh một cách rộng hơn.

Ở các nước khác, già-dinh làm cho cá-nhân phát triển; già-dinh là để giúp ích cho xã-hội, già-dinh không phải là mục-dịch, nìutung là một cứu cánh để

đe iết sự iết chung cho đồng-bào dân-nước.

Bằng này thì không thế. Ở nước ta, nói đến già-dinh, thi chia phần mười là nói đến vinh-thản phi già: Người ta lấy cố già-dinh để nghe-nhưng chyện Ich kỵ, cá-nhân tu-lợi, thành-thà hết hối già-dinh nào cũng muối nhưn con, cái trô-néh một-ngay kia nay không ông nọ.

Bộ đặt được ý muốn ấy, họ đã đặt được ý muốn

gia-dinh thi thê nàu cũng bị già-dinh bắt bùi, bị lảng nước xóm diêng khinh rẻ coi thường. Trước những hoàn-cảnh ấy, phần đông thanh-niên phải vứt bỏ hêt-hững mèo đep xay dấp trong tám hồn bầy lầu bay để trở thành những con ngoan ngoág và biếu tháo.

Vậy hùng thanh-niên vì hoàn-cảnh, vì nghèo nàn mà phẫn-lai chí hướng của mình, hàng người ấy chúng ta không nén trách níu chỉ nên ai ngại.

Nhưng có một hạng thanh-niên khác, giàu có, tri thức đầy đủ, chí hướng to-tát và có bê-sóng-mặt đời khoáng dâng hồn, iết lợi-bon, mà cũng dem thân yên vui với cái đòn ba cọc ba đòng. Là vì họ đã xúi due, mèu mèo bối bối hằng-tài liếc tim tinh-tu, hời những nụ cười như hoa nở của phái đẹp. Vâng, phái đẹp bao giờ họ cũng muốn sống một đời an-nhan-sang-sướng, được người ta kêu-hà-bà, kà-mi, mèo đòn dày thơ-mông, sán-thì giờ đe thả lồng linh-khon họ bay bồng-leh chén-tùng mây!

Vi thế cho nên, mèon-dẹp lòng phái yếu và muôn ôm ấp được trái tim vàng của họ, hòng thanh-niên đó mèi tình ngay chuyện yêu-thân-ba cơ ba đòng, mặc dầu tim luồng mồi thòng hòn cát là các công sở. Đầu bằng thành-chung, tì-lai, cù-nhân mà không vào các công sở thì lấy gì mà sống — Viết báo, viết sách ư? Ở xú ta dường hông cóng sống bằng nghề văn-bút. Những quyền sách hụt hụt cơ thi bần chay rầm rả còn những quyền sách nghiêm-nghị, lời lẽ đứng đắn thì kệ rờ đến. Buồn bùn kinh doanh đe!

Một hạng thanh-niên khác nữa dâng làm cho chúng ta chú ý hơn là một hạng người đòi sống, đòi chết dana bị chum dâng trong bờ truy-lạc. Coi-đòi nhện xét rằng phần nhiều là bị ánh-hưởng chiêu-bóng: Vẫn biết rằng chiêu-bóng đem lại cho chúng ta những cảnh nước là non-xa, những phong-tục là hoa-và-mùi rộng lớn eon-mắt-chung... Nhưng, vâng, nhưng đối với óc thanh-niên và nhất là phụ-nữ nước Việt-Nam, chiêu-bóng nh-đu khai-rát tại hại về phuong-dien luân-lý. Lắm bao hêt sứ-uốc iết minh cho giống-tộc của Roveri Taylor, và chí hết sứ-ve công-việc dò-thời. Lắm bạn khac lại muôn sống cái-doi mà họ dâng gâm ở trên mân-bac, cũng như hồi thế kỷ 17 ở Pháp iết công-báu, bá-tước muôn sống cái-doi chi-bié đòn tinh-ý của các nhân-vật trong quyền-tiền thuyet l'astrée Ufée. Nhưng thanh-niên cái-doi trên mân-bac mà họ cho là cao-thuong là cái-doi gì? Phải chăng là cái-doi chí-picting phong-sự cá-nhân, phái-chàng là cái-doi dày-thay, dày-thay, dày-thay, dày-thay, dày-thay da, hay những cuộn-khiếu vũ-hu hoang?

Vẫn biết rằng có những phim-dem-lai cho ta sự phản-dâp trong linh-khon, sự hy sinh cho lò quay,

nhưng những phim ấy rất ít và rất ít.

Sự truy lục của phần đông Thanh-niên là cũng từ sự hiểu lầm hai chữ tự do, bình đẳng nữa. Họ không biết giới hạn của hai chữ đó. Từ do và bình đẳng của họ là tự do thoát ly g-a-dinh, tự do kinh hồn, v.v...

Trong lúc đợi vật chất loi cuối họ, thi nhung quyển sách vở đạo đức, dàn dộc hình như bão hùng rồng : « Đời là thế, phải ăn chơi, phải diêm dắng. »

Thế là cái bao nồng xú xí của họ tha hồ mà phát triển. Khô khát nữa là đe dọa ta các bậc phụ huynh ít để ý đến loại sách con em mình đọc. Các bậc không biết chữ thì đã đánh, nhưng các bậc biết chữ thi hay vô tình không nghĩ đến cái ánh hưởng khôn hại của các tiêu thuyết dẫu dộc ấy.

Nhưng chúng ta đừng bị quan quá. Trong lúc các bạn khác đồng tuổi đồng sức, hoặc bị hoàn cảnh, hoặc bị mê muội bởi những cái bà vinh hoa phú quý, vợ đẹp nhà sang, thi có một số thanh-niên, một số rất nhỏ, rất ít, biết hy sinh, biết hăng hái, nhưng

## Kiểm-duyệt bỏ

khốn nỗi họ  
cầm đầu. Cần phải có người đứng lên cầm đầu là  
vậy ! Những bậc mô phạm ở xứ ta không phải là  
không có, nhưng các bậc ấy không bắn tin-nhiệm ở  
thanh-niên, thành thử thanh-niên cũng chẳng tin  
nhiệm vào họ

Cần phải cho  
hai bọn đó hiểu nhau, đó là công việc ta phải làm  
ngay bây giờ.

TRƯỜNG-CÔNG-HỘT

### MỚI CÓ BẢN

1) TIẾNG CÒI NHÀ MÁY giá 0\$55  
tiêu-thuyết của KIM-HÀ (nhà văn da  
được giải thưởng Tu-lyc văn-đoàn 1939).

2) MÙA GẶT MỚI số 1 - 170 trang - khô  
lớn. Giá 0\$75

3) MÙA GẶT MỚI số 2 - 220 trang - bia  
lụa, phè-bình, thò...

Do các ngài bắt: Nguyễn-Tuân — Trương-  
Tửu — Pham - Ngọc - Khôi — Nguyễn - khắc -  
Mẫn — Nguyễn - Định - Lập — Nguyễn - Bình -  
Như-Phong — Son-Lai — Bình-Hưng — Phiếu-  
Linh — Phạm - Hân — Nguyễn - Đức - Cảnh.

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

Thu mua sách ghi về:  
LÊ-VĂN-VĂNG, 49 Takou, Hanoi

## Tại Saigon đã có bán...

Nói đến thuốc chữa các bệnh trẻ con thì ai cũng công nhận: chỉ có nhà thuốc Thanh-Xa Hanoi là có tài đặc nhất vỗ nhi, ngoài ra còn có thuốc chữa bệnh người nhón rất thần hiệu như:

### THUỐC SÁN SƠ MÍT

Mác bệnh sán đi ngoài thường theo ra con trảng như sờ mít, nếu đe lừa ngày, sinh chứng đau sói hai cạnh sườn mà bỏ mạng. Uống thuốc này cam đoan hai giờ ra hết sán khỏi hẳn. Giá 0\$90.

### THUỐC DUN (sáng)

Mác bệnh dus dus hoặc dun kim uống thuốc này buổi sáng buổi chiều ra hết dus không phải tẩy, người nhón hay trẻ em dùng đều được cả giá: 0\$20

## NHÀ THUỐC THANH - XA

Số nhà 73, góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón — Hanoi cửa treo cờ vàng, khắp các tinh có đại-ly, xem báo Tin Mới. Đại-ly tại Saigon: Biên-Vân Hưng 44 Aviation, hiệu Ich-Thái Lagrandière n° 163  
CẦN THIỆM NHÌU ĐẠI - LÝ TẠI NAM - KỲ

### MUỐN BIẾT SỨC BỎ CỦA CON - CÁC KÈ.



### NÊN UỐNG chính rượu « CÁC KÈ »

Rượu này bùn hiệu thực toàn dùng con « CÁC KÈ » ngâm chè rất lâu ngày chuyên trị người già yếu, tư lỵ quá độ, thận thủy kém suy, dài đêm, di tinh, lết-dương, da vàng, kém ăn, dân bà người yếu, sán hùm, kém sữa, sán mòn, rát là thần hiệu, vì con « CÁC KÈ » ai ai cũng biết chuyên dùng ăn bò thận, mùi rượu thơm ngọt uống cùng lúc ăn cơm, chả bao lâu thì thấy khỏe mạnh trong người. Nay đã được nhủ người dùng qua đều khen là hay, giá bán chai to 2\$ — chai vừa 1\$ — chai bé 0\$50

### BẢN TAI:

### YUNE HUNG

n° 41, Rue des Pipes (Hàng xe Điều) — Hanoi  
Đại lý: Mai-Linh 60 Paul Doumer Haiphong — Ich-Tri Ninh Binh

## PHÁ MỘT CÁI NGHĨ ÁN CHO LỊCH-SỬ

# Một tấm gương mà chiêu những hai vua? Không đúng ! Ngọc - Bình cung tàn chứ không phải Ngọc-Hàn công chúa

của SỞ-BẢO

tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Các bạn đọc quốc-sử tất đã thừa rõ một danh-nhân trong nữ-giới về cuối Lê: Ngọc-Hàn công-chúa, con gái vua Hiền-Tôn vua Quang-Trung. Về văn-học, bà đáng vào bậc tài-nữ, nhất là về văn quốc-âm lại có đặc sắc lắm, coi bài văn « khóc vua Quang-Trung » trong báo « Trung-Bắc chủ nhật » đã lục-dâng, xiết bao tinh nghĩa, cảm khái làm-li, thực là một áng văn có giá trị đáng ghi vào văn học sử nước nhà.

Má hồng dù xuong trắng, danh thơm còn ghi lại sử xanh, nhưng có một điều rất quan hệ, người sau không chịu lưu tâm xem xét, trong chỗ vỡ tim, đã buộc cho bà một cái ô danh « nhất kính chiêu lưỡng vương » nghĩa là một: tấm gương chiêu hai vua, người ta bao sau khi vua Quang-Trung thắng hè, nhà Tây-Sơn mất, bà lại về chầu đức G-Long.

Về điều « vu hâm » này trong các chính-sử hay giã-sử không thấy rõ đâu nói đến, chỉ là câu nói miệng, không biết từ ai bịa ra và mạo ra từ lúc nào, rồi kẻ nói người nghe, cũng tin là thật, chẳng những bộn võ học ầm-ầm, dồn cả các bạn sĩ-phu, cũng nghe sao tin thế, cho cũng như chuyện « nhất kính chiêu tam vương » nói về bà Lê phi đời Lê, rồi cũng đặt bút viết thêm vào tiêu-sử của bà.

Khi tôi mới được nghe câu ấy, lòng riêng không khỏi hoài nghi,

một vị vua như đức Gia-Long, không bao giờ lại chịu làm một điều lụy đến thịnh-đức như thế, sau khi ngài đã thống nhất cả đất nước, ngồi trên cái địa vị cung-phủ cực quý, thiêng gi nhưng gái đẹp cứ dùng làm phi-lan, lại di lấy vợ một ay kinh địch có cái hâm thù còn lại ngài cũng cho dão hót thế mà quẳng bỏ xuống sông, xuống biển cho khỏi làm gai mắt mới thực hả hê, nra chí là một người vợ của kẻ thù.

Sau nữa ta cũng nên xét đến nhân phẩm của bà Ngọc-Hàn. Là một người có tài học, có kiền-thức dù được sinh trưởng vào nơi cảnh vắng là ngọc, nhưng gặp hối quắc-biển, phải ở vào một cảnh ngộ bao xiết nỗi chua cay, có lẽ trong lòng bù lúu náo cũng mang một nỗi oán hồn như Sùng-Trinh nhà Minh « không may sinh vào nhà đế vương » đã ném chôn những dâng cay chua chát ở trong đó rồi, còn hả hê gì mà lại bước vào trong nữa. Phương chí lại là kẻ thù của bạn tình thâm, còn mặt nào lại thờ cho được. Các bạn nên đã đọc qua bài văn khoe vua Quang-Trung của bà có thể chứng tỏ lòng đau đớn của người đã thâm tình không khi nào lỗi thất tiết, ngày đây hấy nghe lại mấy câu :

Hang sáu vang tiếng thương bi  
Kẻ sợ-còn thế hoang gi người thân

Cảnh tình ấy bao phen chua chát  
Mach său tuôn ai tái cho voi

Càng trống càng một xa vời  
Tâm lòng thâm thiết chín trời

bết chảng

Chảng đội giới chung như vua  
Quang-Trung, đến nǎm xương khô  
đã vùi sâu dưới đất, và hết thảy

những cái gì là vết tích của kẻ thù  
về tẩm lỳ, sau đây tôi lấy ngay một





vàng có biết, bà cũng phải chau mày nghiền răng.

Nhưng xét ra chuyện « nhất kính chiếu lưỡng vương » cũng không phải là không có, họ đem buộc vào bà Ngọc-Hàn, chỉ vì một người đàn bà cũng cùng một cảnh ngộ với bà lại cùng ở làng Phù-ninh nên mới đe khiêu cho người nhận lầm.

Nguyễn cũng hỏi ấy, họ Nguyễn làng Phù-ninh cũng có một người con gái có nhan sắc xinh đẹp, tên là Ng thi Ngọc-Binh được khen vào chùa vàu Cảnh-Thịnh (con vua Quang-Trung) mới được vài năm, nhà Tây-son mất, bà Bình trốn về được, cát tót đi tu, dù đã đem thân ăn chốn âm mây, nhưng cái nhan sắc của bà vẫn có tiếng dồn đi khắp nơi, một vị quan linh dù bà đem đến chấn dức Gia-long, nói là bà Bình có một qui luồng, trong mình tự có mài thơm, không hề deo hương hoa gì, mà đứng đâu người chung quanh cũng thấy có thoảng thoảng mùi thơm mát dịu.

« Nhất kính chiếu lưỡng vương » sự thực chính như thế. Ngọc-Hàn với Ngọc-Binh giống nhau một chữ, người sau vang xéi, người trước mang oan, thực đáng cười và đáng giặc.

SÓ BÀO

#### CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉ PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPORTIVES HANOI HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L'AL-COOL CAMPHRE D'AMÉRIQUE (ruou chòi hoa-ký) offert par la maison NAM TAN Haiphong, est un produit dont l'effet est très efficace et apte à être employé pour tous sporstifs à toute occasion.

Le président NDT - chau sport, signé Tô-Son Le capitaine stade Hanoien, signé Pham-vân-Kế. Le capitaine Ngoc-chau sport, signé Tikt. Le président de l'ecuir (chi bún thè thau nén dung RUOU CHÒI HOA-KÝ), signé Trần-vân-Quý. Le dirigeant de l'ass. racing sig. Nguyễn huu-Lap. Le président Aviat sport sig. Nguyễn phuc Tuân. Le capitaine foot-bal scolaire, signé Võ-quý-Tan. Le président Lyc Long sport sig. Nguyễn-trung Giục. Le président Thuong-móng SPT, sig. Nguyễn-quý-Binh. Le directeur septo thể thao, signé Đào-sai-Chu. Le président de la Lante, sig. Trần-vân-Trung. Le président La Jeunesse Tonkinole Haiphong chính tôi đã được thi nghiệm RUOU CHÒI HOA-KÝ, thật tốt thật nên dùng, sig. Nguyễn-vân-Thu. Le Vice-président shell sport sig. Nguyễn - Lãnh Thay.

sự thực có thể tin là xác đáng để chúng điều « nhất kính chiếu lưỡng vương » ấy, kể vòi tinh bay húy đã vu hâm cho bà.

Một sự tình cờ khi tôi đến chơi làng Phù-ninh phủ Từ-son tỉnh Bắc-ninh quê làng bà Nguyễn thị Huyền tức là Chiêu-Nghi hoàng thái hậu vợ vua Hán-tôn, và là mẹ đẻ bà Ngọc-Hàn, được mấy vị cố lão già cho nghe lừa súi bà Chiêu-Nghi trước sah thế nào, nhân đó tôi, được biết rõ kêt cục thân bà Ngọc-Hàn, không có sự cải tiết như người ta vẫn nói. Thi ra sau khi nhà Tây-son đã mất, bà đem hai con về ăn trốn một nơi ở tỉnh Quảng nam, người con gái đói tên là Trần văn Đề, người con gái đói tên là Trần thị Ngọc Bảo, còn chính bà cũng trá xung là vợ hòa một người lái buôn ở Bắc, gặp loạn, chồng bị giết, không người trông cậy, mẹ con phải bỏ vợ. Nhưng chẳng được bao lâu, chán tịt

20

#### NGUỒN VĂN TÌM VÀNG

## BÀI CA NÀY CỦA ĐỜI TRUNG NỮ VƯƠNG?

Không lấy gì chứng chắc ở đời Trung-nữ-vương, nghĩa là hơn hai ngàn năm về trước, nước ta đã có lối văn vần trên sáu dưới tam hay chua, nhưng hai câu ca dao dưới đây, người ta vẫn truyền-tụng là chính bà Trung đặt ra:

Nhiều điều phủ láy già gương,  
Người trong một nước phái thương nhau cùng.

Còn bài hát này nữa, có vẻ đặc biệt, cả từ-y-lan cũ-pháp:

Ta lén nái!  
Ta lén nái!  
Đuôi dân hươu!  
Đuôi dân hươu!  
Chim nâm ba, mài cũng dân dân.  
Ta lén nái!  
Ta lén nái!  
Đuôi dân nai!  
Đuôi dân nai!

Nỗi niềm tâm sự thở cùng ai?

Đoái trồng phương đông: nước rộng mênh mông

Đoái trồng phương tây: đất trồng gò ghè

Đoái trồng phương nam: mây che đầu ngàn

Đoái trồng phương bắc: núi cao ngất!

Có ai biết rõ, bảo giúp chúng tôi thi hay lâm.

Câu cho bạc tiền  
lúc nhúc như rận

Ngày cuối tháng chạp di chơ  
hai dãy phố hàng Bồ, xem các cu  
đô già ngồi viết câu đối iết,  
thường gặp đôi chuyện thú vị,  
không ngờ.

Hôm tết vừa rồi, chúng tôi  
đứng xem voi vần ở trước một  
hang câu đối, được nghe cụ đố  
với một người đang què đang lỵ

văn lẫn nhau để viết câu đối dân  
tết sao cho hợp cảnh:

— Thế, ông làm nghề gì?

— Tôi buôn bán, có một hiệu  
tạp-hoa xi-xâng vầy thôi.

— Ông muốn câu đối bao nhiêu  
chữ thi vua?

— Cái đó tùy ý cụ cho bao  
nhiều chữ cũng được, miễn là  
co ý cầu mong việc buôn bán  
phát tài sai lộc, tiền bạc chừa  
chan

Cụ đồ ta vuốt ráu cười ha-ha,  
dầu gật gù ra vẻ đặc ý:

— Được rồi! Tôi viết cho ông  
câu này hay tuyệt.

Thế rồi cụ ha hả, dụng công  
nặn nợn từng chữ:

門前貴客多如夏 日蚊蟲隊  
來隊去 檻裏銀元好像冬天虱子越  
捉越多

« Món tiền quý khách, đó như  
họ nhặt vặt trúng, đội la đội khứ  
« Quỹ lý ngắn nguyên, hào  
tượng đồng thiên sắt-tử, việt tróc  
viết đa.

Khách đâu có biết cụ đồ là vớ  
cái đối ấy ở trong một tập báo  
khỏi hãi của Tàu và cũng chẳng  
biết nghĩa thế nào. Cụ đồ không  
hề mim cười, nghiêm chỉnh cắt  
nghĩa :

Về trên nói: Khách khứa ra  
vào cửa hiếu nhà, ông lắp nắp  
như muỗi tháng hè, đoàn no bay  
đi, đoàn kia bay tới. Còn vể dưới  
nói ý bà tiễn trong tủ lục nhúc  
như rắn mùa rét, càng bắt, càng  
nhiều. Thế có phải hay tuyệt  
không?

— Phải, câu đối hay thật.  
Khách trả tiền gấp hai cái đếm  
đá mà cá, lấy câu đố đếm đì,  
xem ra hả lòng về chữ nghĩa so  
sánh hòng lòn nhợt thế.

## Cabinet dentaire

NGUYỄN - HỮU - NAM

156, 158 phố Hàng Bông, HANOI — Téléphone n° 1631

LÀ NHÀ GIỎNG RĂNG TO NHẤT VÀ ĐƯỢC TÍN-NHIỆM NHẤT  
CHUYÊN MÔN: Giỏng răng, chừa răng đánh sán răng, công  
việc làm nhanh chóng, cầu-thân, có giấy bảo đảm chắc chắn.  
Giá tính phải chăng

Các ngài ở xa muốn hỏi gì biện thư sẽ có giá nhời ngay,

X. Y. Z.

## L'HOMME ET LA MER

Homme libre, toujours tu cheriras  
la mer !  
La mer est ton miroir ; ta centem-  
ples ton âme  
Dans le déroulement infini de sa  
Et ton esprit n'est pas un grouffre,  
môïse amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton  
image ;  
Tu l'embrasses des yeux et des bras,  
et ton cœur  
Se distraint quelquefois de sa propre  
Au bruit de cette plainte incompa-  
ble et sauvage.  
Vous êtes tous les deux ténébreux  
et discrets,  
Homme, nul n'a sondé le fond de tes  
abîmes ;  
O mer, nul ne connaît tes richesses  
intimes,  
Tant vous êtes jaloux de garder vos  
secrets !

Et cependant voilà des siècles in-  
nombrables que vous combattez sans pitié  
Tellement vous aimez le carnage et  
O lutteurs éternels, ô frères impa-  
cables !  
CHARLES BAUDELAIRE

## NGƯỜI và BIỀN

Hồi con người sống tự do,  
Trăm năm người sẽ quay trở về biển !  
Tâm gazing kia dại soi mình  
Cho người ngầm thấy tâm linh sâu xa  
In trong lân nước bao la  
Trảng trảng diệp diệp, dài ra không  
Vực kia thẳm-thẳm lanh-lùng,  
Tràng người kia lấp sánh cảng chẳng thưa.  
Người đâu tầm mắt sáu-sáu  
Cảng hình bóng họ người qua trên minh.  
Vây-vàng trong dài nước xanh  
Mắt nhìn láy ấp lõi tình yêu-đuong.  
Lòng người bất-mẫn thói thường  
Vốn luôn sói-nỗi bao đường thiệt hồn,  
Đôi phen cảng địa ngục con  
Mắt người tiêng sòng rít hồn kinh ghê.  
Cả hai kin-dao giết lè,

Người cảng biền họ trăm bề hiềm-sáu :  
Người ôi ! mạch suông, người sâu.  
Lòng người dòng chảy ai dâu dò đường ?  
Biển ôi ! chán nguyễn vui-vuong  
Đây người gửi kín ai luding có bao ?  
Cả hai cảng vắng công lao  
Giữa nứm riềng chẳng bến ném kém gan !  
Vây-mà cuộc thi tuân-hoán  
Trái bao năm kí tên lẩn đến nay,  
Hai người chẳng chả ! ngực tang  
Tự mình xâu-xé gớm thay lối tình,

## IM LẶNG .

Cũng như lúc thầm yêu và trộm nhớ,  
Chỉ trống nhau mà hiểu rõ ý tình,  
Là bài đã yêu thì phải tám think :  
Im-lặng để nghe tiếng lòng gắp-gó.

■

Mỗi lần ấy là muôn lo rung-động,  
Là trong hòn rgo-rgc khíc mé-say,  
Là lúc hương yêu cuồn-cuộn tung  
bay,

■

Thi lời nói chỉ dem điệu trống-rồng /  
Vi trong luyễn-ái, dại-chò, thuong-  
tiếc,  
Không cầu van, không nhân hỏi  
ngoài môi !

■

Không thi-thảm, không gọi tó, em oí !  
Lòng dâl tên tiêng, còn đâu thông-  
thiết ?

■

Và sự yêu-đuong còn đâu ý-ghĩa ?  
Mất nhiệm-mẫu, cao-cả của mo lòng !  
Như bao hình xác nhungen buôi chiêu  
hồng,

■

Cho nên, gặp nhau, anh chỉ thảm  
trống  
Và im-lặng cho tiếng lòng thon-thút !  
Vì lời nói, em oí ! dùn thành-thúc

■

Tình rất đơn sơ, móng rât hiên,  
Xa xôi thương nhớ buôi đầu tiên,  
Vàng theo giờ đén bến thèm vắng,  
Ai tới đan dùm những cuộn len.

■

Chia ra nhungen cuộc giao tranh  
Đêm-dia máu chảy, tan-lành thịt rơi,  
Hết ban vỗ-si đói đói !

■

Hồi đoàn hagh đê đội trời ghét hanh !  
Nguyễn GIANG TUC

Trich trong tập HOA TIÊN VŨNG TỤC  
(Les Fleurs du Mal) của Charles BAU-  
DELAIRE do Nguyễn GIANG phién-  
dịch và chủ-thịch, sáp xuất-bản.

## CỒN ĐÂU ?

Đồng tôi...Xuân vè: bao móng thẳm.  
Lòng tôi nhuộm sẫm vèi đau thương !  
Còn đâu nhìn thấy trời trong sáng  
Và cả muôn hoà dương sắc hường ?

NGỌC-SANG

## THI TÚ

Trong đêm khuya mờ mảng tiêng  
nhà,  
Đưới trống vàng nhịp khúc ly-tao.  
Rung-rinh ánh ngọc, muôn sao,  
Thi-nhân say giấc mơ đảo tròn-tròn  
miền.

■

Áy là lúc, Thi tiền ngày-ñgày  
Cùng Thi-nhân say giấc hương-hoa.  
Hồn tho rung ánh bao-la,  
Trăng vắng, tiêng nhạc, lời ca nhịp  
vần...

■

NAM-SƠN (Hué)

## EM VỀ

Em về sầu ẩy trời chưa sáng,  
Gáy le le chờ xá xa,  
Hành lý mang theo cung gió lạnh  
Đường đi trám dám nhớ trám vây.

■

Thìr dêy bình minh rạng cánh đồng.  
Bao niềm tư-tưởng vướng bén song,  
Em oí, nhức nhô em từng phút,  
Thứ hướng em đi mãi với lòng.

■

Tinh rất đơn sơ, móng rât hiên,  
Xa xôi thương nhớ buôi đầu tiên,  
Vàng theo giờ đén bến thèm vắng,  
Ai tới đan dùm những cuộn len.

■

Chim gọi chiều nay trên ngô trúc,  
Nhưng chim vắng bạn cảng trù-  
sầu...,

■

Nhin muôn mặt nước con thuyền  
khuất,  
Em hãy mau vè động có hanh.  
YẾN-GIANG (Hué)

## CỘ HỌC TINH HOA

Kính Tú XUÂN THĂU  
Trang Hồi Sách Lạc

Lỗ Chiêu-công hỏi : phép yên nước, trị dân. Án-tử đáp : phái thờ người nhốt, nuôi kẻ nhỏ, ghìn lời nghe, dè dùng của.

Án-tử sang sinh nước Lỗ, Lỗ Chiêu-công hỏi rằng : « Quan đại-phu quá bộ sang đến tè-áp, quâ-nhân dâ nhận qua rồi, giờ xin hòi : phép yên nước, trị dân thế nào ? »

Án-tử thưa rằng : « Án này nghe rằng : Nhờn với người lớn, khinh kẻ nhỏ thì nước sẽ nguy. Coi thường lời nghe thấy, bu thuỷ năng lùi dân sẽ tan. Thủ người, lớn, nuôi kẻ nhỏ là cai dỗ dưng dè yên nước ; ghìn lời nghe, dè dùng của là thuật trị dân. »

Án-tử sang sứ Tấn, Tấn Bình-công hỏi : các bậc tiên-quân được lòng dân là ở điều gì ? Án-tử đáp : đẹp như trâm vây.

Án-tử sang sứ Tấn, Tấn Bình-công đặt lề hướng tiếp tại nhà văn-thãi, lề hướng xong đặt tiệc thết. Bình-công co lời hỏi rằng : « Đàng tiên-quân phu-tử được lòng dân thế nào ? »

Án-tử thưa rằng : « Nước vua dãi quâ-bàng lè hướng, ra on kip đón tó, tôi đứng hàn ở bên nhà vua, lòng khiếp sợ, không biết dẹp thế nào ? »

— Ta nghe tiếng phu-tử dã lán, may may được gặp xin cùi cho nghe.

— Tôi nghe người quan-tử đẹp như trâm vây, ko gi là không dung nói. Chitung nhân theo vè như cá có chỗ nương, ta hô-má-vui-boi lội. Nếu trâm vây mà cạn, cá muôn vui boi lội thì chỉ còn có mong mưa, không gi hơn nữa (1).

— Xin hòi : Trang-công zura với vua Tè ngày nay a hiên ?

— Cái hành của hai vua khác nhau thế nào, tôi không dám biết.

— Vượng-thất không được chính, chur-hàn chuyên chế, vì thế ta muôn nghe lời dạy của phu-tử.

— Tiên-quân chúng tôi là Trang-công không thích yến-ин, thích dâm sụt uổng, không thích chuồng trống nhưng hiếu binh, chuộng vũ, cùng với các quân

(1) Ý nói Hoàn-công qua rồi, không thể thấy được nữa.

sĩ chịu đói khát, nóng rét, cái sức mạnh của ngài hon cả người chỉ eo một lõi ấy mà không thể giữ được trọn thân, không tránh được khỏi nạn. Vua Tè gờ thi thich cung-thất to tát, dài-tạ ngày ngay đê tránh doi-khát, nắng-rét, lo hoa-hoạt, kinh qui-biên, chỉ cái đúc áy dù giữ rồi trọn được thân nhưng không kịp đến con cháu sau được. »

Tấn Bình-công hỏi : đức hạnh vua nước Tè cao hay thấp ? An-tử đáp : có chút lòng thiện.

Án-tử sang sứ Tấn, Tấn Bình-công hỏi rằng : « Vua phu-tử đức hạnh cao thấp thế nào ? » Án-tử đáp : có chút lòng thiện.

Binh-công nói : « Không phải thế, ta không bồi cái thiện nho nhỏ, bồi đức hạnh nhà vua cao thấp thế nào kia ? »

Án-tử sám mặt lại nói rằng : « Trong trường giao-lẽ của chư-hầu, giới thiệu rồi ráo mắt nhau, cầu-tòi có chỗ kiêng. Mệnh của nhà vua thật hè qua, Thần không có diều gi phải kiêng, vua của Anh này không có diều gi đáng nói cả. »

Binh-công cung mặt tiến ra, vái hai vái, trả vào nói rằng : « Quá thay cái lỗi của ta ! Ai dám nói : là vua nước Tè không hiền, còn có kẻ sĩ chính-trực đang chốn trốn kia mà. »

Thúc-Huống nước Tấn hỏi : nước Tè thế nào ? Án-tử thưa rằng : đức nước Tè

Tề suy, dân theo về họ Diên.

Án-tử sang sứ nước Tấn, Thúc-Huống 反 向 tiếp ở tiệc, nói chuyện với Án-tử, hỏi rằng : « Nước Tè thế nào ? »

Án-tử đáp rằng : « Nước Tè tôi ở vào cuối đời rồi Tôi không biết nước Tè có về họ Diên không ? »

Thúc-Huống nói : « Thế là nghĩa gi ? »

— « Vua nước tôi không lương-dân, dân theo về họ Diên. Đô-dong của nước Tè vốn có bốn thứ là : đất khu, hủ và chung. Bốn thằng là một dậu rồi cứ bốn cái họ thành một cái kia cứ thế lên cho đến cái hủ. Mười hủ thì là một chung. Họ Diên có ba thứ đó đóng mà thứ nào cũng nhón hòn đồ-dong của nước một phần, cái chung thì to lắm, cho vay thì dùng đồ riêng của nhà, lúc thu về thì dùng đồ-dong công.

Gỗ rỗng nái đem đến chợ, không mang trả về rừng, cà muối, tôm, cua, không mang trả về biển, dân làm hết sức lì hãi phản lợi vào công, còn một phần để ăn mặc. Cứa công chưa đầy rực rỡ ra mà dân thi người già, kẻ trẻ đòi rét, các chợ búa ở trong nước, giày gai thiế, giày chở kỵ chán thi đấu (1), nhân dân kêu khóc kêu khóc thảm thiết. Xem kia người nhà Án bắt tội giết trác không phải phép, làm khổ dân không có tội, được vua Văn-Vuong từ hụt ăn chửng, thu những kẻ hoang chúa, cho nên thiên hạ theo về, dân không có lòng tự theo ai, chỉ theo vua người có đức. Nay nhà vua ác nghiệt, mà họ Điện thi từ huỷ, dân mến như mến cha mẹ, theo về như nước chảy, không muốn thu cũng không được Ký-bá, Trúc-binh, Ngu-Toai, Bá-Hy (2) giáp Hồ Công và Thái-Cô dâ Tè cả rồi (3).

Thúe-Huống nói: — « Nước tôi cũng cuối đời mất rồi, ngay chiến không đóng nữa, quan khanh không có việc quản. Xe không có người ngự, quân đội không có đầu, thủ dân thi khổ sở, cung thất thi xa xí, kẽ đói ở đường non nha, mà cung nha thi giàu có, dân nghe thấy lênh phà vua thi chạy trốn như giặc, trốn kề khau thù. Họ Loan, họ Kế-trợc, họ Tr, họ

(1) Ý nói hình ngục nghiệt, nhiều người phải tội chết chán.

(2) Tên bốn người đóng dõi vua Thuấn.

(3) Hỗ công là con cháu bón người trên. Thái-cô là vú Hỗ công. Nói Điện thi tuy là bà tôi, nhưng sẽ làm chúa cho nên thần linh bón người đã tới nước Tè để phụ hộ cho.

## THUỐC HO LÀO CƠN GÀ

Trị những chứng ho có sốt âm, ra ói đặc, hàn úng yết hoặc nhả ra lồng huyễn, có khí chí ho khan không thành tiếng, người một ngày một tần xao gầy mòn, nếu dùng thuốc BỘ PHỤ TRƯỞ LÀO BIỂU NGUYỄN, giả mồi hép 15g.

## THUỐC SẴN NHUNG BỘ THẬN CƠN GÀ

Thân hàn, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng linh, gây cảm, yếu sinh, tim thận non nhược, phái uông thuộc SẴN NHUNG BỘ THẬN BIỂU NGUYỄN để bồi bổ lấy chậm khi cần canh lão súc khỏe. Giả mồi hép 15g.

## THUỐC ĐẦM BÀ KHÍ HƯỚC CƠN GÀ

Bản hàn có bệnh trong da, cơ, kinh, nguyên khang đều, ça huyết bạch, da vàng với xanh rau, rắc dầu chong mặt luôn, da bóng liso, kém đường sinh dục. Chửi dùng thuốc KHI HỨP BIỂU NGUYỄN, sinh dục sẽ dễ dàng, kinh huyết đều hòa, hồng hào heo 10g. Mỗi viên giá 1000.

## THUỐC CAI NHA PHIÊN CƠN GÀ

Thuốc này gup cho những người muốn cai bò hào hĩnh được hay không để, một cách rất dễ dàng và mau chóng. Những người dùng thuốc này sẽ không được ý nghịch đều công nhanh rãnh; không thường cao náo mè, choler và họa ung thư alur thuộc CAI NHA PHIÊN BIỂU NGUYỄN. Ai đã trốn mạc phái, muốn bão lão syc khô và nát gióng, phải dùng thuốc cai bò này không hưởng phản phúc xuất đời. Thuốc này uống vào rất êm ái, không nóng hổi, rất tiện cho những người sán yếu hàn công việc này phải đi xa. Mỗi viên 3p.50, mỗi 1p.50.

## Nhà thuốc Điều - Nguyễn

125 — HÀNG BÔNG (Cửa Quyền) — Hanoi

Đại-ly: Saigon; Mai-Linh — Nam-Sinh: Việt-Tong — Hai-Duong; Quốc-huy — Tuoi-binh: Minh-Duc — Ninh-binh; Ich-tri — Bắc-ninh; Quốc-huy — Thành-hoa: Thanh-lai — Vinh: Sinh-huy — Hué; Van-hoa: Saigon; Mai-Linh 129 Guyenma — Đức-thắng: A-Dakao. Chợ lớn: Long-Van

**THÔNG CHÉP PÉTAIN ĐÀ NÓI:**  
 « Hay tin ở ta; ta sẽ không làm điều gì phạm  
 » đến danh dự quốc-dân đau. Trước giờ, ta  
 » lấy tư-each bức phu-huynh mà nói với  
 » quốc-dân. Nay là ở địa vị quốc-trưởng mà  
 » ta lên tiếng: Hay theo ta và vứng lòng tin  
 » ở nước Pháp bất-diệt! »

Nguyễn, họ Hồ, họ Tục; họ Khánh, họ Bá phải dâng xuồng làm kẽ lại, làm kẽ lệ. Chính sự do nhà quan to thi ra, dân không biết nương nhờ vào đâu, mà nhà vua chẳng canh cải điều gì, lấy các cuộc vui chơi để cho mồi lo, cái sực của nhà vua với nơi mồi rồi. Bởi nhì ở Sam-dinh co câu rằng: « Lúu sóm đầu sàng rết, thi đói sau..rết nái ». Không dỗi mới ngay thi lán dài sao được? »

Áo-ù nói: Vây ngài làm thế nào?

Thúe-Huống nói: « Việc người dâng xong, chỉ còn đợi trời dài thời. Cộng-tộc nước vẫn hết rồi, tôi nghe rõ: cộng-thất suy kén nganh là tôn-tộc rụng tru-mát cả rồi thì dông nhà vua cũng theo đây mà hết. Đông-nhà tôi mười một họ duy còn có họ Dương Thiết mà tôi nài lại không có con, cộng-thất vò vò, tôi được thay-chung là may, chứ còn ai thòi tự nứa ».

**Thúe-Huống hỏi** đức nước Tè suy-mắt rồi thi Án-tử nghĩ sao? Án-tử đáp: tiền-lên không sai lòng trung, lui về không trai cái hành.

Thúe-Huống hỏi Án-tử rằng: « Thủ-bắc minh-quân thi hét-lòng, hét-sức cho đến chết, làm không được thi lui, không đổi dâng để giữ lấy lộc vị; thủ-bắc nọa quân thi cử làm-bết phần sụp cho trọng-dời, sức-mình không làm-nhì thi bòi, không-nịnh nột giữ lấy cái ngay. Vả lại Anh này nghe rằng: người quan-tù chờ hờ, tlein-lehng không sai lòng trung, lui về không trai cái hành. Không cầu hợp dê trai cái trung thi có thể gọi là không mất trung, không giữ lấy lợi để bịt-dứt liêm thi có thể gọi là không mất hạnh.

Thúe-Huống nói: « Phải lâm! Kinh Thi có câu rằng: Tiền-thoái duy-cái(1) có phải nghĩa áy-cháng? Thúe-Huống hỏi: cái ý thế nào là cao, cái hành thế nào là hậu? Án-tử đáp: phải yém-dân, vui với-dân.

Thúe-Huống hỏi Án-tử rằng: « Cái ý thế nào là cao, cái hành thế nào là hậu? »

Án-tử đáp: « Ý không gì cao bằng yém-dân, hành không gì hàn bằng vui với-dân. »

Thúe-Huống hỏi bối rằng: « Ý thế nào là thấp, hành thế nào là hèn? »

Án-tử đáp rằng: « Ý không gì thấp bằng nguyệt với-dân, hành không gi hèn bằng hại cái-thần. »

(1) Câu này trích ở chương Tang-tang, thiên Đại-nhà, ý nói: Tiền hay lui đều phải khéo.



Phong-sự liêu-thuyết của DO..N-CHU

Tranh vẽ về MẠNH-QUỲNH

(Tiếp theo)

## Tóm tắt các kỳ trước

Sáng hôm ấy ở hòn hòn đường Bigout de Gouilly, ở Saigon, người ta thấy một người đàn chém công qua. Lòng trong mịch và thấy một cái mồi-sop có tên hòn chém H. S. Xét ra và tên là Sành con mồi hòn triết phủ ở Cát-mau...

Lúc này là lúc công-tộc Sành vừa được hứa 40 vạn bạc già tài.. Lúc này là lúc Sành đang mè mẫn Cát-Huống, một cô gái chơi cờ đẹp, Cát-Huống yêu cho Sành mope 4 vòng. Vì ghen với A-Wang — tình nhân của Cát-Huống—Sành tiêu ion năm ngắn đông.

## PHONG LUU

Một hôm, Sành muốn trào máu lên cổ, khi được tin Bạch-Tuyệt từ chối bừa cờm chàng định mời ở Continental, đại-phân-diễn chiên này, là cốt dê sau, bày giờ tối, cùng Giao lồ chức cuộc đâm suối Dĩ-an với mây bạ thán. Chàng bắn tin đe dọa :

— À giỏi! Con Bạch-Tuyệt và thằng Giao dám vuốt râu cọp mà chơi, đê rồi cọp cho hai đứa nó biết nanh vuốt sác lém ra thế nào?

— Anh định cắt gân bê giờ chúng nó chứ gì? Có người tò mò hỏi thế.

— Không, đây không thèm chơi lối du-côn, chỉ đố chúng nó chiêu tối nay làm sao di lên Dĩ-an được giới mồi.

Quá nhanh, chiêu tối hôm ấy bọn Giao với Bạch-Tuyệt đành phải túc tối, bài cuộc chơi suối Dĩ-an, vì mội lết rết kia, không ngờ là Saigon, Cholon chẳng có sót một chiếc xe hơi nào cho thuê mì.

Họ ra bến xe ở Cho-mới, Cho-cũ, lùng khắp các ga-ra, nơi nào cũng có một cậu trai là.

— Xe có người thuê hết rồi. Người ta đã trả tiền trước tối nửa đêm, và béo chờ đợi sì di dân bắt thinkh-linh. Thôi, xin hãy có chịu phiền dè hòn hòn.

Thi ra lùi dám giờ chiêu, Sành đã lùng khắp hai chäu-thanh, có chiếc xe hơi nào là xe cho thuê, chàng thuê tất cả, xe nào cũng (hué-sau, giò, tinh mồi giờ mòn đồng, chàng trả trước 30 đồng cho mỗi xe và bắt buộc cứ đỗ chờ đó. Chàng cố hầm họn tra không thuê được xe hòn mà lén Dĩ-an bỏ lội ống áp phao.

Vì-dù thòi-hời hòn chầu-thanh Saigon-Cholon chỉ có dộ một trăm chiếc xe hơi cho thuê thôi, người ta cứ tình nhâm cũng biết đếm hòn áy, với cách chơi ngông nghênh kỵ-kui như thế, Sành đã ném qua cửa sổ một món tiền bao nhiêu.

Ròng rã hai năm, Sành với Cúc thi nhau ăn xài,

chứng diện, cờ bạc, phung phán tràn cung mây; họ dám đùi trong cuộc đời vật-dục, hoang-toàng cuồng rồ dù thử; chỉ thấy đồng tiền mồi ngày đội nou di ra từng lỗ, không bao giờ nghe nó gõ cửa di vào.

Người ngoài trông thấy, đoán chắc sự sống của đời nhân-linh này, mồi tháng phải tốn dăm bảy nghìn một vạn họa chặng mới đủ.

Có người hận từ-tế, khuyên chàng xa Cúc, bỏ sự chơi bài, đem vốn ra kinh-doanh một việc gì sinh lợi, khỏi khổ tưống-lai. Chàng yêu mòi, gật phẩng:

— Anh rô gân quâ. Người ta sẵn có tiền của, cứ việc ăn chơi một hồi đùi để cho sướng thân rồi chết. Đời người có được bao lâm. Tôi sống theo thuyết vị-nhã của Dương-Chu. Anh bảo xa Cúc tôi sự sống của tôi còn có nghĩa gì? Tôi chết dưới cạm hoa mầu-dot dè lâm vào ma phong-lưu, thích how!

Bởi vậy, chàng như vui vẻ dốc mồi hổ-bao ra cung-phụng người yêu với mình tha hồ huy-hoắc.

Mấy lúc về sau, chắc hẳn số tiền gửi băng đã rút ra làn mòn hết cả rồi, người ta thấy chàng ít ngày lại về Cà-mau một lần, là để mua lương. Vì phần già-tài chàng được hưởng, có một vài sò ruộng & quanh dưới đó. Ban đầu chàng về còn được góp lúa hán lấy tiền; lân sau về bán già bán no hoa màu; sau-cứu thì bán ruộng dần dần, khi đầm chục mẫu, khi môt trăm mẫu, tới hết.

Ngay căn nhà ở đường Pierre Flandin cũng đã sang tên đổi chủ. Cho đến tòa lồng lồng lẫy đang ở tại đường Richard mà chàng đã mua 50 ngàn đồng cho Cúc đứng tên, nàng cũng lén dạ cho chàng và lấy một vạn đे quảng vào sòng me và chiết bài từ sáu rưỡi năm.

Cái giá sản 40 vạn; thách thoát mời hơn hai năm đã sút mè, tiêu tan, không khéo chàng còn lại được một hai phần mươi.

## XVIII

### Bán một viên đạn cuối cùng

Sau những ngày tháng rao vui tươi, đến con sốm chấp đồng 15.

Mọi khi, thầy có thức dậy buổi sáng — với hç, buỗi sáng nghĩa là 12 giờ trưa hay một ba giờ chiều — luôn luôn nét mặt tươi tinh, đặc ý. Chưa kịp sức miếng rύ mát, họ đã bắn bạc chương-trình ăn chơi trong ngày hôm ấy: Chiều đi mua sắm những gì, ăn cơm Tây hay cơm Tàu, tối đi xem cải-lương hay xi-nê rồi về đánh ở sòng nào. Bao nhiêu lâu nay, công việc mỗi ngày của họ quanh quẩn chỉ có chứng áy, dù đe chung hay áu mảnh cũng thế.

Hôm nay khát hán, thầy có thức dậy với bộ-tịch rú ruoi, thảm-dam; mỗi người ngồi cù-rì một xô, chàng nói chẳng rằng, trông như con gá bị nước mưa thấm nướt lồng cánh. Đòi diêm-tam và hai cốc cà-phê có phải không?

sứa dè trên bàn đã gán nguội lạnh. Con sen mồi nhác, bít thay gát gồng, tròn mắt tròn xoe.

— May mắn xec thi xec di, làm gi bối thúc người ta.

Cô ngồi bô gối, thỉnh thoảng thở dài một hơi.  
Thì ra đêm qua họ đã thua bạc cháy túi.

Cách tuần lễ trước, Sảnh vê Cà-mau, bán nốt mười mươi ruộng còn lại, được dâu hòn vạn bạc, đem lên Saigon; thê là hét cùa bắt-dong-sán ở nhà quê, không còn gì nữa. Vào tay phả của như thày với cỏ, vạn bạc có phải nhiều bối gi. Họ lại cứ việc nhâm mật vung tang xái phi, cờ bạc. Đêm nào chàng cũng phải "hò-giá nương-nương" vào nhà tiệc trong Cholon, rồi cung ngúia tay non mũi đánh theo. Cơm đèn vẫn hầm, sốn khoai то áky không được nǚm ám chđòi lấy dám sáu ngày; mỗi đêm nó phải bong di it ubihi, rồi tới đêm qua, từ giờ hò-hao thày có mà di hét.

Họ đã bắn viên đạn cuối cùng, cho nên sáng nay dậy ngòi thử mặt với nhau đó.

Nhưng chàng còn tòa nhà giá trị năm vạn là gì kia?

Sảnh vung đứng dậy rửa mặt chải đầu, rồi thẳng bộ cánh vào đường hoảng, xác mặt dòn ra vui-vé, hình nhả trong tri dã vút nhớ ra một phương pháp có thể giải ách cứu nguy.

Chàng hót hở chạy tới bên Cúc:

— Minh-hdra hằng-hoán (tức là vẫn-tự-dịa-dở) nhà đây tôi.

— Nhà nào? Cùc vẫn ngõi nguyên chỗ, ngang mặt hòi lại một cách hốt hoảng.

— Nhà chúng minh ở đây chớ còn nhà nǚa.

— Đã cầm mém nó đì ròi còn đâu.

Giá sét đánh bén mang tai, chàng cũng không giựt minh hơn:

— Chết chửa! Cầm bao giờ?

— Đã bốn tháng nay. Tôi có việc cần tiền nên tôi cầm di, minh tưởng những số tiền minh dra cho tôi mà dù xái được sao?

— Thế minh cầm cho ai?

— Tôi cầm cho thằng xá-trí (sét-ly) Nappa ở đường Olier lấy 10 ngàn đồng. Bây giờ đè tôi bần tính với minh một việc này, xem minh có chịu không nhé.

— Nàng lại ngồi bén bàn, uống cốc cà-phê nguội, và nói tiếp:

— Với cái nhà này, nếu ngay bây giờ chúng minh bán đứt, e người ta thấy minh cầm tiền, sẽ trả rẻ quá, bán nó nồng đát. Tôi có thể nán nì thằng chà Nappa cầm thêm lây chừng 15 ngàn đồng nữa; một mai ta có tiền chuộc thi nhà vẫn còn. Nhưng số tiền này, ta phải tính công việc làm ăn mua bán gì, chứ cầm nhà để lại ăn chơi cờ bạc thi rồi ăn mày. Minh nghĩ xem có phải không?



— Phải đấy! chính tôi cũng đang suy nghĩ như thế. Lần thứ nhất, thấy cặp trai gái này bán đền sự lâm án.

Ngay chiều hôm ấy, họ di khâu cầu ông tượng đồng đền ở đường Olier chịu cho đỡ tinh vê lòi nhà lầy được 15 ngàn đồng nữa, nhú sò-ngoay. Làm gì nòi chả chịu? Một tòa nhà còn mới nguyên, đáng giá năm vạn, mà chỉ cầm có phần nửa lầy lãi bù phản, nếu người ta chuộc thi nó được tiền lãi cũng đủ no, không chuộc thi nó được ca tòn nhà với giá rẻ. Lại gi chủ nợ thường chiêm được già-viên dien-sản của họ, có bắc ăn chơi bằng cách dựa non bán già như thế. Nhờ Cúc khéo « ngoại giao », tòa nhà đưọng Richard hai lần cầm đợt được giá ấy kè kè còn là khà; có mất cũng đau đớn vừa thôi. Từng thấy ở Nam-kỳ có lầm của bát-dong-sán đâm đầm bắng chục vạn mà bị mất vì số nợ đâm bảy nghìn mươi多元!

Cũng là lần thứ nhứ, cặp trai gái này có vạn rưỡi bạc trong túi mà đemm hòm áy họ chịu nắm khẩn ở nhà, không đòn tinh phảm chác gi hèt.

Như đã hối hận chán nản cuộc chơi, họ biến lành ônh nhà một đêm thứ nhứ để bán đinh sinh-nhai.

Đầu do tinh toán với nhau mãi, họ đồng ý nhất định lâm nghe bắn gánh cải-lương, một nghe nguy hiểm khó khăn, dày nứing gai góc, nhất là với ai không phải nhà nghề xướng hát và hàng công-nương công-tử lười biếng, chơi bài dì quen.

Sẵn dịp, họ mua một gánh bài cũ, sửa sang may sẵn thêm, đổi tên là « Tám-hi-ban ».

Hôm khai-mạc, Sảnh ta mặc smoking chưng chạc,

## VẠN TOÀN Bố Thân

### Mỗi hộp 1\$00

Chuyên trị Thận hư, hay đau lưng, mỏi súc, nhập phong không mạnh

Kiêm-uyệt bô vàng dầu, lôc mát, ủ tai, tiêu-tiện không trọng, đại tiện hay táo, sau khi bị bệnh tinh, thận bại di

**Hội M. Nguyễn-xuân-Dương  
LẠC LONG, 22 TIEN T SIN, HANOI**

dứng trước sân-khau, lấy tư-cách minh là chủ-nhân gánh hát, đọc một bài chúc-lứ mà chàng đã thuê mượn nhà văn nào viết hộ không biết. Trước cảm on khán-giá bao-hà, sau nói lung tung về nghệ-thuật cải-luong và tiền-dò âm nhạc, làm như minh thông theo nghe hót không ai bằng. Nhưng chàng vẫn thò chui ra trước mắt nhứng người kiến-húc, vì có lầm chả no dọc sai ra chữ kia, nghe rất buồn cười. Ông khai-mạc-kích lâm ra mục-kinh chẳng hạn. Hết gi ông trường-giá Jourdain vẫn tướng minh dâ nói vân-nóng bón chục năm rồi, chẳng cần phải học nữa.

« Hồi đawn », tần-tuồng diệu tối hồn khai mạc hình như cũng có ý nghĩa. Tác-giá vòi hinh hay hữn ý chẳng rõ, khiêu di ra tông một sự tích có cảnh-ngh giống nhú cảnh ngộ ông bắn gánh đền bảy tám phân muối. Trọng-lang, con mồi nhà giàu, cha mẹ cho lên lòh học, chí tròn học đì chơi với lũ vòi-lại, sau nòi dối nhùa cắp vốn cho huôn bón, nhưng kỹ thât chí đê dâng mèo nuôi gái. Khi cha mẹ qua đời, chàng cảng tự-do phâ ta can nghiệp, đền nòi suy-vi rồi lưu lạc, xáu hò khống dám trò vè què-hwang. May nhờ có người vợ hiền-dực, chịu khó buôn gánh bán bưng nuôi chồng và húynh chòng tình ngô, trả lại theo dõi bút nghiệp, vè sau thi đỗ lâm quan, khôi phục được gia-nhịn-cu.

Đào kép đóng vai Trọng-lang và người vợ hay quâ, nhiều đoạn khiến cho khán-giá cảm-dòng phát khóc. Trong đám khán-giá có ít nhung người biết rõ câu chuyện Sảnh với Cúc từ đầu. Nửa đêm vẫn hát, ở rạp Modern ra vè, được nghe họ bình-phẩm, kẽ cung vui tai.

(Con nua)  
DOAN-CHU

## THƯ TƯ 5 MAR 1941 BỐ XEM NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

tờ tuần báo chủ trọng đặc biệt về văn-huong và nghệ thuật, do các nhà bá-gia trị và các bá-cá dàn anh trong lung văn chủ trương  
NHÀ XUẤT BẢN:  
BỐ - PHƯƠNG - QUẾ

31, Aviateur Garros Saigon, ấn hành  
MỤC BỊCH ĐỂ  
nâng cao và phô-thông nghệ thuật Việt-Nam

## NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

số 1, ra ngày thứ tư 5 mars 1941  
CÓ ĐỀ NHUNG LÝ

Trang Tài liệu	Trang Kịch bản
» Ngữ-nguồn học	» Chớp hót
» Văn-chuong	» Phụ-nữ
» Phê-bình	» Truyền ngâ
» Mỹ-thuật	» Thủ-ear
» Thể-giới	» Truyền dâ
» Giải-trí	» Tranh ảnh

### VÀ NHỮNG MỤC ĐẶC BIỆT

#### NHỮNG CUỘC THI LỚN TÀO NHÀ

Gia-bán: Mỗi 16.000, mỗi năm 5p20, mỗi năm 10p.  
Thờ-tử, báu-phu và bài vòi để cho M. BỐ PHƯƠNG QUẾ  
31, Aviateur Garros, Saigon  
ghé - Thuật Tuần - Báo cẩn-dai 15 à khéo Bóng - dương

# CÁC NGÀ ĐU'Ò'NG

Truyện của TÙ THẠCH — Tranh vẽ của MẠNH QUÝNH

— È!

Chương đang cầm cùi di, dừng hẳn lại:

— À ! Anh Hựu.

— Niệm chứ.

— À phái, Niệm !... Làm gì bây giờ ?

— Mở hiệu thư may...đầm.

Chương hơi trồ mắt :

— Thay may đầm ?

— Phái.

Chương ngạc nhiên không tưởng một người bạc học cũ ở trường hàng Või bấy giờ lại làm nghề éo le ấy. Niệm già đi nhiều, trên mặt chỉ rõ được một thứ không bao giờ xỏ được: những nốt rỗ hoa, Lưỡng quyền cao, hai mắt lõm vào, một mi, nhô và lồng lánh. Cái mũ da cũ màu giò đội thấp xuống trán để hở móng tóc dày gồm sau gáy. Anh cầm ở tay một quyển mầu, bia ngoài vê mây có đậm minh dài thường thượt đang uốn éo nhìn ra dằng sau.

— Còn anh bảy giờ làm gì ?

Chương nói một giọng sè:

— Tôi viết báo.

Rõ thực là oái oăm. Sự tình cờ bao giờ chẳng thế ? Hai cậu bé cùng trường bảy giờ lại gặp nhau sau muôn lâm nǎm ; bảy giờ đã nên ông cả, một ông thợ may, một ông làm báo.

Chương gật gù, lấy tay kéo cái cò so-mi của Niệm, chèch ra ngoài áo đi-le.

— Làm thế có phải tài không ?

— Phát tài chứ, nhưng tôi phải cái chơi quá... chẳng đẽ đánh được đồng nào.

— Vợ con chưa ?

— Vợ rồi. Được một cháu. Còn bác ?

Chương lắc đầu. Niệm mở to mắt như có vẻ ngạc nhiên.

— Chưa vợ?.... thôi các ông làm báo còn phái kẽ.... À này hôm nọ bác có đăng việc em Huệ bị bắt không?

Chương nhíu hai lông mày: Niệm nói tiếp.

— Côte không nhớ Huệ à ? Huệ côte-hương, xanh-xao vàng-vợt ấy mà. Bao giờ cũng nhìn sách đọc bài.

Chương khoát cánh tay phải lên quả đầu.

— Tôi nhớ rồi... Nhưng làm sao anh ta bị bắt ?

— Hắn ăn cắp.

Chương sững sốt, tay sờ lên mái tóc chải lật của anh và nhắc lại, ấn mạnh giọng xuống ba chữ:

— Hắn ăn cắp?.... Nhưng sao anh biết ?

— Ấy thế này !... Hắn ăn cắp

dành một trận ném thần, đưa ra cảm.

Chương lắc la lắc lư cái đầu. Niệm lại hỏi :

— Thế việc ấy bác không đăng báo ?

— Không anh ạ.

Một hơi thở dài sê phào ở mũi anh biết.

— Thôi tôixin lỗi anh nhé.

Chương dứt hai tay vào bao tay da, kéo côte di mui lên gáy và mạnh dạn bước như có vẻ với vàng. Những hạt mưa bụi phon phot vào mặt. Hết chiếc ô-tô nối đuôi nhau ở đường nhà thương tiến lên Hàng Khay, tiếng cời « bum » gọn thon lòn, chiếc kính ở trước mặt người tài xế sáng loáng lên, xe vọt đi.

Huhe côte-hương ăn cắp !

Chương chưa bao giờ tưởng đến đời người lại có nhiều ngả đường thế được. Có bao giờ chàng nghĩ rằng những người bạn nhau cùng ngồi một lớp với chàng xưa kia, cùng hay ăn bánh tôm, bánh tay chấm dấm, cùng đi về những hôm gió mưa, có khi cùng phải quỳ cạnh bến đèn, những người bảy giờ mỗi người theo một đường riêng của họ. Niệm thì về với những cái

của anh; Huệ đang nằm nhà-phá. Còn chàng ? ọc chàng đang suy nghĩ dàn-xép để viết một thiên chuyện về các ngả đường của những người bạn cũ.

Hiệp bảy giờ làm gì nhỉ ? Đồng-nghịch với chàng. Cứng ngo ôc, bán văn. Cứng thức những đêm khuya để viết lên mặt giấy những cảnh tượng của đời, ghi vào đó những nỗi ao thám kín của người và tất những mộng lung tan vỡ.

Kiên làm gì nhỉ ? Bi lình đóng dội. Bảy giờ cái lon kim-tuyến hình chữ V ngưứn dồn ở hai ông tay áo, cái mũ mỏ neo cái xà-cáp xanh mầu oai ngựa đồng-giày súng-dáp đưa anh đi bắt Phả-lại dồn Hè-giang, Lei-chiap, Muong-té,

Còn Trâm? anh chàng hai mắt kém-nèm, đôi lông mày den như hai vết mực tàu quét trên trán ? Anh đi dạy học ở một trường tư-thục vẫn gặp anh ở con đường từ tòa án đến nhà Lyc-xi thẳng xổng đầu phố Cho-Hom.

Công ở con đường tòa-án, Chương thông thạo lại gấp Triều, ngồi trong xe hơi. Anh làm lực-sự ngach tây. Vẫn con người nhỏ bé với nét mặt thùy-mị như con gái ngồi jhang trong một góc xe, người ta tưởng anh là một cậu ấm con quan di học trường con tay vέ.

Bến Hồ với da mặt trắng mìn, hai mắt lúc nào cũng như cười ? Nghe nói anh sang Pháp học chuyên môn và chữa rắng, chưa thấy tin tức gì vέ.

Còn những bạn khác hồn hêt, yên phản ngày hai, buồi đèn só, trưa, 12 giờ về ăn, làm một giấc ngủ đến một ruồi, tối sáu ruồi về ăn, ngủ và kẽ lại một vài chuyện đọc trong nhật báo, xem sách viết của đứa con mới học võ-lòng, vẫn vón rồi đến chia giờ ruồi vào màn, chờ những buổi tối thứ bảy đưa vợ con đi chơi rong một tí hay đi xem chiếu bóng nếu được dịp có hóng ngoại.

Chương lại nhớ đến Biều, biện làm thừa-phái ở Hải-hậu.

Đời người, đời người bao nhiêu ngả ?

Chương rẽ ra phố sau nhà thương vắng ngắt. Cái bờ tường thẳng một dọc dài dè-nhỏ những chùm lá den ra ngoài. Một mùi hương — không biết của hoa gì — thoảng bay. Mưa phoi phoi vào tan; giữa đường một ngon đèn điện treo chiếu ánh vàng im lặng vào những bụi mưa trắng tung lên như có ai thổi nhẹ. Đến tòa báu vào giờ này chắc chưa sập banden. Chương thẳng xuống phố hóng Bóng vòi mứt túu lâu. Lên gác, chàng bảo bối pha một cốc cà-phê. Cởi áo di mưa, bao tay đặt một góc bàn, chàng thấy ánh nắng đì ở ngoài phố nhiều.

— Lấy đèn thuốc ra hút cho ấm.

Chàng lầm bầm một mình và rít trong tai quần một bao thuốc đã

hở. Khói thuốc trắng đục ở miêng chàng thò ra lắn vào những dòng khói xanh ngoéo ở đầu thuốc lá bay lên. Những tiếng hú ló của mây chủ khách ngồi nghe mà chẳng đoán được chìu nà. Một tháng hè An-nam độ lên năm,

quay, giang một cái que đồng ở trong quay thò ra chửng một gang ay. Không biết cái que gì, thẳng hé định lấy chơi,

— Ấy là! Không được nghịch lợ!

Một thiền phụ ở buồng bên trái chạy ra, tóc quẩn, người hơi đầy trong cái áo len màu xanh.

— Tuân, không được nghịch, lại dây mợ bão.

Tuân nhất định đòi lấy được ống đồng mới nghe. Thiền phụ quay đầu vào trong phòng gọi :

— Cậu có ra bão thẳng Tuân không nà.

Tiếng ghê xé xích, tiếng giày.

— Ô ! anh Chương !

— Anh Thuận !

Hai người mừng rỡ bắt chặt tay nhau, thằng Tuân quên cả ống đồng đứng nhữngh cậu nó với người là mặt. Thuận tươi cười quay lại nhìn vó : nói với Chương.

— Nhà tôi đây. Đây là cháu.

Và nói với vó :

— Đây là anh Chương bạn học cũ ở trường Bưởi..

Thế nào bão đạo này có chạy không anh ? Tôi thấy anh Phương bảo anh lại định xuất bản một tờ báo tay nà. Bao giờ thế ?

Chương lắc đầu.

— Tôi đang vận động. Cố lẽ đến cuối năm mới được... Anh hãy giờ nhận ở huyễn nào ?

— Ô Hải-hậu.

Chương sững sót :

— Kì sao Triệu bao anh làm ở dinh Tuân phủ Thái-binh ?

— Tôi tập sự ở đó được sáu tháng thi được dời ra Hải-hậu.

— Biển làm ở dưới quyền anh ?

Thuận cười gãi gù cái đầu :

— Ừ... thotyp anh em bạn học cũ, không ngờ lại cùng làm một huyễn. Chương cảm thấy sự nhũn nhện trong câu nói của Thuận. Trong Thuận héo hôi đi học ở Bưởi nhiều. Hai má phính càng tăng cái vông khôn xép móng chopy trên



dầu. Ao doan. Cái khuy xương ở vai giữ một vòng chỉ đeo con, ông huyền trê tuối đã kin đáo giấu cái thê ngà trong vật áo, chỉ để lột cái cuống dây deo.

— À này! anh còn nhớ Trọng không?

— Có.

— Anh có biết và làm gì không?..

Lâm thấy tướng.

Chương lên cười, mặt mầu thuốc lá xuống sàn, nhúc lại câu của Thuận.

— Lâm thấy tướng?.. Thực là «nhà» ăn nhất trác, dai di tiền định! Nhưng sao anh lại biết?

— Chính anh ấy xem cho tôi một quê bồi hôi tôi cõi tấp sô' dính quan tuối. Mả cũng tài, anh đoán sáu tháng sau tôi sẽ có một cuộc thuyền chuyền thi y như thế. Bay g' tôi không gặp Trọng đâu cửa nhà. Có người bảo anh ta vào Saigon kiểm án.

Câu truyền kéo ra đến 20 phút. Chương đứng dậy xin lỗi.

Ra ngoài đường, mưa đang漫. Chàng lùm mồi, một sự giao chua chát vừa đưa lên miệng. Trong hai tiếng đồng hồ vừa qua, cả một thời sòng lại. Niệm thịt may, Huệ ăn cáp, Chương làm bão, Hò chữa răng, Thuận quan huyện, Trọng tuy tướng. Đời người; đời người bao nhiêu ngã l'Mưa càng漫. Con đường dâng trước tôi và vắng. Nhiều hạt mưa lớp lớp trên lá bảng,

TÚ-THẠCH

## HỘP THƯ

O. N. T. Phù Hadong N. B. T. công phu nhung sơ chưa hợp với trình độ độc-giá ta.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn cứ cố sức sửa cho đẽ hiều.

Ô. C. H. T. (những cái gai) xin bạn làm ơn cho biết địa chỉ đẽ chúng tôi gửi báo.

ESSENCE  
Térébenthine  
Colophane  
gửi đi khắp nơi, rất nhanh chóng  
BỎI NHÀ SẢN XUẤT:  
**Song - Mao**  
101, Rue de Canton, Halphong, T&I. 141

## Nên mua

### Loại sách gia đình

Rất trường ưng với công cuộc tiêu chí những sách hại đến nền phong hóa, ảnh hưởng đến khôi ốc non nớt của thiên niên. Một số đóng các nhà văn, các vị giáo sư, các giáo giới lập lên và giữ hộ biến tập.

### Loại sách gia đình

Một loại sách đem cho quốc dân biết rõ những truyền cõi lịch, lịch sử, giá sú, có những nhân vật kia ở nước ta và khắp ở các nước trên thế giới. Mô tập 0512, Tuân lê là luợt tầu. Đã có những tập:

### ĐIỀU KINH LƯƠNG HUYẾT

Các bà các cõi kinh theng đều mâu mâu uống thuốc Điều kinh dường huyết Hồng khé (05:0 một hộp) kinh đều huyết tốt ngav.

PHÓAI-NHÈ-TÂN-HỒNG-KHÉ  
Cám, cốt, phуч đào, dau xương dau minh, rẽ con người lớn cùi sống mót gỏi Thoi-nhiết. Túi hiệu phật 12 tay giá 05:10, 5 phút ra mồ hôi khô hắc.

### THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách dài hạ) uống đủ (ác thư thuốc khôi khòi, chỉ dùng một hộp thuốc khi họ Hồng khé số 60 g à 15\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn Hồng khé giá 05:50 đồ vào cửa m nù là khôi rút. Trang người chira theo cách này khôi ca tralmö

### ĐIỀU KINH LƯƠNG HUYẾT

Các bà các cõi kinh theng đều mâu mâu uống thuốc Điều kinh dường huyết Hồng khé (05:0 một hộp) kinh đều huyết tốt ngav.

### THUỐC CAI HỒNG KHÉ

Khi yê chon lân chát thuốc phiện (nhà đoàn đã phản cãi), nên ai cui cũng có thể bùi được, mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phèn, chỉ uống hết 0p 20 thuốc cái là dà vẫn dà làm việc như thường, thuốc viên 0p 50 mồ hôi, thuốc nước 1p 00 một chai.

### THUỐC PHONG INH HỒNG KHÉ

Gióy thép huêng ngang gió.  
Thuốc Hồng - Khé chua người

lắng lờ

Hai câu sấm này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì hè si bị lậu không cùi mày huy kinh nên uống thuốc lâu Hồng khé số 39, mỗi hộp 0p 00 chung rút nọc, ai bi hén giang mai không cùi thời kỳ thê mày, mày hay da nhang cõi rồi, uống thuốc g'ang mai số 14 cũng khôi rút nọc một cách đẽ, không hại sinh dục, nếu khập nói đầu đầu cũng b'ết tieng.

### NHÀ THUỐC

## HỒNG-KHÉ

Đã được thưởng nhiều Bội tinh  
vàng bạc và bằng cấp

Tổng cục 75 hàng Bù, chi nhánh  
88 Phố Hué Hanoi và đại lý các  
nơi. Cố bội sách GIA-BÌNH Y-  
DƯƠC và HOA - NGUYỄN CẨM  
NANG để phòng thân và trị bệnh

# Trong Giang Lộc

## Lại Gặp Mười Quần Sạn

Bản dịch của HUYỀN-HÀ — Tiêu-thuyết của Stefan Zweig  
(Tiếp theo và hết)

«Có chiếc xe hàng dỗ ở trước cửa tiệm khieu-vũ, chúng ta lên xe về dâng nhà anh. Em lại được nghe anh nói, em hưởng sự sỉu-dịu được gần-giui anh; em cũng say xưa, em cũng sung-sướng một hạnh-phúc ngày-thơ và hồn-dộn như kđi trước vây. Một lần nữa, lần đầu tiên trong ngoại mươi năm nay, em trèo máy diph đêng, trong lòng mình khôi hưng như thê nào, không, em không thê ưn cho anh rõ được. Em khung tâi rành-rẽ cho anh làm sao, trong vài giây đồng hồ đó, em chẳng phân-biệt quá-khứ và hiện-tại nữa, chỉ là hai thứ cảm-tinh lânlon mà thôi; em không thê nói rõ làm sao em chỉ nhận thấy hình ảnh anh ở giữa sự lân-lộn áy. Phòng không khong dồi thay mấy. Cõi thêm vài bức họa, sách vở nhien hon trước, chỗ này chỗ kia bày những dò bài-trí lâ-lung; tuy vậy, tất cả mọi vật như dòn chào em một cách thân-mặt. Vâ trên bàn viết, có chiếc bút cầm hoa hồng trắng, hoa của em, của em giang tay hồn-truc, vào dịp sinh-nhât của anh, và dâ gai lại k'hi-niệm môt người dàn-bà anh vẫn khong nhớ l', anh không nhận ra, tuy già lâng tay nàng, môi ánh áp vào cắp môi của nàng. Dù sao, em sung-sướng thấy anh sán-sóc đến máy hồng hồng của em; cho đến thê nào chàng nane, mây ngon hoa được châm-chút dò cũng làm phang-phất chung quanh minh anh một hơi thở của thân-thế em, một hương thơm tinh yêu của em vậy.

«Anh ôm lấy em. Em lại trãi qua một đêm thú-vị với anh. Nhung

người ta — thực ra cái tình yêu lâng áy hìn bị tái dập ngay trong một quên-lặng vò taten và gần như vò nhân-dạo nra.

«Nhưng em cũng thê, em dà quên chính thân em rồi: lúc bấy giờ, ở trong tấm tôi em là thứ người gi nắm kđi bên anh nhỉ? Là con bé lừa lóng dang dâng khi xưa, là me đika con của anh, hay là một người dàn-bà xâ l? Ông! Tất cả thật thân-thiết, thật gần-giui em qua, và tuy vậy tất cả đều bùng bùng một sinh-khi mới-mẻ trong cái dem-trưởng say-sưa ấy! Và em dâ cầu-nguyện cho dem chò cõi tâ!

«Nhưng trời đã sáng rồi. Chúng ta đều dậy trua. Anh còn mời em ăn diêm-tam với anh. Chúng ta cùnց uống trà, do tay một tên già-nhân vò-hình dâ kin-dao dọn sẵn trong phòng ăn. Chúng ta chuyện ván một lần nữa, anh nói cùng em với tất cả sự thân-mặt thật-thâ và niềm nô nò là đặc-tinh của anh; và một lần nữa, anh không hỏi tò-mò gi đén em cõi, anh không lô' thò-thach-mach gi về thân-thế em cõi. Anh không hỏi têm em, hay nhà của em đâ. Một lần nữa, dõi với anh, em chí là một tinh-dayen hò-hung thoảng qua, là một người dàn-bà vò-danh, là một giờ say-rusa dâ tan-tac chim trong mây-khoi của quên-lặng, không ghi lại một dấu vết gi. Anh kđi với em rằng anh sắp di du-lịch trong vòng hai, ba tháng & miền Bắc-Phi. Giữa lúc minh đê-mê hạnh-phuc, em lgi run bần, vi ô tai em dâ inh-ôi như phát bùn những tiếng: hết! thê là hết rồi, là bi' bỏ qua rồi! Em có thê rất sẵn

### ĐÓI CHO EU UỘC

## FODOR

MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT

Đại-lý độc quyền

TAMDA & C°, 72 WIELÉ HANOI

lòng phục xuồng chân ánh mà kêu  
« Anh cho em đi với, để mà nhận  
ra em là ai, sau bao nhiêu năm. »  
Nhưng trước mặt anh, em dài dài  
quá, đón hèn quá, em yếu ớt và  
quý-lụy quá. Em chỉ có thể thưa ra  
rằng: « Đáng tiếc nhỉ! » Anh lại  
nhìn em, trong khoé mắt rọi một  
nụ cười, và anh hỏi: « Em thực  
thấy buồn à? »

Khi ấy, bỗng em bừng tỉnh giận.  
Em nhìn anh thất lâm, thật quâ  
quýết. Rồi em nói: « Người yêu của  
em cũng thế, bao giờ chàng cũng  
đi chơi xa. » Rồi em nhìn thẳng vào  
tròng mắt anh. Em run rẩy cả  
người, toàn thân em chỉ là mong  
mỗi chờ đợi, lòng tự hào lòng:  
« Hãy giờ, bây giờ chàng sắp nhận  
ra ta rồi. Nhưng anh chỉ đáp lại  
bằng một nụ cười, và anh nói để  
anh em: » Phải, nhưng bao giờ  
người ta cũng trả lại. Em đáp:  
« Phải, người ta trả lại nhưng người  
ta đã quên rồi. »

Chắc trong cung-cách em nói có  
một sự gì khác thường, một thứ gi  
mè-say; vì anh cũng đang dày-nghẹ  
nhén và vây về áu-yếm nhìn em.  
Anh nắm vai em mà bảo rằng:  
« Cái gì tốt đẹp không thể quên  
duy, anh không quên em đâu, em  
ạ. » Trong khi ấy, mắt anh như voyeur  
sau vào tận đáy lòng em, như  
muốn tặc lật dùi vết bình ảnh em.  
Và khi em cầm thấy cái tia mắt ấy  
di lợt vào người em mà tim tội, sục  
soi như muốn cắn cái linh-hồn và  
hồn-thê em, khi ấy, em tưởng là  
cái bùa mê thuộc lá nó ngắn đoán  
không cho anh nhìn thấy em, cái  
phép mè hoặc áy đã bị phái rời.  
Chàng sấp nhau ra ta, chàng sấp  
nhau ra ta! Cả tám-hồn em run-rẩy  
chỉ vì ý ngã đó.

Nhưng anh không nhận ra em.  
Không, anh không nhận ra em, và  
Kính duyệt bô



hoa hồng của em đó. Khi ấy, trong  
lòng em bỗng nhận thấy có một sự  
cần kíp, một sự cần kíp mãnh-liệt  
và không thể cưỡng được: em  
phải cố gắng thế-linh ký-éc của  
anh một lần nữa. Em nói: « Anh  
có muốn cho em một bó hoa  
trắng không? » Anh đáp: « Rất  
sẵn lòng! » và ngay lập tức anh  
lấy ra một bó. Em bối rờm:  
« Nhưng có lẽ của người đàn bà  
sao cho anh, một người yêu anh  
phải không? » Anh nói: « Có lẽ,  
nhưng anh không biết rõ. Người  
ta cho anh, không biết là ai cho,  
vì thời anh mới yêu những hoa  
ấy. » Em nhìn anh: « Có lẽ là  
những bông hoa của một người  
đã quên rồi đây. »

Anh ngước mắt ngạc nhiên nhìn  
em. Em cũng tròng trọc nhìn anh.  
Con mắt của em như muôn kẽ:  
anh nhận ra em đi, anh nhận ra  
em đi! Nhưng mắt anh chỉ có ánh  
sáng một nụ cười thản-hữu  
mà vẫn không biếng gi cả.  
Anh còn hỏi em lần nữa, nhưng  
anh không có nhận ra em.

Em bước nhanh ra phía cửa,  
vì em cảm thấy lè trán lên khóc  
mắt, không nên để cho anh thấy  
em khóc. Trong phòng đợi, em  
chạy với vã đến nỗi xùy vấp phải  
bác Jean, già-nhàn của anh. Bác ta  
sao hãi, nhảy né sang một bên, rồi  
vội vã mở cửa cho em ra. Vài khi  
em nhìn bác ta, trong gáy lát ấy  
(anh hùa biếng không?) trong cái  
giày đồng hồ đặc-nhất ấy, khi em  
nhìn người lão-hộc bằng cặp mắt  
chan-hòa, em thấy một ánh sáng  
bất bình linh-máy-nhay trong mắt  
bác ta. Trong khoảnh-khắc một  
giây đồng hồ — anh biếng không? —  
người lão-hộc của anh đã nhận ra  
em, tuy người ta cảm mặt em từ  
hồi em còn nhỏ!

Em có thể quay xuống chân y,  
em có thể hòn tay y! Em rút cho  
nhanh ở trong bao tay ra những  
tờ giấy anh đã dũng để hành  
nghệ em như rơi như voi, em giúp lát  
cả vào tay y. Y run run, sợ hãi  
nhìn em; trong giấy đồng hồ ấy,  
có lẽ y hiểu em hơn là anh hiểu  
số-dời anh. Tất cả bọn dân ông,  
tất cả, đều nuông chiều em, tất cả  
dều từ-lại y với em; còn anh, chỉ số

anh là quên em, anh, chỉ có anh là  
không bao giờ ra em thôi.

•

Con em chết rồi, con chúng ta  
đãy. Ngày, trên đời này em  
chẳng có ai nữa, chẳng còn ai,  
dù có anh để mà yêu thôi. Nhưng  
còn miếng, như xưa nay em vẫn  
còn miếng bên cạnh anh. Nhưng  
cái kêu thương ấy, nếu em  
còn sống thi không bao giờ lại đến  
tai anh. Chỉ lúc nào em chết đi rồi  
anh mới nhận được là chúc-thứ  
này, di-bút của một người đàn-bà  
yêu anh hon-tát cả mọi người đã  
yêu anh, mà anh không hề có nhau  
biết; của một người không bao giờ  
thôi chờ-dại anh, mà anh không  
bao giờ vời gọi em. Có lẽ, có lẽ  
khi ấy anh sẽ gọi em, và em sẽ phu  
tinh anh, đó là lần đầu, bởi vì trong  
nǎm mồ kia, em không còn nghe  
thấy lời anh gọi nữa. Em không

bồn minh, vào cái giờ con em  
nǎm sống suýt bến kia, con nó chết  
rồi, nó bò rói như thế đó. Em  
phải nói với anh một lần nữa, chỉ  
một lần nữa thôi. Rồi em sẽ trở về  
trong cõi u-mình của em, em sẽ lại  
cảm miếng, như xưa nay em vẫn  
còn miếng bên cạnh anh. Nhưng  
cái kêu thương ấy, nếu em  
còn sống thi không bao giờ lại đến  
tai anh. Chỉ lúc nào em chết đi rồi  
anh mới nhận được là chúc-thứ  
này, di-bút của một người đàn-bà  
yêu anh hon-tát cả mọi người đã  
yêu anh, mà anh không hề có nhau  
biết; của một người không bao giờ  
thôi chờ-dại anh, mà anh không  
bao giờ vời gọi em. Có lẽ, có lẽ  
khi ấy anh sẽ gọi em, và em sẽ phu  
tinh anh, đó là lần đầu, bởi vì trong  
nǎm mồ kia, em không còn nghe  
thấy lời anh gọi nữa. Em không

đâu em nǎm qua... chân tay nǎ  
rồi, em sối... em tưởng chừng sắp  
phai nǎm ruồi... ngay trên giường  
hết. Cố lẽ gánh mây chõe là xong  
hết... có lẽ số-phận sẽ mờ lưọng  
hải-hà với em lây một nǎ, và em  
không phai nǎm dùm người áo den  
kia mang con em đi... Em không  
viết được nǎ. Vinh quyết cùng lang  
anh ạ! Em cảm ơn anh. Dù sao,  
cái việc xáy ra cảng có điều tốt đẹp  
rồi... Em sẽ cảm tạ ơn bạn ngô  
 ấy cho đến hơi thở cuối cùng...  
Em thấy nhẹ bớt gánh sầu rồi: em  
đã kêt hối với anh, bây giờ thi anh  
biết rồi — không, anh chỉ đoán  
thôi — là em yêu anh bao nhiêu, và  
tuy vậy tình yêu ấy không là một  
gánh nặng làm phiền anh. Mất em,  
anh sẽ không thiếu-thốn Jau, —  
diêu dò làm cho em được yêu lồng.  
Trong cuộc đời lồng-lẩy sần-lạn  
của anh, rồi ra không đổi thay gì  
hết... việc em chết đi cũng không  
làm anh buồn rầu chút nào... em  
yêu lồng vì thế đó, tình-lang anh  
hối!

Nhưng ai, nhưng ai bây giờ sẽ  
SẮP XUẤT BẢN  
**TIẾNG ANH**  
cho người Việt-Nam  
CUỐN THỨ HAI  
của  
giáo sư  
NGUYỄN-KHẮC-KHAM

- Các câu Anh, Pháp và Quốc-Ngữ thường dùng để nói chuyện về các vấn đề xâ-giao-quan-hệ
- Các câu Anh, Pháp và Quốc-Ngữ để đặt lối những câu nói chuyện.
- Các bài chữa bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ta, những bài thực hành mèo Anh và cuốn thứ nhất.
- Trong cuốn này có dịch ra Pháp hầu hết các chữ Anh đã học ở cuốn thứ nhất.

## \* CHEMISETTES—TRICOTS SLIP—MAILLOT DE BAIN

BỦ CÁC KIỀU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI  
TRANG. MUA BUON XIN HỎI HÀNG, ĐẶT

**phuc-lai**  
87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974

### BỆNH TÌNH

...Lưu, Giang Mai,  
Hà cam, Hội xoài...

chi nên tìm đèn

**ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG** 131, ROUTE DE HUÉ  
HANOI

TRƯỚC KHÔNG CỘNG PHẬT, KHÔNG HAI SINH DỤC  
CHÚA KHOÁN KHÓI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

gửi cho anh mỗi năm vào ngày sinh - nhật của anh những bông hoa trắng nhí? Ôi, chiếc bình sẽ trống rỗng, thế là cũng hết nói cái hơi thở yếu ớt của em, cái hơi thở của em mỗi năm phảng-phất quanh anh mặt lão Tinh-lang ạ, anh nghe nhé, em xin anh hãy nghe... đây là lời cầu khẩn đầu tiên và sau cùng em ngô cùng anh... nêu thương yêu em thì anh hãy làm điều em xin: là đến kỳ sinh-nhật của anh - chắc hẳn là một ngày người ta nhớ đến đây! - anh hãy mua lấy những bông hoa cầm vào bình. Anh hãy làm, anh làm thế nhé, cũng như người ta mỗi năm một lần đi xin lê cho một người dân-hà yêu dấu đã quá cố. Em không tin ở Trời nữa, và em không muốn xin lê xin lạy, em chỉ tin ở anh thôi, em chỉ yêu anh thôi, em chỉ muốn sống sót kiếp nữa trong lòng anh thôi...

Ôi, chỉ một ngày trong một năm thôi, và hoàn-toàn lặng lẽ như em đã sống bên cạnh anh vậy... Em van anh, anh hãy làm điều em xin, yêu-cầu, tinh-lang anh hỡi!... Đó là lời khấn-nguyền đầu tiên em ngô cùng anh, đó cũng là lời khấn- nguyền cuối cùng nữa... Em cảm ơn anh... em yêu anh.... em yêu anh... »

Nhà văn-sĩ bén tay, run bắn, buông bức thư ra. Rồi ông nghẹn ngợi thất lâu. Trong ký-ức ông lờ-mờ rối-loạn hiện dần kỷ-niệm xưa một con bé hàng xóm, một thiếu nữ, một thiền-phụ gặp trong một tiệm đêm, nhưng kỷ-niệm đó mang mang không rõ rệt, vì như một hòn đá lấp lánh và run rú dưới đáy

## THUỐC LÀO ĐÔNG LINH

### 藥牢東嶺

Thuốc láo Đông Linh  
Bản phố Cầu Nam.  
Giống ngọt, giá rẻ!  
Thuốcagon, giá rẻ!  
Đông bắc bắc bắc  
Chết cõi muu giám!

Làm thuốc láo Đông Linh số 236 cao  
hang Bông, dân Cầu Nam có bán cả  
các thứ thuốc là rất thường dùng nha.

34

nước, khiến ta không thể nhìn rõ hình dáng của nó được. Trong tâm trí nhà văn-sĩ có những bông người tên tôi tiến lui, nhưng không bao giờ kết thành một hình ảnh rõ rệt. Ông gọi lại trong gốc những ký-niệm em-dêm, nhưng không có gì là ranh-rọt cả. Ông như đã chiêm-bao thấy những bộ mặt ấy, chiêm-bao thấy luồn, chiêm-bao một cách mèm, nhưng chỉ là chiêm-bao thôi. Khi ấy tần mắt ông buông vào chiếc bình xanh đặt trên bàn viết ở trước mặt. Cái bình rỗng, rỗng lấp đầy tien nhằm vào ngày sinh-nhật của mình. Ông giật mình hoảng sợ. Ông bàng-hoàng như bắt bùi-linh có một cánh cửa vò-hình mở to ra, và một luồng gió lạnh như băng tự bên kia thê-

HẾT  
Stefan Zweig  
(Bản dịch của HUYỀN-HÀ)

Imprimerie : TRUNG - BẮC TÂN - VĂN  
Certifié exact l'insertion  
Tirage à 1000 exemplaires  
L'administrateur général : Ng. doan VƯỢNG



fảng-phát-hành Bắc-kỳ, Lào, Bắc Trung-kỳ  
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanoi  
đến hàng người bán Cầu-Long-Hoàn và thuốc Võ ĐINH  
DÂN hàng hàng ở Hanoi 1500, ở các tỉnh 1000

# Một phương-pháp dạy chữ Nho

nhà cụ Phó-bảng BÙI-KÝ (nguyên giáo-sư trường đại-học Đông-duong)

## BÀI THỨ BA

### Học chữ :

#### 1 名字

DANH TỰ

#### 2 動字

DỘNG TỰ

#### 3 靜字

TÍNH TỰ

心 tam

目 mục

手 thủ

足 túc

土 đất

石 thạch

魚 ngư

鳥 diều

思 tư

見 kiến

持 trì

步 bộ

崩 bàng

鉤 khuyết

游 du

堅 kiên

飛 phi

正 chính

明 minh

巧 xảo

捷 liệp

厚 hậu

大 dà

肥肥

美 mĩ

dep

Dùng những tiếng danh-tự ghép (1) trên này đặt thành câu:

山 川 高 大  
石 魚 木 鳥  
崩 山 遊 水  
石 魚 生 木

大 鳥 飛  
木 青

đặt với danh-tự

đặt với tĩnh-tự

**LỜI DẶM:** Học chữ nho, nên viết luon, xem luon, dù thuộc mới chữ, vì đừng thấy chữ nào nhiều nét mà sinh chán ngắt. Cứ hé lè bài, số chữ lại thêm lên. Cách ghép chữ cũng thay đổi; có khi lại nhắc lại những chữ đã học rồi, đặt thêm với chữ mới. Ài thích học, nên giữ lại hết cả các bài học, và giữ theo thứ tự, nếu heo được nộp name, có thể hiếu đại-khai được cách đặt câu và viết được những câu ngắn ngắn.

(1) đã giải nghĩa ở bài thứ nhì.



Các học-sinh lớp dự-bị sơ-dâng muốn luyện tĩnh cho giỏi, nhất là trước khi thi bảng Sơ-Hộ Yêu Lực hay thi vào lớp Trung-dâng năm thứ nhì, mỗ học sinh cần phải có cuốn :

## SÁCH DẠY TÍNH BỐ

của ông giáo NGUYỄN-DÌNH-TỰNG

sau đây chương-trình và phương-pháp sư-pham

Tra của M. Nguyễn Hoài-Định Phó-học Hải-duong.

Sách này có 32 lòi: lòi gồm, có 565 BÀI TÍNH BỐ về toán-pháp và phép đo lường từ đếm khô. Nhìn bài tính mẫu có hình vẽ, lời giảng, bài suy-giải bài giải và trả lời

Sách dạy tính dỗ của ông giáo  
Nguyễn-dinh-Tựng

Sách rất kỹ, tốt hơn cả các sách tính dỗ đã xuất bản từ trước, không những chỉ học sinh mà cả thầy giáo dùng để bồi dưỡng cho học trò trắc-tiền. Mỗi cuộn giá: 0\$45. Bán tại các hiệu sách lớn ở Hanoi. Huế và các tỉnh. Mua từ mười cuốn trừ 20%, gửi linh-hoa giao ngan, viết thư cho:

## Hiệu sách Quang-Huy

Đại-lý dà các thứ báo quoc-van và các nhà-thuộc.

Số nhà: 25 đường Maréchal Foch — HAIDUONG

