

SỐ 57 GIÁ: 0\$15

20 AVRIL 1941

# TRUNG-BẮC

TÂN  
VĂN

ĐẶC SẢN CHỦ NHẬT  
NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG CHỦ TRƯỞNG



QUANG CẢNH THÀNH COVENTRY  
Ở NƯỚC ANH ĐÃ BỊ PHI-CƠ CỦA  
ĐỨC ĐÁNH PHÁ DÙ ĐỘI HAI LẦN

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

## THỂ THAO LÀ CÁI TRƯỜNG NGHỊ-LỰC VÀ SỨC KHỎE CỦA MỘT DÂN TỘC

Tại hội nghị của Tông-cục liên-đoàn các hội bóng tròn bốn xíu trong cõi Đông-đường họp tại phòng hội-danh phủ Thông-sá vùa rồi dè rứt thám về các cuộc tranh đấu bắn két và chung két giải bóng tròn Đông-đường.

Đáp lại M. Coureau Hội-trưởng Tông-cục thể-thao Bắc-kỳ, quan Thông-sá Grandjean có nói mây lời về sự quan-hệ của thể-thao rất có ý nghĩa : « Trước kia đã có một thời kỳ mà thể-thao phải đứng xe hán-chinh-trị. Đó là thời kỳ các cuộc tranh-dấu về chính-trị đã gán nén nhiều sự chia rẽ giữa người Pháp. »

Thời kỳ đó nay đã qua. Và ngày nay thể-thao phải dâng dè phung-sự cái chính-sách phục-hưng quốc-gia mà Thông chế Pélain vẫn theo dõi. Tuy đó là cuộn: phục-hưng về vật chất nhưng cũng là vật nhất là cuộc phục-hưng về tinh-thần. »

Vì thể-thao là một cái trường nghị-lực. Pierre de Courbetin đã từng nói : « Thể-thao là sự giao-dùa đến sự đau đớn theo một mục đích bất vụ lợi. Cái châm-ngôn đó lóm-tát như cùi-phương pháp một sự hành-động đúng đẽ phung-sự lõi-quốc. »

Tồ gợc vùa trải qua một cái tai họa lớn nhất trong lịch-sử. Cả trong những ngày thảm nhát về hồi thập ngãy thế kỷ nước Pháp cũng không bị nguy ngập đến thế. Nhưng trong lúc họa nạn nước Pháp đã tìm thấy những nguyên do của sự hối-h().'/

Thể-thao phải giúp một phần

trong cuộc hồi phục đó. Tất cả các con cái trong đế quốc, dân thuộc về nói gióng non-nó cũng phải mong cho nước Pháp phục-hưng để gác dặng lại nước Pháp thành nước lớn mà người ta cả các nước đều coi là tò-

quốc thứ hai của mình,

Thể-thao chỉ là một kỷ-luat mà tinh thần phải dưa vào một tôn-chí. Tôi mong các người phải vì cái tôn-chí của tôi cao đó. »

Những câu nói của quan Thủ hiến Bắc-kỳ đã cho ta thấy rõ ràng ngày nay chính phủ dè ý đến thể-thao như thế nào và trong công cuộc phục-hưng nước Pháp bị thương ngày này thê-dục có một địa vị rất là quan trọng. Càng o-phé mà ngày sau khi bắt tay vào việc cải cách nước Pháp, Thủ-chế Pélain đã dè ý ngay đến vấn-dề thê-dục và đã đặt ra chức Thủ-ký về thể-thao, giao cho một nhà thể-thao danh tiếng lừng-lẫy khắp thế giới M. Jean Borotra cải công việc mở mang, khuyến khích và kiêm soát hết các sự hoạt động về thể-thực trong nước.

Người Việt-nam ta từ trước phản nhiều không biết nhận rõ giá trị của vấn-dề thê-dục chí coi nó là một sự không cần thiêp, một trò giải trí, không phải sx bô buộc của mọi người. Vì cái quan niệm sai lầm đó mà nhiều người cho việc luyện tập thân-thể là một việc thừa, nhiều cậu học-sinh cứ dần giờ thể-thao làm cách trốn tránh. Thật chí có những người trong thay trong chương trình các ban liêu-học và Cao-dâng thi-hoc co mòn thể-thao cho là vô ích mà lại có hại cho học sinh là khác vì theo những người hép hỏi đó thì trong lúc tập thể-thao hoặc chơi đùa, chạy, nhảy có thể xảy ra những tai nạn không may làm cho các học-trò nhỏ bị tảng-tật và có lúc nguy đến tính mệnh là khác.

Những bạn trẻ ở thôn quê mà cũng như họp thành đoàn thể-thể để cùng luyện tập thể-thao hoặc đá bóng, đánh vỗ, thi-thường bị phụ huynh trách mắng và những người trong làng chê nhạo và công kích.

Ở một xã-hội mà dư-luận đối với thể-thao lanh-dạm và khinh-thường như thế thi vẫn dè thê-dục không được mấy ai lưu ý đến là lẽ tự nhiên.

Nhu thế chằng-trách người minh phần nhiều đều gầy-gò, yếu ớt thường là những cái mồi rắt lôi cho vi trùng các thứ bệnh truyền-nhiễm. Trong số những người đến tuổi trưởng-thanh được tuyển ra lính hoặc thi đậu các kỳ thi chọn người làm các công-sở, một số nhiều đến lúc khám-sức khỏe đều bị thất, hoặc phải hoãn lại một thời kỳ để chữa bệnh rồi mới được giấy chứng chỉ của y-sứ. Tôi đã thấy nhiều thanh-nien thông-minh, có học-lực ráo khă lại có nhiều đặc-tính tốt mà chỉ vì không đủ sức khỏe đến nỗi suýt đời thành người vô-dụng. Vì dù mà các thanh-nien đều sinh ra yếu-ot, phải chăng một phần lớn là chỉ vì thiếu luyện-tập.

Ta-thao không những quan-hệ cho cá-nhan mà thôi, còn quan-hệ đến cả gia-dinh, xã-hội và quốc-gia nữa.

Một người thiếu luyện-tập yếu-ot, dàn-ông cũng như dàn-bà, dã-kém đường-sinh-đuc và có sinh ra con cái cũng khô long mà mạnh khỏe và vò bệnh tật được.

Một xã-hội một quốc-gia mà có nhiều người vi không luyện-tập thiếu-sắc khỏe thi không những đã không thể nào cường-thịnh được mà lại có ngày di đến diệt-vong. Tất cả các nước giàu mạnh trên thế-giới ngày nay nước nào cũng phải lưu tâm đến việc mở mang và khuyễn-kích thê-dục khắp trong xíu.

Nói rằng thể-thao là cái trường đài-dao-lạo nên nghị-lực và sức khỏe của một dân-lộc, không phải là quá đáng vậy.

T.B.C.N.

# THÔ-NHĨ-KÝ

một nước mạnh nhất ở miền Đông-Nam Áu-châu có thể đứng ngoài cuộc tàn-sát chặng ?

Hồi Août 1939 trong khi Nga-Sô-Viết sắp ký hợp-ước bắt xâm-pham với nước Đức quốc-xã ở diện Kremlin thì ngoại-tướng Tuô-nhĩ-Ký, M. Saradjogion cũng có mặt ở kinh-thanh Mạc-ix-Khor. Các ngoại-giao-giới & Âu-châu đã dường dưới sự-uy-biép của các phái-cầm quyền Nga, Thủ-nhĩ-Ký sẽ phải theo và phải các nước dọc-ai trong truc. Một bão Pháp có thuật lại rằng bì M. Molotov, Thủ-tướng kiêm ngoại-giao Nga tức-dục ký một hợp-ước có hại đến cuộc giao-thiep-thân-mặt giữa Thủ và Anh, Pháp và cả đón quyền lối của Thủ nữa, M. Saradjogion đã bùng-lại một cách chả nỡ-nên nhưng rất chua chát : «

« Hình như các ông muôn cho nước Thủ-nhĩ-Ký thành-iên giàu cùa ở miêu eo-bé Dardanelles. Xin các ông đừng quên rằng nước Thủ là chủ-nhân ông miêu eo-bé và sê-né sút gác-dìa-vòi đó mãi. »

Cuống-toi không phải trung-lập, nhưng chúng tôi chỉ đứng ngoài chiến-tranh ».

Lời tuyên-bố đó của Ngoại-tướng Thủ, một người tin-cần của Tông-thống Ismet Inonue, lén giữ chức quan trọng đó từ năm 1938 đến nay, dù lô iô-thái-dộ của Thủ-nhĩ-Ký trong lúu-cuộc chiến-tranh đã bùng-nổ khắp miêu Ba-nhĩ-Cán.

Nếu ta dè ý xét lại thi nội trong các nước ở miêu Ba-nhĩ-Cán ngày nay chỉ rảng-có Thủ là nước-thân-bản với Anh mà còn dồn-đầu-cuộc chiến-tranh. Các nước khác thi Hi-lap và Nam-ix-lap-phe dường vè phe Anh. Hiện đang bị quân-hải nước Đức. Ý xâm-lấp ở khắp các mặt-cuong-giới và phi-quân của « tre-pi » tàn-phá hắc các thị-trấn ẩn kinh-dô cùo đến các hải-cảng, các nơi-dò-hội. Côn-Hung, Tiệp, Lô, Bảo, hi dâ-chu ở dưới quyền-thể-lực của Đức, kè Albania bị nước Ý thôn-tinh và Áo và một phần Tiệp bị sát-nhập han-yao dìa-phận của Đức. Ta còn nhớ lại hồi hai mươi năm về trước, Âu-châu vừa ra khỏi cuộc Âu-chien-trước, các nước nhỏ miêu Trung-Âu và Ba-nhĩ-Cán đã thấy rõ sự-cần-thiết phải cùng nhau liên-kết thành một khối-víng-vang-thi-mới có thể sinh tồn được & thê-giới cạnh-tranh này. Sự-cần-thiết về cuộc « triều-minh » (petite entente) càng rõ rệt vò Belgrade, Nhâ-diên, Bucarest và Ankara các nhà-cầm quyền các nước miêu Ba-nhĩ-Cán đã biếu-ro một ngày kia nước Đức trả-lại bùng-cường thi không sao quên cái mộng-tưởng « Đông-Tiền » là cái chính-sách của các doi-vua nước túc-xưa kia và của nhà-thủ

lĩnh quốc-xã là tổng-thống Hitler rày nay. Họ biêt rằng đó là một ván-dé & sinh-tử của họ vì các nước nhỏ miêu Ba-nhĩ-Cán eo-cùng nhau liên-kết chặt-cùi-chè th-mới có thể chống với những sự-vận-dộng nguy-hiệu của bộ ngoại-giao Đức và khi này ra chiến-tranh mới có thể đương đầu với quân đội Đức được. Ngoài ra các nhà ngoại-giao Âu-châu và những người ngồi quanh cái-làm xan-hòi ở hội-nghị Genève cũng muốn cao-cuộc đồng-minh giữa các nước miêu Ba-nhĩ-Cán thay-nhiên để tránh khỏi những cuộc xáu-xé giứa các nước miêu đó như đã thấy xảy ra nhiều lần (1912-1913, 1915) và ngay cùa những tham-vọng của các cường-quốc. Cuộc hội-nghị thứ-hai giàu các nước Ba-nhĩ-Cán họp ở Nô-nô - Đèn năm 1930 co sáu nước đã yê, Hung, Lô, Bảo, Nam-ix-lap, Hi-lap và Thủ. Cuộc liên-minh giữa các nước nhỏ miêu Ba-nhĩ-Cán đã thay-nhiên trong hàn-hẹp-uvô Nhâ-diên kí năm 1934 giữa các nước đó. Mục-dich hợp-uvô này là giàu-né-hìn-piùn miêu Đông-Nam Áu-nhân và tăng-hiên-cung cuộc giao-theph-thân-mat g-ira các nước ở miêu đó. Cuộc hội-nghị thứ-tứ giứa các nước miêu Ba-nhĩ-Cán (Nam-ix-lap, Lô, Hi-lap và Thủ) họp ở Belgrade hồi Février 1940 đã định-se-gia-hỗn-hợp-uvô Nhâ-diên-bàu-nát-núi kề vò ngày 9 Février 1941. Đến nay phân-dòng các nước Ba-nhĩ-Cán đã phái khue-tòng chính-phủ Bi-lap-phe g-uvore cảng-lau-thau của chiến-tranh, phe-uvô Nhâ-diên chí con là một mảnh giây cù-nát không co giá-tri gì như nết-bao hợp-uvô quốc-te khác. Thật là một điều-dáng-tic !

Gia-tinh-thê-rất nghiêm-trọng ở miêu Ba-nhĩ-Cán ngày nay mà Thủ vẫn giử được hòa-binh, một phần lớn là nhờ o-chinh-sách ngoại-giao khéo-khéo và vị-trí quan-hệ đặc-biet của nước đó ở giữa Âu-châu & Á-châu. Từ-khi xảy ra cuộc Áu-chien-thi-hai thi Thủ một-mặt ký hợp-uvô thân-thiện với Anh, Pháp-trai-hàn vò hồi 1914-1918, Thủ là đồng-minh của Đức. Áo và dâ-gây-nên nhiều sự-khổ-khains cho quân đồng-minh Anh, Pháp ở miêu Cận-dông và nhất là ở miêu eo-bé Dardanelles — một mặt-chinh-phủ Ankara vẫn giữ tình-hoa-hieu với Nga và cả với Đức. Và rồi ta đã thấy chính-phủ Mạc-ix-khoa tuyển-hoib-15 không xâm-pham-dân-hor, ôi Thủ nếu nước này bị một phe-uvô-quin-khac-công-kih và chắc-bản trong binh

thứ bì mật mà Thủ-lĩnh Hitler đã gửi cho Tổng-thống Thổ-nhĩ-kỳ vừa rồi Đức cũng đã hứa sẽ trọng sự nguyên vẹn của nó và nền độc-lập của Thổ nếu nước này không làm điều gì có hại đến quyền lợi của Đức ở miền Đông Nam Áu-châu và Cận-dong. Nhưng giữa lúc mà các cuộc giao thô quoc-lê chỉ dưa vào quyền lợi mà không căn cứ vào danh dự, công-ly, Thổ-nhĩ-kỳ có tuề tin vào những lời cam-doan của Nga và Đức hai cường-quốc rất chíy đến Thổ và vẫn lầm le làm bá-chủ cả miền Cận-dong chẳng. Và nếu một mai bị còng kích thì các đồng-bè của nhà anh hùng Mustapha Kémal có dù lực lượng để chống lại mà giữ lấy đất nước và nền độc-lập chẳng?

### Vị trí quan hệ của Thổ-nhĩ-kỳ

Thổ-nhĩ-kỳ chiếm một địa vị quan-hé vào hàng nhì trên bàn đàm-quốc-tế. Đó là cái báu lè nối liên Áu-châu với lục địa Á-châu. Thổ là chúa nhân ông cái eo bắc và trong lúc chiến-tranh có thể cho phép hoặc ngăn cản các hạm-dội của các nước Tây-Âu qua miền eo bắc Dardanelles vào Hắc-hải hay trái lại, đóng hoặc mở đường cho hạm đội Nga và Hắc-hải ra Địa-trung-nai. Trong cuộc Áu-chien trước chỉ vi giũ quyền quyết đoán trên cao eo bắc hòn đảo mà Thổ đã làm cho ánh-hưởng rất lớn đến kết quả cuộc chiến-tranh và các nước đồng-minh Anh-Pháp không bao giờ giờ đỡ và vận lương thực cho Nga được, một cách có hiệu quả.

Nhờ có vị trí quan-hé ở địa đầu Áu-châu mà Tuổ từ xưa đến nay vẫn làm cho sự hành-dộng của mình co quan-hưởng đến tất cả các ván-té rất phiến-phức co quan-hệ đến các dặm tột mìn-Ba-nhĩ-cán.

Tuổ có hai mặt giáp bắc: một mặt trông ra Hắc-hải một nơi sản xuất và vận tải dầu hỏa cùng lùi mít quan-hệ, mặt một mặt trông ra Địa-trung-hải là nơi gặp nhau của quyền lợi co quan-hệ đến đời sống của các cường-quốc Áu-châu ở gần bắc.

Bên-giới phía Tây-Bắc của Thổ liền với xứ Transcaucasus của Nga-sô-viết gần ngay các giếng dầu hỏa trên bờ bắc Caspienne và các ống dẫn dầu hỏa từ Bakou đến Hắc-hải. Bên-giới miền đông-nam của Thổ thi giáp với các miền có mỏ dầu hỏa của xứ Mésopotamie.

Như thế, vi vị trí rất quan-hệ mà Thổ-nhĩ-kỳ sẽ giữ một trách nhiệm quan-hệ trong tất cả các việc xảy ra ở Cận-dong và Trung-dong. Muốn tò rõ thanh thế mình, Thổ đã ô-chức được một quân đội khâ mạnh. Thổ có thể động-viên được một triệu rưỡi quân linh

Thổ-nhĩ-kỳ từ xưa vẫn là một nước lớn, dân Thổ là một dân tộc có tinh thần thượng võ và quân đội Thổ là một đội quân rất mạnh ở miền Cận-dong đã từng đánh giáp-jiep Bác, chính phục được nhiều lần đại bại của Nam Áu-châu và miền Cận-dong và đã thắng hầu hết các quân đội ở miền Ba-nhĩ-cán trước kia. Từ sau cuộc Áu-chien, Thổ là đồng-ninh của Đức nên cũng là một nước vê phe bị tái bại. Sau khi đánh-chiến thi hạm đội Anh giữ mỏ cao ở Bosphore và quân đồng-minh đóng giữ

Istamboul, các pháo-dài Dardanelles và tất cả các nơi hiểm yếu trong xí. Các sĩ-quan đồng-minh kiêm-soát cả việc tuần-cánh và việc giải-binh. Đế-quốc Thổ nhĩ-kỳ bị tan-nát, Thổ mất cả các xứ Palestine, Syrie và Arabie. Ở Istamboul hình như không có chính quyền nữa. Giữa lúc này nhà anh-hùng cứu quốc Mustapha Kémal mới ghi một trang rực-rỡ trong lịch sử của him là Tuổ-nhĩ-kỳ.

Biết rằng vua Thổ đã bị các nước đồng-minh sai khiến Mustapha Kémal mới tìm cách thúc tình-tinh thắn ái-quốc của người Thổ và tò-chức cuộc kháng chiến. Nhà anh-hùng Thổ và các đồng-chi di khắp mọi nơi hô hào dân chúng, chiêu tập các vđ-quan và binh-linh hiết nghịp từ sau cuộc băi-binh rồi lập nên những uy-ban kháng-chiến. Nhờ có lối hở-hào của Mustapha Kémal mà Quốc-hội Thổ đã bị-mặt họ và đồng-thanh bỏ phiếu y-chuẩn cuộc kháng chiến để cứu nền độc-lập nước nhà. Từ 1918 cho đến 1922 ở dưới quyền chl-hay của Kémal, vua Thổ đã dần-duỗi được quân Hi-lạp, khôi phục được chủ-quyền, tò-chức lại vê nội-tri và thay đổi băi-chinh-thể từ một nước quan-chủ trở nên một nước dân-chủ. Sau đó là, hội-nghị hòa-binh họp ở Lausanne. Hoa-uớc Sévres bị bãi và Thổ đã ký với các nước đồng-minh một hòa-ước khâc.

Tuổ nay Thổ-nhĩ-kỳ mới đã xuất hiện. Các nă cầm quyền Thổ mới tò-chức lại quan-dội the phương pháp tối-tân. Theo số dân hơn 15 triệu ngày nay thi Thổ có thể động-viên được đột môt triệu rưỡi người đến tuổi ra lính. Từ cuối năm 1939, trước tình-thể nghiêm-trọng Áu-châu Thổ đã gọi trước các lóp quân-linh và giũ cả những lóp hét hra ra lính cùng gọi cả lính trù-bè để tăng thêm số quân tại ngũ. Trong lúc hòa-binh, quan-dội Thổ gồm có mười sáu quân-doan trong đó có 23 sư-doan, thi ba-su-doan chuyên gđt các pháo-dài. Lại có cả ba-su-doan lính trèo núi và ba-su-doan ky-bin. Từ đầu 1940, tất cả các su-doan đều tò-chức như trong hồi chiến-tranh. Trong nước lại tò-chức thêm máy đội quan-hệ khác nřa. Về chiến-cụ thi hiện đang ở thời kỳ đồi mới. Các thứ chiến-cụ tối-tân như chiến-xa, súng bắn chiến-xa và súng cao-xa còn chưa dù, nhưng hơn một năm nay đã tăng hơu-nhiều. Nhờ có Anh giúp vê tái-chinh ta đã thấy Thổ đã mua thêm nhiều phi-cô và chiến-cụ tối-tân. Trong nước thi tuy chính-phủ đã hết sức đe khai-khâu các kho-hàng-sân và mò mang dê cung cấp máy, nhưng kỹ-nghệ của Thổ vẫn chưa đe cung cấp các thứ chiến-cụ cần dùng cho quân-dội.

Phi-quân của Thổ chưa được mạnh lắm, tuy gần đây đã mua thêm nhiều phi-cô-trận và các đội phông-phao dđt có những máy bay kiêu tối-tân.

Lính Thổ xưa nay vẫn nổi tiếng là can-dâm và rất thện-chien.

Thủy-quân của Thổ chỉ dù lực-lượng để phòng-thủ ở hai mặt bắc. Gần đây Thổ đã đặt đóng thêm nhiều các thứ chiến-hạm nhô các diệt-ngư-lôi và khinh-khoáng phông-ngư-lôi cùng các tàu ngầm. Còn hạm-dội chiến-dầu của Thổ thi gồm có hai chiếc tuần-dương-hạm của Đức trong hồi Áu-chien đã đến tuổi và mới sửa sang lại hồi mấy năm gần đây.



Tại mặt trận Albania quân Hi đang tiến đánh vào quân Y.

Quân Thổ phải giữ cả ở hai mặt biên-giới xa nhau: ở xí Thrace, Thổ phải giữ lấy những đất đai còn lại ở địa đầu miền đông nam Áu-châu, còn ở biên-giới xí Transcaucasia thi, ty Nga cũ, nay bỗ sđ khong xung lực nhưng cũng không thể không đe ý đén được. Nói về tình-thể chung thi xí Anatolie (thuộc Asie-Mineure) của Thổ là một cái cao nguyên, khâ cao gđg ghê rái it đường giao thông. Đất miền này không hợp cho việc dùng các bộ-dội cơ-giới-ho là những đội rất mạnh trong quân đội ngày nay. Phần biên-giới quan-hệ nhất là miền giáp xí Transcaucasia. Về phia Nam thi dây núi Arménie là miền hiêm-trò, chì những đội quân nhỏ quen đánh miền núi là có thể qua được. Về phia bắc thường lưu sông Araxe, tuy cũng gđg ghê nhưng còn đe di lại hơn. Chì có một mặt là có đường xá tốt va đường xe-lửa h từ Tiflis qua Kas và đến Erzeroum, phia Bắc và phia Nam đường này thi các đường giao-thông cũng it và không được tốt. Thế là đất ở miền này cũng chỉ dùng được những loài nhỏ nhô va khong tiện cho các đội co-giới-ho.

Thổ có những thung-lũng vê tƣong-luồng các sông Koura và Araxe là những đường có thể di đến Gorgie. Các thung-lũng đồ hẹp và sườn cao nên dễ phòng-thủ. Chính-sách bắt tham chiến của Thổ

«Chung tôi không phải trung-lập, nhưng vẫn đứng ngoai chiến-tranh». Câu nói đó của Ngoai-tuong Thổ mà chúng tôi nhắc ở lại ở đầu bài này là cả chính-sách ngoai-giao của Thổ-nhĩ-kỳ ngày nay. Thổ ngày nay đứng vào một tình-thể rất khó-khăn. Một bên thi quân Đức đã tiến vào Bảo-đang ngay biên-giới Thổ và gần đây lại đánh vào Nam-tu và Hi-lạp là hai nước cùng Thổ dđt vê hợp-uớc tiêu đồng-minh ký ở Nădienn năm 1934, một bên thi Thổ thân-thiện với Anh là nước có nhiều quyền-lợi ở Địa-trung-hải các miền Cận-dong và Trung-dong. Ai cũng biết hiện nay Anh, Đức là hai nước tử-thù không thể luợng-lập đc và

Đó là một điều không ai dám đoán trước vì thái-dộ Thổ gần đây rất là đe-dây tuy vẫn co vê thanh.

Hiện nay, Thổ đã thi-hành các phuong-phap phong-thủ và đe-bị tòng-dòng-binh, nhưng Thổ có can-thiệp vào cuộc chiến-tranh ở Ba-nhĩ-cán hay chđng đc còn là tùy vê sự thay đổi vê tình-thể chiến-tranh nay mai.

Nếu không nắm chặt sự thắng-lợi trong tay thi chắc Thổ chẳng dđt gđ mà thay đổi thái-dộ bắt-tham-chien ngày nay.

HỒNG-LAM

Nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Mua vé Đông-Pháp sẽ hy vọng có cà.



(Tiếp theo và kết)

Tôi không biết có nên liệt hạng ma này vào với ma cà-rồng hay không, nhưng cứ ý riêng tôi nghĩ thì sao không thì gọi là ma cà-rồng được.

Như trên kia đã nói, ma cà-rồng là *vampirisme*, nó chuyên đi hút máu người. Thị cái hạng sau này cũng hút máu, nhưng ngoài ra lại còn hút hồn cẩn kinh của người ta nữa, ký cho đến chết. Các bạn từng đọc chuyện Liêu-trai, nhất là những phen thấy chuyện những người dân bà đẹp đẽ đến biến thành hantu học nương tư sinh. Đó, theo như chúng tôi nghĩ thì đó chính là ma cà-rồng vậy. Ma những chuyện Liêu-trai ta không thấy chuyện ma như thế, chưa hẳn đã phải là chuyện hoán-toán bi đát đâu.

Ngày như bây giờ, vào thời-buổi vân-minh, những chuyện đó vẫn có thể xảy ra được. Một thí-dụ: Ở Phi-châu hiện nay vẫn có cái hung ma cà-rồng áy mà có người chinh-mát trong thấy-nữa, chính-tay rờ thấy-nữa.

Xin ông nào đó chờ với kêu lên rằng tôi lôi chứng-cứ viễn-vông. Các bạn đọc tôi tất đều biết rằng ông Paul Reboux ở báo *Paris-Soir* và *Voilà* không phải là một nhà văn không có tin-niệm trong báo giới Pháp hồi mươi năm trước lại đây.

Lần này, tôi cũng không có mấy số báo Voilà xuất-bản vào khoảng 1936 đến 1940 ở dưới tay lúc viết bài này vì các ngài cũng dù biết tôi, cũng như các ngài, chúng ta không phải là một hạng chơi hết cả các thứ báo mà báo lúc nào cần đến cũng có ngay bên cạnh. Nhưng tôi tin ở trí nhớ tôi lâu và tôi quyết rằng trong báo Voilà, ông Paul Reboux đã có viết một bài phỏng-su về hung ma cà-rồng này. Ai có cái may mắn hơn tôi là giờ được báo Voilà, xin cứ tìm và nói cho tôi biết những điều tôi thuật ở dưới đây có đúng không. Nếu bài ấy không có dãng (tranh ảnh kèm theo nhiều tấm) xin hãy công-kích, tôi sẽ không dám có một lời.

Vậy, trong báo Voilà, ông Paul Reboux có làm một thiên phỏng-su về loại ma cà-rồng này. Theo như sự thật thấy tai nghe của ông ở Phi-châu, thi ở một vùng

rất hiềm trọ kia, có một vài dòng họ có ma cà-rồng dân ông thi di hút máu, ăn do, mà dân bà con gái thi đêm đêm hồn linh di, bay bồng lên trời và tím đến những nhà có con trai xinh đẹp đê mê hoặc, đê làm cho người ta kiết què.

Ông Paul Reboux sang làm phóng-su ở Phi-châu có quen một người bạn hàn-xô hays còn trê luồi mà mặt mày xanh xao, thinh hình gầy cầm một cách đáng thương.

Ở luân luân bên cạnh nhau, Paul Reboux gạn hỏi dân làng lại sao người họ đê lại ôm đau như vậy. Vì khí-bầu ôm đê độc quá? Vì người bạn trác táng nhieu? Hay vì nương-nguyên-nuân gì khác?

Thì người bạn ấy, biết rằng cũng chẳng nên giãi-lRIX lâm gi nữa, buôn rầu trả lời rằng:

— Tôi xin thưa với ông rằng tôi đến ở thuê cái nhà này mới dู nửa năm thôi. Tôi không có cha mẹ vợ con, tôi có một trác-một mình ở trêng tôi. Và xin cam đoan với ông rằng từ trước kia và cả từ khi tôi bắt đầu dọn nhà nira, tôi không có nhân-tinh, nhân-nghĩ với một người dân bà nào hay một cô con gái nào.

Vậy mà, sau khi tôi đến ở đây đê chứng-dâu nửa tháng thi — thec là một chuyện kỵ-lý — một người dân-bà tuyệt đê dân chô tôi ở và nói rằng đã gặp tôi nhiều lần... Tôi kinh-ngạc, nhưng không lẽ nói thế nào. Tôi ngồi lại và từ đó... từ đó... đêm đêm nàng thường đến phỏng tôi và cái việc phải xây đêu dã xây đêu, như những cặp trai gái khác.

Tôi thấy người con gái ấy cũng như thường vậy. Duy có khác một điều này là tôi không thể biết trước nàng sẽ đến thăm tôi vào giờ nào và sáng sớm nàng sẽ đi giờ nào. Tôi lấy thê làm băn-khoắn lâm, bèn đem ra hỏi nàng. Nàng chỉ cười. Sau thời mãi, nàng mới nói cho tôi biết rằng nếu muốn biết nàng đến vào lúc nào, chỉ cần ra đứng ở dưới cây gõi & sau vuôn

Tôi làm theo y như lời nàng. Chiều hôm ấy, sau bữa cơm chiều — thường thường vẫn là lúc nàng vẫn lại thăm tôi — tôi khép cửa ra sau vườn và hắt một cái

chỗ nhỏ ngõi. Bỗng cảm hoảng hồn xuống và cũng đỡ đợi nàng đến nữa. Cái ghế của tôi đặt ở gốc một cây gõi — cây gõi kia kia (người bạn ông Reboux vừa nói vừa chỉ tay về cái cây có thụ). Bóng tối xuống trầm trầm: tôi gần không trông rõ chính ngay bàn tay tôi nữa, thi, thưa ngài tôi không lầm, vẫn, không thè nào lầm được... Một hơi gõ lị, khác thường bắt vào người tôi một hương thơm ngọt-ngát. Là gõi, tự nhiên rang-dong một hồn lả, hương thơm càng ngọt, tôi có cảm-giác rằng mùi hương đó giống như hực mùi hương của người bạn gái tôi vẫn bôi trên tóc và trên mình vậy. Thị ra tôi đã không đoán lầm: chua kip nhìn lén, tôi đã thấy ở cạnh tôi cái hoi thở rất quen ôm lây cõi tôi: người ấy là người bạn gái đêm đêm vẫn đến ở gian phòng tôi vậy.

Mãi mãi sau này, tôi mới tin chắc rằng đó là ma-cà-rồng. Con ma-cà-rồng ở trên cây gõi. Không phải nó ở trên cây gõi đâu. Cứ theo như lời dân bản-xú ở đó xét nghiệm và bình phẩm truyện này thi ở Phi-châu có những đồng họ có ma-cà-rồng như thế. Nhiều người có ma-cà-rồng, nên đêm, xuất binh bay di lợ lừng ở không trung. Có khác một điều là giống ma-cà-rồng này không hút máu, ăn do (như ma-cà-rồng ở Lào (1) ở Bắc, ở Nam) nhưng chỉ bay lang thang tìm những nhà nào có trai đẹp gái đẹp để đê xuông những cây cối gần đấy biến thành người và liêng xung đê quyền dữ và làm cho thân thể người ta bại

bút máu người mà lây còn làm mê hoặc người ta nữa. Có lẽ những con hồn lỵ tinh mà ta vẫn thường thấy ở trong Liêu-trai chí-jì chính là hàng ma-cà-rồng này vậy.

Nhung tôi không làm cách gì đê xa tránh được người đê - bà đê thân với tôi quá một người bạn: trai-lai, tôi lại thấy trái tim tôi Jap uỗi ngày mới noan thêm ở trước tình gọi cõi tình yêu, tôi mê-mẫn, tôi có thể chết đê được nếu người yêu của tôi bảo chết.

Tôi sẽ không gõi ngài rằng cõi tình yêu ấy một nặng-thêm, một cảm dỗ tôi thêm, không phải hoàn-toàn do ở tình - thân đêu, nhưng một phần lớn chính là do vật - chất, của người đê - bà mang lại.

Mỗi đêm, tôi cùng với người dân-bà ấy sành vai. Cứ đê gân sàng, nàng lại di - mà di bằng cách nào, tôi cũng cuống biết — nhưng tôi thấy có điều này lạ là nàng ra không cần mò cửa. Thoạt đầu, tôi ngờ rằng tôi đã sống ở trong những giấc mơ,

Kiểm duyệt bộ

CHÚNG TÔI: NÓI: CÓ MA!

Sóng, tôi xay mãi ra thì không phải: đó là sự thực, thực như ông với tôi.

Sáng nào, thưc ông, lúc tôi trở dậy lôi cũng mang hồn lén ở nệm giường của tôi cái hình-dáng người dân-bà nằm đê đêm qua và sáng nào tôi cũng thấy tiết ở chỗ đê ra một mùi hương cũng như mùi hương trên cây gõi: đó chính là mùi hương của người bạn gái của tôi những lúc đêm khuya vậy.

Mãi mãi sau này, tôi mới tin chắc rằng đó là ma-cà-rồng. Con ma-cà-rồng ở trên cây gõi. Không phải nó ở trên cây gõi đâu. Cứ theo như lời dân bản-xú ở đó xét nghiệm và bình phẩm truyện này thi ở Phi-châu có những đồng họ có ma-cà-rồng như thế. Nhiều người có ma-cà-rồng, nên đêm, xuất binh bay di lợ lừng ở không trung. Có khác một điều là giống ma-cà-rồng này không hút máu, ăn do (như ma-cà-rồng ở Lào (1) ở Bắc, ở Nam) nhưng chỉ bay lang thang tìm những nhà nào có trai đẹp gái đẹp để đê xuông những cây cối gần đấy biến thành người và liêng xung đê quyền dữ và làm cho thân thể người ta bại

Câu chuyện của ông Paul Reboux đê đây là bêt. Nhưng có đọc hết toàn bài phỏng-su của ông, người ta mới có thể biết rằng loại ma-cà-rồng này ai hại đê bêt nõo, — nó ghê nhai! vì không nhung nõo đê hút tuy

bút máu người mà lây còn làm mê hoặc người ta nữa. Có lẽ những con hồn lỵ tinh mà ta vẫn thường thấy ở trong Liêu-trai chí-jì chính là hàng ma-cà-rồng này vậy.

Trong Liêu-trai, tôi không nhớ rõ ràng những con ma, khi ôn nhà có cái gikha-kis không, chub pham giông ma-cà-rồng hiện nay, tôi biết chắc có một điều kiêng kỵ nhất: đó là cõi gương soi mặt.

Nhà nào có đóng ma-cà-rồng, cõi ấy những đồ kim khí và những cái vỏ, như trên kia tôi đã nói. Nõo sự người ta lấy mất với hay người ta bám được nõo

(xem trang 54)



## NHỮNG NGƯỜI SỐNG không được dề chân tối đây

Tilichesti : ngôi làng ấy...

Các bạn có biết không ?

Ở trên mặt trai đất đây rẫy những cảnh huy hoàng này, hiện có một cái làng nhỏ nhoi. Một cái làng ở trong đó từ người, vật đến cả không khí nữa đều làm cho ta sợ hãi.

Làng Tilichesti ấy quả là một làng không có hai trên Thế giới này. Nó ở một vùng hẻo lánh trong xứ Bessarabia của nước Roumanie. Dùn trong làng là những người mà không ai nhìn nhận nữa : họ là những người hói.

Những người sống không được dề chân tối nơi đây !

⑤

Tỉnh Ismail một tỉnh to nhón của xứ Bessarabie trước đây mấy năm là nơi chứa chấp những người khốn nạn ấy. Họ ở một nơi hẻo lánh ngay vùng ngoại ô, trong những lều vải của chính phủ dựng lên cho họ. Nhưng những cái lều áo của tinh-thanh hoa-lê còn vàng đèn tai họ. Các người hói luôn luôn lén trốn « Trại hói » để vào những nhà nhấp dầm, nhà hát ở Ismail. Một ngày kia dân Ismail phát súng vì họ khống hối cái người nghèo canh tên trong những cao lầu, tiệm nhảy có phái là một người lành mạnh hay không, và những cô gái nghèo bán hoa của biết đâu lại chẳng là những người mang bệnh hói ?

Tổng chính phủ Roumanie lập ra làng Tilichesti có vài ngôi nhà và một trạm mòn tay để cho dân hói ở. Người ta cứa che họ tiền và đền ăn thức dung. Tuy

vậy Tao-hóa không muốn dè cho những dân hói ấy sống yên trong các « nhà mồ » của họ. Một đội khi nước lụt lại dâng lên tràn ngập khắp làng Tilichesti và đuổi dân làng về hòn Isaccia ở cách đó sáu cây số !

Vụ lụt cách đây gần nhất họ lại giờ về hòn Isaccia. Một người dân bà nhà quê trông thấy họ và kêu lên :

— Trời ! Tụi hói lại rồi...

Bọn hói ấy đứng xà moi poj, và không deo chung ở cổ như những người hói thời cũ, họ không dám lại gần nhà cửa của các người lành và họ gào kêu dè cho mọi người nghe thấy tiếng họ :

— Нурут лут hét làng Tilichesti rồi. Không ai dè lương thực cho chúng tôi nữa ! Chúng tôi đói lắm. Xin các ông bà làm ơn cho chúng tôi ăn...

Dân cư hòn Isaccia hoảng sợ đồng căng ngô lặc. Bọn hói đòi khát hót hết ở ngoài hơn nửa ngày giờ. Và sau hết một mụ hói già kêu lên :

— Nếu họ không cho ta ăn, ta hãy đốt nhà cửa bọn họ.

Bốt nhả... Tức thi viên đại-ý trống coi Isaccia và vài người cảnh sát tiến ra. Tay họ cầm súng. Bọn hói dèng thanh kêu :

— Hãy cho chúng tôi bánh và áo quần. Chúng tôi muốn sống với đời iスマ...

Họ dồn dập lui. Không phải họ sợ súng ống nhưng họ vẫn nhớ rằng họ già yếu cái khoắng cách mà những người chết cần phải giữ trước mặt những người sống. Vì lụy sống nhưng những người hói vẫn là những người chết rồi !

Dần làng đem bánh trái và áo quần lại cho họ. Dần hói lại đi... đi về làng Tilichesti cũ. Họ dần dần tiến bước nhường cho những đứa bé và những người hói già mù đi đâu — những người mù xiết hao sưng sướng vì mắt họ không phải nhìn thấy những cặp môi bị ăn ghen hói và những cặp má có lỗ nhunting vạch đỏ, đèn ghè góm...

Những lần dân hói bỏ làng về tinh thành như thế không phải là ít. Cố một lần kia mấy người hói lẩn mò dèm đi, ngày nghỉ lẩn lút trong những rừng cây rậm rạp, họ đi mãi tới Bucarest, kinh đô xứ Roumanie và họ gõ cửa nhà quan chúa-linh thành phố. Quan chúa-linh họ niêm nó và tướng họ là những người thường, ngài mời họ ngồi và giờ tay ra bắt tay. Từ thì mấy người hói lùi lại phía sau và nói :

— Thưa ngài, chúng tôi ở Tilichesti tối ! Chúng tôi tối đây để nhắc ngài rằng chúng tôi không muốn mọi người quên chúng tôi...

### Theo một số mệnh khác

Cô Catarina Stavitz dà Bucarest đã một tuần lễ nay, mỗi ngày có một điên kia tối Tilichesti. Xa xa làng ấy nỗi rõ lên da trời như một con ác-mộng. Một cái áng như húi hết các làng khác ở Âu-châu : cung nhà cửa ấy, thèm gach ấy. Phải chăng đó là cái lảng mà không một bức điện đồ nào trên thế-giới có ghi địa-chi? Catarina nhìn lại một lần nữa cảnh Tao-Vật xinh đẹp mà nàng sắp phải từ giã đây : khi nàng để chân vào làng Tilichesti. Bệnh hói dần dần biến lên da thịt trắng. Nàng sẽ tối đó để sống với những người dân bà khác cũng ăn mặc như trâm ngàn các người dân bà xứ Roumanie : cũng áo xanh đỏ, viền đàng ten, cũng vằng bae deo tay, cũng hoa lái lồng lánh trên vai. Các trẻ con ở đây cũng dùn nghịch như những đứa trẻ khác trên mặt đất...

Vậy mà mỗi khi một người lạ đến gặp họ là tức khắc những người dân bà, những đứa trẻ con rợn tóc kia tức khóc giật lật về phía sau trường chừng như có người đuổi đánh họ ! Dàn ông cũng như dân bà, con trai không một ai dám đứng gần một người « làng ». Đây kia là một người già bình thường đang nằm trên Catarina, Catarina tiến lại gần và thấy người già ấy mù : lão chia một bát tay bọc vải rá, bát tay ấy chỉ hép ngắn, lão giơ cánh tay hét kia ra, cánh tay ấy thiếu cả móng bón dài :

Cô Catarina ngăn ngại bước qua công làng. Một người dân hói cầm lấy cái bìa cát và chì lối cho cô đi. Ba người khác lặng lẽ bước theo cô. Người lính đưa cô tối đây bảo ông Konake, cai quản làng Tilichesti :

— Cô Catarina đã có chồng và ba đứa con.

Ông Konake chỉ ngó chúc người dân ông hói đang đưa mắt nhìn theo cô Catarina, ông nói :

— Ở đây hiện có ba cha chung người dân ông chưa vợ. Rồi đây Catarina sẽ tìm thấy một người chồng khác dè sống cho chót đời ! Nhưng ai là người được phép yêu Catarina ? Tất cả. Họ sẽ đánh nhau, giết nhau vì nàng ! Catarina sẽ chọn người nào khỏe mạnh nhất...

Ông Konake và Marina — vợ ông — là hai người lành mạnh hẳn hoi do chính-phủ phái ông đi đây chém người làng hói Tilichesti này, tuy ông không phải là một người thầy thuốc ! Ông là một người n้าo thục vô cùng, ông thường bảo :

— Nhiều thầy thuốc đã tối đây, nhưng không si chịu ô, họ theo nhau đi hết ! Chúng tôi trước kia làm trong một sở ở Jassy, chúng tôi sung sướng vô hạn. Chẳng bao giờ chúng tôi nhìn thấy một người hói nào. Nhưng chính-phủ phái chúng tôi đi Tilichesti. Biết nỗi sao được khi người ta là những người chúc-việc như chúng tôi ?

Konake tròn vo-lòng, Marina tròn nom nhà thuốc. Họ là hai người ở làng này có thể nhìn được tận mặt nhau mà không sợ hãi !

Vậy mà những khách du lịch tối được đây mỗi khi họ nhìn thấy người dân hói kia lòng họ còn ít buồn rầu hơn là nhìn thấy cặp vợ chồng « lành mạnh » này vì sinh-sống mà phải hy sinh tái cã cuộc đời cho chức nghiệp !

### Cuộc đời hàng ngày

Những dân hói cũng lấy nhau như những người thường. Và họ cũng dè ra những đứa con như những cặp vợ chồng khác. Các đứa bé ấy nhau len và sống được từ hai mươi đến ba mươi tuổi. Chúng không bao giờ biết và tin được rằng : Thế giới này ngoài dân hói ra thì không còn có những người non-khác nữa. Cuối làng có một ngôi nhà con dè cho lũ trẻ tối học tập do Darina — một cô giáo — cung mac bệnh hói vừa đến ở đây dạy dỗ chúng. Ở đây làng là một ngôi nhà lớn dè cho những người hói già yếu hay những người mù ấy chẳng hề được một chút duoen ! Họ lặng lặng quay đầu về phía những người khác nói dè để không tai nghe. Những cặp mắt kia khùng còn nhìn thấy người, thấy cảnh vật, thấy ánh mặt giờ nã !

Đóng nói với họ rằng bệnh họ sẽ không bao giờ chữa được k'või ! Họ không tin đâu ! Họ yên sống trong cuộc đời hàng ngày. Trong bọn họ có người mới già hai mươi tuổi đâu — cái tuổi đầy tương lai họa hen...

Không phải chỉ những người hói mù ấy mà thôi, tất cả dân hói & Tilichesti — họ ngót ba trăm người — ai này đều tím rãng : rồi một ngày bệnh của họ sẽ khởi, những vết thương trên người họ rõ sê hết dì, họ lại tươr' dép nhú cùa để quay về sống những ngày vui cũ. Bởi thế, ở lòng họ, hồn lết rã ở lòng mọi người, nguồn sống càng ngày càng bồng bột. Họ muôn thiết-tha sống... không dè phi một giây phút nào !

Ở Tilichesti có 130 người dân bà và 160 người dân ông hói. Mỗi tuần lại có vài người dân bà khác tới. Những người trai trẻ nhòi lại thời cũ lại kết bạn cùng nhau. Những kè có vợ, chồng, con, cái, rồi thi chờ đợi một bức thư hay một người thân yêu đến thăm hỏi mình... Những cái họ chờ đợi ấy nhau kia không đến... Rồi thời-gian đi qua... Họ quên lừng mọi việc ! Một người dân bà mới lạ tối Tilichesti, bộ mặt chua rờ henua hói và tất cả các dân ông ở đó đánh nhau,

giết nhau để chiếm trái tim nàng... Ở đây dân bà phát khó nỗi là khát một mảnh đất kỵ. Nhưng từ *đèn* *làng* Tilichesi thường kể lại câu chuyện này:

— Các dãy lô lầu có một người vợ một ông thầy tu mặc bộn hùi phải tới ở Tilichesi. Người dân bà không nản hay đã có năm con. Wassili — vị thầy tu kia — thường bỗn con là Ismail dè tối dãy lầu vợ. Hình như họ yêu nhau. Minéa — tên người vợ — không chịu lấy chồng như những người dân bà khác ở Tilichesi! Một lần nữa Wassili đến thăm vợ và lái về lại với vợ năm ngày, tám ngày, nửa tháng. Rồi thi mang tháng qua, Wassili cũng không chịu bỏ vợ về Ismail với con cái...

Mọi người hãi giật ở Tilichesi thấy vậy lại bảo Wassili rằng một người « lanh manh » như va không có quyền được chung sống với những người hùi và bắt Wassili phải về nhà. Wassili ra đi với một tâm hồn buồn nhú dã chê...

Wassili đi vừa dừng tám ngày thì Minéa cũng bỏ làng Tilichesi đi nốt. Họ không trở lại quê hương, họ vào một chốn nải rùng biền trờ nào đó và đêm theo — nhưng không biết được bao nhiêu ngày tháng? — Cái mồi tình quái gở, trái lẽ phải nhưng thời nồng-nàn tha-thiếi...

Cho hay — dù ở Tilichesi bay ở đâu nữa — người ta bao giờ cũng có thể yêu đậm thắm như ai?

TÙNG-HIỆP

### Ái tình quái gở

Họ yêu đời một cách lạ lùng. Họ muốn sống thật nhiều và được ăn uống đầy đú. Họ nghĩ sống một

# DÀO NGUYỄN

*Giò vàng ngắt cánh hoa lê,  
Hòn ta lăng thăng đi về Đào-nguyễn.  
Trầm bay hương khói u khuya,  
Lòng say bùi ngô, xuôi thuyền vào  
dawn?*

Kh. D.

Mây nâm sắc lập lòe trên núi bạc  
Ngàn chim ca thánh thót khúc vui vầy.  
Đây, hoa đào rơi rắc phân hương bá,  
Cô ô là nghiêng minh qua gió lướt.  
Hỗn lạng lè, liều vòn soi bóng nướt,  
Bà guyên ô, bắt ngay cánh hương ấy,  
Đào Nguyên ô, lâng đâng mây tảng mây,  
Muôn cánh tuyêt, muôn tiên di là lướt.  
Đâu rực rợt say men tình lướt mướt,  
Đàn múa đầy đưa khúc nhạc du dương  
Có những đam tráng tời gởi lên vờn.  
Cây lèo láng chỏi lòe trên lá bạc.  
Có những búi thu vè hơi giò hắc,  
Đào Nguyên ô, các nở trắng vòn hoa.  
Vài bướm trời qua kẽ lá chieu là  
Hắng vàngнат vướng trên tản liêu rú.  
Con hàng diu diu trên cành trờ cù,  
Bàn bạch già hori lòi giòu hò trong.  
Có những khỉ trắng ngũ ở cành lung  
Sương lác dà roi trên láu là nhô.  
Có những lúc đồng vè tèn thẳm cù,  
Lá vàng rơi tung chiếc đê tro cành.  
Đào Nguyên ô, dây sút xanh trong xanh,  
Nước gòn gòn chà qua muôn kẽ lá.

Chập chờn dời cánh tuyêt múa vui vầy.  
Ánh lưu ly giải ngọt phè cánh cây,  
Giò lưỡng vường, hương trời đưa cát.  
Đoàn hoang oanh thòi lên muôn tiếng nhạc,  
Mây nồng tiễn uyên chuyền lâm thán gác.  
Và nhịp nhàng ca mòi uốn minh hoa,  
Chàng nguy phay sứa hòn lạc phách.  
Ôi, Đào nguyên, Đào nguyên, vửa lở bướt,  
Ké phảm nhân ngây ngất thà vui vầy.  
Đào nguyên ô, hương vị quyến mè say,  
Hoa sán sắc phè cánh, sướng rít lè.  
Giòng suối thơm đang ám thẳm kẽ lè,  
Cây tùng say trước lè túng xao.  
Đào nguyên ô, phò vây cánh hoa đào  
Ngay ngây lát lát, mê ly trong áo mộng.

Khách vườn đào tròi lại chén trên giàn,  
Giò phát phor rù xuông nám xương tàn.

Ngàn muôn tiếng ly ca còn đồng vọng,  
Nhưng hòi quang khói ta ánh mòn hoa.  
Phèm trần ô, dây suối lè chan hòa,  
Đứng bước lai, người thòi đỡa áo náo.  
Đào nguyên ô? cho tâm hồn lão đảo?  
Vài thi nhân vờ mộng huyền thoái.  
Đào nguyên ô? muôn sắc dát mày trời?  
Người lửi thử tưởng chừng lòng lạnh lão.  
Đào nguyên ô, hương hoa cũng nhạc éu.  
Người mòi say nǎm giờ cõi trần gian.  
Nhà lòi nhân rõ giờa cánh diều tàn.

Nhóm mắt lại cho hồn vè đón; phô,  
Cho lưỡng tượng dang lèn đường lối cũ.  
Uống men lèn trong những cốc say xưa.  
Đào nguyên ô, còn đâu nứa bát giờ.  
Người vân nhớ, không tìm ra đầu vết.

Những đóm buon trắng ngòi dưới lồng sòng.  
Nhưng canh khuya, gió rét lạnh lè lồng.  
Trong những chiếc thuyền chèo từ lồng mai,  
Khách tim tiên trên nước thu bieng chảy.  
Bàn ngán nga theo gió lồng lơ bay...

Hơi rực rợt trong cõi ống mè say

Cho lão dão ngả mình vào khói lạc,

Cho dien cuong, ôm ghi trong tay sắc

Mây vờn trả, và nước cung đưa qua,  
Móng sáng hàn, cho lòng người bờ ngò.  
Bào nguyên ô? Tân canh, mầu rực rỡ  
Biển sau lòn đém vỗ cửa đầm trêng.  
Nhưng canh khuya trong quan trờ ấm thầm,  
Khách tròn tròn dì vè cùng khói thíc.  
Có những lòi tiệc vui say lười mướt,  
Hòn cao cao, lùi lại cảnh dào nguyên.  
I hưng cõi dâu pháp phết áo muôn tòn,  
Thán chát lịm giữa đêm tan rủ rụi.  
Cá tay chán biến động, cá linh hồn  
Cung lòi dàn theo cõi rực rỡ sướng.  
Đào nguyên ô! Dàn dâu luyến nứa?  
Những khói thuốc u huân trong ánh lúa,  
Tân canh khuya, đón ngà gục bén bén.  
Đào nguyên ô! Bao nứa động Đào nguyên,  
Hồn dâu khát đón tim nở ngòi bướt?  
Người thi sĩ của mày đưa gió rực.  
Lé gó mòn bồn bả những đóm sương.  
Muôn lồng sảng sực rỉ bieng thê lóng.  
Lím cõi cảnh dồi minh trống mộng ô.  
Mòn anh động lán thán vào giò béo,  
Trung ái quan xá vắng lanh luân tàn,  
... Đào nguyên trong giây phút nè man.

Nhung ước cuồn, thuyền dời trời mai mồi,  
Thời gian qua, khòng bao giờ tròi lai,  
Đào nguyên ô!, Bao nứa, vẹn hương hoa?  
Đào nguyên ô! Lâng dang ánh tròng ngà..

KHÔNG DƯƠNG

# NHỀU SÁCH DẠY LÀM THUỐC

BẢNG QUỐC-NGŨ CÓ CẨM CHỮ HÁN, ĐÃ IN LẠI ĐẾN BỐN LẦN!  
(do NGUYỄN-AN-NHÂN và các danh-ý hợp soạn)

1) BỘ « HỌC TÙNG-THÚ » (10 cuộn đóng lâm 1). Giá 6\$00

Vì nhiều cuộn còn lại và vì giấy cũ, đến June 1941 này sẽ lên giá 8\$00

Bộ này gồm cả y-lý và cách liệu-trí của Đông, Tây. Cố dù hình vẽ thân-thể người, các cây thuốc. Dạy kỹ tính các vị thuốc (tính được), cách xem mạch, hóe hòn, kê đơn (cho loa) các bệnh rất kỹ. Lại có các bài thuốc đã kinh nghiệm. Vì việc kê đơn thi có kèm cả chữ Hán và Quốc-ngữ đối chiếu để ai cũng tự kê đơn rất giỏi... Nói tóm lại: Ai có bộ sách này, chẳng những là ở thời đại nào cũng có giá trị, ngoài sự giàu có còn là một thứ gia-bảo để cho hộ-mệnh xong song! (sách dày ngôn ngữ trang) khổ hò. Gùi cả mandat trước là 6\$45, hoặc gửi 6\$45 bằng tem thư trước. Còn gửi khung-hoa giao-ngắn, ai muôn lâm danh-y nén có.

2) BỘ « SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA ». Giá 0\$80

Chi dùng có ít thuốc Bắc (thuốc Tàu) mà ngườ̄ Nhật chưa được bao bệnh nguy-h ẩm. (Có cả chữ Hán và Quốc-ngữ để tiện kê đơn).

3) BỘ « SÁCH THUỐC KINH-NHGIỆM » (g khoa cấp-cửu) I II, mỗi cuốn. Giá 0\$80

Đã in lại lần thứ tư. Vì có nhiều bài thuốc đã kinh-nghiệm để chữa các bệnh nguy-siêm như bị chó ra, rắn độc cắn... Dê-chó, Lợ, Hoắc-loa, ngô giò, Lâu, Dương mai, bị đòn, v.v. Các vị ăn kiêng-ky... Vì có cả chữ Hán nên rất dễ kê đơn. Cố rất nhiều kê đơn.

4) SÁCH THUỐC NGOẠI KHOA ĐẬU. SỐI (lên trái mùa, trái ban). Giá 1\$50

(Có nhiều hình vẽ và bài thuốc đã kinh-nghiệm)

CÒN NHIỀU SÁCH THUỐC NỘA XEM Ở CÁC BÀI SÁCH THỦC KÈ THÊN  
CÁC SÁCH DẠY HỌC VỎ TÂU, VỎ TÂY, VỎ NHAT, VỎ TA, V.V.

Các sách kẽ trên đây ở xa gần muôn nơi cùi rêu trước bằng mandat, hoặc gửi tem thư làm-cuộc-travel, mua buon mỗi thứ từ 3 cuộn và trả hoa-hồng. Thu mandat QĐ cho nhà xuất-bán như vậy:

NHẬT - NAM THU - QUÂN — số 19, phố hàng Biếu, HANOI — (Bắc - kỳ)



# QUAN-VIÊN Ở TRIỀU LÝ TA ĐÓNG KHỔ VÀ DI DÁT?

Làng Định-bảng ở Bắc-ninh, cách phủ-lỵ Từ-sơn  
độ hai cây số, một làng buôn bán đậm đang có  
tiếng xú Bắc ngày nay, không mấy người khôn-biết.  
Chính nó là quê-hometown, là nơi phát tích của  
vua nhà Lý, một triều-dai sánh với mấy triều-dai  
khác tuy ngắn thưa, truyền-nổi chỉ có tám đời vua,  
hơn hai trăm năm (Tây-lịch từ 1009 đến 1224)  
nhưng có nhiều việc văn-trí vỗ-công đáng kẽ và đã  
gây dựng đóng góp vào cuộc tiến-hóa của lịch-sử  
đất-tộc ta không phải là nhỏ.

Sự nghiệp tiền-triều có lẽ đã mờ nhạt ở trong  
tâm hồn phần nhiều người Việt-nam, nhưng miếu  
vũ trai bao độ tang thương thi vẫn khôi hương  
nghỉ ngút. Hiện ở Định-bảng có dinh thờ Lý-bát-  
đế, đã được nhà nước  
kết vào hàng những cõi  
tích cần phải trọng  
nom, bảo-lòn. Du-  
khách bốn phương hay  
đến quan-chém-hàng-  
diện.

Về mặt kiến-trúc,  
mỹ-thuật và đồ thờ xép  
đặt bên trong, có thể  
nói hầu hết đinh miếu  
ở xứ ta đều xuất nhập  
kiểu cách gần giống  
như hau. Cú lẩy nội-  
dung đinh làng này suy  
ra dai-thê định làng  
kia đirect. Song, dinh Lý-bát-de có một vài đặc-  
diểm, nhiều người đến xem tài phải nhận thấy  
ngay và không khỏi lấy làm lạ.

Nhất là hai pho tượng đứng hai bên hương-án  
giữa dinh. Hai pho tượng ấy cùng hình-dung người  
đóng khố, ở trần trung-truc, chân không có giày  
hết giã. Một tượng giờ hai cánh tay lên, như nhà  
quyền-thuật Anh ngày nay thủ-thể trước mặt kẽ

Lắm khách viễn-phong, không thuộc lề-lục và  
lịch-sử Nam, bảo đây là kiêu-mẫu vệ-binh ở  
trong hoàng-cung nhà Lý, hoặc là phu-cá-của  
một hàng quan-viên ở triều ấy đưa-so thế ấy



cho nên nhà vua nuôi những lực sĩ để ngày  
ngày đánh vật cho ngài xem, chỉ tỏ ra vua dân  
nước ta thử-thời có tinh thần thượng-võ lâm-vây.  
Hèn chi có những vỗ-công to-tát, như Lý Thường-Kiệt giẹp Chiêm-thanh và đem binh đánh sang tận  
châu Ung, châu Khâm của nước Tàu, còn ghi dấu về  
vang ở trong lịch-sử.

Đến như quan-phuc, thi ở triều Lý cũng đã có vé  
phép tắc chính-tề, không còn đâu che dày xèo  
xưởng như tháp Lạc-hầu Lạc-tường nřa.

Tuy sứ sách ta có cái khuyết-diểm không chép  
kỹ những lẽ nghĩ văn-vật đời xưa, nhưng xem một

chẳng. Có người cho là nô-bộc (*esclaves*) nhà vua,  
để thường khi làm trò cho vua giải buồm, cũng như  
với ông vua cao-hầu Án-đô có một tháng lùn pha  
trò làm vui vầy. Ngay trong những quyền Du-lịch  
Chí-nam, ví dụ quyền nhà in *Taupin* xuất-bản,  
người ta giới-thiệu hai pho tượng đóng khổ ở trên  
với các du-khách đại-khai như thế.

Ấy là một sự nhân-thức sai lầm, không tốt cho  
lẽ-nghi tiền-triều nước ta.

Ai cũng biết nước Nam nhất nhì phỏng theo  
chế-dó văn-vật Trung-quốc. Triều Lý ta ngang dời  
nhà Tống bén Tàu, là đổi mới sự triều-nghi quan  
phục đã bày vẽ hoa-lệ rực rỡ lâm rồi, không lẽ  
nào một vị quan-viên ta ở triều ấy, dù ngồi hèn  
chức mọn đến đâu, lại  
cố thè dừng ở miếu-  
đường hay ra trước mặt  
dân với cách trang-sức  
thô-lau đến thế cho  
được!

Ký thật mays pho  
trụng ấy có tên gọi là  
« ông dò », tức là mays  
bắc đố vật của nhà vua.  
Chúng ta có thể lấy đó  
mà suy biêt ở Đời Lý,  
nay phải đánh Chiêm-  
thanh, mai cự với  
Trung quốc trong nước  
thường phái châm  
việc rèn binh tập vỗ,

cho nên nhà vua nuôi những lực sĩ để ngày  
ngày đánh vật cho ngài xem, chỉ tỏ ra vua dân  
nước ta thử-thời có tinh thần thượng-võ lâm-vây.  
Hèn chi có những vỗ-công to-tát, như Lý Thường-

vài quyền cõi-thu Tàu cũng biết được đại-khai dàn  
ta dưới triều Lý ăn mặc ra thế nào.

Fan-Che-Hou (đọc theo chữ Hán) nói, tôi chưa  
khảo được làm khám sao tinh Quảng-tây ở thế kỷ  
13, viết ra nhiều sách nói về chính-sự phong-tục  
các xú ở miền nam nước Tàu, có đoạn biên chép  
khá kỹ về người Việt-nam ở dưới nhà Lý, từ việc y-  
phục cho đến việc công-sự Trung-quốc.

Theo ông ta tự-thuật, thì người Giao-chi thuở ấy  
đều búi tóc, đùi chân không, thường bực cao sang  
cũng cung giữ thi thể. Duy có điều phân biệt, là  
người cao sang thi gài búi tóc bằng dây trâm vàng,  
kè dưới chì được dùng trâm bạc hay sắt. Trong  
mặc áo dài màu vàng, ngoài phủ áo chẽn cụt tai.  
Những người ở hực tròn-truồi,  
đều mặc áo dài đen, đội khăn  
đen, quần như đầu riu ở phía  
trước. Khi đi ra đường, đầu  
đội nón lá to, tay cầm quạt  
lông cò, thỉnh thoảng thấy họ  
di dép da. Họ bảo lồng cò kỵ  
rắn. Đầu bà hay mặc áo xanh  
bên ngoài, phủ áo den bên  
trong và tay dài lụng thung,  
cõi cao.

Vua ngự bằng xe, người kéo,  
các quan thi ngồi võng cảng,  
hai đầu có hai người khiêng.

Trước cung-môn nhà vua có  
treo một quả chuông lớn, để  
dân có việc gì oan ức thì đánh  
chuông ấy mà kêu ca.  
Người Annam không biết chế-  
tạo giấy bút, phải mua ở bên  
Tàu sang và rước cả những  
danh-sự Tàu qua dạy học nữa.

Về việc di-sứ, vị quan Tàu nói trên thuật một  
chuyện buồn cười : nước Nam không chịu bái voi  
cho vua Tống, một hai đồi nạp công mà thôi. Câu  
chuyện chí-tô ra người mình thần-phục thiên-triều  
đến cõi-diêm. Mặc dù đã có gan thích chữ tháo-  
mã vào mặt hồn nghìn tu-binh Tàu rồi duỗi về  
bồn-quốc, mặc dù có lẩn dᾶ đánh vào nói - dia  
Tàu, nhưng xong việc đó rồi lại vẫn kiêng sợ và  
chậm chí tiếc công nhà cũ.

Fan-Che-Hou nói hồi đó vua Tống mới tức vi,  
nước Nam dâng biểu xin cho phái sứ-thần dâng lê  
công sang tận Biển-kinh chúc mừng. Nhưng vua  
Tống không muốn phiền sứ-hộ an-phat bài  
thiệp tới kinh-sư, cho nên hạ-chỉ bảo sứ-hộ chỉ đến  
biển-kiêng cảng đỗ. Lại truyền lệnh cõi quan trấn-  
thủ biển-cường chỉ lấy một phần mười lít công  
thoi, và xuất tiền mua lấy 10 con voi Giao-chi để  
gang năm dùng vào việc tế-nam-giao.

Thế mà Giao-chi dâng biểu kèo nải mài về việc  
cho sứ-thần dâng lê tiến-công đến tận kinh-dō; còn  
voi thi họ không bán; họ nói thiên-triều cần-dùng  
thì họ xin dâng đỗ số, chờ không dám hàn. Đến lê  
công mà thiên-triều đã có hão-y-chi thâu-nhận một  
phần mười, Giao-chi cũng không chịu thế. Họ ní-chó  
đưa thiên-triều phải nhận toàn số mài nghe.

Sứ bộ Giao-chi ăn chục nǎm chờ ở biền-giờ từ  
mùa xuân cho đến mùa thu, mới được nhự-nguyên.

Vua Tống cho phép vào kinh-bé-kiến và truyền  
linh cho biền-thần (quan-triền biền-giờ) hướng dẫn.

Mười lăm con voi di một đoàn dài, con nào cũng  
chỗ đỗ nặng trĩu và trang-sức kin-mit, den női  
chẳng còn thấy mặt mũi ở đâu. Trong số ấy, 10

con dâng vua Tống theo ý ngài  
muốn, còn năm con là vật tiến  
cống theo như lệ thường. Mỗi  
con voi đều có bành nạm vàng  
đát bạc sáng chói, từ đầu-tới  
chân cũng bao bọc những đồ  
trang-sức toàn bằng kim ngân  
và güm-vóc, cõi kỳ hoa my.  
Bốn chân lại đeo chuông đồng  
khánh bạc, nghe kêu inh ỏi.

Sứ bộ gồm có một viên  
chánh-sứ, Đoàn-tu Tu, hai viên  
phó-sứ, Lý-bang Chánh và  
Nguyễn-văn Hiên, thêm mấy  
chục người tùy-phái, dù các  
phẩm-trật. Một khi bước vào  
đất Tàu, họ thay đổi hán-y-  
phục và thói quen ở nhà. Mỗi  
người đội một chiếc mũ, như  
mũ đầu-máu của quan-vo; chân  
đi ủng bằng đá. Lúc nhập triều,  
họ mang hâ dỗ, thắt dài nam  
vâng, mặc xiêm cũng thêu chỉ  
vâng, tõi châi lâng hóng, bõi  
dầu tron mươi, rồi đội mũ-triều làm bâng lúa  
den và xép thành những nếp nhô ti.

Lúc ở-sứ-quán vào triều, các quan sứ ngồi võng  
trần, xùm cách trang-hoàng ráng đep.

Fan-Che-Hou kết luận: Người Giao-chi sang đất  
nước Tàu, bõi cả thói quen chán khóng và búi tóc  
dung ngực như hình cây bùa cắm trên đinh-dầu.

Thế ra người Tàu này cũng bảo quan-liê ta ở  
triều Lý đỗ đât? Theo ý tôi nghĩ, chính vú cũng  
nhận sa. Những y-phục và nhự-tingruong của sứ-bộ  
ta mà va dã tâ trên đây, tất nhiên là y-phục nghĩ  
trường của quan ta vẫn thường dùng ở nước nhà  
khi vào chốn triều-miếu, không phải chỉ hùi di-sứ  
sang Tàu mới biết trang-sức thế đâu.

Những người thấy tượng hai ông đỗ vật mà nghĩ  
quán đới nhà Lý đóng khổ di-dắt, y hán dã chịu  
anh-hưởng về sự nhân-thức trong quyền-sách của  
Fan đầy chàng?

Q. C.





## VĂN THO'

### Lảnh phòn-hoa

(Tổng những bài HÀ-THÀNH)

**Đi ! — bỗ sau lồng lợp bụi đời  
Cửa trời dâ-hội... ánh xà xói...  
— Vá tàng đêm thắc, nắm thao thắc  
Mong ngóng tin nhâ... ó ý thời !**

**Giả giải yêu kiều giấu nhợp nhơ,  
Lần trong lè-bạc, giưa phù-hoa !  
— Tay buôn l nhung muôn xa...  
xa mãi:  
Cảm một linh-cảm dê hึง hờ !**

**Ai bảo : « Sao đành rái áo di  
Gây chí thương nhớ cuộc phản-ly ? »  
— Biên tho, rố ý trên giọng mục,  
Rắng : « Bởi đời ta chẳng có gí ! »**

**Ở đây lúa giải thảm mènh-  
mông:  
Trong giờ quên, tan dịu mong lồng  
Không bức cao-siêu, không bận tri...  
Chieu thu, hồn mờ dồn thu-không,**

HỮU NAM

### Tinh tho

Có nghĩa gì đâu một gởi trao,  
Một lời hứa-hẹn của môi dão?  
Bơ-vo tôi dặn và tôi dặn:  
— « Lòng tré, em ơi, chớ ngọt ngào. »

**Tôi đã từng phen nén gót vang  
Gởi đâu trong giờ chờ hương vang,  
Say hồn đón nắng, cười theo nắng,  
Quên lăng hoa thơm nô dặm dặng.**

**Tôi đã từng phen ngâm tung-bùng,  
Ôm trán sụt sống, cuộn theo tung,**

Rất nhiều hy vọng, bao nhiêu móng  
Kieu-hanh lam tôi cứ lạnh-lùng.

**Nhung đén chiều nay, có một người  
Một người kiêu-diếm của lòng trai  
Gởi tờ thư tim, duyên vân-tr,  
Gởi ghém cho tôi nhịp sóng doi.**

**Với mảnh hồn rún như sợi ro  
Giờ tay đón lây chút tình tò,  
Song tôi khô-khao, ngu-ngo quá;  
Người ấy, than ôi, tưởng hึง-hờ.**

**Tôi biết lầm sao nỗi nhõnh nhõng  
Khi chiều im-lặng xuông bến lồng  
Khi chiều im-lặng giáng đổi cánh  
Ôm áp không gian — có giò lồng...**

XUÂN-LŨ

### Dại khờ

**Trên đường nắng, tôi làm như bờ-  
ngõ,  
Như vó tinh di đến rết tự-nhiên.  
Lòng thi yêu nhưng tinh khôn nói  
rõ,**

**Ói ! Tôi vụng-về, ngô-nghệch, tôi  
diễn.**

**Tôi cứ bảo : Cắn chi mà phải nói?  
Tôi yêu nắng, nắng sẽ biết tôi yêu;  
Tôi đã thắp được hồn tôi sáng chói  
Đè dáng nắng, Sung-sướng biei bao**

**Nhiều!  
Tôi thao-thức nhungen đem trường  
không ngõ,  
Trí bàng-khuâng, tim rao-rực, tôi  
tim**

Qua cửa hé, ở trên trời linh-tú,  
Đôi mắt nàng chưa cá ánh sao đêm.

**Ói dáng-diệu!... Tôi hằng mơ suối  
tóc,**

**Nhưng đêm vắng tôi mãi ngâm sòng  
Ngân;**

**Tôi áu-yêm nắng-niú ham rắng ngọc  
Trong mơ thôi; tôi không dam lại  
gần,**

**Tôi kinh-cản yêu nắng, yêu im-lặng;  
Bảng tinh cảm, tôi tha-thết say me.**

**Tôi yêu nắng, nhưng lòng tôi vẫn  
vắng,**

**Gởi tinh di, tôi chẳng được tinh vè.**

**Nắng gần tôi, tôi e-dé chẳng nói;  
Nắng xà rồi, tôi rát đôi nhô thương.**

**Tinh hưng-hờ, tôi đì tim nèo tôi  
Có chan nắng in dấu ở trên đường.**

**Nhung thất-vọng, ói vó cung thất-  
vọng:**

**Như ai đem nước lạnh rời qui hồn/  
Tôi mồi gỏi trên đường đổi lạc-lồng  
Và bơ vơ, không tim thấy gí hơn.**

**Nắng oi nắng ! Vì bảy giờ gấp lại**

**Thém một lần, tôi e-nỗi thao-thao.  
Buổi đầu kia, ói tôi đang khô-dai,  
Bởi ta thường có lẽ đã yêu nhau,**

NUOC-KIEU

# HƯƠNG KHÓI

Chuyện ngắn của NGỌC-HOÀN — Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH

không hiểu lòng vự :

— Sách dạy « Bát hiếu hữu tam, vô hâu vi đại ». San này mà không con cái nái dõi khói hương, tức là phạm mội lỗi lớn với ông cha. Minh còn trách gì tôi than vắn ? ...

Nhung may thay, đến năm gần bốn mươi tuổi, bà Hương sinh hạ

được một trai. Cái nguồn vui sướng của ông bà đã trở lại, hi vọng của

ông bà là đáo dat. « Hả » là tên do

ông nghĩ ra để cho con trai, cốt

dể kỷ niệm cái mừng đặc nhất

của bà trong cuộc đời chung...

Đè đánh dấu những ngày tung

bừng hạnh phúc ấy, thời-gian cứ

lạnh lùng vỗ cánh bay đi ! Cho đến

năm cậu Hỷ vừa biết cách sấp

đi học thì ông Hương bị bệnh qua đời... Từ đây, hai voi bà phải gánh

lấy cả một giang — san nặng nề. Bà

tần — tảo nuôi con ăn học, và chịu

khó khăn dùm nên vải ba năm sau,

ba dã tặc thêm được mấy mầu

ruộng gom góp vào cái co-nghiệp

của tôi tiêm... Rồi chuỗi ngày hằng

phẳng lại kế tiếp nhau mà êm lặng

trôi qua, chỉ để lại nhiều nếp rán

lên dì tích trên trán bà.

Chợt một bùa trai, bà bù dương

cấy lúa ngoài, một người làng tát

tát chạy ra nói : chẳng ra hot (cái

nó) ấy bà đến còn nòi tên bảy giờ) :

— Bà Hương về mà xem, thằng

Hỷ nó chết đuối rồi kia kia !

Bà rú tím, vứt tung bò mạ đang

cắm ở tay, vừa chạy vừa khóc

không ra tiếng...

Trên bờ ao cạnh nhà, người ta

vừa vớt lên một cái xác tre cứng

đờ, xác Hỷ. Bà tra tréo lên :

— Ông bà làm phúc cứu cháu

với !... Rồi bà gào bà khóc như một

kẻ mất hồn... Người ta cầm hai

chan cái xác chết quay lì thành

nhiều vòng tròn, người ta xác rõ

tên vai, chạy di chạy lại nhau phi,

doan người ta lại bỏ nó vào cối mà

xay như ... xay lúa, và để rút cục

thay một kẽ quả đau thương ; cái

Bà bye mình lầm. Bà giận Đạo it

Nhiều lần, ông phải bắt ví để

xác vẫn nguyên là một cái xác không hồn...

Sau cái tai nạn thảm khốc ấy, bà Hương thấy mình già sạm đi thêm vài chục tuổi. Và cũng từ đó, câu "Bất hiếu hứa tam..." lại trở lại vang vang trong cõi lòng trống lạnh. Xưa nay bà có làm điều gì bạc ác đâu, mà đến nỗi hóa ra vô-phúc thế này... Rồi mai kia đây, khi bà đã ngủ yên dưới nấm cỏ xanh, ai là người hương khói phung thơ gia-tiễn? Thân bà nào bà có lo gì, song còn chồng bà, ông cha bà, chẳng lẽ các người ấy, xưa kia ta nhân tình dusk, mà một ngày sắp tới đây, lại sẽ phải ở miến kim-hồn và vẫn chào lái da ur? Không thể như thế được. Trong họ ngoại lang, người ta sẽ mỉa mai bà, sẽ dùng bà làm một cái bia miệng để khuyễn rắn con cháu, như thế thì còn gì là thê-thống gia-phong? Mái có phải lỗi ở bà đâu cho cam! Chungi quyết chí tại trời.

Nhưng một sự ngãy nhiên đã khiến bà trái được mối ưu tư: Người con trai cả của người em chồng bà thường đã bỏ thân bên «tan thế giới» nay bỗng dò về. Vì thế, em chồng xin bồ dâng người cho con thứ hai, thằng Đạo, (mà cũng là thằng ú) để sau này chép gậy cho bà và ai thừa thi ông Hương. Bà nhận Đạo và làm con kế tự vừa lúc Đạo thi đậu bằng Sơ-học pháp-phiết. Phản vi muốn lấy tiếng với làng xóm, phản vi muốn trông cậy ở chàng về sau, nên bà đã chịu nghe lời nhiều người biết «cách thức về sự học hành» — mà lẽ tất nhiên trong số đó có em chồng bà — thất lusing buộc bụng để cho Đạo ra học ngoài trấn. Người ta tính cho bà rõ ràng phi tồn hàng tháng về Đạo chỉ đến mười lăm đồng bạc là nhiều... Số tiền ấy hà trống vào vườn ruộng cũng thừa đủ, có gì đáng ngại?..

Ngày đầu đã hơn hai năm nay, từ khi Đạo ra Hanoi học, bà đã phải tốn kém một cách không ngờ. Nay chàng lấy tiền mua sách vở, mai chàng xin

tiền may quần áo, thật là đủ thứ rồi mà chàng vẫn phản nản không bằng anh, bằng em...

Bà có ngờ đâu rằng Đạo đã biết chỗ nhược điểm của bà, đã lợi dụng sự chiếm mến của bà, hai điều — kiện do óc lo-xi về hương khói gầy nén!... Không riêng gì việc tiêu pha, rất nhiều lần Đạo đã xúi sự trái với bồn phận và quâc cái địa vị của người cháu kế-ur, mà bà cũng phải lặng ngơ: lâu dần, cái óc lo-xa kia khiến bà trả nên phục đồng với Đạo.

Ngày hôm nay, câu hát của bên nhà láng giềng lại làm cho bà rung rung nước mắt. Lòng bà, tưởng chừng như đã khóc héo từ lâu nay bỗng lại phải rò rỉ tiếc thương một đũ-vàng xá mờ...

Lòng thương con bồ dâng người cho em dìu dặt như em ru-tu: Người con trai cả của người em chồng bà thường đã bỏ thân bên «tan thế giới» nay bỗng dò về. Vì thế, em chồng xin bồ dâng cho bà người con thứ hai, thằng Đạo, (mà cũng là thằng ú) để sau này chép gậy cho bà và ai thừa thi ông Hương. Bà nhận Đạo và làm con kế tự vừa lúc Đạo thi đậu bằng Sơ-học pháp-phiết. Phản vi muốn lấy

tiếng với làng xóm, phản vi muốn trông cậy ở chàng về sau, nên bà đã chịu nghe lời nhiều người biết «cách thức về sự học hành» — mà lẽ tất nhiên trong số đó có em chồng bà — thất lusing buộc bụng để cho Đạo ra học ngoài trấn. Người ta tính cho bà rõ ràng phi tồn hàng tháng về Đạo chỉ đến mười lăm đồng bạc là nhiều... Số tiền ấy hà trống vào vườn ruộng cũng thừa đủ, có gì đáng ngại?..

Ngày đầu đã hơn hai năm nay, từ khi Đạo ra Hanoi học, bà đã phải tốn kém một cách không ngờ. Nay chàng lấy tiền mua

quần áo, còn hơn mang lội lớn với tó tiêm...

Trên cảnh xoan dừa nhà, một con chim gáy rời rạc lên tiếng báo trưa. Vâ... đáp lại liêng hát ru em não nột, trời lo xanh biếc như cũ mỗi lúc một cao thêm...

Bà Hương vừa ăn xong bữa cơm sáng đã thấy tiếng chuông xe đạp kêu ran, ngoài ngõ. Bà nghịch thầm, vira mừng vui sướng: chắc thắng Đạo!

Đạo nhanh nhẹn trong bộ áo phục chài chuốt, hùng dũng nện mạnh gót giày trên sân gạch.

— Bà xôi cơm chưa?  
— Tôi vừa ăn xong, anh à.  
Đạo nói thẳng ngay vào đầu-dè:  
— Bà nhận được thư của con rồi chứ!

Bà Hương ngẩn ngơ, giọng run run:

— Nhận được rồi, nhưng anh tính bảy giờ ở nhà quê, dương múa cay-cay, làm thế nào cho ra tiền!

Đạo làm vẻ hiếu-thảo:  
Thưa bà, con cũng biết thế, nên có đám xia bả nhiều đâu. Con chỉ xin dù may mặc. Bá xem, con có đám hoang phi như các anh em bạn ngoài tình bao giờ?

— Anh lấy bao nhiêu tiền may quần áo rồi, làm gì đã thiếu mặc!

Đạo cau mày: mặc tay tốn lấm, bà phải biết. Tiền trước kia là để may hàng nực; tiền bảy giờ để may hàng mầu thu. Rồi ít tháng nữa con phải sắm hàng rét kia!

Sao trước kia anh bảo mặc quần áo tay ráo quẩn áo ta. Nếu

tổn quá, anh lại may quần áo ta mà mặc vậy. Anh nên thương tôi. Nhà thi nghèo. Đấy, anh xem, chủ mì dì có đè lai cho tôi gi đầu!

Đạo phật ý:  
Hừ, mặc ta! Mặc ta đè chung nó bảo là cù lý Định dù à! Vâ-chàng chơi tim được một kế đê lè bà Hương: vâ-lại nhà trường người ta bắt phải ván tay!

Bà là Đạo định dối minh, bà Hương quả quyết nhìn vào mặt Đạo:

— Anh trưởng nhà phong lưu thiêng nha nói thế chứ, thằng Bán con ông Lý làng ta cũng học trường với anh sao nó vẫn quần áo an-nam được?

Đạo bắt đầu cầu:

— Bà nói thế mà bà nghe được! giò trong nhà không có lây một

Thằng Bán là đỗ nhãi nhép mồi đồng, một chữ, bà biết làm sao

dược?

— Bà muốn làm sao thì làm. Bà

đi vay rồi bà trả sau.

— Vay ai bảy giờ! Hay chủ nợ

sau con vè lấy vây!

Ô hay, chủ nợ sau! Đã hết mùa

rồi mới có quần áo mặc? Chuyện

nha que!

Bà Hương không nén nổi khóc

tâm nữa, úp mặt vào lòng khóc nức

nước. Tại sao bà lại phải chịu hàn

hạ tàn nhẫn của một đứa con hờ! Sao nó lại dám lồng l้อน với bà

đến thế này? Phải chàng là bởi

thiếu tình ruột thịt?

Đạo, hai tay đút túi quần, đứng

lặng nhìn khói chui cảm động.

Chàng chỉ trừng đèn bún quần áo

lịch sự đùi chủ nhật sao di dù chay

phèn. Chàng sẽ làm cho chàng hạn

choáng về cách phục sức hợp thời

trang của mình. Rồi đầu chàng

đeo bông bừng bừng. Con mèo tam

thê ở đầu vè trống thấy chủ quen,

vợ đón quấn quit lây Đạo, miêng

kêu tiu tiu. Đạo hực miêng hày mũi

bà chàng thương con? Nhưng bây giờ, bà con vật ra xa. Con vật

nhu-mi ngữ chử dùa với, mình ngọt' duối nhảy tên đầu 'gối' Đạo. Chàng diễn tiết, quay tay túm ngang lung mèo, quật thật mạnh vào mặt tảng đá kẽ chân cột. Con vật rít lên mấy tiếng thầm thuong, giây giữa vài giây rồi tái thở. Bà Hương đã ngắt đầu lên chêng-kien cái cử chỉ tay - bao ấy. Đạo hỏi to:

— Thế nào? Không thi đê tôi về nhà thấy tôi tội; tôi xin vậy chư!

Bà Hương như thoảng nghe thấy lời chê bài làng xóm: Đã nuôi nó đê nó phung thờ sau này mà lại đê nó về bám vào bô me ác...

— Già nhà có sẵn thi bà đưa con tiêu ngay. Nhưng không có, bà biết làm thế nào! Con hãy thử cho bà vài hôm nữa.

Đạo buông xong:

— Thôi, thôi! Không cần nữa, không cần nữa...

Rồi chàng ngay lập tức vang lên gác. Bà Hương nhìn theo, lòng vò cùng tấp cay. Bà muôn khóc lên thật to, nhưng khóc không ra tiếng. Đến khi Đạo ra đến gần loạn đập xe đạp di, bà sực nghĩ ra, vội gọi:

— Nay oh!

— Cái gì?

— Đây, cc. nến dây rồi!

Đạo quẳng mạnh chiếc xe vào thân một cây cam, quay trở lại, làm cho trời tình đê lây lòng bà Hương:

— Con biết bá khéo xoay-xở lắm mà!

Bà đưa tay lên vành tai, run run tháo đài khuyên vàng dang deo, chia cho Đạo, nói qua hai hàng lè:

— Anh đem đài khuyên di cầm

(xem tiếp trang 34)



# BAO GIỜ THÌ LOÀI NGƯỜI SẼ BỊ TIÊU DIỆT

của NGUYỄN - TĂNG - PHÚ

Câu hỏi ấy, ai mà có thể lý giải được.

Tuy vậy, ở đời không có cái gì là vĩnh-viễn cả.

Bao nhiêu nhà tiên-trí có tiếng đã từng đoán về vận-mệnh các bắc vua chúa, các ông lồng-thống và của bao nhiêu người khác, vậy mà đến cái ngày cuối cùng của nhân-loại đều im-hol lặng-tiếng. Phải chăng sức học của các ông đó chưa đủ để hiểu được những sự bí-mật của Trời?

## Ngô qua quyền Mạc-thị-Lục (Apocalypse)

Ta hãy dò-lại quyền Mạc-thị-Lục của ông thánh Jean. Lời 12 của nhà tiên-trí đó bì-hình khống kén những câu sấm của ông tráng Nguyễn-binh-Khiêm nước Việt-Nam có nói trước cái-ngày diệt vong ra làm sao.

Nhưng nguyên-nhân của cuộc tàn-phá xí-dai sau này ở đâu mà ra? Đến bao giờ «bay cái kén sẽ cảng thòi lên mót lúc»? Khi nào giữa đám mây mờ sẽ hiện ra con vật kỳ-quái? Ngày nay chúng ta mới hửi được cái nghĩa thấu-bí của câu «bay cát den sáp» và «bay cát cối cửa sự gián dã và thành Babilone»? Sau cùng đến bao giờ mới được trông thấy «báu tặc long-trọng của đức chúa Trời» và «thánh Jérusalem được thành hóa»?

Khoa-học cũng cố tìm để giải-quyet bài lính đố khó giải-quyet ấy. Phải chăng một ví-banh-tinh nào đây sẽ chạm phải một ví-hanh-tinh khác vì người ta đã tính nhầm sức nhau-nhau hay do nhầm đường đi của nó? Hay là cái đùi lùa dài lè thè của một ngôi sao chòi nào sẽ chạm vào trái đất mà chúng ta đang sống? Hoặc giả mà trời sẽ lạnh đùi, nứt vỡ hành-những mảnh vụn tung toé khắp mọi nơi làm tan nát những mặt trời khác? Có nhẽ một ngón tay bí-mật nào sẽ làm cho các ví-tinh-lùi lấp-lánh

trên bầu trời xanh thăm kia đang quay cuồng phải súng-súng lại hay sẽ làm sai lạc những luật thăng-bảng trong vũ-trí đùi? Cố chịu sau cùng của loài người sẽ bị chết vì lạnh, vì girom đao hay vi-lùa?

Biết!

Tuy lài, cả các nhà tiên-trí, những người đã viết ra những quyền sách được coi như những thánh-thúy, những người được thần-thánh lính rám-dến như những nhà truyền giáo, hay những người mà sách viết ra đã đội bá phœn bí-phê-blub gât-gao như Nostradamus, tuy họ đã bao-trước mang trái đất chúng ta đang song sẽ có một ngày cuối cùng rất dữ-dỗi, rất thảm-khổ, tuy họ đã «đóng-long đồng-dòng ràng một sự khung-bộ chua-bao giờ thấy gãy» nên bởi một cuộc chiến-tranh hay một cuộc cách-mệnh sẽ làm cho lòng người phải diêu-lùng, khô-sở và bị cái nạn đết-vong, nhưng không một ai nói đến cái ngày ấy cả.

Ngày nào?

Một người đã lên tiếng trả lời câu đó.

### Malachie

Ai? Đến bây giờ người ta vẫn còn chưa biết; rõ-dịch xác là ai, và có nhẽ không bao giờ người ta biết cả.

Nhưng ở đâu đây, trong những nơi lưu-trữ công-văn của thế-giới, có một quyền sách có nhũng điều

đự đoán thật ghê-sợ. Quyền sách đó cho ta hay rằng một ngày kia — nếu có sai cũng chỉ vào khoảng độ mười năm trở lại — một ngày kia-trong khi các ví-tinh tự đang quay cuồng theo-dòng nhau, một báu tay bí-mật sẽ lâm cho cuộc chay thi là lung-ý ngưng-hàn-lai.

Người ta không biết tác-giả quyền sách đó là ai, và sau nhiều năm tìm kiém người ta cho rằng sách đó do một ông thầy-dòng người xứ Ái-nhĩ-lan (Irlande), ông thánh Malachie làm ra.

Malachie! Người ta đã đọc thấy cái tên đó trong quyền Thánh-sứ (*Histoire sainte*). Ông là một trong mươi hai nhà tiên-trí của bộ Cuu-uo-kihn (*Ancien Testament*).

Sinh năm 1094 ở tỉnh Armagh, một tỉnh nhỏ bắc Ái-nhĩ-Lan, ông được một nhà âu-si đãi-lòng tin ngưỡng-chí dẫn cho về đường tôn giáo. Đến năm ba mươi tuổi ông được cử làm cố-dao tinh Comor, rồi được thăng chức đại-giám mục ở ngay nơi chôn-rau-cất-rốn. Ông hay về các miền nhà quê để giảng đạo, sau được cử làm chưởng-giáo tinh Down. Tiếng tăm ông càng ngày càng lừng-lẫy ở Ái-nhĩ-Lan và ai cũng coi ông như một vị sứ-mệnh của Chúa. Ông mất ngày 2 November 1148, ở nhà tu Clairvaux. Thánh Bernard đã vuốt-mắt ông và cầu nguyện cho linh-hồn ông...

Đến năm 1595, có một người tên là Arnold Wion cho in ở thành Venise (đại-lợi) một cuốn sách mà chí cái tên sách không thõi cũng đã báu-hoàng-biết sự-là và đã gây nên một cuộc báu-chiến (*Lignum Vitae I* (Hé đỗ của sự sống)).

Bó gần như là một cuốn từ-diển những ví-thanh, những nhà-thông-thái hoặc những người quyền-cao chức-trọng thuộc về dòng-thanh Benoit. Khi viết ra quyền *Lignum Vitae*, Arnold Wion — cũng tu vè

dòng-thanh Benoit — chí-vàng theo cái-trào-lun của xã-hội lùi-hồi-giờ. Quyền sách đó sẽ bị người ta quên đi nếu đến-mục D về chỗ Down, tức già-không-nói-dến — lần đầu tiên — một Itali-liệu-rất-là-lùng-ghê-sợ mà, theo-tác-giả, do Malachie viết ra.

### Cuốn tài liệu đó có nhũng gì?

Sau khi nhắc-lại trong vài dòng, cái-tiêu-sứ của vị thánh Xu Ái-nhĩ-Lan, Wion viết thêm :

«Malachie có ý dự đoán về các bậc giáo-hoàng. Những điều dự đoán ấy cũng ngắn và chưa-hè dem-in. Vì-những người muốn biết-ren-tôi cho hép-sau đây theo-hình chinh.

Tất cả có một frâm-mười-một câu dè từ vét-theo-thì-ván-khắc vào nhung-tím-bia. Mỗi câu có từ hai đến bốn chữ latin và mỗi câu phải thích-ứng với triều-của mỗi vị giáo-hoàng nào. Chúng tôi chi-sao-luc nhung-câu có quan-hệ-mặt-thiết đến-những-vị giáo-hoàng-ganh-tuoi ta-nhất, nghĩa là nhung người kế-vị-thánh Pierre kè-ù-cuộc Pháp-quốc cách-menh-thòi-vè đây:

*Aquila Rapax* (con chim ưng Aquila rapax)

*Canio et Coluber* (chò và rắn): Léon XII

*Vir religiasus* (một/người-mộ-dạo): Pie VIII

*De Balneis Etruriae* (ở Balneis-thuộc-về-Etruria): Grégoire XVI

*Cruz de Cruse* (chữ-thập-ở-chữ-thập-mà-rà): Pie IX

*Lumen in Caelo* (ánh-sáng-trên-trời): Léon XIII

*Ignis Ardens* (bồ-duo-rue-i-chay): Pie X

*Religio depopulata* (nhung-nước-theo-dạo-Cơ-Đốc-bị-giảm-nhân-số): Benoit XV

*Fides intrepida* (lòng-tin-ngưỡng-dâng-mạnh): Pie XI

*Pastor Angelicus* (người-mục-sư-thanh-khiết-như-những-thiên-thần): Pie XII

*Pastor et Naula* (mục-sư-và-linh-thùy):

*Flos florum* (dóa-hoa-của-những-jes-hoa):

*De medicante lunae* (có-nhiều-nghĩa-xin-xem-ở-dưới):

*De labore solis* (công-việc-anh-sáng-mặt-trời):

*De gloria Oitiae* (sự-vinh-hiển-của-cây-cẩm-lâm-olivier):

Sau cùng-lời-dự đoán tiếp-thêm :

«Trong-khi Công-giáo-bị-ngược-dài-dến-cực-diêm-thì Petrus Romanus (Pierre-de-Rome) sẽ-lên-tri-vi, và ngài sẽ dem-thâ-lü-con-chiên-giúp-những-sự-khô-cực-nhiều-khắc-kết-xiết-dược. Sự-dù-qua-rồi, tinh-thanh-có-bày-cái-dồ (Rome) sẽ-bị-tàn-phá-và-vị-quan-tòa-ghê-gớm-sẽ-xứ-án-dần-chung...»

### Những sự ngẫu-hợp-làm-rối-lòng

Đã-hẳn-rằng, sau-khi-những-nhời-du-danh-dò-được-in-ra, không-một-ai-tìm-là-thứ-Lúc-bấy-giờ-co-xây-ra-những-cuộc-bút-chiến-rất-ráo-rít-gay-nên-hồi-sự-can-thiệp-của-cha-Menétrier, một-thay-to-giông-Da-Tô. Cha Menétrier buộc-cho

bội-dòng-tuyên-cử-giáo-hoàng-hợp-năm-1590-dể-hầu-cho Grégoire XIV, dã-viết-ra-chỗ-tài-liệu-dó. Nhưng-lời-dự đoán-thì-mất-tà-cát-giá-là-không-một-người-nào-biết. Với-chúng-ta, chúng-ta-không-cần-biết-rõ-ràng-tác-giả-quyền-sách-dó-là-Malachie-hay-là-một-viên-pháp-sur-do-thái-không-tên-tuổi-nào-dòng-thời-với-Nosradamus. Chúng-ta-chỉ-biết-rằng-quyền-sách-dó-có-thực-và-lành-lung-như-sắt-dá, nô-bão-ta-ràng...»

— Thế-giới-đã-bị-giết-vong-vào/ngày....

Nhưng-trước-khi-tin-những-nhời-tiên-trí-của-Malachie, ta-hay-thì-tim-xem-những-nhời-du-danh-về-các-bậc-giáo-hoàng-dâng-không. Sau-day-họa-may-ta-có-thể-bé-dược-cái-mản-bi-mật-nó-chikin-tuong-lai-không-cho-dôi-mắt-phâm-tuc-của-ti-biết-denn.

Muôn-tim-dè-giảng-nhữngh-111-câu-dè-từ-ấy-thì-phải-viết-cá-một-quyền-sách-dày. Tuy-có-nhiều-câu-thật-tối-khổ-biết, nhưng-ta-cũng-phải-phục-rằng-rất-dùng-với-doi-các-bậc-giáo-hoàng-mà-chúng-âm-chỉ. Và-những-ai-xin-day-doi-với-những-câu-sâm-hay-những-nhời-tiên-trí-vẫn-lòng-hỗn-nghĩ, sẽ-thay-bối-lại-rồi-trước-su-ngẫu-hợp-là-lùng-của-những-câu-dè-từ-với-những-véc-dâ-xáy-ra-trong-dời-các-bậc-giáo-hoàng-dâng-không.

Ta-dâ-thấy-rằng-và-giáo-hoàng-Pie VII Malachie-biên :

*Aquila Rapax* (con-chim-ưng-tham-lán...) Cuối-dài-cách-mệnh-vừa-tạm-yên. Giáo-hoàng Pie VI mà Malachie đã-dóan-là: *Peregrinus apostolus* (tông-giáo-cõng-lùi-bành) vùi-mới-chết-trong-khi-bi-dì-dây. Vua-Nă-phá-Luân-dé-nhái-mà-như-ta-dâ-biết, có-hiệu-là-eon-chim-ung-dâ-làm-cho-Pie VII phái-co-cục-dù-diêu. Lịch-sử-còn-cho-ta-hay-rắng-từ-khi-thay-chúa-lèn-eai-quan-lùi-con-chiên, lúc-nào-Pie VII-cũng-có-sự-lỗi-thôi-với-vua *Aquila Rapax*: con-chim-ung-tham-lán.

Những-việc-xây-ra-trong-dời-hai-giáo-hoàng-Pie VI và Pie VII thật-dâng. Ngày-mà Pie VI-đóng-giáo-hoàng-là-hết-hành-theo-lời-Malachie, lèn-ngôi-dung-với-lúc-cuộc-dai-cách-mệnh-nước-Pháp-nội-dây. Ông-sang-Vienne (Kinh-dò-nước-Áo), lúc-trở-về-thành-La-mã-thì-bị

### ĐÓI-CHO-BƯỢC

# FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Dai-ly-doc-quyen

TAMDA & C, 72 WIËLÉ HANOI

### BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai, chí-nên-tim-dèn  
Hè cam, Hồi xoai..

### ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUÉ  
THUỐC KHÔNG CỘNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC  
CHÚA KHOẢN KHỎI CHẶC CHẨN RẤT LINH NGHIỆM

ESSENCE  
Térébenthine  
Colophane  
gởi-dì-khắp-nơi, rất-nhanh-chóng  
HỘI NHÀ SẢN-XUẤT:  
**Song - Mao**  
101, Rue de Canton, Haiphong, Tỉnh-Hà

quân cách mệnh bắt đem giam ở Sienna, bị giải đến nhà tù ở Florence, sau bị dâng ra ở Valence và chết ở đây. *Peregrinus apostolus* Ai là tên nổi tiếng ông? Pie VII, Aquila Rapax... Vua Napoléon đã nhất hiện ra với lá cờ có tên con chim ưng bay!

Nhưng câu đùa từ làm ta dù hoài nghi đến đâu cũng phải tin, phải công nhận mội tài liệu đó, là câu đùa doanh về đức giáo hoàng Grégoire XVI. Malachie đã viết về ông này: *De Balneis Etrurie* (ở Balnes và vùng Etrurie (một miền bên Ý-dai-Lợi). Grégoire XVI: theo như tên của ông, sinh ở Toscane (Ý) và thuộc về hiệp hội những người tu và dòng thánh Benoit mà cầu nguyện ở đâu?

Ở Balnes và vùng Etrurie!

Người ta lại chú ý đến điều dự đoán về người nổi tiếng giáo hoàng Grégoire XVI: Pie IX. Ông này phải chống lại mọi cuộc cách mệnh phản đối đạo Da-Tô mà người đứng đầu là một ông vua đồng dối họ Savoie. Các biểu hiện của dòng họ Savoie ấy là... một chữ thập! Malachie đã đoán trúng. Giáo hoàng Pie IX đã phải chịu khổ sở vì chữ thập, biểu hiện của kẻ thù. *Crus de Cruce*: chữ thập ở chữ thập mà!

Rồi đến Léon XIII lên tiếp vị. Malachie đã đoán về ông: *Lumen in caelum* ánh sáng trên trời. Lần này thì thật đùa vì biển hiện của nửa qui tộc Joachim Peccé – tên của giáo hoàng Léon XIII – là «một ngôi sao lấp lánh trên trời xanh». *Lumen in caelum*

MUA MAU KÈO BẾN LÚC MUỐN MUA KHÔNG CÓ:

**TIÊNG SÂM BẠCH - VÂN**  
lúc là nói và đời ông Trang Trinh Nguyễn-Bình-Khiêm

sách giấy ngọt 400 trang – Mỗi cuốn giá 1\$00 – Mua lỉnh hóa ngàn hét 1844 – Ở xa mua xin gửi 1\$24 (cả cước) bằng timbres poste cũng được cho.

**NHÀ IN MAI - LINH – 21 PHỐ HÀNG BIẾU – HANOI – GIẤY NỘI 648**

N.B. – Mua lỉnh hóa giao ngàn cả 2 cuốn m/lúc hét 1883. Gửi tiền trước mua 2 cuốn m/lúc hét 1\$63 (cả cước)

Pie X, như ta đã thấy ở trên là: *Ignis ardens* (bò đuốc rực rỡ cháy). Với lòng tin tưởng mãnh liệt và cái giáo thuyết chắc chắn, Pie X đã làm cho những kẻ dù không tin ngưỡng cũng phải xiết lòng. Như thế ông bà lại không phải là ông giáo hoàng đã làm vẻ vang cho đạo Da-Tô nhất, đã nâng cao nhất bò đuốc rực rỡ của Chúa để soi đường chỉ lối cho lũ con chiên sao?

Benoit XV là giáo hoàng của cuộc giới chiến tranh năm 1914-1918. Hoàn cầu lúc đó đang bị dien đảo rồi loạn vì trận mưa bom, đạn, trái pháo. *Gruom* và lửa leo sảng làm chết hại bao nhiêu là nhân mạng. Hồi độc thẩm nhuần khắp mọi nơi vào tận xuong tuy người ta. Ở trong điện Vatican, Benoit XV ngồi nhìn cuộc giết chóc ghê gớm hãi hùng đó mà không làm gì được. Cuống quanh ông những người vợ trẻ, mẹ già ngày đêm trông chờ tin tức của chồng con,海报,海报 sau lại để cầu nguyện. Nhưng làm thế nào được? Benoit XV chết... Ông đã thông báo với các nước Đức, Ý, Nga và Tây Ban Nha, và gần đây cuộc Trung-Nhật chiến tranh, cuộc Áo chiến lần thứ hai, và biến đấu cuộc tranh hùng giữa Nhật và Mỹ, lại không sắp bùng lên lôi cuốn cả những nước trung lập và không tranh lập, cả những nước không thích đánh nhau và thích đánh nhau vào vòng thế giới chiến tranh? Biết đâu đến ngày giáo hoàng «mục sư và linh thủy» lên ngôi, những lâu đài dinh thự lại chẳng bị tan tành dưới trận mưa bom đạn, điện Vatican lại chẳng phải thiên len một chiếc tầu, và đức giáo hoàng phải lánh đánh trên các mặt biển như một người lính hủy?

Cứ theo nghĩa tam cao đùa từ sau cùng và bằng tinh hình thế giới hiện giờ, ta có thể chia chúng ra làm ba phần: phần thứ nhất có bốn cao, phần thứ nhì một cao, và phần thứ ba ba cao.

Bốn cao đầu ở phần thứ nhất gồm những triều các vị giáo hoàng: Benoit XII, Pie XI, Pie XII hiện đương trị vì và giáo hoàng mà

đó là năm giáo hoàng Pie XI bị ốm kinh liệt tưởng chết, nhưng dùng hết tàn lực của cơ thể để chống chọi với cái chết, Pie XI đã vượt qua được chỗ chõ ngót, nơi mà ngọt năm trăm năm về trước Nosradamus trông thấy đám tàu. Đã hơn một lần Pie XI biếu lộ cái lòng tin tưởng mãnh liệt của ông ra. Chính ông, khi ký hòa ước với nhà độc tài nước Ý, đã chấm hết cái «mối nghi ngờ» nó chia rẽ giáo hoàng và nhà vua. Või ông mởi thật hết những sự gian cảm bắt bùi những vi gác chủ đã phản đối lại cái ý muốn của Victor Emmanuel định tranh đánh đát cat của nhà đạo.

### Chung ta còn sống durable nhieu lâu nữa?

Đến giáo hoàng Pie XI vừa mất, còn sáu cao đùa từ nữa, nghĩa là còn sáu ông giáo hoàng. Tình trang binh mồi ôn trại vi được bao nhiêu năm? Vào khoảng mươi năm sau ông tức là sáu mươi năm. Chung ta đang ở vào năm 1941, như thế nghĩa là:

Ngày cuối cùng của nhân loại sẽ vào khoảng năm 2000, trong độ sáu mươi năm nữa.

Ta thử đoán xem từ giờ đến cái ngày ghê gớm ấy sẽ có thể xảy ra những việc gì.

Cứ theo nghĩa tam cao đùa từ sau cùng và bằng tinh hình thế giới hiện giờ, ta có thể chia chúng ra làm ba phần: phần thứ nhất có bốn cao, phần thứ nhì một cao, và phần thứ ba ba cao.

Bốn cao đầu ở phần thứ nhất gồm những triều các vị giáo hoàng: Benoit XII, Pie XI, Pie XII hiện đương trị vì và giáo hoàng mà

Malachie đã đoán là: *Pastor et Nauta* (mục sư và linh thủy).

Tôi dám chắc không ai có thể nói được rằng từ ngày Benoit XV lên ngôi giáo hoàng cho đến giờ thế giới được hả hả cát gom súng đòn tay mìn hường thái bình... Biết bao nhiêu cuộc giết chóc đã xảy ra: cuộc Âu-châu đại chiến lần thứ nhất, chiến tranh ở bán đảo Balkan-Cán (Balkans), cuộc Nhật-Nga chiến tranh lần thứ ba chiến cường Áo, Mỹ phải đà yển cá iáo Phù Tang, những cuộc cách mảnh lanh lǎo bao nhiêu máu đao, chết bao nhiêu nhân mạng ở các nước Đức, Ý, Nga và Tây Ban Nha, và gần đây cuộc Trung-Nhật chiến tranh, cuộc Áo chiến lần thứ hai, và biến đấu cuộc tranh hùng giữa Nhật và Mỹ, lại không sắp bùng lên lôi cuốn cả những nước trung lập và không tranh lập, cả những nước không thích đánh nhau và thích đánh nhau vào vòng thế giới chiến tranh? Biết đâu đến ngày giáo hoàng «mục sư và linh thủy» lên ngôi, những lâu đài dinh thự lại chẳng bị tan tành dưới trận mưa bom đạn, điện Vatican lại chẳng phải thiên len một chiếc tầu, và đức giáo hoàng phải lánh đánh trên các mặt biển như một người lính hủy?

Phần thứ hai chỉ vẫn vẹn có một ông giáo hoàng mà Malachie đã đoán là: *Flos florum* (đào hoa của những dóa hoa). Cố nhẽ đền dời ông này, lòng tin-ningueri của mọi người sẽ tăng thêm lên trước những sự thảm khốc gay ra bởi những cuộc chiến-tranh liên tiếp. Số tin đã theo đạo Da-Tô có nhẽ vi thời đồng thêm lên và thế giới nhớ đó sẽ được đỗ thòi hòn một chút.

Nhưng cũng có nhẽ cái phần thứ hai nghè nàn không đóng thêm được một xuất định nřa. Ta có thể đe cao đùa từ: *Pastor et Vaula* xuồng phần dưới mai áoán ràng đến đời giáo-hoàng «mục sư và linh thủy» này, chiến-tranh sẽ kết liễu, hoàn cao sẽ được yên tĩnh hường hòa bình, và giáo-hoàng lúo do sẽ với một chiếc tầu đi天涯 giải kháp các nước để cảnh lanh những người thèm khát làm đóm mâu nhán loại. Biết đâu giáo hoàng sẽ chẳng sang đón Mý-châu, nơi mà chưa một vị giáo-hoàng nào đặt chân đến.

Giờ đến phần thứ ba, phần sau cùng, thời kỳ phá hoại trước ngày thế giới bị diệt vong. Ta có thể đoán rằng ông giáo-hoàng cho đến giờ thế giới được hả hả cát gom súng đòn tay mìn hường thái bình... Biết bao nhiêu cuộc giết chóc đã xảy ra: cuộc Âu-châu đại chiến lần thứ nhất, chiến tranh ở bán đảo Balkan-Cán (Balkans), cuộc Nhật-Nga chiến tranh lần thứ ba chiến cường Áo, Mỹ phải đà yển cá iáo Phù Tang, những cuộc cách mảnh lanh lǎo bao nhiêu máu đao, chết bao nhiêu nhân mạng ở các nước Đức, Ý, Nga và Tây Ban Nha, và gần đây cuộc Trung-Nhật chiến tranh, cuộc Áo chiến lần thứ hai, và biến đấu cuộc tranh hùng giữa Nhật và Mỹ, lại không sắp bùng lên lôi cuốn cả những nước trung lập và không tranh lập, cả những nước không thích đánh nhau và thích đánh nhau vào vòng thế giới chiến tranh? Biết đâu đến ngày giáo hoàng «mục sư và linh thủy» lên ngôi, những lâu đài dinh thự lại chẳng bị tan tành dưới trận mưa bom đạn, điện Vatican lại chẳng phải thiên len một chiếc tầu, và đức giáo-hoàng phải lánh đánh trên các mặt biển như một người lính hủy?

Đến tối thứ bảy 19 Avril này hét 9 giờ (hết Septo (ban bổi thuyền) sẽ là chừ một tối hắt đặc biệt tại nhà Hát Tat, co quan Bốc-Lý chủ toa, gồm có hai tích: Đại Phi Linh-Hoa Trần và Bà Bình-Dương. Lé do hai bài bản Nguyễn-vân-Tùng và Nguyễn-định-Thiến sám vai chính để giúp quý Hội chánh-chinh lại hội quán.

Về ban trước tao:

Librarie Centrale

Pharmacie Tin

Pharmacie Vũ-dâ-Thin

**THOÁI NHỆT-TẨN HỒNG-KHÉ**  
Cẩm, sút, nhức đầu, đau xung quanh mắt, rát con người lớn chửi súng mít gọi Thoái-nhiệt-Tẩn biếu phát 12 tay giá 8\$0, 5 phút ra mồ hôi khổ bần.

### THUỐC KHÍ KHU

Các bà bị bệnh ra khí hú (sich bạch đái hú) uống dù các thứ thuốc khác không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí hú Hồng Khé số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc khí hú Ninh Khô Hoàn Hồng khé giá 0\$30 dò vào cửa nùn là khói rứt. Trong người chữa theo cách này khói cũa

### BIỂU KINH CƯỜNG HUYẾT

Các bà các kinh khlong đều máu sủ uống thuốc Điều kinh dưỡng huyết Hồng khé (0\$0 một hộp) kính đều huyết tốt ngày.

### THUỐC «CAI HỒNG KHÉ»

Khi chán ăn chất thuốc phiện (nhà doan dã phân chất, nõi ai cui cũng có thể bò hồn được, mõ, ngày hút một dòng bắc thuốc phèn, chỉ uống hết 1p 20 thuốc phèn, chỉ mõa hòn dàu vĩn dãy viếc như thường, thuốc viến 1p 50 mõ hộp, thuốc nước 1p 00 một chai).

### THUỐC PHONG INH HỒNG KHÉ

Giảng thép buộc ngực giòi  
Thuốc Hồng-Khé chữa người lồng lo

Hai cao sám này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì hè ai bị lú khòng cùi mõi hòn khóng kinh niêu uống thuốc lát Hồng Khé số 30, mỗi hộp 60 cồng rut nõc, ai bị hòn giang mai khòng cùi về thời kỳ thứ mấy, mõa hòn đã nhập cõi rồi, uống thuốc giang mai số 14 cồng khói rut nõc mõi cách đêm đêm, không hai sinh dục, nên khắp nơi đều đau

cũng bết tiếc.

**NHÀ THUỐC**  
**HỒNG-KHÉ**  
Đã được thương nhiều Bội tinh vàng bạc và bangle  
Tổng cung 75 hàng Bồ, chi nhánh 88 Phố Hué Hanoi và đại lý các nơi. Cố biểu sách GIA-BINH Y-DƯƠC và HOA-NGUYỆT CẨM-NANG để phòng thân và trị bệnh

### ĐÃ IN XONG:

**ĐÚA CON CỦA TỘI ÁC**  
một tru, ên thực đâ sẩy ra ở miền Hậu-giang xú Nam-Kỳ

Đọc Đúa con của tội ác, các bạn sẽ rõ cái kết quả của cờ bạc, rượu và thuốc phiện đã đưa người ta đến đàu – Mỗi cuốn giá 0\$35 – Mua lỉnh-hóa giao ngàn hét 0\$71. Ở xa mua xin gửi \$0\$51 (cả cước) cho được cho.

# Kinh Tứ Xuân Thu

## Bản Hồi Sao Lạc

Cảnh-công hỏi: Hoàn-công làm gì mà thành được nghiệp bá? Ân-tử đáp rằng: Họ mình đẽ cầu hiền.

Cảnh-công hỏi Ân-tử rằng: « Xưa đúng tiên-quân Hoàn-công hay uống chè, chơi-bời, ăn-nông hoang phi, ham-mê sác đẹp, như thế mà suất được chư-hầu châu-thiên-tử ư? »

Ân-tử thưa rằng: « Xưa kia đúng tiên-quân Hoàn-công ta lấy việc chính mà đổi tục cho dân, hạ mình xuống cửa hèn. Quán-trong là kè thù của ngài, giàn-biép ái tài Quán-trong có thể trị yên được nước, nên được công, cho nên đổi đổi tận bờ cõi nước Lỗ về tự tay cầm xua đưa Quán-trong về làm lỗ ở nhà miếu. Một hôm ngài qua Khang-trang nghe thấy con hắt của Ninh-Thich 寧戚 (1), dừng xe lại nghe, biết là người biền, cát ngay lên chúc dài-diều (2). Đứng tiên-quân thấy người biền thi không chậm-trễ, khiến người ta thi không trễ nải, vì thế mà chính-ri ở trong nước dân lấy làm ổn, chính-phát ở ngoài thi chu-hầu sự. Nay bà vua chỉ biết cái lối nhỏ của đúng tiên-quân mà không biết rõ cái nghĩa lớn của ngài. Nghiệp-quân của đức Hoàn-công, nhà vua còn ngờ gì nữa. »

Cảnh-công hỏi: muốn theo dõi Hoàn-công thì phải thế nào? Ân-tử đáp rằng: Dùng người hỏng.

Cảnh-công hỏi Ân-tử rằng: « Xưa đúng tiên-quân Hoàn-công ta chỉ có ba trăm cõi xe mà bợp chư-hầu chín-lần, chính cả thiên-hệ một lần. Nay ta có tôi nghin cõi xe có thể theo dõi đức Hoàn-công được không? »

Ân-tử thưa rằng: « Đừng Hoàn-công chỉ có ba trăm cõi xe mà chỉ lén họp chư-hầu, một lần chính cả thiên-hệ vi bén-tả có Bảo-Thúc 鮑叔, hén hứa có Trọng-Phà 仲父. Nay bà vua bén-tả có đảo hát, bén

(1) Ninh-Thich là người có tài, muốn lý chính nước Tề nhưng cũng khô phai đi chán trâu ở nghĩa cửa hè bắc thành nước Tề. Một lần Hoàn-công đi xe chơi, Ninh-Thich ghen ghen ghen trâu hát; Hoàn-công nghe câu hát biết là người hiền, đưa lên xe mang về cát-lèn làm quan.

(2) Đãi-diều: chửu quan coi việc canh-nông.

bùn có kèp hãi, kè dêm-phá ở trước, kè siêm-ninh ở sau, thi mong theo dõi Hoàn-công sao được? »

Cảnh-công hỏi: thế nào là liêm-chính mà được lâu bền? Ân-tử đáp: cai hành phải như nước.

Cảnh-công hỏi Ân-tử rằng: « Muốn Hém-chính mà được bền là thi phải làm thế nào? »

Ân-tử thưa rằng: « Cái hành phải như nước (3) Đẹp bay! nước lục dục thi không cái gì là không chửa lẩn, lúi trong thi không cái gì là không rửa sạch, hối mè được trường cừu.

— Liêm-chính mà chóng mất là vì sao?

— Là bởi cai hành như đã (4). Cứng thay! đá lởm chởm kia! trông thấy cứng, mó vào cũng thấy cứng, trong ngoái đẻ cứng, không thể lâu dài được, vì thế mà chóng mất. »

Cảnh-công hỏi: đạo làm tội. Ân-tử đáp rằng có chín tiết.

Cảnh-công hỏi Ân-tử rằng: « Xin hỏi cai đạo làm tội. »

Ân-tử thưa rằng: « Thấy điều thiện thi làm ngay mà không giở lây lợi; tiền-dien thiện, được dùng mà không giở lây danh; xét-thân có đáng mới chịu ngôi; không cầu-cầu tên, xét-việc có đáng mới nhận lộc; không cầu-cầu đặc; sang-hàng không để trái-dao; người biền, kẻ-bất-tiểu, không để logo-trại-tu; ruộng đất tốt không chiếm làm-eu riêng của mình; kẻ-si-biển không dùng làm người riêng của mình; vua nghe lời, dân được lợi mà không khoe-công. Đó là đạo làm tội. »

Cảnh-công hỏi cách làm cho dân giàu, chúng yên. Ân-tử đáp rằng phải tiết lòng-dục, nghe-kiện cho công-binh

Cảnh-công hỏi Ân-tử rằng: « Làm cho dân giàu, dân yên có khó không? »

Ân-tử thưa rằng: « Để làm, tiết-lòng-dục của mình thi dân-làm, tiết-lòng-dục của mình thi dân-yen. Chỉ hai điều ấy là đủ. »

(3) Vì liêm-chính như nước, trong-sáng, ngoài-đẹp.

(4) Đã cứng không dung được các vật.

Cảnh-công hỏi: nước thế nào thi gọi là yên? Ân-tử đáp: trong thi làm cho yên việc chính, ngoài thi làm cho người theo điều nghĩa.

Cảnh-công hỏi Ân-tử rằng: « Nước thế nào thi có thể gọi là yên? »

Ân-tử thưa rằng: « Dưới không phải kiêng lối nói; quan-không có chính-sách lừa dân phái oán; người biền-dại không khoe-khang; kè-cung-dàn không oán-thán; khi vui mừng không thường quá hả-hả, khi giận dữ không phai quá nặng, trên có lè với kè-sí; dưới có ơn với dân; nước nhón-không gồm lấn nước nhò; binh-mạnh không hiệp-dập nước yếu. Như thế thi trong trẫm hòn yết-vi chính-pháp, người chư-hầu theo vi nghĩa, thi gọi là yên vậy. »

Ân-tử sang sứ Ngô, Ngô-vương hỏi: thế nào thi nên ở, thế nào thi nên bỏ? Ân-tử đáp rằng xem nước tri hay loạn

Ân-tử sang sứ bên Ngô, Ngô-vương nói: « Quản Đại-phu, ngài vắng mènh vua đã qua bờ tít áp dem cho quâ-nhân qua-cáp, quâ-nhân xin nhân rõ, nhưng con xin rõ như một đòn. »

Ân-tử rụt rè thưa rằng: « Anh này là một kẻ bảy tài-hiệu ở phương bắc, được vang-mènh vua sang qui-quốc, sợ nhời nhở quê-mùa, người ta chè-cười, cho nên ngại-ngùng không biết thưa ra làm sao. »

Ngô-vương nói: « Quâ-nhân được nghe tiếng phu-tử dâ-lau, nay mới được gặp, xin cho phép hỏi. »

Ân-tử tránh ra ngoài chieu-thu rằng: « Xin vắng. »

— « Nước thế nào thi nên ở, thế nào thi nên bỏ? »

— « Anh này được nghe rằng: « Người thân-kế-số & dâng-bać, quan-dai-thân được iết-lòng-trung, dân-không có lòng-oán, nước-không có hình-phat-ác

### MỚI CÓ BẢN

#### 1' TIẾNG CÒI NHÀ MÁY

giá 0555  
tiêu-thuyết của KIM-HA (nhà-văn-đà  
dows, giải-thưởng Tu-lyc-vân-dean 1939).

#### 2' MÙA GẶT MỚI

số 1 - 170 trang - khổ  
lớn. Giá 0755

#### 3' MÙA GẶT MỚI

số 2 - 220 trang - bìa  
3 màu. Giá 1\$00

Hai tập sách quâ-gồm dâ-các-thể-văn: Truyện  
dài (tron-truyen), truyện ngắn, tùy-bút, cáo  
luận, phê-bình, thơ...

Do các ngòi bút: Nguyễn-Trần — Trương-  
Tửu — Phạm-ngc-Khôi — Nguyễn-khắc-  
Mẫn — Nguyễn-dinh-Lập — Nguyễn-Binh-  
Nhur-Phong — Sơn-Lai — Bình-Hưng — Phieu-  
Linh — Phạm-Hữu — Nguyễn-dức-Chinh.

### NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

Thư-mua-sách-gởi-về:  
LÊ-VĂN-VĂNG, 49 Takou, Hanoi

hai thi nên ở, vì thế người quân-tử nhớ mãi những bậc vua-không làm trai-dạo & ở trong những nước tri-thịnh-tri. Người thân-kế-số không dâng-bać, quan-dai-thân không được iết-lòng-trung, dân có nhiều mối-oán, nước có hình-phat-ác hại thi nên bỏ di, vì thế người quân-tử không tiếc cái-lộ của những bạo quan, không chịu ở trong những nước-logn.

Ngô-vương hỏi cai-dao-giữ uy-cường mà không-lâm-lỗi coi-dân-trước, mình-sau.

Ân-tử sang sinh-bên Ngô, Ngô-vương nói: « Dám-hỏi cai-dao-giữ được uy-cường mà không-lâm-lỗi thi thế nào? »

Ân-tử thưa rằng: « Phải coi-dân-trước, coi-mình-sau; phải ra on-trước-dâ, sau-mời-trách-phạt; kẻ-mạnh không-iết-ké-yêu; người sang-không-lấn-ké-nghèo; kẻ-giàu không-khinh-người-nghèo; trẫm họ-dien-tien; quan-tru không-lấn-dâ; dàn-hò-hanh-binh; không-lấy-ry-cường-bé-bach-vua-nước-người; không-lấy-quân-mạnh-chiếm-dâ-nước-người; ra-pháp-thi-vi-thi-thê-mà-cầm-việc-bạo-ác, như-thê-rồi-mới-không-làm-trai-chi-minh; dùng-binh-thi-vi-dân-chúng-mùa-tri-và-cho-dâ, vì-thê-dân-sẽ-không-khô-vi-nhọc. Đó là dạo-giữ được oai-cuong mà không-sai-lâm. Trái-thê thi-àt-phai-nguy. »

Ngô-vương sầm-mặt-lại có-dáng-giận. Ân-tử nói rằng: « Việc-của-quâ-nhan-dâ-làm-xong, may-không-phạm-vào-tội-hu-hoa. Xin-cho-phép-thân-về. » Trái-thê đây Ngô-vương không được-gặp-nữa.

Ân-tử sang sứ Lỗ, Lỗ-quân hỏi sao-lại-thò-vua-cong-queo? Ân-tử đáp: dê-giúp-họ-hàng.

Ân-tử sang sứ Lỗ ra mắt Chiêu-công, Chiêu-công nói: « Thiên-hà nhiều người nói chuyen-phu-tử với quâ-nhân, nay được gặp-thât là may-hor là chi được nghe-tieng. Xin-hai-riêng-một-cậu-chó-có-bắt-tội. Quâ-nhân nghe-vua-bên-dai-quốc là người cong-queo, quâ-nhân-không-hieu-như-có-tài-diec như-phu-tử-mà-sao-lai-thê-một-vị-vua-cong-queo-như-thê? »

Ân-tử rụt-rè-dâng-ràng: « Anh này là kẻ-bất-tiệm, họ-nhà-Anh-là-không-bằng-Anh, trong-vào-Anh-dê-co-cùa-thò-lò-tiến-kê-cô-dân-năm-trâm-nhà, cho-nên-Anh-này-không-dám-chọn-vua-mà-thò? »

Ân-tử ra, Chiêu-công nói với-ta-hứa: « Ân-tử là người-có-phận; đưa-dược-vua-xuất-vong-về (1), yên-dược-nước-dang-nguy-mà-không-tri-ly, bèu-xáu-Thôi-Trí, diết-lỗ-tiến, mà-không-dược-tieng; làm-chó-nước-Tè-ngoài-không-phai-lo-việc-nước-mà-không-khoe-công, dâm-dâm-như-vân-không-via-long, theo-thác-chó-la-vi-tại-họ-hàng, Ân-tử có-thê-gọi-là-người-có-nhan-vây. »

(1) Chữ 父, ở trong câu 反 父 父 行, như-nhambi vi Ân-tử không-dưa-vong-quan-nây-vé-nước-chí-có-khô Ngô-vương mà-thời. Có-le chử 父 nhâm-ra chử 反-chêng, (tôi-chú-cá-sách-Chu-tử-tập-thành)

# MA CÀ RÔNG

(Tiếp theo trang 7)

cho tớ khi sảng bạch.

Ngoài mấy điều đó ra, thế gi lâm cho ma-cà-rông chết bất đắc kỵ lử. Riêng có ở bên Âu và đất Phi, thi tôi xem có một cuốn sách nói rằng muốn cho ma-cà-rông bị giết chết, người ta phải có một cái dáo thực nhâm và nhâm thè nǎo cho thực dung vào tim con ma-cà-rông.

HẾT

(1) Chứng tôi xin lỗi ông bạn nào ở Lào đã cho chúng tôi tài liệu về giống phi công coy. Trong thư không để tên mà cũng chẳng có địa chỉ, nên chúng tôi không biết.

## THUỐC HÓA LẠO CƠN GÀ

Trị những chứng ho có sốt ám, ra đờm đặc, hắt huyệt hoặc nhòe nhòe, khát nước, khí hư, khai khung thận trống, người mệt mỏi, đau rát họng, nôn, sưng thuốc BÙ PHẾ TRỦ 10 ĐIỀU NGUYỄN. Giá mỗi hộp 1p.50

## THUỐC SÂM NHUNG BỔ THẬN CƠN GÀ

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh, gãy cột, yếu đuối, tình thần mệt nhọc, phai hỏng thận trống, người mệt mỏi, đau rát họng, nôn, sưng thuốc BÙ PHẾ TRỦ 10 ĐIỀU NGUYỄN.

Giá mỗi hộp 1p.80

## THUỐC BẢN BÀ KHÍ HƯ CƠN GÀ

Đàn bà có bệnh trong dạ con, kinh nguyệt không đều, ra huyết buốt, đau bụng vọt trời cao, rực đau chung mặt luồn, đau bụng luồn, đau lưng luồn, đường sinh dục. Chỉ dùng thuốc KHI BÙ PHẾ NGUYỄN, sinh dục sẽ dễ dàng, kinh nguyệt đều hòa, hồng hào bao tử. Mỗi vỏ giá 1p.00.

## THUỐC CÁI NHA PHIÊN CƠN GÀ

Thứ này giúp cho những người muốn cải biến bản thể, được bay bổng đi, mỗi cách rồi đã chẳng và mang chung. Những người dùng thuốc này bỏ hẳn được nghiệp đầu rồng nhàm chán, không thường canh não mòn chung và hiếu nghiêm, như thuốc CÁI NHA PHIÊN BÙ PHẾ NGUYỄN. Ai đã trót mắc phải, muôn bẩn lỗ súc khứ và nỗi giông, phải dùng thuốc cái này, mới hưởng phúc xuôi đời. Thuốc này uống vào rất êm ái, không mất nhạc, rất tiện cho những người, sau yên hồn công việc nay phải di xa. Mỗi vỏ lõm 3p.00, nhau 1p.50.

## Nhà thuốc Diêu - Nguyễn

125 — HÀNG BỘNG (Cửa Quyền) — Hanoi  
BÁI LÝ — Haiphong; Mai-Linh — Nam-diph: Vé-long — Hải-Dương;  
C. Anh-huy — Thủ-thị: Minh-dec — Ninh-binh: Ich-tri — Mê-minh;  
Quang-huy — Thành-hóa: Thủ-lai — Vinh — Sinh-huy — Huế — Vă-hoa  
Sai-gon: Mai-Linh 120 Guyenne — Đức-thắng: A. Dakaa. Cho-tor: Lang-Vân

## KHÔNG CÓ CHI-DIỂM Ở DẦU CÀ

## Nhà báo Trung-Bắc Tân-Văn Nhà báo Trung-Bắc Tân-Văn

CÙNG Ở MỘT CHỖ LÀ

86, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi  
(ngay đầu ngã tư trung sang) \*

chỗ không có chi-diểm & dầu cà.  
Xin quý-khách chà-ý kêu lầm lẫn.

Các học sinh lớp dự-bí, sơ-dâng muôn luyện tinh cho giỏi, nhất là trước khi thi bằng Sơ-Học Yêu-Lực hay thi vào lớp Trung-dâng năm thứ nhất, mỗi học sinh cần phải có cuốn:

## SÁCH DẠY TÍNH ĐỒ

của ông giáo NGUYỄN-DÌNH-TỰNG  
soạn dùng chương-trình và phương-pháp sư phạm  
Tựa của M. Nguyễn-Hoài-Dinh Độc-học Hải-Dương.

Sách này có 32 loại tính gồm có 565 BÀI TÍNH ĐỒ về toán-pháp và phép đếm lưỡng từ dễ đến khó. Nhiều bài tính mẫu dồn-diễn trong toàn café, thầu dầu và nuôi bò, lợn, và dồn-diễn ở gian rông quái, nêu cop và heo rỉng thường đếm cùi xuống bắt trâu bò và phái hại cây cối, nêu không phòng bị và canh gác cho cần-thận, thi chúng nó phả lan hết, vì thế nên tôi và anh Lân (người chung vốn khai-khản) chia phu trong dồn-diễn làm thật nhiều chồi canh thật cao cho tiện việc canh gác, Mỗi lần chúng đến phả, là bọn phu chỉ việc đánh thiers đồng-la là chúng no chạy tan-loan cả.

Vì sự canh-phòng rếu không có minh thi họ phu trê bieng, nên tôi và Lân phải thay phiên nhau mà di tuần-tiều. Ròng thì rộng và rậm thế, dàn cọp và heo rỉng không kiêng được mồi hay sao, mà chúng cứ vào pha hại nái, riêng tôi, tôi đã dùng súng carabine « Lebel » ha được ba cop và nǎn heo rỉng thê mà minh hoi làng đi một ý, thi chúng cứ lẩn vào kiêm ăn cho kỳ được, nên tôi và Lân nhiều đêm phải thức suốt sáng mà giữ, chặt-vật lâm.

Theo như lệ thường, đêm ấy vào một đêm 18 annam, độ một giờ khuya, cảnh-vật ám-u tối om như mực, vài con dom-dom lèp-lèo chớp-ra những tia sáng xanh mờ, chập-chùng như bóng ma trơi, lầu lăm mói ngày đầu rùng ra một tiếng « bếp » của chúa sơn lâm lùng

bảng súng vào hông bước một cách rụi-rè trong cái yên-tĩnh dày huyền-ảo áy! Yên-tịnh quá! Đến nỗi tôi nhận rõ được cả tiếng động nhỏ của những con rắn và chờ phỏng vào bụi rậm àu minh.

Bỗng tôi tự-nhiên rùng mình thấy

## CÁI DÀN MA

Chuyện của NGỌC-TƯỜNG — Tranh vẽ của TRỊNH-VĂN

rợn lại càng thêm kinh-khủng,

Bên cảng khuya lại càng yên-lặng, nhưng là cái yên-lặng lạnh-lạnh của tú-thần; bây giờ là lúc hội-hop của những hồn ma, những linh-hồn bị chết bất đắc kỵ lử. — Một tiếng hú đều đều ở khoảng xa

dura lại, tôi hơi run và ái-nghẹi, thu

lại là một tiếng dàn bầu, ở Pakse

thi làm gì mà có dàn bầu? Cố thử hết canh-dầm, tôi lẩn tìm nơi phát ra giọng dàn áy, thi tiếng dàn áy trên chồi canh bay ra mà

tiếng ú-ú vẫn đều đều ở một cây gao to lùn sun-sê, mà xem bao nhiêu cảnh lá lay động trong lúc không có tý gió nào, thế mè! Tôi mạnh dạn lên tiếng kêu tên phu canh trên chồi, thi tự-nhiên tiếng dàn im bặt mà cẩi tiếng ú-ú cũng chẳng nghe thấy nữa, cái cây gao phai trước lay ròn là thế mà bây giờ thi đứng im-im. Hồi ai canh chồi này, thi ở trong chồi chui ra một tên phu, không phải là dàn bần-thò, mà lại là bác Năm người Hué vừa xin vào làm được ba tháng, trèo lên chồi thi tôi tìm thấy một cây dàn bầu xinh-xắn, như lác nào cũng cầm đến luon, tôi hỏi Năm làm sao laji

có tiếng dàn buồn lanh mà ghê-góim thế? Anh ta buồn rầu khẽ nói: — Thưa ông chiếc dàn này là dàn mai! — Sao lại gọi là dàn ma được? Thưa ông, để tôi kể rõ nguyên-do thì ông mới tin được. Nguyễn trước đây một tháng, nhân một buổi chiều rảnh việc tôi đi ra ngoài chồi, về phía bắc, cách



Nay

## VẠN TOÀN Bồ Thận

Mỗi hộp 1800

Chuyên trị Thận hư, hay đau lưng, mỏi sút, nhập phong không mạnh

Kiểm duyệt bô  
vắng dầu, lở mắt, ủ tai, tiêu tiện không trong, đại tiện hay táo, sau khi bị bệnh tinh, thận bại di

Hội M. Nguyễn-xuân-Dương  
LẠC LONG, 22 TIỀN T SIN, HANOI

đầu-diem của ông chừng 800 thước, tôi bắt gặp một cỗ quan người ta vừa khai quật lên, cõi lẽ là bị động làm sao đó, nên họ hốt hái cõi di chôn chỗ khác, bỏ lại cái quan-tài nằm lẩn nigring ra đây, tôi thấy cái cõi quan ấy bằng một thứ gỗ « huynh-dân » rất ối, thứ gỗ này dẫu chôn đến mấy mươi năm cũng tối như thường, không mục không hư, người ta thường bảo: « nhất gỗ sao, nhì huynh-dân là thứ ». Tôi bèn nảy ra một ý tăm ván đem về ra kiều bao thư đóng cây đàn này đây. Tura ông, tôi không hiểu tại sao mỗi lúc tôi đàn về đêm, thì nghe như có tiếng ầm ầm dồn dập, mà đêm nào tôi không đàn mà treo vào vách thi thật là lú ! Cây đàn không ai mở đèn mà tự-nhất nhảy-danh-danh vào vách mãi không thôi, và đồng-thời nó phát ra một thứ tiếng phu giọng khác than áo-niso, tôi sợ quá, nên tôi nhất định không dồn nữa thi, dẫu tôi bỗng nhiên nhớ đàn thật khó chịu, mà trong cây đàn vẫn phát ra cái giọng hãi-hùng



nhâm giò đậm, chờ trong lúc tắm thần-trinh-bạch và đang thời xuân-xanh nhiều mộng đẹp, có áy chết đã ba mươi năm rồi. »

Tôi chưa tin hẳn, và muôn rõ lời Năm có đúng hay không, tôi đem cái đàn về phòng tôi treo thử, thì đêm hôm sau, vào lúc mười hai giờ khuya, tôi đang ngủ, bỗng nghe tiếng « ốp bít » ở vách, giật mình mở mắt thi thấy cây đàn đang rung. Sau một phút bàng-hoảng, tôi thấy bác Năm hốt hót ôm đầu kêu van chạy đến phòng tôi xin cây đàn lại để dàn cho nồng-ne, nêu không thi cái đàn muốn xít.

Đó là một câu chuyện thật có ở Lào, xin thuật ra đây để các bạn nghiệm-xít.

#### NGỌC-TƯỜNG

#### Sách mới.

Chúng tôi vừa nhận được :

Hán-văn học-hayuel của ông Nguyễn-trần-Mô, Chánh-án tỉnh Kiên-An. Sách khảo về gốc tích chí nhao, các lối chí viết, sự dùng chí nhao về chính-trị, trước thuật văn vân...

Xin cảm ơn nhà xuất-bản cùng tác-gia và xin giới thiệu với độc-giả.

TỔNG PHÁT HÀNH TO-N XỨ BẮC KỲ, AI LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG KỲ  
Établissements VAN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi  
Có bán thuốc VAN-HÓA dưới tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thủ cho đàn ông và đàn bà khác nhau



Phong-sự tiêu-thuyết của DÔAN-CHU  
Tranh-vẽ của MẠNH-QUỲNH  
(Tiếp theo)

Bồ đón ăn toàn bằng vàng bạc và thủy-tinh, phần nhiều là đồ nguy dụng trong cung vua Mân-Thanh ngày trước, do một hiệu khách trong Cholon thuê từ bên Tàu đem qua, phải bảo-hiện mấy vạn bạc.

Hiện cao-lầu Vĩnh-xuân lầu nǚu, lụa chọn tinh những món ăn cầu kỳ quý giá. Có món nǚu hsi thứ chín gi ngoài bě không biết, gọi tên là món « Phượng cầu kỳ hoáng », mỗi bún một đĩa, mỗi đĩa tiền già một trăm đồng chão.

Cứ hai đồng bạc một áu trà Trâm-mã, là thứ chè mọc trên ngoi ủi Vũ-di-son, người ta phải thả những con ngựa già ủi cho lén dinh nai àu là chè ấy rồi mỗ bụng ngựa ra mà lấy. Vì thế có tên là Trâm-mã-trà, cũng vì thế mà quý hóa đất đó.

Rượu xâm-banh nồng như nước lũ suối đêm, toàn là hào-bạng, đất tiền.

Mua các thứ hoa tươi trên Dalat đem về trang hoàng từ ngoài ngõ vào trong nhà, xen với vóc nhiều mời tinh.

Đieng khoan đèn điện thấp một đêm ấy, công ty điện khí tinh cả tiền công và tiền hoi gần năm trăm đồng. Vì đèn điện mào từ tung cho đèn nóc nhà và các ngọn cây.

Sảnh còn chơi ngóng đến nước này nữa mới lạ đời : tảng quách cho khách. Những người du lịch tàn-gia-tan-hôn này đã không tốn dù mừng thi thôi, lại còn được chủ-nhà tặng cho một món quà để làm kỷ niêm. Mả phải mún quà ít tiền gì sao ? Từ mười đồng trở lên tới bảy nǚu chục không chừng. Sảnh mua ở hàng Charner, náo giày mũ, náo đồng hồ, náo nước hoa, náo tơ lụa, náo bình-kệ, náo nhẫn vàng, mỗi thứ đựng trong một chiếc hộp xinh đẹp. Khi du lịch xong bay ra cuộc xổ tombola làm vui; mỗi người khách rủi thăm bể trúng món gì thi lấy mót ấy. Ai cũng có

Tóm tắt các kỵ trướng  
Sáng hôm ấy ô hô hê con đường  
Rigault de Genouilly, & Saigon, người  
tại thấy một người nắm chặt cổng  
queo. Lao trong minh và thấy một  
cái mũi-éo có màu hơi chát ff. 5°

Kết ra va-vé là Sinh con một  
nhà triều phủ ở Cà-mau...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa  
được hưởng 40 vạn bạc già tài...  
Lúc này là lúc Sảnh đang mê mệt  
Cúc-Huong, một cô gái-chói cực đẹp.  
Cúc-Huong vừa cho Sảnh mọc iứng...

Vì ghen với A-Wang — tình nhân  
của Cúc-Huong-Sảnh iểu lòn nằm  
ngủ đông.

## PHONG LUU

phần, không nhiều thi it. Thế là khách được ăn, được nói, lại được gói mang về.

Họ bảo anh chàng homet của, thật không oan chút nào.

### XVII

#### Họ quặng tiền bạc qua cửa sổ ra thế nào ?

Từ đây, Sảnh và Cúc sống một cuộc đời rất mực xa hoa, phỏng túng, tràn trề vật-chất.

Không mấy đêm nhà họ không bày ra những cuộc yến-ẩm, tụ họp ban-be trai gái, hầu như một hội-quán, hòn nứa, một lồng-bộ叫做 Lồng-choi.

Nghèo-dot, dã săn tiền bạc trong tuy, lại dám hoang-phí qua-du, cứ tay yến mai-tết mời mọc người ta, thi có thiên gi bay lui tới với chơi.

Rất đổi thay Sảnh trở nên một co-quan lập-trung các tin tức mới lợ về trai gái, về cờ bạc, về các mồi-ăn choi và thời-trang phục-sức; ai muốn biết một tin mới gi, cứ đến đây mà dò-la, nghe-ngóng. Phản một tân-ván, một biển-cố gi quan-shee của lồng-choi, chỉ xảy ra độ nửa giờ, nhà này đã có tin báo-cáo và biết rõ ngành ngon.

Cou Nám Nhựt-bồn mới ở Nam-vang xuống hôm qua, nhán-sắc giờ coi xinh đẹp hột phàn, vàng deo từ cổ đến chân.

Công-tử Phát ở Cầu-thờ vừa mua một chiếc xe hơi Hoskiss' cái chi (nghĩa là mới ngayen) cho cô Tâm-Sieu. Tôi đã thấy cô cầm tay lái vững vàng đáo dè.

Hôm kia, nhà Prodomull Frères ở đường Catinat đã sang nhiều hột xoáy đẹp quâ, các bà các cô nhà giàu tranh nhau mua.

Ngay tối hôm qua, tại nhà Bảy-phang đánh me có xảy ra việc coppia tiên và rủi súng ra bắn phan sao đó, có phải không anh ?

Không cần phải có một tờ báo riêng cho làng chơi, bắt cứ đêm nào người ta đến chơi tòa nhà ở dưới đường Richaud cũng nghe được một vài câu chuyện sôt đờn dài-khai như thế.

Đêm nào như đêm này, bê-thầy có không đưa nhau vào nhà tiệc trong Cho'ong-dong thuê cho ông vua cờ bạc Sáu Ngòi !; nhiều, thì thay có hộp khách ở nhà sáu phết hòn chảng vừa gi. Bai-cao họ đánh vài ba trăm đầu nặng là sự thường; từ-sắc có chơi nhỏ lầm, gọi là đố buồn, cũng một đồng bạc một lệnh. Mỗi đêm có thể ăn thua đậm ba ngàn đồng.

Các có máu me cờ bạc là thường, hơn cả dân ông mèo già. Nàng đã từng nói ra miệng với Sảnh:

— Cờ bạc tui là không-khi đối với tôi, minh a. Trong khoảng 24 giờ không có nó làm bạn, tôi cảm thấy mình bứt rứt, khó thở. Bất cứ đánh thứ gi, miễn là có cờ bạc cho tôi chơi gọi là, ăn thua đổi ba chục gì đó cũng được, tôi mới thấy khoan-khoái để chịu, không thì tôi buồn bã cầu nhau, có thể sinh sự cả với minh.

Thành ra chiều tui i gười yêu, mỗi đêm Sảnh phải tìm kiếm sống bạc đưa Cái đì, hay là lô-chúc ở nhà cho nàng chơi. Chính anh chàng cũng bén mùi lẩn lòi với cuộc den dò. Cái hai người cùng là kiền-tướng đồ bạc, họ tương-đắc tương-thân nhau có lẽ cũng vì đó phần.

Chàng lô-chúc ở nhà thường quá, đến ta ông vua cờ bạc. Phải biết lão này không dùng cho ai có quyền lập sống cờ bạc, mặc dù ở trong nhà riêng của mình. Phảm ô cờ bạc lòn nhỏ nào, không phải thuộc quyền lão kinh-doanh thủ-lợi, đều bị lão mách nhau chuyện trách vây bất ngay,

Có lần, đang một đêm, trong nhà, Sảnh đang chơi bài cao, thi linh áp tới. Chàng mao trĩ khôn, thu dép tang vật giấu ngay, tuy không bị bắt quả tang, nhưng chàng và Cái phải một hứa hết via,

Từ hôm ấy, họ không sai lô-chúc ở nhà nữa, rủ nhau đi chơi ở ngoài. Chàng có nhà tiệc và trường đua để cho người ta đồ bạc tự do là gì kia?

Chàng phải chiến thắng người yêu thái-quá mà mang lỵ. Nhất là sau đòn cho cái hổ-bao.

Nàng muôn sao được thế. Miễn là nàng hé môi nói : « Tôi em yêu này, minh ol », tức thời Sảnh phải mua sắm vật ấy cho nàng. Không bao giờ chàng từ chối một sự gi nàng ưng muốn; cũng không bao giờ tỏ ý khó khăn. Giữa cặp nhân-tình này, chàng có tiếng gì là tiếng « không có thể ».

Nàng muốn một chiếc xe hơi phô-xinh để học cầm lái, phòng khi đi dàu một mình. Chàng đóng lại hảng Auto Hall hay Garage Indo-chinois tìm được chiếc xe như thế đem về dâng ngay.

Giày đóng một lúi hàng mấy chục dồi, dù kiều và các thứ da. Quần áo may hàng trăm bộ, toàn là dàu tiền, mặc dây hàn ba tứa. Llamp bộ treo đèn bờ-bục mà nàng chưa xỏ tay vào lần nào.

Những vòng ngọc-thạch, dây chuyền nam kim-cuong và nhẫn hột xoàn, nàng gặp thứ gì thích mắt cũng nũng nịu đòi chàng mua sắm cho được. Một hộp đựng đầy nút-trang, khi nào thua bạc tung tiền quá,

nàng đem đến các tiệm Van-bảo cầm để gõ gạc. Tôi thâu những vật diêm thêm nhau sắc cho nàng dò, thương hận cùm di chuộc lại không biết bao nhiêu hận. Mát hôm, nàng di chơi với Sảnh, mà không được một phần vang ngọc nào, chàng lấy làm ngạc-nhiên, hỏi đồ trang-sức đâu cả, nàng trả lời không có một chút sượng sùng :

- Đây chuyện và cà-rá, em đã cầm hết cả rồi anh a.
- Minh tiêu xài việc gì mà phải cầm đồ ?
- Thua quá chờ sao.
- Thế cầm ở đâu ?
- Cầm ở tiệm them Xôi đường Verdun.

Thế là Sảnh lại phải bỏ tiền chuộc nút-trang về cho nàng.



— Cố lúe minh cầm cả tòn[nhà lô] đường Richaud cho mìn xem.

— Ấy, chưa biết chừng ! Nàng nói một cách rất tinh túy nhiên.

Tuy vậy, anh chàng vẫn phải ráng bóp miếng mà chiến thắng người yêu dù mọi sự. Cảnh chàng gần như cảnh những vị trung-thần Co-tử, Tý-can đều gấp phẩy ông vua hung ác là vua Trù, cung ván khống không một lóng tháo ngay chờ chúa vây.

Mỗi tuần-lé, nàng phải tắm ba lần bằng sữa bò tươi để giữ cho da thịt được mịn màng và đẹp luôn luôn.

## THÔNG CHÉ PÉTAIN BÀ NÓI :

« Chắc chắn được cả quoc-dân tin eay, ta hiến thân cho nước Pháp để nước Pháp đỡ phản họa hoạn »

« ta trả tiền trước và bảo gác-de, giờ không thể cho cái thuê được, dù là 50 đồng một giờ.

« Thiên-hà dồn rằng chỉ có một người đã thuê tất cả xe hơi cho thuê ở Saigon-Cholon, nguyên-do chỉ vì hai công-tử làng chơi kinh-dịch với nhau một con mèo.

« Có quá vây chăng ? »

Câu chuyện kỳ-khôi này quả có như lời thiên-hà đồn thật.

Và lại, một trong hai công-tử nói đây, nào phải ai là, chính là con cùa trong chuyện của chúng ta : Cậu Sảnh.

Ở đất Sài-thành phong-nguyệt phồn-hoa, người ta thấy các vị công-tử nhà giàu tay chơi, chỉ vì ganh hối tức kbi, vì si-diện, vì tiếng tăm, gây nên những cuộc tranh cướp lấn nhau một con mèo là sự thường cõ.

Được cái, họ không làm lùm hèn họ du-côn lây dao gãm quâ thui ra tranh nhau một mõi lợi, một miêng ăn. Đáng ngày họ chỉ dùng rát một thử-khí-giỏi tranh-dáu, vừa nhẹ-nhàng, vừa có sức mạnh vô song, ấy là chiếc vi da, cuộn giấy bạc. Ví dụ cậu A. may lạng cõ B. bộ áo nhung dâng bảy tấm chục, thí cậu C. biêu ngay cho chiếc đồng hồ de ao bằng vàng, già đón ba trăm. Hay là nghe tin cõ B. mới được cậu C. tặng chiếc xuyen-nam hột kim-cuong đã mua tại hiệu Francois Sr hơai nghìn đồng, tức-thời cậu A. diễn tiết, cho hòn cõ một chiếc ô-tô mới tinh-hảo, để chỉ cho kinh-dịch biết rằng : « Tào nhiêu tiền hon, tao xài bành-bao hon ; thứ xem mày có giỏi thi ganh gô với tao nữa di nǎo ! » Nhiều kia, rõi cuộc cõ hai cùu cung khyun giài bài sǎn, chỉ cõ B. & giuà là béo bở. May tay danh-hoa như bức Trà Nhì gần đây, nhò có những cuộc tương-tranh dài-khai nhau, dà cho họ phung-phê biêt hao nhiêu vạn cõa công-tử mà nái.

Cái vật làm đích tương-tranh cho họ, có khi chỉ là một kiện-phẩm mà họ cũng dò những cõ giấy bạc ra dâu, nhau tui bụi mới kỵ. Hèn lũ già gá thường ganh gõ mõ dâu nhau chỉ vì có tiếng gáy.

(còn nữa)

DOAN-CHU

Một cuốn sách rất cần cho các giáo sư cùng các thí sinh  
CAO ĐẲNG TIỀU HỌC PHÁP VIỆT

## RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études  
Primaires Supérieures Indo-chinoises  
de 1933 à 1939

do nhà Học - chính Đông - Pháp xuất - bản  
sách dày 124 trang - khđ × 18,5 26,5  
Giá bán : 0p80 - Cước giao bão đàm Op24

BÁN TẠI :

Nhà in Trung-Bac Tân-Van

38 - Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

# TRUNG QUỐC lại QĐP mìn với quân Séc

Bản dịch của HUYỀN-HÀ — Tiêu-thuyết của Stefan Zweig

(Tiếp theo)

Ông ta yêu em như một người cha yêu con vậy. Ba lần, bốn lần, ông hỏi lấy em làm vợ. Bảy giờ em có thể làm bá-tước phu-nhân, chủ một tòa lâu-dài thần-tiên trong vùng Tyrol; em không cần phải lo âu gì nữa, vì đứa trẻ sẽ có một người cha nhân-tử, biết tôn-quý con, và em thi sẽ có một người chồng chung-chắc, hiền-hảo và tốt bụng. Em không có nhân nhối chủ hôn ấy, tuy ông ta khẩn-khoan thi-thả lùn-lùn lâm, và hối hận từ chối của em làm đau lòng ông ta lắm. Cố là em đã phạm một tội diễn cưỡng, vi nết không, bảy giờ em đã sống yên ổn, lui về ở một nơi nào đó, sống với đứa con yêu dấu bên cạnh mình. Nhưng tôi gi không thà thật với anh điều này: em không muốn tự mình rùng bùi lấy mình; em muốn lúc nào cũng sẵn sàng để thuộc về anh. Trong thăm tám em, trong bao-ngã vò-tri-giác của em, cái mộng cũ-trở-hay vẫn còn rung vất sồng, em mo-tuồng rồng anh sẽ gọi đến em một lần nữa, dù là trong một giờ đồng hồ thôi. Vì cái giờ có thể đến ấy, em đã xua lát cả mọi lời yêu cầu bởi em muốn sẵn sàng hưởng ứng tiếng gọi đầu tiên của anh. Suốt đời em, từ khi ra ngoài vòng ầu-trì phải chẳng chỉ là một đợi-chờ, đợi chờ ý định của anh đây?

« Giờ ấy thực ra đã đến rồi. Nhưng anh thi không biết là lúc nào. Anh không có ngó đến tình lang g. Ngay lúc ấy, anh không nhận ra em — không bao giờ, không bao giờ anh nhận ra em! Phải, dù nhiều lần, em gặp anh

trong nhà hát, ở các buổi hòa nhạc ở viện Prater, ở ngoài phố, mỗi lần lòng em bàng hoàng nhưng anh thi dì qua không ngó tới em. Thật ra, bà ngoài em có khác hơ; thiến dùi dát dắt đã trót nên một thiếu-phụ rồi, một dàn-bà tuyệt-bản như người ta thường gọi, ăn mặc long-lãy, chung quanh bao nhiêu kè róng-mộ. Anhaso có thèm nói rằng em là thiếu-nữ rực-rỡ anh đã nhìn trong ánh đèn ban đêm ở phòng-h้อง của anh! Cố lúe, một người đàn ông cùng đi với em chào anh; anh đáp lại, và người mới nhìn em: oh lung tinh mắt anh vẫn xem xa và giữ mục lẽ-dộ; mắt anh chỉ thường - thức em thôi, không khôn nhận ra em là ai; con mắt ấy sao nó xem em thế, xa xôi ghê gớm đến thế! Một hôm, bảy giờ em hãy còn nhớ, sự anh quên lảng em đã là một khô-binh cho em. Em dương ngồi với ông bạn

**Anh em hướng đạo ba kỳ  
hợp bạn ở Huế vui vẻ thân mật  
thế nào? Những cái lá trong  
buổi họp ấy, những cái người  
ta biết và những cái người  
ta chưa biết đều ở trong  
TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT  
ra ngày 28 Avril 1941**

**Ba nhà nhiếp ảnh có tài:  
Tranh, An và Nghi sẽ hiển bạn  
đọc nhiều tranh ảnh cực đẹp  
và những bài trường thuật rõ  
rõ đây dù Nhiều anh em  
hướng đạo giúp vẽ phần bài vở**

trong một lô ở kịch trường Opéra còn anh ngồi trong lô bên cạnh. Mở màn, đèn tắt hắt cả; em không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng em giắc nhau hơi thở của anh gần em đến thế, như trong đêm ân-âi em đã nhận thấy. Và bàn tay anh, cái bàn tay nhỏ và khéo của anh đặt trên bức vách nhung ngắn giàa hai lò. Một lông muôn không gör-bén chiếm lấy em: em muốn cùi xuống khum-núm đặt một cái hòn trên bàn tay xá-lá ấy, bàn tay yêu dấu ấy ngày trước em đã được nó ôm ấp chung quanh em, khéo nhạc tỏa ra những đợt sóng thanh-âm thầm thia; lòng muôn của em càng thêm hăng hái. Em phải gián giữ lòng mình, để khỏi đứng lên, vì cái sức hấp dẫn miêng em lại bàn tay yếu dần của anh, sao nó mạnh thế. Hết màn thứ nhất, em phải rủ ông bạn di về. Em không thể chịu được sự coi anh ở đây trong bóng tối, bên cạnh em, xà lá và gần gũi đến thế.

« Nhưng cái giờ em mong đợi biết bao đã tới rồi,とり một lần nữa; đường tè nó thâm lầu sau hết trong dời đón trường của em. Kề ra thì giờ ấy cách đây đúng một năm rồi, chính nhằm vào ngày hôm sau sinh-nhật của anh. Thực là, em không hề thói thường nghĩ đến anh, và ngày sinh-nhật đó, em ãn mừng như một ngày hội. Em di chuyển sầm, em mua những hông hông trắng mà năm nay em cũng gửi làm vật kỷ-niệm nhắc nhở với anh cái giây phút anh đã quên di rời. Buổi chiều, em cõi di chơi, cho nó vào hàng bánh

ngồi Demel, và đến tối, em dần nô đì xem hát. Em muốn cho con từ tháp ū-ir! cảng phái coi ngày hôm ấy là một ngày lễ thiêng-liêng tuy nó không hiểu căn do ý nghĩa vi đâu. Rồi hôm sau em di suốt buổi với mọi người bạn trai của em hồi đó. Ông ta là một nhà kỹ-nghệ già cỏ, tré trung ở tỉnh Brunn, em lò với ông được hai năm rồi, ông ta thi chiến chuong em, súng ái em vô cùng. Ông ta cũng vậy, ông muốn kết duyên với em nhưng cũng như “trú” kia em đối đãi với mọi người khác, em từ chối, không viên lõn nào rành rỏi cả, tuy ông ta tặng mẹ con em ba nghìn quả cáp, tuy ông ta rất xứng đáng được tôn yêu vi ông rất tài: cái lòng tốt của ông hơi euc-miêng và khum-núm đôi chút. Ông ta và em cùng đi nghe hòa nhạc, ở đây đóng vui lâm; chúng tôi ăn đêm ở một khách sạn phô Ring và ở đây, giữa đám cưới nói chuyện vắn, em rủ đến một tiệm khieu-vű, tên nhà Tabarin. Thường thi em chẳng ra những thứ nhà giải-trí ấy với cái vui vẻ giái-dỗi sặc sụt ho��n của nó cũng như em không tra tất cả những trò rực rỡ chè trai gái, Bao giờ cũng thế, ai đồng ru di giải trí bằng cách ấy, em đều từ chối hết thảy. Naurot bạn này như trong lòng em có một sức mạnh thần bí sực khêu em đồng thảng-thốt khởi xướng và ai nấy đều tan thành vui vẻ ấm ỹ; không hiểu vì đâu em bỗng maeng lòng thêm muôn đèn đáy, như có một điều gì khác thường đương đợi chờ em ở đây. Mọi người vẫn quen lão dẹp lòng em, tất cả đứng dậy cõi di lại dâng Tabarin. Chúng tôi uống xà banh, rồi bồng dung một vui thích

của em nó đã mờ xóa trong tiếng cười, tiếng đàn địch.

« Tâm-mặt của anh càng trở nên nồng-nàn, như vục cả người em vào trong lò lửa. Em không biết có phải bấy giờ, mãi tận bấy giờ anh nhận em là ai, hay là anh chỉ thêm muôn em như thêm muôn người dân bà anh chưa được ôm áp trong lòng, một người dân - da - khác, một người xa lạ. Em dò mật, em lordenh dập lại nhưng người cũng bợ với mình. Chắc anh có dè ý là tâm-mặt anh đã làm em ngây ngất bao nhiêu. Anh gật đầu ra hiệu cho em một cách kín đáo, mời em ra phòng ngoài một lát. Rồi anh bắt thính linh trả tiền bản, kiểm từ bằng-bứu và dì ra, nhưng không quên ra hiệu cho em một lần nữa rằng anh đợi em & ngoái. Em rau nứa người rết hay, người bị con sồi vây. Em không thể trả lời những câu người ta hỏi em nữa; em không thể trả cho em được mạch máu cắp mình nó đương sục sôi. Tình cờ khiên nhầm ngay lúc ấy có một đôi trai gái biếu-dien một diệu khieu vũ mới mẻ kỳ quặc, họ vừa ném góit giày vừa hò hét. Mọi người đều chú mực vào họ; em lợi dụng ngay cái giây phút ấy. Em đứng dậy, bao ông bạn là sẽ quay lại ngay. Rồi em di theo anh.

« Anh đợi em ở phòng ngoài, bên trước phòng áo. Thấy em đến, mắt anh bừng sáng lên. Anh mỉm cười chạy lại đón em. Em hiểu ngay lập tức rằng anh không nhận ra em, anh không nhớ ra đứa trẻ, và thiêu-núi hối xua kia. Một lần nữa, anh với tay nắm lấy em, nhưng chẳng qua anh với tay lại phía một người dâu bà gấp gối lăn đầu, lại phía một

## CHEMISETTES — TRICOTS SLIP — MAILLOT DE BAIN

ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI  
TRANG. MUA BUÔN XIN HỘI HÀNG ĐẾT

**phuc-lai**

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974

người xa lì. Anh xuồng-xã hỏi em : « Một ngày nào đó có thể cung danh riêng cho tôi một giờ được chẳng ? » Anh cho em là hàng giờ đêm. Em đáp : « Được. » Chisch cái tiếng « được » run run nhưng tự-nhiên và rất thanh-tịnh. Tôi ngoại mươi năm trước, người thiếu nữ là em bấy giờ đã dập với anh ngoài đường phố chiêm ta hàn. « — Vâ mà kia nào chúng có thể gặp nhau nhỉ ? — « Tùy ý ông đây. » Đứng trước anh, em không có chút gì hổ thẹn.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn em; cũng cái mồi ngạc-nhiên vừa nghe hoặc vừa thòe mách ấy nó rày vò anh, cũng như rưa ria anh đã bị rày và trước sự thuận-tinh man chóng của em. Anh có chiều ngang-ngửa đổi chửi, hỏi em : « Cỏ bảy giờ có rồi chăng ? » Em đáp : « Có, ta đi di. »

« Em muốn di lấy áo khoác để ô phông áo. »

Khi ấy, em mới nhớ rằng chiếc áo của bạn em và của mình cũng gửi với nhau, còn cái giấy số gửi chính ông bạn lại giữ. Quay về hỏi ông ta, không có có gi rõ rệt, thật không thể được ; và lại, mình mà bỏ hoài cái giờ có thể sống cùng anh, cái giờ minh nồng-nàn thêm muôn bao lầu nay, em không muốn thế. Vì vậy em không có ngang-ngửa lấy một giấy : em chỉ怆 chiếc khăn mỏng trên ván-phục, và em đi ra dưới trời đêm sương ẩm-uất, không nghĩ đến áo khoác nữa, không mang đên ông bạn từ-địa dang dâng nuôi sống em mấy năm rồi, không thiết đến người mình bêu xấu giữa đám bè bạn ; mình là nhân-tinh người ta

từ mấy năm nay, thế mà chỉ một cái liếc mắt của một anh chàng yêu, mình đã bỏ rơi người ta như thế. Ôi, trong thảm tâm của em, em hoàn-toàn nhận thấy cái hồn-hà, bắc-bắc và như nhức em đã phạm với một ông bạn thực-tinh ; em thấy mình đã hành động lỗ lõng và du sự dien cuồng của mình, em đã mãi mãi làm phát lòng người ta, em đã làm một người đầy lòng hanh từ với e, phải chết cay chết dắng. Em hiểu là mình đã tự phá vỡ cuộc đời, nhưng em có xá chí tin rằng hồn-xá chí sự sống còn, nó đâu có nặng bằng lòng mong-mỗi của em吧. ấy là muôn một lần nữa được cảm thấy sự dụng chạm của đôi môi anh, được nghe nói với mình những lời áu yém của anh. Bấy giờ em có thể nói với anh là em yêu anh như vậy đó, vì bấy giờ tết cả là đì-vâng rồi, tất cả đã xong hết rồi. Và em còn tin rằng

nhà em ở trong giường chật mà anh có gọi em, em sẽ còn đủ sức lực đứng lên di theo anh nữa.

(Còn nữa)

HUYỀN-HÀ dịch

Tiêu-thuyết « Trong gang tắc lại gấp mươi quan san » còn một kỳ nữa bết. Trong một kỳ sắp tới chúng tôi sẽ cho đăng chuyện dài :

#### CON BUỒNG NGUY HIỂM

của SOMERSET MAUGHAM

HOA-THÂN - HÀ dịch

#### PHÒNG TÍCH

#### CON CHIM

Khi đây hor, khi tức ngực, chả com, không biết dài, ăn chậm tiêu, bụng vỗ binh-bịch Khi là uống rồi thi hay or, (x) hơi hoặc ợ chua). Thường khit khit bụng khó chịu, khi đau lung, đau ran trên giò. Người thường ngao ngán và mồi mệt, oudu hú chán tay, bị lúm năm, sặc da vàng, da bụng dày. Con nhiều chứng không kể xiết chỉ 1 liều thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay.

Lienda một bao uống 03g.

Lienda hai bao uống 04g.

#### VŨ ĐỊNH TÂN

ân tú kim tiền năm 1926

178bis Lachtray, Haiphong

Đại lý phân hành toàn Nam Á-Hà  
Lê Hảng Mâ (Quivre) Hanoi. Đại lý phân  
hành tại Pháp-Dương, Nam-Tam 100  
phố Bonnal Haiphong. Cố định 100 đồng  
kappa Hanoi và khắp các tỉnh Trung  
Nam, Bắc-kỳ. Giao-muon và Lào có trao cai  
biển trên.

TẠI SAIGON :

phát hành: Mme Bút Trà, 39 Grimaud

A<sup>1</sup> đã sống những giờ thắc-mắc vì tinh duyên trắc-trở,  
đã ngâm ngùi cho thân-phận thi nên đọc cuốn

## chiếc bóng

của NGUYỄN-VY

sẽ thấy cõi lòng được êm-dịu.

Chi có ngòi bút của Nguyễn-Vy (tác-giả cuốn Đào-Mô) là có thể làm cho ta cảm-động và công-phấn về các vấn đề sôi-nổi ấy.

#### NHÀ XUẤT-BẢN



#### Cộng Sản

9, Hàng Cót, Hanoi  
Téléphone : n° 882

# Một phương-pháp dạy chữ Nho

của cụ Phó-bàng BÙI-KÝ (nguyên giáo-sư trường đại-học Đông-duong)

## BÀI THỨ NHÌ

### Học chữ :

#### 1 名字

DANH TỰ

#### 2 動字

DỘNG TỰ

#### 3 靜字

TINH TỰ

刀 dao : dao

刃 nhọn : mũi dao

尺 kích : thước

斗 đấu : đấu

山 sơn : núi

川 xuyên : sông

日 nhật : mặt trời

月 nguyệt : mặt

trăng

切 thiêc : cắt

刺 thich : đâm

度 đạc : độ

量 lượng : dong

立 lập : đứng

高 cao : cao

注 chú : rõt nước

大 đại : lớn

出 xuất : ra, mọc

入 nhập : vào, lặn

利 lợi : sắc

尖 tiêm : nhọn

長 trường : dài

圓 viên : tròn

高 cao : cao

大 đại : lớn

光 quang : sáng

亮 lường : trong

山 sơn : núi

高 cao : cao

川 xuyên : sông

日 nhật : mặt trời

月 nguyệt : mặt

trăng

#### GHÉP CHỮ:

Ghép DANH-TỰ với BỘNG-TỰ

Ghép DANH-TỰ với TINH-TỰ

刀

山

立

川

注

日

出

月

利

高

川

大

日

光

月

亮

Ôn lại bài trước, và lập ghép những chữ đã biết:

với những chữ mới học.

Ghép DANH-TỰ với DANH-TỰ

山 sơn mộc : cây ở núi

大 大ай phong : cơn gió to

青 青 thanh son : nước ở sông

山 山

Danh-lự ghép với danh-lự, hay là tinh-lự ghép với danh-lự, đều thành ra danh-lự ghép, nếu đặt thêm đồng-lự hay là tinh-lự ở đầu sau, đều thành một câu;

山 川 水 大 青 青  
木 生 流 川 水 風 風  
木 立 大 風 青 青  
青 清 高 風 青 高

Danh-lự ghép đứng trước đồng-lự

Danh-lự ghép đứng trước tinh-lự

**LỜI DẶN :** Học chữ nho, nên viết luôn, xem luôn, để thuộc một chữ, và dùng thấy chữ nào nhiều nét ma mà muốn nghiên cứu quốc văn và những người Việt-Nam muốn tự học Pháp-văn. Mỗi từ ngữ hán-viết lại có chủ thể chữ Hán. Sách gồm 2000 trang khổ lớn đóng làm 2 quyển dày. Giá toàn vải . . . . . 22500  
Giá giấy . . . . . 20500  
Việt-nam văn hóa sử dụng . . . . . 1550  
Nhà-ghiệp phổ biến tiêu luợt . . . . . 6550

## PHÁP-VIỆT TỪ-BIỂN

(Dictionnaire Français-Annamite)

TÁC GIẢ:  
DAO-DUY-ANH

Bộ sách rất dày dặn và đứng đầu, giúp ích cho những người học pháp-văn mà muốn nghiên cứu quốc văn và những người Việt-Nam muốn tự học Pháp-văn. Mỗi từ ngữ hán-viết lại có chủ thể chữ Hán. Sách gồm 2000 trang khổ lớn đóng làm 2 quyển dày
Địa chỉ . . . . . 22500
Giá giấy . . . . . 20500
Việt-nam văn hóa sử dụng . . . . . 1550
Nhà-ghiệp phổ biến tiêu luợt . . . . . 6550

Bán tại các hàng sách lớn và  
**Hiệu sách Văn-Hòa**  
20, Paul Bert — Hué

# Hương Khói

TIẾP HUẤT: Ngày 7/7

Lấy chục bạc vậy, Bao giờ có tiền  
lại chuộc.

Đạo không ngăn-ngù, dở lấy dỗi  
khuyên:

— Vâng, rồi bá cho con tiền, con  
chuộc già bà sau! Đánh chịu thiệt  
mấy hổ lão vây...

O

Đạo di khôi, bà Hương ngồi thử  
người suy nghĩ bàng-khuâng...  
Bóng bà trông thấy xác con mèo  
tam-nam cúng đờ dưới chân  
cột. Bà biết rằng buôn-beo cung vò  
ich, « mà lại thêm ốm người » nên  
bà kêu cậu tự an ủi:

— Nô con ịt luô, thành đê sinh  
ra nồng giận...

Một ý nghĩ vụt nảy ra trong tri-  
não bình-dị: bà đứng dậy, nhặt xác  
con và chém rải rẽ sang lối  
vườn, tiễn thẳng đến môi khé-ké.  
Bà hí-hoáy dào một lỗ to, bỏ xác  
mèo xuống đó, đợi lại cần-thận  
vết đất lèm.

Một đứa trẻ đứng bên kia hàng  
rào, mồm-kịch cái đám ma Mèo, lên  
giọng hét dúa :

« Tréo lên cay khé nứa ngày,

Ai làm chua sót lòng may khé oii»

Bà ngừng dẫu lên nhìn nó:

— Ta chôn con mèo vào gốc cây,  
sang năm sáu có nhiềuнат ngott...

NGỌC-HOAN

Impriante TRUNG - BAC TAN - VAN

Cerlifite exact l'insertion

Tirage à 1000 exemplaires

L'administrateur général: Ng. doan-VƯỢNG

*Nguyễn*

## Cabinet dentaire

NGUYỄN - HỮU - NAM

156, 158 phố Hàng Bông, HANOI - Téléphone n° 1631

Là NHÀ GIỎNG RĂNG TO NHẤT VÀ ĐƯỢC TIN-NHIỆM NHẤT  
CHUYÊN MÔN: Giồng răng, chia răng đánh sứt răng, công  
việc làm nhanh chóng, cẩn thận, có giấy bảo đảm chắc chắn.  
Giá: tinh phái chảng

Các ngài ở xa muốn hỏi gì biến thư sẽ có giá nhời ngay.

## CERTIFICAT DÉLIVRÉ ET SIGNÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS SPORTIVES HANOI-HAIPHONG

Nous soussignés, certifions que L' AL-  
COOL CAMP HIRE D'AMÉRIQUE (rượu  
chồi hoa-kỳ) offert par la maison  
NAM-TAN Haiphong, est un produit  
dont l'effet est très efficace et apte à  
être employé par tous sportif à toute  
occasion.

Le président Nô + chủ sport, signe Tô-Son.  
Le capitaine stade Hanoien, signe Phạm-vân-  
Quý. Le dirigeant de l'école, racing, sig. Nguyễn  
phúc Tuân. Le président Aviat-hull scolaire, signé  
Vũ-quy-Lan. Le président Lac Long sport sig  
Nguyễn-võng-Giac. Le président Thượng-nông  
Spi. sig. Nguyễn-quý-Binh. Le directeur sepio  
duo, signe Phan-ki-Chu. Le président de la  
Lance, sig. Trần-vân-Trung. Le président La  
jeunesse Tekinou Haiphong chính tôi đã  
được lui nghiệm Rượu CHỒI HOA-KỲ, sản  
thứ thật nên dùng, sig. Nguyễn-vân-Thu. Le  
vice-président shell sport sig. Nguyễn-thé  
Thuy.

### Kiểm duyệt bộ

Nhà văn tâm-lý tinh-cảm nói  
tiếng, ông LAN-KHAI kinh biểu  
các bạn một cuốn tiểu-thuyết  
cam đỏ hay hơn nhiều là  
cuốn DẤU NGƯỜI TRÊN SƯƠNG  
(mọi rợ) :

### TÔI và THU'ONG

Ấy là một truyện tình hết sức cảm-  
động, có phần trong  
đó, tôi-lỗi đã được nghe ngứa và  
thú thử cách chép vỏ cùng  
Giá: 0 \$38

### NHA HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

97, phố Hàng Bông - HANOI

## Nen mua

### Loại sách gia đình

Rất hưởng ứng với công  
cuộc tiêu trừ những sách hại  
đến nền phong hóa, ánh  
hưởng đến khôi ốc non nớt  
của thiếu niêm. Một số đồng  
các nhà văn, các vị giáo sư,  
các bức giáo áo dà lâu năm  
trong giới lập lén và giữ  
bộ biên tập.

### Loại sách gia đình

Một loại sách đem đến cho  
quốc dân biết rõ những  
truyền cõi lịch, lịch sử, giá sưu,  
các những nhân vật kỳ lạ ở  
những nước trên thế giới. Mỗi tập 0\$12.  
Tuần 16 ra một tập. Đã có  
những tập:

Hoàng hậu yêu tinh (truyện  
cô aurore Hy-lap) Lê-tháng-  
Long. Nhà hoàng bà Hong-xanh  
(truyện nước Ai-cập) Trần-  
Hồi. Hoàng Tống gấu trắng  
(truyện nước Đức) Trần-Hồi.  
Con chim Lửa (truyện nước  
Nga) Trần-v-Long. giáo họ  
Son tây Công chúa nước  
Anh (truyện cô nước  
Anh) Lê-tháng-Long. Cô gái  
Bảo-son (truyện nước Hy-lap)  
Trần-Hồi. Nữ thần Jeanne  
d'Arc (truyện cô nước Pháp)  
Trần-Hồi. Nữ hoàng Hô Cú  
(truyện nước Hy-lap) Trần-v-  
Lãng giáo họ. Lưu Ly (truyện  
nước nhà) Ng-Mông prof.  
seur. Bằng - Buých (truyện  
nước nhà) Ng-Mông profes-  
seur. Đức Vua mạt tai, (truyện  
nước nhà) Ng-tu-Siêu, Chang  
Gia-Sý-Đức-Long giáo họ  
Hoàng Đế Napoléon (truyện  
nước Pháp) Trần-Hồi.

Còn nhiều tác phẩm hay ra  
liên tiếp nữa.

Một năm 6\$50. 6 tháng 3\$20  
3 tháng 1\$60. (lẻ mua năm  
phải trả tiền trước). Cần  
nhiều có đồng viên, trả lương  
tháng. Xin hỏi điều lệ.

Thứ mandat đê cho:

M. Lê-ngo-Điều  
67 Neyret (phố Cửa Nam)  
Hanoi Tel 788

## ĐI TÌNH

MỘNG TÌNH.

ĐI TÌNH.

HOẠT TÌNH.

Ba chương kể trên sinh ra bởi: khi huyết chủ me-  
yếu, tuổi còn nhỏ quá hạn sắc dục, trước hi-  
bệnh lâm độc, uống thuốc công kích sát phạt và  
thông lợi tiểu tiện nhiều. A mà phải 3 chương đó  
thì thường đau ngang trát lung, nước tiểu vàng,  
chân tay bợ, hoang, trong mình mê: nhọc, ăn ngủ ít,  
hình vóc tiêu túy, gương mặt xanh xao, càng ngày  
càng gầy yếu. Kip dùng ngay GAM TÌNH HÀI CẦU  
BỐ THẬN kèo đê lâu ngày thấy suy hỏa vượng, lùng  
lèn đốt tim phò rang tức nơi ngực mà sinh ra ho,  
rồi ra máu thì rất biền nghèo đến tinh mènү.  
Giá mỗi hộp 5 viên 1\$20

### NHÀ THUỐC:

## Võ - văn - Vân

được phòng (Saigon)

Hanoi : 86 hòng Bông, Haiphong 62bis Cầu dâu  
và khắp các tỉnh đều có bán

MUỐN BIẾT SỨC BỒ CỦA CON « CÁC KÈ »



NÉN UỐNG  
chinh rượu  
« CÁC KÈ »

Rượu này bản hiệu thực toàn dung can « CÁC KÈ »,  
ngăn chế rát hàn ngày chuyên trị người gầy yếu,  
tử lí quá độ, thận thủy kém suy, đái dì, tinh,  
lết dương, da vàng, kém ăn, đàm bà người yếu  
sản hụt, kém sữa, sán mòn, rát là thán hiệu, vi  
can « CÁC KÈ », ai ai cũng biết chuyên dưỡng âm bò  
thận, mùi rượu thơm ngọt uống cũng lúc ăn cơm,  
chả bò lầu thì út khòe mạnh trong người. Nay  
đã được ñù người dùng qua đòn khen là hay,  
giá bán chai to 2\$ - chai vừa 1\$ -- chai bé 0\$50

BẢN TÀI:

## YUNE HUNG

no 41, Rue des Pipes (Hàng xe Điều) -- Hanoi  
Đại lý : Mai-Linh 60 Paul Doumer Haiphong - Ich-Tri Ninh Bình

THỨ TƯ 5 MARS 1941 BẢN XEM

## NGHỆ-THUẬT TUẤN-BÁO

tờ tuần báo chủ trọng đặc biệt về  
văn-huơng và nghệ thuật, do  
các nhà báo già trị và các bậc dàn  
anh trong làng văn chử trương  
NHÀ XUẤT BẢN:

### ĐO - PHƯƠNG - QUẾ

SI, Aviateur Garros Saigon, ấn hành

MỤC SÍCH ĐỀ

nồng cao và phủ thông nghệ thuật Việt-Nam

## NGHỆ-THUẬT TUẤN-BÁO

số 1, ra ngày thứ tư 5 mars 1941  
CỔ BÙ NHƯNG TRANG

Trang Tài-liệu	Trang Kịch hát
» Ngữ-nghĩa học	» Chớp bóng
» Văn-chương	» Phụ nữ
» Phê-bình	» Truyền ngắn
» Mỹ-thuật	» Thủ-ca
» Thể-giới	» Truyền dài
» Giải-trí	» Tranh ảnh

VÀ

NHỮNG MỤC ĐẶC BIỆT

NHỮNG CUỘC THI LỚN LAO

NHỮNG GIẢI THƯỞNG TÀO NHÃ

Giá bán : Mỗi 1\$620, năm năm 5\$20 mỗi năm 10\$.

Thứ tư, buổi chiều và tối và tối cho M. ĐỖ PHƯƠNG QUẾ

31, Aviateur Garros, Saigon

nhà - Huật Tuân - Báo cần đại lý ở khóm Đông - đương