

# TRUNG BAC TAN VAN CHU NHAT

NGUYEN-DOAN-VUONG CHU-TRUONG, SO 50, GIÁ: 0\$15, 13 AVRIL 1941



LỄ KÝ HÓA ƯỚC GIỮA PHÁP VÀ THÁI LAN DO NHẬT BỘNG TRUNG-GIAN ĐIỀU-BÌNH

Ảnh bên trái là quan nguyên Toàn-Quyền Robin, bên phải là Ngoại-tướng Tùng-Cương đang đọc diễn-văn mừng cho nền hòa-bình Viễn-dong

# Không dò thi đây!!

Bá ban .. và Hướng-dạo

Năm 1941 này — đối với dân An-Nam — áu cũng là một năm tốt đẹp về thể-thao. Sau những cuộc đấu vật của Thủ-Binh với các đấu thủ Nhật, sau những sự kiện định đưa Thủ-Binh vào Nam tranh đấu và đưa các cao-xe đạp vào do vòng bánh với anh em Nam — Mén, sau những cuộc tranh hùng dien kinh ở sân Mangin và sân Colombo tuân lễ vừa rồi, khắp cả dán thể-thao hiện giờ ở Bắc Kỳ đang bận rộn để đến cuộc họp ban của anh em Hướng-dạo ba kỵ ở Huế và cuộc tranh-dấu bóng tròn tranh giải Léo Lagrange ở Hanoi.

Để cướp lấy chức vô địch Đông-Dương ba hội Nam-Kỳ — Cao-Mên — Trung-Kỳ đã sára soạn binh hùng lưỡng mạnh để ra Bắc dò sáu tái.

Riêng xã Bắc chung ta còn đang sôi nỗi về sự lựa chọn tuyển thủ. Số sôi nỗi — có nhiều sự bất bình ở trong — nay có một rõ ràng: Hội Olympique Haiphonnais bị Tông-Cuộc phạt treo giò một tháng vì đã không tuân the-lệ-luật của Tông-Cuộc.

Có điều này đáng buồn là giải Léo Lagrange lại tranh đấu vào ngày 13 — 14 April mà hội O. H. đến 22 April mới hết hạn « treo giò ». Nếu hội O. H. bị treo giò đến 22 April thì có nhiên là Tông-Cuộc mãi mắng tay tuyển-thủ a cù» của hội ấy — và như thế Hội-Tuyển-Bắc-Kỳ sẽ bị yêu di và xú thua ta đã trong thẩy tự giờ rồi!

Theo các nhà thể-thao ở đây và cả các báo nữa đều lên tiếng để kêu cầu Tông-Cuộc Bắc-Kỳ « mở lượng khoan dung » bái a « treo giò » của hội O. H. để cho các đấu thủ của hội O. H. ra bến vục mầu cờ xứ Bắc.

Tông-Cuộc Bắc-Kỳ còn đang phân vân lưỡng lự chưa biết quyết định sao. Riêng tôi — nêu tôi là Tông-Cuộc — tôi sẽ giài lời các nhà hâm mộ thể-thao ấy một chữ — chỉ một chữ thôi:

— KHÔNG.

Tôi biết có nhiều anh em — và

nhiều là anh em của đội ban O. H. — sẽ không tra tôi một tí nào khi thấy tôi nói thế.

Trước khi giảng-giải những lý lẽ đã đưa tôi đến câu nói quyết liệt ấy tôi xin dẫn lại một câu chuyện thể-thao khác. Vào dịp lễ Pâques này, cái các anh em Hướng-dạo ba kỵ sẽ tới họp mặt ở Huế. Để tới cuộc rallye này, không những anh em Hướng-dạo được cái vui gấp gòi nhiều anh em Hướng-dạo mới, họ, anh em lại còn được dịp học tập nhiều cái hay, giỏi của các anh em từ xí. Bởi vậy để dự cuộc rallye Huế là một điều mà tất cả anh em Hướng-dạo đều mong mỏi. Nhưng không phải anh em nào cũng được đi. Muôn dược đi Huế, một Hướng-dạo sinh il nhất cũng phải đi họp dù các cuộc họp của đoàn hag của đội hàng luân. Bởi thế có một vài anh em hướng-dạo không dính dấp đều tên khong được Tông-cuộc Hướng-dạo ở đây đi Huế. Mặc các anh em kêu ca, Tông-cuộc Hướng-dạo vẫn curoug quyết trả lời :

— KHÔNG !

Theo chỗ tôi hiểu biết luât Hướng-dạo thi đã nói: KHÔNG, không bao giờ Tông-Cuộc Hướng-dạo lại đòi tôi nói CÓ.

Từ danh-dụ đến lệ-luật

Theo lẽ ấy, tôi mong rằng nếu Tông-Cuộc Vận động ở đây đã nói KHÔNG thi hây cương quyết giữ lời.

Xin các bạn đừng hiểu nhầm tôi. Tôi chắc tôi là người muốn cho đội ban Bắc-Kỳ ăn giải Léo Lagrange hơn ai. Mình đã muốn cho Bắc-Kỳ ăn giải sao tôi lại muốn cho Tông-Cuộc cùi giã an « treo giò » của hội O. H. ?

Tôi muốn thế là bởi vì trước khi yêu danh dự của mầu cờ, tôi còn muốn yêu cái thiêng liêng của lệ-luật. Tôi nghĩ nên bảy giờ Tông-Cuộc tha cho O. H. và nhờ vậy xứ Bắc sẽ thắng giải Léo Lagrange để giữ toàn danh-dụ cho mầu cờ xứ Bắc — hằng thi-dụ thê cho vui — thi

còn đâu là cái thiêng liêng của lệ-luật, cái « bát khâ xâm phạm » của lệ-luật?

Các bạn có nhớ đến chuyện anh chàng đị giài đậm phái bùn không? Anh chàng ấy có một đôi giày mới mua denim điện lại gấp phái hòn giời mura, đường lây lây bùn. Anh ta bức mình hết sức nhưng cũng cố ròn ròn để cho giày khỏi dính bùn. Nhưng sau hết bùn cũng bùn tung tòe lên giày, lúc ấy thi anh ta không gìn giữ giày nữa và bước mạnh lên bùn, dì rái bao. Cả người lây làm lợ hỏi anh. Anh trả lời :

— Lúc đầu tôi di ròn ròn giữ giày vì giày còn sạch, bây giờ giày đã bị vấy bùn rồi thì tôi còn giữ làm gì nữa?

Lòng cuộc hiện giờ cũng như là anh chàng đị giài vậy. Nếu ta cho hội O. H. thi rồi, đây còn hỏi nào sợ Tông-Cuộc nữa. Được giải Léo Lagrange năm — lời vắn còn thi dữ như thế đó — Lòng cuộc sẽ làm mất uy quyền của mình và sẽ làm mất nhiều cái đáng quý hơn giải Léo Lagrange nhiều trong những năm sắp tới.

Tôi muốn Tông-cuộc hây ngầm kín mỗi câu của Tông-chê Peltain :

— Nhiều việc làm của ngày nay đã qua dùng nên tết, nên nhở nữa. Tụ bầy giờ ta phải lo tời những ngày mai. Ngày mai là tương lai, ngày mai là lết cá.

Tôi mong Tông-Cuộc đừng dè cho bối cùi ai cũng dám chán lén được lệ-luật. Tha một người, ngày mai hàng trăm người sẽ di chán lén lệ-luật.

Tông-Cuộc hây cương quyết mà giũ tròn sự quyết định của mình. Tôi chắc như thế Tông-cuộc không những sẽ giúp cho dân Thể-thao ở đây nhuần diệu hay, Tông-Cuộc iaii còn giúp cho lết cả Thành-niên Việt-Nam một điều hay là biêt trọng lệ luât — cái lệ luuat mà nhiều Thành-niên của ta ở đây, than ôi, đã không bao giờ biết đến!

Yêu và sợ

Bà dứa trê Đạt, Cầu và Thiệu ở Phù-thô mới đây trốn vào rừng bê lá trúc-dáo ăn đê lợt vì chúng đê

Chù còn bùn hòn nữa  
cái ngày mong đợi  
của mọi người sẽ đến

## “BÁO MÓI”

số I sẽ ra mắt quoc dân. Ai ai cũng sẽ đọc Báo Mói số I cho biết một tờ báo mới của nước ta, một tờ báo mới cả nội dung và hình thíc

Xem Báo Mói nguo'i ta sẽ  
đọc luon luon Báo Mói. Các  
ban nên ghi ngay vào sotay:

16 avril 1941, năm giờ  
sáng ta phài mua ngay  
Báo Mói kèo không lại hèt

trâu ăn lúa của người và sô bố mẹ

sự sự hãi. Một đứa trẻ khóc, không chịu ăn, không chịu tắm cái gi — lê

ra phải khuyên rỡ chúng — người ta chỉ biêt có đánh đập chúng và dọa

chàng bằng « ngoao op », khi chúng

còn bé, và dọa chúng bằng « ông

Tág, dìi xep » khi chúng bắt đầu

nhón lén.

Thành thử dứa bê nhơn lén trong

sự sự hãi. Chúng vâng lời bố mẹ

thường vì sự hãi hờ là vì yêu Tình

yêu-đương cha mẹ vì vậy nhiều khi

mất hồn ở trong lòng một đứa trẻ

không bao giờ hiểu được sự voi  
mừng của một người lính thắng  
trận được ban thưởng quân-tổng  
bội-tinh hay sự đặc chi của một  
người thợ lam véc châm chỉ được  
chu úy — lợ.

Kiểm duyệt bô

Sự ngọt ngào bao giờ cũng đem  
lại cho ta nhiều cái kẽi quả hay  
hon sự tàn bạo. Thành-niên Annam  
sẽ dì xa được nhiều nêu trong cuộc  
giáo dục gia đình: các bậc cha mẹ  
biết lây tình yêu thương dạy dỗ con  
cháu

Tinh yêu-đương dâ hơm một lần  
làm bùng cháy những đức tính can  
dám, hi sinh, kiên nhẫn trong lòng  
người.

Gương tốt dâ rõ rồi, tại sao ta  
không thử theo gương tốt?

Không phài hai  
mà chính là ba

Tôi xin lỗi các bạn trước. Câu  
chuyện tôi sắp nói dưới đây chắc  
chán là sẽ buồn. Vì vui lâm sám được  
khi người ta nhắc đến ông... Bàng-  
ba-Lân.

Ông Bàng-bâ-Lân luôn ba năn  
giờ ở một tờ báo phu nữ kia đã viết  
được tới HAI bài về sử học — ấy là  
ông ta nói thế. Cố lê sự thiên hạ  
không hiểu được « chau » giài trí  
của bài « Ba Triệu Ân » do « tay »  
ông viết ra, ông cùi quâ quyết rằng  
ông Hồi cũng viết về Triệu-Ân dâ  
thường ỷ kiêng » của ông và ông cùi  
hàng quâ đến nỗi ông quên cả rằng  
chính ông — ông Bàng-bâ-Lân —

— ông đã a thuồng » lại ỷ kiêng của ông  
Nguyễn-lử-Siêu và của nhiều người  
để ỷ khao về sự sít nưa... như chúng tôi  
đã giài lời ông rành mạch ở T. B.  
C.N. số 53.

Tại sao ông không giài lời rõ ràng  
cho chúng tôi cái hồi ẩy? Tôi muốn  
không biêt khen ngợi con khi con  
lâm được một việc gì hay, giỏi. Người  
đó a hâig giá iaii tôi đã rời hây hình  
phản về vân chưor của người khác.  
Tôi rất cảm động khi ông quá khâ  
(xem tiếp trang 29)

# MÓN ĐIỀN-KINH CÒN CẦN-THIẾT CHO Thanh-niên Việt-Nam hơn cả các môn học khác

Theo tin của hãng A.R.I.P. vừa rồi thì từ nay giờ đi trong chương trình thi tú-tài sẽ thêm một món nữa mà các học-sinh bắt buộc phải thi như tất cả các môn khác về văn-chương, cách-trí, toán pháp v.v..., đó là môn điền kinh.

Về cải-cách chưƠng-trinh thi tú-tài này cũng thuộc về những việc cải-cách của chính phủ Pháp dưới quyền Thủ-đô Pépin về vấn-de giáo-dục thanh-niên rất cần cho việc đào tạo nên một xã-hội mới thay vào xã-hội mục nát dưới chính-thì cộng-hàm nghĩ trước. Những việc cải-cách mới như ta đã biết, đều thi-hành theo cái khâu hiệu « Cân-lao, Gia-dinh, Tù-quốc ». Thanh-niên là tất cả tương lai của một xã-hội, cải-cách minden xã-hội cần phải bắt đầu ở thanh-niên trước hết. Trong vấn đề giao-dục của thanh-niên thi-thể-dục cũng cần thiết và phải được coi trọng như đức-dục và tri-tục. Thủ-thể-dục tức là cách đào luyện thân-thì cho cư-vòng-tràng cũng như tri-tục và đức-dục là cách trau dồi về tinh-thần, đạo-dục « Một tâm-hồn tốt, trong một thân-thì lành mạnh ». Câu sách-ngôn của phuơng tây đó thật đáng là câu châm ngon cho thanh-niên.

Việc cải-cách chưƠng-trinh thi tú-tài trên này đối với thanh-niên Việt-nam ta lại có một ý-nghĩa đặc biệt. Người Việt-nam ta từ trước đến nay tuy có luyện tập thân-thì nhưng đối với thể-thao vẫn cho là một trò giải-trí không coi là một sự cần thiết. Cũng vì thế mà thanh-niên Việt-nam ta từ trước vẫn khinh thường khoa-thể-dục, cho đó là một món không bắt buộc. Ta đã từng thấy về thế-hè ông-cha ta những ông-đều già-gò, yếu-đót chỉ biết dời mải kinh-sử để thi đấu, làm quan, không bao giờ nghĩ đến việc

luyện tập thân-thì. Ta đã từng thấy những thanh-niên học-sinh ngày nay suốt ngày chỉ vò dâu và vè những món ván-chương, triết-học, địa-đư, sử-ký, rồi đến sau khi đã đỗ tên bao nhiêu công-phu, tám-huyết mới khỏe như thế nào, nên đã thấy trong nước lập nên nhiều hội thi thể-dục có rải đồng thanh-niên dự vào. Nhờ vào sự khuyễn-kích của các nhà cầm quyền và những người hâm-mộ thể-thao nên các hội thi-thể-dục và các đoàn hướng-dạo trong xứ đã thấy mở mang thêm và số thanh-niên thích vận động dự vào các đoàn thi đỗ cũng tăng lên nhiều. Nhưng số dì nền thi-thể-dục ở xứ ta chưa được mở mang là vì môn thi-thể-dục bị coi thường, người ta chỉ ho là môn phụ thuộc không cần thiết lắm.

Nay trong chương trình thi tú-tài đã có khoa đền-kinh là môn bắt buộc ai cũng phải thi và các thi sinh phải đủ điểm số mới đậu được, chúng tôi mong rằng trong các kỳ thi mở rộng cho các học-sinh Việt-nam như thi tú tài bằn-xứ, thi cao-dâng tiêu-hệu Pháp-Việt và Sở-học Pháp-Việt cũng sẽ có môn thi-thao bắt buộc cho các thí-sinh và trong chương trình dạy ở cá-trường học ở ban nào lớp nào cũng phải có môn thi-thể-dục thực hành.

Ở Pháp gần đây, M. Borotra nguyên là một nhà quan-vợt quốc-tế trứ danh và hiện sung chức Tổng-thư-ký về thi-thể-dục, đã đặt ra một thử-bang cấp gọi là « bằng thi-thể-dục quố-gia » (brevet sportif national). Thủ-bang này đã cấp cho những người có năng-lý trung-bình về thi-thao. Công-cuộc mở mang thi-thể-dục ở Pháp hiện nay được chính-phủ lưu tâm đến một cách đặc-biệt, chúng tôi mong rằng chính-phủ Đông-duong cũng nên theo gương mà khuyến-kích nên thi-thể-dục xứ này. Đối với thanh-niên Việt-nam môn thi-thể-dục còn cần hơn tất cả các môn khác.

T.B.C.N.

## MỘT SỐ ĐẶC BIỆT VỀ THANH - NIÊN CỦA T. B. C. N.

Nhân cuộc họp ban của anh em Hướng-dạo ba kỵ ở Hué vào dịp lễ Pâques T.B.C.N. sẽ cử ba bạn Tranh, An và Nghị vào Hué chụp ảnh về cuộc họp bạn ấy. Các bạn Thanh-niên nên dồn coi từ bây giờ số đặc-biệt này của T. B. C. N.



Bên tảng những bạn gái đức-hạnh, T.B.C.N. sẽ đăng chuyện:

**MỘT NGƯỜI BÀN BÀ VÀO TẬN TRONG  
NGỤC CỨU CHỒNG THỎT KHỎI MÁY CHÉM**



**CHUYỆN MỘT NGƯỜI CẨM BIẾC THI  
HỘ TIỀN-SĨ CHO NGƯỜI KHÁC V...V...**



**TRUNG-BẮC CHÚ-NHẬT**  
trong một số sau sẽ lại hiến bạn đọc:

**MỘT TIẾNG CƯỜI DÀI**

nguyên do tiếng cười ấy là ở tấm lòng phẫn-uất ghen tuông của dân bà  
**NHIỀU NGƯỜI BÀN ỐNG ĐÃ TÌM HẾI CÁC  
MUU-THẦN CHUỐC-QUÍ ĐỂ ĐỘI PHÓ  
MÀ VẪN KHÔNG THÈ NÀO TRÁNH ĐƯỢC**

CHIẾN TRANH ĐÃ LAN TỎI NAM-TƯ

# HITLER ĐÃ RA LỆNH CHO QUÂN ĐỨC ĐÁNH VÀO NAM-TƯ VÀ HI-LAP

Chứng-có về tinh-thần  
thượng-võ và chiến-dấu  
hăng-hái của Nam-tư là nền lịch-sử vẻ  
vang của dân Tắc từ  
thập nhì thế-kỷ đến nay.

**NAM-TƯ VÀ HI-LAP, HAI NƯỚC  
NHỎ RẤT ANH-DŨNG CÓ THỂ  
KHỎI BỊ DIỆT-VONG CHẲNG ?**

Từ sáu cuộc đảo-binh ở Belgrade ngày 27 Mars đến nay, dư-luận khắp trên thế giới từ Đông đến Tây đều phải chối-y về tinh-hình nước Nam-tư lạm-phu một nước nhỏ ở miền Nam Âu-châu trên bờ biển Adriatic và Địa-trung-hai. Những ai đã ý đền tinh-hình quắc-iết và Âu-châu trông thấy chính-phủ cũ của Nam-tư ngày 24 Mars đã ký đà vào « hợp-tước tam-cuồng », chỉ cho Đức hưởng một vài sự tiện-lợi về quân-sự và hợp-tác với các nước trong « trục » cũng như các nước khác như Hung, Lô, Bao ở miền Ba-ni-Cán, rồi ngay ba hôm sau, Thiếu-quân Nam-tư, vua Pierre II được quân-dội và du-số quốc-dân ủng-hộ, đã lấy lại quyền-chính bị người ta lạm-dụng và tuyên-thê quyết giữ vững nền độc-lập và sự nguyên-vẹn đất-dai của nước nhà. Sau vụ đảo-binh này ta đã thấy hoàng-thân Paul, gữ chức phu-chub thân thần giúp âu-quân ta vì từ năm 1934 là năm xây ra vụ ám-sát vua Alexandre Ier phụ hoàng của vua Pierre II và M. Louis

Barthou hồi đó giữ chức Ngoại-giao-tổng-trưởng Pháp ở Marseille, đã cùng với các nhân-viên đứng đầu chính phủ trước phái từ-chức. Tay không rõ rõ hồn, nhưng ai cũng có cảm-tưởng là những người đã ký nhận sự hàng-phục của Nam-tư đối với các nước đe-làm làm cho nước dù hàn-mát cả sự tu-đe và trung-lập đều bị quốc-dân và quân-dội Nam-tư không tin-nhiệm nữa nên mới cùng nô-leo lây-lại quyền-chính cho thiên-que Pierre II. Cuộc đảo-binh này đã tỏ ra rằng Nam-tộc Nam-tư tuy nhỏ nhưng vẫn can-dám và có tinh-thần chiến-dấu rất oanh-liệt, nên không thể chịu uốn-minh trước sự hiếp của các nước trong « trục » để cho các nước đó sai-khึ và lôi-dụng. Cuộc đảo-binh này, như ta đã thấy, được Anh, Mỹ và Nga-sô-viết hoan-nghênh. Sau khi xảy ra việc chính-biến ta đã thấy Thủ-tướng Anh Winston Churchill tuyên-bố tán-thành sự hành-dộng của quốc-cán Nam-tư đứng sau vua Pierre II, cả Anh và Hoa-kỳ hứa giúp

Nam-tư nêu bị nước khát-xám lược và chính-phủ Mac-ukhoa thừa nhận vua Pierre II. Nhưng trái lại, việc đảo-binh ở Belgrade xảy ra vào giữa lúc Ngosi-tướng Nhật-Tùng-Cường mới vừa đe chân xuống kinh-thàn Bă-linh, đã làm cho các nhà cầm-quyền Đức, Ý phải hậm-hực bắt-binh. Vì thế mà từ 27 Mars đến nay, ta đã thấy tinh-hình giao-hiệp giữa Đức, Ý và Nam-tư ngày tháng găng-mỗi. Đến nay thì giữa Đức và Nam-tư đã xảy ra các xung đột bằng vũ lực.



Bản đồ miền Ba-ni-Cán là nơi mà cuộc chiến tranh vừa bùng nổ lan khắp các nơi

**Bộ Võ Phái Hung Cửu Hs** (67-74) **Tổng Huỳnh Chiểu Đang chủ Kho Sách Xưa Quán Yên**

Chính-phủ Nam-tur mới tuy vẫn nói là trong chũ ký của các nhân-viên chính-phủ cũ vẫn dường hợp trước tam cương» nhưng chỉ muốn giữ hoàn-toàn trung-lập giao-thiệp hòa-hảo với các lân-bang hợp-tác ngang hàng với Đức về kinh-tế mà thôi. Vì thế mà ta thấy Nam-tur phải dự-bị sầu-sango và dày-dú về quân-sự và thi-hành các phương-phap phòng-thủ như đóng các mặt biên-giới chí-trù về phía giáp-giới Hi-lạp, tuy-en-bố các thành-phố lớn là những thị-trấn không phòng-huỷ và tập-dùng lối tháp-dền như trong lúc chiến-tranh. Nam-tur lại yêu cầu Hoa-ký cho được hưởng «luật cho mượn và cho thuê chiến-cụ» và hiện Nga và Nam-tur, trước mấy giờ khi quân Đức tiến vào Nam-tur và Hy-lạp đã cùng nhau ký một hợp-ước thân-thiện và bắt-sam-pham trong năm nǎm.

Theo những tin cuối cùng thì trong lúc Nam-tur đang hết sức cố-diều-dinh tại lồng-thông Huler đã ra lệnh cho quân Đức do họ đương-tiến đánh Nam-tur và Hi-lạp, quân Đức đã-iến được vào địa-phận Nam-tur (phía bắc) và địa-phận Hi-lạp dọc theo thung-lũng sông Strouma và dến bờ bắc Egée. Nay ta thử xét xem Nam-tur là nước như thế nào và lực-lượng nước đó có đủ để kháng chiến và cầm-cự lâu được trước cuộc tấn-công mạnh-lết của quân Đức chẳng.

### Máy dòng về lịch-sử Nam-tur lạp-phu và nước Tắc.

Cái tên «Yugoslavie» mà Tắc-dịch là Nam-tur lạp-phu mới có từ sau cuộc Âu-chiến thứ nhất đến nay nghĩa là độ-bon vai-chuc năm nay. Nam-tur tức là nước Sérbie (Tắc) cũ gồm thêm đất của các xứ Monténégro, Bosnie - Herzégovine, Croatie, Slovénie và một phần Banat. Nam-tur ngày nay, với diện-tích 248.685 cây số vuông và dân số 15 triệu, nghĩa là đất rộng và người đông gấp ba nước Tắc trước cuộc Âu-chiến 1914-1918. là nước lợi-nhất về đất-dai trong cuộc Âu-chiến 1914-1918.

Trong suốt cuộc chiến-tranh Nam-tur trước đã chiến đấu một

cách oanh-liệt ở bến-canh các nước đồng-minh Anh, Pháp, và Ám-ric-hoa (tức là François Ferdinand xảy ra ngày 24 Juin 1914 ở Sarajevo thủ-phủ xứ Bosnie là cái cớ để cho Đức, Áo già ra cuộc chém giết trong bốn nǎm. Mãi bắt đầu cuộc chiến-tranh thì Tắc đã bị liên-quân Đức-Áo từ mặt Bắc đánh

xuống và quân Bảo từ phía Tây-Nam đánh sang. Sau mỗi cuộc kháng-chiến oanh-liệt hai nǎm thì quân Tắc phải thuỷ và lui binh xuôi-miền bắc Albania trước đảo Corfou được bắc-quân Anh, Pháp giúp đỡ và đất Tắc bị quân Đức-Áo chiếm cùi mãi đến 1918 nhờ có những cuộc thắng-trận của quân đồng-minh dưới quyền chỉ-huy của Thống-ché Franchet d'Espérey mới dười được quân Đức-Áo và cứu được nước Tắc. Không những nước Tắc dù một phần lớn trong cuộc Âu-chiến mà thôi, ta cứ xem qua

lịch-xu-dần Tắc từ 1914 giờ về trước cho đến-thập-kỷ thế-kỷ thì ta thấy dân Tắc đã bao phen phải chống với những đội quân xâm-lược rất hùng-dũng của Hi-lạp, Thủ-nhí-ký và Bảo. Trước kia thì Tắc lần lượt thuộc về các Hoàng-dế-miền Cận-đông, Hi-lạp và Bảo, mãi đến thế-kỷ 12 Tắc mới thành-nước độc-lập và đến thế-kỷ 14 mới trở-nên một nước hùng-cường ở Nam Âu. Sau trận đánh ở Kossovo, Tắc lại phải thuỷ về Thủ-nhí-ký từ cuối thế-kỷ 14 cho đến 1815, tuy dân Tắc nô, lén-khỏi phục-nền độc-lập nhiều-lần. 40 năm sau, hòa-vợ Paris, mới bả-dám các quyền-lợi của Hoàng-dế Thủ-nhận cho Tắc. Đến 1876, dân Tắc lại nô lén-chống với Thủ-nhưng bị thua và nhô-có quan. Nga can-thiệp mới thoát khỏi quyền-dò hộ của Thủ.

Hòa-vợ Bát-linh kỵ năm 1878, công-nhận cho Tắc được hoàn-toàn độc-lập. Đến năm 1882 thì Tắc thành-nước quan-chủ ở dưới quyền-của vua trong họ Obrenovich. Từ 1903 đến nay thì các vua họ Karageorgevitch tue là họ nhà vua ngay nay mới giữ quyền-chinh ở Tắc. Năm 1912-1913 nhờ thắng Thủ-nhí-ký nên đất-nước Tắc đã rộng-thêm-nhiều.

Vua Pierre II nước Nam-Tur con của Alexandre I sau cuộc đảo-chinh ngày 27 Mars vita rõ dà lêu-cum quyền-chinh



### Bia-thể của Nam-tur-lạp-phu

Nam-tur là một nước mà phần-lon den-Nam-tur không-thể gọi được cả sô-quân-nhì dò được.

Nam-tur là một nước thứ-nhất về ngay-trước-mặt-Y về miền-sông Danube. Con sông này chảy 300 cây số và lai-dáng làm-cung-giới cho Nam-tur về phía Đông trên 100 cây số. Những sông-nhánh của sông Danube từ miền-núi Alpes Carniques và miền-dông hòn-nước Hung-chay-lại đều chាត-cá về vùng Belgrade và mở-những đường-giao-thông-chinh từ phia Bắc-nước Y, từ Đức và Hung-gia-loy «chỗ-den Salonicque» và Constantinople. Vì thế mà Nam-tur-lạp-phu cũng như các nước khác ở miền Ba-nhí-cản như Lô, Bảo, Hi, là nơi trung-tâm-diểm mà các luồng-quyền-loi quốc-tế gặp-nhau.

Con sông Danube một con sông mà tàu-bè có thể di-lai trên 3.018 cây số trong đó thì 582 cây số về-dịa-phận Nam-tur là con đường-thông-thương-tiền-lợi từ Bảo, Lô đến Hung và Đức. Do con sông này, hàng-năm Lô đã xuất-cảng 600.000 tấn-dầu-bột mà một phần-lon là chở-về Đức và một phần-nước Hung cũng đã xuất-cảng 445.000 tấn-ngô-cốc.

Sông Danube chảy qua các nước Đức, Áo, Hung, Nam-tur, Bảo, Lô từ xưa vẫn là con đường-của-văn-minh, của-kỹ-nghệ, thương-mại, con đường-do và

con đường-chien-tranh-của-các-nước Trung-Âu và miền-Ba-nhí-Cản. Trong thời-kỷ-chien-tranh-thì sông Danube lại quan-hệ-gấp-bội phần cho nước Đức vì đó là con đường-vân-tài-hết-cá-các-thứ-sản-vật-cần-dùng-như-thiếc-phẩm, dầu-bón và nguyên-liệu-chien-tranh từ phia Đông-Nam-Âu về cho nước Đức. Con sông đó từ xưa đến nay đã gây-nên biếng-bao-ván-dé-chinh-trị và kinh-hệ-quan-hệ ở Trung-Âu. Nam-tur chiếm-một-khu-cảng Danube khá-dài, lẽ-tự-nhiên là các-tàu-bè-vân-tài-của-Đức, Hung đều-p髮 qua Nam-tur-mỗi-dần-duy: Bảo, Lô và Rắc-hai. Lẽ-tự-nhiên là ta thấy Đức-rất-lo ngại-nên Nam-tur là lợ-vợ-pham vi-thể-lực-của-Anh-vây.

### Quân-lực-của-Nam-tur.

Với-một-dân-số-hơn-15-triệu, Nam-tur-lạp-phu có-thể

đóng-viên được hơn-một-triệu-quân-linh. Nhưng-vì không-có-khi-không-và-quân-cù-sản-sàng-nhì Nam-tur không-the-goi được cả sô-quân-nhì dò được.

Trong-mùa-thu-năm-1939, Nam-tur đã-dòng-viên từ 450.000 đến 500.000 lính. Số lính đón-hình như dà-quai với-sô-khí-giới và quân-nhu mà Nam-tur có-sô. Từ năm-1939 đến nay Nam-tur vẫn-có-gang-hết-số-dé-có-dù-khi-giới-quân-nhu cho-quân-linh-trong-xú. Trong lúh-hoa-bin, số lính-dưới-có-chỉ-có-120.000 người chia-làm-sáu-quân-doàn, thực-ra-thì-những-quân-doàn-dó-chỉ-là-những-hộ-phận-lon-của-một-quân-doàn và-gồm-có-tất-cả-17-sur-doa-ho-bin, hai-su-doan-hy-bin, u-đi-lien-dzì-chien-xa và-hai-hiến-toan-phao-bin và cao-xa-phao.

Trong-thời-kỷ-chien-tranh, mỗi-quân-doàn-góp-có-tu-bon-dến-năm-su-doan-khâ-dông-và-mạnh, mệt-lien-doan-phao-bin-châ-quân-doàn và-một-lú-doan-hy-bin. Nhữ-thể-trong-lúc-chien-tranh-ở-Nam-tur sê-có-tu-25-dến-30-su-doan.

Một phần-lon-sô-quân-dó-ngoanh-la-dò-680.000-người-goi-là-dội-quân-de-tham-chi. Dội-quân-dò-góp-những-người-tu-21-dến-40-uôi. Con-bao-nhiều-lại-chia-làm-dội-trú-bi-và-dội-hào-thuẫn. Các-quân-linh-trê-tiền-tu-18-dến-20-tuổi-lập-thanh-một-dội-rèng-goi-là «Marie Louise» de-ký-niệm-quân-dội-Pháp.

Về phi-quân-thì-dến-hồi Février 1940 chi-có-500-chiec-phi-co-tdoi-tan(Curtiss) nhưng-có-những-8.500-phi-công-và-nhà-quan-sát-trên-phi-cơ-huân-luyện-tung-dội-một-trong-dội-không-quân-Hoa-ký.

Từ-một-năm-nay, trước-tinh-hình-quốc-tế-nghiêm-trong, Nam-tur đã-tăng-thêm-số-chien-cu-và-phi-co. Sở-phi-co-hiện-có-tu-2.500-dến-2.800-chiec-toàn-là-kieu-toi-tan-như Curtiss, Lockheed và Douglas cùa-các-xưởng-ở-Hoa-ký-chê-tao-ra. Một phần-lon-các-phi-co-trước-dịnh-làm-de-bán-cho-nước-Pháp, nhưng-sau-khi-Pháp-dinh-chien-thì-Nam-tur-là-chưa-dược-dây-dá.

Phi-bin Nam-tur khâ-mạnh và-có-nhiều-dai-hac Schneider 75 ly gióng-với-thứ-dai-hac 75-của-Pháp và những-dai-hac 65 ly-goi-la-son-pham. Trọng-phao-cung-khâ-mạnh và-gồm-có-hai-thu-105 ly và 155 ly-ebi-cung-sang-han-chien-xa-thì-chưa-dược-dây-dá.

Bô-bin Nam-tur từ-xu-dến-nay-vẫn-rồi-tieng-là-can-tâm-và-kỷ-luat. Trước-hồi-năm-1940, bô-bin Nam-tur chỉ-có-it-súng-cối-xay-may-nhung-dến-bồi-thang-Aout-năm-ngoài-thì-dâ-bô-khuyet-dược-chô-dó.



Sông Danube chảy qua Nam-Tur hơn 300 cây số là con đường-tuy-rất-nhiều-kê-chô-hàng-hoa-tu-Bảo, Lô và Đức, trên đây là cảng-sông Danube chảy qua-niên-núi-Poste-de-Fer.



chính ông là người đầu tiên đã lập ra một đường dây khép kín từ Rouen đến Paris. Quyền thế của ông Havas lúc đó lên tới bực. Năm 1858, ông Havas từ trần, ông 75 tuổi.

Còn glacier là Auguste Havas nghĩ cách làm cho hãng Havas phát đạt thêm. Ông chung phần với nhiều nhà báo để thu lợi, một đồng thi ông chia các báo tin tức, một đồng thi nhà báo cho ông vài cột báo để ông có cách hằng buôn thuê làm quảng cáo lấy tiền. Hảng Havas từ xưa vẫn được coi như là một hảng truyền tin của chính phủ.

Chính ông Léon Rénier — ông Chánh-hội-trưởng gần đây nhất của hảng Havas — đã xác nhận:

— Không báo chí hảng Havas bắt hòa hay đai trả lại ý muốn của chính-phủ cầm quyền — dù chỉ trong lấy một giờ! Chỉ có các chính-phủ thay đổi chứ chúng tôi không báo giờ thay đổi tên chí.

Đầu năm vừa rồi hảng Havas đổi tên là hảng O. F. I.

### Các hảng thông tin khác.

Theo gương của hảng Havas, nhiều hảng thông-tin khác ra đời: hảng Wolff ra đời năm 1849 ở Đức. Trước đó mấy năm nay súng-lắp ra hảng này: ông Bernhardt Wolff da sang tập sự ở hảng Havas mới thời khai khát lâu. Hiện giờ hảng Wolff đã hợp với hảng D. N. B. thành một.

Hảng thông tin rất có thể lực REUTER — mạnh nhất nước Anh — ra đời năm 1851, khi mới có dãy điện-thoại dưới đáy biển. Tuy vậy không ai tin rằng chủ nó là Julien Reuter. Bánh lầu, Julien Reuter phải biết không các tin tức cho các nhà báo! Sau đó các đốc-giá « nghiên » tin của Reuter thi hảng mới nói danh và Reuter trở nên giàu có. Cố một lần Julien Reuter đã phải chi phí một lục 90 vạn bạc để lắp ra một đường điện-thoại riêng cho hảng ông dùng. Năm 1869 chính-phủ Anh mua lại đường dây điện-thoại ấy của ông Reuter với giá tiền cao tới 13 triệu, 68 ngàn đồng bạc Đông-duong. Năm 1915 ông Roderick Jones mua lại hảng Reuter với giá tiền mười triệu bạc. Mua như thế thật là rõ, vì hiện giờ mỗi năm hảng Reuter thu được hơn một trăm tỷ bạc.

Tuy vậy về sự thông tin nhanh-chóng thi báo giờ Mỹ-châu cũng chiếm phần nhất, vì dân Mỹ ưa hoạt-động, thích làm việc nhanh-chóng. Các phóng-viên Mỹ phải là những người can đảm khỏe mạnh và rất thèn thao, không sợ vào sinh ra tử để tìm kiếm ra những tin đặc biệt mà phải hành cho thật nhanh chóng.

Hảng thông tin cõ nhất & Mỹ là hảng Associated Press ra đời năm 1848. Hảng này do mấy nhà báo hợp nhau lập nên. Hiện giờ có 1.300 hội-viên. Muốn làm hội-viên của hảng Associated Press thi phải có một lờ báo và mỗi ông

chú báo chí có quyền được có một cổ-phần trong hội hảng. Trong hảng có 7.200 người làm, nhưng người này mỗi ngày gửi đi không dưới một triệu chữ về điện tín.

Hảng cạnh-tranh đáng sợ nhất của hảng A. P. là hảng U. P. — nghĩa là United Press. Hảng U. P. ra đời năm 1908 do mấy nhà làm báo trẻ tuổi lập ra. Trong bọn này có ông Roy-Howard, một tay viết báo hiện giờ có thể lực ngang với ông Hearst — đã được bầu làm vua báo ở Mỹ, vì ông có hảng trâm tờ báo từ hảng tuần đến hàng ngày trong tay ông cai quản.

Hảng United Press thông tin cho 1.400 tờ báo ở 42 nước bằng 20 thứ tiếng khác nhau. Một người phóng-viên nổi tiếng nhất của hảng U. P. là Webb Miller. Miller từ cuộc Đại-chiến 1914 đến giờ mỗi lần ở đâu có chiến-tranh là ông cũng tới nơi để lấy tin. Ông đi từ Mỹ sang Âu, từ Âu sang Á, ông chở náo không có vết chân ông. Lê có nhiên là cuộc Án-chiến bảy giờ cũng được ông để mắt tới. Tháng Octobre năm 1940 vừa rồi ông chết về một cái mạn tàu-hỏa ở vùng lân cận Londres. Nhưng hảng U. P. không vì vậy mà kém tin. Nhì giờ sau khi ông Miller chết, hảng đã bết tin và phái ngay một tay phóng-viên cũ khác sang Londres bằng máy bay.

ANH-DẠT

### ĐĂNG QUẢNG CÁO

T  
R  
O  
N  
G

### BÁO MỚI

— RẤT HIỆU QUẢ —

Xin thương lượng hoặc biên thư *ngay* cho:  
M. NGUYỄN-VĂN-THỦ — 34 BD. HENRI D'ORLÉANS, HANOI  
Chỗ đăng có hạn — Tính giá phải chăng

### NHÀ XUẤT-BẢN



Cộng lực

9, hàng Cót, Hanoi  
Téléphone : n° 902

A. I. đã sống những giờ thắc-mắc vì tình duyên trắc-trở,  
đã ngâm ngùi cho thân-phận thi nên đọc cuốn  
**chiếc bóng**  
của NGUYỄN-VỸ

... thấy cõi lòng được êm dịu.

\* Chi có ngôi bút của Nguyễn-Vỹ (tác-giả cuốn Báo-Mô) là có thể làm cho ta cảm-động và công-phán về các vấn đề sôi-nổi ấy.



(Tiếp theo)

Ông quan-đạo thấy vậy tức thì trộn tròn mắt lên mà rẳng:

— Quân này ra lão-thực! Mày mửa ra cả thây nằm cục mâm hầy còn rành rành ra đấy, vầy mà mày lại đám giùi lây ba, chí giài có bài thôi? Vậy ra ý mày nhát định không muốn cho đứa trẻ kia được sống :

Nước mắt con ma-cà-rông bỗng chan hòa ra, nó ughen ngào một lát lâu rồi mới run sợ đáp rắng :

— Bám lạy quan lớn, chúng con không dám giấu Xin quan lớn tha tội chết cho con, con mới dám nói, ưng quan bà hòn máu này không phải là của đứa con mợ N.T.K. nhưng là của một người dân bà khẽ trong chả bị chúng con hút máu nhưng vì quá yếu sức nên đã chết từ hôm một tuần lễ nay.

Nói đoạn, con ma-cà-rông rậpдан lạy ông quan-đạo.

Nghỉ một lát, ông quan-đạo hỏi lảng :

**Đây là một « chuyện đâ sòng » xảy ra ở làng Mường Q. M.: cà mâm thịt tự nhiên xám xịt lại vì một con ma cà - rồng bay qua!**

Xin chú lắng với độc-giá, câu chuyện của ông quan-đạo C.V.O. đã có lùm làm то rợn người. Chép lại câu chuyện trả máu, tôi hãy còn thấy cái cảm-giác vừa ghê vừa tiếc thi mọi câu chuyện dưới đây lại gửi đến cho đây dù tập tài liệu này: đó là một bức tau trong nhà. Sau vài tuần nước chè và mây cầu hâm thông-thường, thầy Lý gọi người nhà làm cơm. Tôi chối vì hay con đồ người dù trong hai ngày nữa.

Bác thư đó cam-don với chúng tôi rằng đây là một truyện thực trâm phẫn trám, một chuyện mà chính ông đã sống cách đây dã sáu năm nay.

Cách đây sáu năm nay,— lời ông bạn nói, tôi vi doanh-thuong nên thường qua lại những làng lân-cận Y. B.

\* Hôm ấy, tôi về làng Mường Q. M. Chừng tối, tôi và tên đầy-tiế, di luồn bat tiêng đồng-bô, đã thấy hơi mệt.

Thế bây giờ, nghe tao hỏi! May trả mâm đưa trê đồ-нструm mày bỗng phải làm thế cho nó hồi lai được?

— Bám quan lớn, không khó khăn gì cả. Quan lớn cứ cho mang đưa trê lai đây. Trước mặt chúng con, quan cho đưa trê đó nuốt mây hòn mâu này, nó tái bối lai và chảng bao lâu sẽ bình phục như thường vay.

Y theo lời của con ma cà-rồng nói, N.T.K. lập tức chạy về âm con đến thi là thure, đưa trê không tö vê kinh hãi gi cả. nuôi luôn hại bòn mâu.

Vài hôm sau, trong sôm nhoa lén khao nbau rắng đưa trê ấy ra lại hồn vía đã lai được như thường vậy.

Ông quan-đạo C.V.O. nói chuyện với tôi về ma cà-rồng mãi đến lúc lên đèn mới thôi.

Tôi xem đồng-hồ thi bốn giờ rưỡi chiều. Trước hết tôi tin đến nhà viễn-thi-trường vì chúng tôi thường giao-dịch buôn-bán với nhau. Khi nhìn thấy chúng tôi còn ở xa, ông Lý đã vội-vàng chạy ra đón-liếp và mời vào trong nhà. Sau vài tuần nước chè và mây cầu hâm thông-thường, thầy Lý gọi người nhà làm cơm. Tôi chối vì hay con đồ người dù trong hai ngày nữa.

Mấy phút sau, có viên Chánh-hội (tôi cũng que), chắc biết tôi đã đến đây nên chạy lại, mời tôi cùng viên Lý-trưởng đến nhà ông uống rượu cưới con gái ông ta. Tôi kiêu không được, phái di vay.

... Đến nơi, tôi thấy có tới bốn mươi người ngồi chung quanh những mâm cỗ. (Nói mâm cỗ thi ngoa quá!) Cõi ra gi cõi của người Mường). Người ta bày những miếng thịt trâu to bằng nắm tay một lớp trên

à chuối. Thịt thiú chưa chín nên còn dò hoe. Cảnh đồng thịt là đồng xôi trắng với chai rượu bồ. Tôi ngồi cùng мам với viên Chánh-hội, Lý-trưởng và Phó-lý. Mám có chung tôi còn a sang » hơn vì có cá, thịt gà và hai bát canh thịt trâu nấu với bì.

Trong khi tất cả đang ôn-ao nhau và chúc-tụng cho đầu, chí-rê, tôi thấy hơi lạnh-lạnh và.... một luồng khói den từ ngoài bay vào trong nhà, qua trên đầu mọi người rồi biến mất. Tôi ngó-ngác không hiểu gì, các người xung quanh cũng ngo-ngác và họ hỏi nhau bằng tiếng Mường của họ làm tôi lại càng ngo-ngác thêm. Tôi đã cảm họng mất rồi. Tôi chưa biết là gì nhưng... tôi đã đánh mất ít nhiều « via » rồi.

Nuôi người ấy sau một hồi bùn-tán một cách không vui lại trở lại bình-linh và cười nói nhưng có vẻ gượng-gao lầm. Họ không muốn cho tôi hiểu... .



Viên Chánh-hội cầm chén rượu mời tôi, tôi đỡ lấy và đặt xuống. Mắt tôi nhìn xuống chiếu: tất cả những mâm thịt trâu đỗ hồn lúu này thi bảy giờ đã xâm-xí cả rồi. Thú thực, tôi thấy rợn tóc gáy lên.

Tai voi-vàng kêu đau bụng và cáo lui về nhà Lý-trưởng. Họ biết giữ tôi ở lại cũng không được懦弱, nên để tôi về. Hai nhà này cách nhau độ 500 thước nhưng đường khó đi (đường leo sườn núi). Đi được quá nửa đường tôi gặp mìn-dan-bà độ gần 50 tấc, quẩn áo lõi-thoi lèch-théch, mặt rõ chẳng rõ chí trong xó xi quá chướng. Có cái mũi tai chằng-chít nồng mạnh màu tim bầm.

Mẹ ấy hỏi tôi rằng:

— Ông ở đây ông Chánh-hội và đây à?

Tôi đáp: Phải, và cứ rảo bước đi mau. Về tới nhà Lý-trưởng tôi cứ nghĩ ngợi loay-quanh mãi. Nửa giờ sau thì viên Lý-trưởng cũng về và hỏi thăm tôi đã đỡ đau bụng chưa? Tôi thú-thực là chẳng đau bụng đau gan gì cả. Vì trông thấy tự-nhiên thịt-thả xém-xị lại nên không dám ăn mà phải cáo lui.

Hắn cười bảo tôi :

— Cứ việc ăn tự-nhiên, chúng tôi ăn hết cả, có làm sao đâu!

Tôi nhớ lại lúc gặp con mụ đàn bà kia liền nói cho hắn nghe. Hắn ngó nghèm-chính lên rồi nói: Thời dịch ro,!! Con Mụ MA CÀ-RỒNG đây, lúc đó đám khói den bay vào trong nhà ông Chánh-hội là nó biến vào để hưởng cỗ bàn của ta đây. Nó có ăn thật nhưng không mất một miếng thịt nào dán, chỉ có thè lam xam di và mất vị ngọt thôi. Rồi hắn kệ-rành-rọt cho tôi nghe và đưa con mụ ấy. Thịt ra nó đã lấy bón cho chúng, anh chồng nào ác ở với « nó » được vài năm thì lại chết. Hiện nay « nó » còn anh chồng thứ nam, có lẽ cũng sắp « tịch » đến nơi rồi.

« Nós » thì đêm nào cũng tha hồn bay di quanh làng để tìm những con vật chết thối tha ăn.

Ai

bị đứt chân tay, hơi dởm máu thôi nhưng gắp nó, cũng đủ được đau đớn hàng tháng không chừng. Dân làng chúng tôi ai cũng ghê-ớn nó lắm nhưng không làm gì được.

## Phi-coòng-coi ? Đó là một thứ ma cà-rồng bên kia dãy Hoành - Sơn

Ở bên kia dãy Hoành-Sơn, ma cà-rồng — người Lào gọi là phi-coòng-coi — cũng chỗ khác gì ma cà-rồng bên ta, nghĩa là nó « giống người », như ông và tôi vậy, đì lại, ăn uống như thường. Chỉ duy có ban đêm mới hành ma. Họ biến tướng và bay đi ăn những vật hôi-thối hay hùi-mùa người, mèo-vật ». Nhưng món ăn mà phi-coòng-coi thích nhất là bộ ruột của người. Đêm đến, chờ cho thật khuya, mọi vật đều yên-tĩnh nghỉ-ngơi thi tac áy nó mới di kiếm ăn. Nó chỉ « thoát » ra khỏi người có bộ ruột nó và hái chan : chan đe di, ruột đe đựng thức ăn, thê là đú rồi. Ăn no xong, chan và ruột lại về tự lắp vào thân-thè. Người nào bị nó ăn mất ruột thi hành là chết, không con cách gì cứu được.

Nuôi muốn trừ thứ ma này, người ta đợi lúc nó đì ăn, ở nhà cứ việc quay xác nó cho khắc chỏ, lúc vê nó quên mất đương đê cho chan và ruột vào, thi nó phải chết. Thế mới biết người còn xua-lanh hơn ma và cáu: nhất qui nhì ma, chua hàn là đúng vậy.

Tục truyền rằng: ngày xưa có một ông vua Annam đi sang chơi dát Lào, bắt gặp được một con phi-coòng-coi. Không hiểu tại ngai có thàn-oai hay tại

(xem tiếp trang 30)



Ngày xưa ở bên Cao-mèn có hai vợ chồng người nông-phu, chồng tên là Nghé, vợ tên là Nghô, sinh hạ được một đứa con gai dặt tên là A-Lưu. Tên làm sao bẩm tính làm vầy, Nghé và Nghô ngó nghênh một cách thảm hại. Cố ruồng, cố đắt mà hai vợ chồng Nghô không biết sinh lợi chi lừa hời rau cháo cho qua ngày. Chúng sống một cách khổ-sở, khốn-nạn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cho đến khi A-Lưu nhorlên.

Thấy cha mẹ làm lụng khó nhọc mà vất mủi không dứt miệng A-Lưu khuyên rằng :

— Hả ta cũng chẳng hèn kém gì cho lừa, mà chỉ vì thấy mẹ không biết tuy cơ gi xoay xở nên phải chịu lạm lũ. Bây giờ thấy mẹ cứ nghe con: múa múa thi ta làm ruộng, múa múa ta làm vườn. Chịu khó làm ăn thế nào giờ chẳng cho ta được có ngày mát mẻ. Nhưng ruộng đất lại ô xà nhà quá những di về cung dà hết ngày. Chỉ bằng thầy ra đấy mà ở cho tiện, con sẽ di theo đê trồng nom việc bếp núc; còn mẹ cứ ở đây, thỉnh thoảng thầy và con lai về thăm mẹ.

Nghé con nói Nghé chịu liền, và lập tức thua xép những thứ cần dùng đê ra ruộng ô, trồng chưng như thấy mình thành phú-ông đền noi, chèn chè ngòi trên giường, tuy tay gối, tay phè phuат máy say rầu và dỗng đặc lèn tiếng sai bão kêu hồn người hả.

Như cái tên nết hòn lanh và thật thà nên Nghé được ai cũng có bụng mến, nhưng không một ai chịu được sự tinh nghịch và tinh nghịch của A-Lưu. Một

hòn thây trẻ con hàng xóm ăn kẹo bánh, A-Lưu thèm quá nhưng không có tiền mua, liền nghĩ được một kế rồi xin phép cha về thăm mẹ.

Gifa dường, A-Lưu vào một cái chùa nhỏ gọt trọc đầu như một chú tiểu rồi mới về nhà. Vừa tròng thay mẹ, A-Lưu đã bù lu bù loa lên khóc và nức nở nói rằng :

— Mẹ ơi, thầy... chết rồi !

Và liêng th้อง, A-Lưu bị ra một chuyện iếc iếc nọ kia, nói đã hàng xóm láng giềng chôn cất Nghé từ lỗ. Ngho tưởng thật, khóc lóc hồn ròn ròn lo liệu có bùi cúng chồng, lè tát nhiên là có kẹo bánh và A-Lưu tha hồ ngon cho đỡ con thêm. Khi nghe chứng kẹo bánh đã cạn, A-Lưu xin phép mẹ về đê trồng nom ruộng đất. Ngho bảo con rằng :

— Ủ thời con về rồi thỉnh thoảng ra thám nom mà thầy. Mẹ không đi đâu. Sang hèn áy, trông thấy mê thầy, mẹ lại thương xót đến béo lòng mà chết.

Chưa vadến nỗi A-Lưu đã lại khóc suýt mướt, và lai đánh lửa Nghé cũng như đã đánh lửa Ngho. Nghé cũng tưởng thật, cung khóc lóc rồi cũng làm cỗ cúng vợ. Một

BỘI CHO BƯỚC

# FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT  
Đại lý độc quyền  
TAMDA & C°, 72 WIÉLÉ HANOI

lần nữa, A-Lưu lại được thỏa thích ăn kẹo bánh. Ngho bảo con rằng:

— Con ở đây với thầy, thỉnh thoảng về thăm mộ mẹ chứ thầy không sang bén áy nra đâu. Bây giờ thầy về trông thấy mộ của mẹ con, thầy thương xót đến béo hon mà chết mất.

Bược iết lừa, A-Lưu khuyên cha lấy vợ.

— May ãy nói mới hay chứ ! Mẹ mày vừa nǎm xuống chưa xanh ngon có may dã bảo do i lấy vợ, thê mà không thương mẹ mày à ? Vâlai tau già giờ chẳng gi cung dã một đời vợ rồi — ai người ta bằng lòng lấy à ?

— Không thấy cứ nghe con. Thương mẹ con thấy đê trong bụng còn lấy vợ lẽ thay cứ lấy đê có người trông nom nhà cửa chứ. Bây giờ nhờ Giới Phật thày được khỏe mạnh, thế nhõ lúc yêu đau ai thuốc thang hau hả thay? Con biết ở läng bênh cạnh có một người muốn lấy thầy làm mà người ấy lại giống mẹ con như đúc, con chắc thầy phải băng lòng khi thấy trông thấy người ta.

Mãi mãi Nghé phải chịu con mà băng lòng và mặc cho A-Lưu thu xếp việc mồi mạnh. A-Lưu liền trả về với mẹ và cung ép mẹ lấy chồng. Ngho trước còn không nghe, sau cung chiều còn cung ưng thuận và cung mặc cho A-Lưu lo liệu công việc. Đến ngày cưới, Nghé thẳng bộ cung với mấy người hàng xóm đê dòn dâu. Lúc bấy giờ, Nghé và Ngho mới biết con bầy mun đánh lửa. Vùn tíc vừa then, Nghé nhất định tím bắng, được A-Lưu đê tri

tội, nhưng biết thôp từ trước, A-Luu đã lẩn trốn vào cái chùa ở làng gần đây.

Thấy vị sư trụ trì ở chùa có niệu tiều mà tinh nết không ra dáng một vị chán tu, A-Luu quyết lừa lấy cho được Ông tiên của ông sự đó. Một hôm A-Luu tản bộ với sự ông rằng:

— Bạch cụ, có một cô trong làng em cụ làm. Nêu cụ muốn, con sẽ giúp cụ.

Nghé thấy A-Luu ca tụng sắc đẹp của cô con gái đỡ, sư ông mừng rộn và hứa cho A-Luu cái Ông tiên nếu sự ông được тоại nguyện.

— Cố áy hện tối nay gặp cụ ở cây đa đầu làng nhưng buộc cụ phải lấy vạt áo che cái đầu trước di thi co áy mõi bắng lòng.

Xong đầu dãy, A-Luu liền đi tìm một chủ khách già mà tinh nết như thế, nhưng buộc chủ phải an mạc giả (dàn bà và dưới phái) phải quấn len đầu.

Tối đến, A-Luu dẫn sự cụ đến cây đa trước, dán ngồi chờ ở đây rồi đi tìm chủ khách. Để cho hai người đứng xa nhau, nhận nhầm nhau: sự cụ thi tướng cõi con gái còn ngần ngại thận thèm chưa dám đến mà chủ khách thì thấy sự cụ trùm vạt áo ác - sao lên đầu thi lại ngồi rằng có xấu hổ, A-Luu già giờ mới cầm tiền của hai người, rồi mặc cho chủ khách và sự cụ chuyện chòi tri kỷ với nhau, tách thẳng vền nhà.

Thấy con trỏ về, túi xuc rich đầy bạc, Nghe thích lâm không đã động gì đến chuyện cũ cả và hỏi A-Luu cách kiểm tiền.

— Có gì đâu thưa thầy. Ở gần đây có một cái lồng lả lǎm, bể ai không theo thung lũng cõi cõi công cõi quần áo ra rồi múa may quay cuồng là dàn lồng lảm lung lải xem và cho tien bao nhiêu không kẽ được. Ấy là con tiền di với lại chúng mất mát ít nhiều chứ không thi phải biết!

Nghé thấy lối kiểm tiền dễ dàng quá như thế thường thật, sám hòn sau nhất định bắt Luu dẫn di đến cái lồng lả lung ấy, và diem nhiên

ra ngay giữa chòi mà nhảy múa, hét hót trêu trổng như con đêp. Đến làng trước cõi tuồng Nghê là một tuồng diễn nên không nói gì, sau thấy Nghê cứ vừa vây vừa lẩy tay chỉ trỏ, tức lầm liên xum nhau lại dán cho Nghê một trận thừa sống thiến chết. Biết trón đòn đau, Nghê lần này quyết không tha dura con quái ác nhưng A-Luu đã cút thẳng tay bao giờ!

Và khôn khéo, A-Luu lầm cho bà cụ phải bước lên bờ tim hộ chàng. Trong lúc bà cụ già lỗm khom tim quanh tim quan con dao và gõi tiền của A-Luu thi chàng vội vàng ra sức chào thuyền di mít với cõi con gái. Bà cụ thấy bị bỏ rơi trên bờ mót hiền cõi dã tâm của A-Luu, liền chén chéo lén:

— Ông làng nước ơi! Thằng Rèn nó bắt mất con gái tôi di rồi! Ông làng nước ơi!

Mọi người nghe thấy tiếng kêu liền dò xó lại, nhưng ai cũng cười chê nhạo bà cụ:

— Rõ cõi khéo vor vẫn lâm! «Rèn» nó lấy vợ, nó chẳng dem vợ nó di thi nó đem cõi di với nó chép? Thế mà cũng kêu rầm làng nước lên!

Và đến khi bà cụ giang giải được cho mọi người hiểu thi A-Luu di đã xá rời, bà cụ chí còn biết vịnh mìn lán khéo.

Cõi minh vor cõi con gái trên thuyền, A-Luu dòi tái ẩn nôi khuyên giải và tán tinh cõi:

— Em ạ, em nêu biết rằng vi anh quá thường yêu em nên anh mới phản tâm làm thi. Nhưng chỉ cần em bằng lòng làm vy anh, tức thi anh quay thuyền lại don me già cung vè quê, nêu không anh sẽ làm đám thuyền di hứa đưa cùng chết, em nghĩ sao?

Khuôn-giải và lanh-sinh mãi, cõi con gái sau cõi bắng lồng nhện A-Luu làm chòng. Nhưng thuyền của A-Luu bồng bị vây bọc bởi thuyền của một đám curop dòi chàng nộp tiền mãi-lộ.

Mau tri khôn, A-Luu bèn tim tên tuồng curop vòi bông rảng:

— Các anh chúa biết ta lén mót chán dường đời tiền ta, nhưng ta bảo cho mà biết: các anh cõi phải đóng người mà chí đám bõi lột những bõi hành chúa ta chí có một minh mà ta đám công-nhiên di ứu curop gitia chõi đồng người,



Minh quay nhy

vì ta có nhẽ làm cho mọi người phải đứng yên không được chống cõi. Đầu các anh xem: cõi-cái trong thuyền này là của một ông quan lo mà cõi con gái này cũng là con ông quan đó. Ta đã bắt tất cả mọi người trong thuyền của ông quan cho đến quân-sĩ và kõi hầu người họ đều đứng ngay nhú tượng gỗ để ta tự-do khuân tiền bắc và hát các cõi này về làm vợ. Ta thấy các anh cũng nhanh-hẹn và khỏe-mạnh nên ta moi chép thuyền đến đây khuyaen các anh theo, ta sẽ dạy cho biết cái phép lá ấy để giúp đỡ ta, chứ không, lâm lúc ta không khuân ván được hất tiền bắc, phải bõ lại tay.

Tên tuồng curop nghe thấy nói thê thích lâm, liền ton chàng làm tướng, thi lui xuống lâm bộ hạ và xin với chàng day cho bõi cái thuật ấy. A-Luu sai chõi thuyền di một cõi đảo béo-lánh, bắt chúng cao trõ dâu, xong day cho chúng học một câu thật khõ và thật di. Khi tất cả đều thuộc câu ấy, A-Luu mới bảo rằng:

— Phải chờ hôm nõi dẹp giờ, dùn hõm nõi đêm ta sẽ dão các anh đến một nơi mà ta phù phép trước rồi các anh phải cõi hế, quan áo ra mà nhảy xuống nước. Ở dưới ấy các anh phải đọc thật thong thõa cõi thõa chõi dòi bầy lõn rồi mới được lên, phép bầy giờ mới hiệu nghiệm. Nếu anh nào hõp-tap dọc nhanh, phép không hiệu nghiệm, thi mặc kẽ chờ trách ta không báo trước.

Bốn hõm dẹp giờ, trước khi di, A-Luu dặn vợ:

— Đợi cho tôi dập chúng nõi di khõi, em lập tức khuân hết đồ dặc của chúng mình sang thuyền chúng nõi rồi cát đáy neo ở thuyền mình đây ra bõi cho trói di, còn vè san mõi tôi.

Rồi dán lõi curop dâu trõ, không quan khõi, di, hép phép lá. Chõi cho chúng nhảy cõi xuống nước, A-Luu liền ba chán bõi cõi chạy nhanh vè thuyền, cát đáy neo vè ra

séc chèo. Thuyền di đã xá, tu curop mõi lần lượt nhô lên. Khi biến bị lửa, chúng đậm chán giờ bay chửi rủa A-Luu khõng ngọt, rồi ra công đồng hè trõ vè nhà tim cách bão thù.

Một cõi bão nõi lên đánh rati chiếc thuyền của A-Luu di lin curop được vào một cõi đảo chõi toan dien bâi trõ cõi. A-Luu đoán đúng ngav là sào huyet của tu curop, hén ngõi cách lõa, vòi curop

trõi khi trõ vè quê nhà.

Chàng lõi bõi, ngồi xếp chán hằng trõi ở dưới đất và lấy cái que vè nhăng nhit nhing hình hõi hình kia ra vè một Ông thủy rất giỏi vè khoa hõi toán. Mọi người trong đảo thấy thế liela xum lai nhõ chàng bím xem bao giờ chồng họ vè. A-Luu thu tiền của tất cả xong bavy



giờ mới hăng giọng lõi tiếng rắng:

— Cõi dongs các bà phen này di có quỹ-nhân phu tro, chí trong ba bốn ngày nõa sẽ vè và sẽ den nhiều của cõi vè (chàng đã nhambi cõi hõi giờ) rãm dungle cho tu curop xong hõi và hành-trinh của chúng). Nhưng tối ngày kia hay tối ngày kia sẽ có một lõi quỷ dâu trõe lõc và không quan áo kéo đến dày dèle gieo tai họa cho đảo, vây các bà cõi sáp sẵn glyc he chung chục vè nhõ phải đám duỗi chúng di nhung khõng có thi phải biết!

Nói xong A-Luu cõi lienviền bac xuồng thuyền vè cút thang. Quả nhiên hai hõm sau thi tại curop vè, nhung vi dien thi trõi mà thon-thõ

lai quá nhẫn nhui, nên chàng phái tim chõi lõi chờ đến tối mới dám vè vènh. Võ con chúng vi đã được A-Luu dâu trước, nêu trong lõe quan khõem tối thấy một lõi khõng quan khõi áo, ôm đầu lõi thui chạy vè nhà, ngõi là quỷ, hén cõi thanh cõi với gãy mà phang võ bõi kí trõ. Lõi curop, phần thi bị dõi bõi rết, phần lõi bị dõi, anh nõi áy đều bõi lõi bõi cõng, tham chí đến lúc biết rõ là anh đã chết nghèo ty đời nào rõ.

A-Luu cõi thuận buồm xuôi gió vè noi mà trước chàng gấp vor và mẹ vø. Bà cụ khõi thấy con đẽ và thấy con rẽ trõ vè với vàng bạc chõi bím xem bao giờ chồng họ vè. A-Luu thu tiền của tất cả xong bavy

või nhau một cách rất sung túc.

Được ít lâu, A-Luu thấy chán cảnh ngồi gìn giú ở xõa nhà liela nõi với vø và mẹ vø vè thăm cha mẹ. Chàng không cho vø di theo lõi cõi ràng bõi cõi sẽ không cõi ai trõng nom sán sóc.

Chàng dem theo ít tiền

bạc, vè thăm cha mẹ dẽ it lâu rồi lõi di.

Một hôm dẽn kinh-dõ chàng thấy lõp loáng trong vười một cõi dinh thi dõ sõ bõng mõi cõi con gái rất dẹp. Chàng hỏi thăm và biêt rằng cõi gái dõ là con mõi vøi thương-gia rất giàu có, quen thien với tết cõi cõi vqian to trong trien, lại là cõi cõi dura vua nõa. A-Luu bèn xin vào yết-kién vi thương-gia dõ và xin vào hõu-ha. Thay chàng ăn nõi hoat bát lõi dẽ eoi, vøi thương-gia bông lõng ngay vè hõi lai lịch A-Luu.

— Bông thương quan, kẽ tôi tõ này cũng là cõi một nhà rất giàu có ở một tinh vè phis Dong. Chí vøi cha mẹ mất sớm nõen chúng tôi chán nõa, giao phò vøa nhõ cho họ hàng trong nom dõi di Choi chõi khõa. Nay dẽn đây nghe vøi thương quan là một người rất đại-luong vè vñh-nõi tên xin vèo hõu-ha mong thương quan thu dụng.

Nghé nhõi nói dẹp lõng, vøi thương-gia cho chàng làm thủ túc

và dì dâu cũng đem chàng đi theo, ngay khi vào chầu Vua cũng vậy. Dần dần, A-Lưu biết hết các vị quan to trong triều. Ở nhà thì A-Lưu là một người rất thông minh lanh lợi mà lại có lè độ làm cho cả nhà vị thương-gia đều đem yêu mến, nhưng trước mọi người thì chàng già ho ngô ngán, ngu dại, và khi bị trêu đùa, A-Lưu chỉ cười mà không bao giờ tỏ vẻ giận giữ, nên ai cũng thích chàng.

Lê ngày xưa ở bên Cao-Mèn các quan to khi viết giấy tờ gì không bao giờ ký chỉ cầm đầu triều vào là dù, A-Lưu lập tam nhát bắt những tờ giấy nào bô di mà có dấu triều. Lâu dần chàng có đủ dũng triều của tất cả các vị quan to trong triều. A-Lưu bèn lấy xi đập cho dũng các nét của những dấu triều rồi đem đóng vào những bức ván tự nợ do tay chàng viết đứng tên các vị quan trong triều. Vá như thế hẫu hết các quan đều nợ chàng những số bạc không lồ, cửa cài của chàng thành nhiều gãy mười cửa cài của vị thương-gia chủ chung. A-Lưu bô tất cả những bức ván tự ấy vào trong một cái hộp rồi đem gửi bà vợ vị thương-gia và dặn: Đừng cho ai xem vì đó là của gia-hảo của chàng. Nhưng dàn đầu phải là một người có thể tin nhiệm được, nên bà vợ vị thương-gia bị thúc dục lòng tội mò, mở luôn cái hộp ra. Bà ngạc nhiên, rốt rái gọi chàng vào xem và nói rằng:

— Tôi xem A-Lưu từ chỉ có vẻ lanh-lẹ, chứng chắc mà lại ngoan ngoãn từ-lich chắc không phải tầm thường đâu. Tiên của nó lại nhiều, nhà mình chàng tham vào đâu, chi bằng ta gả quách con Yên-Hoa cho nó.

— Tôi cũng đã ngờ từ khi nó mới đến nhưng chưa bô biết đích

xác thôi. Nay cứ xem những bức ván tự này thì dù hiểu. Bà nói thế, tôi cũng bằng lòng, nhưng chỉ sợ người ta chế cười thôi.

— Còn ai dám chế cười nó? Đến những ông này ông nọ, còn nọ dia ra kia, nó mà đòi nợ bây giờ thì lại không lo sot vó lên đố đám mờ mòn nói một câu. Tôi tính chàng ta cứ cho chúng nó lấy nhau, chờ khi ông xin đức Vua cho nó một chức tước gì bây giờ ta sẽ báo cho mọi người biết chẳng khống muộn có mà lên chức con rè; đám cưới của chàng chí còn chờ ngày là được làm chông nồng!

Một tiếng thở dài sê sê nồi lên trong đám các quan :

— Trời người đâu mà đẹp la lung nhu vậy. Sung sướng thay là kẻ được làm chông nồng!

A-Lưu nghe thấy vậy thì cười thầm và dỗ dân nói rằng :

— Người như thế mà các quan khen rồng đẹp à? Tôi có thè vầy nằng đến cho mà xem, nếu tôi nói sai xin nguyên lâm tội mọi các quan suýt đời.

Sự vui vẻ lại đến với mọi người.

— Nền người gọi được nồng đến thi ngoại muốn lấy bao nhiêu tiền cúa, chúng ta cũng bằng lòng.

Lập tức chàng làm giấy cam đoan và chàng biến hết những cửa cài cửa lầu trai gheo, có người lại lấy roi khẽ quát vào người chàng để rõ xết từ trước vào giấy có dấu triều sẵn.

Khi Yên-Hoa ở cung điện bước ra, A-Lưu liền ra hiệu cho nàng, và trước sự ngạc nhiên sững-sốt của mọi người nàng quay xoóng trước mặt A-Lưu và kính cần mời chàng ăn trầu.

Một dùy đãi từ liền khoác vào người A-Lưu một bộ quần áo cực kỳ sang, rồi trước những đôi mắt buôn-râu và hối hận của các quan, chàng điềm nhiên dắt tay Yên-Hoa đi về, theo sau là những voi ngựa với những cửa mà chàng được cuộn. Về đến nhà chàng thưa với ông nhạc rằng đó là một phần trong số nợ của các quan mà chàng vừa mới đòi và để dùng làm đồ sinh lě.

Cách mấy tháng sau cả kinh thành đón dìp di xem đám cưới của A-Lưu lấy Yên-Hoa con vị thương-gia giàu có.

NGUYỄN-TĂNG-PHÚ KẾ

## SAU VIỆC CHÍNH- PHỦ Ở ĐÂY CHO TỊCH THU NHƯNG SÁCH CÓ PHƯƠNG HẠI CHO ĐẠO ĐỨC TA CÙNG NÊN BIẾT

# Cái trách nhiệm của làng văn đôi với sự xâu xa hay tốt đẹp của nhân tâm và phong hóa

TRƯỜNG-CÔNG-HỐT

Mới đây chính-phủ Đông-Dương vừa ra lệnh cấm những sách xé rá có hại cho phong-hóa. Đó là những sách nhảm nhí, có hại cho đạo đức ta những cái không đáng ta, diễn những điều không đáng diễn. Những sách ấy vể vĩ in ra phản nhiều bởi cái óc xu-thời của một hang người kém, vô lương-tâm không nghĩ đến những ánh-huống tai-hại sau. Môt số những sách ấy đã bị thu. Công-cuộc tay uế cho van-chuong Việt-Nam đương tiếp-tục, và được tất cả những người biết nghĩ, biết lo cho tương-lai của chủng-tộc tán-thành huy-ung.

Phải, ánh-huống ta-hai-bại của những sách ấy, không ai là không nhận thấy. Nó dập vào mắt, vào óc người ta một cách rõ rệt. Chỉ có những người nào có cái dâ-đam định đầu-dộc trí óc thanh-nien hay có cái lối xa gần vê những sách ấy mới chối cái cái kẽ-quá không ra giô do những sách ấy đã gãy nén. Những người đó, đã hieu-lâm hay cố ý dùng van-chuong làm một thử trò chơi, một thử lúy-khi để mua danh, kiếm lợi. Không, van-chuong không phải chỉ có cái giá-tri nhỏ nhèn ấy. Như thế chỉ là bêu-xấu cho van-chuong và không hiểu van-chuong là gì. Người ta phải nhận rõ không muốn di nữa, nó là cái phản-ánh của cả một dân-tộc.

## THUỐC LÀO ĐÔNG LINH

藥牢東嶺

Thuốc Lào Đông Linh

Đầu phô Cửu Nam

Gióng ngọt, khói êm l

Thuốc ngọt, già rô i

Đông bắc hổ b

Chíu cổ mua giòn i

Làm thuốc lão Đông Linh số 236 cuối

hàng Bông, đầu Cửu Nam có bán cá

các thứ thuốc lá rất thường dùng nứa.

có một xu-huống đáng được đề ý về một điều xu-huống ấy là xá thực-tế, thiên về chủ nghĩa cá-nhan quá, lõnh dạm với những tinh tinh cổ-hữu của dân-tộc. Đó, những đặc điểm của xu-huống văn-học Pháp cận-đại. Cho nên những tác-phẩm văn-chuong của Pháp gần đây tuy có làm lồng danh cho văn-giới Pháp thật, nhưng chỉ chứng tỏ một cái tinh-thần thơ mộng phù-phêm bon là tò cái ý chí muốn đe nén những khía, ham những vinh-quang, hay mơ màng những cao-vọng. Do thế, trước khi sắp phái ra đường đầu với dân Đức, cái khôi người chỉ chứng tỏ một cái tinh-thần thơ mộng phù-phêm bon là tò cái ý chí muốn đe nén những khía, ham những vinh-quang, hay mơ màng những cao-vọng. Do thế, trước khi sắp phái ra đường đầu với dân Đức, cái khôi người chỉ chứng tỏ một cái tinh-thần thơ mộng phù-phêm bon là tò cái ý chí muốn đe nén những khía, ham những vinh-quang, hay mơ màng những cao-vọng. Do thế, trước khi sắp phái ra đường đầu với dân Đức, cái khôi người chỉ chứng tỏ một cái tinh-thần thơ mộng phù-phêm bon là tò cái ý chí muốn đe nén những khía, ham những vinh-quang, hay mơ màng những cao-vọng. Do thế,

Từ cuộc chiến-tranh trước đến cuộc chiến-tranh vừa rồi tinh-thần dân-tộc Pháp cứ theo một cái luật tinh-thần đó. Van-chuong là phản-ánh của phong-tục. Vẽ kịch cũng như vê-նի-thuyết (hai loại phô-thông nhất), không có một cái cái-iqu nào. Cũng không có cả đèn mồi xu-huống đột-nhiên nữa. Không vê-thơ ta, người ta nhận thấy một sự tiến-hoa rõ rệt, được hoan-nghênh bay không, đó là tuy tình thích rieng của từng người. Như thế, sau hòa-ước Versailles trong văn-học Pháp, chỉ có tho-ča là còn

Trong hơn hai mươi năm, văn-học Pháp, sự tinh-vi vê nghệ-ti uật thi nhiều, còn sùng-đóng với thời thế it, nên không muộn nói là không có. Hầu hết những văn-phẩm chí-chú-trong vê-cá-nban, ban khoa-huân vê sự giải quyết những điều bí-hiêm vê-tâm-hồn người ta hơn là sự quan-sát chân-tinh, chân-cánh. Tinh-thần thanh-nien Pháp bôr vây lồng quên hẳn cái nguy-cơ bén-minh, không khuynh-huống tư-tưởng và thâu-thâ vê sự hoạt-động. Phân-nhiều những thanh-nien tập thể-thao chỉ cót đê thỏa-mản-lòng chuộng dẹp mà thôi.

Buộc cho van-chuong Pháp trong hai mươi năm hòa-binh, chỉ lầm-té-liệt, bắc-nhục cái sức hối-hoảng của dân-tộc Pháp thi cũng quá dâng và bất công. Đó là tôi của phong-tục.

## BỆNH TÌNH ...Lại, Giang Mai, Hà cam, Hột xoài...

chi nên tìm đèn

## ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUÉ

TRƯỜNG KHÔNG CÔNG PHẬT, KHÔNG HAI SINH DỤC  
CHÙA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

## Kiệm-duyệt bỏ 19 dòng

Nhưng trước bốt huy-;

thứ, xét

Phong-tục vạch xu-huong cho văn-chương rỗi vẫn - cương-lại quay lại khich-lé và cō-dòng phong lục.

Trong hơn hai mươi năm, phong tục nước Pháp đã hưng-hờ, đã bô qua thực sự. Người ta đã qua chuong những cái cao-ký, đê-miệt; người ta muốn bước lên cái trình độ siêng-viết trong lúe dâng lê người ta phải nhận-chân hoàn-canh của mình trước đã.

Hiện giờ đã đến lúc nước Pháp cần phải cải-tô lại nền giáo-dục thể-thao (éducazione sportive). Người ta không nřng chỉ sán-sóc cho gân-cốt mà lại còn cần phải sán-sóc cho cả tinh-tinh và ý chí. Vá dō cũng là con đường nên vạch cho văn-chương Pháp của ngày mai.

Những i-kien trên của ông han M. Pévost phái-biển giia lúc nước Pháp đang trong thời-kỳ kiến-thiết. Vá đây người ta đã thấy học-bô, dem mòn thê-dục vào truong-chinh thi tú-kì. Những nhâ cầm-quyền Pháp đang tiếp-tuc công-cuộc cải- cách. Chúng tôi mong nhifag, ki-en trên này sẽ được những nhà văn ta lấy làm phuong-trâm cho ngòi bút và chơ nên lấy làm trò giải-giá-tri.

Một nhà văn Pháp bồi thi-kỳ thứ 17 là Mallerbe đã nói rằng: «Le poète n'est pas plus utile à l'évit qu'un jouen de guille». Hai thi-kỳ sau, Lamartine cũng khinh thường văn-chương. Không, văn-chương dù phai là cái trò chơi. Trái lại văn-chương rất mệt-thiết với tất cả những khía-cách xã-hội, với dia-dur, lịh-sử của một xí, với sự thịnh suy của một nước. Văn-chương lại là linh-hồn của một quốc-gia.

Văn-chương là gì? Phải chăng là một cái giong phan ch'én tâm-tinh, lòng ước muôn cao-siêu hay thấp hèn của một dân-tộc? Văn-chương phai chăng là tiêng oai-hùng của một nước khi nào cũng thắng trận hay là những tiếng than phiền của một nước điêu-linh? Văn-chương lại là những bài ca tuyêt-diệu, biêp-hiệu linh-hồn mộc-mas, dâm-dâu què hoặc tinh-huynh-thiết của những đôi tình-nhân yêu...

Trước tiên tôi xin nói đến sự liên-lac giữa văn-chương, dia-dur, hoan-canh và nói gióng. Văn-chương như một dòng nước chảy, gặp đồng hàng, đặt cái tên nó là dờ khúc-khuyn, gặp hang, cá thi vùng vây và gâm-thét - một nước mà nói non hiem-trò dô-sô nguy nga, thi văn-chương cũng hùng-hùng tráng mảnh liệt

Về đời trung-cô dàn Pháp đang thuộc về huoi bân khai - Văn-hoa không có gì. Dân hôi bấy giờ, tri-nhâ luon luon bị jám-ảnh bởi những hinh ảnh của quý-thần. Họ rất còn ngày ngô và thất-thà - Cũng vi thế nên văn-chương hôi đó rất giản - uoc.

### Kiem-duyet bo

Văn-chương lại rất mệt-thiết với tinh-cach của nói gióng: Người thê nào văn thê ấy « Le style c'est l'homme ». Buffon đã nói.

### Kiem-duyet bo 20 dong

Su-lien-lac giua văn-chương va phai hiện-tai (le moment) cũng không phai là nhô. Ở xú ta bây giờ có hai phai xung-dot nhau, phai moi và phai cũ, tất cả về mọi phuong-dien: Cõ thiênn-nã no không muon nghe theo menh-lenh của me cha de di theo tieng goi cua tinh yeu, anh hoa-trò kia không muon bat chuec các nhâ no xua di lam ong day ong no de song mot doi tu-do, do-e-lap. Một cái kêt-quâ không ngô giua su-xung-dot ấy là phan-doang thanh-nien da bi xo-xuot cai bo truy-lac...

④

Muon i- một cách tường-lan dây liên-lac giua văn-chương và phong-hoa, xã-hội quốc-gia, thi tôi hon

### Tui khôn...

Một bộ sách rất có ích lìu cho người đọc, người đói-xua đã phải gọi là *Tui khôn*, tức là bộ ĐONG-CHU LIỆT-QUỐC. Nhà in Trung-Bắc Tân-Vân đã cho xuất bản bộ sách ấy do ông Tù tài Nguyễn-đỗ-Mục dieu. Tron bộ quyển, 1396 trang, giấy tốt, khô 16x23, giá đặc biệt cõ hộ 2\$. Ban-nó muôn có ngày cái tui khôn áy, xin kip gửi thư và ngân-phieu về nhà ta: Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân 36 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi

ở xe gửi thêm tiền cước là 0\$65

### Kiem-duyet bo 19 dong

Dau thi-kỳ 16, hôi văn-nghê phục hưng (La Renaissance) một tai hai oán ghê xáu ra cho dân Pháp là su-xung-dot giữa co-dô giáo và co-dôc-tan giáo. Những vũng máu ghê gám hên cạnh các nhà thờ, những thay người treo lồng thông trên các cùm cây đã làm cho nhà thi-si trú danh Ronsard của thi-xã Pléiade, đồng lòng trắc-ân - Ronsard ben cho ra tập « Les Discours ». Trong tập thu ấy, nhà thi-si với mói giọng tha thiết như van-long, khuyên đồng bào nêu chí giết hại nhau vì tôn-giao. Văn-chương hôi ấy phan-nuiu toàn là những lời van, tieng khóc, cău giận, cău hén của những kẻ muon thoát ly ngoài tôn-giao để tu do sống một đời hối hả. Rabulaia với bài quyền Gargantua và Pantagruel, Montaigne với quyền văn-tùy-bút « Les Essais » là hai nhà văn danh tiêng nhất hôi đờ. Montaigne bảo: « Chàng ta đừng giết nhau, đừng coi những kẻ không đọc kinh cầu chúa là những kẻ thù hận ». Lì vì không ai có lý cả.

Lết là xét đến tinh-hình văn-chương Pháp, một thứ văn-chương được người ta hoan-ghênh và yêu mến hòn cù.

Bên cuối thi-kỳ 16 và bắt đầu thi-kỳ 17 thi văn-chương tiến vào một con đường khác. Richelieu lên cầm quyền đánh tan nội loạn và đem lại trật tự cho quốc-gia, thi Mallerbe cũng bắt sực đem lại trật tự cho văn-chương. Vài năm sau, những bi kitch tâ síc mạnh của Corneille ra đời, cùng thời nhanh nhản những i-kien-thuyt ta nhâng việc phi thường của tác giả Mlle Sinding. Những tập văn-áy đều là những cái giong sáng phản chiếu nhân tính thế thái hôi bấy giờ. Hồi bấy giờ người ta suy giia (époques de la Fronde et des guerres religieuses) và một cái hiện tại chưa được hoàn toàn yên ổn thi tài nhiều là tánh tinh của người ta trở nên cứng-cỏi và hong-dong. Cung vi thê chon nhanh bi kitch của Corneille như: Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte đều toàn chuyen về tâ síc mạnh của tám-han. Corneille bây tó trước mắt chúng ta những cuộc xung-dot giữa tinh yeu và lòng hiếu thảo, hoặc giữa tinh yeu và lòng yêu nước... nhưng kết-quâ suy đặc-thắng là yê hòn phan-cá.

Louis XIV len làm vua. Dân giàu nry manh. Su yến ôn trong nry có thê gọi là hoan-toàn. Văn-chương cũng nhâ đô mà phai trien nhanh hác tuvet lñan. Thong thâ và gián-cô, người ta rất nhiên thi giờ đê hưng-lâng thâ-vi ở đori. Cung nhau đọc sách, cung nhau trò chuyện, cung nhau trao đổi tinh-vân, cai-dac-ắc của xã-hội lúc bấy giờ là thê. Văn-chương không còn là một thứ văn-tâ síc mạnh và những việc phi-thường nữa mà lại chuyen tâ tinh - Nhà bì khai Racine trình bày trước mắt chúng ta những nři eo la khe khât, và cái kêt-quâ thê luong khoc-hai của ái-tinh. Người bấy giờ, họ ua bón đê nhung vấn đê tám-lý, xét nhung việc xay ra trong linh-hồn - thi văn-chương hôi ấy cũng chi chuyen châ về tám-lý và chi tâ nhung việc xay ra trong lòng ngov. Giac-gia khôn-lö, com đô no, áo dù mạc, người ta không cùi là một chiến-si hôi là một kête sôg cai-dai hêt-gio - người ta chia-hoi trê thành mít qua tâ (bonnête homme) cao

thuong và rất sô những su-cuôr ché của người khác. Nhông ý muốn ai dâ phan-chieu trong nhungs kitch của Molire và trong nhungs tập thơ ngô ngôn của La Fontaine.

Nhung day lién lac giua văn-chương và quốc-gia, xã-hội, không bao giờ chet châ hông hôi thi-kỳ thứ 18. Vua Louis XV hoang choi và xâ vò dô, tiêc-hoc trong nước can-sach. Các công-hầu, bâ tước thâ hôi mà nhông lâm nhân-dan. Sự lâm-than của dân-chhang ban-lên thi-kỳ sau thi lén-dén cung diem. Tinh-trang áy ánh-huong đen văn-chương rất lớn - văn-chương không còn là chuyên-chú tâ tinh và tám-lý nra mà lại di theo một dòng với tinh-trang của xã-hội. Nhà văn Montesquieu cho xuât-bản quyển: « Les lettres persanes và quyền L'esprit des lois », trong đó ông ta công-kich một cách khéo léo cái chê-dô cũ

### Kiem-duyet bo 34 dong

## QUỐC HỌC THU XÃ

sẽ lần lượt xuất bản:

### QUỐC-NGŨ MỚI

day van-quoc-nu theo p'uong phap thuy-hanh va tinh-hanh, giep van-nghê duay ngay vò long-điển, khong phai hoc-chu-cai và van-hanh van-trac.

### GIÓC-SÙ ĐÍNH NGOÀ

một bì khai chieu va phai binh-sô lâm-chuan dung du lâm-hoc gior va sô gior Việt-Nam

### TÂM NGUYỄN TÙ BIÊN

inh-hoa của ngô, mâm-bô khai-truyen sô tâ Việt-Hán, pham lu van-nhan-hoc già-de phai

cho v.v.

⑤

Sách của QUỐC HỌC THU XÃ toàn là sách đêng-dâc co-gia-tri, tinh-hay theo mói nghệ luu-rieng, sô i- co han-dâ bón-buôn cho my-hieu, sô h- và mói sô đê gâ da hen-mua trieu-chi khong-gia-ban, vây-còn-hieu-xâu nra muon lây-mi-thi bao-nhiu cuon, xit-vay thog-nay va cho :

### M. LÈ - VÂN - HÓE

16bis Rue T en Tsin, Hanoi

Rhâi-xing, sô i- gian-hoa giao ngan den tien no' cuoc phai tac-gia chiu. Hoa-hong nři luu-lat a 2\$, d- c gian-hoa muon-nhan nchien-pheu, sô h- và mói sô đê gâ da hen-mua trieu-chi khong-gia-ban, vây-còn-hieu-xâu nra muon lây-mi-thi bao-nhiu cuon, tru-va-toi-lich-nhac.

Cú theo mục nhu thê mà xem xét văn-chương Phap cho đêng thi-kỳ hai muoi này thi chúng ta sẽ nhận thấy rằng: Văn-chương rất mệt-thiếc với phong-tục, xã-hội và tinh-thần của một nước. Khi thi văn-chương chịu ánh-huong của hoàn-canh, khi thi hoàn-canh chịu ánh-huong của văn-chương, đor náo xu-nao-ting-thê.

Phong-hoa lôi-bai thi văn-chương cũng töi-bai, phong-hoa thanh cao thi văn-chương cũng thanh cao, xã-hội phâp-tap thi văn-chương cũng phâp-tap. - Nhanh tinh-thê thai-hoi thi vua-nhau cùi

Vay bôn-phân nhà văn là phai nhien-chanh lây-cát-trach-nhêm-lon-lao của minh, và biêu-biet rằng nhung tâ-pham của minh viet-tuc là cái giong phan-chien phong-hoa của đất-nước minh. Nhât là nhung ai-huu-tam vòi đất-nước thi lại càng phai-biet nhin-xa, nếu-thay hoa-hong suy-doi thi nien-giú cho minh-thuc tinh-de canh-cao Quốc-dân và thi cách-ma-cuon-van, chđ-dung-nhu-nhomy-noi vòi văn-doan-kia ở xú-nao-thay-thanh-nien sa ngâ thi-lai-ninh-tinh-thanh-nien-de cho họ sa ngâ-thêm

### Kiem-duyet bo

Những nhà văn-như-thê khong nhung co-toi voi van-gioi ma lai con-co-toi voi phong-hoa va xâ-hoi, ta rat-nen-bai-tru-vay.

### TRƯỜNG-CÔNG-HỐT

### Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

### TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	6 \$ 60	53.35
Toulon Annas et Loas, Cochinchine, France et Colonies franques	7, 60	5.75
Etranger.....	12, 60	7, 00
Administration et Services publics.....	18, 00	6, 00

Les abonnements partent du 1er de Juin et sont renouvelables au 1er de Juin de chaque periode et sont payables d'avance.

Les mandats doivent être établis au nom de TRUNG-BAC TAN-VAN, et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

19

\* CHEMISETTES—TRICOTS  
SLIP—MAILLOT DE BAIN

BỦ CÁC KIỀU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI  
TRANG. MUA BUÔN XIN HỎI HÀNG DỆT

# phuc-lai

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974

MUÔN BIẾT SỨC BỒ CỦA CON • CÁC KÈ



NÊN UỐNG  
chính ruou  
“CÁC KÈ”

Rượu này bao biện thực toát dũng con « CÁC KÈ »  
ngâm chế rất lâu ngày chuyên trị người già yếu,  
trị lỵ quá độ, thận thủy kén suy, đại đầm, di tinh,  
lết-dương, da vàng, kém ăn, dân bà người yếu,  
sán hàn, kém sữa, sán mòn, rát là thán hiệu, «  
con CÁC KÈ » ai cũng biết chuyên dường ân bồ  
thận, mùi vị thơm ngọt uống cùng lúc ăn cơm,  
chả bao lâu thì thấy khỏe mạnh trong người. Nay  
đã được nhè nhẹ người dùng qua đều khen là hay.  
giá bán chai to \$5 — chai vừa \$3 — chai bé \$3.50

BÁN TẠI:

**YUNE HUNG**

no 41, Rue des Pipes (Hàng xe Đen) — Hanoi  
Đại lý: Mai-Linh 60 Paul Doumer Haiphong — Ich-Tri Ninh Bình

MUA MUA KÈO ĐEN LÚC MUỐN MUA KHÔNG CÓ;  
**TIỀNG SÂM BẠCH - VÂN**

tức là nói vớ đời ông Trạng Trình Nguyễn-Bình-Khiêm

sách giày ngót 460 trang — Mỗi cuốn giá 1\$00 —  
Mua linh hóa giao ngan hết 1\$44 — Ở xà mua xin  
gửi 1\$24 (cả cước) bằng timbres poste cũng  
được cho.

**NHÀ IN MAI - LINH — 21 PHỐ HÀNG ĐIỀU — GIÁY NÓI 648**  
N.B. — Mua linh hóa giao ngan cả 2 cuốn một lúc hết: 1\$83. Gửi tiền trước mua 2 cuốn một lúc hết: 1\$63 (cả cước)

## Tại Saigon đã có bán...

Nó đến thuốc chữa các bệnh trẻ con thi ai cũng  
công nhận: chỉ có nhà thuốc Thanh-Xa Hanoi là có  
tài độc nhất vô nhị, ngoài ra còn có thuốc chữa  
bệnh người lớn rất thần hiệu như:

### THUỐC SÁN SƠ MỊT

Mặc bệnh sán đi ngoài thường theo ra con trùng  
như sơ mít, nếu để lâu ngày, sinh chừng đau sói hai  
cánh sườn mà bỏ mạng. Uống thuốc này cam đoan  
hai giờ ra hết sán khỏi hồn. Giá 0\$90.

### THUỐC DUN (sáng)

Mặc bệnh dun dùa hoặc dun kim ống thuốc này  
buổi sáng buỗi chiều ra hết dun không phải tẩy,  
người nhơn hay trẻ em dùng đều được ca giá: 0\$20

### NHÀ THUỐC THANH - XA

Số nhà 73, góc phố hàng Thiếc và hàng hòn — Hanoi  
cửa treo cờ vàng, khắp các tinh có đại lý, xem báo  
Tin Mới. Đại lý tại Saigon; Hiệu Văn Hưng 14 Avia-  
teur garros, hiệu ichi-Thái Lagrandière n° 163  
CẦN THÊM NHÌNHIỀU ĐẠI - LÝ TẠI NAM - KỲ

### BÃ IN XONG :

## ĐÚA CON CỦA TỘI ÁC

một truyện thực đã xảy ra ở miền Hậu Giang xứ Nam Kỳ

Đọc Đứa con của tội ác, các bạn sẽ rõ cái kết quả  
của cờ bạc, rượu và thuốc phiện đã đưa người ta  
đến đâu — Mỗi cuốn giá 0\$35 — Mua linh-hóa giao  
ngan hết 0\$71. Ở xà mua xin gửi 0\$51 (cả cước) cho

# NHỮNG CÔ CẬU BÉ CON

## ngoài trăm tuôi

Gần đây, các ngài đọc tin tức Âu-Châu chiến-  
tranh dâng trên các báo hân thấy người ta nhắc  
dến cái tên Sicile rất thường.

Nhất là từ hôm Đức nhảy sang cả chiến-trường  
Địa-trung-hải để giúp thanh-thế cho Ý.

Sicile là một đảo lớn ở trên bờ Địa-trung và thuộc  
về bắc-delta nước Ý. Nhân thấy mấy tháng nay người  
bạn « trực » của mình bị tỏa-bại liên-luân với Anh  
ở chiến-dịa Phi-châu. Đức bèn

đem một đại-dội phi-co-tội  
đông & Sicile, lấy dây làm nơi  
căn-cứ, để hàng ngày bay sang  
Phi-châu đánh phá quân Anh  
cho gần. Hình như cuộc tấn-  
công của Anh vì thế mà bị trỗi  
ngắn chặn trê rất nhiều, không  
được nhanh chóng hung hổ  
như trước nữa.

Tuy vậy, chúng tôi chỉ muốn  
nhân hứa câu chuyện hợp thời  
mà nhắc lại một cõi-tích, chứ  
không có chủ ý nói về chiến-  
tranh.

Q

Đảo Sicile có tinh-thành то  
nhất là Palerme.

Ở đây có một cái vườn cỏ,  
vừa quang la, vừa gom ghé, độc  
nhất trong thiên - hạ: Ấy là  
vườn riêng của những cô bé  
cậu bé ngoài một trăm tuổi.

Nói cho rõ hơn, những cô  
bé cậu bé chết từ một vài trăm  
năm trước, mà người ta còn giữ  
nguyên vẹn thi-thế đến ngày nay, — dù cả da thịt, tóc  
tai và áo quần, nghiêm-nhiên như lùn còn sống, —  
xếp đứng sừng-sững, thành hàng hàng ngũ trong  
vườn. Mỗi cô mỗi cậu ngồi hay đứng trong một  
chiếc hòm kính riêng, có dai buộc giữ thi-thế họ  
vào bức tường phia sau, còn phia trước thi người  
t้อง kính hoặc để lười sát, du-khách có thể  
trông thấy rõ ràng.

Nhiều người Việt-Nam ta làm thủy-thủ trên tàu  
chay từ Marseille ra cù-laо Corse sang Gêne, Sicile  
đã được hàn hạnh — hay là tùng minh sồn gáy  
— xem vươn quái lạ này.

Tuy đã trải bao nhiêu ngày lại tháng qua, xuân  
thu đãp đôi, nhiều thi-thế trông như lầm lầm cõi  
sinh-khí; có cậu đưa bàn tay ra dường muôn vời  
gọi du khách, hay là cắp mặt lầm dim nửa nhảm  
nửa mờ, khồng khác gì đang  
chú ý nhìn khách đi qua vậy.

Chỗ này một cõi bê mặc áo  
đội mũ chính tề, lại còn một  
mái tóc xanh thô ra ngoài, ai  
cũng bảo là cõi bê chỉ độ ba  
tuổi, nhưng thật di-hài cõi đứng  
đó trãi 122 năm.



Cô bé ba tuổi đứng đây đã 122 năm. Trông dài  
mắt như vela ngủ thê dày, và bàn tay đưa ra  
như muôn nồng nịu đòi mẹ cho quà vây

dãy dọc, chia ra từng ngấn, mỗi ngấn đẽ-một thi-  
thế Đứa con hay dân bà chết từ thế kỷ 15, 16 trở lại,  
tola là hàng hàng hòn quỷ tộc mà con cháu muôn  
giờ đời đời, để hàng năm tới ngày ky-lap được  
chiêm-ngưỡng di-dung ông bà như lúc còn sống.

Có ông ngày trước là quản-công, minh mạc  
nhưng gầy, tay cầm đoàn kiếm, trông vẫn oai vệ  
dường hoảng.

Có bê chắc là quý-phụ, ngồi ảo là trên chiếc trường kỷ lót nhung, còn nguyên cá xiêm rực rỡ, như di ảnh yên trong hoàng-cung mới v.v.

Có cả thi-nhàn, chánh-khách, cho tới các vị giám-mue, hồng-y giáo-chủ với mĩ mãng y như sinh-thoại.

Những xácướp như thế, nhiều thời la liệt, đèn nỗi có người bảo dưới đất Palerme có một chánh-thành từ-thi lộng lè tinh-mich, ai muốn xuống xem cũng được, trong khai ở trên là một chánh-thành người sống, òa ào hoạt-dong.

Nhưng người ta bảo ai yếu bóng via thì đừng nên xem, vì cảnh tượng hơi rùng rợn khủng khiếp ở trước mắt những tú-thi đứng ngồi tùng hàng tùng dãy dãm dãm nhìn minh mà không thoát với mình một lời nào.

Ai đã khéo ướp tú-thi để dành được nhiều thế?



Cadaver: bảy tuồi, đang trong "chiếc hòm" có "huết" sét trong như chưởng gá, tròn 188 năm nay. Do thợ tuy khój xám đt, nhưng mai tên anh vẫn không thay đổi

chủ tị-thế năm 1667, tự nhiên ngã quý-xuống. Chỉ vì đứt mất cái dài người ta đã buộc vào vách tường.

Những vị cõ-nhân này, tuy vẫn còn nguyên hình-thể nhưng chắc chắn được sung - sướng hơn người sống - một điều, là hiện nay mỗi ngày nghe tiếng phi-cô Đức bay đi hay bom của không-quân Anh tới ném xuống, mà cứ thản-nhiên, không một chút cảm-giác gì lo sợ!

Chuyện này để chứng tỏ cho người ta biết rằng không riêng một xứ Ai-cập đời xưa mới có tục ướp xác, mà cũng không phải chỉ mấy ông vua cõ Ai-cập giữ cái bí-thuật ấy như nhiều người đã tưởng.

Nhiều xã-khắc cũng có tục ướp xác để dành, và đến nay cũng vẫn còn cõ.

Ở ngay xứ ta, hình như có một giống dân mường cũng biêt cách ướp xác, tuy không để được lâu đời như nhữ-họ, nhưng cũng

có thể bảo-tồn bắt-hoại trong một thời-gian ít năm.

Bên Nga, xác ông Lénine từng ướp các thứ thuộc linh-vật và để trong hòm kính từ ngày ông ta thế đến nay.

Trong Nam-kỳ, tôi đã trông thấy xácướp của ông Cao-quynh-Cu đe trong một dạo-viện ở Tây-ninh, mặc mặc áo tu, ngồi chấp tay nhằm mắt như lúc nhập-dinh. Nhưng nhà chuyên-môn làm việc « muối người » này còn non tay và vụng về lắm sao không biêt, chỉ được mấy năm thì xác ướp kia rã rời, gục xuống và rỉ nước hôi hám, khen người ta phải đem ba thò rời.

Q. C.

## Bientôt paraître « PAROLES DU MARÉCHAL »

PLUS QU'UN LIVRE - UN TRÉSOR  
Editions du Gouvernement Général de l'Indochine.  
Ouvrage vendu au bénéfice de l'Assistance Franco-  
-Indochinoise aux Victimes de la Guerre  
À partir du 20 Avril 1941 - Dans toutes les librairies - Prix 0550

Nghé một chuyện của người giữ việc canh-gác thuật lại cũng dỗ tóc gay:

— Sáng sớm hôm ấy chưa có quan khách nào tới xem, tôi bỗng nghe tiếng động rầm rầm ở trong dãy tú-thi thứ ba phát ra. Giả ngưới lạ thi hết via, nhưng tôi ở lâu đã quen rồi. Tôi với vàng chay lai xem, trong ý tưởng chung như có một cõi nào cái-tử hõi-sinh đã đứng phắt dây, định di ra khỏi chỗ này chăng. Thi ra di-thì một vị hồng-y giáo-



Phóng-sự tiêu-thuyết của ĐOAN-CHU  
Tranh vẽ của MANH-QUYNH  
(Tiếp theo)

Tóm tắt các kỵ trinh  
Sáng hôm ấy ở bờ hà san đường  
Rigault de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một người nắm chặt con que. Lục trọng, mình và thấy một cái mõi-sao có tên là Sách con một nhà triết phủ ở Cà-mau.

Lúc này là lúc công ty Sách việt nam bị bắt, và tên là Sách. Ông này là lão Sách đang mõi một Cát-luong, mõi có gai chọc eve đep. Cát-luong vua chă-hái h ình một tông. Vì ghen với A-Wang — tinh nhàn của Cát-luong-Sinh tiêu tên năm ngàn đồng.

# PHONG LUU

trở về Saigon.  
Về dinh nõ, có một tin khác làm cho chàng thêm vui, mà có lẽ Cát buôn thầm. Là tin A-Wang đã phải về bên Tàu buôn bán, không để đê dav chí bời sinh sự nguy hiểm nira. Thế là tinh-địch khà-sa của chàng đã xi xa biệt, không còn ai dám phòng tiền chofi ngông như vò dê cung chàng cạnh tranh chính trại traim của Cát.

Tren trận địa Ái-tinh ấy, chỉ còn mình chàng là viên tướng chiến-thắng hoàn toàn.

Mùa mưa lồng Cát, công-tự Sách không ngần ngại mua một tòa nhà cho nàng dừng lèm chū. Sản có một tòa biêt-thự ở gần đầu đường Richard của một nhà nghiệp-chủ Án-dộ mới cát được it lâu, Cát xem lấy lèm vừa lòng, từ cách kiến trúc cho đến vị-trí. Nhà cát theo kiểu tõi-lõi, giũa khu đất rộng mõi hang hai trâm thước vuông từ vĩ cõ cây cõi mít mè, mùi não có bông trái nay. Trong nhà sấp đặt dù cát mọi sự cần dùng küm-thoi cho môt già-dinh hõi phủ.

Ga-ra cung rộng, có thể một lầu đê bài chiec xe hơi là nó; kim-đeo tang-kieu của chàng.

Troong thời-gian ba tháng vừa qua, Tuấn đã hết súc vi Sách lo chạy vụ án Phi-rô được kết-quả mỹ-mĩn võ-sự, theo như sõ-đý.

Người chủ-sir, kẻ trung-gian, đều không bị phiền nhiễu truy vấn gì cả. Vì nhà Phi-rô khéo phản-cung và chịu hết trách-nhệm. Cũng may A-Wang ở nhà thương một thời-thì biêt-phụng như cũ, chẳng phải tàn-tật mấy may, thành ra tòa-sửng lượng-giám, chỉ kêu án Phi-rô một năm lù, mà không phạt-lưu, như nói dò lo sợ.

Sau hai tháng Sách với Cát ngao-du từng đoàn trên đường thiên-ly, ra đến Hanoi thì được tin của Tuấn gấp báo cho biết mọi sự yên ổn, chàng tức-ic

Thình ra đáng giá chỉ độ 35 hay 40 ngàn đồng, nhưng người chủ nhà ngó thấy có vài cậu thích ý quá họ đưa : thè bát chẹt, Sành phải trả tối 50 ngàn đồng mới mua được.

Chàng bỏ ra hơn một vạn nữa sửa sang ít nhiều theo ý mình muốn, và thuê hằng Lamorthe đóng toàn đồ dẹc mới, mua toàn vật-dụng sang, dè bày biện trong nhà. Bấy giờ nàng mới đến về ở nhà mới, chàng gọi là cái ở thiên-ái. Còn cái nhà chàng ở đường Pierre Flardin thì chàng cho tẩy thuế, luôn cả đồ-dạc trang hoàng bên trong.

Đồng thời, chàng với Các mai mối vật-sắc trong đám đám hoa Sâ-thành lấy một à để tặng cho Tuấn theo như lời hứa và biết ý Tuấn đã gấm ghé lâu nay.

Áy là cô Hai Chau-giang mà Các nhân là em họ bên ngoại. Kỳ thật cô là con lai khích; người mẹ theo chồng sang Quang-dong một đở, sinh ra có bén ấy, cho nên có tên là Chau-giang. Áu trả nghĩa đèn, Sành đã thường sặc dép cho Tuấn, lại tặng cậu ba ngàn đồng bạc để cậu dẹp nhà và mua sắm trang sức cho người yêu.

Thật quả, Tuấn khéo bén tần thu xếp, nên Sành mới khỏi bị đánh vào trong vụ án Phi-rô chém A-Wang. Tên du - côn làm nghề đám thuê chém muôn này đã theo mưu mò của Tuấn bảo phản-cung, tự chịu trách - nhiệm một mình, đánh đổi lấy một số tiền cho vợ con nó làm vốn. Sành đến bời Tuấn một đóa hoa giang hô với một tờ chi-phiếu ngàn-hàng như vậy, kẽ cũng xứng đáng.

trách thiện và mắng như tát nước vào mặt.  
Hal là nàng không có một tờ giấy lợn nào để chứng tỏ căn-cuộc của mình.

Tuy Sành đã quá tuỗi thành-nhan và có thể tự-chủ lây dời mình rồi, nhưng chàng cũng thành-kinh viết thư về Ca-mau kêu chuyện sắp sửa kết-hôn với Các cho ông cụ thân-sinh được biết; cũng như một lá đơn xin phép ông vậy. Ông cụ làm như minh là một quan Phủ dương-chức, phè mấy hàng chữ sau đây vào bên cạnh bức thư của con, rồi gửi trả lại. Còn trờ trên hòn nữa, ông cụ đe phong-bì tên Cúc, thay vào tên Sành. Mấy câu bố-tuyên án con như vậy:

« Thắng con nắp san vảy đi. Tưởng may lính phân « già-tài đem lên Saigon kinh-doanh được công việc



Bản-ý nàng muốn bắt buộc công-tử Sành làm phép cưới tại tòa Đốc-lý Saigon hân-hoi, cho được danh chính ngôn thuận. Không phải ái-tinh chân-thật, cho là cái giá-thi Sành đã làm ra trong óc nàng tu-tưởng ton-phú lẽ nghĩa ấy. Có được làm vợ Sành một cách chánh-thực, nàng mới có quyền chung-dụng tự-do vào bạc tiền lúa thóc của Sành lúc sống; hay một mai chàng chết đi, thi nàng chưa còn ai là người có quyền thừa hưởng sâm-nghịp chàng sẽ để lại, mặc dù sâm-nghịp ấy đã nhu viên ngọc mè hét một góc, nhưng vẫn còn chiếu sáng long lanh và còn là quý-gia.

Mấy ý giang-hồ sành sỏi, tính toán một việc gì cũng có chủ-tâm lợi-dụng trước nhất. Có phải bản minh, báu xác thịt họ di, họ cũng biết đánh đổi lấy một giá-rất-dắt.

Mà ý Sành cũng muốn thế. Chàng nghĩ Các nhau con ngựa trái chí, bắt khâm, minh dùng dây cương tiềng bạc ràng buộc nó tuy có phần vững, nhưng cũng chưa đủ; phải nói thêm dây cương phép luật nứa cho được chắc hơn. Có thể, ta sẽ kiêm-ché nó vào khuôn, không thể tự - do ngoại-tinh nhuyễn-dục mà ta nghe cho.

Thế rồi mỗi đàng dì lo giấy tờ khai báo để làm phép cưới.

Song việc ấy không thành.

Vì có hai lỗ:

Một là chàng hơi nê-sợ cha, bối Ông Phả-hám viết thư

lịch-lợi gi. Té ra ngày đêm mày bao-bạc đế, phung - « phá với đĩ, giờ mày lại định cưới nô làm vợ chính - « thết. Đồ ngu !

Nhà ta không thể có con dấu là đĩ, cũng không muốn có thẳng con như mày. Tao cầm cửa mày, từ « nay đừng vào mặt vê nhà ta nữa.

« Người dã dã ra mày uồng công: Ký tên.

Cúc nhận được thư xem rồi tái mắt, và đưa cho chàng:

Ông già của mình chửi cho tôi đây này.

Kỳ thật, nàng là đứa con đẻ ra không có khai-sinh, không biết cha mẹ nàng là cha cảng chú kiết nào. Vì thế, nàng không có giấy tờ căn-cuộc để làm phép cưới.

Hai người dán hãi việc thành-hôn ở trước mặt luat.

Tuy vậy, họ cũng nỗ lực vui mừng nhà mới, duyên mới, rồi là một dịp cho họ khoe-khoa-hang sang-trọng với những người mà họ mồi đón.

Thật đúng như câu phương-ngôn Tây đã nói: « Ai giống nhau hội-hợp với nhau ». Khách khuya đám tiệc này không ai xa xa, chỉ gồm bốn hảng Sâ-thành: lang chơi: công-tử phả của, tiểu-thơ phong-tinh, anh chị du-côn và tay nghệ-cờ bạc.

Họ ăn uống, họ cười đùa, họ nhảy múa ca hát, rồi xoay ra cờ-bạc thâu đêm để thịt lăn nhau, như đoạn trên dâng.

Sảnh với Các có vẻ dương-dương tự-dắc lâ-lùng, đèn nỗi lâng cảm rực rỡ xâm-banh chào khách, chàng bá lây cõi nàng và thổi: ra câu này không hê ngượng mieng:

« Chỗ này là nhà vàng của tôi mới mua, để chứa một nòng họ Kiều ở đất Giang-dong kim thời, tức là em Các của tôi đây.

— Đại-Kiều hay Tiêu-Kiều, phải nói rõ cho bà con biết chửi? Một người dã say ngất-ngưởng, reo cười và hôi nôn thế.

— Chắc là Đại-Kiều! Người khác trả lời hê Sành.

— Thế còn Tiêu-Kiều đâu, bót ra tôi.

Ai nay cười ô lèn như vỡ chờ. Một người thứ ba chỉ tay vào Chau-giang rồi chỉ vào Tuấn và giới-ithien với câu-тоa:

— Tiểu-Kiều và Chu-Du là hai cố cậu đây này.

— Vậy thi chúng ta nêu mời ông Tôn-Bá-phu và nàng Đại-Kiều mỗi người một cốc rượu.

Thế rồi cả mấy chục tần-khách luân phiên nhau ép mời Sành với Các phải uống với họ, mỗi người một cốc xâm-banh đầy, làm cho cát-tinh-nhanh đang nồng nàn xiêu-thái phải chênh-choaing gần ngã.

Bồi thấy Sành tự-phụ tòa nhà chàng mới tậu là nhà vàng và gọi Các là nàng Kiều-Thi, cho nên tần-khách gọi chàng là Tòn-Bá-phu. Họ lây diễn-tich cho nhau cho ra vẻ thiếp-thể. Làng chơi trong Nam, nhất là hòn sauh chí có bạc, thuộc những sự-tích và nhân-vật tuồng chuyện Tam-quốc. Thủy-hử như cháo, động có dịp là tuồn ra hàng tràng. Từng có tay du-côn hay cựu mang-đi, trù xưng minh là Mạnh-thường-quán; từng có tướng cướp tự hiệ là Đon-hàng-Tín, luôn mấy năm cướp bóc lung-tung ở vùng Biển-hồ trên Cao-miền và miền Hậu-giang xứ Nam-kỳ, sau mãi nhà chuyên-trách mới trừ-khử được. Những người

trong giới chơi-bí-thuộc lòng nhân-vật tuồng xưa truyền-tâu, cũng như nhà cựu-nhó phải nhớ kinh-diển hay nhà tâm-học cự-phách thông-cá La-ianh Hy-lập-vậy.

Tuy giữa tiệc họ khéo dở-tich-xua ra tản-tụng-cáu Sảnh thế đấy, nhưng chắc nữa ra tè, họ phầm-binh mai mía với nhau, cho anh chàng khoe mèo-hợp của nhau thế là ngôc.

— Nhà vàng? Vàng thiệt hay rồi hóa ra vàng giấy? Cố phải con đù là Đại-Kiều hay đổi ra Đại-Cửu thì mới thật đúng.

— Tôi cho chúng nó chỉ dính nhau mấy tháng rồi tan rã như nước đùa mà mèo coi.

— Cố lè! Thành đực thi bộm của mèo ngu ; con kia tai xài-tiến như rác, mà lại da-tinh ghê gớm. Gái dâu có gái lè đù, chỉ chừa có một ông trời không chím!

— Tôi đù, nêu hay đù, kẻ xác-chung chím! Cố lè chúng làm bữa tiệc tốn kém hàng nghìn đê thuê anh em mình chửi dấy sao! Nhưng tôi thi tôi cũng bão là cuồng nó sấp chết.

Áy là những lời tản-mảnh của một bọn khách sau ra vè. Nếu chàng được nghe, không chừng nứt tóc đến dập đầu vào tường. Chàng không dám đánh khách tốn hao sang trọng đến thế, họ ăn rồi lại có thể chửi mình.

Bữa tiệc chàng làm đến cùng xa-cực-xi; người ta chưa hề thấy một nhà quan đốc-phủ-sứ hay một đại-phủ-gia nào dãi tiệc hoang-phi đến thế.

(còn nǚa)  
DOAN-CHU

## VĂN TOÀN BỘ THẬN

### Mỗi hộp 1\$00

Chuyên trị Thận hư,  
hay đau lưng, mỏi sục,  
nhập-phóng không mạnh

Kiểm-duyệt bô  
vàng dầu, lôc mắt, ủ tai,  
tiểu, tiện không trong,  
dại-tiện hay táo, sau khi  
bị bệnh tinh, thận bại đì

Hội M. Nguyễn-xuân-Dương  
LẠC LONG, 22 TIỀN TSIN, HANOI

## CÔ HỌC TINH HOA

# Ấn Tú Xứ

## Xứ

### Bản Hết Sao Lạc

**Cánh-công hỏi:** việc làm của bê tôi trung thế nào? **Ấn-tú đáp:** không cùng với vua làm điều ta.

**Cánh-công hỏi:** «Việc làm của bê tôi trung thế nào?» **Ấn-tú** trả lời rằng: «Bê tôi trung khung dấu lối của vua, can ngăn vua ngay trước mặt, không kheo khong ở ngoài, iron người hiền, eat người có tài len, không tu tú với người thân, xé minh có xứng đáng mới nhận nhau của mình, xé tài của mình mà nhận lộc, thấy người hơn minh thì minh nhường không ở trên người, nhận cái lộc không quá cái lượng công việc của mình, chẳng cho cái chính minh là tháp lâm cái hạnh, chẳng cao cái ngõi minh là hèn lầm lòng trang, không néng người hiền để giàn gian người lợn, không hiếp dấp kẻ dưới để dẹp lòng người trên, vua con tu không thò thái-lử, nước nguy thi không giao du với chư au, thuận thi tên len, nguych thi lui về, không cùng với vua làm xằng.»

**Cánh-công hỏi:** thánh-nhân mà không được như ý thì thế nào? **Ấn-tú đáp:** không cùng với đời mà hâm vào điều ta.

**Cánh-công hỏi** Án-tú rằng: «Bác thánh-nhân mà không được như ý thì thế nào?»

Án-tú trả lời rằng: «Gặp phải vua mà việc làm trái với thiên-thời, chính-trí trái với qui-thần, thuế-má nay làm kiệt cả trâm họ đến nỗi bôn múa trai tiết, thán-kì đều oán, người nói phai, không nghe, người tiến thiện, không theo, kè hót nịnh, được thường, người lèo lói, phai tội, thi bộ thánh-nhân ném phục một chỗ, không can-thiệp vào việc chính, chỉ tinh thần giở dạo, không theo đời hâm vào điều ta, dù ở vào địa-vị hèn-kém cũng không để mất cái nghĩa, dù đời rách cũng giữ được trinh-liêm. Bác thánh-nhân không được như ý thì thế nào?»

**Cánh-công hỏi:** «Thánh-nhân được như ý thì thế nào?»

Án-tú trả lời rằng: «Đời được trĩ, chính-sách công binh, việc làm thuận với trời, thuế thu vừa lòng dân, trăm họ vui gặp được chính tốt, kè ô xa nhớ mãi cái đói tôi, bốn mùa không trái tiết, gió mưa thuận, giờ

sáng sủa đã tản tro vua, đất tốt tươi để cho dù mọi vật, thần giáng phúc không bao giờ hết, dân theo lời khuyên hay không đổi-dâ, quan không có kẽ chia-góp, nhân dân không có kè hổ công việc. Đó là bậc thành-nhân đặc ý.»

**Cánh-công hỏi:** đời xưa kè cầm quyền trị nước thi dùng người thế nào? **Ấn-tú** lấy cái tài năng của người không giống nhau ra đáp.

**Cánh-công hỏi** Án-tú rằng: «Đời xưa kè cầm quyền nước, tri dân thi dùng người thế nào?»

Án-tú trả lời rằng: «Đất khung một tinh chất giống nhau mà đem một thứ hạt giống khác cỏ, mong chờ nó cũng sán ra một thứ thi không được. Người ta không cùng có tài như nhau mà trao cho cùng một vị thi tài không bét làm nỗi cài được. Cố bắt như thế thi kè tri giả cũng không thể làm nỗi được, e cầu như thế không chán thi đén trời đất cũng không thể đủ được. Cho nên dung minh-quán dung người, kè đậm-nịnh không dè gần bên ta bèn hưu, kè a-sua không dè dung trong triều. Dùng cái sô-trưởng của người mà không ép cái sô-doan, dùng cái tài của người mà không ép cái vụng-về. Đó là đại-uyracy, về cách dùng người đây.»

**Cánh-công hỏi:** xưa kia thế nào thi dân lìa tan, Án-tú đáp rằng: tức như nay nghe thấy mệnh lệnh nhà vua thi coi như là khâu thủ.

**Cánh-công hỏi** Án-tú rằng: «Xưa kia cái thường hành của vua thế nào thi dân lìa tan, nước tàn hại.»

Án-tú trả lời rằng: «Nước nghèo mà cái gì cũng muốn toát, tri bạc mà lại thích tự chayen, người sang kẽ bén đều không thán với ai, đùi voi dài-thần thi vỏ lõi, chuong kẽ siêm-nịnh, coi thường người hiền, vui với kè xang bay, khinh rẻ trăm họ, nước không có phép thường, dân không có kinh ký, thấy kè hay biện bác thi cho là tri, thấy kè nghiệt với dân thi cho là trang, dam me rượu chè dè mất nước, thích việc binh đe mất lòng dân; làm tội thời nghiêm khắc, khen thưởng thi khinh nhon, thấy người ta đau khổ thi vui

lòng, nhân người ta hoạn nạn mà làm lợi cho mình. Đức không dù làm cho người ta nhớ mến, chính không dù làm cho dân ưa, thường không dù để khuyễn thiện, phạt không dù để khôn già, ấy là cái thường hành lâm mất nước đấy. Nay dân nghe thấy mệnh-lệnh nhà vua thi coi như là khâu hù, đấy là cái thường hành lâm lìa tan dân, tồn hại nước vậy.»

**Cánh-công hỏi:** bê tôi lấy gì để báo ơn vua? **Ấn-tú đáp:** lấy đức báo vua

**Cánh-công hỏi** Án-tú rằng: «Bê tôi lấy gì báo ơn vua?» **Ấn-tú** trả lời rằng: «Thần tuy bất tri nhưng cũng mon lạy đức báo vua. Kẻ sĩ gáp được vua có đạo thi thuật lòng theo lệnh, gấp bài vua vò dạo thi can ngăn diệu bất nghĩa. Người làm vua có quyền chọn bê tôi để khien thi bê tôi tuy hén, cũng có quyền chọn vua mà thờ.»

**Cánh-công hỏi:** cầm quyền tri dân thi lo gì nhất? **Ấn-tú đáp:** có ba điều lo

**Cánh-công hỏi** Án-tú rằng: «Cầm quyền tri dân thi lo gì nhất?»

Án-tú trả lời rằng: «Có ba điều phải lo. Không tin bê tôi trung là một, tin bê tôi không trung là hai, vua tôi khác lòng nhau là ba. Vì thi trên có bậc minh quân thi không có bê tôi trung mà lại không khôn, không có bê tôi tia mà lại không trung, vua tôi cùng mộ lòng muôn mà trăm họ không có lòng oán.»

**Cánh-công hỏi:** làm việc chính thi lo gì? **Ấn-tú đáp:** lo không phân biệt được kè ác người thiện.

**Cánh-công hỏi** Án-tú rằng: «Làm việc chính thi lo gì?»

Án-tú trả lời rằng: «Lo không phân biệt được kè ác người thiện.

— Lấy gì mà xét cho biết kè ác người thiện.

— Xét chọn kè tâ hưu. Kè tâ hưu hay thi trăm quan đều được quyền nghỉ thi thời phân biệt được kè ác người thiện.

Không-tứ nghe thấy, nói rằng: «Lời ấy đáng tin là phải vậy. Kè hay tiến được thi kè chẳng hay không có chỗ mà vào, kè chẳng hay tiến được thi kè hay không có chỗ mà vào.»

### KHÔNG CÓ CHI-DIỂM Ở BẦU CÀ

Nhà báo Trung-Bắc Tân-Văn  
Nhà in Trung-Bắc Tân-Văn  
CÙNG VỚI MỘT CHỖ LÀ  
86, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi  
(ngay đầu ngõ trạm trống sang) \*

chợ không có đặt chi-diểm ở đâu cả.  
Xin quý-khách chú ý kèo hầm lẩn.

**Cánh-công hỏi:** «Làm thế nào thi hợp được cách di chơi của tiên-vuong?»

**Ấn-tú đáp:** phải xét việc cày cấy

**Cánh-công di chơi,** hỏi Án-tú rằng: Quả nhân muốn xem từ núi Chayen phu, Triều vú rồi men bò bê xuống dưới nam đến ấp Long-da thi quả-nhan phải làm thế nào cho hợp với cách di chơi của tiên-vuong xưa?»

Án-tú sụp lạy hai lạy đáp rằng: «Cầu nhà vua hỏi thật là bay. Anh này nghe rằng: Thiên-tử mà đi tới các nước chư hầu thi gọi là quân thù; chư hầu mà đi tới nước của thiên-tử thi gọi là thuật-chức, cho nên mủ xuân di xét việc cày cấy để giúp cho kè không đú gọi là «du», mủa thu di xét gặt hái để cứu kè không đú ăn gọi là «du». Hạ-ngan có câu rằng: «Vua ta không di chơi (du) thi ta sao nguy hiểm được, vua ta không di xé (du) ta sao được trại cấp. Một cuộc «du», một cuộc «du» đều làm phép cho chư hầu. Nay nhà vua thi chơi thi lại khác. Quanh lâm nhiên, anh hãi dân, kè nghèo khô khung được bô cùn, kè khô nhọc không được nghỉ ngoi. Từ đồng trên xuôi xuống mà vui chơi, không trả lại gọi là «luu», từ đồng dưới ngực lèn mà vui chơi không trả lại gọi là «liên». Theo dưới thú vật mà không vội gọi là «hoang», theo dưới sự vui thú mà không vội gọi là «vong». Thánh-vuong đời xưa không có cái di chơi lùi liên, không có cái hành hoang vong.»

Cánh-công cho là phải, khiên quan sốp theo ở khe, lấp sóp dân nhớ nhò nghèo nàn, rồi khiên dem thóc ở kho phát cho dân nghèo, hết ba nghìn chung. Cánh-công tự thân đã thăm bầy mươi người già, cứu giúp cho rồi mới vè.

Các học-sinh lớp dư-bị, so-dâng muốn luyện tinh cho giỏi, nhất là trước khi thi bảng So-Hoc-Yêu-Lược bay thi vào lớp Trung-dâng năm thứ nhâ, mỗ học-sinh cần phải có cuốn:

## SÁCH DẠY TÍNH ĐỒ

của ông giáo NGUYỄN-BÌNH-TỰNG

soạn đúng chương-trình và phương-pháp su-pham

Tự của M. Nguyễn-Hoài-Bình Đốc-học Hải-dương.

Sách này có 32 loại tinh, gồm có 565 BÀI TÍNH ĐỒ và toán-pháp và phép đo lường từ dễ đến khó. Nhìn bâi tinh mẫu có hình vẽ, lời giải, bài suy-giải bài giải và trả lời

Sách dạy tính đồ của ông giáo  
Nguyễn-Bình-Tựng

Sơn rất kỹ horrend cả các sách tinh đồ đã xuất bản từ trước không những chỉ học sinh mà cả thầy giáo dùng ra bài cho học trò rất tiện. Mỗi cuốn giá: 0\$45. Ban tai các hiệu sách lớn ở Hanoi, Hué và các tỉnh. Mua từ mười cuốn trở 20/-, gửi lìah hòa giao ngan, viết thư cho:

**Hiệu sách Quang-Huy**

Bại-lý dù các thư báo quốc-vân và các nhà thuốc.  
Số nhà: 25, đường Maréchal Foch — HAIDƯƠNG

# Nên mua

## Loại sách gia đình

Bất trưởng ưng với công cuộc tiêu trừ những sách hại đến nền phong hóa, ảnh hưởng đến khái niệm của non nớt của thiếu niên. Một số đồng các nhà văn, các vị giáo sư, các học giả học là lâu năm trong giáo giới lập lên và gửi bộ bài.

## Loại sách gia đình

Một loại sách đem đến cho quốc dân biết rõ những truyền cõi tích, lịch sử, giá trị, có những nhân vật kỳ lạ ở nước ta và khắp ở các nước trên thế giới. Mỗi tập \$0.12. Tuần lẻ ra một tập. Đã có những tập:

Hoang tuyen yen thu (truyện cổ nước Hy-lạp) Lê-thàng-Long. Đóa hoa hồng xanh (Truyện nước Ai-cập) Trần-Hồi. Hoang Tú già trắng (Truyện nước Đức) Trần-Hồi. Cõi chim Lửa (truyện nước Nga) Trần-V-long. giáo-học Sơn tây Công chùa nước Anh (truyện cổ nước Anh) Lê-thàng-Long. Cõi Bao-son (truyện nước Hy-lạp) Trần-Hồi. Nữ thần Jeanne d'Arc (truyện cổ nước Pháp) Trần-Hồi. Người hổ Cù (truyện nước Hy-lạp) Trần-v-Lâng giáo-học. Lưu Ly (truyện nước nhà) Ng-Mông prof. sseur. Bằng-Buych (truyện nước nhà) Ng-Mông professeur. Bức Vua một tai (truyện nước nhà) Ng-Tử-Siêu. Chàng Gia Sỹ Ng-Dung Long giáo-học Hoảng Đ-Napoleon (truyện nước Pháp) Trần-Hồi. Cõi nhiều tác phẩm hay ra liên tiếp nữa.

Một năm \$0.50. 6 tháng \$0.20. 3 tháng \$0.60 (lẽ mua năm phải trả tiền trước). Cần nhiều cõi động vén, trả lời sau tháng. Xin hỏi điều lệ...

Thư mandat đe cho:

M. Lê Ngọc-Thiều  
67 Neyret (phố Cứa Nau),  
Ha noi. Tel 786

# PHÒNG TÍCH



Khi đây hơi, khi tức ngực, chán cơm, không biết dài, ăn chậm tiếc, bụng vỗ bimb bịc. Khi ăn uống rồi thì bay q, (q hơi hoặc q chua). Thường khi tức bụng khó chịu, khi đau lưng, đau ran trên vai. Người thường ngao ngán và mồi mệt, ôn ôn bã chán tay, bị lúu nâm, sán sá, vâng, da bụng dày. Còn nhiều chứng không kể xết chí iền thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay.

Lieu mót hàn uống \$0.25.  
Lieu hai hàn uống \$0.45.

## VŨ BÌNH TÂN

đầu từ kim tiền năm 1926  
178 bis Lachtray, Haiphong

Đại lý phân hành: Hanoi A-8-H  
12 Hàng Mâ (Calvre) Hanoi. Đại lý phân hành: Hàng-Dương, Nam-Tân 30  
phố Bonnal Haiphong. Cõi linh 100 đại lý  
khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung  
Nam, Bắc-Kỳ, Cao-mát và Lào cá tree cai  
biển tròn.

**THOÁI-NHIỆT-TÂN HỒNG-KHÈ**  
Câm, sot, nhức đầu, đau xương đầu minh, rẽ con người lớn  
chi uống một gói Thoái-nhiệt-  
Tân hiệu phát 2 lít giá 0\$10, 5  
phut ra mồ hô khói bẩn.

## THUỐC KHÍ HU

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách bạch đai hàn) uống dù các thứ thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khí hu Hồng Khè số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Kinh Hoàn Hồng khè giá \$0.50 đồ vào cửa m nh là khói rút. Trang người thưa theo cách này khỏi cả trăm chứng.

## BIỂU KINH DƯƠNG HUYẾT

Các bà có cõi kinh không đều mâu sáu uống thuốc Biểu kinh dương huyết Hồng-khè (0\$50 một hộp) kinh đều huyết tốt ngay.

## THUỐC « CAI HỒNG KHÈ »

Khung chôn lão chất thuốc phiện (nhà đan đất phân chất, nên ai cai cũng có thể bô hòn được, mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phiện, chỉ uống hết 0p.20 thuốc cao là dâu, vẫn đi làm việc như thường, thuốc uống 0p.50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai).

## THUỐC PHONG TĨNH HỒNG KHÈ

Gây thép buồ ngang giờ  
Thuốc Hồng - Khè chữa người  
lòng lợ

Hai câu sán này, ngày nay quả là ứng nghiệm, vì hì ai bị lúu không cử môi hay kinh niêm uống thuốc lận Hồng Khè số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rời no, ai bị hòn giang mai không cử về thời kỳ thê mây, mới hay nhập cõi rồi, uống thuốc giang mai số 14 chung khói rút ạc một cách êm đềm, không hại sinh dục, nên khớp nơi đâu đâu cũng bết tiềng.

## NHÀ THUỐC

# HỒNG-KHÈ

Đã được thưởng nhiều Bội tinh  
vàng bạc và bằng cấp

Tổng-phát-hành.— Nam-ký số  
Cao-miền: TAM-BA et Cie 6 rue  
de Reims, Saigon. — Trung-ký:  
THÀNH NIÊN 43 An-cusa, Huế.  
Đại-lý: Mai-Ninh (Haliphong),  
Việt-long (Nam Định), Phuong-  
thảo (Việt-Trì).

# Không đó thì đây!..

vẫn của tôi khỏi hâ vò duyên. Đối với một người như ông: tôi khôi hài có daya làm sao được khi « động vân khôi hài » ấy đã lộ mặt nạ của ông?

Chung tôi hối rõ cái thảm ý của ông lâm. Vì chẳng nhẽ già tôi lại không già lời rõ ràng?

— Chỉ bằng cõi quên cái chuyện bài « Triệu Âu của Bàng Bá Lân » có nhiều chỗ giống với bài « Triệu Âu của Ng tử Siêu » ra đời trước di, rồi ta nói chuyện ván chuang ở đâu dâu để xep xi, xep ngẫu cõi hay!

Thưa ông, nghĩ được cái mưu áy ông dã cõi lâm. Nhưng ông không dã làm cho người ta quên được rằng vi định « trung »: ông muôn viết chữ « plagiat »; không hiểu xin trả tị v - vào đầu người ta, chữ áy nó lại quay lại rơi vào đầu ông!

Có một chỗ làm tôi buồn nhất là ông hòi:

— Học sứ như vậy là học thế nào

— Tôi! Ông ngó ngắt đến thế sao? Muôn hiếu học sứ ra sao xin ông cõi hõi những cõi học-trò Sos-hoc se hieu.

Ông bảo người ta cầm bút còn láng áng lâm. Nhưng thật ra ông có biết ai láng láng không? Cho dẽ hiểu tôi nhắc lại lời ông :

— Kẽ we trên đại chiêu Pháp-Đức tháng Juin 1910, bốn ông Jule Roman, Cudahy, André Maurois và Bidou có ai viết giang ai đau?

Trời! Ngày thơ quá! Bốn nhà

văn áy cõi g kẽ

## Kiem-duyet bô 11 dòng

áy cõi giang nhau

— ông còn chưa cho là giang

nhau thi thế nào mới là giang nhau?

## RÝ SAU ĐÓN XEM

**ESSENCE  
Térebenthine  
Colophane**  
gõi là khaph nút, rát nhanh chóng  
HỘ NHÀ SẢN-XUẤT:  
**Song - Mao**

181, Rue de Canton, Haiphong, Tel. 141  
Một chuyện rất thường tâm  
do TÙNG-HIẾP kẽ

Bởi xếp chay theo tóm được « dán chay » và khám người nó nhưng cái kính nõi dâ a truân cho thằng khác rồi. Hồi nõ, nó cõi chối quanh.

— Thưa ông, tôi đia qua đường...  
— Thưa ông, tôi không biết gì...  
— Thưa ông, tôi ở Buổi ra...

Tôi quâ, ông dời xếp chay cho nó mấy cái móng giò và bả :

— Mây có giát kính không?

Lúc đó tên « dán chay » mới thú thật là cõi! Theo chuyện này tôi muốn nhắc lại cho ông biết rằng định dô cho ông Hòe « thường ý kiến » của ông không khõng ông lát dê lõi ra cho người khõng biết rằng chính ông dâ « thường ý kiến » của ông Siêu thì hon hêt một là ông nhận tội hai lõi ông chối biến hán dâ — chàng lõi sê tin ông — còn hơn là ông cõi nói loanh quanh: ván ông này nhai, cõi bát ông kia non, hay: tôi dâ nói lõi ba Thanh-quan, hoặc: rồi đọc giả người ta se hieu tôi.

Thưa ông, nói quanh như thế không ích gì đâu. Sợ thật dâ sao nó vẫn là sự thật.

Máy sự thật rõ gọn gàng như thế này :

— Ông Hòe không đánh cắp bài « Bà Triệu Âu » của ông.  
Võ...

— Ông Lân: Ông có đánh cắp bài « Bà Triệu Âu » của ông Tử Siêu không xin cho biết?

Như thế dâ dâ chưa, thưa ông?

Đè két lún bài cãi « o lơ mờ » của ông — Ông Lân dâ có lén lâm thi sri rõ có chết không? — Ông Lân dâ dung cát « diệu » mà nhâng nhà ván yểu « y vẫn dung »:

Ông « Lân ba bài » viết :

— Tôi dâ làm mất thi giờ của đọc-giăt! Nếu cõi chuyên bà Triệu Âu noroi ta cõi muốn kéo dài ra, tôi sẽ chỉ trả lời bằng sự im lặng!

Ông « Lân ba bài » nói thế. Nhưng chúng tôi chắc ông chưa chịu im-lặng dâu nhất là sau khi ông đọc bài này cõi chúng tôi!

Phải chúng tôi tin chắc như thế. Vâ chúng tôi hy vọng rằng: chúng tôi dâ doanh nhâm. Vi nõ chúng: tôi doanh nhâm thi tôi iết cõi đọc-giăt của tõi báo phụ nữ áy mõi được hoàn toàn sung sướng!

TÙNG-HIẾP

## Ma cà rồng

(Tiếp theo trang 12)

còn mà đám sọ trước mặt « con giời », mà bị ngài bê quặt hai bàn chân ra dâng sau « à cầm khống cho hai người Annam. Cho nên thứ ma cà-rồng này có cái lợ là hai chân bị quặt ra dâng sau, thành thử lúc nó đi tới mà ta xem vết chân nó là gãy lui ; và chỉ hại người Lào thôi, chứ không đao giờ dám động đến ta sang nguy-en ở bên ấy. Quả thật thế, chính người Lào họ cũng bảo vậy.

Bên Lào lại còn có bà thứ ma cà-rồng khác nữa. Thứ ma bà gọi là phi-hop không những giống hệt như người, mà còn hồn người nữa.

Theo lời người Lào kể chuyện thì thứ ma này khác thứ ma trên là ruột người xong, nó lại còn bòp nát cả xương cỗ người ta nữa. Nô chảng cần phải thoát ruột, thoát chân gãy cả, nó nô dã có phép tàng-hình. Người nào bị thứ ma này lâm, thì tự nhiên đau bụng rồi bị nghẹo cổ là chết. Nhưng người ta còn có cơ cứu nạn-nhân được, chử khòng đòn nón phải đi đứt như bị phi-công-cop làm. Nạn-nhân bị phi-bop làm phải đi mời một pháp-su giải đến chữa ngay Ông thầy trú ma bèn lấy chiếu cuộn nạn-nhân vào trong, chặt một cánh đầu làm roi, rồi工作作风 vào người nôn, vừa... niêm thăn-chú! Nếu ông thầy cao tay hơn, đánh đuổi được con ma di thì người ôm khỏi hổi, nếu không, người ôm đã đánh phải chết mà lai bị đèo thêm một trận đòn nữa.

Hai thứ ma sau cùng người Lào gọi là phi-phông và phi-phoi.

Dẫu sao cũng không nguy-hiem bằng hai thứ kinh trên.

**NHỮNG BIỂU VỪA KÈ CHẮC NHIỀU BẢN KHÔNG TIN, CHỐNG TÔI LẠI XIN THUẬT LẠI MỘT CHUYỆN MA CÀ RỒNG CÓ THỰC TRÊN CÂY GỖ.**

(Kỳ sau đăng hết)

### MỚI CÓ BÁN

#### 1) TIẾNG CÒI NHÀ MÁY

tiêu-huyết của KIM-HÀ (nhà văn đã  
được giải thưởng Văn-đoàn 1939).

#### 2) MÙA GẶT MỚI

số 1 - 170 trang - kbo  
lớn. Giá 0\$75

#### 3) MÙA GẶT MỚI

số 2 - 220 trang - kbo  
3 màu. Giá 1\$00

Hai tập sách quý gồm đủ các thể-văn : Truyền  
dài (truyện), truyện ngắn, tùy bút, cáo  
luban, phép-hình, thơ...

Đoạn này nói về Nguyễn-Tuân — Trương-  
Tửu — Phạm-ngọc - Khôi — Nguyễn - khắc -  
Mẫn — Nguyễn - Định - Lập — Nguyễn - Bình -  
Như-Phong — Sơn-Lai — Đinh-Hùng — Phieu-  
Linh — Phan - Hầu — Nguyễn - Ðức - Chính.

### NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-VIỆT

Thứ mua sách gửi về :

LÊ-VĂN-VĂNG, 49 Takou, Hanoi

## PHÁP-VIỆT TỪ-BIỆN (Dictionnaire Français-Annamite)

TÁC GIẢ:  
DAO-DUY-ANH

Bộ sách rất dày và đứng đầu, giá  
ich cho những người học pháp - văn  
muôn nghiên - cứu quốc văn và  
những người Việt-Nam muốn tu học  
Pháp-việt. Mỗi từ ngữ hán-việt là có  
chữ-tiêm chữ-Hán. Sách gồm 2000  
trang khổ lớn đóng làm 2 quyển dày  
Bia toàn vải . . . . . 225.0  
Bia giấy . . . . . 205.00  
Việt-nam văn hóa số lượng . . . . . 155.00  
Lồng-giá phế bình tiêu luợt . . . . . 65.00

### Bán tại các hàng sách lớn và Hiệu sách Văn - Hòa

— 20, Paul Bert — Hué —

### THUỐC HỌ LÀO CƠN GÀ

Trị những chứng ho có sốt ẩm, ra đờm đặc lẫn huyết hoặc nhả ra táo huyết, có khi chỉ ho khàn không thành tiếng, người mới ngày một tanh tanh gáy mèo, nên dùng thuốc BỘ PHẾ TRỎ LAO BIẾU NGUYỄN.

Giá mỗi hộp 1550

### THUỐC SẴM NHUNG BỘ THẬN CƠN GÀ

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh, gãy cõm, yết-đối, tình-thần nạc nhực, phai uống thuốc SẴM NHUNG BỘ THẬN BIẾU NGUYỄN để bồi bổ lấy chân khí cung ván lại xác khỏe.

Giá mỗi hộp 1850

### THUỐC BẢN BA KHÍ HƯ CƠN GÀ

Hàn bì có bệnh trong da con, kidney nguyên không điều, ra huyết hạch, au vùng vai tánh soa, rắc đau chong mặt lườn, da bụng eo, kèm đau sinh-sắc, Chỉ dùng thuốc KHI HỦ BIẾU NGUYỄN, sinh dục sẽ dễ dàng, kidney nguyên đều hòa, hồng hào heo lò. Mỗi vỏ già 1000

### THUỐC CÀI NHA PHIËN CƠN GÀ

Thuốc này giúp cho những người muốn cai bia rượu hút được hay hút nhanh đc, mỗi cách rất dễ dàng và mau chóng. Những người đang thuốc này có hàn-dung và nhanh đc, không bị rãnh, không thuốc cai cỏ mao cát, không bị rãnh, không bị rãnh, không thuốc CÀI NHA PHIËN BIẾU NGUYỄN. Ai đã thử một pha, muốn hàn-rãnh, hãy cài nó rồi giึง phai dùng thuốc cai này mới hưởng hạnh phúc sướng đời. Thuốc này dùng vào tối 1h mùng 1, không nên nôn, ráy táo cho những người, sức yếu béo công việc này phải đai 1x, Mỗi vỏ già 1000, nhỏ 1p50.

### Nhà thuốc Biếu - Nguyễn

128 — HÀNG BÓNG (Cửa Quyền) — Hanoi

BÁI-LÝ : Haiphong : Mai-linh — Nam-jinh : Việt-long — Hal-đông : Q-đông — Thủ-binh : M-đông — Xinh-binh : Leutet — Bắc-quan : Quy-huong — Thành-hoa : Thai-ai — Vinh : Sinh-huy — Hué : Vai-hoa Saigon : Mai-ji ; o 120 Guyenne — Hồi-hàng : Dâibao. Chợ lầu : Long-Van

Tại sao chúng tôi lại hiên bạn đọc  
phuong - pháp mới này đè

## HỌC CHÚ' NHỎ

Ai cũng biết rằng chữ nho rất cần :

1) Những sách vở từ đời trước truyền lại, như Quốc-sử, Luật-lệ, Đại-đồ, Hội-diễn, thi-văn, Truyền-ký, gia-phá, hầu-hết viếng-bằng-chữ-nho, đến cả tên họ, tên người, tên đất, tên núi, lòng-toàn là chữ-nho, muốn khảo-cứu cho rõ, cần phải biết-chữ-nho.

2) Trong quốc-đám, bầy, tám phần mười gốc ở chữ-nho, những tiếng rải-thông thường như quần, eo, bẩn, ký, gióng, mèn, bút, ục, thi-dùng-chữ-nho; nhất là gần đây trình độ Quốc-văn càng ngày càng lén cao, những tiếng văn-chuong, triết-lý, khoa-hoc, hoặc là phải đặt thêm ra, hoặc là theo-dân-văn mà phiên dịch, cũng đều借用 chữ-nho-cá, muốn hiểu rõ nghĩa đẽ dùng cho đúng cần phải biết-chữ-nho.

3) Nhắc-niệm nước-cá phương-đông, nước-nào dã từng chịu cái ánh-hưởng của văn-hóa Trung-quốc, tuy ngôn-nghĩa mỗi nước-một khác, nhưng có thể dảng-cách bùi-dám để người-nước-nó nói-chuyện với người-nước-kia-dec; tuy trong chữ-nho có chia-làm-hai-thì là vân-nôm (langue écrite) và hạch-hoại (langue parlante). Nhưng muốn học-biện-hoại, cũng phải cần-biết-một số-chữ-nho-khá-dầy-đủ.

Lúc-trước đến nay những nhà-hầu-lâm đã nghĩ ra nhiều phương-pháp dạy-chữ-nho. Phương-pháp nào cũng hay, cũng tốt nhưng thực đẽ hiều-thì có lẻ chưa có cách-nào. Có học theo cũng phải mất-một-nhiều-thì giờ-lầm,

Nhiều bạn đọc thường khi xem các báo không hểu những chữ-nho khó-nên có viết-thơ-về nhà-chúng-tin  
tôi tìm-nét phương-pháp học-chữ-nho cho đẽ-hiệu-hơn. Vì vậy chúng-tin tôi nhờ Bảng-Kết tìm-nét phương-  
pháp học-chữ-nho này, xin mang trình-chánh bạn đọc và mong sẽ giúp-nhiều ích-lợi cho các bạn-muốn  
học-chữ-nho-một-cách-dễ-dàng, chắc-chắn.

T.B.C.N.

### BÀI THỨ NHẤT

### Học chữ :

#### 1 名字

DÀNH TỰ

人 nhàn: người

我 ngã: ta

花 hoa: hoa

木 mộc: cây

風 phong: gió

雨 vũ: mưa

水 thủy: nước

火 hỏa: lửa

#### 2 動字

ĐỘNG TỰ

去 khứ: di

來 lai: lai

開 khai: nở

生 sinh: mọc

吹 xuy: thổi

降 giáng: xuống

流 lưu: chảy

炎 viêm: cháy

#### 3 靜字

TÌNH TỰ

老 lão: già

少 thiểu: trẻ

白 bạch: trắng

青 thanh: xanh

涼 luong: mát

潤 nhuận: nhuận

濕 thấm: thấm

火 火: 生

### GHÉP CHỮ :

Bắt danh-tự-dùng-trước-dòng-tự-kay là tsch-tự  
có thể thành-một-câu:

DÀNH-TỰ với ĐỘNG-TỰ

DÀNH-TỰ với TÌNH-TỰ

人	風	人	風
去	吹	去	吹
我	雨	我	雨
來	降	來	降
花	水	花	水
木	火	木	火

LỜI ĐÁN : Học chữ-nho, nén viết-laon, xem-laon,  
để-thuộc-một-chữ-nho-dùng-thấy-chữ-nho-nhieu-nét-mà  
sinh-chán ngai. Cứ-hết-12-bài, số-chữ-lại-thêm-lên.  
Cách-ghép-chữ-cũng-thay đổi; có-khi-lại-nhắc-lại  
những-chữ-nho-một-hay-rồi, đặt-thêm-với-chữ-mới. Ái-thich  
học, nén giữ-lại-hết-cá-các-bài-học, và-giữ-theo-thú-tri,  
nén-theo-được-một-năm, có-thể-hiều-dại-khai-được-cách  
đặt-câu và viết-được-những-câu-ngắn-ngắn.

NHẤT BẢN VẠN LỢI, BỘ MỘT BÓNG MUA VÉ XÙ SỔ BÓNG-PHÁP MẠY THÀNH NHÀ TƯ - BẢN LỚN

# TRONG Y ĐỘNG LỐC

## LẠI GỐP MƯỜI QUẠO SƠN

Bản dịch của HUYỀN-HÀ — Tiểu-thuyết của Stefan Zweig  
(Tiếp theo)

Cái phúc-dương ấy, thực có thể chắt chẽ được; tất cả đối với ta đều xa lì, xa lạ, xa lạ. Đàn bà chúng ta nhìn nhau như những người xa lạ, chúng ta nắm lấy, thật là tro-tro cát-tan, chúng ta cũng mang một mối thù-ghét hận-học-lên-nbau, mà giữa chúng ta chỉ có một mối liên-lạc là cùng ngô-hó khô nhau, cùng hùng diệu thắc-mắc nó bắt buộc chúng ta phải vào nắm trong sán này, không khi tò-háu, dầy mài thuở mè, mài mày tanh-tuoi, dầy những tiếng kêu là rên-rỉ. Bao nhiêu nỗi nhạc-nhà, kinhh rẽ vè bờ cõng như yé xác, em đã phải chịu cõi, ở trong sự chung lòn với phuơng dì-diếm, với bọn người ôm, chàng dãm cái sợi phận chung tạo thành một thứ nhô-bần. Em đã chịu sự khô-nhục ấy dưới sự tro-trên của mây thủy y-sí trê, họ mím cười khinh-khinh

Kiêm-duyet bô

Em đã chịu sự khô-nhục ấy trước cái tham-lâm của bọn nữ-khán-hộ. Ôi, trong cái san ấy, cái tình hò-thẹn thường tình của con người chỉ gấp những cái nhìn nó đóng danh lấy người ta, những lời nói nỗi roi vọt quật vào người ta. Tên của mình đền trên biển đỏ, tất cả người mình còn có thể, bởi vì cái người nằm trên giường chỉ là một nấm da thịt bối-hoài,

Kiêm-duyet bô

Ôi, những kẻ đàn bà họ sinh đẻ cho chồng một đứa con ở chính trong nhà của họ, được chồng địu-dàng

chăm nom, họ nào biết đến nỗi người ta cho trê lợi lòng trong lúc cõi đơn, không ai dùm học chi chờ lại còn phải nằm trên một tấm bát thí-nghiệm y-học nữa! Bây giờ cũng thế, khi nào đọc sách, gặp chữ «dia-nguc» bắt ác diem nghĩ ngay lập tức đến cái sao ở trong ấy em đã chịu đau-khổ, giứa mũi hôi thối, giứa kinh kén rên, những giọng cười, những tiếng thét dầm mampus của những kẻ đàn bà chen chúc ở đây; em nghĩ đến cái san ấy, nó thực là một cái nhà sát-sinh đe tàn-sát lòng líem-si của đàn bà chúng em.

SẮP XUẤT BẢN  
TIẾNG ANH  
cho nguoi Việt-Nam  
CUỐN THỦ HAI

của  
giáo sư  
NGUYỄN-KHÁC-KHAM

■ Các câu Anh, Pháp và Quốc-Ngữ thường dùng để nói chuyện về các vấn đề xã-giao quan-hệ.

■ Các chữ Anh, Pháp và Quốc-Ngữ đe đặt lấy những câu-nói chuyện.

■ Các bài chia-bang tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ta, những bài thực hành mèo Anh ở cuốn thứ nhất.

■ Trong cuốn này có dịch ra Pháp hầu hết các chữ Anh đăc học ở cuon thứ nhất.

«Anh tha thứ cho em, anh tha thứ cho em, vì em chỉ kẽ lại rất những điều như thế! Nhưng em chỉ kẽ một lần này thôi, không bao giờ, không bao giờ em nhác nữa. Trong mười một năm trời, em có hé rông nói láy một lời, và chẳng bao lần nữa, em sẽ vinh-viễn cảm mến. Em phải gào thét nỗi lòng của mình lấy một lần, là đưa trê kia nõi làm em hao tan bao nhiêu, nó là hạnh-phúc của em, và bảy giờ thì nó nãm sóng-suyt đầy. Nhưng giờ trước kia em đã quên lăng cǎ rồi, quên từ lâu lầm rồi, lồng em khuya-khoa trong nụ cười, tiếng nói của con, trong hạnh-phúc của mình; nhưng bây giờ con nó chết rồi, cái khô-hình của em đã sống lại, và em phải trút nhẹ linh-hồn bâng cách kêu gào nỗi lòng mình ra một lần, một lần này thôi.

Nhưng em không buộc tội anh đâu; em chỉ dỗi lỗi cho ông Trời, chỉ một mình Trời thôi, là kẽ đã muôn bày ra cái khô-hình vò lý kia. Em không buộc tội anh, em thè với anh như vậy, và trong lúc giận dữ, không bao giờ em dừng lên phản đối anh. Ngày cái giờ mà thân thè em quắn-quại đau đớn,

Kiêm-duyet bô

ngay cái giờ phút mà sự đau đớn thấu qua linh-bồn em, không bao giờ em có dỗi lỗi cho anh trước mặt Trời,

không bao giờ tình em yêu anh phải vẫn đực vì một điều rách méc nào của em; bao giờ em cũng yêu anh, bao giờ em cũng cảm tăi cái

giờ em gặp gỡ anh. Vả dù lần nữa em có phải qua cầu dia-nguc của hường giờ dài đón ấy, dù em biết trước những điều sẽ phải chịu, thi tinh-lang ạ, em sẽ làm lại lần nữa cái điều minh dã làm, em sẽ làm lại lần nữa, em sẽ làm lại một nghìn lần nữa!

«Con chúng ta chết rồi. Anh chưa hề biết đến nó. Dù trong cuộc gặp gỡ thoáng qua, do sự tình cờ, không bao giờ dứa trê xanh tươi kia lướt qua tám măt anh, tuy nó bồi tinh huyệt anh mà ra. Từ khi có nó, em đã lâm trênh em bao nhiêu lầu rồi. Tình em yêu anh dám thám để giàm bớt nỗi thống khổ; em còn tin là em không yêu anh say đắm như hồi trước; hay là ra tình yêu của mình nó không bao-xé ruột gan như trước nữa. Em không muốn chia xé mình ra làm hai cho anh một phần, cho con nõi một phần; vì vậy em không dẽ hết tám lực cho anh là một người sung-sướng và sống xa em, nhưng cho đứa trẻ kia, nó cần đền em, bùn phần em phải nuôi nấng nó, em có thể bõ bông nó, phủ kín blanh-bài nó bằng những hòn yến. Đường như em thoát khỏi mối tơ vò và dã gieo trong tám-hòn em, em được giáng xé ra khỏi bâu tay của số-kiếp dạo-dậy, em được cứu nạn bởi một bân-hán khía của anh, chính nó thất bại anh mà ra. Và từ đây trở đi, thật hiem, rút hiem lục tình dam-mê của em dần e a quy về khứu nâm trước cửa nhà anh. Em chỉ làm có một việc này: Đúng kỵ sinh-nhất của anh, em gửi mừng anh một bộ hoa hồng trắng, chính thứ hoa anh tặng em sau tém-ān-āi lòn đầu. Trong mười năm, mười mốt năm qua, có bao giờ anh trả hối xem ai đã gửi tặng miňh những bông hoa ấy? Có lẽ

### Riêng duyet bô

Nhà van tam-ly tinh-cảm nôi tiếng, ông LAN-KHAI kính biếu các bạn một cuốn tiểu-thuyết cam-doan hay hòn nhiều lòn cuốn DẤU NGỰA TRÊN SƯƠNG (một rợ) :

### TÔI và THU'ONG

Ấy là một truyện tình hót súc cảm-dòng, tôi-lỗi-lỗi được ngâm ngắn và tha một cách deep vô cùng.

Giá : 4 \$ 38  
NHÀ HƯỞNG-SƠN XUẤT-BẢN  
97, phố hàng Bông — HANOI

### Cabinet dentaire

NGUYỄN - HỮU - NAM

156, 158 phố hàng Bông, HANOI — Téléphone n° 1651

LÀ NHÀ GIỎNG RĂNG TO NHẤT VÀ ĐƯỢC TIN-NHIỆM NHẤT CHUYÊN MÔN: Giỏng răng, chữa răng đánh sưa răng, công việc làm nhanh chóng, cầu-thân, có giấy bảo đảm chắc chắn.

Giá tinh phái cháng

Các ngài ở xa muốn hỏi gi bén thư sẽ có giả nhời ngay.

lai nghiêm-nghị, ngồi trước sách vở, đội mày cùi lgi. Càng ngày, nó càng giống anh. Ngày từ thuở ấy, cái tinh-tinh riêng của anh đã bắt đầu rõ rệt này nõi trong em nó: Cbinh là tinh nghiêm-trang dì dỏi với nỗi phóng-phẩm. Nó càng giống anh, em càng yêu nó. Nó học sáng dạ lắm, nó nói tiếng Pháp liêng-lâu như một con chim; và viết của nó sao sẽ nhất lopp; mà nó lại ngoan-ngoân nữa, nó mặc bộ áo nhung den, hay áo khoác trang lanh-thay, sao mà khêu đến thế! Đì đến đâu, nó cũng lich-su hơn hết cả; khi em cùng di chơi với nó trên bãi biển Grado, các hè các cõi phái dừng lại mà xoa mót tóc và dài nuốt của nó; khi nó cuội xe tuyết trên núi Semmering, người ta phải ngoai cõi lai mà ngâm nhín nó! Nõi xin quá, trang nhã quá, và nõi mi quá! Hồi năm ngoái, ăn ở trong trường trung-học Marie Thérèse, nó hân lè-phục nhà trường và dão grom, người ta có thể bảo là một cựu kiêm-dồng bồi thê-kí 18. Bây giờ, trênh minh nó còn tro chiếc áo lót ngắn, tò-nghịt cho con nõi nằm đấy, mồi nhợt nhạt, tuy thi cháp lại.

Nhưng có lẽ anh muốn biết vì sao em nuôi nấng được nó trong sự xa-hoa, em làm sao giài đẽ cho con được sống cuội đời rực rỡ vui tươi của trê-thuong-luu? Tình lang ạ, em ở trong bóng tối nõi lại cùng anh. Em hân hả bõ dâu, em sẽ nói anh rõ, nhưng anh chờ sơ hãi; tình lang ơi, em đã bân minh em đấy. Nõi cho dung, em không phải thử người mà ta thường gọi là dì rồng, là mài dâm, nhưng em đã bân minh em rõ. Em có những ông bạn giàu, những nhân ngã cõi; trước hết, em tìm đến họ, rồi họ phải đền em vì — biết anh có đẽ ý đén bao giờ không? — Vì em đẹp lâm. Ai được chàng gõi với em cũng thương em; tất cả đều cảm ta em, quyền-luyễn em, yêu em, — tất cả; trừ anh, phái, trừ một mình anh, tình lang yعن đấu ạ!

Bây giờ em đã tỏ bầy rằng em đã bân minh, biết anh có khinh bỉ em không? Không, em biết thê, anh khinh khinh đầu; em biết là anh hiểu mọi việc, anh cũng hiểu rằng nõi em làm như vậy, chỉ vì

cái báu-núg khác của anh, là đứa con anh đây. Ngày trước, trong sán nhà Hò-sinh làm phúc, em đã nếm qua dinh ghê-góom nhất của sự nghèo nàn;

### Kiểm-duyệt bô

Dù sao, em cũng không muốn con anh, đứa con tuiu như hoa của anh phải sinh-trưởng trong căn bã-xã-hội, phải truy-lạc en uy chung-chả với lũ người rác-rưởi, phải gày vồ rắc ráy trong khố thiết mực của lớp nhà trung-cửng. Không nên để cái miệng trang nhã của nó phải nói thô, tiếng dâu mây nước; không được để thản-bã trảng ngần của nó mặc thứ vải mỏm và thô ráp của kẻ nghèn: Đến lượt nó phải cho nó được chồi len ngang hàng với thứ-bực của cuộc đời anh.

Vì lẽ ấy, vì một lý thời, em mới báu mình. Đôi với em, việc đó không phải là một sự hy-sinh; vì dưới mắt em, em coi khinh cái điều mà thói thường tình người ta gọi là danh-dị hay phi danh-dị. Bởi vì chính người làm chủ thán em, người ấy em lại không yêu em chút nào, thì em tội vụ gi đè ý đến

### Chảy hối chùa Hương

Chùa Hương-Tích gần xì chảy hôi  
Biết bao người mong tội cảnh tiên,  
Ấu chạy, nằm mộng cửa Triền.  
Nước dương mong tưới lửa phèn từ

đây,

Phật thường những ra tay tát đờ,  
Nước GAM LÔ (1) són cõi từ lâu,  
Chỗ theo phương pháp nhiều

màn,

HÓA KÝ RUỘU CHỒI phải cầu đầu xá  
khi sinh nở, vừa xoa vừa bóp,  
Huyết lưu thông, gần cốt rắn dần,  
Trèo non vượt suối袍 nhân,

Dùng qua quá thấy tinh thần thảnh

thơi,

Cầm công đức Như-Lai truyền bá,  
Chiếp vài lát tuyến cõi quốc dân,

HÓA KÝ RUỘU CHỒI phải cầu,

Thuốc huyễn túc tiếng xa gần ngợi khen

(1) Cam Lộ là rượu chồi Hóa Ký ngày nay.

Impressario TRUNG-SAC TAN-VAN

Créature à l'insertion

Tiếng à l'insertion exemplaires

L'administration gérant: M. JEAN-VUONG

31

những việc thân-thể của mình có thể làm. Những sự áu-yếm của bọn đàn ông, dù họ say đắm em đến đâu nữa, cũng không làm em cảm động, tuy em phải quý trọng một số đồng trong đám các ông ấy; và đương trước tâm tình có di không có lại của họ, mình lại nhớ nỗi mình, em luôn xiên lòng ái-nhận. Tất cả những người em quen, đối với em đều rất tốt; và cả chiều chuộng em nuông en quá lâm, tất cả đều trọng em. Nhất là một bà-tuơc giòng-phố nhà vua, người già và có tuổi, chính người đã tận-tuy khó nhọc chạy khắp cửa nóc, cửa kia dẽ xin cho đứa trẻ không cha, con anh đấy, được nhận vào trường trung-học Marie-Thérèse.

(Còn nữa)  
HUYỀN-HÀ dịch

### Chúng tôi vừa nhận được

của ông Pétrus Lê-công-Dắc, một giáo-su đã lâu năm, những sách dưới đây rất có ích cho các học sinh:

- Pour nos futurs bacheliers
- Notions d'étymologie anglaise.
- Guide de langue française.
- Emploi des verbes auxiliaires en français
- Comment expliquer une fable de La Fontaine.
- Comment faire et corriger une dissertation morale.
- Tân quốc văn
- So họa yếu-lực Địa-đư văn dáp
- Dictionnaire Français-Annamite.

Xin có lời cảm ơn giáo-su Lê-công-Dắc và xin giới-thiệu với độc-giả.



Tổng-phát-hành Bắc-kỳ, Lào, Bắc Trung-kỳ  
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanoi  
Sản-dùng người bán Chùa-Long-Hoàn và thuốc Võ-Binh-  
DÂN lương hống ở Hanoi 15\$00, ở các tỉnh 12\$00

### Tự xem tướng bàn tay và lấy số Tử-vi lấy thì rất đúng

LAI TRÒ NÊN THẦY TƯƠNG, SỞ TRÙ DANH  
Vậy chỉ mua ngay ba thứ sách mới in lại lần thứ hai đây.



1) Sách dạy xem tướng bàn tay và chữ viết theo 161 Âu - Tây.

Có 200 hình vẽ, sách dày 219 trang lớn, đã in lại lần thứ hai. Giá 1\$80 do MONG-NHAN thuật

2) Sách dạy lấy số Tử vi theo khoa học (chi nam) đã in lần thứ hai NGUYỄN-CÔNG-CRULL soạn, có thêm cách lấy số Tử-vi trong một giờ. Giá 1\$20.

4 TI	5 NGO	6 VI	7 THÂN
3 THIN			8
2 MÃO			9
1 DÂN	12	11	10

Có rất nhiều hình và đề duy tính số Tử vi rất đúng tại có cài phuwa g pháp hoc khoa học để số sáu chỉ làm sao tránh được và tôi đã được tôi mua. Xem thêm 8p. 26 trước.

(Nếu cần) Tử-vi và cuốn xem tướng gửi cùng một lượt cuối có \$0.80

Số mandat trước cả cước 2 cuốn là 3\$02 Nếu gửi Linh hóa giao hàng

Mau buôn (al) mỗi thứ là 3 cuốn có trả hao-hồng

Gửi theo mandat chỉ số sẽ trả bao nhiêu sau này

NHẬT-NAM THU QUÁN — 18 phố hàng Biển, Hanoi

### DI TINH

MỘNG TINH.  
DI TINH.  
HOẠT TINH.

Ba chưng kè trên sinh ra bởi: khí huyết cha mẹ yêu, tuồi còn nhỏ qua ham sác dục, trước bị bệnh lão đe, uống thuốc công kính sáu phạt và tháng lợi tiều tiền nhiều. A mắc phải 3 chứng đó thì thường đau ngang thắt lưng, nước tiểu vàng, chân tay bâ hoại, trong miếu mênh, ăn ngủ ít, hít thở tiêu hụt, gương mặt xanh xao, càng ngày càng gầy yếu. Kip dùng ngay TAM TINH HẢI CẦU BỒ THÂN kéo dẽ lâu ngày thèm suy hỏa vượng, lưng lén đốt tim phổi, rang rác nơi ngực mà sinh ra ho, rồi ra máu thì rất hiêng nghiêm đến tinh mệnh.

Giá mỗi hộp 5 viên 12\$00

### NHÀ THUỐC:

### Võ - văn - Vân

được phòng (Saigon)

Banoi : 86 Hàng Bông, Haiphong 62bis Cầu dắt  
và khắp các tỉnh đều có bán

### THỦ TƯ 5 MARS 1941 BẢN XEM NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

tờ tuần báo chủ trọng đặc biệt về  
văn-huynh và nghệ thuật, do  
các nhà báo giá trị và các bậc dan  
anh trong làng văn chử trưởng

NIÊU XẨT BẢN:

DÔ - PHƯƠNG - QUÉ  
31. Aviateur Garros Saigon, ấn hành  
MỤC BẢN

công cao và phổ thông nghệ thuật Việt Nam

### NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

số 1, ra ngày Thủ tư 5 mars 1941

### CỘ BÙ NHỮNG TRANG

- |                |                |
|----------------|----------------|
| Trang Tá-liệu  | Trang Kịch hát |
| » Ngữ ngón học | » Chép hóng    |
| » Văn chương   | » Phụ nữ       |
| » Phê bình     | » Truyền ngắn  |
| » Mỹ thuật     | » Thu ca       |
| » Thời giời    | » Truyền dài   |
| » Giải trí     | » Tranh ảnh    |

và

### NHỮNG MỤC ĐẶC BIỆT

NHỮNG CUỘC THI LỚN LAO  
NHỮNG GIẢI THƯỞNG TAO NHÃ

Giá báu: Mỗi số \$2.00, năm năm 5p20 mỗi năm 100.

Thờ 16, buu-phieu vâ bâi vâ đê cho M. BÔ PHƯƠNG QUÉ

31. Aviateur Garros, Saigon

ghé - Thuat Tuần - Báo cần đại lý ở khâb Bông - dương