

TRUNG BAC VIETNAM



VOANNINH.

LĂNG ĐỨC HÙNG - VƯƠNG

NGUYỄN - DOANH - VƯƠNG
CHỦ - TRƯỞNG

Lăng xây giữa một chốn núi non hùng vĩ, mỗi năm
lại nhão nhớ cho trăm ngàn con cháu về thăm mộ tè
vị vua đã khai sáng nền đất nước này.

SỐ 55 — GIÁ: 0418
6 AVRIL 1941

Hàu trả lời một cách ranh mãnh :

— Chỉ có thể, ban ngày khách thập phương đến lễ bài, xem phong cảnh,

Trai tháng ba, ban ngày tuy hơi nóng đôi chút, nhưng về đêm vẫn còn thấy lạnh. Càng về chiều, về tối, người đến hội càng đông hơn trước.

Du khách ở Hanoi lên hòn này, lì, còn phần đông là các dân ở vùng Phù-Theta, Việt-Trí-tới. Số dân quê chiêm phao-dong, trong số đó gài quê chiêm dân nam mươi phủ trám, còn dân các câu công-ủ đất thô (công-ủ nhà quê) rồi mới đến ông già, bà cả.

Một đám hội ở nhà quê, sự vui vẻ, náo nhiệt của nó mặt phẳng lón là ở hai hạng người : trai và gái !

Sau một năm làm lụng vất vả, mấy tháng đầu xuân là những ngày ăn chơi của họ. Lúc nào họ cũng như sẩm sả dề di hội này hởi khác. Bi hội, họ chỉ biết có một cái nghĩa là đi tìm cái vui trong ngày xuân. Thực ra họ không cần biết đến mục đích của đám hội, dù đó là ngày để kỷ-niệm một vị danh-nhân thuở trước của nước nhà.

Ở đây, những cô gái quê kéo nhau đi thành từng tám hai bà có một. Tuy ban đêm, trời không mưa, không rét, họ cũng sầm sập đội nón tròn đầu như đê giấu cho đôi mắt được tự-do nhìn đọc liếc ngang. Cố

Các học-sinh lớp đợt-bi, so-dâng muốn luyện tính cho giỏi, nhất là trước khi thi bằn-Sa-Hoc-Yêu-Lực hay thi vào lớp Trung-dâng năm thứ nhất, mỗi học-sinh cần phải có cuốn :

SÁCH DẠY TÍNH ĐỒ

của ông giáo NGUYỄN-BÌNH-TỰNG

soạn dâng chương-trình và phương-pháp sư-pham

Tựu của M. Nguyễn-Hoài-Bình Đốc-học Hải-duong.

Sách này có 23 lòg-tinh, gồm có 565 BÀI TÍNH ĐỒ về toán-pháp và phép do lường từ đê đến khô. Nhiều bài tính mẫu có hình vẽ, lời giảng, bài suy-giải bài giải và trả lời

Sách dạy tính đồ của ông giáo
Nguyễn-Bình-Tựng

Soạn rất kỹ, tốt hơn cả các sách tính đồ đã xuất-bản từ trước, không những chỉ học sinh mà cả thầy giáo dùng ra bài cho học trò rất tiện. Mỗi cuốn giá: 05 45. Bán tại các hiệu sách lòn ở Hanoi, Huế và các tỉnh. Mua từ mười cuốn trừ 20%, gửi linh hồn giao ngan, viết thư cho :

Hiệu sách Quang-Huy

Đại-lý dù các thứ báo quốc-văn và các nhà thuốc.
Số nhà : 25, đường Maréchal Foch — HAIDUONG

nhọ túm duôi áo cô kia như chui-tống rắn, cùi lết lợt là cậu bắc cốc ?

Về bên các cậu, cũng giống thế. Họ cũng họp thành từng đoàn. Án mặc chỉnh tề, mõm phi phèo diều thuốc lá, tay cầm chiếc đèn « bin ». Cái đèn « bin » ở chỗ này là mực cháy do giá trị của chủ-nhân nó. Đèn to và sáng, đèn nhỏ với ánh sáng vàng khẽ cung không khác gì cái « ca-vát » màu bạch phép, cái « sơn » sơn cờ hay bộ « uy nịch ».

Kiem-duyet bo

Có lẽ vì thế khi mặt trời mọc, ánh sáng thiên-lạo đã làm chết cái ánh sáng nhân-lạo yếu ớt đó, nên cuộc tinh-duyên dùi đậm thắm đến đầu cung vùng chạy trước khi có ánh mặt trời l...

— Em ơi, một năm mới có một lần, thật là duyên trời đưa lại, bà sinh âu cũng duyên trời chỉ đây, vậy thời em còn e lệ gì mà chẳng đẽ cho anh được rái (túi lưỡi) bày tâm sự cho thỏa lòng khao khát bấy lâu nay...

— Trăm năm âu cũng từ đây,
Cửa tin có miếng trầu này làm ghi.
Xin minh chờ ngoảnh mặt đi...

Bao nhiêu những giọng vắn-chương bay ra nhu bướm vỡ iđ, Kết quả của mớ vắn-chương rất nhanh chóng : thi đây, rái rái mọi nơi, ở bờ ruộng, chân núi, ngọn đồi, moc lén nhu nấm những cặp trai gái.

Họ ngồi chụm dồn vào nhau, thò thi, hẹn non, thè biền. Tắt rằng đây không có biền, và ánh trăng hẵy còn yếu ớt chua hái lòng được thản-sinh-tinh. Suốt đêm ấy, đèn Hùng không vắng người. Đến sáng, lớp người uôi oải vi thức đêm hoặc kéo nhau vào hàng quán nghỉ ngơi, hoặc di phò phạc đáy đó. Tuy thế đám hội vẫn không mất vẹn nào nhiệt, vì hôm nay là ngày chính hội, có Quốc-tế, có rước, có thi ghiệp...

Nhưng chỉ là cái vui của đám con nít, của ông già, bà cả. Sự thực bao nhiêu cái trẻ trung của đám hội đều ở cả cái đám mồng chín....

Trưa mồng mười Quý từ giã Hậu đê về Hanoi.

— Anh không ở chơi xem hội nữa à?
— Xin phép anh, thè cũng đã dù.
— Hay là hỏi không có gì vui?
— Vui lắm !....

Tàu quay bánh, Quý còn nhìn lại núi Hùng đứng nồi bật lên giữa các quả đồi. May mắn nhè nhẹ kéo cho lấp dinh núi. Có người bảo đây là xá-gá của Tồ vè đê nhán lè của con cháu.

Riêng Quý, Quý ngờ cái thuyết ấy lầm.

Kiem-duyet bo

MANH-QUÝNH

LỊCH - SƯ' ĐÈN, CHÙA

Phật-giáo khởi từ Ấn-dô, do một vị thê-tử thuộc họ Thích-ca, tên là Cồ-Đàm (Gotama) tự là Tất-đạt-Đà chư-ruong. Đạo Phật dài-ý lấy hai chữ « Hu vò » là kiêm hối, cho nên có câu rằng : « Hết thảy không có cái gì, chỉ vi cái nhân duyên mà sinh ra, may dầu tam cõi, nhưng bản-tinh vẫn là không, người đời cần dở giũa lây cho làm của mình có, cho nên đức Như-Lai ra đời lấy một chữ vò mà phà cái hoà-ý ».

Nếu binh cho hết giáo-lý đạo Phật thì phải một bài trường-bìn dài-lận, nhưng không phải mục-dich của chúng tôi trong bài này.

Bạo Phật truyền vào nước Tàu từ đời nhà Hán. Sau khi Ban-Siêu (vào đời vua Vũ-Đế) di sứ nước Tây-Vực về thi danh hiệu Phật ở phương Tây-mùa được phật đến tai người Tàu.

Năm Vĩnh-Binh thứ VIII đời vua Minh-Đế (60 năm sau Tây lịch) vua sai người Thái-Tịch sang Tây-Trúc cầu Phật, Thái-Tịch mang Phật-Kinh và hai thầy Tăng là Nghiệp-ma-Đẳng, Chúc-pháp-Lan về Lạc-

dương, vua sai lập chùa Bạch-Mã đê thờ Phật.

Về sau có ông Chi-dầu-Đà, Mã-an-Thế, Khanh-mạnh-Tường mời dùng chữ Hán dịch kinh Phật đê dạy người, các người ấy đều là người Án sang Tàu cùa.

Đời Tấn, năm Long-An thứ ba vua An-Đế (402) có người Pháp-Hiền qua chơi Ấn-Độ, di du-lịch hơn 30 nước, rồi về Tích-Lan đảo (Ceylan) vượt bờ Nam-Hải mà về nước.

Năm Đại-Thống đời vua Vũ-Đế nhà Lương (532) ngươ Phò-Vân và Tu-sinh sang phía bắc nước Ấn-dô đê phat kinh về nước.

Năm Trinh-Quán thứ ba nhà Đường, đời vua Thái-Tôn, thầy chùa là Huyền-Trang (tức là thầy Đường-Tăng) di sứ men Tây-Tạng sang Ấn-Độ mua được phật kinh 650 bản, sau gọi là kinh Tam-Tạng.

Năm Hán-Thanh thứ hai đời vua Cao-Tôn nhà Đường (826) thầy chùa là Nghĩa-Tịnh di qua bờ Nam-Hải sang Ấn-Độ lấy được phật kinh 400 bản, ấy đều là người Tàu sang Ấn-Độ.

Trong hồi nội-thuật thi Phật-Giáo
cũng truyền sang nước ta. Cụu-sử chép:
năm Thái-Binh thứ hai (971) đời vua
Đinh-tiến-Hoàng, vua mẫn dạo Phật,
dùng thầy chùa là Ngô-chân-Lun làm
Khuông-việt Thái-su.

Đến đời vua Lê-dai-Hành (980-1005)
sứ Tàu sang ta, bao nhiêu thư từ vắng
lại đều do tay Khuông - Việt thái - sứ
soạn. Cũng trong thời nhà Tiền-Lê vua
sai sang cầu kinh Tam-Tạng đê truyền
đạo Phật.

Bạo Phật thịnh hành nhất trong triều
nhà Lý.

Vua Thái-Tô nhà Lý (1010-1028), tuy là
vua chúa mà lại là học-trò sư Vạn-Hạnh.

Trong thời nhà Lý có các ông :
Thi-đạo-Hạnh, Khổng-Lộ, Mân-Giác, Lư-Ấu
đều là báu danh nho mà thâm thùy vè
đạo Phật.

Từ đời Lý trở về sau không lúc nào
ngớt việc đúc chuông, tô tượng và xây
đông những chùa.

Phần nhiều những chùa to ở nước ta
là khởi công trong các đời vua này
lúc ấy Phật-Giáo rất thịnh-hành.

Song đến nhà Trần, cũng có vài ông
đanh nho như Phạm-su-Mynth, Lê-bà-
Quát, Trương-hán-Siển bài bác.

Đến đời vua Lê-thánh-Tôn (1460-1497)
lại cấm không được lập thêm chùa mới,
vì lúc ấy Khổng-giáo thịnh thi Phật-giáo
cũng tự thấy suy-kém đi nhiều.

HÀNG NGÀN BỨC THƯ GỬI VỀ
KHUYẾN KHÍCH « BÁO MỚI ».
KHÔNG THÈ CÀM ÔN RIÊNG
TỪNG BẠN, « BÁO MỚI » CHỈ XIN
ĐEM HẾT TÂM TRÍ ĐỂ TRÀ
LỜI QUỐC DÂN. ANH EM VIỆT
NAM! HAY ĐÓN ĐỌC

BÁO MỚI

TỜ BÁO HÀNG NGÀY ĐẦU TIỀN CỦA
THANH NIÊN XUẤT BẢN SỐ THỨ NHẤT NGÀY

16 AVRIL 1941

Các bạn di đâu cũng sẽ thấy
BÁO MỚI. Báo Mới là báo của
các bạn. Các bạn sẽ nói : « Tôi đọc
Báo Mới. Mọi người đều đọc Báo
Mới và hoan nghênh Báo Mới »

VÀ LỊCH-SỬ'

Ngày xưa ở bên Trung-Hoa, cũng như ở nước Việt-Nam ta cùng các nước khác ở Á-Đông, các cách vận-tài còn ở trong thời-kỷ thô-lô. Muôn di từ nơi này đến nơi khác, trước hết người ta đi bộ. Rồi sau di cảng, di vồng, di kiệu do mấy người khiêng, và di ngựa cùng di xe do một người dắt. Cách vận chuyển đã phiến phức-khổ nhọc và đường sá lại gập ghềnh khó di, vì trong nước đây núi rừng hiểm trở nên cuộc hành-trình nào cũng mất gấp mươi giờ trám thi-giờ so với các cuộc hành-trình ngày nay, và người ta thường phải ngủ dỗ tại dọc đường.

Dọc đường, nếu trời tối mà không gặp thôn-cư làng-mạc nào, thì dù là vua Thiên-上帝 cũng sẽ bị dài tuyết đầu sương (bèn Tàu có tuyets).

Nên sau, nhà Vua sai lập ở bên các con đường cái lớn, gọi là quan-lộ hay đường cái quan, tức là những con đường được công-nhận là chính-thực, những cái quan-trú-chân, phòng khi vua quan di tuần-du giữa đường gặp tối.

Việc lập các quan-dọc đường đó có định-lệ hẵn-hoi. Cứ năm-dặm đường, gọi là đoạn-dịnh, lập một cái quan-khô; mười-dặm đường gọi là tràng-dinh lập một cái quan-to.

PHÁP-VIỆT TỪ-BIỂN (Dictionnaire Français-Annamite)

TÁC GIẢ:
DAO-DUY-ANH

Bộ sách rất dày dặn và đúng đắn, giúp ích cho những người học pháp - văn - mĩ - muôn nghiên - cứu quốc-văn và những người Việt-Nam muốn tự học Pháp-văn. Mỗi từ ngữ hán-việt lại có chú thêm chép Hán. Sách gồm 2000 trang khổ lớn, đóng làm 2 quyển dày
Ma toàn, vải 225.0
Bìa giấy 205.0
Việt-nam văn hàn-sử cương 155.0
Kháng-giá phé bình tiêu luận 85.0

Bán tại các hàng sách lớn và
Hiệu sách Văn-Hòa
29, Rue Bert - Huế

Các quan này, hầu hết đều kiến-thiết chắc chắn-tường gạch, mai-ngoại, và đều làm theo một kiểu giống-nhau. Kiểu này do vua quan bắt phải làm theo, hình vuông nóc có bốn mái.

Gọi là quan là ta gọi theo tiếng thời bấy giờ cho dễ hiểu, chứ thật ra, các quan-dọc đường đó, xưa, gọi là dinh. Lành xong các dinh đó, nếu tên là biển-hoàng ở ven đường, không trọng nom quyết-tước và sára chúa giři giři thi chẳng mấy chốc mà thành-nơi trú-ẩn của tróm cuôp, nơi hòn-háu của rêu-cô, bần-thǚ, và là cái mồi của thời-tiết và thời-gian. Nên người ta phải đặt ra một chức-chọn giao cho một người dân-sở-tại để trông nom nóc dinh. Chức ấy gọi là dinh-trưởng. Tuy phần-sự của viên dinh-trưởng cót yếu lợ sự trọng nom gìn giữ nóc dinh, song thường cũng rất là vất vả bện rận. Như khai có vua quan, qui-khách nghỉ ngơi lưu-trú tại dinh thi dinh-trưởng phải iỏi-chức cuộc canh-phòng để ngăn ngừa quân-trộm cuôp, phải sám-thúc ăn-thức uống, dầm-đèn, rát-lại phải phục-dịch như có khach qui đến nhà mình vậy. Đề đèn-bù vào chỗ đó, các viên dinh-trưởng được hưởng những quyền lợi riêng, như có quyền sai-phái, và trừng-giới dân-dinh thuộc dinh-minh, tức là trong vòng mười dặm, được quyền cẩy nhóng công hay được lương-bổng và được vinh-âm v.v...

Chức dinh-trưởng cũng trọng-lự như chức xâ-chánh, xâ-trưởng hay lý-trưởng ở ta và như chức bão-chánh (tức là lý-trưởng) ở Tàu hiện giờ. Vì lý-trưởng hay bão-chánh chí là danh-hiệu dinh-trưởng cài ra mà thôi. Bấy giờ, trong văn-chương người ta thường gọi bóng lý-trưởng là *tháp-lý-hầu* nghĩa là được hứa trong mười dặm, cũng là ví-xua dinh-trưởng quyền hùng trong vùng mười dặm. Như vậy cái dinh nguyên không phải là nơi thờ thần Thành-Hoàng hay nơi họp-việc-làng, hoặc nơi uống rượu và chia phần-xói-thít, hoặc nơi người ta tranh nhau ngồi trên ngai dưới nhau ngày nay.

Nước ta có dinh từ đời nào?

Cứ theo nguyên-nguồn của chữ dinh, thì nước ta có dinh từ đời Lý. Bấy giờ kinh-dô nhà vua là Thăng-Long tức Hanoi bấy giờ..Nhân vi có sứ-giả các triều-quốc tới triều-cống, nên năm Tân-Tỵ cách đây chẵn 900 năm (1041) vua Lê-Hai-Tôn nhà Lý sai xây một nơi công-quản ở vào đất lạng Cự-Linh, phủ Giê-Lâm ngày nay, gọi là trạm hoặc dinh Hoài-viễn, dành để quý-khách-phương-xa nghỉ-ngơi, trước khi vào kinh-bé-kien. Cùng năm ấy, nhà vua lại sai lập luôn bảy trạm (cứ dinh) nữa đặt tên là Tuy-en-hoa, Vinh-thông, Thành-binh, Quí-dục, Bảo-vinh, Cảnh-hòa và An-dân, nay đều thuộc địa-hạt tỉnh Thái-Nguyên.

Các dinh hay trạm này đều thiết lập và iỏi-chức theo lối các dinh ở bên Tàu ngày xưa.

ĐÌNH LANG

Tại sao bảy giờ ở ta
mỗi làng có một dinh?

Người nước ta ở hành-làng từ ngay đời thương-cổ, và làng Việt-Nam trở thành-làng có iỏi-chức từ khi chia quyền-dó-hộ của nhà Hán, nhà Đường.

Nhưng nếu mỗi làng Việt-Nam trở thành một nước nhỏ & trong nốt nước lớn, là do Trần-thủ Độ, một vị gian-thần của nhà Lý, và là một vị khai-quốc đệ nhất công-thần của nhà Trần.

giờ. Xã-chánh, Xã-giám làm việc dưới quyền các quan-Đại, Tiêu-Tu-xã.

Trong xã đã có quan-nhà vua hổ vě cai-tri, thi-tất phải có công-dương làm việc. Vì vậy xã nào cũng phải làng-một nơi công-quán gọi là dinh. Thế là dinh đã qua một thời kỳ cải-cách: nó xưa là nơi vua, quan-qui-khách lưu-trú, lại vừa là nơi họp bàn việc-quan, việc-làng.

Cái dinh đã quan-hệ như vậy, nên dinh đổi với dân ngày nay.

Kiểm-duyết bô



Photo Trần-dinh-Nuong

HỘI DỐNG-GAO - BẮC-NINH
Các quan-viên chức-mục trong làng đang tế lễ trước dinh

Sau khi bảy mươi chục ngô-nhâ Lý, Trần-thủ Độ làm đủ cách để nhân-dân trong nước quên-nhà Lý và không thể phản đối được nhà Trần.

Năm Nhâm-dần (1242) đời vua Trần-thái-Tôn, Trần-thủ Độ chia làm 12 lô, tức là 12 tinh. Mỗi lô chia làm nhiều xã. Để trực tiếp với dân các xã & kiêm soát hành vi của họ, nhà Trần đặt tên các chức Đại-lu-xã bô các quan từ ngũ-phim trù-lèn; các quan từ ngũ-phim trù-xuống thì sùng-chức Tiểu-tu-xã; (Đại-lu-xã và Tiểu-tu-xã sau này đổi làm Tri-phủ và Tri-huyện). Các quan Đại-lu-xã, Tiểu-tu-xã làm việc dưới quyền các quan đầu-tin (hay lô) là chánh-phó An-phủ-sứ (hai chức này đặt ra từ đời Lý). Mỗi xã bô một xã-quan trực tiếp cai-tri, gọi là Xã-chánh và Xã-giám like như Lý-trưởng, Phó-lý hay

Tại sao dinh lại thành-nơi thờ Thần?

Đinh nguyên không phải là nơi thờ-tụ; ở đời Trần cũng vậy.

Song cũng có dinh sám-sanh hương-án, lư-hương, tàn, lọng để phòng-khi phung-nghênh sắc-chí nhà vua, hoặc để bài-vọng ra giặc vua hay quan-khám-mạng tuân-du qua. Và để chúc-tinh nhà vua, người ta thường khắc bốn chữ « Thành-thờ vú-cương » hoặc « Thành-cung vạn-tuế » vào hoành-phi treo lên gian-chính-lâm. Khi nhà vua ngay-du, lưu-trú tại dinh, trông thấy những chữ đó, tái-lý làm đẹp-long. Cho dù ý của người ta là như vậy.

Mãi đến sau này, nhà Lê mới lập-le phong các quan đại-thần khi thất-lộc làm phu-thần, cho thờ bằng long-vàng tại dinh-làng.

Dinh-làng ngày thờ ông-quan này làm phu-thần, dinh-làng khác nếu không được cai-hàn-hạnh, thì tu ý hoặc xin-phép các quan-thờ các vị thần-thanh-thời cõi hoặc các bực để vương-trung-thần-liệt-nữ thời trước làm thành-hoàng.

Cứ thế, dần dần chẳng dinh-làng nào là không-thờ thành-hoàng, như ngày nay.

Còn ngôi-thờ ở dinh-trung là do các xã-quan đổi Trần-bát-dâu lô-hiện duyết-y. Lần-dần thành-ra một thứ lô-hiện lô-hiện là nghiêm-khắc. Cho ngôi-tại dinh-trung được người ta coi trọng không-kém-gi-chỗ ngòi trong triều-dinh, vì ở dinh-làng, người ta cũng-dập-theo-le-luật và kiêm-chế ở triều-dinh. Do đó mà trong hương-thủ thường xây ra những-vụ xung-dot, kiện-tყng v̄ ch o ng i  o dinh. Đến n i sau v a Minh-M nh d  ph i  n-dinh tr t ty  n ng i  i dinh-trung.

NHỮNG CHÙA, DỀN NHỮNG NGÀY HỘI



Photo Võ-an-Ninh

HỘI PHỦ GIÁY

Hiện nay tìn nửi dến hành hàng đài
trên nhung ruộng bắp xanh xanh

Như các bạn đã biết, vè đời vua Lê-hánh-Tôn, (1460-1497) phật giáo trãi qua một hòn say kẽm. Có nhiều người báu bát đến chùa, nhưng dù sao đến chùa vẫn không thể mái được. Trái lại, từ đời Lý, những đền chùa, mỗi ngày một nhiều ra. Quanh năm - nhất là trong mấy ngày tết và ròng rã trong mấy tháng giêng, hai, ba, đán ta đưa nhau đi lễ chùa, trahi hội du xuân cầu phúc.

« Tháng tám hội Cha, tháng ba
hội Mẹ » câu ấy đã hép-dẫn bao
nhieu thiện - nam tín - nữ dến
nhiều đền, phả lớn.

Song, tiếc thay! Các bà các cô di
lẽ là đì, không lưu tâm đến chô
danh-lam, thằng-tich mà mình đến
chiêm-bái, cùng hỏi due giey vì
Thần, vị Thánh minh cầu, xem lúc
sinh-thời các đấng ấy có công gi
với dân, với nước.

Nói ngay như ngày « giỗ Trần »
các bà chỉ biêt di vào chùa ĐÔNG-

Xuân, hay các chô khac rồi. Đó là « con cái nhà Thánh » ai ai di chô
cũng cố mua vài thứ lấy « lộc »,
nhưng có bá lèch-héch khuan ra
xe ô-tô bốn, năm quai son, cò ông
burg lè me cù một bộ hộ-sự, cù
người vang Mâm, bac nhiêu nò
không biêt mua gì, ma luon mieng
thit bò xách ra, hi-hứng khoe với
mụ vợ là « đê dem về đánh chén
cho khuec ».

Mặc dầu thế, quang-cảnh cho
cũng náo-nhịt, người chien người,

QUANG lě Phật
chứ ngòi đầu ngày
mồng năm tháng
giêng lại là một
ngày quan-hiep đến
lich-sử(1).

O

Nhưng, ngày
mồng năm tháng
giêng, đâ không
được các bà lùa-ý
lâm bàng ngày
mồng tam vi là
phiên chô Phủ, chô
Thánh.
Bắt đầu hôm mồng
bảy, trên con
đường từ Nam-dinh
vào huyện Vụ-bản, inh Nam-dinh,
có một ông nhà giàn giòng g ôi nhà
Lê tên là Lê-Dect-Chinh, người hiếu
thiện, châm lè bài, nhung hiem
hoi. Năm Thiên-Hậu thứ nhất
(1557), đời vua Lê-Anh-Tôn, Thái-bà
cò mang, ốm dae luon, tinh
thich hương hoa. Một đêm Trung-Thu,
cò dạo-si đến nói là chô
được bệnh Thá-bà, rồi dùng phép
cho ông thiếp di, mờ thấy đèn chô
của Ngọc, thành-vàng, cò lục sї
hầu-hạ; bồng thấy một người con
gái mặc áo dò, dâng chén rượu thô
lỡ tay đánh vỡ, bị trich gianh, sú-
giá dẩn di ra khỏi nam mòn. Ông
mới hỏi người lục-si người con gái
là ai. Lục-si già nhời rằng: « Cô
ấy là Tiên-chúa thứ hai, tên là
Quynh-Nuong, chuyển này cò iê
phái di đây ». Ông sực tinh dậy,
thi vừa lúc Thá-bà sinh hạ được
một cô con gái lót lòng bao-quang
chiểu sáng, hương thơm ngào-ngạt,
mà dạo-si cũng không thấy nữa.

Vì có diem là mới đặt tên là
Giáng-Tiên, nhón lén dien mạo
khác thường; Giáng-Tiên tra chô
Thánh, đền dâng thay
bán ở chô ĐÔNG.

Một ngày ông di qua nghe tiếng
dàn dih không bhang lồng, nói
chuyện với ông hạn là Trần-Công,
ông này xin dem Giáng-Tiên về làm
con nuôi.

Nhà lảng dieng có ông Quan cò
cậu con gai nuôi tên gọi Đào-Lang,
mới sang g'äm hoi Giáng-Tiên cho
Đào-Lang làm vợ.

Giáng-Tiên từ khi vè nhà chong
rất hiêu-thảo, năm sau sibh lienh

nhung ngày mưa gió thật đâ khó
nhọc, vất-vả.

Chợ Thanh, hội Phủ có
từ bao giờ?

Ở xã An-thái (tức là làng Tiên-huong bàng giò) thuộc tổng Đông-dipi, huyện Vụ-bản, inh Nam-dinh, có một ông nhà giàn giòng g ôi nhà Lê tên là Lê-Dect-Chinh, người hiếu thiện, châm lè bài, nhung hiem hoi. Năm Thiên-Hậu thứ nhất (1557), đời vua Lê-Anh-Tôn, Thái-bà cò mang, ốm dae luon, tinh thích hương hoa. Một đêm Trung-Thu, cò dạo-si đến nói là chô được bệnh Thá-bà, rồi dùng phép cho ông thiếp di, mờ thấy đèn chô của Ngọc, thành-vàng, cò lục sї hầu-hạ; bồng thấy một người con gái mặc áo dò, dâng chén rượu thô lỡ tay đánh vỡ, bị trich gianh, sú-gia dẩn di ra khỏi nam mòn. Ông mới hỏi người lục-si người con gái là ai. Lục-si già nhời rằng: « Cô ấy là Tiên-chúa thứ hai, tên là Quynh-Nuong, chuyển này cò iê phái di đây ». Ông sực tinh dậy, thi vừa lúc Thá-bà sinh hạ được một cô con gái lót lòng bao-quang chiếu sáng, hương thơm ngào-ngạt, mà dạo-si cũng không thấy nữa.

Vì có diem là mới đặt tên là Giáng-Tiên, nhón lén dien mạo khác thường; Giáng-Tiên tra chô Thánh, đền dâng thay bán ở chô ĐÔNG.

Một ngày ông di qua nghe tiếng dàn dih không bhang lồng, nói chuyện với ông hạn là Trần-Công, ông này xin dem Giáng-Tiên về làm con nuôi.

Nhà lảng dieng có ông Quan cò cậu con gai nuôi tên gọi Đào-Lang, mới sang g'äm hoi Giáng-Tiên cho Đào-Lang làm vợ.

Giáng-Tiên từ khi vè nhà chong rất hiêu-thảo, năm sau sibh lienh

CÓ TIẾNG CỦA TA AI AI CỦNG NHỚ

Hội Cha

Ròng rã trong một năm các bâ
di lě « hội Mẹ » tháng tám lại đến
lượt các thanh-dồng trây đền Kiếp-Bạc
ở Hải-duo g má con hương dâ
gọi là « hội Cha ».

Kiếp-Bạc là môt cùi ôi nái sông dẹp
để thuộc tỉnh Hải-duong, cò đền
thờ đền Hung-Đạo-vuong Trần-
quoc-Tuân.

Vương là tôn-thất nhà Trần (1225-
1258), trong thời các vua Thái-Tôn (1225-
1258) Thành-Tôn (1258-1279) và
Nhân-Tôn (1279-1293) nhà Trần,
lính thi-cô, thống-lĩnh thủy-bộ
chư quân hai phê đại phá quân
Nguyên (Mông-cô) ở sông Bạch-

Bảng, tém lại co-nghiệp cho
nhà Trần, non sông cho đất Việt.

Vì có công to kỵ, đời Anh-Tôn
(1293-1314) phong làm Thái-su,
thuong-phu, thuong quốc công,
nhân vĩ, Hung-Đạo đại-vuong,
lập sinh-tù ở Vạn-Kiếp thuộc
Hải-duong.

Vương mất ngày 20 háng tam
năm Canh-Tý (1300) đời vua
Anh-Tôn nhà Trần ở trại Vạn-
Kiếp, nay cùi đền ngày nay, các
thanh-dồng có thờ Ngài, lũ lượt
kéo nhau trây bôi, cung cờ,
cung kiêm, trên bến dưới thuyền
con sông Lục-dâng歌唱 rất là
nhộn nhịp.

Chi khác một điều, khi xưa
Hung-Đạo-Vuong hội vương-hầu
bàu kè đánh giac Nguyễn
mà ngày nay nhung thanh-dồng
hợp nhau dè.. bắt tâ!

Nhung quang-cảnh con Tâ
treo trên cây, ngã xuồng sông,
nhung ông đồng xiêu linh, nhung
đè-lù khän xanh, đâ, kiêm gđ,
cò lệnh, biêt bao nâm dâ làm một
trò vui cho người ngoại quốc.

Cái danh tiêng Đức Hung-Đạo-
Vuong dâ ở chô ấy, vi:

Vạn-vach-Dâng-lac dâ muon doi
Công-Vach-Dâng-lac dâ muon doi
Sao kia mây thâm xa giới

Tiêng gươm trong miêu cõi ngoái
kiếp uy ! (4)



Photo Ng-duy-Kien

Đền PHỐ CÁT
Một chồn thờ linh thiêng, khách du-lich đứng
trên cầu nhón dán cùi thau to nhón đang thi nhau
hoi lội trong lán suối chong veo.

Diệp.

Đền mồng ba, tháng ba, thi hội
đền Phố-cát, một nơi danh thắng ở
huyện Tha-hàn-thanh, inh Thanh-
hoa, cò suối trong, cùi thau.

Rồi đến ngày mồng bảy ở Phủ
Giặc có cuộc kéo chûi đê cho dân
hạt Vụ-bản chiêm-nghiệm cùi năm.
Photo

Nói đến Hưng - Đạo - Vương ta không nên quên **Đường-gia-tướng** của Ngài. Trong hàng tướng-sĩ có Phạm-ngũ-Lão là một bậc anh-hùng và có kỵ tài.

Phạm-ngũ-Lão người Phù-Úng, phủ Áo-thi tỉnh Hưng-yên, sinh năm Ất-Mão, niên hiệu Nguyên-phong thứ năm (1255) đời vua Thái-Tôn nhà Trần.

Trạng mạo khôi ngô, tính nết-khang-khai, có trí lớn; mỗi ngày ngồi dàn sọt bến đường thấy xa giá Hưng-Đạo-Vương đi qua không biết, linh thết không dừng dậy, lấy giác dám vào dòi không nhúc nhích. Hưng-Đạo-Vương thường người lá, hòn đén học hành ứng đối như nước chảy mới tiến lên vua cho coi quản cẩm-vệ.

Về sau này Vương đánh giặc Nguyên, lại có công chinh-phục Chiêm-Thánh, Ai-Lao, Trần-Triệu phong chức Quận-Hữu-Vệ, Thánh-duc-quân.

Hưng - Đạo - Vương lại già bà nguyên Quận-chúa cho Phạm-ngũ-Lão.

Ngũ-Lão, không những là bậc danh-tướng mà lại là nhà văn-nữ, bài thơ thuật hoài sau đây nghe ra rất khung-khai:

Hoành sô giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tý hổ khỉ thôn ngữ;
Nam nhí vị lầu công danh trai
Ta thính nhán gian thuyết vũ hầu.
Vâng giáo non song trãi mấy thâu
Ba quân khí thế nuốt sao ngẫu,
Công danh nợ ấy ai chưa trả
Luống hẹn tai nghe chuyện vân
hầu (5)

Vì là gia-tướng Hưng-Đạo Vương nên các đèn Vuong cũng có tượng thờ.

Tại quê hương làng Phù-Úng cứ đê niên ngày 12 tháng giêng là hội đèn Ưng.

Thien nam tìn nǚ dồn lě miếu
thị vý danh-tướng áy ròi dì vắng
cảnh chùa Cầm-Án do bà Cung-phi
con gái Ngài lập ra.

Từ 12 cho đến 23 lě bái rất là vui
về.

(1) Sau khi hòa với Tây-Son, nhà
Thanh yêu cầu vua Quang-Trung cho
lập đèn thờ những trận vong-tướng-sĩ

và gö Đồng-Đa. Xem như trong bức **Huynh-thang-nam-ham** Khoa-Long thứ 54 (1789); tên vua nhà Thanh - Tòng tho có câu: «Còn bọn Đế-trần chết, dàn vi di trại mà nêu nỗi, chư khinh phái do vỗ-tâm lầm lở làm hại - Xét kỹ sở dĩ xây ra như thế là vì nhà người (chủ vua Quang-Trung) gây chuyện với họ Lé. Vậy cũng nên lập giium cái tên ở An-nam để xuân thu cho tết cho...»

Đèn Trung-liệt với chùa Đồng-Quang ở ấp Thái-ha có lẽ được xây-dựng vì lời yêu sách của nhà Thanh chàng?

Khi trước ở phố hàng Buồm có miếu thờ viên tướng Túu là Sám-Công (cõi là Sám-nghi-Dồng?) nên nay còn ngõ Sám-Công dì ra hàng Buồm.

Một cổ-lão kẽ chuyện rằng: Triều Tự-Đức, sáu Tàu sang phong cho vua ta, có ra Bắc Thành (Hanoi) xin các quan tinh cho người dừa di hành hương ở miếu thờ Sám-nghi-Dồng nhưng hồi ấy, tên Sám đã đổi-nát, các quan ta không biết làm thế nào phải sai làm bài-vi Sám-nghi - Đồng rồi đem đặt ở trong chùa làng Khương-Thượng (?) (thuộc tỉnh Hà-đông) để từ sau xong hành hương cho xong việc.

(2) Phù Văn: là Cố-trach, nền nhà của Lê-thái-Công sinh ra đức Thánh-Mẫu.

(3) Sung-Son: thuộc địa phận xã Cố-Bam, tổng Trung-Ban, phủ Hà-Trung, tỉnh Thanh-Hóa.

(4) Bố-cát tên này trich ở: Hải-đường phong vật khück.

(5) Năm Canh-Tý (1300) Hưng-Đạo-vương mấ:, Phạm-ngũ-Lão cầm việc thời gian, nhữn hình tri-ngô lâm bài thơ viếng sau đây (cõi chép ở Thanh-tich):

Trường lạc chàng thanh hương nhét
chứa,
Thứ phong tiêu tin bối thăng bi;
Cứu-tráng minh giám kim dĩ hổ,
Van lý trường thành thực hoặc chí;
Vết mím trường-giang không lê hugết,
Van đê phác áo iòa sáu mì;
Ngưu-đảng quan khé iảo tò phi đật,
Ngưu-thảng tinh thần kiêm vịnh thi.

Điển nôm:
Trường canh Trường lạc liêng chuồng hổ,
Hổ hổ may lúa luồng ngóm ngòi;
Mình chùa thòi xuâ dâ vắng hồn,
Trường thành dâu cũn bêng đâm ròi?
Sợ súi mía vỗ sông dài đai;
Nướm nhá mía luồn ngòi hép hòi,
Báu ngự ránh ránh ghi chuyện thục,
Ngìn thưa cá nước, nghĩa vua tôi!

PHÒNG TÍCH

CON CHIM

Khi dậy hơi, khi túc ngực, chân cơm, không biết đợi, ăn chậm tiếc, bụng vỗ binhнич. Khi ăn uống ráo-thi hay σ, (o hoa hoặc ψ chua). Thường khi túc bụng khó chịu, khi đau lung, đan ran trên vai. Người thường ngao ngán và mồi mệt, muốn bê chán ăn, bi lúi nǎm, sặc da vàng, da bụng dày. Cõi nhiều chứng không lixie chí i nên thay dẽ chịu hoặc khởi ngay.

Lieu mọi bón uống №25.
Lieu hai bón uống №45.

VŨ ĐÌNH TÂN

Ấn túc kien tien năm 1926
178 bis Lachtray, Haiphong

Ba-jý phát hành toàn Hanoi An-Hà
13 Hàng Mã (Coivre) Hanoi. Ba-jý phát
hành khái: Béng-Đuong, Nam-Tân 100
phố Bonnal Haiphong. Cõi linh 100-dai
kháp Hanoi và khắp các du lịch Trung
-Nam, Béng-Đuong, Cao-mát và Lào có thể cả
thiên tron.

Ho lao, Ho sàn

Đồng-quá, le 29 September 1940

M. Nguyễn Văn - Rinh

Y-chủ Bác-đe-đường, 102 Ma-May HANO

Năm ngoái tôi lếtнат cả Trần
miền bắc 2 (8p.) và Tùy mện số
1 (5p.) cho người lao ráu mâu
lâu năm. Lá thát! Nô khói dì
năm rồi... Nay có bà lao săn: ho
luon, it ăn ngút. Mua thử chai sá
trúng (5p.) và chai Cao - ly sám
Bé-phé số 3 vòi lanh nhue quá...

Đồng-quá, le 10 October 1940

Bệnh hót nhiều, ăn ngút khá,
hó 10 gián 6, rứt hý-vọng khói!
Vết mím trường-giang không lê hugết,
Van đê phác áo iòa sáu mì;

R. Pére QUANG à đồng-quá
Bóng son (đá nam)

HOUY-EA-VAN-TRIEN

Y-chủ Bác-đe-đường

105 phố Ma-May, Hanoi

Tổng-phát-hành: - Nam ký và
Cao-mát: TAM-BA et Cie 6 rue
de Reims, Saigon. - Trang-ký:
THANH-NHIEN 43 An-cu, Hué.
Đại-ly: Mai-Linh (Haliphong),
Vì-long (Nan-dinh), Phuong-
Thao (Viêt-tri).

Điều 16: Ký (67-74) tăng Huynh Chiêu Đặng chủ Khu Sách Xưa Quán Ven Đường

HỘI ĐÈN

PHÙ-ÚNG

Đèn Phù-Úng thuộc phủ Áo-thi, tinh Hưng-Yên, thờ đức Phạm-ngũ-Lão ở Phù-Úng (ngày xưa thuộc về phủ Bình-giang, tinh Hải-dương). Bố mât sóm, ngài phải ở nhà phung-duong-mięt già đến năm ngoài ba mươi tuổi.

Ngài là một người vắn-võ kiêm toàn, có chí từ thuở nhỏ. Ngài thường hay ngâm một bài thơ sau này :

« Hoành sô giang-sơn cáp kỷ thu,
« Lam quân tý hổ khỉ thôn ngữ,
« Nam-nhi vị lầu công-danh trai,
« Ta thính nhán gian thuyết vũ hầu ».

Bản dịch của ông Phan-Ké-Binh :
« Ngọn giáo non sống trãi mấy thâu
« Ba quân hùng hổ ái sao Ngudu
« Công-danh đều cõi vương nợ
« Lưỡng thenta nghe chuyện Võ Hầu ».

Hồi ấy, nước Nam ta bị quân nhà Nguyên bắt roi. Vua Trần-nhân-Tôn giao chí đe Trần-hưng-Đạo thông-dốc quan-sí ra cầm giặc. Một hôm, Trần-hưng-Đạo-Vương kéo quân từ Vạn-kiếp về Thủ-đông, khi đi qua làng Phù-Úng thấy một người thanh-niên ngón xép bằng tròn bèn vây-đường dan sọt. Quản tiền hòi đê dến, thết hào: «Đừng dây!» và người ấy vẫn yên như không. Quản lính lúc minh cầm giáo dám vào dòi mít nhát, người ấy cũng không nhúc nhích. Khi xe đe Hưng-đạo-Vương đến nơi, thấy người ký ngòi lâm vây, mới cho đòn đến trước xe đê hò. Người ấy thura rằng :

— Tàu Đại-Vương, tôi đang nghĩ
một viễn, nén Đại-Vương đê qua
dày không biết, xin tha tội cho.
Đức Hưng-đạo-Vương liêng hối
đến sự học-hành, đức Phạm-ngũ-Lão
giáo lời rất trời chay, lực thao,
tam lực, cùng kinh chuyện không
sợ chó náo.

Đức Hưng-đạo-Vương mừng lắm,
sai lúy thuốc rít vào chỗ đau, rồi
cho ngồi một xe sau, mệt vê kinh
đó.

Quả nhiên, sau này đức Phạm-
ngũ-Lão giúp đức Hưng-đạo-

Vương lập được nhiều kỳ-công
trong việc tiêu trừ nguyên-khấu
Đèn Hưng-đạo-Vương liên gá con
gái nói là Nguyên-công-chúa cho ..

Đ

Đèn thờ đức Phạm-ngũ-Lão lập
ngay trên chỗ nhà ngài ở đầu làng,
bên cạnh đường cái quan, trước
kia là ngôi hàng bân nước của
mẫu-thanh ngài. Vì ngôi hàng nước
ấy mở cửa theo chiều dọc nhà, nên
hàng giờ cửa chính đều cõi mở
theo nhau thế. Đây là một chỗ đặc
biệt đối với các ngôi đền khác.

Trước kia, người ta cứ vén-tri
để Phạm-ngũ-Lão mít vào ngày
mồng năm tháng năm. Cách đây
khoảng chừng năm mươi năm, nhữ
cõi tôm bia dào thảy ở ngày mít
Phan-tiên-Công (thanh-sinh) đức
Phạm-ngũ-Lão, người ta mới biết
đây là ngày đức Tiêu-Công mít.

Còn ngài mít vào mồng một tháng
Mít. Riêng có lồng-lâm của ngài
thì vẫn chưa ai biết ở đâu. Vì cũng
như đền Hưng-đạo-Vương — Ngài
sợ quản Tàu đón mít mõi nên phải
để bi-mít. Điều đó rất đẽ hiểu trong
thời-kỳ chiến-tranh. Ta chung thấy
Tào-Tháo và Tần-thủy-Hoàng có
những bảy mươi hai ngôi mộ đẽ
cho kẻ thù không biết đau mà đào
đến ấy?

Cách đôn đẽ Phạm-ngũ-Lão độ
300 thước là đền bà Cung-phi con
gái ngài. Ngài cõi được cõi một bà
con gái tên là Thủ-Tiên Công-chúa
được vua Anh-Tôn tuân vòi làm
chung-phi. Tục truyền rằng một lúu
vua Anh-Tôn phán hòi làm sao bá
đẹp thế, bà giải lời :

« Gạo đồng Đô (1), nứa giêng định,
« Rau muống ao phủ sò sinh ra
người ».

Bà không có con cái, sau vê lu ở
chùa làng và hòi đay.

Đ

Hội đèn Phù-Úng bắt đầu từ 11
đến 25 tháng g.êng. Ngày 11 là ngày

dai-lễ. Sợ lị-tu ở đây có hoi khác
với các nơi là nghi-lễ cử theo lối
Tàu-không không theo lối ta. Vẽ tẽ
tại bao giờ cũng bắt đầu tõe các lâng
(lâng đức Phạm-tiên-Công) trước,
rồi mới iết ở đền đức Phạm-ngũ-
Lão sau.

Tối hòi 11, cõi lâng phải họp mặt
trong đền bà Cung-phi đẽ lau rùa
tượng bà, và trang-sức cho pho
tượng dù cõi quần áo, hoa hột.
Những đõi cõi trang-sóc áy thường
ngày vân do người thủ-lúi giữ...

Sáng 13, lâng rước bà Cung-phi vào
đền đức Phạm-ngũ-Lão. Tin-nú
tranh nhau dòi giờ già, hòm áo,
bõm mõi cho bà Cung-phi. Cõi nào
được hàn-hạch mang nhũng thức
ấy thi quanh nâm châc làng
để được may mắn.

Tương tự Cung-phi đẽ ở đền
chinh cho đên 23 mới rước về.

Hôm rằm, có cuộc thi cõi của hoi kỵ
anh ở trong làng. Chỉ có nhũng
người có pham-ham, chèo-tuoc và
những ông già từ 50 tuoi trở-lên
mõi được dự.

HỌC-PHI

Hội Y-La và hội chùa Hang

Trong nhũng ngày vui xuân đầu
năm, ở Tuyên-quang có hai nơi
mõi hoi là nhieun người đẽ ý nói
mõi kéo nhau di xem. Hội Y-La và
hội chùa Hang. Hội Y-La mõi cách
tinh lý hòn ba cõi số. Hội này chỉ
cõi đóng người đeon xem thi gá, tuy
cõi đánh vật và vùn đùa. Khi đai
vâng vóng người lâi là các nơi đeon bón gai
gai thõ mới rù nhau đeon nơi vâng
ve de hoi lúy.

Còn hội chùa Hang tuy không có
máy trò vui đặc-sắc nhung người
cõi kéo nhau di xem rát đông.
Vì chùa Hang là một trang-cảnh
tuyệt đep. Chùa lâm ngay vòi cõi
hang không cõi mái. Bi sâu vào
hang thì là một cái hang rộng-thênh
thang có rát nhiều hòn đẽ mõi lõ
nhõ. Nhõ người tý my ngâm nghĩa
thi mỗi hòn đẽ nhõ lén là một hinh
thú rát đep. Cõi dù thuyn, ngaya và
hoa quâ trang-muon hinh.

HỘI BẦN-YÊN-NHÂN

Bà Ninh-giang cầu quan lớn Tuần Trash, chắc ít bà đê ý đến hội Bần yên-Nhân trên con đường từ Hanoi đi Hải-dương nhâm ngày 11 tháng tư. Bần-yên-Nhân có gì lạ?

Có thời Đức Đồng-hải-vương I Đức Đại-vương họ Đoàn tên Thượng, người làng Hồng-thị, huyện Đường-hào tỉnh Hải-dương, có sức mạnh địch muôn người, thời vua Huệ-tôn (1211-1224) nhà Lý, phung menh trấn thủ Hồng-châu.

Khi Lý-kiêu-Hoàng (1224-1225) nhường ngôi cho Trần-thái-Tôn, Đoàn-Thượng quyết giữ Hồng-châu không qui thuận nhà Trần.

Nhà Trần đánh mãi không nỗi dù hăng hả phong vương trước và già công chúa cho Đoàn Thượng không chịu.

Về sau Trần - thủ - Độ dùng kế giáng hỏa, ngâm sai quân đánh dồn hai mặt phu quân Đoàn-Thượng.

Thượng bị một tướng nhà Trần chém một nhát vào cổ gần đứt, (nói ấy là Đặng-dạo thuộc xã Yên-phú).

Đoàn-Thượng cởi dây lưng buộc cổ cho khói rời dâu, rồi bầm bầm tẽ ngựa chạy, chạy đến dâu, quân bà Trần sợ hãi phải gián đường đến.

Chạy gần đến làng Yên-nhân, có một ông cụ già áo mù chưng chạc chép đứng bên đường nói rằng: « Tướng-quân trung dũng lâm: Thượng-dđđ kén tướng quân làm Thành-sứ nhà. Có một cái gò bón cạnh làng kia là hương hỏa của Tướng quân, xin Tướng-quân đê tam cho... »

Đoàn - Thượng vắng một tiếng, đến chỗ gò ấy xoong ngựa, gối đầu vào ngọn mác mà nằm, một lúc thiết, mồi đùn đất thành mộ ngay.

Còn làng Yên-phú thấy vậy lập miếu tổ tượng đê thờ. Về sau nước lụt vỡ đê, đê đổ, tượng trôi vào xã Yên-nhân. — Xã Yên - Nhân lại dựng miếu khác đê thờ ngay cạnh bờ biển Hồng-giang.

Hồng-triều phong làm Bảo-quốc-hà dân nhất đẳng thần.

Bà Hồng-hà nữ - Đoàn-thị-Diệm

có soạn câu đối sau đây để kỷ niệm bậc anh hùng ấy.

Thanh miếu tuế thời hương, lăng
cốt bát khai canh hoán cúc,
Hồng châu kim cò lô, cương
thường súc khởi vang lai nhán;

Diễn nôm :

Khói hương Thanh miếu ngang ngáo,
trời trảng gió cao nêu nền tiếc nghia.

*Dường xá Hồng-châu dâi lại, khach
gần xa trảng rõ cột cương thường.*

Tren đường Hanoi-Haiphong, xe
di như mèo cùi, bao nhiêu khách
từ phương dám hỏi, nào ai nhớ
đến Đèo này, nhớ đến vị tướng
quân dâi có trung với nhà Lý.

(Tài liệu ở Hàng-yên, địa chỉ của
Nhật-Nham).

HỘI TRĂNG

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp xuân sang là trai gái trong làng dâi rủ nhau ra dông hái hoa, rước về, lắp trên trước công láng một lều đê thờ. Rồi từ đấy, cứ tối đến, họ lại rủ nhau đem hương hoa ra lều hái. Cho đến tháng hai, hoặc tháng ba, tùy theo thời tiết, khi họ đã tìm được ngày tốt, ấy là ngày mùng hai.

Trong lều thờ, ngoài một cái bàn thờ bằng tre trên đê hái hương, dia hoa, người ta đã thấy đê thêm một vỉa đê lề. Ngay cửa lều, một ban thờ nhỏ nữa cũng đê hương hoa và một vài thứ quả phẩn.

Trước lều, một cái sân rất rộng, người ta đã xếp đặt từ mây hôm về rước: mỗi tấm vải lòi trang cát, gác trênh những cái cọc, từ bên phải vòng suốt sân sang đến bên trái. Hai cây tre như bài cày nái cao chót vót, trên treo lá lồng lồng lồng một cái khăn mặt trăng, rồng ở hai bên như cái cống bắt đầu di vào con đường chè vải.

Độ chín giờ, khi cơm nước đã xong, Người ta đã bắt đầu vào cúng lễ. Rồi mười người con gái, theo sự lựa chọn của các kỳ mục trong làng từ trước, trong đó có tám cô bạn những bộ y phục mới mẻ của ngày hội, còn hai cô, tức là hai Nàng thi áo hồng khăn đôn như các bà đồng bóng dưới lìa, vào lề trước ban thờ trong lều.

Và cũng như đê dòn ma trăng nhập vào hai nòng (nhị phụ đồng) họ lùn tiếng hát:

« Lá ơi, hai hú đùi cốc bioc là mả,
hai hú đùi cốc hoa là tèo, tèo mà
đứng cõng rơ hai tàng, tèo mà tiếp
mu nòng hai hả... »

Khi ma trăng đã nhập vào hai nàng rồi, nghĩa là khi hai nàng đã dão lia đảo lịa trước ban thờ thì họ hát:

« Lá ơi, hai hú ơi, mà tèo khán
don din hâ nắng, ròng rutherford mi
làn dâng day chòm, hường nà tạc kỵ
làn day báo, pái cá lợt lụa dâng phât
phở, thuế y hả mảura nà lâm dâ... »

Mỗi cô có một cái quat, vừa múa vừa hát trong lều một lúc lâu, rồi theo thứ tự, xếp theo hàng một, đầu và cuối hai nàng đều đứng ở hàng thứ ba từ trong lều ra sân rồi cát theo con đường cảng vỉa mè di.

Vì đà vùa múa vừa hát. Đặt theo

con đường ấy, người ta đã dè sẵn mỗi quàng một mâm hương hoa cùng quả phẩn. Các cô nàng lượn di lượn lại vòng quanh sân, hè đến trước lều lại di quanh qua cái ban thờ con trước lều rồi lại sang bên kia. Trong khi ấy, họ có một bài hát cũng như những bài hát phụ đênh của là.

Khi diễn di vòng quanh sân dâi, các nàng lại tự dâng đường cảng vải dâng này di ra giữa sân, ở đây người ta đã trống sún hai cái cọc buộc ngay lên trên một cái sào cát sao có treo các thứ cành hoa, và ngay đấy, một cái thuyền đan bằng tre hoặc làm bằng bê chuối khâto. Các nàng di vòng quanh đê một lúc rồi hai nàng

đứng sang hai bên đê thuyền như học trò tập buồm cát mòi chò ở đê thuyền họ gọi là « đám thuyền ».

Bộ bốn, năm giờ chiều khi hội sáp tan, các nàng lại từ chỗ đám thuyền di vòng qua con đường vải vào trong



Photo Võ-an-Ninh

HỘI BIÊN LÃNG
Đàn đang rước kiệu qua sông.

lều. Đến đây là lúc sắp tiến ma trăng về, các nàng không đợi gì mà cõi cầu khán một lần nữa. Họ cầu cho vườn ruộng được đầy đủ mía vào thức ấy, ruốc ruộng sẵn, mềm tốt, lá mạ đẹp, mọi người trong làng làm sân được thịnh vượng, tháng nào cũng như tháng nào, mội sự đênh được hơn năm trước.

Cầu khán dâi, người ta liền rước bài hương hoa và khiêng thuyền ra một cái suối gần đây. Ngày lúc ấy họ phả luon cả cái lều, các nàng cũng di theo bài hương

ra suối.

Ra đênh cuối, họ đê bài hương hoa vào chiếc thuyền rồi thả xuống suối. Trên bờ họ đê các đê lề, hai nàng ngồi vào một cái chiếu giải ở đây, còn tắm nàng ki thi đê lì lại, diều quanh vùa múa vùa hát tiên một lần cuối:

« Lá ơi, hai hú ơi, lợn tập mà khán tảng te múa, lợn tập mà khán lừa te khứa, lừa bài hổ đứng đứng pèn hảng, bài hò, bài hò đứng đứng nâm sòng pèn chảy. »

Lá ơi, chèo lừa, chèo cứ chính, già hú lừa thảo thính phóc lồng, te râm thốm túi túi liền khán hú hé... »

Sau khi khách yết đê xong rồi, đứng xem phong cảnh trước đê súc cảnh sinh tình nhớ bài thơ của

xuống. Ay là ma trăng dâi ra, cảng như dòng đê tháng rồi. Bấy giờ mới thực là hết. Người ta đem các đồ lễ vè, ngã ra ăn uống với nhau và yên tí là năm mới sẽ làm được phát đạt mà mùa màng sẽ được tốt tươi hơn năm cũ.

(Tai liệu của Bich Thuy)

HỘI DÈN CỬA SUỐT

Đèn Cửa Suốt thờ một vị anh hùng, huân nghiệp rực rỡ, hối đánh quân nhà Nguyễn. Đèn lập nên 700 năm nay ở trên đỉnh núi đất như tay ngai, rướt mặt trông xuống bê Đèo (vì thế có người gọi là đèn thờ ông Đồng-Hải đại-vương) ngoài có báu cát vàng dài mấy cây số. Sau đên dự vào dâi núi đất Vạn-Hoa, dâng núi đất này giống như báu úp. Đèi bêc nó cuả lùa, Bác-dâu,

Kiêm duyệt bô

Đè niên, cù ngày râm tháng giêng dán miên mò dù bận trâm công nghìn việc cung phái nghỉ một ngày lùi hai bâ mươi, lùi 15, 18 tháy ông, lão bà, con công, đệ tử và già cúc, gái dâo, công tử, công ngiong nòi nức hàn lại chêm bâi, người cầu hạnh phúc cõi, cầu tài cõi, cầu lộc cõi, cầu công đanh cõi, cầu duyên cõi, cầu con cõi v... v... Với những

phát, giờ, ngày hối hộp trong râm tháng giêng trên đỉnh núi dâng cửa Suốt xem quang cảnh, người sùng bái một vị võ tướng đời Trần duỗi Thoát-Hoan, bá Ô-má-Nhí, giết Toa-Bô, Bá-Linh, trừ quân tàn bạo không còn mảnh giáp, dem giang sơn lại cho xã hội con Hồng, cháu Lạc an như báu thạch, muôn dân hưởng thụ thái bình.

Chó ném trênh đỉnh núi dâng cửa Suốt xem quang cảnh, người sùng bái một ngôi miếu nguy nga, lóng lánh lây đê ghi công lục sông Bạch-dâng gác rùa giảo.

Sau khi khách yết đê xong rồi, đứng xem phong cảnh trước đê súc cảnh sinh tình nhớ bài thơ của

một thi sĩ năm xưa ra yết đê như sau này:

Non xanh dâng lối nướu xuôi dòng, Cẩm-phả qua rồi, tới Cửa Ông. Miếu mạo mây lòi cao chót vót, Biển giờ mây rồng mènh mồng. Sách sử dây còn chép chiến công, Lên miếu yết đê thâm nhớ bycanh-hùng. (Tai liệu của Bich Thuy)

Nhó công xưa nêu không ai bô viে di lê đê dâp lại cái công nghiệp của ông Hưng-nhượng-Vuong Trần-quốc-Tông là con thứ ba đê Trần-hung-Đao vậy.

Ngày lê không ai lô chè, nhưng hôm 14 có hai chiếc lùa hiện lên то, các ô-lô xe điện, xe tay, đưa khách thập-phuong lại trú-ngu các đênh hoặc khâch-sânh các nhà người quen đê đèn lê sôm, lê dông từ hòi bay giờ sáng đê mệt gò chieu lúc náo cảng có tiếng đồng tiếng trống vang đêng giêng cung vân ngòi hòn bê hòn chiếu đêng ngọt hót hay, lèn bông xuồng trâm, giòt phai đê phun.

Ngoài công đê mây bâu kê gân nhau ngòi hai, ba anh thầy cung dien tên vâu sôp diệp viết thênh sản cho khâch lê đê diêu tiu-tít mỗi lâ so diệp là một hào, rồi đênh vâu trước nhang án cùi cao gióng đêc hộ người thuê đê.

Hội ba giờ chiều, lại hai chiếc tàu hiêu đưa biêt hao khâch thập-phuong Haiphong — Cam-pha-Port lại lê, lại đồng nghiêt, kê lê trước người đứng sao lê nhú seao, có nhiều người đứng chêp bêng gô chien chờ người lê ra đê vào lê mà đênh nửa giờ mới tranh được một gô chieu lê và xôc óng thê.

Trước đê ba chư to.

Đông A Thành

Một cầu đê kề vào hai bênh tường: « Hồng danh thắng Bác-dâja, « Hiệu khâ châm Đồng-bâa.

Lại một đê nhâa cạnh đê trê: « Quốc sử thư danh, tam đê càn khôn hoài hiếu niêm, « Hải tần hiền tích thuya laru trú đê hiếu linh thành.

Hết bọn này, đến bọn khác kéo lên lâng như nước chảy, có cái cửa vào rộng độ 80, 90 phan tây, chén chúc không được, đênh dâng ngoài cái vào. (xem tiếp trang sau)

HỘI CHƠI TRÂU

Dù ai buôn đâu dán đâu,
Mồng chín tháng lâm chơi Trâu
thơt vè:
Dù ai buôn bẩn trâm nghé,
Mồng chín tháng tám tết vè chơi
Trâu.

Cầu hát «Chơi Trâu» ấy đã truyền tụng từ bờ bắc Đô-son vào, biết bao nǎi, cứ đến ngày mồng chín tháng tám là ai cũng dã nhau di xem hội chơi Trâu.

Bờ tía lầu bắc bờ Đô-son chỉ là một nơi hẻo lánh, hoang-vu, có vài túp lều đánh cá.

Tương truyền lầu đài có tam nhâ thuyễn chài đến đây lập thành một ấp-nhỏ. Một hôm ông Trường ấp ban với bà nhà kia lên núi Cửu-Long tìm chỗ Thạch-bàn bẩn百家 một mâm bột cúng xin duệ-hiện vì dân thờ bát bộ Tân-Thần.

Mấy hôm sau lên chỉ thấy có một vết chân to, ngó xuống chả nái thì thấy hai con ga vàng đang đấu chơi.

Các Cụ trong ấp vè lập đền thờ, rồi năm năm có cuộc chơi gà nhưng dân cư chung không được thịnh vượng.

Hàng ấp lại lên núi cầu lại duệ-hiện, khi ở trên núi xuống thi ngó thấy hai con Trâu vàng đang chơi nhau.

HỘI ĐỀN CỦA SUỐT

Xuống lề đền bà đồng, các ghẽ đèn nhà thành ở xa, bậc ở gần lại muôn bần hóng phải đặt tiền cửa den mới được hầu.

Hầu suốt đêm, thành lên ban lộc cho mọi người bằng quan, nhiều ba sang ban lộc bằng tiền, hoa quả, bánh oán cháy v.v..

Ngày hội dù nuôi sống biết bao nhiêu ủ-ti, xe điện, xe lay, tàu thủy, cung ván, đoàn thể, viết sô v.v...

Chính ngày kỷ nhật ông Cura-kut vào mồng ba tháng tám ta, năm nào cũng có hội mở bày ngày đèn, do ba hội đồng i-chết, ma quan Đại-ly Cẩm-phà và quan châu H-tu làm Chánh phó hội đồng, hội rất linh đình rực rỡ và có nhiều cuộc vui.

(Tai-liệu Người bờ Lục)

Các dân ấp lại đặt ra cuộc chơi Trâu, thấy trong ấp rất là phong phú. (1)

Về sau dân cư đông dúc, cứ mỗi làng phải nuôi hai con Trâu đực, châm nom kinh cần. Đến kỳ hội những làng có Trâu chơi đều đem đèn để mỗi khoảng đất rộng xung quanh có bắc gióng tre.

Rời máy bờ trống thi người cầm lện phẩy cờ hiệu, hai bên rước Trâu ra cho đánh chơi, bò vãi chờ mặt Trâu, kẽ thả Trâu vào cho nó húc nhau.

Trong khi Trâu chơi, có đánh trống, phẩy cờ và hò reo, con nào được, dân làng có con Trâu ấy dein long cờ ra rước về linh đình lám. Các Trâu đã chơi nhau thường đèn lâm thịt để lèn.

Có người hiều nhẫn cho các cuộc chơi Trâu ấy để ký-niệm Quận Hồi túc là Ng.-hữu-Cầu, một tướng giặc cù khôi đời hậu Lê.

KẾT LUẬN

Kể lại vài câu truyện các ngày hội và thản-tiết, chúng tôi không có ý gì công kích hay reo rắc sự mê tín.

Photo Ng-đuy-Kien

nào cũng lập đền thờ, thậm chí thờ cả chỗ gốc gạo, gốc da.

Mỗi dân-tộc lâm di-doan, nhiều mè-lin là một dân-tộc tiến hóa chậm, có những tư-tưởng yếu, hèn.

Ngoài những thanh thành ta cũng thử cả các thành-nhân nhưng cũng chỉ mỗi năm xuân thu hai kỳ tết, hội-hè, đình đám, xó thịt, ký-niệm đã không được xứng đáng với công nghiệp của người xưa, lại còn lợi dụng các Ngài làm những việc xông báy, như lúy viễn danh-tuồng nhà Trần : Hưng-Đạo - Vương : Trần-quốc-Tuân làm ông Thành-trù là chúa báu. Rồi từ những sự ấy gây ra các việc buôn thâm bẩn thành, lừa lợi cho họn đầu cờ.

Quốc dân nêu ký-niệm danh nhân cách nào cho phai?

Những gương sáng các nước văn-minh Âu-Mỹ phải chẳng đã phản chiếu đến ta?

(1) Đoạn này thuật theo nhời một người làng.

BÊN TRỜI HAI BÀ TRUNG

RĂM THÁNG GIÈNG

HỘI ĐỀN VÀ

Răm tháng giêng trong truyền là

Đền Phật, ai ai cũng đều đi lễ cầu phúc vì thế có câu : « Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng ».

Ngày rằm lại là ngày hội đèn Vă

ở Sơn-Tây có thò đức Tân-Viên

Son-Thần. Thần núi Tân-Viên là

giòng giỏi vua Lạc-Long quê ở Đông

Long-Xuong, huyện Thanh-Châu,

xứ Hung-Hoa (theo sách Long-biên

bách-nhị Vịnh) quê ở Đường-Lâm

nhà nghèo thờ mẹ chi hiếu, một

mùa vào núi kiêm cùi gấp tên cho

cái gáy trúc dặn rằng : « Gà này

trò vào người ốm, người ốm khỏe,

trò người chết, người chết sống

lại ». (2)

Một ngày thấy lũ trè đánh chết

một con rắn, trè trên trán có

chữ Vương (王) bèn cầm gậy gỗ

vào đầu rắn, rắn sõng lại bỏ xuống

sông đi mất.

Vài hôm sau có người con giải

đem vàng bạc, chầu báu, đèn tạ

xong là Long-cung Thái-ứ, rồi mời

đuông chơi Long-cung.

Long-vuong vui mừng mở tiệc tiếp dài hai ba ngày, lúc ra vè lại đưa tảng một quyền « sảnh uốc ».

Vua Hung-Vuong thứ muội tám

có một người con gái tên là Bách-Hoa My-Nuong nhau sắc rát đẹp, vua yêu lắm, cho đụng lầu kén rέ.

Thần núi Tân-Viên và Thúy-Tinh

cùng đến hỏi mọi lứa, nhà vua

không biết sao phán rằng : « Trâm

chỉ có một con gái lẽ nào được hai

rể hiền, ngày mai ai đem lèle cướp đến

trước thi gá ».

Tân-viên Son-Thần dùng sách

uốc lập tức có đủ đồ sinh-lê : chim

lá, thù kỵ, — vua Hung-Vuong y

hẹn gá con gái cho và ngay ngày

hôm ấy đón đầu về núi Tân-Viên.

Thúy-Tinh đến châm tức giận

mới làm mưa gió dâng nước lên

dâng Thần núi Tân-Viên.

Cứ năm năm có trận lụt ghê gớm

& bão-kỵ, tương truyền là do Thúy-

Tinh hại thù vè việc Thần núi Tân

tranh mất vợ.

Việc bao oán áy chí ở giữa dân làm ruộng bị thiệt vì nước bao giờ

ngập nồi núi Tân-Viên, mà dân

gian thi trói hết mùa màng, người

vật, rồi vì thế phải đắp đê, đắp mái

đê cao như núi.

Dân sự không phải giúp đúc

Thành Tân-Viên giữ nái mà tự-vé

cái « miếng ăn » của mình.

Ngày nay mỗi lần hội đèn Vă

đến, phải di vào trong đê ở thôn

Hường-viên, làng Đồng-nhân, tức

là đền Hai Bà già.

Năm nǎm, cứ đến tháng hai, ngày mồng nǎm, rước thành giá

xuất đài, ra sông Nhị-Hà xuôi

lên lè mộc dục.

Ở xã Hát-môn, thuộc huyện Phúc-Tho, tỉnh Sơn-Tây, cũng có đền

thờ gọi là « Miếu Hát ».

Theo phòi các cõi lão thi có ba kỵ

ký-niệm :

Mồng bốn tháng chín là húy nhật,

Hai mươi bốn tháng chép là ngày

ruốc long bài ra sông Hát lâm lǎ

mộc dục, mồng nǎm, sáu tháng ba

là ngày tiếc.

Tiếc vì các thiện-nam, tín-nữ chỉ

biết lě đền hai Bà & Hanoi, mà

không hě đền Hát-Môn, mèc đầu

thể khách du quan đến cung chieu-miu Hát vẫn còn cảm thấy cái khí

thiêng như phỏng phát trên đinh

núi Tân-Viên và cái báu nghìn tháu

vẫn voi dây với nước sông Hát-

Thúy (1).

Q

Có một điều lạ, dân ta dã ký-niệm

Hai Bà họ Trung lại còn thờ cù

Mã-viên, người đã phá tan cái

sự-nghệ của Hai Bà, người đã giáng

cột Đông-Trụ nguyên rùa dân Giao-Chi.

(1) Muốn thăm miếu Hát, nếu đi từ

Hanoi thi theo đường Thiên-lý lèn

Sơn-Tây, đến kia km 26, rẽ song Lô

phải con đê đất, mòn nâng rào cỏ

thể gieo hoa, di vòng 7 km nữa, rồi

đi đất lộ 1 km thi đến miếu.

Bản Nhâm-Dần (42 sau tay lich)

(1) Kịch ở Đại-nam quốc sỹ diễn-va



Photo Võ-an-Ninh

RƯỚC BỀN VŨ - THẠCH
Các cô gái... Tắm đang sùm sít quanh vũng Diên Bà.

Bồng-Trú triết, Giao Chỉ diệt.
Các bạn sẽ hối thù Mã-Viễn ở đâu?

Ở đền Bạch-Mã, ngồi đèn linh ứng trong giữa thành-phố Hanoi, cùng thờ với đền Thành Hoàng-thành Thăng-Long mà thần tích lược chép sau đây:

Bởi Đường, khi nước ta nỗi thuộc nước Tàu, quan Tỉnh Hải Tiết-Bộ Sứ là Cao-Biền nhân thấy đất Long-dồ (Hanoi) có địa-thể đẹp mới dâp thành Đại-La. Một buổi trưa, bỗng nhiên mưa gió ầm ầm, rồi có một đám mây ngũ sắc từ dưới đất bốc lên, ánh sáng ra từ phía. Trong mây thấy một vị Tôn-Thần múa áo chính-lê, cưỡi rồng vàng, tay cầm kim giản, thắp thoảng lèn xuồng một lúc rồi tan mất.

Cao-Biền cho là ma-quí, muốn trấn áp nhưng không thể nào được.

Về sau vua Lý-thái-Tô thiên đỗ lên Thăng-Long (Hanoi) đém mơ thấy thần lại mừng, hôm sau vua sai các quan đón lđ đến tế phong làm Thăng-Long Thành Hoàng đại vương.

Theo bi-ký: đền thờ ở phường Hà-Khâu, huyện Thọ-xuong (tức là phố Hàng Buồm), những ngày sóc vọng, dân sđ đền lđ bắt rát đồng. Không biết người Nam ta lđ đến Bạch-mã có đđ gđ đến phế tượng



Photo Trần-Đinh-Nhung
Các trai lảng Đầm đang thi bơi trài đùa cầu may.

Mã-Viện không? Vì cứ trông thấy biển hoành bốn chữ « Duy lập truân tôn » của khâm-mệnh Đốc-biện-quản-Vụ Quảng-Tây đđ đốc Phùng-tử-Tài cung tiến năm Đồng-trị thứ tam (1869) ta cũng phải buồn cười cho sự thờ-tự lđ lảng của người minh.

Hội Quan-lòn Tuân - Tranh

Thờ Mã-Viện cũng chưa lạ, ở Ninh-Giang lại còn thờ THÂN RẦN. Nhân năm nay là năm « Rắn » tưống cũng nên kđ qua câu truyện Thân Rắn:

Ở xã Lạc Giác, huyện Tứ-ký tinh Hải-duong, có hai vợ chồng một nhà nghèo đđ già mà chưa có con, một hôm người Nam ta lđ đến

bắt được hai cái chứng, ngõ chứng chim đđem cắt cần thận, sau hai cái chứng ấy nđ ra hai con rắn, vợ lấy làm sợ muốn giết đđ, nhưng chồng không nghe, nói rằng: « có lẽ đây là trời cho ta đđe khuya cảnh già », quả nhiên hai con rắn ấy quấn quít hai vợ chồng ông già lđam, chỉ phải cái nđ hay ăn gà thôi, ông già đđ nhiều lần phái di ăn cắp gà cho nđ, nhưng sau sđ hàng xóm biết phái tội mới đđem ném xuống sông Tranh, chđ vđt hai con rắn ấy nđo xoay thành vực.

Một hôm vì việc quan, quan phủ đđi vắng, trđe vđi buông khđng lạnh lđo. Thương nhđ vđo, quan Phủ Trinh-thường-Quán cứ ngày ngày ra bđo sông Tranh tìm vđo.

Sau gặp tien bđo báo tử: Bà Phủ bị Hoàng-tử thứ năm vua Thủy bắt xuống lđo vđo rồi. Tiên lại giúp phép cho quan xuống thủy-cung đđe kêu. Vua Thủy cho hai vợ chồng vđe và bắt Hoàng-tử thứ năm đđay ra sông Tranh.

Tù đđy dân cư sđ tại thấy biển linh lđp đđen thờ hiện là Tranh Giang-Dai-Vương Hoằng Hợp Tôn Thanh.

Không biết ông Hoằng nđam linh thiêng thế nđo, tôi thường thấy mđy bà có bđo « Quan Lòn Tuân Tranh » khi lđo già ngài, mặc áo tim đeo thđ bài (?) tuy khđng chắc có phái quan lòn thđt khđng nhưng coi vđe lang lđo lđam, tôi rái ngài có người lại bi như quan phủ Trinh-thường-Quán chẳng?

Đđiều này từ 25 tháng hai mđ hội là các bà các cô ở các nđiều dù xa đđu cũng có đi Ninh-Giang đđe lđen « Quan-Lòn ».

Hội Thân - Nông

Mồng một tháng ba, dân làng Phong-lđ thuộc huyện Hòa-va-gia tỉnh Quảng-nam có mđo ba ngày hội đđe lđe Hội Thân-Nông.

Cách đđy 52 năm dưới triều vua Đđong-khâng trong khi bđn phương hđn loạn nhân tinh thế-sđđo đđiển thi dân làng Phong-lđ một hôm thấy giữa cánh đồng mđng mđng hđu quanh của làng minh (thuộc vđe phâna) đđng lđn mđp túp lđu tranh tđi tàn xiêu vđo mà chđn hđu lđu tranh lđy lại là mđt cu gđc trđc ngoai ngũ tuân.

Ở đđy không bao lâu, sđn có tinh

ôn hòa vui vẻ nđo cđ thu phục đđe mđt mục-lđu lđng Phong-lđ.

Ngày ngày cđ vui chơi cùng bạn đđo cđy đđo chđng biêt đđnh cđ, cđi ngđm ngđa nhđng câu ca vđnh.

Đđc trđn hai nđm, đđo cđ một hđm nđm liet trên giuong bệnh rđi chđt.

Bđo mđc-lđong dđy liet nghđa áy muon lđo lđng biêt vđn nđm an-tâng thi-hđu cđy cđ mđt gđ cao ráo, gđn túp lđu tranh dđo nđt của cđ.

Mđt thđng sau cđng ô gđ áy có mđt người nđo quâc khác, tđi lđu vđit cho an lđo đđr đđam, rđi ung dung cđi bđo áotoi, ngđi ngay trước mđy cđi già mà phđp uđ, nhưng trong thđn thđe nhu cđ mđt cđi gi sđc nđng ngđn cđn kđo xuồng, chđu gđi vđt hoằng sđn bđn kđn là cđu cđu om sđm.

Linh tinh bđo cho chđu ta biêt rđng minh dđi hđanh bđa trđng phđt do mđt sđi gđi hđanh bđi nđm lđam thđm khđn vđi rđng nđu quât đđng gđi già tđ-hđ trước đđy có linh thiêng thi xđn đđai xđn tđi đđi dđt thi chđng tđi xđn cđng ba cđp vđi đđi lđam lđt. Vđra khđn xđng thi thđm hđnh tđi nđiên đđng cđi nhđm vđi dđng đđng tđi đđo nđu trđc.

Tin quâi lđ này trđy ra khđn dân làng Phong-lđ phâi mđt phđn vđc cđng sđn sđt, nđn khđng ai bđo ai cđng tđi lđp đđen xđm đđng nhu ngđy đđi.

Từ đđy vđ sau ông già áy (mđ dân làng gọi là đức thân nông) đđn vđe bđo mđng cho dân lđng biêt, tđi ngđo giâc sang hđu cđng đđng đđc ông Thân-Nông đđo nhđn hđu. Trđn 50 nđm trđ lđi lđy khđp tđnh Quảng-nam nđi nhđn nđi mđu đđi khđ vđi trời đđai hđn, song đđn

lđng Phong-lđ bđi mđu mđng đđng tđi tđt, mđra hđa, giđ thđu, hđn buôa phđu tđjhd khđng đđu sđnh bđng.

Nhđt là bđo mđc tđi thi đđng óng Thân-Nông chđ chđ cho nđiều lđm, dđi lđm đđu hđnh tđt mà khđ thđr trđu bđo cđu cđng khđng cđu phđi coi sđc, mđa con nđm cđng khđng đđam đđng chđm tđi lđa rau, lđc lđu cđi nđn thđt lđt rđu nhđ trđc.

Chđ nđm cđu sđm đđng tđy trđy tđng mđa ngđy nđy khđp đđu lđng Phong-lđ, tđi gđi, trđi gđi, tđi gđi.

— Mđi đđc Thân-Nông,
Lđi đđm Phong-lđ.
Tđt lđa, tđt gđo.
Phong vđi lđi đđu.
Trđy rđng mđt vđi quan đđu tđnh, tđn là óng Phđ-Vương, cách đđy 17 nđm khđi mđi tđnh chđc, chđra hđiu sđi an lđnh cđi đđc Thân-Nông dđi vđi nđi nhđu phđi hđnh.

Vđra nđi rđt lđi thi ngđi vđn trđi cđra mđt bđn, đđu đđn vđi cđng sau phđi nhđr bđo mđc tđi kđn cđm, nđi nhđi mđi thđi cho.

Áy là mđt sđi cđi thđt, do mđt người đđi lđi trong thời sđy thđat lđi. Mđi cho đđn ngđy nđy đđc Thân-Nông cđn cđu linh thiêng hđieng vđi cđu mđi nđm là đđn lđng Phong-lđ mđi hđi lđng chđy hđieng bđi lđi lđp đđen xđm đđng nhu ngđy đđi.

(Tài liệu cđa NGỌC-EM
vđi LÊ-HỒNG)

Cái giđng đđa tđnh

Tác-gđ Nguyễn-monh-Bông

Mđt thđn tđi thđy rđt cđi gđi-tri lđi đđng tđi tđt cđi nhđn cđnh-tinh ở nđi Thanh-long cđđ. Trđng đđi gđi-thđi hđu hđt nhđn chđn danh-thđng nđn thđi cđi nđi nhđn nđm vđn-vđt.

Hđt vđi chđ bđn trđ muo cđi mđt cuđc nhđn đđy mđy-mđn trđng nđi luâñ-lđng Á-dđong.

Sách in rđt my-thđt.

Giá 0\$40

NHÀ XUẤT-BẢN HƯƠNG-SƠN
97, phđh hàng Bđng - HÀ NOI

BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai,
Hạ cam, Hội xoài.

chì nđn tđm đđn

ĐỨC-THO-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUÉ — HÀ NOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC
CHÚA KHOÁN KHÔI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM

Tóm thuật những kỷ trước.— Hải, một họa sĩ, lấy lùi dài Bayon làm khung cảnh và Champa — một thiếu nữ Cao-Mèn — làm kiều-mẫu. Hải ở một ngôi nhà nhỏ nhau với Champa và mẹ nàng, bà Phimeak. Chàng đến sảnh, Hải và Champa yêu nhau. Vì nghĩ đến sự nghiệp, Hải xa Champa. Nhưng sự tình cờ có lỗi lại làm cho Hải gặp Mỹ, một thiếu nữ rất tàn-thiệt. Khi gần gũi, Hải nhận thấy tâm-hồn Mỹ trái ngược với tâm-hồn mình, anh chán nản muốn xa Mỹ...

Hải cảm động nghẹn lời, lấy tay trái cầm tay Champa ấp vào ngực. Những dòng nước mắt lại tuôn ra nhiều. Hải quay đi khóc; nhưng đây là tiếng thồn-thuôn của con tim trước một tình yêu chân thật.

Champa khẽ nở nụ cười và khóc.

— Thầy đừng khóc nữa.

— Em.

— Dạ.

— Em tha thứ cho anh.

— Thầy có tội gì mà em tha thứ.

— Em không già (1) anh?

— Đầu em dám già thầy.

— Em ghét anh lắm phải không?

— Có bao giờ em ghét thầy.

— Em vẫn... yêu anh?

— Minh...

— Champa có thương (2) anh lắm không?
Lắm.

Champa không bao giờ nói tiếng thương. Hình như nàng thường không dám nói, và cung bình như nàng muốn giấu kín cái tiếng thương liêng ấy ở trong đáy trái tim để nàng đỡ phung nổ.

Thầy Champa quỳ gối dưới sân, anh bão nồng lấp thế ngồi. Champa lấy ghế ra ngồi cạnh Hải. Nàng kẽ:

— Em sợ quá, lúc thẳng Néou đem minh về, gọi mài và đắp nước mài vào mặt, minh mới tỉnh, nhưng vẫn chưa biết gì. Mái em chay đì mói ông thày vè buộc thuốc cho minh; rồi em ngồi coi, em chỉ sợ...

— Chỉ sợ anh chết phải không?

— Minh đừng nói..., em thấy minh năm yến quá, thính thoảng em lại ghê tai vào mặt mìnх xem minh còn thở không; có lúo em lay vào người, chẳng thấy minh cùa quay gi, em ngồi khóc thút thít; mà sang thấy em khóc, mà mắng.

— Sao em lại khóc?

— Minh chết thi em cũng chết mất.

— Thầy Néou nói với anh rằng em khóc nhiều lắm phải không? Tôi nghiệp qua, anh đã đẻ em kh.

— Hôm nay minh nói minh đi..., em khô quá, chỉ muốn quét. Nhưng sau em nghĩ ra một cách mà chỉ em thường kẽ chuyện. Em đến xin ông sái cá (3) ở chùa một cái ca-tha (4). Từ hôm ấy em cứ tin là thèn-minh cũng ở lại với em.

(1) Giận

(2) Yêu

(3) Hồi-thượng

(4) Ca-tha của người Cao-mèn cũng như bùa yêu của ta. Cõi nhoi thử: ca-tha cầu tài, cầu duyên, cầu sức khỏe v.v., không phải ông sái nào cũng làm được.

— Em không ghen với cô Hanoi sao?

— Em đâu dám ghen! Nhưng mỗi khi thấy cô đến với minh, em khô lâm, và em lại khóc. Ngày giờ cô ấy đâu rồi?

— Cô ấy về Hanoi.

— Minh không nhớ cô ấy sao?

— Không. Lúc trước em khác, bây giờ thì đèn lượn anh.

— Sao minh khác? Chắc minh nhớ cô ấy rồi.

— Không phải. Anh khác vì tay gãy, anh không vẽ được nữa. Nêu không khôi, anh tự từ cho xong đời, chẳng sống làm gi nữa.

— Anh đừng sợ. Mái em bảo Ông thày chữa giỏi lắm. Khi trước cậu em trèo cây, ngã gãy chân, Ông thày cũng khỏi.

— Ông thày có nói bao giờ anh khỏi không?

Champa đáp:

— Ông thày bảo minh một năm nữa mới khỏi.

— Anh ở đây một năm thì lấy gì mà ăn.

— Đã có em.

— Em muốn anh ở đây?

Champa đang vui, nghe Hải hỏi, chầy nước mắt khác:

— Em chỉ sợ mình đi...

NỤ CƯỜI BAYON

PHẠM KHANH

MẠNH QUYNH VẼ

ANH HUONG-KY

Hải dỗ dành:

— Sao em lại khóc? Thế ca-tha của em đã làm gì? Dù có dù đâu anh cũng trả về đây với em.

Hai người im lặng, áu yếm nhìn nhau, tin nhau.

Gió ngoáy sóng lùa vào lâm ngâm đèn bồng lên hụp xung chực tắt. Hải hỏi Champa:

— Tối đã lâu chưa em?

— Lâu lắm rồi, có lẽ bây giờ đã hai giờ sáng.

— Chết chúa, anh cứ trường mới bầy tám giờ. Sao em không đi ngủ?

— Em thức nói chuyện với anh cho vui.

Thế thẳng Néou đâu?

— Nó ở bên nhà. Mái em cũng ở bên này; mà ngủ ngoài kia. Lúc em ngủ thi mả thức; từ nửa đêm mà ngủ thi em thức.

Hai nghe ngào, nắm chặt tay Champa:

— Em.

Mấy giọt lệ tràn ra khóc mắt, Hải rgeb đốn mè và em gãi ở nhá. Anh tướng không bao giờ có thể tìm được những ay ửu yếm nặng niu của hai người ấy ở một người khác. Nhưng hôm nay cùi-chỉ của Champa và mả nàng đã bão anh rằng: « có thể được ». Trong đời nghệ sĩ bênh bõng của anh, anh đã gặp nhiều người lỗi, nhưng đến nay anh mới được thấy hai trái

tím vàng trong manh so rách.

Hải tưởng lại sự phụ bạc của mình, Hải thấy thận với Champa thận với lương tâm. Trước kia anh ước vọng một người vợ đẹp, có học thức để hiền anh và nghệ thuật của anh. Anh đã gặp Mỹ, một thiếu nữ Hanoi, đẹp, có học thức, dung với người trong mộng!

Hải biết mình đã lầm. Mái có gái mới, có học thức để hiền anh và nghệ thuật của anh? Người ấy chỉ có thể ở trong luồng tương dược thời. Anh muốn tìm một người hiền minh? Hải lục lại trong trí nhớ tên các bạn bè thân thiết, và cả những người có học thức uyên bác vẫn mến tài anh; trong những người ấy đã có được một hay hai người hiền anh chưa? Huống hồ anh lại muốn tìm tri-kỷ ở một người đàn bà, và người đàn bà ấy lại là một thiếu nữ mới.

Hải tình ngô rắng: « Đời mót nghệ-sĩ như minh không thể nào hợp được với mót cô gái mới với ắt cả sự lẳng man của thế kỷ thứ hai mươi ».

II

Có ai đã xem trang lén trên diệu-tàn Angkor mà lòng không se lại một nỗi buồn hoang-mang. Ở tư đầu không biêt, đội phiên người du khách thấy treo trên ngọn tháp có một cái đài bắc sòng lạn trong bầu trời xanh thẳm với đám sương. Mùa sương của trang

tương phản với màu tối rập của khu đèn candle làm tăng vẻ oai nghiêm hùng-láng của ngọn tháp.

Người giàu lòng hoài-cảm, ngồi thèm cửa một công-dien, hay đứng tra hèn một cột trụ nghiêm ngô, thấy cung trăng ấy, nghe nâm xưa, dài soi những cảnh huy-hoang của thời oanh-tàn; đến nay, cũng trăng ấy chỉ còn sói một điều-tàn.

Hải, cánh tay đã lành mạnh, đưa Champa đến viếng Bayon, nơi mà ở đấy, anh đã trưởng thành bồ minh.

Ngô trên một lăng đá lớn trên thượng lăng Bayon, họ thủ thi nói với nhau chuyện tương-lai :

— Nay mai anh ở Saigon, em có buồn không?

— Xa mình, em buồn, em nhớ, nhưng biết lúc nào mình cũng thương em, và dì đâu rồi mình cũng về với em, thi không bao giờ em khô cả.

— Anh và Saigon hãy tránh, xong anh về Bắc thăm má anh, rồi anh vào đây với em. Tháng giêng sang năm, anh đi Pháp.

— Sao mình không cho em về Bắc với mình? Hay mình sợ em không đẹp bằng cô Hanoi, đem em về chúng bạn chép giêu. Em mặc quần áo Hano không xấu đâu mà minh sợ. Hòn nõ, em mượn quần áo của chị Liên ở tiệm may mặc thử, chị ấy bảo đẹp.

— Đè dì Pháp về, anh sẽ cho em thăm má anh, rồi chàng mình lại vào đây. Em đừng ghen với cô Hanoi nữa. Trước kia anh đã lầm về cái vòi ngoài của họ. Em đừng sợ họ dẹp hơn em. Cái dẹp của họ chỉ là cái dẹp muor ở phần sấp, ở quần áo. Vì dù, họ có dẹp thằng nõa, họ cũng chẳng bằng em. Sắc dẹp không có linh hồn là sắc dẹp thừa.

Em mặc làm gi nhũng bộ quần áo của họ. Cái sam-dot poay ta em dệt không đẹp bằng trăm nhũng thò hàng đất tiền của họ sao.

Anh yêu em, vì em là em, là người con gái của sông Siemreap, của diệu-tàn Angkor, của đất trước Khmer, Champa có bùn Hải nói gì không? Nàng gục đầu vào ngực người yêu.

Mặt trăng cao chiếu vào các ngọn tháp làm cho nụ cười trời mây những mặt tượng Phật bị bong súng tối, càng rõ rệt.

Hải ôm Champa trong lòng.

— Em.

Trong im lặng mènh-móng của hoang-tàn Đè Thien De Thich, Nụ cười Rayon, như buông doanh, nhẹ che chè...

Avril-Décembre 1940

Saigon - Dalat - Hanoi

PHẠM KHANH

KHÔNG CÓ CHI-DIỄM Ở BẦU CÀ

Nhà báo Trung-Bắc Tân-Văn
Nhà in Trung-Bắc Tân-Văn

CÙNG Ở MỘT CHỖ LÀ

36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi

(ngay đầu ngõ trạm trọng sang)

chợ không có đặt chi-diễn ở đầu cảng.

Xin quý-khách chú ý kẽo lầm lẩn.

Tại sao lại tên là chùa Bà-Đá? Ai xây chùa Hòa-Giai? và chùa Liên-Phái có từ bao giờ?

Ngày xuân ngoài các đền thờ Thánh, các bà các cô hay đi chùa cầu phúc, không kẽ những nơi xa xôi như chùa Hương-tích, động Long-Tiên (chùa Trầm) trong thành phố cũng có mấy chùa lớn mà thập-phương lè bài quanh năm.

Nhưng chùa này vẽ mùa hè lại là chỗ các vị sư ở sơn mòn ấy vẽ học hạ trong mấy tháng hè.

Một ngôi chùa được tiếng nhất là chùa Linh-Quang tức là chùa Bà-Đá.

Theo sách Hà-thành linh tích cõi lục (A 497) Chùa Bà-Đá có từ đời nhà Lý, chùa tại hòn Tu-Tháp, huyện Thọ-Xương (tức là phố nhà Thủ bảy giờ), Trong thời nhà Lê, Trịnh-chúa sai lát đất đắp thành, cõi dào được một pho tượng bằng đá mài đem về chùa thờ phật. Vì thế gọi là «chùa Bà-Đá».

Đến năm Giac-Long thứ ba (Giáp Tý 1804), quan Giám-sóc là Lê duy-Đạt tu bổ lại chùa và hồi năm Minh-Mệnh thứ chí (1828) cũng có chùa lại.

Hiện nay chùa ấy phong quang sạch sẽ, các bà các cô thường bay lui tới lễ bài hàng.

Miền phu cõi Hanoi, thuộc xã Bạch-mai có ngôi chùa cõi rât được tiếng: chùa Liên-Phái.

Tương truyền của một bà Phi trong Trịnh phủ xâ dựng. Chùa đã có từ niên hiệu Bảo-Thái thứ bảy (Bính Ngọ 1726) do Cứu-sinh Hòa-thượng trú-trí tên là «Liên-Tông-Tự».

Sau Cứu-sinh Hòa-thượng tịch, truyền lại cho Phúc-Đien Hòa-thượng, chùa mới cái tên là «Liên Phái Tự».

Gần đây, chùa đõ nát, năm Tu-Đốc thứ 12 (1859) quan Hiệp biện, Hà-ninh Tông-đốc Ngă-dâng-Giai cùng quan Tham-Tán Lê-thuận-Chieu, chung tu, róng rái trong sáu năm trời mói xong.

Nay chùa thành một nơi danh-thắng, tuy gần chỗ phồn hoa, đô hội, khách thập phương từ quan-lộ vào vùng cảnh, tướng như minh bức vào nơi lặng lẽ, thâm u, huyền áo.

Chung quanh vườn chùa, là những mò xây, các ngòi thấp cao, ẩn hiện dưới bóng cây xanh.

Những lối chiêu tâ, bòng xế, một chủ tiều miêng lầm rầm đọc chủ :

Nguyễn thủ chung thanh siêu Pháp giới,
Thiết vi u-âm tái giao văn ;

Vân Trân thanh tịnh chứng viên thông,
Nhất thiết hứa tinh thành chính giác l (1)

Rồi, trong không gian tịch mịch, thỉnh ba hồi chuông mõ lanh-lanh, ngân nga, nhu nhãt thế nhân : tinh mộng trần ai, quên lòng dục vọng.

Những cảnh chùa tiếc thay cũng đã biến thiên nhiều.

(1) Tôi nguyên tiếng chuông này vang khắp cõi đời, dù trong chỗ tối-tăm u-ám ai ai cũng nghe thấy, nghe chuông thời sẽ thấy rõ sạch những trần-ai, những cái gì mê muội chéng-sinh cũng đều tỉnh ngộ cả.

Trải qua bao nhiêu năm, chùa này có rất nhiều cao tăng đến trú-trí và ngày nay đã thành một nơi thuyền lâm-dinh-thắng nhất trong thành-phố Hanoi;

THẾ LÀ ĐÓ' MỘT MỐI LO CHO BAO NHIỀU GIA-DÌNH

Từ mấy tháng nay tờ Trung bắc Chủ-nhật vẫn hết sức kêu gào công kích về những loại sách khiêu dâm và có hại cho luân-hường đạo đức, mãi gần đây chúng tôi rất vui lòng được thấy các nhà cầm quyền cung lưu tâm đến việc này và vừa rồi quan Thông-sử Bắc-kỳ đã gửi một tờ thông-tu nói về việc trả bô những thứ sách có hại cho luân-hường đạo đức này.

Chúng tôi vừa được tin rằng chiều hôm thứ sáu và cả ngày hôm thứ sáu Mars, theo lệnh của quan Thông-sử Bắc-kỳ, các nhân viên phòng chính-trị sở Mật-thám, các cảnh binh Tây, Nam đã đến các hàng sách và các nhà xuất bản tại nhiều phố trong thành phố Hanoi như hàng Bông, hàng Cai, phố Emile Nolly, hàng Bán, hàng Nón, hàng Thiếc, hàng Bả, phố Hué, Hàng Đồng, Sinh-ti v... để tịch thu hàng ngàn cuốn sách về những loại có hại cho luân-hường, đạo đức và làm bại hoại phong-hoa. Sách bị tịch-thu có đẽ vài ngàn.

Lệnh này cũng sẽ thi-hành cõi các tỉnh thuộc Bắc-kỳ, nhan đẽ các sách bị tịch-thu xin đang sau nay đẽ iai muai trước thi-hình đẽi đợt ngay đí kõi có hại cho con em :

Lắng lo, Đau khổ vì yêu, Anh chỉ yêu em, Em chỉ yêu anh, Chăn gối, Làn dĩ, Tôi với gái ngoại tình, Nhà thờ lầu, Đã qui phái, Trong những garconnière, Đường

gióc ái-tinh, Một kiếp người, Nữc dục bụi trong, Lõi lồng Nữ học-sinh, Đầu mõi, Lấy đì làm vợ, Tình tráng gió, Khói thuốc muội đèn, Ấu Choi, Chàng ván sít, Đòn Áng lè, Lạy anh em chùa, Cẩm quan không dây, Cõi em yêu ai, Yêu nhau đẽ khõ cho nhau, Người ngọt, Thủ cõi, Ma cõi, Khi chiếc yếm rơi xuồng... và còn nhiều nữa.

Như các bạn đã biết, về công việc này nẽ làng văn nay T. B. C. N. hõi hão đầu tiên. Sau đó, các bạn đồng nghiệp từ Bắc chí Nam gom góp thêm ý kiến vào; nay việc lây nẽ đẽi bắt đầu ching, ta cũng nẽi iấy lõi làn mõi, a cho bao nhiêu gia-dinh Việt-Nam tha thiết đẽ việc giáo dục của thanh niên vây.

Thoi, au cung là đõ cho các bậc phg huynh đẽi một noii lo ghê gõm.

Bây giờ các nhà văn nhà báo huu lâm với phong-hoa và tha-thiet với nước Việt-Nam nẽi đẽ ien ràng vân mà trú tâc những cuốn sách có ích lợi cho đeo đarc và tinh thần dân nõc.

Ký sau chúng tôi sẽ cõ bài nõi đẽi văn chương ảnh hưởng đẽi phong-hoa như thế nõo.

Tại Saigon đã có bán...

Nói đẽi thuốc chữa các bệnh trẻ con thi ai cõng công nhận: chỉ cõi nhà thuốc Thanh-Xa Hanoi là cõi tài độc nhất võ nhí, ngoài ra cõi có thuốc chữa bệnh người nhõn rất thắn hiếu như:

THUỐC SẢN SƠ MỊT

Mác bệnh sản sõi ngoi thường theo ra con trung nhur sơ mít, nêu đẽi lõi ngay, sinh chưng da sói hai cạnh sườn mà bõ mang. Uống thuốc này cam đoan hai giờ ra hết sản khõi hän. Giá 0\$90.

THUỐC DUN (séng)

Mác bệnh dun dùi hoặc dun kim uống thuốc này буди sáng буди chiều ra hết đun không phải tây, người nhõn hay trẻ em dùng đều đẽi giá: 0\$20

NHÀ THUỐC THANH - XA

80 nhà 73, góc phố hàng Thiếc và hàng Kôn — Hanoi cửa treo cõi vàng, khắp các ting có đại-lý, xem báo Tin Mới. Đại-lý tại Saigon: Hiệu Văn-Hùng 14 Aviator garros, biêu lich-Thái Lagrandière n° 103

CẦN THÊM NHIỀU ĐẠI - LÝ TẠI NAM - KÝ

DI TINH

MÔNG TINH.
DI TINH.
HOẠT TINH.

Ba chung kè trên sinh ra bõi : khi huyết cha mẹ yếu, tuỗi còn nhõ qua ham sác đục, trước bi bệnh lâu đõc, uống thuốc công kính sát phạt và thông lợi tiêu tiện nhiều. A mác phái 3 chung đõ thi thührung da ngang tâi lung, nước tiểu vàng, chán tay bài hoại, trong mình mật nhõe, ăn ngùi it, hinh vóc tâi tuy, gương mặt xanh xao, càng ngày càng gầy yếu. Kip dùng ngay TAM TINH HẢI CẨU BÒ THÂN kéo đẽi lâu ngày thủy súp hòa vuyng, tùng lõi đõi tim phổi, rang trec nơi ngực mà sinh ra ho, rồi ra mõa thi rất hiem ngõe đẽi tim mõnh. Giá mỗi hộp 5 viên 1\$20

NHÀ THUỐC :

Võ - văn - Vân

được phong (Saigon)

Hanoi : 86 hàng Bông, Hainhong 62bis Cầu đất
và khõp các ting đều cõi bán

BÀ CON NAM-KỲ NHÓ' BẾN TÀ - QUÂN LÊ - VĂN - DUYỆT

NGUYỄN-DUY-KIỀN

Bà Tả-quân Lê-văn-Duyệt, thỉnh trướ làm Tông-chánh thành Gia-Định. Đến thờ ngài hày giờ ở Gia-Định, kiển-trúc theo lối Tàu. Hàng năm cứ đến ngày mồng một tháng tám và những ngày tết Nguyên-Bản, dân Saigo, Gia-Định cùng các nơi lân cận, dò về chiêm bái rất đông.

Trước sự sùng bài vị vô-quan anh-hùng dò, ta quên lầm sao được, nên nhắc lại tiếu-sử của ngài :

Ngài họ Lê, tên Duy-ết, sinh tại làng Ngã-Định, xứ Ba-Giông (Bạch-gầm, trước là tỉnh Bình-Tuong, nay thuộc xã Tân-Lý, Hồi). Ông là Lê-văn-Toai, vốn người làng Bồ-Đề, huyện Mô-Đức (nay thuộc tỉnh Quảng-Ngãi) lên Nhị-Bình cày cấy, rồi lập nghiệp ở đấy, sinh được bốn con gai, Ngài là con út.

Hồi Ngài 14, 15 tuổi, thường nói với báu bạn rằng : « Sinh vào thời loạn, làm trai mà không biết kéo cỏ » giòng trống đại-tướng, đê-luân-danh sáu-sắc ngàn « thu, thi không phải là tài tai » — Ngài chỉ sái voi, bắn cọp.

Năm Canh-Tý (1780) Chúa Nguyễn mới lên nối ngôi ở Gia-Định và lấy con gái Tống-phúc-Khuâng làm vợ → trong nôi-dinh cần tuyền nhiều hoạn-quan để trông coi công-việc. Bởi Ngài ẩn-cung, nên được sang làm chức thua-dám nôi-dinh. Một người ngang tàng như Ngài, mà bị nhốt vào với bọn quan-thì, ngày đêm chán-chuckle míy người dân-bàu, dẫu có phái là cái nguyên-vọng của Ngài. Nhưng Ngài cũng phải linh nhẫn chịu-vi, vì cho là bước đường dè sau này ngài có thể xuất đầu lộ diện. Năm đó, Ngài mới 17 tuổi, Chúa Nguyễn lấy làm vira ý, thăng Ngài lên chức cai-dói coi hai đội quân thuc-noc-de.

Trong nước lùi bấy giờ logo-lạc, Chúa Nguyễn phải chạy sang Xiêm mất ba năm, Ngài phải đi theo hộ vệ, nhở vaya Xiêm cắp giúp cung-chẳng được là bao, sự chi dùng tất nhiên phải thiêu-lihn, dèn nỗi tướng-tả và quân lính, mỗi ngày chỉ được được ăn mót bưa. Chúa Nguyễn rất lấy làm buồn rầu lèo ngai.

Nhân-thay người Xiêm, dảng rất nhiều thuyền độc-mộc, dè dí lại trên sông Cửu-Long, Ngài bèn tâu với Chúa Nguyễn xin cho một toàn quân vào rừng, chặt cây dẹp đê dựa thành thuyền độc-mộc, hàn chđo dòn Xiêm, lấy tiền đđ nhặt cho quân-sĩ. Ngài xin với vua Xiêm cho phép quân lính của mình di khai-khẩn những khu đất hoang ở Xiêm.

Qua năm Mậu-Thân (1788), Chúa Nguyễn đem quân về, lấy lại được Saigo và lập-phục được gần hết cõi

Gia-Định, các tướng-sĩ lập được nhiều chiến-công, như Tôn-thất-Hội, Võ-Tinh, Nguyễn-văn-Tánh, Tống-viết-Phuc, đều được giữ chức quan trọng. Ngài vẫn lết-dei ở ngoài cao-dời, quanh quẩn với mấy tên quân thuộc nội. Mô hòn nhà buôi vò su ngâng cung vài viên thái-giám ôn lại việc chiến-trận và binh-phẩm sự tài giỏi của các viên đại-tướng. Ông thái-giám tranh nhau khen ông Nguyễn-văn-Thành và Tống-viết-Phuc là những bậc tri-dũng kiêm kton, ít ai sánh kịp. Ngài tố vè không bằng-lòng cao-mày mà nói rằng : « Cứ cùm con mít của ta, hai người đó, chưa có thè cho là bậc danh-tướng đại-lại. Tống - viết - Phuc hứa-dũng mà vò-mưu, Nguyễn-văn-Thành mưu thừa mà dũng dũng, đã gọi là danh-tướng thì phải mưu dũng e toan tài. Ta coi các đại-tướng ngày nay, duy chỉ có Tôn-thất-Hội dù cả tri-dũng, thật dũng là bậc luong-tướng, nếu sau này là được làm tướng, ta quyết « không chịu thừa ông ấy ». — Rồi nhần lúc cao-hùng Ngài nói trán về việc dụng binh ra trận,

Thinh linh Chúa Nguyễn di qua nghe rõ chuyện bèn khoan thia, hói ngài rằng :

- Người có thè cầm quân ra trận được chẳng ?
- Thưa Chúa-Công được !
- Vây Ngươi có thè làm tướng được eháng ?
- Bẩm Chúa-công được !

Chúa Nguyễn tỏ ý khen ngợi, sai Ngài mò binh theo vè cánh-čuc-myc người dân-bàu, dẫu có phái là cái nguyên-vọng của Ngài. Nhưng Ngài cũng phải linh nhẫn chịu-vi, vì cho là bước đường dè sau này ngài có thể xuất đầu lộ diện. Năm đó, Ngài mới 17 tuổi, Chúa Nguyễn lấy làm vira ý, thăng Ngài lên chức cai-dói coi hai đội quân thuc-noc-de.

Năm Kỷ-Mùi Chúa Nguyễn sai Ngài và Tống-viết-Phuc đem quân ra án-angled Binh - Đè. Khi đó chéa Nguyễn được tin báo có mấy vua quân Tây-Sơn kéo vào dòn, bèn sai Trung-Son ra hỏi tình trạng. Ngài cung Tống-viết-Phuc tâu rằng : « Có bài thắn ở đây, thi chẳng o gi giặc » ; lại trả tay lên trai nói trước mặt và nói rằng : « Đây là nơi hai chúng ta cung liều « sống chết với giặc đó ». Nhờ vò nhung lám lóng dũng cảm đó, trán ấy quả nhiên thu phục được Quy-Nhon.

Tháng giêng năm Tân-Dậu (1801), luồng Tây-Son lại đem quân vào vây thành Quy-Nhon, đánh vào cửa bờ Thị-Nai. Trong khi ngài và quân Tây-Son đang giao chiến, Chúa Nguyễn đóng quân ở Vịnh San-Hô, nghe tin tướng-sĩ bị chết nhiều quá, bà lanh cho tên tui sai truy truyền dụ hòn ngai hây lém lui quân. Ngài nhất định xin iêu-chết đánh.

Trận này o sù che là một trận vô-công đê-nhất, hòn ấy là ngày 19 tháng giêng năm Tân-Dậu (1801). Chúa Nguyễn rất vui lòng, vò vai ngài nói rằng : « Trận này, chẳng kém gì trận Xích-Bích đời Hậu-Hán, người thất là Chu-Du của ta. »

Tướng-sĩ chết hại vè trận đại-chiến đó có đến hơn 600 người, binh sinh, ngài lây trận đó làm thương tám nhất. Sau kia đất nước thống nhất, hàng năm cứ đến ngày 16 tháng giêng, Ngài sai bày lễ cúng tế các chén-sĩ chết vè trận ấy.

Muôn dánh thành Phú-Xuân, Chúa Nguyễn dùng dâng chén quyết, Ngài bèn tâu rằng : « Việc binh cần « phái mưu-chông, mưu kế phải quyết định, neú cứ « đóng quân ở đây mãi, tuồng-sĩ không có công-trận » gi, nếu tiến ra đánh được thành Phú-Xuân, thời « thành Bình-Định không cần phải đánh mà túc khắc « giải-vây được. Bò là một cách đánh có mà thi xe « vây ». » Chúa Nguyễn nghe theo, quâc nhiên thu phục được thành Phú-Xuân.

Đến năm Nhâm-Tuất (1802) Chúa Nguyễn thu phục được giang-sơn cả Bắc Nam lát mồi, lén nghe nói Hoằng-dế, lấy niên-hiện là Gia-Long, phong cho Ngài là Khâm-sai Chưởng-tả quản doanh Bình-Sơn tướng quân, tước quan-công, cung Lê-Chất đem bộ binh di tiên-phong, dẹp yên Bác-Hà.

Khi ấy, có vua Chân-Lập là Nặc - Chân, bị Xiêm - Lù đánh đuổi, phải chạy sang thành Gia-Định cầu cứu nước ta. Vua Gia-Long bèn phong cho Ngài làm Tông-chán Gia-định, dè diệu dinh xử-trí việc Xiêm-Lập và đưa Nặc-Chân về nước. Ngài tâu xin dâp-tành Nam-Vang (Paom-Peng), thâu Lu-Yêm để lura quân bảo hộ Chân-Lập.

Năm Minh-Mệnh nguyên-niên, Ngài lại vào chánh-thủ Gia-Định, dẹp yên giặc; Sư-kết ở Chân-Lập.

Năm Minh-Mệnh thứ 13, Ngai thấy ngoài Binh chia ra thành-tinh, vò bái hối thúc Trung-chân. Chỉ duy có thành Gia-Định là không thay đổi. Ngài nghĩ mình già yếu, bèn đăng sớ lên xin từ chức, nhưng vua Minh-Mệnh không cho.

Vài tháng sau, Ngài bị bệnh nặng, đến ngày 30 tháng bảy, năm Nhâm-Thìn (1802) thì mất, thò được 69 tuổi, tang tại làng Bình-Hòe.

Trong bón công-thần mò nước của vua Gia-Long, Ngài và ông Nguyễn-văn-Taanh có tiếng hon-hết, vi hai ông đã lập được rất nhiều chiến-công oanh-siết, khien cho thành-thiêp họ Nguyễn, nhiều phen thất bại mà còn hung-lêng được. Cho nên trong năm vien chưởng doanh của năm đinh vò-tuồng lòn nhất hòn ấy, người ta chỉ hay nói đến Tả-quân Lê-văn-Duyệt, và Tả-quân Nguyễn-văn-Thành, it khi người ta nhắc đến Trung-quân Nguyễn-văn-Trương, Hữu-quân Nguyễn-hoàng-Đức và Hậu-quân Lê-Chất.

Sau khi Ngài mất rồi, thành Gia-Định đổi tên là Phiên-An, đặt ra chức Tông-dốc, Bố-chánh, Án-sát,

Lãnh-binh, khi ấy Bố-chánh là Bạch - xuân - Nguyễn sách-nhiều tham-lam, vốn có thù riêng với Ngài, tự xung ra phạm-mặt chí, truy xét việc riêng của Ngài, và sai bát Lê-văn-Khôi là con nuôi Ngài cùng bộ-hạ Ngài để tra tấn. Khôi vì căm hờn, bèn ám mưu làm phản. Đêm hôm 18 tháng năm, năm Minh-Mệnh thứ 14, Khôi nắm đùy đồng-dâng vào thành giết chết bố-chánh Nguyễn - xuân - Nguyễn và Tông-dốc Nguyễn-văn-Quê, rồi chiếm giữ thành Phiên-An.

Sau quan-quân dâng-mãi, trong hai năm trời mới dẹp yên được. Đức Minh-Mệnh truy-trach là tội Ngài nuôi lù phi-dâng dè gáy nai-tai-vợ. Vua Minh-Mệnh hứa xuâ tuy cờ và nè Ngài, nhưng vẫn không quên được sự thù ghét. Nguyễn nhân hối vua Gia-Long còn sống, vẫn phân ván không biết nên lập ai làm Đông Cung Hoàng-Thái-Tử. Con Đông-cung Cảnh thi cùn-nhó quâ, Hoàng-Tử Đỗm (tức là vua Minh-Mệnh) uy lòn tuồi nhưng lại là con thứ. Vịt đòn vua Gia-Long thường đem bàn với Ngài. Ý Ngài thi muốn ngồi thái-tử đò dè dành cho con già Đông-cung Cảnh, lây lè là

Đông-cung Cảnh khi còn non-dì phải theo ông Bả-da-Lộc sang Pháp cầu cứu, rồi sau vè nước lại có công to là cầm quân đánh dẹp được nhiều nơi. Nhưng vè sau vua Gia-Long sự con Đông-cung Cảnh-đang it tuoi qua cho nên lại lập Hoàng-tử Đỗm lên làm vua tức là vua Minh-Mệnh.

Với những chiến-công oanh-liệt, và cái tính cương-cực của Ngài, các quan trong triều mộ số đông ghen ghét với Ngài, và dì cung muốn cuieu theo ý muốn của vua Minh-Mệnh, cho nên đều dâng sớ lén mòi tội Ngài.

Vua Minh-Mệnh hèn hả chỉ định thần ngbij-xv, kể-đi Ngài, bi tội trảm bâi dien và tội giao-hai dien. Nhưng vè Ngài đã chết đi rồi, thi bắt phải truy đoạt quan-tuot. cuoc phâng mò phan, dung bâi đe lâm chub: « Quy-en-Yêm Lê-văn-Duyệt huy-phap xâu nghĩa là « Ghổ tên Hoạn-Quao Lê-văn-Duyệt cái đầu chịu tội » và deo vào cái hia đò một cái xích sât cò khóa hòn lai. Con non và cháu Ngài đều phải xâu-tu.

Nhưng sau đien doi vua Thiệu-Trí xet-thay nôi oan của Ngài, bèn khôi phục lại quan-tuot cho Ngài, bắt bỏ xiêng-xich và hia mò Ngài đì, lại sái quan-sát tại lây tiền công-khổ ra sáu sang phu mò, lập đền thờ Ngài, cắp ruộng hương dè lây hoa lợi hàng năm cung tên Ngài.

Đền đền vua Lê-Bắc, cũng xác xài cao thêm phan mò và sáu sang u hòi lại dòn tên ngai.

Hiện nay dân V-ệt-Nam ta, mà nhất là dân Nam-kỳ vẫn sùng bài Ngài, như khi Ngài vẫn còn sinh thời. Trong Nam, dân Ngài và lăng Ngài thi gọi là « Đền-Ông » và « Lăng-Ông ». NGUYỄN - DUY - KIỀN



Photo Ngô-chi-Viễn

LÂNG ĐỨC ÔNG LÊ-VĂN-DUYỆT
Một chốn thờ uy nghiêm rất được dân Saigo kính bài.



Ma Cà-Rồng

(Tiếp theo)

Ông quản đạo C.V.O. hút một mồi thuốc, gật đầu một lát rồi nói tiếp :

— Vâng, thế là cuộc khảo ma cà-rồng bắt đầu.

Hơn hai tiếng đồng hồ ra sức khảo dâ, những người lính của tôi vẫn không thể nào làm cho mụ N.T.S. khai một lời nào ich lợi. Tôi đã bắt đầu chán nản nhưng không lẽ lại chịu thua nó hay sao? Tôi bèn hép quản lính hãy trói nó lại bỏ vào nhà giam để sau này định liệu. Tôi truyền không cho nó ăn gì để xem lúc đói nó có biến hình chàng. Trong khi ấy, tôi chỉ cho uống nước và bắt phân nhật dạ, lúc nào cũng có hai tên lính đứng ở cạnh nó để coi và hễ có gì lạ thì phải báo cho tôi tức khắc.

Như thế luôn trong ba ngày. Vẫn không có gì lạ. Tôi vẫn không cho nó ăn và không cho nó ngủ nữa, hờ nhầm mắt thì tôi lại cho người đánh. Đợi mãi, đợi mãi như thế luôn trong năm ngày liền, con mụ N.T.S. vừa đói vừa mệt lả ra. Người ta vẫn thường nói ra phán là ma cà-rồng thì lúc đói, nết thường không giữ gìn được, nó phải xuất hiện nguyên hình. Tôi cho thế là đúng nên đến ngày thứ sáu thì tôi thi hành mưu kế. Hôm ấy tôi còn nhớ là một đêm mưa rét, gió bắc lạnh lung lay có mưa phùn ấm rớt rét cắt da cắt thịt. Cái giông ma cà-rồng nó vẫn thế, gấp nhún高等教育 đêm trời tối, gió rét mà lại mưa phùn thường vẫn biến hình để di ăn. Tôi lợi dụng thời tiết hôm đó, và lại đã thấy nó mệt lả ra rồi, bèn truyền riêng cho hai người lính canh nó hể thấy nó chưa ngủ thì cứ để cho nó tự nhiên, đừng nào động. Về phần tôi thì tôi đã dự bị sẵn rồi: một tay cầm con dao, một tay cầm cái vòi, tôi đứng rình ở phía ngoài. Đòi vào khoảng nửa đêm, điền tôi dự đoán đã thưa ra sự thực. Trong bóng tối dày đặc của phòng黑暗, một lìa súng lôi lên, rồi một tia lửa, hai tia dài, xanh và động đậy lèo lèo trong bóng tối. Tôi cùi đợi và cố gắng để mắt ra nhìn thực kỹ thi thấy mụ N.T.S. từ từ dor hai chân lên trên đất, và đến tận lúc đó còn ma cà-rồng vẫn chưa tinh hồn.

Tôi lại nói lại cái lúc tôi bắt được ma cà-rồng trong tay. Lập tức, tôi cho tháp đèn được sáng sực lên khắp cả vuông, hơ nhiều người vây cá lai chung quanh nó và đến tận lúc đó còn ma cà-rồng vẫn chưa tinh hồn. Đến tận mười lăm phút sau, nó mới chịu định thần,

vô hình như đã biết rõ hết cảnh ngộ của nó, nên bắt đầu lên tiếng lạy van râm rí.

Bây giờ tôi hagy còn nhớ nét mặt và giọng nói của con ma cà-rồng lúc bấy giờ: tóc nó xõa, mõm nó sùi bọ, mắt nó đỏ ngầu, nó có vẻ ghê rợn như những con tà mà ta vẫn thấy nhân nhảm ở trong những ngày hội Phù-giấy hay Kiep-bạc.

Lau mắt, vâc mũi, nó khóc lóc kêu van như thế này:

— Lay quan lớn, ngài tha cho, ngài tha cho. Con quâc mà ma cà-rồng. Quan lớn xét tình cho, dù thực là tiền-oan nghiệp-chướng chứ thực tình chúng con có bao giờ muốn thế đâu.

Thưa quan lớn, đứa bé con con X.T. con quâc cõi đến «quý rầy» thực. Naung trước kia con khai hết cả đầu dưới, xin quan lớn cho phép chúng con được rửa mặt dâ.

Ông quản đạo C.V.O. sai người lấy một thau nước thi con ma cà-rồng tội xua tay. Thị ra muôn hiện lại nguyên hình nó không cầm nước lâ dê rửa mặt nhưng cầm một nồi nước vo gạo. Người ta kêu chyện rằng muôn cõi thực tình hồn cho hai cái vòi xanh chui vào trong lỗ mũi thi phải rửa như thế, nếu kâng, hai cái vòi xanh kia không thể chui vào lỗ mũi được. Trong khi hai cái vòi xanh do chúa chui vào hốc mũi thi ai đứng gần đó phải coi chừng vì nhiều khi sinh lúc bất ngờ ma cà-rồng nó thường hại người đứng chung quanh nó, truyền calamoc độc trong vòi xanh ra cho người nó định hại và người đó sẽ bị truyền nọc ma cà-rồng.

Ông quản đạo C.V.O. lại nói tiếp:

— Vậy trong lúc rửa mặt, tôi có ý đứng xa nó ra mà nhìn thi thử lại! Nó vừa rửa mặt bằng nước vo gạo xong, hai cái vòi xanh đó vụt biến đi mà cũng từ lúc ấy người con mụ N.T.S. cứ liên dàn dàn lên và chỉ trong giây lát nó lại cao lớn như người thường vậy.

Nó bèn nói thế này :

— Thưa quan lớn, thực tình chúng con có quay rầy hằng bé con con mụ X.T. trong xóm thực.

Nguyên hòn đó con có việc phải sang chơi nhà nó có việc cần cõi con muốn hỏi giật bộ nó vãi hào hạc »

Đứa bé mồm mím làm sao vậy mà thương thay nó lại bị một cái nhợt mạnh lung rát to ở cổ thành thử người đứa bé cứ xanh nhợt hận đòn viền bao nhiêu lại ra mồm cá tai cõi béo tố làm sao cho được.

Thoại đầu, ganz lầm làm thương đưa triều như nhung vi sau cái mài mủ trong cái nhợt của nó «cịnh khứu giác» con — đây là lời ông quản đạo thuật lại — nên con thấy thèm muôn một cách lạ và ngay đêm hôm đó con đến hút máu nó và hút máu nó như thế đã được bầy tam hồn nó hay rỗi. Đứa bé đó hiện nay chưa chết vày coa ráp rỗi xua quan lớn — cho chúng con trả lại máu nó và lay quan lớn, quan lòn tha tội chết cho chúng con, chúng con xin cảm tạ và quyết làm thân khuyên mă để đến ơn quan

Trà máu

Đây, chúng ta bước vào một đoạn ly kỳ nhất, ghê sợ nhất trong cuộc khảo ma cà-rồng

Mụ N.T.K. vừa nói đến đoạn trà máu thi ông quản đạo ứng thuận ngay: ngài hòe, bà muốn gì, cần phải có những đồ cần dùng gì thi thì nó bảo chỉ cần một cái chén con là đủ.

Chưa đầy một phút, một tên lính đã tung một cái chén ra dè ở bên cạnh nó. Mọi người nhận thấy, dè ý trông và dè hòi hộp trong lòng một cách lạ.

Con ma cà-rồng chẳng nói chăng rằng gi cả, xé cái bát có ở trên đầu xuồng, xõi tóc che kín mặt dè cho mọi người không trông thấy.

Bojan, nó trợn mắt lên, giơ tay cho vào mõm!

Nó làm gì?

Người ta càng hồi hộp.

Thì ra con ma cà-rồng móc họng: nó non rực lên một lúc rồi thi — thật là lè lung rung ron vô cùng — ör mieng nó, người ta thấy mứa ra rất căi chảy nằm cõi mâu tim ngọt như những quả bồ quan vây.

Nhà mả xong rồi, nó mới ngang nhìn ông quản đạo, nước mắt giàn giàn giữa mà nói bằng một giọng nghèn nghèn:

— Thưa quan lớn, đây là những cục máu mà chúng con đã hút được mới đây. Đây, về phần đứa con mụ X.T. cháu mới chỉ hút được có hai cục thôi, cháu xin trả lại nõ...

(kỳ sau sẽ tiếp)

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

XE HIẾN BẢN ĐỌC

một tiêng cười dài

nguyên do tiêng cười ấy là ở

TÂM LÔNG PHẦN UẤT GHEN TUÔNG CỦA ĐÀN BÀ

nhiều người đàn ông đã tìm hết các

MƯU THÂN CHƯỚC QUI đè dõi phô mà vẫn không — thè náo tránh được —

CỔ HỌC TINH HOA

Ấn-Tứ Xứ-Uân-Thù

Bằng Hồi Sắc Lực

Cảnh-công hỏi thuẬt làm cho mưu
việc gì được việc ấy, làm việc gì nêu
việc ấy, **Ấn-tứ đáp**: mưu phải có nghĩa,
việc phải theo lòng dân.

Cảnh-công hỏi Ấn-tứ rằng : Muốn mưu việc gì
được việc ấy, làm việc gì nêu việc ấy thì có thuật gì
không ?

Ấn-tứ thưa rằng : « Có »

— Thuật ấy thế nào ?

— Mưu việc mà có nghĩa thì được việc, làm việc mà
theo lòng dân thì nêu việc.

— Thế là nghĩa thế nào ?

— Phải dám mưu việc gì thì kẽ hửu không thể
bắt buộc được, trên dưới không thể ép nồng được,
cái danh không sai, cái thực không trái, mưu với trên
không trái giới, mưu với dưới không hại dân; mưu
việc như thế thì iết được việc, việc lớn phải có lợi to,
việc nhỏ phải có lợi nhỏ, cần nhắc việc lòn nhỏ, cần
nhắc lợi nặng nhẹ, mưu có cái khéo nhọc có nghĩa,
dàn có cái lợi thêm, theo thế cát việc thi việc tài
nên. Vậy mưu việc mà uốn nghĩa, dù có thành công
không yên, kuổi việc mà khinh dân dù có nên cũng
không vê-vang, cho nên tôi nghe rằng : « nghĩa là cái
phép của sự mưu việc mà dân là cái gốc của việc »,
cho nên mưu việc mà traî nghĩa, khôi việc mà hối
dàn thì chưa từng bao giờ bẩn. Xua kia đời tam-dai
khi thiến thi mưu việc gi cũng có nghĩa, khôi việc gi
cũng theo lòng dân; đến khi suy mưu việc đều trái
nghĩa, khôi việc đều hại dân. Vậy cái thuật mưu việc
và khôi việc là & điều theo nghĩa, và theo lòng dân.

— Quả-nhân hén kém, được nghe điều thiện mà
không làm nổi thì cái nguy sẽ thế nào ?

— Bác nhất là bậc vua toàn thiện, bậc thứ là bậc
vua lừa thiện lúc bắt thiện, bậc eung là bậc vua hận
bạ mà lại cho ván thiện làm xấu hổ. Bác vua toàn
thiện có thể chép được bậc vua lúc thiện, lúc bắt thiện.
Bác vua còn biết think thoảng, ván thiện tuy có một
ngày kia bị nguy nhưng còn trọn được đời (1), bậc
ván thiện cho làm xấu hổ thì không giữ nổi thân.

Nhà vua đầy tuy có ngày nguy thật nhưng cũng còn
tron được đời.

(1) Tron đời là chết già không bị giết chóc.

Cảnh-công hỏi: tri nước thì phải thế
nào ? **Ấn-tứ đáp**: phải cát người hiền,
dùng người có tài.

Cảnh-công hỏi Ấn-tứ rằng : Tri nước chân dân cho
hay thi phải thế nào ?

Ấn-tứ thưa rằng : Cát người hiền dè xem việc nước,
dùng người có tài dè chân dân là phải đạo. Cát người
hiền, dùng người có tài thì dân sẽ theo vua.

— Người hiền nǎng thi ta làm thế nào mà biêt được ?

— Hiền mà lành minh tài sao gọi là hiền được ?
Nhà vua khõng dè ý cầu hiền cho nên không thấy
dấy thôi.

— Xin hỏi cầu hiền thi phải làm thế nào ?

— Phải xem cách giao-du, phải xét cách hành-vi.
Nhà vua chò có lấy nhà ván hoa, cài biện bắc mà
định phu-hạnh người, cung không iến lấy nhòi
khen ché bắc bắc mà định tên người, nhòi thi
người ta sẽ không già giỏi hạnh-phẩm để dương
cái tiếng lè, không giàm giông lèm tham để lèi đời
vua được. Lúc người ta không thi phải xem người ta
cát người thi nào, lúc người ta cùng thi phải xem
tranh diệu gi không làm, lúc người ta giàu thi phải
xem dung của thi nào, lúc người ta nghè thi phải
xem thi nào thi không lèi. Bác thương-sí thi khô
chịu tiền, nhung đe lui, bắc vừa thi để iến, đe lui,
bắc dười thi để iến, khô chịu lui. Theo những điều
ý mà kén người thi nên vậy ».

Cảnh-công hỏi: thiên-hạ còn mất thế
nào ? **Ấn-tứ đáp** rằng : có sáu điều.

Ấn-tứ thưa rằng : « Quâ-nhân thật là bắt
nhát rồi, không kè làm gi nữa. Không thế thi đã quay
mặt về phía bắc dè cùng bắn việc với phu-tử ».

Ấn-tứ thưa rằng : « Anh này là kẻ hè lôi, sao nhà
vua lại nói như thế ? » (2)

— Cảnh-công nói : « Xin hỏi thiên-hạ thế nào thi còn
thế nào thi罢 ».

Ấn-tứ thưa rằng : « Điều tinh vi không làm nổi
điều thi không chịu học là vụng ; thân dã không
thể dùng được người mà lại không dẽ cho người dùng

(2) Theo lè thi vua ngồi ngoảnh về phương nam, Cảnh-công nói : ngoảnh về bên bắc là trái. Nếu Cảnh-công ngoảnh về bắc thi Ấn-tứ sẽ ngồi vào ngòi vua cho nên Ấn-tứ trả lời như vậy.

là kém ; người thiện không thể thán được, người ác
không thể so ra là nguy, chơi bài với bè-bạn đã
không có tài đức làm cho người ta vui lòng mà lai
không vui vì tài đức của người là cùng, thò vua dè
lấy lời mà việc то không dám nỗi, việc nhò không
chiếu làm thi đổi ; tu đạo, lập nghĩa, dạo nhón không
chuyển được, dạo nhò không chịu giúp vào thi dùt,
cù lấy thò mà xết thi biêt được còn mất vây ».

Cảnh-công hỏi: người quân-tử thường
hành thi phải thế nào ? **Ấn-tứ đáp**
rắng : có ba điều

Cảnh-công hỏi Ấn-tứ rằng : « Người quân-tử thường
hành thi phải thế nào ? »

Ấn-tứ thưa rằng : « Mũ áo không ngay ngắn thi
không dám vào chầu, người nói không có nghĩa thi
không dám để đến thi vua, thân minh làm không được
thuần, tri sự khong được công bằng thi không dám
cái trị dân chúng. Áo mũ không ài ái mặc nhò nhăng,
nhòi không khôn gi là khôn có nghĩa thi không
có cái hại kẽ dưới đối với người trên, thân minh làm
mà thuận, việc chính trị công bằng thi trong nước
không có bè đảng. Ba điều ấy là cái thường hành của
người quân-tử. »

Cảnh-công hỏi: người hiền tri nước thế
nào ? **Ấn-tứ đáp**: phải dùng người hiền
và yêu dân.

Cảnh-công hỏi Ấu-tứ rằng : « Bác hiền quản tri
nước thế nào ? »

Ấu-tứ thưa rằng : « Chính-trị thi dùng hiền, hành-vi
thi thương dân, lấy cát dân có chứng, tự dưỡng tiết-
kem. Ở ngôi trên, không phạm đén kẽ dưới, có
quyền tri, không khinh kè cung, kẽ rào gian là hại
dàn thi bắt tội, kẽ rào tiền người thiện, bầy diều lôi
của vua thi có thường, làm việc chính thi nghiêm với
người vua, và khoan với kẽ dưới, xá cho kẽ có lõi và
cực kẽ cung khốn, không vi vui mà tăng cái thường,
không vi giận mà tăng cái phạt, không theo lòng đặc
của mình mà lâm nhoc họ, không uomini mà lâm
nguy nước. Trên không có thói kiêu, dưới không có
nết nịnh, trên không có cái nghĩa tu, dưới không
trom quyền, trên không có cái đê mê nát, dưới
không có dân dối trảt. Không nuôi tình kiêu, chí
chuồng cũng dều, dân yêu vui chí chuộng thần thiện.
Người hiền tri nước như thế đấy ! »

Cảnh-công hỏi: các bậc minh-vương
day dân thế nào ? **Ấn-tứ đáp**: trước hết
phải làm điều nghĩa.

Cảnh-công hỏi Ấn-tứ rằng : « Các bậc minh-vương
day dân thế nào ? »

Ấn-tứ thưa rằng : « Giáo lệnh phải cho rõ ràng mà
trước nhất là làm điều nghĩa. Trí dân không hả khắc
mì phai ngăn ngừa cho dân khòi mắc vào tội, điều
gi uốn kẽ dưới phải có tài người trên phải có đú

đá, điều gi cấm dân không được làm thi chính minh
không phạm đén dã. Giữ cửa cho dân, không làm nòi
lòn để lợp riêng cho mình lập cá dân phái cõi, thi
chính minh không ném hư hỏng, thi đe & dưới
mới theo nhau dạy. Lượng việc mà dùng dân, nghe
lời trung để ngăn lòn gian, không dùng sức dân cho
đều cùng kiệt, không phạt tội cho dân tai hại. Biết
minh cấm dân làm thi chính minh không làm trái di
tì dưới mòn không dám phạm đén trên. Đời xưa
cách nhau trâm đậm cát tập quán dã khác, cách nhau
nghin đậm cát tục lệ dã khác, cho nên bậc minh
vương sra đạo thi dân theo cùng một tục lý. Trên lấy
diều yán dân là phép, dưới lấy diều tương thân làm
nghĩa, thi thi thiên-hạ mới không trai nhau. Đạo dạy
đàn của bậc minh-vương là thế. »

Cảnh-công hỏi: người trung-thân thờ
vua thế nào ? **Ấn-tứ đáp**: không cùng
với vua hâm vào nạn.

Cảnh-công hỏi Ấn-tứ rằng : « Bề tôi trung thi vua
thế nào ? »

Ấn-tứ thưa rằng : « Vua bị nạo không chết theo,
vua phải xuất vong không tiễn đưa. »

Cảnh-công không bằng lòng nói rằng : « Vua cát đốt
phong cho, ban tước làm cho vê-vang mà khi vua bị
nạo không chết theo, phái xuất vong không tiễn đưa
là nghĩa gi ? »

Ấn-tứ thưa rằng : « Nếu được vua nghe nhòi mà
lâm theo đạo thi suốt đời sẽ không bị nạn, như thế
thì bầy tôi sao phải chết theo ? Nếu được vua theo
muu mà lâm, thi suốt đời sẽ không mất nước, thư
thi thi bối tôi sao phải tiễn đưa ? Nếu nhòi nói không
được dùng, vua bị nạo mà chết theo thi là cết nịnh,
muu bầy mà không theo, phái xuất vong mà tiễn
 đưa thi là tiễn đưa giả dối. Vậy nè tôi trung hay làm
cho vua nghe được điều thiện mà chẳng hay cùng vua
hâm vào nạn. »

MÙA GẶT MỚI SỐ 1, 170 trang, khô-lon giá 0p75
MÙA GẶT MỚI SỐ 2, 220 trang, bìa 4 màu giá 1p.

DO CÁC NHÀ VĂN:
Nguyễn-Tuân, Trương-Trứ, Phạm-ngọc-Khai,
Nguyễn-khắc-Mẫn, Nguyễn-Bình, Như-Phong,
Nguyễn -diệp-Lập, Bình-Hùng, Hoài-Diệp,
Nguyễn-đức-Chinh, Phiêu-Linh, Hồ-Dzênh,
Khởi, Phạm-Hữu, Sơn-Lai, Thế-Hưng

SẮP CÓ BẢN:
BỘT VĂN của Trần-thanh-Mại (trong tú sách Tân-Việt)
IẾNG CÔI NHÀ MÁY của Kim-Hà (trong loại sách sống)
nhà xuất bản TÂN-VIỆT trình bày

Thu mua sách gửi về:
Lê-văn-Văng, 49 Takou, Hanoi

TA CÓ THỂ NHIN ĂN LUÔN TRONG 2.000 ngày không chêt

Đọc tiêu-thuyết Tàu, ta thường thấy nói trên các núi cao, hang hẻm hay có những bậc di-nhân tu tiên, học đạo, luyện phép trường sinh, chẳng phải ăn gì mà vẫn sống một cách thảnh thoái, mạnh mẽ. Phép nhín ăn ấy, ta gọi là phép « tinh cốc », nghĩa là trừ bỏ không dùng đến loài ngũ cốc.

Và ta thường tin, hoặc bị người ta bắt phải tin rằng « tinh cốc » là một điều « đặc dạo » của nhà tu tiên. Nhà tu tiên đặc dạo nhô công phu tu luyện đã làm chủ được cơ-thể và da-day, có thể lấy phép mầu-nhiệm sai khiến cơ-thể và riêng cái da-day làm sao được vậy. Tin như thế, hiện giờ ta chưa có thể chắc là có đúng hay không, nhưng cứ xét theo khoa-học thì nhín ăn xưa nay là một việc thường. Người ta có thể nhín ăn tới bảy ngày, tới 20 ngày, muốn lâu hơn họ sẽ thi người ta chỉ cần uống một ít thuốc ma-thuốc.

Trong cuốn « Kỹ-thuật chán truyền » do « Quốc Gia Học Hội » của Tần xuất-bản, có ghi bài thuốc ấy. Xin lược dịch ra sau đây, độc-giá thử dùng để nhận cơ-líu-lien xem sao.

Đại-dâu (có lê là đậu nành) — 5 cát.

Vừng hạt lớn 3 cát.

Đem đại-dâu đập sạch, ninh di, ninh lại ba lần đãi bô vò ngoài.

V. H.

Bép vừng ngâm nước một đêm, rồi ninh di ninh lę ba lần, đãi bô vò ngoài.

Đem vừng trộn hai thứ làm một cho vào nồi chđ dă từ chập lối đến nứa đêm, thi rát bô cùi lửa ra, cứ đé yến trên bếp Sáng sớm hôm sau thi lấy ra đem phơi ngoài mặt trời. Khô kiết, tán thành bột.

Không ăn thức gì khác, cứ ăn no thứ bột ấy thi lăn đậu bông ngay không dời. Khi đói lại ăn no thứ bột này, thi lăn thứ hai nứa, 49 ngày không đói. Ấm bột này lăn thứ ba thi 300 ngày không dời. Hết 300 ngày lại ăn no thứ bột này thi có thể nhín ăn tới 2.000 ngày không đói, khát thì uống nước vừng (n้ำ nước vừng như nấu nước vôi).

Sau này, nếu lại muôn ăn uống như thường thi lăn bột quỷ (sen) nghền nhỏ, nấu nước uống, tự-nhiên chđ đậu và vừng bị tống ra ngoài hết. Bấy giờ lại ăn uống như thường, không hại gì cả.

Bài thuốc này chưa đem thí-nghiệm, chẳng biết có hiệu-nghịem được như lời khuyên, nhưng tưởng các bậc chán đời, các bậc ... chán ăn (hay ngã ăn ngày hai bữa cũng thế) cũng nên làm thử, nếu kết quả được mỹ-mẫn, thì cũng là một việc tiện lợi vô cùng vậy.



TỔNG PHÁT HÀNH TO XÚ BẮC KỲ, AI LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG KỲ
Établissements VAN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có bán thuốc VAN-BÀO danh liêng chữa bệnh liệu-dương Thử cho dân ông và dân bà khác nhau

TRONG QUÝ TỐC lại gấp mười quán sám

Bản dịch của HUYỀN-HÀ — Tiêu-thuyết của Stefan Zweig
(Tiếp theo)

« Con em vừa chết hôm qua, —
nó cũng là con anh nữa. Nô cũng
là con anh, tình-lang a,

Em
xin thề với anh là đúng như vậy,
và chàng bèn cành một các xác
chết, ai còn dõi trả bao giờ.

Kiem-duyet bô 11 dòng

Đó là con của chúng ta,
tình-lang a, đứa con của tình yêu
hữu-ý của em, đứa con của sự âu
yếm hưng-hì và xa-phí anh em
phân-phát gần như một cái máy
vây. Đó là con chúng ta, con trai
chúng ta, đứa con một của chúng
ta. Nhưng bây giờ muôn biết, (có lẽ
anh lo sợ, có lẽ anh ngạc nhiên
muôn biết), bây giờ tình-lang a,
anh muôn biết tại sao trong bấy

nhiều năm đồng-dâ, em đã giấu
không cho anh biết đến đưa trê, và
tại sao bây giờ em mới cho anh
hay đến nô, thi nó đã nǚm sống
sựt bên kia, ngù một giấc trong
tâm-tố, một giấc dài vô cùng tận.
Nó đã sán-sàng để đi rồi, và mãi
mãi, mãi mãi không bao giờ trở
lại nữa! Sao em có thể nói điều ấy
với anh được nhỉ? Không bao giờ
anh tin em đâu, em chỉ là một
người dân bà xã lạ, quá dẽ-dàng
biến cho anh ba đêm ấy, em chỉ là
người không ngại-ngùng gì phò
thác thân minh cho anh, mà em lại
nhịt-thánh hiến thân nǚa; không
bao giờ anh tin rằng cái người
thiên-phụ vô-danh anh gặp trong
một phút thoảng qua, đã trang-thành
với anh là kẻ bạc-tinh;
không bao giờ anh nhận đưa trê
kia là con anh, mà anh không nghĩ

BÃ XUẤT BẢN:
**TIẾNG ANH CHO
NGƯỜI VIỆT-NAM**

CUỐN THỨ NHẤT
(mục Anh và bài thực-hành)

của
giáo sư
NGUYỄN-KHẮC-KHÁM

sách dày hơn 100 trang
Khô sách... 15 x 20
Giá bán... 0 \$ 55
bán tại nhà in

TRUNG - BẮC TÂN - VĂN
36, Bd Henri d'Orléans, HANOI
và các hiệu sách Hanoi

Cước gửi theo lối bão-dâm mỗi
cuốn 0\$20. Xu trả tiền trước.
Mandat dê cho M NGUYỄN-KHẮC-
KHÁM, 35 Henri d'Orléans, Hanoi

chỉ có thể sống trong tu-do tự-ta-
được thôi, tất anh sẽ thấy có mó-
tù ràng buộc mình vào với em.
Rồi anh sẽ thù ghét em vì sự liên-
luy đờ, (phải, em biết thế, dù
không muôn, anh cũng thù-ghét
một cách mập-mờ). Anh sẽ cho em
là khì-đ, anh sẽ góm e, có lẽ chỉ
trong vài giờ đồng-hồ, có lẽ trong
khoảng vài phút; nhưng em k.eu-
hanh muôn anh sẽ suýt đòi nghỉ
trưởng-dền em, mà trong lòng anh
không có vẫn gi u ám. Thủ em
mang lấy hất trách-niệm, còn
hơn làm lụy đến anh, em muôn là
người độc-nhất vô-song trong đám
phu-nữ kia, anh sẽ ngã dền mà
yếu-dương, mà cảm-tạ. Nhưng thực
ra, anh có nghĩ đến em bao giờ,
anh đã quên bứt em rồi!

« Em không buộc tội anh đâu,
tình-lang a, không, em nào có dỗ
lỗi cho anh. Anh tha-thứ cho em,
nếu thính-thoảng quản bút của em
rò xuống một giọt cay-dâng; anh
tha-thứ cho em — và lại, có phải
con em, con chúng ta nằm ở chỗ
kia không, dưới ánh láp-lay của
mây ngọt bạch-lap? Em đã nǚm
tay giò quâ dâm lên phía Cao-xanh,
nguyễn rùa óng trời là kẻ sát-nhân;
cảm giác của em chỉ là rõi-ren hồn-
độn. Anh tha-thứ cho em lời oán-
thán đó, anh tha-thứ cho em lời
trách-môi ấy. Em vốn biết là trong
đây lòng anh, anh là người tốt, hay
giúp đỡ người ta, anh đỗ-dân kẽ
nào cầu-khân đến anh, cả những
kẻ xa lì với anh nhâ. Nhưng cái
bụng nhún-lử ấy thật là lợ lùng,
anh đem phân-phát chờ hắt cùi ni,

ai cũng có thể với-vát cho dãy ; cái mồi từ-tâm ấy rộng-rãi vô biên, nhưng xin-lỗi anh, anh tôi bụng một cách o-hor. Anh muốn người ta xóm-xít vây học lấy sự tôi bụng của mình ; anh muốn người ta cuồng-bách minh phải tôi trọng. Anh có giúp người ta, chỉ khi nào họ kêu gọi đến anh hay cùn-khán đến anh ; anh có đỡ người ta, anh có ban cho người ta sự đỡ-dão ấy chỉ vì lòng hổ-hẹn, yểu-hen, chớ không vì vui-về mà giúp. Anh cho phép em nói thật rằng : tình yêu của anh không thích ngã về phía người nào làm vào cảnh khốn cùng, lại ngã về kẽ nào mâu-muôi ruột thịt của anh đương ở trong cảnh hạnh-phúc, và những người như anh, kẽ cả nhũng người, tôi-bực nhất, thật khó khăn mới báy tó cho họ rõ một lời khâm-ngheny.

Hồi còn bé, một hôm, em nhìn qua lỗ cửa được thấy cung-cách anh bố-thì cho một kẽ áo mày dến bấm chuông cửa baông anh. Anh cho hồn ngay lập tức, và chờ nhiều núa, trước khi bắn van lạy anh ; nhưng anh trao cái cửa bố-thì cho hồn anh có vẻ e-nagi, vội-vàng, thật là bộc-lý ánh muôn hồn dí ngay cho rành mắt. Cỏ thè hào là anh sợ không dám nhìn thẳng vào đó! mắt hồn ; cái lối che lầm-lết ấy cái lo-ngại ấy, cái sờ-sét phải nghe lời cảm-on ấy, em không bao giờ quên được. Vả bời vi thế, em không bao giờ lỗi xin anh. Em vốn biết thế nào anh cũng cung-cứu em, tuy không có gì chứng thực rằng đó chính là con anh, sẽ sa-ài em, cho em tiền, co-man là tiền, nhưng bất quá bao giờ anh cũng nồng lòng thăm muốn gặt di những điều khó chịu bận rộn đến anh thôi. Phả, em còn tin nữa rằng trước kia tài anh xui em, buộc em

phải đọa cái thai đứa trẻ đi. Em lại bị tài điều ấy hòn cát, vì già anh có bảo em, em nào có thể từ chối với anh điều gì ! Nhưng đứa trẻ này là tất cả đối với em ; nó hỏi anh mà ra ; nó cũng hay còn là anh nữa, không phải anh là kẻ sung-suông và chẳng biết àu-lo, là người em có thể giữ được, nhưng em nghĩ rằng nó chính là anh, mãi mãi phải thuộc về em,

Kiem-duyet bo 9 dong

Anh xem đây, tinh-lang ạ, khi em biết là em mang trong bụng đứa con của anh, vi thế em sung-suông ; vi thế em mới giàu anh, và bây giờ anh không thể thoát khỏi em.

Thực đấy, tinh-lang ạ, nào có riêng mấy truyền trước hạnh-phúc mai thời dân. Trước kia em cứ khấp khởi mừng thăm là cuộc đời sẽ toàn một chuỗi dài những tháng đầy hạnh-phúc. Nhưng còn có những tháng đầy khùng-khiếp và

(còn nữa)

ESSENCE
Téribenthine
Colophane
gửi di kháp nơi, rất nhanh chóng
HỘI NHÀ SẢN-XUẤT:
Song - Mao
101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141

Cabinet dentaire

NGUYỄN - HỮU - NAM

156, 158 phố Hàng Bông, HANOI — Téléphone n° 1631

LÀ NHÀ GIỒNG RĂNG TO NHẤT VÀ ĐƯỢC TÍN-NHIỆM NHẤT CHUYÊN MÔN: Giồng răng, chữa răng đánh sún răng, công việc làm nhanh chóng, cẩn-thân, có giấy bảo đảm chắc chắn.

Giai sinh phải chăng

Các ngài ở xa muốn hỏi gì biết thư sẽ có giả nhời ngay.

* CHEMISETTES—TRICOTS
SLIP—MAILLOT DE BAIN

BỘ CÁC KIỀU, CÁC MẪU, RẤT HỢP THỜI
TRANG MUA BUÔN XIN HỎI HÃNG DỆT

phuc-lai

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974



Phóng-xit tiêu-thuyết của DOAN-CHU

Tranh vẽ của MANH-QUYNH

(Tiếp theo)

Cậu Sành vừa nói trúng ngay vào cái bầy cò-ke của hai con cáo già. Hai Bạo làm bộ hàn hạc phải trải với Mười Đôn :

— Chỗ cậu Tâm là chỗ anh em mình còn nhở cày lâu dài, nay cậu Tâm đã bão thê, thời thi minh nên tìm no tri tránh mặt it lâu cho em công việc; nén minh chấp-nhất, đê cậu Tâm là bực người danh-già, giàu có, tú-tế, mà phải dính dấp lùi tội, nghĩ không dánh lòng...

Rồi ra hit-hà nói với Sành :

— Vậy rồi tôi xin bắn-tinh cách này, chắc thuận tiện hơn. Chúng tôi vui lòng vi sự an-oan của cậu Tâm mà xa lánh Saigon di Lục-tinh nương náu trong ít lâu. Có điều, cậu Tâm cần-cấp cho chúng tôi hàng tháng, nghĩ thật khó khăn, điều voi ; lại rủi ro vi sự ấy mà lộ tung-tích ra thi khốn. Chi bằng, cậu Tâm cho mỗi tháng chúng tôi mượn vài ngàn đồng, để làm vốn di Lục-tinh cõi bắc kiến-án, một mài trở về Saigon chúng tôi xin trả dù số. Còn vợ con chúng tôi ở nhà, tháng tháng một tháng, cậu Tâm có long-thuong, bó tay cho chúng năm mươi đồng gi đố lấy thằng cưng đưa. Như thế là lưỡng-tiến, cậu Tâm nghĩ có phải không ?

Có-nhiên cậu Tâm tản-hành là phải ngay. Da-còn gấp được trường hợp lợi-dụng chúng không trọn mai mà nói trắng : « May không đưa cho ông môi đưa hai nghìn đồng thì ông đi tố-giác 2, thê còn là may mắn mà nang lầm đấy. Chúng hối vay mượn, chỉ là một cách tăng tiền khôn ngoan ; mình đưa tiền ra tay là mất tay, còn bao giờ hòng thay trả lại. Cõi Lẽ Sành de-bé, nhưng tin-thể của chàng bắt buộc chàng phải chịu ngay, dùn muôn tiếc của cũng không được.

Năm phút sau, Hai Bạo và Mười Đôn đi ra với bốn mươi tờ giấy bắc tẩm dộn phòng trong túi, và mặt hồn hồn, bảo nhau :

— Giờ anh em mình thẳng ra bến xe hơi di Cần-thơ cho kịp tối nay ăn thua ở sông me Sáu Thành chủ. Mười Đôn hiêng con mắt chót, cười cười nói nỗi :

— Anh khen chú mày hào-bon thật tình. Thà em nước đục, vả được con cá-mập khà to.

Bọn du-côn di rời, Tuần ngồi gật gù, như nói một mình :

— Cái ghen-ghen cũng khỉ thật. Ai ngờ nó có thể lẩn chốn con người, lo sợ xanh-mặt và tốn kém bạc ngàn như không. Đến nỗi biết rằng chúng nó dọa già xó xinh mà vẫn phải chịu mất tiền.

Sành nghe, cười lật :

— Tôi đang nỗi nê gan ruột, ông còn mai mỉa thêm nữa đây, ông Tuần ?

— Không! Em mai mỉa thi trời đánh thành vật em di. Nhưng em thấy kết quả cái ghen của anh tốn kém bắc ugán như thế mà tiếc. Tôi vè nhà quê, nói chuyện với ông chú ba thím rằng chúng tôi ở Saigon ghen gáy cũng mất bạc ngàn, liệu chúng các cụ nõ tin cho không?

— Đã lõi-làng rồi tốn kém mấy mà chẳng phải b López mà chịu. Nếu anh biết trước thế này thi hôm nõ đại gi bao tuồng cho khõ. Ma ngõi ở đời, làm một việc gi cũng biết trước lợi hại hết cả, thi sỉ chàng làm nõn thành-hiện như Không-thú, Socrate, hay triệu phú như ông vua đầu-hoa Rockefeller.

— Nhưng tôi bồi thật anh, tại sao anh ghen, nhất là ghen Cúc.

— Tại mình thương yêu nõ quá, chẳng muốn để ai chia-sẻ với mình.

— Lạ nhỉ? Anh có ruộng lúa gặt rồi, kẽ khừa iới một dặm bắc bồng lõa thưa, thi anh để yên, vì anh bảo họ nghèo đói. Tôi vi sang Các cũng như ruộng lúa của anh đã gặt đó, có kè dời khát nhan-sắc nhục-dry

Tóm tắt các kẽ trướ
Sáng hôm ấy ô-hô hồn trưởng
Rigault de Genouilly, ở Saigon, nghe
ta thấy một người ném chết con
queo. Lao trong biển và thấy một
cái mồi-sao có tên là chún H. S.
Xé ra và ta là Sảnh con mèo
nhà triều phu ở Cà-mau..

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa
được hưởng 40 vạn bạc giàn...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt
Cát-Huong, mới có gái chơi cực đẹp
Cát-Huong, mới có gái chơi cực đẹp...
Vi ghen với A-Wang — Tình nhau
của Cát-Huong-Sảnh tốn tám
năm ngắn.

**PHONG
LUU**

để mít máy chát đai tài anh nỗi tan-banh với người ta!

— Đèn nay mai anh làm mối cho em một con nhán-tinh thật đẹp rồi coi em có gheo không nhé?

— Ghen cũng tùy người có đáng hay không anh ạ. Em nhớ đã xem trong quyển «Enfant de Siècle» của A. de Musset, có đoạn một người bạn khuyên ông ta đừng thèm ghen với gái giang-hồ, thật hay. Ví dụ, anh định nhín rằng Cúc là nhân-tinh anh trước mà A-Wang chán mệt vào sau, nó cảm sướng lên đầu anh, cho nên anh ghen. Giờ anh suy nghĩ trái lại, chính Cúc là của A-Wang, anh bắt nhân-tinh nũng san, thế là anh cảm sướng lên đầu no, thì anh nên lấy làm tự-cau, sung-sướng, có phái hơn không?

Sánchez cất mồm và chắp tay vái mãi:

— Thôi, coi xin van ông đừng giáng luân-lý-lúc này. Bay giờ chúng mình đã dan xep bài thắng cáo già kia xong, còn với Phi-rô thi làm cách nào cho nó phản-ung như lời em nói lúc nay. Đó mới là việc quan-hệ, em Tuấn.

Tuấn cười sảng sặc:

— Ô nhỉ! Tin nữa em bị triết-học lôi kéo ra ngoài thực-tế. Với Phi-rô, em tinh báy giờ chúng ta phải thuê trang-sự sinh-vực nó là lẽ cố-nhiên. Ngoài ra, ta phải tốn tiền để tìm «tuy-dò» nhân-miệng hay gõi thor vào khám cho nó, bão-nó mai chiếu ra phòng Duy-thẩm thì chối những lời khai cũ và khai lại mới hết.

— Khai lại thế nào?

— Em tưởng nó có thể nói với quan Duy-thẩm rằng hôm nay bị bắt, nó lính-quýnh khai bậy. Không có ai sai khiến. Nguyễn-nhân nó có tu-hiem với A-Wang, ví nòi vốn là cu-ly trong nhà may xay gao của thán-phụ A-Wang, mà chính ông chủ con này đã duỗi nó oan ức. Bí quâng ra đều hé với cảnh đói khát, thất-nghịch, nén nó oan hận, làm liều đấy thôi. Rồi nó thiết-tha ngô ý ăn năn tội lỗi, tất nhiên luật-pháp cũng châm-chước cho một vài phần. Trang-sự cái khôi, không chứng chi săn-thang đền một năm là cùng. Anh nghĩ cái điện-kế ấy ra sao?

— Ủ, kế ấy có lẽ thi-hành kết quả được đấy. Anh giao một ngón đống cho em đi thuê thầy kiện và mua cùy đòn nhé.

Sánchez mở tủ-sắt lấy số tiền ra trao cho Tuấn.

— Xong việc thi anh thường em những gì ráo? Tuấn hồi chói.

— Được rồi, anh sẽ tặng em một mý-nhân và dọn cho em một căn nhà sang trọng.

32

— Sang sang nà! Tai ta, giờ anh cứ nằm yên ở nhà, mặc tôi đi-cây mat-xen người ta bón-lâu việc này cho.

— Không, anh không nằm yên ở nhà đâu. Mai, anh định đưa Cúc ra ngoại Dalat, không chừng sẽ di tới Hô, Hanoi chơi năm ba tuần-rồi, khi nào em lo công việc cuối xong thi đánh giá thép cho anh trả về, chứ nǎm nhà будд лам.

Tuấn cầm mủ bắt bay ra đi, còn cố quay lại nói khuya óng anh một câu :

— Phai làm, anh nén đất nồng dì du-lich cho khuya. Co điều, anh nhớ mua-it cặp súng ở đê-kinh va dài ngán nǎm văn-vật vé làm qua cho em nhé.

XVII

Tự dào lấy mả đê chôn mình

Cách ba tháng sau.

Một hôm, vào khoảng sáu bảy giờ tối, ở khúc đầu đường Richaud, thường ngày lối mòn vắng vẻ, người ta thấy một tòa nhà kiêu tàn thời bát den sáng rực,

từ trong vườn hoa
đến ngoài công sắt
tô ra quang cảnh
một nhà cõi-sắc linh-dinh.

Chừng vài ba phút lại có một xe ô-tô đưa một hòn khách đến, rồi nối đuôi hòn đó một hàng dài ở trước cửa, tới mười mấy chiếc.

Nếu ai dè ý, tát
phải lấy làm lạ về
khách đến dự tiệc
nhà này, không
thấy những ông
khăn den áo dài,

cũng không thấy bà nào đứng tuổi, búi tóc cánh phượng, quanh cổ quấn vàng, ra vẻ quý-chức phu-nhân hay các bà nghiệp-chủ. Khách toàn là hạng thành-niên nam-nữ, trạc tuổi trong ngoài đôi mươi, trang xinh đẹp ho-ho. Cậu nào cũng mặc đồ lót, có nàu cũng diện mốt mới. Cứ trong cách thức họ trang điểm và đì với nhau như thế, người tinh mắt có thể nhận biết ngay là những công-tử phá-sản và tiều-thu giang-hồ.

Rồi những tiếng nói cười, tiếng ca-hát, tiếng dúa già, tiếng kêu-la trong nhà vang-dông ra đến ngoài đường, khiến ai dì qua cũng phải dừng chân đứng lại, tò mò đờm xem.

Những chia-xâm-banh mò kêu lốp bốp như trảng pháo nô. Chứng các cô cậu say khướt cả ria, tha hồ nghịch đùa tung ném vào đầu vào mặt nhau những bông hoa tươi trên bàn tiệc, pháp phó từ tung như một trận mưa hoa ngũ-sắc.

(còn nữa)

DOAN-CHU

MUA MÃU KÈO BỀN LÚC MUỐN MUA KHÔNG CÓ:

TIỀNG SÂM BẠCH - VÂN

tức là nó vờ đời ông Trịnh Nguyễn-binh-Khiêm

sách gày ngót 450 trang - Mỗi cuốn giá \$100 -
Mua-linh-hoa giao ngán hết \$14 - Ở xa mua xin
gửi \$14 (cả cước) bằng timbres poste cũng
được cho.

NHÀ IN MAI - LINH - 21 PHỐ HÀNG DIỄU - HANOI - GIÁY NÓI 643

N.B. - Mua linh-hoa giao ngán cả 2 cuốn mỗ lúc hế \$183 Gửi tiền trước mua 2 cuốn mỗ lúc hế \$163 (cả cước)

BÃ IN XONG:

ĐÚA CON CỦA TỘI ÁC

một truyện thực đã xảy ra ở miền Hậu-giang xứ Nam Kỳ

Đọc Đúa con của tội ác, các bạn sẽ rõ cái kết quả
của cờ bạc, rượu và thuốc phiện đã đưa người ta
đến đâu - Mỗi cuốn giá \$35 - Mua linh-hoa giao
ngán hết \$71. Ở xa mua xin gửi \$51 (cả cước) cho
được cho.

AI MUỐN HỌ THUỐC

Á - BÔNG

cần mua ngay
những sách của
nhà nghiên cứu khoa
th. học Việt-Nam
đã xuất bản :



- 1) Khoa thuốc xé nồng 2p, chứa đủ các bài, giá 1p.
- 2) Khoa chèa phèi 1, dò phong khấp cùi, tên, và Nguyn-co thie ty cùi lây lùng thuốc 1p.
- 3) Khoa chữa mắt giá 1p.

- 4) Sách thuốc Việt-Nam 4p.
- 5) Sách lý học 1p, nói rõ căn nguyên phát bệnh.
- 6) Ngoại khoa chuyên môn 6p.

Mỗi quyển cước phí đều 0p.20
THƠ VÀ MANDAT GỬI CHO

Nguyễn-Xuân-Dương Lạc - Long

22 - TIỀN ISIN - HANOI

THUỐC HỌ LAO CON GÀ

Trong những chung họ có sốt ấm, ra đờm, lẩn huyệt hoặc nhỏ ra trán huyệt, có khi chửi ho khau không thành-nóng, người mệt ngày một tinh-sau gầy móm, nên dùng thuốc BỔ PHÍ TRỊ LAO DIỄU NGUYỄN.

Giá mỗi lít 150

THUỐC SÂM NHUNG BỔ THẬN CON GÀ

Trận hàn, khí thán-nap kem, liệt-dương, đ. tinh, mộng-nóng, gầy-còn, yếu-duối, khí thán-nap nhức, phải uống thuốc SÂM NHUNG BỔ THẬN

DIỄU NGUYỄN để bồi bổ lify chân khí cứu ván-lại sức khỏe.

Giá mỗi lít 100

THUỐC BẢN BÀ KHÍ HƯ CON GÀ

Bản bà có bệnh trong dạ con, kinh nguyệt không đều, ra huyết-hạch, da vàng-xanh xao, rát, đau-chóng mặt luon, da bụng-bụng, kèm đường sinh-dục. Chỉ dùng thuốc KHI HƯ BẢN BÀ KHÍ HƯ NGUYỄN, sinh dục sẽ đỡ đắng, kinh nguyệt đều hòa, hồng-hảo-beo iết. Mỗi lít 100

THUỐC CAI NHA PHIẾN CON GÀ

Thuốc này giúp cho những người muôn cái bẩn đòn, ra huyết-hạch huyệt-nút; mọi cách rát đắng và mau-chong. Nhưng người dùng thuốc này hổn hển, được y nghiệm đối công-nhân rằng: không thuốc cái nàu mau-chong và hàn-ghiêm như thuốc CAI NHA PHIẾN DIỄU NGUYỄN. Ai đã trot méc phè, muốn béo-ít xác khỏe và nói, giông, phải dùng thuốc cái này mới hưởng-nặng phúc xuôi-dời. Thuốc này ưng với rát-đau, không-một-nhộc, rất-tiện cho những người sản xin y-ểu bùi công-việc may phẩy di-xa. Mỗi lít 3p.00, nhô 1p.50.

Nhà thuốc Diễu - Nguyễn

225 - HÀNG BÔNG (Cửa Quyền) - Hanoi

BA-LÝ : Haiphong ; Mai-linh - nam-dinh: Vinh-long ; Hai-dong ; Q. ang-huy - Thanh-hoa ; M'nh-dec - Ninh-binh: Ich-tri - Bac-ninh ; Qu-huong - Thanh-hoa; Thủ-ai - Vinh ; Sihan - Hué ; Või - Võng-hoa
Saigon: Mai-linh 120 Guyenne - Buc-thang: A.Dakso. Cho-lon: Long-Van

A lđ đã sống những giờ thác-múc vi tình duyên trắc-trở,

dă ngâm ngùi eno thán-phân thi nên đọc cuon

chiếc bóng

của NGUYỄN-VÝ

sẽ thấy cõi lòng được êm đềm

① Chi có ngôi bút của Nguyễn-Vý (tác-giả cuon Đáo-Mô) là có thể làm cho ta cảm-động và công-phẫn vì các vấn đề sôi-nổi-uy-

NHÀ XUẤT-BẢN



Công lực

9, Hàng Cót, Hanoi
Téléphone : n° 862

Nên mua

Loại sách gia đình

Làm trong ứng với công cuộc tiêu trừ những sách hại đến nền phong hóa, ảnh hưởng đến khát vọng của nước ta và thiêum niết. Một số đồng các nhà văn, các vị giáo sư, các học giả học đã lâu năm trong giới giới lập lén và giữ bùi iập.

Loại sách gia đình

Một loại sách đem đến cho quoc dân biết rõ những truyền cõi tích, lịch sử, giài sử, có những nhân vật kỵ là ở nước ta và khắp các nước trên thế giới, mỗi tập 0\$10. Tuần lễ ra một tảo. Đã có những tập:

Hoàng đế vua tinh (truyện eo nước Hy-lạp) Lê-thang-teng, Đạo hoa hồng xanh (truyện nước Ai-cập) Trần-Hội, Hoàng Tú gấu trắng (truyện nước Đức) Trần-Hội, con chim Lira (truyện nước Nga) Trần-v-Long, giáo họe

Son tay Công chúa nước Anh (truyện cổ nước Anh) Lê-thang-Long, Cô gái Bao-sơn (truyện nước Hy-lạp) Trần-Hội, Nữ thần Jeanne d'Arc (truyện ở nước Pháp) Trần-Hội, Người hóa Cú (truyện nước Hy-lạp) Trần-Làng giáo họe, Lưu Ly (truyện nước nhà) Ng-Mông prof sseur, Eảng-Buých (truyện nước nhà) Ng-Mông profes seur, Đầu Vua một ta, truyện nước nhà) Ng-tử-Siêu, Chang Gia-Sy Ng đúc Long giáo họe

Hoàng Đế Napoleon (truyện nước Pháp) Trần-Hội, Còn nhiều tác phẩm hay ra liên tiếp nữa.

Một năm 0\$50, 6 tháng 3\$20 3 tháng 1\$60 (lẻ mua năm phải trả tiền tru e) Cần nhiều cõi động ý-en, trả lương tháng Xin hót điệu lệ.

"Sách mandat để cho:
M. Lê ngọc-Thiệu
87 Neyret (phố Cầu Nam)
Hanoi Tét 736

Chảy hối chùa Hương

Chùa Hương-Tích gần xã chảy hối Biết bao người mong tới cảm biến, Ăn chay, nằm mộng cửa Triển, Nước dường mộng trời lửa phèn từ đây,

Phật thường những ra tay tê đỡ, Nước CAM LỘ (T) sẵn có từ Lan, Chép theo phương pháp nitiê.

HOA KÝ RUỘU CHỒI phải cầu, đầu xá khai sinh quê, xưa xoa vừa hép Huyết lưu thông, gần cõi rân dàn, Trèo non vươn suối nhẹ nhàng, Dùng qua qua thấy tinh thần thảnh thoái,

Cầm cõi đức Như-Lai (truyện bá, Chép vải lời tuyển cáo quốc dân, HOA KÝ RUỘU CHỒI phải cầu, Thuốc huy nite tiếng xa gần ngay khener,

(1) Cam Lộ là rượu chồi Hoa ký ngày nay.

QUỐC HỌC THU XÁ

sẽ lần lượt xuất bản:

QUỐC - NGỦ MÓI

day vẫn, quí-nghé theo phương pháp thực hành và hành, ghi rõ ngày được ngày và lồng đầu tiên, không phải học chữ cái và vẫn bằng vi-tri.

QUỐC SỬ BÌNH NGOÀI

một tác phẩm khảo cứu về phái bình sẽ làm chấn động dư luận học hiện và sẽ gởi Việt-Nam

TÂM NGUYỄN TÙ PIÊN

sinh họa của ngòi, nắm bõ kinh truyện sú tử Việt-Han, phẩm là văn nhân học giả đều phải đọc v.v..

©

Sách của QUỐC HỌC THU XÁ toàn là sách thuần túy có giá trị, trình bày theo một nghệ thuật rõ ràng, nó là có hồn mà muôn rau chà mây. Nếu sinh và vật có độn gõa rõ ràng, muôn trước chia không gian bài, vật còn hiệu sinh và muôn tý mỉa từ bài báo hiệu của nó, xin thử ngày vay cho:

M. Lê - vân - Hை

16bis Rue Tien Tsan, Hanoi
Kết sách xong, sẽ gửi linh hồn giao ngan đến tận nơi trước phái bài giá chủ. Họ hóng với luật là 25\$, độc giả mua muôn nhân sách mà họa xin cho hiếu. Mua một vài cuốn sách phái bài trước phi và không được trả hoa hồng (thuôn ghi đậm một số tên trước cùng dược, sẽ trả vào tiền sau)

Imprimerie TRUNG - BẮC - TÂN - VĂN

Certifié exact l'insertion

Trong 4\$00, exemplaires

L'éditeur gérant: Ng. doan-VƯƠNG

THOÁI-NHỆT-TÂN HỒNG - KHÈ
Câm, sót, nhức đẽp, đau xương đau minh, rẽ con người lòn chí ống một gói Thoái-nhệt-Tân hiến phạt 12 tay giá 0\$10, 5 phút ra mồ hôi khô hán

THUỐC KHÍ HU

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách bạch da-ha) uống đủ các thứ thuốc kháng khôi, chỉ dùng một hộp thuốc khi Hồi Hồng Khè số 60 giá 1\$60 trong, và một hộp thuốc Ninh Khâm Hoàn Hồng khè giá 0\$50đ vào cửa mõi là khôi rít. Trâm người hàn theo cách này khôi cả trâm

BIẾU KINH DƯỠNG HUYỀN
Các bà các cõi kinh không đều mâu sán uống thuốc Biểu kinh dưỡng huyễn. Hồng-kè (0\$50 một hộp) kinh đều huyễn tối ngày.

THUỐC "CAI HỒNG KHÈ"
Khèng chém lẩn chất thuốc phiện (nhà doan đà phân chất, nên ai cai cũng có thể hòn được, mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phèn, chỉ uống hổi ép 20 thuốc cao là đủ, vẫn dì làm việc như thường, thuốc viên up 50 mõi hộp, thuốc nước 1p.00 mõi chai

THUỐC PHÒNG INH HỒNG KHÈ

Giday thép buộc ngực giờ
Thuốc Hồng - Khè chữa ngực
tăng te

Hai câu sán này, ngày nay quả thấy thường, vì hò ai bị lậu không cùi mới hay kinh niên uống thuốc lâu i đồng Khè số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rất no, ai bị bệnh giang mai không cứ về thời kỳ thứ mấy mới hay đã nhập cùi rồi, uống thuốc giang mai số 14 cũng khỏi rút nọc một cách êm đềm, không hại mủ, nên khớp nói đâu đâu cũng biết tiếng.

NHÀ THUỐC

HỒNG-KHÈ

Đã được thường nhiều Bồi tính
vàng bạc và bằng cấp

Tổng cục 75 Hàng Bồ, chi nhánh 88 Phố Hué Hanoi và đại lý các nơi. Cố biển sách GIA-BÌNH Y-DƯỢC và HOA - NGUYỆT CẨM-NANG về phòng thân và tri bệnh

Tú xem tướng bàn tay và lấy số Tú-vi lấy thì rất đúng

LẠI TRỞ NÊN THAY TƯỞNG, SỐ TRỪ DANH
Vậy chỉ mua ngay hai thứ sách mới in lại lần thứ hai đây



1) Sách dạy
xem tướng
bàn tay và
chữ viết theo
lối Âu - Á

Có 200 hình vẽ,
sách dày 219 trang
lớn, dán in lại lần
thứ hai. Giá 1\$50
do MÔNG-NHÂN
thuật

2) Sách dạy lấy số Tú-vi theo khoa học (chi nam)
đã in lần thứ hai NGUYỄN-CÔNG-CHUẨN soạn, có thêm cách lấy
được số Tú-vi trong mõi giờ. Giá 1p.20.

4 TI	5 NGO	6 VI	命 身 7 THÂN
3 THİN			8
2 MÃO			9
1 DÂN	12	11	10

Có rất nhiều hình vẽ để dạy tinh số Tú-vi rất đúng lại có cách xem
phát theo khoa học để số sau thi làm sao tránh được và lỗi lầm được
tìm thấy cõi 0\$32

(Nên cuộn Tú-Vi và cuốn xem lường giấy cũng
một loại cõi 0\$32).

Để mandat trước cả cõi 2 cuốn là 3\$02. Nếu gửi linh hóa giao ngan là 3\$22 (nhưng phải gửi 0\$32 tem thư trước rồi trả

Mai bưu (ai) mỗi thá 3 cuốn có trả hoa-hồng.

Guitho hoặc mandat chia nhỏ nhất là như vậy

NHẬT-NAM THU-QUÂN - 18 phô hàng Điều, Banh

THỨ TƯ 5 MAR 1941 BỐN XEM

NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

tờ tuần báo chủ trọng đặc biệt về
văn-huynh và nghệ thuật, do
các nhà báo giá trị và các bậc dàn
anh trong lang văn-chủ truong
NHÀ XUẤT BẢN:

ĐÔ - PHƯƠNG - QUẾ

31. Aviateur Garros Saigon, ấn hành

MỤC BỊCH BÉ

nâng cao và phô nghệ thuật Việt-Nam

NGHỆ - THUẬT TUẦN - BÁO

số 1, ra ngày thứ tư 5 mars 1941

CÓ ĐÚ NHỮNG TRANG

- Trang Tà-lliệu
- Trang Kịch hàn
- * Ngữ ngôn học
- * Cảnh bồng
- * Văn chương
- * Truyền ngắn
- * Phù hình
- * Thời ca
- * Phù thủy
- * Truyền dài
- * Thủ giới
- * Tranh ảnh
- * Giải trí

VÀ NHỮNG MẶC BIỆT

NHƯNG CUỘC THI LỚN LAO

NHƯNG GIẢI THƯỞNG TÀU NHÃ

Giá báo: Mỗi 0\$50, mỗi năm 5p.00

Thứ tự, bưu phieu và bài vở để cho M. ĐÔ PHƯƠNG QUẾ

31. Aviateur Garros, Saigon

Nghệ - Thuật Tuần - Báo cần đại lý i/khoa Đông - dương

MUÔN BIẾT SỨC BỒ CỦA CON - CÁC KÈ



NÊN UỐNG
cbinh rưọu
"CÁC KÈ"

Rượu này bùn biển thực toàn động con « CÁC KÈ »
ngâm chè rất lâu ngày chuyên trị người già yếu,
tự lực quá độ, thận thủy kém suy, dài đẻm, di tinh,
liệt-dương, da vàng, kém ăn, da bò người yếu,
sản hàn kém sữa, sản mòn, rất là thán hiệu, vì
con « CÁC KÈ » ai cũng biết chuyên dùng àm hò
thịn, mùi rưọu thơm ngọt uống cùng lúc ăn cơm,
chả bao lâu thì khỏe mạnh trong người. Nay
đã được nhì ngòi dùng dùn khen là hay,
giá bán chai lo 2\$ — chai nửa 1\$ — chai bé 0\$50

BÁN TẠI:

YUNE HUNG

no 41, Rue des Pipes (Hàng xe Điều) — Hanoi
Đại lý: Mai-Linh 60 Paul Doumer Haiphong — Ich-Tri Ninh Bình