

TRUNG BAC CHU PHAT

A.17649

ROYAL
LIBRARY
EX-
LIBR



Nguyễn Duy Kiên.

Ngày hội sinh viên Trường Bưởi

Tượng trưng một vị vua Anh hùng của nước
Việt Nam là vị vua trường Trung học Bùi-Bùi
chết cho nhà 28 tháng 3 năm 1858

THANH-DOAN-VUONG
- TRƯỜNG

SỐ 54 — GIÁ: 0115
00 MARS 1951

Không đó thì đây!!

Tôi vui trước... sự chết

Trước một cái chết bao giờ người ta cũng buồn. Nhưng nói gì đến cái chết của một người bạn thân, một người họ hàng với tôi chắc các bạn đọc ai là người chẳng dám một lần bùi ngùi trước đám ma của một người không quen xấu số lặng lẽ đi qua đường phố!

Thế mà - trái lại với tất cả mọi người - tôi thấy ở lòng tôi có một nguồn vui nhẹ nhè khi tôi đọc báo thấy lần hai vợ chồng cậu Ký, cô Lộc ở Bắc-Ninh sau ba tháng giờ án ái đã cùng nhau nhảy xuồng giêng đè từ giài cỗi đời.

Tôi càng biết rằng khi tôi nói thật « cái sự vui trước sự chết » ấy ra tôi sẽ bị nhiều người cho tôi là nô-nanh-dao, là điện nếu họ không cho là tôi là dại!

Trước khi phản giải một đời lỗi, tôi muốn lót tát lại dây câu chuyện của cặp vợ chồng ấy :

* Câu Ký, 23 tuổi, đã bằng Cao đẳng tiều-học, hiện theo học ban Tái-tai lớp 22 tuổi. Lấy nhau và đúng ba tháng giờ, cuộc giang mài chưa chan những ngày tươi đẹp, nhưng phút ém đêm, đời của cặp uyên - ương này, như loan bỗng những mộng thảm troi ! Để ghi nhớ lại những cảnh mộng ấy họ viết một quyền « Sách Chết ». Tất cả ý-kien thu trong câu :

- Ba tháng trời tráng mặt, chúng tôi sống đầy đủ quá rồi. Chúng tôi đã sống với tôi cả hạnh-phúc ở đời ! Chết đãi, chúng tôi không tiếc gì nữa !

Ngày 18 Mars 1941, hai cô cậu ôm lấy nhau nhảy xuồng giêng. Gần nhau lắc sống, họ không muốn xa nhau lúc chết !

Ngoài quyền nhật ký « Sách Chết » đó ra, các nhà-chuyen-trach lại tìm thấy ở nhà cặp vợ chồng này một chồng tiều-thuyêt toàn những hụt tiều-thuyêt đều độc thanh-nien do những quẩn bút vò-luong-tâm viết ra và do những nhà xuât-bản vụ lợi cho in thành sách, những hụt tiều-thuyêt dồi dạt mà TRUNG-BẮC CHỦ-NHẤT từ mấy tháng nay đã

hô háo quên bỏ cho sạch trong rừng văn Việt-Nam.

Kiểm-duyệt bô

Tôi đã hiểu rõ các bạn nghĩ gì trước cái chết này. Có người bảo tôi :

- Không thể thế được ! Bởi không phải là một chuỗi ngày sung sướng đều đáng ! Bởi là những cuộc phán đấu hàng ngày bất ta phải vượt qua những sự khó khăn để nâng cao trí óc của ta lên một tảng cao thêm nua!

Có kẻ lại bảo tôi :

- Những người luôn luôn đi tìm những cái khoái-lạc cho vật-chất và linh-thần ấy là những kẻ hèn yếu, không có nghị-lực. Họ coi rẻ cái đời thanh-nien của họ để di vào con đường truy-lạc. Thanh-nien ta chưa dà yêu hèn hay sao mà họ còn treo thêm những quặng xấu xa cửa một hụt người hèn nhát không

Không cái hại nào khống e.., lời !

- Nếu chó đợi khùng săn người sao ta có chịu để phòng bắt giam chó mỗi khi giời nóng nực đến ?

- Nếu không có người chết chét tầu hỏa giữa đường cái quan, sao ta có làm ra những « rào sắt » ngăn đường mỗi khi tàu hỏa chạy tới ?

- Nếu tầu thày không bao giờ đâm sao ta có đặt trên tầu thày những chiếc thuyền ca-nô và những chiếc phao nổi ?

Vin theo những cái thi-dụ này tôi có thể nói được rằng :

- Nếu cặp vợ chồng : cậu Ký, cô Lộc không vi dien rõ mà chết sao ta có hiểu được cái ánh-huống xấu xa của các tiều-thuyêt đều độc thanh-nien và sao ta có hiểu được cái trách-nhiệm nặng nề của các bục phu huynh có con em mà không biết trống nom dạy dỗ chúng thành người.

Bởi thế - lúy nay hơn lúc nào hết - tôi muốn dựng một cái bia trên mồ cắp vợ chồng này ! Một cái bia thật lớn có mấy dòng chữ sau này :

CHÚA, CHIỀN, BÌNH, BÁM

Một bài nói về dân ông thòi Đức Tá-quân Lê-vân-Duyệt, sáu được bá con ở Nam-kỳ chú ý. Ở Bắc-kỳ, các cụ, các bà, các cô sáu đọc và sao hiếu Tại sao lại có chùa Bà-Đá?

Tại sao lại có chùa Hoà-Giai ?

CHÚA, CHIỀN, BÌNH, BÁM

LÀ MỘT SỐ BẮC-BIỆT ■
CỦA NGƯỜI VIỆT-NAM ■

đã can-dảm nhìn thẳng vào cuộc đời để sống cuộc đời vật lộn ấy ra ?

Thôi ra những lời chua cay ấy, những người vừa nói trên đây đã để lộ ra một mối buồn man mác về cái chết của cậu Ký và cô Lộc.

Riêng tôi, tôi thấy vui hơn ngày thường ! Và nếu tôi có quyền, tôi sẽ dựng bia trên mồ vợ chồng họ để « kí-công » họ.

Một cái bia dựng lên ở Mỹ dâj lém cho tôi này ra cái « kí-công » dựng bia cho cặp vợ chồng Ký và Lộc này : trên một con đường ở vùng lân cận New-York thường có xảy ra nhiều nạn o-lô chết người. Các nhà-chuyen-trach cho xay « ngã ba đường » một bia lớn có đề chép :

- Đây là mồ của 350 người đã tim thấy sự chết vì vận xe ô-lô nhanh quá. Nhìn thấy bia này, bởi các ông tài, các ông nên nghỉ đến tính mệnh của các ông và của các người ngồi trong xe các ông: xin các ông bỏ phanh cho xe di chậm lại !

Thì thao thi ai cũng chơi được nhưng tinh-thần thi-thao thi không phải bắt cứ một người nào cũng có được !

Câu ấy nghĩa như thế này : người nào cũng có thể gò tung trên một chiếc xe đạp để chạy thi trên hai, ba trâm cát số, người nào cũng có thể cầm một chén, vuốt dép ban tết tung trên sân, người nào cũng có thể mặc một chiếc quần có một cái mai-lot xanh dò dè ruột một quả bóng da trên sân có nhưng không phải người nào cũng có thể nhổ những sụn ghen túc, giận dỗi còn con ma hoàn toàn theo các lề-luật nghiêm khắc và cái tôn chí tối cao của thi-thao được. Một nhà thi-thao chán-chỉnh chỉ biết đem tài lực ra để cõi bênh vực mèn cõi, sự duy tuha là lúy theo sự rủi may, không lý gì làm quan trọng.

Nhưng dáng bùn thay vì coi sự đe được thua là quan trọng bao nhiêu nhà thi-thao đã đem sức lực - hồn la làm tài nghệ - ra để giải quyết sự đe được thua. Chẳng có là chủ-nhật vira rồi trên san ban Hóc-Môn, Nam-kỳ, vì cái nhau về một trái ban thua không rõ rệt, cầu thủ Phát-tiền minh

— Đây là mồ của một cặp vợ chồng trẻ có học nhưng thiếu nghị-lực và can-dảm đã biánchez-huống tai hại của tiều-thuyêt làm cho yếu hèn đến nỗi phải tự tử chết. Bởi các bạn trẻ : nên trống gương họ ! Bởi các bà : phụ huynh : bằng nón thận-trọng trong việc giáo-dục của con em !

Cái bia ấy dựng lên : mỗi cặp vợ chồng mới và lão cả những lão-hoa son-trê chia là phải đến thăm một lão và những bậc phụ huynh bắt buộc phải đến đọc bia này mỗi lão họ sao nhangs việc trống nom con cháu.

Một cái bia như thế tôi tưởng không thể nào vô ích được.

Thể-thao và tinh-thần thi-thao

Allison, ông bầu của đội ban bát hù Arsenal ở Anh đã nói :

- Thể-thao thi ai cũng chơi được nhưng tinh-thần thi-thao thi không phải bắt cứ một người nào cũng có được !

Câu ấy nghĩa như thế này : người nào cũng có thể gò tung trên một chiếc xe đạp để chạy thi trên hai, ba trâm cát số, người nào cũng có thể cầm một chén, vuốt dép ban tết tung trên sân, người nào cũng có thể mặc một chiếc quần có một cái mai-lot xanh dò dè ruột một quả bóng da trên sân có nhưng không phải người

não cũng có thể nhổ những sụn ghen túc, giận dỗi còn con ma hoàn toàn theo các lề-luật nghiêm khắc và cái tôn chí tối cao của thi-thao được. Một nhà thi-thao chán-chỉnh chỉ biết đem tài lực ra để cõi bênh vực mèn cõi, sự duy tuha là lúy theo sự rủi may, không lý gì làm quan trọng.

Nhưng dáng bùn thay vì coi sự đe được thua là quan trọng bao nhiêu nhà thi-thao đã đem sức lực - hồn la làm tài nghệ - ra để giải quyết sự đe được thua. Chẳng có là chủ-nhật vira rồi trên san ban Hóc-Môn, Nam-kỳ, vì cái nhau về một trái ban thua không rõ rệt, cầu thủ Phát-tiền minh

16 AVRIL 1941
KHẨP BÔNG-DƯƠNG SÊ ĐỌC

« Báo-Mới »

Một co-quan thông-tin mới do những thanh-nien dâj từng làm báo lâu năm ở ngoại quốc và nước nhà chủ-trương

RẤT ĐẦY ĐỦ

tin tức của Báo-Mới
về nhanh chóng, dễ hiểu

RẤT ĐỒI DÀO

những mục của Báo-Mới
sẽ HOÀN TOÀN MỚI
chưa báo nào từng có

Báo-Mới lại sẽ làm mồi-giời cho tất cả các hụt người Việt-Nam hiểu biết nhau, thương yêu nhau để làm việc cho hạnh-phúc quốc-gia.

— Michard, nhà của pô dịch hoán cầu và ai xe đạp nhanh, cách đây hơn mười năm giờ, một lần tới tinh Copenague — nếu tôi không nhầm — để tranh chức vô địch hoán cầu. Vào chung kết với Hansenne chàng dẫn đầu và thắng Hansenne hẳn hoi. Chẳng may hôm ấy ông trọng tài — không hiểu có vừa uống mấy chai bô hay không — trống hoảng mất xướng lên rằng Hansenne về đích trước tiên. Michard, yên lặng không cãi gí ! Sau đó ông trọng tài biết mình nhầm định tuyển bổ lại rằng Michard thắng cuộc. Nhưng luật lệ đã định rằng ông trọng tài đã định thế nào thì các đấu-thủ phải chịu vậy. Kết quả Michard tuy thắng nhưng phải thua cuộc. Hansenne vì vậy được ăn giải và vui lòng nhường giải cho Michard nhưng Michard không nhận

Nếu ở đây... « Michard Annama đã đánh chết trọng tài rồi »

Một thi đấu nữa :

— Trong một trận đấu với nước Anh, Sindelar trung phong của nước Áo dập hù vè Anh là Happgood ngã quỵ và diêm nhiên đem ban-lèi công hâm-thanh-tri Anh. Tuy trọng-tai chưa thòi cõi phạt nhưng 70 ngàn khán-giả Anh hô « ẩy » không huýt môi tiếng cõi, không kêu ca, không vỗ tay để phản đối cái cõi tâu bao của Sindelar. Họ yên lặng chờ xem phản-đoán của trọng-tai, ní đòi sân Lien-đò trọng-tai là vua trên sân ! Liên-đò trọng-tai cõi phạt nước Áo. Lúc ấy 70 ngàn dân Anh mới thở ra với vui-vẻ vỗ tay hoan-ho trong tay.

Ông ta chấn chấn là Sindelar sẽ bị chửi rủa nếu không bị khán-giả nhảy vào đánh hùi.

Một thi đấu cuối :

— Septembre 1938. Ngày Đức đang gây chiến-tội thời với Tiệp-Khắc. Ngày Anh phản đối và dân Anh công kích dân Đức. Cuối chiến-tranh đã trường bàng-tay ! Và người

(xem tiếp trang 85)

Hội sinh viên TRƯỜNG BƯỚI

đã làm vui lòng
tất cả mọi người

Sau một tuần lễ mưa gió lạnh lùng...

Ngày chủ nhật 23 Mars 1941, mặt trời bừng sáng lên và lặng lẽ chiếu xuống sân trường Bưởi ngay cạnh hồ Tây bát ngát. Giữa trưa hôm nay các thanh-niên nam nữ trẻ, khỏe, đẹp của Hà-thành và của các tỉnh lân cận rộn ríp kêu vỗ trường Bưởi. Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói, tiếng cười vang một góc giới!

Vài con chim sẻ đậu trên nóc nhà trường ngọ ngoác nhín xuống. Đã bấy năm giờ nay mỗi năm cứ vào vụ này, cảnh tung bừng rực rỡ của sân hội trường Bưởi lại gieo một sự lo sợ cho những bầy chim con sớm chiều đã quen những cảnh đói lặng lẽ của ngôi nghìn sinh-viên đi, về, học, nhàm nhot nô nức trên các sân đất hay trong các lớp học, các gian buồng ăn, buồng ngủ rộng rã mênh mông.

Ngày đại hội bắt đầu !

Gần lúc hai bài quốc ca Pháp — Nam nồi lén dè chào mừng quan Toàn quyền Decoux thi hai là cờ tam tài và vàng đỏ từ kèo lèn cao, là cờ nhẹ nhàng bay trước glo !

Mấy trăm học sinh khéo mạnh trong những chiếc mailot xanh, đỏ, trắng, vàng nhẹ nhàng lập các mòn thê-thao. Họ từ từ hợp nhau lại, một diệu kén êm dịu nồi lén, liền sau đó mấy trăm giọng hát ồ ạt họa theo. Đây là một bài hát phô rõ linh hồn của sinh-viên trường Bưởi. Một bài hát hùng của mấy trăm chàng trai-thanh-niên. Tôi dịch lại đây những lời ở đoạn hát thứ hai (Zème couplet) — đoạn hay nhất theo ý tôi :

Là thanh niên nhân cao và mạnh khỏe,
Chẳng tôi vui dần bước trên đường đời.

Là thanh niên đang nấu nung trán thê-thao,

Hàng vào dây múa hát với chúng tôi.

Thác trong nom khi muốn người ngủ kỹ,
Chẳng tôi vui dần bước trên đường đời.

Gây nết hay, duỗi xô tinh xaux xi,

Hàng vào dây múa hát với chúng tôi.

Lời hát mạnh mẽ như rót vào tâm hồn mọi người một sự vui bồng bột ! Các nụ cười tỏa ra ở khắp quanh sân. Các cô thiếu nữ xinh xinh áo đỏ, áo trắng áo xanh, áo cyclamen, áo tím, áo hồng, muôn mẫu rực rỡ vui vẻ vỗ tay hoan hô các chàng lực-sĩ trên sân để khuyến khích các chàng.



Ảnh Nguyễn-duy-Kiên
NGÀY HỘI CỦA CÁC SINH VIÊN TRƯỜNG BẢO HỘ
Quan Toàn quyền Decoux, và các quan chức đến
xem ngày hội của các sinh viên trường Bưởi

Tôi dám mắt lại, lắng tai nghe lời hát. Lời hát ấy đưa tôi xa lánh. Tôi dìu dìu vỗ vang đến tương-lai. Tôi vui mừng vô hạn vì tôi thấy rằng trong bảy năm gởi này : lập ra ngày hội hàng năm, trường Bưởi đã gầy nêm kỹ-nghêm mới lái, từ xưa chưa từng có ! Vì giữa lục môt số đồng của thanh-niên-nam-nữ chúng ta một phần bị các quyền tiều-thuyết ngôn tình nhằm nhí làm lung lay khói óc, một phần nữa bị các sự vui ố-át, dễ dàng của các « chơ phiền », các « cuộc vui rẽ tiền » kéo nốt họ di dề đưa họ vào sa ngã, phái, giữa úc áy, các sinh-viên trường Bưởi hàng năm đã mở ra một ngày hội thê-thao, vui sướng để đem lại cho chúng ta những cái vui trong sạch và chắc chắn, để gầy lại cho thanh-niên một linh-hồn mới đầy những ý-tưởng hay.

Nhin những chàng trai trẻ hoạt động nhanh nhẹn trên bãi cỏ xanh rờn ngay cạnh hồ Tây bát ngát này, những hi vọng của lòng tôi về thanh-niên chưa bao giờ tan nay lại tung bừng này nở một cách mạnh mẽ, chứa chan nhiều hồn lực nào hết !

Một tiếng loa hô bỗng làm tôi phát chốc giật mình ! Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng chân đi rầm rập vang dậy một phía trời. Tiếng đồng lan rộng; quân tướng của hai bà Trung-Trắc, Trung-Nhị đang sắp sún kéo tới nơi ! Theo ngày sau hai tướng tiễn phong cười ngựa đi đầu và mấy toán quan khỏe mạnh cầm giáo tiến sau một thời voi hùng dũng hai vị nữ anh hùng đã làm nỗi thất oanh liệt của sứ sách Việt-Nam : hai bà Trung-Trắc, Trung-Nhị dường hoàng dǎo bước trong đám chư tướng người cầm gươm giáo, kẽ vác

long che. Những chiếc áo bào, những vòng mủ ngọc, những thanh gươm trân diêm những màu sắc rực rỡ trên đám cỏ xanh rờn.

Tiếng loa hô liên tiếp. Ba quân tập trận, đánh phạt cùng cái tiếng ca rọi lại bắng hái, vui vẻ kéo đi như hú vú kéo tới. May mắn con mắt châm chì nhìn theo. Tất cả một thời đại vê vang của Việt-Nam bỗng chốc lại trở lại lòng mọi người với « toàn quân Trung-Trắc, — Trung-Nhị » của sinh-viên trường Bưởi vừa đóng già.

Liên ngay sau là một ván cờ người có tướng sĩ, voi ngựa, xe pháo, quân tốt hồn hơi. Một cuộc đấu cờ cao thấp nhanh ra giữa sân trường. Các cụ già từ vỗng lảng lẽ ngồi xem khẽ mím cười. Những ngày vui vê của hội hè Annam, của các trưởng-thị hối trước không dung lại trở lại đây với tất cả oai-nghiêm, huy hoàng của nó !

Có cu đời nhau nhâp nhiều thù vị thanh kỷ của các cụ Cử, cụ Tú cưu nho lại hiện về lòng các cụ già nõ. Các cụ cười — một cái cười chua chát ? Ông òi, ai là người chẳng có một dì-vang vê vang, thảm tuơi vui dẹp ? Và ai là người không tiếc nhớ thời xưa ?

Ngày hội kéo dài trong sự vui vẻ của mọi người ! Nhưng chiều đã sấp tối, gió hồ Tây nhẹ nhẹ thổi vào đường nhà dem theo một chút lạnh lùng trong không khí !

Nhưng :

Lửa thần đang nấu nung trán thê-thao,
Hàng vào dây múa với chúng tôi !

Mọi người vui mải mê nhìn các trò vui kế tiếp trên sân. Hai nòng cối Pháp-Nam vỗ dat dào theo giờ ! Mấy con chim sẽ quên hồn kêu ríu rít để ngầm nghĩa những cảnh ký di trên sân trường...

Những tiếng reo hò nồi dảy và một bó đuốc, trâm bô đuốc, hàng trǎn bô đuốc do các sinh-viên cầm theo nhau nhảy múa quanh sân... Giờ tối dần dần, các lửa diêm những ánh vàng lèn trên da giờ xám ngắt. Gió chiều cuộn các ngọn khói den lại và ném thẳng khói lên giờ ! Lửa cháy mồi ngày một to, các giọng hát tung bừng này nở, đám rước đuốc trong cảnh chiều tà đã chấm hết cuộc vui hàng năm của sinh-viên trường Bưởi !

Những nụ cười xinh đẹp đua nhau diêm rỡ trên các cặp môi đỏ thắm của các thiếu-nữ thắm tuơi ! Các mao áo rực rỡ theo nhau. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng gọi, tiếng thưa họp nhau lại thành một bắn đan bất diệt của nam nữ thanh-niên vui, khỏe, trẻ,



Ảnh Nguyễn-duy-Kiên
NGÀY HỘI CỦA CÁC SINH VIÊN TRƯỜNG BẢO HỘ
Các lực sĩ sắp ra biểu diễn trước mặt các khán quan

đẹp — một bắn đan
ngầm xưa đã có, ngày
nay chưa hết và mron
năm nữa vẫn còn !

Tôi lui bước lại sau
chót mọi người !
Hội sinh-viên trường
Bưởi năm 1941 đã hết
rồi.

Một mình trờ trơ trên
các dãy ghế dài bô rỗng,
tôi ngoaub mặt vê phía
quốc-ký. Xa xa dì giới
của hồ Tây dã dẩn dẫu
den thăm. Nhưng tôi
nhìn rõ thấy tương-lai
của thanh-niên lúc này
rực rỡ sáng ngời.

Các sinh-viên trường
Bưởi dã dẽ suyvi,
mừng tôi khắp mọi người. Sự vui mừng cũ là dincay.
Với lòng tin cậy trong một tấm thân khỏe mạnh
dẻo dai của sinh-viên trường Bưởi, anh em rồi sẽ di
tới xa...

Ai ôi, chớ tẩy học trò,
Dài lồng tốn vải, an no lợt nâm !

Câu ca dao ày chửi lúu náo tôi thấy sai nhầm hơn lúu
nay. Vì có nhìn thấy các anh em trường Bưởi nghiêm
trang chào ngon quốc-ký, miệng đồng ca « Bài hát
tuổi trẻ » ta mới hiểu rõ tất cả những tương-lai, những
hi-vọng ta có quyền gửi gắm ở noi họ vì họ là một
phái đã dũng dẫu và sái mài đứng đầu dùi dán thanh-
niên Việt-Nam dán xá những cõi đường hắc ám của
sự ăn chơi, của sự bieng luoi dê dán dẫu di vào những
con đường mồi dẹp của GIA-DINH, của TÔ-QUỐC,
của CẦN-LAO như lời Thống-chế Pétain dã nói...
Anh em sinh viên trường Bưởi ? Chúng tôi sẵn sàng
trong đợi ở các anh...

TÙNG-HIỆP



BÚP-BÊ PHÁP

BÚP-BÊ NHẬT

BÚP-BÊ VIỆT-NAM

KHẮC NHAU Ở CHỖ NÀO?

của MẠNH-QUỲNH

Các bạn khi mới nhìn thấy những búp-bê của người Nhật trung bày tại hảng G. M. B, hẳn thè nǎo cũng nhớ đến một thứ chơi của người Tàu, cách đây vài ba năm, thường bày là liệt trong một cái hòm kính rồi mang khắp đó đây dè mọi người rùt sò. Đây cũng là một thứ búp-bê của người Tàu làm theo hình các bậc danh tướng, v.v. v.v.

Còn về cách làm, những chỗ dung ý của người thơ, hoặc người sáng kiến, cũng đều giống nhau; duy sự cầu thả về mọi phu-zong diện thi ngã về phần búp-bê của Ta...

Búp bê Nhật bắt người ta phải tìm ở đây những cái đẹp tì mỉ. Ta chẳng lấy làm lạ, bởi một phần đông, các mỹ-nghệ của Á-Đông như Táu, Nhật, Việt-Nam đều quý trọng đến những cái đẹp của sự tì mỉ. Về màu sắc, về hình thể đều theo một khuôn khổ như thế.

Ở loại búp bê này cái dung ý đầu tiên của người Nhật là đem khoe với mọi người những cái đẹp ở đất Phù-Tang với dáng điệu khi ngồi, khi đứng, khi múa, khi hát của các cô trong những bộ kimono rực rỡ.

Nhà sáng kiến ra những loại đồ chơi này đã dí quá tẩm cống việc của họ. Vì loại búp-bê đó, không



phải để cho trẻ chơi mà thôi nó lại còn làm hưng phấn cả người Pháp nữa. Cho búp-bé của người Pháp ai cũng đều nghĩ đến những hình các đứa trẻ nhỏ bù bão, hồn hào, bè nhô, sự linh-hoạt của nó một phần lớn là nhờ ở những bộ y-phục.

Bởi bộ kimono vừa đẹp về kiều lảm người ta đã lợi dụng ngay

nó cho có vẻ Nhật trước tiên. Một cái cổ áo, một cái tay áo, đèn cái ta, cái vạt, cái dây lưng, không một chỗ nào của cái áo, cái quần bị coi là thừa.

Người phương Tây thường đem những nét thiên nhiên của thân thể để làm cảm bẩn cái đẹp của người dân bù, người Nhật không thế, họ đem những bộ áo quần vừa dài vừa rộng để che kín cái vẻ đẹp của hóa công, ở đấy, quần áo đã dùng làm thành những nét vẽ táo bạo, ngực nà và vì thế càng làm tăng vẻ đẹp của những nét mặt thùy mị.

Người Pháp làm búp-bê khác xa hẳn người Nhật. Búp-bê Pháp chỉ là những đứa con nít xinh xắn, ngày thu đắng yêu.

Những búp-bé này, người Pháp không chú trọng như người Nhật về y-phục. Họ chỉ muốn ta cho hết cái đẹp thân-thể của đứa trẻ. Ai mà không thích và towering chung muôn được tát yêu vào cái má phinh phinh những thịt kia. Ngón tay thì nhỏ và mập như những quả chuối xinh xắn, đôi mắt thao lão tựa hồ làm «sóng» được cái đồ chơi vòi vòi giác đó.

Về y-phục của búp-bé Pháp, người ta không dùng nhiều màu. Trắng, đó là một sắc họ thích dùng hơn cả. Quần áo của búp-bé Pháp cũng có một vẻ đẹp riêng, nhưng chỉ trong tinh cách của một bộ y-

phục. Người ta không muốn cầu kỳ như người Nhật y-phục làm then chốt cái đẹp. Người Pháp làm ngay cái đẹp ở người, ở cái gì mà tạo-hoa sinh ra.

Búp-bé Đông — Tay khác nhau ở chỗ đó, nhưng về vẻ đẹp thì chưa hẳn bén nǎo chịu nhường bén nào.

Bây giờ, quay về nói chuyện búp-bé nhà mình xem sao. May mắn nay, ta có một vài nhà chế tạo đồ chơi tìm cách làm búp-bé nội hóa

Cái kết-quả chẳng tbánh, và đèn nay hầu như thật đã bị thất bại. Sự thất bại này, ta không nên dỗi cho những nhà sáng tạo.

Trước hết, ta nên tìm đến nguồn gốc của sự thất bại khi ấy ta sẽ rõ những sự khó khăn trong nghề. Kỹ - nghệ làm đồ chơi của ta hầu như không có. Làm đồ chơi cho trẻ không phải là một việc rõ ràng. ấy là hãy gác bỏ phương-diện giáo dục một bên.

Nếu chúng tôi không nhầm, thì muốn biết trình độ về kỹ nghệ đồ chơi của một nước thế nào, ta chỉ xem qua loại búp-bé của họ cũng có thể rõ được chín phần mười rồi.

Trước hết, ta thiếu hẳn tài liệu (*không phải vật liệu*) để làm búp-bé. Làm búp-bé theo người Pháp? Ta thiếu các vật liệu, máy móc. Làm búp-bé theo người Nhật? Thế là một sự rầy rà. Ta làm những đồ đan hàn với mũ măng Tàu? Như thế ta đã ngã vào loại búp-bé Trung Hoa.

Ta làm những cái gai mới, cặp tóc, áo cỗ lợ, với những dáng điệu son trẻ? Đề làm gì?

Ở vào cái tình cảnh này, có một nhà làm đồ chơi nọ muốn làm

búp bê đã vò đầu vò tai mà than phiền mệt mỏi đến đứt đầu, nhưng họ quay lại và lại bé quâ. Có chỗ trông cứng như que củi.

Một kiểu khác là một con búp-bé mặc áo dầm. Toàn thân trông lùn lít như một cái quái thai. Áo và váy làm bằng thoi vải cung, đường khâu thi to. Một người dè tính đến dán cũng không vừa lòng ở chỗ nà được.

Bên một kiểu khác nữa là một thiêu-nữ tàn thời cũn dù, y phục theo lối mới. Áo cđ hánchez bít, dài và nít chặt vào thâ. Thân thè con búp bê này dài ngoằng! Ngực làm quâ nò, mông quá cong, trông phát ghét.

Nhưng đến khi ông cho chúng tôi xem đèn con búp-bé cuối cùng làm một cô gái Thủ. Bộ áo chàm têu xanh dò, vải cái vòng mạ kẽm deo ở tay và cđ. Tự nhiên tôi trông thấy vui mắt. Chính ở đấy chúng tôi nhận thấy bộ áo dà gõ lại bao sự khuyết điểm của cái thân hình con búp-bé.

Nhà loại búp-bé của ông làm, ông tóm tắt bằng một câu :

— «Người» mình chưa thè làm búp-bé được.

Nếu theo người Pháp làm búp-bé, nghĩa là cho mọi người được thấy một đứa con nít bù bão đẹp, da dê hồng hào, đôi mắt linh lợi thì it ra phải đủ máy móc tối tân như của họ.

Không làm được như thế, chỉ bằng lát quần áo mà che dậy chỗ vung vè của ta. Nhưng quần áo, áo bồng cho búp-bé mặc thế nào?

Mặc áo dầm, thế thi mất cả vê An-Nam. Hay cho mặc những lối bình thê về màu sắc, Chân tay, áo hiệm thời, thi đấy ông coi cõng

BÚP-BÉ NHẬT



BÚP-BÊ NHẬT

TRONG MỘT SỐ SAU GRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT

XẾ HIỂN BẢN ĐỌC

một tiếng cười dài

(nguyên do tiếng cười ấy là ở

TẤM LÒNG PHẢN UẤT
GHEN TUÔNG CỦA DÀN BÀ

nhiều người đàn ông đã tìm hết các

MƯU THÂN CHƯỚC QUÍ
để đổi phó mà vẫn không
— thè nào tránh được —



BÚP-BÊ VIỆT-NAM : Ông Tiễn-sĩ tháng tám

vẫn « lối » cái vung vê bên trong ra, Cho mặc quần áo Thủ, Mán, cói, dẹp hơn, nhưng tôi thù không có cái màu Việt-Nam...

Tài liệu để làm búp bê đã thiêu, vật liệu cũng thiêu, sự cầu thả và vụng-về của thứ làm đồ chơi ở đây, ba điều đó mang cho nghề làm búp-bé Việt-Nam sự khó đạt được ý mình.»

Nhưng ý kiến trên không phải là quá đáng. Chính kẻ viết bài này một đời kinh đã định làm thử loại búp-bé Việt-Nam. Nhưng sự thất bại cũng gieo vào tay, bởi một lẽ dễ hiểu là sự lanh nghe của người thợ nước nhà về cái công nghệ này không có, lại chẳng được giúp sức bởi máy móc, nên dù có tìm thấy được cái đẹp mà cũng phải bỏ tay ngồi mà ao ước hão.

Nhìn thấy những chi búp-bé thế-giới, ai có nhiệt-tâm với nghề này, cũng phải buôn.

MANH - QUÝNH

TÙ LỄ TOÁI BÀN ĐÊN LỄ GIA QUAN

người Tàu dùng búp-bé và nhiều đồ vật khác để xét chí khí con trai mình

**CHỖ CHU CHÍ CỦA
NGƯỜI XƯA VỀ VIỆC
NHI-DỒNG GIÁO - GIỤC
SỐ - BÀO**

Đối với việc giáo-dục ở phương Đông ta xưa kia, trước hết là việc nhi-dồng giáo-dục, một cái khuyết điểm là không có nền phô-thông, không có phương-pháp nhất, tự mình cũng đã nhận thấy rồi. Nhưng có nhiều cái chinh các nhà giáo-dục đều đã công nhận dù là tết-toái thật, i-mi-lát, mà ở trong thực ngụ có nhiều ý nghĩa về sự giáo-dục nhi-dồng rứt chư chí. Sau đây hãy đan cù về việc nhi-dồng giáo-dục của người Tàu.

Gì là nhi-dồng giáo-dục, nhưng chỉ chú-trọng về con gái, cái ý-kien người xưa làm sao lại trọng nam khinh nǚ như thế, lùn nay đã có nhiều người bàn nói đến rồi, tôi không cần phải nhắc lại và nói thêm ra nữa, chỉ nói về việc giáo-dục con gái như thế nào mà thôi.

Đối với một con gái, ngoài sự trông mong để nối dõi tông đường, cõ-nhân lại đặt nhiều kỳ-vọng vào thân thể người con ngay từ khi mới lọt lòng.

Theo như cõi lỗ, trái hẳn với con gái, khi mới sinh ra phải đặt nằm dưới đất, con gái được đặt nằm ngay trên đường, lúc đã hơi biết chơi túa, thì cho chơi hàng thứ ngọc chương, có ý mong cho người con sau này lớn lên phải gìn giữ chau dồi làm sao cho thân thể được trong sạch không có vết xáu như hòn ngọc ấy.

Chẳng những thế, sinh được một con gái, cõ-nhân lại kỳ-vọng cho con sau này trở nên một anh hùng, một tráng sĩ, dem thân làm can thành hân-vệ cho quốc gia, nên lúc con vừa lọt lòng, do chính người cha tự mình cầm cái cung nhỏ làm bằng gỗ dừa và sáu mũi tên làm bằng cỏ bong, ăn mạc

phản dù chưa có ích gì, nhưng cái chí tình qui con yêu con mong cho con nén người, những người làm cha mẹ ai cũng tỏ ra rất căm sot sắng thủy thể như thế cả.

Do cái chí tình ấy, cõ-nhân lại bày ra hai cách rứt có ý nghĩa nứa trong sự giáo-dục con trai :

Một là lỗ « toái bàn 脫盤 ».

Tục này như ta gọi là « day tuồi tuổi tôi ». Hầu hết các nơi trong nước Tàu đều có tục này cả, mà có dã lùn đời lầm, tuy nhiên nó lại có một danh-từ riêng, nó thi gọi là lỗ « Thị-nhi 試兒 », nó thi gọi là « Qua-chu 抓週 » vẫn vẫn, nhưng đều có một ý nghĩa là muốn thí nghiệm xem chí khí đứa con mai san lùn lèn như thế nào. Theo tục thi đến ngày con sinh vừa được đầy năm, các nhà nghèo túng có làm gì hay không thi không biết, còn các nhà giàu có sang trọng thi đưa nhau làm nên một tiệc rứt linh đình, thường tổn tiền tráu, có nhà đến hàng ngàn chục không ít. Trước ngày ấy sáu sáu cõi bàn hành trai, viết thiệp mời khắp hè ban họ hàng. Đến ngày lại giữa nhà có kê mít cái bàn bày đủ các thứ đồ chơi của trẻ con như búp-bé nhỏ, và các thứ kiêm, chày, búa, cưa, chằng, ván ván, lóm laj, lõi dùi... những thứ đồ dùng làm việc của các hạng người trong xã hội mà làm bê đí, rồi do bố mẹ bay người vú ấp bê đưa bê đặt vào gữa bàn, cho nó được tự do thích lây cái gì, để đoán biết chí khí của nó và sáu lòn lèn sẽ làm như thế. Trong lúy ấy thi mọi người dự tiệc đều đứng vòng trong vòng ngoài để xem, hễ thấy đứa trẻ cầm cái gì là biền, biệu sự hay và sự sang-thãi dòi nhau reo mừng và tăng thường.

Tục này gọi là có ý nghĩa hay thi thực có, nhưng bảo dòi mà đoán biết được chí hướng của trẻ con vè

BÁ XUẤT BẢN :
**TIẾNG ANH CHO
NGƯỜI VIỆT-NAM**

CUỐN THỦ NHẤT
(méo Anh và bài thực-hành)
của
giáo sư
NGUYỄN-KHÁC-KHẠM

sách dày hơn 100 trang
Khô sách... 15 x 20
Giá bán... 0\$ 55
bán tại nhà in

TRUNG - BẮC - TÂN - VĂN
36, Bd Henri d'Orléans, HANOI
và các hiệu sách Hanoi

Có thể theo 161 báo-dâmn môt cuốn 0p.20. Xin trá tiền trước.
Mandat dû cho M. NGUYỄN-KHÁC-KHẠM, 36 Henri d'Orléans, Hanoi

mai sau thì không dùng. Vì chính
và nước Tàu, người ta đã thấy nhiều
cái đồi già trong những nhà làm
lẽ to-gi-hán cho con. Nhiều nhà
giáo sinh giữ tiếng, sợ đứa con
ngày dài, lỗ cẩm phai cái gì không
thích sẽ bị người ta chê cười, trước
ngày ấy làm sám một thứ gì có vẻ
là của nhà quan sang để nó cảm
cho quen, đến ngày nay trông
thứ ấy để trên bàn, đã quên mất
rồi lên cảm thấy ngay, rồi cha mẹ lấy
lại vui mừng, mọi người dự tiệc
đều khen ngợi.

Vết thí-nghiệm ấy cứ làm tự
nhiên thi không thấy mấy người
dùng như Tào-Bản dời Tông, khi
Bản dời tuổi tôi, cha mẹ thử cho
cầm cái thứ, Bản liền tay tâ cầm
bút, tay hứa cầm kẽm, khi cầm
quả nhân vật vỗ toàn tay, đã làm
thuya-tuồng lại làm dài-tuồng, di
dánh giặc. Còn như dời già thi
cô khi lai say râu cau chuyện buồn
cười. Nghiêm-thế-Phân đổi Minh
khi còn quyền thế hành dịch ở
triều-dinh, hiếm hoi mai mồi sinh
dùng một giao dời tên là Nghiêm-
Quốc-Quang, khi làm lễ toát-bàn,
các người nhà và vú bố muôn lâm

cho Thổ-Phân dược yui long làm
sản đồi kiêm nhó cho Quốc-Quang
cảm chơi trước một tháng, đến
ngày dem đặt Quốc-Quang ở giữa
nhà, quanh kiêm Quốc-Quang
phản cảm ngay lây đổi kiêm, ai
này reo mừng tan tung « cùm
âm » thực con nít, về sau sẽ là một
tướng tài, đánh hàng dẹp bắc, chí
lại là nót may tay lai cầm cù mà
không giờ lên, lại đổi xuống đất. Về
sau Thổ-Phân bi tội, cành phai xứ
tử, già sán bị tịch-một Quốc-Quang
như một người vùi đ坟 di trùn
thoát, ăn tránh một nơi, lớn lên vi
đòn kinh mưu sinh, phải lâm cái việc
đi nhật những chất bài-liết của
người và vật, trông thấy cái việc
làm hàng ngày của nó « một tay
đáp » người ta mới nghiệm ra cái cù
đóng « cảm kiêm » dùi cù của nó
trong khi làm lễ toát-bàn là thê đấy.

Hai là lê « gia quan 加 冠 » Sau
khi làm lễ toát-bàn, đứa con mồi
ngày mồi khôn lớn, cù nhân lại
chú ý đến sự giáo dục, trong
cái tuồi thiên chán lạm mạn của
nó, không một cái gi, một lúc nào

Tú xem tuồng bàn tay và lấy số Tú-vi lấy thi rất đúng

LẠI THỎ NÊN THẦY ƯƠNG, SÙ TRÚ DANH

Vay chỉ mua ngày ha thứ sách mới in lại lần thứ hai đây.



1) Sách dạy
xem tuồng
bàn tay và
chữ viết theo
lối Âu-Tây.

Có 200 hình vẽ
sách dày 219 trang
lớn, đã in lần
thứ hai. Giá \$550
do MONG-NHÂN
thuật

2) Sách dạy lấy số Tú-vi theo khoa học (chi nam)
đã in lần thứ hai NGUYỄN-CÔNG-CHUẨN soạn, có thêm cách
đọc số Tú-vi trong một giờ. Giá 1p 20.

4 TÍ	5 NGO	6 VI	7 THÂN
3 THÌN		8	
2 MÃO		9	
1 ĐẦN	12	11	10

Có 100 hình và số day tính số Tú-vi rất đúng lại có cách
phiết học khoa học để số sau thi làm sao tránh được và tôi lài được
tôi mài. Xem thêm 0p 20 trước.

(Nếu cần Tú-vi xem tuồng, tưống, gõi cảng
mới luyt trước 0p 05).

Đã mandat tricroc là cao 06 2 buon là 3\$02. Nếu gõi linh tưống
Mai buon (kỷ thi) thi 3 cao có trả hoa hồng.
Gõi the poemunusunstiched thi thi kinh huu vay: NHAT-NAM THU-QUAN—19 phố hàng Diệu, Hàng

BẠU KHÔNG, AI DÁM MỎ MÙNG CHUN VÔ?

Hình như có nhiều bà con xú
Bắc ta trưởng Nam-ký không có thể

Lại bạn Văn eay nghiệt đáo dề
chẳng phải ai muốn thi cũng có thể
được: xô, cõ, võ, ô, rõ,

nhà thơ Thượng-tần - thi, hiện
đang số đầu trê ở hặt Vinh-long
bay giờ.

Những người ấy suy nghĩ lý do
thể này: Xứ Nam-trung ta cầm tinh
âu-hoa và chuyên trị tân-học dâ
lâu ngày, chắc hẳn cái thủ ngâm
vịnh ngày xưa dâ quên bõ cả rồi,
không còn ai ham thơ sinh thơ
nữa.

Sao tại không!

Lúc nào trong Nam cũng có thơ
hay, và những người tài nghệ thô-i
xao như Trương Bá, Kháng cầm
nhắc lại thuở xưa làm gi, nói ngay
cận đại, Nam-trung có thiền gi nhà
thơ đại-tài như Đỗ - Chiêu, như
Hoc-Lạc, như Nhieu - Tâm, như
Phan - văn - Tri, như Tôn - thô -
Trường v.v... đã để ra lâm giай
tác, năm xưa tap-chi Nam-phong
chẳng lục đăng và ai đọc chẳng
phải thán phục là gì?

Đến nay phong trào thơ mới nổi
lên, cũng có lâm ngòi bút tài hoa
lỗi lạc. Nhưng mà thơ cũ vẫn giữ
nguyễn đặc-sắc của nó, không
giảm chút nào.

Các nhà sinh thơ cũ, hội thành
thi-dân ngâm vịnh với nhau là sự
thường tbầy. Các bài vẫn có muc
văn-iyenn và hay tõ-chức những
cuộc thi thơ, theo sở thích của
phản đông độc-giá.

Nhân tiện, tôi thuật một chuyện
thi thơ cũ tú-vi cho các bạn nghe.

Còn nhớ năm dã lâu, một nhà
báo ở Saigon - hính nứu bạn đồng
nghiệp Luc-tinh Tân-vân — mõ
cuộc thi thơ với một đề-mục rất
lang lõi, ma kết quả người chiếm
giải nhất lại là một vị hòa-thượng
mới kỵ.

Đó bài là câu bài này:

Trống treo, ai dám đánh thằng,
Bản không, ai dám mỏ mùng chun
võ?

Vậy mà cũng có dân mấy trăm
bàu thi. Kết quả, bài quán-quán
của ông sư chùa Bồng-lai ở Chợ
Lách. Hội đồng châm thi — trong
ấy có cụ cù Phan-kế-Binh dáng
tiếc — cho tám điểm, lấy quán
quán và phè: Lời lẽ thanh thoát, ý
tứ dều dù, dùng chữ chín chín:

Nao phái lài dán dây xô

Thuận tình truóc nết bài noi có
Có cho ném mài trao dái dánh,

Khóng bảo sao má vén của vò,
Mảng sướng, kè gi thán lèng Nghĩa

Ham vai quên ráo sụ dâm ô
Thói hư Thuần Thước xưa còn lạc

Bát chước làm chí giồng nhảy rõ,

Một lần hi khác, với đầu bài là
câu đầu bài: « Ngón quát kỳ thực,
bất khả lận tin » (Nói quá sự thật,
chẳng nên tin hết), được giải nhất
lại là một nữ-thi-nhà, lây hiệu là
Quy-gian, thế mới kỵ. Nhờ bài của
cô, có hai câu thực, không phải là
không tài tình :

Mười voi nấu chảng đầy tó xáo
Bốn ngựa theo chi mệt bánh ché

Các bạn thíc nghe bài « Lang gá
gáy cầm hoài » sau đây, nếu hào
không phải là một bài thơ hay, thi
tôi không biết thế nào mới là thơ
hay nữa.

Tiếng gá xao xác giục bên tường
Trên gối xui người dạ ngôn ngang

Ngày tháng mai mòn đội má trăng
Nước non deo nặng lâm gán vắng

Tánh chim môi cánh bay vè ô
Kiếp ngựa tù chán lại nhớ đường
Thổi tái cuộn đời còn thế thê,

Lam trai chí giỗt tre láng.
Đây, ai bao xú Nam không thơ?

Sau bài các ngài nên biết mười
tác « Khuê-phụ-thần » vẫn truyền
tung trong nước lân nay, không
phải của bà Phi nào như nhiều
người lâm tuồng; chính là của

Làng thơ trong Nam hay chơi
thứ thách nhau ngâm vịnh với
những vần khúc-mặc, gần như
'thành-ngữ'. Ví dụ :

Lò, mó, lo, cho, trò.

Ôi, thôi, rồi, nỗi, xôi

Chá, vâ, la, ma, là
Voi, mồi, cõi, rõ, thoï, v... v...

Khi một người ra đê thơ cho các
bạn, mà bao lâm ván « Tứ-Thứ
quay Tào », tức là những vần voi,
mồi, cõi, rõ, thoï; vì có một bài cõi
thi vịnh Tứ-Thứ quay Tào với nhau
vẫn khắc mắc ấy.

Với bốn vần xô, cõ, rõ, ô, rõ, dã
nói trong câu chuyện thi thơ ở
đoạn trên, thô-xa dâu cõi người
lamin một bài truyền-tung.

Ấy là ông Nhiều-Tâm, tức Đỗ-
minh-Tâm, người sinh Vinh-long,
một nhà thơ lừng tiếng ở Nam-ký
cũi triều Tự-Đức.

Một hôm, có người muốn thử tài
ông, ra đê thơ bằng các phong-dao
sau này và hạn vần xô, cõ, rõ, rõ;

Đại la chảng mõi thi mai,
Chảng trong tháng chạp, cõng ngoái
tháng giêng.

Ông Nhiều-Tâm ứng khẩu đọc
ngày :

Bảy đê trống già khéo gieo xô
Chảng chày thi kíp với chí cõ.

Ngày kia biau no duyên dâu láng
Đông cuội xuân dâu lê bêu rõ

Có thuở chum cưa nâm ó thuer
Lo chi song hanh bac can ô

Gót thênh lân châm chòi ta vây
Cho gióng chum Thanh, gióng khay

rõ.

Hai câu bài tám, tác giả dùng
diễn lầy trong Kinh Thi : Si ngà u
thanh ngung » và « Thuần chí bài
bén ».

X, Y, Z,

Ma cà-rồng

II

(Tiếp theo)

Hồi đó tôi không nhớ rõ là năm nào — lời cụ N. L. — tôi nhắm vi di phuc dát cho một nhà giàu ở tỉnh kia, có lần mò lén chơi già-huynh ở chúa Văn-Chẩn, phố Nghĩa-lộ. Anh tôi và những người ở lán-ean, một hôm có chi cho tôi một người đàn ông da có tuồi và béo rỗng đỗ là ma cà-rồng. Thoại: dẫu, tôi không tin, nhưng sau họ kể chuyện cho tôi thi mới biết rằng những người có ma cà-rồng có nhiều kí ẩn trên người trót ở trong thân, trong xóm; ngay ở quanh vùng đó có người có ma cà-rồng mà làm đến chánh-tòng và lý-trường!

Hồi đó, ở chúa Văn-Chẩn, phố Nghĩa-lộ, có một đôi vợ chồng kia ăn ở với nhau mười tám năm trời chẳng làm sao, tự nhiên một ngày kia người vợ đột bỗng tinh bần nết đì, suốt ngày đêm chửi mắng chồng và sàm hòn thi bị bệnh liệt giường liệt chiếu. Người đàn bà ấy sờ rất dữ dội rồi mặt mày cứ hot đi, người chồng đêm đêm thức để thuốc thang cho vợ có cái cảm giác rằng vợ mình bị ma cà-rồng hút máu.

Anh ta đã còng rình thi một đêm kia thấy có một cái bóng đèn từ trần nhà bay xuống, anh định nhặt nhặt kí thi trong bóng đèn bao phủ gián buông, tịnh không có mồi cao gác, trừ người đàn bà ôm đau hốc hác nằm ở trên giường thỉnh thoảng lại nói mè, và cứ vào khoảng gần sáng, thì lại thét lên những tiếng rùng rợn như rồ hãi hãi đầu dồn lầm.

Anh chồng lúc lâm, lúc mờ sáng bèn di lục khắp gian phòng. Anh ta tìm khắp: vẫn không có gì là cá. Cái thấy ấy: con chó đen nằm ở lối gầm giường chui ra nhìn người đàn ông với đôi mắt ngạc nhiên, cắn một tiếng rồi tìm đường chạy trốn.

Người đàn ông có vợ ôm rùng mình từ đầu đến gót chân. Anh ta hiếu hít, hiu hắt; ôi vang vó lấy một con dao si-pär — một thứ dao ráo rắc của dân rùng ván thường dùng, có thể chém đứt một chỏng xu — anh ta chạy đuổi con chó và giáng hết sức chém vào cổ nó. Con chó chạy nhanh như bay, con dao chém trượt thành thử chỉ suýt vào cổ nó và làm rơi mấy giọt máu trên nền gạch.

Thì ra con chó đó — các bạn tất đã đoán ra rồi — con chó đó là ma cà-rồng hiện hình ra. Người ta sốt đố biết thế là vì, ngay buổi sáng rạng đèn hôm đó, ở trong lối xóm gần đó có một người đàn ông khi không bị sờ vết ở cổ rát to, máu me dâng lên, trông thật là gớm ghê.

Theo như những lời người dâng lầu năm vùng đó kể chuyện lại thì người đàn ông có giọng ma cà-rồng: Anh ta vẫn thường đi hút máu và ăn đờm đèn khuya. Đã mấy đêm nay rồi, anh ta thường đến hút máu người đàn bà ôm đau kia, và hiện hình ra làm con chó đeo như các ngài đã biết, chẳng may bị chém. Từ đó, con ma cà-rồng sợ va không dám bén mảng đến nhà người họ nữa: người đàn bà khỏi bệnh.

Q

Người ta thường kè chuyện ở trên những miền thương-du Bắc-kỳ rằng cái giống ma cà-rồng biến hóa thiên hình vạn trạng.

Lúc mới có ma cà-rồng, người có ma cà-rồng có thể hóa thành một cái bóng người thôi. Nhưng mỗi ngày một quen, một thời đì, ma cà-rồng có thể xòi hai ngón chân cái lên hai lỗ mũi mà bay đi lơ lửng ở lung chung trời. Lúc đã bay được rồi, ma cà-rồng rút hai chân ở hai lỗ mũi ra và tự nhiên ở hai lỗ mũi tời ra hai cái tinh xảo to bằng ngón tay, dài độ 15 phân, ánh sáng chập chờn như thè cái lửa ma trơi vậy. Hai cái tia sáng xanh đó trống có vẻ ghê lạnh và kỳ quái: Nó lèn, nó xuồng. Những người đi đường rùng rợn và đã từng biết nhiều về ma cà-rồng lại còn nói rằng moi khi cái tia sáng xanh đó động đậy nhưn, ấy tức là ma cà-rồng đã kiêm được mồi, nó đánh hơi thấy máu, mủ, thịt thối, xác chết bay rau đàn bà đê vậy. Chúng thích ăn những vật do bắn đỗ và chỉ có thè ăn những vật do bắn đỗ mà thôi. Cò lẽ ma cà-rồng cho những vật do bắn ấy là ngon nên không đếm nùn, chúng không kiêm ăn cả. Chúng có nhiều kí hóa ra có một lão xanh, có kí là con bò cap. Cò lẽ vì những biến thể đó mà có người cho con bướm ở Quảng-Nam là ma cà-rồng hút máu bà cụ già sắp chết chăng?

Ma cà-rồng một kíi đã kiêm được mồi thi bay là là xuống cái mồ, và lượn chung quanh một lúc. Khi đã xét rõ đó là những vật hôi thối — hoặc phân bò, phân lợn, xác chết, trâu bò chết hoặc rau dâu bã đê rồi — thi hai cái tia sáng dài ra. Có người đã từng mục kích một bữa «chéna» của ma cà-rồng thuật lại cho tôi nghe rằng kíi ma cà-rồng ăn như thiêu cái vòi rồng vào thòi vào thịt ra như cái bể iò rên. Trong kíi chung ăn như như thế thi chúng không trông thấy người đi lại ở chung quanh, nhưng người ta thi người ta trông thấy mà nhảy ra bắt nó thi coa ma cà-rồng vụt bay đi. Nhưng lúc ấy, súc nòi rất khỏe, nó bay rất nhanh, nó kéo người bám lấy nó để đồng ruộng, di qua rừng núi. Người ta bảo rằng nếu người nǚn được nòi cù bám hoai, không cho nó bỏ rơi mình thì kíi nó không súng mặt trời mọc, con ma cà-rồng tất chết.

Nhưng chuyện ấy íi khi thấy lầm — hay nói cho đúng thi không bao giờ có cả. Phân nhiều, người ta bị bô rớt ở giữa đường, hòn mè bất tỉnh và nhiệm khi những người dò bô ma cà-rồng truyền nọc cho là khác.

Hai chuyện ma cà-rồng ghê gớm

Lúc tôi đương viết bài này thi có một bạn, M. Nguyễn-thụy-T., — hiện giờ buôn bán ở hàng Đường — đến chơi nhà báo và trong kíi vui chuyện có thuỷ lôi hai chuyện ma cà-rồng — hai chuyện mà ta có thể



tin chắc lầm vì chính hai chuyện này ông T. đã sống mội và ông đã nghe thấy một ở Sơn-la là chỗ ông làm vậy.

Hồi ấy (lời ông N. T. T.) tôi đương làm thư ký ở Sơn-la. Hàng ngày vì công việc bắt buộc tôi vẫn phải mặc quần áo tầu và cầm dao đi khám xét hàng hóa của những khách dì qua đó. Nhiều người làm ở dưới quyền tôi hối dò có nhiều người Thổ; trong số những người Thổ đó, có một anh tên Thành thoảng vẫn xin quét vòrion cho tôi, anh ta thường hằng hả luôn luôn ở quanh tôi. Nhiều người quá quyết rằng anh ta có ma cà-rồng và chắc có ý định giây đây, nhưng ba nhiêu lời bàn tán, tôi đều không để ý, mà tôi chỉ nghĩ rằng anh chàng ấy sở dĩ dì lại nhả tôi luôn như thế chỉ là vì anh ta muốn xua hồn giopping rau cài và các thứ rau khác để về giồng giọt.

Một tháng, hai tháng qua, không xảy ra chuyện gì lặt hối, tôi vẫn làm ăn như thường, nhưng bối vi cuộc sống hàng ngày của tôi chất vật quâ — nêu không mun nோi là nguy hiểm — một buổi kia tôi bị cảm và luon một tuần lễ tôi sốt mê sốt mệt không biết gi hết cù.

Tôi hối ấy thuê một cái nhà nhỏ ở chung với một bạn đồng sự, anh L. H. T. Hai anh em ở với nhau, tôi óm, chỉ có một mình anh L. H. T. Trong nom sán sóc.

Mãi vè sa nay khôi hện, những kíi nhàn rỗi ngồi kè lại chuyện cho nhau nghe, anh thuật cho tôi hay rằng trong bắc ngày sốt nặng, cù vè dem, tôi thường lầm hồn luon mieng và thỉnh thoảng lai hét lên kinh khiếp lâm.

Ngay lúc ấy, tôi vẫn không lúc nào nghĩ đến ma cà-rồng — mà cả anh L. H. T. nữa. Cho nên bây giờ tôi vẫn chịu rằng ta mà nó làm u mè ám chướng, người ta là dùng lầm. Tôi, chính tôi, tôi đã bị u mè ám chướng suốt trong một thời kí, cái tên thòi kia hằng ngày vẫn được ty do dì lại hồn tôi. Tôi không nghĩ nó, duy tôi có nghiệm thấy một điều này là mất tên Thòi nòt gian, hay nhìn trộm. Nò cù di di lì lại quanh chỗ tôi nằm, nó nhìn những vết lở ở người tôi — bối vi tôi sốt dữ dội quá nên cả người phải lở lèn — với một sự thèm muốn không thể được... Như thế, một thời-gian ngắn, Xáy một đám kíi, bạn tôi anh T. nữa đem sực tinh giác hóng hét lên một tiếng: anh ta vừa thấy ở trong gian phòng tôi ngù một cái bóng đen di di lì lại ở chung quanh giường nằm của chúng tôi.

Cái bóng ma đó vụt biến di, nhưng đêm sau, đêm sau nữa, vào đúng giờ đó, cái bóng ma đó lại hiện lên ở gian phòng, anh T, thu hết can đảm vào hai tay đén đem thi bò rinh lúi cái bóng ma đeo lên cầm lây con dao si-pär ở đầu giường ném thực mạnh vào cái bóng. Tôi tinh giác. Ngay lúc ấy, chúng ta bắt điem đón nén lèn soi thi thấy con dao đâm qua màn lèn rách một mảng rất to và bò xuống một cái đèn hoa kí mà chúng tôi vẫn rong lèn đê đèn; cái đèn ấy vỡ tan ra tung mảnh. Không còn hồn via nǚn, anh T. kè lại che tôi nghe. Thi ra anh lại vừa thấy cái bóng đó hiện lèn và chấn chấn, chấn chấn lầm, không mơ hoáng gi hết, anh nhìn rõ ràng thấy con đòn đồ đê dâm vào cái bóng đen nøy, nó đưa tay ra đố.

Hôm sau, chúng tôi đem việc đó thuật lại với y-sĩ L. V. T. và tin đó lan khắp vùng.

Y-sĩ L. V. T. không tin lời nói của chúng tôi nhưng sau nghe thấy câu chuyện của anh L. H. T có vẻ quá quyết tâm. Y-sĩ T. cho gọi ông thò quét vúon của tôi lại, thi - bấy giờ tôi hiccun rõ như việc xưa xá ra khỉ này - tên thò đó đã cho y-sĩ T. xem một bản tay có một vết dao chém, hiccun máu đọng!

Lúc đó, chúng tôi mới ngã ngửa người ra, nhất là tôi viến tận lác do tôi mới thực biết rằng tên thò là ma cà-rồng. Hắn đã lôi tôi chặc là đê xem xét xđa thế vây. Bao nhiêu lần nó đã định hại tôi, nhưng số dì không thành công, cứ phải quanh quanh quẩn quẩn & cặng giùng là vì cái lỗ tôi nằm ngù bao giờ cũng vẩy, tôi cũng dê giao kèo ở trên đầu giuong tôi.

Ma cà-rồng có một cái sọ nhất đời: do là những dò kim kíh vây!

Theo những lời người ở những chốn dèo heo hút gió về kinh ta kẽ chuyện lại thì giống ma cà-rồng nay còn sợ một thứ nữa: Đó là cái vó.

Cho nên ở những chỗ nào có ma cà-rồng, những người thực cần thận thường mua vó để luồn luồn trong nhà: Hễ trong nhà chẳng may có ông già bà cả bị đau hoặc trẻ con dỗ trời, trái gió thi họ căng vó ra ở trước cửa nhà và họ tin chắc rằng nếu ma cà-rồng có muốn vào nhà chẳng nữa mà thấy vó chờ ra như thế cũng phải tìm đường lầu thoát. Ông N. T. T. lại nói tiếp:

Sau khi đã khỏi bệnh, một hôm, tôi nhận có việc vào chơi cụ quán đạo C. V. O. ở chàu... cụ có hô thăm tôi về việc ma cà-rồng làm. Tôi nhất nhất kẽ lại những việc đã qua mà tôi tưởng như mới xảy trong myself con ác mộng.

Sau khi trè nước, cụ O. nói với tôi một câu chuyện trâm phảm trâm đúng sự thực:

Tôi ôi trên này đã nói đến cho nên những chuyện ma cà-rồng như thế, tôi biết lắm. Ma cà-rồng, nói cho thực ra ít dám hại những người có oai danh, kẽ cả những quan chức làm ở các công sở nứa. Chắc ông mới lén mần việc ở đây không biết rõ chúng nó đó

thôi. Chẳng lâu gi, vừa năm hoặc vài tháng, ông sẽ có dịp chứng kiến một cuộc bắt ma cà-rồng của tôi. Tôi sẽ dê cho ông xem nhiều cái lỗ vê ma cà-rồng lâm, nhưng hôm nay, nhân lúc hai ta cùng nhau rồi, tôi xin kẽ cho ông nghe một chuyện ma cà-rồng ở chàu đây mà người anh hùng trong truyện - ấy, nói thê cho vui! - người anh hùng trong truyện là tôi vây.

Không lâu đâu. Truyện mới xảy ra cách đây bốn, năm tháng trời thôi. Đó là vê tháng chín, tháng mười gi đê, giờ ở rừng thời lạnh lâm ma cà ngay chí tôi, mura phún rết cảm cảm như thánh đến xung tuy người ta vậy.

Nhà X.B. đã mấy hôm nay nặng mặt bầu không-khí ú-buôn; yêchồng X.khôc ra khóc vào vì dứa con một của lão, lén tam tuồi, dương yên dương lành châng lâm sao bông lén một con sói rái dứ-dội rồi cứ mè-man đi dâ hon một tuân lê nay. Thuốc thang chữa chảy dê vó hiện. Thịt dứa bê rroc dê trông thây; dêm dêm nó lén chưng kinh hoảng và khóc thét lên.

Đã đến lúc thắt - vọng hoàn - toàn, X. một hôm khóc lóc lén trình tôi rằng nó nghĩ rằng con nó bị ma cà-rồng lâm và nội trong thôn ấy, nó nghĩ nhất cho con mụ N. T. S. vì mụ này, cả thôn ai cũng biết mụ là ma cà-rồng.

Nghe lời khai của X. xong, buỗi chiều hôm ấy, tôi cho gọi con mụ N.T.S. lại. Thi vừa hỏi một dòi câu, mụ đã giây dây-dây lén và thê sống thê chép rằng đó là người ta thù ghét mụ nên mới đê vây đê vâ cho mụ vậy.

Mụ khóc lóc, mụ kêu ca, nhưng taoáng qua tướng mỵ, tôi đã biết rằng mươi phần mụ không phải bị nghi oan cả mươi. Tôi bèn quát linh trói giật cánh kẽ mụ lại, buộc vào một cái cọc tre và tôi truyền cho đánh mụ kỹ cho đến lúc mụ khai thực tình.

Cuộc khảo ma cà-rồng bắt đầu.

(kỳ sau đăng hết)



MẶT TRẬN Ở MIỀN BA-NHĨ-CÁN CÓ LAN RỘNG THÊM CHĂNG?

QUÂN HI-LAP SẼ PHẢI đương đầu với quân Đức-Ý ở cả hai mặt trận chăng ?

Trong cuộc thế-giới đại-chiến 1914-1918 cũng như trong cuộc Âu-chiến này, các nước nhỏ ở bán-dảo Ba-nhĩ-cán cũng không thể nào tránh khỏi bị tàn phá vê nạn binh-hỏa. Trong cuộc chiến-tranh truở từ 1915 đến 1918 ròng rả ba năm quân đồng-minh Anh, Pháp ngoài mặt trận trêz đất Hi-lap lại còn phải đương đầu với quân Hung-Âo, quân Bảo và quân Thổ-nhĩ-ky & mặt trận miên Đông Nam Âu-châu. Các trận lực-chiến thi xảy ra ở miên-xứ Albanie, miên-xứ Macédoine đến Salonique, mặt quân-cảng trên bê Egée mà các nước đoc-tài trong x-truc vẫn ngô là một nơi cùn-cùn của thủ-quân Anh ở miên Đông Địa-trung-hải. Ai có ngòi đầu, bao nhiêu su-doan bộ binh, quân leo núi và các đội soi-men đê tuc là hưng-bin, eam-tu của Ý đã bi phâ ta và lui vêx Albanie. Hiện nay quân Hy vẫn giữ thế-công và đã chiếm được gần nửa Albanie gần đây, quân Ý mây lấn phan-công dñ-dột lâm sau gần do chinh thu-tuong Mussolini thản ra mặt trận đoc-chiến đê kich le quân-sĩ mà vẫn không có kết-quả gi, quân Hy vẫn giữ vững phòng tuyến và vẫn từ từ tinh môt cách chắc-chắn vê phia Tây Albanie đê định chiếm Valona, Tirana v.v...

Ngọn lửa chiến - tranh sắp bùng thêm to ở Ba-nhĩ-cán

Từ sau khi Bảo-gia-lợi dự vào hợp-ước tam cường, chinh-phu Sofia đê cho quân Đức từ Lô vượt qua đất nước mình đêng dông các nơi hien-vy ở bêng-giới Bảo-Hi, thi tinh-thê ở bán-dảo Ba-nhĩ-cán bêng them nighim-trong.

Ngọn lña chiến-tranh vẫn cháy ở Albanie lai có cơ sáp lan rộng ra cả nước Bảo và miên đông bắc Hi-lap và Thổ-nhĩ-ky nra.

Ta đã thấy Ngoại-tướng Anh M. Eden đã vội-vàng phái từ Luân-dòn đap phi-cơ di du-thuyet khap cả miên Trung-dong, Cận-dong và Ba-nhĩ-cán vê Cairo, qua Ankara sang Nhâ-diên và mới rồi lại bôi-kien vê Ngoại-tướng Thô ở đảo Chypres. Thay Đức đã kéo được Bảo vào phạm-vi thế-lục minh, Anh lo cho thanh-thê minh ở miên Cận-dong nêz phải kip vận-dong vê Ngoai-giao và hành-dong vê quân-sự đê giif láz các nước đồng-minh như Thô và Hi.

Hiện nay các nước nhỏ miên Ba-nhĩ-cán trước thuộc vê «liên đồng-minh» và cùng cam-doan không

MUÔN ĐƯỢC CHỐNG GIẦU, MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG - PHÁP

hè xâm-lấn nhau và vẫn hợp-tác chật-chẽ để duy-trì hòa-binh miền Đông-Nam Âu-châu, đã chia làm hai phe: một phe thi' bì sát-nhập hanh hoặc thuộc phạm-vi th' lòi các nước trong « trục » như Áo, Hung, Tiệp, Slovaquie, Lô, Bô, còn một phe thi' thân Anh như Thô và Hi-lap. Chỉ riêng có Nam-tu lập-phu chiếm một phần lớn nước Serbia xưa ngay từ thời-dùi chua rõ-rệt vì còn lưỡng-lự chưa biết theo bên nào. Tin sau cùng ngày 22 Mars, nội chinh-phủ Belgrade, dưới sự ủy-nhiếp của Ba-linh, đã định sẽ dự vào hợp-ước tam-cường nhưng không chịu nhượng-trách-niệm nặng-nhẽ về quân-sự nghĩa là cương-giới đất-dai của Nam-tu được các nước trong hợp-ước cam-doan giáp nguyễn-en, Nam-tu không dẽ cho một quân-dội ngoại-quốc nào di qua đất mình, và không phải giúp các nước dự vào hợp-ước về quân-sự. Nam-tu chỉ nhận cho chở chiến-cụ và các người bị thương qua đất mìn. Trái lại Đức hứa đến khi cuộc chiến-tranh kết-liệu, lò-chéc lại Âu-châu thì sẽ dẽ ý đến nguyện-vong của Nam-tu muốn có một hải-cảng trên bờ Egée. (Hiện nay Nam-tu chỉ được quyền dùng hòn-hòn Saloniqe như một hải-cảng tự do không thu thuế).

Đến nay nơi có lẽ trong khi Ngoai-tướng Nhật ở Ba-linh thi Nam-tu sẽ ký vào hợp-ước tam-cường theo những điều kiện trên nay.

Như thế ta có thể nói, Nam-tu cũng đã vi tinh-thể khó khăn của mình mà phải bỏ thái-dùi trung-lập, hợp-ước với các nước друг-nhau như Hung, Lô, Bô là Nam-tu đòi được hợp-tác một cách ngang hàng với Đức, Y. Đến thời, tại cõ tin từ mìn-đai lâm đến hai mìn-đai vạn quân Anh đã đồ bộ ở Pirénée đến Saloniqe và quân Anh này gồm toàn những quân lính có kinh-nghiệm về chiến-tranh, đã dự vào các trận ở miền Flandres và ở Lybie. Tuy tin này chưa phải là chính-thực và Hi-lap đã cải-chinh nhưng các giới am-hieu tin-tức ở Đức thi người ta vẫn tin chắc là có và vừa rồi ở Sofia lại cõi là một ít quân Anh nữa lại mới đồ bộ lên miền Saloniqe.

Với việc Nam-tu thay đổi thái-dùi và tin quân Anh đồ bộ lên Hi-lap còn quân Đức ở Bảo thi vừa tập trận vừa tiến đến gần biên-giới Hy ta có thể chắc rằng cuộc xung-dùi giữa Đức và Hi-lap ở mặt trận Thrace và Macédoine chỉ may sẽ hùng nô.

Khi quân Đức vừa tiến vào Bảo ta đã thấy mấy lần các nhà cầm quyền Ba-linh khuyên chính-phủ Nhâ-dien nên giangi-hòa với Y và có lòn Đức đã lòi ý đàm-dâm nhưng thái-dùi Hi-lap vẫn cương quyết kháng-chiến vì chênh chính-phủ Nhâ-dien đã thừa hiền-nếu Đức đang ra đùi-dùi giangi-hòa thi hồn là sẽ bắt Hi-lap phải chịu kém yế, nhưng bộ Y, tuy ở khắp mặt trận Albanie, từ khi bắt đầu cuộc chiến-tranh, Y không hề thắng, mặt trận nào và bị thiệt-hại rất lớn nhất là trong cuộc phản-công trong mấy hôm 9, 10, 11

Mars vừa rồi. Tốn bao nhiêu huyết hão, và khi-giới, dạn dược, Hi-mới chiếm được những nơi hiểm-yếu ở Albanie, nay bỗng chốc phải bỏ hết những sự thắng-lợi thi thật là một sự đau-dớn không thể nào đượ.

Có lẽ Đức muốn tìm cách giải-quyet việc Hi-Y một cách êm-dêm, nhưng nếu không xong thi Hitler đợi thu xếp cho xong việc Nam-tu lập-phu và yêu-long về mặt Thô-nhì-ký thi mới bắt đầu cuộc tấn-công vào đất Hi-lap.

Lúc đó, Hi-lap một nước nhỏ xíu, sẽ phải đồng-thời đương đầu với cả quân đội Y, Đức và hai mặt trận. Trước hak ke thù ghê-góim đó ai cũng trông thấy cái nguy-cơ của Hi-lap bị giày sêr dưới những gót giày quân Phá-xít và quân Quốc-xã. Lê tu-nhien là Anh đồng-minh của Hi-lap phải cho quân lính đồ bộ ở miền Saloniqe để giúp Hi-lap đương đầu với quân Đức. Vì vậy khi ta nghe thấy tin quân Anh đến Hi-lap, ta không lấy gì làm là vì đó là việc không chóng thi chảy sẽ phải xảy ra. Việc đáng chú ý hơn cả là những sự bất ngờ trong cuộc chiến-tranh Y-Hi-lap đây giờ và trong việc kháng-chiến của quân Hi-lap đối phó với quân Đức sau này.

Những sự bất ngờ trong cuộc chiến tranh ở Albanię.

Nhiều người đã lấy làm lạ về sự thất bại đau đớn của quân Y ở Albanię, tap-chi « Time » của Mỹ đã giảng giải iõ sự thất bại của quân Phá-xít trong số 16 Decembre 1940.

Tap-chi Mỹ đã gọi việc lui binh của Y là việc « bắt ngờ thứ sáu trong cuộc chiến-tranh này sau những việc bắt ngờ khác như cuộc thảng-tranh nhanh chóng của Đức ở Ba-lan, ở Hà-lan, Bỉ, Pháp, cuộc chiến-tranh ở Na-uy, cuộc kháng chiến của Phän-lan, cuộc lui binh ở Dunkerque.

Quân Hi-lap chỉ có những chiến-cụ thường và cũ rich, như súng trường, lưỡi lê, lựu đạn, pháo binh nhẹ và có rât ít chiến xa, trong-pháo và phi-cô là những chiến-cụ tôi tòn rái mạnh và rất cần trong cuộc chiến-tranh ngày nay.

Quân Y vừa đóng-hơn, vừa có nhiều chiến-cụ tốt.

Nguyên nhân thứ nhât trong cuộc thảng-lý của Hi-lap là địa hình trồi ở Albanię. Xứ đó là một miền núi non trùng-dập, trên bản-dô cũng không thè vẽ hết được. Các đường sá thi chỉ là đường xáu, rát ít và dẽ cắt đứt ở dưới đáy những thung-lũng hoang-vu các nhau bởi những bức thách núi rất cao.

Quân Hi-lap quen thung-thòi, nên do những đường hẻm mà họ đã biết iõ lướt qua các giây-núi rất nhanh. Họ thường chỉ tiến trong lùi-dém để cắt đứt đường giao-thông của quân Y và chiếm các dòn-nhô ở tiền-tuyến. Các khi-giới kinh-càng của quân Y không được việc may, vì khô chô đi qua miền rừng núi và sài người khô lồng mang theo nõi. Cõi khi vi những chiến-cụ nặng nẽ mà quân Y phải đóng yêng và dưới đáy thung-lũng gần các đường đi lại rất hiểm, còn khô nu-bô-binh của Hi-lap thi chỉ dùng mấy khẩu đại-

bác đặt lên đỉnh núi cao, iõ nấp ở sau đường núi và các bụi cây rậm mà bắn ra.

Vì cõi Hi-lap đều bao bọc những núi, nên người Hi-quen ở núi và ăn cõi it hon cõi người Y, chí môt lít bành-canh, một vài quả olive muỗi, một miếng phô-mát, một chén sữa dê, vải hông ruynh nho là đủ. Người Hi có môt lâm-lòng yêu nước rất hăng-hài lại quen sống khô-sô, nên dầu có khô nhọc, phải di suôt đêm không ngủ, họ vẫn vui lòng. Phàn-nhieu quân Hi-chi tiễn ban đêm và các công việc như dập-dường, sửa đường, họ cũng chỉ làm đêm không dùng đèn lửa giăc.

Các phi-cô Hi-lap tuy ít nhưng được phi-quân Anh giúp rất đặc-lực, nên có thê đê phả các quân đội Y tap-trung rất đóng-dặc ở trên các đường, còn phi-cô Y thi không thè ném bom vào quân Hi-lap rái các môt người, môt nơi trong các hêm-núi hoặc giây-một khoảng rộng. Phi-cô Hi-lap lại có thê phả các cầu-công trên đường và làm nguy-việc vân-tai lương-thuc và chiến-cu trong một miền rất nghèo-sản vật, còn phi-cô Y thi không thè cắt đứt các đường nhô và khéng thè ngán được những đoàn di bộ, ngua hoặc lừa và tần-luong-thuc ở trong rừng-núi.

Bại-tướng Papagos Tông-tu-lênh quân Hi-lap vira được Anh-hoàng tang-thu bộ-tinh cao qui nhât là môt vị tướng 55 tuổi, nguyên sinh-viên trưởng Cao-dâng quân sự ở Paris và môt cựu chiến-binhi Hi-lap ở các mặt trận Macédoine và Asie mineure. Tướng Papagos còn khỏe mạnh và có nhiều lich-duyet về chiến-trận và giữ chức Tông-tham-mưu quân Hi-lap, chính ông đã huấn-luyen cho sô-quan và binh-linh quen với cuộc chiến-tranh ở miền núi dô tõ là môt phương-pháp chiến-tranh rái có hiệu quả đối với môt kẽ địch có nhiều chiến-cụ tôi tòn.

Theo như báo « Time » thi Hi-lap động viên được 13-su-doan, nhưng chỉ có dû khí-giới cho độ mươi su-doan quân-linh mà thôi, phi-quân Hi-lap chỉ bằng môt phần-nam phi-quân Y và pháo-binhh thi chỉ bằng môt phần-mười của quân địch. Tuy vậy quân Hi-dai biết cách dùng các chiến-cụ đồ môt cách khôn-khéo và được địa-thể hiên-trò, khai-hà và lóng ái-quoc, lóng can-dam của người Hi-lap giáp súc-nhiều.

Hiện nay Ba-ha-ký và Anh đã gửi và dang sửa soạn gửi thêm nhiều chiến-cụ sang giáp Hi-lap, việc giáp đỡ dô cầu phái nhanh chóng-mô, có hiệu.

Hải-quân và phi-quân Anh cũng trợ chiến ở Hi-lap rất đặc-lực và thường đánh các hòn-cảng và thị-trấn ở Albanię và Y. Anh lại dịa ráng nêu phi-cô Đức, Y đánh phá Nhâ-dien môt thành phố có nhiều cõi-tich rất quý giá thi phi-quân Anh sẽ cung-cến ném bom xong kinh-thanh La-ma cõi Y.

Ta menh nhõ mién mà hi-en hải-quân Hi-Y đánh-nhau là mìn-mùi hõi 1915 quân Serbie đã phải lui trước cuộc tấn-công của quân Hung-Áo phả bộ cõi nhõ trọng-pháo, còn quân-linh thi mêt nhoc và gân-chết đối không mang nõi súng-ống nõi. Các đồ-vật và hành-lý cung những quan-om yếu —

thi chõ hàng xe-bò. Những toán-tào quân đó đã lui về đén mién duy-en-hai trước đảo Corfou và nhõ có hải-quân Pháp giúp sức nén mới chõ sang Corfou được và sau mới iõ chõ lại đón quân Serbie tiến lên mién Macédoine.

Từ đó đến nay hơn 20 tăm, chõc mién này cũng đã tiến-bô hon-trước, nhưng các núi non hiểm-trò và hoang-vu thi vẫn còn nguyên và rất hợp cho lôi-danh du-kích mà quân Hi-lap đang dùng để đối-phò với quân-phat-xit Y.

Cái chiến-lược đeo quâu Hy có thê dùng để đối-phò với quân Đức chăng?

Cái chiến-lược du-kích đó đã giúp cho quân Hi-lap đánh tan được quân Y nhiều lần trong vòng năm tháng nay, có thê đem-dém ở mặt-trận mién đồng-bắc dọc biên-giới Hi-Bô mà đia-thể khác-xa A banie, nén một ngày kia quân Đức sẽ tiến-công vào Hi-lap để cứu vân-tinh-thể

Đội quân Hi-lap tuy có can-dâm và thiêu-chien-thuc, nhưng rất ít và thiêu cả khí-cụ chiến-tranh, nén không được Anh giúp cho cõi về quân-linh và chiến-cu thi khô-lòng mà đương-dâm được với những toán-quân hòn-dâng của nước Đức quốc-xã hiện đóng ở Bô. Theo những tin-gián đây thi số quân Đức tiến vào địa-phận Bô và dâ-dau thành-hàm hõi ài bi-giới-Hy-Cô từ 300.000 đến 500.000 dâ-câ các su-doan thiêt-giáp, co-giới-hòa và lõi có nhiều phi-cô. Nhưng đội quân đó nghe đâu dõi quyền chi-huy của Thống-chê Yon List môt vị đại-tướng chuyên chi-huy các đội quân co-giới-dâm đã dù yêo cuộc chiến-tranh ở mặt-trận phia Tây hõi năm ngoái.

Hiện nay việc Bô dùi vân-hiep-ước tay-ha và thái-dộ Nam-tu-lap-phap đối với các nước đec-tai đã gey nên môt tinh-thể rái loi cho Đức ở mién Ba-nhì-cân. Tông-thống Hitler đã tuyên-bố không đẽ cho quân Anh dat chán lén Áu-lục và dâ-dau gപn Anh ở dâu cũng sâ-sâng chiến đấu, nhưng ta dám chắc các nhà cầm-quyền Đức đối với cuộc chiến-tranh Y-Hy chỉ có y muôn-dâm xep môt cách ôn-hòa mà khong muốn thi minh phâi can-thiet vào. Chắc Đức cũng khong muốn đẽ cho du-luân thê-giới phâi di-jng-hy đen viêt hai cuồng-quốc lõm, lõi phái dùng quân-lực đẽ ném môt nước nhõ anh-dung có thê sây ra đưọc. Nén thực số quân Đức ở Bô có 50 vạn thi môt số dô cũng dâ quâg hãi tài cõi số quan-của Hi-lap rõi.

Quân Đức chí lúe náo Hi-lap để cho quân Anh đõ bộ lén-dâi Hi thi môt hành-dòng.

Hiện nay cõi hê-giới đê dẽ đê đén mién Ba-nhì-cân là nõi mà người ta chõ là nay mai sê xây ra, việc hê-trọng cõi liên-can đêu cuộc Áu-chien. Trước tinh-thể này nay, người ta phái iõ hõi rời đây Đức đẽ dùng đêu quan-lực đõi phò với Hi-lap chõng hay là chõ dùng thanh-thể và các cuوت vân-dung ngoai-giao mà bât-nhõ Hi-lap anh-dung phâi hàng-phuc? Cõi thê Anh đõ cho quân-linh đồ bộ lén-dâi Hi-lap chõng hay là hõi khâng chien môt cách oanh-liet và dai-thang được quân đic, rồi cõi phái chõng chung môt số phan-dâm dâu-dôn vpon Phän-lan, môt nước nhõ rái can-dâm, đối với Nga-Sô-Viet hõi dâu-nam ngoai. Ở cái thê-giới cuồng-quay-thang công-ly nay vân-menh các nước nhõ đec-lêp thê rái là báp-béh!



Đại-tướng Papagos
thông-soái quân đội Hi-lap

Tóm thuật những kỷ trước. — Hải, một họa sĩ, lấy lầu dài Bayon làm khung cảnh và Champa — một thiếu nữ Cao Mèn — làm kiêu-mẫu. Hải ở một ngôi nhà nhỏ nhẫn với Champa và mẹ nàng, bà Phimeak. Chàng bao lâu Hải và Champa yêu nhau, Viết đến sự nghiệp Hải và Champa, Nhung sự tình có lẽ là làm cho Hải ghen Mỹ, một th ên-đe ráo « tân-thanh ». Trong kh gian gửi, Hải nhận thấy tâm-hồn Mỹ trái ngược với tâm hồn mình, anh chán nản muốn xa Mỹ... .

VI

Hanoi 5 October 193...

Hải yêu quý

Không phải là Mỹ không cảm thấy trong những ngày ở Siemréap, sự cách biệt của hai tâm hồn chàng ta. Nhưng Mỹ yêu Hải thì làm thế nào được. « Con tim người ta có những lý túc mà lý tri không sao hiểu được. » Mỹ yêu Hải, Hải đã yêu Mỹ, thế là Mỹ sung sướng lắm rồi, có sự lấy nhau em quan hệ gi. « Sợ và hóng chờ chỉ là sự coi chàm của hai lâm da ». Đời Mỹ cái tên cũ là: thời, còn sau này mặc kệ. Có lẽ sang Tối ta, thi người ta cười Mỹ ; người ta dày là một chàng con nhà giàu ở Haiphong bởi Mỹ đã mấy năm nay, nhưng Mỹ cũng chẳng yêu và cũng chẳng ghét. Người ta được: thân hình Mỹ đây, nhưng người ta có cảm đ rực trái tim Mỹ yêu Hải đâu.

Thôi, vội đóng ván tắt để Hải biết, dù sao Mỹ vẫn yêu Hải như thường, như thường.

Mỗi khi đi đến đâu, viết thư và gửi ảnh cho Mỹ.

Hai Hồi một nghìn cái
Kieu Mỹ

T.B. — À, đến cuối tháng này có cho phiêu ở vườn Rạch-thú, chắc vui lắm. Nghé đâu có cả cuộc tuyển hoa Khoa-ký. Nếu có thời Mỹ cũng dâng dâu cho voi.

Hải xem đ xem lại những nét chữ mềm mại viết trên trang giấy màu xanh lòi và thoảng hương thơm của thứ nước hoa đất tiễn. Anh không chờ Mỹ những câu vắn tha thiết này. Anh viết cho Mỹ rồi hồi hộp đợi. Anh tưởng sẽ nhận được dâng trang giấy đặc sít những lời nguyễn ria, hay oán hận của một người đàn bà thất tình. Trái nỗi. Thế này Hải còn hiếu sao được người đàn bà nứa (Hải muôn nón) nhưng thiếu nứ mới như Mỹ, chứ không phải tất cả mọi người đàn bà). Đoạn dưới này cũng vậy. Cái chủ nghĩa khai thác của cái nhanh dãy lăn cho kính hồn hết mọi hồn phán. Trước khi lấy chồng, yêu một chàng trai trẻ, yêu và không tiếc người yêu một tỷ gi ; khi lấy chồng thì viết giấy cho nhân tình rằng sẽ yêu chàng mãi mãi, mặc dù minh là vợ và sẽ là mẹ. Co thể lòng man họa thế được nữa không?

Hải nghĩ yêu sự người đàn bà, yêu thương những người chồng biến lành gấp phải có vợ như Mỹ; nhưng lòng kỵ lâm cho anh thấy nhẹ hanh người, như vba chát được mảnh nặng trên vai.

Hải đã mặc cho sáu mảnh và hàng hải của tuổi xô vào ngực tinh. Tai anh ? Tai nàng ? Sau những phút hối hận của буди đầu, Hải không lo gì cả, vì anh tin rằng sẽ lấy được

nhanh, thi sự gần gũi của hai xác thịt chàng trước thi sau cũng thế. Hải Mỹ thêm, anh biết không thể nào chàng sống với nàng suốt đời được. Nhưng sức quyền dữ của nàng mạnh quá ! Sao những buổi gần nhau, anh hối hận, đe lại phạm tội, và lại hối hận... Đôi lúc, anh cũng tự hỏi : « Sao với Champa thi minh giữ gìn, à với Mỹ, minh lại thế ? »

Hải Mỹ về Bắc, xe nàng, Hải càng hối hận. Má lầy nằng thi anh không dám. Anh viết thư cho Mỹ, và chờ những câu phản ánh, những lời trách oán. Tinh không!

Hải gấp thư bỏ túi di xông cầu thang, ngầm nghĩ : « Họ không hận fâm, thi việc gì minh hối hận. Mỹ bảo yêu ta suốt đời, chung tình với ta. Có thể tin được không ? Cũng có một số dân bà rất chung tình, nhưng nếu chẳng may duyên phận không thành, thi những người dân bà đã có tâm hồn cao quý như vậy, không bao giờ quên bốn phận làm vợ, làm mẹ. Rồi đời khai buôn, vui, họ chẳng nhớ và họ có quyền đến người cũ.

Còn, với một tâm hồn và thích những khoái lạc vật chất như Mỹ, thi sao có thể nói chung tình được. Họ chỉ có thể chung tình được với những cuộc vui khêu vũ, tiệc tùng, chợ phiên ở ớt, ở những nơi ấy người ta không biết đến cái vui cao quý của tình thần ».

Nữ Cử T士 Bayon

PHẠM KHANH PHẠM QUYNH VĂN

ANH HƯƠNG-KÝ

Nhiều tin vướng lộ trên khuôn mặt, cặp mắt, nụ van dức Phật tha thứ những tội lỗi qua ; những cậu bé măng sá, lén chín, lén mưới, cẩn ducus Quan-âm Bồ-tát ban phước cho ông bà cha mẹ, họ hàng.

Từng ái người cùng niệm kinh, tiếng vang lồng trong yên lặng của buổi chiều tà, rồi có lúc im phẳng phắc, tất cả cùng cùi rap đầu xuống.

Trên tòa sen, một pho tượng Phật to lớn, dấn chấn nóc chùa, linh thiêng với nụ cười vô tận. Bên cạnh, có nhiều tượng Phật nhỏ. Những ngón tay khẽ bồng lén, khép hông, gieo từng vết sảng lòng lanh trên mảnh thép vàng của các pho tượng. Mùi hương tỏa ra hoang thoảng, gợi lòng tin ngưỡng của chúng sinh, Hải cảm thấy trong giây phút cõng muôn di tu, vui với kinh kệ và mặc quách sự đời.

Anh lồng thiengo ra vẻ. Mấy mai chúa cạnh cong nhộn hoảng in lên trên trời mờ mờ tối. Trong cái quanh hồn của hoàng hôn, một mình trên con đường vắng, và thoảng nghe giọng huyền buồn khi tờ khò khò ở trong chùa yang ra, Hải nhớ đến tiếng cầu nguyện của người A-rập trong sa-mạc lùi mặt trời lặn : cũng những ngàn nha, cũng những vẫn : a... y a. la. pa ma... i... Cái cảnh trang nghiêm và mến mông áy ở trên mảnh bắc, dã bao lần khêu gợi chí giang hồ của

anh. Biết đâu, một ngày kia anh lại không được đặt chân trên đại dương hằng cá áy, cũng như khi còn đi học, dã bao lần anh hoài bão được xem « Sao Hỏa trên điện tàn Angkor ».

Hải thấy lòng se lại khi nghĩ tới... Anh tưởng tượng cẳng một buổi chiều như chiều hôm nay, trên sa-mạc mông mòng, một mình lúi thui, không yêu đương...

PHẦN THỦ BA

Trong phòng mờ tối, ngọt đậm dầu nhỏ biu hắt chiết sảng.

Hải tĩnh dậy, thấy trong người đau như dần. Anh muốn xoay mình nằm nghiêng nhưng vừa nhắc cánh tay phải lèn thấy đau nhức qua và buốt ghê người như cỏ ai xéo thịt. Anh rên lên một tiếng thảm thiết day đất thát vọng. Anh nhớ... hình như sáng hôm nay, đang đứng vêu trên thuyền lồng Bayon thì bị mưa ; anh với vầng thu xếp đồ dạc chạy xuồng dồn đòn đòn, nhưng trượt chân trên bậc đá, xanh ngà lún trênl trên cao xuống không biết gì nữa.

Hải lấy tay trái sờ sang tay phải, thấy có buoc thuốc ; sờ lên đầu thấy bằng bô. Anh cố sờ nhắc cánh tay phải lèn, xem có phải là bị gãy thay hại cùi đòn xoảng thôi, nhưng vùn họ vong. Anh đứng trước một sự thực tàn nhẫn, ghê gớm : cánh tay phải anh bị gãy. Cảnh tay phải của một họa sĩ gãy ! Hải sợ hãi cảm thấy tất cả mọi sự tan vỡ trong đời mình. Thế là hết, hết tất cả móng của đôi nghệ sĩ, hết tất cả múa xuân troi dẹp của đời niền thiếu mà anh vira bước chân vào, hết tất cả báy vọng của người mẹ già ở một xó lang hẻo lánh ngoài Bắc kia đang mong ngóng đưa con về khỏe mạnh béo tốt. Đời một nghệ sĩ có thể tan vỡ như thế được nữa không ? Thôi, hết cả梦 giang hồ, hết cả móng yêu đương. Thế là chết cả một linh hồn.

Nhưng giọt nước mắt úa ra chảy dòng dòng xuống má, Hải ngoác đầu vào tường, nắc lén tiếng khóc. Rồi thương minib, thương me, anh nghĩ càng tái thẫn. Những khi ở phà đàm ốm thế này, thi người mẹ đã vuốt ve, sờ sonda, dứa em gái dâng n้ำ thuốc thang. Những cái vuốt ve của hai bàn tay ràn rẹo của người mẹ già, sau nó ém ấm thiê, nó xoa dịu những vết thương trên da thịt cũng như những vết thương long lanh, nó công hiệu gấp bao nhiêu những vết thương long lanh. Lúc này, ôm nắm đầy, không người thương yêu, Hải cảm thấy tình mẫu tử quý giá vò ngán.

Champa ngồi khát trước bàn, dùng mũi kim, giòn giòn lại gặm Hải, đặt nhẹ bàn tay trên trán anh, khẽ gọi :

— Thầy.

Hải quay mặt lại, ngạc nhiên :

— Champa !

— Dạ, em.

(con nha)

PHẠM-KHANH

(1) Su

CÓ LÚC LOÀI NGƯỜI
KHỎI PHẢI LO
LƯƠNG THỰC CHẶNG

MỘT NGƯỜI CHỈ SỐNG VÌ ĂN CỎ

của QUÁN-CHI

Hắn không ai ngờ mấy ngọn cỏ non vẫn là mâm cơm, là ruộng lúa, là thuốc bắc của loài trâu bò, bây giờ lại có loài người sắp sửa thi nhau xen vào để dành ăn của chúng, nhận là một món linh-don ich-tho rất tốt!

Nhất là đối với những người có tuổi, muốn giữ sức khỏe cho bền và được sống lâu, có thể dễ dàng đi tới trăm năm hay là hơn nữa cũng nên.

Kỳ thật! mấy cây cỏ trầu bò vẫn ăn kia mà may trót nên món ăn được, mọi vị thuốc bắc cho người ta được?

Sao lại khêng! Tao-hoa sinh ra một vật gì ở trên mặt đất, dù một tíc cỏ, một vật hén đèn dầu cũng đều có công-dụng của nó, chỉ ăn thua ở người ta có biết chẽ-biến tim lồi ra mà lợi-dụng hay không đấy thôi. Biết dùng thì con rắn có nọc rất độc cũng hóa nén lành cho ta dùng làm món ăn hoặc trị bệnh tật. Không biết dùng thì mò than mò dầu lù-lù trước mắt cũng chẳng trong thừa.

Muốn cho tinh thần được yên óc và bệnh, lai khoe sức sống dai, thuở nay loài người đã bày về ra không biếng bao nhiêu thực-phẩm cầu kỳ, bao nhiêu phương thuốc bắc dường iốn kém.

Về khoản ấy, có lẽ người Tàu tinh-ranh da-sự bức nhất thế giới. Họ moi móc ra lỗn thử son-hào hải-vị đê mà ăn cho được tăng bồ khi huyệt. Nào sám, nào nhung, nào xuong để nái khỉ đặc, nào mát rắn hổ trăn gió, họ khéo tìm kiếm, khéo pha trộn lầm giống thực-vật động-vật đê làm ra những phương thuốc diệu-niệm ich-tho, dù đắt tiền mấy cũng không ngần ngại.

Kiểm-duyệt bồ 12 đồng

Bên Âu-châu cũng chẳng thiếu những thuốc bắc

KHÔNG CÓ CHI-DIỂM Ở ĐẦU CÀ

Nhà báo Trung-Bắc Tân-Vân

Nhà in Trung-Bắc Tân-Vân

CÙNG Ở MỘT CHỖ LÀ

36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi

(ngay đầu ngõ trạm trống sang) *

chứ không có đặt chi-diếm ở đầu cà.

Xin quý-khách chú ý kèo lâm lắn.

quý giá chỉ huy vương-công và nhà triệu-phủ mới có thể dùng. Gần đây, khoa-hoc lái phat-minh lâm phương phẩn-lão hoàn-dồng, ví dụ như cách tiếp hach khỉ cho người của bác-sĩ Voronoff. Mọi người muố tiếp hach, không tổn hại nghìn không xong. Vì những con khỉ ở tân thâm-son cùng-cốc Phi-châu, người ta ruồi được nó về biếu hach cho mình nào phải là dẽ.

Äy thế mà lão người, đóng cung như lây, vẫn da bệnh, vẫn chết giữa thời-kỷ cróng-tráng phân nhiều. Sao vậy?

Có người béo tai dời vật-chất vẫn-minh, nhân-loại da đục thái-sáu, sinh ra lâm bệnh-tật dì thường và ít kẽ được thợ. Người ta bèn xướng lên cách sống bằng rau trái, bồ hản thịt cá và ăn ở thanh-dam tu-nhiên.

Đã có nhiều người thực-hành, dường như họ nhân cách sống này thật có hiệu-quả tốt cho thân-thể và sinh-mệnh người ta.

Nhưng có một người Pháp còn đi tới xa hơn nữa. Ông bảo người ta muốn khỏe mạnh sống lâu, cần phải vận động thàn-thé luòn luòn, đến lúc tuổi già cũng vậy. Còn đó ăn chẳng nên làm động thịt cá đê dành, ngay rau trái cũng chẳng phải mua đâu xà xôi tốn kem, chỉ một bát cỏ non kia gồm cả lương ăn và thuốc bắc cho ta, không lỗn gi hết.

Q

Người Pháp ấy là ông Brandon, hiện ở Paris, năm nay 78 tuổi.

Với lại gánh xuân thu năng triêu hai vai như thế, mà người ông Brandon rất vạm vỡ, khỏe mạnh, da thịt hồng hào, chưa chắc mấy người đương đờ thanh-niên có thể bi kịp.

Mà tưởng ông ta tầm bồ những son-hào hải-vị hay là sám nhung quế phụ gi sao?

Quanh năm ông chỉ ăn cỏ. Luôn mười năm nay đồ ăn thuốc bắc của ông cũng chỉ có độc một vị là cỏ. Lại cũng không phải thứ cỏ hiem hoi quý là-gi đâu, chính là tuý cỏ rất tầm thường ở vườn ở bãi kia, chỗ nào nhà nào cũng thấy; thử cỏ vẫn nuôi sống đê ngựa trâu bò. Chính thứ cỏ ấy, mỗi ngày hai ba bát ông ăn, mà được quác-thước, đồ da thẳm thịt, người ta gọi là một ông già lùn nào cũng xuẩn xanh «Un vieillard toujours vert!».

Ta thử xem đại khái cách sống của ông bằng ngày thế nào?

Sáng sớm nào cũng vậy, mặc dùn tuổi già, ông bước chân khỏi giường là tập thể-thao và đi bách bộ một lúc cho dân gân cốt. Rồi ông mang chiếc bira cao cõ ra cáo xén khắp lượi trên sân cỏ non ở trong vườn rộng của ông.

Việc ông cáo cõ tức là việc người ta gặt lúa trồng cây hàng ngày để lấy hoa lợi, lương thực.

Vì những ngon cõ non vừa cắt tinh sương, chính là một bửa diêm tam bằng cà-phê sữa của ông đấy.

Ông rửa tay nắm cõ ráo sạch sẽ, thêm vào một vài bông hoa, bồ chung trong cái chén lớn, và trộn với đường cát. Thé là ông vừa đi dạo trong vườn, vừa cầm thia múc lấy cỏ ấy mà ăn, rất ngọt lành y nhí.

Theo ông, một bửa diêm tam như vậy, vừa lành vừa bồ, rất thích hợp với thè-chất một người già non đã cắt trong vườn nhà, khi trộn với dầu, khi trộn với đường, ngoài ra không có món nào khác.

Ông nói một cách rất vui vẻ, tự đắc:

— Sau bảy năm lão theo cách sống toàn bằng rau trái, giờ đã tập quen, ăn được tới 75 phần 100 cỏ, chỉ có 25% là các giống rau khác. Nhưng chỉ trong may mai lão sẽ ăn toàn cỏ trộn đường cát mà thôi. Từ ngày lão sống bằng cỏ đến giờ, Trong minh thấy thư-thái khỏe-khoắn là thường, không khi nào biêt bệnh tật là gì; sự tiêu-hoa rất điều-



Thực-phẩm mỗi ngày của ông Brandon chỉ có toan cỏ là cõ.

hỏa, đêm ngủ một giấc ngọt lành đến sáng. Mỗi ngày làm việc lại-hoa-châm chí, mất cả những cái uể oải ngai ngàng mươi năm về trước.

Tỉnh ra mỗi ngày ông ăn chỉ có hai phát-lăng. Ấy là chỉ tiêu vào đồ già-vi, còn cõ thi săn qây nhà là vườn, chẳng mất mít xu nào. Mỗi ngày thực-phí có bấy nhiêu mà được ăn ngọt, ngù yễn, sicc khét, hết riết hết súc. Chẳng bù voi những

người trong 24 giờ đồng hồ, tiêm mía mũi thuốc bồ và ăn bieldi mấy thực-phẩm cao quý, mà ôm ấm vẫn hoàn ấm yếu.

Thú vị nhất là quanh năm, chẳng bao giờ ông Brandon phải bận lòng lo nghĩ đến vấn đề lường-thực, hay chịu ảnh hưởng về thời-giá gao cùi cao hạ như nhà người ta. Vì cõ săn cõ că vườn, mỗi ngày ông tự cắt lấy mà ăn, tha hồ non mềm tươi tốt.

Tuy vậy, ông cũng tích-trữ năm ba bòm để dành, phong những mùa nắng gắt mưa dầm, bối cõ không tôt, ông săn cõ non để ăn.

Các ngài xem hình-ảnh trên đây, khắc thấy ông già ăn cõ nào phải như ta thường lo một người ăn rau mài, đê phải xanh da bủng thịt!

Ông Brandon thật đã mõi kỹ-nguyên mời cho cuộc sống của loài người; một khi ai nấy đều có thè sinh tồn như ông, thi những chuyện thò kém gạo hơn, chắc hẳn không thèm nói đến.

Q. C.

CHEMISETTES—TRICOTS SLIP—MAILLOT DE BAIN

ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI
TRANG, MUA BUÔN XIN HỎI HÃNG ĐẾT

phuc-lai

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974

CỘ HỌC TINH HOA

Ấn-tử Xuân-thu

Bóng Hồi Sắc Lạc

Cảnh-Công hỏi: « Cử với Lỗ nước nào
mặt trước? » Ấn-tử thura rằng: « Lỗ
sau, Cử trước. »

Cảnh-Công hỏi Ấn-tử rằng: « Cử với Lỗ nước nào
mặt trước? »

Ấn-tử thura rằng: « Cử như tôi xem thì kẽ dàn mìn
nước Cử biến đổi luôn mà không hóa ra hay được,
tham mà lại bay gãy đổi, chuông dũng coi thường
nhân-dức; kẽ sì thi cát vũ lực, hung hăng, hăng hái
nhưng chông nán, vì thế trên không bồi dưỡng được
chí dàn, dưới không biết thờ người trên, trên dưới
không biết bao học lẫn nhau, thi cát đại thiêng của việc
chinh mất hết, cù như ý tôi thi nước Cử mất trước. »

Cảnh-Công nói: « Nước Lỗ thế nào? »

— Vua tội nước Lỗ thi ñáu làm đòn ngibia, dưới
thi dàn yên phần làm ăn, vì thế trên có thể bồi dưỡng
cho dàn, dưới có thể thờ trên, trên dưới bao học lẫn
nhau, cái đại thiêng của việc chinh còn, cho nên nước
Lỗ còn lâu dài được. Song còn một điều; nước Châu
nước Đặng (1) nhô đến nỗi con trai chạy trốn cung ra
khỏi ngoài cõi được, còn xung công hồn. Nước nhỏ
thờ nước nhón, nước yếu thờ nước mạnh lè áy có dâ
lâu dài. Nước Tấn kia là một nước của nhà Chu dựng
lên, nước Lỗ gần nước Tề mà lại dìi thân với nước
Tấn để hiếp nước nhỏ, không thể nước láng giềng
mà lại đi trông cậy vào nước Tấn ở xa, đó là cái đạo
mất. Nước Tề có lẽ lần lấy được cả nước Lỗ, nước Cử
mất (2). »

Cảnh-Công nói: « Việc nước Lỗ, nước Cử thế là
quả-nhân đã được nghe rồi. Đức của quả-nhân cũng
học. Vây sau ai có được nước Tề? »

— Ngõ hở con cháu Ðiền-Vô-Vũ (3) sẽ có nước Tề.
— Vì lẽ gì vậy?

— Vì thi racho dân thi cái đầu của nhà vua dùng
nhỏ mà cái đầu riêng của họ Ðiền nhón, kêt giao với
kết sì trong nước thi thà của ra không tiếc, người
trong nước bồng bế nhau theo họ Ðiền như nước

(1) Châu, nước nhỏ đời thương-cổ, con cháu ông Chuyên
Húc phong ra đây là đầu. Đặng, tên một nước nhỏ nay
thuộc huyện Cảnh Sơn-đông.

(2) Sau nước Sở lấy cả nước Lỗ và nước Cử, rồi sau Tề
thu được cả.

(3) Dienn-Vô-Vũ tức là Trần Hầu-Tử đại-phu nước Tề.

chảy vào chỗ trũng vậy. Kẽ trước dâ dem cái lợi ra
cho người mà sau lại từ chối cái nạn, chẳng tì lâm ru? Vì chẳng từ chối, theo mà vồ về chẳng ngõ hầu
được ru? »

Cảnh-công hỏi: « Trị nước thi phải
ngăn ngừa gì? » Ấn-tử đáp rằng:
« Lo ehuot ở nền xâ và chó dữ »

Cảnh-công (1) hỏi Ấn-tử rằng: « Trị nước thi phải
ngăn ngừa gì? »

Ấn-tử nói: « Lo con chuột ở nền xâ. »

Cảnh-công hỏi: « Thế là nghĩa sao? »

Nên xâ khen bằng gỗ son vân, chuột nhânh thê làm tò
ở trong. Hun thi sợ cháy gỗ, đồ nước vò thi sợ lò
son, cho nên chuột ấy không thể giết được là vì nến
vây. Nước cũng có chuột nền xâ là bọn tá hưu
của vua chúa, trong thi che dày bết diều hay diều dở
không cho vua biết, ngoài thi báu quyền thê cho trâm
nhang, châng aì bài, bài tội di thi họ lâm loạn, bắt tội
giết di thi vua chúa lại hành vực cho khôi tội, thi
khác gì con chuột ở nền xâ. Nước Tống có người bán
ruou, đồ dùng rất sạch sẽ, bidden chiêu dê rất dài nhưng
ruou dê chua ra chẳng ai dâm muia, mọi hối người
làng vi có gi mà không bán được. Người hàng trâ lời
rằng: « Chó nhà ông dữ lắm, người ta mang bình
vào mua ruou, chó nhà ông đòn lây mà rắn, cho nên
ruou nhà ông đòn chua ra mà chẳng bán được. » Nước
cũng có chó dữ túa là kẽ cầm quyền. Nếu có kẽ sì
cô dạo thuật mìn giáp một ống vua muôn cõi xe thi kẽ
kém quyết ấy đòn lây mà cắn, thê là chô dùi của nước
vây. Kẽ tâu làm chuột nền xâ, kẽ cầm quyền làm
chó dì thi chúa khôi sao không lut, nước khôi sao
không có điều lo? »

Cánh-công muôn khiêng quan chúa,
quan sứ cầu phúc, hỏi Ấn-tử. Ấn-tử
đáp rằng nén tạ tội mà không cầu gì.

Cánh-công hỏi Ấn-tử rằng: « Ý-khi của ta suy kém,
thân-thê ôm yếu, ta muôn sán-ngoè-khué, ngoè-bich
và muòng sinh, khiêng quan chúa dâng cung thương
để và tôn-miếu để cầu phúc thi có được không? »

(1) Sách Thuyết Uyên chép là Hoàn-công hỏi Quan-tử

Ấn-tử thura rằng: « Anh này nghe rằng: Các đứng
tien-quân đời xưa cầu phúc tại tim cách làm thế nào
cho việc chính hợp với lòng dân, cho cái sô-hành
thuận với qui-thân; cung thất làm vña phái, không
dám hả nhiều cát để khôi hại rừng núi, tiết sự ăn
uống, không đánh cá và săn-bắn nhiều để khôi hại
sông dâm. Quan chúa làm lê thi chí tật tội mà không
dám cát gi cá, cho nên thà với dân đều thoa ma sòng
núi đều giáng phúc. Nay chính nhà vua trai với lòng
dân, hạnh nhà vua trai với thiên-miuh. Lòng cung thất
tô-tát, hạ nhiều cây cối, bụi rừng núi, ăn uống hoang
phi, đánh cá, săn-bắn nhiều, hại sông dâm thế cho
nên thà với dân đều cát mà nùi sòng bô; di. Thần
Tu-quá thi tài iêu thương-dé mà quan chúa lại
cầu phúc thi chẳng nguyে lâm ru? »

Cánh-công nói: « Quả-nhân không có phu-ủ thi
không được nghe những điều ấy. Xin sửa lòng đổi nết. »

Thê rồi Cảnh-công bắt cuộc thi chơi Công-phụ, bỏ lệ
hiển-hai-vi; hâ cày trai có mùa, đánh cá săn-bắn có
hạn, cách cư-xứ, ăn uống giảm bớt di không để thừa
thãi, quan chúa làm việc thi chí tật với qui-thân
mà không dám cầu phúc. Vì thế mà các nước láng
điêng kiêng nê, trâm họ thàm mặt. Đến khi Ấn-tử mất
nước Tề mới suy.

Cảnh-Công hỏi: vua dời thịnh thi cái
hành thế nào? Ấn-tử đáp: người hỏi
đạo thi dời chính sách.

Cánh-công hỏi Ấn-tử rằng: « Vua dời thịnh thi cái
hành thế nào? »

Ấn-tử thura rằng: « Đổi với thàn-minh thi bạc, đổi
với dân thi hagu, uoc kiêm với minh, rộng rãi với đất.
Ở ngôi trên thi có minh chínli, hành giáo (1) không

(1) Minh chínli: Minh chínli nói ở trong thiên Hông-phụ
lá việc nông dâng bát chinh để giúp việc dân sinh. Hành
giáo là nám giáo dien của vua Thuần dê chinh dân đức.

MỘI LÀI 2 TẬP SÁCH QUÝ
MÙA GẶT MỚI SỐ 1, 170 trang, khổ lớn giá 0p75
MÙA GẶT MỚI SỐ 2, 220 trang, khổ 4 màu giá 1p.

DO CÁC NHÀ VĂN:
Nguyễn-Taân, Trương-Tứu Phạm-ngọc-Khoi,
Nguyễn-khắc-Mản, Nguyễn-Bình, Như-Phong,
Nguyễn-Dinh-Lập, Hùng-Hoài, Hoài-Điệp,
Nguyễn-Đức-Chinh, Phiêu-Linh, Hồ-Dzênh,
Khôi, Phạm-Hầu, Son-Lai, Thế-Hung

SẮP CÓ BẢN:
ĐỜI VĂN của Trần-thanh-Mại (trong tù sách Tân-Việt)
TIẾNG CỐI NHÀ MÁY của Kim-Hà (trong loại sách sống)

nha xuât bản TÂN-VIỆT trình bày

Tiệm mua sách gửi về:
Lê-văn-Văng, 49 Takou, Hanoi

dùng võ lực để làm oai với thiên-hã, thu cản dân thi
cản kẽ cỏ, kẽ không, lượng kẽ giàu, kẽ nghèo, không
làm thỏa thị-dục của mình, bắt tội thi không nê kẽ
sang, thường công không quên kẽ hẽ, không dâm
sự vui, không chém vía sự thường, dâng tri dê
dạy dỗ dân mà không khoe khoang, chịu khó nhọc
giúp dân mà không phản nản. Việc chính-trí thi
chuộng sự làm lão làu cho nhau, cho nên kẽ dưới
không có cái nết hại lẫn nhau; việc giáo-giục thi vụ
tinh-tuong-ái, cho nên dân không ghét lão nhau. Việc
kinh-phat dâng pháp luât; sự bô, sự đặt thuận với
lòng dân, cho nên người hiền ở trên mà không vần
vẽ, kẽ ngu ở dưới mà không oán hận, trên dưới cùng
đề một lòng muốn, lục sống có lối dày, chết di côn
để lại giáo-hóa. Đây là cái hành của bậc thịnh-quân.

Kiem-duyet bô

Vì kỵ này nhiều bài, « TRONG GANG TẮC LẠI
GẤP MUỐI QUAN SAN » sẽ đăng tiếp ở số sau. Xin
lỗi độc giả.

DI TINH

MÔNG TINH.
DI TINH.
HOAT TINH.

Ba chung kẽ trên sinh ra bởi: khi huyết cha mẹ
yếu, tuổi còn nhỏ quá ham sác dục, trước bị
bệnh lâm đặc, uống thuốc công kích sát phát và
thông lợi tiểu tiện nhiều. A-mê phái 3 chứng đó
thi thường đâm ngang thát lung, ruou tiểu vàng,
chán tỳ hạch, hoại trong mâm mệt nhọc, ăn ngũ it,
hình vóc tiêu tuy, gương mặt xanh xao, căng ngày
cang già yếu. Kip dùng ngay TAM TINH BÀI CẦU
BỒ THÂN kẽo đê lâu ngày thủy suy hỏa vượng, lung
lén đốt tim phổi, rang tức nơi ngực mà sinh ra ho,
rồi ra máu thi rát hiem nahiêu đêin tinh mêmh.
Giá mỗi hộp 5 tiền \$120

NHÀ THUỐC:
Võ - văn - Vân

được phong (Saigon)
Hanoi : 86 Hàng Bông, Haiphong 62bis Cầu đất
và khắp các tỉnh đều có bán

Nhiều bạn đọc T.B.C.N. tö lòng công phán những quán ăn cắp bão!

Thật là một tin buồn mà chúng tôi lấy làm phiền phải nhắc đi nhau lại nhiều lần.

Thật thế, không một ngày nào chúng tôi không nhận được thư của các già-nhàm về cái nạn cắp bão ở khắp các nơi gởi về.

Quanh năm đọc báo, có nhiều bài trong ngóng số iết của chúng tôi gửi tặng. Vô mà cứ đến số ấy cũng như nhiều số đặc biệt khác thì những quán ăn cắp bão lại dở thua đoạn của chúng ra. Một họ sảng như gương, nhưng họ muốn không mất tên mà có báo đắc. Họ là những người có lương tâm mà họ không biết rằng phạm đã là ăn cắp thì ăn cắp bão của người ta cũng chỉ coi giá trị ngang một tên xoáy chợ.

Nhiều khi, họ lại lấy báo của người ta đọc suốt một tuần, kỵ

Cái giòng đà tinh

Tác-giả Nguyễn-manh-Bông

Một thiên tiêu - thuỷết rất có giá-trị là được hét tất cả những cảnh-tình ở nơi Thành-long cổ-dò. Trong đó giới-tình hàn-hết những chốn đanh-thẳng ném thó cửa ngoài năm vân-vật.

Rất vui cho bạn trai muôn có một cuộc nhàm duyên mây-mán trong năm luân-lý A-dong.

Sách in rất kỹ-thuật.

Giá 0\$40

NHÀ XUẤT-BẢN HƯƠNG-SƠN
97, phố Hàng Bông - HANOI

T. B. C. N.

Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được :

- Dictionnaire Francais - Annamite.

Tác-giả Lê-công-Bắc.

- Gói thuốc lá (Trinh-thám tiêu-thuỷết) của Thế-Lữ. Giá 0\$70.

- Những ngày thời ấu của Nguyễn-Hồng. Giá 0\$60.

- Sách Hồng số 2 của Thế-Lữ. Giá 0\$10.

Chúng tôi xin có lời cảm ơn các nhà xuất-bản cùng các tác-giả và xin giới thiệu với độc-giả T. B. C. N.

Cabinet dentaire

NGUYỄN - HỮU - NAM

156, 158 phố Hàng Bông, HANOI - Téléphone n° 1631

LÀ NHÀ GIỒNG RĂNG TỐ NHẤT VÀ ĐƯỢC TIN-NHIỆM NHẤT CHUYÊN MÔN: Giồng răng, chia răng đánh sữa răng, công việc làm nhanh chóng, cẩn-thân, có giấy bảo đảm chắc chắn. Giá tinh phái chẳng

Các ngài ở xa muốn hỏi gì biến tho sẽ có giả-nhời ngay.

Cháy hôi chùa Hương

Chùa Hương-Tích gần xa chả hôi Biết bao người mong tới cảnh Tiên,

Ấn chay, nằm mộng của Triền, Nước dương mong tưới lửa phèn từ

đây, Phật trưởng những ra tay tê dò,

Nước CAM LỒ (1) sẵn có từ lâu,

Ché theo phương pháp nhiệm màu,

HOA KÝ RUỘU CHỒI phái cầu đầu xá,

Khi sinh nở, vita xoa vita bóp,

Huyệt lụu thông, gán cốt rắn dân,

Trèo non vuốt suối nhạc nhàn,

Dùng qua quá thấy tinh thần thảnh thoát,

Cẩm công đúc Như-Lai truyền bá,

Chép vải lót tuyền cáo quốc dân,

HOA KÝ RUỘU CHỒI phái cầu,

Thuốc hay nức tiếng xa gần ngại kheo

*) Cam Lồ là rượu chồi Hoa kỳ ngày nay.

THUỐC LÀO ĐÔNG LINH

藥 宅 東 林

Thuốc lão Đông Linh

Đầu phủ Cửu Nam

Gióng ngữ, khói tu mì

Thuốc ngọt, rát rít

Rồng bão bồn hè

Chiếu cỏ mua giüm!

l, èu thuốc lão Đông Linh số 236 cao hắng Bông, đầu Cửu Nam có bén cà các thứ thuốc lá rất thường dùng nứa.

ĐÓI CHO ĐƯỢC



Mực bút máy tốt nhất

TỔNG PHÁT HÀNH:

Tamda & C°, 72 wiélo Hanoi

ĐẠI LÝ BÁN HUỐN:

Chi Lộ 97 Hàng Bồ - Hanoi

Mai Linh: Haipheng

MỘT CHUYỆN LY-KÝ TRONG SỬ SÁCH CAO-MÈN

TỪ CHUYỆN HAI CON CHIM BA - BA chèt cháy trong rừng đèn THUYẾT LUÂN HỒI TRONG SÁCH PHẬT

của N. T. PHÚ

Bạch-Quang kè-ràng :

— Ngày xưa có bốn người Chàm sang nước Diên Biên tìm thầy học các phép lìa. Người thứ nhất học các pháp bần cung. Anh ta hàn giội lìa tung. Dù vật mà anh ta muốn hàn to như núi Thái Sơn bay nhỏ như con sáo cái kiên, gần ngay trước mặt hay lăn vào tán mây xanh, cái mũi tên của anh cũng tự nhiên tím đèn vật đó để giết chết. Người thứ hai học phép bẩm độn. Anh này không nêu riêng biết được những việc sẽ xảy ra một nghìn năm và sau lại ròn có thể nói rõ những việc đã xảy ra từ khi khai thiên lập địa. Không một việc bí-mật nào của Tạo-hóa mà anh không rõ. Anh thử ba học pháp lận ở dưới nước. Anh có thể lặn xuống tận đáy bể sâu ở dưới đất suối; một ngày không cần tên khỏi mặt nước. Con anh thử từ thi có thể cái tử hoan sinh cho tất cả mọi vật dù chết đã ba ngày rồi.

Khi học xong các phép lìa, bốn người đó từ biệt thầy về nước.

Một hôm đi đến bờ bắc, một trong bốn người hỏi anh giội bẩm độn rằng :

— Ngày hôm nay, chúng ta có sẽ gặp gỡ cái gì không?

Sau khi giao què, anh giội bói toán đáp lại :

— Đúng ngó ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp một con chim đại-bằng rất to cắp ở trong mồ một vị công-chúa. Vì công-chúa đó đã chết được hai ngày rồi.

Anh giội mới nói rằng :

— Nếu anh bẩm độn đúng, tôi sẽ dùng mũi tên này giết chết con chim bàng quái ác đó.

Tranh vẽ của TRỊNH - VÂN

— Nếu nó rơi xuống bè, tôi sẽ lặn xuống tận bè để tim nó.

— Vâ nếu công-chúa chết rồi, tôi sẽ cải-là hoán-sinh cho nàng.

— Cái gối trả lời :

— Anh thử từ nói phải. Nếu không có anh ta cùn sống công-chúa thì có nhẽ các anh kia không bao giờ muôn tranh cuốp cái thay ma. Vậy công-chúa phải lấy anh.

Trước câu trả lời lão lèo, không

công-bình của cái gối, công-chúa giập lầm, liền đập vào gối mây cái và nói rằng :

— Người nay hảy quâ. Công-chúa phải lây anh chàng dã nhảy xuống bè với nàng lèu, vì trong bốn người, anh ta là người thứ nhất đã ôm nàng trong tay. Anh chàng bùn giội sẽ được coi như là cha của công-chúa vì anh ta đã cứu nàng khỏi chết về chim bàng, anh chàng dã cải-là hoán-sinh cho công-chúa sẽ được coi như cha mẹ nàng vì chỉ có người mẹ mới cho con sự sống, còn anh giội dòn sẽ được coi như anh nàng vì hanh không phải khô học gì về nàng cả ».

Bạch-Quang mím cười vì công-chúa dã mắc mưu chàng mà nói lên câu thứ nhất. Chàng lại nói :

— Ta còn biết nhiều chuyện bay nữa, nhưng ai là người nghe bấy giờ ?

Cái gối dựng thuốc lá liền lên tiếng :

— Kè chuyện nứa di Bạch-Quang, có tôi nghe dày.

Và Bạch-Quang kè-ràng :

— Ngày xưa có một anh có tình ghen lèo. Anh ta có một người vợ rất đẹp nhưng phải cái tình hơi lèo lèo, vì bao giờ cũng vậy, càng những người hay ghen lại càng bi

Ở bay chặng lứa dối. Muốn tránh những sự nợ kia, anh bắt vợ lên ở trên một ngọn núi có rừng bao bọc với anh ta, và tuyệt nhiên không giao thiệp với ai. Vợ chồng anh sinh hạ được một người con gái. Nhờn lên, một hôm có con gái bỗng gặp một người tuổi tuồi đi săn lạc vào khu rừng đó. Trước cái nhan sắc của núi rừng chàng trẻ tuổi dám mê và tám tinh nàng. Lắm nhân tình của nàng, chàng trẻ tuổi cho rằng chưa thỏa, lại quyết dù căm mẹ nàng. Lát dần cả hai mẹ con cùng biết sự xấu của nhau, và cùng đồng lòng chờ đợi cho nhau. Nhưng có con gái bỗng lấp mìn có nghen. Vì ông chồng trước cái bụng của con gái cứ mỗi ngày một to, lấy làm quái gở, vì anh có ngõ đâu rắng có kẽ tim đến tận đáy để phả tan hạnh phúc của anh. Anh đi săn cho quên sầu.

Ở gần đây, có một anh chồng thứ hai, ghen cũng chẳng kém anh thứ nhất, mà lại có phần hơn nữa. Muốn giữ cho vợ khỏi chán chột kẽ này người khác, anh tìm thấy học phép, và có thể nuốt được mọi người vào trong bụng. Từ đó, hễ anh có việc phải đi đâu, anh lại nuốt vợ vào bụng cho «cô anh có tôi». Một hôm, ngõi tì tè, vợ mới hỏi chồng rằng:

— Tại sao anh lại có thể nuốt được em vào trong bụng thế?

— À, đó là vì anh có phép.

— Anh dạy cho em biếtt cái phép ấy với.

Anh chồng từ chối, nhưng vợ anh đeo lụt lử, nên tuy ghen mà lại yêu em, anh đành phải dạy cái thuật lè lùng ấy cho vợ. Một khi đã biết được cái thuật ấy, vợ anh liền bắt nhân tình với một già trẻ tuổi, và mỗi khi nghe tiếng tiếng chồng, chí là lại vật nuốt tình nhân vào bụng. Vợ anh chồng vẫn tưởng rằng vợ mình trung thành với mình.

Một hôm anh bảo vợ rằng:

— Ngày mai chúng ta dậy sớm về thăm mẹ. Đã lâu chúng ta chưa về thăm người, chắc người nhớ lắm.

Sáng hôm sau, khi đã sắp đủ lương thực, anh nuốt vợ vào bụng rồi lén đường. Đến giờ tép anh đi đến một đồng ruộng ở vào kha rông của anh chồng trên. Giới thi



nhông bức mà nước suối lại mát, anh bèn nhà vợ ra rồi bảo vợ đón cơm, trong khi đó thì anh xuống suối tắm. Nước suối trong như lọc làm anh tưởngh nhất, được những bò da cuội trắng tinh nằm dưới đây. Anh bèn to béo vợ rằng:

— Núi em có nói cùi ăn trước di anh còn tìm xem dòng suối này phát nguyên ở đâu. Anh ăn sau, đừng chờ anh làm gì.

Và bơi di mặt, chờ cho anh đi xa, vợ anh liền nhà nhân tình ở trong bụng ra, cung hồn ái và chè chén rồi lại cung hồn hán vào bụng.

Anh chồng giở vè, ăn uống xong lại thu xếp lén đường.

Nhung eai tatt kich ngoai tinh đó không ngờ lại lọt vào mắt anh

chồng thứ nhất. Anh ngึki bụn rắng :

— Người này đã biết nuốt vợ vào bụng mà vợ còn có nhân tình, nha là ta cả ngày di vắng mặc vợ mặc con ở nhà, thì ta còn cõi thè nào tin rằng vợ con ta trong sạch đrox?

Anh bèn di tết đường lén truere để gặp anh chồng thứ hai và nhất định mời anh ta về nhà chơi. Anh hỏi bà dực vợ con di pha nước và chuyện trò thân thiết với anh chồng thứ hai như với một người bạn đã lâu ngày quen biết. Vợ con anh thấy thế liền di làm com mời khách ăn cõi đê khoe với khách tại bếp nước. Khi donecom ra, anh chồng thứ nhất bỗng nói:

— Ông sao lại có bốn cái bát thôi? Chúng ta có những năm người ăn

cơ mà. Vào lấy một cái bát và một đồi đất nữa ra đây nhàn lèn.

Vợ con anh nhìn nhau ngạc nhiên, thì anh đã vồ vai anh chồng thứ hai hồn hồn rằng:

— Nay bác, bác chờ bác gái ăn với chư, ai lại đê bác ấy phải nhịn đói sao tiên?

Anh thứ hai ngần người. Không ngờ anh kia lại biết rằng trong bụng mình có một người, và không làm thế nào để giấu được, đánh nhả vora. Nhưng anh thứ nhất lại nói:

— Mả phải khôn thêm nữa mõi dù Vi có phải khôn khôn bñi (anh quay lại nói với vợ anh thứ hai) chúng ta có những sáu người ài chủ không phải phái nam áu. (anh tai quay lại nói với người chồng). Bác gái còn có một người nữa ở trong bụng dày.

Vợ người thứ hai luồng cuồng, nhưng chối làm sao được, đành phải nhà nhánh tinh ở trong bụng ra trước đồi đất ngạc nhiên và giận dữ của chồng. Anh chồng thấy vợ lừa đồi minh một cách quá tệ như thế, nghĩ tức nát lên mà chối. Vợ anh thấy anh chối, ôm xanh anh mà khóc lóc rồi như bị dày vò bởi lòng hối hận cũng từ chối nỗi. Vợ anh nhánh tinh, cho rằng vì minh mà bài mang phải chết oan cũng chẳng thiệt sống nữa. Anh chồng thứ nhất, sau khi đã than vãn rằng vì minh lõi cái bí mật của người đàn bà ra làm ba người phải bỏ mang, cũng tự tử chối. Vợ anh và con anh hối hận rằng vì minh đã làm com để xảy ra co sogn như thế chán chết nỗi. Vợ anh nhánh tinh của hai mẹ con cho rằng vì minh mà anh chồng thứ nhất phải buôn bạc mà chết cũng từ chối xong.

Vậy hời người đã nghe chuyện của ta, theo ý người, ai là kẻ đáng phái tội hogn cõi?

Cái đĩa trả lời :

— Anh chồng thứ nhất là kẻ đắng phải tội hogn cõi. Nếu anh cứ giữ kín sự bí mật mà tinh cõi anh được bức thi lâm già có ai chết. Vì anh đã nói ra nêu kõi người kia mới lần lượt tự tử. Vậy người phái tội hogn nhất là anh.

Công chúa ngắt lời của cái đĩa:

— Không phải, người lầm rồi. Kẽ phải tội hogn nhất là phái

người đàn bà vì họ đã lừa dối chồng và cha, và làm cho chồng và cha phải buôn bạc mà chết.

Ở dưới lầu vua cha sai chép câu nói thứ hai của công chúa.

Và đền lượt cái bát vàng lén tieng :

— Bạch-Quang, chàng kẽ chuyện nña di, đã có tôi nghe.

Và Bạch-Quang lại kể :

— Ngày xưa ở bên Xiêm có bốn người con gái cùng nhau đi tìm kiếm một người đàn ông thật thông minh để lấy làm chồng. Họ gặp một người hói hói di đầu.

— Chàng tôi di tìm một người thật thông minh để lấy làm chồng.

— Ô, nếu vậy thi thật là có duyên tiền định. Tôi đây, tôi cũng di tìm một người thật thông minh để lấy làm vợ. Cõi nõi số phận của chàng ta là phải lấy nhau đấy, bõn nõng nõi?

— Được lầm, chàng tôi hàng lồng lồng lòn ông, nhưng ông phải đến tận nhà chúng tôi di tìm chúng tôi ?

— Ông ơi, ông làm phúc cho ôi nõng nước. Tôi cam đoan với ông rằng tôi có thể tìm được lòn giài những cõi nõi số phận thật khó khăn. Ông tôi nõng rồi tôi sẽ giúp ông.

— Ông xong, người tư tú hỏi chuyện ròn nõi ròng:

— Người thứ nhất trô vào mài tóc minh như nghĩa là nõng ở một nhà dệt lụa: tóc nõng ống à như tơ mài! Quanh vòng dây, ở tảng bén cành, chỉ có mõi một nhà dệt lụa vậy chán nõng à ôi, ông đến đây mà tím nõng.

Người thứ hai chỉ vào lòng mây là nõng đinh bão ông ràng trước cửa nhà nõng, có một cái giòu rất rậm rạp. Người thứ ba chỉ tay vào ngực là muôn bão cho ông hay ràng cạnh nhà nõng có một cây bén chỉ có hai quả thôi. Còn người thứ tư vào cái phủ của nõng nghĩa là nõng ở nhà một người dệt vải.

Bốn người con gái thấy người đàn ông tìm được đến nhà mình mới hỏi anh ta rằng có phải lý anh ta tìm được hay phải nhõi ai gáp. Khi bốn nõng biết rằng đó là nhõi ở người tù tù, bõn nõng không bằng lòng lấy anh chàng dò ý nói:

— Anh chàng này chỉ là đồ ăn hại. Người tù kia mới là người thông minh, mõi dáng là chàng của ta.

Bõn nõng cõi lèp kẽp xin qua

— Vậy bốn nõng ở đâu để tôi đến dom vè?

Bốn người con gái không trả lời chỉ lấy tay ra hiệu. Người thứ nhất chỉ chỉ tay mõi, người thứ hai chỉ lồng mõi, người thứ ba chỉ vào ngực và người thứ tư chỉ vào cái phủ quẩn ngang người, rồi dắt nhau di thẳng.

Anh chàng đó không hiểu gì cả. Anh vò đầu vò tai tìm câu trả lời nhưng hình như trí thông minh của anh, anh đã đánh rơi đầu mõi rồi thi phai. Và chàng anh đưa anh đến chốn pháp trường mà anh không biết. Anh thấy một người tội tu bị trói chặt vào cái cây to dưới trời nắng chang chang dang kêu gào xin nước ròng. Anh gác lòn ràng:

— Hời thằng sắp chết kia! mi không biết ta là duong tinh giai nghĩa những cõi nõi số thật là khó khăn hay sao mà lại còn quay rày ta?

— Ông ơi, ông làm phúc cho ôi nõng nước. Tôi cam đoan với ông rằng tôi có thể tìm được lòn giài những cõi nõi số thật khó khăn. Ông tôi nõng rồi tôi sẽ giúp ông.

— Ông xong, người tư tú hỏi chuyện ròn nõi ròng:

— Người thứ nhất trô vào mài tóc minh như nghĩa là nõng ở một nhà dệt lụa: tóc nõng ống à như tơ mài! Quanh vòng dây, ở tảng bén cành, chỉ có mõi một nhà dệt lụa vậy chán nõng à ôi, ông đến đây mà tím nõng.

Người thứ hai chỉ vào lòng mây là nõng đinh bão ông ràng trước cửa nhà nõng, có một cái giòu rất rậm rạp. Người thứ ba chỉ tay vào ngực là muôn bão cho ông hay ràng cạnh nhà nõng có một cây bén chỉ có hai quả thôi. Còn người thứ tư vào cái phủ của nõng nghĩa là nõng ở nhà một người dệt vải.

Bốn người con gái thấy người đàn ông tìm được đến nhà mình mới hỏi anh ta rằng có phải lý anh ta tìm được hay phải nhõi ai gáp. Khi bốn nõng biết rằng đó là nhõi ở người tù tù, bõn nõng không bằng lòng lấy anh chàng dò ý nói:

— Anh chàng này chỉ là đồ ăn hại. Người tù kia mới là người thông minh, mõi dáng là chàng của ta.

Bõn nõng cõi lèp kẽp xin qua

TÙ AVRIL 1941

CỤ PHÓ BẢNG ỦU THIỀN

HÙÙ-KÝ

Nguyên giáo sư trưởng

ĐẠ-HỌC ĐÔNG PHÁP

sẽ tặng các ban đọc

Trung Bắc Chủ Nhật

Một phương pháp rất giàn di đè học chữ nhỏ

CỤ PHÓ BẢNG ỦU THIỀN, mõi nhâ

hùu học uyên thâm, lồng du

hoc bén Pháp, lại ở trong giáo

giới giàn tia mươi năm nay, dã

tham-bác được cõi hoi lõi, vân-

pham đông tát tím ra một cách

giảng giải Hán-nǎn, làm cho

người học dễ hiểu, biết chép n

có thể dùng ngay chép áy được.

Ai muốn học chữ nhỏ một cách

chắc chắn và mau chóng, nên

đón đọc "Phương pháp dạy chữ

nhỏ" của Bùi-Ký từ tháng

April sẽ hông tím đáng ở

Trung Bắc Chủ Nhật

tha tội cho người tử tù và đem hắn về nhà thuốc thang chạy chữa.

Người thứ nhất vào rừng tìm lá thuốc về chẩn cho chàng khỏi những vết thương, người thứ hai sang hàng xóm láng giềng xin gạo từt vè nuôi chàng, người thứ ba thì làm bếp còn người thứ tư thì lau râu những vết thương, buộc thuốc cho chàng và châm nom sán súc chàng. Đến khi người tử tù khỏi bệnh và đã khỏe mạnh rồi, bốn người con gái liền tranh nhau làm vợ chàng.

— Nếu tôi không lão lỏi vào rừng tìm lá thuốc thì liệu chàng còn sống đến bây giờ không?

— Thế nêu tôi không đi xin gạo xin thịt vè thì liệu thuốc chị dùng đẽ làm gì?

— Chà, thế không có tôi thì thử hỏi chàng có thể nào được gạo sống thịt sống của chị không? Chàng phải vè tôi.

— Chị nói dẽ nghe nhỉ? Nếu không có tôi lau rửa các vết thương cho chàng, thuốc thuốc cho chàng, thi liệu thuốc men vè cơm nước của các chị đang được việc đấy!

Không ai chịu nhường ai và bốn nàng phải đem việc đó nhau quan xù. Ta không hiểu quan xù sao, nhưng hối, người dẽ nghe chuyện của ta, người thử xót xem trong bốn người con gái đó ai đáng làm vợ?

— Cái người dẽ nấu nướng các món ăn dẽ làm vè chàng chứ còn ai nữa? Nếu không có người ấy thi chàng không có gì mà ăn, và không thể sống được.

Nhưng công-chúa cãi lại:

— Không dẽ, người dẽ làm vè chàng là người dẽ chăm nom săn sóc chàng, vì người ấy dẽ trông thấy, dẽ dụng chạm đến thân thể chàng. Người làm bếp sẽ được

coi như mẹ chàng vì chính bởi sự sắn sỏi vè miếng ăn của con mà một người mẹ nuôi con sống. Người đi tui lá thuốc sẽ là cha chàng vì bón phần người cha là tui tui thầy chạy thuốc cho con mỗi khi con ốm, còn người đi xin gạo thịt chỉ là chị của chàng thôi vè mỗi khi cha mẹ phai buồn phiền vè con ốm thì người chị phai lo liệu đẽ ăn thức uống của em cho dù.

Công-chúa dẽ nói đến câu thứ ba và đẽ dưới lầu vua dẽ chực ra lệnh nỗi chiêng trống thi Bạch-Quang lão nói :

— Ta có một câu hỏi rất khó giải quyết. Nếu ta là người thông minh, sẽ nêu giang giải cho ta hay.

Cái trâm vàng mà công - chúa dùng đẽ gài tóc bấy giờ mới lên tiếng:

— Chàng cứ hỏi đi, Bạch-Quang. Đừng sợ rằng không có ai thông minh. Tôi sẽ giang cho chàng rõ dù câu hỏi đó khô khăn đến bậc nào!

— Câu này khô giải quyết lắm. Ta muốn biết sau khi người ta chết, linh hồn sẽ trở ra sao, có phải nó sẽ đau thai len kiếp khác và sống một cuộc đời khác không?

— Khi một người nòi chết là người đó chết hồn, chứ không sống lại ở một nơi nào cả. Câu nói của

tôi rất đúng, bằng chứng là: có ai bao giờ thấy một kẻ đã chết rồi lại đầu thai sang kiếp khác không? Ta có thể hỏi tất cả mọi người trên trái đất không có một người nào dám trả lời ta như thế này chẳng hạn: Ngày xưa, vè kiếp trước, tôi đã sống dưới cái hình thế ấy, ở cái nước ấy, và khi tôi bỏ cái hình thế của tôi lúi bẩy giờ, tôi đến đây để hồi sinh. Có phải không? không một kẻ nào dám nhận rằng mình có những kỷ niệm lùi lùng như thế. Vày thi sự chết dẽ tàn phá chúng ta hồn hôi, không đẽ lại cho ta một thi gí cả.

Công-chúa nghe thầy cái trâm vàng nói vè vậy tức bực lâm, liền rứt nó ra khỏi tóc, ném xuống chiêng và bảo rằng:

— Nói những điều như thế là một tội lòn đối với Giời Phật. Phật đã chẳng dạy mai chán ta rằng đời sống ta trên trái đất chỉ là đời sống của xác thịt thôi ư, và chúng ta cứ sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, như thế mãi mãi không ngừng mỗi khi ta bắt đầu sống nghĩa là ta bắt đầu cưa quay ở trong bụng mẹ, ta dẽ quên cái quá khứ của ta, ta không còn nhớ ta ở đâu đến, cái tri nhớ của ta lúc bấy giờ thật là trống rỗng có một chút ký niệm con con nào. Vả khi chúng ta chết, khi mà cái xác thịt của chúng ta trả lại cho linh hồn ta sự do, thi linh hồn ta lại mất cái trí nhớ về cái đời sống trước. Bởi vậy dù cho ta có hồn sinh mãi mãi, dù cho ta có sống lâu dài như ta cũng không bao giờ giữ được cái trí nhớ, những ký niệm cũ vè đời sống trước. Chắc chắn ra, khi nào tri thông minh của ta được phát triển đến cực điểm, được hiểu rộng biết nhiều như tri óc đức Phật, lúc bấy giờ ta mới lại tìm thấy cái trí nhớ vè tất cả các đời sống trước của ta.

Thương Đế đã dạy chúng ta rằng, trong những đời sống của chúng ta trên trái đất, ta phải cố làm những việc phúc đức và phải có lòng từ thiện.

Làm những việc phúc đức nghĩa là xây dựng chùa chiền, tỏ tung đúc chuông di lễ để bài hay làm tất cả những cái gì thuộc vè đạo

Phật. Làm những việc phúc đức còn nghĩa là: an ủi những kẻ đau đớn giúp đỡ những người khổn cùng, sắn sỏi chấn nom những kẻ ôm đau, cứu giúp những kẻ tù tội. Cố lòng từ thiện là giúp đỡ những kẻ nghèn khó.

Và người nào àn ở phúc đức, có lòng từ thiện sẽ thắc sinh với một cái thân thể đẹp đẽ, làm con một gia đình nào được mọi người kính trọng, sẽ có trí thông minh, và sẽ có oai quyền đối với những người khác, vì người đó đáng được cai quản những người khác; tóm lại, người ấy kiếp sau sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc.

Và chàng đừng dại chực đi.

Nhung công-chúa giữ chàng lại vè nỗi rang :

— Bạch-Quang chàng hối! hãy chầm chậm lại. Chàng ngồi xuống đây, em sẽ nói chàng chung.

Vì đát tiếng nói, ta chiêng

trống lại nỗi lên ầm ầm.

của nàng,cái đài thủy linh chạm trổ của nàng, cái bát vàng của nàng, và cái trâm vàng cái tóc của nàng, tất cả những thứ ấy đều là những vật không có sinh mệnh, thế mà chúng lại biết tiếp đón tôi một cách an cần. Nàng là một vị công-chúa, nàng cho tôi là một kẻ thường dân, nên nàng không kèm lưu-tâm đến tôi, vậy mà trong tất cả mọi người tôi là kẻ được số mệnh biệt dẽ hơn hết; nhưng nàng đã quay người vè phía khác không muôn nhìn ngó đến tôi, vậy người ấy kiếp sau sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc.

Chung quanh ta, ta thấy ai ai cũng là người như ta cả. Vậy, làm thế nào đẽ giải nghĩa rằng những người này có quyền thế, họ hay được trời cho giàn cõ, hay thân

nhưng đẽ, khôn-mạnh, còn

nhung khé khác thì đón bèn, khôn

nạn, xáu xa ? Đây

chỉ là cái kết quả

của những đời sống

trước,đến đời sống

này đure thường

hay phải phạt hời...»

— Bỗng công-chúa

ngừng lại vè chiêng

trống lại thấy nỗi

lên ầm ầm.

Bạch-Quang say

giờ mới nói vè

công-chúa rằng:

— Hồi công-chúa,

vị công - chúa đẹp

nhất trong tất cả

các vị công-chúa!

tôi đán lận noi

nàng ở đê thâm

nàng, vây mà nàng

chẳng hể nói với

tôi nốt nhời nào

cả. Cái thèm gác

của nàng, cái chiêng

Và công-chúa bỗng thấy ngượng-ngùng vì lần này là lần đầu mà nàng nói với một người đàn ông, nhưng một cảm giác mới lạ sẽ reo lên trong lòng nàng và nhuốm hồng đỏ gò má.

Trong lúc đó, vua và hoàng-hậu đã bước lên lầu, mặt hàn hổ, cầm tay công-chúa đút tay Bạch-Quang mà bảo chàng rằng :

— Bạch Quang, chẳng đã thằng cuoc. Đây phan thường của ta: con gái yêu của ta và ngai vàng mà ta sẽ giao cho chàng trị-vì sau khi hòn lòn cù hành.

Và tay cầm tay, lòng tràn ngập một nỗi vui sướng, Bạch-Quang cùng công-chúa quỳ xuống lạy tạ ơn Trời Phật, trong tiếng hoan hô chúc tụng của thần dàn.

Chắc có người hỏi: có thè nèo mà con chim da-da đà đà chỉ mới có một lòn gùi nhời hòn thời đà đê được ân thường quá hậu và được lên làm vua khong?

Hòn là khong nêu chỉ kẽ có cái đài trước áy thời. Nhưng vè những đời sống trước của chúng, chúng đèn là những người đà làm nhiều việc phúc đức và giàu lòng từ-thiện, cho nên chúng mới được Trời Phá ban phúc cho như thế. Và đén khi nào chúng hết kiếp hồn sinh có nhẽ chúng sẽ thành Phật cả.

Nhung tại làm sao dương là người chung lại thê sinh ra thành chim da-da đê được?

Thì đây :

Kiếp trước hai con chim da-da ấy là người sống ở đảo Ceylan, một năm, giờ làm đói kém, và hai vợ chồng phải vào rừng tìm các thứ cù ăn cho đỡ đói. Nhưng rừng lại quá rậm rạp và khó vào. Chúng bèn nồi hỏa đốt rùng và thiêu chết hai vợ chồng con chim già với hai đứa con. Vì thế chúng phải thác-sinh làm chim da-da. Con chim già kẽi trước, bảy giờ hỏa lam người đà săn và cũng nồi lửa đốt rùng thiêu chết hai vợ chồng chúng cùng hai đứa con.

Cho nên những ác thường hay những hình phạt không phải chỉ thi hành trong một kiếp sau thời đà, nhưng trong trăm nghìn kiếp khác.

N. T. PHÚ (k)



ESSENCE
Térébenthine
Colophane
gửi di khắp nơi, rât nhanh chóng
HÓI NHÀ SẢN XUẤT
Song - Mao
101, Rue de Canton, Haiphong, Télé. 141

BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai,
Hà cam, Hột xoài...

chi nên tim đên
ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUI
HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHẬT, KHÔNG HẠI SINH DỤC
CHÚA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM



Phóng-sự tiễn-thuyết của DOAN-CHU
Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH
(Tiếp theo)

XV

Kết-quả một cơn ghen: hao tốn 5.000\$

Ban đầu, Sảnh định dắt Tuấn lại nhà hàng Continenal ngồi uống rượu bia sau nhưng sau lại dẫn nhau về nhà chàng ở đường Flandin. Vì chàng nghĩ bản tình công việc này, không đâu kín hơn nhà mình.

Lúc ở nhà Cát vừa bước chân ra ngoài đường, trong ngực chàng đánh thính-thính, đến rồi thấy sỉ nhinh mìn, cũng mừng cho là con mắt thâm-tử hét cả.

Vừa bước vào trong nhà, Sảnh quay lại giục tôi đóng chặt cửa ngõ và can dán nó:

— Có ai hỏi tao, cứ nói ông chủ di vắng xa nhà.

— Bầm ống, nhưng có xe-hoi của ông đè ngoài cửa.

— Khỏi lo! ta đã bão ga ra cho người lai dâmb xó vè cát bây giờ.

Ném miếng đánh huych trên chiếc ghế hành lót da, nghe chung như một quả mít chín nục trên cây vừa rụng xuống đất, Sảnh thở dài bởi Tuấn:

— Bây giờ làm thế nào hả, em? Có kỳ mưu diệu-kết già bàn tết hồn với?

Tuấn lắc đầu:

— Việc nǎo chả việc này thì tôi chịu phép. Kho lâm, tri-khon cùa tôi không nghĩ tôi được. Anh nên tìm bối nhũng bạn lớn tuổi xem họ có phương thuốc gì hay chung?

Sảnh trộn mặt ngẩn người, một lát mới nói được:

— Tuấn à, định bộ anh cho voi giữa đường nguy hiểm hay sao? Quá vậy, anh chắc pêl lên cầu Blin-lợi mà nhào dồn xuống sông. Trời ơi! bị bắt vùi tội chả mưu chém người; ô tú với da-con, trộm cắp; bô mất tình-nết của nàng... cái đời anh đến thế là bô đì, v.v.vi, nghĩ mà ghê sợ tui nhức. Thật thế, hể thẳng Hai Bạo bị bắt, chém chết nó cũng khai tung ra ai bảo nó là người đâm A-Wang, chứng ấy anh chạy đâu

Tóm tắt các kỵ trước
Sáng hôm ấy ô hô hố con đường Rigault de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một người tên là Chết quẹo. Lúc trung minh và thấy một cái mồi-són có tên là chết H. S.
Xét rà va ôn là săn con mồi nha triệu phú ở Gò-mau...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 van bạc giài...
Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chibi đẹp...
Sản h thứ người tên A-Wang là tình địch...

Tuần nghe những lời đau đớn thành thật của Sảnh, co ý mũi lông. Nuốt là Tuấn cũng dạ vào số hanh thường ngày lợi dụng Sảnh, lúc tàng thiêu vẫn khoét được bao trâm luân luôn. Lúc này bồ nhau không đánh, nhưng thực sự Tuấn muốnнич cách cứu ban và thề lối riêng vào trong đó nữa.

— Vì dù lo chạy việc này mất năm mươi ngàn đồng, anh có dám tôn hay không? Tuấn hỏi.

— Hai ba lần nhiều hơ thế, anh cũng chẳng tiếc, mến sao thoát khỏi nạn tù và không phải xa Cúc.

— Hé chibi tối thiền thi lo chạy phảng đã.

— Nhưng chủ mày bảo làm thế nào bây giờ?

— Cốt nhất làm cách sao bảo được thắng Phi-rô nó phản-cung mới éri.

— Phản-cung là nghĩa thế nào?

— Nghĩa là bảy giờ no trả ngược lại những lời nó đã khai từ trước.

— Nò đang bị giam trong khám, để thường ta phải dùng phép thần-thông báo tin cho nó chẳng?

— Ấy là một điều em đang suy nghĩ. Pháp thần-thông tức là Thần-Tiên.

Q

Bóng dung Sảnh giật nảy mình, vì nghĩ có tiếng người gõ cửa oanaదور. Thằng bối sòng-sóc chạy len vào taò vừa noi:

— Bầm ống, có bac Hai Bạo đi với một người nữa, một hai doi lén giập mặt ông có việc cần kip.

— Ấy chê, hay là mặt-thâm dã hả! được Hai Bạo dán vè dày ...

Thật, cậu Tám hết sức nhân-đức với anh em chúng tôi, chỉ lát thằng Phi-rô nhát hèn khôn nè dè cậu Tám vướng chán vào vụ này, chúng tôi ái ngại vò-cùng; nhưng biết làm sao! Bé nào chung tôi cũng bị bắt sói tôi, chắc phải khai thật mọi sự, vậy xin cậu tam hiểu dùm chỗ bắt-dắc-dĩ mà tha lỗi cho anh em chúng tôi nhé.

— Khi thật mọi sự thế nào? Sảnh hỏi một cách hồi hộp.

— Hai Bao châm-giải đáp :

— Phải kha là cậu Tám sai khiến tôi, tôi phủ thác cho anh Mười Đôn nay, rồi Mười Đôn thuê thằng Phi-rô đòn chém A-Wang.

— Nếu thế thì các anh giết tôi.

— Không, chúng tôi đâu dám thế. Chỉ suy nghĩ là một việc dù trước dù sau cũng phải bị bắt; và lại không tài nào mà chối cãi được sự thật mà nhà chức-trach đã thừa biết, chì nên chúng tôi dành ra nạp mình tu thủ trước di còn hon.

Mười Đôn biết vọc vạch nمام ba chữ nho, xen vò :

— « Tiêu nồng ty thủ, giâm nhất dâng », luật pháp nước nào cũng thế.

— Sao các anh không tìm chỗ tránh mặt di it lâu ? Sảnh hỏi.

— Bi trốn đê cho khôi phái nạp minh tự thủ, tức thi khôi làm liên-can tội và cho cậu Tám, ấy là một việc chúng tôi muôn lâm. Ngay vi một nỗi bô xú Saigon di đầu nương nứa cũng phải có cách gí sinh sống; lại còn vý con nheo nhóe ở nhà thì làm thế nào? Bởi vậy chúng tôi bàn nhau chẳng thà nộp minh tự-thủ để chịu tù tội it lâu rồi trả về làm ăn bao bọc vý con, chì náp lèu quanh quất ở Saigon chẳng ích lợi gí, chì thêm nặng tội ra mà thôi.

— Các anh đừng ngại, cứ chịu khó tạm ra Saigon trong một thời-gian, về sự sinh sống có tôi giúp đỡ ma!

(còn nữa)

DOAN-CHU

— 20. Paul Bert — Hué —

— 20. Paul Bert — Hué —

Tuần chạy ra bao-lon dòm xuồng rồi trở vào ngay :
— Người đi với Hai Bạo, tôi biết, chính là Mười Đôn chột mắt, cùng lịu sinh chi.

— Biết đâu họ không bị mặt-thâm theo hút, có nên cho giáp mặt anh em mình không?

— Sao lại không! Tuấn nói: chính mình đang cần tim họ để hẫu tình công việc, may họ tự đến, thật may. Anh cứ cho mò rứa bão lén đây.

Sự thật, hai tên ném cáo già này không phải sự liên-luy ở tù họ là thương hại gì Sảnh mà đòn bắn mìn kẽm đều. Chúng đã ám-mưu với nhau, lợi dụng eo-hội đòn dòn dập dàn chàng đê khoeat lấy mòn tiền đấy thôi.

Lên trước mặt Sảnh, hai Bạo và Mười Đôn cõi làm ra bộ-lịch bối rỗi, sợ hãi, vì chúng dù biết chô yểu của chàng công-tử da-tinh, tha hồ rung chay nhất kh. Nào là Phi-rô dại dột, đã khai hết đầu đuôi; nào là mặt-thâm đang theo rinh chúng bèn gói, sự bị bắt chิง trong chiều hồn sớm mai. Rồi chúng vào ngay trung-tâm vân-dè, với giọng nói rất khéo giả vờ sán-cùn tết :

— Thật, cậu Tám hết sức nhân-đức với anh em chúng tôi, chỉ lát thằng Phi-rô nhát hèn khôn nè dè cậu Tám vướng chán vào vụ này, chúng tôi ái ngại vò-cùng; nhưng biết làm sao! Bé nào chung tôi cũng bị bắt sói tôi, chắc phải khai thật mọi sự, vậy xin cậu tam hiểu dùm chỗ bắt-dắc-dĩ mà tha lỗi cho anh em chúng tôi nhé.

— Khi thật mọi sự thế nào? Sảnh hỏi một cách hồi hộp.

— Hai Bao châm-giải đáp :

— Phải kha là cậu Tám sai khiến tôi, tôi phủ thác cho anh Mười Đôn nay, rồi Mười Đôn thuê thằng Phi-rô đòn chém A-Wang.

— Nếu thế thì các anh giết tôi.

— Không, chúng tôi đâu dám thế. Chỉ suy nghĩ là một việc dù trước dù sau cũng phải bị bắt; và lại không tài nào mà chối cãi được sự thật mà nhà chức-trach đã thừa biết, chì nên chúng tôi dành ra nạp mình tu thủ trước di còn hon.

Mười Đôn biết vọc vạch nمام ba chữ nho, xen vò :

— « Tiêu nồng ty thủ, giâm nhất dâng », luật pháp nước nào cũng thế.

— Sao các anh không tìm chỗ tránh mặt di it lâu ? Sảnh hỏi.

— Bi trốn đê cho khôi phái nạp minh tự thủ, tức thi khôi làm liên-can tội và cho cậu Tám, ấy là một việc chúng tôi muôn lâm. Ngay vi một nỗi bô xú Saigon di đầu nương nứa cũng phải có cách gí sinh sống; lại còn vý con nheo nhóe ở nhà thì làm thế nào? Bởi vậy chúng tôi bàn nhau chẳng thà nộp minh tự-thủ để chịu tù tội it lâu rồi trả về làm ăn bao bọc vý con, chì náp lèu quanh quất ở Saigon chẳng ích lợi gí, chì thêm nặng tội ra mà thôi.

— Các anh đừng ngại, cứ chịu khó tạm ra Saigon trong một thời-gian, về sự sinh sống có tôi giúp đỡ ma!

(còn nữa)

DOAN-CHU

— 20. Paul Bert — Hué —

— 20. Paul Bert — Hué —

Các học-sinh lớp đị-bị, sơ-dâng muốn luyện tinh cho giỏi, nhất là trước khi thi bằng Sơ-Học Yếu-Lực hay thi vào lớp Trung-dâng năm thứ nhất, mỗi học-sinh cần phải có cuốn :

SÁCH DẠY TÍNH ĐỒ

của Ông giáo NGUYỄN-DÌNH-TỰNG

soạn dâng chương-trình và phương-pháp sự phạm

Tựa của Nguyễn-Hoài-Bản — Đức-học Hải dương.

Sách này có 32 loại tinh, gồm có 565 BÀI TÍNH ĐỒ về toán-tính và phép do lường từ dễ đến khó. Nhìn bâu tinh mâu có hình vẽ, lời giảng, bài suy-giải bài giải và trả lời.

Sách dạy tính đồ của ông giáo Nguyễn-dinh-Tụng

Soạn rất kỹ, tốt hơn cả các sách tinh đồ đã xuất bản từ trước, không những chỉ học sinh mà cả thầy giáo dùng ra bài cho học-trò rất tiện. Mỗi cuốn giá : 0\$45. Bán tại các tiệm sách lớn ở Hanoi, Huế và các tỉnh. Mua từ mười cuốn trả 20%, gửi linh-hoa giao ngan, viết thư cho:

Hiệu sách Quang-Huy

Đại-lý đú các thá báo quâc-vân và các nhâ thuốc.
Số nhà : 25, đường Maréchal Foch — HAIDUONG

Ai đã sống những giờ thắc-mắc vì tinh duyên trắc trở,
đã ngâm ngùi con thân-phận thì nên đọc cuốn

chiếc bóng

của NGUYỄN-VÝ

sẽ thấy cõi lòng được êm dịu.

Chỉ có ngòi bút của Nguyễn-Vý (tác-giả cuốn Đào-Mô) là có thể làm cho ta cảm-động và công-phẫn về các vắn dè sôi-nỗi ấy.

THUỐC HO LAO CON GÀ

Trị những chứng ho có sô-i ám, ra đờm đặc lâng huyệt hoặc khò ra tinh-huỷ, có khòi ho khan không thành tiếng, người một ngày một tinh-sao gây mòn, nôn dừng thuốc BỔ PHẾ TRỊ LAO BIỂU NGUYỄN.

Giai mỗi lít 1500

THUỐC SÂM NHUNG BỔ THẬN CON GÀ

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh, gầy còm, yếu đuối, tinh thần nạc nhẹ, phai uống thuốc SÂM NHUNG BỔ THẬN BIỂU NGUYỄN đú bồi bỗ lấy chân khí của vân lịc sức khỏe.

Giai mỗi lít 1500

THUỐC BẢN BÀ KHÍ HƯ CON GÀ

Bản bà có bộ phận trong da con, kính người không dùng, ra huyết hoech, da vàng với xanh xanh, ròe da chung một miến daun hàng hooc, kem dương sinh dục. Chỉ dùng thuốc KÍH HƯ BIỂU NGUYỄN, sinh dục sẽ dâng, kính người đều hòa, hòng hào hào lịc. Mỗi ve giá 1000.

THUỐC CÀI NHA PHIEN CON GÀ

Thuốc này g úp cho những người muốn cải hô hàn hủi được hay hủi nhẹ đú, một cách rất đú dàng và mau chóng. Không người dùng thuốc này bô hủi đú được. Uy nghiệm đều công nhận rằng: Không-thuốc cải hô hàn hủi được. Khi dùng thuốc KÍH HƯ BIỂU NGUYỄN, sinh dục sẽ dâng, kính người đều hòa, hòng hào hào lịc. Mỗi ve giá 1000.

Nhà thuốc Diêu - Nguyễn

125 — HÀNG BÔNG (Cửa Quyền) — Hanol
BÁI-LÝ : Haiphong : Mai-Linh — Nam-dịnh : Việt-long — Hải-dương :
Quang-huy — Thủ-binh : M nh đú — Sinh-hinh : Ich-tri — Bie-nh :
Quê-huông — Thành-hoa : Thanh-ni — Vinh : Sinh-huy — Hué : Vă-hoa
Saigon : Mai-Linh 120 Guynemer — Đức-thắng : A.Dakao. Chợ lầu : Long-Vă

NHÀ XUẤT-BẢN



Công lực

9, hàng Cót, Hanol
Téléphone : n° 982

GIA-DÌNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

THU THAI THEO Y MUỐN

có hơn 60 bài kê (đúng được xuất-đời) biện rõ những ngày nào trong tháng người đàn bà có thể hay không thai và được sách viết-test lời khen-chúc. Mỗi cuốn 0\$30. Mua linh-hoa giao-ngoan hết 0\$36

Ở xa mua xin gửi 0\$66 (cả cước) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trú bán nhiều tại MAI-LĨNH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

vậy xin hỏi các ngài đã biết việc lèng ra sao chưa?
Việc lèng không biết, thi đừng nói việc nước gi vội.

VIỆC-LÈNG

của Ngô-Tát-Tố sẽ hiển các ngài những cái lèng
ở trong lèng tre xanh xanh Bắc

Mỗi cuốn 0\$36. Mua linh-hoa giao-ngoan hết 0\$71

Ở xa mua xin gửi 0\$66 (cả cước) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trú bán nhiều tại MAI-LĨNH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

Không đó thi đây!..

(Tiếp theo trang 3)

không biết gì về người ta thi « cõ
khen » người ta làm sao được.

Tôi muốn nói đến N. C. khong
phải ở chỗ ấy ! Tôi chỉ muốn nhắc
lại một câu của kép hát N. C. binh
pham kép T. D. vì T. D. được mời
con kép N. C. thi bị bỏ quên trong
bóng tối ! Kép N. C. binh pham kép
T. D. như thế này :

— Chúng tôi không phải là những
dân-tộc bị chia rẽ nhau về chính-
tri. Dân-thé-thao Anh không có iê
gi ghét dân-thé - thao Đức. Nếu
không có một sự gì giàn trò, chúng
tôi sẽ sang Berlin để đánh dàn. Dân
Anh và dân Đức yêu thè-thao chí
phung sỗ có một người : Ông thán
Thè-thao !

Cùng lúc ấy báo Đức giả loi :

— Dân thè-thao Đức nòng lồng
chờ đợi và sẵn sang đánh dàn
tiếp tay-khau chúa có một tý tiếng tam gi vè
tai-nghệ dàn cành ..

Tôi không phê bình gi vè câu nói
— có nhiều tư-vị — của kép N. C.

này. Nhưng tôi liên luồng đến
những người nỗi khói nói đến ai
cũng hỏi :

— Anh ấy làm ở đâu ? Lương bao
niêu một tháng ? Anh ấy học đến
đâu rồi ? Đã đỗ gí chưa ?

— Cõi ấy con nhà có giàn khò khò ?
Bố mẹ có chép tước gi không ?

Họ hỏi như thế — luồng như rồng
những ông làm một số lón, ăn
lương to, hay dõi nênh bàng, hoặc
những người giàu có đến là những
người giỏi, người khò cả !

Só thá, than ôi, nhiều lần trái
lại thá ! Bằng cấp, giàu có, con nhà
có chép tước, ăn lương to lầm khì
chẳng... làm gi cả.

Chí có sự giàn về luân-lý, vè đạo-
đức mới đáng qui.

TÙNG-HIỆP

**hết
mỗi tuần
Bà có
uống
1
viên**

**CỬU-LONG
HOÀN**

**Võ
Đinh
Dần**

**THÌ BAO GIỜ BÀ CŨNG VUI
VỀ VÀ THÍCH HOẠT ĐỘNG**

Imprimerie TRUNG - BAC TAN - VAN

Certifié exact l'insertion

Tirage à 1000 exemplaires

L'administrateur général : Ng. doan-VUONG

feng-phát-hành Bác-kỳ, Lào, Bác Trung-kỳ
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanol
soạn dâng người bán Cửu-Long-Hoàn và thuốc Võ Đinh
Dần lương hàng ở Hanol 15\$00, ở các tỉnh 12\$00

MUỐN BIẾT SỨC BỔ CỦA CON « CÁC KÈ »



NÊN UỐNG
CHÍNH RƯỢU
« CÁC KÈ »

Rượu này bẩn hiệu thực toàn dùng con « CÁC KÈ » ngâm chẽ rất lâu ngày chuyên trị người già yếu, từ lỵ quá đà, thận thay kém suy, đái đêm, di tinh, 1 tết dương, da vàng, kém ăn, dàn bà người yếu, sán hụt, kém sữa, sán mòn, rát là thận hiệu, vì con « CÁC KÈ » ai ai cũng biết chuyên dương âm bổ thận, m芋 ruyu thương ngọt uống cùng lúc ác cảm, chả bao lâu thi thấy khỏe mạnh trong người. Nay da được nâu ửng người dùng qua đều khen là hay, giá bán chai to 2\$ — chai vừa 1\$ — chai bé 0\$50

BẢN TAI:

YUNE HUNG

no 41, Rue des Pipes (Hàng xì) Biên — Hanoi
Đại lý: Mai-Linh 60 Paul doumer Haiphong — Ich-Tri Ninh Bình



AI MUỐN HỌC THUỐC
Á - BÔNG
cần mua ngay
những sách của
nhà nghiên cứu khoa
thức Việt-Nam
đã xuất bản :

- 1) Khoa thuốc xú
aong tp. chưa đú cáo
biết & xá a.
- 2) Khoa chữa phổi
tp. chưa đú cáo
biết & xá a.
3) Khoa chữa mắt
bằng thuốc ta.
- 4) Sách thuốc Việt Nam tp.
- 5) Sinh lý học tp. nói rõ cản nguyên phát bệnh.
- 6) Ngoại khoa chuyên mèo tp.

Mỗi quyển cười phi đều 0p.20

THƠ VÀ MANDAT GỬI CHO

Nguyễn-Xuân-Dương Lạc - Long

22 — TIỀN TINH — HANOI

THỨ TƯ 5 MARS 1941 BẢN XEM

NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

tờ tuần báo chủ trọng đặc biệt về
văn chương và nghệ thuật, do
các nhà báo giá trị và các bậc dân
nhân trong làng văn chung trương

NHÀ XUẤT BẢN:

ĐỒ - PHƯƠNG - QUẾ

31, Aviateur Garros Saigon, ẩn hành

MỤC BỊCH ĐỂ

nâng cao và phổ thông nghệ thuật Việt-Nam

NGHỆ - THUẬT TUẦN - BÁO

số 1, ra ngày thứ tư 5 mars 1941

CÓ BÚ NHUNG TRANG

Trang Tài-liệu Trang Kịch-hát

- > Ngữ-nghị học
- > Văn-chương
- > Phê-hìn
- > Mỹ-thuật
- > Thế-giới
- > Giải-trí

và

NHUNG MỤC ĐẶC BIỆT

NHỮNG CUỘC THI « LỚN LAO

NHỮNG GIẢI THƯỞNG TẠO NHA

Giai báo: Mái 10\$20, mỗi năm 5p20, một năm 100.
Thứ tư, bưu phí và bài vở cho M. ĐỒ PHƯƠNG QUẾ

31, Aviateur Garros, Saigon

Nghệ - Thuật Tuần - Báo cần đại lý ở kháo Bóng - đương

PHÒNG TÍCH

CON CHIM

DÃ CÓ
ĐÚ BÁN

(muôn-mười giờ và trưa,
không phải chủ nhật-eve)

LỊCH SỰ TỐN VĂN

Tổn-dát-Tiền, thuật hết cuộc
đời cách mènh và nó rõ những
sự hành - động dan nao phue
quốc một vị cùu-quốc nước Tau
lập-lèn nèo dân quốc giá 0\$05.

HOA, NHẬT BẮNG TRƯỜNG

Thuật hét nhìng triều Tau Nhài
danh nhau nói rõ nguyên nhân
từ trận sơ khởi ở Lư-cầu-Kieu
1\$20

TRUYỀN KIËM KIËP

Kinh thiên Hiệp Đạo
(Lý-làng Ván) 1\$20

Phản-trang Lâu (truyen
La-Cô, La-Sản, con
La-làng đối Đường).

Đát Ma Kiếm Sư (thủy-
tồ-dâng kiém kiếp
nước Tau). 0\$60

Hoang-sơn - Đảo (Lý-
ngoc Hung) 0\$40

Ngoài nước nhà

Đè-Thám (Thanh Ván). 0\$35

Cái - Vàng (vợ ba cái
vàng 1 nử tương co
gan dạn anh hung) 0\$55

Bán tại M. LÉ NGỌC THIỀU

67 rue Nayer (phố cửa Nam) Hanoi
và ở hàng sén-các-tinh

Ho lao, Ho sàn

Đồng-quá, le 29 September 1940

M. Nguyễn Văn-Trịnh

Y-cá Bác-té-thường, 10 Ma-May HANOI

Năm ngoài hành toala Hanoï, H

13 Hàng Mái (Cuối-vé) Hanoi, Đát-quá

tháp-kháp Da-Dong-vé, Nam-Tân 30

phố Bonnal Haiphong, Cố-linh 100-fai-lý

khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung-

Nam, Bồ-kỳ, Gao-mén và Lào có treo cá

bàn tròn.

THUỐC SÁN SƠ MIT

Mắc bệnh sán sán ngoái thường theo ra con trùng

như sò mít, nêm đè lầu ngày, sinh chứng đau sỏi hai

đạnh sườn mà bỗ mặng. Uống thuốc này cam đoan

hai giờ ra hết sán khỏi hẳn. Giá 0\$09.

THUỐC DÙN (sóng)

Mắc bệnh dùn dùn hoặc dùn kim uống thuốc này

buồi sáng buồi chiều ra hết dùn không phải tẩy,

người nhón hay trè em đồng đều dryc cả giá: 0\$20

Tại Saigon đã có bán...

Nói đến thuốc chữa các bệnh trẻ con thi ai cũng
công nhận: chỉ có nhà thuốc Thành-Xa Hanoi là có
tài độc nhất vô nhị, ngoài ra còn có thuốc chữa
bệnh người nhón rất thần hiệu như:

THUỐC SÁN SƠ MIT

Mắc bệnh sán sán ngoái thường theo ra con trùng
như sò mít, nêm đè lầu ngày, sinh chứng đau sỏi hai
đạnh sườn mà bỗ mặng. Uống thuốc này cam đoan
hai giờ ra hết sán khỏi hẳn. Giá 0\$09.

THUỐC DÙN (sóng)

Mắc bệnh dùn dùn hoặc dùn kim uống thuốc này
buồi sáng buồi chiều ra hết dùn không phải tẩy,

người nhón hay trè em đồng đều dryc cả giá: 0\$20

NHÀ THUỐC THANH - XA

Số nhà 73, góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón — Hanoi
cửa treo cửa vàng, khắp các tỉnh có đại lý, xem báo
Tin Mới. Đại lý tại Saigon: Hiếu-Vân Hán 14 Avia-
teur Garros, hiệu Ich - Thái Lagrand ère n° 14

CẦN THÊM NHIỀU ĐẠI - LÝ TẠI NAM - KỲ

Ho, ho lao, ho lòn
ngày, hen, xuyen

5 chàng này đều ở phòi sinh ra

mỗi chàng chữa một bài thuốc

khác nhau. Từ xưa đến nay

hang-trận vạn người ai dùng

cũng khỏi. Nếu uống không

thấy hiệu sẽ i lại liền ho,

mời ho, thòi co nhiều đêm

0\$60. Phòng bệnh lao, chữa bệnh

lao (khô-phè den, làm cho ngù

đục, để thòi hòng ho \$4. Nhập

phè-trù lao (chinh-thuc, có bện

lao lao), Hen, hay thòi khô-kè

trong cuồng hoảng 0\$60. Xuyên

cáp dryc (chữa bệnh thòi nhiều

0\$25. Bồ-phè hoàn (phèi-kè)

dùng bồ phèi 0\$80. Bán tại:

BÌNH - HƯNG

67 Nayet(phố Cửa Nam) Hanoi Tel. 766

THOÁI-NHIỆT-TÂN HỒNG - KHÈ

Cảm, sốt, nhức đầu, đau xuong
đau-mình, rõ con người lớn
chỉ uống một gói Thoái-nhiệt
Tân hiệu phát 12 tay giá 0\$10, 5
phút ra mồ hôi khô khé.

THUỐC KHÍ HỦ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sích
bach dài-ha) uống dù các thứ
thuốc không khỏi, chỉ dừng một
hộp thuốc gai-hu Hồng Khè số
60, giá 1\$ uống trong, và một
hộp thuốc Ninh Khôn-Hoàn
Hồng khè giá 0\$80, đó vào cửa
minh là khỏi rõ. Tram người
chữa theo cách này khỏi cả trăm

BIỂU KINH DƯỠNG HUYẾT

Các bà có cõi khinh không đều
mẫu sáu uống thuốc Biểu Kinh
dưỡng huyết, Hồng-khè (0\$50
một hộp) kinh đều huyết tốt
ngay.

THUỐC « CAI HỒNG KHÈ »

Không chén lẩn chán thuốc phiến
(nhà doan đán phân chất, nên ai
cái cũng có thể hàn được, mồ
hát ngày hắt một đòng bắc
thuốc phiến, chỉ uống hết 0p.20
thuốc phiến, chỉ là vẫn đì làm việc
như thường, thuốc viên tp-50
một hộp, thuốc nước 1p.00/một
chai).

THUỐC PHONG TÌNH HỒNG KHÈ

Giá thép bức ngang giải
Thuốc Hồng - Khè chữa người
lồng-lồng
Hai câu sám này, ngày nay
quả thấy ứng nghiệm, vì hè ai
bị lồng khồng cứ mồi hay kinh-
niên uống thuốc lồng Bồng Khè
số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rút
nọc, ai bị hòn giang mai không
cết về thời kỳ này, mồi hay
đá nhấp cối rõ, uống thuốc
giang mai số 14 cũng khòi rứt nọc
một cách êm đềm, không hại
sinh dục, nên khắp nơi đều dấu
cũng biết tiếng.

NHÀ THUỐC

HỒNG - KHÈ
Đã được thường nhiều Bội tinh
ving-lac và bằng-cáp
Tổng cuộc 75 hàng Bồ, chi nhánh
88 Phố Hué Hanoi và đại lý các
nơi. Có biếu sách GIA-BÌNH-Y-
DUOC và HOA - NGUYỄN CẨM-
NANG để phòng thân và trị bệnh