



VO ANNINH

Một ngôi sao trong ban khiêu-vũ theo âm-nhạc
do các nữ-học-sinh của bà Robert biểu-diễn giúp
Hội Truyền-Bá Quốc-Ngữ và Pháp-Việt Báo-Ái tại
nhà Hát Tây chiều 28 Mars 1941

SỐ 53 - GIÁ: 0\$15
28 MARS 1941

NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG
CHỦ-TRƯỞNG

Không dây thi đây...

Một ông lang tinh nhanh

Tuần lễ này ta có thể gọi là tuần lễ của các ông lang! Các ông lang mà tôi sắp nói đây không phải là các ông lang của các nhà thuốc bìp bợm dâng tên mình lên báo để quảng cáo bán thuốc làm tiền thiên hạ. Những ông lang tinh khôn chuyên dâng dây dâng phải lên báo vì một sự bất ngờ.

Trước hết tôi xin nói đến ông lang Kê ở Hàng Than. Ông dâng tên hỏa ở Chợ Tía bến Hanoi, lúc mới lên tầu có một bốn tên quân do lịch sự đứng sáu lạy ra hô chuyện rồi một đứa luân ngang ay vào túi áo trong đê mòc vi thi bị thiếc lang nám ngay được tag Tên gian dâng bịt tông.

Tôi không hiểu khi ông lang Kê túm được tag tên kẽp móc vú thi ông có bị « thoi quen của nghè », mà bắt luôn ngay mạch của nó xem mạch nhanh hay chậm không, nhưng có lẽ ông Kê có thể tự phụ với các con bệnh rằng :

Mắt của lão còn tinh nhanh lắm, nhảa là lão còn có thể trong giây lát nhìn qua mắt con bénh mà đoán xem bénh họ nặng hay nhẹ và lão chỉ cần sờ vào người ta một lú là biết được rằng người bénh con sống hay đã chết thẳng cẳng tự hồn qua rồi ! Rồi đây thành con cho lão ăn lộc nhùa nữa.

Máy « con bệnh »

nghệ rỗng

Không được may như ông lang Kê : tên không mất, lật không mang, hai ông lang Khúc ở Lạc viên Hải phòng và ông lang Yán ở Làng Lam - cầu, phủ Lý - nhân không những đã chẳng được con bénh già tên thuốc lại còn bị con bénh đánh cho bị thương nặng.

Ông lang Khúc gấp thi-Hru là con bénh ở trước rạp Lac-xuan-dai, Hải-phòng, liền lát đát 26 đồng tiền thuốc của thi-Hru còn nợ ông, Chồng thi-Hru bỗng ô đầu xô đèn đánh

ông lang Khúc bị thương ! Đó là lời khai của ông Khúc.

Ngọc - chàng thi-Hru - lại khai khác : Ngọc bảo dâng tên lang Khúc vì Khúc định châm vú của Ngọc. Sở Cửu còn đang điều tra.

Cùng vào một trường hợp với lang Khúc, ông lang Ván đến дол con bệnh Trần - y - Ngưu tiền nợ một thang thuốc, Ngưu không giả và đánh Ván bị thương nặng. Tôi au tha bỗng chưng ngura.

Không hiểu rằng mấy con bệnh trên dâng tên họ tiền các ông lang mà bắc thuốc cho mình không, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ vì họ dâng các ông lang mà bắt phạt họ thì cũng hơi khí ac. Tôi au dâng tên con bệnh Ngưu dù Ngưu có dâng ông lang Ván. Theo cách xé áo này tôi tin rằng rồi Ngưu dâng ông lang Khúc cũng sẽ được tha. Vì Tô-ān tha thứ cho họ như thế là theo lẽ phải.

Các bạn đừng ngạc nhiên với ! Hãy nghe tôi nói.

Vậy các bạn có hiểu rằng bốn phần của các ông lang ra sao không ?

Là một ông lang giỏi : phải biết bốc thuốc hay dê chửa khỏi tất cả các bénh hiêm nguy. Mù bị đánh bị thương, mìn mây dau è àm chung phải là một bénh hiêm nghèo gì là ? Nói cho rõ, ông lang cũng là người, bị đánh dau, ông lang cũng mang bénh. Còn gì hay hơn là tự bốc thuốc cho mình, ông lang tự chữa khỏi bệnh ta dâng.

Tôi cho rằng hai con bệnh Ngọc và Ngưu tuy có dâng hai ông lang Khúc và Ván, nhưng họ không hề có ý ac. Trái lại họ còn có ý muốn cho hai ông lang ấy được dịp tự chữa bệnh cho mình để... thí nghiệm các cao, dan, hoan, iá của mình. Vâng díp tôi cho moi người biết rằng :

Thứa các ông thuốc già truyền của chàng tôi, hiện nghiệm như thán. Chứng cứ là thuốc ấy đã chữa khỏi bénh cho hàng iá.

Hay :

Thứa các ngài thuốc của chúng tôi vừa bô vừa lành. Chứng cứ là

chúng tôi.. dâng uống thuốc của chúng tôi đây.

Hai con bệnh Ngọc và Ngưu dâng rõ ràng để quảng cáo thuốc cho hai ông lang jø. Để kiện họ hai ông lang Khúc và Ván dâng nghĩ nhầm.

Phát ra - như lời tôi đã giải ở trên - hai ông nên phải cảm ơn hai con bệnh ấy dâng ý tốt định làm quảng cáo không công thuốc cho hai ông.

Tôi khugen hai ông dâng doi tên thuốc ngày của hai con bệnh ấy nữa mà nên lảng cho họ vài cảm sản, vài cảm thực địa, một cặp nhưng hay cảm sản thuốc « bô âm, bô dương, oô òag hay bô ti » gi đó...

Sinh ư nghệ, tử ư nghệ.

Nghè gi cung làm minh sống và nghè gi cung có thể đưa minh vào chỗ chết. Tôi nhớ đến cua-ro Nhungen ở Saigon chết vì chạy thi xe đạp thắng mời rồi... cung như tôi nhớ đến Thị Nhàn ở Hâ-dong vi nghéo phải đi hải chè thuê và vi trèo lên cây chè với ý ngã chết, và bắc Khiêm phu khanh vác ở Sáu-kho (Hai-phong) vi vó ý bị xe gõng đe nát tay.

Cái chết của ông già Sinh ở Thái-binh lại làm tôi ló ngac nhiên hơn nữa. Ông làm nghè cáu cá đê sinh sống. Hôm trời rói ông đi câu được một con cá to. Cá lôi phải cảnh câu ra ngoài sông, ông bơi theo cảnh câu cho mình, ông lang tự chữa khỏi bệnh.

Còn gi hay hồn là tự bốc thuốc cho mình, ông lang tự chữa khỏi bệnh.

Vì một miếng ăn, nhiều khi người ta bị thương hay chết để dâng qua.

Vì sự sinh sống hai người dâng phu hòi Saigon bị trấn nhà dò sup xuống bi thương rất nặng. Ngôi nhà ấy là nhà Bảo-hiêm « Indochine Assurance » .. mót chết người ta chứ ?

Tôi không nói đến sự hai người

đòi Cầm-ba, Thành-hóa, xây ra giữa sự tranh đất của dân Lương và dân Giao. Bên này bảo đất của

tai-nạn và nhon thô « ấy có Bảo-hiêm cho hai người phu ấy không ? Chắc là không. Vâng tôi nghĩ rằng ngôi nhà ấy đê trấn chí đê phải có hai người dâng bâ xãm số áy thôi, giờ có đê

phai giang chia thi co le ông chủ

có một sự kỳ di

bơn thê.

Ấy là

ông Bang - bâ -

Lân

vết ở

một

tờ báo do phu-nữ

chủ-truong vừa

luyet-bo » ráng

bài « Bà Triệu-

Âu » dâng ba

thuer » của ông

Hoàng

dâng

Trung-Bắc-Châu

Nhật số 49 vừa

rồi dâng rap theo

bài « Triệu-Âu »

của ông Lân dâng

ở bô-phu-nữ

NGƯỜI VIỆT-NAM VÀ NHẤT LÀ THANH - NIÊN VIỆT - NAM
CHI NÉN ĐỌC

“ BÁO MỚI ”
MỘT CƠ-QUAN THÔNG-TIN
DO
một nhóm Thanh-nien
CHỦ-TRƯỞNG

Báo Mới là một cơ-quan thông-tin
rất nhanh chóng và dày dà.
Báo Mới là một người bạn thành-trust
thực của hết thảy những
phản - tử Việt - Nam,

**KHÔNG DẶY AI CÀ
KHÔNG LÀM CHÁNH-TRỊ**

“ BÁO MỚI ”
chỉ làm môi-giời-cho tất cả các hang người trong xã-
hội Việt-Nam để giúp mọi người hiểu biết lẫn nhau.

ông Quynh dâng « thuong y-kien » của ông Kim.

Và gần hơn nữa : kề vè trận chiến tranh « Pháp - Đức » ở Flar-dres » hồi tháng Mai - Jain 1940 vừa rồi, bốn ông Jules Romain, Cudahy, André Maurois và Henri Bidon - tôi chỉ

lạm kê bốn người đó thôi - cùng viết báo nói rõ về những sự bi-mại của trận chiến tranh khốc liệt đó mà không ông nào bảo ông nào nào rằng « đánh cắp » g-kien của nhau. Thế mới biết những người học rộng, biki nhiều vẫn biêt điều và nhau nhau,

Việc đời và ý nghĩ
Vi không biêt điều và nhau nhau
lành sao được khi trong một pán-de,
một trường hợp, hay trong bâc cù
một câu chuyện gi bao giờ cũng có
người bénh thế này, người bénh thế

(xem tiếp trang 16).

Nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Mua vé Đóng-Pháp sẽ hy vọng có cả.

VỤ QUẦN « SHORT » PHỤ NỮ RA TRƯỚC TÒA ÁN DU LUẬN

Ở trong Nam, độ này giới dâ, bát
dâu nồng nén các bộ y-phục mùa hè
đã thấy bắt đầu xuất hiện và trên
các đường phố ở Saigon, thù do
miền Nam xú Đông-đương, đã thấy
lác đác một số các bà, các cô mặc
« short ». Vì thế mà gần đây, nhiều
bạn đồng-nghiệp Tây-Nam ở Saigon
đã tranh-luận về vấn-dề cái quần « short »
của phụ-nữ bỗng chốc đã
trở nên một vấn-dề « thời sự » được
du-luận chủ ý đến.

Ngoài các báo ra, dài và tuyên-điện
« Radio-Saigon » mấy hôm gần đây
cũng nói về vấn-dề cái quần « short »
dưới cái đầu dê « vụ kiện » về cái
quần short phụ-nữ » được các
thỉnh-g à rất dè.

Nếu ta đọc qua những bài của các
báo và nghệ-thuật lại vụ kiện về
quần « short » phụ-nữ của « Radio-
Saigon » thì ta thấy du-luận trong
Nam hình như rất phản-vấn về vấn-
dề đó. Có báo thì lên giọng đạo
đức công-kinh kinh liệt và một cách
nghiêm-khắc cái thứ y-phục dùng
để khoe khoang cáp « giờ » xinh xắn
mà họ cho là quá lố và có vẻ
chai-lo, khiêu-khích là khác.

Có báo thì ôn-hòa hơn, dùng giọng
hải hước dê tả rõ những cái « rớt-
đời » và cái tình-hết chửo một cách
qua nô-le về y-phục của một số các
bà các cô, rồi kết-luận khuyên phu-
nữ nên thận-trọng về cách phục-sử.

Bài và tuyên-điện « Radio-Saigon »,
một thử-báo rất mới mẻ đã lôi-tưởng
tuyêng ra cả một vụ xú-kien về cái
quần « short » thuật rõ lời khai của
bị cáo một bà thích mặc « short »,
của các người làm chứng và của
quan Biên-lý buộc tội và lời cãi của
luật-su bênh-vực lối y-phục đó.

Kết-luân, vị quan tòa xú-kien
này sau khi nghe cả lời khai của hai
bên đã tuyên án tha-bỗng cho bà
mặc « short » và chỉ cho phép các
bà, các cô mặc « short » trong khi tập
thể-thao mà thôi.

Vụ quần « short » của phụ-nữ này
không những được du-luận trong
Nam chủ y mà các báo ở Bắc cũng
đã thấy một vùi tờ nói đến.



Đáng dè ý nhất là ý-kien của bạn
đồng-nghiệp « Courrier d'Haiphong »
về vấn-dề

Bạn đồng-nghiệp đã xét cái quần
« short » theo con mắt thẩm-mỹ, và y-
phương-điện lợi cho rằng lối y-
phục đó chỉ « đẹp » và tiện dụng
trong một vài trường-hợp mà thôi

(xem tiếp trang 25)

Nhưng chỗ đáng chú ý nhất là bạn
đồng-nghiệp đã xét vấn-dề quần
« short » về phương-điện dung-dẫn
honor-tùc là về phương-điện danh-dự
quốc-gia của phụ-nữ Pháp.

Báo « Courrier d'Haiphong » nói
người Pháp sang đây bón-phận thứ
nhất là phải làm cho dân-xã này có
cảm-tưởng là người Pháp có giáo-
dục và sang-hàng là để làm việc và
treo cao cái gương về nghĩa-vụ. Vợ
khi ra trước công-chứng thì y-phục
phải khoe khì trong giài-dinh
ở một hoàn-cảnh thân-mặt khác.

Bạn đồng-nghiệp chúng tôi ở Hai-
phong còn nói phụ-nữ Pháp ở đây
mặc « short » giữ công-chứng còn có
cái hại lớn là làm cho phụ-nữ bẩn
xú-bẩn chửo một lối y-phục mà họ
cho là vân-minh là mảnh-mẽ và như
thế là hại đến những tập-quán
của xã này.

Cuối cùng báo đó kết-luận ở đây
khi mà những tập-quán đã biến-hết—
chính giữa lúc cần phải bảo-tồn những
lý-do này những điều còn-lại — thì cũng
không thể nào tiếp-bộ được.

Thế là từ vấn-dề quần « short »
bạn đồng-nghiệp chúng tôi đã đưa
đến một vấn-dề trọng-dại, đó
là vấn-dề cần phải bảo-tồn những
tập-quán cõi-hữu trong một xã thi
mới có thể dến sự-tín-bộ được.

Trot-ve trên chúng tôi đã thuật
qua lại ý-kien các bạn đồng-nghiệp
trong Nam, ngoài Bắc và vấn-dề
quần « short » một vấn-dề thời-sự
đang nóng bỏi.

Riêng phần chúng tôi đã có lán-tò
bày ý-kien trên mặt báo này về vấn-
dề y-phục phụ-nữ.

Các bà, các cô người Việt-nam ta
từ râm-ngoài dinh-nay cũng đã thấy
có một số ít bắt-chửo mặc quần
« short » nhưng chỉ mặc một cách
rụt-rít và theo chòi-chung tôi biết
thì cũng chỉ những cô sinh-trường
trong những giài-dinh đê-dâng hoặc
những hàng-phụ-nữ cần-khoe
khoang-sắc đep, căn-cho người ta
để ý-dễn mới-dám mặc quần « short »

Đáng dè ý nhất là ý-kien của bạn
đồng-nghiệp « Courrier d'Haiphong »
về vấn-dề

Bạn đồng-nghiệp đã xét cái quần
« short » theo con mắt thẩm-mỹ, và y-
phương-điện lợi cho rằng lối y-
phục đó chỉ « đẹp » và tiện dụng
trong một vài trường-hợp mà thôi



Xò chán lèn lò mũi, di hút máu và ăn
dơ, giòng ma cà-rồng là giòng ma có
khắp thê giới, chàng cứ gì nước ta

của VŨ BẮNG và NGUYỄN-XUÂN-KHÔI

Hôm 11 Avril mới rồi,
một bạn đồng-nghiệp xuất-
bản ở đây có thuat cho ta
một tin này nhiều người
cho là ghê-rợn lắm và người
này truyền cho người no,
cái tin ấy chẳng mấy lúc
đã lan ra khắp chỗ. Đó là
một cái tin ở Quảng-nam.

Một người dân-bà đã cõ
tuổi bà bệnh trầm-trọng nằm hấp-hối trên giường
chết. Bà nằm như thế đã hao nhiêu lâu rồi, không
biết, chỉ biết rằng trước khi bà cõi kia chết vài ngày vào
cõi một con bướm lót lõm cõi bay liêng chung quanh
giường bà cõi rồi đậu vào mũi kẽ báu-hàng kia. Cả nhà
xô-hỗn con bướm nõi, không con buon dù hõi bay đi thi
lại quay trở lại lần, nó lại lượn, nó lại bay, mà lần này
thì không những nó bay luon mà thôi, nó lại lão vào
người hấp-hối nõi mà lão-lén-trên..., mũi nữa. Bénh
bà mồi lát mõi nặng thêm, thàn-hanh bà cõi chõ bà
cõi đến nhà thương thì con bướm cõi theo lão và bay
vào người bà cõi. Thế rồi ba cõi chết. Con bướm quái-
ác kia vẫn không rời cái xác chết nó, đến tối cõi nhà
thương đã tìm cách đuổi nó đi mà kêt-cục vẫn không
được. Sau rồi, viên bác-sĩ coi nhà thương bức-dõ phải
bắt nó tiêm-thuốc vào người nó, nó mới chịu bỏ bà
cõi mà bay đi phương-khác.

Bạn đồng-nghiệp hằng ngày thuật tin này không
cho ta biết vì những lõi gi mà người nhà kẽ-bắt-h.jquery
lại không kiêm cách mà dập cho kỵ chết con bướm
nõi đi. Bạn cũng không nói tại sao viên bác-sĩ nõi
đã bắt được nó rồi lại sao lại không giữ nó lại làm « con-
léc-sóng-quái-vật » mà lại tiêm-thuốc (huoc-gi) rồi
tại thà nõi di như vậy.

Certaines personnes provoquent une dépres-
sion sur les sujets qui les approchent; certains
êtres sont des véritables épouses humaines qui,
le plus souvent involontairement, ne main-
tiennent leur vie qu'en aspirant la force ma-
gnétique des autres. Ces faits sont bien con-
nus en occultisme sous le nom de vampirisme
(R. INGALESE)

Dù sao câu chuyện này
cũng được nhiều người bàn
tán dù, như trên kia
tôi đã nói, họ cho đó
là một chuyện là, như
trăm nghìn chuyện là thế
giờ và bần-ián, và nghi-
 ngờ, nhưng hầu-hết đều
không rút được một lý-do
gi khà - di gọi là chắc
chắn đẽ làm kêt-cục cho những điều họ nghĩ.

Đây có điều này đáng dè ý là trong số những người
đó có một số đông vì đó nhắc tới những chuyện ma,
chuyện ma cà-rồng là một giòng ma từ xưa đến nay
vẫn có tiếng là hay hút máu người bần-thi, hối-thoi
hay đay-chết.

Theo như ý-kien những lời người này thì con bướm
kia chỉ là hiện-thân của người có ma cà-rồng; nó người
thấy mùi chết chóc nên bám lấy kẽ chết đẽ mà hút
máu ău do vậy.

Nếu cái tin con bướm mà Lạt dỗng ngiết hảng
r gi dâ dâng kia quả có thực, có những người suy
con bướm ra là một thử ma cà-rồng như thế, không
phải dâ là vù lý bần-dau!

Bởi với việc này, thực-tinh chúng tôi không muốn
ngó rieng một ý-kien gi cõ, hoặc quyết-định rr. sao
nhưng chúng tôi muốn nhân-chuyen này nói-ti
giống ma cà-rồng mà người ta đem ra nói lõi luon it
lõi này và chúng tôi muốn đẽ dopic-gi hiêp-biet một
lõi y-phong ma đõ, tui đặc-gia, sau kia doi-he hoi này
sẽ tự xét-lấy xem những người đă cho con bướm kia
là ma cà-rồng, những người đă nói cõ lý bay chéng.

V. B.

Một phong trào khảo cứu ma cà-rồng

Ma cà-rồng là gì?

Một giống ma người, đã làm cho những nhà bác-học Mỹ xô nhanh nghiên-cứu và tìm-lời. Năm 1909 đã có một phong-trào tìm bắt ma cà-rồng, rồi năm 1920 lại nhanh lén một phong-trào tìm bắt naga. Những kết-quả của mấy nhà bác-học ấy đem lại cho ta thêm một sự hiểu biết về giống ma cà-rồng. Ma-cà-rồng, tây gọi là Vampire hay là Upier, oupeir. Trong sách Etienne Dacret chép: Ma-cà-rồng tức là những người chết đã lâu đời, xác không rõ, ban đêm xác và hồn kẽ ấy vào nhà người sống, chui ra khỏi huyệt minh, để đi tìm người khác mà hút máu. Ma-nu từ ma-cà-rồng, phải chết mới dao cho roi da hoặc davo ngay tim nó rồi đem dốt nó đi. Nếu không làm y theo hai phương pháp trên, nó vẫn sống mãi mà nhiều hại nhiều người nữa. Ma-nu biết nó ở đâu thì ban ngày cứ vào nghĩa-dịa mà tìm những huyệt nào có roi những diêm-máu tươi là chỗ có ma-cà-rồng. Cố người lão bao ma-cà-rồng như con doi khong-lo, đêm đêm trong lúc ngủ mê mè, thưa co-hội ấy bay đến hút máu. Theo tự-diễn pháp-việt thi Vampire là ma, quái hút máu, ma-cà-rồng, kẽ hút máu người.

Theo R. Ingalese và nhiều nhà bác-học khác ở Mỹ thì ma-cà-rồng không phải là người chết sống lại để hút máu người khác. Ma-cà-rồng chính là những người có một cái bí-thiệt, hoặc bí-bl-phát gi, họ không phải là ma sống như chúng ta, họ chỉ sống nhờ thần-khí (*fluide odique ou fluide vitale*) của cái khác. Với ma-cà-rồng thì ta chỉ thấy những thanh-niên trẻ đẹp nhưng họ sống cổ để ngoài trăm năm rồi. Thần-khí là gì mà có thể nuôi sống giống ma-cà-rồng được tươi đep mài như thế? — Thần-khí tức là một thứ sinh-khí mà mỗi người sống đều có nó, nhưng nó vẫn vô hình. Nhà bác-học Abrams ở Mỹ có chế được một cái máy để do thần-khí mỗi người mà biết sinh-lực và sức khỏe của người. Xưa nhanh nhà thiên-y (gérisseur) (chúc-do-khoa) cũng truyền thần-khí của mình sang cho bệnh-nhân mà chữa được bệnh. Ngày nay những

nha-tu-khi-hoc (magnétiseur) cung truyền tu-khi sang cho bệnh-nhân để truyền cho bệnh-nhân một sinh-lực mới, để cho được khỏe mạnh thêm lên. May nha-tu-khi-hoc (magnétiseur) o xit minh, khong goi la tu-khi hay thanh-khi, mà họ goi la hanh-dien thoi-mien. Ai rui-ro bi ke khac cuop thy thanh-khi thi se om yeu vang de ma chet. O My theo loi René Ingalese thi nam 1909 nguoi ta co gap nhieu nguoi linh-canh-sat chet dung giua duong, nhieu nguoi chet ngoi trong rap hat. Sau khi tim-kien va nghien-cuu cac nha-bac-hoc luu do moi tim ra le chet cua nhung ke xau so kia, nhung ke ky khong thuong-tich, cung khong mat giot mat nao, ho chi mat het thanh-khi ma chet. Te ra ma-cà-rồng da tra tren theo nhung nguoi di xem hat va nhung nguoi linh-canh-sat de the het thanh-khi cua nhung ke ky. Thu thanh-ki cua moi nguoi no hoac truyen thanh-khi sang cho mot nguoi nao, khong can phai om cham lay nguoi ky, cui den gan hoac co tay vao nguoi do da roi. Chung toi da dung meo-kich nheu nha tu-khi-hoc chi dua tau so lay moi nguoi nao cung truyen tu-khi sang cho nguoi ky duoc roi. Cung nhu the, ma-cà-rồng chi co mot ke ky, cung du cho no thu het kiha ke ky roi.

Kiem-duyet bo 20 gieng

Ma-cà-rồng ở Âu-Mỹ theo chò nghien-cuu của các nha-bac-hoc là những người có cái bí-thuật đê thu lấy thần-khí của cái khac mà sống và nhờ thế họ sống rât roi ban dem di hut mau nguoi. Hồi 1920 nhung nguoi ma-cà-rồng o My bi san hanh gan het.

NGUYỄN-XUÂN-KHÓI
Radiesthésiste à Cao-lanh

TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT

sẽ hiển bạn đọc

MỘT TIẾNG CƯỜI DÀI

Nguyễn do tiếng cười ấy là ở
*Tâm lòng phản uất
ghen tuông của đàn bà*

Nhiều người đàn ông
— đã tìm hết các —

MƯU THẦN CHƯỚC QUÍ
để đối phó mà vẫn không
— thè náo tránh được —

Huỳnh Chiểu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường MA CÀ-RỒNG Ở ÂU MỸ

Hồi 1935 hay 1936 gi đó, tôi cũng không nhớ rõ, tôi có viết dưới cái tên Tràng-Bach một cuốn sách nhỏ cho một nhà xuất bản kia

cuốn sách đó bán đã hết rồi, nhưng hiện nay trong bìa bạn vẫn có nhiều người hỏi tôi về chuyện đó nói đại khái như sau này (tài liệu ở báo Paris-soir Dimanche): o một lnh thành Anh-cát-lợi (tôi hiện không nhớ rõ là tỉnh gì) có một người gác nghĩa địa kia xét thấy rằng cứ hàng đêm thi trong nghĩa địa lại thấy có một cái mả bật lên, mà là những mả đó phần nhiều là mả đán-bà con gái mới chết, xé ra thì những người bất hạnh đó bị mồ ruộng và bị lôi mất ruột. Sở trinh-thám Anh-cát-lợi hồi đó (Intelligence service) ra sứ điều-trai thi một đêm kia, một viên trinh-thám đại tai thấy lồn cõm o trên tường nghĩa-dịa một bóng người: người ta đó xó lại bắt đó là một già hanh-ni và thanh-nien đó thú nhận trước mặt các nhà chức-trách rằng y quả đã đào mả

mồ bụng những xác chết mà lấy ruột moi gan đem vê ngâm rượu để mỗi ngày lấy ra ăn dần.

Nhiều người thấy tôi thuật câu chuyện đó hỏi tôi rằng đó có phải là ma cà-rồng ở Âu Mỹ không?

Tôi xin trả lời rằng, theo như sự biêt của tôi và lời nhà phong viên của báo Paris-soir Dimanche thì đó không phải là ma cà-rồng, người thanh-nien đào mả kia chỉ là người bị một thứ bệnh thần kinh lâ ma-thiết rõ như thế vi báo Paris-soir có thuật rằng sau một thời kỳ được các bác-sĩ cố chẩn-nom sán sói người thanh-nien nọ lại khỏe khoắn và khỏi cái bệnh đào mả người chết lén...

Sự thực nếu phải là ma cà-rồng thì không có thuốc nào chữa khỏi hết, người nào có giòng ma cà-rồng thi la ma cà-rồng suốt một đời và sẽ chết một cách rất khổn nạn, như nhau nhà phong viên Alexis Tolstoi ở báo Marianne đã nói.

Alexis Tolstoi có viết ở trong báo Marianne một



chuyện phỏng-sự về lia cà-rồng, ta xem thi biết rằng ma cà-rồng chẳng có ở nước ta mới có, nhưng có cả ở Mỹ (như bạn Nguyễn-xuân-Khôi đã nói ở trên) và Âu-Châu nữa.

Câu chuyện của Alexis Tolstoi xảy ra trong một cái lán rất hẻo lánh. Một người khách một hôm đi ngựa đến chør đó, xấp gấp đêm tối, ông phải ngủ trù lại một nhà kia. Gia-dinh nhà đó có một ông già, một cô già và hai người con trai. Hai người con trai và người con gái là con ông già nọ. Theo như những lời o chung quanh do kẽ chuyện lại thì nhà ông già nọ có ma cà-rồng (vampirisme) mà già đó thi chính thành đai bí danh quái ác đó: ông ta đã hút máu chết chinh ngay con trai mình. Lúc bắt đầu câu chuyện này thi người con trai thử nài đương ốm, nhưng thập tử nhất sinh thi là người con gái. Người con gái đó mỗi đêm cùi hóa khêu lén. Người khách trù mìn lâ lâm, vê gân súng hòn đô bên nhau qua khe cửa phòng xanh con gái nọ thi thấy ông già hỏa ra một lán ảnh súng chon khau vào buồng mà hút máu con. Ngày lúc ấy người con trai cũng biết, ngắt đì. Trời hưng sáng, người thanh-nien đai tinh giác thi cái lán ánh sáng xanh vun vút đuổi theo mình, đèn sáng bạch thi người khách kêu thoát nạn. Vài hôm sau, cùng với mấy người bạn nữa quay trở lại xem tinh-hình cái già-dinh có ma cà-rồng no thi có tin người con gái đã ném một cái giáo vào giữa trái tim ông bố có ma cà-rồng và ông già đó cũng chết theo con gái.

Ở nước ta, vào khoảng từ 20 đến 25 Janvier 1940, Eden Cinéma có chiếu cho dân chúng Hà-thành xem một chuyện ma cà-rồng khâ rung-rùi o một chuyện phim mà kẽ viết cho là dựa vào những tài-liệu xác thực: *La fée de Dracula*.

Bò là một chuyện xảy ra o thành Wittenberg nước Anh, kết cục o một nơi cách xa đâ có hàng vạn dặm, vùng Transylvanie, một chốn nước non hiểm-trở bên Lô. Bà-tước Dracula, một con ma cà-rồng, hai không biết bao nhiêu người, gieo sáu kinh khủng trong khắp cả một vùng đó, sau nhô có bắc-sí Helsing bắn một mũi tên vào giữa ngực Dracula mới trù được hắn.

Cách đây không lâu, báo « Paris-soir » lại còn cho ta nghe một câu chuyện này cũng hay lắm, nó cũng có tình-cách ma cà-rồng.

Nhà phóng-viên P. S. thuật rằng o một vùng nọ phía Mexique bên Mỹ-Châu có một giống khỉ ngày nay là người mà đâm khuya hóa ra chó sói (loup garou). Giống này có một sức khỏe it có giống vật nào bi kip (giống ma cà-rồng khỏe lâm, đặc già đeo đuổi dày sê biêt), nó toàn quật xác người chết lén ăn thịt rữa rát,

Một cuốn sách rất cần cho các giáo sư cùng các thí sinh
CAO ĐẲNG TIỀU HỌC PHÁP VIỆT

RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études
Primaire Supérieures Indochinoises

de 1933 à 1939

do nha Phu-chinh Đông-Pháp xuất-bản
sách dày 124 trang — khô X 18,5 26,5
Giá bán: 0p80 — Cuvic gửi bao đầm 0p24

BẢN TẠI:

Nhà in Trung-Bắc Tân-Van

36 — Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

ai vào lúc đó nó sẽ cảm thấy tát. Sau mãi có một vị vó quan người Mỹ một hôm tìm cho được một con chó sói (*loup garrot*) để săn. Sau những cuộc đấu súc rất kịch liệt giữa vật với người, con chó sói *garrot* uỷ bị bắt; vị vó quan Mỹ đem vănh giam con chó sói kia lại, nhưng chẳng bao lâu, hì vị vó quan bị chết một cách vô cùng thảm khốc.

MA CÀ-RỒNG Ở XÚ TÀ

Ở xứ ta, thường thường những vùng thượng-du như Sơn-la, (Bắc-kỳ) Cao-lâng (Nam-kỳ) và nhiều chỗ nữa, không cần kêu là làm gì cho dài, người ta vẫn thường nói ma cà-rồng. Nhiều người không tin là có. Nhưng sự thực thì giông ma cà-rồng quả là có thực. Đã vào khoảng mươi mươi hai năm trước đây, một bạn ở trên thượng-du đã viết rõ về giông này. Tiếc thay, sách đó lại hết, hiện bày giờ khó mà kiếm được nên những chuyện ma cà-rồng tôi thuật ở dưới đây đều không dựa vào sách nào cả, nhưng mà chính là do những việc tôi đã thấy tận mắt, những cái tôi đã nghe những người rất thành thực, rất thận trọng kể lại và xét nghiệm.

a) Giông giông ma cà-rồng.— Ma cà-rồng ở những vùng thường-du nước ta không phải là một giông ma ta vẫn thường nghe kể lúc nhỏ tuổi đâu. Không ma cà-rồng chỉ là người như ông và tôi vậy, đi lại, ăn uống và làm việc như thường, không có gì là khác. Chỉ duy có ban đêm họ là ma mà thôi. Họ biến tướng

đi và bay di ăn những vật hồi thi hay hút máu người, máu vật. Những giông giông ma cà-rồng như thế chính mình không biết việc mình làm lúc đêm khuya. Nhưng cà lảng cǎ xóm, bẽ thay nhà nào, họ nô nả có ma cà-rồng thì biết ngay, họ xá lánh, khinh bỉ cái tên sao, bỗng bị một con sói rất dữ dội, có khi hàng tuần bay nửa tháng, thịt săt di trống thấy. Đến khi khôi sói thi người ấy vang hồn mất đi, thì rồi cái mũi đó lén; đâm đèn vi xuất tinh ra mài, nêu lõi mũi to leu.

Người có ma cà-rồng cũng dễ phân biệt với người thường: bởi vì người có ma cà-rồng thường suốt hẳn ra di ăn những vật thối tha hữa như cát chết, ếch chết, những mún ghê lở, vò máu người và vật cǎ sống lán chết, nên hói như những người có ma cà-rồng rất nặng, người đứng bên cạnh có cảm giác rằng đứng bên cạnh một đồng đor, một cái xác chết, một con cát chết.



Khỏi có nói lời giông ma cà-rồng, nay viết đến giông này, tôi không bô lỡ cơ hội lại tim đến cụ Lùng để hỏi thêm ít nhiêu chuyện về ma cà-rồng, nhất là hỏi cụ cho biết tướng những người ma cà-rồng này ra sao. Thế, theo như lời cụ, những người có ma cà-rồng này có một cái đặc biệt nhất là mũi to, dò, có thể đút ngón tay cái vào vúta. Mắt họ rất trong. Thể thôi. Còn bao tảng ma cà-rồng có to gấp đôi cùn người thường, cái dà, không có giàm chừng cờ.

Cụ Nhì-Lâng nhìn chúng tôi, nghĩ ngợi trong giây lát rồi chậm rãi nói:

— Tôi là một nhà tướng số, thích xem biết về khoa học huynh-bì; cái gì vì vay đổi với tôi cũng thuộc về lề huynh-bì hết.

Cho nên về ma cà-rồng, nếu cần phải có một ý kiến gì thì tôi chỉ có thể xin thưa với ông rằng: đó là một nghiệp-chưởng nò hại người ta, nò hại một giông họ nô nả, không thể nào tránh được.

Theo như chỗ biết của tôi thì cái giông ma cà-rồng này là cha ruyền con nối, người có giông ma cà-rồng yêu thương người nào thì truyền ma cà-rồng cho người ấy, mà truyền lầm khi không biết. Người mới bị truyền ma cà-rồng, đương khoe khoanh chẳng làm sao, bỗng bị một con sói rất dữ dội, có khi hàng tuần bay nửa tháng, thịt săt di trống thấy. Đến khi khôi sói thi người ấy vang hồn mất đi, thì rồi cái mũi đó lén; đâm đèn vi xuất tinh ra mài, nêu lõi mũi to leu.

Người có ma cà-rồng cũng dễ phân biệt với người thường: bởi vì người có ma cà-rồng thường suốt hẳn ra di ăn những vật thối tha hữa như cát chết, ếch chết, những mún ghê lở, vò máu người và vật cǎ sống lán chết, nên hói như những người có ma cà-rồng rất nặng, người đứng bên cạnh có cảm giác rằng đứng bên cạnh một đồng đor, một cái xác chết, một con cát chết.

(còn nữa)

VŨ BĂNG

Thật y như những chuyện ma cà-rồng ở nước ta. Những tài liệu về ma cà-rồng ở Âu Mỹ còn nhiều lắm, tôi không thể kể hết ví dụ ra đây được. Ta chỉ nên biết rằng chẳng có ở nước ta mới có ma cà-rồng đâu, nhưng ở khắp thế giới này đều có, nhưng mỗi chỗ nó hiện ra một cách khác nhau nghĩa là ma cà-rồng tùy thời-tiết, tùy địa-thể mà biến theo vậy.

NHỮNG SẢN VẬT DỘI DÀO CỦA NAM-DƯƠNG QUẦN-ĐẢO

hiện nay là đầu mời trong cuộc bắt-hòa giữa Nhật và Anh, Mỹ ở Viễn - đông

Những ai đã ý đến tình hình thế giới và Viễn-dong chắc cũng đều phải công nhận rằng gần đây, nhất là từ sau ngày 27 tháng 12 năm 1940 là ngày Đức, Ý, Nhật đã ký « hợp-ước tam cường » ở Bâ-Linh cuộc giao thiệp giữa Nhật và Hoa-Kỳ ngày càng thêm găng mài, tuy Nhật vẫn hổ súc cố gắng làm cho hai dân-tộc Nhật — Mỹ hiểu biết nhau hơn và các nhà cầm quyền nước Nhật trong các bài diễn-văn không mấy bài là không nuốt được tinh binh giao thiệp giữa hai nước.

Chính phủ Đông-kinh phái thủy-quân ô-dô Nomura sang làm đại sứ Nhật ở Hoa-thịnh-Đốn cũng không ngoại cài mục đích muốn nhờ tài ngoại giao của một viên nguyên Ngoại-tướng Nhật để gầy lại cảm-tình, giữa hai dân-tộc lớn ở hai bờ Thái-binh-dương. Nhưng các nhà chính-trị và ngoại-giao Nhật cũng đều phải công-nhận rằng việc hòa-bì ái giữa Nhật và Hoa-Kỳ là một việc rất khó khăn, gay go vì Nhật và Hoa-Kỳ uy bê ngoài vẫn tỏ vẻ muôn cùng nhau thân thà ên nhưng quay loli cũi hai nước衲 là ở Viễn-dong thì từ xưa đến nay vẫn xung đột nhau một cách rõ rệt. Sự xung đột đó ta đã thấy rõ, và khi xảy ra cuộc Trung-Nhật chiến-tranh và phát là từ sau cuộc Áo-chiến thứ hai này.

Trước hết, Nhật và Hoa-Kỳ đều là hai cường quốc có rất nhì ên quyền-lợi trên đất nước Trung-hoa vừa là một miền thực dân của Nhật vừa là một thị-trường lớn tiêu thụ rất nhiều hàng hóa của Mỹ. Ta đã thấy biết bao lần những sự hành động của Nhật và Hoa-Kỳ đối với vần-dê Trung-hoa triều ngọc hán nhau, một bên Nhật thi cốt tim cách đánh đòn chính-phủ Trung-khanh là chính-phủ chính-thức của Tàu, còn một bên thi Hoa-Kỳ lại bắc súng tim cách giúp Trung-giới-Thạch và chí-chinh, kinh-tê và cù vě kbi-cụ chiến-tranh nữa.

Ngoài nước Tàu ra, Nhật và Mỹ lại còn xung đột nhau ở miền Nam Thái-binh-dương nhất là ở Nam-dương quần-đảo, một miền có nhì ên nguyên-liệu cần dùng về chiêu-tranh cho cả Nhật và Mỹ.

Từ sau khi Hè-lan bị Đức xâm lấn, Nam-dương quần-đảo, một thôdcộ của Hè-lan đang vào một tình-thê đặc biệt.

Kiểm-duyết bò

hiện nay

cucci diễn định về kinh-tế giữa Nhật và xứ đô kéo dài ra đã mấy tháng nay vẫn tiếp tục tần-hành ở Batavia. Nhật co ý muốn lập ra gía các xí ở miền Đông và Đông Nam Á-châu một khu sinh hoạt và kinh-vụng chung có thể tự cung cấp cho nhau những sản vật và các đồ chế tạo cần dùng. Hoa-Kỳ không thua nào ngoài yên nhín thấy thê-lực của Nhật càng ngày càng mở mang về miến Đông Nam Á-châu và các thứ nguyên-liệu cần dùng mà Nam-dương quần-đảo vẫn cung cấp cho mình từ trước sẽ bị Nhật mua tranh hàn và tai-thợc-cán của người Hè-lan và cũng nhờ vào các tư bản của người Mỹ, người Anh và người Pháp.

Nam-dương quần-đảo dặn tích gần hai tri-ệu cây số vuông và dân số chừng 65 triệu là nhung hì dào ở vè miến nhiệt đới gần đường xích-dạo, có nhì ên núi lửa hiên nay vẫn phun lửa. Hai hòn đảo lớn Java và Madoura diện-tích có 132.000 cây số vuông mà dân số đến 45 triệu người nghĩa là mỗi cây số vuông có lõi 340 người ở. Thủ-dô Nam-dương quần-đảo là Batavia ở trong đảo Java có 500.000 dân, năm thành-phố lớn khác dân đông mồi hơn 100.000 người. Hai bón đảo này là một miến trù phú vào hàng nhất trên thế giới. Về canh-nông nhò có đất

Sự quan-hệ về kinh-tế của xứ Nam-dương quần-đảo

Sở dĩ Hoa-Kỳ, Anh và Nhật hiện nay đang chú ý một cách đặc biệt đến miến Đông Nam Á-châu, một phần lớn là vì sự quan-hệ rất lớn về kinh-tế của Nam-dương quần-đảo một thuộc địa của Hè-lan đã gần ba thế-ký nay.

Nhất thi muôn cho Nam-dương quần-đảo thuộc vào phum-vi thê-lực kinh-tế của mình và dù một phần vào việc lập nền trật-tự mới và thịnh vượng chung của miến Đông-Á, trái lại Anh và nhất là Hoa-Kỳ thi muôn giài nguyên-trang ở khu vực đô dê việc thông-thuong giữa Nam-dương quần-đảo và các nước đô vần nguyên-như trước. Hoa-Kỳ nhất định không chịu bỏ Nam-dương quần-đảo, xú thuộc đia đô dâ mờ mang được như ngày nay là nhò ở sự cần-iso, lòng kiên nhẫn và tài-thợc-cán của người Hè-lan và cũng nhờ vào các tư bản của người Mỹ, người Anh và người Pháp.

Nam-dương quần-đảo dặn tích gần hai tri-ệu cây số vuông và dân số chừng 65 triệu là nhung hì dào ở vè miến nhiệt đới gần đường xích-dạo, có nhì ên núi lửa hiên nay vẫn phun lửa. Hai hòn đảo lớn Java và Madoura diện-tích có 132.000 cây số vuông mà dân số đến 45 triệu người nghĩa là mỗi cây số vuông có lõi 340 người ở. Thủ-dô Nam-dương quần-đảo là Batavia ở trong đảo Java có 500.000 dân, năm thành-phố lớn khác dân đông mồi hơn 100.000 người. Hai bón đảo này là một miến trù phú vào hàng nhất trên thế giới. Về canh-nông nhò có đất

tốt và khí hậu nên rất là mờ mang. Không những **Đất** **đào** **diết** của người Âu rất tội đẹp mà nghệ nồng của người bản xứ cũng ngày thêm mờ mang nhiều.

Nhưng sản vật xuất cảng nhiều là cao-su, đường, tré, cà phê, quinquina, thuốc lá, các thứ lâm-sản như nhưa, mây, pomme, Cao-su là thứ sản vật xuất cảng quan trọng nhất. Số cao-su của Nam-dương quan-dảo xuất-cảng bằng 35% số cao-su xuất-sản trong thế-giới.

Như thế Nam-dương quan-dảo là xứ xuất-sản nhiều cao-su từ thế-nhi trong thế-giới chỉ kém xứ Mă-lai thuộc Anh ở ngay gần đây. Chỉ một minh cao-su cũng đã là thứ sản vật cần thiết nhất cho Hoa-kỳ vì Hoa-kỳ trong xứ không có cao-su mà lại phải tiêu thụ từ 55 đến 60%, số cao-su xuất-sản trong thế-giới để dùng về các kỵ-nghệ chế-tạo ô-tô và phi cơ. Nam-Mỹ là xứ giòng cao-su trứu nhất hiện nay chỉ xuất-sản được hai hoặc ba phần trăm số cao-su trong thế-giới.

Nam-dương quan-dảo giờ đây quan-trọng về việc xuất-sản quinquina là một thứ sản vật riêng của hòn đảo Java và Sumatra. Năm 1938 số cao-su xuất-sản trong thế-giới chỉ có 10.905 tấn thi riêng Nam-dương quan-dảo đã cung cấp được 9.879 tấn.

Số đường xuất-cảng hàng năm trị giá 80 triệu đồng bạc Đông-dương nghĩa là năm phần trăm số đường chở the-thế-giới.

Số chè xuất-cảng cũng trị-giá ngang như thế và và bông mướt phần trăm số chè xuất-sản trong thế-giới. Nam-dương quan-dảo lại còn xuất-cảng được sáu mươi lăm triệu đồng thuế lúa và bón muri triều đồng cá-phê.

Ngoài ra Nam-dương quan-dảo lại có nhiều gỗ quý. Nghề chấn nusal và dán cá cũng rất mờ-mang còn về các thứ nuga của thị Nam-dương quan-dảo cũng có nhiều gao.

Các thứ khoáng-sản của Nam-dương quan-dảo

Đảng chủ ý hơn cả là các khoáng-sản của Nam-dương quan-dảo. Vẽ thiếc số xuất-sản nhiều thứ ba trong thế-giới chỉ kém có xứ Mă-lai và xứ Bolivia, hằng năm số xuất-cảng độ 20.000 tấn. Thiếc của Nam-

dương quan-dảo lại là thứ thiếc tốt mà dân nước Áu-châu và Hoa-kỳ mua hàng năm mua hơn các thứ thiếc khác.

Ngoài thiếc lại có dầu hỏa, số dầu hỏa của các mỏ Nam-dương quan-dảo xuất-sản còn kém các mỏ ở Lô, ở Venezuela và Hoa-kỳ nhiều.

Sau dầu hỏa, Nam-dương quan-dảo là có vàng, bạc và iodine ở nhiều nơi trong các đảo.

Về kỵ-nghệ của Nam-dương quan-dảo tuy đang ở vào thời-kỷ mờ-mang nhưng cũng đã rát quanh-kết. Nhiều thứ kỵ-nghệ lớn nhất là kỵ-nghệ làm đường, kỵ-nghệ cao-su, dầu-hỗn và thiếc.

Ngoài ra lại có những nhà máy cơ khí, nhà máy làm xi-măng, làm giấy, nhà máy cát rượu, những xưởng làm đồ sắt-tay, các xưởng đúc v.v...

Về các kỵ-nghệ chế-tạo các đồ xuất-cảng lại có các xưởng làm mủ bún nhiều sang Xiêm và Án-dộ.

Số đồ kỵ-nghệ ở Nam-dương quan-dảo được chia thành mờ-mang là vi chinh-phủ có mờ-much nhà máy sinh điện bằng sức nước.

Về thương-mại Nam-dương quan-dảo cũng rất thịnh-vượng. Nam-dương quan-dảo có tất cả hai trăm ba mươi thương-cảng và giao-thông với các xứ khác ở Viễn-đông bao-nhieu đường hàng-hải. Việt-nam-cảng dầu-hỗn có nhiều tàu để chở dầu.

Các đường thông-thương trong xứ có hơn 7.400 cây số đường xe-lửa và nhiều đường ô-tô. Đường xe-lửa quan-trọng nhất từ Surabaya đến Sourabaya phải đi mươi hai quan-dảo.

Các chinh-gioi và ngoại-giao-gioi

ở Hoa-thinh-don là chò rồng nêu Anh còn có thê cầm-ey với Đức ở Áu-châu thì một phần lớn hạm đội Hoa-kỳ sẽ lưu lại ở Thái-binh-dương và nêu một ngày kia Nhật định đánh Tân-gia-ba hoặc Nam-dương quan-dảo thì hạm đội Hoa-kỳ sẽ phải can-thiệp ngay.

Có lẽ cũng vì đó mà ta thấy Ngoại-tuống Hoa-kỳ đã nhiều lần hỏi-kiến với đại-sứ Anh và sứ-thân Úc-dai-loy để bàn tinh về việc để cho hạm đội Hoa-kỳ dùng các nơi căn-cứ của Anh và Úc-dai-loy ở Thái-binh-dương và miễn đóng Nam Á-châu như Hướng-cảng, Tân-gia-ba, Darwin, v.v...

Việc thông-thương giữa Hoa-kỳ và Nam-dương quan-dảo là quan-trọng mua bán hơn các thứ thiếc khác.

Ngoài thiếc lại có dầu hỏa, số dầu hỏa của các mỏ Nam-dương quan-dảo xuất-sản còn kém các mỏ ở Lô, ở Venezuela và Hoa-kỳ nhiều.

Sau dầu hỏa, Nam-dương quan-dảo là có vàng, bạc và iodine ở nhiều nơi trong các đảo.

Về kỵ-nghệ của Nam-dương quan-dảo tuy đang ở vào thời-kỷ mờ-mang nhưng cũng đã rát quanh-kết. Nhiều thứ kỵ-nghệ lớn nhất là kỵ-nghệ làm đường, kỵ-nghệ cao-su, dầu-hỗn và thiếc.

Bối với người Hoa-kỳ, nếu đề cho Nhật kiêm-soát các sản-vật do thi thực là một sự nguy-hiem chẳng khái gì cam chịu tự gắt minh về kinh-tế.

Đó cũng là một nguyên-nhan chính-làm cho cuộc diệu-dinh về kinh-tế giữa Nhật và Nam-dương quan-dảo hiện đang dở-dang gặp nhau sự khó-khăn vì nếu các cuộc diệu-dinh kinh-tế đó mà có kết-quả mỹ-mẫu cho người Nhật tức là thiệt-hại đến Hoa-kỳ và Anh. Như thế ta có thể hiểu rõ vì sao người Hă-lan, đồng-minh của Anh, rất eurong quyết trong các cuộc đàm-phán với Nhật ở Batavia.

Có thê vì Nam-dương quan-dảo mà sảy ra cuộc xung-dot Nhật-Mỹ chăng?

Tạo một cuộc trung-cân-y-kiến của vén Galup à Mỹ gần đây thi du-luận ở Hoa-kỳ có 55%. Tán-thanh việc Hoa-kỳ phải can-thiệp nు Nhật chiếm lấy Nam-dương quan-dảo.

Các chinh-gioi và ngoại-giao-gioi ở Hoa-thinh-don là chò rồng nêu Anh còn có thê cầm-ey với Đức ở Áu-châu thì một phần lớn hạm đội Hoa-kỳ sẽ lưu lại ở Thái-binh-dương và nêu một ngày kia Nhật định đánh Tân-gia-ba hoặc Nam-dương quan-dảo thì hạm đội Hoa-kỳ sẽ phải can-thiệp ngay.

Có lẽ cũng vì đó mà ta thấy Ngoại-tuống Hoa-kỳ đã nhiều lần hỏi-kiến với

đại-sứ Anh và sứ-thân Úc-dai-loy để bàn tinh về việc để cho hạm đội Hoa-kỳ dùng các nơi căn-cứ của Anh và Úc-dai-loy ở Thái-binh-dương và miễn đóng Nam Á-châu như Hướng-cảng, Tân-gia-ba, Darwin, v.v...

(xem tiếp trang 34)

Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

Tunisie Année et Lisse.	1 an 6 mois	6500 5525
Cochinchine, France et Colonies françaises	7, 00	3, 75
Etranger.....	12, 00	7, 00
Administration et Services publics.....	10, 00	6, 00

Les abonnements peuvent être pris au tarif ou du 16 de chaque mois si vous toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom de "TRUNG-BAC TAN-VAN" et adressés au n° 38 Boulevard Henri d'Orléans Paris

(xem tiếp trang 34)

Hàng năm Hoa-kỳ mua của các đảo Án-dộ - Hă-lan 2/3 số cao-su cần dùng về kỵ-nghệ nghĩa là 400.000 tấn, các thứ kim-khí nhu thiếc, tungsten và dầu hỏa. Nay nు dê cho Nhật kiêm-soát nền kinh-tế của Nam-dương quan-dảo, tức là Hoa-kỳ mất sự tự-do về thương-mại với quan-dảo đó và thiếu nhiều thứ nguyên-liệu cần-dùng cho kỵ-nghệ chiến-tranh.

Bối với người Hoa-kỳ, nếu đề cho Nhật kiêm-soát các sản-vật do thi thực là một sự nguy-hiem chẳng khái gì cam chịu tự gắt minh về kinh-tế.

Về kỵ-nghệ của Nam-dương quan-dảo tuy đang ở vào thời-kỷ mờ-mang nhưng cũng đã rát quanh-kết.

Những thứ kỵ-nghệ lớn nhất là kỵ-nghệ làm đường, kỵ-nghệ cao-su, dầu-hỗn và thiếc.

Bối với người Hoa-kỳ, nếu đề cho Nhật kiêm-soát các sản-vật do thi thực là một sự nguy-hiem chẳng khái gì cam chịu tự gắt minh về kinh-tế.

Đó cũng là một nguyên-nhan chính-làm cho cuộc diệu-dinh về kinh-tế giữa Nhật và Nam-dương quan-dảo hiện đang dở-dang gặp nhau sự khó-khăn vì nếu các cuộc diệu-dinh kinh-tế đó mà có kết-quả mỹ-mẫu cho người Nhật tức là thiệt-hại đến Hoa-kỳ và Anh. Như thế ta có thể hiểu rõ vì sao người Hă-lan, đồng-minh của Anh, rất eurong quyết trong các cuộc đàm-phán với Nhật ở Batavia.

Có thê vì Nam-dương quan-dảo mà sảy ra cuộc xung-dot Nhật-Mỹ chăng?

Tôi được nghe nhiều phu-huynh thiết-thi than thở về nỗi con em nhà mình không biết rán-báo hay cẩn-danh cách nào cho có hiệu lực.

Mình chỉ vạch cho chúng nó biết sách này sách kia làm nhảm không nêu đọc, nó trả lại cười minh là hú, không biết thường thức đời-mới, văn-mới.

Theo nు sô-thich, mọi chuyện đám-bón-phóng-dâng cù-tho đến hết-sức tì-mi, khieu-khich, co-thê mới phải nghệ-thuat và có thê mới hay. Ký dù

tinh-thần-tan-bao con người ta phải caju-anh-huống tai hai-thê nào kêu nói.

Cẩm-doán nు thi nó đọc thầm đọc vung; co ai hiết ma ăn cỗ lúu náo. Không thiêu gi co cầu di học, đê giấu trong cặp sách một cuon-thien-thuyet hoi-dam mă bê bạn khao nau la hay va thay

quang-cao rong phuong tren bao. Nhungs lời iao

sách khéo cam-dăc va khéo gai vào chô ngứa của ban tre, da lam cho chúng say me, may-mo-doc

cho ky duoc may cai ue-phum van chuong ma dang le khong bao gio chung nen biêt den.

Chắc hẳn những bực phu-huynh noi day lấy lam voi mung khi thay T. B. C. N. dang tin rang may

bài ông Thiên-Tường công-kích sách nhảm đã được người ta chு ý, hơn 300 quyển sách đang bị xem xét có phải là loài đâm-thur uế-vật dâng nు tay trù hay không.

Như nు có thể thi may mắn biêt bao! May mắn cho việc dan-gian giáo-dục xу ta; may mắn cho tinh-thần ban tre nha minh khôi bι sách nhảm đầu-doc. Lại may mắn cho ca những nhà văn dũng dâm không bi cái nan sách nhảm chiếm mất hồn hết đoc giă.

Ngay ở bên Pháp, nhà nước cấm-bán sách nhảm, là sự thường thấy. Các nước văn-minh khác cũng thế. Có điều là việc kiêm-xét nghiêm cấm này làm sao cho hết-sức thận-trong và công-bằng,

Chiêu Đăng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

Đề góp chòi
vào việc quét
rác rùng ván

NHỚ CHUYỆN “Hà Huong phong nguyệt” bị đốt

của QUÁN-CHI

Luôn mấy ký báo dâ qua, ông Thiên-Tường mạnh bạo tố - giác cái tai nán sách nhảm

nhảm dâng lру hành trong xу, phâ hâi tinh

thần của bọn thanh niên tì-dê ta rất nhiều

tay trù hay không.

Như nు có thể thi may mắn biêt bao! May mắn cho việc dan-gian giáo-dục xу ta; may mắn cho tinh-thần ban tre nha minh khôi bι sách nhảm đầu-doc. Lại may mắn cho ca những nhà văn dũng dâm không bi cái nan sách nhảm chiếm mất hồn hết đoc giă.

Ngay ở bên Pháp, nhà nước cấm-bán sách nhảm, là sự thường thấy. Các nước văn-minh khác cũng thế. Có điều là việc kiêm-xét nghiêm cấm này làm sao cho hết-sức thận-trong và công-bằng,

Đối với việc này, tờ báo tự nhiên có một địa-vi, một trách-nhiệm rất lớn, các ông chủ báo không được bỏ qua.

Muốn cho đoc-giă tờ báo các ông, và cop em thau-tan-ho, khôi bi tai họa sách nhảm, tường các ông nు luôn luôn dâ mắt vào ròng sách. Hay là có người học thức dâng tin cay, đê thay mặt các ông trong công việc ấy. Tôi muốn nói trên báo phâ thường có miếng riêng, đê chì dâ, nhắc nhở, khuyen khich người ta biết những sách nào lúu sách dâng, bô ich, nêu doc. Cố-nhien việc mach bao sach hay như the, phâi làm một cách công-lâm, không the tu-vi cung không ngại oán trách.

Ta cung-dung nు yi mot vай chuc bac quang-cao

cua nha xuat-ban demtoi, ma dang loi rao bat cù

mot quyen sach nao. Phai biêt sach nhảm thường mruny loi rao tren bao de cam-dâ nguo ta va

duoc tieu-thu khong phai la it. Neu ta khong the xem trước quyen sach bay dang loi rao, tha bo moi loi nhô ay di dung dang thi hon. Khong the thi

chinh tò bao ta lam khai-giới cho sach nhảm duoc

truyen ha mot phan khâ lớn ma ta khong ngó.

Với loại sách đó, tờ báo chẳng nên cáo bạch giúp nó rộng đường tiêu-thu đã danh, cũng chẳng cần chỉ tên vạch mặt nó ra mà phê-binh công-kích lâm gi.

Về phê-binh công-kích cũng tức là một cách quảng-áo « công không » cho nó.

Các ông lat-trái một quyền cầm-thu ra phê-binh nghiêm khắc trên báo, kết quả chưa biết có cảnh tỉnh được một số người đứng mua đọc không, hay là chỉ làm đồng lòng hiếu-kỳ của những kẻ họ thích, và làm như mách bao quyền sáu áy cho họ mua mì đọc.

Một vài nhà xuất-bản từng nói chán-tịnh với tôi:

— Chỉ sợ các báo không nói đến một lời nào về quyền sách tôi vừa in ra. Nếu các ông nói đến, dù công-kích nặng nề tôi ché da lột xác quyền sách, không còn chỗ nào không ché chúng tôi càng thích. Chúng tôi đã kinh-nghiêm một quyền sách cảng-bí công-kích dữ dội chung-não, càng khiến độc-giả để ý nhiều chừng ấy, sự tiêu-thụ lại có phần đe dằng mâu chong quyền sách được khen.

Vậy thì các báo chỉ làm một việc giới-thiệu luôn cả sách nhằm bằng cách phê-binh công-kích ?

Đã muốn bài trừ sách nhằm cho xã-hội, thi đừng làm đòn dâng mà kết-quả trái lại; nên làm cho thật triết-đệ. Nghĩa là làm nỗ lực phải cấm tuyêt đi,

Tôi nhớ trong Nam lúc trước, đã có một người đi tới cựu-doan ấy: ông Nguyễn-hào-Vinh.

Hồi ấy, hình như vào khoảng 1923 hay 1924, ông Lê-hoàng-Mưu, một nhà văn hay viết tiểu-thuyết có văn có điệu như văn-tuồng, cho ra kẽm-típ hai bộ tiểu-thuyết « Hà Hương phong nguyệt » và « Ba mươi sáu đam », làm cau mày những già-dinh còn trong thuần-phong mây-tục. Vì chính là truyện hoi dâm cùa trăm phần trăm.

Phải biết ở Nam — Trung-hai chục năm trước, ông Lê-hoàng-Mưu có địa-vị vũng vang, có ngôi hút sáu-sắc ở trong làng văn-làng báo; động tới ông ta, cũng như năm lát con dao ba lưỡi hay là thọc tay vào trong giò của.

Lúc bấy giờ chỉ có ông Nguyễn-hào-Vinh, chủ

trương tờ báo *Nam-kỳ Kinh-té*, nói lên công-kích nhà văn họ Lê một cách hết sức kịch-liệt. Lộn ba tháng trướng, dưới đề-mục « Gõ mặt na L. H. M. » ông chỉ vạch đủ điều tai hại của những sách hối-dám do họ Lê viết ra, và hăng hái-yêu-cầu nhà đương cuộc phải cấm tuyêt, cho khỏi dập-docker tinh-thần của đám thanh-nền nam nữ Việt-nam. Ai từng đọc Nôm Phong-hội 1921, hẳn được biết cái giọng văn gay góc của ông Nguyễn-hào-Vinh ra thế nào?

Kết quả, sự yêu cầu của ông được ulia dương cuoc nhau là chính-dâng: gần mươi nghìn quyển « Hà Hương phong nguyệt » vừa mới in ra chưa kịp phát-hành, bị tịch-thu và đốt tiêu hết.

Thiết-thường bài trừ sách nhau, ngoài cái cừu-áy không còn cách gì có hiệu-lực hơn : Ông xú-ta hay các xú-ta văn-minh khác cũng thế. Chẳng xem ở Thu-diễn, mươi mấy vạn người ký tên vào một lá đơn, xin nhà vua cấm tuyêt những sách hối-dám đó ?

Có thể, loại sách phá hoại luân-lý tinh-thần người ta mới thấy ghê tởm, lố v�, không dám thi-hau hau bắn nứa. Có thể mấy nhà xuất-bản nứa mua và đầu-cơ, như ông hiền-tưởng đã nói, mới hể dám thuê viêc những sách dâm-truyện nhằm theo ý họ muôn, đê-mục họ ra, để bán thủ-lợi, mặc kệ tai hại cho ai !

QUÂN CHI

PHÁP-VIỆT TỪ-BIỂN (Dictionnaire Français-Annamite)

TÁC GIẢ:
DAO-DUY-ANH

Bìa sách rất dày đú và đứng đầu, giữ
ichi cho những người học pháp - văn
mà muốn nghiêm - cẩn quếc vẫn và
những người Việt-Nam muốn tự học
Pháp-văn. Mỗi từ ngữ hán-viết lì-có
chữ thêm chữ Hán. Sách gồm 2000
trang khổ lớn đóng làm 2 quyển dày
Bìa toàn vải 2200
Bìa giấy 2000
Việt-nam văn hóa và chương 1500
Không-giá phè-binh tiêu luon 6500

Bán tại các hàng sách lớn và
Hiệu sách Văn-Hòa

29, Paul Bert - Hué

NGƯỜI TA ĐÃ NÓI ĐẾN
CHUYÊN CÁI VŨ DÀI BA
THUỘC CỦA ÔNG VĂN-HẠC

CAI ÔNG ĐÓ

LÀM PHÁCH KHÔNG MỚP... LỐI

VĂN LANG

Một ông, không hiểu có vì một lế
chính-dinh hay không chính-dinh,
vừa dày, trong tuồn báo nó có viết
nhất cho tờ T.B.C.N. lúc núa cũng
một bài nói tới chuyện « cái vũ dài
ba thước » của ông Văn-Hạc.

Ông Văn-Hạc viết bài ấy đại khái
phê-binh bài cũ « Triệu Áu » mà
người Tàu vẫn dùng để gọi bức nǚ
anh hùng của nước ta và có ý
khuynh người ta chớ ché giêu
kiết. Vì đó là một lối nói
không xứng danh với vị nǚ anh
hùng ấy.

Mich lòng như thế, chúng tôi
không ngại lầm vì chúng tôi cần
nhất cho tờ T.B.C.N. lúc núa cũng
có những bài bao-chợp lộc. Chúng tôi
không ngại vì chắc độc giả gửi bài
cũng cảm-thần như chúng tôi và
chẳng hào hả sê-thôi không mich
lòng.

Duy cùy chí mich lòng của ông

Bang-bá-Lán thi chung tôi vẫn
chưa rõ hần-ti sao. Tại sao ông
lại nhận ý kiến ông Văn-Hạc là của
tôi? Tại sao ông lại giận giữ và
cùng như thế?

Tôi muốn khuyên ông Lân-nên
giữ sự tết giận do đê vào chỗ khác
thì phải hồn. Chắc ông con nhau
chuyện Don Quichotte đánh nbau
với cối xay và giò?

Ông Lân nói rằng: « Ông Văn-Hạc

vết bài theo ý ông. Ông làm, ông

nói thế người ta cười cho hây. Y

kiến về chử-đu và cái vũ dài ba

thuộc của bà, ông nói viết văn-nón

không biết đê, chử-thực ra người ta

nhé ngòi ra thế được. Bởi vì xem

cả một bài văn ông viết, tôi thấy

có sự nhô-nhèn như thế thì có ý

tưởng rỗng lòn sao được?

Tôi nói có chung-có: câu chuyện

cái vũ bá-Triệu và chử-đu trong

tên Triệu-đu, ông-tuồng rỗng

chỉ một mình ông ngẩng ra trời

tít lầu này. Ông có biết đê rằng

hai ý đê, phầm người nǚ có

nho học và có đót sữ đén đê Mát

cà ròi. Mái người ta nói tôi là lò

làm, lò làm nứa, tre con ở các hoc

dụng học sữ kỹ đều biết cả v'

đều học như hế v'

Riêng tôi, tôi biết thêm rằng ông
Nguyễn-triệu Luô, và nhiều người
khác nữa đã nói đến rồi. Ông
Nguyễn-tú S ên vào khoảng 1931-
1932 cũng đã nói tới hai ý kiến đó
rong báo *Tan Thach* và trong
truyện « Vua Bà Triệu Áu » do
một nhà xuất-bản ở đây đã ấn
hành lâu nám.

Tôi không muốn nói đê lầm gi.
Đối với tôi là một bài luân-thuyết (?)

của ông Lân-kinh chỉ một lối đinh
chinh này cũng dê « ông ấy thay
ông làm quâ và định « bjp » không
phải chô. Tôi buồn, Buồn nhất cho
những người nồng-nóm như ong nay
bởi ý theo tôi thi tôi thay rằng ong
nay cùy thể dùng làm đại-hieu cho
một hảng thanh-nien không có cần
bản-vý.

Phải phải, ở cài Hanoi đen rong
trời sáng nay đê làm cho người ta
lóa mắt, có nhiều người ở tinh-phô
mới đen thường tưởng rằng minh
tô lâm, cùy he làm những sự ngô-ép
v' đại trong một thời gian ngắn,
họ cùy thê « ôm dia » cầu vào trong
tay.

Họ tưởng cái gì hê cũng biết cả
như « L'homme universel » của La
Bruyère tiên sinh. Sg-thực, danh
vòng nung đôt tám can huy, họ tưởng
tượng nhiều qua mà thôi, họ chưa
viết giê gi. Cảm mà họ đã sờ người ta
lột mất ý của họ rồi, họ đọc các
bản-anh-cai trong văn-giới, họ xoi
chưa tiens-hoa, họ đọc, họ viết lại
nhé họ tưởng đê là ý tưởng riêng
của họ.

Chao ôi, đê chí là vi-bô mò-mết
v'ay. Ông Văn-Hạc huac lai chuyện

(xem tiếp trang 25)

KHÔNG CÓ CHI-DIỂM Ở ĐẦU CÀ

Nhà báo Trung-Bắc Tân-Vân
Nba và Trung-Bắc Tân-Vân

CÙNG Ở MỘT CĂM LA

38, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi

(ngay đầu ngõ trạm trong sang)

ohor không có chí-diểm ở đầu cà.

Xin quý-khách chú-y kêu lâm lâm.

Echay bên Caim-Cúc

của HỮU-NAM

Máy hôm nay làng Nhật-Lê vào đám. Theo tục lệ thường của các làng ở đây người ta cũng chèo hát, ăn uống và tìm những thú vui ở chốn đình-chung.

Điều đáng để tôi chú ý là một đám tam-cúc điểm. Họ không như ở mọi nơi làm rạp, làm chòi và chơi bàiиг nhưng có bài gỗ... Họ chỉ có bốn cái trống con và bài cỗ tam-cúc — thứ bài giả múa ở hàng xén mấy xu. Họ ngồi nhô nhô những bàn học trong đình. Vì họ đã xin lấy một thê.

«Thê chi non narc năng lời,
Gặp nhau chơi một ván bài giúp nhau...»

Một cờ chay bài, tuồi ngoài, hãi muối với bộ mặt «cố dày em», lanh lanh cái tiếng mời chào hằng mặt giọng agam, em ái khiêng, cho mọi người quanh đó không ai là không ghé vào xem nếu không ngồi xem nhau, xem bài.

Bài đánh như là ngồi nhà đánh chì chòi ở chỗ có người hú khay bài mới tặn tay, đánh bài ra thì có người dò láy quân bài đánh để xướng cái kết quả của bài bắt bằng những giọng hát em tai. Khi muôn giờ mới, hãi hãi bà quản thi chí việc đánh bài hay bài hát tiếng trống, nếu minh là nhà cái.

Có «chay bài» hát lên những câu chắp nhặt ở kiệu, ở các câu vé hay ở những câu thơ của đám bình dân, làng xã.

«Kim-lang o! hót Kim-lang,
Thò tay bắt édi: mót chàng Sí den...»

«Goi là mót chát lán duyên
Bát cái nhí sả, ngòi bén cỏ chàng...»

«Ràng: nghệ nghĩa cũi cảng

«Sóng ra bắt cá tinh son...»

Có ta hát luôn miệng dù nhà cái gọi mấy cây hay cây nào ra bắt cá nào có cũng đặt được vào vé một cách trời chay.

Lời hát như ru, nhẹ rất êm tai mà lại là một người đàn bà «thứa tiếp» thi ai chéng xíu lòng. Thời thi từ «bó mòn» cho đến «thầy lý, bác trưởng» đều có mõi tít mà tranh nhau ngồi một gác hội.

Mỗi bài đánh bốn ván. Một bài có hai ván kết thi đánh có hai ván, mỗi ván kết thi đánh có ba. Mỗi ván bài song tinh ra được ba nhiêu quân thi người chay bài đưa ngón ấy «thé». Mỗi thê là một cái qao tre với như chiếc dùa. Mỗi bài đánh một thê thi mỗi tiề mỳ xu. Cờ thê đánh mỗi bài hai, ba, bốn hào

tùy những người chơi. Nhiều nơi đánh 36 thê, họa bộ ba bốn thê (bốn xu); ở đây người ta đánh có 32 thê, họa bộ hàn mòn bài tam xu. Áy là không kể những ván kết người chơi bài còn hát:

«Thay chàng cầm kết có lai,
Chàng cho phán gái chay bài mót que...»

Xong một bài bài, nếu người nào gộp tiền rồi thì tính thê là lấy tiền, hoặc chưa gộp thì tính thê trả đi, gộp nó.

Bạn họ kiêm ăn như thế một cách dễ dàng, người ham chơi nếu đánh mãi thì bao nhiêu tiền chỉ vào «bồ», công người chay bài hết. Họ may những mánh khóe riêng nên tài không gấp sự may mắn được nói chuyện với một cờ chay bài...

... Một đêm...

Đêm ấy, vì có cự Tuần ở làng cầm không cho họ chơi, nên họ phải tạm nghỉ khi cự Tuần còn ở ván bài.

Bác Trương Hựu, có nhà cho họ ở nhờ, dắt cô ta lại...

Trong một căn nhà chật hẹp, trên một chiếc giường tre có rom «giải» ôi đã ngồi với cờ «chay bài» bên một ngọn đèn hoa-kỳ tù mù.

«Em, quê ở Thái-Ninh — nàng nói — chồng em di linh chua vè. Ở nhà, sống chật vật với sự thiếu thốn nên em mòi theo người anh bô lâm ngkè này (?) Nhờ được cái giọng không dồn nỗi khổ nghè nén em kiêm ăn còng ra tiền. Nhưng chỉ có thê kiêm ăn trong mìn bài, đánh đám nên ngoài ra em vẫn phải cây thuê, gặt mướt lanh hồi...»

Em dì như thế này chéng khác một cờ-dầu bài hát mà tiềnh biển khi còn cực hòn thê nữa... Xưa, kia thay em cũng chán nho-học nên em cũng được biết dỏi chát chát ngùa, nhưng sống ở cái đời thừa-lê này, và em cũng lại hồn bách nên giũ cũng chéng xong; thời thê mặc cho cuộc đời xô đẩy, Lý chay tướng được nhò chéng ai ngó: chồng di một ngày mệt mẩy, vắng tanh em thiêt là một chinh-phụ nghèo nàn...»

Nàng còn kè lè nhiều lám binh như nàng gấp được một tri-ký vậy. Tôi đánh để chờ nàng kể hết và hỏi:

«Quen, tên em là gì mà từ này em chưa kịp bôi? — Em tên là Hồng Phung di thế này họ thường gọi là cô Đảo.

Muốn bết 10 một vài điều là của nàng, tôi i ôi:

— Làm oghe gi phải sống vèng đéo, anh chắc cũng có nhiều sự di-mặt ol nay, trong cách kiểm tiền ?

— Kè thi cung chàng có giang đê là bí mật ngoài những khép vát... Thi dù như khai làng bàng lồng «tám den ăn ket, tam dò an phu» thì có một dò khai người chia xếp toàn dò hay toàn ván với một bài,

bài, hoặc thỉnh thoảng dè những doi xe, pháo v.v... dè ván bài có ket, không những nhà cái được lợi chéng héi hột, còn được dịp xin mót «chi vè» vao kèt nữa. Nhưng

bà chung được thua thường làm mọi người ham ăn hay ham gõ nữa.

Nhung trong khi «chay bài» còn có nhiều sự

trò lận nà?

— Có, nhung dò chỉ là khai bài thi chán, phải xép

một người «cố mồi» vào ngồi thi lại phải dùng cách «trào» đó. Trào thi: thi du khi rai dời tượng bị đổi si

bát, người «chay» phải cầm rieng doi tượng ấy ra (nếu sài làng ngồi thi thì dè xuống khay bài nhưng có ý đê riêng ra) khi nào làng gọi doi nữa hoặc gặp

khi cài mình, có thể gọi doi thi ra bài cùi quán bài nào

«cọc cạch» còng được và khai người chay xuong ket

quai thi chui những doi của làng và lấy doi tượng cũ

ra dè trả lại và xuong tượng được...»

Và khi gọi một bài là cung vay, cứ heo cách đó thi phần thắng bao giờ cũng về minh.

— Ngoài cách «trào» còn cách gi khác nữa không?

— Kè ra cũng có nhiều, đại khái như đến lượt anh

«cố mồi» bắt cái, người chia bài đã cố xếp một ván

thật, như là xép «ngù-tử» «tử-tử» hay bô ba, bộ

dòi thật đẹp và lúc đặt bài vào khay có ý đê một quân



... trong nghề mà không biết rõ «mảnh-lời» của

nghệ.

Nhung em khuyen

dùng nén chay làm gi, hay gi có bà... Nếu chơi chí lợi cho bón nhà cái mà thôi. Đánh lâu thi rất cưng ai cũng thua mà chỉ nha

cái được.

... Trong chiều ở dinh vọng lại xen vào những tiếng thanh-la nào-hát của ban hát làm cho tôi thấy rõ

những cái thấp kém,

Một bộn người bị sa ngã vì sinh kế, một lòn

người lợt-dụng dinh đám de được ài thích-khâu, cùi

nhau om sòm,

... Kiểm-duyet bò

HUẾ-NAM

CHEMISETTES—TRICOTS SLIP—MAILLOT DE BAIN

BU CÁC KIỀU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI
TRANG, MUA BUÔN XIN HỘI HÀNG ĐẬT

phuc-lai

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974

tướng hay quân pháo lèch đi, cứ clò bài lèch ấy lại ngửa lén sê bắt cái «hái» (cái mồi) để được một bài thật tốt. Còn nhiều khéo cũng trong «vụ» như vậy..

Mà là quá, sao minh cứ hỏi lôi thói thoi?

Tôi biết nàng không muốn nói nữa, và thế cũng đã đủ nên tôi nói

nói bằng một giọng âu êu:

— Thị em không muốn anh biết rõ

để gặp bạn khác anh khỏi bị họ bip à? Chả lẽ có em

người?

... Nhưng em khuyen

dùng nén chay làm gi, hay gi có bà... Nếu chơi chí lợi cho bón nhà cái mà thôi. Đánh lâu thi rất cưng ai cũng thua mà chỉ nha

cái được.

... Trong chiều ở dinh vọng lại xen vào những tiếng

thanh-la nào-hát của ban hát làm cho tôi thấy rõ

những cái thấp kém,

Một bộn người bị sa ngã vì sinh kế, một lòn

người lợt-dụng dinh đám de được ài thích-khâu, cùi

nhau om sòm,

... Kiểm-duyet bò

HUẾ-NAM

Tâm thuật kỳ truère. — Hải, một hoa-sí, lấy lầu dài Bayon làm khung-cánh và Champa — một thiêng-nữ Cao-Mèn — làm kiều-mẫu. Hải ở một ngôi nhà nhỏ nhau với Champa và mẹ nàng, bà Phimapek. Những lúc rảnh Hải thường nghe nói truyện thần-mật với Champa và học nàng tiếng Cao-Mèn.

Mỹ tuy làm mặt nghiêm, nhưng cũng quay đi có giấu mội nụ cười.

Tôi bảo Mỹ cũng xuồng, tay nàng ôm lưng tôi. Nhưng được vài bài, Mỹ sờ run người lên, tôi phải quăng tay ôm chặt ngực lung nang để nàng dưa vào lồng tôi mà bước.

Xuống đến bắc thang cuối cùng, không kịp suy nghĩ, tôi ôm cả thân thể Mỹ vào lòng, cái xuống hòn nàng, Mỹ là người trong tay tôi, hai mắt lịm đờ, cặp môi hé mở...

III

Hải gặp Mỹ một buổi chiều trong ден Ta-Som. Mỹ theo thần-phụ di du-lịch. Nàng cũng tập vẽ qua loa nên khi gặp một hoa-sí và khi nhận ra họa-sí ấy là Vạn-Hải nàng tung ngón tay danh tiếng thi Mỹ làm quen. Tình bể bạn của hai người để họa-nết thân mật, cũng như bao nhiêu bạn trai gái Hanoi. Rồi từ tình bạn đến tình yêu, họ chỉ bước có một bước rất ngắn.

Mỹ đến với Hải giữa lầu Hải vì nghĩ đến sự nghiệp nhiều nên dành phải xa Champa. Một người bạn cho anh biết rằng, bắt kỵ túc nào, anh cũng có thể đi Pháp được mà không mất một xu tiễn tần. Cái cao-vọng trong đời nghệ-sĩ của Hải là được đem tên tuổi ra ngoài biển-giới xứ Đông-duong, nhưng vi không được giàu lâm, rẽ cái cao-vọng ấy anh chỉ coi như là một ảo mộng không bao giờ thành được. Chợt nhận được tin của bạn, anh mừng quá, nhưng anh đã chết nửa cõi lòng khi khuyên Champa di lấy chồng.

Trường-xá Champa rồi, anh sẽ phản-khởi làm việc đê bà; nhưng không, đã lão rùi, Hải đã bao lần gạt bỏ tiếng gọi của con tim đê di đến Vinh-quang. Tiếng gọi áy mòi ngày mòi bà thiết; và trong những ngày lang thang vòi-dinh, đôi khi Hải cũng đã cảm thấy rằng đời mình cần phải có một sự ấm áp...

Anh bắt đầu sự cải trổng-trái hoang-mang nhiều khi đã lâm cho anh như mất hồn, như điên...

Trong những ngày phiêu-bạt, đôi khi đeo bước, uống ly cà-phê ngọt ăn bún-com nhà bạn trước sảnh thủ-tiếp điu dáng, chu-dáo à sự săn sóc chòng-con của vợ bạn, anh cam may uất đỗ diết bao cái lặc-thù êm ám của một đôi vợ chồng trẻ; rồi uống canh lý rượu hay hối hơi thuốc lá dài, anh chậm rãi bâng :

— Như thế này thi làm mesth!

Và trong một phút, thoáng qua ác anh cảnh tượng một gia-dinh tương-lai mà người vợ đẹp, có học thức, hiếu-my-thuật, yêu quý chiêu-chuong-chồng.

Hoặc có nhangs đậm khuya hìn hìn lạnh, ở rạp chiếu bóng rá vè, lũi thuỷ, hai tay đút túi quần, miêng ngậm diệu-thuốc cho ám; chợt một cắp uyên-ương khoác ta yanh di vượt lên trước và cảng xé hai cái

bóng cảng gần nhau chờ đến khi hai bóng chỉ là một và bóng nhỏ gục đầu vào bóng lớn, Hải thấy tối tăm vô ngần và ngán cho cái kiếp giang-hồ của mình.

Những đêm ấy, lại rúou say, lại nhả đờ...

Mỹ với tiếng cười tiếng noi, đã đem lại cho Hải chút hương-vị của quê hương và của Hanoi mà đã bốn năm nay anh xa cách. Bóng dáng Mỹ nhắc Hải tới hình ảnh nhung cỏ bạn mà có lẽ một vài cỏ dại vui cảnh chồng con rồi.

Không phải là Hải không ngã iền Champa, nhưng Mỹ là hiện thân của sắc đẹp. Mỹ là tất cả quê hương xứ-xở. Mỹ là tất cả Hanoi văn-học, mỹ-thuật, noi dâ đào tạo anh thành một nghệ-sĩ, phu-thể thi Champa tránh sao lại với Mỹ được.

Hải nghĩ đến Champa để hồi hận vi đã đem nàng đau khổ; nhưng rất tự-phụ rằng nhờ cái giáo-đức ban đầu của người mẹ hiền, anh vẫn giữ cho Champa được trong trẻo.

Hải say đắm trong tình yêu với Mỹ, như đưa bê đòi thay trái lè chín vàng thi vòi lây nhai ngâu nghien.

Và từ khi thấy người đàn bà không phải là vòi ictu như trước kia anh vẫn tưởng, Hải cũng muốn có một

Ký Cuối Bayon

PHẠM KHANH / MẠNH QUYNH i/c

ANH HƯƠNG-KÝ

gia đình. « Một người vợ đẹp, có học thức, hiếu-my-thuật, yêu quý chiêu-chuong-chồng », đó chỉ là ý nghĩ trong một phút, một buổi tối Hải nồng ly cà-phê ngoi ra bàn xay sinh-của vợ một người bao pha, Bay giờ, ý nghĩ ấy đến với anh không phải chỉ trong một phút, mà cả giờ, cả ngày, và ngày nọ liên tiếp ngày kia.

IV

Mỹ nghĩ tay, nhìn lên, nét mặt bao hoan,

— Hải làm gi mà ngay người ra thế?
— Hải nghe Mỹ đàm.

— Khi chúng mình lấy nhau rồi, ngày ngày em sẽ họa-dán cho anh lấy căm-hưng đê vè; rồi anh cũng dạy em vè nha. Thế thi mong lão nà?

— Anh cũng vừa nghĩ vậy trong lúc nghe em đán và nhìn mươi ngón tay trắng muốt của em chạy trên phím ngà.

Mỹ dày nắp chiếc đường-cầm lại rồi cùng Hải ra ngoài ở một chiếc ghế, học da kien diwan, kê ở góc phòng. Nàng đực đầu vào vai Hải thù-thi:

— Mỹ súng sướng quá khi nghĩ đến cuộc đời của chúng ta sau này. Mỹ sẽ xin cầu cho chúng mìnch cái villa trên Digue Parreau. Villa này có vòu vòu rộng lầm, khang đén ó, Mỹ sẽ giồng thật nhiều hoa mà Hải thích; Hải sẽ trang-hoàng nhà cửa cho thật đẹp, Rồi Mỹ mò

— Sao lại không. Khiêu-vũ cũng là một mòn mỹ-thuật và hiện nay là cái mốt rất thịnh-hành của người minh. Đến những nơi hội-hợp lịch-sự có khiêu-vũ, người ta mời minh di một bản, mà không biết thi-thiуп to.

Mỹ hỏi Hải :

Thế Hải không biết khiêu-vũ à? ùn-ubat lom mày

— Không.

— Đề rồi. Mỹ dạy. Có gì đâu, chỉ một tuấn là di được.

Hải rất hoài-nghi những noi & hội-hợp lịch-sự » mà Mỹ nói đó. Và khi nghe dông bão dạy anh, Hải muốn kêu lên với Mỹ rằng nàng rất lầm khi nàng muốn tìm hạnh-phúc ở những sự ôn-ào-hỗn-dộn của một sa-long lô-lăng, của các cuộc « nhảy a khien-dám ». Nhưng thấy Mỹ đang say mê với những ý nghĩ ấy Hải không dám nói ngay sợ sẽ xảy ra sự không hay cho tình yêu. Anh định sẽ dần dần khuyên nàng.

Gửi lúu áy, người bồi vào hào cù Hoằng (hàn-phụ Mỹ) gọi Mỹ.

Hải ở khách-sạn ra vè, buôn râu, và lần đầu tiên từ khi yêu nhau, anh cảm thấy Mỹ xá minh quá. Anh tư hỏi : « Ta ước vọng một người vợ đẹp, có học-thức, yêu-tu, hiền-tu và nghệ-thuật của ta ; chả có lẽ ta đã lầm khi tim người ấy ở Mỹ. »

Thoáng trong một giây, anh nghĩ đến Champa, và cái tình yêu gần như thờ-phụng của nàng.

V

Ánh sáng rực rỡ gioe vàng trên vòm là um tùm của ròng cây, và trên lầu-dài Ta-Phrom. Những tia lùi soi moi của mặt trời càng vẻ rõ những mảng sắc, những tan-nát của một cảnh diệu-tàn ; dày,厚厚 cong diện sập ồ dời dưới n lay vò-hình của thời-gian, kia, mới dày hinh-lang lóng lanh mồi cho một gốc cây nghìn năm, có cỏ nghìn tia nghìn chân đang vươn mình dông dage nói với loài người nhô bê, cái sặc mặn cao-cá của tháp-mộc. May hàng cát sỏi, me, tri vò, mội con sur-tù lè lõ, và khieung-ång như ngay ngần ticeps những ngày qua.

Hải nằm dưới một gốc cây ngừa mặt nhìn qua nhung kẽ ô cửa là, nhung đám mây trắng thờ-thẩn di trên trời xanh-hồm. Một con sóc đang vẻ tròn đuôi, thoăn thoắt leo trên một cành nhỏ. Trên ngọn cây, hai con khỉ con chuyền-cành nọ sang-cành kia, đuổi bắt nhau, hay tranh nhau một cát rồi thấy không an được lại ném xuong đất. Hải vỗ tay cho chúng sợ, nhưng chỉ được một lát lại thấy tiếng kêu hái tiếng cười của chúng trèo đầu mình.

Trong tri Hải rối loạn bao nhiêu ý nghĩ. Mỗi ngày một biết Mỹ thêm, anh càng thấy nàng xá minh quá, và mỗi ngày lại đem cho anh một sự thất vọng. Anh cảm thấy không thể nào đem Mỹ đến nơi sảng sưa của linh-hồn được. Từ huo nhô.

Kiêm-duyet bò

một thiêu-nữ iản-tiến thích những khói-lạc-phù-phkiem của đời vật-chất, trong khi, trái lại, anh di kiêm-nhưng khói-rầm cao-thượng của tinh-thanh. Mô, người với một thai-cực như vậy thì sao có thể hợp cuộc đời với nhau để gày dựng hạnh phúc được.

Những buổi đầu kia mới gặp gỡ, so học lực của nàng, và nghe nàng nói chuyện văn-chương, mỹ-thuật, âm-nhạc, Hải-tưởng có thể tìm ở Mỹ một trái tim cõng đứa bé mìn và nghệ-thuật của mình. Nhưng sau thấy nàng nhắc di-nhắc lại những tu-tuồng một mìn ấy, anh mới biết đó chỉ là những cản-sao-mép của một thiếu-nữ mới dùng để thủ-tiếp nơi phòng khách. Anh thấy Mỹ tăm thường quá.

Mặc dù Hải vẫn say mê Mỹ. Không mè sao được tẩm-thần ngõa đầu-dau như một pho tượng cõi Hi-Lập-ky, không mè sao được cặp mõi mòng như trái dho, cặp mắt nhung huyền-ảo ấy. Đã có lần Hải than : « Sao bà Mụ đã bao cho Mỹ một thân hình, một khuôn mặt tuyệt vời thế ấy, lại không ban cho nàng lấy một chút tình-thần cao-quý ».

Đôi khi nghe Mỹ rủ-rỉ bên tai cái lạc-thú gia-dinh của hai vợ chồng trai và giàu, Hải cũng thấy xiêu-xêu lòng. Còn gi sung sướng bằng sống bồng bát mọi người vợ đẹp. Cảnh gia-dinh thật là mộng : chồng vĩ, vợ họaдан ; chiền chiền cùng nhau lái chiếc xe hơi hai chỗ ngồi đi du lịch thành-phố Hanoi trước những con mắt thèm muốn và ghen tuông của bao nhiêu người.

Nhưng Hải say nghĩ liền : « Bốn người vợ đẹp mà tam-hôn trái ngược với mình, như thế có phải là hạnh phúc không ? Ngồi trên chiếc xe hơi lịch sự mà thấy mình phả quay luy (mặc dù mình không muốn quay luy), như vậy có thể sung sướng được không ? Con

người nghệ-sĩ ở trong anh lên tiếng bảo rằng như thế là bán linh-hồn, là đê-hèn, là khốn-nạn.

Linh-bồn anh muốn xa nàng, nhưng xác-thịt anh lại muốn gần gũi tần-thần yêu-kìu thơm tho có những đường cong huyền-diệu, những lõi-lõm say-sưa của nàng.

Vừa khuya Mỹ vừa tiếc Mỹ, trong Hải có một cuộc chén-tranh giữa linh-hồn và xác-thịt.

Một quả Hải thiếp di-lúc nào không biêt. Chợt anh tỉnh dậy, thấy Néou đang mán mè con dao nhào son, cặp mắt anh gấp tia sáng của đôi mắt nó ; anh tưởng như thoáng thấy trên nét mặt nó một vẻ hung dữ khác với nét mặt ngây dần mõi ngày. Anh hỏi :

— May dừng làm gì đấy ?

— Con toàn gọi thầy dạy dẽ về, chiều tối rồi.

Anh sai nó thu xếp đồ-lề lại.

Nó lau bút, chải dao, hỏi vò vòn :

— Sao con dao của thầy mềm thế này ?

— Chuyện, dao dẽ mài son chử dẽ gắt ai mà phái cúng.

Ngoi trên xe, nghĩ đến Mỹ, Hải lầm bầm :

— Ta đã lầm thật.

Néou ngừng đạp quay lại :

— Thầy gọi con ?

(còn nữa)
PHẠM-KHANH

MỘT CHUYỆN LY-KÝ TRONG SỰ SÁCH DAO-MÈN

TÙ CHUYỀN HAI CON CHIM DA-DA chết cháy trong rừng đèn

THUYẾT LUÂN HỐI TRONG SÁCH PHẬT

của N. T. PHÚ

Ngày xưa có hai con chim da-da, một con đực và một con cái, làm lò trên một cây to, trong một kha rừng rậm rạp. Chúng sinh được hai đứa con trống khâu khinh, đẹp đẽ như những chim trên Thương-Giới—theo lời họ nhà chim. — Пауй trông thấy chúng sún sóc nhưng con chim nhỏ mới hiên được lòng chênh thương yêu con đến béc nào. Chúng trông nojn lù con thơ tung ly tung ti, chỉ mong cho con chim da lông dà cánh đê chống lại với mưa dầm, nắng dãi ngoài trời. Chúng bay nhau đi kiếm mồi, đê bê vắng con này đã có con kháo ở nhà ủ ấp đàn chim nhò.

Một hôm, có một người thợ săn đến khu rừng đó. Thấy khu rừng rậm rạp khô vào, người thợ săn bèn nổ lửa đốt rừng để chém chóc phai báy lên cho dễ bắn. Chim đực di kiêm mồi và thấy thế yoi xông xao qua đám khói lèi để tìm y con. Nhưng làm thế nào để cứu được hai đứa con thơ ? Nếu chỉ có hai vợ chồng không thời thì chỉ việc cái cảnh bay sang khu rừng bên cạnh là thoát nạn, nhưng dân con turquoise, lòng cảnh chúa ôi thi bay làm sao ? Chim cái lén ôm hai con vào lòng mà khóc rằng : « Mẹ chỉ được có hai con, may hoạn nan đến, mẹ nõi lòng nào tham sống đê các con chịu chết cháy. Thủ thi, trăm sự nhõ giờ, mẹ cu ôi đây với hai con, sống cùng sống mà chết cùng chết ». Chim đực thấy vay bảo vò rằng : « Nếu minh ở lại chịu chết với các con thi tái cõi thiế sống mà làm gi ? ». Thủ rồi, chim cái ủp ủp đàn con phu muôn sẽ để cho chúng khỏi bị lửa phom đền

thế, thằng bê đê lại bắn thù, ghe gõm, chờ náo cũng thấy lõi phô những cục thịt thừa, và không có lấy một nứa đồng kẽm tri khen trong óc. Hình như bao nhiêu những sự xấu xa trên trái đất đều đã vào người thẳng đất để cho mọi người phải ghê tởm, xua đuổi nó, và dat cho nó một cái tên khác với tên bê-mẹ đặt : thẳng Hủ.

Chim cái, vì đức Phật cảm động yết tấm lòng thương yêu con nெo cho đầu thai làm on vua. Mọi đê ra công chúa đã đẹp là thường. Và bao nhiêu nhà vua số trong nước đều đồng lòng doan rango công chúa sẽ được Trời Phật phù hộ cho sung sướng suốt đời. Khi biết nói, công chúa chỉ nói chuyện với hoàng-hậu hay với các cung-lan mỹ-nữ của vua cha, chứ không hề ngó nhời với một người dân áo nón. Ngày đến cù với vua cha, công chúa cũng tìm cách lẩn tránh chứ không ba giờ bê mồi nói một câu. Thêm vào cái sắc đẹp diu dàng và thùy-mi mà chỉ có cái nồng-tím mới có, công-chúa lại cõi thông-minh như các bậc đại-hiền. Mỗi khi trong nước có một việc gì khó giải-quyet vua lại nhờ hoàng-hậu hỏi, và lẩn nấp công-chúa cũng giả nhời rất trời chàm-kiến cho các vị đại-thần đều phải kinh-phay.

Bốn năm công-chúa mưu tài tuổi, vua cha không biêt làm thế nào để gả chồng cho nàng, bèn sai xay một cái lầu ngay trong hoàng-thành để công-chúa ở. Chung quanh lầu lại bát sút sang lít, đep dẽ gả cho ra vỗ choa chán, cõi xén, lối phẳng ; cay tròng a dung với ý thích của công-chúa. Xong đầu đây,

THU TƯ 5 MARS 1941 BẢN XEM

NGHỆ-THUẬT TUẤN-BÁO

tô-tuần báo chủ trọng đặc biệt về
văn-huong và nghệ-thuật, do
các nhà báo giá trị và các bậc dan
anh trong làng văn-chủ-trương

NHÀ XUẤT BẢN
BÔ ĐÔ - PHƯƠNG QUỐC

31, Aviateur Giai-Saigon, ấn-hàn

MỤC BÍCH BÊ

nâng cao và phổ thông nghệ thuật Việt-Nam

NGHỆ-THUẬT TUẤN-BÁO

số 1, ra ngày thứ 7 5 mars 1941
CÔ BÚ NHỮNG TRANG

Trang Tài liệu

Ngô ngôn họa

Văn chương

Phé bình

Mỹ thuật

The giới

Giai tri

và

NHỮNG MỤC ĐẶC BIỆT

NHỮNG ỦOC THI LỚN LAO

NHỮNG GIẢI THƯỞNG TAO NHÀ

Giá-béo : Một-million, nửa-million, một-million, một-million.

Thứ-ứu, báu-phú và lão-và đỗ cho M. ĐO PHƯƠNG QUỐC

Biết-kiến-điển Garçon, Saigon

ghé - hiết Tuân - Bao cõi đại lý ở khóm Đông - dương



Mỗi quyển cước phí đều 0p.20
THƠ VÀ MANDAT GỬI CHO
Nguyễn-Xuân-Dương Lac - Long
22 - TIỀN TSIN - HANOI

vua cha liền sai yết-thị cho khắp thiên dân trong nước biết rằng : « Hồi ai có tài làm cho công-chúa phái bài, lén đến ban cho bài cao, chỉ ba câu thôi, thời vua sẽ gả công-chúa cho làm vợ », và sai cung-lan mý-nết ngồi dưới lầu để biên chép những người nói của công-chúa. Từ quan đến dân, từ kề sang đến người hẻo ai cũng được phép dự, nhưng cấm không được làm cho công-chúa phái sự hối, và cảm không được vào trong lầu. Nếu kẻ nào may mắn làm cho công-chúa phái nói thi chiêng trống sẽ đánh vang lừng báo cho vua cha biết, và kẻ đó sẽ được dâng ra mắt vua và hoàng-hậu.

Lệnh đó vừa ban ra, ai ai cũng vội vàng đến dưới chân lầu, khoe tài, khoe sức, mong công-chúa đê ý, và đội mít để thẩm như san-hô kia sẽ hé ra nói dù ba câu... Thời thi đã các trò là mạt chưởng tal, ai cũng muốn làm đẹp lòng công-chúa nhưng vì ngọc kia con treo già, để mấy ai đã được làm của riêng, nên suốt trong mấy tháng, công-chúa vẫn lạnh thiên, không nói mà cũng không cười trước mặt người múa rối.

Tin công-chú kén chồng bay đến tận tai hàng Hồi và làm cho Hồi ta phái bốn cờ. Không phải cái ước vong là chồng công-chúa làm Hồi bão khoán đầu, nó ngã bụng rãng như thế chắc chắn có nhiều trò huy và mít hòn, nó nhất quyết đến kinh-dó. Khi Hồi ngó nhìn với cha mẹ xin phép đi, thi cha mẹ Hồi cười : « gáy và bao Hồi rằng : « Thú bộ may thê kia mà cũng lắp tinh đòi làm phò-mã ! Thủ hồi con ăn may nó có muôn lạy may không ? » Ngay Hồi nhất định đi và đem theo gao, mắm, muối, cá khô, một dồi dữa, một cái thịt, và một cái nồi để thời nấu. Ngoài ra lại còn bộ quần áo nữa để thay đổi. Những thứ đó là ty me Hồi bão Hồi đem đi, chờ ai như nó thì co nhữn nó sẽ đến kinh-dó nhà vua với hai bàn tay trắng !

Xì đến xì, bỗng một con mèo to đùi xổng. Nò phải chạy đến dưới chân lầu công-chúa ngay để tránh mèo, vì ai ai cũng ghét tóm xua đuổi nó.

Tanh mèo, nó bèn đi kiếm cùi về để sưởi. Nhưng vì nó chỉ đốt có một thanh, mà đã không biết gài ngọn lửa cho to, lại còn không thổi, nên ngọn lửa chỉ nhôm lên được một tí rồi tắt. Nò đốt đi đốt lại mấy lần cũng không sao có lửa để sưởi, thì tức bức kêu to lên rằng :

« Thế này là cái nghĩa-lý gi ? Minh không hiểu tại sao cái ngọn lửa này lại sợ cái đèn thế. Không dám cháy lên ! »

UHO TIN



Ngồi trên lầu, công-chúa thấy Hồi ngay ngõ quá như thế mới nói rằng :

« Cái anh chàng này điện hay sao mà lại chỉ đốt có một thanh cùi thế ? Như thế nó cháy làm sao được ? Có nhẽ anh ta không biết rằng phải đóm nhiều thanh cùi thi lira mới cháy hay sao ? »

Các cung-lan mý-rút đều sững sot vì công-chúa vừa nói xong, mà nói với ai ? Với một thảng cung-dinh xấu xa, ghen lồ ! Nhưng lệnh vua đã ban, buộc lòng những viên thư-ký đó phải biến nhời nói thứ nhất thành thế nào Hồi bắt khóc hú.

Công-chúa lại phái gái ghen : « Thế này là cái nghĩa-lý gi ? Minh không hiểu tại sao cái ngọn lửa này lại sợ cái đèn thế. Không dám cháy lên ! »

Cứu nói thứ hai của công-chúa lại được những cung-lan chua rõ vào sở với một vẻ bức tức. Hồi cuồng quý mỉa mèo trong nói thi cứ sôi ầm ầm lên. Khiông biết cả hai con vòng còng xe thi xe mới chạy được ?

Công-chúa vừa nói xong thì chuồng trống nồi lèn ầm ầm rồi những cung-lan mý-nết náo náo kéo dài mãi, cuộc thi ấy ra được. Công-chúa đã nói den sán can với Hồi. Tiếng chiêng trống làm công-chúa giật mình và nô nức, nhưng nàng tự bảo : « Ta có nói với nó đâu, ta nói là nói hàng qua đây chả, vậy tại sao lại có tiếng chiêng trống ?

Nhưng cung-lan mý-nết vội vào tàu với vua và hoàng-bàu rằng :

— Kê-ha-thè đến tàu với Bé-ba và nương nương cát tin davì và dâng buôn. Vui là vì công-chúa da nói và Bé-ba đã có chàng rể, nhưng buôn là vì công-chúa đã nói đến sán can với một thằng cung-dinh diện mạo rất xấu xa, ghê gớm mà lại còn ngay ngõ một cách thảm hại nưa.

Nhưng vua phản rắng :

— Ở đâu thế nào di nua. Quá Nén cũng chỉ có một nhời. Gởi Phật đã định thê nào Quá Nén cũng phải chịu.

Và ngài truyền cho dân phò-mã vò dè ngài xem mặt.

Khi Hồi thấy linh thi-vé đến bảo vào chầu vua thi sự run lèn cầm cập, vi bắn tam Hồi, có phái là mong làm thê để công-chúa phái nói đầu.

Khi Hồi vào lạy chào trước bệ rồng, vua và hoàng-bàu nhìn nhau chán ngắt, nhưng lệnh đã ra biết làm thê nào ? Vua hèn truyền cho dân Hồi đi tắm và mặc quần áo phò-mã vào cho Hồi.

Lúc bấy giờ một trong những vị thần mà đức Phật cho xuống để phò hộ nhà vua thấy chuyện như vậy thi nghĩ rằng :

— Người này vi kiếp trước phạm lỗi nên đứt Phật mới hành phạt như vậy, nhưng nay đã chịu khổ nhục nhiều rồi, tội lỗi đã sạch, vậy ta phải thay đức Phật mà cứu giúp hắn.

Và vị thần đó liền lên cõi Nát Ban kiểm trước phép và trong khi nhung vị quan hầu tần của vua đang xóm xít tẩm cho Hồi, bèn cõi

**ESSENCE
Térbenthine
Colophane**
gửi di khắp nơi, rất nhanh chóng
HỘ NHÀ SẢN-XUẤT:
Song - Mao
 181, Rue de Canton, Haiphong, T&L, 141

BỆNH TÌNH
 ...Lau, Giang Mai, chì nên tìm đèn
 Hòe cam, Hòe xoài.

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HU

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC,
 CHÚA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHĨM

nước phết dỗ lên
miền Hải, và hóa
phép cho Hải
thanh ra từ nón,
dẹp để là thường.

Nhưng vì quan dân
Hải đã tẩm kinh
ngạc xiết-bao-vi
trước khi xông
tám minh Hải cõa
dãy những mảng
bit-thứ lõi nhô
nhu những sỏi san
mã bay giờ không
những dã trê Hải
đã tron trai sảnh
sẽ và hồng hồng
như cầm thạch;
thần tuệ lại oto
nhớ, nết mặt lai
biển, ngang khôn
nganh. Trong Hải
lúc này gợp tựa
một vị thiên thần.
Có nhẽ suốt gãm
trời người ta không
thể tìm được một
người tu hai cũng
dẹp như chàng
nữa, vì, có phải
không, đến lúc này
thì báu đọc cũng
như tôi, ta không
còn muốn gọi Hải
bằng cái tên «cũng
còn» xúi xả, và
bản tiện ấy nữa? Vâ
lại vị thần không
nhưng thay đổi dài
hình thể cho chàng
lại còn hé mở cái
túi hồn cho chàng

dè chàng đã nhận thấy rằng không
nên giữ cái tên nó không xứng đáng
với mình nữa và tự chọn lấy một
cái tên nghe hay là lung : Bạch
Quang.

Nhưng vì quan báu cản nhà vua
trước sự thay đổi đột nhiên của
Bạch Quang, đều sững sốt và hỏi
chàng :

— Có phải đúng ngài lúc này đã
làm cho công chúa phải nói lời
không?

— Vâng, chính tôi.

Khi trở về triều Bạch Quang đã
thấy vua và hoàng-hậu cùng với cả
các công-tần mĩ-nữ và các quan
khác vào chàng. Vua liền phán bảo
Bạch Quang rằng :

— Hỡi Bạch Quang! Sự thay binh



đòi dạng của người
lamb cho ta hơinghi
ngờ. Nếu quả người
có tài làm cho công
chúa phải nói lời
buộc người phải
thứ lại lần nữa, mà
lần này sẽ có ta
chứng kiến. Nếu
công chúa lại nói
thì cả công chúa và
người vắng này sẽ
thuộc về người.
Người bằng lòng
chứ?

Bạch Quang quý
xuống lầu:

— Kê hò thần săc
xin cõi sõe baie
công chúa nói
lần nữa dã Bé Hạ
khoi nghi ngõ.

— Được làm ta
cho phép người
được vào trong lầu
công chúa ngõ dè
nói chuyện với
công chúa, nhưng
cầm người không
được làm cho con
ta sao hãi.

— Xin thần lệnh.

Ngay lúc đó, tất
cả các vị thần
được đức Phật giáo
phó cho trọng trách
giữ giữ ngai vàng
cho nhà vua, hợp
nhau lại ban định
và nhất quyết giúp
cho Bạch Quang
được thành công. Một vị thần nói:

— Tôi sẽ chui vào đầu óc chàng
để chàng được thông minh như
các báu đại hiên ngày xưa.

Một vị khác nói:

— Tôi sẽ vào trong cái lõi trước
lòng chàng.

— Tôi sẽ lẩn vào cái chiếu mà
công chúa đang ngồi.

— Tôi sẽ chui vào cái gối của
nàng.

— Tôi sẽ vào trong cái bát vàng
của nàng.

— Tôi vào trong cái đĩa thủy tinh
cham-trò của nàng dùng để đựng
thuốc lá.

— Tôi lẩn vào trong cái trâm
bằng vàng của nàng dùng để gài tóc.

— Còn chàng tôi, chàng tôi sẽ
đứng cài trí khôn sắc sảo của chúng
để làm cho công chúa phải nói.

Khi Bạch Quang tới trước lầu
công chúa, trước hết chàng thi chối
không buông vào trong lầu và nói
tô lèo rằng :

— Không khi nào chủ nhân
không mời, mà khách dám bước
chân vào nhà. Vậy theo phép lịch
sử ta phải chờ xem có ai mời ta
vào không dã.

Lúc đó vị thần đã ăn vào cái
thêm mới tiếng mời chàng vào.
Vào đến nơi, Bạch Quang không
chiu ngõ xuống chiếu nói rằng có
ai mời chàng đâu mà chàng dám
tự tiện, cái chiếu liền lên tiếng mời
chàng; nhưng công chúa quay
mặt đi xoay lưng lại phía chàng!
Bạch Quang liền nói :

— Chá, già ai mời ta hút diều
thuốc nhỉ!

Tức thì, cái diều đang thuốc lá
tự nhiên chạy về phía chàng và
một chàng hói. Chمام thuốc là hút
và nhát phái có một tăm
long và khi người ta đã có họ, có
hòn lanh rồi thì không cần phải làm
cho ta chuyen, mình không phải
nhưng có ai nghe đâu mà ta kẽ...

Cái gối của công chúa bèo lèn
tiếng :

— Bạch Quang! chàng kẽ chuyen
đi dã có tôi nghe đây. (còn nữa)

N. T. PHÚ

Cái ống đồ làm phách không hợp... lỗi

Vụ quan short phu nữ ra
trước tòa án dư luận

còn những phu-nữ dũng cảm thi
chua dám nghĩ đến việc mặc short.

Chúng ta phải nói điều rằng
short đối với dân ông cũng vậy
chỉ là thứ y-phuc giao gang dê dùng
trong lue di duong, khi luyện tap
thethao hoặc khi ở bờ bờ chub
không phải là thứ y-phuc dê diện
khi di ngoai duorong nước. Như
thê mà năm bay ban gai mặc
short roi cung keo nhau di nghenh
ngang ngoai duorong phu de
khoa khong thanh the y khieu
khich hi thieth là mat sry churong
mat khong the daung duoc.

Có người lại cho mac «short» moi
dung «mol» moi là van minh roi họ
lai ty bao chura, là giua hoi kinh te
các vật liệu đều dat do mat mac do
ngan coi là một cách tiet-kiem nra.
nhưng kei như the chê là những kei
biết bat chueo nhangs eai «dom»,
một cách no-le ma khong hiu the
hao là moi, là tan-bo.

Chung thei noi the khong phai la
phan doi vien cai cach y-phuc phu
nu cho het thoi chê co y-mong các
ban gai ô xu la moi khi bat chueo
diêu gi cai phai ket xem dieu do co
lo lanh cho minh va co hop voi hoan
tinh xai-hoi minh hang, khong nen
nham mat ba coi giung bat chueo
de gay nen mot tro cuoi cho cong
chung va nguoai ngoai quoc.

T.B.T.V.C.N.

khiem cho doi nguoai them phan
oanh-liet. Va chinh su do, voi ca
cai tinh cach quyet-liet cung tham
hock của nó dã làm may ra những
van tho bi trang mà chung ta vua
doc de on.

TAO-TRANG

Văn thơ bi trắng vùng Nghệ - Tĩnh

Thàm thất nhất là câu đối áy dã
âm hợp với thân thế ông. Cái tài
kinh tế của ông không phải là nhỏ.
Nhưng điều triều bày trong những
tập só túa lén vua khiến cho ta
phải kính ngạc về cái tri minh mẫn
thông hiểu thời cục cả thế giới của
một người Việt-nam lúc bay giờ.
Giờ dã khiến xã hội đương thời

O

Nhung trong câu đối đó, ta thấy
rõ ràng đối với nhà thi sĩ phan
người chí biêt phan đầu. Còn kết
quá là ở trời. Chinh sự tranh dành
của người đối với số mệnh đã

GIA-DINH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN THU THAI THEO Y MUÔN

có hơn 60 bài kệ (đang được xuất đời) biến rõ
những ngày nay trong hàng người dân bá có thể
hay không thai được sách viết theo lời khai-cuu
mỗi cuốn 0380. Muu Linh-hoa giao-nhan het 0380

ở xe mua xin gửi 0386 và cuocs che

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trù báu nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — HNG-VEN

và xin hỏi các ngài đã biết việc làng ra sao chưa?
Việc làng không biết, thi đừng nói việc nước gì với.

VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tát-Tô se hiện các ngài những cái lụt lung
và trang lụt tre xanh xanh

Mỗi cuốn 0380. Muu Linh-hoa giao-nhan het 0380

ở xe mua xin gửi 0386 và cuocs che

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Ancient History

Trung Hoa Sách Lục

Trang công hỏi: « Ra uy đê thu phục thiên hạ thì có hợp thời không? »

Án tử thưa: « Cốt ở cái hành. »

Trang-công hỏi án tử rằng: « Ra uy đê thu phục thiên hạ thì có hợp thời không? »

Án tử đáp rằng: « Cốt ở cái hành. »

Trang-công nói: « Hành là thế nào? »

Án tử thưa rằng: « Kê tên là được dán trong nước, thi có thể phục được kê bất thiện ở ngoài cõi. Kê biết trọng cái sự khôn ngoan của sỉ diện, thi có thể cảm được những điều là nguy hiểm của nước bao nguy. Kê biết nghe nhời trung chính, hiết dùng người hiền thi có thể ra, thi được với các chư hầu. Kê biết làm điều nhân nghĩa mà lấy việc làm lợi cho đời làm vui thi có thể thu phục được cả thiên hạ. Kê không nói dối trong nước, thi không thể phục nổi kê bất thiện ở ngoài cõi, kê khinh sỉ khôn ngoan của sỉ diện, thi không thể cảm được những điều là nguy hiểm của nước bao nguy; kê không nghe nhời can, khinh nhời người hiền, thi không ra uy được với các nước chư hầu; kê làm trái nhân nghĩa, chỉ thảm đánh lợt thi không thể thu phục được thiên hạ. Cái dạo ra uy với đời đê thu phục thiên hạ ô đấy. »

Trang-công không dùng kê ấy. Án tử lui về & nói: « Càng-lòng xin vâng từ đây nhời nbé nhân nhên, lê nghĩa hồn hả, chư hầu mới la phu vào, binh phạt giam nhẹ, công việc bớt đi, trấn họ lại thân với vua, cho nên nước nhở vào châu, nước Yên, nước Lỗ đều đến cống hiến. »

Trang-công dùng toàn những kê dũng sĩ, coi nhẹ cái chết của thân dân, chính chiến không nghỉ, nước suy dần khô, vừa chán một năm thi trấn họ cả loạn, thất bị họ Thái hại.

Cánh-công hỏi việc đánh Lỗ, Án-tử thưa rằng: « Chẳng bằng sửa chính để đợi nước ấy loạn. »

Cánh-công cải quán muốn đánh Lỗ, hỏi ý kiến Án-tử. Án-tử thưa rằng: « Không nên. Lỗ công chung nghĩa, nhân dân có lòng deo dai chung nghĩa thi được yên, dân deo dai thi được hòa, chính sách của Ông Bã-Cầm (1) xưa còn sót lại, cho nên không nên đánh. Lỗ có lẽ không hay, làm nguy hiểm yên thi tất có hại. Vả Anh này nghe nói rằng: Kê đi đánh người phải đỗ đức đê yên nước đê,

(1) Ông Bã-Cầm: Con trai lớn Chu-công, phỏng ra nước Lỗ đầu tiên.

(2) Kê tri-giả: được lọc hậu thi không phải bỏ chèc nghiệp minh làm nghề khác cho có ăn.

phà không được vào; không a đảng, không dám vào sác đực cho nên lũ tiều nhân không được gần, đối với mình thi bạc, đối với dân thi hậu cho nên những kẻ bê bát thu nhặt không được dùng; không lấn đất nước nhón, không làm bao dân nước nhỏ, cho nên các chư hầu đều tôn trọng; không以此 hiếp người bằng đòn binh, không ra oai với người bằng quân lữ cho nên thiên hạ đều mong cho mạnh; đem đức hạnh giáo hóa chư hầu, đem lòng từ ái và ơn nghĩa thi ra cho trấn họ, cho nên dân dâu người ta cũng theo về như nước chảy. »

Vua đời suy thi con queo, a đảng cho nên lũ đê pha tiền nhân đã rầy; đối với thân thi rầy hất, đối với dân thi rầy bạc cho nên kê bê tội thu nhặt tha bờ mà làm bậy, lấn đất nước nhón, làm hao dân nước nhỏ, cho nên chư hầu chẳng ai muôn lòn trọng, dùng đòn binh mà hiếp người, lấy quản lù mả úc chúng, cho nên thiên hạ chẳng ai mong cho mạnh, thi tai hại các chư hầu, làm khô rõ trấn họ cho nên kê thù đê đến thi, thiên hạ chẳng ai thêm cừu, họ hàng lìa tan, trấn họ không ai nhận vui. »

Cánh-công nói: « Như thế thi làm thế nào? »

Án tử thưa: « Nhẫn nhường nhời nói, hâu lế nêu lê để cho chư hầu bằng lòng, giảm binh phạt bớt công diệu bệ để khỏi hại trấn họ, phái bài thi đê để khỏi gây sầu với chư hầu, như thi tài đâm không hết sầu theo thi đê vây lồng nhà vua. Nay nhà vua thờ cõi người hiền, gân kẽ siêm ninh, dùng súc dân quâ đến nỗi nó không kham nổi, thi thuế nặng quá đẽ đến nỗi nó không chịu nổi, lấy cõi dân thi nhiều mà béo phạt ra thi ít, đã lấy cõi chư hầu nhiều mà dại, lai thi ít, cõi khô để mục nát mà dãi chư hầu rất bạc, thóc lúa đầy lỗ mõ để cho trấn họ tích oán, vua tôi chẳng ra thê nào mà bình chinh thi không phát dinh. Tôi sợ nước nguy đến nơi nhà vua đến không còn được hưởng nữa huống hồ là làm tổ công liệt đứng tiên quân đê nỗi nghiệp Quản tử. »

(1) Ký-châu: là một trong chín châu nhà Chu đóng đỗ thi là Trung-quốc.



TỔNG PHÁT HÀNH TO. N XÚ BẮC KỲ AI LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG KỲ
Établissements VĂN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có bán thuốc VĂN-HÓA danh tiếng chữa bệnh liệt-dương. Thủ cho dân ông và dân bà khắc nhau

Trong Ngày Lộc

Lại Gặp Mùi Quan Sát

Bản dịch của HUYỀN-HÀ — Tiêu-thuyết của Stefan Zweig

(Tiếp theo)

Anh lại đi lướt cạnh em, rồi liền dẫy anh chậm bước. Em run rẩy cả người, em đê-mê vì một sung-sướng không thể nói ra được... già anh sắp mở miệng nói cùng em! Em cảm thấy đó là lần đầu anh biết là có em trên cõi đất này; em cũng vậy, em bước chậm và đợi anh. Bỗng dung, em không quay lại cũng nhận thấy anh đứng sau em rồi; em bết lúc bấy giờ em sắp được nghe lần đầu cái giọng yêu dấu của anh nói với em. Sự mong đợi khiến em bài liệt cả tay chân, em lo sẽ phải dừng hẳn bước lại, vì quả tim em đập mạnh quá đỗi. Anh đã đi ngang bên cạnh em rồi. Anh nói với em vẫn một kiêu cách phông-phẩm nhẹ nhàng ấy, như thể chúng ta quen bết nhau từ lâu rồi. Ôi! Anh nào có rõ chút gì về tân-hệ của em! Cố hao giờ anh biết đến cuộc đời em! Anh nói với em một cách hoạt-bát để dàng khy ảo đến nỗi em có thể nói chuyện với anh được. Chúng ta cùng đi suốt dài phố, rồi anh hỏi xem em có bằng lòng ăn bữa tối với anh không; em nhận nhời. Em đâu có dám chối từ với anh nhỉ?

« Chúng ta đến ăn ở một hàng cơm nhỏ. Anh có biết ở chỗ nào không? Chắc chắn là không; nếu anh có biết, thì bắt quả anh chỉ nhò cái buồi tối đó là một mảnh lanh gióng hổ với bao nhiêu mảnh tinh khẩn, bởi vì đối với anh, em có là bao mấy? Chỉ là một người đến bà giữa đám trăm nghìn bạn bè khác, một mảnh lanh trong một

chuỗi tình mãi mãi diễn ra từng mảnh một. Và biết anh còn nhớ ký-niệm nào về em? Em nói rất ít bởi vì em cho là một sự hạnh-phúc vò-cùng được có anh bên cạnh. Em được nghe anh nói với mình. Em không muốn phi-phao một chút ít thi-giờ anh nói chuyện, ngắt lời anh hắng một câu hỏi, hay một lời dò-hỏi. Lòng anh bao giờ lòng bối on của em quên được cái giờ ấy.

Anh thật không phô sự trông đợi của lòng em khiêm uốnぐ say mê; anh dịu dàng, êm ái, rất mực lịch-lâm, không chút gì thô-mach. Trong trán nhangh cát áu yên mon tròn mà những kẽ khác thường lự

BÃ XUẤT BẢN:

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI VIỆT-NAM

CUỐN THỦ NHẤT
(mèo Anh và bài thực-hành)

của

giáo sư

NGUYỄN-KHẮC-KHÁM

sách dày hơn 100 trang
Khô sách... 15 x 20
Giá bán... 0 \$ 55
bán tại nhà in

TRUNG - BÁC TÂN - VĂN
36, Bd Henri d'Orléans, HANOI
và ở các hiệu sách Hanoi

Có thể gửi theo 151 bão-dim mỗi
cuốn op.20. Xin trả tiền trước.
Mandat de cho M. NGUYỄN-KHẮC-
KHÁM, 35 Henri d'Orléans, Hanoi

lời lai sự mòi-mọc nhu của anh bằng điều ưng-thuận vui-về và đầy-dủ như thế; hay là chỉ có những thiếu-nữ thật là iré mang, và cũng là ngày dài mới có cù-chí như vậy. Nhưng, anh sao có ngờ được, trong thâm-tâm em, chí là một quyết-định bộc-lộ, một ý muốn cháy lồng dãnh, đã nén trong hàng nghìn ngày trời bồng dung trời dậy. Anh hết sức ngạc-nhiên, và em thi đã bắt đầu khiến chủ ý rồi. Trong khi rào bước, lúc trò-chuyện em cảm thấy anh ngạc-nhiên liếc em, vụng-trộm ngán-nhin em. Cái ý-thức của anh sáng-suốt một cách kỳ-ảo về tâia-ý người đời; ý-thức em anh đã rợn ra một điều lingleton, đã doan-rõ điều bí-mật ủ-ấp trong lòng thiếu-nữ xinh-xắn và dễ-dãi đó. Lòng anh muốn trùm-đao cho rõ, và nhung cát hối của anh bao-quát và ý-nhi khiên em tuy-ranh rách là anh muốn hiểu điều bí-ẩn đó. Nhưng em để-phỏng. Thả mang tiếng điện rõ còn hơn thò-lò cùng ảnh diệu-kín-niệm của mình.

« Chúng ta cùng lén будущих. Tình-lặng hối, anh tha lỗi cho em, vì em bao-rằng anh không thể hiểu tâm-tư của em khi lén cát-thang gác ấy, em say sưa, em hối hập, em sung sướng đến tên nèo, cái hạnh-phúc ấy làm em cảm cuồng và đau đớn như bị kháo đá và làm em gãy như chết đi được. Đến bây giờ em nhúc lại mà khó cầm được nước mắt, tuy là em không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nhưng chỉ xanh bấy biết cho rằng mỗi mọi vật như là em không nhủn thanh dam-mê của em rồi, mỗi vật là một biểu hiện của thiêu-thoi, của ngon lừa long ham muôn dã thấp lèn từ bao lâu rò; cái cảnh của em đúng

trước đê đợi anh hàng nghìn lần; cái cầu thang bao giờ em cũng rinh mò và đoán trước bước chân của anh, em thấy mặt anh lần đầu ở đó; cái lỗ cửa em đứng dom và nhân đây mới hiểu biết cách di sản tận đây lòng minh; cái tham đặt trước của phòng anh mà một hôm em quý xuống đó; cái tiếng khóa rít bao giờ cũng khiên em dù chay khôi chỗ rinh mò.

Từ Avril 1941

Cu Phô Bảng Uu Thiệu

BÙI-KÝ

Nguyên giáo sư trưởng
Đại-học Đông Pháp

se lang các bac doc

Trung Bác Chủ Nhật

Một phương pháp rất giàn dì để học chữ nho

Cu Phô bắng Bùi Ký, một nhà han-hoc nhan-tham, tang du hoc benc Pháp, lai ở trong gioi gioi gan ba mươi nau nag, da ham-bac duoc ca hai loi van-pham dang tang tim ra mot cach quang-giai Han-van, lam cho nguoi hoc de hiem, bien chua nao co he dung nang chua ay duoc.

AI muôn học chữ nho một cách chiec chanc và mau cheng, nen den doc e Phu-ong phap day chuc nho. cua cu Bùi-Ký từ tháng Avril se lang tuan-dang o

Trung Bác Chủ Nhật

Tất cả thời thơ-ấu, tất cả tình mè-say của em là ở đây, ở cái lồ vena-yen có vai thuộc ngang dọc; tất cả đói em ở đó: mà bấy giờ thì một thứ động-lô cuồn-cuộn tập trong đói em, tất cả mọi việc đều thành-lụy, và em càng di với anh — em với anh! — vào nhà của cha-anh, vào nhà của chàng ta. Anh hãy nghĩ xem, từ lúc trước khi về tôi cửa phòng anh (hắc-chân là lời-lê của em ngày-ngo xoang-xinh qua, nhưng em không thể nói khác được). Trong đời em tất cả chỉ là thực-sự buồn-thiu, em chỉ thấy bảy ra trước mắt một vũ-trụ của hằng ngày; và bảy giờ thì em nơi huyền-ảo trong giấc-mộng trê-thor, cái dế-quốc thần-kỳ của Ala dia, đã khai mở cho em.

Anh hãy hù cho là cặp mắt của em đã chủ-mục vào cánh cửa ấy, có đèn ngabinh lấp, bảy giờ thì em lang-choango bước qua cửa ấy; anh hiểu cho, thi anh sẽ nhanh thấy — vắng anh sẽ nhận thấy thôi, vì không bao giờ anh sẽ hiểu đến nỗi đến chốn, tinh-lang ạ! — anh sẽ nhận thấy là bao nhiêu giờ-giác của đời em đều chung-dù trong cái phút quay-cuồng ấy.

« Em ở nhà anh suốt đêm. Anh co ngó daù là trước anh, không người dàn-ông nha mo den em, không ai dụng chạm hay xem thấy than-thê của em nữa. Tình-lang ơi, anh nha co the doan-ro dieu ay, boi vi em khong chong-cu voi anh mot ti-cuoi gi, vi em da gian-giur khong ngan-nhia vi bo-nguoi, chi lai khong muon anh co the doan-dieu tam-su của em, vi tinh-yen của em chiec se kien anh bai-hung —

A đã sống những giờ thắc-mắc vì tình duyên trắc-trở,

đã ngâm ngùi chờ thán-phận thi nên đọc cuộn

chiếc bóng

của NGUYỄN-VY

sẽ thấy cõi lòng được em diu

Chỉ có ngôi bút của Nguyễn-Vy (tác-giả cuộn Bảo-Mô) là có thể làm cho ta cảm-động và công-phẫn về các vấn đề sôi-nổi ấy.

NHÀ XUẤT-BẢN



Công lực

9, Hàng Cót, Hanoi
Telephone : n° 962

dối với anh. Tình-yêu chỉ là một thứ khinh-bạc, dưới hình - thể một trò cười, và không có quan-hệ — anh hối-hứng vì anh sợ phải vuông vào sô-kiep của kẻ khác. Anh muốn tha-hồ ném trôi mọi thú-vui trên trần-thế, nhưng anh không muốn có sự hy-sinh. Thanh-lang ;, hãy giờ em có nói rằng khi em biến thân cho anh, em hãy còn tuyệt-chất già trong, thi em van-anh, anh chó có hiếu-nhâm lối nói em đó! Em không buộc tội anh, anh không đánh bầy em, không lừa dối em, không có quyền dâu em dâu; chính em đã dâu cùng anh, bởi vì lòng muôn-của mình nó xó dây, chính em đã chạy lại ôm lây anh, chính em đã tự gián-mình vào sô-kiep của mình không bao giờ, không bao giờ em dâu lô, cho anh, không; nhưng trái lại, lùe náo em cũng cảm ơn anh, bởi vì đêm ấy đã với em thật là rực rỡ, sán-lạn, thật là phong-phù vi bao nổi khoái lạc, đêm ấy thật là hạnh-phúc chan hòa! Khi em bừng mờ mắt trong đêm tối tăm, và thấy

QUỐC HỌC THU XÃ

sẽ lần lượt xuất bản:

QUỐC-NGŨ MÓI

day vân-quốc-ngũ theo phương pháp thực hành và tổ-chức, ghep vân-nay được ngày vân-lòng đầu tiên, không phải học chữ cái và vân-hàng-vân-trắc.

QUỐC-SỰ ĐÍNH NGOÀI

một phần khao-cứu và phành-hết là chấn động du-lieu học-kì và sú-giới Việt-Nam

TÂM NGUYỄN TÙ BIỂN

tinh hoa của ngô-trám bộ kinh-thanh sú-tứ Việt-Hán, phâm là vân-nhanh-heo giải đều phải đọc v.v..

Sách của QUỐC HỌC THU XÃ toàn là sách đong-dẫn có giá-trị, trình bày theo một nghệ thuật riêng, số-in có hồn dỗ bùn-huân cho mấy hiệu-sách và một số độc-giả đã hẹn mòn-trởn không-giờ-giờ-hay, vậy còn hiệu-sách nào muốn lấy-một-thứ bao-nhiều-cáu, xin viết-thay ngay vè cho.

M. Lê-vân-Hôte

1665, Rue 1-en-Tsin, Hanoi

Khi sách ra xong, sẽ gửi-Itali, bia-giao-nhanh-đến-Itali trước-pat-hát-giờ-choi. Hồi-hồng nhất-khí là 20-21, đồng-giờ-nào nhau-sách-này-nhà-sách-biép. Muốn-một-vài-cuốn-hay-phai-chuoc-cuoc-va-không-dung-iru-hoa-hồng (Muốn-gửi-đặt-một-sô-tiền-trước-cúng-dùng, sẽ-tiền-viên-sách)

anh nằm bên cạnh, em ngạc-nhĩen sao không thấy các vỉ tinh-tú lấp-lánh trên đầu minh, bởi vì em cho là minh dương ở tận chín-tung mây! Không, lanh-lang 8, bao giờ em có tiếc-gi cả, không bao giờ, chỉ vì cái gò-ý. Em hãy còn nhớ, khi anh ngủ, em nghe thấy hơi anh thở, em dung-sát vào người anh, em cảm-thấy minh gần-giúi anh đến-thể — trong bóng tối, em khóc vì sung-sướng một cách thênh-kinh.

« Sáng hôm sau, em vội-vã ra và từ lúc sáng sớm. Em phả đến cửa hàng, và em cũng muốn đi trước khi tên-gia-ni ân-dển: không nên để cho bà ta thấy mặt em. Khi em mặc áo-xong, đứng dậy trước mặt anh, anh ôm lấy em nhìn em một hồi lâu. Biết có là một kỷ-niệm-xó và mập-mờ sống-lại trong lòng anh, hay anh thấy em đẹp, em sung-sướng, (dung-như thế đó?) Anh ban cho em một cái hôn trên môi. Em nhẹ nhàng gõ ra dè dẻ. Khi ấy anh hỏi: « Em có muôn-mây bông-hoa-ho? » Em đáp là có. Anh lấy bốn-doa-hồng đặt-trong chiêc-bình pha-lê-xanh đặt-trên bàn viết, dưa cho em. Oi! cái-bình ấy em biết rõ-lâm từ lúc cái-nhin độc-nhất và vội-vàng lâm-lết trong phong-hàng, hôi em còn bé. Trong bao-nhiều-bon-lien, em dại-nhưng bông-hoa ấy lên-mỗi...»

(còn nữa)
HUYỀN-Hà-dịch

Hộp thư

Ô. T. D. — Chứng-tôi xin lỗi ông vì đã dâng-bức thư của ông-lên mục D. G. B. H. N. O. B. M. G. ? Ông không muốn để đăng, nhưng riêng-chúng tôi, chúng tôi thấy không có gì là hại cả. Vâ-lại, đó là một tiếng chuông của thanh-niên, chúng-tôi muốn cho nhiều-người được-biết.

Cabinet dentaire

NGUYỄN - HƯU - NAM

156, 158 phố Hàng Bông, HANOI — Téléphone n° 1631

LÀ NHÀ GIỎNG RĂNG TO NHẤT VÀ ĐƯỢC TIN-NHIỆM NHẤT CHUYÊN MÔN: Gồng-răng, chia-răng, đánh-sứa-răng, công-việc làm-nhanh-chóng, cẩn-thận, có-giấy bảo-dảm chắc-chắn.

Gia-tính phái-chóng

Các ngài-ở xa-muốn-hỏi-gi-biên-tho-sé-có-già-nhời-nay.

Tâm-tắt-quel-ký-truyện

Sáng hôm ấy ở dò-hà con đường Rigaunt de Genouilly, 2 Saigon, ngưới ta thấy một người nắm chết con queo. Lực trong mình và thấy một cái-mùi-sau có thể-hai chữ H. S.

Nét-rồi va tên là Sành con-một nhà-triệu-phú ở Cà-mau...

Lúc này là lúc-công-tác Sành-vừa được-hưởng 40-vạn-bạc-gia-tài... Lúc này là lúc Sành đang-dang-một Cúc-Huong, một cô gái-chết-cực-dep. Cúc-Huong-và cho Sành-mọc-sóng.

Sành-thuở-người-trù A-Wang là-tinh-dịch...

PHONG LUU

Phóng-sự-tiểu-thuyêt của DOAN-CHU

Tranh vẽ của MANH-QUỲNH
(Tiếp theo)

Tuần-oi! Chết-cha anh em mình rồi, Tuần-oi! May-không-làm sao-cản-trở việc kia-lại cho mau, thi ở tù cả-nút.

Tuần được tin Sành gọi-lại nhà-hỏa-tốc, vừa bước vào-chamber trong-chamber ngoài, đã-ughe-máy-lời-lời-dột-ngót và-lanh-cá-xương-sóng, như ai giội nước-rồi-trên-dầu.

— Việc-gi mà-dữ-ton-thể, anh-Tám. Chắc-sóng-me Sán-Ngo bị-bắt mà-anh với-Cúc-chung với-một-xâu-dài đó, phải-không?

— Ai-bảo-mày-bé-đò-sóng-me...

— Thế-thì việc-gi mà-mặt-mày-nhân-nhỏ, tài-xanh-thé-kia, làm-người-la-hết-hỗn.

— Việc-gi? Việc-tao-với-mày-có-mắt-mà-dui, có-tai-mà-diếc, có-éc-má-ugua. Tôi-hôm-ay-chứng-minh-trong-lầm: xe-hơi-và-ánh-sáng-ở-hà-hèn-canh, chó-không-phải-nhà-Cúc. Quả-thật-hỗn-ý Cúc-về-hà-què-vắng. Nàng-cũng-không-nhân-tinh-với-A-Wang-hao-giờ. Tao-quảng-mắt, Tao-nghỉ-lâm, tao-ghen-bóng-giò-bóng-quay. Ai-bảo-mày-rằng-A-Wang-nhân-tinh-nàng-là-họ-ghen-ghét-nói-lão. Khi-tao-biép-thì.

— Thế-tôi-van-ông. (Tuần-oiri và-dáp), ông-dâx-ri phải-bùa-mé-thuộc-lú-cua-người-la-rồi, mới-tin-ngược-lại-sự-thật-như-thế.

— May-cứ-tưởng-anh-mày-dây-ngu-muội-hoài. Vừa-mới-lúc-nay-tao-ở-hà-nàng, tao-nói-ghen-tao-hạch-tội...

— Con-bé! Tôi-dâ-bão-anh-làm-bộ-mẫn-ngo-nhu-không-biết-dê-tôi-líp-dịp-cho-mà-bắt-dược-trai-trên-gái-dưới-tại-trận-quâ-tang... Chưa-gi-anh-dâ-phun-ra-hết.

— Khốn-nhưng-tao-ghen-quá, dê-mãi-trong-bung-nó-làm-ám-ách-không-sao-chịu-nồi. Tao-dem-chuyen-A-Wang-ra-hạch-tội, nàng-khóc-lóc-thảm-thê, dám-ngực-moi-khí.

XIV

Một-tin-trên-báo-làm-cho-anh-chị-cùng-tái-mặt

Sau-một-dêm-ruya-trà-rồi-cờ-bạc, cờ-bạc-rồi-yêu-đương-dâm-duell, Sành-với-Cúc-ngù-vùi-mãi-dến-hai-giờ-chiều-mới-thức-dậy.

Họ-dang-ngồi-tống-ca-phê, ôn-lại-máy-chén-me cao-thấp-tối-quá-hor-hor-với-nhau-dâ-dược-hor-trâm-bạc. Tuất-ở-phòng-khách-dưới-nhà-xông-xót-bước-lên. Nét-mặt-cậu-lạnh-lão, không-tươi-cười-bí-lâ-như-moi-khí.



— Góm, ông bà sung sướng nhất thế gian, ngũ hương xác ra đến giờ này mới dậy. Tôi có việc đến bão, phải ngồi đợi nhà dưới ngõ một giờ đồng hồ.

— Em nghĩ sao, Sảnh đáp, mãi bốn giờ sáng anh chị mới về, lại nằm thao thức (!) đến bảy giờ hồn mới nhảm mắt được. À, em đã tìm thấy anh Hai Bảo nói chuyện đó chưa?

— Từ hôm qua đến nay, lối lục lao khắp Saigon không thấy lấm dảng và đâu hết. Không chừng giờ này cu-cùu đang nằm khèn trong nhà số 69 đường Lagrandière rồi cũng nên.

Số 69 đường Lagrandière tức là địa-chỉ của khâm-lâm Saigon.

Sảnh tròn mắt nhìn Tuấn :

— Thằng này nói chuyện quá! gờ gi thế hả, mày?

Lắng lồng chẳng nói chẳng rằng, Tuấn rút láy tờ « Đông-phong thời báo » ở trong túi ra, mở ngay trang trước, khẽ đưa mắt cho Sảnh; ý muốn bảo chàng rằng báo hôm nay có chuyện lạ lùng, xem đi.

Chàng đã hỏi hí, sắc mặt bỗng đổi hẳn, vira toan đón lấy tờ báo để xem, nhưng Cúc giờ tay gặt di và nói nũng nịu :

— Mình đẻ anh Tuấn đọc bộ, cho hai vợ chồng ta cùng nghe có sướng hơn không?

Nàng tính ý, thấy chàng biến sắc mà nghĩ, mặc dầu không biết trong báo có chuyện gì. Vì thế, muốn đẻ Tuấn đọc cho mình cùng nghe.

Chàng lắc đầu :

— Đè tôi xem một mình cũng được, đọc rầm lên như dâu lâm.

— Không! Tôi thích cái giọng anh Tuấn đọc vẫn nghe rất hay. Cứ đẻ anh đọc. Minh không hiểu lòng tôi, tôi giận cho mà xem.

Ý muốn của nàng oai nghiêm như chiếu-chì thiêng-tử, lệnh nguyễn-nhung, chàng không dám cãi nữa. Tuấn nói :

— Tôi xin đọc bài thời-sự Saigon này, ông bà lắng tai mà nghe nhé!

TÌNH VÀ MÀU

Công - tử A - Wang bị dâm...

Hình như nguyên nhân chỉ ở tranh nhau một đáo hoa-khôi. — Hung thủ đã bị bắt. — Người ta đang tìm xét kẻ nào chủ - sự nó.

« A-Wang, một thanh-niên mới 25 tuổi, đã có tiếng hoạt động ở trong thị-trường lúa gạo Nam-kỳ ta, cũng như có tiếng phong-lưu ở trong xã-hội Sài-gòn yên hoa, chắc nhiều người biết.



« Hồi 11 giờ đêm hôm kia, ông từ trong biệt-thù « Lạc-viện của một người bà ở đường Cây-mai lừng « thửng di ra, vừa ra, khỏi công sất, chưa kịp bước « lên xe hó», thì một tên lá mặt nắp đầu bóng tối gần « đó, nhảy sặc lợ giò dao đao chém ông túi-bụi. Ông « chỉ kêu được hai tiếng « Trời ơi! » liền ngã lăn xuống « đất, bất tỉnh nhau-sự. Người bạn nghe kêu chạy ra « ngay, nhưng hung-thủ đã kín lùi vào bóng cây um « tùm ở khía đường này mà tui thoát rồi. Còn bỏ lại « con dao quẩn mũi ở bên mình kẽ bị nạn.

« Lập tức, người bạn chở ông A-Wang vào nhà thương Chợ-tay cho đốc-thị cứu cấp. Nhà chuyền-en « mòn khám xét ông bị ráo thâm náo, mà nòng « nhất là vết thương ở dưới mang tai và một mũi « đâm vào cánh sườn. May phúc cho ông, mũi đâm « này trúng vào xương làm cho quấn đau, nỗi không « thi phải thấu vào mang mõi, chấn chết. Thành ra « bệnh tình ông không có gì phải lo ngại.

« Ngày hôm sau, nhà chuyền-trách đã bắt được « hung-thủ, nhờ dấu vết tav nó hàn ở chuoi dao. Nó « là Phi-rô, một tay hung-bạo « can án nhiều lần.

« Do cuộc xét hỏi khôn khéo, « nó thú thật vì nghèo, tham « được món tiền 150 đồng người « ta hàn nó chém ông A- « Wang, chóp nó không phải cướp « hóc hay có « thù hiềm với ông « bao giờ.

« Thị ra nguyên-nhân vụ này « chỉ là một cuộc ghen tuông « tranh đoạt ái-tình của một hoa « khôi xui nện.

« Nhưng ai đã sai khiến cảnh « tay Phi-rô.

« Bòn bả, tướng chắc nhà « chuyền-trách phải tìm đến kẻ « ấy cho được biết rõ nguyên- « ụy của vụ thích-khách này.

« Vâng lại, chính kẻ ấy mới là thủ-phạm trong việc A-Wang bị dâm.

« Tin giờ chót. — Khi bão vira lên máy in, chúng « tôi được tin đích-chắc rằng: Thầy đội Lý và thầy đội « Bốn là hai tay thám-tử đại-lại về những việc tim bắt « hung-phạm, đã dò xét ra tên họ của hai anh du-côn « và già, đóng vai trung-gian cho kẻ có tiền thuê « mướn Phi-rô làm việc hung-bạo nói trên.

« Chúng tôi hãy tạm giấu tên hai du-côn về già « kia, chờ khôi trả ngai công việc truy-lâm của nhà « chuyền-trách. Vi hiện-thời hai con cáo già ấy khéo « ăn nrap trong hang hốc nào chưa tìm ra.

« Hè tim bâc được chúng rồi, tự khắc sẽ truy-lâm « đến kẻ chính-phạm không khó khăn gì! »

Tuấn đọc bài thời-sự trên đây, cứ mỗi đoạn châm câu sang dòng, là một lần liếc mắt xem thần-sắc của

Sảnh và Cúc biến-hóa.

Cậu có cảm-giác minh lúc này cũng như lúc có Kiều ngôi già dàn dưới tiệc rượu cho Hoạn-Thú và Thủ-Sinh nghe, mà « cùng trong một tiếng to-dồng, người ngoái cười nụ, người trong khóc thầm ».

Bàng này cả hai người khóc thầm thì có, chẳng ai cười nụ.

Việc A-Wang bị dâm là một việc cả Sảnh lẫn Cúc cũng có quan hệ, mặc dầu mỗi người một phương-kiến khác nhau. Chinh vi chỗ khác nhau phuong-dien ấy mà họ phải giấu giếm lẫn nhau. Cúc chẳng tuê-nguyen-vong-mang nào Sảnh tin rằng mình không hề hân-tinh với A-Wang bao giờ ư? Mà Sảnh cũng không dám rõ hơi cho Cúc biết mình dùng thủ-đoạn du-côn để trừ tinh-dịch. Nhât là sau khi iến lời thiề của người yêu là thành thàt, càng cảng hối hận việc mình mưu tình là xằng, càng không dám để lộ cho người yêu biết.

Chàng muốn cản trở nhưng đã muộn quá không kịp, việc cũ xảy ra. Giờ nghe hai thời-sự Tuấn đọc, cả hai người cùng chaoáng váng tâm-thần, muốn làm bù trán-tiền tuy-nhiên cũng không được.

Cúc nghe buồn thiu, thương xót một người vì yêu mình mà mang họa.

Sinh tái mệt, lo sự việc này vỡ lở, sẽ liên-lụy đến mình thì khô to.

Càng liên rủ Tuấn di chơi, nhưng kỳ thật là rủ Tuấn di một nơi riêng để bàn cách giải nguy gỡ rối cho mình.

Khi chàng và Tuấn di rời, nàng cũng vội vàng điền trang, thuê xe hoi vội vào nhà thương thăm A-Wang. Nhưng y con bệnh-nhàn ở lầu bên cạnh, nàng làm sao giáp mặt cho được, chỉ hỏi dò một yин, mưng thầm mệnh-hệ A-Wang không đến nổi nào!

(continued)
DOAN-CHU

MÓI IRA 2 TẬP SÁCH QUÝ

MÙA GẶT MỚI SỐ 1, 170 trang, khôlớn giá 0p75

MÙA GẶT MỚI SỐ 2, 220 trang, bla 4 màu giá 1p.

DO CÁC NHÀ VĂN:

Nguyễn-Tuân, Trương-Tứu, Phạm-ngoè-Khôi,
Nguyễn-khắc-Mẫn, Nguyễn-Bình, Như-Phong,
Nguyễn-đinh-Lập, Bình-Hùng, Hoài-Điệp,
Nguyễn-đức-Chinh, Phê-Linh, Hồ-Dzeńh,
Khôi, Phạm-Hầu, Sơn-Lai, Thể-Hưng

SẮP CÓ BẢN:

BỘI VĂN của Trần-thanh-Mại (trong tû sách Tân-Viết)

TIẾNG CỘI NHÀ MÁY của Kim-Hà (trong loại sách sòng)

nhà xuất bản TÂN-VIỆT trình bày

Thu mua sách gửi về:

Lê-văn-Văng, 49 Takou, Hanoi

MUÔN BIẾT SỨC BỒ CỦA CON « CÁC KÈ »



NÊN UỐNG

chính rượu
« CÁC KÈ »

Rượu này bùn hiệu thực toàn dùng con « CÁC KÈ » » ngâm chè rất lâu, ngày chuyển-tri người già yếu, tu lỵ quá độ, thận-thick kém suy, dài đêm, di tinh, lết-dương, da vàng, kém ăn, dân bà người yêu, sán hù, kèn sưa, sán mòn, rát là thận hiệu, vi con « CÁC KÈ » ai ai cũng biết chuyên-dường âu-hòi tìn, mùi rượu thơm ngọt nồng cùng lúc ăn cơm, chà bao lâu thi tý khỏe mạnh trong người. Nay đã được nhiều người dùng qua đều khen là hay, giá bán chai từ 2\$ — chai vừa 1\$ — chai bé 0\$50

BẢN TAI:

YUNE HUNG

no 41, Rue des Pipes (Hàng-xe Bé) — Hanoi

Đại lý : Mai-Linh 60 Quai Doumer Haiphong — Ich-Tri Ninh Bình

Tại Saigon đã có bán...

Nó đến để thuốc chữa các bệnh trẻ con thì ai cũng công nhận: chỉ có nhà thuốc Thanh-Xa Hanoi là có tài đặc nhất và nhì, ngoài ra còn có thuốc chữa bệnh người nhơn rứt thận hàn nhứt.

THUỐC SẢN SƠ MIT

Mắc bệnh sản dà ngoài thường theo ra con trùng như sơ mit, nếu đẻ lâu ngày, sinh chưng đau ối hai cạnh sườn mà bỗ mang. Uống thuốc này cam đoan hai giờ ra hết sản khôi hàn. Giá 0p90.

THUỐC DUN (sóng)

Mắc bệnh dun dà hoặc dun kim uống thuốc này buổi sáng sớm chiều ra hết dun không phải tay, người nhơn hay trẻ em dùng đều được cả giá : 0\$20

NHÀ THUỐC THANH - XA

86 nhà 73, góc phố hàng Thiếc và hàng Món — Hanoi cửa treo cờ vàng, khắp các lỉnh có đại lý, xem báo Tin Mới. Đại lý tại Saigon : Hiếu-Vân Hưng 16 Avenue garros, biêu-lich - Thái Lagrand ère n° 14

CẨM THÊM NHIỀU ĐẠI - LÝ TẠI NAM - KỲ

ĐÀ CÓ BÚ BÁN

(muas mandat gởi về trước,
không phải chịu tiền cước)

LỊCH SỬ TÔN TẦN

Tôn-đật-Tiên, thuật hết, muoc
đời cách mèn và, nô rô những
sự hánh - động dạo nan phúc
quốc một vị cao quác nước Tàu
lập hiến tên dân quốc giá 0\$95.

HOA, NHẬT BẢN TRƯỜNG

Thuật hết những tân Tàu Nhật
danh nhau nói rõ nguyên nhân
tử trận sơ khai ở Lư-cầu-Kiều
\$20

TRUYỀN KIẾM KIỆP

Kinh thiên Hiệp Đạo
(Lý lăng Văn 1\$20

Phản-trang Lâu (truyện

La-Cô, La Sán con

La Lang (đời Đường). 0\$60

Bát Ma Kiếm Sư (thùy-
tô đang kiếm hiệp
nước Tàu). 0\$50

Hồng-sơn - Bảo (Lý-
ngoc Hung) 0\$40

Truyện nước nhà

Số Thám (Thánh Văn). 0\$35

Cai - Vang (vợ ba cai
vàng 1 nút tướng cò
gan da hàng hùng) 0\$55

Bán tại M. LÊ-NGỌC THIỀU
67 rue Neyret (phố cửa Nam) Hanoi
và ở hàng sách các tỉnh

Những sản vật dồi dào của Nam-dương quân - dào

Gần đây Hoa-kỳ đã dự-bị mọi
phương-pháp phòng-thủ, gấp tăng
thêm lực-lượng hải-quân và xây
thêm pháo-dài tại các nơi cản-cứ
trong Thái-binh-dương như ở Phi-
luật-tan, Guam, Samoa, và Hawaii.
Nhất là pháo-dài Pearl Harbour ở
quần-đảo Hawaï từ ba năm nay đã
chi-tiết hàng triệu my-kim để tăng
thêm lực-lượng phòng-thủ và lập
thành một nơi cản-cứ về hải-không
quân rất mạnh cho hạm đội Mỹ ở
Thái-binh-dương.

Ta nêu hiếu tất cả những công-
phục phòng-thủ của Hoa-kỳ ở Thái-
binh-dương chỉ để dập lại chính-
sách hợp-tác với Đức-Ý của Nhật
từ sau khi ký hợp-tác với bay và
đề ngán đường Nhật trong việc
khuyếch-trường thế-lực về miền
đông Á-châu. Nếu một ngày kia
Na-tát mà đánh Tân-gia-ba và nhát
là Nam-dương quân-dào, cái kho
nguyên-kiến của Hoa-kỳ, thi chắc
thế nào hạm-dội Hoa-kỳ cũng phải
can-thep.

Ta có thể nói tất cả vẫn-de xung-
đột giữa Nhật và Mỹ ở Thái-binh-
dương chỉ là một vấn-de hoàn-toàn
kinh-tế.

HỒNG-LAM

Ho, ho lao, ho lâu ngày, hen, xuyen

5 chàng này đều ở phái sinh ra
mỗi chàng chia một bài thuốc
khác nhau. Từ xua đến nay
hang trâm vạn người ai đang
cứng khôi. Nếu sống không
thấy hiệu sẽ t lái tên Ho,
mời ho, ho giờ 0\$10 một lô.
Ho lâu ngày, thò có nêu đòn
0\$80. Phòng hòn lao, chữa hòn lao
(khô phò đèn, lùm cho ngù
được, da thịt hòn hào 45). Nhập
phả-trù lao (chinh-thê, có hòn lao 5\$). Hen hay thò khò khê
trong cuống họng 0\$60. Xuyễn
cấp được (chữa bệnh thò nhiều
0\$25. Bồ-phê hoan (phổi kén
đóng hòn phài 0\$80. Bán tại:

BÌNH - HƯNG
67 Neyret (phố Cửa Nam) Hanoi Tel. 786

Túi khôn...

Một bộ sách rất có ích lợi cho
người đọc, người đoxic-xa đã phải
gọi là Túi khôn, là bô BỘNG-
CHU LIỆT QUỐC. Nhà in Trung-
Bắc Tân-Vân đã xuất bản bộ
sách ấy do ông Tú-tài Nguyễn-dô
Mục dịch. Tron bộ 3 quyển, 1396
trang, giấy dày, khổ 16x23, giá đặc
biết cả 2\$. Bạn nào muốn có
ngay cái túi khôn ấy, xia kip gửi
thu và ngàn phiếu về nhà in:
Imprimerie Trung Bắc Tân-Vân
số 36 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi
Ở xa gửi thêm tiền cước là 0\$65

NHÀ THUỐC

HỒNG-KHÈ
Đã được thử nghiệm nhiều Bột tinh
vàng bột và bột cát

Tổng cộng 2 bát Bồ, chí nhánh
88 Phố Huế Hanoi và đại lý các
nơi. Có biểu sách GIA-LÝ Y-
DƯỢC và HOA-NGUYỆT (AM-
NANG) để phòng-thần và trị bệnh

Imprimerie TRUNG - BẮC TÂN - VÂN
Certifié exact et imprécision
Triage à...
L'administrateur général : Ng. doan-VUONG

Tú xem tuồng bàn tay và lấy sô Tú-vi lấy thì rất đúng

LAI TRÙ KÈN THẤY TUÖNG, SÔ TRÙ DANH

Vay chi mua ngay hai thứ sách mới in lại lần thứ hai đây.



1) Sách dạy xem tướng bàn tay và chữ viết theo 161 Âu - Tây.

Có 200 hình vẽ,
rách đầy 219 trang
lớn, đã in lại lần
thứ hai. Giá 1\$60
do MONG-NHÂN
thuật

2) sách dạy lấy sô Tú-vi theo khoa học (chỉ nam)
đã in lần thứ hai NGUYỄN-CÔNG-CHUẨN soạn, có thêm cách if
được số Tú-vi trong mỗi giờ. Giá 1p.30.

4 TI	5 NGO	6 VI	7 THÂN
3 THÌN			8
2 MÃO			9
1 DÂN	12	11	10

Có rất nhiều hình vẽ để định tính số Tú-vi rất đúng lại có capuchon g
pháp học khoa học để dễ nấu thi làm sao tránh được và tối thi được
tốt mắt. Xa thêm 0p.25 cuộn.

(Nếu cuốn Tú-vi và cuốn xem Tuồng gửi cùng

một lượt trước có 0\$32).

Đối mandat trước cả cuốn 2 cuốn là 3\$02. Nếu gửi linh 10' giao ngón là 3\$22 (nhưng phải gửi 0\$32 tem thư trước rồi trả đi
Mau buôn (s) mỗi thứ là 3 cent có tru-hoa-hồng
Gửi thư hoặc mandat chì để trả trả về sau sẽ

NHẬT-NAM THU QUÂN - 19 phô hàng Biểu, Hano

KÍNH CÙNG QUÝ VI THÂN CHỦ VÀ ĐẠI LÝ

Trong lúc này, các vật dụng làm thuốc rất đắt đỏ,
mấy năm trước, số thuốc bán nhiều cung không
lời chung này, số thuốc bán bao nhiêu thì lỗ
bấy nhiêu, nắn ná mấy năm trường những tướng
rồi lại nhau xéo nát ngòi cang ngày càng trầm
trọng... Để ứng trước cảnh ấy, kể từ 10 mars
1941 buộc lòng chúng tôi phải tăng giá phần nhiều
các thứ thuốc lên từ 15 đến 25%.

Ước mong quý già là những nhà am hiểu thời
cuộc và già cả các thứ hàng hòi lông lõng giúp chúng
tôi là giúp cho nghề y nước nhà đứng vững
trong thương trường, không cầu nệ vì việc tăng giá
chút ít và sẵn lòng chiếu cố, chúng tôi xin cảm tạ
các quý ngài trước.

NHÀ THUỐC

Võ-văn-Vân

Thuốcumot (Saigon)
Hanoi, 86, Rue du Coton

THUỐC HO LAO CON GÀ

Trí những chứng ho có sốt âm, ra đờm đặc lỏng chảy ra
tán huyết, khó chịu và khan khόng天堂, tiếng, người một ngày một
tanh xao gầy mèo, nên dùng thuốc HÓ PHẾ TRÙ LAO BIỂU NGUYỄN.

Giá mỗi gói 150

THUỐC SÂM NHUNG BỒ THẬN CON GÀ

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh, gầy còm,
yếu sức, tình thần nạc nhược, phải uống thuốc SÂM NHUNG BỒ THẬN
BIỂU NGUYỄN để bồi bồ bổ khí chủ curen lại sức khỏe.
Giá mỗi hộp 80

THUỐC BAN BÀ KHÍ HƯ CON GÀ

Ban bà có bệnh trong da con, kinh nguyệt không đều, ra huyết bạch,
da vàng với xanh xám, da chung đậm màu, da họa hú, kèm
điều dương. Chửi: Ban bà Khí Hư Biểu Nguyễn, sinh dục sẽ
để dang, kinh nguyệt đều hú, hòng hào bồ. Mỗi giói 1p.00.

THUỐC CAI NHA PHIEN CON GÀ

Thuốc này giúp cho những người mẫn cảm bò hồn hột được hay
hút niệu, một cách rất dễ dàng và man chóng. Nhưng người dùng
thuốc này bò hồn được vì nguyên do công nhận rằng: không thuốc cái
não mao chong và hùu nghiêm như thuốc Cai Nha Phiен Biểu
NGUYỄN. Alà tốt nhất phi, mao bò lồn sặc khỏe và nói giọng,
phát đồng thòi cái này mới hưởng hạnh phúc nhất đời. Thuốc này
uống vào rái em, không mệt nhọc, rất tiện cho những người sức yếu
hộn công việc này phải di xa. Mỗi giói 3p.00, nhỏ 1p.50.

Nhà thuốc Biểu - Nguyễn Con Gà

125 — HÀNG BÔNG (Cửa Quyền) — Hanoï
Đại LY: Haiphong: Mai-Hinh — Sam-dinh: Vié-long — Hai-duong;
Q-anh-huy: Thái-binh; Minh-dinh: Ich-tri — Bác-ninh;
Quí-huong — Thành-hoa: Thái-ai — Vinh: Sinh-huy: Hué; Vă-hoa
Saigon: Mai-Hinh 129 Guyenmer — Đức-thắng: A.Dakao. Cho lón: Long-Van