

# TRUNG BÁC

## THUẬN CHUNHAT



QUÁI THẠI THẾ-GIỚI

NGUYỄN-DOÀN-VƯƠNG  
CHỦ-TRƯỞNG

Aylinne Perez, một người ở đảo Cuba có một cặp mắt  
tôi tím và một cặp mắt da cam màu cam đặc-biệt.

SỐ 52 - GIÁ: 01.000  
10 MÁT-1974

Nhân chuyện một  
thiếu nữ Tàu đe  
ra một quái - thai  
có bốn chân và  
bốn tay ở nhà  
thương Saigon  
chúng tôi nói đến

# SỰ MÊ-TÍN

## chung quanh những quái-thai<sup>(1)</sup>

« Hôm vừa rồi, một thiếu phu Hoa-kiều 37 tuổi, tên là Hả-thanh-Y, nhà ở phố chợ Đãi, thấy đau bụng, sau khi co mang dù đã thang, liền xin vào năm chờ đẻ tại nhà Hỷ-sinh Trần thị-Sanh ở đường Chasseloup Laubat.

Khi chuyền bụng lụm bồn thiêu phu sinh ra một thai con gái quái lạ có hai bốn tay và bốn chân; hai tay trước như thường hai tay mọc sau lưng, hai chân ở bụng và hai chân dưới hông.

Sau khi đẻ, sản phụ vẫn lành mạnh, duy cai quái thai ấy, thấy ánh sáng mặt giờ được hai giây

Có tin đồn một nhà khoa học đã xin cái thai ấy về ngâm thuốc để nghiên cứu những đặc tính của sự sinh sản.

Câu chuyện quái thai này, sự thật, không phải là có lần đầu tiên ở nước ta. Từ đây báo nhiều lần nay, ở khắp trên mặt báo chí, là chẳng thường vẫn thấy đăng nhau nhau những tin tức và tranh ảnh về những quái trang như thế này, chỉ tiếc rằng, hầu hết, chỉ biết đăng lên báo mà thôi, còn nguyên nhân của những quái ấy không mấy người nói đến.

Sự thực, trong đám tri thức, thi mỗi số đông cũng đã biết lại sao lại có quái thai đó. Chỉ tiếc một nỗi là ở trong đám dân chúng rất nhiều người hấy còn óc mè lin đị doan lại thiếu dại ở chung quanh những

cái quái kia những chuyện không thể nào tưởng tượng được, thành thử dân ta, một số đông, vẫn coi những câu quái đó là « cái oán » nó về nó báo hại người... Họ không hiểu, cái nguyên nhân thực của những quái thai, nên, những cái hại nhiều người nhà quae-chảng những không tránh được mà thôi, có người lại đang tay làm việc can dở vì nguy muối, vi mè lin là kha.

Chúng tôi không kèn n悱 thi đà ra đây làm gì nhưng dạo vào khoảng ba năm trở lại đây, chúng tôi nhớ có đọc thấy một cai tin như sau nay xin dan cùa ta làm thi đú :

### TRONG MỘT SỐ SAU

### TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT

#### sẽ hiện bạn đọc

### MỘT TIẾNG CƯỜI DÀI

Nguyễn do tiếng cười ấy là ở

Tâm lòng phản uất  
ghen tuông của đàn bà

Nhiều người đàn ông  
— đã tìm hết các —

MƯU THẦN CHƯỚC QUÍ  
để đối phó mà vẫn không  
— thế nào tránh được —

« Một người nhà quái kia ở Nam-kỳ có tình nghiện rượu dù lây hai đời vợ rồi mà không có con. Đến người vợ thứ ba thì trong năm sáu năm giờ ẩn ở với nhau, người đàn bà ấy sinh ba lần cả thảy, nhưng hai lần trước đều sinh vỏ đrowsing. Còn đến lần thứ ba thì đà ra một cai quái thai : Ba mắt, rốn ở ngực và đang sau lưng đứa trẻ lỏi nòi lên một cái búrva to bằng bàn tay mu có lông.

Khác nhau quái thai khác, đứa trẻ quái gò kia sinh ra với lối sống nhàn và nhàn lén mua lâm. Nhưng cái búrva có lông ở dang sau lưng nó, chắc làm cho nó đau đớn, nên đứa bé kia kêu khóc suốt ngày đêm và bò nó vón tinh nghện rượu nặng, iagy thế làm sot ruột lâm, một hôm bèn uống rượu thật say, mãi một con dao thợ sắc hoa lên mà bảo rằng :

« Cái búrva này, may là cái quý, cái quái nó vào nó hạ tạo đây chứ không kiêng phải là người. Tao đây, ao dây may q, chứ không phải ai đâu, ta bầm vầm máy ra làm hàng nghìn vạn mảnh để máy không thể đầu thai được nữa ».

Nói đoạn người bỗ khôn nạn kia

### Kèm dưới:

rồi  
dương dêm một mình đi ra  
ruộng chôn đứa bé khẩn  
nạn, không ai biết ».

Chuyện sau phát giác ra,  
nhà chức trách đã cho anh  
bố say kia vào khám và  
chúi tội ».

Chúi tội, cái anh bố say  
kia chúi tội, phải lầm rồi,  
xem việc trên đây thì ta  
thấy rõ một phần cái  
án mạng khôn nạn này

cũng do ở lòng mè tin đị doan mà ra vậy. Mè cái óc  
mè đị-doan đó, ở nhà qué, ta thấy nhiều lâm lâm.

Theo như một số đồng người nhà qué it học của ta, thi những đứa trẻ quái gò, những quái thai đó là ta mà nó báo hại người ta, đó là quỷ sứ nó oán thù người ta từ kiếp trước, từ kiếp trước nữa, nay đứa thai lén

vaya. Cố khi ba đứa con như quái thai ấy giống như cái người ba đứa sáu tay ở trong các chuyện thần quái dù là chuyện bịa đặt nhưng họ tin, rồi họ lắc đầu lè lưỡi bô nhau : Nèo, mà nó sống... Co khi họ tiếc nèo quái thai này hay quái thai nó mà sống được thì nó sẽ làm được nhiều việc phi thường ở đời. Chứ chẳng không. Một số người dù không có cái óc mè-lìn ngô nghênh ấy, nhưng đối với những cái quái này họ lại có óc hoài nghi rồi buông ra một luận diệu trách đời, cũng có một phần đúng. Hãy nghe họ nói :

— Quái ! Đời này loài người, ma quí thế nோ, mà thường xảy ra có những chuyện ma quí như thế, nோ

người đe ra trừng, người  
đe ra kh, chàng mấy lúc  
là không có những chuyện  
quái thai như thế đã đăng ở  
trên báo, ngoài ra còn những  
chuyện mà nhà báo không  
biết, chắc còn nhiều nữa.

Bởi các cụ ngày xưa chất  
phác thực tha, chẳng nghe  
nói có những chuyện quái  
quí như thế bao giờ.

Phản dâng về cái luận  
diệu trách đời này là ở chỗ  
đời xưa quả không có hay  
có nà cung chí họ hoán  
mới có mè thôi. Nhưng họ  
cũng còn cái óc đị doan,  
cho chò khác nhau của  
người xưa và người nay  
là vè lè mà quí chử họ  
không xét vè đạo-đức và  
sinh-lý của người vậy.

Vì theo sự nghiên-cứu kỵ  
càng của các nhà sinh-lý  
học đã xé rõ, thì loại người  
số đị có những cái quái thai  
như đứa trẻ bốn tay bốn  
chân kề trên kia, một phần  
là vè sinh-lý, vè thể chất  
của khe lèn cha mẹ yến duối

không được đầy đủ, một phần vè đạo đức, kề lèm cha  
mè đị-doan đó, ở nhà qué, ta thấy nhiều lâm lâm.  
Theo như một số đồng người nhà qué ít học của ta,  
thì những đứa trẻ quái gò, những quái thai đó là ta  
ma nó báo hại người ta, đó là quỷ sứ nó oán thù người  
ta từ kiếp trước, từ kiếp trước nữa, nay đứa thai lén

vaya. Cố khi ba đứa con như quái thai ấy giống như cái  
người ba đứa sáu tay ở trong các chuyện thần quái dù  
là chuyện bịa đặt nhưng họ tin, rồi họ lắc đầu lè lưỡi  
bô nhau : Nèo, mà nó sống... Co khi họ tiếc nèo quái  
thai này hay quái thai nó mà sống được thì nó sẽ  
làm được nhiều việc phi thường ở đời. Chứ chẳng  
không. Một số người dù không có cái óc mè-lìn ngô  
nghênh ấy, nhưng đối với những cái quái này họ lại  
có óc hoài nghi rồi buông ra một luận diệu trách đời,  
cũng có một phần đúng. Hãy nghe họ nói :

— Quái ! Đời này loài người,



Photo Khánh-ký

LỢN MẤT NGƯỜI  
Trong xã như ông cụ già vậy

Vì vào giờ cuối cùng có tin người đàn bà Hoa-Kieu đe  
ra quái thai, chúng tôi phải nói ngay về chuyện đó cho  
có tính cách thời sự nên bài « Ma cà rồng » và « Hai con  
chim đà-da » phải hoán lại. Xin đọc già lượng thứ.

TIÊU-LIỆU

# NHỮNG QUÁI-THAI TRÊN THẾ-GIỚI



Xem vây, ta có thể biết rằng bệnh hoa liễu có ảnh-hưởng đến những quái thai biết chứng nào.

Bởi vậy cho nên, ở một nước văn-minh nào mà những cơ-quan bài-trữ hoa-liễn mở ra được đây đó, những cách chữa bệnh tinh thực hoàn-toàn, và ở những nước nào mà rượu và thuốc phiện được bài-trữ kịch-liệt—bởi vì rượu và thuốc phiện làm hư hại giống của người, dân ông đi—thì những quái-thai ít eo. Xem một bản thống-kê về quái thai ở mấy nước lớn ở Âu-Châu (đang trong báo Maria-anne) thì ta nghiệm thấy rằng nước Đức là một nước có ít những quái-trạng về sự sinh nở nhất.

## Kiểm duyệt bô

### Người cùi chân tay

Cô Freda Pushnik ở Johnstone (Mỹ) là một cô con gái cùi cả bốn chân tay. Năm nay cô 19 tuổi có nhan sắc các ông dốc tờ quyết đoán rằng cô sẽ sống lâu như mọi người thường

bằng cái chân áy và bằng mõm. Aimée Rapin lấy chân cầm bút để vẽ.

Đó là nói riêng về nước Đức. Còn như các nước văn-minh khác thì chính là ít quái-thai hơn những nước hâu-liễn, chưa hiểu về-sinh là gì... Mùa những nước văn-minh kia nếu ví dụ có quái thai, không bao giờ họ lại giết di như anh say rượu ở trong Nam

## SỞ-BÀO

chim con lèm trâm nghìn mìn, họ coi những quái thai ấy là người, mà những bức cha mẹ hé súc chửa chạy cho sống nữa; và những quái thai ấy về sau nhiều cái cũn nỗi tiếng long hoán-cản. Chắc nhều người đã xem chiếu ở đây những phim thời sự về bọn «quái thai» này, tôi chỉ xin nhắc lại một vài «cái» có tiếng nhất:

Elroy, không có tay, chỉ có hai chân thôi, ăn, uống, hút, vẽ, bắn súng, nhất nhất đều bằng chân cả. Cái tài bắn của Elroy có thể đem so-sánh với hàng cow-boy có tiếng. Ernest Barreau không có tay mà chỉ có một chân nhưng vẽ sơn

chân

vẽ,

Ó ta, tôi chưa thấy một cái quái thai nào có tay cả. Họ chỉ có thẳng bέ ăn mày ở Hội-Dền Kiếp-Bạc, đâu to bằng cái chĩnh, vát hai chân sau gáy ăn xin khách đí lè chúa mà thôi...

MUỐN ĐƯỢC CHỐNG GIẦU, MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG - PHÁP

# QUÁI-THAI DU'O'I MẮT NHÀ KHOA-HỌC

Bác-sỹ TRẦN-DUY-HƯNG

Xin các bà tin dị doan dừng có dốt via dốt van trứ kẽ dại miệng này, khi nói đến một chuyện mà các bà vẫn ghê sợ. Quái thai đối với các bà là những quỷ sứ biến hình để báo hại những nhà hết ám đức, để báo oán những mối thù từ tiền-kiếp vì thế cho nên quái thai ra đời, bị trừ khử trước khác, chịu những hình phạt ác nghiệp do những người mê linh dật ra.

Một con vật kỳ lạ còn khiến cho người ta ghê sợ: nay vật ấy lại cũng là một người nhưng hình thù chẳng giống chúng ta, làm gì mà chẳng kinh hoàng. Nhưng mỗi khi có một cái thai kỳ quái, óc lò mò của những người quen sát lại một phen bị khêu gợi.

### Thế nào là quái thai?

Một cái thai

nhón lên có kỵ hận nhất định, theo một khuôn khổ, theo một mẫu hình từ đời ông cha ta truyền lại.

Nay bỗng nhiên sự nở nang bị ngừng trệ trong một bộ phận nào, bào-thai do sē có những hình thù ghê gớm, ta liệt vào hạng thai kỵ quái.

Đọc những chuyện hoang đường truyền lại, ta thấy biết bao di nhân đáng liếc vào hạng thai kỵ quái: nở trâm trừng của bà Áo-Cơ nở ra trâm con trai họ Hồng Bang, nở những giống mãng xà, dại-bàng, hay những đinh đòng cõi quái như Bát-giờ, Sa-tăng.

Bên Áo-Tây những chuyện phong-thần cõi diêm chép rằng có những hạng mặt: người minh thủ (centaur), chó ba mõm (cerbère), rắn bảy đầu (hydre), thần độc-long (cycleope).

Nhưng quái thai cõi nhất còn lại nguyên hình tối nay là một cái thai trắng thuộc tim thây ở Hermopolis là một hình người khùng trắng.

Rồi, tự cõi kim, biết bao nhiêu thai kỵ quái, hoặc không kịp chào đời, hoặc nhón lên thành những người kỵ di. Theo phép khoa học ta có thể phân chia ra những loại này:

Thái không thành hình. — Thái thiếu co-thè. — Ái-nam ái-nữ. — Người chim chích. — Người không-lò. — Thái báo hại. — Thái cặp đôi.

Thái không thành hình và thiếu co-thè. — Bao thai nhón lên sinh ra màng bọc. Nếu màng bọc này thay đổi yếu di, sẽ khác hình mà cải thành những hat nhô tía như chùm nho; chúa đèn, cùi thai đã thoát ra như một buồng trung, mà thai không thành hình.

Bao thai có khi thiến một vài bộ phận, hoặc do một sự súc động quá mạnh hoặc bệnh não yếu ớt gây nên, làm cho thai không đủ sức nhón. Bác sĩ Lip Tay đã có dịp xét một người sản phụ xem một tội nhân bị hành hình chặt một tay; người đàn bà sợ quá ngã ngất đi, khi thức dậy trước khắc, chịu những hình phạt ác nghiệp do những người mê linh dật ra.

Ai nam ái nữ. — Trong mấy tháng đầu, bào-thai chưa phân tách nam nữ, sau mới thay đổi. Có khi thay đổi không được rõ rệt hẳn, khi nhón lên hoặc chỉnh là đàn bà mà cũng đường đường tu-mi cứng cỏi hoặc thực là đàn ông mà e lệ theo thùng.

Người Chim-chích. — Người Không-lò. — Thai hé, hoặc vì từ cung nhỏ, hoặc vì bị cản trở thiếu sức nhón, khi nở nang hồi rồi cũng chỉ thành những người bé lỗt thoát. Bởi vua Charles Ier bên Anh-cát-lý có Sir Jeffrey Hudson chỉ cao vừa ba gang (48 phân) mà vua phong cho tới bực trưởng-uy.

Trái lại với những người chim-chích này, có hạng người khong-lò như người Nga Ivan Louschkin cao 2m54 và sáu-vợn Caianu người Pha-lan cao tới 2m83.

Lại còn hạng phế đường, nặng như Sir Marcus Goodwilly người Anh cân tới 411 kg.

Thái báo hại và thai kép. — Thường thường một dương-chang kết với một quả trứng thành bào-thai có các dương-chang khác bị loại, hoặc những chưng chửa tới kỳ nhót liên di.

Nhưng đôi khi hai hay nhiều dương-chang cùng phối hợp với một hoặc nhiều quả trứng mà sinh ra những thai kép hoặc rời nhau (sinh đôi, ba, tư, năm) hoặc liên nhau (thai báo hại) hoặc dính với nhau (thai đôi).

Để sinh đôi thường do tang di-truyền; sinh ba, sinh tư là hiếm, sinh năm như chị em Dionne là một sự kỳ di. Nhưng nếu nhiều dương-chang kết với một quả trứng, sẽ sinh ra những thai báo hại kỵ quái.

Có thể kỵ 19, ở đầu-xảo Londres người ta có đưa ra một người kỵ quái tên là Papoo vốn sinh trưởng ở Áo-đô. Anh chàng người tăm thước hành bao nhưng bao giờ cũng kèm theo một thân hình thứ hai, một thân hình đàn bà liền cõi liền đầu với anh ta. Thân hình kia cũng đau khổ vui sướng như anh, ai đồng thời đàn bà, thì chính anh thấy súc động. Papoo sau lập gia-dinh với một người đàn bà Anh thành ra gia-dinh tay ba.

Những thai kép thường dù cả bộ phận như hai người, nhưng dính liền với nhau hoặc sau lưng hay bên sườn.



BÀ CÓ RÂU

Tren đây không phải là ảnh một người đàn ông râu sờm. Đó là bà Frances Murphy, Nam Phi-châu, bà có râu rất rậm và dài. Ngày nay có lông. Ngoài bộ râu, có thể trong người bà cũng như các người đàn bà khác. Vì thế bà đã lấy chồng — nhưng có lẽ vì bộ râu nên bà vira bị chồng ly-dị.

Sóng le những cơ quan trong mình có khi thông nhau như tim, ruột, bộ phận sinh dục cho nên hai bên cùng sống song cho đến phút cuối cùng.

Hai chị em Hélène-Judith là một thai kép liền lồng tinh tinh và đáng diệu khác nhau: Hélène dèn dận khanh thai, Judith thì nồng nàn nực lân, hai tinh tinh trái ngược, mà tạo hổ oái oăm lại ghép với nhau mà đẻ dày cung trái ngược nốt: khép lưng chị với lưng em thành khi chị di thiêm tài rất đối nghịch tấp.

Hai anh em Chang và Heng, người Thái-Lan thi liền sướn và đồng tâm đồng tình. Khi lớn lên di cùng với phuруг xiếc Barau sang châu Á rồi xin giải-phẫu rời nhau. Nhung hai anh em xua nhau được có vài ngày thì cùng chết.

### Nguyên-nhân những thai kỳ-quái

Nhung quái thai đều do những cha mẹ có bệnh tật, ôm yếu mà sinh ra. Cha mẹ khỏe át bào thai cũng nhiều srt; cha mẹ vô bệnh, thua mới nhát dồn. Ma chứng bệnh nguy hiểm, hon hét cho nòi giống là bệnh giang-mai. Những đứa trẻ thân hình quỷ quái, những ba tử héo hon rán reo, đều là kết quả của bệnh giang-mai truyền lại. Trong nước ta, những bà bầu sinh vỏ đường là chiếm một số đông; các bà có tin đồn ở bệnh mà chữa, chỉ đỡ tại tiền-oan nghiệp chướng, hay là ma hâm hại, rồi tìm hết cách mà van xin xưa xuôi.

Muốn cho con cháu sanh này khỏe mạnh, cần phải chữa cho tiệt nọc, để khỏi di truyền代代.

Ngoài bệnh giang-mai, những sự kiện nô lô nghĩ cũng có ảnh hưởng đến bào-thai — những biến ánh ghê sợ để làm súc động đến trí óc các bà sản phụ,

vì những biến ánh mà sau vào làm thi kinh báo thai cũng đổi thay hình dáng.

Những người mẹ phải cẩn-cù làm lụng trong các xưởng chế-giáo chất-dộc, lâu dần bị hơi độc nhiễm vào da sẽ sinh ra những thai kỳ-quái.

Bà, các bạn đã thấy rõ chưa? Vậy thì những cái quái thai mà ta thường thấy đó không phải là một cờ quái nhiên hay ma quí gi hiện hình mà chỉ là chính người ta đã làm nên thế.

Về sinh lý, chúng tôi đã nói rồi, bây giờ chúng ta cũng nên chú ý về các việc doanh-duong v.v. sinh và thê-dục tức là việc cái-luong nhân chủng, một công cuộc trọng đại phải tổn nhiều công-trình và thi giờ mới làm được, tôi chỉ nói qua về phần dao-durus mòng các bạn lưu tâm.

Chẳng phải nói, chắc các bạn đã thừa rõ về nền dao-durus ở xã-hội ta ngày nay thực ra truy-lạc quá. Vì cái bả ván-mùn vật-chất và những sản phẩm khêu dâm do bọn văn-sĩ trên mặt làm ra, đã khiến gọi xui-dục, ho nam nữ có những hành động về tinh-durus quá suông sùi ngóng cuồng vây.

Trong khi đó thì bệnh hoa-liễu ngày một nhiều, chẳng những chỉ lan truyền ở các nơi đô-hội mà thôi, nhưng lại này nở cả ở phần nhiều các nơi thôn quê nữa, thực có như nhời mỗi bác-sĩ năm trước đã nói, do các linh-trang hay một bộn nam nữ dù ở nơi quê nhà nhưng cũng bắt-mùi thanh-thi, đã đem về mà truyền rắc cho nhau. Tai các nơi thành-thị nơi nào cũng sẵn có bệnh viện hay các co-quan bao-trì bệnh hoa-liễu, bệnh căn-còn mong trừ tuyệt được; còn các nơi thôn quê, nơi nào đó có bệnh áy thì dành để cho ngãm ngầm lan truyền ra mãi. Một mội hại vòi cùng cho nòi giống, nếu ai lưu ý sẽ nhận thấy ngay.

### Kiểm duyệt bỏ 12 đồng

Áy cái nguy hiểm bệch hoa liễu ở xã-hội ta bây giờ ghê gớm đến thế đấy. Nòi gày nén nhiều cái hại cho nòi giống, như cái hại quái thai, một sự sinh dục không hoàn-toàn, một phần lớn cũng vì cái bệnh ấy đã gây nên.

❶

Vậy mỗi khi ta thấy một quái thai, ta đừng có hành tội cái kết quả oái oăm của bà mụ mà phải nghĩ đến những bệnh di truyền tai hại cho nòi giống, những cha mẹ ôm yếu cầm lao. Tim ra những nỗi khoa-hoc mà giải quyết vấn đề quái thai ghê sợ, ấy là đích của nhà bác học vẫn khó nhọc tìm tòi, kháo-cứu.

Bác-sỹ TRẦN-DUY-HƯNG

### KHÔNG CÓ CHI-BIỂM Ở ĐẦU CÀ

Nhà báo Trung-Bắc Tân-Vân  
và Trung-Bắc Tân-Vân

CÙNG Ở MỘT CHỖ LÀ

36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi

(ngay đầu ngõ trạm trống sang)

chỗ không có dấu chi-biếm & dấu cà.

Xin quý-khách chū-ý kèo lầm lẫn.

# THÁI-TÚ' HÙM

Cũng như Hoàng-Thượng (tức Lý-nhân-Tôn) hoàng-de Sùng-hiển Hầu cũng di hành hươ g hết chúa này đến động khác, mong nhờ Phật-lực để khỏi mang tội bất-hiệu với lồ-tiên.

« Bát-hiến hữu tam, vò hậu vi đại »! Vò hậu tức là vò tư, nghĩa là không có con trai, thi lấy ai là người kế-vì ngai vàng và phung-sự tôn-miễn?

Chẳng hùn lòng thành có thấu đến Trời, Phật không, nhưng đã làm động mộng từ-âm của nhà sư Từ-đạo-Hạnh, một vị lồ-su-tu

Phật, du-học ở Trung-quốc về, tu-hành ở động Sài-Sơn lô Son-tây.

Tử-đạo-Hạnh thân hành về kinh xin vào bài-yết và hầu chuyện Sùng-hiển Hầu tại lô-tiê :

— Giới Phật đã chứng m nh cho nhất phiền-tâm-thanh của hẫu-gia. Thừa pháp-chi Phật-lồ, bần-tảng đến bão-hầu-gia mọi tin-mừng: Phật ô nay mai àn-ùu cho hẫu-gia một trang qui tú, luỵ-the thông-minh, sẽ hưởng phúc-pu-quí nhàn-gian, trong hai giáp (24 năm). Cầu nhất là khì hầu-tuớc phu-nhân lâm-don, xin hầu-gia bão tin cho bần-tảng biết ngay tức khắc, để bần-tảng đại-diện hầu-gia làm lề tâp Án-Phật.

Từ hôm đó, Hoàng-de mừng và mong, Quả nhiên sau đó ít lâu, hầu-tước phu-nhân thụ thai.

Thi thoái đến hòn lâm-don, Phu-nhân đau bụng đón luồn mây ngày vật-tập trên xuống gường dưới mả vẫn chưa đỡ đà. Lời nhà sư Sài-sơn hẹn co-hồ đã quên bằng đi, nay thay phu-nhân đưa đơn lầu như vậy, Sùng-hiển-hầu lại sực nhớ đến, và cho người phu-ngựa lén Sơn-tây báo tin.

Ngựa lrun-tinh vừa phi về phục-mạng, thi trong phủ hầu-tuớc phu-nhân đã sinh hổ đực-một-công-tu, tướng mạo khôi ngô, uốn-vի khát hổ những trê thường.

Bảy ngày sau, tức là qua một cữ, công-tu đài tên là Dương-Hoàn, được Hoàng-Thượng sách phong làm Đông-cung Thái-tu và được rước vào trong Nội, sau già nua ngày trời cử-hành bao nhiêu lõi-nghi trọng-dại, trang-nghiêm và pien-phuc.

Sáng ngày thứ tam, Sùng-hiển-Hầu và các quan khâm-mạng thán

mảng lě-vật lén Sài-Sơn trước là đê bài là Phật-lồ, sau là đê phong thuởng cho thuyền-sư họ Tù.

Nhung tối nời thì nhang lạnh khói tàn, đong sầu hiu-quạnh trước sau nǎo thay hổng người.

Hồi phu-l襍 trong miền, mới biết được tin hầu-tuớc phu-nhân lâm-bon, thuyền-sư lập-tức ra đi. Hai ba ngày sau, bọn liêu-phu-thay giua ràng sáu một người dám ngó, không, một người nâm chẽ, phung-sắc mít và chân tay vẫn hồng-hảo và mềm-mại như người rắn ngù vậy. Trong người không thấy có thương-tích gì. Người ấy xé ra là thuyền-sư Từ-đạo-Hạnh. Quan dia-phuong đã cho phép mai-tiêng nha-sur thiệt mạng một cách lâ dời...

Sùng-hiển-hầu chỉ còn biết ra lệnh cho phueng-dâu trùng-tu phat-vien, và sâa-sang đồng-phu, đê tâp Án-Phật-lồ và thuyền-sư.

Qua năm sau.

Trinh-linh thái-tú vui với người, sot nóng mê-man luôn mấy ngày không-đát-cơn, thuốc gi cũng không hót. Rồi bệnh sot tự-nhiên hót-dần, nhưng bệnh lai đên đầu thi lồng den lồng vang mợp ra đến dô. Chỉ trong vài ngày, thi đên đên chán, khap người thái-tú, chỗ nào cũng đầy những lồng, với những lốt vân-vé y như lốt hổ. Các quan guy-ban dùng kim vàng nhô hét các lồng ấy. Nhưng đêng đến người là thái-tú thê-lenh, gâm-lên, tiếng lòn và dữ-dội y như tiếng cop. Vì thương thái-tú, người ta không nỡ nhô lồng, dâu đanh; người ta lại không dám lồng lồng, vì sợ thái-tú nứa.

Sau mấy ngày sot nồng, chẳng những tuai-tú mọc lồng-là khap người, thái-tú lại mọc luon một lúc nǎm, sáu cái rồng cùa, ràng nanh một lúc. Người nâu đong đên lồng chán thái-tú, là thái-tú óm lấy cán lièn, coi hộ dù như hổ bao.

Các quan nguy-y và các danh-y trong thiên-hạ triệu  
đến, đều lắc đầu, khoanh tay.  
Hoàng-thượng và Hoàng-đế  
lo-sợ buôn râu mắt cả ăn, ngủ.

Bấy giờ, chẳng hiểu vì sao,  
khắp chợ thiêng, bọn trẻ con  
đều đưa nhau hát, một câu  
hát, chúng không hiểu nghĩa:

« Tập tắm vông, có ông  
Không-minh Không chửa được  
hoang-thái-lử ».

— Hoàng-thái-lử đang mắc  
bệnh hóe hòe, hay là giờ phút  
sai người xuống chửa bệnh  
cho Hoàng-nhi chẳng?

Cầu đồng-dao trên lợt vào  
tai, Hoàng-thượng nói nhỏ  
với Hoàng-đế như vậy. Thế  
rồi, có chiếu - chỉ với cái ông  
Không-minh Không nào đó,  
vào cung.

Sau muối ngày tìm kiếm  
mất công, bao súng kia, có  
một bà sú không hiểu roi từ  
dầu xuống, đứng ở sân rồng  
xin vào bệ-kien.

Nhà sú đó chính là Nguyễn-  
minh-Không tức Khổng-Lồ,  
tức Kinh-ninh-Không, một  
bạn thân của Từ-đạo - Hạnh,  
cũng là học-trò đức-Nam-  
Hải quan-äm và cùng ở  
Tàu với nhau một chay-en.

Đạo-pháp hai thuyền-sư cũng  
ngang nhau.

Không-minh-Không được phép  
dùng dũ cách chữa cho lành bệnh  
Thái-tử. Trước hết, thuyền-sư sai  
đặt một cái yac dầu lớn ở gữa sân  
rồng,徇徇 theo. Rồi thuyền-sư  
một tay nắm cổ thái-tử khép vào



NGƯỜI CÓ ĐUÔI

Tang sinh trưởng & đảo Borneo — lúu để ra đã có  
một móng thịt dài ở lưng như cái đuôi. Hai em  
Tang cũng có đuôi như thế

vạc dầu đang sôi sùng-sục. Thái-tử  
gầm thét: lên như cợp gầm làm  
kinh-dộng cả kinh-thành. Thuyền-sư  
sai bén ngâm thái-tử chìm ngâm  
trong vạc dầu một khắc mới vớt  
hồi hồn.

Không-Lồ hối róng mình trót  
nguyên bạn quá lời, sau phải cho  
tiền trả con trong nước, dạy chúng  
hết câu « Tập tắm vông.... » để  
được triều vào cung chửa cho bện-

nhân của bạn.

## GIA-DÌNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN THU THAI THEO Y MUỐN

có hơn 60 bản kê (đã được xuất đời) biên rõ  
những ngày nào trong tháng người đan báu có thể  
hay không thu thai được sách viết, theo lối khéo-cru  
Mỗi e-én 0\$80. Mua linh-hảo giao-ngán hết 0\$88

Ở xa mua xin gửi 0\$88 (cả cuộc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trùm bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

vậy xin hỏi các ngài đã biết việc làng ra sao chưa?  
Việc làng không biết, thì đừng nói việc nước gì với.

## VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tát-Tố sẽ hiểu các ngài những cái là lung  
ở trong lũy tre xanh xú Bác

Mỗi cuộn 0\$3.5. Mua linh-hảo giao ngán hết 0\$71

Ở xa mua xin gửi 0\$88 (cả cuộc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trùm bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

trèo không còn hơi một sợi  
lông, và không bóng chỗ nào  
hở.

Thái-tử läh mạnh, sau lèn  
ngồi vuốt, tức là vua Thảo-Tộc  
nhà Lý, trị vì được 10 năm,  
thứ 23 udzi.

Thi ra thái-tử Dương-Hoán  
(Ly-thần-Tôn) chính là nêu-  
thần của Tứ-đạo-Hạnh.

Chữa bệnh cho Thái-tử,  
thuyền-sư Kì-đông-Lô chỉ chữa  
bệnh cho bạn.

Còn nguyên - nhân vi sao  
Thái-tử hóe hòe, là chỉ tại  
một lỗi nguyên của Không-  
minh-Không.

Tứ-đạo-Hạnh và Không-  
Minh-Không sau khi ủ-biệt  
thầy học là đức-Nam - Hải  
quan-äm, thì mỗi người, dù  
một đường về nước, xem ai  
về trước, là người ấy đạo-pháp  
cao hơn.

Tứ-đạo-Hạnh về được  
trước, có ý muốn khoe tài và  
dựa bạn, bèn -ùp trong  
bại râm cảnh-đi-ông, bèn làm  
con hó này sờ ra chục vò  
Không-Lô.

Không-Lô bĩ, quát lên  
một tiếng, và nguyên rằng:

— Bao-Hạnh! Lại người muốn  
làm hó thì rồi được làm hó!

Vì lời nguyên do mà Tứ-  
đạo-Hạnh sau khi đầu thai  
vào làm Thái-tử nhà Lý mắc bệnh

hó hòe.

Không-Lồ hối róng mình trót  
nguyên bạn quá lời, sau phải cho  
tiền trả con trong nước, dạy chúng  
hết câu « Tập tắm vông.... » để  
được triều vào cung chửa cho bẹn-

nhân của bạn.

Chẳng hiểu báu có báu định  
gi với nhau không, mà sau đó một

khắc, báu mệt đèn lật xuống  
phản phảm cầm dao ra sau báu

chết.

## CHUYÊN CÒ

# VỪA LỌT LÒNG RA BA BÚA TRẺ CÙNG TRÈO LÈN BAN THỜ NGÔI CHÈM CHÈ

Hôm ấy cụ Tả-Ao, thánh-sư địa-  
ly, đi « lâm đất » cho một vị đại-  
thần vắng.

Ở nhà, cụ bà, thỉnh-linh dở dạ  
để, đau cuồng đau cuồng, đau lún  
đau lòn, đau vật từ giường trên,  
xuống giường dưới, sau mấy khắc  
đồng-hó, bà Tả-Ao nhà ta mới cho  
ra một cậu bé, mặt trắng, môi son  
tai to, mắt sáng. Tắm rửa và cắt  
rốn xong, đặt con nằm một chỗ, bà  
lại nghe đau bụng dỗ ôi. Sau một  
giờ đau-đyn, bà lại sinh thêm một  
cậu con trai. Một mươi dỗ như son  
tỏi. Rồi bà lại đau bụng. Rồi lại  
một cậu nữa ra đời. Cậu này mặt  
đẹn như nhú nỗi, môi lòn như ốc  
nhồi, tóc den và cung đường lèn.

Ba cậu nǎm thong dong liền nhau  
mặt chấp chới, miệng hồn-hồn,  
chân tay khưa nghịch như con  
người ta đã được ngọt nǎm.

Một giờ sau bà Tả ngứ say vì một  
ba cậu liên cung nhau đứng dậy,  
chạy ra nhà ngoài. Cậu mặt trắng  
trèo ngày lên bàn thờ, ngồi chém  
chệ vào cái ý.

Cậu mặt đỗ vớ cái bát đựng bén  
tả. Cậu mặt đèn cấpдан dung con  
dao nhọn đứng hồn hồn.

Cảm công đê Nhựt-Lai truyền bá,  
Giép vài lời luyện cáo quốc dân,  
HOA KÝ RUỘU CHỒI phái càn,  
Thuốc hàn hàn nước tiếng xa gần ngọt-heo

1) Cam Lô là rượu chồi Hoa Kỳ ngày nay.

## BỆNH TÌNH

...Lận, Giang Mai,  
Hạ cam, Hột xoài...

## ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUẾ  
THUỐC KHÔNG CÔNG PHẬT, KHÔNG HẠI SINH DỤC  
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM

Ai này càng sợ hãi hơn. Vì thấy  
cậu bé mặt den ton ton chạy vào  
nhà, trèo lên bàn thờ đứng đón  
diện cậu mặt đỗ, hầu cậu mặt trắng  
ngồi bệ-vệ nghiêm trang trên chiếc  
ý son son.

— Ma qui đầu thai!

— Âm b.nh nỗi dậy!

Mỗi người nói một câu, làm ra  
bộ thao đội và mạo bão lầm, tuy  
trống ngực vẫn đánh thính thính.

Cả bà mẹ đẻ sinh bà cưng vậy.  
Bà cưng khinh-khinh, khiếp sợ, và  
cô lè khùng-khiếp hồn hết mọi  
người. Bà kêu, bà khóc, bà khòng  
ngờ mình hồn hồn làng-thái như  
thế mà lại sinh một lúc ba cái quái  
thai. Bà khòng những sự hãi mà thôi  
đây, bà khòng những sự hãi nữa. Bà kêu  
nhà bà vò-phúc nên mới sinh ra  
qui-quái như vậy. Bà van lạy làng  
xóm trú qui-quái giúp nhà bà.

Thế rồi, mạo-bão vì đông người  
làng xóm dỗ xó lai, người túm lấy  
cậu này, người ném lối cát kia,  
mỗi cậu bị một nhát dao chém  
ngockey...

Ở xa, nóng ruội, hôm sau cụ Tả-  
Ao về den nhà. Nghé chuyện, cụ  
mẫu-mão khóc lóc, dặm chún thất-  
vọng như muôn chết.

Sau một bữa nhậu ăn, cụ ngứa  
mặt lên trời mà thở dài:

— Thật là nhà vò-phúc! Đất Đề-  
Vương dã kết-phát mà lại di dời  
nhà ma! Trời lõi trời!

.... Thị ra ba cái quái-thai đó  
chỉ là kết-quả của kiền đất Đề-  
Vương cụ Tả-Ao « đè » cho nhà  
mẫu, nhưng có lẽ cụ với vàng  
kiền đất phả chóng quá, nên  
người làng mới lầm tưởng là quái  
thai và thẳng tay túx khủ. Đáng  
tiếc!

# NGU'ÒI DÉ RA HỒ

Cách đây ngót ba chục năm nay, Cái tin người dè ra Hồ tuyên-truyền đồn-dại từ miệng người này đến miệng người nọ, chẳng là mấy lúc đã vượt qua lũy tre xanh lảng Bình qua khu-vực huyện Nông-cống, lan tới tỉnh-ly Thanh-Hòa.

— Con dâu-đe câu chuyện của các

Bà là đầu-đe câu chuyện của các bà dì chở cùng nhau của các người nǚ cành bành dến. Bà là câu chuyện thứ nhứt người ta nói cho nhau nghe khi gặp mặt, bắt cứ ở trong nhà, ở ngoài phố hay ở cành đồng.

Thật là một câu chuyện lạ, từ thượng, có đến giờ mới nghe thấy xảy ra không những ở xứ Thanh mà ở cả nước An-Nam.

Nên người bận việc làm ăn buôn bán dến đâu, cũng phải dành một ít thi-giờ nǚ không để về tận nơi xem con hồ người dè ra nó thế nào, thì cũng để nghe cho biết câu chuyện lạ. Còn női gi đến người nǚ-roi hiểu sự xưa nay!... Thời họ kéo lă năm lǚ bảy tấp-nấp vè lèng Bình đóng như di xem hoi. Đường đất khát xa; nóng ruột muốn biết rõ thực hư, giao đường, gặp bọn nào trả vè họ cũng dùn. Thời họ này bọn khác đều tuoi-cười trả lời:

— Phải! Thật dái! Người dè ra một con hồ nhả bắn đứa bé con l.

Người dè ra hồ thật! Hãy đi mau tòi női coi. Al cũng nghĩ vậy. Rồi chẳng biết thấy nhung thê nào, mà lúc ô ngó phà cù Phủ ra, họ đều vừa cười vừa trả lời người đến chém:

— Phải, người dè ra hồ thật!

Bọn nào ở nhà cù Phủ ra cũng nói giống bạn nào. Duy có người nhà cù Phủ là nói khác.

Chắc là chuyện có thật nhưng họ giấu. Cứ thế ròng-rã trong một tháng trời, nhà cù Phủ lúc nào cũng gặt ra không hết người lúi tói!

Nhung một tháng sau không còn ai đến xem hồ con nữa.



CHÂN THAY TAY

Forrest Layman dè ra cùi cát hai tay nǚ chèng dùng chân dè cao mặt, ăn cơm, viết lách, cầm thuốc lá và đánh đàn như mọi người thường.

**ESSENCE**  
**Térebenthine**  
**Colophane**

gửi di kháp nơi, rất nhanh chóng

HỘI NHÀ SẢN-XUẤT:

**Song - Mao**

101, Rue de Canton, Haiphong, Télé.141

Hồ đã bị đánh chết? Hay cúng cáp, hồ con đã xông ra, chạy vào rừng?

Không.

Người dè xem cuối cùng đã thắt thắt cho ta biết sự thực.

Sự thực là người dân bà ấy đã dè ra một con... trai.

Cũng như hết thay bọn nhà nho và dân nước ta, cù Phủ ấy thấy con trai trưởng hiếm con trai thì lấy làm nồng ruột. Ai lại con dâu

trưởng cùi-lon mà cứ thết thi-mẹt này đến hị-mẹt k bác! Nóng ruột quá tắt phai đám rà-cù-kinh, gắt gồng. Chẳng bết trát cái cù-kinh, gắt gồng dò vào dâu, cù lòn hén trút cù lén hén người con trai và người con dâu trưởng.

Thầy con dâu trưởng dò dái, ở nhà trên, cù-lòn mắt long-lanh, tay vuốt râu, miệng lầm-bầm nói một mình, gióng nói cứng nhắc thanh-thép, nghe như nguyên-rúu, dọa nạt :

— Hể lai cái dí thi thát xéo hồ! Thế rồi chẳng biếu tèo nǚ, mà haitiếng tấu-hồ, khilợt ra ngoài, chí còn trơ lại dóc mít tiếng hồ. Nhán dóm lai ra cài tìn dồn người dè ra hồ, làm chấn-dộng du-luân cả một vùng xứ Thanh ..

Lòng già thành chán, cù Phủ tức minh dặt tên luồn cho thằng cháu trưởng là Hồ.

Bến nay Hồ, cũng như bạn với tôi, đang di làm gi đó. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Hồ chỉ nhẹ rằng cười... VĂN-HẠC

# Nhà độc tài quốc-xá Hitler có thể tránh khỏi khai chiến với Hoa-kỳ chăng?

Cuộc Âu-chiến lần này xảy ra từ đầu tháng Septembre 1939. Ngày ba tuần-lê sau thi Ba-lan, một nước khá lớn với 30 triệu dân ở Trung-Âu giữa Đức và Nga-Sô-Viết, bị quân quốc-xá chiêm đóng qua nứa. Với việc kinh-thanh Varsovie phải hàng phục vi ác cùng lực kiệt và bị tàn phá ra do dưới tay múa bom đạn và việc ông «chúa đỗ» Stalin sai hồng-quân đột ngột vượt qua biên-giói phía Tây tiến sang Ba-lan, giày xéo cả hợp-ước bất xâm-pham đã ký với chính-phủ Varsovie để giày maul chia phẩn, cuộc chiến-tranh trên đất Ba-lan kết liễu

tham-chiến và sau nữa dè tìm một con đường giang-hòa giữa Đức và Anh, Pháp. Bì dèn đầu, M. Sumner Welles cũng chỉ tuyên bố là mục đích cuộc công cán của ông là chỉ để surs-àm các tin tức và tài-liệu về chiến-tranh. Hồi đó, Y còn dùng vào địa-vị một nước bắt tham chiến nhưng là đồng-minh của Đức,

Cuộc Âu-chiến vừa qua mùa đông thứ nhất còn ở vào thời-ky uê-oai chờ đợi.

Cuộc công cán chính-thức của M. Sumner Welles rất có ảnh-hưởng đến chính-sách ngoại-giao của Hoa-kỳ sau này vì thê nǚn cuộc công cán đó được nhiều người dè ý. Hồi M. Welles sang Âu-châu chỉ có M. Everett Holles đứng đầu số coi về viễn-tín của hãng United Press, hàng-thông-tin lón nhất của Hoa-kỳ là được di theo Thủ-trưởng ngoại-giao Hoa-kỳ khắp các kinh-dò lón ở Âu-châu. Vừ rồi M. Holles có viết một bài diễn-tria tường tien về chính-sách ngoại-giao Hoa-kỳ.

Ngoài cái kết quả về cuộc công cán của M. Sumner Welles, phóng-viên hãng United Press lại còn phỏng-ván nhiều nhân vật ngoại-giao và chính-iri nữa. Bài của ông rất có giá-trị và sau, khi đọc ta có thèm có ý-kien rõ rệt về chính-sách và thái-độ Hoa-kỳ đối với cuộc Âu-chiến sau này.

Hoa-kỳ chưa tham chiến nhưng đã là đồng-minh của Anh.

Lúc đó, dư-luận Hoa-kỳ tuy ráu chủ ý đến cuộc Âu-chiến nhưng đa số không hể ai dám dự-jinh đến việc can-thiệp vào chiến-tranh như chính-sách của Tổng-thống Roosevelt ngày nay. Vì thế mà chiến-tranh xảy ra được mấy tháng đến Février 1940 chính-phủ Hoa-thịnh-dốn mới chịu phái Thủ-trưởng Ngoại-giao M. Sumner Welles di khắp các nước Âu-châu để trước nǚu diều-tria vè ý-muốn của các nước

Press và nhiều bài khác trong các báo Anh, Mỹ gần đây. Hiện nay, theo như hãng United Press, thi các người dứng đầu chính-phủ Hoa-thịnh-dốn cho rằng những việc xảy ra trong 8 noác 10 tuần-lê sắp tới sẽ định rõ việc Hoa-kỳ có tham-đụng chiến-tranh dè etru Anh và chống với các nước độc-tai trong etrucs chäng, số dì như là vi cái chính-sách của Tổng-thống Roosevelt, một chính-sách từ trước chưa từng thấy có và mục-dich là bao-dâm cho cuộc toàn-thắng của nước Anh. Người ta có thèm nói hiện nay Hoa-kỳ đã tham-chiến nhưng chỉ khác là chưa phải bắn một phát súng nào và chưa phi một người lính nào, người ta có thèm nói là Hoa-kỳ đã là một nước đồng-minh của Anh tuy không cần phải có hợp-ước chính-thức có tên ký và đồng-dầu của hai chính-phủ.

Nhưng Tổng-thống Hitler nước Đức cũng biết rõ như ở Hoa-thịnh-dốn rằng phải sáu tháng hay một năm nữa thi Hoa-kỳ mới có thèm giáp-dờ cho Anh nhieu chiến-çụ cần dùng mà hiện Anh còn thiếu.

Như thê có lẽ Hitler sẽ đánh một trận quyết-liệt cuối cùng trước khi phi-co, tần chiến, đại-hắc, chiến-xa của Hoa-kỳ chia giải sarg cho Anh dù dùng. Các giới chính-thức Hoa-kỳ vẫn lo ngại vè việc này và sợ rằng Hitler sẽ ra lệnh tấn công dù dội sang Anh trước khi Hoa-kỳ có thèm giúp-Anh một cách có hiệu quả. Các nhà ngoại-giao và các nhà chuyên-môn vè thủy, lục-quân vẫn tin rằng Anh vẫn có dù lực-lượng để đánh lui được mọi cuộc xâm-lăng của quân Đức. Một nhien vật cao cấp trong chính-phủ Hoa-kỳ có nói rằng Anh có thèm chắc

hắng trận 60 phút trả về nỗi căm thù của Đức. Nặng người ở gần Tổng-thống Roosevelt còn lo rằng việc đánh bại nguy-hiem họa là cuộc tấn-công sang Anh. Người ta lo rằng Đức sẽ tìm cách tan-phá cả nước Anh không trừ một nơi nào bằng cách cho phi-cu sang ném bom và đốt phá các thành-thị như là đã thấy ở Luân-don và Coventry mấy tháng gần đây.

Ở Hoa-kỳ người ta cho rằng cuộc tấn-công để tan-phá cả nước Anh sẽ xảy ra trong tháng Mars 1941 này sau hoặc trong khi quân Đức xâm-lấn đảo Ireland để vây bọc nước Anh ở phía Tây.

### Tổng-thống Hitler dã nói với M. Sumner Welles những gì?

Người ta có thể nói chắc chắn rằng cái chính-sách giúp đỡ Anh-Quốc của Hoa-kỳ ngày nay là ảnh-hưởng trực-tiếp của cuộc công-cáu và nghiên-cứu của M. Sumner Welles trước đây một năm tại La-mã, Ba-le, Bả-linh và Luân-don. Hồi đầu năm ngoái, Thủ-trưởng bộ Ngoại-giao của Hoa-kỳ đã từ-giải khỏi nước Đức sau khi nghe lời tuyên-bố của nhà độc-tài Hitler. Lời tuyên-bố đó người ta vẫn coi là một lời cáo-chắc cho Hoa-kỳ nói rằng: «Nếu Hoa-kỳ muốn khỏi phải lo ngại thi cần không nên can dự vào việc gì có thể coi là việc исп đỡ nước Anh trong cuộc chiến-tranh này ».

M uốn in  
được m y-  
thuat, không  
hay sai lầm và  
giá phai cháng.  
Nên đến hỏi tại

IMPRIMERIE

Trung-Bac Tân-Van  
29, Bd. Henri d'Orléans, HANOI  
(Ở ĐẦU NGÕ TRẠM TRÔNG SANG)

Có nhân in dù các thứ  
sách-vở, sô-sách, Các  
thiệp, hiếu hỷ, chửu Nam, và chửu Tàu.

### CHÈ THÁI VÔ SONG

Trà Toàn Lâm hương thơm vị đậm đanh  
chất rất lành và mát (không phai lạnh)  
dám chắt KHÔNG THỦ THÈ THÁI HAO SÁNH KỊP

như (ban) Hanoi — 18 Hàng Đường  
cần thêm nhiều đạm — lý (hoé hồng hưu)

xin hỏi TÔNG CỤ:

Đóng - đương trà tông xuất phẩm  
Ngoại - quí - Kéo - THƯƠNG - cự  
Lặng Yên - Thái cho Bác-gia Hanoi  
Boite postale N° 88

Habillageurs Ng-ay-Khai Rayen thi d'adobe



Hồi đó, chiến tranh còn đang ở một thời kỳ u ám người ta đã gọi là một cuộc chiến tranh kỳ quái, (drôle de guerre) một cuộc chiến tranh đáng buồn cười và ô-thonh-tinh-dõi một đội kỵ binh Tổng-thống Roosevelt vẫn được tin rằng Tổng-thống Hitler có ý muốn bắt đầu. Có người lại nói những tin đó là từ Thủ Thống chế Goering, Tổng trưởng bộ Hàng-không của Đức nói ra và nhà lãnh tụ đảng quốc xã Hitler vẫn sẵn sàng bỏ cả quyền độc-tài chí cốt sao có thể để dồn một cuộc hòa-binh, công-bang thôi. M. Welles khi ở Âu-châu được biết rõ rằng Tổng-thống Hitler muốn hòa-binh nhưng sau khi đã chinh-phục được Ba-lan thi Quốc-trưởng đã muôn giàn-hoát một cách thế nào cho Đức vẫn được dồn là nước thắng trận.

Sau khi M. Welles ở Âu-châu về Hoa-kỳ trình bày kết quả cuộc điều tra với Tổng-thống Hoa-kỳ thì M. Roosevelt đã tuyên bố rõ là không thể nào có thể có thể hợp-tác và hòa-giải giữa các nước độc-tài và các nước dân-chủ.

### Những nguyên-nhân làm cho Đức có thể tuyên-chến với Hoa-kỳ

Từ đây trở đi giữa các nước độc-tài trong « trục » và Hoa-kỳ đã dồn thành - tri ngắn giờ nhưng vẫn không có một phát súng nào nổ. Tuy vậy, trong khi hết sức giúp đỡ Anh về khía chiến-cụ, chắc rằng Hoa-kỳ sẽ bắt buộc thi hành những việc cá gan hơn, liều lĩnh hơn những việc vẫn làm từ trước tới nay.

Chương trình tăng binh bị của chính-phủ Hoa-kỳ hiện nay thực hành rất gấp dưa vào nguyên-tắc: nếu phải dùng đến khía đánh nhau thi cũng phải đợi cho Đức khai chiến trước.

Vậy thi ta thử xét xem có những nguyên-nhân gì có thể bắt buộc Hitler phải tuyên-chến với Hoa-kỳ:

1) Nếu các chiếm-hạm Mỹ di hộ về các tàn chở khía giói cho Anh qua Đại-hy-đương.

2) Sau khi sửa đổi lại luật trưng-lập, các tàu buôn Hoa-kỳ sẽ chở các chiến-cụ cho Anh đến tận Anh-quốc.

3) Các tàu buôn của ngoại-quốc hiện hi Hoa-kỳ giữ và đang đậu ở các hải-cảng của Mỹ sẽ bị tịch-thu và nhượng lại cho Anh dùng.

Việc sau cùng này rất có thể xảy ra làm vì trước đây đã có tin đồn như thế và đó là một cách để giáp-

anh kholi bị thiêu thốn một cách khẩn cấp về các tàu bè vận tải mà hàng ngày bị Đức đánh đắm khá nhiều.

Hiện nay đạo luật Roosevelt về việc « cho mượn hoặc cho thuê chiến-cụ » đã được Hạ và Thượng nghị-viện Hoa-kỳ chuẩn y với một số khía quan-hệ. Với đạo luật này, Tổng-thống Roosevelt sẽ được rất rộng quyền về việc giúp Anh về chiến-cụ và khía giói cho đến Juillet 1943. Không phung-thê Tổng-thống Roosevelt lại còn có theo điều ban, cho thuê hoặc đổi các chiến-cụ cho những xá mà cùng cuộc phòng-thù được coi là có quan-hệ cho Hoa-kỳ, nghĩa là cho Anh, Trung-hoa, Hi-lạp và các nước bị các nước độc-tài ràm lục. Người ta nói đạo luật Roosevelt được Quốc-hội Hoa-kỳ chuẩn y, tức là Hoa-kỳ đã bước đến gần chiến-tranh rồi đấy.

Dư luận các giới chính-thức ở Mỹ vẫn cho rằng trước khi công-nhiên dãi Hoa-kỳ là kẻ thù của Hitler còn phải nghỉ lại rất kỹ vì ảnh hưởng việc đó đối với Đức không phải là nhỏ.

Còn về phần Tổng-thống Roosevelt, tuy gần đây đã oanh-tan trên trường chính-trị với việc được bầu lại lần thứ ba lên ghế Tổng-thống và việc Quốc-hội y chuân « đạo luật cho mượn và cho thuê chiến-cụ »

### Kiểm-duyet bò

gần đây, nhưng nếu ta xét kỹ thi ngài cũng rất thận trọng trong thái độ đối với Đức và Nhật vì chắc M. Roosevelt cũng biết rằng nếu tự mình khai chiến với Đức giữa lúc này thi vi hợp-tước ba nước mà Hoa-kỳ sẽ phải ở vào giữa hai kẻ thù mạnh và hàng-nhất nhì trên thế-giới. Vì chàng ta lại nên biết chương trình tăng binh bị của Hoa-kỳ mới có một đội thủy và không-quân đủ lực-lượng có thể đối đầu với hai hạm đội ở hai mặt đại dương. Như thế, cả hai bên đều dè dặt thi liệu cuộc chiến-tranh có thể xảy ra giữa Đức và Hoa-kỳ chẳng? Đó là một điều mà không ai dám dự đoán trước cả.

HỘNG-LAM

**Hết mỗi tuần  
Bà có uống  
1 viên**

**CÚU LONG  
HOÀN**

**VỎ DINH DÂN**

**THÌ BAO GIỜ BÀ CŨNG VUI  
VỀ VÀ THÍCH HOẠT ĐỘNG**

Tổng-phát-hành Bắc-kỳ, Lào, Bắc Trung-kỳ  
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanoi  
Nhân-dùng người bán Cửu-Long-Hoàn và thuốc TỐ ĐI NHU-  
DÂN lương-hàng ở Hanoi 15\$00, ở các tỉnh 12\$00

TRỊNH VÂN VÉ

Thế-lử gò lung trên mảnh ngựa,  
Ra roi mài-miết chạy như tên,  
Bên tai vẫn vang-vang tiếng khóc-rén  
Của thành Cồ-Loa dưới muôn trùng  
khói lửa.  
Ngoài nỗi đau lại: một gốc trời rực  
đó,  
Thế-ở như thấy cả vũ-trụ tiêu-tan.  
Lòng hoang-mang cứ theo vết lồng  
ngàn,  
Thứ-tử quất ngựa phi như gò cuồn;  
Con tuân-mã đuổi bốn chân thu  
gọn,

Cắt mình qua đồi núi như bay.  
Thế-lử, da-dán bốc men say,  
Hai khóc mắt đầm-dìa lệ ngọt,  
Trái tim gang rộn-ràng thồn-thức.  
Đường đi mòn lùm một kí-kí-hú  
Rừng cây mồi hướm một mị-mù  
Thành Cồ-Loa từ bao giờ đã khuất  
Thứ-tử thanh cung trời ngửa mặt:  
« Bao giờ cho lấy bóng My-Châu »  
« Hiền thê em phiêu-bạt nơi đâu? »  
Trời im lặng mây một mầu xám-xít  
Ngón giò ngùng reo, lá cây im-thít  
Vũ-trụ thiên nhiên giả diếc vô-tinh  
Không một tiếng vang trong tôi  
mông-mench  
Đáp lại lời não-nàng than-thở.  
Thứ-tử cảng thấy cõi lòng đồng-tổ,  
Càng lúc mài-miết ra roi;  
Quỷ đì, đì dàn tần chân trời,  
Quyết ra công tìm-tòi cho bằng  
thấy

Người vợ hiền mà chính mình xô  
dày  
Từ nơi thâm-cung, gác-ia, lầu-vang  
Đến bước cung-dõ, phiêu-bạt, lang-thang,  
Đè qui dưới chân, cúi đầu xin lỗi,  
Đè trước mặt ai, sá thân chuộc tội.  
O  
An-Dương - Vương ghìm cương  
ngongoài lại:  
« My-Châu con, không biết vì đâu  
Phò-Mã về nước chua được bao  
lâu  
« Mả thồng-gia đã trở nên cùu-dịch! »  
« Cha cùu tin chiếc nô thần tuyêt-dịch  
« Cha cùu tin chiếc nô thần tuyêt-dịch  
« Nên đẽ mặc quân Triệu-lão tung-hoành  
« Không xuống chiếu cho chư tướng  
đua tranh.  
« Cha muôn, Cồ-Loa thành, dù giặc  
đến chán,  
« Rồi ra oai, chỉ một mũi tên thần,  
« Cha giết hết mười vạn quân  
cường-khổn,  
« Quét sành giông tham-lòn Bắc-cửu  
Không ngò, Trời ơi, cha thật  
không ngò!  
« Nô thần chỉ là miếng gỗ tro-tro.  
« Quân Triệu-Đà cùi trùng-trùng  
tiến đến,  
« Khắp núi đồi đều ngóm như đan  
khiển.  
« Trước con đồng-tổ tàn-khổk  
kinh-hoàng

CỦA HOÀNG MINH



# Vết Lông Ngan



Lại ghìm cương lại ngoanh lại nhìn  
con.  
Giọt bông muôn lần trên mặt chí-tôn.  
« Không ngò, My-Châu, cha thật  
không ngò! »  
« Ngày nay cha con đâu nỗi họ-vợ! »  
« Hồi ơi đâu cái oai-danh nhà Thục! »  
« Cha không ngò Triệu-Đà phản-phúc,  
« Nô dem con dụng-kẽ cầu-thôn  
« Đè lạy xin cha cõi nõi lõi quản,  
« Đè nó được mài nành giữa vuốt,  
« Bề nay nó cướp giang-sơn Âu-Lạc,  
« Đè này nó làm cõi muôn dân.  
« Cha không ngò chiếc lõi nõi thần,  
« Ngày nay lại hóa ra đõ vô-dụng! »  
« Lại đưa cha đến bước đường  
diu-diu!  
« Vì đâu? Vì đâu nước đồ thành  
nghênh!  
« Hồi Kim-Quy muôn thuở lnh-thiêng!  
« Sao chẳng biết giúp ta gìn-giữ  
nước?  
« Sao nhẫn-tâm nhìn giăng-son  
tan-tác?  
« My-chân thê là tuyệt lộ cao-dõ!  
« Kia cửa Thần-Phù đưa sông nhấp-nhỏ.  
« Trước mắt đây trường-sơn Mô-da,  
« Lởm-chởm ngăn đường gio vách  
đá.  
« Có lẽ nào, Hồi trời đất cao dای!  
« Mạng Phù - Pháp này lại chết ở  
nơi đây? »  
An-dương-vương ngửa mặt nhìn  
trời,  
Hai hàng chau lâ-châ tuôn rơi;  
Trên nét mặt râu-reo và gần-guốc,

Chòm râu bạc phất-phơ theo gió  
lướt.  
Vagu-vật như cảm nỗi đau lòng  
Công hòa theo tiếng rên-rி ngàn  
thông,  
Với tiếng sóng từ trùng-duong xô  
lại,  
Với tiếng vang vọng qua các kẽ nứt.  
An-dương-vương mắt bỗng sáng  
nói:  
« Kia cái gì iê nước đang boi tối,  
« Cõi iê... con ơi... có lẽ Kim-Quy  
thần,  
« Ở muôn dặm trùng-duong cầm  
chút thành-tâm,  
« Cả cha con ta vừa rồi khẩn-khá,  
« Nên hiện lên để giúp cha lăn  
nữa...»  
Thần Kim-Quy cùi rẽ nước phâng-phâng  
Như ngựa phi tiên chồ đất bằng  
Phút chốc đã đến bên xinh Thục  
Để Kim-Quy cung-kinh, cùi cầu gát-lê:  
« Thần xin chúc Thánh-Thượng  
ngào rầm  
« Hôm nay phải lện-lỏi giáng-trần  
« Vì thần có nhiều điều muốn tố  
« Về việc đổi thay chiếc iây uố.  
« Xin Thánh-Thượng cho phép  
thần thực lâu,  
« Câu chuyện này gốc ngọn từ đâu,  
« Tâu Thánh-Thượng chinh Triệu  
lang phô-mã  
Xa xa in lén lận da troi  
Một bông người mài-miết ra roi  
Đang vật-vật gói cuong-hay toi,  
Vuong thay man trong nguoi soi-noi

Nhin con hai mắt phượng gườm-gườm,  
Vương hâm-hâm thẳng cánh đưa  
gơm,  
Chém công-chúa đứt làm hai đoạn.  
Rồi trong lúc vò cung chán-nán,  
Vương diên-cuồng giục ngựa như  
bay,  
Lên đầu nón chót-vòt tòn ngàn mây.  
Tro-tro đứng cheo-leo trên mõm dà,  
Vương, chéng gươm, nhún ra bè cả,  
Thốt nhiên, Vương khanh-khách  
cất tiếng cười,  
Đầm-dầm nhìn về nơi đó-thì xa  
khoi.  
Rồi hai khóe mắt đầm-dia hắt lệ,  
Vương phi-thân nhảy ủa xuồng bè.

Thế-tử đang ra roi mài-miết,  
Bỗng bén tai tiếng sóng vỗ lầm-lầm  
Bỗng lòng cuồng Thế-tử nghenh-lên  
lên trong  
Ngay trước mặt bê mênh-mông  
trắng xà  
và sừng-sững dây trường-sơn Mèo  
da  
Hồn-hồ Thế-tử lòng lại như long,  
« Ủ đến đây son lận thùy cùng  
« Ta hàn thay bóng người vợ thảo  
« Vì quá ham cái danh vò huyền  
hảo  
« Ta nhẫn-tâm lừa cả vợ thân yêu  
« My-Chau em, anh hối-hận bao  
nhiều

Em hãi, lẩn đâu, ròng lòng tha-thứ  
« Cho anh được nỗi lại dày tình  
eùu,»  
Lòng ngan mồi lúc một thưa dần  
Xống yên Thế-tử bước đi chân  
Chàng ầu-yêm thảo cương cho  
tuần-mã  
Rồi đưa mắt xa nhìn ra các ngả  
Cố tranh rậm-rạp cao tận ngang đầu  
Tiếng chim và tiếng vượn họn theo  
nhau  
Núi Mô-dạ giờ vách cao hùng-vĩ  
Cửa Thần-phủ xá sóng gào àm-i  
Trước cảnh-vật bất-nát hù-hùng  
Ta-đứ-Tử thấy lòng mình cũng mèn-mèn  
Như cảm trước một điều gì bất-hảo  
Chân cù bước: mắt cứ nhìn trăng-trào  
Cái xem từng vết cỏ díu giày  
Mái long-tuyền sáng tuyết ở nơi tay  
Bỗng Thế-tử đặt mình, lùi lại  
Vi mệt vét mày dão nơi sườn núi  
« Trời ơi, có thè thế được náo!»  
Rồi hãi-hùng bước thấp bước cao  
Thế-tử từ lận theo vết đỗ  
Hồn tan-tác và cõi lòng vỡ-lở.  
Cõi cui dài rập xuồng sườn non  
Như vật gì mới dè nặng lèn  
Máu đào loango-lò còn đờ chói  
Mắt rồi lại hiện, dứt rồi lại nỗi;  
Thế-tử, hồn bất phụ thề, lận theo  
Sườn dài xuồng bờ biền cheo-leo  
Nhưng lối xưa nay tro phủ than vùi,



Dừng bước... cùi tướng minh mắt  
quảng

Thế-tử vừa thấy vật gì thấp-thoảng.  
Một xác người chém đứt làm đôi,  
Đầu một nơi và thân-thê một nơi.  
Vung gươm báu chạy ủa xuồng  
nuôi,  
Hai chân rung-rời, hai mắt trọn  
ngược,  
Thế-tử bức tóc gào thép kêu trời,  
Rồi khụi chân thiếp-thiếp hòn mai,  
G ữa vũng máu của người xưa hiến  
thực.

Trên ngọn núi mờ cao chót vót  
Con tuấn mã của Âu-Lạc Quốc  
vương  
Đang ngửa cổ gào với trùng-duong.

Mấy hôm sau, trong thành Cù-löa  
tan-nát,  
Người ta thấy Thế-Tử được lao-dao,  
Lúc âm-thần như khóc với trời  
cáo,  
Lúc bá-hú như cười cùng cây cỏ,  
Luôn-luôn vẫn-vợ hèn nấm mò  
Mở, dấp cạnh giồng Ngọc chơi-vi.  
Có lúc lại thơ-thẩn khắp nơi,  
Âm-thần nhìn những dẽ-dài tan-

nát,  
Nhưng cung-diện với vách tường  
đò rạp,  
Nhưng hoa-viên với cây cỏ chảy  
thoi,  
Nhưng lối xưa nay tro phủ than vùi,

Và những thi-thê cháy den, tan-tác.  
Đây một cái minh dang thôi-nát,  
Kia cái đầu hép ri dưới tường voi.  
Bao luong-dan! Bao quản-sĩ! Hồi  
oi!  
Đang làm mồi cho đàn quạ den  
tan-tác.

Thế-Tử cứ nhăn-nha lẩn bước;  
Mỗi bước đi là một giọt ngoc thâm  
roi.  
Rồi bén mõ, lặng-lẽ lại ngồi,  
Mắt chan-chứa như nhòa sa màng  
lệ.

Nhin nǎm đất mà can-tràng như xé:  
« Hồi oi! Cái mộng Vương-Bà là  
dày!»  
« Cúng tường rặng mai trúc lại sum  
vầy.

« Hiện-thè hối! Nào anh dâu có biết  
« Ngày đưa nhau lại là ngày vĩnh  
quyết.

« Vì quá nghe lời thôi-thúc của  
phụ-hoàng,  
« Kết-quả lán bờ tranh cõi của  
người,

« Nêu bao diệu đau-dòn đề em  
mang!

« Bao giờ, hồi oi! ảm duong xa-

cách,

« Anh còn biết cung ai phản hắc-

bạch?

« My-Chau em, hồn-phách có linh  
thiêng,

« Hay giúp anh xa lánh cõi trần  
giản.»

Càng than khóc càng thấy lòng

dau-dòn,

Vết tâm-huong cùi mồi ngày một

lớn.

Rồi hối-hận vò-xé luong-tâm,  
Luôn-luôn sống trong đau-khổ am-

thâm,

Thế-tử cho cõi đời là dia-ngec;

Nhin dâu cung thấy máu tang-ioc,

Càng thấy dẫu-vết phá-phach,  
hoang-làn.

Những cảnh rùng minh: lõi ruột  
phoi gan,

Ngày đêm âm-ảnh hồn đau-khổ

« Đấy phan-thưởng cái chiên-công

rực-rỡ!»

« Đấy công-lao hân-mã, phu-hoàng

oi!

« Kết-quả lán bờ tranh cõi của  
người,

« Con chỉ thấy trong lòng đầy cay

dắng!»

Một hôm, lửa lúc cau khuya yên-

lặng,

Thế-tử ảm-dạm bước chân ra,

Thất-thểu lẩn theo bóng trăng-ti,  
Mon-men bước lại bên giếng Ngọc.  
Lẩn trên mả, vật mình thanh-khốc,  
Rồi chống tay ủ-ru lặng ngồi,

Hai hàng châu thánh-thót cùi thăm  
roi,  
Thế-tử lặng nhìn làn nước hạc  
Phang-lặng in trời mây man-mát.  
Giò khuaya, dày nước, lay hóng  
nguyệt tà,

Ru hồn van-vật vào giấc mơ hoa.  
Thế-tử hổng thấy hòng ai lay-dòng.  
Ấn-hiện, tố-mờ dưới lopolitan  
Đát minh, Thế-tử lặng ngẩn giờ

lau..  
Bóng ai phảng-phất như... My-Chau  
Mắt hoen lè, tóc mây sâu rối,  
Tay giờ vẩy, miệng hoa nhu mướn  
gọi.

Thế-tử thấy hồn-phách rùng-rồi,  
Lao-dao... vội-vã chạy tối nơi,  
Giò hai cánh ôm bóng người lay-

đòng..  
Trên mặt giếng, nước tu-tử dòng..  
Vòng trăng vẫn lặng-lẽ thê soi  
Giếng Ngọc, ngàn năm, xô sóng hận  
dày voi.

HOANG-MINH

## Tu-xem-tuong-ban-tay va lay-so Tu-vi lay-thi rat dung

LAI TRU NEU THAY TUONG, SU TRU DANH  
Vay chi mua ngay ta-thu sach moi in lai lan thu hai day:



1) Sach day xem-tuong  
ban-tay va  
chu-viet-theo  
toi Au-Tay.

Có 200 hinh vẽ,  
sach day 219 trang  
lon, de in lai lan  
thu hai. Giá \$50  
do MONG-NHAN  
thuat

2) sach day lay-so Tu-vi theo khoa hoc (chi nam)  
da in lan theu noi NGUYEN-CONG-CUAN soan, co them cach lai  
duoc so Tu-vi trong mot gio. Gia \$10.

4 T!	5 NGO	6 VI!	命身 7 THÀNH
3 THIN			8
2 MAO			9
1 DAN	12	11	10

Có rất nhiều hinh và để dạy tinh soi Tu-vi rất đáng lai có cách huấn  
và pháp theo khoa học để so sánh thi lâm sau tránh trước và tối thi được  
tốt nhất. Xa thêm \$0,25 cuore.

Seri mandal trước cả cuore 2 cuon là \$302. Nếu gửi linh hóa giao-ngan là \$322 (nhưng phải gửi \$32 tem thư trước rồi trả  
Mau buon (ai) mỗi thê từ 3 cuon có tru hoa-hong.  
Gửi theo manda cuore cho obi iu si hanh-nhat vay

NHAT-NAM THU QUAN — 19 pho hang Dieu, Hano

Tóm thuật kỳ trước.—Hải, một họa-sĩ, lấy lâu đài Bayon làm khung cảnh và Champa — một thiếu-nữ Cao-mén — làm kiều-mẫu. Hải ở một ngôi nhà nhỏ nhẫn với Champa và mẹ nàng, bà Phimesek. Nhờng lát rồi việc Hải thường nghe nói truyền thần-mật với Champa và học nàng tiếng Cao-Mén.

Hai bên chiếc sân rộng lái toàn đá phiến trước Angkor vat, hai mươi người Cao-mén lực-lưỡng cầm mỗi người một boulder lớn. Ở giữa, theo dịp âm-nhạc, những cõi vũ-nết biền-dien tài-nghệ tuyệt vời. Cõi có lúc cả một đoàn múa có cùng đang tinh nhàn múa, cũng có lúc riêng một cõi, cũng có lúc hai ba cõi. Nhìn những diệu bộ uyển-chuyển, nhịp-nhàng của thân-thể, những sự nôn-éo, cõi cùng là lượt của cánh tay, cõi tay, cửa tung ngón tay, dốt tay, cửa bàn chân, ngón chân, cõi chân, với một nghệ-thuật siêu-việt như chép cõi khoa-học giải-phản. Hải có cảm-tưởng như đây là sự hiện hình của các cõi Apsara trên những bức chạm nổi, trong các cung điện Đế-Thiên Đế-Thích. Trước khi được xem cuộc biếu-diễn này, Hải tưởng rằng những diệu bộ của các cõi Apsara trên trường chi-do ở tri tuồng-tuồng của các nhà diệu-khắc muốn cho bức chạm của mình đẹp thôi, chứ bao giờ có sự thật được!

Với ánh sáng của hai mươi boulder chiếu xuông những xiêm ác mủ mảng óng ánh những đường kim-luyễn, những lụa phùng, những matted là làm cho người ta liên-tưởng đến thời oanh liệt rực rỡ, và hóng Angkor, vadô-sô ở trước mắt, người du khách như thấy được sống lại một chút cái ngày xưa không bao giờ còn nữa.

## Phản thứ hai

I

Khong chot sap thangay  
pi bey chomberg  
khong thvoc chea leung  
leng sas ke tha.  
Kour louc modang nes  
penh louc thom ouey  
ora kriem krom  
Oeu ouey pit pium ouey shai. (1)

Champa ngồi sếp trên sân với dáng điệu tự nhiên của người con gái Cao-mén vừa quay to, vừa hát, giọng buôn não ruột như khóc, như oán hờn. Ngón đèn đèn nhô đặt trên bàn chiếu sáng lờ mờ trên

(1) Lược dịch :

Trong lòng em mỗi ngày,  
đôn dập baon buon túi;  
Em muôn vui cười  
đè chúng khai khôi dùa giuela.  
Nỗi buồn của em  
là một nỗi khó vòi tâu;  
Tim em khó héo vì đau thương  
biết bao khẽ.

vầng tròn ló lảng nó tượng phản với màu doi vui vẻ của guồng chỉ nàng quay. Nàng ngồi dậy nhưng tam tri nàng vẫn vơ những đầu dây. Sao mọi khi tiếng hát của nàng trong trẻo và vui vẻ thế, mà hôm nay thi buồn thế. Nàng có muôn như vậy đâu, vì có lúc nàng uất mà không biết mình hát gì.

Thiham dorch ké kat  
pramak dorch ké phié (1)

Soi to bi roi, vương không di được : Champa bức minh quay mạnh cái guồng, soi to dứt, nàng ngồi buông mặt khóc.

Từ hôm Hải nói với nàng rằng anh sắp phải đi xa, không thể gần nàng mãi được, và khuyên nàng hãy người thầy giáo trong Khnum (2), Champa vừa giận ; vừa khóc. Hai mắt nàng nhỏ bao nhiêu gợi lệ. Champa nhỏ mỉm buồi chiêu hóm chia rẽ ấy. Sau khi khuyên nàng lấy chồng, Hải bảo :

— Còn anh thi hoà-cảnh và nghệ-nghiệp bắt buộc không thể ở lại với em được. Anh còn phải đi nhiều. Chẳng lẽ lấy em rồi bỏ em ở đây mà đi, anh không đánh tâm.

Nàng trả lời :

# Người Champa Bayon

PHẠM KHANH vi MẠNH QUYNH vẽ

INH HƯƠNG VĂN

— Minh di nhiều rồi. Minh di làm gì nữa? Minh ở đây với em, mà em có ruộng, có bò ; em biết dệt vải, dệt lụa.

— Em không hiểu, người nghệ-sĩ...

Thế rồi Hải mặc nàng gục đầu vào tường khóc, bỏ đi sang phô.

Hải bảo nàng không hiểu. Không hiểu gì mới được chứ? Hải yêu nàng, nàng yêu Hải, Hải lấy nàng làm vợ, hai người ở với nhau, nàng dệt vải, Hải vẽ, rồi sau những giờ làm việc, dắt nhau đi chơi xuồng hay vào Angkor.

Hải bảo Hải còn phải đi nhiều. Đì làm gì kia chứ. Người ta dù di đến đâu, cũng cói chỉ đê tim hạnh-phúc ; như cõi nàng di Biển-Bồ buôn báu rồi lấy một người vợ đẹp ở đó, như thế có phải sung sướng bao nhiêu không. Hải ở « nước » Bắc-kỳ vào đây, rồi Hải yêu nàng, nàng yêu Hải. Hải còn muối gi hòn nữa, còn phải di đâu nữa, mà đi đì làm gì ?

Champa cố bắt khói ốc ngày thơ của nàng suy nghĩ, mà rồi cũng không bao giờ hiểu được tại sao Hải bỏ nàng, nếu Hải không phải là con người phụ bạc như

(1) Lược dịch :

Tím em tan vỡ da em héo hon

(2) tiếng Cao-mén : lang



Trong bóng tối, Néou với tám ngực nở nang tro đầy những hình vẽ Cao-mén bằng chàm, với những bắp tay dày như đồng, và cái sarong phai màu nõ quấn ở ngang lưng, giống như một vị thần khổng lồ Asaura trên các bức chạm trong Angkor. Nó đứng sững ngắm Champa, vì nàng ngồi quay mặt vào trong. Bắc nó yêu nàng thế quâ dâng, nó dâu cõi dâm ; thực ra trong thâm-tầm nó thờ phượng nàng như đức Phật-Bà. Nhưng có bao giờ nàng h蒐集. Champa chỉ biết nó là một tên dày tro trang-thành lúc nào cũng sẵn sàng theo theo lời chủ, tuồng nõn nàng có bão nõ nhảy vào lửa nó cũng nhảy. Ít lâu nay, tí taya Champa buôn, nó cõi buôn ; và viết rõ lòng của nàng, nên nó vẫn hận hục oán Hải.

Nó gióng gién đến ngồi trước mặt nàng

Champa giật mình nhìn lên thấy Néou, nàng hỏi :  
— Mày chửa di ngã ? May dã lại di ống iuon đầu vè ?

— Thưa cô con uống có mội : cắt mà say qua. Hôm nay cô thức khuya thế ?

Champa lấy khăn lau trước mắt, và tức vi nó đã bắt gặp minh khór, trả lời :

— Mệc tau !

Néou gọi chuyện và ton-hót :

— Hôm nay thấy Hải và cô Hanoi (tên gọi thế vì nó không biết tên cõi kia) suốt ngày ở trong den Ta-Phrom...

Champa lắng tai nghe. Néou tiếp :

— Buổi trưa không về, cả hai người cùng ăn một cái bánh, cùng uống một chai rượu, rồi bà dâu, bà con trồng xáu quâ...

Champa vừa ghen vừa khóc, không giữ nổi lửa, nang đê méc cho nước mắt trào ra, nuc nõ khóc.

Néou không biết nói sao, và cũng không dám nói gì, ngồi yên lặng abu pho tượng. Đôi nhiên mắt nó sáng quắc lên, cặp lông mày rậm của nó nhúi lị, hai bà vệt ran nõi lên trên cái trán thấp lè lè, nó dông dạc :

— Cõi dùng khóc nõa, Đề mai con giết cõi hai người quăng vào một cung điện den Ta-Phrom rõ, lấp đâ di chảng cõi ai biết dâu mà tim. (1)

Champa im tiếng khóc :

— May nõi gi ? may nõi gi ?

— Con giết cõi hai người cho iorg chuyện.

Champa như mõ :

— Giết cõi hai người nào ?

— Giết thấy Hải và cô Hanoi.

Tia mắt Champa sáng lèn qua những hạt lệ :

— Ủ, giết ! giết cõi...

Nhung chua nói hết câu, nàng đã vội hé lèn :

— Không, không giết, tao cầm mày, tao giết mày.

Là vì nõn nàng thoảng thấy trong một giây bình tĩnh Hải nằm trong vũng mán, mặt xán ngát, mắt nhắm... Ứng trong một giây nòng cầm thấy Hải chết thi nòng không thể sống được.

Néou đứng dậy, nang nõ bước xuống thang.

(1) Lâu dài Ea-Phrom đê nát quá. Có nhiều cung điện tối om, người du-khách đi một mình, thấy rợn người, không dám bước vào.

15 Aout 1931. — Buổi sáng đang về thì Mỹ đến chơi. Nàng chăm chú dừng xem. Một lúc vò tinh, tôi ngửa đầu ra phía sau để ngắm bức họa thi chạm phái ngực nàng. Tôi xin lỗi, nàng không hổ gi.

Từ lúc Mỹ đến, tôi thấy bùn-chôn, làm việc không được bình tĩnh nữa. Lúc chạm đầu vào ngực Mỹ, tôi thấy một cảm-giác say sưa, êm dịu. Tôi cho người kiều mán vỗ, hẹn đến chiều trở lại, và ngồi nói chuyện với vẫn với Mỹ.

Tôi dở mấy cuốn album cho Mỹ coi. Những cuốn album này là một thiên ký-sự bằng ảnh trong mấy năm trời phiêu-bạt của tôi. Càng ngó trên mỗi chiếc chiếu giải dưới sán, tôi giáng cho Mỹ những phong-tục và phong-cánh của nhiều nơi tôi đã qua. Mỗi khi tay tôi chạm tay Mỹ trên những tảng ảnh, tôi thấy rung động cả người. Cố lúc Mỹ cùi xuồng nhìn gần một chiếc hình, tôi thấy màu trắng mờ của cùi nòng mà muôn hồn.

Thấy ảnh Joséphine, Mỹ hỏi :

— Sao... ông quen Joséphine?  
— Tara... bà, vì tôi là bạn học của anh cô ấy.  
Mỹ nhíu mắt, cười, hứa rằng tôi đã dùng tiếng bà dè dặt lại tiếng ông. Tôi bảo :

— Mỹ đừng gọi tôi là ông nữa. Nghe nguyệt lai lắm.  
— Hình như Joséphine cảm... Hải lầm.

Đến tối có được cái hàn-hạnh ấy. Tôi đi quanh dòn thành ra không bao giờ được cái diêm phúc được yêu một thiếu-nữ Hanoi.

Anh cứ nói vậy, chứ trẻ tuổi và có tài như anh thi thiên gi người yên.

— Ai cũng tưởng thế, nhưng sự thực thì khác.  
Tôi nói câu ấy một cách buồn nản và cung.

— Thế thì tôi nghiệp cho nhà họa-sĩ của tôi lầm nhì. Đến khi nào về Hanoi, tôi giới thiệu cho mấy cô bạn ao ước được biết nhà thiếu-nữ họa-sĩ Ván-Hải.

Mỹ vừa cười vừa nói, nhìn tôi với cặp mắt nhung den rất lắng. Tôi ngây người nhìn Mỹ.

Mỹ vè, hẹn hôm nào chung đi về Angkor Wat. Khi Mỹ đưa ra yết, tôi ngán bần tay nằng lén miếng, nhẹ đặt một cái hôn, Mỹ không rụt tay, chung không nói gì.

18 Aout 1931. — Sao lại nhớ Mỹ? Phiền quá! Lúc này tôi lẳng nhảng té. Tôi đã bỏ Champasak vì sợ dây ái-linh lâm trước chái trên đường sự-nghiệp, hay lại muốn yêu Mỹ. Thế là nghĩa lý gì?

20 Aout 1931. — Làm sao tuỳ nhiên, tôi không có cảm tình quyến-luyến với Angkor Wat như tôi đã có với Bayon, Ta-Phrom, Banteay Srey v. v., có lẽ vì Angkor Wat tro quá, lợt quá, còn nguyên quán; nó không cho người nghệ-sĩ cái cảm-giác hoang mang của một diệu-tàn. (1)

(1) Angkor vat & chử Angkor vat mà ra.

Angkor vat — Nokor vat — Nagar vat, tất cả những chử này đều ở chử Nagaravata của người Brahmane mà ra. Nagaravata là: ngôi chùa thờ phật của kinh thánh.

Nagara: kinh thành, Wat: ngôi chùa. Độc chữ vat như Watt.

## NGƯỜI VIỆT-NAM VÀ NHẤT LÀ THANH - NIÊN VIỆT - NAM CHỈ NÉN ĐỌC

# “ BÁO MỚI ”

MỘT CƠ-QUAN THÔNG TIN

DO  
một nhom Thanh-nien  
CHỦ TRƯỞNG

Báo Mới là một cơ-quan thông-tin  
rất nhanh chóng và đầy đủ.

Báo Mới là một người bạn thành-thực của hết thảy những phần - tử Việt - Nam.

## KHÔNG DẠY AI CÀ KHÔNG LÀM CHÁNH-TRỊ

### “ BÁO MỚI ”

chỉ làm môi-giời cho tất cả các hạng người trong xã-hội Việt-Nam để giúp mọi người hiểu biết lẫn nhau.

Ở xa người du-khách đã nhìn thấy năm ngọn tháp khum khum nhọn xám rêu của Angkor vat oai-nghiêm nhô lên trên dãy lát xanh um tùm của rừng cây. Nhưng khi đến gần, người ta có cảm-giác gần như là thất vọng, một phần cũng vì Angkor vat lộ qua, và cũng tại trí tưởng tượng của người ta mạnh mẽ trước khi chưa tới Angkor.

Cái cảm-giác đầu tiên ấy sẽ biến đi khi người ta đã quên với Angkor vat trong ít ngày, quên với nghệ-thuật kiến-trúc của nó, với nghệ-thuật điêu-khắc tý mỷ như thêu trên mấy ngón tháp cao sáu mươi thước, với những bức chạm nổi dài trăm thước.

Có một vài bức chạm chỉ mới có nét vẽ, chưa khắc nỗi. Người ta không hiểu sao lại có sáu lát trong cái lầu-dài hoàn toàn như Angkor. Người ta phỏng đoán: có lẽ một nghệ-sĩ đã được nhà vua giao cho công việc chạm trổ trong một khu vực của ngôi chùa. Nhưng làm đến nửa chừng, người ấy chết. Nhà vua muốn giữ bức chạm hoàn toàn là của người nghệ-sĩ quá-cố, nên không muốn để các nhà điêu-khắc khác tiếp theo công việc của bức chạm đó. Nhìn những nét sét phác trên đất rất mềm dẻo và hoa mỹ của các bức ấy, người ta càng thấy rõ rệt cái tài hội-họa siêu-việt của các nhà điêu-khắc cổ.

Suốt buổi sáng, tôi cùng Mỹ lang thang trong đèn. Mỹ nghịch ngợm xoa dầu xoa cõi những Phật trong các cung-diện. Bóng một vài ông sãi, với màu áo vàng nghệ, khi ăn khi hiện, diễm cho ngôi chùa một nét hoạt-họa của thời xưa.

Sau Mỹ và tôi rủ nhau leo lên những bậc thang đá cao ngắt ở phía đông tung lầu thứ ba. Ngồi trên một cửa hiên, chúng tôi nhìn ra những khu rừng xa tấp trùng-trùng diệp-diệp.

Mỹ hỏi tôi có biết lịch-sử Angkor không. Tôi bảo cũng biết qua loa và kè cho nàng nghe :

Theo các nhà khảo-cứ, Angkor vat là ngôi chùa thờ thần Vishnou, dựng lên trong đời vua Souravarman đệ-nhì (1) vào thế-kỷ thứ mười hai. Ông vua tin rằng sau khi chết sẽ biến thân vào thần Vishnou, nên tự lấy tên húy là Paramavichnouloka đê sau này người ta tôn thờ. Nghĩa là ông vua này tự xưng tên thần Đề-Thích.

Tôi cứ tưởng tượng bà hoàng-hậu ấy nói với đức vua : « Bệ-hạ hãy iờ cho tiện-thiếp biết lòng Bệ-hạ yêu-tiện-thiếp có một không hai trên thế-gian này ». Thế rồi, sau một đêm suy nghĩ cảnh tắm thần ngọc ngà của hoàng-hậu, sáng dậy đức vua ra chiêu chi truyền cho thần-dàn phải gom góp tài sức để dựng nên những lâu-dài nguy-nga hàng-tráng Đề-Thiên Đề-Thích.

Mỹ nghe nói, mim cười :

— Nhà họa-sĩ của tôi giàu tưởng tượng quá.

Tôi sửa sùn Mỹ, nói tiếp :

— Mỹ húy đê cho tôi tưởng tượng thêm một chút nữa. Bà hoàng-hậu ấy chắc đẽ lắm, đẹp như.... bà hoàng-hậu của trái tim tôi, lúc này ngồi trước mặt tôi.

Mỹ dở bừng mặt :

— Sao anh... sao ông lại nói thế?

Tôi nắm tay Mỹ :

— Vì tôi yêu Mỹ.

Mỹ rụt ra đứng dậy :

— Thời chúng ta di vè không trưa rồi.

Tôi dìa đóng chèu Mỹ :

— Nếu dã có người xây dựng thành Angkor vì mỷ-nhân, thi sao lại không có kẻ vi mỷ-nhân mà dem nàng xuống những bậc thang này?

(còn tiếp)

PHẠM-KHANH

## PHÁP-VIỆT TỪ-BIỂN

(Dictionnaire François-Annamite)

TÁC GIẢ:

DAO-DUY-ANH

Bộ sách rất đầy đủ và đúng đắn, giúp ích cho những người học pháp - văn mà muôn nghìn - cátu quốc văn và những người Việt-Nam muốn tý học Pháp-văn. Mỗi từ ngữ hán-việt lại có chủ thêm chữ Hán. Sách gồm 2000 trang khổ lớn đóng làm 2 quyển dày Bla toan vái . . . . . 22300 Bla giấy . . . . . 26300 Việt-nam văn hán sối cương. 1550 Kháng-gián phò binh tiêu luogn . 6550

Bán tại các hàng sách lớn và  
**Hiệu sách Văn - Hòa**

— 29, Paul Bert — Hué —

## THỨ TƯ 5 MARS 1941 BẢN XEM

### NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

tờ tuần báo chủ trọng đặc biệt về  
văn chương và nghệ thuật, do  
các nhà báo giá trị và các đại  
anh trong làng văn chủ trương  
nhà xuất bản:

ĐO - PHƯƠNG - QUẾ  
31, Aviateur Garos Saigon, ẩn hành  
MỤC ĐÍCH BÈ

nâng cao và phổ thông nghệ thuật Việt-Nam

### NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

số 1, ra ngày thứ tư 5 mars 1941  
CÓ ĐỀ NHỮNG

Trang Tài-liệu Trang Kịch hát

» Ngữ ngôn học » Chép bảng

» Văn chương » Phu nữ

» Phê bình » Truyền ngắn

» Mỹ thuật » Thủ ca

» Thể giới » Truyền dài

» Giải trí » Truyền ảnh

và

NHỮNG MỤC ĐẶC BIỆT

NHỮNG CUỘC THI LỚN LAO

NHỮNG GIẢI THƯỞNG TAO NHÃ

Gia báo: M/Số 6520, năm Nhâm Sp20 - năm 1941.

Thứ tư, bưu-phieu và vở vở số 100. M/S. PHUONG QUÉ

31, Aviateur Garos, Saigon

Nghệ-Thuật Tuần - Báo cần đại lý ở khía Đông - dương

# VĂN THƠ BI-TRÁNG

## vùng Nghệ-Tinh

Cách đây mấy năm, trong một số Nam-Phong, ở phần bắc Hán, nhân giới-thiệu một bài tiêu-sử Ngay-en-truong-Tộ, ông Sở-Cuồng có viết câu sau: « Cố hế cho đất Hoan-Diêu là đất Yên-Triệu của nước Việt-Nam » lấy cái chữ hai nơi Hoan-Diêu bên ta và Yên-Triệu bên Trung-Qốc đều là những nón núi cao sòng dẹp, đê hòn úc nhau tài và đều sún ra nhiều vân-si.

Thực ra nếu ta xét qua văn-học chữ Hán

### Kiêm-duyết bò

ta sẽ thấy rằng những nhà thơ có cái giọng trầm-bủng phèn nhiều ở vùng Nghệ-Tinh,

Dân chúng châu Hoan-Âi có một chỗ đặc sắc là thường có một chí cương-quyết, có những nghị-lực khác thường. Vì họ thấy lùa là con cháu của những thực-dân kiền-nhẫn và dũng-cáu thời trước, khi vùng An-Tinh còn là một đất liền ngay nướu Chiêm-thanh chung vỗ và ngô-ngrích. Sau nữa, họ sống trên một khát-chang đất ít đất ruộng và phân-nhiều là ruộng xáu. Cuộc sinh-hoạt khó-khăn đã luyện tâm-chí họ thêm cứng mạnh. Dân ở đây kẽm bẽ lich-sự thiệp liệt như ngoài Bắc, nhưng đã có những đức tính cầm-mẫn và quả-sắc hơn:

### Kiêm-duyết bò

Dưới đây là một ít bài thơ bằng chữ Hán thường được truyền-tụng vùng Nghệ-Tinh. Tôi không nói đến 'họ nôm' vì chữ Hán thuo-xua đã chiếm ở đây một địa vị quan trọng (1).

Có nhì ai đã từng học Nam-sử đều biết Đặng-Dung và bài thơ « Thuật hoài » của ông. Tôi không ngại nhằm mà chép lại đây vì không bài nào đổi-biến được cái giọng họ An-Trà — và cả giọng thợ dời Trần-nú-a — bằng bài này:

世事悠悠奈老何  
Thế sự du du nụi lão hả  
無窮天地入酣歌  
Vô cùng thiên-dịa nhập hâm ca  
時來居釣成功易  
Thời lai đờ diệu thành công dị  
運去英雄飲恨多  
Tuy khứ anh hùng ầm hận da.

Như thế ta không lạ rằng đất Nghệ-Tinh là nơi sinh-trưởng của nhiều người khí khái. Bao nhiêu câu chuyện chiếu dấu oanh liệt thời xưa và thời này đều lấy đây làm cốt. Bao nhiêu danh-nhân mahn-truong đã gặt háu ở đây. Và bao nhiêu bài thơ tuyệt-tác đã thoát ra ở chốn này,

(1) Tuy vậy ai ai chẳng biết ván Nguyên-công Trứ đã có tinh-cách đặc-biệt trong nền văn-chuong tiếng Việt. Có nhì ta đương chờ một thi-si mới, có cái giọng hùng-cường có thể so sánh được với nhà văn-xưa ở xứ này, một thi-si ca tung cái-tinh-thần dũng-mạnh của dân-tộc

### của TAO-TRANG

我主有懷扶地軸  
Trí chúa hưu hoài phù địa trục  
洗兵無路挽天河  
Tẩy binh vô lối vân thiên ha  
國誓未報頭先白  
Quốc thề vị báo đầu tiên bạch  
燾度龍泉帶月磨  
Kỷ độ Long quán dài ngàyet long

Gia rồi, chuyện thế vân miên-man  
Giới đất thông thênh, say hát trán  
Ti liên gáp thời công đê lập  
Anh hùng lối bước hận tan  
Muốn xoay trục đất phò ngói báu  
Khô khé sóng trời rùa dáo han  
Thù nước chưa rõi dẫu đã tráng  
Giáng trong mai mai lưỡi Long  
tôan.

Ta thấy trong đó cả cái tâm-sự bi-khái của một lão-võng, khi-dâ suy nhược mà dã nhiệt thành thời thiêu-tráng vẫn cố gìn nguyên vẹn, đã gắp nhiên thất-bại mà vẫn cố gắng theo đuổi công cuộc minh. (Đặng-Dung nói chí chí là Đặng-Tất, phò Trần-quý-Khoách) dê chống lại Trương-Phụ nhưng không thành. Bốn câu đầu bài là những khía-cách ngôn ngữ của một người đã già thấy số mệnh không giúp minh cho đạt được chí lớn. Bốn câu cuối lối 10 cái khí tuýng dũng-mạnh của người anh-hùng muôn đời vai ra để dã trái đất, muôn giờ tay lái kéo cùi sông Ngán và dã dâng ánh giáng dê mai lưỡi kiếm (2) bao nhiêu lần. Mặc dùu sự thất bại, cái giá trị người hào-kiệt đâu có tồn thương!

(2) « Kỷ độ Long toàn đời nguyệt ma » có thể hiểu được là « mây lẩn mai lưỡi Long toàn dưới ánh giáng » hay là « mây lẩn đèn ánh giáng mai lưỡi kiếm ». Chúng tôi ta cách hiểu sau: vì câu đó gọi thấy cái hình ảnh một người múa kiếm dưới ánh giáng, lưỡi kiếm đi nhanh trong ánh giáng như dã mài vào dã đê thêm sắc.

Sau bài đó, người Nghệ thường nhớ bài thơ của Lè-Kỳ làm bài cung vua Chiêm-Thống lưu lạc sang Tàu và trong lúc Kỳ bị rời ra Phong-Thiên. Cả bài thơ là một nỗi buồn và hàn. Âm điệu thê-luong như một khúc ai-dieu. Tuy thế trong sự thất vọng ấy ta vẫn thấy tiễn-tàng một chí-lớn: « muôn lấp bể mà chua xong ».

贈 明 朝 漢 雪 和 煙  
Mang mang sác mạc tuyết hỏa yên

憔 悲 牛 車 送 奉 天  
Tiểu tuy ngưu xa tông Phung Thiên

故 主 風 鹿 千 萬 里  
Cố chúa phong trần thiên vạn lý

孤 臣 裕 魏 十 餘 年  
Cô chúa hay tiết thập dư niên

紅 顏 得 憇 相 伴  
Hồng nhan giải đắc sầu tương bạn

滄 海 那 堪 恨 未 填  
Thương hải na kham hận vi diệu

寂 寞 燈 前 憇 故 事  
Tich mịch dâng tiền hoai cõi sự

香 山 同 首 亦 酒 然  
Sương san hõi thè diec sầu man nhiên

Hương-hải son hõi thè diec sầu man nhiên.

Côi bâz: mèng mang tuyết lân mây  
Xe về đất Phung xót trâu giày

Vua xưa muôn dặm thân mura gio  
Lôi mon mười năm kíp dọc dâng

Má dô lạm khuagy său khó giải  
Biển xanh cõi giàn lấp chưa dày

Đen tàn trơ lạnh mờ ngày cũ  
Quay phia Hương-san dạ ngàn

ngày.

Vua tôi bị cách biệt và dày dặa, vợ trẻ bỏ nhăng vai quen với cái sầu có lánh, chí lòn chưa từng đạt

được, việc nước, việc nhà, việc minh, bao nhiêu sự tối quấy rối tám hõa ! Điều thợ rái phỏng đât và đượm một rõi buồn man mặc

mènh mông.

Hồi thù gian son hõi vạn thiên.

Nặng lòng nợ lớn mây mươi đông

Gởi gởi không thưa, sit dâng

Bè thâm lung trói khôn tắt cạn

Sóng ngùi giong sóng khô chờ trong

Những mong gãy trúc về quê-quán

Tâm sống thán tàn bạn nai sống

Thời cũn-vương là thời rất thịnh vេ lối thơ cảm-khai. Đó là lúc mà Hán học chói lọi nhất như cái hoa đèn bừng sáng mọi lần cuối cùng đê rõ sét hồn. Thực ra tự triều Tự-Đức, nền học chữ Hán đã gần đến thời thanh túy.

### Kiêm-duyết bò

Bài thơ của ông Nghè Phan-trọng  
Mưu dưới đây cho ta thấy cái buồn nản-thảm-thả

Ông người  
làng Đông-thái (Hà-tinh)

圖 抱 區 區 二 十 年  
Đồ bão khu khu nhì thập niên

事 終 無 奈 奈 何 天  
Sự chung vỡ nại, nại ha thiên

黃 河 滾 滾 清 難 俟  
Huang-ho cõi cõi thanh nan si

滄 海 茫 茫 恨 未 填  
Thương hải mang mang hận vi diệu

但 得 黃 冠 贈 信 國  
Để đêt Huang-cung quy Tin-quoc(3)

肯 容 是 帽 老 朝 鮮  
Khen doa lào lão Triều-tiên(4)

苦 心 到 底 救 誰 白  
Khô lâm dao đê giao thùy bạch

回 首 家 山 泣 萬 千  
Hồi thủ gian son hõi vạn thiên.

Nặng lòng nợ lớn mây mươi đông

Gởi gởi không thưa, sit dâng

Bè thâm lung trói khôn tắt cạn

Sóng ngùi giong sóng khô chờ trong

Những mong gãy trúc về quê-quán

Tâm sống thán tàn bạn nai sống

Cay đắng lòng riêng ai thâu nhè  
Quay nhìn non nước lẻ mòn dòng  
Nhời thơ thật thống thiết đê  
cực diêm, hầu nín !

### Kiêm-duyết bò

Thực ra những nhà thơ ấy thường chỉ lộ rõi đau đớn ra nhán một dịp nào, hoặc qua một noi cõi-tich, hoặc tiễn một người bạn. Nhưng nhà tri-sí ấy còn thi giờ đâu mà got giái nỗi buồn cho thật chau-chuổi. Tuy vậy những áng-văn còn lại đều là những áng-văn tuyệt-tác trong đó lộ rõ cái tình-cách-cưng kỹ của dạo Nho.

(3) Tích Ván-thien-tường quan đai Tống được phong làm Tin-quốc-công. Đầu vành ở nhà sau nước có hiến lại ra giúp nước, bị quân Nguyên bắt không chịu hàng, bị giết chết có làm bài Chinh-khi, là một áng-văn tuyệt-tác trong đó lộ rõ cái tình-cách-cưng kỹ của dạo Nho.

(4) Tích Quản-Ninh gặp loạn Nguy,

tranh nạn ở Triều-tiên không thèm về đất Nguy.

### Cabinet dentaire

NGUYỄN - HỮU - NAM

156, 158 phố Hàng Bông, HANOI — Téléphone 11631

LÀ NHÀ GIỘNG RÂNG TO NHẤT VÀ ĐƯỢC TÍN-NHIỆM NHẤT

CHUYÊN MÔN : Gỗ răng, chữa răng đánh sứ răng, công

việc, làm nhanh chóng, cầu-thận, có giấy bảo đảm chắc chắn.

Giá tính phải chăng.

Các ngài ở xa muốn hỏi gì biện-tho sẽ có giả-nhời ngay.

### ĐÒI CHO ĐƯỢC

**FOOR**

Mực bút máy tốt nhất

TỔNG PHÁT HÀNH:  
Temp & Co., 77 viale Hanoi

CHI LÝ BÁN BUÔN:  
Chi Lại 97 Hàng Bồ — Hanoi  
Mai Linh : Haiphong

# Thù nghe những tiếng khóc vợ chèo

Đối người, sau cha mẹ, chắc hẳn chỉ có vợ hay người yêu chết người ta cần khóc lóc thiết tha, thương tiếc đau đớn nhất.

Với thường nhân, với họ chết họ khóc, dấu el-o chan chứa hàng chau, dùt tung khát ruột, chẳng qua một mình họ biết, một mình họ thương là hết, không xúc động và dinh diu đến ai.

Bà sự thật là máy bắc có vân-chuong tài-trí, một khi "bà dâm" họ chết mà khóc lóc bằng một hai ván thơ hay một đôi câu đối chẳng hạn, thì ra họ bắt buộc nhiều người — nhất là ai bít mê vân-dâm chữ — cũng phải bùi ngùi than thở dùm họ nứa.

Vì họ khéo dem những tình-tử vân-chuong diễn hết nỗi lòng đau đớn nỗi nùng, có sức làm rung động từng sợi dây thương-cảm tận trong tim hồn của người-nghé người đọc, bắt cù ở đời nào. Phải biết vân-lụy cảm nhân không có thời-gian và không-gian.

Ai không nhớ câu thơ của vua Tự-Đức khóc vợ là Băng-phí :

*Đập cõi-kinh ra lấp lấp bóng  
Xếp tàn-y lại đầm hoai*

Thật là tö lòng tiếc thương vè cung thêng-thiết, Đập nát cõi-kinh ra tim đến tối ngày sảng đêm, hết ngày này nấm kia cũng không bao giờ thấy được bóng người yêu; eung như xếp tàn-y cát vào chỗ kín cho mấy đỉ nứa cũng chẳng còn hơi hám gi phảng phát mà hàng đê dành. Chẳng qua nhà thơ tư-tưởng vẫn vợ như thế, cốt ngư lòng thương tiếc người vợ yêu quý một khi đã chết, không còn đợi kiếp báo tróng già được nữa.

Tuy vậy, tôi cho vua Tự-Đức khóc vợ như thế chưa được thiết kế... như-un-un cho pang mọi thay đồ Nghé:

*Bất chẳng phát chồng, dem gởi  
thịt xương sao đặng.*

*Trời mà hóa vợ, thử xem gan  
ruột mòn rãng.*

Hai câu chưa dám biết bao nước mắt, tôi dòi ai dọc mà khôi thấy nỗi lòng, thứ nhất là những ai vừa mới hóa vợ, có lẽ phải đến rung rung nước mắt.

Thương vợ, khóc vợ, mà đến nay ra cái tình-tử dở trời hóa vợ thử xem, nghĩ thật ly-kỷ thiêng-thiết.

Tôi còn nhớ năm xưa được xem một quyển tạp-ký gì của Tàu mà quên mất tên, thấy chép một chuyện khóc vợ ở đồi Mân-lanh kề vè tình-tử vân-chuong cũng kể về tự như thầy đồ Nghê-hà.

Một viên công-sinh (tức là cù-nhan) ở tỉnh xa xem vợ lện Bắc-kinh, thuê một gian nhà lá trong kinh thành, ngày ngày ra vào các bộ-viện xin bồ cho mình một chức-vị gi để đỡ nhật mưu sinh.

Ông ta vận-dung chàng chưa hết tháng này qua năm kia, bao nhiêu lường tần dem theo dã ăn lẩn mòn hết sạch, lại bán dần y phục đi mà vẫn chưa được tin bồ-dung đâu cả.

Đã thế, bà vợ lại mang bệnh hắt phue thùy-thòi rồi chết, tinh cánh ông chồng càng thêm bờ vò khô sô. Người ta thương hại phải bó chiếu khiêng di chôn dفن. Cả đám tang chỉ có một đôi

**Trung-Bạc chu-phát**  
(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

## TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	
Turquie Anatolie et Lles.	6500 325
Cochinchine, François et Colonies françaises	7,00 3,75
Etranger	12,00 7,00
Administration et Services publics	10,00 6,00

*Les abonnements partent du 1er  
ou du 16 de chaque mois et sont  
à verser à la fin de la période.*

*Les mandats doivent être établis au nom  
du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés au  
no 38 Boulevard Haussmann à Paris.*

câu dối bằng vài mộc mạc, và mấy chục chữ khóc vợ lự ông soạn ra để biêu-lộ tặc lòng bi phần của mình.

Thôi may hôm ấy Lưỡng-Giang tông-dốc là Trương-chi-Dộng về triều, đi xé ngang qua trông thấy sai người vời đến, hỏi rõ căn-do rồi lật tíc vào Lai-bô can thiệp. Nhờ thế, viên công-sinh được bô chúc tri-huyện liền ngày hôm sau

Áy là công-dung của câu dối khóc vợ.

Câu dối thế này :

*愧我半生，覲餘薄命精耕  
願卿來世，不覲封侯夫婿  
勿到人間*

*« Quá ngã bán sinh, kỳ dư bạc  
mệnh tao khang, hưu quy thiên  
thượng.*

*« Nguyện khanh lai thế, bát  
mich phong hẫu phu-tế, vật đáo  
nhân gian*

Vẫn-tư lo thơ giản-dị, nhưng tình cảm thật là chúa chan bi đồng. Có thể nói mỗi chữ là một hàng lệ đậm thâm, đau xót. Anh chàng ngay tự túi thân, chỉ còn sót lại người vợ tẩm cảm làm bạn với mình, không ngó nô xúu-số hạc-phản, cũng bô minh niết. Thôi thì khuyen nàng kiếp sau, nếu liệu chừng không vờ được anh chồng hiền-vinh danh phân, linh-ăn phong-hầu, thì nàng đừng có thêm giáng-sinh xuống nhân-gian làm gi cho bô cảnh ngô khốn-đốn như đã sống trái với tôi!

Thương vợ mà khóc, khóc vợ mà tỏ ra tình-tử lạ lùng chân thật đến thế.

Người ta chết mất vợ, khóc them thương tiếc dai khái như thế, có đâu như bô Cống-Quỳnh nhà ta, khóc vợ el-o chung bỗng-chuong nhưng phei re cái khí-vi ict kí và vật chất quái yay:

*Kiem duyết bô*

X. Y. Z.



Phóng-sự tiêu-thuyệt của DOAN-CHU  
Tranh vẽ của MANH-QUYNH  
(Tiếp theo)

Tui ra bài cứ việc gi, xâ-hô nào, cũng có những quán xão quyết, ở giữa châm mứt ăn chặn của người ta như thế, mà chính nó không phải ra tay, không phải bô minh, Ké dưới là làm việc biếm nghèo nặng nhọc, bao giờ cũng ăn phần ít hơn.

Phi-Rô ngồi bần thần suy nghĩ một chập, đã toán không nhận phung mà mòn tui khô to, y lại hiện thời nó đang tảng bần, cảnh-nghô bão no hành phái nhầm mặt nhện liêu.

— Thế ngô tôi bị bắt thi sao? — Phi-rô muốn hỏi cho kỹ lưỡng.

— Tháng này khéo lo ! Tao bao mày chỉ làm so-sia gọi là có mán, chó có ai bát buộc giết chết người ta mà mày ran sụp cho cam. Bí bắt thi bắt quả sáu tháng tù, với mày là chuyện cơm bữa mà.

— Bày mà ! Lần này tôi vướng tù nữa, chắc bị phạt lưu, vi anh đùi biết tôi đã có năm án du đãng chém người rồi.

— Nói chơi với mày, chó nêu mày rải ro bị bắt thi người ta thuế thây kiện và lồng cho mày dù mọi bê.

— Chắc hả ? Anh thè di.

— Tao nói lão thi toa làm con mày ; xin Bà - Đen Tây-ninh, Lãng-ông Bá-chieu vật chết tau đi. Mày cứ tin nơi tau.

— Thế thi được ; tôi chịu.

## XIII

### Gái dĩ già mom

— Tôi bô minh, một là minh còn quá trẻ người non da, như đứa trẻ con chưa ráo mấu đầu, chưa hết hoi da, không biết ái-tinh là gì mà hỏng phân biệt chán giả. Hai là minh sắp hóa ra thẳng diện, lên ở nhà thương Biên-Hòa với đốc-tò Soun, cho nên minh không thể hiểu nổi tấm lòng tôi yêu thương minh

Tóm tắt các kỷ trước  
Sáng hôm ấy ở làng bà con đường Rigtali de Geneilly, ở Saigon, người ta thấy một người nâm chấn cong cong. Lực trong mình ta thấy một cái mồi-nos có thun hai .. . Xét ra và tên là Sảnh con mồi nhà triều phủ Ô Cà-mùn.

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 vạn bạc già tài.. . Lúc này là lúc Sảnh đang mè mệt Cát-Hưng, một cô gái chơi cúc dép. Cát-Hưng vào cho Sảnh mặc vòng.. . Sảnh thấy người trù A-Wang là thính dịch...

**PHONG  
LUU**

thật thà dẫu thâm dỗn thê nào. Đến lê thứ ba, không chừng tại mình thương yêu tôi quá, tưởng đâu ai cũng có thê thương yêu tôi như mình, rồi minh sinh ra nghi xâng-tưởng bấy, ghen bông ghen giò. Tôi ăn ở với mình như thế mà minh bâo tôi có nhân tính, thật không còn trời đất nào nữa.

— Nay, tôi không phải thẳng bê chưa ráo mán đầu, tôi cũng chẳng hóa dien là ghen bông ghen giò, nhưng tôi biết chắc chắn nhu đồng ding vào cột ràng trong khai gần nó thê nguyên với tôi, minh em có nhân tính ngoi vò số. Tôi đã thấy rõ được một. Ấy là khách-lai A-Wang trong Chợ-lớn.

— Trời đất ông bà o! Coi kia, thằng chòng-lôi nó nói dông-dứng lên cho tôi mà không sợ tội lỗi. Tôi hỏi minh : « Chứng cớ đâu? »

— Minh dám hỏi tôi chứng cớ đâu à?

— Chử sao ! Quan tòa muốn kết án một thêng có tội, cũng phải trưng ra bằng cớ mới bô so với tháng có tội, nó được. Còn minh, .. . minh có tình kết án tội một cách bàng quo, chẳng căn cứ vào đâu hết. Oan ôi là oan !

— Dùng cù già hàm to tiếng ; đề tôi nói cho mà nghe. Bữa tối hôm minh nói đi về nhà quê có việc gấp, sau trước cửa nhà này có một chiếc xe hơi dỗ suốt đêm và trên gác có ánh đèn sáng, không phải quang-chung một nhà vắng chung .. .

— Xe hơi của ai, minh có chắc thấy rõ ràng hay không?

— Sao lại không? Xe hiệu Hispano, số C. M. 0.002, chính xe của A-Wang.

— Minh rõ khờ quá ! Sao đã biết chắc như thế, lại không gõ cửa mà vào bát-quát-tang thử xem có phải tôi không?

— Bởi nǎo ai mở cửa cho tôi và mà gọi. Vì lại tôi dǎu dǎm khuấy tan giấc mộng Vu-san của mình. Minh dǎu có bết đêm bira ôi nhau thằng đèn, cứ đi di lại lại trước cửa nhà này không biết có mấy trǎm lượt mà nói. Cả lúc mồi rời hai hàng, tôi vào nhà té Chợ-lớn ngồi đánh bài đánh bạc, thua mǎt mấy ngàn đồng, oan ường.

— Thế sáng hôm sau minh đến đây, chẳng thấy tôi và/or bên xá lục-tinh vē, rách một lồng chim lén làm quái cho mình, nào minh và thấy ái..

— Thôi đi! Nếu tôi đến được hòn mǎn sǎn giờ sáng thứ chay. Tai tôi mệt quá ngủ trưa, mãi chán giờ mới đến, thi họ đã xếp đặt tam biển cá người lẩn dǎu-lịch di rồi còn gi!

— Trời đất quỷ thần chứng giám cho tôi! Tôi hôm đó chắc minh mơ ngủ hay lòi mắt, trông thấy xá hơi và đèn sáng ở nhà bên cạnh, lại tưởng lầm là nhà tôi, rồi một hai vu oan già họa cho tôi... Tức chết đi được... Tôi thương yêu minh không còn chỗ nào nói nữa, thế mà minh nghĩ tôi ngoại tình... Trời oi là trời...

Nàng vật mình xuồng di-văng, lẩn lộp khóc lóc, thảm thiết hơn Thi-Kinh mắc oan. Đầu tóc rã rượi, nước mắt tràn trề. Bóng nàng vàng dậy, vừa chạy lên gác vừa nói mèu mào:

— Tôi chết đi cho rồi đời, còn sống làm gi vô ích.

Ai cũng đoán biết đây là lần luồng gheo dã diễn ra giữa Sảnh và Cúc ở tại nhà nàng.

#### THUỐC HÓA LÀO CƠN GÀ

Trí những chứng ho có sỏi ấm, ra đờm, đặc lanh huyệt hoặc nhỏ ra tein huyệt, có khí chi ho khứ không thành tiếng, người mệt ngày mệt zanh xanh gầy mòn, nên dùng thuốc BỔ PHẾ THÓI LÀO ĐIỀU NGUYỄN.

Giá mỗi lạng 1500.

#### THUỐC BẢN NHUNG BỘ THÂN CƠN GÀ

Thân hụt, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh, gày cỏm, yếu đuối, tình thần mệt nhọc, phải uống thuốc SÁM NHUNG BỘ THÂN BIỂU NGUYỄN để bù bổ lấy chân khí cun sán lấp thận.

Giá mỗi hộp 1500.

#### THUỐC BẢN BÀ KHÍ HƯ CƠN GÀ

Bản bà có bệnh trong da con, kinh nguyệt không đều, ra huyết bạch, da vàng vọt xanh xao, rò rỉ đường chung mặt hồn, dau bụng luôn, kèm đường ứng đeo. Chỉ dùng thuốc KHÍ HƯ PIỀU NGUYỄN, sinh dục sẽ đỡ đau, kinh nguyệt đều hòa, hồng hào bón, Mỗi lạng giá 1500.

#### THUỐC CÀI NHA PHIÊN CƠN GÀ

Thuốc này giúp cho những người muốn cai bỏ hồn hút được hay hồn đì, một cách nǎi dễ dàng và nhanh chóng. Những người dùng thuốc này hồn sẽ được giải thoát đầu công nhân khát khát: không thèm cai nǎi mau chóng và hồn hứa nghiêm như thuốc CÀI NHA PHIÊN ĐIỀU NGUYỄN. Ài đã trot mǎc phà, muốn bùi cùa sicc khép và nói giông, phải dùng thuốc cai này mới hưởng hạnh phúc xanh lái. Thuốc này uống vào rất êu ái, không một nhoc, rất tiện cho những người súc yến hồn công việc này phải di xa. Mỗi lạng 3000, nhô 1p 50.

#### Nhà thuốc Diêu - Nguyen

125 — HÀNG BỐNG (Cửa Quyền) — Hanoi  
BALY : Haiphong : Mai-Linh — Nam-Djih : Việt-Lòng — Hai-Duong :  
Q-ang-huy — Thủ-thính : M-đuc-né — Ninh-binh : Ich-ti — Bắc-ninh :  
Quang-huy — Thành-hôn : Thái-ai — Vinh : Sinh-hay — Hué : Van-hoa  
Se-gon : Mai-Hanh 120 Guyemer — Ph-zech : A-Dakao. Chợ-lon : Long-Van

Chàng đã bứa chịu với Tuần sẽ cố dẫn bụng làm thính như không hề biết, để dùng cái thủ đoạn du-côn trù ngầm kẽ tinh-dịch thi hồn. Nhưng mǎu ghen lich tú ở trong tǎm nǎo con người ta thấy bứt rứt khó chịu, như một thứ ứng độc đã sung lên, làm phát sot phết rét, lát phải liều cho nó ra má kéo ngói nǎn mủ dì mới thấy khoan khoái. Sảnh đã cố giữ được mǎy hóm, không hổ dâ-dâng thành-sắc gi vê chuyện A-Wang, mãi đến hóm nay ày pháo dã chay hồn hết giờ tôi thắc, tất nhiên phải nǎo bùng lên, chẳng thè kiêm chế được nữa.

Nhân mǎi vài tieng nói khiêu-khích gi dò, chàng nǎi con gheo, sǎa dịp dem ngay án cũ ra hạch tội.

Ban dǎu chàng nghĩ chắc việc này nói ra, với chứng cờ rõ ràng như hai năm là mươi, thế tất nàng phải ứ cờ chịu ngay, sup xuong van lây nǎn ní chàng mà thù tội xin lõi và csm-doan từ nay xin chia. Có thể chàng sẽ hổ uất chờ rồi vu lòng hi-hà hồn, vi chàng đang say mě đǎm duối, chỉ sợ cục cưng ấy sánh tay mǎnh mǎt, cho người ta san sǎ di chút ít cung đành cam chịu.

Không ngờ minh vừa thốt ra, nó ché ngay minh là con tilt; nó bảo minh điên; nó kêu gọi cả trời đất quý thần, phản vua the thất; nó mǎm nǎm mięng mươi, cãi bấy cả chúng cờ, rồi nó vật vã khóc lóc bù lu bù loa, měi hoi bảo minh vu oan già họa. Tóm lây, nàng dǎm dù cờ bắc thành ngò véc ghen tuông của thè là chéch chán thập phần.

Kỳ thật, nàng có nhân-tinh A-Wang dã lầu, hóm áy, quâ nǎng nǎi láo vê què để tiếp ruoc chủ khách đại-phú cá buồi chiêu chéh nǎi và suối mǎm, giua lúc trên lầu có ánh sáng, trước cửa dò xe hơi mà Sảnh dã ngoé thay. Với nǎng dòi bi tinh-nǎn một lúk không phái là nǎihiu. Dể chứng có thè mōi dù cho nàng sòng cờn huy-hoac.

Song gái dĩ già mǎm, dã gian lại ngoan, dù bát được ngoại-tinh quâ tang lại trán, chưa chắc dã làm gi được nhau, huống gi chỉ dứng trông thấy dảng xá, trong con đem tối, một việc có thè bán tin bán nghi. Bởi vậy, Sảnh vùa mǎm mięng, nǎng cãi trán và tim cách lán áp ngay. Tay chơi lich-duyet nhu nǎng dù bát Sảnh là hảng mōi nhập-món, tám tì cùn non nót, cù viেc cù lấp mięng em, dù pha tan nǎng dǎm mǎy ngò véc. Rồi lại khéo lây lời thè tieng khóc dè che lấp lòi và cám dòi trát tim non dù cho trong óc Sảnh cùn sòi lại một chút hoài nghi nǎo cũng bị xua đuổi ra sạch.

Không ngoan dòi nǎi hóm áy muu sǎn lồng chim làm quâ, như trinh tò chứng-chéh vùa mòi ở nhà quâ lén. Đo cảng là một bắng cờ cho nàng dem ra gò tội hồn nay rât dâng. Nhât là với người như Sảnh vùa mòi dặt chân vào trong lồng chơi hoa nguyệt hường-luru.

Tôi nghiệp anh chàng trước cùn nghi Cúc, sau hóa ra suy nhý lẩn vẫn, rồi dǎm tý nghi minh. Có lěn nàng chỉ thương yêu một minh ta thè. Có lěn hóm áy nàng vê què thật.

Có lě lěi hóm áy xe hơi dò trước hě bên cạnh, ánh sáng trên gác bên cạnh, mà ta quáng mắt, tưởng là nhà

Có lě A-Wang nhân-tinh với một cờ nǎi ở nhà bencanh áy kia. Bọn thằng Tuấn xâu chơi có ý muốn chia rẽ nhân-duyên của minh với Cúc, cho nên chúng nó phao-dòn dò ri



cho nàng là nhân-tinh A-Wang.

Tóm lây, có lě ta ghen quá ngò oan cho một người thương yêu ta bằng tám tinh chân-thật.

Trong khõi ôi chàng quay lít những tư tưởng có lě thế này, có lě thè kia, giứa lěn kêu gào vâi vâi trên di-văng rỗi xâm xâm chạy lên thang gác, tiếng chán hưởc nǎng thinh thích xem với mǎy tieng nói vâng mà chàng hóng rô : — Tôi chết đi cho rồi đời!

Một lát sau, nhẹ tèn gác có tieng con ở tra-trே và got giết giòng, hinh như khan-cô, hét hoi :

— Ông oii... Ông oii... lèn man... lèn man... cù tôi dang cát cù tý tù dây nay !

Hoàng hồn hoảng via, chàng phông minh nhảy qua bàn ghế, vọt lên thang xác měi bước hai ba bước, chạy xóe vào trong buồng. Thấy mǎt mũi nǎng nhợt nhát, hùng dâ, dǎn tóe rỗi bù, tay cầm con dao của Mọi vẫn dâng di săn, lăm lăm đưa lên cù, nhưng bị con cù ghì lại và kêu cùu thất thanh. Nàng cùng cù giáng cù với nó và nói :

— Tao thương yêu họ một lóng một dạ mà họ nghĩ oan vu cáo tao, để tao chét di cho thoát ngò trǎn hòm, viেc gí děa mǎy mà mày cùm-tròi tau? Bùong ra...

Khi ấy, chàng vừa chạy đến nơi, giáng lấy con dao quâ xuống gáy giường, rồi ngồi hén nǎng vuot ve quâng xuống gáy giường, rồi ngồi hén nǎng vuot ve quâng xuống gáy giường.

— Minh làm tôi hết hồn! Chuyện đến nỗi gi' mình phai làm dứ như thè

— Quan-hệ lâm! Minh không biêu ái-tinh chân-thật iôi dối với minh thì tôi còn vui gi ở đời mà sống.

— Tôi dại chuyện ra để thử lòng minh đấy thôi, minh bù qua di, đừng thêm nghĩ ngoại den dứa nhé.

— Thố minh dã hết ghen xâng nghĩ býa cho 'óic chua?

— Hết rồi.

Sự thật, Cúc sai khiên được linh hồn chàng dě như cầm mǎu dứa trê con. Sau nhung lõi thè và vúr mǎ, tự-tử chl là một cách làm bộ giả dối sau hết, để thòi lai vòi làn mǎy ngò véc hays cùn lǎng-vâng sót lại ở trong óc chàng.

Quâ nhiên, công-tử Sảnh trúng kẽ. Bây giờ chàng tin quyết minh lâm và nàng thật thà, vòi tội. Minh dã nòng mǎt ghen xâng. Nàng không có nhân-tinh với A-Wang bao giờ; tòi hóm nay, cũng chẳng có xe hơi nǎo dòi trước cửa như chàng dâng tròng thấy.

Như thè thì công-chuyen phái xoay dòi hồn phương hướng, không thè dè nó di theo con đường như trước minh dâ dịnh. Không nàu kéo lại kip thi nguy to.

Chàng thu xếp xong việc này, lại sựng nghĩ đến việc khác mǎ dát minh, bòi hộp.

— Tôi phái di dâng nay co chit việc cần kip vòi ching. Thòi, minh nǎu nghĩ ngoi, đừng thêm nghĩ gi vê chuyện bá-láp tòi nói ban nay nhé. Tôi bây giờ tòi lại dòi minh vòi Chợ-lớn ăn cơm rồi chúng ta lại vòi nhâ tiếc chov.

Sản nǎi đoạn, tát lâ d ngay.

(còn nǚa)

DOAN-CHU

Một cuộn sách rất cần cho các giáo sư cùng các thí sinh  
CAO BẰNG TIỀU HỌC PHÁP VIỆT

#### RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études  
Primaires Supérieures Indo-chinoises

de 1933 à 1939

do nha Học - chính Đòng - Pháp xuất - bản  
sách dày 124 trang - khò X 18,5 26,5  
Giá bán : 0p80 — Cước: gửi bão dâm 0p24

BÁN TẠI:

Nhà in Trung-Bac Tân-Van

36 — Boulevard Henri d'Oréans — Hanoi

# CỔ HỌC TINH HOA

# Án-tử

Bằng Hồ Sơ Lục

## Cảnh-công làm xong dài Lộ-tầm, Phùng vu Hà xin hợp tang, Án-tử can

Cảnh-công làm xong dài Lộ-tầm thì Phùng vu Hà 遇于何 (1) gặp lúc có tang, thấy Án-tử ở đường sụp xuôc g lạy ở trước ngực. Án-tử xổng ngực vải lại hỏi rằng :

— Ngài có điều gì khiến Anh này chẳng ?

— Mẹ chúng tôi mới mất, nơi chôn cất của nhà chúng tôi ở g áp đường dài Lộ-tầm, tôi xin phép ngài đem xuong hợp tang với cha chúng tôi.

— Hừ Hừ ! Khó hán ! Song Anh này cũng xin bạch với vua giáp ngài. Giả sử không được thi ngài làm thế nào ?

— Người quân-tử thi có cách làm, như tôi là kẽ tiều-nhân thi chỉ có cách : tay trái vịn vào xe cũn, tay phải ôm trái tim đứng chịu đói chịu khát mà chết để bảo cho các kẽ sỗn phuong biết rằng : Phùng vu Hà không được chôn mẹ.

Án-tử nói : « Tôi xin lo giúp ngài » rồi vào ra mắt Cảnh-công nói rằng :

— Mẹ Phùng vu Hà mất nơi chôn cất ở giáp dài Lộ-tầm xin phép hợp cổ.

Cảnh-công sờ mặt lại, không bằng lòng nói rằng : « Từ xưa đến nay phu-tử có nghe thấy ai hợp tang ở cung nhà vua không ?

Án-tử thưa rằng :

— Vua ngày xưa xung thấp bếp, không bao giờ lẩn nhà cửa kẽ sống, dài tịt nhỏ không bao giờ phạm đến mồ của người chết, cho nên chưa từng nghe thấy ai hợp tang ở giáp cung nhà vua bao giờ. Nay nhà vua làm cung thất nhón, cuộp cả cửa nhà người sống, làm dài to rộng phạm cả vào mồ mà người chết, vì thế kẽ sống lo sợ không được ở yên, người chết phải lila nhau không được hợp tang. Nhà vua chờ bời xá hoang-toàng chẳng coi kẽ sống, người chết ra gi, như thế không phải là cái hạnh của một dứng nhân quân. Nhà vua chỉ biết thối cái lòng dũng của mình, cái gì cũng đòi cho đủ, không đợi đến dàn mòn, không phải là cái đạo giữ được nước. Vâ Anh ngày nghe rằng : làm cho kẽ sống không được ở yên là nuôi cái lồng. Nuôi cái lồng thì tránh oán, nuôi

cái thương thi thành ngay. Chẳng bằng nhà vua cho di là hơn.

— Ủ thi cho.

Án-tử ra Lương khâu Cứ nói rằng :

— Từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy ai xin chôn người chết ở cung nhà vua bao giờ, sao nhà vua là cho.

Cảnh-công nói :

— Chiêm nhà của người sống, phạm vào mồ của người chết, nhàn cái tang của người ta mà cấm không cho chôn, thế là đối với người sống không có đơn, đối với người chết không có lê. Thị có câu rằng : « Cốc ác dị hất, từ tặc đồng huyệt (2) » ta dám đâu cho kho.

Phùng vu Hà bèn chôn mẹ ở giáp đường dài Lộ-tầm. Cởi áo sơ gai, mặc áo vải, dì giày rom, đội mũ den, nhảy múa mà không khóc, ôm bụng mà không lạy, chui nước mũi rồi đi.

**Bé thiếp của Cảnh-công chết ba ngày mà còn giữ lại không cho chôn**, **liệm**, **Án-tử can**.

Người bé thiếp của Cảnh-công là Anh-tử 爪子 chết, Cảnh-công ngồi giữ xác ba ngày không ăn, thấy nhà vua làm cung thất nhón, cuộp cả cửa nhà người sống, làm dài to rộng phạm cả vào mồ mà người chết, vì thế kẽ sống lo sợ không được ở yên, người chết phải lila nhau không được hợp tang. Nhà vua chờ bời xá hoang-toàng chẳng coi kẽ sống, người chết ra gi, như thế không phải là cái hạnh của một dứng nhân quân. Nhà vua chỉ biết thối cái lòng dũng của mình, cái gì cũng đòi cho đủ, không đợi đến dàn mòn, không phải là cái đạo giữ được nước. Vâ Anh ngày nghe rằng : làm cho kẽ sống không được ở yên là nuôi cái lồng. Nuôi cái lồng thì tránh oán, nuôi

cái thương thi thành ngay. Chẳng bằng nhà vua cho di là hơn.

— Ủ thi cho.

Án-tử nói : « Cái sàng lòng lánh của sao không bằng cái sàng mờ của trăng, việc nhò ném, chẳng bằng việc nhón hòng, cái lối rõ xa cung người bệnh, vi hi cần phải cầu cúng quỉ thần. »

Cảnh-công mừng lắm, vội vàng đứng dậy nói rằng : « Chứa còn được ư ? » Án-tử nói : « Đò là thuật của người ta, họ xưng là lương-y, đê thử xem sao. Xin bà vua dời ra chỗ sạch sẽ tắm gội, áo nồng, ở xa cung người bệnh, vi hi cần phải cầu cúng quỉ thần. »

Cảnh-công liền rời đi tắm gội, Án-tử sai người vào khám-liệm, liêm rồi bạch với Cảnh-công rằng : « Họ không chữa nổi, thấy đã liệt xong rồi, không dám giấu không tâu. » Cảnh-công không bằng lòng, tặc sắc nói rằng : « Phu-tử lấy thế thầy thuộc kiến bảo quả nhân không cho quả nhân trông thấy thầy thuốc, rồi khám liệm không tâu cho quả nhân biết. Ta là vua mà thực ra chỉ có cái danh mà thôi vậy. »

(1) Có nơi chép là Phùng-U-Hòa.  
(2) Trích ở bài Vương phong đại xa, nghĩa là : Sóng thi riêng, chết thi cùng huyệt.

Án-tử nói : « Một mình nhà vua không biết rằng người chết không thể sống lại được hay sao ? Anh này nghe rằng : Vua ngay, tôi theo thi là thuận ; vua trái iỏi theo thi là nghịch. Nay vua và vua không theo đường muga, chỉ làm trái, kẽ theo nghịch thi được gần, người theo phái thi xa. Kê sinh ninh mọc ra, người hiếu lƣong dứt hết, cho nên trong cung đây kẽ sinh ninh, làm báy khắp trong nước. Xưa kia dòng tiên-quân Hoàn-Trọng mà nén nghiệp bà sau chí vĩ vua Thụ - Đạo mà bị diệt. Nay nhà vua đối với người hiền thi bạc, đối với kẻ thi thiế thi hán. Các bậc thánh vương đời xưa có lòng riêng mà không hận đến việc làm, liệm người cõi ma không mất lòng yêu, dem chôn mà không mất lòng thương. Theo lòng thương sói thi dân dẫu vào tu đạc, tiếc căm quá thi hại sự sống, thương thường kẽ mất quá thi hại tình tình, cho nên các bậc thánh vương prái tiết bót đì vây. Chết thi khâm liệm ngay đê cho cho khôi hài sự sống ; quan xuân, áo xém không đê cho bài sự nuôi sống ; (1) khóc lóc-thương sót không đê cho bài đao sống. Nay nhà vua giữ xác chẽ hòng cho sống lại, quá yêu đê hại đến đê hành, thương quá đê hạ tình tình, nhà vua nhẫn lâm vây. Vì thế mà tàn khirsch các cửa hàn vào nước u thi lấy làm xáu hổ, bê tông của triều đình giãy chúc cõng lấy làm xáu hổ. Theo cái hạnh trái ngược của nhà vua thi không thể trị dân đê, theo lòng muôn của nhà vua thi không thể qif nước đê. Vâ Anh này lai nhàe rằng : « Cic nát ra mà không liệm là làm tội cái xác, thi ra mà khôi ngõ thi gọi là làm tội cái tai, trại hán linh cách của minh vương. Lám cho trán họ ché cõi và dead làu iỏi cái xác thịt của kẻ bẽ thiếp thi không nén. »

Cảnh-công nói : « Quả nhân không biết, xin theo lời phu-ủ ». Án-tử lại nói : « Các bậc sĩ, phu trong nước, các lân khách chư hán bốn bên, đều ở ngoài, xin nhà vua hot khóc đê. »

Trong Ni nghe thấy thế nói rằng : « Cái sàng lòng lánh của sao không bằng cái sàng mờ của trăng, việc nhò ném, chẳng bằng việc nhón hòng, cái lối rõ xa cung người quan-tử (2) còn hơn cái phái của kè tiều-nhân, chì Án-tử được thế vậy. »

**Cảnh-công muốn hậu tang Lương Khâu-Cứ, Án-tử can**.

Lương Khâu-Cứ chết, Cảnh-công triệu Án-tử đến báo rằng : « Cứ ăn ở rất trung-thanh với ta, lại có lòng mến ta, ta muốn làm ma cho hồn thi trong hậu ; mồ hán dập thật cao, thật to. » Án-tử nói rằng : « Cứ trung vớ nhà vua và mõnh nhà vua thê nào ? Có thể nghe được không ? » Cảnh-công nói : « Ta thích đê đep gi, quan huu-tu chưa kịp kẽn cho ta thi Cứ đê vong mang cửa nhà đàng ta, thê là mõi chết lồng trung của hồn. Mỗi khi co mõa gió, dem khuya thê nào hể

(1) Ý nói quan quách, áo quần khung nén sa phi đê lòn hai tiền tài.  
(2) Nói Án-tử lửa Cảnh-công đê liệm Anh-tử.

gọi đến thi hồn vẫn còn ở đấy, thê ta mới biết hồn mến ta. »

Án-tử hỏi : « Anh này thura thi có tội, không thura thi không có lỗi thờ vua, cho nên chẳng dám không thura. Anh này nghe rằng : Bấy tôi chay-eo giữ vua riêng một mình là bấy tôi bắt trung, con chay-eo giữ chay-eo một mình là con bắt hiếu, vợ chay-eo giữ chay-eo một mình là vợ ghen. Đạo thờ vua là chỉ dẫn cho vua thắn với cha chúa, anh em, có lẽ với bầy tôi, có or với lrmam họ, thi với chay-eo, thê gọi là trung. Đào làm con là dân chay-eo ái với cả các anh em, tê với bê thiêp cha chúa, thi huê với các con, thành in với bê bao, thê gọi là hiếu. Đạo làm vơ là khiêng cho chúng thiếp đê vui vớ với chồng, thê moi gọi là không ghen. Dân & bón bê nước đên là tôi nhà vua, mà duy một mình Cứ được sức với nhà vua, sao mà kẽ mến nhà vua it thê ? Cứ của bón bê nước là cùi của nhà vua mà riêng một mình cứ đem của riêng của nhà hàn được trang với nhà vua, sao mà kẽ trung it thê vậy ? Cứ kia ngon ngứa quán thắn, che mắt nhà vua, chẳng qua lão ru. » Cảnh-công nói : « Không có phu-ủ thi khản nhàu không đê là Cứ đê thê đấy. » Bên bâi việc xây mồ cho Cứ, nó cái lệnh hậu tang, khiêng quan huu-tu cfr-phê mà trach phạt. Từ đấy quan thắn thê hết nõi nhà vua đê can ngắn cho nén việ : quan không hổ măi phép, bấy tôi không giầu lồng trung, trâm họ đêu được yên vui.

**Cảnh-công muốn đem lě tang người đê tang con chó săn, Án-tử can.**

Còn chó săn của Cảnh-công chết, Cảnh-công truyễn phái săn áo quan cho nó, và phái làm lě tê nó. Án-tử nghe thấy, can thi Cảnh-công nói rằng : « Đò là việc nhò ném, ta làm thê đê làm trò cười với ta hồn đấy thôi. » Án-tử nói : « Nhà vua nhâm. Lám cho thuê nặng mà chẳng phai đê được tý gi cho đan, phao phi của cài đê lâm trò cười với ta nữa, khinh cái lo của đan mõa mà trọng cái cười của ta hồn thi không cói trọng mong vào đan được nữa. Kê cõi, người già đê doi rét, ma con cho chết thi đê được tý ; kê hõa chõng, người hõa vợ khõng hương, ma con cho chết có áo quan, lam trai như thế, trâm họ biêt thi tài oán nhà vua, chui hõa biêt thi tái kinhia nước ta. Trâm họ oan, chui hõa khinh mà cho là nhõ nhai sao đê, xin nhà vua nghĩ lại. » Cảnh-công cho là phái, giao cho nhà bê làm thịt chó đê ăn.

**Cảnh-công nuôi ba kẽ dũng si, họ không coi nghĩa vua tối ra gi, Án-tử can.**

Công Tôn-Tiếp, 公孫接 Diên Khai-Cường, 田開強 Cố Dã-Tử 古治子 thi Cảnh-công, có tiếng là khõe vi đánh nõi cõp. Án-tử qua trước mặt ba người ấy ráo bước đê mà ba gã kẽi ching không thêm đứng dậy.

Án-tử vào ra mắt Cảnh-công nói rằng : « Tôi nghe đê miêu-quán nuôi kẽ dũng-si thi trên họ biết nghĩa vua tối, dưới họ biết bê cao thấp, ở trong ngõn-ngõa đê y. sự bao động, ra ngoai thi có oai với kẽ địch. Người trên đê được nhõ nhai công, kẽ dưới phục

cái dũng, cho nên họ mới được tôn họ lên vị cao, họ mới được ăn lộc trọng. Nay những kẻ dũng-lực nhà vua nuôi, trên không biết nghĩa vua tội, dưới không biết bắc cao thấp, ở trong không ngăn nỗi sự bạo động, rì ngoài không có uy diệu gì, chỉ là dò làm ngay cho nước chẳng bằng đuổi họ đi.»

Cảnh-công nói: « Ba gã áy đánh nó sợ không được, dám nỡ sợ không trừng. »

Án-tử nói: « Họ là những kẻ chỉ có sưa đánh kẻ cướp địch, không biết lẽ người lớn kẽ bé. »

Án-tử xin Cảnh-công khiếu người mang cho ba người hai quả đao và nói rằng: « Ba gã sao chẳng kẽ công xem ai hơn thi ăn đảo? »

Công Tôn-Tiếp nghe mặt lèn trời than rằng: « Án-tử là người thông-miễn lầm, ông ấy bảo nỗi vua khiếu ta kẽ công! Không nhân dào là vô dũng, dào it, dũng-sĩ nhiều, sao ta lại không kẽ công mà ăn đảo? Tiếp này đâm một cái cึง giết nỗi con thู móng (1), đâm cái thứ hai thì giết nỗi con hổ cái. Kẽ công của Tiếp này thi được ăn đảo không obung với ai cả. » Nói rồi lấy một quả đao đứng dậy.

Điền-Khai-Cương nói rằng: « Ta cầm quân cướp quân địch hai lần như cái công Khai-Cương này thi cũng đáng ăn đảo không chung với ai. » lại lấy một quả đao đứng dậy.

Dã Tú nói: « Ta thường theo nhà vua qua sông, có con giải đón con ngựa đóng ở bên trái xe kéo xuống đồng Chí chụ (1) Khi hối giờ Dã này còn nhỏ chưa biết hơi, lối ngực đóng trầm hước, thuận dòng chín đậm bắt được con giải giết đi, tay tát kéo dưới ngựa, tay trái nắm đầu giải nhảy lên hờ; người ô-hen đỡa-tưởng là Hả-bà xem ra mới biết là đầu con giải, kẽ công của Dã này cũng đang ăn đảo không chung với ai, hai anh sao còn không trả lại đảo? » Nói rồi rut kim đung dây.

Công Tôn-Tiếp, Điền-khai-Cương nói: « cái dũng của chúng tôi không bằng cái dũng của anh, công của chúng tôi không bằng công của anh, không nhuồng đảo lại thi là thảm, thế mà không chết đi là vô dũng vậy. » Nói rồi bèn trả roi câu cõi chết.

Cô dã Tú nói: « Hai anh kia chết mệt Dã này sống một mình là bất nhân, lấy nhời nói làm nhục người

(1) Con thú ba tuổi.

(1) Tên một hòn núi tục danh là Tam-môn ở trong sông Hoàng-hà.

ta dẽ khoe song của mình là bất nghĩa, cái hành vi của mình, mi-hay làm hối hận mà không chết là vô dũng. Song nếu hai anh chia nhau một quả, để Dã này một quả thì phải. » Nói rồi cũng trả đảo, câu cõi chết.

Sứ giả về bắc rằng: « Chết cả rồi ». Cảnh-công truyền lối áo liệm và chôn cất theo bậc sĩ.

Cảnh-công lén bắn, từ tường được kẽ dũng lực để giúp nước, Án-tử can

Cảnh-công lén bắn, Án-tử lẻ đứng hầu. Cảnh-công nói: « Lẻ tuyền xạ (1), quânh chân lâm, Quânh mông có dũng sĩ để giúp nước ».

Án-tử nói rằng: Quán tú mà vó lẽ thi là kẽ thử nhất, kẽ đầu hướng vó lẽ thi là cầm thú. Ông bấy tôi mà quá dũng thì giết vua, con mà sức nhiều thi giết kẽ trưởng, song không dám làm là vì có lẽ. Lẽ là dẽ ném dâu như cái dây cương đe ghìn ngựa. Vó lẽ mị tri nỗi nước nhà thi Anh này chưa từng thấy vậy. »

Cảnh-công nói: « Phải lâm » bèn sắp sửa cbinh lè ra bắn rồi chiêu tôn Án-tử lên bậc thượng khách hỏi ê suối ngày.

(1) Đời xưa thi bắn dẽ kén người có đức vi bắn phải có lẽ cho nên gọi lẽ ấy là tuyền xạ.

MỚI RA 2 TẬP SÁCH QUÝ  
MÙA GẶT MỚI SỐ 1, 170 trang, khổ lớn giá 0p75  
MÙA GẶT MỚI SỐ 2, 220 trang, bìa 4 màu giá 1p.

DO CÁC NHÀ VĂN:

Nguyễn-Tuân, Trương-Trứ Phạm-ngọc-Khoi,  
Nguyễn-khắc-Mẫn, Nguyễn-Bình, Huu-Phong,  
Nguyễn-Dinh-Lap, Bình-Hùng, Hoài-Diệp,  
Nguyễn-Đức-Chinh, Phiêu-Linh, Hồ-Dzénh,  
Khôi, Phạm-Hầu, Sơn-Lai, Thế-Hưng

SẮP CÓ BÁN:

BỘI VĂN của Trần-thanh-Mại (trong tủ sách Tân-Việt)  
TIẾNG CỘI NHÀ MÁY của Kim-Hà (trong loại sách sống)  
nhà xuất bản TÂN-VIỆT trình bày

Thư mua sách gửi vè:

Lê-văn-Văng, 49 Takou, Hanoi

# TRONG QUÝ LỘC

## lại Q López với quan san

Bản dịch của HUYỀN-HÀ — Tiểu-thuyết của Stefan Zweig

(Tiếp theo)

« Nhưng kẽ tất cả cho anh dẽ mà làm gi, kẽ cho những cuồng-ill nó là trê vò thành Vienne, trê lại gần anh. Va em dã thành công, dã khai-niều nỗi người ta chiêu tao ý muốn em, tuy người ta vẫn chờ lòng ấy là cuồng dại, là khô hiếu biế dến, dẽ mà làm chi? Tuy vậy, hời ấy em có còn là dứa trẻ không? Em được mười bảy, rồi mười tám tuổi rồi, các gã trai-trẻ ngoái phô dã bắt đầu ngoài cõi lại nhau em; nhưng chúng chỉ làm em khó chịu thôi. Ai tinh, hay giàn địn hòn nứa một trời dưa bắng tinh-ái, hoàn-toàn do sự tưởng-tượng mà ra, em cũng cho là một điều gớm-gieo lè lung, em không thể thừa-nhận ngày đèn cả ý nghĩ về điều đó. Cbi ngay sự cảm-đỗ em có thể cho là một lội to rồi. Lòng em mê dắm anh lùn nào cũng như lùn nào, nhưng nó cũng thay đổi như thàn-thề của em thay đổi. Nhục tính càng thè dây, thi lòng đam-mê của em càng nung-nấu hơn, càng thực-lẽ hơn và càng nhí-nữ hòn nữa. Xưa kia dứa trê giật chuồng cửa buồng anh, ý muôn của nó ôn ngu dần lộn xộn, cái việc kéo chuồng hời ấy nó chưa thè hiếu biết được, bảy giờ đã thành điều tám-tư độc-nhất của em, là hiến thân cung anh, phô tháo cho anh. »

« Những kẽ ở quanh em họ cho là em sợ sệt, họ gọi em là dát dúa (vi em không có hé răng nói điều bl-á của lòng mình). Nhưng trong tam-hồn em đã kết thành một quâ-quyết dấn tay gang thép. Tất cả tu-tường em, tất cả cõi-giảng của em là ôi, dù em gân hay xa, anh có

doái-hoài mấy đầu. Em nhìn len pia trên gác, em nhìn mãi trên gác: ô chõ có ách đèn ở nhà anh, nơi anh ở đấy, anh là vũ-trụ của em. Trong hai năm trờ, em mơ-máng đến cái giờ này; đến nay thi em được sống cái gờ ấy rồi. Và suốt buổi tối, mỗi buổi tối ôi-um múa thu, mây tối em-áì mà dài dẳng ấy, em đứng truồi cửa sổ của anh cho đến khi đèn tắt, rồi em mới chịu, đi tìm về ciố em ô. »

« Mỗi ối em trở lại trước nhà anh. Em phải di làm ở cửa/biển đểu sáu giờ chiều; công việc khô nhoc với bạn bịa lầm, nhưng em yêu thích việc làm, vì có bậu rộn em mới quên nỗi điều thắc-mắc trong lòng nó khiem em đau khổ. Mỗi ngày, khi cái mành sàt của hàng buồng xuống, em liền chạy lại noi-bèn-hòi yến đấu của em. Thấy anh một lần, gặp anh một lần thôi, đó chính là sở nguyên độc-nhất của mình; em còn thè ty dâng-xa nhìn nhau ôm ấp lấp mặt anh vậy. Sau đó một tuần lè, em gấp anh nhầm lúc em bắt ngót: em dương mài chử mục lén mé cửa sổ trên gác, thi anh tat qua phô di lại phia em bồng trùi lại. Em bồng trùi lại thành dứa trê mười ba thuở xưa kia; em thấy máu dồn lên má; tuy trong thâm-lâm những muôn nhín cap mắt anh, mà em bắt giác cai đầu, chạy lưới qua mặt anh, như con vật bị dồn đuổi vậy. »

« Về sau, em hồ then vì đã trốn chạy hãi-hùng như đứa học-trò bê dai; bảy giờ thi ý định của mình đã rõ rệt rồi: là em muốn gặp anh

CHEMISETTES—TRICO'S  
SLIP—MAILLOT DE BAIN

ĐỦ CÁC KIÈU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI  
TRANG MUA BUÔN XIN HỒI HÃNG DỆT

phuc-lai

87 89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TÉ. N° 974

em thấy anh, em muốn anh biết là sau bao nhiêu năm dâng dẳng, em đợi chờ trong bóng tối mà nào ai có hay cho; em muốn được anh quý trọng, em muốn được anh yêu nữa.

« Trong bao nhiêu ngày đó, anh đâu có để ý đến em, tuy mỗi buổi chiều tà, dù tuyết sa voi mạnh, em cùi rình đợi ngoài phố, dưới luồng gió phả phảng guy gắt tập trung thành Venne. Nhiều hận, em vỗ công tại hàng mây giờ liền; nhiều bạn ở nhà ra cùng với mấy người khách; hai lần em thấy anh đi lên với đàn bà, lúc đó em nhận thấy mình cũng nhún lên rồi, em cảm thấy iham-tinh em đối với anh mơi và khác, vì tim em hổng giật magh, lòng em đau như căi, khi em nhìn thấy một người đàn bà là mặt chính-chân khoác lấp cánh ánh anh. Em không ngạc nhiên, bối rối, trong người em nay có một sự đau-dớn khục thè, một sự kích thích do long ghen ghen thêm muôn, bối rối em được trong thầy anh phò bay tình thân mật và xem toát với kẻ khác. Hồi đó em còn kiêu ngạo mọi cách tê, đai qua, — co lẽ này giờ em hổn cỏi kiêu kỷ như thế — em mới tạm tranh anh mọi hờn; nhưng sau đó thay cho em là cái bối rối của vi kieu hành và phản đối mà mỉa mai không được thay nha của anh!

Rồi sau cùng, một buổi chiều kia, anh dề ý đến em. Em thấy anh tự dâng ra, em mới tho hết nghị lực dè không rời khỏi con đường của anh. Tình cờ có chiếc xe duong

dở hàng nghénh-angang, chất cùi dường phố, bắt buộc anh phải đi qua gần sát vào em. Anh và tám đặt con mắt loâng nhín vào em, nhín em chử mục vào anh — ôi! khi ấy nhớ lại ký niêm, hồi trước kia mà em giài mình! — thì liền ngày dài cài nhín của anh lại trở nên cái nín phân-phát cho mọi người dân bà, cái nhín êm-dịu mon tròn và vừa thảm-thia tận da thịt người ta, cái nhín bao dung và chin-pháp mơi lâm dãi dãi tạo dứa iré là em hồi trước thành một người dân bà, một người dân bà si tình. Trong một vài giây đồng hồ, cái nhín ấy áo hoát em, em không thể cõi sốt hay cõi muộn lảng tránh cái nhín ôm áp đó — thế rồi anh đi khỏi. Lòng em bồi-hóp: bát đắc dĩ em phải chậm bước và khi em quay lại, vì lòng thót mạch qua mạnh, thi thấy anh đứng sững

nhìn sau lưng em. Thấy cung cách anh nhín em tò mò và bữu ý qua em hiểu ngay là anh không nhận được em là ai rồi.

« Lúc bấy giờ và không bao giờ nữa, anh có nhận được em đâu. Tinh-lang-oi, em biết là thế nào mối tayet vọng của em trong giây đồng bát đó? Lần đầu em chịu đựng cái đau đòn không thể tránh được là anh không nhận ra em, cái đau đòn tiền-dịnh nó theo dõi em suốt một đời và em chỉ rứng còn phải là em mang lây đau đón ấy: là xà lá với anh, là mồi-mồi xà lá với anh. Em biết là thế nào cho anh mất, thất vọng đó? Bởi vì, anh có thâu cho chàng, trong hì râm sống ở Innspruck em luôn luôn rghost anh, em chỉ có việc nghĩ đến việc hôi ngòi đầu tiên của chàng mình, khi nào em trở về Vienna, em có đoán trước những viễn-cảnh thật buồn hay thật vui là túc theo tám-trang của em thay đổi. Em đã nghĩ trước đến mọi sự có thể xảy ra; trong những lúc chán đời, em tưởng tượng rằng anh sẽ xưa duỗi em, không mang đến em bởi vì em vô quâ, xấu xí quá và làm rầy-rá anh quá. Trong những lúc đam mê đem lại các ào-ánh tung bừng, em đã vẽ trước tất cả các hình-trang của sự hạc-dãi, của sự lạnh-lùng và của sự thản-nhiên của anh; nhưng trong những giờ đèn tối nỗi, em biêt lầm là phần hơi hèo này không có giá-trị gì cả, thế mà em cũng không ngờ trước đèn cảnh huống đáng ghê sợ hơn cả, là anh không có dè ý chí chút gì đến sự sống còn của em

Bây giờ, em hiểu rõ lắm rồi — ôi! anh đã dâng cho em hiểu nhiều quá — là vẻ mặt một thiếu-nữ, một thiếu-phụ, lẽ cô nhin người đàn ông là hay thay đổi lắm. Thường thì vẻ mặt ấy chỉ là một tấm gương lúc p'ian chiếu một tinh dam-mê, lúc thì một trò con trò, lúc thì một ánh nhạc-phân, cái vẻ mặt nó thay đổi dễ dang quá, như một hình ảnh trong gương, thành thử đàn ông đe quên cái cá-tinh của một vẻ mặ; hơn nữa, ngày xanh mòn mỏi làm phói pha mồm nét đì, và những bộ áo mới càng to đậm nên một màu mè khác, đàn ông càng dễ quên lím. Nhưng kể biêt danh thân phèo, ấy mới là người thật biêt sống & đời. Nhưng em, hồi đó còn là thiếu-nữ, em chưa biêt tại sao anh đã quên lăng em rồi; em bần-khoán về anh luôn luôn, m'eti-mài một cách quá độ về anh, nên em không rõ tại sao em mang ý nghĩ viễn-vông này: em cho là thế nào anh cũng phải trưởng thành đến em và anh đợi em. Bây giờ sao em còn có thể thoi thóp được nữa, vì em đã biêt chắc chắn là anh có đến xia đến em là, không một ký-niệm gì về em có thoảng qua trí nhớ của anh? Đóng trước cái nhín của anh, tinh giác mà đau đớn, rõ ràng là trong lòng anh có biêt gì đến em nữa, rành là mồi dày liêu-lạc của ký-niệm nào có vướng víu gi giữa chúng ta: đó là lâm dâu em ogã và thực-sự, lâm dâu tám-linh no bão trước cái số kiếp của mình.

« Vậy thì anh không nhận ra em, và cách đây hai hôm, gặp gỡ nhau lần nữa, tinh mắt của anh bao trùm em một cách khâ-thân-mặt, anh cũng không nhận rằng em là một người đã yêu anh và chính anh đã thức tỉnh trái tim em cho nó biêt đường sống; anh chỉ nhận rõ em là một thiếu-nữ mươi tám xinh đẹp hai ngày hôm trước đã gặp anh cũng ở chỗ ấy. Nhìn em, anh ngạc nhiên mà thú-vị; một mím cười nhẹ giốn trên miếng anh.

(còn nữa)

HUYỀN-HÀ dịch

## Các nhà chức-trách đã biết mặt tên di lừa táo bạo đó!

Chắc chẳng bao lâu quân khốn nạn  
đó sẽ bị sa vào lưới pháp luật.

Một tên di lừa xung danh là Nguyễn-Duyên biệt hiệu Tùng-lâm, mang một cái giây úy-quyền có nhän dẽ là bão « Ngày Mớ » ở số 16 Trường-thi Hanoi, roig nói là chủ nien bão úy quyên cho va di cõ động và lai cõi mây lập báo Trung-Bắc Chủ Nhật nữa, sango năm 1955 Mars vào moi quan lõi g-lõc B-ai-nuim Dương-v



TÙNG-LÂM - Nguyễn-Đại  
là tên đại bomy lự xưng là úy viên của một nhà báo đường Trường-thi Hanoi, di cõ động và dem măg lập Trung-Bắc Chủ Nhật mời nhiều người mua, thu được môt số tiền kha lõn, khi vào mồi quan chinh dà Ng.-đam-Nghị Bác-ninh thi mua gian hán bei lõ, hán liêu với vang tron măi.

Am mua, doao lại sang mời quan chinh - ánh Ng.-Nghi mua báo Trung-Bắc Chủ Nhật nữa.

Quan chinh-án Ng.-Nghi lăy làm lă, lăi quay máy nói goi vè hỏi bao quán tức thi tên bomy kia g'at mỉnh hoảng sợ, biêt minh đã tự đưa thà vào chàng mít rồi, bèn thura co khi quan chinh ánh đang bận, lăng ra tron măi, bỏ lại một tập giấy biêt lai.

Imprimerie TRUNG-BẮC TÂN-VĂN  
Certiifié exact l'insertion  
Tirage à 100 exemplaires  
L'administrateur général: Ng. Đoàn-VƯỢNG

Giờ tập biển lai ấy xem ti i thấy tên bomy đó đã dùng ca h gian dối ấy thay cho khâ-niều tên, phần nhiều là của các vị thương-quan cõ, như vua quan Tông-dốc Dương-v-Ấm, quan Tông-dốc Lương-v-Púc, quan lõng-dốc Hà-luong-Tín, quan chánh-án Ng-Ký, quan lõng-dốc Bùi-v-Thipe, quan đổi học Ng-dâng-Qrey, quan thương Ng-lăp-Lă, quan huynh Vũ-tiến-Thái v.v. người thi nhau mua Trung-Bắc Chủ Nhật, người thi nhau mua một vai thủ bao sách khác, và y lại thien là úy-vén của hiện sachu Binh-minh ở số 47 Grade Rue Thanh-hoa nua.

Tên đại bomy này hiện dương bị truy nã riết, thiết tưởng các bạn ai thấy kẽ nõa khâng-nhi như thế, nên trình ngay các nhà chuyên-trach để trả cho liệt những kẽ làm xâng ấy di.

T. B. C. N.

## Hộp thư:

Cùng các ông: Thành-Vinh, Đặng-vân-Phận, Vạn-Hiếu (Thủ-dầu-Một). Xa giài nhau chung các bạn biêt: rằng ông Tuấn Khanh là tác-giả bài « Linh và Trù », một thám-sứ ở Mạc-cung dâng trong T. B. C. N. số 48 ngày 16-2-41, là người Bắc chyr không phải ở Thủ-dầu-Một Nam-ký.

## Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được:

— « Một chuỗi cưới » tác giả Đỗ Phồn, do Hán-Thuyên xuất-bản-cục sáu-hành. Sách dày 156 trang, giá bán ₫860.

— Giồng giỗi, tác giả Học-Phi, do nhà xuất-bản Đời Mới ấn hành. Giá ₫860.

— Học vấn và giáo-duc, soạn giả: Tam Dương Ng. Tắc-Thái.  
Chúng tôi xin lời cảm ơn các nhà xuất-bản cùng các Tác-giả và xin giới thiệu với độc giả.

A, đã sống những giờ thác-mắc vì tình duyên trác trỏ, đã ngâm ngùi cho thân-phân thi nên đọc cuốn

# chiếc bóng

của NGUYỄN-VY

sẽ thấy cõi lòng được em dịu.

Chi cõi lòng báu của Nguyễn-VY (tác-giả cuốn Bảo-Mô) là cõi lòng cho ta cảm-động và công-phán về các vấn đề sôi-nỗi ấy.



Công Lực  
9, hảng Cót, Hanoi  
Téléphone: n° 982

em thấy anh, em muốn anh biết là sau bao nhiêu năm dâng dẳng, em duy trì trong lòng tôi mà nào ai có hay cho; em muốn được anh quý trọng, em muốn được anh yêu nữa.

Trong bao nhiêu ngày đó, anh dâu cõi để ý đến em, tuy mỗi buổi chiều là, dù tuyết sa xoáy mạnh, em cõi rình đợi ngoài phố, dưới luồng gió phả phảng gay gắt tấp trán thành Venne. Nhiều hận, em vỗ công tại hàng mây giờ liền; nhiều bận anh ở nhà ra cùng với mấy người khách; hai lần em thấy anh đi lên với dân bà, lúc đó em nhận thấy mình cũng nhưn lên rồi, em cảm thấy iham-tinh em đối với anh mới và khác, vì tim em hổng giật magh, lòng em đau như cũ, khi em nhìn thấy một người dân bà là, mặt chín-chén khoác lây cảm áy anh. Em không ngạc nhiên đâu, hối trê tưốn em đã biết anh luôn luôn và mãi mãi có bạn gái; nhưng bấy giờ, trong người em nó có một sự đau-dớn phực thê, một sự kêu khóc do lòng ghen ghét thêm muôn, hối trê em được trong thầy anh phô bày tình thân mật và xác thịt với kẻ khác. Hối do em còn kêu ngao mợi cách tê đai qua, - co lẽ này gic em hối cõi kieu ký như thế - em mới lâm tranh anh mọi hòn: nhưng đau đớn thay cho em là cái buồn cao vi kieu hanh và phản đối mà minh không được thầy, nhâ của anh!

Rồi sau cùng, một buổi chiều kia, anh dề ý đến em. Em thấy anh tự dâng xe, em mới thu hết nghị lực để không rời khỏi con đường của anh. Tình cõi có chiếc xe duong

dõ hàng nghênh-ang. chất cõi dường phô, bắt buộc anh phải đi qua gần sát vào em. Anh và tám đặt con mắt lo-dâng nhìn vào em, anh thấy em chủ mực vào anh - ôi! khi ấy nhớ lại ký niêm, hồi trước kia mà em giài minh! - thì liền ngày dài cãi nhin của anh lại trõ nên cái nhìn-phân-phat cho moi người dân bà, cái nhìn êm-dịu mon tron và vừa thảm-thia tận da thịt người ta, cái nhìn bao dung và chinh-phục mọi lân dã cãi tạo dúa trê là em hối trước thành một người dân bà, một người dân bà si tình. Trong một vài giây đồng hồ, cái nhìn ấy áo hoặc em, em không thể cõi sực bay cõi muôn lồng tránh cái nhìn ôm ấp đó - thế rồi anh đi khỏi. Lòng em bùi-hộp: bát đắc dĩ em phải chạm bước và khi em quay lại, vì lòng thót mạch qua mạnh, thi thấy anh đứng sững

nhìn sau lưng em. Thấy cung cách anh nhìn em ôm mõi và hứu ý qua em hiểu ngay là anh không nhận được em là ai rồi.

Lúc bấy giờ và không bao giờ nữa, anh có nhận được em dán. Tinh-lang-oi, em biết là thê nào mõi tayet vong của em trong giây đồng bát đó? Lần đầu em chịu đựng cái đau đòn không ihe trách được là anh không nhận ra em, cái đau đòn tiền-dịnh nó theo dõi em suốt một đời và em chết cũng còn phải là em mang lây đau đòn ấy: là xâ xâ với anh, là mõi-mãi xâ xâ với anh. Em biết là thê nào cho anh mõi, thất vọng đó? Bởi vì, anh có thâu cho chàng, trong hai răm sống ở Innspruck em luôn luôn rghí đến anh, em chỉ có việc nghĩ đến việc hôi ngõ dàn tên của chúng mình, khi nào em trở về Vienna, em có đoán trước những viễn-cảnh thật будnhat vật vui là túc theo tâm-trạng của em thay đổi. Em đã nghĩ trước đến mọi sự có thê xảy ra; trong những lúc chán đời, em tưởng tượng rằng anh sẽ xưa duỗi em, không mang đến em bõi vì em või quá, xấu xí quá và làm rây-rá anh quá. Trong những lức dam mê đem lai các ào-ånh tung bừng, em dẽ vẽ trước tái cả các hình-trạng của sự bạc-dãi, của sự lạnh-lùng và của sự thản-nhiên của anh; nhưng trong những giờ đèn tối nhai, em hiểu biết lầm là phần hôi hèo này không có giá-tri gì cả, thê mà em cũng không ngờ trước đến cảnh huống đáng ghê sợ hơn cả, là anh không có dẽ ý tì chút gì đến sự sống còn của em

Bây giờ, em hiểu rõ lắm rồi - ôi! anh đã dạy cho em hiểu nhiều quá! - là vê-mặt một thiêu-nữ, một thiêu-phụ, lẽ cõi nhoi người dân ông là cho hay ôi lâm. Thường thê vê-mặt ấy chỉ là một tấm gương lúc p'ian chiếu một lanh dam-mẽ, lúc thì một trò con trò, lúc thì một ánh nhạc-phẫu, cái vê-mặt nó thay đổi dẽ dang quá, như mõi hình ảnh trong gương, thành thử dân dã đõ quên cái cá-tinh cõi một vê-mặt; horizon, ngày xanh mõi mõi làm phói pha mõi nét dì, và những bộ áo mõi cõi tời điom nên một màu mõi khac, dân ông cõi đõ quên lím. Những kẽi biết đánh thân phao, ấy mới là người thật biết sống & doi. Nhưng em, hối dõ còn là thiêu-nữ, em chưa hiểu tại sao anh dã quên lâng em rồi; em bùn-khoaõ vê anh luôn luôn, m'eti-mài một cách quá đõ vê anh, nên em không rõ tại sao em mang ý nghĩ vien-vông này: em cho là thê nào anh cũng phải trưởng ngõi luôn đến em và anh đợi em. Bây giờ sao em còn có thê thoi thôp thôp được nữa, vi em đã biết chắc chắn là anh có đem xia đến em dâu, là không mõi k'y-niệm gi vẽ em có thông qua trí nhớ của anh? Đóng trước cái nhìn của anh, lanh giác mà đau đớn, rõ ràng là trong lòng anh có biêt gi đem dâu nữa, rành là mõi dày liêu-lạc của k'y-niệm nào có vướng viu gi giữa chúng ta: đó là lân dâu em ogã vao thực-sự, lân dâu tâm-tinh nó bao trước cái số kiếp của minh.

Vậy thi anh không nhận ra em, và cách đây hai hôm, gặp gõi nhau lần nữa, tầm mắt của anh bao rùm em một cách khâ-thân-mật, anh cũng không nhận rằng em là một người đã yêu anh và chính anh đã thức tỉnh trái tim em cho no biêt dường sống; anh chỉ nhận rõ em là một thiêu-nữ mười tám xinh đẹp hai ngày hôm trước đã gặp anh cõi ở chỗ ấy. Nhìn em, anh ngạc nhiên mà thú-vi; một mõi cười nhẹ giõi trên miêng anh.

(còn nữa)

## Các nhà chức-trách đã biết mặt tên di lừa táo bạo đó!

Chắc chẳng bao lâu quân khốn nạn  
đó sẽ bị sa vào lưới pháp luật.

Một tên di lừa xung danh là Võ-Đen-Dayen biệt hiệu Tùng-lâm, mang một cái giây úy-quyền có nhän dẽ là hão « Ngày Mờ » ở số 16 Truong-thi Hanoi, rog nó: « Ông chủ mõi báo úy quyên cho va di cõi động là lúp cõi máy lập báo Trung-Bắc Chủ-Nhật nữa, sâng hõm tõi năm 5 Mars vào mõi quan lõi g-lôc Bé-niu Dương-v-



Tùng-Lâm - Ngõ-đen Dayen là tên đại bõm lúp xung lá úy viên cõi mõi hão bão đường Truong-thi Hanoi, di cõi động vê dem mõi lập Trung-Bắc Chủ-Nhật mõi nhiều người mua, thu được mõi số tiền kha lõn, khí vào mõi quan chinh-dâu Ng.-võ-Nghị-Bắc-ninh thi mõi gian hõi lõi, hõi liêu või vang trõn mõi.

Am mua, doao lại sang mõi quan chinh-dâu Ng.-võ-Nghị mua báo Trung-Bắc Chủ-Nhật.

Quan chinh-dâu Ng.-võ-Nguyl làm lõi, liẽ quay máy nói goi vê hõi bao quan tức thi tên bõm kia g'at mõi hoảng sợ, biêt minh dã tự đưa thâa vào chàng mất rồi, bao thura cõi khi quan chinh-dâu đang bận, lâng ra trõn mất, bõi lại một tlap giây biêt lai.

Imprimerie TRUNG-BẮC TÂN-VĂN  
Certifiée exact l'insertion  
Tirage à 100 exemplaires  
l'administrateur gérant: Ng. doan-VƯỢNG

Giõi tập biêt lai ấy xem ti i thấy tên bõm dã dùng cõi h gian dõi ấy thay bao khâ-nhiều tiêu, phan nhiều là cõi các vê-thuong-quan cõi, như sâng quan Tông-dõc Dương-v-Am, quan Tông-dõc Dương-v-Pút, quan Tông-dõc Hà-Luong-Tin, quan chinh-dâu Ng-Ký, quan thuong bao Bùi-v-Thipek, quan đổi học Ng-dâug-Qay, quan thuong tâ Ng-lâp-Lê, quan huyện Vũ-ti-đen-Thai v. v. người thi nhien mua Trung-Bắc Chủ-Nhật, người thi nhien mua mõi vãi thô báo sach khac, và y lai thien-hoa nua.

Tên đại bõm này hiên dương bị tray nã riết, thi et truong các bạn ai thấy kõi khâ-ningi như thê, nén trinh ngay các nhà chuyên-trach đõ trú cho liêt những kẽi làm xâng ấy di.

T. B. C. N.

## Hộp thư:

Cùng các ông: Thành-Vinh, Đặng-vân-Phận, Văn-Hiếu (Thủ-dâu-Một). X n' giài nhien chung các bạn biêt rằng ông Tuấn Khanh là tác-giă bài « Linh và Trù », một tham-sûr ở Mạc-cung dâng trong T. B. C. N. số 48 ra ngày 16-2-41, là người Bắc chyr không phái ở Thủ-dâu-Một Nam-ký.

## Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được:  
- « Một chuỗi cưới » tác giả Đỗ Phồn, do Hán-Thuyên xuất-bản-cục ấn-hành. Sách dày 156 trang, giá bán 0\$60.

Giõng giỗi, tác g'â Hoc-Phi, do nhà xuất-bản Đời Mới ấn hành. Giá 0\$60.

Học vấn và giáo-duc, soạn giả: Tam Dương Ng.-tâ-Thái.  
Chung tôi xin lời cảm ơn các nhà xuất bản cùng các Tác-giă và xin giới thiệu với độc giả.

# Ai dã sống những giờ thắc-mắc vi tình duyên trác trõ, dã ngâm ngui cho thân-phân thi nên đọc cuốn **chiếc bóng** của NGUYỄN-VY

sẽ thấy cõi lòng được em dju.

Chi cõi ngõi bút của Nguyễn-Vy (tác-giă cuốn Đào-Mô) là cõi thi làm cho ta cảm-dòng và công-phân vê các vân dè sỏi-nõi ấy.



Công lục  
9, hâng Côt. Hanoi  
Téléphone: n° 982

HUYỀN-HÀ dích

# ĐÀ CÓ

## BÚ BÁN

(nhau maniai gửi về trước,  
không phải chịu tiền cước)

### LỊCH SỬ TÔN VĂN

Tôn Ðật-Tiến, thuật hết cuộc đời chính mènh và nó rõ ràng sự hành động dạn nan khúc quốc một vị triều quốc nước Tàu lập hiên dân quốc giá 0\$95.

### HOA, NHẬT, BẮNG, TRƯỜNG

Thuật hết những tần Tàu Nhật đánh nhau nói rõ nguyên nhân từ trấn soi khơi ở Lư-cầu-Kiên

\$20

### TRUYỀN KIẾM KIỆP

Kinh thiên Hiệp Đạo  
(Ly-làng Văn) . . . . . \$120

Phản-trang Lâu (truyện  
La-Cô), Lá Sán con  
La áng đón Đường). . . . . \$60

Bát Ma Kiếm Sứ (thúy-  
tô dũng kiếm hiệp  
nước Lan) . . . . . \$50

Ho-ning-son - Bão (Ly-  
ngoc Hung) . . . . . \$40

### Truyện nướm nhà

Bồ-Thám (Thanh Văn) . . . . . \$35

Cai-Vang (ý bá cai  
vàng 1 nút tưng cò  
gao dạ anh hùng) . . . . . \$55

Hán tại M. L. NGỌC THIỀU  
67. 10 Nguyen (p. cũ của Nam) Hanoi  
và Ở h. n. sách c. tinh

## Ho, ho lao, ho lâu ngày, ben, xuyên

5- hêng này đều ở phái sinh ra  
mỗi e-vông chả một bài thuốc  
khác nhau. Tà xra đều nay  
hang-trâm vạn người ai dâng  
cũng khôi. Nết aong không  
thay hiệu sẽ tát lát tiền. Ho,  
mời ho, ho giờ 0\$10 một lọ.  
Ho lâu ngày, thô có nh ìu đờm  
0\$60. Phòng bệnh lao, chữa bệnh  
lao (khô phổi dense, lao cho ngủ  
được, da thịt hồng hào 4\$. Nhập  
phế trú lao (chính thực, co bệnh  
lao 5\$). Hoa hay thô khé  
trong cuống họng 0\$60. Xuyên  
cáp được chữa bệnh thô nhiều  
0\$25. Bồ phế hoản (phổi kém  
dung bồ phổi 0\$80. Ben tại:

### THOÁI-NH Ế-TÁN HỒNG-KHÈ

Cảm, sốt, nhức đầu, đau xương  
đau minh, rõ con người lớn  
chi ương một gói Thoái-nhiệt-  
Tán hiện phát 12 tay giá 0\$10, 5  
phút ra mồ hôi khói bắn.

### THUỐC KHÍ HƯU

Các bà bị bệnh ra khí hư (sinch  
bạch đái hả) uống đủ các thứ  
thuốc khói khói, chỉ dùng một  
hộp thuốc khi Hồng Khè số  
60 giá 1\$ uống trong, và một  
hộp thuốc Nhịn Khôn Hồn  
Hồng khè giá 0\$50 dò vào cửa  
m nh là khôi rứt. Tram người  
chữa theo cách này khỏi cả trâm

### BIỂU KINH CƯỜNG HUYẾT

Các bà có các kinh không đều  
máu sáu uống thuốc Biểu kinh  
cường huyết Hồng-khè (0\$.0  
một hộp) kinh đều huyết tốt  
ngay.

### THUỐC « CAI HỒNG KHÈ »

Khi cuộn lân chất thuốc phén  
(nhà doanh đã phân chia), nén ai  
cai cũng có thể hổ hàn được,  
mỗi ngày hút một đồng bạc  
thuốc phén, chỉ uống hết (p 20  
thuốc cai là đã có lâm viêm  
như thường, thuốc vien up 50  
mỗi hộp, thuốc nước 1p.00 một  
chai).

### THUỐC PHONG INH HỒNG KHÈ

Gięg thép buộc ngang giờ  
Thuốc Hồng-Khè chữa người  
lòng lo

Hai cầu sán này, ngày ngay  
quả thấy trọng nghiêm, vì hổ ai  
bi lậu không cết mồi hay kinh  
niên uống thuốc lão Pồng Khè  
số 30, mỗi hộp 0p 60 cũng rút  
nọc, ai bi hòn giang mai không  
cết với thời kỳ thút mây, mây hay  
đã nhập cốt rết, uống thuốc  
g Gang mai số 14 cũng khôi rút精英  
một cách êm đềm, không hại  
sinh dục, nên khớp nói đâu đâu  
cung bết tiếng.

### NHÀ THUỐC

## HỒNG-KHÈ

Đã được thường nhận Bội tính  
vàng hắc và bắng cáp

Tổng cục 75 hàng Bồ, chi nhánh  
8 Phố Hué Hanoi và đại lý các  
nơi. Cố biển sách GIA-PINI TRUNG  
VÀ HOA - NGUYỄN (AM-  
NANG) #phòng khám và tri bệnh

**BÌNH-HUNG**  
67 Nguyen (c. Cà-nam) Hanoi Tel. 786

## PHÒNG TÍCH

### CON CHIM

Khi dậy hơi, khi tiêu ngắt, chán  
com, không biết đói, ăn chậm  
tiêu, bụng vỗ binh bịch. Khi ăn  
nóng rồi thì hay q, (ý hơi hoặc  
q chua). Thường khi tức bụng  
khó chịu, khi đói lung, đau ran  
trên bụng. Người thường ngao  
ngán và mồi mệt, ướm hổ chán  
tay, bị hàn nau, sặc da vàng, da  
bụng dày. Còn nhiều chứng  
không kể xiết tì liền thấy dễ  
chịu hoặc khỏi ngay.

Lienda một hồn uống 0\$25.

Lienda hai hồn uống 0\$45.

### VŨ ĐỊNH HÂN

Ấn tú kín tiên năm 1926  
178 bis Lachirong, Haiphong

Ba-lý tháp loài binh Hanoi An-Hà  
13 Hàng Mả (Coivre) Hanoi. 8 phát  
hành khẩu-Dương. Nam-Tâm 300  
phố Haiphong. Có linh 100 ba-lý  
khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung  
Nam, Bắc-Kỳ, Cao-miền và Lào có treo cá  
biển tròn.

### Ho lao, Ho sàn

Đồng-quá, le 29 Septembre 1940

M. Nguyễn Văn - rjn

Y-chủ Bác-té-dương, 105 Mai-Mary HANO

Năm ngoái tôi lấy chài Trần  
mệnh số 2 (8p.) và Tục-mệnh số  
1 (5p.) cho người ho lao ra mâu  
lâu năm. Lạ thật! Nó khởi đã 1  
năm rồi... Nay có bà lao sán: ho  
luhn, luhn ngù. May thử chài sán  
trứng (5p.) và chài Cao - lý sám  
Bồ-phê số 3 và lao nhuyễn quá...

Đồng-quá, le 10 Octobre 1940

Bệnh bót Thiền, ăn ngũ khà,  
ho 10 ngày, rát họng vong khôi!  
Xin ông 2 chài số 16 (16p.), 2 chài  
số 3 (12p.) có lẽ chắc khôi...

R. Pére QUANG à Đồng-quá  
Bồ-đà-son (Annam)

NGUYỄN-VĂN-TRUNG

Y chúa Bác-té-dương  
105 phố Mai-Mary, Hanoi

Tổng phát-hành - Nam-ký và  
Cao-miền: TAM-Bà và Cát 6 rue  
de Reims, Saigon - Trung-ký:

THÀNH-NIÊN 43 An-cuyn. Hn,

Ba-lý - Mai-Únh (Haiphong),  
Vết-long (Nam định), Phuong

thảo (Viêt-tri).

## Tại Saigon đà có bán...

Nói đến thuốc chữa các bệnh trẻ con thì ai cũng  
công nhận: chỉ có nhà thuốc Thành Xa Hanoi là có  
lai độc nhất vô nhị, ngoài ra còn có thuốc chữa  
bệnh người nhau rất thần hiệu như:

### THUỐC SÁN SƠ MÍT

Mắc bệnh sán di ngoài thường theo ra con trùng  
như sán mít, nếu đè lâu ngày, sinh chung sau sói hai  
cánh sườn mà bô mang. Uống thuốc này cam đoan  
hai giờ ra hết sán khỏi hẳn. Giá 0p.90.

### THUỐC DUN (sáng)

Mắc bệnh dun dùa hoặc dun kim uống thuốc này  
buổi sáng hổi chiều ra hết dun không phải lày,  
người nhau hay trê em đang đều được cùi giá: 0\$20

### NHÀ THUỐC THANH - XA

Số nhà 73, góc phố hàng Thiếu và hàng Nón - Hanoi  
của treo cờ vàng, khắp các tỉnh có đại lý xem báo  
Tin Mới. Đại lý tại Saigon: Hiệu Văn Hưng 14 Avia-  
teur Garros, Ich - Thài Lagrandière n° 14  
CẦN THÈM NHIỀU ĐẠI - LÝ TẠI NAM - KỲ

### AI MUỐN KỌC THƯỚC

## Á - ĐÔNG

cần mua ngay  
những sách của  
nhà nghiên cứu khoa  
thiếc Việt-Nam  
đã xuất bản :

1) Khoa thuốc xú  
2) Khoa chữa phổi  
3) Khoa phòng pháp  
4) Khoa lý học

5) Khoa chữa mắt  
giai p.



6) Sách thuốc Việt-Nam 4p.

7) Sinh lý học p. nói rõ căn nguyên phát bệnh.

8) Ngoại khoa chuyên môn 6p60

Mỗi quyển cước phí đều 0p.20

### THO VÀ MANDAT GỬI CHÓ

Nguyễn-Xuân-Dương Lạc - Long  
22 - TIỀN ISIN - HANOI

### MUỐN BIẾT SỨC BỒ CỦA CON « CÁC KÈ »



### NÉN UỐNG

### chính rượu

## « CÁC KÈ »

Rượu này bùi hiệu thực toàn dùng con « CÁC KÈ »  
ngâm chế rất lâu ngày chuyên trị người già yếu,  
trí lú quá độ, thận thủy kém suy, đại đầm, di tinh,  
lệt-dương, da vàng, kém ăn, cầm bả người yếu  
sau hàn, kem sữa, sán mòn, rái là thần hiệu vì  
con « CÁC KÈ » ai cung biết chuyên dùng ấm bồ  
thần, mùi i uyug thơm ngọt uống cũng lâu ăn cơm,  
chá bao giờ thi thủy khỏe mạnh trong người. Nay  
đã được nêu rõ người dùng qua đều khen là hay,  
giá bán chai to 2\$ - chai nhỏ 1\$ - chai bé 0\$50

BÁN TẠI:

### YUNE HUNG

no 41, Rue des Pipes (Hàng xe Đèo) -- Hanoi  
Đại lý: Mai-Linh 60 Paul Doumer Haiphong - Ich-Tri Ninh Bình

## Võ-văn-Vân

Thudaumot (Satgon)  
Hanoi, 86, Rue du Coton