

# TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

CHỦ NHẬT

ĐÀO-SAN TRUNG-BẮC TÂN-VĂN, SỐ 51, GIÁ: 0\$15 — CHỦ-NHẬT 9 MARCH 1941



CẢNH HÙNG-VĨ  
CỦA ĐỘNG HOA-  
LƯ, CHỐN Ở  
NGÀN Xưa CỦA  
VUA ĐÌNH-TIỀN  
■ HOÀNG ■

NINH

# VÌ SAO MỘT SỐ THANH — NIÊN VIỆT NAM QUÀ GIÀ?

Trong đám thanh-niên Việt-Nam ta thường có những người hổ mồ mang là nói một cách trinh-trang rằng: « Chúng ta phải cẩn giữ về ngày lớn, chúng ta không phải là tuổi trẻ nữa! » Thế rồi mỗi cù-chí, hành-dòng cho đến lối ăn tiếc nói, cách phục-sức, bộ-điều di dứng họ đều có giấu hột về tự-nhiên của tuổi trẻ mà có làm ra vẻ đạo đức, cù-tím lấy một dáng-dịu cho ra vẻ nhung người đứng tuổi. Chúng tôi đã từng trong những thanh-niên mới ngoài hai mươi tuổi đã bắt đầu lén mặt trinh-trang, dạy dời như một tông uy non. Rồi cả đều những cách ăn chơi, những trò giải-trí họ cũng học theo lối ăn chơi của các ông già, bắt chước những lối tiêu-khâm-tao-nhà của các bậc nhà khoa-thuở xưa như ngâm thơ, uống rượu, đánh cờ, chơi giang, di-hat v.v...

Họ hổ hổnh dắc-tinh của thanh-niên như hăng-hái, hoạt-dộng, mạo-khem, vui-vẻ, tự-nhiên mà chỉ cù-tim những dáng-dịu-trinh-trang, ứng-dung, tri-trệ của các ông già.

Đây thực là một cái trạng-thái rất la-lùng trong phái thanh-niên ta về hối gán-dá và sô thanh-niên co-ei-thói la-dó không phải là ta. Ta thử tìm xem nguyên-nhân tự-dâu mà ra? Phái chàng vì hoan-canh xâ-hội mà gán-nhau thê?

Xâ-hội Việt-Nam là một xã-hội già-cũ. Dự-luận ở xâ-hội ta không hoàn-nghênh những hành-dòng bống-bột của tuổi trẻ, nên trẻ con mới lớn-lèn đã uốn nắn theo những lè-giáo quá nghiêm-khác, đã bắt theo ngay những khuôn-phép của luân-lý. Trong gia-dinh và ngoài xã-hội không ai khuyên-khích cho các công-cuộc thanh-niên và tản-duong những dắc-tinh tốt của tuổi thanh-niên mà chỉ cù-rèn-cáp cho thanh-niên lấy một dáng-dịu-dứng-dẫn, trinh-trang quái đáng. Người ta không muốn để cho những cái đặc-

sắc của tuổi thanh-niên được tự-do phát-triển.

Theo tập-quán trong xã-hội ta, các thanh-niên di học phần đông chỉ có mục-dịch tìm-lấy một địa-vị kha-

## BẢN XEM TRUNG BẮC CHỦ NHẬT số 52

### MA CÀ-RÖNG

Một giống nứa ma-núa người ở Thượng-du, xô-chân vào lõi mũi đì hút máu và ăn da người sống cùi đòn chổi.

Tôi đã được xem bắt ma-cà-rồng ở trên cây gõi y như Liêu trai chí-đị. Ma Cà-rồng ăn ở với những người dân ông trai trớ.

Ma Cà-rồng ở các nước văn-minh trong thế giới. Khoa-học với Ma Cà-rồng

### VẾT LÔNG NGAN

Một chuyện lịch-sử bằng thơ của Hoàng-Minh

Những VĂN THƠ bi  
tráng vùng Nghệ-Tĩnh  
của Lão Trang

Thứ lâm bồ đê một bài ca

### Cụ Tín-Thuật ở bên Tàu

của Quán-Chi

Nhân việc xung đột THÁI-LAN — BÔNG-DƯƠNG, ở đất Lào và Cao-Môn, chúng tôi đăng một chuyện lý trong sử sách Cao-Môn:

### A HAI CON CHIM ĐA ĐA

của Nguyễn Tăng-Phủ

khá dè dưa vào đồng lương tháng mà sinh-nhai. Cha mẹ cho con cái đến nhà trường cũng không khỏi vi cái mục-dịch hép-hồi-hòi. Vì thế, ngay lúc còn ở họe-dường có nhiều người đã cùt luyện lấy những tinh-dũng-dẫn dè lúc bắt đầu ra đời cho hợp với địa-vị mình. Những thanh-niên ra về tự-nhiên mao hiền, hăng-hái và thích hoạt động, lại bị những người chung quanh cho là phỏng-dâng ra ngoài vòng lõi giáo; Đến lúc ra đời với tấm bảng-mặt, thanh-niên nào cũng cố tìm-lấy một địa-vị trong các công-sở tui mới thỏa-mản chí- nguyện và làm vui lòng cha mẹ. Hình như đối với họ đó là con đường độc nhất để sinh-nha, để cầu-lấy danh-liệu và danh-phame. Lúc đó, các thanh-niên lại chờ là cần phải đứng-dẫn, giữ gìn hòn-núi. Thành ra suốt trong thời-kỷ tuổi trẻ các thanh-niên, lúc nào cũng không được phép rò-rỉ về tra-tre. Một điều nữa là giữa các thanh-niên Việt-Nam ta lại chia thành hòn-thầu-doan-kiết nén các thanh-niên rất ít có dịp được nói-gặp nhau để tu-yết-trao đổi ý-kien và cung-vui-xơi những dục-tin, đặc-sắc của thanh-niên.

Cái hại về « thanh-niên già-cũ » hiện nay là lán-róng ra nhiều, nhưng vẫn không mấy kẽ-lưu ý đến, chỉ cho là một sự-thường.

Ta nên biết rằng, nói với những hàng thanh-niên « già » đó, hình như tuổi thanh-niên « già » đó, hình như thanh-niên đã chết khô-lòng mà thức-tinh dậy được. Họ không còn trông thấy cái giá-trị quan-he của thanh-niên là lực-lượng phán-dáu và tất cả tương lai của một quốc-gia, một xã-hội, nên mới, để cho tuổi thanh-niên qua mà không biết lợi-dụng và không thương-giúp gì như thế! Đó là một hàng thanh-niên đã giết-chết tuổi thanh-niên, cần phải trừ khù-chó hết.

T.B.T.V.C.N.

# TÂN-GIA-BA, CHÌA KHÓA ÂN ĐỘ DƯƠNG, MỘT PHÁO ĐÀI KHÔNG LỒ

## CỦA ANH

và  
trung tâm điểm  
các đường giao  
thông ở Viễn đông



Địa vị quan-hợp của quân cảng Tân-gia-ba ở miền Đông nam Á-châu, trong bản đồ ta thấy rõ lân-địa Ba là chìa khóa Ân-dộ dương và Thái-binh dương

Nam-cực và khắp cả năm châu, bốn bờ nón Anh-quốc vẫn dèнь vục thống-núi, và lùi lùi cùi-cùi bàng những cát-thiên hào rái vững chãi suốt-dọc đường từ Âu sang Á và Úc-châu như Gibraltar, Malte, Aden Tân-gia-ba, Hương-cảng, Sydney v...v..

Anh-quốc là một hải-dảo nên phần nhiều các nơi cùi-quan-he trong nước cũng xây trên hòn đảo. Cũng như Hương-cảng, Tân-gia-ba là một hòn đảo nhỏ bùi dài độ 40 cây số cách xa bờ Mă-lai độ 500 thước. Hòn đảo nhỏ đó mà người Anh đã mua của vua xứ Djohor, một xã trong bán đảo Mă-lai, thì bao nhiêu năm nay đã xây thành pháo-dài và móng thành một thương-cảng lớn vào bậc nhất nbi ở Viễn-đông.

Tân-gia-ba ở ngay giáp eo-bè Malacca trên đường V-ân-dong, trước mặt đảo Sumatra một đảo lớn trong Nam-dương quần-dảo. Người ta gọi Tân-gia-ba

Nhà lầu, vợ đẹp con khôn. Mua vé Đông-Pháp sẽ hy vọng có cà.

Gibraltar của Viễn-dông. Thực thể, cũng như Gibraltar, Tân-gia-ba là then khoa cái cửa từ Áu-dé-duong vào Thái-binh-duong.

Đó là một thị-trấn lớn dân số hơn 400.000 phần đông là người Tân và chỉ có độ 10.000 người Anh, không kể số quân lính và sĩ-quan trong thủy, lục, khong quân đóng ở quân cảng đó gần đây đã tăng thêm nhiều. Thêm vào đó lại có mấy vạn lính Úc-dại-lợi vừa đến Tân-gia-ba cách đây mấy hôm. Cái đặc sắc của Tân-gia-ba là giống một thành-p้อม của Tân. Một văn-sĩ Paup André Bellessort đã viết trong cuốn Es Escalade De Ceylan aux Philippines rằng: "Hòn đảo nhỏ đó có cái quang cảnh báu ngọc một thị-trấn của người Tân. Không những nước Tân tràn ngập ở các đường phố và các ngã tư, mà những người lao động chiếm cả các biệt-thự, vắng vẻ, nghĩa-dịa của họ chiếm hết các miền trong rừng và các dồi dạt xanh um. Người Tân ở Tân-gia-ba nhiều và hùng-lực đến nỗi người Anh chỉ giấu mặt, nhưng họ cho cách-hiệu, chỉ đứng phía sau rút giày, giữ cái địa-vị chí-

Gibraltar, Aden, Hương-cảng. Nhưng thực ra thì Tân-gia-ba là một pháo-dài khổng lồ. Sau những lùm cây xanh tốt đó vẫn giấu kín những cơ-quan phòng-thủ ghê gớm và dưới lòn nước xanh biếc của eo bờ Mã-lai vẫn đặt sẵn những thay lối rất nguy hiểm cho các tàu bè lật dám bén mang vào miền đó.

Chỉ có trong lai có thể cho ta biết rõ sự quan-hệ và công dụng của hải-cảng Tân-gia-ba như thế nào, mới điều ta có thể chắc là người Anh đã dự-bị sẵn sàng ở đây để đối phó với mọi sự co-thê xảy ra và eo bờ Mã-lai như lời mọi nhà báo vừa nói, là nơi mà sau này quyền-lợi của các cường-quốc có nhiều quyền-lợi ở Thái-binh-duong. Áu-dé-duong sẽ dụng chạm

Ngoài công dụng về quân-sự và thương-mại, Tân-gia-ba lại còn là một kho lịch-trữ tiền vàng khá quan-hệ của Anh ở Viễn-dông nhờ vào các nung-hoa như mica và cao-su của xứ Mã-lai xuất cảng khá nhiều sang Hoa-kỳ.

Theo tin hàng « United Press » gần đây thì việc



Quang cảnh bến Tân-gia-ba một hải cảng mà các tàu bè trên đường Viễn-dông đều phải qua lại

### SỰ QUAN-HỆ VỀ QUÂN-SỰ VÀ KINH-TẾ CỦA TÂN-GIA-BA

Tân-gia-ba ở ngay đầu bến đảo Mã-lai. Từ 15 năm nay người Anh đã hết sức củng-cố địa-vị ở bến-dảo nhỏ đó và đổi nó thành một cái pháo-dài khổng lồ. Người Anh đã chi-tiết vào Tân-gia-ba hàng xe vang. Từ năm 1934 và nhất là từ sau khi xảy ra cuộc Áu-chiến này thì Tân-gia-ba đã đổi khác hẳn. Ngày nay Tân-gia-ba có đủ khí-cụ chiến-tranh tối tân, lại có nhà máy và xưởng chửa các chiến-hạm và thương-thuyền lớn như một quán-cảng lớn ở Anh-quốc. Tân-gia-ba là một nơi căn-cứ về hải, lục, không-quân, lại có những kho than, dầu hỏa, đạn dược, hàng hóa rất dồi dào vì thế tuy Tân-gia-ba có ô-xa chánh-quốc nhưng các nhà chuyên môn quân-sự trên thế giới đều cho đó là một thành-trí kiêng-cố, một quán-cảng không sao đánh nổi.

Từ sau hợp-tác Anh - Pháp ký ngày 15 janvier 1896 và các hợp-tác với Xiêm-la thì nước Anh lại kiểm-soát cả miền hòn phượng Tân-gia-ba ở bến đảo Mã-lai một miền rất giàu về lâm-sản và khoáng-sản ẩn mờ mang xứng đón về kinh-tế nhiều. Tân-gia-ba lại còn là một hải-cảng quan-hệ trên đường Nam-duong quân-dảo và đường Viễn-dông. Tất cả các tàu bè qua lại đây đều phải dừng lấy than, dầu, nước, cảng các hàng hóa. Đôi với các du-khách qua Tân-gia-ba thì chỉ là một thương-cảng đẹp có bán nhiều thứ to lụa, các đồ trang-sức báu-xá, các thi-hoa quá miền nhiệt-dới, một hải-cảng hàng-nam có thể cung cấp 850 triệu tấn nước ngọt lấy từ các miền núi ở xứ Johore cách đây 60 cây số. Không mấy ai ngờ rằng hòn đảo nhỏ giấu dưới những rừng xanh um đó những cơ-quan phòng-thủ ghê gớm như

thương-mại với Hoa-kỳ đã giúp cho Anh mua giài tien ngay được nhiều khí-cụ chiến-tranh của Hoa-kỳ cần dùng cho công cuộc phòng-thủ các thuộc-dịa Anh ở Viễn-dông.

Cái chính sách của chính-phủ Mã-lai là cốt trung được nhiều iền-tệ ngoại-quốc để lúc cần có thể dễ mua bán ở ngoại-quốc nhất là ở Hoa-kỳ.

Ở Mã-lai ngày nay người ta càng ngày càng quay về với các xứ như Áu-dé, Úc-dại-lợi và Tây-ban-na toàn là thuộc-dịa và thuộc-dịa tự trị của Anh để mua các thực-phẩm và các đồ chế-tao cần dùng mà từ trước nay mua ở Anh hoặc ở các xứ không thuộc và khối đồng-bảng Anh. Người ta đương tìm cách tăng thêm việc giao-dịch giữa xứ Mã-lai và Áu-dé. Trong thời kỳ chiến-tranh các thứ hàng-hóa của Mã-lai xuất cảng có thể ích lợi cho Úc-dé-quốc Anh là cao-su, thiếc, sắt, bauxite, và các thứ khoáng-sản, cần cho kỹ-nghệ chiến-tranh như Wolfram, tungsten và các thứ dẫu thực-vật.

Cái nhược điểm về kinh-tế của Mã-lai là phải nhập

cảng các thực-phẩm nhất là gạo. Đến 2/3 số gạo tiêu thụ ở Mã-lai đều mua ở ngoài. Hèn đang điều-dịnh để mua thêm gạo của Diên-kiên, tuy dân bản xứ thích dùng gạo của Xiêm-hơn nhiều.

Việc kỹ-nghệ của xứ Mã-lai và Tân-gia-ba cũng rất mờ mang: ở đây có các nhà máy đúc, các xưởng máy đóng và chưng tàu thủy, các nhà máy làm dây, lọc dầu, các nhà máy điện và nhất là kỹ-nghệ làm đường rất lớn, gần đây đã thu lại cho Mã-lai được nhiều lợi. Các kỹ-nghệ kim-khí gần đây cũng rất mờ mang, vì các nhà máy kim-khí Mã-lai cung cấp cho Tân nhiều thứ khí-cụ về tiêu công-nghiệp.

Vì sao Hoa-kỳ chú ý đến Tân-gia-ba?

Một việc mà người Nhật gần đây rất lấy làm lo ngại đó là việc Anh Mỹ hợp-tác ở Thái-binh-duong và Anh dè cho hải-quân Mỹ dùng các nơi căn-cứ về hải-không-quân, trong các thuộc-dịa Anh ở miền Nam-hải.

Ở Hoa-thịnh-don đã nhiều lần ngoái-tường Hoa-ký hội-dàn với đại-tướng Anh và xứ thần Úc dè bàn về việc đó. Nhật cho việc này là một cuộc ám-mưu để ngăn trở chính sách Nam-tiếp của Nhật, nên dè nhiều lần phản đối. Nhật lại ngờ là Anh Mỹ tìm cách phá cuộc điều-dịnh về kinh-tế giữa Nhật và Nam-duong-quân-dảo nữa.

Một điều ta có thể chắc là nếu xảy ra chiến-tranh ở Thái-binh-duong thì hòn-quân Hoa-kỳ sẽ đến đóng ở các hải-cảng Anh, nhất là Tân-gia-ba và Hương-cảng. Vì sao mà Hoa-kỳ lại chủ ý đến Hương-cảng đến thế?

Đó là hải-cảng ở ngay trên đường hàng-hải từ miền Đông-nam Á-châu đến Mỹ-châu, do Hoa-ký vẫn tái-cá các thứ nguyên-liệu cần dùng mua ở Nam-duong-quân-dảo như cao-su, thiếc, kyninh và các thứ hàng-khác nữa. Nếu Tân-gia-ba và Nam-duong-quân-dảo lọt vào tay một nước cờ-u-dịch nào thì đường vận tải hàng-hóa của Hoa-ký sẽ bị nghẽn và kỹ-nghệ Hoa-ký sẽ bị ảnh hưởng lớn, vì Hoa-ký phải mua nhiều nguyên-liệu cần dùng cho kỹ-nghệ chiến-tranh ở các nước miền Viễn-dông. Người ta ra rõ đến mười bốn thứ sản vật cần thiết cho việc quốc-phóng-mà trong lúc chiến-tranh Hoa-kỳ phải mua ở ngoại-quốc. Về

## NGƯỜI VIỆT-NAM VÀ NHẤT LÀ THANH-NIỀN VIỆT-NAM CHỈ NÉN ĐỌC

### “BÁO MỚI”

MỘT CƠ-QUAN THÔNG TIN DO

một nhóm Thanh-niên  
CHỦ-TRƯỞNG

Báo Mới là một cơ-quan thông tin  
rất nhanh chóng và đầy đủ.  
Báo Mới là một người bạn thành  
thực của hết thảy những  
phân-tú Việt-nam.

### KHÔNG DẶY AI CẢ KHÔNG LÀM CHÁNH-TRỊ

### “BÁO MỚI”

chỉ làm môi-giới cho tất cả các hàng-hàng người trong xã-hội Việt-nam để giúp mọi người hiểu biết lẫn nhau

một vài thứ sản vật Hoa-kỳ phải mua cả ở các xứ ở miền Nam Thái-binh-duong. Vì thế việc thông-thương với miền này có quan-hệ rất mật thiết đến Hoa-kỳ. Như thế ta có thể thấy rõ vì sao mà Hoa-kỳ lại chủ ý đến Tân-gia-ba của Anh.

Một cô-núi là Tân-gia-ba ở gần ngay Phi-luát-tan là một thuộc-dịa vẫn cung cấp cho Mỹ nhiều thứ sản-vật như gai, dừa và các kim-khí v.v...

Hiện nay có hai đường từ Mỹ đến Thái-binh-duong: một đường đi qua kênh-delta Panama do người Hoa-ký kiểm-soát, một đường nữa qua eo-bờ Mã-lai và Tân-gia-ba của người Anh.

Nếu một ngày kia xảy ra cuộc chiến-tranh ở Thái-binh-duong giữa Nhật và Hoa-kỳ thì nếu muốn cho việc vận-tải hàng-hóa được chắc-chắn Hoa-kỳ phải dùng đường thứ hai qua Tân-gia-ba và các poi căn-cứ khác của Anh.

Trở về trên là hai nguyên-nhân chính làm cho Hoa-ký phải dùng đến một chính-sách cung-quyết ở Thái-binh-duong và phải hợp-tác với Anh về quân-sự ở miền đó. Như thế ta có thể nói quân-cảng Tân-gia-ba là một nơi căn-cứ rất quan-hệ cho cả hai nước Anh và Mỹ ở miền Đông-nam Á-châu, việc phòng-thủ Tân-gia-ba thật rất quan-hệ cho ván-mệnh de-quốc Anh và cho cả lực-lượng của khối Anh-Mỹ ở miền Viễn-dông.

Chính vì những lẽ đó mà Tân-gia-ba ngày nay còn là chỗ súng-yếu về quân-sự hơn cả Gibraltar, Malta, Chypre ở Áu-châu.

HỒNG LAM

MỘT CUỐN SÁCH RẤT CẦN CHO CÁC GIÁO-SƯ CÙNG CÁC THI-SINH  
CAO ĐẲNG TIỀU HỌC PHÁP VIỆT

### RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études  
Primaires Supérieures - Indochinoises

de 1933 à 1939

do nha Học-chinh Đông-Pháp xuất-bản  
sách dày 124 trang - khô X 18,5 26,5  
Giá bán: 0p80 - Cước gửi bảo-dảm 0p24

BẢN TẠI:

Nhà in Trung-Bắc Tân-Van

36 - Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

# Chiều hôm nhớ' nhà

CỦA BÀ HUYỆN THANH-QUAN

Trong tờ Bàn-Đường loại mới số I mới xuất bǎn đây, ông Quách Tấn có trích trong tập « Giang Hán Thuyền, sưu-tập và chép-giải thi văn của các bậc thi-nhân ngày xưa và đời nay đã quá cổ » của ông, một đoạn nhỏ nói về bài « Cảnh chiều hôm » của bà Huyện Thanh-Quan. Đó không phải là một bài phê bình, mà chỉ là một đoạn định-chinh lại một vài chữ nhầm-lẫn — theo ý đặc giá — của bài thơ. Nói theo khóng phải làm giảm giá trị của bài tiêu-luận này — vì công việc « định ngoa » thật rát cần thiết trong văn học ta, đương mạc cái họa « tam sao thất bản ».

Trong bài đó, ông Quách Tấn đã ngô ý muốn thay một vài chữ trong bài thơ, và đã nêu ra những lý lẽ để biện vục ông. Song có nhiều chỗ chung với tôi khóng đồng ý nên muốn ban lại với ông dưới đây.

1) Trước hết bản ông chép ra có nhiều chỗ nhầm-lẫn, hay nói cho đúng là có nêu tên « bản cũ » (varianes) rồi nói tõi lại sao mình lại theo cách chép này hơn là cách chép khác.

Ngay câu đầu, ta đọc « Trời chiều bắng lảng bóng hoang-hòn », khi mà có nhẽ, nơi chép là: « Chiều giờ bắng lảng bóng hoang-hòn » (thí dụ: « Văn dan hàn giám » I, tr.57, « Nam thi hợp tuyễn » tr.97) Mà theo ý chúng ta, viết « Trời chiều » sẽ làm mất cả tinh cách già-jiện của câu thơ dĩ. « Chiều trời » khác « trời chiều », vì chữ « chiều » ở hai chữ trên khong có nghĩa là khoảng thời gian kia gần tõi mà nghĩa là « dang vè » như trong câu « Hoa-Tiên »: « Chiều thanh về lich cảng nồng ». Vậy « chiều giờ » là chỉ cái dáng, cái vẻ của vũ trụ (vào lúc hoang-hòn). Núi chép là « giờ chiều » thì hóa ra « trung ý » với hai chữ « hoang-hòn » vốn đã chỉ buổi chiều » ở cuối câu.

NHỮNG Ý NGHĨ  
của  
**TAO-TRANG**  
về  
MỘT ĐOÀN VĂN  
của  
**QUÁCH-TÂN**

người phải vượt khỏi đám liều trong sương mù (sương bão rảng bão đêm đã tối, cái ban đêm dày sự bất kỳ đáng ghê sợ nhất là ở xã-hội cõi thời).

Vết hai câu ấy, tác giả đã tỏ lòng thương cảm chim — và người khách giang-hồ cũng như chim, nay dày mai đó — đang phải khổ nhọc cố gắng di đến một nơi trú bão để tránh những nỗi kinh hoàng ban đêm. Chép chữ « kêu » thay chữ « bay » đã làm sai cả nguyên nghĩa hai câu thơ đó.

Cũng vì thế, tôi vẫn còn ngờ ở chỗ nêu thay chữ « khách » bằng chữ « ngựa »: những lẽ Ông Q. T. đã nêu ra về sự đổi chọi của chữ « ngựa » với chữ « chim », cũng về âm-thanh của câu « Dặm liều

sương sa ngựa bước dồn », theo ý tôi chưa được xác-chân-lâm.

2) Chỗ lầm lớn nhất trong bài ông Q. T. là chỗ ông thay chữ « chuong dài » dùng không được đúng. Ông lấy lẽ rằng chữ ấy chỉ một đường phô trong Kinh -đô Tràng-An nơi trú ngụ của người Ký-nữ họ Liêu, nhân-linh với Hán Hoành. Và vì đó enguri san thường dùng « chuong dài » để trả cho Ký-nữ hoặc chỗ nhán-tinh ở (nguyên văn là thàn-tinh), nhưng chúng tôi đoán là thay in dã xếp nhâm chử nhán-tinh ra). Rõi ông bảo: « Bà Huyện Thanh-Quan, một bức khue-khon có địa vị trong xá hí, khong nhẽ tự-hì minh làm khách chốn « chuong dài ». Ta hãy cứ cho rằng hai chữ « chuong dài » có thể dùng để trả chốn lâu xanh trong vân Tàu (tôi chưa thấy một thí dụ nào, theo chò biêt, nồng-cạn của tôi). Dù có thể chẳng nữa, cái đó cũng không cho phép bao chữ dùng ở câu 7 của bài thơ « chiều hôm » là sai, vì cái diễn « chuong dài liêu » không hé cõi liên-lạc gì với bài thơ này.

« Chuong-dài » còn có một nghĩa khác. Trong bài này rõ mòi nơi cung-diện, một chón ở của những nhà quý-en quý. « Chuong-dài » là tên một cung-diện do nhà Tần đời Chiêm - Quốc dựng lên ở huyện Trường-An, tỉnh Triệu-Tay... Sau đó làm tên chung cho các cung-diện của chư-hầu đời Chén-Quốc» (xem Từ-nguyên-Thuong Vụ ấn quán chữ 章臺)

Vậy, vốn là danh-từ riêng, hai tiếng ấy đã thành danh từ chung để chỉ cung-diện các chư hầu một thời. Cố nhiên rồi nhà văn có thể dùng để chỉ mọi nơi cung-diện.

Vì thế, dĩa cái dien « cây liều chuong dài » trong chuyên « Hán Hoành » đe giáng chữ « chuong dài » (xem tiếp trang 34)

Trong Kai  
**Bỗn ngôn ném**  
cùng tát vào  
một lúc.

cua XIC-QUÝ — NGUYỄN-HUỲNH về

Những hạt mưa xuân mông lè, bay liên tiếp trong khoảng sương mù đêm tối, tao nén một cảnh lạnh lẽo, vắng vẻ và khuya...

Trong một gian buồng ẩn ở trại Kim-Mỹ, có năm thiếu niên đều là sinh viên đã tốt nghiệp ca, ngồi quây quanh một cái bàn có giải khăn trắng, trên bàn nhiều mén ăn hương vị ngọt ngào đang bốc lên nghi ngút.

Kết thúc phái trai trở lại thì người ngồi dãy cạnh bàn là Bình rồi lùi lượt đến Quyền, Thành, Lai. Cả bốn người đều sặc vóc vạm vỡ, cặp mắt sáng rọi, ngẽn hồn đậm đàm người đứng ở cuối bàn là anh Hải, chủ trại Kim Mã và cũng là chủ bữa tiệc đêm ấy. Hải đang trịnh trọng kè cho bốn người nghe một câu chuyện đầy vẻ thận-bí, kinh hãi.

Anh nhấp một ngụm rượu-vang ô cõi nói tiếp:

... Cái nhà ấy tất cả có ba gian và đã bỗ không đến bốn năm giờ không ai dám ở. Vì rằng dã mến gia-dinh lùn lút đến thuê và chỉ trong vòng một tháng, nay không dọn đi ngay thì thê nào cũng có

với mọi người quanh đây:

Các ngài phái biết, tôi mà ở đâu thì ma quỷ ở đây phải di bét. Rõi ông kết luận :

— Chết gõ mà quỷ nào hết. Chỉ lão toét cõi!

Ông Quản đã được 2 tháng ván không có sự gì kỳ lạ xảy ra nên ông thường tỏ vẻ đặc tri nói với mọi người quanh đây:

... Các ngài phái biết, tôi mà ở

dâu thì ma quỷ ở đây phải di bét. Rõi ông kết luận :

— Chết gõ mà quỷ nào hết. Chỉ lão toét cõi!

ESSENCE  
**Térébenthine**  
**Colophane**  
gõi dã kháp nõi, rất nhanh chóng

HÓI NHÀ SẢN-XUẤT:  
**Song - Mao**  
101, Rue de Canton, Haiphong, Tel. 141

Rồi ông cất tiếng cười sòn rã :

— Tỷ dụ ma quỷ nào linh thiêng có giỏi hấy vẽ mà vật nõi tôi mới cho làm giỏi. Còn mìa dỏa nát vẫn vờ thi tài tằng phú !

Tin vào sự can đảm bảo dan của mình, ông Quản và già-dinh ông sống một cách yên ổn đến sâu thẳng, không xảy ra việc gì la.

Một đêm kia, cái đèn mà ông Quản đang không vui ngồi mòi minh ở ái hực gỗ kê sát mé ngoài cửa sổ trên gác, uống rượu nhâm với thịt cầy...

Sở dĩ bữa này ông không vui là vì tháng luân máy đèn trước ông bị thua bạc, nôm-nìu cõng rong lùi mòi mòi về. Nên đêm nay ông nhất định ở nha, và cũng nhất định nhâm rượu thịt cầy để giải đê...

Ông Quản rắng thịt cầy có một công hiệu rất thần kinh để giải đê cho con bạc và nêu tên đèn mà dùng đèn mòn « mõi-lõen » thi đêm ấy thê nõi cũng phải l...

Rượu dã già ngà say, ông Quản đang ngồi thư ra để nghĩ cách gõ canh bạc để sau thi canh cửa buồng giữa bồng két mõi.

Người em vợ ông túc là cậu Sứu, hai mắt đỏ hoe, da bùi rói ở trong di ra. Cậu ta chót nhìn thấy ông Quản thi có « vẻ sõ hãi »; đôi mắt lầm lết rồi vội vã bước xuống thang gác.

Thấy thái độ cậu em kỳ quặc như vậy, ông Quản vội gọi:

— Cậu Sứu!... cùi di đâu đấy?

Vẫn không thấy tiếng đáp và tiếng bước chân chạy xuống thang

gác càng khôn cấp hơn. Ông Quản vội vớ lấy chiếc đèn bấm chạy theo xuống gác.

Ngoài sân tôi đèn như mực lại thêm mưa xuan lạnh lẽo, xuong mờ phủ liên miên không thể phân biệt được đường lối. Ông Quản cất tiếng gọi vang ca sán, phung khong thấy tiếng cầu em vụ dập lại. Ông lại bấm đèn soi về từ phía nhung ánh sáng đèn bấm khong đủ sức xuyêng qua nhung lán sương mù dày đặc tùng lớp một liêu tiệp nhau.

Lúc bấy giờ, ông Quản đã thấy sự rùng rợn kỳ quặc; mồ hôi trên thái dương đổ giọt xuống má dẫu đèn ấy rét như cắt ruột.

Đang lát hót hót, ông bỗng nghe thấy tiếng bô khôn lách cách ở phía gian buồng xếp nhà dưới và hinh như ở gian buồng kia đã nhiều người thất thát cõi chết.

Ông Quản với bấm đèn chạy xuống và khi tới nơi ông nhìn thấy cái khóa vẫn khóa moi ngày bị bẻ tung ra; ông Quản đây cửa bước vào và ông không khỏi sờ hệt hòn khi nhìn thấy người em trai đã treo cổ lò lùng lên một cái xà ngang, xác mặt anh ta dò bùng lên hai châm bảy con đang giãy giụa...

Ông Quản với chạy sẵn ngay lại ôm xốc cậu em lên; một tay gõ đầu dây bể xuồng. Cậu em này còn mê man nỗi loâu miệng:

— Đề cho tôi đi, giết tôi làm gì?

Ngay lúc ấy, ông Quản đê ý thấy cái đầu dây thường thòng lọng buộc lủng lơ trên xà nhà bắt đầu nổ éo như rắn lươn khúc vây. Ông Quản đậm hoảng nhưng úc

ý nhớ có hơi men nên ông bao dạn quát:

— Quản khôn này! may mà trêu ta thì may chết. Biết điều thi di ngay!

Ông nói xong và tiện ở bac da dày lưng săn có con dao-din rái hέ, ông quản bèn giòi lên cắt đứt cái dây thừng ấy ra làm hai đoạn.

Ông Quản bỗng lùi hẳn lại phía sau và tó: gáy như đã dụng ngược cả lén; vi ông thấy & doan đầu dây thừng ông vừa cắt ấy có mấy giọt máu đen và đặc như tiết đỏ giọt xuồng đất. Đóng thời một mủi hổi hòn tên tuối như kit láy mũi ở buồng đó xông ra. Ông Quản với vòi xon của người em vợ vào lén vai chạy ngoái ra đón sẵn thì vi sợ quá ông ngã khuy xuồng đất; nhung lại vừa gấp được lúc tái cǎ người thay đổi, chạy ra đỡ hai người vào lay gọi một lúc mới tỉnh

Ngày hôm sau ông quản mời rõ chuyện thì ra sđi dêm qua người em vợ ông hành động như thế là do theo mệnh lệnh một oan bõa nhập vào bắt kě khac phải chết; và nghiệp ấy để thế châm mìn!

Và, oan hòn ấy chính là người chủ thu hàn nhà ấy khi trước đã thất thát chết ở canh buồng đó và hành mả người ấy chôn ở bên một gốc dổi hàng thứ năm tại nghĩa địa Thanh-xuân. Vậy muỗn dùng phép yễn cho oan hòn khói tái quái và báo oan nữa, ông quản Thô gắt một con dao bùa nhọn mũi, chòi nứa đêm nứa sau một mình đến nghĩa địa Thanh-xuân, ông Quản lẩn đến chỗ ngồi mộ đó, rút con dao đâm một nhát xuồng đầu ngôi mộ ấy.

Thấy Bình viện dù lý luận đê bao chưa chửi thayet của mình, nên Hải Tô vè tuc bức phản đối:

— Những câu chuyện tôi vừa kể cho các anh nghe đây là câu chuyện có thực...

Binh lai phả lén cười:

— Trước đây, chẳng mấy đêm là

Bỗng một tiếng kêu rên ri, rùng rợn ở dưới mộ đưa lên, đồng thời ông Quản Thô bị quật ngã lăn xuồng ngay đấy, máu tươi ở mũi chảy ra vài giọt. Ông quản gương vè đèn nhà vừa đúng đèn sáng hôm sau thi chết!

Người ta bảo đó là cái thần trung hèo gồm lâm; nó sô vật chết hết nhung kẽ nà muôn dem dao đến đê yém trước mộ nó!

Auh Hải nói đến đây thì bị anh Bình cát tiếng cười vang lên. Tiếng cười của anh ròn rã và ngù dày vè chỗ nhạo dẽ kêt thúc một câu chuyện huyền hoặc vô lý không thể tin được.

Đoan anh đứng phát dậy, bao dạn nói:

— Đó chì là một câu chuyện của lý tưởng. Vì tôi cam đoan với các anh rằng không bao giờ có ma quỷ hay thần trung gì hở!

Thấy moi người châm chú nhin minh, anh Bình lại nói tiếp:

— Đến như các nhà thôc g thái cõi kim, các nhà linh hồn học cũng chưa biết rõ là có ma quỷ hiện hình hay không. Vì đó hầy còn là không-đang trong sự bí quyết của người chết. Tôi đã dẹc qua cuốn «Après la mort» và tôi cũng đã công nhận lě phái là nhau thế.

Thấy Bình viện dù lý luận đê bao chưa chửi thayet của mình, nên Hải Tô vè tuc bức phản đối:

— Những câu chuyện tôi vừa kể cho các anh nghe đây là câu chuyện có thực...

Binh lai phả lén cười:

— Trước đây, chẳng mấy đêm là



## GIA-DINH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN THU THAI THEO Ý MUỐN

có hơn 60 bài kê (dùng được xuất đời) biến rõ những ngày nào trong tháng người dân bà có thể hay không thai theo sách viết theo lối kinh-cứu  
Mỗi cuộn 0\$30. Mua Linh-hóa giao-ngán hết 0\$75  
Ở xa mua xin gửi 0\$68 iêc curoe cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trùm bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

và xin hỏi các ngài đã biết việc làng ra sao chưa? Việc làng không biết, thi đừng nói việc nước gi vôi.

**VIỆC-LÀNG**  
của Ngô-Tát-Tô sẽ hiến các ngài những cái làng

ở trong lỵ tre xanh Xà Béc  
Mỗi cuộn 0\$35. Mua Linh-hóa giao-ngán hết 0\$71  
Ở xa mua xin gửi 0\$51 iêc curoe cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Cuộc rượu tàn và mất cả xuân khி. Bốn người bắt đầu uống cà phê, hút thuốc lá...

Rồi dột nhiên bầy ngon nến thấp ở bàn cháy hết, cùng lần lượt tắt một lúc. Mọi người thấy lạnh khắp mình mẩy như đã nồi gai ốc. Bốn người đều ngoặt đứng dậy rồi hóng lại ngồi xuống chỗ cũ.

Sáng hôm sau.

Bốn người sợ hãi hồn mặt cắt không còn bột máu lúc hay tin là Bình đã chết ở trước một cái mộ trong nghĩa địa, một tay Bình hẩy còn nắm khus khus một cành duối, nhưng khớp người không có thương tích gì cả. Trước cái mồ quái ác ấy lại có một con dao cầm xuồng gân ngáp sát chuối và một bén tà áo di mua của Bình lại vướng nhầm vào giửa mũi dao đậm thủng suối cồn định nguyên

Vâ mãi vê sau, bọn Hải xét đoán mãi mới khám phá ra nguyên nhân cái chết của Bình.

Bọn Hải luận rằng: sau khi Bình can đảm vác dao đến nghĩa địa; dù chảng bám bay theo triều gió. Chuồng đồng hò diem chán 10 tiếng đồng đạc; ngần thành có một mồ lanh leo kia chắc chắn cũng phải thấy sự rùng rợn. Vẽ trong cái thi giờ vội vã ấy, lě tất nhiên, Bình phải đợi sự hành động theo thứ tự và nhanh chóng là trước hết hẩy bě một cành duối làm bằng dã. Và sau thi định dám mũi dao xuồng ném mđ đó là cẩm đầu chay thẳng; không ngờ trong lúe hắp iáp hoảng hốt, có lě lúc Bình cùi xuồng đê phòng mũi dão thi tè áo di mua của Bình lòn xóe nên bị mũi dao đâm phải cài suối định niu vặt áo lại mà Bình không biết. Lúc chay co chân chạy thi lě tất nhiên tè áo vướng ở mũi dao giật chàng đứng lại một cách không ngó. Nhưng chỉ mót lě đó dù khiến Bình — dù dũng cảm đến mấy — cũng phải hốt hồn vì Bình tưống chich là thần trung tùng lúy chàng héo lèi...

Vâ ay s̄ h̄i cùc diem kia dù sức mạnh làm Bình chết ngất đi và khi mạch máu dâng ngừng thi Bình bị chết hẳn.

XÍCH-QUÝ

# CHẤM HẾT MỘT THÌ

của TÙ-THẠCH

Một tràng pháo dài từ ban-công xuống đèn lồng chửng cừ ra vào dang nở. Tiếng lạch tách thỉnh thoảng lại dùng. Xác pháo màu hồng nhuê cánh hoa đào tung lên trên không và phát pháo bay trong đám khói màu lợ. Mùi pháo hơi khét khiến người ta tức thở.

Bính đứng ở trong cửa có chấn súng nhìn ra ngoài đường. Một dây bảy cái ô-lô nối nhau cạnh vỉa hè. Nàng ngoài cổ nhìn cái xe thứ ba, hóm kinh kít hoa hồng-bạch. Tràng pháo vừa nổ xong, cánh cửa xe có đầu mờ ra. Một thiếu-nữ bước xuống mặc áo màu hồng có kim tuyến. Rồi đến một thiếu-nữ nón màu áo tim cũng có kim-tuyến, đến người thứ ba lại áo hồng. Trẻ con đứng xung quanh reo : « Al ! al ! cô dâu, cô dâu, mặc áo tim ». Cô dâu—đi e lệ mặc cái xuồng đất, cái vành khăn nhung tim lèm nòi sắc mặt hồng hào đé yêu.

Hai người phù-dâu đi sát bên cạnh; lay họ đỡ cánh tay có đầu hình như sợ nàng không đi vững vì cảm động.

Bính thử người ra trông. Họ nhà gái đã vào hết nhà bên cạnh mà nàng còn đứng trước cửa sổ. May cái xác pháo nằm trên hè, khiến nàng nhớ đến hồn cười nàng, nàng cũng e-lệ và hồi-hộp như người thiếu-nữ vừa rồi, mũ giày theo kim-tuyến của nàng mặc vào mấy cái xác pháo —, nàng định bắt đi, nhưng lại sợ. Thẩm thoát đã được hen một nǎn rồi!

Nàng tượng đến những ngày nàng đã sống bên cạnh Huyền, chồng nàng ; nàng không hiểu tại sao nàng lại nhận lời lấy một người già hơn nàng mười bai tuổi và lai gù. Kể về tình hình thi Huyền không có gì đáng ché, nhưng sao Huyền xấu thế ! Thấp, gù lão vẫn.

Khó chịu nhất là đã như thế, Huyền lại bay cười và cả cái ham 32 cái răng hình như tráng trộn ra mỗi

khi một câu chuyện gì làm anh ta thích. Mà anh ta lại thích luôn, bắt cứ câu chuyện gì, miễn là đừng sầu thảm quá, cũng đủ giật được cái gân ở hòn răng. Và nhiều khi Bính khéo, Bính ngượng vẽ cái cù-chì vô duyên của chồng. Nàng đã có phen bức tức phải nói :

— Có thể mà cậu cũng cười được ?

— Ô ! Thả minh cấm cả cười nữa à ! Một điều lạ, là chưa bao giờ, và chắc là không bao giờ — nàng có thể gọi Huyền là minh được. Nàng không thấy hoan toàn au yếm Huyền đâu. Ma tiếng minh nàng cho chí khi nào ròng đã hoàn oán thuộc cả thê-chát lâm-tinh-hàn về Huyền thi nàng mới có thể dùng cái tiếng yêu-duong thanh thực ấy. Nàng nghiêm ra bao giờ Huyền cũng gọi nàng là minh và trong cai tiếng còn áy, nàng hiểu rõ tâm lòng say mê chung-thúy của Huyền. Nhưng biết làm thế nào ? Nàng nhớ đến một câu tục-ngữ Pháp mà bối họ : « Jam h'ur hai trường Tri-Tri các bạn cứ làm-dụng dè lự bao chữa một cù chi nào có lỗi » Le cœur à des raisons que la raison ne connaît pas ». Trái tim có nhường lẽ phải mà lẽ phải không biết, theo lẽ phải thì nàng phải quý, phải chiều Huyền, nhưng trái tim nàng chưa phút nào thực rung động vì Huyền cả. Sự gần gũi hàng ngày, sự chiều dâng của Huyền đã demm lại cho nàng một cùi an-tinh hoai chán nản.

Nàng không thấy căn sự chiều dâng của Huyền tí nào cả. Huyền có thể không mua cho nàng mồi chìu-nhặt một gói kẹo ở Tân-An và đưa nàng đi xem chiếu-bóng buổi tối thứ bảy, nàng cũng không giận hay trách. Trái là, nàng muốn yên thản và mỗi khi được thi Huyền ngồi một mình là nàng thấy dễ chịu. Một tiếng nói rõ ràng khiến nàng giật mình.

— Minh nghĩ gì mà tôi dứng sau từ này minh vẫn không biết?

Bính không quay lại, nhưng cũng trả lời thô-ô :

— Không... tôi đúng chơi.

— Minh không sắm sửa đi à ?

— Sắm sửa đi đâu ?

— Khi thế không lại dâng sinh

Trung à ? Auh và chí ấy hôm nọ chẳng dám mời chúng mình lại hôm nay là gì ?

— Thời cậu đi... một mình.  
Tôi...

Nàng không nói hết câu nhưng binh như nàng thấy vẻ mặt Huyền xiu xuống, Thương hại, nàng dù giọng :

— Tôi khó ơi, cậu lại một ti  
cho anh chí ấy đừng giận iỏi về  
ngay cũng được chứ sao ?

Huyền từ sê trong cõ họng,  
chàng thấy một cái lạch lèo lan  
trong người; chàng khẽ quay đi  
và lung thường đi vào. Không  
phải lần này là lần đầu chàng  
thấy như thế, mà là nhiều bữa,  
Bính làm chàng thất vọng.

Nhưng hòn mọi ngày, hôm  
nay chàng thấy một sự xa cách  
giữa chàng và người mà chàng  
yêu. Bính không yêu chàng,  
chưa bao giờ thực yêu chàng.

Mới đầu, chàng tưởng đó chỉ  
là vì chưa hiểu nhau, sau được  
dến hơn một tháng mà Bính vẫn  
không thay đổi tình nết, chàng  
cho là vì dát dả, nhưng cũng  
không phải, nhiều cù-chì của  
Bính tố ra nàng là một người  
ura-xâ-giao. Thực ra, chàng cũng  
hiểu nhưng chàng còn cố muốn  
tim một cù để giải nghĩa sự  
lãnh-dâm của Bính và dè nuôi  
một lị hi-vọng cho tim lòng

dau khổ của chàng. Còn gì là làm tan-pát lòng người  
thanh-nien hơn là thấy sự châm chú yêu-duong của  
minh rơi vào một khoảng không, không có tiếng vọng.

Huyền đã vào trong buồng để mặc Bính vẫn đứng  
trước cửa sổ.

Một đội vợ chồng rẽ đi qua, người vợ thấp bé đi  
sát vào cạnh người chồng. Đến trước cửa nhà có đám  
cưới, người vợ quay đầu nhìn vào trong nhà có việc  
mừng. Khi đã quay về bốn, năm bước còn có ngoài  
còn lại xem — chắc hẳn là có cái gi là — nên người đàn  
bà ấy dám vào chán chồng xoýt ngã; người chồng với  
đó người vợ bé nhỏ vào trong lynch, hai vợ chồng  
lại nháo nhau cười, và thiền-phụ không biết nói cái  
gi, người thanh-nien cau mắt lườm một yết au-yêm.

Bính thấy một xúc cảm gì gần như chua xót ở trong  
lòng. Nàng trông người đàn ông iỏi giống Hoán,

Không biết bây giờ Hoán còn  
nhớ đến nàng không nhỉ ? Nhớ  
gi nữa ? Hoán cũng chưa bao giờ  
thò-lộ rằng yêu nàng wà ! Hồi  
ấy — đã hai nǎn qua rồi, chồng  
thế ! — Hồi ấy nàng còn là cô  
« Bình-sắc » ở phố hàng Bé, và  
Hoán là một chàng trai trẻ da  
tinh hay sao phố nhà nàng và  
hay nhìn nàng bằng một khoe  
mắt mà nàng không thè nào  
nhầm được. Khoe mắt ấy chưa  
một ý gì thẩm thiết. Nàng nghĩ  
lại buồn cười.

Một hôm — lúc ấy đã đến bốn,  
năm giờ chiều, anh chàng vớ  
vẫn đi qua, Hà (Hà là bạn Bính)  
trông thấy bẩm tay Bính nói  
nhỏ : « Văn-si đây ! »

— Ai ?  
— Anh chàng vớ vẫn kia kia !  
— Thế à ! Bây giờ Bính mới  
biết đấy.

Bính và Hà đang bàn tán bình-  
phản mớ tóc bù rủ của Hoán,  
thì bao nhiêu hạt mưa ở đầu  
đòi xuồng lồ-chỗ cù hê phô. Mưa  
dào. Anh chàng chạy, hối cù vớ

Báng kiếp ! Nhưng thoáng qua  
trong tri, bây giờ Bính thấy nhớ,  
nhớ lại những ngày mà Bính  
thấy tờ lòng mình rung-chuyển  
trước mối tình thơ ngày và  
lãng-mạn của Hoán. Ngày ấy,  
không bao giờ Bính gặp nữa.  
Khô nhất là tuy nỗi đau về  
quá khứ, mà sao thật thoảng  
những hôm trời ấm-dâm, nó lại  
trở về trong ký-ức và làm cho  
lòng nàng chua xót. Nàng đã vò

tinh để lẩn mắt những giây phút đẹp của đời người.  
Hồi ấy nàng có ngó đầu rẳng ái-tinh trong đời người  
thiếu-phụ là cùa-cánh của họ ; chí ái-tinh là đem  
dầy cái nghĩa của sự sống thôi. Nhưng bao giờ  
chẳng vậy, tý khỉ eyxvi hiều thế nho là hạnh-phúc  
thì hạnh-phúc không còn có trong đời người ta nữa.

Lại một cặp vợ chồng nữa đi qua, nhưng cặp vợ  
chồng nhà kู, đã dến tuổi. Biết là thằng con lén  
6, lén 7, cái quán chúc-hầu hây còn nhiều hòn chung nháp  
kêu sot sot, dài dề cù-hán, dè hở đít tất màu  
nâu lấm tấm-trắng. Đôi « sảng-dan » chắc bồ nò vừa  
mới mua cho nó, để hấy cùn mới, bóng khô. Nò đi,  
thinh thảng lại nhìn xuống đồi giày hình nhú vưóng  
chân chua quen. Bố nó đi gitra, rồi đến me nó đi sau  
cung. Đó là một bà đì đất, yết mòn ráu nâu non, dày



xã-tích lồng lัง. Người chồng thấy con mình có vẻ tung-taung thì cười quay lại nhìn vợ. Bình lầy làm lợ sas mọi người & chung quang nàng dẽ sung sướng thở. Hết như không bao giờ họ nghĩ đến cách di tìm hạnh-phúc thi hạnh-phúc lại đến với họ, mà nàng, thi đã bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày nàng suy-nghỉ đến hạnh-phúc thi hạnh-phúc chỉ là một ảo hình. Trái lại, đã không thấy hạnh-phúc, nàng chỉ thấy nàng lai làm cả Huyền-khổ nữa.

Một con gió thổi đến, Bình thấy hơi lạnh ở cổ, Nàng đóng hai cánh cửa kín, qua khung kính vuông, trên nền trời một cơn nhạn bay về hướng nam.

Nàng ngồi xuống ghế, trông lên tường: ánh Huyền treo một góc, Huyền đang nhìn nàng với một cặp mắt hiền-hữu.

Tại làm sao, nàng lại có óc phiền-phức di tìm tình yêu, di tìm hạnh-phúc ở đâu đâu, lúc mà tình yêu và hạnh-phúc ở ngay cạnh nàng. Hạnh-phúc không phải là ở sự nhõ nhõ những nỗi ái ghenh còn nữa, mà chính là ở sự hưởng-thụ cái gì đang qua.

Hạnh-phúc chỉ là hiện-tại. Nàng thấy nếu thế thi hạnh-phúc tam-thường quá. Lúc này nàng nhớ đến một ý-nghĩ của một nhà văn mà nàng quên tên, ý-nghĩ nàng cho là đúng: «Những tâm-hồn hay say-say không bao giờ thấy hạnh-phúc cả. Hạnh-phúc

là một thứ quà Thượng-Đế dành riêng cho những người có tâm-hồn chất-phác. Càng suy-nghỉ lâm; càng muôn tìm đâu là hạnh-phúc, càng thấy đời là một cõi mênh-mông buồn, mênh-mông lạnh ». Nàng nhảm mắt, ngã đầu xuống thành ghế một lúc lâu.

— Bình!

Một tiếng gọi rất sít, rái: em, rất buồn, nặng biền là tiếng Huyền. Nàng mở mắt.

— Bình..., nếu Bình buồn, tôi dè Bình vê nhà chơi với me ít lâu, sau bảy tháng, một năm tùy ý, ba giờ Bình mến vôi tôi lại xuống đón.

Nàng cảm thấy bao nhiêu sự chua-xót, sự đau-dớn ấm-thàm, cùa quê trong lời nói của Huyền. Lần đầu tiên, nàng xúc động. Không kịp giữ, một vòng lệ tự ôm dưới, long-lanh.

— Bình... Huyền làm cho Bình đau khổ hay sao?

Thần thức, nàng cầm tay Huyền, ép chặt vào hai bàn tay nàng. Hạnh-phúc! Hạnh-phúc chỉ là hiện-tại và chỉ dành cho những tâm-hồn chất-phác. Nếu càng suy-nghỉ, càng thấy đời mênh-mông buồn, mênh-mông lạnh!...

TÙ-THẠCH

## Tú xem tuồng bàn tay và lấy số Tú-vi lấy thì rất đúng

LẠI THỜ NÊN THAY ƯỚNG, SỐ TRÚ TRUNG

Vay chí mua ngay lại thử sách mới in lại lần thứ hai đây:



1) Sách dạy xem tuồng bàn tay và chử viết theo lối Âu - Á.

Có 200 hình vẽ, sách dày 219 trang, lớn, in lại lần thứ hai. Giá 1500đ do MỘNG-NHÂN thuật

|        |       |      |        |
|--------|-------|------|--------|
| 4 TÌ   | 5 NGO | 6 VI | 7 THÂN |
| 3 THIN |       |      | 8      |
| 2 MÃO  |       |      | 9      |
| 1 DẦN  | 12    | 11   | 10     |

Có rất nhiều hình vẽ để dạy tính số Tú-vi rất đúng lại có các phuơng pháp khoa học để số tinh lái làm sao tránh được và tài lìai được tối đa.

(Mến cảm Tú-vi và xem xem Tuồng gửi cùng  
một loại cuộc số (88)).

Để mua sách có giá 2 cuốn là 3.002. Nếu gửi lệnh hóa-giao-nhan là 3.322 (nhưng phải gửi 0.32 tem thư trước rồi trả a

Gửi-hoặc mua-sau-để-chờ-phe-xuất-hàn-sha-vay).

NHẤT-NAM THU QUÂN - 19 phố hằng Biểu, Hanoi

# ĐỊNH TIỀN HOÀNG

## MỘT VỊ VUA ĐẦU TIỀN XÂY NÊN QUỐC GIA

SƠ BÁO

Trong il lâu nay người minh dã khuynh hướng về chủ nghĩa quốc gia. Người ta luôn luôn nhắc đến các vị khai quốc, cùa quốc anh hùng trong các thời đại dĩ vãng. Trái với sự ký niệm theo lục-mật-thần quyền, các đèn dài miêu vỗ chỉ là nơi dè cho các cá nhân đưa nhau để bê bê cùa phuc cầu may, người ta dã ký-niệm một cách ỷ-ughi, men những sự-tích của các anh hùng dã bị hay gần bị thời gian xóa nhòa, cùa dương hay phô diễn ra ó trước mặt mọi người cùng một nỗi giông, mọi khi huyễn, khiên cho ai nay trông vào dò rõ i tự có một quan niệm ỷ-uong nước nhà nguôn, nỗi giông la, dã nước ta còn được đến ngày nay, người anh hùng dã gom gop vao dò một phần công nghiệp lớn. Tất như hội-ký-niệm vua Định-Tiền-Hoàng ó Tràng-An tinh Ninh-binh từ ngày 12 đến 16 tháng hai ta nay.

Về lịch-sử và sự nghiệp vua Định-Tiền-Hoàng thê

THỦ TƯ 5 MARS 1941 BẢN XEM

### NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

tô sán báo chí trọng đặc biệt về  
văn chương và nghệ thuật, do  
các nhà báo già-trí và các bậc dân  
anh trong làng văn-cho thương  
NHA QUỐC BẢN:

ĐO - PHƯƠNG - QUẾ  
31, Aviateur Garros Saigon, ần hành

MỤC ĐÍCH BÈ  
nâng cao và phô thông nghệ thuật Việt-Nam

### NGHỆ-THUẬT TUẦN-BÁO

số 1, ra ngày thứ tư 5 mars 1941  
CÓ ĐÚ NHƯNG TRANG

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Trang Kịch liệt | Trang Kịch hát |
| » Ngữ ngôn học  | » Chép bông    |
| » Văn chương    | » Phụ nữ       |
| » Phê bình      | » Truyền ngắn  |
| » Mỹ thuật      | » Thư ca       |
| » Thế giới      | » Truyền dài   |
| » Giải trí      | » Tranh ảnh    |

VÀ  
NHƯNG MỤC ĐẶC BIỆT

NHƯNG CUỘC THI LỚN LÀO  
NHƯNG GIẢI THƯỞNG TAO NHÃ

Gia nào : Mỗi số \$20, nửa năm \$20 một năm 10,  
Thứ bùn phiếu và bài vở dò cho M. ĐÔ PHƯƠNG QUẾ

31, Aviateur Garros, Saigon

Khoa - Thuật Tuần - Báo cần đại lý ó khâu Đồng - dương

nào, các bạn đọc sít đều dã rõ cù, chàng tội không kè ra đây làm gì nữa, chỉ xin nói vua Định đối với quốc-sử, phân quan hệ ra thế nào,

Chúng tôi có thể nói một cách thiêt-doan rằng : Quốc ta từ khi có vua Định-Tiền-Hoàng xuất hiện, mới dã trê ách là một quốc-gia.

Nước ta từ hồi cuối thế kỷ thứ 10 trở về trước, quốc thô còn nhỏ hẹp, trê những thời kỳ Bắc thuộc, đời khai cung thường có các vị anh hùng nổi lên, cùi cát một vùng, xung đế xung vương, nhưng thực ra cùng vẫn không có một chế độ tâ-trưởng trong cùi bắc nhỏ, chưa ai dã lập thành ra được một quốc gia. Châm hết cái chép-tho-tu-trưởng và thời kỳ bắc ấy, tức là cuộc binh-dịnh 12 vùi sự quản của vua Định-Tiền-Hoàng.

Chúng ta thù ôi lại trong tri nhớ cái cảnh tượng nước ta lúc đó, trong một khoảng đất dã nhỏ hẹp, 12 tay kiệt hiệt tại mỗi người chiến giài một vùng, hàng ngày tranh cướp nhau, đánh giết nhau, dân sự lầm than khô sét bết là chừng nào. Một cái nguy cơ hon nứa, xé chia xé lật ta một cơ hội rút tối cho ngườiTau sán sicc mạnh lại trê sang. Đối phó với một cục diện qua phản áy, thà dẹp áy-giê, lập nên tên thống nhất, dã sicc ngán được sicc nam xâm của người Tau, nỗi khóng phải một người có hùng-ai đại-lực thi đam dang sào nòi. Tôi tri anh hùng cùa vua Định là ở chỗ đó.

Sau khi đã thống nhất khu vù, Tiền-hoàng đóng dò ở Hoa-lu, trong lúc văn-hoa cùn tháp kem, vù qui mè chép-dò dã dò hoán-bí, thiên-mỹ như các đài sau, ta chỉ lấy một điều ngại chia nước làm pôr, dò, mòi dò rà mòi doan quan, mòi quan mòi pôr, mòi lứ, mòi rôt, mòi lối mòi ngô, mòi ngô mòi người, đều phát dà khí khí, quan ó dò áo, chuyên giữ trách nhiệm thi an trong dò áo. Vì vậy, dân sự trong các dò đều thoát được nạn giặc cướp, bợ thô-hao, tu-ròrò đều phái thiếp phuc dòi cái quan-quyền tòn nghiêm của ngai, khóng con dám vọng động. Đến thông nhất từ đó mới giữ được vững vàng.

Dù ngai chí ó ngai được có mươi năm, tới lúc truyền cho con là Định-Taon được có một năm bì bò, vù an ó hai lóng và quyền-thần là Lê-Hoán cướp mòi ngai, nhưng đối với lịch sử ngai cũng có thể tịp hao la vùi vua đầu tiên xây nên tên thống nhất.

Mà thực thê, nhò ó ngai xây nền thông nhất được oving vàng, các triều đại sau như Lê, Lý, Trần, Lê dù nhò dò mà lò sít bđi đập mòi mang thêm ra mài, dân dòn thành được một quốc gia như bây giờ.



LÂNG VUA  
BINH-TIỀN-HOÀNG  
Đó là nơi trai-núi  
hứng vinh danh nước  
bao lai, lâng lâm đắc  
Binh-tiền-hoàng đột  
ngột nỗi tên đây khi  
thiêng lâm liệt



BỘNG HOA LƯ<sup>U</sup>  
Và làng Luồn ra  
khách du hành tòng là  
đi vào động Hoa-lư

Photo Vũ An-Ninh

Một câu chuyện già-sử sau này, nếu có thực ta lại càng  
phục Tiên-hoàng thực có tri nghĩ sâu xa. Hồi ấy có người  
lặng lẽ hỏi ngài sao không đóng đô ở một nơi giữa  
nước lại đóng đô ở ngay Hoa-lư, ngài nói: « chỉ ta còn  
muốn mò mang thêm về miền Nam, nếu ta được sống  
lâu, thi thành Hoa-lư này có ngày sẽ là nơi trung tâm  
của nước ». Thế ra kế hoạch Nam-liên của dân-lộc

À dã sống những giờ tháp-mắc vi tình duyên trắc trở,  
dã ngâm ngùi cho thân-phận thi nên đọc cuốn

## chiếc bóng

của NGUYỄN-VY

sẽ thấy cõi lòng được êm dịu.

Chi có ngõi bút của Nguyễn-Vy (tác-giả cuốn Đào-Mô) là có  
thể làm cho ta cảm-động và công-phẫn về các ván đe sỏi-nồi ấy.

mình, trong lúc mới lập quốc, vua Đinh  
đã sớm nghỉ đến rồi. Nếu ngài không bị  
hại về tay tên cản thần Bồ-Thích, còn  
được sống lâu, trị vì trong một thời kỳ  
khá dài nữa, sự nghiệp anh hùng, há chỉ  
thể thôi.

SỞ BÁO

BÊN THỜ VUA  
BINH-TIỀN - HOÀNG



NHÀ XUẤT-BẢN



Công lục

9, Hàng Cót, Hanoi  
Téléphone : n° 862

## ĐỀ QUÉT SẠCH NHỮNG RƠM RÁC TRONG RỪNG VĂN

Họ không biết đọc một cuộn  
sách thì theo đuổi cái nghề  
văn bút làm gì cho... tội?

THIÊN TƯƠNG

Cuối bài trước, chúng tôi đã nói  
tới cái bọn xuất-bản sách làm hư  
hỏng một số nhà văn: họ lợi dụng  
những lúc một số nhà văn không  
biết tự trọng ở đây cần tiền, họ  
bên « con mảng » sách theo một  
cái ván-dè đặt sẵn. Nói là ván-dè  
cho nó oai-oai một chút đồ bôi  
chứ thực ra họ còn có vấn đề gì ở  
trong đầu? Họ chẳng họ chỉ có  
vài « mòn », hồi dám nam nữ thanh  
niên, nhau vào khoang gần đây,  
gặp lúc cái phong-trào nhảy đầm  
đương thời, xô đẩy tha-tha-niên  
nam nữ vào những cái vực sâu  
truy lạc thì họ « thuê » viết những  
truyện nhảy đầm, trong đó nung  
đẽ họ gán nhảy lên cao và làm sao  
« thuê » được ở chung quanh  
những cái đồ nhũng thảm trang,  
những kỵ tính, có cảnh chết choc  
mà cũng chẳng quên những đoạn  
giai-giải bô cát bô nhà đẻ theo cho  
sát cái chủ nghĩa cá-nhân tu lợi.

Bản ông thích có dầu ? Thi họ  
làm những thing có dầu. Trê tuồi  
hút thuốc phiện ? Thi họ nói vê  
thuốc phiện. Thiếu nữ và những  
tình phiêu lảng giang hồ ? Thi họ  
tả những tình trên bờ trong dầu,  
không gọi...

Chúng tôi đã biết rằng, phàm dâ  
là một nhà văn-nghĩa là một người  
cảm thông với sự vật, thi bắt cứ  
cái gì cũng có thể làm cho người  
ta buồn lòng. Cái gì cũng là tài liệu  
cho văn sĩ hết; hay — nhất là được  
cố những ván đe gi thiết thực và  
có tình cách thời sự thi càng hay  
chứ sao, nhưng nào họ có làm như  
thế?

Tất cả điều mong muốn của họ  
chỉ là di định cái hư cái hỏng của  
người ta, họ phụng sự những cái

III

khát vọng hạ-cấp, còn nghệ thuật  
hay tu-tưởng đẹp thì hình như họ  
không cần gì hết.

Và lại, những nhà xuất bản như  
thế, vì thử có đem ngay cho họ  
một cuốn sách thực hay, có những  
tu-tưởng thực là, chủ trương một  
cái đạo lý cao siêu, vì tất họ đã  
hiểu là gì. Cái tài, cái học của  
những người chủ trương những  
nhà xuất-bản kia không dứt... dù  
để cho họ hiểu một quyền sách  
tâm thương, có khi có nhà văn  
đưa báu cho họ một cuộn truyện,  
họ thấy nhà văn đó có tiếng thi họ  
in — thế thôi. Chúng tôi đã từng  
nói chuyện với một ít nhà xuất  
bản sách ở đây về những tác-phẩm  
họ in thi, thực chúng tôi lấy làm  
buồn rầu mà thấy rằng một số  
người xuất-bản đó không biết  
trong những sách họ in đó có  
những gì.

Thậm chí lại có người không  
hiểu thế nào là mục-dịch và mục  
kịch, không hiểu thế nào là hân  
hạnh và... cản cạnh nữa.

Thế nhưng họ cứ là những nhà  
xuất-bản, những con nhà văn bút  
như thường... như thường và tha  
hỗn hẩn những sách hay và trình  
bày những tu-tưởng mới của  
những lão người bèn-mặt đem  
những chuyện hén-mặt ra dạy dở.

Chúng tôi không nói đâu xà làm  
gi. Chỉ lấy ngay một tác phẩm mới  
ra đời là lúu ngay thôi. Một ông văn  
sĩ dở ngô dở ngông « trình bày »  
một tác phẩm đầu tiên bằng văn  
xouis của mình. Thế mà độc giả  
biết ông ấy trình bày thế nào  
không? Ông ấy kẽ cho độc giả  
nghe một mối tình thẩm thiết nhất

đời ông, một tình yêu ghê-lam —  
hiện giờ tôi nhắc lại cũng vẫn còn  
thay run run ngồi bùi: đó là cái  
tinh của ông ấy với... chi dấu ông  
ta vậy. Cái ông ấy không phải là  
một người « anh hùng » độc-nhất  
khó-dấu. Nhiều bạn bè của ông  
khoe khoe tranh, nhất-dịnh không  
chiu để ông này « xoi » cái tình ấy  
một milib. Một ông khác — mà  
người bạn của chúng tôi là Thượng  
Sĩ đã gọi rất nhún nhún là thi sĩ bô  
còn, coi nhân tình bô-bô mẹ —  
một ông khác cũng đưa ngay cho  
một ông xuất-bản khác một cuốn  
thơ vè, trong đó ông cũng là một  
cái tình ông đối với chi ruột mình  
ở ngay trong nhà.

Và nhà xuất-bản ấy in và cũng  
được đem báu ở khắp các cửa  
hang sách Đồng-đường vậy.

Chúng tôi không thể kẽ hối-dâm  
trong những cốt truyện bô-dâm được  
nữa...

Lúc viết đến đây thi có, tiếng gõ  
cửa, một người đưa thư đem  
một bức thư con cỏ đóng dấu một  
nhà xuất-bản vừa thành lập & đây.

Vội dở bức thư ra, chúng tôi  
thấy có đại khái mấy dòng này:

« Cùng ông Thiên-Tuong,  
« Mấy kỷ nay, bài diều tra về  
« những sách bối-dâm thành-niên  
« nam-nữ của ông, tôi đọc và lấy  
« làm-thá-lâm. Nhưng bối-nữ đến  
« kỷ vừa đây thi tôi thấy ông có ý  
« cầm-chí đến một cuốn sách (chóng  
« tôi không nói rõ tên sách ở đây  
« và làm-phát ý nhà xuất-bản.)  
« Xét-rõ những lời của ông viết  
« đều là ác-y, vậy chúng tôi già  
« cầu-ông nên bô-hân bài ấy đi.»

Ký tên không rõ  
(chủ nhà xuất-bản...)

Chúng tôi không để ý đến mấy lời yêu cầu của ông chủ xuất-bán này — vì những lối cũa các hồn mới người đều đã biết.

Duy ở đây chúng tôi có lấy làm lạ một điều là: từ số đầu bài đầu tra này thực là tôi vẫn nói — và tất cả họ đã thấy — chúng tôi chỉ làm việc của một người biết nghĩ, nghĩa là rãy nã làng văn, là quét sạch những cái rong rác của làng văn — cho những hoa thơm cỏ lả eo chỗ mà nãy nãy. Tôi không có ác ý với ai. Chúng tôi có ác ý thì chỉ là ác ý với những từ trưởng hèn kẽ, những nhà xuất-bán đầu-có xuất-bán những sách hèn mạt để đầu-dect thành-niên nem nãy thê-thôi. Xưa hay chúng tôi vẫn nghe thấy nói nhà xuất-bán viết bút thư trên kia cho chúng tôi làm ăn hình như cũng đừng dám làm thi phái, vậy mà chúng tôi không hiểu làm sao họ lại viết một bức thư như vậy. Chúng tôi đọc lại bức thư thi nhir thấy đây một vẻ đồng-long. Thật chúng tôi không hiểu ra sao cả. Yên cầu chúng tôi bỏ hẳn lập điều tra này đi? Ông ấy sẽ sách của ông sẽ bị lôi ra tốn án dù luận ché? Tôi hỏi, chúng tôi cũng ít thời giờ, những sách của ông in bẩn có người sẽ xem thấy thế cho chúng tôi, và ai là người có trách nhiệm đến phong hóa, đến đạo đức, đến sự tiến bộ của giống nòi này sẽ trả lời cho ông ta. Còn chúng tôi, trước mắt chúng tôi chỉ có Bón Phận, công việc của chúng tôi chỉ là lôi những cái cõi hối thi & rừng văn lên khói mặt đất đứng cho ăn rẽ mãi ra, chúng tôi hưởng không cần trả lời gì hết mà cứ nên tiếp tục cái công việc đương làm đây là hon cai.

Vậy thi, như chúng tôi nhận

thấy, một số nhà xuất bản ở đây quả là những người vô học vậy.

Họ vô học, mà họ lại tán-dương cái đức và học nữa (độc giả) lôi cho tôi đã dùng cái chữ sống sượng ấy ở đây, nhưng biết làm thế nào được? Bối với những hàng người này, tôi mặc phải cái lật lõi tinh chí.

Chúng tôi không kẽ thi du đất, vừa mới đây thôi, ôi! một nhà xuất-bán vừa thành lập ở đây, vừa ra ở thi trường văn học một cuốn sách, mà trong đó họ có dỗ cho một người nghệ nghiệp khác gốc gác lờ mờ, chúng tôi xin gọi vắn tắt bằng cái tên Y.

Hãy nghe họ tự phụ về ông Y nhau thế này:

Trong một số sau

Trung-Bắc Chu-Nhát

SÉ HIỂN BẢN ĐỌC

Một tiếng cuòi idai

Nguyên do tiếng  
cười ấy là ở

Tâm long phẫn  
uất ghen tuồng  
của Đàn bà

Nhiều người đàn ông  
đã tìm hết các

MUỐI THẦN  
CHƯƠNG QUÝ

dè dặt phó mà vẫn  
không thể nào tránh được

Không ba giờ biết chữ. Nguyên là họ mà viết văn. Cuống đeo báo đọc sách gì cả mà viết được thi mói tài tình chí?

Chúng tôi, đã biết rằng trên thế giới, từ xưa đến nay một đời khi cũng có những thiên tài không học làm mà viết nên thiên tuyệt tác. Tôi nói không học làm. Độc giả đè ý cho: tôi không nói là vô học. Những bực thiên tài ấy, thực ra, thuở bé, không được a học, nhưng sau đều có ít chữ mới dám viết. Họ viết rồi mới nói tiếng là danh sĩ chứ có dám như những hàng ti nhau ở nước ta, viết thi chưa viết gi cả mà đã quảng cáo ngang lén là thiên tài, là không học hành gì cả mà thành một cây bút sá.

Bảo rằng một tên vú học có thể trở nên giàu có, cái đó còn có thể chịu được di; chờ đến như vú học mà trở nên được một nhân tài trong rừng văn bỗng - nhất là ở một sài xã-hội ta đây thi chết thi chết chử không bao giờ tội chịu cả.

Ngoài ta họ đã bắt đầu, thức đêm thức hôm để mong thâu-lãi được ít nhiều tu trưởng, cách viết mà còn ngã lồng chồng từ trên khán dài x xuống kia kia; ấy thế mà làm sao lại có người làm tu tú tự mãn, tu phu và chô vô học thi thereby là quá qua.

Nhà xuất bản in sách của những ông vú họ đó ra đã đánh là để lấy thêm một vài người đọc, nhưng báo họ có biết đầu ràng làm như thế tức là gieo mọi cái hại và cõi tử rùng văn.

Không những người ngoại quốc muôn khéo sát về văn học của ta đã có cảm tượng xấu rồi, mà ngay chung quanh cũng còn bao nhiêu người bị hại là khác nữa.

Các ngài tất đã đoán được cái hại ra sao rồi.

Vâng, vâng, hiện nay nhiều người thấy vậy, tự cho nghề văn là dê, không cần có học cũng có thể trở nên văn sĩ được, một số nhiều người thấy thế đã bỏ cả nghề mình — vi dã bồi tiêm, xô vê, bán báo, chạy hàng xóm, thợ may, kéo quạt, — để xông vào cái nghè, chao ôi, không có cửa nán ai vào cũng được.

Những người này sở dĩ làm như thế là vì họ yêu tri rằng những người vú học mà viết mới càng tài;

thế là họ cũng bàn về nghệ-thuật, cũng âm-à àm-è Gide, Henri Troyat, cũng Mauriac, rồi họ công kích hết! Họ viết, họ khoe, họ chung cái gì họ viết, họ cũng cho là nghệ thuật... Và sau cùng họ lấy làm là rằng sao những tác-phẩm nghệ-thuật ấy lại chẳng có ái in, họ bèn nhờ người này giới thiệu người kia là trách mồi, họ đem những tác-phẩm cho không những nhà xuất bản đầu-dau.

Nhiều người, sợ cho không như thế, có mất giá trị và chưng di chúc xin chăng nên họ nhất định phải lấy tiền — ôi! lạy gởi là thời, không may, chí vải bì đồng bạc, dù tiền di chén, nẫu liệm bay mua môt cái quà cho gai.

Tôi lại còn thấy có một hàng người bán ván như thế này nữa là: họ đe cho nhà xuất bản in, rồi lấy vải chục quyền sách đem bán.

Chúng tôi thường cái hàng ván sít re-tiên này mà chúng tôi không trích.

Có trách chăng, là trách những nhà xuất-bán kia, cái khỉ cục nhỏ như hắt đậu, họ không có lương tâm đã dám rồi, nhưng sao họ lại nô-lyi dụng đến cả những người khốn nạn, và lừa những độc giả tham yêu của họ.

Họ có biết đầu ràng (như ở đầu thiên diêu tra này tôi đã nói) họ có biết đầu ràng trong khi họ lịt được vài chục bạc — ái là nói khi những truyện ấy bán chạy tay — bi bao nhiêu già dinh tan nát vì

bộ, bao nhiêu thanh niên nam nữ vì họ mà hụt hong.

Cái tội của những nhà xuất-bán sách hối dâm nam nữ thanh-niên thực vô cùng.

### Kiêm duyệt bồ

Một bạn đồng nghiệp trong Nam, thấy chúng tôi làm cuộc điều tra này có thuật lại một việc nãy trứ như sách hối dâm bậy bạ ở Thụy-Sĩ như sau này.

Trong thế-kỷ thứ 20 này, nước Thụy-Sĩ là bài xích những thứ văn chương nhảm-nhi-ca.

Như mấy năm trước đây, bọn thanh-niên bên nước Thụy-diên (Suisse) cũng cùi đại-biểu đến trình cho Đông-cung con vua Thụy-diên một lá đơn, cõi 26 ngàn người ký tên trong lá đơn ấy, để xin Đông-cung giúp sức với họ mà đánh dò các thứ Dâm-thú và sách nhảm-nhi-phát hành trong nước.

Đông-cung tỏ ý bằng lòng, và mừng cho cuộc vận động ấy để toàn thể thanh-niên lùi chúc, Đông-cung bèn tâu bày với vua Thụy-diên họ lính cầm cự thử sách ấy ngay.

Sau khi tin ấy lan ra, những nhà chức trách ở Sài Thành đã cho thu những sách có hại, những sách khôn nãy, những sách đầu-dect độc giả biết những nhà xuất-bán nãy nén tránh, những vấn-si não không nãy độc. Tưởng-dõi chung là một việc mà các bạn thờ phượng già dinh và kô vong ở con em sẽ hoàn nghenh làm tám.

những sách đầu-dect chúng và miền Nam (Nam-ký) đã có lệnh tịch thu những sách đó.

Đó là một việc nên làm.

Còn gì nguy hại hơn là các em nhỏ trai gái bị đầu-dect bằng những cuốn sách đầy lời lẽ dâm ô bậy nãy nhán ở các tú sách của nhà ta là,

Đến lượt Bắc-kỳ bây giờ.

Từ trước đến nay, ai cũng biết về mặt sách vở, Bắc-kỳ sản ra nhiều hồn-Nam-ký. Một phần lớn sách, báo, truyện ở Bắc tiếc thụ rất mau ở trong Nam.

### Kiêm duyệt bồ

Cái đó, tướng-công nên xét cho câu thận mà những nhà bùa tám với đạo đức, với luân lý, những người thiết tha với dân nước trường-công nãy dẽ y dẽ cho những sách tờ hại ấy không còn thể lọt được vào gia đình chúng ta.

Hết

THIỀN-TƯƠNG

L. T. S. Lắc tò bao nãy tên khôn, chúng tôi được tin rằng những bài eae quên seach riêng ván..., đây, nhiều người đẽ ẩy... Noura ta đã bắt đầu tòng việc lũy nãy đẽ mà nghe nãy có sẵn 300 sách sẽ mđi mđi mđi.

Chúng tôi mo g se có dịp kẽ tên hêt cả những lũ sách đẽ lõi mđi bao đẽ độc giả biết những nhà xuất-bán nãy nén tránh, những vấn-si não không nãy độc. Tưởng-dõi chung là một việc mà các bạn thờ phượng già dinh và kô vong ở con em sẽ hoàn nghenh làm tám.



TỔNG PHÁT HÀNH TỔ, NƯỚC BẮC KỲ AI LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG KỲ

Établissements, VÂN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có bán thuốc VÂN-BÃO danh tiếng chữa bệnh liệt-dương Thú cho đàn ông và đàn bà khác nhau

BỆNH TÌNH

...Lại, Giang Mai,  
Hà cam, Hồi xoài...

chỉ nên tìm đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 181, ROUTE DE HUAI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DUC  
CHUA KHOÁN KHÔI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

Tóm thuật kỳ trước. — Hải, một hoa-si, lầy lầu dài Bayon làm khung cảnh và Champa — một thiếu-nữ Cao-Mèn — làm kiều-mẫu. Hải ở một ngôi nhà nhỏ nhắn với Champa và mẹ nàng, bà Phimeak. Nhưng lúc rồi việc Hải thường ngồi nói truyện thần-mật với Champa và học nàng tiếng Cao-Mèn.

Nhưng về đến nhà, anh cũng cứ sắp va-li về Saigon. Chợt bà Phimeak sang chơi, thấy anh xếp đơn hỏi :

— Thầy đi đâu bây giờ?

Tôi về Saigon.

— Thầy không vẽ nữa à, sao thầy bảo ở đây ba tháng kia mà?

— Tôi lâm sao ấy, mấy hôm nay chán quá!

Còn cái hình con Champa, thầy đã vẽ xong đâu mà vẽ. Thầy thấy ở đây cho vui. Thầy tôi buồn quá. Con Champa nó đi Biên-Hồ thăm cựu nó đau (1) chắc mai mốt nó vẽ. Rồi thấy còn vẽ cho tôi một cái hình thật. Đẹp đẽ ngày sau tôi chết nó thờ chứ.

— Đừng, rồi tôi vẽ bà đẹp như con gái mười tám.

Bà Phimeak nhẹm mắt lại cười :

— Thầy không vẽ Saigon nữa chứ?

— Không.

Nói xong, Hải mới tự hỏi : « Sao mình lại trả lời khùng, hay tại mình nghe nói Champa sắp về. Chẳng có lí vì Champa di vắng mấy hôm mà mỉm buôn ».

Bà Phimeak thấy Hải ở lại, vai mừng lầm, và như muốn dồn bù cho sự khùng vẽ Saigon của anh, bảo :

— Cây sầu-riêng nhà tôi có mấy trái (2) chín thơm lắm, để tôi vẽ hải đem thầy ăn.

— Hải nghe bét dưới sân, dựa lưng vào tường, nhìn bức vè Champa qua lòn khói thuốc, nói nhỏ một mình :

— Cứng hay, định vẽ Saigon lại không vẽ, không vẽ lại được ăn sầu-riêng. Thầy này thi hận sau mình phải dọa vẽ Hanoi mới được.

Thầy có tiếng chửn người lên cầu thang, Hải chắc là Phimeak, và nói tôi :

— Minh phải vẽ Hanoi mới được.

Champa giòn giã bước lên, hai tay cầm hai trái sầu-riêng. Hải nhìn ra, ngårn người :

— Champa!

— Thầy.

Champa đến ngồi trước mặt Hải, đặt hai trái sầu-riêng xuống sàn. Nàng mặc một cái Sampot có dệt những hình vè Cao-mèn rất đẹp, và óng-ánh đương cả kim-tiếc; một cái áo lụa trắng ngắn ngang lưng và cùi nra cách tay bó trên lấp người.

Hải nhìn nàng đầm đaskets, khiến Champa mặc-cố, cái mặt xuồng :

(1) Ông

(2) Một thứ quả có gai giống quả mít, cũng có múi như múi mít nhưng hột to và cùi mỏng như giấy, ăn có chất béo, dù và mùi thơm-thum thom. Quả này được người Cao-mèn và Nam-kỳ quý lắm.

Em vừa về tới nhà, mà em bảo thầy định vẽ Saigon. Thầy vẽ Saigon làm gì?

Hai giọng oán hờn :

— Thổ Champa di Biên-Hồ làm gì?

Champa nhén lén gấp luồng điện của cây mát Hải.

Hai không trả lời nhau, nhưng bỗn mắt họ nói với nhau nhiều.

Kiem-duyet-bo:

Hai cái đầu xanh, chụm vào nhau, thủ thi :

— Thầy vẽ Saigon làm gì?

— Baon thi vè.

— Sao mà buôn?

— Vì Champa di vắng, sao di lâu thè?

— Em muốn vẽ, cậu em không cho vẽ,

— Có nhớ Hải không?

— Nhớ.

— Nhớ nhiều bay nhô ít?

— Nhô nhiều.

— Nhô thế nào?

— Nhô ngồi cho thầy vè, nhô dạy thầy học.

— Đừng, rồi tôi vẽ bà đẹp như con gái mười tám.

Bà Phimeak nhẹm mắt lại cười :

— Không.

Nói xong, Hải mới tự hỏi : « Sao mình lại trả lời khùng, hay tại mình nghe nói Champa sắp về. Chẳng có lí vì Champa di vắng mấy hôm mà mỉm buôn ».

Bà Phimeak thấy Hải ở lại, vai mừng lầm, và như muốn dồn bù cho sự khùng vẽ Saigon của anh, bảo :

— Cây sầu-riêng nhà tôi có mấy trái (2) chín thơm lắm, để tôi vẽ hải đem thầy ăn.

— Hải nghe bét dưới sân, dựa lưng vào tường, nhìn bức vè Champa qua lòn khói thuốc, nói nhỏ một mình :

— Cứng hay, định vẽ Saigon lại không vẽ, không vẽ lại được ăn sầu-riêng. Thầy này thi hận sau mình phải dọa vẽ Hanoi mới được.

Thầy có tiếng chửn người lên cầu thang, Hải chắc là Phimeak, và nói tôi :

— Minh phải vẽ Hanoi mới được.

Champa giòn giã bước lên, hai tay cầm hai trái sầu-riêng. Hải nhìn ra, ngårn người :

— Champa!

— Thầy.

Champa đến ngồi trước mặt Hải, đặt hai trái sầu-riêng xuống sàn. Nàng mặc một cái Sampot có dệt những hình vè Cao-mèn rất đẹp, và óng-ánh đương cả kim-tiếc; một cái áo lụa trắng ngắn ngang lưng và cùi nra cách tay bó trên lấp người.

Hải nhìn nàng đầm đaskets, khiến Champa mặc-cố, cái mặt xuồng :

(1) Ông

(2) Một thứ quả có gai giống quả mít, cũng có múi như múi mít nhưng hột to và cùi mỏng như giấy, ăn có chất béo, dù và mùi thơm-thum thom. Quả này được người Cao-mèn và Nam-kỳ quý lắm.

(1) Ông

(2) Hai người nói riêng với nhau như đôi bồ-couple. Ngoài những giờ hàn rộn, họ hồn-hồn nó dùa, dùa nhau hay bắt bướm. Trong cái tịch-mịch đau thương và chịu đựng của điện tàn Đế-Thiên Đế-Thích, những chuỗi cười giòn tan của đôi trẻ như chấp hết thảy mọi sự tàn-phá của vũ-trụ.

Những ngày ăn-ái tưởng như vò-lan; và cuộc đời đối với họ lúc này, chỉ là một thiên-đường cho những kẻ yêu nhau.

(1) Ông

(2) Hai người tựa cửa nhìn ra lòng sông lòng lấp ánh trăng bạc. Mây cây khẽ trước nhà ngả nghiêng in

bóng trên mặt đất. Bóng cây diễm những mảnh trăng ợt qua kẽ lá gièo xuống tựa những cánh hoa rắc trên mặt thảm nhung sầm.

Champa & bên hõi di sang, ẩn hiện dưới hoa lá, trăng, nhú trong một giấc mộng.

Những lần giờ nhẹ thoảng đưa hương thơm của hoa cỏ. Hai người lừng thừng di ra bờ sông. Nhìn hai cái bông dài song dối trên đường, Hải bảo Champa:

— Ai không biết tưởng chung minh là vú chông đây nhỉ?

Champa sung sướng, mỉm cười và di sát vào cạnh Hải.

Mấy tần dừa vè bóng trên chiếc xuồng, rõ rệt tung dọc, tung khía. Champa bước xuồng trước Hải xuồng sau và bơi xuồng về phía Angkor.

Một vòn trời đầy trăng sao. Cảnh vật tắm nhuần trong bụi sáng dịu, lờ mờ như dưới một lán sương nhẹ.

Tiếng kêu két buôn tè của mấy chiếc guồng nước một lát một nhoi dần; xuồng dã xa tránh-phob, và trôi trên mặt nước như di vào cõi mộng...

Một vài thứ hoa nở vè đêm đưa hương thơm, kh thoảng khi ngát, như携手 với tiềng, gió, nước tạo nên cả một bài thơ ẩn-áí.

Nhin trời, Champs hỏi :

— Ở ngoài Bắc, có nhiều trăng sao như thế này không minh?

— Cõi, nhưng không đẹp bằng ở đây.

— Sao thế hõi minh?

— Vì không có con sông Siemreap, không có dền-dâi Angkor, và không có... em.

Thuyền cứ trôi; hai người lại lắng lảng nhìn nhau say sưa với yêu-đường. Một ông sao đổi ngồi dưới đáy nước. Một con cá nhỏ dòp bóng trăng tan; vù-trụ lại nhú chim vào một yên-lặng thoát-lực.

— Minh...

— Gi em?

— Minh đứng vè Hanoi nữa, & lại dây với em.

— Ở đây lấy gì mà ăn?

— Minh ở đây đã có em.

— Nhưng em làm gì được?

— Em dệt vải, dệt sampot, dệt sarong, rồi em deni bún.

Hải cầm-động quá, và cảm thấy trong lời nói chất ấy biết bao tình ngày thu, trong-trேo của một cô gái quê-mùa chưa bị cái ánh-hường tai-hại của xã-hội biến thời. Tuy vậy, anh cũng coi lời nói của nàng như một câu nói đùa. Anh thêm :

— Cõi anh, thi vẽ Champa rồi dẹm tranh vè Pnom-Penh, Saigon bán.

Champa thực-thà :

— Rồi minh hát cho anh nghe.

Tráng khuya đã tối dinh dấu. Hải cho quay xuồng về. Champa hát khẽ một điệu chèo thuyền «om-luk», iêng ní-non nhẹ bay trong sương gió.

VII

Champa tái mặt hỏi :

— Thể minh có vè Bắc không?

— Không.

# NÚI CỦ ĐỂ Bayon

PHẠM KHANH via ANH QUÝ NHÂN

INH HƯƠNG-KÝ

— Ai lại nói dạy thầy học. Champa gọi tôi là anh, chyện khang?

— Không, gọi là minh (1) kia.

— Ủi gọi minh. Thể minh (2) có nhớ kẹo không?

— Nhớ.

Hai người cùng cười và lấy kẹo ăn.

— Lúc em bước lên thang, thầy thấy nói cái gì...

— Sao lại « thầy » hõi « minh »?

Champa bén lén, im lặng. Lúc lầu nòng mới khẽ nói:

— Em gọi « thầy » quen di rồi. Có phải Hanoi ở bên nước Xiêm không... minh?

— Không. Hanoi ở nước Bắc-kỳ nhà anh.

— Xa thế, sao minh đến đây được?

— Anh đi tàu, di ô-tô.

— Thể thiết bao nhiêu tiền?

— Mất nhiêu lầm.

— Em chỉ thấy minh chơi và vẽ thi minh làm gì?

— Anh bán những bức vẽ.

— Minh bán mấy cái (1) một cái?

(1) các cô gái Nam-kỳ nói tiếng « minh » nghe dễ thương

(2) hai người yêu nhau, hay hai vợ chồng, người nọ gọi người kia là minh.

(1) một hõi



Hải cất bút thư mới nhận được vào một cái hộp riêng để dành cho những thư từ của cô em gái ở nhà quê. Trên mây trang giấy nhún, những dòng chữ người em ngõng và nhiều khi sai âm-tả ấy ấp úp bao nhiêu là tình ái yém-thương sót của người mẹ già và của đứa em gái ngày dài. Nhiều lúc ngồi buồn rã những bức thư cũ ra coi, Hải không khỏi phi cười mỗi lần nhìn thấy trên phong-bì tên và địa-chí của anh viết bằng những chữ lách-lạc và rách ngay-ngó:

*Monsieur Ván-Hái  
aceste painltre  
18 bonar  
de Sái-gòn*  
*hay là:  
Monsieur Ván-Hái  
aceste painltre  
Roue mènh-mang  
au Dalat*

Hải cất bút thư mới nhận được vào một cái hộp riêng để dành cho những thư từ của cô em gái ở nhà quê.

Trên mây trang giấy nhún, những dòng chữ người em ngõng và nhiều khi sai âm-tả ấy ấp úp bao nhiêu là tình ái yém-thương sót của người mẹ già và của đứa em gái ngày dài. Nhiều lúc ngồi buồn rã những bức thư cũ ra coi, Hải không khỏi phi cười mỗi lần nhìn thấy trên phong-bì tên và địa-chí của anh viết bằng những chữ lách-lạc và rách ngay-ngó:

Hàng năm, gấp gáp ối, hay gấp cuộc vui gì, người ta tại tò-chết cuộc múa này. **Hải cũng là một nghệ-thuật sáo-cuồng** của người Cao-mèn. Nói về sự mềm dẻo, khéo léo thi các cô vũ-nữ này ăn đứt các cô đào chép bông mà chúng ta thường thấy khoe dại nhảy nhót trên màn bạc,

(còn nữa)

**PHẠM-KHANH**

(1) danseuse royale

Hải cũng không bao giờ bao cho em gái biết là nó viết sai. Hình như đã lâu lắm, có một lần anh viết tên và chức-nghệp mình vào một mảnh giấy gửi cho nó bao căt theo thế mà đề phong bì, nhưng vì chữ anh ngày, nên nó trong chữ nọ xé ra chữ kia, thành ra vẫn làm như thường; nhưng có quan hệ gì sự lầm ấy, miễn là có những dòng chữ thân yêu dem lại cho anh chút tình quý-giá của mẹ và em gái là được rồi.

Đã bao lần, Hải nhận được những chiếc phong bì nhau nát, ngô- nghênh ấy, trong thư người mẹ già lắn nảo cũng giục đứa con về để được trông thấy mặt nó cho khuynh lồng thương nhớ; lắn nảo viết thư chàng cũng hứa hẹn ngày về, để rồi không bao giờ đúng hẹn.

Hôm nay, trong lúc lôi cái hồi của Champa, Hải đã vô tình làm cho nàng tưởng rằng vì quá yêu-như mà anh không về thăm mẹ già. Nàng rờ biết đâu là đối với một nghệ-sĩ, nhiều khi tiếng gọi cha đài giang - hồ đã thằng cả tiếng gọi của con tim và của tình mẫu-tử.

Tuy vậy, Hải cũng thấy buồn và nao nao lòng khi nghĩ đến người mẹ già hơn 80 tuổi ngày ngày lừa cửa mong con. Trong thư hôm nay, đứa em gái viết: « Ba đã 62 tuổi đầu rồi, còn gi, sống ngày, sống giờ, biết thế nào. Anh lính mà về ở nhà với ba ít lâu rồi hãy lại đi để bu được voi lòng.... »

Sự nghĩ đến ngày về, làm Hải liên-tưởng đến cái hoài-hỗ di bài-ngoại; và cùng với ý nghĩ ấy, Hải chợt nghĩ đến Champa và những sợi dây ràng buộc của ái-tình. Hải thấy rõ sự cho mình và cho Champa; nhưng vì chưa đến lúc cần phải quyết định, nên Hải cung liều:

— Chà, đến đâu hay đến đây, lo gì.

Và buỗi tối, cùng với Champa di coi cuộc múa của các vũ-nữ nhà vua (1), Hải quên hết mọi điều lo lắng.

Hàng năm, gấp gáp ối, hay gấp cuộc vui gì, người ta tại tò-chết cuộc múa này. **Hải cũng là một nghệ-thuật sáo-cuồng** của người Cao-mèn. Nói về sự mềm dẻo, khéo léo thi các cô vũ-nữ này ăn đứt các cô đào chép bông mà chúng ta thường thấy khoe dại nhảy nhót trên màn bạc,

**ĐỜI NAY KHÔNG CÓ GÌ MỚI**

# VUA THUẤN VÀ CAO-BIỀN đã từng biết bay

của QUÂN-CHI

Khi đặt bút viết cái đầu bài này, tôi chợt nhớ lại anh N. P. một người bạn cùng cảnh co-lô với nhau ở Paris mươi lăm năm trước. Anh vốn là một người xuất sắc trong đám thanh-niên ta có học mới, óc mồi lúc ấy đã cù-nhan văn-chuong và kiêm cả khoa-học, nghĩa là không phải hạng thầy đồ hù-nho nệ-cô gi.

Thế nhưng anh thích xem những truyện cổ của Tàu như loại Phong-thần, Tây-du và thuộc như cháo.

Thôi thi Đại-thanh biến những phép gi, Na-trai thái-tử đánh những trận nào, anh ta kê ra vanh vách, tất cả mọi tình tiết ly-ký cho đến câu văn tiếng nói.

Một ông cù-nhan khoa-học Thái-tay mà đánh bàn say mê với những bộ truyện thần-tiên quái-dream của xứ Đông-á cõi, thật là một sự mâu-thuẫn không ngờ.

Có lần, một người ngô y chỉ-trich, anh thản-nhiên cười và nói :

— Các bác nghĩ là tôi xem Phong-thần, Tây-du cũng như kiều mèm-tin kia để cùng vái thần-tiên, tin bùa tin phép gi sao! Không, một trăm lần không. Với loại truyện ấy, nếu ai đọc với bộ óc mè-tìn sẵn sàng, chắc hẳn ai hưởng hưởng tốt; nhưng ta đọc với trí nghĩ khoa-học và triết-ly, sẽ thấy nó hay đáo đẽ.

« Người ta không nhớ cuối thế-kỷ trước, nhà tiều-thuyết tây Jules Verne đã đặt truyện dự-doán bao nhiêu máy lá việc kỹ, bây giờ chẳng thấy phần nhiều đã hiện hiện ra sự thực đấy là gì? Cũng như H. G. Wells đã tả những máy móc cõ quái và cẩu-tượng rùng rợn người ta bay lên mặt trăng, — thử xem quyển « Les premiers hommes dans la lune » — với nền khoa-học càng ngày càng thêm rồng-rồng, một vài chục năm nay, người ta chế-tạo được bộ máy nô công chung ta lìa hòn bàn tay óm chặt của quái đất mà bay lên thám hiểm sao Hỏa và xem mặt chí Hằng, nào phải là sự

Những người đã viết ra Phong-thần, Tây-du cũng là hạng Jules Verne, H. G. Wells cả đây. Chính họ tự-doán tương-lai bằng những nhân-vật Na-trai, Đại-thanh và bao nhiêu phép thuật kỳ quái, tự trong óc họ tưởng tượng ra.

« Tôi đã các bắc tìm ra một việc gì đời nay thực-hành, mà không có cù-nhan đã từng nghĩ đến hay không phát-minh nguyên-lý từ những đời nào. Thắng thiên là phi-cô, khí-cầu; độn thô là xe điện dưới hầm; độn thủy là ngư-lôi tiêm-dịnh; thiền-lý-nhì là vò-tuyến điện-thoại v.v... Tóm lại, dưới bóng mặt trời không có gì là mới; chính người phương tây đã phải nhìn nhận như thế. »

Tôi nghĩ cho lời biện bạch của anh ta có hơi xuyn-xac mặc lòng, nhưng chẳng phải không có gì mới.

Bây giờ có bộ máy gọi là phi-cô để ta ngồi mà bay vù-trùa không như chim, nhiều người cho là một công cuộc phát-minh riêng của đời nay, và chỉ có khoa-học đời nay mới thực-hành nổi được sự la ấy.

Phải, đời nay thực-hành được sự bay, nhưng cái nguyên-lý « người ta có thể bay được » thì đời xưa đã có người nghĩ tới, và có người đem ra thực-nghiệm rồi nứa.

Tay-phương có truyện cù-tịch Icare biết bay, chắc hẳn phần nhiều các bạn đã biết. Có lẽ trước cù Icare, vua Thuấn của nước Tàu đời xưa đã từng biết bay, mà ông đã bay thật tinh. Bởi vậy có người — chính một người tây kháo-cô — đã cho vua Thuấn là một phi-công trước nhất trong thế giới.

Theo nhà kháo-cô này, vua Thuấn nhờ nghĩ ra sự bay mới được thoát thân khỏi chết. Sự tích này thay chép ở một báo gi bén Tây, tiếc vì lâu ngày tôi quên mất danh-hiệu; chỉ nhớ câu chuyện dài-khai, mà nhà kháo-cô đã kể, ở dưới một đề-mục rất khoa-học: « Người ta có thể bay được không? »

Nguyên khi chưa được vua Nghiêu gả cho một lúc hai cô con gái và truyền ngôi thiên-tử cho,

# VUA THUẤN VÀ CAO-BIỀN đã từng biết bay

của QUÂN - CHI



Hải cũng khong ao giờ bao giờ em gái biết là nó viết sai. Hình như đã lẩn lấp, có một lần anh viết tên và chức-nghị-lệp mình vào một mảnh giấy gởi cho nó bảo chờ theo thời mà để phong bì, nhưng vì chữ anh ngày, nên nó trông chờ nó xộ ra chờ kia, thành ra vẫn lẩn như thường; nhưng có quan hệ gì sự lẩn ấy, miễn là có những dòng chữ thân yêu đem lại cho anh chút tình quý-giá của mẹ và em gái là được rồi.

Đã bao lần, Hải nhận được những chiếc phong bì nhau nát, ngô-nghimbé ấy, trong thư người mẹ già lẩn nào cũng giục đứa con về để được trông thấy mặt nó cho khuỷu lòng thương nhớ; lẩn nào viết thư chàng cũng hứa hẹn ngày về, để rồi không bao giờ đến hẹn.

Hôm nay, trong lúc trả lời cái hỏi của Champa, Hải dù vui lòng làm cho nàng tưởng rằng vì quá yêu nàng mà anh không về thăm mẹ già. Nàng có biết đâu là đối với một ngô-bé-si, nhiều khi tiếng gọi của đứa giang - hồ đã thăng cả tiếng gọi của con tim và cả tinh máu-tủy.

Tuy vậy, Hải cũng thấy buồn và nao nao lòng khi nghĩ đến người mẹ già hơn 80 tuổi ngày ngày lừa cưa mong con. Trong thư hôm nay, đứa em gái viết: « Ba đã 62 tuổi lâu rồi, còn gì, sống ngày, sống giờ, biết thế nào. Anh liệu mà vù ở nhà với ba ít lâu rồi hãy lại đi để bu được vui lòng.... »

Sự nghĩ đến ngày về, làm Hải liên-tưởng đến cái hoài-hảo di bài-ngoại; và cùng với ý nghĩ ấy, Hải chợt nghĩ đến Champa và những sự dày rạng buộc của ái-tình. Hải ráy soé cho mình và cho Champa; nhưng vì chưa đến lúc cần phải quyết định, nên Hải chung-lưu:

— Chà, đến đâu hay đến đấy, lo gì.

Và buổi tối, cùng với Champa di coi cuộc múa của các vũ-nữ nhà vua (1), Hải寒假 hối mọi điều lo lắng.

Hàng năm, gấp gáp lắm, hay gấp cuộc vui gì, người ta tại tò-cửu thót mòn nữa. Đây cũng là một nghệ-thết cao-cường của người Cao-mèn. Nói về sự mềm-dẻo, khéo léo thì các cô vũ-nữ này ăn đứt các cô đào-chop bông má-chóng ta thường thấy khoe dủi nhảy nhót trên màn bạc,

(còn nữa)

PHẠM-KHANH

(1) danseuse royale

Hải bắt bức thư mới nhận được vào một cái hộp riêng để dành cho những thư từ của cô em gái ở nhà quê. Trên mây trang giấy nhau, những dòng chữ người-điếc-điếc và nhiều khi sai ấm-tả ấy ấp úng bao nhiêu là tình ái yém-thuong sót của người mẹ già và của đứa em gái ngày dài. Nhiều lần ngồi buôn dở những bức thư cũ ra xem, Hải không khỏi phi cười mỗi lần nhìn thấy trên phong-bì tên và địa-chí của anh viết bằng những chữ lèch-lạc và rất ngày-ngô:

Monsieur Ván-Hải  
aceste paintre  
18 bonar

de Saxe gong

hay là:

Monsieur Ván-Hải  
aceste paintre

Roue mènh-meng

au Dalat

Khi đặt bút viết cái đầu bài này, tôi chợt nhớ lại anh N. P. một người bạn cùng cảnh co-lõi với nhau ở Paris mươi lăm năm trước. Anh vốn là một người xuất sắc trong dân-thanh-niên ta có học mới, óc mới lúc ấy đã có cù-nhan văn-chương và kiêm cả khoa-học, nghĩa là không phải hang thầy đồ hù-nho nê-cô gi.

Thế nhưng anh thích xem những truyện cổ của Tàu như loại Phong-thần, Tây-du và thuộc như cháo.

Thôi thi Đại-thánh biến những phép gi, Na-trá thái-tử đánh những trận nào, anh ta kè ra vanh vách, tất cả mọi tình tiết ly-ký cho đến câu văn tiếng nói.

Một ông cù-nhan khoa-học Thái-tay mà đánh ban say mê với những bộ truyện thần-tiên quái-dream của vua Đông-Á cõi, thật là một sự mâu-thẫun không ngờ.

Có lần, một người ngô ý chí-trich, anh thản-nhiên cười và nói :

— Các bác nghĩ tôi xem Phong-thần, Tây-du cũng như khúi mè-tin kia để cùng vui thần-tiên, tin bùa tin phép gi sao! Không, một trăm lần không. Với loại truyện ấy, nếu ai đọc voi bộ óc mè-tìn sẵn sàng, chắc hẳn ánh hưởng không tốt; nhưng ta đọc voi trí nghĩ khoa-học và triết-ly, sẽ thấy nó hay đáo đẽ.

« Người ta không nhớ cuối thế-kỷ trước, nhà liêu-thuyết tây Jules Verne đã đặt truyện dự-doán bao nhiêu mày là việc ký, bây giờ chẳng thấy phần nhiều đã hiện hiện ra sự thực đấy là gì? » Cũng như H. G. Wells đã tả những máy móc cõi quái và cảnh-tượng rùng rợn người ta hay lên mặt trăng, — thử xem quyển « Les premiers hommes dans la lune » — với nền khoa-học càng ngày càng thêm cao-rõng, một vài chục năm nữa, người ta chế-tạo được bộ máy công-chứng ta lì hân bàn tay ôm chặt cùa quả đất mà bay lên thám hiểm sao Hỏa và xem mặt chí Hằng, nào phải là sự

rất khoa-học: « Người ta có thể bay được không? » Nguyên khi chưa được vua Nghiêu gả cho một lúc hai cô con gái và truyền ngôi thiên-tử cho,

« Những người đã viết ra Phong-thần, Tây-du là hạng Jules Verne, H. G. Wells cả đây. Chính họ dự đoán tương-lai bằng những nhân-vật Na-trá, Đại-thánh và bao nhiêu phép thuật kỳ-quái, trong óc họ tưởng tượng ra.

« Tôi đã các bắc tìm ra một việc gì đời nay thực-hành, mà không có cù-nhan đã từng nghĩ đến hay không phát-minh nguyên-lý từ những đời nào. Thang thiên là phi-cơ, khí-cầu; dùn thô là xe điện dưới hầm; dùn thủy là ngữ-lỗi tiềm-dĩnh; thiên-lý-nhì là vô-tuyến điện-thoại v...v... Tóm lại, dưới bóng mặt trời không có gì là mới; chính người phương-tây đã phái nhìn nhận như thế ».

Tôi nghĩ cho lời biện-bạch của anh ta có hơi xuyn-tac mặc-lòng, nhưng chẳng phải không có gì mới.

Bây giờ có bộ máy gọi là phi-cơ để ta ngồi mà bay vù vù trên không như chim, nhiều người cho là một công-cuộc phát-minh riêng của đời nay, và chỉ có khoa-học đời nay mới thực-hành nổi được sự này.

Phải, đời nay thực-hành được sự bay, nhưng cái nguyên-lý « người ta có thể bay được » thì đời xưa đã có người nghĩ tới, và có người đem ra thực-nghiệm rồi nứa.

Tay-phương có truyện cù-tịch Icare biết bay, chắc hẳn phần nhiều các bạn đã biết. Có lẽ trước cù Icare, vua Thuấn của nước Tàu đời xưa đã từng biết bay, mà đây bay thật tinh. Bởi vậy có người — chính một người tây kháo-cõ — đã cho vua Thuấn là một phi-công trước nhất trong thế giới.

Theo nhà kháo-cõ cũ, vua Thuấn nhờ nghĩ ra sự bay mới được thoát thân khỏi chết. Sự tích này thường chép ở một báo gi bén Tây, tiếc vi lâu ngày tôi quên mất danh-hiệu; chỉ nhớ câu chuyện dài-khai, mà nhà kháo-cõ kia đã kẽ, ở dưới một đê-mực rất khoa-học: « Người ta có thể bay được không? »

Nguyên khi chưa được vua Nghiêu gả cho một

Thuần còn là một chú dán cát quê mùa, hàn vi, lại gặp già-biến rất khđ. Ông cụ thân-sinh là Cô-tâu, em ruột là Tượng xùm nhau lại ghét bỏ Thuần, chả nhầm nhầm lập mưu thừa dịp hại Thuần chết. Hết mưu này không xong, thì hai ông con lại bay kẽ kia.

Trong xóm có một cái chòi canh bằng tre, dựng cao chót-vót. Một hôm Cô-tâu đặt chuyện bảo Thuần trèo lên chòi ấy rồi, chờ Tượng ở dưới bén cát thang đi, để nhớt Thuần nhín dội trên chòi, mấy ngày tới là phải chết.

Thuần dòm xuống thấy chóng mặt, vì chòi cao quá, nếu đánh liều nhảy xuống chắc phải gãy xương, vỡ mặt. Chỉ có một cột lại bị Tượng bao bọc chòng gai, muốn leo cột ấy mà xuống cũng không có thể.

Lúc biến sinh khôn, Thuần nghĩ chỉ có cách bay xuống thi mới vẹn toàn vô ngại. Nhưng mình là người, không có cặp cánh như chim, làm sao mà bay được?

Sân có mái chòi lợp bằng lá, Thuần bèn dỗ những tảng lá ấy, kết lại với nhau thành hai chiếc nón tựa cặp cánh chim. Rồi mỗi cánh tay gài một chiếc nón lá và đang thẳng hai cánh tay ra, như chim xộc cánh, Thuần từ trên chòi bay phồng mình ra không-trung, bay lá-lá xuống đến mặt đất, bình an vô sự.

Thế là Thuần nghĩ ra cái nguyên-lý người ta bay được đấy.

Cô-tâu và Tượng lấy làm lạ về sự Thuần thoát thân, tưởng có thánh thần cứu trợ, từ đó không dám mưu toan ám hại nữa.

Nếu Thuần chuyên-sinh đời này, chắc có thể làm một ngôi sao trong đội R.A.F. của Anh hay trong đạo Luftwaffe nước Đức không chừng.

Xem truyện Cao-Biền của ông Đặng-xuân-Quát đăng trong tập Khai-trí tập-san mới rồi, thì ra Cao-Biền cũng biết bay.

Cao-Biền là người đời nhà Đường, có tài văn-võ lại tinh-thông cả thiên-văn địa-ly, như công lao dẹp giặc Nam-chiểu được phong làm Tiết-dố-sư

Giao-châu, tức là trấn-thủ nước ta trong hời Bắc thuộc.

Trong truyền họ Cao dắp thành Đại-la — tức thành Thăng-long Hanoi về sau — xong rồi, muốn tìm cách yểm trú những kiêu dắt tốt của nước Nam, sợ tương-lai có người được những kiêu dắt ấy, tái sẽ phái len quật-cướp, chống cự và tranh-hanh với Trung-quốc.

Cao Biền sai chế ra một chiếc diều giấy thật to, minh ngồi trên diều để thả lên không, nhờ sức gió đưa lên cao, có thể dòm xuống từ-vì mà nhận rõ được các ninh-thể địa-lý, rồi vẽ thành bắn-dò kĩ-lưỡng dâng về vua Tự.

Về kiêu dắt Thăng-long, họ Cao phê-phán như vậy (theo bài dịch của tác-giả nói trên):

*Thăng-long mach rât hàng:  
Ba sông dâm hả mach  
Hai cá làm tiên-phong  
Tân-viên định khâm-vị  
Tam-dảo tần khâm-cang  
Ngoài thế-cực dài rộng  
Nội-thể rât ứng dung  
Sông Tô nhiều bến hữu  
Núi Nùng ở chính trung  
Hoàng-cung đương vị giữa  
Pháp-lộ hướng không khong.*

Cũng như vua Thuần, Cao-Biền đã thực-nghiệm cái nguyên-lý «người ta có thể bay được». Trong lúc cõi lõi cả thế giới chưa ai dè tam ngút đến.

Chỉ tiếc về phương-diện khác, này hay it nhiều phương-diện khác cũng thế, người Tàu thuở xưa tim ra nguyên-lý một việc rồi đâu bô mặc dù không có ai chịu nhận-theo mà suy rộng ra, mở mang thêm, để lợi-dụng thực-hành hẵn hoi, đến nơi. Thành ra lầm sự họ tim ra trước mà rồi sau lại bị bắt chước thiên-ha.

Ví dụ thường súng, Âu-châu vẫn nhận Trung-quốc là thủy-lõi, nhưng các ông Tàu nhà mình chỉ làm tóp bánh pháo đốt choi là hết; dè thiên-ha suy diễn trở nên tạo-dạn trái-phá, bầy lầu Trung-quốc phải di mua về dùng và phải chịu bao nhiêu sự diếc tai, vỡ óc vì những tiếng nè ghê gớm ấy.

QUÂN-CHI

**CHEMISSETTES—TRICOTS  
SLIP—MAILLOT DE BAIN**

**ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MẪU, RẤT HỢP THỜI  
TRANG MUA BUON XIN HỎI HÃNG ĐẾT**

**phuc-lai**

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974

**CỔ HỌC TINH HOA**

**Ấn Tú Xuân Thu**  
**Bằng Hồ sơ lục**

**Cánh-công muốn bắt chước lối nhà  
cửa và y phục của thánh vương dẽ  
chư hầu phải theo. Ấn-tú can**

Cánh-công Lối Ấn-tú rằng: «Ta muốn ăn mặc và ở nhà theo lối của các thánh vương đời xưa, như thế các chư hầu có phục theo ta không?» Ấn-tú thưa rằng: «Bắt chước cái tiết kiệm thi nên, bắt chước lối y phục và nhà ở thi vô ích. Bởi tam vương, y phục không giống nhau mà vương. Không phải vì y phục mà chư hầu phục. Thực lòng yêu dinh, quyết chí làm bay, thiên hạ sẽ mê vi dùc và theo vi nghĩa. An mặc tiết kiệm thi dân chúng sẽ vui lòng. Mùi cõi dẽ đội cho có vỗ tòn kinh, không cần phải trang sức, áo cõi dẽ mặc dẽ cho khỏi lộ thân thể, không cần phải hoa mỹ. Áo không có vạt cheo, mũ không phải cù vuông bay tròn (1). Áo mặc không sặc sỡ, mũ đội không chém chát. Vâ lại đời xưa có bắc mặc áo buộc cù mà thiên ha vương y bắc chích sách hay, có lồng hiên sinh và ô sát, tiết chế người trên, làm cho kẻ dưới được dư dật. Thiên bà không theo chún vi y phục, nhưng theo vi nghĩa. Xưa có bắc sần, dàn hàng dẽ ở mà th ên ha vương là bắc chinch sách nhán, không ác, làm lợi cho dân mà không cướp của dân.

Thien bà không chầu vi nhà ở nhưng theo vi lòng nhân. Kip đến đời tam-dai chẽ ra y phục là dẽ làm cho thêm v්ea tôn nghiêm, áo mặc dù giữ cho mình sạch sẽ mà không hại sự động dật. Y phục này hay nhẽ cõi tiêu cho thân thể. Cõi dẽ để dại chí cõi đỡ cho dân; không bắc sần mà ở nứa dẽ tránh mưa gió, không dàn hàng mà ở nứa dẽ tránh ấm ướt, cho nên phép dụng minh-dường (2), phái thế nào cho khai ống & dưới không xong lén, kui nóng rét ở trên không thau xuồng được, phần làm bằng đất không vê, phần làm bằng gỗ không chém, dẽ day cho dân biết dẽ dàng. Đến lúc đời tam-dai say, y phục xa hoa quá sự nghiêm hình, cung thái rôr quá sự tránh ấm thấp nồng rét, dùng dân dàn rát nhiều, dùng của nước rất

Bởi xưa áo mặc toàn một bức, có lẽ là một mảnh vải quấn vào người mà thôi, cho nên không cắt ra có góc cạnh như giờ, mũ đội cõi chung cho ngay thẳng mà không cần phai làm ra hình vuông hay tròn.

(2) Minh đường: nhà cửa các vua làm việc, trên tròn, dưới vuông.

phi, chẳng khác gì kẽ thù của dân vậy. Nay nhà vua muốn bắt chước y phục, cung thất bậc thánh vương, nên không bắt chước cái chế độ mà chỉ bắt chước cái tiết kiệm, thi dù chưa được thịnh trị nhưng cũng đã bay lầm rồi. Nay nhà vua dụng dải lụa cõi kỳ cao, dào ao hò sầu vỗ kẽ, chuồng tên khắc chạm khéo, nét vẽ vân vê thi là kẽ cửu thủ của dân vậy. Thân cõi lõi so cho nước phái nguy mà nhà vua không được yên, hung hổ nhà vua lại còn mong chư hầu theo thi chằng khó lầm hay sao. Lời nhà vua nói quá sai».

**Cánh-công đội mũ thật lớn, mặc áo  
thật dài ra thịnh triều, Ấn-tú can.**

Cánh-công làm mũ thật lớn, may áo thật dài dẽ ra thịnh triều, lấy làm hành điện, ngày dã trưa mà không bái triều, Ấn-tú tiễn lên nói rằng: «Y phục của thành nhân chẽ ra don sờ, không sặc sỡ, có thể làm gương cho quần chúng; cõi dẽ được tự nhiên mà không trả lẽ, có thể dường sinh được. Thế cho nên kẻ dưới đều bắt chước lối ăn mặc ấy, và dân tranh nhau học lây cái uy nghi ấy. Nay nhà vua ăn mặc lô lăng, không thể làm gương cho dân chúng. Nhìn ngang ngửa, đứng ngồi cõi dẽ kiêu căng không thể dường sinh được. Trưa rồi, sao nhà vua không cõi áo đi nghỉ?» Cánh-công nói: «Quà nhân xin vâng lời, hèn bái triều, bõ áo mũ ya không mặc đến nữa.

**Cánh-công ở triều ngồi lấy oai  
không thèm nói, Ấn-tú can.**

Ấn-tú chầu, bạch với Cánh-công rằng: «Lâm triều lâm uy thi có hại gi đến việc tri nước?» Ấn-tú thưa rằng: «Lâm triều mà làm oai thi kẽ dưới không dám nói, người dưới không nói thi người trên không nghe thấy gi cả. Người dưới không nói thi gọi là cảm, người trên không nghe thấy gi gọi là diếc. Cảm với diếc không hại cho việc tri nước hay sao? Cái thằng, cái đầu nhỏ thật nhưng hợp nhiều lại thi đây được kha tăng, sợi với mồi mảnh thát, nhưng hợp nhiều lại thi thèm mùng, thành mản, Núi Thái-son cao không phai chỉ có một viên đá, từ thấp có chồng lên-lên mới cao. Trí thiên hạ chẳng phái chí dêng nhời nói của một kẽ; có lời minh nghe đầy mà không dêng, thi sao có điều minh cự mà lại không nghe vậy?»



# độc giỗ báo hòng ngày ở đây muôn giờ

của NGUYỄN - VĂN - HOA  
III

Như các bạn đã biết, trong những số trước chúng tôi đã tóm tắt đại ý về những bức thư của độc giả báo hòng ngày tờ báo hàng ngày sự mong muốn của họ và thiết tha yêu cầu những báo hòng ngày cần thận trong sự lựa chọn.

Thứ tự dự cuộc điều tra của chúng tôi mỗi ngày một nhiều, thêm việc xem xét cẩn cẩn phải mất nhiều công, nên chúng tôi đến hôm nay mới lại tiếp tục được. Đáng lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục vài kỳ nữa, nhưng vì trong thư đó còn nhiều ý nghĩa thiết thực đến độc giả mà chúng tôi cần phải gửi kin, vì một lẽ riêng, bây giờ không tiện đăng lên mặt báo, nên bắt đàm đến hôm nay chúng tôi chỉ có thể lừa cho lấy một số ít, đại ý phản nắn về những sự lầm lẫn của một vài tờ báo hòng ngày ở đây.

Một ông có ý giấu tên, ở Quảng-nghị; một ông ở Thái-binh; bà Huỳnh vẫn sỹ ở Saigon, có D.. ở Namdinh và các ông Lý, Huyền-Sinh, Nguyễn vẫn Phúc, Bàng-quốc Thành, Lê văn Tiến và Tào Thiết ở Hanoi nói nhiều về những tin tức thế giới của các báo hòng ngày. Theo lời các bạn nói trên thì hiện nay tin tức thế giới là một việc quan hệ ai mua tờ báo hòng ngày mở ra đọc, dù trước kia chênh mảng với những tin thế giới đến đâu, bây giờ cũng phải đưa mắt xem Đức và Anh đánh nhau ra thế nào, tình hình thế giới đã bớt căng thẳng, nhất là thời sự Viễn-dong thi thiết tưởng không có một người nào không muốn biết.

Vậy mà một vài tờ báo hòng ngày ở đây họ đều cho những người không cần thiết tin Havas, Arip, Domei, Saigon... lầm khi

lầm lẫn hết cả, đó là chưa nói có nhiều khi họ lại dịch ngày ngô, và vẫn không ai hiểu ra sao hết.

Ông Huyền Sinh viết như sau:

« Nếu các ông ấy xét ra không thể dịch đúng nghĩa thì sao không để giấy in cho chúng tôi những chuyện là, chuyện cười vào có dở phi của không? »

Thưa các ông, chúng tôi tiếc giấy lắm. Trong lúc các báo vẫn kêu là rằng không dù giấy đè in báo bán cho độc-giả, sao các ông ấy không biết lần tiền họ cho chúng tôi một chút, lại cứ đi dịch những cái tin vớn hòn đè cho dày cộp báo, nhất là có khi tin thế giới dài thừa dù rồi, có ông lại còn có cái sáng kiến là mở ra mục « phê bình thời sự quốc tế » mà trong đó toàn chép lại những tin tức cũng đăng ngay trong ngày hôm ấy. »

Đó là vé tin thế giới.

Tin thế giới và tin trong nước đã nói tới rồi, chúng ta hãy giờ hãy để ý xem những lời của các ông Nguyễn huy Hải, Nguyễn Lan Hồi, Lê qui Thich, Bồ Hương, Vũ cát Sinh, Lê văn Uẩn, Trần thanh Tao, Huỳnh vẫn Ói nói về phụ trương. Chúng tôi chỉ xin trích lại một đoạn thư của ông sau cùng, xem là đây đú nhất, phảng phát những ý kiến của các ông có tên kê trên kia.

« Ông nói đến phụ trương báo hòng ngày chúng tôi lại buồn rầu. Cái gì là cái phụ trương phu nữ? Cái gì là cái phụ trương văn học? Cái gì là phụ trương học sinh vậy cà? »

« Chúng tôi đọc hàng năm những cái phụ trương đó mà thực quá không biết những ý định của các ông chủ trương những cái phụ

trương đó ra sao hết. Về phụ trương phụ nữ, chúng tôi hôm ray đọc thấy họ chủ trương phụng sự gia đình thì mai họ đã hô hào thoát ly vi đàn bà bị ép bức nhiều; về phụ trương nồi đồng, chúng tôi không thấy cái gì thiết thực đến mức dục và trí lực của con em là cả; còn như phụ trương văn học thì thực tình chúng tôi thấy là những tờ giấy in chữ không có vẻ gì là có họa hết! »

« Rõ ràng như họ cho là báo hòng ngày cần phải cạnh tranh nhau thì cần phải có phụ trương nhưng còn đến chuyện phụ trương, đó chủ trương cái gì thì họ không cần biết, miễn thế nào có thì thôi. Thế là họ cứ viết quấy quá vào chuyện không ra chuyện, lời chẳng ra lời, thế rồi thiến bài, thế rồi hết vấn đề viết, họ cứ dâng lia lịa những bài của người ngoại giao đến dâng mà cũng chẳng can xép những bài đó hay hay dở. Họ chỉ biết có một điều là quảng cáo làm I len, hàng những chữ rất lớn, rất thông thiết, kết cục trong bài chẳng có cái « noy » gì, nhưng dẫu sao thì báo họ cửa cũng bán được rồi, cần chí!

Không cần nói thi ai cũng biết rằng báo chí và sách vở là những món ăn của linh hồn.

Những món ăn của linh hồn hay của xác thịt cũng vậy đều cần phải thay đổi luôa luon, những « thực đơn » hay bàn mỗi ngày một kiểu, thi sách báo làm sao họ lại không làm khác nhau như đùi chút? »

Chúng tôi nghiệm ra rằng ít lâu nay, từ khi thời giải đất Đông dương này bay ra những quảng cáo của một tờ báo nó chuyên chú về thanh niên và lò quoc — đó mới

là chút xíu trong cái chương trình của tờ báo đó thôi — thi đã có ngay mấy bạn đồng nghiệp yêu nghề sẵn sàng về những chuyện đó và làm ầm ĩ chung quanh hai vấn đề đó trên mặt báo. Đó cũng là một cái hay cho tờ báo kia — nhưng sự ăn cắp tu-luồng đó có ngụ một ý tưởng rất buồn: buồn vì cái óc của người mình chỉ quen ăn sắn, và buồn... cười vì nếu những tờ báo bắt chước kia có tâm huyết thì chẳng nói làm chi, chết một nỗi là những tờ báo ấy từ xưa đến nay gần gũi như nỗi tiếng là không tha thiết gì đến việc dân việt nước!

Những việc làm như thế, vì vậy, gãy cho độc giả mệt trò cười.

Từ những ông chủ báo kia thì những việc bắt chước đó họ cho là

Một điều đáng tiếc vô cùng là một tờ tạp chí Ich - lợi thiết - thực như vậy không bao giờ thấy bán ở các hiệu sách Hà - Thành và những sách báo khiếu dâm trả lại, cháy ăn ăn. Ước ao rằng một ngày kia, ở Đông - Dương sẽ xuất hiện nhiều tờ báo quốc - văn cùng một mục đích như báo Réagir, và người Việt - Nam sẽ đều ham đọc những tờ báo như vậy hơn là những tờ mà những việc xấu - xa, đê hèn, ám sát, cướp bóc lại được kè một cách rảnh - rảnh tí - tí trên trang đầu, còn những việc hi - sinh cao - quý đáng khen lai bị liệt vào mục tin vặt hay bị quên một cách vô - tình.

Báo chí bao giờ cũng uốn theo trình độ dân trí.

Dân - tri mạnh, báo chí dở phải chết. Ý kiến của độc - giả, chủ báo bao giờ cũng e dè. Nay mỗi chàng ta đều có - đóng khuyễn - khích người quanh mình ra đọc sách báo bắt óc phải nghĩ ngợi, và bộ cái lối đọc tin vặt hàng ngày như cờm búa, có lẽ ánh - hưởng của chúng ta đến xã - hội không phải là nhỏ và rồi đây, chẳng bao xa móng - trưởng của chúng ta sẽ được dàn - dề thành đạt... »

Trần - duc - Quý

Người mạnh nhất là người biết thắng nỗi mình

SÉNÉQUE.

Tử Avril 1941  
Ô. Phó Bảng Ưu Thiện  
BÙI KÝ

Nguyên giáo - sự trường  
Đạ - học Đông - Pháp  
sẽ tặng các bạn đọc  
Trung Bắc Chủ Nhật

## Một phương pháp rất giản dị để học chữ nhỏ

Ô. Phó bảng Bùi Ký, một nhà hán học uyên thâm, từng du học bên Pháp, lại ở trong giáo giới gần ba mươi năm nay, đã tham - bác được cả hai lối văn - phạm rộng rãi tìm ra một cách giảng giải Hán - văn, làm cho người học dễ hiểu, biết chữ nào có « hể đọc ngay chia áy được. »

Ai muốn học chữ Ký một cách chắc chắn và mau chóng, nên đến đọc « Phương pháp dạy chữ nhỏ » của Bùi Ký tháng Avril sẽ hàng tuần đăng ở Trung Bắc Chủ Nhật

## Chay hôi chùa Huong

Chùa Huong-Tich gần xá châ, hội, Biết bao người mong tới cảnh tiên

Ăn chay, nằm mông cửa Triền Nước dương mong trời lửa phiền từ

đây, Phật thường những ra tay tê đố, Nước Cam Lô (1) sẵn có rán dán,

Ché theo phương pháp nhiệm HOA KÝ RUỘU CHỒI phai cầu đầu xa 1

Khi sinh nở, vừa xoa vừa bóp, Huyết lưu thông, gan cát rán dán,

Trèo non vượt suối nước nhân, Dừng qua quỉ thấy tinh thần thánh thời,

Cầm công đức Như-Lai truyền bá Chép vài lời tuyên cáo quốc dân, HOA KÝ RUỘU CHỒI phai cầu,

Thuốc hàn hàn tiếng xà gân ngọt khen

(1) Cam Lô là rượu chè Hoa Kỳ ngày nay.



*Phóng-sự tiêu-thuyệt của DOAN-CHU  
Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH  
(Tiếp theo)*

— Em biết là xe của ai?

— Phải, xe của A-Wang, con cung của một chủ nhà may gao trong Cholon.

— Cái tên ấy đúng, vì anh đã đờm thấy ở miếng đồng gần trong xe.

— Còn sự này nữa cũng đúng: nó là linh nhân thực thụ của Cát, gắn bó đầu từ năm ba tháng nay, còn anh thì là linh nhân khuyết mài «đắc-cử» Thẩm hồn nay. Thế là chính anh làm cho A-Wang mọc sưng, đáng lẽ anh nên lấy thế làm tự đắc mới phải, can gi mà tức với ghen!

— Sao em biết rõ chuyện A-Wang với Cát như thế?

— Lại gì, người ngoài cuộc ba giờ cũng sáng, chỉ có người trong cuộc mới tối tăm. Hôm nay, em đi với mấy người ở đường Bonnard mà gặp anh đứa nòng đì muu kim cương ở hiệu François Sù, về sau họ nói hiệu-trạng của nàng cho em nghe rõ hết.

Sân nham chật hàn tay lại, đặt trên bàn, bấm mồi ra và quyết liệt;

— Thế nào anh cũng trả cho được cái mũi tinh-địch này để độc chiếm lấy Cát mới nghe. Em có mưu chước gì hay, làm ơn giúp anh với. Việc gì ở đời cũng có thể san sẻ, duy đến ái-tinh của hạng trai như anh em mình mà bị thiên hạ san sẻ, thật chịu không nổi.

Tuần suy nghĩ giây lát rồi vỗ tay cười ha ha:

— Em nghĩ ra diệu-kết rồi.

— Diệu-kết thế nào, ông Khổng-Minh kim thời của tôi?

— Giờ anh nên tìm đến tận mặt A-Wang mà xuống nước xin nó, van nó buông tha nàng ra cho anh độc huống. Nô giầu co gáp ba anh, công tử gáp ba anh, chẳng thiếu gì mèo đep gái ta, xà gi một á Cát mà chẳng bồ-thí cho anh rêu anh chịu khó khuất-thán cầu-khản?

**Tóm tắt các kỵ trước**

Sáng hôm ấy ở bờ kè con đường Rigaule de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một người nắm chặt con queo. Lục trong mình và thấy một cái mồi-soi có tên hai chữ H. S. Xét ra và tên là Sảnh con mèo nhà triều phu ở Cát-mau...

Lúc này là lúc công tử Sảnh vừa được hưởng 40 vạn bạc giá tài.. Lúc này là lúc Sảng đang mê mệt Cúc-Huong, một cô gái chơi cờ đeo. Cúc-Huong vừa cho Sảnh mộc mạc...

# PHONG LUU

— Anh Mười nhắn em ra đây, có chuyện gì hay dì chắc?

— Sao lại không! Ngồi đó em, hai đứa mình bữa nay uống rượu nói chuyện thật sự sưa, đến ngã ra ngoài đường, như kỳ nǎm nào xuống đánh me ở Cát-tho, em còn nhớ không? Bối đâu?

Một tên bồi trong tiệm chạy lại. Anh Mười Hạ hồn Đôn sai bảo với giọng nói bách di:

— May đem ra đây hảy chai rượu bồ (lớn), hai cái cát-tông, rồi chạy xuống bão my Quai ngõi trước rap hát bong Modern nướng mồi chục miếng khô mực đem lên mau. Nhỏ đán lấy tương ớt dâng hoàng nghe. Đè anh em ta uống rượu đã, chốc nữa sẽ gọi món ăn sau.

Tên bồi ra đến đâu câu thang gác còn đứng lại cười giao với một bạn đồng-liêu nè, chờ chorus voi đi. Anh Mười gọi giựt nó lại trộn một con mứt lèu và bết mảng:

— Bi lấy rượu lên cho mau, không thi tao đánh máy bồ đầm tao còn chả nát dưới cảng, nghe chua?

— Dạ, dạ?

Lần này tên bồi chạy ba chân bốn cẳng, xuống dưới lầu lấy rượu và cốc đem lên tay khắc.

Q

Saigon cận-lại nhớ các nhà dương-cuộc cảnh-sát ra bay trừ khử hết sạch du-côn anh chị, dù có sót lại cầu nứa cũng lo làm án lương thiện, không dám hóng häch ngang tàng gì nữa.

Không như hồi có câu chuyện chúng tôi đang nói

## MUỐN BIẾT SỨC BỒ CỦA CON « CÁC KÈ »



## NÊN UỐNG chính rượu « CÁC KÈ »

Rượu này bùi liệu thực toàn dùng con « CÁC KÈ » ngâm chế rất lâu ngày chuyên trị người già yếu, tư lữ quá độ, thận thủy kém suy, dài đem, di tinh, lệt-duồng, da vàng, kém ăn, đàm bà người yếu, sún hàn, kèm súra, sán mòn, rát là than hàn, vi con « CÁC KÈ » ai ai cũng biết chuyên du-rông, ăn bồ thiện, mủi ayu thơm ngọt uống cùng lúc ăn cơm, chả bao lâu thì khỏe mạnh trong người. Nay đã được nhè dùn người dùn qua đêun khen là hay, giá bán chai to 2\$ — chai vừa 1\$ — chai bé \$050

BẢN TÀI:

## YUNE HUNG

no 41, Rue des Pipes (Hàng xe Điều) - Hanoi  
Đại lý: Mai-Linh 60 Paul Doumer Haiphong - Ich-Tri Ninh Bình

đày, da-côn ở đất Sài-thành có tiếng khắp xứ, chàng nhang số dâ nhiều, lại những việc cuộp bóc, chém giết, ngô nghich, hoành hành, bồi chảng gây nên ngày nǎm căng cõ, làm cho mặt thán và cảnh-sát phiền trắc nǎm truy lǎm, tốn công hận việc hết sức.

Ở những xóm Khánh-hội, Chợ quán, Bàn-cờ, Ngã-sáu v.v.. đều dậy tiếng tầu vi có ô da-côn, chia nhau mồi phe cánh một phạm vi tầu lục, lường sinh sự nghịch thủ chém giết nhau leon.

Đâ da-côn túc là lú-ughé. Hắn hết chí sống và những thủ đoạn dọa dẫm bóc lột kêu yến thê; sống và cờ gian bắc lận. Lú ở Saigon còn dang thịnh-hành đồ chử hốt-me — Ví dụ những sòng me Sán Ngo mà chúng tôi đã nói — bọn du-côn chạy theo ào bón, hoặc sang vào chán cảnh gác, sai-phái. Có ai thuê mướn nhà nứa ở dưới hay đón đường chém một kẽ cùi đinh nhỏ, chàng tranh nhau vỗ ngực ứng-nyễn ngay để kiểm chác một món tiền công, ít nhiều tùy theo việc nhó lón.

Người ta có thể trông cách ăn mặc của chúng mà nhận ra ngay. Thứ thời, du-côn anh chị bay đội kiều mũ boy-scout ván tinh, áo mặc quấn linh den và áo veston có dứng, phông ngực đeo áo tricot lót minh; chán di giày tàu. Minh mày chân tay thích châm những que rồng rắn, và mỗi hai câu chử, đai khái như « tú hối gaiy huynh-dê » hay là « úy tú bát anh hùng ».

Hai người đương ngồi trên gác tiệm Đức-thanh-hung, giờ lấy rượu và mồi mời nước xia, chính là hai tên dân anh chị trong xã-hội du-côn.

Mười Hạ-hầu-Đôn vốn tên là Đôn thời, nhưng làng chơi đổi tên là Mười Hạ-hầu-Đôn, vì anh ta chột hết một mắt.

Có người biết rõ gốc tích, thuật lại rằng Mười Hạ-hầu-Đôn hồi còn trai trẻ không biết bac phen ra tù vào khâm, những dấu dâm vết côn em in đậm trên lưng trên mặt và. Sở dĩ va chột mắt, cũng vì một chuyện tình rắc rối mà ra. Khi bão nǚnăm trước, vs chum vợ mọi tháng anh em, cũng là bạn du-côn. Tháng này rinh ấp mãi để bão thù. Một đêm lửa va ở trong rèp hái đà, nó dám một đòn trúng ngay vào mắt bết cả va rồi bỏ chạy. Thủ mài và bình tĩnh như không, tuy rát cả mũi da và con ngươi theo ra, chờ khòng kêu là một tiếng, cũng khòng hổ người đuổi bắt theo kia. Cho đến hôm sau cũng chàng trinh báo hay kiện thừa nó.

Và lúnh như Hạ-hầu-Đôn ở đời Tam-Quốc đã rút mui tên và nuốt con ngươi, cho nên người ta quen gọi là anh Mười Hạ-hầu-Đôn từ đó.

Bây giờ Mười-Đôn đã xắp xỉ năm muoi tuổi, nhưng mà du-oir vẫn còn, héc có việc gì, bọn em út vẫn phâa kiêng nè. Va dòng cài vai anh chị cắt đứt công việc, cho được giày mâu ăn phan.

Còn Pai-Rô-mùi chúng 30 tuổ, mắt xéng ngứa lên, hám râu quái nón, trông dữ dội như Truong-Phi thuở xưa, mà rõ chẳng rõ chít, cang tăng thêm vẻ góm giếc, già con trai đang khóc cho trong thầy cái bộ mặt ấy, chặc phài nin ngay. Không biết tên họ thật của nó là gì, người ta chỉ lấy một đặt tên, gọi nó là Phi-Rô.

Nó vừa mới ở tù lần thứ tư hay thứ năm, mẩn hận được tha về, đang theo ăn hòn ở mây sòng me. Mỗi khi có món lợи chém thuê đánh mướn nào, bọn anh chị thường triệu đến nó rái lính việc. Vì nó phạm-phu và liều mạng, không ai bằng.

Hôm nay, Mười Hai-hầu-Đôn nhẫn Phi-Rô đến tương bộ ở tiệm Đức-thanh-hưng dường Espagne, tất là có chuyện.

— Uống đi, Phi! Mỗi đứa mình một chai, tao giao hẹn mến chí uống thử xem chú mày còn phải là bực hả-hớn không vậy mà? Chú mày quả là hảo-hảo, anh khán và anh chịu...

— Phải, anh Mười muôn ống bao nhiêu tôi cũng xin theo. Đón việc to lớn gì kia tôi còn không dám hứa sút anh chị, buông gi năm ba chén rượu.

— À, khô mục này họ nướng vừa vặn, tượng ớt cưng ngon. Nào, ta nhậm đi, Phi! Tao nghe nói mấy lúc này mày đừng gác sòng me Sáu Ngòi phát tai lầm phải không?

— Phát tài gì đâu! Bao nhiêu miếng thịt béo thi bọn ở trên chúng nó chia nhau xục hết, còn cục xương mới quẳng thi cho mình. Anh nghĩ coi mỗi ngày vài ba đồng béo với mình như muối thả xuống biển. Bởi vậy nhiều khi tôi tự hào gan tim ruột, muốn cho chúng nó mỗi đứa một dão.

Lúc này mỗi người đã tay hết sáu bát chén tống, mặt tái mét, chénh chảng lấm rứt, câu chuyện bắt đầu mắt vẻ hòa - khí. Mỗi người một tiếng nói hục hắc xôn xòn lẫn nhau. Người ta nghe trong câu chuyện đó đáp của hai bên, có những tiếng đầm chém, bê đầu, chết cha, chết ông, văng tục dù thử.

Nhất là hai người vốn tranh nhau nhân-tinh một con dì có giấy tên là Lết ở nhà chí Sáu Lèo. Phái nói họ lùn ma - cho dì mới đúng. Phần nhiều da-côn với dì nương tựa nhau mà làm ăn sống còn, y như con lang con hổ vậy. Dù-còn hay gáy gán hổ với dì, dì no khoét hổ-bao kẽ khác đưa cho mình tiêu. Càng nhú diken có nhân-tinh da-côn đê nó chở che binh vụ: mình khobi bị anh chị khắc hắt nạt, và đối phó với những khách ăn quyết chơi lường.

Bấy lâu, con Lết nhân-tinh nhân ngãy thân mật với Mười Hai-hầu-Đôn cũng như với Phi-Rô. Hai người vẫn thường nhân nhẹ dọa dẫm lấy đầu cắt tai nhau. Hỗn nay có việc lợи chung tụ họp lại một chỗ, mỗi người có thà một con dao trong miếng để phòng phòng 'hận'.



Rồi sần hơi men làm cho nóng mặt hùng máu, chỉ thiếu chút nữa là họ xô ngã bàn ghế và đập chai vào mặt nhau, chẳng ai nhịn ai.

Cũng may Mười Đôn nhiều tuồi biết nghĩ chín chắn hơn; và nghĩ hôm nay và gọi Phi-Rô đến cốt có công việc mà chính ta được hưởng một phần lợi to, lại không lo ngại bạn bè gì tới mishi. Vậy chẳng công việc ấy và xem ra chỉ giao cho Phi-Rô mới được chắc chắn thành sự. Vậy thì tội gì - say sura àu-dâ với nó cho hỏng việc đê. Con cáo già khéo nhịn và thôi thêm hảo-thắng của con sói non :

— Thôi, anh muôn thử xem chú mày còn phải là bực hả-hớn không vậy mà? Chú mày quả là hảo-hảo, anh khán và anh chịu...

— Ủ, có vậy mới phai chớ. Anh muôn ý minh là anh chị, ăn hiếp em út, đời nào nò chịu nhịn thua.

— Mày giỏi, tao vừa mới nói rồi. Có một việc này người ta phủ thắc cho anh hai Bạo, anh hai lại phủ thắc cho tao, tao nghĩ chỉ có mày làm trước, nhưng không biết bây giờ mày còn có gan dám làm hay không?

— Việc gì mà tôi chẳng dám làm, anh thử nói nghe nòi!

— Cắt gân A-Wang.

— A-Wang con chủ nhà

máy gao Thành-lợi trong

Cholon?

— No đấy.

— Vâ là nhân - tình của

Tư Cúc.

— Chính phải! Tháng này

gỏi ghê, biết bết đâu hè xoé

hở người ta.

— Nhưng mà ai thùé

“tình làm việc ấy”.

— Ai thùé? Mày có cần

gi phải thóc mách tôi chồ dô, chi biê! làm xong việc

thì cứ nòi tao mà lấy tiền công.

— Nói anh?

— Ủ

— Bao nhiêu?

— Một trăm rưỡi.

Đợc-giá dà rõ nguyên-uy vụ này. Sảnh nghe Tuần

bảy mươi, muôn cây tav du-côn trừ giüm A-Wang là

tinh-dịch của chàng. Hôm sau, Tuần đi gọi hai Bạo

đến bàn tính công việc và chịu giá với chàng 500

dồng đưa trước.

Số tiền ấy đem về, hai Bạo cầu dứt 200 đồng lấy

phần mình, còn lại thi giao phó cho Mười Đôn

tíkm bàn tay thi-hành. Con cáo già chót mắt này lại

véo di phản nữa, chỉ thi cho Phi-Rô một trăm rưỡi,

với tất cả những sự nguy hiểm bắt bù, tù tội.

(còn nữa)  
DOAN-CHU

# Trong đồng lộc lời góp mồi quan san

Bản dịch của HUYỀN-HÀ — Tiêu-thuyết của Stefan Zweig

(Tiếp theo)

Em tái mặt, quả tim em bỗng dập mạnh lầm: me em có nghĩ hoặc gì chẳng, hay là dà doan ra rồi? Tự-tưởng dẫu tiên của em dùng dè nghĩ đến anh, tên anh là cái diệu bi-mặt ràng-buộc em với hoan-vui. Nhưng chính me em cưng lung tung. Me em hồn em — em chưa bờ cõi được me hồn bao giờ — àu-yếm hồn em, mòn lẩn, hai lẩn.

Me em keo em ngồi gần trên chiếc ghế đậm dài, rồi mới bắt đầu kè kè, vừa e ngại, vừa đát, rắng cái nhà ông họ xá gos-hya vừa hỏi lấy xe, mà me thi nhất định nắn lồi rồi, chỉ tại diệu cõi lài là nghỉ đèn em thôi. Mán em hồn lèi trai tím mạnh hồn nữa: trong thâm lâm em, có một ý tưởng hiện ra, hoàn toàn hướng về với anh.

Em chỉ có thể thốt ra rằng:

— Nhưng it ra me và con còn ở đây chứ?

— Không, chúng ta dọn về Innspruck Ferdinand có biệt-thự riêng dẹp ở đây.»

Em không còn nghe thấy gì nữa. Mắt em tối sầm lại. Vẽ sau em mới biết là mình đã ngất đi. Em nghe thấy me thi tháo nòi cho vi hồn phu dưng đợi me sau cánh cửa rằng em bỗng giật lùi, dang tay ra mà ngã phịch xuống. Nữing chuyện xảy ỏi như ngày hôm sau, một đứa trẻ yếu ỏi như em chông cuồng với ý muốn bê trên cửa hai người kia thế nòi, em không thể kệ lại với anh được. Chỉ nghĩ đến thế mà bận tay em hây còn run khai em viết cho anh. Vì em không thể thô-lộ điều bi-mặt của em, nên em

cứng lời, người ta coi như là em cứng đầu, cứng cỏi, là ác ý, là thách thức, không ai nói gì với em nữa. Bao nhiêu việc làm ra đều giàu em hết. Nữing lúc em di học, thi người ta lợ dọn dạc. Khi trờ về nhà, bao giờ em cũng thấy thêm một thứ em di hàng hàn di rời. Tuanh thủ, nhìn ra em thấy mấy gian phòng nó héo hắt, gian này đến gian khác nó bô di, trong khi ấy cuộc đời em nó cũng rã-roi ra tung mảnh. Sau cùng, đến một hôm em về nhà ăn bữa sáng, thì nhận thấy là bọn dọn dề dâng dâng khâu hắt tắt cả rồi. Các phòng trống rỗng, lồng-chồng những hòn sần sàng dè mang đì, và hai giường sắt nô dè cho mẹ con em nêu rốn lại một đêm nữa, đêm cuối cùng, rồi sáng mai phải dì Innspruck.

« Trong ngày cuối cùng đó, em vừa nhận thấy, vừa quyết định rằng: em không thể sống xa anh được. Em chỉ thấy anh là có thể cứu ván nòi em thôi. Không bao giờ em có thể tách-bach nói rõ tại sao mình này-kiến như vậy, và tại sao trong những giờ thuyt-vọng ấy, mình thực có thể nghĩ-ngoại được rành rọi hay khống. Em bỗng đứng dậy — khí me em di vắng — và cù nguyên bộ quần áo di học mà đến với anh. Kè ra cái tiếng «đến» khống dông: chính là một sức mạnh từ-thanh nò xô đẩy, nò hắp dần em đến cửa buồng anh, mà lúc ấy chân em dường cứng nhắc, các khớp xương run bần-bật. Em vừa nói để anh hay rằng: em không rõ-rệt ý định

của mình ra sao? Lòng thi muôn phục dưới chân anh, cầu khẩn anh giữ em lại để làm người hầu hạ, để làm nô-le cho anh. Em rất sợ anh sẽ ché cười, cái cuồng-tìn wòi tội của môt thiếu-nữ mười lăm là em đấy. Nhưng, tinh-lang-oi, anh sẽ không cura nữa, già anh biết cho cảnh-huống em bấy giờ ra thế nào ở lối ngoại phòng lạnh-lěo, em so-sét dễn dở-dẫn cõi người, tuy vậy em vẫn bị một lực-lượng không thể đường được nò em xô em bức di, già anh biết em cố gắng-pushing thế nào mà em như giằng xé cảnh tay run rẩy của mình cho nòi rời khỏi thân-thế cho nòi gie lèn, đặt ngôn tay trên quâ đầm cõi. Thật là một cuộc chiến-dấu trong khoang máy giây đồng hồ dài dâng dâng như nghìn thu. Bây giờ trong lõi tai em còn vang-vang tiếng chửng-cửu, rồi đến một hồi im lặng theo sau đấy, trong lõi trái tim em ngừng dập, mạch máu thổi-trap-hoàn, emрин dời anh có ra không.

« Nhưng anh không ra. Chẳng có

bung người nào ra cả. Chắc буди

chiều hồn-dó, anh vắng nhà, còn

bác Jean thi di có việc gì dày.

Cũng như lõi di, em loang-choạng

lùi gót, trong tai còn ồn-ồn tiếng

chửng reo, em trồ về mấy gian

phòng, nhà dâ tan-hoang, dòn dẹp

cà di rồi, em kiệt lực nằm xoài

xuồng lâm chăn dâng dê dáp

khi di dường; cà di có bõi bước

chanhайhồi mà em met-phuc, trường

chứng như dâ lăn bước hàng mây

giờ liền trên mặt tuyet day-dap.

Tuy yêu-lâ là thê, trong lòng em

hay còn hùng hùng ý quyết-dịnh

sồi-nồi muốn gặp anh, muốn nói với anh một dời lời, trước lúc người ta lôi kéo em đi khỏi chốn này. Em chờ với anh rằng trong tâm-tư ấy, không có một ý nghĩa nhục-duy. Hồi đó em còn ngày dài, nào có biết chí-chết, áy chinh bối vi em chỉ nghĩ đến một mình anh mà thôi. Em chí có lòng muốn bình-dị là thấy mặt anh, thấy anh một lần nữa, nín lấy anh. Suốt đêm, suôt một đêm truồng dở dội, em trông đợi anh, tinh-lang ạ. Mẹ em vừa lên giường ngủ say rồi, em giòn-giòn ra mé phòng ngoài, để nghe tiếng chân anh trả về. Suốt đêm, em đợi anh, mà dở lại là một đêm gối-lèn "ting-ting". Em mệt rỗi, chán em mỏi đùi rỗi, không có chiết ghê để ngồi nữa. Em mới nãm nhoài xuống sán gác lanh, giờ lúa qua dưới cửa. Em nãm như vậy, bị lạnh ngắt như băng, trong thân ấm, mà trên người chỉ phủ có bộ áo manh-mông, ví em không có lấy chấn đắp; em không muốn được ấm cúng quá, vì sợ mình ngứa quá đi, rồi không được nghe tiếng bước chân của anh. Em mới đau đớn lâm sao! Em giây giây ép hai chân vào với nhau, cánh tay run lên luồn luồn, em phải đứng dậy, vì cái khoảng tối-ám ghê-gớm kia, sao mà nó lạnh-lùng đến thế. Rung em đợi anh, em đợi anh, em đợi chờ anh như chờ đợi số kiếp của mình.

Sau cùng — chắc vào khoảng hai, ba giờ sáng — rốt — em nghe thấy tiếng mõ cửa dưới nhà thông ra ngoài phố, rồi đến tiếng chân lén gác. Em bồng hết lạnh-lèn rỗi, người em nồng ràng, em khẽ mở cửa để ma chay xô lại với anh, để mà quay phục xuống chân anh... Ôi, bây giờ em nào có hiểu thòi trước đứa bé diễn dại như em này có thể cuồng dại thế nào. Tiếng bước chân lén gân, anh cay nén lắp-lay trong cầu thang. Em giữ cửa mà lay cùi run hoài: có phải anh đã lén vào thế khor?!

Phải, chính anh đấy, tinh-lang ạ, nhưng anh có di một mình đâu. Em nghe thấy một diph cười vui-vé

nhe-nhang, tiếng là áo lụa lột-sột, và tiếng anh đương thăm-thi. Anh di về cặp-kè với một người đàn-bà...

Đêm hôm ấy là như thế, sao minh còn sống-sوت được, bây giờ em cũng không rõ. Tâm giờ sảng bóm sau, người ta đưa em di Innspruck; em không còn sức mà cưỡng nữa. »



của em vào trong ấy. Biết đứa chẳng có những bạn bè đùa phúng vòng hoa, nhưng hoa-hết mà làm gì trên chiec áo quan? Bạn bè người ta sẽ an-ủi em, sẽ nói với em một vài lời, chỉ là lời nói thoi, có giúp ích gì cho em đâu? Em biết rồi, bây giờ em lại đơn-chiéc một mình. Và chẳng có gì ghê-gớm hơn là sự tro-trọi một thân giàa dán-dần-ông người ta.

Em đã thừa biết nỗi cô-don ấy từ hồi hai mươi bốn tháng trời đồng-dã em sống ở Innspruck, cái khoảng trùm em mười sáu cho đến năm hai mươi, em sống như một tù-niên, một kẻ dạo-dậy trong gia-dinh. Cha dượng của em, người diêm-dam, ít nói, đối với em rất tử-tế; mẹ em thiết súc chiểu-

chuồng em, như để hàn-gắn bù-chì một việc bất-công không dụng-y vậy; các chàng thanh-nien vẫn-vẫn cùa anh trước-tắc, bời vì em đã đọc di dại lại bết-bao hồn lèn? Giả thử ban đêm, người ta có đánh thức em dậy, đọc cho em một diph chit-trich trong sách cùa anh, thì bây giờ, bây giờ nghĩa là đã mười ba tám qua rồi, em hãy còn đọc tiếp theo đồng-ý, như minh đọc trong lúc hồn mè vây; vì mỗi một chữ anh viết ra, là một câu kinh-thanh, một bài kinh nhật-lung cùa em vậy. Tất cả thế-gian này, đổi với em là cùa thợ, chẳng qua cũng bởi vì anh ném mồi cùa. Em dù tìm theo du-di trong những nhâp-hảo ở Vienne, xem cùa những cuộc hòa-nhạc hay những buổi hát khai-rường, chỉ vì lòng thám-tâm minh muôn rõ những dịp vui nào có thể khiến anh lưu-tý. Va

báo, thi đối với em thật vui như ngày hội. Anh có tin rằng em thuộc lòng từng dòng chữ trong các sách cùa anh trước-tắc, bời vì em đã đọc di dại lại bết-bao hồn lèn? Giả thử ban đêm, người ta có đánh thức em dậy, đọc cho em một diph chit-trich trong sách cùa anh, thì bây giờ, bây giờ nghĩa là đã mười ba tám qua rồi, em hãy còn đọc tiếp theo đồng-ý, như minh đọc trong lúc hồn mè vây; vì mỗi một chữ anh viết ra, là một câu kinh-thanh, một bài kinh nhật-lung cùa em vậy. Tất cả thế-gian này, đổi với em là cùa thợ, chẳng qua cũng bởi vì anh ném mồi cùa. Em dù tìm theo du-di trong những nhâp-hảo ở Vienne, xem cùa những cuộc hòa-nhạc hay những buổi hát khai-rường, chỉ vì lòng thám-tâm minh muôn rõ những dịp vui nào có thể khiến anh lưu-tý. Va

(còn nữa)  
HUYỀN-HÀ dịnh

### Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được « Một sức khỏe mới » (tác giả Phạm-vân-Khuê, do « Hán Thuyên » xuất-bản, giá 1.000đ).

« Mùa gặt m秋天 » số 2 do Tân-Việt trinh bay có nhiều thể văn lâc cũa nhiều văn-sĩ và thi-sĩ vừa mới vừa cũ ở đây.

Chúng ôi xin có lời cảm ơn hai nhà xuất bản và xin giới thiệu hai cuốn sách kia cùa ghen bạn đọc.

BÁ XỨ: BẢN:

### TIẾNG ANH

cho nguời Việt-Nam

của  
giáo sư  
NGUYỄN - KHẮC - KHAM

sách dày hơn 100 trang  
Khô sách... 15 x 20  
Giá bán... 0\$ 55

bán tại nhà in

TRUNG-BẮC - TÂN - VĂN

36 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi

# ĐÃ CÓ

## DÙ BẢN

(mua manda ghi về trước,  
không phải chịu tiền thuế)

### LỊCH SỬ TÔN LÂM

Ton-dát-Tiền, thuật hết cuộc đời cách mến và nỗ rồ những sự hành-dong dan nan phục quốc một vị vua quoc nước Tàu lập lèn dan quoc già 0\$85.

### HOA, NHẬT, ĐÀNG TRƯỜNG

Thuật hết những t ận Tàu Nhật danh nau noi rõ nguyên nhâp từ trân sơ khởi ở Lư-cầu-Kiền

: \$20

### TRUYỀN KINH RIỆP

Kinh thiên Hiệp Đạo  
(Lý lăng Vă... 1\$20

Phần-trang Lâu (truyện

La-Côn, La Sát con

La Làng đồi Đường). 0\$60

Đại Ma Kiếm Sư (thầy

tô dâng kiếm hiệp

nước Tàu)... 0\$50

Hoàng-son - Đảo (Ly-

ngoc Hung)... 0\$40

### Truyện nươc nhà

Bồ-Thân (Thanh Văn)... 0\$25

Cai - Vàng (vợ ba cai

vàng lịn tuồng cò

gan đùa anh hùng)... 0\$55

Bản tại M. LÊ NGỌC THIỀU

67 rue Noyet (phố cửa Nam) Hanoi

và ở h.ng sách c.tinh

### Ho, ho lao, ho lầu ngày, hen, xuỵen

5 chàng này đều ở phái sinh ra mỗi chàng chia một bài thuốc khác nhau. Tù xưa đến nay hàng trăm vạn người a dùng cung-khô. Nếu tên là t ài tên Ho, mời ho, ho giờ 0\$10 một lọ. Ho lâu ngày, thò có nhè đờm 0\$60. Phòng bệnh la..., chữa bệnh lao (khó đỡ), lâm cho ngù được, da thịt bông hào 1\$. Nhập phế trù lao (chinh thực, có bông lao 5\$). Hen hay thò khò khé trong cuống họng 0\$60. Xuyễn cấp dryus (chữa bệnh thò khé) 0\$25. Bó phế hoán (phát khém dùng bò phè) 0\$80. Bản tại:

### BÌNH - HƯNG

67 Noyet(phố cửa Nam) Hanoi Tel. 786



### CHÈ THÁI VÔ SONG

Trà Toàn-Lâm hương thơm vị đậm tính  
chất rất lành và mát (không phái lạnh)  
dám chắc KHOẢNG THỦ TRÈ THÁI NÀO SÁNH KỊP

nơi bán Hanoi — 18 Hàng Đường  
cửa hòn dại - lý (hàng hông hau)

XIN HỎI TỔNG CỤC:

Đông - dương trà tông xuất thám  
NGUYỄN - QUÍ - KHÔI THƯƠNG - CỤC  
Lang Yên - Thái chợ Bưởi gần Hanoi  
Boite postale N° 38 —

Établissements Ng.-quy-Khô Rayon thé à l'Inde chine

**THOÁI-NHỆT-TÂN HỒNG-KHÈ**  
Cẩm sồi, nhục đậu, đau xuong  
đau minh, rễ con người lớn  
chứ uông một tội Thoái-nhệt-  
Tân hiệu phát 12 tay giá \$10,5  
phút ra mồ hôi khô hanh.

### THUỐC KHÍ KHU

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách  
bạch dát ha) uống dù các thứ  
thuốc khác không khỏi, chỉ dùng một  
lọp thuốc khí hư Hồng Khè số  
60 giá 1\$ uống trong, và một  
bộp thuốc Ninh Khuôn Hoàn  
Hồng khè giá 035đ là vữa của  
rùa là khép rứt. Trong người  
chứa the cách này khỏi cả trăm

### ĐIỀU KINH DƯỠNG HUYẾT

Và va các co xin khang đều  
máu và uống thuốc Điều kinh  
dưỡng huyết Hồng khè (\$0.30  
một hộp) kinh đều huyết  
tốt ngay.

### THUỐC «CAI HỒNG KHÈ»

Không chôn lẩn chôn thiếc phiện  
(nhà đan dà phân chất, nên ai  
cái cũng có thể bỏ hẳn quyết,  
mỗi ngày bút một đồng bạc  
thuốc phèn, chỉ uống hết (p.20)  
thuốc cai là dứt hẳn làm việc  
như thường, thuốc viên 50  
mỗi hộp, thuốc nước 1p.00 một  
chai.

### THUỐC PHONG INH HỒNG KHÈ

Gieo thép buộc ngực gót  
Thuốc Hồng-Khè chữa người  
lắng la

Hai câu sâm này, ngày nay  
quả thấy ứng nghiệm, vì hé ai  
bi lậu không cứ mời hay kinh  
niên uống thuốc cai lậu Hồng Khè  
số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rất  
nọc, ai bị hen giang mai không  
cứ về thời kỳ thở máy, mới hay  
đã呼吸 cốt rời, uống thuốc  
gargantua số 14 cũng không rứt nọc  
một cách êm đềm, không hại  
sinh dục, nên khám nơi đâu đều  
cũng bết tiếng.

### NHÀ THUỐC

## HỒNG-KHÈ

Đã được thương nhiều Bởi tính  
vàng bạc và bằng cấp

Tổng cục 75 hàng Bồ, chi nhánh  
88 Phố Huế Hanoi và đại lý các  
nơi. Cố biến sách GIA-BÌNH Y-  
DUYỆT và HOA-NGUYỄN TÂN-  
NAM để phòng thân và trị bệnh

## Chiêu hồn nhớ nhà

(Tiếp theo trang 6)

trong bài thơ bà Huyền Thành-  
Quan là một sự nhầm lẫn. Ông  
Quách-Tân đã theo ông Dương-  
quảng-Hàm cũng đã giảng sai về  
chỗ này ở cuốn «Quốc-Văn trích  
diễn», trong khi mà ông Nguyễn-  
văn-Ngọc trong cuốn «Nam-Thi hợp  
tuyển» đã giảng một cách hợp lý  
hơn: «chương dài: vòn là tên cung  
thất các quan đón xua, bay giờ dâng  
đè chí nói của mình ở «Kê chốn  
chương dài» đây nói người ở nhà  
co nhẽ nenh chém them là nơi ở (song  
trong mới đúng hơn).

Hiểu như thế, những lý luận về  
câu bài «Gióng Hán-Thuyên» sẽ  
là thừa. Vì «Kê chốn chương dài»  
có thể là một khé dài ông được lâm  
với «lữ tú» chàng cần thay no  
bằng chữ «cõ-huong» (cõ nhẽ tác  
giả điện viết cõ-huong?) hoặc  
chẳng cần đổi chữ «lữ tú» bằng  
chữ «iú-thúy» như ông Q.T. đã đề  
nhị.



Tóm lại trong bài «Gióng Hán-  
Thuyên» chúng tôi rất tiếc không  
hay lý nào co thè đứng vững. Ông  
Quách Tân không phải là một nhà  
văn không có tiếng. Ông còn là  
một thi sĩ có tài. Công việc ông  
đường là một công việc quan  
trọng, mục đích giúp chúng ta  
thường thức một cách đầy đủ bao  
nuôi dưỡng tám phần tuyệt-diệu của  
tâm-nhân. Mong rằng ông sẽ chủ  
ý hơn chút nữa, tham trong hơn  
chút nữa để cho người sau khôi  
phái ngộ nhận về cái khó tăng vắn  
học của dân tộc. Đó là trách-nhiệm  
của mọi người co chúa tần huyết  
để với cái ái-sá-sá vẹ tình thần  
chung của đất nước. Đó cũng là  
cái bôn phận thiêng liêng đối với  
baô nhiêu linh hồn cao sáng đã  
nâng cao trình độ tiếng Việt, và vẫn  
còn luôn luôn quanh quắt chung  
quanh ta.

TÀO TRANG

### TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

Édition hebdomadaire illustrée No

Imprimerie «Trung-Bắc Tân-Văn»

Certifié conforme l'insertion

LE GÉRANT: ĐƯƠNG-PHƯƠNG-DUY

## PHÒNG TÍCH

### CON CHIM

Khi đây hơi, khi tức ngực, chán  
cơm, không biết dài, ăn chậm  
tiêu, bụng vỗ borbork. Khi ăn  
uống rồi thì bay q, (v hơi hoặc  
q chua). Thường khi tức bụng  
khô chịu, khi đau lung, đau ran  
trên vai. Người thường ngao  
ngáo và mồi mệt hàn, hàn chán  
tay, bi lúu nám, sáu da vàng, da  
bung dày. Còn nhiều chứng  
không kể chiết chiết liền thấy dễ  
chứa hoặc khỏi ngay.

Liệu một bát uống \$0.25.  
Liệu hai bát uống \$0.45.

### VŨ ĐỊNH TÂN

ân tú kim tiền răm 1926

178 Ms. Leachtrong, Haiphong

Bàu hòn hòn toàn Hanoi An-Hà  
13 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi, Bà-ti-  
hành kiếp Đông-Dương. Nam-Tân 100  
phố Bonnat Haiphong. Cố linh 100 dai-  
kih Hanoi và kháp các tỉnh Trung-  
Nan, Bắc-kỳ, Cao-mèa và Lào có trên cả  
biển tròn.

## Ho lao, Ho sàn

Đồng-quá, le 29 September 1940

M. Nguyễn Văn-Trịnh

Y-chủ Bác-té-đu-ông, 105 Mâ-Mây HANO

Năm ngoái tôi lấy chai Trần-  
mênh số 2 (8p.) và Túc-mênh số  
1 (5p.) chia người ho lao ra máu  
lau nám. La thất! Nó khỏi đì 1  
năm rồi... Nay có bá lao sán: ho  
luôn, il an ngú... Mua thử chai sá  
trúng (5p.) và chai Cao-ly sám  
trúng (5p.) và chai Bồ-phèo số 3 vi lao nhược quâ...

Đồng-quá, le 10 October 1940

Bệnh hổi nhiều, ăn ngủ khó,  
ho 10 giây, rát họng khói!  
Xin ông 2 chai số 2 (16p.), 2 chai  
số 3 (12p.), có lẽ chắc khói...

R. Pére QUANG à Đồng-quá

Bồng-son (An-nam)

NGUYỄN-VĂN-TRỊNH

Y-chủ Bác-té-đu-ông

105 phô Mâ-Mây, Hanoi

Tổng-phát-hành: Nam-kỳ và

Caô-miên: Tam-Dâ et Cie 6 rue

de Reims, Saigon. — Trung-kỳ:

THÀNH NIÊN 43 An-pu, Hué.

Đại-ly: Mai-Linh (Haiphong),

Đại-long (Nam-dinh), Phuong-

thão (Viêt-tri).

8000 Dr

### AI MUỐN HỌC THUỐC

### Á - ĐÔNG

cần mua ngay  
những sách của  
nhà nghiên cứu khoa  
thuốc Việt Nam  
đã xuất bản :



1) Khoa thuốc xú  
nóng 2p, chúa dù các  
bệnh xú 1p.

2) Khoa chúa phò  
1p, dù phương pháp  
của Tàu, Tấn, và Nhật  
có thể tự chữa lấy  
lắng theo ta.

3) Khoa chúa mắt  
gia 1p.

4) Sách thuốc Việt-Nam 4p.

5) Sinh lý học 1p, nói rõ các nguyên phát biến.

6) Ngoại Khoa chuyên môn 1p

Mỗi quyển cước phí đều 0p.20

THƠ VÀ MANDAT GỬI CHO

Nguyễn-Xuân-Dương Lạc-Long

22 - TIỀN T SIN - HANOI

## TẠI SAIGON BÀ CÓ BÁN THUỐC THANH-XA

### Thuốc sán sơ mit

Mặc bẩn sán thường có con sán như sò mit lẩn nhau  
cố kíp nhénh bò ra quá, nén chúa ngay, kén lén láy  
trứng sán ngày một nhénh ra, súc người càng ngày yếu dần,  
sinh chứng đau sỏi hắc caph xuyễn mà bờ mang, uống thuốc  
sán Thanh-Xa cứ trong hai giờ, ra ngay con trùng dài mươi  
hai thước, khỏi hẳn. Ai mắc bệnh run chỉ uống :

### Thuốc cam run

Thuốc này chuyên trị chứng run kinh, hoặc run kìm, đệ nhất  
thần hiệu, uống buổi sáng, buổi chiều ra hết run không phải  
tay, người nhénh hay tè, em dùng đều được (x 30 giò ập) và  
chỗ thuốc run họe sán cùa bùi thường đã bồi hồi, rõ ràng  
đuối run họe sán cùa bùi thường đã bồi hồi rõ ràng  
đuối

Dưỡng vị trà

chuyển bò dãy, giết hết vị trà và trong của run sán cùa  
sót cam doan không bao giờ mắc bệnh run sán nữa, rõ 38  
giò 1p. Các thứ thuốc cùa bùi còn bùi tại :

### Nhà thuốc THANH-XA

80 nhà 73, góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón, Hanoi,  
CỦA TRỞ CỎ VÀNG

Bạn-lý — Saigon Van-hung 14 Aviator Garros (sau cây bến  
thành, Haiphong Mai Linh, Nam định Võ-Long, Biêng-ninh  
Vinh sinh, Haiphong Quang-huy, Hùng-yen Thành-phát,  
Phú-thò Tả-hoa đường, Sơn-tay, Tong-ky, Việt-ri Vạn-  
lợi, Vinh-Sinh huy duy diêm, Niêm-binh Ich-tri, Hué-Đà-  
nhết 37 Giang Long, Hát-hông, Thủ-hu xá số 7 của cây bàng  
Nguyễn-đắc Khang, Hué-tu M.-Day, Vinh-yen Ngoc-đắc  
phò Lai-Quang-Điệp, Phúc-yen, Thủ-phòng phò Đỗ-nhị  
Thái-nguyễn-Quang-thanh, Vientiane Việt-hoa và Nam-long

### CẨM THIỂM ĐẠI LÝ TẠI NAM KỲ

### THUỐC HÔ GÀ CON GÀ

Hiện nay trê con mèo phải bệnh dịch hô gà nhanh lâm. Họ ống  
ra, rát nhức đờm rát, đầu rát roi, mặt đỏ ngầu, con bò có  
khi dài tối mấy phút đồng hồ, rồi ráy thường lâm. Phải tìm  
mua cho thuốc HÔ GÀ ĐIỀU NGUYỄN mới, chữa khỏi hô.  
Người lợn bắt cá mèo chưng sống, giò, heo, bò, hến hay ho  
sỗ, uống nước này rất công hiệu. Mỗi giò 0.60.

### THUỐC BÀU ĐẬY ĐẦY CON GÀ

Ấn vào không họng, dây họng, q, hơi, ngực, rò rỉ, đau, bít mũi,  
thường mồ hôi vai, đau xung quanh họng lanh lanh. Người náo  
nhều nước vị tan quá, thường nôn ra nước chua, nước sảng  
hỗ nước ngọt, có khí nôn ra cả thận, em, người đói vị óan  
thường hắt nước, người chửi, q, hị hơi và không nôn. Nếu không  
dùng thuốc BÀU ĐẬY ĐẦY NGUYỄN không bao giờ khỏi đứt  
dung. Mỗi giò là 3.60

### THUỐC CAM TÝ CON GÀ

Gia đình nào có con canh sài, không chịu ăn, già cầm, iô  
đầu mồi tối thiểu, hồi ống, bụng, miệng thường hắt chảy, rát,  
hung ống đít, vón, phải kip dùng ngày thuốc CAM TÝ ĐIỀU  
NGUYỄN chia tử con ăn, chỉ trong 10 lát sau không được hét  
chung cam sài và sáu lát iên mập nup, heo iết lát và thường. Thuốc  
này thơm ngon làm cho trẻ con rất thích ăn. Mỗi giò 0.60.

### TỔNG CỤC

### Nhà thuốc Điều-Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi

Bà-lý — Haiphong: Mai-linh — Nam-dinh: Võ-Long — Hải-  
long: Quang-huy — Thai-binh — Minh-duc — Ninh-hinh —  
Ich-tri — Bé-binh: Quế-hu — Huet-hong — Thành-heo — Thai-tai  
Vinh: Sinh-huy — Hué: Van-hoa — Saigon. Mai-linh 120  
guynemer — Đức-thắng: A Dakao — Chợ-lon: Long-van

## NHÀ THUỐC

## Võ-văn-Vân

Thudautout (Saigon)

Hanoi, 86, Rue du Coton