

TRUNG BẮC CHỦ NHẤT

Viete / Sovay



TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI LÀM một số đặc-biệt về chiêu bóng

Đi theo cái trào-luồng tiền-hóa của văn-minh, không một người nào, hiện nay, lại không biết sự ich-lợi của nghệ thuật thể thao.

Chiêu bóng, một thứ ngô-ngữ quốc-te có một sức bành trướng rát mạnh và một ảnh-hưởng rát lớn lao. Không một nước văn-minh nào không nói đến. Chiêu bóng, ở các nước đó, không những gây nên một đà-luận mà thôi, nhưng lại còn giúp người ta làm được một việc tối cao: hàn-lâm, hàng các dan-lộc ở trên thế-giới lại và làm cho mọi người hiểu nhau hơn.

Như sự nhận xét của ông G. Michel Coissac, thông-tin viên của « Viện khảo-sát chiêu bóng, lấy chiêu bóng làm mòn giáo-dục quốc-te » thi Chiêu bóng quả là một thứ đồ ản của tinh thần có thể dùng vào cùng một hàng với báo chí và sách vở, có khi sự ich-lợi lại hiệu nghiệm và mạnh hơn là khác.

Lời nói đó, chúng tôi cho là hợp lý.

Hiện nay các báo chí ở hoán cầu đều tiến-bộ một cách gồm ghê. Tiến-bộ về cách xép dài, về cách soạn bài, về cách làm việc đã đánh rõ; nhưng có một sự tiến-bộ mà ai ai cũng thấy rõ ràng trước nhất, đó là tranh ảnh về tin tức.

« Nhangs bao như « Paris-Soir », « l'Intransigeant », « Match », « Vu » của Pháp, « Life », và « Look » của Mỹ, « Nichi Nichi » số chủ-Nhật của Nhật và những báo thông-tin lớn của Anh chẳng là những cuốn phim của Chiêu bóng quốc-te do sao?

Ở báo, anh-ting lừa ảo ox báy và người ta phải đọc bằng miếng.

Ở cuốn phim, những cái đó người ta xem bằng mắt.

Các bạn đã thấy chưa? Chiêu bóng và báo chí thực có liên-can rất mật tuết với nhau — người ta co thè nói thế này được nữa: Chiêu bóng tức là một hình thức mới mẻ và hoạt-dộng của nghề báo vậy.

Chó nén ở Pháp, mỗi khi nói đến phim thời sự, người ta vẫn thường gọi là « tờ tuan báo lớn xem bằng mắt » (le grand hebdomadaire re visuel).

Chúng tôi không có ý muốn nói lời nghe của chúng tôi trong ngày sinh nhật của tờ Trung-Bắc Chu-Nhật này, vì những lẽ gì chắc các bạn đã đoán ra rồi.

Nhưng hôm nay, nói đến một hình thức của nó, một người em của nó, chúng tôi không khỏi nhắc đến cái địa-vị và cái-kho khâu của nghề báo ở đây. Lần một số báo phải có trao-tiền hâ d'eu nay — con mài và khói-đèo. Đó cảng ta hai lứa cần cho việc sản ra một cuốn phim; chúng tôi cho rằng nói đến Chiêu bóng, hiện giờ người ta phải nghĩ đến báo mà nói đến báo tức là phải nghĩ đến Chiêu bóng vậy. Cái hai thứ đó đều cần phải nhận xét và thông tin tức.

Nhận xét, tức là chọn lọc đó. Xét kĩ cái chuyện phải đem ra thuật cho độc-giả; và cố phân tích, gán lọc trong chuyện đó lấy cái việc, lấy cái cốt yếu. Một đoạn phim thời sự tức là một bài báo vậy. Người quay phim viết báo, nhưng viết bằng tranh ảnh. Cái cá tính của người viết, cái giọng văn và cách diễn ý đều phải xuất hiện rõ ràng.

PHIM THỜI SỰ

TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI: 1) Ông Flandin sang Canada. — 2)
Mussolini diễu thuyền. — 3) Bí hoàng Leopold ký quyền sô vàng.
4) Một chiếc máy bay mới.



Có người viết bài với một tâm tình ôn-hòa; có người viết bài với một tâm lòng bạo rực; có người rất buồn rười; có người nghiêm-trang; và người thứ năm thì khác hẳn, lúc nào cũng cười cợt và chửi rieu.

Cái mà ta phải xa lánh là cái bằng phẳng, cái chán, cái gi đùa đều một giọng.

Cho nên người chủ-bút của một tờ báo không cứ phải viết nhiều, nhưng cần phải nghĩ cho thực chín và nhất là viết tài riêng của từng người; phải biết cất lời người nói sô-trường mục nô, hay làm cái phỏng-sự nào, chẳng hạn Nếu người chủ-bút lựa chọn mà dâng thi tờ báo sẽ già-trí và được hoan nghênh.

Còn về việc thông-tin: thông-tin, tức là đã phê-bình. Việc phê-bình là công việc của người thông-tin, đã đánh; nhưng người đại bái (mettre en page) cũng quan-hệ lầm lẫm, phải tự theo tinh-cách quan-trong từng bài để đàm cho đúng chỗ. Chì trình bâng không khỏi một loạt những tin cảng một tuần lễ xẩy ra ở Nga, ở Pháp, ở Đức, ở Ý, ở Đông-duong chẳng hạn, như thế cảng là phê-bình rồi. Chiêu bóng, người ta thường hay làm như vậy. Không cần « til », không cần lời: tự khán giả phải tìm lấy đoạn kết, tìm lấy ý tưởng cho mình vậy.

Những báo thời sự ít lâu nay thường đề làm đến tranh ảnh. Làm một bài báo vừa bằng tranh ảnh vừa bằng lời, lại còn một ý thiết thực hơn là cho độc-giả xem thấy tranh ảnh là phải tin những lời da viết của bài báo. Một câu nói làm của một bực cự phách hép trên mặt báo, nhiều khi, không làm cho người đọc tin được hay nhớ lấy, bởi ui khứa thiệt và bỗng.

Nhưng nếu quay được thành phim và giài được lời nói của vị ấy vào phim, người ta sẽ tin lắm và lời nói đó có thể làm sôi nổi dư-luận thế giới được, vì một cuốn phim nào có phải chỉ đem ra chớp trong một nước mà thôi, nhưng mà là trước hàng triệu người trên thế-giới,

Một nước muốn cho thế-giới chú ý đến, cần phải có báo chí và chiêu bóng.

Chiêu bóng và báo chí, cái nô dô cái kia, cái này dem chỗ thừa của mình ra để bà vào chỗ thiếu của cái nô: hai cái đó thành thà là hai cái lợi-khi đai đổi với nhau để dem sự văn-minh, sự thịnh-vượng đến cho xã-hội.

Chúng tôi chuyên châ về thanh-nien. Thanh-nien muốn gần gũi nhau, hiền rõ nhau, cần phải có hai thứ đó làm cơ-quan. Cho nên từ trước nay, chúng tôi rất lưu tâm đến hai việc đó, mà hôm nay, đã kỹ-niệm ngày sinh-nhật báo này, chúng tôi nói tới chiêu bóng là viêt.

Ước ao rằng những bài về chiêu bóng đáng trong số đặc-biệt này sẽ đem cho các bạn một quan-niệm tốt đẹp về Chiêu bóng, những ý-tưởng thiết thực về Chiêu bóng và những người có nhiếp-tâm với đất nước sẽ làm các cách đê cho kĩ nghệ Chiêu bóng ở đây có thể thực hiện được.

Cái ngày mà chiêu bóng và báo chí ở đây cùng dắt tay nhau cùng tiến, cái ngày đó sẽ là ngày nước ta mạnh và có địa-vị trên thế-giới, hoặc ít ra cũng có chút địa-vị ở cõi Á đông này.

NGUYỄN DOANH-VƯỢNG

PHIM THỜI SỰ

TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI: 1) Tặng-thống Lebrun khánh-thành e Salons de l'Automobile à Paris. 2) Hitler và Göring. 3) Trong khán-dài ở đường Révolution ở Nga, các quan chức điêm binh.

4) Một cuộc thi cát-tay máy.

Công dụng lớn lao của Chiếu bóng

về phong-diện
Xã-hội và Mỹ-thuật

VŨ BẮNG



AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Một cuốn phim Mỹ rất dài và hay nhất năm ngoái chiếu ở Mỹ. CLARK GABLE đóng vai chính cùng bà MARGARET MICHELL người viết chuyện đang đặt tay nhau đến khánh thành buổi dạ hội chiếu phim này.

Trom một bức thư của nhà dàn cảnh André Lang gửi cho bạn là ông chủ báo « Cinémonde » ở Pháp, chàng tôi có đọc thấy một đoạn này: « Ah! ôi, những nhà đạo đức râu dài trong thế giới chỉ lo sợ hão huyền đó mà thôi. Thực ra, như anh đã biết đây — bởi vì ký nào tôi chẳng viết ý kiến của riêng tôi trên mặt báo? — tôi không tin rằng chiếu bóng là có một hiện-lực gì đâu. Tôi nhìn điện-ảnh-giới như Somerset Maugham nhìn văn-giới vậy, nghĩa là rất bi-quan. Theo ý riêng tôi thì chiếu bóng chỉ là một trò giải trí trong chốc lát. Xem một phim khai-hài, người ta có thể cười rung bụng; xem một phim cảm động, người ta có thể khóc như mưa; nhưng долю không phải là những con số rết mà thôi, ôi, nhà chép bóng ra, người ta lại bình tĩnh trở lại với cuộc sống hàng ngày, người ta làm việc hay là lại trở về với những cảm rực rỡ kia và cáo lão tên quan.

« Bao rằng những người xem chiếu bóng sẽ học được điều hay là lầm. Mà cho rằng họ xem những

Lời nói của nhà dàn cảnh đượm một vẻ buồn yêm-thê-thay! Nhưng nếu ta xét kỹ thì khong phải không có道理 ta phần sự thực. Vâng, tôi cũng nhận như André Lang rằng kỹ nghệ chiếu bóng quả cũng có giúp ích nhiều lắm cho kinh-tế, bởi vì cái kỹ nghệ đó không không nói thi tất cả cũng đã biết rằng nó nuôi sống bao nhiêu là nghề, bao nhiêu là người. Nhưng tất cả một đoạn trên bức thư của nhà dàn cảnh có tiếng kia không khỏi làm cho nhiều người phải nghĩ ngợi phản ván và nghĩ kỹ về công dụng của chiếu bóng. Sự thực, đó chỉ là ý kiến của một người ở trong nghề mà thôi. Mãi đến khi trong nghề thi bắt giờ chẳng vậy, người ta cũng chỉ nhìn thấy cái thấp kém, cái chưa đạt được của nghề? Vậy những ý kiến của nhà dàn cảnh ở trên kia khong thể hoàn toàn đúng cả và cứ theo ý riêng của kẻ viết bài này thì lại còn làm lầm là khác nữa.

Chiếu bóng, phảm một người nào bình tĩnh nhìn nó mà phê bình, có ai lại không thấy công dụng của nó hiện nay tràn lan trên thế giới? Một phần công dụng đó, các bạn đọc đều số báu này của bạn tôi, anh Văn Lang, tôi đã hội ý được với phần và biết qua ảnh hưởng của nó đối với các dân tộc trên thế giới.

Trom phạm vi bài này, tôi chỉ xin nói về công dụng

của chiếu bóng trong phạm vi xã-hội thời, một phạm vi tưởng cũng chẳng lấy gì làm hẹp.

Trước hết, trước kia nỗi về công dụng của chiếu bóng, tiếng thường ta cũng nên biết cái dạng ý của hai anh em ông Lumière là hai ông lồ sinh ra chiếu bóng.

Cũng như các vĩ bá — sỹ, kỹ sư thời thế giới, hai ông Lumière lúc ngã ra chiếu bóng không ý gì là giúp ích cho đời, đem sự ích lợi phổ vào sự giải trí; chứ không bao giờ lại muốn xây dập một triều đại của sự ngóng công lõi lõm, ấy là chưa nói đến những sự quá da mà sau này người ta thường dựa vào chiếu bóng để cho người ta mực khích những cảnh, chào ôi, bì ôi, ghê sợ, đáng ném chê trách.

Vậy cho nên khi ta nói về chiếu bóng, ta nên tìm biết ý chính của người phát sinh ra nó, chứ không nên dựa vào những người đã làm hỏng nghề mà bình phẩm, mà chép bài, cũng như với nghề báo cũng vậy, cõi ai lại dám dò dại đem những con chiên ghè lở trong trường ván-trần bùi ra bình phẩm rồi két luân một câu rằng: « Nghề báo là một nghề xấu xa đê tiện? »

Biết thế rồi, chúng ta bây giờ nên tìm cho biết những công dụng của chiếu bóng trong xã-hội.

Thứ vây, trong mot xã-hội, sau ván đê báo chí, thực không còn ván-de nào đáng cho ta ý báng vấn để chiếu bóng. Ảnh hưởng của nó rất lớn, ảnh hưởng nhất cho những người đã biết nghĩ, mà nói riêng ta thì ảnh hưởng vùi dập đến thành niêm, cái bọn người mà ông linh-mục Fénelon đã bảo là tri-đe-nhưng một cõi sáp di-nận, và để in hình ảnh những cái gì thâm-thái được.

Ở nước ta đây chiếu bóng chưa được mở mang lắm cho nên ảnh hưởng của nó chưa được rõ ràng và mạnh, chủ ở xã-hội vẫn minh như Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật v.v... chiếu bóng có một ích lợi thiết thực mà người ta trông thấy rõ là nó đã lôi kéo được bao nhiêu người ra khỏi những nơi trác-lảng rẽ tiễn, rupro chè bét... Những người bình dân, những người giao-cấp thấp kém trong xã-hội vì chiếu bóng sẽ bắt

chuộc được — trong phạm vi của họ — những người ở giai-cấp trên, và thử hỏi còn cách nào có động vê sinh, lịch-sử và danh-dự của nỗi giống-hor là ở nhà chiếu bóng?

CHIẾU BÓNG VỚI CÔNG VIỆC GIÁO DỤC.

Những ảnh hưởng ấy rõ nhất là đối với trẻ con, cho nên dã làu, ở khắp các nước vẫn minh người ta đã nghĩ đến để làm chiếu bóng làm một môn giáo dục.

Bởi vì phim trẻ em nào cũng vậy đều muốn học muôn biết vì vào cái tuổi thơ ngày, người ta vẫn giàu tình lõi mò. Cái ảnh-hưởng về tinh thần của chiếu bóng đối với trẻ em, ví dò, rất sâu xa cho nên những nhà soạn chuyện phim và những nhà sản phim thường phải tinh khôn lâm và tìm cách hiệu-bé linh hồn của trẻ em một cách thấu-dào và cũng vậy.

Ở Pháp vè loại phim giáp ich trẻ em nàychia ra làm ba thứ: một thứ phim chuyên dạy học và một phim giáo dục, nồi đồng; ba thứ này lại còn chia ra nhiều loại khác, nhưng đại khái thứ nào cũng chỉ quy vào có mục đích là mở rộng linh hồn của học sinh.

Phim dạy học chỉ chuyên dùng trong lớp học. Các ông giáo-học trò đến đoạn nào cần phải có hình vẽ thi cho chiếu ngay lên màn ảnh những cái hình đó là. Những cái hình đó có nhiên là phải đẹp và rõ dò có thể gầy trong tri-đe của học trò không những là sự khoái lạc mà thôi, nhưng còn khiến về thẩm mỹ nữa bởi vì cái tính của trẻ con là vậy, bao giờ cũng thích tranh trong sách hơn là những chữ, những chữ rỗng tuếch và đèn trái trai.

Phim giáo dục thi có thể chiếu không những chỉ riêng cho học sinh xem mà thời đầu, nhưng mà là cho tất cả mọi người, bởi vì những loại phim ấy diễn tả tất cả những ván đê yê-xã-hội, về đạo đức, về luân lý và sinh-sản. Ở nhiều nước châu Âu, người ta lai còn soạn riêng một loại phim gọi là « phim về sinh » (film d'hygiène) dạy người ta ăn ở cho sạch sẽ, khỏe mạnh: nếu người ta khỏe mạnh người ta sẽ yêu đời vậy.

Khi người ta yêu đời, người ta sẽ không coi từ đường bát bát, đòn hén. Chiếu bóng vì vậy có một cái trách nhiệm ngang với sách vở, báo chí; — mà có khi hơn thế nữa: nó bấy giờ trước mắt khán giả những cảnh đùi lồng, những đoạn hy sinh, một cuộc đời cầm lao, puân thường đàng dâng tặng những người có công sang ché, cái đẹp của vũ trụ, của cuộc đời ta sống.

Những phim như loại này, tiece thay, lại hiền-lâm. Muốn đem một phim ra làm chứng cứ, chúng tôi xin kẽ phim « La Maternelle » của Jean Benoit Lévy: tác giả thực đã tham hiền-lâm bón con trai. Nhungs phim có giá-trị như thế, khôngThorai ai cũng làm được cho nên hiền-lâm phải lâm. Ở đây, chúng tôi nên lấy làm buồn mà nhận rằng những nhà chiếu bóng của ta không dè ý đến nỗi đòn, thay trê con thich lá chả ra công mà chép cho học-sinh xem những phim ăn-cướp, bóc lột v.v., và con với hạng thanh-niên nam-nữ thi hồn hồn đùi tảng những phim tình-cảm mà đàm-ông thi mà gai đòn khinh-xu-hò mà đàm bá thi bao giờ cũng coi với người nhân-tinh trè tuoi.

Trom khai áy thi o khaph thê-gioi, nhất là nước Nhật, người ta tìm-hết các cách khuêch-truong việc sản-xuat những phim có tinh cách giáo-dục người

Đã có báu: MÙA GẶT MỚI SỎ!

(đây 170 tờ/khô lõi, giá 0\$75)

DO CÁC NHÀ VĂN:

Nguyễn Tuân, Trương Tứu, Như Phong, Phan Ngọc Khải, Nguyễn Đình Lạp, Cảnh Hùng, Nguyễn Đức Chính, Hồ Ozëngh

Phạm Hữu, Sơn Lai, Khô Dòng Tùng

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT TRÌNH BÀY

cùng một lượt với 3 tập phasm
trong loại sách đặc biệt riêng

Những đêm sầu của linh hồn của PHIEU LINH 0\$35

Đêm mà tôi của HOÀI ĐIỆP 0,40

Cái chết của KHÔI 0,40

còn một 1\$: Cái Đời 0\$25

Một giòi mìn già gồm

opus 25, Một cõi đời ba trong 0-68. Phát hành và phân

— ốp 75, Đầu tháng bao cũ 1960-1965

Mùa gặt mới số 2 (220 trang, khổ lớn, in dẹp, bìa

bìa móm giá 1\$) sẽ bán vào ngày 20/2/1941

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT

Thư mua sách xin ửi về Lê Văn Vàng, 49 Takou — Hanov

dân trong nước. Bà Dreyfus-Barney trưởng ban tuyên truyền giáo dục điện ảnh và văn - đề này đã tuyên bố với ông Clara Simon, binh bút báo « Vu » của nước Pháp như sau này :

« Từ năm 1928, ở La-mã, kinh -đô nước Ý, người ta có lập ra một « Quốc -đế giáo -đục điện ảnh viện » và lấy đó là cơ quan chính thức của Hội Quốc -Liên. Văn -đề bao -bộ nhi -đồng đã gây cho người ta cái ý -tưởng « bão -hộ » chiếu bóng và hội Quốc -liên nhất định múa một « Điện -ảnh viện », Chính -phủ Ý -đại -lợi có một cái ý rất tốt là đem biến ngay « Điện -ảnh viện » một tòa lâu đài lớn nhất ở kinh -đô La-mã, ngay ở sát biển thủ -thị Mussolini. Hiện nay, tòa « Điện -ảnh viện » đó đã có bông vang đến khắp hoàn cầu và hiện nay ai ai cũng nhận thấy những công -dụng lớn lao của chiếu bóng với việc giáo -đục và ảnh hưởng to tát của chiếu bóng với thanh -niên và quần -chúng.

Bao nhiêu vấn -đề có quan -hệ
đến chiếu bóng đều đem ra khảo
xét ở viện này; mọi quyền kẽ khai
những thứ phim giáo -đục và dạy
học nên xem, viết ra bằng nǎm
thứ tiếng; các nhà mō -phạm và bác
học lại chung lung dấu cặt viết
những bài bình -phản nữa ».

Hội Urania ở Áo, chuyên về chiếu
bóng giáo -đục hiện nay có 50.000
hội viên. Hội có tất cả tám
buồng chiếu bóng và điện -thuyết.
Không ngày nào không chiếu phim
giáo -đục trong học đường.

Ở Úc, có một hội chiếu bóng
giáo -đục quốc gia, ở Chile, ở Brésil,
người ta dùng chiếu bóng để dạy
học và cử một ban sang Tàu để
chẩn chỉnh và mở mang việc học
của Trung -Quốc. Ở Hoa -kỳ, bao
nhiều cao -đẳng học đường đều
dùng phim chiếu bóng trong việc
học.

Tây -ban -Nha cũng đã yết việc giáo -đục học sinh
bằng chiếu bóng. Ở Barcelone, có một lớp học chuyên
dạy về chiếu bóng. Ở Đức chiếu bóng giáo -đục hành
trường lâm, cũng như ở Anh và ở Nga. Riêng ở Anh,
chiến -phủ cho phát 2000 cuốn phim giáo -đục và trong
năm 1932, người ta tính đã đồng thời mua toàn -lẽ có
tới 10.000 tré -con để xem chiếu những phim giáo
-đục, những phim tài -liệu.

CHIẾU BÓNG VỚI CÔNG VIỆC Y HỌC. — Vẽ Y học
chiếu bóng cũng giúp ích cho người ta vô -cùng, nhất
là về khoa mō -xé. Giáo -sư Gosset công nhận rằng

chiếu bóng là một phương pháp thần -diệu nhất trong
việc dạy về khoa mō -xé. Những nhà mō -xé, tương -lai
đều phải xem điện -nhưng phim mà trong đó có ghi
những việc mō -xé quan -hệ của những nhà -bác -học
từng danh. Những vị mō -xé tương -lai đó sẽ học, và sẽ
thấy người ta phải làm như thế nào bởi vì chiếu bóng
chỉ cho người ta xem cả những chỗ sai -lầm, chẳng
bao lâu những vị đó sẽ có một nền học chắc -chắn và
chẳng mấy lúc có thể đem cái học ấy ra thực -hành.

CHIẾU BÓNG VỚI CÔNG VIỆC MỸ -THUẬT. —
Theo ý chúng tôi, thì chiếu bóng và mỹ -thuật đều có
một nguồn gốc chung. Người ta không bao giờ lại có
thể quên niệm được một phim chiếu bóng hay mà
không đẹp: cái đẹp nhiều khi lại là phần cốt -yếu
trong phim nữa. Chiếu bóng là một cái gì hoạt -động,
lá cải giài và sống của cuộc đời; vì vậy, âm -nhạc
cần cho nó lảm. Về mặt mỹ -thuật, chiếu bóng lại còn
anh -hưởng lớn đến cách xếp -dặt và đến cách

diễn -nhà. Nó gây cho người ta —
nhất là cho dân -bà — một lòng yêu
mỹ -thuật rất thi -thết và thử -hồi
thể không dà -rõ, hay sao.

Theo ý chúng tôi, thì mỹ -thuật
là một vấn -đề cần -thiết lắm. Biết
yêu cái đẹp dà, rồi muốn nói gì
hãy nói.

Bao nhiêu tình -tinh cao -thượng
đều là do ở lòng biết yêu cái đẹp
mà ra, xem ngày như tông -thống
Đức Hitler, nếu không biết yêu
cái đẹp, trọng cái đẹp thì chưa
chắc dà làm nên những sự -nghiệp
lớn lao trên đời.



Dorothy Lamour

Bao nhiêu công -dụng của chiếu
bóng về phương -diện xã -hội, kinh
tế và mỹ -thuật, tôi thiết -tưởng nói thế dà tầm -tạm
đó rồi.

Chắc -hạn không thể không nhận rằng chiếu
bóng hiện nay là một động lực mạnh -nhất cho sự -tiến
bộ -vậy.

Nếu ta có một đội -điều -phàn nản thi chỉ có thể -phàn
nản rằng người ta đã lợi dụng chiếu bóng nhiều quá
hành -ít -lập nay nó dò -đi, những người có trách
nhiệm -tưởng cũng nên nghĩ cách tẩy -nã -nó, làm cho
no -thoảng khái » — như lời của ông André Braun Lar-
rieu dà nói.

VŨ BẮNG

MUÔN ĐƯỢC CHỐNG GIẦU, MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG - PHÁP

PHÒNG PHIM HƯNG QUỐC KÝ (87-74) TANG HUỲNH CHIỀU ĐẰNG CHỦ KHO SÁCH XUA QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHỆ THUẬT XEM PHIM

THANH CHÂU

J'ai pensé aux amis possibles, à quelques personnes qui ne connaissent pas encore Back Street mais qui sont faites pour le comprendre et qui se demanderont peut être long à l'heure : « Comment s'est -je pas va Back Street ? Ces personnes-là, combien s'ront elles ? »

PHAM-DUY-KHIEM
(Un film : Back Street — Conférence)

Phải, có một nghệ -thuật xem phim cũng như nghệ -
thuật đọc sách, nghệ -thuật sống ở đời. Một cuốn sách
hay, viết -thực -dụng -công, không phải bắt cờ kẽ nào
cũng thâu -thái được hết cái đẹp, cái tài -linh -ăn nắp
trong hàng -chú. Một bản -dàn cũng vậy, người nghệ -sĩ
dành -lên với tất cả sô -nỗi của lòng, nhưng không -thể
làm cho tiếng -dàn minh -len lõi vào tận -dây linh -hồn
của tất cả mọi -người, như ý -muôn -được. Bởi vì có
cái nghệ -thuật -ngày -dàn. Bá -nha -dập cày -dàn -quý của
mình đì không phải đà làm một -diêu vò -ly.

Ở trên mảnh -đất cũ -ngay, những hình -bóng -thoáng
qua kh้อง -không vò -bồn. Với những kẻ -biết -xem, chẳng
có -nhó -nát rò -ràng những diều -thà -thết mà -chính
sách vò -văn -chương cũng không -không bao -giờ hé -miệng.
Ta muôn -giữ -lấy cho ta, như giữ -những -cảm -giác -đau
xót -hợp -dẹp trong -đời -niên -thiểu.

Tôi đã có lần -được -xem một -cành -hoa -chết trong
một -môn -khoa -học, chiếu -với một -trường -trung -hoc -kia.
Một -bóng -hồng -chết rò -rỉ -khô -thuốc. Tôi -chưa
được « đọc » ở đầu -một bài -văn -buồn -đến -thể. Đã
muôn -mấy -năm -rồi, tôi -vẫn -còn -nhó -lại, và -vẫn -thấy
đó -đẹp !

Còn -nữa : cách -đây -chẳng -lâu -gi, tôi -đã -được -xem
một -cành -thực -cảm -động -trong -một -phim -ảnh -ký. Một
người -chị -đứng -kè -cửa -kinh -nhìn -ra -một -con
đường -tuyệt -phố. Có -những -đồng -nước -chảy -trên
mặt -kinh. Th -éa -nữ -thông -thả -quay -đầu -vào -nhìn -dùa
em -gái -yêu -là -trên -giường -bệnh. Mẹ -nặng -vắng -nhà
(vì bà -phải -đi -thẩm -kiết -bởi -thuong -ngoài -mặt -trận)
Nhà -ngheo, em -ốm, lăn -dầu, thiêu -nử -biết -cái -khô -ở
đời. Nàng -khóc -và -rên -lên -nhó -nhỏ : « Trời -đất -thật -là
buồn -khi -người -ta -đau -khô ».

Tôi -chưa -đọc -một -trang -sách -nào -tả -được -cái -nỗi
buồn -đau -tâm -thầm -thía -của -người -ta -như -cái -cảnh
giản -đị -tâm -thường -đó -trên -màn -ảnh.

Tôi -thường -thấy -những -người -hàng -sĩ, -đè -bô -đao -ra -cái
đèp -sá -x, -chết -không -phải -cái -đẹp -trò -rên -hiện -ra
rõ -ràng -trước -mắt -mọi -người, -như -không -mặt -mý -niều.
của -một -người -đàn -bà -không -tình -cảm. Con -mắt
người -ta -cũng -vì -như -cái -ống -đầu -nước -vào -cô -linh -hồn,
chẳng -đàng -dùng -những -châ -hay -đùng -những -hình
-đèp -dầy -cối -ky. Chỉ -có -sự -lu -chọn -mới -có -thể
làm -cho -tự -trưởng -trở -nên -hoạt -linh -động, -thâm -trầm,
hoặc -tâm -thường.

THANH -CHÂU

Cùng học một trường

TÙNG-HIỆP thuật theo phim « Collège mixte » của hãng « Artistes Associés » do Joan Bennett và Henry Fonda đóng

Quá chậm mắt rồi...

Ngày Noel năm 1927 đã sắp tới rồi. Mặc dùn giới rét cắt rụng, các sinh viên trường đại học Upton ở Mỹ — con gái và con trai cùng học lẩn lộn với nhau — đều vui vẻ đứng ở sân trường để chyện trò và bàn định những cuộc vui chơi trong những ngày nghỉ lễ sắp tới. Người ta quên cả sự nghiêm trang và sự chăm chỉ học hành. Tuy vậy, trong bọn họ rõ ai có một chàng vắn thắn như thường g, dùng như không để ý gì đến những cái vui của kẻ khác. Người ấy là Yves Tower. Yves chỉ có một cái khói học hành chậm chạp và bị ông giáo « truy » về phong diện ái tình. Trên bảng đèn chảng khoan khói ngàn nǎo về những bài vật lý học, sinh lý học thi chàng lại rụt rè e lệ ngần ý, trước những cô bạn xinh xinh cùng học một lớp trong trường.

Có lẽ vì thế nên trước ngày nghỉ lễ Noel một ngày, tôi ấy Yves di chơi cùng cô Juliette với một dáng điệu ngó ngàng, rủi rát đến buôn cười! Chàng vừa đi Juliette xinh đẹp quá hay là vì lụm thâm tám chàng, chàng yêu Juliette quá? Chàng không biết nói một lời tình tứ yêu đương, tuy lòng chàng tràn ngập yêu đương. Chàng chỉ biết đợi những cảm thô cõi dẽ thô lỵ tình yêu một cách chẳng ra đàu vào đầu cả.

Thôi rồi... Yves không hiểu sao nữa. Juliette ôm lấy đầu chàng và nói :

— Anh Yves ơi! Anh có biết em yêu anh đã năm năm trời này không?

Yves run như sốt rét. Chàng vừa sướng vừa sợ hãi.

— Em nói thật hay nói dưa thế em?

— Em nói thật. Em muốn ngày tháng này chúng ta làm lẽ lẩy nhau. Anh nghĩ sao?

Mặt Yves dưới ánh đèn đỏ nhợt gác:

— Em muốn lẩy anh thật chàng? Nhưng hiện giờ thi chưa có thể được! Anh chưa có một sự nghiệp gì chắc chắn để gầy dựng gáy định! Em có thể đợi anh được không?

Juliette né mặt buồn thả thiết:

— Em đã đợi anh năm năm. Em sẽ đợi anh mãi.

— Cám ơn em.

Nói chưa rút câu, Yves chạy đám bô vào hòng tối cho đỡ then.

Đêm nay là đêm Lễ Noel, g ời rét như cắt rụng. Yves tới nhà William, cõi ruộng Juliette, dè ăn réveillon. Mọi thứ đều sấp dù sẵn sàng. Đến nǎn thấp sang trưng và roi lò những bánh mứt, gà quay bày trên bàn tiệc. Nhưng Juliette di sám đồ đặc ở Livermore sao mãi chưa thấy vè. Một lát sau Carol — chị gái Yves — ăn cửa vào. William và Yves cùng xó lâi hỏi:

— Juliette cũng di với cô sao có lại vè một mình? Carol ngạc nhiên:

— Juliette vè trước tôi đến nửa giờ.

Mọi người đều lo sợ. Rồi sau khi đợi quá nửa đêm bà William đánh dậy nói báo sô Cảnh sát nhớ tìm hộ Juliette.

Bữa tiệc ấy không vui, Yves thấy lóng sợ hãi và bùng chảy như lúa dốt. Sau đây ta sẽ hiểu vì sao Yves lo sợ đến thế.

Thật ra thì Juliette di đâu? Juliette di xe lướt tuyếy» bì lạc trong rừng rậm giãu đậm rít. Nàng không biết đường ra và gọi mãi. Nàng lẩn về phía một ánh đèn le lói ở xa xa. Đó là một ngôi nhà kỳ quặc, sách vỏ vứt lung tung cảnh nhung soong, chào. Chủ nhân ông — một chàng thanh niên cao nhón — cũng di ký bằng lắc kém gian nhà này.

Juliette e-ngegil bước vào :

— Tôi lạc đường. Tôi rất lâm.

— Mọi cô vào đây.

Chủ nhà — tên gọi Michel — là một nhà văn sĩ kỳ quặc. Chàng rót rượu cho Juliette uống. Chàng đọc thơ, đọc văn của chàng viết cho Juliette nghe! Từ nhiên Juliette thấy lòng ấm, linh hồn ìm ì trong gian nhà ấm áp này. Nàng không ngãy gi đến bữa tiệc réveillon mà bà William có cù Yves đợi nàng nữa. Vả lại Yves đợi nàng làm gì? Tại sao nàng yêu Yves từ trước đến nay bao nhiêu năm trường mà Yves vẫn lạnh lùng, vẫn rụt rè e lệ? Ông đã yêu nhau thi tiền tài của cái có làm gì? Miễn là đồng lòng yêu nhau, Yves bắt nàng chờ đợi làm gì? Nàng chờ đợi đã lâu rồi... Nàng đang nghĩ thế thi Michel cui xuống gần nàng :

— Juliette, cõi đê lâm. Tôi yêu cõi lâm! Cõi có ưng ý lái tôi không?

Juliette lặng lẽ gật đầu! Michel hôn lên cặp môi đỏ của nàng. Juliette đã vè con đường di cho Sô-menh của mình!

Juliette ở nhà Michel ba hôm không về. Bà William vi to dâm ôm. Yves thì ngó ngàng không ăn uống. Giữa lúc ấy hai người nhận được là thư của Juliette. Nàng viết:

— Tôi vùa làm lẽ thành hôn với Michel Shaw — một nhà văn sĩ cù nhất Mỹ.

Nghe thấy tin, Yves tưởng chết di dược. Chàng không ngờ rằng Juliette — người chàng yêu bấy lâu nay hơi ai hết, và chính Juliette đã thô lộ đầu tiên tình cảm chàng, nay Juliette lại có thể bỏ chàng ra dù như thế được. Yves có hiểu rõ rằng đàn bà chỉ yêu ua tri-mùm, chí ra vui chơi và không bao giờ họ chờ đợi được, chàng không biết triu mến nàng làm cho nàng vui vè thi nàng vè lại sao được với chàng? Trái lại chàng còn bớt nàng...

Chàng điện người lèo... Yves nghe tin vợ chồng Juliette đã di New-York để đáp lầu sô Pháp — vi Michel là người Pháp — chàng quyết nói với Juliette trả ại với chàng. Nhưng chàng vùa dến cửa khách sạn thi chợt thấy Michel và Juliette ở thang gác bước xuống. Hai người khóc tay nhau thân mật, cười nói một cách ngông nghênh tự phụ. Yves lặng cùi đầu, quay lén xe đê ra ga.

Than ôi! Chàng đã chậm mất rồi. Hạnh phúc đã qua di. Hạnh phúc di còn bao giờ trở lại nữa? Từ nay chàng sẽ lẩn lung vào công việc học hành đê quên, quên mối tình cũ.

Quay về đường eú.

Năm tháng lặng lẽ qua... Va hạnh phúc cù Juliette cũng qua.

Từ ngày lấy Juliette và quay về đất Pháp, Michel hoàn toàn dã tâm, li h. Chàng giao thiệp với những nhà họa-sĩ, văn-sĩ nhiều ngông cuồng hơn là cù tái, chàng ruya chè cõ bạc không tuối gi đến gáy dinh. Đứa con gái của vợ chồng chàng sinh ra, chàng cũng không chăm nom đến. Gia đình ngày thêm quản bách. Julie te phải di về những kiều áo đê ban cho các hiệu may to. Tự thám tám, nàng buôn lầm, nàng ngông ngán cho cuộc đời nong.

Nàng đã nhâm lấy phu Michel. Nhưng sự làm dã quâ rồi, nàng không kêu ca than thở. Vì kêu ca then thò mà làm gì? Nói thế không phải Michel không yêu nàng, nhưng chàng bị chúng bạn rú rẽ ruya chè, cõ bạc. Linh hồn Michel là một linh hồn mềm

yếu dẽ bị sa ngã. Mỗi lần chàng cõi vùng đứng dậy lại là một lần ngã thêm sâu vào đồng bùn.

Mặc dùn tất cõi hứa với Juliette: từ nay chàng sẽ tu tính đê yêu vợ, thương con, M chel vẫn bị nỗi xâu cảm đó.

Cho đến một tối kia...

Tối ấy chàng cùng Julie te đến du tiệc ở nhà Bruno — một họa-sĩ rất lợ. Hết chai rượu này đến chai kia, Michel say. Bruno tùng say. Hai người bình phẩm một bức tranh vè và đàm cãi nhau. Michel đưa một khâu súng cho Bruno và vừa cười vừa nói:

— Bruno ta phải đấu súng đê rửa hồn.



ẢNH TRÊN : Brenda buôn bá trước thái độ lạnh-lùng của Yves Tower.
ẢNH DƯỚI : Gia đình đông người, Juliette, ay đám cưới Yves Tower.

Bruno gật đầu vì cù bài dẽ biết rằng hai khâu súng không có đạn. Họ đứng xa nhau hai mươi bước cõi súng bắn đòn vào phau. Súng của Michel không có đạn. Súng của Bruno vẫn còn một viên đạn — diều ấy cù Michel và Bruno đều không biế Michel, Bruno thương nồng. Trước khi chết Michel cầm tay Julie te khóc:

— Juliette em oi! Hắng tha lõi cao anh vè cuộc đời lõi tản cù em từ xưa sinh đê bát em phái sống bên anh. Chàng chết song tay Juliette.

Từ ngày Michel chết di, Juliette lại hằng-hái lam việc thêm lên. Nàng không buôn vi tin nàng yêu Michel dã hết từ lâu. Nhưng cảnh nghèo càng deo đuối theo nàng. Nàng viết thơ cho bà William, ô nồng, đê báo tin Michel vùi chết. Tuy từ xưa rong ro không bao giờ nồng thao thò với cõi vùi sự khõ sở ủa nàng nhưng bà William đọc thơ cõng thừa hìu những sự khõi tám vè iền-iài và tám-hồn của Juliette. Bởi thế bà vùi vèi viết thơ giả lời Juliette:

— Cõi lời hối hảm chán và Mich'e, con gái cháu. Cháu đừng nén buôn. Ở đây mọi người rân rìn hứa xa Cõi gõi theo đây một vùi bài báo cù một người bạn cũ cù cháu cho cháu xem. Người ấy Yves Tower, hiện giờ chàng nói danh lâm. Tuy cháu nói không cù tên nhưng cõi cũng gửi cho cháu ngán phiêu này. Và cõi mong rằng cháu sẽ dẽ một phần sối tên ấy đê đáp/lầu về dای với cõi. Hồn cháu và Michel.

Cõi cháu: WILLIAM. Xem xong thơ, Juliette ôm con khóc như mưa gõ. Tuần lě sau nàng đáp tần với con vuột biếu trả-lại Ny-chau — chồn cũ.

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu

Lúc ấy Yves Towner làm gì? Chàng đang dạy học ở trường học Upton, một lớp học có lầu cao học trò nam nữ. Chàng không được học-rò kinh phục vì chàng trả quá đỗi với học-rò chàng chỉ vào trạc bạn bè chúng mà thôi. Bởi thế nên chàng bị các học-trò con ghai nhau. Còn đây đối với học-trò con gái thì chàng bị các cô trêu ghẹo — có nhiều cô, trong số đó có cô Brenda, con nhà giàu — lại đem lòng say mê chàng. Nhưng như xưa chàng đã đổi với Juliette, bây giờ Yves cũng chỉ bết có một việc học và dạy học mà thôi. Ở trường đã vậy, và nhà Yves lại không được anh-sướng vì mẹ chàng nói suốt ngày là Carol thi cả ngày hết bát nạt chồng lại lăn ra ngủ. Bực mình Yves phải ra thuê một ngôi nhà con ở một chỗ hẻo lánh để đổi chỗ đến đó cho được yên tĩnh.

Hôm ấy đang giữa buổi học thì mẹ chàng đánh dây nón lại gọi chàng:

— Con hôm nay nhớ về ăn cơm sớm. Có vợ chồngCarol đến chơi.

Yves câu kinh:

— Vâng.

— À, me quên chưa nói cho con. Cố ấy ở Pháp đã về?

— Cố ấy là ai?

— Jai ette Weir chư ai?

Yves lặng người đi. Chàng không trả lời. Tất cả mọi tinh thần của khố mấy năm xưa lại trở lại tim chàng. Chàng không ngờ khi nghe thấy tên Juliette chàng còn hồi-hợp đến thế. Chàng chưa hẳn quên Juliette hay sao? Chàng khẽ mặc ống dày-nón và quay lại lớp học. Học-rò đang òn-ao nghịch-nợm. Yves cất tiếng:

— Hôm nay cho các anh, chị v.v. Buổi học thế là hết. Học-trò được lệnh chạy đi hết. Ở trong lớp còn lại có một người: cô Brenda.

Brenda liền gần Yves và run run nói:

— Thưa thày, tôi biết bạn học-rò con gái ở đây nghỉ hè phà thè lâm, chỉ vì nó biết tôi thích thùy... nhưng thật ra lỗ cống ở nhà thùy một phần...

— Sao vậy... Cố thử nói rõ ra xem nào?

Brenda ngập ngừng một lát:

— Ba tôi hiện là một nhà buôn giàu có rất thê-lực & Ánh-chau, nến thày... nến anh bằng lòng bỏ cái trường ca-khô này đi để nhờ ba tôi giúp sức thi rồi anh có thể-day họ: ở một trường đại-học lớn hoặc ở Anh, hoặc ở Pháp và anh sẽ nổi tiếng ngay. Miễn là...

Yves hiểu rõ Brenda định đặt câu chuyện đến đâu.

Chàng đỡ mặt ngắt lời:

— Xin cảm ơn cô. Tôi không thể nhận thế được.

Chàng đỡ mặt ngắt lời:

— Xin cảm ơn cô. Tôi không thể nhận thế được.

Chàng đỡ mặt ngắt lời:

— Chào Yves, anh vẫn mạnh khỏe chứ?

— Vâng, cô vừa ở Europe v.v.

— Vâng, bà Towner vẫn được mạnh?

— Cám ơn, còn bà William?

— Da, cô tôi vẫn được như thường.

Không ai đã đồng đến chuyện cũ. Nhưng lòng Yves sôi lên: chàng buồn và ghen Juliette và câu chuyện cũ quá. Chàng không nói thêm một câu gì nữa. Chàng chay vút đi đê mực Juliette sụt sùi khóc bên gốc cây.

Ở đó Yves gặp Brenda. Cố rì Yves đã dự một bữa tiệc nhảy đầm! Yves nghĩ một lúc. Chính thế, tôi già mà ta buôn, tiếc một mối tình cũ đã tan nát rồi?

Yves nhận lời ngay.

Từ đó Yves đổi bần tâm đêm nào chàng cũng

nhảy dansing rực rỡ và trở nên một chàng trai trẻ

lịch sự, thạo đời. Con gấu xù xi thô lỗ nay đã thay

binh đổi dáng.

Tìm ra hạnh phúc

Thấy con đêm nào cũng bỏ đi chơi, bà Towner ngạc nhiên và nghĩ rằng Juliette lại quyến rũ con mình. Bà ráng tuy Yves không nói ra nhưng chàng vẫn còn yêu Juliette hơn ai hết. Và cũng chỉ có Juliette là có thể làm cho chàng thấy đê-tâm tình như thế này!

Bà và Carol — con gái bà — chạy lại nhà bà William: Hai người cãi nhau. Bà Towner bảo bà William:

— Tôi không muốn con gái tôi lấy một người góa chồng. Bà không thể cho. Tương lai của Yves còn dài lắm.

Bà Towner vừa ra thì Juliette ôm mặt khóc. Nàng vẫn yêu Yves và hy vọng của nàng khít từ già đất Pháp v.v là tìm thấy tình yêu cũ và sẽ hết sức yêu. Yves đè chuỷ iối với Yves. Nhưng nay nàng không còn hy vọng gì nữa. Câu nói của bà Towner đã làm cho nàng nhìn rõ sự thật! Nàng quyết định đi ngay New-York làm việc để quên hết moi nỗi buồn. Nhưng Juliette đang khóc thì Yves ở đầu chạy vào:

(xem tiếp trang 16)

* CHEMISSETTES — TRICOIS SLIP — MAILLOT DE BAIN

ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI
TRANG MUA BUÔN XIN HỎI HÀNG ĐẶT

phuc - lai

87-89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TÉL. N° 974

CÓ QUÀ ĐÁNG CHẶNG ? LÀI PHÙ BÌNH
CỦA MỘT NHÀ VĂN PHÁP ĐÃ NÓI :

CHARLOT DANH TIẾNG LỪNG LẬY NGANG HÀNG VỚI Ná-phá-Luân



TÀI TỬ CHARLOT
dưới mắt họa sĩ Oberlé

Chắc các độc giả còn nhớ cách đây mấy năm một cặp tài tử chiếu bóng, một người gần 50 tuổi và một thiếu nữ dáng gầy gò nhưng sắc sảo, tinh anh, đã cùng đến Hanoi, lưu lại hơn một tuần lễ ở khách sạn Métropole. Chính người có bộ râu khổng lồ xù dỗi 1939 đã được hơn 20 xú khắp thế giới ăn mừng lễ ngũ tuân và đã được một nhà đại văn sĩ Pháp Louis Duluc hồi 1921 đã phê bình bằng một câu: « Cho đến nay có sự thay đổi, người đó về danh tiếng at cả Jeanne d'Arc, Louis XIV và Clémenceau. Tôi chỉ thấy vua Ná-phá-luân là có thể sánh ngang với người đó. Hắn là danh tiếng đó là tạm thời. Nhưng phải chàng là thuyền lá khi danh tiếng đó đã gây dựng ra rất nhanh và rất mạnh.»

Người đó là ai mà danh tiếng lừng lẫy đến thế?
Cầu phê bình trên này có quả đáng chăng?

Người đó tức là tài tử Charlot, hế Charlot, tên thực là Charlie Chaplin, một nhân vật rất quen mặt và vẫn được hoan nghênh một cách nhiệt liệt trên màn ảnh chiếu các phim cảm.

Nhà tài tử chiếu bóng đó trong mấy năm gần đây đã thành kẽ thù số một của người hiện nay mạnh nhất, ghe gớm nhất thế giới là Tống thống Hitler đang đầu đảng Quốc-xã và vua nước Đức. Hitler đã ra lệnh cấm hết các phim ảnh của Charlot đồng và nhất là hai phim « Le Dictateur » Charlot soạn lầy và đóng vai chính, phim « Les temps modernes » là phim phản đối thế giới co-khi ngày nay, không được chiếu ở một nhà chiếu bóng nào trong khắp nước Đức.

Kiêm-duyệt bô

Charlot trong lúc thiêu thời

Charlot là người thế nào mà danh tiếng đến thế?
Charlot tức Charlie Chaplin sinh năm 1889 ở Luân đôn. Charlot là con một người sống vỡ nghề ca xướng và một vũ nữ. Cha chàng chất sörm. Mẹ chàng phải làm nghề khâu và đê nuôi con lứa hồi. Ngay lúc bé Charlie đã phải vào làm trong một tiệm chế tạo các

dỗ chí của trẻ con. Chàng sinh hoạt trong một khu toà là nhà lò chuột, bẩn thỉu, những phế tối tăm, những dạ-lí-viện cho kẻ nghèo. Đến năm 10 tuổi thì Charlie đã lên sân khấu của một nhà âm nhạc. Năm lên 17 tuổi thi y bắt đầu thời mới vui trong vở kịch « Les aventure de Sherlock Holmes », trước khi vào làm trong ban kịch bằng diệu bộ rất nổi tiếng của người Anh tức là giàah Karno. Nhà phê-bình Louis Dullez cho là ban kịch bằng diệu bộ rất quan hệ cho tới dòng chiếu bóng của Charlot sau này. Những vở kịch của ban Karno rất hot, dạo chảng kẽm gi các vở hài kịch « Comedia dell'arte » của người Ý. Những vở kịch ngắn của ban Karno có nhiều cảnh mà sau này Charlot đem diễn vào trong các cuồn phim cảm. Charlie Chaplin ở trong ban kịch Karno trong bảy năm. Ban này di diễn hầu khắp thế giới: Anh, Mỹ, Pháp.

Charlot bắt đầu đóng phim ở Mỹ

Đến cuối năm 1913, ban kịch Karno sang Mỹ. Ban này đã đưa Charlot đến diễn kịch cảm ở Los Angeles là nơi mà nghệ chiêu bóng của người Mỹ bắt đầu mọc mang.

Trong các hãng quay phim lúc đó, có hãng Keystone chuyên quay những tán hài kịch ngắn. Người đầu cảnh của hãng này nguyên là một tài-tử của ban kịch D. W. Griffith tên là Mack Sennett, Kessel chủ hãng phim này và Mack Sennett trong thấy Charlot diễn kịch cảm ở nơi house-nhạc nên nảy ra ý tưởng định dùng Charlot để đóng phim. Mỗi tuần lễ nhà tài-tử trẻ tuổi chỉ được 75.000 m.y-kim, hãng chiếu bóng hứa trả cho chàng gấp hai số lượng 150 m.y-kim một tuần. Charlot không nhận lời mời vì hợp đồng ký với hãng Karno mãi tháng November năm đó mới hết hạn. Đến ngày 20 Janvier 1914, thi Charlot ký với hãng Keystone một cái hợp đồng săn săn từ hỏi cuối năm trước. Nhìn thế có lẽ trong mấy ngày cuối năm 1913 Charlot đã bắt đầu đóng phim rồi. Như thế nói rằng 1911 hoặc 1912 Charlot đã quay phim rồi lai sự thực.

Cuốn phim thứ nhất của Charlot là phim « Cuộc chay thi bảng ô-tô của trẻ con » (« Kid ants race ») có lẽ là phim ma ở Pháp gọi là « Charlot et les saucisses ». Ngày trong phim thứ nhất, Charlot đã được hoan nghênh và từ Avril 1914 thi Charlot, cùng đóng trò với tài-tử Marie Dressier (một tài-tử mãi đến hỏi bài) đã có phim nói nói tiếng nhưng sau đó lại chết ngay) trong một cuốn phim lớn, tức là cuốn phim « Titus Paintures Romance ». Phim này được hoan nghênh nhiệt liệt và từ đây công chúng Mỹ đã phục tài Charlot mà họ thường gọi là Charlot kẻ dâng (Charlie the Tramp). Người ta nói ở Nieuweveld có một nhà chiếu bóng từ 1914 đến 1924 toàn náo cảng chiếu của Charlot, nên khách xem lúc nào cũng đông nghẹt không ngồi. Chủ nhà chiếu bóng định thuê bộ phim của Charlot để trong năm hôm thi số thuê rát xống một nửa ngay. Mãi đến 1915 Charlot mới được nhiều người ở Pháp biết tiếng vi trước kia những phim khôi hài của hãng Keystone ở Pháp không được công chúng hoan nghênh.

Tron năm 1914, Charlot đóng cho hãng Keystone

chừng 40 cuốn phim, thường thường cứ mỗi tuần lẻ một phim. Näung phim hay nhất là « Charlot et Fat-ty boxeur », « Charlot travaille », « Charlot patissier » và nhất là « Charlot et la Dynamite » trong đó có cảnh dạ-lí-viện dã rõ tài lòn của Charlot. Tuy vậy tài nghệ của Charlot chưa được vững vàng. Nhà tài-tử mới 25 tuổi đó đang còn ở thời kỳ tập sự. Charlot chưa thể tự mình dàn cảnh cho mình nên chưa thể nào trở hết tài được.

Thời kỳ toàn-thịnh.

Năm 1915, Charlot ký hợp đồng với một hãng quay phim mới mở, hãng Essanay. Mỗi tuần lương đã lên 6.250 m.y-kim. Người ta bảo rằng Charlot rất tiết kiệm và có ý đổi lèm 250 m.y-kim là để có dà số tiền chi-tiêu trong tuần lễ, còn bao nhiêu là lãi thi để dành ra.

Những phim đóng cho hãng Essanay là những phim mà tài-nghệ của Chaplin bắt đầu này nô rát chóng. Léon Moussineac một nhà phê-bình đã nói rất thích phim « Charlot apprenti », phim thứ nhất trong các phim này, là một kỹ-ngheny mới trong lịch-sử chớp bóng. Cũng trong năm đó đã quay xong phim « Naissance d'une nation » của Griffith là một phim về bi-kịch có giá-trị nhất của người Mỹ. Trong số 15 cuốn phim mà Charlot đóng cho hãng Essanay những phim hay nhất là « Charlot à la Banque », « Charlot travaille », « Charlot au Music Hall », « Charlot joue Carmen », « Made-moiselle Charlot ».

Từ năm 1915 giờ đi, những cải đặc sắc về tài nghệ của Charlot đã rõ rệt. Người ta vẫn nhắc luôn đến rằng Chaplin là người Anh, sinh trưởng trong chò nghèo nàn và thời kỳ bắt đầu diễn kịch cảm trong ban Karno, nhưng người ta đã quên không nói đến việc Charlot cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng của người Pháp.

Hồi 1914, hài kịch Pháp giữ địa vị thứ nhất trong thế giới. Nhiều ngôi sao rực rỡ nhất là Ondésisme, Prince Rigadin, André Deed với bài biệt hiệu Boireau và Gribouilli và nhất là Max Linder.

Charlot vẫn nói và nhắc lùon rằng chàng cho Max Linder là bậc thầy minh trên màn-ảnh. Vả lại việc đó rất rõ rệt, không thể nào giải được. Ngày nay khi người ta xem lại các phim như « Max » và « Le Quinquin » thi người ta phải công nhận ngay rằng trong cải cảnh những hàng cơm trang hoàng bằng những chậu cây xanh tối đầy những khach în râu xóm, những người hùa hụa vụng vụng và những cô gái dáng yểu đê chiều dài khach có nhien chô giống với cách bày cảnh trong mươi cuốn phim đầu của Charlot. Cái vẻ mặt và diệu bộ của Max Linder đã làm cho người ta phải nghĩ đến cái vẻ mặt ngô ngán của Charlot và người ta có thể tự hỏi những quan-ao và cách đỗ thường dùng của Charlot khi đóng trò như cái cõi bõ gõe, cái quần chùng, cái áo den xõe xêch, cái bộ râu mép con ruồi và nhất là cái « can » phái chảng là anh chàng « du dâng Charlot » đã bắt chước một cách rất thần tình lối ăn mặc của Linder trước kia. Vả lại, Mack Sennett khi còn giữ chức dàn cảnh cho hãng Griffith trong mấy phim đầu tiên của Charlot đã bắt chước hẳn các lối đóng trò và y-phục của Max Linder. Và

người cũng còn muốn xem lại cuốn phim kiệt tác đó. Đến năm 1921, ta thấy các phim Charlot et le Mosque de fer và Jour de Paix là hai cuốn phim cùng với cuốn le Pélerin (1922) co vê hê Charlot hon hêt. Đến năm 1923, Chaplin đã cùng với Adolphe Menjou và Edna Purviance đóng một cuốn phim độc nhất trong các tác phẩm của Charlot. Đó là cuốn phim « Opinion publique » đã có ảnh hưởng lớn đến sự tiến bộ của nghệ chiêp bóng. Cả cuốn phim la Rue vers l'Or mà các nhà yêu phim cảm ở xứ này đã được xem và curi vỗ bụng.

Rồi đến các phim le Cirque, les Lumière de la Ville, và sau cùng là tác phẩm cuối cùng của Charlot quay sau khi phim nói dã ra đời tức là phim « Les temps modernes » mà chúng ta mới được xem ở Hanoi cách đây vài năm. Đó là một phim có tính cách xã hội công kích đời co-khi ngày nay.

Một phim do Charlot soạn và dàn cảnh lấy : le Dictateur

Từ hồi 1918, Charlie Chaplin và Paulette Goddard, qua Hanoi, chúng tôi được gặp nhà tài-tử húu huoc đại tài, thi Chaplin, hôi dà tóc dà bạc gáa trắng xoa dầu, có nôi vôi chàng iỏi chàng đang soạn một vở phim và trong lúu di dường vẫn làm việc như thường. Phim đó không những lý Chaplin soạn lấy mai lại ur dàn cảnh lấy là phim « le Dictateur » đã ra đời. Theo như tin các báo tôi phim đó thuật chuyện một cậu bé người Do-thái bị giam trong một khu tróng giới ở Đức và cậu bé Do-thái giông hệt vị độc-iải đã ra lệnh bắt giam cậu ta một cách la lung dến nỗi nhiều người làm. Một tên vô-tuyến-dện gần đây có nói hñh độc-iải Hitler nước Đức nghe tin phim này sấp chiết ở Mê-tay-co dã ván động với chính-phủ xú này để cảm phim đó.

Charlot, nhò sự châm chi, tài-nghệ và tiết kiệm mà nay đã trô nên triệu phủ nhưng chàng vẫn không quên cái dì vâng nghèo khổ ở Witschapel. Một nhà phê-bình James Smith đã viết về Chaplin như sau này: « Chaplin không phải là tài-tử được bằng lòng về mình, tu phơi mình ra tia chén và cho cuộc đắc thắng của mình. Danh vọng, của cii dâ lai cho chàng có thê nghĩ ngại, có những tu-tu-tu-tu đặc biệt, là dì diều hùa làm được hoặc ung hiêm nêu ở trong cảnh nghèo... »

Về dịp Chaplin lên ngô-tuân hôi Avril 1939, tất cả các báo trên thế-giới đều có nói đến cái tài-tử chiêu dò dò và 20 nước dã ăn mừng lê kỷ niệm sinh nhật của hê Charlot. Riêng nước Đức thi năm nay nay dã cón hñh không cho chiếu các tác phẩm của tài-tử lai do-thái là Charlot,

Kiem duyet bo

Trái lại, Nga Sô-viết năm 1939 dã ban cho Charlot một tấm bô-tinh cao quý nhất, đó là bô-tinh cờ đỏ.

Thật là một tài-tử, một tác-giả vê nghệ kịch ánh mả, tài nghệ chưa có ai kíp. Lối phê-bình của vân-sĩ Pháp Louis Dullez trên kia cũng không phải là quá đáng vậy.

HỒNG LAM



CHARLIE CHAPLIN NỘI DANH NHẤT THẾ GIỚI
CHARLOT anh hẽ dã làm tiếc giới cười nón ruột, đang ngồi viết
chuyện phim « LE DICTATEUR »

Một cuốn phim ra đời



NHÀ DÀN-CẢNH

Robert Florey — người Pháp — một nhà dàn-cảnh có tiếng ở Mỹ đang chỉ cho một người quay phim quay một cảnh bài trí trên cao.

Quay được một cuốn phim để đem chiếu trên màn ảnh thật là công phu tốn kém. — Ta thử xem qua việc quay phim có những gì?

Nói về phim. — Phim là một tấm nhựt mỏng, bồng suối và mềm, róng 35 ly, cuộn lại được như cuộn băng. Một mặt phim có bô một lớp mỏng thuốc trắng kinh ảnh. Ánh ăn vè mặt này. Phim làm xong liền đem vào phòng thí-nghiệm không có một tí ánh sáng trắng nào để khoan các lỗ thủng ở hai bên. Khoan xong mới đem cắt thành từng cuộn dài trước 120 thước.

Cuộn nào cũng bọc giấy không để lọt qua ánh sáng rồi bô vào trong các hộp sắt gần kia lại.

Máy quay phim. — Máy quay phim cũng gần giống như máy chụp ảnh, mỗi giây đồng hồ có thể chụp được 16 tấm ảnh nghĩa là 960

tấm trong một phút. Nó khác máy chụp ảnh về chỗ nó có hai ô, mỗi ô chứa được 120 thước phim và có một co-quan để quay, hâm và cuộn phim. Phim cho vào trong ô **phát**, đia qua ống kính, ăa ảnh tung cái một rỗi vào ô « thu ». Khi phim đã quay xong thì đem vào phòng thí-nghiệm để rửa và để phơi.

Ngày trước, mỗi cuộn phim dài có 17 thước, và mỗi cuộn chiếu lâu nhất chỉ được độ 2,3 phút là cùng, vì lúc bấy giờ người ta chưa nghĩ đến cách dán và nối cuộn phim nợ vào cuộn phim kia. Cứ tính trung bình mỗi thước phim nặng 7 gam thi một bộ chiếu bóng thường phải dùng đến sáu cuộn, không nặng quá 700 gam. Đến năm 1898, mỗi cuộn phim đã dài được 100, 150 và 200 thước.

Ngày nay, những hãng phim lớn phải quay những phim dài ít ra là

3.000 thước. Hình dáng miếng phim vẫn như xưa : cái ảnh nào cũng cao 18 ly, rộng 24 ly và cái nẹp cái kia kia ướt, một ly, như vậy mỗi thước phim có 51 cái ảnh. Một buoi chiếu thường cũng phải có đến 4.000 thước phim cộng là 212.000 cái ảnh và nặng là 28 cân.

Chuyên phim. — Muốn quay phim thì trước phải nghĩ đến chuyên phim, tìm chuyên nào hoạt động nhiều để có thể đưa lên màn-ảnh mà người xem phải hối-hộp cảm-động. Tím như vậy không phải là dễ là vì nhiều nhà xem thường từ chối không mấy khi viết riêng một chuyên đề đưa lên màn-ảnh. Khi đã tìm được chuyên vừa ý rồi thì trước nhất là phải mua bán — chuyên ấy rỗi đưa cho người nào có vốn hay người xem sản phẩm họ tin tưởng lợi hại. Khi nhà sản phẩm đã nhận thi họ tự chọn lấy người giúp việc và nhất là nhà dàn-cảnh. Lương nhà dàn-cảnh thường tính theo công việc thêm may phẩn về mỗi thước phim đem chiếu và may phẩn về những bản phim rửa thêm.

Công việc của nhà dàn-cảnh. — Nhà dàn-cảnh bắt đầu đem chuyên phim ra « cát » để chia thành từng cảnh, thật là một công việc khá khổ khắn. Mỗi một cảnh phải tì-mi tinh toán để dự định tinh xem đến cảnh nào thi phải tái-tử nào đóng, và ánh sáng phải ra sao? Phải tinh sát từng tí một để ước-lượng xem cuộn phim sẽ dài là bao nhiêu thước và chiếu lâu được mấy giờ thi hết. Làm như vậy mới biết được là làm xong cuộn phim sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian.

Việc « chia cát » đã quan-hệ như vậy nhưng các việc khác cũng không kém bê quan-hệ để cho phim được hay. Khi bắt đầu quay thi công việc phải đầu dã vào đấy cả và phải làm một cách rất nhanh chóng. Nhất là dừng quay, dừng nhầm, vi nếu phải cõi lại, quay lại thi thật là lôi thôi rầy rà.

Công việc của nhà dàn-cảnh đến đây cũng chưa hết. Người dàn-cảnh

lại còn phải là người trông xa biết rộng, Tù cách diều-khiên, khi-cu làm phim cho đến công việc mỹ-thuật nhất-nhất đều phải để mắt tới cả. Phải tì-mi nghĩ từ bài tri đến sự hoạt-động và cả việc chụp ảnh mỗi cảnh trong phim; phải tư chọn lấy các tái-tử chính, tái-tử phụ để cho hợp vai, hợp cảnh; phải ngâm quẩn áo cho họ. Nhà dàn-cảnh còn phải là người tinh giỏi, biết ước ngay số tiền của một cảnh sắp đóng xem có đúng với số dự-toán không và còn phải là một nhà vẽ cảnh, một nhà thợ điện lành nghề vì việc gì cũng phải minh và việc gì minh cũng phải trông qua để mắt tới. Mặc dù là lúc nào, ở dưới quyền nhà dàn-cảnh, cũng sẵn sàng có một đội quân gồm có những nhà chuyên-môn giúp việc. Một khi đã bước chân vào studio, thì nhà dàn-cảnh chỉ có một ý nghĩ là làm cho đẹp những vật chung quanh mình, làm cho có một làn không-khi êm dịu, xếp đặt các vai đóng-trò, tìm kiếm cái hay cái lạ để làm vui lòng khán-giả.

Lâm khi cần có cảnh ở Án-dô, Mani mà sogn tận nơi để đóng trả thi họ tự chọn lấy người giúp việc và nhất là nhà dàn-cảnh. Lương nhà dàn-cảnh thường tính theo công việc thêm may phẩn về mỗi thước phim đem chiếu và may phẩn về những bản phim rửa thêm.

Khi các công việc đã xep đặt xong, người nào việc này, và các tái-tử đã sẵn sàng để sẵn vai trò

MÔT SEN TÌNH-TÌ
Jean Pierre Aumont và Simone Simon yên lặng nằm bên nhau. Nhưng ở trước mặt họ những máy quay phim và máy thu thanh đang trả xuống.



đã định trước thi nhà dàn-cảnh bắt đầu quay.

Người giám đốc. — Người này là tài mĩ, chân tay, não óc của nhà dàn-cảnh. Nhà dàn-cảnh muôn giờ, dù cái muôn ấy rất tâp-nham, thi chí trong một thời-kỳ rất ngắn là người giám đốc đã liệu-biện được cả.

Người quay phim. — Người giữ việc gần nhất nhà dàn-cảnh là người quay phim. Nước ánh đèn bay không là ở người này mà làm lúc vi cái khói cái giòi của người này mà một cuốn phim thông tin chính di thời còn các vai phụ thi rồi liệu sau, gặp đầu dùng dây.

Trách-nhiệm của người quay phim không phải là nhỏ. Nếu không biết đúng-hợp ánh sáng, không biết đặt ống kính cho vừa chỗ là dù làm tiêu bao nhiêu công trình của nhà dàn-cảnh và của các tái-tử nữa.

Có khi làm một cuốn phim phải đến rất nhiều người quay phim như E-ed-Nibleo lúc quay cuộc thi xe ô trong phim Ben-Hur phải dùng đến 45 người quay phim ngồi ô - ô-tô, ô-tu bay, ô trong hầm, ra hiệu cho nhau bằng ống nói, bằng cờ, bằng đèn.

Làm nghề quay phim không phải là không vất vả. Làm lúc phải đặt máy lên nhặng nơi rất nguy hiểm để chụp như vậy tất nhiên phải

không biết « lạnh mĩ » chóng mặt là cái gì.

Bóng trờ. — Một khi đã sắp đặt dàn vào đấy rồi, nhà dàn-cảnh mới bắt đầu để các tái-tử làm việc. Như vậy có bao nhiêu cảnh cùng diễn ở một nơi thi phải diễn ngay một lúc và nhất là cảnh nào mà cần đến nhiều người làm thi phải cho diễn ngay để rồi còn bãi các người vò dụng. Khi nào diễn ở trong studio thi phải dùng đèn phồng, 40, 50 cái chẳng hạn. Nếu phải diễn ở ngoài và phải di xa tốn kém thi nhà dàn-cảnh chỉ dàn theo mình những vai chính di thời còn các vai phụ thi rồi liệu sau, gặp đầu dùng dây.

Nội phim. — Các cảnh đã diễn đã chụp rồi, cuốn phim mới dem về xưởng để « cháp » thành chuyên. Về việc này người dàn-cảnh h lại chàng để ý vào nhiều lắm vì phải chọn trong hàng nghìn thước phim đã cắt từng quãng xem cảnh nào đẹp, cảnh nào có thể nối theo cảnh nào, phải biết bỏ những chỗ kéo dài vòi ích, phải tính làm thế nào để sau này khi khán giả ngồi xem chiếu phim thấy cảm động, thấy hay mà không thấy chán. — Công việc đó bắt buộc xem đi xem lại để lựa chọn có khi đến 5 lần, 10 lần, 20 lần.

Có xem « cháp » những quãng phim ấy lại với nhau mới biết là sốt ruột, nhả là có quãng chỉ dài độ 3 hay 4 thước là cùng. Vì vậy trước khi quay một cảnh nào người ta phải quay cả số cảnh ấy để đến khi « cháp phim » cho đỡ mất thi giờ.

Khi đã xep thứ tự các cảnh, lại phải làm cho phim dài có hạn, bỏ những cảnh thừa, ánh vòi dụng đã lắn vào mà người ta không biết tự đâu. Xong rồi cho lên máy cán làm việc. — Phim đã « cháp » và dàn xong có thể rùa ra làm nhiều bản khác.

Trước hôm đem chiếu, các người dàn phim rất bận rộn, suốt đêm ngày, phải cắt phải cuộn phim vào cuộn mà nhất là phải giài cho thật sạch không để dính mội vết gi có thể làm sứt phim thành vạch dọc.

Tết tên phim. — Phim làm hoàn thành cả rồi phải nghĩ phim đặt tên phim đến các chữ cần phải

CÙNG HỌC MỘT TRƯỜNG

(Tiếp theo trang 10)

— Yves.
— Anh muốn mời em tối nay đi nhảy đầm.
— Thật không? Anh biết nhảy đầm rồi à? Xin nhận lời.
Yves cười. Juliette cười. Hai người quên hết mọi việc.

Tiếc nhảy đầm vui vẻ kẽ. Juliette không ngờ Yves lại thay đổi chóng đến thế. Họ ôm nhau nhảy một điệu nhảy êm đềm trong làn không khí đầy manchester. Bóng đèn Brenda ở ngoài chạy vào. Nàng ghen lồng lộng.

— Yves, tôi yêu anh. Sao anh nỡ...
— Cảm ơn! Tôi không bao giờ nói tôi yêu cô, Brenda nên nhớ thế!

Brenda không nhớ... và nàng hắt cốc rượu vào mặt Juliette. Tối thân, Juliette chạy ra khỏi phòng tiệc. Ở ngoài giời mưa gió đang漫. Yves chạy theo nàng. Cả hai đều uất lanh. Nhưng lòng họ thiêm áp và oùng.

— Juliette, Anh yêu em từ lâu.
— Yves, em cũng yêu anh.

Hai người hôn nhau say sưa và mặc giờ mưa gió. Họ chạy về nhà bà William. Bà sung sướng quá hét cả ống, vứt thuếu di và gào gọi rượu, bánh, gà quay để ăn mừng.

THUỐC HО LAO CON GÀ

Tại những chứng ho có sốt ám, ra đờm đặc lùn huyết hoặc nhô ra tinh huyết, có khi chỉ ho khán không thành tiếng, người mệt ngày mệt đêm, xao gáy móm, nấu dùng thuốc BỘ PHẾ TRỒI LAO ĐIỀU NGUYỄN.

Giai mộc vị 155g

THUỐC SÀM NHUNG BỘ THẬN CON GÀ

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh, gãy cõi, yếu đuối, tim thần lạc nhục, phái ương thuốc SÀM NHUNG BỘ THẬN ĐIỀU NGUYỄN để hồi hổ lấy chán khi cầu van lợt xác khỏe.

Giai mộc vị 150g

THUỐC ĐẦM BA KHÍ HƯ CON GÀ

Đầu hổ có bệnh trong da con, kinh nguyệt không đều, ra huyết奇幻, da vàng voi xanh xao, rát đau chung mọi bộ phận, da bụng luôn kèm đường sinh dục. Chỉ dùng thuốc KÌH HỦ ĐIỀU NGUYỄN, kinh nguyệt sẽ dừng, kinh nguyệt đều hòa, hồng hào béo tố. Mỗi vị giá 1500.

THUỐC CAI NHA PHIẾN CON GÀ

Thuốc này giàp cho những người muốn cai bỏ hồn hút được hay hói mịp, một cách rất dễ dàng và mau chóng. Những người dùng thuốc này bỏ hồn hút được và nghiêm túc cống nhận rằng: không thuốc cai nha phiein có ai hồn hút chung và hứa nghiêm như thuốc CAI NHA PHIẾN BỘI NGUYỄN. Ai đã test nha phiein, muốn bài lão súc khỏe và nói giống hối dùng thuốc này mới hưởng hồn phiein xuất dz. Thuốc này dùng vào rất ám ánh, không mùi nhace, rất tiện cho những người súc yến hồn công việc nay phải di xa. Mỗi vị 150g, nhô 1p.50.

125 — HÀNG BỘC (Cửa Quyền) — Hanol

ĐỊA LÝ: Haliphong; Mai-linh — Kam-dinh; Vié-long — Ha-thuong; Quang-thuy — Thua-linh; Minh-duc — Linh-tri — Phu-ninh; Saigon: Mai-linh 120 Guyenemer — Phu-thuong: A, Dakao. Chợ lầu: Long-Van

Hai người đang sung sướng thì bà Towner, cô Carol và Brenda chạy theo đến. Bà Towner gật con lâm:

— Tôi không muốn cậu lấy Juliette.
— Thưa mẹ, mẹ hiểu nhầm con từ lâu! Con phải lấy Juliette vì chúng con hiểu nhau!
Carol khẽ ghẹ vào tai Yves:

— Brenda đợi cậu ở dưới ô-tô. Cậu không xuống thì cô ấy sẽ tự tử.

Juliette buông quá. Nàng biết hạnh phúc của nàng bị nhiều người cản trở. Nàng râu râu bảo Yves:

— Thôi chúng ta hãy giải biệt. Chúng ta không thể đi với nhau được. Gì mà muốn thế! Người ta muốn thế!

Yves hoảng hốt:

— Không không, Juliette ơi, chờ nản lòng. Chúng ta yêu nhau là đủ.

Nhưng Juliette đã chạy xuống cửa và nhảy lên xe ô tô và cầm lấy tay Iki... Brenda thét lên.

— Cố đi đâu.
— Cố cõi?

— Tôi yêu Yves, tôi đến tìm chàng! Không có Yves tôi sẽ chết.

— Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu Yves, xa chàng tôi cũng chết. Vậy tôi ta cùng chết.

Nó nhúi thòi rời Juliette vẫn xe chạy như gió về phía tan tành?

Brenda hoảng sợ hét lên:

— Hãm xe lại, tôi muốn sống!

Juliette cười hỏi :

— Dù cô phải sống một mình, không có Yves?

Brenda ran rẩy:

— Tôi muốn sống. Juliette ơi! Dù Yves không yêu tôi cũng được.

Xe hối giật lại cách chiếc cầu dô độ nửa thước tây.

Vì câu chuyện lối thòi ấy Yves và Juliette đến Upton hơi chậm: lúc đó mới ba giờ sáng. Họ phải đợi vài giờ nữa thi mới vào nhà thờ làm lễ cưới được. Nhưng giờ nữa hay một ngày nữa có là bao đối với hai kinh tế đã chờ nhau ngát chục năm giờ.

Họ đánh dãy nói qđ bà William và Michèle ion già Juliette :

— Michèle ơi, con yêu ai?

— Con yêu mẹ.

— Con yêu ai nữa?

— Con yêu cả bà William nữa.

— Con còn yêu ai nữa không?

— Cô... con yêu ông Yves Towner.

— Được thè bảy giờ con ngủ đi.

Yves và Juliette cầm lấy tay nhau. Giờ hừng sáng. Hạnh phúc tràn ngập lòng họ. Một giờ mọc lên như đem lại cho họ một cuộc đời mới đầy sự đẹp vui và chưa chan ánh sáng.

TÙNG-HIỆP

ĐÃ CÓ, DÙ BẢN!!

(mua mandat gửi về trước,
không phải chịu tiền cước)

LỊCH SỔ TỔN VĂN

Tôn dật-Tiên, thuật hết cuộc đời cách mệnh và nó rõ những sự hành động dan nan phục quốc một vị vua quốc nước Tàu lập tên dân dんな quốc giá 0\$05.

HOA, NHẬT BẮNG TRƯỜNG

Thuật hết những trận Tàu Nhật đánh nhau nói rõ nguyên nhân từ trận so khôi & Lu-câu-Kieu \$120

TRUYỀN KIẾM KIỆP

Kinh thiên Hiệp Dao
(Lý Wang Văn) \$120

Phân-trang Lâu (truyện
La-Côn, La-Sản con
La-ang đời Đường). \$060

Đại Ma Kiếm Sư (thủy
tử dặng kiêm hiệp
nước Tàu) \$050

Hoang son - Đảo (Lý-
ngoc Hung) \$040

Truyện nước nhâ

Đế-Thám (Thanh Văn). \$025

Cai - Vàng (vợ ba cai
vàng 1 nữ trưởng cõ
gan da him hùng) \$055

Bản tại M. LÊ NGỌC THIỀU
67 rue Mayet (phò cửa Nam) Hanoi
và ở hàng sách các tỉnh

Ho, ho lao, ho lầu ngày, hen, xuyen

5 chàng này đều ở phiê sinh ra mỗi chàng chua một bài thuốc khác nhau. Từ xra den ngay hàng trăm vạn người ai dâng eking khói. Nếu sêt là khong thấy hiện sê t ô lai tiền Ho, mòi ho, ho giô \$010 mót lợ. Ho lầu ngày, thò có nh êu đòn \$060. Phòng bệnh lao, chữa bệnh lao (khỏi phò, đen, lâm cho ngù được, da thịt hồng hào \$4. Nhập phò trú lao (chinh thực, co bệnh lao \$5). Hen hay thò khé trong cuống họng \$360. Xuyen cấp được (chifa benth thô) nhieu \$025. Bố phò hanh (phò kén) dùng bò phò \$080. Bản tại:

BÌNH - HUNG

67 Mayet (phò Cửa Nam) Hanoi Tel. 786

Một cuộn phim ra đời

(Tiếp theo trang 15)

bản. — Cái tên rất là can hệ cho cuốn phim. — Có lầm cuộn có thể vào sot được, vì chi nhò có cái tên nó kêu mà đã hấp dẫn được hàng bao nhiêu người xem vào các rạp

Bán phim.— Phim quay xong rồi thi đem trình Kiem-duyet. — Qúa Kiem-duyet rồi thi phim mới được đem chiếu để các người mua phim, thuê phim, các ông chủ rạp, các nhà buôn phim về chiêng bông, các ông chủ sáu và bộ tham-mưu hằng dâ săn ra cuộn phim dò xem. Phim sau này nói tiêng phim dò xem. Khoảng lâm lúi cũng nhò ở buổi chiếu đó. Chiếu xong, nếu có cái gì chia sẻ thì họ chia sẻ rõ mới dem ra mắt công chúng.

Nhà sản phim đem bán cuốn phim dò cho một thương-gia chuyên về mặt buôn phim đê bán cho các nước. Giả mua đât rẽ là tùy cuộn phim quay ton nhei hay lì và sẽ dem chiếu ở rạp nào, ở nơi nào và vào tuân lề thứ nhất, thứ nhì, thứ ba hay thứ tư.

Sau khi đã dem chiếu khắp mọi nơi, nếu cuộn phim còn chiếu được người ta mòi đem bán cho một bọn chuyên mua phim đê dem chiếu ở các nơi khuất-néo hay ở các trại-gia.

Phim cũ. — Vì phim mòng mành nên những ai dâng đên nó phải nương nhẹ. Khói - thò mòi có chiếu bóng thi những người buôn phim bao-hanh mỗi cuộn dài 15, 20, 50 và 100 thước có thê chiếu đượi 300 đến 400 lần. Ngày nay, các cuộn phim nặng lèn gấp bốn năm lần và phải dùng sức nhiều hơn để chuyền động, nên phim cũng kém dâng được lâu. Người ta đâ tính là một cuộn phim chỉ chiếu đượi 120 hay 130 buỗi mà thôi.

Một khi phim đã cũ dâ nat nghĩa là không thể chiếu được nữa, người ta mòi đem vào các xưởng đê lọc lấy những thứ gì dùng đuc làm cốt phim đem luyện với các chất mới đê rồi làm các cuộn phim khâ,

PAM-KHACH

THOÁI-NHIỆT-TÂN HỒNG - KHÈ

Câm, sot, nhức đầu, đau xương đầu minh, rέ con người lớn chỉ uống một gói Thoái-nhiệt-Tân hiệu phat 12 tay giá 0\$10, 5 phút ra mồ hôi khô hẳn.

THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách bạch đái hả) uống dùi các thứ thuốc không khỏi, chỉ dùng một hộp thuốc khe Hồng Khè số 80 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh Khôn Hòn Hồng khè giá 0\$50 dò và cửa mình là khô rái. Trang người chia sẻ theo cách này khỏi cả trâm

BIỂU KINH DƯỠNG HUYẾT

Các bà các kinh không đều máu sủu uống thuốc Biểu kinh dưỡng huyết Hồng-khè (0\$50 một hộp) kinh đê duy huyết tối ngày.

THUỐC "CAI HỒNG KHÈ"

Không chòn lấn chát thuốc phiện (nhà doan đâ phân chát), nên ai cai cõi cũng có thể hổ hán được, mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phèn, chỉ uống hét 0p.20 thuốc ca i là dùi, vân dâ làm việc như thường, thuốc viên op 50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai

THUỐC PHONG TÌNH HỒNG KHÈ

Giấy thép buộc ngang giòi
Thuốc Hồng - Khè chữa ngòi
lông lơ

Hai câu góm này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì hê ai bị lậu không cõi mới hay kinh niên uống thuốc lật Hồng Khè số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rút noc, ai bị hê giang mai khong cõi về thời kỳ thòi mây, mới hay đê nhap cõi rồi, uống thuốc giang mai số 14 cũng khô rút noc một cách êm đềm, không hại sinh dê, nêu khop ai đêu đêu cũng bết tieng.

NHÀ THUỐC

HỒNG - KHÈ

Đã được thường nhiều Bối tinh
vàng bạc và bằng cip

Tổng cục 75 Hàng Bồ, chi nhánh
88 Phố Hué Hanoi và đê lý các nơi. Có biển sách GIA-BÌNH Y-
DƯỢC và HOA - NGUYỆT CẨM-
NANG đê phòng thân và trị bệnh

PHIM HOẠT HỌA

NGUYỄN-KHẮC-KHAM

E. Cohl thùy-tồ phim hoạt-họa

Năm 1908, giữa lúc khoa điện ảnh, nhờ tài ông Lumière phát minh ra, đang phân-vân chưa biết đi theo đường nào, đường đi tới những phim huyền-ảo hay đường đi tới những phim thực-tại, thì một nhà viết-tap-chí-trú danh-thời ấy, xuất-thân làm-đứa-thúy-bạc và sở-trưởng về lối vẽ hoạt-ké, sáng-ché-rá thứ phim hoạt-họa, với cái phim nhan-dê là «Le Fantache de Fantasmagorie» chiếu-lần đầu ở rạp Gaumont (Paris). Nhà phát-minh đó là Emile Cohl nhưng chính tên là Emile Courlet.

Những cuộn phim hoạt-họa của E. Cohl gửi sang Mỹ rất được hoan-nghênh. Và sau kh'-ông Windsor Mac Cay soạn ra cái phim hoạt-họa «Gertie the dinosaur», (1909) các hãng-quay-phim ở Mỹ và Âu-châu liền thi nhau soạn phim hoạt-họa.

Các hãng-quay-phim hoạt-họa ở Mỹ và ở Âu-châu

Ở Mỹ, từ năm 1910 đến năm 1927, ngoài ông Mac Cay ra, lại còn nhiều nhà sáng-tác phim hoạt-họa trú-danh khác như ông Pat O'Sullivan soạn ra phim «Félix le Chat» (1917), ba anh em ông Fleischer, rồi đến ông Ub Iwerts và ông Walt Disney. Ở Hoa-kỳ, ngay từ năm 1917, quyền-sản-xuất phim hoạt-họa thì ở trong tay quắc-tế-hợp-hội «Feature syndicate» do ông W. R. Hearst sáng-lập ra. Tám chi nhánh-hội đó chia-nhau quyền-sản-xuất phim Mỹ.

1) Hãng Celebrity Production chuyên-quay-phim của ông Ub Iwerts. Ông Iwerts sáng-tác-rất-it, mỗi-năm-dù-năm-hay-sau-cuốn-phim là-cùng. Tuy nh'-én phim của ông đều là phim kiệt-tác-cù-như phim «Le cavalier sans tête», «Don Quichotte», «Les musiciens de Brême».

2) Hãng Columbia quay-những

phim «Scrappy Cartoons» và «Crazy Kat Cartoons».

3) Hãng Fox quay-những-phim-giáo-dục như «Première neige», «Sauvez l'enfant», «Les pompiers».

4) Hãng Métra-Goldwyn - Mayer soạn-rất-giá-trị — về-loại-phim-mùa-thứ-phim «Le poulet perdu». Các-soạn-giả giáp-việc-hãng-này họp-thành đoàn và đều-giáu-ít-rất-kín.

5) Hãng Paramount xuất-bản-những-phim «Betty-Boop cartoons» và «Popeye cartoons» do ba anh em Ông Fleisher soạn-ra.

6) Hãng Radio Keith Orpheum (R.K.O) xuất-bản-những-phim «Japanese lanterns» và «Parrotville old Folks». Hãng này nỗi-tiếng-từ khi có độc-quyền-quay-những-phim hoạt-họa-của-Walt Disney như phim «Mickey Mouse» và «Silly Symphonies» không-kè-hai-phim hoạt-họa-mấy-năm-nay-như «Blanche Neige» và «Pinocchio».

7) Hãng Universal Production xuất-bản-những-phim hoạt-họa-về

dời-phieu-lưu-của-Oswald» do Walter Lantz soạn-rồi-phai.

8) Hãng Vitaphone làm-ra-những-phim «Looney Tune cartoons» và «Merry Melodies» cù-âm-nhạc-của Spencer.

Sau Hoa-kỳ, nhũng-phim hoạt-họa-có-giá-trị-nhất-là-những-phim-của-Nga. Thoạt-dầu, nhũng-phim Nga-không-được-hay-cho-lầm, vì phần-nhiều-là-phim-cù-dòng. Kể-dến, các-phim-Nga, bở-tinh-cách-hoa-truyền-và-cil-chú-trong-về-su-giúp-vui-cho-công-chúng-di-xem. Vì-vậy-được-hoan-nghênh-hơn-xira. Nghệ-thuật-và-cách-tò-shure-của-các-hãng-sản-phim-Nga-rất-theo-các-hãng-Hoa-kỳ. Ở-Nga-có-bôn-xuống-quay-phim-hoat-họa-cù-thầy.

1) Hãng Mosfilm cù-những-nhà-soạn-phim-giúp-việc-như-Lucilla-Crampton-trò-của-Fleisher, và Ptouchko là-soạn-giả-phim-hoat-họa «Nouveau Gulliver».

2) Hãng Goukif dã-trình-bày-những-phim «La chine en feu» cùa-Tebekhovski và «Le petit Samoïde» cùa Olga Khodataleva.

3) Hãng Miejskapomfilm dã-quay-những-phim «Le petit tsar Dourandai» cùa O. Soglov, Vano-và-các-chí-em-hà-Brumberg.

4) Hãng Salouzkino dã-nói-tiếng-về-cái-phim «La boîte à musique» cùa-Khodataiev.

Hội-phim «Saiouzintorgkino» giў-dột-quyền-về-việc-phân-phát-các-phim-cùa-bốn-hãng-dó.

Ở Đan-mạch cù-hãng-phim-Jorgen Myller mồi-năm-cù-thể-sản-ra-được-mười-hai-cuộn-phim-hoat-họa, nhưng-không-hiều-vì-lẽ-gi' hằng-hoặc-dù-mới-cho-ra-mắt-công-chứng-cù-cuộn-phim «Les avenir-res-de-Kolumbus».

Ở Ý-dại-lợi, công-chứng-iết-thích-xem-phim-hoat-họa. Tuy-nhiên, mới-cù-hai-cuộn-phim-hoat-họa-Ý-là-phim «Notturno» cùa-hai-anh-em-ông-Cerchio và-phim «Il prede Anselmo» cùa-Parenti. Hiện-cù-hai-hãng-phim-mới-thành-lập, frong-sô-dó-hãng-C.A.T.R.tỉnh, từ-năm-1938-việc-quay-vở-phim-cùa-Barbara-và-Ramalli, phóng-theo-chuyen-boan,



Mười-tám-hình-hoat-hoa-tir-phim-Fantasmagorie-
(1908) den-phim-Pinocchio-(1940)

dường «Aventures de Pinocchio» của nhà văn sĩ Ý Collodi. Chuyện phim này, ông Walt Disney đã có ý muốn lợi-dụng từ năm 1934, theo lời khuyên bảo của ông Doug las Fairbanks, nhưng năm 1938 ông mới bắt đầu vẽ và ông đã làm xong năm ngoái. Ở Đức, mới sản ra có vài cuốn phim hoạt-họa có giá-trí như phim «Muratti gréift ein» của Fischinger và phim «Le miroir bleu» của Fischerkosen. Những hãng quay phim hoạt-họa lớn của Đức có hãng Universum Film A. G.; hãng Tollitag ở Berlin; hãng Dering Film, hãng Eichner & Dresden; và hãng Gasparkolor ở Berlin. Hảng cuối cùng năm 1938 có quay cuốn phim hoạt-họa rất hay của Fischinger nhap dè là «Composition in Blau». Ông Fischinger, bây giờ sang ở Hollywood, là người đầu tiên có cái sán-kien hòa-hợp những nét vẽ trắng trên nền đen với điện ảnh.

Ở Anh có hãng phim Anson Dyer làm ra những phim hoạt-họa phỏng theo phim Mỹ như phim «Three ha-pence a foot».

Ở Pháp hiện chưa có mấy phim hoạt-họa giá-trị. Nhưng cũng có nhiều phim hoạt-họa xem được như phim «Une nuit sur le mont chauve» của Alex Alexieff và Claire Parker, phim «Les Gémeaux» của Paul Grimault.

Một cái công-trình độc nhất vô nhị về phim hoạt họa : Blanche Neige

Trong hơn ba mươi năm trời, những hảng quay phim hoạt-họa ở Mỹ và Âu-châu gành nhau làm ra phim hoạt-họa, hay cũng có, đồ cúng cõ, nhưng chưa hảng nào xuất sản được cuốn phim hoạt-họa hơn những cuốn phim hoạt-họa «Mickey Mouse» và «Silly Symphonies» của Walt Disney. Walt Disney đương như giết độc quyền sáng tác những phim hoạt-họa có giá-trí. Năm 1938, cuốn phim «Blanche Neige et les sept nains» của ông quay xong ra mắt công chúng và đã làm sốt nỗi du-luân các nhà phê-biếm phim. Lại năm 1940 ông làm xong cuốn phim «Pinocchio» tuy chẳng hắng bằng phim «Blanche Neige», nhưng cũng là một cuốn phim hoạt-họa kiệt-tác,



BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Bảy anh-lon đang quay quẩn quanh nàng công chúa Bach. Tuyệt đắc nghệ năng kẽ chuyện

Muốn hiểu rõ cái hay của phim hoạt-họa «Blanche Neige», ta phải biết rằng cái đặc tính của chiếu bóng là chủ trọng ở ánh đèn và ở tiết diện của những ảnh chiến trên màn bạc. Molt cái làm io của các hảng quay phim là tường rỗng chiến bóng cần phải lấp-lại vào vẫn-chuong và triết-ly. Chiếu bóng chí là chiếu bóng nghĩa là chiếu bóng cần ánh đèn và hoat-dong chớ không cần chuyện cõ ý nghĩa hay, kể cả tài linh. Chiếu bóng có tài liệu riêng của chiếu bóng, tài liệu đó là hình ảnh chiếu ra. Tài

đó là những phim hoạt-họa có tiếng xưa nay là những phim hoạt-họa rất ngán ngứu nứu những phim hoạt-họa «Mickey Mouse» và «Silly Symphonies» của Walt Disney. Những phim này dù đem lại cho ta một thứ thần-thoại huyền-ảo, hồn nhiên với náo chuột, thỏ, rùa, chim, bò, eo, múa may quay cuồng trong những mộng cảnh xinh tươi.

Phim càng ngắn chàng nào, ta càng cảm thấy cái thi-vi nhẹ nhàng man mác của những hình ảnh đưa chen trên màn bạc.

Với một phim hoạt-họa quá dài diễn ra trước mắt ta một câu chuyện hàng giờ chưa hết, mắt ta mỏi, óc ta mỏi, còn đâu là những cái áo-tưởng êm-dềm đó nết!

Phim «Blanche Neige» là một phim hoạt-họa dài một giờ ruồi đồng hồ. Thế mà người ta xem vẫn chẳng mất hứng thú chút nào. Cái tài của Walt Disney ở chỗ đó. Chắc các bạn còn nhớ chuyện phim này, nó là bà dì ghê ác-nghiệt biến phép phù thủy, nó là nàng công chúa mỵ miên phải ép lòng làm những công việc hèn hè, nó là ông quan chửi-lap được lệnh giết công chúa Blanche Neige nhưng chàng nỡ ra tay hại trẻ ngây thơ, theo công chúa trốn đi, rồi mang trái tim con heo cái về dâng nứa chúa, nứa là súc

(xem tiếp trang 34)

SẮP XUẤT BẢN

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI VIỆT-NAM

của
NGUYỄN - KHÁC - KHAM
(tác giả thứ nhất)

Một quyển sách học tiếng Anh rất tiện lợi cho những người muốn biết tiếng Anh. Một cách để dàng hannah chóng, và nhất là cho các thí-sinh cần hoc ôn lại ngo Anh trước khi thi. Sách này giải nghĩa rất kỹ càng minh bạch những mực luật tiếng Anh cần dùng nhất và có rất nhiều bài thực-hành.

CHIẾU BÓNG THÚ CHỦ CỦA NGÀY MAI

của NGÔ HOAN

Có một số người động nghe nói đến chiếu bóng là bùi mờ hoặc lắc đầu kêu rằng không thể hiểu sao lại nhiều người yêu-chung được cái trò giải-trí triết con ầy được. Đó là những người già, đó là những người không hiểu chiếu bóng là gì cả, đó là những người có lẽ đã đọc qua một vài nhà văn ngoại quốc thường hái xích mòn chiếu bóng nên cũng tự thấy mình đồng ý.

Vậy chiếu bóng có thực là một nghệ-thuật chăng? Hồi vây có khái gì đì nói: «Những chữ viết, những chữ in có phải là một nghệ-thuật chăng? Những màu sắc có phải là một nghệ-thuật chăng? Những «nốt» dàn có phải nghệ-thuật chăng?» Không, chỉ có cái cách dùng chữ, dùng màu, dùng «nốt» là mới là nghệ-thuật viết, nghệ-thuật vẽ nghệ-thuật dàn ca được. Vậy chiếu bóng có phải là một cách để phát triển tư tưởng chăng? Tôi thường không còn cách nào mạnh mẽ hơn cách ấy.

Người ta xua muôn tò bậy ý-tưởng, muôn lưu giữ những ký niệm của sự việc, đã bắt đầu nghĩ ra những hình vẽ, và hình dung ý-tưởng của mình bằng những đồ vật gì gần gũi nhất với ý-tưởng minh muôn dãi bày. (Xem những hình Hiéroglyphes Al-clip).

Sự khó khăn - vi thiêu những phương tiện dày dà - để diễn đạt tư-tưởng cao thâm, đã khiến người ta tìm ra được lối chữ viết âm (hay «hữu mẫu») ngày nay. Thế nhưng, cái thứ chữ viết bằng hình vẽ, cái thứ chữ «bi hiem» của các tiền nhân chúng ta, tuy thế, cũng đã được đời sau coi là *thứ chữ đầu tiên* của nhân loại vậy.

Thế thì chiếu bóng, đối với thời đại của chúng ta, và của ngày mai, có khác gì *một thứ chữ mới* để truyền bá, và diễn bày tư-tưởng? Chiếu bóng? Có lẽ chúng ta đã gọi nhầm đấy, danh-từ chính-thức của nó phải là: *Máy in hình*. Bởi vì những hình ảnh liên tiếp nhau trong một cuốn phim có khác gì những chữ nhảm in ở cái máy *«rotative»* in sách vở và báo chí?

Như vậy, ta có thể kết luận được rằng chiếu bóng chính là sự-phục-hưng của lối viết bằng hình vẽ ngày xưa: *lối viết lụt-nhiều, nhanh chóng, hoạt động, và công cộng*.

K ẽm duyệt bộ

Bởi thế cho nên đã có những người thức-giả hỏi rằng: «Cái lối phô bày tư-tưởng bằng hình vẽ cõ lõi kia, rồi có thể thay được lối viết chữ ám của chúng ta hiện giờ chăng? Và trong cách diễn đạt tư-tưởng của nhân loài sau này ở khắp các ngành (Thi ca, Kịch hát, Lịch-sử, Khoa-hoc, Sư phạm v...) có thể dùng hình ảnh thay cho chữ viết chăng? Những hình ảnh hoạt động kia có thể trớp ngồi cửa chữ viết chửi in bất động chăng?

Nếu chúng ta cứ theo cái lịch trình tiến hóa đáng đê ý của chiếu bóng tự lúc nó được khai sinh (năm 1895) đến bây giờ thì sự nghĩ ngở, không thể nói Phim ảnh sẽ là thứ chữ mới của nhân-loại ngày mai, tư-tưởng của nhân loài sẽ phải nhờ phim ảnh để được truyền rộng đi trong thiên-ha, chiếu bóng sẽ vừa là một thế-giờ-ingu, vừa là một cách tuyên truyền mãnh liệt, cũng như vừa là một nghệ thuật hoàn toàn để làm cho mọi dân tộc trên mặt đất biển được cái đêp trong đời. Chúng ta không được quên điều đó.

Hiện giờ, biết đâu rằng chúng ta không đương ở trong một lúc «suy đồi của sách vở», như trước kia chúng ta đã ở trong một hồi dào thải của những chiếc cảng, những chiếc xe tay bánh sâ, nhưng chúng ta không nghĩ đến bao giờ, chúng ta không tự biết!

Đó cũng là một sự-lạ kỳ, nếu chúng ta nghĩ đến rằng có bao nhiêu kẻ vẫn coi chiếu bóng là một trò đùa, trò trè.

Có người bảo: *Chín phần mười* những phim chiếu bóng đều là trò trè, đều là không nghĩa lý. Phải, nhưng cái phần thứ mười kia đã có nghĩa lý. Vậy là dù cho chúng ta tin ở cái địa vị lớn lao của chiếu bóng của một nghệ-thuật đương-tim minh, đương-tiền mãi.

Muốn cho mọi người đê ý đến minh, muốn tỏ ra rằng chúng ta cũng là một dân tộc có những chỗ khả năng chẳng kém người, muốn tỏ ra rằng chúng ta cũng hiểu cái hay và cái đêp như mọi dân tộc vẫn minh trong hoàn-vũ, tại sao chúng ta lại thờ ơ với chiếu bóng, với lối truyền bá tư-tưởng hợp thời nhất, bởi vì có ảnh hưởng nhanh chóng nhất, và sâu xa nhất?

NGÔ HOAN

PHIM PHÁP

Nước Pháp được cái danh-dự là thủy-lô nghệ chiêu bóng.

Chính vây phương - pháp thu những hình cù-dong vào mặt nhau rồi lại chiếu lên màn-ảnh, lần thứ nhất thực-hành được bằng một cái máy của hai anh em ông Lumière (Auguste et Louis) nghĩ ra, được chính-phủ công-nhận ngày 13 Février 1895. Buổi chiếu xem từ lần đầu tiên ở nhà ông Mascart, chủ-tịch Hán-lâm-viện khoa-học, ngày 22 Mars cùng năm ấy. Lại cũng cùng năm ấy, buổi chiếu bóng cho công chúng xem lần đầu tiên ở lồng dưới hàng Grand Café, phố Capucines, ngày 28 Décembre. Cuốn phim đầu tiên của thế-giới là một cuốn phim Pháp, dài cả thấy có 17 thước, tên *La Sortie des Ouvriers des Usines Lumière*. Lại cuốn phim khởi-hai đầu tiên của thế-giới cũng là một cuốn phim Pháp: *l'Arrassee arrosé* quay xong năm 1900.

Những bước đầu

Mãi đến năm 1908, một nhóm những nhà nghệ-thuật Pierre Deconelle và Eugène Gugenheim được hai nhà tư-bản Saul và Merzbach giúp đỡ vốn, mới tò-chức thành một hội sản-phim (*Société cinématographique d'auteurs et gens de lettres*). Nhờ được sự hoan-nghênh cuốn phim thứ nhất sản-xa: *l'Enfant prodige*, dài 1.600 thước do Bénoit-Lévy quay, chiếu ở rạp Variétés ngày 16 juin 1907, hội ấy mới được nhà kỹ-nghệ Charles Pathé hùn vốn vào, lập ra một hội mới: cuốn phim thứ nhất của hội mới này là cuốn *Arlésienne* quay xong năm 1909 do Antoine dàn cảnh.

Song những phim đầu tiên của Pháp, sáng-tạo do những khôi-óc của những nghệ-sĩ, chịu-trọng về nghệ-thuật văn-chương-quá, không được phổ-cập trong dân-chung vì ít người hiểu, thành-thử những nhà cầm đầu nghệ chiêu bóng lại di lầm vào một con đường bị tắc. Trong khi đó, Max Linder với phim *La Première sortie d'un Collégien* đã vẹ

cho nghệ chiêu bóng một con đường mới, con đường hoạt-dộng, sáng-sủa, vui-vẻ, nhiều màu-sắc, song người ta khen thi có khen chả nhât định không chịu theo, và cứ quay mãi những bắn-tuồng cũ trong những cảnh tối tăm nghiêm khắc cho đến năm 1915.

Những cuộc phản-động

Tuy vây thịnh thoảng cũng ra đời được một cuốn phim làm cho Mỹ-Châu phả-i sờ. Như *Maler Dolores* và cuốn *Jaccuse* của Abel Gance quay xong năm 1916. Rồi đến cuốn *Espagnole* của Louis Delluc (1920), đến cuốn *El Dorado* của Marcel l'Herbier (1921), cuốn *Cœur fidèle* của Jean Epstein (1923), những cuốn *Le Petit café* và *Le Secret de Rosette Lambert* của Raymond Bernard (1919-20), cuốn *Jocelyn* của Léon Poirier (1921), cuốn *Paris qui dort* của René Clair (1924) v... v...

Hết Mỹ lại đến lượt Đức. Thấy được hoan-nghênh mấy cuốn phim hay (*Caligari*, *Variétés*, *Métropolis*) Đức cũng theo chân Mỹ tràn sang Pháp.

Bấy giờ những nhà cầm đầu chiêu bóng Pháp mới thấy cơ

Sự thật đã bảo cho người ta chiêu bóng Pháp còn là học-trò của chiêu bóng Mỹ.

Bộ máy thu hình Pháp tìm ra, Mỹ dã dạy-lại cho Pháp cách dùng.

Bà đến lúc người ta thấy cần phải có một cuộc cải-cách, nhưng bỏ cát-tiếng, người ta đã gặp ngay một cái trở-lực ở những người bảo-thủ chỉ-khoa-khoa giũt lây nè nếp cũ. Mà những người có lèn, có nhà máy, nghĩa là những người có tài-cá, cho nên phong-trào do không bao-lâu đã dẹp yên. Một vài công ty đang lèn thử gặng-lại thấy dễ-hơn và thấy lợi-hơn là cù-ẩn hoa-hồng của Mỹ và cù-sản-xuất những phim cùng một tinh-cách như những phim cũ.



GARY COOPER

Một chàng đẹp trai của màn ảnh Mỹ

nguy. Nhưng đã quá-chậm. Chính-phủ ra lệnh hạn-chế những phim ngoại-quốc (décret de contingentement) song cũng không cản nổi cái đà đã được sẵn-của những phim Mỹ-Bắc.

Tuy bị trói buộc bởi chính những người cầm đầu, chiêu bóng Pháp thỉnh thoảng lại trói-lên ở những phim *Nana* của Jean Renoir; *Le miracle des loups* của Raymond Bernard; *Entr'acte*, *Le Chapeau de Paille d'Italie* của René Clair; *Thérèse Raquin* của Jacques Feyder; *Napoléon* của Abel Gance.

Nhưng đến kỹ-nghệ của phim nói thì chiêu bóng Pháp bây giờ mới thực được cái-dầu-ngừng-cò.

Phục-hưng

Ký-thùy, chiêu bóng Pháp vẫn chưa bù ngay được cái khuôn-khổ cũ của nó. Trong hai năm 1928 và



ROBERT TAYLOR
Hai chàng đẹp trai của màn ảnh Mỹ

1929, người ta còn chưa chịu tin ở tương-lai phim nói. Người ta không biết rằng nếu những hình-bóng chiêu trên màn-bạc có thể ăn-khôp được với tiếng nói thi chẳng bao-lâu người ta sẽ vui-thich mà quên phim cũ đi. Vì vậy những nhà

mỗn-j cho tiếng được dùng với hình, họ không thể cứ chạy theo mãi ông-thầy Mỹ. Cái-một xuất-nữ thi-khán-giá-tay-chạy chiêu bóng. Vì sợ-chết-bạc, những nhà-sản-xuất phim Pháp bắt-dầu-tìm một cách tò-chức chiêu bóng cho thành-một quốc-gia kỹ-nghệ và kết-quả rất rõ ràng.

Với những phim *Les Trois Masques* của André Hagon, *La Nuit est à nous* của Henri Roussel, chiêu bóng Pháp đã dem-lại được cho phim nói cái-phong-vị của phim cũ-cũ, và do thế đã được kết-quả mỹ-mản về thương-mại. Khán-giá được thỏa-mản. Kỹ-nghệ chiêu bóng Pháp-bây giờ mới có thể-góp được là kỹ-nghệ —đã-tin-dùng được con đường-di của nó từ đây, mặc-dầu gặp-nhiều-nỗi khó-khăn-về-kinh-tế và

tí-chinh, mặc-dầu bị thiêu-thuỷ-về kinh-cu và vật-liệu, chiêu bóng Pháp cũng tỏ ra được có-thể sống vững-vàng.

Tương-lai kỹ-nghệ chiêu bóng Pháp

Rồi sau đó, với những phim *Sous les Toits de Paris* của René Clair; *Accusé, levez vous!* của Maurice Tourneur; *Le roi des Resquilleurs* của Pierre Colombier; *Jean de la Lune* của Jean Chouzé; *Le Million* của René Clément, *Au nom de la loi* của Maurice Tourneur; nhất là với phim *Les Crocs de Bois* của Raymond Bernard, chiêu bóng Pháp lại

tô-ra có thể-sản-xuất được mọi-loại phim, và lần-thứ nhất từ năm 1895 bấy giờ chiêu bóng Pháp đã làm cho Mỹ và Đức chú-y đến-một-chút. Và có-nhiều phim Pháp đã-bán-ra được ngoại-quốc.

Nhờ-ở sự-công-phân của những khán-giá, những nhà-sản-xuất phim mới-tinh-ngộ mà nhận-thấy-nếu

PHIM MỸ

Ngay từ lúc vở được bộ máy của anh em ông Lumière, chiếu bóng Mỹ đã di động được vào con đường của nó, con đường hoạt động và sáng sủa.

Đó là thời kỳ những phim nhung anh chàng cow-boy, nổi tiếng nhất là *Rio Jim*.

Rồi đến những phim khôi-khai với những chàng cảnh-binh râu rậm như chồi sès, những bà to béo như voi mà lại mặc những y-phục cũn cũn như những cô gái son trê.

Thì rỗi, một ngày tối đẹp, thấy hiện trên màn ảnh, một anh chàng có một mâu râu «nhô mép» *Charlot*. Nhà tài-tử này phải gọi là một thiên-tài, mới lần đầu ra mắt đã chinh-phục ngay được khán-giả. Rồi từ đó, mỗi lần chàng hiện ra, chỉ một cái cùi chì, chỉ một cái đưa mắt cũng đủ làm cho rạp chiếu bóng chưng muôn vỗ. Song thoát đầu, *Charlot* chỉ làm cho người ta cười vì những điệu-hộ lố lỉnh, và sau, chàng mới thử cho những điệu bộ ấy một ý nghĩa ấy. Thì là trong năm 1918, một loạt phim của *Charlot* ra đời: *Charlot patine*, *Charlot s'évade*, *Charlot et le Comte*, *Charlot rentre tard*. Kết quả không ai ngờ. *Charlot* thành vua cười của Mỹ-chân, sấp sỉ di chinh-khục hế-giới.

Mỹ đã tìm ra được cái tên thót của nghệ-thuật làm phim khôi-khai.

Cùng thời-kỷ đó, phim *Forfaiture* ra mắt công chúng. Lần thứ nhất, một tân-bí-kịch chiếu ra lâm rò được nước mắt mọi người. Với phim *Forfaiture*, người ta nhận ra rằng: cũng như phim khôi-khai của *Charlot*, cũng mang ý-úi của úc-úy, nốt cái bí-thuật có thể làm cho người ta khóc hay cười.

Chiếu bóng không có lỗi, nhưng phải làm thế nào để cho nó hình như có?

Sau *Charlot* thi đến *Douglas Fairbanks*. Nhà tài-tử này hiện ra trên màn ảnh như vâ, như bão, băng hải mà có duyên và đến phim *Signe de Zorro* thì hoàn oàn tạo được cho chiếu bóng cái không-khí náo-nhiệt như ở những truyện của Alex, Dumas.

Rồi đến *Griffith* và cùng với y, hai chị em nàng *Gish*. Những cuốn phim tay ba này nhất là cuốn *Le lys brisé* đều được coi như là những «tác-phẩm» mạc dùn truyền phim khôn g có gì.

Nói tóm lại, chiếu bóng Mỹ cùng với lứa di đến sự toàn thiện, toàn mỹ, đã tìm được cách làm thỏa mãn dù mọi hằng người.

Thời kỳ cực thịnh của kĩ-nghệ chiếu bóng Mỹ

Dần dần, cái bóng bột bụi sơ dầu di di, những người Mỹ đã bình tĩnh lại. Họ bắt đầu nghĩ cách tò-điển cho chiếu bóng, bắt đầu mượn những cốt truyện phim ở những tác-phẩm vẫn chuong, mượn ca của Âu-châu chứ không mượn riêng của *Zane Grey*, nhà văn hào Mỹ. Thế là đến lúc người Mỹ «nhân loại hóa» những vai trò và những cảnh-huống trong phim của họ.

Hứa ý hay vô tình, những nhà sản xuất ở Hollywood, đều theo một nguyên-tắc.

Then chốt của chiếu bóng là «gag», nghĩa là tất cả những cách bài trí đột-nhiên, bất-ngờ và ngộ-nghinh nó dập thẳng vào óc của khán-giả.

Cứ con đường di dã vạch sẵn đó, chiếu bóng Mỹ tiến lên mãi một cách rất sôi nổi. Vốn giàu, với cái gi Mỹ cũng đều tiến ra rầm. Tài-tử cũng múa bàng tiền. Kỷ-lục tinh tốn về phim cảm là phim *Ben Hur* quay xong tinh tốn bảy triệu bạc. Không những sái-phí tiền, người Mỹ lại sái-phí người, sái-phí cả những truyện nữa. Mỹ lôi đến cả ở Âu-Châu sang bắt cứ một thứ gì mà họ cho là có thể làm cho họ và một cái lị: *Murnau*, *Silroheim*, *Sjoberg*.



GRETÀ GARBO
Ngôi sao của hãng Metro-Goldwyn-Mayer. Garbo là một cô đào, đồng trai hay nhất, bi-mặt nhất và nổi danh nhất Thế-giới.

Jannings, Greta Garbo, Luise Rainer, Danielle Darrieux, Marlene Dietrich.

Bây giờ một cuốn phim Mỹ tiêu tốn mười hay mươi lăm triệu bạc là thường.

Phim cảm Mỹ di tới thời-kỷ cực-thịnh với những phim này: *Les Nuits de Chicago*, *La Foule*, *Les damnés de l'Océan*, *Solitude*, *A Girl in Every Port*.

Sự thăng trầm của kĩ-nghệ chiếu bóng Mỹ.

Những phim nói ra đời làm cho kĩ-nghệ chiếu bóng Mỹ gặp bối khùng-hoảng. Những tài-tử ngoại-quốc hét giá-tri. Những tài-tử đóng chiếu bồng hoản-toàn phần nhiều không có giọng hay.

Người ta phải nhờ đến những tài-tử ca-kịch để nói hay cho những tài-tử chiếu bóng.

Bi đội với sự khùng-hoảng tài-tử là sự khùng-hoảng thường-mại.

Số phim xuất xát ra ngoai-quốc bắt-thinh-linh bị sựt xuông một cách đáng sợ vì người ta không hiểu được tiếng Mỹ.

Văn theo khẩu hiệu: *it lori* nhiều cù-chi, kĩ-nghệ chiếu bóng Mỹ quay ra mặt chế tạo những phim trinh-thám, mạo-hiểm. Trong những phim này lời không cần mấy. Vì thế những phim *City Streets*, *Little Caesar*, *Scarface* đã già lại cho khán-giả cái sự hoạt-động và tái-cá phong-vị của phim cảm.

Người ta đã nghe cái kĩ-nghệ vĩ-dai ấy không vắn hồi được cái vĩnh-quang cũ, nhưng khi phát-minh ra phương pháp sang âm (*Synchronisation et doublage*) kĩ-nghệ chiếu bóng lại gửi lại được cái địa vị bá-chủ.

Hiện thời Mỹ sản ra hàng năm khoảng bết bao nhiêu là phim đẹp, hay, không những về tinh mà lại còn về ý. Vì vậy Mỹ vẫn giữ địa vị «anh cát» của thế-giới điện-ảnh.

Trước bội Âu-chiến 1939, người ta tình dò dò mỗi tuần lễ có 86 triệu người Mỹ di xem chiếu bóng, 19 triệu người Anh và 4 triệu người Pháp.

Một nhà báo Mỹ lại tinh rằng một cuốn phim Mỹ trung bình chiếu mất một giờ 15 phút và cứ chiếu một phút thì phải chi phí mìn chín vạn bạc.

Một nhà báo Pháp cũng tinh ra rằng một cuốn phim Pháp trung bình chiếu mất một giờ rưỡi và một phút chiếu phim phải chi phí ba ngàn bạc nghĩa là rẻ hơn phim Mỹ 30 lần.

Ta đã hiểu visaophim Paap kém phẩm Mỹ.

Nhung có một điều người ta nên chú ý là sự kiêm duyệt phim ở Mỹ rất ngọt. Không phải tất cả những phim Mỹ sản ra đều được chiếu ở Mỹ cả.

Những phim táo-tyn, quá khích, dù hay đến đâu cũng bị loại di một cách tàn nhẫn. Song những nhà chế-tạo vẫn cứ sản ra. Vì dà có cả thế giới tiêu thụ họ cho họ. Vì kĩ-nghệ chiếu bóng Mỹ đã ra hồn là một kĩ-nghệ quốc-tế.

ROMEO

PHIM ĐÚ'C

Le cabinet du Docteur Caligari, La nuit de Saint Silvestre, Traumulus và Bismarck, bốn kĩ-nghệ trong lịch-sử chiếu bóng của Đức

Trước cuộc Âu-chiến 1914-18, nghệ-thuật chiếu bóng của Đức không có chi đáng để ý. Xem phim *Le cabinet du docteur Caligari* dù biết. Xoàng hêt chô nỗi! Xoàng về cách dàn cảnh quá ư ngông nghẽn, xoàng ư cách chấp ánh quá ư hồn-d襌 và ư ý-théc. Tuy nhiên, những cái ngô-diêm đó của phim *Caligari* đã có cái hay là dà mờ mắt cho các nhà chiếu bóng Đức. Họ dà nhận ra rằng phong-cánh có dáng sự-tục mới dè khiến người xem cảm-động được. Vì thế sau năm 1918 họ rất thận trọng trong việc quay phim. Họ đã chịu thực-hành cái chán-ly: nghề quay phim cũng lắm công phu. Dọn một cuốn phim càng công phu bao nhiêu, càng dè dặt lời mục-đich để cho khán-quan cái áo-tưởng của thực sự diễn trên ánh chiếu bấy nhiêu.

Những phim *Les trois lumières*, *Les quatre diables*, *La femme du Pharaon*, *Vanina...* chứng thực cho sự tiến-bộ rõ ràng thấy của phim Đức sau phim *Caligari*. Phim Đức đã thoát ly khỏi cái tinh-thần lâng-mạn thuở xưa để di tói một nghệ-thuật tâ-thực, ư sức phổ-diễn tinh-tinh của hình ảnh. Từ cách chiếu sáng cho đến cách diễn diệu của các vai trò, không có một việc gì dè mặc rủi may, nhất nhất đều sửa-soạn tròn nom rât kĩ-lưỡng tinh vi. Tuy nhiên, chẳng có chi là re-vergence ghe, kiền-sức cả. Thực là dà có điều gì sao được vậy. Nhà chiếu bóng *Lupu Pick* đã mở một kĩ-nghệ mới trong nghệ-thuật chiếu bóng với phim *«La nuit de Saint Silvestre»*. Từ đây trở đi, dù dù phong-cánh, vai sám trò, hết

thay đổi sẽ coi như những vật dè diễn ra ánh, hay muốn nói giọng nhà Nghè, một cảnh tĩnh-vật cũng có một vai quan-trọng cho kịch huống chảng kém chi bộ-diệu của mọi tài-lứ.

Nói tóm lại, chiếu bóng Đức với *Lupu Pick* đã vượt ra khỏi vòng nghệ-thuật văn-chương và phép tắc-diễn kịch. Vụ chiếu bóng Đức đã di được một bước lớn. Nói thế không phải là cho rắn, chiếu bóng Đức không có khuyết-diểm đâu l Nghệ-thuật có tiến-bộ thực, nhưng tiếc thay nhà chiếu bóng Đức còn giữ hai cái tài dè dặt ché. Một là cái tết lập di trong sự soạn chuyện phim. Chẳng có phim nào thời ấy mà không trong thấy chiếu những cái quan tài di lại được như người (phim *Nosferatu*), hay là những ác-phụ uống máu của kè-thù (phim

Genuine), nếu không phải yêu ma quái hiện hình (Phim Les trois lumières). Còn cái tài kia, là cái tài chém-trong quá đáng về tùng cát ách một. Vì thế mà phim có cái vẻ đầu Ngô minh Sô, mất cả thống nhất. Nhà chiêu bông Đức quá ham mê ánh đẹp cảnh sáng thành ra lồng quên mục đích phô diễn tâm sự bằng ánh: Nghệ-thuật dát-rên nén một ngón khéo nhà-ngue! 1933... Đảng Quốc-xã lên cầm quyền ở Đức. Chiêu bông, vốn là một con-quan tuyếng truyền rát mạnh, cảng không tránh khỏi dấu in chữ Vạn. Ngoài vài cái phim vui vẻ nhô vê dàn ngọt hát hay như phim *Martha* trong đó có nhà ténor trứ danh Rosswaenge đóng vai chính và phim *Vergiss mein nicht!* trong đó có vai Gigli là trội nhất, chiếu bông Đức chỉ hiển cho khán quan những bài học bằng ánh về luân-lý mới và về đời mới. Phim *Traumulus* trong đó tài-tử Emil Jannings đóng vai chính chứng thực sự biến đổi đó. Chuyện phim này phỏng theo một tấu kịch của nhà kịch-sĩ Arno Holz. Vai chính là một nhà giáo mồ-phạm mà họa trò thường gọi dùa là *Traumulus* (ở chữ Đức *Traum* nghĩa là mộng tưởng vi lúu nào ta cung nãm mất chảng thời dè ý đến những việc quanh minh. Một đêm kia lura-hoc-sinh trường ông eai quẩn dungle thang dày vượt tường ra ngoài di chui và uống rượu trong hầm rượu nhà một người hàng bành. Môt sinh viên trong hầm, lúp ở hầm rượu ra đi, khóc tay đưa một đòn hắt vét tận nhà. Chẳng biết cậu học sinh có bước qua bức cửa nhà dào hát ấy không, hay chỉ dàu dào hát đến trước nhà mà thôi? Ai mà có cái câu hỏi tò-mò ấy, khi đã biết rằng đó là một chàng thiênen-mười tám-doi mươi. Ấy thế mà viễn huyễn trường và cảnh-sát tinh-ý ấy cho là một việc nghiêm trọng chẳng kém một cuộc cách-mệnh, bắt ngay chàng sinh-vien và cù dào hát đến chắt-ván và đối-nại. Chàng thiênen-niên nhận tội và rút súng lục tự-sát tức thi. *Traumulus* tên-ting-thay bao trù yểu qui nhất của mình bị họa như hể rết đau lòng, vì cho là lỗi-ý mình chẳng biết giữ trẽ đe nó làm can. Trong một lúc ấy, họa vò dan

chi... ông được tin rằng phu-nhận, nguyên là vợ kẽ ông, thông gian với người con vò trước ông.

Phim chỉ có thể mà công chúng rất hoan-nghênh, vì dân Đức bài đánh thích những phim diễm-chuyen cõi nước nhà mà phim này lại kẽ nhũng việc dâu xay ra ở một tỉnh Đức tự nứa thê-ký về trước kia. Cái phong trào phim sú-ký càng ngày càng bành trướng mãi ra. Vì thế mấy năm nay, chiêu bông Đức chỉ sản ra những phim sú-ký diễn về đời các bậc đại-trí hay những dâng anh-hùng thuở xưa của nước Đức. Chắc các bạn đã nghe nói đến các phim diễn dời nhà bác-sĩ Koch hi-sinh cho khoa vi-trung học và dâu tim ra được giống vi-trung gây bệnh tật. Cái phim mới nhất về loài này là phim *Jud Suoso* nói về ánh-hùng khốc báu của dân Do-thái đối với nền chính-trị và kinh-tế của nước Đức vào thê-ký 18. Cuốn phim nữa đáng ta chí ý là phim Schiller, diễn-tả một cách manh mẽ và linh-hoạt cái đời của một nhà văn đồng thời với Goe tei sinh. Phim do kè lại một cách rât kẽ cáp kẽ thời kỵ ông Schiller ở Karl Akademie và cái thời kỵ ông soạn ra kịch *Les brigands*, khiến ta rất ngợi khen khâm phục cái tài cái chí của ông dù bị bạo chúa uy hiếp mà vẫn bền gan vững dâu lây cái nghị-lực-trí trung mà đối phó lại với các nỗi gian nan. Cuốn phim có tiếng nhất ở Đức là phim *Bismarck* vì phim này làm ta trót về cái thời kỳ gần đây của lịch-sử. Đầu thời điểm cái đời oanh-liệt của thủ-tướng Bismarck mà người ta dâu gọi là Chancellor de fer nghĩa là một ông thủ-tướng lồng gang dâu sâo não là Đức-thân-vương tìm cách phâ hoại mua-luyc của ngài, nào là ngài dâu cái thayết khách khen cho nước Pháp giữ vị-trí trong lập-trang của rác rỏi với nước Áo, nào là ngài dâu già-quyết vândé Schlewig-Holstein một cách khôn-khéo, v.v.

Với phim *Bismarck*, chiêu bông Đức đã dán-buc vào dịa-hạt của chính-thị. Đì dâng đường hay lâm đường? Câu hỏi dò khó mà già lời được, vì muôn giờ ló cho xác-dâng ta phải biêt rõ thich-dung của chiêu bông ở đâu mà cái thích dung do hiện chua được định nghĩa một cách vững vàng quâ quyết cho lâm. LÄNG-HÖ



mới, xứng đáng với mỹ danh
TRÀ MẶN HÀO

nơi bán Hanoi - 18 Hàng Đường
cần thêm nhiều đại lý (hoa hồng hau)
XIN HỘI TỔNG CỤC:

Đông - dƣong - trà - sút - xát - hâm
NGUYỄN - QUỐC - KHÔI - THƯƠNG - CỤC
Lang Yên - Thái chiê Buri gân Hanoi
Boite postale N° 38

Etablissements Ng-quy-Khôi Rayon thé à l'Indochine

Ho lao, Ho sàn

Đồng-quá, le 29 Septembre 1940
M. NGUYỄN VĂN TRỊNH

Y-chủ Bác-té-dường, 105 M-MAY HANOI

Năm ngoái tôi lấy chai Trần-mênh số 2 (8p.) và Túc-mênh số 1 (5p.) cho người ho lao rao mua lâu năm. Lạ thật! Nói khô dâ 1 năm rồi... Nay có bà lão san: ho luồn, tát ăn ngũ... Mua thử chaisá, trung (5p.) và chais Cao - ly sâm Bồ-phô số 3 vâ lao nhuch qua...

Đồng-quá, le 10 Octobre 1940

Bệnh bột qhiều, an ngâ khâ, ho 10 giây bý/rất hy-vọng khâ! Xin ông 2 chais số 2 (16p.), 2 chais số 3 (12p.) có lê chack khôi...

R. PERE QUANG A Đồng-quá
Bông-son (Annam)

NGUYỄN-VĂN-TRỊNH
Y-chủ Bác-té-đư ờng
105 phò M-MAY HANOI

Tổng-phát-hành: - Nam-kỳ và
Cao-miền: - TAN-DA et Cie 6 rue
de Reims, Saigon, - Trang-ký:
THÀNH-NIÊN 43 An-cyu, Hué.

Đại-ly: - Mai-Linh (Haliphong),
Vết-long (Nam Định), Phuong-
thao (Việt-Trì).

CHI CÓ



AI TÌNH TRONG PHIM NHẬT
Một cặp tình nhân trong phim Nhật có lẽ cũng yêu
đường nhau không kém gì các đào kép Âu, Mỹ

Chiêu bông bắt đầu nhập-cảng tiếng nhất là phim *L'Ame sur la route* của Minoru Murata. Vì cuộc động đất năm 1923, nghê sầu-phim của Nhật phải chậm lại luôn trong hai năm. Trong những rạp chiếu bóng phải chiếu những phim Nga như *Tempête sur l'Asie, La ligne générale*. Do thế, lối dàn-cảnh của Nhật lại chịu ảnh-hưởng của lối dàn-cảnh của hai nhà dàn-cảnh Nga Pudovkine và Tisensova, và châu-nghĩa xâ-hội được tự-do cộ-dòng trên màn ảnh ở những phim của Mizoguchi, Uchida và Shigeki Suzuki.

Năm 1912, bỗn hãng sản phim, nhỏ, họp lại thành hãng *Nikkatsu*, vỗn tối muoi triet dong yen.

Mãi đến năm 1915, những phim Mỹ mới bắt đầu tràn sang Nhật, chỉ trong mấy tháng đã cướp được chỗ của những phim Âu-châu phần lớn là những phim Pháp và Ý. Dân chúng Nhật bây giờ mới lâm qua với Chaplin, Bill Hart Griffith, Pickford, Fatty, Fairbanks, hai chị em Gise... Đồng thời, những nhà dàn-cảnh Nhật bắt đầu «copp» lối dàn-cảnh của những phim Mỹ, đến bây giờ cũng vẫn chưa bô được. Nhà dàn-cảnh được công-chứng hoan-nghênh nhất là Eizo Tanaka, năm 1918, dàn phim *Cadavre Vivant*, lấy ở một truyện của đại văn-hào Nga Tolstoi.

Năm 1920, Kaoru Osanai sáng lập hằng sán-phim Shochiku dê cạnh tranh với hằng Kikkatsu, và năm 1921 quay song một cuồn phim có

âm-nhạc và phim nói quay ra có tới hàng nghìn cuồn, song chỉ có một số ít là nổi tiếng. Cái đó là vì tài-chinh eo hẹp và cũng vì tâm-lý của những người xem chiêu bông. Tâm-lý những người xem chiêu bông Nhật

Ở Nhật, hàng thương-lưu và trung-lưu không mấy khi đi xem những phim «nội-hàn». Họ chỉ thích những phim Âu-châu. Bởi thế những rạp chiếu bóng lớn ít kêu chiêu những phim quốc-sản, nếu có chiêu lại phải chiếu kèm thêm phim Pháp hay Đức nữa. Cho nên người ta không lấy làm lạ khi chiêu một phim Pháp chẳng hạn, những doanh-văn-dap đã có người thông-ngôn ra tiếng Nhật cho những khán-giả nghe, mà đồng thời nguyên-văn tiếng Pháp vẫn còn ra trên màn ảnh.

Những phim Mỹ phần nbiều được hạng-hàng-niên ra chuong. Cái đó là dàn-cảng thế, vì ở đầu hàng thiênniên cũng chỉ thích những cách sinh-hoạt và những tu-ving của Mỹ.

Do cái tâm-lý ấy, những phim quốc-sản của Nhật chỉ có khách xem là hạng-halu, song hong này phần nhiều là nghề, không phải ai cũng có thê di xem được. Vì thế số tiền thu được rất ít khiên cho số tiền chi-phí về quay một cuồn phim cũng phải hah-ché.

Phim âm-nhạc và phim nói

Hôm 20 tháng năm, năm 1929, ở Đông-Kinh bắt đầu quay những cuồn phim âm-nhạc ngắn. Một năm sau, những phim nói Âu-Mỹ mới ở Nhật. Trước thi liên năm đó, hai hằng sản phim *Nikkatsu* và *Shinkatsu* quay hai phim nói đầu tiên: *Furnasato* và *Lullaby*. Kél-quâ ta hagi. Mãi đến năm 1931, một nhà dàn-cảnh trê tuổi *Heinosuke Gosho* mới quay được một cuồn phim âm-nhạc có giá-trị: *Ma/famme et celle du voisin*. Rồi từ đó những phim

số tiền chi-phí về một cuồn phim bị hạn-chế thì số lượng những nhà dàn-cảnh và tài-tài phái ít.

Một nhà dàn-cảnh khâ mỗi tháng, được từ 200 đến 500 yens (mỗi yens là 5 hào ta). Một nam tài-tu có tiếng được từ 500 đến 2000 yens trê

Phim Nhật



SESSUE HAYAKAWA
một tài tử cũ của Nhật được
mời sang Pháp quay phim

tài-tử Denjiro Okochi mỗi tháng
được tới 5000 yens. Một nữ-tài-
tử ít khi được quá 100 yens mỗi
tháng song nói danh cũng có thể
tới số 1000. Những vai phụ thi
lượng chỉ hai hay ba yens một
ngày khi nào cần đến.

Những tài - tử có tiếng của Nhật

Nổi tiếng nhất là Denjiro Okochi
Rồi đến Chiezo Kataoka, Ghojiro
Hayashi, Utaemon Ichikawa, Tsuru-
masaburo Bando về phim lịch-sử,
Minoru Takata, Joji Oka, Isamu
Kosugi và Sojū Kamigawa về
phim tân-thời; Sessue Hayakawa
Gần đây bị mất tiếng vì đóng
trong một cuốn phim quay ở Bali.

Nữ tài-tử được nhiều người ca
tung nhất là Isuzu Yamada, Yeko
Mizutani, Yoshiko Okada, Hiroko
Takayama, Shizue Natsu-Kawa,
Sumiko Kurushima, Takako Irie,
Choko Iida, Setsuko Hara và Fujiko
Fukamizu.

Tinh-hình hiện thời của
kỹ-nghệ chiếu bóng Nhật
Hiện thời ở Đông-Kinh có sáu
xưởng quay phim và Kyoto có



YUKIDO TODOROKI
Một cô ngái sao Nhật chuyên
môn đóng những phim tình

cảm, 85 cuốn là phim âm-nhạc, 42
cuốn là phim có nói từng đoạn,
137 cuốn là phim nói hoàn-toàn.

Tương-lai kỹ-nghệ chiếu bóng Nhật

Gần đây, hai tờ báo chiếu-bóng
lớn của Pháp Pour Vous và Ciné-
monde có bàn về tương-lai kỹ-

mười hai xuồng. Số những nhà
dàn-cảnh tới 127 gười, song có
tiếng chỉ là: Kenji Mizoguchi,
Shigeo Suzuki, Yasujiro Shimazu,
Kiyohiko Ushihara, Yasujiro
O'su, Tei-ōsuke Kinugasa, Tomu
Uchida, Sadao Yamanaka, Sotōji
Kimura, Mikio Naruse và Man-
saku Itami. Phụ vào bằng ấy
nhà dàn-cảnh là 115 gười
quay phim. Vật-tùng ấy nhà dàn
cảnh lấn quay phim với 1.073
nam tài-tử 558 nữ tài-tử, riêng
trong một năm 1936, đã quay
trên 336 cuốn phim lịch-sử
(Jida-geki) và 227 cuốn phim
tân-thời (Gendaigeki). Trong số
phim đó, thi 137 cuốn là phim

NÉN ĐỌC Trung-Bắc Chu-Nhật sô sau

⇒ Rồi này không có gì mới! Tù lâu
lắm, vua Thuần và Cao-Biên đã biết bài
của QUÂN CHI

⇒ Không đọc nỗi một cuốn sách, họ
dừng-mở nhà xuất bǎn làm gì cho...! Độ?

⇒ Một chuyện lịch-sử băng tho-

VẾT LÔNG NGAN
của HOÀNG-MINH

⇒ Không nên đọc ban đêm. Trong khy
bầy ngon nên cung tảng vào một lúc.
của QUÂN CHI

⇒ Bì-cười cùng thiên diệu tra...
giá báo hàng ngày ở đây muốn gì?

của NGUYỄN-VĂN HOA

⇒ Một chuyện mới:
CHẤM HẾT MỘT THÌ
của TÙ-BẠCH

và

⇒ Một sự phát-minh mới là mà ai ai
cũng nên bết để tự xem sổ cho minh.
BAO GIỜ THÌ BẢN SUỐNG ?
BAO GIỜ THÌ BẢN KHỎ?

nghệ chiếu bóng Nhật. Robert
Florey sau khi sang khảo-sát nghệ
chiếu bóng Nhật trở về, quả-quyết
rằng rồi đây sẽ là những phim
N. Át cũng sẽ được thế-giới hoan-
nhênh không kém những phim
Mỹ. Song những phim ấy chỉ là
những phim lịch-sử, truyện phim
căn-cứ vào những cõi-lich, sú-liệu,
hay diễn lại những thủ-đoạn của
phái võ-sĩ, hay phỏng theo những
tín-tưởng cõi Kabuki và Noh.

Thế-giới rồi có hoan-nghênh
những phim Nhật cũng chỉ vì cái
vẽ, cái màu Nhật.

Còn những phim tân-thời thì
không có hy-vọng được kêt-quả
tốt đẹp ở ngoai-quốc, bởi một lẽ
giản dị là nó còn kém hẳn những
phim đồng-loại Âu-Mỹ.

LISETTE

PHIM VIỆT-NAM

Từ cuộn phim câm thứ nhât " Kim-vân-Kiều " đến cuộn phim nói thứ nhât " Cảnh Đèo Ma "

Phim khôi-hài, phim thời-sự và phim khảo-cứu Việt-Nam — Cánh
« làm-tiền » của tài-tử Việt-Nam — Sự cố gắng và sự thành công.

của TU-LUYỀN

Trong lịch-sử chiếu-bóng Việt- Nam, ta phải kể phim Kim-vân- Kiều trước nhât

nhưng đến chuyễn quay phim nữa. Các tài-tử phim
« Kim-vân Kiều » lại quay về rạp Quảng-Lạc để bò
bét, múa-tuồng cho tất cả người yêu-tuồng Annam
xem.

Phim thời-sự của ông Hương-Ký

Cũng vào thời kỳ đó, hai năm trước khi đức Bảo-
Đà lên ngôi, ông Nguyễn-Ấn-Hương chủ-biên ảnh
Hương-ký bày giờ, nghe ra cách quay phim thời-sự
để chiếu cho dân Annam xem. Ông nhờ một người
Pháp dạy nghề quay phim trong hai năm trường,



PHIM CÂM « BÀ ĐẾ »

Cô Lêone Gilles — vai chính — đóng vai cô gái quê đi gặt lúa.



PHIM CÂM « BÀ ĐẾ »

Ông Kim đang giữa đóng vai vua. Người quan hầu đứng ở hàng thứ
nhất là ông Nghiêm-xuân-Huyền, nguyên-chủ-nhiệm báo « Con Ông ».

mỗi tháng người ấy ăn 200 bạc-lương. Học thành
nghề, ông bỏ tiền mua hai cái máy quay phim và
các đồ vật cần-dùng ở Pháp, tốn mất bốn-vạn-quân —
lúc đó mỗi quan ăn một hào-rưỡi. Phim đầu-tiên
của ông là phim khôi-hài « MỘT ĐỒNG KÉM TẬU
ĐƯỢC NGƯA » chay-phieng theo bài-nguy-ngoan
của La Fontaine « Perrette et le pot au lait », kể-chuyện
một người nghèo có một đồng-kém mua hột cải
giống, cái lớn đâm bắp múa-trứng gõ, gõ lớn-bắp
di... và cứ thế múa được ngựa. Phim này dài 200
thuộc do ông Lê-văns-Thụy đóng vai chính-ang
Thông-dàn-canh và ông Hương-Ký quay-phim.
Phim đam-chiến được nhiều người khuyễn-khích.

Ông Hương nhau dịp đức Khải-Định thăng-hà liền vác camera vào Huế chụp đám ma vua Khải-Định. Phim đó là phim *Ninh Lăng* dài 2.000 thước. Rồi đến phim *Tần tôn đức Bảo Đại* dài 800 thước. Hai phim này quay rất khó khăn chiếu ở các rạp Hanoi được hoan nghênh hơn là các phim về loại ấy của một hãng phim tây cũng quay ở Huế. Hai phim này chiếu ở rạp Tonkinois Hàng Quạt luôn 27 hôm, hôm nào cũng đông người xem. Tiền thu được năm ngàn đồng.

Thấy có kết quả hay ông Hương quay vài cuốn phim khảo cứu về lăng-tum các vua ở Huế, một đám ma Annam, đời dân chài lưới Annam. Xong đó ông định cho ra đời một cuốn phim khởi bài « Cà-Lố », nhưng phim này quay được nửa chừng thì các đảo, kép đóng phim giờ trờ với tiền và không đóng phim nữa. Phim « Cà-Lố » vì vậy không ra đời.

Kiểm-đuyệt bô

Bị thiệt hại trong hai lần này ông Hương không nản chí nhưng sau bị một hãng phim Tây cao tranh làm hợp đồng bắt buộc các rạp xi-né ở Bắc-kỳ không được chiếu phim của mình. Một vài hãng phim ở Pháp muốn mua phim khảo-cứu của ông Hương với giá năm千元 quan một thước. Nhưng số tiền chi phí của ông Hương với một thước phim mất nhiều hơn thế. Bất đắc dĩ ông Hương phải đóng cửa... « studio » lại. Mộng dang dẹp, dang rực rỡ bỗng tan tành. Chi phí từ trước tới sau mai ngót ba vạn đồng bạc mà chỉ thu được có năm ngàn đồng bạc chiếu hai cuốn phim thời-sự « Ninh-lăng » và « Tần tôn đức Bảo Đại ».

Ba năm sau, trօng Long-Viên, tỉnh trưởng Vǎn-nam phu, vì biết tài ông nên vời ông lên Vǎn-nam quay một cuốn phim quân-sự để gửi về chính-phủ trung-vương & Nam-kinh. Tiết dịp ông quay luôn phim đám Vǎn-nam. Hòngkong ai cũng vui ý. Chuyện này ông được thường-mẽ-day và mười ngàn bạc lãi.

Bây giờ thi ý nguyên quay phim xi-né Việt-Nam của ông Hương thật bất, ông bảo tôi:

— Bây giờ tôi già rồi! Đã còn nhanh nhẹn như trօng. Là một người quay phim: phải khéo mạnh, phải nhanh nhẹn, tinh khôn. Tôi quay phim tuy lõi



PHIM NÓI « CÁNH ĐỒNG MA »
Từ trên xuống dưới: 1) Đàm-quang-
Thien đóng vai giáo sư và ông Ngao vai
máy-thám — 2) Nguyễn-doàn-Vượng
đóng vai Hòng-va (chính) — 3) Hwang-Du và
Lê-Ty hai diễn kép « kềng » trong phim —
4) Hùng, sáp giết. Kèm (Nguyễn-Duong).

gạo, lâm lέ và dở dồn đến hột huân-cười.
Với phim « Bả-Đế », hằng « I.F.E.C. » lại lõi vốn « I.F.E.C. » có ý định quay phim gì nữa không. Dù sao sự quay phim Việt-Nam trên đất Việt-Nam lần thứ nhất eօng phái v᳚ hằng « I.F.E.C. ».

Phim nói Việt-Nam đầu tiên « CÁNH-ĐỒNG-MA » m᳚ một kỷ-nguyễn mới

Mười năm trời yên lặng (1928-1938), một thời-gian dài dảng-dặc trong đó các phim Âu-Mỹ. Tàu tròn lẩn các rạp xi-né Annam. Kip đến khi phim nói ra đời, dân Annam lại càng yêu chuộng, ham mê chiếu bóng... nước ngoài!

Như thế có phải rằng dân Việt-Nam không có nghệ sĩ, hay là nghệ-sĩ Annam không đủ tài để đóng trօng

vốn nhưng tôi không buồn vì tôi yêu nghệ-thuật và đã hy-sinh cho nghệ-buội.

Tử phim TOUFOU đến phim BÀ-ĐẾ

Ba năm sau khi phim « Kim-Vân-Kieu » ra đời, hằng « Indochine Filmset Cinemaslgi » quay hai cuốn phim khôi-hàu de *Tou-Fou* đóng vai chính. Mỗi phim dài độ 300 thước. *Tou Fou* là một người khách lai tên thật là Léon Chang. Phim có dời chỗ rập theo lối đóng trօng cùa Charlott. *Tou Fou* deo kính-trắng như LUI (Harold Lloyd) và di chở bài như Charlott. Có một đôi chỗ « quay » cũng buôn cười. Thiên bạ thích vì lò mò hơn là vì phim hay. Hai phim ấy cũng nhu phim « Kim-Vân-Kieu », thu về ròng ít. Hằng I.F.E.C. lại lõi vốn.

Hai lần lõi vốn ấy, không đủ làm cho hằng I.F.E.C. nản lòng. Cuối năm 1927 hằng lại cho ra đời cuốn phim « BÀ-ĐẾ » dài 1.000 thước của Nguyễn-hữu-Kim tài-tử Vǎn-Hoa, và cùa làm lai Lêone Gilles đóng vai chính. Phim đóng theo môt-chuyện của Paul Manier viết và Georges Specht dàn cảnh. Phim « BÀ-ĐẾ » này có gởi sang Pháp, vài nhà báo Pháp có khen ngợi — nhưng khen vi lò hòn là vì bài trí, và dàn cảnh hay vi lối đóng trօng.

Tôi đã được xem phim này, có nhiều chỗ so-sát kém cỏi, tuy tôi cung nhận thấy sự cùa sức cùa nhà dàn cảnh. Một cái tệ là ngoài hai vai chính ra các vai phý đóng cảnh một già dinh Annam có vẻ guồng

chiếu bóng? Không, không đâu có phải vậy. Một phái thanh-niên đầy nhiệt-huyêt, đầy tin cậy ở tài minh, ở tương-lai chiếu bóng Việt-Nam quyết tìm ra cách quay môt cuồn-phim nói tiếng Việt-Nam thứ nhất. Ước vọng đó đã nảy ra và sói nồi trong óc các ông Đám-quang Thiên, Nguyễn-doàn-Vượng, Nguyễn-Phô từ năm 1936. Lòng tin cậy ở minh, lòng hăng hái đã dủ. Nhưng còn tiền, người giúp đỡ là ai? Đầu năm 1937 môt tia hi-vọng đem đến, ông Trịnh-lâm-Ký, một thương-gia ở Hải-phòng có ý muốn quay môt cuồn phim nói tiếng Việt-Nam. Ngày nhiều ông gặp ông Vượng và điều định đưa đoàn tài-tử Việt-Nam sang Hồng-kông quay phim. Công việc hẫu thành thi trận chiến tranh Trung — Nhật xẩy ra. Ông T. L. Ký bỏ dở công việc. Nhưng anh em không nản chí tuy đã chạy chot cùa nhó máy tay giàu có ở Hà-thành bồi tiền ra quay phim mà không thành.

Sau ngót môt năm giờ nữa đe điều định, cuối tháng November 1937, anh em ký hợp đồng với ông Pac-sung-Kinh, chủ rap xi-né Trung-Quốc và là đại-biên cho hằng « Nam-Việt diệu-ánh công ti » ở Hồng-kông.

Ngày 25 December 1937 dưới quyền mấy chàng thanh niên ấy 16 nam nữ tài-tử Việt-nam — có người xin đi, có người phải thua đi — từ giã bến Haiphong đe đáp tàu Kinh-châu sang Hongkong.

Sau sáu ngày say sòng trên tàu, họ tới Hongkong và nghe một ngày đe sầm sưa, dọc dẹp nhà trọ, doan tài-tử ấy phải iới ngay studio đe lập đởng trօng. Công việc đóng phim đang dở dang thì một bọn bầy người tài-tử được thuê sang Hongkong đóng phim « Cảnh Đồng Ma » giào dở, giở trồ phâ quay muôn làm báu cuồn phim « Cảnh Đồng Ma »! Trời, họ nhầm quá! Phim « Cảnh Đồng Ma » bì các ông dân cảnh Tàu phá hại chưa dà hay sao? Các tài-tử trước khi đóng trồ trước máy camera mới được học vai trồ, học lời nói rồi quay juon phim. Ở đây quay phim không nhu & Pháp, ở Mỹ, quay hong thai quay lại, mười lần chọn lọc chỉ được một. Ở đây một lần quay là một lần lấy (hòng không-bỏ)! Ấy là chửa cùa ngôn ngữ bắt đồng, được một ông thông-ngôn thi ông lại dịch phản-nốt. Anh em làm việc, đóng trồ dưới một lán không khí dày sụt ghen-thứ, sự phý hai ngầm, sự dèm pha, một lán không khí nặng nề cùa khô-thô.

Nhiều lần lòng công phán nỗi lén, anh em vi túc tối với bầy người phản minh, và căm giận những người Tàu đối với anh em một cách khôn-nap, anh em muôn dứng lén di thẳng, bô hét mọi việc không làm gi nữa đe được ra ngoài thô một lán không khí trong sạch, đe chịu hon.

Nhưng như ông Vượng — đóng Hùng vai chính trong phim — đã nói :

— Cứng ta sang đây là vì nghệ thuật. Chúng ta phải hy sinh cho nghệ thuật,

Anh em lại cười và lại nhún nhúc cố đóng nổi phim. Nghệ thuật! Nghệ thuật! Máy có cái v᳚ vang tốt hyc cùa máy, nhưng máy lại có những sự đe nén, tàn hại cùa máy. Hy sinh cho nghệ thuật! Bọn trồ dày quâ quyết kia dà hy sinh cho nghệ thuật, nhưng nhieun kia họ dà hy sinh cho nghệ thuật, và nghệ thuật dà đền



PHIM CỦA NHÀ « HƯƠNG-KÝ »

Từ trái xuống dưới: 1) Ông Thụy vai chính phim « Môt đóng kém mua được ngay » — 2) Một cảnh trong phim khởi bài « Cà-Lố »

Vượt qua những sự khó khăn, cuối phim « CÁNH-ĐỒNG-MA » hoàn thành. Ngày mồng tam Tết năm Kỷ Mão, mười lăm anh em, chị em tài-tử « Cảnh Đồng Ma » đe đáp tàu từ giã cài đất Hong-kong hoa lệ đe về đất nước.

Tiền v᳚ vđ hing « Nam Việt » giă. Nhưng v᳚ sau tuy phim « Cảnh-Đồng-Ma » dà dem chieu và thđ được nhiều tiền mă anh em cung-khong đc chamoi xu náo !

Thi ra hing « Nam Việt » thấy việc lợi dà điều dinh rieng với mây tài-tử bô anh em ài lão Hồng-kóng đóng môt cuồn phim nứa lây tên em ài Trịnh-Phong-ba » Cuồn phim thứ nhì vi vây đc häng Nam Việt, guri v᳚ Hanoi trước và cho ra đời trước cuồn phim đầu tên nói tiếng Việt-nam « CÁNH ĐỒNG-MA ». Nhưng cái hay, cái dở khong tài náo löt mắt người Annam ta lão lùi dà sành xem chiếu bóng.

Đến khi cuồn phim « Cảnh Đồng Ma » đem chieu vẫn đc công cung hoan nghênh. Sự khuyến khích ay có lẽ môt phần v᳚ phim khâ và môt phần vi « Cảnh Đồng Ma » dà nêu lên môt kỳ nguyên mới trong nghệ chiếu bóng Việt-nam: lân đầu tiên người Việt-nam sang nước người đóng môt cuồn phim nói tiếng Việt-nam thứ nhât! Đe hường ứng với các lời khen ngợi của mọi người, các báo chí tu Bắc chí Nam viết những bài phý binh khen ngợi phim « CÁNH-ĐỒNG-MA » môt cách số sống.

Các ông Vượng, Thiên, Dương, Hiệp, Huyền, Phô và đoàn tài-tử « CÁNH-ĐỒNG-MA » ai nấy đều hả lòng. Họ là những người đầu tiên đe vào con đường chiếu bóng nói tiếng Việt-nam. Họ đã chieu nhiều dan khô, họ dà hy sinh cho nghệ thuật, và nghệ thuật dà đền bù lại cho họ.

Tương lai ở đâu?

Thi ra thành công của phim « Cảnh Đồng Ma » môt sự thành công tuy chưa hẳn là hoàn toàn — môt hằng Saigon cho quay phim « Cảnh Hoa Roi » cùa máy dào kép hât cát-trong dong. Nhưng phim dà khí quay xong khong hieu sao khong ra chao... đói, hay người sinh nô dà cùa giết nô.

(Xem tiếp trang 33)

THAY CHO LỜI KẾT

NGÀY MAI CHIẾU BÓNG SẼ RA SAO ?

Trong những bài mà các bạn đã đọc ở trên kia, chúng tôi mong rằng các bạn đã tìm thấy một ít cam-tuong về chiều-bóng.

Mục-dich của số báo đặc-biệt này, trong một phạm vi, mong có thể-hỗ. Chúng tôi mong rằng một chút ít cam-tuong kia sẽ làm cho các bạn nghĩ ngợi giài lá và biết đâu sự ngợi ngói đó lại chẳng giàp được đối phần bô iech cho nền chiều-bóng tương-lai vậy?

Ngay từ ở đây, chúng tôi đã thấy các bạn ngạc-nhiên trước sự tiến-bó và cũng của chiều-bóng trong thế-giới. Những công-dụng của nó và dù các phương-diem đã rõ rệt lắm, một số ít nhà Dao-đức nhà văn hay nhà báo, dùng vế mặt đối phuong có công-kích và mạ-sát nó cũng không thè làm chê và mạt cái tên ră-vắn...vắng trong xã-hội.

Chiến-bóng là chúa-tiê.

Cũng như báo chí!

Vì vậy, cho nên cùng với xây dựng quốc-gia, nước vân-minh nào trên thế-giới cũng nghĩ đến chiến-bóng ngay; có điều nước này đem chiến-bóng ra thử dụng việc cai-tao trong nước 'hi lợi it mà nước nó khôn-thì gày được nhiều cái lợi rõ rệt và dầy đú hơn.

Trong những nước mà chiến-bóng giàp cả mọi tay quan-trong nhất trong sự tiến-bó, ta phải kể trước tiên nước Đức và Nhật là hai nước mạnh nhất ở Âu-châu và Á-dông.

Hiện nay đó là ý khảo-sát và cần thận từng ly từng lít một trong việc sán-xá-phim. Nước Đức chú trọng nhất về những phim ca ngợi lòng thương và tôn-thờ sức khỏe. Nước Nhật để ý nhiều đem những phim giáo-duc và phim cõi-dộng.

Kiểm duyệt bộ

trong số bài đăng

Hiện lúc tôi viết bài này, cuốn báo có giá-trị kia không có ở dưới tay tôi, nhưng tôi nhớ rõ ràng những lời xét đoán của nhà dân-cảnh Pháp hận bây giờ đem ra xét-ngoại-đem, vẫn hay còn đúng lắm.

...Chinh-thể, người ta đã không đem chiến-bóng lên chính cái địa-ni của nó; những nhà xuất-sản phim chung-chủ vè hơn nêu tên họ chỉ rinh-danh vào cái thi-hiệu của người xem. Họ có biêt đâu rằng một cuốn phim chiến-bóng là có phải chì trong pham-vi một nước mà thôi, nhưng mà là cả cho thế-giới. Đó là cách quảng cáo cho cả một quốc-gia, một dân-tộc, vậy ta không thè để cái kỹ-nghệ ở trong tay một bọn người bô lục...

Nhưng lối nói đó, chúng tôi đọc đã bốn năm rồi nhưng tưởng như mới nghe đâu tối hôm qua. Nhà dân-cảnh thiết-tha với nghệ của mình thay! Nhưng nghệ chiến-bóng nói đến nước ta là nói đến số « không » (0).

Những phim: Toufou, Bé-Đế, Kim vân Kiều, Làng Rê chẳng qua chỉ là những cuộc thi nghiệm về tiễn-mà-thôi. Những người xuất-sản phim đó yêu nước yêu-nhà đành rồi, nhưng không đi tới một cái gì cả. Họ chán nản và gãy cho những người di-sau những sự lo âu, trả lời đất đây mấy bạn chúng tôi: Văn Lang, Lê-Huyền, Nguyễn Dương v. v. không nản chí, quyết sang Hongkong đóng phim Cảnh Đông-Ma, một chuyên-phim của Đàm-quang-Thi-en viêt.

Tôi đã biêt hết cả những nỗi khổ tâm, của bọn tài tử Annam đó từ khi chua bước chân xuống tàu bè di-tới viễn-châu kia. Tôi biêt hết những nỗi buồn-bực của họ, thiếu-thốn của họ, nên tôi chỉ yêu họ mà không trách họ một điều gì. Họ, họ là những người yêu nước, yêu-nhà, nên những cái kém cỏi ở trong phim đó — mà ai lại có thể thành công ngay được từ bước đầu? — Những cái kém cỏi trong phim đó, mãi tôi đều không trống thấy: tôi chỉ thấy sáng ngời lên, những quả tim, những khói ốc trê-trung, hoạt động muôn đêm cái nước hồn-như bị bỏ quên xưa ra nhau với Á-dông. Ý đó đã tốt nhưng họ còn một cái ý tốt hơn là đánh thức cái tinh-thần chiến-bóng của dân ta đây nó đã ngủ liệt sau

nhung hoàn-toàn độc-lập duoc phung-sự nghệ-thuật, không phải khuất-phục một mém-bénh-nào của đảng-phái nào hay người nào. Và chúng tôi nghe-biết:

« Nếu吧 giờ đây, chúng ta được may mắn một điều gì về mặt chiến-bóng, thì điều mong muôn-trở: nhất là ta hồn-phài là một nhà chiến-bóng như nhò ông Boissiere đà nói, cạnh nhung nhà chiến-bóng tò chire theo ý ông Reboux, ví như này, vừa lợi cho đất nước vừa ích cho nghệ-thuật».

Vâng, cũng như nhò giáp, chúng tôi đã biêt rằng về mặt chiến-bóng nói đến nước ta là nói đến số « không » (0).

Những phim: Pétain, Bé-Đế, Kim vân Kiều, Làng Rê chẳng qua chỉ là những cuộc thi nghiệm về tiễn-mà-thôi. Những người xuất-sản phim đó yêu nước yêu-nhà đành rồi, nhưng không đi tới một cái gì cả. Họ chán nản và gãy cho những người di-sau những sự lo âu, trả lời đất đây mấy bạn chúng tôi: Văn Lang, Lê-Huyền, Nguyễn Dương v. v. không nản chí, quyết sang Hongkong đóng phim Cảnh Đông-Ma, một chuyên-phim của Đàm-quang-Thi-en viêt.

Tôi đã biêt hết cả những nỗi khổ tâm, của bọn tài tử Annam đó từ khi chua bước chân xuống tàu bè di-tới viễn-châu kia. Tôi biêt hết những nỗi buồn-bực của họ, thiếu-thốn của họ, nên tôi chỉ yêu họ mà không trách họ một điều gì. Họ, họ là những người yêu nước, yêu-nhà, nên những cái kém cỏi ở trong phim đó — mà ai lại có thể thành công ngay được từ bước đầu? — Những cái kém cỏi trong phim đó, mãi tôi đều không trống thấy: tôi chỉ thấy sáng ngời lên,

những quả tim, những khói ốc trê-trung, hoạt động muôn đêm cái nước hồn-như bị bỏ quên xưa ra nhau với Á-dông. Ý đó đã tốt nhưng họ còn một cái ý tốt hơn là đánh thức cái tinh-thần chiến-bóng của dân ta đây nó đã ngủ liệt sau

những phim Bé-Đế, Kim vân Kiều, vân-vân.

Tôi thành-thực khen họ và tôi nghĩ rằng: « Việc làm-dò của họ, nếu cứ như hiện nay, nghĩa là không có bóng-vang gì cả, thì ta cũng nên lấy làm buôn. Nhưng hàng tiền-dạo trong một đám quân già ngục ra chịu đạn cũng phải

mong có một cái gì theo tiếp-chứ?

Công-việc của anh em đóng « Cảnh Đổng Ma », chúng tôi không mong kết-quả nhiều; thực-chúng tôi chỉ mong rằng nhung người hưu-tâm đem chiến-bóng sẽ thường-thường nghĩ đến họ rồi sẽ làm nhung cái gì hon họ.

Biết đâu do nhung ý kiến đó, chúng ta sẽ chẳng có một nhà chiến-bóng tự do nói trên kia, và nghệ chiến-bóng sẽ chẳng vi đóm mà có một địa-vị trong xã-hội Việt-Nam ta vậy?

Cái-diem khô-nhất là những tài tử và những bức-cô địa-vị gi trong xã-hội sẽ đứng ra lãnh-cái-trách nhung-cam-dần cái nhà chiến-bóng trong-lai cái-chung ta. TIỀU-LIỆU

NHÂN BẢN TRUNG, NAM, BẮC

Các bà chị a, Em, mỗi mây ngũyết khai-hoa thi nhù em lại mua RUQU CHÍ HOA KÝ soi cho em, xem ra tốt-lâm, vaya em có mây cầu nóm na dưới này để giờ thiệu các bà chị mỗi khi sinh nở cũng nên dùng :

Niên các bà tài kỹ & cõ
Muôn-đi-đi tên già mìn da
HOA RUQU CHÍ HOA KÝ,
Dung-nam se hàn-nam nòn xua,
Vòn dòn hàn-hay loi vòn cõi
Või doan trang đep idt idt
Ngày xuân chung-thuyem cõi hòng,
Cảng-tang mìn tham-cảng-nông iền yêu.

Bà thị Hồng-Loan

CÁC NGÀI MUỐN ĐƯỢC BỘ RĂNG VÙNG BÊN, CHẮC CHÂN VÀ XINH ĐẸP XIN MỜI CÁC NGÀI LẠI NGÀY

Nhà giồng răng Nam-Ad

Directeur NGUYỄN HỮU NAM
156, 158 phố Hàng Bông — HANOI

Ở đó có đủ thứ chuyên-môn để làm hàn các ngài mồi khi các ngài muốn giồng răng, chura-ràng hoặc đánh-ràng, giá-tinh rất-hay và có giồng-bắc đậm chắc chắn

BỆNH TÌNH

....Lâu, Giang Mai,
Hà cam, Hột xoài..

chỉ nên tìm đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUÉ
HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

vaya xin hỏi các ngài đã biết việc làng-ra sao chưa?
Việc làng không biết, thi đừng nói việc nước gi voi.

VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tát-Tô se hiểu các ngài những cái lợ là lung
ở trong lily tre xanh-xa Bắc

Mỗi cuón 0\$30. Mua linh-hóa giao-ngán hết 0\$71
Ở xa mua xin gửi 0\$66 (cái cuộc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ-bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

PHIM HOẠT HỌA

(Tiếp theo trang 20)

vật, cây cối trong rừng cảm nhan sắc công chúa mà hét lồng hồn họ và che chở công chúa, nào là quả táo độc của con ác phụ cho Blanche Neige ăn, khiến cho Blanche Neige chết, mãi đến khi nhữnghai hôn thành thực của hoàng tử xinh trai mới trở lại cõi trần. Thực dù các nguồn cảm động, dù các mối

Với những chuyện bá dặt ấy phỏng theo câu chuyện hoang đường của nhà văn-S Grimm, Walt Disney đã làm tri tưống tượng ta lùi lại thời khai thiên lập địa, để ta tương-cảm với thú vật, với cỏ cây, để ta nhớ lại một lúc rằng ta với vạn vật do một thủa cổ sinh ra. Blanche Neige với tấm thân nứa như ảnh vẽ nứa như da thịt, trong chín mươi phút đồng hồ múa múa làm sao! đã cùng ta sống lại cuộc đời vô chung vô thủy của nhân loại và của tạo hóa.

Phim Blanche Neige là một cái công-trình với lối phim hoạt-họa cô lai chưa từng có, mà rồi đây sẽ chẳng có một lần thứ hai. Xem phim «Pinocchio» thì ta dã biết. Hay thi thực là hay, với 300.000 bức hoat-họa tuyệt mỹ và sáu bài hát du dương, nhưng không thể so sánh với Blanche Neige được. Hàng phim soán ra, phim này đã tiêu mất 2.500.000 dollars, và bị lỗ vốn mất ngọt 100.000 dollars, phần chẳng vì công chúng không hoàn-nghênh «Pinocchio» bằng «Blanche Neige»? Từ đây trở đi còn lâu, lịch-sử phim hoạt-họa sẽ gồm trong đó người đi xem chiếu bóng và cái tên E. Cohl, ông thầy-đồ phim hoạt-họa và cái tên Walt Disney, người đã co cái may mắn phô diễn cái tinh túy của phim hoạt-họa trong phim Blanche Neige et les sept Nains.

Nguyễn Khắc KHAM

TRUNG-BẮC TÂN-VĂN
Edition hebdomadaire illustrée №
Imprimerie «Trung-Bắc Tân-Văn»
Certifié conforme l'insertion
LE GÉRANT: DƯƠNG - PHƯỢNG - DỰC
34 8.000



Tổng-phát-hành Bắc-kỳ, Lào, Bắc Trung-kỳ
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanoi
Cần dùng người bán Cửu-Long-Hoàn và thuốc Võ Định-Dân
lương hàng ở Hanoi 15\$00, ở các tỉnh 12\$00

Tự xem tướng bàn tay và lấy số Tú-vi lấy thì rất đúng

LẠI TRỜ NÊN THẦY TƯƠNG, SỐ TRỪ DANH
Và chỉ mua ngay tại thư sách mới in lại lần thứ hai dày.



1) Sách dạy xem tướng bàn tay và chữ viết theo lối Âu-Tây.

Có 200 hình vẽ, sách dày 210 trang lớn, đã in lại lần thứ hai. Giá 15\$00 do MỘNG-NHÂN thuật

2) Sách dạy lấy số Tú vi theo khoa học (chi nam) đã in lần thứ hai NGUYỄN-CÔNG-CHÂN soạn, có thêm cách lấy số Tú-vi trong một giờ. Giá 1p.20.

4 TI	5 NGO	6 VI	7 THÂN
3 THIN			8
2 MÃO			9
1 DÂN	12	11	10

Có rất nhiều hình vẽ để dạy tính số Tú vi rất đúng lại có các phươa k pháp theo khoa học để số xấu thi làm sao tránh được và tốt thi được tội mai. Xa thêm 0p.25 trước.

Gửi mandat trước cả cước 2 cuốn là 3\$02 Nếu gửi him hòa giao-ngân là 3\$22 (nhưng phải gửi 0\$32 tem thư trước rồi trừ đi Gửi theo mandat chỉ chờ nhà xuất-bản như vậy

NHẬT-NAM THU QUẦN — 19 phố hàng Điều, Hanoi



- 1) Khoa thuốc xit nồng 2p, chứa đủ các bài thuốc.
2) Khoa chẩn mèo 1p, đề phuơng pháp của Tr. Tán, và Nhật, có thể tự chữa lấy bằng thuốc ta.

- 3) Khoa chẩn mèo 1p.

- 4) Sách thuốc Việt-Nam 4p.
5) Sinh lý học 1p, nói rõ căn nguyên phát bệnh.
6) Ngoài khoa chuyên môn 6p00

Mỗi quyển: cước phí đều 0p.20
THO' VÀ MANDAT GỬI CHO
Nguyễn-Xuân-Dương Lạc - Long
22 - TIỀN TSIN - HANOI

THUỐC HÓA CƠN GÀ

Hiện nay trê con mèo phải hàn dịch họ già khù lâm. Họ thường rát nhiều đêm là, đầu rát, rát môi, rát môi, rát ngón, con họ có khai dài tới mấy phút đồng hồ, coi rát thương tẩm. Phải tìm Người lớn bắt con mèo chích họ gi, họ đòn, họ khay, họ khay họ san, uống thuốc này rất công hiệu. Mỗi gi 0p.60.

THUỐC BẠU DẠ DÀY CƠN GÀ

Ấn vào không tiêu, đầy hơi, ợ hơi, tức ngực, rát đầu, lè mặt, thường mồi hôi vai, da xuang ngang thất lung. Người nào thường mồi hôi vai, thường rát, rát mồm, rát môi, rát môi, rát ngón, co khai nón cát thư庵, người it rát ví sau hay thấy tức ngực, nghén ch, ợ hơi, và khong hoi. Nếu thấy đau bụng, Mỗi gi 0p.60.

THUỐC CAM TÝ CƠN GÀ

Gia đình nào có trê con cơn sỏi, không chịu ăn, gầy cầm, tòi đầu mồi, tòi tai, hột móm, miệng thường hay chảy rỉ. Ngay ổ đít vẫn, phải kip dùng ngay thuốc CAM TÝ BIẾU. NGUYỄN cho trê con ăn, chí trong ít lâu virus khỏi được hết chung cam sỏi vừa trảt mập mạp, hót tốt là thường. Thuốc này thơm ngon lắm cho trê con rất thích ăn. Mỗi gi 0p.30.

TỔNG CỤC

Nhà thuốc Điều-Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi
Đại-ly: Haiphong — Mai-Hinh — Nam-danh: Việt-long — Hải-
dương: Quang-huy — Thanh-hinh — M-nh-duc: Ninh-hinh;
Lắc-ninh: Quả-huong — Thành-hoa: Thai-lai
Sinh-huy — Hué: Văn-hòa — Saigon — Mai-Hinh 120
guynemer — Đức-thắng: A Dakao — Chợ lớn: Long-van