

SỐ 49 — GIÁ: 0515

23 FEVRIER 1941

TRUNG BẮC TÂN VĂN CHU NHẤT

DẶC SẢN TRUNG-BẮC TÂN-VĂN
NG. ĐOÀN VƯƠNG CHU TRƯỜNG



CÁC PHƯƠNG PHÁP HỘ KHẨU PHÒNG

ĐIỂM ĐỘN

Tren đây là bài về phòng chống cách phong không có tên
nhưng nó may mắn là đã được các phi cõi Đức đánh phong.
Khi phi-cõi quay về sau, nó thi thoảng cao ngang trời, nhưng
các phi-cõi khác lại thường thấy nó qua thành phố Berlin, và rao
tại cầu phong, trong số những bài hát của nó, có bài phi-cõi bên

Không dò thi đây!!

THÚ' HAI

Câu chuyện tôi kè dạo đây chắc
nhieu người phải ngạc nhiên:

Gia đệm 30 tháng chạp năm vừa qua, trong khi mọi người đang đợi chờ cho hét Giao-hùa để đổi mảng xuân mới thì ở chùa làng Ngọc-Trì, phủ Gia-lâm bỗng xảy ra một vụ đâm người: sự ông Bùi-xuân-Dục làm cho tôi nghĩ đến nhiều điều. Giả bao sự ông Dục là một người thường thi bốn nhát đao kia tôi sẽ coi là do ở một sự tức tối — như trâm ngan sự tức tối thường xảy ra trong đời — của một người mất một món lợi.

Nhưng cái cùi chì ấy do sự ông Bùi-xuân-Dục làm ra không khỏi đe cho mọi người phải sững sờ. Sự ông đã 68 tuổi đâu: cái tuồi già về cõi chết, cái tuồi mà lẽ ra người ta phải không còn thiết gi những cái vinh, lợi phiếm của cuộc đời! Hơn thế nữa Dục tại đem bực sự-ông rồi: nghĩa là đã phải trả qua bao nhiêu kh� hạnh, học thuộc lầu bao nhiêu kinh - kệ, tu hành bao nhiêu năm trưởng thành để dì tài cái mục đích cao siêu của nhà Phật: diệt bỏ những dục vọng trong lòng người.

Tôi vẫn còn nhớ hai câu thơ có dè tặng mọi nhà sư :

« Trong rồng mai nở khuây niềm
tục, « Mưa suối oan trong trời lửa
phiến ».

Học hành như thế, chịu kh� hạnh bao nhiêu năm như thế để đến ngày nay không cưỡng được sự tức tối trong giây lát của lòng mình đến nỗi át đảo đám người, cái công học « thiên kinh vạn quyển » để hiếu chữ « sắc sảo », không khôn gác của sự Ông Dục thế là mãi sạch. Thị ra Dục vẫn chưa hết lòng dục-vọng.

Hết dò làm gì? Phải chẳng là để cho óc mìn mìn mẫn, sáng suốt, trong rõ lòng minh, hiếu thấu việc

dời tránh những việc xấu, tìm
những việc hay mà làm? Học dè mà
không hiểu biết gì hết, học dè mà
lấy cái học làm những việc xấu xa,
để tiện, tái thiết tưởng thà cõi người

cõi người có thể dùng để tri kỷ gian,
giúp người ngay. Trái lại những kẽ
tiều nhân nén được gươm chí biết
dùng gươm để giết người cướp của.
Cái lợi và cái hại của sự cõi học là ở
chỗ đó. Bởi thế họ nén trong khi ta
được nhìn thấy những người dem
cái học ra để làm việc ích nước lợi
dân thì cũng có kẻ dem cái học ra để
hại người.

Cái thi đúp thứ nhất là ở đây không
thiếu gì những người dì cõi học
chút lít nhưng chả dem cái học của
minh ra để viết những chuyện diêm
tinh bẩn thỉu để dòi độc thanh niên,
để giết hại nốt những cái trong sách
trong óc thanh niên đt. Cái hại ấy
và phương pháp trừ di nó : bạn
Thiên-Tường hiện đang viết trong
một thiên phỏng sự cung đồng trong
số Trung-Bắc Chủ-Nhật này. Người ta
vẫn bảo rằng quyền sách là bạn
của ta, nghĩa là lúc nào ta cũng
phải luôn luôn cần dòi để dòi sách,
đọc sách để hiểu biết việc đời.

Một quyền sách iỏi là thò cho ta
nhieu điều hay, dạy bảo ta nhiều
diều tốt và dui dát ta tránh khỏi
những cái xấu xa của cõi đời. Một
quyền sách đe làm tui ma chi khí,
lam tan nghị lực của lòng người, đe
dần vào những con đường nác am.
Vậy mà nhiều nhà văn ở đây — hay
tự phụ là nhà văn cũng vậy — chỉ cõi
đem cái học (1) của họ ra để làm hại
thanh niên. Cái hại ấy nhiều khi
những bực phụ huynh vi bận việc
sinh sống hanh hy để ý
đến để gat bô di họ con, em. Nhưng
chính phủ ở đây đã đe òi đến nhiều.
Và các nhà cầm quyền tại Nam-kỳ
đã rá lệnh thi hư hết những thứ
sách dòi độc thanh niên đó.

Còn ở ngoài Bắc ta chắc cũng
chang bao lâu nữa những sách dòi sẽ
bi tinh thu. Chính-phủ bao giờ cũng
sản lóng khuech-truong các nghề
nghiệp. Xuất bản sách cũng là một
nghề — đánh thuế! Nhưng người ta
không thè để cho một hàng người
xuất bản sách sinh sống — song
như thế thi sống làm gì? — để làm
hại cả những lứa thanh niên đầy
tuổi lai, đầy hứa hẹn di đức.

ĐỀ KÝ-NIỆM NGÀY SINH NHẬT của

Trung-Bắc Tân-Van CHÚ NHẬT

VĂN-LANG cùng các bạn: NGUYỄN-
KHẮC-KHẨU, VŨ-BẮNG, MICRO, TUNG-
HIEP, NG-TUẤN, NHO-HOAN, LISETTE,
VĂN-THU, ROKÉO, TOUCHATOUT, v.v...
đóng ngày 2 Mars 1941 sá xin hiến
độc giả yêu quý của T. B. C. N.
một số đặc biệt vñ

CHIẾU BÓNG

Bạn nào dò bước chân vào nhà chiếu bóng dòi nên đọc số báo này vì dòi chưa bao giờ có một tờ báo nào có những bài liệu mới lì và dày dòi như số đặc biệt

CHIẾU BÓNG

của
TRUNG-BẮC TÂN-VĂN
CHÚ-NHẬT

Số đặc-biet này dày 40 trang

■ ■ văn bản giá 0 \$18 ■ ■

Trong số ấy có in trên giấy tờ nhiều
anh các dòi chép bóng nõi danh tài
sáu trên mìn bát. Thời gõi dòi các
bạn có thể cõi ra đóng khung treo che

THÚ' TU'

Việc cho xuất bản những cuốn
sách hay và có ích lợi thật rắn,
Báo và sách là những thứ có thể
truyền bá những tư tưởng hay mà
bán không đắt tiền, ai cõi cũng có
thể mua được. Báo và sách chạy là
vi thế. Và cũng bởi lẽ đó mà cái lõi
của những cuốn sách dòi cung ngay
càng lan rộng ra. Bở một số tiền
nhỏ nám bao hào ra người ta
không ngó dòi mua lấy cho mình
một cái hại lớn. Nhưng cuốn sách
dòi độc thanh niên lúc này vi vay
cần phải trả bô đi — hơn lõi nám!

Đảng bao chua? chì vñ bô rá vñ
hảo người ta nhiều khi mua lấy
một cái hại lớn cho mình và cho con
cháu mình. Ở đây vẫn vậy nhiều khi
người ta mua một cái vuông chõe lát
vñ một số tiền quá đât. Hưởng ứng
lời này tôi chák ông Tường ở phô
Bonap Haiphong và ông Li-Tchang
ở phô hàng Buôn Hanoï sẽ cho lời
nói của tôi là rõ ràng: ông Tường
thi sáu môt đem ngủ ở giường nhâ
cô đầu Mai ở Hàng-Kênh mè mât
tắm giây 100 đồng, còn ông Li-
Tchang thi lán vao rap Olympia lấp
vè mà mât cắp 175 đồng bắc. Tay
vợ cõi thiệt hại vñ tên của — vi chí
muôn vui chơi chõe lát — như hai
ông Tường và ông Li-Tchang cũng
chưa đến nỗi nào, nghĩa là còn
phuong cõi chúa. Sô lõi ấy mât
đi rõ người ta sẽ tìm thấy lại, có
khi nhiều gấp trăm lần thế, nếu
người ta chịu kh� nhân nại làm
việc với đời. Người làm ra cña —
người xưa vẫn bảo lõi.

Vã lại :

- Cái đã thi người mà!
- Một câu an ủi ấy cũng dòi làm cho
hai ông Tường và Li-Tchang dòi
buôn!

THÚ' NĂM

Cái buôn của ông Tường và ông
Li-Tchang rồi sẽ qua đi. Nhưng cái
buôn của Vũ-vịnh-Niên chủ ty ruyg
võ Vịnh-chu, Phú-Lý và phô lõng
Lê-ngoc-Song & Thái-Binh cõi lõn
lâu — rât lõu nõa — mót hết! Trước
hết ta cần phải biết Niên và Song dòi
lám gi đẽ đến nỗi phải buôn lâu như

Là một ông chủ ty ruyg, lẽ cõi nhiên
là Vũ-vịnh-Niên phải nghĩ cách bán

Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

Không! Không! Không!

“ BÁO MÓI ”

sẽ khác hẳn những báo hàng ngày hiện có ở đây!

THÁNG MARS TỐI ĐÂY

các bạn sẽ thấy « BÁO MÓI » ở khaph Đông-dương và
ai cõi cũng sẽ đọc « BÁO MÓI » vì « BÁO MÓI » là

MỘT NGƯỜI BẠN THÀNH THỰC

CÁI GÌ CŨNG BIẾT.

MỘT CƠ QUAN LIÊN-KẾT HẾT

CÁ NHUNH PHẦN TỬ VIỆT-NAM.

MỘT CÁI LOA TRUYỀN-THANH

CHO TẤT CẢ CÁC GIỚI TRONG

XÃ-HỘI.

“ BÁO MÓI ”

không dòi ai cả, nhưng cùng dì với mọi người tìm một
con đường mới dè cùng thanh-niên mới cõi tiền theo

DO MỘT BỘN THANH-NIÊN BÃ

TÙNG LÀM BÁO LÂU NĂM Ở

NGOAI-QUỐC, Ở PHÁP VÀ Ở

NUỐC TA BIỂN-TẬP VÀ THÔNG-

TIN, BÁO MÓI » LÀ MỘT TÒ

② BÁO của những người thiết-tha dè dát nước.

③ BÁO của những người muốn tiến, không lui.

④ NÓI TÓM LẠI: cõa lát cõa các người Việt-Nam !

ruyu cho chạy dè kiêm được nhiều
hại. Giời có mắt, mưu gian của Song
lời. Má cách nào màu nhiệm hõi
cách triệt sạch những chõy lõi
khác cạnh tranh với mình. Bởi vậy
Niên đã giái tiền cho bón tên ca-ly
Nhí, Thú, Đồng và Ngò đe xai chàng
phu nõe vào hai tháng ruyg cõa
hai ông Vũ-vân-An và Đô-vân-

Nghia chõi hai ty ruyg khác cõi
tảng lõi cõi ! Võ tinh đem ruyg bán

ông An và Nghia bị nhà Đoan phạt

500 đồng. Số lõi ấy hai ông phái

não nhà Đoan nhưng rồi Vũ-vân-

Niên lại phái trả lại cho hai ông An

và Nghia vì lõa Nam an Phú-Lý dã

xéi ra rõ lõi của Niên nén phạt Niên

số lõi ấy và lõi ngay lõi treo.

Còn Song ? Song thò oán bá
Nguyễn-Trãi dã lán. Muốn trả thù

Trãi, Song vu oan cho Trãi nhiều lõi

rất ghê gớm và định báy ke hám

(xem tiếp trang 24)

BÓ LÀ MỘT CÔNG VIỆC
VỀ LÂU DÀI, NHƯNG NGAY
TỪ BÂY GIỜ TÀ PHẢI.....

BẮT TAY VÀO VIỆC

Sự cố gắng về kinh tế của Đông-dương

Cuộc dinh-chiến và những cuộc cải-cách ở Pháp gần đây đã gây nên cho xứ Đông-dương ta một tình-thế mới. Ta có thể nói tình-thế mới đó là ảnh-hưởng của tình-thế ở Pháp từ năm ngoài đến nay và tình-thế chiến-tranh ở Âu-châu và Viễn đông đã bắt xúy này trở lại với hoàn-cảnh Viễn-dง của nó.

Đứng trong tình-thế mới đó, Đông-dương không thể nào uôi oái sống như trước nữa và phải mạnh-bạo cải - cách về mọi phương-diện thì mới mong s nh tồn được rong cái thế giới cạnh tranh này. Nhờ là v phong-diện kinh-tế và tài-chinh thi Đông-dương từ nay phải i vào sức mình mà sống không ti dựa vào sự giáp dô v tài-chinh của chính-quốc như trước kia nữa. Đông-dương ngày nay có thể vi với một người mới bước chân vào đời lại gặp khó kđ dâu dango bị hoạn-nạn, muốn có thể sống trong xã-hội cạnh tranh thi cần phải gắng hết sức thi mới có thể qua được những trở-lý khó khăn.

Đông-dương ta hiện nay còn là một xứ mớ, các nông-sản, lâm-sản, khoáng-sản chưa khai-khẩn được côn nhiều. V phong-diện kinh-tế v xúy nay côn nhiều điều cần kip phát-hàn.

Đông-dương là một xứ từ xưa đến nay vẫn sống v nghệ-nông, như th việc cần trước là phải tìm cách làm cho ruộng đất trong xúy được nhiều hoa-lợi hơn, càng nhiều, càng bay và phải tăng thêm diện-tich những đất giống giòi dược. Để với canh-nông, phải dùng những phương-pháp mới di tăng thêm số hoa-lợi. Nông-dân ta từ bao nhiêu năm tiếp-xúc v với nền văn-minh mới mà vẫn không chịu thay đổi các phương-pháp cây cối của ông cha đà lai, vẫn giữ cái-tinh-thần-củ-hủ và hổng-nồng-khi như xưa. Một tờ báo ngoại-quốc gần đây, trong một cuộc điều-tru v kinh-tế xúy nay, có nói nghệ-nông v xúy ta còn chưa được mang may v s hoa-lợi v ruộng đất Đông-dương còn

có thể tăng lên gấp bốn, gấp năm lần hnh bây giờ. Cũng từ báo đó lại nói dân ta có tinh-lưu biêng, không thi-h làm việc. Những lori phê bình của người ngoại-quốc đó tuy có hơi em-khắc thye nhưng không phải là không có một phần rất đúng sự thực. Ta xem xem giong các nước láng giềng như Nam-dương quan-đảo, Phi-luật-tan là những xúy khâng hau cung nh xúy ta, nghe nòng rất mờ-mang nh vao các thứ hoa-lợi của ruộng đất tăng lên gấp bốn v gióng dược nhiều hoa-lợi khâc nhau.

Ở xúy ta dâ có Túc-mẽ-cục và Viện khoa-cửu v nông-lâm hâng năm ngân-sách phai chí-thieu khâ nhiều m s s Ich lory cho nông-dân chua dược my. Đó là v nông-dân ta chua biêt dung nhung phuong-phap cây cối lối mới. Nay can phai cõi dng cho nông-dân biêt dung nhung phuong-phap dô để cho hoa-lợi cảng ngay cảng tăng thêm thi họa châng mõi có th dâ nuoi môt s giòi ngày cảng đồng thâm mâu.

V việc tăng thêm diện-tich đất cây cối thi cần phải ó nghiên-cửu tinh-chát dát rất kỹ xem huy với thât áo nào. Nếu có th dát dô hợp với việc giống cao-su, có th dát dô nui hợp với việc giống chè thi cũng có th dát khát huy với ca-thi cây khâ. Bất đâ xuя ta chua tho đán b et cai kết quả của cái khuyhn-huống mới nền thương-mại xúy nay dược. Trò v trên là những vấn đề kinh-tic cần-thiet của Đông-dương gura lúy nay. Đó là những cái s v dâ nuoi sống xúy nay. V phong-diện nào dán ta cung đều phải cõ gắng mõi

v kinh-nghé thi từ mấy năm nay da bao nhiêu lán ta thấy nô dán ván-dé kinh-nghé-hoa Đông-dương. Giúa lúc nay là lúy xuя ta phai tin vao lực-lượng của minh, ván-dé kinh-nghé-hoa côn cùn hơn nữa.

Nhung đâ là một vấn đề vâu lúy dâ. Lập một kinh-nghé lai côn phai c tu-bản v c nhà chuyên-môn giáp súc. Tu-bản v chuyên-môn dâ là hthi thâ côn thiêu v xúy nay nêu vân-de kinh-nghé-hoa cung chưa thâ thye

hnh dược một cõi rộng rãi. V phuong-diện này xúy ta côn thua kém các xúy khâc nhieu v côn cần phải gắng súc lâm.

Nhung bên cạnh kinh-nghé lai côn các tiêu công-nghé mà gân dâ ta thấy chinh-phu hêt súc khuyhn-khich. Ở nhieu nơi, ta thấy liều công-nghé nuôi sống nhân-dân. Nhưng v phuong-diện này theo ý chúng tôi côn thiêu s tch-chung chung dê lâm-lai nhung thay cung khâ vâ làm cho cõi dô hêt-tao tinh-xâo hñ. Ta nén châ ý dñ các hợp-tac xâ v tiêu công-nghé gura các thay làm môt nghe cung tinh-huống cung miên dâ mua chung các nguyên-liệu v kiêm-soát các dô chê-tao. Cõi như th thi các tiêu công-nghé mới cõ thê mõi mang v ngày thêm tinh-xâo dược.

Còn v phuong-mai thi vi tri v dâ-dú ủa Đông-dương dâ chỉ cho ta biêt các thị-trường tieu-tu hng-hoa v nhungs nơi mua hàng-hoa của ta phai v trong khu-vực Viễn-dong. Việc chinh-quoc vira cho dược tři v quan-thue vâ cuộn điu-dinh v kinh-tic đang dô v với Nhật-bản sõi mõi dng cho môt chinh-sách thương-mai mõi của xúy nay. Chinh-sach thương-mai dô s dát xúy nay vào phim-vi oán nô v Viễn-dong, hiện nay ta chua tho đán b et cai kết quả của cái khuyhn-huống mới nền thương-mại xúy nay dược.

Trò v trên là những vấn đề kinh-tic cần-thiet của Đông-dương gura lúy nay. Đó là những cái s v dâ nuoi sống xúy nay. V phong-diện nào dán ta cung đều phải cõ gắng mõi

thiên-dô, nhâ sô hoc chi châ ý dñ cting-hinh quan-trong nhât cia các v tinh-tic hñm s y mâu đán iết dng v chii-khi v tinh-th. Cai tinh-hinh quan-trong nhât trong ngày sinh của Tường-giỏi-Thach là môt cõi dô tam giac rât lón nâm lõn rất nhiều công-phu xet v-i-tri các v tinh-tic ngày bñm ay v xem hinh-tuyng các v tinh-tic ay thành lâp v dôt chieu vui nhau thê nào, nhung v khong rõ giờ sinh nén khong thể biêt rõ thiên-dô quay vê phuong-huóng nào. Tuy vậy, khi khong thê làm thê nào dược hoặc v s bất đắc dĩ mà phai lâm chô gián-dí bñt thi lâ sô người ay lai tuynh nay ra nhieu chuyen ly-thu vô cùng.

Vì khong cõ phuong-huóng cua



Kerneiz, nhâ chiêm-tinh tru danh của Au-châu lây sô cho

TƯỞNG-GIỎI-THẠCH ĐỂ ĐOÁN VÂN-MỆNH TRUNG-HOA

Từ ngày xây ra cuộc Trung-Nhật chiến-tranh, Tường-giỏi Thach đã trôt nén một « nhâ-vật của hiện-dai » khien cả th-giỏi dâ châ. Từ xúy nay các bæt anh hñng dñu dược nhâ-loại hñm-mô sâm-bâi nhñ thô cä. Nga/khi tiêng súng ở Lu-câu-kieu môt bât đầu nô dñu s tâu, dân Trung-hoa nài lóng công-phn, một nhâ sô-hoc tru-anh bñn Âu-châu, Kerneiz tien-sinh, dâ tung doan sô-menh cho nhieu bæt danh-nhanh trong th-giỏi xet ra cõi nhieu diêu rât thrc-nghiem, xem ngay sng sinh thang dô của Tường-giỏi-Thach (tiếc thay khong nhâ đóng gïo), dâ doan chí-khi-thu-doan bæt anh hñng s y vân-menh nra Tâu v dñu qu-øn-lýc Tường-giỏi s. a thô nñ? Tuy k.óng nhâ giờ sinh dâ là môt cai khâ, nhung nhâ sô-hoc tru-danh kia lây sô rât tinh-thi, doan nñiêu diêu dñn da, xet ra rât dñng, chung tui xin luet dñc ra day:

T.B.C.N.

Tường-giỏi-Thach, một người giàu nghị-lực.

Lâ sô cua Tường-giỏi-Thach mà Kerneiz-tien-sinh thâa ra sau đâychi là môt lâ sô lphy phong-chung. Nhâ sô hoc chi lập theo ngay dñ là ngày 31 Octobre 1885, v gián-sinh khong biêt rõ. Vây nén nhâ sô hoc phai lõn rất nhiều công-phu xet v-i-tri các v tinh-tic ngày bñm ay v xem

hinh-tuyng các v tinh-tic ay thành lâp v dôt chieu vui nhau thê nào, nhung v khong rõ giờ sinh nén khong thể biêt rõ thiên-dô quay vê phuong-huóng nào. Tuy vậy, khi khong thê làm thê nào dược hoặc v s bất đắc dĩ mà phai lâm chô gián-dí bñt thi lâ sô người ay lai tuynh nay ra nhieu chuyen ly-thu vô cùng.

Vì khong cõ phuong-huóng cua

nghiep, môt mục-dich.

Bismarck cung vây, thêt dñng gọi là môt tht-tu « sắt ».

Ngoài tht-bi hiện côn sống là Gandhi, sô-tu-vi cua ông v chô này cung phu-hüp v Tường-giỏi-Thach, vây Gandhi rất ái-quoc, dñn nñi nhâi doi nhâi khát, thhn hinh trong rât tiu-ly.

Cng như Kant, Bismarck v Gandhi, Tường-giỏi-Thach là môt ngugi gián-nghé-lýc v biet đê tñm-hñu vao môt sng-nghiep mà Tường-giỏi phng-sx, dâ theo duoi cho đen khi cõ két quâ moi thô. Tường-giỏi-Thach, một người súc ngugi khong theo kip.

Môt cai hinh tuyng khac iết dñng châ ý trong lâ sô cua Tường-giỏi-

Thạch là cái hình tam-giác đứng giữa Mộc-tinh và Thủy-Liеб, người nào có cái hình-lực ấy là người xuất chúng như Clémentean và Lord Roberts vậy. Một người như thế bao giờ cũng nghĩ những chương-trình rất vĩ-dai và mới-thết xem thì hình như quá nhân-lực nhiều, nhưng đối với người ấy, cũng như Nă-phá-luân, chả khôngh có thể bị xóá trong sách tu-diền. Muốn cho chương-trình vĩ-dai kia có thể thực-hiện được, Trời bắt phải gáp nhiều sự khó-khăn, trắc-trở, vì giữa mặt giới và Sơn-tinh đã thấy hiện ra mấy cái hình-trong gấp ghênh. Cái hình tam-giác của Mộc-tinh và Thủy-tinh gấp nhau thành ra chỉ sự vi-tha, sự học-vấn, sự yêu-mến khoa học và kỹ-thuật, cùng cái diêm-thanh-công, nhưng chỉ hàn-hồng khi nào Mộc-tinh và Sơn-tinh chiếu mệnh kia.

Trong mấy năm, Tường-tất phải gặp nhiều sự gian-nan

Vithé, nhà sô họ: Kerneiz đoán ngay từ hồi áy rằng: trong năm nǎm sắp tới, Mộc-tinh và Sơn-tinh không chiếu thành hình tượng, vì hai vị tinh-tú áy gần đây di chậm và còn ở cách xa nhau lắm, Tường-giới-Thạch lát-nhiều phải gặp nhiều sự gian-lao khôn-sứ và nước Trung-hoa sẽ bị lâm-tham, sinh-linh phải diệu-lan.

Chúng ta chẳng nên lấy làm lạ: Tường-giới-Thạch có trong mấy năm nay Tường-giới-Thạch bị thua, bị chạy, bỏng-nửa phần nước Tàu rải phi-nhiều mà



Người đeo đầu trần là Tống-Tu-Lênh Tường-Giới-Thạch khi mới lên cầm vanguard Trung-Hoa.

Tường-giới-Thạch có
lúe bị dày chảng?
Chiến theo số của Tường-giới-

không mè-tin là tại chỗ người mình học không đến nơi hay chưa đến nơi mà thôi vậy.

TÙNG-PHONG dịch thuật

—

CHEMISETTES—TRICOIS SLIP—MAILLOT DE BAIN

BỦ CÁC KIỀU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI
TRANG MUA BUÔN XIN HỎI HÃNG DỆT

phuc - lai

87 89, ROUTE DE HUÉ — HANOI, TEL. N° 974

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—</

nhanh trong cơn nguy hiểm. Thời gian qua... Họ lạy vợ lạy chồng, lập nên gia thất, con cái họ nhén lên, họ dùng vợ già chồng cho chúng nó ngay khi còn trẻ tuổi. Đầu bà thi và mày, thêu thùa, họ dùng một thứ bông dại và một thứ vải cây kêu là yanchama làm sợi dệt. Họ lấy nước suối nồng đậm nấu đồ ăn. Lửa họ gìn dữ luôn luôn cho khỏi tắt, sau khi nhóm lửa bằng cành cây khô cọ với nhau. Họ săn bắt thu dữ và nón nấm cho nó ở nhà với họ để dùng. Họ được cái may là vùng họ ở, chẳng thiếu chi giống thú, và giống cá. Họ lại trồng cà phê và mía. Họ tìm cách làm đường, cất rượu và chế dầu bằng những trái lật (châtaigne). Họ hết hi vọng thoát khỏi nơi rừng xanh, nên họ cam chịu sống trọn đời như thế. Họ sống như vậy được mười lăm năm không được giao thông với người văn minh lúc nào. Mãi đến năm 1931 họ mới lại được nhìn thấy người bên ngoài. Họ gặp nhiều dân ở hòn Cuzci hòn chinh phủ tróc nã mà lưu lạc đến nơi họ trú ẩn. Nguyễn bọn người ở Cuzci đều là những quân dân trộm đuổi cuộp, buôn hàng hóa lậu thuê để sống. Họ nhập bọn ngay với những người xú Pérou, và làm mồi giới cho họ để bán thuốc lá và rượu lậu cho các dân ngoài rừng. Từ đó trở đi đoàn lưu dân người Pérou, bán lậu thuê để làm giàu. Kể đến hai phi công lạc máy vào nơi họ ở. Họ cũng khống g ngô rỗi người ta tìm thấy nồi bò, nên họ mới vừa thực tinh, vừa bịa đặt, mà kể câu chuyện hoang đường trên kia cho hai phi công nghe.

Bọn người rừng lưu luyến bắc-sí Fejos đến tối khi bắc-sí cung hiện ra về, họ lái mach bắc-sí một con đường tái tết lợi hơn con đường bắc-sí đã phải mất chín ngày mới đi hết. Con đường này là đường thủy: đi thuyền đặc mộc qua sông Alto Madre de Dios là đã sang địa phận của Cuzco rồi. Họ đưa bắc-sí sang bờ sông bên kia, thi họ dừng lại, chẳng muôn ngờ thấy cái ván minh buy hoàng gần đây nữa. Họ muốn sông cái dài đổi nứa súng nứa iỏi, cái đổi tinh đã được hai mươi nhăm năm trời. Bác-sí về đến Cuzco, thuật lại cho một nhân viên hội thám hiểm ở Cuzco là ông Emilio Delboy nghe câu chuyện người rừng này.

Ông Delboy phái ngay vài ông đạo sĩ đến nơi để khuyên doanh lưu dân đó cải ta qui chính nhưng các ông đạo sĩ chẳng bao lâu có trả về, vì bọn người rừng ném đá đuổi họ đi. Sau xé ra mới biết rằng trước



SỰ NGÂM XÚ PÉROU: HÀNG Ở CỦA TUI TARZAN TÂN THỜI

Đây là một bức ảnh trên mây bay "chợt" xuống vùng rừng rậm xú Pérou. Con sông Pin-
guen là dòng chảy thành một vệt dài den rãnh. Ván-mình đã dừng chân lại bến bờ sòng
này. Dưới những vòm cây rậm chí chít trên hàng ngàn van luvore vuông lầy, hai phi
công Contero và Alberto đã tìm ra 50 người xa lánh thị-thanh và không biết một ly giề
nhà từ thế-giời đã mấy chục năm nay.

kia, nbiển kẽ cung đao cài dang làm đạo sỹ vào rừng
bắc-sí có rất nhiều con gái của người rừng đem di, nên
họ có ác cảm với đạo sỹ.

Cánh phủ Pérou cũng chẳng muôn tần nã bọn lưu
dân nữa, vì đường lối khai thác, khô mà bắt bắt
được. Chỉ đợi khi nào họ ló mặt ra ngoài, thi tóm bắt
mà thôi. Vì thế, bọn lưu dân này rồi đây sẽ sống cái
đời rừng mãi mãi, đến một ngày kia hai phi công nào
la, máy bay vào nơi họ ở rồi trở về cõi ván-mình
kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rưa rứa câu
chuyện này, cần chuyện người rừng mà chẳng phải
người rừng, ăn ở như người rừng mà vẫn ôm ấp
trong lòng, cái tri lâm giàu của người văn minh bằng
cách buôn thuốc lậu thuê và cất rượu lậu thuê!

NGUYỄN-KHẮC-KHÁM

Mua vé số Đông - Pháp, có hy vọng giàu to

Chuyện cổ tích Tây Tạng

TRẦN-QUANG-CẨN thuật và phê bình NGUYỄN-HUYỀN vẽ

Nhà văn sĩ và mao hiem Francis Goré, vừa đây, mới
cho hằng in *Missions étrangères de Paris - Maison de Nazareth, Hongkong* - xuất bản một cuốn sách rất
quý có nhều tài liệu về xứ Tây Tạng là người biết tới
cuốn "Trente aux portes du Thibet interdit".

Bạn Trần quang Cẩn - mà chúng tôi không cần
phải giới thiệu vì các bạn đã biết tại viết *Pháp văn và
Quốc văn* trên nhiều tờ báo ở đây dưới nhiều tên ký
khác nhau: Cancaq, T. Q. C., Vui Con, vui lòng trích
một bài ba truyện cổ tích ở trong cuốn sách quý ấy dịch
lai và phê bình đã ban đọc có một quan niệm về xứ Tây
Tạng mà người ta vẫn coi là một xứng bi một nhất trên
thế giới.

T. B. C. N.

I) Seryig

Hồi đó, nghe là hồi xưa bời xưa có hai vợ chồng
một người dân nghèo ở tỉnh Kosala sinh hạ được một
đứa con trai.

Khi mới lọt lòng mẹ, người ta thấy hai bàn tay đứa
nhỏ đó cứ nắm chặt lại chứ không xó ra như những
trẻ khác.

Thấy vậy e là diêm gö, cha mẹ đưa bé mồ tay nó
ra thì quá xấu, trong lòng bàn tay đứa bé, mỗi tay có
một đồng tiền vàng.

Lại la nứa là, bê hắt đồng này thi tự nhiên ở
trong tay đứa bé, đã lại có đồng tiền vàng khác. Lấy mài,
lấy mài cho đến khen thi vợ chồng người dân nghèo
ở Kosala lấy được dây một hòn đồng tiền vàng.

Bến khi lớn lên thi cậu con "quý tử" của vợ chồng
người dân nghèo ở tỉnh Kosala dù di tu, và cái hòn
mà cậu ta quay quay trước bao thờ phật để chịu lễ thi
phát thi mỗi khi cậu ta quay xuống và chổng hai tay
khi đứng, khi đứng dậy nháu tay ra là chỗ đó lại có
một đồng tiền vàng.

Thấy sự lạ, có người hỏi đức phật: "Thich Ca"
đưa yết con làm sao lại có lõi tiền vàng như vậy? Đức
phật: "Thich Ca" trả lời:

—Nguyên hởi trước, nghe là cái hởi trước hởi xưa,
hởi xưa, khi đức phật Serithou giảng sinh xuống bá
giới thi có gặp một người tiêu-phu già rất nghèo.
Soái đời vật và lâm lụng trong rông, ông ta ăn đánh
đè dùm được có hai đồng tiền vàng. Thế mà ông ta
không ngần ngại đem cả 2 đồng tiền vàng đó biếu đức
phật Serithou. Ngài thấy sự háo-tâm có mệt không
hai ông già tiêu phu nên ngài có phần rằng: Sẽ cho
ông ta, trong chín mươi mốt (91) đời được giàu có,
của cải, tiền bạc không bao giờ hết được.

Cậu bé Seryig chính là ông già tiêu phu tái sinh vậy.
LỜI BẢN PHẨM CỦA NGƯỜI ĐÍCH - Truyền cõi tích
này cũng như phần nhiều truyền cõi tích của Á-đông có
mục đích khuyên người nón ăn ở cho có đức để được
hưởng phúc.

Song nếu những người ăn ở tốt, hiền hậu, hảo tâm rồi
đều để ra con có tiềm năng cầm tay cùi thi tối đám chắc
trong thiên hạ, dưới cõi trời Nam hay trời nào cũng vậy,
người ta đều ăn ở hồn hả và có đức hết - không
có một người nào bao ác nra.

Con Tạo chỉ khô hiếu ở chỗ ăn & hiền lành mà đe ra
con vẫn thấy «xứ tay» chử không nám. Con lám kè lửa
thì phần bụng cũng là làm những điều rất độc ác mà
chính chúng nó lúc nào hay tay cũng vẫn nám rất nhiều
những tảng vàng chử không nói gì đến các con
chúng nó nra, thì đức phật Thich-Ca nghĩ sao?

Nói thế mà nghe đỡ thôi. Nhưng bao nào (phúc đức tạ
mẫu) từ xết mình ăn ở có thùh phúc đức, từ say giờ đ
mỗi khi «kết» thử nhìn hai tay các cô, các cậu của các
bà xem Ngò mà các cô các cậu ấy lùi lợt long ra cũng
nhưng chát hai tay thì sao! Biết đâu là chứng!

II) Quan Thurong-thu và đứa bé mồ côi

Một quan Thurong-Thu (đây là một quan Thurong
Thu của xứ Tây Tạng) ngát-ngheu cuội voi di ngoài
phố, chợt quan ngài thấy một đứa trẻ trèo đường nghịch
tun đáo một cái hố ở giữa đường cái quan.

Bất quan-tuying ngừng nghe voi lại, ngài hót đứa trẻ:

—Thằng nhỏ kia! mày làm gì đó? Sao đường của
nhà nước (nước là nước Tây Tạng đã hẳn rồi) mày
lại đám áo hòi, nhú vây cản trở cả sú giao thông.

Thằng nhỏ, khoan thai, thưa rằng:

—Bàm quan Thurong Thu, lõi con dào được thi con
lai llop được chư sao!

Theo như sự hiếu nghec của xứ Tây Tạng thi cậu
giá lõi của đứa trẻ sò ngụ ý: ở đời ta làm việc gì thi
ta chịu trách nhiệm việc đó.

Thấy đứa nhỏ có vẻ thông minh mà lại mồ côi cha
mẹ, quan Thurong Thu ra lệnh cho lính dắt nó về
đinh ngài, nuôi nó làm con nuôi để làm bạn với cậu
Ấm — con đê của ngài.

Được lì lâu, tị nhiên, ngày nào cũng có ba con qua
đến đậu ở trước sân chùa của nhà vua (vua đây đã
hắn là vua Tây Tạng).

Cho là là vua bèo lợp triền-thần lại đê hối xem
còn nào giáng nghĩa được tại làm sao ba con qua đ
cùi là quán ở trước sân rồng.

Chưa tìm được câu nào phải **phép** để lèo lên nhà
vua, quan Thượng Thư và nhà có vẻ buồn và lo lắng.
Còn con nuôi ngài hỏi ngài vì đâu ngài buồn thì ngài
cứng thắt tinh kẽ lại câu chuyện ba con quạ cho cậu
ta nghe.

Cậu bé liền thưa với bồ nuối:

— Thưa cha, có khô gi, cái đó. Mai sớm cha vào
chiều cùi tay nhau vậy: Con qua **dẫn** bên tay phải là
con quạ «chồng», con quả **đuôi** ở **gáy** là con quạ «vợ»
con quả thứ **đuôi** ở **bên tay trái** là con quạ «nhân
tinh» của con quạ cái.

Chàng no muốn sống một cảnh «gia-dinh bộ ba»,
song lục dục lầm, gia đình chúng nó không được hòa
thuận, chúng nó phải đem nhau đến trước ngai rồng
để xin vua xét xử.

Hôm sau quan Thượng-Thư vào chầu cũng lâu với
vua như vậy. Vua nghe ra gật
đầu, cho là phải, liền ra lệnh
phản rắng:

— Con quạ chồng và con quạ
vợ phải cùng nhau bay di một
phương. Con quạ nhân tình
phải bay di một phương khác.

Từ đó ba con quạ không thấy
đến ở sân rồng nữa.

Về đến nhà, ngãm nghĩ mãi
mình, quan Thượng Thủ ta đâm
lo. Ngài lầm bầm: «thằng bé này
ranh lầm, nuôi nó chắc sau này,
ra đời nó sẽ «knott chặng»
câu ấm của ta và nhau vậy có thể có
hại cho con ta lầm. Phải trừ
phát nó đi từ bây giờ!»

Thế là ngài ilm cách trừ đúra
con nuôi di.

Ngài bão lầm hai cái bánh
bằng lúa mạch trộn với đường
để cho cậu ấm con đê một và
dứa con nuôi một.

hai cái bánh đó một cái to và
một cái nhỏ. Ngài cho cậu ấm
cái nhỏ, còn dứa con nuôi
cũng cắn i to.

Vì tham ăn cậu ấm con đã thấy cái bánh của dứa
con nuôi to hơn với cướp lấy, cho vào không kịp
nhai, và vừa nuốt xong thì chết cứng dữ dứt ra không
kịp ngáp.

Chỉ vì trong cái bánh to mà quan Thượng Thủ
định cho đứa con nuôi ăn đã có trộn thật nhiều
huốc độc.

Bứa con nuôi lúc đó, lại khanh thai nhắc lại cu
Thượng nghe câu chuyện «cái bò nó đã dào ở giữa
đường» để cùi Thượng Thư rắng: «ở đời này mìn
làm việc gì thì tinh kẽ lại chịu trách nhiệm cái
việc mình đã làm.

LỜI BẢN PHIẾM CỦA NGƯỜI DỊCH — Câu chuyện này
cũng thuộc về loại truyện «quả báo»

Tôi cũng hiền nghĩ:

«Nếu làm điều cái mà ông giờ bắt phạt phải chịu ngay

trách nhiệm về công việc то của mình làm thi thiên-hai
cũng bớt được ít nhén-ke di kién.

Nhưng mà chúa chắc hẳn! Thị dù như thiếu gì người
cứng chìi và tham cái bánh to như cậu ấm con quan
Thượng Tây-Tạng mà bò mang thế mà vẫn lầm kẽ
không chịu lấy mà làm gurons.

Chết thi chết chí thấy cái bánh to — có khai cóa người
khác đương cầm tay, hay đã dè vào mõm cắn — họ cũng
coi cướp lấy đã. Mà họ lại không chết ngay cho mới là lả
chứ.

Vẫn «cái khó hiểu của con Tạo».

III) Youpakiens

Cũng vẫn vè cái hời xưa bờ xua, có một người
thuộc vè giống Bà-la-môn tên là Youpakiens, nghe rõ,
mùng loi tên nỗi cái quâu không có mà mang,
cái áo không có ma mặc.

Một hôm có người cho anh ta
mượn một con bò để ra «làm
dòng».

Chiều đến anh ta dắt bò về già
và chính lúc abh ta dắt bò vào
chuồng thì người chủ bò cũng
trông thấy.

Quái lạ! Lối đến người này vào
chuồng bò đê buộc nó vào cột thi
đi thôi! Bò không có cánh mà
bay rồi!

Người chủ bò cho gọi Youpakiens
lại và nhất định buộc cho
anh chàng này dã ăn trộm bò
của mình. Thế rồi hai bèn đưa
nhau lên circa quan kiện nhau.

Khi di đường dê lèn quan hau
kiện thì Youpakiens gấp một con
ngựa đương lồng. Chủ con ngựa
đó gọi Youpakiens nhớ bò hổ,
thì anh chàng này lượm ngay
một hòn đá ném vào con ngựa,
trúng ngay vào cổ nó, làm nó
bị quê. Hai bèn chủ ngựa và
Youpakiens thành ra tiếc, rồi
cũng đưa nhau lên cửa quan.

Biết mình xui quay và hinh như muôn trán tránh
những cái đòn dổi nó đương đuổi sain, Youpakiens
thấy gần đó có một cái bờ tường vội trèo qua đê sang
mè bên kia. Nào ngờ đâu, trong kái tái tát, hót ho hót
hoảng ở trên thườn thường nhảy xuống thi nhảy ngay
vào một người thợ dệt cát đang ngồi trước một cái
khung cát ngay dưới chân tường. Chàng ta nhảy
nhập đê nỗi người này chết ngay.

Vợ người bắt bành là làng la xóm, bù lu bù los,
chứ Youpakiens thậm tệ rồi cũng làm đơn di kiện

Youpakiens lại thuê thầu ra di. Đì đến mội chỗ nợ
qua. Anh ta hỏi người kia xem sính sản nông thế nào.
Người kia vì mè mõm trả lời Youpakiens thành ra
đánh roi děa tóm một cái xuống nước cái riu hồn
đang cắn ngang ở hai hàm răng.

Sau minh anh này cho Youpakiens một trận chửi
rửa hậm tệ rồi hai bèn cùng đưa nhau di kiện.

Trước công đường — bén nguyên đơn ba bốn
người, đều quỷ xuông, xin quan xú Youpakiens.

Nghe xú may mắn là

Trước công đường — bén nguyên đơn ba bốn
người, đều quỷ xuông, xin quan xú Youpakiens.

Nhưng mà xét lại: Chủ bò cũng có lỗi. Vì rằng: mắt
tròng thấy Youpakiens dắt bò dem vào chuồng già,
không tội ngay bò lịt đê cho nó sòng mặt. Xú: cho
dem khoét mắt chủ bò đì.

Viết thứ hai.— Xú: cho dem chặt cái tay của You-
pakiens để lây da ném gày chán ngựa di.

Nhưng mà xét lại: Phải xéo lưỡi anh chủ ngựa di vi
tại anh ta dã mờ mõm gọi Youpakiens bắt ngựa bò.

Viết thứ ba.— Xú: làm
chết người thi phải đèn mang.

Bắt Youpakiens phải lây vợ

anh đết cùi, đê chí ta khôi
góa bịa.

Viết thứ tư.— Vì không bao
giờ một người thợ lại cầu riu
ở rắng. Riu thi phải xác lèn
vai. Nên dem bê rắng nguyên
đon di.

Nhưng mà xét lại: Vì You-
pakiens hối thăm người thợ đó
nên hán mõ mõm trả lời mới
đánh roi cái riu.

Đem Youpakiens ra cắt lưỡi.

Quan xú xong dâu vào
đẩy, yira toan đứng lên đê
giải tám phiến tòa thi át cả ba
bốn người nguyên đơn đều
không ai xui ai, đồng thanh
xia rứt đơn ra không kiện
Youpakiens nữa.

Chàng lòi tất nhiên được
tha.

Chàng lại lùi thêu ra vè với cái
nghêo rò/mùng loi, không quần
mà mang không áo mà mặc.

LỜI BẢN PHIẾM CỦA NGƯỜI DỊCH — Ở đời này
không cần gì phải đánh mất bò, làm què ngựa của ai, hay
là ngô sát người ta mới phải tội. Cứ một cái nghèo cũng
đủ là một cái tội, mà có lẽ là một cái i tội nặng a lầm ròi.

Nghéo, lại còn bị ba bón người kẽn mít lúc thê, mà
gặp được ông quan đê xúi ẩn cho một cái khôn khéo,
koong bị phạt hay bị tu thi thật là Youpakiens có phúc
ion.

Lòng công minh của ông quan xú Tây-Tạng & trong
truyện này thật đáng kinh phục, song tôi e rằng ông
quán đê một khi tên tuổi già về hư sẽ cũng nghèo như
Youpakiens mất thi!

IV) Akho Tunba

Một hôm Akho Tunba dắt lừa ra tinh. Chủ ta đén
xin ở trọ một gia-dinh họ có dọc hai vợ chồng già.

Ông già bà già này đã già lại nghèo; cả của cải có

mỗi một con bò. Con bò này cũng già lầm ròi và dâ
giá thiếc bão được.

Bà già chủ nhà bảo Akho Tunba dắt lừa mà nhốt
vào chuồng bò. Khi Akho Tunba vào đén chuồng
thì có con bò của vợ chồng ông bà chủ chủ nhà trọ,
hắn liền kêu lên:

— Chết chúa, không xong đâu à! Con lừa của cháu
vốn xưa xay ghét những loài vật có sừng lầm. Nhốt
nó cùng chuồng với bò của cụ sao được.

Bà già phèu phao bảo cho Tunba biết:

— Chủ này mồi khéo vẽ truyện thi thái! Chủ có
thấy bao giờ lừa lại bò à không?

Thế rồi tối đến khi Tuaba vào chuồng bò cho lừa
ăn thi hắn thâu săn một con dao thật nhọn, thật sắc,
đâm ngay vào bung con bò già một nhát. Bò cứ việc
đem là lăn ra hết thó.

Giết bò xong Tunba chạy lên nhà trên, làm bộ lớn
tiếng bảo vợ chồng nhà trọ:

— Đò cháu đã biết trước
mà, halu cya chung nghe cháu.
Con lừa của cháu nó dã dâ
thùng bụng chết mất bò của
cụ rồi.

Tội nghiệp cho hai ông già
bà già.

Hết con sút sút khéo lóc,
thuong tiếc bò, hai ông bà
đành lại phải nhờ Tunba ngâ
bò ra làm thịt.

Hôm sau, đêt ngọt, anh
chàng này bao già bà già:

— Nay cụ, cháu nói thế này
cũng khí không phải, xin cụ
tha lỗi trước cho cháu. Bản
càng không lè cháu không
nói ra. Cụ ông nhà ta dã ăn
cấp của cháu một ít bò lúa
mạch trong bao tài của cháu
kia kia.

Bà già chủ trù nghe vậy tíc
lầm, làm rầm lên và nói cho
Tunba biết rằng chàng bò xua
nay vẫn có cái là luong
thien nhất vùng đó, dâu có
làm bậy như vậy.

Nào ngờ l khi bá ta vừa khói cửa thi ở nhà Tun-
ba đem đê ông cụ chủ trù ra bò cõi, bò hết sức
mạnh đê hóa kiếp cho ông ta. Rồi tai ác! hàn lấy một
nắm bột lúa mạch nhét dây mõm ông già.

Khi đê phò trò vè, bà cụ thấy ông cụ chí còn là cái
cứng đê, chưa kịp giờ được giặt nước mắt nào
thì Tunba đã hô hanh hóa tay phan vua:

— Đây cụ xem, cháu có đám ăn gian nói dối bao
giờ! Cháu vừa di vắng có mày phút, khi bá bắt thính
linh, đê bắt gắp cụ ông đang ăn vụng bột của cháu.
Cháu cẩn vè và vè quá khống kip nuốt nên bị chết
ngón rồi.

Bà cụ chí còn biết có việc kêu trời, chử làm sao
bây giờ?

— Khô tài chua! Giời cao dâi dày cùi! Bò cũng chết,
ông bạn già cũng chết nốt! Điều đừng chua!



Tunba còn làm mặt đao đức để vỗ về anủ bà cụ:
— Thôi cụ, khóc cũng chẳng lại nào. Để cháu giúp cụ
đem mai táng cụ ông cho mồ yên mà đẹp, cụ đừng lo.
Chỗ cụ với cháu, cứ cùi công cháu nứa con bò là
xong xuôi mọi việc.

Thế rồi hồn đất con lừa của hồn dem buộc một bèn
cái thây ông cụ già, một bèn nứa con bò, ra đi.

Đến một cái cầu, Tunba cởi xác ông cụ ra, dem
đụng súng vào bao lún cầu, rồi hồn ra ngồi ở chân
đồi gần đấy, chờ...

Chợt có một họ lái buôn đất lừa bên này sắp sang
qua cầu hòn kia. Tunba liền chạy lại bảo mấy ông
lái:

— Nay các ông, cụ «thân sinh» ra tôi đừng tyna ở
cầu đây. Các ông và lừa của các ông có di qua cầu
xuân thận cho một chút kẽo lợ ra cầu hẹp, lừa các
ông xô cụ tôi xuống sông thì rầy rà то.

Quả thật, họ lái buôn và lừa ngựa qua cầu thế nào
đang ngay vào cái xác chết lâm rọi ngay ông cụ
«thân sinh» của Tunba xuống sông.

Dip may it to, Tunba, làm bộ thương tiếc,
khóc, lẩn lộn ra đường như «cha chết» thật... cho mãi
đến khi mấy người lái kia gom góp kẽi ít người nbiểu
được một món tiền khía to đèn mang cụ «thân sinh»
ra hồn, hồn mới ráo nước mắt.

Q

Một bùa kia có một người phú thương tên là Guima
ăn mặc rất lịch sự, cưỡi một con ngựa thật quý giá,
đường ngắn ngủi ở sông nò. Vì tuyệt vời tan
lành cho nước sông lên to, Guima không hiểu con
sóng đó nồng sáu thê nào, mà anh ta có việc cần bắt
buộc phải qua sông. Chợt Tunba cũng đi đến mé
sông. Guima nhớ ngay hồn qua sông đã giúp việc cho
mình. Tunba nhận lời không ngắn ngài giãi cảng song
bắt buộc Guima phải cho mượn ngựa cưỡi lội qua
sông. Guima cũng bằng lòng. Tunba nhảy tốt lên
minh ngựa giật cương, song ngựa chồm lên không
chịu dì một bước.

Tunba quay lại bảo Guima:

— Cứu thê! Ông coi đó! Tôi hết sức giật cương, ra
roi mà ngựa không chịu dì vì nó biết là tôi không
phải chủ nó.

Phải rồi! bây giờ có một cách này: ông đưa bộ
quần áo của ông cho tôi mặc, rồi ông tạm mặc quần
áo của tôi. Một khi đánh bộ quần áo của ông vào tôi
chắc con ngựa này sẽ lầm, cho tôi là chủ no thi thê
não nó cũng dì.

Hai người đổi quần áo cho nhau xong đâu vào đấy,
Tunba cưỡi lèn minh ngựa, thi ngựa chịu dì thật và
tất cả người và ngựa lội qua sông.

Có một điều phán nhan cho nhà phú thương
Guima là: cứ đứng bờ sông bến này đợi hết một
ngày hèn nước, hé cái kh้อง thấy tắm hơi Tunba,
con ngựa quý giá và bộ quần áo (tích sự giờ về nữa).

Song dayan nợ của Tunba và nhà phú thương chưa
hết.

Chợt một hôm đi đến tỉnh Lhassa, Tunba trông thấy
dù xá xi dì về phía mình, rõ ràng là người quen cũ
tức nhà phú thương Guima. Hắn với vàng chạy lại một

ngôi chùa gần đó, ôm ngay lấy hai cột cờ giống trước
cửa chùa rồi đeo mầm vào hồn. Mỗi hồn cứ định chặt
vào cái cột cờ không khác một anh kép hồn một chi
đòi trên màn-không.

Guima đến gần Tunba để đòi quần áo và ngựa.

Bấy giờ hồn mới ngừng đầu lén và rất thân thiện
rồi lời:

— Thưa đại-huynh, đệ không dám chối! Đệ quên
sao được, đệ còn là người giữ cửa «Đại-huynh», bộ quần
áo và con ngựa vô chừng giá. Nhưng mà tội nghiệp
cho đệ. «Đại-huynh» gấp đệ lúc này thi làm sao đệ
lấy quần áo và ngựa về hoàn lại đại huynh được.
«Đại huynh» thấy đệ thế này cũng dù hiếu. Đức
Phật sống vừa ra lệnh bắt đệ phải ôm và hồn cậy cột
cờ này từ sáng sớm hôm nay cho đến tối mịt mới thôi.
Nếu «đại huynh» giàu lòng thay chán đệ, vào
đây ôm cột cờ trong chốc lát, đệxin ba chán hồn
cảng về nhà trả lấy quần áo và dắt ngựa ra hồn «Đại
huynh» tức thi.

Lời lẽ ôn tồn, ngọt ngào, nghe lại đúng lý như vậy
thì ai giãi một nhà phú thương ở xứ Tây Tạng nghe
mà chẳng xiêu lòng.

Kiểm-duyet bỏ

(xem tiếp trang 31)

HO LAO

Trí những chung ho có sít âm, ra đời đặc lanh huyệt.
hoặc nhỏ ra toàn huyệt, có khí chỉ ho khàn không thành
tiếng, người một ngày một xanh xao gầy mòn, nên dùn
thuốc BỒ PHẾ TRÚ LAO ĐIỀU NGUYỄN. — Giảm voi ie \$50

SÂM NHUNG BỒ THẬN

Thận hư, khí huyết kém, liệt khinh, di tinh, mộng lín
gây cảm, yếu đuối, tình thần bạc nhược, phải uống thuốc
SÂM NHUNG BỒ THẬN ĐIỀU NGUYỄN, sinh dục se dắt dáng, kính nguyệt
khi cùu van lai súc khỏe. Giá mỗi hộp \$80.

ĐÀN BÀ KHÍ HU

Đàn bà có bênh trong da con, kính nguyệt không đều,
ra huyết bạch, da vàng剖析 xanh xao, rite dầu chong mặn
lộn, da bụng luộn, kem đường sinh dục. Chú dùng thuốc
KHÍ HU ĐIỀU-NGUYỄN, sinh dục se dắt dáng, kính nguyệt
da bông, hồng hào bênh tốt. Mỗi kg giá 1500.

CAI NHA PHIEN

Thuốc này giúp cho những người muôn cái bô hồn hui
được hay hứt nhẹ dù, một cách rất dễ dàng và mau chóng.
Những người dùng thuốc này bô hồn được sự nghiên
đầu cùng nhận rằng: không thuốc cai náo mau chóng và
hết nghiêm như thuốc CAI NHA PHIEN ĐIỀU NGUYỄN.
Ai đã trót mắc phải, muốn bâng lòn súc khỏe và nội
giống, phải dùng thuốc cai này mới hưởng hạnh phúc
cuối đời. Thuốc này uống vào rất êm ái, không met
nhợc, rất tiện cho những người súc yêu bện công việc
như phải đi xa. Mỗi kg lớn 3\$, nhỏ \$50.

Nhà thuốc Diêu - Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi

Địa lý: Haiphong - Mai-Nhin - Nam-dinh - Viet-long - Hal-
dương; Quang-huy - Thát-binh - Minh-due - Minh-blh;
Bắc-tri - Bắc-ninh: Quế-huynh - Thành-hoa: Thủ-lai
Vinh: Sinc-huy - Hué: Van-hoa - Saigon: Mai-Hinh 120
Guynamer - Đức-thắng: A. Dakar - Chợ-tiền: Long-Van

SAU NHỮNG NHẤT BÚA CỦA CÔ TƯ-HỒNG

Thành - phố Hanoi ta

CÒN LẠI

NHỮNG DẤU

VẸT GI?

của QUÂN-CHI



NGƯỜI XUA CÁNH CỰ CÒN BẦU TẢ...

Đây là di tích thành Hanoi cổ xưa

Nước ta thuở trước, theo binh
pháp và chiến-lực cõi-truyền,
việc phòng-thù chí cõi có thành
cao hào sáu. Tình nào như tình
này, có một tòa thành tri kiều
mẫu như nhau, chỉ tùy theo vị
trí quan hệ it hay nhiều mà
thành-trí dựng lên to hay bé.

Ban ngày, các cửa thành đều mở rộng cho cuộc
giao thông; đêm lai, thi đóng kín mít, nội bất xuất,
ngoại bất nhập. Rồi khi có giặc bao vây, thành-trí
cõi đó thủ được hàng tháng hàng năm, vi hành
trong cõi khang tang thòe gạo khí-giời. Quản dịch
không dẽ gì lội qua hào, trèo qua thành mà vào
cho được.

Ai vào Thành-hóa, đã xem qua di-tich thành-trí
nhà Hòe xây-dựng hồi cuối thế-kỷ 14, ưa bằng đá,
trường rất dày, dù biêt một bức cõi thành của ta,
về phương-diện phòng thủ cũng như về phương-
diện mỹ-thuật, có giài-tri ra thế nào.

Nhưng với binh-pháp chiến lược đời nay, những
thành cao hào sáu mà có nhân tự phụ là kim-thanh
thang-tri, trở nên một vật vô-dụng chỉ nằm chát
đất thi cõi, chẳng ích lợi gì cho cuộc phòng-thù.
Một khâu súng đại-bác người ta dẽ cách xa bao
nhieu cây số, tổng nhirsch viên đạn không-lô vào,
có thể phả vỡ thành-trí và đốt cháy tung-bùng
như chơi.

Vì đấy mà nhiều nơi đã hủy bỏ thành-xa, đê
nhường chỗ cho người ta mờ mang phô phương
buôn bán, đường-sá thông-thuong. Nói nỗi còn
đề lại, cũng như lưu-trữ một món đồ xưa cho
người kháo-cõi, và nhirsch ai quan-hoài, mỗi khi
bóng xé trời ta, đến đứng trước dấu tích ấy mà hi
hu bằng điếu, thê-thôi.

Sự thật, khắp cả thành-trí trong nước ta, không
có mấy tòa là dấu vết của đền Trần-Lê lưu lại. Hầu
hết đều phá cũ xây mới ở dưới hai triều Gia-Long
(1802-1819), Minh-Mạng (1820-1840), theo kiểu
mẫu của kỹ-sư Vauban nước Pháp thủ xưa. Hồi
cũ võ-sĩ Pháp theo đức chí Bá-da-iloc sang giáp
vua Gia-Long đánh Tây-Son, vì nhà vua vẽ kiều
xanh thành Gia-dinh và thành Huế theo lối Vauban
trước hết, rồi dần dần thành-trí các trấn các tỉnh
đều bắt chước sửa-sang kiến-trúc lại sau, cũng một lối
ấy.

The thi phần nhiều thành-trí ấy, chỉ có căn-cuối
kbai-sinh độ một vài trăm năm trở lại thôi.

Kể cả ba kỷ hiện nay, duy xí Trung-ký 13 tỉnh,
cũ còn đẽ thành-trí ý nguyên như cũ. Trong thành
là nơi nha-môn dinh-thự của các quan-ла; ngoài
tỉnh là thành-phố và các cơ-quan-hành-chánh của
Bảo-hò. Xem đại khái tình nòi cũng thế..

Nam-ký, chỉ có một tỉnh Tây-ninh còn tòa thành
cũ: ký-dư đã phá tường san phẳng từ lâu.
Xứ Bắc ta có mấy tỉnh sau này còn giữ thành-trí
cũ:

1) Bắc-Ninh (cả thành, cửa thành và cột cờ).
2) Sơn-tay (thành, hào, cầu và bốn cửa, cột cờ
v.v..)

3) Quảng-yên (thành và bá cửa)

4.) Thái-nguyên (thành)

5.) Tuyên-quang (thành và cột cờ).

Năm thành-trì này đều kè vào hàng những cột cờ
thuộc về lịch-sử.

Còn thành Hanoi ?

Đến năm 1894, nghĩa là sau khi cuộc Bảo-hộ Bắc-Kỳ đã định xong được mười năm, tòa thành Hanoi vẫn giữ gần tròn hình thế cờ-thiêng và quy-mô hùng-vĩ của nó. Tất cả vòng thành cóc đứng sừng và sáu cửa cũng còn y nguy, đợi khai-phur của Chính-bắc mà chúng ta được thấy đầu tiên ngày nay. Chung quanh vòng thành cũng còn hào nước bao bọc và trước mỗi cửa thành có chiếc cầu xây bằng đá bắc ung qua hào.

Thông thành phố Hanoi cần phải mở mang rộng rãi theo lối mới, nếu để y thành-trì cũ thì rat trở ngại cho việc phòng đương mở phô, cho nên Hội đồng thành-phố họp ngày 23 Juillet 1933 đồng-thanh yêu-cầu hủy phà thành cũ đi. Nhất là từ năm 1895 trở đi, Bảo-hộ bắt đầu xây dựng những dinh-trì lớn lao và các sở quan-binh ở ngay trên khu vực các dinh thự quan ta ngày trước, thành ra việc phá thành cũ Hanoi càng thấy cần dùng.

Chánh-phủ Bảo-hộ theo lời yêu-cầu của hội đồng thành phố Hanoi. Công cuộc phá thành thực hành ngay đầu năm sau 1894.

Chính một nhà thầu-khoán dân-bá, có Tư-Hồng tên thật là Trần-thị-Lan, đã thầu được công việc phá thành, y như ông Hồng-Phong đã viết trong truyện «cô Tư Hồng» đăng trên tập báo này cách mấy tháng trước.

Công việc có làm rộng rã hơn bốn năm, nghĩa là khởi công từ đầu năm 1894 mãi tới giữa năm 1897 mới hoàn thành. Trừ ra mấy nơi nhà nước muốn lưu-tồn di-tích mới giữ lại; còn bao nhiêu vách thành đều san bằng, hào nước đều lấp kín hết. Có Tư-Hồng vở được gạch ấy xây nhà phố riêng, khỏi tốn tiền mua; những đâ-ong đem về cũng giúp cho cơ phát tài bạc vạn.

Một cuộp-sách rất cần cho các giáo sư cùng các thí sinh
CAO ĐẲNG TIỂU HỌC PHÁP VIỆT

RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études
Premières Supérieures Indochinoises
de 1933 à 1939

do nhà Học-chinh Đông-Pháp xuất - bản
sách dày 124 trang — khổ X 28.5 26.5
Giá bán: Op80 — Cước gửi bão-dám Op24

BẢN TAI:

Nhà in Trung-Bắc Tân-Vạn
36 — Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

Sau những lùi-rồi bùa phá thành của Trần-thị-Lan thành cũ Hanoi còn lại mấy di-tích hé trong kè ra sau đây, ai cũng có thể nhận thấy :

1.) Chính-bắc-môn, tức là cửa thành hướng bắc có dấu vết mọi viên đạn trái-phé của ông Francis Garnier — sách ta chép là Ngạc-nhi — đã bắn thủng sáu một lỗ vào vách thành, hồi ô g đánh thành Hanoi năm 1873.

2.) Cột-cờ hay vọng-lâu, tiếng Pháp gọi là «Mirador», lấy theo tiếng Y-pha-nbo *mirar* nghĩa là xem.

Cột-cờ hình lục-lăng, cao sáu bảy thước, vị-trí nó ngày xưa ở ngay trước mặt vòng thành nội, tức là Hành-cung, nơi xưa kia của quan làn lê vọng-bèi nhà vua mì-kì: có tuần tiết lon, cũng là nơi vua tạm định xa-giá mỗi khi phải ngự ra Hanoi để chịu lè phong sắc của vua Trung-Quốc.

Người ta thường truyền dười nề Cột-cờ có hầm hố sáu xuồng đất của quan ta đào ngày xưa để cất giấu của cải gì không biết; nhưng thuở giờ chưa ai nghĩ tới sự đào thử lên xem có quả vây không.

3.) Cửa Đoan mòn, tức là cửa chính giữa của Hành-cung, trống ra Cột-cờ.

4.) Trong khu vực của sở Pháo-thủ (*Direction de l'Artillerie*) hiện tại, còn giữ 8 cửa lối xưa của người Việt-Nam và 6 hàng lan-can chạm rồng bước vào phòng làm việc của sở ấy.

Với những người ngoài bốn chục tuổi, chỉ biết có thành Hanoi nhời nói mấy mòn di-tích lo-thơ còn đái lối.

Các bức phu lão sáu bảy chục tuổi, hẳn còn nhớ rõ khu đất ngày nay ta gọi là «trong thành» ngày xưa, ở cách Cột-cờ không xa, là những dãy nhà gach ngói khía to, nối nhau san-sát, dùng làm kho tang cho quan ta cất chứa tiền nong lúa gạo. Bên cạnh là dinh tông-dốc, dinh quan bô và quan án. Dang kia có khoang đất rộng, cát lèn, những nhà la-lien-liếp, ấy là dinh trại binh lính Annam ở. Người ta tinh ra thuở ấy, trong thành Hanoi có chừng 3.000 lindh, phần nhiều có vợ con; họ cát nhau với nhau, cho nên dân số trong thành đông lầm.

Những chỗ ngày xưa có khe tang dinh thư ấy, ngày nay là những đường sá phong quang, lầu dài đồ sộ, không mấy ai còn nhìn được vết-tích tiền-triều.

Giữa năm 1897, công cuộc phá thành Hanoi vừa xong xuôi, thi quan toàn quyền Paul Doumer sang nhận chức thủ hiến Đông-Dương. Ngài lấy làm tiếc:

«Tôi đến nơi khỉ muộn, không thi tôi đã có thể cứu vớt lại những bộ phận đáng quý. Nhất là «các cửa thành đều nên giữ lại thi phai. Các cửa ấy có tánh chất hùng-vĩ của nó, lái thêm có lâm «kỷ niệm lịch-sử dinh-dấp, đáng lẽ ta tôn trọng «và bảo-tồn. Cứ để y nguyên cửa thành càng làm «thêm vẻ đẹp cho phô phường đường sá, mà việc «phỏng đường giao thông cũng chẳng bị trở ngại «chút nào. Như ở kinh thành Paris vẫn để nguyên «Khải-hoàn-môn chẳng đẹp, và có ngăn trở gì đâu «nào! ».

Q. C.

NHÌN QUA CÁC NƯỚC LĀNG GIĒNG

Phi-luật Tân, một thuộc địa rất mở mang và một căn-cứ-địa quân-sự rất trọng yếu của Hoa-kỳ ở miền Tây nam Thái-bình-Dương

Hoa-kỳ đã có lệnh gọi các kiều-dân ở Viễn-dông về nước

(Tin các báo hàng ngày)

Trong tất cả các thuộc-địa của các cường quốc Âu, Mỹ & Viễn-dông này, quần đảo Phi-luật-tân là một xứ mà niên ngày được thề giới để ý định một cách đặc biệt. Số dân-hàng thề là vì vị-trí và địa-điểm, Phi-luật-tân đã thành một nơi cản cứ quân sự rất quan-hữu của Hoa-kỳ, một cường quốc có nhiều quyền lợi ở Á-dông, biến đổi liên-tới 16 triệu người, tinh-dò đồ-đe g mỗi năm tăng thêm 200.000 người. Số dân số tăng được nhanh chóng như thế là vì các phương pháp về y-tế và vệ-sinh để trừ các bệnh truyền nhiễm và giám-sở triết con chẽ gần đây rất là mở-mang. Trong xú-lai luôn luôn được hưởng hòa-binh và sự-trị-an nên từ canh-nông kỵ-nghệ, thương-mại đều tò chúc theo cách tối-tàn và mở-mang thêm nhiều, chính-phủ lại thường săn sóc đến-banh-phúc của nhân-dân và những công-cuộc xâ-hội một cách rất là chu đáo.

**Máy gióng lịch-sử và
quản-dão Phi-luật-tân**

Quần đảo Phi-luật-tân ở về miền Đông-Nam Á-châu và phía đông-xứ Đông-Dương ta kinh thành Thái-bình-Dương. Quần đảo này do Magellan, một nhà thám hiểm đại-tài về thập lục thế kỷ đã tìm ra từ năm 1521 nghĩa là 29 năm sau khi Khai-quản-bô đã tìm được Tân-thế-giới. Phi-luật-tân lúc đầu thuộc với Tây Ban-nha từ năm 1571 cho đến năm 1898 rồi sau mới nhường lại cho Hoa-kỳ. Muôn bối thường một phần sự thiệt hại cho Tây Ban-nha Hoa-kỳ đã già cho Tây 20 triệu Mỹ-kim. Như thế, Phi-luật-tân đã thuộc các cường-quốc Âu, Mỹ và chịu ảnh-hưởng của nền văn-minh tây-phương gần 400 năm nay, tuy trong lòng người Tây Ban-nha cai-trí xô-đó, công-cuộc khai-hỏa cũng chưa có gì mở-mang.

**Một quản-dão hơn
7.000 hả-dảo**

Phi-luật-tân là do 7.083 hả-dảo lập thành, trong số đó thi 4.642 đảo làm tron trách nhiệm khó khăn của mình một cách đích-đặng nên tài-chinh trong xú-vẫn tốt và dồi dào, sự-ý-đồn vẫn nguyên vẹn và vẹt tất cả các phương-diện rất là tinh-tiết. Nhờ một công-cuộc lô-chứ

rất tốt nên tên công của anh em lao-dộng rất khâ và về phương-diện thợ thuyền không có sự rối loạn.

Quốc-hợp-ac giữa Phi-luật-tân và Hoa-kỳ cả về phuong-diện chinh-trị và kinh-te rất là hoan-hảo. Đạo luật Tydings Mac Duffie mà Quốc-hội Hoa-kỳ chuẩn y ta năm 1934 đã hứa dân-năm 1946 này nghĩa là trong năm-năm nữa sẽ cho Phi-luật-tân được hoàn-toàn độc-lập. Nhưng đến nay thi đã rõ ràng là có lẽ người ta sẽ không thi-hành nguyên đạo-luật 1934 nữa: người Phi-luật-tân đã cảm thấy họ sẽ được hưởng nền độc-lập thi chưa chắc đã đủ lực lượng để giữ vững được và Hoa-kỳ cũng không thể nào để cho Phi-luật-tân về tay nước khác được vì như thế sẽ có hại cho nước đó cả về kinh-te, chinh-trị và quân-bi-nhava. Vé lại ta lại nêu bi-hang hồi 1934, và lại ta lại nêu bi-hang hồi 1934, và để Quốc-hội Mỹ chuẩn y đạo luật Tydings Mac Duffie là vì sự đẻ-nén của một số người Mỹ vẫn cho rằng Phi-luật-tân có thể cạnh tranh về kinh-te với Chánh-quốc một cách nguy-đang. Nay xét ra những điều lo ngại đó đều rất quá-dáng. Vì dù như về đường Hoa-kỳ chỉ sản-xuất được bằng 30%, số đường-tiêu-thu trong nước, còn bao-nhiều thi đều mua của Java, Porto Rico, quần đảo Hawaii hoặc các Phi-luật-tân.

Cá các sản-vật khác như gai & Manila, dù Phi-luật-tân đều không có thứ gai là cạnh-tranh với các sản-vật của Hoa-kỳ cả. Hiện nay thi phần đông người Phi-luật-tân đều mong hợp-tác-chặt-chẽ với

Hoa-kỳ: về kinh-tế Phi còn phải cần đến thị-trường của Hoa-kỳ, về chính-trị và ngoại-giao, Phi cũng chưa thể nào không dựa vào một cường-quốc lớn được. Và lại Hoa-kỳ cũng không ngại gì về sự cạnh tranh kinh-tế như người ta vẫn tưởng, trái lại Hoa-kỳ lại có lợi-lợi trong sự thăng-biển về thương-mại và sự sản-xuất của một xứ-niên-nhiệt đối khác-hỗn với sán-vật của Hoa-kỳ đã gây ra cho nước đó.

Muốn giữ nguyên-sự hợp-tác như ngày nay có một vài điều hơi khó-khán. Là vì một nhà-lãnh-tụ ở Phi-luật-tân trước đây vẫn kêu gào đòi được độc-lập, hay nến thay đổi thái độ một cách đột ngột thì cũng hơi khó chịu. Lại các ông nghị-viên Hoa-kỳ đã định rõ thái độ minh-dối với vấn-dề Phi-luật-tân và tuy-đó-bờ tinh-thần thi-do trước các cù-trí và các chinh-dâng nay nếu định khác hẵn trước thi cũng hơi phiền. Nhưng dù chỉ toàn là những nguyên-nhân rieng về cả nhân và chacr hiện nay các nhà cầm-quyền Phi-luật-tân cũng đã hiểu-rằng sự-tự do tuy-đó qui-giá nhưng nếu hiều-lâm nó thì lại càng có hại. Giữa lúc này hơn lúc nào hết, Phi-luật-tân còn phải cẩn-hợp-tác chacr với Hoa-kỳ và dựa vào chánh-quốc thi mới có đủ lực lượng để đối-phò với mọi việc xẩy ra một cách bất-kỷ.

Công-cuộc khai-hóá ở Phi-luật-tân trong hơn 40 năm nay.

Như trên đã nói, quần đảo Phi-luật-tân trước do người Tây-ban-nha cai-trị hơn 300 năm, mãi đến cuối thế kỷ-trước, năm 1898 mới bắt đầu thuộc Hoa-kỳ nghĩa là vừa đúng 42 năm nay. Trong khoảng chua đầy-nhà thê-kỷ đó Phi-luật-tân đã khác-bản và tiến-bộ một cách-nhanh chóng-là thường. Dân số Phi-luật-tân trong khoảng đó như trên đã nói tăng từ bảy triệu đến 16 triệu nghĩa là quá gấp đôi-trước. Công-cuộc khai-hóá trong xứ-rất là quan-hệ và đã làm cho quần đảo Phi-luật-tân thành một xứ-thịnh-vượng vào hàng nhất-nhì các thuộc-địa ở Viễn-đông này.

Phần-nhiều các công-cuộc đó đều mới bắt đầu từ khoảng 40 năm nay và hiện nay đã rất mồ-mang và giúp-ich cho nhau-dân-rất-nhiều.

Bắt đầu ta nên nói đến việc vén-y-té là một công-cuộc mà 40 năm về-trướcc ở Phi-luật-tân không ai biết-thực-hành 'ho-phuong-pháp' iỏi-tay. Trong xứ-trướcc thường có bệnh-thói-khi và các-thú-bệnh hay lây-rất nguy-hỗn, dân-bản-xứ cho-dò là những-thiên-lai-không-sao-tri được-cũng giọt được-có-tới-gần-5-triệu-ha.

Kỹ-nghệ ở Phi-luật-tân cũng-nhờ sự-nghiên-cứu-khoa-hoc mà hiện nay rất-mồ-mang. Các-nhà-dia-chất-học, các-nhà-kỹ-sư-mô-từ 20-năm-nay đã-nghiên-cứu và-tìm-rá-nhiều-thứ-mô ở Phi-luật-tân như-mô-sắt, manganese, chrome, than-dâ-và-nhất là mô-vàng. Việc-khai-mô-vàng-gần-dây dâ-mô-mang-rất-chóng và dâ-trở-nên-một-phần-tử-cốt-yếu cho-nền-kinh-tế Phi-luật-tân. Mấy-năm-nay, Phi-luật-tân dâ-trở-nên-một-xứ-sản-xuất-vàng-rất-nhiều-trong-thế-giới. Các-nô-man-ganese và chrome cũng-rất-cần-cần-các-kỹ-nghệ-về-quốc-phòng.

Lại-về-cács-lâm-sawn-cũng-là-một-phút-nghen-rất-quan-hệ-cho Phi-luật-tân. Từ-30-năm-nay, trong-cács-khu-rừng-lớn dâ-lêp-ra-nhiều-nhà-máy-cưa-lớn và-kỹ-nghệ-về 'gỗ-lâm-nhà-cưa-và-dòng-dô' cũng-là-một-mỗi-lợi-lợn-cho-nhau-danh-Phi-luật-tân. Hảng-năm-sô-gỗ-cày, gỗ-phień-của-xứ-dâ-xuất-cảng-rất-lớn và-gỗ-Phi-luật-tân-tiêu-thụ-cá-ở-cács-thị-trường-Mỹ-và-Au-châu. Kỹ-nghệ-làm-dường-cũng-rất-tiến-bộ và-sô-với-25-năm-về-trướcc-thực-là-một-giờ-một-véc. Nhờ-ở-việc-nghiên-cứu-về-hóa-hoc và-từ-nghě-giồng-mía-lấy-dường, chế-dường-dến-cács-nghě-khác-kêu-tinh-xảo-hơn-trước-nhiều. Sau-hết ta-lại-không-quên-kỹ-nghệ-dánh-cá-là-một-mỗi-lợi-lợn-của-dân-Phi-tù-bao-nhiều-thê-ký-nay, dâ-nay-cũng-tấn-bộ-hơn-trước-nhiều. Trong-việc-nuôi-cá-lý-giống-cá... cung-phái-nhờ-vào-khoa-hoc-rất-nhiều-thì-mới-mong-mồ-mang-thêm-dược.

Tất-cá-cács-công-cuộc-khai-hóá-nói-trên-này-rất-cần-thiết-cho-một-xứ-mà-nhân-dân-vân-tang-thêm-và-càng-ngày-càng-dòng-thêm-mãi,

với-nhiều-chất-khác-có-hại-cho-hoa-mẫu. Từ-năm-1922, chính-phủ-dâ-nghiên-cứu-ván-dề-này-và-rá-một-dạo-luat-dinh-rõ-việc-bán-và-chê-phân. Hiện-nay-sô-phân-bón-mua-hàng-năm-dâ-có-có-tới-5-triệu-pesos (11-triệu-dồng-bạc-Đông-dương). Riêng-về-việc-giồng-mía-chi-nhờ-biết-dùng-phân-mía-nay-sô-dường-xuất-sản-hàng-năm-dâ-lêp-900.000-tấn-dâng-giá-25-triệu-pesos (55-triệu-bạc-Đông-dương). Sô-dât-dai-giồng-giọt-dược-có-tới-gần-5-triệu-ha.

Bắt-dầu-tu-lúc-những-nhân-viên-Hoa-kỳ-mỗi-sang-cá-trí-suốt-mười-năm-luôn-luôn-nghiên-cứu-rất-cần-kip-về-cács-chung-benh-về-xir-nóng-và-tim-cách-cứu-chứa-cùng-tri-tiet-cács-thú-benh-dâ. Công-cuộc-y-tế-dâ-nay-dâ-có-kết-quả-mô-manh, sô-những-nhân-viên-chết-về-benh, nhât-là sô-trê-con-chết-về-benh-'phù'-vì-ăn-uống-thien-chết-bô-mô-gây-râ-dâ-gián-di-nhiều. Tiếp-với-cács-diều-nugy-hiem-bắp-benh-nay-dâ-tới-thời-ký-yêu-dâ, nhât-dân-có-thê-an-cu-lac-nghiep-mô-lâm-kín.

Các-công-cuộc-nghiên-cứu-về-canh-nông, kỹ-nghệ-cũng-rất-có-lich-và-giúp-dâ-thê-nền-kinh-tế-rất-lôn.

Mới-25-năm-về-trướcc, cács-nhà-dia-chất-học, và-hóa-hoc Mỹ-dâng-nghiên-cứu-cács-lâm-xi-mâng. Công-việc-của-cács-nhà-nghiên-cứu-hồi-dâ-lai-khí-nhieu-nhau-công-kích-thê-mô-dâ-nay-thì-công-cuộc-dâ-có-kết-quả-rực-rỡ: hiện-Phi-luật-tân-dâ-có-hai-nhâ-máy-lâm-xi-mâng, hảng-năm-sô-xi-mâng-triệu-pesos và-giúp-chô-cács-việc-công-chinh-và-công-cuộc-xây-dung-cùm-cács-tu-gia-rất-nhiều. Lại-kỹ-nghệ-phân-bón-cũng-rất-mồ-mang. Hai-mươi-năm-về-trướcc-cács-nhâ-nông-không-ai-dám-mua-phân, vi-phân-bón-dâ-xấu-lai-phâ-

**ESSENCE
Térébenthine
Colophane
gai di kháp nơi, rất nhanh chóng**
HỘI NHÀ SẢN XUẤT:
Song - Mao
101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141

Hiện-nay-nền-tài-chinh-xứ-Phi-luật-Tân-rất-dồi-dào. Công-quỹ-gần-dây-tăng-thêm-dược-100-triệu-pesos (tức-là-250-triệu-dồng-bạc-Đông-dương.)

Hai-cái-mô-vàng-lôn-và-một-thú-'ta-xi' trên-không-trung' ở Phi-luật-tân.

Một-diều-nhữn-ta-nên-biết-là-công-cuộc-khai-hóá-ở Phi-luật-Tân-dâ-dến-một-trình-dô-khá-cao-nên-nhiều-cái-ở Phi-luật-Tân, ca-mâ-ở-nhiều-xứ-vân-minh-Au-Châu-cũng-không-thay-co.

Chung-tôi-muốn-nói-dến-một-cách-dâ-lai-giò là 'ta-xi-trên-không' (aéro-tax) nghĩa-là-dâng-phi-co-chỗ-khách-trên-những-doan-dường-ngắn-tu-thành-phố-này-dâ-thành-phố-khác. Các-du-khách-khi-dến-Manilâi có-thay-ở-thứ-tâu-Phi-luật-tân-một-hãng-cho-thue-'taxi-trên-không'-lập-ra-tu-năm-1930. Người-ta-có-thê-thue-một-chiếc-phi-co-như-thue-một-chiếc-ô-tô-hay-xe-tay-dâ-di-choi, dâ-di-lịch-cács-miền-thắng-cánh-trong-quân-dảo-hoặc-dâ-di-dến-một-thị-trấn-râo-cô-sân-trường-bay. Người-ta-có-thê-gọi-dâ-là-một-thu-xe-tay-di-trên-không-nhanh-chóng-hon-và-có-thê-di-xa-hơn-nhiều. Sở-dâ-công-ly-cho-thue-phi-co-di-choi-này-mà-sông-dược-là-nhờ-không-những-ở Phi-luật-tân-là-một-xứ-giàu-cô, nhờ-ở-sô-dâ

khách-dòng-nhưng-còn-là-nhờ-vào-cács-mô-vàng-rất-mồ-mang-ở-hai-nơi-gần-miền-Manilâi-trong-dâo-Luçon. Hai-nơi-này, môt-là-Baguio, Simla-hay-là-Dalat-của-Phi-luật-tân, nôi-thứa-luong-rất-tốt-trong-mùa-hè-của-xứ-Phi-luật-Tân-ở-phia-bắc-Manilâi, cách-xa-dâ-156-dâm-(250-cây-sô) nhưng-còn-là-phi-co-chi-có-200-cây-sô-thôi. Nơi-nghi-mát-nhà-hồi-năm-1623, người-Tây-ban-nha-dâ-biết-nhưng-mãi-dến-1829-mới-có-một-phái-bộ-quân-sự-xem-xét-và-giá-tri-của-nơi-nó. Sau-khi-những-nhân-viên-Hoa-kỳ-cai-tri-quân-dảo-Phi-luật-tân-tu-năm-1900-mới-bắt-dâ-mô-mang-Baguio-nghĩa-là-cùng-mồ-mang-dòng-thời-với-Dalat-của-ta. Người-Mỹ-bên-chỗ-khách-trên-những-doan-dường-ngắn-tu-thành-phố-này-dâ-thành-phố-khác. Các-du-khách-khi-dến-Manilâi có-thay-ở-thứ-tâu-Phi-luật-tân-một-hãng-cho-thue-'taxi-trên-không'-lập-ra-tu-năm-1930. Người-ta-có-thê-thue-một-chiếc-phi-co-như-thue-một-chiếc-ô-tô-hay-xe-tay-dâ-di-choi, dâ-di-lịch-cács-miền-thắng-cánh-trong-quân-dảo-hoặc-dâ-di-dến-một-thị-trấn-râo-cô-sân-trường-bay. Người-ta-có-thê-gọi-dâ-là-một-thu-xe-tay-di-trên-không-nhanh-chóng-hon-và-có-thê-di-xa-hơn-nhiều. Sở-dâ-công-ly-cho-thue-phi-co-di-choi-này-mà-sông-dược-là-nhờ-không-những-ở Phi-luật-tân-là-một-xứ-giàu-cô, nhờ-ở-sô-dâ

vàng-tri-giá-hai-triệu-bạc-Đông-dương. Năm-1936, Phi-luật-Tân-sản-xuất-dược-dến-100-triệu-dồng-bạc-Đông-dương-mà-2/3-là-ở-cács-mô-vàng-ở-Baguio. Ngày-nào-cũng-có-phi-co-ở-Manilâi-đi-Baguio, dâ-mát-một-giờ-và-55-dồng-bạc-Đông-dương-during-một-người.

Chỗ-thứ-hai-cũng-là-nơi-du-lịch-và-có-mô-vàng-lây-bằng-cách-dâi-cát-dô-là-Paracale-về-phia-Đông-Đông-Nam-Manilâi-cách-dô-175-cács-sô-trên-bờ-Thái-binh-dương. Chỗ-này-ngày-xưa-những-nhân-viên-Hoa-kỳ-cai-tri-quân-dảo-Phi-luật-tân-tu-năm-1900-mới-bắt-dâ-mô-mang-Baguio-nghĩa-là-cùng-mồ-mang-dòng-thời-với-Dalat-của-ta. Người-Mỹ-bên-chỗ-khách-trên-những-doan-dường-ngắn-tu-thành-phố-này-dâ-thành-phố-khác. Các-du-khách-khi-dến-Manilâi có-thay-ở-thứ-tâu-Phi-luật-tân-một-hãng-cho-thue-'taxi-trên-không'-lập-ra-tu-năm-1930. Người-ta-có-thê-thue-một-chiếc-phi-co-như-thue-một-chiếc-ô-tô-hay-xe-tay-dâ-di-choi, dâ-di-lịch-cács-miền-thắng-cánh-trong-quân-dảo-hoặc-dâ-di-dến-một-thị-trấn-râo-cô-sân-trường-bay. Ngày-nay-những-nhân-viên-Hoa-kỳ-cai-tri-quân-dảo-Phi-luật-tân-tu-năm-1900-mới-bắt-dâ-mô-mang-Baguio-nghĩa-là-cùng-mồ-mang-dòng-thời-với-Dalat-của-ta. Người-Mỹ-bên-chỗ-khách-trên-những-doan-dường-ngắn-tu-thành-phố-này-dâ-thành-phố-khác. Các-du-khách-khi-dến-Manilâi có-thay-ở-thứ-tâu-Phi-luật-tân-một-hãng-cho-thue-'taxi-trên-không'-lập-ra-t

Tóm thuật kỳ trước.— Hải, một họa sĩ, lão lùn, dài Bayon làm khung cảnh và Champa — một thiếu nữ Cao-Mèn — làm kiêm-mẫu. Hải ở một ngôi nhà nhỏ nằm với Champa và mẹ nàng, bà Phimeak. Những lúc rỗi việc Hải thường ngồi nói truyện thần-mật với Champa và học nàng tiếng Cao-Mèn.

— Con gái Cao-mèn đẹp lảm.

— Stey Khmer chreaun lò or.

— Tôi thương (1) các cô gái Cao-mèn lảm.

Champa ngạc nhiên bảo: « học gì lại học thế » nhưng cũng đọc :

— Khamom srorlanh nass.

— Tôi muốn lấy vợ Cao-mèn.

Champa đứng dậy :

— Thôi không dám nữa.

Hải nán ní mãi Champa ở lại, và nàng cũng đọc :

— Khamom cheng riép-car chéa-muoi nang Khasatrey Khmer.

— Cô Champa chạy té (2) rồi khóc.

Champa thấy nhắc đến chuyện xưa, mắng cù, làm mặt giỗ, nhất định về. Nhưng Hải kéo nàng ngồi xuống.

— Thôi, không nói chuyện khóc nữa.

Tôi đọc bài hõm qua cho Champa nghe.

Hải vò nén những chữ trong sách để chắp thành một câu anh đã thuộc sẵn, rồi nhìn Champa :

— Khamom srorlanh neak krou nass. (3)

Champa vùng dậy, ù té chạy xuống thang.

Hải chạy ra bao-lon như thu.

(1) Tiếng « thương » người Nam-kỳ dùng để nói yêu-
đương, nhưng nghĩa nó mặn mà hơn tiếng « yêu » nhiều.

(2) Ngã.

(3) Tôi yêu cô giáo của tôi lảm.

Đã có bán: MÙA GẶT MỚI SỐ I
(đây 170 trang — khổ lớn giá 075)

DO CÁC NHÀ VĂN :

Nguyễn Tuân, Trương Tú, Như Phong, Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Đình Lập, Bình Hùng, Nguyễn Đức Chính, Hồ Đzinh

Phạm Hữu, Sơn Lai, Khôi Bông Tùng

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT TRÌNH BÁY
cùng một lượt với 3 tác phẩm
trong loại sách đặc biệt riêng

Những đêm sáu của linh hồn của PHIÉU LINH 0\$35
Đêm mai ôi của HOÀI ĐIỆP 0,40
Chết! của HUỲNH QUỐC KHÔI 0,40

còn một ít : Cát bụi 0\$35, Một giấc mơ già gồm
0\$35, Một cô gái bị trộm 0\$45, Phá vung và nhan
tắc 0\$75, Đêm chong báu 0\$10 1940-1955

Mùa gặt mới số 2 (220 trang, khổ lớn, in đậm, bìa
bốn màu giá 1\$) sẽ bán vào ngày 20/2/1941

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT

Thư mua sách xin : Ủi ve Lê Văn Vâng, 49 Takou — Hanoi

III

Nhưng khi đi về trên vùng thượng-du Bắc-kỳ, gặp mấy cô mường mán xinh xinh, anh chàng ghen bàng với câu thô-ngữ mới học được: « có cô về Hanoi với tôi không » hay « có cô yêu tôi không? tôi yêu cô lắm! ». Anh nói những câu đó cũng như anh nói: « có cô ăn kẹo không? »

Nhưng lần này với Champa, Hải thấy lời nói của cô ẩn ý-nghĩa yêu đương.

Anh phán vấn tư hỏi: « Minh yêu Champa thật hay chẳng qua mình muốn xác-thịt nàng. Chết cảm tình của mình đối với nàng có lẽ chỉ là cảm tình của bất cứ một người thanh niên nào đối với một người con gái đẹp ».

Bấy giờ một tháng nay, từ khi tới thuê nhà bà Phimeak, Hải thấy lòng mình mỗi ngày một xiêu-xêu trước cô kiều-mẫu.

Thỉnh thoảng, Hải đưa Champa vào Đế-Thiên Đế-Thích. Ngoài những giờ ngồi cho anh vẽ, nàng thơ thần trong những cảnh diệu-lản, rồi lúc ra nàng nói với Hải những câu rất ngày thơ và ngọt ngào, cất tiếng ban:

Nữ Cử Tội Bayon

Ảnh Hương-Ký

— Sao người ta cứ vẽ những con gái hờ vú thầy nhỉ, trông xấu quá đỗi mất (4)!

— Em vừa lễ ông Phật để ông ban phước cho thầy đấy. Em cũng ông năm xu. (5)

Cũng có khi nàng bắt được vài con bướm ra khoe với Hải. Hồi nào nàng chán lẽ Phat, chán bát bướm thì Hải cho nàng mảnh giấy và maula thanh đạm nàng nguyễn ngọt cho đỡ buồn. Một hôm, Champa nghịch vể môt cô Apsara liền chồ Hải ngồi, tự nhiên nàng hỏi anh :

— Sao chân người ta lại treo cả vể một bên thế này thầy nhỉ?

Hải mài vẽ, không muốn cắt nghĩa, và sự có cắt ngắt là nàng cũng chẳng hiểu, trả lời :

— Chân người xưa như thế.

— Thế thi người ta đi làm sao được, đầu môt nơi chân môt nõe à?

Hải không chờ câu hỏi thứ hai, trả lời vớ-vẩn :

— Biết đâu với người ta đấy.

(4) Champa nói những cô vú-nữ Apsara.

(5) Trong nhiều lâu-dài của Angkor có các pho tượng Phật. Người ta thường thấy trong tay, hay trước mặt pho tượng it nhiều tiền mà người du-khách giàu lòng tin-ningburg đã cúng.



Nguyên những bức trạm női hình vú-nữ Apsara măt nhìn ra phía trước trên tường Angkor, hình nőo cũng rất đẹp, diện bộ mềm mại, đường cong nhíp-nhàng, duy chỉ có hai bàn chân là treo cả vể một bên. Sự khuyết diêm áy không phải tại cái đốt của người nghệ-sĩ xưa. Người áy đã cố ý làm sai như vậy để giữ cho toàn-thể bức chạm được đẹp, vì nếu hai bàn chân mà chạm đúng với diện bộ của người và đúng luật pháp của « xà gáu » (1) thi chúng sẽ bị thu ngắn lại, rát khó coi.

Hôm di thăm tượng ông « Vua cùi » (2) Champa kè cho Hải nghe một chuyện truyền-thuyết về ông vua ấy:

— Ngày xưa có một ông vua mắc bệnh cùi. Nhà vua đã cho triệu khắp danh-y trong nước mà không ai chữa nổi. Sau có một vị hòa-thượng già đến cam-doan chữa nhà vua khỏi bệnh, nhưng xin nhà vua phải theo những điều minh định. Vua ứng thuận. Vì hòa-thượng cho dù dẫu vào một cái ván lợp, đem đát cạo, ròng rá, bốn mặt bao bọc bằng đá chamar trát tý-mỷ, gọi là terrasse du Roi lépreux. Khách han các công trình diêm-khác của Angkor, tung vua cùi đê trấn trường và cũng không thấy đê bộ phân sinh dục. Các nhà khảo-cố phỏng đoán là tung vua Jaçovarman, người sáng lập ra kinh thành Angkor đê-nhất (889-910).

(1) Lời de la perspective.
(2) Vua cùi (le Roi lépreux) — Câu chuyện truyền-thuyết này chưa thấy chép ở sách nào cả.

thứ hai vào thi Bé-Hà sẽ hoàn nguyên-hình, bước ra khỏi nỗi đau, khỏe mạnh và hết tật bệnh ». Nghe nói nhà vua tức giận, nghĩ vị hòa-thượng định phản minh, bèn ra lệnh trừng phạt rằng: « Nhà người thử bước vào xà lém, rồi ta sẽ vứt thuốc cho nhà người bước ra ». Nghe lệnh vua truyền vị hòa-thượng bước vào vặt đầu đang sòng sực. Dù vua ném viên thuốc thứ nhát vào vạc, quái nhiên vị hòa-thượng tan ra nước; còn viên thuốc thứ hai, chả biết nghĩ gì, đúc vào quẳng đi. Thế là vị hòa-thượng chết, và không báo giờ ông vua khôi bệnh của nőa ». (1)

Hai mỗi ngày một xen thêm vào đời sống yên tĩnh của hai mẹ con bà Phimeak. Họ coi anh như người trong nhà. Champa đổi với Hải có cái tình âu-yếm hơn là của một người em gái đối với anh trai. Những buổi Hải đi Đế-Thiên Đế-Thích về, mét nhạc, Champa dem cho mấy trái dừa, rồi túy tay nằng chặt nứa, đưa cho anh uống nước, anh dùn bão rắng :

— Tôi cõ em gái ngoan quá. Bao giờ cõ lấy chồng anh cho một heo đẻ ăn cưới.

Có khi nàng bõ cả buối đít, sang bên nhà Hải xem vč, yé ngoan ngoãn ngồi quạt cho anh. Mỗi khi được Hải dâu mít nước hay rứa bát, nàng vui sướng như đứa trẻ được bón. Buổi tau thi nàng nghịch bόp các ống son để nghe nhiên trước những màn rực rỡ chói lợ. Một hôm lầu lúc Hải mài vẽ, Champa rón rén lấy một ống son đít, rồi vào buồng lấy giong soi, bόp thuốc bồi vào môi, vào má, và cho như thế là đẹp lảm, là giống các thiếu-nữ tàn thời, nàng lồng thùng di ra trước sự kính-ngạc của Hải lúc ấy nghĩ tuy đang ngửa mặt bát thuốc, Khi đâu mít, anh bò ra cười, và chế riệu mít děn női Champa phái khóc mời thoi.

Một lần khác, Champa và Hải định đem xuống dừa sang phô bón. Hải nhất định mặc Sarong sang phô, Champa nhất định không nghe, bãoi anh mặc theo người ta cười. Cái nhau mít, Hải tách mít bón đê nít, gọi Néon xép đō đắc đê đì Angkor vē, Champa lại khóc và chịu đê Hải mặc Sarong (2). Nàng vừa khóc, vừa kè kè :

— Thay ăn hiếp em, em muôn thấy đẹp, chứ em làm gì mà thấy già (3).

IV

Giai nhung lúc Hải say sura muôn ồm Champa vào lòng đê női với nồng nhung cùi-án-ái thi tự nhiên trong luồng-tam anh lại hiện ra câu hỏi : « Minh yêu Champa thật hay chẳng qua mình muốn xác-thịt nàng ».

Hải陋 lại một buỗi chiều..., anh dang véc Champa thi trời đê mura. Mura cảng to, giò cảng lớn. Anh nghĩ tau lấy thuốc hét, ngâm bức tranh ra dáng bàng lóng lâm, nhưng baoi minh vi phải thôi véc giữa lúc dang hóng tri, anh cău-nhau nhìn ra ngoài :

(1) Tượng « vua cùi » (le Roi lépreux) có một địa vị khá quan trọng trong Angkor. Tượng đặt trên một khu đất đập cao, rộng rá, bốn mặt bao bọc bằng đá chamar trát tý-mỷ, gọi là terrasse du Roi lépreux. Khách han các công trình diêm-khác của Angkor, tung vua cùi đê trấn trường và cũng không thấy đê bộ phân sinh dục. Các nhà khảo-cố phỏng đoán là tung vua Jaçovarman, người sáng lập ra kinh thành Angkor đê-nhất (889-910).

(2) Tên cái Xiêm mà dân ống Cao-mèn thường quần đùi dưới người. Người Cao-mèn không bận quần, Sarong là quốc-phục của họ.

(3) Tiếng Nam-kỳ : giận.

— Trời con khỉ gi, đang tự nhiên lại mưa!

Thấy dưới gốc cây khế một con gà mái đang vòi cánh ủ một đàn con, con thi trèo lên lưng, con thi rúc vào cổ, vào cánh, vào bụng lùn-lùn hay quâ, anh ngoảnh gọi Champa ra xem thì không thấy nàng đâu. Một lòng già hối hận bụi mưa vào người làm anh rùng mình.

Anh đi vào phòng trong và thoáng có ý nghĩ không tốt.

Champa vẫn ngồi trên ghế bô, một tay ôm cái gối vào ngực, chân co chấn đùi, chiếc Sampot bị kéo để lộ một khoảng dùi mìn mảng. Thấy anh vào, nàng bảo:

— Em thấy lạnh muốn đi ngủ quá.

Anh tháo mặt ngồi vào cạnh Champa và cẩm tanh.

— Sao tay thấy lạnh thế?

— Không.

Anh thẩn thờ và rụt rè.

— Thầy sao thế?

— Không.

Kiểm duyệt bô

— Em thấy thầy nói gì?

— Không, thôi! Champa di về không má mong, mai lại sang về.

Champa nũng nịu:

— Mưa to thế này em về sao được?

Ánh láy áo di mua khoác vào người Champa và đưa nàng ra cửa. Khi nàng xuống lối chân thang, tự nhiên anh muốn gọi giật nàng lại, nhưng lại thôi. Anh đứng trong Champa di khuất vào đám lá cây, trong lòng ngón ngang yêu, thương, tiếc... và căm giác như vừa thoát được một tội ác.

Tội ác! Xã-hội tưởng chỉ có kẻ giết người cướp cẩu mới có tội. Cố biêt bao nhiêu kẻ có tội đấy, nhưng không được thấy ngay trước mắt cái kết-quả của mình gay ra, nên tưởng việc mình làm không phải là một tội.

Không phải là một tội ác, khi người ta phả đợi người con gái! Không phải là tội ác khi người ta chờ đợi một đứa bé vô-thừa-nhận!

Bà báo nhiều người con gái trong trảng dành chôn đời mình dưới bùn đất của truy-lạc vì một phút lầm lỡ quá tin người tình hay vì lòng thù của một người đàn ông vô luong-tâm.

Trong xã-hội, có biết bao là trẻ con vô thừa-nhận. Chúng sống như những con vật, và còn không bằng con vật nữa, vì con chó con mèo còn được mẹ nó bùi mói sún sói, chứ những trẻ con vô thừa-nhận thì ai săn sóc.

Kiểm duyệt bô

Mỗi khi nghĩ tới буди chiều hôm ấy..., Hải lại rùng mình nghĩ đến cái kết quả tai hại của một phút điên cuồng... nay đã rồi! Và mỗi lần, liên-tuồng đến đứa em gái quê-mùa ngày-thơ của mình, Hải lại tự hỏi: « Nên cũng có một kẻ vô luong-lâm làm hại đời nó?... »

Cangs từ буди chiều hôm đó, Hải không thấy Cham-pa đâu; và cũng đã mây bỗn nay, Hải không làm

được việc gì cả. Aph thần thờ như người mất hồn.

Có lúc, như tinh giác mơ, anh gọi Néou dem xe (1) di Angkor, nhưng đến nửa đường, nghĩ sao anh lại bắt nó quay về; hoặc có khi đến nơi định về, đặt giá và láy cái dỗ dừng ra xong, anh chán nản-bão nó thu lại. Cu như thế đã một tuần lễ.

Sáng hôm nay, Hải vào Angkor-vat, định chép một bức hình chậm nồi dề để vè cho vào bức tranh lụa. Về được nửa chừng, anh thấy hoa mắt lén, rồi chép sai sai. Anh呼吸 minh, gắt: « Sao lại có thể như thế này được? » và nghĩ: « Hay là mình vè Saigon chơi mấy bữa đã đeo khống khe! »

Lúc ngồi xe trở về Siemréap, anh mơ màng nhìn nàng vè hòa với gió mát hú híu. Trời trong xanh biếc. Gió rung lắc cây nhẹ nhè. Néou đạp xe nhanh vù vù. Đội lèch chiếc mũ « cat-kết » trắng, và khoan khoái kéo hơi huoc lá thơm, Hải ngã lung vào thung xe, nói với mình: « Trời đẹp thế này thi vè Saigon làm gi? ». Anh hưng chí bảo Néou nâm xe lại, cho nó điều thuốc « Lucky » và tự tay mình đánh diêm cho nó hut.

(con nǚa)
PHẠM-KHANH

(1) Ở Siemréap có thử xe gọi là xe remorque. Cũng hơi giống xe Cyclo, nhưng không có mui, và thùng xe rộng hơn, có thể ngồi được hai ba người. Hàng xe móc vào một cái xe đạp ở phía trước để người cui-lì đạp.

Nhin qua các nước láng-giềng (Tiếp theo trang 17)

thêm: quần cảng Manille và các nơi căn cứ ở các đảo trong Thái-binh-dương như Guam, Samoa, Palmyre, Hawa, Johnson, Midways. Số chí phí vè tăng lực lượng các nơi căn cứ đó mà Tông-thống Roosevelt đã yêu cầu Quốc hội chuẩn y vừa rồi tất cả là 35 triệu my-kim trong số đó thị triều rưỡi cho đảo Guam, 13 triệu cho quần đảo Hawa, 215.000 cho quần đảo Phi-lai-lan để xây cái bờ cạn chữa tàu bè ở Dewey.

Đó là mới nói chỉ tiêu của hải quân Hoa-kỳ còn số chỉ tiêu về lực quân Hoa-kỳ và của chính phủ Phi-lai-lan nữa chưa kể đến.

Mới đây, Anh, Mỹ và Uê-dai-lợi đã cùng nhau ký hợp-ước về việc dùng chung các nòi cùi hải, không quân của Anh và các thuộc địa tư-trí Anh như Úc - Út - Lop, Tân-tây-lan.

Tất cả các phương pháp quản sự trên này, Hoa-kỳ chỉ dùng dè đối với trước nào định động, chạm đến quyền lợi mình ở Viễn-dông. Nếu một ngày kia Thái-binh-dương nồi sóng, cuộc chiến-tranh giữa Nhật-Mỹ sẽ ra thi quân đảo Phi-lai-lan là nơi trú ẩn của hải, lục, không quân Mỹ và cũng là nơi căn cứ của Hoa-kỳ để đánh các nơi căn cứ của địch quân.

Phi-lai-lan thật có quan hệ đặc bì đến quyền lợi, địa vị của Hoa-kỳ ở Viễn-dông, do lìa là phần cốt yếu trong công cuộc phòng thủ của nước đó ở phía Tây-Nam Thái-binh-dương. Dẫu sao Hoa-kỳ cũng không thể để cho quần đảo đó lọt vào tay nước khác được.

HỒNG-LAM

PHÊ-BÌNH SỬ HỌC

Bà Triệu - Âu VÚ DÀI 3 THU'Ó'C

Người con gái họ Triệu ở quận Cửu-Chân nước ta cùng anh là Triệu-quốc-Đạt nồi quên lèn dánchez Lục-Sứ thái-thú nhà Ngô, năm 248, theo Việt-Sử-Đại-Toàn và Khâm-Dinh Việt-sử, tên thật là Triệu-thi-Chinh.

Triệu-Âu chỉ là tiếng xưng-hó khinh bì người Tàu tạng cho nǚ-anh-hùng, Nô Triệu-Âu, thi thật là nhan sắc xấu-xí của người con gái danh ghép ấy, người Tàu lại bịa ra chuyện vú dài ba thước để bêu xấu lòn khôn có gi hòn.

Thế mà ơi nay, các nhà làm sử nước ta vẫn nhát-luat gọi Triệu-thi-Chinh là Triệu-Âu, thi thật là iố-bịch và khờ-khạo quá!

Vì xung hoa như vậy, là minh từ thoa-má nỗi giống minh, tő-tien minh.

Nhưng tội đó có thể tha thứ được, nếu người Việt-Nam đã nhận làm danh hiệu của nǚ-anh-hùng họ Triệu, là vì không hiểu chữ Tàu và do sự mờ vòi tinh, chớ khóng phải là cõ ý.

Đến như tin rằng Triệu-thi vú dài ba thước và phải vứt vú lên vai để đánh giặc, thi đó mới thật là một sự nhảm mỉn tìn liều, tò cho người nước ngoài biết rằng người minh không có trí khôn và thiếu hồn óc phán-doán.

Thật vậy.

Vú dài ba thước hay năm thước có lẽ là bùi-hiệu anh-hùng đâu? Cũng không phải là biếu-hiệu xác đep.

Trái lại, đó chỉ là một quái tượng làm cho loài người khác bâng loài người, dân bà khóc hòn dân bà nói tắt, quái-tingay là làm cho loài người xóm-xa, gần với loài vật.

Tin theo người Tàu rằng Triệu-thi có một bộ vú khác đói như vậy là người Nam tự chế-riều, tự bêu-diển người Nam.

Vì vú dài ba thước và vứt vú lên vai chẳng phải là một điều vinh-du gi cho người cản quắc anh-hùng.

Ho lao, Ho sán

Đồng-quá, / 29 September 1940

M. Nguyễn Văn-Rinh

Y-chủ Bác-té-đường, 105 MA-MAY HANOI

Năm ngoái tôi lấy chai Trần-miêng số 2 (8p.) và Túc-miêng số 1 (5p.) cho người ho lao ra máu lâu năm. La thai! Nô khỏi đái 1 năm rồi... Nay có bò lao sắn: ho luon, it ăn ngù.. Mua thử chai sắn trùng (1p.) và chai Cao-ly sám Bô-phê số 3 vè lao nhuyễn quá...

Đồng-quá, / 10 October 1940

Bệnh hót nhiều, ăn ngũ khà, ho 10 giây tr/rát 2 giờ khói khà! Xin ông 2 chai số 2 (16p.), 2 chai số 3 (12p.) có lè chắc khói...

R. Père QUANG Ở ĐỒNG QUÁ

Bồng-sơn (A nnam)

NGUYỄN-VĂN-TRÍ

Y-chủ Bác-té-đường

105 phô MA-MAY HANOI

Tổng-phát-hành.— Nam kỳ và Cao-miên: TAM-DA et Cie 6 rue de Reims, Saigon. — Tranh-ký: THANH-NIEN 43 An-cyx, Hué. — Đại-iy.— Mai-Linh (Haiphong), Vé-long (Nam Định), Phương-thảo (Việt-tri).

PHÒNG TÍCH



CON CHIM

Khi đẻ hở, khi tức ngực, chán cơm, không biết đói, ăn chậm chạp, bụng rõ bình tách. Khi ăn uống rồi thì bay gáy, (vợ hoặc ợ chua). Thường khi tức bụng khó chịu, khi đau lung, đau ran trên vai. Nhịn đường ngao ngắn và mỏi mệt, buồn bã chán tay, bi lúi năm, sặc da vàng, da bụng dày. Còn nhiều chứng không thể xiết chỉ iều thấy để chịu hoặc khởi ngay.

Liu một bận uống 0\$25.

Liu hai bận uống 0\$45.

VŨ ĐÌNH TÂN

Ấn tú kim tiền năm 1926

178 bis Lachtray, Haiphong

Bul-y phát hành toan Hanoï An-Hà 13 Hàng-đe (Calvör Hanoi). Bé-γ phát hành: Lachtray-Đông-Nam-Tân 100 phố Bonnai Haiphong. Cố 100 đại-ly khai Hanoï và khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-kỳ, Cao-miên và Lào có treo cáp biển trên.



VĂN THO'

*Thi - sì với
ngày xuân*

Mỗi lần năm cũ qua, năm mới đến,
cái xuân xinh - đẹp trơi vui cũng đến
ngay liền, trong niềm chờ đợi người
cũng có màu mè dáng yêu như nô.
Cái cảnh sắc hồn tinh ánh, lại khơi gợi
người tình - cảm của các thi - sĩ, phát
ra lời lời châm ngòc, hàng hàng gấm
thêu, góp ngày xuân làm cho người đời
trong cái sống lán lội nhục nhàn
đượm eo hưng - y - vị, những hưng thù
muôn sóng. Sau đây ta hãy coi ngày
xuân của các thi - sĩ đời Đường:

BUỔI SƠM NGÀY XUÂN

(cau Math-hieu Nhien)

Xuân mien bát giác hàn

春眠不覺曉

Xé ván đê àu

處處聞啼鳥

Đại lai phong vân thanh

夜來風雨聲

Hoa lạc tri đà thưa

花落知多少

Dịch nghĩa :

Bởi nhiên nga iền-doanh

頽然臥前檯

Giác lai miên dĩnh iền

覺來時庭前

Nhất diều hoa gian minh

一鳥花間鳴

Tá ván thê hả nhót

借問此何日

Xuân phong nogn lưu oanh.

春風語流鶯

Cám chí dục thán tức

感之欲歎息

Đối chi hoan tự khuyñh

對之遠自傾

Hiệu ca dài vinh nguyệt

浩歌待明月

Khúc tản đài vọng tinh

曲盡已忘情

Dịch nghĩa :

Ở đời như giấc chiêm bao

Sống mâu lão lòn hào làm gì.

Suốt ngày ta chỉ say lì

Năm lân trước cửa ngõ khi mà em

Trước sảnh tinh dậy trông xem

Trong hồn nghệ rộn tiếng chín hót

Hồi hôm nay là hồn nô ?

Góp đưa xuân đến oanh chào hót ria

Nghĩ đời muốn những thở than

Vui phong cảnh lai rót trăm uồng

thêm.

Hát ngao chờ đợi giang lê,

Hát vừa chờ khúc lại quên sự đợi.

SƠ-BẢO

Tơ tinh

Thật đấy, tinh anh đã đết rồi,

(Cửa long tên ngô, mồ em coi).

Đặt tên năm... phái tên năm... y

Bằng những đường to t胡uyệt

hở,

Tơ bay nhiều quá ! Từ ngàn phương !

Anh gấp to dâng vạn ngã đường :

Tơ cá dâu non, to cuối nước,

Rặng khuya, bến vắng cảng to

vtrong.

Rời hòng, rời tia..., muôn mèo tươi

Lồng lẩy say lòng, hứa chánh phai.

Tơ thắm, mảnh tinh anh cung thắm

Nhung... toan to mần, dứt tung rồi!

LÉ-QUÂN

(Song Vi)

Ý RƠI

Có ai biết được buổi chia phôi :

Tu tiễn ôn nhau trước những lời

Đây cả mai buồn dem kêt lại,

« Tâm-Tinh » theo oai lòng roi ?

Ta hiện cùng nhau sòng cờn kề,

Đôi bàn tay đẹp, quay say mê,

Nang Thơ diêm lệ mồ hôi ấy

Những lúc cô đơn — lại hiện vè.

Cho nên, thành-thị dâu xin - voi

Thiên hạ dua nhau dòn rước Vui,

Ta vẫn ôm lòng nuôi lý tưởng;

Suốt đời theo dõi mộng xa-xôi !

Yêu - đương nghĩa lý có đâu ?

Chỉ khắc trong tim một chữ a són si

Thôi hãy ca đời bao lè khở,

Gọi là yến ải những hòn đau !

NGỌC-SANG (Hue)

TÔI ỦA NHÓ LẠI

J'aime le souvenir de ces époques nues,
Dont Phœbeus se plaisait à dorer les
statues. Alors l'homme et la femme en leur
agilité Jouissaient sans mensonge et sans an-
xiété, Et, le ciel amoureux leur caressant
l'échine, Exerciaient la santé de leur noble ma-
chine. Cybèle alors, fertile en produits géné-
reux, Ne trouvait point ses fils un poids
trop onéreux, Mais, louée au cœur gonflé de ten-
dressées communes, Abreuvait l'univers à séestimes brunes.
L'homme, élégant, robuste et fort, avait
une allure qui le fit
D'être fier des beautés qui le nom-
maient leur roi ; Fruits pour de tout autre et et vierges,
Dont la chair lisse et ferme appelaient
les morsures !

Le Poète aujourd'hui, quand il veut
concevoir Ces natives grandeurs, aux lieux où se
font voir La nudité de l'homme et celle de la
femme, Sent un froid ténébreux envelopper
son ame Devant ce noir tableau plein d'épou-
vantante. O monstruosités pleurant leur vête-
ment ! O ridicules troncs ! torses dignes des
massques ! O pauvres corps torpides, maigres, ven-
trus ou flasques, Quel le deu de l'Utilie, implacable et
séren, Enfants, emmaillota dans ses langues
d'airain ! Et vous, femmes, hélas ! pâles comme
des cierges, Que ronge et que nou rit la débauche,
et vous, vierges, Du vice maternel traînant l'hérédité
Et toutes les hideurs de la fécondité !

Nous avons, il est vrai, nations cor-
rompues, Aux peuples anciens des beautés in-
connaissables : Des visages rongés par les chancres du
cœur, Et comme qui dirait des beautés de
langueur ; Mais ces inventions de nos muses tar-
dives N'empêcheront jamais les races mal-
dites D'e rendre à la jeunesse un hommage
— A la saine jeunesse, à l'air simple,
an doux, an droit,
A l'esprit limpide et clair ainsi qu'en
cours, Et qui va répandant sur tout, l'oscurité
Comme l'azur du ciel, les oiseaux et
les fleurs, Ses parfums, ses chaussons et ses dou-
ces chaleurs !

CHARLES BAUDELAIRE

NGUYỄN GIANG dịch

DÃ CÓ, DÃ BÁN

LỊCH SỬ TÔN - VĂN

Tôn - đài - Tiên, thuật hết cuộc
đời cách mệnh và nói rõ những
sự hành - động dan nan phuc
quốc một vị cùu quốc nước Tàu
lập nên nền dân tộc giá \$05.

HOA, NHẬT ĐÂY TƯƠNG

Thuật hết những trận Tàu Nhật
đánh nhau nói rõ nguyên nhân
từ trận sơ, khởi ở Lư - cầu - Kiều

\$120

KIỂM HIỆP

Kinh thiền Hiệp Dao

(Ly läng Văn) \$120

Phẫu-trang-Lầu (truyện)

La-Côn, La-San con

La-Tây đài Đường). \$060

Bát Ma Kiều Su (thủy-
tô dâng kiêm hiệp
nước Tàu). \$050

Hoàng - Đản - Đảo (Ly-
ngoc Hung). \$040

TRUYỀN NƯỚC NHÀ

Đè-Thẩm (Thanh Văn). \$035

Cai - Vàng (vợ ba cai

vàng 1 nữ tướng có

gan dạanh hùng) . \$055

Bán tại M. LÊ-NGỌC-THIỀU

67 rue Neyrel (phố cửa Nam), Hanoi

và các hàng sách của tinh

(mau mandai gửi về trước,
không phải chịu tiền cước)

Ho, ho, lao, ho lâu ngày, hen, xuy ên

5 chàng này đều ở phiền sinh ra

mỗi chàng chứa một bài thao

khác nhau. Từ xua đến nag

hang trâm van người a: dùng

công cũng khôi. Nếu nồng

không thể hiện a t à lai iê

Ho, mót ho, ho \$010 một lợ.

Ho lâu ngày, thò có nhiều đóm

0\$60. Phòng bệnh lao, chữa bệnh

lao (khỏi phổi đen, lam cho ngù

được, da thịt hồng hào 4\$). Nhập

phi trù lao (chinh thuy, gó bệnh

lao 5\$). Hen hay thò khò khè

tay, Mát-broc, ua-tu sảng long-lanh

không thể, ua-tu không dám vết;

Nhòn nhò luân-luân khúi khim, hoa

Nhìn trại xanh biếc bụi khapha,

Gieo cho vua vật dù hương, vị,

Hoai ấm nồng-nâu, giọng hát ca !

BÌNH - HUNG

67 Neyrel(phố Cửa Nam) Hanoi Tel.786

Sóng di dọa nhông nhà có con gái; nếu không cho họ ít tiền thì họ sẽ đem đòi nợ của cô X. hay Y. ra bêu rếu trên mặt sách.

Lại còn những hạng văn-sĩ bé con viết sách miến là có tên đề trên sách, có tiếng là văn sỹ đề lấp vỡ, vì ta phải biết rằng ở xã-hội ta về phái phú-nữ, nếu có người nhất là lấy phái văn-sĩ, thi-sĩ, thi-trai lại cũng còn rất nhiều có ít tuồi chí nuôi một cái hy-vọng là có một tấm chồng nhà văn đề mang môt cuộc đời... như tiêu-thuyết.

Hai hàng văn-sĩ non kẽ trên kia, đem bồ ôe bảy ngày ra cúng không có một chữ, một lít tinh-tinh cao thượng, một lít luồng tam-áy thê-mà ở xã-hội ta lại có một hạng đáng thương hơn nữa: đó là cái hảng bồi, tu cách và học văn chỉ để làm tiêu yêu, mặt thi xanh, namh thi vàng, ánh cấp tiễn của bồ mẹ chơri bởi rồi đám sa-ngã, áy thế mà cung viết sách, sách dâm-dật, khôn-nạn, bẩn-thiú, ii ô - dê bẩn cho thiên-bà dọc.

Vâng, chúng tôi nhận hết, nhưng các bậc trí-túc tất cũng phải nhận như tôi rằng: những cái hảng văn-sĩ nói trên kia, cho họ cứ viết, cho họ cứ làm văn; nhưng nếu các nhà xuất bản không biết suy-xét của ta không bỏ tiền ra in sách cho họ thì làm sao mà họ có thể đem giao những cái mầm giống dâm-dật, ti-đò vào trong óc bọn con em ta được?

Mỗi hôm nọ đây chúng tôi có nhận được của một người thanh-nien một cuốn tiêu-thuyết in khá đẹp đeo một cái tên rất buồn. Chỉ nghe thấy tên sách, chúng tôi đã đoán rằng cuốn sách của ông này là định "chài gai" đấy. Chúng tôi đã định quẳng đi không đọc nhưng sau vì thấy kèm vào cuốn sách đó, có một bức thư tha thiết yêu cầu chúng tôi đọc để bình-phẩm qua, chúng tôi bèn hy-sinh một tiếng đồng hồ ra đọc thì quả như lời chúng tôi đã đoán cuốn sách ấy là một công trình khen-kărêm, một tác-phần của sự hư hỏng, sự lỗi bái vây.

Các ngài có biết ở trong đó ông ta nói gì không?

Ông ta chủ-trương như thế này: người dân bà là chủ-thần minh. Nếu dâ là chủ-thần minh thì rất có thể làm chủ-tinh-ái của mình, điều người lý-tuởng của mình dù rằng một, hai hay ba người cũng được miễn thế nào cho đời mình đỡ quanh-hiu.

Chao ôi, một cái chủ-trương! Một cuốn sách... Chúng tôi giận người bạn trai kia không biết bao nhiêu, chúng tôi tìm ngay đến để hỏi và vi diệu gi nó bát-tanh ta phải viết một chuyên-rất tai-như-thê (1) anh là một người có học thức và có một ít trách nhiệm trong giáo-giới) thi anh ta trả lời một câu rất buồn :

- Cái nhà xuất-bản sách của tôi lại không chịu xuất-bản những sách không có những chuyện tình vớ-vợ thân ái bao giờ làm thế nào? Tôi nghiệp! chính vào lúc tôi bán bǎn-quyển cuốn sách ấy, tôi lại đương cuon-tiền qua!

Lời nói thành-thuyết của người thanh-nien kia ngụ một điều dang thương mà không phải là không có sự dâng-kinhh. Theo đó ta thấy tất cả những cái buôn-thảm của kiếp nhân-sinh; thiêu-thốn, khổ-sát, mệt-tý-do... nhưng nêu ở dưới, người ta dâ tý-xít mính không ham-chu được những cảnh ngô

chỗng chiên người - hối người thanh-nien oil sao anh không dì làm nghề khác? Nghe văn, từ xưa đến nay, phải là một nghề cần phải có một đôi chút thanh cao, cũng như nghề dạy học chứ không thể nào coi vào loại với những nghề khâng được.

Q

Những hạng văn-sĩ như người thanh-nien tôi vừa nói, đã dành là họ không có một tinh-thần cao thượng; nhưng ta phải nhận rằng một phần lớn sự hư hỏng, suy-dòn của họ là do ở những nhà xuất-bản.

Những nhà xuất-bản này trả họ một số tiền rất nhô để mua mọi tác-phẩm văn-chương. Họ không nghĩ đến sự khuech-truong nghệ của họ ra, họ không hợp nhau lại để mưu cầu tăng-thêm độc-giả, để làm số xuât-sản sách tăng-lên; họ chỉ thấy cái lợi nhô ở trước mắt mà không giói ý đến cái lợi toát ở tương-lai vậy.

Thành-thứ sách của họ in it, họ kiếm lợi it, tiền nhuận bút của văn-sĩ cũng it thôi. Những ông văn-sĩ trên kia thế là cứ phải ra công-cam cui thực-nhiều để kiếm tiền, và nêu dâ để làm tri vào sự kiem-tiem nhiều quá, người ta thường bị đồng-tiền hổng-đầu ta xong và bắt buộc làm những việc không theo ý mình, nghĩa là phải theo ý của nhà xuất-bản.

Những nhà xuất-bản ra in sách cốt phải thu lời về trước đã. Cho nên họ cần độc-giả, mà độc-giả cần thứ gì thì họ đánh vào thị-hiếm của họ, họ dâ không nâng cao trình độ của độc-giả ien, họ lại nịnh-tinh độc-giả, thành-thứ một số lớn tiêu-thuyết dâm-o vứt ra ở các cửa hiệu sách khắp Đông-dương là vì vậy.

Những nhà xuất-bản ấy nhiều khi lại « com-măng » sách theo một cái tên đặt trước nứa; nhưng dâ là dâu dê của bài só báo sau,

(còn nữa)
THIEN-TUONG

SẮP XUẤT BẢN TIẾNG ANH CHO NGƯỜI VIỆT-NAM của NGUYỄN - KHẮC - KHAM (cuốn thứ nhất)

Một quyển sách học tiếng Anh rất tiện lợi cho những người muốn biết tiếng Anh. Một cách dễ dàng nhanh chóng và nhất là cho các thí sinh cần học ôn lại mạo Anh trước khi thi. Sách này giải nghĩa rất kỹ cảng miêu-bach những mạo luật tiếng Anh cần dùng nhất và có rất nhiều bài thực-hành.

CỔ HỌC TINH HOA



Cảnh-công đang mùa đông khởi công lập đền lớn, Án-tử can.

Án-tử di sú Lỗ vắng, Cảnh-công bắt người trong nước khôi-công dập dền-lớn, trời rét-lâm, phu phen làm có khép-doi chép-rét. Người trong nước ai cũng mong Án-tử về. Khi Án-tử về đến nơi bạch-xong việc rồi, Cảnh-công mời ngồi uống rượu chơi. Án-tử nói: « Nhà vua cho uống rượu, tôi xin hát, rồi hát rằng: Thủ nhân chí ngôn viết: Đống thùy tay ngã nhược chí hổ. Thái thương mỷ-tìn, ngã nhược chí hổ (1). » Hát xong người ngã dô-mát. Cảnh-công với yén-úi rằng: « Sause phu-ùi lại thế! Vì việc ta làm dền-lớn chẳng? Quả nhân xin cho bão ngay dì. » Án-tử lấy lợai lạy, không nói gì nữa, di ra rồi dâi chốp dâm-lâm, cầm gậy vút đanh-ké chém-tré mang rằng: « Ta là lũ người hèn mà dâm có nhà cửa dê trảng mua nồng, nay nhà vua làm có một cái dâm mà không làm mâu cho xong thì còn làm được công-việc gi nữa! » Người trong nước đều nói: « Án-tử giúp trời làm ngươc áy. » Án-tử về chửa tới nhà thi Cảnh-công đã ra lệnh bâi việc làm dền, xe chạy như bay, người dâ rào bước.

Trong ni nghe thấy việc áy ngui ngui than rằng: « Người dâi xui khéo làm bô-tôi, thi bao nhiêu cái thanh-danh, nhường cho vua, bao nhiêu cái tài-hiệu thi nhện lấy cho mìn, vào thi cái-cu diều bắt thiên của nhà vua, ra thi lèn tiếng khén cái-dire, cái-ninghia của nhà vua cho nêu di-thờ môt vị chí-huân trê bêng chì rú áo xiêm ngô, mà thiên hạ được yên, chư-bầu phái theo, thế mà vẫn không dám nhượng công. Làm dâng như thế chỉ có Án-tử vậy. »

Cảnh-công đuổi bắt được kẻ chép truc dem giam, Án-tử can.

Cảnh-công trông trác cái linh coi giữ. Một hôm Cảnh-công ra chơi di qua chỗ tròng-trúc, thấy có khép-trong-trúc, bênh lây xâ-duôi, bênh được dem về giam dâi dinh-tôi. Án-tử vào ra mât nói rằng: « Nhà vua đã nghe nói dâi dinh-quán Định-công-chúa? » Cảnh-công nói: « Thế nêu? » Án-tử nói: « Định-công

(1) Kê-thú nhân nói rằng: « Rết chép ở trong già-lanh, làm thế nào được? Người trên không dê cho ta sống, làm tê nào được? »

danh Khúc-Thanh (1) lấy được rồi, cấm không ai được dem cũa ra khỏi thành, chỉ cho người ra không ma-thôi. Cảnh-công vào thành thấy có kè xe người chết ra, ngài lấy làm lạ, truyền khám thi ra ở trong quan tài toàn vàng với ngọc. Các quan xin giết người ấy di xâ-thu lấy vàng ngọc ấy, ngài nói rằng: « Dem binh danh thành, dem quan lây cùa là bêt-nân rồi, và ta nghe rằng: làm chúa người ta thi phái có lòng khanh-huệ, nhân-tử, không nêu chỉ chuyen giết trúc. » Ngài bèn truyền tha. Cảnh-công nói: « Phải! » Án-tử lui. Cảnh-công truyền tha kẻ chép-trúc.

Cảnh-công toan giết tên quân eoi việc nung gach, Án-tử can.

Cảnh-công khiên quan nung gach. Bấy giờ là tháng chạp, nước đóng băng rét-lâm, dân chết đói chép-rét nhiều, cho nên công việc mồi không xong. Cảnh-công giận bảo Án-tử rằng: « Phu-ùi giết cho ta hai tên lính áy. » Án-tử nói: « Xin vắng ». Một lúc sau lại nói rằng: « Xưa kia tên-tiên-quân Cảnh-công đánh Tân, giết hai tên lính hồn-việc. (2) may nhà vua truyền giết có hai người, thế mới chỉ bằng môt nửa-thoi ». Cảnh-công nói: « Thời lôi của quả nhân rồi », bèn ra lệnh tha.

Cảnh-công thu thuế nặng, ngục tung nhiều, muốn giao thác việc cho Án-tử, Án-tử can.

Cảnh-công thu thuế nặng, ngục tung nhiều, kẽ bị bắt dày-lao, kẽ oán ghét dày-triều, Án-tử can không nghe. Cảnh-công bảo Án-tử rằng: « Ngục tung là việc trọng của nước, xin giao thác cho phu-ùi » Án-tử thừa rằng: « Nhà vua khiến thán tuyết: cái công

(1) Khúc Thành 曲膝: Co bàn hép là Khúc Öz, 曲沃 nhưng không phái, vì Khúc Öz cách nước Tề hoa 2000 dặm thi Cảnh-công đánh Khúc sau được, Khúc Thành tal phái hòn vi ô phái Lai-châu có huyện Khúc-Thanh.

(2) Chỗ này hình như thiếu nghĩa vì không thông. Xét truyền Trang-công đánh Tân, ở Tân-truyện không thấy nói đến việc giết bốn tên lính hồn. Trang-công hay tự ý giết người, cho nên sau bị Thái-thi-hai, Án-tử ý muốn nói bay giết người thi rồi bị người giết.

chẳng? Anh này có một người thiếp viết cung đú làm nỗi vậy. Nhà vua khiếu thần tuyên cái ý chẳng? Dù không bao giờ muốn làm tan cái của nuôi sống vợ con để phụng vào cái xâng bậy của người trên, thì nhà vua khiếu một kẽ lại thu những khoán nợ của dân đối di là được». Cảnh-công không bằng lòng nói rằng: «Sắc công thi nói khiếu một người thiếp, sắc ý thi nói thi khẩu đối di, như thế thi ra phu-tử không bay tri nước nữa hay sao?» Án-tử trả lời: «Anh này nghĩ khắc nhà vua. Dân Hồ, Lào, Nhung, Định nuôi chó nhiều thì hơn mèo con, thi thì săm sáu con, ү nhiêu thi nó không cần lanh nhau, nếu trói con gá hay con lợn quăng vào cho nó thi nô sẽ cần nhau, con thi gãy xương, con thi trượt da. Nếu người trên chính việc cao-tri, kẽ dưới xét lanh dâng thi sang hèn sẽ không lín nhau. Nay nhà vua đem cái tước bồng nghìn chung nhung càn cho kẽ ta hưu. Kẽ ta hưu tranh nhau quá đán chó Hồ mà nhà vua khôn b'ết. Cái ống mít tắc không có dây thi cái ta thiền-hà cũng không thè nào làm cho dây được. Nay ở nước Tề, dân ông rày, dân bà đát suốt ngày suốt đêm cũng không dù cung-phụng người trên. Thế mà chúng quanh nhà vua toàn thi đòn sòn vê, chạm trỏ. Đó là cái ống không dây vậy mà nhà vua không biết. Đứa trẻ nâm thước mà vung một mó lừa thi thiên hạ không dù cũ cho nó đót. Nay kẽ ta hưu nhà vua đều là những kí vung lừa mà nhà vua cũng không hay. Cái chuồng trống tưng bừng, giáo mác mặc dây thi đón vua Vũ B'ug cũng không thè cẩn dán xem được. Khêu cái lòng muộn của dân mà lại đặt luật nghiêm cấm thi đán bậc thánh nhân cũng lấy làm khó, huống bờ lại cướp của dân cho dân đối, bắt dân làm nhiều đòn dân nhọc, làm cho dân cục khổ, mà tụng ngực lại nghiêm tội, tội phạt lại độc, thế thi Anh này không thè làm được.»

Cảnh-công di săn lúe nghỉ ngôi xuống đất, Án-tử trại chiêu ngôi và can.

Cảnh-công di săn, lúc nghỉ ngôi xuống đất mà ăn, Án-tử đến sau, nhò cõ, trại chiêu ngôi. Cảnh-công không bằng lòng, nói rằng: «Quả nhân không đồng chiêu, các quan không ai dám ngôi chiêu, mà một mình phu-tử bắt cõ trại chiêu tên mà ngồi là sao vậy?»

Án-tử thưa rằng: «Mặc giáp đội mũ trù, không ngôi chiêu, bị kiện cáo không ngôi chiêu, có xác chết ở trên lèm, không ногi chiêu, vi những khi ấy đều có lèm, lo, may tên ngôi huu vua, không dám mang lèm lèm.» Cảnh-công nói: «Phải», ra lệnh trại chiêu và nói rằng: «Các quan đại-pùn đều ngôi vào chiêu, quả nhân cũng ngôi chiêu.»

Cảnh-công di săn gấp hổ, gấp rắn, cho là diêm gõ, Án-tử can.

Cảnh-công di săn, thi nói thi gấp hổ, xuống trầm thi thấy rắn, trờ vè với Án-tử đến hỏi rằng: «Hôm nay quả nhân di săn, lén nái thi thấy hổ, xuống trầm thi thấy rắn có phải là diêm gõ không?» Án-tử thưa rằng: «Kẽ diêm bắt tướng thi có ba cả thấy, nhưng

diêm này không ở trong số ấy. Có người h'ien mà không biết là một diêm bắt tướng, biết mà không dám là bài diêm bắt tướng, dùng mà không tin nhiệm là bài diêm bắt tướng. Nhưng diêm ấy mới gọi là bắt tướng. Nay lén nái thấy hổ, nái là hang của hổ, xuống trầm thấy rắn, trầm là hang của rắn, den hang hổ thấy hổ, den hang rắn thấy rắn, thi sao gọi là diêm gõ được.»

Cảnh-công làm xong đèn, lại muốn đúc chuông, Án-tử can.

Cảnh-công làm đèn, den dài vừa xong lại muốn đúc chuông. Án-tử can rằng: «Làm vua một nước thi không bao giờ lấy cái sầu khò của dân làm vui. Nhà vua thi không biết thế nào là vui. Đã đắp đèn dài lại muốn đúc chuông, thế là thu nang của dân, dân tất phải khò. Đem cái khò của dân mà làm cái vui c'ac mình là bắt tướng. Không phải là đao làm vua mất nước vậy.»

Cảnh-công bèn thôi.

Cảnh-công đúc xong chuông Thái-lă, định ăn mừng, Án-tử can.

Cảnh-công đúc xong chuông Thái-lă, bảo Án-tử rằng: «Ta muốn cùng với phu-tử ăn mừng.» Án-tử thưa rằng: «Chưa lẽ các đứng tiền-vương mà đã ăn mừng thi không phải là lễ.»

— Ông i lè là mồi của dân, mồi mà rồi thi dân không biết tựa vào đâu. Lâm rồi mồi, mắt lòng dân là đạo nguy.» Cảnh-công bèn iế.

Cảnh-công dát vàng đính ngọc vào giày đi, Án-tử can.

Giày của Cảnh-công, dài làm bằng vàng miến bạc, kết hai trai, mũi giày đính ngọc dài một thước. Tháng Cảnh-công xò giày ấy để thành triều. Án-tử vào chầu, Cảnh-công ra đón, nhưng giày nặng bồ không cất khỏi bước. Cảnh-công hỏi rằng: «Trời có lạnh không?» Án-tử thưa rằng: «Nhà vua sao lại hỏi trời lạnh. Thành-nhanh ngày xưa chế ra áo quần múa đóng nhẹ mà ấm, múa hè nhẹ mà mát. Nay nhà vua di giày bằng vàng ngọc vào tháng chạp thi lại rét thêm. Giày nặng quá, không thể nhắc nói chán, thế là mắt cái tinh cách c'ac giày đi. Kẽ thợ nước Lỗ kia, không biết tiết ấm rét, lụcng nặng nhẹ, bại cho sự sinh hoạt, là một tội, chế từ giày ngộ nghĩnh làm cho chư hầu chè cười là hãi tội, thông của không được icti gi' để tralmö họ đem lồng oán là bá tội. Tôi xin bắt nó đem luận tội.» Cảnh-công nói: «Kẽ thợ nước Lỗ kia đóng giày đã khó nhạc lão rồi, xin tha cho nó.» Án-tử nói: «K'hông nên tha. Anh này nghe rằng: K' là làm điều thiện mà kh' nhợc thi nên thường cho b'en, k' là làm điều trái mà kh' nhợc thi nên bắt tội nặng.» Cảnh công không nói gì. Án-tử ra cho bắt kẽ thợ nước Lỗ, đuổi ra khỏi ngoài cõi, không cho ở trong triều. Cảnh công bỏ giày ấy, không di nữa.



Phóng-sự tiễn-thuật của DOAN-CHU

Tranh vẽ MANH-QUYNH
(Tiếp theo)

Tôi nghiệp, chàng rốt mượn ngựa đê quên người, chờ nêu đùn náo c'ug dánh cá, mà đánh nhã phảng, vong-mạng. Từ khi chàng vào cho lối lục tan cuộc, trong sáu độ chàng đánh cá, chí trung có một độ được chàng hai trăm đồ ng, còn năm độ kia đều thua nặng. Có độ thua đến năm sáu trăm, vi ai xui đánh thè náo, chàng nhầm mắt nghe lời đánh thè, cứ việc tuôn giấy bắc ra cho cảng ngựa già-y đẹp, không dân do tiếc rè gi bết.

Mãi sáu giờ tối mới ở trường đua ra. Bọn anh em túi-rhc chảng thương thắng bạn vùa bị ngựa đá, lại tan tinh chàng đua vào viên cao-lâu Vĩnh-Xuân trong Chợ-lớn ăn uống no say, gần 9 giờ họ mới chịu buông tha chàng vè.

Chàng chở Tuấn trên xe hơi, cùng ra Saigon. Không hiểu có nhảy mắt hay tám linh báo hiệu thế nào, trước khi về nhà, chàng vận xe chạy vòng qua đường Mac-Mahon, trước nhà Cúc ờ.

Bỗng chàng xanh xám mây mặt, gần buông tay lái, chỉ còn cách một sợi tóc nữa thi xe đâm sầm h'ien he phô và chui mũi vào cột đèn.

Tuấn vội vàng giò hai tay lên buông láy m'at, kêu rú lên:

— Chết tôi rồi, trời ôi!

May phúc làm sao Sành nhanh chân h'amp k'ip.

Trong vắng bô lồng, một lуun sóng ghen nồi lén thiuu linh, ti nứa lật úp chiếc xe và giết hai mạng người.

Có gi' đâu! Chàng trông thấy một chiếc xe Hispano đỏ ngay trước cửa nhà Cúc, trên yên đóng kín cửa chớp, nhưng có ánh sáng xanh nhạt lộ ra bên ngoài, dà tò h'ien h'ien là khò khách mà khach tr'c là chủ nhân chiếc xe hơi tái đên dang đỗ kia. Sao Cúc nói vè cái vắng mà nhà n'eng có ánh sáng ấy, xe hơi áy, hai cái dấu hi'kiến cho Sành phải dám ghen, phải sinh gi'

Tóm tắt các kỳ trước

Sáng hôm ấy ở bờ b'ien đường Rigault de Genouilly, ở Saigon, người thấy một người nằm chết cong queo. Lục trong minib và thấy mặt cái mui-soi có tên hai chữ H. S. Xét ra v' n' là Sành con một nhà triều phu ở Cà-mau...

Lúc này là lúc còn t'le Sành vẫn đang luồng 40 vạn học già lão.. Tranh đua Cúc-Huong — một cô gái đẹp Sắc-thanh mà chàng đang say mê — di ảnh h'ie..

PHONG
LUU

Chàng đoán chắc con mèo mới của chàng xão-trá quý-quyết. Nó bày đặt ra chuyện gấp về thăm quê, tự nhiên mình không bέn mảng đến nhà n'ò là làm gi, đê nó tự di tiếp rước thẳng tinh nhân nő. Không thế, thi giờ này trên gác có đèn sáng, trước cửa có xe hơi, là nghĩa lý gi? Đầu c'ac phải quang cảnh m'ot nhà vắng chủ?

— Thời phải rỗi, nó cho mình đóng vai tinh-nhân dù khuyếy.

Chàng nói lầm bầm một mình, rồi mở máy cho xe chạy n'nh biển, v'nh' ở đường phố Pierre Flandin, m'c đội kèp huyt c'oi đê bién phat, chàng cũng không thèm ngừng xe lại.

Sau khi c'at xe và gõi b'oi đem chai rượu Mariell ra, chàng uống một hơi ba b'ón cốc nhỏ, rồi béo Tuấn:

— Em ở nhà nghe, lúc nào buồn ngủ cứ lên giường anh m'nh, anh phải di d'ang này có việc...

— Mười giờ đêm rỗi, di vò-vô một thán' một mình có thú-vi quái gi! Khuya anh có v'nh' không? C' phải đinh tu-ly-thi nói phảng di.

Tuấn v'nh' nói v'nh' cười, như hi'eu rõ ch'oh kh' lam của Sành.

Sành cau mặt:

— Tháng này nói la! Việc gi mà phải tu-tử? M'không nói chơi n'ra, em'nh, anh di một lúu thời. Ai c'ac thừa biết chàng di đâu.

Chàng ghen đang rao-tục s'oi n'oi trong lồng, chàng gọi xe kéo bao chạy thật mau, c'ot trả lòi nhà Cúc ờ, xem thèm nhân tình kia di ròi, chàng sẽ gõ cửa lúu s'oi m'ng n'eng n'g'ang m'ot trận đao-dé cho d'c con gi.

Không d'c chiếc xe Hispano c'òn d'c nguyên v'nh' trên gác vẫn còn ánh đèn sáng, nhưng rái l'ng' l'ng, em' dem, không nghe có tiếng nói cười động d'ng

Trong Ngày Tắc lại Qúy Mùa Rời Quan Sát

Tiểu-thuyết của Stefan Zweig — Bản dịch của HUYỀN-HẠ

(Tiếp theo)

«Coi có những đứa trẻ cô-con mới có thể ủ-ấp tất cả tình yêu cho một mình mình. Còn những kẻ khác, thi bộ đã đem rải-rác tám-tinh trong các mách-léo, họ đã lầm cho nó hao mòn trong lời tâm-sự rồi còn đâu. Họ đã nghe nói đến ái-tinh nhiều lầm rộ, họ lại thấy ái-phai bày trong các sách, và họ đã biết đó là một định-lý chung. Họ đưa với ái-tinh như một thứ đồ chơi; họ lấy ái-tinh ra làm một dien-tý-đắc, họ vén vè như một cậu bé hút diệu thuở là cậu tiên. Nhưng em, em nào có ai để san sẻ nỗi lòng, lấy ai mà bão-ban cho em biết chừng, em thật là khốn khổ kinh-nghiêm, tám-lòng tho-dại nào có biết chi chi: em mỏi đầm đầu vào vực sâu của sọ-mạng.

«Tất cả những cái nô bùng-bùng nô-nang trong thân-thể em, nó chỉ biết có mình anh thôi, nó chỉ biết mê-mộng đến anh thôi, nó chỉ biết lấy anh để trút những niềm riêng. Cha em thất-loc đã lâm rồi; đối với em, mẹ chỉ là người xa lạ, vì bà cù luồn-luồn buồn-rầu rã-rực, bà em mang những mối lo-âu của một quâ-phụ chí trông mong vào món tiền niêu-tuất để mà sống. Các thiền-nữ trong trường, tinh-nết gần hư-dốn cả rồi, em ghê tởm họ, chỉ vì họ đã đưa rõa với cái đầu em là là tình-ái tuyệt-diệt. Vì vậy, trong thâm-tâm em, cái diều đang lè lẹ tự nó chia rẽ phán-nó, nó vẫn chỉ là gồm-một, và tất cả thân-thể em chung đắc-lai, luôn luôn sôi-nỗi vì một ham-muốn e-e, tất cả thân-thể em đều vọng về phía anh vậy. Đối với em, anh là... (em biêt

nói sao?, vì tất cả lời so-sánh đều yếu ớt quá)... anh thật là «tất cả». Một đời em đặt ở trong lòng anh. Từ các sự vật hơi có chút đinh-dang đến anh, còn ngoại-giá em cho là hư-không hết; trong sự sống của em, có cái gì có ý-nghĩa đâu, trừ khi cái ấy nó khiến anh gân gùi em thi nó mới được dồi chui ý-vi. Anh thật hoán-cái hết cả chính-sinh-hoat của em. Từ trước đến bây giờ, & trường học, tinh em thờ-ơ, học-lực em xoàng, thế mà đồng em nhảy vọt lên bực học-trò đầu lớp. Em đọc hàng trăm cuốn sách, em thường khuya lảm đê mà xem sách, bởi vì em biết anh yêu qui sách vở. Em em rất dõi ngạc-nhiên thấy em hỏng li duyện đàn piano, cầm-mâm một cách không thể ngờ được, chỉ vì em tin là anh yêu âm-nhạc. Em và vú sống áo, em lo liệu điều-trang, chỉ mong trình bày trước mắt anh một vở va

6 tháng hay 8 tháng viết,
và đọc và hiểu được

CHỦ' NHO

Đây là phuong-phap đặc biêt, tôi iản phuong-phap này khác hau phuong-phap các sách dạy chữ NHO tôi nay đã được tuân thủ; rã-le học, viết và đặt các hột-một-chi, man-hóng là tung-phuong-phap này đánh đập thấy các phuong-phap dạy chữ Hán, & xưa đây nay

bốn tận nơ học — Đến tận nha đây

Hội M. VÂN-HẠC
LÊ VĂN HỘI t/c HÀN HỘI
16-bis, Rue Tien-Tsin — HANOI

nhìn, sạch-sẽ. Nghĩ đến cái áo quàng di học cũ kỹ (nó là cái áo mặc trong nhà của mẹ em chưa lại cho) nó có một mun và vuông vè bên trái, rieng một ý nghĩ ấy cũng làm em khò-tâm rồi. Già bát chọt anh mà thấy miếng và, anh mà khinh bỉ em! Vì thế bao giờ em cũng khu khu ôm chặt lấy chiếc cặp sách chạy vội lên thang gác, sợ hãi run rẩy cả người. Mỗi lo-âu đó quả vỗ ý-nghĩa, vi có bao giờ, gân gùi không có bao giờ, anh doái-hoài nhìn nhöi em đâu!

«Thực ra, tuy thế mà ngày ngày em vẫn đợi anh, em vẫn rinh anh. Ở cửa nhà em có một miếng đồng đục thẳng, nhìn qua lỗ có thể thấy rõ mé lõi di trên gác, cho đến tận cửa buồng anh. Cái miếng đồng ấy — anh dùng cười, tinh lang g, ngày lúc này em cũng không hề thận vì những giờ say đắm xưa kia! — cái lỗ thẳng ấy đối với em là con mắt đẽ đem dorm nom, thám-thính vñ-trụ; em ngón gân đáy bao nhiêu năm, tháng, ở cái nơi phòng ngoài già lạnh, mỗi chốc lại sợ me em nghi-ngợp, em ngồi dậy, quyền sách cầm tay, suối từ trua đến chiều mà rinh anh; tam hồn em bị kích-thích, bị kéo căng ra như một sợi dây đàn, nó căng run run như sợi dây đồng rung động mỗi khi anh có mặt. Lúc nào em cũng nghe-ngợi đến anh, trông đợi anh, lúc nào em cũng nhớ-nhác. Nhưng anh đâu có để ý chát nào, cũng như anh đâu có để tâm đến sức căng của dây cột chiếc đồng hồ bô-tai, nó ở trong bóng tối mà nhän-n

đem, do những giờ giặc của anh, mà ghi vào mỗi một giòng bước di của anh bằng một tiếng đập rút khé của trái tim nó; mà anh thi chì với vâ liếc qua chiếc đồng-hồ, may ra mới nhìn được một lần trong nghìn, trien cái tick-tắc lúc nào cũng tho-thức của nó.

«Em biết hết tất cả về thân-thể anh, em biết từng thời của anh, biết từng chiếc cà-vạt, biết từng bộ áo của anh. Chẳng may có ché mà em đã rành rọt nhận tách-bạch từng người đến thăm anh. Em chia họ ra làm hai hạng: hạng em tra và hạng em ghét. Từ năm 13 cho đến năm 16, không có giờ nào mà em sống ngoài anh. Ông, khi ấy sao em mới điên cuồng nbi! Em hồn quá dám cưa mà tay anh vừa mò đèn, em ăn cắp màu xì-gà anh với di trước khi vào phòng, màu thuốc ấy em cho-ja qui gác ngang, chỉ vì đối với em của anh đã dụng đến. Mỗi buổi tối kè đến trầm bận, em kiêm cờ để xuống đường phố xem phong náo của anh còn sảng đèn, đẽ mà biết mà nhận thấy một cách thực-lí-hơn, em anh ở chỗ nào, anh ở nơi đâu, cách bức em nào có nom rõ. Và trong những tuần lễ anh di du-lịch, — con tim em sợ-sệt, bao giờ em cũng muôn ngừng đập mồi khi em

CÁC NGÀI MUỐN BUỘC BỘ RĂNG VŨNG BỀN, CHẮC CHÂN VÀ XINH BẾP XIN MỚI CÁC NGÀI LẠI NGAY

Nhà giồng răng Nam-An

Đirecteur NGUYỄN HỮU NAM
156, 158 phố Hàng Bông — HANOI

Ở đây có đủ thứ chuyên môn để làm hầu các ngài môi kí các ngài muốn giồng răng, chữa răng hoặc đánh răng, giá tinh rất hạ và có giấy bảo đảm chắc chắn

GIA-DÌNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

THU THAI THEO Ý MUỐN

ó hơn 60 bản kẽ (dùng được xuôi-doi) biên rõ những ngày nào trong hàng ngày dân bà có thể hay không thử thai để xác định thời kỳ khai-cứu Mỗi cuốn 0\$50. Mua linh-hóa giao-ngán hết 0\$86

Ở xa mua xin gửi 0\$66 (cả europe) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có truff bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

vậy xin hỏi các ngài đã biết việc làng ra sao chưa? Việc làng không biết, thi đừng nói việc nước gì với.

VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tát-Tố sẽ hiến các ngài những cái lá lung trong lily tre xanh xà Bắc

Mỗi cuốn 0\$28. Mua linh-hóa giao-ngán hết 0\$71

Ở xa mua xin gửi 0\$51 (cả europe) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

thề phơi ra, giải ra cái cuồn-lịch của đời anh. Nhưng em không muốn làm anh phiền, chán, em không muốn thắc-mắc đến lòng anh. Em chỉ muốn bày cho anh một lần nữa cái vệc tươi đẹp nái đã ghi vào ngày xanh của em. Em xin anh đừng co che cười vi việc ấy vỗ ý-nghĩa, vi đối với em hõi ấy chỉ là đứa trẻ, việc ấy thật là rộng rãi vô biên. Hôm đó, chắc hẳn vào ngày chủ nhật, anh thi di chơi xa, tên gia-nhân của anh đương rẽ kéo những bức thềm nặng nề vừa dem rã bụi. Bác ta kèo qua lắc cửa buồng để phong phanh cái nhà bắc già yếu ấy ra vê nặng nè khô nhọc lấm, em mới bao dan chay lai hồn minh cõi thế đỡ dần được không. Bác ta ngạc nhiên, nhưng cõi đẽ cho em làm đاد. Vì vậy — ôi, em chỉ muốn kẽ lại với anh rãng lúc ấy em có một tin ngưỡng thành kính sôt sắng làm sao! Vì vậy em mới được nom thấy bèn trong các gian phòng của anh, vñ-rú của anh đấy, cái bàn của anh ngồi viết, trên cõi mây dỏa hoa cẩm trong bình pha-lé xanh, những đõ bài-trí của anh, những bức tranh, những pho sách của anh. Đó chỉ là một cái nhìn vội vã một cái nhìn nuong-nuong nà, nó rơi vào trong cuộc đời của anh, vi em có muốn nhìn cho qua qua, thi bác Jean trung-thành kia cũng chẳng dè nà. Nhưng cái nhìn ấy cũng dù dè cho em hấp-thí lết cả không khí, quang cảnh trong ấy, dù mang lại cho em một thê anh-tinh-thần nuôi em mãi mãi mơ màng đến anh, trong lúc ngủ cũng như trong những lúc thao-húc.

Cái phủ nhôm chong áy là phủ sung-sướng nhất đời tho-áu

của em. Em muôn kẽ lại, để anh là người không biết đến em, anh cũng phải bắt đầu hiểu rằng một đời người vương vãi với anh thế nào, một thân phận tự trói buộc vào với anh cho đến kỳ tan nát.

Em muôn kẽ lại phút ấy cùng với mọi giờ khác nữa, cái giờ quái ác mà, khốn thay, nó lại gần không xa cái phút kia lắm. Em đã kẽ, và anh là em quên hết mọi sự chỉ vì anh. Em không sán sót đến me em nữa, em không dots-hồi đến ai nữa. Em mới không lưu ý tới một ông có tuối, buồn bã ở Inspruck thường đến thăm me em và hay ở lại lâu. Ông ta vị mõi thông-gia cũ, thành thử có họ xa với me em. Em không vi thế mà buồn, trái lại

(còn nữa)
HUYỀN-HÀ dịch

Vì thư từ bạn đọc gửi về nhiều và công việc đọc và soạn những thư ấy hơi bận rộn, bài cuối cùng thiên điều tra «Độc giả báo hàng ngày ở đây muốn gì?» phải hoãn lại số sau.

BỎI CHO ĐƯỢC



Mực bút máy tốt nhất

TỔNG PHÁT HÀNH:
Tama & C°, 72 rue de Hanoi

ĐẠI LÝ BÁN BUÔN:
Ch't Lại 97 Hàng Bồ — Hanoi
Mai Linh : Haiphong

NHÂN BẢN TRUNG, NAM, BẮC

Các bà chị a.
Em, mỗi kỵ mỗi nguyệt khai-hoa thi nhà em lại mua RUỘU CHỒI HOA KÝ soa cho em, xem ra tôi lâm, vậy em có mấy câu nói na dưới này để giới thiệu các bà chị mỗi khi sinh nở cung nến dùng :

Mỗi các bà tôi kỵ ứ cũ
Muốn tốt tươi mỗi mỗi da
HOA KÝ RUỘU CHỒI nén no,
Dung nhan mỗi mỗi nón hoa xưa,
Võn khuyết lật ván cũn,
Võ doan trang dẹp tôi dỗi trang
Ngày xuân chung chorum sắc hồn,
Cảng tảng mỗi thâm chung nồng tẩm nến.

Đào thi Hồng-Loan

mới xứng đáng với mỹ danh TRÀ MẶN HÀO

nơi bán Hanoi — 18 Hàng Đường
cần thêm nhiều đại lý (hoa hồng hậu)

XIN HỎI TỔNG CỤC :

Đóng - đƣợng trà tông xuất ; hầm
NGUYỄN - QUÍ - KHỐI - THƯƠNG - CỤC
Lang Yên - Thủ chục Bưởi gần Hanoi
Boite postale N-38

Établissements Ng.-quy-Khối Rayon thé d'Indochine

TRUNG - BẮC TÂN - VĂN

Édition hebdomadaire illustrée №

Imprimerie « Trung - Bắc - Tân - Văn »

Certificat conformité à l'ordre

LE GÉRANT: NGUYỄN - ĐOÀN - VŨNG



TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC-KỶ. AI LAO VÀ MIỀN I ÁC TRUNG KỶ

Établissements VẠN-HÓA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Có bán thuốc VẠN-BẢO danh tiếng chữa bệnh liệt dương lâu cho đàn ông và cái kè khac rau

dò là một cờ vui thích của em, vì

CHI CÓ



Tú xem tuồng bàn tay và lấy số Tú-vi lấy thì rất đúng

LẠI TRỜ NÊN THAY TUỒNG, SỐ TRỪ DANH
Và chỉ mua ngay tại thư

sách mới i lại lần thứ hai đây.



1) Sách dạy
xem tuồng
bàn tay và
chữ viết theo
lời Âu - Tỵ.

Có 200 trang
sách dày 219 trang
lớn, đãi i lại lần
thứ hai. Giá 1\$50
do MONG-NHAN
thuthuat

Sách này dạy rất kỹ để ai cũng i xem lấy tuồng tay và chữ
ký của mỗi rât đúng như: giấu, ugho, sang, hòn, khỏe mạnh
đau yếu, giỏi nát, thông minh, sê mặc định gì và tai nạn gì
hoặc đại phát tài... v.v năm nǎo. Sẽ tìm lấy hạch phae, tinh
duyên hoặc... nói tóm lại là tất cả những sự cần cho đời
người. Thật là mỗi cuốn sách làm cái kim chỉ nam để chỉ
đường giàn i. Vậy nên mua ngay kẻo lịt hét. Ở ta thêm
còn giá 0\$25.

(Nếu cuốn Tú-Vi và cuốn Tuồng gửi cảng
một lượt trước có 0\$32).

Giá mandat trước cả cước 2 cuốn là 3\$02 Nếu gửi linh hồn giao-ngán là 3\$22 (nhưng phải gửi 0\$32 tem the trước rồi trả đi
Mau buôn (s) mỗi thứ từ 3 cuốn có trả hoa-hồng.
Giá tuồng hoặc mandat chิดé cho nhà xuất-bản như vầy:

NHẬT-NAM THU-QUẦN — 19 phố hàng Diệu, Hanoi



4) Khoa thuốc xé nổng 2p, chua đủ các
bíu i xu ta.

- 2) Khoa chua phổi
- 1) Phong pháp cùn Ta-Tèu, và Nhâ
cô thèi thèu lky
bàng thuise ta.
- 3) Khoa chua mắt
giá 1p.

Mỗi quyển cước phi đều 0p.20

THO' VÀ MANDAT GỬI CHO

Nguyễn-Xuân-Dương Lạc - Long

22 TIỀN TSIN - HAKOI

AI MUỐN HỌC THUỐC

À - ĐÔNG

cần mua ngay
những sách của
nhà nghiên cứu khoa

thuốc Việt-Nam
đã xuất bản :

2) sách dạy lấy số Tú-vi theo khoa học (chỉ nam)
đã i lần thứ hai NGUYỄN-CÔNG-CHUAN soạn, có thêm cách lấy
được số Tú-vi trong một giờ. Giá 1p.20.

4 TI	5 NGỌ	6 VI	7 THÁN
3 THÌN			8
2 MÃO			9
1 DẦN	12	11	10

Có rất nhiều hình vẽ để dạy tinh nết Tú-vi rất đúng lại có cách hazırlan
và phép theo khoa học để số nổ thi làm sao tránh được và tôi thi được
tất cả. Xem thêm 0p.25.

Đau

HO GÀ

Biện nay trẽ con mỗi phải bệnh dịch ho gà nһều lẩn. Họ dùng
con, ra rất nhiều đóm rải, đau rã rọi, mắt đỏ ngầu, con ho cỏ
khí dài i mấy phay đồng hồ, col rất thương thum. Phải tìm
mua cho được thuốc HO GÀ ĐIỀU NGUYỄN mới chán khỏi hồn
Người bão bát từ mỗi chủng ho gà, ho đóm, ho khán hay ho
sán, uống thuốc này rât công hiệu. Mỗi kg giá 0p.60.

DAU DA DAY

Ấn vào không tiêu, đầy hơi, tóc ngứa, tóc đầu, lõa mắt
thường mỗi hai vai, đau nhức ngực thất lung. Người nào
nhieu nước vị tóm quá, thường nôn ra nước chua, nước đắng
hoặc nước ngọt, co khí nôn ra cả thêc áo, người i nước vị can
ha, thấy tóc ngứa, nghén cổ, i hơi và khòng nôn. Nếu khòng
đóng thuốc DA DAY ĐIỀU NGUYỄN khòng bao giờ khỏi dù
được. Mỗi kg giá 0p.60

CAM TY

Gia đình nào có trẽ con cam sỏi, không chịu ăn, gây cảm, tè
đầu mỗi tối, thối tai, hôi mõm, miệng thường hay chảy rãi,
bụng ống dit vón, phải kịp dùng ngay thuốc CAM TY ĐIỀU
NGUYỄN cho trẽ con ăn, chí trong i lùa vừa khái được hết
càng cam sỏi vía i rõ i lên mập mạp, béo tốt i thường. Thuốc
này thơm ngon làm cho trẽ con rất thích ăn. Mỗi kg giá 0p.30.

TỔNG CỤC

Nhà thuốc Điều-Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi

Đại-ly : Haiphong : Mai-Linh — Nam Định : Viêt-ly — Hải-
đường Quang-huy : Thái-blùn : Minh-dür — Ninh-blùn :
Ich-tri : Bão - ninh : Quố - hưng : Thành - bờ : Thủ - lai
Vịnh : Sinh-huy : Huế : Vạn-hòa : Saigon : Mai - linh 120
guynemer — Đức-thàng A Dakao — Chợ-lòn — Long-vàu.