



HỘI DÂN THỜ ĐỒNG-MÔ

Mỗi năm cứ ngày 11 tháng Giêng dân Thờ Đồng-Mô và các vùng lân cận lui kheo nhau tới chúc Đồng-Mô chè chén và hát những câu hát thoi-tu để tỏ những nỗi lòng chất phác may tho
— Cố Kinh Lộn —

SỐ 48 — GIÁ: 0515

19 FÉVRIER 1941

ANH VĂN NINH

KHÔNG DÓ THÌ DÂY

TỬ THÚ HAI... ĐẾN THÚ HAI

THÚ HAI

Ông già Nguyễn Điện ở Thái Bình
mới nghe lầm sao chờ? Có người
cứng lòng ông biết tiếng ông chưa
điều gì nên đem điều hóng lại nhớ
ông chưa. Ông Điện trả lời chưa chạy
một lát, điêu kêu rồn tan. Ông dắt
chi em điếu xuống bếp cho thuốc
lao và hát thử một hơi thật dai.
Điển iết thực. Sau hơi thuốc lao
đã, ông Điện say quá ngã lún quay
vào trong bếp mân kh้อง biết
gi nữa! Khi người ta xuống bếp thì
thấy lừa đương bén vào quần áo ông
la, da thịt đã bị dòn nhiều chỗ mà
ông vẫn chưa tỉnh say thuốc.

Câu chuyện chả tam thường như
thê nhưng nghĩ kỹ ra cũng không
phải là không có nghĩa lý. Nhiều
người ở đời ham mê một cái gì vò
lần mình vào trong se ham mê ấy
nhieu khi ngã vào truy lạc, ngã vào
nhưng hăng sáu thăm thẳm của sự
xấu xa ma vẫn không hiểu biết sự
nhambi lần của mình. Nhiều khi họ
còn vui cười, sung sướng say xưa
một cách đáng thương.

Chinh thế! Nhưng người dân mày
về giờ — không phải là cướp phi cơ
như một ông vò vẫn họ
ở một hòn mây bay kia mà cù khoe
khoang violet phóng sẽ trên mặt báo
tường như mình

vào hạng phi công
Mermoz cà — phái, những ông nghịen
thuốc phiện, nghịen rưốn, nghịen à
dầu, nghịen cờ bạc, những ông áy có
bao giờ nghĩ rằng những cái nghịen
khi đang đưa họ vào một chỗ đồi bại
từ tinh thần đến thân thể, lúc muốn
đứng dậy, vùng ra khỏi thi nghị lực
đã hết tự bao giờ rồi.

Họ cũng chỉ như ông già Điện say
sua lán vào lửa để bị đốt cháy cả
người mà vẫn say không hiểu gi giờ
đất eá.

THÚ BA

Tai hại chưa cái say xưa của lòng
người?

Ông già Điện say xưa tuy vậy chỉ
bi bồng thôi; chứ chưa đến nỗi dáng
buồn như cậu Hoàng thái L... o
Vĩnh-yến bùa více qua dáp xe lừa
từ Hanoi về quê nhà và gặp trên tàu
một cô tiều thư đặc tàn, thoái, ao mót
mót, dù mót mót, sắc mót mót, cái
gi cung mót mót và cung dẹp cả.

Túu chạy chậm, đường thi dài, cỏ
và cỏ quen nhau. Câu chuyện thêm
phản dâm thảm. Cậu L. say xưa
nhìn cỏ bạn mót, say xưa ngán
cái sáu dẹp cỏ cỏ: cậu tưởng
minh đang ở một chỗ thần tiên nào.
Một dàn ăn cắp lên tháo díp say xưa
của cậu để đỡ nhẽ chiec vi của cậu
trong có hơn một trăm bạc và nhiều
giấy má khác Khi biết bị mót cắp
thì đã muốn quay muôn rời! Cậu
quay lại tìm em gái yêu thương đã
xuống một ga nào mất. Cỏ người
boán đoán:

— Cỏ lè co ôy xuống cảng một ga
với tên... án cắp vi của ông!
Người ấy muốn bão ngầm cậu L...
rằng tên cỏ và thiêu nửi tán thói
cùng mót đăng!

Chao ôi! Nhưng sự như thế có thể
xảy ra được sao? Co lè náo mót có
thiêu nửi xinh xinh, ăn mặc lịch-sự,
ăn nói có duyên lại co thè la bè đảng
của một lèn gian lòi dung kể mỷ
nhân dè... dè nhè vì tiễn của nhường
anh chàng quá xù da tính?

Túu chắt cậu L. cửa chung la sê
nghị thê và sê mái mây bawn khوان
về câu hỏi nay! Nàng! Nàng ngay
hay gian? Vợ đê châm hết câu nay
cậu sê tạ :

— Nêu ta biết trước thế thi...

THÚ TU'

— Nêu ta biết trước!

Túu chắt có nhiều người đã thất
ra miếng đầu này, mỗi một khi họ
lâm hỏng, lâm nhẫn lẩn một việc gì!
Trong những trường hợp khó khăn,
ai dám chắc rằng những công việc
minh lâm sê hay, sê tôt đẹp? Cái sự
nghĩ ngô, không tin ở lòng minh của
những bộ óc thiền-cán ấy đã làm

sống một hạng người chẳng có tài
năng gì; những anh thay bói — bói
mù và bói sáng Những người không
dám mạnh bạo làm một việc gì nhiều
khi phải dựa vào những lời bàn tán
xâng xiên của thay bói để tự kiểm
thêm nghĩ-lý cho mình. Họ tưởng
những anh bói mù và bói sáng ấy
nhin rõ được những việc bí hiểm của
giới đất, của tương-lợi và thân thế.
Bởi vậy họ bối rối bỗn cảm các
anh thay bói mà không biết.

Túu xin dấn ra dưới đây câu
chuyện của Trần-cúc-tú, một thày
bói sáng ở ngay đất Hanoi này để
các bạn hiểu thêm về cai tài bói,
tương của các anh xem bói ở đây:

« Ngày 3 November 1940, bà Moc-She — vợ thay bói Trần-cúc-tú

— thay tên khach Trần-Léang lại
mách cho ba một món hàng chán len
ban mợi giá rất rẻ. Hán xui bà Moc-She
vò ra 500 đồng để mua chán.

Trong thay lát, bà Moc-She bò tiều
ra cho Léang di mua chán. Léang
một đi không trở về. Bà Moc-She
đem việc ra lúa, nhưng loa tha vông
cho Léang vi xéi ra khuong du chàng
cơ rằng Léang có bói tin của bà Moc-She — vợ thay bói Trần-cúc-tú
— số tiền 500 đồng ấy!

Túu lại xin chép nguyên văn một
cái tin xưa dảng ở tờ báo T.M. ngày
11-2-41 vòa iỏi.

« THAY SỐ KHÁNH-SƠN BỊ MỘT
NĂM TÙ VI MUA XE O-TO CHUA
GIA HẾT TIỀN ĐÃ ĐEM BAN

Thay số Khánh-Sơn tức Ngõ-vi-Thuyết trước đây có cùng người
chị là Ngõ-thị-Dung mua một xe
hơi của hãng S.T.A.I. và trả tiền
dần. Nhưng số tiền chưa trả hết đã
đem bán xe cho người khác. Tuy
hãng S.T.A.I. sau khi các bị cáo
đã trả hết số tiền còn thiếu, không
kiết nữa, tòa cũng truy tố. Sáng
qua tòa trừng trị đã kết án vắng
mặt giáo-su Khánh-Sơn một năm
tù, 100 quan tiền phạt và Ngõ-thị-

Dung 6 tháng tù, 50 quan tiền
phạt.»

Tôi không phê bình một tí gì về hai
câu chuyện dí hùi người này. Tôi chỉ
nhớ lại một chuyện cũ của một người
thay bói. Cách đây dà lâu nǎn tǎm
rồi thi phải, có một anh thay bói kia,
nhờ thay choán lộc, nên kiếm được
rất nhiều tiền và được làm người
tin cậy. Một hôm có một người từ xa
lại tìm thay bói ấy để nhờ thay xem
hộ một quẻ gia sự cát, hung ra làm
sao? Thay bói giao quẻ và nói vò vẫn
chưa ra đầu vào đâu cả thi đột nhiên
có một thằng bé từ dảng ra xay lại
mồm kêu : Cháy, cháy! Rồi thằng
bé ấy chạy lại túm lấy ông thay bói
kia để vứt rúi vừa nói :

— Bố ơi! Nhà ta đang cháy bồ ạ!
Tức thi anh thay bói ấy cuống lên,
và trong khi y thu gọn hòm, ghê đê vè
nhà chữa cháy, y chưa kịp nói với
ông khách xem bói kia rằng :

— Xin ông thư thư ngồi đợi tôi
một lát, tôi sẽ ra bồi nỗi giá sự cho
ông!

Thi ông khach xem bói đã cầm lây
tiền và dáp cho hắn một cái rồ, bảo :

— Bồi tôi già anh! Việc nhà việc
cửa, việc lai họa chay nhà của anh,
anh còn chẳng biết thi anh còn biết
sao được việc hán thết, tung lai của
người ta đê chè con đường họa phúc
cho người ta theo cơ chù?

Tôi muốn tăng câu nói của ông
khach xem bói ấy cho những người
thich dem tiễn nuôi những bón tướng
sô quàng xén l!

Vì ai là người biết rõ được tương
lai của mình — khi người ta không
có nghị lực quả quyết đê xếp đặt
tương lai?

THÚ NĂM

Tôi chắc không ai biết được tương
lai.

Vì nenh ai cũng biết trước những
việc xảy ra sê óchай cho mình thi
người ta đê dời, sê nghĩ ngợi nhiều
trước khi dâng lạy vào việc. Nhiều
bao giờ dám làm vè đê ché riêu
người rồi còn lại nhà người
ta đê dora dâm nêu không dám
hay, không iết thường vẫn tạ an ủi:

— Ai biết được mà sợ?

Có lẽ vì thê nên nhiều nhà buôn
tang giá đã bị phạt tù và phạt tiền
rồi mà sau đó vẫn còn có nhiều nhâ

Bắt cứ chỗ nào, BÁO MỚI cũng có mặt
Bắt cứ việc gì có ích, BÁO MỚI cũng làm
Bắt cứ điều gì, BÁO MỚI cũng biết

“BÁO MỚI”

là tờ báo của mọi người muốn tiến trong
dời mới, sẽ có một thê tài mới và một
lối làm việc mới

“BÁO MỚI”

tờ báo hàng ngày thứ nhất của thanh niên
chủ trương, sẽ được khắp thày thanh niên
giúp sức và sẽ do những cây bút có giá trị
trong coi phần biên tập

“BÁO MỚI”

sẽ là một người bạn thành thực và dũng dàn của
hết thày các lớp người trong xã hội ta hiện giờ

buôn khác không trọng pháp luật đê
tặng giá hàng.

Tôi chắc bác Phúc vừa bị lòi phạt
25 quan tiền vì bắn một thằng dâu
giá quá cao, và các cô Lê-thị-Hai,
Nguyễn-thị-Hai, Nguyễn-thị-Hai
bán hoa quả đê trước cửa Gô-đa vè
bán lê, láo, cam một giá quá đắt mà
bị lòi Tường-trí phạt 6 ngày tù và
100 quan tiền phạt sau ra lòa Thượng
thần xù lại mởi được tha tội
nhưng lại tăng tiền phạt lên 200 quan,
— phai, tôi chắc nêu các nhà buôn
trên nay biết rằng mình sẽ bị phạt
vè tội bán hàng quá giá thi họ sẽ
không bao gò vè bán hàng quá giá.

Và bao giờ mới hết được những
hang hập bợm lòe đài;

— Tôi biết cái này, tôi biết cái nọ!
Tôi quên ông ấy! Tôi biết ông kia
... Mả tựu trung họ chẳng biết,
chẳng quên gi hết.

“THÚ SÁU”

Và những hạng làm ván, làm bão
này bao giờ mới hết?

Tôi muốn nói đên những hạng
viết ván khiêu dâm đê gợi tình lò mò
của mọi người đê làm tiền thiên hạ,
và những lò báo chẳng có lòn cùi gi
cả, hay có một lòn chỉ rát gò da,
rất bao cù mà vẫn cù lên mặt dù

đất thanh niên, cõi đồng, hõi hõi
thanh niên bằng những chữ rõ ràng
không.

Tất cả bạn thanh niên đã biết rõ
cái ý định của chính-phủ Đông
dương định theo cái phong-trào dùi
đất thanh niên của thống - soái
Pétain ở Pháp nên đã lùn đùn viে
cải lò nén học ở Đông dương. Trong
chương trình cải lò có một điều này
nên chú ý nhất là : làm cho hành
trưởng những công cuộc của thanh
niên như phong trào Huân-dạo và
thể-thao ở xã ta.

Không nói thi tất ai cũng hiểu
rằng ý kiến đó rất hay, rất nên
hưởng ứng và cõi đồng!

Kiểm duyệt bô

Việc làm, chỉ việc làm mới có ý
nghĩa. Ta hãy trông gương của hội
« Truyền bá Quốc-ngữ » Hội đã dạy
đỗ được bao nhiêu trẻ em ngoi dốt
thành những người có học. Chỉ
những con cuộc như thế mới đáng
tán thành. Vì thế cho nên vở hát
« Sân Hò - Xã-tắc » của gánh « Nhât
tân-Ban » diễn ở nhà hát tây iỏi
thứ bảy trước - do hội « Truyền bá
Quốc-ngữ » lò chúc - đã được rất
nhiều đồng người đến xem, hàng
bao người không mua được vé phải
trò về!

Tôi không nói đến vở kịch ấy ở đây
lâm gi vội. Tôi chỉ nói đến cái ý hay
của hội « Truyền-bá Quốc Ngữ » và
lòng nhiệt thành của các người
Annam yêu nhâng cõi chí tôi dẹp.

Tôi ! Dân Annam bây giờ đã
thông minh lâm rồi ! Ông chủ bao
hàng ngày kia muôn vết sao thi
vết cõi đồng ! Xin có lời... v.v... v

Có phải để dàng đâu sự viết báo ?

THỦ BÁY

CHỦ NHẬT

Mà đã có rồi đấy, chứ việc gì mà
phải chờ cõi đồng đợi?

Làng bão của ta — qua nưa ông
Vũ ngọc Phan nôn nã đã nói — có
nhieu anh lò linh vò cung di khoe
với bạn hữu vang tên rǎng :

— Ông có biết không? Cả sô báo ấy
một mình tôi viết đấy !

— Tôi mà không viết hết cả sô báo
thì còn mặt nõi ở đó viết được nữa,
hõi anh?

Góm lâm! Những ông ánh nhặng... ăg
nói thê và viết thực, viết chayen mà
cũng viết cả vân trào-lộng... nhạt
không thê nói.

Họ trào-lộng vè gi? Vẽ bêt cù cái
gi, nhưng chêt môt cái rảng họ cảng
trào-lộng lại cảng tò ra mình vò họ,
ăg là chưa nói đổi khai họ lai « xâ
lù » luôn họ mà họ không biết là
không thê nói.

Đại khai nói vè truong số. Họ có
biết đâu rằng ở Pháp, các báo lớn
cũng chayen châ và chayen ăg lâm.
Họ có mục riêng hàng ngày và ban
luận kẽng lâm lâm.

Như thê chỉ là họ them, xết thêm
về khoe họ huyễn bì mà thôi, chứ
bão rằng cướp nghé của thay truong
số — thi dù dó chí là cùa trào-lộng —
người ta cảng mảng cho là trào-lộng
mà vò học. Người ta đã biết chayen
ông chủ bùa của một tờ báo hàng
ngày nõi vò họ mà môt trào-lộng nêu
đã bị mời ra khỏi cái « boat » của
minh thì phải !!!

THU' LÂU

Nói đến chayen cướp nghé, tôi lại
sực nhớ có một lùn đùi xem xếc. Cõ
hai anh lùn « người bằng môt mâu »
ra pha trò (ăg thê cung trào-lộng
dầy).

Anh lùn A muốn lõm anh lùn B
lấy hai cái aña lág dẽ lén bón, một
di;a xoa nhò nõi cõi một di;a khong.

Lùn A — Anh bâi chucr tôi nhé !
Tôi làm gi thê anh cung lam y như
lời nhé. Anh cầm lág di;a nay !

(A đưa cho B di;a nhò nõi)
Nao bây giờ anh gio lén ! Anh xoa
vào mặt anh di! Nao ! Nói đoạn lùn

(xem tiếp trang 17)

ĐÓ LÀ VIỆC CẦN THIẾT NHẤT TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH Ở XÃ HỘI TA

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
No 1248

Trong công cuộc cải-cách của
nước Pháp mới ngày nay, chính
phủ Vichy đã rất chú ý đến việc
cải-cách nền học-chinh và giáo
dục thanh-niên. Đó là một việc
trong những việc cải-cách cần
thiết nhất trong cuộc quôc gia
cách-mệnh.

Thực thê, chính nhờ ở việc họ
và nền giáo-dục trong xứ mà họ
thể đào tạo nên những khôi-oc
của các thê-hệ mới trong một
vai nãm nứa sẽ giữ eai trách
nhiệm theo dưới công cuộc cải
cách vừa mới bắt đầu.

Đê quốc Pháp cũng dý một
phan vao công-cuộc quôc-gia
cách-mệnh ở Chinh-quoc, nén
tat ca các cuộc cai - cai thiêt
-yêu ở tnap đều thi-hành ở các
thuộc địa. Những việc trọng-dai
sực rà ở Pháp và tinh-thê ở Pháp
đã là những bài học hay cho
những người vân quan tâm đến
văn-menn xứ xong-dương.

Muon eno công cuộc cải-cach
ở xứ nứa có cơ sở vững vàng
thi trước hết phải theo gương
ở tnap, cai - cai nền học
chinh và giao-dục cho hợp với
tinh-thê moi.

Chắc cũng vi mục đích đó mà
Thuy-quan sún-dò Decoux, oan
quyen Dong-duong vira roi da
gửi mọi to trong tư hoi y kien
cac quan Thuy-nien cac xur y
việc cải-cách nền học chinh xur
n.y. Việc cải-cách học-chinh do
phai dýa vào bón diêu cõi yêu
sau nay :

1) Trường-học phai là nơi
trung tam diem của sự huân-luyện
về tinh-thân.

2) Mở mang nền thê dục.

3) Lãm tăng thêm tinh cách
thực-hanh và sự hiếu-nghiêm
của việc học.

Ở xã-hội Việt-Nam ta, vẫn-dẽ
cải-cách nền giáo-dục của thanh
niên rất là cần xip. Trong khi
đến nhà trường, các thanh-niên
học-sinh khong những phải học
tập cho mờ mang tri-khon mà
con phải huân-luyện vè dục
dục và thê dục là hai vẫn-dẽ
cũng quan-hệ ngang với tri-dục.

Kiêm-duyet bô

Phan nhiều các giáo-vien cho
rằng việc đào-luyện vè dgo-duc
và thê thê là việc của gia dinh
mà nhiều phụ-huynh học sinh
cũng thường nhu thế. Đó thể là
một ý kiến rất sai lầm và nguy
hiểm cần phải cải-cách ngay.
Việc học ở xú ta là thường
không chủ-trọng vè thực-tê,
nhưng kẽ ở nhà trường ra, cả
các sinh-vien các ban Đại học
chuýen-môn cũng vậy, chi qua
trong vè lý-thuyết mà không dè
ý đến phần thực-hanh, vi thể
mà việc học nhiều khi không có
ich lợi gì cho việc hàng
ngày và rất ít có hiệu quả trông
thấy. Việc quâ trọng lè lý-thuyết
và từ chayen do dâ gây nên
một hạng thanh-niên thường
say đâm tê tu-tường vien-vông
và dâu cõi học-luc và tài-cán děn
dâu cũng không giúp ích gì cho
dời.

Hàng thanh-niên này ở xú ta
rất nhiều, sõi những thanh-niên
tốt nghiệp các trường cao-dâng
ở Pháp vè nước cũng không
tránh khỏi cải-benh dô.

Cuối cùng, một diêu da làm cho
thanh-niên Việt-Nam ta là tinh-thân
do thê-ký-luat và nhu-nh urge, rut
rõ là vòi xã-hội ta các công cuộc
thanh-niên không được mờ mang
(xem tiếp trang 9)



của NGUYỄN-KHẮC-KHẨM

Đầu tháng Janvier vừa rồi, phòng kiêm duyệt bão gởi Anh cho phép đăng tin đội không quân R. A. F. của Anh đêm trước đã phái đơn đội quân Đức tụ tập ở Calais và Boulogne. Thế rồi sau người ta thấy cái tên đó lại không được phép đăng nữa. Phòng kiêm duyệt Anh sao lại có cái thái độ như thế? Poali chẳng chính phủ Anh không muốn cho công chúng biết rõ về công cuộc Anh — Đức chiến tranh, nên mới không cho đăng những tin tức xác thực về chiến tranh. Đó là một lẽ. Một lẽ nữa là cá: tin đó phần nhiều không phải do vó uyế dien gửi đến mà là do chim bồ câu đưa về.

Cuộc Âu-hán vẫn là một cuộc chiến tranh bằng khoa học. Cách tiến binh nhanh như chớp của quân Đức chứng thực sự đó, không kẽ nhường chiến xa tốn tàn và những đặc dụng phòng hỏa, và phi cơ phòng pháo. Với những chiến-cụ như thế, những nước dẫn vào cuộc chiến tranh khó giờ được các đường thông tin bằng điện tin khôi bì huy phà rát dễ dàng. Vì thế người ta phải tìm phương pháp thông tin màu-nhiệm-ton.

Có cái là trong cuộc chiến tranh bằng khoa học này người ta dùng đến một phương pháp mượn của cỏ nhân. Chẳng tôi muôn nói đến việc dùng chim bồ câu để thông tin. Ông Herodote, một nhà sử học Hy-lạp có chép rằng người Hy-lạp thời ấy đã dùng đến chim bồ câu để thông tin. Nhưng trước đời Ông Herodote có nhân ái dùng đến chim bồ câu, vì ngày từ đời ông vua Do-thân Salomon, người ta đã thấy dùng chim gửi thư rồi. Trước khi phát minh ra phép truyền điện tia, chim bồ câu rất đặc dụng cho việc thông tin tức. Ngày nay, chim bồ câu lại còn cái công dụng

quan trọng hơn vì chim bồ-câu giúp nhiều việc về quân sự.

Một nhà quan sát quân sự tuyên bố rằng phép thông tin bằng chim bồ câu, tuy đã cũ rich nhưng rất cần cho vận mệnh để quốc Anh. Hiện nay Anh dùng 35.000 con chim bồ câu để thông tin với Bộ lục-quân (War office). Cá nước Đức cũng dùng chim bồ câu để giúp cho việc truyền tin bằng vòi uyển diện. Vậy phép thông tin bằng chim bồ câu tuy là một phép cổ-old là một phần việc có tính cách học hỏi của một đội quân. Vì lẽ đó, những nước dự vào chiến tranh đều phải thao luyện những đội quân chim bồ câu rất công phu. Đội quân chim bồ câu của Anh do hai thiếu tá W. H. Osman và J. B. Vernon chỉ huy và được nuôi ở một cái trại giữa thành Luân-dôn. Trong cái trại này, uỷ có 1000 «su-doan» chim bồ câu. Trước kia Đức chiếm cứ Bỉ và Pháp, những sư đoàn chim bồ câu này đã lập tức từ Anh sang miền bắc của Pháp và Bỉ. Những chim bồ câu đó lại đem phân phát cho các viên giàn diệp của Anh ở Bỉ và ở Pháp. Vì thế cho nên, tuy bay giờ quân Anh đã lui khỏi miền Bắc nước Pháp, mà vẫn biết rõ tình hình quân sự ở đó ra sao. Vì thế cho nên tuy quân Đức giữ kín việc dùng binh thể nào mặc lòng, quân Anh vẫn biết sự của Đức tập trung ở đâu, và vẫn néo bom vào quân Đức rất có hiệu quả. Vì thế cho nên mới có cái chuyện phòng kiêm duyệt Anh đã cho phép các báo Anh đăng tin quân Anh ném bom vào Calais và Boulogne rồi lại rút phép lai ngay, vì sợ liết lậu quân co, nếu quân Đức biết rằng Anh còn có sự

đoàn chim bồ câu ở Pháp thì rất nguy cho các viên giàn diệp của nấp ẩn ở Pháp mà không ai biết.

Ta xem đó dù biết phép dùng chim bồ câu để thông tin rất tiện lợi, vì nếu các viên giàn diệp của Anh ở nước Pháp dùng vòi uyển điện cù truyền tin, thì sẽ bị ty trinh thám Gestapo của Đức tóm bắt ngay. Chim bồ câu đưa tin thường thả ra trong đêm tối và bay rất lặng lẽ, không ai để ý đến cả. Trong một tiếng đồng hồ đã bay tới Luân-dôn và không bao giờ bay lạc được, các viên giàn-diệp Anh giả dạng là nhà què hay nông phu, nấp náu ở miền có quân Đức, cư dem đến lại nhận được chim bồ câu doa thoả xuông hàng dù bay (parachute) o ay bay ném xuông, cù sau con một chuyến. Khi có tin gì quan trọng về quân sự muốn gửi cho bộ tổng tư lệnh, các viên giàn-diệp của Anh viết lá thư chửi nhô li ti, cuộn lại rồi dứt vào cái ống con mắc vào cái nắp deo vào chân chim. Họ đợi đến đêm mới thả chim cho chim bay về nước Anh. Ngoài việc chở chim cho các viên giàn-diệp ở nước ngoài, còn phải lo dến việc giữ cho quân địch không phá hủy được đường thông tin bằng chim bồ câu, vi nhiều kbi, quân thù muốn đe phòng việc giàn-diệp bằng chim bồ câu nên truyền lệnh cho quân bô-câu bắt hết các chim bồ câu của lương dân có thể nghi là của nước khác thả sang nước mình. Cũng có nước dùng chim để bắt chim bồ câu chở tìn của địch quân».

Chim bồ câu ích lợi cho quân sự như thế, cho nên không những quân Anh dùng chim bồ câu để thông tin, mà nhiều nước khác cũng dùng đến chim bồ câu. Nước Pháp năm 1870, đã dùng đến chim bồ câu trong việc quản: năm ấy hờ một con chim bồ câu đưa thư, mà thành Paris kia ấy bay về bô-vây có thê thông tin với quân Pháp ở ngoài. Năm 1914, trong cuộc Âu chiến, bộ tham mưu của quân Pháp, được tin rằng quân Đức dùng chim bồ câu tìn và Bỉ có 6800 con dùng vòi uyển diện. Các viên giàn-diệp của Pháp không thể dùng chim để thông tin được vì lúu áy chậm quá rồi, uốn nắn luyện ập một đội quân cù thô. Thông tin nào phải việc đe danningh chóng! Bộ tham mưu Pháp mới ngl i ra cách dùng ch m bồ câu để làm giàn diệp và nhớ vè đội quân chim bồ câu đó, mà quân Pháp thẳng được đội quân chò

thông tin của Đức. Hồi đó, dưới trời náo cung thay bô-câu của quân Pháp. Dù hơi ngọt, dù lạc đan, dù súng cối xay hoa inh hành dữ dội, bô-câu của quân Pháp lúc là mặt đất, lúc bay bồng trên máy dàn vứt qua được cả. Không đây một giờ mà dàn được một bùi thu bì mật từ Reims tới Béthenecourt cách nhau những 80 cây số.

Trong cuộc Âu-chien năm 1914 bô-câu quân Pháp đã lập được nhiều quan-cung oanh liệt và trong cuốn số vòn của đại bôn doanh nơi thao tung dòn «phi quân» ấy biết bao bút tích còn ghi: náo là con chim bồ câu 1916 bị nạo hoi độc, bị tạc đạn tè rách một chân, lóng rung, cánh gãy, mà còn dòn người ta thảo nhẫn buôc chân mồi chờ hoi cuối cùng. Náo là con chim bồ câu năm ấy thuộc vòn su doan Fumin thông tin cùu gửi cho đại-ti đội quân 67 xin tài nước uống cho quan thiêu nước đến nỗi phải uống nước tiềng. Náo là con chim bồ câu năm 1918 báo cho bộ lóng tư lệnh biết tin quân Đức đã nung thê, dem lai cho quân Pháp hì vọng luồng dâ mất, và nghị lực để phần còng đe quân Đức ra ngoài Bezovesux. Còn biết bao nhiêu chim bồ câu được phong chức ngi lâng dâng tưống quân hay cầu quốc anh hùng châng kêm gi những trang sâ dâ cù gen liêu vào sinh sâ. Năm 1918 sau khi diều ước đình chiến đâ ký xong, quân Pháp kiểm điểm lại quan bô-câu thấy trong 24.300 luồng bô-câu có 7.462 luồng vi nghĩa vụ mà bô-minh ở chiến trảng. Vì thế trong cuộc Pháp Đức chiến tranh năm 1940, quân Pháp đã tuyển 100.000 luồng bô-câu để dùng vè việc thông tin quân sự.

Nhung trước chiến cù tôi tàn và đoc ác quân địch đâ tim ra, chiến xe khồng lô, bom nô, tầu muỗi tép, hoi ngat v.v. nhung quân bô-câu tìn cùu ích lợi đen đai mặc dâm, cung chì giúp được một phần cho quân Pháp. Muôn được toàn thắng cùn cùn phái có nhiều điều kiện khác nha, tám thâm bô nhô như loài chim cùu đai đã thay đổi được chiến cù.

Phải chăng chiến tranh đâ báo thù lai hòn binh, biếu h'ệu trong giống chim ngày thô-dò. NG. K. PHAM

Một cuốn sách rất cần cho các giáo sur cùng các thí sinh
CAO BẰNG TIỀU HỌC PHÁP VIỆT

RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études
Primaires Supérieures Indo-hinouises
de 1933 à 1939

do nha Học - chính Đông - Pháp xuất - bản
sách dày 124 trang - khô-X 18.5 26.5
Giá bán : 0p80 - Cước gửi báo đầm 0p24

BẢN TẠI:

Nhà in Trung-Bắc Tân-Van
36 - Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Đã có bán: MÙA GẶT MỚI SỐ 1
(day 170 rang — khô lớn giá \$075
DO CÁC NHÀ VĂN:
Nguyễn Tuân, Trương Líu, Như Phong, Phạm Ngọc Khải,
Nguyễn Đình Lạp, Sinh Lũng, Nguyễn Đức Chính, Hồ Quýnh
Phạm Hữu Tôn Lai, Khô Bông Tùng —

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT TRÌNH BÁY
cùng một lượt với 3 tác phẩm
trong loại sách đặc biệt riêng

Nhà xuat sán của linh hồn của PHÍEU LINH \$035

Đêm ma ôi của HOÀI DIỆP 0,40

của KHÔI 0,40

còn một lt: Cát Bại 0p55. Một giấc mơ già góm

0p55. Một cù đờ, bì tròn 0p45. Phô dông và nhan

— iác 0p75. Dở chổng bao cù 1910 1915 —

Mùa gặt mới số 2 (220 trang, khô lớn, in đep, bia
bùn mà giá \$1) sẽ bán vào ngày 20 fevrier 1941

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT

Thư mua sách xin iuri vè Lê Văn Váng, 49 Takou — Hanoi

MUỐN ĐI TỐI
VIỆC QUÉT SẠCH
NHƯNG RƠM RẮC
CỦA RỪNG VĂN

THIEN-TƯỚNG

chung tôi, hôm nay, nói
đến những truyện đầu-
đọc thanh-niên nam nữ

Những người có nhiệt-huyệt,
thực lòng quan tâm đến bước đi
của thanh-niên nam nữ ngày nay,
tất ít lâu nay đã nhận thấy rằng
một ngọn gió mới đã thổi vào xã-
bối ta.

Sau một thời-kỳ hướng với lấy
những sự khoái-lạc rẽ tiền cho xác
thịt và hồn-hỗn, một số đông thanh
niên như đã bừng tỉnh dậy và nhận
chân lối cách-ngộ của mình. Họ
tựu chung để biết những con đường
minh phải theo, những trách-
nhiệm mình phải gánh, những họ cũng đã biết khinh
những cái khoái-lạc rẽ tiền đã dẫn
độc họ bỏ lỡ đã biết rằng những
khoái-lạc, bất cứ là khoái-lạc gì,
chỉ họ người ta xuống mà thôi.
Những sách báo, chính đã gây ra
những tai hại đó, đã sa thải rồi.
Người ta, trong một thời-gian đã
thấy những báo nhúng-sách đó
thay đổi phương trâm rồi, không
chủ trương sự cuội vang vỡ bát cứ
cái gì nữa, nhưng bắt đầu nghiêm
nghiêm-trang và có một vài
cuốn sách của họ đã khuyên người
ta phải biết trách-niệm mình,
phải quay lại với giá-dinh là khác.

Một việc bối quá như thế tuy là
có hơi muôn-màng một chút, sự
thực, ta cũng nên khen và tha-thử.
Đây có một điều đáng phàn-nán là
công việc của họ làm lở-lầm trong
một thời-gian không ngó lại đai
đến vô cùng. Bởi vì tuy việc của họ
lở-lầm mà là lỗ, đã đánh là họ
đã hối rồi; nhưng hai thưa, thiên
người thiền-cận không biết thế lai
nhường là «khé», hiện nay vẫn xô
nhau vào mà bắt chước.

— Bởi vì có làm như thế mới
được...

— Bởi vì sách báo của họ chạy là
vì... thế...

Một số đông người nghĩ tắt là
lên như vậy. Họ như những con khỉ
bắt chước người; điều hay chẳng
bắt chước, bắt chước ngay điều
giờ. Thế rồi với những số tiền còn
con, không có một lý-tưởng trong
đầu, không có môt-mục-dich gì
còn, họ mờ mờ là những nhà xuất-bản
này, những tú sách nọ, không có
một chủ-trương gì khác là lấy
tên con nhà văn-tú và kiêm
nhieu tiền để ăn tiêu cho thỏa tri.

Chao ôi, họ có biết lầm rằng trong
khi họ bịm ăn đời được như thế
thì bao nhiêu lầu-dâng-mộng-tuồng
của xã-hội bị sụp đổ, bao nhiêu
thanh-niên nam nữ vì họ mà sa
ngã, bao nhiêu người vì quá ngâ
nhênh những lời họ mà thành những
hang hổ đi.

Q

Tôi muốn nói đến cái hạng xuất-
bản-gia ở nước ta cho in ra những
sách, truyện thanh-niên nam nữ.

Những nhà xuất-bản ấy, hiện

nay, ở khắp Đông-dương ta thực
nhiều. Tôi sẽ không kể tên họ ra
đây làm gì — bối vì cứ kể tên họ ra
cũng đủ mắc một cái tội to với xã-
hội rồi — nhưng độc-giả tất cũng
đã nhận thấy rằng ít lâu nay những
quyện truyện, nhà nhỏ có cái tên
gì gí hòi tò mò của người ta, những
truyện to bằng bàn tay mà không
đai-đai là bằng chử rết lớn những
danh-từ bần thiển nhất, bại hoại

phong-hóa nhất, những truyện nhỏ
nhỏ đó, xinh xanlô đỗ đỗ đó đã
xiêm lấn, những gian hàng sách

của ta một cách dữ-dội quá, tai ác
quá.

Thế đã thôi đâu: muốn cho
người ta chú ý hơn, những nhà
xuat-bản thảm-d襌 kia lại còn vă
lê-loet những bức tranh rất bl-đi
ở ngoài bìa, những bức tranh khêu
gợi nhất mà bắt cứ một nhà nào cù
giáo-duc cũng không dám dề cho
con em cầm đọc.

Họ làm được những công-trình
ở bên ngoài thế rồi, vậy họ làm gi
ở bên trong?

Đó là một điều mà ta cũng nên
biết vậy.

Q

Tôi hãy xin phép độc giả trả lại
vài bốn năm về trước đây.

Ngày ấy, tôi không nhớ rõ đích
là năm nào, chỉ biết rằng đó là bối
cực thịnh của những báo «tài-hos,
son-trè», «vui-vẻ trè-trung» đương
gay cho một số thanh-niên & đav
cái đức-tinh rất hán là ngồi đâu
cũng cười vang (mà cười vang vò
nghe lý) và làm ra dáng ngày thơ...
tôi thế!

Thanh-niên bối ấy, một số lớn,
chạy theo khoái-lạc như những
con thiền-thản chạy theo cái ánh
đèn. Nhưng bối Két-mét là những
chỗ chia chia của trái và gái;
những nơi đón g'ó chờ trăng thi
nhau mồ còng nhiều; những trái
bò nhả, những gái quyền sinh mỗi
ngày một lầm khùng kè sao cho xiết.

Thanh-niên muốn gì? Muốn
khoái-lạc.

Thiếu-nữ muốn gì? Muốn thoát-
ly giá-dinh.

Ít, chính đó, chính vào cái lục

mà phong-hóa đã suy dồi đến cực-
diểm, chính lúc lòng người không
còn chỗ để bám bùi vào thì có một
nhà buôn ở day quay ra ở «thi-
trường văn-học» một công-
trình vĩ-dại của tôi-ác: đó là cuốn
«Thanh-niên S.O.S» của ông
Truong-Ttru.

Có lẽ ông Truong-Ttru có một ý
gi khác khi viết quyển sách đó cho
đời, nhưng ta bùi-nghi mà nhận
thấy rằng trong đó, ông ta nhiều
doạn khêu gợi quá, bần thiển quá,
mà có lẽ ông hiểu làm là nghệ-
thuật! Lighé-thuật Ở «Thanh-niên
S.O.S», tôi thấy thực là chưa thấy
đâu; trái lại, tôi chỉ thấy rằng, ở
đó những cái trán thanh-lan vò
tôi của thanh-niên nam-nữ như
hiện lên câu hỏi này «Ài ra họ lại
có cả cách làm tình ở nhà chiếu
hồng ư? Tại sao ta lại không thể
bắt chước Liêu là vai chủ-động
trong truyện ấy?»

Tôi không cần xét xem những thứ
sách ấy có chạy khong; tôi tưởng
những thứ sách ấy, bày ra cửa hiệu
để cho người ta trong thấy thì
những nhà xuất-bản thảm-d襌 kia
cũng dù có tội với danh-giáo, với
xã-hội rồi.

Áy thế mà nào dã hét.

Ở trong những cuốn sách đó, các
ông văn-sĩ và các ông xuất-bản còn
lầm bao nhiêu điều ghê tởm nữa,
tai hại nữa, nguy-hiểm nữa...

(còn nữa)

THIEN-TƯỚNG

KỶ SAU :

Tại sao những nhà xuất-
bản lại nặng tội hơn
những nhà văn ấy?

Đó là việc cần thiết
nhất trong công cuộc
cải-cách ở xã-hội ta

(tiếp theo trang 5)

và khuyen-khí. Ở horizon là
ngày chính các bạn thanh-niên
nhiều khi cũng hùng hò, lanh-dạm
với các công-eu và phong-trào
thanh-niên. Chúng tôi nghĩ rằng
chính các công-eu của thanh-niên
đã giúp một phần trong việc huấn-
luyện tinh thần và thân-thể của các
bạn trẻ.

Ten biết rằng số đt thanh-niên
cá nước van-minh mà có tinh-thần
doan-thê, có kỹ-luat và mạnh-mẽ là
vì thanh-niên những nước đó đều
có tò-chic ngay từ lúc lớn lên

BẾ KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT
của
ĐẶC SAN

Trung-Bac Tân-Van
CHÚ NHẬT

sẽ hiến độc giả thân yêu một
số báo đặc biệt toàn nói về

CHIẾU BÓNG

Những ngày đầu xuân chúng ta
dắt nhau đi xem chơp nung
phim mạo hiểm «Tarzan», những
phim «Les aventures de Marco Polo», và những phim hoạt
họa «Pinocchio» — «Blanche-Neige»... thế nào là cũng phải đón
đại số báo đặc biệt này như thế.

BỘI VI:

Đã dì xem chớp bóng phải
biết mọi điều về chớp bóng.

BỘI VI:

chớp bóng có một điều vò rất cao
trong bát cát xã-hội náo.

BỘI VI:

chiếu bóng là một trường học,
một cách quảng-cáo rất mâu-
nhìem cho đất nước.

SỐ ĐẶC BIỆT

CHIẾU BÓNG

của T.B.T.V.C.N sẽ có rất nhiều
tài liệu mà là dày chà co si nói
đến bao giờ cả — Ý kiến của
những bực-cy-phach trong thế-
giới về chiếu bóng — Chiếu bóng
ở Nga, ở Ðế-ô Pháp, ở Ý, ở
Anh — Lịch sử chieu bóng của
ta và những bài học đan ta đã
rút được ở nhà chiếu bóng — Từ
phim Kim-vân-Kieu, Lân-rè,
Touf den phim Cánh đồng Ma
rồi đến Cảnh hoa rơi — Những
người lợi dụng chiếu bóng v.v...

— Ánh hường của chiếu bóng
với thanh-niên nam nữ nước ta.

Một số báo hoan-tôn
do những nhà nghệ sĩ, văn-sĩ có
danh tiêng vẫn từng phung sự
nghệ thuật như hày ôday-như Van
Lang, Micro, Lisette, Tùng Hiệp
Touchatout, Roméo, Ngô Hoan,
Anh-Dat, Vũ-Bằng, Văn Thu, v.v..
viết. Có in ảnh nhèo ngồi
sao chiếu bóng trên giấy tối có
thể treo chơi trong nhà được.

Kiem duyet bo

Chung tôi mong rằng cuộc cải-cách
nên học-chinh và giáo dục thanh-
niên ở xã-hội ta theo đúng các
nguyên-tắc đã nói rõ trên này sẽ có
kết quả mỹ-mản và thanh-thần Việt-
nam nhờ đó sẽ có thể giúp một
phần trong cuộc hồi-xuân của nước
Việt-nam ta.

T.B.C.N.

QUÂN DÚC ĐỊNH DÙNG CÁCH GÌ ĐỂ XÂM LUỘC ĐẤT NUÓC ANH?

Các phương pháp phòng-thủ rất chu đáo của người Anh.

của HỒNG LÂM

Trung-Ngày số T. B. C. N. gần đây, chúng tôi đã có dịp nói đến những con đường mà quân Đức có thể do đó ám-công sang đảo nước Anh và một vài thứ kí gởi bí mật mà quân Đức sẽ dùng trong cuộc đại-tấn công.

Vào đợt Đức đánh Anh hiện nay là một vấn đề thời-sự được du-luân khắp thế giới chú ý đến và từ vài tuần lễ nay trong các điện-tin của các đài vô-tuyn-điện Áu-châu truyền bá đều phong không ngày nào là không nói hoặc bàn đến cuộc đại-tấn-công là hồi quyết liệt nhất trong cuộc đại-chiến này sẽ định rõ sự thắng-thua hay sự bại-vọng của hai phe dân-chủ và độc-ái. «Trận Anh-cát-lợi mới là trận lớn lao, ghê gớm nhất trong cuộc chiến tranh này» Đó là ý kiến của tất cả các nhà quân-sư trên thế-giới. «Trận Anh-cát-lợi» sẽ xảy ra như thế nào và người Anh sẽ dùng những phương pháp gì để đối phó với quân Đức, đó là những điều mà hiện nay nhiều người muốn biết, nói kí đến những việc đó, tưởng không phải là thừa.

Người Anh đã đợi cuộc đại-tấn-công từ ngay sau cuộc chiến-tranh trên đất Pháp

Nhưng dù bảo-vật của Anh-hoàng đã qua bờ Đại-tây dường. Các so-sách và giấy-má quan-he của các bộ trong chính-phủ Anh đã chờ sang Ottawa. Các nhà tài-chinh lòn ở Luân-dôn cũng đã gửi so-sách sang Detroit, Montréal hoặc Nữu-ước. Một phần lớn dan ba, tể con và người già yếu-nghỉa là những người không dự vào cuộc chiến-thanh ở Luân-dôn và các thị-trấn khác ở Anh đã dập-tau sang Gia-nâ-dai. Các thợ quý-vật ở các viện bảo-tàng nước Anh cũng theo một con đường đó.

Các đảo Anh-quốc từ bờ Mai-Juin 1940 sau khi nước Pháp đánh-chiến với Đức, Ý, 3/5 đất nước Pháp và cả mèn duyên-hải từ vịnh Gasconge đến Bắc-hải của Pháp, Bỉ, Hà-lan, Đan-mạch, Na-uy đều do quân Đức chiếm đóng, đã thành một cái pháo đài lớn, một tòa thành trì kiên cố, mà các lâu đài ngay nga, tráng lệ, rồng-dò từ hòn nứa năm nay đã bị tàn phế, dở nát dưới những trận mưa bom, đạn hàng ngày của phi-quân hé gớm của Thống-chế Goering.

Nhưng miền đỗ, đỗ hội và trại mít nhất thế-giới, những thành phố kĩ-nghệ và những hải cảng lớn vào hàng nhất nhì trên thế-giới của Anh-quốc nay đã thành những đống gác, ngói ngỗng ngang, những kinh-tường xiêu, vách đỗ, thật là mít cảnh tượng tàn

phá lõi lao và thê thảm chưa bao giờ trông thấy vậy.

Những miền bờ bắc Manche, từ xứ Yorkshire đến xứ Essex hàng năm cứ đến mùa hè thì có hàng vạn, hàng triệu người du khách đến thưa-luong này đều cấm-tiết không cho người thường đê chán-tối. Người ta đã dò dò ở các hầm hố, người ta đã tò-chúc những hàng rào ngăn chiến-xa và khắp mọi nơi đều đều nhận ra những co-quan phòng-thủ đê ngăn quân địch.

Từ ngày nay các đội thiết-giáp và co-giới-hỏa của Đức đã tiến đến các hầm-cảng trên bờ Manche, từ Boulogne đến Graveline, nước Anh đã luôn luồn sống trong sự so-bi xâm-lược. Ngày nay cuộc chiến tranh trên lục-dịa đã kết-tiêu, quân Đức đã đóng-vững-vàng ở trên miền Duyên-hải Pháp, Bỉ, Hà-lan, Na-uy, cuộc tấn-công sang Anh không phải là một mối lo xa hứa mà là một cái nguy-cơ sập-tới, có thể xảy ra ngay nay mai.

Tất cả các phương pháp phòng-thủ cũ rich về chính-trị và ngoại-giao mà các nhà cầm-quyền Anh vẫn dùng từ bao nhiêu thế-kỷ nay đều thất-bại. Tất cả các hàng-trận và phong-tuyến của quân đồng-minh trên lục-dịa đều bị phá tan và không một lực-lượng nào có thể ngăn được cuộc tấn-công ghê-gớm và mạnh-lết của quân-quốc xâ Đức.

Ngày nay có tiếc-lại sự lầm-lỗi lớn đỗ đê cho các hầm-bang và nhât là nước đồng-minh mạnh nhất và tráng-thanh nhât là nước Pháp phải một mình chống lại với quân địch cũng đã quá-châm! Cố nhớ lại những bài học của hai vị nguyên-thủ-tướng Auseen Chamberlain và Stanley Baldwin vẫn hét-lời cảnh cáo các đồng-bảo là biến-giói nước Anh ở trên bờ sông Rhin cũng đã quá-châm rồi. Trái hẳn với chính-sách của William Pitt, chủ-thuyết của Thủ-tướng Anh ngày nay, Winston Churchill và các cố-vấn quân-sư của ông chỉ cốt sao ít dù vào chiến-tranh ở trên lục-dịa và đánh một phần lòn lực-lượng Anh để giữ-dắt dài trên các đảo của Anh và các đường giao-thông của đồi-quốc.

Trong chín tháng chiến-tranh ở trên lục-dịa, Anh chỉ cốt cho có mặt gọi là, tìm cách khuyên khích các quân đội đồng-minh. Mục đí h của quân Anh không phải để giúp cho các đồng-minh giữ-dắt nước của các nước, mà chỉ để ngăn quân địch trong cuộc tiến-ra-bờ-bắc. Những điều dự đoán-bí-quan nhất về chiến-tranh đã thực-biện. Trong bờ từ 1801 đến 1804 quân địch chỉ có thể do từ các hòn rặng-tiền bờ bắc Manche và với một đội quân đóng ở Boulogne cùng 1.700 chiếc-tàu-băng-dá, để chèo quân lính tụ-lập ở các hải-cảng gần

đây mà tên-công-sóng Anh, còn ngày nay thi-khác bắn! Quân địch có hê-dụ-bị bắn-công cà ô duyen-lái bờ Manche, trong các nơi can-cứ bài và không-quân của Ha-lan và trên bờ bắc nước, Na-uy... Đó là chua ke dao Irelan để tuy-bé ngoài không có gì nguy hiểm nhưng thực ra thi-dưới đống-tàu-sawn còn ngầm nằm-có-thì bắn-sán vào nồi-dịa Anh tên-hor 30 cây-sô. Suốt mấy-tháng nay, phi-quân Đức lại-luôn luôn đánh phá các co-quan-quân-sự Anh như các truong bay, trại-linh, các đường-giao-thông, các kho-trữ khi-giới, tàu, ét-xang và các xưởng-kỹ-nghệ của Anh. Tuy-bi hiết-hai-lon, có ngày mất-dán máy-chạy phi-co, thế-má phi-quân Đức vẫn theo-duy cuộc đánh-phá như-hay-hay.

Quân Đức sẽ dùng cách nào để tấn-công sang Anh nay mai?

Quân Đức sẽ do đường nào để tấn-công sang các đảo của Anh-quốc và sẽ dò-hộ ở mién nào trên duyên-hai Anh?

Như trong bài trước đã nói, các nhà-chuyen-môn và quan-sự Anh cho rằng quân Đức sẽ dùng cách tấn-công-tung-lớp-liên-tiếp nhau như những-làn-sóng-ở-ngoài-mặt-bờ, đồng-thời tiến-tiền các hầm-cảng trên bờ Manche và từ mién bờ bắc Na-uy. Chắc Hitler sẽ ra lệnh tấn-công-tung-lớp-liên-tiếp theo con đường của quân Normands ngày-xưa. Ngày nay, có dù những phương-pháp chuyen-môn rất-tinh-xảo, quân Đức quyết chí-dự-bị để chinh-phục đất-nước Anh. Quân Đức đầu-có-thái-bại sau đón 10 lần cũng vẫn sẵn-lòng tiến-danh-hatk g-hai để được-thành công-lần-thứ-mười-một hoặc-lần-thứ-mười-hai.

Việc vận-tải quân đội chỉ có thể dùng các tàu-chien và ngoi-giao mà các nhà-cầm-quyền Anh vẫn dùng từ bao nhiêu thế-kỷ nay đều thất-bại. Tất cả các hàng-trận và phong-tuyến của quân đồng-minh trên lục-dịa đều bị phá tan và không một lực-lượng nào có thể ngăn được cuộc tấn-công ghê-gớm và mạnh-lết của quân-quốc xâ Đức.

Ngày nay có tiếc-lại sự lầm-lỗi lớn đỗ đê cho các hầm-bang và nhât là nước đồng-minh mạnh nhất và tráng-thanh nhât là nước Pháp phải một mình chống lại với quân địch cũng đã quá-châm! Cố nhớ lại những bài học của hai vị nguyên-thủ-tướng Auseen Chamberlain và Stanley Baldwin vẫn hét-lời cảnh cáo các đồng-bảo là biến-giói nước Anh ở trên bờ sông Rhin cũng đã quá-châm rồi. Trái hẳn với chính-sách của William Pitt, chủ-thuyết của Thủ-tướng Anh ngày nay, Winston Churchill và các cố-vấn quân-sư của ông chỉ cốt sao ít dù vào chiến-tranh ở trên lục-dịa và đánh một phần lòn lực-lượng Anh để giữ-dắt dài trên các đảo của Anh và các đường giao-thông của đồi-quốc.

Sau khi đã quét-sạch bờ, nhớ-có-một-lần-may-khối-dày (nhưng-trái-phá-tòa-khối-cũ) Đức đã-tò-rất-dùng-việc trong-khi quân Đức tiến qua-sông-Ruin các-tau-chien-tren-mặt-bờ và tàu-ngầm-tiền-quân-bờ Manche để-chợ-quân-linh-dò-bờ. Chắc-đúng-thời-quá Đức sẽ-dò-bở-é-may-nói, lít-nhất-là-bờ-nói.



Một chiếc phi-cơ Đức di-ném-bom ở Anh và bị-dận-ở-nhiều-nơi-rên-thân-tàu. Một phi-công Đức đang-xéi các vết-dận-dò.

Những phương pháp phòng-thu của Anh

Bối rối với cuộc tấn công của Đức, Anh sẽ dùng phương pháp gì để phòng thủ?

Trước hết là các khu thủy-lôi từ-thach đặt ở ngay gần trước các hải-cảng do quân Đức đóng. Rồi đội phi-quân Anh đã nhiều lần tổ rõ giá trị trong khi di đánh phá ở Đức và đánh nhau với phi-quân Đức sẽ hợp lực với các thủy-dàn tàu chiến hạng trung binh và hạng nhẹ trong huy quân Anh. Sở dĩ Anh định chỉ dùng hàng tàu chiến nhẹ ở bờ Manche là vì ở miền bắc này nếu dùng hàng tàu chiến lớn thì chỉ lò làm dịch cho tàu ngầm bên địch và phản-nhiều các tàu chiến-to đều kèm về tốc lực.

Sau hết nếu quân địch có thể đập lõi đòn Anh, thì đại-tướng Ironside, Tông-tu-lệnh công-cho: phong-thủ trong nội-dịa nước Anh đã có sẵn từ 2 triệu rưỡi đến 3 trieu quân lính. Các quân lính đó già-trí rất khác nhau. Đội quân trước kia sang đóng ở Poap, sau trận Dunkerque tuy cứu được một phần lớn nhưng lại mất hết khí-giới và chí-cu. Đội quân này toàn là những quân lính đã luyện tập thông-thao và gần đây lại có nhiều chiến-cụ mới có thể cho là đội quân tinh nhuệ nhất. Ngoài ra lại có chừng 1.500.000 người vừa tuyển-xung hàng tháng may không khống-cố kinh-nghiệm về chiến-tranh, do là đội quân để giữ đất nước Anh. Những quân lính này từ trước, tướng Gort đã không chịu cho đến sang Pháp, sau trận Flandres là lúc đại-tướng Weygand của Anh mang sang nhiều sư đoàn nữa để ngăn quân Đức trên mặt-trận từ sông Somme đến sông Aisne.

Sau hết là 500.000 quân lính nguyễn có bộ-hàng người. Trong bọn này, một phần thi đã luyện tập, còn một phần thi mới tập cầm-súng lần thứ nhất. Các đội quân có giới-hor như chien-xe-hang-nang, hang-nhe và đội quân di-mot-to có lõi còn nhiều hơn nữa bộ Tham-mưu Anh đã thua nhau. Chắc hẳn một số lõi chiến-cu dự định sang Pháp trước ngày 10 Jun 1940 đều theo lõi-nai, tướng Gort và Ironside giữ lại ở trong nước để dùng về cuộc phòng-thủ nước Anh.

Người Anh hy vọng có thể đánh át trận-lõi: Một trận thủy và không chiến ở ngay những chỗ quân Đức xuống-tàu-bắt-lâm-tòng; một trận thủy, không cai-nhau ở những nơi mà quân Đức đã chặn-de dò



TRẬN THỦY CHIẾN ÔNG VÙNG KOH CHANG
TRONG VỊNH XIỂM LA

Về trận thủy chiến xảy ra ngày 17 Jun, 1941 ở Koh Chang hạm đội Pháp đại-lực lâm cho hạm quân Thái Lan bị thiệt hại đến 40%. Trên đây là chiến-cu hạm Thái Lan đang cháy kiu-kiu lên ngón ngùi: ảnh này chụp trên một chiếc tàu Pháp.

bộ lén đất nước Anh và nếu hai trận trên này không ngăn nổi quâu địch thi đánh trận cuối cùng, là trận lục và không-chiến ở trên đất nước Anh. Về các trận hủy-chiến thi người Anh rất lạc quan còn về trận lục chiến thi rất ít hi vọng thắng. Cũng như hồi 1804, đã dự định rằng nếu quân Đức có thể đồ bộ được tại một miền nó thi chính phủ sẽ dời Luân-dôn trốn vào xứ Galles. Các nhà cầm quyền Anh đã nghĩ cả đến viে: dời chính phủ Anh ra hải-ngoại. Hiện nay thi Anh-hoảng, Anh-hầu và hoàng-gia vẫn ở Balmoral. Núi có cuộc xâm-lược thi hoàng-gia sẽ tránh sang xứ E-rosse và có lẽ sang Gia-na-đai.

Quân Đức có thể thành công được chăng?

Đó là một câu hỏi mà nhiều người nóng-muốn biết câu trả lời. Cứ theo những sự kinh nghiệm gần đây và xét về lực-lượng cùng các chiến-cụ tinh-xảo của Đức, thi nhiều người ái-phái là có. Cuộc tấn-công sang các đảo-nước Anh không phải là dễ. Đó là một điều ai cũng phải biết. Lực-lượng của hải-quân Anh lại có phi-quân giúp đỡ-làm cho người Anh có thể lợi dụng đến cùng cái-vị-trí hiêm-trò v.v. của Anh. Một cuộc đổ bộ sang Anh, ngay ở giữa lúc này, cũng như hồi đầu thế-kỷ trước, là việc rất khó và bếp-hanh. Tuy quân Đức có những phương pháp phòng-hỗ thủ tốt mới. Thời kỳ cuối cùng trong cuộc chiến-tranh này mà cũng là thời kỳ gay go và quyết liệt nhất sẽ bộ-tham-mưu Đức phải giàn-bé sức trở-hết-tài và phải gan-dá lâm-mối-mong thành công đây.

Nhưng như chúng ta đã thấy, các người cầm-dẫn quân đội Đức không chịu lùi bước trước sự-khổ-khăn.

Mấy tháng trước cuộc chiến-tranh này, một ông nghị-bi-thủ Anh đã nói: «Nước Anh vẫn là một hải-dảo, nhưng đảo đó đã có thể-lên được». Nhưng lời tiên-đoán của nhà tiên-trí Nostradamus có thực hiện-chứ? Nước Anh là một nước tu-chin-thì-kỷ này vẫn không được với mọi cuộc xâm-lược và biện-nay là nước giàu có thịnh-vượng nhất Áu-châu và thế-giới lân-nay có lẽ sẽ phải chịu cái-dawn-dà và cái-nhục-về

(xem tiếp trang 21)



Bài và tranh vẽ của MẠNH QUỲNH

Quý-mới mua được con Bóng.

Con Bóng của Quý-dẹp-lâm. Lông nó màu ngà và xù ranh-bóng-gạo. Hai tai phơn phớt vàng, rủ xuống rất đẹp-tuy như tài các con chó già của trẻ-choi. Hai mắt no den nhánh như hạt-nhanh, tròn nám gợn lòn ó nhêng mó-long-dai, trông hiền-tử và đáng-yêu-té...

Một buổi chiều, và nửa buổi sáng hôm sau là giờ-xong. Cái nhà của Bóng cao đến tám-mươi phân, nhẵn như hạt-nhanh, tròn nám gợn lòn ó nhêng mó-long-dai, trông hiền-tử và đáng-yêu-té...

Lúc ấy Bóng nằm dài ở cái ghế cạnh Quý. Nó ngoan ngoéo-nhin Quý, se vầy cái-daoi và thỉnh thoảng cắn-lên vài tiếng nhở. Không-heo là Bóng nó-mứng, hay nó-muốn gì, nhưng Quý thi-lại cho là nó đang thích-chỉ vì sấp-có cái nhã-dẹp-mà-ở.

Chàng vuốt-dần Bóng rồi nói nụng-nhu nói với một đứa-bé:

— Ngoan-não, sấp-có nhã-ở đến noi-rồi-nhé!

Bóng mừng-thêm, ngóc-dầu-thè rưới-liếm-tay Quý như tò-ý-cảm-lon.

Quý-lại cầm-cái-vé. Hơn-một-tiếng đồng-bỗ, Quý-phát được sáu-hai kiêu. Kiêu-nào cũng ngô-ognhinh, trông-rất-vui-mặt-như-những-biệt-thự-ở-các-nơi-nghỉ-mát-về-miền-bắc.

Ngã-bé-những-dứa-trê-này,

một kiêu mà chàng-ung-ý-nhất để-về-cần-thân, dù-mẫu-mực, doan-dura cho-thé-dòng.

Cái-buồi-chiều, và nửa-buồi-sáng

đến-bài-ba-diệu-dè-thở-khoi cho Bóng say. Bóng nhăn-cá-mặt-lại, bắt-hơi và lù-dù-hai-mắt-năm-thù

ở-lòng-Qúy.

Lâu-dần Quý-tập cho Bóng-nhiều

trò-choi-rất-vui-và-ngô.

Quý-sai

Bóng-nhật-bút-chí, cất-mù-so, bắt

tay, di-hai-chân-v.v..

Còn Bóng, hình-nhìn-hay-nó-cũng-bi

hả-lâm, và-lại-còn-có-ý-tự-phụ-với

nhiều-bé-bạn-ở-xóm-dienga-nó-nha.

Nó-tự-phụ-cũng-phải-vì-chỉ-có-nó

mới-có-cái-bát-xinh-xinh, men-trắng-diẽm-hoa-xanh-dè-dùng-cơm

má-ăn, có-cái-giường-rom-má-nâm.

Còn-bé, béo-bé-nó, đứa-tiếng-giay, đứa-thì-bản.

Ấu-cơm-trên-mặt-dắt, ngù

ở-góc-tưởng, xó-bép...

Gian-nhà-bèn-cạnh-Qúy-ở-vừa

dòi-chú.

Người-chủ-mới-gian-nhà-này-là

một-cặp-vợ-chồng-trê-tuoi,xinh-dep.

Đó-đắc-xe-den-có-một-bô-sa-

long-kieu-mới, một-cái-giường-tay,

một-cái-tú, t-ấm-chén, nôi-nieu.

Nhưng-thứ-này-dẽ-mới-ma, si

trông-thấy-cũng-có-thé-doan-ngay

là-một-cặp-vợ-chồng-trê-mới-rồi-réng.

Đứa-ở-là-một-con-gà-nhỏ.

Người đàn ông, trông vui vẻ lắm luôn luôn cười nói, tự tay dọn đồ dọn nhà, tỏ ra một thanh niên mới, tự nhiên.

Người đàn bà xinh đẹp, trông ngoan hiền, mặc lối mới, cũng luôn luôn cười đùa, đúng khinh ta y như người chồng không bao giờ với con ô.

Từ hôm hai vợ chồng người này đến, gian nhà bèn cạnh trở nên vui vẻ, ôn hòa hơn trước.

Sự ồn ào không làm Quý bức minh và trái lại Quý thấy cũng hay hay và đâm vui lòng.

Quý không rõ người đàn ông ấy làm ở đâu, Quý chỉ biết là một người rất vui tính và慈善 som sác đến người vợ lầm.

Chàng thế ngay hôm đầu Quý đã nghe thấy người chồng bàn với vợ về việc quét vôi, son cưa, mua những vật này và nọ. Sở dĩ Quý biết được không phải là chàng có tình cảm mà, mà vì hai nhà ở liền vách nhau nên đôi bên nói gì đều nghe thấy cả.

Ít lâu, những câu chuyện vụn vặt của cặp vợ chồng này mà Quý đã vội tinh nghe được, có thể cho chàng biết được cả tinh tinh của hai người đó.

Người vợ tinh nũng nịu chồng hết sức, dù chói mũi, thích những sự xa-hoa.

Người chồng, chiều chuộng vợ, vui tính, hay đồng dưa...

Quý không biết người đàn ông ấy làm ở đâu, và vì sao không có giờ giấc nào, nên chàng đoán không phải là một ông phán, ông kỵ.

Mỗi khi đi đâu về, người này cũng có một gói quà gì cho vợ. Hôm thi kỵ, hôm thi bánh. Họ ăn rồi họ bình phẩm thứ này ngon, thứ kia hàn, họ dù, họ hàn...

Quý không rõ chung nhà nhưng họ làm gì Quý đều có thể biết cả, vì Quý đã đoán ở những câu chuyện của họ mà hàn hết.

Tóm tắt những sự Quý đã rõ, chàng kết luận cái giá đinh bén cạnh hàng cây cầu này: hai người này mới lấy nhau, người chồng yêu người vợ hết sức, phen tòng vợ; người vợ là một người đàn bà nũng nịu chồng, da tinh, và muốn làm chồng người chồng mình vậy!

Quý không muốn biết hơn nữa,

vì như thế chàng cũng đã thấy mình quá tò mò, nhưng chàng cũng tự anủi rằng không phải chàng đã xé hàng rào hay đục tường để do chuyen nhà người.

Sự thực lỗi là ở cả cái bức vách móng mảnh kia!

Quý đi Chợ-Bờ vẽ đã một tháng. Hôm nay chàng mới về. Tôi nhớ, con Bông nay không chồm chồm lên mông rõ quá sức.

Chàng bỏ túi đồ đạc vào một nơi, rồi bỏ nó vào lòng, vuốt ve. Bông ngồi gần gũi lì nhèn.

Chàng ngồi nghĩ ngợi, doan xé các thư từ ở các nơi gửi về rồi đọc. Không có một sự gì thay đổi ở nhà chàng. Công việc của thy thuyền vẫn như thường.

Nhưng quả, Quý chợt nhớ đến hai vợ chồng người bên cạnh. Sao hôm nay không thấy một tiếng nói nao. Hay di vắng cả.

Sau buổi chiều hôm ấy, cả ngày hôm sau, Quý chẳng nghe thấy một tiếng cười, một câu hát. Con ở gác vẫn di chuyển, nhưng vẻ mặt nó không đong đongoi như mấy tháng trước.

Tính-thoảng Quý nghe thấy một hai tiếng thở dài rất nho nhỏ, tiếng gáy gồng với con ở của người đàn ông.

Những lúc đêm khuya, giọng người đàn ông âm-i ngâm nga những câu thơ nghe buông bát.

Tiếng người đàn bà không còn nữa. Quý đã đoán được ít nhiều về sự buôn bạc của người đàn ông. Thời lại một chuyện thật vong vê tinh rỗi! Quý đã ra nghĩ làm-rầm, có lúc tưởng tượng không khéo người đàn ông nó đến uống thuốc đột để quyên-sinh, hay treo cổ tên xã nhà hoặc nằm ra đường xe lửa cho nó cãi rã tùng kinh hoang. Chàng sẽ phải là người làm chứng thứ nhất của vụ tự tử đó!

Chàng nghĩ liên miên về một chuyện không đâu. Con Bông nâm đót, tề nguch gầm ngón chân chàng, chàng buông cười, bộ quần những ý nghĩ vẫn vỡ, cái xoong dùn với Bông...

Bông vừa chạy vừa kêu ra đáng rui vè lầm.

Quý cái tiếng nhanh ngao hat bằng một giọng rất hài hước.

Bông co chân nhảy huynh huých quanh Quý như đe chia vui cùng chàng...

Cách đấy dăm hôm, một buổi tối Quý đang nằm xem báo, cạnh chàng Bông cuộn tròn nằm trên đệm. Cố tiếng gõ cửa. Tiếng gõ thưa thót và se se, có lẽ đoán được người gõ rất rụt rè.

Bông ngừng đầu, gầm gừ.

Quý ra mở cửa.

Người gọi cửa không phải ai xa lạ, chính là người đàn ông bên cạnh.

Người ấy mặc bộ quần áo ngủ naked, tóc bờ phờ và đã lâu không cạo, mắt đỏ hoe hỉnh như đàm thầm khóc.

Người ấy uể oải chia tay bắt tay Quý. Quý mời ngồi chơi, và tháo một cái. Quý hình như biết người này sang chơi để làm gì, và chàng, chàng chắc sẽ sắp phải đóng một vai lang đê để chữa cái bệnh cho người hàng xóm! Cái bệnh ấy là bệnh của ái tình, một cái bệnh ráo để vui lại khó chữa.

Sau khi ngồi yên vị, người đàn ông vỗ lại má tôi, sé nói:

— Thưa ông, tôi đương-dot sang chơi để quấy quâc ông thế này thật không phải sao?

Quý vội vàng tiếp:

— Thưa ông, có gì, chỗ hàng xóm láng giềng, chúng tôi được tiếc ông... rất là lâm sầu hạnh.

— Thưa ông, tôi sang chơi hôm nay muốn để nói cùng ông một câu chuyện. Mở câu chuyện này, trời ơi, thật đau đớn cho tôi quá. Ôi trời ! làm của tôi đã bị tan vỡ bởi một người đàn bà ! Đàn bà họ độc ác lắm, đàn bà họ đối trả lầm. Nụ cười của họ là bông hoa đep nhưng có chất độc hại người.

Khóe mắt của họ sắc sảo là những lưỡi dao oan nghiệt, sắc đẹp của họ là cái cạm bẫy những kẻ si tình !

Thưa ông chính tôi là một người bị hại bàng những thứ đó. Tôi nói với ông đây, tôi cười với ông đây. Ông biết chứ? Thế đấy ! Ông đừng cười nói ! Ha ! ha ! tôi chết, diec rằng cái chết của tôi lại gayra bởi một mụ đàn bà...

Người đàn ông này nói nhiều và nhanh quá, giống một kẻ loạn trí; cái tiếng cười của gã mới lanh lẹ làm sao, chưa chát làm sao !

Người này nói đến đây, ngừng đầu lên trần nhà có: đè giữ những hạt lệ cho khỏi trào ra ngoài mắt.

Quý chép miệng thở dài, chàng không ngó cái cảnh êm ám của người này chàng thấy trước kia mà nay đã chóng thành đến cái kết quả như vậy.

Người đàn ông ráu mùi-soa chán nước mắt, nhìn Quý, tha thiết:

— Thưa ông, ông có thể vui lòng nghe tôi kể cái sự đau đớn của tôi được không? Thế tôi không còn biết nói được với ai ở đây nữa. Bạn



bé không có ai ở đây, anh em ruột thịt cũng không, cha mẹ, họ hàng cũng không nói. Khốn nạn, tôi cần phải to cái sự đau đớn của tôi ra cho mọi người biết, tuy không có ích gì vì có khi lại làm phiền lòng người nghe — thì dù như ông đây — nhưng hình như nó cũng đỡ khổ cho tôi tội chút...

Quý vội vã nói:

— Em có việc cần phải đi xa.

Em không khống kip nới với anh trước, thật không phải.

Cháu me tôi không thuận, nhưng cháu tôi đã yêu nhau, biết làm sao.

Tôi khăng khăng lấy cho được Liên-Tâm, may mắn khác cha mẹ tôi hỏi, tôi đãi gạt phát. Trái đất không thè yêu ai ngoài Liên-Tâm được.

Người đàn ông ráu mùi-soa chán nước mắt, nhìn Quý, tha thiết:

— Thưa ông, ông có thể vui lòng nghe tôi kể cái sự đau đớn của tôi được không? Thế tôi không còn biết nói được với ai ở đây nữa. Bạn

Đến cuối năm vừa rồi, không thể lay chuyển lòng tôi được, cha mẹ tôi dành cưới Liên-Tâm để cho tôi.

Tôi đã thẳng và Liên-Tâm đã trở nên người vợ chính thức của tôi rồi...

Sau khi cưới được hơn tuần lễ, nàng bán với tôi về việc buôn bán, và bảo tôi xin tiền của cha mẹ tôi để làm vốn rồi lên Hà-nội giày dụng vè việc thương mại...

Tôi nghe lời, xin được hai nghìn đồng. Chứng tôi lên Hà-nội, trước hết sắm đồ đạc, thuê nhà cửa ở rồi nghĩ đến sự buôn bán sao.

Ở Hà-nội, vợ tôi nay đòi cầm thứ này, mai đón mua thứ khác. Ăn muôn cục kỳ ngon, mặc muôn cục kỳ đep. Tôi chiêm nàng hết sức, nàng muốn gì được nấy, tôi không muôn và có lẽ không dám để nàng phải cau mày vè một điều gì.

Ôi ! chiêm một người đàn bà khổ tinh dã là một sự rát vất vả, lại phải chiêm cả cái xác đẹp của người ấy, chiêm cả những ý muốn của người ấy, ông bao có phải để dài dài. Người ta không thể chiêm họ bằng nước bôi được, không thể chiêm họ bằng dầu luối được, phải tiền, tiền, tiền cho nhiêu...

Hai nghìn đồng vốn của tôi canh canh. Tôi thấy như tám linh bão trước một sự khống họng sẽ sẩy đến cho tôi.

Thì quá thư, một hôm tôi đi vè, vò tôi vắng nhà, hồi thi con ở đưa cho tôi một bức thư chửi viết vội vã. Thư ấy dày.

Quý cầm thư, đọc.

— Anh Sir,

Em có việc cần phải đi xa.

Em không khống kip nới với anh trước, thật không phải.

Nhưng anh oi, da cung là duyên kiếp của đôi ta như vậy ! Anh cũng chẳng nên ăn hận lâm già. Vì quí, xin lỗi và bắt tag lâm cuối cùng.

« Liên-Tâm »

Chó Quý đọc xong, người đàn ông lại hầm hố nói tiếp:

— Đấy, ông xem, chí có mấy dòng chữ này cũng đã làm tôi chát quá nứa người. Xem đến tu tiên, Liên-Tâm còn tè lại cho tôi được mấy chục bắc ; các tu trang, quần áo, và số tiền 300\$000 đã theo Liên-Tâm cả !

Trời ơi ! Thiên bài tôi nghĩ căn, tôi không thể, nhưng với Liên-Tâm tôi có bạc dãi điều gì ? Liên-Tâm bô tôi, Liên-Tâm phụ tôi. Đầu đón chua, thura ông ?

Quý lại chép miệng thở dài, lắc đầu tò vè ái ngại cho anh chàng

Thực ra Quý không

thấy cảm động lắm vè câu chuyện của người đàn ông đó. Quý xưa nay vẫn là người rất lanh lẹ với hết thảy mọi sự. Cái buồn, cái vui, với Quý nó chỉ thoảng qua rồi hết ngay. Vâl luôn chuyện một người đàn bà bô chồng theo trai, Quý thường được thấy nhanh nhản người ta giài chép lèn những cột báo như cơm bữa. Thi có gì mà làm cho Quý cảm động được.

Quý chỉ thấy ái ngại đôi chút bởi cái bộ mặt đáng thương của người này. Bộ mặt trước đây may thằng tui như hor múa xuân, thi nay lại héo hon gấp bội !

Quý tim lori an ủi :

— Thưa ông, tôi tưởng dối với con người phụ bạc như thê ông cũng chẳng nên thương iếc làm gì. Ông nên quên đi hoặc báng cách tim một người yêu mới, hօac báng cách... cách nào khác nữa...

Người đàn ông ngùng đầu nhìn thẳng Quý :

— Ông khuyễn tôi nên yêu nứa ? Ông muốn tôi đã chết lại bị chết đến lẩn nứa chăng ? Cái tim dè mè yêu một người đàn bà nữa thà tôi để yêu cây, yêu cỏ, yêu những vật vô tri giác họa chẳng nó còn biết ai lo lại tôi báng những cách khác, chư dè yêu một người đàn bà — xin lỗi ông ...

Người ấy ngừng bặt, lần này chàng ta không giấu những hạt nước mắt nữa, cứ dè nửu từ từ lẩn

trên đồi gò má, men cách cái mồm
đang mếu máo rất thảm thương,
qua cảm, rồi rơi xuống vạt áo...
Quý không còn biết nói gì nữa, và
cứ xuống xuôi ve con Bóng...

Mấy phút yên lặng.

Người đàn ông này lau nước mắt,
nói:

— Thưa ông, như ông lại hóa
hay, ông thật luôn luôn vui vẻ. Tôi
xin thú thực, trước kia, tôi tưởng
chỉ có tôi là người sung sướng
nhất...

Quý mỉm cười...

— Bây giờ tôi mới biết là tôi
nhầm.

— Ông cứ nói thế! Cảnh một
người vợ đẹp, cảnh một người đàn
bà, thưa ông, làm gì mà không
sung sướng. Đàn bà là hoa thơm
trên mặt đất...

— Ôi, ông mỉa mai tôi thế, ông
chế riết tôi thế, tôi van ông. Bây
giờ tôi chỉ muốn cầu ông một việc,
mà chắc ông sẽ sẵn lòng giúp tôi...

— Thưa ông, ông cứ nói, nếu có
thì được, xin rất sẵn lòng...

Quý chờ chờ nói của người này.
Nhưng người đó còn đang mỉm
nhìn con Bóng, người ấy ngầm nói
tùi đầu đến chân, rồi sẽ từ từ đưa
tay xuống ve nó. Bóng không cần,
yên lặng, và vây đuôi, sề ngoanh
đầu lại theo lưỡi liếm tay người này.

Quý sợ người bạn mới không
dám bày tỏ rõ lòng mình cho chàng
biết, sẽ gieo.

— Ông đừng ngại, ông cứ nói,
nếu có thể giúp được, tôi xin hết
sức giúp ông.

Người đàn ông nhìn Quý, ngập
ngụt.

Quý lại tiếp:

— Xin ông cứ nói, ông nên nghĩ
ngại điều gì.

Nuốt nước bọt, người đàn ông
từ cát tiếng:

— Thưa ông, chắc ông đã biết sự
đau đớn của tôi đến thế nào rồi.
Vậy tôi chỉ mong ông đem lại cho
tôi một chút vui bằng...

— Thưa ông, bằng tình yêu...

— Không không, ông định nói
bằng tình yêu của một người đàn
bà phải khẽ, tôi không dám...
Tôi sợ lắm rồi, tôi ghê lắm rồi.
Quý pha trò:

— Thưa ông, lây dộc trị độc, biết
đau một người đàn bà làm ông
đau đớn lại chẳng có một người
đau bao giờ sang sướng...

Người đàn ông gõ thẳng hai tay
lên trời, tỏ vẻ thất vọng cực đỗi.

— Ông đừng dùa tôi nữa...

Tôi mong ông để lại cho tôi
một chút vui bằng...

— Bằng tình bằng hữu? Tôi sẽ
luôn luôn ai ống?

— Không dám, như thế mất thời
giờ của ông nhiều lắm...

— Vậy bằng?

— Bằng... một con chó.
Một con Bóng, thế là đủ!

Quý giật mình đánh thót một cái.
Chẳng ngạc nhiên hết sức.

— Ông nói đây là à? Cố đòi
nào ai lại bận vết thương tinh của
minh bằng một... con chó!

— Không, không, tôi nói thực,
tôi thề với Ông là tôi nói thực đấy.
Tôi đã hiểu, tôi đã thấy... Một con
chó, biết đâu, chẳng làm cho tôi
trở lại thời vui vẻ cũ, ông ơi, tôi
tin chắc rằng... nó sẽ không làm tôi
thất vọng, đau đớn.

Tôi đã thấy một con chó, lúc chả nó giàu, cũng
như khi chả nó nghèo, có bao giờ
bỏ chả nó đâu. Một bả ăn may
nằm lăn lóc dần đường cuối chợ,
hết mà con chó kia cũng còn không
rõ bả họ. Nó vẫn theo chủ dù lông
bị rụng dần, dù rái rái cái khát
làm nó chỉ còn xương học da.

Ông ơi, chắc ông đã nhìn thấy cái
cảnh thương tâm này: có hai thay
rõ nợ, thay là một bả ăn may mù
lòa óm xóm, gầy còm; thay là một con
chó cũng chẳng kém gì thay về hồn
hình, hàng ngày trả đũi thay lẫn
bước đi từng nhà để xin mìng ăn.

Con chó, con chó, nó còn hơn vợ
tôi nhè lầm. Một con người, một
con vật, thưa ông, con vật dã ở
trên con người về chỗ này.

.....

Từ hôm ấy, bên cạnh nhà Quý,
những tiếng cười đùa vui vẻ của
người đàn ông đã dã trai lại với
những tiếng kêu ăng ăng một cách
nhũng ngutm của con Bóng.

Tuy hơi xa Bóng, nhưng Quý
thấy vui vẻ bon trước nhiều...

MANH QUYNH
(27 Janvier 41)

CHEMISETTES—TRICOTS SLIP—MAILLOT DE BAIN

ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MÀU, RẤT HỢP THỜI
TRANG. MUA BUÔN XIN HỎI HÀNG DỆT

phuc-lai

87 89, ROUTE DÉ HUẾ — HANOI, TEL. N° 974

KHONG DO THI DAY!..

(tiếp theo trang 4)

A đưa đĩa lén soa vào mũi, lún B
căng bắt chước thì ôi leo ôi, mặt lún
B chẳng việc gì hết mà chính mặt
lun A dã den cháy lại như đ!
chão!

Thi ra lun A muôn hai lún B mà
chính giờ lại hại anh ta, anh ta
cầm lampus ngay phái cái đĩa có nhó
nó mà chính lun B phái cầm!

Thực đúng như hau câu thơ ở
trong Âm Chấn vần giài ám:

« Kia ai ngửa lên giờ phi r.hô,

Chẳng vang đâu lại giờ vào minh. »

Sở dĩ tôi nhớ lại câu truyện hai
anh lún xiếc đó, chính bởi vì
người bạn acan lón dỗ sốn ca chúng
lời là Thiết Can viết một mâu bá
nói về chuyện çarp nghệ mà chính
ông, ông không biết rằng ở ngay báo
ông làm, có một mục çarp nghệ
nghe của con sen và thằng nhóc.

tinh bẩn, tôi xin trích câu này
trong Sâm-truyền ra để nhắc người
bạn « đồ số » của tôi.

Bồ là đoạn trong Cựu-ước, Jéias
nói với một con quỷ vậy:

— Con ơi, con chờ nón lấp dán nem
lên tráy, hòn dâ lại roi xuống đầu
con đ! lú!

Nó thực như câu chuyện ở trong
Âm Chấn mà tôi kể trên kia.

Con quỷ trong Sâm-truyền nghe
đó chúa Jéas nói thế từ đó cái là
quy chính và không... irao lồng nem
đáy lên trời nữa.

Ông bạn Thiết-Can của chúng tôi
chẳng biết có nghĩ như thế hay

không tôi phục ông quả là gan
sắt. Hay là can-sắt thì phải hơn.

Ai mà dũng « cái ống » cứ vác cái
can-sắt « ống cự » đi chọi như
ông này

Kiem-duyet bô

(Xin lỗi Vũ-ngọc-Phan và Hàng-

TÙ-G-HIỆP

Tư xem tướng bàn tay và lây số Tù-vi lày thì rất đúng

LAI TRỞ NÊN THÀY TƯỚNG, SỐ TRÚ-DANH

Vậy chỉ mua ngay hai thứ sách mới in lại lần thứ hai đây:

1º) Sách dạy

xem tướng
bàn tay và

chữ viết theo

lối Âu - Tây.

Có 200 hình vẽ,

sách dày 219 trang

tόn, dã in lại lần

thứ hai. Giá 1550

do MỘNG-NHÂN

thuật

4 TI

5 NGO

6 VI

7 THAN

3 THIN

8

2 MÃO

9

1 DÂN

10



Sách này dạy rất kỹ để ai cũng tư xem lây
tay và chữ ký của mình rất đúng như:
Giàu, nghèo, sang, hèn, khỏe mạnh, đau yếu, già
nát, thông-minh, sề mề bénig gi và tai-nan gi
hoặc đại phát-tai... và năm nào Sẽ tìm lây hạnh
phúc, tinh-duyên-hoey... nói tóm lại là tất cả
những sự cầu cho đời người. Thật một cuốn
sách làm cái kim chỉ nam để chỉ đường gần lối.
Vây nên mua ngay kẻo lát!

Ôi xá thêm cước gửi US\$2.

(Nếu cuộn Tù-Vi và cuốn xem Tường gửi cảng
với lượt cước có US\$3).

Số mandat trước cả cước 2 cuốn là 3\$02.

Nếu gửi Linh-hoá giao-ngoại là 3\$22 (nhưng phải gửi US\$2 làm thử trước rồi trả)

Mua buôn (số) mỗi thứ từ 3 cuốn có trừ hoa-hồng.

Gửi linh-hoá mandat chỉ để che bù xuất-bản như vậy.

Có rất nhiều hình vẽ để dạy tinh số Tù-vi rất đúng. Lại có các
phuong-phap theo khoa-hoc để số sáu thi làm sao tránh được và
tốt thi được tốt mãi. Xá thêm US\$2 cước.

NHAT-NAM THU-QUAN — 19 phố hàng Đầu, Hanoi

Vài lời phu-chú về Bayon⁽¹⁾ và nhan đê cuộn sách

Bayon, tiếng Cao-mèn, đọc theo uốn quố-ngết là Bay-on. Bayon là lâu đài chính của kinh-thành Angkor Thom; đang lén trong đời vua Jayavarman VI, đệ thất, cuối thế kỷ thứ mươi hai sang đầu thế kỷ thứ mươi ba. Trong các lâu đài của Đế-Thiên Bồ-Đề, Bayon đẹp nhất, và lạ nhất. Có thể gọi đó là một công-tinh-di-đắc-khắc, là lối kiến-trúc.

Cái cảm giác đầu tiên của người du-khách là sự kinh ngạc đến oạc-diêm khi thấy lô nhô trên nền trời xanh thăm 47 ngọn tháp đỡ hông-vòi, có bốn mặt, mặt nào cũng là nụ cười và-lận của đắc Phật cùa-thé. Người Pháp gọi nụ cười trên những ngọn tháp ấy là « Sourire du Bayon ».

Cuộn sách nhỏ này làng tên ở câu từ ngữ Pháp đó : « Nụ cười Bayon ».

Trong các ngọn tháp ấy, ngọn chính ở giữa, lớn nhất và cao nhất thước tám. Vì nụ cười này diệu-lan quá, nên người ta đã bắn tám mũi xem nó có giang 46 ngọn kia không. Míi gần đây, cái nhà kháo-cố mới cho biết là tháp này không có bốn mặt phật. Nhưng lối kiến-trúc pl-đại hơn và cao-xa-hoa.

Rồi khi đã quen với những ngọn tháp ấy với những dãy cột dã cao, những hình chạm nổi chạy dài trên tường, diễn tả những cảnh làm ăn chất-phác, những cảnh chinh chiến v.v... Bằng một nghệ-thuật tuyệt-vời (nhà ta xem xấp nỗi) như những bức tranh ấy, ta sẽ có một bức chạm dài 1.200 thước tám trong đó có 11.000 hình người và súc-vật), những hình các cô vũ-nữ Apsara (2) rực rỡ màu áo mèm đeo, những mặt rắn Nagâ bầy đầu, những hình sư-tử đê-dội, những câu thang cao ngất, từ sự kinh-sợ-phát đầu, người du-khách dõi ra lòng kinh phục một nghệ-thuật sưa-việt của cô xưa.

PHẦN THỨ NHẤT

I

Gó chiêu đã bắt đầu rung ngàn cây, và màn đêm từ từ phủ trên mọi cảnh vật.

Biển tần Bayon trông đâu tối như yên lặng sóng lại với dì-vắng...

Khung tiếng ngựa xe, vắng bóng người, với năm mươi ngọn tháp vuông nhô lên trên nền trời xanh, với những tòa cung-diện tiêu diệu, những hàng cột chờ vơ xiếc-veo, những pho tượng cột đầu, gãy chân, Bayon đỗ-sở, nằm trong một tinh-mị khêu-goi và đau-thương.

Đêm khuya, tiếng gió lùa qua các kè đá kẽ iường, rền rít húi tiếng thở dài ai-oán của những vong-hồn từ ngàn năm xưa vọng lai.

Hai ngôi đền minh vòi một tảng đá trên lâu đài Bayon, nãng đầu nhôn vòi vàu những mặt tượng phật vòi-dai trên các ngọn tháp, mà nụ cười bá-luyệt tỏ

(1) Những tài liệu khéo-cuẩn về Angkor trong cuốn sách này đều lấy ở các sách của ông H. Parmentier, G. Coedès E. Aymonier v.v...

(2) Tên các cô vũ-nữ trên thiên-đinh (danses celeste) trong thần-thoại Cao-Mèn.

ra bốn phương như bao dong, che chở....

Anh liên-miễn hát thuốc, tàn lửa điếu nẹt thảm tiếp diễn kia.

Giò ở những khu rừng chung quanh thời đào dào. Hải thầy mảnh lanh thảm vào tim, vào óc, và xao dịu sự khó chịu đã khiến anh lang thang suốt ngày không làm được việc gì. Từ sáng đến chiều, anh cầm giá vè ba nơi mà nơi nào cũng được nứa chưng, lại bỏ đi nơi khác. Lúc đang vè trong đền Ta-Som, tự nhiên anh chà ý nhìn một chiếc lá giờ làm hay rưng rinh lấp loáng dưới ánh nắng ; liên-tưởng thế, nỗi, anh nghĩ ngay đến những lá sim trong rừng Kê-Son tỉnh Hòa-Binh, đều có nồng Nhu, đèn cái suối nhỏ nước trong như lọc với những hòn sỏi trắng, vàng, những con cá bắc... và đèn bức thư của người bạn mới nhận được chèu hôm qua, trong cõi mây cầu : « Chiều hôm nay diu hiu tệ. Gió buồn, người buồn. Có ông quan-long Trà h, vi-hòn-phé của Nàng Như-re Lương-Sơn. Liên-tưởng tới người anh, ngày nám nọ, Nàng Như hỏi tôi : Anh bay giờ ở đâu? Làm gì? Bao giờ anh về... » Hải sống lại trong một phút với cái mộng xú Mường của các cô Nàng nhà bò Đinh, và câu tiếng đồng xà thầm...



Với mùa xuân trở lại, chúng tôi xin hiến các bài đọc T.B.T.V chủ nhật một cái tài mới nòi : họa-si Phạm-Vanh. Họa-si Phạm Khanh viết cuốn tiểu-niệm « Nụ cười Bayon » này là cuốn thứ nhất trong đời vâ-chương vẹ. Nói là vân chương có lẽ không được đúng, « Nụ cười Bayon » này chính là một tác-phẩm do một nghệ-sĩ nghiêm, cẩn và sống di-cao ra. Chúng tôi đang chyện này, lén đây là muốn đem c'ó các bạn đọc những cảm-tưởng mới-nó, xem những nét vẽ cảnh Angkor hơ-hơ. Bởi vì chúng tôi muốn cho câu chuyện các bạn ấp-dập-toàn-ta, hoàn-toàn-mới, nên chúng tôi lục-dâng nguyên cảo để đọc giả thường thức cái lối vè-phá cách « ày, nòi có một phong-vì riêng. Mong rằng đọc giả hãy dìy đến những cảnh lè, cảm-tưởng mới của mọt họa-si vè-bang vân vây. »

T.B.C.N.

Hải ôi lại cuộ : đời mình. Cho đến nám hai mươi mốt, anh là một người học trò chăm chỉ, trong sạch, không hiểu một ý gì về chuyên chơi bài của những người cùng tuổ. Đến khi bò trưởng

hai mươi hai, trong một cuộc trung-bầy tranh của « Hội Nghé-si », công chúng nhận ở anh một thiên-tài sớm-rồi. Từ đây, anh ham nghệ-thuật và chạy theo Vô-quang như một người điên. Anh là gói giày với chiếc giá vè và cái vali bì-bao cùi qua các thành-phố Đàng-Dương từ cửa Nam-Quan đến bến-giới Aranya (1).

Vài hình ảnh thiêng-nữ : heing qua, trong quan gđ anh từ bấy đến nay. Nhưng anh cho không p'ài là yêu-duong. Hoặc tình yêu đã bị lồng ham mê nghe-thuật lẩn át, nên anh chỉ coi những cô bạn ấy như những đứa em già-nhỏ mà anh yêu, chiều, nũng-niu, rồi xi thi nhó.

Hải mỉm cười hời-lại tinh-tinh của mỗi sò ; Con chim xanh : « hay cười nói túi túi và hay với kèo ; con chim khuyên của Thac Bờ » tinh-nghịch và ngày tho-chi thi-heo hòn đồng đỗ ; « có công-chúa Mường xinh như mìn con bò cát trắng, với giọng-mường ôn-esson, thường ghép Hải ; « Moòng-lôi anh Hải (1) ; « Cò em Ha » với đôi mắt đen, mi dài, hay nũng-niu, hòn giận.

Trong tòng ấy hình ảnh có lẽ Hải đã yêu Nhu hơn cả ; nhưng rõ là Nàng Mường ấy cũng chịu lui-gót trước cô « Nàng Nghệ-Thuật ».

Nhung sa, ngày hôm nay, và lúc này, trước cảnh bát-ngát hùng-vĩ của diệu-lan Đế-Thiên Bồ-Đề-Thich, Hải lại nhớ Nhu ?

Có phải là sự nhý-nhý một người yêu, hay là trong một hòn khung, cảm-huffy sự lanh-lão dài-lòng, Hải nhớ tới hình ảnh người thiêng-nữ đầu tiên đã làm cho trái tim mình rung động, dè dặt thấy nỗi quan-hu hia của đời giang-hồ.

Hải chép m ḡeng, nói với mình :

— Chá, chảng yéu, chảng nhó dä chét si, Lái vè làm vèi lý rưu, say, dì ngú, thè là quên hét.

Nghĩ vậy, anh đứng lên, vứt mauli thuoc dò, cắt tieng go' :

— Néon a, tháp-duốc đem lên cho iso xuống.

— Téan bat (2)...

Tieng go' voi tieng trả lời vang lên một khoảnh khắc rồi rơi trên yến-lăng.

Neon tháp duoc dem lên. Hai người cùng dò bước trên những bậc thang rêu-dốc ngực đì xuống, qua mấy lầu cung điện tối lighth. Lầu duoc chieu nồi bật thánh hinh nhung vò-vù-nữ Apsara với cặp vò-tròn, thung-thot và chiếc sampot quấn phia dưới, dang non-éo nhiph hàng trên tảng dò với nụ cười vò-lận.

Nhưng con roi to lớn, thấy tieng động, dè cánh bay ra vù-vù.

Lạc trong những cung-diện cổ-xưa ấy với một bô duoc, một người hầu Cao-mèn, Hải có cảm-tưởng như mình là bòng-ké dìa xay-dung lén-nhử-g lâu-dài thành-quách dò nát này hiện vè....

II

Thành-phố Siemréap có con sông nhỏ xinh như cò con gáy mươi sáu. Cò gáy ấy lúc nòi cũng mìn cùi với khac du-lịch bò-phuong đìn viêng cảnh Đế-Thiên Bồ-Đề, nén chì trong một thời gian ngắn ngủi, khách dè de lòng quyền-layin để đến khi đì biêt-rin nhó tiếc.

Hai bò-cò xanh mìn hòn bò diêm nhung bông hoa « snour » (3), hàng dùa aghiêng mìn hòn

(1) Hải bắt anh Hải.

(2) Dò

(3) Mít-thù hoa nhô, sắc vàng hay mọc ở bờ sông người, có the ác đắng.

dưới nước, râu lá lắc lơ đưa theo chiều gió.

Vài chiếc cầu gỗ nối liền thành-phố với bến què.

Tùi những công-sở nhà nước và mấy khách-sạn lớn, thành-phố lèo lèo vài dãy buôn bán và một cái chợ phô.

Phía bên què, dọc theo bờ sông, lúa thưa ít nóc nhà nhỏ ra trong đám cây xanh um phồn thịnh thoảng tiếng đệm mầm đìu mồi mái chèo.

Ngoài nhà Hải thuê nhỏ nhàn và xinh như một tờ hím giấy hoa lá; vẫn vẩn sảnh gỗ, mái lợp lá cọ, lại có bao lao chạy vòng quanh, và ngoan hoa r้าง gió mát của sông. Chung quanh nhà có nhiều thứ cây có quả như sầu-riềng, sả, mảng cụt, khé, ôi và mấy cây có hoa như dại, y-lăng. Bờ sông trước cửa mamy cây đưa chia-chít những quả, và một cây soan già nghiêng mình trên mặt nước, vòn hoa dò chồi như gieo vào lòng người những hy-vọng đẹp. Một chiếc suồng, dây buộc vào hanh dùa, lừng lơ soi bóng.

Hải đứng trên bao-lon nhìn Néang (1) Champa (2) dán với tay trày khẽ, cách lá bì rung lâm rơi những cánh hoa nhỏ phớt tim xuống tóc và cõi nàng. Champa mặc chiếc áo hồng rực lay ngắn đến ngang bụng và bạn chiếc xiêm nhiều màu. Nàng vươn tay,

(1) Cõ.

(2) Hoa cây đại.

HO GÀ

Hiện nay trê con mây phải bệnh dịch ho gà nhiều lắm. Họ lùng con, ra rất nhiều đóm rải, đầu rủ rọi, mắt đỏ ngầu, con ho có khi dài tới mấy phút đồng hồ, co rút thương tâm. Phải tìm mua cho được thuốc HO GÀ BIÊU-NGUYỄN mới chữa khỏi. Người lớn bắt cứ mắc chứng ho gi, ho đàm, ho khan hay ho són, uống thuốc này rất công hiệu. Mỗi vỉ giá 0\$60.

DAU DA ĐÂY

Ấu vào không tiêu, đầy hơi, ợ hơi, táo ngực, rúc đầu, lòi mắt, thường nỗi tai và, đau xương ngang thắt lưng. Người nào nhiều nước vị táo quá, thư ngón nân ra nước chua, nước đắng hoặc nước ngọt có hi nôn ra cả thức ăn. Người ít nước vị táo hay thay tức ngực nghẹn cổ, ợ hơi và khó thở. Nếu không dùng thuốc DAU DA ĐÂY BIÊU-NGUYỄN không báo giờ khởi dirt được. Một vỉ giá 3\$60.

CAM TÝ

Gia đình nào có trẻ con cam sỏi, không chịu ăn, gầy còm, lòi đầu, mắt óét, thối tai, hôi móm, miệng thường hay chảy rỉ, hưng ống đít von, phải kip dùng ngay thuốc CAM TÝ BIÊU NGUYỄN cho trẻ con ăn, chí trong ít lâu vừa khỏi được hết chứng cam sỏi vừa tròn lên mập mạp, béo tốt là thường. Thuốc này thơm ngon làm cho trẻ con rất thích ăn. Mỗi vỉ giá 0\$30.

TỔNG CỤC:

Nhà Thuốc Biêu - Nguyễn

125 — Hàng Rồng (cửa Quyền) — Ha ol

Bưu-Số: Haiphong : Mai-Linh — Nam-Dinh ; Viet-long — Mai-duong ; Quang-huy. — Thai-huu : Minh-dec — Ninh-blinh : Ich-tri : Bie-ninh ; Quoc-huong : Than-hoa : Thai-lai Vinh : Ninh-Hay — Hué — Van-Dien : Nguon : Mai-Linh 128
Quynh-mem — Dieu-thien ; A. Dako — Oberon : Lang-van

kiêng chán, ngừa mặt cõi với một quả khế trên cao, điện bộ mềm mại uyên-chuyên với tấm ngực dày dặn uốn ra phía trước làm cong lưng và nồi cắp mông tròn dưới lõm hõm của chiếc sampot. Trong những đường cong yểu-diệu của thành-thì một cô gái u với sáu tuổi mà xác thịt đang giữa lúc này nở đẻ đón yêu-đương, trong cảnh lung hừng của một buổi sáng đẹp mà hoa là có cây duối, nắng sớm như hót hót, nhèm múa say sura, Hải thấy yêu người kiều-nâu của mình. Anh cắt tiếng gọi :

— Champa lén ngồi tôi vѣ.

— Không !

Hải dỗ ngọt :

— Lén với một tý rồi chàng mình bơi xuồng sang phô Choi, mua kẹo.

— Không vѣ, không sang phô, không ăn kẹo.

Champa vừa ăn khế, vừa nhoèn miệng cười chọc ghẹo Hải :

— Trái khế ngọt quá, thay có ăn không ?

— Không, thôi lén ngồi vѣ, Champa.

— Không !

Hải xám xán chạy xuống thang. Champa phâ lén cười, ứa té chay. Gió buồm sáng mặt như ru. Hoa lá đưa nột hương giong thơm say sura. Hai người đuổi nhau trên con đường theo bờ sông. Champa vừa cười, vừa chạy, vừa reo :

— Annam thus Khmer.

Chợt Hải dừng ngừng lại. Trước anh dám bước, Champa ngã sóng xoài, chiếc sampot bị kéo lén quá nón, con ho có khi dài tới mấy phút đồng hồ, co rút thương tâm. Phải tìm mua cho được thuốc HO GÀ BIÊU-NGUYỄN mới chữa khỏi. Người lớn bắt cứ mắc chứng ho gi, ho đàm, ho khan hay ho són, uống thuốc này rất công hiệu. Mỗi vỉ giá 0\$60.

— Champa có đau không ?

Champa không trả lời, dorm nước mắt. Hải dỗ dành :

— Ai bảo Champa dùa mảm. Thôi đi về ngồi vѣ rỗi tôi mua nhiều kẹo cho ăn thiết đau.

Champa nhìn lên, cặp mắt đen láy nứa như giận dỗi nứa như nứng nịt gấp đôi mắt Hải đang đậm đàm nính nòng.

Champa dè yên Hải dắt tay đứng dậy và theo vѣ. Thấy còn ngán nước mắt, Hải ghẹo :

— Con gái bà Phimeak sắp có chồng rồi mà còn khóc.

Champa « ừ ừ », nhẽnh ở môi nụ cười thận thủng của một đứa bé đang khóc được người ta cho ăn kẹo.

— Má Champa hôm nay đi đâu ?

— Má đi Biên-Hồ thăm bà con.

— Năm nay Champa mười sáu tuổi phết không ?

— Dạ !

Hải rạch mảnh, liếc trộm Champa, rồi hỏi rất tự nhiên :

— Thế bao giờ Champa lấy chồng ?

(1) Tiếng « da » ở Nam-kỳ cũng có nghĩa như tiếng « vàng » ngoài Bắc.

Champa mặc cõi, vội kêu :

— Không biết, không biết, không lấy chồng, không nói chuyện nữa.

Hải, nhú mi :

— Nói chyện khác vậy. Champa có gì éét người Annam không ?

— Sao mà ghét ?

— Champa có yêu người Annam k' ông ?

— Không biết.

— Champa có lấy chồng Annam, tôi làm mai (1) cho.

— Người Annam đâu có lấy người Đường-Thô (2) xấu-xi.

— Champa éeng lò or (3).

Gióng nói sai của Hải là Champa phi cười. Nàng nghech ngzym đáp lại :

— Khoeng min lò or (4).

Đến nhà, Hải lén trước, Champa lén sau.

Căn nhà có hai phòng cửa mở các mặt. Phòng trong làm buồng ngủ có kè một cái ghô bô (5) mới mua, và một cái bàn cũ kỵ với bài chiêc ghê của bà Phimeak cho mượn.

Phòng ngoài lủng củng những khung vải, những tranh vẽ xanh hay còn vѣ dz. Vài bức Angkor treo lichet lác trên tường.

Champa ngoan ngoãn ngồi làm « kiều mầu ». Hải vui làm việc vui nói chuyện chọc ghẹo nàng cho vui để Champa khôi cảm thay sự bô bộ phải ngồi. Anh hỏi chuyện xá chuyen gần, bà vẫn chả đâu vào đâu cả. Những câu nói ngộ nghĩnh của Hải đôi khi làm cả hai người cùng lau cười. Cứ chuyện trò như vậy, hốt buồm vѣ lúc nào khung biêt. Khi nào hèt chuyện thì cùng nhau ăn kẹo. Cái sở thích này được cả hai người đồng-ý tần thành. Phụ với huốc lá, kẹo đổi với Hải là phương-thooc giai buồn. Nó cũng là bí quyết để chữa những sự giận dỗi, và tình hướng biêt của các cô kiều-mẫu. Tình Champa còn trẻ con ném hay túi thân và cũng lại tham ăn, nên dù có sự si-hay

(1) Lam moss.

(2) Cao-mén, người Annam mình gọi người Cao-mén là Đường-Thô.

(3) Nhưng Champa đẹp.

(4) Em không đẹp.

(5) Một bài ghê rất thịnh-hành ở Nam-kỳ và Cao-mén, làm bằng vải căng vào hai cái trục gỗ, bốn chân bắt tréo, gấp ra vào, được. Ghê vừa vận đêm người nằm.

GIA-DỊNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

THU THAI THEO Ý MUÔN

có hơn 60 bản kê (dùng được xuôt đời) biên rõ những ngày nào trong tháng người dân bô có thể hay không thu thai được sách viết theo lối khão-cursive. Mỗi cuốn \$0\$10. Muu Linh-hoa-giao-ngân hết \$0\$16
Ở xa mua xin gửi 0\$68 l. (cá cuorce) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ bản nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUOC-YEN

mích gì giữa hai người mà giải-quyết bằng kẹo cung xong. Kẹo còn là lương của cô giáo dạy Pâi tiêng Cao-mén.

Xong буди vѣ, Hải dem cuồn sô nhỏ ra chép bài học. Cô gáo vừa nhai kẹo vừa dịch ra thù-âm những câu hỏi của Hải.

(còn nữa)

PHẠM-KHANH

Quân Đức định dùng cách gì để xâm lược đất nước Anh

(Tiếp theo trong 12)

nạn ngoại xâm chẳng ? Thành Luân-dôn, thủ-dô của nước Anh, của đế quốc Anh hiện đã phải chịu cảnh tan pha có lẽ từ něu một thị trấn bô hoang chung ? Có lẽ trong những tuần lễ sắp tới hoặc những ngày tới đây chúng něu, ta mới có thể biết rõ số phận nước Anh và đế-quốc Anh.

HÔNG-I-AM

VÀI LỜI THÀNH THẬT

cảm tạ quý độc-giả ở Nam-kỳ

(miền Hü - Giang)

Từ hai tháng nay (novembre và decembre) tôi thấy mặt T.B.C.N. di viêng bận đọc ở trong Nam. Đến đầu, quý già hèt sức sot sắng trả giáp cùm liền mua bão và khuyên miễn chung tôi trong sự cù động thêm đốc già mới.

Với tần lồng quí giá của các ngài tôi chẳng bô lăk chi đán đáp chỉ có mây lời thành thật női đây xin cảm tạ lòng tốt của quý ngài.

Luon dịp xin bô cáo trước, kẽ từ hôm nay lõi sô lăk lượt đến tham quí ngài trong các lịnh ở Nam. kỳ nhất là ngài nào tôi chưa có dịp đến thăm perché chưa gặp.

Với dâng tin này tôi mong quý ngài đỡ ý dùm và giúp tôi trong lúcs làm phen sự cho T.B.C.N. ở Long-am. Thành cảm và da lợ.

và yều hỏi các ngài đã biết việc làng ra sao chưa? Việc làng không biêt, thi dâng nói việc trước gi voi.

VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tát-Tố sẽ hiến các ngài những cái lăt lung ở trong lúcs ire xanh xàc Bắc.

Mỗi cuốn \$0\$15. Muu Linh-hoa-giao-ngân hết \$0\$16
Ở xa mua xin gửi 0\$68 l. (cá cuorce) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

độc giả báo hàng ngày ở đây muốn gì?

II

Sao họ lại không làm khác nhau đi một chút?

Nếu các bạn đã thấy trong số làm sao hả.

Bởi vì biết trả lời rìa sao được? Nếu quả thực độc giả báo hàng ngày ở đây cần phải có một câu trả lời, thì tôi chỉ có thể trả lời cũng như độc giả mà thôi: cái tình ngồi không ài sắn vẫn là cái tình của những người it học.

Ở đây hỏi ta, có một số ít người làm báo mà không có một quan niệm cao thượng gì về báo chí. Nếu ta đem bồ họ ta, ta chỉ thấy tiền tài để trên bết cá: nghe báo đổi với họ cũng như nghe lám sking, nghe xem bói, nghe xe đón dám... nghĩa là một nghe buôn, cốt sao kiếm được nhiều tiền là ái.

Không, không, độc giả chờ với ngắt lời tôi. Tôi cung nhận như các ngài rằng, phàm muốn việc ở đời, có nhất phải làm cho người ta sống đã. Bởi vì có sống người thi người mới có thể theo đuổi được nghề, nếu cứ chuyên dừng về mặt «du dương, lý tưởng» thi chết, mà chết thi hỏi còn phàng sự nghề mình sao được?

Vâng, tôi nhận rằng những lý lẽ ấy hoàn toàn đúng đắn, nhưng chỉ đúng với những nghề khác mà làm thiên phong sự sản cấp ở Haiphong, báo Y. cũng làm thiên phong sự sản cấp ở Haiphong; báo Y. mở mục nói về Huế, báo X. tức thi cũng nói về Huế; báo X. điều tra về buôn lậu ở Haiphong tức thi báo Y. cũng điều tra về buôn lậu ở Haiphong như thế. Lắm người thấy vậy, có nhiều phen đã hỏi: «Sao lại như thế được? Báo hàng ngày ở đây nên làm khác nhau đi một chút có hơn không?»

Thực, tôi đã áp úng và không biết trả lời những người bạn ấy

KIÊU-HUY-KINH

l'unique professeur spécialiste diplômé de Paris 1932 de

STÉVO — DACTYLO — COMPTABILITÉ

Tous travaux de copie — Achats de bonnes machines à écrire N° 18 Rue Nguyễn-Trãi N° 48 (Marché des Cuiras) — Hanoi
Annexe: 47 Rue Tiên-Sin — Hano

Ta hãy trả lại những con cùu của chúng ta.

Sao những báo hàng ngày ở đây lại không làm khác nhau đi một chút có hơn không?

Các bạn đọc báo hàng ngày đó vào khoảng mười năm nay trả lời tôi đều nhận thấy như tôi rằng sự ích lợi của báo hàng ngày đối với quốc dân không lấy gì làm lớn lầm.

Ngoài những tin tức, họ không gầy ra được một phong trào gì, họ không chủ trương được một viেc

Tiệm chí đến những cái hại cho vòi giông cho đất nước, họ cũng như không trông thấy, hay là trông thấy mà làm lơ đã.

Ai cũng đã biết rằng bất cứ ở nước nào cũng vậy, thành niêm là tất cả, thành niêm là hy-vọng. Vày mà thử hỏi ngay đến vấn đề thành niêm họ có một ý kiến, một lý tưởng gì mới lạ hay không

Kiểm duyệt bỏ

Trước bời quốc trưởng Péain lên cầm quyền nước Pháp, thành niêm ta là theo chủ nghĩa khai lạc, cá nhân: một vài tờ báo tham độc ở đây xướng lên những chuyện «vui vẻ trêu truzz», «tổng ca phê cười vang» và «tài hoa son trẻ», «nữ học sinh bỏ trường đi châm trai». Thủ bồi có lấy một tờ báo hàng ngày nào ở đây dám phát biểu ý kiến riêng hoặc khen hoặc chê không?

Tôi xin nói ngay rằng: tôi chỉ nói rõ những sự thực mà tôi đã nhận xét được: và sói tôi phải nói ra như thế, tướng cũng đã khô tam lâm lâm.

Nhưng biết làm sao được? Ông dài

có nhiều sự thực phải nói ra,

Cái sự thực ở trên kia, sờ i tôi

phải nói là bời vì ít lúy, tôi

thấy nhiều người nói đến báo hàng

ngày có nguy ý mỉa mai ở trong câu

họ nói...

Trong đồng thư của độc giả hưởng ứng chúng tôi gửi về trả lời câu hỏi:

«Độc giả báo hàng ngày ở đây muôn gi?» Tôi xin trích trước nhất một bức thư của Ông Nguyễn-Thanh-Lâm ở Hà-Nam một vài đoạn như sau này:

«... Chúng tôi là độc giả, chúng tôi phần nhiều không biết con đường nào nên theo và con đường nào không nên. Các báo hàng ngày họ cao quý họ không cho chúng tôi biết ý kiến...

«... Nhiều cái tin tôi không dám để cho người nhà — nhất là dàn bà ở trong nhà xem — sợ họ bắt trước những vai chủ động...

«... Có khi, mua tờ báo, chúng tôi chỉ xem để biết một ít tin thế giới...»

Chúng tôi sẽ chọn lọc những ý kiến ở trong những bức thư của độc giả gửi về để gom góp làm một tập tài liệu, nhưng ngày bây giờ, đọc mấy đoạn chúng tôi trích trong bức thư của Ông Nguyễn-Xuân-Lâm, các bạn đọc đã có thể hiểu đại khái cái quan niệm của độc giả đối với những báo hàng ngày hiện nay ra thế nào...

«Báo hàng ngày cần phải là một sức mạnh».

Đó là ý kiến của ba ông: Hoàng-Viết-Sinh ở Pakol; Trương-Dinh-Tân ở Haiphong và Lý Hảo ở Hà-Tiên.

Thư trả lời cuộc điều tra của chúng tôi là hàng ngày vẫn giữ về; chúng tôi xin hết sức xem xét và gạn lọc lấy bồ cả những ý kiến mà sau đó các bạn có khấp-ối Ông-Dương này chỉ bảo.

Nhưng ý kiến ấy, có cái chúng tôi sẽ dũng lèn bảo, có cái, nếu không dũng dược, chúng

tôi sẽ cất vào bồ sơ riêng... Nhưng cứ như chúng tôi nhận thấy thì bao hết độc giả báo hàng ngày ở đây đã ngày tin rồi, họ không muốn những cái gì là quá, nhưng họ đòi hỏi những cái có bồ ích cho tân hồn, cho tư tưởng. Bởi vì có phải chỉ cần biêt tin đồn, nhưng họ còn muôn biêt những cái gì có thể quan hệ đến giống nòi, đến đất nước, đến những phương trâm làm cho dân giàu nước mạnh, đến những công sòng ở trong đời mới:

— nói tóm lại họ còn muôn biêt nhiều, nhiều lầm, bởi vì họ còn yêu nước, còn muôn họ tiễn, mà tiễn ấy từ là nước Việt-Nam tiên đố.

Tôi viết đến đây thì một ông bạn đến thăm tôi. Ông này là một

người bạn thân của báo, vẫn theo đuổi chúng tôi từ lâu lắm và cũng có rất nhiều ý kiến về báo hàng ngày ở đây.

Thấy tập thư ở trên bàn, — thư của độc giả gửi về hưởng ứng chúng tôi — ông đắc lộ vui mừng mà nói rằng:

— Phải lắm! Độc giả báo hàng ngày ở đây quả dã tiễn nhiều và đọc những thư này ta mừng mà nhận thấy cái tình thần của dân nước quả đã thanh cao hơn nhiều lầm.

Phải có gì mà thờ phượng chứ!

Người ta sống, thì phải có một lý tưởng gì mà theo chư!

Có thể, cuộc sống mới không thể nào khỏi đòn hèn, chứ cứ chui mũi chui tai vào tin tức, người ta không những lở ra về người không nghĩ ngay mà lại còn làm hại những tờ báo tin tức kia là khác nữa.

Bởi vì độc giả chuyên chú về tin tức, chỉ xem tin tức,

Kiểm duyệt bỏ

Ông bạn tôi thở dài và kết luận:

— Làm nghề báo hàng ngày phải cần nhiều mảnh khóc để lấy tin, cái cách phải quy lụy,

thì chính nhà báo đã bị

giam già rồi, bởi còn dạy được si?

(còn nữa)
NG. V. HOA

CÁC NGÀI MUỐN ĐƯỢC BỎ RĂNG VỮNG BỀN, CHẮC CHẮN VÀ XINH ĐẸP XIN MỜI CÁC NGÀI LẠI NGAY

Nhà gióng răng Nam-An
Director: NGUYỄN HỒN NAM
156, 158 phố Hàng Bông — HANOI

Đã số đủ thứ chuyện mèn đã làm hùa các ngài mới khi các ngài muốn gióng răng, chưa ràng hoặc đánh răng, giá tiền rất rẻ và có giấy bồi dâm chấn chấn

CƠ HỌC TINH HOA

Ancient Xem Thanh Bằng Hỗn sao lục

Cảnh-công mặc áo lồng hòe trắng,
không biết trời rét, Án-tử can.

Trong đời Cảnh-công có một lần trời mưa tuyết luôn ba ngày không ngớt. Cảnh-công mặc áo lồng rỗ trắng ở một bên trên thềm, Án-tử vào rờ mắt, đứng một lúc thấy Cảnh-công nói rằng: «Là thật! trời mưa tuyết luôn ba ngày mà không thấy rét». Án-tử thưa rằng: «Trời không rét ư?» Cảnh-công cười. Án-tử nói: «Anh này nghe đúng hiện-quán đời xưa, minh no mà biết người đời, minh ấm mà biết người đời, minh hả mà biết người khó nhọc. Thế mà anh vừa đây không biết gì cả». Cảnh-công nói: «Quá nhàn nghe hieu rồi», bèn ra lệnh đem lồng cung và trùm phao cho dân đội 16, mà bắt cứ người thấy ở ngoài đường không cần phải bồi quê ở đâu, nếu thấy ở làng, không cần phải hỏi tên, kẽ sỉ náo đã có việc thì phạt cho dù ăn một thang, kẽ náo ốm đau thi phạt cho luong ăn dù một nǎm.

Cảnh-công thấy sao Huynh-hoặc đóng ở cung Hu mài không đi, lấy làm lạ, Án-tử can.

Đại Cảnh-công, sao Huynh-hoặc (1) đóng ở cung Hu (2) một năm trời mà không dời đi. Cảnh-công lật lèm lá, triệu Án-tử và hỏi rằng: «Ta nghe nói người ta làm điều lành thì trời giáng phúc, làm điều ác thì trời ta sai. Sao Huynh-hoặc là điều trời phạt, mà cứ đóng ở cung Hu, thi ai phải chịu cái tai ương ấy?». Án-tử nói: «Narc Tê phải chịu». Cảnh-công không bằng lòng, nói rằng: «Ta nên họ có 12 nước nhân đều xung là hả, mỗi nước Hu là cung chiết vào nước Tê. Vâ lại trời ra iai thi có nhiên ra tai cho nước Hu gianh mạnh. Điều kiện không làm, chinh-ri đờ nát, người hiền lương thi bị duồng duỗi, kẻ gian nịnh thi trái lại được sang sướng; trung hu có lòng ghét, có lòng oán, mà lỵ cho là điều hay. Dân phải nhung nước tranh nhau lấy miếng ăn thi tiễn đến nơi chết

(1) Huynh-hoặc tên Hỏa-tinh. Theo Sử-ký sách-đản thi Huynh-hoặc là Xích-đế, ngô & Nam-pu-ong mà Xích-đế tiêu-biểu sự giận-dři.

(2) Hu: tên một tròn sao trong nhí thập bát tú.

cũng không lấy làm thương thân. Thế cho nên các cung sao trên rời cung không giữ thứ-tuần, sao chòi hiện ra, sao Huynh-hoặc quay lại đón lẩy (1). Nghị tinh ở bên, người hiền không dùng thi khôi giao không mất droc». Cảnh-công hỏi: «Có hè tiên di được không?». Án-tử thưa rằng: «Cái gì mình với lại được thi hè di được, không hè với lại được thi không hè tiên di được». — «Thế thi Quả nhàn phải làm thế nào?». «Nhà vua còn đợi gì mà không thả lũ lùn ngực ra cho về làm ruộng, dem của cùa trăm quan phân phát cho dân, giúp đỡ kẽ cù-quâ, kính người già cả. Nếu làm được thế thì trăm diêm ác cũng tan tí nữa là một cái nghịt tinh».

Cảnh-công nghe nó cho là phải, làm như thế được ba tháng thi sao Huynh-hoặc dời ra chỗ khác.

Cảnh-công sắp đánh Tống, chiêm-bao thấy hai người trưng-phu giận-dữ dừng sừng sững, Án-tử can.

Cảnh-công cắt binh sắp đánh Tống. Quản quan qua núi Thái-son, Cảnh-công chiêm-bao thấy hai người trưng-phu đứng sừng sững ra dáng giận-dữ lâm Cảnh-công sợ hãi dậy cho mưu quan chiêm-mộng (2) lại, nói rằng: «Đêm nay ta chiêm-bao hai người trưng-phu đứng mà có darcz tợn ác, không biết nói nhũng gì, cai thấy bùn hầm giận dữ, ta còn nhớ hình dung người, nhớ cả tiếng nói. «Quan chiêm-mộng nói rằng: Quan quan qua núi Thái-son mà không thể cho nên thắn nái Thái-son giận dữ, xin chờ với quan Chúc, quan Sứ kbiển lập dân tể ». Cảnh-công nói: «Xin vâng».

Sáng sau Án-tử vào chầu, Cảnh-công kẽ lại nhời quan chiêm-mộng và nói rằng: «Quan ta qua núi Thái-son mà không tể lě, cho nên thắn nái Thái-son giận. Nay ta khiến người đời quan Chúc, quan Sứ lập dân tể ». Án-tử cùi đầu xuống mặt đất thi bura rằng: «Quan chiêm-mộng không biêt, đó không phải là thắn nái Thái-son chính là vua Thang và ông Y-Doän và bén nước Tống đấy». Cảnh-công vẫn ngô là thắn Thái-son. Án-tử nói: «Nhà vua ngô thi xin lâi hinh

(1) Vâ nói Huynh-hoặc đáng lẽ biến di lại quay lại để làm ra cái triều.

(2) Chiêm-mộng: đoán mộng.

dạng vua Thang và ông Y-Doän ra để nhâa vuâ nghe. Vua thang mặt trắng và dài, mép có râu, khuôn mặt trên thòi, dưới nő, người thẳng, tieng to». Cảnh-công nói: «Đúng thế». Án-tử lại nói: «Ông Y-Doän den, thấp hé, đầu bù, râu rậm, khuôn mặt trên nő, dưới thòi, người hơi gù gù, tieng nhỏ». Cảnh-công nói: «Đúng thế. Vậy giờ làm thế nào?». Án-tử nói: «Thang, Thái-giáp, Vũ-dinh, Tắc-át (1) là vua có đức trong thiên hạ, không nên để không có con cháu, nay chỉ còn có nước Tống, nhà vua lại đánh Tống cho nên vua Thang và ông Y-Doän giận, xio rút quân về hòa với Tống».

Cảnh-công không nghe, cứ đánh Tống. Án-tử nói: «Nhà vua đánh nước vòi tội, làm cho các đứng thắn minh giàn, mà còn không ăn nǎn cái lõi để mua lợy tài-tuong, tiền quân đê với lóy tội lõi, là điều Anh này không dám biết nữa. Quản m' tiền thi át là có hại».

Qua sáu tien lên được hai xá (2), trống vỡ, tướng chết, Cảnh-công mới ta Án-tử, rút quân về không đánh Tống nữa.

Cảnh-công đi săn mươi tám ngày không về nước, Án-tử can.

Cảnh-công đi săn ở Thủ-luong 署 漢 (3) mươi tám ngày không về, Án-tử trong nước đi thăm Cảnh-công, khi đến nơi thi mòi áo xô ché, nhưng cung chàng sàu sang mũ áo, nhìn qua cái dái cờ rồi lại té ngã di. Cảnh-công trông thấy Án-tử, vội vàng xuống xe hỏi thăm rằng: «Phu-tử di đâu mài vội vàng thế, nhà nước có việc gì chăng?». Án-tử thưa rằng: «Cũng không có việc gì lầm, xong anh này cũng có điều xin nói. Người trong nước đeo vua coi di chật chít tay nái nõi mà không biết trù nước, thích loài thủ mà ghét dân. Như thế chẳng không nên lâm lõi?». Cảnh-công nói: «Sao lại thế? Việc vợ chồng, việc nguc tông không được chinh u? thi quan Thái-sĩ (4) Tử-Ngưu 子牛 còn kia; việc tê lồ ô xâ-tắc, tông-miếu không được tuân u? thi quan Thái-chúc Tử Da 達 còn kia; việc giáo-lô vòi chư hầu, tần khách không được chu-dao u, thi quan hành-hán Tử-Vũ 爭 còn kia; việc mùa màng không được tôt, kho ảm không được dây u? thi ôi co Thủ-diên (5), việc nhà nước chỉ dụng thừa hay thiếu thi dâ co phu-tử. Quả nhàn có được năm người như thế tại khác náo như rái tim cò bốn chi. Trái

(1) Tê: các vua có đức nhà Thương, con cháu ông Thang.

(2) Xá: Đài 30 dặm.

(3) Thủ-luong: Tên đất, không trường lâi ở vào đâu.

(4) Thái-sĩ: chức quan coi việc vợ-chồng, việc nguc tung.

(5) Thủ-diên: chức quan coi về việc canh-nông.

tim cò bốn chi cho náo được thư thả. Nay quả nhàn cò đến năm người cho náo quâ nhàn được nhàn rồi. Há lại không phải thế hay sao? Án-tử thưa rằng: «Anh này nghĩ khác nhà vua. Nói rằng trái tim cò 4 chi mà trái tim được thư thả thì được, nhưng bắt từ chi không có trái tim 18 hôm thi cbang là lâu lâm u?» Cảnh-công hối bài cuộc săn trở về.

Cảnh-công muốn giết kẻ nhà quâ làm chim sọ bay mất, Án-tử can.

Cảnh-công di bắn chim, có kè nhâa quâ làm cho chim sọ bay di, Cảnh-công giận khiến quan bắt tội giế di. Án-tử nói: «Kè nhâa quâ sy vò tinh làm cho chim bay mất. Tôi nghe: thường kẽ không có công là loạn, bắt tội kẽ không biết là u trọng,hai điều này tiền vương cầm cù. Vì chim bay mài mi nhà vua phạm đêu cùm của tiền-vương đê không nêu mi nhà vua đê ôi ôa không -ô a phép của tiền-vương và không có lòng ân-nghiệp nữa. Thế là tảng cù lòng đục của mình, mà coi thường cù mang người. Điều thứ không phải là loài người ta nêu, người ta đùi nó bay di chẳng là phải lầm ru». Cảnh-công nói: «Phải từ nay về sau, cùm không được bắn điều-thú đê cho khỏi khô đầu».

Con ngựa quí của Cảnh-công chết, Cảnh-công muốn giết kẻ nuôi ngựa, Án-tử can.

Cảnh-công giao cho kè nuôi ngựa trông nom con ngựa quí cùi mình. Kè nuôi ngựa đê cho con ngựa ấy chết tui, Cảnh-công giận lầm, sai người cùm dao di chật chít tay kẽ nuôi ngựa. Lúc búa giờ Án-tử đang đứng chầu ở trước, tâ hùi cầm doa tien lén, Án-tử ngăn lại và hỏi Cảnh-công rằng: «Đời xưa vua Nghiêm, vua Thuất bắt tội chật chày thi, thi bắt đòn chặt chân tay nái trước?». Cảnh-công gât át mìn nói rằng: «Hinh áy quả nhàn bầy ra là đâm», bèn ra lệnh thời không được tuân u? thi quan Thái-chúc Tử Da 達 còn kia; việc giáo-lô vòi chư hầu, tần khách không được chu-dao u, thi quan hành-hán Tử-Vũ 爭 còn kia; việc mùa màng không được tôt, kho ảm không được dây u? thi ôi co Thủ-diên (5), việc nhà nước chỉ dụng thừa hay thiếu thi dâ co phu-tử. Quả nhàn có được năm người như thế tại khác náo như rái tim cò bốn chi. Trái

MUÔN ĐƯỢC CHỐNG GIÀU, MUA VÉ XÔ SỐ ĐÔNG - PHÁP

TRONG GỘNG LỘC

LẠI GẶP MÙA RỜI QUÂN SƠN

Tiểu-thuyết của Stefan Zweig – Bản dịch của HUYỀN-HÀ

(Tiếp theo)

Em chỉ có thể nhìn nghiêm những nhan-dê, mà nhìn một cách sợ sệt; trong đó có những sách viết Pháp, chủ Anh, nhiều sách thi viết bằng ngoái-nữ em không biết. Em tưởng mình có thể ngầm nghĩa hàng giờ được, nén mè em không lên tiếng gọi.

Suốt buổi tối, em phải nghĩ đến anh, tuy là vẫn chưa tròng thấy anh. Em vô cùng ngạc nhiên nhận rằng anh biệt khác với người em tưởng-tượng, không có dih-dáng gì với hình ảnh một Đức-Chúa-Cha mà lúc trước em ngày-tho tưởng tượng đến! Em thi có lẽ đến một ông cụ già đeo kính, mà anh thi như thế kia; bây giờ em vẫn như hồn trước, anh thật là người bát-lão, năm, tháng trời qua, nào có mòn-mỗi được anh đâu! Hồi ấy, anh mặc-một bộ áo kinh-thê-thau màu cát nhạt mỳ miết lám; anh tay cầm mă chay thon gác, lè lăng như một đứa trẻ, bước từng hột hặc vòng nôi. Nỗi ngạc-nhiên của em thực khó tả, em ngầm trong bộ mặt sáng-sủa, linh-hoạt, lòn tóc trê-mảng của anh: em giật mình, thực đấy, vì thấy anh trê đênh, dẹp trai, dèo dang, mảnh dê, bánh bao đênh thế. Mái diều này cũng chẳng có chi lạ: ngay giây khắc đầu tiên, em, cũng như mọi người giống em, em nhìn anh mà cảm thấy cái diều người ta cảm thấy một cách đặc nhất vỗ nhí và gần như kinh ngạc nữa: ở trong cá-nhan của anh, đường dây có hai người, một thanh-nien nbité

thành, vui vẻ, hoàn-toàn thích chơi bời, thích phiêu-luу, và, lây nghệ-thuật của anh mà suy, vừa là một nhân-vật đứng-dẫn ghê-gớm, trung-thành với phan-sy, bác nhã và tinh-uy vô-cửu. Em bắt giác nhận thấy cái diều mà tất cả mọi người đoán ở anh, khi người ta biết anh: là anh có hai cuộc đời di đối với nhau, một đời có hai bê-mặt, một bê-mặt sảng sủa bay theo thà ra với thiên-hà, còn bê-mặt kia lẩn trong bóng tối, dù chỉ có mình anh biết đến thôi.

« Thoạt khi mới nhìn anh, dù là mướu ba là em thấy già, không bị mèo-ae, một cách kỳ ảo vòi anh, mà nó đã nhận thấy cái vóc-dài sầu sắc kia và cái bi-mặt của đời anh.

Tinh lang ơi, anh đã hiểu là hồi ấy, đối với em chỉ là đứa trẻ mèo thái, em đã cho anh là một sự tuyệt-diệu, một diều bí-mặt nó hắp-dần người ta. Một nhân-vật và ta tôn-hờ, bởi vì người ấy viết sách, bởi vì người ấy nói tiếng khớp trên thê-gian – rồi bỗng dung khán phả ra người ta dưới hình-dung một trang thanh-nien hai mươi nhăm tuổi, ăn mặc phong nhã, lùi vui cười như đứa trẻ thơ! Em có cần nói với anh một lần nữa rằng từ hôm ấy, trong nhà của chúng ta, trong tất cả cái vòi-trù thơ ngày và dáng thương của em, không có gì làm em chử ý đến nữa, trừ anh ra; rằng với tất cả cái gan li, với tất cả vững-bền dai-dẳng của một con bê mướu-ba, em chỉ còn lò cõi mội viেt: là quen-quản trong đời của anh, trong sự sinh-hoạt của anh! Em quan-sát anh,

em quan-sát những cù-chí thói quen của anh, em quan-sát những người đến nhà anh; tất cả những sự quan-sát ấy, đáng lẽ nó gián-bớt tình tò-mò anh gợi ra cho em, mà nó lại tăng thêm vì cái tính-cách bá-bé mặt của đời anh thật hoàn-toàn biếu-lộ trong đám người dù các hạng đến thăm anh vậy. Có những người trẻ tuổi, bạn hữu của anh, anh cưới với họ, huynh-hoàng với họ; có những sinh-viên ãn mặc xoàng-xinh, rồi đến những vị-phu-nban đi 3-tổ lại chơi; một lòn có cả ông Giám-dốc nhà Opéra, là cái người trưởng-ban âm-nhạc mà em chỉ trông thấy xa xa thôi, ở cạnh già bá-ban, nhìn ông là em thấy dusk kinh-sợ rồi; xong đến những thiếu-nữ hàn-còn theo học trường thương-mại, họ ngưng-nghỉ mà lên qua cửa phòng anh: đêm-lại, thi nhiều đán bà lâm. Điều ấy đối với em không có ý nghĩa gì khác cõi, ngay cái lúc, một bùi sói kia em di học, em thấy ở phòng anh bướm ra một bà trùm mang kin-mít; hồi ấy em chỉ mới mười ba, em nhìn anh, em chúc anh, em lòng thíc-mách đam-mê ấy vẫn

Ho lao, Ho sàn

Bồng-quâ, le 29 Septembre 1940

M. Nguyễn Văn-Trịnh

Y-chủ Bóng-đèo-đường, 10A-Mary HANO

Nâm ngoái tôi lấy chai Trần-mênh số 2 (8p.) và Tuc-mênh số 1 (5p.) chia người ho-la-mo ráu lùu nám. La-thai! Nó khôi dì 1 nám rồi... Nay có bả lau sào: ho luon, it an ngú. Ma thử chai sật trùng (5p.) và chai Cao - ly sâm Bồ-phê số 3 vì lao nhực-quá...

Bồng-quâ, le 10 October 1940

Bênh hót麒麟, an ngú khâ, ho 10 gián b'rst hy-vong khôi! Xin ông 2 chai số 2 (16p.), 2 chai số 3 (12p.) có lê chắc khôi...

R. Pére QUANG à Bồng-quâ
Bồng-sơn (Annam)

NGUYỄN-VĂN-TRỊNH

Y-chủ Bác-té-đà ống
10 phò Ma-May, Hanoi

Tổng-phát-hàn: — Nam-ký và
Cao-miền: — TAM-ĐÀ và Cát 6 ru
de Reims, Saigon. — Trung-ký:
THÁNH-NHÂN 43 An-cry, Hué.
Đại-ly: — Mai-Linh (Haiphong),
Vết-long (Nam Định), Phượng-
tháo (Viet-tri).



tầm mắt của con người có số đào hoa, cái lầm mắt ấy, cái nhìn-phát ấy anh đem phân phát cho bất cứ người đàn bà nào anh gặp: một cô làm công-dùng hàng cho anh, hay một người lùi-nữ ra mở cửa cho anh. Em nhận ihu là trong thâm-âm anh, chẳng qua là một cái nhìn vô tri, một cái nhìn không có ý muốn, không có hận-ri. Đó là do lòng anh âu-yếm đàn bà nó vô-tinh khiêm cho khi nào anh quay lại nhìn họ thì cặp mắt anh phải dươm một ám-dịu mặn-nồng đó thôi. Nhưng em đây, mới chỉ là đứa trẻ mười ba, em nào có ngòi đón một bê-mặt tám-tập anh vậy. Em bấy giờ như đầm đỗi trong một giòng nước lứa rồng-nàn; em tin rằng cái áu-yếm ấy dành cho em, phân cho một mình em, cái giày khắc-dộc-nhất ấy đã khiến cho em, một đứa trẻ mới nho-nhanh một người đàn bà rồi, mà người đàn bà ấy suốt đời thuộc về anh.

« Ban em hỏi rằng: — Ai thế? Em không giả-nhời ngay được. Em không thể nào tên tên anh ra. Từ cái giày phút đầu tiên, độc-nhất ấy, tên anh đã thành một dien bí-mật của riêng em.

« Rồi em mới vụng vè, nói lúng-túng rằng: « Chắc-dó là một ông ở trong nhà này ». Ban em hiểu, với cái cá-ranh-manh của một cô bé-thóc-mach : « Thế tại sao người ta nhìn thi máy túy dụng đùi một thế? » Em hiểu là lời nhông bắng kia ám-chí tẩm-sự em, cũng chính bởi vì thế mà đùi gó mà em nó càng bắc hỏa. Em ngưng-nghỉ đến thành thô-bi. Em thết mảng tần-nan: « May là con guy xuân! » Em chỉ muôn hép cõi nó cho chết thôi. Nhưng nó cười ấm-ý hơn-lên, nó có vẻ ché-nhao bòi-nú. Em thấy mình rung-rung nước mắt, ấm-ực mà không lâng-gi để cảm. Em bỏ nó đây, chạy lén buồng.

« Em yêu anh từ giây khắc- ấy. Em vốn biết là bao nhiêu kẻ khac-doi nói lời ấy với anh là đứa con cưng của chúng. Nhưng anh ơi, anh hãy tin là không ai yêu anh tha-thiết như thế đâu, yêu như một người nô lệ, yêu như một con chó mến-chú; không ai yêu anh

ESSENCE
Téribenthine
Colophane
gói di kháp noi, rất nhanh chóng

HÓI NHÀ SẢN-XUẤT

Song - Mao
101, Rue de Canton, Haiphong. Tel. 141

hết lòng như con người của em bấy giờ, mà cho đến ngày nay em vẫn yêu như con người thuở trước. Trên trái đất này, nào có gì giống cái tình uẩn của một người con gái tài vào trong cõi tội-tầm. Tâm tính ấy vốn không trực lợi, nó hèn mọn, nó chịu lụy, nó biết sỉ soi,

cái tình nó si biết là bao nhiêu, không bao giờ có thể đem so sánh được với thứ tình làm bằng dục-vọng ở một người đàn-hà hoàn-toàn nô-nang; dù sao, thứ tình dục ấy nô đùi-hồi ở anh nhiều lắm.

(còn nữa)
HUYỀN-HÀ dịch

BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai, chỉ nên tìm đèn
ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUÉ
HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHAT, KHÔNG HẠI SINH DỤC
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHẨN RẤT LINH NGHIỆM

Nếu mỗi tuần
Bà có uống
1 viên

ĐŨ-LONG HOÀN

VỎ ĐINH DẦN

THÌ BAO GIỜ BÀ CŨNG VUI
VỀ VÀ THÍCH HOẠT ĐỘNG



Tổng-phát-hành Bắc-ky, Lào, Bắc Trung-ky
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanoi
Cần dùng người bán Cầu - Long - Hoàn và thuốc VỎ ĐINH-
DẦN lượng hàng ở Hanoi 15\$00, & các tỉnh 12\$00

1914-1941

Như hét chuyện phim TARZAN
lại vào rừng và sống cùng áo-thỏ,
15 người Mỹ trong hai mươi bảy
năm giờ liên sống với khỉ, sư-tử,
cá-sấu, voi, hổ, báo ở trong rừng

Họ vừa được vỗ với xã-hội văn-minh
và cũng như TARZAN họ
không có quan-niệm gì hết về thời-gian. Họ lưỡng bờ giở họ vẫn còn
sống & trong cuộc Âu chiến trước!

MỘT LÃ SỐ

của TƯỞNG-GIỚI-THẠCH
do nhà chiêm-tinh-học Kerneiz lấy
để phòng-đoán vận mệnh Trung Hoa.

Tại sao những nhà xuất bản lại
nặng tội hơn những ông văn-si ấy?

PHE-BÌNH SỰ-HỌC:
Có thực Triệu-Úu có cái khác người
đó chẳng?

Chuyện cổ-tích Tây-tạng do TRẦN-
QUANG CĂN thuật và phe-bình

PHI-LUẬT-TÂN, MỘT XÚ
THUỘC-DỊA RẤT MỎ MẠNG
và

MỘT NƠI CĂN CỨ TRỌNG-YẾU
VỀ QUÂN-SỰ CỦA HOA KỲ
MIỀN NAM THÁI-BÌNH ĐƯỜNG

Sau những nhát búa của CÙ-
HỒNG, thành Hanoi ta còn lại những
dấu vết gì?

Các bạn nhớ đọc những
bài trên đây ở T.B.C.N số sau

Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được:

DƯỚI CẦU GIANG TÔ chuyện dài
bằng thơ của Quỳnh Dao viết đã đăng
ở Trung Bắc Chủ Nhật rồi. Các bạn
yêu thư xem ! B. C. N. tất đã hùn
biết tài làm thơ của Quỳnh Dao.

DIỆU ĐÀN MUÔN THUDA của Lê Văn
Truong.

GÁI ĐỈ NGOAN của Giang Hồ.

HIU QUẠNH của Bạch Lãm.

Ba cuốn sau đều do nhà xuất bản
Bởi Mới phát hành,



Tóm tắt các kỷ truở
Sóng hôm ay vỡ bờ bờ con đường
Rigault de Genouilly, ở Saigon, người
thầy lính người nắm chì công
quẹo. Lực trong miếng và thấy mất
cái mũi-son có tên là Sảnh con một
nhà triều phu & Cà-mu..

Lúc này là lúc công tử Sá vùa
được hưởng 40 van hợp giá tài...
Chàng đưa Cúc-Huong — chàng đang say
mê — đi đánh bœ..

PHONG LUU

Phóng-sự tiêu-thuyết của DOĂN-CHU

Tranh-vẽ MẠNH-QUỲNH

(Tiếp theo)

— Vẫn-só ông mấy nay phát lên bồng bộ lâm, hiện
thời ông đang lèn xe xuống ngựa, có tiền muôn bạc
trong tay. Song tôi khuyên ông nên cố hưởng sự
sang-sướng cho mau đì, không thi chí cõi chưng vài
năm nữa đấy thôi. Ông sẽ nghèo khổ chẳng được
như hụng chúng tôi đâu.

Thầy Sáu quắc mắt:

— Thầy đám đoán già thưa ư? Trước hết, thầy có
biết tôi có bao nhiêu tiền của không? Sự-sản tôi cả
thay-hơn bốn trăm muôn đồng (nghĩa là hơn 4 triện)
xin nói để thầy biết. Năm nay tôi 50 tuổi rồi, với số
tiền ấy, tôi không thể sang-sướng cảnh già cho tới
mãi đời sao?

Thầy Tú-Nêun ứng-dung đáp:

— Giả-như bảy giờ ông có bốn chục triện thi vài
năm nữa cũng tiêu tan hết, không còn một xu, tôi
đoán điều ấy chắc như cưa gach.

— Tiêu tan hết, không còn một xu?

— Phải, hai bàn tay ông sẽ trở lại hai bàn tay trắng!
Tôi còn nói chắc thêm một điều này nữa, nhưng ông
đừng giận thi tôi mới nói.

— Điều gì? Thầy cứ nói tự nhiên tôi không giận
đâu.

— Thưa ông, mai sau ông chết, không có cái hòm
mà chôn.

— Trời ơi, thầy này nguyên rủa tôi hay sao chứ?

— Không! Tôi xem chỉ tay ông rõ ràng như thế. Vài
nă n nữa ông suy-vi, hết tiền, còn phải chịu đựng
navigating cảnh tang-thiên, bệnh hoạn li năm nữa mới
chết được, mà khi chết không còn tiền để mua chiec
hòm đựng xác. Ông nên dặn lại con cháu, gia-nhân
nếu về sau không qua-dung như lời tôi đoán, thi cứ
vác gậy lại đây, cho tha-hồ mà đánh tôi.

Có chuyện kẽ trên có nhiều người biết,

Đang lúc ông vua cờ bạc sang trọng giàu có biết
bao, mà thầy Tú-Nêun dám quyết-đoán tương lai đến
thế có ghê không?

Mà sau quâ có thể thất.

Đầu vào khoảng 1931 hay 1932, nhà nước ra tay
trừng trị và quét sạch cờ bạc ở Saigon Chợ-lớn.
Chính-danh thủ phạm là Thầy Sáu bị truy-nã. Y trốn
tránh gần một năn trường, lo chạy hối hả may chiec
vạn, rút cuộn cung vẫn bị bắt rồi bị kết án.

Đồng-thời có những nguyên-nhân khác, làm cho
bạc-triệu của y gom góp bằng những gian-mưu-quý
kể bảy lầu, giờ đội nói ra đã lừa hết. Mất cả lầu dài
nhà cửa, vướn cao-su hán cho người khác, số tiền
hundreds vò nhà băng Sud-Annam bị lừa, cho đến xe hơi,
hội xoắn công không còn. Một cái sản-nghiệp то đến
đầu mìn xây trên chán móng bắt-nhau bắt nghĩa,
đến lực nó đồ sụp xuống, nhảy mất là rồi.

Sau mấy tháng ở tù, được trả về đòi tu-do, bao
chiều của cãi đã hết hẳn. Y phải ở nhà thuê và chịu
những nỗi túng thiếu hàng ngày. Họa vô đơn chí, rồi
lại giáng bệnh lao-lồn và bại liệt, vì hồi náo giầu sang
chui đầu vào xác-dục thái quá.

Hồi này tình-canh truy lạc không biết sao mà nói
cho cùng. May còn được mấy người bạn tốt, dem di
phụ, được một nơi; đến lúc y chết, cũng họ chung
gופ đùa mua quan tài tống tang cho..

Tóm lại, y chua thô đồ bờ mà gầu sang oanh liệt
độ trong mươi năm trở lại.

Trong thời-gian ấy, biết bao nhiêu người chết vì
mang nợ, ở tù vì thuế két, thất vọng và tự-tử vì khinh
kiệt-gia-tài ?

Công-tử Sảnh ta là một,

Tình-trường cung như
có «thực thụ» và «dự khuyết»

Gió lại trôi về dàn cừu của chúng ta.

Sáng hôm sau ở nhà Cúc ra về. Sảnh đã nghiêm
nhèn là một nhân-tinh của nàng.

Có điều là nhân-tinh số mấy, thi không thể biết
chắc.

Bốn chữ «tòng nhất nhị chung» là bốn chữ kêu gõ
cô ở trong quyền tư-diện Phong-tinh. Hạng người
như nàng, vì sự sống-xa-hoa bắt buộc, thi không đồng
hời cũng phải có hai ba nân-ин mới được.

Số nhân-tinh họ cũng

có người là thực-thu, có người là dù-khuyết,
Với tình-lang thực-thu, họ bắt gánh xác những việc
cung-ứng to; còn tình-lang dù-khuyết thi đê rắn
dâng trong kinh co-nhờ, nhất là khi thực-thu xa vắng.

Lúc này, Các có hai ba nhân-tinh cùng triết tuối và
nhieu tiền. Trong số ấy, Sảnh vừa đưa chán từ đêm
qua, như một tên lính mới «nhập ngũ», nhưng các
hỗn tuy: nàng liết ngay vào hàng thực-thu.

Không thực-hu sao được? Một đêm làm bay vào
của người ta hơn năm chục tờ giấy trám ở sông đồ
bác, lal còn được hứa cho tiền trả nợ và mua đèn
nhân kim-cương cho nữa. Một thằng dế nbo, dế đậm,
baa giờ các cô cảng đặt lên trên!

•

Chàng y urot, chiêu hôm ấy đêm đến cho nàng ba
ngulin đồng bạc, lại dần nòng ra hiệu Prohomull.
Frères ở đường Catinat mua cho một chiếc nhẫn kim
cuồng 1.200 đồng, bộ lò và chiếu sáng nhấp nháy.
Mất một bội xoan gá, được dèn lại một bội thật như
thé, nàng mừng và th'ch mè, chỉ còn th'ếu nước là
đem lấy chàng mà hôn hit cầm tay trước mặt công
chú g.

Ngựa quen đường cũ. Đi đâu rồi đêm khuya họ
cũng đưa nhau vào nhà tiệc Chợ-lớn.

Lần này chàng ngồi đánh chặng bạc. Vì đã bén
mùi mà cũng vì hách-diện. Khi chàng mới bước vào
sòng, người ta nhớ ngay đêm qua, vốn vâ cháo mồi
và khép phinh-bót làm chàng rõ mũi län, không thể
não ngồi làm khách bằng-quan được. Chàng móc
tiền ra đánh, lại dứt cho nàng mấy trám để nàng
cũng đánh cho vui.

Cờ bạc hay dài tay mót. Luôn ba đêm, cứ ở rạp
hát-bóng hay cái-luong ra, bộ kéo thau vào nhà tiệc
đánh me một lúc; đêm nào chàng cũng được ít nhiều.

Tay số được cả ba đêm công lai, chưa gõ được
p' nữa số tiền Cúc đã thua hôm thứ nhất, thi mà
chẳng cũng dương uy-dắc:

— Đánh me như tôi thi mót là đánh chử. Em xem
cô cảnh nào tôi thua đâu. Cứ đê mỗi đêm tôi vớ
không cần chi nhiều, chỉ là tám thỏi, đủ cho chúng
ta iết-têu mỗi tháng ở đất Saigon tha hồ để vướng.
— Nói như anh, thi chẳng mấy lúc mà đỡ hết nhâ
lâu của Thầy-Sáu còn gì?

— Chẳng phải bảo!

Tôi-nghiệp, mới chơi ba đêm cũng được, chàng
chắc mìn trong bụng là đánh me để ăn lâm. Cò biể
dau cờ bạc hay chém người mới, cốt giữ mồi cho
hám đê rồi lột trần người ta.

Tử ngày Sảnh được chia phần sản nghiệp, trở nên
phù-ông, người chàng lên bồng lèn, mặt mày cù-chì
dầy khí tự-hào, nhưng không có vè gi khiến cho
người ta đến nỗi phải ghét. Duy từ hôm-vô được Cúc
đến nay, chàng đi ngoài đường vênh-vênh, vao-váo,
thái độ trông thật khâ-ő. Ai quen biết chàng, đều
nhận thấy thế. Người có tình bà con và lại ít hay phê
binh thiên hạ như Tuấn cũng phải kêu lên:



— Thầy cái bộ mặt anh Sảnh! cắp-kè! Cúc! đê! ngoài
đường tôi muôn chạy lại vâ cho mây cái. Không
chừng va tin' trường nó là ký-vật của một mình va đấy
chắc.

Thật thà, Sảnh tu-dắc tu-mân, vi trong trí tinh
nhinh tio chắc bấy giờ chỉ một mình chàng làm chủ
trái tim Cúc. và cuộc đời mình dày những hoa-hồng
tươi đẹp, mây-mân dù các p' hương diện. Cô lê chàng
ngã bụng: «Ta vừa trê vua già, lai có mệt người
yêu 'uyết-sả', thiên-ha còn ai tương-dịch nói với ta».

Giữa khi anh chàng khi cao ý mẫn như thế, một
cửu song thứ nhất đã mọc trên đầu, khá dài và đau
điểng!

Nguyên tối hôm trước, hai người hẹn hò nhau thế
não chiều hôm sau, chủ nhật, cũng di lén trường đua
ngựa chơi. Lúc này trường đua còn ở chỗ cũ, thẳng
đường Verdun di lén, chưa có trường mới ở Chi-hòa
như bây giờ.

Sanh rất tha-thiết về cuộc hẹn hò di chơi này.
Trước đê khoe Cúc với anh em quen biết: «Tình-
nương của tôi đây, các anh thấy không?». Sau đê
dành cá chơi đám ba trám đồng; vi sáu tèn trong tay
chàng đã bắt đầu dây máu cờ bạc. Mỗi tuần cùi có
buổi chiều chia-nhại ở trường đua, là nơi cho những
giai-nhan, hào-khách, công-tú, công-nương, đèn mà
khoa-dep khoe sang với thiên-hà, cõi-nhíu Sảnh với
Cúc, đổi nhán-tinh mới, không thè nào vắng mặt
được.

Huống chi Sảnh lại chơi sang, từ mấy hôm nay, đã
may sáu những phục-sức rêng đê diện di trường
đua, như hàng pù-hào bên Âu-châu, cho nên chàng
cang trống đợi cho mau đến kỳ đá, có díp thắng bộ
cánh ấy vào lần thứ nhất.

Không ngờ khồng chin mười giờ sáng hôm sau,
tức là sáng chủ-nhật, chàng & nhâ đang loay-hoay
kiêm-dêm lại bô cánh mới, bồng con thi-nữ của Cúc
đãi cùa vào, có dâng voi vàng hắp tấp :

— Cõi con sai dem lại bôc tan này có chuyện gấp.
Chính là thu Cúc :

« Minh oi,

« Em phải về Châu-đốc ngay bây giờ, vì má em
«nusk người ta len gọi em vâ có chuyện cần kip.

« Vây chiea may em không di trường đua với
«minh được. Mlà cùng đứng đê rồi cặp với cô nào,
«em b'et được tắt em ghen lâm da.

« Tôi minh đứng lênh nhà em nghe ».

« Cúc »

Chàng xem thơ rồi hỏi con bé :

— The giờ cõi may dâu.
Con bê ngáp ngáp, hơi có vè cuồng quý, chàng
phai hỏi môt lần nữa, nhô môi trả lời :

— Thura, cõi coa lén xe rồi.
— Thời được máy vè di!

Chàng ngồi thử mặt ra, băng khuâng buôn bục.
Cái buôn tung-tu!

Chàng suy nghĩ ta với nàng vira mót quen biết gác
bô được mấy hôm, tình trìn mến đang nồng nàn,
dần ấm, tất nhiên s' vắng mặt người này phải làm
cho người kia xiết bao nhô thương, khô chịu. Thế
mà nàng đê thỉnh linh, không cho ta biết trước, chắc
hắn về phia-gia-sự có một biến-cô bay duyên-de gi
quân-hê lầm, nàng mót cái bước vội vã bắt ngòi như
thê.

— Có lẽ nàng vội đem món tiền ta cho hôm nay vè
thu xep việc nhà chẳng?

— Hay là bả mẹ nàng vâ nhà quê ôm nặng sắp chết,
phải gọi nàng về hỏa líc chẳng?

Sinh ta suy doin lung-lung, thâ cõi này, lại bắt lê
kia, duy coi súng trên đầu thi chàng không hề
ngã den.

Chỉ béo cậu bếp, chén sạch cà mâm cơm trưa mà
chàng không nhúng đũa vào tí nào.

Đến hai giờ chiều, chàng vẫn xe hơi di lén trường đua
ngựa một mình, vì đã lỡ hẹn với Tuấn và mấy
anh em khác. Họ xúm xít lại hỏi thăm sao không
thấy Cúc cùng di, như chương-trình đã định:

— Ưa, anh tám, thế cõi chí đâu; chắc là chí trê túi
sau?

— Không! càng vê dưới nhà có việc cần kip, có
báo tui cho tôi biết bôc sáng nay.

Chàng đáp câu hỏi của bạn một cách bần thần. Rồi
cõi giấu nỗi buồn, chàng giọng tươi cười, đưa tờ giấy
bạc môt trăm cho Tuấn và nói :

— Đê tôi trường đua, phai đánh cá một vài độ cho
vui chă. Kia, sang độ thứ hai rồi, Tuấn chịu khó
chen vào mua giấy hộ anh nhé?

— Được, anh mua những gì nào?

— Đây môt minh con Sans-Atout, năm chục đồng
gagnant và năm chục đồng placé.

Tuấn cầm tiền, hech môt nhin Sảnh và khoen miệng
cười; trong bụng nghĩ thằng cha này hôm nay chắc
bi nhân-tinh cho làm dự-khuyết không sai.

(còn nữa)
DOAN-CHU

HO LAO

Tri những ching ho cõi sott ám, ra đom đặc lân huyet.
phiết nhô ra toàn huyet, rõ khí chi hò khuan không thành
tiếng, người môt ngày môt xã hò xao gày mòn, nén dùng
thuốc BÔ PHÈ THÀI LAO BIÊU NGUYỄN.— Giá moi ve \$55

SÂM NHUNG BỒ THẬN

Thận hư, khí huyet kém, liệt dương di tinh, mông lịnh
gây com, yếu đuối, tình thần bạc nhirc, phái uống thuốc
SÂM NHUNG BỒ THẬN BIÊU NGUYỄN đê bồi bô lây chân
khi cùa ván lại irt khieh Giả môt hộp 1\$80.

ĐÀN BÀ KHÍ HỦ

Đàn bà có hém trong da con, kinh nguyệt không đều,
ra huyết bê, da vàng vót xanh xao, rúc rủu chong mặt
loin đau bụng luron, kêu dương sinh dục. Chỉ dùng thuốc
KHÍ HỦ BIÊU NGUYỄN, sinh dục sẽ đê dàng, kinh nguyệt
đều hòa, hồng hào béo tốt. Mỗi ve giá 1\$00.

CAI NHA PHIEN

Thuốc này giup cho những người muốn cai bỏ hổ hui
được hay hót nhẹ đê, một cách rất đê dàng và mau chóng.
Những người dùng thuốc này bô hổ hui được sự nghiên
đê công nhận rằng: không thuôc cai nỗi mau chóng và
hủi nghiêm abr thuốc CAI NHA PHIEN BIÊU NGUYỄN.
Ai đã trót mắc phải, muốn bảo tồn sức khỏe và nõi
giống, phâ dông thâe cai này mới hương hạnh phúc
xuot đời. Thuốc này uống vào rất êm ái, không mêt
nhoc, rất tiện cho những người sicc yêu bón công việc
nay phai di xa. Mỗi ve lõn 3\$, nhô 1\$50.

Nhà thuốc Diêu - Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi.

Đại lý: Baliphong: Mai-Linh — Nam-dinh: Việt-long — Hal-
dương: Quang-huy — Thủ-binh: Minh-dé — Ninh-binh:
Ich-tri — Bắc-ninh: Quốc-huông — Thành-hồ: Thái-lai
Vĩnh: Sinh-huy — Hué: Văn-hôa — Saigon: Mai-Linh 120
Guyeneser — Đức-thắng: A. Dako — Chợ-lòn: Long-Vâ

TÌNH VÀ THÙ

Một thảm sử của TUẤN-KHANH — MẠNH QUỲNH vẽ

Tới dã ngả chiều, Lan-nương vẫn mờ màng ngồi ngâm những gợn nước lấp lánh chảy dưới chân lầu Lê-Liêu. Cảnh vật xung quanh bao phủ bởi màn sương trắng đục như nhuộm mầu xám bạc. Những cảnh hoa đào tan tác hép chòn bay theo gió trời nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước trong xanh. Sương đọng trên cảnh đương liêu, thỉnh thoảng gieo vuông mặt hồ gợn sóng như lè của nàng công-nữ than khóc tháng năm tau. Ngâm về tiêu diệu của hôm ba mươi Tết trong hoàng-cung, Lan-nương như không lẻn nỗi lòng buồn, gục đầu xuống lan can nhà nó. — Đức nữ tỳ khép nếp quỷ tau : « Dám bẩm lệnh bà có điều chi phiền muộn, lệnh bà có tề cho con bát được không? »

Chán nản, Lan-nương cau mày gắt :

— « Người biết đâu tâm sự của ta ».

Lúc ấy nàng là tượng-trung cùi na nương người thái-thự: mặt u rũ nhu hoa chiều; mắt nhung den mo lè. Lan-nương như không còn hơi sức vượt lại những tóc mây quyền trên đồi mà ứng hống, nàng cũng không để ý đến đứa nữ tỳ tam phúc sợ hãi vân quỷ nèp o-hiện lú...

Tới thêm tối, gió thêm lạnh và sương càng thêm dày. — Lan-nương vẫn ngồi yên nhà pho tượng mặt đám mây khẽe có nhạn, cảnh nặng ướt sương, không biết tự đâu bay đến, đậu nèp trên mây lan Thủ-phụng. Thay trời càng thêm rét đưa nữ tỳ nô sê như ru :

— « Thưa lệnh bà sương xuống đã nỗi, xin lệnh bà trả vào lầu kèo lạnh ». Thay chủ không trả lời nó sợ hãi lui ra...

Cảnh vật dần dần lắng xuống đêm hôm. Nâng bông cúc vàng to vót rủ dưới lớp sương dày, như muốn tránh lán gió lạnh, cố xoài iấm thân ẩn là xuống ven hồ lán



Trong lúc Lan-nương đang thè hồn cho ngọn gió buông thời cơ tên thái-giam vào tay rằng :

— « Dám thưa lệnh bà, thành thửng sai hạ thần đến bao tin cho lệnh bà hay rằng đám nay Thành hoang sẽ ngự tại Lê-Liêu cung. »

Lan-nương chán nản gật đầu. Sau khi tên thái-giam lui rồi đưa nữ tỳ mờ ròn ròn đến gần chái lại mờ tóc mây, thoa phấn trên giàn nga. Thấy chủ thành thoảng thở thở và nèo sái kẽ cong dài may mèu, ngáp ngóng tò dò cảm mồi son no cũng không dám khuyên nàng nên đeo cơn phiền muộn; nhưng đứa nữ tỳ thò đại ấy co hiết đầu rằng bà mưu tết năm nay đã gọi nàng hồnとり một buổi chiều, một buổi chiều cũng về cuối đông trước đây ba năm.

Chiều hôm ấy sương cũng quyền kin cả vòm trời. Nhị nàng cùn nhau trâm nghìn nhà khác ở Đào-hoa-thôn đang vui vẻ lắp nập đón đón mừng xuân mới. Lan-nương, một thiền nử mới mười chín tuổi thơ ngày, chiều hôm ấy đứng tựa cửa ngâm trong cảnh rộn rịp của mọi người trong xóm. Nhận cảnh hoa đào trong tra mèu nghìn đèn bướm theo gió lượn bay trong lớp sương mù rỗi nhẹ nhàng rơi xuống phủ khép thôn. Thấy hoa nhuộm thắm cảnh thiên nhiên, Lan-nương cũng thấy vui tươi như cảnh đào tươi, nàng dùng vin cong cảnh dương liễn mát mờ mèo nhìn rộng núi xanh mè trong bức màn sương.

Lan-nương lúc ấy xao xuyến khác thường, vì một thiếu nữ nho ngày như nàng lòng chua bùn chút tình yêu lại đứng trước cảnh đẹp như tranh thi tránh sao cho lòng khôi rung động vì yêu. Trong khi đang mải mê ngắm cảnh, Lan-nương bỗng thấy ở đằng xa phi lái một con tuấn mã trên lưng có một tràng sỉ mặt đẹp như hoa, cặp mắt sáng ló về thông minh cường quyết bên minh giắt một thanh bảo kiếm. Khi

dến trước mặt Lan-nương, kỹ-sí liền xuống ngựa nghiêm minh chào và lè phép hỏi :

— « Thưa quý nương vân sinh là khái phương xa, nhân có việc phải vào tận Thuần-câu, nhưng đến xóm Đào-hoa đây thì trời vừa tối, vân sinh đãi dì gần khép xóm yêu cầu xá tá một đêm nhưng họ đều từ chối, nay đến nhờ quý nương rộng lòng cho vân sinh nghỉ lại, chẳng hay quý nương có ưng chăng? »

Cắp má dò bừng, Lan-nương thò thè đáp :

— « Xin tráng sĩ hãy rầu lòng đừng đợi đế em vào bão với Gia nghiêm em, xem người có thuận hay không. »

Một lát sau, Văn-Bảo, người tráng sĩ, đã thành một vị thương khách ở trong nhà Lan-nương. Lại một điều từ khi gặp Văn-Bảo, Lan-nương thấy tim mình dập mạnh quá, hình ảnh người tráng sĩ cái rập trên minh ngựa giờ mờ bay phủ kín chiến bào đã in sâu vào óc nàng không lúc nào là nàng không nhớ tới. — Thân phu Lan-nương thấy Văn-Bảo là một người nghĩa khí, vắn võ toàn tài, liều dem lòng yêu dấu, nên cố giữ chàng ở lại ăn Tết xong rồi hãy đi. Văn-Bảo trước còn từ chối sau cũng cảm tấp thịnh

tinh của chủ nhân, vì nhất là vì sắc đẹp của Lan-nương đã làm chàng ngày ngát nén nhận lời ô-lai.

Lan-nương quên sao được đêm giao thừa nǎn ấy, trong lúc mọi người ô khép nơi đang đón mừng xuân mới thi lòng cúng bát đầu dòn linh yến ở dưới cây dừa hoa nở. Đêm bỗm ấy là một đêm đầy thê mộng. Thân phu Lan-nương, sau khi lè bái ở nhà, liền sang xóm đất nhà họ. Ở nhà doi trai tai già sắc ấy, như không thể nén nổi tình yêu nữa,

kết-mùa yết bỏ

Tinh của họ là một tình yêu cao thượng trong như ruộng suối trong Văn-Bảo, tuy đã tự triết mình vào dày khoa vú dương nhưng chàng cũng không quên bón phấn, cho nền gác bốn mõm hai Tết chang dã xin phép ra đi, bỏ mặc ngoài tai lòi nai ép của chủ nhân, nhất là của Lan-nương, người yêu duy nhất của chàng. Văn-Bảo chỉ dè lại cho Lan-nương một bức thư trong cò mây chữ : « Lan-nương yêu quý, anh ra với một chủ nghĩa iỏi cao em dừng nén thương nhớ, chỉ ít lâu anh lại trở về, khi nào anh mar thành đại sự thì em sẽ là vợ anh, bao nhiêu người đang chờ anh moi



Mạnh Quỳnh
1950

mặt, thời anh đi néo, yêu anh em phải biết chờ »...

Cả một giấc mộng xưa diễn lại đã làm cho Lan-nương ngày ngát, nàng đánh rơi rai cùi hồi son tươi xuong gác mà vẫn không hay. Nước mắt cứ trào ra không ngớt, nàng nức nở kêu qua tiếng khóc : « Trời ơi ! đã ba năm, đã ba năm đau khổ trong hoàng cung. Văn-Bảo ơi, chàng di dàu mà mãi chẳng về, chàng bao thiệp chờ đèn bao giờ nữa. » Cảnh tượng ông quan đầu tím, một hòn vè ba năm trước vào sục sạo trong Đào-hoa thoa rồi bắt nang dem tiễn cung làm nàng đau xót quá ngát đi. Đứa nữ tỳ tám phước sà hàn lèi gai mài. Lan-nương giữa cùn mè cui nhắc tiễn tên cha và Văn-Bảo. Lúc tinh đê thi vua có tin thê-giam đến nói thỉnh nòng sáp ngự tới lèi-leu cung. Lan-nương rung mình, vì nàng nghĩ tới đã ba năm đãng nang puái buộc lòng làm vợ Mạc Mậu Hợp; mọi bạo chúa hung tàn,

... Khoi trâm ván ngai ngáu, hương thủy tần ván tòa kháp lầu son. Cảnh vật chim său vào yên lán. Xuân dã vè theo với gió rung cây. Nghe thấy tiếng nhạc rung, Lan-nương súng-sút không kịp xò chán vào hái chạy với ra cuồn béc mành hoa nghe ngóng nhưng thương hại they thao nang, do chí la cơ gòi lay chum nhạc iroe trước hiên lầu, chí cu phai dàu là tiêng nhạc ngọt của người anh dùng tráng sĩ thai vọng. Nang lao dao di vao. Nàng có khát chí người bị tú chung thán ở mọi nơi xa lè luồn luồn khô sò ví nghĩa lè vua tôi. Lan-nương đương phiền muộn thi được tin vua đã tới hiên lầu. Theo lý thường nàng với chạy ra nghênh tiếp. Mạc-Mậu-Hợp, nghênh ngang bộ áo mới tuôn rồng tien vào nâm lầy tay Lan-nương dắt lên ngồi trên ngai báu, đoàn thê nữ theo hầu túc thi chia ra làm hai bọn múa hát và dâng ngự tú. Trong cảnh tượng ấy mèo ngay nhắc lại một lần, Lan-nương chán nản vò cùng. Sau khi yến tiệc đã xong, Mạc chúa truyền thê nữ lui rồi ôm Lan-nương vào lòng cười bảo : « Từ nay trâm quên không bao tin mừng cho ái-khanh bay rằng từ nay trâm được àn ngoi ngay vì bọn giặc phù Lê, dệt Mạc

42h rồi. — Tên giặc m cho trẫm lo sợ trong hơn hai năm trời, hôm nay trẫm đã bắt được ya đã bị hành hình; già không bao giờ chán dung của nó thì cũng còn khó mới thành công. — Vừa nói Mạc hoàng vừa giục bức tranh về hình người xấu xí cho Lan nương xem, rồi nói tiếp:

— « Đã ái-khanh xem, nó cũng đáng mặt trượng phu lâm đây chứ. »

Thoáng nhìn thấy ảnh họa trong bức tranh màu, Lan nương tái hẳn người đi và run lèo cả bờ đúng không vững; vì người vẽ trong tranh có phải ai xa là đâu, chính là Văn-Bảo, người mà Lan nương vẫn đợi chờ trong mấy năm nay. — Thấy người yêu của mình tự nhiên thất sắc, Mạc hoàng liền hỏi:

— « Tại sao ái-khanh lại run sợ thế kia? »

Lan nương vội đáp: — « Muôn tần bê ba, thắn thiếp chí hơi còng mặt, bê hả chò quan tam, thxin bê hả, hays di ngùi kêu khuya roi. »

Tin Văn-Bảo chết thật là một tin sét đánh; tim nàng như ngưng đập, chân tay nàng rời rã. Trước rét như thế mà chân nàng cũng lẩm tấm mồ hôi.

Một lúc lâu chờ cho tên bạo chúa ngủ say nàng mới rón rén ra ngồi tự lan can khóc nức nở. Ngày giờ nàng mới thấy hết vọng. Mấy năm sau khổ trong Hoàng-cung nàng cũng còn mong ước một ngày kia được trông thấy mặt người yêu, đến nay người nàng mến yêu thò khinh đã chết rồi mà nhất là lại chết vía tay Mạc-Mậu-Hợp. Mạc chúa, đối với nàng bây giờ, không những là người đã phá tan hạnh phúc yêu-đường của nàng, mà lại là kẻ thù thù. Ngay sau khi bi tiễn cung, nàng cũng có cảm-tưởng là đời nàng đã chết cho nên mọi dõi khi ý-tưởng quyền sinh đã lẩn quất trong tâm trí Lan nương, nàng cũng biết nếu Văn-Bảo có thể thi công chẳng làm gì được nữa, vì thân nàng đã như cá chum chim lồng rồi, nhưng hình ảnh người tráng-sí anh-hùng vẫn hiện ra với cặp mắt đầy cường-quyết như anh-nữ ngày nén tâm chịu khói rồi một ngày kia chàng sẽ cứu ra, vì thế Lan nương cũng dành lòng chờ, đến nay đã quá ba năm, ba năm vô hy-vọng. Đời nàng thật không còn

sinh thủ nữa vì cha nàng và Văn-Bảo, hai người thân yêu nhất đã bị vùi sâu dưới nấm mồ, rồi đây có vàng sẽ che kín, lá khô sẽ rụng đầy trên hai nấm mồ ấy giùa những cánh đồng hoa quanh hào la; rồi năm lại nǎm, sương chiều sẽ buông xuống như tẩm màu lang bao phủ hai linh bồn không đặc vong. —

Còn ai là người thiên biêt đến! Nhưng cả hai, lúc chết đó, có biết chàng đã để lại cho Lan nương bao nhiêu điều đau đớn è-chè: tình yêu không thỏa mãn, tình phu tử không tròn. Ý tưởng ước mong bênh chán dung kia không phải là chán dung Văn-Bảo làm phai hoi hồi dạ, nhưng nàng lại với xu suối đi ngay, vì cái chấn den ở đầu con mât bên trái đã chẳng chỉ rõ cho nàng đấy là cái nốt ruồi của Văn-Bảo mà trước kia nàng hay gọi là nốt ruồi đơn lẻ đấy? Ông còn dâu la người khiphách ngang-tang... Bây giờ nàng biết đái sự của Văn-Bảo là phu Lê giết Mạc. — Nàng thán hãi trước bàt công quá hảm: mọi người, vi muôn cha dâu khói làm tuan, đã bị chết dưới lưỡi dao oan nghiệt, mà không rõ một giọt nước mắt tiếc thương.

Bao nhiêu ý nghĩ trong phản ứng dồn vào tâm trí Lan nương làm nàng nghẹn thở. Mưa prün bay thăm áo, mà nàng không biết lạnh, có lẽ cái đau đớn xé thịt đối với nàng bay giờ không còn nghĩa lý nữa, chỉ cái đau trong tâm tưởng mới đáng kẽ mè thôi. Gió vẫn thổi, mưa vẫn bay, ngọt nén vẫn chập chờn trong cung vắng. — Đêm đã quá khuya, xa xa tiếng trống cầm canh rọi rạc dò sang ba. Tiếng cỏ trong chòm cây đèn tối lan ra trong yên lặng nhẹ như tiếng gọi của oan hồn người đã khuất. — Ý-tưởng giết Mạc hoàng làm Lan nương nóng

MUỐN IN ĐẸP...
MUỐN IN NHANH CHÓNG...
PHẢI LẠI:

IMPRIMERIE
Trung - Bac Tan - Van
36 - Henri d'Orléans - Hanoi
TÉLÉPHONE: 266

Một nhà in mỹ-thuật, chuyên in dù các thứ sách vở, báo chí, và các thiếp hiếu hỉ

mặt. Cảnh-lượng Văn-Bảo bị chém như xui nàng nên can đảm. Giết tên bạo chúa, không những nàng đã trả được thù mà lại còn trừ một mối hại cho cả lương dân. Nàng quyết định thi cho Mạc-mẫu-Hợp một nhát gươm để kết liễu đời bón quản vỗ dạo. Thật khờ: con cơ hội nào tốt cho bằng. Lúc ấy Mạc hoàng vẫn say trong giấc mơ vuong giả. Chỉ một cái xuống tay là tên bạo chúa di dời. — Nhưng lúc đứng trước Mạc hoàng, Lan nương lại thấy một mối tình thương hại; vì nàng cho rằng, dù sao đi nữa, Mạc hoàng cũng là người dâu yểm minh trong mấy năm nay. Cảnh vật non lầy son gác tía cũng đã để lại cho nàng doi chút ký-niệm êm-dềm. Và lại từ trước tới nay Mạc hoàng vẫn quý nồng như hòn ngọc báu, trong ba nǎm chung chán chảng gỏi, ông vua bạo nghịch ấy cũng chưa làm nàng phát ý bao giờ. Lúc này tình yêu Văn-Bảo, lòng ghét hòn quản, đều nhường chỗ cho tình thương người sắp chết. Giết Mạc-mẫu-Hợp, Lan nương chẳng đánh tam. Và nhất là nàng lại yêu tám hồn quâ. — Nàng liền vứt thanh gươm đi rồi ôm mặt khóc. Nàng khóc sởá chúa.

Âm sát Mạc hoàng thi Lan nương không làm tròn chữ NGHĨA, mà tha thi Lan nương chẳng trọn được chữ TÌNH. — Muốn bảo thủ cho Văn-Bảo, người yêu duy nhất của nàng, thi nàng phải giết Mạc-hoàng. Nhưng đối với Lan nương, Mạc-hoàng chỉ có tội yêu nàng mà thôi, còn tội giết Văn-Bảo dưới mắt Mạc-hoàng thì lẽ có-nhiên; Văn-Bảo là tên giặc phản nghịch phải trừ khử.

Lòng Lan nương bấy giờ rối như tờ vò. Nàng không muốn sống nữa vì đời nàng hết hy-vọng rồi. Kéo nó nhường ngày tàn bên cạnh hòn quản, thi không thể được nữa! Nàng đã quyết định, cho nên sau khi đốt bức hình Văn-Bảo, nàng đoạn tuyệt với cuộc đời...

Nước mắt tung lèo, rồi lại phảng phất dưới mưa xuân. Xa xa tiếng pháo giao-thứa đã thi nhau nô nức tiễn đưa người bạc mệnh.

Sáng hôm sau, người ta thấy, trên mặt nước ta Lan nương rớt vào chán lầu. LÊ-LIỀU, tóc mây den sôa ra vuông lắn vải cánh hoa dào...

TUẤN-KHANH

Các ngài sẽ thấy một me và khoan khoái...

sau khi uống
một chén chè
DÔNG-LƯƠNG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÁNH

là

các thứ chè nổi tiếng
ngon đã có tiếng
giá rẻ mỹ thuật

DÔNG-LƯƠNG
Số 12 HANG-NGANG-HANOI

PHÒNG TÍCH



Khi đây hơi, khí tức ngực, chân cõi, không biết đói, ăn chậm tiêu, bụng vỗ bắp bịch Khi ăn uống rồi thì hay ợ, (g.hơi hoặc ợ chua). Thường khi tức bụng khó chịu, khi đau lưng, đau ran trên vai. Người thường ngao ngán và mồi mệt, buồn bã chán ăn bay lâu nǎm, sà da vàng, da bụng dày. Còn nhiều chứng không kể xiết chỉ 1 iều hàn khát hoặc khát ngay.

Liệu một bát uống 0\$25.

Liều hai bát uống 0\$45.

VŨ ĐỊNH TÂN

ân tu kim tiền năm 1926
178 bis Lachtray, Haiphong

Bei-jie phát hành toàn tỉnh Hanoi An-Hà
13 Hang Mả (Cuivre) Hanoi. Bei-jie phát
hành khắp Đồng-Đường, Nam-Tần 100
phố Bonnal Haiphong. Cố linh 100 đại lý
khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung
Nam, Bắc-Kỳ. Cao-mén và Lào có treo cá
biển trên.

Coiffeur

Phạm-Ngọc-Phúc
chuyên mòn uốn tóc bằng máy điện

No 8 — Rue Richaud — Hanoi
(góc phố Hàng Sông và Phủ-doàn)

THUỐC GIA-TRUYỀN

BỒ TÂM THÂN HOÀN

BỒI. — 1) « tiễn thiêu bút túc »

4) mác bênh phong tinh.

BỒI CHO ĐƯỢC
Foor

Mực bút máy tốt nhất

TÔNG PHÁT HÀNH:
Tamda & C°, 72 Wielé Hanoi

DAI LY BÁN BUÔN
Chị Lợi 97 Hàng Bồ — Hanoi
Mai Linh: Haiphong

TRUNG-BẮC TẦN-VĂN

Edition hebdomadaire illustrée

Imprimerie « Trung-Bắc Tân-Văn »

Certifié conforme l'insertion

LE GÉRANT: NGUYỄN ĐOÀN VŨ QUỐNG

Giá 1\$50 một hộp

Gửi « Linh hóa giao ngán » từ 2 hộp
trở lên Mandat thư từ đê cho!

M. NGUYỄN-VĂN-THIỀU
GARAGE FORD — HANOI

DAI-LÝ — Hanoi Nguyễn-vân-Đức
11 phố Hàng Bồ, Haiphong; Mai-
10 phố Cầu Đất, Thanh-Hoa;
Thái-Lai, 47 Grand'Rue

NHÂN BẢN TRUNG, NAM, BẮC

Các bà chị ạ
Em, mỗi kỳ nản nguyệt khai-
hoa thi hè em lại mua RUOU
CHỒI HOA KỲ soa cho em, xem
ra tôi lâm, vây em có mây cầu
nôm na dưới này đê giới, hiểu
các bà chị mỗi khi sinh nở cũng
nên dùng :

Nhìn các bà tôi kỹ ạ
Muốn tôi tươi rói giờ là
HOA KỲ RUOU CHỒI nôm soa.
Dùng nhanh sẽ thấy nôn nò hoa xoa.
Vợ đầm huyệt lại vén rán cũ,
và đầm huyệt đê rón trống.
Ngày xuân chung đầm sắc khong.
Cảng tảng mầu tảng cảng nồng nồng yeah.

Đào thị Hồng-Loan