



Đoàn Ninh  
Mars

AC-BAN TRUNG-BẮC TÂN-VĂN  
ĐOÀN VƯƠNG CHỦ-TRƯỞNG

LỄ PHÁT QUANH NĂM KHÔNG  
BẰNG NGÀY RẰM THÁNG GIÈNG

SỐ 47 — GIÁ: 0510  
9 FÉVRIER 1941

# Không có thi đây

## THÚ' HAI

Đầu năm mới, người ta vui mừng sung sướng, người ta kiêng kị dù mọi sự đã khởi động. Ngày tết là một ngày đặc biệt cho năm mới sẽ là một năm hoàn toàn tốt đẹp. Tuy vậy đừng tưởng rằng cứ chào nhau thế là cả năm sẽ may mắn đâu. Ta xem ngay bài hát chúc mừng dưới đây sẽ rõ:

Bác Tây làm chân sáo cho một chiếc thuyền chở nước mắm ở bến Phá-Đen Gặp ngày mồng một Tết bác lắn cảng mấy người bạn chè chén. Rượu vào không hiểu bác Tây say rượu.. tay túy ra làm sao mà đánh đồ điệu. Nước điệu chảy tung ra trên chiếu. Đánh đồ điệu đã là một sự bất thường—theo óc người An-nam—thì mà lại đánh đồ điệu vào giỗ ngày mồng một Tết! Bác Tây song để giải thích. Ngày tết không thể bác Tây đem chiếu về. Thi ra bác đã ngã xuống đất tự lục mìn.

Chuyện thứ hai xảy ra ở Bắc Giang. Bắc Phong người lang D. L. giũa ngày mồng hai Tết xứng xinh quần áo mới ở nhà di ra thi bị ngay bác Lâm vở ý nhớ vào áo một bát quý-trầu. Năm mới bị rồng, bác Phong chửi rủa. Ít thi bác Lâm nói nồng và nén cho bác Phong một trảu nén thán. Rõ thật đèn dầu! Đầu đuôi chỉ vì một cái áo.

## THÚ' BA

Nhung đèn dài vì một cái áo thi ai den cho bằng ông X. tháng trước di qua làng... vào ngay lúc hai tàng.. đánh nhau. Gùa là công xuống đò thi bị ngay dân làng ..

danh ông

chết. Ông bị đánh chết chỉ vì ông mặc một bộ quần áo. Nghe câu

chuyện này nhiều người rời ra sẽ lấy làm

## Kiểm duyệt bô

Lời bình phẩm khắc nghiệt của các nhà hoa hậu không dám nói là có đúng hay không, nhưng tôi chỉ biết rằng nhiều khi bộ áo mặc ở ngoài chẳng làm gì hết. Vì ở thời buổi này có nhiều người ăn mặc sang trọng, lịch sự và cũng mặc mà trong lòng thì chẳng được lịch sự, sang trọng một tí nào.

Trái lại thế, có nhiều người quần áo rách rưới mà lòng thì tốt vô cùng. Nhưng người đời có bao giờ trọng vọng những người ăn mặc rách rưởi, họ chỉ chạy theo xu-nịnh những người ăn mặc lịch sự, sang trọng mà thôi.

Chả thế mà người ta khi thấy một người nào bô ra với phục vụ để giúp một hỏi hỏi nào thì với vang khẽ ngọt rầm rí lên, còn khi thấy một người nghèo bô ra một nón giáp bao nghèo hay bắt được một số tiền to mà lại đem trinh sô Cầm thi họ chép miệng nói ngay:

— À tè gi' như em mà ấy Chẳng qua bô đặc đê chúng mới phải rời tiền ra nhau vậy!

## THÚ' TU'

Chao ôi! chỉ vì một lời nói. Vì một lời nói mà hại người, làm giảm cả tấm lòng tốt của người. Nhiều khi lai mang vạ vào mình nữa. Ông chủ hiệu vàng bạc Tiên-Thanh ở Ninh Bình chỉ vì một câu nói mà xuiyi bị tù tội. Các bạn đã hiểu câu chuyện bà tham Lung ở Nam-dịnh bị một tên bít bợm là B. tự xưng là giáo-học đã bán vàng giả cho bà, lừa của

bà mất 2 ngàn bạc—mà tôi đã nói ở một kỳ trước. Giáo B. era một ti vang ở thời vang già của y ra rồi đem lại nhà Tiên-Thanh để thử xem vang tôt hay xấu. Chỗ vang vụn đó là vang thật, nên ông chủ hiệu Tiên-Thanh khi thấy bà Tham Lung hỏi ông vang đó tôt hay xấu thì ông cứ ngay thẳng nói rõ ràng vang tôt.

Hai hôm sau thời vang mà giáo B. bán cho bà tham Lung xét ra là vang giả. Bởi thế nên ông Tiên-Thanh cũng bị bắt về sở mật thám: giam mãi mấy hôm. Rõ thật cái va miếng.

Tôi ước gì đời này ta có một cách gì để trừng phạt những người nói khéo lác, đùa trả cho họ từ sau chửa nói dối, và dè cho bô những người «chài gai» thi lòi đường mặt ra tản hình cá có thiêu nãng ngay thơ, và đê cho bô những con thiêu nãng tái hoa nặng lời thề thốt với người tình tôi khi hối tiễn thi :

«Bây giờ tiền hêt, gạo không!

«Anh ơi! lại mà trong lầy hòn!»

Và cho hêt sạch những hàng kiém ẩn bắng nướu bợ, bắng lồi nói, dù lời nói của họ có thể làm hại cả gia đình, cả sự-nghiệp của người khác họ cũng không cần, miễn là họ có

gi. Phải, phải, chỉ những cách trừng phạt nghiêm khắc thi mới trù hèn

đe nhusing kẽ không suy nghĩ kỹ

trước khi phun ở miệng ra mà cái gi.

## THÚ' NĂM

Phải, chính thế, ta phải ngăn ngừa những kẽ vi một lời nói ở miệng mình ra mà có thể làm mất cả những thứ có thể do oan móm kẽ khác đê nuôi sống lây thân. Tôi muốn nói đến giao, thóc, thức ăn đê nuôi sống người. Những vật nuôi sống người ấy có phải là để kiểm

đầu. Tì như chuyện thi-Đinh ở Phủ-thị hôm Tết mới rồi vi-thập cảnh gia-dinh quẩn bách quâ, cả đến miếng ăn cũng không đủ, một trinh cung không có cho nên thi-Đinh vác dao vào rừng kiếm mây chiếc lá đúc ăn đê tết.

Thi-Đinh tự tử vì nghèo đói không có miếng ăn! Trong khi đó, ở đây — ở khắp nước Annon này — thừa dịp Tết đến, xuân sang, thiên hạ còn xó nhau lại để chán ca, lô tôm, tái bún, xó dĩa, mai chược, lì-xi, phan thận... xoá xát nhau, thịt lăn nhau, kè nghèo thi đậm ba hào, mít vải đồng, kè giàu thi bạc trâm, bắc ngán và túi vứt di trong chốc lát.

Người đời vẫn có những cái mâu-thuẫn quái lạ ấy! Có khi người ta ki kèo mặc cả từng xu xe một, thêm bớt từng trình, từng xu một khi mua bán một thùng gạo, một mít cau của kẻ nghèo thế lma người, là lúc nào cũng sẵn sàng bỏ ra tiền trâm, bạc chục đê bao gạo, đê đánh bát, đê trang bành và đê vứt đê... vứt di không hem liếc.

Không bao giờ những người tiêu cá một sản nghiệp vào một cát gai giáng hoa, vào những tiệm hút, tiệm nhảy, những quán rượu, những nhà hàng lán có thể có một ý nghĩ sâu xa như ý nghĩ của ông Cam-dia:

— Khi mà ta ăn một miếng ăn không cần đến ấy là ta đã cướp ở dạ dày của kẻ ngi-eo!

Không khống, óc họ còn đê nghĩ nhusing việc khác... có lẽ cần thiết hơn.

## THÚ' SÁU

Cũng như một tờ báo hàng ngày ở đây không hiểu nghĩ ngợi làm sao tôi mới là coi cháu ông Trạng suýt Cao-bằng được oui về, bình

tin cần thiết về lhx giới có thè mờ mắt cho đéc giả, hay nhusing lòi sự bô ích của nước nhà cho đéc giả xem biết nhusing việc quan hệ hàng ngày .. rồi đăng vào trang nhất

ay là cháu ông Trạng Lợn. Lại như Trạng Lợn oai danh lâm. Hoặc một bài khác nữa : — Lòng trung nghĩa của loài kiền.

Hoặc: Một bài hát nói để ám bônh nhân tình cung đồng ngày ở trang nhau! Xin miễn phê-bình!

## THÚ' IBAY

Lời cung sê không phê bình tin này của một tờ báo hàng ngày khác ở đây đã đăng vào đầu tháng Janvier vừa rồi :

**«BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY**  
**XE LỬA CHẠY SUỐT**  
**DẾN CAO-BẰNG.**

Bắt đầu từ hôm nay trở đi sẽ có chuyến xe lửa chạy suốt tới Cao-Bằng.

...Tôi chỉ xin phục, phục tờ báo nọ.

Vì từ xưa xe lửa chỉ chạy đến Lang-sơn, nay nhờ tờ báo hàng ngày ấy đăng tin cho nên những người buôn bán đã có thể đi tàu hỏa suốt đến Cao-bằng được.

Người ta sẽ không ngạc nhiên nữa nếu mai, kia vào một hiệu thơ cao người ta thấy một người khách giục thơ :

— Bác cao man lên cho tôi đê cho tôi ra kip chuyen tàu chay len Son-tay!

— Thưa ngài, đê có tàu lên Son-tay từ bao giờ?

— Tôi cung không biết nữa : tờ báo hàng ngày X... vừa đăng tin ấy sáng nay.

Bây giờ thi tôi xin man phép ông chăi tờ báo hàng ngày kia mà chúc các bạn

**BÁO MỚI CHÍNH LÀ**  
**TỜ BÁO CỦA CÁC BẠN**  
**TRÈ TRONG ĐỜI MỚI.**  
**SỐNG VỚI ĐỜI MỚI,**  
**PHẢI CÓ «BÁO MỚI»**

**Báo Mới không có**  
**cái gì là không biết**

những cái lin vở vẫn như thế này :

— Thưa ngài, ngài nhầm, chính tôi mới là coi cháu ông Trạng suýt Cao-bằng được oui về, bình

TÙNG-HIỆP

## MỘT Ý-KIẾN VỀ HỘI HÈ CỦA TA

Mùa xuân ở xã hội Việt-nam ta là một mùa ăn chơi, hội hè. Trong mùa Xuân giờ, tại hàng năm với khí hậu đầm ấm, quang cảnh xanh tươi của tạo vật, ở nước ta không mấy ngày ta không có hội hè, đình, đám. Khi từ thành-thị đến thôn quê, trong ba tháng đầu năm, xã hội ta lúc nào cũng vui vẻ tấp nập, như một người ở trong cảnh vui tết-lợp, được yên hưởng cảnh thái-bin, hạnh phúc một cách hoàn toàn. Ngày xưa, các hội hè, đình đám của ta thường mở rất lớn và kéo dài hàng tháng, ti nhất cũng phải dăm bảy ngày.

Đại luận người mình hồi đó cho rằng hội hè trong một làng, một xã có lõi-chức một cách đặc biệt, lâu dài tài mới là ra cho mọi người biết rõ linh hinh thịnh vượng của những làng, xã đó. Vì thế mà nhiều nơi và nhiều nhà, những sự cần kiệm, dành dụm sau một năm cǎn lao, đến mùa Xuân lại đem dùng tiêu hết cả vào hội hè và những cuộc ăn chơi giải trí như cờ bạc, rượu chè v.v... Thành ra vì hội hè, đình, đám mà phần đông dân ta và các làng, xã ở xã ta lúc nào cũng khẩn tận và tay làm ăn suốt năm đầu lật mặt tối, chán lấm, tay bùn mà không lác nào có thể tiết kiệm được một phần số tiền kiếm ra được.

Các hội hè ở nước ta đã gây nên trong dân gian một cái lối xa xỉ lạm khát moi noi. Có khi người ta lại cho xe xỉ về hội hè đó là một sự hành diện của phái có độ nâng cao eđi danh giá. Nói cho đúng là cái huy danh đối với người đồng quản, đồng bang. Cái lối-hại của hội hè lưu truyền hàng mày mươi thế kỷ nay ông phải là nhỏ và hiện nay, tuy trong n'hiều làng đã cải lương hưống chính và trình độ dân gian đã có phần khá hơn trước mà vẫn chưa tìm được phương pháp gi trị bời di được.

Nay ta thử xét xem vì đâu mà ở xã hội Việt-nam lại có nhiều hội hè như thế? Nếu ta xét kỹ thì ta sẽ thấy rằng phần nhiều các hội hè đình đám ở xã ta đều gốc ở tôn giáo. Dân Việt-nam từ xưa đến nay là một dân tộc theo Phật-giáo và Thần-giáo. Thần-giáo ở xã ta lại không phải hẳn là một tôn-giáo vì không có những điều lệ trái buộc người theo đạo đó như các tôn-giáo khác. Nhưng người theo về thần-giáo ở xã ta có thể gọi là người không tin ngưỡng một tôn-giáo nào cả vì ngoài việc thờ cúng Ông bà, tiền-nhân và cúng hồn thần, thành lai các đèn, miếu thì họ không hề đọc kinh và theo những lệ đặc biệt cho một tôn-giáo. Những ngày hội hè trong một năm phần nhiều là những ngày hüz - nhật của một vị thần, thánh hoặc thành hoàng một làng hay một vùng. Cũng có khi là những ngày kỷ niệm của một tổ tiên hoặc một sự kiện của xã hội quốc dân Việt-nam, hoặc để tưởng nhớ đến những vị dan nhân, những bậc anh hùng, hào kiệt của nước nhà đã có công cứu quốc hoặc lập nên những công trạng còn ghi vào sử sách muôn đời.

Bởi với những người theo Phật-giáo hay Gia-tô-giáo thì những

### KIËU-HUY-KINH

l'unique professeur spécialiste diplômé de Paris 1932 de STÉNO — DACTYLO — COMPTABILITÉ

Tous travaux de copie — Achat de bonnes machines à écrire  
N° 18 Rue Nguyễn-Trãi N° 18 (Marché des Cuir) — Hanoi  
Annexe : 42 Rue Tiên-Tsin — Hanoi

T. B. C. N.

ngày hội hè thường là những ngày lễ chính của các tôn-giáo mà họ tin ngưỡng. Nhưng người Nam ta, dân theo về Phật-giáo hoặc đạo Gia-tô, có nhiều người vẫn giữ nguyên đặc tính thích hội hè của người Nam nên họ vẫn dựa cùi các ngày hội và vào đám trong dân làng.

Những người ở dân quê mà không enough da số dẹp vào hội hè, đình đám thi thường bị người khác coi là thiếu bùi phản đối với làng, xã. Đó là những cái tục lệ di truyền từ bao nhiêu đời lại, đến nay nó vẫn in sâu vào óc mọi người nên khó lòng mà thay đổi được. Một điều đáng nói là cần phải cải cách trước hết là phải lâm cho các hội hè của ta có một ý nghĩa gì. Những ngày hội nếu không thà bài di dẹp thì ra cũng phải dang những ngày đó để ghi nhớ lây những kỷ-niệm triết lý của toàn quốc dân Việt-nam, hoặc để tưởng nhớ đến những vị dan nhân, những bậc anh hùng, hào kiệt của nước nhà đã có công cứu quốc hoặc lập nên những công trạng còn ghi vào sử sách muôn đời.

Chặng ta cần phải dẹp đồng, hò hò cho đồng-bảo biếp each sảng-bài vñnhán và những ngày hội của toàn quốc cần phải có linh cách qâng-gia đê ký - niêm những bậc anh-hùng như Đinh Tiên Hoang, Lê Hoan, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh v.v... Ta phải thay những ngày hội và vào đám nhằm nhì ở thôn quê bằng những ngày hội của toàn thể quốc dân Việt-nam.

Đó là cách sảng-bát anh hùng đích-dáng và cũng là cách nêu cao những tấm gương chói lọi trong lịch sử về khuyễn khích và dào tạo nhân tài trong một nước.

## Y-nghĩa nhu'ng ngày hội hè đình đám ở Trung-Hoa

Hằng năm, sau khi giới đồng ẩm đạm, buôn bã dã nhường chỗ cho bầu không khí ấm áp, tốt tươi, cây cỏ đua nhau nẩy lộc, nở mầm, tröm hoa thi nhau phô sắc dẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm dịu, thi dân quê Trung hoa thường hay bầy ra hội hè cùng di lê hái ở những nơi linh địa.

Những nơi linh địa thường ở vào những chốn phong cảnh u-tịch, hoặc hòn canh, một cái đồi, một suối nước hay trong một cái thung lũng hoặc một ngọn núi.

Các thiện nam, tín nữ hận áo mầu có vẽ các cảnh cây, dội mầu xám hoặc dỗ, trắng, có vẽ xinh xắn và lịch sự làm. Họ kéo nhau đi tung đoàn tưng bừng, kẽ kéo áo, người cầm tay, hình như là ngày gặp gỡ thi tò vè vui mừng và có ý thân-tình chờ ngày vui rất ngần ngại.

Đến nơi linh-dịa, cái gi đỗi với họ cũng có vẽ thiêng heng cùi: cái sườn núi họ leo xuông, con sông họ đi qua, bồng họ hái, nắm cùi bộ lụm, mài hoa them họ ngồi, giòng nước suối họ tắm, cái gi cũng thiêng liêng và hàn, cũng có cái súc duyên bí lâm này ra cho họ biết bao hay vong tốt đẹp! Cho đến những chum chốc nhảy bòi trong bụi, cháu cháu xuất hiện tưng bừng, đôi với họ đều là hội hè cùi và họ cho là ở chỗ linh thiêng mới có những cảm xúc ấy.

Vì thế dân quê Trung hoa có cái cảm giác là cái gì cũng linh thiêng và đáng thờ cùi. Chẳng là chẳng trông thấy họ thờ cùi cây to, bụi đạm, ngã ba sông, những đầm giang lô và thòng thả, giải gai mìn gai chà me, rồ rào sang tinh tú cùng nhau. Họ

có lẽ vì dân quê nước cờ Trung-hoa, sau những công việc hàng ngày rất nặng hè, khó nhọc, họ không nghĩ gì sâu xa, nên mới có sự tin ngưỡng quâng áng như thế.

Người Trung hoa thường hay năng lòng xú sò, dây tình-ich kỳ gia-dinh và đối với người lạ có tình nghi-kì, nhưng nhờ trong các ngày hội hè, thường tổ chức những cuộc chạy thi có tinh cách công-công, như những cuộc chạy thi băng chán, băng thuyền, băng xe, hoặc lội thi, nên họ biết tin cay nhau và ôc gia-dinh củng-tiến tân-hới sự nguong ngu thai qua.

Những ngày hội về cô-thôi thường là những dịp cho trai gái gặp nhau, bộ tu hợp nhau lại tung-deun, thường là người khác lèng và khác giống, rồi kéo nhau di đến những nơi linh-dịa mà họ chưa từng trông thấy bao giờ.

Đến đây, họ tổ chức những cuộc múa hát, con gai một bên, con gái một bên, đưa nhau hát những câu vñnhán theo điệu, theo dịp. Những câu hát của họ thường mô phỏng cảnh vật để ngay tình-tinh, nên hát lâu thành ra hai bên say mê nhau yêu mến nhau và muốn lấy nhau.



LỄ CHÓA

Vua ở cõi chịu ra, hai thiên-nữ chèo dùng  
đi trong những áng, một cùi tay cõi cầm cánh lợc  
vía bù trên cây xuông đê cầu may.

Giải gai thường gặp nhau, yêu nhau những ngày hưống xuân, nhưng theo tục lại đến mùa thu mới cùng nhau phối hợp được. Hai bên cõi bạn công việc đồng-angled thi chèo cõi theo gân gai nhau, và cũng không có phép được gặp nhau. Cõi chèo, những đầm giang lô và thòng thả, giải gai mìn gai chà me, rồ rào sang tinh tú cùng nhau. Họ



HỘI CHÙA VUA ĐẾ-THỊCH  
Một đám cờ người trước cửa chùa đang kéo dài có bao nhiêu dò dè của vua Đế-Thích.  
Photo ĐỐ-THỰC

gặp nhau, hát những giọng nỉ non để tỏ bày tâm sự, vì lòng yêu đã lên đến cực điểm, nhưng vì hàng rào lễ giáo ngăn dồn và bắt buộc, họ không bao giờ cùng nhau tinh tú quâ lúc gà gáy sáng cả!

Các ban đọc đã vội cho những cuộc gặp gỡ này là đậm đà, sự thực nó rất trong sạch, không có chút dục tình xen vào, chẳng qua nó cũng giống như việc ngày Kỷ Tuất trốn nhà sang tinh tú với chàng Kim mà thôi vậy.

Theo tục lệ Trung hoa thì hai bên trai gái, trước khi phối hợp, phải có một thời gian xa cách và phải chờ ngày lành tháng tốt mới được. Nhưng những nam nữ thiếu niên gặp gỡ lần đầu trong buổi du xuân mà đã cùng nhau nồng lời thề thốt, thật là những giờ hân hến và còn gì cảm động cho bằng! Bông nhiên hồn tho lai láng, cảnh vật trong vũ trụ, cái gì cũng đủ khêu gợi tình yêu của họ; họ trông thấy dòng sông kết giá trong mùa đông sương xuân bắt đầu chảy, họ trông thấy cái sao ở nước cạn khát nay lại bắt đầu róc rách, hoặc mưa sa lát đặc, hay giọt sương thánh thót họ đều có cái cảm giác vui tru dỗi mới; họ trông thấy trâm hoa đua nở, cảnh lá xanh tươi, hoặc đôi chim nhạn vừa bay vừa hát, hoặc đoàn chim săo xay tơ trên cánh, họ nghĩ ngay đến bao nhiêu hi vọng sinh hóa của loài người.

Trong những ngày hội trê trung và dỗi mới ấy, sự phối hợp là lẽ chính và trọng muôn đời, mùa xuân vẫn khêu gợi tình yêu. Còn có lúc nào mà tình yêu lại có cái sức mạnh công hiệu bằng lúc

dầu xuân mát mẻ dồi mới này!

Sang thu là kỳ hội hè về mùa gặt nó có những tính cách riêng và giống như những ngày hội trong làng. Trong những ngày hội này, con gái con gái cũng họp nhau lại mùa hát ở nơi linh địa, nhưng hè lại mở ở trên sân đập lúa. Ở đây các gia đình cũng họp lại ăn uống linh đình, rồi cùng chia ra làm hai đoàn như trong những buổi hát về dầu xuân và đối diễn nhau hát. Rồi người ta giết trâu, đem những nạm rượu lại và ăn uống no say.

Sau cùng, ai nấy đều nứng cốc rượu làm bằng sừng té giác để chúc nhau: « vạn thọ vô cõi ».

Họ chia nhau hát những bài ngợi khen công việc đồng áng và những ngày trong năm đã qua, có một cái trống nhô hẳng đặt sét dè gõ dịp. Họ mời qui thần lại chứng kiến và nhảy múa vui vẻ suốt ngày đêm. Nhưng ngày hội mùa thu khác với ngày hội mùa xuân, phần nhiều do những người già cả trong làng dâng Chủ-lễ, thot họ đều có cái cảm giác vui tru dỗi mới; họ trông thấy trâm hoa đua nở, cảnh lá xanh tươi,

hoặc đôi chim nhạn vừa bay vừa hát, hoặc đoàn chim săo xay tơ trên cánh, họ nghĩ ngay đến bao nhiêu hi vọng sinh hóa của loài người.

Như vậy, mùa xuân có cái ý nghĩa ái tình, sum họp, vui vẻ, còn mùa thu có cái ý nghĩa già cỗi, phản ly, tang trữ.

Dẫu quê Trung hoa thật đã biết điều hòa các nghi lễ cõi thời để duy trì nền trật tự của Tao hóa.

TÙNG-PHONG dịch thuật

# my cũn KHAI-hẠ

Những nhà buôn vân xem lịch Tàu  
để mò cửa hàng đều phải đọc  
bài này để hiểu tại sao ngày  
khai-hạ lại là ngày của người?

của SƠ-BÁO

mỗi thôn trấn, tại một công sở  
đã định và trang-càng bày đặt  
sẵn sàng rồi, đều được thắp sáng  
đến dạ đồng đủ cả.

Trước hết do một đội ông già, bà già tuổi cao sức khỏe và già cảnh giàu có sang-sướng, chia đứng mỗi người một bên, rồi một người có vị vong cao nhất trong thôn-trấn đứng lên nói về thân-thế của hai ông già bà già ấy, rồi chúc cho toàn thể các người trong thôn-trấn đều được trường thọ và sung-sướng như thế.

Xong cuộc chúc tụng chung ấy, các cặp vợ-chồng trẻ muốn được có cuộc khâm-duyên mỉ-mẩn và hưởng phúc bách niên già lâu, đều xúm lại yên cầu hai ông bà già phải nói những câu chuyện ái ân dâm-thia, dù ông bà không phải là vợ chồng thực, cũng phải chiều lòng bạn trai mà đóng iản kịch « vợ chồng » dù già nhưng cũng phải làm đúng sự thực tám phần trăm. Cứ mỗi câu ái ân giả của ông bà nói ra, tiếng hoan-hả lại kế tiếp phát ra như sấm vang pháo nổ.

Cuộc vui kế tiếp diễn cho đến sáng, sau mấy hồi trống khèo hì, ai về nhà nấy, làm cỗ bàn cúng lõi-tiễn rồi cùng nhau ăn nồng-rất vui vẻ đến hết ngày hôm ấy mới thôi.

Trong ngày nhân nhật, những tục lễ và nghi tiết ở các nơi nước Tàu dai dẳng như thế. Còn ở nước ta, cũng có cái tin tưởng như thế, nhưng không dẫu thấy có nhữn

Ngày mồng 7 tháng giêng, theo lòng tin tưởng của người Tàu và người Nam là, đều nhận là một ngày rất quan-trọng.

Sách « Phượng sóc chiếm thư » có nói, 8 ngày đầu năm mới, mỗi ngày thuộc riêng về một giống, chia ra sau này:

Ngày 1	thuộc giông gà
Ngày 2	chó
3	lợn
4	đê
5	trâu
6	ngựa
7	người
8	thỏ.

Những ngày ấy, ngày nào được quang-dâng tịnh ráo thì cái giông thuộc về ngày ấy tất được phòn-thịnh; trại lại nên khi giờ út-é-âm thầm thi suốt năm giông ấy sẽ bị tan hại.

Vì vậy, từ xưa vẫn gọi ngày 7 tháng giêng là « nhân nhật A-Hì » nghĩa là ngày thuộc về người. Đến tết hân như thế nên đổi với ngày ấy người ta cho là một ngày rất quan-trọng, nhất là ở nước Tàu, trong nhiều nơi đều ngày ấy bày đặt ra có những tục lệ và lè-lết rất long trọng và phồn-phúc.

Trong « Bác-song-nhan-tho » của Lưu Độn-Tàu có nói qua về cái tục nhân nhật ở miền Kim Lăng, có nhiều câu chuyện nghe buồn cười và có thú vị :

Bắt đầu giờ Ti đêm ngày mồng 6, tức là bắt đầu sang ngày 7, trong

## TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT SƠ-SAU

SẼ CÓ NHỮNG BÀI NÀY:  
Tại lâm sao, họ lại không làm  
khác nhau đi, một chút?  
Một chuyện lâm cho người ta  
phải nghĩ ngợi:

### BÔNG

của MANH QUỲNH

Những sự ích lợi của chim bồ câu trong hời chiến-tranh.  
NGUYỄN KHẮC KHAM

### TÌNH và THỦ

Một chuyện rất đẹp của Tuân-Khanh

và  
bắt đầu một tập bài về nghệ xuất-bản  
ở nước ta:

CHÚNG TÔI MUỐN NÓI ĐỀN  
NHỮNG TRUYỆN  
NAM-NỮ THANH NIÊN  
của THIỀN-TƯỞNG

Một truyện dài của họa sĩ Phạm-Khanh viết và Mạnh-Quỳnh vẽ :

### NU-CƯỜI BAY-ON

T ong khi Đức sứ soạn tấn công  
ta là biết đến :

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TẤN  
CÔNG BÌ MẶT CỦA QUÂN ĐỨC  
VÀ NHỮNG CÁCH PHÒNG THỦ  
VŨNG VÀNG CỦA QUÂN ANH

nghi-lết gì đặc biệt của ngày ấy. Day có một điều tưởng nên nói đến, là đối với ngày ấy, khắp các nơi trong nước ta lại gọi là ngày «khai hạ» nữa. «Khai hạ» là nghĩa gì, không có điều gì gì chứng rõ. Có người nói: «Khai hạ 開夏 là ngày bắt đầu mở các sự vụ mùng của người ta đối với nhau. Nhưng thật tưởng hai chữ khai hạ đặt theo nghĩa ấy, có lẽ không đúng, vì bắt đầu từ ngày mùng một đầu năm mới, người ta đã chúc mừng nhau dù trán ai lột láh may mắn rò, kia mà, có phải cứ đợi đến cái ngày mùng để người ấy mới mừng nhau đâu.

Theo nghe ý, thì hai chữ «khai hạ» như trong «bắc song nhân thoại» dù nói có nghĩa đúng như Sách ấy nói về các tình

miền bắc nước Tàu, nhất là ở các nơi đô thị, các nhà nòng, công thương, suốt trong 7 ngày đầu năm mới đều đóng cửa ngai ngó lè tết, không ai làm việc gì cả. Mãi đến sáng ngày mồng 7 là «nhân nhật», nhà nào nhà này mới lèn lè, dỗ pháo, báo hiệu lại mở cửa, bắt đầu làm lung như thường. Lẽ ấy gọi là «khai hạ». 開夏 nghĩa là mở báu.

Vì theo nghĩa ấy, tại nước Tàu về đời nhà Thanh, cứ đến ngày nhân nhật, triều đình và các nhà-thuỷ thi làm lễ «khai ấn», người di họ thi làm lễ «khai bút» vào ban. Đầu mỗi phái dùng danh khố phim, khố da lung, dau ran trên vai. Người thường ngao ngán và mồi mệt, buôn bả chán tay, bị lùi năm, sặc da vàng, da hung dày. Còn nhiều chứng không kể chi i đều thấy để chịu hoặc khói ngay.

Lần một bút uống 025.  
Lần hai bút uống 025.

### PHÒNG TÍCH CON CHIM

Khi dậy hờ, khi tức ngực, chán cơm, không biết đói, ăn chậm tiêu, hung vỗ binh bịch. Khi ăn uống hời hởi hay gi (ý hơi hoé g) chua. Thường khi tức bụng khó chịu, khố da lung, dau ran trên vai. Người thường ngao ngán và mồi mệt, buôn bả chán tay, bị lùi năm, sặc da vàng, da hung dày. Còn nhiều chứng không kể chi i đều thấy để chịu hoặc khói ngay.

Lần một bút uống 025.  
Lần hai bút uống 025.

### VŨ ĐỊNH HÀN

án tú kim tiêm năm 1926  
178 bis Lachtraj, Haiphong

Buổi phà thành toàn bộ Hanoi-An-Hà  
m Hòn Ma (Cuves), Hanoi, Bay-vợt phát  
phiêp Bonsai Haiphong. Cố linh 100 đại-tý  
khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung  
Nam, Bắc-Kỳ, Cao-mèn và Lào có treo cát  
biến-ton.

Bonsai

&lt;p



HỘI CHÙA ĐỒNG-QUANG

Thien-ha, đỗ xò nhau, lợp gốm Đồng-Đà, và chùa Đồng-Quang  
đỗ lô long súng bái vua Quang-Trung, một vị vua soái  
lực nước Việt-Nam ta, trước kia đã đánh đuổi quân Tàu.

Sai Hám-Hồ-Hầu dem  
hậu-quân làm đốc-chiến.  
Sai Đô-dốc Lộc, Đô-dốc  
Tuyết, dem hứa quân cùng  
Thủy quân, vượt qua bờ  
vào sông Lục-dầu. Rồi Tuyết  
thì kinh lược mặt Hải-  
Đường, tiếp ứng đường mé  
đông; Lộc thì kéo về vùng  
Lạng-Giang, Phượng-nhõn,  
Yến-thé, để chặn đường  
quân Tàu khi chạy về.

Sai đại đội Đốc Bão, đô-  
đốc Mưu dem tâ-quân cùng  
quân tượng-mã di đường  
núi ra đánh phia Tây. Mưu  
thì xuyễn ra Huyện  
Chương-Bối (nay là Chương-  
Mỹ) tiệm đường kẽ thắt g  
đến làng Nhân-mục, huyện  
Thanh-Tri đánh quân Diều  
Châu. Bão thì tung-ta xuất  
quân Tượng-mã, theo  
đường hòn Sơn-Lăng ra  
làng Đại-Áng, thuộc huyện  
Thanh-Tri để tiếp ứng cho  
mặt tâ.

Năm-quân nghe lệnh, đều thu xếp dàn vào đây. Đến hôm 30 tháng chạp kề dại quân ra ngoài Bắc. Khi gần sang Sông Giản-Thủy, cánh nghĩa quân của nhà Lê tan-vỡ chạy cả.. Vua Quang-Trung thân hành đốc thúc các quân đuổi theo, đến huyện Phú-Xuyên, bắt sống được một toán-quân Tàu đóng ở đây, không thoát được một người nào. Vì thế cho nên không có tin bao vây, nhưng quân Tàu đóng ở làng Hà-Hồi, và làng Ngọc-Hồi, không biết gì cả. Đến đêm ngày mồng 5, vua Quang-Trung đã đem đại đội binh mã đến làng Hà-Hồi, vây kín dùn giặc, rồi bắc lôa lên gọi, các quân dùn lèn như sấm. Quân Tàu lùi bấy giờ mới biết tin, sợ hãi thất dờm, đều bỏ kí giới xin hàng, vì thế lấy được rất nhiều quân lương và khí giới.

Mờ-mù sáng ngày mồng 5, quân của vua Quang-Trung tiến tới gần làng Ngọc-Hồi, quân Tàu bắn súng mìn-ván, ghép 3 mìn lại làm một, lấy rơm cỏ giáp trước-quân ở ngoi-ai, rồi sai quan kiêu dũng cù 20 người, kiêng một mìn, mỗi người giật một con dao mìn tẩn, lại thêm 20 người cầm kí giới theo sau. Vua Quang-Trung cưỡi voi đi sâu dốc thúc. Gần đến cửa đồn, bỗn ván xuống đất, rát dao ra, xông vào chém

linh kỵ, chạy qua sông sang Bắc. Quân Thanh sợ hãi xô nhau chạy, tranh nhau sang cầu, một lái cầu đổ, sa cả xuống sông chết dưới. — Sông Nhị Hả đầy những thi thể quân Tàu chết.

Vua Chiêu-Thống cũng theo Tôn-sỹ Nghị cùng với Hoằng Thái Hậu và mấy người cận thần chạy sang Tàu.

Sau khi đã giết được ngót 50 vạn quân Tàu, đã đuổi quân Tàu ra khỏi Nam-Quan và Tôn-sỹ Nghị đã chửng luận gì đến ám tín, cờ-quạt, nǎm rap trên lưng ngựa, chạy thẳng một mạch về Tàu — Cứa mồng năm tháng rieng năm Kỷ-Dậu (1789) giữa thành Thăng Long, vua Quang-Trung cưỡi trên dàn voi một thanh bảo kiếm đậm màu, với chiếc giáp bảo mǎn hồng, đeo bì khôi thuốc súng ám đen. Ngài có thể tự bảo: «Ta a đã lập được một vỗ công oanh liệt đệ nhất trong lịch sử Việt-Nam».

Với cái vỗ công đó, người Việt-Nam ta không bao giờ quên được — và hàng năm cứ đến ngày mồng 5 tháng giêng chúng ta lại đến Gò Đồng-Đà, đỗ lô long súng bái một vị hùng hù g.cửu quoc.

NGUYỄN-DUY-KIÊN

Janvier 1942

MỘT TRUYỀN NGẮN LỊCH-SỰ  
VỀ NGÀY MỒNG 5 THÁNG GIÊNG

## Buồn nỗi lời ngay, nói chẳng nghe

của SƠ-BÁO

Mùng năm tháng giêng trước đây 153 năm, vua Quang-Trung sau khi đã phá tan mây vạn quân Mân-Thanh, kéo dài quân vào thành Thăng-Long này. Trong ngày ấy biết bao chuyện đáng cười, đáng giận và đáng thương kế tiếp diễn ra trước khi tân kịch thay trò đổi

Tối mồng 5, dưới bão-giời u ám, lại đi kèm thêm những hạt mưa phùn, cảnh tượng càng thêm tịch-mịch, suýt cảc ngã đường trong kinh-thành hòn vắng người qua lại, chỉ có đoạn đường từ hoàng-thành đến soái phủ, thỉnh thoảng lại lập lòe có ánh sáng của những quân quan đưa tin cuối ngựa cầm dùm vút qua.

Vào khoảng cuối canh ba, trên mua-phun đã dội thành trận mưa nặng hạt, trên mặt đường đất ướt trơn như mỡ dỗ. Vua chỉ có đoạn đường từ hoàng-thành đến soái-phủ, một đoàn bốn nǎm con ngựa nón nhau chạy qua, bồng một con di thi ba, vì đường tron, bước trượt, khiến hồn dâu chà trước xuồng, làm cho người ngồi trên lung kim không vững, ngã bồ sấp xuống đất trước. Thấy vậy, những con ngựa kia đều phái kim lai, các người kia đều vội nhảy xuống, chạy ngay đến nòng người bị ngã lén đồng thanh nói:

— Xin bệ hạ chờ sơ, có chúng tôi đây. Người bị ngã chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẩy tay xua, ra hiệu bảo đừng ai nói gì, rồi nhảy phát lên ngựa, có doái lại với vàng chạy đi.

Đó là vua Chiêu-Thống cùng mấy viên quan thân tín hầu cận, nghe tin quân Tàu sốt sắng, như mua bão, đã kéo gần đến nơi rồi, chạy sang soái phủ quân Thành Cấp báo nguyên-soái Tôn-sỹ Nghị mau đến quán chóng đánh.

Thì lại thất vọng, vì chẳng những bấy giờ mới cắp báu, từ mồng một

Tết, đã được tin lo sợ ấy rồi, kể đó đêm ngày nào cũng có tin luồn, bỗng được tin gì lại sai người đến cáo cáo, thi lần nào cũng bị cự kh้อง được vào, vì ngoài cửa soái phủ, Tòn nguyên-soái đã treo cao bài «Miền-tiền» nghĩa là cấm kh้อง ai được vào. Đêm ấy, lại tiếp được tin, một tin sét đánh, nước đã đến chân rồi, chẳng nhả còn ngồi yên sis được, cúc chung đâ, vua Chiêu-Thống phái tư thám hành sang soái-phủ xin kính cữ binh. Vua tội lật đặt vua đến nơi, thi cài bài «miền-tiền» vẫn treo cao trên cửa.

Nhờ cây linh canh vào thông báo, thi chúa này đến chầu khác đều chí lắc đầu lia-lịa tỏ ý khô ktän. Vua Lê lo sợ cuống cuồng, co sự đã đến thế này, không thể lại trở về khống được, đánh liều viết mấy lời vào «thú-giản», và lạy mấy bậc già vào tay mấy người lính canh, nhờ đê vào cho. Thấy tên lôi mất, các chú quen-cá quan lệnh nghiem minh của nguyên-soái, nhanh nhanh đưa thuyền vào quân-trưởng.

Dùm mình dưới những hạt mưa xuon giá lạnh, run lên cầm cắp, vua tôi nhà Lê vẫn cố đứng chờ, nhưng đã một giờ lâu, cửa dinh ngay đê nòng người bị ngã lén đồng thanh nói:

— Xin bệ hạ chờ sơ, có chúng tôi đây. Người bị ngã chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẩy tay xua, ra hiệu bảo đừng ai nói gì, rồi nhảy phát lên ngựa, có doái lại với vàng chạy đi.

Vua Lê lắc đầu, rồi lật đặt ra đì, khống đê y đên lôi Hà cuog-phí, trong lòng vẫn tin vào thế lực quân Tàu. Qua có như thế, sáng hôm sau, kinh thành đâm dây dâ dồn dập cái tin: vua Lê cảng theo Tôn-sỹ Nghị bỏ nước chạy sang Tàu, mong cầu cứu lẩn nữa.

Nghe tin ấy Hà cuog-phí xiết bao kinh-khủng, lại nghe bên ngoài tiếng súng nổ dậy và những tiếng kêu gào hò hét vang ầm khắp nơi, biết là quân Tàu-sơn đã vào thành, với vàng cùng mấy chi em cuống gói tìm đường chạy trốn.

Lao-dão bước vào nội-diện, vua Lê vừa ngồi xuống, thở dài luôn mày tiếc, Hà cuog-phí chạy đến vấn an, trông long-nhan đầy vẻ buồn-bã, liêng tâu:

— Đến bây giờ bệ hạ vẫn còn trồng cây vào Tân-sỹ-Nghị nữa ư? Thiếp nghe những lời người nói xết ra nó chỉ là đưa như nhược vò tài, lại đây lòng kiêu ngạo. Từ hôm sang dày, chẳng lo tinh gi cách công thủ, chỉ ngày đêm rưốn chè dàn hát vui chơi. Bệ hạ đến mà no khòng tiếp kiến, thiếp chắc là nó đã biết cơ nguy rồi nén liệu đường tháo thân dỗ thôi. Cứ như ý thiếp, thi chỉ đêm nay nó sẽ bộ hành ma gấp chạy về Tàu...

Gang-phí còn đang nỗi, thi quả nhiên có tin cấp báo Tân-sỹ-Nghị đã ngầm đem quân qua sông Nhị-hà trốn chạy rồi.

Vua Lê hối hoảng đứng phát dậy, nói: «Quả như lời hiền phi đã nói, nó trốn chạy, còn ta biết làm ra thế nào bây giờ!»

Cung-phí nói ngay:

— Quân Tàu dù không tin cậy được, bệ hạ nên kíp lánh về miền Kinh-bắc, mộ quân cần vương, gác lấy lực lượng, rồi sẽ tính cơ khôi phục...

Vua Lê lắc đầu, rồi lật đặt ra đì, khống đê y đên lôi Hà cuog-phí, trong lòng vẫn tin vào thế lực quân Tàu. Qua có như thế, sáng hôm sau, kinh thành đâm dây dâ dồn dập cái tin: vua Lê cảng theo Tôn-sỹ Nghị bỏ nước chạy sang Tàu,

mong cầu cứu lẩn nữa.

SƠ-BÁO

Bạn tài hoa son trẻ ở Hà-thành hân mát lòng

# LIM ĐÃ MẤT HỘI LIM VẠN TUẾ

của VŨ-BĂNG

Hằng năm, cứ vào khoảng hôm nay, di khắp các nơi trong thành phố ta thường thấy họa thiển niên rủ nhau đi hội Lim để duỗi hồn tim hoa.

Hội Lim? Đó là một hội lập ra không biết từ bao giờ, nguyên là để cho trai gái một vùng trong tỉnh Bắc Giang gõ nhau và ca hát với nhau để vui xuân. Cảnh trời về vụ này thường đẹp, cỏ xanh, hoa đỏ, lại thêm mấy hạt mưa bụi trắng như sương: cảnh như thế thường đến thế đã ngoạn mục lắm rồi, ánh nắng trời mà cứ đến ngày hội, trên đồi Lim lại xen vào những cái mây hồng, mây đỏ, áo nâu non, thắt lưng cát vàng thì quả thực vé đẹp ấy lại càng hoàn toàn, càng đầy đủ, càng nên thơ tinh.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 13 tháng giêng thi trên đồi Lim iấp nập những trai gái ở những vùng Định-Bảng, Chợ-Dầu, Tam-son... trai thi nón dừa, khăn lụt, kính đèn, áo the kép, quần ống sót, giàn giàn; gái khăn nhiều tam-giang, yếm đeo, áo nâu non, váy sòi dài chán gót, lại diêm vào những dây lung hoa lý nhún nhún hay mầu cá vàng chói loị.

Tren những con đường làng và chung quanh sườn đồi, họ rủ nhau di lễ từ mờ sáng ở ngoài đầm rồi ngoan cách. Đoạn, sức cảm sinh tình, họ dắt nhau lên những chỗ cao nhất trên đồi để ca hát những điều họ nghĩ ở trong chỗ sâu thẳm nhất trong tâm hồn của họ.

Không gì có cao siêu đâu! Họ không làm vui gì cả. Họ chỉ nghĩ thế nào thì nói thế, nên câu hát của họ có vẻ chất phác thực thà làm cho ta thương hại và kính phục: cái tình của họ thực là một cái tình cao quý, trong sạch và thanh cao vậy.

Bước sang năm mới, anh mới đi chui,  
Xuất hành nói chuyện, mắng nhại thấy chung,  
Được nhời như cởi lầm lòng;  
Giờ kim thoả với khán hồng trao tay.

Nhắc trong tháp bóng nàng ngồi  
Còn người phong thề luống tôi ưa thầm.

Bài bên bác mẹ tương iết,  
Anh di làm rẽ em về làm dâu.

Bao nhiêu câu hát tình từ lái, đậm thảm, say mê mà trai gái chất chứa ở trong lòng, gấp buồm đầu xuôi, họ đều đem ra hát: ăn cúng hát, tiễn biệt nhau cũng hát: rõ ràng là cái tình thâm rỗ rít của người mình, làm lòng chất phác thực là có một mà tình thương yêu đến thành ra yếu đuối thật cũng rất mèn mòng.

Người ta gọi lối hát ấy là lối hát quan họ vậy. Theo như tục truyền thì tục hát quan họ sinh ra bởi sự giao-hiệu của hai làng: Lũng-giang (Lim) và Tam-Son. Làng Lim thuộc huyện Tiên-Du và làng Tam-Son thuộc huyện Đông-Ngàn, nhưng hai làng ấy cũng thuộc về vùng Bắc-Ninh. Hai làng ấy thân nhau lắm. Người ta kể truyền rằng, trước đây, cứ vào khoảng tháng giêng, làng Tam-son vẫn đám thi không bao giờ làng Lũng-giang không cử mươi ông quan họ sang thăm. Dăm bảy cụ bộ, vài bà lão và trai gái trong làng Tam-son ra đón tận đường cái. Chè chén xong, trai gái hai làng bắt đầu hát với nhau suốt sáng, đến lúc chia tay nhau vẫn hát; giọng hát nín non, cao thấp, tát cả sự nhớ nhung khi chia rẽ và như ngửi tắt cả một cái muôn được tái ngộ năm sau vậy.

Một ngày hội như hội Lim có cái tình thâm thế, cao thượng như thế, vẽ được hết cái tình dân tộc mình là biết thương yêu nhau, biết cố kết với nhau, thắm nom sán-sóc nhau từng ly từng tí mệt, lúc thầm có khi không đồng ý với nhau, nhưng đến giờ quan trọng thì một triệu người như một người... đó, một cái tình thâm như thế, thiết tưởng đem phô vào một ngày hội thực là cao quý vậy, thực là đong rộng vậy.

Áy thế mà không ngờ ít lâu sau tiếng hội Lim đồn đại di khắp mọi nơi, những người ở gần Bắc Ninh — nhất là người Hà thành — về quay những dữ quái thành thử hội Lim dần dần mất cả về thiêng liêng của nó!

Nó thành ra một ngày hội trai gái — nói thê chưa đúng; ta phải là một ngày hội trai duỗi gái thi đánh hơn.

Thực vậy, muộn năm trở lại đây, bạn nào đã dè chừng đến hội Lim tất đã nhận thấy như tôi rằng những họa công từ Hà thành, những đồ vui vè trêng trang ở Hà-thành về dự hội đã làm nhiều điều chướng tai gai mắt quá.

Họ di trại hội chỉ có một mục đích: xông ra vò gái. Họ không biết một tí gì là cái cao thượng trong ngày hội; họ chỉ có một ý muốn: nhảy ra vò gái通俗 như những cái má, những cái ngực, của các cô gái Bình-bảng Chợ-Dầu là cơm gạo của họ, là mồi sinh sống của họ, thậm chí họ đánh nhau, đấm nhau, kéo bè kêu dâng để hại nhau vì được một cô gái nào hay không được một

tôi Lim lại có biện đẽ cấm hụp ảnh rất nghiêm ngặt Trên đỉnh đồi và phía sau đồi lại có một toán lính đông đê canh gác vùng này. Tuy vậy, ở ngoài phía chân đồi ở gần đền trông ra đường vẫn có nhiều người ở Hanoi vè chơi và trong số đó vẫn còn nhiều những con quỷ hội họp vui đùa và dỗi lắc cưng còn giờ những trò khà bi ra với những cô gái chất phác quê mùa ở hội Lim.

Thấy tình hình như thế, người ta không thể không xử thẳng tay.

Năm nay, cả quan đầu tình đã đồng ý với thân hào xã ấy bỏ hẳn hội Lim đi.

Thật là một tin mừng vậy.

Có nhiên là mừng cho những người còn có chút lương tâm, còn biết nghĩ đến danh-dự của quốc-gia, nhưng tất là một tin buồn cho bọn «vui vẻ trêng», cho bọn «tài hoa son trêng» vậy.

Những cô-chí ngông-cuồng, dỗ dại và lố-linh cũa họ, bây giờ họ đã không thấy kết quả rồi, chắc hẳn họ mất lòng. Cả một ngày hội có một ý nghĩa cao-thượng là thế, thanh-tịnh là thế, vì họ mà bị tan nát, mà bị đâm lị bần, nhưng người hữu tâm với giống-nó với tục quán, của nước Việt-Nam tất còn nhớ mãi mãi đến công của họ «tài hoa son trêng, vui vẻ trêng của Hà thành».

Ta nên nhớ mãi cái tình thâm hội Lim, những cái đẹp cao thượng ở hội Lim mà thiết tưởng cũng chẳng nên tiếc nó làm gì vậy.

VŨ-BĂNG



Photo VŨ-AN-NINH

Cậu trai thiện thùng che miệng hát những câu hát tình từ và ngày thơ; mấy thiếu nữ làng tai nghe, sẵn sàng chờ đợi để hát trả lời.

Đây là hình ảnh đặc biệt của hội Lim cực tả cái tâm hồn chất phác của dân quê Việt - Nam

công tử Z, bị trai làng đánh vì ghẹo gái;  
công tử X, bị bắt công tử Y, bị trói  
công tử Z, bị trai làng đánh vì  
đã định ép liều nài hoa một cô gái làng Lim trên đồi..

Mỗi năm ngoại đây,

ra lệnh cấm chụp ảnh và treo lèn đồi Lim  
nếu suốt ngày 13 tháng giêng năm ngoái hội đã đỡ  
những được ít nhiều. Tại hội, có linh-gác và ở chân

MUỐN ĐƯỢC CHỐNG GIẦU, MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG - PHÁP

# Một bài hát chèo Ngày Xuân

của TƯ LUYỆN - MẠNH QUỲNH

Hàng năm cứ từ mồng 7 đến mồng mười tháng Giêng là làng Kim-khuê mờ hội.

Trai gái trong làng chỉ mong những ngày ấy để vui chơi và... tò nỗi lòng. Cho nên cái gì «nhất» là họ đem ra cho ký được. Những chiếc khăn vuông, những yếm có xay màu ca-phe-sita (trước là màu trắng) màu cám sen, những chiếc thắt lưng màu cà vang hay quan lục, những chiếc dây lòn xòe trang điểm cho những tấm thân lùn lùn chắc nịch. Những mảnh sặc sỡ với màu da rám nắng nâu. Bên phải khỏe khắn bao giờ chịu kém. Những cậu trai làng bỗng giờ ra để quần quanh đầu/những chiếc khăn lụa. Mấy vuông nhieu màu ngà hay dòi khán quanh có phết phết trước giờ. Những ông quần đèn xếp buông trên những đồi giầy lây đèn cao cõi tự dời xưa.

Trai thanh gái lịch thường tụ quanh đám chèo vì dưới ánh sáng tù mù của những ngọn đèn dầu, họ dễ giấu những cẩn chí áu êm.

Trong đám chèo hôm ấy không một ai dám tỏ nỗi lòng với cô. Tự cô là một gái «vẫn mình và tàn thời» chưa chát nhất làng. Trước kia cũng như trai cô bao đám tỏ một đời lời cung cỏ nên mấy cậu trai làng đã phai mặn hận hận cầu: «Ông cha lừng lẫy bốn phương trời».

Là một tay chơi lầu lòc sáu bảy năm giờ ở Hanoi, anh Linh thử với anh em phen này rúa nhạc cho những bạn bè xua kia không có số đào hoa.

Thấy Tơ, anh Linh mon men dán cạnh:

— Lạy cô!

Sau mỗi cái nguyệt dài thườn thượt, Tơ đồng đánh đáp: «Chẳng dám».

Rồi Linh kẽ lè những nỗi niềm yêu irom nhớ bấy

lần đã chôn » Linh thả ra những lời ồn uồng náo nuốt có thể làm mềm nhũn những trái tim sắt đá. Bởi vì trái tim của Tơ không bằng sắt đá nên nó không mềm nhũn. Tô không những không «nhưng hờ» còn khinh khinh:

— Góm cái nhà bác này mới hay chứ!  
— Cõi xem hát sành lâm, quả hật hôm nay họ diễn hay qua.  
— Nay tôi bảo cho nhà bác biết tôi không trẻ con đâu.  
— Cõi nói chí lý lâm: tôi với cô, chúng ta đã hơi... nhón cõi rồi.  
— Tôi dừa với nhà bác đây à?  
— Cõi dạy quá nhời, tôi dâu đám mong cõi dừa với tôi, tôi chỉ mong cõi đừng chửi tôi thôi. Cõi 啟 khi người ta chưa ngoa người ta hay bị sún răng.

— Cái nhà bác này thật khó chịu quá!  
— Cõi nhâm quá, tôi cõi phải con nhà bác nhà chú gõ đầu. Chúng ta chỉ có họ xa, xa mà gần... tôi là họ nhà giài.  
— Bác ăn nói khó người quá.

— Kho ngửi! Vàng, nếu như giờ phạt, quan-thê ảm bồ tát mà nên vụ nên chổng thi thày u và cõi cõi cõi được thom lạy.

Đến đây, Tơ không nhịn được nữa, cô ôn lại cho Linh nghe những câu mắng quốc-tế di xa bảy dặm đường. Bữa tiệc vui đèn dầu cũng có lát tàn, thi Tơ hăng hái đèn dầu cũng có lúc mệt nên những câu chửi dần dần bớt não nùng và tắt.

Dân làng không dẽ ý đèn cõi nữa, họ đã quên tên kịch vira diễn. Cõi Tơ cũng hình như quên vui lại lên (xem tiếp trang 24)



# NHỮNG NGÀY HỘI LẠ CỦA TA

BA TIẾNG CÔNG, MỘT CÁI ĐÁ, NGƯỜI ĂN MÀY  
ẤY LĂN RA CHẾT — BỐ AI BIẾT BÉ CHUỐI VÀ  
BÈO NHẬT-BẢN BẮM NHỎ VÀ TRỘN VỚI CẨM THÌ  
SẼ HÓA RA CHẤT GÌ? ÔNG THẦN HIẾU CHIẾN

Hàng năm, mùa Xuân đến, người ta lại được dịp trẩy hội, dâng hương, các nơi đèn chúa, lồng, miếu.

Mùa Xuân là mùa của hội hè khắp nơi trong nước. Nhiều ngày hội ấy — ngoài sự nhanh nhẹn ta nhớ lại ngày kỷ niệm các vị thần thánh biền linh ngày xưa — còn có ý nghĩa bắt buộc ta phải tin tưởng một lý thuyết, một tôn giáo nào!

Những ngày đại hội như hội chùa Hưong, hội Phù-Giáp, hội Hoa-Lý là những nơi mà hàng năm công chúng hầu khắp các nơi trong nước đều mang lồng súng bái anh hùng hay mộ đạo, kéo nhau về trẩy hội đồng như nước chảy.

Thật là những ngày đại lễ, trọng thể, bao hàm một ý nghĩa cao quý tôn nghiêm về lịch sử và tôn giáo!

Ngoài những ngày hội lớn đó, hàng năm về dịp xuân cũng có nhiều các đám, hội địa phuơng, thờ cúng các vị hang thần, ám thần, dâm thần, và tà thần. Trong ngày hội ấy, dân chúng ở địa hạt có bầy ra những cuộc tế lễ theo tục lệ rất kỳ quặc mà riêng họ vẫn hằng năm tia ngưỡng và sùng bái theo những lý lẽ riêng.

## Hội dâm thần

Tức là hội Dâ-La!

Có người lại gọi là hội Nâm!

Người ta đã có câu vè:

Bơi dâm, rước già chùa Thầy

Vui thi vui vây không tẩy Dâ-La.

Dâ-La là một làng ở cách tỉnh lỵ Ha-Đông non hai cây số. Hàng năm vào ngày mồng 6 tháng giêng ta, dân Dâ-La lại một lần mở đại hội kỷ niệm một vị «dâm thần» tối anh linh ở địa hạt mình.

Ngày đại hội, vui vẻ nhất và trọng thể nhất là ngày mồng 7 có rước vía!

Theo tục làng Nâm thì ngày rước vía là một ngày quan trọng hơn hết. Theo lời đồn thổi bao nhiêu là trai gái già trẻ trong xã đều tối tấp, kèn nhau ra tụ họp ở một khu định xay ngay ngã giữa mỗi khoanh đất ở ngoài cách đồng rộng bát ngát. Bốn bề cây cối rậm rạp um tùm, trông khác nào như một khu rừng hoang vu.

Đây chính là nơi thờ vị dâm thần của dân xã. Vào

khoảng 7 giờ tối, dân làng bắt đầu cõi rước từ trong lồng ra đình. Đoạn ông chủ tế đánh ba tiếng cồng làm hiệu lệnh tức bao nhiêu, dân được hương nến trong ngoái đều tết đi hết.

Già trai trai gái bấy giờ phai theo đúng như tục lệ, từ một người đàn ông lại «ôm» lấy một người đàn bà. Và bắt cứ là hạng người nào, cũng đều phải hành động như thế cả.

Nhưng có thiều-nữ nào hoặc những cậu trai làng nào không được làm «phép» đại khái như thế thì yên chí rằng năm ấy sẽ ôm nhà khủ sở và gặp nhiều sự không may. Cho nên, lịc ba ha tiếng cùng vùi rết thi ai nấy đều với tranh cướp nhau để làm «phép».

## Kiem duyệt bỏ

Cuộc làm «phép» này khi nào người ta nghe thấy ông chủ tế đánh ba tiếng cồng nữa, thì tức khắc dân đều được hương nến lại thấp sảng lèn như cũ.

Thê là cuộc làm «phép» đã hết.

Từ lúc ấy trở đi, dân làng bắt đầu vào tế cho đến khuya. Và ngày hội kéo dài ra đến hứa 12 hoặc 18 tháng giêng thì rã đám.

## Ông thần hiếu chiến

Hội này ít người dám đi xem, vì thường xảy ra án mạng luộn luộn. Thật là một hủ tục tai hại cho mấy dân xã Đào Nguyên, Phượng Viên và Văn Lãng.

Bà xã này đều thuộc phủ Hoài-đức Hadong. Và, hàng năm, cứ đến ngày mồng 2 tết thì các làng trên này có mít hội để tế thần-hoàng.

Vì là một vị hung-thần, nên trước khi tế, dân ba xã Đào Nguyên, Phượng Viên và Văn Lãng đều tron những trai tráng đem dù gậy tay dán mác, đinh ba, tình lnh ra một bãi đất rộng hòng chiểu!

Tuy là một cuộc hồn chiểu «thần thiện» để làm phép lèi thần; nhưng chẳng phải là chỉ hò hé chiểu lèi mà sự thực thì họ phải đánh nhau kịch liệt, theo tiếng trống ngùi liễn.



### HỘI LÀNG PHỤC-LỄ, KIẾN-AN

Tựa như những cô gái Thô-nhi-Kỳ thời cổ  
mấy cô gái làng Phục-Lễ ngày thường vẫn  
che mặt để giấu những nụ cười xinh xắn đi.

Photo VŨ-AN-ĐẠM

Cuộc hôn chiến đó kéo dài tới khi nào cả ba xã đều  
có người bị thương.

**Không** một ai ta thán, dù là những người bị thương  
cũng thế. Họ đều lấy làm hoan hỷ vì đã theo đúng  
được lục lệ!

Người ta tin rằng: Nếu không có những cuộc hôn  
chiến vào hôm rước vía của vị hung thần biển chiến  
đó thì hết dân ba hạt năm ấy sẽ mít mù, người  
chết và những thiêng tai khốc liệt bắt ngờ sê dến với  
họ cả năm.

### Thần hành khất

Hội này vào ngày 13 hoặc 14 tháng 2 ta thi làng Yên  
(lối vào Cầu hậu) tỉnh Bắc Ninh. Dân tỉnh Bắc thường  
goi là hội: tung cầu!

Theo tục truyền của làng đó thi nguyên ngày xưa  
có một người dân bà nghèo đói hót chồng có hai đứa  
con gái vào trặc tám chín tuổi.

Một hôm, thiếu phụ lang thang đi đến địa phận  
làng Yên, xin được 1 nắm cơm mới chia cho hai con.  
Không ngờ phần chia chẳng đều, 2 đứa bé tranh nhau,  
sinh cucus ầm ĩ. Anh và tinh vật đá một cái chảng  
may vào chỗ hiểm, em chết!

Nhung chết vào giờ linh và dương nhiên thành vi  
thần hoàng xá ấy.

Vì gốc tích câu chuyện như thế nên hằng năm đến  
ngày hội, nhất là ngày khai hạ, dân hai hạt Bắc Ninh  
và Đáp Cầu kéo nhau vào làng Yên xem hội, đồng  
thông có chỗ len chân. Nhất là ngày rước vía, có  
cuộc tung cầu vào quãng bồn gör chiệu.

Tung cầu là nói theo nghĩa bóng của nó; còn thật  
ra quả cầu đó chính nghĩa là nắm cơm!

Trước hết, dân làng cử hành đám rước ra đình,  
giết kiệu để mít nắm cơm già» tức là quả cầu bằng

gỗ tròn to bằng quả bưởi, có kết dải nhei dò. Khi  
tới dinh, và trong lúc làm lễ lẽ cầu thi hàng bốn năm  
chọn trai làng, phần nhiều là trai tráng của làng đã  
chọn sẵn cù ra, người nào cũng vạm vỡ khỏe mạnh  
như dò vật, minh trắn trùng trực; ai này đều đóng  
độ có một cái khố bằng nhì, đều điều kiện thật chắc và  
đã chia sẵn ra làm hai phe, mỗi phe 25 hoặc 30 người  
gió đó. Khi té xong, ông chủ lể, cầm quả cầu (tức là  
nắm cơm) tung bồng ra giữa đám trai tráng đó. Từ  
thi hai bên xó nhau lại mà cuớp... mà chuyền cho  
nhau, để chạy ra phia sân đình là nơi đã dão sẵn 2 cái  
lỗ hổ ở đầu cuối sân. Theo cõi tục, thi phe bên nào  
cuớp được quả cầu đó bỏ được vào bên lỗ hổ của  
minh thì năm ấy làm ăn phát tài, không ốm đau, tật  
bệnh!

Vì thế, nên lúc quả cầu vừa ném ra thi bọn trai  
tráng hót reo ầm ĩ. Hai bên bắt đầu nhập cuộc, bên  
nào cũng moan cuớp được quả cầu. Họ đuổi nhau  
nhau đuổi giặc và có khi 2 ba mươi người cả của hai  
bên nắm chặng chất lên nhau để tranh cuớp.

Cuộc tung cầu có năm kéo dài đến bốn năm tiếng  
đồng hồ và rút cuộc lại khi nào một phe cuớp được  
cầu bỏ lọt vào lỗ hổ của mình rồi thi túc khắc dem  
trái cầu đó lật lên ban thờ. Tất cả trai làng chạy vào  
lễ tạ.

Cuộc tế chính thức mới bắt đầu cử hành cho đến  
đêm hôm ấy.

### Thần gấp phân

Xem mấy đám hội trên đây tôi đã cho là lạ, nhưng  
lại không lạ bằng đám hội ở một làng thuộc hạt Bắc  
Giang và cũng vì lâu ngày nên tôi quên khuyễn mất cái  
tên tôi đẹp ấy không nhớ là làng gì nữa!



### HỘI LÀNG PHỤC-LỄ, KIẾN-AN

Nhung đúng ngày hội, thi... mở tung  
ra! Các cô không che mặt nữa, các  
ông... tha hồ ngắm các cô gái đẹp,  
cô nụ cười đậm thâm, cặp mắt xinh xinh

Tôi chỉ nhớ vào khoảng tháng 3 ta thi làng ấy lại có  
mở hội.

Ngày đại hội ở đây có khi còn đông và vui hơn là  
hội Dã La, Làng Yên như đã nói ở trên.

Ngày hội ở làng này — nêu tôi không nhầm — thi  
cõi lè vào ngày rằm tháng 3 ta.

Tục truyền, vi thần hung làng này xưa kia chuyên  
nghe di mót phản! Rồi nghe đâu cũng vì một cuộc  
đấu đâ trong lúc tranh « phản » với một bạn đồng  
nghiệp mà bỏ mạng!

Sau linh và được dân làng truyền tụng, súng  
bái làm thần hoàng!

Ngày rước vía, dân xã có đón 2 cái tháng không lồ  
cô quang và đón gánh từ tết.

Trong tháng đựng đầy chất « phản giả » làm bằng  
bè chuối và bèo nhặt bắc bẩm nhỏ trộn lẫn với cám.  
Rồi rước về cái gánh « phản giả » đó ra đình. Ở ngoài  
đình có tới hàng 5, sáu trăm người, sán áo, vê quần

### TRONG MÙA RÉT, CÁI PHÔI BỊ LẠNH SẼ SINH HỒ

## BỐ-PHÊ THÁNH-DƯỢC ĐẠI-QUANG

nữa. Xin nhắc quý-khách có mua thuốc  
« ĐẠI-QUANG » và cái nhãn hình « CON BUÔM »  
giờ có nhiều kẻ làm thuốc giả, nên vỏ ý  
mua lầm thì thật là mất tiền mà vô ích.

Chai lớn 0\$80 — Chai trung 0\$40 — Chai nhỏ 0\$20

L à thuốc bồ trà ho hay nhất, công-hiệu nhất,  
đã từng nổi danh tiếng khắp xứ Đông-Pháp.

Chẳng luận lúc nào, nếu cái phôi yếu thi  
liền sinh ho, khí đã mắc bệnh ho, thi nên uống  
ngay thuốc BỐ-PHÊ ĐẠI-QUANG, dầu bệnh ho  
cách nào cũng sẽ khỏi hết, cam đoan trong mười  
lăm phút kiễn-hiệu, chẳng những trừ tuyệt bệnh  
ho, mà nó còn bồi bõ cái phổi trả nén khỏe mạnh  
này cần phải nhận kỹ ngoài hộp có chữ hiệu  
này là thuốc chính hiệu. Vì hiện

BAI-QUANG DƯỢC-PHÒNG

2 phế Hàng Ngang, Hanoi — Giấy nát: 805

# NGUỒN VĂN TÌM VÀNG

Cái thuyết sự vợ  
của Socrate.

Hắn nhiều bà con ta dù biết So-crates là một nhà hiền-trết của nước Hy-lạp đời xưa; có người đã gọi là Khổng-Tử phương tây.

Nhưng không may si biết ông thánh ấy có thêm cái tài khéo nói dỗng lòn và cũng sợ bà vợ đáo đẽ.

Thánh bà tên là Xantippe, có tính hung dữ không vừa; dỗng một chút gì bắt như ý, liền tranh mất gần cổ, rúc lác gầm gầm vò thánh-on đùa chà.

Nhưng bà vợ lắm điều và làm Ý cách gì mặc kệ, ông Socrate cứ tự nhiên như không.

Ông thường nói với người ta :

— « Lấy vợ cõi đê rèn luyện đức tính. Vì như một người cưới ngavao, gấp phải con ngavao càng dữ chàng » náo, mình càng náo tay lập rèn phép « euri chàng ấy. »

Lý luận của một ông thánh sợ vợ, quả có khác thường.

Có một hôm, vợ lại sinh sự gào thét rầm lên, ông không thêm đêm xia, cứ việc lảng lạng bộ di ra phố chơi. Thấy ông bỏ nhà sấp sỉ, bà vợ càng tức, vò ngay nội binh nước lõi đỗ trát trên đầu ông. Thế mà ông vẫn tự nhiên, không biến thần sắc, lại nói bông lòn :

— Sau cơn sấm sét, tất có mưa to. Các ông râu quặp nhà ta, có thè đọc mấy câu vui hay của Socrate mà tự an ủi.

## Một vài câu đối của Lương-khai-Siêu

Lương-khai-Siêu, một nhà văn học đại danh của Tàu mấy chục năm trước, cùng Khang-hu-Vị nổi tiếng là hai tay duy-tần chí-thi, có lòng tôn sùng nhà vua Mân-Thanh.

Có người minh-oan cho Lương, nói rằng chỉ có họ Khang trung với Thành-Đế, còn Lương thì trước sau vẫn khuyễn về dân-chủ cộng-hòa.

Chứng có là hời lõi Vạn-tho của bà Tây-hậu ăn mừng Thất tuần Đại-Lương soạn một câu đối mừng dâng trên bát nhúi vầy :

Kim nhật hành Di-viên, minh nhật hành Hải-thủy, hà nhật phục hành cõi Tràng-án ? Úc vạn nhân cao huyết tận khố, chí vĩ nhân sâm khinh hứu.

Ngũ thời cát Giao-chí, lục thép cát

Dài-loan, thất thập hyu cát Đông-tam-tinh. Thiên bách lý nhì đù tiếc

xúc think khan vạn thợ erong vó.

今日幸頤園，明日幸  
海水何日復幸古  
安億萬年膏血盡  
枯只爲一人慶有

五 十 割 交 處 又 六 十 東 即  
台 湾 千 百 地 圖 圖 漢  
省 千 百 地 圖 圖 漢  
促 請 看 強 無

Nghĩa là :

Ngày nay di chơi Di-viên, ngày mai di chơi Hải-thủy, hôm nào nữa di chơi Cõi-Tràng-án ? Úc muôn dân đầu mõi đều khổ; chỉ bởi một người voi láy ráo.

Năm chục tuồi cát Giao-chí, sáu chục tuồi cát Đài-loan, bảy chục tuồi lại cát Đông-tam-tinh. Trăm nghìn dặm đất dài mòn mãi, thử xem vạn-tho đê chừng mõ.

Rõ ràng Lương kè tội bà Tây-thai-hậu với một giọng vắn vừa khy-the, vừa khai bài.

Hình như Lương cũng giỏi hài-văn: một người bạn nghiên rượu suốt ngày, nhân mõi tiệc mõi sinh-nhât 50 tuồi, Luồng tặng câu đối sau này :

« Từ thập cát niên trường hắt từ  
« Tam bách lục nhật túy như nêu. »

四十九年長不死  
三百六日醉如泥

(Nghĩa là : Bốn mươi chín năm  
lý chẳng chết; ba trăm sáu ngày  
say như bùn).

Hôm nõi, cũng trong mục này, chúng tôi đã lục dăng bài thơ Ngũ thập tu thi của ông Thế-quang, một nhà thơ ở Hán-thành. Tưởng ông nên viết câu đối trên của Lương-khai-Siêu mà dám bén chõ

ngõi cũng bay !

X.Y.Z.



Tổng-phát-hành Bắc-kỳ, Lèo, Bắc Trung-kỳ  
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Cần dùng người bán Cẩm-long-hoàn và thuốc Võ-DINH-DÂN trong tháng 6 Hanoi 15\$00, ở các lịnh 12\$00

## CÁI ĐỒNG HỒ

Horloge ! dieu sinistre, effrayant,  
impossible,

Dont le doigt nous menace et nous  
dit : « Souviens-toi !

Les vibrantes Douleurs dans ton  
coeur plein d'effroi

Se planteront bientôt comme dans

une cible ;

Le Plaisir vaporeux fuit vers l'horiz-

zon  
Ainsi qu'une sylphide au fond de la  
coulisse ;

Chaque instant te dévote un morceau  
du délice

A chaque homme accordé pour  
toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure,

lla Seconde  
Chuchote : Souviens-toi — Ra-

pide, avec sa voix  
D'insecte, Maintenant dit : Je suis

Autrefois,  
Et j'ai pompé ta vie avec ma pompe  
immonde.

Remember ! Souviens - toi ! pro-  
digue ! Esto memor !

(Mon gosier de métal parle toutes  
les langues.)

Les minutes, mortel folâtre, sont  
des gangues

Qu'il ne faut pas lâcher sans en  
extraire l'or !

Souviens-toi que le Temps est un  
joueur avide

Qui gagne sans tricher, à tout coup ;  
c'est la loi.

Le jour décroît ; la nuit augmente,  
souviens-toi !

Le gouffre a toujours soif ; la clep-  
sydre se vide.

Tantôt sonnera l'heure où le divin  
Hasard,

Où l'auguste Vertu, ton épouse  
encore vierge,

Où le Repentir même (oh ! la der-  
nière auberge !)

Où tout te dira : Meurs, vieux

lâche ! il est trop tard !

ĐỒNG-HỒ hãi ! hối thản khùng-khiếu !  
Mặt dâm-dâm gang thép vô-linh !

Ngón tay chì trổ thắt-kinh  
Dân người : Phải nhới Phận minh  
chữ quên !

Cái ĐAU ĐỚN như tên mõi mõr  
Chẳng bao lâu tui bắn ra

Đàn kia nham thảng khồng tha  
Tim mõi cảm suốt, kêu là cúng thừa ;

Cái VUI THỦ lo-thò mõi nhặt

Nhìn dâng surong tǎn mǎn chán trời,  
Bóng người vui-nữ xinh-lươi

Vua trên sân khấu, mõi cười biến  
nhanh.

Mỗi phát đến lại tranh hót mõt  
Mỗi mõt mõr tráng mặt trõi cho

Phản kia trời đã sẵn do  
Mỗi người cho da thõa mõi thời,

TÍCH-HẤP SÁU mõi mõi phát  
Khê nhã thõm : Chăm-cháu, chờ quên ?

Nhanh như tiếng bò rí-rén

DUONG-THỜI nói : Tôi vẫn tên VĂNG-  
THỜI,

Đời mi tö đã hút voi  
Rái bao sinh-khi qua voi blô-thò !

Souviens-toi ! Esto memor !

Remember !  
Hãy nhớ luân ! Hồi kẽ bốc giờ !

(Miêng la thành danh, cõi tài

Nói thõng tiếng mõi giõng người thõe.  
gian.)

Này hõi kẽ lan-man tráng giõ  
Những phát đời quặng mõi khác chí

Coi vông phải đái hết đ  
Chõ nên bõi sót mõi li mà hoái.

Miêng phải nhõi hoái trong da :  
C - bao cao nhất gõ THỜI-GIAN

Lệ thường, cháng dâng lân giàn  
Mà trân tiếng đai ân hoán cõi trâm !

Ngày sáp hêt, den sâm bông lõi  
Bâm đâm khanya, mi hõi, chờ quên !

Vực sâu con khái lõi-miên  
Binh-giò rõ giõ nõa trên can rồi.

Chóng bao nõa mi thời sõe thay  
Cái RỦ-MAY bay nhõi vô-luồng,

## XUÂN TỐI

Lắng nghe : chim rẽn trên cành,  
Gió về khua-động trời thanh diu-dắng ..

Lòng tôi róng đón khát gian:  
Muôn mõi trời-thảm.. tràm ngõn ước

Xuân vè... chưa có lời thơ,  
Tôi thêm nét đẹp bén bõ cây non...

Bao nhiêu nõi trồi, lòng son..  
Say-sưa Tình-hà : niềm ngon ngàn đời..

Xuân vè... đẹp quá, ai ơi,  
Hòn tõi ấm lại với hơi say nồng..

NGỌC SANG

## Xuân cảm

Đỗ a! dám chắc có xuân chưa ?  
Xuân, hỏi làm sao vẫn giò mưa ?

Cảnh vật khác chí Đông buồi trước c?  
Cõi lòng lạnh lẽo sống như thừa..

Cõi lòng lạnh lẽo sống như thừa,  
Buồn thấy chìm oanh thõe thõa.

Lại là hoa đào phơi trước giờ,  
Mõi cười chế nhõi khách năm xưa.

Mõi cười chế nhõi, khách năm xưa,  
Tập nập xuân về đón lại đưa,

Riu rít như đón chõi ấm tõ,  
Xuân sang cảnh vật thấy cõng ưa,

Xuân sang cảnh vật, thấy cõng ưa,  
Yêu sống yêu tri mõi phõn phõ

Sao đến xuân này đây cảnh cũ,  
Âm thõm tám sự hèo nhường dual

Âm thõm tám sự hèo nhường dual,  
Trước án phân vân định viet tho :

Óc rõi, tuy run lòng chán ngắn,  
Viết không thành chữ, viết chi giờ ?

Viết không thành chữ, viết chi giờ ?  
Tả cảnh, võ tình cảnh hóa tro,

Gởi bạn phương xa ai bạn nữa ?  
Hoài hõi ngồi viết truyện bông quõ.

Hoài hõi ngồi viết truyện bông quõ,  
Thôi đẽ yên lòng vẫn viet vil to ;

Buồn thấy xuân sang, râu tóc trống,  
Đời người có hanh, chí không vừa,

Đời người có hanh, chí không vừa,  
Thu xep luân thi, việc vẫn bõa ;

Bồi thõy xuân sang, râu tóc trống,  
Đời long, hồi chõi có xuân chưa ?

LÊ-XUÂN-SUNG

CHARLES BAUDELAIRE

Trich trong tập HOA TIỀN VŨNG TỰC  
(Les Fleurs du Mal) của Charles  
Baudelaire do Nguyễn Giang phän  
dich và chủ-thích, sáp xuõi-bõa,

# NGUỒN VĂN TÌM VÀNG

Cái thuyết sự vợ  
của Socrate.

Hắn nhiều bà con ta là biết Socrate là một nhà hiền-friết của nước Hy-lạp đời xưa; có người dã gọi là Khổng-Tử phương tây.

Nhưng không may si biết ông thánh ấy có thêm cái tài khéo nói dỗng lòn và cũng sợ bà vợ đáo đẽ.

Thánh bà tên là Xantippe, có tình hùng dũng không vừa; dỗng một chút gì bất như ý, liền tranh mất gần cổ, rúc lác giàn giàn choáng.

Nhưng bà vợ lắm điều và làm ãm ý cách gì mặc kệ, ông Socrate cứ tự nhiên như không.

Ông thường nói với người ta :

— « Lấy vợ cõi đê rèn luyện đức tính. Vì như một người cưới ngay cõi phải con ngựa cảng dữ chừng nào, mình cảng nỗi lập rèn phép cõi chờ chừng ấy. »

Lý luận của một ông thánh sợ vợ, quả có khác thường.

Có một hôm, vợ lại sinh sự gào thét rầm lên, ông không thêm đem xia, cứ việc lăng bung bộ di ra phố chơi. Thấy ông bỏ nhà sấp đì, bà vợ càng tức, vó ngay nột bình nước lì đỗ trát trên đầu ông. Thế mà ông tức vì nhiên, không biến thân xác, lại nói bông lon :

— Sau cơn sấm sét, tất có mưa to. Các ông râu quặp nhà ta, có thể đọc mấy câu vui hay của Socrate mà tự an ủi.

## Một vài câu đối của Lương-khai-Siêu

Lương-khai-Siêu, một nhà văn học đại danh của Tàu mấy chục năm trước, cùng Khang-hữu-Vị nổi tiếng là hai tay duy-nhiên chí-tuần, có lòng tôn sùng nhà vua Mân-Tranh.

Có người minh-oan cho Lương, nói rằng chỉ có họ Khang trung với Thành-Đế, còn Lương thì trước sau vẫn khuynh vũ dân-chủ cộng-hòa.

Chứng cứ là hối là lẽ Vạn-tho của bà Tây-hầu ăn mừng Thất-tuần Đại-Lương soạn một câu đối mừng đăng trên báo như vầy :

Kim nhật hành Di-viên, minh nhật hành Hải-thủy, hả nhật phục hành Tràng-an. Ủt vạn nhân cao huyết tận khố, chí vị nhật hồn kimh hứu.

Ngoài thận cát Giao-chí, lục thấp cát Đại-loan, thất thập hyu cát Đông-tam-tinh. Thiên bách lý dù đò tiêm xúi think khan vạn tho erong vò.

今日幸頤園，明日  
幸海水何日復幸古  
巖安億萬年膏血盡  
枯只爲一人廢有

五 十 割 交 足 又 六 十 東 漢  
台 省 千 百 里 國 圖 漢  
促 論 看 蔭 強 無

Nghĩa là :

*Ngày nay di chơi Di-viên, ngày mai di chơi Hải-thủy, hôm nào nữa di chơi Cồ-tràng-an? Úc muôn dân đầu mõi đều khổ; chỉ bởi một người voi lấy ráo.*

Năm chục tuổi cát Giao-chí, sáu chục tuổi cát Đài-loan, bảy chục tuổi lại cát Đông-tam-tinh. Trăm nghìn dặm đất dài mòn mãi, thử xem vạn-tho để chừng mõ.

Rõ ràng Lương kèn tội bà Tây-hầu-hữu với một giọng vẫn vừa kýt-thye, vừa khúi bài.

Hình như Lương cũng giỏi hài-văn: một người bạn nghiên ruou suốt ngày, nhún mõi tiếc mòn-sinh-nhát 50 tuồi, Lương tặng câu đối sau này :

« Từ thập niên trường hắt từ Tam bách lục nhật túy như nè. »

四十九年長不死  
三百六日醉如泥

(Nghĩa là: Bốn mươi chín năm lùi chẳng chết; ba trăm sáu ngày say như bùn).

Hôm nõ, cũng trong mục này, chúng tôi đã lực dâng bài thơ Ngũ thập tu thời của ông Thủ-quang, một nhà thơ ở Hà-thành. Tưởng ông nên viết câu đối trên của Lương-khai-Siêu mà dán bên chỗ ngồi cũng hay!

X. Y. Z.



Cần dùng người bán Cửu-Long-Hoàn và thuốc VỎ-BÌNH-DẦN trong tháng ở Hanoi 15\$00, ở các tỉnh 12\$00

## CÁI ĐỒNG HỒ

Horloge ! dieu sinistre, effrayant,  
impossible;

Dont le doigt nous menace et nous  
dit : « Souviens-toi !

Les vibrantes Douleurs dans ton  
cœur plein d'effroi  
Se planteront bientôt comme dans  
une cible :

Le Plaisir vaporeux fuit vers l'hor-  
zon

Ainsi qu'une sylphide au fond de la  
coulisse ;

Chaque instant te dévore un morceau  
du délice  
A chaque homme accordé pour  
toute sa saison

Trois mille six cents fois par heure,  
Ille Seconde

Chuchote : Souviens-toi ! — Ra-  
pide, avec sa voix

D'insecte, Maintenant dit : Je suis  
Autrefois,  
Et j'ai pompé ta vie avec ma pompe  
immonde.

Remember ! Souviens - toi ! pro-  
digue ! Esto memor !

(Mon gosier de métal parle toutes  
les langues.)

Les minutes, mortel folâtre, sont  
des gangues  
Qu'il ne faut pas lâcher sans en  
extraire l'or !

Souviens-toi que le Temps est un  
joueur avide

Qui gagne sans tricher, à tout coup;  
c'est la loi.

Le jour décroît ; la nuit augmente,  
souviens-toi !

Le gouffre a toujours soif ; la clep-  
sydre se vide.

Tantôt sonnera l'heure où le divin  
Hasard,

Où l'auguste Vertu, ton épouse  
encore vierge,

Où le Repentir même (oh ! la der-  
nière auberge !)

Où tout te dira : Meurs, vieux  
lâche ! il est trop tard !

ĐỒNG-HỒ hãi! hối thần khùng-khiếu!  
Mỗi đâm-dâm gang thép vỗ-thèm!

Ngón tay chĩa thắt-kinh  
Dân người : « Phải nhớ! Phận mình  
chờ quên !

Cái ĐỒNG-HỒ như tia mõi mõ  
Chẳng bao lâu tia bão ra  
Bích kia nham thảng không tha  
Tim mì cầm suối, kêu là cung thê ;

Cái VUI THỦ to-tho nhát  
Nhà dám song tân mòn chân trời,  
Bóng người vỗ-nữ xinh-lươi

Vừa trên sân khấu, mím cười biến  
nhanh.

Mỗi phút đến lại tranh hót mõi  
Mỗi mõi phần trăng mặt tròn cho  
Phản kia nham thẳm dán do

Mỗi người cho dà thoa no mõi thời,  
Cái TÍCH-TẮC sáu mươi mõi phút  
Khê nhả thầm : Chăm-chúi, chờ quên !

Nhanh như tiếng bò-rén  
ĐƯỜNG-THỦ nói : Tô vén VĂNG-  
THỜI,

Đời mi tö đă hút vot  
Rồi bao sinh-khi qua voi bl-tho !

Souviens-toi ! Esto memor !  
Remember !

Hay nhớ luồn ! Hồi kẽ bốc giờ !  
(Mieng ta danh thê, co tai

Nói đường tiếng mõi giọng người thê-  
gian.)

Nay hời kẽ lan-man trăng gió  
Những phút dài quặng mõi khác chi

Cốt vong phải dài hết đ  
Chí nên bỗ sói mõi li mà hoái.  
Mi nên phái nhai hoài trong da :

C - bao cáo nhãi già TỐI-GIAN  
Lệ thường, chẳng đánh lật giàn  
Mà trân tiếng đít ăn hoán cã trân !

Ngây sấp hết, đen súng bồng tối  
Đêm dàn khuya, mì hời, chờ quên !

Vực sâu con khát lèn-miền  
Banh-giò nứa giò nứa trên can rồi,  
Chẳng bao nứa mì thời sẽ thấy

Cái RÙ-MAY bay nhảy vỗ-luồng,  
Với nòng TIỀT-HANH đường đường

Vợ mì mối ướt chà tang chung chán,  
Cho đèn cõ AN-NÂN HỒ-HÂN  
(Ói thát nôi lò-quán sún cõng !)

1. upy đều lên tiếng giục rằng :  
Chết di thời chử, hối thẳng nhát kia !

NGUYỄN GIANG dịch

Trich trong lop HOA TIỀN VŨNG TỰC  
(Les Fleurs du Mal) của Charles  
Baudelaire do Nguyễn Giang phän-  
dich và chủ-thịch, sáp xuôi-bản.

## XUÂN TỐI

Lắng nghe: chim rền trên cánh,  
Gió về khaa-dòng trời thanh dịu-dâng ..  
Lòng tôi róng rón không giàm:  
Muôn mõa trôi-thâm.. trân ngon ước

Ngàn vè... chưa cả lời khe,  
Tô thêm nét đep bén bò cay non..  
Bao nhiêu tuồi trẻ, long son  
Say-sura Tinh-đà: niêm ngon ngàn đời..  
Xuân vè... đẹp quá, ai oi,  
Hồn tôi lâm lại với hơi say nồng..

NGỌC SANG

## Xuân cảm

Đỗ ai dám chắc có xuân chưa ?  
Xuân, hỏi làm sao vẫn giò mưa ?  
Cảnh vật khác chi Đồng buồi trước c?  
Cõi lòng lạnh lẽo sống như thừa..

Cõi lòng lạnh lẽo sống như thừa,  
Buồn thấy oanh anh thở thưa.  
Lại là hoa đào phơi trước giờ,  
Mím cười ché nhão khách năm xưa.

Mím cười ché nhão, khách năm xưa,  
Tập nắp xuân về đón lại đưa,  
Riu rít như đái chim ống tòi,  
Xuân sang cảnh vật thấy căng tra.

Xuân sang cảnh vật, thấy căng tra,  
Yêu sống yêu tri mắt phản phør  
Sao đến xuân này đây cảnh cõi,  
Âm thầm, lâm sụp heo nhường dual

Âm thầm tám sít heo nhường dual,  
Trước án phân ván định viet thơ :  
Óc rối, tuy run lòng chán ngắn,  
Viết không thành chử, viết chi giờ ?

Viết không thành chử, viết chi giờ ?  
Tả cảnh, vó tim cảnh hóa tro,  
Gởi bạn phương xa ai đan nứa ?  
Hoài hoi ngồi viết truyện băng qua.

Hoai hoi ngồi viết truyện băng qua,  
Thôi đê yên lòng vẫn viet loi ;  
Buồn thấy xuân sang, râu tóc trắng,  
Đời người có hận, chí không xưa.

LE-XUÂN-SUNG

# độc giả báo hàng ngày ở đây muốn gì

của TR. QUY. N. V. HOA

Vào dịp cuối năm vừa qua đây, bạn đọc chắc đã nhận thấy như chúng tôi rằng cùng với mùa xuân, một trại mưa bão Tết, sách Tết đã tràn ngập khắp Đông-dương. Người ta có thể nói rằng từ giáng chí nghèo, hãi hét nhà nào cũng đều mua một tờ báo để đọc trong mấy ngày xuân, ngày Tết.

Ta phải nhận một cách rất công bình rằng vào những dịp đặc biệt về xuân và Tết, làng báo ta đã để cho những người quan tâm đến báo giới và xứ này thấy sự tiến bộ về văn hóa, về văn chương, và mỹ thuật và về tinh tuồng v.v.

Bó là một dịp khoe khôn, khoe khéo cho nên tờ báo mươi ba tháng chạp cho tới lác giao tết báo nào cũng tung ra ở trên khắp các phố phường «những công trình», thậm chí có những tờ báo hàng ngày ở đây, quanh năm chỉ búi mũi vào mồi tin tức, vào cành cây cũng «làm vần» ở trong những số báo đặc biệt gọi bằng tất cả những thứ tên để lòng ai quốc của dân Nam Việt.

Thôi, thế cũng may. Một năm có một ngày, những độc giả nhật báo ở đây được một phen biết rằng các người viết báo ở đây có có tinh tuồng, có có tâm hồn... Nếu không, họ đổi với con mắt đặc giá chỉ có là những người đón nhận tin, mà nào có phải những tin quan hệ gì cho cam, nhưng mà là những cái tin giá như bò tằm phản muối đi cũng được.

Tôi vẫn còn nhớ những vụ Tết trước đây, cứ vào hôm 29 hay 30 tháng chạp, trong khi tre con bán báo rao rầm rầm ở ngoài phố những báo bán cuối năm, tôi vẫn thường thấy nhiều người phản nản không kịp mua báo X. hay Y. để đọc vào cuối năm

— Anh có biết không? Sổ báo ấy ra những hai mươi trang lớn!

Một người bạn tôi sáu người lên.

Tôi đọc thấy sự thật khát. Họ thèm khát tờ báo hàng ngày xuất bản trên nhiều trang, không phải vì báo ấy nhiều bài hay, ảnh đẹp, nhưng họ chỉ khát khát vi báo ấy dày — dày những 20 trang iỏi — để xem xong thì chắc chắn có một cái lợi là có nhiều giấy để gói đồ dạc và hàng hóa trong dịp Tết.

Sự thực, tờ lác giấy ấy, mặc dù may mắn là, một số tiền 5 xu, một báo, giá đưa mua giấy không thời, ví tất đã được; buồng chì lại còn iòn, còn viết và còn cảo báo!

Tôi rất lấy làm buồn rầu mà nghiệm thấy cái ngu-ên-cố-may-tờ báo hàng ngày ra số Tết ở đây đã được độc giả hoan nghênh theo cách ấy.

«Mua báo hàng ngày để có giấy gõ!» Cái nói kinh bỉ ấy, tôi đã biết rằng không phải hoàn toàn là sự thật.

Nhưng ta phải nhận rằng: it lâu nay, ở xã hội ta, tờ báo hàng ngày đối với con mắt các bạn đọc đã gảm mất nhiều giá trị. Khiêm là muôn ăn ở cho thành thục, ta chớ nên lấy đó ra để mà che lối của mình. Muốn nói gì thì nói, tôi cũng vẫn quyết rằng báo hàng ngày ở đây không chịu nghĩ ngợi gì hết, chỉ dành thời gian những cái phôs mayn dã sái mà thôi rồi thay đổi di một chút, nhưng đại khái thì tờ nào cũng giờ gờ tờ nào: trang đầu dịch tin Arip, Hava, Domei v.v. chuyện chiến tranh Trung-Nhật, với cái tin «bể xe ráo», một đời giông máu vây lén trên trang nhất — du sang à là une — còn thì ngoại giá là tin bất — mà nào những tin quan hệ gì cho cam: những tin «chó chết», những tin «ăn cắp vật», những tin không đặc biệt một ly gì báo nào cũng có, xem nhảm quá đến nỗi tôi đã thấy

mới chỉ là những hành vi ở ngoài sân khấu. Còn ở trong... còn ở trong... Nghé báo làm sao mà tiến được? Nhát là báo hàng ngày ở đây thi ta có thể nói mỗi câu này mà không sợ ai bê được: mấy tờ báo hàng ngày ở đây hầu hết đều giống nhau về hình thức cũng như về tinh thần vậy.

Hồi đầu tháng Décembre năm ngoái một tờ báo Nhật: N-chi-Nichi, hình phẩm báo chí ở đây đã viết rằng: «Báo chí ở Đông-dương không có gì đáng nói. Nói về án luật pháp đất nước, một số tiền 5 xu, một báo, giá đưa mua giấy không thời, ví tất đã được; buồng chì lại còn iòn, còn viết và còn cảo báo!

## Kiem-duyet bo

Tôi đã biết rằng mấy tờ báo hàng ngày ở đây sẽ lên tiếng kêu rằng họ có thể làm hơn nữa, nhưng vì tinh thế, bao nhiêu thứ khác nữa, họ không giờ bắt tay nồng ra được.

Vàng, tôi cũng xin nhận những lời nói kia cũng đúng. Nhưng ta muôn ăn ở cho thành thục, ta chớ nên lấy đó ra để mà che lối của mình. Muốn nói gì thì nói, tôi cũng vẫn quyết rằng báo hàng ngày ở đây không chịu nghĩ ngợi gì hết, chỉ dành thời gian những cái phôs mayn dã sái mà thôi rồi thay đổi di một chút, nhưng đại khái thì tờ nào cũng giờ gờ tờ nào: trang đầu dịch tin Arip, Hava, Domei v.v. chuyện chiến tranh Trung-Nhật, với cái tin «bể xe ráo», một đời

giông máu vây lén trên trang nhất — du sang à là une — còn thì ngoại giá là tin bất — mà nào những tin quan hệ gì cho cam: những tin «chó chết», những tin «ăn cắp vật», những tin không đặc biệt một ly gì báo nào cũng có, xem nhảm quá đến nỗi tôi đã thấy

độc giả kêu lên rằng: «Ở Hanoi, hiện có bốn tờ báo hàng ngày giống nhau. Thực đấy. Làm sao họ không làm khác nhau dù một chút?»

Muốn trả lời câu hỏi trên kia, tôi xin nhắc lại câu chuyện lý phụ này của một ông chủ báo hàng ngày ở đây đã nói với bạn hữu trong một buổi khách tiệc ở nhà Kahl-tri.

Tôi không nhớ rõ những nguyên nhân gì đã đưa ông kia nói với nghề làm báo. Một ông, nói với những người đang đây:

— Làm báo? Ông đừng tưởng cái nghề ấy dễ ăn và cứ co học, co vân thương là được. Không, không, không, tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ cần tin tức cho nhiều thời, bắt cứ tin gì cũng được, bởi vì các ông phải nhớ cho tôi rằng dân minh đại đa số là vô học, đại đa số đọc giả của mình chỉ dẫu kiến thức để mà hiểu những cái tin tức vặt mảnh mai. Đừng cho họ xem gì cả: chỉ cho họ xem tin tức!

Tôi nhận rằng báo hàng ngày ở đây đã biết rằng mấy tờ báo hàng ngày ở đây sẽ lên tiếng kêu rằng họ có thể làm hơn nữa, nhưng vì tinh thế, bao nhiêu thứ khác nữa, họ không giờ bắt tay nồng ra được.

Thật là đầy sự mỉa mai, đầy lồng ty phu: do, những người đặc chí họ tướng một khi họ lên rõ thì họ có quyền bỏ rơi lại những người bạn cũ của họ trong bao nhiêu năm trời, họ tướng bày giờ họ lôi mõi độc giả thế nào cũng được, họ phụ bạn thế nào cũng được.

Không, không, không. Người minh, dù sao cũng vẫn sống bằng tinh. Họ phụ bạn họ nhưng có bao giờ độc giả ở trong khấp chí này — bạn họ — có nỗi phụ họ đâu...

Độc giả báo hàng ngày vẫn đọc báo như thường — bởi vì đó là một món ăn không thể thiếu được — nhưng, tự cái bén viết mà tôi viết một đêm khuya khéo này, tôi tưởng như đã thấy người minh chân nắn vi thai quen, muốn tìm những món ăn mới lạ cho linh hồn vậy.

Phải, phải, họ biết rằng họ vẫn thích xem tin tức, nhưng không phải bắt cứ tin tức gì... Tôi không muốn nói rằng cái thời kỳ hòa-tuế muôn tết đã qua rồi, nhưng tôi muốn nói rằng độc giả báo hàng ngày xem tin tức đã tinh khôn lắm, họ không phải — như lời ông chủ báo hàng ngày nọ đã nói — muôn lối đi thi nhà cũng được.

Chúng ta đã thấy, thời cuộc thế

giới trong ít lâu nay thay đổi như thế nào. Trận chiến tranh hiện

đường sỏi nồi lèn dày, tất phải đi đến một cái kết gì toát chí, v.v., như lời ông Hàn Francois-Maurice nói thi: «khủng bố cũng có trật tự của nó» mà báo giới sự phái hoại lại chẳng đem sự kiện thiết tiếp?

Dẫu kêt quả thế nào, tôi cũng quyết rằng cuộc chiến tranh hiện nay cũng đem lại cho lũ chúng ta một ván hòa mới, một ván hòa hieu nhieu cái tin tức vặt mảnh mai. Đừng cho họ xem gì cả: chỉ cho họ xem tin tức!

Tôi nhận rằng cái dân tộc Việt-Nam này còn yêu lắm.

Tôi lại nhận cả với các bạn rằng

cái ngày ta chen bước được với

## Ho lao, Ho sản

Đóng-quâ, le 29 Septembre 1940

M. Nguyễn Văn-Trịnh

Y-chủ Bác-Đắc-Quang, 105 MA-YANH,

Nam ngoai tôi lấy chai Trần-

menh số 2 (8p.) và Tuc-menh số

1 (5p.) cho người ho lao ra mâu

lâu nâm. Lại that! Nó khởi đú 1

năm rồi... Nay có bá lao sán: ho luon, ăn ngô.. Mùa thử chai sán

trung (5p.) và chai Cao - ly sám

Bô-phê số 3 và lao nhuy quâ..

Đóng-quâ, le 10 Octobre 1940

Bệnh bót nhiều, ăn ngô khá, ho 10 giüm, rát huy-vọng khôi!

Xin tờ 2 chau số 2 (16p.), 2 chau

số 3 (12p.) có lê chắc khôi...

R. Père QUANG à Đóng-quâ

Bằng-sơn (An-nam)

NGUYỄN-VĂN-TRỊNH

Y-chủ Bác-Đắc-Quang

105 phố MA-YANH, Hanoi

Tổng-phát-hành... Nam kỵ và

Gao-miền: TAM-ĐÁ et CIE 6 rue de Reims, Saigon. — Trang-kỷ:

THÁNH NIÊN 43 An-cyu. Hué.

Đại-lý... Mai-Înh (Haiphong),

V-Long (Nam Định), Phuong-

thảo (Viet-tri).

hoàn cầu hấy còn xa, nhưng xa hay gần, có ai lại dám dỗ dai mà tưởng rằng dân tộc ta sẽ có một ngày bị tiêu diệt hẳn?

Nếu không thể hiện diệt hẳn, bón phận chúng ta lúc này là phải sửa soạn tinh thần của chúng ta, không thể rứng rung được ở trước sự bất dẫu kiến thiết, nói tóm lại, chúng ta không thể không ngã ngợi.

món ăn hàng ngày

của chúng ta — món ăn tinh thần phái khác di, chúng ta muốn biết tin tức gần xa, nhưng chúng ta lại muốn biết cả những cái gì mới lạ, những cái gì bồi bổ cho linh hồn.

Chúng ta muốn sống, chúng ta muốn biết.

Bây giờ mà báo hàng ngày vẫn không ngã cách giúp đáp độc giả về tinh thần thi thực là đặc điểm, mà sự nhiên sẽ bị coi là những hạng nhà buôn, không thể có một địa vị trong xã hội.

Nhưng báo như thế, không cần phải ai nói đến, không cần phải ai chỉ trích cũng phải theo luật thiên nhiên mà tự do thải đi. Tôi không có ý làm một bài học về nghề báo hàng ngày, nhưng tất bao nhiêu độc giả báo hàng ngày cũng đều nhận thấy như tôi: «Báo hàng ngày không thể cứ đứng một chỗ bay di theo độc giả.»

Báo là bạn. Báo phải di ngang với độn giá, báo không nên hại độc giả cùi tim cách đâm người ta đừng nguyên môt chổ.

Như trên kia đã nói, muốn bả độc giả đứng nguyên một chỗ cũng không thể được. Tự nhiên, độc giả cứ tiến lên mà đê tờ báo lui về dâng sau: độc giả đê tim những cái gì hợp với họ, co iich coi làm hồn của họ.

Thưa độc giả, độc giả hãy viết cho chúng tôi về những sự mong muốn của các ngài, những ý định của các ngài, và, có hay không? các ngài còn muốn học, muốn biết nhiều cái mới lạ, ngoài những tin tức không cần dùng?

(còn nữa)

NG. V. HOA

# ĐỊA VI QUAN HỆ VỀ QUÂN SỰ CỦA BẮC-BĂNG-DƯƠNG NGÀY NAY

NHỮNG MIỀN QUANH NĂM GIÁ LẠNH ĐẦY BĂNG TUYẾT SẼ LÀ BÃI  
CHIẾN TRƯỞNG GIỮA CÁC HẢI QUÂN NGA, MỸ VÀ NHẬT CHẶNG?

Từ xưa đến nay, các miền ở gần Bắc-cực thường bị coi là những mèo yên lặng, lịm mich trong cái cảnh băng-tuyết tảng xảo quanh năm, không ai có thể ngờ trong những miền đó một ngày kia lại có thể xảy pháo dài hoặc dùng lùm những con đường quan hệ về việc định hình. Thế mà từ sau cuộc chiến tranh Nga-Phần ở miền cực-Bắc Âu-châu và việc quân Đức chiếm cứ nước Na-uy hời nǎm ngoái, du-luận các giới quân-sự trong thế-giới đã chú ý cách đặc biệt đán-dia vi quan trọng của miền Bắc-cực và Bắc-băng-dương về việc dụng binh. Từ nǎm ngoái đến nay, dùi vì các miền có tinh thần băng tuyết, hàng tháng không thấy băng-mát giờ đó đã được nhì-nhan báo nói đến.

Tuần bết rằng mây nǎm gần đây Nga-Sô-Viết vẫn luồn luân để ý đến miền Bắc-băng-dương, lhubóng đóng thứ tần có thể di trong băng được. Cuộc bay từ Mac-tur-khoa sang Hoa-ky qua Bắc-băng-dương nghĩa là do con đường ngắn nhất tuy không có kẽt cốt sáy my mǎn nhưng cũng đã mở thêm cho Nga một đường hàng-không-tết-quan-he cả về phương diện thương-mại và quan-sự.

Cuộc bay đó đã làm chấn động cả du-luận thế-giới từ vài nǎm nay và làm cho các nước hiểu rõ ý định của Nga muốn dùng Bắc-băng-dương để mờ mờ một đường rất quan-hệ cho Nga trong khi sảy ra chiến tranh.

Cả miền Bắc Á-châu từ Tây bắc lợi á đến Bắc-cực đều ở dưới quyền kiểm soát nhà binh Nga.

Từ ngày 10 Mars 1939, chính-phủ Mac-tur-khoa đã bỏ hẳn cái chính sách giả đối đã làm cho thế giới tưởng rằng sự hoạt động của Nga trong miền Bắc-băng-dương chỉ có mục-dịch về khoa học mà thôi. Các nhà cầm quyền ở Mac-tur-khoa đã động viên cả từ miền biên-giới Tây-bắc-loy-á cho đến Bắc-cực và đặt minden đó hồn dưới quyền kiểm soát của nhà binh. Việc thử-nghiên cứu Nga-Sô-Viết trong việc dùng Bắc-băng-dương về quan-sự bị coi như là một việc Nga thách các nước khác trong số đó là Hoa-ky là nước kiểm soát cả xứ Alaska mà miền cung bắc chí cách xa các pháo đài của Nga-Sô-Viết độ 56 dặm mà thôi. Từ ngày 27 Jan 1937 là ngày giáo-sư Otto Schmidt đã thám-biểm ở miền Bắc-cực về, người ta chỉ đán-dia đến cuộc thám-biểm đó về phương diện khoa

học. Tuy giáo-sư Schmidt được quốc trưởng Nga Stalin và công chánh Nga hoan nghênh một cách đặc biệt nhưng ít lâu sau thì có người khác được cử lên thay giáo-sư. Người được cử lên thay giáo-sư Schmidt là Yan Dimitrievich Paparin một nhân viên rất hiếu quan-sự được Nga giới thiệu là một nhà thám-biểm các bắc mèo Bắc-cực đại tài. Trách nhiệm của Paparin là phải tìm cách làm cho công cuộc phòng thủ của Nga thêm vững vàng và làm cho hải-cảng Mourmansk có thể nỗi liên với Đại-tây-dương và Hải-sâm-uy ở trên Thái-binh-dương. Người Nga không thể nào quên được rằng không có sự liên lạc băng đường bắc qua Bắc-băng-dương, bắc-Nhật-Nga chiến-tranh năm 1905, bão đội Nga không thể nào qua eo bắc Dardanelles và khen-dai Tô-nhĩ-síh-pen đánh phái di vào quanh Phi-châu qua mũi bắc Bonae Esperance sang Viễn-dong và bị bão-dội Nhật phá tan eo bắc Đồi mǎ. Ngày nay Nga phải tìm một con đường thông thương khác để tránh một sự thất bại như thế-vé sau này.

Các công cuộc vẫn tiến hành gấp ở miền Bắc-băng-dương, mãi đến 1938, một kêu-dau Nga ở Bắc-cực là Gapanovitch mới đem việc đó nói lộ ra cho các nước khác biết. Hồi đó một tờ báo Phản là báo « Revue parlementaire et politique » đã nói rõ về việc soạn sáu về quan-sự của Nga ở miền đó. Đến mùa xuân 1939, một nhà quan-sát Đức cũng công nhận việc này là đúng. Tuyn bết vậy những các nước khác cũng đánh phái công nhận một việc đã đán-nhiên.

Sau xér-ta thi Nga đã bắt đầu xây-pháo-dài ở miền Cực Bắc từ ngày 15 Avril 1936. Uy-ban trung-uong chấp hành Nga-Sô-Viết đã công bố một đạo sắc lệnh định rõ bắc các miền Bắc-cực của Nga để cho các nước khác không thể nào yêu sách về các miền đó được.

Có đạo sắc lệnh đó và lấy có là thám-biểm, từ đó Nga đã lập hẳn một cơ quan quan-sự và hải-quân ở miền Cực-Bắc. Như thế Nga-Sô-Viết có thể kiêm soát được cả đường đi vào hoặc ra khỏi Đại-tây-dương và có thể phòng bị đối với một cuộc tấn-công của quân Nhật sau này nhờ vào việc lập nơi căn cứ hải-quân rát lớn ở Pétropavlosk trên bắc đảo Kamtschatka.

Nga lại lập nhiều trường bay từ Wellen-dai Hải sâm-uy là vũng có đến 13 nơi căn cứ không-quân có nhiều khí-cụ và lương-thực và độ 1,000 chiếc phi-cơ,

đồng thời kêu-dao Staline nối liền bắc Balische và bắc Blanche cũng đào sâu thêm để cho chiếc kỳ-hạm trong hạm đội phái bằng của Nga là chiếc Tuần-dương hạm Joseph Staline 5000 tấn có thể đi qua được. Trên tàu này có đại bắc lòn có máy chiếc phi-co dân-Diesel và có thể ở luôn ngoài bắc trong 52 ngày.

## Nga muốn đòi lại đất Alaska đã bán cho Hoa-ky

Biết rõ sự quan-hệ về quan-sự ở miền cực Bắc nên Nga tố bắc đất Alaska và nói đãi đất của Nga-môi mờ được một con đường từ Đại-tây-dương qua Bắc-băng-dương đến Thái-binh-dương. Chỉ riêng Nga giữ độc quyền về con đường quan-hệ đó. Muốn giữ những sự lợi của con đường phía Bắc-về minh, Nga đã lập ra nhiều nơi hiểm yếu trên con đường quanh Sô-Viết ở Bắc-băng-dương nên mới lập các nơi căn cứ không-quân và một trại để luyện tập quản lính ở Alaska và Thượng-hải-viên Hoa-ky. Khi định lập căn cứ này có thể quan-sự khác ở Alaska để tăng thêm lực lượng phòng thủ của Hoa-ky trong lúc có chiến-tranh.

Ngày trên tờ báo này đã có lầu chung lôi nói rõ đến sự quan-hệ về kinh-te và quan-sự ở Alaska. Gần đây lại có tin Hoa-ky sẽ lập một con đường và nhiều nơi căn cứ từ Hoa-ky sang Alaska qua Gia-nâ-dai để làm đường vận-tải quân lính và lương thực lên miền đó trong lúc có chiến-tranh.

## Nhật lại càng phải chú ý đến đường Bắc-băng-dương của Nga-Sô-Viết

Tuy vậy Hoa-ky chưa phải là nước mà Nga-Sô-Viết chủ ý đán-dia một cách đặc-biệt và chính Nhật-bản mới là nước bị nguy hại vče con đường của Nga-Sô-Viết qua Bắc-băng-dương và các nơi căn cứ của nước đó ở đón biển duyên hải Tây bắc lôi á.

Tuy hiện nay Nga-Nhật có vẻ thân thiện hơn mấy năm trước, dù là vì ánh hưởng của họa-uyr-cum-tam-cuong và họa-uyr-bất xâm phạm giữa Nga và Đức, nhưng Nga không bao giờ quên được cái thù bị thất bại nǎm 1905 chung giờ được.

Nhưng việc đán-dia về quan-sự của Nga là có thể nói là có mục đích phái quyền-bá-chủ của Nhật ở miền Đông-A. Họ-pair đánh cá Nga-Nhật mà người Nhật cần phải lại hòn hàng nǎm đón tòi người Nhật rất chán ý đến quyền đánh cá ở hải-phận Nga. Trước kia, Nhật và cả Hoa-ky có thể không đán-dia về máy đán-dia những lời phán kháng và đón-dán của Nga, nhưng hiện nay Nga-Sô-Viết đã dù quân-lực để bắt các nước phái trọng-y muôn của mình. Ít nhất, ba tháng trong một nǎm, Nga-Sô-Viết ngày nay có thể do đường Bắc-băng-dương chở quân lính, khí-giới, dạn được sang Viễn-dong không cần đến đường xe lùa qua Tây bắc lôi á. Vé đường bắc giờ cũng là đường chắc chắn và chở được nhiều hơn những cách vận-tải khác.

Khi nào sảy ra cuộc chiến-tranh, chắc Nga sẽ tìm cách đán-dia hạm-dội Nhật vào bắc Bering rồi dùng phi-cơ

và tàu ngầm mà đánh, nếu trúng bầy thì hạm-dội Nhật khó lòng mà thoát được.

Không những về phương đông mà cả về tây phương, Nga muốn uy hiếp cả Spitsberg ở vče miền cực Bắc-Na-uy và miền bắc nướ Phân-lan. Sở dĩ Nga muốn chiếm các đảo đó và miền Bắc Phân-lan là có y muôn kiêm-soát cả con đường vào Bắc-băng-dương và từ Nga ra Đại-tây-dương.

## Các nơi căn cứ của Nga ở gần Bắc-cực

Nhờ có những kết quả về khoa-học của các đội thám-hiểm trước đây nên mấy nǎm nay Nga mới mờ được một con đường từ Đại-tây-dương qua Bắc-băng-dương đến Thái-binh-dương. Chỉ riêng Nga giữ độc quyền về con đường quan-hệ đó. Muốn giữ những sự lợi của con đường phía Bắc-về minh, Nga đã lập ra nhiều nơi hiểm yếu trên con đường quanh Sô-Viết ở Bắc-băng-dương nên mới lập các nơi căn cứ không-quân và một trại để luyện tập quản lính ở Alaska và Thượng-hải-viên Hoa-ky. Khi định lập căn cứ này có thể quan-sự khác ở Alaska để tăng thêm lực lượng phòng thủ của Hoa-ky trong lúc có chiến-tranh.

Trong lối hòa-binh thì các nơi căn cứ đó chỉ có lợi ích về thiên-vân và về việc xét-sự chay-en động của các núi băng rải rác trong Bắc-băng-dương. Nhờ có các tin tức về thời tiết đán-dia rêu bắc mồi có thể đán-dia lại cùi Hoa-ky sẽ lập một con đường và nhiều nơi căn cứ từ Hoa-ky sang Alaska qua Gia-nâ-dai để làm đường vận-tải quân lính và lương thực lên miền đó trong lúc có chiến-tranh.

Tàu bè dùng trong một mùa. Ở đây có 60 người làm việc thiên-vân và các nhà binh đán-dia.

Gần đây Nga đã cố gắng đán-dia sang các đường giao-thông với lục-dịa. Các xe ô-lô và xe ca-mi-ông vận-tải thường không thể nào dùng trong các đồng cỏ già lạnh không có đường sá và lùc nào cũng đầy những tuyết trắng-xảo. Người Nga phải dùng những thang-tay ca-mi-ông riêng đán-dia trên tuyết và một môt thứ phi-cơ có thể lết đán-dia xuống lướt trên mặt tuyết được đán-dia ở các vùng này.

Nhưng ở các vùng bắc này chỉ dùng « ski » làm cách lết là tiện và nhanh hơn cả.

Chỉ riêng các nhà cầm quyền Nga-Sô-Viết là giữ được sự bi-hiem về các đường giao-thông trên bắc và trên đất cùng các cách vận-tải ở miền bắc này. Không một hạm-dội ngoại-quốc nào có thể qua được con đường bi-hiem trên Bắc-băng-dương. Cả hải-quân Anh tuy đã có lán-yêu cầu cũng không thể nào y-bản đán-dia các miền đó được.

Nhưng việc đán-dia trên đường bắc này không phải đán-dia. Các tàu bắc đán-dia Bắc-băng-dương thường gặp những khói băng trôi trên mặt bắc rất là nguy hiểm.

Có nhiều nơi tàu bắc qua lại trong bắc-băng phải đán-dia cùi minh để phái các núi băng thi mới di qua được.

(xem tiếp trong 34)

# TRONG GỘNG LỘC

## LỜI GIẢP MƯỜI QUAN SAN

Tiểu-thuyết của Stefan Zweig — Bản dịch của HUYỀN-HÀ  
(theo bản Pháp-viết của Alzir Hella và Olivier Bourneac)

Ông R..., nhà viết tiểu-thuyết, được thiên-hạ ham chuong, sau ba ngày dạo thăm miền núi, vừa trở về thành Vienna một buổi sáng tinh sương. Ông mua một tờ báo ở nhà ga, nhìn thấy nhân dân ngày, ông liền nhớ rằng hôm ấy là sinh nhật của mình. Ông nghĩ thăm: mình đã bốn mươi tuổi lứa rồi. Nghĩ thế, không thấy vui mà cũng không thấy buồn. Ông luôn tay giờ những trang giấy báo sờ-sật, rồi ông gọi chiếc xe hàng di vè nhà.

Tên gia-nhau thuật lại là khi ông đi vắng, có hai đám đến hỏi thăm, và vài lần có dây nói với. Xong rồi hắn mới bưng lại một khay thư từ báo chí. Nhà tiểu-thuyết nè-oài nhìn tập thư, xé mấy chiếc phong bì có để tên người gửi mà ông chưa ý đến. Trước hết, ông để riêng ra một bức thư dày quá, nét chữ ông chưa hề quen biết. Nước chè đã đon ra ròi; Ông ngồi ti tay trên ghế hành một cách khéo khoắn, đọc tờ nhật-báo một lầu nữa, rồi đọc mấy bức báo khác, sau cung, ông mới chậm rãi thuở lá, cầm lấy bức thư để riêng ra hồi nây.

Đó là một tờ chung hồn hai chục trang giấy viết với-vàng, nét chữ rối loạn, do tay đầu-bà thảo ra; gọi là một lấp thủ-bút thi đùng hon gọi đó là một bức thư. Ông vò-linh lẩn lại cái bao-bì một bận nữa xem có kẽm bớt thư gửi-gắm nào không. Chiếc phong-bì rỗng-tuếch, và, cũng như tập giấy kia, không thấy ghi-chữ của người gửi, hay chữ ký. Ông nghĩ thầm cho là lạ lùng, rồi lại cầm lấy tập

giấy. Ở mé trang đầu, có mấy chữ sau này, không biết đề dùng làm đầu-ngôn hay làm phan-de: «*Gửi cho anh là người không bao giờ biết đến em*». Ông ngừng đọc, ngạc nhiên. Người ấy có phải chính mình ông không? Hay là một nhân-vật do su-tưởng-tượng? Lòng vật mách chỗi dậy, ông bắt đầu đọc thư.

«Con của em vừa mới chết hôm qua; ba ngày và ba đêm em đã phản-dối với cái chết, để cứu ván lấy mạng trẻ, lão ngày, dịu dàng kia. Trong bốn mươi tiếng đồng hồ, em ngồi cạnh giường nó, trong khi bệnh cúm giày-vò thản thê nồng ran của nó. Em đã dấp nước lạnh cho trái nó nóng; ngày đêm em vẫn nắm hai bàn tay sot nồng của nó. Đến ngày thứ ba, thì em đã kiệt lực rồi. Mất em không thể khám được nữa, tự nó nhảm lại, em nào có hay đâu. Em ngồi trên ghế như vậy trong ba bốn giờ, lúc ánh trăng lấp ló, cõi muối con của em rồi. Bây giờ em nó nắm đấy, tội nghiệp thay cho thằng bé yêu-dẫu, nó nắm trong cái giường tre con nhô hép, nút nó mới qua đời vậy; dù chi khác là người ta đã vuốt mắt cho nó, cắp mặt den nháy và thong-minh của nó; người ta đã chắp hai bàn tay nó trên chiếc áo lót trắng-trắng, và bốn cây nến sáp ong cao voi-voi cháy ở bốn góc giường.

«Em không dám nhìn, em cũng không dám nhúc-nhích nữa vì khỉ hú sảng lấp-lay, bông lối sấp lướt

trên mặt nó, trên cái miệng mím chặt của nó, em tưởng như nết mặt nó cũ động, rồi em có thể tin rằng con nó chưa chết đâu, con nó sắp trả dậy và bằng cái giọng trong trẻo, sẽ nói với em một vài lời ẩn-yết-tho-nghay. Nhưng em biết rồi, con nó đã chết rồi, em không muốn nhìn nữa, để không còn hòng mong-mồi gì nữa. Em biết rồi, em biết là con của em mất hôm qua; bây giờ, em chỉ còn có anh trên cõi đất này, chi còn có anh là người không biết mấy-may gi đến em, và có lẽ trong giờ này anh đương giải-trí với người đời, với sự vật. Em chỉ còn có mình anh, anh chưa-hết đến em và bao giờ em cũng yêu anh.

«Em lấy cây nến sáp thử năm em với nó ở đây, trên bàn em viết cho anh. Vì em không thể mở mình ở gian dừa con xâu số của em mà không kêu, không hết tất cả nỗi lòng em ra; trong cái thời khắc-thé-líuman này, em biết ngô lòng với ai, trừ anh ra? Vì từ trước đến bây giờ anh vẫn là «tất-cả» đối với em.

Em không rõ là em nói có đủ rành-rỏi không, có lẽ anh không hiểu ý em chẳng? Đầu óc em nặng chúa, hai bảnh -thu -đuong giật mạnh, đầu váng tai ủ, từ chi thi bái-hoái. Em cho là em ngây-nghây sói, và có lẽ em cũng mắc bệnh cúm, cái bệnh thời-khi này nó lảng-vắng đến từng nhà một, mà thề còn bon, vì như vậy, em sẽ đi với con của em, em sẽ không phải bỏ buộc nén lòng nữa. Nhiều lúc, như có một tấm màn tối ám-

thâm bịt lấy mắt em; rồi có lẽ em cũng không thể viết bức thư này cho rong nữa; nhưng em muốn, em có ý thư thập cái sác tàn đê mà nói với anh lối một lầu này thôi, tinh-lang-oi, noi với anh là người không bao giờ biết đến em.

«Em muốn bày tỏ với một mình anh thôi, lầm đầu tiên em sẽ kể iai-cá cuộc đời em, no bào giờ cũng thuộc về anh, mà chưa hề anh có biết. Nhưng anh sẽ rõ cái ân-tình của em, một khi em chết đi rồi, khi nào cái diệu báu giờ nó làm chán tay em vừa lanh như bàng, vừa bùng như lửa, khi nào nó sẽ đoạt hẳn tinh-mạng của em. Em mà có sống sót, thì em sẽ xé nát bức thư này, rồi em vẫn cứ im-lặng như xưa xa em im-lặng. Nhưng nếu thò cõi death anh, anh sẽ hiểu là của một người chết di ròi kệ lại cho anh cái đời của mình, cái đời pháo tháo cho anh từ phút tri-giác đầu tiên cho đến phút tri-giác sao-ting. Anh có có sợ hãi loli nói của em: một người chết di ròi không còn dõi hỏi gi nữa đâu; không còn dõi hỏi nữa là tình-ai, i-fa là thương vay, nữa là yêu-üi. Em chỉ xin anh có mỗi một điều là anh hùi tìn i-fat cả như g sự mà nỗi đau-khổ của em sẽ bay ra, áy chính cái đau-khổ nó tim tôi anh mà nương-nau vậy. Anh hãy tin tă, cả điều em nói, em chỉ khán cầu anh có thể thòi; người ta lại dối trá trong cái giờ chết của đưa con một của minh!

«Em muốn giải bày cho anh tất cả đời em, cái đời thật ra nó mới bắt đầu từ ngày em mới biết anh. Trước kia, đời em nó dọc lờ-lờ, nó rối ren lòn-xòn, ky-uz của em nào có doi-boi tôi nó; nó như là một cái nhà-hầm đầy bụi bặm, và mang nhện phủ trên các vật, các người bắng một nét hoang-mang, lòng em không còn to-vương gi đến đây nữa. Khi em biết anh, em mới muôn-ba, em ở cái nhà-bà giờ là lòn-otr, trong cái nhà mà lúc này anh cầm bức thư này trong tay, nó là cái ho thi chời cùng của em; hồi trước em ở cùng tùng gác với anh, ở chính ngay trước cửa buồng anh vậy. Chắc anh không còn hồn đến già-dinh em nữa, nhớ đến người vợ già-xấu số của một công-chiếc sở tái-chinh (ba cu lúu no cung de tang), và nhớ đến người con gái già-cóm, nhớ vú da vỡ thát chè, là chính em hồi đói dó vầy; mẹ con em ở thời đại-bé, như là bi bỏ quên trong cái lõi-tan của những người xâng-xinh. Có lẽ không bao giờ anh biết đến tên mẹ con em, vì mẹ con em không dè biền ngoài cửa, và chẳng có ai đến thăm, cũng chẳng có ai đến rồi. Ma-cung dã lâu lâm, i-đi, chắc là mười lăm, mươi sáu năm trời! Chắc anh không còn nhớ tên tôi anh mà nương-nau vậy. Anh hãy tin tă, cả điều em nói, em chỉ khán cầu anh có thể thòi; người ta lại dối trá trong cái giờ chết của đưa con một của minh!

anh lần đầu tiên, em trông thấy anh lần đầu tiên. Còn thè nào quên được, vì chính từ đấy vú-tu-mới khai mở cho em? Tinh-lanz-oi, anh hãy cho phép em, kệ hết với anh, hết tất cả, từ lúc khôi dào mà đi; em van anh, anh hãy rú-long, đừng co nghe nhắc đến em trong một khắc đồng hồ mà mệt nọc; suốt một đời em yêu anh nào có biết nhọc nhằn đâu.

«Trước kia anh đến nhà này, dâng sau cánh cửa buồng anh đã chửa chắp những đứa bắc ác bất nhẫn, hay kiêm chuyên và thời đáng ghét. Chúng nó nghèo như thế, mà chúng lại ghét cay ghét đắng-gia-dinh em là những người làng-diêng-quân-hách, bởi vì gia-dinh em không muôn phèm-phu như lũ thòi-kia, ngòi-ear mà có bết giũ phim-cách đau? Người chồng họ là một gã rượu chè he hét, đánh đập vợ luon; ban đêm, mẹ con em thường thức giấc vì tiếng ghê dia rõ loáng xoảng đất, tiếng dia rõ loáng xoảng đất, có lăn mỵ vợ bị đánh đèn chảy máu, dâu tóc rụi bù, chay xuồng thang gác; tên tui-quý kia cứ gõ rệu mỵ lên, mãi cho đến khi các người lân-cận dọa gõ đọi xép, hấn mồi thòi.

«Ngay từ buổi đầu, mẹ em đã tránh không giao-thiệp với họ, và cảm em không được chuyện trò với lũ trẻ nhà ấy; chúng no thi trả thù em mồi kui có dịp. Gặp em ngoài phố, chúng nó cứ vang tục ra, và một bôm-chung nó ném những hòn tuyết dê đánh em đến nỗi trán em dâm-dia những máu. Tất cả các người ở chung nhà đều tự-nhiên đồng tình thù ghét gia-dinh chúng nó, tận Jến ngày chúng bị một câu chuyện chẳng lành-hình như tên đàn ông bị túi vi tội ăn-cắp-chúng phải nón di, thi tái-cá nhà-moi thấy đê chui. Ở ngoài cửa, treo biển cho thuê được vui-hom, dã thấy cái di, hôi người gác nhà thi biết ngay rằng có một



và sẽ thuê rồi, một nhà-ông anh-nhà và sống tro-tro. Khi ấy em mới nghe nói đến tên anh lẩn đâu.

« Vài hôm sau, thấy đến nào là thợ sơn thợ trang-hoàng, thợ nề, thợ đệm dè sà-sang Jian-phong mà là người do-bàn kia vừa cuồn-xéo đi rồi; thôi thi tiếng bùn-nèn, tiếng đồ-dùng lách-each, tiếng lau-rửa, tiếng cạo, tiếng mài; nhưng mẹ em không khóc chát một tí nào, bảo rằng từ nay các cái ôn-ao, xô-xát thật là hết hẳn.

« Trong lúc đợi đồ đến, em cũng không được nhín thấy hóng anh, anh à: bao nhiêu công việc đều do tên già-nhân của anh trong nom, y thật là một người dày-tớ có khôn-phép, đứng đầu, người thi nhô-bé, tóc đã hoa râm: y sai bảo ra dâng lầm, cù vê ung-dung mà vung-chải. Tất cả nhà đều phục cái oai-lon của y, vì nhà rông trước hết, trong cái nhà ngoại-ô này, mọi người già-nhân có dang-dieu cao-quý, rành rành là dây-tơ nhà sang, thật là sự mồ-mè-lập; sau nra bởi vì y rất có lè phép với

bất cứ ai, nhưng không bao giờ sướng sáu ngang hàng với lú-nó-hộ trong nhà. Từ hôm mới mòi, y cung-kinh chào-mè em như mội vị phu-nhân vầy, và đối với em lác ấy chỉ là một con bé-bồng — y lắc-nó cũng ráo rít hòa nhả, lể phép lầm. Khi nào y nhắc đến tên anh, bao giờ cũng lòn-kinh, quý trọng một cách riêng: người ta nhận ngay ra rằng y mến anh hơn là bạn dây-tơ thường đối với chú. Ô, vì vậy em mới quý-hỗn cái nhà bác Jean đán-thể, tuy em vẫn li-nanh là báy ấy bao giờ cũng quanh-quẩn bên anh để hầu hạ anh!

« Tinh-lang-oi, em kẽ tất cả cho anh những điều ấy, cái tâc-nhung cái nhô-nết, nó gần như lố-làng ấy, cốt để anh hiểu là lú-buổi đầu, anh đã chí-phối thết nào với đứa trẻ-rát, sợ-hãi là em vậy. Trước khi anh bước chân vào cửa đời em, bì-thân-hè của anh đã chói lòe một ánh vinh-quang; một rọi hào quang nó phát tiết ở mọi người giàu-có, là lòng và bi-mặt: tất cả ai trong căn nhà nhô

(xem tiếp trang 35)

**Cát ngoài sẽ thấy  
mái me và khoan  
khoái...**  
sau khi uống  
một chén chè  
**DÔNG-LƯƠNG**  
**chè QUAN ÂM**  
**chè KIM-KHÁNH**  
là  
các thứ chè nội-hoa  
ngon đã có tiếng  
giá rẻ mỹ-thuật

**ĐÔNG-LƯƠNG**  
Số 12 HÀNG-NGANG-HANOI



Mực bút máy tốt nhất

TỔNG PHÁT HÀNH:  
Tamda & Co., 72 rue de Haïti

BÁI LÝ BẢN HUÂN  
Chi Lực 97 Hàng Bồ — Hanoi  
Mai Linh : Haiphong

NHÂN BẢN TRUNG, NAM, BẮC

Các bà chị ạ.

Em, mỗi kỳ mản nguyệt khai-hoa thi nhâ em lại mua RUỘU CHỒI HOA KỲ sonda cho em, xem ra tốt-lâm, vay em có mấy câu nôm na dưới đây để giới thiệu các bà chị mồi khi sinh nở cũng nên dùng:

Nhân bà tôi là bà cữ  
Muốn tôi iu-ni nên giữ mầu da  
HOA KỲ RUỘU CHỒI MẦM sonda  
Dung nhan sẽ thấy lâm lâm hoen xua,  
Vim dán duyết lị vú-ni cát-đi,  
Về đoạn trang đep thiết-đèng.  
Ngày xuân cảng đunay cát-hồng,  
Cảng tảng mầu thắm cảng nồng-lâm yêu.

Báo chí Hồng-Loan

người-đó này đều ngóng-ngóng đợi anh đến; tui-ường linh thi người ta ở trong một cảnh dời eo hép, bao giờ cũng muốn nhìn nhường sự mới ấy chỉ là một con bé-bồng — y lắc-nó cũng ráo rít hòa nhả, lể phép lầm. Khi nào y nhắc đến tên anh, bao giờ cũng lòn-kinh, quý trọng một cách riêng: người ta nhận ngay ra rằng y mến anh hơn là bạn dây-tơ thường đối với chú. Ô, vì

vậy em mới quý-hỗn cái nhà bác

cho kỵ hế, y cái dè bài-trí của

anh, em cho là là-lòng, chưa hề

thấy đâu giông như thế; nào là

những thắn-tuong Án-dè, nhưng

tron được điều hay thi làm thày. Xưa dưng liên-quan

Hoàn-công lúc viết dưng người hiền, trọng người có

dức, thi nước nào mêt, lập-lại cho còn, nước nào nguy

giúp cho yên, bồi-thể dâng-ura cát-chinh, dời-men-cát

đi, dâng-ké bao ngược ô-xa, khô khoc mà chẳng

ai có lòng oán-hờ, dem các nước khiên-chầu thiên-

tử mà chủ hâu-chẳng ai oán. Kè-lúc báy giờ thi cái đức

hành của các bậc thiền-quán cũng không thể hơn

được Kip đền khi cao, suy-di, diều-dức dâng-trê-nài, lại

còn mè vui-choi, đám-vui nǚ-sắc, tin-cát khe-hu trong

là Diêu, đâm-phai khôn-khô vế chính-áy, dời phái

chê-bai cái hau-lý, cho nén-thân chết ở cung Hồ(1)

không muôn-trời mua-xuống hay sao? Tế vô Ich?»

Cánh-công hỏi: Không-té linh-thi tê-hà-bá có

nên khống?

Án-tú nói: « Không-nên. Hà-bá lấy nước làm-cối,

nước lấy-tom cá làm-dân, trời-lâu không-mưa thi

suối-khô, sòng-cạn, nước-hầu-hết, dân-hầu-dứt, thi

một-miền hán-lai không-muốn-trời-mưa-xuống hay

saو? Tế vô Ich.»

Cánh-công nói: Thế-làm-thế nào-bây-giờ?

Án-tú nói: «Nhà-vua thành-tam-dời-chôn-cung-dien

phoi-than-ra ngoai-va, với son-than, hả-bá-cung-lo, may

ra-trời-mưa.»

Cánh-công-ben ra ngoai-nội-ở-trong-thien-ba-nay;

qua-nhiều-trời-mưa-to, dân-dêu-trong-cây-kip-mùa.

Cánh-công nói rằng: Nhời Án-tú dâng-lâm, bô

Không-dùng-sao-dược? Cót-là-phai-có-dức.»

Cánh-công muôn-té son-than và hàn  
bâ dê-dào-vũ, Án-tú can.

Nước-Tê đại-hạn dâ-lâu, Cảnh-công triều-quan-thần  
lại hỏi rằng: «Trời-dâ-lâu-không-mưa, dân-có-vé  
đôi, thi khiên-người-bói-thi-ra-ở-các-nơi-núi-cao, nước  
rộng-dòng. Quả-nhân-muốn-thu-thêm-một-lì-thue-dè  
tê son-than-có-nên-không?»

Quả-thân-không-ai-nói-gi-cá, Án-tú-tiến-lên-thua  
rắng: «Không-nên. Tê-không-dược-ich-gi. Linh-son  
thi-lấy-dâ-làm-thân, lây-cây-cát-lâm-tóc, trời-lâu  
không-mưa, tóc-cháy, thân-nóng-thi-một-mình-hán-lai  
không-muốn-trời-mưa-xuống-hay-sao? Tê-vô-ich?»

Cánh-công hỏi: Không-té linh-thi tê-hà-bá có

nên-khống?

Án-tú nói: « Không-nên. Hà-bá-lấy-nước-làm-cối,

(My) Bát-hữu-so, Tiên-khắc-huu-chang(2). Kè-không

làm-trọn-dược-dạo-thi-không-trọn-dược-dời. Nay-nhà

vua-dòi-với-dâ-thi-như-là-ké-thú, dèu-thiên-thi

tranh-như-tranh-lúa-cháy, lâm-tối-chinh-sự, làm

nguy-người-hiền, thê-là-trái-long-dân-chung. Dong

long-cán-dè-dé-hai-đo-dâ, mà-lại-giết-bây-ké

dưới, thi-sự-hợp-tí-noi-rồi. Anh-này-giá-mết-rồi

chẳng-có-thu-vua-dược-lâu, nếu-nhà-vua-không-thay

đổi-mới-dược-thi-cũng-nên-dè-dặt-chu-trọn-lây-dòn

vây.»

Tuy-như-thi-không-thay-thay-đổi, thi-không-thay-thay-đổi.

Cánh-công-lên-núi-Ngur-son, buôn-về

nỗi-chết-thi-bô-mắt-nước, Án-tú-can.

Cánh-công-lên-choi-núi-Ngur-son(3) di-về-phía-bắc

tới-cứ-thành, bắt-giác-rõ-nước-mắt-na-than-rắng:

« Chết-bô-mắt-nước-này-thi-sao-cho-dành-dược-le

Ngải-Không-Ất-Ấ, (4). Luong-Khau-Cát-cứng-khóc

theo. Ở-bên, chí-một-minh Án-tú-là-cười

Cánh-công-chui-nước-mắt-quay-lại-hỏi Án-tú rằng:

« Quả-nhân-hóm-nay-di-choi, ngẫu-nhiên-phát-sầu,

Không-với-Cát-cứng-khóc-theo-Quả-nhân, sao-một

mình-phu-lử-lại-cười?»

(1) Cung-của-Hồ-Công-Tinh. Hồ-Công-Tinh-tho-cho-nên

cúng-gọi-là-Tho-cung.

(2) Trich-ở-chương-Dâng-thi-thien-Dai-nha, nghĩa-là: ai

vốn-chảng-có-tinh-lanh-nhưng-it-ai-giúp-dược-tron-dời.

(3) Ngur-son: núi-ở-về-huyện-Lâm-tri, tỉnh-Son-tay

bây-giờ, nơi-mô-Tè-Hoàn-công.

(4) Ngài-Không: có-nơi-cho-la-Duê-Khoản, có-nơi-lại-gọi

là-Sứ-Không.

(1) Ý-nói-vua-lấy-lòng-bách-tinh-lâm-lòng-minh, không

phai-là-người-có-dêu-thi-bách-tinh-không-theo.

27



CÔ HỌC TINH HOA







**PHONG  
LUU**

Phóng-sự tiều-thuyết của DO-A-N-CHU  
Tranh vẽ MẠNH-QUÝNH  
(Tiếp theo)

Ai không có một chỗ nhược; biết đánh vào chỗ nhược của người ta là ăn. Nhất là Thầy Sáu lập chí mưu đồng công cuộc chúa thò dò hò lòn lao gấp mấy bước, và biết công cuộc ấy có thể làm giàu bạc triệu.

Một ngày kia Bộ-là bị bắt bỏ ngục, thế rồi Thầy Sáu lên ngôi chúa trùm,

Với hai bàn tay trắng, Thầy Sáu bắt đầu rảy nên một đặc quyền hốt me, và lần hồi một sán - nghiệp triều-phu.

Khô nhất là xếp đặt lô liệu cách nào cho sòng bạc chơi được yên ổn, vững bền, quan bất phiền, dân bất phiền. Sòng có yên ổn vững bền, con bạc mới dám đến đánh chiếm và đánh ta. Một khi đã giải quyết được vấn đề bình yên rồi, chẳng lo gì không có vốn; miêu sao biết lây vào lung người mà gã.

Y gọi những ngành-thầu (chắc là ngành-dàn, người bô vòn ra hối cải) từ hòn Hương-cảng và Tân-gia-phả đem hàng mười vạn, ba ba chục vạn sang đón hót

cát để chia tách hòn.

Có một nhà tiệc Cho-lén với vài sòng phô ở Saigon, y khéo ráo mèo ngày về phản minh không dưới một hai ngàn đồng bạc. Nhất là khoản tiền, cần dùng để chi vào việc gọi là «dăm wóm» hay «mua súng mìn thính», y hò báo nhiêu khách ngành-thầu phải chịu bấy nhiêu. Ví sau tay gõ lài của họ nam ở trong tay y quấn ve tròn hòp hộp thò mào cảng được.

Bao giờ y cũng nắm rau dâng cháo và mường phân chia của con sun-tú.

Vô cái tài có mưu van trang thiên binh, người ta phải ghét là «tử-quý hoap-yêu», không biết đâu mà lường trước.

Có lâm ngành-thầu, khách xêng hông này, cut cá von hông và lùn dường đảo-lâu thoát thân.

Trong lung khi đã có số vốn khá to rồi, chẳng cần

phải ngành-thầu khách ưa, y tự làm lầy, để thủ lợi một mình.

Lại giao tiễn cho bọn thủ-hà xứng sô, obis nhau đi bắt me »dạo» ở Lục-tỉnh. Phản thua lì, phản phục nhiều. Độ đòn bảy ngày nữa tháng, mỗi người thủ-hà đem bộ nghĩa hạc ven vè nắp. Ngoài ra tiền công và phần chia, không ai có thể tham thắng của y một đồng xu.

Ngành di ngành lại mấy năm, y nghiêm-nhiên là một nhà triều-phu có tiếng rầm lèu, không ai không biết.

Mua đất cát phô xá tư tung; làm chủ một vườn cao-su già. Trong nhà hai ba chiếc xe ô-tô, toàn kien lối-lan thượng hạng. Vợ nó con kia, deo vàng ngọc kim-cuong đầy cả hai tay. Rồi xây dựng một tòa lâu-dài, cực kỳ tráng-lệ ở đường Fére Louis, với bao nhiêu công-trình tì mil, đất tiễn ; cho đến dờ trang-hoàng bên trong cũng thừa đất từ bến Tây, bến Tàu gửi sang.

Pui ton kiêng-trác lòa nhà này hơn năm chục vạn. Lúc khánh-th thành, mở tiệc mừng tôn-gia hốt sét huy hoàng xá-xi, mời quan khách các giới có dâm hồn nồng tràn người. Ai cũng hào chúa hèo có một nhà mới nào àm móng sòng trọng tối kém dân thế.

y là vào khoảng từ 1928 đến 1930, thời-kỷ-toàn

thế-đông-vua cờ bạc.

Trong thời-kỷ này, ông là một người có số có lực trong xã-hội thi-cử, nghiệp-chè, giao-thiệp lè-nginxhiều và được những kế-nhị-dời, một tiếng hót tiếng tên là «monsignor».

Lại bỏ ra 50 vạn chung vào công ty «một nghìn hằng định-lập» ở phần nam Trung-kỳ, gọi là báu «Sud-Annam». Nhưng hòn thiên-hà kinh, bị thiên-hà hùa-lai. Nửa triều-chung vào công ty nhà hằng-hiển, không khác gì một cục gạch liệng xuống giếng nước mà mất hùi cả lâm!

**Tóm tắt các kỷ trước**

Sáng hôm ấy ở bờ hòn con đường Ngaulli, ở Saigon, người ta thấy một người nhà-thết công qua. Lục trong mình ya thấy một cái mũi-son có tên hòn chữ H. S. Xe ra và tên là hòn con mồi nhà-triều phô. Cái-mặt-

Lúc này là lúc công ty hành-chung mà Cát-Huong: một hòn hòn đẹp nhất. Sát-th thành. Sinh-ki vừa được hưởng 40 vạn bạc già-tết. Chàng tên Cát-Huong di đánh bợ...

Người ta bảo Thầy Sáu thành, công lam giầu trong nghề chúa bạc, nhỏ ở cái ngón huy-hoặc tiền bạc đe ván đóng giao thiệp.

Điều ấy quá có,

Y lấy giấy bạc che mắt bưng tai người ta dù cả bốn phía; khéo ráo dồn mồi sự thù địch; nhỏ hởi thay những bụi trồng gai; thu dụng hòn hòn hét-jác-còn; đặt cơ quan nhỏ mục chảng thiêu một chò náo.

Hè nào những sóng của y, nhay đậm má của cho thiên-hà, vào chơi một cách thông thâ, hầu như tự do công khai.

Thật thế, chàng lôi còn nhớ rõ ràng những năm 29, 30. Saigon có mấy sòng me ở phố Chợ-ch, ở ngõ hẻm Lefebvre, ở giữa đường Alsace-Lorraine, trước mặt chợ Bến-thành, từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ đêm, kể nợ ra người kia vào, luôn luôn động vui tấp nập. Nhất là chiều tối, nhiều thay di làm việc các sở, các hang, ghé vào sòng me đánh chơi mấy chén, trước khi về nhà ăn cơm. Lẽ cố nhiên, có những thày ôm cùi tiền-kết của sở mình mà gác lại sòng chẳng phải là ít.

Người ta lui tới rất vắng tâm, không lo cái-nghen «một xan dài».

Chơi sòng me Thầy Sáu yên ổn như Thái-son bần-thach.

Họ hào nhau như thế.

Rồi bỗn nôm-cố động-dang-gi, con bạc được báo tin trước và nói cho biết sòng me đã dọn qua phố khác, đều đò mà chơi.

Hơn nữa, không một anh chị nào có thể lô-chức một sòng giấu diếm ở chò náo, mà Thầy Sáu dè yến cho. Dù ở một nhà riêng cũng không được. Chỉ nói hôm trước hôm sau, những ô hang áy bị vỡ lở và những chú chúa gã cạnh tranh đò bị bắt ngay. Toàn hòn bát Cholon chỉ có những sòng cờ bạc thuộc về một tay cao-huy và mang một chiêu bài mà thôi: Thầy Sáu.

«Ai-danh» y bời đáy càng to, và phái tài càng lớn.

Nhưng y đang tâm làm hại họ, thà hòn-bát ánh-sát không phải là it. Chính bọn áy đã đồng-góp co-mưu tài-lực họ vào trong việc tạo lập sán-nghiệp và thanh danh chúa y.

Nghề nghiệp y tự-nhiên có làm kê ganh ghét thù hiềm, luôn luôn tìm cách phá hại và bới lông tim vết

dù-trà. Mỗi khi có mồi keishu mạo-lèn, y dùng dù-phuong pháp đổi-phò, rứt cuộc thê nô-cũng-trù-khí cho được mồi-agn. Cái-khi bê ngoi y làm bê-thâk-yêu, mà thật ra bê trong ngón tay cách làm hại người ta lúc nào không biêt.

Cái-agn nem dà giầu lay, bê- người giàn tiếp, bê-Thầy-Sáu chiên giàn-quân.

Một thủ-doğa gian ác mà y quen dùng thê nhất, là mượn bân-tay kẽ khâu nhô dâm-ray dinh-chuong ngai trong mắt minh, rồi lật chiec phang-cái bân-tay ấy.

Ví dụ, muốn trừ một cùu-nhân tên X. nào y có dám tu mình ra tay hao giò; y gọi một đám-lâu-la-ea út đén, dâ dách nô, khieu kich nô;

— May di chém chết-thằng X. đc chò tao phê, liệu may cõ dám,

— Thầy Sáu đã bão-lam việc gi, em út cũng sẵn lòng hét-thay.

— Ủ, thê là hão-hoan dây. Giờ làm lấy vài chục mà đì rượu và ăn chơi, hôm nào xong việc, tao sẽ cắp cho máy trăm đồng mà làm vốn. Cõ rủi bị bắt bớ, dâ cõ tao lo gõ cho.

Thầy Sáu nói ngon lành lử lử như thế, ai mà không tin, không thích? Lại còn đưa dao, đưa súng cho em út và chỉ cõ muu-myo làm việc nứa.

Thê là em út hâm-bô-tách đao di chém-thằng X. rồi mấy ngày sau nó bị bắt, bị án, bị đày ra Côn-lon.

Tưởng ai xa lạ, chính là Thầy Sáu dâ mach-canh sái-mật-hanh-dâa-rô, dâ bâm-nô yêu-vong-lù-tội.

Thì ra y lập-tâm hòn một mài tên, trù luon-bai-vết chưởng ngai mót-lè; y được cùu-nhân không tên có thê-thò-công việc minh, đồng-thời đùa-thông em út di xé bít-mù, không sonda hiêu-dau da-kè-công vòi-lai hay-cói nhiều gi minh được nứa.

Bon thâ bâ di nhiều vò cây dâng như thế, mới biêt ròi gian-mưu-dék-ké của Thầy Sáu. Người ta nói sái ay đóng không biết bao nhiêu mà kô.

Có đứa từ nhẹ, mún bay trù vè, định-lâm-hà-sét y để trâ-thù, phung-dêu-thâi-bai. Họ tin rằng y đang có thời-ván-dò, minh chưa làm gì nỗi. Song, y cũng quyết-chắc con người dưng-nên-ey, nghiệp-phù-vân ở trên tám-thai-kim-biem như thế, không khi nào trời cho hưởng được lâu-bên.



Mạnh-quýnh

Quả nhiên, chùa trùm cờ bạc ngã xuống một cách  
đau đớn thảm khốc, cho bõ với hội nào tay lén sang  
sướng lây lòng.

Bà có một thày tướng tiên-doán cái kết-cuộc của  
nhà triều-phủ ấy là một con dê-rô kẽch-xù!

Thày tướng ấy không ai là, chính thày Tu Nen, một  
nhà xem chi lạy để tiên-khiển, sau đời chung sáu bảy  
năm nay, nhiều bà con Saigon ta còn giữ ký niệm lý  
thú.

Sinh năm, thày Tu Nen làm thư-ký kẽ-toán của nhà  
băng Pháp-Hoa Lương tháng ngoại trâm vốn không  
cần gì xem tướng xem tay dê sống. Nhưng ra thích  
nghiêm-cứu ngãc áy, nhân thèo gáp ai cũng xem, cõi  
dẽ thi-nghiêm. Lâu ngày thành ra mõi nhà xem tay  
xuất sắc, nói dâu trung thành. Người ta dồn nhau đến  
nhó xem rất đông. Mỗi tối, ở sõ lâm vè, thày Tu Nen  
phai xem mệt vài chục bát lá là thường. Tùy ý ai  
thấy hay, có muôn tảng thường hay không cũng  
được, chẳng hể lấy tiền như thày tướng nhà nghè.

Một hôm, Thày Sáu cũng vi nghe danh, đến nhó  
xem hộ.

Gifra lúc này Thày Sáu đang giàu có hiền hách, vừa  
mới cát xong tòa nhà năm chục vạn dãy où trên.  
Thày Tu Nen cũng chỉ nghe tiếng chờ không quen  
người thấy mặt bao giờ. Mái dâu có quen người thấy  
mặt, hể xem chi lạy coi dến gí xáu, ông cứ nói dốp  
ngay, chẳng cần đẽ đặt kiêng hè.

Sau khi xem các chí thày Thày-Sáu, nhà thẩn-tưởng  
Tu-Nen gát gá áo dài rõ ràng cung, lùng ván, nõa là  
xuất-thần bần tiện, não là tám-dâia gian-hùng, cho  
đến việc mõi co ái-thiếp cẩn-sóng iỏi hõa cõi dâu  
đi tu, sau lại trở vè, Đồng cõng cũng nói toạc móng  
heo. Thày Sáu phải chịu hét thày.

Tới chuyện hủ-vấn, ông vua cõ bạc nói :

— Giờ thày đoán dùm cảnh già của tôi có được  
sung sướng không?

(còn nữa)  
DOAN-CHU

## Một đám hát chèo ngày xuân

(Tiếp theo trang 14)

vào xem hát như thường. Mãi nghe những câu hát  
đồng trống, có khõng đẽ đến tháng Sinh — em Linh  
— len vào ngồi dưới chân cõi. Nõ nhẹ nhõm lúi húi  
lấy một cái gõm băng to xáu vào gáu vây dâng trước  
cõi lõi rồi dán vào cõi ao một thảng hõe dang mõi hõa  
hõc mõm xem chèo, ngồi ngay dưới chân cõi. Tháng  
Sinh làm công việc đõ một cách xít khéo lõi rồi ra  
đứng trước thảng hõe có ý che vướng mắt nó và làm cho  
nõ phải đứng dậy. Tháng bέa vừa đứng dậy thì... To hõi  
hoảng dím đám thảng hõe xuông. Tháng bέa không hiểu  
chuyện gi sõi cuồng cuồng cõi nõi lên.

To thẹn quá: mõi đõ như quâc ca chua loay  
hoay mãi không biết làm thê nào vè cõi hai lạy thi đõ  
đến dung đẽ dím thảng hõe con rôi.

Từ đây người ta đặt cho To cái tên là « To phò ».

TU-LUYEN

## Địa vị quan hệ về quân sự

(Tiếp theo trang 23)

### Đường của các phi cơ Nga ở miền Bắc eure

Phi-cơ không gặp những sự khó khăn như các tàu  
hải nên có thè giúp ích được nhiều hơn. Dầu giờ xáu  
tốt thè nào, các phi-cơ cũng có thè bay qua miền Bắc  
bằng đường được. Con đường hàng-không gọi là  
đường Staline lập ra từ 1936 đã nối liền Mạc tu khoa  
với dồn Rudolph qua Severnaya, Zemlya, Nordvik  
cho đến Pétrovsk.

Hiện nay ở miền Bắc có tất cả mõi đường hàng  
không hàng năm trung bình chõ được 10,000 hành  
khách. Ở vùng rộng tròn từ Anadyr đến bán đảo  
Chukchi các phi-cơ bay cách địa phận Honky 35 hải  
ly và có thè kiểm soát trên không miền bě Béting.  
Nǎ ngoài, người ta ước tính mà các phi-cơ đã  
bay qua cõi 3 triết dặm vuông. Các phi-công giỏi  
của Nga đều dùng trên các đường hàng không qua  
miền Bắc Cực. Các phi-công này trước đẽ từng  
tham hiểm miền Bắc cực và phần nhiều đều có dý  
vào trận Nga-Pháp chiến tranh hồi năm 1939-1940.

Đường hàng-không ở miền Bắc này sẽ rẽ quan hệ  
cho việc dụng binh của Nga khi truy ra cuộc chiến  
tranh với mõi nước khác ở Đông phương

Xem như thè thi ta dù biết sự quan-hệ về quân-sự  
của miền Bắc cục sau này sẽ sõn-hê như thè nõo.

HÔNG-LAM

### HO GÀ

Hiện nay trẽ con mõi phái bệnh dịch ho gà nhiều lâm.  
Ho tùng con, ra rất nhiều đóm rãi, dầu rã rọi, mõi đõ  
ngủ, con ho có khõi dài tới mấy phút đồng hồ, cói rất  
thuong tám. Phai tìm mua cho được thuốc HO GÀ BIẾU-  
NGUYỄN mới chữa khỏi hẳn. Người lớn bắt cứ mõi  
chứng ho gi, ho đậm, ho khan hay ho són, uống thuốc  
này rất công hiệu. Mỗi tia giá 0\$60.

### ĐAU ĐÃ DÂY

Án vào khõi tiêu, đay hơi, tức ngực, rắc đầu,  
lõa mắt, thường mỏi hai vai, đau xổng ngang thứt lung.  
Người nào nhiều nước vị toan quâ, thường nõa ra nước  
chua, nước đắng hoặc nước ngọt, có khõi nõa ra cõi thức  
ăn. Người ít nước vị toan hay thấy tức ngực nghẽn cổ, it  
gi ho và không nõn. Nếu không dùng thuốc ĐAU ĐÃ DÂY ĐIỀU  
NGUYỄN không ban giờ khỏi đút được. Một tia giá 0\$60.

### CAM TY

Gia dinh nào cõi trẽ con cam sái, không chịu ăn, gầy  
cõi, lõi đầu, mất toét, thõi tai, hõi mõm, miệng thường  
hở chảy rãi, bụng ông díi või, phái kip dùng ngay thuốc  
CAM TY BIẾU NGUYỄN cho trẽ con ăn, chỉ trong lít lâu  
või khõi được hết chứng cam sái vừa trõi lén mõp mep,  
béo tõi lõi thường. Thuốc này thơm ngon làm cho tĩ con  
rất thích ăn. Mỗi tia giá 0\$30.

TÔNG CỤC:

### Nhà thuốc Điều - Nguyễn

125 — Hàng Bông (curau-vynch) — Ha-oï  
Đại-ly: Haiphong: Mai-Linh — Nam-Dinh — Viat-long — Hie-  
duong: Quang-Trung — Thanh-binh: Minh-dac — Ninh-hanh:  
Hie-tri — Bao, ninch: Quoc-huong — Thành-bon: Thai-lai  
Vinh: Sich-huy — Hué — Van-hoa — Haigou: Mai-linh 129  
guyemer — Đức-thing: A. Dakao — Chợ-lon: Long-van.

6 tháng hay 3 tháng viết,  
⇒ đọc và hiểu được ⇒

### CHŨ'NHO

đây theo phương-pháp đặc biêt, tôi taur  
phuong-phap này khác hõi phương  
phap cũ, cách đây chõ NHO iới nay đã  
xuôi-hôn; rãi đõ học, viết và đặt câu  
được ngay khi học bài thứ nhất; tần  
bộ-mõi chõng lõi lung; phương-phap  
này dánh rõ hõi thấy các phương  
phap dày chõi Hán-ti xura đõnay.  
Bên tân nõi học: Rất cõi ích cho  
những người bi liết dương, di-  
tinh, mõng-tinh. Mỗi lo giá 1p.  
đùng 20 lõi. Giá 1lhnh hóa giao  
ngõ.

HỘI M. VÂN-HẠC  
LÊ VĂN HÓE tac HÀN HÒE  
16-bis, Rue Tian-Tsin — HANOI

Say-sáp-zì  
(Tiếp theo trang 26)

Áy là tên mà các bạn làng choi  
đã cho thõc cường dương  
Quảng-Ty (2). Thủc bõi chế ở  
bên Taur kiễn hiêu ngay tức  
khác, nó giúp cho dân ông được  
hoàn toàn mõi nguyên trong  
việc giao-tinh. Rất cõi ích cho  
những người bi liết dương, di-  
tinh, mõng-tinh. Mỗi lo giá 1p.  
đùng 20 lõi. Giá 1lhnh hóa giao  
ngõ.

Đào - Lập  
97, Hàng Gai, Hanoi

## Trong gang tặc...

(Tiếp theo trang 26)

diêu-khắc-phẩm Ý-dai-Loi, những  
búc họa lõi lõng lõi, rõi sau cõng  
đến các sachi nhiều bõi hõa, đep  
biết bao, em không hể tưởng  
tưởng lây gi mà sánh chõ giõng  
được. Người ta xếp tung chõng  
sách trên bực cửa, tên-gia-nhân  
cõi lây tung quyên mõi mõi phái  
bằng phai-trân hõi lây mieng vãi  
mõng mà dẽ cho sach khõi bõi  
bám. Em cõi - tò - mõi lõng - vãi  
quanh cái chõng sachi nõi cõi một  
ngày mõi cao lõi; tên-gia-nhân  
không duỗi em ñi, mà cõng khõng  
rõ xi-en ñi lai, thành thõe em  
không dám mõi đến quyên nõo, tuy  
minh vẫn muốn mõm-mẽ cái luợt  
minh-điệu của sõi nhiều nõng  
quyuê sach áy.

(còn nữa)  
HUYỀN-HÀ dịch

### THUỐC GIA-TRUYỀN

### BỒ TÂM THÂN HOÀN

BỎI. — 1') « tiên thiên bất túc ».

4) mõc bệnh phong-tinh.

Ma sinh ra nhõng bệnh: Đầu lung,  
nước giãi vang, tinh khí lõi và  
luong, kiêm sỹ tinh dục, người mõi  
mõi, vang đầu, rụng tóc, tinh khí  
không kiên, chậm dương con cái;  
noi sinh ra Di-linh, Mõng-Tinh,  
Liết-Duong...

Dùng thuốc gia-truyen « BỒ TÂM  
THÂN HOÀN » nay, bồ tám an thõa  
dinh-tri, bồ thận cõi khõi sinh lõi, khõi  
hết các bệnh trên, lõi cho sự sinh  
dục, chõng sút khõe, tăng trõi nhõi.  
Giá 1\$80 mõi hộp

Gửi « Lihnh hóa giao ngõ » từ 2 hộp  
trõi lõi. Mandat thư từ đõe cho :

M. NGUYỄN-VÂN-THIỀU  
GARAGE FORD — HANOI

ĐẠI-LÝ — Hanoi: Nguyễn-vân-Dức,  
11 phố Hàng Hom, Haiphong: Mai-  
Linh, 60 phố Cầu Đất, Thanh-Hoa :  
Thai-Lai, 47 Grand'Rte.

ESSENCE  
Téribenthine  
Colophane  
giõi di kháp nõi, rãi nhanh - hõng

HỘI NHÀ SẢN-XUẤT

### Song - Mao

101, Rue de Canton, Haiphong Tel. 141

CÁC NGÀI MUÔN BƯỚC BỒ RĂNG VÙNG BỀN, CHẮC  
CHẮN VÀ XINH ĐẸP XIN MỜI CÁC NGÀI LAI NGAY

### Nhà giõng răng Nam-An

Directeur NGUYỄN HỘI-ÑAM  
156, 168 phố hang Bông — HANOI

Ở đõ có đõ thõy chuyên mõi đẽ làm hõu các ngài mõi khõi các ngài muôn giõng  
răng, chõng răng hoặc đánh răng, giõi tinh rãi hõa và có giõy bão đầm chắc chắn

vãy xin nõi các ngài đẽ biêt việc lõng ra sao chõa?  
Việc lõng khõng biêt, thi dung nói việc nước giõi.

### VIỆC-LÀNG

của Ngõ-Tát-Tõ se biêt các ngài những cõi lõi lõng  
ở trong lõi tre xanh xâc Bác

Mỗi cuõn \$0\$36. Muoi linh-hoa giõang hõt \$0\$71

Ở xá mua xin gõi \$0\$51 cõi cuõr cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

CIA-DINH NÀO CÙNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

### THU THAI THEO Ý MUÔN

có hơn 60 bản kẽ (dùng được xuất-đời) biêt  
những ngay nõo trong thang người đan bõi cõi lõi  
hõi khõi thu thai đep sách view theo lõi khão-cuu  
Mỗi cuõn \$0\$36. Muoi linh-hoa giõang hõt \$0\$71

Ở xá mua xin gõi \$0\$51 cõi cuõr cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trõi ban nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN