

TRUNG BAC CHU NHAT



PHAP BOC CHIEN TRANH

Tin đanh gian quan Due va Ben quan Anh-Phap-Be, mot tron doi doi nhau va ngua Auvergne nay, trong do quan Beo co dung bang ngau chien binh vi phi co de bao sang. Tron day la hong hoa van phao hoa tac "Loes" sinh dung han do va khung bat phu chien tranh.

PHU TRƯỞNG TRUNG BÁC TÂN VĂN
HOÀN HỐA VƯƠNG GHÉ TRƯỞNG

SỐ 45 — GIÁ: 0315
12 JANVIER 1941

Không — Thiếu

THÚ' HAI

Gìr dâ sang dòng rồi! Lặng lâm..
Có lẽ vì thế cho nên theo tin một tờ báo hàng ngày ở đây báo Quý và bếp Vinh ở Phú-thọ tự xưng làm mặt thám — tuy hai bắc chẳng mặt thám một tí nào — để được đưa vào hỏa lò nghe mắng tháng cho thêm ấm áp.

Câu chuyện thế này :

Bác Tiệp thợ xe ở Phú-thọ mua lại một cái đồng hồ và vữa đã thi giờ để xem cái đồng hồ ấy chạy có đúng không, hay lại cứ một giờ sai 45 phút, hoặc cứ 15 phút lại phải lén dây cót hai lần... thì phải dùng ở đâu xô vào hai người, họ bảo bác :

— May anh cặp, không chay thi rã tu!

Bác Tiệp đám lo sợ — người An-nam minh vần dẽ sờ hãi — và xin biến 14 đồng đẽ « hai ngai xi-xa » đi cho! Được tiền hai người kia dì. Nhưng rồi bác Tiệp cung biết hai người kia là hai tên bịa bợm cùng ở Phú-thọ với mình.

Việc ra tòa : Ông V. và Vinh bị tú...
Mỗi người hả dạ...

THÚ' BA

...Nhưng người ta chưa được hoàn toàn hả dạ vì ở đây còn nhiều người già danh như thế mà chẳng bị tội tu gì cả, trái lại nhiều khi còn được xơi tiễn và được trọng vọng là khéo.

Kè những người ấy ra, thi không dâng ý. Tôi chỉ nói qua đén những anh chàng chẳng biết gì về thuốc cát mà cũng đám bịa bợm « trung » tên tu minh lén-báo rằng minh là lò su nghe thuốc lậu, thuốc ho lao, và những anh chàng đén cái số mệnh, tung lai cái minh cũng chẳng biết gì ráo rít mà vẫn đám đương nhiên đê xem số-mệnh cho người đời.

Người Annam ta không hay lối

thôi nên những khi tiền mất, tài mang hoặc những khi số lũ-vi của mình bị đoán sai toet ra họ cung lâm ngơ rõ không muốn lời thói.

Ở đời này, ai bênh vực nhangs thằng quách, nhangs thằng ngo nghêch?

Kiem duyêt bô

— Một vị torr y dñi tñng cñm sñng nhiều người danh tiêng.

Hoặc :

— Một thầy tướng số đã đoán đúng vận mệnh cho một vị

Họ cứ bịa bợm lén tiếng thê mà sòng khoái. Khoản nỗi dân Annam ta có lẽ yêu chuộng nghè thuốc và nghè tướng số quá chõ nên nhangs người làm vñh nghệ này mỏi ngày một tăng nhiều lên mãi.

Sự tại hại ấy không cùi ở một chính phủ Đông-kinh đẽ ý đến mà thời — vì chính phủ Đông-kinh vừa ra lệnh cho sở Cảnh-sát phải can thiệp và trả bớt những người — xem tướng số đẽ làm tiền di — mà ngay ở đây cũng được chính phủ đẽ mắt tới.

Kiem-buvêt dô

Cach bịa bợm từ nay hẳn sẽ bớt đi!

THÚ' TU'

Nhưng còn lôi bịa bợm này thi ai giải hổ di cho?

Tôi muôn nhãm đén cái lôi bịa của một nhà văn sĩ kiêm kịch-sĩ kia! Nhà văn ấy sau khi viết những cuốn truyện thiếu luan - lý, mục đích cát đê gửi lòng đức của người ta và xui người ta ngoại tình, chém giài, bô

chồng hay lâm dñ chêng hạn, bảy giờ có lẽ thấy sách của mình viết ra chẳng ma nào xem nén quay ra dien kich vi tướng kịch là bô lâm

Cái kết quả đă rõ ràng : một lần dien kịch vi Hanoi có dñi vái chục người đén xem và nhiều báu của các bao ở đây than vñn vñ cái kịch đói báu của ông viết và lôi chơi kịch đói dñn của doan tai lñh của ông! Ông chán đói lâm, ông vñg tay vào trán và tý nón :

— Hay là khán giả và các bao đâ hiêu nhâm tài nghệ của ta?

Rồi mọi đay ông hóc bò dñn ban kich của ông xuõng Nam-dinh dien một iỏi cực long trọng!

Kết quả thế nay dân Nam-dinh la-ó phẩn đối và môt bao hàng ngày ở đây bình phẩn vñ tối kịch đói đâ nên lén môt cái tit to bằng con gá mai ghe:

— Xem kịch của ông V. T. C. thật là môt « cái vñ » cho thành Nam.

Sau sự thất bại lần thứ hai hay thù ba này, nhà kịch-sĩ của chúng ta định giải-nghệ đẽ lại vñ vñl vñn nñra. Cho nhangs người náo mén yvn chuong, tôi xin kí lại một câu chuyện của nhà văn sĩ kiêm kịch sñ ấy cho các bạn biết thêm rõ tài nghệ của cái ông có « hai nghè » ấy của chúng ta:

Một hôm ông vao ăn ở một hiệu phở kia. Vñ ông gặp ở đó một ông giám-dốc đmot tuân bao có danh Ở Hanoi. Ông lién xun xoe lại gán ông giám-dốc kia và bao:

— Bão của bao chay lâm!

— Cám ơn.

— Bão của bao đẹp lâm, viết đưốc lâm.

— Cám ơn.

Nhà văn-sĩ kiêm kịch-sĩ của chúng ta có chịu bát mân vñ nhangs câu trả lời cát hanh lán của ông giám đốc. Một lái lán nñra nhà văn tại lén tiêng :

— À, à! Ban H. H. của bao là ai đê? Điều ngnäi Đài Pháp-pat Aghe đêyc đó, kha đó.

Ông giám-dốc bê minh lâm rồi, ông quay lại định hỏi nhà văn kia một câu :

— Bao giờ bao định di thi Sé-phi-ca!

Nhưng nghĩ hỏi thế thi lè quá óng liền nói nñh vñi nhà văn :

— À báu! Ban H.H. của chúng tôi tòi-tái Tay dñi lâu ròi. Hân đinh không biết cùi hay hay không nhưng được cái dịch rát dung mèo và rái đang nghĩa chia Tây.

Cáu giả nhời sao mà mâu nhiệm? Nhà văn-sĩ kiêm kịch-sĩ của chúng ta lñh thái ngay vñ chô không cùn đam nhao nhoé môt tí nào.

Thì ra ông hiểu rắng chính minh chữ Tây dịch cùn sai bét ra thi cùn khen được iitä? Vñ ông lại hiểu rắng khi minh vñ tài thi sự nhñnh nhñnh kín đáo bao giờ cũng là hồn.

THÚ' SÁU

Máu nñnh nhñnh và kin đáo thi cùn gi hñh là bát chước ngay anh Tu-Út ở Phù-lương (Huế) vào lâm bò cho ông Bottier ở Saigon và nhân dịp chủ vñng nhà và lñnh mñr tu xoáy luon 8 ngan bạc rồi trốn biệt vñ quê!

Cáth tham-lñh lñh tham-tíe que và bắt đưốc và nhangs hñi và so lñnh 8 ngan kia đúu thi chối không biêt. Sau môt hñi lñh soát, người ta lñm thay và dñi lñg 49 tò giay 100 đồng buoc vao dñri hàng vñ lñm thành môt cái « slip »...

Thật là một chô giấu vñ cùng kin đáo! Nhà văn-sĩ kiêm kịch-sĩ của chúng ta hñm bao công nhận như thế.—Nhưng tôi chắc ông không phục sự kin đáo của Tu-Út mà chí hoan-nghênh cái vñng vao khoa đói của anh chàng giáo già hiệu Ngô-trần Phán ở Ninh-Binh. Anh chàng này đồng miêu với báu phun Tuguen, vñ một viên thư-ký lục-sự Tòa-án hñu tri, đê bán môt thanh vñng giả cho báu tham Lñm lñg môt số hñn 2 ngàn đồng bạc. Được tiền chia nhau rồi, Phán liên tñc tñc xuõng xóm Kiên-Thái (Phát-Diệm) đê di hát và tiêu tiền chòi sòng cái lñm. Vñ cùng vi vñy mà Phán bị bắt!

Cái lñm khoe tiền của như thế nño khác cùi lôi khoe cái hay và cái giòi—tuy minh chàng hay, chàng giòi môt tí nño — cùa nhà vñn-sĩ kiêm kịch-sĩ của chúng ta.

Vñ cái tñm thấy lñg lõi mắt lại của báu Tham-Lñng có khák gi nhungs người Annam nhđq qñt tin nhñng lñi qñt cùi b?p bñm lñm lao đao mua đạc môt cuon chuyen tñh hay tranh nhau di xem môt buôi kich vñ giá trị.

Nhưng câu chuyện này là môt câu chuyện khác.

Tôi chì cùi ý nó đén ở đây cái khác cùa môt cái mñm hay khao và môt cái « slip » đay bát má thôi!

— Muốn được các cù thiêu-nñ xin hñm hñm minh trước công chúng như vñi, Lan, ta nên lập « bôc » ngay di!

Chao ôi! Trong khi người Mỹ, người Pháp, người Ðức, người Nhật lập thê-thao chì cùi cho thán-thè được cường tráng va khi ra tranh-dâu thi chì cùi bê vñc mâu mâu — được thua không cần đê lâm đén — thi ta tập thê-thao chì cùi lo lñm sao cho minh đưốc lợi nhieu. Nhiều nhà thê-thao ở đây đâ sống vñ cách lñi-dung thê-thao đê đưốc ăn uống, đưốc tiền tiêu.

Họ chơi thê-thao đê no cái bụng và đê cùi chút danh vñng...

THÚ' BÁY

Danh vñng...

Các bạn nño đó áo ướt danh-vñng hñy nñen theo gñong của ông P.T. viết vñ lñi danh ngàu cho môt bao hàng ngay kia. Không hiểu ông bñn vñ ngàu cùi dñng lñm không—nhangs nñha theo lñi danh ngàu của ông mà bị thua chñng ch?p nñi cho ta rô. Ta chì đưốc biết rắng ông ấy kí tên như thế không phải vñ ông sñ nhangs người danh ngàu thua biêt rô tên ông đê đến mè theo ông mà chì vi ông là môt người có danh tiêng — cùi lê môt người có danh tiêng — cùi lê vñu chúa biêt tên nñra cùng không chung.

Muôn hiểu rô yê ông ta hñy xem lñi giới-thiệu ông của ông chùi tò bao áy :

— Ông P.T. ký dưới bái cách đay đanh cùi ngàu nñya pñph giäu tên vñ ông là môt người có danh vñng trong xñ-hội. Chùi ông khong phái là người đâ cùi việc lñi tên trên Quán-ngaу tháng vñva rô...

Bảo áy nñi thê dñ chia cho ta hiểu rắng ông P.T. giäu tên vi ông là môt người lñi-lñ, có danh tñm. Vñ theo lñi ông chùi bao áy, ta lại đưốc hiểu thêm rắng : nhangs nhà vñn, nhà bao khác kÿ tên trên tò bao cùi ông toan là nhangs người...không lương thiện, không tñ-le môt tí nño.

— Họ là nhangs người thanh-tich báu-hñd chung?

Nếu vñy, ta nñ coi chung!

P. i: TÙNG-HIẾP

NÊN BÀI TRƯ'

BỘN TU'Ó'NG SỐ NÚ'A MÙA LÙ'A DỐI CÔNG CHÚNG

Một tin của thông tin viên hàng Hayes ở Đông-kinh đã cho ta biết rằng bắt đầu từ nay sở Cảnh-sát ở Long-kinh sẽ can thiệp vào việc dự đoán tương lai của các thày soi, thầy tướng, thay bài. Cái những kẻ mạo làm nghề dự đoán tương lai và số mệnh cao mọi người mặc cách thành thực và không ngại cướp, trộm thì mới được phép làm nghề do mai sau. Cái gì tên xem tướng cũng sẽ do các nhà chuyên trách định trước.

Ở Đông-kinh hiện nay nghề xem tướng có rất thuận hành, một thành Đông-kinh mà có đến 2000 người sinh nhai về nghề đó. Từ nay những hạng tuỷ tượng chỉ có vụ lợi không có lương tâm nhà nghề, sẽ bị đao thải và cầm không được tiếp khách nữa. Xem tin này chắc nhiều người phải lắc lắc là rằng ở một nước văn minh nhất eօi Á-sông như nước Nhật mà nghề xem tướng số, tiên đoán tương lai và số mệnh mọi người, mọi việc cũng thực hành đến thế.

Chúng tôi xin nói rõ ràng ngay ở các nước văn minh ở Âu, Mỹ, bọn thầy tướng, thày số, xem tướng tay, xem chiết tự, xem bói cùng vẫn có thể sống được và có khi lại làm giàu là khác. Bọn này, dẫu ở nước nào, xã hội nào cũng thế, chúng vẫn lợi dụng lòng hờn giận để đoán và sự khờ dại lòng ham danh lợi của công chúng để «lừa tiền» một cách công nhiên. Lừa dâu thì chỉ có một số ít người sống về tướng số, nhưng sau thấy cái nghề «nói phét ăn tiền» đó là nghề dễ sinh nhai nên rất nhiều người đưa ra làm nghề đó. Ngày ở Ba-lê, Luân-dôn, Nữu-worc... số người sống về nghề xem tướng số cũng

rất nhiều. Vì dân chúng xứ nào cũng rất thích hỏi về tương lai và vận-mệnh của mình xem mình có số giàu sang hoặc có thể gặp được những việc may mắn chẳng.

Ở Xã-hội Việt-nam từ mấy năm nay cũng vậy là một bọn thày tướng, thày số khá đông. Trong bọn này người Tàu có người ta cõi, người Án-dô cõi, người Tây cũng có. Trên các báo ta thường đọc thấy những cái quảng cáo của bọn quắc, thài-eօc-tử cung những b'on xem tướng tay, xem chiết tự, xem tiên định, xem s^{inh} tử vi. Có kẻ lại mạo nhận là «giáo-su» đã từng di

chu-du ở ngoại quốc về, thế rồi chúng dùng hết những cách quảng cáo gian dối để lừa dối công chúng thứ nhất là những kẻ khờ khạo hay tin nhảm số tướng. Phần nhiều những kẻ này đều không biết khoa tướng số, tiền định là gì chúng chỉ khéo know painh phòi, tán tỉnh với khách hàng, hoặc dùng những câu hót chính như dò hỏi trước lai lịch của những kẻ đến xem số, xem bói, e.l.c. rồi sao cho dầy túi, không còn có mày may lường cảm nhà nghề nữa. Ở Hanoi này, hồi năm ngoái đã có một tên thày tướng «bíp» đã sinh nhai về nghề xem tướng trong một thời kỳ khá lâu, sống một cách rát hào phóng bằng số tiền lừa của khách hàng hời nhẹ dạ tin người. Mãi gần đây tên thày tướng bíp này mới lộ hồn chán (trởng ra và hiện đang bị kiện về tội lừa đảo ở tòa án Trung-trị Hanoi) nên nó mới phải bỏ nghề kiêm ăn một cách không khờ khạo và gian dối đó để trốn đi phượng khặc, nghe đâu nó đang vào bíp người ở Saigon thi phái. Hiện nay ở xã ta bọn tướng số «bíp dời» này vẫn rất nhiều. Những lời tiên đoán có thể lừa dối của chúng nhiều khi có thể làm hại cho thân thể, địa vị một người, sự sum sopus của một gia-dinh, lại có khi có thể đưa người vào vòng tội lỗi hoặc làm gián chí phản đầu của người ta là khác. Cái hại về việc xem tướng số gian dối không phải là nhỏ vậy.

Chúng tôi mong rằng các nhà chuyên trách ở xứ ta nên đề ý đến sự tai hại này và tìm ngay cách bài trừ hoặc ít ra cũng hạn chế những bọn xem tướng, số, bói, toán mưu mà chỉ chuyên việc dì lừa đảo mọi người đi. T.B.C.N.

GIÁO-SU
NGUYỄN-KHẮC-KHAM
sẽ cho phát hành vào tháng
Février 1941 một cuốn
sách học tiếng Anh
theo một phương
pháp thực
hành rất
mới
lạ

**TIẾNG ANH CHO
NGƯỜI VIỆT-NAM**

NGƯỜI NÀO NÓI ĐƯỢC
TIẾNG VIỆT NAM THÌ RẤT CÓ
THỂ NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH

BÙNG 25 THÁNG CHẬP VĂN-LANG
NGUYỄN - DOÀN - VƯƠNG XIN KÍNH
HIỀN - ĐỘC GIÁ THẦN YÊU CỦA
TRUNG-BẮC CHÙ-NHAT

Ô TẾT TÂN - TY

xếp đặt rất mỹ thuật, in toàn bằng giấy NORVÉGIA khổ rộng, có rất nhiều tranh ảnh của những nhà nhiếp ảnh và họa sĩ có danh: Võ-an Ninh, Nguyễn-đuy-Kien, Trần-định-khung, Đỗ - Thực, Mạnh - Quỳnh, Nguyễn - Huýn, Trinh - Văn.
ĐẸP KHÔNG KHẮC BẢO ÂU MỸ
Trung-Bắc Chù-Nhật số Tết năm Tân-Ty sẽ trình bày một cách cực đẹp mắt và sẽ có những bài của những nhà văn, nhà báo này: Quản-chi, Vũ-Bang, Hồng-Lam, Nguyễn-khắc-Kham, Tùng-Hệp, Sở-Bảo, Văn-Thu, Tử-Thạch, Nguyễn-Tuân, Tào-Trang, Huyền-Hà, Nguyễn-Hoàng, Tùng-Quân, Học-Phi, Bạch-Lâm, Anh-đạt, Bàn-Khách. Ngoài những bài văn vở Tết, T.B.C.N. số Tết năm Tân-Ty lại có nhiều: Cầu-danh-thần-tinh, Thơ-dố-ký-la — Trò chơi có ích — xem bói, một minh. Lấy chiếu tự để doán vận mệnh bói giới Bắc kỵ năm Tân-Ty.

VUI ĐẸP LÀ

Trung-Bắc Chù: 'hết lại có ích bởi vì sẽ có mục nói về 'ghé-thuật ăn Tết ta (ba ngày ăn ba cái Tết) Cách ăn mặc ba ngày Tết và các bài khảo cứu về phong tục lệ trong ba ngày Tết.'

Bìa của Võ an Ninh chính cũng là một bài thơ đẹp cực tà hèt cả thi vị của mùa xuân tươi thắm. Bày mươi trang lớn, lại thêm phụ bản « Người đẹp trong rừng cúc » số Tết của Trung-Bắc Chù-Nhật là một công trình vĩ đại về mỹ thuật, văn-chương và ăn loát

MỖI SỐ : 0\$50

**Hiện nay, dù luận Trung-Hoa
rất xôn xao vì một bộ râu.
Ta nên biết rõ về tài nghệ và
cuộc đời của Mai-lan-Phương
Rodolph Valentino nước Tàu**

Ký số 67 **Tập 2** **ngày** **10-10-1933**
như đã thôi hẳn nghề diễn kịch,
nhưng đến tháng 10 năm 1933 Mai
đến thăm Hương-cảng và ở đây, Mai
buộc lòng phải ra mắt công chúng
vì ở Hương-cảng bối cảnh rất có
nhiều nhà chính khách tị nạn khẩn
hoán với Mai để Mai ra đóng kịch
cho họ được thưởng thức biệt tài
của Mai.

Một người có lẽ danh tiếng lùng lãy hơn Tuồng - gioi - Thach

Mai Lan-Phương
(Mei Lan Fang)
la thùy-tô nghệ
kịch cải lương
của Tàu.

Mai Lan-Phương
dã cải tạo nghệ
diễn kịch Trung hoa. Mai Lan-
Phương dã làm cho cải áo cảm
bèo trùn cái áo đặc biệt chò
kép hát hay dão hát có cái nhán
sắc xuất chúng. Mai-lan-Phương
lại là người đầu tiên ở nước Tàu
dung trên sân khấu thứ đèn
spotlight riêng. Hơn thế nữa Mai-
Lan Phuong là kép hát mặt xinh
tươi nhất, giọng hát trong trẻo
nhất nước Tàu, dã làm mê hồn hết
thấy công chúng di xem kịch. Vì
Mai-Lan-Phuong có biệt tài nên đã
được người Tàu tặng cho cái huy
hiệu « Hi-chiêng-dai vương » (Chi-
chiêng-tai-wang). Nói rằng người Tàu ché
ý đến cách hành động của Mai hơn
là chủ ý đến cách hành động của
Tuồng-giới Thach-cũng chẳng phải
là nói ngoa vậy. Nhiều nhà chính
trị cho rằng giá sú Mai chiết về Bắc-
kinh và tình hình chính trị miền
Hoa-bắc cũng bắt gàng được nhiều.
Mai-lan-Phuong dã ráo có công về
việc đồng cho nghề diễn kịch
của người Tàu ở ngoài quốc. Mai
dã tung du-lịch ở Nhật-bản hai
lần và đã sang chơi bên Mỹ và bên
Âu-châu một lần. Khi Mai ở bên
Mỹ, trường đại-học Ponome ở
California dã tặng cho Mai cái bằng
tiến-sĩ văn chương và tự do, người

và được cả nước Tàu
cùng thè-giới mến yêu

Những đêm Mai
diễn kịch, tiền
vé vào xem tăng
rất cao, tăng lên
đến mười nguyên
(1) (yuan) một vé
thật là một sự

chưa từng thấy bao giờ, vì tiền vé
vào xem thường chỉ mất độ một
hay hai nguyên là cùng. Từ đây,
Mai vẫn nương ör ở Hương-cảng.
Gần đây, có tin rằng Mai-lan-
Phuong dã rao, khiếu cho du-luận
rất xôn xao, nhất là trong bọn chủ
rap và người hâm mộ tài nghệ của
Mai. Người ta cho rằng Mai dã bỏ
hầu nghệ diễn kịch vì lẽ với bộ
râu dô Mai sẽ chẳng đóng được vai
dàn bà nữa.

Tuy nhiên, rất khó hiểu ý của
Mai, không biết Mai có thời nghệ
diễn kịch chàng. Dù sao mặc lòng
chắc Mai cũng ghi tiếng nói vào
địa hạt chò chàng không.

Trước tình hình đó người Tàu
rất quan tâm đến người sẽ kế
tiếp Mai sau này, vì đóng vai dàn
bà như Mai chẳng phải dễ dàng và
Mai dã biểu hiện cho cái tuổi vàng
của các kép hát già gai.

Nhân tiện việc này, chúng tôi
xin giới thiệu với độc giả ba vai
kép già gai có tiếng ở nước Tàu.

Hiện thời có bốn kép hát mà
người Tàu tặng cho cái huy hiệu
« Tá-dai-mỹ-dáu » (Sataimeitan)
nghĩa là bốn đại tài tử về vai già
gai. Trong tá-dai tài tử đó Mai-lan-
Phuong dã đứng đầu và được công
(1) Đồng bạc Tàu.

chung-hoán Nghênh-hát **Bài 1** **tù** **Huỳnh Chiêm** **Đỗ Nhã** **chu** **Kho Sách Xưa Quán** **Vườn**
kia cũng cùng nổi tiếng một thời.
Kép hát có cái giọng du-duong-nhat
nước Tàu sau Mai là Tào Hạo Văn
(Shiao Hsiao Yun). Theo một tin ở
Bắc-kinh dense, chỉ nay mai là Tào sẽ
sang chơi bên Nhật. Tào là chánh
hội trưởng của Quốc-gia kịch sĩ đoàn
và của Tài-tử kịch đoàn Lý-Nguyên
(Li-yuen) ở Bắc-kinh. Người ta cho
là giọng của Tào hay hơn giọng
của Mai Lan Phuong, tuy rằng kém
Mai về sắc đẹp, diệu bộ, và nghệ-
thuật. Khi còn trẻ tuổi, Tào hay
đóng vai con sen hay vai công chúa
mê trai. Về sau, Tào thường đóng
vai dàn bà có tướng dàn ông, hay
vai dàn bà cay nghiệt, các nhà
chuyên môn khán về nghệ-kịch
Trung-Hoa và các người hâm-mộ
Tào bảo rằng Tào qua nghiêm-nghi-
và quá tha-thiết đến việc hoàn-cải
kịch Trung-Hoa, vì thế cho nên,
Tào không được công-chóng yêu
lâm. Tuy nhiên, Tào vốn là người
quảng-dai, từ-tâm, rất dâng lâm
linh-tu cho các kép và dàn hát.
Vì lẽ ấy, Tào dã được bầu làm
chánh hội trưởng Trung-quốc kịch
sĩ đoàn. Tào ăn ở rất dài - các
phong-lưu, có xe hơi riêng để dùng,
khác hẳn ba tài-tử kia. Tào lại



TÀO HẠO VĂN
Một kép hay đóng già gai nữa. Tào không
nhưng đẹp giọng hát lại du dương nhất nước Tàu

lành hiếu-trưởng một trường dạy
kịch gọi là « Dung-xuan-tu » (jung
chun she), mới đây Tào có tuyển
bố với một nhà báo Nhật rằng
Tào muốn cô-dòng cho người
Nhật hểu biết nghệ diễn kịch của
Trung-Hoa, Tào hứa sẽ sang Nhật
với kịch đoàn của Tào có hơn
năm mươi tài-tử vừa dào vừa kép
trong số đó có các tài-tử Tào phu
Nga (Shiao Fu Ya), Tống cõ Xuân
(Soong Ku Shun) Cao phu Nguyễn
Kao Ph Yu) và Tôn thành Văn
(Sun Cheng Wen) đều là kép và dàn
trứ danh ở Tàu. Ngày người Nhật
cũng cho là việc Tào sang diễn
kịch bên Nhật, rất có ảnh-hưởng
đến dàn và kép và cả du-luận Nhật
nữa vì tới nay người Nhật chỉ biết
kịch Tàu do Mai Lan Phuong biểu
diễn mà thôi.



HĨ KỊCH ĐẠI VƯƠNG
Tên tu của Mai Lan Phuong tài tử đê nhất
sân khấu Trung Hoa, chuyên môn đóng vai
già gai đẹp và giọng gai lâm nên đã làm say
mãi hàng triệu nam nữ thiếu niên Tàu

Tài-tử thứ ba là Trương Yen Thu
(Cheng Yen Chu), dã nổi tiếng
trong những vai dàn bà tiết ngã.
Trương thường hay diễn bi kịch
trái lại với Mai Lan Phuong và
Tào Hạo Văn chỉ hay đóng những
vai dàn bà tuyệt sắc hay dàn bà có
tướng dàn ông trong các bài
kịch. Trương vốn rất thích đọc
sách, hay kể giao-vóc các nhà văn,
các nhà soạn-tiễn-thuyết, và các
nhà bác-sĩ, nhất là với các giáo-su
trường đại học. Ta nên chú ý điều
này: Trương vừa là du-lịch... các

Dù người ta gọi Trương là gi-mặc,
lồng, Trương rất được công-chóng

(xem tiếp trang 29)

QUÂN

NĂM 1941 CUỘC CHIẾN-TRANH
SẼ QUYẾT LIỆT GIỮA HAI
DÂN TỘC ANH ĐỨC

ĐỨC

SẼ DO BƯỜNG NÀO VÀ DÙNG NHỮNG KHÍ GIỚI BÍ-MẬT GÌ ĐỂ TẤN CÔNG SANG ANH

HỒNG-LAM

Những sự thắng lợi của quân Anh và quân đế-quốc Anh ở Ai-cập cùng những sự hoạt động ở lối cùa các mặt trận khác không thể nào lầm cho người Anh quên được cuộc đại tấn công của quân Đức sang các đảo của nước Anh. Đó mới là trận đánh lớn lao, quyết liệt định rõ kết quả cuộc chiến tranh giữa hai nước Anh và Đức là hai nước lớn nhất Âu-châu đang dùng toàn lực với một cuộc tử chiến để tranh ngôi bá-chủ ở cựu-lục địa.

Vừa rồi một dài vô tuyến điện Anh ở Úc-dai-Lợi và tin tức Anh khích đã nhanh lại cho máy trạm triệu dân trong khắp đế-quốc Anh nhõn rằng:

«Sự thắng trận của quân đồng-minh ta ở Albania và sự thắng lợi của ta ở Marmaris cũng không thể nào làm cho chúng ta quên được việc quân Đức định nay mai sẽ đồ bộ trên đất của chính-quốc.

Chiết quả trận đánh nhanh mòn có thể có ảnh hưởng quyết định đến tương lai cuộc chiến-tranh».

Thú thật, quân Đức, Ý có thể đánh lấy thành địa của Anh ở Phi-châu, nhà h'le lục của Anh ở Địa trung-hải và miền Bắc-nhĩ-ann, phi-quân Đức có thể hàng ngày đánh phá tan nát từ kinh thành Luân-don đến các hi-trấn kỵ-nghệ lớn, các hải-cảng lớn của Anh, nhưng nếu các đio-nước Anh chưa bị quân Đức xâm lấn thì chưa thể nào làm cho nước Anh phải hàng phục được, và quân Anh thôi cuộc kháng chiến được.

H'èn này chung ta đang ở thời kỳ sáu tháng sau chiến-tuần công, là thời kỳ mà đì-pi-quân Đức tan nát đì-dì-không từ một thị trấn t'hang mai hoặc kỵ-nghệ nào và các lầu ngầm Đức hợp lực với lầu bay tìm hết cách đánh phá các đio-tàu buôn-Anh hoặc lầu buôn của các nước đồng-minh vào các hải-cảng của Anh. Mục đích của Đức là làm cho lực lượng chiến-tranh của Anh kém đi và các đảo Anh bị phong tỏa, thiếu lương thực không thể nào kéo dài cuôc kháng chiến ra nữa.

Đó cũng là phương pháp của Anh đã dùng trong mấy tháng đầu cuộc Âu-chiến và cả ngay bây giờ đì-hỗn hại Đức.

Đức có phong tỏa nỗi Anh chăng

Trước hết ta thử xét xem Đức có thể nào đạt được mục đích trong cuộc phong tỏa lai nước Anh, và các cuộc đánh phá của phi-quân Đức có đủ sức tàn phá lán nén hàng nghìn nhà mìn. Chương trình tăng thêm sức sản xuất của kỵ-nghệ Anh vẫn càng ngày càng tăng/thêm.

Theo một tin của hãng Reuter là hãng thông-tin chính-thức của Anh thì trong năm 1940 có 40.000 chiếc tàu buôn trọng tải tất cả 200 triệu tấn đã vào được các hải-cảng của Anh. Tháng Sept. 1939, hơn 24 triệu tấn tàu buôn có treo cờ Anh. Tuy có 3 triệu tấn bị đánh nhưng Anh lại được thêm các tàu buôn của Na-uy, Đan-mạch, H'lan-tat cùa đò 400.000 tấn, lại mua thêm được 555.000 tấn tàu mới. V' lại nay mai Anh lại mua thêm được 240.000 tấn tàu nữa và trong các xuồng đóng tám Mỹ hiện đang đóng cho Anh 500.000 tấn tàu, là dù chia kè các xuồng đóng tám trong nước Anh vẫn làm việc suốt đêm ngày. Phi-quân Đức h'nh như lại không muốn đánh phá các xuồng đóng tàu của Anh, không bao giờ ta thấy có tên v' uy-tuyn-dien nói đến các xuồng ở Clyde, Aberdeen hoặc ở Newpor là những xuồng đóng tàu lớn bị ném bom.

Có lẽ phi-cô Đức chỉ chủ ý đánh phá các xuồng ché-tao phi-cô và các xuồng cùa như chiến xa, đại bác và đại đạn là những thứ có thể làm nguy hiểm ngay cho Đức. Trong lứ phi-quân Đức đánh phá nước Anh thì phi-quân Anh không phải ở yên và cũng đánh trả rất dữ dội cá: xuồng kỵ-nghệ chiến tranh của Đức và kinh thành Ba-lin, Nieu-Covenry, Liver-pool bị tan nát h'le Manhe m, Brême cũng chẳng ôn gi. Có khi hàng 5, 6 đêm phi-quân Anh đánh phá luôn các xuồng kỵ-nghệ Đức mỗi đêm hàng 7, 8 giờ và ném hàng vạn quả bom xuồng.

Vi cuộc đánh phá bằng phi-cô và cuộc phong tỏa đường bê không thể định rõ kết quả chiến tranh nước Đức vẫn không quên cuộc tân-công sang Anh v' đó là cách đánh Anh nhanh chóng và hiệu quả nhất nên cuộc tấn công có kết quả mỹ mãn.

Còn về cuộc phong tỏa trên mặt biển trong ba tháng Oct. Nov. và Déc. vừa rồi số tàu chiến vào các hải-cảng Anh vẫn nhiều hơn các tháng khác trong thời kỳ chiến tranh. Theo thống-h'on cáo của Đức h'ì mỗi tháng Đức đã đánh đắm được của Anh 300.000 tấn tàu buôn, nhưng số đó không có ng'ia lý gì vì cũng trong thời kỳ đó hàng nghìn tàu buôn vẫn vào các hải-cảng của Anh. Tháng Sept. 1939, hơn 24 triệu tấn tàu buôn có treo cờ Anh. Tuy có 3 triệu tấn bị đánh nhưng Anh lại được thêm các tàu buôn của Na-uy, Đan-mạch, H'lan-tat cùa đò 400.000 tấn, lại mua thêm được 555.000 tấn tàu mới. V' lại nay mai Anh lại mua thêm được 240.000 tấn tàu nữa và trong các xuồng đóng tám Mỹ hiện đang đóng cho Anh 500.000 tấn tàu, là dù chia kè các xuồng đóng tám trong nước Anh vẫn làm việc suốt đêm ngày. Phi-quân Đức h'nh như lại không muốn đánh phá các xuồng đóng tàu của Anh, không bao giờ ta thấy có tên v' uy-tuyn-dien nói đến các xuồng ở Clyde, Aberdeen hoặc ở Newpor là những xuồng đóng tàu lớn bị ném bom.

Có lẽ phi-cô Đức chỉ chủ ý đánh phá các xuồng ché-tao phi-cô và các xuồng cùa như chiến xa, đại bác và đại đạn là những thứ có thể làm nguy hiểm ngay cho Đức. Trong lứ phi-quân Đức đánh phá nước Anh thì phi-quân Anh không phải ở yên và cũng đánh trả rất dữ dội cá: xuồng kỵ-nghệ chiến tranh của Đức và kinh thành Ba-lin, Nieu-Covenry, Liver-pool bị tan nát h'le Manhe m, Brême cũng chẳng ôn gi. Có khi hàng 5, 6 đêm phi-quân Anh đánh phá luôn các xuồng kỵ-nghệ Đức mỗi đêm hàng 7, 8 giờ và ném hàng vạn quả bom xuồng.

Vi cuộc đánh phá bằng phi-cô và cuộc phong tỏa đường bê không thể định rõ kết quả chiến tranh nước Đức vẫn không quên cuộc tân-công sang Anh v' đó là cách đánh Anh nhanh chóng và hiệu quả nhất nên cuộc tấn công có kết quả mỹ mãn.

Những đường tấn công của quân Đức

Một cuộc tấn công của quân Đức sang Anh có thể nào thành công được chăng?

Xét trong lịch-sử Anh ta thi từ năm 1066 đến nay đã có 45 lần mà quân lính ở lục-dịa đã đánh đò bê sang đất Anh trong số đó thi 41 lần đã thành công.

Cuộc đò bê thứ nhì vào năm 1066, đó là cuộc chinh-phục nước Anh của vua Guillaume le Conqué-rant. Với một đội chiến thuyền 907 ch'ếc và 60.000 quân, vua Guillaume le Conqué-rant đã bắt đầu di lù Saint Valéry đò bê ở Pevensie.

S'đi thành công là vì quân trong đảo nước Anh phải chia làm hai đè đồng thời kháng cự với quân Na-uy đò bê lên quần đảo Orcades đánh lầy Yorkshire nhung sau bị bại ở Stamford Bridges. Nhưng cuộc thắng lợi này đã làm cho người Anh phai thua lớn trong trận Hastings.

Năm 1069, lại có một cuộc đò bê lên đất Anh của quân Irlande khởi loạn cũng thành công.

Từ 1111 đến 1171 có nhiều cuộc tấn công sang Anh và có năm lần thành công. Đến thế kỷ 17 thi Guillaume

d'Orange, vua Hà-lan, do bộ quân-lính sang Anh và cả nước Anh phai hàng phục.

Rồi đến tàu thám cứu th'ế-ly là cuộc dự-dịnh tấn-công sang Anh cùa vua Na-phá-luah, đò dù bị cả quân lính và chiến-cụ ở Boulogne, nhung sau vi hải-quân Pháp bị thua hải-quân Anh ở Trafalgar nên cuộc dự-dịnh xâm lược Anh phai bỏ.

Như thế, cù the nỗi, theo trong lịch sử thi tuy cho quân lính đò bê sang Anh là việc khó nhung từ trước đà có nhiều lần thành công, chứ kh'ng th' làm được.

Có tất cả 6 đường từ lục địa tấn công vào nước Anh:

1) Từ Bretagne, mũi Finistère đến cửa sông Bristol.

2) Các hải-cảng bê Manche và Bắc-hải sang cửa sông Tamise.

3) Từ Đức, Đan Mạch đến các hải-cảng quận Yorkshire.

4) Từ Na-uy đến các hải-cảng xứ Ecosse.

5) Từ Na-uy (Trondhjem) đến đảo Orcades.

6) Đò đồ Irlande mà vào nước Anh.

Theo những việc đã xảy ra đài xưa thi khi đò hộ it quân sang Anh là việc rất đê, nhung nay phải đò hộ nhiều quân lính sang các đảo Anh-quốc thi cần phải có nội-công trong đảo như vua Guillaume d'Orange hoặc có những nơi cần cù do đó quân định tiến sang Anh ở xa nhau h'nh quân Anh phai chia làm hai bê kh'ng cùi lại mới có thể đê thành công. Đó là chiến lược cù vua Guillaume le Conqué-rant và đò chắc chắn là chiến-lược của Hitler se đong nay mai.

Hitler lại có thể bắt một số lón h'nh quân Anh phai rải rác ra các mặt trận Địa trung-hải, Bắc Phi, Viễn-đông. Cả lục-quân Anh hiện ray cũng phai đem sang A-đi-êu n' thi vi tuy «quả tim Anh thi ở Luân-don nhung lực-lượng của Anh thi-lại ở Ai-cập», vi Ai-cập là cái cùi đê gù đường qua kênh đào Suez đê sang Viễn-đông của Anh.

Hiện nay cuộc phong thủ ở nước Anh rất là nghiêm nh't và từ năm ngoái đã tăng lên nhiều. Hiện trong nước Anh có từ 40 đến 50 sô-quân và 7, 8 sô-quân, co-giới hóa, nêu Đức muôn tấn công sang Anh thi l'tt nhung cùi phai đò-hộ từng ấy quân sang mới đánh n'nh quan Anh.

Theo tin gần đây thi hiện nay Đức và Ý có độ 10 trieu quân lính trong hàng nsu và đã luyện tập rồi, trong số đó thi Đức có 6 trieu. V'phi quân Đức có chừng 25.000 chiếc và Ý chừng 6.000 chiếc còn v' hải-quân thi Đức, Ý vẫn kém h'nh Anh nhung Đức lại dihng dùng các thứ tàu ngầm và các diệt, ng'oi lôi và phong ng'oi lôi rất nhanh đè đối đầu lại với hạm đội kh'ng lò cùa Anh.

Đức sẽ tấn công bằng cách nào và dùng những thứ kh' giói bí mật gi?

Các nhà cầm quyền Anh dự đoán rằng quân Đức sẽ do tung lợp một nh'nh những lớp sóng đè tiến vào đất Anh và sẽ đong thời kh' hành từ các hải-cảng bê

Manche và miền duyên hải Nauy. Quân Đức chắc sẽ theo chiến-lực của Guillaume le Conquérant nghĩa là bắt quân Anh phải chia giữ nhiều nơi thì lực lượng kém đi nhiều.

Số quân Đức đồ độ sang Anh sẽ không dưới 300.000 người.

Về các phương pháp chuyên-môn mà quân Đức sẽ dùng trong cuộc tấn công sang Anh thì sẽ có :

1) Về pháo binh : Hiện ở các hải-cảng bờ Manche và miền duyên hải Pas de Calais Đức đã đặt những trọng pháo bắn xa. Đức sẽ dùng những cốt đòn súng có thể vận động được để có thể bắn sang các hải-cảng bên nước Anh.

Các súng này có thể phá được các đội pháo-bin và các co-quan phòng thủ của Anh và các bộ súng cao xạ đặt ở miền duyên-hải Anh.

2) Các phi-cơ vận tải . — Hình như việc vận tải quân lính bằng phi-cơ rất công hiệu ở Na-uy cũng có thể dùng giúp nhiều việc trong cuộc tấn công sang Anh.

Các phi-cơ vận tải Đức, chở được từ 45 đến 50 quân lính có súng cối-xay nhỏ và lựu-đạn.

3) Bộ đội quân nhảy dù : Về việc phái đội quân nhảy dù cũng thế chỉ có thể dùng để chiếm những lợi nhô chử không đóng để chở sang Anh một đội quân xâm lược hoặc nhiều chiến cụ được. Sau khi quân Đức đã đồ bộ thì các đội nhảy dù có thể giúp ít nhiều.

4) Các tàu trên mặt bờ và tàu ngầm. Chính hạm đội Đức và nhất là các tàu ngầm có thể giúp cho Đức có thể đồ bộ nhiều quân lính sang Anh.

Có các trái pháo phun ra khói che kín, các thiế-giáp hạm và tuân-dương-hạm hợp tác với các phi-cơ phỏng pháo Stukas sẽ là một lực lượng rất lớn, phi

HS Potent Ký số 67-74) trong Huỳnh Niêu Đăng chủ Khoa Sách Xưa Quán Ven Đường

và tàu ngầm Đức tuy mấy tháng đầu cuộc chiến hiện nay có đến từ 40 đến 50 chiếc bị đánh nhung chace từ đó đến nay đã đánh bù vào rồi, lại thêm có đội tàu ngầm Ý giúp sức nữa. Nhưng theo một vài tin tức thì chính trong cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm mà Đức sẽ dùng để những chiến cụ bí mật mà Hitler đã nói trước trong các bài diễn-văn. Người ta nói đó là những tàu ngầm kiểu tối tân di rất nhanh nhưng di không xa. Thú thật ngầm này như chỉ đóng đẽ dùng trong bờ Manche và trong cuộc tấn công Anh.

Thứ tàu ngầm này có thể vừa dùng đẽ đánh các tàu chiến Anh và vừa đẽ chở quân lính và chiến cụ.

Nhung không phải là Đức có khi giới bí mật mà thôi, Anh cũng có nhiều khi giới bí mật, và biến dương & -chức một đội phi quân rất mạnh. Theo báo "Daily Mirror" thi ngoài các đội phi co hiện đẽ ở Gia nã-đại, Anh lại đang tổ-chức một đội phi co nua rất mạnh đẽ dùng vào năm 1941 này, đó là đội phi co rieng mua của Mỹ.

Thủ tướng Winston Churchill và các nhà cầm quyền Anh cũng có ý-tưởng sẽ phái tau cả nước Đức như Đức đã phả Anh.

Ta thử đợt xem nay mai Đức có tấn công sang Anh như tin gần đây đã nói và Đức có thể thành công trong cuộc xâm lược nước Anh như trong cuộc chiến tranh ở Pháp, Bỉ, Hà, và Anh có thể chống lại với cuộc tấn công của Đức chẳng ? Và nếu Đức không lần công được sang Anh hoặc bị thất bại trong cuộc đồ bộ sang Anh thì cục-diện chiến tranh sẽ xoay ra thế nào ?

HỒNG-LAM



Tổng-phát-hành Bắc-kỳ, Lào, Bắc Trung-kỳ
Etablissements VAN-HOA — 8 Hàng Ngang, Hanoi

Cần dàn, iygidi bìn Cửu-Long-Hoàn và thao VỎ-BÌNH-DẦN lương tháng & Hanoi 15\$00, ở các tỉnh 12\$00

Nguồn văn tim vàng

Một câu đối thiết thực
cho các ông lang

Một ông lang, kiêm chủ hiệu
thuốc bắc-chế, than thở đói may
nhieu người, phu bắc quá, lùi đau
ốm họ lấy thuốc chịu, đến khi lành
mạnh đói mãi không trả. Số nợ
mãi to như thế nhiều lắm.

Tôi hỏi ông.

— Ai bảo ông bắc chịu?

— Nhưng cần thuốc rò, hay
uống đậm ba thang họ mới ga chịu,
chẳng lẽ mình nói sao ? Nhiều
người xem ra ông nợ bà kia từ lě
ra phết...

— Cứ theo lối Tây, treo ngay ba
chữ "Không bắc chịu" có được
không?

— Nhưng sợ mèch lòng khách
hang.

— Thế thi tôi khuyên ông khắc
ngay các đội này trên cửa hiệu
thuốc, cho ai cũng thấy :

« Đau tiếc thân, lành tiếc cua,
thôi à bạc đai quen.

« Mất lòng trước, được lòng sau,
ai có tiền thi hồi.

Ấy là câu đối chiết bài của ông
Nguyễn-an-Cư, một nhà danh-y ở
Hóc-môn, Nam-kỳ. Ông vốn là lão-h
hữu của cụ Phan-châu Trinh; cuối
1925, cụ Phan ốm nặng, nằm uống
thuốc ở nhà ông may tháng.

Chẳng những có tài làm thuốc
mà thôi, ông lại kiêm tài văn-chuong
và tài hước cũng hay. Câu
đối trên đây là một chứng cứ.

Hiệu thuốc của ông ở Hóc-môn
hơi chật-chội, nên phải lập trang
thờ Ông Địa và Ông Táo ở chung
một chỗ, trên vách bốn chữ « Ông
Địa, ông Táo », hai bên dán câu đối
này :

« İl giây hép hời chờ một chỗ,
Giúp tôi giàu có bờ hai ông. »

Thím Khách béo như
phênh-đường

Luôn dịp xin giới-thiệu một vài
bài giai-tác của ông Nguyễn-an-Cư
để-giá-thưởng-thứ, cho biết
nghệ-thuật thơ cũ ở trong Nam
hiện thời cũng có ít nhiều danh-thủ.

TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT SẼ NGHỈ MỘT SỐ, SỐ
46, NGÀY 19-1-41 ĐỀ BEM HẾT TÂM LỤC LÀM:

SỐ TẾT NĂM TÂN TY

SỐ BÁO NÀY LÀ MỘT CÔNG TRÌNH VĂN-CHUONG,
ẤN-LÓAT VÀ MỸ-THUẬT SẼ LÀM CHO MỌI NGƯỜI NGẠC NHIÊN

Sau số Tết, Trung-Bắc Chủ-Nhật sẽ xuất bản số 48, vào ngày
mồng 7 tháng giêng năm Tân Ty tức là ngày 2 février 1941.
Các bạn sẽ thấy Trung-Bắc Chủ-Nhật của các bạn hoạt động
hơn, mới, lạ, hơn, mỹ thuật hơn. Mùa xuân đến làm điều
cho cảnh vật không quên làm khởi sắc tờ Trung-Bắc Chủ-Nhật
của các bạn. Các bạn sẽ thấy hai tiêu thụy mới: Một, đê
đang tiếp chuyện « Ông Công Sở » :

TRONG GANG TẮC, LẠI GẶP MƯỜI QUAN SAN
một thiên tình-sứ của Stefan Zweig do HUYỀN-HÀ dịch và
một chuyện Cao-miền của PHẠM-KHANH nhà nghệ sĩ versa mới
trưng bày tranh ảnh ở phòng thương-mại mới đ.y:

NỤ CƯỜI BAYON

Các bạn sẽ thấy từ năm Tân Ty, Trung-Bắc Chủ-Nhật vui hơn
và ngoài những bài điều tra phóng sự, khảo cứu viết công
phu, các bạn lại thấy những chuyện ngắn ngộ nghĩnh,
mới lạ và chọn lọc. Các bạn phải đến đọc từ bây giờ

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀNH ĐẠM

Chuyện ngắn của TÙNG-HIỆP

NĂM MÃI;

MÃU HOA PHI-YEN

của Pearl Buck do HUYỀN HÀ dịch

và trong một số rất gần đây :

ĐỘC GIẢ BÁO HÀNG NGÀY Ở BÂY MUỐN GÌ P
(để tiếp vào mục điều tra « những cái vinh và cái nhục của
người làm báo ở đây của THIÊN TƯỜNG). Báo nhiều người làm
báo viết báo và đọc báo hàng ngày sẽ phải đọc bài điều tra này

Tại Hóc-môn có một thím Khách
lai to béo hết sức, chắc ông Nguyễn
trong thấy tát cười và động thí-
hứng, nên có bài « Tặng vợ » như
sau này :

Nửa bên Nam-Việt, nửa bên Tàu,
Tát ước trung, người chồng thấp
cao, Ghép đya lung xiêu bốn cẳng,
Võng gai ghê dát dài vát lao
Đi ngang cửa sổ ngồi trời lối,
Đóng nép buồng trong tướn đồng
Ai có nằm trên tàng thây à?
Ngày nay mới biết ra sao?
Năm trước, tôi thấy trong phòng

ông ngồi xem mịch bình-nhản, có
dàn bài thơ thuật chí, nghe có vẻ
thank cao dào dề.

Khanh tướn làm chi khó lầm a,
Miễn cho thông thả dặng như già.
Sớm sang ghê hạc nhìn câu đối,
Tôi lại phỏng vân trời khúc ca.

Mọi gõ hai anh hầu trước cửa,
Phát sinh ba vũ giã trong nhà.
Nếu ai sẵn cá lòng tri túc,
Thì hãy gán dây bao với ta.

Tuy vậy, ông vẫn chuyên chủ về
nghề thuốc và có thành tích hơn là
nghề văn. Sự ngâm vịnh của ông
chỉ là ngẫu-hứng mà thôi. X.Y.Z.

con gái Đốc Tích và cô Hoàng-thi-Thé sang học bên Pháp

của QUÁN-CHI

Về thời-dai phong-khiến xưa kia, những hành động phiến-loan hay phản-đổi đều là tội lỗi có thể liên luy đến cả ba đời chín họ người ta.

Thật thế, kẻ nào ho he chống lại nhà vua hoặc chính-thể hiện-hanh, chẳng những một thân họ phải bị trừ diệt theo lẽ mạnh được yếu thua đã dánh, cho đến cha mẹ vợ con thân thích nội ngoại của họ cũng bị tội lỗi mà chết nứa.

Lịch-sử cổ-thời nứort minh và nước Tàu đã ghi chép thiểu gi vu ám « chu-di tam-lộc ». Có khi tội va đến cùu-tội thi năm xương tàn của kẻ đã chết cũng bị khai quật để đe chịu hành-hình cho đúng luật vua phép nước.

Thứ hối òrg Nguyễn-vân Thành có công lao chiến-trận biêt bao, chỉ vì cậu con say rượu đã ra hai câu thơ ngóng nghênh, thế mà cha con ông cháu một nhà mấy chục mạng người, bỗng chốc đều bị tru-lục. Khi oan đến nay không chừng hả con nghi-ngút ở dưới tuyền-dài,

Ấy, vua chúa đời phong-kien vẫn trị tội phản đối một cách hà-hatkha thái quá như thế. Mặc dù các ngai thường xung minh noi dao thánh-hiền, mà thánh-hiền Đông-phuong đã từng dạy rằng : « Tôi ai nấy chịu, không bắt lỗi đến vợ con ».

Kỳ-tuyệt, cái tên chỉ công-lý này đến đời Thái-tây vẫn-minh mới thấy thi-hành.

Xem ngay nước Pháp bảo hộ ta, luôn luôn lấy đạo công-lực rộng xú-dài với thân-thuộc những kẻ có tội nạo loạn hay phản-đổi.

Còn mới chuyện cũ, chúng tôi muốn thuật một vài giai-hoại thuộc về lịch-sử đã qua cho độc-giả nghe.

Q

Hồi nước Pháp bắt đầu định cuộc bảo-hộ Bắc-kỳ, chiếu theo điều ước 1884, có nhiều tướng lục-lam phản-đổi, sau khi bị tiêu-trù hoặc bại-vong rồi, con cái họ được chánh-phủ bảo-hộ thu dưỡng và cho đi du-học.

Nếu tri nhớ của chúng tôi không lầm, thi kể được hưởng cái án-huệ ấy vào lớp trước nhất là cô con gái ông Đốc Tích.

Ông này hoạt-động ở miền trung-du đâu đó mấy năm, đến tháng mười một năm 1899 thi bại trận bị bắt. Nhà nước Bảo-hộ đưa ông đi an-tri ở xứ Algérie, cấp dưỡng từ tể, lại cho cả người con gái di theo.

Cô này được vào học trường trung-học Constantine ở thành Alger, ăn ở luon trong trường, do nhà nước cấp dưỡng mọi khoản. Chỗ thứ vị là cô ở trong trường, ăn học chung chạ với con trai và cũng kè như con trai. Có lẽ lúc ấy tai cô có bê và ẩn mặc như mấy cậu em ngô nghênh dẽ yêu, che nên mới được làm lưu-túc học-sinh trong một trường con trai như thế chăng?

Nhưng sau bá nám, ông đốc trưởng không cho cô ở trong nứa, vì cô đã hiện nguyên-hình và lộ ra chân tướng là một « thi-mẹt ».

Kết-quả về sau cô học tới đâu và làm nghề nghiệp gì, không nghe nói đến.

Thuở ấy, tại thành Alger lại có một cậu học-sinh Việt-nam, cũng được nhà nước cấp dưỡng cho học. Ấy là Kỳ-dồng, hình như tên thật là Nguyễn-vân-Cẩm, người ở miền Nam-Thái, khéo lầy tài-tưởng dù-hoặc nhân-tâm, đến nỗi người ta tin tưởng cậu bé là lùng (ký-dồng) có phép tăng binh biến-tướng.

Kỳ-dồng bị bắt.

Quan thống-sư Biourd ký nghị-dịnh ngày 11 Aout 1887 đưa Kỳ-dồng sang Phi-châu, gửi học tại một trường trung-học ở Alger.

Theo tin tức trong quyển « Ba chục năm ở Bắc-kỳ » (Trente ans de Tonkin) của ông Bonnafont, thi Kỳ-dồng vào trường Alger cuối năm 1887, đến 1896, thi đỗ tú-tài khoa-học, mặc dầu viết ám-tả mấy câu chữ Pháp dẽ dàng cũng phô như trầu.

Trong 10 năm lưu-học ở Alger, Kỳ-dồng có

người thay mặt, chính là phế-dế Hám-nghi. Cứ 15 hôm một lần, Kỳ-dồng được phép ra thăm ngài ở biệt-thự « Villa des Pins » tại El-Biar.

Lúc ở trong trường, Kỳ-dồng hay nghịch ngợm tai quái, đến nỗi ông đốc Conivincq thường phải bắt và ra riêng một nơi cách biệt. Khi va thi đậu, sửa soạn trở về có-huống, ông Conivincq lại viết thơ cho quan long-trưởng thuộc-dịa, bày tỏ những lý do không nên để cho cậu bé tình nghịch bắt-tri ấy về ở Đông-dương.

Tuy vậy, quan long-trưởng cũng rộng lượng để cho Kỳ-dồng về.

Quả nhiên, Kỳ-dồng về nước, được kinh doanh một số đồn-diễn ở Bắc-giang, bèn thừa dịp mưa súng giúp ngầm Đề-Thám, gây nên nhiều chuyện lôi thôi.

Lần năm sau, năm 1898, nhà nước Bảo-hộ phải đưa Kỳ-dồng qua an-tri ở Nouvelle - Calédonie mân đời.

Vì cái gương Kỳ-dồng maccông vỏ ict, cho nên về sau có cô Hoàng-thi-Thé, con gái ông Đề-Thám sang học bên Tây, nhà nước Bảo-hộ càng lao tâm sấp đặt một cách chu đáo kỵ-lưỡng.

Nhà nước giao việc giáo dục cô Thế — lúc ấy còn bé — cho bà dầm C. vợ một công chức số Thượng-chánh. Giữa hai bên quan hệ, có sốt تو hợp đồng ký kết với nhau những điều khoản chặt chẽ.

Bà C. cam đoan với chánh-phủ Bảo-hộ cho bà đưa cô Thế về bên Pháp và lo việc học hành giáo-dục có trách nhiệm một người đứng đầu từ-tế.

Muốn phong xa về chỗ một mai có Thế có bị bà C. bắt dãi già chằng cho nên nhà nước Bảo-hộ cõn buộc giao kết phán-minh về cách thức đối đãi. Chiều theo hợp-doping, bà C. phải chịu trách nhiệm với chánh-phủ Bảo-hộ cõi về tinh-thần và tinh-hạnh cô Thế. Nhất là bà phải châm nom dạy hâb cõi như con bà dẽ ra, và không bao giờ được sai khiến bắt buộc cô làm công việc riêng trong nhà bà.

Chánh-phủ cho hai người đi tàu hàng nhẹ sang Pháp.

Mỗi năm bà C. phải làm một tờ báo-cáo để trình nhà nước Bảo-hộ được rõ về sức khỏe, về tinh-hạnh và sự học của cô Thế tần-tới đến đâu rồi.

Khi nào, bà C. không muốn lĩnh việc giáo-dục cô Thế nữa thì phải nói cho nhà nước Bảo-hộ biết trước 3 tháng, để kịp chọn lựa một gia đình khác thay vào. v.v..

Ta nên thành thật nhìn nhận rằng Bảo-hộ lo lán cho tương-lai một cô con gái tương giắc phản đối

này vây, quả là độ lượng rộng rãi và hoàn toàn chu-chi, chẳng còn sót một chỗ nào.

Nhờ thế mà học-nghiệp có được thành-tựu, cả vè tám tinh cũng được cầm-hoa. Chúng tôi nhớ rõ có một lúc có về Bắc, làm việc tại phủ Thông-sư ít lâu, rồi lại sang Pháp học thêm nữa.

Lần này có chuyện tám vè nghệ thuật chớp bóng tung-dòng một hai vè tuồng được tiếng. Sau cõi kết hôn với một nhà công nghệ Pháp ở Toulouse. Dám cưới hồi ấy rất linh-dinh, có những yếu-nhanh trong chánh-trí-giới và thuộ-cđi-giới đang dở đầu và làm chứng cho cô. Chắc hẳn bây giờ cô đang yên vui với duyên-phận may mắn ấy, và có lẽ dã môt cây cù-mộc, đầy sán quế-hòe.

Những người như cô, như Kỳ-dồng và con gái Đốc-Tich, nếu sinh vào đời xưa « một người có tội, ba họ vaya lây », thử hỏi đời họ có được an-toàn hay không, nói gì còn được bao-dung và giáo-duc từ tể như nước Pháp đã biệt-dãi họ vậy.

Q. C.

HO GÀ

Hiện nay trẻ con mắc phải bệnh dịch ho gà nhiều lâm. Họ tàng con, ra rất nhiều đờm rát, đầu rũ rượi, mắt đỏ ngầu, con có khi dài tới mấy phút đồng hồ, coi rất thương-tâm. Phải tìm mua cho được thuốc HO GÀ ĐIỀU-NGUYỄN mới chữa khỏi hẳn. Người lớn bắt cu mắc chứng ho gá, ho đậm, ho khán, hay ho sán, uống thuốc này rất công hiệu. Mỗi ve giá 0\$60.

ĐAU DẠ DÂY

Án hối tiêu, dây hối, q ho, tức ngực, rít đầu, lở môi, thường mỗi hai vai, đau xung-nhang thất-lung. Người nào nhiều nước vị toan-quá, thư ngón ra nước chua, nước đắng hoặc nước ngọt có i hi non ra cõi thực ăn. Người lí nước vi toan hay thấy tức ngực nghiêm-cố, i q ho và không nôn. Nếu không dùng thuốc ĐA DÀY ĐIỀU-NGUYỄN không bao giờ khỏi đứt được. Một tá giá 3\$60.

CAM TY

Gia đình nào ô trè con cam sỏi, không chịu ăn, gầy còm, lở đầu, mất toét, thối tai, hôi mồm, mieng thường hay chảy rát, họng ông đít vòn, phải kip dùng ngay thuốc CAM TY ĐIỀU NGUYỄN cho trẻ con ăn, chỉ trong 1t lâu vừa khóc được hết chứng cam sỏi vừa lèu mập mạp, béo tối là thường. Thuốc này thơm ngon làm cho trẻ con rất thích ăn. Mỗi ve giá 0\$30.

TỒNG CỤC :

Nhà thuốc Điều - Nguyên

125, Hàng Bông (cây da Cura-quylene) — HANIO

Đại-ly : Haiphong : Mai-linh — Nam-dinh ; Việt-long : Hai-duong : Quang-huy — Thái-binh; Minh-due : Ninh-binh : Ich-tri : Bắc-ninh ; Quốc-huy : Trung-hoa : Thái-lai Vinh : Sinh-huy : Hué : Vă-hòa : Saigon : Mai-linh 128 guyenmer — Đức-thắng : A. Dakao — Chợ-lớn : Long-vă

CÔ HỌC TÌNH HÓA

Arc Tú Xuân Thu

Bản Hồ Sắc Lục

Cảnh-công muốn phế con đích là Dương-Sinh để lập con thứ là Đồ, Án-tử-can

Người nước Thuần-Vu 淳于(1) dâng con gái cho Cảnh-công, sinh được một con, đặt tên là 孟. Cảnh-công yêu quý Đồ lắm. Các bồ tì bàn muốn phế công-tử Dương-Sinh 生而代立 Đồ, Cảnh-công đem việc ấy hỏi Án-tử. Án-tử nói: «Không nên, lấy kẻ hèn, khước kẽ qui là cái hại cho nước, bỏ con trưởng, lập con thứ là gốc cái loạn. Dương-Sinh nhờn, người trong nước ai cũng căng lèn rồi xin nhà vua chớ có dồi. Vả lại đặt ngôi có bậc thi kẽ hèn không lán được con trưởng. Xin nhà vua day cho Đồ biết lẽ, chờ khiếu cho hâm vào diệu tà; dẩn cho biết nghĩa, chờ đe cho dâm vào điều lợi. Nhớn hé phải làm theo đạo, trưởng thứ phải ở theo bậc. Dương-Sinh đâu lè để cho Đồ không có của ngon ngọt mà ăn, không có tiếng kim thạch (2) mà nghe, mà phải lo. Bỏ con trưởng lập con thứ hi không thè để kẽ dưới được; trọng con thứ, khinh coi đích thi không thè làm lợi cho kẽ mình yêu thương được. Nhớn nhỏ không có bậc, trưởng thứ không phân biệt là cái mâm loạn, thế là gãy ra cái hại, gãy ra cái gian vay, xin nhà vua nghe cho chín. Bác minh quán ngày xưa không phải là không biết thích nhặc, nhưng cho rằng vui qua thì sinh ra ai; không phải là không biết lập kẽ mình yên, nhưng cho rằng đe mất đạo nghĩa thi sinh ra mối lo, cho nên chẽ ra nhạc phải có tiết-dộ, lập con phải có đạo. Kẽ dem nhời đem chẽ, nhịnh hót thò vua thi không nên tin. Nay nhà vua theo mưu kẽ siêm nhịnh, nghe lời kẽ làm rối loạn, phế trưởng lập thiếu thi thần sự sau sẽ có kẽ nhắt cái lối của nhà vua mà làm cản, phế thiếu lập lại trưởng đe cản lối, xin nhà vua nghe lại.» Cảnh-công không nghe. Sau họ Biên giết vua là Đồ, lập Dương-Sinh, rồi lại giết Dương-Sinh, lập Giản-công, giết Giản-công cướp nước Tề.

(1) Nước Thuần-Vu xưa ở vào Đông-bắc huyện Án-khâu, Mật-châu.

(2) Kim thạch: tiếng vàng tiếng đá, tức là nhạc.

Cảnh-công đau lâu không khỏi, muốn giết quan Chúc, quan Sứ để tạ trời,

Án-tử can

Cảnh-công vừa lở, vừa sốt rét cách nhặt, chán một nắm mà không khỏi, với Hội Khiển 會鑑 (1) Lương Khâu-Cử Lương 丘據 và Án-tử đều hỏi rằng: «Quả nhân đau ốm khô quá, đã khiếu quan Sứ Cố và quan Chúc Đà (2) cùng núi sông, tốn miếu, dỗ hi sinh, ngoc khứ, ngoc bích không gỉ là khồng dù, kẽ ra nhiều hơn dùng tiên-quân Hoàn-công xua nhiều. Đức Hoàn-công cung một thi thi cung hãi tể mà bệnh không khỏi, cang nặng thê. Ta muốn đem giết hai gã Cố 固 và Đà 階 di đe tạ đứng Thượng-dế thi có nên không?»

Hội Khiển và Lương Khâu Cử đáp rằng nên. Án-tử không nói gì cả. Cảnh-công hỏi: «Án-phu-tử nghĩ thế nào?» Án-tử trả rằng: «Nhà vua có cho việc cầu khấn là có ích không?» Cảnh-công cho là có. Án-tử bỏ mũ ra, nói rằng: «Nếu cầu khấn có ích thi nguyên rùa cũng có hại. Nhà vua thờ o với người có gan làm việc, xa cách người cảng ràng đang sự khó nhọc, thành ra trung thần dứt nút lại một đox, nhời can ngăn không ra được. Tôi nghe rằng: bầy tôi gần thi lảng, bầy tôi xa thi cảm, miêng ai cung hinh như khóa chặt lại. Nay từ đất Liêu, đất Nhiếp (3) về bên đông, từ sông Cố sông Vu (4) về bên tây, kẽ ra nhân dân đồng lâm vậy. Trăm họ oán ghét, phi báng và nguyên rủa, mà chỉ có hai người cầu khấn, thi cầu khấn giỏi đe dâu cũng không lại được. Vả nên cầu khấn mà bầy giài thi thực ra thi lığı là phi báng nhà vua, nếu giầu diếm di thi là đối đứng Thượng-dế. Đức Thượng-dế không thiêng thi cầu khấn có ích gì? Xin nhà vua xéi cho. Không xéi mà giết kẽ vò tội thi đền như nhà Hạ, nhà Thượng kia cũng phải đứt.»

(1) Hội Khiển: Tức là Duệ Khoản 善款 ở trong Tả-truyện.

(2) Sứ Cố — Sứ: Chức quan coi chép việc nước, Cố 固 là tên; có nơi chép là Hiệu 效 — Chức Đà — Chức: Chức quan coi việc lẽ; Đà 階 là tên

(3) Tên hai đất làm giới hạn nước Tề và vè mặt tây. Ở huyện Nhiếp-thành có Liêu-thành.

(4) Phong-nhân: Chức quan coi biên-giới.

(5) Hồ Công-Tinh 胡公靜 tiền-quân nước Tề, sống trãi ba đời: Y-Vuong, Biêu-Vuong, Di-Vuong nhà Chu, cho nên chúa họ như ông Hồ.

Cảnh-công nói: «Phu-tử khéo giải được điều mê hoặc của quả-nhân, xin đội mũ vào.» Cảnh-công không đe việc cai-trị cho Hội Khiển và việc tiếp khách cho Lương Khâu Cử nhau, giao cả cho Án-tử gồm coi. Án-tử chối không được, phải nhận rỗi cùng ra với hai người kia. Án-tử cầm quyền cai-trị được một tháng thi Cảnh-công khỏi bệnh. Cảnh-công nói: «Xưa dùng Tiên-quân Hoàn-công phong cho Quản-Trọng ấp Hồ ấp Cốc để tấu công Quản-Trọng khiếu cho có của tui cung tôn miếu. Cỏ ban on che bày tối trung nứa thế thi mới được nhiều trung thần. Phu-tử là trung thần ngày nay, Quản-nhân ban cho phu-tử đất Châu Khoản.» Án-tử từ chối, nói rằng: «Quản-tử có một điều hay, Anh này không có, Quản-tử có một điều dở, Anh này không nỡ theo, điều giờ ấy là huỷ thù vật đe cung tết vào tôn miếu (1).» Án-tử nhất định không nhận.

Cảnh-công giận kẽ phong nhân hồn,
Án-tử can.

Cảnh-công ra chơi ở Mạch-khâu (2) hỏi quan phong nhân (3) rằng «Người bao nhiêu tuổi?». Phong nhân trả lời rằng: «Chúng tôi 85 tuổi.»

— Thế nhỉ, người chúc thá ta đì nào.

— Chúc nhà vua thọ hơng óng Hồ (4) để giữ bền nhà nước.

— Được lâm, người chúc thêm gì nữa?

— Chúc con cháu nhà vua thọ bằng kẽ bì thần này.

— Được lâm, người chúc thêm gì nữa?

— Chúc nhà vua không có tội với dân.

— Bây, dân có tội với vua thì có, sao vua lại có tội với dân được?

Án-tử can rằng:

— Nhà vua nhầm. Phàm kẻ so có lỗi thi người thân tri đì; kẽ hèo có lỗi thi người sang tri đì; vua có tội với dân thi ai trị? Xin hỏi Kiệt, Trụ xưa kia, vua giết bay dân giết?

Cảnh-Công nói:

— Quản-nhân ngu thá.

Bèn ban đất Mạch-khâu cho phong nhân làm ấp riêng.

Cảnh-công muốn kẽ đồng-cốt nước
Sở cầu ngú đe cho đe được đức sáng,

Án-tử can.

Kẽ đồng-cốt nước Sở tên là Vi 維 do Duệ Khoản dem ra mắt Cảnh-công, ngồi chầu ba ngày, Cảnh-công

(1) Đem chim muông làm thịt đe cung vào tôn miếu là trái lẽ thường cho nên Án-tử cho Quản-Trọng là dở, theo lý thường thi chỉ cung tể bằng rau tần, rau táo, không giết muông sinh.

(2) Đời trống lúa mạch nay là huyện Lai-Vu tỉnh Sơn-tây.

(3) Phong-nhân: Chức quan coi biên-giới.

(4) Hồ: Hồ Công-Tinh 胡公靜 tiền-quân nước Tề, sống trãi ba đời: Y-Vuong, Biêu-Vuong, Di-Vuong nhà Chu, cho nên chúa họ như ông Hồ.

lấy làm bằng lòng lâm. Kẽ đồng-cốt ấy nói rằng: «Nhà vua là một vị chúa sảng suối, một bậc vua dế vương, ngài lên ngôi đã 17 năm (1) rồi mà việc nhón chua thành là bỗn minh chưa đến. Xin cầu ngú (2) làm cho đe nhà vua rõ rõ. Cảnh-công giập đầu lạy hai lạy. Kẽ đồng-cốt kia xin di xét trong nước xem ngó đe đâu, khi đến Nguen-sơn (3) không dám lên, nói rằng: « Ngôi ngú đe ở về phương nam, có đàn trai giới cần thận mới lên được. » Cảnh-công khiến trán quan sấm súa đe trai giới đưa vào chỗ kẽ đồng-cốt kia & và khiến Duệ Khoản 於寬 trong nom việc ấy. Án-tử nghe thấy việc ấy, ra mắt Cảnh-công hỏi rằng: « Nhà vua sai kẽ đồng-cốt nước Sở lèp đán ở ői Nguen-sơn phải không? » Cảnh-công nói: « Phải, ta cầu ngú đe làm cho cái đán ta rõ rõ. Ta phái ra phúc cho ta thi việc nhón mới nên được. » Án-tử nói: « Nhà vua nhầm, đứng vương giả ngày xưa đức dày, dù tri yết dời, hành rộng, dù dung nỗi dân chúng, cho nên các chư hầu tâng lén, tôn làm quản trưởng, trấn họ theo vè, kính như cha mẹ. Bởi thế trời đất, bốn múa hòa, không sai, các vì sao, mặt trời, mặt trăng thuận, không rối loạn. Đức dày, hành rộng sánh với trời, tượng theo thời, mới làm được đức vương, mới làm được chúa sảng. Người đời xưa không làm diều cao dở, không bầy ra tể lê phiền phức, không hạ mình cậy vào kẽ đồng-cốt. Nay chính sự thi rối loạn, việc làm thi bậy bà mà dám cầu ái đặc sáng của ngú đe, bà người hiền dùng kẽ đồng-cốt mà dám cầu cái mệnh đe-vuong cho mình. Dân không баగ giò khem cầu thà, phúc không xuống cầu thà, nhà vua mong làm đe-vuong chẳng khó lâm ru? Tiếc thay ngôi nhà vua thi cao mà lời bài thi kém thấp lâm. »

Cảnh-công nói: « Duệ Khoản dem Sở vu bảo ta thử cho ta mắt xem sao. Quản-nhân thấy nó lấy làm thích, tin cái đeo của nó, làm theo lời nó. Nay phu-tử ché, thiчин duỗi nó đì và giam Duệ Khoản lại. »

Án-tử nói: « Không đe cho Sở vu ra được,

— Vì nhõ gi?

— Duệ Sở vu đì, chư hầu lai có kẽ nghe nó chẳng? Nhà vua đà tin nó đè có lỗi ở trong nước là bát tri, bát giò duỗi nó đì đe cho chư hầu lai có người mắc nó là bát nhàn, xin dấy Sở vu về phía Đông (4) và giam Duệ Khoản lại. »

Cảnh-công vắng theo, ra lệnh dày Sở vu về phía đông, và giam Duệ Khoản ở trong nước.

(1) Cỏ nai chép là 7 năm.

(2) Ngú đe: 5 vị đe 5 phu. Theo lời đáp của Khổng-đe cho Quí-Khang thi thi ngú đe là: Phuc hi phoi moc (đóng), Thần-nom phoi hon (nam) Hoang-de phoi tho (trung) Thiếu-hieu phoi kin (tay) Chuyen-huc phoi thuỷ (bắc). Mâ theo lời bài Tô-Du thi ngú đe là Hoang-de, Chuyen-huc, Đe-hieu, Nghiêu, Thuần.

(3) Nguen Sơn 南山. Núi này nay thuộc về mâm hymn Lâm-tri.

(4) Hồ: Hồ Công-Tinh 胡公靜 tiền-quân nước Tề, sống trãi ba đời: Y-Vuong, Biêu-Vuong, Di-Vuong nhà Chu, cho nên chúa họ như ông Hồ.

Chuyện bác X Nghèo

của BẠCH-LÂM — Tranh vẽ MÂNH-QUỲNH

Ngày xưa, đã lâu lắm, có một người tên là « Nghèo », là cơ nghiệp chỉ có một cái khổ rách và một cây khế com.

Một hôm, trời rét, bác nhặt đói mòn quắp trong đom đóm. Bác bỗng thấy có tiếng gọi cửa, với vàng giò dây, lả lùng vì có người đến hỏi thăm mình. Bác thấy một bà lão ám may, vừa run vừa nói :

— Tôi đói, tôi rét lắm, bác cho tôi ăn, tôi sưởi mẩy?

Bác Nghèo lắc đầu, thở dài :

— Tôi không có com. Tôi không có cùi. Cả nhà chỉ có một cây khế. Bà có ăn để tôi ra lấy dãi bà.

Bà lão ám khẽ xong, bác Nghèo quấn manh chieu ngú ngồi ở góc nhà đê nhường đom đóm cho bà cùi. Sáng hôm sau bà tình dậy thấy trong nhà hương thơm phung phức và cái đom đóm của mình đã biến thành một tòa sen, trên đó đức Phật-bà Quan-Âm đang ngồi nhìn bác mím cười và nói :

— Bác là người hiền từ, ta muốn ban ơn cho bác. Bác muốn xin gì?

Bác Nghèo lúc bấy giờ luống cuống và lại bác là người xuề xoàng không dám mong ước những sự quá cao-xa như tiền bạc, danh giá. Bác nhún cây khế, cái cơ nghiệp của mình; bác nhớ đến những buổi bác đi vắng, trê con đường trèo lên đê ăn trộm quả. Bác quỳ xuống xin với Phật Quan-Âm cho một kỷ cầu kỳ :

— Con chỉ ước ao mong rằng ai trèo lên cây khế, nếu con không cho xuống sẽ không bao giờ xuống được...

Phật-bà đã cho bác loại nguyện.

Tháng qua, rồi năm qua, Đông rồi lại đông đã nhiều như ngón hai bàn tay.

Bác Nghèo vẫn sống trong cảnh khó khăn với cây khế. Song trê con trong lòng không đứa nào còn dám bén mảng đến cây khế của bác.

Một hôm, một mụ già lợm khom đen, mặt mũi mung lung ác, thâm thèm mực bôi hàn. Mỗi bước mực di hay mỗi lần mực cùi động, xương mực sát vào nhau nghe



lắc rắc. Mụ dột nhiên đẩy cửa vào, điếm chiên đèn ngồi trên cái ghế giữa nhà, con vận ghê quắp đuôi chạy lội ra dáng sau rồi cắn tiếng một.

Mụ già giương đôi mắt thao láo, trăng rã:

— Thế nào di chứ?

— Đì đâu? Bà là ai?

Mụ cười gằn, nhai cái lợi thâm xì, bài hảm răng đậm vào nhau nghe lách cách :

— « Thần Chết » đây.

Bác Nghèo thản nhiên :

— À, thế ra bà là Thần chết. Cháu xưa nay tuy cùng khôn nhưng không làm gì tai ác để có tội với Trời Phật aúi cháu chẳng sợ phải xuống Địa-ngục đâu. Thưa bà, bà làm ơn báo cháu đường đi xa không?

— Xa lắm. Xa đến nỗi bác muôn vạn nghìn thu cũng chẳng về được nữa.

— Nếu vậy, bà chờ cháu một tí để cháu thu xếp công việc...

— Được, hai tí cũng được nữa là một!

— Cảm ơn bà quá. Để cháu đọc bài kệ sám hối và niệm Ngũ-Bách-Danh xong, rồi cháu xin theo bà.

— Được.

— Cháu bận, bà ngồi không làm ơn trèo lên cây khế lấy giúp cho cháu mấy quả để ăn đường và để gâ tiễn đồ Chín-suối.

Mụ Thần Chết trèo lên trên cây khế.

Bác Nghèo không sửa soạn gì, mà cũng chẳng đọc kệ, ra sau nhà hái mấy ngọn rau răm và mồng tai về luộc ăn.

Thần Chết trông thấy nhẹ răng :

— Hừ! Tháng này có vẻ lão quá. Nó nhòn minh chắc? Rồi may xem...

Mụ định lẩn xuống, nhưng cảnh cây giữ chặt lấy, mụ không sao rút ra được. Mụ buông tay nhảy lùi, nhưng một lần, hai lần, hai mươi lần... lần nào cũng vẫn hoài công, cảnh cây vẫn níu chặt lấy mụ.

— Bác Nghèo ơi! Đừng lẩn xuống mẩy...

Nhung bác Nghèo đã thành người diếc. Bác luột tau ăn xong, bỏ đi

choi, rồi vể, rồi lại ăn, lại ngủ, lại di chơi...

Thần Chết kêu van khóc căi tiếng. Bọn trẻ con trong xóm nghe thấy tiếng kêu chạy lại trông thấy mặt con mẹ hung ác chúng rủ nhau lấy dà ném...

Ngày tháng vẫn qua... Đông đã đến. Thần Chết rét run trong tiếng gầm hét của gió bắc, xương khô của mụ kêu lắc cốc...

— Bác Nghèo ơi, bác cho tôi xuống với. Tôi đê cho bác sống thêm 10 năm nữa...

Hình như hôm ấy bác Nghèo đỡ nặng tai.

— Bà bảo gì?

— Tôi cho bác thêm mười năm họ.

Bác lắc đầu quay vào nhà đóng cửa lại.

— Bác Nghèo ơi, thời thế thi 20 năm... 100 năm vậy...

Bác Nghèo vẫn lặng im.

Trong khi ấy, hoàn cầu sống trong cảnh thái bình và hạnh phúc; người ta không còn thấy những cuộc đỗ má giữa các dân tộc hay giữa từng người.

Hồ bão bắc giò cũng không thịt nữa. Nhện cũng không nổ ăn mồi.

Người gọi người là « anh em » và không nói đổi.

Năm rồi lại năm, Thần Chết vẫn bám chặt lấy cây như một cái bờ-nhin.

Một ngày kia, bác Nghèo ngồi bắt rận cho con vận ở ngoài cửa, thần Chết phêu phào :

— Tôi van bác; bác cho tôi xuống. Bác muốn gì tôi cũng bằng lòng.

Bác nghèn đứng dậy :

— Được rồi! Tôi cho xuống nhưng bà phải hứa rằng bác giờ tôi gọi bà, bà mới được đến đón tôi ba nghe chưa?

— Vâng tôi xin hứa như vậy.

— Hứa chua dù. Bà thèi.

— Tôi xin thèi...

— Ủ thế thi cho bà xuống.



Thần Chết nhảy xuống đất xương khô lọc cọc, hất tấp đi. Mụ chém lia lịa, không còn phản biêt già trẻ, trai gái, trâu bò, lợn gà, chim, thú, cỏ cây.

Hai hảm rắng mụ nhà ngang ngáu. Một mình làm không sao xué được vì công việc chửa chát đã bao nhiêu năm... Mụ cha bợn cồn dò Ô Dicu, Thương Hán, Chiến-tranh, Đồi, Rét, di làm việc hộ và ủy quyền cho họ thà-bô mà tàn sát chúng sinh.

The giới bấy giờ tan hoang. Người chết như cỏ giành dưới lưỡi hái. Bác Nghèo lẩn lượt thấy họ hàng người xóm người già, vừa đời rồi bọn hậu sinh, bọn hậu sinh sinh.

Bác muốn nằm ngủ yên ở trong đất, nhưng đất không bằng lòng nhận bác.

Rồi một hôm, Thần Chết, trả thù bác, làm cho chết cả cây khế-cơm, cái mun sinh đặc nhất của bác Nghèo.

Thế là bác bị lén vai, bác đi, đi mãi mang theo cái khô sô khôn-nan ở.

Từ bấy giờ, bác vẫn lang thang đi.

Thỉnh thoảng nhọc một bà ngồi xuống bên vệ đường. Bác nhiều lúc đã muốn gọi Thần chết, nhưng lần nào bà cũng ngại ngùng, lại ngậm miệng, không dám gọi.

Vì thế mà bấy giờ bác Nghèo vẫn còn quanh quần ở thế gian này. Bác đi dồn dập là nơi ấy tan nát, diệu dung, vì Thần Chết vẫn cho bọn thà-bô luồn luân rình bén cành đê chờ xem lúe nào bác gọi. Va trong khi chờ đợi, vô-công rồi nghèn, bọn cồn dò kia tàn sát phái-hại tất cả những người, vật, mèo màng dã phủ phái-chung quanh bác Nghèo — kẽ thù của Thần chết.

BÀO-THÂN-HOÀN

Thuốc Đại bồ thận-thè

Những CÁI VĨNH VÀ CÁI NHỊ

CỦA NGHỀ LÀM BÁO Ở ĐÂY

của THIÊN-TƯỚNG

VI

LÀM BÁO CÓ LÀM SAO KHÔNG TIẾN ?

Tôi cũng định đưa các bạn đi xem thêm ít vịnh, nhuc của nghề báo nữa, nhưng vì nay mai ông Tào sáo lén chầu giờ đã mang hết cả tội lỗi của Trần-gian lén tàng Thượng Đế, nên kẻ này, sự ông Tào cho là ác đức, mách cung Thượng-Đế rằng kẻ này loli nghề ra nói xấu chẳng, nên dành vội vã viết bài này làm bài cuối về thiên diệu tra này vậy.

Tôi biết rằng các bạn có học, có biết sá khôn bông lòn. Không bằng lòn vì tôi lại guyeng nhẹ nhung « con chiên ghe lò » không dem hối cản họ ra đây; nhưng ngõi cho cung, thi ta cũng nên thương họ một chút, để cho họ ăn một cái Tát bả hé một ty... Biết đâu ràng mùa Xuân dem sự Món-Mè cho tâm hồn của mọi người chẳng got rùa ôi họ di và làm cho họ nhận thấy rằng nghề báo không phải hán là một nghệ huân — nhưn buôn tòn buôn cá, chán hạn — mà người trong nghề có thể hạ mình làm những chuyện cạnh tranh nhò bần và xù hồn cho cá cải nghề báo тоi nghiêm. Phải phải, các bạn thử nghĩ mà xem: dù sao thì nghề báo ở đây cũng cản mới ở trong kỳ phòi thai. Mọi phòi thai, đương cần phải tiến mà gặp phải những người « tảng tần lương tâm » đến thế, dim những bạn đồng nghiệp mới ra đời như thế, thử hỏi nghề báo còn mong phát triển làm sao cho được?

Thêm vào những lẽ mà tôi đã kể ở trên kia, người « làm nghề », một số đồng, lại thiếu hụt thiếu tư cách nữa, thành thử tôi rất lấy làm buồn rầu mà nhận thấy báo « Nichi-Nichi » ở Nhật đã bình phẩm báo ta một câu như thế này: « Báo chí ở Đông-dương không có gì cả, kè

cả về bài vở cho đến sự án loát ».

Thực thà, những « người làm nghề » ở đây rất ít người nhận thấy cái cao quý, cái trong sạch, cái nghiêm trang của nghề minh. Nói thế này thi hơi xấu hổ một chút, nhưng quả thực, có nhiều người không khôn biết bài dề viết bắt cứ một bài gì, có kẽ cả là một tên bài họ may khôn gôc nhân cách bài vi chí đánh phấn hối môi đất xịm xìm cái lương, có kẽ chỉ là một « cậu ngứa » ngâp vào trong « vàng bạc » và còn hao nhiêu người nữa... và còn bao nhiêu người nữa... có mót tài họ như thế nữa.

Nhưng kẽ này, học thi không khôn khú học, chí chết vi cái bả vinh quang. Họ như những con thiên thần bị « quyền dâng » bởi ánh đèn, họ đâm đầu vào và chết, chết không ai biết... chết ở trong cảnh tội tám không thi vị, mà hays còn thi vong nó trên mồi...

Chao ôi, sự tuyệt vọng khôn khéo ấy thường sẽ mờ mắt cho những kẻ đến sau, ngô đầu cái vòng lòn quản cũ quay mãi, quay mãi... nghề báo lúc nào cũng có những kẻ dâng thuong kia...

Họ cho cái nghề ấy dê vào, họ chưa dâng vững họ đã dâm vào liền. Tôi đã thấy, chẳng có ở trong Nam, nhưng ở suốt cả Đông Dương, những cậu, những co dò cá họ hành hành đê viết báo: cái thi đê cảm động nhất trong đời tôi về việc này là một việc đã xảy ra giữa một tờ báo dân bà xuất bản ở đây và con gái lòn của ông ban dâng qua

Nguyên hời ấy, ở Bắc kỳ chỉ có một tờ báo dân bà. Vậy người ta có thể nói rằng tờ báo dân bà đó là cơ quan chung của các bạn gái ở đây bay tòn những ý kiến của mình và phản trả những cảnh ngộ của mình. Cô X. con gái ban H.T.C., không biết bài ấy có từ trường gi là lá, mà viết một tập bài có kẽ xuất thân làm một người làm ôi không dâng bài dề viết bắt cứ một bài gì, có kẽ cả là một tên bài họ may khôn gôc nhân cách bài vi chí đánh phấn hối môi đất xịm xìm cái lương, có kẽ chỉ là một « cậu ngứa » ngâp vào trong « vàng bạc » và còn hao nhiêu người nữa... và còn bao nhiêu người nữa... có mót tài họ như thế nữa.

Con, thay xem báo X.., vừa thấy có mót bài ký tên con. Thay nói điều này con ném nhó: thay không muôn cho con viết lách lồng những như thế nữa. Thay sẽ nói riêng với bà chủ báo từ giờ có bài của con thì rái đi. Con còn thợ đại, con có biết đầu rắng ở vào tuổi con được cha mẹ cho ăn đí học là quý rồi, sung sướng thế thi phải học chữ, sau này muôn viết báo viết bò gỉ không muôn. Con cứ nghĩ xem có phải không: bao nhiêu người khôn khéo vi làm báo, thán mà mà dại vi y sinh cho nghề báo mà còn chẳng ăn ai thay, huống chí là mót co dâm tuối ở trên đầu, chur học, chur sống, chưa khô, chưa kinh nghiệm gì...»

Họ cho cái nghề ấy dê vào, họ chưa dâng vững họ đã dâm vào liền. Tôi đã thấy, chẳng có ở trong Nam, nhưng ở suốt cả Đông Dương, những cậu, những co dò cá họ hành hành đê viết báo: cái thi đê cảm động nhất trong đời tôi về việc này là một việc đã xảy ra giữa một tờ báo dân bà xuất bản ở đây và con gái lòn của ông ban dâng qua

một nhà buôn, cầu cạnh dê cho con vào làng báo nữa — « miến là, chờ cháu được một chức phận, đê tên tuồi dâng lên mặt báo chương là được rồi... »

Đó là nói đến bạn trê mới lớn lên.

Lại còn những người đã trọng tuồi rồi mà họ không biết nghĩ, dâng đê làm nghề khác — nghề buôn hay nghề « thán cùi thê thiếp » chẳng hạn — thi họ lại dâm vào làng báo dê một trê cười cho thiên hạ.

Thế rồi họ cũng viết bài, thế rồi họ cũng xách cặp chạy hàng-si cả lên ở tòa báo, ma như thế chẳng lẽ lại không dê làm gi cả, nhưng ông chủ búi, trê búi họ cười cho thi... chép. Thế là ông chủ báo của ta cũng viết bài. Ông viết bài như thế này:

Ông mươi hai người thư ký rieng, mỗi người có nho học, và một người tây học. Ông bắc hai người ấy cùi ở nhà viết bài và ký tên ông vào đáy — một cái tên rất kêu, rất đẹp — viêc những bài dê làm « phuong tram cho tờ báo » của ông. Ông lấy bài của ông tay họ đưa cho nhà họ học chira, mà bài của ông phò họ thi lại đưa cho nhà họ học chira rồi tay dòn đi. Thế là nhà họ học tay dòn những chỗ chira lại của ông chủ báo mà nhà tay họ cũng tung ông chủ báo chira nữa... thành ông chủ báo tha hồ mà « lện râu », đi đâu cũng kêu rầm lèn trên khắp các mái nhà rằng mình là chủ nhiệm kiêm chủ

chú bút thi phải viết bài chủ đến nhà báo lại lì lì ra tr? Cố chép. Ông cũng viết bài chép! Ông viết mục bạn gái và kỵ náo có phu trương bạn gái thi cùa báo chí vi ông: ông nằm trên một cái ghế tiêu com, ông đánh da, ông khac, ông nhô rồi ông nghĩ: nghĩ hàng tiêng đồng bò rồi ông gắt nhặng cù lèn, « gog bò lây sáu cho cụ Chanh » rồi kê lèn như ba người, kêu thư ký khiêng máy chia vào, nghe ông đọc rồi đánh máy bài « và cùa tôi là chủ ngay kéo rồi lại chép »!

Y như những ông chủ bút báo Âu Mỹ vậy!

Ông không nghĩ được cái gì cả, ông gắt lèn cả lèn, và có lẽ vi gắt như thế nó sinh ra « yea si phi ly

thuần », ông dêng hảng một trê rồi đọc một câu: « Thư cho chí Phương Khanh, via-ro-guyn... Via ro-guyn chua... » Từ khi chí với hòn âm vàng bắt tin nhán, oong poong... Oong poong chua? ! Và cứ thế vẫn ván và ván, bài của

Lời nói ngâm ngữ chưa chép biết bao nhiêu là ý tưởng chưa xót về nghề! Nghề báo thực là một nghề bao bao không thể tưởng tượng được, những người trong nghề biết nghĩ sao lại không khỏi bùi ngùi được?

„ Bao nhiêu chúng có ở trên kia đã dâ chứng tỏ rằng người ta đã bộ nhõ cái nghề cao quý nhất dò rồi, nhưng tôi tưởng bài diễn tra này sẽ không dû — về một phương-diện — nếu tôi không kẽ đến cái bạn này: cái bạn không bết báo với bồ gi cả, xong vào làng báo chì là dê định chủ, làm « thái chí ».

Tôi kẽ cho các bạn nghe câu chuyện này: tờ báo họ có một ông không làm báo bao giờ cả, chỉ cốt vào đê thám thính xem có ai phản đối chì hay không.

Một hôm kia, một ông trợ bút chira bài cùa chủ nhiệm. Ông nhai thunn cho là việc dò trời, kêu rầm cùa tay báo:

— « Cù Chanh » — tiêng người ta gọi ông chủ nhiệm — mà lại lâm à? Tôi phải... để nhai cụ Chanh đê hối cho ra cái nhữn này mới được... »

Và nói thế ròng, ông nang cùa bài báo ấy lên khòi dâu dì bộ máy phò dê hối... cụ Chanh yê cái churi viết lâm kia... »

Tôi không muốn nói gì cả & đoạn kêt bài này.

Tôi chỉ muốn diễn ra đây một tiếng vang của quôc dân:

« Làng báo phái nén thay ư! »

« Người ta dại những tờ báo chán chinh làm việc cho dân nước ra dời đê cho những báo hôi xấu nghề, những người làm nhuc nghề phải thối lui. »

HEZ

THIÊN-TƯỚNG

CÁC NGÀI MUỐN ĐƯỢC BỘ RĂNG VŨNG BỀN, CHẮC CHẮN VÀ XINH ĐẸP XIN MỚI CÁC NGÀI LẠI NGAY

Nhà gióng răng Nam-An

Đresentor NGUYỄN HỮU NAM

156, 158 phố Hàng Bông — HANOI

Đó là bộ thư chuyên men dê làm hau các ngài mới khi các ngài muốn gióng răng, chua răng hoặc đánh răng, giá tinh rất hả và có giấy bão đậm chất chén

Theo bóng mặt trời

của TÀO-TRANG
NGUYỄN-HUẾN vẽ

a Khoa Phu không lượng sức mình
muốn đuổi theo mặt trời, đuổi tới
miền cung-cực của vũ-trụ, khát quá
máu chết."

(Theo Sơn hải kinh)

a Khoa Phu không lượng sức mình
duổi theo mặt trời tới mãi nơi vực
thẳm. Khát quá phải xuống uống
sông Hả, sông Vị. Uống sông Hả,
sông Vị không đủ phải tới miền bắc
uống ở Đại-trach. Chưa tới nửa
đường đã chết khát.

(Theo Liệt tú q. s.)

Tại sao chàng lại có cái ý-tưởng
ngông cuồng ấy, chính chàng,
chàng cũng không biết. Trong các
hộ lạc hẻ nhô nhà chàng người ta
từ trước vẫn sống yên-tĩnh theo
các quan niệm cùng việc làm của
tiền nhân đã bao nhiêu đời. Đàn
ông chỉ ngày ngày dẫu những dân
hò héo tột vàng săn chán trên
những dải đất cỏ xanh mướn như
tấm thảm nhung. Đàn bà chỉ đẽ
mặc dòng dời êm đềm theo những
đòng soi rọi vàng óng trên óng suối
hay trèu khung rủi. Cuộc sống rất
yên-ân, êm ấm một cách nên thơ
như giấc mơ liên-miên.

Vậy sao chàng, chàng lại không
sống như mọi người chung quanh?
Có vị hung thần hay con yêu ma
nào đã làm quay cuồng đầu óc
chàng? Một buổi sớm, ngồi dưới
gốc cây da trên một ngọn dồi cao
ngất, chàng chẳng may con đò gập
đò dang nằm dài nhai cỏ, binh-tĩnh và thản-thần. Chàng nhận
thấy đời mình cũng như dàn vật
trước mắt: cũng héo lái nằm rồi
một ngày kia sẽ từ giã thế-giới này
và một cái bóng hoang qua không

dẫu phải lấy tay che mắt. Chàng
vẫn không ngừng bước tiến, sờ
với cả những cảnh thay đổi lần
lượt hiện ra hai bên đường. Đến
lúc màn đêm đã bao phủ muôn vật,
chàng bắt buộc phải nghỉ ngơi.
Tuy vậy trong bóng tối em dịu như
nuôi nguồn, lòng chàng vẫn sôi
nỗi rạo-rực. Qua giấc mộng chàng
thấy đang cúi nán lấy mặt trời
trong một cái hố sâu rồi mặt trời
đành để chàng cưỡi lên mà đưa
chàng đi chu du khắp vũ-trụ.

Thế là chàng ra đi. Một buổi
sáng trong trèo và em vui đầy
những giọng ca hát, chàng lảng
lãng từ giã cái sân hẻ nhô cùng
những người thân ái đã chàng
sống từ thuở thơ ngày. Chàng đi
thẳng về phía mặt trời hướng lặn,
xây lưng vào những cảnh yên-tịnh
như buổi sáng quá khênh lanh đê đì
tim những cảnh xa lạ có những sự
bất ngờ khiến người ta say xưa.
Sáng, sáng bóng chàng kẽ mỗi vật
dài mãi tận chân trời. Chàng dẫm
lên trên bóng minh mà di manh
bạo và hăng-hái... Rồi bóng ngắn
dần dần cho đến buổi trưa sẽ gần
như biến dưới gót chân chàng, đê
rồi lại từ từ dài ra khi chiều hôm
đến đến. Những vật bóng ở đây sau
chàng mỗi lúc xé chiếu, chàng nào
có thêm quay lại trông? Chàng chỉ
biết nhầm theo phía trước mặc dù
mặt trời về tây chiếu thẳng vào
mặt chàng khiên chàng mấy buồ

tiếng reo vui, chàng đồng thanh
kêu nói: «Hồi chàng tuổi trẻ! Tôi
già mà chịu nhiều nỗi khổ sở vú-ich
thể! Quay về theo chàng ta đi
thôi. Người chỉ việc thà một mảnh
bè ta sẽ nhẹ nhàng đưa người đến
những cảnh nhanh-nhanh ngay xá!»

Gióng chàng au-yém và cảm-dỗ
quá khiên chàng taoli trèo không
dám nồng trong lúc khát nứa.
Chàng tìm những ngọn thắt chảy
cuồn cuộn như ghét sự trật-lự,
nhảy nhót trèo lên trên những lảng
đá ngòn-ngang. Chàng thấy nước ở
đây trong hòn những dòng nước
vẫn đục & các sông nhiều và càng
nghi-kỵ hèi thùy những vệt cù-
động một cách quânh nhằng,
qua lũng-lờ gần như bất động.

Bước chân chàng càng di sâu
vào những bãi sa-mạc phia tây.
Khi trời càng thiên tối, ánh sáng
càng lòe chói và chàng càng chắc
sắp tới cái chốn ẩn rùi của mặt
trời. Chàng tiến lên, lặng-lẽ và
mạnh bạo. Và bóng hùng vĩ của
chàng sớm chiều lấp cá vùng
cát trắng mènh mòng. Quen cả
sự nhọc mệt, ăn uống, nhiều lúc
chàng quên cả sự yên nghỉ.
Nhưng đêm trăng lòi chàng lẩn
theo ánh sáng xanh trong như to
biếc mà cố gắng di thêm, trong
lòng tưởng tượng sắp gặp cá
vùng dương chỏi lội như khói
vàng đố ối cùng cả mặt trăng
trong trèo tựa viên ngọc biích ở
mặt cộng Luru-li nào.

Và chàng cũng không cần dựa
vào chiếu mặt trời soi mà đùa.
Chân chàng đã quên lối, mất chàng
như cũng được đường, cát tai chàng
như cũng nghe thấy phương hướng
phai nhầm mà theo. Chàng có thể
biết mất tiến bước không nhầm lẩn.
Tâm chí chàng đã sắng suốt lẩn.
Chàng không còn phải theo đuổi
một ánh sáng ngoài, nhưng một
ánh sáng đã thấy tự trong tâm hồn:
mục đích đón chàng đã ăn nhập
hầu vào người chàng.

Nhung khốn nỗi sự tiễn hóa của
tinh thần lại không đì với sự
tiễn hóa của thân thể. Gót chàng dà
rõ, gót chàng dàn dẵn lồng lோ, lung
chàng theo thời gian mà gù thêm
và hơi thở ngắn chậm lại. Chàng

có biết đâu những chỗ đó mà cũng
không thèm biết tới nữa, vốn chỉ
chăm chú cái cảnh huy hoàng
sắp tới nơi. Rồi một buổi kia lúc
mặt trời đứng giữa đỉnh dàn lõa
nhà sáng thiên đối xứng vàng cát
trắng chỏi lại như một lò lửa, chàng
bỗng thấy trong đầu như có trăn
nhìn chiếc mặt giờ đã mợt mòn
đang quay lòn rồi lão đảo chàng
quí ngã. Mái lắc tinh dãy chàng
mới nhô rồng dà dì ròng rã năm
lần đèn rồi lại ngày mà quên chưa
ăn uống gì. Cỗ họ hàng chàng妇科 ráo
như có một bàn tay sắt đẽ mạnh.
Gần đòi một tiếng nước chảy đưa lại.
Chàng cố lè tẩm thận tàn túi rồi

Bãi cát dài mênh mông. Giời đã
về chiều, những cồn cát ánh chói
nóng rực như những bụi than hồng
đỏ. Chàng, chàng cũng thấy cõng họng,
cả nhà thè chàng khô nóng khòng
kém. Một quả roi, kít sức rồi
Chàng nghénh cõi lèn, miệng há ra
như muốn hớp lấy cái không khí
để thay nước làm người chát ít sự
khát đến cháy họng. Chàng cảm
thấy sinh lực đã hết. Và rướn mạnh
minh trên bãi cát chàng cố vươn
tay như muốn cuộp với vùng mặt
trời dà voi mau lắn hét sau rặng
non xa.



gục xuống đê tìm một lỗ nước thấm
vào thân người. Chàng uống, uống
mãi trên dòng sông Hả ấy rồi hé
để dòng sông Hả, để dòng sông Vị...
Biết bao nhiêu nước cho vùa đê
giải được nỗi khao khát của lòng
người, đê bót được cái nhiệt độ của
tâm hồn! Chàng thấy cần phải
uống thực nhiều và rồi nghĩ người
tính dưỡng những sự cố gắng vừa
qua. Nhưng ôi, rao rực vẫn
còn y nguyên rao rực! Nước đong
đong Vị lại xuồng dần rồi can hồn
như hét sông Hả. Lòng khát của
người không nguôi và bắt buộc
phải lè cái mồm tiền tuy đì, tìm
một chốn khác, có nhiều nước hơn.

Nhung cũng như sông Hả, sông
Vị thuở trước không làm cho chàng
Khoa-Phu đỡ khát những giọt mưa,

Với xu hướng bao nhiên dời vẫn chưa
làm người hồn được lòng rao rực
của những chàng Khoa-Phu khác.
Và lúc nào còn nhân loại, vẫn còn
những chàng trai tuổi mang nặng
một tâm lòng quyết thành giã bỏ
hết mọi cảm êm ám để đi tìm kiếm
những mặt trời không bao giờ thấy
được trên những lối đi thiêng chay,
gõ ghè và hoang v.v. TÀO-TRANG

Sách mới

TRUNG BẮC CHỦ NHẬT vừa nhận
được những cuốn:

Một giấc mơ ghê gớm của Trung-miền, Cát Bại của Thủ Thiệt can, Nhất định của Nguyễn Khắc Mẫn — cả ba
cuốn cùng do nhà Trần Việt xuất bản.

Thúi theo ý muốn do nhà in Mai Lanh xuất bản.

Còn trứa của Trần Tiệu do Đội Nag xuất bản,

Kinh Thi Việt Nam của Trương Tứ
do Hán-Thuyền xuất bản.

Lê Thái Tô của Chu-Thiệu do Lê-Cường xuất bản.

Và cuối :

La France devant son destin của
Bernard, J. Cendrier và R. Serène
xuất bản ở Saigon bán ở hiệu Tuppin
Hanoi giá 1\$50.

TRUNG BẮC CHỦ NHẬT xin có lời
cám ơn các nhà xuất bản và giới
hiệu các cuốn sách đó với các độc
giả của T. B. C. N.

ESSENCE
Térébenthine
Colophane
gỗ di khắp nơi, rất nhanh chóng
HỘI NHÀ SÁN-XUẤT
Song - Mao
101. Rue de Canton, Haiphong. TEL. 141

Tôi có một phương thuốc BỒ - THẦN
gia truyền rất hay. Ngày xưa các cụ
vẫn lấy cùi chũi xà tùng phơi khô
nên có cái cùi chũi thỉ mấy làm thuốc
giúp. Nay tôi mang bao chế phuông
thuốc này dùng với phương pháp già
truyền để giúp người có bệnh. Tôi
chẳng giàm nói viễn vọng như những
người lái thuốc nhà nghè mà chỉ lấy
sự thực là làm cần bản.

BỒ TẦM THẬN HOÀN

Tr các bệnh : Bại thận, Hoạt-tinh, Di
tinh, Liệt dương... Thuốc này già
truyền đã lâu năm, ai dùng qua đều
khỏi. Giá 1\$50 một hộp.

Máy thử sách trên có bán
khắp các hiệu sách lớn, và do
nhà Đội Mới ở 62 Hàng Cót Ha-
noi xuất bản.

Máy thử sách trên có bán
khắp các hiệu sách lớn, và do
nhà Đội Mới ở 62 Hàng Cót Ha-
noi xuất bản.

M. NGUYỄN-VĂN-THIỆU
GARAGE FORD — HANOI

Thuốc này có bán tại : Hanoi 11 Hàng
Hồ — Thành Hóa : 47 Grand Rue

BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai,
Hà cam; Hồi xoài.
chi nên tìm đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUÉ
HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC,
CHÚA KHÓAN KHỎI CHẶC CHÂN BẤT LINH NGHIỆM *

ÁO LAINE

ĐÃ ĐƯỢC TÍN - NHIỆM LÀ TỐT, ĐẸP, BỀN.
CÓ ĐÙA CÁC KIỂU CÁC MÀU BẢN LỀ KHẨP
CÁC NƠI. BẢN BUÔN TẠI BẮNG CHÍNH:

Phúc Lai
87, ROUTE DE HUÉ — HANOI — TEL. 974

Nếu các bạn yêu về tình
thân thì nên đọc quyển « NƯỚC
ĐỨC BỤI TRONG » của Phạm
Ngọc Khôi (Op 45)

Nếu yêu về vật chất thì phải
cần « CHÂN GỐI » (édition sexuelle) của Thủ-An (Op 50)

Nếu muốn hiểu « Ái-tinh là gì ? »
thì hãy nghe ĐỊNH ĐÀN MUÔN
THỦA của Lê văn Trương (Op 60)

Còn nếu đã chán trường về
tinh-ái và thấy cõi lòng trống-trái
thì dón col « HU QUẠNH » của
Bạch Lãm và Trần Văn Tuyên, in
tôan giấy bouffant (giant xong).

Nhưng nếu muốn hiểu nghĩa
hai chữ « Chung-tinh » thì đọc :
« CÁI ĐI NGOAN » của Giang-hồ
(tái bản) Op 85.

Và nếu đã chán ghét cả loài
người thì hãy đọc « NGƯỜI
NGỌM » của Tam Lang Vũ định
Chi (Op 25).

Máy thử sách trên có bán
khắp các hiệu sách lớn, và do
nhà Đội Mới ở 62 Hàng Cót Ha-
noi xuất bản.

Sây-sáp-zì

Áy là tên mà các bạn làng chơi
đặt cho thuốc cường dương
Quảng Tự (42). Thuốc bôi chỗ
bên Tầu kiêm hiệu ngay tức
khắc, nó giúp cho đàn ông được
hoàn toàn mãn nguyện trong
việc giao tình. Rất có ích cho
những người bị liệt dương, di-
tinh, mộng-tinh. Mỗi lọ giá 1p,
dùng 20 lần. Gửi Nhịn hóa giao
ngân.

Đào - Lập
97, Hàng Bè, Hanoi

Nếu các bạn yêu về tình
thân thì nên đọc quyển « NƯỚC
ĐỨC BỤI TRONG » của Phạm
Ngọc Khôi (Op 45)

Nếu yêu về vật chất thì phải
cần « CHÂN GỐI » (édition sexuelle) của Thủ-An (Op 50)

Nếu muốn hiểu « Ái-tinh là gì ? »
thì hãy nghe ĐỊNH ĐÀN MUÔN
THỦA của Lê văn Trương (Op 60)

Còn nếu đã chán trường về
tinh-ái và thấy cõi lòng trống-trái
thì dón col « HU QUẠNH » của
Bạch Lãm và Trần Văn Tuyên, in
tôan giấy bouffant (giant xong).

Nhưng nếu muốn hiểu nghĩa
hai chữ « Chung-tinh » thì đọc :
« CÁI ĐI NGOAN » của Giang-hồ
(tái bản) Op 85.

Và nếu đã chán ghét cả loài
người thì hãy đọc « NGƯỜI
NGỌM » của Tam Lang Vũ định
Chi (Op 25).

Máy thử sách trên có bán
khắp các hiệu sách lớn, và do
nhà Đội Mới ở 62 Hàng Cót Ha-
noi xuất bản.

Máy thử sách trên có bán
khắp các hiệu sách lớn, và do
nhà Đội Mới ở 62 Hàng Cót Ha-
noi xuất bản.

M. NGUYỄN-VĂN-THIỆU
GARAGE FORD — HANOI

Thuốc này có bán tại : Hanoi 11 Hàng
Hồ — Thành Hóa : 47 Grand Rue

Văutho

Nghề thơ

Gao thương thay nghề thơ !
Thi-si luân tự hỏi :

— « Nào trong khắp cõi đời
Mi thích chí thỉ nói !

Thường dí, chẳng hổ chí,
Chó e dường đithe voi,
Miền lồng yêu thảm sâu
Tri nón hắng tường trời
Hình xe sê hòa gân
Lâm bạn mi sớm tối.»

— Sự thực bất ngờ thay !
Bởi trong khắp tierra này
Cái thái yêu rất hiền,
Người chẳng dễ mể ray.

— Nỗi chí đến danh vọng
Chẳng qua là cái bông
Có hình thi chí đầu
Cho lòng yêu tưởng ngóng !

— Tự nhiên can chi khen hoa tươi ?
Lúc chẳng yêu hoa, mặc kệ người,
NGUYỄN-GIANG

Cách xa...

(Gửi B. .N)

Gần nhau mà vẫn cách xa nhau,
Xa-cách, chao ôi vạn-mỗi-sau,
Đối mắt lặng buồn không dỗi nói
Nhưng lời thia-thết của lòng đau !

Ai bỗn dẫu tôi những dịp cần
Giữa đồng « xa cách » của lòng
nhau,

Cho tôi đi được sang bến ấy,
Trút hết bao nhiêu nỗi hận-sầu,
Cả lòng chắt-chứa bấy lâu nay :
Cả môi múa đóng chín chục ngày.

Giờ lạnh mua buôn long quanh-quê ;
— Nỗi niềm em có thấu chặng ?

— Lặng lặng này nghe nhạc ước
mong !

« Khi hơi thu nhẹ lướt qua sông,
Khi nguồn mờ-tuồng lay yên-linh,
Khi thá yêu-duong thầm cõi-

mạnh,
Anh đã gửi nhiều trong gió mưa,
Vạn lời say đắm của hồn mơ.

Nhưng mà có lẽ xa xôi quá :
Anh thấy lòng em vẫn hăng-hờ !

Sầu dâng...

Anh q, lòng em chán lầm rõ :
Mỗi lần nhớ lại lác chia-phối.
Thi bao mộng đẹp năm xưa ấy,
Như bị hòa trong nước mắt rơi.

Liệu biếc vòn trắng trước giờ thu,
Các gác say nở đón chinh-phu,
Hoa phòng trăng lệ, tình áu-yếm,
Không dẫu dừng chân khách viễn du.

Buồn-bã giang man xuồng khóm
mai,
Trong chiều đông giá, sắc mây phai,
Cái thái yêu rất hiền,
Chim đơn sải cánh, xuyên sương
lạnh,
Nước gọn sầu thương, giòi thở dài.

Hoàng hôn suông quá, cố nhânơi !
Trắng yêu buồn hoa chết rã-rồi.
Gió hăng thương tôi, tim viễn khách,
Đem tình tôi dến chốn xa khơi,
TUẤN-KHANH

Giây phút êm đềm

Án-đì mờ hờ... lắc giữa đêm,
Hương yêu diu-dìu len qua thềm...
Trăng vàng lờ lững không buồn nói,
Gió bieng lời reo... Cảnh lặng êm !

Sương lạnh. Trời cao tỏa nét mờ,
Không-gian nhau dệt nhung đrowsing

Lòng thu trống-trái bao-trùm cả,
Hiu quanh lan qua các bụi bờ...
Như lán giặc biến muối nông pha
Trong hòn đất-mặn gieo trồng ướt
Đem lên muôn tát luồn rồng già.

Hương nhớ mít tái luồn rọi
Xông thơm phảng-phất gian phòng ổi,
Binh trầm nhóm dồn người bồng quán

Trong đêm âm-đèm tan khói,
Lòng nồng ấm-đèm hăng-hờ !

— Lặng lặng này nghe nhạc ước
mong !

« Khi hơi thu nhẹ lướt qua sông,
Khi nguồn mờ-tuồng lay yên-linh,
Khi thá yêu-duong thầm cõi-

mạnh,
Anh đã gửi nhiều trong gió mưa,
Vạn lời say đắm của hồn mơ.

Nhưng mà có lẽ xa xôi quá :
Anh thấy lòng em vẫn hăng-hờ !

— Lặng lặng này nghe nhạc ước
mong !

NAM-SƠN (Huế)

NGUYỄN-ĐẠI-TÔN

Tho' dich

HYMNE

A la très chère, à la très belle
Qui me remplit mon cœur de clarté,
A l'ange, à l'idole immortelle,
Salut en immortalité !

Elle se répand dans ma vie
Comme un air imprégné de sel,
Et dans mon âme inassouvie
Vers le goût de l'éternel.

Sachet toujours frais qui parfume
L'atmosphère d'un cher réduit,
Encensoir oublié qui fume
En secret à travers la nuit,
Comment, amour incorrigeable,
T'exprimer avec vérité ?
Grain de musc qui gris, invisible,
Au fond de mon éternité !

A la très bonne, à la très belle
Qui fait ma jolie et ma santé,
A l'ange, à l'idole immortelle,
Salut en immortalité !

Charles BAUDELAIRE

TÂN CA

Tuyệt-thể giao-nhân hối khách tinh
Lòng ta tẩm giội ánh quang-mήnh
Ngòi cao cùi vải minh liên-lǚ
Đèn cầu khang-thái cõi trường-sinh !
Án-tiên nhuần thâm-sắc đồi ta
Như lán giặc biến muối nông pha
Trong hòn đất-mặn gieo trồng ướt
Đem lên muôn tát luồn rồng già.
Hương nhớ mít tái luồn rọi
Xông thơm phảng-phất gian phòng ổi,
Binh trầm nhóm dồn người bồng quán
Trong đêm âm-đèm tan khói,
Lòng nồng ấm-đèm hăng-hờ !

Hồn ta muôn kiếp gön theo rọi !

Tuyệt-thể giao-nhân hối khách tinh
Ngòi cao cùi vải minh liên-lǚ

Đèn cầu khang-thái cõi trường-sinh !

NGUYỄN-GIANG dịch

Ngọc lây ở đâu ra

MÌNH ĐÓNG KHỎ, TAY
ĐEO BAO DA CỨNG, MŨI
CẤP SỨNG, TAI ĐÚT

NHỮNG NGƯỜI ẤY KHINH CÁI CHẾT và hiên thân cho cá-mập để tìm những thú dùng đồ trang-sức cho đàn bà !

NÚT BĂNG SẮP, MÌNH
THOA DẦU VÀ Ở CÒ
LẠI ĐEO MỘT CÁI BỒ.

TÙNG-QUÂN thuật

Trong số báo trước bạn Nguyễn-khắc-Kham theo tin đăng ở báo The Japon Times and Advertiser có nói về viên ngọc cò 100.000.000 năm, nhân thấy 14 năm trước đây báo « Sciences et Voyages » có một bài nói về cách lấy ngọc vậy xin lược dịch để đọc giả nhân lâm.

Nơi câu

Những hòn ngọc đẹp xưa nay vẫn lấy ở những trai ngọc mà người ta ở câu các đảo Tahiti, Nouvelle-Calédonie, ở các thuộc địa Hà-lan và Án-dô-dương và Hồng-Hải. Nhưng tinh nhất là ở Úc-châu, phía Nam Án-Độ, Ceylan và nhất là ở các đảo Bahrein.

Thuyền câu

Ở Bahrein và Hồng-Hải, các người câu trai ngọc thường dùng các thuyền buồm vừa chậm vừa khó xoay xở. — Nau-nau thuyền ấy thường chỉ chứa đủ lương thực cho vài tuần lễ và chỉ có mươi, mươi lăm hay hai mươi người chờ mà thôi. Cứ đến tháng năm là các thuyền ấy đến các nơi mà xưa nay vẫn có tiếng là nhiều trai ngọc. — Họ câu mồi cho đến tháng chín là lúc bấy giờ đây bờ biển lạnh làm cho sự câu thêm khó và những người lặn chỉ lặn xuống được những nơi nước hoai sùa mà thôi.

Đến một nơi nào nhiều trai, họ mới bỏ neo, hay là nói đúng ra, là họ vứt một hòn đá to xuống để giữ thuyền. Láu như vậy là để tiện đồ đáy bờ và để từ chỗ này di chuyển khác cho dễ.

Người lặn trăn

Bấy giờ một người đóng khổ, tay đeo bao da cứng đẻ khói bị sày sát, mũi nó cái cặp bằng sừng cặp lại,

tai có miếng sáp đẽ bitkin, minh thoa mõi đẽ nước bể khói ăn da, cõi buộc một cái bồ/con đẽ dung nhứng trai tim đưọc, rồi đứng lên một hòn đá to mà lặn xuống đáy bể.

Lúc đă xuông nước tài chỉ còn thông tin với trên thuyền bằng một cái dây buộc quanh mình mà thối. Khi đă xuông đến đáy thì voi vàng lầy cho thật

nhiều trai hén vâ, khi mà không thể nhìn thò đưọc nữa, thi rung cái dây buộc ở lưng đẽ người ta kéo lên trên mặt nước. — Tùy từng tạng người, mỗi người chí lặn được độ một phút hai đồng hồ và mỗi giờ chỉ lặn xuống độ mươi mươi hai lần thôi.

Hàng năm thường ra tai nạn cho họ; người thi bị chết đuối, người thi bị cá mập nổ cắn, nõ ria, thành thử có khi lặn đến mặt nước thi chân tay đã quý cết.



ĐÁY BIỂN MỎ TRAI

Những người thợ dân Án-dô đang mõi trai-Hộ trán trường lặn xuống nước. Ở giữa ảnh ta nhìn thấy một con cá mập sáp bồ xuồng. Nhiều người mõi trai thường bị cá mập ăn thịt, nghề nghiệp của họ nguy hiểm vô cùng.



MỎ TRAI THẤT
Máy trâm hạt trai với ở đáy bờ gần châu Úc đại-lợi

Người lặn có mặc áo

Có khi họ lại dùng những người lặn có mặc áo lặn nước (scaphandrier). Như vậy đỡ vất vả, lấy được nhiều trai hơn, nhưng tốn kém lắm.

Nguyên căm mủ, cái áo, cái máy bơm hơi và các đồ phụ tùng khác đã tốn từ vạn hai đến vạn ruồi quan rỗi. Còn lương các người thợ lặn này thi phải giá cao. Phần nhiều người Nhật làm nghề lặn này giỏi hơn hết. — Họ thường cạo lông những người đồng đội để quay bơm và để giữ dây bão khi bắt cá.

Những người thợ lặn này lặn nông sâu không chừng, những iết khit lặn sâu quá 40 thước. Họ thường làm việc gần bờ bê và vào những lúc bê yên sóng lặng. Họ lặn xuống nước độ 2, 3 giờ và dùng một thanh sắt ngắn để xếp những trai vào rổ trước khi kéo lên tàu.

Công việc của những người lặn có mặc áo không vất vả hơn công việc của những người lặn trán, nhưng cũng bài sức khỏe lắm. Lặn mãi rồi chân căng tuột ra té liệt và người thợ nào mà nghèo thi lúc về già sống một cách tiêu tùng đáng thương.

Cách lây ngọc ở trai ra

Khi câu xong rồi, các lầu đều về bến, rồi họ mới dò că các trai trên những mảnh chiếu giải ở trong một cái hòi dão dưới đất. Họ đẽ trai ở đáy, mặc mura, mặc giò. — Chẳng bao lâu trai mõi miếng rồi thối dần. — Khi đã thối rữa ra rồi họ mới bới đẽ tìm ngọc.

Chẳng riêng gì trai mới có ngọc

Thật vậy, chẳng riêng gì trai mới cho ta ngọc, còn nhiều giống ốc sò có xà-cù bao bọc cũng cho ta ngọc nữa vì xà-cù với ngọc đều cùng một chất mà sinh ra.

Ngoài những ốc sò có xà-cù sống ở đáy bê từ Hồng Hải đến Úc-châu, ta còn thấy lặn vào với cát ở Địa-trung-Hải, ở các mỏm đá mọc dưới đáy bê Manche, ở các cửa sông và cả ở dưới đáy sông trên hoàn cầu. Những ốc sò có ngọc cũng khá đẹp mà giá bán cũng khá cao. Nutzung thường các ngọc này không mất nước và cũng vi cát ấy mà không mất giá.

Nhưng những ngọc lấy ở trai ở các sông Mississippi Black Rive, và White River ở Hoa-ky lại quý giá hơn nhiều, vì xác nó rực rõ, và nó có nhiều kiêu khác nhau làm ta có thể làm được nhiều đồ trang điểm rất đẹp và rất diêm dúa.

Nghề câu trai hến ở các sông rãnh vịnh vượng. — Ở các xí Arkansas, Wisconsin và Illinois có năm họ đã kiếm được 15 triệu « dol la » ngọc trai.

Ở Arkansas người ta dùng áo lặn đẽ câu, còn ở Wisconsin người ta dùng những cái máy nạo sông để chay bằng hơi nước.

Nhưng kỹ nghệ câu trai ngọc thịnh hành nhất là ở Illinois. Hiện nay có hơn 6.000 người câu. Những người này cũng có khi dùng đèn áo lặn, nhưng thường họ dùng một cái máy rất cổ, nhưng rất được việc.

Máy câu trai.

Máy này có một cái ống bằng kim khí dài độ 12 « pieds » có buộc những mõi bằng dây thép buộc sau một cái sà-lan thả trôi theo dòng nước. — Cái máy này cứ thế bị kéo lê dưới đáy sông rồi nếu có con trai nào hì miếng là những mõi sắt đâm vào miệng. Khi đã đâm vào miệng trai thi trai tự nhiên ngâm miệng lại mà giũ lấy miếng sắt. — Thế là cứ việc lôi lên mà bắt trai. Khi thấy cái máy đã nâng nặng, họ mới lôi lên

rồi vứt cái khác xuống, rồi hết cái này đến cái khác, cứ như thế mãi.

Sau khi cát được trai.

Khi đã cát được nhiều trai rồi, họ mới đem lên bờ, rồi rạch ra để tìm ngọc. Song họ đã nước sôi vào đê thiết tách rồi vò ra. — Vô thi bán cho những người làm khuy, còn thi thì đemướp rồi làm đồ hộp ăn rát ngọt.

Một khi đã lấy được ngay ở trong trai ra thì người ta đem xoa với phấn xà-cù rất mịn, rồi người ta đem sếp lại, tuy hạng то nhỏ.

Giá trị một viên ngọc.

Giá trị viên ngọc là tùy nó to hay nhỏ và nhất là theo hình thức của nó. — Thường thường thi nó tròn ấy là ngọc « tân » quý nhất. Nhưng có viên giống như quả táo, như giọt nước mắt hay như cái dưa... Ngọc ấy là ngọc « tát nham », giá trị kém hơn, chỉ dùng làm hoa tai, còn những viên ngọc « lân » mới dùng để nam kềng và xuyến. Lại có thứ ngọc sắc sỡ dùng để dát chuỗi dao hay làm các thứ tu trang cầu kỳ.

Não mài dày bè để tìm trai ngọc rồi một ngày kia trai cũng ít dần đi, nhưng ngọc vẫn có nhiều người ua, nhiều người thích, nên giá càng ngày càng tăng, bởi vậy kỹ nghệ cầu trai ngọc là một kỹ nghệ rất thịnh vượng.

Ngọc nhân tạo.

Trước khi chấm hết bài này chúng tôi nói qua về ngọc nhân tạo. — Chính người Trung Hoa đã nghĩ ra trước nhất cách làm ngọc này. Đến năm 1890, người Nhật bắt chước cách làm của người Trung-Hoa nhưng có châm chước nhiều cho thiên hoán bị ném ngày nay kết quả đã tiến bộ quá các điều đã định. Vừa rồi người Nhật đã làm được những viên ngọc thật hoàn toàn, thật tròn tránh bê ngoài không khác mấy may các viên ngọc thực đến nỗi ngoài mấy nhà chuyên mua ra không ai biết ngọc thực hay giả thế nào.

TÙNG-QUÂN lược dịch

GIA-DÌNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

THỦ THAI THEO Ý MUỐN

có hơn 60 bản kê (đã được xuất đời) biên rõ những ngày nào trong tháng người dân bắc có thể hay không thử thai được sách viết theo lối kinh-phiên
Mỗi cuốn 0\$80. Mua linh-hóa giao-ngoan hét 0\$86
Ở xa mua xin gửi 0\$66 (cả europe) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

Các bạn đón mua cho được



TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT SÔ TẾT

Một số báo phong phú, mỹ thuật nhất của 1941



PHONG LUU

Phóng-sự tiễn-thuỷ-tết của DOAN-CHU

Tranh về MẠNH-QUÝNH

(Tiếp theo)

Sánh lại lấy ví tiền ra trao nguyên cho Cúc.

— Em giữ hộ anh, kéo sợi anh say rồi khi lén xuống roi mắt không chừng.

— Không, em không dám lãnh trách nhiệm ấy đâu. Vì anh có nhiều tiền bạc, rủi em vô tâm đánh rơi mất như hột kim cương của em lúc này thì sao?

— Có nhiều nhỗi gì đâu; lúc chiều anh chỉ lấy ở nhà có dăm sáu ngàn mang theo, có mất thì bỏ mà!

Cũng là một cách khoe của với gái, nhưng có lẽ Sảnh không ngờ khoản tiền ấy chắc nồng chính bàn tay Cúc nõn nà, đặt trên thảm xanh, tinh cống cho ông vua cờ bạc.

Bộ nữa giờ sau, hai người vào nhà tiệc ở giữa phố Thúy-binh, một đường phố dài và náo nhiệt của Chợ-lớn.

Nhà tiệc là gì?

Là một nhà chứa cờ bạc công-nhiên tự do, cho những người có tiền nghìn bạc vạn đốn đô mà sát-phạt lẫn nhau, cũng như, cho những kẻ thuê két cát chủ hay là vay nợ hai ba chục phân, đến đó mà làm tiền, mà « dây hỏa ».

Có thể bảo rằng nhà tiệc ở Cholon là một nhà Cercle ở Monte-Carlo hay ở Nice thu bình hồi lại, chỉ kén và lồng lây, kén phần sang trọng, kén trật sát phạt. Bên kia là trường đánh vật đỗ đen — mà lực-sĩ là giấu xác — của người quốc-tế hào-phú phong lưu; bên này chí là chỗ gác què đà nhau ở trong một vùng, minden.

Còn chỗ khác này nữa: Bên kia mở ra có phép nhà nước để lấy hoa-lợi làm việc công ích; còn bên kia thì luật pháp nghiêm-cấm, sự hối cho dân, nhưng vẫn có kẻ khôn ngoan tổ chức một cách hẫu như giấu diếm; mà thực sự không khác gì công khai.

Tóm tắt các kỳ trước

Sang hôm ấy ở bờ bắc con đường Rigault de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một người nắm chặt cổng queo. Lực trong mình và thấy một cái mìn-sún có tên là chủ H. S. Xét ra, va tên là Sảnh con một nhà triều phò ở Cát-mản...

Lúc này là lúc công tử Sảnh đang mê Cúc-Huong: một bóng hoa đẹp nhất Sài-thành. Sảnh lại vừa được hưởng 40 vạn bạc già tài... Chàng đưa Cúc-Huong di dinh hạc...

Vì là khắp xứ, ai cũng biết Cholon có nhà tiệc đánh cờ bạc то, ai muốn vào cũng được, miễn là có tiền, nhiều tiền.

Áy là điều kiện quan-hệ.

Quan-Công thuở xưa qua năm ài chém sáu tướng của Tào-Tháo như chơi, bây giờ nếu ngài định lýt qua mấy lần cửa một nhà tiệc Cholon vị-lết được dẽ dàng.

Chi có dò vài ba lần cửa thôi, mỗi cửa có một đầu-linh lâu-la canh-gác. Muốn vào, các ngài phải được nhận-diện là một tay chơi sang trọng, một con bạc nhà nghề, quen thuộc, tùng rì vào mỗi đêm. Người lá phải cần có người quen dìu đỡ, giới thiệu, bảo lịnh, thì mới được vào. Không nữa thì mình phải tự trinh-diệp một vài trăm bac là tít, để phần vua rằng mình cót đến dự cuộc đố den.

Nhà tiệc Cholon chỉ dòn rước những con bạc to, mỗi đêm có thể ăn thua đậm bảy chục ngàn đồng. Còn những hạng muôn-ăn thua bạc trăm cho đến một vài ngàn, người ta gọi là mèo nhỏ bắt chuột con, thì có mày sống nho nhỏ ở đường phố khác.

Một khi đã vào lợt qua mấy lần cửa mà vào « chinhh điện » nhà tiệc, các ngài nêu chưa quen mắt, có lẽ giờ mình về tiền bạc đem ra kính-doanh công việc lớn cho xú sờ sao thấy hiem hoi, nhưng tiền bạc người ta đem từ đây đầu-tranh hạch-dot lẩn nhau thì nhiều vò kẽ.

Nhà tiệc thường là một tòng gác rộng rãi, bày biện lịch-sự; có khi hai gác bên cạnh, người ta đục cửa ngõ thông lồng với nhau. Khu này một khung-doanh công việc, kia kia vài sòng xô cu-di; gian giàk là sòng bài thin-cầu. Ai muốn tìm ông thần tài hay là cung cát-ho-bao vào sòng nào tùy thích. Sòng nào cũng là một chiên-trường êm lặng mà kịch-liệt.

Nhưng khu-vực đánh me bao giờ cũng đông người-hor, náo-nhiệt hơn, ăn thua nhau dữ hơn.

Một chiếc bàn dài bốn năm thước lây, trên mặt có vải tráng phủ kín; hai bên kê ghế mây liền nhau, trông như một bàn hội nghị, để cho đồ-khách ngồi.

Chỗ tọa là người hốt cái, ngay trên chiếc ghế cao, trước mặt có những khỉ cù nhà nghe, là một cái bát nhỏ, một chiếc đũa dài, một đồng hồ hành nhân dâ phoi khố, chàc nịch. Tả-phù-hữu-bộ, có một người đứng biện trích, và một người làm thủ-quý.

Hố me trong Nam từ là đánh lá ở xứ Bắc ta, cũng có bốn cửa yêu, lượng, tam, túc. Nhưng me có điều khác, là cách chờ rồng hơi (ví dụ đặt ngay một cửa nào đó, gọi là cầu-áu, hổ tráng thì một ăn ba v.v.), và một dãng hổ, lợt, một dãng có ba khí-cụ vừa kẽ trên, hinh như khó kề gian lận.

Người ngã hốt cái cầm bắt úp chụp vào đồng bộ khò rồi kéo ra xa. Đây, các ngài định chừng những bộ đang nằm trong chiếc bát úp kia là yêu, lượng hay tam, túc, thi các ngài đặt tiền ra. Từ phía có người đứng túc trực để đặt cửa hổ ngài, nếu ngài không biết tự đặt lấy.

Sau khi từng tập giấy bạc đặt đầu yên dã rồi, người cái đưa chiếc đũa dài, lật ngửa bát ra, rồi dãng dãng cứ gầy riêng 4 bộtng đến 4 bộtng kia. Chúng tôi tường nhận thấy những người tài là: cái bát vừa bát ngựa, đồng bộ còn lù-lù, minh trong rói cá mắt, không biết mấy chục bộtng mà nói, thế mà họ chỉ liếc qua dãng ngay két-quả là yêu hay lượng rồi. Họ nói tiền-tri như thế,

mười bát

khô-kết lâm sai

một là nbiểu.

Giữa lúc ấy

ta thử đưa

mắt liếc

quanh mìn

xem: có người

khắp-khởi

mừng thầm,

có người loát

ra mồ-hôi hột lăn tăn trên trán.

Nhà-tiệc Cholon lại có trại-tự nghê-ém-chinh, khống hế, có sự gi huyền nào àu dã xảy ra. Vì người đứng tò-chức có thủ đoạn có oai-danh, khéo ráo đón

và phòng bị dã moị dướng. (Một đoạn khác, chúng tôi nói người ấy là ai).

Bởi vậy, một chàng du-côn nào có bà dâu sáu tay cũng không dám vào đây mà sinh sự kiêm chép như ở mấy sòng bài cáo xóc đĩa làm thường. Không bao giờ nhà tiệc có những chuyện cướp tiền hay pha bẩn. Bọn săn của tiền và máu mè cờ bạc, thích ra vào nhà tiệc là vì có sự nguy hiểm chính đó.

Ngài đánh thua nhau tái rồi lùi thua ra về đã cõn nhiệm; trãi lại, nên ngài chỉ vào chơi giày lát, và được đổi ba van đồng bộ túi lồng thung ra đã cõng үnien. Không ai dám bảo ngài ăn non chạy lâng, mà cũng không ai dám hành gi. Ngài muôn tránh mọi sự rủi ro dọc đường vì có một số tiền lớn trong mình, cũng có người hộ-tống ngài về tới nhà nứa.

Các vị đồ-khách, đêm khuya muôn 10 nồng thức gi cũng có, mà không phải tốn tiền. Người ta cót đèn để ăn dày bát dù no, không mây ai đến vì được thết đãi hât chào bão-ngư hay l i liên mi Durong châu. Chú-tâm đèn ánh, phần nhiều là các ông « che tàn », hoặc các ông nay đãi sang già hân sán rồi nhưng còn thừa được chút đù-oai ở nhà tiệc ngày trước. O

Sảnh tuy chưa dè chán vào nhà tiệc bao giờ, nhưng Cúc thi đã quen mặt.

Nàng làm hướng - đạo cho chàng.

Vâ, chiếc xe hơi mới tinh hảo-hạng kia chẳng phải một vật bão-dâng sang trọng là gì? Hai người bước vào sòng me, gíra lùi có tiếng dào dào như mura, vì chén me vừa mở ra lượng, một ông thương - gia tráng cà díem lâa cầu-áu ăn hòn bảy nghìn đồng, khiên cho ai nay sừng sot, cầm chặc chén me không yêu thi tam. Rồi mỗi người một tiếc, nào ngoi khen, nào tiếc rẽ, nào thò dài kêu trời, thành ra trong phòng nồi lên một con mura tiếng.

Tiếp vài chén me sau, Cúc vẫn bình tĩnh là kè bảng-quan. Nhưng ngó thấy nhiều người thu về tung tập giấy hai chục với giấy trăm măi, nàng ngứa tay ngứa mắt, cứ thắc giục Sánchez:

- Đành chơi cho vui đi, anh Tám.

- Cõn phải hỏi, em cứ việc đánh đì cũng thế mà.

- Anh đẽ em đánh nhé! Nhưng chõ nào hay dò, nèn không, anh phái bàn soạn chí bảo em : « Thuần vợ thiệu chông, tú-bè đồng cung cạn » nghe không?

Nhiều người cùng nhìn và tấm-tắc khen : « Cõn nói rất phai đạo và có duyên !

Sánchez nghe hả dạ lắm.

Thế rồi hàng móc trong vỉ Sảnh giao cho giữ hộ han nǚ, lấy ra ba tập mỗi tập 10 tờ giấy trăm, để phânh trước mặt.

Giấy nǚa nứa người, can chi chẳng đỗi cho sướng tav; có lẽ trong bụng nàng nghĩ thế.

Nhất là Sánchez đang cố chieu lòng người yêu, cảng khuyên khích thêm.

Ban đầu nhíp-cuộc, nàng còn đánh mồi chén dăm bảy chục tiêu-kihiền, đẽ dò nước bạc. Kể thấy an được một bài chén, bẩy giờ mới hứng chí, thẳng tay xung sát, đặt ra hàng trăm. Con người ta đánh bạc bằng lung võn khác, bao giờ cũng mạnh tay hơn của mình. Nào có phải cùi đau con xót gi mà lo ? Thân tài phu hổ thi vó то; không thi chết dieng kẽ khác cõng lòn.

Có lẽ hôm nay thắn tài muốn phạt Sánchez vè tội ngông cuồng hay sao khống biết, mấy chén me nào Cúc đánh nhó, còn cho được ba thua một; hẽ chén nào đánh bạc trăm trót lòn thi đấu thua mất tăm.

Quanh quẩn một lúc hơi lâu, ba chục tờ giấy trăm lân hồi vĩnh-biệt gần hết. Nàng băng màu lén, con mắt căm dãm ngó vào hột me, hinh như khống biết cõ Sánchez cạnh. Trong khi đó, chàng chđ dám dã u ngó vào mắt nàng, không phải vi tiếc cùa, hặt ra chỉ ngày vi nhan-sắc. Cõ lè chàng ngã múa chuje lấy một trái tim minh dem theo đêm nay cõng cõng-bằng như mất rồi. Cho nên sự Cúc đánh bạc ăn thua, cõi mất, chàng không quan tâm đén.

Nàng đang tức minh, thấy một ông lão già say rượu bi-lí, vào đánh hòn nứa giờ, ôm ba mươi măi nghìn đồng ra đì, nàng càng phát ghét thêm.

Tnati thđ, đêm hôm ấy có một cụ già lùi lung, ai cũng phái đé ý.

Cú vào sòng với bộ lịch rất cũ kỹ quê mùa, mặt mũi đầy vẻ say sura, cái giọng nhẹ-nhè, hõi người làm cái:

- Ông có thđ ăn thua tói bao nhiêu bả, chú ?

- Cụ cứ việc đánh đì, ăn thua tói trăm nghìn cũng có.

- Vậy thi đượç, đẽ lão đánh mấy chén chơi. Đưa gõi bạc của tao đây, con.

(còn nứa)
DOAN-CHU

Một người có lẽ danh tieng lùng lẩy hơn Tưởng-giỏi-Thach

(Tiếp theo trang 7)

bám mờ. Tài tử thứ tư kbi còn trẻ thường gọi là Bảo mđán (Pau Mutan). Về sau mới lấy tên là Hồ bùu Tâng (Hsu Hu Sheng). Hồ hay dông vai đậm phu. Hồ dò Hồ ở Thượng Hải; nhưng mười lăm năm nay, Hồ ở Bắc Thành. Từ đó, Hồ nổi tiếng trong những vai thiêu nứa da tinh hay những vai thiêu phu. Giọng của Hồ chẳng được du dương bằng giọng của Mai Lan Phuong, nhưng Hồ rất đẹp trai. So với Mai, Hồ lại còn giống con gái hơn nhiều. Hồ cũng rất thích đánh chén và nhất là nhâm rượu Lào-Thu. Lại ra đánh mả chược. Có người kbi chuyên tàng Hồ đánh bạc suốt hai ngày mới mǎn nguyên. Hồ là có tiếng gầu hạc triệu. Con trai của Hồ dã 20 tuổi và cũng có cái tài đóng vai giỏi. Vì Hồ gióng dan bả nhữn thể, cho nên kịch giới ở Trung-Hoa cho là Hồ sẽ là người có hi-vong nhất đẽ kẽ ngôi Hí kịch đại-vương tức là Mai-lan-Phuong.

NGUYỄN KHẮC-KHAM
Thuật theo báo The Japan Times and advertiser

HO LAO

Trí những chung ho cõi sám, ra đời đặc lầu huyết, hoặc nứa ra toan huyết, cõ khí chỉ ho khôn không thành tiếng, người một ngày mội xanh xao gày mòn, nén dùng thuốc BỒ PHẾ THU LAO HIỆU NGUYỄN.—Gia moi ve 1\$50

SÂM NHUNG BỒ THÂN

Thân hứa, kh huyết kêm, liết dương, di tinh, mong tinh gày com, yêu duối, tinh thần bạo nhược, phái dùng thuốc SÂM - HUNG-BỒ THÂN BIỆU NGUYỄN đẽ bồi bõ lúy chún khí cùi ván, lại sér khỏe. Giá mõi hộp 1\$80.

DÂN BÀ KHÍ HU

Dân bà có bệnh trong dạ con, kinh nguyệt không đều, ra huyết bạch, hàn-vợt xanh xao, rúc da chóng mặt lồn, đau bụng luồn, kém đường sinh dục. Chử dùng thuốc KHÍ HU BIỆU-NGUYỄN, sinh dục sê dě dango, kinh nguyệt đều hòa, hòng hàn-béo tốt. Mỗi ve giá 1\$00.

CAI NHA PHIEN

Thuốc này giúp cho những người muốn cai bõ hàn hứt được hay hút hòn đì, một cách rõ đẽ dâng và mau chóng. Những người dùng thuốc này hàn điu được sự nghiệp đều công nhận rằng: không thuốc cai náo mau chóng và hàn nghiêm như thuốc CAI NHA PHIEN BIỆU NGUYỄN. Ai đẽ trót méc phai, muôn bão tòn sít khỏe và nõi giọng, phái dùng thuốc cai này mời hường hạnh phúc cuối đời. Thuốc này uống vào rái êm ái, không met nhoc, rái tiên cho những người súc yết bón-còng việc này phái đì xa. Mỗi ve lõn 3\$, nhô 1\$50.

Nhà thuốc Diêu - Nguyễn
125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi

Địa lý: Haiphong: Mai-Linh — Nam-dinh: Việt-long — Hanoi: Quang-bay — Thanh-bin: Minh-dec — Bình-binh: Ich-tri — Bắc-nam: Quá-huong — Thanh-hoa: Thái-tai
Vịnh: Sinh-hay. — Hué: Văn-hòa — Saigon: Mai-Linh 130
Guynemer — Đầu-thắng: A. Dakao — Chèvien: Lang-Van

CUỘC TRƯNG BÀY MỸ-THUẬT TẠI PHÒNG THƯƠNG-MẠI



Bức tranh « Cơn giông tố » của họa-sĩ Nguyễn-Huyễn bày ở cuộc trưng bày bô ba Nguyễn-Huyễn, Phạm-Tú, Phạm-Khanh một tác-phẩm được công-chứng hết sức hoan-nghênh. Đó là một bức họa dài 2 mètres cao 1 m 50 về bêng mực lầu và son lầu. Chỉ có hai màu giản-dị ấy mà họa-sĩ Nguyễn-Huyễn đã biếu-lộ được hết cái hối-hợp của trái tim, nỗi thương-tâm của dời thuyền chài đầy những lo-sợ và hoảng-hỗ.

LINH 30 THÚ' TIÊU - THUYẾT

A. — Nam-Sứ tiêu-thuyết: 1) Hai Bù họ Trung đánh giặc 0\$80, 2) Vua Bà Triệu-Ấu 0\$50, 3) Trần-Nguyên Chiển-Ký (Trần-hưng-Đạo) 0\$50, 4) Việt-Thanh Chiến-sử (Chuyên vua Quang-Trung, in lần thứ hai) 0\$40, 5) Hùng-Vương-diễn-nghĩa (chuyện ly-ký từ Hồi Cử Tờ mờ nước) 0\$50, 6) Lê-dai-Hanh 0\$35, 7) Định-tiến-Hoàng 0\$45, 8) Vua Bù-Cái 0\$35, 9) Tiếng Sấm Đêm Đông (hết), 10) Lịch-Sử Đề-Thám có 25 hình-ảnh đặc-biệt 0\$50, 11) Lịch-su quân Bãi - sậy chuyen Ô Tân-Thuật ở Hưng-Yênmà vẫn quen gọi là Giác báu Sagy) 0\$30, 12) Vợ Ba Đề-Thám 0\$20, vân vân...

B. — Bác-Sứ tiêu-thuyết: 13) Tát-Hán-Chi (Tiền-Hán-Diên-Nghĩa) 1\$50, 14) Đồng-Chu Liệt-Quốc (trong truyện cổ Tây-Thi, Phạm Lái, Ngũ-tử-Tư v. v.) 1\$50, 15) Girom Cửu Khô (Minh-Sứ diễn-nghĩa) 0\$60...

C. — Võ k ẽm, nghĩa-hiệp tiêu-thuyết: 16) Đđ Cháy Chùa Hồng-Liên (ngót nghìn trang lồng giá 2\$50), 17) Thất-Kiếm Thập-tan-Hiệp (Tiền và Tục) 1\$40, 18) Gái-Anh-Hùng (Tiền và Tục) 0\$70, 19) Hai Mươi Bốn Người Anh-Hùng Cứu Quốc (Tiền và Tục) 1\$60, 20) Kiếm-Thanh-Hoa-Ành Lục 0\$30, 21) Danh-Trấn Giang-Hồ 0\$30, 22) Thập-Ba Thiếu-Lâm Đại-Kiếm-Hiệp 0\$80, 23) Sư Hò-Mang 0\$25...

D. — Ái-tinh, xã-hội, luân-lý... Trinh-Thám tiêu-thuyết: 24) Bé Tinh Nôi Sóng 0\$30, 25) Hải-Đường-Hòn 0\$30, 26) Nước Hò Girom 0\$20, 27) Cát Hóng Hoa 0\$20, 28) Cát Nan Ván-Churong 0\$30, 29) Người Thủ-Trà-Thu 0\$30, 30) Phong Trần-Thám-Sứ 0\$65, 31) Ban Đời Xưa 0\$10, 32) Bóng Hiển-Hoà 0\$40 (hết), 33) Giác Mộng Nàng Lé 0\$60 (hết) vân vân...

E. — Kho tiêu-thuyết mới 1044: Cuốn « Tình lụy » do một nữ-sĩ (có in hình nữ-sĩ) giá 0\$50 và cuốn « Tình thủ » (chuyện thật) giá 0\$50. — Các sách dạy về nghệ (công-nghệ): dạy buôn-bán, dạy dân, dạy vén, dạy làm-ván-thor, dạy đánh-cờ, dạy xem-trông theo lối-tâng, dạy thời-miền, dạy làm-dịp-lý, dạy làm-thợ, dạy lập-võ v.v... hối tại Nhật-Nam

Các sách của Nhật-Nam, mua buon mỗi thứ từ 3 cuốn trở lên có trùm hoa-hồng.

Ở xa gởi mua lẻ thêm tiền-cuộc, thư, mandat chỉ để cho nhà xuất-bản như sau đây:

NHẬT - NAM THU - QUÂN - SỐ 10, PHỐ HÀNG ĐIỀU - HANOI



Chuyện ngắn của Trần-Xuân-Hòa — Tranh vẽ Nguyễn-Huyễn

Từ khi Hạnh và Yên lấy nhau, lần này mới là lần đầu mà Hạnh di xa một mình.

Ó ga ra, Yên lững-thững đi bộ về nhà. Lòng nàng nao nao vì nàng nhận thấy trong tri-không có một ý nghĩ đến người dì xa. Nàng lo lắng và mo-màng nhìn những lá cây lăn trên hè đường dưới « con gió » đã bắt đầu lạnh của trời cuối thu. Nàng không buồn. Vả nếu có buồn cũng chí vùn vê thấy lòng minh-thờ.

Mà chắc Hạnh cũng vậy. Chắc thế mà khi xe-hoá sấp chạy, chàng đã không có một cù-chí nào to-rõ ràng minh sẽ buồn rầu vì phải xa cách vợ một thời hạn khá lâu. Vẫn vui cười, diêm-nhiên như trước một cuộc di chúc-bắc-lát, Hạnh đứng trên tầu, vẩy tay, nói:

— Thời minh vè nhé!

Nghỉ đèn-dáy, Yên như tư-an-ủi mình: « Thời-thế cũng phải, vì đã là đợt vè chồng già rồi. »

Trong những ngày nhàn-rỗi này, nàng sẽ làm gì? Đến chơi dâng-chị Bích hay đến rủ chị Thanh-xem chớp bóng, cách giải-trí mà nàng ưa thích nhất. Hay vè viết thư cho Hạnh. Không, không dời náo Yên viết thư trước. Nàng phải đợi thư của chồng rồi mới trả lời. Cù-chí thò-ó, lánh-dam trong khi cách-biết đã làm cho nàng không được vui. Nếu không, có lẽ nàng đã vội vàng vè nhà, cầm cái viết thư cho Hạnh, trong thư sẽ dầy những lời-nhớ nhở nhung... mà đọc đến chắc Hạnh sẽ mím-cười. Ý nghĩ đó làm nàng cau-đôi lông-mày, mím-môi lại!

Cù-chí ấy nàng vẫn thường có mỗi - ú-bảy giờ. Trên bàn giấy của Hạnh bừa bộn sách-vở; giấy-Hàng hòm nay nàng sẽ nuốt hết những hạt nước-mắt dè-tự-ti-rắng không có một mồi buồn náo xâm chiêm được lòng nàng.

Về đến nhà, chiều đã gần tàn, một ít ngày thừa còn lưu-luyến lại trong phòng. Yên với khép-chặt cửa sổ-lại như muôn-duỗi ánh sáng của một ngày đã làm cho nàng khó chịu. Nàng bật đèn-lèn, ánh đèn nhuộm h้อง, nhẹ nhàng êm dịu cảng-tầng vè hiu-quạnh của gian phòng.

Yên mở cuộn-tiều-thuyết đang xem dở, song tâm-trí như dâng-nên lại vứt quyền-sách lên mặt bàn. Lèm sao hôm nay Yên lại thấy khó chịu, bực minh-dến-thế.

Mà khi bực minh-thời làm-gi cho khuya được. Nàng nhìn quanh nhìn quẩn như tìm-tòi một công việc thích-hợp với tâm-trạng minh

Tối hôm nay Yên vẫn thấy minh-lè loi cung như mọi tối Hạnh ở nhà, hết vùi đầu vào quyền-sách lại vè ngay đến tờ báo. Như vậy thi Hạnh di vắng hay có nhà nào có khác-gi...

Trước kia, khi mới lấy nhau, tình yêu nồng-nàn biết-bao. Nhưng, theo với năm tháng trôi qua, tình yêu dẫu-thần kia bỗng trở nên lạnh-nhat-thò-ó. Đối với Hạnh, nàng còn sống-hay là đã chết và nàng còn có một địa-vị gì trong đời của Hạnh?

Nàng nhanh-nhẹn xếp những thứ từ, đơn-hàng, giấy-má. Nửa giờ sau, mặt bàn đã gọn. Yên thò-một cái thát dài như trút được hết nỗi buồn-dâ theo cái bừa-bộn dì-mắt. Từ lâu nàng vẫn-ureo-oreo được thấy mặt-bàn gọn-ghé. Nàng muốn những lò-myc, ngăn-giấy, bàn-thảm, mọi cái đều được đặt ngay ngắn-giữa mặt-bàn đánh-xi-bông-no惶.

Yên mờ một ngàn kẽm chục xếp
giấy vào. Nhưng này, & mãi trong
cùng nàng thấy một cái hộp. Nang
mờ ra tuy không có định ý. Bóng
nàng ngừng tay lại vì ở trong nang
tuay ứng oan ánh và mâu áo,
nhưng mâu áo của dan ba, Phái,
chỉ có đàn bà mới dùng nhung thêu
vải này, nào sa-ianh, nào lụa, da
các mầu.

Nàng thấy người nồng ran lên.
Thế này là nghĩa lý gì? Đậy hộp
lại, không xem chẳng?

Lòng Yên quặn đau, cả
người nàng như gãy gập lai.
Nàng phải biết ngay, biết ngay
hay là chết ngay tức khắc.
Yên đỗ mạnh cái hộp lên bàn.

Nhưng, ô lạ!
Những ánh đó
tôa là ánh của
nàng, và những
mẫu áo kia toàn
là những mẫu
áo của nàng dâ
mặc. Đây là
mẫu áo nàng



mặc hôm cưới, đây là mẫu áo dạ
nàng may Tết năm nọ. Và tất cả
mẫu áo thứ sáu nó may vụ
nghỉ hè năm xưa rồi. Ánh thi rát
nhéo. Tuy nhiều cái không được
rõ song rất tự nhiên và cái nào
cũng có chua mây đồng chín, chính
тай Hành viết ở sau:

« Yến với cái áo mùi Hoàng-yén...
bom mà Yến đã nói: — Không
hiểu tại sao em lại ăn cam, thú quái
mà xua nhà em vẫn không ra. Hay
cô lỡ lại em thấy mình thích ăn. »

« Yến với cái áo lụa mùi ngọc
thạch hôm đ. Đỗ-son. Ngày ma Yến
kêu chua hao giờ thấy nóng lúc
như thế ».

như thế ».

Yên lặng người đi, cả người
nàng rung động, nhưng không
phai vì sợ hãi mà vì cảm động.
Cái bể ngoài thờ-o lanh đậm
của chồng đã kêu giấu một tâm
lòng sùng bài sầu xin đến thế sao?

Phải chẳng cả hai đã sống một
thiên tiêu thuyết đầy lo buồn; và
khô sờ vì chông lanh đậm, chồng
đau đón vì sự thờ-o cõi ý của
người vợ mà mình vẫn thương yêu?

Lòng hối hận và thương yêu

bấy giờ

nhus xô
đứa nhau
σ a u
dán, dồn
dập qua
mạnh,

k hiến
n a n g
phâ gục
dầu xương
ban va
mợe cho
nur ɔ c
mắt chan
hoa trên
đông ánh.

C n q t
m q t y
u ɔ u g
s ɔ hαι
vại qua
trong
tri, Yên
ng h i :

— Nếu
không
thấy cá
hộp bí
mật này

thời hạnh phúc của nàng sau
này sẽ ra sao? Nhưng may thay,
ngày tháng còn dài! Nàng còn
hy vọng xây đắp lại nền tảng cái
hạnh phúc gần đỗ upy.

Rồi như muốn ghi chép lấy
ngay hết lòng yêu đương đang
bồng bột trong lòng nàng, Yên
vội láy giấy và bắt đầu, nắn nót,
viết thư cho Hành:

« Anh yêu quý của em, phải
chẳng vi anh xa em mà em mới
dám thử thật tài cá nỗi lòng
thương yêu đang dồn dập trong
tâm em... »

TRẦN-XUÂN-HOA

Ho lão, Ho sán

Đồng-quá, le 29 Septembre 1940

M. Nguyễn Văn Trịnh

Y-chú Bác-tէ-đường, 105 Ma-May HANOI

Nam ngoài tôi lấy chai Trần-mệnh số 2 (8p.) và Tục-mệnh số 1 (5p.) cho người ho lão ra máu lâu năm. La thật! Nó khôi dâ 1 năm rồi... Nay có bà lao sản: ho luhn, it ăn ngũ... Mưa thử chai sá trùng (8p.) và chai Cao - ly sâm Bồ-phê số 3 vi lao nhuộm quâ...

Đồng-quá, le 10 Octobre 1940

Bénh bớt nhiều, an ngủ khâ, ho 10 gián v. ɔ rãt hy-vong khôi!
Xin ông 2 chai số 2 (16p.), 2 chai
số 3 (12p.) có lèch khôi...

R. Père QUANG à Đồng-quá

Bóng-son (A nnam)

NGUYỄN-VĂN-TRỊNH

Y-chú Bác-tէ-đường
105 phô Ma-May. Ha noi

Tổng-phát-hành.— Nam kô và
Cao-miê: TAM-ĐÀ et Cé 6 rue
Cao-miê: Saigon. — Trung-ký:
THANH NIÊN 43 An-cu. Hué.
Đại-lý: Mai-Imh (Haiphong),
Vết-long (Nam Định), Phương-
thảo (Việt-tri).

PHÒNG TÍCH

CON CHIM

Khi dậy hơi, khi túc ngực, chán
cơm, không biết đói, ăn chậm
tiêu, bụng vỗ binh bịch. Khi ăn
uống rồi thì hay σ. (y hơi hoặc
σ chua). Thường khi túc hung
khô chịu, khi đau lưng, đau ran
trên vai. Người thường ngao
ngán và mệt mỏi, buồn bã chán
tay, bi lầu nam, sặc da vàng, da
bung dày. Còn nhiều chứng
không kể xiết chỉ liều thấy
chịu hoặc khôi ngay.

Lieu mập hận 0\$25.

Lieu hai hận uống 0\$45.

VŨ ĐÌNH TÂN

ân tu kim tiền rám 1926

778 bis Lachtray, Haiphong

Ba-ly phát hành toan thiai An-Hà

13 Phố Mả (Cuivre) Ha noi

Đại-hàng: Đồng-nuon. Nam-Tân 100

phố Bonnal Haiphong. Cao-linh 100 đại-γ

kháp Ha noi và khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-kỳ, Cao-miê và Lào, có treo cá

biển tròn.

Ông Ông Sáu

của SOMERSET MAUGHAM

HUYỀN-HÀ diễn quốc-ām — NGUYỄN-HUYỀN vē

(Tiếp theo và hết)

Một giờ, hai giờ đã qua. Tịnh
không thấy gì. Chàng ngồi v. ɔ o bàn
như để làm việc, mà chẳng viết,
chẳng đọc gì. Tai lắng nghe, dồn
đợi một tiếng xa xôi. Rồi thấy tiếng
di rụt-rè từ người bếp.

Chàng gọi:

— A-Sung!

Tên khách vào, nói:

— Ông vê châm. Món ăn không
tốt.

Mackintosh chú mục nhìn hàn.
Nó biết chuyện chưa? Nếu biết,
chẳng rõ hàn có hiểu rằng hai ông
chủ da hánh thực sự đối với nhau
thế nào?

— Chắc ông ăn ở dọc đường.
Nhưng anh cứ để hâm món súp
cho nóng.

Tên khách quay ra làm việc, có
về quá mém mông, tươi cười và
lặng lẽ. Ai đó được lòng hánh
sau?

Vừa dập bao xong thì một tiếng
đa xe tan im-lặng, co tiếng kêu,
tiếng chán dầm dát thính-thịch.
Một đám đông tuô dàn, dàn ông,
dàn bà và trẻ con vừa vào trong
san. Chúng xám chất quanh Mac-
kintosa, thi nhau nói cùng một lúc.
Trong khi thảng-hốt, không thể
hiểu chúng muôn nói gì. Có người
khóc sù sù. Mackintosh rã dám
người, đi ra ngoài công. Tuy nghe
lõm, bõm câu chuyện, chàng đã
hiểu rõ điều đó. Ra đến công thi
xe vừa về nói:

Một người Canaque cao lớn dắt
con ngựa ca. Hai người khác ôm
giữ Walker. Một đám thô-dàn theo
sau.

Xe vào sân, dân xóm xít dâng
sau. Mackintosh quát bảo họ iέ ra.
Hai người cầm sáu khôn biết ở
đầu ròi xuống xô đuổi họ tản nhau.

Rồi chàng mới iō đầu đuôi là
mấy người đánh cá v. ɔ làng thấy
cái cái xe gân bò suối; con ngựa
dương ăn cỏ. Trong bóng tối, họ
nhận rõ ông già trắng xù giàu ghê
và tai xe. Thoát tiền tưởng ông say
vùi, họ ráo rich cười với nhau.
Nhưng nghe tiếng rên, họ h. ɛu cò
vết khát thường dâ xây ra. Họ
chạy v. ɔ tận làng dè gọi người. Trở
lại, có chứng nám mươi người
đi theo, họ mới biết là vụ ám sát.

Rõ ràng ông đương hếp hối. Mac-
kintosh không ngờ việc đến như
thế. Chàng định bảo người iher-ký
bản xú sáp sáp օng tiêm, mà cò
hợp như bă tắc. Một người cảnh
sát đem rượu « whisky » đến. Mac-
kintosh dò mót i. ɔ vào miệng ông
già. Bọn thô-dàn ngồi phết dưới
đất, dây phòng, sợ sét và iān lāng.
Thinh thoảng điem vài tiếng khóc
rung rức. Trời thi nóng, mà chán
tay Ma-kintosh lạnh như băng, cò
sức mới không run rẩy c. ɔ người.

Chàng không biết phải nên làm gi.
Không biết Walker còn chảy máu
nữa hay không? Mâ làm thế nào cầm
đầu?

Người thư-ký đem օng tiêm lại.

Mackintosh bảo:

— Anh tiêm đi. Anh thao h. ɔn
tôi.

Đầu chàng rực như muôn v. ɔ.

Mọi người đợi két quả c. ɔa mui
tiêm. C. ɔng bac lầu mây chổ: Wal-
ker từ từ mở mắt. Ông như mất

hồn.

Mackintosh nói:

— Ông cứ yên lòng; bây giờ ông
v. ɔ nhà rồi, ông đừng lo.

Walker c. ɔ súc mím cười. Ông
nói sê:

— Chàng « h. ɔ » được tôi r. ɔi.

dầu c. ɔ tôi nám, sáu ngon đèn.

Quần trắng của Walker nem
nhúa những mâu. Một người
không ông chửi bàn tay dò lõm và
ướt d nh vào cái « lava-lava » của
họ. Mackintosh giờ cao ngon đèn.
Không ngờ ông già tái xanh như
vây. Bởi mắt nhảm nghẽn. Hồi còn
thoi thô-tho, nhưng mạch rái yếu.
Rõ ràng ông đương hếp hối. Mac-
kintosh không ngờ việc đến như
thế. Chàng định bảo người iher-ký
bản xú sáp sáp օng tiêm, mà cò
hợp như bă tắc. Một người cảnh
sát đem rượu « whisky » đến. Mac-
kintosh dò mót i. ɔ vào miệng ông
già. Bọn thô-dàn ngồi phết dưới
đất, dây phòng, sợ sét và iān lāng.
Thinh thoảng điem vài tiếng khóc
rung rucus. Trời thi nóng, mà chán
tay Ma-kintosh lạnh như băng, cò
sức mới không run rẩy c. ɔ người.

Chàng không biết phải nên làm gi.
Không biết Walker còn chảy máu
nữa hay không? Mâ làm thế nào cầm
đầu?

Người thư-ký đem օng tiêm lại.
Mackintosh bảo:

— Anh tiêm đi. Anh thao h. ɔn
tôi.

Đầu chàng rực như muôn v. ɔ.

Mọi người đợi két quả c. ɔa mui
tiêm. C. ɔng bac lầu mây chổ: Wal-
ker từ từ mở mắt. Ông như mất

hồn.

Mackintosh nói:

— Ông cứ yên lòng; bây giờ ông
v. ɔ nhà rồi, ông đừng lo.

Walker c. ɔ súc mím cười. Ông
nói sê:

— Chàng « h. ɔ » được tôi r. ɔi.

Tôi sắp cho lây suông
máy của Jervis đè di ngay
Apia. Sáng mai sẽ có bác-sĩ
đến.

Một hồi im lặng.

Ông già mặt đã tái nhợt,
đáp:

Bấy giờ tôi chết rồi, còn
gi.

Mackintosh mặt xanh như
chàm đỏ. Chàng cố gắng gượng
cười:

Đâu có thể! Ông cứ nắm
yên rồi sẽ khỏe mạnh như
vâm.

Walker nói:

Cho tôi nghĩ. Thứ gì thật
mạnh ấy.

Mackintosh tay rạn rạn pha
một n้ำ whisky, một n้ำ
nước lá. Walker uống ứng lực.
Ông nhớ khôn bon lén. Ông
thở dài. Bộ mặt to nhón dã
hơi ứng đờ. Mackintosh nhìn
ông, bắn khoán, không biết
làm thế nào.

Chàng nói:

Ông bảo tôi phải làm gi.
— Vô ích. Tôi mệt là, đè tôi
nằm im một mình.

Gióng ông nghe rất thê thảm.
Ông nằm trong chiếc giường rộng
thênh thang, người phu lén, to
tướng, nhưng mă môi xanh, môi
duối lam sao! Thật dứt túng khúc
ruột. Rồi ông hoi lại.

Ông nói:

Anh nói đúng đấy, Mac a. Anh
đã bảo tôi nên coi chừng.

Trời ơi, tại làm sao tôi không
đi cùng với ông!

Anh Mac, anh là người tốt;
chỉ phải cãi anh không uống rượu.
Lại một hồi dài im lặng.

Walker thấy suy đi dần. Ông bị
dứt mạch máu. Tuy không thở, Mackintosh biết thừa chủ mình
khéo lâm chí sống độ mệt, hai giờ
nữa. Chàng đứng im bên cạnh
giường. Trong nứa tiếng đồng
bồ Walker nhảm yết nghĩ.
Mãi rồi ông mới mở mắt ra. Ông
nói chậm chạp:

Người ta sẽ cù anh thay tôi.
Vừa rồi, qua Apia tôi có ngỏ lời
khen anh. Con đường thế là xong...
Tôi muốn được yên chắc là người
ta sẽ làm nốt... suốt vòng quanh
đảo.



Mackintosh nói:

Các người này & đây làm
gi, không phải chỗ của họ.
Buổi ra, đuổi ra cả.

Lời nói ấy như thức tỉnh
Walker dậy. Ông mă mắt lăn
nữa. Lăn này mắt ông mờ
quang hồn. Ông muốn nói,
nhưng yếu quá, Mackintosh
phải lắng tai nghe:

Đừng hối họ... con cái
ta... chỗ họ là ở đây.

Mackintosh quay lại đám
thổ-dân :

Thôi dừng đấy. Ông muốn
các người ở đây. Nhưng chờ
đó ào.

Một nụ cười yếu đuối
thoảng trên nét mặt ông già.
Ông nói :

Anh xich lại đây.

Mackintosh cùi xuống. Walker
mặt nhảm nghiền, tiếng
nói thoảng nhẹ như hơi gió
lùa qua cánh cửa.

Chỗ tôi uống nữa! Tôi
cố điều muôn nỗi.

Bản này Mackintosh cho
ông uống « whisky » nguyên
chất. Walker gắng sức, thu

tan lực, nói :

Đừng có lôi thôi gi về việc
này... Năm 1895 có nhiều người da
trắng bị giết trong cuộc biến động.
Các chiến thuyền được phái đến
bắn phá các làng... Người ta giết
nhieu kẻ oan u枉. Bọn ở Apia
toàn là đồ ngốc. Họ muôn trùng tri,
nhưng không bao giờ vớ được kẻ
nhưng phạm... Tôi không muốn
lamin tôi ai cả.

Ông nghĩ nói để thở :

Ach phải bảo đó là sự rái ro...
Không ai có tội hết. Anh phải hứa
sẽ nói thế.

Mackintosh khẽ nói :

Tôi sẽ chịu ý ông.

Anh thật tốt! Tốt bức nhất...
Họ là con cái tôi cả. Tôi là cha của
họ... Một người cha, nếu có thè,
phải bảo vệ cho đàn con dại...

Một tiếng như tiếng cười gần từ
trong họng ông bay ra. Thật lẹ lùng
và đầy rẩy sự chém.

Anh Mac, anh là người có đạo.
về sự tha-thử, có câu gì, anh biết
đấy nỗi?

Trong một lát, Mackintosh lặng
không trả lời được. Môi chàng run
bắn.

Hãy tha cho chúng vì chúng
lầm chẳng biết.

Phải trả. Hãy tha cho chúng.
Anh đã biết bao giờ tôi cũng vẫn
yêu chúng.

Ông thở dài. Đôi môi mấp máy
rất se. Mackintosh muốn nghe rõ
phải cùi sét vào ông.

Walker nói :

Anh cầm lấy tay tôi.
Mackintosh ruột gan như xé
văng theo.

Chàng cầm tay ông già, giữ trong
tay mình. Tay ông to mà ráp, môi
lạnh, môi yếu lam sao! Chàng cù
đè guyên thê cho đến lúc chàng
xuýt ngã từ trên ghế xuống: một
tiếng hét phả vỡ hồn yêu lặng. Thật
đị thường và ghê gớm. Walker chết
rồi. Bọn thô-dân kêu khóc lamy.

Nước mắt họ ràn rụa như suối
trên mặt. Họ vỗ ngực mà khóc.

Mackintosh rút tay ra. Chàng
loạng choạng như người ngủ
đi ra.

Chàng đeo buồng giấy mờ ngắn
kéo lây cây súng lực.

Chàng xông bờ bờ, đè ý cho
khỏi vách cửa vào những móm da
san-hò. Rồi chàng bước xuống ao
nước mặn, tới chỗ nước ngập đến
nách. Khi ấy chàng bắn một phát
vào đầu.

Một giờ sau, một đàn nấm, sáu
con cá mập vùng vây đánh nhau ở
chỗ chàng chìm xuống.

W. SOMERSET MAUGHAM
Bản quốc-văn của Huyền-Hà

NHÂN BẢN TRUNG, NAM, BẮC

Các bà chị a
Em, mỗi kỳ mản nguyệt khai
hoa thi nhà nêu giờ múa da
HOA KÝ RUỘC CHƠI nén soa.
Dung nhan sẽ thấy nén hòn xua,
Vừa dân huyệt lại vận ran cắt,
Về đoạn trang đẹp tối đê trồng.
Ngày xuân càng đượm sắc hồng,
Cảng tăng mầu thắm cùng nồng tăm yển.

Đào thị Hồng-Loan
13, Rue du Caire, Hanoi

KIỀU-HUY-KINH

l'unique professeur spécialiste
diplômé depuis 1932 de
STÉNO — DACTYLO — COMPTABILITÉ

Tous travaux de copie — Achat
de bonnes machines à écrire
N° 18 Rue Nguyen-Trãi N° 18
(Marché des Cuirs) — Hanoi
Annexe : 47 Rue Tiên-Tsin — hanol

ĐÒI CHO ĐƯỢC

FOOR

Mực bút máy tốt nhất

TỔNG PHÁT HÀNH:
Tamda & C°, 72 viéte Hanoi
HAI LY BÁN BUÔN
Chi Lộ 97 Hàng Bồ — Hanoi
Mai Linh : Haiphong

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc-Tâng-Vân
Imprimé chez Trung-Bắc-Tâng-Vân
36, Boulevard de l'Orléans, Hanoi
Tirage... 3000 exemplaires
Carte exacte l'insertion

LE GÉRANT: NGUYỄN DOANH - VƯƠNG

Các ngài sẽ thấy
nết me và khoan
khoái...
sau khi uống
một chén chè
ĐÔNG-LƯƠNG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÁNH
là
các thứ chè nội hóa
ngon đã có tiếng
giá rẻ mỹ thuật

ĐÔNG-LƯƠNG
Số 12 HANG-NGANG-HANOI