

PHỤ NỮ BẮC VÀ PHỤ NỮ NHẬT



PHỤ NỮ NHẬT TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOẠI XÃ HỘI

Ngoài dân bà Nhật có bốn phái: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Dù sao thế nào, dù sao kia, bà Nhật là một phần không thể thiếu, không thể tách rời. Bà là người và để gìn giữ phong cách và bản sắc trong trang phục, trong ngôn ngữ, trong dân ca. Nhật, mỗi khi về nhà, sau giờ công việc nhà bếp, người vợ tìm cách để gây tinh túy cho gia đình.

NGUYỄN DOANH VƯƠNG
CHỦ TRƯỞNG

SỐ 44 - GIÁ: 0\$15
5 JANVIER 1991

Không - Thiếu

THỦ HAI

Ở đời thật có lâm sự trai ngược / Trong khi có người bảo hiem cắp chân tôi già 20 vạn bạc, cái cuồng hổng của mình tôi một triều quan, hoặc bảo hiem tinh mạng mình vớ, mồi số tiền kẽm xu thi có kẽ lại coi tinh mạng người và cả tinh mạng mình nữa rẽ rango một cách lá thường.

Người ta giết nhau vì một con cá, một que cát hay giết nhau vì một cái phao cá. Nhưng coi rẽ tinh mạng mình thi ai bằng anh Ch. ở làng Tân-Mỹ trong Nam-ký chỉ vì bị vợ anh S. bỏ mà uổng thuốc ngã tự tử, và một anh chàng kia ở Bắc-Giang bị người ta không gả con gái cho mình mà vác da đến nhà gái để mồ bang lò long chán đời.

Chao ôi ! Họ coi thường tinh mạng của họ quá ! Bởi một người tình cho roi, bị một người vợ bỏ, họ tự tử ! Nhưng lý từ đê làm gi ? Hùy tinh mạng của mình dù có lấy được tình yêu vớ đâu ? Một người đàn bà đã ghét bỏ mình thi đấu da, kiêm, dâu thôc độc cũng chẳng làm cho họ cảm động bằng những lời ngọt ngào đường mội của một kẻ tình địch khác !

THỦ BA

Vì các lời lán tinh thi bao giờ chẳng ngọt ngào ! Nhưng ngọt ngào sao bằng được nhũng quả cam của các đàn chà đem du thi ở Xá-Đoài (Vịnh) trong dịp lễ Noel vừa rồi ! Bởi thế cho nên người các tinh đồ xô về xem cuộc thi cam ấy đồng tâm. Thật là một cuộc thi rất có ích cho nghệ giông giọt. Vày mà có nhiều báo ở đây chỉ đăng về tin ấy có vài dòng và nhũng người đọc cũng đề qua đi coi như là không quan hệ :

— Thị cam, là cái quái gì?

Người ta còn đề thi giờ xem nhũng cao thi khác của các báo khởi xướng lên. Các tờ báo ấy đề đến hơn nữa tờ báo thi nhũng vấn đề phụ-nữ có ánh hưởng rất tai hại. Họ hỏi môt ca thiếu-nữ có nên thế này, có nên thế kia không ? Và họ nêu lên một câu hỏi đại khái như thế này :

Trong số sau, các bạn sẽ thấy ố' Trung-Bắc Chủ-Nhật

TÚ TÀI-TÚ

của sân khấu Trung Hoa chuyên đóng nhũng vai già gai hiện giờ ra sao ?

Mai - Lan - Phương, Rudolph Valentino nước Tàu, vò nát bao nhiêu trái tim phụ nữ thi cũng làm say đắm bấy nhiêu người đàn ông

của NGUYỄN KHẮC KHAM

NHỮNG CÁI VINH CÁI NHỰC CỦA NGHỆ LÂM BÁO Ở BẮT:

Mua người

(tiếp theo)

và

Ông đừng viết nữa
bão xuống vì ông đấy!

— THIEN - TƯỜNG —

— Phu-nữ Huế — hay phụ-nữ Saigon gi đó — xưa nay vẫn bị mang tiếng là chơi bời, là lăng mạn ! Có thật vậy không ?

THỦ TU

Theo rời các cô « phụ-nữ » ở mọi nơi, không biết ghi hồn là đọc chuyện tình và viết thơ hẹn bạn trai đi chơi, với vâ biết thờ vè — kẽ thi bênh vực phụ-nữ xú họ, kẽ thi ché bài...

Nghĩa là : họ chẳng bàn thêm được một ý-kiến hay gì cả. Vì chẳng có gì ở Huế, ở Hanói hay ở Saigon, nếu ở đâu có nhũng cao hồn hòng thi ngay ở đó cũng lại có nhũng cao gai thật thả, ngoan ngoãn dài g làm nhũng nàng dâu hiền, nhũng bà mẹ thảo sau nây.

Các nhà báo kia cũng biết vậy nhung họ cứ đập vào chỗ yếu của dan bả đê mà lâm tiễn. Dù cho tám hòn cát có thiến-nữ ấy bị lay động hay bị ảnh hưởng xâm xa họ không cần l Miễn là báo của họ chạy là đú.

THỦ NĂM

Miễn là lợi cho họ !

Câu chuyện lợi một người và hại một người lại lâm cho tôi nhớ đến chuyện phi-cơ Đức ném bom ở miền duyên hải Áng-Lê thang vua tôi. Lần ấy một đoàn phi-cơ Đức thấy mấy chiếc chiếc tàu đánh cá của Anh liên bay là là xuồng ném bom. Có vài chiếc bị đạn của thi tránh thoát cả và nhũng bom rơi xuồng bè nô bắn tung nước lên. Ngay khi ấy một đoàn phi-cơ khu-trục Anh đón đánh đuổi phi-cơ Đức di. Bom của Đức nô ở dưới nước đã có một cái kết quả bất ngờ : hàng ngàn, hàng vạn cá bị chết nồi lên ! Các thủy thủ ó nhũng chiếc tàu không bị bom xô nhau xuồng với cá — và họ mặc xác nhũng chiếc tàu khác bị trúng bom.

Hai người lợi ta câu chuyện là tlife !

Bơi vây cho nên có mắng tò bão ở đây hét phinh phô phụ nữ lại tranh nhau cho ra những lối đánh cá ngựa và nhũng lối dự đoán cá ngựa. Tôi hãy nói thi dù họ bão rằng :

— Trong « cuoc » này các ngài cứ dánh vao con Triolet cho tôi. Thế nào ngài cũng « ăn chết ». Tuy vậy cũng nên đê-phòng con Tanagra và cả con Tango nữa...

Tức thi các ngài dánh vào con Triolet : đê dính ăn chết ! Nhưng các ngài không ăn chết mà chết cùng cõi ra vi con Triolet không về nhất ! Ngài dứng lại hỏi nhữn bà kia sao họ lại đoán sai... một cách rất quả quyết như thế, họ se bão ngài rằng :

— Tôi đã bão ngài đê-phòng con Tanagra và con Tango nữa mà. Nhữn ở như ngài, không ở như tôi !

Ông ấy không nhambi...

THỦ SÁU

... Chính là ngài nhambi.

Ngài nhambi cảng « cành » như cái anh chàng đốt chử trong chuyện tiểu lâm nhõ gắp me vợ chết liền đèn nhò một thây đồ nợ làm hộ một bài văn tè. Chẳng may gắp một thây đồ cảng đối nhò minh ! Nhưng đã là thây đồ chẳng hồn lại là đồ đốt cho nên thây đồ ấy lục các sách cũ ra và vòi được một bài văn tè cũ tè... bỗ vợ. Thay đưa liền cho anh chàng rẽ kia.

Anh chàng rẽ với vè trước linh sảng me vò lấp một gioang thâm sâu đê đọc bài văn tè kia lên rồi ngã ngửa người ra khi thay bài văn tè ấy không hợp thời. Anh là câu lâm, tóc lôi lại nhà thây đồ và gắt nhặng cả lời bài :

— Đò khỉ, ông dối đổi ! Ai đời me vợ tôi chết mà ông lại làm ngay cho tôi một bài văn tè bỗ vợ ?

Ông thay đồ bi quá cảng hét tuồng :

— Tôi làm văn tè nhambi à ? Cò người nhà anh chết nhambi thi cõi Chi khô ba me vợ không có văn tè. Nhưng khô thi khô vây me thôi chí cũng không khô bằng cái bà me vợ ở Tây-ninh (Nam-ký) kia. Bà me vợ ấy đã bằng lòng gá con gái là Lê thi Q. cho anh Trần quang C. Đã đậm mặt, ăn hỏi và định ngày cưới hanh hoi. Thế rồi dùng một cái : 18

BÙNG 25 THÁNG CHẬP, VĂN-LANG NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG XIN KÍNH HIẾN BỘC-GIÀ THÂN YÊU CỦA TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

MỘT SỐ TẾT TÂN-TÝ

một số bão đặc-biệt và dày dứ nhất, xếp đặt rất mỹ-thuật, IN TOÀN BẮC GIẤY NORVEGE KHÔ RỘNG, có rất nhều tranh ảnh đẹp của những nhà nhiếp ảnh và họa-sí có danh :

Võ-Ninh, Nguyễn-duy-Kiên, Trần-dinh-Nhung, Bô-Thure, Anh-Photo, Mạnh-Quynh, Nguyễn-Huyền-Trinh-Vân

ĐẸP KHÔNG KHẮC

BÁO ÂU - MỸ

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT SỐ TẾT NĂM TÂN-TÝ

sẽ trình bày một cách cực đẹp và sẽ có nhũng bài của nhũng nhà văn, nhà báo này : Quán-Chi, Vũ-Bằng — Hồng-Lam — Nguyễn-Khắc-Khang — Tùng-Hiệp — Sô-Bô — Văn-

Thú — Từ-Thạch — Nguyễn-Tuân — Tảo-Trang — Huyền-Hà Nguyễn-Hoàng — Tùng — Quận Học-Phi — Bạch-Lâm — Anh-Dat — Đàm — Khäch... .

Ngoài nhũng bài văn nay, T.B.C.N. số Tết năm Tân-Tý lại có nhambi :

CẨU ĐỔI THẦN TÌNH — T HÓ

BỘ KÝ LẠ — TRÒ CHƠI CÓ

ICH — XEM BỘI MỘT MÌNH.

Lấy TRIỀU-TÝ để doan vận-mệnh báo-giờ Bắc-ký năm Tân-Tý.

VUI, ĐẸP, LA

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT lại có ich bô vi sẽ có mục nói vè

Nghệ-thuật ẩn-Tết, ta

(ba ngày ẩn-hai cái Tết)

Cách anh-mặt ba ngày Tết

và các bài khéo-cứu-về

Phong tục ta trong ba ngày Tết

những bài

THƠ TẾT, THƠ XUÂN

sẽ chọn lọc rất công phu. Bia của Võ-an-Ninh chinh-cang là

một bài thơ đẹp cực tâ hết cõi

thi-vị của mùa Xuân tươi thắm.

BÀY MUỐI TRANG LỚN, LẠI THÈMPHỦ

BẢN — Người Đẹp trong Rồng Cốc,

số Tết của T.B.C. là một công trình

về mỹ-thuật, văn-chương và ăn-lot.

ngày trước khi cưới bà mẹ vợ ấy viết giấy cho anh C. để từ hôn vi bà bao cô Q. sắp di lây chồng khác.

Bị lừa dối anh C. thư kiện ở tòa mà vợ phải đền cho anh 500 đồng vì bà đã mảnh tám thay lòng đòi đe... bô một người đe chọn mỗi người...

THỦ BÁY

Tòa суд phạt báme vợ ấy vì chuyện bô uốc kia. Nhưng còn nhiều người khác ở trong cõi xã-hội này vẫn thay đổi rất nhiều cái mà chênh nhũng không bị ai làm rầy mà lại còn được người ta ngợi khen là khác. Ví dụ như ông Thái-lang của chúng ta định thay đổi chữ Quốc-ngữ. Và một tờ báo ở đây với khen râm lên rằng ông là « thay tổ » về việc thay đổi chữ quốc ngữ. Nhưng ông thay đổi ra sao ? Có gì đáo ! Ông đã lây nhũng cái đỗ cõi trong phương pháp của người khác đã ngã ra mà nhận là của mình.

Như ở báo T. B. C. N. số trước chúng tôi đã nói đến, ông Thái-lang định đổi quốc ngữ thế này :

— K thay e, d thay ă, z thay ă, j thay g, i thay p, và bô h sau g (ge, gi... ne, ngi).

Phương pháp này không hiệu có cái gì thù hay không, nhưng tôi tưởng tượng một câu văn như thế này :

— Giữa vùng trời cao xanh ngắt, tôi lắng nghe tiếng sóng vỗ đặt-dào đê ghi nhớ lại nhũng phái già già êm-dep cõi..

Mà viết :

— Jữa vùng jđi kao xanh ngắt, tôi lắng nghe tiếng sóng vỗ zat-zao đê gi nhớ lại nhũng lút jay êm đep k..

Tôi đọc câu ấy lên, muốn nhiều tưởng tượng thế nào mặc dù, người ta cũng chẳng thay jđi kao ở đâu, sóng vỗ zat-zao ở đâu và lút jay êm đep k..

Tôi khuyên ai đây nhé, đừng có viết thơ cho người tình như thế này :

— Em hãy kđe nge diện dàn kúa trai tim zat-zai fong trán này đê hiêu anh kô mô tinh yêu kao k..

Em đứng kêu ka..

Vì thế nào kô kđing kêu ka. Vâ kô sê ngi là ông diệu đê bô ông ngay. Tôi kan đầy ! Đừng viết thế...

NĂM 1940 ĐÃ HẾT

VŨ BANG

Thế là đã hết một năm dữ dội. Dữ dội vì nó là một năm 40. Năm 40, trong óc người Âu, vẫn chẳng là một năm tốt đẹp gì, chẳng có bấy giờ nhưng đã tự lâu năm. Vì thế cho nên «năm 40» đã vào trong thành ngữ Pháp, mỗi khi có chuyện gì bất mãn thì người lại xoa tay mà rằng: «Thôi ta cũng coi như năm 40 vậy chứ biết làm sao được».

Các bạn đọc bài chắc hẵn nhớ

cách đây năm nǎm, báo chí ở Pháp đã viết năm 40 mấy tháng trước không ngớt. Nguyên vào đầu thế kỷ thứ XI có một đế cha, không rõ người Pháp, người Anh hay người Đức, một hôm lén tiếng đồn đại rằng đến năm 1040 thi thế giới sẽ hồi kiếp, loài người chết hết không còn lại lấy một người. Bảo nhiêu nhà giàu ở Pháp, những chủ lô địa phương, bán cả đất đai nhà cửa để tiền ăn chơi để ngồi chờ chết cũng không an hẳn. Chẳng ngó việc ấy lại làm. Kết quả, những đại gia quyết bị tai hại, bởi vì năm 1040 thế giới không hồi kiếp. Người ta chỉ thấy cái chế độ phong kiến bắt đầu đến hồi tàn-eu từ năm ấy mà thôi. Ma cũng từ năm ấy «năm 40» đã thành một năm tai hại: Năm 1140, năm 1240, năm 1340, năm 1440, năm 1540, năm 1640, năm 1740, năm 1840, theo như một bài của báo *Hiero-Thanh* thuật lại, thì không năm nào lại không chuyển tai hại xảy ra cho thế giới.

Chết «40» từ đây thành ra một咒語, như con số 13, và người ta thường thấy chữ «40» trong thành ngữ Pháp, như trên kia da nói. Nói vậy cho óc người ta một véc riêng,

Tuần chạy «Carême» dài tới 40 ngày. Bên đạo, lễ gải tội cũng kéo dài 40 ngày. Vào thời trung cổ, những người bị bệnh dịch hạch phải giữ 40 ngày ở nhà thương.

Dưới triều vua Saint-Louis, người ta gọi một lệ luật của chế độ phong kiến là «Quarantine le roi»: trong ngày ấy, một người bị nhục không được phép rửa mặt.

Trong tất cả thành ngữ có con số 40, chúng ta đã biết chuyện «40 người ăn trộm và Ali-Baba», các hận tật còn khứ chuyện «40 vị chúa tê đã tao nén nước Pháp». Các bạn cũng chưa quên cái luật bốn mươi giờ», một cái luật xã hội đã làm đỡ mất bao nhiêu mục đích làm hại nước Pháp và công vay. Con đường «40 xu» nỗi liền Saint-Germain đến Poissy sở dĩ có cái tên như thế là vì những thợ thuyền làm ở trong quốc gia công xưởng năm 1848 mới người được 40 xu một ngày.

Ở Venise, ngày xưa, có tòa án Bốn mươi người. Tỉnh Sébastie (hình giờ là Sivas) ở Tiểu Á là 40, đã được chứng kiến cái chết của 40 đứng từ vị đài được Giáo Tông tôn lên làm bốn mươi vị thánh. 30 và 40 lại là một lối tính điệu trong cách chơi đánh cầu.

Khi người ta nói đến «40 vị bắt tử», người ta hiểu ngay rằng đó là 40 vị bắt tử trong tòa Hán Lãm Pháp. Fontenelle, một vị trong bốn mươi vị

đảng sự như con số 13, và người ta thường thấy chữ «40» trong thành ngữ Pháp, như trên kia da nói. Nói

vậy cho óc người ta một véc riêng,

Xem thế, ta biết rằng con số 40, đối với người Pháp, không lấy gì làm tốt đẹp.

Người ta đoán rằng chữ 40 sẽ không tốt đẹp mãi cho đến năm 2040.

Ấy thế mà ta vừa mới trải qua một năm mà hai số cuối cùng là con số 40.

Không phải tui dì doan, chúng ta cũng đã thấy đó là một năm mà không được phép rửa mặt.

Trong tất cả thành ngữ có con số 40, chúng ta đã biết chuyện «40 người ăn trộm và Ali-Baba», các hận tật còn khứ chuyện «40 vị chúa tê đã tao nén nước Pháp». Các bạn cũng chưa quên cái luật bốn mươi giờ», một cái luật xã hội đã làm đỡ mất bao nhiêu mục đích làm hại nước Pháp và công vay. Con đường «40 xu» nỗi liền Saint-Germain đến Poissy sở dĩ có cái tên như thế là vì những thợ thuyền làm ở trong quốc gia công xưởng năm 1848 mới người được 40 xu một ngày.

Đầu năm 1940, ông Hàn François Mauriac đã viết rằng:

«Năm nay, mùa xuân đến hơi sớm quá. Tôi không thích thế, bởi vì có những mùa xuân đem sự chết chóc đến cho tôi».

Năm 1940 đã hết. Chúng ta bắt đầu năm 1941. Không hiểu mùa xuân năm nay có đến sớm quá hay không, nhưng chúng ta biết chắc rằng sự Tài-Tạo năm nay mang cho ta sự Hồi Sinh chứ không phải sự chết chóc hãi hùng ta đã ở trong cảnh ghom ghê ấy rồi.

Ta có thể tin cậy được ở số mệnh mà bùi rò vào một năm mới tốt đẹp và chưa chan hy vọng.

VŨ BANG

CÁC BÀ, CÁC CÔ ĐEO VÒNG NGỌC THẬT
HAY NGỌC GIẢ ĐỀU PHẢI XEM BÀI NÀY:

DỰ LUẬN MỸ RẤT XÔN XAO VỀ VIỆN NGỌC CỒ 100.000.000 NĂM MÀ TRƯỜNG BÁC CỒ SMITHSON VỪA TÌM ĐƯỢC

NGỌC QUÍ NHẤT THẾ GIỚI LÀ NGỌC Ở GẦN ĐẢO BAHREIN
TRONG VỊNH BẠ - TỪ VÙA BỊ PHI - CƠ Y NÉM BOM XƯỐNG

NGUYỄN KHÁC KHAM biên dịch

Viên ngọc cồ nhất xưa nay

Theo một tin đăng ở báo The Japan Times and advertiser, trường bác cồ Smithson ở Washington (Hoa Kỳ) vừa tìm ra được viên ngọc cồ 100.000.000 năm nay. Các nhà khảo cổ Mỹ ban đầu rất nhiều về cái vuru-vật đó. Giả sử viên ngọc này nhô hơn một chút, thì có thể cho là của một ông Quốc vương Đông Độ thất lạc bên Mỹ, nhưng viên ngọc này quá to, và theo ý kiến các nhà khảo cổ họa thạch, viên ngọc này sinh ra và đã mài sắc bong trước khi có loài người ngày nay chỉ còn là một cái hóa thạch (fossil) mà thôi, tìm ra được ở trong tảng đá có chất phấn ở phiến Tây Kansas, một chứng cứ là ngày xưa nó đã là bể.

Các nhà khảo cổ rất hi vọng về việc tìm tòi này, vì viên ngọc cồ có thể giúp cho ai ngày hiểu rõ về nguyên nhân thế nào sinh ra ngọc, và biết vậy mới có thể làm ngọc giả một cách tinh-sảo hơn. Viên ngọc này to hơn hết cả các viên ngọc thành đá mà người Mỹ đã tìm thấy. Ông Roland W Brouen một nhà khảo cổ Hoa Kỳ rất có tiếng, nhập trình bày về viên ngọc đó với tờ *Hàn-lâm* cách tí có nói rằng viên ngọc là 100.000.000 năm tất khác những viên ngọc bây giờ. Theo ý ông những viên ngọc mà trường bác cồ Smithson đã tìm được, do con trai và hời hạch ô, tên là *Inoceramus* sinh ra. Không thể biết viên ngọc đó trước kia đẹp đến thế nào, chỉ biết rằng nó đắt kín rất thần tình, thực chưa viên ngọc nào bằng.

Tuy nhiên, trị giá một viên ngọc rất khó khiết viên ngọc tim được ở các sòng bài Hoa Kỳ rất có giá trị, lầm khi di tới cái giá hàng nghìn dollars vì dù viên ngọc tim là ở vùng Jersey ban được, tới 10.000 dollars cho một bà Hoang-hậu. Trái lại nhiều viên ngọc tim được ở vịnh Ba-tu chỉ dang giá một phẩn mươi của các viên ngọc đắt thời.

Giá trị viên ngọc tùy theo nhiều điều kiện: màu sắc, khuôn khổ, và nhất là bóng nước. Nếu viên ngọc

éo thề làm kiềng deo cồ được thì qui lâm và giá tăng gấp đôi giá thường.

Một viên ngọc quý, một vị vương tài

Các viên ngọc qui nhất sản xuất ở bến Á đông. Chắc độc giả còn nhớ đến viên ngọc qui giá vò ngắn vò dài xuân thu. Viên ngọc đó của Biển-Hoa, đeo vào tay vương Sở là Chiêm reng. Sau Chiêm đương trong lúc ánh bỗng mất viên ngọc này, mới nghe cho Trương-nghiền cắp và tra khảo bẩn gần chết, Trương nghỉ vì thê tình sang Tân. Chiêm đương treo thường nghìn vàng để chuộc lại viên ngọc mất nhưng kẻ ăn cắp sợ tội không dám đem trả. Từ đó mất, tich. Bỗng một hôm có người mang viên ngọc bẩn cho Mục-Hiền làm chử. Hoan-giá-lenh cho Huê-vương nước Triệu. Mục-Hiền cầm tói người thợ ngọc, người này trăm lần khèn ngợi và giải nghĩa cho Mục-Hiền biết là viên ngọc đó là ngọc đà-quang đê chòi lối thi ánh hào quang chói lợi, đê chòi ngòi vè múa đồng thi tiết ra khí nóng, múa bài thi tiết ra khí mát, rỗng không dám bay lìa gần vò ma quỷ cúng phải tránh xa, thay là viên ngọc rất qui giá. Mục-Hiền thích làm bỗng tên là mua ngay và mang về giấu kín một nơi, không ngờ vua thông nghe thấy Mục-Hiền có viên ngọc qui bắt Mục-Hiền đem dâng. Mục-Hiền không chịu, Triệu vương giận lắm, nhẫn lùi di săn, săn vào nhà Mục-Hiền do thát lý ngọc đem về. Mục-Hiền sợ tội toan trốn sang Yên. Sau nhờ mưu của Lạn Tương Như, nên mới được vua tha tội. Kể đến, người thợ ngọc, tinh cò sang Tân Sira ngọc cho vua Tân lừa với vua rằng Triệu vương có viên ngọc đà quang. Vua Tân đem lòng tham, mướn đoạt lấy viên ngọc qui, sai sứ sang Triệu bao vua Triệu đòi viên ngọc lấy 15 thành Tây dương. Triệu vương biêt là Tân vương có ý lừa mình, nhưng vì nước yêu, không dám chối-tù, thật là phản vả khô ngã, thì may sao Mục-Hiền tiên cù

Lan tung Nhu mách kẽ cho. Triệu vương cẩn mỉn liên phong cho Lan tung Nhu chúc đại phu và phái sang Tân đế dời ngọc lấp thành tri. Vua Tân thấy sứ Triệu mang ngọc sang, rất đẹp lòng, hối hợp quần thần lại và cho Lan tung Nhu vào bệ kiển.

Sứ Triệu dâng ngọc lên vua Tân, vái hai vái, Vua Tân mỉm cười khen, rồng lấp ngọc ra xem, hào quang rực rỡ quả là ngọc quý, mùng rờ khôn xiết, đưa cho quần thần

chuyển tay nhau xem rồi cho nội thị mang cho các cung tần đều xem, rồi lâu mới mang ra, để trên án,

Lan tung Nhu đợi mãi không thấy vua Tân đến viêt, dời thành lấy ngọc, chắc biết là vua Tân có dâ tám mỉn ngõi ra một kè để dời lấy ngọc, bèn tâu với vua Tân rằng viên ngọc đó có vết, y muon chi cho vua biết. Vua Tân ngỡ thực, đưa viên ngọc cho Lan tung Nhu. Lan tung Nhu cầm lấy ngọc, chạy lại cẩn cột điện, dọa vua Tân rằng nếu không đổi thành lấy ngọc thì sẽ đập ngọc nát làm trâm mành, rồi tự tử luôn. Vua Tân thấy Lan tung Nhu quá quyết, sẽ đập vỡ mài ngọc qui, mới hứa sẽ theo lời Lan tung Nhu, trai giới 5 ngày rồi sẽ bày đặt lễ nghi tiếp rước sứ Triệu, đến dâng ngọc và nhận thành. Lan tung Nhu về nghĩ ở công quán ngủ lại, biết rằng vua Tân rời chỗ chiju dời thành, chẳng qua làm kế hoãn binh để tra vịnh mà đoạt lấy ngọc quý. Nếu bị vua Tân lừa dối lấy mất ngọc của vua Triệu giao phó cho mình, thì còn mài mòn nỗi thù về nước yết kiến vua nữa. Nghĩ như vậy, Lan tung Nhu mồi sai tên theo hồn, giả làm bộ haan rach rui mà mang ngọc về giao trả Triệu vương.

Sau năm ngày Lan tung Nhu vào triều kiến vua Tân, vua hỏi ngọc đâu. Lan tung Nhu nói thực và trách vua Tân bát nghĩa. Vua Tân biết mình trái, đánh phán tha tội cho Lan tung Nhu và cho phép về Triệu, lại hứa sẽ nhẹ lời Lan tung Nhu cát thành giao cho Triệu trước rồi mới lấy ngọc sau. Kết quả: vua Tân cảng chảig cát thành nhường Triệu, vì vậy Triệu cảng chẳng hiến ngọc nữa.

Những chuỗi ngọc qui giá hiện thời

Ta xem chuyện này dù biết có lai ai cũng thích

chuỗi ngọc. Không những người A-dòng mà thôi, mà cả

hiện thời, người Nhật và người Hoa kỳ cấy ngọc

như lau na. Cố hal cách cấy trai bay giờ cách thứ



VIEN NGỌC CỘ 100.000.000 NĂM

Ánh viên ngọc này đã thành đàm mỉm trang bác cõ Smithsonian vùa tìm thấy. Viên ngọc này là nhất xưa giàn hàng chiếc đồng hồ deo tay, bèn trai cẩn dát

tay là miếng phản bợ quanh viên ngọc do khai tay dát đèn ruồi, ngang sáu thước. Các nhà truyền mòn trị giá chuỗi ngọc nạm đeo tay hàng triệu dollars.

Trong số phụ nữ hiện thời có ngọc qui, ta có thể kể các bà James Douglas, Harrison Williams, và bà trước phu nhân Barbara Hutton Revelenlon. Bà Edith Rockfeller M. Cornick hiện đã chết rồi, co, mìn, bộ ngọc rất qui. Những viên ngọc của Hoàng hậu Carlotta và Hoàng hậu Eugenie trị giá tới hàng triệu. Một bà Hoàng thái hậu Trung Hoa có một cái kiêng dẹp tuyệt trần nạm may trang ngọc chạy vòng qua cổ che lấp cả hai vai. Cái mào của bà nạm ngọc và hai bên thũng xung quanh hai tay đeo ngọc.

Ngọc qui nhất thế giới ở gian đảo Bahrein trong vịnh Ba Tư. Vừa rồi các báo bên Mỹ có dâng tin các phi công Ý ném bom vào các ruộng dừa ở đây, thuộc về một hội tu hành mì. Bahrein quố: vương có tiếng giòn và ngọt. Gần đây quốc vương lại nói tiếng là ông vua dân người anh của quốc vương sang chơi Hoa kỳ năm ngoái và có đê lại vài viên ngọc rát qui: Ngai vốn có tiếng hào sắc, và có cái nhảy mồi kia thép tiệc lại lạng mồi người bạn gái dẹp mọi viên ngọc làm kỷ niệm.

Ngay nay, tuy có nhiều «ngọc cấy» nhưng giá trị của ngọc thật chẳng giảm đi chút nào. Người Nhật co tiếng là khéo cấy ngọc nhưng người Tân đã tìm ra cách cấy ngọc từ thế kỷ 13. Họ thường nhét bùn vào miếng trai để cho trai sinh ra ngọc co khi họ lại dùng cá xương, đồng hay gỗ nữa. Cố người Tàu dàn ra hình Phật nhô sia rồi nhét vào miếng chai, để ngọc chai bám chung quanh hình đó rồi mang bám cho những người theo đạo Phật.

Cách cấy ngọc

Hiện thời, người Nhật và người Hoa kỳ cấy ngọc

như lau na. Cố hal cách cấy trai bay giờ cách thứ

nhất là dùng một cái hột bằng thủy tinh rạch rồng ra bằng một chày chẽ bằng vây cá, rồi lấy sáp ong bít lại. Cách thứ hai dùng một cái hột bằng thủy tinh bọc trong ngọc thạch và một chất thường gọi là khí ngọc, người ta giữ kín không cho biết là chất gì.

Những viên ngọc cấy theo cách đó dâng có nhiều lần và cũng qui giá viên qui nhất có đến 10 hay 11 lần vú. Vào khoảng năm sáu năm nay, ngọc giá rất thông dụng trong kỹ nghệ nữ trang, dùng làm kiêng, làm vòng hay những thứ trang sức khác, người ta bảo rằng muốn thử xem ngọc thật hay giả, chỉ cần mó tay vào là biết. Ngọc thật bao giờ cũng lạnh, còn ngọc giả vi không hút được khí nóng nên bao giờ cũng nóng. Các người có kiêng ngọc giá 100,000 dollars cũng công nhận điều đó.

Phân nhiều các kiêng dẹp và đắt nhất trên thế giới do người Mỹ bán. Trong đó, có cái kiêng trước kia của Hoàng hậu Catherine II nước Nga, ông vua ô-tô-hat Detroit bày giờ đã chết là ông Horace E. Dodge mua lại cái kiêng đó với số tiền 825.000 dollars, nghĩa là 371 vạn bạc Đông-duong, cái kiêng đó có 389 viên ngọc chia làm năm chuỗi. Bà Dodge để lại cái kiêng đó cho con gái là Delphine, trước kia lấy ông James H. R. Cromwell và bây giờ trở nên bà Timothy Godde.

Bà William B. Leeds hiện đã chết rồi nguyên là vợ già của vuathiec, và sau đó ném công chúa Anastasia nước Hi-lap, khi đê lại cái chuỗi có 43 viên ngọc cho người chị ruột là bà Henderson Green de Mont-clair ở đảo New Jersey. Người ta kẽ rảng tiền cước gửi cái chuỗi đó mất 120.000 dollars.

Trong số bảo vật của bà Mc. Cornick đê lại có một chuỗi ngọc, khóa bằng kim cương, trị giá tới 400.000 dollars. Tuy chỉ còn 23 viên ngọc mà còn sáng lầm. Bảo vật qui giá nhất của các dâng vua chúa là cái kiêng của Hoàng hậu nước Áo Marie Thérèse, Cựu hoàng Karl, là anh thân vương Otto nước Áo hiện bày giờ lị nạn ở Nữu-uốc đã phải bán cái kiêng đó để mưu việc phục quốc, ông Jefferson Davis Cohn, con đê đầu của ông tổng trưởng Hoa-kỳ mua cái kiêng đó 825.000 dollars & bên Anh.



DÂM BA-TƯ MỎ NGỌC TRAI

Giữa lân sòng bắc ngòi lín, cao như núi, mây người thiêng đang lùi xuống nước để mò các con trai có ngọc. Các bà thích dạo ngọc chiec a-long bao giờ nghỉ đèn cái nghề nguy lâm của những kẻ mò ngọc này

Bà Eugénie vợ vua Napoleon III cũng có một bộ đồ nữ trang nạm ngọc vua bô số tiền 1.000.000 dollars mua ban cho. Lúu quân Phổ tràn sang đất Pháp năm 1870 bà Eugénie bỏ cả ngọc mà trốn sang Anh với chồng. Sau khi thua trận Napoleon III chẳng bao lâu chết, còn Eugénie thì sống dài đến năm 1920 mri chết trong khi đến Madrid thăm hoàng-bà Y-pha-nho Bà thọ được 84 tuổi. Vài năm sau, người ta bán đấu giá đồ nữ trang của bà. Ông Adolphe Thiers nhà tư hán mà dâm là giám quốc đầu tiên nước Pháp dưới đê tam chính thê cộng-hòa bắt, đấu sara tệp các ngọc qui cho vù từ năm 1880, và mua được cái kiêng với 2 chuỗi ngọc. Sau khi ông chết năm 1880, chì ông mua được chuỗi thứ ba là trọn bộ. Toàn bộ có 143 viên ngọc mầu hong hạt, với cái mầu mâu đê chói. Người ta giữ cái kiêng đó ở nhà bảo tàng Le Louvre vài năm rồi đem bán đấu giá với cái giá 100.000 dollars (mỗi đô-la trị giá 4 đồng ruồi bạc Đông-duong) cho hãng Cartier. Hàng này mua được rồng mang sang Nữu-uốc và bán cho một nhà hiệu cõ vò danh người Mỹ.

Cách giữ ngọc

Tục truyền rằng khi cái kiêng ngọc đó giữ ở bảo tàng Le Louvre vài năm rồi đem bán đấu giá với cái giá 100.000 dollars (mỗi đô-la trị giá 4 đồng ruồi bạc Đông-duong) cho hãng Cartier. Hàng này mua được vò danh người Mỹ.

Thường nói về cái di doan đô nhir sau này «Ngọc không bao giờ chết được. Nhuring viên ngọc của ông Thiers và những viên ngọc cõ khác tuy không gần da thịt của các bà các cô mà vẫn tốt như thường. Tuy nhiên ngọc phái gìn giữ rất cùa thận, theo ý ông Paul Rosier là người đồng hội với Ông Cartier dâ nói trên kia. Ông nói: «Ngọc vốn là chât vòi xop, có thê quát đê và có thê rã ra nếu giữ trong cái hộp không có không khí một thời kỳ kha dài. Dù sao mặc long, ngọc cõ phải gìn giữ gìn một cách xứng đáng với giá trị của nó. Không nên nắm mạnh quá (xem tiếp trang 17)

NÊN BIẾT QUÀ TÌNH HÌNH HOA KIỀU Ở ĐÔNG DƯƠNG

5 TỜ BÁO HÀNG NGÀY Ở Chợ Lớn

II

Kỳ trước, chúng tôi đã nói về nhân số và nghề nghiệp tư sản của người Tàu kiều ngụ ở Đông Dương. Họ cũng nhờ đóng cờ ba sắc che chở, mà hưởng mọi sự an cư lạc nghiệp.

Bài này bước sang phương diện giáo-duc và tri thức.

Người Tàu có chỗ đáng khen là đã tới kiều-ngụ một đất nào bắt cứ, trong khi bản thân họ lo cẩn cui kiểm trác từng xu từng bao, cũng lo việc kiểm chác đám ba chữ cho con cháu. Một xóm có đôi ba chục cửa hiệu, thế nào cũng có một lớp tiêu học, để rèn tập lũ trẻ về cẩn-cô quốc-học trước, rồi sẽ học một chữ nào khác sau.

Một vị giáo sư Tàu đã nói thật cho chúng tôi biết rằng: công cuộc Hoa-kiều giáo dục ở Đông Dương trong vòng mươi năm trở lại đây xem ra tốn kém mà mang khá lâm. Nhưng sánh với công cuộc ấy tại Nam-Dương vẫn còn thua kém nhiều.

Sự hòn kén dò cháng tôi tưởi là sự tự-nhiên, không là gì. Người Tàu kiều-ngụ ở Nam-Dương đóng hòn ở đây biết mấy, mà sinh kế và tư-sản cũng mưu phần phồn-thịnh, thi việc Hoa-kiều giáo-duc tất được phát đạt hoàn toàn hơn nơi khác, là lẽ đương nhiên.

Căn cứ theo cuộc điều tra của chính phủ xí-ta đã làm trong năm 1937, thi Hoa-kiều tiêu-học ở toàn xí-Dông-Dương có:

345	trường học
528	giáo viên
12.954	học trò.

Cũng ở Nam-ký, khách trú mỏ ra trường tiêu-học cho con cái họ được nhiều nhất. Thứ đến Cao-miên, vì kiều-bào họ đồng và thịnh vượng xấp-xỉ với Nam-ký. Các ngài nêu đã có dịp qua chơi Nam-vang, hán thấy kinh thành buôn bán sầm-uất này ngoài ra ít nhiều hăng háy và hiếu buôn Việt-nam, còn thi toán Khách là Khách.

Muốn cho rõ ràng các ngài chịu khó xem bảng thống kê tàng xí như sau này:

TRƯỜNG HỌC	GIÁO VIÊN	HỌC SINH
Nam-ký	223	286
Trung-ký	14	22

6.642
536

của QUÂN-CHÍ			
Bắc-kỳ	21	8	2.349
Cao-miên	85	124	3.339
Ai-lao	2	3	88

Thì ra ở xí Lào, tiêu-học giáo-duc của Hoa-kiều kém nhất: trong số 3 nghìn kiều dân chỉ có hai trường, ba thầy giáo và 84 chữ Khámh con cấp sách di hoc!

Đây ở Cholon, người Tàu đã tạo lập nên được một trường Trung-hoc, có quy mô lớn lao và cách thức dạy dỗ, y như một Lycée Táv. Trường học này gọi là «Trung-Pháp học hiệu» do người Pháp giúp đỡ thiết lập cho đám Hoa-kiều từ đệ có chỗ riêng để học tự học trung-dâng.

Các khoản chi phí về nhà trường, nhà nước lấy ở khoản thuế gia nạp của người Tàu đóng góp để dùng vào việc giáo dục cho con cháu họ. Chẳng những vien giám đốc là người Pháp, mà giáo sư cũng phần nhiều là người Pháp từ các đại-học đường bên Tây bồ sang. Chỉ có một vài giáo-su Anh-văn và Hán-văn là người Tàu.

Học sinh toàn-hội con em Hoa-kiều; hạn học 4 năm tốt-nghiệp. Chương trình học-tập chủ trọng về chữ Pháp nhiều hơn cả; Hán-văn ít lâm. Số học trò, kể cả ở trong ở ngoài, có lẽ được tôi bốn năm trăm người. Ấy là một trường Trung-hoc to nhất của khách-trú đã có ở trong xí-ta. Nếu chúng tôi không nhớ sai, thì trường này mới lập ra độ mười năm nay thôi.

Ngoài ra, cũng ở Cholon, người khách có một trường trung-hoc tự họ sắp đặt chủ trương lấy, là Ký-nam Trung-hoc. Tại Haiphong có Thời-tập Trung-hoc cũng thế. Cả hai cơ quan này chỉ dạy tôi ban sơ-dâng về Trung-hoc, lại phụ thêm cả tiểu-học nữa, nhưng số học trò chẳng được bao nhiêu.

Mỗi năm, nhà nước có mở cuộc thi Hán-văn riêng cho những người Tàu nào muốn được làm thầy giao các lớp tiêu-học Hoa-kiều. Ai không trúng qua cuộc thi ấy, không có văn bằng của chính-phủ sở tại phát cho, thi không có tư cách được dạy. Chắc hẳn nhà nước muốn lựa chọn những thầy giáo đứng đầu cho các trường Hoa-kiều tiêu-học vậy.

Chúng tôi đã từng mắt thấy cuộc thi ấy ở Saigon. Cũng có năm, thấy một đội người Việt-nam dự thi cột lẩy mảnh bằng chứng tỏ cho minh thông hiếu chữ Hán, để về làm thầy đồ nhỏ ở miền ruộng rẫy Lực-linh. Ví ở Lực-linh cũng còn có nhà cầu kỳ, muốn cho con cháu hiểu biết răm ba chữ Hán.

Ta nên biết Khách trú ở xí-ta, đã tự lập trường để dạy con cháu, lại tự làm báo để truyền tin tức trong ngoài và phổ thông tri thức cho bạn đồng-bang họ nữa.

Nhưng mỗi việc khà-quan gi của họ cũng ở phuot-Nam.

Hiện thời có thay đổi ra sao chẳng rõ, cứ theo chô biết chắc chắn của chúng tôi đến cuối năm 1939 vừa rồi, thi Hoa-kiều Nam-ký có tất cả 5 tờ báo đứng hàng quan-hệ, cùng tu tập trong Cholon và cũng xuất bản hàng ngày:

- 1— 安南民報 Annam Dân báo
- 2— 南圻中國日報 Nam-ký Trung-quốc nhật-báo
- 3— 南圻華僑日報 Nam-ký Hoa-kiều nhật-báo
- 4— 中華日報 Trung-hoa nhật báo
- 5— 時報 Thời báo

Chưa kể mấy tờ tiêu-báo ra mỗi tuần, như hạng «Ho-tinh» hay «Tiền-dạo» ở Huong-cảng và Thượng-hải mà ta thường thấy độ trước. Nhưng hai đảng chí giống nhau về ngoại-mạo thế thôi, nói dung thi không thể so sánh.

Phi Bát-ta, Khách trú có tờ 僑聲報 Kiều thanh báo xuất bản ở Haiphong, nhưng đã bị cấm it lâu nay.

Trước khi trong xí-chứa thi hành những nghiêm-lệ thuộc về thời kỳ chiến tranh cũng thế, một tờ báo Táv dù xuất bản ở Nam-ký cũng không được tự do như các báo Táy Nam. Nói rõ hơn, cũng chịu một chế độ xuất bản như báo quốc-văn ở Nam-ký từ ngày 30 Août 1938 trở về trước. Nghĩa là ra báo phải xin phép nhà nước, và mỗi ngày xuất bản phải trình kiểm duyệt.

Với số kiều dân Tàu ở Đông-Dương, thiết-tưởng năm tờ nhật báo không phải là nhiều. Ai không nghĩ rằng hàng ngày mỗi tờ phát hành tất được năm

hay mươi ngàn số, vì dân Trung-quốc hiện nay hinh như người nào cũng hiểu học và thích xem sách đọc hào lâm. Lúc trước tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng sau được xem thấy tận nơi và đúng trước sự thật, tôi nhận ra tờ báo Khách-trú xuất bản ở đây cũng chẳng «phong lưu nhàn hạ» gì hon bạn đồng-nghịệp của nó viết bằng Việt-văn. Sự sanh tồn cũng chất vật đáng thương hại lâm. Vì số người «mù chữ» còn đông quá. Ngay từ hang chủ hiệu trở đi, nhiều ông học thức lối thời và tiếc tiền mua báo. Thường dem họ lên trù - lầu đánh chén và quảng ra bạc chục bạc trăm cho các đao-hát thi không sao; nhưng mua báo mỗi năm đó vài chục đồng thi họ tiếc.

Họ muốn xem báo cho biết tin tức trong ngoài và già lúa gạo nọ kia, song chỉ xem nhờ đọc mượn phần nhiều.

Thành ra trong 5 tờ báo Tàu ở Cholon, duy có «Trung-quốc nhật báo» gọi là phát đạt nhất hàng mỗi ngày xuất bản không đầy 3 ngàn số. Còn mấy tờ kia đều ở dưới 1 ngàn số. Cho đến ngườn lợi quảng cáo cũng chẳng thu - nhập được bao nhiêu, mặc dù có các bạn đồng-bang có nhiều cửa hiệu to, nhà máy lớn. Chẳng trách báo nào cũng rái tháng lại phải đình-hanh một lần, để thay đổi chủ-nhan, tim kiêm tu-bán. Thương hại thay mấy ông chủ-bút, trợ bút lương bồng rất bạc; tôi đã từng thấy họ hanh-ho suối ngày vì nỗi ngon bút không nuôi sống con người mủn nát.

Có lần ông quản lý «Dân-báo» đã than thở với tôi:

— Không biết làm sao cho tờ báo đủ sống được, ông a. Giấy và tiền in càng ngày càng lén giá, mà nhà buôn không phù-tri minh bằng quảng cáo; độc giả cũng chẳng ủng hộ minh bằng sự mua đọc cho nhiều. Tình trạng báo nào cũng thế. Kè ra trong số nghìn kiều-dân, không có lấy một người đọc báo. Họ đọc chuyện nhau năm bảy cửa hiệu một tờ báo; lại còn cái tệ chỉ thuê báo ở lầu trù-bán rao, với năm xu xa, các ông ấy đọc luôn mấy tờ, không cần mua đứt, nó tồn-tiền hơn. Họ quá ích kỷ như thế, thèm hỏi công việc văn-hóa tần-ti sao được?...

Lúc ấy tôi đã trả lời;

— Thì ra chúng ta cũng có một chứng-binh như nhau.

Quán-Chí

ÁO LAINE

ĐÃ ĐƯỢC TÍN-NHIỆM LÀ TỐT, ĐẸP, BỀN.
CÓ ĐỦ CÁC KIỂU CÁC MÀU BẢN LỀ KHẨP
CÁC NƠI. BẢN BUÔN TẠI HÀNG CHÍNH.

Phúc Lai
87, ROUTE DE HUÉ — HANOI — TEL. 974



Một việc rùng-rợn, phi thường ở Án-Đô. Sự thực, hư xin đế đọc-giả minh-xết. Dưới đây là bản dịch một bài đăng ở tạp chí L'Ecole de la Vie » cũ mà tôi đã được đọc.

H.M.

Đó năm mươi năm nay, chuyện một nhà đạo-sĩ bị chôn sống trong một thời-kỷ khá lâu lại hồi-sinh được, đã làm cung-biệt. Chính ông Osborne, phó Toàn-Quyền ở Án-Đô, bấy giờ đang ở triều-dinh vua Ranjet-Sing, thành Lahou, đã thuật chuyện này ra trước nhất.

Đại-ý Wade (người Anh) và đại-tá Ventura (người Pháp) có chứng-kiện việc này. Nhà đạo-sĩ đã sưa-soạn ngay từ mấy ngày trước. Lúc vua và bá quan đến, đạo-sĩ bèn lấy sáp ong lấp tai, lỗ mũi và các huyệt có thể thông được với khí trời, dọc co móm đê hở. Nhà đạo-sĩ bị hét sống áo, rồi bóc vải bao bằng vải. Bấy giờ người ta quật lưỡi đạo-sĩ về đằng sau, mục-điếc là lấp hết các đường hở-hấp. Không mấy lúc sau đỗ dã mêman, bất-tinh-nhân-sx. Bao phải lấp-lúc khâu ngay lại, và có án-lìn của nhà vua đóng dấu. Cái bao lại để vào trong một cỗ quan-tài bằng gỗ còng đóng chặt-chẽ và niêm-phong như trước.

Ha-huyệt xong, trên quan-tài còn chấn phiến đá thật to, rồi mới lấp dấu. Đã phải lấp chấn đán cho thật kỹ, trên gieo lùa mạch. Nhà vua lại cất một đạo bình, ngay đêm phải chia phiến, canh gác.

Rất hoài-nghi, nên trong sáu tháng trời, nhà vua bắt-dầu lén hai lượt. Bàn nào cũng thấy nhà đạo sĩ ngồi ngay như cũ, và không động-đậy gì cả.

Đến mươi tháng, nhà vua muỗi xem kết-quả ra sao. Lúc khai-huyệt nhà vua ra chứng-kiện, đại-ý Wade cũng có iới-dỵ. Đại-ý nói chắc rằng bấy giờ trong đạo-sĩ không có gì còn sống cả. Chính mắt đại-ý đã được xem mở khóa và đập nhang con dấu. Lúc kéo đạo-sĩ ở trong bao ra, quả-tim không thấy đập và mạch ra như cũ. Đại-ý Wade số dầu thi thấy còn nóng, thân-thè thi lạnh-lót, nhưng còn toàn-vẹn. Phải lấp nước ấm rồi lèn người đạo-sĩ. Đò dám phái đồng-hồ đạo-sĩ cử-động được. Rồi hai giờ sau, đạo-sĩ đã khuân-khoái, tươi-tinh như thường.

CÓ MỘT NHÀ ĐẠO-SĨ XIN VỚI VUA REJECT ĐƯỢC TỰ CHÔN SỐNG MÌNH TRONG ÍT LÂU KHÔNG ĂN UỐNG GI

bình-phục như thường. Dao-sĩ chỉ có loại sáu-bọ, nên đã truyên-lenh cho treo quan-tài ở trên đầu-huyệt (plafond du caveau).

Đại-tá Ventura, mấy năm sau cũng về Paris. Ông công-nhận lời ông Osborne là đúng sự-thực.

Một viên trong đoàn phái-bộ khác, ông Mac Grégor, cũng được mục-kích một việc như thế. Một nhà đạo-sĩ đến-tinh-nguyện với vua Ranjet, xin tự chôn sống mình trong ít lâu, không ăn uống gì.

Người ta cũng nói đạo-sĩ vào một cái hòm, rồi đóng xuông cái huyệt con, ở trên cửa khóa-chặt.

Huyệt đào ở trong một cái nhà héo-lánh, xung-quanh có tường cao. Nhà cũng khép-chắc chắn; tường thi kín-mít cả. Một toán lính phải ở ngay cạnh tường và ngày đêm chia phiến canh gác.

House mươi hôm sau, nhà vua và đại-tá Ventura, đại-ý Wade và ông Mac Grégor đến chứng-kiện việc khai-yết.

Đạo-sĩ vẫn ngồi nguyên, hai chân xếp bằng, tay luồng, ngoài liệm bằng-biéch, nem-bàng nỉ trắng. Người ta lây nước nóng-rát lên đầu, lây một mồi-thuốc nóng ấp lên đầu, ný sáp ong ở lỗ mũi ra. Dao-sĩ bát-hở-hấp.

Rồi người ta nảy mòn đạo-sĩ ra, uốn lưỡi cho thẳng lại như cũ. Trong khi ấy mạch máu không chảy.

Người ta lây tay xoa khớp thân-thè, vánh mắt ra, dò dầu vào: mắt lúc ấy trắng bệch ra như mặt người chết thật. Dần dần mạch chảy được, nhiệt độ tăng dần lên. Nhưng đạo-sĩ vẫn còn thiếu lực-lâm; chưa nói nhung-bắp-be mãi mới cất tiếng lén-ounce.

Bắt đầu đạo-sĩ nhận được đúc Vua và ván-võ bách-quan. Sức dần dần hồi lại. Dao-sĩ nói trong khi già-chết như thế, Các co-quan héo-hấp hoàn-toan bế-iắc.

Nhà vua thấy thí-nghiệm có kết-quả, cho bắn súng

và mở các tát-vui để ăn mừng.

H. M. dịch

Cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm của Đức có thè làm thay đổi kêt-quả toàn-thè cuộc Âu-chiến được chăng?

Cuộc chiến tranh ở Libye giữa Anh và Ý và cuộc thắng-lợi của quân Hi-lạp & Albani đã làm cho chương trình Đức, Ý ở Địa-trung-hải bị thất bại. Chương trình đó mục đích là ngăn nước Anh không thể đến kênh đào Suez, cắt đứt đường thương-thương sang Án-dô và đường vận tải biển hòa v/mien Cận Đông của Anh. Tình hình cuộc chiến tranh ở miền Địa-trung-hải hiện như rất lợi cho Anh.

Nhung trái lại người cuội không chiến hàng ngày ở trên các đảo nước Anh đã tàn phá hồn-hết các thị trấn lớn và các miến kỵ nghệ-lâm cho súc sản xuất chiến tranh của Anh càng ngày càng sút kinh-dinhiệu. Anh lại còn phải tìm cách đối-phối với cái nạn chiến-tranh bằng tàu ngầm của Đức và Ý mà sự nguy-hại cũng rất lóe cho Anh. Chính là vì cái kết quả ghê gớm của cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm của Đức mà gần đây qua Tông-trolling bộ thương-thuyền Anh đã phải thiết cầu cứu với Hoa-kỳ chống giáp-Anh về các tàu buôn đê thay vào số tàu buôn Anh bị đánh-dám trong mấy tháng nay. Tuy xem máy con số sau này thì dù thấy cái nguy cơ của Anh về cái nạn tàu ngầm như thế nào. Theo tin của Đức gần đây thì có tầu Lanh Bi mất cả về phi-cơ và tầu ngầm đến 100.000 tấn-tầu, có chiếc tầu ngầm Đức một mình cũng đã đánh-dám được tới 250.000 tấn-tầu buôn. Đức lại nói trong năm chiến-tranh thứ nhất đã có 1010/7 triệu tấn-tầu buôn Anh bị đánh-dám nghĩa là đã gán-bảng cả số tầu buôn Anh bị thiệt-hại trong suốt 4 năm cuộc Âu-chiến trước. Anh chỉ nhận là đã bị mất 3.500.000 tấn, kè cả số tầu buôn của các nước đồng-minh và các nước-trung-lập. Nhưng ta đã biết rằng hời Âu-chiến trước Anh cũng đã tìm cách giấu hót số tầu buôn bị Đức đánh-dám đê cho du-luân trong nước khôi-xon

tầu buôn có cả các chiến-hạm nhỏ như diệt-ngư lôi hạm và phóng-ngư-lôi hạm che chở.

Sở dĩ Đức có lối kéo Ý tham dự vào chiến-tranh là vì Hitler có ý muốn nhờ hạm đội Ý giúp sức trong việc tuân-tiêu các mặt-bé.

Muôn biết cái nạn tàu ngầm nguy-hiem như thế nào trưởng-nên nhắc qua lại những ngày sầu-thảm trong năm 1917. Hồi đó các nước đồng-minh rất lầy-lay làm kinh ngạc khi trông thấy số tàu buôn bị đánh-chết hàng ngày cảng-tang-thêm-mãi và công-cuộc phong-tỏa các hải-dảo Anh của tàu ngầm Đức, cứ theo sự-ác đoán của các nhà-chuyen-môn về hải-quân Đức thì sẽ có thè-làm cho Anh phải hàng-phục vào hồi tháng Octobre năm đó là chậm-nhất. Việc người Đức quyết-dùng để các tàu ngầm đê đánh-dám tàu buôn của Anh và đồng-minh một cách-kịch-liệt không kiêng-né gì đã định tại Pless, ngày 9 Janvier 1917 trong một cuộc hội-ngiờ giữa Thủ-tướng Đức Bethmann Hollweg, thống-chef Von Hindenburg và đại-tướng Ludendorff. Hồi đó, du-luân trong nước Đức không hoan-nghênh cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm, nhất là viên đại-sứ-đốc ở Hoa-thịnh-dố Bernstorff thi rất lầy-lay làm kinh ngạc về việc quyết-dịnh đó đã khen cho Hoa-kỳ một-nhà sau sê-đe vào cuộc Âu-chiến, đứng-về phe đồng-minh.

Lúc đầu cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm rất là dữ-dội và theo lệnh của bá Tông-tham-mưu thi mục-dich của cuộc chiến-tranh đó là đê-dọa-dám các tàu buôn của các nước-trung-lập. Miền-bị-tầu ngầm Đức phong-tỏa Ấu-chiến trước. Anh chỉ nhận là đã bị mất 3.500.000 tấn, kè cả số tầu buôn của các nước đồng-minh và các nước-trung-lập. Nhưng ta đã biết rằng hời Âu-chiến trước Anh cũng đã tìm cách giấu hót số tầu buôn bị Đức đánh-dám đê cho du-luân trong nước khôi-xon

mien mà bá có thè-lai-yen-ôn mà thè. Đến cuối năm 1917 thi giới-hạn khu-bị-phong-tỏa ở phía-tây nước Anh lại lan-rộng đến cả quần đảo Açores. Đến mùa-xuân năm 1918, khi Đức đã biết chán-thè-nào Hoa-kỳ cũng tham-dụ vào chiến-tranh thi cả miến duyên-hải Hoa-kỳ cho đến Florida và miến duyên-hải Tây-Pai-châu mà Dakar và Sierra Leone là hai-hải-cảng trọng-yếu dùng làm-nơi-dê cho các đoàn-tầu buôn có tầu chiến hộ-vệ khởi-hành sang Mỹ hoặc di-miến khác cũng bị-phong-tỏa.

Theo Andréas Michelsen Tông-tu-lệnh coi các-tàu ngầm thi đầu-năm 1916, Đức có 41 chiếc-tàu ngầm đến Janvier 1917 thi số-tàu ngầm Đức đã tăng-lên-tới 103 chiếc và đến Octobre cũng-năm đó thi số-tàu ngầm đầu-năm 1917 thi số-đó-lên-tới 103 chiếc và-tháng-oct-

năm ấy, Đức đã có tới 140 chiếc tàu bị các chiến-hạm đồng-minh đánh đắm khá nhiều. Những tàu ngầm hưng trọng tải độ 800 tấn có thể đi lùn ngoài bờ được ba tuần lễ. Mãi đến hồi chiến-tranh sắp kết-liên, Đức mới cho họ thủy được những thứ tàu ngầm lớn từ 2.130 đến 2.160 tấn.

Ngay khi cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm bắt đầu dữ-dội thì số tàu buôn của đồng-minh bị đánh đắm đã khá nhiều. Trước hồi đó, số tàu Anh bị đánh nhiều nhất là vào tháng Décembre 1916, tất cả có 182 200 tấn, còn số tàu của tất cả các nước bị đánh phá thì có tới 355.100 tấn. Đến tháng Février 1917, số tàu Anh bị đánh đắm lên tới 313.400 tấn, thay thế số đó là cùn dần dần lên mãi: tháng Mars 354.000 tấn và tháng Avril 545.200 tấn. Cũng trong tháng đó, số tàu của tất cả các nước bị phá là 881.000 tấn. Trong số này không phải là tàu của các đồng-minh mà thôi lại gồm cả các tàu của các nước khác bị đánh ở khắp các nơi nữa. Nếu số thiệt hại về tàu buôn cũ thế mãi thì ngay Bộ Tổng-tư-lệnh hải-quân Anh cũng phải nhận là Anh không thể kéo dài cuộc chiến-tranh quá tháng Novembre 1917. Anh hồi đó chỉ còn đủ số tàu để chở các sản-vật cần-thiết cho nhân-dân trong nước mà thôi. Tình-thế các nước đồng-minh hồi đó thật là rất nguy-ngập đến nỗi thủy-quân đỗ-dốc Mỹ W. S. Sims hồi tháng Mars 1917 được chính-phủ bí-mật phái sang Anh, sau khi xem các con số về tần-hệu bờ biển đánh đắm của thủy-quân đỗ-dốc Sellicoe đưa cho những con số vẫn giấu không hé để ra ngoài cho một người nào biết - đã phải công-nhận là các tàu ngầm Đức đang thắng trận mọi cách ché-chắn. Thủy-quân đỗ-dốc W. S. Sims mới gửi điện tín về cấp bao và chính-phủ Hoa-thịnh-don mới nhượng cho các diệt-ngư - lôi và phòng-ngư lôi hạm của mình cho Anh để giúp các nước đồng-minh. Tuy sự giúp đỡ của Mỹ lúc đầu không được mấy nhưng sự giúp đỡ đó là làm cho các nước đồng-minh càng thêm phần-chấn-tinh-hỗn và khuyễn-khích các nước đó tìm cách trừ nạn tàu ngầm một cách có hiệu quả.

Tình-thế nước Đức ngày nay còn lợi hơn hồi 1917 nhiều

Nếu nay ta đem so-sánh tình-thế nước Đức hồi cuộc Âu-chiến 1914-18 và tình-thế ngày nay thì ta phải nhận thấy đây là tình-thế hiện nay còn thích-hợp cho cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm hơn trước nhiều.

Hồi 1917, các tàu ngầm Đức chỉ có thể do hai đường đi ra Đại-tây - đương, hai đường đó là đại đều rất nguy-hiểm: đường Pas de Calais thực là một cái bẫy để bắt tàu ngầm có giăng cả lưới thép và những khu đặt toàn tàu-lôi và con đường ở phía Bắc xé-xoáy là miền có tiếng là thường có gió bão rất nguy hiểm và trong miến đỗ các nước đồng-minh và nhất là Mỹ bờ mùa xuân năm 1919 đã cho đặt hàng mây ngàn qua thủy-lôi. Con đường thứ hai là đường dài hơn và hồi 1917 Đức định giàn gác hết sô để thắng trận ngày nay là tất cả các tàu ngầm lớn đều được lệnh đi qua Pas de Calais đều đường này có nguy-hiểm hơn.

Đến Janvier 1918, số tàu ngầm Đức bị đánh nhiều định rõ kết quả của toàn thể cuộc chiến-tranh ở Âu-châu ngày nay.

HỘNG LAM thuật

ngầm di đường Bắc-hải. Vịnh Hélignoland nhiều thủy lôi quá nên các tàu ngầm phải đi đường qua sông đào từ Elbe đến Kiel, các eo bờ Belt và Kattegat để ra bờ. Đì như thế, mất rất nhiều thời giờ. Và lại ở Địa trung-hải, Áo không giúp đỡ được Đức mấy. Áo không có tàu ngầm lớn. Trước cuộc Âu-chiến, Áo chỉ có 6 chiếc tàu ngầm và trong cuộc chiến-tranh mới đóng thêm 20 chiếc nữa. Xưởng Pavaica ở vịnh Cattaro không đủ khí cụ để chữa các tàu ngầm Đức, thành ra tàu Đức lại phải quay lên để xưởng Bruges mất nhiều thời giờ quá. Trái lại, hải quân Đức năm 1939 có 120 chiếc tàu ngầm trong số đó thì 80 chiếc đang được. Chắc là từ 1940 số tàu ngầm Ý đã tăng thêm nữa. Nếu đúng như một hãng thông tin Mỹ báo tin, có máy tá tàu ngầm Ý đã qua được eo bờ Gibraltar ra Đại-tây Dương thì ta thấy Ý giúp Đức về cuộc chiến-tranh ở đây bằng một cách rất lợi hại.

Và lại ngày nay Đức không phải bắt tàu ngầm di từ các nơi cui xá và qua những đường nguy hiểm như hồi năm 1917. Ngày nay Đức có thể dùng hổ cả các quân-cảng và xuống đóng tàu của Pháp ở khắp dọc miền duyên-hai phía Tây và phía Bắc-nhìn các tàu ngầm Đức lại còn có thể nguy hiểm cho Anh gấp mấy hồi 1917. Cảng vi dò mà gần đây ta thấy phi quân Anh luôn luôn đánh phả các hổ cảng Pháp dùng làm nơi căn cứ cho Đức như Calais, Havre, Boulogne, Lorient, Bordeaux vv... Phi quân Anh đánh phả Lorient một quân-cảng của Pháp kịch liệt hơn, vì Lorient là một nơi căn cứ quan trọng của các đội tàu ngầm Đức. Theo tin Anh thì trong vòng mấy tháng nay Lorient đã bị phi cơ Anh đánh phả đèn 14 lần rồi. Anh lại còn lo rằng quân Đức sẽ dùng hổ cảng Dakar ở Tây-Phi-đầu để làm nơi căn cứ cho các tuần dương hạm phả va các tàu ngầm địch là cái đòn đường giao-thông của Anh sang Nam-Mỹ và sang Viễn-đông, nên hồi tháng Septembre hai quân-Anh mới gúp cho phái de Gaulle đánh Dakar để chiếm hổ cảng đó, nhưng, như ta đã thấy, quân de Gaulle đã bị thất bại sau đơn hổ có cuộn kháng chiến-oanh liệt của nái, lực quân Pháp đóng ở đây.

Dẫu sao đi nữa, ta cũng có thể biết rằng tình-thế của Đức hiện nay rất tốt, và công cuộc bảo-vệ các đoàn tàu buôn của Anh ngày nay thực rất khó khăn. Lại thêm các kỹ-nghệ chế-tạo của Anh gần đây lại bị phi cơ Đức đánh phả luôn luôn và rất dữ-dội, sức sán xuất lý tự nhiên phải sút kém đi nhiều.

Khi biết rõ tình-thế nguy ngập của Anh, ta có thể nói là hiện nay Anh còn cần-dụng sự gúp đỡ của Hoa-kỳ về tàu chiến, tàu buôn và khí-cụ chiến-tranh hơn hồi 1917 nhiều.

Đức cũng biết rõ, nên các nhà cầm-quyền ở Bâlinh gần đây đã cảnh cáo Hoa-kỳ về việc giúp Anh và phản kháng với việc chế-chứa cho các tàu chiến Anh ở hải-phận Mỹ. Nhát là hiện ngày nay Anh đã có thể thắng Ý ở Bắc-Phi và ở Địa trung-hải thì Đức lại càng đánh Anh dữ-dội hơn ở mặt trận khát. Liệu Hoa-kỳ có thể giúp Anh có đủ chiến-cù và tàu-hỗ để chống với Đức chẳng? Đó là vấn đề quan-hệ nhất có thể định rõ kết quả của toàn thể cuộc chiến-tranh ở Âu-châu ngày nay.



của HOÀNG-MINH
Tranh vẽ của NGUYỄN-HUYẾN

Ngày đêm mong mỏi tối tuân khai-hoa

Một đêm, hương dãy nhà thơm
nước
Ánh hào-quang sáng rực khắp
nơi:

Thiết-Sùng lặng-lẽ ra đời
Giữa hao tiếng sáo dây trời véo-von

Lão ông thấy nở gan nở ruột
Tưởng chừng như bắt được bạc
vang

Tin vui bay dày khắp làng
Người người bỏ việc kéo sang chào

mừng
Từ đây, thời hết chồng lại vợ
Nưng niu như vàng đỗ trên tay ;
Tinh-toan, mong mỏi từng ngày

Biết bao hi vọng chắt đầy can-can.
Nào ngờ đâu dần tan hết cả
Cậu Thủ-Sùng-dòng-dâng bà nấm

Lặng-thinh hổ lúi nằm
Trơ trơ không hays nói nồng cười

đua.
Vợ chồng cứ nghĩ-nger yêu-quí
Vi tiễn-oan theo duối bão-cửu.

Nước non lảng-lê vắng-teo,
Trong hồn hé sáng thầm gieo rỗi
buồn.

Một tiếng ốc trong sương vang
dậy,
Trước gió đông, run-rẩy, ngàn
dài,

Lão-hà sợ-hãi lảng-tai,
Hình như nhou-nhip tiếng người

- « Hồi nban dàn nước nhà vô cõi,
« Bi giặc Ân sám-sở xám-lảng

« Ấm ấm sóng dậy đất bằng
« Do hai mươi tám đạo quân trán

vào (1)

(1) - Sứ chép Giặc Ân có 28 tướng
cầm-quân.

« Lý-Công-Dật (1) trận đầu giao-chiến
 « Đã bỏ mình giữa chốn dao-cung
 « Ba quân cũng đã hết lòng,
 « Phơi gan gân-giữ non sông nước
 nhâ:
 « Nhưng giặc cứ ngày xa lẩn mẩn,
 « Bây giờ đã chiếm tới Chùa-sơn
 « Vì dân gìn-giữ nước non,
 « Nhà vua xuống chiếu bidden phuong
 chiếu tài.
 « Quốc dân hối ! Nào ai dũng-sil
 « Nào những ai da-tri, da-mura !
 « Quốc - gia gặp bước hiềm
 ngheo,
 « Nước non gặp bước cheo - leo hái
 hùng !
 « Muốn thoát nỗi diệt-vong đâm
 trời
 « Hãy lắng nghe tiếng gọi nhà
 vua

« Tuốt gươm, gióng
 trống, phát cờ
 « Xả thân gùi cõi bờ
 bờ ai...»
 Tai nghe rõ những lời
 xú già
 Tự-nhiên thấy tặc dạ
 bằng-kháng
 Lão bà đưa mắt nhìn
 chổng
 Rồi ôm con riết vào lòng
 nung nùi;
 Bà áu-yếm : « Con yêu
 của mẹ
 « Ba năm rồi... còn bé
 tí hon
 « Bao giờ con mới
 lớn khôn
 « Đề phò vua giữ nước
 non, Thiết-Sùng ?»
 Bỗng một sự lạ - lung
 quái - dàn
 Khiến lão bà xanh
 xám cả người
 Thiết-Sùng bỗng mấp
 mẩy mổi
 Rồi vùng ngồi dậy nói cười như
 không ?

« Mẹ mau chạy gọi ông Sứ-giả »
 Nói xong lại nắm ngả xuống
 giường.
 Vợ chồng thấy việc phi thường
 Nhìn nhau bối rối, lo-lường, phản
 vân
 Ngoài nhộn-nhip bước chân gần
 đến



Vững tăm vội chạy ra đón trước
 Song-song cúi quý trước thềm
 hoa
 Vội đem tăm sụ trình qua
 Dám mong sứ-giả vào nhà xết soi
 Viên sứ-giả, nhận lời, nghì bụng:
 « Biết đâu chẳng ứng mong nhà
 vua ?»
 Phản-ván nửa tin nửa ngờ
 Theo sau Thiết-lão vào nhà ung
 dung
 Chân vừa bước khỏi khung cửa
 chính

Canh khuya nghe từng tiếng
 rành-rành
 Tù-và uê-oài cầm canh
 Tiếng run động khoắng mồng-
 mènh đêm-tàn
 Chân bước dã gần gian lều cỏ
 Thấy trong nhà còn lừa lợt song
 Ba hoa hương-trưởng nói chòng:
 « Thế nào ! cậu cả Thiết-Sùng nhà
 ta
 « Đã nghe thấy những lời vua
 chúa
 « Hay vẫn còn nằm ngừa với ăn ?
 « Có mau ra đuổi giặc Án !
 « Đại quân chúng dã tái gân rời
 kia...»
 Hai vợ chồng đang khi lưỡng-lự
 Đang băn khoăn về sự vừa rồi
 Thấy viên sứ giả tối noi
 Lại thấy hương trưởng nói cười
 ba-hoa

Một tiếng dâu lanh lảnh bên tai:
 « Ta là Thiên-tướng nhà Trời
 « Ngọc Hoàng sai xuống giúp đời
 phò vua
 « Quan sứ-giả đứng ngơ ngẩn mãi,
 « Phải mau mau ngay tối hôm
 nay
 « Kíp về Bộ Ngộ tàu bầy
 « Trinh vua » toàn giặc cõi này
 không lo
 « Nhà vua truyền dác cho kỳ
 được
 « Một luối gươm bảy thước bẽ
 dài
 « Chiếc nón ba thước tròn thùc
 Và con ngựa sắt dù mười thước
 cao
 « Khanh phải cùng toàn trào vân
 vũ
 « Khuyên nhà vua hãy cứ an tâm
 « Thấy ta nay đã giáng trần
 « Giặc Án tức khắc àm
 ãm vỡ tan »
 Sứ giả thấy lời vàng
 danh thép
 Lòng riêng, riêng khùng
 khiep kính vĩ
 Bên giường khum-kum
 nún vội qui:
 « Hạ quan linh y xin về
 tâu vua »
 Viên sứ giả ngó vừa
 ra khỏi
 Lão bà đã bối rối bằng
 khuuang
 Âm-thầm rầu-rỉn
 chổng
 Rồi hai hàng lụy dòng
 dòng như mưa:
 « Ủ, ông ạ, ta dại
 thật
 « Nào dã biết hu-hực
 ra sao
 « Con còn truy nước
 theo dào

« Can chi đón sứ giả vào làm chí?
 « Nếu không phải, tội khi quân
 ấy
 « Ai là người che đây, ông ơi !
 « Triều đình há phải chuyên
 choi
 « Một mai vua bắt tội thời làm sao ?»
 Hai hàng lụy cứ trôi ra mái
 Khiến lão công phái băn
 khoään
 Thiết-Sùng trỗi dậy phản trấn
 « Việc vua, việc nước dẽ phần mót
 con
 « Xin mẹ chờ thảm buồn áo nǎo

« Cha cố lo
 thóc, gạo, bò,
 heo
 « Con cảng
 bé nhỏ bao
 nhiêu
 « Càng cần ăn
 rõ thưốc nhiều,
 thưa Cha ! »

Trống vừa
 diêm cầm ba
 roi rạc
 Suối đêm
 trường lác-dắc
 mra roi
 Mít mù tòa
 kín khắp nơi
 Chim khuya lạc lõng buông vài

tiếng kêu
 Mỵ ngon trúc lá theo chiều gió
 Cót kèt kèu nho-nhỏ, ngắn dài
 Thôn thòn, xóm xóm, ngù vùi
 Bồng đung nhộn-nhip tiếng người

Viên sứ-giả đến nhà xuống ngựa
 Truyền ba quân, gọi cursive
 Tiếng voi, tiếng ngựa lao-xao
 Muôn quân nhộn nhíp thi-thào

Rón-rén đến bên giường kinh cần
 Sứ giả trình : « Dám bẩm Tướng
 quân
 « Hạ quan vàng lệnh Cửu Trùng
 « Dám mong Thiên-tướng hết lòng
 vì dân

« Vua đã ban gươm thần, ngựa
 sắt
 « Mười vạn quân đồng chật ngoài

« Chỉ chờ mệnh lệnh Tướng
 công
 « Là cùng nhau nhảy vào vòng
 cung tên...»

Thiết-Sùng bỗng thét lên một
 tiếng
 Cửa nhà đều rung-chuyển lung-lay

Giữa trời mù-mịt tối dày
 Vùng dương đồ chói tang mây
 Thiếu-Sùng truyền lấy hoa lau
 dến
 Rồi vươn mình phút nhón di
 thường

Thân cao mười sáu thước
 trường
 Ngựa thần xông xáo như vào chỗ
 khống



Hoa lau quấn quanh người làm
 áo
 Bước lại gần Thiết-lão song-thân:

— « Vị Vua, vị Nước, vị dân

Từ nay con chẳng được gần mẹ
 cha

« Việc nước được, việc nhà
 chẳng được

« Công cù lao báu đắp thán-hòn

« Liêu minh trả nợ nước-non

« Một đùi biết thua nào còn về đây?..»

Đầu cùi lạy, chân quay-quả bước

Ra khỏi nhà, lón thát bái quàn.

Đặt long, trời chuyển ấm ấm

Người người, ngựa ngựa rầm rầm

ra đi.

Vương thúc ngựa lồng phi lên

Thân khồng-lồ cao vút ngàn mây

Gươm thần lồng-lanh cầm tay

Một đùi rạng choyer-cô-cây nút đòn

Ngựa thét lóp đòn trời đòn đục

Mười vạn quân nào-nức theo sau

Âm ầm như gió duỗi mao

Cờ bay pháp-phối muôn mầu khoe

tươi

Giày phết dà tóp noi chiến địa

Giặc thấy Vương hoảng via kinh

bồn

Thiên-Vương hai mắt xoe tròn

Chia quân thành trập, đánh dồn

bồn bồn

Vương, uy nghi, ngồi trên minh

ngựa

Dẫn tiên quân, hăm-hở xông vào

Gươm linh tung tòe máu đào

Ngựa thần xông xáo như vào chỗ

khống

Quân giặc cứ trùng trùng diệp

diệp

Mỗi lúc mỗi
 vây riết quanh
 mình
 Vương càng
 nồi trận lôi
 đình
 Vung gươm
 múa tát quanh
 minh nhurbay
 Đầu quân
 giặc phủ dày
 dồi núi
 Máu kẽ thù
 thành suối dỗ
 ngẫu
 Ra oai chưa
 dập bả trầu
 Bắn tướng Án,
 dã roi dã
 trận chung

Luối thần kiếm, cảng vung cảng
 tit

Vương say sura, miệng thét như cỏi
 Đang khi đầu rụng máu rơi

Gươm thần phút gãy làm đôi tan-

tành

Vương, bính tinh, đưa nhanh

tay vuợn

Rồi cầm vung tit quanh mình

Lại bao thi thè tan-tành như tro

Hầm bốn tướng giặc xó nhušu

chạy

Dám tàn quân xéo dàu lẩn nhau

Gò cương phi ngựa theo sau

Vương hô quân đùi đền đầu Nam-

quan

Khi quân giặc đã tan-tác chạy

Nước Văn-Lang lại thấy thanh

binh

Muôn dân an lạc thái bình

Vương cho thiên chức của mình

đã xong

Không muôn vương vào vòng

danh lợi

Phi ngựa bay lên núi Sóc-sun

Giữa nơi mây tỏa khói tuôn

Lặng-thịnh từ-giã nước non Lạc-

Hồng.

Xa... dồi núi trập-trùng bát-ngát;

Thu ánh tản, đồng ác mà dần,

Đến nay trãi mấy ngàn năm,

Mà sườn núi Sóc vết thần còn in...

HOÀNG-MINH

Ở CÁC XÃ-HỘI VĂN-MINH

người ta cũng không thể dung thứ được những
hạng gái vẫn mạo nhận sự bình quyền và tưởng
rằng dàn bà cũng có quyền chia sẻ ái tình giữa
một ông chồng chính thức, vài ba ông chồng
phụ và năm bảy cậu nhóc tình xinh trai

Đó là một vấn đề cũ rích mà bao nhiêu người đã
đem ra bàn trên mặt báo. Số đĩ chúng tôi lại nhắc
đến nó là để giải-thích một tư tưởng sai lầm mà gần
đây người ta đã đem nêu lên những số phuong truong
phu nử của một vài bạn đồng-nghiep hàng ngày. Ngày
trong một bài đăng ở số T. B. C. N. trước, bạn Ngọc-
Thuận đã cung lục đối với ý kiến của cô M. Nh-
Ánh đăng trong Việt báo.

« Tại sao chỉ riêng người chồng mới có quyền yêu
thêm một vài người khác ngoài vợ mình ra? Chì em ta
cũng có cái quyền ấy lắm chứ? »

Đó là hai câu cốt yếu trich trong bức thư của cô
Minh-ảnh đã đăng trên « Việt báo bạn gái », hai câu
mà người viết ra chắc cho là moi-mi và lấy làm hài
lòng lâm. Chắc cô Minh-ảnh nào đó do rằng nêu hai
câu hỏi đó lên cũng đủ lý-luận để biện vục cho
những người đàn bà muốn theo cái thói « chồng ăn
chả và ăn nem » và muốn bắt chướt như các vị phu-
nhân qui-tộc dưới triều vua Louis XIII và trong sа-
lon của Rambouillet phu-nhân mà cô Minh-ảnh đã
viện ra để làm gương cho các bạn « emoi » vẫn ngô
nhận sự bình quyền, bình đẳng và sự tự do ở xã hội
ta.

Chắc cô Minh-ảnh và những cô cùng một ý nghĩ
với cô đều tưởng rằng ở các xã hội văn-minh như ở
Pháp và ở Mỹ thì phu nử có thể bình quyền với dàn
ông và được tự do về tinh ái như các bạn giao
chứng?

Chúng tôi nhận rằng bạn gái Âu Mỹ bình đẳng và
binh quyền với dàn ông thực, nhưng họ chỉ bình
đẳng binh quyền về... bồn phận và việc làm ma thoi.
Sự thực, bình đẳng và binh quyền họ có phải đòi
dấu?

Chinh việc làm và bồn phận đã nâng cao họ lên rồi,
nhưng không cần phải yêu cầu gì cả mà tự họ, họ đã đứng
ngang hàng với dàn ông mà có khi lại còn cao hơn
nữa, như phu nử Nhật hiện nay, trong khi chồng, cha

và con họ đi làm, họ yêu nước, họ làm việc giúp nước,
nước họ có khi còn quí trọng dàn bà hơn cả dàn ông
nữa.

Công việc họ lại nặng nề hơn cả dàn ông bởi vì
ngoài những công việc xã hội ra, dàn bà Nhật lại eòn
phải lo làm sao cho đây dù bồn phận làm mẹ và làm
vợ trong gia đình nữa.

Ngoài ra, bạn gái ở nước ta phải hiểu rằng chính ở
trong các xã-hội văn-minh đó du-luận cũng không
thể dung thứ được những hang gái vẫn mạo nhận sự
binh-quyền và tưởng rằng dàn bà cũng có quyền chia
se ái tình giữa một ông chồng chính thức, vài ba ông
chồng phu và năm bảy cậu nhóc tình xinh trai. Có lẽ
chỉ trong xã-hội những cô gái giang hồ hoặc những cô
vũ nữ, hang gái kiêm ăn vè sắc đẹp thì mới hoan
nhienh cả thuyết « có chồng mà vẫn được quyền có
ái-tinh gian lận, gián dien ». Không những về phuong
diен dạo đức và luân lý, những quan niém sai lầm
về binh quyền và về tinh ái của phu nử bị công kích
ma cùa về phuong diện sinh lý và cơ thể nữa, những
quan niém đó rất có hại cho xã-hội.

Đến đây chúng tôi xin trưng rõ ý kiến của một vài
nhà chuyên-môn y-khoa về vấn-dề đó.

Bác sĩ Marcel Metzger, giáo-su-thạc sĩ y-khoa ở
trường Y-khoa đại học Paris và giáo-su tại trường dạy
khoa dờ dề và nuôi con đã từng tuyên bố như sau
này:

— Trong một xã-hội số dàn ông nhiều hơn là một
chính có cửa sự suy đồi. Luật tạo hóa bắt phải có
nhieu dàn-bà cho mỗi người dàn ông. Cũng như
trong một chuồng gitturong chỉ có một con gà
sống. Vì sự bão-ồn chảng tộc, cần phải có nhiều
dàn-bà hơn dàn ông, vì về phuong diện sinh lý thi
là một sự bất thường.

Xét về thuyết da thê, bác sĩ Marcel Metzger nói
rằng:

— Có thể thực hành thuyết da thê nếu người ta có

một địa vị có thể dù nuôi tất cả vợ con như nhau
không phân biệt gí cả. Đó là cách giải quyết sự khung
hoảng vè xã-hội vậy.

Đây ngay các nhà bác học phương-tây cũng không
thể nào công-nhận được thuyết một vợ nhiều chồng
hay là nhiều tình-nhân cũng vậy.

Ngay ở xã-hội ta cũng vậy, một người dàn ông có
địa vị, lại dù sức khỏe và tiền tài thì có thể lây năm
bảy vợ sống trong cảnh vè bê bùng non là sự rất
thường nhưng người dàn bà thì đầu óc gai cấp nào,
địa vị nào và có dù từ cách đến đâu cũng không thể
nào lây nhiều chồng, hoặc có chồng mà còn san se ái
tinh với kẻ khác được. Một người dàn bà như thế
không thể nào tha thứ được dấu vết phuong diện dạo
đức, sinh lý, vè sinh hay là bão-ồn chảng tộc. Vì thế
ở xã-hội có câu tục ngữ: « Giai năm bảy vợ, giài
chinh chuyen chỉ có một chồng ».

Nói như thế, không phải là chúng tôi có ý bênh
vực, hoan nghênh hoặc khuyến khích thuyết da thê
đầu, nhưng chúng tôi muốn giải thích rõ một quan
niém sai lầm của các cô gái mới, dởm đời ngô nhàn
tự do và bình-dẳng.

Một quan niém như hế nêu dem nêu lên mặt báo
có ý truyền bá ra trong xã hội thì sự nguy hại không
phải là nhỏ vậy.

H. K. T.

Các bà các cô đeo vòng ngọc thật...

(Tiếp theo trang 7)

và phải bọc vào trong sa-tanh hay da nai ».

Ta xem trên đây dù biết người ta dà chui để làm
khôc cầu vè ngoc. Tuy vậy người vẫn giữ cái vè bi
mặt mà kim cương chẳng có. Ngoc là một thứ bảo
thạch mà người ta cài cấy được thời chử không làm
ra được. Sau 100.000.000 năm — như viên ngoc của

HO LAO
Trị những chứng ho có sốt âm, ra đờm đặc lẩn huyết,
hoặc nhứa ra huyết, có khai chi ho khan không thành
tiếng, người một ngày một xanh xao gầy mòn, nên dùng
thuốc BỒ PHẾ TRÙ LAO BIẾU NGUYỄN. — Giá mơi ve 1\$50.

SÂM NHUNG BỒ THẬN

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh
gây cõi, yếu đuối, tình thần bạc nhược, phải uống thuốc
SÂM NHUNG BỒ THẬN ĐIỀU NGUYỄN để bồi bổ lấp chán
khi cưu ván lại sức khỏe. Giá mơi hộp 1\$80.

DÀN BÀ KHÍ HƯ

Dàn bà có bệnh trong da cơn, kinh nguyệt không đều,
rhythm bạch, da vàng vọt xanh xao, rứt dầu chóng mặt
lộn, đau bụng luộn, kinh đường sinh dục. Chỉ dùng thuốc
KHÍ HƯ ĐIỀU-NGUYỄN, sinh dục sẽ dể dàng, kinh nguyệt
đều hòa, hồng hào hót. Mỗi ve giá 1\$00.

CAI NHA PHIÊN

Thuốc này giúp cho những người muốn cai bô hẫu hút
được hay nhứt đê, một cách rất dể dàng và mau chóng.
Những người dùng thuốc này bô hẫu được sự nghiên
đòi công nhận rằng: không thuốc cai nào mau chóng và
hiệu nghiệm như thuốc CAI NHA PHIÊN ĐIỀU NGUYỄN.
Ai đã trót mắc phải, muôn bão lòn súc khỏe và nói
giống, phải dùng thuốc cai này mới hưởng hạnh phúc
suy đổi. Thuốc này uống vào rất êm ái, không mệt
nhọc, rất tiện cho những người sức yếu bận công việc
vụy phái đi xa. Mỗi ve lớn 3\$, nhỏ 1\$50.

Nhà thuốc Điều - Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa guyễn) — Hanoi

Bưu lý: Haiphong — Mai-lich — Nam-dinh: Viet-long — Bat-
duong — Quang-huy — Thai-binh — Minh-doe — Minh-binh:
Lach-tri — Bắc-ninh: Que-huong — Thanh-hoa: Thanh-lai
Vinh: Vinh-huy — Hué: Van-hoa — Seligon: Mai-lich 120
Guyenne — Đức-thắng: A. Dakas — Cholon: Long-Van

trường bắc cõ Smithson làm chứng cờ — ngoc vẫn
còn là mối bí mật cho người ta.

NGUYỄN-KHẮC-KHAM biên dịch

Ước mong...

Tôi thấy yêu có quá nồng rộ,
Ràng minh, tôi đã tinh toan lui.
Nhưng mà... khốn nạn ! Tôi yêu quá
Đãu mẩn lui đi... vẫn tiền hoài !

Ác lâm làm chí thế hối cõ,
Với lòn da trảng, mắt ngây thơ,
Tóc den lóng lánh, di êm đep,
Khiến kẽ da tinh phái ngán ngo.

Bà bao ngày tháng cõi lǎn theo
Hình dáng cõ em, những buồi chiều,
Tha thoát bén hõ, trên quang vắng,
Sao em chẳng tặng chút tình yêu ?

Anh chỉ xin em một nụ cười,
Cho lòng được hưởng chút mơ mơi,
Rời mai, anh sẽ... dì... mãi,
Chẳng quên giờ mava cõi bụi đời !

Anh mong hay sao ? Kéhla ký :
Em nhìn anh, cặp mắt lè mê,
Lòng anh bỗng chốc thót khô héo,
Em háy cười đi, háy nói đi !

Nào em cười thì : lì ti thôi,
Và nói dì em, chí mót lời !
Anh lảng hai lai, nhìn cặp mắt :
— Thưa ông ! Tôi đã có chồng rồi !

NGUYỄN-TRÂC

Nhớ bạn xa...

Nhớ ai trong lúc lạnh lung,
Vắng nhà xa bạn nỗi nung lòng em !
Chiều thu bồng ngả bén đậm,
Nhớ ai man-máclòngem them buồn !

Nhớ ai suối lè hằng tuôn
Chiều vắng, mây chạy, nhan buồn
Chân trời bạn ở nơi nao ? ...

Thè xxa xin chờ phút nào nhắng
Quên !
Chàng tình ấp - ủ bên tim
Bành bông dayen kiếp nỗi chim quản
chil

Qua con bỉ - cực đến kỹ,
Hàn-hoan chuốc chén đe ghi lời thề.

TUỐNG-VÂN

(Hoa-An Novembre 1940)

Chiều thu

Phản vàng troi phả mờ chân trời
biếc,
Láng lén đồng Lim một sắc vàng
hơn,
Vi lúa hôm nay chín ngả bén đường,
Như say nắng thu và trời thu biếc.



Hương

chiều dáng lén, lòng người
thiêm thiếp,
Như rơi vào mõa tròn của muôn
thơm,
Lặng quên đi, quên cả bước đón
trường,
Quên cả, giờ nay, nỗi niềm mến
tiết...
Có ai di trong gió vàng vương vit,
Một chieu thu lặng tình giắc mõm đê mê
Câu nói xưng, trán cười đón vàng...
biết ?

Nắng tắt rồi ! Sương chiều lén biêng

biếc,

Dần dần lan lán cả cảnh thôn xa
Và tiếng chuông chiều vang vẳng
ngắn nga,
Thánh thót gioe trong sương chiều
biêng biếc.

MINH-BẮC

Chia ly

Hôm nay gió đến lòng tôi,
Giòi lìt lè lâm ! khéo khơi mạch
buồn !

Gót giang hò đã hẫu mòn,
Máu bát giò phải oán hòn biệt ly !

Đã ra đi... lại ra đi !

Ép lòng cười gượng thầm ghi não
nùng.

Vẫn vương một bước một ngùng,
Bao giờ đưa lá về rừng gió on ?

LÝ-QUAN
(Sông-Vị)

Vui và sống

Bởi lẽ lạnh đe chờ ngày trong sáng,
Nỗi u lòng se rắng với bình-minh.

Dùn xà xôi chòi ngai hõi ban tinh !

Phút chia rẽ sô-sogn giờ họp mặt...
Ngô-vực lâm phải ném mùi lạnh

nhạt,

Quá nồng nàn e chì đe thò-ør !

Đường chenh-chenh vạch sẵn tæ
bao giờ,

Đã dấn bước nén vñng vàng di tôi.

Tay cách biệt nhưng hồn vong
tiếng dội,

Suối reo ca trong gió nhẹ chào cây,

Tím trong mõ hình dáng của tình
ngày,

Hương án-ái êm-đêm hằng quán
quit.

Thế mới biết cả niêm yêu tha-thết,

Chí nòi bùng theo khác nhác phân-ly,

Lòng say-sura cung giắc mõng đê mê

Câu nói xưng, trán cười đón vàng...

biết ?

Đừng sầu nứa ! Đe cho hồn yên lặng

Hướng du-ám êm dịu khúc đón xua.

Và khôn ngoan cõi nhän-nai đợi chờ,

Vươn cù sâx hõa mùi tái ngõ.

Hay sâx cánh giòi gìn cho ấm lõ,

Và kiêm mồi dây dù duông chim non,

Tránh phong-sương, nắng chèo vói

mưa nguồn :

Bao lai họa sân sàng gáy thảm-

khôc !

Dùng sực yêu đe gáy nền hạnh-

phúc,

Cho đời xanh, trưng mõng, vê vang

thay,

Cho nhạc lồng vang dậy giữa linh

ngây.

MAI-HẠNH
(Huế)

Ra đi...

Đã mắng xuâa rồi, xa các em,

bởi anh đât khâk, có nhiều đêm,

Ấm thâm đau đớn anh ngõi khóc,

Vì nhớ quê nhà, nhớ các em.

Nhờ buồi ra đi ở bến tàu.

Không người đưa tiễn với đôi câu :

— Anh đi, sự nghiệp mau thành

dat ! »

Anh thấy đời anh nặng thâm sâu.

Con tàu nuốt gió dem anh đi,

Qua những rùng xanh, núi thẳm

khe.

Đêm ấy, đêm râm trăng dọi sáng,

Nhin trăng, anh nhô mảnh trăng

quel

Nhờ buồi về pháo nõ ran,
Trưởng gió bụi anh lang thang,
Lại lùng nén gót trong khuya
vắng.

Đến trong lòng cảnh biệt-tan

Nhờ buồi chiều thu phát nồng

hồng.

Trí về cõi quận chốn xa-xám,

Nhao chiếc én bay tìm lõ,

Ang buồm dáng ngáp cả lòng.

Bonien mong đẹp làm tan rỗi,

Vai theo giòng nước chảy xuôi,

Tiền và lòng anh đã chêt,

Đó nay chảng có gì vui !

Thế, tinh ta có thể thôi,

Nhưng chỉ nứa các em or !

Ngõi em chờ nén mong ước,

And ra đi... vinh biệt rời.

Giang hồ

Đêm, mưa tuôn nồng hạt rỗi,

Thèm dèng lai quán nón thái,

Đèn ai ta sẽ dì... di mãi,

Đèn non sòng, khắp đât trời.

ANH-PHƯƠNG
(Saigon) môt mõm gió

Tàn thu

Như ôi gai-nhân lén lén vè

Hóm-up thu trả giò ra di

Trán râu, mây ủ - trong mong

nho :
Một lòng thu êm, nhác biệt-ly !

Cây mõng chát lá già đập sán,

Thu sau sau hè những bước chân

Của mõi thời-gian vừa mới mắt !

— Lòng buồn như chờ cả thời xuân !

Ra...

Thu giò cho hồn những từ thơ,

Cho lõi thâm thiết những say mõ,

Cho đe muôn ý siêu-siu nhẹ,

Cho cùi-igan cánh lặng tờ !

Vũ-trú-hu riêng chỉ luyễn thu.

— Vì, dùn tre quâ, tra-u-lư,

Ngày nồng qua thường gay gắt,

Út rủ, úng sầu, lạnh xác-xo.

Đến nay lù-giòi trảng khuya,

Thu sára di, tôi sáp vè,

Tôi bồi phuong trời xa thẳm có

Một ngõi ly-biệt nhẫn thu di...
HỮU-NAM

Tiếng trống trường

Mỗi lúc chiều hôm nõi trống trường
Xưa, tôi dứng đón dáng yêu-đương.
Chao ôi, ta ôi nón thơ ấy
Đã quyền lòng tôi dỗi gót nàng.

Tôi ôi quên hẳn bóng hoàng-hôn,

Lá trúc nghiêng-nghiêng tiên giò

Tháp liêu rùng minh lơ rã vân,

Muôn hoa thu khép ánh tà dương.

Rồi nòng bồ học lây chàng vinh,

Chết lại trong tôi nái hận tình,

Pháo đỗ hẹn nàng chán đệm ấm

Cùng tôi chì hẹn kiếp phiêu linh.

Dayen lửa còn chi ? —đã lõi rời,

Quyết dưng thương nhớ mộng xa-

xôi !

Song le tâ áo nón thơ ấy

Đã biết bao lần nhâc hõi tôi !

Giang hồ

Mỗi lúc chiều hõi nõi trống trường

Là lồng lõi nõi soud au thương ;

Mây ngàn thiêng-nữ trên đường gãy

Não có ai đâu giõng bóng nồng !

Quê-hương

Tiêng ấy, lâm sa êm-ái qua !

Hình như có cả mệt trời thêng,

Hình như có cả ngàn lưu-luyn,

Xe két muôn dây, nỗi vạn đướng.

Đau...

Đoc nó những chiều giòi lâng êm,

Những chiều la ủa trai quanh thèm,

Rung-rung nướt mồi tài rá đung,

Nhin nước trời xói, gõi nỗi niềm,

— Lòng...

Đoc nó những đêm có ánh mờ

Cao sảo lạnh-lèo khóc bo-võ,

Run-run tôi viết tên người mẹ,

Viết chàng thành háng, rồi ý tho!

Có ai yêu dấu cù-lao ối

Hơn được chàng trai triệu-phu này ?

Hơn được chàng trai ngõi tôi vẫn

Trong vè mọi phía của trời mây...

— Quê hương 1 (tiếng diệp), quê-

hương hõi,

Xin chưng cho lòng khách viễn du,

Bến cũ rồi đây dài trả lái:

Mẹ già vuốt tóc, hết tương tư.

XUÂN-LŨ

TOUTE ENTIÈRE

Le Démon, dans ma chambre haute,
Ce matin est venu me voir,
Et, tâchant à me prendre en faute,
Me dit : « Je voudrais bien savoir,

Parmi toutes les belles choses

Dont est fait son enchantement,

Parmi les objets noirs ou roses

Qui composent son corps charmant,

Quel est le plus doux. — O mon âme,

Tu répondas à l'Abhorre :

« Puisque en elle tout est dictame,

Rien ne peut être préféré.

Lorsque tout me ravit, j'ignore

Si quelque chose me séduit.

Elle éblouit comme l'Aurore

Et console comme la Nuit ;

Et l'harmonie est trop exquisite,

Qui gouverne tout son beau corps,

Pour que l'impuissante analyse

En note les nombreux accords.

O métamorphose mystique

De tous més sens fondus en un !

Son haleine fait la musique,

Comme sa voix fait le parfum ! »

Charles BAUDELAIRE

TOÀN THÂN

Phòng ta ở tit tảng trên

Sóng nay, Ac-quý tím lên thâm dò

Manh lâm bắt lõi, giòi trô

Rằng: « Nắng nhan-sắc mít kho đã đánh,

Nhưng xin hỏi thắc người tình

Trong bao nhiêu vè điêm minh tõ-nga

Hồng, den, nhõng chõ đậm-dà

Đâu là chõ nhất thắc ménh thò ? »

Tâm-linh ta hõi, bõi giờ

Mi lién đáp lại ngay đồ Yêu-ma :

— « Toàn thân đầm khapr, đâu kém đâu ?

Một khi dã đậm-say nhau

Sao hay có sự trước sau đán-dà ?

Nắng như vầng Nhật chói lòi

Lại như Đêm-lõi rít xoa ám-thâm.

Em-ái thay, diệu nhacet-ám

Lần trong trảng dâng dâng nâm dě ua,

Tiêng hay liên-tiếp như mưa

Tri người lách-bach,khôn chua sít tinh.

Lạ thay cuộc生物 trong minh

Bao nhiêu giác-khiếu như hình lân tan :

Miệng nâng, lông râu lõi, lông râu lõi

NGUYỄN-GIANG dịch

tuổi xuân

cùng nòi với mùa xuân

« Sứ cố gắng, ngay ở trong đó, đã cho ta một phần thường về tinh thần trước khi đổi thành một cái gọi là vật chất không chống thi chèo cung sê đến sau. — Đó là tôi! Thông chế Pétain đã khuyên những thanh niên Pháp trong một ngày cuối năm 1940 vậy.

Chúng tôi đã đọc kỹ nhều lần mấy lời tâm huyết của Thống chế Pétain, qu'c tru'ng Pháp nói với các thanh niên nước Pháp hօm 29 Décembre trước kỉ năm 1940 qua.

Thật không những là lời vàng ngọc cho thanh niên nước Pháp mà thôi cả cho thanh niên Việt-nam ta nữa:

Cái không khỉ độc trong đó nhiều kỉ đàm anh của các anh sinh trưởng dâng làm cho họ mất nghị lực, mất can đảm và do những con đường khoái-lạc họ đã đưa họ đến cái tai nạn ghê gớm trong lịch sử nước này.

Các anh ngay lúc nhỏ tuổi đã đi vào con đường khunkt khủc, các anh phải học cách yêu chuộng những sự vui sướng ở trong sự khó khăn hơn là những sự khoái lạc dō.

Các anh nên nghĩ kỹ những câu cách ngôn này: « Sứ khoái-lạc họ người ta xứng — Sứ vui vẻ nồng người ta lén — Sứ khoái-lạc làm cho người ta yên — Sứ vui vẻ làm cho người ta mạnh thêm — » Các anh phải giàn nén trong mình cái ý nghĩa và lòng yêu sô cō gắng dō là phần cốt yếu trong nhân cách và sự hiếu quả của nó. Sứ cố gắng ngay trong đó đã cho ta một cái phần thường về tinh thần trước khi đổi thành một cái lợi về vật chất không chống thi chèo cung sê đến sau ».

Trong cuộc tranh đấu gay go này, muôn đát tới hàng mà theo sự minh có thể đán được, bao giờ cũng phải đánh mặt chỗ cho các đức tính vđiều lán lǚ và bón, phản công-dân như thương tro, không vụ lợi, và đại lượng. Câu cách ngôn ich ký đúng như các người đã đà trước: « Người nào cũng chỉ biết mình và không sâ lâm việc cho tất cả mọi người » là một câu rất hō dō và sô một ánh hưởng tai hại lầm.

T. B. C. N.

Các bạn trẻ nên nhieu rằng chủ nghĩa cá nhân mà chúng ta vẫn tự phụ như một cái đặc ân là gốc những sự hận xuất nra làm cho ta mai một... Nhungen lời kỉ trên nay của Thông chế Pétain thật là nhungen câu nói cản động có thê thau đến tim óc nhungen bạn thanh niên biêt nghi den trach nhien minh và vận mệnh nước nhà, là nhungen lời khuyên rất đích dding, rất óc iech cho toan the các han thanh nién không phân biệt quốc gia và chủng tộc. Thanh nién là tƣong lai của nước nhà, thanh nién mà khâ thi nro'c nhà mới có thê thịnh-vượng đure.

Thanh nién Việt nam ta it lâu nay phan nhieu chí say đam vđi sự khoái lạc mà quên hđt cả nghĩa vụ dđi với giia-dinh và xã-hội. Biết bao nhiêu Sạn hanh nién anh tuân hđi vong của nước nhà bị đam duôi vào bđe nreue, vào vòng trụy lạc. Thực là một cái nguy co cho nước nhà vây. Nhungen lời mà Thông chế Pétain nói với thanh nién Pháp, chúng tôi mong rằng các bạn thanh nién Việt nam ta cung nén ghi nhớ lấy mà tñm niem hàng ngày đe sra minh, dđi lõi, may ra sau nay sẽ dự một phần vào công cuoc kiem thiet cái lầu dài Việt nam hiện nay đang ở trong chung mực nai suy đđi.

« Nay các thanh nién Pháp, nước Pháp ngày nay hđi trại một ngày kia lại sô lì xanh tốt và dày nhungen hoa quả. Mong rằng mùa xuân của thời kỳ thanh nién các anh-rồi đây cũng sẽ nra ra trong mùa xuân của nước Pháp mới bđi sinh ».

Câu két luận bài diễn văn của Thông chế Pétain chúng tôi xin mượn để két bài này và mong cho một ngày kia mùa xuân nước Việt-nam sẽ lại tươi tốt. um tóm đây nhungen hoa quả.

PHÒNG TÍCH CON CHIM



Khi đầy hơi, khi tức ngực, chán cơm, không biêt đói, ăn chậm tiêu, bụng vđi hinh khí. Khi ăn uống rồi thì hay q, (vđi hoặc q chua). Thường kí tức bụng khó chịu, khi đau lung, đau ran trên vai. Người thường ngoan và mồi mệt, buồn bã chán tay, bị lát nám, sâc da vđang, da bụng đầy. Côn nhieu chứng không kí xiết chỉ iều thấy đchú hoặc khôi ngay.

Líeu một bđi uống 0\$25.
Líeu hai bđi uống 0\$45.

VŨ ĐỊNH TÂN ân tú kim trien năm 1926 178 bđi Lachphong

Đại lý phat hành toàn thion Hanoi Ae-Hà 12 Hàng Mù (Cuivre) Hanoi. Bei-3 phat hành khắp Bắc-Dương, Nam-Tan 100 phố Bonnal Haiphong. Cố lnh 100 dai-ly khap Hanoi và khap các lnh Trung-Nam, Bắc-kỳ, Cao-mèn và Lào có treo cờ biển trên.

T. B. C. N.

Ho lao, Ho sàn
Đồng-quá, le 29 Septembre 1940
M. Nguyễn-vân-Trinh

Y-chu Bắc-tố-dường, 105 Mã-Máy HANOI
Năm ngoài tôi lây chai Trần-mênh số 2 (8p.) và Tục-mênh số 1 (5p.) chia người ho lao ra mâu lầu nám. Lá that! Nó lào đai 1 năm rồi... Nay có bà lao sô: ho luon, it ăn ngù... Muas thứ chai sát trùng (5p.) và chai Cao - ly sâm Bô-phê số 3 vđi lao nhược quâ...

Dòng-quá, le 10 October 1940

Bệnh hót nhiều, ăn ngủ khâ, ho 10 giây ô, rất hy vọng khỏi... Xin ông 2 chai số 2 (6p.), 2 chai số 3 (12p.) có lẽ chữa khỏi...

R. Pére QUANG À Đồng-quá
Bồng-sơn (Annam)

NGUYỄN-VĂN-TRINH

Y-chu Bắc-tố-dường
105 phô Mã-Máy, Hanoi

Tổng-phát-hàn: *Nam kỵ và Cao-miền*; TAM-ĐA et Cie 6 rue de Reims, Saigon. — *Trung-ký*: THANH-ƯƠNG; 43 An-cu, Hué.

Đại-ly: Mai-Linh (Haiphong), Vđi-long (Nam Định), Phuong-thao (Việt-tri).

Những cái VINH và cái NHỰT của nghệ lâm báo ở đây

của THIÊN-TƯỚNG

IV

NGƯỜI LÀ CON CÁO CỦA NGƯỜI

Ông chủ báo mới của chúng ta, cho ra số báo đầu rồi ngồi xoa tay chắc lâng rỗm hòm ô khaph Bắc-Kỳ người ta đều được đọc tờ báo thứ nhất của mình và khien ngoy minh, .. như ô. Sư Iperc, ca một tinh H. P. hòm áy đđu... là lèn như ó thực! Bởi vì, khong dung như lời... trong quảng cáo, suốt một ngày hòm áy ngồi tróng đợi, mặt người đọc giả của ông không thấy trê con rao báo mới.

MUA NGƯỜI

Tôi đã nói tới lối cướp người trong số trước. Ở mục này, hòm nay, tôi lại phai lèi: Cén lõi mua người của một vài ông chủ báo ở đây. Các bạn tát đai đoán rằng, dây tôi lại muốn nói tên ông cao bắc nq, vì thấy bạn đồng nghiệp chạy nra cho tiền một người nào đó với cái ô, mặc cao áo the, đeo hơ hót hơ hoảng hào cái tin « nỗi súp-de nô » đđe cho bạn mắc lừa và mất hết tin nhiệm di.

— Gó lê báo mới không có tiền nra lùi cuối cùng không ra được chứ gi!

— Tôi đoán có lê tờ báo mới ra châm. Minh cần tin tức nhanh chóng chủ báo mới ra mà tin lại chậm hơn báo khác thì minh đọc báo khác lại hơn...

— Kéo lại bài đấy! Chú báo với bđi gi... Chó vđi ích!

Sự thực nó thế nà?

Thđ này: Thấy tờ báo mới kia sập ra đđi, một ông đđe đóng nghiệp, đứng vđi phía cạnh tranh, đđa ngâm gõi mấy tèu lâm ô tò lâi và cùo vào một gian phòng khép kín, như ở bài trước tôi đã ná.

Ông đđi « tiêu di » mấy câu nho nhỏ rồi... đđen ngày tờ báo mới xuất bđi kia ra đđi thi xâp ra chuyện khong có báo bán ở H. P.

Thì ra người bạn « mói ra đđi » của ta bi một cù rái đđau của ông bạn đồng nghiệp cũ: báo của ông nói thành mây bô, nhô ô tò chò đđi

Báo hàng ngày tin tức càng nhanh chóng càng hay. Nên nhất nhất việc gì cũng cho đđe phái viên vđi xem xét thi tin tức chậm như rùa, ấy thế cho nên nhà báo phải hết sức tìn cậy phong vien các tinh mà, phong vien các tinh vi vây, có những phong bđi in sẵn tên báo đđe gởi tin vđe cho châc chắn.

Những tin nào không do những phong bđi in sẵn như thế gởi vđe thì không phai là của phong vien gửi vây. Biết chô yêu diêm, một số báo hàng ngày ở đây, mới rồi có diêm định bi mật với người nhà minh gâ gân mài một ông phong vien báo khac đđi, rồi chờ lúc ruro say, ông phong vien của tờ báo xâu thoi kia liền àn cắp ngay một vài chiếc phong bđi in sẵn... cho vào túi.

Nhà báo xâu thoi họ bđe bắt chước chô của phong vien mât phong bi — ở tinh khô, những người pliong vien thường vđi hỏi hợp nhau lai đđe viết tin, việc biết chô nhau và bắt chước chô nhau không phai là việc khô — rồi bđi ra một cái tin nhô Quan Phủ X...ngã gây tay... « Bà Huyện Y... di ô tò đđam xuóng ruộng » rồi cho vào cái phong bđi àn cắp đđe gởi vđe che nhâ báo thù nghịch của minh.

Thay phong bđi và chô của phong vien rành rành ráo, hòi ai lai cùn đđam nghi ngờ gi sâ nia. Trên trang nhất, cái « tin vđi » khôn nđo đđe được đđam ra... Ông chủ báo bi hông minh có một cái tin « rát sảng-sa-si-on-nen mà đồng nghiệp khác khong có xoa tay cười... náo có bđe đâu ràng chí một lát, chuong day nói kêu râm, « ông Phủ X » và « bà huyện Y » yêu cầu « nhà báo

cái chính hộ vì: « không bao giờ ông Phủ X. ngã mà bà Huyện Y. thi quâ ba hôm nay vẫn ở nhà đánh lồ tôm, chứ có ra khỏi nhà một lát nào đâu mà bảo ô tô đâm xuống ruộng? »

Bô, cái nghè « mua người... làm hại của làng báo ở đây là thế. Nhưng tất cả những cái đó, hiện nay đã thấy ít thi hành. Không phải những người xấu thói dã « tu nhân tích đức », đâu, nhưng chính tại rằng các ông chủ báo hàng ngày ở đây, sợ lẩn nhau, vả lại, mỗi ngày mỗi biế rằng « người khôn của khó » nên mỗi ngày mỗi biết rõ xà thèm, vì vậy, họ để phòng cẩn thận và ít khi sự « thưa cát » tin tức nói trên kia có thể mang thi hành được.

Những người vốn có tinh dim đồng nghiệp, hai đồng nghiệp, không vi thế mà chán. Không mu người được cách này thì họ bày lối mua người cách khác. Một cách khác này mới thực là hèn nhát là tham thiêm, là tai hại: họ mua người bán báo.

Tôi sẽ không nói ví dụ gì cho xa xôi, cứ nói ngay một tinh tí nhất, sau Hanoi, một tinh tiêu thụ nhiều báo nhất nhì ở Bắc kỳ sau cái đất « nghìn năm văn vật » của ta.

Vàng, tinh này cũng như các tinh khác đều có những đại lý bán báo ăn hoa hồng. Cứ kè ra thi tinh này cũng nhiều nhà đại lý chửi cảng chảng phải it ỏi gi, nhưng bán báo chạy nhất với vai bài nhà làm dã lán nám có cảng, có đám lò, sở dĩ là cho nhà báo tin cậy được.

Vậy, mỗi khi báo phát hành thì bốn báo hàng ngày đều có gởi bản ở một nhà đại lý kia. Nhà đại lý ấy, mỗi buổi sáng, lại cho người

ra ô tô lấy bốn thứ báo đem về một lúc.

Ấy thế mà đến lúc bấy giờ nhà đại lý kia chỉ bán có một thứ báo X. mà thôi.

— Tôi muốn mua báo Y.

— Chưa có.

— Tôi muốn mua báo Z.

— Gửi châm ông à!

— Tôi muốn mua báo W.

— Có lẽ một tiếc đồng hồ nữa mới, có hiện chúng tôi chưa nhận được.

Các bạn đã là người đọc báo các bạn tất đã biết rằng mỗi một ngày chúng ta đón tờ báo để đọc tin tức gần xà nồng ruột biết chúng nào...

Hai giờ nữa mới có tờ báo minh trông đợi, thời tội gi! « báo nào chẳng thế là mua báo X. mà xem! Thế là một hôm, hai hôm, ba hôm, hai đã bắt đầu quen với tờ báo X kia còn báo Y. Z. W. thì bạn bắt đầu chán nản vì bạn yêu tí là ba báo sau này là chán quá.

Sự thực, như các bạn đã thấy, ba báo kia nào có ra chậm tí gì đâu.

Nhà đại lý bán báo kia sở dĩ dùng ba báo Y. Z. W. để và chỉ bán riêng báo X. trước, nguyên do chỉ vì đã nhận được « mệt lệnh » của ông chủ báo X vậy.

Chính tôi, kẽ viết bài này, đã có lần được nghe thấy rõ ràng mặt lệnh của ông chủ bán báo X. nói với nhà đại lý bán báo kia.

Nguyên, hồi ấy, tôi giúp việc cho một tờ báo hàng ngày. Công việc của tôi là di hé các tinh trang chầu ở Bắc kỳ để làm một cuộc điều tra (cuộc điều tra lớn này sẽ đăng trong một tờ báo hàng ngày sắp xuất-bản ở đây) và nhân tiện đến thăm các đại lý để xem xét về tình hình báo chí, hồi ấy, ra thế

Mãi về sau này, tôi nghe nói thi mới biết nhà đại lý nó « bán linh hồn minh cho quý Sa Tảng » như thế, cũng chẳng phải được nhiều nhõi gì cho cam.

Nay một chầu hát, mai một bữa chén hay một cái hóa hồng hậu hĩnh hơn một chút mà thôi... nhưng có ai thực đê tam xem xét tí có lẽ thấy rằng nhà đại lý cần phải « bán linh hồn » đến như thế có do một lẽ khác nữa, mà cái lẽ ấy mới thực là quan hệ...

(còn nữa)
THIỀN-TUỐNG

Coiffeur

Phạm-ngọc-Phúc

chuyên mòn uốn tóc bằng máy điện

No 3 — Rue Richaud — Hanoi
(góc phố Hàng Bông và Phố-doan)

CÁC NGÀI MUỐN ĐƯỢC BỘ RĂNG VỪNG BÊN, CHẮC
CHÂN VÀ XINH ĐẸP XIN MỚI CÁC NGÀI LẠI NGAY

Nhà giồng răng Nam-An

Directeur: NGUYỄN HỮU NAM

158, 158 phố Hàng Bông — HANOI

Ở đây có đủ thứ chuyên môn để làm hẫu các ngài mỗi khi các ngài muốn giồng răng, chữa răng hoặc đánh răng, già tinh rất hụ và có giấy bảo đảm chắc chắn

nào. Tôi vào nhà đại lý báo nói trên kia. Chủ nhân di vắng. Vốn là chỗ quen biết lâu năm, tôi ngồi lại xem tinh binh buôn bán của nhà đại lý thi vừa lúc ấy, chuông dây nói kêu ran và... và... ông chủ báo X. cắt tiếng ở phía bên kia ống nói :

— Hiệu sách A. B. C. đấy, phải khống?

— Phải... — Tôi trả lời.

Tức thi phim đầu dây nói bên kia, tôi đã nghe thấy rành rot tiếng ông chủ báo X. dần di dần lại nhà đại lý, này các cách dim báo của đồng nghiệp, nào là đê độ 2 tiếng đồng hồ hay chia ra... nào là báo náo chạy, báo nào không, nào là những lời tôi dặn, ông lưu tâm cho... nào là dim bộ thứ nhất báo Y... nào là cái on của báo « đệ » nhớ lầm... chúng minh hieu nhau và dồn nhau là qui...

Thì ra ông chủ báo X đã mua được đại lý nó trên kia tự báo nhiêu lâu rồi. Cái hại mà ba tờ báo Y, Z, W phải chịu đã gần như thảm cản cõi đế rồi thành thử tờ báo X bồi ấy chạy nhất H. P., chạy như thế cho đến khi báo Y. biết thòi đứng ra điều đình với một chí này trong tám hồn những cái mầm nhú nhú nhát.

Tít trên cao mặt giăng tròn như cái dia, lẩn vẩn những vết cây da và thằng Cuội.

Loan lẳng lảng ngồi trên mảng. Dưới ánh giáng ấm, xanh, hai mắt nàng nhỏ như hai lá râm, chửa nhiều tinh cảm. Một câu ca dao dót nhénh nhõi đến khiến tôi rung động: « Con rái là rám, lóng mà lát liều dâng trăm quan tiền ». Lúc ấy Loan đẹp, tôi tưởng bắt cứ người con trai nào có ít nhieu óc thám mđ đều thấy như tôi. Một sự ao ước tò mò đến trong óc: tôi muốn biết lúc ấy Loan nghĩ những gì; chắc hẳn tâm hồn người thiếu nữ ấy là một kho tài liệu cho nhà văn, là muôn diệu dàn cho nghệ sĩ. Loan có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều thiên tài. Loan đã sớm mang trong người một cái gì thuội về Bất-diệt.

Chị Yến, chị Phi, Marguerite và Loan nhảy dây trên mặt cát phẳng như bún thạch, nước triều nhịp nhàng rút xuống lại kéo lên loáng trên mặt cát những vòng tròn êm,

khô và lim di. Mặt cát hút nước như giày thẩm.

Ngoài khơi, giăng sáng long lanh vàng.

Tiếng giày cao-xu vun vút trên mặt cát êm.

Tôi cẩn tảng khi dây quay nhanh, nhìn một quả bóng pha lê lón. Trong quả « bóng pha lê khinh thanh ấy, nhíp nhàng Loan cử động; mái tóc bóng lênh láng ánh giáng; ánh giáng lưu luyến trên tà áo.

Ngoài khơi giăng sáng long lanh vang.

Tôi sống ở trong huyền ảo.

Đêm vào khuya. Anh Nam rù chung tôi di bách bộ. Sáu bảy người lang thang trên bãi cát, tím gi đầy? Bên phải mìt mù khói là bê, sóng dường trường bao nhiêu vạn dặm? Ở dâng san, rót lại tiếng dàn.

Tôi có một phuong thuốc Bô - THẬN già rái hay. Ngày xưa các cụ vẫn lấy cát nhũn xà tịt hương, nên có ai cầu khẩn thi mấy lát thuốc giúp. Nay tôi mang bào chè phuong thuốc này dùng với phuong pháp già truyền để giúp người có bệnh. Tôi chẳng gián nói viên vông như những người làm thuốc nhà nghề mà chỉ lấp sự thực thà làm cẩn bẩn.

BỘ TÂM THẬN HOÀN

Tri các bệnh: Bai thận, Hoạt-tinh, Di tết, Liệt-dương... Thuốc này già truyền dâng san, ai dùng qua đều khỏi cả. Giá 1500 một hộp.

Mua linh hóa giao ngắn từ 2 hộp giờ lên. Mandat thư từ để cho :

M. NGUYỄN-VĂN-THIỀU
GARAGE FORD — HANOI

Thuốc này có bán tại: Hanoi 11 Hàng Hòm — Thành Hóa: 47 Grand'Rue

Pho Thanh Văn

Chuyện ngắn của TÙ-THẠCH

MÃNH-QUỲNH vē

Ngày thứ nhất 8 giờ tối

Chúng tôi ngồi chơi độ nửa giờ, bọn anh Dung ra, mang theo că kèn hát. Anh vẫn bài « Un Soir, pas davantage », bài « C'est à Capri » và mấy bài « Solo Violon, — Guitare ».

Dưới trời bao la, diện đàn nhô du dương như những lời tình tự.

Này, những tần hồn phiêu lưu ở ngoài bờ, lênh đênh giữa trời và nước, hãy về đây tạm dừng vài phút mà nghe những điệu dân này. Nô không đưa người ta đến những giới hạn và biến ảo tưởng đâu, no chí này trong tám hồn những cái mầm nhú nhú nhát.

Ngoài khơi giăng sáng long lanh vang.

Tít trên cao mặt giăng tròn như cái dia, lẩn vẩn những vết cây da và thằng Cuội.

Loan lẳng lảng ngồi trên mảng. Dưới ánh giáng ấm, xanh, hai mắt nàng nhỏ như hai lá râm, chửa nhiều tinh cảm. Một câu ca dao dót nhénh nhõi đến khiến tôi rung động: « Con rái là rám, lóng mà lát liều dâng trăm quan tiền ». Lúc ấy Loan đẹp, tôi tưởng bắt cứ người con trai nào có ít nhieu óc thám mđ đều thấy như tôi. Một sự ao ước tò mò đến trong óc: tôi muốn biết lúc ấy Loan nghĩ những gì; chắc hẳn tâm hồn người thiếu nữ ấy là một kho tài liệu cho nhà văn, là muôn diệu dàn cho nghệ sĩ. Loan có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều thiên tài. Loan đã sớm mang trong người một cái gì thuội về Bất-diệt.

Tôi có một phuong thuốc Bô - THẬN già rái hay. Ngày xưa các cụ vẫn lấy cát nhũn xà tịt hương, nên có ai cầu khẩn thi mấy lát thuốc giúp. Nay tôi mang bào chè phuong thuốc này dùng với phuong pháp già truyền để giúp người có bệnh. Tôi chẳng gián nói viên vông như những người làm thuốc nhà nghề mà chỉ lấp sự thực thà làm cẩn bẩn.

BỘ TÂM THẬN HOÀN

Tri các bệnh: Bai thận, Hoạt-tinh, Di tết, Liệt-dương... Thuốc này già truyền dâng san, ai dùng qua đều khỏi cả. Giá 1500 một hộp.

Mua linh hóa giao ngắn từ 2 hộp giờ lên. Mandat thư từ để cho :

M. NGUYỄN-VĂN-THIỀU
GARAGE FORD — HANOI

Thuốc này có bán tại: Hanoi 11 Hàng Hòm — Thành Hóa: 47 Grand'Rue

Ngày thứ hai. Buổi sáng

Chẳng biết mấy giờ tối nửa Rừng Thông. Chúng tôi ngồi nghỉ mỏi người một gốc cây. Thông vuon minh lên cao. Qua lá thưa, trời xanh thẩm. Máy dám máy trảng lê thê như bông gạo, cỏ sgi giăng ra và đứt. Giá mây thấp tí nữa thì có lẽ vuông với chùm thông. Loan — già hôm ấy Loan mặc áo thiên thanh thi đẹp nữa. Hai mái tóc chải bông lênh cạnh đường ngồi giaria. Chị Yên nằm xem tiễn thuyết. Loan — lại Loan ! Tôi không nói rõ được tất cả những cái gì thầm thức trong lòng tôi lúc ấy.

Bóng lá thưa chập chờn trên mặt đất, nắng nở rộn trên minh êm ái. Hình như Loan mờ màng. Loan nghĩ gì thế? Tít trời thẩm, mây thẩm và trảng trời vè đâu?

Buổi tối cùng một ngày

Lại ra bãi cát. Lại kèn nói. Xa, ô phia trên vèng đèn tiếng kèn eclarinette. Thỉnh thoảng một tốp ba bốn người duỗi bắt đê trảng. Con dê trảng chạy loảng quảng rọi vút một cái biển vào hang. Tít dâng xà gần chân núi, chốc chốc lại ló lên ánh đèn hâm. Tiếng eclarinettes của nghệ sĩ vèng đèn, mắt đì, lại vèng đèn, như quyến rũ.

Giăng dâ méo, và ánh hời mờ ảo nhú mâu sưa.

Quá mười giờ chúng tôi di chơi vè mé rừng thông; đèn một chỗ róng ngồi quay quần thành hình tròn.

Thân nhiên, ánh giăng mờ ảo. Nói truyện. Anh Nam đọc thơ của anh bằng một giọng run run, như

lá trước gió. Tôi nhớ được mỗi một câu cuối cùng: « Anh làm thơ, em hái hoa ». Anh Phủ thử ra nghe, tôi cũng nắm, rồi đến Loan, rồi lần lượt nắm gần hết, chờ anh Nam và chị Yến. Loan gối đầu vào lòng chị Yến, tà áo khép nèp. Chị giáng soi mó áo. Tay Loan vun cát lại về phía chít thắt một lớp nhỏ, rồi lại làm phẳng đi, êm lặng. Tôi dắp một cồn cát lên và dao một cái ngồi thông sang phia Loan. Tôi nhớ Loan nói cồn cát của tôi, nhưng Loan không làm, có lẽ Loan không nghe thấy. Nàng tung đèn nhung phương trời xa xôi khác.

Ngày thứ ba — Buổi sáng

Anh Lợi bảo tìn, mai phải v.v. Chúng tôi hứa sẽ đi tiễn. Quái! gần Lợi, tôi thấy một cái gi buôn thảm thiêng không nói ra. Hình như Lợi khô. Hay là lợi yêu? Tôi xem cho Lợi một quả bói về tình yêu làm gì nhỉ? Người v.v. người ô. Rồi lâu dần sự quá mùa phai nhạt.

Chúng tôi đánh bài trong buồng ăn. Tôi luôn chọn « tout cœur », không phải là chủ ý mà tình cờ bài van não lên là tên là « cœur ». Loan cười mỉm. Chẳng biết Loan có nghe gì tôi không? Không nhỉ. Loan bảo Loan tin là tôi thực.

Loan thua mỉm và bảo em: « Thành ơi, khô chí Loan quâ, chí Loan thua mỉm. Anh Liên thay chí thua anh ấy thích lắm đấy ». Và Loan nói tôi, bùi mòi như đồi.

Trời ơi! Loan có biếit lúc ấy tâm hồn tôi là của Loan không? Loan ơi, bây giờ Loan làm gì ở trên buồng học, tôi muốn tìm Loan để sống lại những ngày đã mất.

Ngày thứ tư — Buổi chiều
Chị Phi, chị Yến, Kỳ, Thành Loan và tôi đi mảng.



NHÂN BẢN TRUNG, NAM, BẮC

Các bà chí ạ.
Em, mỗi ký mân nguyệt khai-hoa thi nhá em lại mua RUỘU CHỒI HOA KÝ sao cho em, xem ra tốt lắm, vây em có mấy câu nôm na dưới đây để giới thiệu các bà chí mỗi khi sinh nở cũng nên nói:

Nhân các bà kỳ ở cữ
Muốn tốt tươi cho con em da
HOA KÝ RUỘU CHỒI nán son,
Dung nhan sẽ thấy nón nã hon xua,
Và dân huyết lợt vẫn rắn cốt,
Về doan trang đẹp tôi đỗ trống,
Nhun cuồng đunum sặc hông,
Cang tảng mèu thân cảm nồng tẩm yêu.

Bảo thi Hồng-Loan
13, Rue du Cuivre, Hanoi

hoang vu, hay là đến núi Mê gán gài ở chân trời kia! Loan sẽ ở đó làm bà Chúa bồ, tôi sẽ là kẻ thuyền chài.

Ngày thứ năm,
ngày thứ sáu,
ngày thứ bảy

(Không biên). Tôi thấy Loan mỗi ngày mới đẹp, và tâm hồn tôi không lúc nào xa Loan nữa.

Một buổi sáng êm á, chúng tôi ngồi đánh bài ở một phiên dâ núi rông ra bờ. Bóng trời đồ mua, Loan vớt hết cá, bão thuê xe cho Loan đi, Loan không chịu.

Một buổi chiều, Loan vâ tối ra ngồi trên móm dâ. Bóng hoàng hôn xuống, vùng tây còn một ít ánh đồng yểu ớt. Phía trước mặt, nước bê thảm dần — dời ra màu tim, và ô dâng đông nam, bóng tố

nghiêng minh nga xuồng rùng thông.
Mấy đêm sau chúng tôi ra ngồi ngoài *barrière* chờ cao giang mọc.

Một tối chúng tôi tiếc lên chờ có linh giác. Loan ngồi trên ghê dâ tôi ngồi dưới chân. Xung quanh bắt ngát chí có hóng tối; em Thành chạy đi chơi đâu? Tôi định nói với Loan một câu mà đã quên năm nay tôi vẫn giữ trong lòng, nhưng bóng tối tôi quá, bao giờ giang mọc, giang ấy sẽ soi rõ tim tôi và giang ấy mới là giang thê mặt biển. Nhưng giang đã lèn rồi, qua đám mây e ấp. Sao mà giang đêm nay yếu ớt thế. Bây giờ thì không thể nói được nữa rồi, vì có các anh ấy lèn.

Ngày...

Bao nhiêu lần định cầm tay Loan để chút tất cả những điều mà mười mấy hôm nay đã nặng lòng Liêu quâ nhưng lại thôi không dám! Liêu rất quâ, chỉ sợ Loan không yêu Liêu.

Ngày 29 Juillet là ngày Loan về Hanoi.

TÙ-THẠCH

CÔ HỌC TINH HOA

Án-Tú XUÂN THU

Bản Hồi Sao Lạc

Cảnh-công uống rượu vui,
thường kẻ vô công, bắt tội
quan hữu tư, Án-tú can

Cảnh-công uống rượu vui, thường cho người trong nước ba kẻ được lộc muôn chung, năm kẻ được nghìn chung. Lệnh ấy ra đến ba lắc mà quan chức-kẻ (1) vẫn không theo. Cảnh-công giận, ra lệnh cách quan chức-kẻ. Lệnh ấy ra đến ba lắc mà quan sỉ-sư (2) vẫn không theo. Cảnh-công không bằng lòng. Án-tú đến ra mắt, Cảnh-công bảo Án-tú rằng: « Quả nhân nghe rằng: vua trong nước ai thi làm lời cho người v.v. ghét ai thi bỏ người ấy. Nay Quả nhân yêu người mà không làm lời cho người được, ghét người mà không bỏ người được, thế là mất đạo vua ». Án-tú nói: « Anh này được nghe rằng: — Vua hay mà tôi theo là thuận, vua dở mà tôi theo là ngược, nay nhà vua thường lũ bầy tôi siêm định mà khiêm kẽ giực việc phải theo, thế là vua mất đạo vua và khiêm cho tôi không giực được đạo tôi vậy. Các đứng tiên-vương yêu là đê khuyen kẽ thiện, ghét là đê trừng kẽ ác. Xưa ta đời Tam đại (3) hung thịnh là bởi biết yêu kẽ làm lời cho dân, ghét kẽ làm hại nước. Cho nên yêu phải đạo thì người hiền lương nhiều, ghét phải đạo thì kẽ tà-tịch mất, nhớ thi thiên-ha được bình-trị, trán họ được bô-tập. Kip đến lúc say thi cái đầu cầu chầu, cái-thân cầu yêu vui, kẽ náo thuận với mình thi yêu, kẽ náo trái với mình thi ghét, cho nên yêu trái đạo thì kẽ tà-tịch nhiều, ghét trái đạo thì người hiền lương mất, trán họ lì tan, xâ-ắc đòn nát. Nay nhà vua trên không xét cái hung thịnh của bậc thánh vương, dưới không xem cái suy của bọn hồn chúa, thần sզ là sờ nhà vua làm ngược mà quan hữu tư, không dám nói thi xã-tắc đòn mất, tên miêu nguy mất ». Cảnh-công nói: « Quả nhân không biết, xin theo nhời can của quan sỉ-sư ».

(1) Chức kẽ: chức quan coi việc tinh toán số sách như chúc hối-kẽ bày giò.

(2) Sỉ-sư: chức quan coi việc tung-ngục.

(3) Tam đại: ba đời, tức: Hạ, Thương, Chu.

Cảnh-công tin dùng kẻ sàm
nịnh, thường phạt không
công bình, Án-tú can

Cảnh-công tin dùng kẻ sàm nịnh, thường kẻ vô công, phạt kẻ vô tội, Án-tú can rằng: « Thân nghe bâc minh quân thi ngửng vông thành-nhân và tin nhói dậy của các ngài, chử chưa tung nghe bâc minh quân mà lại nghe theo lời kẽ sàm nịnh mà thường phạt bao giờ. Nay nhà vua cùng với những kẽ là bâc hồn hồn lanh nhau và nói rằng: Kẽ sáp chét còn cõ làm vui yay ôi! Ta còn thê nào làm điều nhân mà cõ dàn dàn được. Vì thế mà kẽ sùng thiếp ô trong hàng hiếp người trong nước, kẽ sùng thần ở ngoài dòng dâ cướp ô ngoài bâc (1) các quan-lại giữ phép dâp-hâp dâp-hâp hồn, dâp-khôn-khô dâp-don má kẽ giàn vẫn cõng làm già. Chúng lại giấu cái tinh-tệ ỷ, che dày iỏi ac cho nhau, làm cho người trên mòi mịt, cho nõi có bâc tri thành, đại hiền, cõng khong sao thắng nõi được nhõi đem vậy. Vì thế mà người trung-thần thường mặc nän. Thân nghe kẽ sõi đời xưa có thê cùng đương thi mới cõng, khong thê cùng dâp ôi bâi, có thê cùng đương thi tiên, khong thê cùng đương thi lui. Thân xin di. »

Án-tú bèn quất ngựa di. Cảnh-công sai Hán Tú-Hưu đuổi theo, bảo rằng: « Ta bắt nhän, không theo được nhời dạy cho nõi đến nõi này, phu-tù bô nước dâp thi Quả nhân cũng dâp để phái bô đòn ». Án-tú lõ quất ngựa trả lại. Kẽ theo bâi hỏi rằng: « Lúc này ngài vội di cho mau, giờ sao lại vội vê cho mau thế này? ». Án-tú nói: « Người khong thê biêu được. Nhời của nhà vua khânthiết lâm. »

Cảnh-công mè kẽ ái thiếp, chiêu hết
diêu, Án-tú can

Con Bitch-vương tên là Tiên 越 vào làm tôi Cảnh-công, xe đóng mười sáu ngựa (2). Cảnh-công trông thấy không bằng lòng. Bé thiếp của Cảnh-tôn là nàng Anh-tú 婁子 muôn xem. Cảnh-công nói: « May sao Án-tú đang dâu », bèn đưa kẽ bé thiếp lên dèn ô trong vườn

(1) Bi: ấp nhô.

(2) Xe thường đóng có lâm ngựa, Tiên đóng gấp d ôi lên

dè xem. Ánh-tử xem lấy làm vui, bèn xin ban cho Tiết-lương bông hậu. Cảnh-công hứa cho. Khi Ánh-tử khỏi, ra mắt Cảnh-công, Cảnh-công nói rằng: «Tiết, con Địch-vương rong xe, quả nhiên lấy làm thích lâm, để bảo rong cho phu-tử xem». Ánh-tử nói: «Việc rong ngựa thần không biết gì cả». Cảnh-công nói: «Quả nhân xem lấy làm vui lâm, muộn ban cho hẳn lộc muộn chung, thế có dù không?». Ánh-tử thưa rằng: «Xua kẽ sỉ nướu Vệ là Đông giao 東野 rong xe, nhà vua lấy làm bằng lòng. Ánh-tử không bằng lòng, nhà vua vì thế lại không bằng lòng, bèn không xem. Nay con Địch-vương là Tiết đánh xe, nhà vua không bằng lòng, Ánh-tử bằng lòng, nhà vua vì thế lại bằng lòng. Ánh-tử xin dùm nhà vua hứa cho. Như thế là dè dẩn bà uy chế vậy. Nhì vua không thích việc tri nước lại thích việc tri ngựa, không ban bông lộc hậu cho người hiền lại ban bông lộc cho kẻ trong xe. Xua kia đức Hoàn-công tiên-quân đãi hép hời bay giờ, nhưng biết sửa sang phép tắc, mở rộng chính giáo, làm đến bùi chủ chử hẫu. Nay nhà vua không thân được với một nước chư hau nào, trời làm mất mùa đói kém, dân nhín lẩn nhau mà chết ở đường, nhà vua không lấy thế làm lo, chỉ chăm việc làm vui tai mắt, chẳng theo cái công liệt của tiên-quân, chỉ chăm về nghe rong xe, như thế là nhà vua không nhin đến dân, quên hồn cả nước dì vây. Kinh thi có câu rằng: 戴 爵 戴 頭 君子 所 屈 (Tái tham tái tú, quán tú sở giới) (1) Đông tâm ngựa đã là trái phép, nay lại gấp đôi lén thít là trái phép quả lâm vây. Vả nếu nhà vua cho là đẹp mà thích thì trong nước sẽ có nhiều người theo. Sán bần bằng xe áy không tiện, dù đường xa cũng không nên, mà dùng đến gấp đôi số ngựa, thi không phải là đạo của kẽ giòng xe nữa. Làm cho thỏa thích tai mắt, không dè ý đến việc dân, là điều thánh nhân căm. Nếu nhà vua lấy làm đẹp mà thích thi chư hầu át có kẽ bắt chước. Nhà vua không có bần mà lại bay cái sảng bậy cho họ bắt chước, thế

(1) Hai câu này ở chương Thái-thúc 采 蔽 thiên Tiêu nghĩa là: Người trượng-phu làm mưu trí thi nên nước, người dân là làm mưu tri thi làm nghe thành.

(2) a) Công-tử Gia 嘉 — b) Công-tử Câu 駟 — c) Công-tử Kiêm 騒 — d) Công-tử Sư 骥 — e) Công-tử Dương Sinh 阳 生 Lúc bấy giờ công-tử Đỗ 茶 chửa sinh.

3) Ngó thế tết có một mà xui cho năm con tranh nhau thi khôi loạn sao được?

GIA-DÌNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN THU THAI THEO Ý MUỐN

có hơn 60 bản kê (dùng được xuất đời) biên rõ những ngày nào trong tháng người dân bò có thể hay không thi thai được sách viết theo lối khéo-cứu Mỗi cuốn 0\$80. Mua Linh-hoa giao-ngân hết 0\$71

Ở xa mua xin gửi 0\$81 (cá cược) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

không phải là đạo thương dân như con, nếu tiếng tối, được lòng kẽ xa, thân thiện với nước láng giềng vậy. Vả lại bồ người hiền lương, không giúp kẽ có quá, mà lại nghe kẽ bê thiếp, tặng lộc hậu cho kẽ rong xe để gây lấy oán, đó là cái dạo của kẽ thù với dân vậy. Kinh thư có câu rằng: 菩 夫 成 城 菩 婦 傾 城 (Triết phu thành thành, triết phu khuyễn thành) (1). Nay nhà vua không gắng sức cầu cái kẽ nên thành, lại chuộng cái kẽ làm nghe thành, thi nước sắp đều ngày mất mất, xin nhà vua hãy nghĩ lại.» Cảnh-công cho là phải, bèn không xem rong ngựa nữa, cho Tiết, con Địch-vương về và thưa thoát với kẽ bê-nhân Ánh-tử.

Cảnh-công sắc cho các quan phó của năm con, nhờ lời Ánh-tử can

Cảnh-công có năm con trai (2), ban cho các quan phó các công-tử mỗi người trăm cỗ xe. Trong các quan phu ấy có Ánh-tử. Cảnh-công với các quan phó lai, với người nào cũng truyền rằng: «Cố gắng lên, có lẽ đứa con nhà người day dỗ sẽ làm Thái-tử». Đến lượt Ánh-tử từ chối, nói rằng: «Vua truyền mệnh cho tôi, thi tôi phải hết sức làm việc dâng nhận; tôi dám dâng không ghen ghen. Nay tôi là nhà có trăm cỗ xe, thế là thành một quyền thần trong nước. Người nào cũng lấy cái mệnh của nhà vua truyền rằng: «Có lẽ đứa con người day dỗ sẽ làm thái-tử», thi là truyền cho chia rẽ nhau, lìa gốc, lập đảng riêng; dạo ấy sẽ làm đỗ nước (3). Anh này không dám chịu mệnh, xin nhà vua nghĩ lại».

(1) Hai câu này ở chương Chiêm ngưỡng 謂 仰 thiên Đại nhà, nghĩa là: Người trượng-phu làm mưu trí thi nên nước, người dân là làm mưu tri thi làm nghe thành.

(2) a) Công-tử Gia 嘉 — b) Công-tử Câu 駟 — c) Công-tử Kiêm 騒 — d) Công-tử Sư 骥 — e) Công-tử Dương Sinh 阳 生 Lúc bấy giờ công-tử Đỗ 茶 chửa sinh.

3) Ngó thế tết có một mà xui cho năm con tranh nhau thi khôi loạn sao được?

vậy xin nói các ngài đã biết việc láng ra sao chưa? Việc láng không biết, thi đừng nói việc nước gì với.

VIỆC-LÀNG
của Ngô-Tát-Tố sẽ hiển các ngài những cái lá lùng
ở trong lũy tre xanh xí Bắc

Mỗi cuốn 0\$80. Mua Linh-hoa giao-ngân hết 0\$71

Ở xa mua xin gửi 0\$81 (cá cược) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

Tóm tắt các kỵ trước

Sáng hôm ấy ở bờ kè con đường Rigault de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một người nằm chết cong queo. Lực trong mình và thấy một cái mũi-se có字样 hai chữ H. S.

Xé ra và tên là Sanh con một nhà triệu phú ở Cà-mau...

Lúc này là lúc công tử Sanh đang mê Cúc-Huong: một bông hoa đep nhất Sài-Hanh... Sanh bị vua đưa hưởng 40 vạn bạc già tài... Chàng khoe cửa với Cúc-Huong.

PHONG LUU

Phóng-sự tiếu-thuyết của DOAN-CHU
Tranh vẽ MẠNH-QUỲNH

Dối với họ, Sanh là nhưng mà Cúc quen. Khi vào ngồi bàn, nàng đưa mắt chào họ một cách rất kín đáo. Sanh có tài uống rượu như chúng ta uống nước lă. Chàng giải khát một hơi ba cốc to cõi-nhất Martell, còn gọi thêm hai chai Mumm nifa. Túi-lượng của Cúc chẳng thua kém gì mấy. Sinh-nhai của những người như nàng thường bị bắt buộc, lôi cuốn, phải biết uống rượu. Cố lúc không say cũng phải làm như say.

Trong bụng đang hớ hờ được ngồi kè một đảo danh-hoa bấy lâu minh lâng ao ước, lại gặp hơi men làm cho bừng tri thêm, Sanh ta ngất ngưởng khoe khoang, náo ái tình nồng nàn chán thất đối với Cúc, náo cả cái chúa chan, ăn tiệc mản đòn không hết.

Lâm ca chàng nói lòn tiếng, coi như bốn phía không có người nào. Nhiều khách ăn ngồi gan phai cho là trái tai. Có người rồng lường, bảo ái-tinh của người ta thường nói lên những con, như bệnh sốt rét phải kêu phai rét.

Sanh nắm lấy bàn tay Cúc, cái bàn tay có một ngón deo chiếc nhẫn kim cương, hột cũng khá to. Chàng vuốt ve và hỏi :

— Ban nay em nói nhất định ký tờ giao kèo ái-tinh với anh ?

Cúc ráo bàn tay ra cầm cốc rượu uống và đáp :

— Phải.

Nhưng em lại nói bỗn nay gặp anh có mừng và cũng có buồn. Sợ buồn ay thế nào, vì đâu, em nói cho anh nghe voi.

— Ôi ! Chuyện riêng của gia đình em, anh có cần biết làm chi !

— Chúng ta đã thương yêu nhau thi chuyện riêng của em, không phải là chuyện chung cả anh nữa sao ?

— Vẫn biết thế, song đê lúc khác em nói cho mà nghe.

— Anh muốn em phải nói ngay bây giờ. A, cho anh hỏi thật tình câu này nhé: Vậy còn ông hội-dồng «via » kia, người đã bao học cho em sống ở Saigon lâu nay, em sẽ quăng đi đâu ? Nếu phải yêu thương em như kiều vợ chồng vua bếp, hai ông một bà, chắc anh buồn chết.

Sanh nhún miếng cười, binh như tự phụ mình vừa nói một câu hóm hỉnh.

Trái lại, Cúc sầu mặt, làm bộ như muốn khóc;

— Chịu vì chỗ khó tăm đó mà em nói em buồn đó, em à. Với anh từ lâu, em vẫn thương thầm nhớ vọng đến giờ em nghe không thể nào không ghen gùi anh được nữa, nhưng còn việc kia em vẫn chưa biết giải quyết ra thế nào ?

— Khó ở chỗ nào, anh giải quyết cho.

— Nguyên trước kia ba má em ở Châu-đốc làm mia và trồng bắp luồn mây năm mít mía, thua lỗ, có vay mượn nhà ông hội-dồng Mão đó hết bốn năm ngàn đồng. Sanh không thể gì trả rồi, phải đem thân em gán nợ cho ông, theo ý ông muốn. Giờ muôn xá bắn ông ra, tất nhiên em phải làm sao trả món nợ ấy, không thi ba má em ở nhà sẽ bị thúc dời, lời nặng, tiếng nhẹ, không sao chịu nổi. Thân em cũng gánh như cô Kiều ngày trước, bần minh chục nợ cho cha...

Toấy vẻ mặt Cúc áu sầu, càng tăng thêm vẻ đẹp, Sanh ta càng như ngày xưa dại :

— Thôi, giờ em bần minh ấy cho anh. Tưởng có bao nhiêu ; đến mười số chừng ấy anh cũng cho em lập tức. Chứng ta cứ uống rượu mua vui đi. Mai anh ký cho một tấm chí-phiếu (chèque) ra bằng mà lấy tiền.

Kỳ thật, Cúc nói lão. Nàng chỉ cốt thử xem Sanh có bao con người để xiêu dê đập không, chờ nàng không còn cha mẹ nào ở Châu-đốc, ma cũng chẳng phải dem mình gán nợ cho hội-dồng Mão bao giờ. Nàng đã cảm sướng lên đầu ông ta từ tung thi eo.

Bỗng dưng nàng đưa bàn tay có đeo nhẫn hột xoàn và Sành vuốt ve ban nãy, tái mặt, tiếng nói run run và khóc ra hơi :

— Trời đất ơi ! Cái hột ở nhẫn em rơi đâu mất rồi. Cố lết lại anh lôi kéo hỏi nãy, làm nó bong ro, chắc roi dưới gầm bàn hay quanh đầu dây, anh đánh diêm lên soi tìm dùm em mau.

Thật quá, chiếc nhẫn còn treo cái lỗ trống, hột kim cương tuột ra rồi.

Sành mọc túi láy hộp diêm máy hột lửa và trao cho nàng soi quanh dưới bàn. Song thấy sao được lửa ấy lờ mờ, không đủ sức sáng, chàng mòi vi-da ketch-xu, rút láy một tờ giấy bạc 100 đồng còn mới nguyên, xếp nhoi chiếu dài, thành như một que đóm rồi đưa trên lửa diêm máy mà đốt cho sáng.

Các giật mình, toan giăng lấy tờ giấy bạc nhưng không kịp, nó cháy vào hết rồi.

Mà hột kim-cương cũng chẳng tìm thấy. Nàng làm bộ mếu máo :

— Ẵn một bứa nem mất một hột xoàn vừa mua một ngàn mảnh hồn nợ, rõ khò thán tôi chưa ! Chỉ tại anh, em bắt đèn anh đấy.

— Ah vui lòng đèn cho em. Ngày mai anh dẫn lai tiệm Francois Sу, muôn lựa hột bao nhiêu tiền anh cũng cho.

Cũng như chuyện đem thân chهد nør, nàng không hề mất hột xoàn. Sự thật nàng đã đeo mạnh vào cánh bàn chò nó bong ra và bỏ trong túi rồi kêu mắt. Mà hột ấy chính là hột Xiêm, người ta mài đá làm giả kim-cương, đáng giá năm mươi đồng bạc là nhiều.

Sành ta hãnh diện, khoe của, đốt mít tờ giấy 100 đồng bạc thật để tìm một hột kim-cương giả.

Có người đỡ-chứng mà men làm chàng say quá, vì chàng có ai say một cách đại dột đến thế.

Cứ chỉ ngón cuồng của Sành, khiến những người chúng kiến đều phải sinh ghét và chửi thầm. Nhát là họn cậu năm Vùng và anh sáu Thiên.

Sau khi cô cát ra xe hơi đi rồi, họ tha hồ bình phẩm, nhục mạ.

Câu Năm vỗ bả tay nỗi lớn :

— Thằng bé con cái nhà ai mà khoe của một cách ngu dai, thấy mà phát ghét. Lúc này tôi muốn vã vào mặt nó mấy cái, không biết cái gì nham tráu cảnh tay tôi.

— Ôi ! Nô thi mà mão kêu nó, hõi đâu cậu Năm phải hận lòng sinh sự ! — Một người trong bọn nói xéo vào.

— Nô giỏi khoe tiền khoe của, đê tôi chọn túc nó mệt phen cho nó mất bắc ngán, bắc muôn chơi.

— Chọc tết cách nào ? — Anh sáu Thiên hỏi.

— Rồi đấy anh xem, ai chờ con Cúc thì tôi có là gì ! Nô xinh đẹp mà xảo quyết trán đổi. Tôi dám dánh cuộc một trăm chi ẩn một đồng với anh rằng : Hột xoàn nó giả, đặt chuyện kêu mất đẽ làm tiền thắng bờ ngư đại kia đây thôi.

— Những hạng áy sáu bùi quâ-báo nhän-tiền, rồi trời bắt bờ во chét đòi cho xá mém.

Xe hơi của Sành đã chạy xa biệt mù rồi, chàng không được nghe những lời thỏa mạ đích đáng ấy.



XI

Một đêm người ta giết nhau bằng hột hạnh-nhân

Bứa nem rươi xoàng, gọi là tráng mìeng ցս-լօն, thèm mà ngọt ba chục đăk. Nhưng có-nhắc với xam banh đã chึennhìn phần mordi: thue pham chuyen mon của nhà bà quán K. không khéo chua thua được ruot.

Áy là chura nói dòn tòi giấy một trăm bị hỏa-tang osn nồng vì một hột đá mài giả kim cương, đã làm tro cười cho những người trong thay.

Lúc ô quán nem ra đã 8 giờ tối, Sành có vê gật gẹ gật-guồng khá say. Chàng bước lên ngồi phịch trên xe, trong khi châh đạp xẳng, một tay vuốt yên trên mui Cúc và nói :

— Thổ cũng như chúng ta vừa mới làm lê io-hồng rồi đây, em nhỉ ? Giờ thi vê nhâ, chư còn di đâu ?

Anh chàng ta nóng ruột ta hành một khoán cốt-tử ở rồng giao kèo ái-linh, nhất là sau khi thi-hung vâ bao lâu mộng trc e. Nhưng Cúc còn hành-hạ chán chê nữa kia. Mấy tay chơi bài sáuh sỏi như nàng,

vẫn biết bắn nghệ họ là hiền thán cho kẽ nào dẫu giá đắt hơn, song họ khéo ngâm khéo vò tắc lòng dục vọng của người ta bao giờ thật ngầu như tương mồi chiêu. Có thể mới đê sái kienh, lgi-dụng. Huống chí lúc nào họ cũng nghĩ đến lòng ich-ký riêng của họ trước đâ, rồi sẽ dến lòng ich-ký của kẽ trả tiền cho họ sáu. Đô súng là một diêm cốt yếu — mà bình như ít người đê ý xem xét — phân ra gaii cấp trên dưới hon kém ở trong xã-hội mãi dâm.

Lúc vira lấy bông phun ra lõi lại bén mà cõ bàn tan Sành mới in nhẹ vào, có lõi họ sợ loang lõi mất duyên, vira trả lời nang nju :

— Em đê giao hẹn từ hồi chiêu, anh khong nhór sao ? Ẵn nem rõi vào nhà tiệc chơi mà.

— Thế là bý giờ ta di Cho lớn ?
— Chú sao !

— Được rồi, anh chiêu ý muốn cõa em, lén trói anh cung đưa di, nữa là dày vò Chợlón kè gi.

— Nhưng em coi sao anh say khâ lâm đấy, hiện có dù sác cung tay lái hay, hay là dura nhau xuống ruộng xuống sòng thi chet.

— Đừng lol em chẳng là thiên thần hộ-mạng của anh là gi ? Có điều từ tể, thi em thường cho anh vãi cái hòn nồng nàn đâm thâm ở bên má này, tức là cho Sành tội đâ có thâm lực đê bộ-vệ xa-giá Nương-nương được bình an vô sự.

Cú vui vê làm theo y lời, nhưng cái hòn gần như bát bóng, kèu mà không có vị. Cái hòn chiêu khách buồi dâu.

(còn nữa)
DOAN CHU

LINH 30 THÚ' TIỀU - THUYẾT

A. — Nam Sử tiểu-thuyết : 1) Hai Bà ho Trung đánh giặc 0\$80, 2) Vua Bà Triệu-Àu 0\$50, 3) Trần-Nguyễn Chiền-Ký (Trần hưng-Dao) 0\$50, 4) Việt-Thanh Chiến-sử (Chuyển vua Quang Trung, in lần thứ hai) 0\$40, 5) Hùng-Vương dien-ngař (chuyển ly-ký từ hồi Cù Tô mồ nước) 0\$50, 6) Lê-dai-Hanh 0\$35, 7) Bình-tiên-Hoàng 0\$45, 8) Vua Bé-Cái 0\$35, 9) Tiễn-Ó Sán Dêm-Dông (hát), 10) Lịch-Sử Đề-Thám có 25 hình-ảnh đặc-biệt 0\$50, 11) Lịch-sử quân-Bãi -sây chuyền Ô Tán-Thuật ở Hring-Yen-mâ vẫn quen gọi là Giác bâu Sđy) 0\$30, 12) Vợ Ba Đề-Thám 0\$20, vẫn vẫn...

B. — Bé-Sử tiểu-thuyết : 13) Tây-Hán-Chi (Tiền-Hán Diên-Nghĩa) 1\$50, 14) Đông-Chu Liệt-Quốc (trong truyện có Tây-Thi, Phạm-Lãi, Ngũ-Tử-Tư v.v.) 1\$50, 15) Girom-Ku Khô (Mình-Sử dien-nghĩa) 0\$60...

C. — Võ kẽm, nghĩa-hiệp tiểu-thuyết : 16) Đât Chết Lóng-Lâz (sốt nghìn trang lõi giá 2\$50), 17) Thất-Kiếm Thập-ta-ni-Hiệp (Tiền và Tuci 1\$10, 18) Gái-Anh Hùng (Tiền và Tuci) 0\$70, 19) Hai Mươi Bốn Người Anh-Hùng Cứu Quốc (Tiền và Tuci) 1\$60, 20) Kiếm-Thanh-Hoa-Ành-Lực 0\$30, 21) Danh-Trấn Giang-Hồ 0\$30, 22) Thập Bá Thiếu-Lâm Đại-Kiếm-Hiệp 0\$30, 23) Sư Hổ-Mang 0\$25...

D. — Ái tình, xá-hội, luân-lý... Trinh-Thám-tieu-thuyết : 24) Bé Tinh Nô Sông 0\$30, 25) Hải-Đường-Hòn 0\$30, 26) Nước Hu Girom 0\$20, 27) Cái Hàng Hoa 0\$20, 28) Cái Nan Churong 0\$30, 29) Người Trả-Thu 0\$30, 30) Phong Trần Phẩm-Sir 0\$65, 31) Ban Địa Xira 0\$10, 32) Bông Hấp-Hôn-Ho 0\$10 (hết), 33) Giác Mộng Nâng Lê 0\$60 (hết)vẫn vẫn...

E. — Kho tiêu thuyết mới 1941 : Cuốn « tinh luy » do một nữ-sĩ (cõi in hình nữ-sĩ) giá 0\$50 và cuốn « tinh thù » (chuyển thật) giá 0\$50. — Các sách dạy về nghề (công nghệ) : dạy buôn, bán, dạy dân, dạy vê, dạy làm văn thư, dạy đánh cờ, dạy xem trống theo lối tài, dạy thời miên, dạy làm địa lý, dạy làm thuốc, dạy tập v.v... hõi tại Nhật-Nam

Các sách của Nhật-Nam, mua buon mỗi thứ từ 3 cuốn trở lên có trừ hoa hồng.
Ở xã giat mua lẻ thêm tiền extra, Thu mandat ché đê cho nhà xuât bản nêu sau đây :

NHẬT - NAM THU - QUÁN — SỐ 19, PHÒ HÀNG ĐIỂU — HANOI

HO GÀ

Hiện nay trê còn mặc phải bệnh dịch hò gà nhiều lắm. Họt con, cõi nhiều đom rã, đầu rã rọi, mai đõ ngã, con cói khõi khõi hõi, mai phút đồng hồ, coi rất thương tâm. Phải tino mua ideo được thuốc HO GÀ BIÊU NGUYỄN mới chữa khỏi hồn. Người lớn bắt cõi mặc chứng họ gá, họ đam, họ khán hay họ săn, uống thuốc này rất công hiệu. Mỗi ve giá 3\$60.

ĐAU ĐÃ DÀY

Ấu vào khong tiếc, dây hơi, q hơi, tìn nguc, rúc đầu, lõa mắt, thường mỗi hai vai, dau xuống ngang thát lung. Người nào nhiều nước vị toàn quâ, thư ngón ra nước chua, nước đắng hoặc nước nhát có khõi nõa ra căr thức. Người ti nước vị toàn hay thấy thức ngực nghen cõ, it q hơi và khõng đỡ. Nếu khõing dùng thuốc DÀ ĐÃY BIÊU NGUYỄN không bao giờ khõi dai được. Một tâ giá 3\$60.

CAM TY

Gia dinh nào có trê con cam sâ, không chịu ăn, gầy cõm, lõi đầu, mắt oet, thûi tai, hõi mói, mieng thường hay chảy rãj, hung óng óit yön, phái kip dùng ngày thuốc CAM TY - BIÊU NGUYỄN cho trê con ăn, chỉ trong il lâu vua khõi lõi thường. Thuốc này thơm ngon làm cho trê con rất thích ăn. Mỗi ve giá 0\$30.

TÔNG CỤC :

Nhà Thuộc Biểu - Nguyễn
125, Hàng Bông (cây da, Củ-a-quyền) — HANOI

Bài hát đồng ở xứ sở của những Đàn bà và người THỦ CHẾT

(Số: BÁO THUẬT "theo lời một nữ binh Tân")
(Tiếp theo kỳ trước)

Sáng hôm sau, qua một cuộc khám nghiệm, gọi là khám nghiêm cho đảng với oai phái của chúa, thực ra họ chưa phải giờ đến những cách phiên phúc giã mà chân-tướng của tất cả chị em tôi đều đã bị bại lỗ cát, họ đều cười rú ên, nhất là mấy mụ to lớn đen xấu, những cặp mắt ốc-nhỏ cứ tròn-tròn trọc-trọc và dôi hàm rồng hàm cuộc cứ nhau cát ra trông mà buồn mửa, thi nhau hắt dì chung tôi đến đồ cả người, cất cái giọng ò-ò mà hỏi những câu như đàm vào tai:

— Nuru quá! những con rana này, có sao lại già làm đàn ông mà toàn đất nhau vào chỗ chết?

— Rõ dò dí! chúng bay nêu có chết cũng chẳng oan nào! quý gi bà bộ dạng giống bợ tinh bất nghĩa chung nó ấy mà rủ nhau đòi lết, nếu chúa không tinh cho dem khám nghiêm thì chúng bay còn gì là đời nữa!

Họ thi nhau mỉ mai chế riếu làm cho chúng tôi hổ thẹn quá rồi tức đây cả ruột, nhưng đều chịu cấm-mặt xuống, không biết nói ra thế nào? May đâu cái cô à trè đẹp, cái cô dã đứng châm chít cho tôi ăn uống đêm hôm trước, chạy đến nắm lấy tay tôi ra rất thân mật và quyến luyến, vỗ-vỗ nói:

— Cbi tôi đây! Thế mà chị làm em cứ nhận làm là phong-lưu công-tử mãi! Chị đóng bộ khéo quá! Ai mà chẳng nhận lầm!

Một mụ đen xấu thấy vậy nói khéo ngay:

— Nếu nó quả là phong lưu công-tử, thì chị lấy nó hay sao mu quấn quít như thế?



Lời nói lỗ-mảng làm cho côả thận quâ bỏi giã, nguyệt mu kia một cái dài rồi dắt tay tôi đi ra một chỗ xá, vừa đi vừa hỏi lẩn thẩn những câu bay tê, tuy vui cười nhưng có vẻ thất vọng và bẽ bàng, chắc chắn lại rít chặt lấy cánh tay tôi theo sau những câu nói vớ vẩn:

— Sao chị chẳng là con gái? Nếu chị là con gái thật nhỉ?...

Cô à con toan nói những gì nữa, bỗng nghe đằng kia chí Giáp phát khùng với một mụ to lớn:

— Mu không được vỗ lỗ quá như thế! Đây là những binh-phục của chính-phủ, chúng tôi vi ngibia vụ đập giặc cứu dân mà phải hận, không phải như bọn gái lăng mạn mà giảo dực dã đội lốt râu mà đầu! Nghĩa vụ của chúng tôi nêu chúa dày xé rõ ràng phái dem lòng kính trọng nứa là các mụ. Ma nói thực ra, nếu không có chúng tôi đã dem thám làm chiến sĩ xông pha tên dạn trong mấy tháng nay, thi suối miên này đã vào cátay-quân giặc, các mụ còn đâu được cái sào chí em bà, những lúc truyền trò to nhỏ, không còn vê e lệ sượng sùng, cô à lai dem hết những truyện bi a át la lung trong đó kẽ hết cho tôi nghe.

Lại một việc đáng hãi là nứa, sau khi chuyện vẫn, lúc ấy gởi đi về chèo, cô à để tôi nằm đó, khép cửa lui ra, rồi không biết tôi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi hay sao, đến khi giật mình thức dậy, thi bỗng giật nảy người, không phải rắn ở trong cái phòng kín, mà nằm ngay ở hãi cõi dưới chán nát gần chỗ chung tôi bị bầy Việt và bị bắt hôm trước. Mả chẳng những một

huyệt riêng này mà tác quái nữa. Cô à với kèi tay tôi đến xem sao, thi có gi đầu, mu kia dã cõi cõi dứa, đòi lột bộ binh-phục của chí Giáp, lâm cho chí đến phải phát khùng lén. Chí Giáp còn chực nói nứa thi bỗng có một mụ dàn bà bộ dạng đứng đắn ở đầu di đến truyền lệnh chúa rằng:

— Các em dã là han gái, dảng lê chúa giữ ở lại đây, nhưng các em dã không cùng một hỷ-hướng với các chí dày, thi cũng đừng nên can thiệp đến nứa, nhất là nêu vi các chí giữ kin, chó tuyen-dò cho đòn biết kêu cái giồng khinh bạc kia lại kéo đến mà phả hoại cái thế giới dù nhô hép mà trong sạch của chúa ta.

Tôi vừa giờ ra, thi các chí kia cũng đều thấy trong họe có gõi bạc và mảnh giấy như thế. Tinh ra han nghĩa mươi bóm dã hết, chí em tôi với giã từ phong cảnh, gấp đường trờ về bến dinh, thi vừa có lệnh được dời về Trùng-khanh.

Luôn mấy hôm dù hận rộn về việc quân, nhưng cái cảnh hãi hùng quái lạ kia vẫn luôn luôn hoạt hiện ở trong khói ốc. Thị ra, dưới gầm trời này không một cái lợ gì là không có, riêng cái lợ là chung tôi đã gấp do, có thê gọi là « Nữ - nhà quốc », như truyện huyền thoại dã tâ trong thuỷt Tây-du. Nam chí em tôi cũng bị bắt vào đó lại cũng được thả ra, nhưng riêng tôi có thê tự hao là biết rõ được chân-tướng hơn ca, vì chỉ có tôi được hưởng cái diêm phúc, được có à trè đẹp kia dem lòng yêu mến kẽ rõ chí nghe. Chẳng muôn ai hay cái lợ là do chính minh dã được mất thay rõ ràng, tôi xin thuật lại và công bố lên báo trường, cam chịu cái lợ đã phù lời người dân nêu giữ kin.

Theo lời cô à trè đẹp dã nói giáp với tôi thi « Nữ-nhân quốc » ấy lập

minh tôi, cả chí Giáp và mấy chí kia cũng đều nằm lán cát ở bên cạnh, kbi giờ của người nào vẫn nguyên vẹo không thiền thứ gì. Các chí vẫn còn đang ngây như kéo gỗ, tôi liền gọi dậy cả, ai này đều nhanh chóng ai biết rõ ra thế nào.

Caj em tôi à nứa còn đang bàng hoàng ngó ngắn cùng ôn lai cái cảnh vừa như nhau mỗi giac chiêm-bao quái-ác và có vẻ khôi hài thi tôi bỗng lai giật mình, vi ngre trong boc có cái gi nắng nắng, vội lấy ra xem, thi là một gõi cò mươi thoai bạc mỗi thoai gân bằng ngón tay, ai cũng khen là một người vui hiền, dại ý nói :

« Chóng ta dã chán cái đời ô-trọc người chồng di luôn mươi lăm năm không vê, nhien người xui mụ Đàm nên di lấy chồng khác, nhưng mụ một lóng g ñ tiết, thê chảng ôm cõi thuyền ai. Xết bao mong đợi, đến khi chồng thành danh vê làng, tường rõ phu quý phu vinh, khòng ngó khi chêng o kinh-dò noi dòi là chêng có vđ láy được con gái một nhà quyền quý rồi, vê tênh nứa đón mà phả hoại cái thế giới dù nhô hép mà trong sạch của chúa ta. »

Tôi vừa giờ ra, thi các chí kia cũng đều thấy trong họe có gõi bạc và mảnh giấy như thế. Tinh ra han nghĩa mươi bóm dã hết, chí em tôi với giã từ phong cảnh, gấp đường trờ về bến dinh, thi vừa có lệnh được dời về Trùng-khanh.

BẢO THÂN HOÀN THUỐC ĐẠI BỘ THÂN THÊ

Túi khôn...

Một bộ sách rất có ích lợi cho người đọc, người đời xưa đã phải gọi là *Túi khôn*, tức là *BỘNG-CHU LIỆT-QUỐC*. Nhà in Trung-Bắc Tân Vạn đã cho xuất bản bộ sách ấy do ông Tu-tài Nguyễn-dõ-Mục dịch. Tron bộ 3 quyển, 1396 trang, giấy tốt, khổ 16x23, giá đặc biệt cả bộ 28. Bay nêu muốn có ngay cái túi khôn ấy, xin kip gửi thư và ngân phiếu về nhà in: Imprimerie Trung Bắc Tân-Vạn số 36 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi. Ở za gởi thêm tiền trước là 08/65

Hết

SƠ-BÁO

một mrc khép tội duỗi ra khỏi nhà. Giữa lúc ấy có mấy người chém bạn của mụ Đàm cũng gặp một cảnh ngộ như mụ, gặp nhau than thở, cung gõ nỗi lòng, chẳng rõ các mụ cùng nhau bàn bạc ra sao, rồi cùng cho đèn ông là gióng phụ nghĩa bạt tình, thê chảng ai lấy chồng nữa, đưa nhau vào khu rừng núi hẻo lánh ấy, làm nhau cùng ở với nhau. Không bao lâu, các mụ đã chiêu tập được một số đông dân bà con gái, tôn mụ Đàm lên làm chúa, đặt ra qui luật bắt buộc nhau phải theo và luyện tập võ nghệ để tự vệ. Lại đặt ra mấy điều cấm: Cấm không được nói linh yêu, cấm không được lấy chồng. Vâ đặt ra những khâu - hiên gần như những câu thánh kinh bắt ai nêu phải học thuộc: *Đàn ông là kẻ thù của chúng ta. Đàn ông là gióng bối bắc dà làm hại chúng ta.* Hàng năm cứ xuân thu hai kỷ, sai phái những nữ binh mang khí gõi di phục ở các nơi gần dông bàng, định bắt những con ông con gái khỏe mạnh đem về cho àu uống rứt hận, rồi cho lầu lụt giao hợp, chung mọi thang sê để mổ giế: chét. Sau đó những người nào co thai, iới kinh sinh, con gái thi đê nuôi, nêu là con gái thi bò đì. Mụ Đàm chét, con gái mụ thay len làm chúa, đến vê chúa mà chàng tôi được thấy mặt dò là chúa 5 đời của mụ rồi. Vì là một nơi hẻo-lanh hiềm-hóc, người ngoài ít khi di đến, nêu có người nào tò-mò lợ vào được cũng không toàn tính mệnh mà ra thoát, nên từ xưa tới nay vẫn không ai biết được cái nơi kỳ quái bí mật ấy. Xét lại cách hành-dòng và sinh hoạt của « Nữ-nhân-quốc » này thực là vô ý thức dâng nêu tíc cười. Lẽ trò hao giờ cũng phải có ài dương, có vợ chồng mới gày nêu nòi giống, vì sự tíc giận cảm hờn của một vài cá nhân mà nuôi nêu một cái tirtschaft quâ-kịch, thù ghét cả dân ống, thù ghét mà vê nòi giống vẫn phải cẩn đến, rồi lại dùng thủ đoạn tan ác mà giết hại di, dâ trai lê trơi, lại trai nhân đạo, ta không thể ngờ mà không chỉ vạch ra được.

Ông Ngôi

của SOMERSET MAUGHAM
HUYỀN-HÀ diễn quốc-âm — NGUYỄN.HUYNH vở
(Tiếp theo)

Dận dò cách dùng thuốc. Nhưng tại sao chàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tên Canaque ấy? Mái lụa vừa vừa nhìn vào mé vai hắn. Hắn lấy thuốc rồi đi.

Mackintosh vào buồng ăn; một lần nữa chàng giờ tập bão cũ rã vẫn không bụng dạ nào dọc được. Trong nhà rất yên tĩnh : Walker ngủ trên gác, tên khách đương bàn húi trong bếp, hai người cảnh-sát thi di cui cá.

Yêu lặng di thường.

Ông chàng bị ám-ảnh với ý nghĩ có nên xem xét chiếc súng còn nguyên chỗ hay không. Chàng chưa nhất định xem lại. Vẫn biết hoài nghi là ghê gớm, mà sự thực còn đáng ghê hơn. Chàng dầm dĩa mồ-hôi. Sau cùng, muốn thoát cái im lặng chán, chàng nhất quyết đến nhà lão lát Jervis, cửa hàng cách xa chàng một cây số.

Lão là một người lai. Giày dướm cát, mít tết huyết mạch da trắng, nén ăn nói có thè nghe được.

Mackintosh như bô tròn nhà ở, phông giấy, trốn tránh dép giấy ở dưới có một vật hay không có gì cả. Chàng cầm cùi di. Qua túp nhà rộng rãi của một tú-trường, thoáng nghe tiếng chào. Tới nhà hàng, có con gái lão ngô ở quầy: một thiếu nữ da nâu, mặt phèn-phết, hận áo mầu hồng và hận xiêm trắng. Má cô hơi ửng đỏ khi thấy chàng vào.

Jervis giàu có. Lão hy-vọng gá con gái cho Mackintosh, nên thường bảo sê chiêu chuộng ông để quay dù mọi thức.

— À, ông Mackintosh, thật là sự ngẫu hứng! Térésa, con sắp à whis-

— Cha tôi đương rõ chuyện hàng về buỗi sáng. Đề tôi di gọi.

Cô gái di ra mít cửa sau. Chàng ngồi xuồng ghế. Một lúc bà Jervis bước vào, gio tay ra bắt. Đó là một bà có tuồi, béo dày. Bà vốn gồng döi nhà vua ở đây. Bà có nhiều đất cải. Bà niêm nõi, nhưng không iờ về quâ u lể phép; bà rất biêt thứ hực của mình, vẫn có một vẻ dài các, mặc dù cái khuôn khò vĩ đại của tấm thân không dài các tí nào.

— Ông Mackintosh a, ông quên lảng hán chúng tôi rồi! Con cháu Térésa vừa mới nhác ban sáng rằng chàng thấy bóng ông Mackintosh đâu cá.

Chàng rung minh vì nghĩ một ngày kia sà là khách đồng-sàng của mụ già bần xú ấy. Ai còn không biết tiếng su-tu-eái, tuy là ông chòng còn có chút ít mầu bạch-chủng! Bà cầm quyền buôn bán trong tay. Đối với người da trắng ở đây, bà chỉ là bà Jervis thôi; nhưng cụ thân-sinh rẽ bà là con cháu nhà vua.

Lão chủ vào: một người bé nhô nến dối cạnh bà vợ dồ-sô. Tóc nâu, râu dì hoa râm, dôi mắt lóng lẩy, hám rắng tươi sáng. Mặc bộ đồ trắng. Mặc dùn lão có vẻ người Anh-Cát-Lợi, và nói thường pha lẫn tiếng lóng, mà ta vẫn cảm thấy lão nói tiếng Anh như người ngoại quốc. Trong gia-dinh, lão vẫn dùng tiếng mẹ đẻ. Tính-tinh de-lien, khum-núm và hay đưa nịnh.

Mackintosh nhìn lão bằng con mắt dít ton. Sao hắn dám mờ miêng ra như thế! Một người buôn bán lại phải gọi Walker bằng « Ông Walker » kia chứ! Chàng sẵn lời mắng sù hỗn xược cầy, nhưng không biêt sao lại im.

Jervis nói :

— Ngày xưa tri, tôi mong ông sẽ nối chức kia, ông Mackintosh a. Ông ai cũng mê ông. Ông hiếu họ. Bây giờ họ có chát học hành, không nên đổi dãi họ như hồi ngày xưa. Người công-sư phải có giáo-đục. Walker chỉ là con buôn như tôi.

Bởi mắt Térésa sáng ngời lên. Jervis nói tiếp :

— Lúc ấy có cần, ông có thể tin ở noi chúng tôi. Tôi sẽ khuyên bảo các tú-trường di nộp đơn trình

quả chuồng rải-rác chung quanh nồi nhà. Tôi trắng xóa. Đến lảng thu ba, hai người xuống xe, buộc ngựa, di ra phìn ao, theo sau lũ lượt bốn, năm thiếu nữ và độ một tá trẻ con. Chẳng mấy chốc mọi người đều vùng vây trong nước, bắt hổng vui cười.

Walker quan chiếc « lava-lava »,

bơi ngang bơi dọc, nảng nẽ như con cá múa. Các cô gái — mà ông hay coi ghê hùng nhưng lời sống-sượng dưa nghịch lận dưới minh ông để khỏi bị bắt, Khi mett khoái, ông nằm trên tảng đá, các thiếu nữ và lũ trẻ xúm xít quanh. Ta có thể hảo đó là một gia-dinh đầy đủ sung-sướng. Ông già to tướng ấy với it tóc trắng lo-tho, khêu gợi hồn ánh một ông vua Thùy-tê. Mackintosh nhìn thấy trong khoe mắt ông một êm-dịu lâng thoảng ra.

— Ông muốn về kịp giờ ăn, th phải liệu di chứ!

— Anh Mac oí, anh không phải là không tôi, nhưng anh ngốc lầm. Đường lòn cái này, anh lại nghĩ đến cái khác. Sống như vậy còn gì là thú vị.

Tuy nói thế, ông cũng đứng dậy mặc áo. Hai người chầm rãi vê lồng, uống một hộp rượu hổ tiêu với tú-trường, rồi ra về giữa tiếng chào vui vẻ của các bác dân lù-khù uê-oái.

Sau bữa tối, Walker theo lệ thường châm diều si-gá rồi sắp đì dạo. Mackintosh vui hoảng sợ :

— Ông dám di chơi đêm hôm trong lúc này a?

Walker vung tròn đôi mắt xanh biếc, nhìn chàng :

— Anh nói gì đấy?

— Ông nên nhớ con dao tôi hôm nọ. Ông làm nhiều đùa ghét lòng rồi.

— Chào ôi, chúng chẳng đám đâu.

— Nó iòn dày, chúng chả đám mói đến tôi. Coi tôi như cha, vi biết bao giờ tôi cũng làm lợi cho chúng.

Mackintosh khinh khỉnh. Chàng khò khò về sự hạm hĩnh ấy. Nhưng không biết tại sao chàng lại khàn khỗi :

— Ông quên rồi à? Tôi nay óng ở nhà chơi « piquet » với tôi.

— Chắc nữa tôi vê hây chơi. Tên Canaque có thể làm tôi thay đổi ý kiền hãi còn chưa lợt lòng.

— Ông cho tôi di theo ông vậy.

Anh cứ ở nguyên đây.

Mackintosh rún vai. Lời khuyen đó chẳng qua lầy lè. Nói cho cùng, không phải việc riêng của chàng, ông không nghe mặc ông. Walker dội mít di ra. Mackintosh giở sách ra đọc. Có lẽ chàng chợt nghĩ nên có chung có là mình ở đâu trong lúc nào, sau này cần dùng đến chàng? Vì vậy chàng kiếm chuyện vào bếp nói dẫu ba câu với tên Khách. Xong chàng cho chạy một đĩa hát. Tiếng rè-rè buồn rợ. Đó là bài bài thường nghe trong các túr-quán ở Londres. Tất cả người chàng ngóng ngóng đợi cái tiếng sẽ xé tan màn yên tĩnh của trời đêm. Bên chàng đìa hát reo nhảm nhản từng tiếng khàn khàn, thế mà Mackintosh vẫn như chim đầm

ĐÓI CHO ĐƯỢC



Mục bút máy tốt nhất

TỔNG PHÁT HÀNH:

Tamda & C°, 72 wiélo Hanoi

ĐẠI LÝ BÁN BƯỚN:

Chi Lợi 97 Hàng Bồ - Hanoi

Mai Linh : Haiphong

trong một im-lặng dị-thường. Chàng thoảng nghe tiếng sóng biển mênh mông trên dà, gió reo vui-vút trên ngọn cây dừa. Lúc ấy dâng dâng biếng bao thi-giờ? Chàng không thể khám chịu được nữa rồi. Cố lòng cười rộ lên.

— Thế nào rồi chả có phép là: it kinh thấy anh tư-y nghệ đan, anh Mac nñ?

Walker nét mặt đỏ tươi in hình ông trong khung cửa sổ.

— Đây, anh xem tôi hây cõi sống và đầy nhanh nọc. Tí sao hôm nay anh lại vẫn kén hat-hé bù?

Ông bước vào:

— Anh chàng lại khó chịu, hò... Nghe đe cho khuya khòà à?

— Tôi đương vận bài hát cầu cho vòng hòn óng.

— Bài già thè?

— « Alf o'bitter an'a pint of stout »

— Bò là bài hay tuyêt! Tôi nghe không khen chán. Nào, bày giờ tôi sẵn lòng ăn dỗ tiền của anh bằng bài « piquet »!

Ngay khi khởi cuộc, Walker làm ngay ra mặt người được. Ông lorden

người đối phuong, thấy đánh sai thi cười ầm lên, thật là đương-dương tự-dắc. Chẳng mấy chốc, Mackintosh trờ lại diêm tĩnh. Chàng dâng bộ dạng thô-bì ông già, ngẩn một cách tao hạo, ngẩn với một thứ vị lạ lùng. Trong lúc ấy, Manuma drowsing àn một chỗ, chờ cơ hội.

Walker ván nào cũng thắng. Mân-cáng óng hè-hà cho số tiền được vào túi.

— Mac ơi, muốn đối thủ với tôi, phải chịu khó sống thêm ít nữa nña. Biết chắc chắn là tôi có biệt-tài về bài lá.

— Tôi iỏi như xép sán như thế, ai đánh chả được, ông cho thế là tài giỏi à?

Walker cãi:

— Đánh cao thì được bài tốt, lê tự nhiên. Giả tôi vớ phải phần bài của anh, tôi cũng thắng kia mà!

Rồi ông lại kẽ dài dòng đầu đuôi thế nõa mà mây bản ông « lót trần »

những anh « bắc-bịp tay chơi » làm họ hết via. Thôi tôi tha bồ huynh

hoang. Mackintosh sô-sáng nghe chuyện. Chàng muốn nuối môi cảm hờn của mình; mỗi lời, mỗi điệu của ông, làm chàng ghê tởm ông hơn. Mãi rồi đến lúc Walker dừng dậy. Ông vừa ngáp vừa nói:

— Tôi iỏi đi ngủ đây. Ngày mai nhiều việc lắm.

— Ông định làm gì?

— Đi suốt cù-lao. Từ năm giờ sáng. Đừng đợi tôi bữa tối.

Thường hai người ăn tối lúc bảy giờ.

— Hay là ta ăn hối bảy rưỡi vậy?

— Tôi cũng nghĩ thế.

Mackintosh gọi tàn ở điều thuốc ra. Biết rằng sự chết lẩn quất bên cái người khỏe mạnh, toàn thân bừng-bừng sự sống ấy, thật là một ý nghĩ lai đời. Trong khoe mắt buồn và lạnh lẽo của Mackintosh như thoáng hiện một nụ cười.

— Ông cho tôi đi theo với, được không?

— Đề làm gi, hò trời? Tôi đi ngựa thi cái thớt xác tôi dù nặng rỗi. Mà ngựa nó chả muôn dè thêm anh trong ba mươi cát số dâu.

— Có lẽ ông không biết dân-tinh ở Matautu bảy giờ ra thế nào. Muốn cản thận đê tôi theo ông là hơn.

Walker khinh khỉnh cười lớn :

— Tôi sô được người bô vê oai-phong lâm nhí! Xưa nay tôi không muôn khiêu-khích ai cả ché áy.

Cái nụ cười của Mackintosh chuyên từ khoe mắt xưởng đòi hỏi, thách môt cái biếu bất-dắc-đĩ.

— Quem Deus vult perdere prius dementat.

— Anh nói thứ tiếng quái quỷ gì đâv?

Walker bước qua cửa thi nghe tiếng trả lời :

— Tiếng La-Tinh đấy.

Lần này Mackintosh cười gần. Tinh chàng dỗi hẳn. Chàng đã cố dù mọi cách rồi; tương lai thuộc về tay Hòa công.

Đã bao tuần rồi, chàng ít ngủ. Tôi hôm ấy là lần đầu lại được hưởng một giấc ngủ say. Sau đêm dỗi chịu áv, khi trời buỗi sớm như mát mẻ khác thường. Bé màn lam tươi thảm hờn, trời sáng sủa hơn mọi ngày, gió mùa thoảng nhẹ nhàng hơn. Ao nước mặn rǎn-reo theo làn heo-may, gợn như tấm

nhưng chải ngược chiều. Mackintosh khéo khoắn như trẻ bắn lại, hùng hổ làm việc. Sau bữa sáng, chàng lại ngủ. Đến tối chàng cho thẳng ngua di dạo một vòng trong rừng giành. Mọi vật như mồi mè, chàng cảm thấy thư-thái, bình thường hơn mọi ngày, mà lạ nhất là có khòng bắn đén Walker nữa.

Mãi mới vè, người nồng rực vì đi ngựa, chàng đi tắm. Rồi ngồi trên sân gạch miệng ngậm « bip » chàng nhìn hòn đáy hòn hòn. Khi mặt trời lặn, cái so diêm múa sắc hông pha với màu tía và màu lục. Mackintosh trong da yên ồn, và như yên ón cả về hoàn-vn.

Khi người bếp lên mời ăn, Mackintosh mím cười thản-mặt.

Chàng nhìn đồng hồ :

— Bảy giờ rưỡi. Dọn ra. Không biết bao giờ ông về mà đợi.

Ten khach cui đầu vàng. Một lát, Mackintosh thấy bắn qua sân, hung liễn súp nòng húc hoi. Chàng ué oái dâng dậy ra phòng ăn, ngồi vào rỗi. Mà ngựa nó chả muôn dè thêm anh trong ba mươi cát số dâu.

Đã xong chưa? Chàng cười thản vì mối ngờ thù vị ấy. Thức ăn không thay xoảng như mọi khi nữa. Món thịt băm — cái món bất-di-dịch của người bếp giờ ra mồi khi túng món ăn, lão này lại có vẻ hơm hoa ngọt ngào. Ánh xong chảng khoan thi đê vè nhà riêng, rồi chọn sạch dẹp. Chàng như bị cảnh đênh lanh mich hấp-dẫn. Trên không trung lấp lánh các vi sao.

Ten Khach, chán di dắt, mang đèn đến. Một vạch sảng pha toang mản tối tăm. Hắn đặt chiếc đèn trên bàn giấy rồi làng ra ngoài êm như ru.

Mackintosh đứng sững, hai chân như cột xuống đất. Khau súng ô đô rồi, một nứa bị che lấp dưới đồng giấy bừa bãi. Chàng thót ngay mồ hôi. Con tim thót lại đèn sau nhoi: Cái việc đó đã xảy ra rồi.

Tay run rẩy cầm súng: thiến bón viên đạn. Chàng ngáp-ngung, đổi mắt nghĩ-hoặc soi hòi trong đêm tối. Không một ai cả. Chàng với vung lấp bốn viên đạn khac vào súng, bỏ vào ngăn khóa cần thận. Chàng đợi.

(còn nữa)

HUYỀN-HÀ

Sây-sáp-zì

Ý là tên mà các bạn làng chơi đặt cho thuốc cường dương Quảng-Ty (42). Thuốc bồi chí & bén. Tán, kiền kiện, ngày tức khắc, nó giúp cho đàn ông được hoàn toàn mãn nguyện trong việc giao tình. Rất có ích cho những người bị liệt dương, di-tinh, mộng-tinh. Mỗi lô giá 1p. dùng 20 lần. Gửi Linh hòa giao ngan.

Bào - Lập
97, Hàng Gai, Hanoi

Édition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van №
Impression: C. G. G. (Công ty in - in - in)
36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi
Tirage: 10000 exemplaires
Certificat exacte l'insertion

LE GÉRANT: NGUYỄN DOANH - VƯƠNG

ESSENCE
Téribenthine
Colophane
gửi đi khắp nơi, rất nhanh chóng

HỘ NHÀ SẢN-XUẤT.

Song - Mao
101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141

KIỀU-HUY KINH
L'unique professeur spécialiste
diplômé depuis 1932 de
STENO -- DACTYLO--COMPTABILITÉ

sur place, à domicile, par
correspondance
N° 18 rue Nguyễn Trãi
(marché des Cuirs) - Hanoi
(Taxi modéré, 9 machines : 900p en très bon état, prof. très compétent et connu)

LẤY VỢ, LẤY CHỒNG!..

Molière rất hối hận đã lấy nhau phải Réjart, một người vợ không thể hiều được thiên tài của mình. Thi sĩ Byron quang-gia dính ra một số đề phật lưu với phần. Kaut ham mê siêu hình học, đê cùi tam tri vào sự phật hồn sáng tạo ban hòn vào trong hồn nhàn. Chủ nghĩa độc thần là một chủ nghĩa riêng cho những bậc thiên tài như Platon, Lucretius, Aneacron, Virgil, Horace. Còn Bacon, Goethe, Lá Fontaine viết được nhiều tác phẩm hay ròr mờ, lấy vợ Còn các bạn, dù lify vợ hay không, trong lục rết mướt này, cũng cần phải đọc quyền sám mở :

CHÂN GỐI (éducatif sexuel) giá 0\$50
của THU-AN, tác giả quyền « Ái tình xít theo tám lý và y học »

IN GẦN SONG :
DIỆU BẨY MUỐN HƯỞU của Lê Văn-Trương
HIU QUẠNH của Bach Lam
CÁI BỊ NGOAN của Giang Hồ (tài bản)

NHÀ XUẤT BẢN

Đời Mới. 62 phố Takou, Hanoi

BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai, Hả cam, Hồi xoài.

chì nên tìm đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUẾ
HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM

**Các ngài sẽ thấy
mặt mè và khoan
khoái...**

sau khi uống
một chén chè
**ĐÔNG-LƯƠNG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÁNH**

là
các thứ chè nổi hóa
ngon đã có tiếng
giá rẻ mỹ thuật

ĐÔNG-LƯƠNG
Số 12 HANG-NGANG-HANOI