

# PHIM RẠC I CHƯA XEM

DEPT OF LEGAL  
SERIALS SECTION  
87747



HOÀN HẢO VỀ ĐIỂM  
CHỦ TRƯỞNG

PHỤ NỮ NƯỚC NGƯỜI

Bà Wilkins mỗi ngày đi hàng mây ngàn cây số bằng  
tay bay và đọc hàng chục bài diễn văn để có dụng cho  
những trong số các trại của Tự do Thông tin Mỹ, và n

SỐ 48 — GIÁ: 175  
28 DECEMBER 1960

## THÚ' HAI

Cát dán Hanoi lâm lúc ngày cảng  
đau khổ thê.

Mang tiếng la ở một chỗ « Nghin  
năm ván vặt » muốn ăn, muốn mặc,  
muốn chơi gì cũng được, có ai ngờ  
dù chỉ có một cái phim chiếu bóng  
khỏi hai chớp ngay ở dưới măi  
minh mà cũng chẳng được xem —  
tuy người nào cũng có vái ba hào  
trong túi. Cố người tật ho :

— Phim gì? Phim gì mà bị mặt  
thê? Cố tiền mà cũng không được  
dู ư?

— Thời chí lại là một cái phim  
vào logi « La vallee du Nu » hay  
« Au dela du Rhin » chứ gi?

Thứa các ngươi, không q! Không  
phai loại phim áy mà chính thực  
a người co tiền cũng chẳng được xem.  
Vâng, chẳng được xem bởi vì  
ông D.T.H. người thay mặt kha ai  
chả một hăng sán phim trong Nam  
ký không cho phép ta được vào. Chỉ  
trú, co u auie u thương-gia va u  
niều người co danh vong: « nhung  
người voi ông D.T.H. cần dung  
den » ta được vào mà thôi.

## THÚ' BA

Các ngai tất phải lây lam ngạc  
nhien ma hỏi :

— Ủa, thế cái Ông D.T.H. này  
định làm cái « cù » gi như vậy?

Cái ấy, ông B.T.H. biết rõ hơn  
chẳng là nhiều, đê ông ấy nói rõ ở  
dưới nay. Chẳng tôi chỉ xin nói  
rằng hôm 15-12-40 vita rõ, người ta  
đã chiếu ở hội Khai-Trí một phim  
chop bóng « nội-hoa » buôn cười vỡ  
bụng. Vai chính cuối phim đó; xin  
gọi là Laurel An-na-mit.

Laurel An-na-mit người thiệp, gầy  
như chẽ lết ngã, mắt không được  
sáng cho lắm, mồm vếu, lóng máy  
rám tranh nhau... truồng nam. Đì  
đặng nghiêm trang lắm. Cứ kẽ cảng  
buôn cười và lè : lè ói ông ác  
mặc. Một người bohemien ở  
trong phim « Le danuble bleu »:

— Buvez du thé, me sir et mangez des gâteaux me-sûr.

Rồi ông cầm khăn lèn uống và  
cầm bánh lèn ăn trước mọi người.  
Ông uống nhiều và ăn nhiều hơn  
giá!

No nè rồi, ông lại đứng lên, già  
dầu mẩy cái và định đi: cua nữa.  
Một người bạn bảo sẽ ông :

bảng nhung den, « nơ » bảng nhung  
den, giày tay bảng nhung den. Có vẻ  
một con quay den nếu không có một  
cái so-mi răng. Laurel An-na-mit có  
về một con quay khoang có thi đàng  
hơn và lại di từ rà: con quay áy chắc  
vừa bị mava hay ngã xuống một cái  
rát nõi thi.

Ngòi chưa ấm chô, con quay khoang  
có áy nõi (qua nõi được hàn là con  
quay tham!) nói om lên như ba  
người!!!

Ma nói cái gì?  
Chẳng một ai hiểu cả.

## THÚ' TU'

Trời không bao giờ nỡ phụ những  
người chịu khó.

Nhưng người có mặt ở hội Khai-  
Trí hôm đó rỗi « ados » mãi cảng hữu  
được con quay khoang có của ta  
not gi.

Thì ra ông quay nói tiếng Tây. Cái  
lưỡi, tập thể thao óc trong miệng, cứ  
cộng lên, bao nhiêu răng đều dâng  
« sáp máng » hết cả trên hai cái lối  
và tôi ra khỏi hai môi, ông đọc tiếng  
Tây ở bài di của viết sẵn như thế  
nay :

— É-uýt-uy-é-a-ri-ô... (Etude du  
scénario).

Và :

— I-dò-ô-uy... (Prise de vue).

Và lại nữa :

— Po-de-éc-xóng suya é-càng...  
(Projection sur l'écran).

Mọi người có nghe, dỗ cá mặt,  
rúc cá đầu. Mọi người chẳng hiểu  
giá!

Ông quay khoang dã ngồi xuống,  
Ông mím cười vì ông tưởng rằng  
mọi người đã hiểu rõ bài di của  
má ông vừa đọc một hồi...

Ông lại nói !

— Buvez du thé, me sir et mangez des gâteaux me-sûr.

Rồi ông cầm khăn lèn uống và  
cầm bánh lèn ăn trước mọi người.  
Ông uống nhiều và ăn nhiều hơn  
giá!

No nè rồi, ông lại đứng lên, già  
dầu mẩy cái và định đi: cua nữa.  
Một người bạn bảo sẽ ông :

bảng nhung den, « nơ » bảng nhung  
den, giày tay bảng nhung den. Có vẻ  
một con quay den nếu không có một  
cái so-mi răng. Laurel An-na-mit có  
về một con quay khoang có thi đàng  
hơn và lại di từ rà: con quay áy chắc  
vừa bị mava hay ngã xuống một cái  
rát nõi thi.

— Thời eur nói thẳng tiếng An-  
nam dì cho nó dễ hiểu.

Ông dò mặt lên và nói tiếng An-  
nam,

Ông nói rất nhiều, nhưng có lẽ  
tiếng Pháp nên chép chõe, ông  
lại xen vào câu nói vài chữ Pháp  
rất nõi tai:

— C'est le même, Me sir !

— Uầy xe xá...!

Rồi lại cười một mình rất ngọt

## THÚ' NĂM

Phim diễn đến đoạn này thi nghĩ  
một lát.

Nhưng tái tử chính, Laurel An-  
na-mit, hiếu lú Qua Khang lại  
không muốn nghĩ cho người ta nhớ.

Qua bâi nói nõi vào đoạn chính

— Häng phim của chúng tôi là  
một häng to-cần phải có nhiều  
người giúp sức, cần phải có các  
ngài dày mồi người cho một...  
« Oong-ù-dó-anh » — (Un coup de  
main) thì mới hoàn thành được...

Rồi ông ngừng lại châm thuốc lá  
hút và đưa mắt điếm một nõi cười  
về phía máy co thiêu-nữ nửa tăng  
den, nửa rang — irang châc là người  
nhà của ông — đang ngồi xếp chân  
bằng tròn lèn ghê máy để dựa hành  
cho khau mà mời nhau an lạy  
dược :

— Nay nay ăn đi, ngon lâm, bánh  
tốt lắm...

— Ăn, ăn nhiều di chứ...

Ông Qua lại nói, nói giữa những  
người hút thuốc lá với nhau và  
diêm nhiên nói chuyện với nhau  
chẳng thiết đê tai nghe ông, mặc  
đồng muôn kè huu, kè vuon gi thi  
ké!

Ông cố sức giảng giải về hội phim  
« Sap » của ông sắp cho ra :

— Muốn rõ hội xin mỗi ngai  
đông ngày 100 bac, ngai sẽ được  
lâm hội viên. Muôn lâm tài từ xin  
đóng « tờ ràng biêt » ! Rất dể, chỉ  
việc bôi tên ra, khi nào thu được ba  
vạn rưỡi thi sẽ thuê hằng Asia quay  
phim. Chắc chắn là có lãi lắm ...

## Viết vào giấy dán ngay lên cột Hỏi « mẹ máy » răng đót hay hay ?

... Răng hay thi thực là hay

Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài?

Xưa nay em vẫn chịu ngái...

Chẳng cứ ông Tú Xương mới thích làm câu đối và muốn biết răng câu  
đối của mình có hay hay không. Người minh, phẩm af dâ là người văn  
tự, mỗi khi Xuân đến, đều có cái ý làm một bài đối cầu để thường xuân.  
Câu đối, đối với người minh là một cái tinh thần của quê già, một món  
quà đặc biệt, nên từ xưa trong thi giới, nhiều tay cự phách đã tạo nên  
lâm câu đối có giá trị, có tinh thần và ý nghĩa.

CHÚNG TÔI ĐÃ SUU TẬP ĐƯỢC NHIỀU  
CÂU ĐỐI RẤT HAY: CÀ CỦ VÀ CÀ MỚI

Muốn cho câu đối được nhiều người dè ý hơn, chúng tôi muôn mở, ở  
trong số Tết Trung-Bắc Chủ-Nhật một cuộc thi câu đối. Đầu dê không hạn  
định. Câu đối, đê dán ở bất cứ chỗ nào cũng được. Bao nhiêu chữ, tùy  
ở như người làm. Câu đối nôm thi tốt hơn.

CÂU ĐỐI HAY NHẤT SẼ LÀ CÂU ĐỐI TẢ  
HẾT C ĐƯỢC MÙA XUÂN NĂM TÂN-TÝ  
VỚI NHỮNG SỰ LO SỰ CỦA NĂM CŨ ĐÃ  
QUA VÀ HY VỌNG CỦA CHÚNG TA ĐẮT  
VÀO NĂM MỚI

Những câu đối ôn, có ý nghĩa và xét là hay sẽ được tặng nhiều  
giải thưởng tùy theo thứ tự và dâng rõ trong số Tết.

**CÁC ĐẠI LÝ LẤY BAO NHIỀU PHẢI CHO T.B.C.N. BIẾT NGAY,  
VÌ SỐ BẢO NÀY IN CÓ HẠN VÀ BÁO BẢN KHÔNG LỆ GIÁ LẠI**

Các tài tử đóng ba chục bộ phim  
thoảng sẽ được vay cõi hội năm  
đồng (xanh biêt) để diêm thuốc và  
đi xe pháo lèng nhảng. Nếu tài tử  
có tài làm văn, hội sẽ cho làm văn  
số, nếu biết buôn bán hội sẽ mò  
cao lầu ra cho bán cao lầu... nên  
biết... thui... nhiều nghề lắm...

Nghé thấy thế một ông ngồi cạnh  
toi bảo tôi :

— Còn đợi gì nữa mà không đóng  
30 đồng xin vào chán tài từ đê  
thinh thoảng vay hội được nhung  
5 đồng để xe pháo, diêm thuốc...

— Nu-u-i-ông — (Nonus vonus  
prius)

Sao lại thu có 3 vạn ruồi? Giá  
thu lên hơn một lít có thú hon  
không?

Trong khi ấy ông Qua được thê  
nói mãi, ông giơ tay xuông, ông  
nháy mắt, ông cười, ông nói như  
ông ngoái người đi, ngoái người lai,  
và ông cười, ông nói cả tiếng ta, cả  
tiếng Tây, cả tiếng Tầu, v. v. Rồi  
chõe chắc ông lai diêm vào!

— Nu-u-i-ông — (Nonus vonus  
prius)

Hoặc phản giải :

Nhưng tiền ấy sẽ tinh vào  
é-é-ô » (frais généraux)  
Cứ tọa cười...

## THÚ' SÁU

Không cười, ông Qua lại tiếp :

— Thưa các ngài tôi đã trinh  
« Sap » rồi. Cố ngài nào muôn  
gi xin cùi hỏi.

Một ông đứng lên hỏi ngay :

— Ngài định thi tiền thật nhá  
Hay lắm! Đê quay phim? Lại  
lắm! Nhưng sẽ nhỏ ai quay phim

(xem tiếp trang 2)

## TRÔNG GUỒNG

# PHỤ NỮ NUÓC NGOÀI

Bà sinh trưởng trong một xã-hội, đầu nam hay nữ cũng đều có bốn-phận và quyền-lợi như nhau. Cái thuyết « nam nữ bình đẳng » đó người ta xướng ra bao nhiêu năm nay đã có hối làm cho dư luận ở xã-hội Việt-Nam này rất sôi nổi. Ta đã thấy ngoài Bắc cũng như trong Nam, lập nên các hội phụ-nữ và các cơ-quan ngôn-luận về bênh-vệ quyền-lợi cho phái yếu. Ở xứ này từ bao nhiêu năm nay người ta vẫn yêu tri rằng nữ giới thường bị nam giới đè nén trong gia-dinh và ngoài xã-hội. Bà là dân bà thi-phụn vi hoạt động chí thư hép trong mấy chữ « tè-gia nội-trú », « tam-tòng, tư-đức ». Phụ-nữ Việt-Nam ta ngày xưa rất ít người có chức-nghiệp và không ai có chức-phận gì trong xã-hội cả.

Các bà, các cô Việt-Nam quen sống trong phạm-vi hẹp hòi của gia-dinh nên đã bao nhiêu thế-kỷ nay vẫn yên-phận. Mai đến khi được tiếp xúc với văn-minh Âu-Tây, các bà, các cô trong các gia-dinh quý phái và trường-giả nhiều người theo học chũi Tây và đọc được các sách Tây. Nhận cõi một vài nhà ngôn-tiến xưởng, lén-ván -đè « nam-nữ bùn-quyền », « nam-nữ bình đẳng », rồi sau ta mới thấy nói lên những phong-trào « giải phóng phụ-nữ ».

Não là yêu cầu cho phụ-nữ có chức nghiệp phụ-nữ được vào tòng sự các công-sở, nó là đòi cho phụ-nữ được bình-quyền trong gia-dinh, được yêu, đe-kết-hôn v.v... Nhưng tất cả những phong-trào đó đều như mờ lừa rơm-vụ chảy bung lén rời lại tát đi ngay không lồng mà nhom-lại được.

Vì sao lại thế?

Theo ý chúng tôi thi cái nguyên-nhân cõi yếu là tại trung độ phụ-nữ nước ta còn quá thấp kém, số phụ-nữ có học lại là số rất ít còn kém nam-giới nhiều. Gần đây ta đã thấy nhiều bạn gái theo học để tận các trường-trung-học, cao-dâng hoặc các ban-chuyên-môn về y-khoa hay bào-ché, nhưng trong khắp Trung-Nam, Bắc-

ba-ký thử hỏi được mấy người như thế.

Còn ngoái ra thi phần đồng-phụ-nữ đã học chỉ dẫu học lực để viết một bài thư-tinh cho kẽu, để viết những bài văn-lâng man hoặc những câu hô dứ-dẫn, và ý thức giữ đến mấy từ bão-nịnh độc-giả để hô về những cái khêu-khắc của ai-tinh hoặc những việc-tu, hay là chỉ dâ dâ để đọc các khen-tinh kiêm-hiệp và các tiêu-thuyêt-tinh.

## Sô sau, các bạn sẽ đọc ở Trung Bắc Chùa Nhật:

### CHÔN SỐNG

một chuyện hồi hùng  
sẩy ra ở Tây Tạng

### BEM BÁO ĐẦY XƯƠNG GIỮA ĐƯỜNG NHƯ CHƠI

của Thiên Tường

### CHUYỆN BÁC « NGHÈO » của Bạch Lãm

### THO KHÔNG VĂN

một chuyện hay của Từ-Thạch bằng-ván xuôi và  
một chuyện hay bằng-ván  
vẫn phải hoan-dâng kỵ này

### PHỦ ĐÔNG THIỀN VƯƠNG

của Hoàng Minh

### NĂM 1940 ĐÃ HẾT

của Vũ Bằng

Thơ dịch của Nguyễn Giang

Các bạn gái đó lại được một vài tờ báo-dâng toàn-tiều-thuyết và chuyên-tâm-tinh hiết-séc khuyến-kích

Hiện nay ở xã-hội ta có những tờ báo chí toàn-sóng về những chuyện-giấy-tinh. Không một bài nào mà không có một vài cái-quảng cáo lớn có vẽ-giấy-tinh

Bên nõi họ lợi-dụng cõi đời-tu của, một vài bạn gái bị thất-vọng về-tinh-tu dám ra-lắng-môn-chair-đồi, dạo-tố cáo-tinh-nhân dõi-mõi cuộc thi-giữa các đocco-giả. Họ lợi-dụng những thứ-dâng-iêu-hảo cho đây-cot và chiều-ý-cá-chết-bạn. Tất cả những-hành-vi đó chỉ có một mục đích là hán-chóy-háo. Những ông chủ-nhiệm và kẻ-dùng-dầu-cá-tò-báo-kia có biết-dầu-cái-di-hại-rất-nugy-hiem của những bài-văn-võ vẫn-dâng-trong-báo-của-họ. Những-thứ-báo-do-hại-nhiết cho các bạn gái. Số bạn gái bị dầu-dõe-về-những-thứ-sách-báo-nugy-hiem-dõ-rất-nhiết. Ta đã thấy-biết-bao-nhiết bạn-gái-vì-ảnh-hưởng-xấu-cá-chết-lâng-môn và khêu-dâm-mà-bị-sá-dâm-vào-nơi-truy-lạc, xấu-xa-hoặc-sinh-ra-hàn-dời-tu.

Sao các bạn-gái Việt-nam ta không chịu-trông-qua của-phụ-nữ nước-ngoài-gần đây.

Các báo-hàng Ngày-gần đây thường lùn-lùn nói-dự sự-hoạt-dộng-của-phụ-nữ Áu, Mỹ và Nhật ở Tàu.

Những sự-hoạt-dộng đó-nó-kẽ-hết-rá-thi-một, vài cuồn-sách-cũng-chưa-dủ, chúng-tối-chỉ-trưng-ra-một-vài-công-việc-gần đây đe các bạn-gái-rõ.

Nhu ở-Anh ở Pháp trong-hồi chiến-tranh, dâng-ông ra-mặt-trận đe chống-với-quân-thi-dâng-khô-nhac-như-làm-các-nhà-máy, đến-các-nghề-tự-do-như-lật-sư, giáo-học và-các-công-cuộc-cứu-tố-trong-quân-dâng và-trong-xã-hội. Gần đây, ta thấy-phụ-nữ-Nhật-yêu-cầu Thủ-tướng Cận-Vệ lập-rá-một-ban-phụ-nữ-trong-hội-phụng-sự-quốc-gia, như-thể-de-cho-mấy-mươi-triệu-phụ-nữ-Nhật-cũng-tham-dụ-vào-việc



Một đội quân phụ-nữ ở Trung-Khánh đang di diệu một cách hùng dũng vừa di vừa hát những bài ái-quốc ca

đóng cho Tổng-thống Hoa-kỳ. Bà Wilkie mà-chóng-ra-tranh-cử với M.

Roosevelt cõng-rất-hoạt-dộng để-giúp-lang-quân. Bà đã-theo-chồng-di-khắp-Hợp-chung-quốc-bảng-phi-eo, xe-lửa, ô-tô để-diễn-thuyết-cõi-dâng-cho-chồng. Thật là những-bậc-phụ-nữ-đó

đóng-cá-phụ-nữ-Trung-hoa ngày-nay. Gần-hơn-nữa ở Tàu, phụ-nữ-có-rất-hoạt-dộng. Phụ-nữ Trung-hoa trước-kia-cũng-như-nhược, yêu-diệu-lai-có-một-nhà-nghi-lâng-mà-tu-viên-Giám-đốc-đến-viên-tù-phái-đều-là-phụ-nữ-cá.

Ta cứ-xem-dó-cũng-dâ-biết-quá-về-sự-hoạt-dộng-cá-phụ-nữ-cuộc-ngoài-như-thể-nào. Nhưng-tâm-gương-sáng-chỏi-trong-làng-phụ-nữ-thế-giới-có-thể-là-những-bài-học-cho-phụ-nữ-Việt-nam hiện-dang-quá-say-mê-vì-những-thứ-ai-tinh-lâng-môn-hoặc-dâng-trong-trong-cánh-tối-tâm-dốt-nát.

Chúng-tôi mong-rằng-ai-là-người-có-trách-nhiệm-về-việc-giáo-hóa-và-đóng-phụ-nữ-nên-ngâm-nghĩ-ky. T. B. C. N.

NHÂN TRONG NƯỚC  
ĐƯƠNG NỘI VĨEN  
CÁI PHONG - TRÀO,  
PHỤ-NỮ CHÚNG TÔI

MONG RẰNG NGƯỜI  
TÀ KHÔNG NEN LỢI  
DỤNG CÁI PHONG-  
TRÀO ĐÓ MÀ ĐEM

NHỎI VÀO ÔC PHỤ-NỮ  
NHUNG QUAN NIỆM  
SAI LÀM HAY NHUNG  
TƯ-TƯỞNG XẤU XA.

## CHUNG QUANH MỘT VỤ BIỀU - TRA CỦA « VIỆT-BÁO BẠN GÁI »

ít lâu nay,

Kiểm-đuyệt bô

một số  
đồng bào-chí ở nước ta, dù xu  
hướng, viết bài cõi-dòng  
cho người ta bô châ-ughia cá-nhân  
mà quay trả lại giài-dhù.

Như thế thực hay, bởi vì nước ta, cũng như Tàu và Nhât, từ xưa vẫn chủ trọng về gia-dinh. Gia-dinh là then chốt của mây nhin-nam này rồi, gia-dinh là cản bắn, nên ít lâu nay, dù có mấy tờ báo phung sự khai lục muốn dem châ-ughia cá-nhân tu lợi ra đầu dàn ta - để kiểm lự cho họ hay làm việc cho ai, ai biết? - những tờ báo ấy chẳng không làm tròn được công việc của họ làm, dành phái hò.

Thật trời cũng còn thương đến một cái-điểm cẩn-lao, như da-n tèn ít lâu nay những chữ « uồng cã phê cười vang hay » cầm thay xâ-xâ » cũng thấy đỡ đì. Nhưng « nòng tiền » đã thấy đỡ hất chược những cõ Tuyet, cõ Mai... những câu trè đã thấy bỗn-phận minh về bỗng chứt lòi ở ngay trước mặt.

Chao ôi, muôn cũng còn hon không vây. Bởi vì ai ai cũng đã biết rằng minh sinh ra đời, nào có phải vi riêng minh đâu, nhưng thân minh là thân xâ-hội, mà xâ-hội chẳng bắt đầu chi-gia-dinh đò?

Nói đến giài-dinh tức là nói đến người dân bà.

Bản bà, như câu cách-ngôn Anh đã nói, là một ngon đèn soi sáng gia-dinh. Gia-dinh mạnh hay suy là do ở người dân bà cả, bởi vì dân bà là tưống sô-đò: cái hay cái dò đều do ở người dân bà cả.

Ai cũng nhận chán như thế nén bỗn-phận người dân bà, lúc này hon lúc nào hết, ta thấy nặng nỗi, cấp bách là lúng. Báo chí, có cái trách-niệm, giúp đỡ người dân trong lú khô khán nay, ví-vậy, có cái bỗn-phận phải vạch cho người dân bà một con đường để họ đi: đó, cái phần khâ gọi là quan hè của một số báo-chí ở đây là nhung phu-tuong ban gai hay nhung so bô đặc biet chuyen vñ phu-nh.

Vâ cháng, nhung g' sach, nhung báo đầu đoc họ đò cõ bao giờ được hoan nghênh hay tớn tại mãi dàn. Cả một

« Người dân bà đì láy  
chồng cõ nén dem chuyen  
tien duyen cũ của minh nói  
cho chồng nghe khong? »

Mấy hôm trước đây, giở một tờ  
tuần báo ở đây ra đọc, tôi láy làm  
buổi mà thấy rằng người ta  
chuyên chú đến bạn gái một cách  
« thương tam » quá.

Người ta sợ gì, các bạn có biết  
khong? Người ta sợ bạn gái hiện  
nay, không có quán ruyu hay nhà  
trai nữa xem nhung chuyen mâm ánh, chuyen xi-né, đè  
cho họ đọc nhung doan phong tinh... Thời chúng đc đì,  
nếu nhung doan phong tinh ấy rái it, mà cái ý chính của  
người ta là đàm dura đoc giả đến một cái luân-ly gi, một cái  
bỗn-phận gi... Đáng này, không, không, tôi lại thấy người  
ta chử ý tâ nhung doan văn phong-thinh đò bát lén vâ,  
muốn cho thi-giác được no-nê thô-mân nữa, người ta  
in nhung ảnh các ngòi sao dây nhục đục và gân như là  
hàng-chân lò lò trên mặt báo đò mong kiêm thêm vâ chục  
đoc giả-italo-hoa son tré.

Cái bôn chuyen về việc « nịnh tinh hoa son tré tài hoa »  
đá chết rồi, không hiểu có phải bấy giờ có người muôn  
tiếp-tuc làm nót công cuộc bô dò đâng?

Trước tòa, mọi người đốp pháp luật hay một người biết  
pháp luật mà làm lòi thi cõi cung ngang nhan.

Trong lâng báo, trong lâng văn, tôi tưởng một người  
võ học mi-lam một tờ báo hại nước, hại dân đò kíi còn  
nhẹ tội hơn là một người có học, một người có đia-vi  
trong xâ-hội.

Người dân bà, biêt quý trọng gia-dinh, biêt lo toan bỗn-  
phận, sự thục, không cần phải tim sự vui thú, sự nghĩ  
ngợi ở tiêm trà hay ở nhung sách báo có nhung ảnh  
khieo dâm nhog.

Họ vui vê vi họ có gia-dinh; lâm đâ bỗn-phận đòi với  
gia-dinh tíc là kiêm đep sự thôa mán cho luetong tam vñ.

Nhung doan con mâm mâm, vui vê của họ sinh, họ dạy  
họ nuôi cho khôn lòn còn đep hơn nhung bôc tranh vñ  
kia; au ùi chòng nhung khi chòng mồi mít lo âu và  
giúp chòng phun đầu với cuộc đoi thê tát can có iich hơ  
đoc nhung bô báo, quyền sach đầu đoc họ.

Vâ cháng, nhung g' sach, nhung báo đầu đoc họ đò cõ  
bao giờ được hoan nghênh hay tớn tại mãi dàn. Cả một



Phu-nữ Trung hoa ngày nay đyr một địa vị quan-hé trong công cuộc chiến tranh — Ánh trán là một đội quân phu-nữ ở Trung-khánh : Bên-trái đang tập vó Tầu — Bên phải đang tập bắn súng trước khi ra trận

phong-trào đâ hết rồi, nhung sách vñ,gay ra, nhung  
phong-trào ấy, hưng phương kế hay ý định đe tạo nên  
phong-trào ching may lục se qua di cung như một ngou  
giò đoc bay qu, làm cho vài người khô ô, nhưng một  
khi qua rồi thì quái ta lại vui vẻ sung sướng sống với  
cuộc đời rộn rip.

Cái nhiệm vụ ca một người biết nghĩ, hiên giờ, là phải  
đem nhung cai d, nhung cai xâu của một số người hiên  
ac, đìn cái thời hòi này, mà vẫn còn cái ý đem nhung tr  
trưởng đoc hòn tên vào cõi người dân bô con giài Việt-  
Nam.

Tôi đã biết rõ, ở một nước hay ô một thế-giới nào  
cũng thế, cái gi khong hợp với đạo đức hay lê giáo, cái gi  
không nhân đaoiki sẽ bị thời gian hay tinh thế hủy  
hoại đì.

Chẳng hàn pho-trào nhayh đam hay Áu-hóa & Phû-  
tang tam-dão. Mô-hô, trước hòi thủ-tướng Saito biết,  
người dân bà Nhât-hân cũng đa tranh-dau mãi đe vuot  
khôc & cum xich s, gia-dinh đe xóng xâ-hội.

Cái thời gian ấy đay được lâu đâu. Chỉ một ít lâu, nhô  
sách bô và nhung hòi hồn tám với dân nước goi hòn  
quoc-giai lại, người dân bà Nhât thức tinh và nhán thấy  
rằng minh đâ làm liêu.

Ô nước ta đâ, tich rằng dù người ta có muon tim  
cách đâ, đâ châng là đem hâ phu-nữ ta, phu-nữ ta  
người lài là vñ thame hiên thi cung vñ là me thao vñ  
hiên, người ta khô khai lú, vi một bài báo rát đô cõa  
nhung hê hâ dângi nước mà cõe thê trôi nenh-hu  
hong đye.

Cái tinh thần Nho-giao và Khêng-giao tạo nên cái tinh  
thâa của dân ta. Dita, nhất là người dân bà, dù sao  
cũng khong thê bô đinh đec, nói róng râp một chút  
thi lê giao bô buoc, trời dân bà đu muôn thoát ly đen  
bực nòi, cõ một lúca, cũng thấy gia-dinh là trọng và  
bỗn-phận đeo-dârao hòn hét,cõ moi thứ trên cõi đời.

Nhung ý-kiến này đil đen với tôi khong thử và cõ  
lê hoigay gât, nguyêvi một bài dia-tru của một bô  
đang-nghiệp hàng ngày đâ, tờ Việt-Báo, tờ báo ty  
nhâo là một tờ báo qđ-gia.

Nguyên nhân của dia-tru ấy là chuyen cõ Cần và  
cõ Côn mả báo, Dông-giap và Việt-Báo « trường hò » &  
mỗi, « triuong to » râ y.

Bạn đồng-nghiệp, Việt-Báo đâ chng nêu lên hòi một câu  
hỏi nhau sau này : « Người dân bà đì láy chồng có nén dem  
chayet linh dayen cõi mainh nói cho châng nghe khong? »

Châng tôi eling hiela cát nhâ - g' cõa cõ Phuong-Thanh  
moi nhâ dix luon đen đem một thái-dô chung, đe giải kẽ  
môt sô do-dx, một môt lo àu cho nhung ban giài, và nhât  
là ban giài thời buổi này, lâm vào cõi trueng-hap Cần-Côn.

Nhung nêu chung tôi vñ lóng, thay cõ Phuong-Thanh  
đâp vñ chung bôc thư lời tñ ôn-hôc chinhang cõa cõ  
Đặng thị Luong (Luong yen), M. H. Vinh và Nguyen thi Ba  
(Luong yen), thi tôi đâ vñ cõng sêng vñ khâ thay cõ cho đang  
bôc thư lời tñ vñ ôi thach cõa Cõ Minh-Ann (Luong yen)!

Bạn Ngọc Thanh cảng ô traeng với châng tôi cõ viết ch  
châng tôi vñ bôc thư cõa Cõ Minh-Ann nhau sau này : T. T. C. N

Ý KIẾN TÔI ĐỐI VỚI BỨC THU TRÃ LỜI CỦA CÓ  
MINH-ANN.

Cõ Minh-Ann viết trong Việt-Báo nhâ thñ nay :  
« Em hoan toan đóng ý với châng tôi chôc môt nôrbi vñ  
phai noi thât bôc nhung chuyen linh dayen cõi mainh tõ  
chong và trai lại ching phâp yea cõi chong minh thi tõ  
hết vñ minh, nêu người chong minh cõ lõi....

Tai sao chí rieng người chong minh cõi cayen yea them  
môt số người khác noai vñ minh ra? Châng ta cõng cõ  
cái quayn yeg lâm chut? Cõi châng khong nhâ, nhung vñ phu  
nhân quay phu tron trieu vñ Louis XVII vñ trong salon cõa bô  
Rambouillet: khong my vñ phu khong co nhän linh là gi? Cõi  
vñ binh phan, cõi nhän linh là môt người mâm minh đec yea,  
co quyen yea. Thâz mât hai hai thay: nhieu khi nhung ông  
chong cõa cõi phu nhän yeg lai thau hêt nõi niêm; nhung  
hô khong cói hàn hñ v. nồng nõi vñ cõi nhât ông Cõi  
vñ den vñ ra lõa xin ly đì. Trái lại, họ tai cõng cõng nõi  
bôc đem hon nhän linh vñ minh đe chiem hân cho môt  
môt minh cõi khao khát linh vñ yeg....

Tôi khong biết khô cõi Cõ Minh-Ann viết bức thư này, và cõ  
Phuong-Thanh đe đang bôc thư ấy, thi hai cõi cõi  
đen cõi ánh huong xâz za mà nhung tu luong đen hñ  
nhâc tñng dâz g' se giao vñ tám bôc hòn giài khâ khong?

Cõ nhung cuôc tinh dayen truoc khi láy chồng, cõ Cõ  
Minh-Ann cõa là thường, nêu cõ moen khi láy chồng rát  
người dân bà cõi cayen dem linh yea rát ræg cho nhâ  
người khâ.

Dân chúng lời nói của cô, cô đem nêu các vị phủ nhân quý tộc trong triều Louis XVI và trong salon của bà Ramboville.

Và dân chúng thế, cô chưa thấy là làm người ta tin, cô xem muốn giải thích: Chồng chí là người mà người dân bà phải yêu và tôn trọng, còn nhân tình là người mà họ được yêu, có quyền yêu.

Còn những ông chồng muốn chém được cái tình yêu của những bà vợ như thế, thì có Minh-anh đây là phải cố công nỗ lực để hồn những nhân tình vỹ minh.

Nếu người ta đã nói: Một đám học thức làm hồn loạn và mờ ám đến tri khôn và trái lại một cái học thức sâu sắc để lại cho tri khôn cái trái tự sự sảng suốt, thì tôi thấy là Minh-anh là một tay gian nhân của cái học thức và của cái giáo dục chưa đầy đủ.

Quá xa chúng cát đù, có với linh trưởng là người dân bà phải bình đẳng với người dân ông về mọi phương diện. Cố nhân và nhâm và cát.

Phải, đồng về phương diện pháp luật, thì người dân bà theo đúng bình đẳng với người dân ông vì: là người, họ cũng chịu những cái như cùn co thê, họ cũng có những linh cảm, họ cũng phải trải những sự nguy hiểm của cuộc sinh hoạt; là nhân viên của xã hội, họ giúp những công việc lợi ích không kém những công việc của người dân ông.

Nhưng, người dân bà sẽ dỗi nếu họ tưởng rằng khi mình toàn bình đẳng với người dân ông thì mình cũng phải hoàn toàn giống họ.

Có Minh-anh không muôn khán người dân ông một chút nào cả. Người dân ông có vợ có quyền yêu thêm và người dân bà khác, thì có cũng đổi đổi khi lây chay đồng yêu thêm và người dân ông khác.

Nhưng có Minh-anh có ghét một người đỗ đại.

Tôi cũng nhận thấy dân ông lây nhiều sự chua chát đã là hay, nhưng nếu người dân ông có thể lây lúi và vụ mà người dân bà chỉ lấy được một chồng, đó là theo sự vật bẩn nết, cái bẩn nết của cái người. Vả là từ thời nón lá là do một cái thiên-lệ.

Cô đã ngạc với cái sự vật bẩn nết, với cái bẩn nết, với cái thiên-lệ ấy thế nào được!

Cô hắng hắt khò khè Giaia Lombroso giảng dạy như sau này: Không có cái gì bắt công hơn trong xã hội là cái tình trạng của người dân bà? Tại sao người dân bà, người tạo ra sự sống, người cha nhất cho nhân loại, lại phải nhục nhã người dân ông, một người kém họ về phương diện bẩn-chát và có lẽ về cả phương diện tình thần? Tại sao người dân bà trong xã hội không được biệt đãi bằng người dân ông? Tại sao người dân bà không được hưởng những sự mẫn túc nhất trên - đời như là: sự vinh quang, những iuốc phẩm, cái quyền lực, và những chức vụ quan trọng và nhiều lợi nhuận trong công giới và tư giới? Tại sao họ không được những quyền柄 ngang với người dân ông? Tại sao họ phải chịu đùi trọng một cái luân lý khắc khứ hơn người dân ông và phải chịu những sự hi-sinh to tát hơn?

Tổng doanh nghiệp lầu, tôi đã không do điều nói là cái tình trạng ấy đã gây nên bởi những sự bất công của xã hội, mà những sự bất công cũng để giải quyết. Nhưng, dân dân sự kinh nghiệm đã cho tôi khám phá rõ số cái phản hưởng của dân để phu nữ dân người dân bà và đến xã hội, thì tôi nhận thấy những cái bất công ngoại nhận ấy do một cái lý sâu xa và thiên định. Vả cuối cùng, tôi nhận rằng nó do cái thiên chức của người dân bà và phu thưa với sự điều hòa của xã hội mà trong đó người dân ông, người dân bà cùng với nhau như nhau, đã tu chát và thiên chức có khác biệt, tuy nhiên ông dài, ông ngắn cần hợp với nhau để tạo nên

cái ái ái của cái đại phong cầm».

Mong có Minh-anh nghe kỹ những lời này và đừng nén mộng lung ngang hằng dân ông về mọi phương diện nữa. Người dân bà làm đây là bốn phần linh hồn già-dìn, theo lão già, thờ chổng ruồi con thi chinh cái ái của người ấy đã nâng cao họ bằng người dân ông rải — hay hơn nữa... Có phái chồng-án chả vợ-án nem là bình đẳng dân. Thật là đáng buồn cho dân của cô. Cõi xem đây thi biết bà Tòng-thống Roosevelt và bà Wilkie ở Mỹ đi tàu bay cõi công cho chồng trang ghế lồng thòng hagy dân áo len cho dân nghèo mặc, có cần gì hò hào giải phóng với bình quyền mà còng bình quyền với dân và được cả thế giới khen thầm và mỉa phục?

Cô Phương Thành và cố M.Nh.-anh có biết thế hay chẳng?

Nếu hai có còn bướng nứa thi nêu tôi có ay quyền, tôi sẽ mời hai có vâng một cái phap dường để hai cùn nán sám hối, để xí hối đỗ đùi được một lì cùn bã, có cái hán lị câu Đông phuong hay câu Tây phương nứa cùng khong, thi theo cho một người con gái, một người vợ nứa ý muối của có đrge.

Chùm hết bài này, tôi cũng xin cõi Phương-Thanh chủ trương trong VIỆT BÁO BẢN GÁI» nền thận trọng lựa chọn các bài nứa có thực mong cho phụ nǚnhor nhà đượç tiễn hóa để giúp cho cuộc phuc hưng xã hội và để cho họ đượç mờ mây mờ mặt với phu nǚ năm chí.

NGỌC-THUẦN



NHỊ THIÊN DƯƠNG

TỔNG CỤC 43 RUE DE COTON CHỢ LỚN  
Phan hăng: 76 Hang Buô Hanoi — Tel. 849

## NHƯ HỆT CHUYỆN PHIM MASQUES DE CIRE

# MỘT ÔNG GIÀ 70 TUỔI ÔM XÁ NGƯỜI YÊU 7 NĂM TRƯỞNG B ĐỊNH TÌM PHƯƠNG THUỐC HỒ SIN

### Một gian nhà bí mật

Thiếu phu đỗ vừa ôm tay vừa bước lên ngọn đồi béo lánh. Thiếu phu vào khoảng 30 tuổi. Nàng bị thương vi ngã xe đập: chân tay sứt và chảy máu nhiều chỗ. Nàng bức nòng nề có lèi đau. Nhưng nàng vừa gặp một người nhà quê di qua đó, nàng ngừng lại và hỏi:

— Ở gần đây có ông thày thuốc nào không?

— Cô, bà chịu khó qua trái đất này và rẽ qua khóm rừng con con bến phải thi tới nhà đỗ-to Van Cosel...

Nghé thấy tên Van Cosel mặt thiếu phu đỗng tươi sáng hồn hồn. Vì Van Cosel là người dãi cách đây bảy năm trời đã chạy chữa cho Elena Hoyas, - em gái nòng - lúc đó mới 19 đầu mà ác nghiệt thay lui mắc bệnh lao phổi mà chết.

Trời sáng hôm nay - 4 December 1940 - thât là trong sáng, tưới đep lá lung. Thiếu phu nghĩ rằng nếu hôm nay nàng không bị ngã xe đập thi cuộc phiêu du của nàng có lẽ sẽ vui đẹp biết bao...

Theo lời người nhà quê, thiếu phu rẽ sang tay phải, và di qua khu rừng con. Khỏi rừng, nàng nhìn thấy một ngôi nhà xinh xinh ở phía bên kia đồi, đang điểm tinh sương ánh nắng mặt giời... Nàng gượng đưa cổ bước mòn đèn gandles. May con chim vòi cánh bay lên cao. Chung quanh tĩnh không có một bóng người... Thiếu phu nhìn qua cửa kính thấy một cái giường bò không kê cạnh một chiếc giường khác co

Các bạn đọc truyện thần thoại La-mi, Hy-lap, chắc hay có nhớ đến chuyện một nhà điêu khâu Hi-lop-tên Bich-má-Luong (Pygmalion) và tượng nứa thần Galatea. Tượng lạy nứa kính Bich-má-Luong thấy trong lòng phật sinh một mối tình thâm thiết với người tượng đài: Pygmalion yêu thương và đùa tuymy đà và nứa chép khát khát vì thương đà. Câu chuyện mà các ngài sáp đúc đá, không có mồ, vý thô mang nứa cầu tri歷史 xưa, nhưng quả thực đà y như thế về TÌNH, mà vầy CẢNH thì những ai đã xem phim « MASQUES DE CIRE » hay « Frankenstei » khi đọc đến chuyện này tẩy đều phải nhận rằng cũng thật ghê gớm, cũng thấy tinh tòi như ở trong bài enion phim chớp hóng nói ở trên kia vậy.

ék đây, đây là một câu chuyện có thực xảy ra ở Plierie. Một mồi vào kh้อง đầu tháng may nhay. Nhân百家 hàng ngày ở Nàng sang chuyện với rồi có nói đến rõ ràng tinh tinh lỵ mít tinh ngán đang trong báo « JAPAN TIMES AND ADVERTISER » xuất bản ngày 4 December 1940 phỏng thuật lại cái đàt ban đoc xem một cái quang tráng ở trong y học giờ. Vào khoảng một vài tháng gần đây, dân ta thường hay đàt đén một vài ông lóng phu thô thay chđong cho nhân hàn hán minh đà tinh tiến. Một liệu thuốc, một liết khòng có nghĩa lý gì cả, không chữa được hàn hán đc, người ta lây hàng vây chay hàn hán. Dân mìn, dù sao cũng vẫn coi đor quát thay xã nứa đền cho họ phu thay kia an cắp. Chong tôi trong khai sun tấp hằng chung và mong rằng những người hàn hán loli những cái Án ác của hàn hán thay thuốc phu thay kia ra ánh sáng, chung tôi hãy đàt đoc xem một cái anh cảng là cái án ác của cái người trong giới, nhưng không phải là cái tên, nhưng mà là an cap... xác - xác - nứa người con gái đùi uyết trán, tên là Elena Hoyas, 19 tuổi: đe đem vè tim, cách làm cho sống lại,

T.B.C.N

màn - hảng lụa xanh và trắng - bỏ rũ xổng.

Thiếu phu cắt tiếng gọi và gõ cửa. Không một ai trả lời nàng. Nàng đợi năm phút nữa ròi lấy tay khẽ ấn cửa. Cửa không cái them se se mờ. Nàng điêm tinh bước vào, để mắt lài đăng nhín. Gian buồng ấy chỉ tịch những chai lọ to nhỏ với những mày móc kỳ quặc chạy hảng điện - nén nhứ rảng trong nứa nứa có đèn điện han hoai.

Nàng bước sang buô hén: gian này quang đãi hon, góc bên phải là lâm liêc của đoc-tor Van Cosel. Nàng mím cười vi vi nhìn thấy mấy bức ảnh của Elena - em gái nái đà chép và bệnh lao - tay & tưởng và đặt, trên kia giấy. Nàng lầm bầm một mình:

— Chà! Bố-tor Van Cosel thật thi! Đã bao mươi tuổi đâu rồi mà vẫn tictie nhớ một cô thiếu 19 tuổi đầu chép đà 9 ntuoi.

Bên trái buồng là hai giuong cũi sét mua hàn mây thiệp phu đứng ở ngoài nhìn qua cửa sổ đà mìn thấy. Chiếc giuong khia mản: chán gối còn bối hình như cõi woteng nào vùa thức dậy và đàu. Thiếu phu đoc là giuong cũi đoc-tor Van Cosel. Cõi chiếc giuria kia! Nàng nghĩ tham:

— Không đêng ai nghe đoc...

Và nàng khe khé thò vén một bên màn Nàng mím cười khi thấy lóng một cõi thien nứa mèo lụa xanh và trắng, đàu cõi gài một bông hoa hàn giả đò chép! Nàng gài gài, gài cái đàu và nói:

— Góm ra đoc-tor Van Cosel da dinh lâm... Đát gài vè đây... lai bố mản xổng nhung phu chay nghì đén nứa vát thương đâm mản của nứa Nàng giatay lạy cõi thien nứa xinh dang nguy k' ài đinh hòn xem đoc-tor Van Cosel đà điu?



# NÊN BIẾT QUÀ TÌNH HÌNH HOA KIỀU Ở ĐÔNG DƯƠNG TRONG 32 VẠN NGƯỜI TÀU Ở XÚ TA, CHÚ HOÀ GIÀU NHẤT

I

của QUÂN-CHI

Có nhiều sự ở ngay trước mắt, đáng lẽ chúng ta phải tìm tòi xem xét cho biết, không nhiều thì ít; nhất là hạng người tri-thức. Nhưng, chắc vì hàng ngày chúng ta trông thấy quen mắt lầm rồi coi nó là thường, không mấy ai chịu để ý quan-sát.

Bao nhiêu ván-de đang biết mà hứa hứa, chúng ta còn mang-nhiên, bởi quen-tinh-lười, không muốn cho mình phải bận đến mắt-trông, mệt đến tri-xét.

Ví dụ ván-de người Tàu kiều thương có quan-hệ với kinh-lê trong xứ ra thế nào, thật là trong những ván-de trước mắt chúng ta cần nên xem xét. Nhưng bây giờ giả như có ai hỏi về dân-số Hoa-kiều và đại-khai-tông cuộc kinh doanh tổ-chức của họ ra sao, dám chắc trong phân số nghìn người chưa có lấy một người trả lời được. Chỉ vì quen-mắt xem thường, nghĩ không cần biết đến làm chi.

Thế thi câu chuyện chúng tôi muốn nói sau đây, có lẽ không phải là vô ích cho sự kiến-văn của bạn đọc.

Nếu người Anh vẫn khoe «đỗ-quốc Anh không có mặt trời lặn» thi người Tàu cũng có thể tự phu «chỗ nào có ánh mặt trời, là có Hoa-kiều».

Thật thế, người ta đã xết ra khắp trong thiên hạ bây giờ, không sót một nơi hang-cung lâng-vâng nào mà không có một hiệu Khách-tap-hoa. Đến nỗi xã Guyane chứa từ trọng-phẩm, là nơi xôi-hiem-trở-thế-nào, cũng có người Tàu lẩn mò đến sinh-nai buôn-bán.

Tù những đời Tần-dời Hán, họ đã thả thuyền đi-cứu sáu các xã Nam-duong, mà nước Việt-nam ta là trạm thứ nhất. Chắc hẳn họ tràn qua nước ta sớm hơn nữa. Vì lẽ Việt-nam ở ngay bên cạnh nhà họ, chỉ dì một bước là đến nơi; lại thêm mấy ngàn năm có quan-hệ với nhau về mặt chánh-trị giao-thiệp, hai nước gần như là một, tuy-nhiên từ những lúc ấy đất nước nguồn lối ta đã đón rước người Tàu qua sinh cơ lập nghiệp không phải là ít.

Chúng ta có thể nói từ khi nước Việt-nam có lịch-số, đã có Hoa-kiều.

Có điều, xưa kia nước ta không làm điều tra thống-kê bao giờ, mà biết được thực số Hoa-kiều ở nước ta mỗi đời có bao nhiêu. Hai đời Lê, Nguyễn tuy đã có những cuộc điều tra hộ-khâu, nhưng chính những người ô-trach nhiệm ấy cũng tự nhiên là chưa được kín-luồng.

Nhưng đây cốt nói về hiện-trang thôi.

Theo số điều-trà năm 1926 thi toàn cõi Đông-dương có cả, thảy 326.000 Hoa-kiều, chia ra mỗi xứ như sau này:

Nam-ký	171.000
Trung-ký	11.000
Bắc-ký	25.000
Cao-miên	106.000
Ai-lao	3.000

Kè với dân số Đông-dương 23 triệu 3 vạn người, thi trong 100 phần, Hoa-kiều chỉ chiếm có 1,4. Con số ấy tuy không phải nhiều nhưng họ ở rải rác khắp nơi đều có.

Đông-thủ nhất là người Quảng-dong, thứ đến người Phúc-kien. Còn người các tỉnh khác rất ít.

Thuở xưa, nhà vua ta đã có lệnh đặt riêng lừng bang Khách, tùy theo quê quán, cho đeo kiêm tra và thu thuế. Ngày nay, Bảo-hộ cũng giữ chế-độ ấy.

Đại-thể gồm có năm bang: Quảng-dong, Phúc-kien, Triều-châu, Hải-nam và Khách-gia (tục gọi là Hả-cá). Người các tỉnh khác đều kề chung vào bang Khách-gia.

Mỗi bang có một công-sở riêng, hay là một hội-quản. Cơ-quan này có hai công-việc cốt-yếu: một mặt để truy-vụ-dặt những mệnh-lệnh của chinh-phủ bắn-dịa cho Hoa-kiều biêt và thu-góp các thư-sưu-thue Hoa-kiều phải đóng; một mặt khác để làm-noi phần giải các việc rắc-rối xảy ra giữa Hoa-kiều với nhau, và lo-liệu sắp đặt những việc-ich chung cho cả đoàn-thể.

Bang nào có chánh-phó bang-trưởng của bang ấy, do Hoa-kiều lựa-chọn cử ra, lại phải được chánh-phó Bảo-hộ ta nhận-nhận và ủy quyền cho, mới là chính-thức. Thành-rà vi-en bang-trưởng vừa làm đại-biểu của Hoa-kiều, vừa làm như một viên-chức của Bảo-hộ.

Thượng-vàng hạ-cám, trên bến dưới thuyền, chẳng có một mối lợi nào của xứ này kiếm ra từ dòng-xu đến-bạc-vạn, mà không có người Tàu nhúng-tay vào. Nhưng phần-nhiều họ kinh-doanh những nghề-nghiệp sau này, có bè-thể đồ-số-lớn-lao: mua bán-thóc-gạo, lêp-nhà-máy xay-lúa, làm-mai-bản các-hàng-công-thương, xuất-cảng-thỗ-sản, bán-tor-lúa, tàu-thuyền-vận-tải, buôn-bán-tập-hoa v.v...

Tại Chợ-lớn — coi như một-châu-thành-Khách-trú — có cả-thầy 12 nhà-máy xay-lúa-rất-to, Hoa-kiều chiếm-hết 9 nhà. Nói gi-lúa bắp-toàn-cõi-Nam-ký và Cao-miên, một-tay người Khách-tháo-lóng, gần-như độc-quyền; ai-có-lúa, tất-phải-bán-chó Khách, và cũng chỉ có Khách mua-di-bán-lại cho các-nhà-máy xay, khó-ai-có-thể- cạnh-tranh hay đánh-dồ họ được.

Ở xã Bắc-minh, còn-thấy-nhiều công-việc-nghề nghiệp-tự-bà-con-chứng-ta-làm-lấy; mối-lợi-lợt-sáng-xuống-nia. Trong-Nam thi hầu-hết-những-thủ-công-tiến-nghề cho đến-buôn-bán-lặt-dở-về-tay Khách-trú-bao-quát. Ví-dụ-nghề «cao-heo» (lâm-lon) ở Saigon, Chợ-lớn toàn-là người Quảng-dong, đến-nỗi hàng-năm, những ngay-kỷ-niệm Dân-quốc hay kỷ-niệm Tôn-Văn, họ-nghỉ-làm-việc

một/ngày-nào, ticc-thị nhân-dân cả hai thành-phố phải-nhìn-ăn-thịt-lợt-một/ngày-đó. Cũng-như-nghề buôn-ve-chai-sắt-vụn, chính-là-một-nghề «buôn-thất-nghiệp», lãi-quan-viên, dâ-i-sát-nội/người Phúc-kien. Nghề-bán-dồ-ăn-dồ-hộp-tay-cũng-thế. Tôi-dám-danh-cuộc-với-các-nhài-rắng: suốt-cá-Nam-Bắc, có-một-cửa-hiệu «épicerie» náo-mà-chủ-nhân-không-phải-gốc-người-ở-Toàn-châu-hoặc-Chuang-chau?

Nói-chung cả-thương-nghiệp Hoa-kiều, thi-thể-lực-của-bang-Quảng-dong-to-nhất. Ta-thấy-ở-Chợ-lớn-những-hiệu-bán-gạo, bán-vải-lúa, bán-dồ-ăn, những-xưởng-chế-tạo-với-gạch, thuyền-bè, đồ-gỗ, cho-choi-những-tiệm-may, tiệm-dóng-giày v.v... người-làm-và-chủ-dều-là/người-Quảng-dong. Nghề-văn-tải-bằng-lầu-máy-thuyền-buồm-trên-các-sông-rạch-Nam-ký, và-ở-xứ-Bắc-ta, phần-nửa-về/người-Quảng-dong-thao-tung.

Người-về-bang-Khách-gia, phần-nhiều-chuyen-nghề-may-và-phuc-Tây, và-bán-các-thứ-chè-Tau.

Bang-Hai-nam thi-nấu-cơm-Tây-rất-khéo, cho-nên/người-họ-hay-chuyen-mở-những-hàng-bán-cơm-Tây, rượu-Tây.

Dân-Triều-châu và Phúc-kien gấp-nhè-gi-làm-nghé-Ấy, tuy-ở-các-xã-Nam-duong và Thái-lan họ-ko-quyen-lợi-to-tất, nhưng-ở-Đông-dương-miễn-thi-họ-thua-kém-thể-lực/người-Quảng-dong.

Nhất-là-ở-Bắc-ký-ta, người-Quảng-dong-cảng-lẫn-hơn-các-bang-kia.

Duy-dần-còn-sơ-tu-bán-của-Hoa-kiều-bỏ-ra-kinh-doanh-các-việc-công-thương-ở-xứ-mình, cả-thầy-có-dó-bao-nhiêu, thi-thuở-nao-không-sở-thống-kê-nào-nhó-cho-ta-biết. Dầu-chỉ-roc-chứng-cũng-vậy.

Thес-số điều-trà-của-bộ-Kiều-vụ-Ủy-viên-từ-năm-1930, thi-số-tu-bán-ấy-ước-chứng-300-triệu đồng-trở-lại. Nghĩa-là ngót-một-nghìn-triệu-bạc-Tau, chieu-giá-dòi-chắc-hiện-giờ.

Đến-tu-sản-của-Hoa-kiều-bởi-sự-doanh-thương-trúi-lợi-ở-xứ-ta-mà-có, lại-càng-không-thể-biết-dược.

Chi-biết-ở-những-thành-thị-lớn-như-Saigon, Chợ-lớn, Hanoi, Haiphong cái-số Hoa-kiều-triệu-phú-ông-chẳng-lì.Riêng-ở-Saigon, giá-sản-một-nhà-Hui-hu-Hoa, tuc-danh-là-chủ-Hòn, có-lời-một-vài-trăm-triệu. Bao-nhiêu-lâu-dài-to-lớn-và-từng-dày-phố-hai-tieng-ở-hai-chau-thanh-lòn-trong-Nam, thuộc-về-sản-nghiệp-còn-chủ-nhà-này. Ông-tổ-là-Hoàng-trọng-Toàn, người-tỉnh-Phúc-kien, qua-maru-sinh-ở-Nam-ký-bốn-chục-năm-trước, bắt-dầu-làm-nghề-gánh-giò-di-mua-ve-chai-sắt-vụn-như-sắc-ash-en-dồng-bang. Thàm-thoát-không-bao-lâu-xây-dung-lên-được-một-cơ-nghiệp-cro-phú, có-thể-nói-là-một-nhà-Hoa-kiều-giàu-nhất-ở-xứ-ta-ngày-nay.

## HO GÀ

Hiện nay trê con-mắc phái-bệnh-dịch-ho-gà-nhiều-lần. Họ-tung-con, ra-rất-nhiều-dorm-rất, đầu-rã-rơi, mắt-dòi-ngoá, con-ho-khi-dai-tới-máy-phút-đồng-hồ, cơ-rất-thương-tâm. Phái-lun-mưa-cho-darcy-thue HO GÀ BIẾU-NGUYỄN-mới-chứa-khô-hỗn. Người-lên-bắt-cứ-mắc-chứng-ho-gi, ho-dâm, ho-khan-hay-ho-sắn, uống-thue-nay-rất-chong-hiệu. Mỗi-giá-0\$60.

## ĐÁ DÂY

Ấn-vào-không-hỗn, dây-hơi, g-hơi-tức-ngực, rứt-dầu, ló-mát, thường-mỗi-hai-vai, đau-xung-angus-thát-lung. Người-nhieu-nước-vi-toan-quá, thư-nên-ra-nước-chua, nước-đắng-hoặc-nước-nhat, co-khi-nón-rà-cá-thác-án. Người-là-nước-vi-toan-hay-thúy-tíc-ngực, nghén-có, g-hơi-hay-không-nôn. Nhìn-không-drawing-thue-DÁ DÂY BIẾU-NGUYỄN-không-bao-khô-dứt-dược. Một-giá-\$3.60.

## CAM TÝ

Gia-dinh-nào-có-lè-con-cam-sài, không-chiu-ăn, gầy-cöm, lố-dầu, mắt-toé, thỏi-tai, hói-mồm, miêng-thuong-hay-chay-rãi, bụng-ông-dít-vụn, phái-kip-dòng-thue-CAM TÝ BIẾU-NGUYỄN-cho-tré-con-ăn, chí-trong-it-lâu-vừa-khỏi-de-hết-chứng-cam-sài-vừa-trò-lên-mập-mập, béo-tốt-lại-thường. Thuốc-này-thom-ngon-làm-cho-tré-co-rất-thích-ăn. Mỗi-giá-0\$3.60.

## TỔNG CỤC:

### Nhà Thuốc Biểu - Nguyễn

Địa-địa: Haiphong - Mai-Hinh - Nam-dinh - Vinh-long - Giang-dong - Quang-nam - Thanh-hoa - Vinh-hoa - Vinh-huy - Vinh-hoa - Vinh-hoa - Saigon - Mai-Hinh 120 guyen-me - Due-thang - A. Dakar - Chợ-lớn - Long-via,

QUÁN-CHI

# Binh-sí Việt-Nam trong quân đội Pháp đã từng thắng liên quân Ao-Bảo tại những miền núi non hiểm trở ở Albania

HỒNG LAM

Từ vài ba tháng và nhất là độ vài tuần-lě này, các tin tức của các hăng-thông-tin cho các báo khái hoà cầu thương nói đến enço tranh đấu rất gay go giữa các đội-quân Hi-lạp và quân-đội Ý trên địa phận nước Albania, một nước nhỏ dãy những núi non hiểm trở ở miền Ba-nhĩ-cán.

Những cuộc thang-loi vê vang của quân Hi-lạp và cuộc kháng-chiến dữ dội của quân-ap-phát-xít Ý đã có ảnh hưởng rất lớn đến thời-cyg Âu-châu và làm cho du-luân trên hoàn-cầu đều phải chú ý đến một cách đặc biệt.

Thực thế, không một ai không phải ngợi khen đội-quân nhỏ không dãy 20 vạn người rất can đảm, rất hăng-hái của nước Hi-lạp hơn 7 trieu dân đã dù từ sự thang-loi này đến sự thang-loi khác trước một quân-đội có hơn một triệu người và rất nhiều khí-giới chiến eo tối tần của Ý và hiện nay đã chiếm được cả miền Nam-Nam, tức là hơn một phần ba xứ Albania do quân Ý chiếm từ năm 1919 vừa rồi.

Nhưng đọc những tin chiến-tranh ở Albania ngày nay, chắc ít độc giả như nêu rằng trong hồi cuộc Âu-chien 1914-1918, quân-đội nước Pháp và các đạo quân thuộc-dịa Pháp đã từng đánh nhau một cách rết kinh liệt, rất gay go trên bờ biển O-brida trong giây-núi Makra và dãy-tiếp El Bassan với liên-quân Ao-Bảo, Chính-quân Pháp và quân thuộc-dịa như các lính khố-dõ Việt-nam đã từng đánh nhau trong bể-tuyệt dày dãy phủ chia rẽ rất ghê-gớm và chiến-bao-nhiều sự khó-nhọc, nguy-hiem khác là hòn-núi quan-quá những miền núi-non trùng-trùng, diệp-diệp rất là hiểm-trở.

Tại-lại nêu nhận rằng quân Ý ngày nay trong khi đang binh-dâp phái dùng đến những hăng-phong-tuyến mà hồi 1917 và 1918 quân Pháp và quân-hai nước Ao-Bảo đã mạt-bao-nhiều công-trình mới lập nên để trong một miền mì-dịa-thể rất hợp cho cuộc chiến tranh khép-máu người Thổ tuy đặt cuộc bão-hó hàng-máy-thé-ký-máu-cứng không thể nào trú-tiết được nhưng quân-cuối-bắc vẫn lẩn-lút ở miền giữa Albania.

## Phong cảnh và địa-thể xứ Albania

Người ta thường nói xứ Albania là một xứ rất nhiều núi lập thành một bức thành thiên nhiên rất kiên cố của bán đảo Ba-nhĩ-cán. Phong cảnh thi-lon lao-hùng vĩ nhưng có vẻ hoang vu không hợp với những cuộc dụng binh của các quân-đội cơ-giới-hóa. Đôt với những ốc-thường bị cản-xác vê-canh dẹp thiên-nhiên của tạo-hoa thì cảnh xứ Albania có một vẻ đẹp đặc-biệt tăng-leo bởi cái hõi-ròng là hồ Ochrida mà hai mặt Đông và Tây đều có những ngọn núi cao-bao-boc và đứng-dừng-lên như những bức tường lâm cho mặt-nước hõi-yen-lặng những lúc mặt-giời sấp-khuất bị tui-sâm-lại.

Một khu rừng rậm-toàn là cây-táu, cây-bạch-thóng và cây-chạy dài mãi đến bãi-cát ở bờ-bè là nơi người ta thấy-lác những nhà-thờ và những nóc nhà nhọn trong các xóm của dân-Hồi. Trong cái cảnh dẹp-bao-quát-có-vết-nết-thơ-hinh-như-thiên-về-mơ mộng hơn-hỗn-đô-su-giảm-dụ-ôn-ao và lòng hiếu-chiến của loài-nhân-hàng-làm tan hồn-sự-yen-lặng của lạo-vật.

Khi người ta di-tàu-thủy qua miền-vịnh Adratico-trên đảo Corfou hoặc ngõi-phi-cơ bay khắp-xứ Albania từ Nam chí Bắc thì người ta mới nhận-thấy rõ những dãy-núi-bao-la dunting-dung-lên như những bức-thanh-lien-tiep-chay-day. Giữa các giây-núi-lại không có thang-lung-rộng mà chỉ có một giải-cao-nhưng-hơn-hỗn-trung-trùng, diệp-diệp rất là

Nhân-dân-ở-các-vùng-xứ-Albania-rất-sưa-nhất-là giây-cács-thung-lũng-của-sông-Skumbi và Dévoli và hình như mãi-gắn-dây họ vẫn không chịu-lưu-tâm đến các-thứ-lâm-sản-trong-rừng-núi, và coi-khần được-các-sản-vật-thì cũng-không-có-dường-giao-thông để-vận-tải-ra-bờ-bè-hoặc-ra-ngoại-quốc. Bởi-với-một-vùng-núi-non- hiểm-trở-lại-rất-nghèo-như-xứ Albania, hình như các-nhà-cầm-quyền-cũng-không-bao-giờ-dám-nghiêng-dến-công-cuộc-mở-dường-sá-rết-kém. Còn-các-sông-ngòi-thì-phản-nhiều-là-những

suối-con-chảy-xiết-mùa-dông-thì-nước-dòng-băng-lại và-cá-mùa-hè-cũng-không-dòng-dè-thả-các-bè-gỗ được.

## Albanie là một miề-neon ở trong thời-kỳ-bán-khai-của Âu-châu

Người ta có-thể-gọi Albania là miền-còn-ở-trong-thời-ky-bán-khai, khắp Âu-châu-không-có-một-miền-nào-lại-little-mang-như-Albanie-và-nhân-dân-chưa-duoc-huong-những-su-ich-lợi-của-nền-văn-minh-khoa-hoc-như-xứ-dó.

Bồ là một nước-không-có-một-nhà-nghi-hàng-nào, chỉ-có-30-cây-số-dường-xe-lửa-từ-Durazzo-den-kinh-dō

Tirana-và-năm-doan-dường-ngắn: 1-dường-chính-từ-Durazzo-den-Janina (thuộc-district-Hi-lap) từ-còn-dường-này, ở-miền-biển-giới-xứ-Epire-của-Hi-lạp-lại-có-một-dường-di-về-phía-Tây-Bắc-den-Koriza. Vẽ-sườn-phía-Nam-giây-núi-Pude, một-doan-dường-nữu-di-từ-Tépé-léni-về-phía-Bắc-Nam-và-cũng-den-Janina.

Ngoài ra-lại-có-một-con-dường-di-dọc-bờ-bè-và-về-phía-Bắc-Nam-Durazzo-có-một-dường-quá-El-Bassan-và-Tirana.

Hồi-năm-1935, vua-Zogou-1er-nước-Albanie được-Y-giáp-về-tài-chinh-dâ-yêu-cầu-với-chính-phủ-ap-phát-xít»

sửa-sang-lại-các-dường-sá-trong-nước-cho. Mussolini có-ché-một-phái-bộ-sang-Albanie-dè-dieu-tra-về-các-dường-giao-thông-của-xứ-dó. Đến-lúc-phái-bộ-dò-về-La-mă, viên-trưởng-phái-bộ-có-làm-tổ-trinh-với-Thủ-tướng-Y-nói-muốn-sửa-sang-dường-sá-ở-Albanie-thì-là-nhất-phái-chi-tiến-3-trăm-triệu-lives. Mussolini nghĩ-dến-món-tiền-lớn-dò-rồi-dành-phái-bắc-lời-yêu-cầu-của-vua-Zogou-1er. Trái-bỗn-năm-qua, Y-dã-không-giúp-gi-ve-việc-mở-mang-dường-sá-ở-Albanie, có-lẽ-Y-cũng-chưa-dịnh-bản-chương-trình-mở-mang

về-phía-bán-dảo-ở-ngay-trước-mặt-và-có-va-dịnh-chinh-phục-xứ-Albanie-mà-người ta vẫn-gọi-là-thôn-khổ-của-bè-Adriatico. Mãi đến-năm-1939, theo-guong-Đức-sát-nhập-Áo, Tiệp-khắc-và-hết-cảng-Me-mel-vào-Đại-Đức, Y-cũng-mới-dem-quân-sang-uy-hiếp-vua-Zogou-1er-và-chinh-phục-xứ-Albanie. Thế-là-xứ-Albanie-dã-mất-nền-độc-lập. Ngày-sau-khi-Y-lý-Albanie, đã-hết-25.000-phu-trong-xứ-để-mở-thêm-hai-con-dường-theo-vết-dường-cũ-của-người-La-mă-xưa. Vì-ni-non-hiểm-trở-và-vi-sự-ăn-nồng-không-dù-của-phu-phen, nén-công-việc-làm-rất-chệch, nhưng-sau, cung-thêm-duoc-hai-doan-dường-xáu: một-doan-tu-El-Bassan-den-biển-giới-Nam-tu-lapl-phu-và-một-doan-tu

El-Bassan-den-Koriza.

Tất-cả-sự-mở-mang-dường-sá-ở-Albanie-có-có-thể. Vì-sự-thiếu-dường-giao-thông-này-mà-quân-đội-cơ-giới-hoa-của-Y-dã-gấp-nhiều-sự-bất-lợi-trong-khi-tiến-quân-danh-Hi-lạp-và-rồi.

Nhắc-lại-những-kỳ-niệm-về-hồi-1918

Trong-một-xứ-mà-dường-giao-thông-rất-khó-khăn-như-thế,nhất-là-bờ-hơn-20-năm-về-trước-thì-việc-dụng-binhh-gấp-nhiều-sự-rất-ngắn-trở.Về-hồi-Juillet-và-Aout-1918, quân-Pháp-và-quân-thuộc-dịa-Pháp, đã-từng



Quang-cảnh-núi-non- hiểm-trở-và-các-dường-sá-gặp-giờn-ở-gần-một-thị-trấn-ở-phía-bắc-Albania-nơi-mà-binh-sí-Việt-nam-dã-từng-thắng-lên-quân-Ao-Bảo-và-hiến-hai-quân-Y-đang-kịch-chiến.

qua-những-su-khó-khăn, nguy-hiem-như-quân-Hi-lạp-này-nay. Nhìn-doi-tiền-quân-dóng-xá-trong-núi-phái-di-lừa-nga-bốn-năm-ngày-mới-den. Vì-thế-khi-họ-nhận-duoc-luong-thuc-thì-bánh-dâ-nát, rượu-vang-dâ-chua-như-dẩm-vì-lẫn-với-nước-mưa-và-không-bao-giờ-nhận-duoc-thị-truthay-là-thịt-uop-bảng-boi-lanh. Lại-có-lúc-hàng-thang-các-dội-tiền-quân-không-nhận-duoc-thu-tử. Tuy-vậy, quân-đội-Pháp-và-thuộc-dịa-Việt-nam-không-giảm-bớt-nhuê-khi-và-vẫn-hàng-hết-vui-vẻ-như-thường.

Công việc của quân lính nhiều khi thực rất là khó nhọc, nhất là khi phải đặt những thứ đại bác 75 ly và 105 ly, (gọi là cỗ có lòng súng dài) lên trên núi cao hàng 1.700, 1.800 cây số. Phải có một cơ binh thi mới dâng thẳng kéo được một khẩu đại bác 75 ly lên núi, còn muốn đụn đại bác 105 ly thì thực là gian nan. Quân lính thà ở dưới đất, ngoài mặt trận chịu những sự nguy hiểm của mìn tặc hòn đá còn hơn là phải làm những công việc như thế.

Troong cuộc tấn công thắng lợi hồi Sept., 1918 pháo binh & tên lửa của Pháp đã gắp biệt bạo sự khó khăn trên các đường núi phía bắc Albanie. Đội quân Pháp & bộ chỉ có một liên đội lính trèo núi còn ngoài ra thì đều là lính trèo núi người Phi-châu, Hồi Maroc một liên-dội lính Algérie và 2 liên-dội lính khổ-dò Bả-ký.

### Thái-dộ quân lính Việt-Nam hối đó rất đáng khen

Chúng tôi chú ý một cách đặc biệt đến các binh lính Việt-Nam dự vào cuộc chiến-tranh ở miền núi Albanie. Lính Việt-nam vừa ở xứ nóng, vừa không quen trèo núi, thế mà khi ở Albanie phải ở trên cao từ 1.200 đến 1.500 thước, lùa nóc cũng có tuyết dày hàng 2, 3 thước dày và khai-hả ráo đến 28 độ dưới 0°.

Khi mới bắt đầu mùa rét, lính Việt-nam ta đã đến Albanie để thay lính Séngéral không thể chịu nổi rét. Thế mà, ai cũng lấy lầm là trong các đội lính Việt-nam rất ít người bị cứng chân tay vì quá rét. Người ta càng lấy lầm là hơn nữa khi thấy lính Bắc-ký ta đến đây ở những đoạn suối mà nước không bị đóng thành băng. Họ đã dự vào các trận đánh một cách rất can-dam, diêm-thanh và vẫn giữ được kỷ-lục. Ở trên cao 1.700 m hoặc 2.200 m họ mà có vẻ như những lính trèo núi Alpes không hề ra sự rét. Lính Việt-nam đã chiến đấu được hết mọi sự khó nhọc. Dẫu ở trong miến nhà lá khô kh-cn nhưng họ vẫn không lèm lè v.v. vẫn nhận lại một câu đe chê dùi những lính xứ Séngéral: « Ti marches là route, ti marches toujours ». Họ làm như thế là để cho tình-thân thêm phần-chán và vui với them. Quân lính Việt-nam đã tỏ rõ can-dam, diêm-dang nên họ đã giúp đỡ nhiều vào cuộc thắng trận của quân đồng-minh đó và sau những việc gay go hồi tháng Aout 1918, viên thiếu-tá cói liên đội thứ 58 quân trèo núi đã lội

khen ngợi binh lính Việt-nam ở trước mặt viên trung-tướng chỉ-huy sư-đoàn như sau này: « Lính Đồng-dương đã tỏ ra là rất dũng dâng với tập quán di truyền của đội lính trèo núi » và sau về Pháp, cả hai liên-dội lính khổ-dò Bắc-ký đều được ban khen.

Hiện nay ở trên các đỉnh núi cao phía bắc xứ Albanie xá đất nước Việt-nam này vẫn còn lại một cái chứng có-hiển-nhiên về giá-trị và lòng hi-sinh của các binh sĩ Việt-nam.

### Kiểm duyệt bô

Có ai dám ngờ rằng trên những sườn núi phủ tuyết-dố, trong những khu rừng yên lặng ở xứ Albanie ngày nay người ta lại nghe thấy tiếng súng vang giờ và tiếng than khóc thảm thiết của một cuộc tan-sát lẩn nhau giữa hai dân-ýc An-mã và Hí-lap là hai dãy-tộc tối cõi vân-minh mà nhà-huồng và văn-hoa học-thết và khoa-hoc đã lan hau khắp các nước Âu-châu. Có ai ngờ đầu sự yên lặng trong cảnh núi rừng của xứ Albanie trong khoảng hon hai mươi năm nay đã hal lần bị quấy rối vi những cuộc canh-tranh, xung-dot giãu nhân-loại. Có ai ngờ đầu những binh-sĩ Pháp, Nam đã vi nước nhà chán-quốc mà bô minh ở xứ Albanie ngày nay còn được thấy một cuộc chiến-tranh thứ hai sảy ra giữa hai dân-ýc khác trên đất nước Albanie, một cuộc chiến-tranh mà họ đã dự vào từ gần môt phần thế-kỷ nay. Linh-hồn của các binh-sĩ Pháp, Nam từ trại kia nua có thiêng chẳng thi các phái tự hỏi rằng nhân-loại đến hao giờ mới thời chém gết nhau và xứ Albanie vô tội, nghèn khói kia đến bao giờ mới tránh khỏi cái vạ lây vi chiến-tranh do người nước khác gây nên trên đất nước mình và đã làm cho xứ Albanie bao phen diêu-linh khô-kô.

HỒNG-LAM

## THU THAI THEO Ý MUỐN

có hơn 60 băn kẽ (đứng được xuôi dời biến rõ những ngày nào trong tháng người dân bà có thể hay không thư thai được sách viết theo lối khảo-cứu Mới e-đn 0\$80. Mu- linh-hoa giao-nán hét 0\$78

ở xá mua xin gửi \$861 (cả cuôc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ bán nhiều tại MAI-LINH

và xin hối các ngài đã biết việc làng ra sao chưa? Việc làng không biết, thi đừng nói việc nước gì vội.

### VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tô-sé hiến các ngài những cái là-lòng  
ở trong lây tre xanh xú-Bắc

Mỗi cuôc 0\$25. Mu- linh-hoa giao-nán hét 0\$71

ở xá mua xin gửi \$851 (cả cuôc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

SÀI-GÒN — HAIPHONG — PHÚC-YEN

# Những cái VĨNH VÀ CÁI NHƯ

## CỦA NGHỀ LÀM BÁO Ở ĐÂY

của THIÊN-TƯƠNG

III

### NGƯỜI LÀ CON CHÓ SÓI CỦA NGƯỜI

Ông chủ báo ấy, từ sau khi thất bại, tôi, tôi khai được gặp.

Một hôm vì sự tình cờ, chúng tôi đối diện nhau trong một tiệm rượu nhỏ ở phố kia.

— Thế nào? Cho báo nghỉ rồi thi anh định làm gì đây?

Ông chủ bảo, bô hơi khói thuốc, điềm nhiên trả lời tôi:

— Tôi ba mươi bảy tuổi rồi mà xót ra chua có một lúc nào khôn cả. Thực, đến phen này, tôi mới biết rằng mình bị lừa to, toàn anh em hại cá, chứ cứ thử tính ra thì tôi không phải là không có một chút tài canh giận. Tôi vốn sinh ra ở trong một gia-dinh làm báo, Những cách đe làm cho báo chạy, theo thời thường, tôi cũng biết tùy cơ ứng biến mà già giàn các mục đíc, nhưng tôi xin thú thực với anh cái nguyên có thật bại chính của tôi thi không phải tai voi tài nhưng chính hổ-tai tại một cơ anh em đồng nghiệp họ bặt đến kia tinh ngợ thi đã hết tiền từ hao giờ rồi.

Tôi thè phen này không đe chán đến làng báo nữa. Bởi vì nghề ấy thành cao thi có thành cao thực, nhưng vi lì lùa này có những con chiên ghê lòi xòng vào nén nó mất cả vú tốn nghiêm, nó thành ra một thứ nghe buôn của một hạng người ăn cá.

Họ làm đủ các cách đe bại tôi như ở họ hàng ran tranh hàng cá; họ vu oan giả họ và lúc cùng đường, thi bắt chước những kẻ tiêu nhân viết thue-phien vào nhà kẽ dịch của mình rồi dì-báo; họ bay trâm mrun ngắn kẽ ty-tiêm để mình không cái đầu lên được, thi không

phải những người có học, họ lấy béc thèc bay ván tái ra mà tranh cạnh nhau đéo.

Thú thực với anh về chuyện phiếm thì tôi có tài đặc biệt, nhưng để những mưu kế thăm thâm hay đồn hèn thi tôi kém xa họ nhiều.. .

Cho nên phen này tôi phải tự nhận mình là người thư-trận. Tôi ra,

— Tôi sẽ đi bán... lợn, háu buôn... chò. (Ông chủ háu nói với một vẻ tặc béc và gay gắt vòi cùng). Tôi làm giàu. Tôi học các cách xô-xén và khi nào tôi đã dù tu cách « chòi » với một hạng người rồi thi tôi sẽ lại trở lại, nghề vi anh phải biết, y như vua Louis XV ở Pháp, bả cùi người nào mà lại không tường minh có tài và thỉnh thoảng lại khống vòi trán, mà mình lại bão minh rắng:

— Trong này, hân phải có một cái gác đây.

Chẳng giấu gì anh, lúc nào tôi cũng tin tưởng ở câu nói của bực danh nhân đó. Lần v ног nghệ, sau này, tôi quyết phải đánh đổ cho kỷ chép bọn kia đi, tôi sẽ thắng họ, bôi vi tôi định thi.

Ông chủ bao nói thế xong thi dài:

— Người thè là một con chó sói của người. Câu ngạn ngữ quâ nói không sai vay! Ở vào đón người khôn khôn khô, làm nghệ náo cũng vậy, nhất là nghề báo, iám khôn minh hổ muôn thực-thà, lường-biện cũng không xong thành thử ra di với phát mặc áo ca sa, di với ma, minh lai phải mặc áo giáp.. . là vì vậy.

Nhưng mà thôi: Balzac xưa đã nói: « Cái nghệ in đã cướp cửa ta bao nhiêu tiền thi cái nghề chử lại vui nữa », thi chính một ông trong hai ông đó đương báo người nhà báo di « quyến rũ » ông tro bát bô kia vè làm cho báo minib.. . chạy thêm!

nghịp trước đã hại ngâm ta những « cù » gi, thi sau này thê nào ta chẳng phải trả lại, tưng nay cho bọn họ.

Câu nói đó của ông chủ báo chẳng may kia có lẽ là một câu đùa già bối vòi đến tận nay tôi vẫn chưa thấy ông làm một cái « cù » gi với bất cứ một người nào cả.

Nhưng nghe xong câu chuyện bô bùi ấy, tôi không khỏi có một mối buồn rã, buồn rãng câu chuyện của ông chủ báo nô dã có một đời phản sự thực.

Sự thực, có ai đã trông thấy những ông chủ báo hội họp nhau trong một bôa tiệc hay một cuộc đón tiếp một vị thượng quan nào hay chưa?

Mới trông thấy các ông, tôi tưởng một người yễn thế đến đây cũng phải phát sinh ra cái tư tưởng yên nhàn logi vi cái cảnh hội họp của các ông làm cho ta nghĩ lối tò chúc đại gia đình của nước ta, anh em họ bàu, với nhau vui vẻ không có ai tưởng được.

Cái gi, ô, đó, người ta cũng nhường nhịn nhau.

Áy thế mà có ai bết đâu rằng một khi bắt hàng từ già nhau rồi, họ bay hết cả cách đe hại nhau, cho nên chính tôi di từng mục kích một ông chủ báo gọi dậy nói chuyện với một ông chủ báo khác về cách giúp đỡ nhau trong việc mua giấy trong lúc giấy cao này « nêu » đòn mà không thương yêu nhau, giáp dữ nhau thi cụ bôa còn còi cát gi là vui nữa », thi chính một ông trong hai ông đó đương báo người nhà báo di « quyến rũ » ông tro bát bô kia vè làm cho báo minib.. . chạy thêm!

Về cái mòn này chẳng có ở ta  
mới có. Ở Pháp những chuyện  
« cướp người » như ô - tò cướp  
khách thường thấy xảy ra luôn,  
như là chuyện cướp người của báo  
« Gringoire » chẳng hạn.

Hồi ấy báo « Journal » là tờ báo  
được người ta chú ý, số in khilén  
tới hai triệu số. Đó là nhữn vi cái  
tội chí và cái tài của người chủ sự  
đã đánh rõ, nhưng mà läng báo  
Pháp hồi ấy ai cũng công nhận rằng  
sở dĩ tờ « Journal » chạy được vì  
là vì có bài người trợ hàn đại tài là  
Albert Londres, vua phóng sự, tác  
giả thiên « Bilibi-Dante n'avait rien  
vu » và Henri Béraud một nhà  
phóng sự chuyên đi phỏng vấn các  
vị vua chúa hay các nhà tài mản  
trên thế giới.

Hai người ấy tức là hai cái cột  
trụ của báo « Journal » và.

Báo Gringoire thấy thế bèn vận  
động các cách mua cả hai cái thiên  
tài đó.

Albert Londres không chịu,  
nhưng Béraud thì ứng lòng nhận  
một cái giá thực cao của báo  
« Gringoire » để bỏ báo « Journal »;  
báo « Journal » mất một cảnh tay từ  
đó, mà báo « Gringoire » từ đó bắt  
đầu chạy vì ngoài André Tardieu  
ra, Béraud bây giờ giữ một vai quan  
trọng cho báo ấy nghĩa là giữ  
những mục công kích về chính  
trị, cầm đầu những cuộc bát chiến  
đối với đảng SFIO của ông nguyên thủ  
tướng Léon Blum vậy.

Cũng từ đó báo « Journal » giảm  
mất một phần thế lực cho đến khi  
Albert - Londres đi phỏng sự đặt  
Tàu bị cai ngón đâm lầu « Philippar »  
thì sút hồn sốt in, đánh đẽ cái tiếng  
báo chạy nhất nhì nước Pháp cho  
« Paris Soir » và « Petit Parisien »  
vậy.

Đây là nói về chuyện cướp người.  
Những chuyện cướp người như  
thă, ở Pháp, người ta phải bỏ từng  
triệu quan ra để mua chuộc một  
cái tên. Ở nước ta, may thay,  
những ông chủ báu lại không  
tinh vung vãi tiền nong qua kia  
kti kia có xây những chuyện tương  
thă. Hay nói thế này thì đúng  
hon, ở Bác-kỳ này, ít khi thấy xảy  
những chuyện tranh cướp người

như thế, chứ ở Nam-kỳ thi độ  
vào khoảng chục năm trở lại đây,  
người ta cũng đòi ba khi thấy xảy  
rú và, tôi còn nhớ rằng, vì một  
chuyện cướp người như thế, hai  
tỷ bão lớn ở Nam đã gây nên một  
cuộc bát chiến như là nổ động.

Ở Bác-kỳ — có lẽ vì hiềm nhau  
tài đáng cho người ta mua chuộc  
hay bởi tại những ông chủ báu  
không cần lầm đến nhau tài? — ở  
Bác-kỳ, những chuyện đẽ xảy ra  
ít, thay may, nhưng như câu ngan  
ngữ dồn, cái may do đẽ gày ra  
niều cái, không may cho người  
lần, báo vậy. Bởi vì muốn cạnh  
tranh nhau, nếu người ta không  
dùng cách tranh cướp người kẽ  
trên kia, thi có một số các ông chủ  
báu Bác-kỳ lại nghĩ ra những cách  
thân thiện hơn để hạy bao đồng  
nhập: ấy là cái iỏi lẩn cắp, vậy.

Không, các ngài đừng lầm rằng  
một vài ông chủ báu cạnh tranh  
kém cưa nói kia là đã iỏi cắp  
nhau Voi-Xanh đâu: các ông ấy dạo  
mạo lâm, nghiêm trang lâm, si và  
nhưng người iỏi cắp, nhưng  
chính các ông ấy thi cho người nhà  
đi... cắp báo của những bao  
đồng nghiệp khâ dẽ cạnh tranh  
được với mình.

Hô nghe thấy một người bạn  
đồng nghiệp nào sấp ra đói, một bao  
đồng nghiệp có thể dày họ vao  
nhưng mục đích kích vê chính  
trị, cầm đầu những cuộc bát chiến  
đối với đảng SFIO của ông nguyên thủ  
tướng Léon Blum vậy.

Cũng từ đó báo « Journal » giảm  
mất một phần thế lực cho đến khi  
Albert - Londres đi phỏng sự đặt  
Tàu bị cai ngón đâm lầu « Philippar »  
thì sút hồn sốt in, đánh đẽ cái tiếng  
báo chạy nhất nhì nước Pháp cho  
« Paris Soir » và « Petit Parisien »  
vậy.

Thứ và mandat giri về:

#### NGUYỄN - VĂN - TRỊNH

Y-chủ Bác-Tès-Burdong

105 Pavillons noirs — Hanoi

Đại lý: Mai-Thanh Haiphong, Việt-

Đông-Namđinh, Phuong-Nghe Việt-

Thanh-nien 43 An-cua — Hué —

Tổng phát-hành ở Nam-kỳ và

Cao-miền: TAM BÀ & Cé

Rue de Reims — SAIGON

chan tường, cái việc đầu tiên cũ  
mấy ông này là cho đi gọi riêng  
mấy kẽ chán tay làm ở các băng  
ô-tô lại, cho vào buồng kin đóng  
cửa lại, dặn dò cách thức.

Đến ngày đã định, tờ báo mới  
phát hành số một. Số một in ra bao  
nhieu cung it, nếu phải báo giữ  
ngày i ra, người ta cũng phải in  
lám ngahn hay một vạn.

Một vạn, vì như thế,chia ra các

tỉnh Bác-kỳ, Nam-kỳ và Trung-kỳ

độ 7 nghìn gi dó còn nhà báo giữ

lại độ 3.000 để bán ở Hà-thành.

Ba nghìn báo bán ở Hà-thành,  
con số ấy cứ kẽ đã khá lầm rồi;  
bán chạy hêt thi it ra đến phố nào  
cũng thấy bán bạc đèn hay có  
người mua đọc.

Áy thế mà thay, chiêu hông-số  
bao kia xuất bản, người ta chỉ thấy  
rất thua thoát người xem.

Rất thua thoát người xem mà báo  
chạy hêt 3.000 ở Hanoi! Thế thi  
bao đai dù?

Ông chủ báo mới ra kia, hiền  
lanh, ngô nghê h, tự dập vào đầu  
hõi mãi minh.

Chao ôi, ông có biết đầu rằng  
trong lùi ông tự nghĩ như thế thi  
một ông bạn đồng nghiệp của ông  
đương đồng cùi lại vò tay cười —  
curi vĩ đai thẳng!

Thì ra ông kia dẽ mập sai một vài  
người di mua hêt cả báo của ông  
bán ở Hà thành đem về... đỗi... đỗi  
không phải, đẽ thiêu ai cả, nhưng  
đốt đẽ cho số bao thứ nhất — độc  
giá ai cũng chú ý mua đọc số bao  
thứ nhất — của ông không mày si  
mua đọc.

Thi lực báo ông vì đó sẽ giảm đi  
tù buổi đầu, tiếng reo của trê báu  
báo cũng không có, ông thành ra  
cho xuất bản báu mà không... tôi  
người đọc vậy.

Người đọc sẽ chán ngay từ đầu.

Cái lôi đỗ, cù kẽ nhâm hiêm thi  
quá thực dẽ nhâm hiêm lâm chí  
phải cai tội hoi iốn iền vì người  
muốn hoi phải bô ra, môt số tên  
khâ to.

Người ta bêa nghĩ ra môt cách hoi  
khác, luon môt lõc áy, nhưng i  
đo iền và có lõe uh êm, màn hoi...

(còn nữa)

THIỀN TƯƠNG

## BÁO « TIN - MỚI » ĐÃ NHẤM TRONG KHI VIẾT CÂU NÀY :

« NẾU CHỮ QUỐC NGỮ CÓ ĐƯỢC  
SỬA ĐỔI GIẢN DỊ HƠN ĐÂY  
LÀ CÔNG CỦA ÔNG THÁI-LANG »

## KHÔNG, VĂN-ĐỀ SỬA ĐỔI CHỮ QUỐC-NGỮ ĐÃ KHỞI XƯƠNG LÊN TỪ 55 NĂM NAY RỒI

Tin-Mới chỉ giới-thiệu một người  
đã di lọc những phương-pháp  
của người khác để dem thu nhỏ  
phạm-vi cải-cách cho giản-lợi.

ngữ-học. A. Landes, trong một bài đã là « Notes sur le Quốc-ngữ » đăng trong tập kỷ-yếu của hội « Société des Etudes Indo-chinoises » ở Saigon năm 1886 đã phản-dối sự đó...

« Năm 1902, nhân mớ Đầu-xảo ở Hanoi có họp Hội-nghi nghiên-cứu về Á-dông (Congrès de Etudes d'Extrême-Orient), trong Hội-nghi cũng bàn về văn-đề cải-cách chữ quốc-ngữ, đặt riêng hẳn một bộ-đồng để di-đo-trà, đứng đầu bộ-đồng là ông Cheon. Hội-đồng vng nêu cải cách và nhở trưởng Bác-cô chủ-trương việc đó. Nhưng sau lâm cũng không thành.

« Đến năm 1906, họp Hội-đồng cải-lượng v.v.c học (Conseil de perfectionnement de l'Enseignement). Hội-đồng cũng xướng lên cải-cách chữ quốc-ngữ, cũ một tiêu-bộ-đồng, do ông Nordemann đứng đầu để nghiên-cứu về văn-đề ấy. Tiền hội-đồng thảo một bản nghị-dịnh trình quan Toàn-quyền ký và chuẩn cho thi-hành ngày 16 tháng 5 năm 1906. Lời nghị-dịnh rắng :

« Từ rày phâm các sách giáo khoa làm bằng chữ Quốc-ngữ cho các trường học phải thay đổi cách viết quốc-ngữ như sau này :

— Chữ à đứng trước chữ i phải đổi là è (như è = áy)  
— Chữ ái tiếng ngắn bao giờ cũng phải đánh dấu, (như tránh ái = tranh)

— Chữ i bao giờ cũng viết i, trong tiếng tráng-ám ui thi yiết là i

— Chữ y chỉ dùng ở giữa tiếng mà thôi.

— Thuật-vé chử cảm (consonnes) :

— Chữ đ viết là đ

— Chữ c, k, q viết nhất-luật cả là k. Như chử của thi viết là kua, và qua thi viết là koa.

— Chữ d, gi viết là j.

— Chữ x viết là ç

— Chữ h sau chử g và ng thi bỏ hán.

« Nghị-dịnh quan Toàn-quyền ký, dặng-lập-Quan-báo, chuẩn cho thi-hành hán hoi, mà tuyet-nhan

không ai theo cǎ. Duy chỉ có một mình ông Bồ-Thận' soạn một quyển văn quốc-ngữ mới, nhưng nghe đâu cũng không ai mua. Quyển văn ấy ngày nay còn lại là tiêu-biểu cho sự thất-bại trong việc cải-cách chữ quốc-ngữ hồi năm 1906. Kể cải-cách như thế cũng không lấy gì làm bạo chà lầm, lại được nhữ-thể-lực của chính-phủ chử-truong và hồi bấy giờ sách quốc-ngữ còn chưa có,máy, mà mà cũng không thành được. Huống hây giờ chữ quốc-ngữ đã phô-thông hơn trước, biết bao nhiêu bão-sách, xuất-bản mỗi ngày một nhiều, mà còn có người bán muôn-cái-cách, lại cải-cách mọi cách bao-hơn nữa, đến dǎo-diện cả chữ quốc-ngữ đi, thời lại càng khó hơn biết thèn-o.

Bấy là một đoạn khảo-cứu của ông Phạm-Quỳnh ở báo Nam-Phong tháng Octobre năm 1927. Tác-giả có ý ám-chỉ đến lối cải-cách quốc-ngữ của ông Nguyễn-văn-Vinh.

Nhưng nếu một tài-liệu này chưa đủ cho các bạn tin là đúng, thì xin các bạn hãy tìm xem bài-niệm-thuyết của ông H. Cordier đọc ngày 28 Mars 1925 ở trường Thuộc-đại lục-dâng trong tập ký-yếu của hội Tri-Tri Bắc-kỳ (số Janvier-Mars 1935) Trong bài ấy, ông Cordier có nói dài về phương-pháp năm 1902.

Sau hai tài-liệu này, bạn nào còn khó-tinh mà chưa hai-long thi xin cứ di-tim trong Quán-báo đạo-nghi-dịnh ngày 16 tháng Mai năm 1906 của quan Toàn-quyen Đông-Pháp.

Bấy là thời-kỷ thứ nhất trong lịch-sử cải-cách chữ quốc-ngữ.

Thời-kỷ thứ hai là thời-kỷ ông Nguyễn-văn-Vinh, cách thời-kỷ thứ nhất độ chừng hai mươi năm.

Ông Vinh xướng-lên phương-pháp sửa đổi như sau này:

a	d	l	m	n	s	t	u	v	w	y
ə	ɔ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ
ɛ	ɛ	ɛ	ɛ	ɛ	ɛ	ɛ	ʌ	ʌ	ʌ	ʌ
ɪ	ɪ	ɪ	ɪ	ɪ	ɪ	ɪ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ
ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ	ʊ
ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ	ɒ

Giờ khi phương-pháp của ông Vinh hình như đã bị dám trong yêu-lặng, thi báo « Văn-học tạp-chí » lại nhả ra lầm-âm-lỗ mít: đây là thời-kỷ thứ ba.

Người đứng-lên danh-tiếng trung-dâng đầu tiên là ông Dương-tu-Nguyễn (V. H. T. C. số 5 ngày 15 Oct. 1932 và số 9 ngày 15 Déc. 1932). Người thứ nhât hứng-ứng là kẻ viết bài này (V. H. T. C. số 10 ngày 1er Jan. 1933). Rồi đến một người nữa là ông Nguyễn-văn-Lương (V. H. T. C. số 12 ngày 15 fév. 1933). Báo V. H. T. C. sau kĩ đã công-bổ các phương-pháp kẽ trên dã-tóm-tóm tất hết thảy những phương-pháp lấy-của ông này vài-dần, cũn-ki-ki-vài-dần, công-bổ-lêng. Ông này vài-dần, cũn-ki-ki-vài-dần, công-bổ-lêng.

Kết quả cuôc thi này tuyên-bố trong V. H. T. C. số 27 ngày 1 Nov. 1933. Vì phương-pháp độc-nhất do độc-giá kén chọn gồm có 19 khoản sau này:

### Sáu chữ nguyên-âm (vogelles)

- 1') a thay cho ă (như chữ taeng thay cho läng)
- 2') aa → á ( \* taam \* tám )

- 3') ee → é ( \* been \* bén )
- 4') oo → ô ( \* toon \* tôn )
- 5') iø → ø ( \* biot \* bót )
- 6') eu → ur ( \* leung \* lung )

### Bốn chữ phụ-âm (consonnes)

- 7') d thay cho đ (như chữ den thay cho đen)
- 8') z → đ ( \* zan \* dan )
- 9') j → gi ( \* ja \* già )
- 10') p (vẫn thêm) để viết các tên người và tên đất trong các sách địa-dư và lịch-sử.

### Năm dấu đổi thành năm chữ chuyên-âm

- 11') s thay cho - (như tame thay cho tám)
- 12') r → - ( \* benr \* bén )
- 13') z → - ( \* loonz \* tôn )
- 14') v → - ( \* cheuv \* chử )
- 15') x → - ( \* mootz \* mốt )

Năm chữ chuyên-âm đều dùng sau chữ.

Không cần viết thêm chữ chuyên-âm: những chữ tên đất như Saigon, Cholon, Hanoi, Haiphong, Naminh, v.v... xưa nay vốn không đánh dấu; và những chữ thuộc-về âm-trắc như bac, cac, tat, sat, cach, mach, v.v..

### Bốn điều dính-chính

- 16') Ge gi thay cho ghe ghi (bỏ chữ h ở giữa)
- 17') Nge ngi → nghe nghi ( \* n'g' )
- 18') Oong, ooc → oong ooc (vẫn nói ngong)
- 19') Trả ra ba va vân AY, UY, OAY còn bao nhiêu những vân có chữ I hoặc Y đều viết là I cả cho được nhất-luật và tránh sự nhầm lẫn có thể xảy ra. Vân AY và VÂY nên viết là AAI và VAAI vì không sợ lẫn với vân gi khác nữa.

Đây là 19 khoản trong phương-pháp của V. H. T. C. Thủ-hội bao-ý đem thực-hành như thế nào? Xuất-bản một cuốn sách nhỏ in 19 khوان này. Đang vài bài-tho-lời chữ mới. Thế rồi thôi.

Đến bấy giờ, ông Thái-Lang lại lên tiếng trong báo « Tin Mới »: đó là thời-kỷ thứ tư trong lịch-sử cải-cách chữ quốc-ngữ.

Ông Thái-Lang bàn-nên:

- 1) lấy k thay cho c (ks... ke... ko...)
- 2) lấy d thay cho đ
- 3) lấy z thay cho đ
- 4) lấy j thay cho gi
- 5) lấy f thay cho ph
- 6) bỏ h sau g gh (ge gi.. nge, ngi)

Tóm-lai, những điều sửa đổi của ông chỉ ở trong phạm-vi vẫn-bằng.

Nếu ta đem so-sánh phương-pháp này với những phương-pháp trước thi ta nhận thấy rằng:

Điều thứ nhât (k thay c) đã có trong phương-pháp 1902, phương-pháp 1906 và phương-pháp N. v. Lương;

Điều thứ hai (d thay đ) đã có trong hết thảy những phương-pháp;

Điều thứ ba (z thay đ) đã có trong phương-pháp 1902, phương-pháp N. v. Lương và phương-pháp V. H. T. C. ;

(Xem tiếp trang 34)



### Trang-Công cậy sức mạnh, không nghĩ làm diều nhân-nghĩa, Án-tử can

Trang-Công (1) khoe khoang sức mạnh, không nghĩ làm diều nhân-nghĩa, cho nên những kẻ dũng-sĩ có sức mạnh làm càn, không kiêng kỵ gì ở trong nóc cả mà bắc quái-thich (2) không dâng được lây một nhời-thiện, các càn-thần không dám bày cái lầm lối của vua, vì thế Án-tử ra mắt Trang-Công Trang-Công hỏi rằng: « Đời xưa, có người nào tựa vào dâng-lực mà dâng được không? » (3) Án-tử thưa rằng: « Anh này được nghe rằng: Coi khinh-té chí-kết để làm diều lỗ, thế gọi là dâng; giết kẽ tàn hao là không kiêng nỗi kẽ mạnh, thế gọi là lực, có dâng ực mà dâng vững được là bò lừa làm diều lỗ Nghĩa. Vua Thang, vua Vũ dâng binh mà không phải là phản nghịch, lấy cả nước mà không phải là tham, là vì lẽ nhân-nghĩa. Giết kẽ bạo mà không kiêng nỗi kẽ mạnh, dù kẽ có tội mà không sợ dâng chung, đó là cái hành-vi của người có dũng. Đời xưa gọi người có dâng-lực là người làm theo lỗ Nghĩa. Nay người trên không làm nhân-nghĩa, kẽ dời không dâng dùi bò kẽ có tội, giết kẽ tàn hao mà lại muốn dâng-lực để dâng ở đời, nếu là nước chử-hầu thì ngày nêu-nết, nếu là kẽ-sai-phu thi hai đền-nhà. Sau lúu nhà Hạ suy thi có Suy-Si 隋修, Đại Hý 大戲 (4), lúu nhà An suy thi có Phi Trọng 費仲, Ác Lai 惡來 (5), chán chạy nỗi nghìn-dặm, tuy xé nón con tý (6), con hổ, dâng cái sực của mình để tàn hãi thiên-ha, giết tróc kẽ vỏ-tỏi, chì súng chuộng sức mạnh không nghĩ đến diều-nghĩa-ly, vì thế mà Kiệt, Trụ bị dứt, nhà Hạ nhà An phải suy. Nay chúa-công cậy dâng-lực không nghĩ làm diều-nghĩa-ly để cho kẽ-sai có dâng-lực không còn kiêng kỵ gì ở trong nước, tham-ùy vác uy-cường, bạnh phem-via diều-dâng-bạo, bắc quái-thich không dâng nhời-thiện, kẽ càn-thần không bày lối của vua, là

- 1) Trang-công: Tên là Quang 光, anh khát mẹ với Cảnh-công.
- 2) Qui-thich: Người trong họ nhà vua.
- 3) Trang-công vẫn-biết không có thể được, nhưng có ý hối-thể.
- 4) Tên hổ kẽ dâng-sĩ của Kiệt.
- 5) Tên hổ kẽ dâng-sĩ của Trụ.
- 6) Tý: con tý cái, đầu có một sừng, da dày dâng làm áo giáp.

rai hồn cái đức của bậc thánh vương mà theo cái hạnh của những vua bị diệt. Lém thê-rà tên đeo thi Anh này chưa từng nghe thấy vậy ».

Cảnh-công uống rượu vui, cho phép các quan đại-phu không phải giũ lẽ, Án-tử can

giũ lẽ, Án-tử can

Cảnh-công(1) uống rượu vui, nói rằng: « Hè này cùng với các quan đại-phu uống rượu vui, cho phép không phải giũ lẽ ». Án-tử ngạc nhiên, nét mặt dǎ-bẩn đì, nói rằng: « Nhà vua nói quá sai! Bấy tôi chmong cho vua vô lẽ. Sở dĩ kẽ có sức đe người trên, kẽ có dâng cảm giết vua, là vì lẽ-mất dâng lây. Giống cầm-thú lấy sức mạnh làm phép, con mạnh hiếp con yếu cho nên đòn chúa hàng ngày. Nay nhà vua bỗ lỗ đì thì là cầm-thú mất. Bấy tôi lây sức mạnh làm chính-trị, kẽ mạnh phạm kẽ yếu, đòn chúa hàng ngày, thi liệu nhà vua có yên được không? Người ta dòi qui hồn cầm-thú là kẽ lỗ, cho nên kind Thi có câu rằng: « Nhân-nhi vô lẽ, Hỗ bất xuyen tử 人而無禮。胡不避死(2) ». Vậy là không thể bò được ». Cảnh-công lèn think như là không nghe tiếc.

Một lát sau Cảnh-công di ra, Án-tử không dâng dây, Cảnh-công vào Án-tử cung không dâng dây, hē cát chén mời thi Án-tử uống trước, Cảnh-công giận, mặt dǎ-lèn, tay dǎp xuồng, mặt tròn lèn, nói rằng: « Vừa rồi phu-tử mới dạy quái-nhân, vở lẽ là không nêu. Quái-nhân-rà, vào, phu-tử không dâng được, chí chén-mồi uống, phu-tử nồng trước, thi là lè ». Án-tử ra ngoài tiệc, giập đầu lạy hai lạy xin lỗi

rằng: « Anh này dâng đầu quén nhời vửa nói với nhà vua, thử-thực hành diều-cực vở lẽ đe nhà vua biết nếu nhà vua muốn vở lẽ thi như thế đấy! »

Cảnh-công nói: « Thế là tôi tại quái-nhân, xin mời phu-tử vào tiệc, Quái-nhân xin-ghé lời đây ».

Rượu xong ba tuần (3), bài tiệc. Từ đây về sau, Cảnh-công chính-lại phép nước, sửa diều lỗ đe tri-dân, trâm họ đều phải kính-phục.

(1) Cảnh-công: Em khát mẹ với Trang-công, tên là Xứ Cửu 枢臼。

(2) Hai cái này lấy ở thiên Tường-thử 浩劫, nghĩa là: Người mà không có lỗ, sao chẳng chết ngay đi.

(3) Theo sách Xuân-thu tra yến, bấy tôi hẫu yến uống quá ba chén là vở lẽ,

Cánh-công uống rượu luôn bảy ngày, không nghe lời Huyền Chương, An-tử can



Cánh-công uống rượu luôn bảy ngày bảy đêm không ngừng, Huyền Chương can rằng: «Nhà vua uống rượu luôn bảy ngày bảy đêm, Chương xin nhà vua thôi cho, không thi Chương này xin chết.»

An-tử vào, Cảnh-công nói: «Huyền Chương can ta nói rằng: Xin nhà vua thôi rượu cho không thi Chương này xin chết. Nếu ta thôi thì bị bê tôi hiếp chết mất, ta không nghe thì sợ Huyền chương chết.» An-tử nói: «May cho Huyền Chương gặp được chúa hiền. Nếu Huyền Chương gấp phải Kiệt hay Trụ thi chết đã lâu rồi, Cảnh-công bèn thôi rượu.

### Cánh-công uống rượu khống lồ đến thiên-tai, An-tử can.

Trong đời Cảnh-công mưa dầm luân 17 ngày, mà Cảnh-công cứ uống rượu suốt ngày suốt đêm. An-tử xin lấy thóc kho phát cho dân, xin đón ba lầu mà không thấy tin gì cả. Cảnh-công lại còn sai Bá Cử phái đi khắp nước kiểm con hát hay. An-tử nghe tin thế, không bằng lòng, bèn đem thức riêng của nhà phát cho dân, và bỏ những đồ dùng ở bờ ruộng, rồi đi chăn ra mắt Cảnh-công, nói rằng: «Trời mưa dầm luân 17 ngày rồi, mỗi làng, nhà đỗ kè hàng chục nóc; mỗi xã, dân đói kè hàng bao nhiêu. Người già, kẻ yếu, rết khống có mành áo mịt, đói không có đèn tẩm cám mà ăn, một là không đì được, nhìn quanh không biết xia ai mà nhà vua chẳng thương, ngày đêm chỉ uống rượu và ra lệnh kiếm con hát hay; ngay thi nuôi bắp thóc kho, chó thi cơm ăn thừa mòn, thiếp hủi ở tam cung đều thưa gạo thịt. Nhìn dân đói khổ không biết cáo tố vào dân thì vui gi có trên nưa, nhân dân đói rét không biết cáo tố vào dân thì vui gi có vua nưa. Anh này đì đem tên ghi vào sách để theo fram quan (1) mà đì cho dân đói rét khống số.»

(1) Đời xưa lúc ra làm quan thi phải ghi tên vào sách da. Ngày nay đã được làm quan.

không biết cáo tố vào đâu, đì cho người trên dân đặt tiêu sác, mát cả lòng dân, mà không lo, thế là tội Anh phải to lắm. Vậy xin giáp đầu hai lậy cho thần được vẹn thân vẹ.

An-tử nói rồi chạy ra, Cảnh-công đuổi theo, di bước dài cũng không kịp, sai đánh xe đuổi theo về tới nhà cũng không kịp. Thóc gạo của An-tử đã phát hết cho dân, đỡ đựng cát bò ở bờ ruộng. Cảnh-công thúc xe chạy đến ngay nǎm mới kịp, xông xe nói rằng: «Quả nhân thục là có tội, phu-tử ghét bỏ không giáp nǎm vì quả nhân không ra gi thật cũng đáng, song phu-tử nǎm nào chàng doiай đến xă-lắc, bách tính? Xin phu-tử hãy ra on cùa Quả nhân, Quả nhân xin đem cát thóc gạo, cùa cái nước Tè để tuy lệnh của phu-tử phát cho dân». Cảnh-công xup lạy ở đường, An-tử mới chịu về rồi sai Bán 州 di xét dân gian nhà nào còn có cát cùi mà kuông co ắt thi phát cho dù ăn một tháng, nhà nào không còn có cát cùi nữa thi phát cho cát dùi một nǎm, kẻ nào không còn có tịt thi phát cho cát cùi dùi, dùng trong lúc mưa dầm; sai Bách 州 di xét nhà dân nào đì không ở được ưa thi phát cho cát cùi. Kẻ nào tìm thấy ít dân nghèo, kẻ nào phạt hết ít tiền thi phải tội chết. Công việc làm ba ngày phải xong, kẻ nào đì quá hạn thi có tội như là không tuân lệnh. Cảnh-công ra đóng ở ngoài, bữa ăn bớt thịt, bớt rượu. Ngày không cho nuôi bắp thóc kho nhà, chó không cho ăn cháo thịt nưa, bớt lương của lũ hổn thần, bớt hồn rượu chè không bán cho ai nưa.

Ba ngày sau quan lại trình việc đã xong, kè ra dân ngao mệt vạn bắp nghìn nhà, phát hết 97 vạn thùng thóc, bà nghìn xe cùi, nhà đỗ kè có 270 nhà, phát hết 3000 lạng vàng. Xong việc Cảnh-công mới về cung, mời lui vào ăn, không thương dân cầm dân sát, không bấy chưởng trống.

An-tử xin bối hét kè jâ hứa cung những kè hát múa có thè làm mè hoặc được người Thế là bà nghìn kè hanh - thần phái thái, bà kè thi nhán, bốn kè thi sẽ phái duỗi ra ngoài cõi.



## ÁO LAINÉ

ĐÃ ĐƯỢC TÍN - NHIỆM LÀ TỐT, LẸP, BỀN, CÓ ĐỦ CÁC KIỂU CÁC MÀU DÁN LỄ KHẮP CÁC NƠI BÁN BUÔN TẠI HÀNG CHÍNH:

## Phúc Lai

87, ROUTE DE HUÉ — HANOI — TÉL. 974

# Ông ngài

của SOMERSET MAUGHAM

HUYỀN-HÀ diễn quốc-âm — NGUYỄN-HUYỀN vở

(Tiếp theo)

Walker cầm lấy dao. Đó là thứ dao dùng đì bồ dừa ra phơi cùi làm taoe mầu dao đì bồ do bọn thực dân đem nhập cảng hồi trăm năm trước. Lưỡi dao dài hai mươi tám phân rất nhọn.

Walker cố dằn một tiếng bậm hực:

— Đò chó! Đò chó má!

Còn hổ ngang gi nứa, chính Manuma đang mầu dao. Trêch có sáu phân tay, không có thi chết thẳng cẳng. Walker không tìn minh, lại hổ hả là dẳng khac nứa. Ông trả ném vui vẻ, khi vè nhà gọi lấy rượu nồng, ông xoa hai tay một cách khanh-khoái.

— Chóng sẽ biết tay ta!

Đòi mắt nhỏ nhấp nháy có vẻ ranh mảnh. Ông phùng mang y như một con gà tây. Mới có trong vòng nửa giờ, đó là lần thứ ba mà ông khau khوان đì nhắc lại cho Mackintosh nghe lì-mi câu chuyện. Rồi ông rú đánh «pique»; vừa chơi bài, ông vừa đì dắc vè thài-dò của mình. Macintosh mím môi nghe. Chẳng hỏi :

— Sao ông lại so-ké như thà? Cóng việc như vậy, hai mươi bàng thát lì-đòi.

— Chóng được trả lương như vậy, đàng lẽ phải biết ơn lâm ròi.

— Trời ơi, có phải là tiền tài ông bò ra trả đâu! Chính phủ cấp cho ông một món tiền khá khá, ông mà có tiêu đến, còn ai dám hạch lạc.

— Ở Apia toàn là quán ngòc.

Mackintosh hiểu rằng Walker chỉ nghe theo kiêu-hanh của ông. Chẳng rán vai.

— Khoa tài với bọn cạo giầy ở Apia mà làm gi, nhất là ông lai liền mảng minh nhú vây!

— Chào ôi, dân đây đài nào dám hại tôi. Họ cần có tôi, và tin ôi tôi lầm. Manuma là thẳng ngu; nó ném dao tưởng đì làm tôi sọ.

Hôm sau, Walker đến làng Matautu. Ông không xuống ngựa. Tới nhà người tú-trưởng, ông thấy đông người ngồi quay tròn trên mặt đất, đương bàn tán về chuyện đường sá.

Những túp nhà «Samoa» dựng lên như thế này: một cây gỗ lớn ở chính giữa chong cho cá cái mái giàn, chong quanh là nhũng cây gỗ mảnh bé, chôn cách nhau chừng một thước rưỡi. Đầu hòn, hay trái mava, thi hạ các bức mành bắng lá dừa. Thường thi nhà trống-trúi từ phía, thícang giò.

Walker cao giọng bảo người tú-trưởng:

— Nay Tagantu, con anh đì quên mũi dao này cám vào cây đòn hòn qua; tôi đì trả anh đây.

Ông ném con dao vào chỗ trống giữa đám người, khúc-khích cười, rồi giục ngày đì nước giày.

Sáng thứ hai, chưa thấy ai làm việc thường ngày. Ké iui dệt chiếu bắng lá cây dừa nón. Một lão già quanh quẩn với vỏ rượu hổ-niên. Một lũ xe đòng nô chui. Đan bà thi làm lụng trong nhà. Walker đến nhà người tú-trưởng với một ny cười trên môi.

Lão ta chào:

— Ta-lô-pha-li.

Walker đáp:

— Ta-lô-pha.

Manuma đương đạp lưới. Hắn miếng ngâm điều thuốc lá, ngồi nhín thẳng vào mặt Walker với vẻ đắc thắng.

— Thật anh nhất định không làm đường!

Người tú-trưởng thua :

— Vâng, nén ông không trả một rãm bàng.

— Rồi anh sẽ hối.

Ông quay về phía Manuma :

— Còn anh kia, chẳng lâu đâu sẽ bi lùn lung, con a.

Ông bò ra vè, ngao nghê như thế, làm dân bót rút. Mặc dầu họ cõ-dạo ác cảm với Walker, mặc dầu họ giải-phóng mà Manuma đì từ Apia vè, họ vẫn sợ set cát ông già đòi đê, không ai dám đối đầu, họ không quên những mưu chước quỷ-quyết của ông.

hai mươi bốn giờ sau, ý định của ông mới rõ rệt. Đúng là kẽ cõa ông, bò ra trả súng, một bọn đông người, dân ông, dân bà, con trè, đến làng. Người cầm đầu họ ấy bảo rằng họ đã nhủ làm cho Walker với giá hai mươi bàng. Lẽ chǔ-khách của người Polynesien đã thành luật-lệ. Day ròng không nhứng phải có chỗ ở cho khách, lại phải cung cấp thức ăn cho họ, ký đán khi họ chán bò ra môi thó.

Dân làng Matautu bị mắc bẫy rồi. Mỗi sáng bọn kia vai vè di dòn cây, phá bảng cõi mìn, san dãi mợ, chõ cao phảng. Tôi họ trả vè

nhưng tự nhiên. Nhảy múa ca hát. Thật là một cuộc vui chơi thỏa chí.

Chẳng bao lâu, chủ-nhà ông dám ra sét ruột. Bọn khách ăn khỏe ghê gớm; chuối, sa-ké đều rất sạch. Quả lê báu ở Apia rất chạy, mà nay không廉价 nào còn dính lấy một quả. Ngay cơ dồn nỗi rồi.

Ngoài ta là dãy rặng bọn kia làm ăn rất chậm-chậm. Hay là Walker xui họ cút khỏi dải rì. Cứ theo tốc - độ ấy, đến ngày xong con đường là läng cạn hết lượng.

Tất một nỗi nỗi là dân Matautu làm trù cho mọi người. Ai mà dám đến một làng xóm xa lắc xa lơ, thấy hổn hển hổn rộ, tức khắc hẳn phải hiểu ngay rằng ta tiếng đã dồn đại từ bao giờ rồi. Dân Canaque sợ chê rẽ, họp hối mọi sự.

Chẳng mấy chốc họa dân làng khôn-khô áy đều lên tiếng ta-thán. Manuma mãi khoe mẽ anh hùng. Hắn mới dẫu paái điếc tai vì những lời mai mỉa chua chát; rồi một hôm, lời đoán của Walker thành ra sự thực: xây ra một vụ cãi nhau kịch liệt đến thành au đà, nấm sầu cay con trai làng xông vào đánh cho con lão tù - trường một trận đòn ném thần. Đến nỗi ròng rã một tuần lễ hắn phải nằm vùi trên

chỗ chiếu lá dứa nón luồn luồn trồm khôn khót.

Cứ hai ngày thì ông sứ Công lại cưỡi con ngựa già đến xem đường lamus được đến đâu. Ông không nhận được mà không nhao háng hô nghịch đã bại trận, ông không bỏ lỡ dịp biếu-dương sự xin-hồ của Matautu, làm chúng vò cùng thát - yung.

Rồi mỗi buổi sáng, họ hành dẹp lồng kiêu-ngoại của họ mà theo bộn người lái lamus đường. Cần nhất là phải làm cho chóng xong để cứu ván lây chút lương an cồn trót lai.

Họ làm lung rái khô - sô, không dám hé ráng, chết cay chết dáng. Cả đến trèn con cung im bặt. Đàn bà thì sụt sút khóc, tay vân bê bô cùi lá.

Walker trống thầy tinh cảnh bợ, ông lập tức buôn cười ; há lèn đến noi xuyt ngã ngựa.

Su toàn thắng của lão cáo-già mà không người Canaque nio lúu nòi, cái tin tức ấy lan ra như nước chảy, lèm dân-cư trong đảo cười hả hả. Có kèn dàn cát nà, cả họ di xem mặt nhifing đưa dại dột, ché hãi mươi bắng không lấy, rồi rút cắp đí dập dường công không. Họ cảng khô nhẹo bao nhiêu, thi dâng kia bọn người là cảng thánh - tho

Tội gì người ta phải vội-vàng nhất là lại được ẩn nón khâ mà không mất mít xu nhô. Vâ i lại cái trò cười áy kéo dài ra vẫn thú vị hơn.

Sau cùng dân làng phải hành lòng làm lamus con đường cho xong, không đòi công xá gi cá.

Một buổi sáng họ đến xin Ông Công sứ cho duỗi các ông khách-bá-dắc-dĩ ấy về.

Walker đã rõ rệt toàn thằng. Một thỏa-thích ngao - nghệ hiện trên khuôn mặt nhẫn-nhị của ông. Ông có vẻ chướng xác ra trong khi chiếc ghế hành, y như một con éch.

Mackintosh run lên vì ghê tởm. Ông công-sứ mới bắt đầu nói bằng một giọng đusat:

— Lamus có ích gì cho tôi không? Các người trưởng tôi có lợi riêng à? Họ đã lâm lợi cho các người lầy lội đi lại dễ dàng, có đường dài tài cùi dừa. Tôi đã ung ý chi tiền rộng rãi cho cái việc-mà chỉ riêng các người hưởng lợi. Nhưng bây giờ các người phải bỏ tiền ra mà trả lây. Tôi bằng lòng chi bốn dân Manuma trả về, nếu các người lamy nốt con đường và trả cho họ hai mươi bắng đỡ hùn. Họ ri rầm kêu ca. Đòi đâu cho ra tiền? Họ viện dù lê nhưng Walker chỉ đáp lại bằng lời ché riếu phũ - phảng.

Có tiếng chuông reo. Ông nói:  
— Đến giờ ăn sáng rồi. Buổi họ ra ngoài.

Ở ghế hành nặng nhọc đứng lên, ông bước ra khỏi phòng.

Mackintosh đón buông ăn đã thấy ông ngồi bàn, co quàng khán ăn, tay cầm dao, dĩa, doi tên dâu bếp khách ra món ăn. Ông hè hả lầm.

Mackintosh vừa ngồi xuống thì ông nói:

— Tôi trị được chúng rồi. Từ nay hết phiền phức về đường xá.

Mackintosh lạnh lẽo:

— Tôi tưởng ông nói dưa do thôi!

— Sao?

— Chả nhẽ ông bắt họ trả món hãi mươi bắng ấy.

— Thật đấy! Tôi thè trên đầu anh như vậy!

— Tôi không tin ông có quyền xử thế.

— Thật không? Anh phải biết trên cái đảo này tôi có quyền độc đoán.

— Ông làm nhục họ chưa đủ sao? Walker cười lục đục. Ông không kể ý kiến của Mackintosh.

— Bao giờ tôi cần đến bàn của anh, tự khắc tôi sẽ hỏi.

Mackintosh tát mặt. Sự kinh nghiệm chưa chát khuyên chàng nên im lặng, chàng cố dằn tám, cố đến chướng váng cả người. Không bụng dạ nòi ăn nứa, chàng chán nản nhìn Walker ngon thịt. Ngài cành con người ăn uống bùn như thế, nê không phát buồn nôn, phái là lạy cung.

Mackintosh tức run lên. Chàng nòng nỗi làm nhục dỗ con lợn ấy. Thà rằng mất hết mọi sự, mà được thấy ông sa xuống bùn nhô, chàng cũng bằng lòng, muốn cho Ông è-chè nhà ông đã làm người. — Chàng tôi không thể trả số tiền hai mươi bắng đó. Chàng tôi è-chè. Không bao giờ Mackintosh ghét ông đến như vậy.

Trời đã gần chiều rồi. Sun bùa sáng, chàng muốn ngủ một giấc. Nhưng bút rút không nhảm mắt được. Muôn sắc sách lấp hah chung trời lấp trước mắt. Mặt trời cay nghiệt chói lửa. Mackintosh mong mua, tuy biết rằng dù mua cũng không mát mẻ thêm tí nào, mà tạnh thì khí trời càng thêm nóng và khô thở.

Chàng bỗng tranh niêm nhô lại những ngọn gió lạnh vút qua đường phố khuya táng của tỉnh Aberdeens, nơi chôn rau cắt rốn. Ở chốn này chàng như bị giam cầm gíra cành bê-lang, tù hâm trong lồng ghé ghét lão già gớm ghiec này. Chàng hai tay bopus dập dường rúc rối.

Chàng muốn gét Walker. Rồi chàng chấn tĩnh.

Muốn thay đổi ý nghĩ, dã không đọc được sách thi di xep soan lai nhung giay ma sieu. Đã lâu không xep, lai cang canh hon nua. Chàng mo ngan keo ban giay lay mot deph thu trai. Thay lanh khau sung luc. Chàng bi cam do - nhung dan ngay duoc - muon cho ngay mot phat vao dan, cho thoát ny doi. Sung hoen ri vi lam uot. Lay chiep giem tam dan, chàng bat dau lau, thi co tieu dung ngoai cua. Chàng duong mat hanh, co khong khao ráo. Chàng nhu cat may, soi tay leu co nhu muon giu rit khong de loi noi bung ra. Trong lúu ay khong dam nhan thang vao mat Manuma. Chàng len tieu, giuong noi nhu co nguoi chet co:

— Ai đấy?  
— Một lì im lặng, rồi thấy Manuma.  
— Anh muon gi?  
Hắn nét mặt sa sầm đứng im, mãi mãi ám-trè kè:  
— Chàng tôi không thể trả số tiền hai mươi báng đó. Chàng tôi è-chè. Không bao giờ Mackintosh ghét ông đến như vậy.

Mackintosh nói:  
— Tôi biết làm thế nào? Ông Walker bắc thế đấy!  
Manuma bát dâu kề lè bằng tiếng Anh tròn lòn thô-ngữ Samoa. Kêu van tha-thết, co lác gióng run như kẽm mây, làm Mackintosh phát tóm. Một con người có thể chịu đê néa đến thế ru? Thật bệ rạc đáng thương.

Mackintosh cầu kinh:  
— Tôi không giúp được đâu. Ông Walker là chủ. Anh cũng thừa biết.

Manuma đứng ngoài cửa im bặt một lúc, rồi nói:  
— Tôi ôm. Ông cho xin thuốc.  
— Anh ôm sao?  
— Tôi không biết, chỉ thấy đau trong người.

Mackintosh sảng giọng:

— Đứng đứng ngoài ấy. Vào đây tôi xem cho.

Manuma bước vào căn phòng nhỏ, đứng trước bàn giấy.

— Tôi đau ở chỗ này, và chỗ này này.

Hắn chỉ tay vào mang mõ, mặt lè vê đau-dớn.

Chợ Mackintosh thấy hân châm chú vào khâu súng đê bàn. Một im lặng, đối với Mackintosh thật dài đằng đẵng. Trái tim đập mạnh, chàng cố di theo ý nghĩ của tên Canaque. Chàng duong mat hanh, co khong khao ráo. Chàng nhu cat may, soi tay leu co nhu muon giu rit khong de loi noi bung ra. Trong lúu ay khong dam nhan thang vao mat Manuma. Chàng len tieu, giuong noi nhu co nguoi chet co:

— Bei đây, tôi tim co gi ở nhà thuoc cho.

Chàng đứng dậy. Cố lè tường lượn quá mạnh chung! Chàng lùi lùi. Mắt vẫn không dám nhìn Manuma dương dang im, thế mà vẫn biết, ôn hán duong trong ra me cửa với bộ mặt ngày dài. Cái mảnh lực đang dán áp chàng bấy giờ lôi kéo chàng ra khỏi phòng. Nhưng chàng vẫn còn dù chát minh-trần để giấu súng dưới đồng giấy bừa bộn. Chàng đến nhà thuốc lấy một viên thuốc, rót một li thuốc nước màu lam vào một chén can, rồi quay về gian nhà lớn. Không muốn trở lại nhà riêng của mình.

— Lại đây này!  
Chàng hò gọi Manuma.

(còn nữa)

HUYỀN-HA

## BỆNH TÌNH

Lâu, Giang Mai,  
Hà cam, Hò xoài.

chỉ nên tìm đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUE

THUỐC KHÔNG CỘNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỨC  
CHUA KHÔAN KHỎI CHÁC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

## TRIẾT-LÝ ÁI-TÌNH

TIỂU THUYẾT CỦA VŨ TRỌNG CAN

Một thứ vị chua cay, một tần kịch  
đau đớn của mọi người đi tìm ái-tình

Có bán tại khắp các cửa hàng sách — Giá 30.

MINH-PHUONG XUẤT-BẢN  
HANOI — 15a, Calle Văn-Tân, 15a — HANOI

■ CĂN NGƯỜI BẢN CỦU LONG HOÀN VÀ THUỐC VŨ BÌNH DÂN. — Luong thang ở Hanoi 155. Ở các tỉnh 123 ai muốn làm, xin viết thư về Vạn Hòa số 8, phố Hàng Ngang, Hanoi thương lượng.

■ NÊN BIẾT CỦU LONG HOÀN. — Một thứ thuốc được phổ thông nhất ở Đông dương. Cửu long hoan là một bảo được phát hành bởi nhà thuốc Vũ Bình Dân & chy lòn (Nam-ký) sáng lập gần 20 năm được tin dùng nhất ở xứ mình.

■ KHÔNG MUỐN ĐỌC THI THẾ TO. — Thành niên nam nři vř làm việc nhiều có ăn chơi lâm, bđ thấy kém sức khỏe, táo, nên dùng một viên Cửu-long-hoan mới mau lại sức. Các cụ kẽm ngũ, an lì, những người già gò, mắt huyết, phải dùng Cửu-long-hoan mới mau lại sức, dùng Cửu-long-hoan sẽ được vđ bệnh. Các bà hiến hội, dùng Cửu-long-hoan sẽ đón con, các bà hiến con, mới mau lại sức, dùng Cửu-long-hoan sẽ được vđ bệnh. Các bà có không được mạnh khỏe, hoặc có chứng bệnh gì chỉ dùng thuốc Cửu-long-hoan là khỏi hết.

## Vạn - Hóa số 8 phò Hàng Ngang, Hanoi

ĐỘC QUYỀN PHÁT HÀNH Ở BẮC KỲ, AI-LAO VÀ THANH NGHỆ TỈNH  
Haliphong; Độc quyền Salle N° 11 Auto Gare — Đại lý Mai Linh 60 Cầu đất



**cười TỬ-THẠCH**

cười nói như

Tôi iết đầu chỉ vào thái-duong  
thường — chỉ có  
thinh thoang nua

đem chuong dav,  
ngue danh thinh  
thich, hoi hoang  
nhu vo e, kieu ten  
ong quan ba am  
len. Roi lai tho,  
nam ngu hu truot. Homtoi moi  
Haiphong len,  
thue xe ve nha

thuong Don Thuy  
toi boong nhu chua  
Mau ve kinh ky.  
T! thấy nha

thuong Don Thuy  
to qua, va mat qua,  
vo so nhung goc  
cay to, bong la ton  
xuong miet duong

Gan toi cua nha tho, — trong  
nhu thuong Don Thuy co nha tho  
doi Thien-chua — chúng tôi sang  
tay phai.

Kia, chô ông nam kia kia.

Tôi nhin len. Hai mattoi trong  
thay truoc nhât là trong khung cửa  
sô tòng gác trong ra vron và lối  
chung tôi dang di, một người con  
gái dang nhin ra. Cò hô xoa tóc và  
chắc là ngồi dậy từ lâu, vì tôi thấy  
dáng ngồi của cò im lặng, cò vê  
trâm mặc. Không biết cò có thấy  
chung tôi dang tiễn lên không.

— Người kia ôm gi thế hở ông?

— Cò ấy bi dung lao.

Tôi dung hàng hàn lại, sợ bắt:

— Người ta giam tôi vào buồng  
lao? Tôi có lao đâu?

— Không, ông nằm ở dưới nhà,  
cò ấy nằm trên gác.

Tôi vẫn sợ, trống ngực đánh  
mạnh quá, không di được nữa,  
phải đặt cái va-li và máy quyền  
sách xuống bờ cõ. Tôi ngồi ngay  
dấy:

— Hay ông đe tôi lên nói với ông

Chánh-quán cho tôi di nằm gian  
khác. Tôi không nằm với người  
lao đâu.

— Không được. Nhà thương bình  
không phải như nhà thương tí.

Gần đến lỗ Noel, tôi lại nhớ một  
truyện.

Năm tôi còn di lính ở đội  
quân thứ 19. Vì phải làm việc nhiều  
— tôi thuộc về cơ võ-tuyển-diện —  
mã tạng lại yếu, nên ôm, phải nằm  
diễn tri ở nhà thương trong trại.  
Suốt ngày, có khi lại nửa đêm phải  
đeo vao tai hai ống nghe những tin  
tức ở Mường-Tè, Hả-Giang, Lai-  
Chau v.v., thành ra tôi bị bệnh rực  
đầu, đau hay mê sảng. Năm nhà  
thương trong trại chất mả lại nhiều  
người, nên được nửa tháng ông  
quan ba thay thuốc gửi tôi về nhà  
thương Don-Thuy. Ở đây thoảng  
rõng lại ianh mịch, chính là những  
vị thuốc cũn cho thử bệnh thuộc về  
thầy kinh cẩn tôi.

Nghé tin tôi phai vñ nñu nhâ  
thương Don Thuy, tôi iñh lo, chắc  
bệnh của tôi khô chữa lâm. Kè ra  
thì thực khong cò gi tò ra tôi là  
người ôm cả. Bi lại như thường,

Ông di dè tôi còn phải lên buồng  
thuốc bay giờ.

Tôi nằm nhà thương đã được hơn  
một tuan. Ban ngày khong mấy khi  
tôi có mặt trong buồng bệnh trừ  
hai giờ buồng sáng — từ 9 đến 11 giờ  
— là lúc thay thuốc di thăm người  
ôm. Ngoài lúc ấy, tôi, một  
nách ép một quyết truyện, tay  
cầm cái ro' song, tôi di chui ngoài  
vườn hay ngồi trên ghế gỗ dưới  
bóng cây đọc sách. Thực là những  
ngày êm á, có thể gọi là sung sướng  
nếu khong có ban đêm. Ban đêm  
tôi ít ngủ vì bệnh của mình một it  
lai vi bệnh của người khác nra.  
Người ta rên, người cò khò khè, cò khí  
người ta đau quá la lên và chui cát  
tên các thay khán hó, khiến tôi vía  
so yá hực minh. Các bạn cù thử  
tưởng tượng hó tôi những đêm  
tôi, trong một gian buồng tùng  
giường nhô mảnh trang kê đối và  
gần sát nhau. Có một ngon đèn điện  
nhung nhang & tit dàn eu-loa nén  
anh yêu và iỏi qua. Thinh thoang  
gió thổi mạnh, chao den lắc la lắc  
lư, ánh chieu, tiếng tên, tiếng  
người rên rỉ rỉ, cò khí lại mùi hôi  
thoi xong lén, tiếng than vân. Cò  
hứa tôi khong ngủ được, phai n òi  
hắn dậy di ra ngoài. Và có một sự  
tôi đe ý lây làm lâ, là nhiều đêm,  
cái buồng của thiều nữ trêu gác giữ  
anh đèn đến khuya. Lé nhà thương  
Don-Thuy là chia giờ các bệnh  
nhân phải tắt đèn đi ngủ, vậy sao  
buồng cò Xuyen lại rong đèn?

Óc tôi mò muốn biết của tôi một  
hôm được rõ. Lé nhà thương cứ  
mỗi tuan lê đèn sáng hôm thứ bảy  
là các bệnh-nhân di lại được phai  
vào buồng để cát xem xong hay  
lên cát. Việc này do ông chánh  
khán họ làm. Ông rày với tôi tuy  
khá; tuổi nhanh chiểu, nhưng chung  
tôi là một dồi bạn. Trong tất cả  
gian «B» thuộc quyền ông coi,  
nhưng lú vắng thay thuốc, cò tôi  
là người ôm «t! ôm» nhất. «t! ôm  
nghe là lít rây rà đèn» ông chánh  
thán họ. Bã thê tôi lại hay nói  
truyện, bắt cát về vấn đế gi, cát yê  
y-học, khiêm cõi ai cũng khoe  
như là khoe cho mình: «Quatre-  
vingt-six hñ giòi lâm». Quatre-  
vingt-six là số linh của tôi. Ông tin  
tôi và nhiều việc giao cát cho tôi

ba, tôi thấy bảo có người thát cõ  
trong nhà tắm, cát đem tôi sơ khong  
ngù được. Tôi cầu kinh cho đến ba  
giờ sáng.

Tôi nhin Xuyen.

Lòng tôi lúc ấy thấy một cảm  
tinh dịu dàng và hiền từ. Tôi  
thuong người thiều nř ấy như một  
người em thân yêu của tôi. Không  
biết lòng Cháu thương các người  
tin đạo của mình như thế nào,  
nhưng thực lúc ấy tôi thương và  
cam phục lòng tin ngưỡng của  
Xuyen. Xuyen cầu Cháu ban phước  
lành cho những người đầy tội lỗi  
đuôi trán và cát cho Xuyen nřa.  
Nhưng khong biết mời mời chín  
tay đều Xuyen đã làm lõi gi, mà  
chán đe nâng đầu h فعل lão?

Tôi tưởng cõ khong nên thức  
khuya, trái với lời dặn của thay  
thuốc.

Lúc đó chúng tôi đã ra ngoài  
buồng cát, và tôi đưa Xuyen lững  
thừng bước xuong máy hực gach  
ra vron.

Xuyen mím cười diu dàng trả  
lời:

— Nhưng tôi sñ  
lám. Cò con Tiêu  
(Tiêu là tên con  
nu) nhưng nó ngủ  
suốt đêm. Tôi phai  
cău kinh.

Tôi im lặng  
không nói.

Xuyen tiếp:

— Mỗi ban cát  
một bận kinh, tôi  
thấy bñ chjn... Ông  
cò di dào hay  
không? Ông có tin  
đe Cháu khong?

Tôi mím cười  
không khéo.

— Cát lë ông  
khong tin thi phai.  
Có một bận nño  
tôi thấy ông vào  
nhà tho... Ông vào  
lém gi thê?

— Tôi nghe cát  
giảng kinh.

— Ông có hiểu gi  
không?

Tôi lắc đầu, trả  
lời:

— Hình như cát  
đoc bang tieng La-  
inh.

— Ông không dì dạo nên không b'ết, chứ tôi, mỗi khi tôi nghe những lời giảng, tôi thấy nhẹ hẳn người, và lòng tin Chúa tôi thấy mạnh, và đáng quý hơn cả.

Tôi lừng thừng đi, lạy mũi giày dà vào những hòn sỏi cạnh bờ cõ.

— Tôi tưởng nếu khô g tin, không cầu Chúa, thì tôi c'ang biết làm gì cả.

Tôi thấy Xuyễn họ, nói quá và nang sự mệt, tôi b'oz:

— Thôi, chúng a quay về. Ông Bigot sắp đến y.

Bigot là ta ông quan tra thầy thuốc. Vì nó thi ông lù lù ở đầu đến. Chứ lù là thực dung, vì ông đã bao giờ đâu cũng cùi xuồng như su' nghĩ, mờ tóc húi ngắn kiều « tên chài » tím lên trước. Ông rông thấy chúng tôi. Ông cười bao Xuyễn.

— Thế nào. Cô Xuyễn hôm nay how b'om qua chử ? Đì chơi được nua à ?

Ông liếc mắt nhìn tôi và thân mặt hỏi :

— « Còn Tám-mươi-sáu ? »  
Tôi đứng thẳng người, ngưng mặt trả lời :

— Cám ơn quan tư.  
Ông gật gật đầu tò ý bằng lòng và chào Xuyễn di. Được một quãng ôn quay lại, lén tiếng hỏi :

— « Cô Xuyễn đã có quyền limitation de Jésus Christ chưa ? »

Xuyễn lắc đầu :

— Thứ hai anh tôi sẽ mang vào cho tôi.

Ông Bigot cười và lại quay di. Tôi hỏi :

— Ông ấy cũng dì dạo ?

Xuyễn :

— Tôi không hỏi. Nhưng chính

mặt hôm ông ấy đã cầu Chúa với tôi.

Tôi can hai lóng may tò vè

ngạo nhiên.

Xuyễn cười, hai hàm răng màu

ngà bao tuối một v'et d'ui d'ang rất

hợp với da mặt hoa xanh, yến ời.

Tôi hồn áy tôi cũng không

ngờ ông ấy đến, vì có mấy khi ông

đi đến thăm người em huỗi tôi. Đã

gần mười một giờ tôi còn cầu kinh

trước khi ngủ. Tôi cầu cho bà

Berthe — Berthe là một người

dám lai — được lên Thiên Đường.

Buổi sáng hôm áy tôi thấy hai

người khán bộ khiêng bà xuống nhà xác, tôi lo, tôi sợ quá. Bà Bertie bị bệnh lao. Buổi sáng hôm áy, tôi cặp hàn thiêu lên đèn 39 độ. Sốt 39 độ. Ông Bigot vào nghe nghịn vì sự lèn bát thường của nhiệt độ trong người tôi Ông hồn, tôi cứ thực nói :

— Tôi sốt có lẽ vì bà Berthe.

Ông Bigot cười an' tài tôi. Buổi chiều ông lại vào buồng thăm tôi. Vẫn sốt. Buổi tối, đỡ, đỡ, đang cầu Chúa thi ông vào. Lẽ phép tôi định ngồi dậy thi ông cần và hiền thi hồn tôi đang đọc.doc nào trong quyền Tân-Uớc thế ? Không hiểu sao ông lại biết quyền tôi đang cầm trong tay là quyền Tân-Uớc. Tôi se s'đọc được n'ra câu thi ông cũng đọc theo, thi ra ông thuộc lòng : « Pour quoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? — C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous apiez de la foi comme un grain de sénép, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici-là ! elle se transporterait ! (1).

### Kiêm-duyết bô

Tôi khôi hồn, ra nhà thương, và được dồi v'ẽ làm cơ v'ẽ-tuyến-dien Hanoi. Đến mùa rét. Mùa ác cảm và sau đ'on nhất là các thầy thuốc chuyên môn v'ẽ bệnh (2). Tôi mua này, Xuyễn ôm lâm, các bạn a. Xuyễn ôm lâm và Xuyễn chết. Xuyễn chết năm 19 tuổi...

là hoa  
và ánh sáng ở dưới trần này không  
đẹp bằng hoa và ánh sáng ở Thiên  
Đường ?

TÚ-THẠCH

(1) Dịch : « Tại lòn sao, e'ting ta  
không đủi được con quỷ áy di ?

Chúa trả lời : — Vì lòng không tin  
ngưỡng. Ta bão thye cho các người  
biết, nêu các người có lòng tin — chí  
bằng hồn k'ethoi — các người bao quâ  
núi kia : « Naii chuyen di » rồi nái cũng  
s'chuyen. (Kinh thánh Saint Mathieu,  
hiên 17 trong quyền Tân-Uớc).

### Coiffeur

### Phạm-ngọc-Phúc

chuyên mòn uốn tóc bằng máy điện

№ 3 — Rue Richaud — Hanoi  
(góc phố Hàng Bông và Phủ - doan)

## LẤY VỢ, LẤY CHỒNG !..

Molière rất hối hận đã lấy nhầm phái Béjart, một người vợ không thể hiều được thiên tài của mình. Thi sĩ Byron quáng già đình ra một số đề phái lưu v'ẽ số phận. Kaut ham me' siêu hình học, đế cá tâm tri vao sự phai kh'h, s'ang tạo hoa là vào trong hồn nhân. Chủ nghĩa độc thần là một chủ nghĩa riêng cho những bậc thiên tài như Platон, Lucrèce, Anacréon, Virgile, Horace. Còn Bacon, Goethe, La Fontaine viết được nh' tuc tác phẩm hay ròi mới lấy vợ. Cùi các bạn, dù lấy vợ hay không, trong lúc rét mướt này, cũng cần phải đọc quyển sách m'.

**CHÂN GỐI** (éduation sexuelle) giá 0\$50  
của THU-AN, tác giả quyền « Ái tình xét theo tâm lý và y học »

IN GẦN SONG :

BIỆU BẢN MUÔN THỜA, của Lê Văn-Trương

HU QUẠNH, của Bach Lam

CÁI BÌ NGOÀM, của Giang Hồ (tái bản)

NHÀ XUẤT BẢN

**Đời Mới**, 62 phò Takou, Hanoi

Sau tôi với ông cùng niệm một bài : « Đức bà Maria đồng trinh ». Ông lèn đầu cầu rút trước khi xuống.

Tôi im lặng đưa Xuyễn về. Xuyễn lèn gác vào phòng rồi tôi nghe nghịn vì sự lèn bát thường của nhiệt độ trong người tôi Ông hồn, tôi cứ thực nói :

### Kiêm-duyết bô



### Mùa hoa

Bao nhiêu hoa nở trong vườn mộng,  
Tàn áu nhiều nhiều cánh cánh rơi,  
Đè nắng băng khuâng thảm nhô  
Lắng hoa h' lòng, nh' hoa cười

HOÀNG-DÃ-LAN  
(Dầu-tiếng)

Trong những ngày vui, mồng nở  
Giữa vườn xuân ấy có trán xuân,  
Bao nhiêu hương thơm, bao nhiêu  
Muôn vạn chim trời, bướm ái ân.

Cánh mộng chiêu nay rả c' rồi !  
Trên hoa tàn lá, nắng chời vời...  
Chàng trai sầu lượm tình trên cõ,  
Mong gấp sáu cây m'ết dáng dỗi

Một sắc cười thôi, một sắc yêu !  
Tim vui, chỉ gấp có c'li-en,  
Chàng trai sầu lượm tình trên cõ,  
Gói c' lòng thơ tang m'ết chiêu.

Mồ c'k, khắc đ' sang m'ết b'en :  
« Đầu hoa v'ẽ v'ẽ, với tình duyên  
— V'ẽ duyên g'ap h'nh thu muôn th'ua,  
Chàng trai trong sương lặng d'ing

Tình thơ  
Có chàng trai tr'e d'ao lang thang  
Trong bóng hoàng hôn nh'at lá v'ang.  
Tóc rỗi loi bởi tung glo lồng.  
Lòng buồn (kiêu h'nh l') hát cười  
vang.

Chiều nay nhận được chát tình thơ  
Của bạn xa xôi. (— Đến h'ng h'!  
Thư c'ng m'ông như tình m'ông  
m'anh)... Hương tan, nắng nh'at r'ng ba  
v'...

Biết viết lòn sao hết nh' nhu'ng,  
Khi chiêu lèn lèo xuồng b'en lồng ?  
« Chim kia ! hãy g'ym ch' ta g'ri...»  
Nhung d'oi i'c' ném được bao giờ,  
Sóng g'ita c'oi mà lòn kh'ng h' đèn !

Tôi vẫn mơ, với n'ng riềm triu-  
mến,  
Một mùa thu, kiều-diễm và nhẹ-  
nh'ana,  
Một mùa thu, cho hồn mộng hoang-  
mang.  
Ói, náo-nức ! Tôi chờ thu náo-nức !

Kia, là giò làm trào xuân rao rực ;  
Kia, là sương làm ý nhớ vu-vo ;  
Kia, là m'g khoe v'ẽ dep ôm-ô ;  
Sao không gh' lại đ'oi l'oi m'ết ch'ut ?

Tôi chỉ ước nhìn thu trong một phút,  
Một phút m'oz, là thoa-nguyên lâm  
rồi !  
Thu huy-hoảng, thu diễm-ão, thu  
gi.

Sao thu mãi ở phương nào xa' la ?  
Chung m'ết trời, nhưng m'az chia hai  
ngâ,  
Nàng oi, nàng là c'c' một mùa thu,  
Mà lòn t'oi c' ném được bao giờ ?  
Tôi tha-thiết, nhưng nàng thô-  
quá !

### Từ nay...

Tặng Đại-Sum  
Trong m'ài, rồi đây c'ng chán  
ch'ng  
Nhưng m'az r'c rõ của muôn  
phương,  
Vườn tim d'c'c' nguồn yêu m'oz,  
Thương nh' từ nay g'it giò s'ng.

Tinh c' ba lòn kh'iu tr' lại,  
Ba lòn t'oi d'c'c' nguồn hoang h'oz,  
Ba lòn d'et m'ông trong ch'ua v'ang,  
Hòn v'az c'c' đơn chi'c' c'oi h'oz.

Đè bước giang-hò lòn l'ng quen  
Nhưng h'nh ánh trước nh'om l'au  
bèn,  
Ngay mai v'z c'c' nhiều m'ay n'za,  
Lanh l'o d'c' long kh' l'ng l'en.

Hy-vọng bao giờ l'ng tiêng gọi ?  
Hận nh'oz n'am tháng l'ng d'ng  
lâm !  
Mùa ái-tinh, mùa tuoi-tr'z, mùa tho  
di,  
Trong t'oi chi' thay s'au tro tro,  
Cười g'ym l'am ch'i, có ich gi ?  
MAO-HINH



Phóng-sự tiếu-thuyết của DOAN-CHU  
Tranh vẽ MẠNH-QUÝNH

Tiếng «mình» làm rung tất cả những sợi dây, thó  
thịt của Sảnh.

Nàng xích vào trong mít chít, đè chồ cho chàng  
ngồi gần kề.

Lúc nào trông thấy xa xa thi thèm thường ước  
muốn, toàn vỗ ngay lấy; giờ được dụng chạm, chàng  
lại ngưng ngại không biết nói gì, chỉ trót mắt nhìn,  
lâm như ấp-ủ cả nhan sắc nàng, sợ bay lọt đi, đâu  
mặt vây.

Vốn người lịch thiệp, khôn ngoan, nàng gọi  
chuyện trước, đe đánh tan cái không khí bõ-ngõ:

— Bấy lâu chắc anh giận em lắm thì phải, vì em  
trả lại những vật tặng và không phúc-dáp một bức  
thơ nào.

Nàng nói và cười, phơi cả hai hàm răng đều đặn,  
trăng non và rất có duyên,

Sảnh gật đầu nói:

— Không giận sao được? Em cao kỵ quá, làm cho  
não nỗi đừng người ta.

— Anh có biết em giữ gìn thế là giữ gìn cho anh, vì  
anh không?

— Sao lại vì tôi?

— Nói ví dụ một mai, hay là kè ngay từ hôm nay,  
trái tim em là ký-vật của anh, nếu ai thò tay vào vẫn  
và mua chuộc bằng những tặng-vật nợ kia mà em  
và con người thề ấy có dâng cho anh yêu quý không?

— Chắc hẳn là không.

### Kiem duyet bo

Gìy phút ấy, chàng cho là thà vị sung sướng nhất  
đời.

### Tóm tắt các kỵ trước

Sáng hôm kỵ bờ hà con đường  
Rigault de Genouilly, ở Saigon, người  
ta thấy một người nanni chết cong  
quẹo. Lục trinh mìn và thấy một  
cái mũi-sao có tên hai chữ H. S.  
Xét ra và tên là Sảnh mới mua một  
nhà triều phò ở Cà-mau...

Lúc này là lúc công tử Sảnh đang  
mê Cúc-Huong: một bóng hoa đẹp  
nhất Sái-thàn... Sảnh lại vừa được  
— hưởn 40 van bao sia tài... Chàng  
đến ngay nhà Cúc-Huong.

## PHONG LUU

### XI Đốt tờ giấy 100 bạc thật để tìm một hột kim-eu-rong giả

Một xe trong cối hông trần như bay.

Với sáu 40 ngựa của xe Sảnh mới mua một vạn  
hai nghìn đồng, Saigon — Thủ-đức có thể nối liên  
nhau trong giây phút.

Đọc đường, người ta phải trăm trồ khen ngợi, khi  
thấy chiếc xe Alpha chạy vụt qua như gió, với cặp  
trai gái ngồi trên. Ví thử thôi, ai chơi hiệu xe này là  
người giàn có sang-trọng, mặc đầu hình tháp có hòn  
cang, không được gợn ghê hòng dáng như kiệu xe  
đời nay; chỉ được cái sác chạy nhanh thì tuyệt.

Sảnh ngồi

cầm tay lái,  
bộ mặt vênh

mái lèn; cặp  
mắt chàng tuy

không ròn  
trông đường

đi, n hung

cứng không  
rời liếc Cúc

ngõ bén cạnh.

Chàng

dương dương

tự đặc vê  
chiếc xe phú-hào hiếm có,

lại tự đặc vê  
đóa hoa-tiền

minh vira hài

được, dù chưa

được ngửi hương

vị, cũng là

nắm ở trong

tay mình rồi.

Chỉ dò

ba phút đồng-

hở, hai người

đã tới Thủ-đức.

Thủ-đức là tên quản-ly Thủ-đức, thuộc tỉnh Gia-

định, cách Saigon chừng 13 cây số.

Việc giao

thông hàng

xe hò

cùng thuận tiện.

Cũng

như nhiều

quận khác

trong Nam, quản-ly Thủ-đức

xinh đẹp vui vẻ,

có đèn điện trước máy;

chợ búa

phố

phường

bán lấp nắp,

có quang cảnh

như một

chùa-thàn nhỏ nhô.

Chàng

đến

# Bài đã sống ở xứ sở của những người Đàn bà Chết Gùn ông

(Số 280 tháng 11 năm 1955 - Tác giả: Nguyễn Văn Tấn)

(Tiếp theo số 41)

II  
Xanh xanh kia hối xanh xanh,  
Còn toàn giờ thời trẻ ranh trèu  
người!  
Giống khinh bạc hại người đang

ghét,  
Tím gan vàng thề quyết không dung!  
Chẳng lối bị họ dâng trời khiêng  
sênh sênh đì như khiêng lợn,  
chẳng biết đì qua những chỗ nào,  
chỉ thấy lúc bị đốc xuôi, lúc bị đốc  
ngược, đoán là nhũng lúc xuồng  
dốc hay lên, cái tui chụp kín  
từ đầu đến cổ không biết họ té  
bằng thủ cò gi' mềm mại và thơm  
thơm, nên dù tôi như đêm chảng  
trong thấy gi', mà cũng được dễ  
chiếu, nên think thoảng không bị  
những cái va chạm vào sườn nái  
hay gõ cày, lại đau diếng người  
lên, thi cứ chịu nán im đì cho họ  
kiêng mãi đi, tưởng cũng thù lầm,  
đôi lúc nhũng tiếng vang lanh lanh  
lại cùa thấy nhau mà hát, nghe vui  
tai quá. Mãi nghe rồi ngâm nghĩ ý  
tù nhũng câu họ hát, không khỏi  
lý lám lè: Vì sao lối oán trách  
ông xanh, ông xanh sao lại trêu  
ép cả đàn, cả tại họ nhú thè?

Giống khinh bạc là nhũng ai, đã  
làm gì cho họ đều phải tím gan  
vàng mà quyết không dung呢?

Họ mải miết khiêng chúng tôi đi  
chẳng biết đì qua nhũng dâu, và  
bao nhiêu đạm đường, cù một lúc  
lâu, họ lại đặt phịch xuống mặt  
đất hay bãi cỏ, ngồi nghỉ thở hồn  
hồn, rồi cùng nhau cười dâu và  
những câu có vẻ ngây ngô hay  
đảo đè. Đặt nghỉ, khiêng đi, chừng  
năm sáu lần, bồng nghe dâng xà cò  
tiếng nhũng người reo ho, mà cũng  
dâu là tiếng dan hè con gái cá, một  
lát họ lại đặt chúng tôi xuống, bỏ  
cái túi trùm đầu ra, mờ mắt nhìn  
xem thi giờ đã xâm tối và ở trong  
một cái nhà chung quanh tường

đá xây kín như bưng. Sau khi họ  
đem g'am mỗi người vào một nơi,  
mới cởi trùm cho, chẳng biết các bao  
tối thế nào, riêng tôi được ở vào  
một cái phòng có giường mản chén  
gói rất ướm tát. Rồi nghe bên  
ngoài có tiếng người — cũng tiếng  
dan hè — nói rủ đồng-dạc:

— Các em hãy giiam giữ nhũng  
thằng ấy lại, cho chúng nó ăn  
uống từ tè, sáng mai hãy giải trình  
chứa nghe!

Những tiếng lanh-lanh dạ ran,

rồi các cửu phòng đều đóng sập lại

Tôi một mình bê nằm lại ngó đì  
lò sỹ chẳng biết tình mènh se rà

thế nào, nhưng lại cứ tẩm tẩm

cười thầm, thò ra họ nhận lầm

chúng tôi là đàn ông con giài thực,

nếu cù thế này mà hì nguy đến

tình mệnh, thi chì đặng kiếp cho

chị Giáp, dâ khéo giài với dời đì

rất mày, còn mấy chị em tôi chẳng

là oan uổng và túc cười lầm ru?

Đang nghĩ vẫn - ve bồng thấy

cánh cửa hé mở, một cò à uỗi

chứng hai chín, một tay cầm chieci

— Sao bảo đàn ông ăn nhanh

như còp kia mè!

đen lồng, một tay xách cái do, di  
đến trước mặt tôi đặt xuồng, rồi  
lấy mấy dây mòn ẩn và một liễn  
cơm dài lèn giường bảo tôi ăn. Đè  
gần một ngày chưa ăn uống gì,  
lòng không dạ đói, chẳng ngán  
ngai, liền cầm đòn ăn. Một sự  
không ngờ, bị giiam cầm mà được  
bộu đùi, con hòi bội mỗi thứ gạo,  
giút, qui, tráng tinh và thơm ngát,  
mấy món ăn toàn là sơn hào,  
cách nấu nướng rất khéo, ăn  
rất ngọt miệng. Cò à lát đứng  
bên cạnh, trước ánh đèn lồng càng  
lò vè dẹp cùa đôi má hồng, lai  
diêm thêm nhũng nụ cười chum  
chim dáng yêu quái. Trước cái  
phong-vi nên thơ ấy, tôi hống lai  
cái cuồng trường hòi chị Giáp,  
muốn thanh hán lanh khách  
râu mày, cho khôi bỗ hoài cái  
diêm-phúc mà con lạo như dì cò ý  
đặt bay rọi.

Tôi vừa ăn vừa ngâm, vừa ngâm  
vừa nghĩ lẩn-thẩn, thành ra đến  
gần một tiếng đồng-hồ mới xong,  
cò à cười nói:

— Thưa các bà, đì đâu à?

— Đì trình Chúa, chì còn đì đâu!

Một mình trong phòng tối, dù có  
nhâm mật đê ngủ cho khôi mệt,  
nhưng cái cảm-tình suông với có à  
cứ đảo-lộn trong óc hoài, và cái  
câu « ngày mai » mà cò à nói chưa  
hết, trù nên cái hỏi rái quan-hệ về  
tình mènh của tôi. Ngày mai... Ngày  
mai họ sẽ làm ta ra thế nào? Lành  
ít dù nhiều, cái triện chứng đã hiện  
ra trên nét mặt cò à. Nhưng sự cơ  
đã đến thế này, may rủi ra sao,  
cũng hành nghệ theo số mạng. Nghĩ  
vậy rồi ngủ lúc nào không hết.

Chẳng biết mấy chị kia có được  
cái diêm-phúc như tôi đì áy  
không, được bít-a ăn ngon lại được  
giác ngù cùng ngon. Bóng một hòi  
trống định tai làm tôi giật mình  
tinh dậy, tròng qua khe-cửa, bên  
ngoài giờ đã sáng rõ, nỗi lo sợ lại  
đến, vi cái ngày mai mà cò à nói  
đem qua đì dâng rồi. Lại một cái  
giật mình, cánh cửa bật mở, khac  
hán cò à đâng yêu đêm qua, mấy  
chị đan bà to lớn, den xaux và cò vé  
nanh-äc-songsoc đì vào, lấy thửng  
tròi quát hai tay tôi ra đêng sau,  
lại chụp cái túi cò lén dâu, miệng  
lấp hòi:

— Đì, mau lè!

Dù bị cái túi phủ kin miêng, tôi  
cũng cò nói:

— Thưa các bà, đì đâu à?

— Đì trình Chúa, chì còn đì đâu!

Giai lời bằng một giọng gắt-göng  
pū-phàng, rồi mấy mìn cầm đầu  
dày lòi tuội tôi đi. Như một người  
mù hì đất, tôi cứ bước trân di theo,  
một lát nghe tiếng thét bão-dung  
lại, cái túi chụp đầu bò ra, thấy  
minh cùng mấy chị em đứng dưới  
thêm một tòa nhà làm bằng đá.  
Một cái sập cao kê giữa nhà, trên  
ngôi một bô to lớn, hai bên nứ binh  
cầm gươm giáo đứng bầu, chẳng  
paai nori, cung diet o ia da canh.  
Sau một lát ngâm nhìn, chus ban  
quò:

— Giông bạc tinh chúng bay sao  
lại cùa gan dám xông-dội vào khu  
vực của ta?

## BẢO THÂN HOÀN THUỐC BẠI BỘ THÂN THỂ

ESSENCE  
Térébenthine  
Colophane  
gửi di khắp nơi, rất nhanh chóng  
HỘ NHÀ SẢN XUẤT:  
**Song - Mao**  
101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141

Câu hỏi đột-ngột, chúng tôi không  
hiểu ra thế nào, nên ngập-ngerguson  
chưa kịp thua, lại nghe chus nói  
tiếp:

— Nhồng thằng này... có vè đêng  
ngờ... quan bay hăm dem giám lại,  
chờ xét rõ thế nào ta sẽ định-đoạt  
nghe.

Mấy mụ dàn-bà dâng-tọn đều đê  
ran, lại chụp túi vào đầu chúng tôi  
lót tuột đì, dem vè giám ở những  
phòng dem-truc. Bay giờ may mìn  
nhu cò ý mừng thay, cười bao:

— Các anh con được chìa khóa  
chết lìa đây, vi chùa có ý ngòi các  
anh trông mặt-như con gai-cà, chus  
còn cho xết, nỗi quâu là làn  
ông con gai thì lập tức mò ruột  
moi gan. Vi đổi với giống hạc tinh,  
chung ta dây quyết không dung  
thứ.

— Thế à? Nào ai lại biết rõ được  
các bà có đì có dây có ý riêng như  
thể. Nếu vậy thi chung tôi dây  
cũng là bạn gai, vi việc nước chúng  
tôi vẫn vào đì nữ binh nên phải  
bản binh-phục thứ này, no phái là  
dàn-ông con gai dầu mà các bà lai  
chục giết chúng tôi!

Tôi nỗi rõ, nhin cười không  
dược, làm cho mấy mụ kia đêng-rú  
lén, rồi đem cùa bọn tôi vào một nơi  
đòi khám xét cho rõ thực hư đì  
trinh Chúa.

(còn nữa)

## LINH 30 THÚ - TIỀU - THUYẾT

A. — Nam-Sứ tiêu-thuyết: 1) Hai Bà họ Trung đánh giặc 0\$30, 2) Vua Bà Triệu-Ấu 0\$50, 3) Trần-Nguyễn Chiển  
Ký (Trần hưng-Đạo) 0\$30, 4) Việt-Thanh Chiến-sứ (Chuyện vua Quang Trung, in lần thứ hai) 0\$40, 5) Hùng Vương  
diễn-nghĩa (chuyện ly-kỷ về hòi Cu Tò mòi nước) 0\$30, 6) Lê-Đại-Hành 0\$35 7) Định-Tiền-Hoàng 0\$45, 8) Vua Bô-Cái  
0\$35, 9) Tràng Sấm-Dém Đông (bết), 10) Lịch-Sứ 0\$30, 11) Lịch-sứ-quán Bô - nay  
chuyện Ô Tiên-Thuật ở Hưng-Yênnâa vẫn quen gọi là Giác bô(Sagy) 0\$30, 12) Vợ Ba Đề-Thám 0\$20, vẫn vẫn ..

B. — Bác-Sứ tiêu-thuyết: 13) Tây-Hán-Chí (Tiền-Hán-Diễn-Nghĩa) 1\$50, 14) Đồng-Chu Liệt-Quốc (trong truyện  
cô Tây-Thi, Phạm Lãi, Ngũ-tù-Tư v.v.) 1\$50, 15) Gươm Cùa Khô (Minh-Sứ diễn-nghĩa) 0\$60..

C. — Vô Kiem, nghĩa-hiệp tiêu-thuyết: 16) Đỗ Cháu Hồng-Liên (ngót nghìn chung lòn, giá 2\$50), 17) Thủ-  
Kiếm Thập-tan-Hiệp (Tiền và Tục) 1\$40, 18) Gái-Anh-Hùng (Tiền và Tục) 0\$70, 19) Hai-Mươi Bốn Người Ánh  
Hùng Cửu Quốc (Tiền và Tục) 1\$60, 20) Kiếm-Thanh-Hoa-Ánh Lực 0\$30, 21) Danh-Trấn Giang-Hồ 0\$30, 22) Thủ-  
Thiêp-Lâm Đài-Kiếm-Hiệp 0\$30, 23) Su Hỗ-Mang 0\$25...

D. — Ái tim, xá-hó, luân-lý... Trinh-Tháms tiêu-thuyết 24) Bé Tinh Nồi Sóng 0\$30, 25) Hải-Dương-Hòn 0\$30, 26)  
Nước-Hồ Gươm 0\$20, 27) Cố Hàng Hoa 0\$20, 28) Cái Nau Ván Churong 0\$30, 29) Người-Trà-Thò 0\$30, 30) Phong Trần  
Thảm-Sứ 0\$30, 31) Bón Xưa 0\$10, 32) Bóng Hiệp Hồn-Ho 0\$40 (bết), 33) Giác Mộng Nàng Lê 0\$60 (bết) vẫn vẫn ..

E. — Kho tiêu-thuyết mới 1941: Cuốn « tinh lụy » do một nǚ sĩ (có linh nǚ sĩ) giá 0\$50 và cuốn « tinh thưa »  
(chuyện thịt) giá 0\$50. — Các sách đì vè nghề (công nghệ): day buôn bán, day dân, day vè, day làm vòn thör, day  
đanh cờ, day xem trống theo lối tát, day thời mìn, day làm đàm lý, day làm thuế, day tay p.v.v., hòi tại Nhật-Nam

Các sách của Nhật-Nam mua buôn môt thứ từ 3 cuốn trở lên có trả hoa hồng.  
Ở xa gài mua lè thêm tiền cước, Thu, mandat chỉ đê cho nhà xuất bản nhu sau đây:

**NHẬT - NAM THU - QUÁN — SỐ 19, PHỐ HÀNG BIẾU — HANOI**



## VĂN-DÈ SỬA ĐỒI CHỦ QUỐC-NGŨ...

(Tiếp theo trang 20)

**Điều thứ tư** (1 thay gi) đã có trong phương-pháp 1906, phương-pháp N. V. Lương và phương-pháp V. H. T. C.

**Điều thứ năm** (1 thay ph) đã có trong phương-pháp N. V. Lương:

**Điều thứ sáu** (bỏ h sau g và gh) đã có trong phương-pháp 1906, phương-pháp D. T. Nguyên, phương-pháp N. Nhàn, phương-pháp N. V. Lương và phương-pháp V. H. T. C. Xem tóm tắt đây: già dà hiết rằng Ông Thái-Lang không phải-minh được điều gì mới lạ cả. Ông chỉ co cái tui là hiết thu nhô-phu vi-cái-chết cho hết sức giàn tiến và lôi nó ra ánh sáng giữa lúc không còn ai nhớ nữa. Tôi công-nhận rằng những điều sửa đổi mà ông Thái-Lang đã chọn lọc và lôi ra đây là nên thực-hành ngay vì không khô khản gì cả. Song le, muốn cho công-phu hò-hào cải cách chủ quốc-nghĩ khôi là «công dã tràng», tôi đồng-y với một độc-giả báo «Annam Nouveau», mong hội «Truyền-bà Quốc-ngữ» khảo-xét thận-trọng đến vấn đề sửa đổi chủ Quốc-ngữ, rồi yêu-cầu chính-phủ ra nghị-dịnh sửa đổi chủ Quốc-ngữ, như chính-phủ đã làm năm 1906.

NHÂN-NHĨA

## HO LAO

Tri những chung họ có sôt âm, ra đờm đặc lẩn huyết, hoặc nhô ra toàn huyết, có khi chỉ ho khan không thành tiếng, người một ngày mót xanh xao gầy mòn, nên dùng thuốc BỘ PHẾ THỦ LAO BIỂU NGUYỄN.—Giá mỗi v 150.

## SÂM NHUNG BÒ THẬN

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng, linh gãy com, yếu đuối, tình thần bùn nhục, phải uống thuốc SÂM NHUNG BÒ THẬN ĐIỀU NGUYỄN để bồi bổ lấp chau khi eru van lại sức khỏe. Giá mỗi hộp 1500.

## BẮN BÀ KHÍ HƯ

Bắn bà có bệnh-trong dạ con, kinh nguyệt không đều, ra huyết hạch, da vàng vọt xanh xao, rứa đầu chóng mặt nhôn, dau bụng luộn, kinh dương sinh dục. Chỉ dùng thuốc KHI HU BIỂU-NGUYỄN, sinh dục sẽ đỡ đặng, kinh nguyệt đều hòa, hồng hào béo tốt. Mỗi v giá 1500.

## CAI NHA PHIËN

Thuốc này giúp cho những người muốn cai bỏ hồn hôi được hồn hôi phế, một cách rất dễ dàng và mau chóng. Những người dùng thuốc này sẽ bald được sự nghiệp đều công-nhận rằng: không thuốc cai nào mau chóng và u u nghiêm như thuốc CAI NHA PHIËN ĐIỀU NGUYỄN. Ai đã trót mắc phải, muôn bão lòn súc khỏe và nỗi giống, phải dùng thuốc cai này mới hưởng hồn hôi phế xuất đời. Thuốc này uống vào rất êm ái, không mệt nhọc, rất tiện cho những người súc vây bao công việc này phải đi xa. Mỗi v giá 1500.

## Nhà thuốc Điều - Nguyễn

128 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi

Địa chỉ: Haiphong - Mai-Hoa - Nam-dinh - Việt Long - Hải Dương - Quang-huy - Thủ-hàm - Minh-đèo - Nghia-hinh - Loker - Bắc-ninh - Quốc-huong - Thành-hà: Thái-lai - Vinh - Sông-huy - Hué - Văn-hà - Saigon - Mai-Hai 129  
Gymnasium - Điện-thông: A. Dakas - Chophie: Lang-Vân

## Không thể hi sinh được nữa Trung - Bắc Chủ - Nhật dành phải tăng giá lên 15 xu

Trung-Bắc Chủ-Nhật xuất bản đến số này, kể về thời gian đã được 48 tuần rồi. Bốn mươi ba tuần làm bạn với ba ký, chúng tôi thực lầm cảm động mà thấy cảm tình của bạn đọc mỗi ngày một tăng lên; khắp mọi nơi gửi thư về khuyên miến chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi về ý-kien và bài vở và có một vài độc giả quá yêu lại ngô ý ái ngại cho T.S.C.N. nhiều trang, tranh là thế, nhiều bài là thế, nhiều tranh ảnh là thế chẳng biết số thu I êu có đủ để bù vào số chí-không?

Bất dài nay dành phải nói thực với bạn đọc thân yêu: từ T.S.C.N. từ khi xuất bản đã chịu thiệt thòi nhiều lắm, chúng tôi đã hi sinh nhiều cho bạn đọc, chúng tôi đã chịu đựng bao nhiêu sự thiệt thòi mà không dám nói ra chỉ là vì chúng tôi muốn phục sự nghệ và làm vui lòng các bạn mà thôi.

Tiếc thay, sự hi sinh bấy giờ không thể như trước nữa:

## Kiêm-duyệt bô

Một tờ báo mỹ thuật và có nhiều tranh ảnh đẹp như T.S.C.N. không thể in bằng giấy xấu. In giấy xấu tranh ảnh sẽ bị mờ, tờ báo tất phải giảm về khả quan đi, cho nên, một đôi khi hết giấy tờ, có phải in giấy xuất sẵn ở trong nước, chúng tôi cũng phải đặt một thứ giấy khác riêng và tốt hơn các thứ giấy thường dùng ở đây. Tất nhiên, giá phải đắt hơn thứ khác.

Bạn đọc xem đây thi bết chúng tôi không thể hi sinh được nữa. Vậy bắt đầu từ số 44 xuất bản ngày 5 Janvier, T.S.C.N. dành phải tăng giá lên 15 xu một số, còn giá mua dài hạn vẫn xin tính theo giá cũ.

Các bạn xét tính cho T.S.C.N. chắc rằng, đập lại tâm tình của chúng tôi, bạn đọc sẽ không cho đó là một giá quá cao và hàng tuần T.S.C.N. vẫn sẽ là một người bạn thân yêu của các ngài—một người bạn lúc nào cũng hăng hái đón những cái hay, cái lạ để công hiến bạn đọc thân yêu vậy.

T.B.C.N.

## Không đó thì đây

(Tiếp theo trang 3)

Ông Qua đáp ngay:

Tôi sẽ nhờ các nhà «éc-lich-reieng»... (Technicien) của hãng Asia ở Saigon...

— Ô? Hèn quay phim đó... không dùng được... xem như cuốn phim «Trọn với Tình» của hãng Asia có được hay lầm đâu.

Ông Qua-khoang lại cười :

Xin thưa rằng ngài nhầm. Tôi đã được xem cuốn phim ấy rồi, hay lầm...

Vậy thi chính là ông nhầm mới phai... Vì ông tất không biết rằng hầu hết các báo ở Saigon đều là-ché-bà cuồn phim «Trọn với Tình» ấy là kén và đỡ.

Ông Qua khoang tai hồn người di:

Thật vậy sao... Các báo Saigon ché phim «Trọn với Tình» à? Vậy thi tôi chưa xem em cuồn phim ấy..., tôi không biết...

Rồi ông ngạc nhìn từ phía... Mọi người cười àm i cá lén. Nhưng bông nhiên Ông Qua kêu that thanh lên :

— Phai cac «cụ» vê mất rồi... Các cụ đây là mấy quan huyện được ông Qua moi den du tiệt tra nhung thay Ông Ngô Nghinh, ngực cuoi qua nén «cac cụ» » làng lêng vê thằng tu bao giờ... Ông Qua chạy theo ra cửa ngõ nâu mới «cac cụ» tại! Nhưng «cac cụ» đã di ra rồi... Ông tức tối quay vào cụ ông kia :

— Ông hỏi nhiều quá làm cho các cụ vê mất rồi...

Ông kia cười va không trả lời! Vì tra lời ma làm gi?

Nhưng ông Qua lại dấu diu ngay:

— Bao giờ xin các ngài bâu ban tri sự...

Một người ngạc nhiên :

— ิต người quá bần sao được ban tri-sự... Ma bần đê làm gi?

Ông Qua giương mắt :

— ิต người tôi sẽ nhận nhiều chán, nhiều việc...

Phải, phải xin dè ông nhận chức hội trưởng này, chức phó hội trưởng này, chức thủ quỹ này, chức thư ký này, chức kiêm sát nát...

## THÚ BAY

Thể là ông qua khoang lúc giận, nhận hồn là các chí-ure!

— Cho mà xem!

Không ai xem phim ông đóng nữa kéo nhau ra vê hêt.

Ông Qua-thay phong hội họp nhà Khai-Tri buôn tinh tê ngát thở dài và nói một câu rất buôn:

— Các ông nhà báo chí co cái tài di... phâp đán. Thủ thi giờ không mới các ông, ấy nữa! Tôi cần là cần các ông! Tôi cần là cần các em va... các thương giia chia! Thời, các ông nhà báo, xin mời các ông di vè.

Laurel An-na-mil không mời thi các nhà báo đê rồi...

Ngoài mà chứng kiến đến đoạn chót của cuồn phim lợ ỷ... người ta sợ vỗ bụng thi thực là nguy hiểm!

Ở bên ông Laurel An-na-mil, người ta chỉ còn thấy mấy ông bán đấu và kèo trên xe lừa, đang vui phi, lè lưỡi lè cảm động chia buôn với Laurel An-na mil.

INTÉRIM

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tù-Van №  
Imprime chez Trung-Bắc Tù-Van  
36, Boulevard Sébastopol, Paris  
Tirage: 100000 Exemplaires  
Certificat établi à l'Institution

LE GERANT: NGUYỄN DUYANH - VƯƠNG

Tôi có một phương thuốc giải-truyền chữa các bệnh «bại hồn» rất hay. Ngày xưa các cụ vẫn lấy cây sâm và các khứu «hi máy» làm thuốc giúp. Nay tôi mang bông và phương-thức này dâng với phương-pháp già truyền để giúp người có bệnh. Tôi chẳng gan nói việc vông như những người làm thuốc nhà nghề mà chỉ lấy sự thật là cam-bán.

## BỐ TẤM THẬN HOÀN

1) Vì «tinh thiên bát túc» 2) vì dám đeo vỏ đỗ 3) vì sinh dam, 4) vì mặc bông-phong-thức, bát luân, vòi gi mả sinh ra: bát luân, dau lung, vòi luân, ủ lai, rung loc, tết ngực, ... 5) vì mít hoảng, người mít sẽ làm cho tiền vàng tinh khí loét, sâm hợp không kinh, móng tay, di tinh, lết dương... dùng thử thuốc «BỐ TẤM THẬN HOÀN» này bô lâm anh thìn định (n), bò thìn có khí sinh tinh, khú hối các bệnh kinh-trên. Giá 1p. 6) mít hối giải ngắn từ 2 hòp trở lên.

Mandat thư từ đê cho :  
M. NGUYỄN VĂN THIỆU  
Garage Ford — Hanoi  
Thiên này có hàn tại : Nguyễn - văn - Đức, 11 phố Hàng Hòm, Hanoi. Thái - Lai, 47 Grand'Rue, Thanh Hóa —

## Sây-sập-zì

Áy là tên mà các bạn lang chơi đặt cho thuốc cường dương Quảng-Tự (42). Thuốc bồi chí ở bên Tàu, kiện hiệu ngày xưa khác, nó giúp cho dân ông được khỏe toàn thân nguyên trong việc giao-tinh. Rất có ích cho những người bị liệt dương, di-tinh, mộng-tinh. Mít-loi giá 1p. dùng 20 lần. Giá linh hóa giao ngán.

## Đào - Lập

97, Hàng Cai, Hanoi

CÁC NGÀI MUÔN BƯỚC BỘ RĂNG VÙNG BÊN, CHÁC  
CHÂN VÀ XINH DẸP XIN MỜI CÁC NGÀI LẠI NGÀY

## Nhà gióng răng Nam-An

Direcior: NGUYỄN HỮU NAM

156, 158 phố Hàng Bông — HANOI

Ở đó có đủ thứ chuyên môn đã làm hồn các ngài mới kí các ngài muôn gióng răng, chửa răng hoặc, đánh răng, già tinh rất hạ và có giấy bão dâm chắc chắn

**BRILLANTINE  
CÉ CÉ**

thơm, mượt, không sinh gầu

MUA BUÔN CHẮC CHẮN LỜI NHIỀU  
KHÔNG LỐ VÔN NHƯ CÁC THỨ KHÁC

## BÚT MÁY

Ngòi thủy-tinh —  
KAOLO giá: 6\$50  
Ngòi vàng của Hoa-kỳ

PARKER giá: 23\$50, 34\$50, 46\$50  
EVERSHARP giá: 18\$85, 28\$75, 38\$85  
GÉNÉRAL giá: 5\$50

**KHẮC TÊN.** — Có máy điện khắc tên họ vào bút không tinh tiến, làm quà hay mừng cưới một người bạn cái bút máy có khắc tên người bạn đó vào thi không gì nhả và quý bằng.

**GỬI KHẮP ĐỒNG-DƯƠNG.** Những bút của bản-hiệu gửi đi đều có thư chuyên môn xem rất cần-thiện và mỗi cái bút gửi đi đều có facture ghi rõ làm bão đầm. Nên dù ở xa mua cũng khang, ngại mua phải hàng xấu.



## MAI-LINH

NHÀ BẢN KINH VÀ BÚT MÁY  
MỘT TỔ NĂM 1922  
60-62, Av. P. Donner, HAIPHONG  
Tel.: № 332 — D. P. № 41

Các ngài sê thây  
mặt mè và khoan  
khoái...

sau khi uống  
một chén chè  
**ĐỒNG-LƯƠNG**  
**chè QUAN ÂM**  
**chè KIM-KHÁNH**

là  
các thứ chè nội hoà  
ngâm đã có tiếng  
giá rẻ mỹ thuật

## ĐỒNG-LƯƠNG

Số 12 Hàng- Ngang-Hanoi

TRONG HỦA RÉT, CÁI PHỐI BỊ LẠNH SẼ SINH HÓ

## BÒ-PHÈ THÁNH- DƯỢC ĐẠI-QUANG

nữa. Xin nhắc quý-khách có mua thuốc « ĐẠI-QUANG » và cái nhân hình « CON GÀ » có nhiều kẻ làm thuốc giả, nếu vô ý mua làm thi thật là mất tiền mà vô ích.

Chai lớn 0\$80 — Chai trung 0\$4 — Chai nhỏ 0\$20

L à thuốc bồ trù ho hay nhất, công-hiệu nhất, đã từng nổi danh tiếng khắp xứ Đông-Pháp. Chẳng luận lúc nào, nếu cái phổi yếu thì liên sinh ho, khí đã mắc bệnh ho, thì nên uống ngay thuốc BÒ-PHÈ ĐẠI-QUANG, dẫu bệnh ho cách nào cũng sẽ khỏi hết, can doan trong mười lăm phút kiến-hiện, chẳng những trừ tuyệt bệnh ho, mà nó còn hồi bồ cái phổi trở nên khỏe mạnh hơn, và cures phổi nhược kẽ ngoài bộ có chữ hiệu BUỒM, thì mới là thuốc chính hiệu. Vì hiện

## BAI-QUANG DƯỢC-PHÒNG

23 phố Hàng Ngang, Hanoi — Giấy số: 808