

TRUNG BÁC  
CHU KHÁT



NGUYỄN ĐOÀN VƯƠNG  
CHỦ TRƯỞNG

HOA HẬU THÁI LAN

SỐ 42 — 22-12-1940  
GIÁ BẢN ĐẶC BIỆT: 0515

# không — thierry

## THÚ' HAI

Cái ông thày bói sáng ấy thế mà nhiều sự!

Đọc một ký « Không đó thi đày » ở báo này có nói một chút đến ông, ông K.S. lẳng lẩm giận lắm. Ông xem số mệnh cho ông tức thi, và thấy « xao » Đà là Đèn khách chiếu sang cung điện, malà có Cố thần, Quả tú ở Thiên Đ., ông K.S. cửa chúng ta từ thi viết cho tôi là như thế khái như thi này :

« Ông và tý lâm. Hẹn giờ tôi bịp anh em cũ em Nam-ký chứ có bịp nỗi người Bắc-ký nữa đâu mi ống khai ? »

Xin bớt bớt cái miệng đì.

Bà vì dân Nam-ký hiện tin tôi lầm, ông có nó bao nhiêu nữa cũng vùi bà; chung cùi là có nhiều bão ở đây và cứ quẳng cáo cho tôi và cùi khai lại tên của tôi để giới thiệu đồng bào quốc dinh đến nhà tôi để cho tôi bịp nữa » ..

## THÚ' BA

.. Linh cho tôi sinh mị mỉ bauban cảm vùi cảng cho các bao Nam ký hiện dương dâng quâig cáo cho đồng thày bói sáng của chúng ta.

— Chỉ vì tôi ! Các ông tài nói thế với tôi.

Tôi cũng đã biết thế, nhưng không khỏi chán ngán cho cái nghề dân đạo quốc dân của chúng ta mà làm khi phải đánh lồng truong lên một trình bít bợm của một tên bợm bít mời bít ở nhà pha.

— Tuy vậy, nhưng chàng tôi khôngh có tội. Nghé bao chí là một tên bùn rêu.

Lời nói nghe hứa lú. Nhưng tôi không khỏi buôn râu mà cứ phết kẽ mít truyện ở dưới triều vua Lô-ngthập tự.

## THÚ' TU'

Vua Lô-ngthập tự vốn là một người hay nghe ngợi, một hóm bá bát bộ cravat trong điện Louvre ở Versailles.

Đến « giàn phòng Đồng hồ » ngài gặp một người đạo mạo đương trào thang lén thảo một cái đồng hồ quý vào bắc nhất. Nhà vua thấy thế, say truy cập chàng, ứng dụng liền tại gần va nói :

— Khanh cùi lèn. Bùi trảm giờ chán thang cần thận.

Người lèi mè kia nhìn nhà vua một lát rõ ràng đang tháo đồng hồ để vùi nhà. Y nói là lèchira vì đồng hồ áy không.

Mig hôm sau định tháo vùi tàu rồng ở trong « gian Đỗ u hổ » ở điện

Louvre quản gian vào lấy mất một cái đồng hồ quý. Vua lời xem thi là cái đồng hồ hòn nò.

Ván roi tro ig triều bèn xin nhà vua cho lệnh truy tìm tên kẻ trộm tảo gan kia tri tội. Đức Vua bảo họ :

— Trị tội, hùn làm gi? Thôi,các khanh q'hà hùn là thà phạm vụ trộm đồ nhưng trâm, trâm cung là... lòng phạm.

## THÚ' NAM

Nói thế mà chơi chữ thực tình tôi không muốn làm phát lòng mấy bạn đồng nghiệp ôi day

Mấy bạn đồng nghiệp tôi ôi day, vùi lại, cũng chẳng cần gì truyện ấy bởi vì đó là truyền con bừa rồi.

Người ta lầm khai đã bịt mắt ăn... tiễn, dâng biết bao nhiêu quảng cáo cho những quan đùi lùa, mà lùa thế nào? Họ lây sinh mệ thà cua đồng bao ra ma lùa, cái việc áy mới thực lòn lòn, không khai nào tuồng được.

Đã héi cái thời kỵ dâng quang cáo cho vua thuỷ lầu, vua thuốc giang mai, đã héi thời kỵ cò dông cho những thứ thuốc giặc người của các vị lang băm rồi, bùi vi các ong lang áy đã héi tên Bác giài lén thời kỵ làm quang cáo cho những người hèn tiễn hơn, bị bợm quocđen, những ông thay thuốc « cho » s' mệt.

Nhất thuốc thi an lèn voi trang bợc.

Sáng qua, hòn một chục anh em học sinh trường thuốc coi nhau chơi với nhau chuyện về việc vui bao hang ngày dâng quang cáo cho một ong tuay thuoc phu thay ma den kiem an ở Ha thanh. Vi một lèi rieng cac anh em lòi lóng công phản, một cách đặc bệt đối với một tờ báo hang ngày trong số đó.

Vết bao cho quốc dân xem, quốc dân ôm chupa dù hay sao mà nó long nòi lại còn mượn tay một người khác đến lùa dõi và giết hại quốc dân ta nữa?

## ÁN TÙ' LÀ AI ?

ĐÓ LÀ MỘT VI DANH TƯỞNG NƯỚC TỀ CÓ TÀI LỰC VÀ MUU TRÍ Ở DƯỚI TRIỀU CÁNH CỐNG

TÙ SỐ SAU ỐNG TẮNG HẾT CÁ HÀNH VI CỦA VI TƯỞNG QUỐC ÁY TRONG NHỮNG LÂU

ÁN TÙ' XUÂN THU

## Bước sang năm mới, báo giới Bắc - kỳ liệu có tiền hơn bây giờ hay không?

Bà Yvonne Sarcey chủ nhiệm báo « Les Annales » ở Pháp viết về những tai nạn chóng chát lén nước Pháp có viết một câu dài khai thế này :

« Không hiểu trời thù gì dân ta mà cứ đem hết tai trời này lại đến ách đât nợ đến cho đất nước này như vậy? Thiên là bùn. Nhưng ta phải chịu đựng, chịu biết làm sao? Ta phải cười... Cuối rận buồn rầu, ở trước những tai nạn áy và những người đã hy sinh tinh thần mệnh cho đất nước ».

Thiết luồng chúng ta cảng nên bắt chước thế mà hót rằng :

Không biết một bô chủ chí ở đây thù gi quốc dân ta mà cứ bít bợm mãi quốc dân ta như thế? Ta nên buồn rầu... Buồn rầu và buồn cười ở trước những thủ đoạn áy và những người đã dem nhiều mòn bít non kia lừa quâe dân. »

## THÚ' BÁY

Nhung nói đến bít non, có nhiên là tôi không nói đến ông bùi gánh kinh nghệ thuật kia mà các bao dâng rầm rầm quảng cáo.

Ông bùi kinhักษ không phải là một người không dâng dán dâu,

Không, trước kia ông dâng viết « Tiêu thuyết thứ năm » dày và chỉ một việc áy cũng dâng bao dâng linh hạnh cho ông rồi.

Ông hy sinh chó « nghệ thuật văn chương » chưa dâng, ông lại muốn hy sinh thân thể cả cha kịch hái nữa!

Ông quảng cáo cho gánh kịch của ông như sau này :

## Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

### TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos. 6.900 32.26
Centrale France 7.000 32.75
Coloniales et étranger 7.000 32.75
Kiranger 12.900 7.60
Administrative et Services publics 10.00 6.90

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payable d'avance

Les mandats doivent être débités au nom du « TRUNG-BAC TAR-VAN » et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Paris

Bó là diêu mà một số đông hiện dương thắc mắc và tự hỏi. Năm-mới, ai không muốn biết qua về tưống lai? Chính tôi, lúc nào cũng muốn giúp ích cho bạn đọc thân yêu, ngay từ bây giờ đã nhờ một nhà xem vận mệnh, tưống lai theo lối Âu-châu, đoán giàn cho một số về năm Tân-tỵ bao bít, dựa Trung-Bắc Chủ Nhật biết qua về những việc kinh, hưng sối diễn trong cái năm sắp tới. Báo giới là cái los truyền những điều hay, lẽ dở cho dân. Muôn bít, rõ khét hưng và vận mệnh nước nhà sang năm mới có giàu mạnh thi cứ trọng ở sự tiến bộ của báo giới mà đoán định.

## VÀ KHÔNG THÌ NÀO QUÊN KHÔNG XEM: SỐ MỆNH CỦA NHỮNG ỐNG CHỦ BÁO HIỆN ĐƯƠNG ĐƯỢC QUỐC DÂN CHỦ'Ý

Một thanh niên đã từng đi Pháp và Đức vè, có biết lài vè mòn triết lý và chiêm tinh học, sô xem những chữ viết và chữ ký của nhiều ông chủ báo ở đây đã doanh dịnh tung lai báo giới Bắc-kỳ. Các bạn đọc sô thấy nhiều sự khám phá rất lạ và tung ông mệt và nhán đó, các ngài sô có một ý tưởng khá đì gọi là chắc chắn vè vận mệnh báo giới Bắc-kỳ trong năm Tân-tỵ.

THỰC LÀ MỘT BIẾU MỚI LÀ CHUA CÓ BÁO NÀO Ở ĐÂY LÀM BAO GIỜ !! !

Từ giờ đến 1er Janvier 1941, các đại-lý lấy báo nhiều T.B.C.N. số Tết xin viết thơ ngay vè nhà báo. Số báo này không có lệ trả lại.

« Cẩn-nhiều tái lù và nhát là bô dở hay không mà cần tuyển nhiều gái trẻ luồi. Ai muốn xin cùi nhiều gái nè?

Ngày xưa, những cô gái thỉnh thoảng dâng lâm mâu chụp ảnh cho T.T.T.V. và dâng đê biếu đương cái đẹp của trời; bây giờ gánh kịch « kinh nghệ thuật » dâng gái để đóng kịch và để làm gi nè?

Tôi cho là ông bùi của chàng là ngoái cái ý định dâng các cô làm « tái lù », lại còn một cái ý định khác nữa — ý định lấy các... lùm « tái liệu » cho một cuồn trangay « Tục ngoại tinh » hay « Ngoại tinh tome II », chứ gi?..

Một cảnh đẹp ở trong ngôi chùa có bút bảng ngọc-thạch trong hoàng thành Vọng-cát, ngôi chùa nổi tiếng nhất của nước Xiêm, các du khách ai qua Xiêm cũng phải đến thăm.



## NHỮNG THAM VỌNG QUÁ BÁNG VÀ THÁI-BỘ KHIẾU KHÍCH

# CỦA THÁI-LAN

Thái-lan cũng học đòi  
Bị quảng mạt vì những  
chủ nghĩa quốc-gia và chủng-tộc, Thái-  
Lan cũng muốn

đòi lại những đất đai mà

nước đó cho rằng s-a minh từ trước  
và hiện nay thuộc về xứ Đông-Pháp. Và

đang trich hơm nữa gần đây Thái-lan

đã nhận lô-tinh hình thế giới nghiêm  
trong mìn «nhờ gió bão», nên  
mấy tháng nay, tuy đã ký hợp-ước bắt  
xâm phạm với Pháp mà Thái-lan vẫn

giữ thái-độ khiêu khích đối với Đông-

Pháp. Ta đã thấy quân Thái-lan phun  
vào biển giới Cao-miên ở Polpeit và bị

danh lui. Giữa lác đó thì dài vô tuyển  
diễn Vọng-cát phao truyền ra những

tia tóe toàn báu đậm mục đích để  
tuyển truyền và đỗ lối khiêu khích về  
Đông-duong. Trước những hành động

đó các nhà cầm quyền ở đây vẫn giữ  
về bình tĩnh, tỏ thái độ hòa bình và  
nhiệm ở chính-phủ Pháp.

Nhưng Thái-Lan vẫn nhất định  
không chịu hiếu và chịu thối.

Từ 8 Decembre đến nay, phi-cô

Thái-lan đã nhiều lần phạm vào biên  
gì ở Đông-duong và néo bom xuồng

Vientiane, Thakhek, Savannakhet,  
Paksé, Lakhontheug và pháo-binh

cố lô các nhà cầm quyền ở Vọng-  
cát đã kh-nhập thấy những hành  
động khiêu khích nói trên là một cách  
rất vụng về đê bênh vực các điều yêu  
sách và tờ ý muon của mình. Ta lại

nên biết rằng không phải ngày nay  
Thái-lan mới có những tham-vọng  
quá đáng – ta có thể nói là là cuồng  
vọng – vì cuối năm 1938, quan-Tổng  
trưởng ngoại giao Pháp hồi đó là M.

Yvon Delbos đã tuyên bố tại một hội  
nghị báo g-iết rằng :

« Nước Xiêm-la cũng có ý muốn đòi  
những đất đai mà xứ đó cho là của  
mình từ trước. Nhưng báo giờ chúng  
ta cũng vẫn giữ được lẽ phải và quyền  
lợi. Những nhà-lãnh-sử trú đánh  
chuyên-khảo về thời kỳ quá khứ Viêng-  
dông và cả các nhà-sứ-ký Ba-linh và  
Leipzig (Đức) cũng vẫn phải nói như  
thế ».

Ta còn nhớ về bài cách đây vài ba  
năm ta đã nghe thấy nói X-ém-la cho  
in một bản đồ nước Xiêm gồm cả các  
xứ cờ dán Thái và Khmers ở một phần  
Ai-lao, Cao-miên và cả một phần miền  
Thượng-du xứ Bắc-kỳ. Bảng bản đồ  
Xiêm đã muốn tố ra rằng các miền  
trên này làng lè-dù là đất của nước  
đó và tất cả dán Thái ở bán đảo Đông-  
duong là là Thái tráng; Thái đen và  
cả người Cao-miên đều cùng một  
giống với người Xiêm. Xiêm là muôn  
nuôi cái hi-vọng-lập một nước Thái-lan  
lớn ở giữa báu đảo Án-dô Chine gồm  
cả các dán Thái, cũng như kiều nước  
Đức ở Trung-Âu. Vì lẽ đó mà ta đã  
thấy Xiêm-la đòi tên ra Thái-lan và  
gần đây mới có những yêu sách về  
đất đai như ta đã biết.

Trong lịch-sử lại có nhiều chứng cứ  
để rằng hồi người Xiêm cai trị bá  
tỉnh đó thi chỉ coi là những miền đê  
cướp bóc và đem di-cù-nhan-dân đt  
khác khép đê dùng làm nhan-công ở  
các miền lô-đô khác ở Xiêm.



Vua Nă-pa-Luân III và Hoàng Hậu Eugenie nước Pháp, đang tiếp đoàn sứ thần Xiêm-La (ảnh của việc  
hảo-hàng Versailles.) Ta nhận thấy các sứ-thần Xiêm đang cài rạp xuống trong khi được vào bệ-kień  
Pháp-Hoàng Nă-pa-Luân, để làm theo đúng nghi lễ của nước Xiêm và để tỏ lòng kính phục nước Pháp

Đối với những lời tuyên-truyền của  
đại-vo tuyển-diễn Vọng-cát, người  
Cao-miên kh-nhập lăng lâp bắt  
binh. Họ đã đáp lại những cách tuyển  
truyền của Vọng-cát một cách rất rõ  
ràng : 1) Người Xiêm nói người Cao-  
miên là người Tha ; Cau nói do không  
dúng tí nào vì người Cao-miên không  
phải gốc từ Tây-tạng đến như người  
Thái. Người Khmer là do sự hợp nhất  
của những người Án-dô di-dân đến  
với những người bắc-xứ.

Đại-lá Bernard một người rất có  
công trong việc điều-diện cho vương-  
pháp-Xiêm năm 1903 do đó Xiêm già  
lại cho Cao-miên ba-inh Battambang,  
Sisophon và Siemreap đã viết :

« Chính-phủ Xiêm đã từng litch-  
uyết nhiều và báu lăng rồng từ nay  
về sau không thể hợp nhings大全 tộc  
trong ba binh đc cõi những lâu-dài cõi  
tích vĩ đại của người Khmer như đen  
Angkor Wat, Angkor Thom v.v... Ba  
tinh đc chỉ thuộc về Xiêm cao-miên trong già  
nữa thế kỉ mà ba tinh đc không tiến  
hội gi cõi và người Xiêm đã dùng chạm  
Cao-miên lô-đô-đing nhà vua còn tré  
tuổi trong họ ».

3) Người Xiêm lại nói người Cao-  
miên chung chung gốc-tich, phong-tục  
và tiếng nói, chia-phiết với người Xiêm.  
Điều này cũng không đúng sự thật  
và xét ra chính người Xiêm da cõi bời  
ở dưới quyền đô-hộ của người Cao-  
miên nêu mối chia-anh-huống về tôn-  
giáo, phong-tục, tiếng nói của người  
Xiêm. Chứng cõi là hiện nay ở Xiêm,  
miền núi Dangrek, cao nguyên Korat  
vẫn còn có nhiều cõi-tich về cuộc đt  
hó Khamer ngay xuz. Cả những miền  
đó, theo các nhà-khoa-cô trước đây  
thuộc vđ đế-quốc Khamer. Hồi Octobre  
1939, chính-phủ Vọng-cát vừa cho đt

tên nhiều làng ở các vùng này đê cho  
người ta quên hẳn gốc-tich Khmer  
của những làng đó, vđ lùi những  
chứng cõi-hiển-nhiên tõ ra rằng nước  
Thái lan ngày nay chịu ảnh hưởng  
của nước Khmer ngày xưa nhiều.

Đại-lá Bernard một người rất có  
công trong việc điều-diện cho vương-  
pháp-Xiêm năm 1903 do đó Xiêm già  
lại cho Cao-miên ba-inh Battambang,  
Sisophon và Siemreap đã viết :

« Chính-phủ Xiêm đã từng litch-  
uyết nhiều và báu lăng rồng từ nay  
về sau không thể hợp nhings大全 tộc  
trong ba binh đc cõi những lâu-dài cõi  
tích vĩ đại của người Khmer như đen  
Angkor Wat, Angkor Thom v.v... Ba  
tinh đc chỉ thuộc về Xiêm cao-miên trong già  
nữa thế kỉ mà ba tinh đc không tiến  
hội gi cõi và người Xiêm đã dùng chạm  
Cao-miên lô-đô-đing nhà vua còn tré  
tuổi trong họ ».

Có nhà cầm quyền ở Pháp và ở  
Đông-duong bảo giờ cũng vẫn són  
lòng điều-diện với Thái-lan về những  
vấn-dề đt, ngay đến bây giờ cũng thế.

Chính Thái-lan đã tõ ra quâ nóng  
này và không thực thíc trong cuộc  
giao-thiệp với xứ này, chính-quân  
linh Thái-lan đã bắn phát súng trước  
tay-khieu khich. Nhờ thế thi trách  
nhiem nặng nẽ trong việc lô-thoi ở  
biển-giới Thái-lan và Đông-duong  
hiện nay vđ si, không nói các bạn  
cũng dù rõ.





## MÃY BỨC ÁNH CỦA QUỐC THÁI-LAN HỎI XƯA

Ảnh bên trái là một đoàn lính cười voi canh phòng trước một trại lính hời xưa. Ta nhận thấy trên minh voi có một khẩu súng dài-bác con. Ở giữa: ảnh trên là cảnh một ngô đèo & Vọng-Các, ở dưới là chân-dung cựu hoàng Xiêm Khoulalokorn ăn mặc dài trào. Ảnh bên phải ở trên là bức vua ăn mặc quần áo Thống soái quân đội, bên phải là hoàng hậu, vợ đức vua. Ở dưới là ba chiến thuyền Inconstant, Comète và Lutin đậu ở trong bến Bangkok hồi năm 1893 để sẵn sửa bắn vào tỉnh thành Bangkok.

cho cuộc cách mệnh thành công rất có thể lực trong chính phủ Vọng-các.

Phái thiểu tráng quân nhân Xiêm đó khi ở trường học cũng như khi ở quân đội thường nuôi cái mộng ường lão lao lập nên một nước « Thái » gồm cả các miền cát dán Thái & đế cho X êm thành một nước lớn trên bán đảo Ái-dó China. Nhưng mong tưởng đó trước kia nước Xiêm quân chủ muốn giữ hòa bối với các nước láng giềng nên đã bỏ quên di vi biết đó là cái những mong tưởng nguy hiểm. Ngày nay thi

mong tưởng đó lại vì chả nghĩa chủng tộc và quốc gia làm lăng thêm và các nhà cầm quyền Vọng-các đã lợi dụng nhang cái mộng lớn lao đó làm một cách quẳng cáo cho mình.

Trong một bài dưới tên ký J. Renage đăng trong báo « Volonté indochinoise » vừa rồi tác giả có thuật lại một cuộc nói chuyện với hoàng-thần Bovo.adei người đứng đầu cuộc phản cách mệnh ở Xiêm bị thất bại năm 1933, khi hoàng thân mới trốn sang Saigon.



## CUỘC THỦY-CHIẾN GIỮA XIÊM-PHÁP HỒI NĂM 1893

Bên trái là ảnh những thủy binh Pháp trên chiến hạm Inconstant đang nã trái phá vào những dồn binh ở bến Bangkok. Bên phải là các thủy binh trên pháo thuyền La Comète. Cuộc bắn phá này rất dữ dội và cốt để báo thù cho đại úy Thoreux, ông giám binh Grosgruin và nhiều binh lính Annam bị quân Xiêm giết hại vào giữa năm 1893.

Ở giữa từ trên xuống dưới là ông giám binh Grosgruin, thủy quân phó đô đốc Humann trông coi đội thủy quân Viễn-dòng hồi bấy giờ. Dưới cùng là ông Pavie Tông-lãnh-sự Pháp ở Bangkok.

Vì hoàng thân đó quan sát các nhà cầm quyền ở Vọng-các ngày nay có nói:

« Tôi toàn đánh dò chính phủ là chỉ vì tình-thân ái-quốc, một lòng ái-quốc bị sôi nổi vì trông thấy-chính sách & nịnh dân chúng » một cách quá đáng và hèn hả! ... Không may tôi đã thất bại!... Thế là xú tôi vẫn làm trò chơi không bằng cho cuộc âm mưu cộng sản không thể dung nạp được mà lại cho cả một bọn xu - thời rất dại dột ».

Đó là ý kiến một nhân vật trọng yếu trong chính

giới Xiêm đối với các nhà cầm quyền ở Vọng-các ngày nay. Không những thế, hoàng thân Bovorad lại công nhận những công cuộc khai hóa của người Pháp ở Ai-lao và Cao-miên và cho hai xứ đó không còn là giao phó vào tay nào hơn thế nữa.

Nếu lời phê bình trên này mà đúng sự thực và q-nhien Thái-lan ở dưới quyền nô ống nhà chính trị nà-thì ta không nên lấy làm lạ về thái độ của q-nhien và những hành động khêu khích của Thái-lan với Đông pháp gần đây.

HỒNG-LAM



Những ngôi tháp xây theo lối kiến trúc đặc sắc Xiêm.  
ở Wat-cheang thường gọi là ngôi chùa bằng sứ.

## GIÓ THỜI BAY CHÚNG TÔI BÊN Bangkok ba ngày

của QUÂN-CHI

Ở đây, có khi một việc minh không muốn làm, muốn có chút nào, mà nó cứ xảy tới, trái với ý muốn và ngoái hẳn chữ ngó.

Nào bỗn-tâm chúng tôi có muốn di chơi bên Xiêm, thế mà trong chỗ không định, không ngờ, có một lần ông trời nghịch ngợm, bắt buộc chúng tôi phải đê chân vào thủ-dô người Thái hết mấy ngày.

Phải nói là một trận gió bão đã thôi bặt chúng tôi đến Thái-lan thi dừng hờn.

Thật thế.

Cuối năm 1935, tôi và anh Ng. v. Kh. đi chơi Kampot, một tỉnh-thành Cao-miên ở ven bờ, giáp với Hà-tiền nước ta. Nhân dịp, chúng tôi rủ nhau xem phượng hoàng thế nào không biết, reo lên :

— Chúng ta đến Xiêm rồi nè!

Quả thật, trán gió đã thiêng chúng tôi băng qua vịnh X êm-la mà tới đất nước Xiêm. Thà trời rớt vào đây còn hơn phải chết chìm ngoài bờ. Có người lầm rầm cảm là cá-ông đã công thuyền mà xô vào bờ.

Cuộc phiêu du như thế, chỉ là chúng quanh khu-vì nước non nhả, như cách « gá quê ăn quán cối xay ». sợ tám nào có định vượt biển đi đâu xa la. Nhưng cũng bởi cầu-kỷ xem mây cái « mây », mà

10

chúng tôi trãi một phen hú-via, tưởng chết, lại tinh-cờ hóa ra một cuộc du-lịch viễn-phương.

Tối hôm ở Mũi Gành-dầu ra đi được một lúc, bỗn-dung bão chướng nồi lên, gió thổi như gầm, như thét. Chỗ thuyền chúng tôi khá to, nhưng cũng không dám cưỡng lại cuồng-phong. Người dà-công dàn cho thuyền mình lượn theo chiều sóng gió, mặc kệ nó phiêu bạt tới đâu thì tới. Suốt đêm, chúng tôi lênh đênh, trời át, hãi hùng, cảm chát lầm mờ cho cả mập.

Tảng sáng, thuyền nhảy lên nằm trên bãi cạn, may phúc không vỡ tan tành. Một người thủy-thủ xem phượng hoàng thế nào không biết, reo lên :

— Chúng ta đến Xiêm rồi nè!

Quả thật, trán gió đã thiêng chúng tôi băng qua vịnh X êm-la mà tới đất nước Xiêm. Thà trời rớt vào đây còn hơn phải chết chìm ngoài bờ. Có người lầm rầm cảm là cá-ông đã công thuyền mà xô vào bờ.

Dân-cư và nhà chuyên trách sở-tại đổi dãi từ tốn, sau khi đã xét kỹ từ y phục vật dụng trong thuyền

cho đến giấy tờ căn cước từng người, chúng tôi ra chúng tôi không phải bọn « tau ô » hay buôn hàng lậu gi. Nhất là trong hai người chúng tôi có giấy thuế thân mới đóng ở Saigon cách 15 ngày trước, cảng tờ ra chúng tôi cũng không phải là tú ở Côn-lon đóng bè trôi đi.

Chúng tôi ước ao được trả lại ngoài biển, cho nên nhà chuyên trách sở-tại nghĩ không cần khai báo, dâng-dò, cũng chẳng phải tồn hao cùu giúp gì, bởi trong lung chúng tôi có tiền. Thành ra chúng tôi được cử-chủ tự do.

Trong khi đợi thuyền sửa sang những chỗ hư hỏng, chúng tôi rủ nhau dì bộ ra một ga ở cách nơi ngô-nạn không xa, dập xe hòn lên Bangkok chơi.

Xe hòn Thái-lan — rộng rãi, sạch sẽ ; dù ngồi häng bét hành-khách cũng không phải chen chúc, dờ bần. Hai bên đường, cảnh đồng ruộng bát ngát, phi nhiêu, bày ra trước mặt. Xóm làng có chỗ thưa thớt, có chỗ trù-mật quá, nhà gác kiều mới xen lẫn với nhà sắn.

Kinh-dô Thái ở trên mé sông Mé-nam, địa-thể rộng lớn, cảnh buôn bán ráo là sầm uất, phồn thịnh, dâng là một thương-phụ trọng yếu ở Đông-phương. Nhiều đường phố tròng có vè nguy nga, những nhà lầu, bốn năm từng cát lèn san-sát. Các nhà-món dinh-thự phần nhiều cũng tráng-lệ, xây dựng theo kiểu tối tân.

Ai mới đến Bangkok, chịu khó đê ý xem xét, cũng nhận thấy ngay xú này có ba cái đặc-thái rất phân biệt.

Thứ-dân nghi-viên Thái-lan ở kinh-thành Vong-các. Ở trước viện là tượng kỷ niệm vua Chuslongkom, một ông vua Xiêm đã ký nhiều hợp ước thân thìn với các cường quốc hồi thế kỷ 19.



Trước hết, tôn-giáo cũng của Cao-miên, đều chịu ảnh-hưởng của Án-dô. Một thành Bangkok chúa lớn, chùa bé, không bao nhiêu, mà đếm cho hết. Thái sùng mộ đạo Phật một kiền-thanh, từ bé chí lớn, cũng như quốc-giáo, ai cũng phải trải qua mộ tu-hành, phải chịu giáo-duc của nhà phát-thiên người. Tôi đã các ngài đi một đoạn ngắn mà không thấy một ngôi chùa hay kiền-thanh.

Về mặt kiến-trúc, chùa chiền ở Thái, bỏ kiều mẫu Án-dô, không khác xa gì những chùa Cha-va thấy ở dường Ohier và dường An Rose tại Saigon.

Chiều chiều, thiện-nam tin-nh, các bà các cô chùi tấp nấp.

Thứ đến văn-minh fan-thoi, từ chế-dộ cai-tri tới các việc tò-chức về lý-tài, về giao-thôn cảnh-sát, về công-chứng vẹ-sinh, về dân-gian dục, nhất là người Thái chịu ảnh-hưởn phỏng theo Áng-lê nhiều hơn hết. Tài-chính Thái ở trong tay người Anh thao-tung. Công-thuong-mại Áu-châu ở đất nước Thái, cũng là Anh chiếm phần da-sa. Rất dễ xe hơi, cũng là Anh, theo như luật lệ đi đường ở các thành-Anh.

Sau nữa đến kinh-tế thi hoán toàn do n Tàu chủ trương, lóng-doan. Trên bến dưới thuyền thương-vàng hả cảm, một mối lợi nào, một buôn bán gi, cũng là người Tàu kinh-doanh

thác. Toàn thành Bangkok dâng như những hiệu Khách-là Khách ; cho ông Diogene-duc được giữa ban ngày mà kiềm lụt lời cũng chẳng một hiệu buôn nào - thua người Thái đứng chử. Cho buôn thùng, bán bưng, làm nghề lặt vặt, na-tien, và gong xe, cũng là quyền-đi các con cháu Thiên-triều.

Dân-số ở Bangkok ngay vạn người (gần một tri trong đó, có gần 25 vạn kiền, h้า hết là người Trung-châu).

Áy thế mà chúng ta có trường-tường Bangkok là thị-trấn nào hện Tân, N

luật Thái xử với Hoa-kieu nghiêm nhất lâm. Ví dụ một người Hoa-kieu lấy vợ Thái để con cái ra, con cái ấy tức là dân Thái. Hay con trai Hoa-kieu từ 8 đến 14 tuổi, bắt buộc phải học chữ Thái. Đó ai thấy ở Bangkok có một dinh thự gọi là Trung-hoa dân-quốc Linh-sự-quán.

"Kiều - dân Việt - nam ở kinh - đô Thái hình như không có bao nhiêu. Đầu chí có chừng ba bốn chục người làm việc ở nhà băng Đông-Pháp và mấy hằng buôn của người Anh.

Có mấy hiệu người mình ban đỡ thiên, đóng giày, làm mũ. Nhat là một hiệu may y-phuc Tây, hời ra phát - đại lâm; pham những vương - tông phú hộ trong xã hội Thái đều đến may mặc ở hiệu Annam này, họ cho là khéo nhất kinh-thành.

Vì tình thế riêng, chúng tôi không muốn tìm hỏi một ban đồng-lượng nào ở khái-dịa. Trong ba ngày lưu liên ở Bangkok, sán có một người trong bọn mìn thông-hiệu tiếng Triều-châu để giao thiệp — vì anh ta là Triệu-Châu — chúng tôi đã

dòng vai du-khách hờ thở, lắc hưng thì di rong dời thi vào tiệm com, tối thi vào phòng trọ, không hề phiền ai, hỏi ai. Chẳng những không mon men vào xã-hội annam «mới», mà cũng không lẩn mò đến xã-hội Annam cũ. Số người Annam gọi là cũ, này di-cù sang Thái đã hơn trăm năm, tu họp thành mấy làng riêng, nghe nói có nhiều nhà giàu, có người ra làm quan. Chính họ cũng tị-hiem, không muốn giao thiệp với Annam «mới».

Khô nhất là di tìm một tiệm công-yến lấy chỗ tiêu-khiển đêm dài. Vì ở Thái, pha-phien rất hanh-ché. Các vị yên-hòa thân-tiên muôn tu ở nhà thi pha khai rõ số thuốc cần dùng để nhà nước phát cho vira ôn số. Hàng năm phái nộp dù số hộp không, mới được lính chứng ấy thuốc mời, nếu thiếu một cái hộp, tức là bị giảm một số thuốc đó đi. Thành ra quan-viên nghiện, thường phải nói mua hộp không, mà trả đai tiền - bằng mây, thuốc thiệp.

Cảnh-sát có thể thời-thường đều thăm các nhà có yên-hòa thân-tiên, nếu ngài để cho một người không nghiện ngồi chơi bên cạnh bàn tinh của ngai, tức-thời ngài bị phạt nặng.

Có tiệm công-yến, nhưng lè buoc đóng cửa sớm. Tuy có những nơi bí-mật, nhưng minh bờ ngữ kho tím.

Một người Triều-châu, chủ một ngôi hàng di mây về gió, nói cho chúng tôi rằng dân Thái trung độc rât it, trong số nghìn, số vạn, chưa thấy một người.

Xem ra họ sinh-hoạt cding xa hoa, nhưng tình tinh rất diêm đạm. Giao tiếp với ngoại-nhân từ iế, it nói và hay cười. Xóm họ ở sáng tối yên lặng, ra đường không mấy khi thấy có những đám tụ-ba đánh nhau, cãi nhau. Một nhà Thái mới chúng tôi ăn một bữa xôi nấu với trái sầu-rieng, thật kho.

Sau lục ở nhà này ra, chúng tôi đến tiệm khai-dắng bi mắt bóm trước, thấy một vị đồng bào đang nằm lâm dim, chúng tôi giật nảy minh; già có sét đánh bén cạnh, chắc cũng không làm cho chúng tôi kinh ngạc hơn. Vị đồng bào ấy đang làm trang-sư ở trước tòa ái Thái mà không biết một tiếng Thái nào.

Thì ra ông ta được iỏi ăn cho phép-biên-hộ bằng tiếng Việt-nam rồi có thông-ngón, dịch ra tiếng Thái cũng được.

Nhưng sau chúng tôi trở ra chờ cũ, lại di thuyền về Kampot và Saigon, cách ít ngày lại gặp ông trong một yến-thái tại Saigon, không làm trang-sư ở Bangkok nữa.

QUÁN CHI



NHỊ THIỀN ĐƯỜNG  
TỔNG CỤC 43 RUE DE CANTON CHO LÒN  
Phân hàng: 76 Hàng Buồm, Hanoi — Tel. 849

# THÁI ĐÔ CỦA THÁI LAN NÊN PHẢI THẾ NÀO?

NGUYỄN-KHẮC-KHẠM

Trong phần thứ hai thế kỷ thứ 19, hai đế quốc Anh và Pháp cùng mưu việt, thực hành chính sách thực dân miến Hoa Nam nên đã đương đầu nhau ở miền ven sông Cửu Long.

Anh Cát Lợi, sau khi chiếm được miến bắc Điện Biên, lấy tư cách nước bảo hộ Điện Biên, dâng lên yêu sách những đất đai ở tả ngạn sông Cửu Long, thuộc quyền Việt Nam từ đời các vua Gia Long và Minh Mệnh. Chính Phủ Pháp hành quyết quyền lợi cho chính phủ bảo hộ Việt Nam, cự lực phản kháng việc đó, vì vậy năm 1860 nước Anh đánh chiếm ký một bản hiệp ước phân chia đất đai ở trên sông Cửu Long với Pháp. Bản hiệp ước đó định rõ phạm vi thế lực của hai nước. Pháp được tất cả mèn tả ngạn sông Cửu Long còn cả miến phía đông Đông Phap thuộc về Anh. Nước Thái thi giữ địa vị một nước lam «dệm» giáp hai thuộc của Anh và của Pháp.

Vậy Thái lan vì cuộc xung đột giữa hai đế quốc mà được cái may mắn hưởng quyền tự trị. Tưởng như thế Thái lan tự hỷ là mân nguyên lâm rồi, mờ phai. Nhưng lòng tham của người ta không biết đâu là bờ là bến, cho nên, từ năm 1893 đến nay, cứ cách ít lâu nước đó lại tố yêu sách đất đai của Đông-Dương. Từ năm 1893 đến giờ, chính phủ Pháp đã ký với Thái lan đến sáu bảy bản hiệp ước, trong số đó quả nứa nói về việc phân chia đất đai. Ngày 12 Juin năm 1940, Pháp lại ký với Thái lan một hiệp-ước bắt xâm-pham. Bản hiệp ước chỉ còn đợi chính phủ hai nước duyệt ý là xong. Nay đột nhiên Thái lan lại giờ gióng tiếng của Pháp phải nhường lại cho mình hai tỉnh Battambang, Siem Reap ở Cao miên, bốn mươi cái cù lao trên sông Cửu Long, dại bàk Pakse ở giáp giới của bắc Thái lan và cả xú A lao. Không những thế mà thôi Thái lan lại hành động một cách khiêu khích đối với Đông-Dương nữa.

Muốn cho những sự-yếu-sách đất đai có vẻ chính đáng, Thái lan đã tuyên bố rằng Thái lan chỉ muốn khôi phục lại những đất cái thuộc về Thái lan ngày trước mà thôi. Rõ thực giàn hở dưới chotr. Những đất đai đó nay phải của Thái-lan bao giờ? Từ đời vua Gia Long và vua Minh Mệnh, các tiều quốc ở trên sông Cửu Long đều thuộc quyền cai-trị của nước Việt Nam. Đầu thế kỷ 18, các xú trong lưu vực sông Cửu Long đều là những nước chư hầu của nước Việt-Nam cả, tuy rằng hàng răm các nước đó vẫn phải công hiến cho nước Tàu, và Thái lan nữa. Trong những tiêu-quot đê ngoài nước Cao miên ra là

thuộc quốc của Việt Nam, lại còn có nước Luang, bang và nước Vay-tuong nữa. Năm 1829 Thái lan chiếm Vay-tuong gây nên cuộc can qua trọng hai trời chung cho nước đó bị tan phá và vua nước bị đưa về giam ở Vong các rồi chết ở đây. Tương-bi qua phản, và trả nên một tinh tú của Thái gọi là Lao-Pou-Ean (hay là Trần Ninh) và một nhanh chúa mới, gọi là Tampas-Sek (hay là Bas). Không những thế mà thôi, Thái lan lại khinh cùi chủ quyền của nước Việt Nam và chiếm lấy Cam-lộ ở tả ngạn sông Cửu Long. Kể đến khi lan muốn chiếm thêm ít đất cát khác nữa ở ở đương, triều đình Việt-Nam cục iure phản khai và lèn tiếng đòi lại những đất bị Thái lan đã chiếm. Chính phủ bảo hộ năm 1886 đã dùng phương pháp đê ứng bộ, những điều yêu cầu của Việt nam bối đai đã đê dưới quyền bảo hộ Pháp. Sau những bản hiệp ước ký năm 1867, 1902, 1904 và 1907, Đông-Dương lại khinh-pi được các đất cát ở tả ngạn sông Cửu Long. Năm 1907 một bản hiệp ước Pháp-Thái định rõ viêc dê binh của Đông-Dương và của Thái-lan ở dê binh Cửu Long, và cho tàn bè Thái lan được phép cê trên sông đó. Năm 1937, một bản hiệp ước khai cho Đông-Dương được đồng hường một chí chê-thue với các nước khác.

Xem như vậy, biết Thái lan vắn đánh trống và cướp. Đất người ta mà lại đánh nhau là của ta còn đất của mình da phải nhường cho nước jhi lại chẳng dám bê rắng đổi lại.

Nước Thái lan hành động như thế thì thực là thê và tỏ ra không lý chûc được hành vi của n Thái lan vẫn tưởng là khôn ngoan, hung hổ.

Kiểm duyệt bỏ 22 đồng.

Thái lan nên tròng cái gương cũ mà tinh ng. Một nước trung lập thi chí nên, giờ cái đia vi iáp. Nước Thay sít ở Áu châu tuy không được iáp, có dêng ra bênh như Thái lan, tuy dêng giao cương quốc Đức, Pháp, Ý mà vẫn hành động cách khôn khéo mưu phản ven mực. Sao Thái chêng bắt chước nước đó. Ma iai!

gây sự với Đông-Dương

nước vốn thích hòa bình và xưa nay chỉ muốn thiện với các nước láng giềng, cả voi Thái lan

NGUYỄN KHẮC KHẠM

# THỜI KỲ THỨ NHẤT

# Việt Nam lối batinh ở CHÂN LẬP

## XH KĂNG

Cứ theo sử ta và sử Tàu từ quãng thế kỷ 6 và thứ 7 trước vè trước, cả miền tây-nam sông Cửu long(Mékong) đều gọi là đất Phù-nam.

Vào cuối thế kỷ thứ bảy, đất Phù-nam chia ra làm hai: nửa vè tây nắc iiii người Thái từ mảnh đồng-bắc An-dô và miền tây-nam nước Tàu tràn xuống ô, gọi là nước Xích-Thò; nửa vè đông-nam thì người Phù-nam & gọi là nước Chân-lập tức là xứ Cao-miên ngày nay.

Vào quãng thế kỷ thứ 11 và 12, nước Xích-Thò lại chia ra làm hai nữa, một nước gọi là La-dầu, một nước gọi là nước Xiêm. Vào thế kỷ thứ 13 và 14, sú Tàu chép hai nước ấy sang cống nhà Nguyễn. Về sau nước La-dầu gồm cả nước Tiêm, mới gọi là nước Tiêm-la-dầu. Đến cuối thế kỷ thứ 14, vua nước Tiêm-la-dầu sang cầu phong nhà Minh bén Tàu, vua Thái-tô nhà Minh mòn phong là nước Tiêm-la, tức là Xiêm-la hay Thái-lai bay giờ vậy.

Tiêm-la-lúc đầu còn yêu thương bị nước Chân-lập ép chế. Sau cường thịnh dần dần lên, rồi vào khoảng năm Vạn-lịch nhà Minh (1573-1620), nước Tiêm-la lại đánh lại nước Chân-lập bắt được hoàng-thần Chân-lập là Srey-Sauryopor đem về nước. Srey-Sauryopor vè sau lại phục-hưng lại Chân-lập, đời đó vè đóng ở Lovéa-Èm ngày chỗ Phnom-Penh bây giờ (1604).

Năm 1618, vua Chân-lập Srey-Sauryopor truyền gởi cho con là Chey-Chetta II và dân năm sau thi mất.

Chey-Chetta II năm 1620 đời đó vè đóng ở Oudong và hồi con gái Nguyễn Sái-vương vè làm hoàng-hậu. Chân-lập được ta bắt đầu biết tới dược từ đó.

Trong khi ấy, vua Tiêm-la là Phra Narai đóng dời nhà Ayouthia dảng một người Hi-lập tên là Constantine Faoul-on làm tướng. Người ấy xui vua Tiêm-la giao thiệp với nước Patp. Bởi vậy năm 1656 mới có họn sự-thần Tiêm-la sang bài yết Pháp-hoàng Louis XIV ở điện Versailles.

Năm 1623, người Tiêm-lai lại sang đánh Chân-lập. Vua Chân-lập sang cầu cưa chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn giúp cho quân, tướng phả được Tiêm-la. Nhán việc đó, chúa Sái thấy nước ta thường bay

mất mùa, dân tình đói khöh, và lại đương vào lúc đánh nhau với chúa Trịnh ở Bắc, nên yêu-cầu vua Chân-lập Chey-Chetta II là con rể cho phép người Nam được vào khai khẩn làm ruộng ở Mô-Xoài (Baris) và Đồng Nai (B. ên-hòa).

Người Nam ta sang ở Chân-lập bắt đầu từ đó, và cũng từ đó bắt đầu cuộc tranh nhau đất Chân-lập giữa ta và Tiêm-la:

Nhà bè nước chây chia hai,  
Ai vào Giá-dinh, Đồng-nai thí vảo.

Đó là câu hát của người Nam ta rủ nhau vào khai khẩn đất Chân-lập.

Năm 1628 vua Chân-lập Chey-Chetta II băng-bâ hoang-dê Préah Outey lên cầm quyền gián-quốc, đến năm 1629 thi trả ngôi lại cho Thái-tô. Thái-tô Chân-lập lên ngôi tức là Ponhéa-Saur. Năm 1630 vua Ponhéa-Saur tranh nhau một mý-nút với hoàng-thức là Préah Outey rồi bị giết ở Kanchor.

Em Ponhéa-Saur là Ponhéa-Áng-Torg lên nối ngôi anh từ năm 1630 đến năm 1640 thi mất. Triều-dinh Chân-lập tốn một người con hoàng-thức Préah-Outey lên nối ngôi tức là Préah-Áng-Non I (1641).

Còn tiên vương Ponhéa-Áng-Torg là Ponhéa-Chan (Nặc-ông-Chân) nỗi loạn, bắt được Préah-Áng-Non I, và lên làm vua từ năm 1642 đến năm 1659.

Ponhéa-Chan (Nặc-ông-Chân) vốn tinh dã tàn bạo, lại tuyển hoàng-hậu là người Mă-lai, nên lòng dân không phục.

Những hoàng-dê của Préah-Áng-Non liền lợi dụng cơ hội mà nỗi loạn để báo thù cho anh, nhưng bị thất bại, phải cầu-cứu với thái-hậu Chey Chetta II là công-chúa Nguyễn Sái-vương. Thái-hậu khuyên họn hoàng-dê sang cầu cưa vua chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn bây giờ là Nguyễn Hiền-vương, được lời của chí, năm 1658, sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Môi-xáy (Biên-hòa) bắt được Ponhéa-Chan (Nặc-ông-Chân) và giam ở Quảng-binh mất mấy tháng, và sau tha cho vè nước, bắt phải triều cống



Một cô gái Cao-miên mặc quốc phục

và bệnh vục người An-nam sang lâm án ô, bén áy.

Ponhéa-Chan (Nặc-ông-Chân) vè đến nước thi chết (1659). Em vua Préah-Áng-Non II lên thay tức là vua Préah-Sô, trị vì từ năm 1659 đến năm 1672.

Năm 1672, thái tử vua Préah Áng Non I nồi lên cướp lại được ngôi của cha vua, tức là vua Chey Chetta III. Sang năm 1673, Chey Chetta III bị người ám sát. Triều-dinh tôn một người con vua Préah-Sô lên nối ngôi tức là vua Áng Chey (1673). Nhưng một người con thứ hai của vua Préah-Áng-Non I sang cầu viện được quân ta, và bắt Áng-Chey giết di mà lên làm vua gọi Áng-Non II, đóng đô ở Oudong (1674).

Còn Ang-Chey chạy sang cầu cứu nước Tiêm-la dưới được Áng-Non II lén làm vua Chey Chetta IV (Nặc-ông-Dài).

Áng-Non II lại sang dinh Thái-khang (Khanh-hoa) cầu cứu với chúa Nguyễn - Hiền - Vương bèn sai quan Cai-co Tiếp. Chey Chetta IV lại phái thắn phục nhau. Năm 1690.

Một hòn hoa đep cua nước Xiêm.

Năm 1691, Áng-Non II băng hà và Chân-lập thuộc quyền Chey Chetta IV. Năm 1692, chúa Nguyễn 5.000 dân Chiêm-thành cho vào & Lor-é. Năm 1695, Chey Chetta IV truyền ngôi cho cháu hàng chúa là Ponhéa-Yáng tức là Préah-Outey le.

Năm 1699, một viên quan Chân-lập là Èm nó làm loạn, được quân ta giúp đỡ được quốc-vua Préah-Outey le đến Kompong-Chnang. Nhìn sa vi thiêu lương-thực quan ta và Èm bị hua, Nguyễn là Nguyễn-phác-Chu ác giận, liền sa Nguyễn-hưu-Kinh làm kinh-lực Chân-lập chéng-phô ra làm dinh, làm huyện, lấy xứ Dông-phô ra làm dinh, làm huyện, lấy xứ Ban-lân (Biên-hòa) khai-khẩn làm ruộng, lập ra phường phố.

Lúc ấy là lúc nhà Nguyễn đã lấy hết đất Chiêm-thanh bắt đầu lấn sang đất Chân-lập. Nước Tiêm-la có ý muốn ngăn trở để giữ lấy đất Chân-lập làm của mình, nhưng chúa Nguyễn mạnh hơn đánh phái nhường cho Chúa Nguyễn bảo hộ đất Chân-lập. Tay vậy, nước Tiêm-la thường hay dùng những người thân-dỗi với vua Chân-lập, giáp cho binh-lực đe vè lấn lõa.

Nhân việc lôi thôi với nước ta đó, vua Chey-Chetta IV lại vè lên ngôi, và công-nhận hùa của chúa Nguyễn (1699).

Nước Tiêm-la bấy giờ còn yếu thê đánh phai.

Lần thứ nhất nước ta thành công trong cõi thôn-tinh nước Chân-lập.



Từ năm 1674, nước Chân-lập ra làm bài phái: Áng Non II & Chúa Nguyễn giúp và Chey Chetta IV được nước Tiêm-la giúp.

Năm 1682, Áng Non II kéo qđ lên đánh Chey Chetta IV, som thua vi Chey Chetta IV có Tiêm-la giúp. Năm 1684, Áng Non II lật qđ chey vè Srey-Chey. Năm 1686, Áng Non II lật bị Chey Chetta IV, nhưng lại bị thua, p chay vè Saigon. Năm 1690, Áng Non II lại bị Chey Chetta IV đánh thua phải trốn vè Saigon.

Tuy hai vua Chân-lập vẫn đe lán nhau, nhưng van phai ti phục nhà Nguyễn.

Năm 1688, những người khâ Mỹ-Tho nồi lén, Hoàng-Tiến Ngạn-Địch, dem quân động đ Nan-khê. Vua Chân-lập Chey Chetta IV thấy có ý kháng chubu phục nhà Nguyễn nữa. Chúa Nguyễn bấy giờ là Nguyễn-phác-Trần quan đang mưu giết được Hoa Tiễn. Chey Chetta IV lại phái thắn phục nhau.

Năm 1691, Áng-Non II băng hà và Chân-lập thuộc quyền Chey Chetta IV. Năm 1692, chúa Nguyễn 5.000 dân Chiêm-thanh cho vào & Lor-é. Năm 1695, Chey Chetta IV truyền ngôi cho cháu hàng chúa là Ponhéa-Yáng tức là Préah-Outey le.

Năm 1699, một viên quan Chân-lập là Èm nó làm loạn, được quân ta giúp đỡ được quốc-vua Préah-Outey le đến Kompong-Chnang. Nhìn sa vi thiêu lương-thực quan ta và Èm bị hua, Nguyễn là Nguyễn-phác-Chu ác giận, liền sa Nguyễn-hưu-Kinh làm kinh-lực Chân-lập chéng-phô ra làm dinh, làm huyện, lấy xứ Ban-lân (Biên-hòa) khai-khẩn làm ruộng, lập ra phường phố.

Lúc ấy là lúc nhà Nguyễn đã lấy hết đất Chiêm-thanh bắt đầu lấn sang đất Chân-lập. Nước Tiêm-la có ý muốn ngăn trở để giữ lấy đất Chân-lập làm của mình, nhưng chúa Nguyễn mạnh hơn đánh phái nhường cho Chúa Nguyễn bảo hộ đất Chân-lập. Tay vậy, nước Tiêm-la thường hay dùng những người thân-dỗi với vua Chân-lập, giáp cho binh-lực đe vè lấn lõa.

(1) Sứ ta chép Chey Chetta bỏ thành chạy vào trong rừng, nhưng theo sứ Chân-lập thì Chey Chetta vẫn sống và còn lên ngôi mấy lần nữa.



## THỜI KỲ THỨ BA

XAN THI

ĐỂ GIỮ VỮNG QUYỀN ĐÔ HỘ Ở

# Chân Lạp

Tranh vẽ của MANH-QUÝNH

Võn là một người nhu-nhuợc Outey II lên ngôi vua được ít lâu thì bị các anh em hiếp-chế phải chia quyền ra làm ba, và sau Outey II và người em cùng bị giết, ngôi vua Chân-lập vỡ tanh Áng-Non III (Nặc ông-Vinh).

Nguyễn-Vương bấy giờ còn ở Gia-dịnh mới sai ông Đô-thanh-Nhân sang đánh Áng-Non III và lập con Outey II lên làm vua bấy giờ mới có 8 tuổi. Nguyễn-Vương lại sai ông Hồ-văn-Lâm ở lại Bảo hộ, nhưng đến khi Gia-dịnh thất thủ, Chân-lập bị ngay Tiêm-La bắt. Năm 1795, Tiêm-La lăng lặng không thể giao cho vua Chân-lập biết, chiếm luôn máy lính Korat, Siemreap, Angkor, Battambang, mãi đến năm 1907 mới trả lại một phần cho Cao-miên.

Sang năm 1796, Áng-Non III chết, truyền ngôi lại cho con là Áng-Chân III (Nặc-ông-Chân). Áng-Chân III tuy vẫn phải thần-phục Tiêm-La, nhưng nhận thấy Tiêm-La thực thòn-thỉnh hết cả Chân-lập nên năm 1807, lại bỏ Tiêm-La mà quay về thần-phục ta.

Áng-Chân III có một người em là Ông Sugouon (Nặc-ông-Nguyên) muốn tranh quyền của anh liên trên ra Phò Thủ Sห (Parsat), muộn binh Tiêm-La vè cướp ngôi. Tiêm-La bắt Áng-Chân III phải chia đất cho Ông Sugouon. Áng-Chân III không chịu, quân Tiêm-La bao sang đánh thành La-Bich. Áng-Chân III phải chạy sang Tân-Châu, dâng biểu cầu cứu. Ông Nguyễn-văn-Nhân là Tòng-trấn Gia-dịnh bèn tâu vè triều. Năm 1811, đức Gia-Long cho sứ đưa thư sang trách Tiêm-La. Năm sau vua Tiêm-La phái thư đáp lại rằng Tiêm-La chỉ có ý muốn giảng-hòa cho anh em Áng-Chân III, chứ không có ý xâm-chiếm gì cả, vày Việt-Nam tuy ý xâm-thép nào Tiêm-La cũng chịu. Sang năm 1813, đức Gia-Long sai quan Tòng-trấn Gia-dịnh là Lê-văn-Duyệt đem 10.000 quân, hội đồng với sứ nước Tiêm-La đưa Áng-Chân III về Oudong. Tiêm-La tuy so thế-lực ta phải đè cho Áng-Chân III vè trước, nhưng sang năm sau lại giúp cho viên quan Chân-lập-Meng, tòng-trấn & Kompong-Svay nồi lén

lầm loạn. Áng-Chân III được quân ta giúp, bắt giết được Meng, đánh thắng quân Tiêm-La, nhưng quân Tiêm-La cũng đã thua-tính mất những tinh Toulerepeok, Melouprey, Stung-Treng nghĩa là cả miền bắc Cao-Miên (1814). Nhưng tinh ấy mãi đến năm 1902 và 1904 mới trả lại cho Pháp.

Năm 1815, Tiêm-La ký hiệp ước công-nhận sự đồ-hộ Chân-lập của Việt-Nam, nhưng không nói gì đến những tinh Cát-thùa-tinh sá. Trong hai năm 1814 và 1816, Áng-Chân III giúp quân ta đào con sông Vihear để từ Chân-Đốc đến Hà-Tiên, mục đích là để chống lại với Tiêm-La.

Từ khi mất quyền đồ-hộ ở Chân-lập, Tiêm-La vẫn có ý muốn sinh sự với ta, nhưng lại sợ thế-lực Nguyễn-trieu nên chỉ thỉnh thoảng sang sinh-sự vè Lào.

Năm 1828 (Minh-Mệnh thứ 8) đại-tướng Tiêm-La là Chaukhan-Bodyn (Phi-Nhâ-Châl-tri) kéo quân sang phá Vạn-Tượng, lại tràn xuống Chân-lập để phản cuộc đồ-hộ của Việt-Nam. Quốc trưởng Vạn-Tượng là A-Nộ chạy sang ta cầu-cứu. Đức Minh-Mệnh sai quan thống-chế là Phạm-văn-Thúy làm kinh-lực biên-vụ đại-hầu, đem binh tướng sang canh A-Nộ. Tháng chín cùng năm ấy, bọn Lê-déc-Lộc, Nguyễn-công-Tiếc đem binh Nghê-An chia làm hai đạo đi đường Qny; và đường Lạc-Phẩm qua Trấn-Ninh cửa A-Nộ. Nhưng vì sòng núi hiểm trở quân ta phải iúi về.

Phá được Vạn-Tượng rồi, quân Tiêm-La lại xâm vào các châu phụ-thuộc vè ta ở gần Quảng-Binh. Đức Minh-Mệnh sai thống-chế Phạm-văn-Đèn, tham tán quan-vụ Lê-dăng-Doanh cùng với các đạo quân Lào di tiến-trú.

Bọn ông Phạm-văn-Đèn: một mặt viết thư sang trách Tiêm-La, một mặt chia quân làm ba đạo tiến đánh. Số thế-lực của quân ta, đại-tướng Tiêm-La viết thư trả lời một cách khiem-nhubong lắm, song lại bị Lê-văn-Khôi lừa dối nỗi loạn ở Gia-Định, tháo giục nên cuối năm 1833 lại chia quân thủy-huỷ ra làm năm đạo sang đánh Việt-Nam. Đạo thứ nhất đánh Hà-Tiên, đạo thứ nhì đánh Nam-Vang; Chân-Đốc với An-



Giang, đạo thứ ba đánh Cam-Lộ, đạo thứ tư đánh Cam-Cát, Cam-Môn, đạo thứ năm đánh Trần-Ninh.

Tuy bị mất Kinh-thanh, Áng-chân III vẫn trung thành với Việt-Nam, chạy về Vĩnh Long cố thủ, chờ Truong-minh-Giàng và Nguyễn-Xuân đem binh đến cứu. Truong-minh-Giàng và Nguyễn-Xuân đại phá thủy quân Tiêm-La ở sông Cố-Cổng (Vĩnh-long), đánh tan bộ quân Tiêm-La ở Prey-Vanh. Ở Chân-lập quân Tiêm-La cũng bị người bản sú giết hại. Chỗ nào quân Tiêm-La cũng thua ta, chết hại rất nhiều, chỉ trong một thời gian ta đã lấy lại Hà-Tiên và Chân-Đốc, tiếc đánh lây lại cả Nam-Vang và dura Ang-Chân III vè nước. Từ Nam-Vang Truong-minh-Giàng và Nguyễn-Xuân lại tốn lén, phái liên quân Tiêm-La may trận, lây được súng ống khi giới không biết bao nhiêu mà kẽ. Đại-tướng Tiêm-La Chau-khan-Bodyn (Phi-Nhâ-Châl-tri) cùng em vua Chân-lập là Áng-Em (Nặc-ông-Yan) và Áng-Duông (Nặc-ông-Dòn) đem binh chạy về Tiêm-La, quân ta đuổi theo lấy lại được thành Parrat (Phú-túc) giao cho người Chân-lập coi giữ và chia quân làm đồn dập lũy phòng-ngự các nơiheim yếu.

Về mặt Quảng-trị, Nghệ-An và Trấn-Ninh, những đạo quân Tiêm-La cũng đều bị họ tướn cựu viện cho Chaukhan-Bodyn bi quan Việt-Nam phà tan ở Hà-Tiên. Chaukhan-Bodyn lại bị thua ở Chân-Đốc, và Áng-Duông bị thua ở môt bắc. Tuy vậy quân T-ém-la vẫn có đánh lây Nam-Vang, một địa-diểm dùng-binh quan-trong ở Chân-lập. Bọn ông Truong-Minh-Giàng liều chết cố giữ, quân Tiêm-La đánh mãi không được. Áng-Duông và Chaukhan-Bodyn đã gán chán nǎo, chúc rứt quát vè thi giữa lúc ấy triều - dinh thay vè Nam-Kỳ có Lâm-Sám cùng với bọn thày chùa nồi lèm loạn ở Trà-Vinh, bọn ông T-é quang-Cry tần xin bỏ Chân-lập rút quân vè giữ An-Giang, nêu vua xưởng chiếu truyền cho Truong-Minh-Giàng bỏ Nam-Vang, lui quân vè Chân-Đốc (1841).

Về đền An-Giang, ông Truong-Minh-Giàng nghĩa phát hó

Giảng dề kinh-lý mọi việc, khám xét việc buôn bán do ruộng đất, định thuế dinh, thuế dien, thuế các sản vật, đặt thuế quan tần để thu thuế, thuyền buôn bán dưới sông. Nói tóm lại, Chân-lập độ áy đã hoàn-toàn là một phiên-trấn Việt-Nam.

Nhung bọn hoàng-phái vẫn ngầm ngăn phản đối. Trong hai năm 1835 và 1837, ở hai tỉnh Komposy-som và Komposy-savay có loạn nhưng quân đội Việt-Nam và Chân-lập đã giáp ngay được.

Truong-minh-Giàng đoán biết tình-thể bèn tìm cách để chia rẽ bọn hoàng-phái. Truong-minh-Giàng dùng kế phán-gián làm cho Áng-Duông bị Áng-Em bắt giam lại. Công-Cát và Áng-Em khi trở về Chân-lập lại bị Truong-minh-Giàng đem ra an-tri ở Hoa (1840). Dần dần obring kẽ phản đối đã bắt đầu về Saigon, rả nòng Áng-Mey cũng bị diệu về Gia-Định. Bị bọn hoàng-phái quyền-dẫn, dân Chân-lập bồi lén đánh-phá giới hại nhiều người ta ở những xã xon đón ái. Trong lúc ấy những cựu-thần Chân-lập bèn ngầm sai hai người đại biếu là Monk sống Vọng-Các để cầu cứu Tiêm-La và xin don Áng-Duông vè nước.

Vua Tiêm-La bèn sai tướng Chaukhan-Bodyn đưa Áng-Duông vè lén ngõ vua Chân-lập. Cuộc chiến-tranh Việt-Nam - Tiêm-La lại bắt đầu và lần này kéo dài đến năm năm.

Quân lính Tiêm-La tràn sang cướp được đồn Pursat, quân ta phái rút về miến tây-bắc Chân-lập. Áng-Duông vào được Oudong bèn lên ngôi vua. Nhưng chiến thuyền Tiêm-La sang cứu viện cho Chaukhan-Bodyn bi quan Việt-Nam phà tan ở Hà-Tiên. Chaukhan-Bodyn lại bị thua ở Chân-Đốc, và Áng-Duông bị thua ở môt bắc. Tuy vậy quân T-ém-la vẫn có đánh lây Nam-Vang, một địa-diểm dùng-binh quan-trong ở Chân-lập. Bọn ông Truong-Minh-Giàng liều chết cố giữ, quân Tiêm-La đánh mãi không được. Áng-Duông và Chaukhan-Bodyn đã gán chán nǎo, chúc rứt quát vè thi giữa lúc ấy triều - dinh thay vè Nam-Kỳ có Lâm-Sám

cùng với bọn thày chùa nồi lèm loạn ở Trà-Vinh, bọn ông T-é quang-Cry tần xin bỏ Chân-lập rút quân vè giữ An-Giang, nêu vua xưởng chiếu truyền cho Truong-Minh-Giàng bỏ Nam-Vang, lui quân vè Chân-Đốc (1841).

Về đền An-Giang, ông Truong-Minh-Giàng nghĩa phát hó

bản-lập, buôn bực dâm thư bệnh mà mất (1842).

Nhưng khi quân Việt-Nam ta rát về rồi, quân Tiêm-la tàn-bạo, người Chân-lập lại không phê, có người sang cầu cứu ở Nam-kỳ. Đức Thiệu-trị lại sai ông Vũ-văn-Dâi sang kinh-tị Chân-lập.

Tháng sau năm 1845, ông Vũ-văn-Dâi vào tới Gia Định cùng với ông Nguyễn-tri-Phuong, Doãn-Uân, Tôn-thái-Nghi, tiền binh sang đánh Chân-lập phả được đồn Pusia, cuối-lại được Banam, Nam-vang và tiễn-lai Oudong.

Tháng chín năm ấy, tướng Tiêm-la và Áng-Duông bị vây kíet-sứ ở Oudong, sai người ra xin hòa.

Tháng mười năm ấy thì hòa-ước ký xong ở Popey, cả hai nước Tiêm-la và Việt-Nam đều giải-bình. Ông Nguyễn-tri-Phuong rứt binh, về đóng & Trấn-thị (Nam-Vang) chờ cho Tiêm-la rứt-hết-về nước.

Tháng chạp 1846 Áng-Duông dâng biếu xá tội và sai sứ đến đỡ phu-nát-tới Huế triều-công.

Sang năm 1847, triều-dinh phong cho Áng-Duông là Cao-Mén-quốc-vương.

Nước Chân-lập bắt đầu gọi là nước Cao-Mén-lai thuộc vương-chi-phái.

Thứ-lai là thứ-ba tại-lại lắc-thắng ở Chân-lập. Không một lần nào, cờ-ba, là quốc-ký của ta bị khinh-rẽ ở Nam-Vang. Ta giữ-maint được địa-vị cao-thi-lết ở Cao-Mén-chùa đến nǎn có phát-trái-phà đầu-tiền nǎn ở Đà-Nẵng. Vì còn phái-thu xép mọi công-việc với Pháp, ta không còn thi-giúp nhìn-den Cao-Mén-nú. Tiêm-la nháo-cơ-hồi-ý kuo binh sang, do-bộ Cao-Mén, nhưng đến năm 1844, Tiêm-la khống-chinh-dâng-kéo quán-sang nǎn-lai phái rút-quân-về-nhường quyền-bảo-hộ Cao-Mén cho nước Pháp.

## HO GÀ

Biển nay trê con mèc phả bệnh diệu ho gá nhiều hâm. Hô tung-cơ, ra rất nhiều đóm-rãi, đầu-rã, roi, mắt-dỗ-ngo, con ho có khì dài-toi mấy phút đồng-hồ, co rất thương-tim. Phải thi muỗi-hôn được thuốc HO GÀ BIẾU-NGUYỄN mới chữa khỏi-hết. Người lớn-hết-eo mắc chứng ho gá, ho đậm, ho khàn hay ho són, uống-thuốc này rất-công-hiệu. Mỗi-ve giá 0\$60.

## BAU DA DÂY

Ấn vào-không-tiêu, dày-bơi, q-hơi, tue-ogre, rứng-dầu, tôm-máu, thường-mồi-hai-vai, đau-xuống-ngang-thát-lưng. Người nào-nhiều-nước-vị-tomat-quả, lue-ng-on-nra-nước chua, nước-dâng hoặc nước-nat có khì nón-nra-rã-thíc-án. Người-it-nước-vị-ton-hay-thíc-tuc-nguc-nghen-c', it q-hơi-và-không-nón. Nếu không-dâng-thuốc DA-TAY BIỂU-NGUYỄN không-bao-giá khói-dứt-dược. Một-ve giá 35\$0.

## CAM TÝ

Gia-dinh nào-trê con-cam-sài, không-chịu-án, gầy-cóm, lở-dòn, mát-oết, hối-tai, hối-nòn, mèng-thiu-thu hay-chay-rãi, hung-đót-vòn, paki-kip-dùng-ngay-thuốc CAM TÝ + HUỆ NGUYỄN cho-trê con-án, chỉ-trong-1-tuần-vàu khói-dứt-chứng-cam-sài-vùn-trò-iên-mập-mập-béo-tuoi-thuồng. Thuốc này-thom-ngon-lâm-cho-trê-cos-rất-thíc-án. Mỗi-ve giá 0\$30.

## TỔNG CỤC:

## Nhà-thuộc Biểu - Nguyễn

Buôn: Haiphong - Mô-Hinh - Ninh-Định - Việt-Liêp - Hải-đường - Quy-Quang - Thủ-Biên - Minh-Duy - Ninh-Khinh - Ich-tri - Lắc-ninh - Quốc-huống - Thành-hoa : Thủ-lai - Vinh - Sông-huy - Huế - Vạn-hoa - Saigon - Mát-Hát-Bo - guyen-me - Đức-thông : A - Dakao - (Chợ-lớn) - Long-van

## ÁO LAINE

ĐÃ ĐƯỢC TÍN - NHIỀU LÀ TỐT, NÉP BỀN  
CÓ ĐỦ CÁC KIỂU CÁC MÀU BẢN LỀ KHẨP  
CÁC NƠI BAN BUÔN TẠI HÀNG CHỈNH

## Phúc Lai

87, ROUTE DE HUE — HANOI — TEL. 974

GIA-DỊNH NAO CÙNG CĂN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

## THỦ THAI THEO Y MUÔN

có-hơn-60-bản-ké (đang-dược-xuôt-đời), biến-rõ-nhưng-ngày-nào-trong-tháng, người-dân-bà-co-lẽ-hè-hay-không-thùi-theo-sách-viết-theo-lỗi-khó-cứu  
Mỗi-cuốn-0\$80. Mua-linh-hóa-giao-ngán-hết-0\$88

Ở-xa-mua-xin-giá-0\$88-có-có-cứu-cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có-tranh-hàn-phiên-tai MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

vậy-xin-nói-các-ngài-dâ-biết-việc-làng-ra-sao-chứa?  
Việc-làng-không-biết, thi-dùng-nói-việc-nước-gi-voi

## VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tất-Tố-se hiến-các-ngài-nhưng-cái-là-từng  
ở-trong-lüyü-xanh-xà-bắc

Mỗi-cuốn-0\$55. Mua-linh-hóa-giao-ngán-hết-0\$71

Ở-xa-mua-xin-giá-0\$55-có-cứu-cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

LẤY-LỊCH-SỬ LẬP QUỐC CỦA THÁI-LAN CHÚNG TA THỦ  
XÉT VỀ TRÌNH-ĐỘ TIỀN-HÓA CỦA MỘT NƯỚC MÀ:

## CUỐN LÀM DÂN PHẢI LÀM HÒA THƯƠNG

MỘT NƯỚC CÓ NHỀU ĐÌNH CHÙA THỜ PHẬT NHẤT!

## SƠ-BÁO

Một-nước-mà-mới-chứng-hơn-trăm-năm-trước-day  
người-minh-cũng-coi-như-dân-tộc-Hồi-và-dân-tộc  
Thúy-xá, Hỏa-xá (Cao-mén),

Nước-Xiêm-la!

Một-nước-dâ-nhô-bép-lại  
len-lỏi-trong-một  
nhó-một-vài-tinh-thể  
quốc-lễ-xu-ném-mà

được-là-một-quốc-gia-dộc-lập,

Sự-mây-mẩn  
Ất-tới-nay-dâ-làm-cho-nó-vé-vang, rồi-cึng-hăng-hái,  
diễn-rõ-rệt-là-nó-dâ-hó-phút-cái-tên-Xiêm-la-cho  
là-có-ý-nghĩa-khuất-nhục-mà-dôi-dung-cái-tên-Trái-  
cho-là-có-ý-nghĩa-vóng-và-y

Vang-vây-tu-do! ý-nghĩa-ý-coi-chứng-như-dân  
Thái-dâ-bắt-dâ-thu-thanh. Mùn-duo-dân-tuong-lai  
nó-thâ-nhỏ, trước-hết-nên-xét-về-lịch-sự-lập-quốc-và  
trình-dộ-của-dân-tộc-Ấy.

## Làm-sao-có-nước-Xiêm-la,

Nước-Xiêm-mới-có-chứng-dộ-trên-dưới-650-năm  
nay, Võn-là-người-giống-Thái-gốc-tinh-Vân-nam,  
từng-dung-râu-nước-Nam-chieu. Về-sau-gặp-bởi-Hốt-  
tát-Liệt-vùng-vây-hai-châu-Âu-Á, đít-nước-Nam-  
chieu, giông-Thái-bí-di, men-dân-xuống-lưu-vực-sông  
Mé-nam, lập-râu-nước-mô-gọi-là-Xiêm-la, đóng-dâ-ở  
Thái-rô-thái, vè-san-lai-rời-dân-Âo-đè-đè. Đến-giữa  
thế-kỷ-18, quân-Dến-đèn-vào-cướp, phâ-hỗn-quốc-  
đô, nô-có-một-người-Tan-là-Trịnh-Chiên-sang-lâm  
ân-đó, để-râu-má-quân-danh-duổi-quân-Diên-điện,  
tiến-dô-về-Băng-cốc, tu-lập-lâm-vua, và-sau-Trịnh-  
chiên-bi-bộ-hà-là-Hoà-tuy-chết-cướp-lây  
ngô-vua, xưng-là-Lạp-Mã-thứ-nhất, tuc-là-dòng-vua  
Xiêm-la-hay-giờ.

Truyền-dân-dời-Lạp-Mã-thứ-lư, gáp-júc-nước-Anh  
lấy-Á-1-dô, nước-Pháp-lấy-Đông-dương, nước-Xiêm-ở  
kep-via-giờ-hai-thé-lực-lon, rùa-là-nguy-hiem, nhưng  
Lạp-Mã-thứ-nhám-khôc-lết-lua-chieu, guy-còn-dược  
dâ-nước, hai-nước-Anh, Pháp-cũng-hàng-lòng-dê  
nguyên-nô-làm-khu-hoàn-xung. Nhât-ho-Lạp-Mã-thứ  
nâm-lien-tinh-cuoc-tu-cuong, cái-cách-và-kien-thict  
mọi-vết, heo-doi-các-nước-vac-minh. Đến-Lạp-Mã-thứ  
sau-gặp-các-thế-gioi-dâ-chiến-lâu-nhất, cũng  
phai-quan-doi-sang-Ấn-chau-dị-chien, rồi-dược-lết  
cường-công-nhan-là-nước-dộc-lập. Năm-1932, trong

nước-có-cuộc-lập-hiển-cách-menh, Lạp-Mã-thứ-bảy

phai-thoái-vi-sang-Anh. Nỗi-ngô-tức-là-thiểu-quân  
A-Nam ngày-nay.

## Trình-dộ-trí-thức-dân-tộc-Xiêm

Kiêm-dung! bô-15-dòng

Muôn-thấy-tô  
trình-dộ-trí-thức  
của-dân-tộc-Xiêm, ta-cứ-xem-về-mấy-diện-sau-này:

SỰ GIÁO DỤC

Sự-giáo-dục-của-Xiêm-la-hiện-nay  
cũng-chưa-mô-mang-dược-mây. Chỉ-trên-kinh-thành  
và-máy-nó-dò-hó, có-lập-ra-những-trường-học-theo  
phương-pháp-mới, sự-day-dỗ-lạm-gọi-là-hoàn-bì, còn  
ở-các-nơi-hoang-thôn-thì-phân-nhiều-ván-giúp-nguyên  
nhà-cũ, các-trường-học-là-các-dân-chúa, thày-giáo  
đều-là-các-sư-sãi, vi-cá-nước-Xiêm-dâ-lay-Phật-giáo  
lamin-quốc-gáo, học-khoa-ở-các-trường-và-ngoài-những  
món-thường-học, còn-là-giáo-ly-cá, nhất-là-món  
thánh-thư, các-học-trò-dân-bà-huộc-phái-học-thuộc  
lòng, nên-trò-não-công-dục-trong-như-nước-chày,  
nhưng-thực-ra-chảng-hiệu-nghĩa-ra-thê-nào, vì-trong  
thánh-thư-câu-mào-chữ-dứt-cung-trúc-trắc-mà  
nghĩa-lý-lại-rất-huyền-bí. Các-trường-học-ây-đều-có  
mặt-cánh-tuong-giông-nhau; một-hay-hai-bà-thầy  
giáo-trần-minh-hay-khoa-một-mảnh-vây-vang-ngoi  
xếp-hàng-tròn-trên-mặt-dâ, miêng-và-phê-hút  
thuộc-là-bay-dốm-dêm-nhai-trần, vừa-dọc-những-câu  
ở-trong-sách. Một-lố-học-trò-cung-trần, cung-ngòi  
bằng-ròn-và-cứng-hết-thuộc-là-hay-nhai-trần-như-thây  
gáo-à, ngòi-chung-quanh-làm-nhàm-cát-tiếng-dọc-theo  
Nếu-biết-người-Xiêm-từ-khi-còn-bé-dâ-thich-nhai  
trần-hay-hút-thuộc-là

## MUÔN LÀM DÂN HAY PHẢI LÀM HÒA THƯƠNG

Các-nước-ngoai-quốc-vâng-gọi-dùa-nước-Xiêm-là-nước  
Áo-vàng-vì-khắp-việc-Xiêm-di-dến-chỗ-nào-cũng  
gặp-những-nhà-sư-mặc-ó-vái-vàng. Theo-nước  
Ấy-mỗi-nước-dân-hạt-tuổi-nhất-nhìn-dết-phái  
vào-chùa-làm-hòa-thươn, it-nhất-phái-hai-bà-thông.  
lai-là-hà-bà-nâm, có-nguoi-ở-sôt-dot. Lệ-thường-thi  
cứ-dến-năm-19-tuổi-phái-vào-ở-chùa. Khi-vào-chùa  
thì-mặc-quần-ó-rát-dẹp, do-bà-be-bạn-cho, lại  
dem-theo-cá-lê-vật-bí-cách-hoa-thuong-dâ-và-tu-tuorraine.

Hàng-ngày-vào-buổi-sáng, trong-chùa-một-hội  
chuồng-lớn-khoa-vàng, đó-là-biêug-các-hoa-thuong  
đang-dâng-di-xin-ǎm, mỗi-nguoi-tu-canh-một-cái-bát  
sát-lon; cuí-dâu-lông-thâng-di-trên-con-duòng-đâ  
định, dọc-duong-sẽ-có-nguoi-tu-trong-nhà-dem-món

ăn ra bò vào bắt cho, có người cho gạo, có người cho hổ-liêu, hay chuối, cá, các thứ quả. Vì hòa thượng ấy mất cữ trống thẳng, cũng chả gánh cát cát, cứ cát bước đi luân, tới khi về chùa, trong bat đã đầy các mèn ăn rồi.

Ác xong, các hòa thượng lại vào chùa làm việc phân sự, hoặc tụng kinh, hoặc làm các việc của chùa.

Các hòa thượng đều phải theo những qui luật rót nghiêm, đợi khai sinh không cho ai được cùi tiền bao, quanh mành không được dùng nhiều đồ vật. Khi mỗi hòa thượng ra đi, đều phải dem theo chiếc quạt lớn che mặt, kiêng mặc áo không được đeo trong những lục vật của trai thê, nhưng phần nhiều hòa thượng chẳng che mặt lại để che đầu, cũng chẳng nên trách điều đó, vì ở vào một xứ nông, nếu di dường không có cái che, tại cái đầu trọc lõm bình với kia có khe bị hông mà vỡ mă! Trong các điều cấm phạm của hòa thượng Xiêm-lai có mấy điều rất kỳ quái, như: ngũ cách mặt đất 12 ẩn Anh-trò lèn, nghe ẩn nhạc, tham ẩn, tham ngủ, khi di dường lung-la lung-liêng, đốt cục gõ, nhảy mắt, ăn đòn cùi tiếng người ngoài nghe thấy, cùi voi, thòi, cùi miệng, đều cói là phạm tội cả.

**NHIỀU CHÙA THỜ PHẬT.** — Khắp nước Xêm đều đâu đó đều có chùa, trong một thôn trang có đến 5, 7 tòa, tòa thi cao ló nguy nga, tòa thi kiến trúc lộng lẫy, tòa thi đền nát xè xụp. Tục Xêm các chùa không bao giờ sửa sang quá đợn, xây dựng lên rồi, cứ để cho đến khi đỗ nát.

Vì họ theo một giáo-lý, nói chùa chẳng phải là nơi lễ bài, phật chẳng dạy người quai lạy ngài, ngài là người, không là thần, ngài có tề thành thánh. Ngài là người sốt đói không lối, nên ngài cung mến hết thảy không ai có lối; đều sẽ thành phật. Người ta chỉ nên lấy sức mình cưu lấy mình, phật không bao giờ đến chùa để nghe và đáp những điều cầu đảo của người. Chùa chỉ là nơi tụng kinh hay thuyết pháp, không phải là nơi đến để cầu đảo điều này điều nọ.

Người Xêm lại tin phật giáo, nói người ta sau khi đã chết, các diệu thện ác đã làm sẽ bắc lên càn thiên binh-tiền nặng nhẹ, kiếp sau sung sướng hay khổ nỗi là do ở thiện ác đã bắc cản nhiều hay ít. Thí có lõn nhô khác nhau, việc thiện lớn nhất không gi bằng làm chùa. Họ tin như thế, nên bồ người nào có nhiều tiền là xây ngay một tòa chùa, cha ông làm một chùa, đỗ nát thi thôi, con cháu cùi tần lịm làm một chùa khác. Chùa càng nhiều, việc thiên long cảng càng nhiều vậy.

**CẮT TÓC LÀM CHƠI QUÉT CHÂN PHẬT.** — Trong các giao-dinh Xêm, thường có một lế tục bồ cho là rết quan hệ, tức là lế, cát tóc. Thường mỗi đền trê sinh ra là got anh túc tóc, chép đế môt mói gút giava. Mót tóc ấy cói rết qui, mỗi ngày đều cùi bồi đầu và cát tóc, giữ mãi cho đến khi đứa trè 14, 15 đã dài chừng hòn 1 thước. Lúc đó cha mẹ cho là còn đẻ đến cát tóc, liền đùi lùi thấy số tướng, chọn ngày lết để cắt. Nhà giàu làm tiệc ăn uống linh đình, mời hòa thượng đến nhà tụng kinh sám bối. Các nhà nghèo khó thì dem cùi đón chùa cùi nòi thương cắt tóc cho.

Mở tóc cắt ra đó chia làm 2 phần, phần tóc ngắn dem bò vào một cái thuyền làm bằng lá chuối, thả xuống sông cho trời di, cho là cái cản tinh độc ác, kiều ngạo và tham-bí của đưa trè đều trôi theo lóc ma mắt đùi hán. Phần tóc dài phải giữ lại, chờ đến kỳ truy bộ núi Phô-lap-ban chàu lạy dâu chàm phật mới dem theo di, giao cho vị hòa thượng làm thành cái chồi nhô để quét dẫu chân phật. Nhưng hàng tháng đến ngày hội coi hang vạn mói tóe dem den, dùng sao cho nê, nên thường cùi cùi khi mỗi khách dâng hương dâng tóc ra rồi, vì hòa thượng áy liền cầm quang ngày vào lò lửa.

**THỜ VOI TRẮNG.** — Hầu hết nước Xiêm đều dùng giống voi làm vật sai khiến các việc nặng nẽ, nhưng đối với voi trắng lại coi như thần thánh, thờ phượng một cách rất tôn kính. Vì vậy nước Xiêm cũng gọi là « nước voi trắng » quốc-kỳ thiên hỉnh voi trắng trên nền vải lam. Số đùi có cái ngô-ngthimb ày, là do nước Xiêm xưa kia đón tin báo giờ coi voi trắng xuất hiện ở đây, lập tức vua phái mấy vị hoàng thân hay đại thần khám mang mang nghi truyeng di dón. Tự kinh đùi làm sẵn một cung điện rất nguy nga cho voi ô, mành voi phủ toàn gác vòc, mỗi hùa áo do mòn viên quan hung cái chậu bạc trong đựng những khâu mía rứt, ngon liệu sún qui dâng cho voi ăn. Khi náo voi trắng, lè a Tông cử hành mọi cách rứt long trọng. Việc tôn thờ voi trắng như thế đến ngày nay dù không có nữa, nhưng phần nhù đùi Xêm vẫn coi voi trắng là thần-thú, mỗi khi đứng trước chuồng voi, vẫn xô nhau qui lạy, làm rầm cùi khàn nhô to.

**DÙNG NƯỚC LỬA XÚ KIẾN.** — Việc dùng nước lửa để xé xù các ác kiện ở nước Xiêm xua cùi rứt thịnh hưng. Mỗi đùi năm gần đây, chính phủ mới bô hân, nhưng ở dân gian vẫn còn nhiều người dùng riêng lối này để xé áo đùi phết chung, dù đã mẩy lùn ba lènh cảm ngặt người nào còn dám để bị tội nặng mà cũng không sao trù tuyệt đực.

Phép dùng lửa xé áo đùi là bắt cả hai bên nguyên bị để lại chàm không trèn đòn than lửa cháy dở rực, lại do một viên thám-phán di theo tay di lén vai bắt phải di chàm. Sau khi hai bón đùi di, hạn trong 15 ngày chán người nào không dí bồng phong nước lén tức là người ấy phải lế được kiện. Nếu cả hai không ai bị thương, lại dùng nước để xé xù; nếu cả hai đều bị thương thì cả hai đều bị phạt.

Cách dùng nước xú kiện là ở dưới ao sâu hay lồng sông, giồng sâu 2 cọc gỗ, cùi là nhúi chưng 10 thước, bén bòi ngùi en bị trùn hét lùn lè tuyen thế, rồi do viên thám phan buộc vào ngang lưng mỗi người một cái dây đùi, bắt hai người cùng lội xuống nước, đùi mài đùi ngập dầu mòn thời, mỗi người ôm một cái cọc, ai đứng được lâu là người ấy phải lế được kiện,

lòi ra người nào vi đứng lâu bị ngạt hơi gần chết thì người trên bờ vội lôi dây kéo lên.

SƠ-BĂO

## ĐỊA VỊ QUAN HỆ CỦA

# THÁI-LAN VỀ KINH-TẾ

Ở VIÊN ĐÔNG

Sau khi đã giải-quyết xong những việc lôi thôi về biên giới và đất-dai bằng máy bắn hợp-ước vào các năm 1903, 1904, 1907, từ 1910 năm nay cuộc giao-thiệp giữa Thái-lan và Đông-duong, hai nước lân cận và nhiều quyền lợi chung trên bán đảo Án-dô Chi-nia này vẫn giữ vẻ hòa-hiển và càng ngày càng thêm thân mật.

Hai xứ Thái-lan và Pháp lai thường trao đổi các phái-bộ về quân-sự hoặc kinh-tế và ta đã thấy nhiều phái-bộ và đoàn du-lich Xêm qua Đông-duong. Ngày 1/11 năm 1939, cách đây 16 tháng, một đoàn du-lich gồm có nhiều nữ sinh-viên tối-ngrabi các trường Cao-dâng ở Vong-các-cung sang thăm các xí-Dâng-pháp nhất là Cao-miên và Nam-kỳ, được chính-phủ và du-luân ở đây ôi vè rát hoang-nghênh. Hồi đó môt-thieu-ni Xêm đang trùm máy truyền-thanh vô tuyến điện ở Saigon đã hi-vọng cho cuộc giao-đèn giữa Xêm và Đông-duong được thâm-khit.

Muôn doanh tinh liên-lại giữa Xêm và xứ này được thêm bén-chặt, hồi November 1939 do tự-kiên của quan Tông-trưởng-quốc-dịa một hợp-ước về đường xe-lửa đã ký xong giữa Xêm và Đông-pháp. Theo hợp-ước đó thì con đường xe lửa của Cao-miên từ Nam-vang đùi Monk-horey sẽ nối liền sang Aranya thành một đường xe-lửa quốc-lệ giữa hai xứ. Cùi ở Pháp và ở Đông-duong đều lò vè tân-thành bắn hợp-ước đó. Ấi-cùng biết rằng vi-vị-tri và địa-dìu mà Xêm giữ một địa-vị rất quan-trọng về quân-sự và kinh-tế. Thực thê, nước Xêm có thê là một nời cùn-cùn đùi công-kinh Đông-duong của Pháp và xứ Mă-lai của Anh. Cảng vi lố dò mă-gâi dày các nước dọc-lai vẫn tim hết cách vận-dộng đùi lôi kéo nước Xêm về phái các nước đó. Các cuộc vận-dộng đùi có thê để kết quả vi tuy Xêm vẫn hết sức giũi nén đope-láp về chinh-tri, còn về kinh-tế thì vẫn phụ thuộc vè các nước ngoài. Từ sau cuộc cách-mệnh 24 Juin 1932, chính-phủ Vong-các đã hết sicc vận-dộng với các cường quốc đùi sicc đùi lại các hòa-ước đùi ký với các nước đùi tu-uốc. Dùa vào tinh-thần giùi-puông quốc-gia, các nhà cầm-quyền Xêm trong khi diu-dinh đùi sicc lại hòu-ước với nước ngoài đùi rất chó ý đén mấy diu-seu này: tự tri thuế mà vè quan-vụ tu-pháp, quyền sicc công-công của nha binh đùi với thi-sân-người ngoại-quốc, sửa đổi lgi tất cả các thứ thuế đòn v.v...

Nền thương-mại của Thái-lan gân đây rất thịnh-virong

Ngày 7 Décembre 1937 giữa Xêm và nước Pháp đùi

ký xong một bản hợp-ước thương-ni và hàng-hái. Hợp-ước đó chùi ý nhất đùi các cuộc giao-thiệp giùm Đông-duong và nước láng giềng ở phía Tây. Tuy vậy, trên thị-trường Xêm; nước Nhật vẫn giữ một địa-vị rất quan-trọng. Tuy trong năm 1938, số hàng-hái cảng của Nhật đã sút kém năm 1937 đùi 50%, mà số nhập-cảng vè các hàng chè-lao Nhật vẫn còn rất nhiều. Số nhùn thê là vè hồi 1937-1938 giữa Xêm và Nhật đã kí xong một hợp-ước đùi theo đó Nhật được dãi là tối-huệ-quốc vè tất cả các phương-diện thương mại, kỵ-nghệ, hàng-hái và quan-thue. Nhưng ta cũng không thê nào khêng công-nhan rằng cuộc Trung-Nhật xung-dột ôi vè rát hoang-nghênh. Hồi đó môt-thieu-ni Xêm đang trùm máy truyền-thanh vô tuyến điện ở Saigon đã hi-vọng cho cuộc giao-đèn giữa Xêm và Đông-duong được thâm-khit.

Tinh hinh không phái không thiệt hại cho cuộc giao-dịch vè thương-mại giữa Xêm và Đông-duong trong hông đùi. Vì thê nay được tin vè bắn hợp-ước nówi đường xe-lửa đùi Monk-horey liền với đường Vong-các — Aranya người ta hi-vọng vào con đường quốc-dò đùi cho cuộc thông thương giữa hai xứ có thể lại thịnh-virong hong trước.

Ta lại nén biết nước Xêm cũng là một nước mà nền tảng kinh-tế cung gián dì như Đông-duong và các nước mới được khai khawn. Xêm xuất cảng các thứ nguy-en liêu như gạo, cao-su, thiếc và gỗ trắc.

Bản các nguyên-liệu đùi đùi lây tiền mua các thứ hàng chè-lao, các thực-phẩm và các sản vật khác nứa ở ngoi-quốc. Năm 1938 chi bốn thứ sản vật kè trên nay đã chiếm hết 86 phần trăm số xuất cảng: gạo chiếm 56%, thiếc đe 15%, cao-su 10%, và gỗ trắc chiếm 4%. Sự thịnh-virong của nền kinh-tế Xêm, vi thê mà tuy cùi ở các diệu kiện vè thời tiết như mưa, nắng, hán, lụt lâm cho múa màng được bay mất và đùi tinh binh các thị-trường cao-su và thiếc..

Các thị-trường chính của Xêm là Hương-cảng, Pénang và Tân-gia-ba. Những nước mua hàng nhiều nhất của Xêm là Anh, Nhật và Hà-lan.

Nhung mày nám gân đây thi số hàng bán cho Nhật đã kém đùi nhiều và trong các hàng-hái mớii của Xêm lại cùi cùi là Anh và môt vài xứ khác nứa. Trong các hàng-hái của Xêm xuất cảng thi chỉ cùi cao-su là tăng-lên nhiều, số cao-su xuất cảng năm 1932 chỉ cùi 3.400 tấn, mà đùi năm 1937-1938 đã lên tói 38.000 tấn. Bởi các

(xem tiếp trang 30)



# Những CÁI VINH VÀ CÁI NHỰT CỦA NGHỆ LÀM BÁO Ở ĐÂY

của THIỀN-TƯỚNG

Cũng phường bợm bịp,  
cũng quản di lừa

Và xem cái đầu đề này các bạn  
tất đã đoán ra họ viết báo này là  
hang gi.

Ấy là một hang người học dở  
dang, thằng chẳng ra thẳng ông  
chẳng ra ông, hè thay si xin phép  
được tờ báo nào thi đến «diễn  
định» mua lại với một cái giá rất  
rẻ: hai, ba chục, hay kém thế.

Mua được báo rồi, họ bèn di vân  
động ở trong nhà họ, hay ngoài  
cũng được, thuê luôn một cái nhà  
rồi chở đèn náo nức, náo-ghề, náo  
bát mực, náo sô sánh, và có khi lại  
không quên mang đặt ở bên cạnh  
ban «ông chúa» một thiên nữ khă  
nghi có bát cứ tên gì: Lan, Cúc,  
Phượng, Liên, hay muốn đệm, một  
cái tên lì cảng như Henriette hay  
Lily cũng được. Thế là họ bắt đầu  
làm báo.

À Henriette hay Lily » gi đó di  
khắp cả tỉnh — và không quên  
mang theo một cái điện bộ thật nò  
và một cái cười thật co dùyen  
— để có động người mua, còn chính  
ông chủ nhiệm, thì, cái mủ đội  
lịch dân, nón đầu, diều thuốc là  
ngạn chèch bắc về bến mép, ông  
chủ đèn đập cửa từ nhà, báo tin  
hảo minh sắp ra đời và nghe ngóng  
xem có ai cài chuyện gì là không.  
Con sen ở nhà ông bị thằng nhỏ  
nó chém? Hay con gái ông, một  
hòn kia di học vẹt, bị vải ba tén  
cồng từ nó sập vào chòng ghẹo?

Ông chủ báo của chúng ta, như  
vô được miếng mồi ngọt, chay số  
thật dày và phỏng vấn! Con cá con  
ké kè kè xong rồi, hồn bén ba tén  
chuyện với ông tinh hinh báo giới

dò này nguy ngập lắm, «nếu ông  
vui lòng giúp cho nhà báo ít tiền  
thì tòa bờ sẽ thôi không nói đến,  
thái lại, sẽ trung ten bờ là danh  
dự hội viên của báo là đồng khác!»

Ông không muốn lời thoi? Cao  
hán dâm mười đồng thi việc sẽ êm  
ngay. Còn như nếu ông bị mặt lán  
mảng cho hán một trận và gọi  
người nhà học tay lá chuối đuổi  
về ngoài thi hồn thù từ đây và  
về viết bài mai sát ông và mai sát  
cá người nhà ông nữa.

Các báo hàng ngày ít lâu đây  
vẫn thường dâng tin những hong  
tinh, tiễn nay: đồ chính là kết  
quả của sự đe dọa vậy. Nhưng  
người hiền biết, không chịu, đã  
đặt bầy họ và một số tết họ  
này — trong đó ta phải kể trước  
nhất cái anh chàng đeo kính hành  
đi, đội mũ lêch, đì phè phò ở ngoài  
đường với hai cái vai long đinh  
của họ áo «phút tuỷ so» hạng iỏi;  
và anh em họ Dương no, đã bị án  
vì dọa mồi bi Tham ở Haiphong  
trong một vụ kiện gùa bà này và  
mợ: tên ôm đói làm ở tòa Đốc-lý

Các ngài có bao giờ trông thấy  
«lũ quạ dead», họ người thấy mùi  
thịt người chết đâu thi xông lai và  
bảo vor nhà khò chủ: «Bà nén dùng  
xà dòn cùi tòi» không?

Bò, chính bọn làm báo nói trên  
kia cũng vậy. Họ cứ đứng lúy nhau  
ai hòi cùi mồi cái gì chung sòn  
đến ngay làm tiễn.

Nó chủ trách và những người  
có học dời nòi lại đe cho chúng  
hoành hành như thế được? Thành  
thứ ba bọn ấy lùn nay rất khó  
kiểm ăn ở Hà-thanh và một môt số  
người hùm hùm do đe phải cuồn  
gỏi vào trong Nam.—Không! không

không phải đe làm, cai xe, nhưng  
đe làm một tờ báo hàng ngày dâng  
những tin tức không ai hiểu,  
thứ văn khò hiền như những bản  
«mois croisés» của Pháp, nhưng  
việc chính thi là đe tổng tiền  
hà con Nam-ký.

Chẳng hiểu bả con Nam-ký có bị  
mắc lừa hay không?

Nó thê mà thoi, chứ cái bọn làm  
báo tổng tiền ấy chẳng hao giờ hết  
được.

Lần khi, họ không có một tờ  
báo nào hết, chỉ làm một nghệ bợp  
họ là xem tướng lạy, trong các  
tiệm thuốc phiện thôi, thế mà mỗi  
khi thấy nhà ai có việc gi động tinh  
họ cứ nhận tiền, minh là nhà báo  
và dì lâm tiễn, có khi nói rằng  
minh là cõi động viên của báo này  
và báo nõi rồi giờ giày tờ già mạo  
và báo vòi lẩy tím mưa rào.

Tôi đã nói: nhiều về cái bọn  
người lừa đảo này, ở trong báo  
này, lầm bận rồi.

Tuy thế, vẫn chưa tài nào bắt  
được.

Những hàng người già danh làm  
báo này, dem cái chúc hiệu «làm  
báo» này ra «trưng xướng» phản  
nhiều lai được người ta tin nhiệm  
hơn những người làm báo chán  
chỉnh, bởi vì những tên lùn lùa này  
nói giỏi, giỏi đe-nu người ta đì lạc  
đường. Những nhà báo chính hiệu  
không bao giờ trong những chúc  
hiệu của mình ra cho ai biết cả.

Càng những người có học lại  
càng biết giữ gìn. Những anh học  
nửa chừng, những anh đe cán  
tau-hay-trung hành, cái đê đã cố  
niên, thung một viên lùm cho  
người hùm hùm rát lùn lòng là có  
nhieu ông viết báo nửa mùa lại  
đám dem cả cái tên nhà báo ra

chim gáy và nói om sὸm cὰ ở chốn  
lầu xanh, tiệm thuốc.

Họ mang cái tên «nhà báo» ra  
đe dọa cái xin xin một chút tình do  
bầu, và mội cái việc quái đẽ hơn  
nữa, là mội dây, có mội cõi lai  
mang danh hiệu nhà báo đe bợp  
bợp & trên quần ngựa nữa.

Gã này còn nhỏ tuổi. Con một  
nhà giàu ở Hà Thành, gã không  
biết làm cái nõm gi cá bèn lấy lục  
bố dưng xin được một lì tiền  
công ty vào một tờ báo kiêm xuất  
bản cục kia. Gã được trung lâm hội  
viên và chàng lê là hội viên lại  
chẳng làm gì, gã bèn nhận chức  
phóng viên thê thao ở một tờ báo  
cõi mực Day người đánh cá ngựa,  
cõi nhiên gã phải di dí dắc cá ngựa,  
mà di đánh cá ngựa thi cần phải  
trung, cái chức phóng viên thê  
thao cho mình ra với đời.

Anh có biết không? Báo tôi  
có nhieu «chuy-ô» riêng của một  
hội bi mật gởi cho.

Anh có biết không? Nếu anh  
choi chung với tôi thi hy vọng  
được, chư khống bị thua thay  
như trước nua.

Thê là nhà phóng viên thê-thao  
trê luô của chúng ta được người ta  
đe ý và người ta xâm vào đe chung  
nhau với gã một cái «triple évent»  
trong một cuộc đua hóm mới rồi.

Nguyên trong mỗi cuộc «triple  
évent», muôn cho chiec chún, đầu

## THUỐC HÓ LAO

Ai Hó lao, ho sặc, ho huyết, suyễn hen  
phát són, mồ, rái, mán, phu, đèn  
cõi trang... cõi súng cao THÂN-MẾH  
2, chia to 8p, nhô ấp (muốn thử hổp 12  
4p, 6 ngày). Khấp 5 xú ai dâng qua  
đều nói: I chia đê 10 hòi 5. N' uôn  
nhượn, đeo hòi, hòi đeo, mái  
tiếng, it ngô, sỏi ấm, nóng ruổi, tan, tèu  
vàng..., uống cao-ly sánh B-phố 5p.  
chia nhô ấp, nhô ấp. 56 khòi rất  
nhieu... Trí hòi 6 ve 1p 25 khòi hán.

Thur và mandat gởi về:

## NGUYỄN - VÂN - TRỊNH Y-chủ Bác-Té-Burdong

105 Pavillons noirs — Hanoi  
Địa lý: Mai-Hai/Haiphong, Việt  
-long/Namdinh, Phuong-thao Vietri  
Thanh-nien 43 An-cựu — Hué —  
Tổng-phát-hành ở Nam-ký và  
Cao-miền — TANIA & Cie  
6, Rue de Reims — SAIGON

mèn gã bợp bợm đó, và tất cả  
trường đua ôn ào những tiếng:  
«Nhà báo, nhà báo... Báo... thê  
thao.»

Cái lối bợp này táo báo quá,  
nó có tính cách ăn cướp, ché nó  
không giống như những cách  
hèn vé thường xảy ra, cho nên  
hết đua ngựa can thiệp, phải mời  
ông giám binh điều gã về đền Yên  
thái.

Lú: báo này lên khuôn, chúng  
tôi được tin gã đã được tha rồi  
nhưng mọi việc bị giam một ngày  
một đêm & trong đồn vi tội anh  
thể đã làm xấu cả nghề làm báo  
của ta...

Không hiểu lò báo có ông phóng-  
viên là «hoa kia ngã» thế nào?

Tôi tưởng dù có bụng dạ nào đi  
chẳng nưa, báo kia cũng không  
còn dám git gã, bởi vì dạy người  
ta đánh cá ngựa cách gì cũng được,  
nhưng đến viết bài dạy người ta  
cách đánh cá nói trên kia thi gan  
cô hảng của tia người ta cũng  
không có can-dâm mà làm vậy.

Ông chủ báo của tôi chắc cũng  
ngã vì lý nêu lùi chán dầu hết  
bài này, chúng tôi được tin ông đã  
«cám on» gã viết báo bợp bợm nõ,  
sau khi đã goi thợ chửi lèn hòi  
bài «Day người ta đánh cá ngựa»  
đang trong một kỳ báo sắp ra.

Gã bị túm ở tại sân trường đua.  
Một tiếng: «Bắt lây thằng bợp!»,  
trảm con mắt, nghìn con mắt thôi

(còn nõ)  
THIỀN-TƯỚNG

## LẤY VỢ, LẤY CHỒNG!

Molière rất hối hận đã lấy nhầm phái Béjart, một người vợ khòng thè  
hiểu được thiên tài của mình. Thi sĩ Byron quăng gián định ra một số  
đề phiêu lưu với số phận. Kaut ham mê siêu hình học, đê cõi tám tri  
vào sự phát khởi sáng tạo họ là vào trong hồn nhân. Chủ nghĩa độc  
thân là một chủ nghĩa riêng cho những bậc thiên tài như Platон,  
Lucrèce, Anacrón, Virgile, Horace. Còn Bacon, Goethe La Fontaine  
viết được nhiều tác phẩm hay rõi mới lấy vợ. Còn các bạn, dù lấy vợ  
hay không, trong lúc rét mướt này, cũng cần phải đọc quyền sách mới:

**CHÂN GỐI (éducation sexuelle) giá 0\$50**  
của THU-AN, tái giá quyền «Ai tinh xéi theo tám lý và y học»

IN GẦN SONG:  
BIÊU ĐÁI MUỐI THÙA của Lê Văn-Trường  
HIU QUẠNH của Bach Lam  
CÁI BÌ NGĀN của Giang Hò (tái bản)  
NIỀU XUẤT BẨM  
**Đời Mới, 62 phố Takou, Hanoi**



Phóng-sự tiếu-thuyêt của DO-N-CHU  
Tranh vẽ NGUYỄN-HUYỀN

# PHONG LUU

IX

## Chìa khóa tủ sắt mở được đóng đ牢.

Sân vở Camau hắt hơi một tháng.

Lúc về, chàng còn là con nhà giàu. Ngoài một tháng, trở lại Saigon, nghiêm nhiên một "ng" nhà giàu. Trước kia huy-hoắc, còn phải xiết, phải đặt điều nói dối cha, phải cầu xin xoay xở dù tam kinh hoan thu đóm. Nay giờ xách một cặp da dày những địa-dồ vẫn-khể đứng tên mình và trong túi một quyền ngắn-phê lấy liền nhà bàng.

Áy là mảnh-lục chàng định dùng để chinh-phục trái tim Cúc, cũng như binh mã khi giới của những hang Thanh-cát Tư-hà vẫn dùng chinh-phục thiên-ha.

Lúc này chàng không trở vào trường Nguyễn-xich-Hồng, mà chàng xắp sách không học nữa. Người ta tiếc đém và hỏi lão so. Chàng trả lời rất tự-nhiên:

— Hoc làm gi? Sờ-dí con người ta phải học cốt, để lập thân kiếm tiền; bây giờ tôi có sẵn tiền rồi, không phải qua cầu di học nữa. Sản vốn dày, tôi sẽ kinh-doanh lốn lao.

Với chàng, kinh-doanh lốn lao, chỉ có nghĩa là « gang tác của ả Cúc ».

Bởi vậy, khi ở nhà lính phần già-sản và sang tên giấy tờ xong cả rồi, chàng hấp hối ròng đi Saigon. Nếu có hòn cá, lát chàng đã bay cho chồng.

Việc thứ nhất của chàng trở lên Sài-thành là dọn một nhà trang hoàng ở phố Perre Flandin và mua một chiếc xe ô-lô cung sáu.

Vừa gặp lầu hàng bán xe mới dem sang ba chiếc Alpha Roméo, một hiệu xe đắt tiền, lầu đầu tiên có ở Saigon. Một ông chủ công-ty lớn và ông hội-dồng Ng.-ph.-L. mồi người mua một cái rồi, còn cái thứ ba, Sảnh bỏ ra 12.000p, mua ngay, không bẽ ngần ngại.

## Tóm tắt các kỷ trước

Sáng hôm ấy ở bờ bắc con đường Rigault de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một người nhà chát con queso. Lực trong mình và thấy, một cái mồi-son, có tên là hồn H. S.

Xét ra và tên là Sảnh con em của triều phò tá Cà-mau...

Lúc này là lúc công tử Sảnh đang mê Cúc-Huong: một bông hoa đẹp như Bát-Sát-thành... Sảnh lại vui được mường 49 vạn bạc già thi...

**PHONG LUU**

Nào ngờ, lúc nhá trai đón đầu ra đi, người mà cậu giật mình rõ ràng thấy đứng ngay trước cửa nhà gá, chính là nàng. Nàng trờ trơ, mặc đồ dài tang, tay đỡ một mỏ giầy vàng bạc, miệng kêu gào tên họ cậu mà khóc lóc kẽ kẽ, lùm nùm đưa đám ma cậu vậy. Cố đầu ức tuôn trào vào khuôn chịu đì nữa. Sau cả hai họ phái nǎi nỉ và hối thương nàng một số tiền, đè khó, phả dám.

Ai nghe câu chuyện, cũng phai ghê phục tai mắt của giài lảng chơi inh ranh vô cùng, nhưng khi họ cần tự vệ.

Đối với công tử Sảnh cũng thế. Các làm kiêu chì là một cách muốn câu con cái ta, phả: dù nó câu mồi thật săn rỗi mới giri lên, nhưng bao giờ nán cúng có tai mắt mồi chài không rời khỏi Sảnh.

Bọn tai mắt ấy – anh hai Bảo là một – đã lật bộ cho nàng biết công chuyện Sảnh về Camau lỉnh phân chia gia tài, vừa mới trở lên được mấy hôm nay; thuê nhà riêng, sắm xe hơi, ra phết một ông tài-chủ bành bao, không còn phải là cậu học trò trưởng tư hôm trước nữa.

Nàng cười và nói:

— Thế thì trái cam ấy đã chín rồi, giờ ta phải hái di thôi, không thi có kẽ lây trộm mất.

Buổi chiều hôm ấy, Các di xem chieu phim « Kim-Vân-Kieu » tại Rạp Elen-Cinéma với một bộ công tử quen và mấy chi em họ. Lúc còn đứng trước cửa đợi mua vé, tình cờ thấy Sảnh di xe hơi đến, chắc cũng đến xem phim là.

Có lẽ một cô nào khác, chạy ra vui cười chào hỏi, đe dù ngày lây con cộc vàng, nhưng Cúc vẫn đứng nguyên chỗ với các bạn; chỉ đưa mắt mỉm cười và sẽ gật đầu chào Sảnh một cách rất kín đáo.

Sảnh hò h López vui mừng quá, nghe như trái tim muôn nhảy ra ngoài lòng nghe. Chàng nhớ lại là lần thứ hai; lần trước mắt ngót trâm bạc mua vé cài lưng mởi mọc từ tung, đã được nàng ban cho cũng cái ny cười, cái mắt liếc ý. Lần này được nàng ban cho cười, ban liếc ty-nhiên, chàng cảm thấy sung sướng hơn và dỗ chàng là một diêm lốt.

Buổi sáng hôm sau, chàng vui thức dậy, hai Bảo đến thăm, trên mặt đầy vẻ mon tròn, hi-hùng:

— Cậu Tâm vui thăm nhà mới trả lén được bao lâu, tôi không biết mà đều sớm, thật là có lỗi.

Sảnh như có ý bắt mắng chuyện gì:

— Tôi lén giài hai tuần lê, nay, vì công việc còn bận bẽ quá, muốn dí tim anh mà tránh một phen, nhưng di chưa được.

— Tôi có tội gì dí dang rách, cậu Tâm?

— Tôi anh bái tài và khéo « đây cây » người ta. Chiều hôm qua tôi thấy dí xem xi-nà với một bộ có cậu nào, cả lô.

— Trời ơi! Bữa nay tôi cối đến đây nhận lời cảm ơn của cậu, chó không phải đưa lô tai đến cho cậu nhời tiếng trách móc vào đầu.

— Cảm ơn nỗi gi?

— Cậu hứa thường tôi ba trăm đồng khi nào xong việc, còn nhớ không?

— Cố nhớ. Và anh đã lấy trước một trăm bạc, mà chỉ cho con người ta dớp bóng mặt trăng.

— G ở cậu đưa nỗi bài trăm ra đây.

— Đè làm gì?

— Đè tôi ban cho một dao chí-dụ của Hoa-vương sá giáng; tôi là khâm sai dây, nhưng tôi miễn cho cậu khôi phái bày hương-ounce phung thánh chì...

Hai Bảo vừa nói vừa móc túi lấy ra một vật, trông rõ bức thư mờ ra xem.

Mot tấm dánh-thiệp của Cúc, ba chữ tên họ in trên một hành hoa cõi vang; dưới viết mấy hàng chữ:

— Chiều nay, vào khoảng bốn năm giờ, mời cậu « Tâm quâ bò lại nhà em chơi, em có câu chuyện « muôn nó ». Em sẽ dâh tất cả ngày giờ thê-phách « công-benh » người mong đợi của em... – Cúc ».

Mấy chữ lơ thơ mà có giá trị với chàng bon một dạo sác.

Bao nhoài lâu, chàng khò não, thiết tha, trông mong có mấy tiếng: đê dâh tất cả ngày giờ thê-phách công-benh hồn người chàng mong đợi.

Lúc này hồn chàng không ngờ mấy chữ viết tươi tần hồn linh kia chính là lời thâm kết của một bắn ái-tòn – có thể gọi là tinh phong-tinh – bắt đầu thi bành tịnh biển già-sản chàng. Hơn nữa, mối bắn án kết chàng vào tử hình mà cho chết thong thả, lẩn mòn, như hình phạt lằng từ ngày xưa, tung một tiếng trống xèo một miếng biji.

Đáng 4 giờ chiều, Sính trang điểm rất mực tinh vi chưng chạc, tự cầm lái xe hơi đến gõ cửa nhà Cúc. Một con lý-tu mờ, và nói lè Phelps nhanh nhẹn:

— Thưa, co chủ con ở trên gác, mời ông cứ lên. Thi nó đã được hiện lệnh trước rồi.

Sảnh chậm rãi bước lên cầu hanh. Chàng đang vào nhà một gái chơi bời, chờ phái vào một cung điện thâm nghiêm gi, mà trong tâm hồn nghe ra rạo rực, bàng hoàng, như có một vẻ thiêng gi bắt chàng phải chon, mà không thể tả được. Con người ta khi bước chân vào đây đương nguy hiểm, mai-vận, thường có những cái linh giác như thế mà không tự biết.

Vừa lên khỏi cầu thang, chàng ngó ngác và không thấy ai, bỗng nghe tiếng người nói lanh-lanh:

— Mời ai đó đi thẳng vào trong này.

Theo chiều tiếng nói, chàng ngó về phía cửa buồng, che một tấm màn mỏng có tua, ành ra một màu sáu xanh lạt.

Chàng bước vào.

Cánh sáu bên trong làm cho chàng giật mình lóe mắt, gần như người ở khoang tối mờ bùa bước vào chỗ đèn điện sáng trưng. Phòng coi xinh xá và không có dỗ đặc trang hoàng lộng lẫy gi: chính giữa chỉ thấy một cái giường đồng bông lòn, bèn cạnh đó chiếc bàn nhỏ và chiếc gác kê một tủ gường cao lớn, soi thấy cả gường; có thể thôi. Nhưng có

chỗ khiến ai mới thấy cũng phải kinh ngạc, là chung quanh bốn vách, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều họa thử da nhuộm màu dương lén. Đến đây đặt giấu bên trong bốn góc tường, có thứ chụp xà quang kiền riêng, để cho ánh sáng bắn bén như búa chisel đập rọi, cùng tiếng tia sét vào một mục đích là chiếu giường nệm.

Sao lại học da kháp phòng?

Vì mị-nhật chẳng?

Không! Vì tình dục thì phải hòn. Chắc người ta dùng ý cầm giữ những tiếng rên rỉ kêu gọi của ái tình cùa âm cùa khu vực của nó, không lột ra bên ngoài được. Thật thế; già họ chém giết nhau và kêu làng gọi nước, người ta đứng bên kia vách tường cũng không thể nghe thấy.

Trên tường lại treo những tấm gương hoặc tròn, hoặc vuông, hoặc bô dục, khéo bố trí phương hướng để cho người ta một khi đặt mình trên chiếc giường đồng, đầu quay về phía nào cũng thấy phản chiếu đủ cả hình dung thần-thái của nó.

Chỗ đèn những gối, màn, chăn, đệm, cũng khéo lựa chọn tương-chiều lẫn nhau, toàn thứ hàng lụa thêu thùa mỹ-thuật.

## HO LAO

Tri những chứng ho có sốt ám, ra đờm đặc lẫn huyết hoặc nhớ ra toàn họng, có khí chi ho khan không thở nổi, tiếng, người một ngày một xanh xao giày mòn, nên dùng thuốc BỘ PHẾ TRÙ LAO ĐIỀU NGUYỄN.—Giá-moi ve 1551

## SÂM NHUNG BỒ THẬN

Thật hư, khí-huyệt kém, liệt dương di tinh, mộng linh gãy gòi, yếu đuối, tình cảm bão pharcy, phải uống thuốc SÂM NHUNG BỒ THẬN ĐIỀU NGUYỄN để bồi bổ lấy chân khí cùu ván lại sức khỏe. Giá-mỗi bột 1\$80.

## BÂN BÀ KHÍ HƯU

Bản bà có bệnh trong dạ con, kinh nguyệt không đều, ra huyết bất định, và vàng vot xanh xao, rực rỡ đều không mịn mướn, đau bụng luôn, kèm theo sưng sình, chỉ dùng thuốc KHI HƯU ĐIỀU-NGUYỄN, sinh dục sẽ dễ dàng, kinh nguyệt đều hòa, hồng hào béo tốt. Mới ve giá 1\$00.

## CAI NHA PHIËN

Thuốc này giúp cho những người muốn cai bỏ hồn hụt được hay hụt nhẹ, định cách rất dễ dàng và mau chóng. Những người dùng thuốc này bỗ hồn được sự nghiệp đều công nhận rằng: không thuốc cai nào man chóng và êu nghiêm như thuốc CAI NHA PHIËN ĐIỀU NGUYỄN. Ai đã thử miếng phiến, muốn bồi tên sự khỏe và nói giống, phả dùng thuốc cai này mới hưởng hạnh phúc suốt đời. Thuốc này uống vào ráo êm ái, không mèo, không rát họng cho những người sức yếu hận công việc này phải đi xa. Mỗi ve lợn 3\$, hoặc 1\$50.

## Nhà thuốc Diêu - Nguyễn

128 — Hàng Sông (téra quyan) — Hanoi  
Địa chỉ: Haiphong: Mai-Lan — Nam-dinh: Việt-tong — Hải-  
đường: Quang-huy — Thái-binh: Minh-đắc — Minh-binh:  
Lâm-trí — Bắc-ninh: Quốc-huống — Thành-hóa: Thái-lai  
Vĩnh-Sinh-huy — Hué: Văn-hòa — Saigon: Mai-Huân 120  
Quynon — Đức-thắng: A. Dakao — Goplon: Long-Vâ

Các gói minh trong bộ áo « kymono » và hoa cúc vàng, xõa tóc dài hén gối, nằm nghiêng minh trên dàn nhung biếc gấm hoa, tay cầm một tò bao. Trông phảng phất như bức tranh một thiêng-nữ đang tắm gội khi mặt trên bãi cỏ nhung mơn mởn.

Toàn cảnh vừa có vẻ thần-thi, vừa có vẻ khêu gợi.

Thoạt mới bước vào trông thấy Cúc Sành đã có ngay cái cảm tưởng cảnh này, người này, có thể là em yêu một co-nghiệp bá-vương, hắt cẳng một ngai vàng dù up xuống để dáng như chơi.

Chàng không ngờ mọi ái tình, nói rõ hơn, một tình đê sinh hoạt, người ta cần phải sắp đặt trang điểm một cách tì-mi đến thế.

Trên song tê-mê ở trong bể lòng chàng nồi lên cuồn cuộn, chưa biết nó đưa tư-tưởng chàng vào trước đặt tê-mê bở bến náo, giặc lúc nỗi đê yêu của nàng gọi về thực tế:

— Minh lại ngồi đây, nói chuyện cho val.  
(còn nữa)

## DOAN CHU

## Bia vị quan hệ của Thái-lan về kinh-tế ở Viễn-dong

(Tiếp theo trang 23)

sản vật xuất cảng đó, Xiêm thường mua các thứ vải, bông, các máy móc các thứ kim khí. Xiêm lại mua nhiều đường sữa đặc của Nam-dương quần đảo, Thụy sỹ, Hà-lan..., các thứ dầu mỏ và thuốc lá.

Năm 1938, tuy gặp cơn khủng hoảng mà tinh binh thương mại Xiêm lott và số xuất-cảng vẫn thẳng-hàng số xuất-cảng. Nhưng mấy năm nay, vi chính-phủ Vọng-các đặt mua nhiều khí-cụ chốp tranh và vi giàe các thứ chiến-cụ, đồ rái đất ném, nổ-tinh cát vào thi can-cán thương mại của X êm mất bùn thắng-hàng.

Đó là một ánh-hưởng của việc tăng-bină bị mà người X êm có thể trông thấy rõ ràng.

Ngoài ra việ: cần thiết về quân sự mà Xiêm phải chủ ý cả đến việc mua mang đường-sá, các đường xe-va mứa thêm hàn-cảng Vọng-cầu.

Ngoài ra chính phủ Xiêm lại để ý đến kỹ-nghệ khai mỏ dầu hỏa và các kim khí, kỹ-nghệ dệt. Trong nước gần đây đã thấy lập nên nhiều hội-hợp-lắc xá về cảnh nông và mồ thềm nhiều trường học nhất là các trường teknik. Chính phủ Xiêm cũng muốn cho dân chúng du-một phần vào công-cuộc khai-khôn trong nước làm cho tinh binh xã hội khâ-bon và nâng cao tinh sinh hoạt của dân-chêng. Số hu-hàng năm thi phần lớn là ở các thứ thuế doan và nhập-cảng và xuất-cảng. Đồng tiền Xiêm là đồng « tical » giá rất vững vì được đầm-bảo bằng đồng sterling của Anh.

Vì tinh binh tài-chinh và kinh-te rất iết đò nên Thái-lan mì-cung có được nền-d襌-áp về chính trị và giờ được một địa-vị trọng-yếu ở Viễn-dong.

Nếu các nhà cầm quyền của Thái-lan biết theo một chính sách khôn khéo trong sự hòa-binh thi làm gì mà không trở nên một nước bùi-tưởng giờ được thăng-hàng giữa các lực-lượng-tương đối ở Viễn-dong khiến các nước đều phải đem lòng vi-nê.

H.K.T.

# Ông Ông Ngõi

của SOMERSET MAUGHAM

HUYỀN-HÀ diễn quốc-ám — NGUYỄN-HUYỀN và

(Tiếp theo)

Mặc dầu chưa thông-thạo thô-  
ng-nghĩ Samoa, Mackintosh thấy họ  
cười lanh, cũng thừa hiểu chủ-minh  
lấy mình ra làm lầu-eu chuyện.

Walker vui vẻ to tiếng bão  
chàng:

— Thật đây, Mac s, tôi phải nhận  
rằng anh biết thường thức lời nói  
đó.

Mackintosh nói lây lại:

— Đó là lời nói của u? Tôi  
không biết đấy!

Walker cười pha ra:

— Scols phah! Muốn cho người  
Ecosse hiền một lời nói cợt,  
phải dùng đến khoa giải-phẫu!

Walker cười nói chung giầu lòng  
tự ái đến đâu!

Những đòn nặng nề giữa mùa

mưa, Mackintosh thường chảng

nhau giùi, và nghe-nhóm hán-cúi nói

xô-xa cùi lão Walker vò tẩm kia

và trả lả ra mây ngày trước. Giữa

đôi bên, ngày càng thêm nhanh nọc.

Lòng ư-ái bi thương-ôn, chàng

nghĩ chí trả thù con người đều già

Ấy. Chàng đã có phen đầu-khẩu,

nhưng Walker vẫn giữ phẩn-thắng,

và là ông tái-dối đáp ngay một cách

phi-phảng. Vâ-lại bộ óc tôi tám

của ông không thể hiểu những

câu trả lời ý-nhì.

Làm thế nào

vạch-thùng cái mìn ngu muội ấy

được?

Nghe tiếng nói lớn, nghe dịp

cưới với nhà ấy, Mackintosh không

biết trả lời thế nào nữa.

Chàng chờ chờ cách in di là khôn

nết.

Chàng tệp nhứa nhạc dâ

quen, mà sự thù ghét ấy đến thành

một bệnh độc-chứng.

Ông chỉ có chàng phó-sứ, và một  
tham-tá người lai. Thật khác hẳn  
với đảo Upolu, có tôi-một « đạo  
binh » các công-chức tự lập ở  
trấn Apia.

Bè-thi-hanh quyền-vụ, ông có  
vài người xem-dám bắn-xé. Bình-

thường ông không dùng-dùn họ  
ngiña là dùng đến vù-lyc: ông  
« bip » giỏi và kè-rái tài-trí một  
người giòng-giống Irelandais như  
ông-đúng-ông-tự-ông-hơn-lên.

Chàng rất hái-lồng, mỗi khi  
nhận thấy Walker ăn uống rầm rộ  
còn-thu, nói chuyện-nhát nhẽo và  
nhu-tròi kẻ-cá-sách-mẹo; chàng  
há-dạ một cách chua-chát, khi  
thấy chủ-chàng coi-minh vào đâu,  
và chàng lại-thêm khinh-bi-ông-già  
kiêu ngạo-Ấy. Chàng sung-sướng  
cực-diêm, khinh-nháng-ông-đúng-ông  
hiền-chàng ghét-ông-dến-chứng  
nào. Walker thì rất-hảo-danh,  
trong-tưng thiên-hệ đều-phục  
mình.

Một

hôm

đương

nói

Mac-

kintosh

tháng

dậy

ngồi

bước

vào.

Walker tuy-en bô:

— Lúc nào nán-nán-thuân-thục  
rồi thi-hán-mới-thực-hoàn-toàn.  
Hắn-mến-chú-như-một-con-chó  
không-ai-ngờ-có-một-người-lich-

ký-như-ông: ông-yêu-dân-bản-xé  
như-cha-yêu-con, yêu-một-cách

cực-mích. Ông-mê-ya-say-dát-nuôi  
minh-đã-dày-năm

Ông-không-bao-gi-thôi-yêu-yê

dep-hòn-déo-c-é-u-ông-z. Ông

thường-cưới-còn-saga-bach-di

thâm-thú-mọi-nơi. Nhiều-khi-trên

quang-duong-ngap-cô, đồng-dàng

cuong-dung-giau-my-khoa-dau

đe-ngoan-canh.

Qua-các-làng-xóm, khi-người

kỷ-mục-bung-rượu-hồ-tieu-danh

dung, ông-đè-ý-nhin-dám-nhà-có

tum - húp như hình quả chuông, mai gianh cao ú - ụ như cái tò ông. Ông nở một nụ cười trên khuôn mặt to lớn, con mắt hoan-hỉ say luyến mầu sắc xinh rọi của giỗng cây sa-ké.

— Trời ơi, thật là cảnh Địa-đường!

Các lúc những cuộc du cơi ấy đưa ông ra tận bờ biển qua cảnh cây, vùng bờ rộng, vắng mènh-mông, hóng gợn một ngọn buồm.

Có khi ông trèo lên một đinh dồi, Rồi tung chừng mình là chúa tề thiên-hạ, ông ngâm trống cảnh đồng áng bao-la vô tận, diêm nhung lảng mạc núp dưới rặng cây to.



Ông ngồi lâu để kèo dài phút khoan-khoái ấy. Không biết dừng lời nào để tả tâm-hồn mình lúc bấy giờ, ông chỉ còn是怎样 là vắng bùa bùa những ngôn-nghữ tục tĩu. Ông cần phải ăn nói sô-bô như vậy mới dẹp bớt được dịp sóng lồng dương sô-nô.

Mackintosh khinh-khinh xem xét cái tâm trạng ấy. Walker thi sang-sướng, tự đắc thay nhiên người trai trẻ hơn mình say nấm vui dưới gầm bàn, mỗi khi ông chơi đẽm ở Apia với họ. Ông có tình cảm của một đồ-dệ Lưu-Linh.

Ông có thể rời nước mắt khi đọc tiểu-thuyết dâng trong lò bão hàng ngày. Thể mà tình khí biền lận xuôi ống lạnh-lenso với một người đi buôn gặp bức khó khăn, dù quen biết nhau đã hai mươi năm rồi.

Một bận Mackin osk nói với ông rằng:

— Chả có ai dám bảo là tôi hoang phi!

Ông cho đó là một lời khen.

Ông mê cảnh vật thiên nhiên, nhưng do em là tình yêu để dài của một hế-kay ruou.

Mackintosh khong ua sự ông có thiện cảm với dân bản xứ. Cũng như người Ich khy yêu con chó của mình, Walker yêu họ vì họ ở dưới quyền ông. Tâm

trí

ông không quântinh độ của họ. Nhưng lời

nói

sống surung

của ông hợp với

cau vui dưa thô

bí của họ; hai

hộn rất tương

dắc.

Ông tự hào về

nhà

hưởng của

mình. Ông coi

họ như lùi con

cái,

can thiệp

vào tất cả

công việc riêng

của

họ. Nhưng nếu

ông thẳng

tay

cai-tri,

không

muốn ai trái ý

mình, ông lại

không bằng lòng

san sả

quyến

hành minh cho

một người

đa

tráng khác. Ông nghĩ hoặc những

nhà truyền-giáo; hoi bát đồng ý là ông làm người ta không thể chịu đựng được nữa, đến nỗi phải bỏ dãy mà đi, không đợi đến lệnh bê trên cho đổi về nữa. Ông có oai với dân dẽn nói chúng có thể lối mà không làm được gấp miếng ăn cho mục-sử của chúng nữa.

Walker không bao giờ tu-vi lũ con buôn để họ bòn rút dân den. Ông săn-sóc bít họ phải trả tiền công, hay tiền bán cài dùn phơi theo một giá phải chăng; ông cầm

ban hàng quá đắt cho dân. Nếu buôn bán mập-mờ ám-muội, ông thẳng tay trừng p'at ngay. G'ah' b'ur bộn lìu buôn cò di kêu cầu ở Apia là khó làm ăn, thì Walker chẳng ngại ngùng gì đặt dùn trục xuất họ.

Rồi ra họn ấy cũng hiểu ẽ thuận sống trãi chét. Đã mấy thứ, cửa hàng nhà buôn nào buồng binh dột nhiên phát hỏa, cháy một cách rất «hợp thời», càng rõ ràng ông có giàn giò vào đấy.

Co làu một người lai Thụ-Đền vốn liêng cháy ra g'o, tim đen mắng ông là quản đón nhà, Walker cười khẽ taten mồi bắn :

— Đòi nhau con lợn! Mẹ anh là người báu xú, mà anh chỉ dì tra lọc người cùng giòng nói. Nhà cháy ấy cũng là trời giáng họa cho anh. Phải đó, ông Trời ông ấy quả báo! Đì ra đì!

Hai người cảnh-sát bắn-xú tống cõ hán ra bằng một cách chẳng ém ai ti nǎo, giua giòng cười vang lồn của ông Công-sứ.

Một hình phạt của Trời!

Mackintosh đề mắt xem ông làm công việc hàng ngày. Ngoài các nhiệm-vụ khác, Walker còn làm thầy thuốc. Mùa sau phong giầy có một gian chứa đầy thuốc men.

Một người bước vào. Hắn bận chiếc «lava-lava» màu lam. Hắn đã có tuổi, mái tóc hoa râm, miếng lưỡi chém tái công phu, da dẻ răn-réo như cái bì.

Walker xứng xó hỏi:

— Anh muốn gì?

— Voi một giọng xót xa hắn kẽ iêng măc hệnh h'động ăn là nón ngay, dâu dòn lâm.

Walker bảo:

— Lại mà hỏi các ông cổ-dạo ấy!

Anh không biết tôi chí chữa thuốc cho trẻ con thôi à?

— Tôi di hỏi rồi, nhưng không ai chữa được.

— Thế thi anh di vè, sáp súra mà ché. Sóng ngắn ấy tuổi chưa đủ à?

Anh rõ thật đồ ngu:

Không màng nghe những lời cau khàn nữa, Walker gọi một mụ đầu bà bế đứa trẻ ôm lại gần. Ông

xem đứa bé.

— Đợi dậy tôi cho thuốc.

Rồi quay lại người thư ký lai:

— Anh tìm ở phòng thuốc cho tôi vai hoan «khinh-phẩn» (1)

Ông cho dứa bê uống một viên ngay lúc đó, và dứa cho người mẹ thêm viên nữa.

— Dứa nó v'ě ủ k'y cho nó. Mai nêu không khởi thi chết.

Ông dương ngồi trên ghế, châm thuốc hút.

— Thuốc «khinh-phẩn» thật tài tính: Minh dã cứ được nhiều mạng hon là tất cả nhà thương Apia họp lại.

Ông ráy họng mình có mấy món thuốc chữa bệnh. Ông trảng tráo rõ hết k'êng dốt, ông chẳng n'gi những người sống v'ě nghè chữa thuốc.

— Tôi thường đ'ẽ t'oi các bệnh moi thay thuốc đều ché. Lúc ấy tôi mới bao người ốm tim đén tôi. À này, tôi đã k'êng nghe chuyện người mắc chứng ung-thu chua?

Mackintosh đáp:

— Ông đã k'êng luon mãi rồi.

— Tôi ch'ứa h'án khỏi trong cõ ba tháng.

— Ông không bao giờ k'ẽi tới những bệnh nhân mà ông không ch'ứa n'oi!

Làm song phan việc ấy, ông mới mó đèn công chuyêng khac.

C'hi hai người đến thura kiệu. Một t'eo-niều l'è lung, một mụ đầu bà bế ch'ông, và một anh chàng h'ị v'ę ruồng bò.

Walker cười ầm:

— Anh này tốt số. Bao nhiêu người mong được như anh!

(1) Calomel

## BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang-Mai,  
Hà cam, Hội xoài..

## ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUE

HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHẬT, KHÔNG HAI SINH DỤC,

CHÚA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN BẤT LINH NGHIỆM

vượng. Xưa kia không có đường không có lối chờ cùi dừa khô ra bê. Bây giờ dài tài dể dảng. Walker hy-vọng lập con đường vòng quanh hòn đảo. Một phan lớn dâng thành rôi.

— Trong hai năm nứa ta sẽ loại nguyên. Lúc ấy giá cò chép hay bị gọi v'ě huu, c'ung khong t'ān.

Ông c'bi vui lòng nh'ng con đường «của ông». Ông luôn di thăm nom xem xét. Tuy đó là nh'ng con đường đơn sơ, c'om m'c dâng lụa, qua nh'ng đồng rừng và các s'ò cây, thế mà lúc làm nh'ng ch'ông phai san phảng. Phai nob cây, v'ě núi băng cốt-m'on. Ông tự phụ d'v'ựt qua nh'ng kh'ò kh'nhan ấy; ông sung-sướng d'v'ựt một chương-trình v'ěn thiêt-dụng, khép khóp h'ay cảnh-dẹp trong cù lao, c'ap, r'oi, r'oi.

Sau cùng Walker m'c, gọi d'v'enu dám ng'oi ng'oi đ'oi trong góc phòng, lù trước đèn giờ, ông làm ngo'ak'ing biêt c'ob họ. Môt t'ut-trường già, từ b'ac, v'éc người cao lớn, mai chiếc «lava-lava» m'oi tinh, nét mặt crong ngh'ib, tuy c'amp'iep phat tr'on - t'ien-bieu cho ch'ec t'uc của lão. C'ung di theo, có người con lão và độ m'oi t'aky m'ot trong lang.

Xưa kia d'v'enu l'èn xich m'ich với họ, nh'ng mà walker vẫn chiếm phần thắc. Từ đó ông yên tri c'õ cuoc: thắc lợi trước, định lợi dụng sự hèn kém c'ua họ, theo lối ông v'ěn làm.

Lần này, câu chuyện có l': Walker có «bệnh» hay, d'ap d'v'enu. Khi ông mới b'ac ch'au chán đ'nh Taiua cui c'oi v'ěi con đường d'nh h'òp. D'nh d'nh cho d'ap nh'ng d'nh d'nh cái, giao thông các l'ang. D'nh c'ui nh'ò d'nh làm t'anh thiph

Ông kêu:

— D'nh c'ui tien làm g'ì? Giá c'õ tien lai c'ang đ'nh cho các c'ap d'ap, c'ui thura d'nh n'oi th' dem tien s'â d'nh th' d'ap d'ap!

Ông chỉ ráy l'i lương cho dân b'ac x'it. Thế là v'ě lý. Họ ch'eng b'ac vi ông kiêu h'anh muon hành động trai với thoi hoang phi ch'a n'ghe d'ap ch'ec t'uc. Vi the' ông mới m'ac m'iu sinh chuy'en voi các l'ang. B'ap k'y muc n'ay tim den ông c'ung lai l'èky.

C'oi g'au, con m'ot t'ut-trường di & Upolu m'ot n'ay, tr' v'ě nh'k, c'ui n'oi voi l'ang m'ac r'ang & Apia

