

SỐ 41 — GIÁ 0\$12

16 DECEMBER 1940

TRUNG BẠC TÂN VĂN CHỦ NHẬT

NGUYỄN DOÀN VƯƠNG
CHỦ TRƯỞNG



CHỌC BẦU-CỬ TÒNG-THỐNG MỸ 15/11/1940 VỪA RỘI

Cuộc bầu-cử Tòng-thống Mỹ đã làm cho tất cả nước Mỹ hoạt động náo-nam là thường trong mấy tháng vừa qua. Anh râu lông lác vừa có kết quả cuộc bầu-cử, Ông F. ROOSEVELT được tái-cử làm Tòng-thống Hoa-Kỳ lần thứ hai, có đến bảy triệu người đến biển-nam hòm-hộ ông ở trước "The Mall" — là đầm của Tòng-thống Mỹ ở Washington. Trong khung-hộ của tinh-tinh Tòng-thống F. ROOSEVELT (Anh của M. Nguyễn-Văn-Tứ) có mìn-mìn, cát-mát, và mìn-mìn cho báo TRUNG BẠC Chủ-Nhật

Không — thierry

THÚ' HAI

Mấy hôm nay, về việc có Trần-thi-Cầu ở Hưng yên người ta bàn tán nhiều điều qua.

Có kẽ thực ra thi chảng có gì là lạ cả : có Cần nó lây một cậu trai tên là Trần-vân-Cần, hiện dương làm việc ở Haiphong. Tưởng là dài lừa o với nhau « phụ xưởng phu tuy » đến nỗi là cậu dâu, không ngó cõi Cần, đâm hòn tôm hòn cù nấm vuột bụng thở dài nhớ đến người tình cũ của, có va có khóc, và có lây một cái khán có thêu tên người tình cũ ra đưa cho chồng moi, để « khiếu khích » người dân ông ấy — theo như lời các báu đã đăng. Ấy chỉ vền vẹn có thể thời — một câu chuyện già-dinh mà người ta nói bộ đàm kè cảng đã quá rồi, không ngó có một vài tờ báo hàng ngày lại lường the là quan trọng lắm, nên lên nhènghat tít lớn và... đăng ảnh có Cần nữa làm như một người gồm lầm.

THÚ' TU'

Thực, đến giờ người ta vẫn không hề hở bao kia dâng bài phỏng vấn bực « anh thư » và ông « anh hùng » kia để làm gì mà ta thế và không biết lúc ba vợ ông chủ bắt ấy đón con thi làm to đến thế sao... Nhưng trước việc « phỏng đại tin này » việc « bịa bợn phu chương » này, ta nghiệm thấy một điều này — chẳng biết đùa là điều vui hay điều buồn? La trong láng báo it lúu nay

THÚ' BA

Như thế, thử hỏi đùa là gì?

Nếu kẽ về danh tiếng, tôi tưởng có Cần cũng chưa có danh tiếng bằng bà vợ ông chủ bát bao kia. Mái dâng như thế bối lì là tin cần biết? Thi, ui nhè tin ấy có thực hồn thết đì nữa, cái bực phu-huyễn cũng không muốn cho con gái biết làm gi — vì đà ngay ông chủ bát họ có con gái lớn.

Tôi nghe thấy nói ít lâu nay, các báo chí ở đây quay về đạo-đức dân dàn. Vì thế, tôi không chịu tin rằng ông chủ bát kia lại có cái háu quoc-dân, dâng tin ấy đe cho phu-nhị! Lì uồi trống đò làm cái gương đi trên đường đời đực. Chẳng lẽ ông lại quên rằng mình là tên tống-kích tiều-thugết của Tự-lực Văn-doàn là lăng mạn, là đầu độc? Ông, chẳng lẽ lại

quen rằng ông làm bao là đe cho đời đeo, chứ không phải đe quâng cáo riêng một cô gái — và đe cho một bạn trai biết đén có gái agy? Như thế đã hết dấu. Từ bao nay lại còn phỏng-văn xem tại sao có bô chông.. — tôi không nói đến cái giọng văn ca tụng hay không-ca tụng làm gi — và ở bài ấy, dâng rát rành rỏi, ráo lòn, sành sành ở trang nhất, ta đã nghe thấy có Cần nói ý đe cho chàng hiểu rằng có D (ở mũi-xoá) chứ Ông Côn bao đó là C thì không phải. Người ta có phải cứ thấy C là có thê bao nhâm là D đâu!

Những cái đùa có lẽ lớn thật, lớn với bao kia với có Cần thè, nhưng lớn gi với báu và với tôi?

thường nảy ra nhiều ông đe bắt chước người quá, hế người ta vừa đeo.. hở ra cái gi ra một chút thi bắt chước liền và bắt chước không ngượng nghịch. Rồi từ đây người ta dánh dì nghè minh: thấy người ta phỏng sự Haiphong, mình cũng làm Haiphong phỏng sự: thấy người ta phỏng văn anh Mục, mình cũng dì phỏng văn mỵ hàng me cung báu hàng với anh Mục; và thấy người ta phỏng văn cung thâu người làm di phỏng văn.

Vấn biêt phỏng-văn là một cách viết không phai quyền sở hữu của riêng một người nào cả. Nhưng thực ra, ta phải nhận rằng chính vì cái óc đe bắt chước nên mới có chuyện khí bắt chước người, mất một mảng cai-mặt bù-rùi.. mà to bao kia mới có chuyện cũng di phỏng-văn — mà phỏng-văn một chuyện cực quan trọng là hỏi vợ chồng người — a đem tan nón cài nau den the nao mà đen nón phai đem ra lòa xin iy di rồi về dâng bao ở dưới một cái đe thật lòn « Một hoa khôi ở Hưng thành bì chòng kiện xin iy di sau cuoc kết hôn 18 ngày »,

THÚ' NAM

Nói đến những cái đe lớn, tôi lại nhớ đến một cái tin mới đây tôi được đọc ở trong một tờ báo khác: « Một cái quái thai mất người, mom lợn, mũi voi ta là mấy cái lò nhô, mắt là hai miếng thịt đỗ trông không rõ hình ».

Làm cho tôi lìu nhớ tới một chuyện ở trong Nam: một người dân bà Saigon cũng đeo ra một cái quái thai mũi điu hau, mũi mọc ở cằm và tai ở bụng. Ban đồng nghiệp có đến hỏi người thiều phu nò thi người thiều phu ấy trả lời rằng: « Lúc có mang, tôi thấy một cái lò điu có mây con điu hau con chép, tôi vè sờ qua, đém năm mè thấy, và chắc là sự nhin đó ánh hưởng vào bào thai... »

Trung-Bắc Chu-Nhật

(Edition hebdomadaire du T.B.T.Y.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois	6 \$ 60
Tonkin Annam et Laos.	Coste d'Asie France	
Côte des Indes et Colonies françaises	7, 00 3, 75	
Etrange	12, 00 7, 00	
Administration et Services publics	10, 00 6, 00	

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être débités au nom de « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressez au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Paris

PHONG TỤC LA Y PHỤC, DÙNG THÌ GIỜ.

BÂY GIỜ TA PHẢI NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĂN UỐNG TRONG BA NGÀY TẾT

Về số Tết Trung-Bắc Chu-Nhật, các bạn đã tiếp tục gửi bài dự thi về ba vấn đề: 1) Phong tục các làng Annam trong ngày Tết; 2) Y phục nên dùng trong ba ngày Tết; 3) Cách dùng thời giờ trong ba ngày Tết. (Những mưu này chúng tôi đã nói rõ trong mố số báo trước). Lần này, chúng tôi muốn nói về chuyện ĂN UỐNG. Năm nay, chúng ta sẽ ăn Tết thế nào cho khỏi chán? Văn đưa hành, thịt mông, bánh chưng xanh? Hay nên đổi cách ăn gì cho lạ?

Chúng tôi có cách eacute;ac bạn chỉ phải mua một số Trung - Bắc Chu - Nhật số Tết, ngồi ở nhà đọc mà ăn được ba cái Tết Trung, Nam, Bắc - kỵ

Mồng một, các bạn sẽ ăn Tết Bắc - kỵ. Mồng hai, các bạn sẽ ăn Tết Trung - kỵ. Mồng ba, các bạn sẽ ăn Tết Nam - kỵ hay tùy ngày mưu đổi di theo nào cũng được, miễn là ba ngày Tết phải ăn ba cái Tết! Vày ngày từ bây giờ các bạn xa gần ở Trung - Bắc - Nam - kỵ nên gửi về cho chúng tôi mấy cái thực đơn toàn món ăn từng nơi để ăn một ngày trong ba ngày kia và cách nấu các món ăn ấy.

CÁC BẠN SẼ LẤY LÀM LÀ VI CHỈ VỚI MỘT SỐ TẾT CỦA TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC ĂN BA CÁI TẾT LÀ VỚI GIA-DỊNH CÁC BẠN

Nhin một cảnh tượng gồm ghiếc như thế đã có hại thế, không biết nghe hay đọc một tin gồm ghiếc như tin trên kia thì có hại hay không?

Ông chủ bao, rât nhân đạo, eó lè khôn chủ trương rông muôn sự, người ta không nên nghĩ làm gi. Ma lán ván cung vây. Ma cát vè thư cung thê. Nghĩ lâm cảng vòi ghét. Cho nên tôi xin chịu cái ý kiến của ông Thao Thao nó dài khai thế này:

— Lãm tho Đường, tho mời doi qua, minh phải nghĩ nhiều. Âu la ta « cò » cái ôi lại nh « cò » thuốc phiện vòi môi bài túi chỉ nghĩ môi cầu cung đù.

—

Đại khái muôn tâa múa rết ở Hồ hoán Kiêm, ông có câu thơ này :

« Đóng xum sít bên hồ curi rắng khòi »

Thê là dã. Cẩn gi phải nghĩ nhiều... Thơ ấy, ông Thao Thao đặt tên là thơ mọi câu mà.. tám chán.

— Tám chán, theo ý tôi cùi cang cùi nhiều quá, còn phải nghĩ ngh. Vốn xưa ngay vắn quỷ ông Thao Thao, tôi có ý làm bản: ông nên bỏ hết cả chán đi mà chỉ chọ thơ dung

trên một chán như con cò hay con vịt kêu ngủ cảng đù, không nên rền ràng ý kiến đó không phải là ý kiến của tôi đâu nhưng là ý kiến của Đại-la han trong truyện « Ba người ngู lâm pháo thả »!

Đại-la han bão A-la-mỹ :

— Thơ « môt câu » của Voiture khi trước bấy giờ lì thời rồi, anh nên làm thơ một chữ thôi, nhả tâa cảm múa nực thi chí hạ « Nực », buồn cảm vè môt chuyện gi thì ngâm « Sầu » là dã...

A-le-mỹ làm theo vòi dù làm thơ môt chữ và chép đòi vi thơ. Được ngời tình là ba Sơ-vor-ros thương tuu giap đỡ, A-la-mỹ dẫn dàn song một cuộc đời vương giap; một hôm A-la-mỹ gặp Đại-la-han, Đại-la-han bão A-la-mỹ rắng :

— Ngày anh xem, tôi nói có dảng không? Thơ cần gi phải có nhiều chữ mới nuôi nôi người! Không phải nói dâu, anh thức là bức thi bá « nhât tự thiện kim » đấy!

A-la-mỹ nhât tự thiện kim, ông Thao Thao thiên kim mà nhân leh bát tự, phen này gọi là cùi thành triệu phú đền nơi.

TIỀU-LIỆU

Đời với tin
tức đúng đe
nhời sợ đó

THÁI BỘ CHÚNG TA PHẢI THẾ NÀO ?

Sống ở đời chiến tranh này, hàng ngày chúng ta bị nhồi sọ bởi bao nhiêu tin tức trái ngược hằn nhau về những việc xảy ra trong thế giới đến nỗi ta không thể phân biệt được tin nào là thực, tin nào là bịa đặt nữa. Nhất là hiện nay công-unc tuyên truyền bằng vô tuyến điện rất nhanh chóng, nên trong một ngày những tin tức ở kinh thành Paris đưa rát nhiều ta không thể biết tin nào là thật, tin nào không nên dọa. Những tin tức đó không ai dẹp den mà không phải e ngại thậm chí cõng nặng ràng trong 10 phần họ chẳng chỉ ở một vài phần là đúng với sự thật, hoặc nhiều khi hoàn toàn bịa cung-nén, vì dù như những bản thông cao về các trận đánh nau-nạn nay ở Âu-châu và Trung-hoa.

Càng một việc xảy ra mà tuy theo các nguồn tin tức, mồi chòi nói mai each knac nán. Một trận hải chiến hoặc không - chiến mà người Anh eno là một cuộc đánh thắng lớn tại bộ tống tor-lanh Đức lại cho là một việc đại bại của không quân và thủy quân Anh. Càng một trận đánh o Albanie mà kinh thành Nha-danh de y mít cách đặc biệt cho là rất có giá trị và quan trọng thì cái hàng thông tin ở La-mã lại cho là một cuộc xung đột náo không co gi là quan hệ cá.

Kiem-duyet bo

Một quân đội tiến hay lui, bên thi cho một cuộc dụng binh đã bị truất, bên thi nói đó là một cuộc lui binh mất trật tự, một cuộc bại trận hoàn toàn.

Nhưng thế trong một ngày ta nghe thấy, đọc thấy không biết bao nhiêu việc trái nhau, những cách giải giải về cùng một việc mà không có gì là hợp với nhau và những thuyết lý trái ngược đánh đố lẫn nhau.

Người có óc thông minh đến đâu có trí phán đoán sáng suốt đến đâu khi đọc đến những tin tức trên ta cũng khó lòng phân biệt được sự phai-trái.

Vậy cách khôn ngoan nhất giữa lúc này không nên tỏ bày ý-khoa-ta, cứ để hổng cả các tin, rồi từ kiêm nhận đợi đến lúc nào biết đích được sự thật sẽ hay.

Những điều trên này không những đúng vớ ác việc quan sự mà thời mà vớ các việc chính trị và ngoại giao cũng vậy. Ta đã nghe thấy những điều vô tuyến đэн, những tờ báo ngoại quốc ví mục đích tuyên ma bịa đặt ra biết bao tin tức vớ các công việc xảy ra không đúng sự thật một phần nào.

Vì dù như những tin của người ngoại quốc nói vớ lanh-dinh Đông-dương gần đây và những việc xảy ra ở miến-bán, giới Thái-lan và Đông-dương. Nhieu khi người ta lại bịa đặt hồn những việc không có căn cứ vào đâu và truyền di khắp nơi để lừa dối mọi người hoặc để lừa ra những việc hành động của họ là hợp lý.

Cloisseur

Phạm-ngọc-Phúc

chuyên mòn ván tó bằng máy điện

No 3 — Rue Richaud — Hanov
(gõ phố hang Bông và Phù-doan)

Gối đã sống ở xứ sở của những dân bùi thù chết Gần ông

(SỞ BẢO THUẬT theo lời một nô-binh Tau)

Năm 1934, tôi theo các chí-em đồng đội dưới quyền chí-huy của Hồ sơ-trưởng lèn miền Biên-son, nơi giáp-giới hai lèn Tứ-xuyên và Tây-khai di đánh một toán giặc lớn.

Sau hai tháng giới xông pha mũi tên bón đạn, riêng đội nữ cảm-tử-quân chúng tôi hơn 200 người chỉ còn có hơn hai mươi chí em sống sói. Khi đã dẹp yên cõi giặc lòn ấy, trưởng-quan cho là chí em chúng tôi lập được nhiều công-trạng và trải bao nhiêu lần nguy hiểm gian-nan, nên đặc biệt cho chúng tôi được nghỉ sút để choi xem phong cảnh miệt ấy trong mười hôm, trưởng-quan lại cấp giấy thông hành, trong gãy lại có lời dặn các nhà chè-rách địa-phuong chí dân cho.

Được dịp ấy, 5 chí em thân chúng tôi kết thành một bọn, vẫn dùng binh-phục, nai mít gom gàng, đeo kí giái và lương thực đi riêng về một đường.

Hai hai tháng trời chí ngại vớ hơi bón đạn, nay được tự do di lại trong những nơi phong cảnh hữu tình, trong lòng khoan khoái biết mày. Miền này có nhiều núi cao, mỗi núi mỗi hình, trông rất vui mắt. Đẹp đênh lại có nhiều cây cổ hoa lá, chí em tôi vừa đi vừa bứt, hoặc cầm lên đầu, hoặc cài vào áo, có mây chí tay nang-niu cánh hoa lại tóm im cười tinh, ý hồn trông hoa lại hồn đến những chuyện hay giờ khỉ cõi ở nhà đừng thoát tha trước giờ hẹn bờ chòi đại bàng tinh chảng?

Bỗng dì qua một cánh đồng, lúa má hoa mầu tươi tốt xanh um cả một lèn mèn mèn như một tấm nệm nhung xanh giài suối. Trong các luống ruộng, bọn rắn bợn ba, những nòng phu nòng phu

dang hi-húi cây cối hoặc giồng giòi, trông người nào cũng có vẻ hiền lành vui vẻ, họ trông thấy chúng tôi, đều ngước mắt lên nhìn, kẽ týa mình vào cái bừa, người chống tay lên cái cuốc, như tự hào với chúng tôi là họ đang được hưởng cái cảnh lặng lẽ êm đềm cõi thi vị. Bỗng nghe thấy có tiếng hát lanh-lanh:

Gởi sinh giặc làm chí, (1)
Cho chồng tôi phải ra di chiến trường

Lại hát:

Từ ngày chàng bước ra di, (2)
Buông không lạnh lỏ, em lây chí
khuya sâu.

Rồi lại hát:

Bây giờ anh đã trở về (3)
Trống anh là lè em ngò ráng ai.

Nghe đến đây, chúng tôi trong nhau cùng rúc lén cười, vì các à cõi nào đó thấy chúng tôi hận bnh phục đã tưởng là những cậu bép, cậu cai trai trèn hát gõi tinh hay đê trao duyên. Chí Giáp người có dâng vạm vỡ khỏe mạnh, chúng tôi vẫn gõi dùm là « gáy đê » bẩm chúng tôi và hão...

— Các cô gái quê da tinh nhi? Họ đã nhâm lâm, chúng ta cũng cõi nhặt hão, rồi chèo ghẹo họ cho thêm vào trong cuộc di chui này.

Nói vậy, rồi chí cũng cát tieng Lát, nực cười nhất là tiếng cui cũng ò-ò-giảm như tiếng dàn-óng:

Bây giờ anh đã đêy,
Saô em không di đón đê dát tag-

nhanh cung võ!

Hát rút tieng, chí dắt chúng tôi cùng di rẽ xuống một cánh ruộng, gõp đam náo có những thiên-núi thiê-phụ, chí cũng cõi lâm rà bờ đùa cõi rất buồn cười. Vừa là, và cõi vi e thận, các cõi cõi à dù vú

(1, 2, 3) theo đúng nghĩa, muôn mấy câu ca dao sán cõi ta ghép vào.

hở ghẹo chúng tôi đó, cõi cõi gầm mặt xuống, như cõi dâu mới vỡ nhà chồng. Thấy thế, chí Giáp-lai càng có ý giả vờ, cõi người thi them quâ bồ ruộng mà út lè chay, cõi người thi dùi dung lại, cõi áp úng nói chằng ra lời.

Đùa nghịch chán ché rồi lại bỏ ra di, cõi mồi lúc di lõi gặp một sự cõi thú, nhưng kẽ ra thù vị nhâ cõi có những lúu chúng tôi dien cái trô già làm khách râu may như thê là là đáng kẽ hõi cõi.

Bã là di choi, lại coi giấy hóng hành, tõi dâu cõi hõi gõi sõi cõi người chí dâu, nên chúng tôi cõi lèng thùng di, tõi dâu ngõ dù, cõi như thê đã được bõn ngày rồi, sang ngày thứ năm, chúng tôi ở nhà trõ ra di chung được nứa nứa ngõ, bồng trõng dâng xa cõi mót lõi, thõi những cây coi ứng đam châm sác trảng dâu đặc cõi, dưới chau núi cõi dám bõ cõi gái hoặc dâng, hoặc ngõi, hoặc chay, hoặc nhảy, coi yêu vui sướng lâm. Thấy vậy, động lòng hiếu-ký, chí Giáp-lai tinh giã lism khâch râu may đê dien những chuyện lanh vò như mót hõm. Rõi chí lai kéo chúng tôi di, cõi chèng đõi rãnh bộ nứa thi dâu cõi nái ăy, bồng một lõi lèng cõi dâu hét dội dinh dinh, rồi từ trên nái ăy cõi hàng trâm đán bâ con gáy vùa reo hò, vùa kéo xuồng vây bợc lấy chúng tôi, coi hõng tui nào cõi coi võ dù tyn cõi. Thay vay chung tôi cõi dang cuông quýt chua hiếu ra thê náo, thi hõng ngae duối chán như cõi may giãi, chèng lõi, dâu bi ghiet ogă län kenh cõi re, chí Giáp-sy hõi vùa loan bảo chúng tôi dûng kai giói dõi phê, thi dí dí dí nhõng cai thêng lõng cõi dâu quăng tròng vào cõi, rồi đều bi trõi gó cõi lại, không sao giáng-giết ra được nữa.

(cõi nái)

Ai đặt ra chủ Quốc-ngữ?

Trong cả bài của ông Khái-Hưng có hai đoạn này nói đến lịch-sử chữ Quốc-ngữ thì cả hai đều không đúng sự thực.

Ông cho chữ «Tây» do ở «Tây-ban-nha» mà ra. Tôi không cầu-kỳ như thế. Đành rằng bây giờ ta quen dùng mấy chữ «người Tây» để chỉ người Pháp, nhưng trước kia, mấy chữ này chẳng có nghĩa gì khác là «người Tây-duong» hay «người phuơng Tây» (hiều ngầm là người Âu-châu) chéchung cả người Pháp, người Bồ-dào, người Tây-ban-nha, v.v... Chứ không phải chỉ riêng người Tây - ban - nha, như ông Khái-Hưng đã nói. Vâ lại, tên nước Espagne, trước khi dịch ra là «Tây-ban-nha», thì chúng ta vẫn quên dịch là «pha-nha» kia mà!

Một điều nữa không quan-trọng! Các nhà truyền-đạo sang nước ta trước nhất phải đầu toán là người Tây-ban-nha? Trái lại, nhiều nhất là người Bồ-dào-nha. Rồi mới đến Pháp và Tây-ban-nha.

Còn như bao rắng chữ Quốc-ngữ của ta do người Tây-ban-nha đặt ra thì ông Khái-Hưng lầm lầm. Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy người ta có phả dù cái thuyết «chữ Quốc-ngữ do người Bồ-dào-nha đặt ra», chứ không thấy ai nhắc đến tên một người Tây-ban-nha nào cả.

Về cõi-rê chữ Quốc-ngữ, nhiều nhà học-giá và nhiều báo chí Pháp-Nam đã từng kể-cứu và bàn-luận đến.

Năm 1915, ông L. Cadière có viết một bài dài-dò là «Les Européens qui ont vu le vieux Hué: le P. de Rhodes» trong tạp-chí «Bulletin des Amis du vieux Hué» (tr. 231-249). Ông L. Cadière còn viết một bài nữa «Alexandre de Rhodes» trong tạp-chí «Extrême-Asie» (số Septembre-Octobre 1927, tr. 113-126).

Ông Charles B. Maybon, trong quyển «Histoire moderne du pays d'Annam» cũng có nói về lịch-sử chữ Quốc-ngữ (tr. 36).

Ngày 18 Avril 1924, hội Tri-Tri Nam-ký có iờ-chức cuộc nghém-hiếp ông A. Salles, một vị quan Thanh-trà thuộc-dịa huu-trí, người đã sáng lập ra hội ấy. Trong khi đập lại bài diễn-văn của ông hội-trưởng Võ văn-Thom, ông Salles có nói về cõi-rê chữ Quốc-ngữ. Cả hai bài diễn-văn có dâng trong tập ký-yếu (Ballé-

ÔNG KHÁI-HƯNG VIỆT:

TRONG một số «Chữ-Nhật luân-bảo» gần đây, ông tôi có dọc thay một bài của ông Khái-Hưng viết về vấn-dề chữ Quốc-ngữ. Nhấn bẩn về sự «cái-đèch» chữ Quốc-ngữ, ông có nhắc đến người sáng tạo ra lỗi viết mà cả Quốc-dân ta đang thay-dung ngày nay.

Ông Khái-Hưng viết như sau này: «... Thời người Tây-ban-nha mới sang truyền-bá đạo Gia-đoà ở nước ta, việc cần-nhất của họ là học tiếng Việt-Nam. Mà họ thi chép cách truyền-khoa, vì họ không thể dùng được lỗi chép năm rât khó của ta. Họ bèn nghĩ cách ghi tiếng Việt-Nam bằng văn Tây-ban-nha, cũng như ngay nay người minh học tiếng Pháp hay tiếng Anh mà ghi bằng văn Quốc-ngữ. Thế là chép «Quốc-ngữ» bắt đầu thành hình...»

Đến bài, ông Khái-Hưng lại chua thêm câu này: «Chữ Quốc-ngữ, thưa xem người mình còn gọi là chữ Tây (chữ của người Tây-ban-nha) để phân-biet với chữ nóm. Về sau, người xưa mãi dì, ta dùng chữ «Tây» để trô người phuơng Tây, rồi người Pháp. Ngày nay thì hai tiếng «chữ Tây» chỉ còn nghĩa là chữ Pháp-mà thôi».

tin) của hội Tri-Tri Bắc-kỳ (số Octobre-Décembre 1924).

Ngày 28 Mars 1925, ông G. Cordier diễn-thuyết ở trường Thủ-địa Paris về vấn-dề «Les trois écritures utilisées en Annam: chữ nho, chữ nôm, chữ Quốc-ngữ», cũng có nói về lịch-sử chữ Quốc-ngữ. Bài diễn-thuyết này có lục dâng trong tập ký-yếu của hội Tri-Tri Bắc-kỳ (số Janvier-Mars 1935).

Báo Nam-Phong (số Octobre 1927) có dâng một bài của ông Phạm-Quỳnh khảo về cõi-rê chữ Quốc-ngữ.

Ngày 25 Novembre 1933, trong một bài diễn-thuyết ở hội Tri-Tri Hanoi, ma đầu-dê là «Người gốc văn-học nước nhà và nền văn-học mới», ông Lê-Du cũng có nói qua về lịch-sử chữ Quốc-ngữ. Bài ấy lục dâng trong tập ký-yếu của hội Tri-Tri Bắc-kỳ (số Janvier-Mars 1934).

Ông Nguyễn-văn-Tố, hội-trưởng hội Tri-Tri Bắc-kỳ, cũng có một bài khảo-cứu về vấn-dề này, dâng trong tập ký-yếu số Juillet-Septembre 1933.

Ngoài những tạp-chí và ký-yếu trên này, các sách học chữ Nam của các ông Cordier, Chodzko, v.v... cũng có nói sơ-luợt về nguồn-gốc chữ Quốc-ngữ.

Những tài-liệu kẽ trê đây, đại-khai đều tương-tự nhau về điều này: Việc sáng-lập ra chữ Quốc-ngữ không phải là sự-nghịp mà một người trong một lúc làm nên được. Ông Alexandre de Rhodes (1591-

Chiêu Đăng chủ Kho Sách Xua Quán Ven Đường

1690) chỉ sáu-chín, thêm thất và xếp dọn lại lối cũa quâ so sài của người trước, và cho nó cái hình-thể được mọi người công-nhận bằng cách xuôi-bán một quyền kinh-bản và một quyền tự-dền. Bấy giờ là năm 1651.

Quyền k nh-bản nhan là «Catechismus prolix, qui volunt susciper baptismum in octo dies divisus: Phép giảng tám ngày cho kẻ muôn chịu phép rửa tội mà beao dạo thánh đức chúa blöi». Câu tiếng Nôm này là một cái mẫu Quốc-ngữ về thế kỷ 17: chữ «muỗn» bấy giờ viết là «muần», chữ «toi» bấy giờ là «toi», chữ «vao» bấy giờ là «beao».

Quyền tự-diễn nhan là «Dictionary annamiticum, lusitanum et latinum» soạn bằng ba thứ chữ: An-nam, Bồ-dào-nha và La-tinh.

Nhà in của hội Truyền-giáo ở La-Mã là nhà in thứ nhất in sách Quốc-ngữ và vào năm 1651; hai cuốn sách của ông A. de Rhodes là hai cuốn sách đầu tiên dùng mẫu «v La-mã đầu tiên dùng Quốc-điển tiếng Nam.

Cái kiêu chủ do A. de Rhodes công-bổ lên đây còn chịu nhiều sự thay đổi nữa, vào nửa dưới thế kỷ 17 và ba phần tu-thế kỷ 18; những sự thay đổi ấy được đức cha d'Adran (Pigneau de Béhaine) thu-thập lại trong hai cuốn tự-diễn, mà bản-thảo mãi đến năm 1838 mới được đức cha Taberd đem xuất-bản (Dictionary annamiticum-latinum).

Kiêu chủ Quốc-ngữ của đức cha d'Adran giống hệt như chủ ta dùng ngày nay.

Tóm lại, lỗi chủ viết mà ta gọi là Quốc-ngữ là một công-cuộc hypes-tac cho các già-u. Mùi-ki-thao trong hai thế kỷ mới xong, và đã được án-dịnh vào hai thế kỷ rô-rét bởi hai người Pháp là ông cố Alexandre de Rhodes và đức cha Pigneau de Béhaine.

Đành rằng ông A. de Rhodes là người đầu tiên công bố thứ chữ Quốc-ngữ trong hai quyển sách, nhưng ta

cũng nên biết những ai đã hợp-tác với ông,

Trong bài «Phi-lộ» (Aldectorem) bành-chứ la-tinh đặt ở đầu quyển tu-diễn năm 1651, ông A. de Rhodes trước hết có kè tên ông de Pina, người đã dạy ông học tiếng An-nam, bắc như sau rày: ông de Pina nói, ông A. de Rhodes ng-e; ông de Pina không viết, không thể dùng mẫu-tự La-mã mà dến được tiếng An-nam.

Ông A. de Rhodes còn kè tên hai giáo-sĩ Bồ-dào-nha là hai ông Antoine Barbosa và Gaspar de Amaral. Trong hai ông này, một ông soạn một quyền tự-vung (lexique) chữ An-nam dịch ra chữ Bồ-dào, một ông

soạn quyền tự-vung chữ Bồ-dào dịch ra chữ An-nam. Vì

hai quyền tự-vung này không hề dem in, nên không biết cái thứ Quốc-ngữ của hai ông đó ra thế nào? Mà biết đâu đã là «Quốc-ngữ»? Biết đâu không phải là chữ nôm? Về chép này, không một nhà học-giá nào giám cả quyết chắc chắn cả.

Nếu ta có thể ví chủ Quốc-ngữ ngày nay như một tòa nhà, thì gach ngói do mấy giáo-sĩ (trong số có hai cố Bồ-dào) gom-góp vào, rồi cố A. de Rhodes thêm với them-cát, dựng nên tên tòa nhà dô-sò mà sau này đức cha d'Adran to diêm sáu sang thành hình cái nhà ta ở hiện nay.

Bồ-dào không thể quả quyết rằng chữ Quốc-ngữ do người Bồ-dào-nha đặt ra, thi trăm phần trăm cũng không thể den-gia cho người Tây-ban-nha như ông Khái-Hưng được.

NHÂN-NHĨA

BẢO-THÂN HOÀN

Thuốc Đại bồ thân-thề

GIA-DỊNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

THU THAI THEO Ý MUÔN

có hơn 60 bả-ké (dâng được xuôi đời) biêng rõ những ngày nào trong tháng người dân bả có thể hay không thụ thai được sách viết theo lối khảo-cứu Môi-cuốn №380. Mua linh-hóa giáng-hàng hót №71

Ở xa mua xin gởi №386 (kèm cuốc) cho
NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trũ-bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

vây-xin hỏi: các ngài đã biết việc làng ra sao chưa? Việc làng không biết, thì đừng nói việc nước gi vội.

VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tát-Tố sẽ hiến các ngài những cái lợp lùng
ở trong lũy tre xanh xir Bác

Mỗi cuồn №385. Mua linh-hóa giáng-hàng hót №71

Ở xa mua xin gởi №385 (kèm cuốc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

MỘT VÀI CON SEN TRỞ NÊN

NỮ SĨ DANH TIẾNG

TRONG LÀNG PHỤ
NỮ VĂN NGHỆ NƯỚC
NHẬT NGÀY NAY

QUÁN-CHI

Xem bài kỹ-thuật ở các báo mới rồi, trong dịp có mấy cô đào hát Nhật-bản sang biểu-diễn ở Hanoi, các ngài đã thấy đại-khai-phu-nữ Nhật tiến-hoa về nghệ-thuật diễn kinh ra thế nào?

Có người hỏi: — Thế còn còn về phương diện văn-học, các cô trổng dẽ yêu như những « con poupee sống » ấy có khả năng không?

Cái đầu hói ấy nên có.

Chúng tôi tưởng nên nói qua, gọi là gối ghém vào trong khuôn khõ bài này, họ may không phu tẩm lòng hiểu kỹ của chư vị độc-giả.

Q

Người ta vẫn cho dân bà Nhật có thể làm khuôn mẫu vợ giỏi mẹ hiền ở trong thế giới. Từ xưa, còn ở dưới chế độ phong-khiển, cho đến gần đây ở dưới chế độ tự-hàn và văn-minh vật chất, bao giờ người dân bà Nhật cũng phục tòng dân ông; sự sống húu như không có linh-tinh, suốt đời phụ thuộc vào cha, vào chồng, vào con.

Vì thế mà địa-vị xã-hội của họ thấp thỏi, chưa thấy đâu có.

Về giáo-duc, họ chỉ được học những điều thường thức cần dùng đóng vai chủ-phụ, để thờ chồng nuôi con và trông nom việc nhà. Đến như giáo-duc cao-sau, tri-tuệ dai-hoc, hình như họ không có đặc-quyền được hưởng.

Về churc nghiệp, họ cũng chỉ làm những việc tùy-tùng dân ông, hay làm cỏ dào con hát, và phue-dịch trong các tieu-quan trà-dinh, thê-thôi. Còn ở các co-quan trọng yếu về chánh-trị, và công nghệ, về văn-hoa, thật là ít thấy dấu chân dân bà được đề-tới.

Có thể nói khu vực hoạt động của dân bà Nhật chỉ quanh quẩn ở trong gia-dinh; có vượt ra ngoài thì cũng chỉ làm thuê làm mướn vặt và các xưởng thợ, hằng hồn là cung.

Tinh-cảnh như thế, ai chẳng nghĩ họ còn làm gì có bờ thế và ngày giờ lo đến văn-hoc; mà có chẳng nữa, làm sao mồ mang lối lạc cho được?

Áy thế mà về mặt văn-hoc từ xưa đến nay, phụ-nữ Nhật không hề chịu thua dân ông, có lẽ còn

lần hơn nữa là khác.

Một chứng cứ rõ ràng hơn hết, là bộ sách « Nguyen-thi-vat-ngu 藍氏物語 » có giá trị trong thế-giới và làm đại-bieu cho cả văn-hoc nước Nhật cổ-thời, viết ra từ mấy trăm năm trước, bởi một người dân bà, tên Tứ-thức-Bô, 紫式部, một vị nữ-quan trong cung-dinh nhà vua.

Còn nhiều bộ sách khác, ngày nay vẫn truyền tung ở nước Nhật cũng thế: tác-gia thuộc về giống cái.

Từ đời Minh-trị duy-tân (1868) cho đến bây giờ, phu-nữ Nhật cũng chen vai thích cánh đàn ông, rong ruổi tiến hóa trên đường văn-hoc, không chịu sau bước nào.

Làm báo, viết báo, soạn kịch, chủ trương những co-quan phu-nữ văn-hoc, tổ-chức những văn-dan thư-xã v.v. phàm một sáng kiến, một công việc gì có thể mồ mang taint tới văn-nghệ của dân bà, chí em bén Nhật đều ra sirc thi-tho hoạt động.

Những báo chí co oai-quyền ở xã-hội Nhật hiện thời, như Trung-tuong, công-luan, Cai-tao, Nhật-bản, bình-luan v.v. đều tranh nhau hoan nghênh tac-pham dân bà. Nói gi những văn-nghệ tạp-chi, tu-dan bà chủ-trương lấy, như Nữ-nhan nghê-thuat, Phụ-nhan văn-nghệ, Nhuc-oc-thao, phái biết cái sực tiêu thu xuất-ban thường thường năm ba chuc yan trở lên. Số sách do tay mềm mại kà trước-tac, mỗi năm nộp nhiều tuém ra.

Cũng có làm phòng-sự-vien cho các tờ báo lớn, có biệt-lai như hàng Titanya hay Maryse Choisy, Odette Pa-metier của nước Pháp, không phải là hiếm.

Kể ra văn-dan nước Nhật hiện nay, nổi danh nữ-sĩ tài-hoa đặc-bié特, có đến bốn năm chục người trong ấy gồm đủ các giai-cấp và tu-tuởng xã-hội, chánh-trị.

Thiên-hu & dù có một con sen hay một cỏ rao bán bánh mà ham thích văn-hoc đến nỗi tò-tò một nhà văn lừng lẫy, một ngòi sao chói lọi trên dân văn-không?

Ở nước Nhật có đấy.

Vũ-giá Thiên-Dai 宇野千代 một nữ-sĩ có biệt-tài mô-tả những tật hư và cách sinh hoạt của giai-cấp tri-thức, vốn là con một nhà hết sức hàn vi. Lại gấp phải ông cha tần bạo, suốt ngày uống rượu say nhẹ rồi hành hạ đánh chửi con.

Bởi vậy, ngay từ thuở nhỏ nàng phải bỏ gia-dinh ra đi lưu lạc, vừa kiếm nghề nuôi thân vừa học. Vì nàng lập chí mai sau thế nào cũng làm một nữ-văn-nhan mới nghe.

Thôi thì nàng làm đủ nghề: Khi thi gõ đầu mẩy đứa trẻ, khi thi làm con ở quyết định trong các quán cơm. Có lúc sướng hơn một chút, thi làm công trong một tòa báo, rồi làm cỏ á chi chỗ cho khách ngồi trong rạp xi-né.

Giai-lúc đang làm cỏ ái bồi một nhà hàng cơm tây được biết Long-diên chủ bút tạp chí « Trung-tuong cong-luan » thường hay đến ăn. Ban đầu ông ta thấy nàng xinh đẹp, mỗi bữa ăn xong rồi vứt 5 đồng xu vào đĩa gọi là tiền thưởng công-hiến-hạ. Sau thấy nàng thông minh và ham văn-chương, bèn khuyến khích nàng cố học thêm.

Cách đó ít lâu, nàng viết bài « Đào mā » đưa cho Long-Diên xem. Ông này khen hay và đăng vào báo « Trung-tuong cong-luan ». Năm ấy nàng 26 tuổi, bắt đầu có tiếng và trở nên văn-sĩ từ đó trở đi.

Sánh lại, tình cảnh của nữ-thi-gia Lâm-phù Mỹ-tử 林芙美子 lại còn khổ hơn.

Mỹ-tử sinh vào một nhà, có thể nói là một bức vẽ nhân-sinh hằng máu tươi và nước mắt. Ông cha chori bời phong-dâng, bỗ-mẹ con nàng neo nhóc khõ sõ, di lấy một con đĩ. Bà mẹ không thể ô vây nuôi con, phải dắt lồng di theo, lấy một người chõng khác. Nhưng cảnh đói rét khổn cùng vẫn không chịu buông tha.

Thành ra từ nhỏ, nàng sinh hoạt ở trong xóm-dan-bản-hàn-dơ-hàn, hối 8, 9 tuổi đã phải xuất-thân di kiêng.

Thoát tịt, làm nghề rao bán bánh-tay ở ngoài đường: « Ai bánh-tay, keo lạc ra mua! » như ta thường nghe. Rồi đổi nghề bán quạt lá, bán lạc rang tuy theo mùa nào thứ ấy.

Tới khoảng 14, 15 tuổi thì đi ở thuê ở mướn cho người ta. Sau đó guyêp làm hàng trong tiệm, rồi làm thư trong công-xưởng.

Chính giữa thời kỳ này, nàng chịu khó vừa làm vira-hoc. Công phu khắc khổ cần-học ấy đã đèn-dáp cuo nòng được trả nên một thi-gia nổi tiếng như ngày nay.

Phần nữa về trước của đời nàng, không khác nào một chiec thuyền con không buồm, không lái, theo chiều sóng gió phiêu-bạt lênh-dênh. Đến nỗi

lưu lạc nhiều nơi trong nước, rồi trôi dạt sang tời Cao-ly và Tây-bá-lợi-ri. Bởi vậy nàng là một nhà văn, không phải rèn-tập ở chốn học-dường nào, mà thật được hun-dúc trong lò sinh-hoạt phẩn đấu vất vả mà ra.

Cánh ngô dã thu nhặt bao nhiêu kinh nghiệm, tri-thức, iham ra thơ văn-nang và sau chát chúa những tư-tưởng phiêu-dát phóng-khoáng.

Mỹ-tử ngâm-vịnh và trước-tác khá nhiều, nhất là tập, « Phóng-lãng-ký » dài kẽo-rõ những nỗi gian-truân thuở nhỏ của mình, được xâ-hội hoan nghênh như tưối, mỗi lần in tái-dì tái-lại, chì bán trong vài tuần bết ngay.

Chắc người ta muốn xem thử văn-chương của cô bé bán rao bánh-tay kẹo lạc thuở trước ra sao.

Hai chuyện giải-thú vừa kể trên, dù-chứng tỏ phu-nữ Nhật ham thích văn-hoc và được thành-công đến mức nào vậy.

Quán-Chi

HO LAO

Trị những chứng ho cò sét ám, ra đời đặc-lần huyết, hoặc nỗi ra toàn-huyết, có khí chí ho khang không thành-tiếng, người một ngày một xanh-sao gầy mòn, nên dùng thuốc BỘ PHÉ TRÙ LAO BIẾU NGUYỄN. Giá mول ve 1\$50

SÂM NHUNG BỒ THẬN

Thận-hu, khí huyết-kém, liệt-dương, di-tinh, mộng-úm, gầy-cốm, yếu-đuối, tình-thần-hacking, phu-uống-thuốc SÂM NHUNG BỒ THẬN BIẾU NGUYỄN để bồi-bổ lấy chán khi cưa-ván lão-sir khỏe. Giá mول hộp 1\$80.

DÂN BÀ KHÍ HU

Dân-bà có bệnh trong dạ-con, kinh-nguyệt không đều, ra-huyết-bach, da vàng-vợt xanh-xao, rứa-dầu-chóng-mặt lòn-dau-bang-luon, kén-dường-sinh-dục. Chỉ dùng thuốc KHÍ HU BIẾU-NGUYỄN, sinh-dục sẽ dễ-dàng, kinh-nguyệt đều-hòa, hồng-hàng-béo-tết. Mỗi ve giá 1\$00.

CAI NHA PHIEN

Thuốc này giúp cho những người muốn cai-bỏ-hảo-hút được hay hắt-nhè, mờ-mắt, cách ráng-dé dám, và mao-chóng. Những người dùng thuốc này lõi-hầu được sự-nghiêm-dều công-nhận rằng: không thuốc cai-nào mau-chóng và hieu-uyghim như thuốc CAI NHA PHIEN BIẾU NGUYỄN. Ai đã trót-mặc-phải, muôn-bão-tòn-sڑe khõe và nỗi giông, phả-dùng-thuốc cai-này mօi-hường-hạnh-phúc cuوت-dời. Thuốc này uống vào rất-ém-ái, không-mết-thec, rất-tiện cho những người sưa-yêu-bản-công-viec nay phái-di-xa. Mỗi ve lõi 3\$, nhô 1\$50.

Nhà thuốc Biếu-Điều-Nguyễn

125 — Hàng Bông (cửa-quyền) — Hanoi

Bưu-Lý: Hải-phong; Mai-hoa — Nam-dinh; Việt-long; Hải-dương; Quang-huy — Thái-binh; Minh-dec — Ninh-binh; Sch-tri — Bắc-ninh; Quốc-hưng — Thanh-hoa; Thái-lai; Vinh; Sinh-huy — Hué; Văn-hòa — Saigon; Mai-hinh 120 Guyenmei — Đức-thắng; A. Dakao — Chợ-lion; Long-Van

Cái đầu lâu trong nón tu-lô

chết

Nam vò chiếc nón tu-lô
Giả đầu tướng giặc ai ngờ mưu
cao.

Tay súng ác dâm múa đao
Nước đương rào sạch lại vào am
xưa.

Cáu dân công đức đã thưa
Tòa sen đức Phật công chờ chúng
minh.

Tử bi quả phúc đã thành
Già cao nghĩa hiệp nức danh muôn
dời.

Máy câu lục bát kè iрен, do tôi đã
dịch theo bài thơ để đầu câu chuyện
một vị Hiệp-lâng trong lấp Đảo-khé
giả-sứ, muốn hiến các binh đeo bảo
Trung - Bắc. Chủ nhân một căm
chuỵen vui và căm lòng, xin lược
kè thàn thê và công quâ của vị
Hiệp-lâng ấy như sau này:

Hiệp-lâng không si biết rõ họ
tên là già và quê quán ở đâu, thường
di vân du khắp-nơi, không nhất
định trú-tri ở chùa nào. Vào hồi
cuối Lê, nhân dân lúc quân Tây-sơn
ra đánh Bắc-hà, vua tôi nhà Lê bỏ
nước sang Tàu cầu cứu, nhân dịp
ấy các tay hào kiệt các nơi đến
nô-le, họ giặc có cung thừa giờ
bê-măng, mợt rá như nấm. Gần xú
Kinh-bắc tức là tỉnh Bắc-ninh bảy
giờ có một tên giặc có lự gọi là Ông
quận, xứng hùng trong một vùng
cũng khâ rộng. Vì nó chém mãi nên
mọi người đều gọi là Quận-Chết.

Ngoài sự-lòng ngay mang đồ
đảng di cướp bóc các dân làng,
Quận Chết lì có tinh-dám-ác là
thường. Thường cho mấy tay sai
đi dù xem các làng thuộc trong
phạm-vi-thổ-lực của y, xem con
gái nhà nào có cát dẹp trả về báo
cho hiết, y lập tức cho đến bắt đem
về trại để hùm-hisp, dù là gái đã
cô-chồng có coa rồi y cũng không
thả. Nhung gái nào vò phuộc bị
hùm-hisp phải vui cười chiều-theo
ý mồn của y, nếu lại khóc lóc hay
ra vò baon bá, y hùm-hisp xong
sai đem chém lién. Người ta tình
ra trong có 6 tháng giờ, số dân bà
con gái bị nó hùm-hisp rồi giết

chết có tới hơn hai trăm người.
Nhân dân các làng ở vùng ấy đều
một lòng căm giận muốn những
ván xé bắn thay y cho hả, nhưng
ở dưới thế lực tàn bạo của nó đều
phải nhậm tẩm không hả dám than
thở bùn nội một câu gì.

Nhiều người không chịu nổi dǎoh
phải bỏ cửa nhà, cõi nghiệp hõng
hãy dǎi dùn nhau tìm tránh di nơi
khác.

Giai lúc bao, người phải tránh
xa nơi hang hùn lồ rán áy, thi một
vị sư già thản thê gãy cùm ở đầu
điển xin vào trú-tri trong một căm
nhỏ, cách lò thành độ 5 dãm.
Ai này lấy làm lạ hỏi :

— Chưng tôi khén khô vê quận
Chết, đang tìm di chăng được, nha
sư lại tìm đóm làm gi?

Min cười, nha sư đáp :

— Mô-phat, bần-tâng là kè tu
bánh khô hành, quận Chết ngại có
sá chi.

Rồi đó, hàng ngày người ta thấy
nhà sư đầu đội chiếc nón tu-lô,

Ngo là ai, chăng là một nhà sư
đã giết chết Quận Chết.

Nhà sư nào? mà lại có cái tố lực
cao-cường giết chết được tên hung
ác ấy!

Mọi người đang hỏi nhau, chưa
biết là vị sư nào, thi lại nghe đồn
lên rằng có người đã tìm thấy
thủ cấp của Quận Chết ở trong căm
nhỏ kia, hàng đòn lùi lại
kéo nhau đến xem. Một sự hãi
hùng hiến ra trước mắt: thủ cấp
Quận Chết với đòn nhông mao, đe
lợt vào ngay lòng căm nón tu-lô, mà
vị sư già gãy yếu hòn hem vẫn
trú-tri ở đó, tuyệt tích không thấy
nữa. Bấy giờ ai nay mới tin chắc
là vị sư già vò danh ấy đã giết chết
Quận Chết để trai hại cho dân.

Sân ô mé tinh, một số đông nhân
dân vùng ấy đều bảo: nhau dò la
đức phật Kim-cuong hiền hinh vi
dùn trú lại. Nhung các người thức
gá đầu cho rằng một là tay hiếp
khách nào đó đã trả hình làm nhà
(xem tiếp trang 20)



NHUNG CÁI VINH VÀ CÁI NHỤC CỦA LÀNG BÁO Ở ĐÂY

CÁC ÔNG
TƯỚNG
TRẺ
BỊ NGƯỜI TA XUI DẠI

làng báo thi đograms bởi vì tôi đã từng thấy ở ba kỳ
còn nhiều cậu bị người ta rẽ xui dài, nên mất cả bộ
hành, rồi vì không có một tinh thần thắnn cứng cỏi
nên từ « tré tuobi » họ di tói « tré trung » rồi họ bị sa
ngã, không hi vọng còn ngóc đầu lên được.

Các ông BẠN TRÈ Nam-kỳ cũng « ca » của những
cậu học trò mà tôi nói trên kia. Họ là những con nhai
của rừng mõ, đi học mà không học hành gì cả, chỉ
tan phiêu với nhau và với... thày dạy họ. Bởi vì ông
thày dạy họ của họ cũng « tré trung » như họ, tài thi
ít nhưng miệng tướng cao siêu thi hiếu: thày và trò
vi vậy họp nhau lại viết văn và chẳng nhâc văn viết

đấy lại đem quẳng vào sọt giấy, ông
thay bèn xu-dai các ông tú vè xin
tiền bò mẹ, người mới vai trám, kè
nãm bầy chục chung lung gop sức
làm một tờ báo. Và họ làm báo
thực. Tờ báo ấy lấy tên là tờ BẠN
TRÈ.

Lúc tôi viết những dòng này, tờ
BẠN TRÈ không biết có còn được
cái may mắn nhìn thấy ánh sáng
không, hay là đã hị Trò... ăn gỏi
rồi. Nhưng dù sao thì ông thày nò
cũng không hại gì hết về tiền tài...
Trái lại...

Nhưng ông học trò chết mà ông
không chết thi việc gi mà ngai!

Tôi đã từng biết nhiều người ở ba kỳ, cái cáp xách
tay và những lời nói khôn khéo đã luyện sẵn ở trong
miệng, đi khắp chợ thi quê, tìm những nhà giàu hám
hút danh hay có những ông con thất nghiệp muôn... ho
làm một nghề ngông gí để khỏi mang tiếng với dân
làng.

Những ông xách cáp kia kim đèn và lựu kiện lấy cái
thiên chức cầm đầu cho những người chẳng may kia
và, tuy chẳng có ai nhớ vả, họ cũng cứ trọn nghẽ cho
những người nhà quê kia.

— Lúm nghệ buôn? — Bán tiễn!
— Lúm nghệ quan? — Không có bằng!
— Lúm nghệ thư ký? — Các ông ấy khinh miệt là
nghé cao giây!

— « Vả lại, ta phải biết nhà ta nhò giờ cũng khâ,
ngài tinh thừa them vài chục bắc, liệu có làm đưọc trò
gi? Áu là tòi bán cho ngài một cách là cho cậu cã ra
tinh fam tờ báo. Phải biết nhé... Còn có nghệ gi danh
gia băng... »

Ông xách cáp nói đoạn tuôn một tràng diễn văn cho
người khờ dai kia nghe với tất cả sự ngạc nhiên.
Thay kẻ khốn nạn dã bị « thuoc » rồi, gã bèn mờ cộp
lý bút giýra làm tinh nào là mỗi số báo bán thế này
in một vạn (lá l?) thi thê này, trù tiền in đì còn thê
này... cho chí phi vè người làm, nhà cửa, đèn đèn
đỗ đạc và linh tinh thế này thi...»

— Tôi nói cho mà biết: ăn mày tài cũng được mỗi tháng răm, sáu trăm đồng là ít. Hồi có nghề nào phát tài đến thế không? Tuy vậy, cái đó không cần lắm. Chứng minh là con nhà văn tự (ấy, cứ gọi thế cho ông ngồi tiếp chuyện khói lồng một chút) đâu có cảng ngõ nhiêu về chuyện tiền nong tí tiện, ta cần nhất là phải làm một cái gì lầy lùng một chút... Ma muốn lầy lùng danh tiếng « yui biết mặt chúa biết tên » thì còn có gì hơn nghề báo? Biết mà thầm thoại vào Tòu nụ Phủ kia là chỗ thường dân không báo giờ được để chán tốn... Vả lại, sau này muôn lầy cái hàn-lâm, cùa-phẩm thi đỗ như trớn báu tay vậy.

Ông có biết ông T. kinh tráng, người làng ta không nhỉ? Ông ấy làm báo dày, một tờ báo hàng ngày có tiếng ở đây.

Kiem duyet bo

Lại ông lang thuộc lứa, dứng nói bài đọc báo làm gi vội, ông ấy chỉ vì có một người em viết báo mà cũng được... hàn-lâm.

Mà ông thi chắc... ông còn là gi cái ông L. mắt búp búp, vai u di tung lảng một, vào chào ông huyện tung một nắm báo, xui một tết linh lệ đưa di tung như một đê mua báo giá gãy đôi chứ gi!

Ấy, ông ấy nguyên chí là một người thợ may ở ngoại ô không biết viết chữ quốc ngữ dày. Ấy thế mà mới làm báo được nửa năm, ông ta đã iệu được nhà gach và được on trên banh cho bài phẩm va lại một cái hàn-lâm nữa đấy!

Làng báo quốc âm, chắc ai cũng nhận thấy ít lâu nay sản xuất ra rất nhiều báo ma choi.

Báo ma choi, bởi vì những báo ấy khi ăn khi hiện, lúc nào lúi chét không biết thế nào mà rõ được. Có năm trăm bạc, hay mua non được một bát hủ ý, người khác khi đọc họ thấy sự vui và hay sự ict lợi, người khác khi đọc họ thấy ham sống, yêu đời, người khác khi đọc họ thấy tình yêu và tình thương lại với trái tim, thế là họ sướng rồ. Nên không nói tôi sẽ bão rząd họ thay quyền trời vậy. Họ sướng, cái sung-sướng của người khác, họ u buồn, cái u buồn của người khác. Họ có thể thay trời mà đổi hết cả mộng xâ-hội, bết đâu? Họ tạo ra một thế hệ, họ sinh ra những lũu hồn, họ để ra những tinh tinh cao thượng...

Mà ai cũng quên họ và không cần biết họ...

Tôi đã từng được đi theo sau xem những đám ma đem những nhà văn, nhà báo di dời nơi ở cuối cùng. Những cảm-tưởng của ôi mỗi lần đều dõi-dao-thêm một chút và dồn lệ thèm mòn chát.

Nương không co lẩn nào tôi thấy khờ nhู hóm đưa đám anh Ngọc-T. ô Dương-mẫu-Ngọc mới đây: thật là một người bạn làm báo báu ngon nhất của tôi, sống vì báo chí vì nghệ lâm làm báo vầy.

Lúc sống làm báo với mấy mươi vạn mấy mươi triệu người mà lúc chết liệu có còn được một vài độc-giá nhớ đến chẳng?

Nhung biết làm sao được? Ta yêu nghề thi phải chịu cả sự vinh và sự nuục. Đề troi biết cho ta!

(còn nữa)
THIEN-TUONG

Nói thế, ông viết báo kia, ít lâu sau đại trào về làng báo với cái hăng hái buồm xưa. Ông lại bôp ocz mà biến quốc dân, nhau ngai và can đảm thay, những cái biết của mình cho những người bạn không bao giờ biết cả, như một con tằm ráu ruột kéo ra tơ để làm lụa mà chính những người mặc lụa không bao giờ biết ở trong trời đất lại có con tằm kéo kén, worn to, to đem bán; bán, mua về dệt và sau bao nhiêu công trình khó nhọc mới nên thán cái áo hay cái quần.

Theo ý tôi thì cái ng ề khõ nhất thế giới là nghề làm di.

Pái cười những lúc khõ, phải yêu chiểu người minh ghét hay tóm, người làm dĩ (bao giờ cũng có lương áum) muốn giải nghệ để sống một cuộc đời yên ổn nhưng không bao giờ được.

Người làm báo cũng thế. Cái kiếp vận của họ cũng như kiếp vận người hông phún nói trên kia, « đã mang lấy nghiệp vào thân » thì chỉ có lỗi vào mà không có lỗi ra: cuộc đời họ bị dát như con hãi ầu, chui bay về tò, thấy lũ con kêu đòi phải mồ hụng lôi ruồi để cho dân trả da!

Người làm báo, y như câu hát dâ nói :

« Trên thiên cung có tội gi,
Xuống trần mà trả nợ đí cho rồi... »

Suốt một cuộc đời sống với sự bát mản, u buồn, nhưng, như một nhà báo ở Pháp dñ nói, tôi chắc nếu ai si muôn đổi sự giàu sang phú quý thì trả một số ít người phu bạo ra, tôi chắc hẫu bối đều trả lời như người xưa xưa: Tôi không đổi cái gi ở nhà báo này lấy một cái ngai vàng lộng lẫy».

Và người làm báo lây lùng sung-sướng về chõ ấy.

Người khác khi đọc họ thấy sự vui và hay sự ict lợi, người khác khi đọc họ thấy ham sống, yêu đời, người khác khi đọc họ thấy tình yêu và tình thương lại với trái tim, thế là họ sướng rồ. Nên không nói tôi sẽ bão rząd họ thay quyền trời vậy. Họ sướng, cái sung-sướng của người khác, họ u buồn, cái u buồn của người khác. Họ có thể thay trời mà đổi hết cả mộng xâ-hội, bết đâu? Họ tạo ra một thế hệ, họ sinh ra những lũu hồn, họ để ra những tinh tinh cao thượng...

Mà ai cũng quên họ và không cần biết họ...

Tôi đã từng được di theo sau xem những đám ma đem những nhà văn, nhà báo di dời nơi ở cuối cùng. Những cảm-tưởng của ôi mỗi lần đều dõi-dao-thêm một chút và dồn lệ thèm mòn chát.

Nương không co lẩn nào tôi thấy khờ nhú hóm đưa đám anh Ngọc-T. ô Dương-mẫu-Ngọc mới đây: thật là một người bạn làm báo báu ngon nhất của tôi, sống vì báo chí vì nghệ lâm làm báo vầy.

Lúc sống làm báo với mấy mươi vạn mấy mươi triệu người mà lúc chết liệu có còn được một vài độc-giá nhớ đến chẳng?

Nhung biết làm sao được? Ta yêu nghề thi phải chịu cả sự vinh và sự nuục. Đề troi biết cho ta!

12



NHỮNG SỰ BÍ MẬT TRONG ĐIỆN

Nhân việc ngoại trưởng Nga, Molotov sang hội kiến với Tổng - thống Hitler chúng tôi nói đến:

REMLIN
HỒNG-LAM thuật

Trước khi lên cầm vận mệnh Nga Sô-viết, Staline đã từng làm một viên thông ngôn quên ở Paris

chúa đỗ Công sản nước Nga ngày nay, còn tên là Brout chef.

Còn nhà hàn vi, ngay từ lúc nhỏ Staline đã có óc muôn dánh dò không những nước Nga-la-ix mà cả Âu-châu nên có dự vào một cuộc ám-mưu phản đối viễn Tôc gác ở Omsk, một thị trấn ở Tây bắc Nga.

Trong vụ ám-mưu này Staline bị một mảnh bom ném cảnh tuy bơi bị tật, vi thê Staline em mới di cư sang Pháp v đến ở làm thông ngôn ở Paris là nơi Staline sẽ gặp cả Lépine và Tros ký hai ông lò cách mệnh Tô-Nga.

Sau đó ít lâu Staline về Nga giay chử Pháp trong một trường trung-hoc ở Nga.

Có ai ngờ đâu, viên thông ngôn nhỏ bé trong một khách sạn ở Paris đó mà ngày nay lại trở nên nhà á độc tài và ôn chúa đỗ ở Nga Sô-Viết.

Ngày nay có ai nói với Staline tới những vùng, luga, báo, ngoc kim-cuong và gái đẹp ở Paris thi Staline đáp rằng :

— N-ting thứ xa xí đó, tôi rất khinh vi ngày xưa tôi đã từng biết hết ở Paris.

Một vài viên y sĩ ngoại quốc được triệu đến chữa cho ông « chúa đỗ », phải khám nǎm người giống nhau không biết ai là Staline thực

Ở đời càng cao danh giá, càng giữ nhiều quyền-hình thi lại càng nhiều gian nan. Ai cũng biết rằng các nhà cầm quyền việt các nước độc tài như Đức, Ý và nhất là Nga bao giờ cũng phòng bị rất cẩn thận để tránh khỏi bị ám sát.

Những bức ảnh của các nhà độc tài đứng giữa đám đông công chúng phản ánh đều già dơi và mõi khi các nhà độc tài đó đến đọc diễn văn ở một nơi nào thì bao giờ số Cảnh sát cũ phải khám xét trước rát là kỹ lưỡng.

Người ta nói rằng khi nào ở cảnh sát Gestapo tự cho là không thể phòng bị dù cầu thận đề tránh kinh các cuộc ám sát thì Hitler dùng một người giống mặt để di chuyển cho mình. Nhưng đó cũng toàn là những tin đồn và chỉ một vài người ở gần Hitler nói ra như thế mà thôi.

Còn về phần Stalin thì mọi người làm chứng rất có giá trị đã công bố hẳn lên các báo rằng Stalin không những có một người giống mặt mà có những bốn người có thể thay mặt mình được. Một nhà chuyên môn về y-khoa ở nước Áo thường được mời sang Mạc-tu-khoa để chữa cho các nhà cầm quyền

Tô-Nga — vì khi nào cần phải chữa cho chính mình thì các nhà cầm quyền Nga Sô-viết không dùng y-sí của các nước trưởng giả và tư bản — có thuật lại rằng vừa rồi ở Mạc tu-khoa ông đã được người ta đưa vào một phòng ở điện Kiem-lin có tất cả năm ông Stalin giống hệt nhau. Nhà y-sí đó phải khám xét cả năm người giống nhau, chỉ khác nhau bằng một con số để đánh dấu và trong tờ trình về y-khoa phải nói rõ về bệnh tình của mỗi người đó.

Nhưng trong nǎ m người đó ai là Stalin thực? Đó là điều bí mật rất ít người biết rõ.

Trong số 5 người giống mặt nhau thì hai người bị bệnh đau tim, một người bị đau ở tim và đau phổi còn người kia bị sưng phát huyết quái cổ là do bệnh da khớp xương ma ra.

Nhưng dấu hiệu về bệnh tinh đó hợp với những tin đồn ở Nga nói rằng Stalin bị bệnh đau nặng và bộ máy tuần hoàn.

Nhó có những sự phong bị cùn mặt nên không ai biết rõ mặt Stalin cả các viên y-sí cũng thế.

Về di truyền nhà độc tài đó không có gì là đặc sắc cả. Cha Stalin bị chết trong khi y còn ít tuổi vì mõi bệnh gi khống hiếu, mẹ Stalin hiện nay còn sống vẫn khỏe mạnh và có vẻ một người đàn bà quê mùa ở vùng Géorgie. Trước kia Stalin hai lần bị bệnh khùng rõ là bệnh gi?

Lần mắc bệnh thứ nhất đã làm cho Stalin phải từ giã nhà tù kín là nơi y bắt đầu được nuôi dạy. Ta lại có phải nói rõ rằng các sách lịch-sử của đảng Cộng sản cải chính hão huyền này và nói chung Stalin đã vang theo một cuộc cách mệnh trong lồng tâm mà từ

giã nhà tù kín. Lần thứ hai mắc bệnh vào giữa lúc Stalin còn bị giam trong nhà pha ở xứ Tây-Ba-lợi-á. Trong người Stalin không hề thấy có dấu hiệu gì bị di truyền bệnh nghiệp rượu của ông cha đè lại. Stalin là một người cao đến 6 pieds và cân nặng 80 kilogrs. Cố róng nét mặt của Stalin thi không rõ dấu hiệu gì về bệnh đau thận và daen gan cá.

Nhưng có lẽ những bức ảnh của Stalin đều giả đổi cả. Stalin hút thuốc lá và uống rượu rất có điều đó. Stalin chỉ có một dấu hiệu về bê ngoài rất dễ nhận thấy: mặt của Stalin to hơn hòn đảo, người ta rằng đó là cái dấu hiệu đặc biệt của sự tập-trung về trí thông-minh. Đó là cái tướng bê ngoài của những người giỏi về khoa toán-học.

Những y-sí nào đã có dịp đến gần Stalin đều nói là Stalin bị một thứ bệnh rất lạ, bệnh đó đã gây ra một cái tình thế và cơ-thể trong đó cảm-tinh và ý-

nghĩ xanh xung đột nhau luân luân và sự tưởng tượng đánh dò bàn sự thực-tế. Stalin là người có thể bắn chém cả dân Nga để thực hành công cuộc của mình, một cái kết quả ghê gớm giữa sự trái ngược của mong tưởng và thực tế hàng ngày.

Các nhà cầm quyền khác ở Nga Sô - Viết

Các viên y-sí ngoại quốc được mời đến để khám bệnh ở Mạc-tu-khoa ngay lúc mới đến đã bị dẫn ngay đến một biệt thự cách kính thành độ 70 dặm và lúc nào cũng có quản lính gần rất gần cửa. Một lần thăm bệnh, các y-sí khám hàng trại người bệnh đều là những người bị nhiều thứ bệnh do thần kinh gây ra và không thể nào liệt vào một hạng bệnh nào được. Những người bệnh đó đều là các nhà cầm quyền Nga Sô-viết. Tất cả mọi người đều phải làm việc quá sức mệt, những viên chức giữ một chức quan hệ thường thường hàng ngày họ phải làm việc 16 giờ. Làm việc như thế để không biêt ngày mai sẽ ra thế nào. Như thế mà các viên y-sí bắt chúa bằng cách nghĩ tên một người, sống ngoài giới và giải tri biếu thi thật là một sự mai mi!

Nhưng kẻ mất hồn thảng bằng vẫn về cơ thể và tinh thần toàn là những kẻ nám hồn nhưng co quan trọng yếu về hành-chính của Nga Sô-viết trong tay.

Họ bị bệnh gi?

Trong y-kiến hiện nay chưa liệt được các bệnh đó vào hạng gi, nhưng cứ theo các dấu hiệu về chứng bệnh mà các nhà chuyên môn y-khoa nước Áo đã được triết sang Nga đăng trong các báo và tạp chí

(Xem tiếp trang 35)



Trong 3 cái hình trên này các binh sĩ nhận tem ai là nhà độc tài Nga Stalin. Chính người gốc bên phải mới có kẽ khung là nhà độc tài đó còn bốn người khác giống mặt kia thường đóng vai Stalin giả

Chán Chường!

Chuyện ngắn của TÙ-THẠCH
MANH-QUỲNH vẽ

Lieu nhìn đôi giày đánh bóng, những lỗ châm kim hình con bướm ở mũi, không còn chứa một hạt bụi. Chàng mím cười tỏ ý bằng lòng thẳng nhô, súng nào cũng theo lệ — một cái lè bao giờ cũng vẫn có trong gia đình nhà chàng — là đánh giày, chải áo và sửa sang bàn viết của các «cầu». Gia đình nhà Liêu là một gia đình trưởng giả, và những lẻ đù là những di tích của một thời phong phú ngày xưa. Hồi ấy hai anh chàng còn ở nhà với bố mẹ — chàng là con thứ ba — mỗi người có một bài học riêng. Cái bàn gỗ già dà, rộng có thể làm bàn viết cho tám người là thuộc riêng về người anh cả, sinh viên trường thuốc. Cái bàn giấy lối mới gỗ lát, có cầm ngắn, kê ở bên trái phía cửa sổ trồng ra vườn là của người anh thứ hai, cũng sinh viên trường thuốc. Đến Liêu, chàng là con út, học đốt nhất nhưng cũng không kém gì, cũng có một bàn giấy chân cong rất co kinh của thày hàn hia xanh thẳm màu lá sồi — một quyền nói về Platon, một quyền về Aris và ba quyền bàn về thẩm-mỹ-học qua cái thời đại — khlein người khách lừa vào buồng sáng, khi các «xau» đã di học cũ, lên trên gác lầu chài bắn học cho sành, đồ sộ giấy, lau sán gác, gấp bay treo những quần áo các «cầu» thay ra vát bừa trên giường, đánh bóng các đôi giày và xếp nó vào thành bằng trên cái bệ dài hai thước kề ở một góc tường.

Những vở phong-ilo, thư tư-ayo hầu thành một thiên tính của Liêu; chàng như khóng thể bô đượ; khôn nhất cho chàng là buỗi sáng dày quần áo chỉnh tề, tuy rằng khong không thấy các cửa kính, cửa chớp mở rộng ra để cho ánh sáng lùa vào, trông thấy trên sàn gác nhiều giấy lớn trong thành phố.

Mặc quần áo xong, chàng ra đứng nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn ngài hòn cây me, cây sưa, cây roi, cây liêu, xem túm lá-luôt với nhau. Gó đầu mào đồng khiên những lá cây mang một vẻ buồn bã không trong những màu xanh trầm, trên những cánh liêu nhớ nhung ủ dột như những thiên nứa dài như linh nhản không muốn chải, trong những trang thanh vẫn rỉ rả của lá.

Một tiếng ô-lô hầm kít, Liêu

ngó cõi ra. Cảnh via hè một cái xe bồn son đèn bóng nhoáng phản chiếu một cảnh lá chập chờn. Chắc hẳn anh chàng, đi khám bệnh buổi sáng vè, Anh chàng, Phượng, Liêu ít thấy một người yêu nghề và chăm chỉ như thế. Không một giờ nào nghĩ-ngoii, không bao giờ hối hận đến Liêu cả, không phải vì thờ ơ với em, nhưng bình như lúc nào óc Phượng cũng ở cái bàng-ké nhiệt độ người ấm, hay ở cái ống đóm có vi trùng bệnh Iso, mà không tưởng đến già dinh nua. Để thường đến nửa tháng nay mà Phượng cũng không biết rằng Liêu đã thôi dạy học ở trường «Descartes». Nhiều khi Liêu thấy thương anh quá. Suốt ngày dì lại gần người ống, trong phòng thí nghiệm, trong phòng thuốc, tối đến lại cẩm coi viết những bài dâng trong tập Ký yếu Y-học Việt-Dông. Chẳng bù cho Liêu, ngày anh hai bفة, sống nhàn nhã trong sự đai các. Chàng thấy, trong bữa cơm, cái người ngồi tựa ngón cái tráng lệ của những cốc pha lê, cái rìu giang-tay hình bắp ruyu cầm mây bồng cát vàng rực rỡ đặt giữa bàn ăn khống phái

là Phụng người đã sắm ra những thứ ấy, nhưng lại là chàng. Ngày giờ, Lại mới thấy, một cách rõ rệt, cái tình y lại của chàng.

Bỗn đã tiễn tài di không kể, vì từ Liêu cũng có thể kiểm được một số tiền dủ nuôi sống với cái bangle tài-lai ban Triết-học của chàng, nhưng còn về tình thần, Cái này mới đáng kinh! Chàng y-lại về tình-thần! Cách giáo-dục trưởng già xưa của cha mẹ đã đánh một dấu vết khó lèn trong tâm hồn người thanh niên. Quen sống trong sự dài các, không phải là ngô dến sinh nhai, chàng đã mất cái quan niệm về sự làm việc, về sự sáng tác, và cái quâc của sự sáng tác ấy là sự công ích cho mọi người, sự hưng lây tiếng tăm của một chí lực. Không một lúc nào chàng thấy cái tình thần cao quý của Phụng họa lục này; Phụng làm việc, ngoài mục đích kiêm nhiệm tiền ra, còn một mục đích xa xôi hơn nữa: phát minh ra một thứ thuốc mang tên họ của một gia đình, lưu truyền cho khoa học. Lý-tưởng! Cái mà Liên thiền, đó là Lý-tưởng. Trong khoanh khắc, chàng thấy át cả sự rỗng không của 25 năm chàng đã sống. Một phần tu thế kỷ, hỏi chàng đã làm được cái gì có thể gọi là là một kỷ niệm sâu xa trong tâm hồn chàng? Hay chỉ có hai ngày mà chàng hồi hộp đến tận thò khỉ trong thấy tên mình trên tờ giấy trắng bão tin được tráng tuyển ký tú-tài phẩm thứ nhất và ký tú-tài ban triết-học.

Ài còn, có e một ngày mà chàng chẳng nhớ nữa, là cái ngày chàng biết tin Oanh đã lìy chồng; chàng rời rạc cả chán tay, ngô găng hơn một tháng; cái ngày mà đời thua của chàng chấm hết. Rồi

qua lại một vài lời hẹn hò xuông trong những cuộc gặp gỡ gán-doan, một vài đêm « giang nhẹn » với những gái rẽ lên. Chàng cũng đã có dà làm việc, cũng đã thử cái lực lượng tài năng của mình.

Kiem duyêt bỏ 20 đồng

Chàng đã thử vào nghề dạy học;
Day duc it lau, chàng phai xin tho.



Buồn, thỉnh thoảng chàng lại về quê nhà, năm bốn năm tháng, mang theo mươi quyển sách quý. Chán nhà quê, chàng lại ra. Thời gian đi, lặng lẽ bình thản. Chàng lại đi, dạy học một lát, rồi lại thôi. Nghề dạy học không hợp với tinh va hồn của chàng. Có một đao chàng buôn quá, và nhớ đến Oanh, nhớ đến những ngày tươi đẹp đã tàn, chàng làm mây bài thơ gửi cho cô bão, nhưng chàng thấy báo náo dâng cả. Thơ của chàng chắc ít lâm đồng quá. Phải, cảm động được ai! Cuộc đời dài các và thờ o bên cạnh sự sống của chàng chính chàng còn thấy ngày nay là ai!

Phải e dâng mìn vào cuộc đời, như con trâu dâng mìn xuông nước.

Có thể mới biết được luồng vị của đời chữ!

Và tìm một lý lường cho sự sống. Có thể iây ái tình làn lý tưởng được không? Không! Ái tình chỉ là một phương tiện! Ái tình chỉ có thể giúp cho một thời tên này nò, nếu không là mòn chòn nò! Kim tiền? Kim tiền cũng chỉ là một phương tiện, chỉ không thể là mục đích của cảnh. Đối với Liêu, chỉ có nghệ thuật. Chỉ có nghệ thuật mới phát-huy được tất cả cái xuất sắc của bangle ngã. Chỉ có sáng tác của nghệ thuật mới hợp cái óc

của chàng.

Sao cho xứng đáng làm con trong một gia đình tên mà ai cũng trọng sự làm việc chân chính, ai cũng hoan hối tinh hoa động? Những ý nghĩ hăng hái ấy dồn dập đến trong óc Liêu. Chàng hơi thấy nóng óc, phải đứng dậy đi đi lại lại.

Cái đầu lâu với miệng cười thiên cổ của nó hình như cười chàng. Sao mà hôm nay e cùi tòi i nguy lung

thế. Chàng đi đến xoa vào cái bộ có những vết như rong rau; đoạn chàng lại lồng thừng ra cửa sổ. Mùa trời mùa đông kinh như cảm âm dâm, cảm nặng xuồng. Lá cây rì rào thưa vắn. Mây cánh liều lại càng ủ dột. Bao nhiêu những ý nghĩ hăng hái lúc này dì và lồng lò bay đi lúu không biếc. Liêu thấy lòng chàng yếu ớt như tiêu. Một tiếng hờ dài. Chàng nhớ đến tuổi lê trước chàng lại gửi một bài thơ đến cho một tờ tuấn báo mà không thấy đăng.

Chàng lại lồng thừng qay vào, cái đầu lâu vẫn nhẹ cái miệng cười thiên cổ, và hình ảnh chén cát liều ủ rủ lại về trước mắt chàng.

TÙ THẠCH

Ý nghĩa cuộc bầu cử

Tổng-thống Hoa-kỳ ngày 5 Nov. vù'a rồi

Một ông bạn T.B.C.N. ở Hoa-kỳ mới về nước gần đây: ông Nguyễn-Vân-Thực y Hải-phong nhân sang cụ kỳ đầu xuân ở Nước-Ấu dâu năm nay, và vì vậy đã được trông thấy cuộc cờ động bầu cử năm nhiệt mây tháng-trước, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa-kỳ và ông dàu nhất được tổ chức năm nay và cuộc cờ động bầu cử đó. Ông có lẽ ý làm qua cho chàng tôi những bài lầu đã dàu lên báo cho các độc giả T.B.C.N. có thể có một ý kiến về cuộc cờ động bầu cử ở một nước văn minh và giàu mạnh vào hạng nhất thế giới.

Vậy chúng tôi xin thay mặt các độc giả cảm ơn bạn Nguyễn-Vân-Thực

Vì vi-trí vè địa - đư, vi dia vi vè thê-khác thi Tông binh-trị vè ngoai-giao, vi thê-luc trung cùi được và chắc cũng k'ong dàn-ghỉ đến việc ra ứng cử lầu thứ ba. Chinh vi-tinh binh nghiệm-trong ở Âu-châu và Thái-binhdương và vi cuộc phòng thủ cùi tảng binh-bị của Hoa-kỳ đã làm cho ông Franklin Roosevelt dàn ra tranh cùi ghê Tông! Ông lầu thứ ba, dè cám qu'en nước dàn-chủ công-hòa Hợp-chung-quốc luôn trong 12 năm. Dối với một người dù iứng bị bệnh toàn thân bát-tội và biến này còn bị tè liệt cả hai chân mà có một cái nghị-lực sắt mà cuộc bầu cử Tổng-thống Hoa-kỳ ngày 5 November vừa rồi tuy chỉ là một việc nội-tri của Hoa-kỳ mà cả thế giới đều ngóng đợi tin tức, nòng biêt kết quả. Cuộc đắc-thắng của Tổng-thống Roosevelt ra ứng cử lầu này là lầu thứ ba, mà vẫn trùng cùi với một dàu số gần 18 triệu phiếu là một việc chưa từng thấy trong lịch sử Họa-kỳ và các nước cộng-hòa trên thế giới.

Viec tổng-thống Roosevelt trúng cử lại trái vý, cái tình thần cõi-nhau của hiền pháp Hoa-kỳ.

Có đến Tổng-thống Hoa-thịnh đón trước kia, người có công dàu trong cuộc chiến tranh đòi độc lập và giải phóng cho dân Mỹ cũng không dám ra ứng cử lầu thứ ba vì sợ như t' là khuyển-khích cho

Nếu trong lúc khác thi Tông thống Roosevelt không thè náo vè tài-thanh, kinh-lé và cả vè lực lượng của Hoa-kỳ, nên lúu nò cả thế giới cũng đều phải dàu đến tinh thần của nó. Ông có lẽ ý làm qua cho chàng tôi những bài lầu đãu lên báo cho các độc giả T.B.C.N. có thể có một ý kiến về cuộc cờ động bầu cử ở một nước văn minh và giàu mạnh vào hạng nhất thế giới.

Nhất là giứa lúc này tình hình thế giới đang rõ rẽ ở Âu-châu cũng như ở Âu-châu riêng Hoa-kỳ được yên hường hòa-bình, hạnh-phúc, các nhu tú bần dai k'inh nghệ và các ông lai súng Hoa-kỳ tha hồ mà lùm giùm, thi người ta lại càng phải dè ý đàu nước phủ cường nhất Tân thế giới đó. Cung v'ì dàu mà cuộc bầu cử Tổng-thống Hoa-kỳ ngày 5 November vừa rồi tuy

chỉ là một việc nội-tri của Hoa-kỳ mà cả thế giới đều ngóng đợi tin tức, nòng biêt kết quả. Cuộc đắc-

thắng của Tổng-thống Roosevelt ra ứng cử lầu này là lầu thứ ba, nhưng sau khi Nauy, Hà-lan, Bi và Pháp bị quân Đức xâm-lược, thế mạnh như chè tre, dì dến đâu thắng đến đấy và nhai' là sau khi thấy Anh eát lợi bi phi quân Đức, lán phai soát ngày đêm rát dữ dội, thi du-luận ở Mỹ binh như vừa iến một gác mông dài. Nhanh dàn-toán quốc Hoa-kỳ đều thấy rõ cái nguy cơ Hoa-kỳ một ngày kia có thể bị xâm-lấn. Núi Pháp và Anh bị thát hại, và quân sự và các dàu của nước Anh bị quân-quốc

xã của Hitler chiếm cứ thi nhanh xâm-luật Mỹ-châu lại càng chéng có thè xảy ra. Với những phương pháp chiến tranh tối tàn ngày nay, với những đòn phai công pháo, khu trục và vận tải của binh già Đức rất mạnh, tốc lye rất nhanh và phạm vi боег-động rất lớn, người Mỹ lại càng trong rõ cái nguy cơ bị xâm-lấn. Vì thế mà công chúng ở Hoa-kỳ bùn chật lầy Roosevelt như một người gặp một cái phao khi sắp bị chết đuối.

Dàn Hoa-kỳ cho F. Roosevelt là nhà cầm quyền đòn nhất đã thấy trước cái nguy cơ bị xâm-lấn cùi ôi hai mặt đại-đương và cho ông là vị cứu tinh có thè iờ-chúc lại vè quân sự, tăng thêm việc quốc phòng và dâng một bộ binh sách chương quyết vè ngoai-giao mà cùi Hoa-kỳ tránh khỏi nạn xâm lược và chiến tranh. Như thế, cuộc bầu cử Tổng-thống Hoa-kỳ hôm 5 November không phải là một cuộc tranh cử thường mà là một việc có ý nghĩa rất lớn lâu vè quốc phòng và vè chính sách quốc-đế của Hoa-kỳ. Nhưng người đồng chí của Tổng-thống Roosevelt trong đảng-Dân-chủ đều nói là chương trình tăng binh-bị của Hoa-kỳ cần phải làm tròn và người dàu là lập ra chương trình đó cần phải được tráng cùi lần nữa để theo đuổi công cuộc phòng thủ dâng bắt đầu. Toàn thể dàu Mỹ, cả phe cộng-hòa của người địch thủ với ông Roosevelt là Ông Wilkie cũng đều phải công nhận như thè. Trong chương trình của hai nhà ra tranh cùi Tổng-thống vè việc quốc-phòng, việc tăng binh-bị, vè chính sách ngoai-giao như giúp Anh, đối phó với Nhật, giữ cho Hoa-kỳ không tham dự chiến tranh, y-kiến đều giống-bé nhau, nhưng ý kiến của Tổng-thống Roosevelt lại có ý quả quyết hơn.

Đó là cái nguy-en-nhân ay-dâng thằng cùi Ông Roosevelt và dòi cũng là nguy-en nhän thất bại của Ông Wilkie? Cuộc đắc-thắng của Ông F. Roosevelt, dàu rõ cho thế giới biêt chính sách của Hoa-kỳ đối với việc quốc-đế và từ nay ta cũng biêt rằng Anh không phải là

(Xem tiếp trang 35)

kỷ giữa hai ông Roosevelt và Wilkie

Chân dung quan Tông thống Franklin Roosevelt vừa
được trúng cử Tông thống Hoa-kỳ lần thứ ba



h tay phải của Tông
đi cõi đồng bầu cử

Cuộc Biểu tình ở ngoài đường phố
để tán thành cho ông Roosevelt

THƠ QUÀNG CÁO CỦA VUA ĐỜI XUA

Các ngài xem từ sách, tất phải
đè ý ngày xưa. Đến Tàu bay ở là
cũng thế, có nhiều ông vua khéo
nên ra những câu thơ có khí
tượng thiên-tử" để quảng cáo cho
mình và càng-cố cái vị-trí ngai
vàng của mình.

Nhất là mấy ông từ trong đám
binh-dân gọi thời ngày lên; hay là
ở trong cách ngô ngợi ngại nhau
tâm bất phục.

Vua Lê Thành-Tôn nước ta thuở
xưa trung vào cảnh dưới đó, vì
thứ-thời vừa có việc loạn Nghi-
dân, ngài đưa lèp lên, sau những
cuộc báu hàn vi, thành ra có một
số người ngô vogue ngài có thật
phải dùng dỗi chán thống hay
không?

Bởi vậy, khi cao hứng làm bài
thơ đét cùi, ngài có nản một câu
nào cũng có khâu khé dê-vuong:

Thầy dân rét mướt nghĩa mà thương,

Nên phải lên ngài giữ môi giòu,

Tay ngọt lòn đưa thai nhát nguyệt,

Gót vàng dân đap may ám đương.

Trái lại, Tống Thái-Tồ Triệu-
khưởng - Dẫu nguyên là một vị
công tử chơi bời lưu-lạc, hely cuộ
binh-hiển ở Trần-kieu cự khoắc
áo long-vua với minh ngài ngai
được làm vua. Maős cho dân phái
tin thật là chán-mạng dê-vuong,
ngài vịnh bài thơ mệt trả mọc;

Để xác ví xuất quang thất lạt,
Thiên-sơn san sơn như hỏa phát.
Tu-du tần hương thiêng thượng lai,
Hân khoeu tần tinh, hân khoeu
nguyệt.

Chú-ý Tống Thái-Tồ cõi lấy
cánh mặt trời mọc đè chí tu cuộc
xuất-thần biền bia của minh triết
áp hét thay những bạn anh hàng
lẹp nhẹp mà leo lên trên đầu trên
cõi thiên-bà:

Trước khi mọc lên, sáng chói dày,
Muôn nái ngàn non như lấp chay.

Cái đầu lâu trong nón lu lờ

(tiếp theo trang 10)

Tu hành dè rẽ lợt vào được sào
huyệt của Quận Chột mà thi hành
thả đoan; hai là một nhà tu hành
thyc, vì thấy nhân dân bị giết hại
quá, không đừng được, đã phải
phạm sát gởi mà giết tên hung ác
ấy đúng như lời ta, trong mảng
đóng viết bằng máu dò chặng.

Hiệp khách hót tảng nhán, chẳng
rõ là người thế nào, nhà dì-sở
bèo gọi là Hiệp-tảng và lập truyền
lâm kỷ niệm.

Lại một dều rã la nứa, sau khi
bên ngoài dồn ầm lên là tim thấy
thủ cấp Quận chột, báu giờ cõ
dắng nõ ở trong sào huyệt môt hốt
hoảng vào phòng riêng xem sao,
thì quả nhiên tên đầu só của chúng
bi giết từ lúc nào mà không môt ai
biết cả. Cuẳng những thế, một bọn
homer dứt dứt là tay chân của
Quận chột, hàng ngày vẫn chịu
nhau đùi europe và bắt gái ở các
làng dem vì cho chủ nó cũng đều
bi giết cả. Thế là tên đầu só và bọn
nanh ác dã bi giết cõ rồi, còn lại
mấy trâm kẽ o hợp a tòng chảng
thê lam gi được nứa, phần tư tan
di, phần bị nhau dân đánh bắt,
cái nọc độc Quận chột từ đó liệt
hỗn, nân dân cá vùng ấy lại được
yêu òi làm ăn.

BẤT-AC

THUỐC HO LAO

Ai ho leo, ho sán, ho huyết, xuyên hen,
phế ung, đòn, mù, ráu, máu, puôl đen
cõ trống... cùa uống coa TRÂN-MÊN 2,
chai-to 8p, nhô 5p, (muôn thô hòp 12
tp, 6 ngày). Khắp 5 xí si đong qua
đầu nõi: 1 chai ho 10 hõi 5. Ngày
nhuộc, đoán hơi, ho kinh, ho kinh, mát
tiếng, il ngô, sốt ấm, nóng ruột, tho 12u
vàng..., uống cao ly sám bồ-phô 52,
chai nhô 6p, nhô 3p, 50, 56 khói rất
như... Trò ho gõ 6 ve 10,25 khởi hồn.

Thu và mandat gởi về:

NGUYỄN - VÂN - TRINH

Y-chủ Bác-Tề-Dường

105 Pavillons roses — Ha Gi
Đại lộ: Mai-anh Haiphong, Việt-
long Namdinh, Phuong-thao Viêttri
Thanh-niên 43 An-epu — Hué —
Tổng phát-hành ở Nam-kỳ và
Cao - miền : T A M Đ Á & Cie
6, Rue de Reims — SAIGON

X. Y. Z.

Hymne à la Beauté

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme,
O Beauté ? Ton regard, infernal et divin.
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l'on peut pour cela te comparer au vin.

Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore ;
Tu répands des parfums comme un soir orageux ;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l'enfant courageux.

Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ?
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien ;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques ;
De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant,
Et le Meurtre parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.

L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,
Crépite, flambe et dit : Bénissons ce flambeau.
L'amoureuse pantelant incliné sur sa belle
A l'air d'un moribond caressant son tombeau.

Que tu viennes du ciel de l'enfer, qu'importe,
O Besué, monstre énorme, effrayant, ingénue !
Si ton œil, ton sourire, ton pied, m'ouvrent la porte
D'un instant que j'aime et n'ai jamais connu ?

De Satan ou de Dieu, qu'importe ? Ange ou Siène,
Qu'importe, si tu rends, — fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique-reine ! —
L'univers moins hideux et les instants moins lourds ?

CHARLE BAUDELAIRE

Bài thơ ca-tung sắc-dep

Mì lù trùi cao roi xuồng dây
Hay lù dài thẳm lén chôn nây ?

Hai mắt mì ahiin, hời Sắc-dep,

Như thằn-lênh sáng, như quỷ khiep,

Gõi tung lén khắp người thế-gian

Lẩn-lẩn diệu hag, ỷ-nyết can :

Nambi dồi so-sanh mì với rugua,

Chinh vĩ lè dô, thát không can.

Trong mít mi nhín có sảng, lõi

Blinh minh nhất-mô lén theo nõi,

Mi rãnh hương thơm ra đõ dây

Nhu buồi chiêu hòn gióng lõi nõi.

Méng mít ngô-ngoát hòn say người

Blinh ruou me-ly rõt chang voi

Rhien kẽ anh hùng thành nhút-nhát

Đứa trẻ ngâng-thơ bao la đời,

Mi từ vực den bõ lén dây

Hay lù Ngán-ha xuồng chôn nây ?

Số-mệnh người đời nõi con chó

Theo xoắn vág mì mê ngâng-ngâng.

Hoa-phúc vui-buồn mì thẳng t y

Ném xuồng trân-gian phó rã may,

Mít minh ca-quán nghìn vạn giöng

Trách-nhiệt không tông : chét mít beg !

Trên lõi thây ma mít xéo bba

Về mít nhom-nhon : đóng kiếp chua !

Trong lõi trang-diêm bao nhiêu thicc

KHỦNG-KHIẾP mì deo nhát dì ua,

BỒ-MÁU CHÈM-GIẾT, tràng ngoc quỷ

Trên đùng bón nõi pui reo ñua,

Mi như ngon ném đùm thấp sảng

Dòi đùn thiêu-thán mít mít quòng

Đua nhau zó lợi chay ra ian

Còn khen : Ngón được thòn tò rãg /

Chảng aó lát-hái hòn linh-nhán

Thòi-thìn hòn hòn trên tăm thán

Rõ ri hinh-ảnh thằng sắp chéi

Thi-thùa ôm mít tag mít-mán.

Dù mít tự trời xanh xuồng dây

Hay lù dia-nguội lén chôn nây

Hồi thòn Sắc-dep lòn thòi t y,

Véra ra góm-khiếp, vira tho-ngâng !

Điu đó hò chí, miến thấp mày

Mát tuoi, miêng nõi, hoa chán tuy,

Lòi gá cảm thây mít doi mới

Mít là tag sal của Thượng-de,

Hay kẽ giáp công cho Ac-quý,

Là thùy-yêu tình, hay thiên-thần,

Đều đó can chí, nhoc-trí ?

Mến rằng : hai mít mím nhu nhung,

Bước chân yên-dịt, hương thơm xổng,

Hảo-quang chiếu khắp người thiên-hạ,

Hồi Chia ta yêu hết mít lòng !

Nhõ mít vùi trùi đỡ zúa-zá,

Bời bời nặng-nẽ, thoảng ý hoa,

NGUYỄN GIANG dịch

CHUYỆN PHIM HÀNG TUẦN

CẢNH THÂN TIỀN TRÊN TUYẾT

PHẠM-HÂN THUẬT THEO PHIM « LA FÉERIE DE LA GLACE »

Larry và Eddie là đôi bạn rất thân, thân đến nỗi hai chàng cùng mua chung một chiếc xe ô tô để ngày ngày đi làm — họ cùng làm một nghề: nghề lái trên sân tuyết.

Ngoài sau của hai chàng đang thời kỳ chót lợt thì một đêm trong khi lang thang ở các « hòm đêm » Larry gặp một giao du, Maryl chàng đam mê Mary ngay, mê một cách rất chân thật, đâm đầu! Va chả bao lâu ta đã thấy Larry và Mary trở nên một đôi bạn tình yêu nhau rát tha thiết. Rồi Larry tự hỏi:

— Sao Mary lại không có thể trả nên một ngôi sao sáng trên sân tuyết được?

Bỗng dưng là làm, cho nên hôm sau ta đã thấy họ ba, Larry, Eddie và Mary đang ra công lập luyện. Larry tin thế nào cũng có kết quả rực rỡ. Nhưng mình nghĩ vậy trời lại định khác — Hôm dien, chỉ có một số rất ít người đến xem thôi, và đến tối thứ ba thì người di xem càng thuần dân. Larry chẳng biết là tại Mary cả, nhưng chàng không nói cho nàng hay, sợ làm phiền lòng người yêu.

Đến lúc Larry trở về phòng thi vừa gặp lão chủ « Palais de glace » với cái bộ mặt « đám ma ».

— Chào ông chủ, chắc ông phiền vì chàng tôi lầm, hôm nay mới là lần đầu tiên cái kết quả cũng không hay lắm, chắc tôi mai bay tối kia ông sẽ bán vé không kịp đâu.

— Vắng tôi biết lầm, nên tôi muốn nói cho ông rằng từ chiên nay tôi không muốn ông biếu đền nữa.

— Ông nói gì là vậy?

— Ông có biết đâu rằng chỉ vì Mary kém quá mà mấy bữa nay

rạp tôi vắng ngắt, trái hẳn với mọi khi lác nào cũng tung bừng rộn rip. Còn ông, ông cũng nên nhận là có Mary không có tài vẽ nghệ thuật.

Đến đây ông chủ im một lúc rồi lại nói tiếp:

— Ông Larry, ông cầm lấy nốt số tiền này, và sau này nếu ông cũng ông Eddie lại muốn làm giúp tôi tôi sẽ vui lòng nhận ngay, còn có Mary thi...

Về phòng Larry không muốn nói cho Mary biết chuyện vừa xảy ra, chàng danh nói rõ Mary:

— Vừa rồi tôi có bảo với lão chủ em đem diễn cái « vở » của tôi, thèn nào lão cũng thu được bạc vạn, lão cứ khán khangan không nghe, tức quá tôi có cãi lộn với lão ta một hồi lâu — Rồi không biết lão ta giận quá hay là sao mà lão nhất định không muốn lui chung minh diễn nữa.

Tuy đặt chuyện ra, nhưng Larry nói bằng một giọng rất thật thà nên Mary tin chàng ngay, Larry lại nói tiếp:

— Cứa cái gì, nếu vở « Féerie de la glace » của tôi mà có người bỏ tiền ra thi làm gì chứng minh chàng có một cái hội thụy nguy nga ở Bervey Hill, cả bờ biển và cả tờ mới nữa...

Chuyện đến đây thi vừa gặp lúc Eddie dánh ôtô ra đón hai bạn về nhà. Nhưng nàng vừa bước lên xe thi ba người đều ngã đè xô vào nhau. Eddie nhảy tức ngay xuống định ra cự bắc tài xe sao sau vội thẹ, thi một giọng nói ôtô ấy bay ra:

Xin ông hãy bớt giận, nêu xe định Eddie sinh ra ít nói, mặt chàng lúc nào cũng điềm một nét buồn.

chịu ả, đây ông cầm lấy địa chỉ của ôi.

Thay cái cùi chilich sự ấy, Eddie ngồi i ngay con giận chàng cát lâm « carte » vào túi. Xong đâu đấy Eddie i lại đánh xe về nhà. Lại làm sao khai Eddie trông vào trong xe thi chả thấy hai bạn lông lám già chàng tin hai anh chị lại rủ nhau đến một công viên nào đấy để chuyện trò vớ vẩn! Ông phải, vì đêm nay trăng sáng đẹp thế này, hay hơn nữa có lẽ họ lại vào một tiệm nhay gần đây chử chà đì đâu xa mà lô.

Nhung dà ba hôm rồi... Eddie chà có một tin gì về ha hanh cá, chàng cũng hổn hoảng ruột, nhưng may sao chiều hôm ấy đòi bạn dà trở về.

— Tôi cứ tưởng anh chị không vê nữa — ai lại thế hao giờ? Anh không i thế hao với tôi một lời trước khi di dược ur? Anh có biết tôi dì dí trình cầm iôi đấy không?

Larry và Mary cung đáp:

— Chúng tôi vùa à Yuma vê!

— Các tướng lam gi à Yuma.

— Cúng tôi làm lê cưới lây nhau Eddie ả !

Thay họ đã lấy nhau, Eddie dàn hươu cưới làm lành với bạn. Họ vỗ tự lự thật, ai lý nhau trong lúc cơm không có mà ăn ba giờ.

Nghĩ bụng thế thôi Eddie cũng chà nói cho Larry và Mary biết là họ đã làm một việc diễn cuồng. Eddie hiểu rõ rằng Mary và Larry diễn dại lắm! Ái tích tuy dẹp thật nhưng nếu không có tiền?

Từ ngày Larry và Mary lập gia đình Eddie sinh ra ít nói, mặt chàng lúc nào cũng điềm một nét buồn.

Từ đấy ba người cùng & chung với nhau một căn phòng nhỏ nhỏ vì một nỗi că La đều không có việc làm.

Một hôm Mary bỗng hỏi Eddie:

— Eddie! sao hôm nay Larry về chậm thế nhỉ?

— Cha anh ấy đang di kiếm cái gì cho chứng minh ăn rồi mới về chia?

Nó vậy nhưng lơ dang nhín trân nhà, Eddie vẫn vờ ngây: « Nếu Larry cùng ta cứ làm việc như xưa thì dâu có đến nỗi làm vào cảnh tảng như bây giờ ». Đến đây, chàng nhận thấy dài lúc phải cần nói rõ sự thực cho Mary hiểu, Eddie nói cả tại làm sao mà Larry mất việc. Nghé Eddie nói vậy, Mary hiểu ngay, nàng buôn quá, buôn bao nhiêu lại mến Larry ngăn ấy, vì nàng thấy Larry hi sinh cả tương lai chàng cho nàng, mặc dù chung biết trước sẽ phải đau khổ.

Trong khi buôn Mary bỗng lâm cờ nhìn thấy một cái « các » của ai vút quáng ở trên bâng, nàng cầm lấy đọc thấy:

Douglas Tolliver junior,
Directeur des Monarch Studios.
HOLLYWOOD

— Sao Eddie lại có tên danh thiếp này?

Xem nào, ài nhô ra rõ, của cái lão có cái xe ôtô dạo nô dâ dám vào xe của chúng minh ấy mà. Em nhớ ra ra ta, dè anh mang đến, thè nào cũng xoay dược voi chục dollars đe liều, tội gi, vi lão dì hứa xe có hổng chỗ nào, cứ chửa di, mang « facture » lai, lão sẽ trả tiền.

Mary vội lượm ngay lấy tờ danh thiếp cất vào ví tay. Sáng hôm sau Mary dì một mình đến Monarch Studio. Mỗn gặp các ông tài tử và

chủ hằng thật là một việc khó khăn. Vừa bước chân vào phòng đã nghe thấy họ nói:

— Ngày hôm nay ông Tolliver:

— Eddie! sao hôm nay Larry về chậm thế nhỉ?

— Cha anh ấy đang di kiếm cái gì cho chứng minh ăn rồi mới về chia?

Nó vậy nhưng lơ dang nhín trân nhà, Eddie vẫn vờ ngây: « Nếu Larry cùng ta cứ làm việc như xưa thì dâu có đến nỗi làm vào cảnh tảng như bây giờ ». Đến đây, chàng nhận thấy dài lúc phải cần nói rõ sự thực cho Mary hiểu, Eddie nói cả tại làm sao mà Larry mất việc. Nghé Eddie nói vậy, Mary hiểu ngay, nàng buôn quá, buôn bao nhiêu lại mến Larry ngăn ấy, vì nàng thấy Larry hi sinh cả tương lai chàng cho nàng, mặc dù chung biết trước sẽ phải đau khổ.

Trong khi buôn Mary bỗng lâm cờ nhìn thấy một cái « các » của ai vút quáng ở trên bâng, nàng cầm lấy đọc thấy:

Thư cõ...

Tôi xin lỗi ông, vì tôi đã vào

budng ông một cách quá đường dót thế này thật không phải! Nhưng tôi vào đây không phải mong ông cho tôi đóng vai một vai phu bay làm một việc gì con con trong hang phim đâu; tôi chỉ xin ông giả cho tôi cái số tên chia xe, — nhung ông đã nhận — vì ông bao bao nhiêu phi lòn ông sẽ giải! Thế nào ông nhớ ra chia: « Palais de la glace », xe ông đã dâng vào xe tôi...

— Tôi nhớ ra rồi, nhung nêu cõ viết cho tôi có phải tên không.

— Viết thư cho ông, tôi chắc chả bao giờ ông đọc đến.

— Cõ cho tôi một tí, tôi sẽ ký cho cõ một tờ ngán phiếu.

Trong khi chờ tờ ngán phiếu Mary di dì lại trong phòng với một dáng diện rất tự nhiên, và hỏi ông Tolliver :

— Chắc các người đứng chờ ngoài kia, ai ai cũng muốn nêu những ngôi sao sáng cả? — Sao họ không biết thè là họ chỉ theo dadi một cái mộng khô thành, ông có nhận thấy thè không?

— Cõ chung cõ không mến nghệ thuật thứ hổn hoảng thi phải.

— Tôi ấy, tôi không may may ngã đến.

Thấy lạ, Tolliver quay lại hỏi nàng :

— Nhung nêu tôi mời có quay thử một đoạn phim, chắc cõ cũng chả chối tú.

Ma y lại ngây ngày dấp :

— Tôi đã hào là tôi không thích chiếu bóng mà.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Mary đã mừng hân vì được ông chủ hằng mời đóng thử một đoạn phim: thè là một cái may không ngờ. Cái cùi chí kỹ thuật sơ được con mắt tinh dời của ông Tolliver. Sợ cõ Mary thè dời tinh ông bèn gọi cõ thư ký ra, lão tò giao kèo thuê cõ Mary đóng trả. Với cặp mắt tinh dời của ông, ông tìm thè náo sáu này Mary cũng có thè chõ nên một ngôi sao sáng dược.

Cầm tò giao kèo vේ nhà Mary thè yui sướng lè, nàng vội khoe ngay với chồng và bạn! Không lúc

Sây-sập-zì

Áy là tên mà các ban lâng chơi đặt cho thuốc cường dương Quảng Tý (42). Thuốc bói ché ở bên Tàu, kiêm hiệu ngay tức khắc, nó giúp cho đàn ông được hoàn toàn mãn nguyện trong việc giao tình. Rất có ích cho những người bị liệt dương, di tinh, mộng tinh. Mỗi lo giap, dùng 20 lần. Gửi linh hóa giao ngan.

Đào - Lập

97, Hàng Bài, Hanoi

CÁC NGÀI MUỐN ĐƯỢC BỘ RĂNG VŨNG BÈN, CHẮC CHẢN VÀ XINH ĐẸP XIN MỚI CÁC NGÀI LẠI NGAY

Nhà gióng răng Nam-An

Directeur NGUYỄN HƯUP-NAM

156, 158 phố hàng Bông — HANOI

Ở đâc đâc đỗ thư chuyên mòn đâ làm hau các ngài mới kh' các ngài muốn gióng răng, chia răng hoặc đánh rãg, già lún rã h' và có giấy bão dâm chắc chắn

nào nàng vui vẻ bằng bữa nay vì với tờ giao kèo kia nàng có thể làm mất được những nỗi buồn của chồng từ nóm mai việc.

Đọc xong tờ giao kèo Larry sung sướng qua không nói được một câu nào, chàng đưa mắt hỏi vợ:

— Có thật không Mary?

— Sao lại không, anh cứ đọc kỹ lại xem, đây là em chỉ được đóng vai phụ thôi; nếu mẫu phim quay tour của em vừa lòng lão chủ hãng thì phải biết!

Hết Larry lại đến Eddie đọc tờ giao kèo.

Rồi Eddie vui cười và nói:

— Mary nói thật đấy Larry & nhung trong tờ giao kèo này họ cảm Mary không được lấy chồng? Mary tái đi nhưng cũng có trả lời:

— Em không biết trong tờ giao kèo lại có điều kiện đó, vì lúc đó em vui sướng quá, cứ ký bừa đi.

Nói xong Mary buồn rầu rượi, nàng chán nản quá chả hề läi đến nói thật với lão chủ hãng phim rằng nàng đã có chồng rồi sao? Larry dăm dăm nhìn vợ, chàng dang hồn hồn bỗng sa sầm ngay mặt lại, chàng thương hại vợ quá, nhưng cũng dịu dàng bảo vợ:

— Mary cứ yên tâm, sao em lại buồn thế, bây giờ chàng minh phải giữ kín cái việc chàng minh đã lấy nhau, ai biết má sợ. Còn anh, anh sẽ lại chẳng Eddie đi làm; nghe chưa em. Khi nào chàng muốn cảng di tới bước vinh quang thì chàng minh sẽ nói thật cho mọi người biết.

Tuy chéng nói có lý quá, Mary chả ngần ngại gì nữa, nàng ôm chøòng lấy chéng hôn hồn dè và thả thủ cám ơn chéng:

— Anh Larry, tên em kiêm được ra thi một nứa sẽ chi phí vào việc cơm nước trong nhà, còn một nứa anh giấu lây để mà chi tiền vò vò « Ferie de la glace » của anh.

— Tiền của em kiêm được, em có quyền giữ lây, anh không bao giờ tiếc của em như thế đâu.

Mary nồng nịu bảo chéng:

— Anh chéng hiểu em một tí nào

tience của em chéng là tience của anh

Nhưng mặc dầu Mary nản nì, Larry vẫn lắc đầu không nghe!

Ngày hôm sau Mary đến studio đóng thử một đoạn phim. Dưới những bóng đèn sunlight nóng nẩy lúa, họ bắt Mary cười và bắt nàng khóc... thời thi dù trồ để họ xem nét mặt của nàng trong khi vai buôn có vú hệt khong. Họ rất mán nguyên vì Mary quá thất bại. Họ đòi tên nàng ra là Sandra Lee, họ cho qá cái tên Mary Mac Kay thất khó nghe quá. Từ đó Mary không có một phút nào rảnh rẽ dù cảng chờ trò chuyện vui chơi nữa! Va trước khi trở nên mợ ngoai của Màn bạc họ còn bắt Mary tập đọc, tập hát, tập di ngua, tập di dango cho thật uyên chuyện dù thử. Mary chì có một việc cui theo mệnh lệnh truyền ra vi nàng muôn sau này nàng sẽ có tên trỗi trên màn bạc.

Còn Larry thi dành ngày ngày di chay Mary, & nhau làm cơm nước để chờ vợ về cùng ăn. Eddie thấy bạn thè rất lấy làm si-angi!

Rồi một hôm chéng xếp quần áo và li nhất định ra di vi chéng không có thể bỏ sót khoanh tay chờ Larry được tự do di làm cùng chéng. Thấy bạn ra di, Larry hỏi:

— Sao thè Eddie, anh mang quần áo di đâu đây?

— Tô di Nuru-Uorc!

— Eddie định lam gi ở đây — và diabol ào lầu?

Tôi, phái ra di tìm việc, tôi không con có can-dam ở day lâu được nữa. Xa anh tôi rá, iết vi it lan nay chúng minh menh nau chà khác gi ruộ thi.

Thy bạn quâ-quýe ra di. Larry tim hieu cách đe gữ bạn lại, nhưng Eddie cù khắng k ăng quyết-dịnh. Eddie di ôi, Larry mới ghiem thay lôi bạn nòi là phái — Rồi trong óc chàng lùng nanya ra cái ý-kien ra di.

Thế rò, một hôm khác hồn với mọi sáng Mary trở dậy không thấy chồng đâu cả và trống thay trên mặt tò có một phong ho — Nàng nanya một bước tới nơi xé vòi thơ xem, nàng mới hiểu cái lè gi mà Larry bò nang ra di — Đọc the chéng, nướ, mắt chua chan, nàng daa daa quâ, nêu báy giờ nàng biết được chò cùa chéng thi nàng chà ngan-ngai gi đe di theo chéng.

Dần dần Mary cũng nhận thấy Larry ra di là phái — Nghĩ hể nàng trờ nên can-dam đe ngày ngày đến studio đóng trò đe mong nêu cao tên tuổi.

Còn Larry? Chéng loi Nuru-Uorc. Chéng dea tui kinh thành to tôt bực của Mỹ chau Áy, với vài tờ kiêu mâu trong tay, chéng lang thang di tìm các ông báu, và các nhâ đại tu hán đe mong họ bô tiền ra cho chéng phô bày vò « Ferie de la glace » mà chéng đã mất công tấp luyện trong mấy năm.

Nhưng đt dâ nhiều nơi, chò náo họ cũng tui-chối cù. Rồi một hôm may qua Larry gặp một người bạn cũ: ông bầu Cooper, cũng nghèo nàn như chéng, nhưng được cái ông giao-thiệp rộng. Ông hứa đt nào cũng xoay giáp tiền bô chéng. Cung lúc ấy Larry lại gặp Eddie.

Hôm sau Larry thi Cooper chạy tui tâ vè, mặt mhn hón-hó, tay cầm cái « cheques » năm mươi nghìn đô-la. Larry vui mừng vò bạn vì chéng

biết rằng số phen chéng không đến nỗi mèng quá.. Nhận được tiền Larry chog Cooper và Eddie ngày ra công làm việc không đúng!

Rồi thi...

Hôm đầu tát cả Nuru-Uorc đđ xânh như nước đen vò « Ferie de la glace » của Larry! Chéng cù ngay đầu lại được cái kết-quâ rực-ở áy. Chéng nhận thấy ngòi sao của minh bắt đầu chèn sảng rõ. Mông của chéng đã thành.

Còn Mary? Từ một vai phụ cùn cùn, bây giờ nàng dà là cái dính trong nhiều phim. Cái tên Mary Sandra Lee dâ lập-lòe trên các cửa nhà chiếu bóng. Phim nào của nàng cũng được thiên-bà ưu-chuong. Mông của nàng — cũng như móng của Larry — đã thành.

Nhưng vắng Larry, nàng thấy doi buồn tênh và té ngất! Rồi một hôm nàng nhận được tin cùa chéng, nàng vui sướng đến chay nướ mắt, nàng chí muốn bay ngay

dến Nuru-Uorc đe gặp chéng.

Nhưng Tolliver n'ất địn không cho phép nàng đi. Nuru-Uorc. Nhưng khi thấy Mary khâu-khoán mài, ông cũng động lòng và cung nang dến Nuru-Uorc. Tôi nai nang vò gọi tê-phon cho chéng, giọng nàng run lên vi cảm-dộng:

— Allo.. Tôi có thè nói với ông Larry một lái được không?

Một giọng gât-gông đáp lại:

— Ông cù dê nêu cù, tông?

— Ông cù làm on báo với ông Larry là có một cù bạn cù & Hollywood muôn gấp ông.

— Phi thi giờ vò ich q, ông ấy bạn lâm!

G iữa lúc ấy, Larry thi Cooper giat linh quay lại hỏi bạn:

— Ai nói tòi he Cooper?

— Có một con bò nói trước nó là bò cũ ông Hollywood, no muôn gấp ông, chéng tôi bò ông báu và tôi nhắc con bò ấy lại muôn xin chàng làm chéng!

Nhưng vắng Larry, nàng thấy doi buồn tênh và té ngất! Rồi một

hôm nàng nhận được tin cùa chéng, nàng chí muốn bay ngay

Larry hùn ngay người con gái là vợ chàng, tên giật lây ông nói gọi:

— Mary day phai knong, lat nura

chóng minh di àm con nhó?

— Em không thè di được anh q, em phái di àm với lão Tolliver.

— Thế sau bùa com ann có thè

gập được em khong?

— Em xin lôi anh, sau bùa com

em lại phái di dự bùa đà nòi

hotel Roxy!

Hai người đều thòi dài chán nản,

Sáng hôm sau Mary mắt dâm lè

cùm ông nói gọi chéng:

— Chéng ụay em lại phái di dự

tiệc với các ông nhâ báu, nhưng trước bùa com em có thè gặp anh trong giây lát ở công viên trước nhà em. Anh ra đón em nhá.

Chiên áy Larry gặp vợ chàng buôn râu nói:

— Đôi chúng ta khô quá vi nó mới bò buộc làm sao, xa cách em dâ, lúu mà chí cù quyền chuyện trò cùng em trong gày lái thoi? Phải đổi chúng ta chí cù thè thoi, vi anh chua co quyền đe cung em gân gai, đe bát em phái bò cái đói nó bò buộc em khâ khâ gi đói tú vây. Anh khong cùn co thè chịu được như thế này mãi nữa. Mai kia em lại trờ về Hollywood, cùn anh, anh lại lang thang khắp Mỹ-chau đe tìm danh vong? Mary ơi, hiết đìn bao giờ anh mới lại được gặp em nữa nhâ. Một năm? hai năm nứa, châ biêt ching? Vé biêt dâu lâ, chí gặp em trong giây lát ở một công viên nào như lúu này. Đề rõ một khi chéng minh được sum họp thi anh chí sò minh yêu cùa chéng minh dâ phai phai mất rồi...

Mary không trả lời ôm mặt khóc. — Đôi bò lâi xâ phau, lòng buông man mác! Chiên áy Larry không vâ nhà nứa, chàng di lang thang tìm những noi bò lâi mèo đê mong quang được môi buôn.

— Còn Mary chiên áy phái ra tiếp cù dàn Nuru-Uorc, nung tuy daa doru nung nang cù cùi, cù cùi nòi mòi giá rõ lâm sao — Chiên áy Tolliver, nung đứng trước micro nói mày cầu cảm ơn tâi cù mòi người và luôn day nang thui thiet là nang dâ cù chéng, và diêu mo-ow cùa nang bay giờ là được trô vè với chéng nang là Larry Hall!

Bực ụay áy, Larry vòi di tìm vò, hai người ôm lây nhau vi tìn tòi dây se không có cái gi có thè bát họ phái xa nhau nứa!

PHẠM HÂN



MUA BUÔN HÓI:
TAMDA & C°
72, Rue Ch. Wiéle - Hanoi
BỘ QUYỀN PHÁT HÀNH
TOÀN CỘI BỘNG: UƯNG

Nên biết Cửu-long-Hoàn

MỘT THÚ THUỐC ĐƯỢC PHÒ THÔNG NHẤT BỘNG DƯƠNG

Cửu long-Hoàn là một bùa được phát hành bởi nhà thuốc Võ-dinh-Dân ở Chợ-lon, sâng lập gần 20 năm, được tin dùng nhất ở xứ mình. Các cu hoii thấy mệt, kém ngù, mệt lâi phái dùng một hoàn Cửu-long. Những người già mót mắt huyết, phái nhờ thuốc Cửu-long Hoàn mới bây mâu lai súc. Các thanh niên nam nři làm việc nhiều mót mắt súc, con ngòi phái xanh sao, tri hô phái mót mệt họ đều khuyên nhau phái uống vải a ngày thuốc Cửu-long. Cùi tui tho, thiếu phái muôn nhán sắc được tui rõ, mòn khi huyết được hông hào nếu không nhâ đền thuốc Cửu-long thì không biết cùa thuốc nào hòn hưu nứa. Thậm chí những người già lâm đánh bùi, mệt nhac có chuyen iu xâ, xã, thê đem cùa đền phái dùng một hoàn Cửu-long mót lây lai súc khỏe mhn chong trong mấy phap. Người ta thường nói: « Maon tông phái nhâ com, muôn cùc khô phái nhâ CỬU-LONG HOÀN. » Đang lâm Tông-phát-hành toan hâ Bác-ky, A-lao và Thanh-hoa, Nghê-an, Hà-iph là hâng VAN-HOA số 8, phò hàng Ngang - HANOI

Các thương-gia xâ gân mhn trê hàn Cửu-long-Hoàn và các thu-thuoc Võ-dinh-Dân, Phò-Hung xin de noi hâng VAN-HOA, Hanoi

ĐA N XONG:

CÁI ĐÍ NGOAN

TIẾU THUYẾT CỦA GIANG HỒ
giá 0\$35)

NƯỚC ĐỤC BUI TRONG

CỦA PHẠM NGỌC KHÔI
(giá 0\$45)

là 2 cuốn sách bay, được các

bạn gâi hoan nghênh nhất.

✓ mua sách gửi thư
nhà xuất bản BỘI MỚI
62, Phò Hàng cùt, Hanoi



Truyện Mộng

Chuyện ngắn của BẠCH-LÂM
Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH

Lan và Khuê dắt lợn nona đi trên đường đất quanh co, giữa cánh đồng mèm mông xanh rợn.

Bộ quần áo trắng, hồng của Lan và Khuê vã thành một nét sáng tinh uôi hật lên trên cánh ruộng lúa đồng mầu và đám người nâu sòng cũ kỹ.

— Đến chửa anh?

Khuê đang lợp dồng nhìn về chân trời như theo đuổi một ý-nghĩ xa xôi bỗng giật mình quay lại nhìn Lan, tuy có vẻ mặt dã mồi nhưng vẫn còn tươi cười nâu tay Khuê mà rắn bước:

— Gần đến rồi, em à.

Nhưng chàng lùm hùm nhắc lại như ánh hận:

— Gần đến! Ư gần đến! Nhưng còn những ba cây số nữa kia...

Khuê đã bảo trước Lan, đường xa, không bóng cây, không xe cộ; nhưng Lan đã không nản trí lại còn âu yếm vui vẻ mà trả lời rằng:

— Như thế em càng thích, anh Khuê à! Còn gì thú bằng được dắt tay anh đi chơi, một buổi sáng buồm điu, giữa cảnh đẹp chất phác của chốn thôn quê.

Mặt trời đã cao. Ánh thu gán tanh như hấy còn gay gắt. Hơi nước ruộng bốc lên nặng nề. Không có một cây nào bên đường đi. Mà đường vẫn kéo dài xa tắp.

Lúc bước chân ở ga ra, Lan nhảy nhót như con khueo, đuổi bắt những con bướm trắng nhởn nhơ trên bờ ruộng, hay tìm nhặt những bông hoa xanh tim lẩn trong đám cỏ bên đường.

Bây giờ chửa Lan đã bước cao bước thấp; cầu hỏi « Đến chửa anh » mỗi lúc một gấp hơn, cũng như nụ cười theo sau mỗi lúc một nhat.

Tay Lan lúc này ti vào vai Khuê nặng hơn, làm cho Khuê lién-tưởng tới cái nhiệm vụ nặng nề, ghê gớm chàng vừa cảm nhận: nặng đỡ Lan trọng bao nhiêu năm, ngày sẽ đến và xây đắp cho cả đời một tương lai êm ám, đẽ vui.

Khuê âu hận trách mình đã dẽ cho Lan bỏ nhà theo chàng, bỏ một cuộc đời trang trọng êm vui mà đem hóa thân thế sống với một thân thể nghèo-nàn cơ khổ.

Ngay từ lúc mới biết Lan, cũng như lúc Lan giục Khuê cùng di trốn, chàng đã hao hòn bảo cho Lan biết giá thể tầm thường của chàng. Chàng bỗ cối

cha từ nhỏ; ở nhà quê chỉ còn có mẹ già sống giàn dì như những nông-gia bậc trung. Chàng đã nhắc dì nhace lại cho Lan hay rằng cuộc đời ở nơi thôn dã, không thể mang lại cho Lan được những ngày sung sướng vui tươi.

Nhưng mặc Khuê nói gì thì nói, Lan cứ một mực gạt đi:

— Anh giàn lâm. Căn gác bài lầu dài xe ngựa mới có hanh phúc. Quý hổ chúng ta yêu nhau là đủ rồi. Anh vào rừng kiếm cối, em ở nhà quay to, cơm cháo rau rưa có nhau cũng vui sướng chán. Em chỉ cần một túp lều tranh và một trái tim, còn danh lợi, xá hoa lo hão huyền là phi-lý cãi...

Rồi huyện thuyền Lan tả cho Khuê cái thú vui những cuộc đi chơi buổi sáng mùa xuân ở ngoài đồng, những đêm mùa hè lướt thuyền trên hồ sen thơm ngọt hay những chiều thu trong sang, hai vợ chồng sánh vai ngồi ngâm non nước, mây trời.

Khuê đã từng trái dan thương nên không còn tin oblong mợt mực đẹp tươi ấy nữa; những mồi khi chàng muôn kêu Lan từ tướng mông xuống thực chán, nàng là làm ra bộ giận hờn, nghiêm mặt mà bảo Khuê:

— Àh không thực tình yêu em hay sao?

Lan bị cha mẹ ép gả cho con một người quyền quý. Thấy Lan thúc giục, Khuê đã đánh bạo cậy người mối lái, song cha mẹ Lan thấy cảnh nhà thanh hạch đanh lảng từ chối, thõi ra rằng là nhẫn lời với đám khác rồi.

Không được chính thức yêu nhau, Lan bàn với Khuê bỏ nhà trốn, dì dẽ được trợ lời nguyên ước.

Khuê yêu đương Lan rất mực và chỉ có một hi vọng là được chung sống với Lan. Song trái bao nhiêu năm lao-dao khô-sở, dì hiếu cái nhục nân, chua xót của sự nghèo nàn, Khuê đã nhiều lần cố quên rằng ái tình đối với Lan là cái hạnh phúc duy nhất của mình mà hết sức khuyên Lan phải suy bi cẩn thận.

Rồi đến hôm qua, chàng thấy Lan không trang sức, không son phấn, chỉ mang theo mấy cái quần áo thường dùng, chay đèn giấu đầu vào ngực chàng, mà thôn thức.

Thế rồi chàng hiểu làm sao chàng viết giấy cho ông chủ sò xin thôi và sáng nay, hai người lên đường về quê, Lan vui vẻ, với cái hí vọng một tương lai mới lạ; Khuê bắn khoán lo nghĩ tới những ngày sắp đến.

Hai người đi vào một cái ngõ con đầy rêu cỏ, qua một cái cổng tre xiêu vẹo, vào nhà. Ba gian nhà cũ kỹ, cột tre, mái lá, ở góc một khu vườn nhỏ, xơ xác mây ngọn ngô và mấy dây khoai.

Mùi đất lầm xông lên làm cho Lan choáng váng. Mái nòng nỗi hoa lên, không tròng thấy những vật trong nhà bao phủ bồng tối mờ của những nhà mai thấp.

Khuê kéo tay bảo Lan chào mẹ, Lan sững sờ như vữa tĩnh mộng, cúi đầu thi-lê và nhìn người mẹ mới của mình:

Bà cụ là một người nhà quê tuổi ngoài 60, vú mít khác khô và đầm đạm như mọi người nhà quê khác, xống áo xộc xệch lả-loi.

Lan ngượng nghịu thấy bà cụ lạnh lùng nín minh và già lùi cộc lắc:

— Không dám chào cõi.

Nàng sương sảng nhìn xuống bàn chén bụi trảng cho cõi nguong, song cũng may, bà cụ với xuống dưới nhà để làm cơm, nàng thấy thư thái như trút được một gánh nặng.

Lúc bấy giờ nàng mới bắt đầu nho ngầm cái « iò em ấm » của hai vợ chồng nàng.

Một cảnh trí đây vẻ nghèo nàn và quê kệch: cái bàn dọc trước bàn thờ, doi ghế dài lám Fang tre khói bụi giàn bên; hai gian bên, hai gian ngay, chiếu trai trên dã rách dê hờ những chỗ mục nát, và trên vách một bức tranh sơn thủy ngây ngô lõi lọt; bên cạnh mây cái tranh gá, tranh lợn dán là liết dịp Tết năm xưa. Lan hơi thất vọng, song thấy Khuê, lo ngại như theo, chàng như de đoán cái cảm tưởng của nàng. Lan minh cười bắc Khuê:

— Chẳng ta sẽ sửa sang cho thành một nơi ấm cúng, phai không anh?

Lan đặt mình xuống giường. Màn chiếu dê xóng lên một mùi mèm ấm. Nàng vắt mán lên cho thoáng hơi. Muỗi ường dùn vo bay đê dán dốt. Nàng đánh chịu, lại hông mán rồi mệt quá, trong bầu không khí nặng nề nàng cố nén ghê tởm nặng nề ngâ minh xuống rồi ngủ thiếp.

Sáng sớm sau, bừng mắt dậy Lan thấy ngoài hiệu dãy ánh sáng. Nàng vung dậy gọi Khuê cùng nhau xếp dọn đồ đạc trong nhà: náo lý trước lầu rứa hào thór, náo khua cởi những mạng nhện, náo xé bóc những bức tranh gá lợn dán lợn xon khớp nhau, náo lấy nhất-trinh che kín những khe vách hở.

Cả buổi sáng hai vợ chồng cặm cụi, nhưng đến khi ngâm lai cái kết quả của mấy giờ xếp dọn, Lan vừa buồn vừaしさ thấy đồ vật vứt sạch sẽ hơn, mà cảnh tri vẫn trống trải, vẫn cũ kỹ, vẫn thô bần, như trước vậy.

Mấy hôm sau Khuê dắt vợ di chơi những nơi lân cận; nhưng đâu cũng một kiều đình chùa, đâu cũng là những ruộng lúa liên miên cung sặc, từ cảnh đến người, chố nào cũng một hình, một vẻ, làm cho Lan chóng mệt và chóng chán. Hết muôn di chơi Lan, cố giáp mẹ chồng làm những việc vật trong nhà; nhưng tháng cầm lòn nặng quá, trên đất chõi thấp chõi cao thường làm cho nòng vấp ngã; sanh chão bần thiu mõi mảng, cùi gai, gốc dã nòng dùn không quen; tất cả những thứ đó cũng như những con mắt tò mò và za la của tất cả trẻ già trai gái trong làng làm cho nòng chúa xót mà cảm thấy rằng nơi nay không phải là nơi mà nàng được sống.

Mới đầu, Lan có ý muốn giờ về nhà, song tưởng đến néi mệt nghiêm nghị của cha, nghĩ đến những lời châm chọc của các chị em, những lời thi phi của người quen biết, nàng biết rằng đời nàng không còn mong gì tươi vui được nữa.

Bàn tay xinh xắn của Lan nay gió bụi đã làm bầm
ám, quần áo trắng tinh đã dầy những vết hoen ố và
nét mặt vui tươi kiêu diễm ngày xưa nay đã nhuốm
vết u ám thâm vi lo buồn và mệt mỏi.

Nắng khảng ngũ được: một tiếng chát sủa, một tiếng
chuột động làm cho nàng giật mình. Nàng ăn không
được vì nuốt sao cho trôi miếng cơm gạo đồ lán sẹn,
nhưng miếng đậu nấu ruồi nhặng đậu dày, nhuong
lá mồng tai nhót nhất bay nhưng cảng rau muống
giáy, dai.

Khuê thương Lan nhưng chàng không làm sao
được.

Trông thấy Lan lام lũ, mỗi ngày càng thêm tiêu tuy
chàng lại ngại ngùng ân hận buộc tội cho mình. Cảnh
vi thế mà có khi hai ba ngày chàng lè là sang chơi
với các bạn bè hàng xóm: để tránh mặt vợ, để khỏi
trông thấy nói khéo sò của người yêu.

Một hôm mẹ chàng gọi riêng ra bảo:
— Nô là con nhà giàu phải không?
— Không, mẹ ạ.

— Thế cậu ruột nó về làm gì. Hạng này chỉ ăa hại;
người yếu như sên cả ngày chỉ nằm thườn thượt bay
ngond như bụi ốc, thế này thi gắt cấy sao được, nuôi
chỉ hại con!

Khuê đã nhiều lần phải gắt với mẹ vì Lan. Nhưng
cũng vì thế mẹ chàng nang náu đã lâm vào cảnh
thường tình mà chàng nang náu của nước ta: hai
người đã trở nên hai kinh-dịch. Và bà cụ già giờ gặp
ai cũng hậm-hực mà phản nán rằng: « Khuê quý vợ
honor me ».

Muốn cho trong nhà đỡ quẫn bách, Khuê viết văn
gửi cho mấy tờ báo ngoài Hà-thành song mảnh bài
đảng báo chí mang về cho chàng xem một tờ báo
trả công! Chẳng bao lâu, mẹ Khuê mắc bệnh. Bố đỡ
thở bằng đồng, máy quyền sách của Khuê, vài cái
quần áo còn lanh của hai vợ chồng, lùn lượt phải đem
cầm bán để lấy tiền ăn uống và thuốc thang. Rồi bà
cụ chết.

Khuê bần nỗi mấy mảnh ruộng để trả nợ và làm ma
chay cho mẹ rồi để Lan & nhà chàng ra tinh tim kiếm
việc làm.

Lan bây giờ đã có con. Mỗi tuần lễ, chiều thứ bảy,
Lan đã được cái vui bế con ra tựa cửa chờ chồng như
ngày xưa nang mòng ướt: nhưng Lan bây giờ nó có
phải là Lan nứa đâu. Một thiền nữ đẹp vui hay đỡ đỡ
nên một triều-phụ sờ sờ hắc hắc, quần áo sơ vuốt, tâ
toi.

Lan đã biết rằng tinh yêu thương quý mến của
Khuê đã chối từ lâu. Lan nhớ lầm; ngày hôm ấy, thấy
chồng mồi mệt, nàng âu yếm giờ tay ra đón đỡ nhưng
Khuê hung tàn gạt mạnh rồi cau mặt, số sảng gắt:

— Xέ ra cho người ta đi.

Lại một hôm nữa, vì truyện tiền nong hai vợ chồng
xich meich; trong khi tui giận Lan đồ máng con bò
Khuê đi. Khuê chưa chát cười gần:

— Ta hắc đây, đi đâu cứ việc đi.

Mà Lan cũng biết rằng không đi đâu được thực.

Bây giờ Lan cứ để cho mình sống lạnh lùng, trông
thằng ngày trời qua, không chờ đợi, không uác

mong; ngày nay qua ngày khác quanh quẩn trong
những chuyện nợ nần; bận rộn vì phải đi vay tiền,
giật gào.

Lan quên rồi. Thỉnh thoảng nàng cũng biết căi
nhau bằng những câu thô bạo tục lẩn hay ngồi lè-la
ở sân đình, bờ giếng, điền nhiên vạch vú ra cho con
bú hay ăn chịu xu ốc, xu bánh đúc riệu.

Rồi có khai hai, ba tuần, Khuê không vể nữa ya khi
về thế nào hai vợ chồng cũng lại cãi cợ nhau.

Một hôm, Lan lèi giường nằm: chán nang ruồi cát
nhà người sang sot lên mẩn.

Người láng-dieng lấy cảm hóa với chào cho Lan ăn
nhung bà hôm sau, không một lời giải giang, Lan
chết, cùng chết với đứa con nằm trên ngực mẹ, mồm
hays còn ngậm cái vú khô rắn. Lan chết hai ngày rồi
Khuê mới về. Khuê khóc khóc. Khuê bần nốt cái
nhà và miếng vườn, mua cho Lan-một: cái áo quan
thuc deep, cái mây cái hoa râm bụt và hoa mào ga đặt
trên phòn mòn; còn bao nhiêu chàng làm một bữa
tiệc thực to, mời mấy người bạn cuối cùng đã giúp
minh chón cái vú.

Sáng sớm hôm sau, người ta thấy Khuê lúng-lùng
dưới một cành ngọc-lan mọc ở trước nhà. Cái cây đó,
chẳng vâc i một mực không cho người ngã xuống và
chặt lâm cùi hán, có lẽ vì xưa kia, trong những ngày
chung sống ban đầu, Lan và Khuê thường ngồi sánh
vai và dưới bóng râm cùng nhau thủ-thú.

BẠCH-LÂM

HO GÀ

Hiện nay trè con mặc phả bệnh dịch ho gà nhiều lâm.
Ho tung cơn, ra rất nhiều đờm rát, đau rát rát, mát đỏ
ngầu, con ho có khai dài từ mấy phút, đồng hồ, có rất
thường tham. Phải tìm mua ho được thuốc HO-GO BIẾU-
NGUYỄN mới chữa khỏi hẳn. Người lớn bắt cát mاء
chưng ho gi, ho đậm, ho khan hay ho són, uống thuốc
này rất công hiệu. Mỗi ve giá 0860.

DAU DẠ DÂY

Ấu vào không tiêu, đầy hơi, q hơi, tức ngực, rít dầu,
hở mắt, thường mồi hai vai, đau xung ngang thắt lưng.
Người nào nhiều vú vị toàn quâ, thùn ngon nra nước
ciu, nước dâng hojc, nước ngọt có hi nòn ra cù thức
ăn. Người ti nước vi toai hay thấy tức ngực, nghén cù, it
q hơi và không nòn. Nếu không dùng thuốc DAU DẠ DÂY HIỀU
NGUYỄN không bao giờ khỏi đứt được. Một tui giá 3560.

CAM TY

Gia đình nào ó trè, con cam sá, không chịu ăn, gầy
com, lòi đầu, mất mết, hói tai, hói móm, miếng thường
hay chảy rát, bụng ôm đùi vòn, phải kip dùng ngày thuốc
CAM TY HIỀU NGUYỄN cho trè con ăn, chỉ trong ít lâu
vừa khỏi được hét chứng cam sá vừa trả lén mập mạp
béo lít lợ thường. Thuốc này hòn ngọt làm cho trè con
ít thích ăn. Mỗi ve giá 0530.

TỔNG CỤC:

Nhà thuốc Điều - Nguyễn

Địa chỉ: Hải Phòng - Mai-Linh - Nam-Dinh - Việt-Ton - Hal-
dương - Quang-Nay - Thủ-Binh - Minh-Đức - Ninh-Binh -
Linh-Trí - Bắc-Ninh - Gia-Long - Thành-Hà - Thái-Lai
Vinh-Sinh - Huế - Ván-Hoa - Saigon - Mai-Linh 120
Quận - Móng-Cái - Đức-Úng - A-Dakao - Chợ-Liên - Long-Vân.

Ông Ông Sáu

của SOMERSET MAUGHAM
HUYỀN-HÀ diêm quoc-âm — NGUYỄN-HUYỀN vè

Thiên tiều-thuyết mà các bạn sáp đặc đây là một tác-phẩm có giá-trị nhất của đại-gia-vân-sĩ Anh-
eadi-Loy : Somerset Maugham — một cái tên chói lọi ở trên dàn-ván thế-giới hiện nay, mà các bạn đọc
tất dã nhiều phen nghe tiếng.

Chính tò báo thân mến của các bạn đọc đây đã có dịp dịch thuật một vài truyện ngắn của thiên-sinh rồi.
Bạn Huyễn-Hà của chúng tôi sở dĩ lấy truyện này đem diêm quoc-âm chính-vì bạn lấy làm thích
truyện này hơn hết.

Áy là một truyện mà Somerset Maugham thiên-sinh dặt tên àu cùng tác-phẩm « Chiếc lá rung » — The
leaf — một tác-phẩm đã dịch ra hơn mười thứ tiếng ngoại-quốc rồi. Chính bạn Luyễn-
Hà cũng đã dịch toàn cuộn áy ra quoc-âm và định đem làm quyền đầu cho tui sách « Gió tây » của
Bạn sáp ra đời nay.

Vì giài bắn bão và cũng vì quý các bạn đọc, của T.B.C.N., Huyễn-Hà đã đặc biệt để chúng tôi trích
truyện này đăng trước, hứa-lém nột món quà lạ mà các bạn có thể tự cho là được hưởng trước
nhất, được xem trước nhất trong tui sách « Gió tây » của bạn Huyễn-Hà vay.

T.B.C.N.

Chàng bi bõm trong nước vài
phút. Gân-hò, bẽ nồng quâ khòng
bơi được, mà ra xí nifa thì có cá
mập. Ngâm xong chàng trở về túp
nhà gỗ dò roi qua lợt nước ngọt.
Táu nước mát lanh, thàt là một sự
khô-kia lạc, sau mỗi khi dầm người
trong chán giướng, chàng luồn
luồn trô minh, vát vát. Dần dà, nghe
rõ cá tiếng sóng hòn vỗ trên đá,
cái tiếng đưa đèn-dèn mà bình nhật
không lợt voi tai. Chàng quá đỗi
hực ro, co người lát, như muốn
ngắn cắn cái dip sóng kêu ầm-
A. Mackintosh: diêm cuồng vè gi khò
chui, chui muôn lát một gi sói
nồi, mà bực nhất là khòng có sức
mạnh nào pha tan cái tiếng òm mãi
mái kia; chàng muôn bao động,
như có thể lấy sức mìn chong với
sức vò-cùng của thiên-nhiên. Nếu
chàng không kịp chán tinh thì đèn
phát cuồng lên được.

Rồi sáng nay chàng ran lên vì
căm hờn, khi thấy trước mắt phò
bày ra đường bộ hè tráng ngoài
chỗ đồi nấp-nhò, và phong cảnh sán
lạn của cái ao nước mặn, dưới bầu
tời không gợn cát mây và tròn
tròn như chiếc hát úp.

Chàng châm « pip » thuốc, mờ

chồng nhát bão xuất bắn ở Auck-
land, mà ở chợ Apis người ta mới
gửi đến mấy hôm trước. Tờ báo
mới nhất, kẽ rái dãy dài vui tuôn
lẽ rói. Trong đú thấy chán rồi rợi.

Chàng vào phòng giấy, một giàn
rộng rãi, bài trí so sánh, có hai chiếc
bàn và một ghế dài đặt ở bên.
Nhiều người bắn xú — trong bọn
co hai người dàn bát — đương
chuyện gần đẽ doi ông công-sứ.
Mackin osu vừa vào thì họ cúi rap
xuống chào :

— Ta-lô pha li.

Chàng đáp lè, rồi ngồi vào bàn
làm việc. Ông taom-quyen quan-
đảo Sa-moa vừa thúc giục gay gắt
lấy tờ bién-bản mà ông Walker
chưa buôn sưa soạn, theo như thói
tri-châm thường là của ông. Cầm
bút viết, Mackintosh khòng đê ý
đến những câu chát của ông
Walker; chàng zang nghé tráng nhữ
thù ghét cái-nhà-ông Walker và
học, khòng dám mó máy đến tờ
giấy cây bút. Bitte giờ sáng, độ một giờ nữa
mới ve.

Mackintosh — tên chàng ta —
vừa pái một đám khòng ngon giặc.
Mòn áo bẩn xú a-pô pô » và mòn
trứng trắng đậm-dông đặt trên bàn
chàng khòng thiết lâm.

riều nǎn, và tài tình nhất là ông gửi b êm-bầu ấy cho bà trên, làm như chính tay mình thảo ra vậy. Ký thực ông không viết ra được nửa sốt. Mackintosh hân hỷ nghĩ rằng nếu ông ta có thêm bớt câu nữa, thì rồ là lời lẽ trẽ con và ngô-nông. Gá có định chưa chỗ thêm bởi đây cho rành nghĩa, già có thưa với ông như vậy, ông sẽ phát bắn thính bộ những là :

— Mặc kệ mèo với mục ! Tôi định nói thế đấy, tôi muốn nói như vậy do họ...

Ông Walker dã vđ. Bọn người bắn xù xì quanh ông, mong ông dđ ý đến họ. Nhưng ông rất cẩn, bà phải ngồi im, không thi ông sđtong cđt hđt cđt ra ngoài, chẳng tiếp ai nữa. Ông gđt đầu hđi Mackintosh :

— Thế nào, Mac ? Bay giờ mới dày à ? Cả ngày cđt buôc sóm tđt đep nhất, lại bđt hoài bđt phi ! Anh nđn dày sđm tinh sương nhđi, trước lđt mặt trời mọc. Lười chđy ra thđ !

Ông ngồi phịch xuống ghđ, lđy chđ khđn tđt t'wongra lau. mđ hđi mđt.

— Trời ơi, khát quá !

Ông quay lđt phia người cđnh-sát đứng túc-trục ở cửa gọi lđy ruyt « hò-tiêu ». Người lính cđt vđ bđn xù lđm, với manz áo tay trắng và cái xiêm của thđ dđn Samoa, tên gọi là cái « lava-lava ». Vđ ruyt đđ trên sđn, trong gđc buồng. Hđn rđt nđa bđu tung ra cho ông Walker. Ông dđ vđ giòi gđng dđt, nđi mđy cđnh tđc-le, rđt nđng mđt cách tham lam. Xong ông bảo cđnh-sát mđi các người bđn xù. Ông gđo mđi tđng người theo thđr bđy. Ông uđng với kiđn cách cđng rđm rđn vđy.

Xong đây Walker mđi dđng tay vđo công việc hàng ngđy.

Trong ông thđn hinh lđn quâc mđt thường, mà người thi quâc vđy đâ. Mđt đây như mđm xđi, mđy rđu nhđn nhđi, ba cđm, dđi mđ chđy trđ xuđng. Nđt mđt nhđi nhđi bđi lđp dưới mđy tđng mđy. Đầu thi hđi, còn mđi lđt tđc bđc nđn lđm đâng sau gđy. Trong dđng tđc cđnh, nhưng cđiều hơi lđi là ông vđn lđp vđi nhđi nghiêm, như thđ mđt

đng Pickwick (1). Đđi mắt nđp sau gđng vđng cđu cđp mđc kinh to lđn ; trđng mắt màu lam nhđt không kém vđi tinh anh mà rđm mđnh. Nđt mđt cđng quyết. Su lđnh-hoat bđng-bđng, như bđt chđp cđi cái tuđi sđu mđri. Bđng tuy phđ, nhưng người rđi nhđnh-nđu. Bđi dđng mđch mđc quayt, như thđ muđn i nđi cđng đồng cđn cđi ông trên mđt đđt. Giđng nđi to, sang-sđng.

Mackintosh giđp việc ông dđ được hđi nđm. Buđi đầu, chàng chỉ ngđng ngđo cho mđu đđn ngđy giáp mđt ông. Chđng thđm tđ mđ vđi ngđi tđng Walker dđy nhu cđn trong khđp vđng Nam-Hđi. Bđi hai mđu nhđm nđm, óm cđi-ai-rđi dđo Talua, mđu cđu-lao quan-trong cđu quan-dđo Samoa.



Vđi nhiều lđc riđng, trđc khi đđn

Mđi mđu lđm tuđi, Walker trđn hđra vđng bđe. Hđn mđt nđm trđi, chí dđi rđ than o tđu. Thđy thđu mđn nhđa cđu - bđ-bđng yđn ót, nhđng phđi ót chđu tđt thi hay dđn vđt luđn, hành hđrât ác nghiđt đđn dđi cđu bđi ngđt hđng đđc vđi bđi đđnh dđu è-đđm cđi người.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

Chiđc tđu mđ cđu vđn rđ than hđien dđu o bđi bđe Irlande. Người ta đđng dđm bđu chiđc tđu áy. Cđu dđi tđm viđn quđn lý vđn-khđ lđnh ngđh nhđt o mđt tđnh lđn-cđm, nhđr lđi xra kia mđm chđm chđ ngđe nhđt nđo ! Vđ cđng tđr dđo áy. Walker dđi kđt hđj-sđt mđnh kđo chđng ngđe kđe o dđu tđm lđn.

Walker vđn biđt mđi rđi tiđng là cđn người kđt-khđi, nđn ót chđm chđu dđi vđi trđ mđnh dđng, dđi giđ cho khđi phi vđi tiđng-lđm áy. Ông quâc yđn nhđng kđ thđuđt trđn thđn hđm, ông khđng tha khđng kđi-mi cho mọi người nđn nhđng dođn dđi mđi khđp cho óng. Ai di kđi lđi mđi sđi lđc, thi óng tđc tđi trđng bay dđo áy.

(1) Tđn một nhđn-vđt trong tiđng-thuyt cđu Ch. Dickens.

Nđn nđm hai mđu sđu, Walker

lđn đầu tiđn, ông tiđng-hđng vđi một nhđn-nđc mđc-mđc. Chđng rđt khđi lđng. Ông thi sung sđng đđc người đđi san-sđc, nđi riđng-tđy. Ngđy áy óng tđo ra là con người vđi tđn, sđn-sđc đđn chđg, cđo bđo nhđu tđt đđp thđn-mđy phđi hđi hđc ra.

Mackintosh xđu o Londres lđm ngđe « cđo giđy ». Cho đđn nđm hai mđu tđi, vđi mđc-bđng phđi, phđi xđn dđi dđi mđt chđo vđi vđng Thái-Binh-Dương. Chđng say mđc cđi cđnh dđi của Walker, đđp vđi trong tiđng-thuyt vđy.

Mđnhst là cđi bđc đầu tiđn, nđi biđi lđc tđnh-cđch con người : lđc áy i là nhđi vđt lđn, óm gđi giđg lđc lđy tđng-lđi.

Mđi mđu lđm tuđi, Walker trđn hđra vđng bđe. Hđn mđt nđm trđi, chí dđi rđ than o tđu. Thđy thđu mđn nhđa cđu - bđ-bđng yđn ót, nhđng phđi ót chđu tđt thi hay dđn vđt luđn, hành hđrât ác nghiđt đđn dđi cđu bđi ngđt hđng đđc vđi bđi đđnh dđu è-đđm cđi người.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

Chiđc tđu mđ cđu vđn rđ than hđien dđu o bđi bđe Irlande. Người ta đđng dđm bđu chiđc tđu áy. Cđu dđi tđm viđn quđn lý vđn-khđ lđnh ngđh nhđt o mđt tđnh lđn-cđm, nhđr lđi xra kia mđm chđm chđ ngđe nhđt nđo ! Vđ cđng tđr dđo áy. Walker dđi kđt hđj-sđt mđnh kđo chđng ngđe kđe o dđu tđm lđn.

Chiđc tđu mđ cđu vđn rđ than hđien dđu o bđi bđe Irlande. Người ta đđng dđm bđu chiđc tđu áy. Cđu dđi tđm viđn quđn lý vđn-khđ lđnh ngđh nhđt o mđt tđnh lđn-cđm, nhđr lđi xra kia mđm chđm chđ ngđe nhđt nđo ! Vđ cđng tđr dđo áy. Walker dđi kđt hđj-sđt mđnh kđo chđng ngđe kđe o dđu tđm lđn.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

Mđt hđm cđu đđc mđt « uy-đ » ngđa, chđy dđi vđy người hđn ở Belfast đđc hai mđu nhđm « bđng ». Cđu đđnh dđi cđu mđt con ngđa cđh tđk ì giải mđi người dđy. Cđu khđng hđi ngđi đđn sđt trđ nđ, nđu thđa tđn. Nhưng cđu tđn ở thđn tđi, nđo cđo tđng đđn thđa. Mđ con ngđa áy ìn giải thđt. Walker đđc hđn mđt nghin « bđng ». Cđu dđp thđt rđi rđi.

tđi cđu lao làm người thđc-dđn. Ông là một trong nhđng người da trắng đđn sinh cđ lập nghiệp ở Talua. Ngày từ kđi hđn dđo cđn thđc nước Đức, ông dđi cđi vđi quayv với người bđn xđr rđi. Người Đức đặt ông làm cđng-sđt. Hai mđu nđm vđ sau, dđo thđc Anb, ông vđn gđi chđc áy. Ông hđa-khđc như mđt chđa tđ, nhđng việc cai-tri rđt dđc lực.

Mackintosh thđy sự thđn hđng như vđy cđng chđu trọng đđn ông. Nhđng hai người nđo cđi hợp tđnh nhau.

Chđng là mđt gđ cao lđnh-ghđnh khđng nhđo hđp, lung hđi gđ. Má thi nhđt nhđt, hom hem, mắt thđm quâng. Chđng sđt - thđc đđc sách. Khi tđt cđi sách cđu chđng gđi đđn, Walker nhìn thấy khđy rđng :

— Anh đđem cđc « cđu » này đđn dđy làm dđy làm gđ ?

Mackintosh dđi :

— Tôi tiđc rđng ông dđi xđt lđm nhđ vđy. Tôi mang nhđu sách đđn đây là bđi tđi tôi thđc đđc.

— Tôi muđn lđm trong áy cđi gđng xđm. Cđu chđy tđnh thđm khđy ?

— Tôi khđng uđa thđu sách đđ.

— Vđy thi anh gđn dđi hđt chđo nđi !

Mđt kđi tđu Walker nhđn đđc nhđn thđu báo : phđ. báo o Nouvelie-Zélande, tạp chí Mỹ. Ông khđ chđu vi nđi Mackintosh khđng mđng đđn nhđng thđu áy. Ông cho sđc vđi cđu chđa là buđn thđu buđn thđu. Như ý ông chí là mđt lđi xđ-thđi, mđi kđi cđn dđi cđm « tđm « tđm-hđa » nhđng sách nđu : « Thời thđn-hđt và suy-vđng cđu dđu-châc La-mđ » cđu Gibbon, hay « Thđe-châc sđu-nđo » cđu Burton. Thđm nđa, ông vđn tđc nđi, chđng suy-sđng gđi mđ khđng nđi tođc ý ngđi mđnh ra.

Dđn dđ, Mackintosh mđi rđi chđn tđnh cđu Walker. Rđi chđng ghđt cđy dđng cđi tđnh ranh hđc-cđp cđu óng dđn dđu cđi vđi tđnh dđn dđp bđe ngoái. Ông kiđn-ghđo và chđn-chđ, mđi lđi cđi vđi nhđt khđt khđng nhđng người khđng cđi « dđc tđnh » như mđnh. Vì thế ông ghđt hđ. Ông cđn ngày thđo dđt zđt tđm-tđnh mọi người theo lđi än tiđng tđi bđi dđt áo ra dđi hđn.

Mackintosh nhđn óng, khinh bđi một cách già lđnh.

Cuđc chơi vđa tđn, hai người hđt thđc, nhđp ruyt « whisky », chđy tđn vđi nhđi gđi tđi nđi, vđi bđi, và bđi nđe khđng muđn bđi bđt đđc phép chơi bài ?

Walker sđa lđng kđi cđu chđy vđi xđm cđu minh. Ba tiđc tđn hđt, rđi vđi nhđi gđi việc óng. Ông cđn lđm chđng lđt đđn tđen trước mặt người bđn xù.

Vđi một giđng ngđo-ghđnh làm Mackintosh khđ chđ, óng tđi vđi sđ nhđng tđnh duyđn nhđt phđo cđu óng vđi dđn bđi bđn xù. Ông giđ áy quâz là vật-châc vđi thđ bđ. Ông lại thđng hđi thđy cho Mackintosh vđi chđng khđng theo dđi các cuộc phđng-hđt cđu óng, vđi chđng rđt mđc thđu, trong khi người người đều say vđi vđi hđi ruyt.

Walker lại chđ nhđo cđi lđi kđy cđng, các công việc đđn tđm tđp cđu Mackintosh. Bđn giđy cđu chđng cđn nđn nđp, giđy má sđp dđt thđt tđ, mđi lđc cđn chđi thđi vđy ngđy. Nhđng giđy tđi vđi việc cai-tri lđc nđo cđng sđn-sđng. Walker cđi mđt mđc :

— Chào ôi ! Tôi cđi quđn dđo này đđn nđm, chđng cđn có kđy tđi à ?

— Mđi khđi tđm một anh cđo giđy

trđng gđi ! May đđc cđi khđng đđn nđi xđu thđi ! Rđi mđi vđi nđm anh sđ quđn di. Mọi chđy tđi tại anh khđng uđng ruyt thđi. Giđ mđi tđn anh cđi sđy sura mđt lđn, cđng chđng xđu hđi ai.

Điều lđ lđng là Walker khđng đđ y đđng cđng ngày cđng gđy ác cđm vđi chđng giđp việc. Chđi riđu lđn-lđn. Nhđng tđi thđi quen, óng bđi bđu thđi hđi triu-mđn chđng. Ông cho dđi là mđt « cđu » lđ. Rđi óng thđn hđng thđy đđc đđt, vđi thđy, vđi hđt, vđi khđng ngđr dđm chđng, vđi óng chđng cđn cđch nđo tđen tđt đđc.

Nhđng lđi nđi hđm hđm cđu óng thđn là cđu thđi tđc. Ông cđn phđt cđi mđt cđi dđch. Tđnh cđm mđt, lđng ngđy thđng và sđ tđt-dđo cđu Mackintosh là mđt ngđn hđng vđi tđn cho óng. Cái tên óng « écosais » cđu chđng lđi là cđi khđng chđ nhđo thđng lđ vđi xđr Ecosse. Walker vđi khđn tđi xđt mđi kđi óng làm mọi người cđnh, rđi vđi nhđi gđi việc óng. Ông cđn lđm chđng lđt đđn tđen trước mặt người bđn xù.

(còn nđia)
HUYỀN-HA





Phóng-sự tiêu-thuyết của DO-N-CHU
Tranh, vẽ NGUYỄN-HUYỀN

VIII Từ một bài thơ đến hoàn-gia-tài 40 vạn

Fugax Sequax.

Sequax Fugax.

Câu thơ La-tinh ấy xoắn tròn trong óc Sành như
một con gió lốc dữ dội.

Chàng ngâm nghĩ lời bạn vừa nói, dù cũng hiểu lý.
Mặc dù đang lúc mè mẫn, iuong-tri chàng vẫn
biết nhủn nhận lối phái.

Đêm bão, g ữa cảnh trời đất mịt mù tối tăm, thường
lòe ra những cái chớp nháy.

Cũng thế, trên bão tinh nỗi lèn trong cõi lòng cậu
Sành, chỉ hắt ra một tia sáng nhấp nháy, rồi mây mù
lại kéo den ngày.

Chàng mà Các vò cùng! Đảm say, cả quyết chàng
đã thề rằng phái chính-phục được trái tim Các mối
nghe, dù phải cạnh tranh với bao nhiêu kẻ tinh-dịch
cũng dám, dám đòi cả sầu-nghiệp cũng là...

Nào phải tinh yêu của chàng còn khù khờ, trinh
bạch, chưa có vần nhọn-nhan-sắc nào in dấu, mà bão
rặng bảy giờ mới bắt đầu bị nhansen-sắc của Các cô ma
ý hấp-dẫn, khiến chàng dã mê, tất phải mê chết đi.

Kỳ thật, lúc này chàng đã sẵn có hai ba cõi nhán
linh ở Sa-gon và Chợ-lớn. Thêm một cõi nữa ở tận
trong Gò-vấp chàng quên biế trước mây bõm linh
hồn chàng bị Các thu mát.

Cô nào dối với chàng cũng có vẻ gần bỏ thân-mặt,
già nhán-agai, non vợ chồng. Cả ba cũng trễ, dẹp,
Hai cô trên là con nhà thanh-bạch nhưng mà lường
thien, Cố dưới thi có học, vi trước trung hoc ở Nữ
hoc-dường thi đỗ so-học rồi thôi.

Người ta nói ba cô vẫn nghe biết lẩn nhau và luô
nó cạnh-tranh một cách kin đáo. Họ không dến nói

dem nhau tới cửa trường đánh ghen làm nhẹ, níu
cập «ngựa cù» của cậu Tuân. Bởi vậy chàng mới có
thể lên mặt dạy khôn Tuân hôm nay...

Cả ba đều biết Sành giàu có lớn hẽ làm sao độc-
quyền được người, tức là đế-hưởng được cua. Bởi
vậy, mỗi cô đều trả tài khôn khéo, để nứa một minh
chiếm lấy Sành, cả thân lão tám.

Tiếng là lưa-trú học-sinh trong trường, nhưng họa
chẳng một tháng chí độ hai đêm người ta không thấy
chàng vắng mặt. Chàng tôi dã nói chiêu tôi nòi cảng
thé, àn cơm vía buồng dừa bát, chàng dã hép lắp thẳng
đo cánh rồi đi. Đì đâu? Thị chinh là di-tu-hội với một
trong ba cô nhán-tinh nói trên. Luân phiên hôm nay
cô này, ngày mai cô khác.

Nhưng, chàng nồng lui tới gặp gỡ cô ở Khanh-hội,
con một ông Phán huu-trí và cô ở đường Ô-ma vô
Chợ-lớn, co bà mẹ hòa-bya, lấy một đời chồng khác,
quang năm di buôn thuyền ở Lực-linh. Còn cô Gò-
vấp thi chàng it dì lại, tuy cô này thông minh phong
nhà hơn. Cái vi Gò-vấp hời xa, lại trãi nోo đường,
chó nón chàng làm bieng it dì, chó không có tinh
nặng nhẹ hơn kém gi ở giữa ba người.

Cô lầu, chàng đón đỡ cánh ra dì rồi, anh em bạn
trong trường thấy một bức thư bồ quên trên giường.
Họ vỗ tay reo cười với nhau:

— Chém chết cũng là bức thư của mèo tháng Sành!
Không tin làh mòi ra xem, chắc có nhiều chuyện ngô-
nganh lầm đấy.

Họ xóm xít mòi ra đọc.
Quả thật, một bức thư mèo.

«Gowap & April,

— Minh vĩ,
— Sao hai tuần lê nag không thấy minh vĩ?
— Tôi râu rĩ trong-dại mỗi ngày, minh thất là tệ.
— Không đém nào tôi không chong đèn ngồi chờ tôi

Tóm tắt các kỳ truô

Sáng hôm ấy ở bờ kè con đường
Rigault de Genouilly, ở Saigon, người
ta thấy một người nâm chết cong
que. Lụp trong mìn và có thấy
một cô mìn-son có tên làh chủ H.

Kết ra ra ia là Sành con một
nhà triết phu ở Cà-mau... Tác giả
lẽi lại dưới đây nói tu câu các công
tử nhà giàu Nam-kỳ — có công iết
Sành làm tiêu biêu — hời con nhó.

Lúc này là lệc công tử Sành đang
mè Cúc-Huong: một hòng hoa đẹp
nhất Sái-thành...

ekhuga, rồi chàng thấy bóng người thương, thi tho
thức suối sáng không ngủ.

«Hay minh có nòi nói cũ, trang trang phu đèn rồi
phi khống?

«Tôi nay hoặc mai, sao minh cũng phải vỡ, tôi có
chuyện cần muốn nói. Chờ sai hẹn da.»

«Tân-Nguyệt»

Chữ viết mềm mại rất tốt. Dưới tên kỳ lại viết bài
thơ bút cù sau này:

Bên thận chen chúc phần lǜ son,
Bên nhớ ngày trăng nhũng héo don.
Cửa kin Ô-ma hơi gió vắng,
Phao luon Gò-vấp dâu xuân mòn.
Đã treo cái phan mảnh mảnh chí,
Bao nở cầm cành díc-déc đòn ?
Kia hởi trên cao ai có thẫu,
Công bằng hai lè giữ vuông tròn.

Ý hay lời hay,
thật là một bài
giai-tác. Minh có
nặng óc mưu ngày
cũng chẳng lam
dược như nàng.
Sành chắc dã tu
mấy kiếp trước,
mỗi có một cõi
nhán-tinh hay chữ
như thế.

Nurung sự thật
không phải nàng
làm ra bài thơ xuất
sắc ấy.

Ai thuộc ít nhiều
thơ xưa Nam-kỳ,
cũng biết làh là một
giai-tác của ông
Đỗ-minh-Tâm, tức
Nhieu-Tâm, một
đanh-sí ở Vịnh-
long và giữa trấn
Tr-đức.

Với bài thơ ấy, cô
nguyên — úy một
chuyn-tinh lý-
thú, phandip-tuong
các nón yên nhẹ.

Só là ông huyện
Lê-ván - Thiêng,
ban thân của ông
Nhieu-Tâm, có hai
cô báu noa: một

cô nhà ở Côn - cao, một cô ở Chày-dap. Tiện đường
lên xuống linh-thanh Vịnh-long, ông Thiêng có dịp
tham nom ôm ấp cô bé ở Côn-cao-lôn-lòn. Còn cô
Chày-dap vi trai ngâ đường thành ra ông huyện
không mấy khi ghê-trâm. Cô mang nőo, osan hận
Cô hôm gặp ông Nhieu-Tâm, then thòi tám-sự, và
nón nỉ ông làm hộ một bài thơ gửi cho ông huyện.

Văn-chương có sức cảm-hoa người ta là lùng. Khi
tiếp được bài thơ, ông huyện Thiêng đâm bõi đèn
ngay.

Tức là bài thơ trên kia, mà nàng Tân-nguyệt, nhán-
tinh Sành, đã chép n.yêu-vẫn, chỉ dồi hai chữ
«Côn-cao» ra «Ô-ma» và «Chày-dap» ra «Gò-pap»
ở hai câu 3-4, để gửi lại cho chàng. Ý bẩn nòng từ
cho tình cảnh tám-sự minh cũng như cô vợ bé ô
Chày-dap của ông huyện Thiêng thuở trước bị bô thô
biếng thăm vây. Nhất là minh lại tiê và xinh đẹp,
chẳng thua gai!

Kè ra nàng cũng thông minh, có theo dõi văn mặc
ít nhiều, mới biế sir dài lợi-dụng một bài thơ xưa
hình hình như thế.

Chúng tôi muôno nói chuyện ấy đồng dài, đề chí tö
ra trái tim non của Sành đã chia hai sê ba, và có một
cô nhán-tinh trẽ đẹp, lành lợi, đáng yêu làh thế, mà vẫn
không ngần trở được chàng thêm thèm muôn đâm say Cúc
trù khi được thấy bóng nàng.

Cúc là ai? Một â
ging - hò «nhân
khà-aten phu»

Chàng dang tám
tâm niệm niêm,
mong cho chóng
được thành - tựu
hai việc: tu - chū
Các và ty-chū
phần già - tài riêng
của mình; và tiên
với gai như cặp
«chị em Xiêm la»
(soxys siamoites)
phái địch lung với
nhau.

○

Hình như thiên
tòng nhán-nguyệt.

Bóng hòm sau,
chàng tiếp được
dây-hep do n.yêu
chi lấy chồng ở
châu thành Bạc-liêun
dánh lều bão-
cấp :

«Ba ở nhà bệnh
nặng, cần phải về
ngay».

Chàng vùa buôn-
vùa vui.

Baôn vi nghĩ dến dạo hiếu; vui vi sắp được lợi
riêng.

Tức thời, chàng thu xếp và thuê một chiếc xe-hoi
riêng, lên đường di Bạc-liêun ghé rước bà chí, càng vê
Ca-mau.

Trưa ngày hôm trước, ông phủ-hàm di thăm ruộng
về nhà mợt chép, con sốt rét nồi lén râm râm, người
nhà vội vã xéc dắt đối than hơ cho ông và dắp ba
bốn cái chăn, mà ông vẫn run lập cập, miệng kêu
nhue nhối minh mây không ngọt.



Một lúc, ông
ngất lịm đi,
cứng họng,
hai mắt tròn
tròn, mắt hét
tinh thần.

Lú chán sa
hoảng, một
mặt dì rước
thầy thuốc,
một mặt không
tin cho có ở
Bac-lieu, để
cô đánh dây
thép lên Sai-
gon gọi chúa
Sảnh v.v. Ai
cũng tưởng
chắc ông phu-hàm không sao qua khỏi.

Nhưng thật ông chỉ cảm-thứ, vì sức yếu tưởi già,
khiến bệnh phát xem đường nguy-kịch.

Cũng may, thầy lang tới, sắc một thang thuốc, cấy
miệng dù vào cho ông, dấn tői ông hồi tinh lẩn lẩn và
doi àn chào với súu.

Vài hôm sau ông bình-phục.

Có điều, từ hôm trở đi, ông cảm thấy mình yếu sức
đi nhiều, e không kịp được mặt thầy cái cảnh sung
sướng của cậu con trai út — là Sảnh — đi học bên
Thái, thi ôn luật-khoa tiến-sĩ về theo như lòng già
vẫn mong mỏi.

Bảy lâu, một mình ông trông nom tất cả cơ-nghiệp
đỗ-số, chưa chia cho các con cháu, tuy là chúc-thứ
đã làm sẵn rồi, vẫn đê trong tủ sáu.

Nay ông thấy sức mình ngày một suy kém, nêu các
công việc tiền giao ruộng nương, nhất thiết về tay ông
liệu-lỗi, tát không kham nổi.

Chi bằng chia cho con cháu, « các hữu kỵ-phận »,
để chúng tự lo kinh doanh lấy, ông chỉ đứng bây-
bâu và xem xét dài-cuống dùm cho mà thôi. Như thế,
khôe khoản cho ông hơn.

Ông chỉ đe 30 mâu ruộng làm phần hương-hòa.
Trong khi ông còn, thì lấy số hoa-lợi thâu nhập mỗi
năm từ 30 mâu đó, ông gọi là « hoa-lợi lương dưỡng
não ». Hoặc có thiếu hụt cung-chẳng bao nhiêu. Ký-
du, ông quản-phản ra bảy phần cho 7 con trưởng đều
nhau. Năm người con đã qua đời, phần hưởng về con
cháu bà, nội-công như ngoại. Rồi chánh nô-lại chia
với nhau.

Sánchez vui mừng khôn xiết. Tinh cả ruộng nương,
phố xá và tiền mặt, phần chàng được hưởng, đe 400
ngàn đồng. Một cái sản-nghiệp lớn, từ nay chàng
được vận-dụng tự-do.

Trong khi bà chí ruột và lũ cháu nội ngoại được
hưởng phần chia, lô-lảng làm ăn giữ gìn, thì cậu
Sánchez đem phần cặn lèn dâng lèn hõi cho cô Cúc.
(còn nữa)

DOANH CHU



THÁI-LAN muôn giờ?

Tại dụng tình hình quốc tế nghiêm trọng ở Áu-
châu và Viễn-đông, nước Thái-lan định nhờ giáp
bề mảng, đòi một ít đất đai ở Cao-miên và Ai-lao
thuộc Đông-dương của Pháp Hành-dộng như thế,
Thái-lan tưởng là nước Pháp sẽ phải điều đình và
nhượng bộ ngay.

Không ngờ, Thái-lan đã gặp một thái độ rất
cương-quyết!

Chính phủ Pháp ở Vichy và chính phủ Đông-
dương ở Hanoi đã bác hẳn các lời yêu-sách của
Thái-lan.

Các nhà cầm quyền Pháp chỉ nhận điều-dịnh với
Thái-lan trong phạm vi các hợp-ước đã có giữa
hai nước.

Vì đó mà tên thế giữa Thái-lan và Đông-dương
rất gàng. Pấp lại những sự khiêu khích của quân
Thái-lan từ mấy tháng nay, Đông-dương đã trả
thù lại một cách tương đương và tỏ cho Thái-lan
biết rõ nỗi: Pháp quyết giữ nguyên vẹn đất đai
ở xứ này.

Vì thái độ khiêu khích của Thái-lan mà gần
đây đã luân rát chủ ý đến nước đó — nhưt là du-
luận xú-xa.

Muốn biết những yêu-sách về đất đai của
Thái-lan có chính-dâng không, và lịch sử những
đất đai đó.

Lịch sử cuộc-giao-thíp giữa Pháp và Xiêm.
Lịch sử cuộc giao-thíp giữa Xiêm và Việt-nam,
Cao-miên và Ai-lao trong mấy thế kỷ gần đây.

Muốn biết rõ lực-lượng Thái-lan về hải, lục,
không-quán.

Muốn hiểu rõ địa vị Thái-lan về chính-trị và
kinh-tế ở bán-dảo Đông-dương và muốn bết rõ
những điều khác cần biết về Thái-lan ngày nay
và Xiêm ngày xưa.

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT
số 42 ra ngày 22 Décembre 1940

sắp tới, một số báo rất dối-dao, dấy dù về tà-i-ệu
về tranh ảnh có quan hệ đến Thái-lan.

Thực là một số báo rất công-phu mà chưa có báo
nào ở đây àm cả!

Ý-nghĩa cuộc bầu cử Tòng-thông Hoa-kỳ ngày 5 Nov. vừa rồi

(Tiếp theo trang 17)

một dân tộc chỉ ở biệt-hảo ở Tây
banan không can thiệp với việc
quốc-cử.

Ngay sau khi biết kết quả cuộc
bỏ phiếu lần thứ nhất ngày 5 Nov.
không đợi cho cuộc trưng-cử lần
thứ ba của M. Roosevelt được
chính-thức (các đại-biểu được bón
hộm 5 Nov., còn phải họp nhau vào
ngày thứ ba tuỳ nǎi trong tháng
Février để bỏ phiếu lần nữa),
nhưng kết quả thứ nhất cũng đã
cho ta biết rõ số phiếu của mỗi
người (tranh cử rồi) ta đã thấy
chính sách ngoai giao của Hoa-kỳ
bắt đầu cương-quyết một cách rõ
rệt. Hoa-kỳ sẽ hợp-tác với anh ở
Thái-binh-dương sẽ giúp Trung-khanh
thêm về tài chính và nhân
lực sẽ giúp đỡ Anh hilt sức và moi
phuong-dien và chủ-toàn lực vào
việc quố-phòng, tờ chí-hàng-dân
không lòi ở, hai mặt đại-dương và
một đội phi-quân 25.000 chiêu.

Trong cuộc bầu-cử đó dân Mỹ đã
định rõ hẳn thái-dối với các
nước đối-tay.

T.B.C.N

Túi khôn...

Một bộ sách rất có ích lợi cho
người đọc, người đời xưa đã phải
gọi là « Túi khôn », tức là bộ BỘ NG-
CHU LIỆT-QUỐC. Nhà in Trung-
Bắc Tân-Vân đã cho xuất bản bộ
sách ấy do Ông Tú-tài Nguyễn-đỗ
Mỹ dịch. Trọn bộ 3 quyển, 1396
trang, giấy lõi, khổ 16x23, giá đặc
biệt 25\$. Bạn nào muốn có
ngay cái túi khôn, xin kíp gửi
thư và ngàn phieu về nhà in:
Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân
số 36 Bùi-Henri d'Orléans, Hanoi
Ở xa gửi thêm tiền trước là 0365

LỊCH TRUNG-BẮC TÂN-VÂN NĂM 1941

Calton dày khổ 28x40,	
Bloc lịch in bảng	
giấy tối khổ 11x13	
Tranh in nhiều màu.	
Gia mỗi quyển cả bloc. 0\$80	
Gia mỗi bloc. 0\$60	

Lịch hàng tháng (pla-
teau de calendrier)
in 2 mặt, mỗi mặt 6
tháng, giá-mỗi tấm. 0\$60

Bloc lịch dày (bloc
de recharge T.B.T.V.)
dù ngày Tây, Nam,
cùng các ngày Lé.,
hội Tây, Nam.
Gia mỗi bloc. 1\$20

BẢN TÀI
Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân
36, Bùi-Henri d'Orléans, HANOI

Édition hebdomadaire de Trung-Bắc Tân-Vân №
Imprimer chez Trung-Bắc Tân-Vân
36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi
Tirage 1000 exemplaires
Certificat d'édition
LE GÉRANT: NGUYỄN ĐỖ MỸ

Trước khi lên
câm vận mệnh
Nga-sô Việt
(tiếp theo trang 14)

thi-bệnh của họ giống như thử
bệnh mà bác-sĩ Freud gọi là thử
bệnh « thần-kinh và lo lắng »,
nhưng vị giáo sư về y-khoa nổi
danh ở các trường dạ-học Pháp và
Đức gọi, những kẻ đó là những kẻ
quá lo-lắng. Bệnh này chia làm hai
thời kỳ, thời kỳ thứ nhất là sợ-sét
và thời kỳ thứ hai là lo-lắng. Cả
hai đều là phản-dung lực của sự
phóng-thú và co-tê đối với hoàn
cảnh bê-ngoài.

HỒNG LAM thuật

6 tháng viết, đọc và
hiểu được chữ-nhó

Đay theo phương pháp mới rất dễ
học, học phi-rất nhẹ học giờ nào
cũng được, đến nơi học, hay đến tận
nhà dạy

HỎI M. VÂN-HẠC LÊ-VÂN-HÓE
N° 16 bis rue Tien-Tsin — Hanoi

TRIẾT-LÝ ÁI-TÌNH TIÊU THUYẾT CỦA VŨ-TRỌNG-CAN

Một thủ-vị chua-cay, một tần-kịch
đau-dòn của một người đi tìm ái-tình

Có bán tại kháp các cửa hàng sách — Giá 0p.30

MINH-PHƯƠNG XUẤT-BẢN HANOI — 15a, Cité-Vân-Tân, 15a — HANOI

BỆNH TÌNH

Lâu, Giang Mai,
Hà cam; Hột xoài,
chỉ nên tìm đèn

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG 131, ROUTE DE HUÉ — HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHÁT, KHÔNG HẠI SINH DỤC
CHUA KHÔAN KHỎI CHẮC CHÂN BẤT LINH NGHIỆM