



W. H. Ninh.

NGUYỄN DOANH VƯỢNG  
CHỦ TRƯỞNG

VỤ THÈ Ở ĐỀN BẠCH-MÃ  
NGÀY 2 DÉCEMBRE 1940

SỐ 40 — GIÁ: 03.12  
8 DÉCEMBRE 1940

# KHÔNG ĐÓ...

Do Võ Phi Hùng Cửu HS Petrus Ký

## THÚ' HAI

Trong một số báo trước, tôi đã thuật lại chuyện bà trước ở Pakse cùng với một số giáo người Anh bị can vào tội hành hạ một đứa trẻ lén tam tubi.

Bà con này là con vợ cả của bà trước. Nó bị vợ kế của bà trước cùng với số giáo Anh đồng lõa đập rất tàn nhẫn đến nỗi người di đường thấy thế không chịu được phải vào can thiệp thì bà trước kêu lên rằng: — Việt nhà tôi, việc gì đến các người mà các người lôi thôi vào.

Đó là ý riêng của bà trước. Việc nhà của bà trước thì không ai có quyền干涉, nhưng đó lại không phải là ý kiến của Tòa án Tòa án cự can thiệp và kết cục, bà trước bị 18 tháng tù, 5 năm mất công quyền, và bà trước 2 năm tù, 10 năm biệt xứ, 16 quan tiền phạt: Miss G., cô thày dạy con bà trước học vở 2 năm tù, 16 quan tiền phạt...

Tưởng thế đã xong, hay đâu vita dâng các báo trong Nam lại vita dâng tin bà trước D... ở Pakse lại bị một cái ám thứ hai: bà trước can vào tội nuôi một số giáo ngoại quốc mà không khai báo cho nhà nước biết.

Nguyên giữa lác tinh hình trong nước không được yên ổn, Chính phủ có ra lệnh hé a chia chấp người ngoại quốc trong nhà thi phải khai báo cho các nhà chức trách biết.

Bà trước D... không biết thế nên nhân việc hành hạ đứa con vợ cả Bà trước bị truy tố và bị phạt 500 quan tiền vẹn, còn riêng số giáo sư Anh thì bị phạt 100 quan vẹn không có giấy tờ gì hết.

Cho mồi bít, ôi trời, chág nhà mới ra một chuột thóc, mà nén phác bắt trúng lái thi cái họa bao giờ cũng vỡ đơn chí. Nhưng xét cho cùng ra thi vẹn chồng nhà bà trước này chung quy bị tật bít iỏi chẳng qua cũng là giặc tiền quá. Bởi thế cho nên mới nuôi một số thày để dạy con, con mới bị số thày hành

hại; và vì có thày hành hạ nó bị ra Tòa, nên mới lộ việc vợ chồng bà trước xé lán ác với con, và vì bởi xé ác với con nên mới bị ôn mà bị án ấy mới giấy giao ra cái án thứ hai kia vậy.

Xem vậy, tôi muốn việc lôi thôi, chẳng qua chỉ tại thừa tiền cảng như vi thừa tiền nên ông nó mới ra một tờ báo hàng ngày nó để...

## THÚ' BA

...để cho ông chủ bắt thừa giấy thừa mực nói lôi thôi dày ca dày muống trên báo được.

Ü được đi, như một bạn đồng nghiệp ở đây dã nói, ông ấy «mở cửa không khóa, khóa đóng mỗi... ở bên Anh» cũng được.

Ü được đi, ông ấy làm những cái «mảng xết» và dâng đánh dòn cưng được...

Nhưng có một điều này thi hời mai, dùi dùi mà tôi lây cảm lây sao đến tận bây giờ đội giả của ông ấy chưa nỗi lòng công phản...

Chuyện ngayen do như thế này: Ông Son-tay, có M. không lây ông ác mắt, mèo móm, náo lại lây ngay một thằng nhỏ không đáng được thi đấu, nhát là có M. Lại đe với thằng nhỏ ấy một đứa con thi ông ấy lại cõng ticti làm. Nhưng ta đừng tưởng ông sẽ lón tinh công kích «nhỏ nhô». Không hèn hạ một tí nào, ông cười cợt một cách rết ráo, cõi vui với thằng nhỏ và với cái giọng trào phúng rất thâm tinh ông khen có M. như thế này: «Cái bụng là một công trình lối lại damn ích quốc... N u không thể thi nhangs ông Trân-hung-Bạo, Nguyễn-Huệ... Cõi M. thành Son-tay, dù không được như hai chị em bà Trung-Trác, song thiệt đã xứng với cái tên «mè quốc dân» vẹy.

«Các ngài đã thấy cái lối trào phúng ấy thà vẹt đến thế nào chưa...»

## THÚ' TU'

...Ở đoạn đầu bài ấy, ông lác giả trào phúng của bài văn trào phúng ông P.L.B. lì lâu nay là một tờ báo đặc biệt quốc gia, mà chủ bút của

Khái-Hưng là có hai Tôi không xót tên bài (16/1974) vẫn là lâm gi, nhưng nêu quả cuốn «Trống Mai» có hai thi kí hài và một phương diện mai thoi, chép cái bài «Kia đó trai anh hùng thi đây ta cõng gian anh thư» thi vi buồn cười quâa nêu có hai vòi cung, lâm cho những người có học không thèn náo chịu được.

Nghe đón thang tờ báo đăng bài đó có nêu ông chủ-nhiệm, không rõ, lúc nào cũng khuyên quốc-dân ta mỗi khi nói đến hai chữ «Nam Việt», phải nên lấy lanh hanh diện... Tôi tưởng ta nén, hanh diện vì cái gì chủ hanh diện vì «cái chủ già với đầy-tó» rồi chúa hoang, thế mà viết lên báo ca tụng — dù ca tung bàng lôi châm biếm, mà bằng lôi châm thân tình quâa — thi cũng chẳng nên hanh diện làm gi.

Ông chủ bắt kía viết như thế này (mà chắc ông cho là hay lắm, đọc giả đọc ông sê lác cả mít ài):

«Tôi thi có đánh chết tôi đi, tôi cũng một hai ba bốn (?) cho có M. là một gai anh thu Việt-Nam».

Chao ôanh-thu Việt-Nam chỉ coi thế thôi ư? Tôi đe quyền cho các bà các cô ứ trong nước trả lời ông viết bài kia — mà trả lời bằng bài cũ cách gì cũng được — đe tỏ rằng anh thi Việt-Nam không nhát lời ông ta nói, ngù bậy ngù bậy đâu. Anh-thu Việt-Nam, thế khác kia, anh-thu Việt-Nam là bà Trung-Trác Trung-Nhị, mà khít người ta dã là Trung-Trác, Trung-Nhị, dù ai có lóng tám lóng-tám đến thế nào cũng không có quyền đem vẹi với có M. Ở Son-tay

## THÚ' NAM

Đọc bài văn trào phúng nẹ, tôi khóng khỏi có một ý nghĩ này: Hay là ông chủ bắt to bao nẹ có một quan niệm riêng về «đi-tinh»? Ông thi thử héi có những truyện trên bộ cõi trong đầu, dù những chuyện ấy sao ra giữa bà chủ với thằng quát hay la giữa con sen và ông chủ, nên ông viết báo khuyen người ta làm...: theo chính kien của ông?

Tôi vẫn nghe dồn rằng tờ báo của ông P.L.B. lì lâu nay là một tờ báo đặc biệt quốc gia, mà chủ bút của

nó người viết bút kí là người cõng tha thiết với giông nòi và đất nòi.

Nhưng dù sao, cái chính-kien của ông như thế thi kíe cõng có hơi phiền: vẫn biết cái chính-kien đó dã dem ra thực-hanh ở mây nước cháu Áu thực, nhưng ta phải nêu biết cái mục đích của người ta cõi là dã tgo tay một nỗi giông iốt.

Ở đây, cái chính-kien ấy dem cõi võ một cách sa lầm như thế thi chí là đe cho người ta loạn đàm thói. Nếu thực quâa ông nghĩ đến chủ-nghĩa «cây dân» cho nước thực thi, từ xưa, ở nước ta dã có chủ-nghĩa da-thé, dã, nếu ông thấy một vòi máng đê con giáp奴 chưa đú thi ông rất có thê lâng hai, ba, bốn, năm bá...

Chú việc gi phải láy mây đén con sen thằng quát và lát còn đem việc ấy mà cõi động tên mít bão.

Ông đe dành riêng cho cuộc thí-nghiêm của ông thi có phải thú hơn vòi đú tai hại hon không?

## THÚ' SÁU

...Chó tờ báo, lúc này, tôi tưởng không phải đúng đe xáy bâng người ta làm những việc «anh hùng» đó.

Tôi không rõ ông T.V. có thù hận gi với dân bá và dân bà nước ta dã có một người cho ông một «cú» nót chua, nhưng sự thực đọc hết hai cõi báu của ông, tôi thấy một sự khinh khi phu-nữ vòi cung vây.

Ông viết :

«Cõi M. ө Son-tay dã xứng với cái tên «Mè Quốc-Dân» vây.

Người ta chúa hoang với đầy-tó mà đí khen ngợi — dù là khen ngợi bông dưa — cái ấy dã là da lâm lâm rồi, người ta chúa hoang với đầy-tó mà lại dí nâng lâm «Mè Quốc-Dân» — dù là nâng dưa — thi thiết tướng quốc-dân ta cõng khõi thật, mà bá «mè Quốc-Dân» thực ca chác cõng khõi vui lòng gi.

Tôi xin chịu không hiểu cái thám ý của nhà văn trào-phúng.

Họ chí có ông ấy và một người

itura' thoi!

## THÌ ĐÂY

nhà người viết bút kí là người cõng tha thiết với giông nòi và đất nòi.

## TRONG DỊP TẾT, TA NÊN

## ĂN MẶC NHƯ THẾ NÀO?

.. Cõt nhất là không nên ăn mặc lố lỉnh không nhangs là làm khõi mắt những người dí kè lõi, mà lại còn làm cho những người ấy đồng cảm dâng nám dí nám «người ngõm» rất ném kiêng nhìn vào dịp đầu nám!

Cái gi lõi méc áo gấm xanh, quần lụa, dí guốc kinh dến chúc Tết nhà người ta mà lại khoác một cái «ba dờ suy dờ vin» dài lượt thưigi, hai... vai xó lại như mác áo ? Cái gi lõi an riec rất ném: áo nhung, quần lanh trắng, chõng một con cáo nhuộm vòi nhlays lên một cái xe đạp dâng mà phỏng di vèo vèo ? Nhưng cái lõi méc như thế, nhất định Tết nám này phải bỏ.

Người dâng ông, người dâng bà, cõi gái, cậu trai, em nhò mỗi hảng người phải có một lõi ăn mặc trong ngày Tết. Vậy lõi ăn mặc ấy phải thế nào ? và nên «kiêng» ăn mặc những lõi nào ?

Các bạn của Trung - Bác Chủ - Nhật sẽ vui lòng gửi những ý kiến hay, lõi vè cho bản báo. Chúng tôi sẽ lựa lõi một bài hay nhất để làm mâm myc cho cách ăn mặc trong ba ngày Tết (dâng ông, dâng bà, nam nữ thanh niên và trẻ con thật ném, thật Annam, thật lịch sự và sẽ tặng dâng vật lõi kỳ niêm cho bạn nào dâng viết ném một bài, hay nhất và lý thú nhất trong số Tết của Trung - Bác Chủ - Nhật) về cách ăn mặc trong ngày Tết.

Những nhà nghệ sĩ có thể gửi cho chúng tôi cả cái mâm áo đep nhất hay ý kiến về cách ăn mặc của phụ nữ trong dịp đầu xuân nám: (NHỮNG GIẢI THƯỞNG NÀY SẼ ĐĂNG RỘ TRONG MỘT KÝ BẢN SAU)

## THÚ' BẤY

Cái nghe chửi chửi mới biết thêm thiêm thực!

Ông T.V. dâng chửi «Mè quốc-dân» chắc đẽ xó một người nào đây.

Nhang đến cái ông ở tờ báo hàng ngày kia, khi dịch Arip-má viết thi cõng được nâng lâm «Mè toàn binh lực»?

Tôi chép hiểu ông định xó ai.

Xó chửi nho?

Xó... mõi đec-giả?

Hay xó hâng thông-lín Arip?

TIÊU-LIỆU

# ÓC GIAO KÈO, KHOÁN ƯỚC, DẤU HIỆU CỦA VĂN-MINH HAY DÀ-MAN ?

Người ta trong một đoàn thể, một xã-hội, cần phải giúp đỡ lẫn nhau trong khi thiếu thốn, hoặc nạn-dò là bồn-phận thứ nhất của người ta đối với đồng-chủng. Không có tinh-thần tuong-tri thi xã-hội người ta rất là muon-te. Thực thế trong một đoàn thể ai cũng chỉ biết eo mình, chỉ biết giữ quyền-lợi riêng cho mình, sự i-chí-ký được người ta thực hành một cách triệt để, thì sự sinh-hoạt rất-lei và có thê nguy là khác.

Vì phải giúp đỡ lẫn nhau nên người ta mới bắt đầu đặt ra vấn-dề tin-nhiệm. Mỗi khi ta phát giao-thiệp với một người nào khác, mà không quên biến, ta vẫn tự hỏi: « Có thể ta được người đó chông? » Vì sự ngô-vô-lòng tin-nhiệm đó nêu-mời này ra để giao kèo và khoán-ước.

Trong xã-hội loài người từ đời thurying-cô, cũng đã bắt đầu ngô-vô-lòng-nhan nêu-vi-thê người đời xưa cũng đã tìm cách để đánh dấu-sự-in-nhiêm và những lời hứa hẹn-với-nhau. Mỗi khi phát giao-thiệp với nhau về tiền-tài, họ thường dùng một cách giản-dị để giao-uỷ với nhau. Đó là cách dùng dây thắt nút lại để ghi những điều giao-uỷ cùng nhau, như những lùc cho nhau vay tiền, vay-thóc, vân-vân.

Vì vậy ta có thể nói rằng óc-giao kèo, khoán-ước không phải ngày nay mới có mà đã từng có từ khi người đời bắt đầu-eo đoàn-thể, xã-hội. Chỉ khác một điều là tri-khôn người ta càng ngày càng mở mang-thì sự giao-quyet, lùa-danh ngày thêm tần-bộ và óc-giao kèo giờ người ta cung-hiệu-làm-đẹp ra một cách phiến-phức hơn nhiều.

Vì đó mà ngày nay ta thấy loài người trong khi giao-thiệp với nhau về phương diện quoc-gia hoặc cá nhân không mấy khi là không phải đóng-danh hợp-ước, giao kèo hoặc phải lập ra luật-lệ, khoán-ước để hạn chế và cấm-doan những hành động phi-phap. Ở thế-kỷ 20 nay, loài người đã ty-phu là vân-minh, khôn-kéo, óc-giao kèo lại còn được người ta trọng-đang là đối-thuyng-cô, lùa-nhau-loại còn sống trong thời-kỷ an-long & lò.

Xin đe phan những kẽ-tin vào óc-giao kèo và việc di-thê giái-lời-câu-hỏi đó.

T. B. C. N.

## một sò báo, bao nhiêu là sự-la !

Đó là chứng cớ tỏ ra rằng ở đời này người đời đối với kẻ đồng-loại cảng-kém lòng tin-nhiệm hơn trước. Ta đã thấy những hòa-võc mà hầu hết các nước trên thế giới đã trình trong kỳ với nhau mà cũng bị-xé-tán coi là mảnh giấy lòn-vút vào sot-rắc. Đến hợp-triều giữa các nước còn thể thi những giao kèo, khé-uvrc giứa cá nhân-liệu còn có giá-tri gì? Cũng vì sự-i-chí-ký được người ta thực-hành một cách triệt-de, thì sự-sinh-hoat rất-lei và có thê nguy là khác.

• Vì phải giúp đỡ lẫn nhau nên người ta mới bắt đầu đặt ra vấn-dề tin-nhiệm. Mỗi khi ta phát giao-thiệp với một người nào khác, mà không quên biến, ta vẫn tự hỏi: « Có thể ta được người đó chông? » Vì sự ngô-vô-lòng tin-nhiệm đó nêu-mời này ra để giao kèo và khoán-ước.

TÔI ĐÃ SỐNG Ở XỨ SỞ CỦA NHỮNG NGƯỜI BẢN BÀ THỦ GHÉT BẢN ÔNG

• • •

Người tình-phu-bac của cô Phạm-thi - Ngoc Lieu (Huế) không nén đe chán đến nút này:

• và một tập điều tra về những cái vịnh cái nhục và đòi lâm-bao của người minh CÁC ÔNG TƯỚNG TRÊN BÌ NGƯỜI TA XUI DẠI

cùng số ấy, 2 chuyện ngắn — của nhà văn-nói — CHÂN CHƯƠNG của TÙ THẠCH và

MỘT VÀI CON SEN TRỎ NÊN NỮ SĨ DANH TIẾNG của QUÁN CHI

Nhưng mà đáng cho bạn đọc chú ý nhất trong số báo già-tri này là bài :

### NHÂN NGHĨA — KHAI HƯNG

Ông Khai-Hung đã làm: lão-nhiều-lâm-khi-bản-về-chữ-quốc-ngữ — theo ý ông Nhân-Nghĩa — Ai biết chữ-quốc-ngữ đều phải xem cho kỹ được bài này. Và nêu-quả-ông

Khai-Hung tha-thiết với quốc-đản-thực, ông không thể không-lên-tiếng — Ông Khai-Hung phải?

Hay ông Nhân-Nghĩa phải?

## THÈ, MỘT CÁI DẤU ghi trên lịch sử loài người không còn có chữ « tin »

Làm người từ lúc ở lỗ ăn-long đến lúc biết ăn chia-mặc-âm, trong lòng-mới này ra có-nhưng dục-vọng. Dục-vọng phải cầu-mới-co, đã phải cầu, do đó lòng người-lại sinh ra những giáo-máy và hào-lũy vô-hình để rinh-tranh-cướp-của người và che-giúp-của-mình. Điều-dù-nó, pháp-luat dù nghiêm đến-thê-nao, cũng bị người ta coi thường. Người đối với người dâ

Cắt-cắt một con trâu, hứng-lấy-máu, uống-một-hơi-rồi-thê: đó là nghi-tiết trong việc di-thê ngày-trước

không-tin được và tổ-dược-lòng-nhau, nên từ-xưa người ta phải mượn-dẫn sự-phán-doán-của-dừng-thiêng-liêng-vô-hình, tức là thê-dê dài-làm-lòng-với-thân-minh.

Ông vua-lên ngô-thống ngự muôn-dàn, phải-thê, vị-quan-nhận-sự-uy-thác-của-vua di-cai-trị-một-châu, một-quận, cảng-thê, ông-tướng-trước khi đốc-suất-ba-quân-ra-quyết-sóng-mai, ở-chiến-trường, cung-thê. Để cho thê là viêc-quan-tiong-nen-dặt-ra minh-phu 盟府 do-một-chức-thai-su-trong-coi. Mỗi-khi-si-có-việc-giết-thê, phải-lập-thành-minh-thu 盟書, nghĩa là bắn-ghi-cá-lời-thê, trong-dóc-nói-rõ-cá-việc-làm, và-lời-nhân-việc-cam-doan-ở-cuối-cùng, đại-khai-có-câu: « Nếu tôi không-hết-chúc-trách, sẽ-bị-thân-minh-giết-chết ». Biển-xong, người-có-việc-phai-thê, cầm-lê, tuyên-đọc-ở-trước-minh-dan 盟壘, xong-rồi-mấy-những-cá-hộ-việc-dō-cùng-ký-nhận-ở-dưới-minh-thu, rồi-dem-cắt-vào-minh-phu.

Đó là lời-thê của một người-tổ-ng-truong-thanh-về-một-việc-làm, còn-như-hai-ông-hay-nhiều-những-cá-hộ-việc-làm-danh-danh, để-càng-lòng-tìn-nhau-cùng-chung-làm-một-việc-đi, thì-khi-làm-lê-tuyên-thê, để-một-cái-dân-cao, trên-bây-lê-tê-thien dia, ông-vua-nuoc-manh-dřteng-thê-xuống, lự-miền-lâm-minh-chu 盟主, nghĩa-là-chủ-cuộc-thê, vào-làm-lê-trước, rồi-tay-cắt-cõi-con-ngựa-hay-con-trâu-buộc-sân-trước-dàn, cầm-một-chén-rượu-hắng-lấy-máu, giờ-lên-cao, đọc-lời-thê-về-việc-làm-chang-axy, xong-dưa-di-dưa-lại-cho-cács-người-dự-lễ-chung-quanh-cùng-thấy-rõ, rồi-uống-yc-một-hoi. Vì-minh-chu-lai-xuống, rồi-dến-cács-nước-có-chân-hội-gọi-là



chú-hữu-dối-với-nhau-chỉ-biết-có-quyen-loi, không-còn-giúp-tin-nghie, nên-một-nước-mạnh-nào-đóng-lên-hội-hợp-cács-nước-để-càng-lòng-tìn-nhau-cùng-chung-làm-một-việc-chung, chung-phai-cács-nước-mạnh-dřteng-thê-xuống, lự-miền-lâm-minh-chu 盟主, nghĩa-là-chủ-cuộc-thê, vào-làm-lê-trước, rồi-tay-cắt-cõi-con-ngựa-hay-con-trâu-buộc-sân-trước-dàn, cầm-một-chén-rượu-hắng-lấy-máu, giờ-lên-cao, đọc-lời-thê-về-việc-làm-chang-axy, xong-dưa-di-dưa-lại-cho-cács-người-dự-lễ-chung-quanh-cùng-thấy-rõ, rồi-uống-yc-một-hoi. Vì-minh-chu-lai-xuống, rồi-dến-cács-nước-có-chân-hội-gọi-là đồng-minh 同盟-nghia là-cùng-dg-cuộc-thê, lần-lượt-bước-lên-dàn-cùng-làm-dřteng-như-nghi-thuc-mà-vi-minh-chu-dâ-lam. Theo ý-cács-nhân, việc-tuyên-thê-mà-có-sáp-huyết-như-thê, là-một-việc-rất-hè-trọng, có-ý-muốn-ho-buoc-cács-nước-dong-minh-phai-lay-dó-lâm-e-dé-kieng-sợ-mà-không-hao-giờ-dâ-mát-tý-minh-trai-lời-thê, vélê-sáp-huyết-có-ngó-cái-ý-nhambi-cho-biêt, nếu-kè-nào-trái-lời-thê, sẽ-bị-cái-hoa-sát-thân-như-con-vật-dâ-bi-cái-tiết-này. Mỗi-khi-có-cuộc-dong-minh-như-thê, xong-việc-vi-minh-chu-cho-là-minch-dâ-lam-dřteng-một-sự-rút-về-yang, tân-trọng-cács-minh-thu-vào-minh-phu, dâ-lam-một-cái-thết-chứng, phong

khi một nước đồng minh nào, sau đó không giữ **quốc** (quốc) mà để trả lại làm cỏ ván-ti, rồi cống các nước dù họ bị quản đánh lén.

Số-minh-hệ người xưa dù bày ra trọng-trọng qua như thế, nhưng phần nhiều cũng chỉ là hư-ván, chỉ làm cho vui mắt trong một lát, không có bối lực về lâu dài, vì cũng như cá-nhân đối với cá-nhân, các nước dù đối nhau đã không có lòng tin nhau, nước nào lại cũng chỉ chảm nghe về quyền lợi, nếu chưa dù sức europe được thì còn theo giờ lời thề, hẵn đã có sức hay thừa-sắc rồi, bain-manh-thu kia chỉ còn là một nỗi giày lò. Vì vậy trong lịc-sử chẳng bao thấy một cuộc đồng-minh nào được có hiệu-lực lâu dài, cầm thề chưa ráo, lửa binh đã bồng.

Tuy vậy, đối với sự phản-doan và sự trùng-phay huyền bí vò-hình ấy, người đối đãi không cả tin, nhưng người ta cũng vẫn lợi-dụng để mỗi khi muốn chưng tỏ lòng tin thực của mình. Thành như cụ Khổng mà có khi ngài cũng phải thề lây thề đe. Khi hai bộ nước Lỗ sang nước Vệ, vào yết-kien vua Linh-công nước ấy, rồi ngài lại vào chào cả vyu vua là nàng Nam-tử. Thấy Linh-công là vyu vua không có đe, ngài yết-kien dã là quá rõ, ngài lại chào cả Nam-tử, một người da bám dâng, mà người đứng-dâng không nên gần, họ-trò ngài là thầy Tu-Lô lạy lâm không bằng lòng và cử hậm-hực mãi. Muốn то cuộc yết-kien Nam-tử chí với một lò chinh-dâng, không có điều gì trái lẽ, ngài thề luôn: «Nếu ta có làm điều gì không hợp lẽ, trời tuyet ta ! trời tuyet ta !» Ngài thề độc chua! Ngài là bậc thánh, một việc làm một lời nói của ngài cũng dã thừa đe cho người ta tin là khuôn vàng thước ngọc, can chi ngài lại phải thề, dù biết người đối với xưa đã kém lòng tin-ugba, lời nói suông không dã cam hoa, cụ Khổng phải muyn ông trời ra chêng giám tẩm lòng ngay, tướng ngài cũng cực lầm.

Nói tóm lại, bắt luận ở xã-hội nào, đối với hưng-thung tri-thức trờ xuống, sự minh-hệ cũng có một phần công-hiệu về việc ngăn cản những

Người đi thề là người đến trước Hồi-quy-huân để chứng giám cho nhời nói của mình. — Thề là dè bão dâm mội nhời khai về việc đã qua, hoặc mội nhời cam-doan về việc sắp lâm. — Mệnh hay không là tùy ở tôn giáo; kết quả nhiều hay ít là tùy ở lòng tin ngưỡng người đứng thề.

#### Thề về thời-cô

Về các thời-van minh có bằng cứ vào thời chính thi thề là một việc ghê gớm. — Người Hébreux thường dùng câu thề hoặc & trong đời tu, hoặc & trong đời công, nhôr trước tòa án chẳng hạn. — Lúc thề, thường hay lấy đức Thượng-đế (Jéova), lấy linh mang người & đổi thoi ra mà thề. — Có khi họ lấy cả cái tên cái man phu đền, tên Jérusalem, tên mệnh vua hay dân vua ra mà thề. — Lấy vua ra mà thề thi người Ai-Cập và ngày nay, người Ba-Tu hay dùng. — Về thời đại các giáo-trưởng thi người nào thề phải dè tay xuống dưới đùi hay gác cao lên gót. — Theo sau ướt giòi than dàn bà & người no lè không bao giờ được thề.

Nhời thề về tôn giáo lại là một việc toát bản giới về vñ-minh Hí-Lap và vñ-minh La-Mã. Ông Ciceron đã phải viết rằng: «Không có cái đây nào kiên cố hơn là nhời thề ». Nhưng số thần thánh cứ thường lên mài, chung quy chỉ còn lại những hình ảnh, thành thử sự thề hóa dã ra mắt cả vñ-ai nghe. — Bởi vậy chúng ta đã được thấy người La-Mã lấy mọi vật ra mà thề,

điều cản dở xảy ra. Vì họ còn tin là có quí thần, những việc hành-dong hàng ngày, trong chỗ vñ-hình luôn luôn có quí-thần sói xít, nên trong sự làm ăn họ đã châm giữ điều lành đe cầu phu bộ, để làm quỹ, họ cũng xin chịu trách phạt ngay. Nên hể có điều gì mà thấy người không tin thực là họ thề luôn. Cũng vì tin ôi lời thề, nên mới có biêt bao người lợi-dụng lời thề làm quỹ, mà chẳng những chỉ một cá-nhân, đến cả một quốc-gia nữa. Song dò lại là chuyện khác mà hñan Hồng-Lam sê nói trong một bài khác, cũng & trong số này.

SƠ-BÁO

Hàng Chữ **HS** Ngày Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Vạn Đường

# CÁC THỦ

# THE

của TÙNG-QUÂN

lấy đầu, chân, tay, một phần trong người, như tai mắt, chằng hàn, lấy mặt trời, đất, giờ ra mà thề. — Vì thế mà việc thề bị giám giá đi nhiều. —

Về bén dạo Gia-tô thi tất nhiên sự thề vẫn còn dâu hiện qua. — Thật vậy, về đeo Trung-cô và cho đến thế kỷ thứ 17, thề gian hì trọng phạt một cách thật nghiêm dè làm gương cho hòn-thái. — Nhưng sau, vi quyền thế nhà đạo diễn dã, vì lòng tin ngưỡng nhặt dã, nên nhời thề mất cả sức mạnh.

#### Thề theo Juat La-Mã

Trong một việc kiện minh có thề bắt bén đối thủ phải cùi thề. — Nếu bén đối thủ không thề bì bị thua kiện. — Naung bén đối thủ cũng có thề bắt minh dì thề được, nếu minh không thề thi bén đối thủ được.

Một khi mà bén có không dã, quan thần phân có thề bắt một bên phải di thề. — Bên này có thề thi chối không thề nhưng thi chối như vậy thường bì coi như là thà tội. — Ngoài các việc kiện ra, người ta lại có thề đưa nhau di thề để kết cấu một việc lùi thõi.

#### Thề theo luật hiện hành ở Pháp

Có 3 thứ thề: thề về chính-tri, thề về nghề-nghiệp, thề về tư-pháp.

**Thề về chính-tri:** — Thề này có từ xưa và dưới các triều. Đến năm 1848 bị bỏ đi. — Đến-de-nhị đế-chinh (1852) lại có và đến thời-chinh phủ quoc-phong lại bị bỏ đi. — Theo tờ dữ ngày 5-9-1870 thi bao nhiêu nhời thi chính-tri của các công chức đều coi như không cả. — Nhưng vừa rồi lại lập ra lệ thề.

**Thề về nghề-nghiệp:** — Thề này là một nhời cam-doan mà người đứng thề xin hết lòng và trung thành làm bón-phận. — Các quan thần phán, lãnh sự, thày kién, công lai, thuộc lai, đều phải thề cả. — Thề như vậy là để được công nhận là một công chức.—

và không đã định rõ sự thực về việc kiện một cách hoàn toàn, nhưng xét ra cũng là hệ trọng thi quan áo có thể bắt một bên phải thi thề không được từ chối (d. l. 1423).

Phạm bên nào đã do quan-đò bắt phải thi thi không được từ chối (d. l. 1424)

Cách thi thi làm theo ngibi-le-ton g ào của người phải phát-hé. Tuy nhiên, thi thề đầu thi hoặc tùy người đứng bắt thề, hoặc tùy òa án-chọn.

Phải thi thi tại trước mặt người đối thủ, trừ khi người ấy đã ó giấy dòi dảng lè mà không đến thi không kẽ. — Lời thề đã tuyên đọc thê nào, phải soá chép lại đồng y như thề.

Đo quan tòa hoặc viên chức nào đã dứng chứng kiến về việc thi, phải lập biên-bản. (d. l. 1425).

#### Thề ở Thượng-du

Chúng tôi có hối chuyện mấy ông bạn sinh-trường ở các mìn Thành-khé, Cao-bằng thi các ông ấy nói cái thề ở trên áy thi hồn như không có vi những việc giao giòt kí khai xảy ra một là tại người it, hai tên kia người ta bắt thề lại mà không thề như vậy thi sẽ bị phạt — Những ông bón bồm thà và những nhà giám định cũng phải thi trước tòa án. (d. l. 1420).

Người nào dã nhận xin phát thê

nà lại chối không thề nữa, hay là tên kia người ta bắt thề lại mà không có vi những việc giao giòt kí khai xảy ra một là tại người it, hai tên kia người ta bắt thề lại mà không thề như vậy thi sẽ bị phạt —

Bên này bị bắt phải thi mà không hể, hay không bắt bên đối thủ phải thi thi là dưới lý. — Còn bên đối thủ, nếu bì bắt phải thi mà từ chối không thề thi do đấy mà thua kiện.

#### Thề ở các tòa Nam-Án

Về quang này, không gi tốt hòng là chép dâng các điều nói về thi ở trong bộ Dân-Luật Bắc-kỳ hiện đang thi hành:

**Thề về việc án có 2 thứ:** 1) bên nợ bắt bên kia thi, để tòa án bằng cứ ở đây mà kết án; 2) quan tòa ty bắt một bên nào phải thi (diễn tú 1417).

Bát cứ thuộc về việc kiện nào, bên nợ có thề bắt bên kia phải thi được, nhưng chỉ được bắt thi về những việc người đối thủ làm ra, hay là về những việc tự bên ấy

TÙNG QUÂN

# TRIỆT-LÝ ÁI-TÌNH

## TIÊU-THUYẾT CỦA VŨ-TRỌNG-CAN

Một thứ vị chưa eay, một tấu kịch  
đau đớn của một người đi tìm ái-tinh

Có bén tại khắp các cửa hàng sách — Giá 0p.30

**MINH-PHƯỢNG XUẤT-BẢN**  
HANOI — 15a, Cité Văn-Tân, 15a — HANOI

# LÀM CON KHÔNG HIẾU, LÀM TỘI KHÔNG TRUNG, THẦN-MINH TRI TỘI

Tháng ba năm Mậu-thìn (1028)

Trên sập rồng, vua Thái-Tồ nhà Lý vừa thăng hà, Triệu-thần phủ-phục hòn-long-sàng nghe lời di-chú, vừa mới chống gót đứng dậy, lẳng-lạng, lanh-lung đi theo Thái-tu ra khỏi ngự-lâm. Ngán lè còn hoen khòe mệt mọi người.

Theo-lê, triều-thần định tôn Thái-tử lên ngôi báu đỗ, rồi mới phát tang. Lễ đăng-quang sắp-sứa cù-hành, một cách giản-dị, man-chóng, thi-bông nghe tiếng ngựa, tiếng lợn vang dội phía ngoài thành.

Đoán là có biến, Nội-thị-viên-ngoại-lang Lý-nhân-Nghĩa cùng Võ-vệ tướng-quân Lê-phụng Hầu với-vàng thênh-mệnh Thái-tử, diêm-quan thị-vệ ra ngoài kháng-cự nghịch-quân.

Cửa thành mở-rà, Lê-phụng-Hiệu lấy làm mừng thăm thấy quân nghịch không phải là quân Chiêm-thanh, hay quân Tống. Đô chỉ là quân bắn-hộ của tam-vị, hoàng-tử Võ-đức-Vương, Đức-thánh-Vương và Đặng-chinh-Vương kéo đến vây thành, chắc-chắn để đánh ngôi báu.

Mùa nóng-bốc lên mặt, mắt tròn tròn xoe, Võ-vệ tướng-quân rất bão-kết ra cầm lầm-lầm ở tay chỉ vào mặt Võ-đức-Vương là hoàng-tử di tiên phong, mà thè mắng :

— Các ngươi dóm ngó ngó cao, khinh rẻ tự-quân, tra-quân on-Tiền-Bắc, dưới-trái nghĩa tội con, vạy Phung-Hiến tặng khát kiếm này.

Nói xong, chạy xong lại chém chết Võ-đức-Vương & trùm-tiến.

Quân các vương thấy vậy, sợ hãi bỏ chạy tán loạn, Đức-thánh-Vương và Đặng-chinh-Vương cũng phải chạy trốn.

Thái-tu Phật-Mã lên ngôi ngay ngày hôm đó, tức là vua Lý-Thái-Tôn.

Đức-thánh-Vương, hồi hận xin về chịu-tội. Thái-Tôn nghĩ tính cốt-nhục, tha tội cho hai người và lại cho phục trước cũ.

Ngay năm ấy, ở thôn đồng phượng Yên - Thái phía tây kinh đô Thăng-Long, một tòa miếu dựng lên, do các quan đứng-trong coi việc kiền-tạo. Miếu to và nguy nga tráng-lệ, trong treo một chiếc trống thật lớn, đặc toàn bằng đồng. Vì thế gọi là miếu thần Đặng-Cô (tức là trống đồng).

Rồi bắt đầu từ năm sau, năm nào cũng vậy sau tất Nguyên-Dán, mấy ngày, các hoàng-tử, vương-hầu, công-chúa, phò-mê, hoàng-thân, quoc-chiêch, cùng các quan đại-thần, đường, thuộc đều được lệnh phải tới miếu Đặng-Cô tuyênl-thệ trước thần tiên :

« Làm con không hiểu, làm tội không trung, thần-minh tri-tội ».

Ai trốn không đến thì phải phạt 50 trượng.

Lễ tuyênl-thệ có Hoằng-Đế, ngự-tới chứng kiến, cử hành cực kỳ long-trọng tòn-nghiêm. Vương-công, đại-thần quan lại lớn nhỏ vào lề đều phải hàn phẩm-phục như lê quan-tố vậy. Ất-Tết xong, kéo nhau đi xem lê ăn-thé, đã thành cái tục của dân gian thời bấy giờ. Ngày có lễ tuyênl-thệ, một vùng xung quanh miếu Đặng-Cô, người xem đông như một ngày đại-hội.

Lễ tuyênl-thệ ở nước ta khởi thủy từ đời vua Lý-thái-Đông và lễ tuyênl-thệ lần thứ nhất chỉ có nhằm mục đích làm cho bài Ông-Hoàng-đế (Đức-thánh-Vương và Đặng-chinh-Vương) phải ăn-răn, không còn dám đến viễn-nhận-nghịch nữa.

Từ đời Vua Lý-thái-Tôn về sau cho đến hết đời nhà Lý, sang đời nhà Trần, hàng-năm nhà vua vẫn còn giữ lễ tuyênl-thệ ấy mãi đến năm họ Hồ chuyên quyền.

Q

Xây xong Tây-Đô, Hồ-quí Ly ép vua Trần-thuận-Tôn thiên-đến vào Thành-Đô.

Năm sau, lê ăn-thé cử hành ở Đồn-son, thuộc làng Cao-Mật, huyện Vĩnh-Lộc, tỉnh Thanh-Hóa bảy giờ.

Ở trên núi có biệt thự của thượng-tướng-quân Trần-khai-Chân. Bấy giờ Hồ-quí Ly chuyên-quyen quá đỗi, tự xưng là « Phu-chinh Cai-giao Hoàng-đế », dùng ngự-vệ thiên-tử, có ý cướp ngôi nhà Trần.

Quân Bắc-Bảo Trần-nguyên-Hồng mưu thống với thượng-tướng-quân Trần-khai-Chân bị một lèp đảng cầm-vương, đánh nhau ngày ăn-thé, sai thi-h-khách giết Quý-ly.

Bấy giờ Hồ-quí Ly đang đứng trên lầu nhà Trần-khai-Chân nhìn xuống nút, xem quang cảnh ngày hội ăn-thé, thì Phạm-Tồ-Thu và thích-khách là Phạm-ngưu Tát lầm lẩn ẩn-giروم tịnh xòng lên hạ thủ.



## Thần là cơ quan trọng yếu

Trong bộ máy sinh-sắc, thần là cơ quan trọng-yếu. Nếu thần bị bệnh, sự-sinh dục sẽ có trở ngại.

Những bệnh về thần phát ra thế nào? Nhẹ thì mờ mắt, ủ tai, đau lung, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi tim, tiêu-nâng dì, ngứa, ha-nang nồng thè dì-tinh, mộng-tinh, hoạt-tinh, tinh-không-bền, nồng-nữa thi dương-sự-bất-cứ.

Những bệnh về thần có khi còn khiến cho người ta giảm tuồi-thọ nra.

Nhưng mà chữa bệnh của thần không phải dễ dàng, biết bao nhiêu người hàng-năm uống-toàn-nhưng-vi-bỗ-thần, rồi lại vẫn không thấy công hiệu.

Áy-tai người ta chỉ biết bỗ-thần dương, mà không biết bỗ-thần huyết.

Nên nhớ rằng: « Thần cũng như các tạng khác cần đủ huyết dịch để nuôi-tưới, mới có thể cường-tráng ». Bỗ-thần mà không bỗ-thần huyết, cũng như đèn hết dầu sáp-tát, không rót dầu thêm, chỉ khêu nô-tèn, dù có nô-đuyc vài giây, sau rồi cũng tắt.

**BỘ THẬN HUYẾT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀN SỐ 25** là thứ thuốc bỗ-thần huyết dịch để sinh-thần dương-khi, vì vậy công hiệu rất man-chóng, đã chữa được nhiều người khôi-bệnh ở-thần. Mỗi hộp 1 \$50 dùng 3 ngày. (Thuốc viên và dây-băng-may, thơm-dé-an)

## SÂN, GIUN VÀ BẠU ĐA DÂY

Nếu thấy ở hậu-môn có rã-còn sán-trắng ngắn như sò-mít, là trong ruột có sán sói-mít lâu ngày sán sói nó hay làm đau bụng, dùng **BẠCH THỐN TRÙNG LINH DUỐC**, Số 25, bệnh-mít mắc 1 hộp, lâu 2 hộp, cam-don 2 giờ đì ra con sán dài 12 thước tay là khôi-hán, (mỗi hộp 0\$80). Ngai-nó muốn tái-nghiêm, mời lại bàn-hàn-nóng-thuốc ngai-dịp 2 giờ-rà hết-sán-mới, hãi-trả-tiền. Cố giun hoặc sán-kim dùng **THÙNG TÍCH TÂN** người lớn dùng 3 phông, trẻ con 1 phông, ra-hết, không-phải-lây, (mỗi phông 0\$10).

Đau-dứt-mô-ắc, lan-ra-sườn, ỵ-chua, có-khi-nôn, đại-tiền-tiền, là đau-dứt, dùng **BỘ TRUNG TIỀU ĐỘC HOÀN SỐ 45**, mỗi hộp 0\$30 hót/ngày, nặng 6 hộp khôi-hán. Thuốc ấy chia được cả-benef-dau-banh-kinh-niên-rất-thần-biệu.

## THUỐC TẾ THẤP LỤC HÀ 0\$30

Chữa-bệnh-tế-thấp, rúc-xương, đau-lung, đau-bắp-thịt, gót-chân-nő, tức, xung, phù v.v... một lèp-bót/ngày, nặng 5 lèp là khôi. Thư-de M. Ngô-ván-Lâu chủ-nhà-thuốc:

## Lộc Hà n.14 - Hàng Bạc HANOI

DAI LY: Saigon. — Maison Quê-lâm n° 261b Paul Blan-chy, Haiphong. — Mai Linh 60 phố cầu-dứt, Bắc-ninh. — Vĩnh-sinh 164 phố Tần-an. — Bác-giang. — Vinh-hưng 27 phố Bảo-ký, Hongay. — Mai-Linh n° 7 Paris. — Quảng-vễn. — Quảng-thái. — Uông-bí. — Trọng-hưng. — Phúc-yên. — Mai-Hatk. — Mai-Ninh. — Việt-tri. — Quang-minh 81 phố Việt-tot.

VÂN-HẠC

# Thơ Đường

I  
Tình kín

君家住何處  
Quân gia trú hú xí  
妾住在塘  
Thiếp trú tại hoành đường  
停船暫借問  
Định thuyền tạm tá vấn  
或恐是同鄉  
Hoặc khung thi đồng hương

家臨九江水  
Gia lâm Cửu Giang thủy  
來去九江側  
Lai khứ Cửu Giang trắc  
同是長壬人  
Đ 同 là Trưởng can nhân  
生小不相識  
Sinh tiều bất tương thức  
Dịch nghĩa:

Nhà chàng ở đâu ta?  
Độp ngang noi, ấy chính là nhà  
Đảng thuyền tạm hỏi thăm em  
Họa chàng chàng cũng với em  
cũng làng.

Cửu Giang trên bến là nhà,  
Quân quanh nơi ấy hé ra lại về.

Trưởng-can chính cũng một  
Xá nhau từ bé chẳng hề quen

Ý thơ: Bài trên này là bài Trưởng-can-hành của Thời-Họa Tả câu chuyện tình và vẫn của hai anh chị cùng làm nghề buôn thuyền, cùng làng ở thuyền mả hô và nói chuyện với sòng nhau. Cùng làm một nghề, nhưng không quen biết nhau, trong lúc con thuyền bập bênh trên mặt nước, trông máy trông gió, cảnh vật hữu tình hổng gợi mối nỗi nhớ của cô ái, trông sang thấy một giao bạn cũng đang nhẹ

nhèm một lá, tay chèo khoan nhặt như có trăm ngàn vẻ đáng yêu, cô á muỗi ướm tinh nhưng biết nói sao đây. Như một sức mạnh gi thícu giác, chẳng e le, cô á hỏi: «Nhà chàng ở đâu nhỉ?»

Chàng kia chưa kịp đáp, như muốn nói ngày là làm thân, cô á nói luôn: «Nhà em ở trong dặp ngangs. Chàng kia cũng chưa kịp đáp, muốn chờ đợi vẻ sướng súng, có á cõi nói khéo khéo, nhưng vẫn lộ ra cái tình-tứ nồng-nàn: «Hãy dừng thuyền lại em hỏi cái nào, may chàng chúng ta lại là người cùng làng với nhau chẳng hay ru?»

Nhưng họa chưa? Người hữu ý mà ai lại vô tình, chàng biết là có á hỏi vội ra thế, chàng kia lại cung xung già-thì và nhán nghĩa cùng một cách rút rót vó vây: «Nhà tôi ở trên bến Cửu Giang, hàng ngày tôi vẫn chờ thuyền đi về buôn bán ở quán sòng đó. Tôi với cô chính cũng là người đất Trưởng-can, chí vì thời thuyền nên không quen nhau».

Rõ ngõ chưa? Người ta muốn dò hỏi cái chỗ có cùng tình, cùng ý hay không để rồi sẽ... chứ cái chỗ. Dừng trước cái cảnh vật hữu tình mà đối á với vị quá nhỉ! Ta có thể gộp một cái ca-dao sau này, ghép chàng bạn thuyền kia vào một họng «quán tử» mà nhiều chí em giàu tình cảm đã phải lấy làm hực minh:

Trách người quân tử vô tình  
Có gương Tự mã bên minh chẳng  
sol.

II  
Oán ai?

掩淚辭丹鳳  
Yêm lệ từ Đan-phượng (1)  
聊悲向白龍  
Lam bi hướng Bạch-long (2)  
單于漢驚喜  
Thiên-vu Lâng kinh hi  
無復舊時容  
Vô phục cựu thời dung  
Dịch nghĩa:

Phương thành gạt lệ lên đường  
Long-dời ngầm tài đậm trường  
thẳng dong.  
Chúa Hồ mừng quanh hòn lồng  
Nhưng con đầu nứa má hồng như  
xưa.

Ý thơ: Đây là bài Chiêu quán oán của Đông-phương-Cù-tả Vương-chiêu Quán khi phải gác từ vua Hán di công Hồ, trong lòng chứa chất trào ngán nỗi oán giận, nói ra không cùng. Khi sang tội đất Hồ, Thiên vu chúa quan Hỗ sở cầu như ý, sung sướng cuồng quát cả lén, từ đây sẽ được người ngọt bên mình cho hổ lúc ngày đêm mong ước, nhưng còn gì là cái hổng hensem, những vẻ diễm lệ yêu kiều ngày xưa đã vi tráng ngần nỗi oán giận kia mà tiêu tuy cá rời cõiдан nữa.

SƠ-BÁO

(1) Dan-phuong thành là kinh doanh Hán.

(2) Bạch-long đồi là kinh thành đợ Hồ

CÁC NGÀI MUỐN ĐƯỢC BỘ RĂNG VŨNG BỀN, CHẮC  
CHẮN VÀ XINH ĐẸP XIN MỚI CÁC NGÀI LẠI NGAY

Nhà giồng răng Nam-An  
Directeur NGUYỄN HỮU NAM  
156, 158 phố Hàng Bông - HANOI

Ở đó có dỗ thợ chuyên mòn đã làm hố các ngài mỗi khi các ngài muốn giồng răng, chữa răng hoặc đánh răng, giá lính rất hạ và có giấy bảo đảm chắc chắn

Coiffeur

Phạm-ngọc-Phúc  
chuyên mòn uốn tóc bằng máy điện

No 8 - Rue Richard - Hanoi  
(gần phố Hàng Bông và Phủ-doan)

# Chiếu Không giữ lời thề

CHUYỆN CỜ  
NƯỚC NAM

Ngày xưa có một người con gái rất đẹp con nhà tử tế vì cha mẹ không cho lấy người yêu nên sinh ra thất vọng về tình rồi căt tóc đi tu. Sau nhiều năm khổ hạnh ăn chay niệm phật, đúc Như-lai thấy vầy đồng lòng thương rồi định cho lên cõi Nát bần nhưng muôn thử lòng nhà sư một lần cuối cùng nên bắt nhà sư phải đi bộ lên. Cuộc hành trình như vậy vùa dài, vùa mệt nhọc lại vùa nguy hiểm.

Nhưng nhà sư cũng không vi thế mà nản lòng nên đã băng báu ra đi, nhất định dám sương dài nắng để đi cho đến nơi. - Sau mấy tháng trời đi bộ thì một ngày kia đến một cái lều tối tăm lỵ lợn nằm ở giữa rừng thẳm? - Sức khỏe không thể đi được nữa, nhà sư mới đến cạnh lều gõ cửa. - Lúc bấy giờ trời đã se lạnh. - Một mụ đàn bà mờ mờ cửa. Nhà xuん ngút trọ, mụ ta hét sực chối từ và khuyên nhà sư nên đi tìm chỗ khác. - Nhà sư không nghe, cứ nằm nì để cho ngõ lại một đêm vì rằng chung quanh đây không có nhà nào nữa mà trời thì sắp tối rồi và các thú dữ sắp bắt đầu di kiếm mồi. - Thấy nán nì như vậy, mụ đàn bà mới nói thay là mụ ta là một con yêu mà nhà mụ là một cái lò yêu. Mụ lại nói thật là quả tinh mụ ta cũng muốn ăn thịt nhà sư nhưng vì còn chút lương-tâm và lại yêu kính nhà sư nên thôi. - Thấy nói vậy nhà sư hết hồn muốn trốn ngay nhưng con yêu giờ ngay lại và mời vào ngồi trong một cái chum rồi dày nắp lại. - Vừa sց, vừa ngạc nhiên nhà sư hỏi con yêu muốn làm gì vậy. - Con yêu mới trả lời rằng làm như vậy là là để giặc cho con mồ khôi biết vì con nó cũng là yêu mồ khôi là yêu đặc biệt.

Vừa nói, yêu mèo vừa dí lại gân cái chum và mở nắp ra - Thị ra trong khi hai mẹ con cãi nhau, nhà sư

nghe thấy hết cả, rồi, vì sợ quá mà ngất người đi - Trong thấy cái áo nhà sư, yêu con lùi lại ít bước rồi sinh ra nghĩ ngợi - Được một lúc, nhớ có yêu mèo hết sức của chùa nên nhà sư lại dấn dần hồn tinh. -

Thấy yêu con hết vẻ hung hăng và xem ra nó có ý kinh cần minh nên nhà sư lại càng chóng bình phục...

Lại nhát là yêu con lấy tay đe lén ngực, lại gần nhà sư, cui cháo lẽ phép, rồi kính cẩn mà rằng: - Bạch sư bà, xin sư bà yên tâm. Tôi xin thề là không động chạm đến sư bà! Trái lại, tôi có một việc phải thú với sư bà và một việc xin sư bà ra tâm giáp cho. Nếu một ngày kia mà sư bà được lên cõi nát bần thì xin sư bà hành việc tôi tiễn...

- Trong tâm tôi bây giờ nặng chán muôn nghìn điều hối. - Vì tham ăn và bàu đòn nỗi tội dâng lên thật không biết co-ma-não là người, Khách có, Cao-mén có, mà An-nam cũng có. - Tôi không nhớ hết là bao nhiêu người, nhưng mai, sảng mai, sư bà ra sau nhà, trông thấy xung chát hàng đồng thi sư bà sẽ ước được số người mà tôi dâng thật. Nhưng người ấy chắc bay giờ đang kiện tôi ở dưới Diêm-Vương.

- Tôi sợ, sợ lắm, tôi lấy làm ấm nỗi về những tội lỗi đã dâng ra. - Tôi muôn cải quá, vậy xin sư bà, van xin sư bà, khuyên bảo tôi một nhời. Tôi chỉ muốn biết là muôn sứt lỗi trước đồng tür-bi thi phải hi-sinh đến thế nào tôi mới thật là quý?»

Nhà sư liền nói ngay là «tám», cõi muôn cho yêu con biết rằng muôn sự cải quá đều tự tâm mà ra. - Nhưng yêu con vốn tính hung hăng, thấy vậy liền lấy tay cào cấu ngực, rồi cho kỳ được quả tim ra, đưa cho nhà sư rồi nói rằng: «Đây, nhở sư bà mang đến trước Phật

**tô cho».** Nói xong ngay vật ra đất rồi hồn về chín suối. — Đứng trước cái thiền thất ấy nhà sư liền tè xin giùm nhời hùa và giúp yêu con cho đến. Lời đền chốn.

Sóng sấm hòn san nhà sư buông quả tim của yêu con ở đầu gáy xác trên vai, rồi nhanh nhẹn bước chân ra đi sau khi đã cám ơn yêu mẹ và đã đưa mắt ra sau nhà như đồng xuong người chết gần bằng cái nút con.

Bị dược vài ngày thi quả tim thoát dần, rồi sau mồng mài quả không ngửi được; nhà sư mới đem vứt vào trong bụi rậm, rồi lại bắt đầu đi. — Sau bao nhiêu ngày lặn lội chèo đèo, nhà sư đến một nơi mùi hương bát ngát không còn có vẻ gì là trấn-tục nữa. — Thấy vậy, tuy đã mệt, đã gần hết hơi, nhà sư cũng không hỏi mà đi vì chép: cõi Nát bẩn là đây chứ còn đâu nữa.

Gần đến nơi thì có một cái cửa



quên không đếm đếm thì phải về tìm di; có thể thi mời mờ cửa cho vào.

Nhà sư nghe thấy nói thế thi ôi lè khóc vì đã kiệt lực rồi mà nay lại phải quay về mà tìm quả tim kia thi lấy đầu ra sẽ mà di. Tiên ông thấy vậy mới bảo rằng: — « Nếu vậy ta cho nhà ngươi đổi cánh đê di cho chúng. »

Vì thế nhà sư mới hóa ra chim, đầu đen, mình trắng, tựa như các nhà tu hành thuở xưa đầu chít khăn đen, mình mặc áo nâu. Muốn tìm cho ra quả tim của yêu con, chim ta phải bay hết cánh nó sang cảnh kia, hết bụi này sang bụi khác thiňn thoảng lại lên tiếng than thở phản nản nghe lo lò như tiếng « bim bip ». Bởi đây mà ta đặt tên chim ấy là con bim bip.

DÂM KHÁCH

to và đẹp chán ngắt. — Nhà sư gọi cửa nhung, cửa không mở. — Thấy vậy nhà sư gọi to hồn lên. — Mái mẫn mới có một ông tiên ra trả lời là nhà sư đã thề đem đến trước mặt đức Phật cái gì đây mà này

## NHIỀU SÁCH DAY LÀM THẦY THUỐC BẢNG QUỐC NGỮ CÓ CẨM CHỮ HÁN, ĐÃ IN LẠI ĐẾN BОН LẦN ! (DO NGUYỄN-AN-NHÂN VÀ CÁC DANH-Y HỢP SOẠN)

### 1) Bộ « Y-Học Tùng-Thư » (10 cuốn đóng lâm 1) giá 6p00

Bộ này gồm cả y-lý và cách liệu-trị của Đông, Tây. Cõi đê hình về thân-thở người, các cây thuốc, Day kỹ tinh các vị thuốc (tinh-dược), cách xem mạch, hỏi bệnh, kê đơn (cho toa) các bệnh rất kỹ. Lại có các bài thuốc da kinh-có bộ sách đó chẳng những là ở thời-đại nào cũng có già-trí, ngoài sự giàu có còn là một thứ giá-bảo để cho-hمنh với song! (sách dày ngót nghìn trang) khá lớn. Gõ cõi mandal trước là 05,45. Hoặc gửi 0456 vong tem theo-trước, còn gửi tinh-hoa giao-ngân, ai muốn làm danh-y, muốn cho-giành được khỏe mạnh nên cõi. (lại gần hết)

### 2) Bộ « Sách thuốc Nhât-bản Trung-hoa » giá 0p80

Cứ dùng cõi lị thuốc Bắc (thuốc Tầu) mà người Nhật chữa được bao bệnh nguy-hiểm (Cõi cõi chữ Hán và Quốc-

ngữ là tiếp kế đơn).

### 3) Bộ « Sách thuốc kinh-nghiêm » (y-khoa cắp-cứu) I, II, mỗi cuộn 0p80

Đã in lại lần thứ tư. Vì có nhiều bài thuốc đã kinh-nghiêm để chữa các bệnh nguy-hiểm như bị chó rai, rắn độc cắn... Dictionnaire Lăk, Hodge-logan, ngữ giố, Lâu, Dưỡng-mai, bì don v. Cõi v. Úa kiêng-ky... Vì có cõi chữ Hán nên rất dễ kê đơn. Cõi rất nhì thợ khen. Lại nói rõ cõi võ thuốc nếu dân bà có thai không biết mà uống phải thì nguy.

### 4) Sách thuốc ngoại khoa chữa bệnh Đầu, Sỏi (lén trái Mùa, trái Ban) giá 1p50

(cõi nhiều hình vẽ và bài thuốc đã kinh nghiệm)

Còn nhiều sách thuốc Bắc, các SÁCH DAY HỌC VÕ TẦU, VÕ TẤT, VÕ NHẤT, VÕ TA, v. v. XEM Ở CÁC HÀ SÁCH THUỐC KÈ TRÊN TÌM HOA-BÌNG. Thor mandat di cho nhà xuất bản như vậy:

Nhật - Nam thư - quán 19 Phó, Hàng Diêu, Hanoi

quên không đếm đếm thi phải về tìm di; có thể thi mời mờ cửa cho vào.

Nhà sư nghe thấy nói thế thi ôi lè khóc vì đã kiệt lực rồi mà nay lại phải quay về mà tìm quả tim kia thi lấy đầu ra sẽ mà di. Tiên ông thấy vậy mới bảo rằng: — « Nếu vậy ta cho nhà ngươi đổi cánh đê di cho chúng. »

Vì thế nhà sư mới hóa ra chim, đầu đen, mình trắng, tựa như các nhà tu hành thuở xưa đầu chít khăn đen, mình mặc áo nâu. Muốn tìm cho ra quả tim của yêu con, chim ta phải bay hết cánh nó sang cảnh kia, hết bụi này sang bụi khác thiňn thoảng lại lên tiếng than thở phản nản nghe lo lò như tiếng « bim bip ». Bởi đây mà ta đặt tên chim ấy là con bim bip.

DÂM KHÁCH

# VỤ ĐI THÊ Ở ĐÊN BẠCH-MÃ

SÁNG 2 DÉCEMBRE 1940



**Trước một con gà  
bị cắt cổ năm giấy  
chết trên sân gạch  
M. Kim-Sơn quỳ ở  
« nhà té » đèn Bạch-  
Mã thề rằng :  
« Nếu tôi nói dối,  
tôi xin chết ! »**

VŨ-BĂNG  
Anh của VŨ-AN-NINH



... Mả thề như thế chỉ vì một sự lầm lẫn nhỏ ở trong sự buôn bán giữa M. M. Đỗ-văn-Tần tức Quảng-Thánh ở 89 phố Hàng Bồ và Nguyễn-Kim tên Kim-Sơn ở 14 phố Hàng Ngang Hanoi.

**Ông Kim-Sơn nói rằng :**

— Tôi với ông Đỗ-văn-Tần vốn là anh em bạn. Năm ngoái, ông hỏi mua của tôi mấy cái tủ. Giá cả là 298p32. Hàng, ông nhận rằng sẽ mua ở Hàng Ngang. Tôi có dù giấy má như he. Từ niniên đánhdùngmõi cái ông kiện tôi vì ông không thuế được cái nhà của ông Đỗ Ngoc ở 53 hàng Đường. Cái nhà này, tôi cũng thuế của người ta. Người ta cho ai thuế tùy ý, tôi có quyền gì vào đây?

Đó là tiếng chuông từu nhất.

**Tiếng thứ hai**

— Cái chuông thứ hai cũng đúng ở cạnh tôi và lén tiếng :

— Thế sao không nói thõe ngay léc đầu ? Anh dở lầm. Anh có hứa với tôi thuế hộ cái nhà — nghĩa là 298p32 ấy là kè cõi tiền tú và tiền mua

TRƯỜNG BIỂN BẠCH-MÃ  
Thiên-hà kéo đến, xem ông Kim-Son và ông Quảng-Thành thề ở trước sân

hai biển nhỏ dẽ mỗi bên bốn chục « Vịnh tịnh an khang ».

Ở lối ra di vào, hai cầu đối dề 10 churf:  
« Thiên-nam thương dâng thàn  
« Long dỗ nhất vọng tự »

Sóng hòn dâng hình như rô chửng hòn lén. Cõng vậy, cõi bến, trông chiêng, rùa, bắc hinh như cũng được lún chui cần thận hơn mõi chát.

**Hôm nay**

Từ tám giờ sáng, đèn Bạch-Mã đã đồng người đến lâm.

Người ta đến xem hai người thanh niên mới (ấy, cõi nói thề, bởi vì hai ông cũng tiề và cũng mặc quần áo tây) đem nhau thề trước cửa thành.

Cửa thành uy nghiêm lâm. Từ sáng sớm, người ta đã thấp thoáng rì giúi ngà và dốt đèn ở ban thờ. Phía trong, một bóng tối bao phủ va giày mõi phán linh bí mật.

Cửa đãm mở rộng. Người ta thấy ở chiến giữa một cái hoành phi lớn « Bạch-Mã iỗi linh tú » và hai bén

**Giờ H**

Giờ H, giờ quan trọng, là tám giờ ruồi.

Tám ruồi, đèn cõi lịt nèo. Người ta nghe thấy ở đèn trong có người dân bà nói ra :

— Tôi thi đến 2000 bac tôi cũng không di lè.

Ôn ào...

Một người lại nói :

— Thê, chư xog gi? Tôi đã được xem bén biển lõi thè rồi. Không rõ gi là chét chép hất; ya va lám Thé

**HAI VAI CHÍNH TRONG VỤ THÈ**  
Bên trái là ông Kim-Sơn bị ép  
đi thi, bên phải là ông Quảng-  
Thành, người đòi đi thi.



### Con gà, cái chén, cái bát và con dao phay

Ở nhà té trong đèn, giữa nhau  
cờ quạt và biển lồng uy nghi, một  
cái vỗng tròn bằng cái nong kê với  
trứng đã vạch sẵn để đợi người  
bước vào thi.

Trên ban túp, một cái lách con.  
Dưới, một con gà sống bày giờ có lẽ  
bản đến đồng bạc đã bị buộc sẵn ở  
để giã giụa và đưa ra ngoài lò đốt  
nhìn một cái bát úp xuống gach và  
một con dao-phay sắc bén. Mọi  
người chen nhau nhòm vào.

Tiếng lão xáo động im bặt : tiếng  
trống, tiếng chiêng vang-dộng và  
người thấy khóc ở trong người  
đến Bạch-Mã-trò nên uy nghiêm lạ.

Ông lý đương thứ mặc áo thụng  
xanh, lấy tay che râu và che kinh  
quý xuông một cái bục & đong trong,  
suyt một tràng rỗi khẩn :

... Lạy thánh vạn bá, có hai tên  
Đỗ-vân-Tấn và Nguyễn-vân-  
Kim... »

### Máu kêu

Cuộc thi bắt đầu. Ông từ đèn  
vô lây con gà và cầm dao cắt tiết.

Máu phun ra. Người ta lấy chiếc  
chiên nhôa héng lấy. Chỗ máu thừa  
bầu tung toé trên sàn gạch và...kêu  
lên!

Thấy máu, tám bốn người ta đội  
khác.

Tôi thấy rợn tóc gáy lên.  
Máu kêu?

Chú không ư? Mau nói cho  
người ta nhiều chuyện lắm. Ở đây,  
tiếng kèo do là tiếng con gà, bết  
máu, kèo chết vậy.

Nó gáy. Mắt nó trừng trừng lên.  
Nó chết.

Trước cái chết ấy, M. Kim-Son  
quỳ xuống giữa cái vỗng và, cầm  
cái giày chép lời thi: « Nêu tôi nói  
dối, tôi xin chết » và đọc lên.

Đọc lên khe khẽ... Một người  
kêu:

— Chẳng nghe thấy tiếng gì cả.  
Biết họ thi thế nào?

Một người khác trả lời:

— Mì sao ông Đỗ-vân-Tấn không  
phải thi? Ông ta bắt M. Kim-Son  
thi vì ông ta là M. Kim-Son giàn  
giảo, thi nhưng ngộ chính ứng ta  
nói vu cho người ta thi sao?

Mọi vụ thi khác—lường thường  
hai bên rùng thét.

### Cái bát vỡ

Người ta chờ đợi xem thi trong  
hai tiếng đồng hồ, M. Kim đến lúc  
vào thi, chỉ một phát là xong.

M. Kim nhấp mồm ti máu.

Trong khi mọi người ngạc-nghiêc  
chờ đợi một cái gì khác, lại thi nghe  
thấy đánh chongo một cái.

Coi dao mới đánh, ông cầm  
chém đánh chát vào cái bát úp trên  
sàn gạch.

Tôi thấy rợn tóc gáy lên.

Thi là hối!



### KẾT QUẢ CỦA VỤ THÈ: MỘT CON GÀ BỊ CHẾT.

Người thi chẳng thấy chết  
đau! Ai gian, ai ngay, hưa  
biết, chỉ biết một con gà và  
tội bị chết quay trên sàn gạch!

tôi thấy rợn tóc gáy và buồn mang  
mang trong lòng.

Cái đời này, thực thế, nêu không  
biết thương yêu nhau một chút,  
trái lại cứ sinh ghét nhau và lừa  
nhau thì chẳng nên vui thú gì.

Như thế, chết lại hơn.

Mà nói đến chết thi, tuy không  
tin lời thi có thể chết được người,  
tôi cũng cùi xin kể một chuyện này  
mà tôi được biết hồi tôi còn bé.

Hai người đàn bà buôn gạo với  
nhau ở chợ Hòm. Một người bảo  
trả tiền rồi. Một người bảo chưa.  
Hai người là người tử tế.

Họ đi song song nhau ra ngoài.

— Chào rgái!

— Chào ngài!

Riêng mắt tôi tròng, thi cả hai  
ông Kim-Son và Quảng-Thành đều  
cô vé thanh thực cá.

Chán lụm, đòn ạ!

Hai ông cùng trẻ, hai ông cùng  
đẹp cả.

Thế mà tự nhiên một ông bắt  
ông kia phải dí thi... sẽ chết.

Thế mà tự nhiên một ông nói  
rằng mình sẽ chết nếu mình nói dối!

Thế có chán đòn không?

Chao ôi, đời nào có vui gi!... Sóng  
vợt nhau, khò lắn bay sao mà lại  
muốn cho nhau ché?

Tôi, cũng như các bạn ở trong số  
háo này, không tin rằng người ta có  
thể chết vì một lời thi được.

Nhung quả, sáng nay, xem việc  
hai ông Kim-Son và Quảng-Thành,  
tôi xin chết !

« Nếu tôi nói sai một chút gì thì  
ông cầm cờ xanh, ông cầm cờ đỏ,  
bởi cho tôi ngõ, hỏi rõ tôi cái tên  
này mà bắt nó đi! »

VŨ-BẮNG

### MỘT TIN BUỒN TRONG BÁO-GIỚI. ÔNG NGỌC-THỎ DƯƠNG MẪU-NGỌC

TA THÈ



Hồi 2 giờ sáng ngày 4 December,  
ông Dương-mẫu-Ngọc hiện là Ngạc  
Thổ lại có hiệu nóm là Nhị-Lang-tan  
thể tại nhà riêng số 23 phố Hàng-trung.

Ông là một người làm báo lâu năm  
và đã giúp việc Trung-Bắc-Tân-Văn  
từ năm 19... O Kip đến khi Trung-Bắc

Ngọc-Nhật xuất bản, ông đã có công  
lớn ngay từ buổi đầu Báo này và đã  
dựng các bạn mến yêu, một phần lớn  
cũng tại công ông vậy.

Nhân dịp buổi rủ này, chàng tôi  
xin kính viếng ông Dương-mẫu-  
Ngọc và xin chia buồn cùng tang  
quyển.

T.B.C.N.

nhu thế thi chẳng làm sao cả, tôi  
thì đến mười lần như thế mà cũng  
không sao gì!

— Tôi giài tuô. Tôi thi như thế  
vì thô khô — mà có khi thi dọc  
hơa nứa mà cũng chẳng làm sao  
được. Chứng cớ là tôi vẫn sống nhau  
ra đây, Hưởng chí thi thế như  
lời thi hồn này.

### Lời thi

Vậy thi ta xem lời thi hôm nay  
ra thế nào.

Mỗi bát nầm sâu ông già dạo  
mạo — cù dâu — dương rắng... rầu  
vao việc ở một cái bát ke cạnh đấy.

Các cụ bà thuốc lá, uống nước  
và chờ chúng kiểm cuộc thi với  
ông lý trưởng đương thử vậy.

Ho che M. Kim-Son xem trước  
đón phái thi.

Lại M. Kim-Son phải thi như  
thi này :

Hounce, ngày hôm nay là mùng  
bốn tháng một năm Canh-thìn, tức  
là mùng 2 tháng chạp tây năm 1940,  
tất là Ngay-jen-oá-Kim tức Kim-  
Son. Tôi xin thi rằng :

Hôm 7 tháng 6, năm 1939 tôi bá  
nhưng là kinh ni háng hót cho  
hỏa nứa. Ông từ đèn  
vô lây con gà và cầm dao cắt tiết.

Máu phun ra. Người ta lấy chiếc  
chiên nhôa héng lấy. Chỗ máu thừa  
bầu tung toé trên sàn gạch và...kêu  
lên!

Thấy máu, tám bốn người ta đội  
khác.

Tôi thấy rợn tóc gáy lên.  
Máu kêu?



của TÙNG-HIỆP  
Lời thề còn đó tro tro,  
Dám xa xôi mặt mà thơ thót lòng !

Tử thề bể que đến thề vạch với...

Vì sao áy đến cửa quan... — Bà Th., bị thua kiện vì cho bà Nghĩa vay hai trăm đỗ lấy về trước sau tinh do đồng ngồi bốn trăm bạc rồi mà bà còn què quyết rằng bà Nghĩa chưa già đủ số nợ! Trước mặt quan huyện bà như một người không dão giờ hối nói:

— Trước mặt quan lớn con mà nói điều thi cả nhà con chết lụn, chết bại, chết như thế này này...

Bà vừa thề vừa bỗn bao diêm mà bà vừa mượn của bà linh hệ tông đống đầy. Thấy vậy bà linh lệ nói khẽ một mình:

— Góm sao con mẹ ăd dở mồm, dù miệng thế! Ngài lại không quyết chết cả nhà áy à? Chỉ khẽ mình mất oai bao diêm vừa mượn chừ...

Và tới nhà bà Thảo còn giận lắm. Người ta có thể nghĩ bà bẩn thận, xấu da tái cả mọi thứ, chứ nghĩ bà đâm tam thì bà không chịu.

Bà hỏi bà ngô iên gữa sập, nhòtöt một đống quất trầu ra gữa nhà, bà vuốt ngực môi tóc lên rồi chất hỏi: sao hàng xóm — bà Nghĩa ý chừng cũng ở gần đây:

— Chém bà cái quát tiễn đảo, vay mà không muốn trả, nó muôn ăn không! Bầm sau thi gọi là cù vay nhiều, vay nhiêu vào... Áy là mint có giấy tờ hẳn hoi đây...

... Góm sao nhà đời xưa, cho nhau vay bằng lối vạch với tên tướng thi không khéo nó chối lấp, chối lấp sạch cả nợ của mình đây!

Năm phút sau sunh bên nhà bà Huệ — chị ruột bà Th... — chúng tôi đã được biết rõ cái lối cho vay ngach với tên tướng mà bà Thảo vừa nói ở trên.

Bà Huệ vừa cười vừa nói:

— Kì cho vay như thế thì phải tin cậy nhau lắm.

Hay có lẽ các cụ đời xưa không sáo-trá như bây giờ? Cụ bà nhà tôi hồi ấy còn bán hàng ở ngay tỉnh Nam Định. Phat tài lắm à! Các cụ hồi ấy giao thiền thết để dài. Muốn vay mượn gì chả cần phải làm giấy má lót thôi như bây giờ. Cụ Bà hàng Sắt muôn mua chịu 10 sén đường phen? Được. Người nhà trao đường nhón cho cụ Bá, còn cụ nhà tôi chỉ việc trước mặt cụ Bá dâng tay vào bình vại vách lèn lượng 10 vạch vách. Cụ Hán hàng Sóng cần tiền bù trảm bạc? Sẵn lòng. Cụ nhà tôi đưa ngay tiền cho cụ Hán và luôn dấy vách lèn lượng 3 vạch với! Thế là đỗ! Sau đó muôn đỗ, nợ chí việc chiếu theo các vạch với mà đòi nợ. Trí nhớ các cụ rất minh mẫn... Không bao giờ nhầm lẫn, không bao giờ quên. Vì vây cũng không giở có kè têu ca... Chín nuc cười nhất là ở quanh chỗ cụ tôi ngồi lèn ấy chỗ nào cũng thấy lá liệt những vạch với và những vạch mực tàu...

Cụ Nghĩa, bà tôi và là con bà Huệ kéo tôi ra một xó vửa nói vửa cười :

— Giá mà bây giờ còn cho vay theo kiểu vạch với như thế thi hắn là bà Th... nhà tôi thề nào cũng đợi người vay nợ là quyết thêm vào sổ nợ vải vạch với nhau... Có thiệt hại gì vải vạch đâu, nhứt là khi vải vạch với ấy có thề đem lại cho người ta vải ba trăm bạc!

### Thề lèi trâu...

Tôi quên chưa nói rằng, anh Nghĩa người bạn của tôi vừa kẽo trên kia, là một người thích thề hơn ai hết... Vả và vây chẳng ai chịu tin anh... Đóng một câu nói là anh thề sống thề chết trống chừng như anh quý danh dự của mình và cùng!

Muốn vay tiền bà, anh thề :

— Cho vay 5 đồng mày, mai bà cụ tau & què gửi tiền lèi tao xin già! Chứa đưa nào nói điều...

Muốn nói đổi một việc gì, anh thề ngay:

— Quà thật hôm qua hồi 5 giờ tôi có lật tim anh, anh lại đi vắng! Tôi nói sai giờ hặt cả nhà tôi!

Anh thề độc thề, nhưng người bạn vẫn không chịu tin vì được anh hứa mòn xi-ne nên cả chiểu qua người bạn ấy ở nhà và ra đồng ở cửa chờ anh suốt buổi vẫn không thấy anh đến!

Ngày tôi -- kẽ viết bài này -- cũng bị anh cho nhiều vỗ sai bẹn như thế! Nhưng được cái không ai giận anh được. Anh xi-xóa câu chuyện một cách khéo lèm. Hồi về chuyen làm sao anh đe thê -- dù anh nói đổi mười mươi -- Nghĩa cười một cách có duyên và bảo :

— Tôi thè luồn như thề vì thề như vậy -- dù mình có giàn trả nhà -- cũng chẳng bao giờ mình chết anh ạ. Từ nhỏ ở với bố mẹ tôi ở nhà quê tôi đã quen thề rồi. Ấp cả, ẵng young bị bắt quả tang, tôi vẫn chối và thề như thường :

— Tôi mà nói đổi thi học máu mồm, chõm máu mõi sái máu rắng, vắng máu mắt ra...

Hay là :

— Tôi mà nói điều thi tôi chết lụn, chết bại, chết hại dời cha, chết xa đời con...

Chà! Anh phải biếu tôi thi thề a mà a và vẫn như thè vậy! Tình khôn đến đâu cũng vẫn phải tin tôi... .

Anh nói một cách rất ngọt ngào Nghĩa, tôi phải bất buồn ười. Đặc chí anh lại nói mình :

— Anh biếth như thề đã thâm vào đâu? Lèi trâu họ còn thề độc hơn nữa, Tôi còn nhớ hồi lên 10, còn ở nhà quê tôi thường theo thầy tôi ra chợ huyện để mua trâu bò. Tôi thấy họ thi thề một cách bạo dạn lắm và vì vậy tôi tin họ nói thực! Không nói thực thi không ai dám thè như thế. Muốn bán một con trâu bò với một giá cao không phải là đỗ. Khách hàng bao giờ cũng sẵn sàng chê bài:

— Ô! Trâu già, mệt đỗ, mũi hếch thê này mà bắc đòi lùi những bỗn chúc công hay sao?

Thê là là đà cho bác lái trâu vỗ tay vào ngực đê thè:

— Tôi vừa mua lại con trâu này của cụ Bá ở lồng trên hồi đầu hàng giá 52 đồng. Bây giờ vì cần lèn lèn mạn ngược lèu trâu nên phải bán tháo đi đay. Trâu này mà trâu già ư? Tôi nói đổi ư? Tôi xin giới cù vặt chết một đòn cha ba đòn con thằng này đi!

Khách hàng bất ngờ... Rồi lại đem một ông khách tâu trâu khác, bác lái lại vỗ tay vào ngực thè.

— Hết thằng này nói sai thi trời đánh thánh vật thè này...

Họ thè nghiêm trọng quá và cũng bối vì quá tin một lời thề độc như vậy nên sau khi làm giấy mua con trâu rồi thi hai hôm sau con trâu của tôi mua với một giá cao kỵ bồng lẩn ra chép! Thay tôi tức lắm, và dại phiền cho trâu thằng sau lại lén chay huyễn tim bắc lái trâu! Bác ta chối cái và thè song

thè chối rằng con trâu ấy khỏe mạnh hồn hoài, không ốm đau một tí nào! Bác lại vỗ tay đom đóm vào ngực:

— Hết nói sai thi trời đánh thánh vật thè này...

Và lùa này thi thánh vật thè này thật! Vì bác lái trâu vừa vỗ ngực thè chưa hết câu thi bịch một cái thèng này ở trong áo bắc bồng roi xuống mặt đất:

Mặt bác lái này tái hán đi! Tôi ngó ngắn cái xuống nhặt thèng này lên xem! Thi ra thèng này là một thằng người gỗ lâm hình nhân thè mang mà cái bác lái trâu thường đát luôn & truce ngực đê vỗ vào đấy mà thè.

Vì muôn thè nǎo thi thè, có chéi một đòn thi bà đời con thi cảng chí chết thằng người gỗ kia thè! Va trời có đánh, thánh có vật thè này thi cũng chí vát được thằng người gỗ này thôi! Cẩn già?

Sự xóm phả làng bắc ngòi ấy đã bắt bắc lái già già lại cho thè tái hai phần ba số tiền mua con trâu ốm! Còn tôi thi tôi được nột mẻ cười ha hả, cười lèn, cười lộn ra!

Và, sau đấy mỗi khi thấy tôi lại đị múa trâu nữa, và vẹ sun khi tôi đã nhún lên rồi; mỗi lần đị múa trâu, thay bắc lái trâu nào vỗ ngực thè mội cách bạo đòn thi thè tái tôi thi không bao giờ quên vờ vỗ vỗ tay vào ngực bắc đòn can khéo:

— Thôi tôi thi bác rồi, làm gì mà thè độc-dịa thè!

Và lùa nào chúng tôi cũng sờ thấy một thèng này bằng gỗ ở đó! Và lùa nào bác lái trâu bị thi thè cũng tát mặt đi... Còn chúng tôi thi lùa nào cũng mua được trâu bò một giá rẻ hơn mọi người khác...

Nói rát câu chuyện, anh Nghĩa cười lên sảng sạc và vỗ vào ngực tôi một cái đánh thấp đê két:

— Anh bắc như thè... thi tôi còn sợ gì thi thè độc-dịa nưa!

Tôi cũng cười và đứng dậy. Nhưng bàn tay tôi mới nóng lùm sao! Và tôi không hiểu tại sao hòn đòn thi lèi lại khống vỗ vào ngực Nghĩa để xem có thấy một thèng này bằng gỗ nào không?

### Thè cù dẫu

Ở xóm nhà cù dẫu ấy, hứa nay đêm đã khuya lèm và lanh lèm. Nhà hắt có hồn chị em: bà có tre đep và một cô già, xấu, thi bà ông bà dùi dù què mắt bà có đào đep đì ngù từ lâu mất rồi. Riêng tôi còn ngồi ròn lại với bà già, xấu xí kia. Giời lạnh, đêm tan, biết nói gì đây? Đì ngủ ư? Tôi nói đổi ư? Tôi xin giới cù vặt chết một đòn cha ba đòn con thằng này đi!

Khách hàng bất ngờ... Rồi lại đem một ông khách tâu trâu khác, bác lái lại vỗ tay vào ngực thè.

— Hết thằng này nói sai thi trời đánh thánh vật thè này...

Tiếng cười nói ôn ảo lèn mặt lúc rồi thi tiếng anh Thái bông nói lên:

— Em không tin anh à? Anh nói đổi em thi anh chết...

Rồi lại yên lặng... Nhưng sự yên lặng của Thái và Thành đã khôi đầu câu chuyện cho chung tôi. Tôi cười và bắc cù dẫu già kia:

— Ô! Ô! Họ yêu nhau và thè với phan thè nhỉ?

Có dấu giáp miệng :

— Thè với chả thốt! Có dẽ bán nhà, bán cửa cho nhau đầy chắc?

Tôi làm mặt ngô ngán đê hỏi:

— Thế nào hờ chỉ? Quan viên thù với có dấu không thật hay sao? Tôi tưởng...

Nhưng cô ngắt lời tôi:

— Tôi đã, anh còn vỗ vẫn làm gì? Quan viên nào mà chả vậy! Bởi thế nè chỉ em chàng tôi có bao giờ quâ tin quan viên đâu? Anh hào tin nhau như thế thì chết! Các quan viên bây giờ đi hát có bao giờ vi tình! Họ đến đây chả vì sắc đẹp mà thôi! Và muốn được thỏa lòng họ thề... thề cùa! Đừng nói gì đê lời thề độc-dịa với tôi nói ngay đến lời hứa của họ: Mai sẽ cho em cái áo, mai sẽ cho em lợ nước hoa, mai sẽ cho em tiền, em cũng chả bao giờ sẵn lòng tin họ. Chao ôi! Thế ôi đến miêu cùn chẳng ăn thua gì nữa là...

Cô Nguyệt nói  
thế rồi nhìn thẳng vào mặt tôi:

— Anh nên nhớ rằng những lời thề như thế không có nghĩa lý gì vì các quan viên Lay thề lại là những người hay nói dối nhất đời. Chả thê mà lại có câu:

— Bởi ta đã tạc,  
vàng ghi,  
Vàng thi Mỹ-ký, đã  
thi lồ ong!

Đôi ta thề nái, hẹn  
sóng,

Nái trong bể cạn,  
sóng trong bến cờ!

Anh à! Đê cho quan viên thỏa mãn  
ngay thi đừng có  
hòng gặp mặt họ nữa. Đừng nói gì đến chuyện  
cho áo, cho tiền, để chuyện lấy nhau, sống với nhau  
đòi đòi khép kieber!

Cô lại chép miệng nữa, nhưng lại cười ngay:

— Tôi tôi kẽ chà anh một chuyện tức cười lắm. Mới năm ngoái đây bời tôi còn ở nhà bà X... & cũng phở này. Cũng vào độ rét này. Một quan viên đến hát và chưa chỉ đã kéo chị Kim Sẹp nhất nhà đi ngủ. Hinh như hai người nhân tình với nhau đã lâu. Thời thi tán hươu, tan vương dù thử:

— Em có yêu anh không?

— Yêu lắm!

— Có thật không? Thế đê!

Tiếng cười khúc khích:

— Bừng nào! Em thè sè ăn đê ở kiếp với anh, không bao giờ xa anh...

Rồi lại cười. Và một chốc chị Kim Sẹp dạ tưng chán ra và kêu như cháy nhà:

— Phải giờ nhà anh! Lầm gi mà thổi hoảng cả lèn thê? Ai chị được!

Tiếp đó quan viên thò đầu ra cười sảng sặc:

— Mới có thể mà đã không chịу được. Sao vừa thè sè sống gần nhau suốt đê... Góm mệt chus?

Tôi cười rã ra! Nhưng đó iai chỉ là một câu chuyện đùa mà thôi! Càng nhả lết cùa những câu thè đùa bốn & dưới xóm s'斗争! Ở đây người ta dùn lòn dến cá tinh yêu — một thứ tình mà ai ai cũng cho là quý nhất đời... Họ thè đê lừa dối nhau, chè kiêm ra tiền cho chè, đê thỏa lòng nhẹ dục, đê dùn bao nhau. Ở đây — quan viên và cùa đảo — thè thôi như nói chuyện thường. Lời thè của họ không còn là một lời thè nữa. Trái lại nó chỉ là một câu pha trò hay một câu đê tò ra rằng mình đang là một người nói dối.

Tôi ái ngại nhìn cùa đảo già, xuì ấy và khép hòi:

— Còn em đã có ai thè yêu em chưa?

Có buồn bã lắc đầu và đầm đầm nhìn tôi:

— Anh bảo già xấu như em thì... Từ xưa chưa có ai thè thốt với em.

Cô nói khé qua, tôi tưởng chừng như có khóc...

### Thè giao gá...

Tôi gấp San ở bến bờ Trác Bạch. Nét mặt của cô buồn dưới dưới. Cố nén ngần như người mất hồn. Tôi phải gọi đến bài ca San mới quay lại, Tôi chưa kịp bồi gi có đã úa nước mắt hòi tôi:

— Phong lấy vợ rồi! Auh s! Em khô quá!

Tôi không nói gì nhưng tôi nhớ lại những ngày vui đẹp của San khi trước: ngày ngày thường khóc tay Phong tho thẩn hết Cố-Ngụy lị về Bách-Thủ hết Bách-Thủ lại lên Gô-đa. Đê rồi bảy giờ Phong di lấy vợ...

Tôi an ủi San:

— Thời em buồn mà làm gi? Việc đê rời em s! Rõ

thì em sẽ quên đi hết! Hãy nghe anh!

San lắc đầu không trả lời! Nàng đâm đầm nhìn xuống mặt nước hồ lán tấp gợn sóng như nghĩ ngợi một điều gì. Nàng muốn tự tử chăng? Tôi phải cố pha trả:

— Cà giờ lạnh rồi đấy! Giá bây giờ có ai ngã xuống hồ hả là phải chết rét.....

Câu nói ấy làm cho San ngoan ngoãn theo tôi về. Dọc đường nàng thò thê nói:

— Phong thè thê lộ qua! Anh ấy thè thốt với em bao nhiêu mà bây giờ? Bản ông thè mà tôi thè. Bây giờ em mới biết lời chí Ván bao là đúng...

Không dưng tôi bỗng thấy ngượng mặt! Nhưng mà biết phản gián lầm sao? Tuổi trẻ là tuổi vẫn mơ mộng lầm! Người ta sẵn lòng tin lầm! Các cô coi gái ngay thơ lầm! Làm gi mà các cậu trai lừa lầm chà lợé dụng lòng tin của các cô thè bùi bùi ra... Rồi thi khi sự dâ rõi, các cậu đê, đê không hả thường hối đê dùnng lầm lòng đau khổ của các cậu đê lại ở sau...

Người dời ian nhau lắn n' mà. Nhưng biết làm thế nào cao cho các con gái đại dột dở quâ tin? Tra gái gắp nhau, yểu nhau, thè lầm! Họ viết cho nhau, đê chơi với nhau, chè giáng mà thè, chè nái mà thè, ném đê xuống sông mà thè, vạch tay xuống đất mà thè! Trời ơi! Cảm động lầm và vi vay đê tin lầm... Nhưng... biết bao nhiêu có gái đê bị hại rồi?

Sau lại khóc nữa. Tôi lại phai nói:

— Cùa gi một người phảe hòi hòi em! Anh hứa sẽ làm cùa em quên hết mọi việc! Anh xin... xin...

Tôi ngừng ngay lại vì xuýt nữa thi tôi nói: .... Anh xin thè với em như thế!

— Anh lại chơi với em luôn nhò! Rồi em sẽ đưa thơ của Phong viết cho anh xem! Đê anh biết một người khốn nạn...

Một người khốn nạn...

Thi tôi đã biếc, gắp hàng nghìn người khốn nạn như thế rồi! Đôi vẫn vây mà! Vì chỉ có những tấm lòng đầy tin tưởng của tuổi thanh-niên mới có thể tin được những câu:

— Anh yêu em suôt đời! — Em thè quý mến anh đê chết. — Chúng ta sắn ủ với nhau đê hơi thè cuối cùng!

### Nên biết Cửu-long-Hoàn

#### MỘT THÚ THUỐC ĐƯỢC PHÒ THÔNG NHẤT BÔNG DƯƠNG

Cửu-long-Hoàn là một bùa được phát hành bởi nhà thuốc Võ-Dinh-Dân ở Chợ-lớn, säng lập gần 20 năm, được tin dùng nhiều ở xứ mìn. Các cu họ thấy mệt, kém ngô, mệt ản là phải dùng một hoàn Cửu-long. Những người già gõ mệt huyết, phải nháo thuốc Cửu-long-Hoàn mới thấy mau lại sức. Các thành-niên nam nữ vì làm việc nhiều mà mệt sức, con người phải xanh saro, trí hỏa phải mệt họ đều khuyễn nhau phải uống vài ngày thuốc Cửu-long. Các tiều-thor, thiếp-phu muốn sanh được turo trê, muốn khí huyết được hồng hào nếu không nhò đến thuốc Cửu-long thi không biết còn nhờ thuốc nàu hơn nữa. Thêm chi những người ngồi lâu đánh bài mệt nhoc, co chuyen di xa, thức đêm cũng đều phải dùng một hoàn Cửu-long mới lấy lại sức khỏe mau chóng trong mấy phết. Người ta thường nói: *Mướn sồng phải nhờ cam, mướn cò súc khô phải nhờ CỬU-LONG-HOÀN*. Được làm Tông-phát-hành toàn hét Bác-ký, Ai-lao và Thành-hoa, Nghé-an, Hà-Tĩnh là hằng

VAN-HOA số 8, phò hàng Ngang - HANOI

Các thương-gia xa gần mua-sell trú bến Cửu-Long-Hoàn và các thò thuốc Võ-Dinh-Dân, Phue-Hung xin do nơi hằng VAN-HOA, Hanoi

Đẹp lâm! Trời ơi! Đẹp lâm! Những lời thè có thí vị vòi cùng!

Tôi đã gặp những cô con gái tin o cầu:

— Anh sẽ lây em! Hãy đợi anh...

Các cô ấy sẽ đợi đê già.

Cũng như tôi đã gặp một anh bạn kia rất thích một cô mà anh gọi là Délicieuse. Vì cô ấy *délicieuse* hết sức. Anh xin tình yêu của cô và một tấm ảnh của cô! Cô ta hẹn :

— Rồi thi em sẽ cho anh một tấm ảnh thèt đẹ?

— Thật không? Bao giờ em cho anh?

— Hai ba năm nàu!

Anh bạn ấy khoe với tôi như thế! Và tôi chắc anh ta sẽ đợi chờ đến hàn, ba năm thật cho mà xem.

Ở đời vẫn vây, tuổi trẻ vẫn mơ mộng nhiều! Bởi thế chỉ có tuổi trẻ mới có thè tin được những lời hứa hẹn hòn thè thòi!

Tôi lại gặp chí Linh — dã già dời trong tinh ái! Chí bão tôi:

— Cù dê cho trai gái yêu nhau. Cù méc cho họ thè thốt với nhau. Và cứ mặc họ sau đó phiêu du khô và thất vọng. Nhưng sự thất vọng và đau khổ đó sẽ cho họ hiểu những sự giã đỗi, khốn nạn của cuộc đời chát it... Chú hãy giờ thi đê đối với họ còn mơ mộng, còn say xưa lầm!

— Phải phài, chính thè, tư ngàn xưa, đê của trai gái bão giờ cũng mơ mộng, say xưa!

TÙNG-HIỆP

### Bạn Võ-an-Ninh đi công cán

Đến 8 Décembre này, ông Võ An-Ninh, tòng sự tại Viện Tông Thanh Tra Nông Lâm, sẽ cùng quan chánh phòng thí nghiệm khảo cứu Nông Lâm sang công cán bèn Lào — Cao Mèn và Nam Kỳ.

Vay xin chúc ông Võ-An-Ninh thương lộ binh an và nhân dịp này ông sẽ chụp được nhiều bức ảnh đẹp đem về làm quà cho các dộc già T.B.C.N. T.B.C.N.

# NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐI THÈ

## HIỆN GIỜ RA THÈ NÀO?

Tại một phiên bê  
của tòa án sơ cấp Ha  
noi, quan Chánh án  
đang xử một vụ kiện  
nợ rất rõ rệt, chưa tìm  
đủ chứng cứ xác đáng  
hoặc giấy tờ quan hệ để  
định rõ sự phai, trái của đôi bên nguyên bị. Giữa lúc  
đó thi, nên nguyên muốn lỗ rõ p rủi cung cát, vững  
vàng của mình để đánh đổ bên kia, bèn đứng khép  
yếu cầu quan tòa bắt cả đôi bên đi thi. Bên bị vì lẽ  
diện và sợ thua kiện nên cũng phải nhận lời đi thi.

Thì là một bản án của tòa bà ra lệnh cho cả hai bên  
cùng đi thi tại một ngôi đền thiêng náo tay hai bên  
nguyên, bị, kinh chọn lấy. Những ngôi đền ở Hanoi  
được người ta hay đến nhất là đền Bạch-mã ở  
hàng Buồm, cũng có lúc người ta đến như đền thiê  
trước đền hòn Trống hoặc đền Quán Thánh hay một  
ngôi đền chùa nào có tiếng là rất anh-hình như đền  
Sông, đền Cát (Thanh-Hóa) hay đền Cầu (Phuong-  
Cần) và đền Cuồng (Nghệ-An).

Hai người đến nhau di thi thì nỗi cũng phải có  
người, phải, kẽ trai, người thực kẽ đổi. Sự phai trai  
thực, đổi đó chỉ có chính người thi và vị thần nêu  
thần đền anh-hình là biết được mâu thuẫn.

Như thế, sau lúc đã đứng vào vòng cát mài thi thì  
trong hai người hẳn có một người bị trừng phạt vì sự  
thiên của mình, nhì ra thì ôm yếu, nặng ra thì  
phải chật hoặc phai, lún đứng ra trước ban thờ mời  
phai. Thế mà từ trước đến nay ta đã thấy trong biết  
bao nhiêu vụ thi, sau khi đã thi, cả đôi bên cùng  
ngang qua rã, không một ai có vẻ biến sắc hay lỗ  
về lỗ so, rồi họ vẫn ứng dụng sòng một cách bình yên  
chắc chắn.

Nói dẫu đây chúng tôi thấy ông chủ nhà là vè  
không thích nói chuyện nữa nên tôi đành phải  
chào ông và lui ra.

Cuối lại tìm ngay đến người vay nợ tại hàn  
giấy nơi ông ta làm việc.

Thấy có người nhắc đến việc đáng tiếc đã qua hình  
như ông này lại ôn lại những sự uất ức mấy năm về  
trước và hậm hực nói với chúng tôi rằng:

Tôi cứ tưởng thần thiêng thế mà sao không vật  
chết ngày kẽ dì gian dối, lừa đảo như anh chủ nợ của  
tôi? Tôi đã tìm ra dù chừng có là thần thiêng, thần  
nhà vẫn sống tro tro, lại càng ngày càng thêm héo  
lột và giàu có thêm bằng cách bóp nát đồng bào là  
khác! Sau vụ thi, tôi đã tìm được hai cái bén lai tiền  
để do chính chủ nợ đã ký để đem ra trình tòa, thế  
mà tôi vẫn thua kiện mới là đời chứ!

Trước khi tôi chào ông ra vè ông còn nói:

Có lẽ hắn tránh khỏi thánh vật là vè trước hêm  
thê hâm có đèn lè trước rồi.

Người ta lại có thuật lối cho tôi nghe một vụ thi  
nữa là kỳ chằng kém gì vụ trên này. Vụ kiện này ra  
trước Thượng-thẩm phòng-nhi. Một bên là bà chồng  
nhà là Phạm-xuân-Cần quán ở Đông-Triều (Hà-

bên con nợ lại nhặt định  
cái là dâp góp hết nợ.  
Vì lời khai của đôi bên  
trái ngược hẳn nhau,  
nên trước khi tòa xử  
vụ này cho cả hai bên  
đi thi. Thế rồi hai nhà  
tai mài kia cùng đem nhau lên thi trước vị thần linh  
ở đền Bạch-mã. Ông chủ nợ kia tiếp tôi cũng vẫn giữ  
lại phần của mình như khi ra trước và khai  
thi trước đền. Ông lại vừa nói chuyện với tôi vừa thi  
luôn một câu nêu ông đã nhận tiền của con nợ ông  
giả rời mà lại nói là chưa trả ông không làm chủ  
những ngôi nhà người ngay lập tức ông nêu.

Sợ ông thi mãi, tôi phải ngắt lời ông hỏi mọi câu  
nhà, có lẽ câu này làm cho ông hơi phát ý:

Người ta dồn là trước hôm ngài đến thê với  
người mác nợ, ngài đã đến lè trước ở đền Bạch-mã  
rồi.

Ông nói thi thi ra thần đền Bạch-mã lại ăn của  
dứt mà-chính tôi là kẻ phạm tội đồng đảng hối lộ  
chẳng?

Bàu dám thi, tôi chỉ thuật lại một câu dồn của  
địa-luận ma thôi.

Nói dẫu đây chúng tôi thấy ông chủ nhà là vè  
không thích nói chuyện nữa nên tôi đành phải  
chào ông và lui ra.

Cuối lại tìm ngay đến người vay nợ tại hàn  
giấy nơi ông ta làm việc.

Thấy có người nhắc đến việc đáng tiếc đã qua hình  
như ông này lại ôn lại những sự uất ức mấy năm về  
trước và hậm hực nói với chúng tôi rằng:

Tôi cứ tưởng thần thiêng thế mà sao không vật  
chết ngày kẽ dì gian dối, lừa đảo như anh chủ nợ của  
tôi? Tôi đã tìm ra dù chừng có là thần thiêng, thần  
nhà vẫn sống tro tro, lại càng ngày càng thêm héo  
lột và giàu có thêm bằng cách bóp nát đồng bào là  
khác! Sau vụ thi, tôi đã tìm được hai cái bén lai tiền  
để do chính chủ nợ đã ký để đem ra trình tòa, thế  
mà tôi vẫn thua kiện mới là đời chứ!

Trước khi tôi chào ông ra vè ông còn nói:

Có lẽ hắn tránh khỏi thánh vật là vè trước hêm  
thê hâm có đèn lè trước rồi.

Người ta lại có thuật lối cho tôi nghe một vụ thi  
nữa là kỳ chằng kém gì vụ trên này. Vụ kiện này ra  
trước Thượng-thẩm phòng-nhi. Một bên là bà chồng  
nhà là Phạm-xuân-Cần quán ở Đông-Triều (Hà-

Dương) còn một bên thi là con dâu đã góa chồng tên  
là Nguyễn-thị-Cống quán làng Thượng-Phúc phủ  
Thanh-Oai (Hà-Bông).

Còn đâu thi khai là có đem chiên cǎu hối mòn khi  
về nhà chồng còn rái lại bố chồng lại nói là con dâu  
không hề đem cǎu gi về cǎu.

Bản án tòa Thượng-thẩm ngày 2 Août 1939 bắt cả bố  
chồng lẫn con dâu đi thi về món hối mòn kia ở đền  
Bạch-mã. Có người được mục-kịch vụ thi này có  
thuật lại rằng trước thi khai người con dâu là thị Cống  
vi quâ cảm động nên khóc lamen, nuc nổ hối lamen, con  
bố chồng thi nét mặt vẫn trơ trờ không có vẻ gì là  
nguyễn cả. Bố chồng và con dâu đem nhau đến trước  
cửa công dâ là it có, mà lài còn đem nhau đi thi  
nữa thi thực là việc rất hiềm vi. Cuối cùng vụ này  
tòa xử cho người con dâu được kiện.

Ngoài ra, những vụ di thi vè nợ và lừa đảo tiền bạc  
cùng đòn vắng thi thấy xảy ra lào. Phân nhiều  
những vụ di thi đều là những vụ « thi cá thi chui  
ống » không có hiệu lực và ảnh hưởng gì cả.

Người ta lại thuật lại với chúng tôi vụ một bà chủ  
nhà hâm ở Chùa Mới bị một bà dâm ruợu ở mảnh là có  
S. bắt đi thi ở đền Bạch-mai.

Nguyên cǎ S. từ trước vẫn vè với bà chủ kia, hồi  
đầu năm nay chắc có chán cảnh hông lâu, cuộc vui  
suốt tháng, trèn trời thâu đêm ném mồi bò nhả hàn  
cùng tình nhân trốn đi nhưng mây bò sau cỏ lại bị  
bà chủ bắt được và đem cǎ ra trước sǎ Cầm. Cô S. thi  
khai là không nợ bà chủ còn bà chủ kia lài là có nợ  
hơn 100\$. Thế là bà bén đem nhau đi kiện đến lúc  
vì thưa kiện, quan tòa xử cho cǎ S. phải giả dàn cho  
chủ mòn ng kia nén có tức mà bắt bà chủ đi thi. Bà  
chủ nhả bá muỗn tò long thực của mình tên đanh  
phai mực-kịch vụ thi này thi khi đang trước thần  
linh, bà chủ hâm bắt ấp a, ấp úng không dám thi,  
mái sáu bá vè thiêm mà dàn phải khẩn nho câu  
thê. Còn có dâu S. thi thi một cách bạo dạn, rõ ràng  
và tin rằng bà chủ nhà hâm thi không súng sẽ bị  
thanh vát. Ngày chung tôi bắt bà chủ kia a vǎn  
dọn một nhà hâm ráng đóng khách ở chùa Mới và bà lại  
nói từ sau khi di thi, bà hâm thực tâm nên được thần  
thanh đỡ từ nay làm lão già càng thêm phai đai.

Bà là những vụ thi vè công việc, còn những vụ  
« hẽ ho », hẹn nước thi lại không thi ở đền Bạch-mã  
mà lài ở đền Voi-phục hay ở Ô-cùu-giấy là nơi  
hòn bà có những đồi tri kỷ trong các ngày ngâi lě.

Bạn Tông Hiệp sē nói rõ trong một bài khác:

Riêng tôi thi tôi nghe thấy nói rằng nhiều kẽ mìn  
đến thi không hiểu nghiêm, lại sai người dùng  
những thang nước ô ẩy ra trước cửa đền chùa chđ  
minh sắp phải đến thi.

Nhưng vụ thi hoặc vè công nợ, vè lừa đảo, rất  
nhieu, hàng năm riêng tại đền Bạch-mã, hron lòi ơng  
trường phò phò hông Buồm là phò số tại ngô dèn  
đó cũng đã có đến một vài chục vụ.

Mà có người trong một tháng phải di thi đến hai  
tần vè hội-tin!

**Thè có ảnh-hưởng gì về kết quả một  
vụ kiện chăng?**

Phần nhiều người đều làm tướng rắng tòa-án ra  
lệnh cho những kẻ di kiện nhau di thi theo ý muốn  
của họ, thi chắc trong khi tuyển án sẽ đưa vào thi  
quá của vụ thi mới phai. Tường thi là làm, vì kết  
quá của các vụ thi thật từ trước đđ- nay không mấy  
ai thấy rõ được. Hoặc giả cũng có người sau những  
vụ di thi sinh ra đau yếu rồi chết hoặc làm ẩn sáu  
hoặc gặp tai nạn gì, nhưng không ai có thể biết chắc  
được rằng những sự không may đó là hệu-quả của  
việc di thi được. Người ta chỉ doan chung là có lẽ vì  
thi kèm mà gặp sự không may mà mà.

Tòa án chấp đơn cho hai bên di thi là chỉ tùy theo  
phong tục và óc mê tín của người Annam để có thi  
cùng đòn vắng thi thấy xảy ra lào. Phân nhiều  
những vụ di thi đều là những vụ « thi cá thi chui  
ống » không có hiệu lực và ảnh hưởng gì cả.

Người ta lại thuật lại với chúng tôi vụ một bà chủ  
nhà hâm ở Chùa Mới bị một bà dâm ruợu ở mảnh là có  
S. bắt đi thi ở đền Bạch-mai.

**HỒ LẠM**

### HO LAO

Trị những chứng ho cổ sót ám, ra đờm đặc lẩn huyết,  
hoặc nhô và hút huyết, có khí chi ho Khan không thành  
tiếng người một ngày mỗi xao xao gầy mòn, ném đồng  
thuốc Bò + Hết T Ú LAO DIỄU NGUYỄN. - Giá moi ve 135.

### SÀM NHUNG BÒ THẬN

Thận hư, khí huyết kém, liệt dương, di tinh, mộng tinh  
gày com, yếu đuối, tim thận bắc nhục, phái風格 thuốc  
SÀM - HUNG BÒ HÀN DIỄU NGUYỄN. - Giá moi ve 1300.

### BÀN BÀ KHÍ HƯ

Bàn bà có bệnh trong dạ con, kinh nguyệt không đều,  
ra huyết bạch, da vàng vọt xanh xao, rò rỉ đòn chong mội  
Inon daun bong luon, kén đường sống đê. Chửi đường thuốc  
KHÍ HƯ DIỄU-NGUYỄN. - sinh dục se đê dang, kinh nguyệt  
đêu hòa, hông hoa hòi tót. Mỗi ve giá 1300.

### CAI NHA PHIEN

Thuốc này giúp cho những người muốn cải bô hán hủi  
được hay hút nhẹ đđ, môt cách rất dễ dàng và mau chóng.  
Những người dùng thuốc này ho hán được sáu ngày  
đến chung, không nhận ra, không cảm thấy có sự nghiệp  
đến chung, không cảm nhận rằng không thuốc cai hán PHIFIEN NGUYỄN.  
Ai đã trót mắc phải, muốn bão lòn sức khỏe và nỗi  
giông, phải dùng thuốc cai hán này mới hưởng hạnh phúc  
cuối đời. Thuốc này uống vào rái êm ái, không mệt  
mệnh, rất tiện cho những người sirs yến bẩn công việc  
nhay phải đì xa. Mỗi ve lor 3\$, hòn 15\$.

### Nhà thuốc Diêu - Nguyễn

125 - Hàng Bông (cửa quyền) - Hanoi  
Bát hỷ: Haiphong; Mai-dan - Nam-dinh; Việt-long - Hai  
duong; Quang-huy; Thủ-thinh; Minh-Duc - Bình-Binh;  
Ish-tri - Bắc-ninh; Quốc-vong - Thành-hoa; Thái-tai  
Vinh; Sinh-huy - Hué; Văn-hoa - Saigon; Mai-Linh 120  
Guyenmer - Hué-thang; A. Dakao - Cholon - Long-Vau

# Nguồn văn tìm vàng

Ông Trần - quý - Cáp - dỗ  
tiễn - sỉ dỗ hơn cù - nhán

Nghệ Tĩnh và Quảng-nam là hai  
nơi sản-xuất anh-tài nhất xứ Trung-  
kỳ, thuở còn cựu-học bay là bầy  
đại duy-lân-eung-thé.

Ông Trần - quý - Cáp, ba bốn chục  
năm trước, là một nhân vật kỳ kiệt  
của đất Quảng-nam, ai cũng biết  
tiếng.

Chẳng những người ta quý ông  
ở vân tài lôi-lạc, lại phục ông có  
chi khí hiền-ngang và can đảm nữa.

Lúc còn nhỏ tuở, ông đã thi dỗ  
tú-tài, bay chử-nỗi danh, thế mà  
luôn mẩy khoa sau thi chật vật  
mãi, không giật nổi cái cù-nhán.

Nhưng có chàm học-sinh lại dỗ  
tú-tài cho nên được thi Hội.

Khoa ấy ông dỗ tiễn-sỉ một cách  
xuất sắc.

Hai Ông Đặng văn Thụy, danh-sĩ  
ở Hoa-châu và ông Hoàng-thúc-  
Kháng danh-sĩ ở Quảng-ram, cùng  
đỗ khoa ấy, đều là bực hay chử  
dương thời. Vào thi Hội, ông Trần  
quý-Cáp dỗ trên ông Đặng, tới kỳ  
thi Đình lại dỗ trên ông Hoàng,  
học-giai-kiết lúc ấy chả là một chuyện  
hay.

Các cụ nhà như cố ghi mấy cái  
đèo-liền-đè mòng ông nghệ Trần  
không thiếc gì. Nhưng không cần  
não giàn đị mà thiếc-thực, lý-thô,  
cho bằng cái dối-cố-eu hoàng-  
giáp Đào-nguyễn Phô. Đến nỗi mỗi  
khi làng hoa lưỡng nhớ ông Trần-  
quý-Cáp, là mỗi khi truyền tưng  
cái dối sau này:

做博士却易，做舉人却  
難。抑揚揚揚，非造化  
難。真叔於庭，歷譯文於  
會。榮榮貴貴，何必魁科。

Tố liền-sí khước di, tố cù-nhán  
khướu nan, ức ức dương dương, nịnh  
phi tạo hóa.

Áp Hoàng thúc trinh, áp Đặng  
ván hối, vinh-vinh quý quý, hả hất  
khôi-khoa.

# Văn-thơ

## Sắc chiếu

Tặng Người xưa

Sương lam đã xuống những  
chiều suông,  
Giọng hát yêu - đương vắng  
gió luồng,  
Gieo neo bao mối sầu cô-tịch,  
Trong cõi lòng hoang hoảng ý  
buồn.

Chiều về hơi lạnh bồng tàn  
khai,  
Trên nẻo đường quanh đã hết  
người...

Lạc lẽo một lần theo nẻo  
vắng,  
Đau thương vội mộng chém xa  
khoi.

Có thấy gì trong bóng sắc  
chiều,  
Bao trùm sinh-vật chôn cõi  
liêu.

Là khi mơ-ước có xuân-nữ,  
Ước cảnh tình duyên rõ lệ-  
kiều.

Có hiểu gì đâu ở cõi lòng,

Bao người oán-phụ ngắn ngo-  
trông..

Giữa đoàn xe mộng lù mầu  
thầm,

Ấn hận tình-duyên với rǎo-  
nุง.

Ai khóc dùm cho tuổi lở - thí  
Mắt sầu sa lệ đuổi tình đi;  
Trong khì xuân đến bao tinh  
dần.

Chẳng hiểu tình kia có nghĩa  
gì?

Bạn có bao giờ thấy ngắn-ngo-  
vắng?  
Khi dân lên tiếng nán dây tờ  
của gười viễn khách bên lầu

trại  
Oán trách lòng son chịu hừng  
hờ.

LÊ-CHI  
Tourane

## Lời hẹn

Đây cả mùa thu rải lá vàng,  
Khi trời rơi lạnh bển dò ngang.  
Bao người lữ thử đêm nay trọ-  
Trong những lều tranh rợ vè  
dâng.

Mỗi lè hoảng - hòn bóng xé  
chiều,  
Ấy khi khuê phụ nhớ gười yêu:  
Tay bồng con đại đang mong.

ngóng.  
Lòng thấy nao nao lạnh - lèo  
nhieu!

Rồi một ngày kia hết rờ trống.  
Thôi dành sống mãi với tình  
không.

Lòng thør đã chết theo năm  
tháng,  
Khi thấy xuân qua - nhặt má  
hồng!..

VĂN-SINH  
(Hué)



Nhân việc ngoại-tưởng

Nga: Molotov sang hội  
kiến với Tống - thống  
Hitler chúng tôi nói đến:

**KREMLIN**  
**NHỮNG SỰ**  
**BÍ MẬT TRONG DIỆN**  
**HỒNG-LAM** thuật

Sự thư về đời chính trị và tình ái  
của nhà độc tài Nga-Sô-viết: STALINE

II

## Biệt thự nghỉ mát của Staline

Hàng năm nhà độc tài Staline vẫn ở mộ hoặc hai  
tháng để nghỉ hè ở gần bờ Hắc-hải trong dãy núi  
Caucase là nơi quê hương của Staline. Biệt thự nghỉ  
hè của nhà độc-tài nước Nga ở vào miền giáp Sotchi  
và Gagra trên sườn núi Caucase tròng ra Hắc-hải.  
Biệt thự đó ở cheo leo trên một ngọn núi trên bờ bể,  
giữa mít khe rừng xanh tốt miên ôn đới.

Tường biệt thự dày quét màu xanh đậm cho di ngoái  
bề không thể trông thấy nhà ấy được. Một con đường  
rất đẹp dì từ chân lèn dính núi là nơi làm biệt thự, hai  
bờ đường đều giồng những cây đèn điện lò ánh sáng  
rực rỡ xuông đường. Trong kbi Staline có mảnh ô biêt  
thự bì ban đêm trên khấp ngọn dốc dòn thắt sanglec  
để phòng sự bắt trắc có thể xảy ra trong bóng tối. Dưới  
chân dốc, có lèp một bến tàu riêng mà nếu không có  
giấy phép riêng của sở Cảnh-sá Nga thì không một  
ai được đặt vào để lên bờ.

## Mối tình giữa Staline và Allélueva người vợ thứ hai của nhà độc tài

Staline hiện nay không có gia-dinh, không ai biết  
gi về người vợ cả của nhà độc-tài và doogn đời này của  
Staline không mấy ai rõ. Trong cuộc hôn-nhân này,  
Staline có một người con gái đã lớn. Người con này  
hiện làm thợ máy trong một xưởng máy ở Mạc-tư-khoa  
và mang cái tên tục của nhà độc tài: Djongachvili.  
Cậu con này rất ghét ông bố. Hội 1929 cậu đã công khai  
nhà độc tài và chính sách của ông một cách công-nhiên  
đến nỗi bị trục xuất khỏi Mạc-tư-khoa trong ít lâu.

Về cái chết của người vợ thứ hai của Staline có  
nhبيều điều bí mật. Cái chết của người vợ này là một  
mối bận lớn, có lẽ một sự đau-dớn nhất trong đời  
Staline. Nhà "độc tài" đã rái yêu người vợ này. Theo  
"một" của Công-sản-hì người đàn-bà đã sao khì,  
lấy chồng cũng vẫn giữ cái tên lúc còn con gái. Người  
vợ Staline vẫn gọi bằng cái tên Allélueva. Trong mấy  
năm ở chung với Staline nhưng không mấy si biết là  
vợ nhà độc tài. Alélueva đã sinh với Staline được 2  
con. Người đàn bà này thật là một người Nga sinh  
trưởng trong một gia-dinh các viên trùm ngay người Nga. Hội Allélueva mới ba mươi tuổi và họ ở truong  
kỷ-ngeb Mạc-tư-khoa có sinh nay đã làm cho Staline  
phải dì ý đê. Cái những kẻ thù thân với Staline  
mới biết là nhà độc-tài có người vợ thứ hai đó và khi  
cái tình chính thức báo rằng người vợ đó đã chết một  
cách bất ngờ, ai cũng phải ngạc nhiên. Người ta  
lại càng lấy làm lạ hơn nữa, khi thấy cư hành lễ quốc  
tảng về dịp có Allélueva xin dép kia từ tần vì như  
thể là trái bẩn với thói tục của đảng Cộng-sản, không  
bao giờ cho người vợ được hưởng những cái danh dự  
cái danh riêng cho người chồng. Người ta bắt đầu són  
xao. Trong bốn tháng đồng giao gửi cho ác hào ngoại-  
quốc chỉ nói là Allélueva bị bệnh và đợi-trang mà qua  
đời. Nhưng hổ dì có nhiều thuyết khác nhau về cái  
chết của thiếu phu kia. Có người nói Allélueva  
đã chết vì uống phải nước chè có thuốc độc dành cho  
Staline, có người lại nói thiêu-phụ bị Staline giết trong  
một cuộc cãi lùn, lại có kẻ nói là Allélueva đã tự tử vì  
thấy đức lang quân quá tàn sát các bạn đồng chí, ra  
lệnh xử tử nhiều người quá!

Chính ra thì sự thực về cái chết bí mật rất ít người biết đó, theo lời nhà báo thuật lại, thì như sau này:

Các nhân viên các giới cầm quyền Sô-Viết thường hay tổ chức những cuộc hội họp về ban đêm. Trong những cuộc họp mặt đó, người ta nói, khiêu vũ, chơi âm nhạc, ăn và uống rượu. Nhìn khía cạnh người ta đã uống quá đà và các ủy viên dân chúng thường hay bị say vì các cuộc hội họp này.

Tại một trong những cuộc hội họp này có cả Staline và vợ y là nhà độc tài uống nhiều rượu và inox thời quen của y đã bắt đầu để ý đến một vai, người dân bà, Alléueva cũng uống rượu và bỗng trổ nên giận dữ, cãi nhau với chồng và lách chồng không đứng đắn. Vì điều mà xảy ra một lần kịch. Cuộc cãi cọ càng thêm dữ dội và Alléueva đe sét: Nhà độc tài và mấy người dân bà có mặt luôn do chê nhau lời đùa ngát kia. Nhưng Alléueva đã uống rượu nhiều say quá nên không tự được nữa. Alléueva chạy ra khỏi phòng và bỗng người ta nghe một tiếng nổ, khi Staline chạy theo ra kịp thi Alléueva đã bắn một phát đúng vào đầu tự tử rồi. Trái với thói quen cũ, thi thể Alléueva không bị thiêu, người ta an táng kẽ hắt hận ở nghĩa địa nhà tu Notre Dame cũ ở Mạc-tư-Khoa. Staline đã sai xây trên mộ Alléueva một đài kỷ-niệm rất đẹp hình dạng một thiền phu xanh dẹp đầu nghiêng một cách đau đớn. Một đời khi nhà độc tài Nga cũng thán đến thăm cái mồ kia một cách kính trọng và đặt vòng hoa ở chân đài kỷ-niệm. Nhưng việc đó căm các báo không đưa tin.

### Người vợ thứ ba của Staline

Hiện đã thấy nói đến nhiều chuyện về một người dân bà sẽ là vợ của Staline sau này. Người ta nói Staline là tình nhân của con gái một người đồng sự trong ủy ban chính trị tối cao là Lazare Kaganovich khi nói đến ông nay người ta vẫn gọi y là nhạc phụ của Staline. Việc này không dung sự thực vì có con gái Kaganovich mới chỉ là một đứa bé con.

Theo ra thi Staline đã cưới lần vợ thứ ba một người dân bà ở Géorgie không mấy ai biết, một đời khi người vợ này cũng cùng đi xem hát với Staline nhưng không bao giờ ra trước công chúng. Staline không muốn cho người vợ này hoạt động về chính trị vì thế người này không giữ một địa vị gì, cùa vị là vợ chính thức của Staline cũng không.

### Staline là người thế nào?

Không may ai có thể tả đúng tâm tình của Staline. Staline rất cứng cỏi, y không có lòng thương người, không có lương tâm nhất là đối với sự em ái của thế giới, hoạt động ngoại Nga Sô-viết ra y tố vẻ rất khinh

bỉ. Nhưng y lại để ý đến các nhà độc-tài khác & Âu-châu, Staline thường bảo Mussolini là thông minh nhưng lại cho là người đã phản chủ nghĩa xã-hội. Còn Hitler thi Stalne rất phục sự mạnh mẽ về tinh tinh của tổng thống Đức nhưng lại cho là kém nhà độc tài đánh-pá-xít về phương diện tinh thần. Một đời khi Staline cũng là vĩ kinh phục sự lớn lao của đế-quốc Anh nhưng không quên công kích việc đó iết dù dời. Phải công nhận rằng nhà độc tài nước Nga là một người rất chú ý đến 'kiến riêng của mình. Không bao giờ nghe nói Staline công nhiên theo ý kiến của một kẻ khai - đầu ai cũng vậy. Staline rất cứng cỏi và vẫn tự phong là người sinh-trường ở xứ Caucasus.

Câu chuyện sau này rõ thè rõ tinh túc của nhà độc tài nước Nga. Một hôm tại nhà Léon Kamenoff một ủy viên dân chúng, hiện nay đã từ xóm cõi một cuộc hội-hợp của mấy nhà văn nổi tiếng va nhà báo. Một nhà văn sau khi uống rượu ra hô hấp không khí trong vườn và dạo vào một góc cây, nhà văn kia đang nghe âm nhạc từ trong nhà do các cửa sổ đà ra một cách rất du dương. Bỗng chốc nhà văn kia thấy có người dặt tay trên vai mình bên ngoảnh lại thi thấy Staline. Cả hai người đã hẹn sẽ cùng đi ô-lô về Mạc-tư-Khoa. Trong mấy phút, nhà độc tài và nhà văn dừng canh nhau ngồi bài âm nhạc « Sonate à Kremerize » của Beethoven do một nhạc sĩ chơi violin đang đánh rất hay. Khi nghe đến đoạn cuối, Staline vừa đi đến xe mèo vừa nói với nhà văn cùng đi :

— Âm-nhạc của Beethoven hay thế, nhưng nếu nhà âm nhạc đó là người ở vùng Caucasus thi chắc là còn hay hơn bấy nhiêu.

Bối với các nhà báo và người ngoại quốc, Staline thường thích nói khiêm tốn và tỏ ra rằng mình như nhau, nhã nhặn bằng cách giữ vẻ ngày thơ !

Thực ra thi Staline khác hẳn cái vẻ bẽ ngoài. Một lần các đoàn đại biểu thư thuyền ngoại quốc đến thăm nước Nga, được Sô-viet tiếp và có hỏi nhà độc tài rằng có thực y Nga chỉ có một chính đảng không.

Staline đáp :

Không đúng, ở Nga có nhì chính đảng nhưng chỉ có một đảng cầm quyền còn các đảng khác thi đều ở trong các nhà pha.

Câu nói đó đã chỉ rõ cái chế độ ở Nga Sô-viết dưới quyền của nhà độc tài Staline.

HỒNG LAM

### KỶ SAU XEM:

## Trước khi cầm vận mệnh Nga Sô-viết

Staline đã có phen làm một viên thông - ngôn quen ở Ba - Lê.

## BÀO-THÂN HOÀN

Thuộc Đại bối thân-thể



Võ-hiệp tiều-thuyết Nhật - bản  
VŨ BẮNG kè lại — Tranh vẽ của TRINH VĂN

Bao nhiêu phu phen, molt lost  
đều xong cõi lái và giờ dao giờ húa  
ra để che chở cho vị lão tăng kia.  
Mô-Sa bắc-dường không hoàng  
chút nào rát quay khôi và vâth  
lên rông :

— Tiên này là kẽ thù của ta. Các  
người lui cõi ra để ta lấy đầu hán  
đem về tế thần phụ ta, đi!

Đám đông đồng thanh kêu lên  
rằng :

— Vị này là một vị phật sống của chúng tôi. Cả  
nước đều kính trọng, anh không có quyền chém tôi...

— Ia đí, hối các ngưới. Dù hán cõi là sáu  
hán vẫn là người giết cha ta. Nếu các ngieder muốn  
chống đỡ cho hán, ta sẽ giết hết cõi lũ và ta thê phải  
lấy đầu hán chăy đky đực mồi nghe.

Mô-Sa bắc-dường nói đoạn múa tít gươm và xông  
tới ; thi thuyền lui lại rồi ném đai vào người chàng  
ta túa nhưng Mô-Sa bắc-dường đỡ được cả. Lưu-Cái  
nói to lên :

— Anh em ! Xin anh em nghe lời tôi.  
— Chúng tôi không đê anh kia giết vị phật sống của  
chúng tôi như thế được...

Lưu-Cái nói :

— Anh em hãy cứ nghe tôi. Tôi xin anh em đừng  
có đứng dây cõi lấy tôi như vậy. Các anh em còn phải  
làm việc khác rõi ; dù mà đe hang đai. Còn tôi,  
đời tôi, đã hết rõi, tôi bàng giờ thuộc về quyền sở hữu  
của tui chủ tôi là Mô-Sa bắc-dường.

— Không, không thể thế được. Chúng tôi quyết  
không thể nghe lời ngài được : nếu ngài có mệnh hệ  
nào, chúng tôi sẽ không còn đủ can đảm để tiếp-tục

cái việc làm vĩ đại kia, chúng t  
sẽ mất một tấm gương sảng và  
không bao giờ hang nái lại có thể  
được thêm được nữa.

Mọi người đều kêu lên :

— Chính thế ! Chính thế ! Lưu-Cái  
thiên sự chí tôn, chí kinh  
không thê nào chết được. Chúng  
ta cần phải có người !

Và mọi người lại giờ dao giờ húa  
lên trời và bao vây lấy chàng vỡ sõ,  
lúc ấy ran lên vì tức giận. Chàng đã đâm xòng vào  
giết bết lũ ngưới kia thi bồng có một ông già rẽ đám  
đông vào, nói :

— Hời, hời võ-sĩ xin hãy bình tâm lại. Tôi đã biết  
rằng ngài rất nòng chuyện báo thù, nhưng những  
người này cũng không phải là không có lý. Hiện đây,  
chỉ có một đám này thôi, nhưng ngài phải biết đón  
định-bết bảy láng chung quanh đám sẽ biết rõ hêt  
chuyện trong giài-lết. Đôi với họ, eó hàng mấy vạn  
người, ngài sẽ tinh ra làm sao ? Xin nghĩ kỹ ! Thôi, này  
tôi bão vỡ sõ ; võ sõ nên đê cho Lưu-Cái i m tiếp công  
việc đe hang kia và công việc ấy tôi chắc sẽ chong  
ván, không cõi lúu la mây. Ngài, ngài sẽ không  
chạy trốn đâu. Khi nao hang núi đe xong rồi, Lưu-Cái sẽ thuộc quyền ngài định đoạt.

Mọi người lại reo lên :

— Ông cụ kia nói phải ! Ông cụ kia nói phải !  
Mô-Sa bắc-dường cùi dồn và nghe theo lời đam  
đóng. Chàng nói :

— Ta đay, hời võ hán là một thày chúa.  
— Ông cụ già nói :

— Như vậy thi tốt lắm. Vậy bây giờ, Lưu-Cái thiền

sư ơi, xin ngài lại rờ lại làm việc với chúng tôi như cũ. Chúng ta cãi nhau mất nhiều thời giờ làm lầm rồi.

Thợ thuyền và nông phu phải xốc ngai dì vào trong hang. Chàng vỗ sĩ thót nhiên hỏi một câu rất buồn : — Đêm ngủ ở đâu?

— Xin ngài chờ sự. Vì phật sống của chúng tôi chắc chắn là không bao giờ trốn đi đâu. Đối với ngài, không có ngày, có đêm bao giờ... Ngài tựa vào hốc đá ngồi khép mèt quá. Thật không còn phải là enghoivis nữa.

Chàng vỗ sĩ trẻ tuổi đứng trầm ngâm nghĩ ngợi một mình và ở lại troong quán nước.

Xa tít dâng xa, trong bồng tối có ánh lửa chập chờn mờ tỏ. Mô-Sa bắc-dường đưa bước tới chỗ có ánh lửa đó kia và bước di chập chờn, chập chờn trên mặt đất. Chàng dám phải những vũng bùn và hai tay chàng già lại. Chàng nghe thấy tiếng dao tiêng búa đậm đà ở đâu sa vọng tai và thấy cõ họng như tắc lại ở trong cái khe núi lạnh lung kia. Nhưng rồi chàng gặp Lưu-Cái. Lưu-Cái đang dâng vùn làm việc vùn niêm phật. Ông vách đá, người ta thấy một cái chiếu dâng lấp giuong và một mầu gỗ để thay cho gối.

Chàng vỗ sĩ bước vào và hoa gươm lên. Tiếng niêm phật nhẹ đều và buông như tiếng của Trời. Thành gươm của Mô-Sa bắc-dường đương hoa lumen trên đầu Lưu-Cái nhưng hình như có một bàn tay bí mật nào giữ lại. Mô-Sa bắc-dường, ngạc nhiên lại tra gươm và vò và lén định quay đi thì ví chấn tu quay lại và nom thiỷ:

— Tiêu chủ ơi, sao tiều chủ không giết tôi đi cho khuktết mất?... Trước đây, ngài sđi chưa giết tôi là bởi tại còn có nhiều người, chứ bây giờ thì không còn ai nữa, xin ngài hạ thủ, kẻ không có người ta lại thèm. Tôi xin chờ một nhát gươm cưa khô của ngài, ngài ơi...

Mô-Sa bắc-dường lùi lại, nói :

— Không, không, ta đợi cho người làm xong công việc của nhì người đi dã. Ta đây là vỗ sĩ, ta đã kiểm tim người mới bao nhiêu ngày tháng, nhưng ta thấy không đủ sức để ta thử trước những cái đức hạnh của người. Việc làm của người có vẻ cao thượng làm cho ta quên cả thù. Nếu ta giết người, ta sẽ mang tội là một tên sát nhân khôn nạn để giết một người nhân ác như đặc Phật. Ta run sợ vì xấu hổ, ta muốn trốn đi ngay bây giờ...



### Lưu-Cái niệm phật và rệp dầu xuống đất:

— Tiêu chủ ơi, tẩm lòng đại độ của tiều chủ làm cho tôi cảm động và tôi xin minh làm khẽ cốt. Tôi xin lỗi ngài đã làm cho ngài phải hoàn việc trả thù. Vậy tôi xin ra薪水 làm việc kỵ cho thần này hóa ra кат bụi thi thôi...

Cầm tay vi vỗ sĩ, Lưu Cái dè lên dầu ngài tó dầu cầm on.

### Mô-Sa bắc-dường bèn nói :

— Lưu Cái! Ta cần sự chi tôn chí kính ơi, tôi sẽ đợi. Nhận tôi không thể ngồi không bay dứt không' không làm gì. Tôi sẽ lây da, búa vùa giáp ngài một tay kỵ cho đến khi nào xong việc thi lúc ấy tôi trả thù...

### Lưu Cái khoanh tay lại và kêu lên :

— Nếu được ngài giúp một tay cho như thế, thi còn quý gi bằng. Xin Trời, Phật sinh phúc cho ngài.

Chàng vỗ sĩ trè tuô, lẩy lám vui vẻ trong lòng lâm ; chàng cầm một cái cuoc, quỳ xuống ở bên cạnh kẽ thù của cha mình và nói :

— Ta bắt đầu làm việc đi. Tiếng búa tiêng đáo, tiếng cuoc vang lên ở khe núi vò dọc dù âm ra khắp gần xa. Sáng hôm sau phu phen lại đến làm, thấy hai kẽ hủ đứng cạnh nhau làm việc như thế đều ngay là trong mộng.

Ha kẽ thù ấy đứng cạnh nhau làm việc phu thê đã được một năm tròn. Mùa thu đã đến và trời bắt đầu lạnh. Một đêm Lưu Cái bỏ búa xuống và nói rằng :

— Thôi, đã khuya rồi. Ta nghỉ.

### Mô-Sa bắc-dường trả lời :

— Không! Không! Tôi lại thấy cứ làm việc vè đêm thi khôn lâm.

— Hôm qua, ngài đã thức suốt sáng rồi. Hôm nay, xin ngài nghỉ kèo mệt qua.

Mô-Sa bắc-dường không trả lời và Lưu Cái cũng không nói nữa. Đứng một hồi lâu, Lưu Cái thiền sự hỏi :

— Có một người thợ dâ nói với tôi rằng hồn ta có nghe thấy một tiếng sảng ở trên đỉnh núi. Ngài có nghe thấy tiếng sảng đó không.

— Không. Nếu tôi nghe thấy tôi dâ nói cho ngài biết. Chiều hôm kia, tôi nghe thấy có tiếng nước róc rách kêu thi phái. Tôi lại tưởng tôi nằm mộng.

Lưu Cái trả lời :

— Tiêu chủ ơi, ngài ở đây chắc đã một năm trời rồi. Ngày tháng di chậm quá. Tôi thấy mệt mỏi và

cùng ; sức tôi mỏi ngay mệt yếu... tôi cũng chẳng còn sống bao nhiêu lâu nữa. Nếu tôi có chết trước khi làm xong con đường thông qua núi, cái đó không cần lầm, nhưng tình mạng tôi, thi đối với ngài, chẳng biết nó thuộc về quyền sở hữu của ai? Tôi không còn sức nữa, tôi xin lỗi ngài. Ôi ! hang đá ! hang đá ! haynghe ta : nếu người biết cho ta nói khô tam thi hãy đỡ lâm xung việc đó...

Nói đoạn, nhà sư lại cầm búa vừa đập đá vừa niệm phật. Bỗng, ngài rên lên : ngài bị thương ở bàn tay.

Mô-Sa bắc-dường nhảy vội lại, nhưng Lưu Cái mím cười và nói :

— Tôi đã thấy núi thông suối rồi. Tôi đã thấy khi trôi ở ngoài vào rồi.

Chàng vỗ sĩ đáp :

— Thưa ngài, ngài bị thương.

— Ôi ! cái đó không quan hệ. Đề tôi đạc cái lỗ nó cho nó rộng ra một chút...

Thu tất cả sác khỏe lại, Lưu Cái đứng vùng dậy và chui đầu được ra ngoài và Mô-Sa bắc-dường cũng thu đầu ra :

— Chao ôi, sướng quá ! sướng quá ! Tôi đã trông thấy con sòng rồi ! Tôi đã nghe thấy những tiếng ở trong thung lũng rồi ! Ngài nên mừng đi, Lưu Cái thiền sư. Ngài có thể tự phụ về cái công nghiệp 20 năm của ngài.

Ông già Lưu-Cái không trả lời được nữa. Tiếng niệm phật của ngài bay bồng lồng chấn tung mây thẳm. Khi ngài giáng mặt lên thì mặt ngài đầm lê, mieng ngài hé nở một nụ cười và nói lâm râm :

— Tôi trông tôi lên để cõi Nát Ban. Tôi không nghe thấy gì nữa, tôi không trông thấy gì nữa. Tôi sướng quá và tôi tưởng tôi như nghẹt thở.

Lưu Cái thiền sư, tuy vẫn không quên lời hứa với Mô-Sa bắc-dường. Ngài phủ phục xuống mặt đất và nói với một tấm lòng thành kinh :

— Xin ngài sinh phúc cho tôi bây giờ. Tôi chết đi không còn an hận gì nữa, tôi sẽ được lên Nát Ban.

Thung lũng và núi non tran hòa ánh sáng trong trào của mặt trăng.

Mô-Sa bắc-dường cúi xuống nhặt Lưu Cái dậy và nói :

— Lưu Cái thiền sư chí ion, chí kính ơi trong bao nhiêu lumen lumen và chung dung với nhau, tôi xin

thành thực nói rằng tôi kính phục cái đức nhân nature can đảm của ngài, tôi niệm phật và tôi suy về giáo lý. Cái chủ cũ đã chết rồi và tôi hiểu rằng sự trả thù chỉ có thể có ở dưới đám thê nhân thôi, còn ngài thì ngài đã ở một thế giới khác, một thế giới cao xa hơn bấy giờ.

Hai người dàn ông ấy khóc như mưa và ôm lấy nhau, nghep ngào.

### Lưu Cái thiên sự cảm tráng hater và niệm phật :

— Hồi hối vong hồn của chủ tôi ơi, xin người chứng giám cho tôi và tha thứ hết cả tội lỗi cho tôi đã dang tang giết người.

Mắt ngài mờ nhung lệ. Ngài khóc tưng bừng như không bao giờ nữa. Nhưng sau, nhung hater cung thua dǎn, và sau cùng, Lưu-Cái thiền sư súc động tẩm bồn một cách lạ, vì vừa nhìn thấy ánh trăng - cái ánh tráng mà ngài không được trông thấy từ hai mươi năm nay rồi.



... ôn như Lệ-Chi Nương, thi chuyện sau không kể lại nàng ra thế nào....

Có lẽ nàng đã chết một cách thảm khốc ở một chỗ đèo heo gió già nho, và ma quỷ chắc đã tinh tuop lấy tẩm lanh hồn tội lỗi của nàng để đem xuông Địa Ngục bất năng phái biện những cực hình ghê gớm.



### VŨ BĂNG

#### BÀI CÁO CẨM VỀ

#### ĐỒ CHƠI MẠNH-QUYNH

Chúng tôi chưa đe ai đứng đc quyền phat-hanh đồ chơi Mạnh-Quynh một nơi nào trong ba Kỳ c. Vày vè việc buôn bán, cỏ kè nào mạo nhận là đứng đc quyền phat-hanh đồ chơi Mạnh-Quynh thi các ngài coi như kè đe đà mạo nhận đc chye xý lừa lọc kia khác.

Một khi chúng tôi đe ngài nào đc quyền phat-hanh mòn hàng của chúng tôi ở đâu, đeô có đang rõ ràng lén báo T.B.C.N. đe các ngài tiện việc giao-thiệp.

#### MẠNH-QUYNH

36, Bd. Henri d'Orléans — HANOI

vậy xin hỏi các ngài đã biết việc làng ra sao chưa? Việc làng không biết, thi đừng nói việc nước gi vội.

#### VIỆC-LÀNG

của Ngô-Tiết-Tô sẽ biến các ngài những cái lá làng ở trong lily tre xanh xứ Bắc

Mỗi cuộn 0\$50. Mua linh-hóa giao ngán hết 0\$71

Ở xa mua xin gửi 0\$6 (cả cuộc) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ bán nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN



Phóng sự liêu thuyết của DÔAN-CHU  
Tranh và MẠNH QUYNH

VII

Câu thơ La-tanh : Fugax Sequax

Các là si ?

Chinh tên nàng, bắn-lai có một chữ Các thời. Về sau, đêm hoa phong lưu da-tinh ấy về tay Sảnh nàng nю hồn-tuổi, chàng giao thêm chữ Hương vào cho ra vẻ tiêu-thay hay danh-ký thường thấy trong truyện Tàn Nàng mới có tên Cát-hương.

Lúc Sảnh thấy hông hông thoáng qua mắt xanh, Các vú-miú nhập-tịch và hơi co-danh trong hoa-giới Sài-thành độ một năm nay.

Danh-hoa vốn có chủ, là một nhà địa-chủ kiêm Hội-dồng Đế-hạt ở đâu Hà-tiên, Châu-dốc, tròng người cung-phong-nhã, chi hiem số tuổi chênh lệch như quái. Ông ta 38 tuổi, vừa vặn gấp đôi tuổi nàng, ra đường thông như cha con, không ai dám ngó đáy là một cặp uyên ương hông-nhanh-bach-phat.

Căn phố lầu 3 đường Mac-Mahon là nơi tàng-kieu của ông. Mỗi tháng, ngoi-tri tiền phô, ông cấp cho nàng trang bắc, gọi là sô lương dâm-đưỡng. Tháng nào cũng thế, ông lên xuống Saigon, Châu đốc năm ba lán không chừng, tùy theo cuộc buôn bán mua và lúa bắp cùi dù gì nhiều it.

Nhưng riêng gốc-tích nàng là con cái nhà ai, từ đâu mà đến, thi lò mè chập choạng như buồi hoảng-hén, không ai biết tướng, và lại mỗi người nói theo một thuyết.

Có người bảo thân thể nàng đại-hai cũng như Trần-hos-nữ, xuất thân là một cô hàn-vi, dêm-dêm để báu ché bộ khoai hay cà giò nem nướng mưu sinh. Một tay chơi sành-sỏi, họ vật-sắc cái đẹp thiên-nhiều, không có thể làm của riêng của ai, bèn tung cờ à ra đòi phong nguyệt và quâng các tảng nő, mãi é.

Không mấy lúc, cô à trả nén một danh - sắc. Ta thấy đám dân trong làng ôn-nhu, phần nhiều từ thấp lên cao, từ tối ra sáng như thế.

Nhưng cũng nhiều người nói về xuất-xứ của nàng một cách khác hồn :

— Cô ta cối rẽ là con một nhà giàu có danh-gia ở miền Hậu-gleng, lấy chồng từ-tế năm 17 tuổi, đã sinh được một đứa con trai. Chỉ vì lão da-tinh quá, anh chồng đánh đòn nhử từ-rồi đuổi đi. Cha mẹ ruột cũng ghét bỏ, vì phải giữ tiếng lỗ-giáo trong sạch với chỗ làng mạc bà con. Với 18 tuổi xuân hàn hở, cô ta lừa là xuống Hà-tiên một đỗi, may gặp được ông hội-dồng Mão thương hại, gả bó, rồi đem lên Ở Saigon bấy nay.

Tóm lại, tung-tích nàng ra sao mặc kệ; điều ấy có quan-hệ gì. Chì biêt hiện-hời nàng là một gái đẹp, có thê nói là thật đẹp, khỏe-mięng cười, còn mắt liếc, làm cho ngã lấn chết mệt người ta. Nên bảo ai kia đưa nàng lên Saigon, tuy là giao thêm một my-quan cho đất phồn-hoa, nhưng cũng vừa tặng cho làng cho một mồi to vương, một món quà tình-luy.

Thật thế, tùng-giày nàng ở Saigon, chung quanh nhanh-sắc nàng không đếm hết số người thèm thường, chấp chói.

Với trấn đồng bạc mỗ, tháng celsa ông nhän-linh già cấp dưỡng, có thê phong túc dù dật cho ai cam sống lương thiện, song phai hiết thốn từ tung cho một người rái-nhiều vật-dục như nàng.

Tự nhiên nàng phải cầm súng bayen thuyền trên đầu ông hội-dồng Mão. Bên ngoài, nàng vẫn khéo giữ được vẻ đeo-dâng, kín-khôn, kỳ thât bêng thường lút ăn suong một cách kín đáo.

Có dien, nàng có thủ-doạn tinh ranh, không chịu tự hạ, cho ien với một kẽ nào moa men, nàng có

Tóm tắt các kỵ trước

Sáng hôm ấy ở hố hả con đường Rigault de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một người nằm chết cong queo. Lực trong mình và cõi thay một cái mũi-soi có thêu hai chữ S. S.

Xát ra va tên là Sảnh con một nhà triều phò, ở Cát-hương. Tác giả khai lui-drei đây đời tu chua công tên nhà giàu Nam-ký — có công tên Sảnh làm tiêu biếu — hồn tên nhỏ. Lúc này là lúc công tử Sông đang mê Các Hương một bông hoa đẹp nhất Sài-thành...

chịu hiến thân cũng phải kéo lại một khoản bồi thường khá đắt.

Cách tự-cao giá-tri ấy, càng làm cho lâm bực công-tử phải quý hóa, đậm say, có tình theo đuổi.

Công-tử Sảnh nhà ta là một.

Chàng ầm-ầm yê thái-dộ làm thính của nàng, đến nỗi nhiều lần cây mươn mổi lại tìm dì mà không được dài gường soi đèn dẫu bao.

Cô lèn không biết Sảnh là con nhà triệu-phú chẳng?

Hay là nàng cố ý làm kiêu, để nung nấu trái tim thèm muốn của chàng cho thật chín nục, hẫu được sai khiết giày vỏ cho đê cung nén?

Một hôm, chàng đi với một tay anh chị — ở Saigon, tiếng anh chị là huy-hiệu đê tên-xung những hàng du-côn bành hao — vào hông Charner chơi. Thinh linh gấp nàng ở khú-vực báu phẩn sáp nướt hoa.

Chàng niêm nở chào-hỏi, mặc dù chưa hề quen nhau, và trong trí suy nghĩ : — « May giời tránh mặt ta mài, giờ bắt gấp dây, có chay dàng trời. »

Trong bụng chàng tính toán số dâng lê-tần-kien bằng cách lợi-dụ như thế này, chắc nàng phải hồn hở cắn câu ngày :

— Cô Tú lừa chọn mua sám-hao nhiêu cùi việc, đê đó tôi xin trả tiền dùm cho.

Não ngòi nàng không bắt chuyện với chàng, chỉ trả lê chào-hỏi bằng một cái gật đầu rất nghiêm trang, trong nghiêm trang có gián-vết khinh khỉnh, rồi ngay trước mặt chàng, nàng chỉ hỏi chuyện người anh chị kia :

— Anh Hai vẫn manh giô? Hôm rồi nghe nói anh đê Lục-tinh hốt me, có phải tai không?

— Cháy túi mới vê dây, cô Tú à!

— Vây anh không may mắn bằng tôi, lúc này tôi có bac an hoai: Hâm qua đánh ngẫu-hầm trong Cholon, tôi được tóm năm ngón.

Nàng cố ý nói lô, chỉ đê lô ngầm cho Sảnh biết rằng : « Ngày mới ăn cờ bạc, có viếng xang (một trâm) cả gáu, không cần tiền của cùu ». Hâm như nang đòn biết y tưởng của Sảnh, nhang sự thật hiện thời có cùa đang tăng liên thi cù, làm gi có sự đánh bạc được mẩy ngàn, như nang vừa khoe.

Một kẽ đê sán, bỗn con chôn con cáo không bắn, là cốt chờ hổ lấy con voi-con cọp vây.

Nàng không hemm mồi lợn nhô, cốt đê câu lấy cùa môt sán nghiệp to.

Thê rồi, nàng chào chung cả hai người, bỏ di dông khác, làm như vòi tĩnh, nhưng không doái hoài đến Sảnh, cung-không đê cho Sảnh có-cu-hội nhậm đê tân chuyên-giết hối.

Chàng đứng sương sùng, thở hàn, như người mất cả tám-bồn.

Một lát mới tinh lại, đắt anh hai Bạo ra ngồi nhà hàng đầu rươi, nôi khàn anh làm sao tặc-bợp cho mình. Vì thế anh quen biết nàng và yêu thâm-mặt.

Người ngã xuống sảng, và được khúc tre bay đồng cùa cung bám chặt lấy, hy-vọng may ra thoát thân.

Đằng nay chàng dang sây chân trong bê tinh, bắt cứ gặp ai cũng kêu gọi, thở than, cầu khẩn họ cứu giúp.

Anh hai được dịp đưa nhẹ ngôn xoay và tản vào :

— Cùa có cắp mít tinh đê thi. Cùa nhô tròng rất đê thường, tánh nết lại đứng dắn, giữ gìn, tôi biết có mấy ông phò huyện và chủ hiệu to trong Cholon, chấp chí muôn gò, mà nó không chịu.

— Anh hào phân tôi nên tình cách nào bây giờ?

Khó khăn gí! cậu cứ việc thả tiền ra như vãi trầu xem nò. Để nái dà cũng phải chuyen, nái là trai tim con người.

— Miễn là như nguyên, tốn kém bao nhiêu tôi cũng không kẽm.

— Được, đê đò tôi kiếm cách làm cho cậu như nguyên nay mai. Rồi nhớ thường tôi nhé.

— Anh hai khôi lo, tôi sẽ trọng thường. Gờ tôi đãi anh một trăm đồng trước đây nè.

Chàng mò vĩ tiễn, rút một tờ giấy bạc trăm, trao cho anh hào, cùa dán anh phải cùc súc lưu tâm, cho chúng được kết-quâ.

San đê một tuấn, cù tin gánh hát cùi luong Năm Tú sắp đến tại hòi hát tây, anh hai Bạo đến trường học tìn Sảnh, tìn lán với chàng nên thừa dịp mời nàng xem, đê hai bên có cùa gấp nái nói chuyện.

— Tôi đã bảo nó rằng cậu mời, nó chịu rồi.

— Trước hòi khai diễn, tôi mua vé cùy anh đưa

— Nhưng chẳng lẽ chỉ mời nó một chiếc vé tro troi? Vì đám hót đặc biệt, nó muốn cho tất cả già-nhân cùng di, vậy minh phải ra mặt hòi phong, dâ-mời thi nén mời luôn, phải không cậu?

— Anh nói dùm (Sảnh vúra nói vúra cười) cù Tu nhän hét thấy người láng đồng họ lén dây, tôi mời một thê. Thời dừng nói chói. Đề tôi biểu nang luon cùi bùi, mỗi lô 4 ghe, tha hòi cho nang ruoc ai di ý. Cùn phan anh, tôi cùi tăng nang nguyên một lô, bùa dò anh chì dem mây chàu di cho vui.

Cám ơn cậu. Cùu xú hòi-phong như thế, tôi chéo con Tú phai phục lâm. Tôi khôn lâm, phai nói tòn lén rông cùa là một ông bác vật (ký-su) mới thi đấu hòn tay vê; không dám nói thật họ trò trường tu Nguyen-xich-Hồng, sò con nhô nò khí dê.

Công-tử Sảnh phóng ra một lúc hòn lô vê hát cải-luong, hét 80 đồng, chỉ cầu lấy được dịp lân cùn hương thơm của dêa-hoa mà lầu nay chàng chí trong xa và thăm ước hết súc.

Chàng đê đêm hét ấy như dải sông Tương, mà anh ở đầu, ngón, chỉ & cuối dòng, cùng nong nước sông nhưng sám thương cách trồ.

Chàng ngồi riêng một xó với Tuấn, nét mặt tìn nghĩa như con chó ướt cùp đuôi. Cách khoảng một lô, nàng ngồi chung với bác nhän-linh già, là hội-dồng Mão, vúra ở Châu-dốc lén lùi chiều, ăn uống rồi muốn nghỉ ngơi, nhưng bị nàng lôi kéo phải cùi di xem hót cho được. Cùn hai lô kia, nàng phân phát cho chì em quen và mấy cậu thiếu-niên nòi đó chẳng biếng. Trong ấy có tinh-nhân cũ của nàng không chừng!

Vì thế, lúc ra vě, Tuấn nói xó xêa mua pháo mượn người đót.

Không phải Sảnh tiếc tiền, nhưng cũng tự cho là  
một vỗ cay.

Tuy vậy, tánh báu thẳng vốn cao ngất ngưởng, nhất là  
tự tin ở hổ-bao minh lúc nào cũng phô phang, chẳng khòng  
chứu ngã lòng lui huống. Bất quá như đánh ván cờ tình,  
chẳng suy nghĩ thế, thua keo này là bảy keo khác.

Từ hôm ấy trở đi, chàng vẫn hối cả tam tu, mưu  
chước và nòng này, hối hộp, muôn sao sau chóng  
được ôm ghi người yêu vào mình, để trên mồi ta đặt  
một cái hòn nồng nàn, dưới chân thì đặt tất cả thâm  
danh sả nghiệp.

Nhưng lạ thay! lửa tình của chàng như kiêu mạo  
choi tráng xe người sống sams, hê chàng càng cõi xáp lại  
gần Các thi Các lại cảng làm bộ gián ra.

Chàng viết năm bảy lá thư tinh như hết hơi kêu  
van, như moi hêt gan ruột; Cùc lầm thính, không  
thêm trả lời.

Chàng đốc thúc anh Hai đến cầu khẩn, đến dỗi: húa  
lâm phép cưới ticz nếu như nàng muôn; nhưng  
anh dì vã trả lời: « Con bé thật kỳ khôi, minh bồ  
mở miệng, nó chỉ nói những chuyện lảng lâng »

Chàng gửi tặng nết trang và mấy tấm hàng Bombay  
tuyệt đẹp. Một chúc, nàng sai con ở dem trả y nguyên  
« vật hoàn cõi chả ». Cùc lầm tặng tiền, cung bị trả lại  
như thế.

Thi ra cõi này dèn rộ hay quái lạ; từ giấy bạc, dè  
vàng, cho tới lời nói thiết tha, cùc lầm thính, cũng  
không rưng nỗi trái tim nó ư?

Chàng tức quá, gần mươi phát đòn. Đòn bùa tám  
sự không biết phát tiết vào đầu, chàng đem ra thò  
với mấy anh bạn thân, cùng học một lớp.

Một người ve yòi tay chờ phái:

— Thôi tôi hiểu cõi rồi. Con nhô dụng linh làm ra  
khô khát cao kỳ, dè anh càng phải thêm thường deer  
duỗi, ví nó du biết tánh anh bão táng, du biết anh  
là con nhà giàu. Sở dĩ không thêm một số tiền trảm,  
một mòn vảng ngoc, là có ý muốn mai sau khiebing cõi  
tú bạc và lấy cõi dõ ruộng đất nhà anh. Sao anh  
khô khát, không biết tám lý thù doan cõi may tay  
giang lâm thượng lưu ò đất Sái-thành này và Hè chim  
mỗi cõi họ ư? Tôi dám chắc mười phần, anh chàng  
gọi là Hai Bao kia đồng mưu với cõi nõi làm khô khát  
đè dập anh vã nặng đây!

Sảnh ta ngo ngán cõi người.

Bạn lại nói tiếp:

— Tôi hối thật, anh thiết tha muôn lấy à Cùc cho  
được phái không?

— Chính thê, tôi không dám giấu anh em.

— Vậy thi tôi cho anh Cầm-nang có dụng một diệu  
kõi Khổng-minh nhé.

— Diệu-kẽ thê nào?

Sảnh hỏi một cách sán dòn, vồn vã.

— Cầm-nang chỉ là hau câu thơ La-tinh vón vẹn cõi  
4 chữ, không biết anh đã đọc thấy bao giờ chưa:

Fugax sequax Sequax fugax

Câu Sảnh ta từ ngày lớn khôn, chả ham chơi me  
gái, coi tiếng dí hóp mà coi ván bài chử nghĩa hẫu  
như kõi thõ. Đến bài hổng thường ngày còn không may  
khi cõi thuộc nguyên vẹn, phong có hổng thõ ngày  
giờ dâu lõi mõi xem sách, hõng biết thêm đâm bảy câu

cõi-vân ngắn-ngữ như mây bạn đồng-học. Nghe đọc  
một câu La-anh, lõi tai chàng tõng chừng được  
nghe thấy phù-thúy đọc thắn-chú bắt là vậy.

Chàng lại còn nghĩ: hay là thẳng hòn này cũng  
kiếm xóm xá mả: ta như thẳng Tuân hòn nõi

— Người ta đang ngủ cả gan ruột, mây anh còn  
đang chửi bi-mặt mà xõi nhau thêm, thật là độc ác...  
Người bạn bút ngang:

— Tôi thật lòng hiến kế cho anh; trong lúc anh  
đang dâng duỗi khõi tâm như thế, ai nõi lòng nào xõi  
chiếc ghẹo nhau cho đánh?

— Vây cậu thơ anh mới đọc, nghĩa nó là gì?

— Nghĩa là tát cõi bi-huỷt chim gái gồm trong  
bốn chữ ấy.

— Nói thật bay chơi?

— Thật cõi tràm phản tràm. Câu thơ La-anh, người  
ta dịch ra chữ Pháp thế này:

« Fuyez vous suivra, « Suivez ou vous suivra ».

Giờ tôi tạm dịch quốc-vân như vầy cho anh dễ hiểu:

« Mân ngo thi nó theo minh,

« Minh theo thi nó là linh tinh cao! »

Quả như thế đấy, Sảnh a; một con mèo trong lòng  
an i thich nó như chết, cõng làm như lõi, vò ý, tức  
thi nó phải deo theo anh. Trái lại, nõi anh tõ ra cần  
thết nó quâ, bao giờ nó cũng làm bộ khung khinh.  
Nhất là vòi mây ả gang tinh Sái-thanh chàng ta  
dày. Cái bi-quyett chim gái chí có thể, anh cõi « y » kẽ  
nhì hành », Cùc sõi tự nó vòi lõi ảnh ngay! Anh hãy  
nghe tôi, (cõi nõa)

DOAN-CHU

## HO GÀ

Hiện nay trê con mõe phải bệnh diph. ho gá nhiều lâm.  
Ho tung con, ra rất nhiều đóm rã, đầu rũ rui, mõi rất  
ngắn, con ho có khái dài tái mý phát đồng hõi, coi rất  
thương tám. Phải tìm mua cho được thuốc HO GÀ BIẾU-  
NGUYỄN mới chữa khỏi hàn. Người lớn bùi cõi mác  
chứng ho gá, hõi đậm, ho khán hay ho sán, uống thuốc  
vày rất công hiệu. Mỗi ve giá 0360.

## DAU DA DÂY

Án vào khõng tiêu, dày hơi, q hoi, tõ nguc, rúc đầu,  
mõi, mắt mõi hai vai, đau xõng ngang thát lung.  
Người nào nhiều nước vị toan quâ, thư ng nõn ra nước  
chua, nước đắng hoặc nước ngọt, có hõi nõn ra cõi thức  
ăn. Người ti nước vị toan hay thấy tõ nguc, nghén cõi, it  
q hoi và khõng hõi. Nõi khõng dùng thuôc DA DÙI BIẾU-  
NGUYỄN không bao giờ khỏi dứt được. Một lõi giá 3360.

## CAM TÝ

Gia dinh nõo có trê con cam sái, không chịu ăn, gãy  
cõi, lõi đầu, mắt nõt, thõi tai, hõi mõm, miêng thường  
hay chay rã, bụng ông đõi vón, phái kip dùng ngay thuốc  
CAM TÝ BIẾU NGUYỄN cho trê con ăn, chí trong ít lõi  
và khõi được hết chứng cam sái vón trê lõi mõp map,  
hõi tõi là thường. Thuôc này thom ngon làm cho trê con  
at thích ăn. Mỗi ve giá 0330.

## TÔNG CỤC:

## Nhà thuốc Biếu - Nguyễn

Địa-ly: Haiphong : Mai-Linh - Nam-Dinh ; Việt-Loung - Mai-  
dương ; Quang-huy - Thủ-thôn; Minh-dõe - Minh-binh ;  
Linh-tri - Bắc-minh ; Quốc-huống - Thành-hõa ; Thủ-lai  
Vinh ; Sinh - huy - Hué ; Võn - hõa - Saigon ; Mai-Linh 120  
guyn-mer - Phõ thõng : A Dakao - Chợ-lion ; Long-van.



### Lý Vỹ cui dâu :

— Tôi xin chịu lỗi... nhưng hòn  
giờ ông hõi cho tôi thành thực xin  
lỗi ông vay đã nghĩ oan đõ kết án  
ông hõi trước.

— Cám ơn ông nên nhớ rằng tôi  
đã chịu ba nõm ở tù...

— Tôi biết thê. Nhưng sự dã qua  
rõi.

Lý Vỹ ngừng lại một lát rồi nói  
tiếp :

— Hay là bây giờ tôi xin xuống  
sân theo ông đõ cho ông đánh tôi  
một trận thật đau đõ già thõ.

Giang Lâm cười gãy đáp :

— Tôi không cần phải trả thù ông  
như thế... Tôi sẽ giải thù, một cách  
ác nghiệp hõi... Ông sẽ biết...  
Bây giờ tôi xin thưê đõ ông biết  
rằng tôi là chủ công-ti Lâm  
Phát kinh địch gá xưởng mây  
Nghịệp Sam này. Ông đã hiểu  
chưa? Xin kính chào ông!

Lý Vỹ giật mình, tõng xuýt ngã...

Giang Lâm đõ ra và đõ Lý Vỹ  
ngủn ngõ và lo sõ võ cùng!

### Giang Lâm quyết định...

Giang Lâm chỉ ở vùng Nam-Tân  
đã thi giờ đợi cho Lý-Vỹ lục lợi  
các giây má cũ ra đõ đưa Mạc Kinh  
ra tòa. Các tội lỗi mà xõa kia Giang  
Lâm chịu mang trên đầu nay đều  
được mọi người quên hết vì ai nõi  
đều rõ ràng Hoa Linh Đõn - tức là  
Giang Lâm bây giờ - là một người  
võ tõi.

Tòa vừa tuyên án xong thi Giang  
Lâm với vàng đáp ngay tõi về  
lâm sùng sướng vì ông đã tõ rõ  
được nõi oan cho mọi người biết.

### Tóm tắt các kỷ trước

Giang-Lâm bị tội can, quái pão thù  
cõi chàng là Ông Nghị-ép-Sam. Trước  
hết chàng lot được vào nhà ông này,  
chim được trai tên Thúy-Lien - ài-bứ  
Nghị-ép-Sam. Nhưng ngày tối tan hõi,  
Giang-Lâm đã tội mõng, nói rõ cho Thúy  
Liên biết chàng võ tông tú mà két hõi  
với chàng chử khong phải vi ái tinh...  
Thúy-Lien jõi yò nhưng cũng vẫn làm  
một đõm miêng, nàng đã quyết sõ  
không gian nõi - lõi và dõi him ông  
Nghị-ép-Sam. Ông được rông ràng đang  
đang cõi gian hõi - lõi và dõi him ông  
Thúy-Lien lại quay về với Lý-Vỹ  
võ dõi hõi tõi là công-ti Lâm  
Lâm. Một sự thõi tõi rõi làng Giang  
Lâm. Võa thõi tõi lõi làng Giang  
Lâm và Thủ-Lien rõi yò nhưa nhưng  
Giang-Lâm vẫn quyết gát bõi thõi  
đõi togi chí giải thi xõa. Số hõi xác đep  
của Thúy-Lien làm minh sa ngã  
Giang-Lâm muốn giài biệt nõng...

hõp lõi thường! Chàng đến thẳng  
ngay nhà ông Nghị-ép-Sam vì chàng  
biết Thúy-Lien đang đõi.

Vira nhìn thấy võ, Giang-Lâm  
trống nguc đánh đõi hõi. Nhưng  
chàng cũng nhận thấy Thúy-Lien  
mặt mõi xanh xao hõi hõi như cõi  
tõi lõi một đõi gi. Tuy vậy chàng  
cũng khõng lõi gán Thúy-Lien,  
chàng chõi bõi võ:

— Mạc-Kinh đã thõi hõi mọi tội  
và dõi bị vào tù. Y đồng phạm với  
thằng dõi người Thi-Nghia đõi giải  
või người tõi hõi khõng đõi...

Thúy-Lien khõng nói gì, nõng  
di lõi gán phia cửa rồi dõi đõng đõng  
lại bảo :

— Ông Nghị-ép-Sam sống, hay  
chết tôi có cần gì? Vì chính hõi  
trước kia ông có hõi quan tâm đến  
việc tôi võ tõi hõi khõng đõi...

Giang-Lâm gián dù lõm, chàng  
hõm hõm tiễn lại phia Thúy-Lien  
đinh gát nõng rã, nhưng sau nghĩ  
lại chàng hõng bõi võ :

— Cõi dã muốn di qua cửa  
này đõ đến báo cái tin tai-hai  
sõ cho ba tõi thi ông hõi dõng  
séc mà vryet qua...

Giang-Lâm gián dù lõm, chàng  
hõm hõm tiễn lại phia Thúy-Lien  
đinh gát nõng rã, nhưng sau nghĩ  
lại chàng hõng bõi võ :

— Cõi dã muốn thi được. Tôi  
sẽ khõng báo tin sõ cho ông Nghị-  
Sam või...

Nhưng cái tin tai hại ấy không giấu được bao lâu. Việc Hoa Lai Bống được tòa sứ tráng án về việc giết người ta tiền của hãng Nghiệp-Sam hồi trước đã làm chấn động cả dư luận ở Luân-Đôn và vì vậy Nghiệp-Sam đã bị ròm con rể của ông là ai. Vâ lại chính Lý-Vỹ cũng đến nói cho ông biết rõ ràng Giang-Lâm là chủ công-ty Lâm-Phát và Giang-Lâm lấy Thúy-Liên chỉ có để già đỡ thù ông thôi... Thành ra đã ôm, ông lại ôm thêm! Một ông vô vàng, một sự buồn bã, một nhục, lo nghĩ làm già hão ông đi.

Nhin thấy cha càng ngày càng ốm yếu, và nhại là công ty Lâm-Phát luôn luôn lẩn công để cho quý của xưởng máy Nghiệp-Sam càng ngày càng hoa hụt, Thúy-Liên đau khổ vô cùng. Nặng khổng hiết làm thế nào để giải quyết cho xong cái tình cảm khó khăn của nàng, Nặng thất vọng vô cùng.

Thế rồi một bữa kia, khi tình thế của xưởng máy Nghiệp-Sam đã quá nguy kịch rồi, nàng phái liều mình đến tìm Giang-Lâm. Hai người nhìn nhau một cách đầy thương, nhưng cả hai đều giận dữ, Thúy-Liên cất lời hỏi:

— Tôi phải đến xin với ông hãy hoàn việc giải thù lại ít lâu.

— Không thể nào được.

— Ông Giang-Lâm ơi! Vì ông quên rằng ông phòng tên ra như thế đã đánh ông làm cho xưởng Nghiệp-Sam một ngày kia phải chết — đánh vậy — nhưng rồi ông cũng hối tiếc vì những sự phả hơi của ông đến nỗi cho cả hai hén...

Giang-Lâm cười nhạt:

— Tôi sẽ phả tan xưởng máy Nghiệp-Sam dù sau đó tôi trả ra hai bàn tay trắng tôi cũng cam lòng. Tôi đã quyết giải thù cho đến cùng...

Biết Giang-Lâm đã quyết định rồi, Thúy-Liên thở dài, nặng trịch nói một lát rồi ngáp ngừng hỏi:

— Tôi bây giờ... Tôi xin dành đời tình yêu của tôi lấy sự quên già thù của ông thì ông có vui ý không?

— Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy?

Xưởng Nghiệp-Sam gần guy đến rồi... Tôi phải đến cầu khẩn

ông vì tôi biết rằng cách đây không lâu đã có môt lần ông muỗn làm cuộc đánh đổi mà tôi vừa nói ấy... nhưng tôi không nghe... Vâ lại làm sao... Nghiệp-Sam mà dò thèn nó ba tôi cũng chết. — Tôi rất lo cho tình mạng của bà tôi nên tôi mới phải tội đây cầu xin ông... chờ không thi dù chết tôi cũng không chịu đến xin ông điều ấy!

Giang-Lâm cau mặt lại bảo Thúy-Liên:

— Thưa cô bây giờ có muôn xóm hồn nhưng chậm quá rồi! Tôi vẫn nhớ cái đêm ấy: tôi cầu khẩn mãi tình yêu của cô... nhưng cô quả quyết chối từ.— Vây-rồi có muôn dâu bùn với tình yêu của tôi sao... Tôi đã quyết định giải thù... Thưa cô, cô đến lúc này quả thật chậm quá rồi!

Nghé thế, Thúy-Liên không nói một lời... nàng quay đầu đi thẳng không nói gì! Nhưng lòng nàng thì đau đớn và cảm thấy mình nhục nhã vô cùng...

### Sự giải thù tan ra máy khói

Xưởng Nghiệp-Sam càng ngày càng nguy ngập. Nghiệp-Sam biêt mình không dà stec chống cối với công ty Lâm-Phát nữa, Ông bảo Thúy-Liên:

— Thời chờ đánh phai hạ mình

lên tim Giang-Lâm vậy...

Vì thế nên tháng sau, một hôm

Giang-Lâm nhận được một bức thư

báo đám cả ông chủ hãng Nghiệp

Lâm

THUỐC HO LAO

Mỗi cốc lồng đại lý H.E. nứa THANH-NIEN' n. 43 cung cấp, các thuốc danh tiếng của nhà Joseph BAC-TU-BƯỜNG

Al Ho lao, ho sán, ho huyệt, xuyên hàn, phong, đờm, mủ, rát, mẩn, phu đèn có tròng... cần mồng cao THÂN-MÈM 2, chai to 3p., nhô 3p., muôn thè hép 12, ve 4p., 6 ngày. Khiếp 5 xí ai đóng qua đầu nói: 1 chai dà 10 bát 5. Nếu lao nhược, doanh ho, khàn, đau cổ, măt rỗng, ít ngủ, sát ăn, nồng ruột, tête, huu vùng... uống cao-1000ml. Bổ-nhè 2, chai nhỏ 3p., nhô 3p., số khái rát nhức... Trà ho gá 6 v 1p.25 khái pha.

Thờ và mandat gửi về:

Y chủ NGUYỄN-V-TRINH

50 Pavillons noirs — Hanoi

Đại-ly: Mai-Tinh Haiphong, Việt-

long Namdinh, Phuong-thao Vieiri

Sam xin được gặp mặt chàng để thưa chuyện trước khi xuống Nghiệp-Sam định đóng cửa. Giang-Lâm vui mừng vỗ hạn:

— Thế là a sáp mến nguyên rồi! Tất cả nhân viên hăng Nghiệp-Sam phải quý lạy dưới chân ta...

Đến ngày hẹn, Giang-Lâm tiếp ông Nghiệp-Sam trong buồng gác của chàng. Ông cũng đi với Lý-Vỹ và Thúy-Liên. Trong cả ba cung hóc hác là thương! Ông Nghiệp-Sam khoe con khỏe mạnh vui vẻ như xưa nua; Hai bàn tay ông run run khi nhận diệu tuu của Giang-Lâm mới, Lý-Vỹ ánh mắt vẫn sang trọng nhưng cũng khuong giầu nòi nhưng nòi lòi au àn hiện trong hai con mắt thảm quang...

Còn Thúy-Liên...

Thúy-Liên, nàng đã dỗi khóc rồi! Da mặt nàng xanh xao, hai má hóp lại, cặp mắt lo dở, da còn nhửng tái sang-vui cợt hồn xưa nua nữa? Nhìn bộ họ, Giang-Lâm hay hối dạ vô cùng...

— Ta đã hoàn toàn thắng thế rồi!

Bởi vậy chàng diện tinh ngồi nghe ông Nghiệp-Sam kể lể sự tình. Ông xin chịu thua. Không phải ông đã hết tiền! Nhưng Giang-Lâm có nhiều tiền quá, ông Nghiệp-Sam không thể nào cầm cự lâu hơn với chàng được nữa. Ông nói thật nhiều và thật hay. Ông rất lấy làm nghe nhiên về thái độ của Giang-Lâm. Đã đánh vì sự lầm lẫn của ông nên trước kia Giang-Lâm bị tù tội... Nhưng ông đã phải hối hận bao nhiêu rồi... Cuối đời có dài là bao mà người đời còn thù hận, ghét bỏ nhau lắm gi cho thêm khổ sở... Sự thẳng trện của Giang-Lâm rồi một ngày kia cũng làm cho sán nghiệp của chàng tàn nát...

Giai được thù, Giang-Lâm sẽ hon những gì...

Giang-Lâm yên lặng nghe ông Nghiệp-Sam nói hết, chàng mím cười:

— Thưa ông tôi biết thè làm phiền lòng ông lâm! Nhưng ba năm & tú đã làm cho sự già thù của tôi thảm nháp vào lòng tôi rồi... Tôi sẽ đi đến bước đường trót...

Jing Nghiệp Sam đứng dậy: Lý-Vỹ và Thúy-Liên cũng theo ông. Ông nhìn thẳng vào mặt Giang-Lâm rồi dĩnh dạc nói:

— Vậy ra anh đã quyết định. Chẳng tôi xin vê và chúng tôi yêu lòng chờ đợi cho sán nghiệp của chúng tôi sẽ bị anh phá cho đến thất fan nát.

Giang-Lâm cũng đứng dậy. Sợ đắc thắng của chàng dì hoàn toàn, kinh thèi chàng đã phải van xin chàng, vậy là thù cũ của chàng đã rửa sạch. Bởi thế nên chàng lảng lặng nhìn Nghiệp-Sam và Lý-Vỹ! Chàng mướn nói một vài câu nua thật chua cay, nhưng chàng chưa kịp nói gì thi Thúy-Liên đã lại gần chàng nói rát khẽ:

— Vậy thi... ông Giang-Lâm or... tôi xin cùng ông xin biệt...

Cầu nói ấy nói tuy rái khẽ nhưng nó cũng đủ mảnh lực làm tan hết những nỗi súng sướng thẳng trện trong lòng Giang-Lâm! Những sự đặc chí tau biến đâu mất cả và nhường chỗ cho những nỗi bùi rầu, thất vọng tràn ngập cả lòng chàng! Chàng muốn vùng ra khỏi sự yêu ớt của linh hồn ấy nhưng chàng không còn mì tíc súc lực nào nữa! Chàng ôm lấy mặt và nòi gục đầu xuống bàn.

Thúy-Liên thấy thế vội chạy lại gần chàng và khe khẽ gọi tên chàng. Nhưng Giang-Lâm giờ tuy gai nồng ra và nói:

— Cõi di... Cõi di... Mặc lõi!

Thúy-Liên ngáp — hùng khung hối nén di hay nén? Nghiệp-Sam lại gian nồng khẽ bö:

— Con và Lý-Vỹ hãy ra ngoài. Đề mặc cha với Giang-Lâm... Hãy để cho Giang-Lâm được yên lặng!

Thúy-Liên run rẩy bước ra khỏi phòng, lòng nặng hối rối lâng lâng. Trong khè ấy ông Nghiệp-Sam đứng lặng lẽ bên cạnh Giang-Lâm hối lầu rồi vò vào vai chàng, nói rát ngọt ngào:

— Con có điều gì ưu tư vậy? Hãy nói với ta, ta sẽ an ủi con...

Giang-Lâm ngang mặt lên nói:

— Tôi tưởng ông di rồi... Sao ông không di di... Tôi không cần có ai bên tôi cả!

Ông Nghiệp-Sam vẫn đứng yên:

— Con có điều gì đau khổ, hay nói ra cho hết. Giữ làm gì trong lòng cho thêm đau khổ?

Ông nói thế và ái ngại nhìn Giang-Lâm vì ông biết lòng chàng đang bị một sự phiền hực nung nấu. Mùa sú phiền hực ấy biết đâu lại chàng vì ông mà... Lé đánh Giang-Lâm đã quyết giải thù ông! Nhưng chàng già thù nùi vậy chàng là ý ông đã vò tinh buộc tội chàng hồi trước và hối chàng ở tú bẩn sao? Ông đau khổ dà nhiều nungung ông phải cứu vót Giang-Lâm vi ông thừa hiểu rằng Giang-Lâm chẳng sung-sướng!

Ông đang ngi lóethi Giang-Lâm ngang mặt lên buồn-bã nhìn ông va-noi:

— Tất cả lòng tôi dồn muôn giờ đây... Tôi tưởng dà dắc thắng nhưng sự dắc thắng ấy không lâu bền... Tôi lấy Thúy-Liên chỉ cõt để già thòi ông, dè cho nàng không lấy được Lý-Vỹ, dè cho hằng Nghiệp-Sam tan nát... Tôi chỉ muốn có thèi thôi... Tôi không ngờ dà làm cho Thúy-Liên phải đau khổ đến như nỗi bùi rầu, thất vọng tràn ngập cả lòng chàng! Chàng muốn vùng ra khỏi sự yêu ớt của linh hồn ấy nhưng chàng không còn mì tíc súc lực nào nữa! Chàng ôm lấy mặt và nòi gục đầu xuống bàn.

Thúy-Liên thấy thế vội chạy lại gần chàng và khe khẽ gọi tên chàng. Nhưng Giang-Lâm giờ tuy gai nồng ra và nói:

— Tôi sẽ thi xép làm sso cho Thúy-Liên bô được tóm-tắt cách chúa dao! Tôi sẽ se ra di và nang sê không bao giờ nghe nói nõi đến tôi nra... Tôi chỉ chép Thúy-Liên không chịu thè...

— Xin lỗi thi xép làm sso cho Thúy-Liên bô được tóm-tắt cách chúa dao! Tôi sẽ se ra di và nang sê không bao giờ nghe nói nõi đến tôi nra... Tôi chỉ chép Thúy-Liên không chịu thè...

— Xin lỗi đừng sợ, ông Nghiệp-Sam ơi! Thúy-Liên còn trẻ, nàng sẽ dủ thi giờ dè quên...

— Thúy-Liên dà thi giờ dè khôn khuya anh hây nghĩ kỹ dà, dèng lâm gi voi. Auh huy húa với tôi rắng anh phải ở luân đây và cõi di dâu, dịnh làm gi thi anh hây báo tin cho tôi biết trước...

— Tôi xin hứa với ông nõi vậy!

Yêu nhau... yêu nhau

Ông Nghiệp-Sam vừa bước ra phòng khác thi gấp ngay Thúy-Liên ngồi đợi ở đó. Thấy cha, nàng chạy vội lại hỏi:

— Thế nào hứa cho?

— Ô! Thúy-Liên ơi! Giang-Lâm đang buồn-bã lám... Cái kết quả của sự già thù không làm cho hân sung-sướng một tí nào.

— Thời chè dè cho con vào gấp chàng vậy.

— Ông Nghiệp-Sam ơi! Giang-Lâm đang buồn-bã lám... Cái kết quả của sự già thù không làm cho hân sung-sướng một tí nào.

— Tôi xin hứa với ông nõi vậy!

Nói đoạn nàng di vội lại phía cửa phòng Giang-Lâm. Nhưng Nghiệp-Sam gọi giang-lâm lại:

— Thúy-Liên... Giang-Lâm bảo cha rằng đúng dè con gấp mặt



chàng... chàng không muốn gặp con nữa đâu!

Thúy-Liên trả lời như có ai vừa dám mót nhất dao vào tim nàng:

— Thật vậy sao cha? Giang-Lâm không muốn nhìn mặt con nữa à?

— Phải, chính Giang-Lâm đã nói thế... Thời chúng ta về di thời! Hãy để cho Giang-Lâm nghỉ ngơi vài ngày nữa cho óc chàng được thư thái chút ít rồi hãy hay. Tôi xết ra chàng là một người có tâm-dịa khà lâm...

Thúy-Liên nhớ đến câu nói của Giang-Lâm: mấy tuần lễ trước: « Thưa cô, có đến chàng rồi. Tôi không muốn có cái tình yêu của cô nữa! » Lúc đó nàng tưởng chàng cầu giàn mà nói vậy thôi! Bây giờ sự đã thật rồi, không còn nhầm lẫn được! Giang-Lâm đã muốn xa lánh nàng! Giang-Lâm không yêu nàng nữa và muốn ly dị với nàng sao? Không không, không thể thế được. Nàng quyết không chịu thế!

Bởi thế nên luôc mấy ngày sau, Thúy-Liên bỗn chồn quâ, nhất là mỗi khi nàng nghĩ đến sự đế cho Giang-Lâm phải đau khổ một mình. Nàng không chịu đựng được nữa, và đến ngày thứ tư nàng chạy đến nhà Giang-Lâm. Ở đó nàng không gặp Giang-Lâm và chỉ thấy có hồn-tuôi Bách-Lý. Nàng ngạc nhiên hết sảy khi thấy hồn-tuôi Bách-Lý nói:

— Giang-Lâm đi từ hôm qua! Tôi cũng không hiểu chàng đi đâu nữa. Tôi vừa giở vè ô đây với Giang-Lâm được ba hôm nay vì tôi nhớ anh ta quá...

Thúy-Liên lo sợ thường:

— Anh Bách-Lý! Có lẽ Giang-Lâm đã không vè nữa đâu? Tôi phải vậy không anh?

Bách-Lý vội vã ăn ủi nang:

— Không tôi xin nàng đừng sợ, tôi chắc Giang-Lâm chỉ đi đâu lì bùa thôi... Thời bà hay vè nhà khi nào Giang-Lâm vè tôi sẽ báo tin cho bà biết.

— Cảm ơn anh!

Thúy-Liên vừa vè đến nhà thì vội vã đi tìm Nghiệp-Sam ngay:

— Cha oi! Giang-Lâm đã rời, mà cả Bách-Lý cũng không biết là chàng là đi đâu nữa?

Ông Nghiệp-Sam có đôi chút ngạc

nhiên, nhưng ông cũng yên ủi con:

— Con đừng ngại, chàng đã hứa với ta rằng có làm gì cũng bảo cho ta biết trước. Ta chắc chàng có việc gì nên phải đi đây chứ không phải chàng định bỏ Luân-Đôn để đi hứa không vè nữa!

Quá thế dũng như lời Nghiệp-Sam, hòn sau Bách-Lý đánh té-lé-phòn lại báo tin cho Thúy-Liên rằng Giang-Lâm đã trở vè nhà. Nguồn tin ấy Thúy-Liên mừng rỡ vò hận, nàng bảo cha:

— Cha oi, con không có quyền đè Giang-Lâm đau khổ một mình. Con sẽ đi tìm chàng ngày bay giờ! Chàng có thể ghét bỏ, và không muốn gặp mặt con: con sẽ gặp mặt chàng ngay lập tức... vì nếu con ở lại đây thì không khéo trái tim của con vỡ rệu vi daud khéo mất!

Nghiệp-Sam cảm động nhìn con:

— Con hãy theo ý nghĩ của con mà làm... Đó là quyền của con!

Một lái sao nàng đem một chiếc vali có đủ quần áo cần dùng lên xe ô tô ra đi. Trước khi từ giã cha, nàng nói một cách xúc thánh:

— Thưa cha, nếu Giang-Lâm còn yêu con, thì con sẽ ở lại đó với chàng đời đời...

Thúy-Liên hối hộp đầy cửa buồng Giang-Lâm? Chàng đang ngồi cui đầu cạnh lò sưởi. Nghe tiếng cửa mở, chàng ngang mắt và hép lén:

— Thúy-Liên...

Nhưng mặt chàng lại lạnh lùng ngay:

— Thế nào tôi tưởng đã dặn ba cô bao có đừng lại...

Nature chàng không dù can đảm nói hết cái ! Thúy-Liên lại gần chàng nói với một giọng đầy ánh yém :

— Anh vẫn yêu em, phải không anh Giang-Lâm?

Giang-Lâm yên lặng hồi lâu và khẽ gật đầu:

— Phải.

— Em cũng yêu anh!

Nàng im một lúc rồi nói:

— Nếu bây giờ anh còn muốn bảo ém đi thiêm xin đi ngay...

— Anh muốn cùng em ly dị vì anh biết sau khi đã già thù ba em

như thế thi anh không còn có quyền yêu em nữa...

Thúy-Liên lắc đầu:

— Em lại càng yêu anh hơn trước nihau!

— Thật vậy, sao Thúy-Liên?

— Vắng.

— Em quên cả quá khứ, em tha cả tội lỗi cho anh sao?

— Vắng miễn là anh cũng tha cả tội lỗi cho em và cho cả ba của em nữa...

Giang-Lâm cảm động quá:

— Anh không giận, không thù ai nữa. Bây giờ anh chỉ biết có yêu em... Nhưng anh biết làm gì để ethnicity được lỗi xưa nha?

— Anh không có lỗi gì cả... Vâl lại hai công-ty Nghiệp-Sam và Lãm-Phát đã hợp nhất rồi, lỗi cũ đã quên, chúng ta sẽ yêu nhau đời đời...

Giang-Lâm không nói gì! Chàng cùi xuồng ôm lấy Thúy-Liên. Hai cặp môi sát vào nhau. Hai người say sưa hôn nhau. Thúy-Liên khẽ hỏi:

— Anh có bằng lòng cho em ở đây với anh nữa không?

— Anh sẽ không bao giờ đê em phải xa anh! À! Để anh dành thời-phope báo tin mừng cho ba em biết đã...

Thúy-Liên vui vẻ gật đầu... Giang-Lâm lại ôm chàng lèng nèng... Hai bàn tay trắng trẻo của Thúy-Liên quấn lấy cổ chàng... Xa xa bóng đêm đèn tỏa trên cảnh vật... Gió lạnh thổi vi vè qua các rặng cây và làm rung động các màn cửa...

Nhưng ở trong gian phòng này, đang có hai trái tim cùng đậm và hai linh-hồn ấm áp vỗ cung...

NHÍ-LANG  
HẾT

### ONG CONG-SU'

Kỳ sau dòn xem:

### ONG CONG-SU':

một chuyện dài ly-tưởng của Somersel Maugham do Huynh-Ha thuật lại.

## HỘP THƯ

BAN XUÂN-LAN (Bản Tiếng). — Mấy bài thơ của ban gửi ngày 25 - 11 - 40 và bài « Tết ở Dầu Tiếng » gửi hôm trước, chúng tôi đã nhận của gửi được cả rồi. Cảm ơn ban và sẽ đăng trong một số T.B.C.N. sắp tới.

BAN HÂN-NAM (Nhật Lệ). — Xin bạn cứ gửi bài và thư nhanh về cho chúng tôi xem đã. Cảm ơn trước.

BAN TƯỜNG-VÂN (Cao Bằng). — Hai bài thơ của bạn và bài về Phu-nữ đã nhận được đây. Cảm ơn. Sẽ đăng.

BAN NG- NHÜR HOÀN (Mỹ Hào). — Chuyên ngân « Tam-đắc » của bạn không thể đăng được vì nó có tính cá nhân quá! Bạn viết luon nhanh. Nhứt là vè số Tết.

BAN HÀ-CẨM-VÂN (Cao Lãnh). — Nhận được thư của bạn rồi. Ban muốn bồi giã bạn Hồng-Lâm xin viết thư thẳng về tòa báo T.B.C.N.

### CÁC BẢN:

LÝ-BÁ-Thuy Gia-Cháu, Huyền-Trinh, Bùi-xuân-Hiển, Hồng-Lạc, Phùng-Kiều, Huân-Minh, Nguyễn-thị Hạnh, Minh-Bà, Thiếu-Nam, Ng-Trác, Mộng-Vân, Ng-T. Kim, Tùng-Quân, Lê-trong-Chánh và cả Thành-Son ở Hanoi Ván-Khán, Hành-Lang, Lê-Mai và Thành-Loan ở Haiphong; Anh-buong, Lãm-Bản, Ngọc-Kim, Võ-vân-Sỹ, Hải-Lượng, Ng.Thiên-Tư và Hoàn-xuân-Móng ở Saigon; Phạm-nghệ-Thai, Ng-Quang-Quang, và Trần-dinh-Tiến ở Hué; Lê-Quảng-Hưng-Yên, Trần-van-Thịnh và Nguyễn-thien-Quýnh-ô Phuc-Yen, Thiên-Lương (Cần-Pháp), Hoàng-Thanh (Đông-Bắc), Ng-xuân-Dương (Đat), Nguyễn-Đình (Qui-Nhon), Vũ-huy-Chân (Mỹ-Hào), Xuân-Lũ (Cù-Lao-Phố), Vy-Van (Bắc-Lieu), Mao-linh (Chợ-Lòng), Thành-Thanh (Bắc-Ninh), Lien-Chi (Kien-An), và Lу-van-Oanh, Chu-van-Ngoc, Hải-Dương, Minh-Mân, Bùi-nhất-Liân, Ng-tiến-Giới, Iry-Thanh, Ngọc-Quan.

Các truyện ngắn, các bài thơ các bài khảo-historia hay các thiên-phong sự của các bạn gửi về chúng tôi đã nhận được rồi. Chúng tôi đang xem để lựa chọn bài nào đăng được thi sẽ đăng vào T.B.C.N. trong những kỳ sắp tới. Vậy xin các bạn chờ nồng ruột.

T. B. C. N.

LỊCH TRUNG-BẮC TÂN-VĂN  
NĂM 1941

Carton dày khô 28x40,  
Bloc lịch in bằng  
giấy tối khò 11x13  
Tranh in nhiều màu.

Giá mỗi quyền cá bloc. 0\$80  
Giá mỗi bloc. 0\$60

®

Lịch hàng tháng (plateau de calendrier)  
in 2 mặt, mỗi mặt 6  
tháng, giá mỗi tấm. 0\$60

Bloc lịch dẻ bàn (bloc de recharge T.B.T.V.)  
dù ngày Tây, Nam,  
cùng các ngày lê,  
hội hè Tây, Nam.  
Giá mỗi bloc. 1\$20

BẢN TÀI

Imprimerie Trung-Bắc-Tân-Văn  
36, Bd Henri d'Orléans, HANOI

## ĐÀ IN XONG;

## CÁI ĐÌ NGOAN

TIÊU-THUYẾT CỦA GIANG HỒ  
(giá 0\$85)

## NUỐC ĐỤC BỤI TRỌNG

CỦA PHẠM NGỌC KHƠI  
(giá 0\$45)  
là 2 cuốn sách hay, được các  
bạn gái hoan nghênh nhất.

Ở xa mua sách gửi thư về:  
nhà xuất bản ĐỜI MỚI  
62, Phố Hàng cát, Hanoi

## BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai,  
Hà cam, Họ xoài.

## ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUE  
THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC  
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

## SAY-sập-zì

Áy là tên mà các bạn làng chơi đặt cho thuốc cường dương Quảng-Tú (42). Thuốc bồi bổ chế ở bên, kiền hiệu ngay tức khắc, nó giúp cho dân ông được hoàn toàn mãn nguyện trong việc giao tình. Rất có ích cho những người bị liệt dương, di-tinh, mộng-tinh. Mỗi lọ giá 1p, dung 20 lần. Gửi Hàng hóa giao ngan.

ĐÀO - LẬP  
97, Hàng Gai, Hanoi

ESSENCE TEREBENTHINE  
COLOPHANE

BẢN BUON VÀ BẢN LỄ  
HỘI NHÀ SẢN XUẤT

Song - Mao  
101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141

...Lâu, Giang Mai,

Hà cam, Họ xoài.

131, ROUTE DE HUE  
THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC  
CHỮA KHOÁN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM