

河
內

河內
女郎

116963

VO-ANHINH

NGUYỄN DOÀN - VƯƠNG
CHỦ TRƯỞNG

MÁY CÔ GEISHA SƠN TRÉ CỦA
BAN KÍCH UMEJIMA GEKIDAN

SỐ 39 - GIÁ 0312
1 DECEMBER 1940

Chính giữa lúc tình thế trong nước gặp hối nghiêm trọng, địa vị các cơ quan ngôn luân -càng thêm kín - và trách nhiệm của các báo lại càng thêm nặng nề. Ngoài việc thông tin từ một cách nhanh chóng, đích xác để độc giả và công chúng có thể biết rõ những việc xảy ra trong nước, hoặc trên trường quốc tế, đối với việc bình luận thời sự và các việc có quan hệ đến đời sống của mọi người, các báo giờ cũng phải giữ thái độ chừng chập, công bình, trung lập và có lúu lại phái để đặt, kin đáo.

Một tin nhỏ sai lầm hoặc bị dật ra dễ tuyên truyền, công bố trên mặt báo nhiều kíh có thể làm cho dư luận xôn xao, sôi nổi, nhất là trong lúc tình hình nghiêm trọng. Một câu phê bình thiên vị không đúng với lẽ phải và có ý làm sai sự thực của một cơ quan ngôn luận cũng có thể có ảnh hưởng tai hại đến dư luận. Vây trước khi đăng một tin cần phải kiểm soát lại rất cẩn thận, trước khi hứa viết một câu cần phải nghĩ đi, nghĩ lại cho chín, đó là bốn phẩm cần thiết của một cơ quan ngôn luân.

Ở Pháp, trước cuộc định chiến hồi tháng 11/1914, nhân dân trong xứ và cả có một am hiểu tình thế vẫn có lực lượng quân bị trong nước, và không hiểu một tí gì về tình hình cuộc chiến tranh. Công chúng bị lừa dối về những bài báo và những tin tức sai lầm có tính cách tuyên truyền quá đáng. Đến lúc các trận đánh dữ dội trên sông Somme đã bắt đầu và tình hình quân sự nước Pháp lùn đó là nguy ngập người ta - không thể đem - những bài ngay cả quân lính - tuy có hàng hái, can đảm thẹn, nhưng cũng chỉ là da và thịt - để chống lại với những đoàn chiến xa thiết giáp và những phi-cơ, đại-bá - của địch quân - và mà các báo Pháp nhiều tờ vẫn lừa dối quốc-dân và vẫn nói chắc là quân Đức đã kiệt lực lại thiếu cả lương thực khi giới sáp ngay gần đến nỗi!

Phản đối người Pháp vẫn tin ở lực lượng Đồng-minh và chắc cuộc thắng lợi sẽ về mình. Mãi sau khi hàng trăm Pháp bị vỡ, quân Đức tiến vào Paris và lan xuống miền Nam như thà nước không thể nào ngăn cản được, người Pháp mới tinh ngộ như mới tinh một giấc mộng dài một cách quá đột

TRÁCH-NHIỆM CÁC NHÀ BÁO GIỮA LÚC NÀY

ngột, xô nhau chen chúc nhau hàng triệu người để dì lính nạn.

Thấy những đội quân Đức tiến vào kinh thành Paris toàn là những quan tinh nhuệ, rát có kỹ-luật không có vẻ gì nhẹ met, các khí giới cũng toàn là tinh hào, những người Pháp được mục kích cái cảnh tượng đau lòng đó phải tự hỏi chính những đội quân đó mà các báo vẫn nói là kiệt lực và thiếu lương thực, dạn dược chẳng! Trước sự thực họ vẫn không tin.

Người Pháp đã giả sự làm tưởng do bằng một giá rất đắt. Những tờ báo Pháp đã phạm tội lừa dối quốc dân cũng không tránh khỏi một phần trách nhiệm về cuộc thất bại của quân sự của nước Pháp ngày nay. Nhiều nhà viết báo Pháp đã qua hằng hái trong việc cõ động tham chiến hoặc vì vô tình, hoặc hứa ý không biết rõ lực lượng binh bị của nước Pháp hiện nay đang bị tim nã và trụy tố.

Đấy cái nguy hiểm về sự lừa dối dân chúng là thế và cái trách nhiệm của báo trong lúc nghiêm trọng này là gì?

Ôi xú ta nghẽ làm báo chưa được mồ mang nên chưa có cái dịa vị trọng yếu như các báo ở các nước văn minh. Nhưng không phải vì thế mà trách nhiệm các cơ quan ngôn-

luận đối với quốc-dân không quan hệ. Trong một xã hội mà trình độ dân chúng còn thấp kém thì ảnh hưởng của các tin tức và những bài nghị luận của các báo đối với công chúng lại càng sâu xa hơn, và bỗn phận người làm báo lại càng khó khăn hơn. Chúng tôi

đã từng thấy những người coi tờ báo như một công cuộc thương mại, hoặc một vật giải trí. Vì thế cho nên họ chỉ coi nay ra những tin quan hệ những thứ sự lá lung tí mỉ có thể gọi là hiếu kỳ của độc giả, hoặc họ chỉ cõt đáng những thứ văn lăng man, những chuyện vã dời tư, những chuyện vã tình, những bài văn đọc lên thì rất kêu và có âm điệu nhưng thực ra thì rỗng tuếch không có một ý tưởng gì. Lại có những báo tuy gọi là báo nhưng chỉ là những cuốn sách xuất bản có ký hạn đóng nhunggekuyen ngắn, chuyện dài dài có thể ái hành bằng giấy nhạt trinh là thứ giấy được hưởng thuế nhập cảng đặc biệt. Có nhiều tờ lại mở ra những mục ván, dán để dằng toàn những câu hỏi ngõ ngách vã ái-tinh và dời tư, những câu hỏi mà một đứa trẻ đọc cũng phải buồn cười vì sự vô ý thức, ví dụ như:

« Tôi yêu một thiếu-nữ, nhưng không được thiếu-nữ đó yêu lại, vậy có phương pháp gì chính phục được lòng yêu của thiếu-nữ đó chàng ». Những câu hỏi điên dở như thế mà cũng được dâng lên báo và được nhà báo giá lời, hình như làm báo chỉ để chiều sở thích của độc giả và không có vấn đề gì đáng nói trên báo nên phải dâng các câu hỏi đó cho đầy trang. Nếu người ngoại quốc có ai để ý khảo sát đến báo chí của ta chắc phải lấy làm ngạc nhiên hết sức.

Đấy giờ đây này, trách nhiệm các nhà báo là phải làm yên tâm, dìu dắt dư luận, dẫn dạo cho mọi người, có bao nhiêu việc quan hệ đáng bàn, dâng nói thế mà nhiều báo của ta đều không hề dâng đến chỉ dâng những chuyện không đáng phô trương lên mặt báo như là nó trên kia. Trong một xã hội mà một phần đông các báo chỉ mục đích thương mại, không nghĩ gì đến trách nhiệm và bỗn phận của lương tâm nhà nghề thì sự nguy hại không phải là nhỏ vậy.

T. B. C. N.

Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.C.N.)

TARIF D'ABONNEMENT

T en 6 mois	6 \$ 00 33 25
Cochinchine, France et Colonies franquises	7, 00 3, 75
Etranger.....	12, 00 6, 00
Administration et Services postaux.....	10, 00 5, 00

Les abonnements par récompte de 1er au 30 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAR-CAN » et adressés au no 36 Boulevard Haussmann à Paris



QUAN THỐNG-SƯ MÔI BẮC-YÉMILE GRANDJEAN
Trên đây là bức chân dung quan Cai-trị hàng nhái Grandjean
mới được cũ tên quyền chức Thống-sư Bắc-Kỳ

Nga: Molotov sang hội
kiến với Tổng - thống
Hitler chúng tôi nói đến:



Ngày nay tất cả thế giới đều đã mắt đến nước Liên Xô và nhà độc tài của Nga là Joseph Staline. Cái tên đó rất nhiều người biết đến và đã bao nhiêu người viết về cái đời sống của nhà độc tài «đỗ» người cầm quyền sinh sôi và vận mệnh của nước Nga, nhưng thực ra thì rất ít kẻ biết rõ sự thật về Staline.

Bò là một nhân vật kỳ dị, một người đã ngoại lục quẫn, hơn ba mươi năm sống trong phong trào cách-mệnh quay cuồng và nay đứng đầu một nước lớn nhất Áo-châu, bờ cõi lạn khắp từ bờ Ban-lịch đến Thái - binh dương, từ Bắc-băng - dương đến Hắc-hải. Nhà chính-trị, nhà lãnh-tụ cách mệnh đó ngày nay đã phản cảm chủ nghĩa và những lý thuyết của các bậc tiên-bối mà hắn đã theo từ trước và hình như quên hết cả gốc tích của mình. Tất cả các kẻ thù địch của nhà độc tài đó nay đều đã bị trừ hết riêng Staline thi vẫn tro như da vừng như đồng. Nhờ có một chính sách khôn khéo, giào quyết, Staline vẫn từ từ tiến trên con đường mà hắn đã tự vạch ra, lôi cuốn cả 150 triệu dân Nga cùng theo.

Cái đời sống của Staline vẫn luôn luôn bao phủ bằng một tấm màn bí mật và bắt đầu từ lúc y xuất thân ở một gia-dinh lao-dộng - con một bác thợ giày - trong một làng nhỏ ở dãy núi Caucasus, vào nhà tu kin ở Tiflis, qua những lùm phong trần, nguy hiểm của đoạn đồi cách-mệnh, cho đến ngày nay cái đó đã dừng ở điện Kremlin.

DO MỘT NHÀ BÁO SỐNG GẦN ÔNG « CHÚA ĐÓ » 16 NĂM THUẬT LẠI

Nhung một sự thành công hoàn toàn có thể là nguyên nhân một sự thất bại đau đớn, Staline là người coi cả nước Nga và quả địa cầu này như một bùn cát rộng mà trên đó đang đánh dấu một cuộc cờ tàn sát ghê gớm, có thể giữ mãi được địa vị đó chẳng?

Staline là kẻ đã gây ra cuộc cờ đó có tránh khỏi bị bại và sự tàn sát mà một phần nhân loại đang phải chịu đó chẳng?

Đời sống bí mật của Staline thực rất ít người biết, từ trước nhiều người nói đến nhưng đều nói mập mờ không chắc chắn.

Bởi sống đê, một nhà báo y rõ tu ở Nga 16 năm và sống gần Staline mấy năm gần đây đã rõ rệt trong một bài của tuần báo « Parrot Magazine » ở Pháp. Nhà báo đó là M. Nicholas Basseeches đã làm phóng viên chính thức của báo « Neue Freie Presse » ở Vienna (Áo) tại Mạc tu khoa trong 16 năm. Các các độc-giả không biết rằng các nhà báo ngoại quốc ở Mạc tu khoa đều phải can đảm theo lệnh lệnh của điện

Kremlin và tuyên thệ không được nói rõ những sự bí mật ra ngoài. Nay M. Basseeches đã thôi nghe làm báo và không ở Nga nữa mới dám đem những tài liệu bí mật về nhà độc tài Nga Sô-viết phơi bày lên mặt báo. Những tài liệu dưới đây đều là mượn trên mặt báo của nhà báo Áo một nước đã bị xóa tên trên bản đồ Âu-châu và đã bị Hitler sát nhập vào Đại Đức.

Staline luôn luôn sống trong sự khủng bố

Một điều không làm cho ta ngạc nhiên là ông «chúa điện Kremlin» càng ngày càng cho đời sống mình thêm bí mật và thêm sự đề phòng. Dẫu sao ta cũng nên biết rằng Staline là người mà cả nước Nga đều phải sợ và thù ghét. Cả những kẻ rất thân tín của Staline cũng không yên gì nhà độc tài vì Staline là 1 người rất tàn nhẫn không thể thứ một ai. Còn cả nước đều phải sợ Staline vì hắn có một cái biệt tài, một thứ cảm giác riêng làm cho hắn có thể thấy ngay những vụ ám muội sát hại hoặc đánh đập quyền chính to chót ra để hâm hại mình và hình như lúc nào nhà độc tài đó cũng có một thế lực thần bí hộ vệ nên có thể trú bất nhang kẽ định mưu hại mình.

Staline sống
như sự khủng
 bố và trong sự
 khủng bố.
Nhưng vụ
mưu hại Staline thường
xảy ra luôn,
nhưng bức
giờ cũng giữ
kinh không chí
tết lộ ra
ngoài, nhất là
phải giữ cho
các nhà báo
ngoại quốc và
các bà ngoại

Ngoại trưởng Nga Molotov (người deo kính) đang hòi đàm cùng Tổng-thống Ðức Hitler trước mặt Ribbentrop, ngoại-tướng Ðức (người ngồi giữa). Cuộc hòi nghị của Molotov và Hitler ngày 22 November vừa rồi có thể đã ngược cũ nít với khát gián!

Một vụ mưu sát Staline mà thủ phạm là một thiếu phụ đẹp

Một trong những vụ mưu hại Staline rất kỳ di xứng ra bời gần đây là một vụ mà thủ mưu là một thiếu phụ trẻ đẹp và có học thức giữ việc đọc và dịch hàng ngày những đoạn trích trong các báo ngoại quốc cho nhà độc tài Nga Sô-viết nghe.

Vụ mưu hại đó xảy ra như sau này:

Hồi đó một trong những người bạn rất thân của Staline là Abel Enukidze, một大夫 viễn-quá-khách rất kỳ cựu trong đảng giữ chức Tông-thứ ký của ủy ban trung ương chấp hành của Nga Sô-viết đã được 10 năm. Đó là một việc rất quan hệ, trong chính phủ Nga Sô-viết, tuy cái tên thi hành như không có gì là trọng yếu cả vì chính cơ quan trung ương đảng Cộng sản đó kiểm soát hầu hết cả các việc trong nước từ việc trông nom tài sản cho đến việc phân phát các thứ xa xỉ như đồ lồng, xe cộ và một vài thứ thực phẩm.

Cá các ủy-viên dân chúng và các phần vật trọng yếu khi muốn dùng những đồ xa xỉ cũng phải hỏi đến Enukidze. Người này lại kiêm soát cả các nhà hát, các cuộc giải trí. Nhưng bọn tài tử nam nữ ở Mạc-tu khoa và Leningrad đều cũng thuộc quyền Enukidze. Các nhân viên có thể lực trong chính phủ đều phải thuật rõ cách minh ăn ở đối với những người dân bà mà họ đã ở chung với trong những ngày nghỉ. Staline và các người thân tin rất đẽ ý đến những ngày nghỉ này và ở Nga Sô-viết nửng sự giải trí cũng đều có tổ chức.

Một ngày kia Staline yêu cầu Enukidze kiểm cho y một cô-nữ thư ký có thể đọc nhiều thứ tiếng để đọc các báo ngoại quốc. Enukidze liền tìm ngay cho nhà

độc tài một bà bà-tu-tu trẻ đẹp biết nói cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý rất thạo, chắc Staline sẽ rất bằng lòng.

Nhà độc tài điện Kremlin sau khi xé rõ tình hạnh và cách ăn ở của thiếu phụ đã nhận lời cho người dịch báo chominh. Cứ mỗi buổi sáng, bà bà-tu-tu đọc báo cho Staline, bà bà-tu-tu đọc phu-nhan trê tu-tu lại, thán dấn các phòng của

Staline ở điện Kremlin để đọc báo ngoại-quốc cho nhà độc tài nghe. Dần dần Staline quen nghe các ý kiến của bà bà-tu-tu trẻ đẹp và sau khi đọc báo thì Staline thích nghe bà tu-tu phu-nhan phê bình các việc quan trọng hàng ngày. Vì thói quen nên những cuộc nói chuyện giữa nhà độc tài và bà tu-tu phu-nhan càng ngày càng đậm vui vẻ và có hứng thú, thường nhà độc tài cứ nằm dài trên một cái sấp dài ở cạnh một cái bàn trên bày đầy các thứ bao. Trong buồng gần đây trên một cái tủ buffet đặt trước cái bàn kia có dâ các thứ hoa quả bánh ngọt và kẹo mứt để cho lúc nào Staline cũng có thể thỏa mãn lòng sở thích về các đồ ngọt. Cảnh cái tủ buffet đó có một cái cửa, dì thông vào một cái bàn giấy. Một buổi sáng kia, trong khi đang nghe đọc báo thì bỗng Staline thấy thêm uống cà phê nên nhà độc tài bảo cô-nữ thư ký sai dây tó pha hai cốc. Cà-phê mà Staline dùng là thứ cà-phê của Thủ-nhi-Ký trong lúp pha có bồ luon cà đường.

Le Journalisme, la plus malhonnête des professions !

« Courrier d'Haiphong » ngày 12 Novembre 1940

« Nghề báo là một nghề bất lương nhất ? » Chúng tôi xin hỏi các bạn câu nói ấy có đúng không ?

TRUNG-BẮC CHU-NHAT

số 41 xuất bản ngày 8 décembre 1940, sẽ trả lời các bạn, với thiên điều tra « Những cái vinh và cái nhục của nghề báo ở nước ta »

Staline đã uống quen nên không lạ gì việc đó. Vì vậy Staline không lấy gì làm ngạc nhiên khi trông thấy bà bá tước phu-nhân kia bụng cõc và đi ăn buffet giài với bô đường vào đây nhưng Staline bao giờ cũng cẩn thận nên không để mồi vào cõc bà. Đến khi cô nử thu-ký di khỏi, Staline liền cho mang ngay cõc cà phê kia đến phòng thí nghiệm để phân chia!

Đúng như Staline đã đoán trước trong cõc cà phê đó có lẩn chắt thức độc. Sau đó ít lâu thì bà bá tước phu-nhân kia bị sô Cảnh-chíng-trị Nga bắt và khi bị bắt, trong mình bà ta có thuốc độc và 1 khẩu súng lục.

Bị giam vào xà lim ở nhà pha Lonbianka và bị tra tấn bằng những cách hù-hãi, bà bá tước kia không chịu khai gi về các đồng đảng cả và sau mấy tuần thi bà ta bị bắn chết. Tuy không tìm thấy chứng cứ gì về Enukidze nhưng Staline cũng tố về ngô viễn thè ký của ủy ban trung-ương chấp hành là người thủ muối trong vụ mưu hại này. Viết do bị huyền chức ngày va bị đem đi một thời gian. Các bà họa của Enukidze và Mạc-tư-Khoa đều cho là y đã chết và chắc bị chết dưới viên đạn của một tên sát nhân nào.

Không một năm nào là không thấy một hai vụ mưu hại Staline bị bại lộ và thất bại. Một hôm Staline đã bửa đến dự một buổi hát đặc biệt ở nhà hát Mạc-tư-Khoa. Mỗi bài cao-cú cùng vicó viên cẩn kín nên không thể jì được. Giữa buổi hát này, một quả bom nổ ngay ở dưới cái lò là chỗ dành cho Staline ngồi. Không rõ đó là sự tình cờ hay là cái « giặc quan » đặc biệt đã nổ trên cửa lầm cho Staline được thoát chết.

Ba chiếc xe Packard của nhà độc tài phòng bị cẩn thận nhất thế giới

Tại điện Kremlin, Staline ở 4 gian và dành một phòng nhỏ làm buồng ngủ. Staline thường không hay ngủ ở đây và nhà ở Kremlin chỉ là nơi nhà độc tài làm việc. Nhà ở thuộc của Staline là một cái biệt thự lớn cách Mạc-tư-Khoa độ 20 cây số mà trước kia hồi Nga hoàng là nhà của 1 nhà quý phái; Staline thường hay ở đây với mấy người thân tín. Ngoài các bạn thân đó thì không một ai được để chân vào biệt thự kia, chỉ trừ những người nghĩ thi một đôi khi Staline cho cho mời những người dân bá có nhan sắc vào hạng nhất ở Mạc-tư-Khoa đến chơi. Chỉ những người dân bá đẹp đó mới được hán hạnh đến cái biệt thự lớn ở trên đường Moszaisk ! Vả những dân bá đó chỉ được mời một lần và không bao giờ được giở lại một lần thứ hai

tại biệt thự của Staline. Những người đó lại phải giữ kín việc đến biệt thự. Nếu kẻ nào lộ lô việc đến chơi với kẽ cầm quyền độc đoán nước Nga thì tức khắc sẽ bị sô Cảnh-sát Nga Sô viết (Guépéon) bắt giam ngay.

Mỗi từ Kremlin di đến biệt-thự ở miền thôn dã gần thị-trấn Moszaisk. Staline di theo một con đường nhỏ mà tự hắn đã ra lệnh đắp ra. Con đường đó gọi là Arbat và đó là con đường cảnh giác cẩn-mật nhất trên thế giới. Cứ cách mấy thước, trên đường là lối có cảnh binh mặc sác phục đứng gác. Hàng trăm thám-thi lì lợn suýt dọc đường này hay là đứng ở cửa những nhà ở bên đường. Cứ độ 100 thước lại có những chỗ để che bọn lính hộ-vệ riêng của Staline đứng gác.

Khi ra khỏi Mạc-tư-Khoa ta còn đường đó qua một đoạn cong, đó là nơi có một đội-linh-suất ngày đêm đứng để bién sẵn những xe có quay báo cho sô Cảnh-sát biết. Ở chỗ con đường lớn gặp con đường dài di vào biển-thị Stalin, một viên sô-quan đang đợi để bắt hết cả các xe có dừng lại và quay xe trở lại ngay. Trong các khu rừng ở quanh vùng đó có hàng trăm cảnh-binh và nhà-viên sô Do-hám chinh-trị luôn luôn canh gác.

Staline thường ở lại Kremlin làm việc rất khuya và chỉ vào khoang ngủ nhà đêm mới về biêt-thuy. Nhà độc-tài thường hay dùng một chiếc xe Packard – phòng khách rất rộng-lầy mà người ta thường dòi sô bién để cho không ai có thể nhận được. Các cửa kính xe thi son màu xanh thẫm và hình như ở ngoài trông vào xe không thấy, những kính đó đặc không sao qua được. Staline có ba chiếc xe giống hệt nhau, cả ba đều đặt làm ở Hoa-kỳ để riêng cho Staline dùng. Khi nhà độc-tài từ điện Kremlin đi đâu hoặc di về điện Kremlin thì cả ba chiếc xe cùng đi một hàng dài thường khi chạy rất nhanh đến hơn 80 cây số một giờ và mỗi lần di lì thi theo một thứ tự riêng. Staline có lúc ngồi chiếc xe thứ nhất, có khi ngồi chiếc khác. Và nếu có kẻ thù nào của Staline phá được một trong ba chiếc xe kia, cũng không chắc là đã hại được nhà độc-tài vì thường kia Staline lại dùng một chiếc xe kiểu khác di sau. Thật là xua đến nay chưa thấy một nhà cầm quyền độc-đoàn nào lại phòng-bị cẩn-thận đến thế. Có lẽ vì Staline trước là một tên bạo-động nên y biết rõ nghệ thuật và phương-pháp để làm cho một cuộc mưu hại có kết quả hoặc bị thất-bại. Không thể nào có thể kẽ hét được những sự phòng-bị quá

H. L.
(còn nữa)

AI BẢO NGƯỜI VIỆT-NAM XƯA KHÔNG BIẾT BÀO MỎ

QUÁN-CHI

Nếu ông bà chúng ta đời xưa có phép khởi tử hồi sinh, hay là có thể bắt tung mồ mà ngồi dậy, chắc con cháu được nghe mấy lời quở trách thờ than:

— « Chúng mi lão quá ! Bất cứ việc gì chúng mi cũng lên án tò-tiên một cách bao-trùm, « nóng-nổi. Có nhiều phuong diện, chúng mi « làm-tưởng tao ngu, chè tao bát-tài, nghĩ-thật « oan-ức. Dấu-tích còn-kia, vở-sách còn-dò, tau-ba chúng mi bấy-tim mà-xém ! »

Thật thế, các cụ già là phai !

Mỗi khi có dịp ngánh-cõi về lịch sử ký-vãng, chúng ta đều hét bao nhiêu sự-kém-cỏi sai-lầm quy-tội cho tò-tiên. Nhiều người chẳng cần do dân suy-ết, và thử đặt mình vào thời-đại các cu xem điều gì đáng-trách, điều gì đáng-không. Với họ, hình như nhất-thiết nay là tốt, là hay; nhất-thiết cái xua là dở, là thiếu.

Đến nỗi có lâm việc cõi-nhân dã-dù biết, dã-từng-lam, mà ngày nay họ vẫn tưởng là phát minh sán-vát của đời họ mà thôi, người xua làm gi dã-biết ?

Hèn nỗi sự-lên-án chẳng phải sai-lầm và-nhiều-chỗ-oan-ức cho-cõi-nhân.

Những ông-quá-mới đến-nước-vong-bản và những ông-yêu-trí-nhất-dịnh-bụt-nhà-không-thieng, đón-mắc-vào-khoan-sai-lầm-Ấy.

Vì dù họ bùng-ông bá-mình-thuở-xưa không-he-biet-khai-thac loi-dung những kho-tang-dưới-dất như người ta. Nói-tráng là bao người Việt-nam trăm-năm-về-trước không-biet-khoang-vat-là gióng-gi, không-biet-tim-toi-khai-quat-cac-thu-mo-ka-ma-dung?

Có-thai-thế-không ?

Ai chẳng nghĩ-dào-mô là một dấu-tó của cuộc dời-tán-hoa-van-minh, chứ một dán-lộc như ta thuở-xưa, chỉ châm-chú vào khoa-cử-tứ-chương, không-biet-trong-công-thuong-ké-löi, thi-làm-sao-tò-mò-tim-biết-dưới-dất có-chứa-các-thu-mô-ma-dao ? Hay là dào-lên-rồi-làm-sao-biết-nǎn-dúc-ché-hoa-ma-dung ? Vì người ta thấy-dào-mô-đời-nay

Bảy-tám-chục-năm-về-trước, ta đã khai-khăn ngót 200-thủ-mỏ-vàng-bạc, gang, kẽm, sắt, đồng v.v...

là một công-cuộc-vĩ-dai-khô-khăn, bắt-cứ-mô-gi, cũng-phải-có-tu-bản-lớn, có-máy-móc-nghiêu-khê-có-nhân-tài-chuyên-môn-mới-dược. Người ta tưởng-chắc-ông-bá-minh-xua-chẳng-biết-làm-công-việc-Ấy-cũng-phai.

Kỳ-thật, trăm-năm-về-trước, tò-phụ-chúng-ta vẫn-say-mê-thơ-phú-cờ-biển-mặc-dầu, nhưng-có-những-nhân-tài-chuyên-môn-mới-dược. Người ta tưởng-chắc-ông-bá-minh-xua-chẳng-biết-làm-công-việc-Ấy-cũng-phai.

Ông Lê-quý-Đôn, một-nhà-bác-học-dời-Lê-dâ-bản-về-hoang-vật.

Các-sách-dia-dur-chi-của-ta-về-triều-Lê, triều-Nguyễn, có-ghi-chép-tinh-nhà-có-những-mô-gi, nhât-là-miền-thượng-du-xứ-Bắc.

Qua-giá-thế-kỷ-19, người Pháp-bắt-dầu-sang-dịnh-cuộc-hảo-hộ, xú-ta-có-nhiều-mô-dâ-dào-và-dang-dào-dò-dang.

Sao-biết !

Năm-1883, sau-khi-dai-tá-Henri-Rivière-hạ-thành-Hanoi, lục-xết-những-giấy-má-công-vấn-của-quan-tà-cất-giấu-trong-thành, thấy-nhiều-sô-sách-làm-bằng-chữ-Hán, ghi-chép-công-việc-dào-mô. Nhà-nước-Bảo-hộ-dịch-ra-chữ-Pháp-dê-xem. Thi-rasau-năm-1800, nước-Nam-có-6-mô-dâng-khai-là-những-mô-này :

- 2 mỏ-vàng,
- 1 mỏ-bạc,
- 2 mỏ-dồng,
- 1 mỏ-kẽm.

Lại-theo-tờ-trinh-của-ông-E.Sarron, ký-sự-các-mô-thuê-dịa, viết-năm-1887 – nghĩa-là-sau-khi-dinh-cuộc-bảo-hộ-Trung-Bắc-mới-dược-4-năm – rieng-một-xứ-Bắc-ký-có-cả-thấy-177-mô-mà-người-Viet-Nam-tìm-bắt-dầu-tự-lực-khai-khawn-dâng-không-he-biet-trong-công-thuong-ké-loi, thi-làm-sao-tò-mò-tim-biết-dưới-dất có-chứa-các-thu-mô-ma-dao ? Hay là dào-lên-rồi-làm-sao-biết-nǎn-dúc-ché-hoa-ma-dung ?

- 32 mỏ-vàng,
- 13 mỏ-bạc,
- 7 mỏ-dồng,

1 mỏ thiếc,
29 mỏ sắt,
6 mỏ kẽm;
3 mỏ chì,
3 mỏ gang v.v...

Đây, ông bà minh xira chẳng biết lợi dụng tài nguyên trong ruộng quá đất như người ta là gì?

Nếu sự biết và trí nhớ của tôi không lầm, thì hình như mỏ vàng đang đào ở Bông-miêu trong Quảng-nam bây giờ, chính là kế tiếp công cuộc khai khẩn của ông bà chúng ta bắt đầu từ trước.

Cũng như ở Bắc-kỳ ngày nay phương pháp khoa học đang đào nhiều mỏ bởi người Việt nam phát hiện đầu hồi cuối thế kỷ 18, đầu 19

Có nhiên, cách thức cõi-thời của ta dùng để khai mỏ rất là vụng dại, sơ sài, làm gì có máy móc và kỹ sư chuyên môn mà hòng tận-lực lượng khai khẩn cho được.

Nhân công phần nhiều phải mò bên Tàu sang, vi họ là thợ mỏ nhà nghề.

Nghé những bức phu lão kể chuyện cựu trào ta khai mỏ vàng rất là thú vị. Muốn giữ gìn thợ mỏ khách không thi ăn cấp được một tí vàng nào, các nhà chuyên trách đào mỏ ta bắt họ phải cạo đầu nhẵn nhín, và khi làm mỏ phải cởi trần truồng. Làm vậy để họ không thể giấu dưới mày gi vào quẩn áo hay trên mặt tóc.

Nhung các ông Thiên-triều khôn ngoan quý quyết, có chỗ giấu khát rất kín và bí mật các quan như chơi. Họ nuốt vào trong bụng, dè khi trò về đại tiệc lấy ra. Các quan hết đường khám xét và trót gian.

Ta xem mấy con số và sự thực kê trên, dù chúng những ai tưởng cõi-nhân ta không biết khai mỏ, thật là một sự tưởng lầm rất nặng.

Chúng ta ngay nay không biết đào mỏ thi có. Hay là nhiều bạn thanh-nien chỉ giỏi đào một mỏ khát, ấy là cái mỏ con gái nhà giàu!

Quán-Chí

ĐỒ CHƠI MẠNH-QUÝNH

PHÁT HÀNH KHẮP ĐÔNG DƯƠNG

Tại Hanoi có bán tại bao quán Trung-Bắc

36 Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi

Mua buôn xin biến tho cho :

M. Ngô-Mạnh-Quýnh địa chí như trên

XIN CHÚ Ý.—Mua buôn xin biến tho theo thông báo M. Ngô-Mạnh-Quýnh
Chúng tôi không phải at giao dịch về việc này e' v'y các ngài thấy
sai cõi dỗng v' dỗng cõi dỗng m' Mạnh-Quýnh, xin coi như người buôn
lại hàng chúng tôi v' dỗng lại cho các ngài. Nên v' tiền, non, hòa
lại cõi những người dỗng chúng tôi không chịu trách nhiệm

MÔ MẠNH QUÝNH

LỊCH



Có đâng ngày Tây, Nam đâng
xấu, cùng các ngày kỷ niệm
trong quốc-sử. Quyển mâu lịch
Trung-Bắc Tân-Vạn năm 1941 đã
in xong. Ngoài mâu muốn xem xin
viết thư về 26, B4 Henri d'Orléans, Hanoi bắn-quán sẽ giri
ngay. Ngoài ra thử lịch hóc hàng
ngày như mọi năm, năm 1941
nhà in Trung-Bắc Tân-Vạn lại có
thi bloc giờ hàng ngày để bắn
giấy (block de reclame) và lịch
hang tháng (plateau) in hai mặt,
mai mặt 6 tháng để treo trong.
HÃY HỐI XEM MÂU LỊCH

Trung-Bắc Tân-Vạn 1941

Ngày 20 Decembre Kỷ 1941-đã 40-tổng vu hai ông chủ hiệu tạp hóa ở Hàng Bồ và Hàng Ngang đem nhau di thè ở dèn Bạch-Mã Hàng Buồm, không ai không tim đúc cho được

SỐ ĐẶC BIỆT "DI THÈ"

Một số báo khảo cứu về nguyên nhân sự di thè và tinh thần di thè ngày xưa và ngày nay. Tai làm sao ngày nay người ta lại căt cõi mõt con gà trong lúc thè?

Ngày xưa, trong lúc thè, người ta lấy máu con vật gì thay máu gà?

Thật là một số báo rất có ích cho những người muốn biết rộng, trông xa, một số báo có lợi cho những người muốn biết một chút về sự thèn bi trong trời đất.

Chúng tôi, không quản khó nhọc, đã tìm kiếm cho được những người đã di thè và nói chuyện với họ thuật lên trên báo để độc giả tự tìm lấy một thè-kết cho những chuyện di thè ở trước cửa đèn dài miêu vị. Ngoài ra số báo ấy lại còn nhiều chuyện vui cười về di thè và nhiều mục khác và cũng tranh ảnh đẹp nữa.



Yoshiwara, một « hoa-thành » của Phù-tang Tam-dảo
bị thiêu sạch và vứt 10 vạn Geisha ra cuộc đời

Các bạn đọc báo, kỳ trước
đọc bài tường thuật hai buổi
diễn kịch của giàn Ume jima
Gekidan ở nhà hát tây Hanoi tất
hãy còn nhớ rằng ở giữa hai vở
Zembu Selshin Ijorai và vở Yamato Damashii, ban tài-tử Nhật có
trung một cuộc « múa quay » rất
đẹp do một người dân ông ăn mặc
giả làm thiếu-pú Nhật múa theo
tiếng đàn « samisen ». Người Nhật
ấy đã làm cho nhiều người lính
Nhật đi xem hôm ấy chú ý; chú ý
vì thê hinh, vì diễn múa « như
cánh bách, cánh tùng » đã đánh rỗi;
nhưng sự thực, họ chú ý một phần
là vì người ta nhớ tới một hạng
thiếu-pú múa quay ở Nhật, các cô
geisha, một hạng dân ba kiêu-diêm
tài-hoa, đã lôi-diêm cho nước Nhật
và làm cho thế-giới ra đến thăm
nước ấy.

Thực vậy, người ta có thể bảo
rằng những người dân ba này gần
như là một thứ tinh hóa của Phù-tang.
Cho nên một người dân ông
Nhật bị dãy ái đến nơi quan tài
hay là bỏ cửa bô nhà mõi lấp
nghệ và dưới những phương trời
lạ — theo lời của một danh-sĩ biết
niềm v' Nhật-bản Paul Louis Cou-
choud — thi người dân ông Nhật
nhờ họ nhõ là hình ảnh của quê
hương vây.

Sự thực, từ xưa đến nay rất
nhiều người đến chơi đất Phù-tang
lâm nghệ lầy hanh sặc ra tö diêm
cho đất nước. Hạng người này,
như tên kia tôi đã nói, thật là cái
tinh-hoa của Phù-tang cũng như
những nhà võ-sĩ là danh-dụ của
Phù-tang vậy.

Những dãy lung đẽo, những gian
vòi lụa là hào nháng, những dãy

dãy hiu lâm bọn người này cũng
như từ xưa đến nay dâng; họ có
thể đem v' với những ngôi sao (in-
partibus), những ngôi sao không
bao giờ lên sân khấu để diễn kịch
cả mà cũng chẳng đóng trò chiến
bóng, nhưng mà là những ngôi sao
đó cho vuong-ton công-đỗ Lô liê-
ra mới v' nhà thường-thức cái
dẹp, cái tài, cái khéo và cũng là đê
chuộc lấy sự khổ nỗi cho dân
minh bõi v' những geisha uốn-éo,
nâng-niú và thích lâm khõ-long
người ta lâm. Tuy vậy, ta dùng v'!
tường những cô geisha này là một
hạng lầu xanh hay là những cô
« gá-mi litch sụ » của ta dân: họ
du-dung tình-tứ, họ có những
diệu-bộ khêu tình-thực, nhưng..
nhưng họ không phải là những
hạng người bán cái dâm di nao
minh.

Khỏi thấy, những cô geisha
chính là những con đồng cái bán
v' phái thân-dạo; họ dùng lâm-tiêu
biểu cho cái chí-nghĩa khai-lạc
lá cải luân-lý của nước Nhật khi
xưa vây.

Vào thời ấy, những nhà quý phái
ở nước Nhật không biết lâm gi
că, ngoài hai bến com ra: họ đọc
phú ngâm thơ mải ching buồn nén
thường thường vẫn hội họp nhau
ở những nhà như nhà có dãy bay
giờ. Để dãy vắng vịnh giò, ngâm
uyệt trong mây và, cũng như lợp

người cõi nước ta, họ phi thời giờ vào những việc không ra đầu cõi.

Một vài « cái phòng trà bắt đầu mở » những người chủ phòng trà, muốn cho những ông thí sĩ, văn sĩ một mùa kia có bạn bè mệt đắm ba đèn để mài mực, rồi rướm bay ngâm ngợi đám ba câu thơ cho đỡ buồn.

Nếu người ta cần phải đem các cô geishas ra vì dù với một hạng người nào ở nước ta, tôi xin vi họ với họ có đầu hát cũ, cái họa người ở sau mành màn hát ra đè qua khánh nghe chơi, cái họa người cùng lớp với vai chính ở trong truyện « Thủ non nước » của Tản Đà Nguya Phái Khiết Hiểu vậy.

Những cô geishas nhặt bẩn khỏi nguyên cung thể. Họ là những con nhà già thế cả nhưng vi chảng may gặp bước sa cơ, thất thế nên phải lau dán mảnh ván mòn chỗ dập diu xa mông khanh. Tôi đã đọc một vở kịch Nhật mà trong đó người ta thuật chuyện một người dân bà Nhật đã có chồng, nhưng vì chồng cũa tiền dã hội hợp anh em lại trả thù cho chủ cũ, người dân bà ấy không ngần ngại giã cát, dã tý bẩn mảnh lấp 100 đồng tiền vàng và đến ở một cái phòng trà trong ba năm.

Quá vậy, những người dân bà dân thân dã như thế không phải cứ dã suốt đời như thế! Họ có giao ước với mẹ chủ phòng trà sẽ ở trong một thời hạn là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm; ngoài cái thời gian ấy ra, họ sẽ có tự do của họ, mà trong khi đó, không có thõe có một thế lực gì bắt họ phải theo ý muốn người khác được.

Ở những phòng trà ấy, người geisha được hưởng một thứ giáo dục hoàn toàn: họ thiên thủa yay mà, họ cách cảm hoa (ikebana) và họe cá chép nữa, dã mồi khi có khách thi có thõe xướng họa được với họ, hoặc nếu không thể thi thì ra cũng phải biết ngâm bài thơ dã làm vui lòng khánh những lác tra dù tacea hau.

Mỗi nhà có riêng một người dân là dũng tuồi chỉ ròng dạy họ

này: họ dạy bọn geishas những bài thơ của các danh sĩ mà chúng tôi tạm dịch nghĩa một bài bài ra đây:

Một con chuồn chuồn
Định đậu lên trên

Một ngón cõi
Nhưng không được.

Dùi mì dâu rót,
Đôi cánh mì còn vẩy,
Bướm or

Một đầm ngỗng giới
Ó định nái bay đi

Dưới ánh giáng thanh.

Một cánh hoa rơi
Và lại bay lên cánh.

À ! ra con bướm...



Hai mắt mờ màng, cặp môi mím chặt, cô dâu hát Nhật bốn trán dày tuy lạnh lùng nhưng vẫn có một vẻ đẹp mặt trầm phẫn triste Á Đông

Những bài thơ ấy dại khái như vậy cả, (người gọi là *hai-kai*) phần nhiều mỗi câu chỉ có một hai chữ với vần thế thôi, nhưng bài nói cũng nhẹ như bướm cát. Bọn geisha người dã nhẹ lại ngâm những bài thơ nhẹ như thế, tuồng dã thiên tiễn lâm lâm rồi, không ngờ người Nhật vẫn cho thõe là chưa đủ nên lại còn lập cho bọn geisha biết nhảy múa nhẹ nhàng cũng như diễn động của họ và thơ của họ ngâm nga vậy.

Về những lối múa này, như trong bài « Nghệ thuật hát bài của Phù tang Tam đáo » mà tôi đã viết trong

số trước, lối nào cũng dùng đến cây quạt cả. Mỗi bước dã một điệu, mỗi sự uốn éo lòng là dã « trả lời » một tư tuồng, hay một vẻ riêng của nghệ thuật phong đặc biệt và được geisha Phù tang tam đáo ưa nhất và lấy làm khó nhất có chàng là lối múa cây tùng, cây bách (Matsu Odori). Hai lạy người geisha múa như lá tùng lá bách rơi chung quanh bộ xiêm phục lè láng như gió xuân.

Xem như vậy thì ta có thõe bảo bọn geisha chính là một hàngh nghệ sĩ của đất Phù tang, mà số dã họ người này được thõe, chính là vì ở Nhật, sau cái phong trà xo huống về khoái lạc, phong trà Khổng-giao kẽ tiếp luôn và đưa người ta đến chỗ tinh thiện tinh mý của đạo đức và nghệ thuật.

Hiện nay, phong trào phật giáo có lẽ không rộng được bằng khi xưa nữa, nhưng nho giáo lại gây cho óc người Nhật sự cương cường, làm cho cá dân ôn lang dân bà đều hiết trọng nhân cách vậy.

Vì thuở nhỏ, người ta đã dạy cho con trai cũng như con gái cái « nghệ thuật giữ mình » nghĩa là: giữ từ cách dã đứng cho đến cách kiềm chế lòng dục lại làm cho minh lý chủ minh.

Những cô geishas, vì vậy, lúc mới bước vào đời dã học được cách cầm nướm mắt, biết giữ dã không túc giận, không sụp hãi.

Paul-Louis-Couchoud kể chuyện rằng chính mất ông, bà bắt đầu cuộc chiến-tranh Nga-Nhật, ông dã được mưu kich cõi trời hon hai mươi bận không quân lính Phù tang từ biệt đất nước, dã ra nơi trận địa. Bao giờ cũng vẫn một lối nghĩ tiết úy: những cô geishas - phần nhiều có chồng hay nhân tình ở trong số quân lính dã - ăn bận thật dien dã: áo lụa sa tanh mộng thêu hoa sặc sỡ như móng viên Nhật; dây lưng (obi) vàng lấp lánh một thứ lụa thiên thanh - hội hợp nhau ở các nhà gá nhô để dung chén trà cuối cùng cho quân lính: các cô geishas dã vào các hàng quán, dãu cui, nụ cười không lúc nào quên nở trên môi cá.

Họ không hồn nhau mà cõng chép ôm lấy nhau như ở các dã thi



Một cô dão xi-né của Nhật bản, cô mới có 18 xuân xuân.

những nhà lịch-sử vẫn cho dón họ người này vẽ gầy dàn và hát vào bát cù giờ nào cũng được - cõng nhau ở Huế, ta có thõe mời các cô ca vè dã ca-lý và gầy dàn tranh dã quan-sầu nhung lúc đêm thanh và giá cát-bọn geisha thi cũng y như bọn ca-lý Huế - nghĩa là tùy theo thõe huy, tùy theo danh tiếng của từng người mõi, chứ giá cát không nhất định, và mõi phản ứng cũng tùy theo lối múa của chủ nhà báu múa. Trên kia dã nói đến lối múa Matsu Odori, nhưng từ cuối thế-kỷ thứ XIX thi bọn geisha thường múa khúc « Múa-đanh dão » rất được hoán nghênh ở Đồng-kinh, chia ra như sau này:

Miyagi Odori, múa ở Kyoto từ 1 đến 30 tháng tết;

Naniwa Odori, từ 1 đến 24 tháng giúp;
Azumi Odori, múa ở Tokyo từ 1 đến 20 tháng tết.

Cũng abu ở nước ta hãy còn tục mê-tin, bọn geishas deo vàng dát ngọc cõng tin ở thần-linh nhiều lâm, nhưng tin nhất có chàng là vị Miêu-thần vậy. Bắt cù nhà geisha nào cũng có một con mèo băng sáu dây, theo như một câu dão dào Nhật « chỉ có cái gối mới có thõe biến mất người ta được. »

Những lúc ôm gối mà đau đớn mõi minh như thế, các cô hay gầy dàn samisen, vi trong khoa giáo dục của các cô nhện được, mõi âm nhạc là một món cần thiết nhất, cho nên dã nói đến geisha là người ta nghĩ đến dongsamisen. Ngoài những món ấy ra, người geisha lại còn phải học cả những iỏi nõi éo ru lòng người, nói tóm lại là những cách « làm ái tình » như ta học một cuốn mõi về giác quan. Những cô này càng khéo bao nhiêu càng giỏi bao nhiêu, càng kiềm ra tiền bao nhiêu thi càng được ché chiêu chuộng bấy nhiêu, sám sán cho nhiều thứ và rút ngắn cho cái thời kỳ trong hợp đồng vi du ký sau năm thi rái xuồng chí còn ba, ký 25 năm rái xuồng mười tám năm hay kèm theo nha...

Những nhà Ochaya hay phông trà của Phù-tang-tam-dão dựa vào bọn geisha mà sống rất nhiều. Họ bán cái vui, cái cười của bọn người kia cho khách du và thiên thoảng



Một cô dão bát nữ danh tiếng đang vang lồng ở Nhật bản

- Cõi thật các cô tin rằng có Trời kh้อง?

- Cõi, chúng tôi tin có Trời, Nhung chúng tôi không tin rằng Trời là con cáo, tuy vậy, chúng tôi vẫn cù phải thõe cáo bói chúng tôi nghĩ rằng cái giống cáo nó chạy hanh, vậy tất sẽ mang những lời cầu-khnhan của chúng tôi lên Trời man hon ...

Vào khoảng đầu thế kỷ XX, nghề geisha ở Phù-tang-Tam-dão hành truong một cách dữ dội: rieng ở Đồng-kinh, cõi có tới 100.000 geishas. Rõ. Nhưng cõi này, theo suy-tien-bõ do vân-minh nước ngoái đem lại dãy dán nhang bõ hât cả những bài múa hát của đất nước di mà xông cõi ra lập nhay dãm. Nhung nhà ochaya vi vây biến thành ca ta riem nhay, phong-trao nhay có lẽ cõng dít dội như o nước ta dã nõ, cõi lại dã dít hon thõe nua... Nguoi ta thuật chuyen rằng yao noii ay co nhien co geisha me nhay qua den nõi cu nghe thay têng kén la bat trai boi, cái chiêu talami ra nhay dai, den noi sau cuon-phu-Nhat thay the, khong the chịu được - va lại thấy nhiều thanh-nien lựt qua-phai he linh dung circa lat ca ca nha geisha lai va xóm geisha o Nhât, Yoshiwara - moi doi thanh co-moi van geishas-bi dít khong dõi mõi van di-tich gi lai het.

Linh này kí từ năm 1936 đến năm 1938 thi thi-hanh: năm ấy cũng là năm mà thủ-tướng Saito (Ý Đặng) Nhât bị người ta am sát.

Đến nay, thi họ geisha Nhật không còn nữa - hoặc có còn thi cũng là chỉ dã hát hay nhay múa nhung van dan, báu múa của rieng đất nước mà thôi. Những bậc phụ huynh tung dõi hay những già-dinh thất thế phái báu con, báu em, báu vú di mỗi ngày vi vây cung dã dàn; geisha, một tinh hoa của Nhât-bản, tuy cõi kém sang di dõi chut, nhưng người Nhât cõng khong lấy the lõi bùn bõi vì chénh-phu Nhật dã kiêm công ăn việc làm khac cho bọn người giài nghệ này và làm người dân báu Nhât thành những phan tử cõi ich cho nước hon, dã đổi phõ với nogn sống thực tế hiên dương trên lan tron the-gioi.

VŨ BANG

cái nhợt

Một truyện ngắn của TÙ-THẠCH

Đây là một truyện ngắn viết theo một lối mòi, do một người bát nồi lạo ra: Phùng và Tuần.

Tù-Thạch, một người bạn của Trung-Bắc Chữ-Nhật, dù tên này vẫn tha thiết với vẫn-de vẫn-chương của nước ta và lác nào cũng khóc lâm lao tù để tìm một con đường mới, để diễn những tu-tu-tuồng mới.

Hôm nay, ông giài chờ chúng tôi bài chuyện ngắn đầu tiên; đề thử « bắt mạch du-luận », Chúng tôi chép đặc-giá sê hoan nghênh ngay Tù-Thạch tè bà nay, không nhèo gì lời văn, không nhèo gì cách phô diễn, nhưng vì cái nghệ-thuật-của toàn bài. Bạn đọc sẽ thấy rằng với « không có cái gì cả » — chỉ nói cái nhợt không ai để ý — người ta, với nghệ-thuật, cũng làm nên một lão-phẩm vẫn-chương, chứ cần gì phải dùng lâm chích hoa hòe để viết nên những bài vẫn-tinh-tử và ủy-mị chì đầu độc triết-thanh-nien và phu-ni?

Đó, mời đâu, chí là một cái nhợt nhúi lên ở sau gáy, như cái nón cau. Buổi sáng dậy, Liêu thấy khó chịu ở cổ, chàng ra soi gương, nhưng không nhìn thấy gì, mắt thang cõi ngoài lại phía sau thì có chàng lại quay ra phía trước.

Bà Cả nằm trong màn thấy con cau eo, tèn tiếng hỏi:

— Tòn sao thế?

— Lại một cái nhợt nhúi mới mọc ở sau gáy, đến khô.

Bà Cả ngồi dậy, vén màn, thò đầu ra nói:

— Lại đây me xóm.

Bà nhủi hai lồng mày và lim dim cặp mắt, nhưng bà không trả lời, vì tội Liêu che mắt cả. Bà lấy ngôn từ trộm sờ rờ lên.

— Ài đau, mè!

— À, chỉ một cái nhợt nhỏ thôi, không sa, đê me bão nòi di mưa thuốc cao hàng Bé dán vài hôm là khỏi.

Vai hôm đã qua. Nhợt không thấy tan, trái lại nó càng tên bằng quả ôi. Liêu kêu râ, kêu vào. Mẹ chàng bảo:

— Hay đi mời anh Phùng vè xem.

— Ôi già! vè với, một cái nhợt mà phải mời đốc to.

Lieu nghĩ xưa tức mìnhi vừa buồn cười. Phùng anh chàng mở một phòng khám bệnh ở trong tỉnh, và ở liền đó. Chàng là con thứ ba, con út ở với mẹ tại nhà riêng. Còn người anh thứ hai, anh Tuần, học năm thứ năm trường Thuốc, được ăn ở ngay trong nhà thương. Hai anh chàng không mấy khít về vè hàn. Vé lại, nhà bình yên cả, và càng không có truyền gi. Chàng nghiêm thi, không mấy khi, trong gia đình phải moi đèn thấy thuốc; bình nhúi con ma bệnh cũng không mấy khi đến quấy nhiễu. Vé lại có bệnh gì guy hemi mới mời đốc to. Ché ghé iò, mìnhi hay rúc đầu xô mũi xoàng xoàng mà cũng mời đốc to thi thực là nhiều sự. Lieu buồn cười khi tưởng tượng, anh Phùng với vàng xách va-li đựng nón ống

nghie, náo hòn thử biếu, náo kim tiêm v.v. đến đê rõi chữa một cái nhợt. Chàng không muốn làm mất thời giờ của hai anh. Nhứt là Tuần, vì chàng đã biết Tuần to tiếng là quý thi giờ. Không phi một phát, công việc hàng ngày, làm những gì, đi đâu, vào lúc nào đều xếp đặt như mây. Tuần có một bộ óc rất khoa học, chàng tin yêu ở nghệ và hi vọng một tương lai rực rỡ nòi.

Nhưng không mời, một hôm tình cờ Phùng và Tuần cùng về thăm nhà. Thấy Liêu đau, Phùng trách:

— Sao me không chờ đi gọi sớm, đê nhọi cương lèn то quâ?

— Nhưng nó có cho đi gọi đâu?

Bà Cả vừa thương Liêu, vừa bye mình vì chàng. Phùng thấy em đau, cũng thương. Tuần kéo tay Liêu ra mìnhi cửa sổ, những chất thuốc cao vàng và nhérp nhập dinh vào tóc khiếu. Tuần chàng thấy ngòi dầu că.

— Một cái nhợt boc.

Tuân rò tay vào cái nhợt. Liêu giật nẩy mình:

— Ài đau, anh.

Thoảng mót ý lo trên nái: một Phùng và Tuần. Phùng hỏi Liêu nhút có rúc lầu không? Lại còn không rúc, rầm rúc, dưng rúc, đì rúc, ăn cung rúc, đen nôi cung rúc. Liêu cau có suốt ngày chỉ muôn gắt. Ban ngày, còn khà, ché báu đém, giường chàng nằm là một cái ngực hình. Ban, rúc chàng dựa vào thành giường, đưa một vòi phút, chàng lại phủ phục đì trán xuống gối đồng nhang cũng chỉ một hai phút, chàng lại nhòn dậy. Chàng kèa, chàng rên. Bé cụ ch襍 ch襍 lại tên :

— Con cù nám yên, con kêu thô, lại càng tý tên.

Né me, chàng lại im, nhưng được một chóc, cái nhợt ài nghiêm lại đốt chàng. Chàng lại kêu, lại rên có như râ trài đất.

— Bây giờ, anh chửa cho em thế nào?

Bé cụ lo lắng hỏi Phùng.

— Được, cù đê yên, vèi hòn nứa nhét chín thi sạch cho vò mủ.

Một lát Phùng lại liếp :

— Đè tí nứa con vè, con sai thẳng bếp mang xuống may viện thuốc, cứ lúc nào nòi kêu rúc quá thì me cho uống một viên. Một ngày nhiêu nhất là sáu viên.

Tuần từ nay vẫn ngồi yên, lại đứng dậy bảo Liệu giờ gác cho xem lòn nữa, chàng sẽ chạm vào lòng người ốm, và phía giữa rồi lại xé lòn hai bả vai, chàng nghe, chàng châm chui nghe: nếu lồng mày nói mấy câu Phùng và Tuần nghe nào cũng về, ngày nào cũng xem cái nhợt, ốp ấn, dán pán đê cho con bệnh kêu yáng lên một tiếng, rồi lại bỏ tay xuống đê lói lại ra dáng lo nghĩ, Không phải là bệnh thường. Đè là một cái hồn bối nguy hiểm.

Tuần từ nay vẫn ngồi yên, lại đứng dậy bảo Liệu giờ gác cho xem lòn nữa, chàng sẽ chạm vào lòng người ốm, và phía giữa rồi lại xé lòn hai bả vai, chàng nghe, chàng châm chui nghe: nếu lồng mày nói mấy câu Phùng và Tuần nghe :

— Ái giờ! .. — Liệu kêu.

— Hãy còng xanh,

Và chàng lại yê chõ cũ.

Đến gần mười hai giờ, ai vè nhà nay.

Liêu vẫn kêu trót, kêu đât, khiến mẹ sốt ruột. Bà mìnhi mọi người cháu họ đê trồng nom hoặc đê Liệu có muôn nhớ gi chàng, còn bà đê hồi thuốc. Bà thấy Phùng bao đoi yê hồn nứa, mà Tuần thì có vẻ lờ mờ, bà đâm lò.

Hai hôm sau! O! bệnh tình bay giờ, có vẻ trầm trọng chứ không phải thường. Cái nhợt ấy hoành hành dữ. Nó không oắn bắng quâ ì ñì mìn, nòi to gấp năm và hé ra; năm sáu cái ngôi mọc lên xanh như cái mâm hoa; cù cái cõi Liêu súng sิง như cái cõi.

Liêu gân thành điên. Mát chảng lèch đì, mát sán, mìnhi da vàng ęb, hai mắt đờ đạc. Gần mười hai đêm thức suối sáng đê rên, đê cho con vi trùng nòi đục sau gáy thi còn dài là bò sống. Chàng nhín lên mội tû già đῖa, hàng dày thuốc cao cùi thay Khách, thay Mường của ông lang hàng Bé, ông lang hàng Bái, ông lang Mô. Chàng uống thuốc chén, chàng uống thuốc đê. Vô biện.



Phùng và Tuần ngày nào cũng về, ngày nào cũng xem cái nhợt, ốp ấn, dán pán đê cho con bệnh kêu yáng lên một tiếng, rồi lại bỏ tay xuống đê lói lại ra dáng lo nghĩ, Không phải là bệnh thường. Đè là một cái hồn bối nguy hiểm.

Hai người đê lói, áy nay.

Các bà cõ, bà đê đã hội họp cù ở nhà Liệu. Người ta bàn tán, người ta tra tru, người ta lo Liệu chết. Bà Trưởng Hòa nói với me Liệu ra vè diec mòc.

— Thế nòi, thê hai anh qú là đốc tờ mà lại chịu đê em thế à?

Bà Phú Gia lắc đầu.

— Thuở tay vè mòn gi, chú vè ung thư thi...

Bà không nói hết câu, chỉ lắc đầu, tò ý thất vọng.

Bà Trưởng Yến nhìn vè phía Tuần và Phùng:

— Hai anh đinh chúa cho em cách nào?

Tuần vè mặt khác khô khòng trả lời. Chàng khô chịu vè những lời bàn tán không đâu của các bà. Chàng không ua nòi nhiều, bình phanh suông hay lý thuyết. Chàng chỉ quan sát và đợi lèo nòi cù hành động là hành động, chàng không giải nghĩa hay phân trần. Càng vi cái tình trong-nganh đê mà cù họ bảo là khinh người. Phùng có xâ-giao hơi, chàng đinu dòn trả lời :

— Được, cù và các bác cù yên tâm, mìnhi chún nứa, con sẽ đêng kim đỗ.

— Ông chao! Ông chao!

Cá họ đứng dậy phẩn đối vè cái lối chửa « dã man » ấy. Bà huyện Thái đã chết vè thi. Bà cũng có cái hồn hối ở gần nách, chửa mấy chục ông lang ta không khôi nhưng còn sống, tối khai đưa vào nhà thương đối diện chỉ hai hồn là ngoéo. Con gái ông Hèn Luong cũng thi. Lại chính ngay bà Giao, vè ông đốc tờ Giao cũng chết, con vè những mủi kim can ognbiệp. Thế mà bây giờ Phùng và Tuần định đem cái lối chửa ghé gớm áy chửa cho em. Bà Trưởng Hòa nhất định không chịu :

— Các anh mìnhi giết nó thi hãy mang đê nhà thương đê.

Nhung bệnh cù Liêu thêm nặng và trở nên nguy kịch. Cù họng chàng bị nghẽn, không nuốt được sác chắt đắn, uống sữa và nước cháo cũng đau.

Chàng mè man, nhiều lúc không biết rằng mình nằm hay ngồi. Cù chàng nhẳng trương ra.

Mè chàng khóc. Bà đê sai người vào tận Nghê-an mời một ông thầy cùi giảng là giỏi vè ngoại-khoa chửa. Ông đê cho thuốc đê, thuốc dán, cù thuốc chén mìnhi cũng không đỡ. Đến hôm thứ mười chín thi thôi, không thể trù trù được nữa, người ta đã trao cù tinh mèn Liệu vào tay Phùng và Tuần. Vé lại giữ cù

không được, bây giờ là đến lúc Tuần hành-dòng, mà ở trong những gia-tộc như gia-tộc nhà chàng, hẳn là đồng phái đều đoán và nhất-quyết. Những lời suy sụp thiệt, chàng thán nhiên như không nghe thấy. Mẹ chàng khóc :

— Con có chia cho em, con phải nói tay dừng làm mành kèo nó đâu.

Bà đã biết tình của Tuấn, và lỗi chữa táo bạo của chàng. Phòng khám bệnh của Phùng không có chỗ nằm. Tuấn vẫn vội vã đưa Liêu đến một nhà thương tư. Theo lẽ ông Đốc nhà thương vào thăm con bệnh và ông an ủi me Liêu :

— Cụ cứ yên tâm, ông Phùng chữa mất tay lầm ; Ông Tuấn tôi đã được nghe tiếng, hai ông chữa thì cụ không lo.

Thực ra, Phùng đã theo đúng phép đẽ cho ông ta toàn-quyền chữa Liêu, nhưng ông từ chối, vì chính tay ông đã « đẽ » một người đàn bà và đã đưa người ta xuống mộ. Ngày giờ nghĩ lại còn ghê, nhưng ông cũng không biết cách chữa nào khác hơn thế.

Liêu ngồi lynch đưa ra ngoai, hai tay ôm lynch chán, đầu cái gục xuống có lẽ vì có nặng quá. Hai người khán hộ đứng đẽ. Trên mặt bàn thucó kẽ cảnh giường một cái chậu vuông tráng muỗi, một lít *leintredt iodé*, bông, chai xanh, chai tim, và hai cái dùi ngắn, bằng nửa ngón tay út. Phùng rót một cốc nước và đưa cho em một miếng thuốc bắc chiui. Những dùi lửa đã bắt đầu nồng. Tuấn đã sẵn sàng, chiếc blouse trắng cộc tay, dài quá đầu gối lăng thém vẻ trang nghiêm của nết mặt. Chàng nhìn những kim đốt. Phòng chàng ra hiệu cho Phùng. Hai người khán-hộ giữ chặt lấy người Liêu. Chớp mắt, Tuấn cầm dùi vào gáy Liêu. Tiếng kêu phá lên :

— Ôi giờ ôi !

Liêu quằn quại. Hai người khán-hộ ghi chật. Kim lửa chọc vào nhợt, máu phun ra, mồ phôi ra. Liêu giãy, Liêu kêu, Liêu nguyền rủa. Mấy người đi qua ngoài hien, đứng nghe mắt nhìn qua cửa kính. Mẹ Liêu khóc, bà trưởng Hòa khóc, bà Phù-Gia khóc, Phùng đỡ tay em cung vòng quanh nước mắt. Liêu đau quá. Chàng lay cha, lay mẹ, lay anh, lay trời, lay đất. Chàng đau quá, lịm đi, ngất đi. Cả họ đều khóc thành tiếng. Phùng nghe ngào trong cõi. Trừ có Tuấn, hai hamb ráng mím chát, da mặt hoai tái, chàng hét súc giấu sự cảm-dòng. Nghiêm ngặt, như một phát búa, chàng bảo :

6 tháng viết đọc và hiểu được chữ nho
DÀY THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI RẤT DỄ HỌC
HỌC PHÍ RẤT NHẸ HỌC GIỜ NÀO CŨNG ĐƯỢC
ĐỂN NỘI HỌC. HAO ĐỀN TÂN - NHÀ DÀY
HỘI M. VÂN-HẠC LÊ VÂN-HÒE

16bis rue Tien Tsin Hanoi

16

— Mọi các bà ra cả ngoài kia. Trong buồng thiệp thuốc, các bà dừng làm rộn.

Lời nói của chàng là một lệnh. Cả họ, me Liêu đều lùi thủi đẽ ra. Màn mù lènh láng ra vai Liêu, không kịp chui. Kim đốt đẽ rứt ra. Liêu nằm như một cái xác. Hôm sau, tan nhục-binh lại diễn lần nữa. Và Liêu đã nằm được, nhưng cái nǎm của Liêu bây giờ là triệu chứng của cái nǎm mài mãi. Cả họ không dám vào buồng Liêu nữa, những lúc Tuấn đột diện.

Bà hôm như thế.

Ngày hôm thứ hai mươi bốn, tinh sương, Tuấn đã cắp cắp đẹp xe đạp ở dưới Vọng vè. Đến công nhà thương, chàng đã nghe tiếng khóc của bà Hòa, mặt chàng cái không còn hột máu. Hai chân chàng tường như rời hòn dẫu gối, một linh tinh đá báo cho chàng biết mỗi tin chàng lành. Đến đầu couloir, Phùng hình như đã đứng chờ :

— Liệu mất rồi, Tuấn ạ, mất nǚ đêm hôm qua.

Nước mắt, những dòng nước mắt cứ trào ra, Tuấn lén khóc. Tuấn đẽ mặc cho sự đau thương em, trong mươi mấy ngày không nói ra được, bây giờ mới tràn ra hai má.

TÙ-THẠCH

HO LAO

Trị những chứng ho có sót âm, ra đờm đặc lẩn huyệt, hoặc nhô ra toàn huyệt, có khí chỉ ho khan không thành tiếng, người một ngày một xanh xao gầy mòn, nên dùng thuốc BỘ PHÉ TRÚ LAO DIỆU NGUYỄN. — Giá mơi ve 1\$50°

SÂM NHUNG BỘ THẬN

Thận hư, khí-huyệt kém, lèl dương di tinh, mộng tinh gầy còm, yếu đuối, tinh thần bạc nhược, phải uống thuốc SÂM NHUNG BỘ THẬN DIỆU NGUYỄN đẽ bồi bãy lấp chán khi cùu ván lại sức khỏe. Giá mơi hột 1\$80.

BÀN BÃ KHÍ HƯ

Đàn bà có bệnh trong da con, kinh nguyệt không đều, ra huyết bạch, da vàng vọt xanh xao, rắc dầu chong mặt lôn, da bụng luồn, kẽm đường sinh dục. Chỉ dùng thuốc KHÍ HƯ ĐIỀU-NGUYỄN, sinh dục sẽ dễ dàng, kinh nguyệt đều hòa, hồng hào tốt. Mỗi gói giá 1\$00.

CAI NHA PHIEN

Thuốc này giúp cho những người muôn cái bô hổn hủt được hay hủn hủt, một cách rất đẽ dàng và mau chóng. Những người dùng thuốc này bô hổn được sự nghiên cứu con nhau : không thuốc cai nào mau-chóng và hiệu nghiệm như thuốc CAI NHA PHIEN ĐIỀU NGUYỄN. Ai đã trót mắc phải, muốn bão tồn súc khỏe và nỗi giỗng, phải dùng thuốc cai này mới hưởng hạnh phúc cuối đời. Thuốc này uống vào rất êm ái, không met nhoc, rất tiện cho những người súc yêu bận công việc uay phái di xá. Mỗi ve lon 35, nhỏ 1\$50.

Nhà thuốc Diêu - Nguyễn
125 — Hàng Bông (cửa quyền) — Hanoi

Địa lý : Haiphong : Mai-Linh — Nam-Dinh : Vinh-Hong — Hai-duong : Quang-huy — Thai-sinh : Minh-Duc — Ninh-binh : Ich-tri — Bắc-ninh : Que-huong — Thanh-hoa : Thai-tai Vinh : Sinh-huy — Hué : Vinh-hoa — Saigon : Mai-Linh 120 Guyenemer — Due-thang : A. Dakao — Cholon : Long-Van



Có cái những trạng thơ cũ phải chịu đót

Thơ với vẽ cùng là mỹ-thuật, nhưng nếu bảo đảng nào hòn kém nhau, tôi tưởng không thể nói được.

Có cái thơ hồn vẽ, cũng có chỗ vẽ lại hồn thơ. Thiếu gì tâm-tinh hay cảm-sắc, nhà thơ khéo tâm nỗi lâm rung động cá tinh-thần và cảm-giác người ta, hơn là được thấy thực-trạng & trên bức vẽ không phải không được.

Nhưng có nhiều sự-vật, duy có ngòi bút của nhà vẽ tâm-tinh là thiết-lượng thực. Nếu thành bị vía lân ngày mà dân tuyệt lương thì nguy.

Người ta hội họp để tìm cách đổi phô.

Trong một đám dân-chung hội nghị kia, có một người đứng lên bày tỏ ý kiến hồn stec mới lạ, ai nghe cũng phải rùng mình :

— Thịt xin-quán-dân y theo kiến-nghị của tôi, dem các cụ già nua ra mà làm thịt ăn, có thể mới đốt bôt lương thế đẽ đánh cho họ trai trẻ, và có thể thi cuộc kháng chiến của ta mồi kéo được vững bền.

Thi-si Victor Hugo lúc này đang ở Paris và chính là một cụ già trong số da mồi tộc bắc, nghe thấy kiến-nghị nói trên; chả chan cảm-dòng, phái ra mây cao, tưống lý-thú sau đây, gửi cho dân-chung :

« Ra đời liền có nó,
đến chết cũng theo mình »

Đồng ý với nhà thơ Tùy-viên, chàng tôi nghĩ hai câu ấy chẳng hay ho quái gì ; nhất là chưa rõ gi ra là cái bóng.

Phải, cái bóng người thi ngay lúc minh đẽ ra lienh cõi, đến lúc minh chết thì nó mới mất đi. Nhưng nói như hai câu thơ trên, thi vịnh chán lồng sợi tóc hay cái tai cái mũi người ta cũng được, chứ có riêng gi bóng đâu.

Một việc mà các trạng thơ cũ đã chịu bị ; đâu nỗi, các ông thơ mới ta thử vịnh xem.

Phải nhớ chí thích thực hai câu mà sét đẽ rõ nghĩa, chó không phải kéo dài.

Ăn thịt các ông già cho bớt số người đi

Trận Pháp—Đức chiến tranh năm 1871, kinh thành Paris bị vây học rát nguy khốn.

Dân tam lục ấy vẫn hằng hái chống cự, nhưng chỉ khô một nỗi là thiếu lương thực. Nếu thành bị vía lân ngày mà dân tuyệt lương thì nguy.

Người ta hội họp để tìm cách đổi phô.

Trong một đám dân-chung hội nghị kia, có một người đứng lên bày tỏ ý kiến hồn stec mới lạ, ai nghe cũng phải rùng mình :

— Thịt xin-quán-dân y theo kiến-nghị của tôi, dem các cụ già nua ra mà làm thịt ăn, có thể mới đốt bôt lương thế đẽ đánh cho họ trai trẻ, và có thể thi cuộc kháng chiến của ta mồi kéo được vững bền.

Thi-si Victor Hugo lúc này đang ở Paris và chính là một cụ già trong số da mồi tộc bắc, nghe thấy kiến-nghị nói trên; chả chan cảm-dòng, phái ra mây cao, tưống lý-thú sau đây, gửi cho dân-chung :

« Je lègue au pays non ma cendre,
Mais mon biseck morecan du roi. »

« Femmes ! si vous mangez de moi,
Vous verrez comme je suis tendre. »

Một bạn chúng tôi đã định ý đợi khai, theo diện lục bát ta :

« Thân này, lão hồn quốc-dân,
Sẽ ra nấu nướng mà ăn goi là. »

« Béon xoi thịt lão già,
Xoi rói bết nõ mèm ra thê nào ! »

Tôi chắc dân Paris thô-thô đẽ chí căm cu Hugo, nhưng ăn thịt cụ thi si nõ ; nhất là vì thi cụ dai lâm, hân nuốt không trôi.

Nhân nước lụt nhở
lại mấy câu thơ hay.

Còn nhớ vào khoảng mươi mấy năm trước, xứ Bắc ta cũng bị một mě sóng đầy nước lụt như đang thấy hồi năm xưa rồi. Bao nhiêu những chỗ dân-cư trú mặt ruộng đất phi nhiêu, bị tràn ngập hâu hết. Lúc ấy dân-dìn đói kẽm khô sô khống thê tè.

Một mě, Bảo-hộ lo phuong cứu giúp ; một mě khác tinh-canh nguy khôc của nạn-dân kèn gọi iểm lòng từ bi bác ái khắp cả trong nước.

Cuộc lạc-quyên mě khắp ba kỵ.

Lần đó, đồng bào Nam-kỳ ra tay tẽ-dột sét sắng, ngoài hồn mồng ước của mọi người. Phần thi chò giao báp phát chán, phần thi quyền gián tiền bạc cả thay đến mấy trăm ngàn đồng.

Cái nghĩa-cũ ấy khiến cho xứ Bắc hồn sét cảm-dòng. Cố nhà báo (hình như Trung Bắc Tân Văn) hay co-quan từ-thiện nõi tôi không nhớ rõ, đã xưởng lén cuộc thi thơ, lựa chọn một bài hay nhất đẽ thêu vào vóc, gửi vào cảm-tâng đòng-bảo Nam-trung.

Còn nhớ bài thơ quán-quán, co-bốn câu sau này ai cũng phải nhận là hay :

Đất Bắc měn móng trán bě khõ,
Trời Nam lai lảng dội nguồn ản.
Ánh em nghĩa nặng, tài nén nhẹ,
Non nước đường xa, bụng vẫn gần

Cống Quỳnh và ấm
Hiếu ở bênh Täu

Nước Tân có nhà văn Tô-Nam-Thù — qua đời chừng mươi năm nay, — sinh-binh co tinh lâng-mạn chót nhâc y nhur, Cống Quỳnh ta ; lại da-tinh vo van gần giống Tân-dâ.

Man - thû chính tên là Tô - cõc, nhưng được tiếng trong giới văn-tho Tân-dâ dưới cái biệt hiệu là Man-thû thương-nhân.

Ai cũng nhớ Tân-dâ ta bõi cõn sống, cõi kiết túng thế nào méc long, cõng phải dự-bị luôn luôn mít chai cõi-nhát hay ruy-giả, nhưng nói như hai câu thơ trên, thi vịnh chán lồng sợi tóc hay cái tai cái mũi người ta cũng được, chứ có riêng gi bóng đâu.

(xem tiếp trang 28)

THƠ DỊCH

L'invitation au voyage

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble.
Aimer à loisir
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble,
Les sols mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traits yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreront notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Viellent leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Don l'honneur ses vagabonde ;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.

— Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or ;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

CHARLES BAUDELAIRE

Thinh du ca

Nay em yên-quý

Thá vui đỗi mây êm-dềm
Đôi ta xé nô chung đệm nhau về
Thỏa-thê ăn ái
Chợ mài hết đời
Ta cung nhâm mã tát hai
Ở nơi non nước thâm-tuổi giống minh
Rung-rinh mồ tả
Xứ đó vิง Ô

Lần hàng mây nỗi lo tho

Khiêm anh tan tri uân-vệ mờ-máng

Tiếng đang ngâm thấy

Che đay tình gian

Về binh bi hem mun pán

Mắt em dưới đất lè tròn, long-lanh.

Xa-xôi xó nẹp xinh thay
Mọi vật tay ai khéo xếp-bày

Lòng-lây đường-hoàng phô thák-tụ

Em-dềm tĩnh-mịch gọi mè-say,

Ghé, bần, giường, lô

Mặt ga nhăn lầu

Trái nhanh tháng chài lầu

Tu sần sật đẽ phi phong chung :

Những bông hoa hiếm

Kiều-đèn nhất đời

Hương thơm đưa thoảng khắp nơi

Dịu-ém phảng-phản lấn mực long diên :

Tràn trên chén vè

Ti-miêng-phu

Trước sau gường chiến tit mù

Đóng-phuong lồng-lộng cảm phả-hoa

xưa

Ngãa ngoa trán vè

Như khai thi-thần

Ri vào cõi kinh trong tâm

Cô-hoang-nhension lồng-trâm êm dù.

Xa-xôi xó nẹp xinh thay

Mọi vật tay ai khéo xếp-bày

Lòng-lây đường-hoàng phô thák-tụ

Em-dềm tĩnh-mịch gọi mè-say,

Khi em trông đó

Lòn nhò mây, angler

Tren sóng đang ngã-ngoan-ngoang

Đoàn tanh vân lang-thang đóng-dải:

Mỗi bài nguyễn ướt

Chiều đưa lòng em

Thỏa từ chát gợn mong khẽ,

Phuarg trời xà, lắc chung him vè đây.

Ngày...

Gió trên đồi dưa xuống
Đẩy tiếng hát sơn ca !
Sao những ngày mộng tưởng
Hãy gợi ước vọng xa.

Nhưng rồi ngày hia quanh
Tiếng hát giặc mờ qua,
Trở lại tâm hồn lạnh.
Mộng cũ, tình, xá xa...

Chiếu

Tiếng sáo dưới vòm cây
Nhẹ lướt theo hơi may:
Khoan thai, hay đùa dật,
Án ái gần lòn dây.

Nghỉ sự đời

Tâm thần bay thước đứng
trong vòng.

Danh iả ai là lại chàng mộng,

Thẩm thoát trâm năm duyên

Ấy gặp,

Lộc lừa muôn việc phúc mà

dong.

Công hầu khanh-tướng ba mớ

đất,

Phú quý vinh hoa một giấc

mộng.

Nhân ban trì ảm ai dò tá,

Nợ đời phải trả, trả cho xong

MÔNG-CHÂU

(Lời-Diem)

— Trái tay bông ngô

Ông-đèn ngày thường

Giới lèn đồng nội ruộng nương

Sông đào thẳng tắp; phô pô ràng đỡ

Như trắng ngọt đỡ

Rực rõ ánh vàng;

Non sông hì a giắc mờ-máng

Trong bùn uẩn-khí hào-quang lòa đầy.

Xa-xôi xó nẹp xinh thay

Mọi vật tay ai khéo xếp-bày

Lòng-lây đường-hoàng phô thák-tụ

Em-dềm tĩnh-mịch gọi mè-say.

NGUYỄN-GIANG dịch

Kỳ sau đăng thơ Đường



Võ-hiệp, lieu-thuyet, Nhật - bản

VŨ BẮNG kể lại — Tranh vẽ của TRINH VĂN

Lưu-Cái thiền-su không để ý đến
lời riết cốt kia, ngài ngồi trầm
ngâm nghĩ ngợi một hồi lâu. Cụ
lang thuộc đứng dậy, má hão tên
tiểu đóng :

— Con ơi, chúng ta nói chuyện
đã lâu rồi. Thời đi, không có thi sĩ
mặt.

Đoạn, cụ quay lại chào Lưu-Cái
thiền-su:

— Thời, phà chùa ngồi chơi. Xin chúc nhà chùa đi
chan cứng da mềm và sẽ không gặp tai nạn rồi ra &
đèn đường. Nhà chùa niệm phật cho những người
bất hạnh, nhà chùa nhé !

Cụ nói thế rồi lắc đầu một cái khẽ — tóc cụ xõa ra
và bay pháp phô.

Lưu-Cái thiền-su, đứng lặng im mà đám cop mắt
về phía sau. Rực hầm vào những kẽ đá cằn hằn ngón
hàng vạn năm, có khi họa thế nữa; những cây dài
khô queo dàm ta ở kẽ nát rá và mói thoát trồng có vẻ
những hận tail giờ sứ giờ ra vậy.

Vừa cao, vừa dài, vừa đồ sộ, trái núi kia, như có vỏ
muốn rộ Lưu-Cái thiền-su. Tiếng gió kêu trong kẽ lá,
trên cao cao tít hòi với tiếng run rẩy reo ghê
thịt sỏi da. Nhưng Lưu-Cái đã không nghe thế hết;
ngài đang nhập định và sống ở trong một cõi tương
lai tốt đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Lưu-Cái thiền-su e động trại ở
dảng sau quán nước. Ngài đã kiểm được một
cái búa và một cái đũi đục đá. Tác thi, ngài lấy hết
gân cốt ra còng đũa cù ngày; những khách bộ
hành và những người ở trong quán nước đều giương

mắt ra nhìn, hối sắc ngạc nhiên. Cố
kẽ thi cho là ngài diễn, có người
thì bảo đó là một anh phu khuya
đục đá như thế cót là để yểm âm
binh và lấy oxa. Ai ai cũng ném
đá vào ngài. Ngài cứ ra công mà
đục đá, không để ý đến lời bàn
tán, đém pha. Một tháng qua rồi
hai tháng qua kia. Khi nào ngài
thấy mọi mộng trong mình thì

lặn ra chân núi nghỉ ngơi và ngủ, tuy là nái
đàn vỗ nhau và có bài hát mòi маш thi lai hát say
vào làm việc. Ba tháng trời cặm cui, siêng năng như
thế, ngài đã đục được một cái vung khá to ở trong
trái núi kia đã có tiếng là không thô nô đục được.
Người ta vẫn còn chép nhao ngài, nhưng không ác liệt
như trước nữa : trái lại, họ đã hơi có cảm tình rồi,
để kia lại mang cho ngài một chén nước hay một
khoan cơm nấm.

Thì giờ cứ thế mà đi. Một năm trời qua, Lưu-Cái
thiền-su đã vào sâu được ở trong cái hang đó.
Trái núi kia, một ngày nào không hết, liệu có thể đi
suối qua được. Vì có vị su sinh cỏ dại đó đục chặng ?

Những người nông phu dày giờ đẽ bắt đầu nghe
những người vị chán tu kia, bởi vì trong ba năm, vị
sự ấy đã đục được một cái hang sâu thẳm. Những
người ở bầy lảng chung quanh Ao-bèc-dùi đã bắt
đầu nói với con người là lảng kia ra cộng làm việc
như một kẽ chyun làm nghề đục đá; họ phục tài
Lưu-Cái và cho họ để giúp tay ngài n่ะ.

Mãi đến tận sau mới biết, vị ôn quang ở đó, bầy
năm sau, mới hiểu ngài một món tiền để gọi là tăng
thưởng công lao khô nhọc: Lưu-Cái thiền-su đem

tất cả tiền đồ phân phát cho dân nghèo và không giữ chút gì cho riêng mình. Bao nhiêu vị quý phái ở trong lầu, thấy cái bốn phần mình là phải giúp đỡ thiện sự trong công cuộc khô khát kia, gọi thư đến giúp thiên sứ và ngày đêm làm việc và dưới quyền thiên sứ đốc xuất.

Chính thiên sứ cũng đọc như phu và không lúc nào không niệm Phật. Tất cả mọi người đều đọc, đều mài với một sự cẩn tú không thể được; tiếng mài đà vọng ở trong núi đá và kèo dài ra trong khắp thôn xã ở chung quanh.

Mọi người đều cho rằng vị sư ấy là một vị phật sống, và, nếu có một người khác bộ hành náo nức qua đây biết chuyện thì họ cứ đầu trước hang với một tấm lòng thành kính và hân, tuy vậy Lưu-Cái thiên sứ không hề bước ra khỏi động ba giờ; ngoai giao với chúng ta, Ngài không nhận một thứ quà tặng gì khác nữa và không muốn mất một chút thi giờ nào cả. Chẳng bao lâu, danh ngài nỗi rầm khắp đó đây và cả ngài làm việc bỗng chốc đã thành một nơi linh ứng. Khắp nước Nhật đều đến thăm chốn đó, vào trong hang đá để xem, và ai ai cũng giúp công, giúp sức một vài ngày. Cái hang, vì vậy, mỗi ngày một rộng thêm. Năm tháng cứ trôi qua: có nhiều người huy còn sốm lác Lưu-Cái bắt đầu làm, bảy giờ đã có nhiều người chết; trè con bảy giờ đã lớn rồi; nhưng có gài thường xuán hiện đã lây chong vú con; cây ngài nhỏ ở đầu đình chỉ nhón lên trông thấy và hàng lá đã sum sê cả một vùng quanh đồi; cây và trồng ở cái vườn bên cạnh bảy giờ rập xuống vì chia nhau; quả có những tách to như tay những đứa trẻ con. Đến mươi tám năm nay, Lưu-Cái cứ ra công ra sức đẽ. Mùa ngài mỗi ngày một hộp đì, sút ngài mỗi ngày một yếu đi, nhưng ngài vẫn cứ giữ một dạ can trường và không một lần nào ngài được trống thay vong thái dương mọc cát.

Một hôm, có một võ sĩ trạc độ ba mươi tuổi ăn mặc rất xinh xoàng đứng ngoài bước vào trong quán nước. Chàng có vẻ lo nghĩ và một mồi, chàng hỏi một người nhà quê đang đút:

Tôi hỏi thưa này khô không phải, ở trong cái hang đá này có một người tên là Lưu-Cái phải không?

-- Có-có. Còn ai ở vùng này mà lại không biết tên ngài nữa!

-- Nhà sư ấy trạc bao nhiêu?

Người nhà quê hết sức ngạc nhiên, nhìn vị võ sĩ kia và trả lời:

-- Lưu-Cái thiên-sư năm nay ngót sáu mươi thi phái.

-- Bác có biết ngài sinh đẻ ở đâu không? Có phải ở Ishi-si còn khôn? Bác có biết không?

-- Cố. Tôi nghe thấy nói rằng ở quê hương của ngài, tuyệt phủ quanh năm ngày tháng.

-- Người ta lại nói với tôi rằng hồi trè ngài ở hâu với một nhà quý phái nó, phải không?

-- Cái ấy tôi đã biết. Ngài lại kể cho tôi biết rằng tên tôi là Ishi-si còn tên là Lưu-Cái.

-- Cám ơn bác. Cái hang này chỉ có một lối vào phải không?

— Đã dành. Bởi vì đục được một lối đi vào đã chết người rồi, huống chi... Nếu ngài biết rằng Lưu-Cái thiền-sư đã tồn bao nhiêu công trình. Nhưng tại sao ngài lại hỏi tôi như thế?

Chàng võ sĩ lặng im không trả lời. Chàng tiến đến phía cái hang và nói:

-- Tôi muốn bết Lưu-Cái là người ra thế nào...

Nhưng mọi người they đà đã ngán chàng lại:

-- Xin ngài đừng bước. Ngài không thể đi một mìn vào được bởi vì trong đó tối lâm và có nhiều khe lâm,

Chàng võ sĩ trả lời:

-- Nếu thế thi bác có thể vào bảo với Lưu-Cái rằng có một người ở Ishi-si còn hỏi thăm ngài.

Người they đà trả lời rằng:

-- Thế tại sao ngài lại không cho biết tên ngay? Ngài là họ hàng thân thích của ngài có phải không? Nếu quả như thế thi ngài nên lấy làm tự phụ bởi vì danh định ở bầy làng trong thung lũng Ao-bác-diễn ai ai cũng kính trọng và biết ơn ngài Lưu-Cái.

Đoạn, người phu đục đã cùi xuồng chào chàng võ sĩ. Một ông lão nghe thấy câu chuyện thế đèn gán họ và nói thêm :

-- Bàn ngài, ngài không biết bởi vì ngài là khách lạ. Chứ ở đây còn ai lại không biết Lưu-Cái thiền-sư là một đấng thế nào... Ngài cứ thử tưởng tượng cái công nghiệp của ngài mà xem; ngài muôn đục một hang thông qua nói đê thay cho cái cầu này ngõ hầu cứu với những khách hành khôn nạn. Đổi với chúng tôi. Lưu-Cái thiền-sư chí tốn, chí kinh thực quả là một vị Phật sống của trăm họ vậy. Một mình ngài mà ngài làm được cái công việc vĩ đại kia, sự biết ơn của chúng tôi thề vò vò bến, không thể nào nói đượ.

Những người nông phu ở những vùng quanh đồi xóm xít, cả lội ở chung quanh người võ sĩ thành niên và biết rằng đó là hang của Lưu-Cái thiền-sư, họ cùi lạy và chàng võ sĩ không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Chàng hỏi :

-- Lưu-Cái làm ở đây đã được bao nhiêu lâu rồi?

— Được đê hai mươi năm-đi. Người ta kè chuyện rằng là thiều thời ngài đã làm lâm việt ác đúc iên bảy giờ muôn tám nhán tết đê đền bù tội lỗi.

— À! thế ư? Đè, đền bù tội lỗi... Hình như trước ngài đã giải chủ ngài thi phái... Chao ôi, có đời nào người ta lại có thể đền bù được một cái tội tày trời như thế.

Những người nhà quê đồng thanh nói rằng:

— Phải, phải, ngài có can cái ác thực nhưng,... nhưng sự khổ cực ngài đã trải, tấm lòng tin tưởng của ngài, và cái mục đích ngài cứu thế độ nhân có thể ta nhàm được hết cả tội lỗi của ngài — dù cái tội ấy là tôi giải; người đi nữa...

— Được, được, đê rồi xem chốc nữa những tội lỗi ấy có được trời xá cho không...

Chàng võ sĩ ấy nói với một giọng cảm hồn ghê gớm đến nỗi bao nhiêu nông phu they thuyền đều phải ngạc nhiên và nhìn-chàng võ sĩ bằng một con mắt ngạc và có vẻ như muốn bênh vực nhà sư Lưu-Cái.

Ngay lúc ấy Lưu-Cái bước ra trước cửa hang với hai người phu đục đà. Vừa nhìn thấy ngài, chàng võ sĩ trè luồi rút gươm ra. Lưu-Cái trong thương tâm một cách lạ. Ngài gãy đét lại như con mắm, xương sườn, xương sống lòi ra; hai chân ngài không được vững; lóc ngài mọc lởm chởm và che lấp cả bộ mặt râu reo như quả táo và đôi mắt cắp kèm gân như không tròng thấy gì. Bao nhiêu they đà và nông phu đều quý cùi xuồng lạy ngài trong khi ngài lâm

cầm đũi tung bước như một người mù vây.

— Đầu ? Đầu ? Người hỏi tôi đâu? Thưa võ sĩ, võ sĩ là ai vậy?

Đứng lảng im trước kè thù, chàng võ sĩ buông gươm xuồng và nói:

— Ngài có phải là Lưu-Cái hay không?

— Phải, tôi là Lưu-Cái.

— Vậy ư? Lưu-Cái, Lưu-Cái, tôi đem cho ngài sự hình phạt của cái tội ác ngài làm ở Yên-Đô đây. Lưu-Cái, người có nhở đền bù bấy còn tên là Tảo-kim-Nghé và còn là một tên hồn hay không? Ngươi đã giải chủ ngươi, và cùng với vợ chủ đất nhau đi rốn...

Nhà sư trả lời rằng :

— Tôi không chối. Những điều ngài nói đều là sự thực. Nhưng ngài là ai mà đùi từ ở Yên-Đô lại đê kẽ tội tôi như vậy?

Võ mặt ngài vẫn điểm tĩnh như biếc chấn rắng tội ác của mình làm đế được trời xá cho rồi...

— Ta là con chủ cũ của ngươi đây, ta là Mê-Sa bác đường!

Lưu-Cái thiền-sư bỗng cất tiếng khóc vang và nói :

— Con chủ cũ tôi! Con chủ cũ tôi! Chao ôi, ngài có thể trả thù cho cha ray bay giờ mà tôi không phản nàn, không chống cự.

— Tảo-kim Nghé, ngươi có biết rằng ta phải mất bao nhiêu năm tháng để phiên bát giang hồ mới tìm được người không? Ta sau khôn khôn biết thế nào mà nói nhưng bay giờ, bay giờ thấy người rời ta quên hết... không gì....

— Ôi! Tiên chủ ơi, kẻ này bạc hổ không thể nào

nói được! Tôi chỉ muốn cho tám hồn được thanh thoát mà không bao giờ nghĩ đến sự đau lòng của ngài. Ngài giết tôi đi! Tôi không dám xin ngài sinh phúc... Tôi huy còn nhớ có những giấy phép cuối cùng của chủ nhân tôi... tôi không bao giờ quên được cả... Tôi không hành động một mình, tôi bị người ta cầm dỗ, nhưng mà dù đỗ lõi ở như tôi cá.

Hai mươi năm nay, sự hối hận không rời tôi.

Ngài giết tôi đi, cái công nghiệp này không cần phải có ta tuy nhiên, cái hang đá này đực đã gào xong. Người khác sẽ tiếp tục cái việc tôi đê đù...

Tiếng vị sư già ấy run run. Mê-Sa bác đường ngẩn ngơ. Nhưng dù từ lâu chàng tim kiếm Tảo-kim-Nghé đã trả thù cho cha. Chàng nghiêm giọng và truyền :

— Người niêm phật lần cuối cùng man lén! Bao nhiêu nông phu và they thuyền đều đã lặng im không cao thiệp. Nghé thấy tiếng nói của chàng võ sĩ, một người they đà gọi tắt cả anh em ra mà rằng:

— Các anh em! các anh em nỡ nào trông thấy vị

phật sống của chúng ta như thế mà không vào can thiệp!

(còn nữa)



Sự cần thiết của thính quan

Những người nòi mà nghề nghiệp bắt phải luôn luôn tiếp xúc với công chúng như làm ở chỗ bán vé, các giáo viên, người làm việc về điện thoại, tốc ký v.v... đều phải có thính quan rất tốt.

Nhưng kẻ có thính quan tốt cũng rất có ích trong việc cầm máy móc và nghề lao kinh khai; nhiều người thợ có tài và quen véc có thể chỉ nghe tiếng máy chay mà biết máy tắt sùi hoặc có thể đoán được một tai nạn nguy hiểm cho mình và cho mọi người. Nhiều người thợ đèn lò, làm đá hoa, làm tượng và nhiều thợ khác đều luôn luôn cần đến thính quan. Cứ cách xem tay mà xét thi kẽ nào có ngón tay út chia ra ngoài và không dài làm là kẻ thính tai. Lại có thể xem từ cách đòn bát tay mà biết được kẻ nào bị hối tai từ súi sinh.

Ngoài các điều trên này thì trong các đức tính lại cần phải biết, chủ ý đển cái giá trị tự động v.v., lực lượng những kẻ tự động và những hành động dột ngột, sự đánh giá trí khôn mà người ta có thể cho là một cái số trưởng trong những điều số trưởng. Ngoài những linh thê và lực lượng của người chọn nghề, người ta lại phải biết những tính cách v.v. tượng lai, sự bền vững và không gò hạn và sức hành động của người ta nữa... Đó là bao nhiêu vấn đề mà người ta cần phải để ý đến và cần phải biết rõ trong khi chọn nghề nghiệp.

H. L.

HỌ GÀ

Hiện nay trẻ con mắc phì, bệnh dịch ho gà nhiều lắm. Họ thường, ra rất nhiều đờm rát, đau rứt rụi, mất ngủ, con ho có khí dài tối mấy phút đồng hồ, có rất thương tâm. Phải tìm mua cho được thuốc HO GÀ ĐIỀU NGUYỄN mới chữa khỏi hẳn. Người lớn bắt cứ mắc chứng ho gà, ho đậm, ho khan hay ho sặc, uống thuốc này rất công hiệu. Mỗi té giá \$60.

DAU DÀ ĐÂY

Ánh vào không tiêu, đầy hơi, q hơi, tức ngực, rát đầu lóp mặt, thường mỗi hai vai đau sướng ngang thái lưng. Người nào thường nước vị toàn thân, thư ngón rã nước chung, nước đặc hoặc nước nhớt có hiên rã rã cảm thấy ăn. Người ta dùr vị toàn thân hay thấy tức ngực nghiêm cùi, ít q hơi và không nôn. Nếu không dùng thuốc DA DÀY PIENU NGUYỄN không bao giờ khỏi đứt được. Một té giá \$360.

CAM TY

Gia đình nào có trẻ con cam sa, không chịu ăn, gầy còm, lòi đầu, mắt oèt, thối tai, hôi, móm, niêm thường hay chảy rát, họng ông đít vón, phải kip dùng ngay thuốc CAM TY BIỂU NGUYỄN cho trẻ con ăn, chỉ trong ít lâu vừa khỏi được hết chứng cam sá vừa trở lên mập mạp, hôi tói là thường. Thuốc này thơm ngon làm cho trẻ con rất thích ăn. Mỗi té giá \$330.

TỔNG CỤC:

Nhà thuốc Điều - Nguyễn

Địa chỉ: Haiphong - Nam Định - Việt Long - Hải Dương - Quang-huy - Tỉnh-binh: Minh-đuktur - Ninh-binh: Ich-tri - Bắc-ninh: Quang-huy - Thành-hoa: Thái-lai - Vinh-sinh: 64 phố Trần-an, Bắc-giang - Vinh-hung: 27 phố Đào-ký, Hong-y - Mai-Linh-hu: 7 Paris, Quảng-yen - Quảng-thái: Ông-bí - Trung-hung, Phúc-yen - Mai-Linh Phú-tho - Mai-Tinh, Việt-tri - Quang-minh: 81 phố Việt-Lý.

Thận là cơ quan trọng yêu

Trong bộ máy sinh-dục, thận là cơ quan trọng-yếu. Nếu thận bị bệnh, sự sinh dục sẽ có trớ ngớ.

Nhưng bệnh về thận phải ra thế nào? Nhẹ thì mờ mắt, ủ tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mặt nhát dì, ngực ha sang nồng thi đì tình, móng tinh, hoang tình, tình không bén, nặng nữa thi dương sự bất cữ.

Nhưng bệnh về thận có khi còn khiến cho người ta gián luối thó nứa.

Nhưng mà chữa bệnh của thận không phải dễ dàng, biết bao nhiêu người hàng năm uống toàn những vị bồ thận, rút lại vẫn không thấy công hiệu.

Áy là tại người ta chỉ biết bồ thận dương, mà không biết bồ thận huyễn.

Nên nhớ rằng: « Thận cũng như các tạng khác cần đủ huyết dịch để nuôi tươi, mới có thể cường tráng ». Bồ thận mà không bồ thận huyết, cũng như đèn hét dầu sắp tắt, không rõ dầu thêm, chỉ khêu nô iên, dù có nô i được vài giây, sau rực cũng tắt.

BỒ THẬN-HUYẾT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀN SỐ 25 là thuốc bồ thận huyết dịch để sinh thận dương khí, vì vậy công hiệu rất mau chóng đã chữa được nhiều người khỏi bệnh & thận. Mỗi hộp 1 \$50 dùng 3 ngày. **Thuốc viên** và **dày bằng mây**, thơm đê ăn.

SAN, GIUN VÀ BẠU ĐẠ DÂY

Nếu thấy ở hậu môn có ra con san trắng ngắn như sợi mít, là trong ruột có sán sơ mít lâu ngày sán nhón nó hay làm đau bụng, dùng BẠCH THỦN TRUNG LINH DUOC SỐ 28, bành mồi mít 1 hộp, bành 2 hộp, can sán 2 giờ để ra con san dài 12 thước tay là khỏi hẳn, mỗi hộp \$0\$30. Ngài nào muốn thí nghiệm, mời lại bành húng uống thuốc ngày đợi 2 giờ ra hết sán mít, bắc trả tiền. **Có giun hoặc sán giun TRUNG TÍCH TÂN** người lớn dùng 3 phong, trẻ con 1 phong, a hè, không phải lát, mỗi phong \$0\$10.

Đau dưới mói ác, lan ra sườn, q chua, co khí nôn, đại tiện táo, là đau dạ dày, dùng BỘ TRUNG TIÊU DỘC HOÀN SỐ 45 một hộp \$0\$50 bởi ngay, uống 6 hộp khô, hàn, thuốc ấy chữa được cả bệnh đau bụng kinh niên rất thần hiệu.

THUỐC TÉ THẤP LỚC HÀ 0\$30

Chữa bệnh té thấp, rức xương, đau lưng, đau bắp thịt, gót chân rát, tức, xung, phu v.v.. một lý hết ngay, nặng 5 lọ là khỏi. Thu té M. Ngõ-vân-Lân chủ nhà thuốc:

Lộc Hà n.14 - Hàng Bạc Lộc Hà HANOI

ĐẠI LÝ: Saigon - Maison Quê-lam n. 261 Paul Blan-chy, Haiphong - Mai Linh 60 phố cầu đất, Bắc-ninh - Vinh-sinh: 64 phố Trần-an, Bắc-giang - Vinh-hung: 27 phố Đào-ký, Hong-y - Mai-Linh-hu: 7 Paris, Quảng-yen - Quảng-thái: Ông-bí - Trung-hung, Phúc-yen - Mai-Linh Phú-tho - Mai-Tinh, Việt-tri - Quang-minh: 81 phố Việt-Lý.



Phóng sự tiêu thuyết của DOAN-CHU
Tranh vẽ MẠNH QUYNH

VI

Mua pháo mượn người dốt dùm

Cách sau một ngày, đang lúc giờ chơi, cậu Sánh vỗ vai bão Tuân, người bạn đồng học da tinh và ngô ngát hôm trước, đối với cậu vừa ít tuoi hơn, lại vừa là em họ bên ngoai:

- Tuần à, may mắn thấy mặt nàng tiên, thi tôi thấy bà này đi xem hát cải-lương ở nhà Hát Tây với tao, so sánh chỗ, may phai hết hồn.

- Nàng tiên là ai thế, anh? - Tuần hỏi.

- Là con mèo của tao chó, cừ di với tao sẽ biết mà.

- Thế anh tạm mua vé em im nhé!

- Còn phải nói! Tao sẽ cho mày một vé thương-hàng, ngồi chung lô (loge) với tao, năm đồng một ghế. Hôm đó, tao mời người ta bết những bốn lô (mỗi lô bốn ghế), còn được, ai di tiếc một vé với máy. Tao đã trả tiền giữ chỗ cả rồi. Có lẽ chiều nay họ đem vé tôi.

Tuần thở dài:

- Uông quá! Vậy mà anh không cho biết trước, để tôi mua thêm một ghế cho con Sáu Nhỏ ngồi gần cho vui.

Con Sáu Nhỏ tức là à thanh-lâu mặc áo xanh, nhân-tinh chi-thiết của Tuân, hai hôm trước đã đến cửa trường đánh ghen với con tui Cá-Ké, nàng mặc áo tim.

Nhưng Sánchez đâu:

- Thôi di chia! Đừng den mấy con quỷ ấy đi, lai sanh chuyện rây-rá, thiên-bà-euro cho, làm xấu cả lũ, tao không chịu đâu. Cứ di theo tao, tao sẽ giới thiệu cho một con thật hánchez mà chơi.

Tuần làm thinh, bô vào lớp học.

Lúc đó cậu chyện này, Nam-kỳ vừa mới có cải-luong nhóm lên. Trên sân-khuôn tuy chưa có những

Tóm tắt các kỳ trước

Sáng hôm ấy ở bờ hồ con đường Rigault de Genouilly, ở Saigon, người ta thấy một mèo lông trắng và có móng mèo dài mài-sos có thận hủ chữ H. S., và một bức thư nói:

- Tôi ty tú chết vì đã mè gác tiêu hết mày muroi van đồng, bây giờ hết tiền, hỏi hán thi tho muộn rồi...

Xét ra và tên là Sánchez con một nhà triều phò ở Cam-mau... Tác giả bồi lại dưới đây nói từ câu các công tử nhà giàu Nam-kỳ - có công tử Sánchez làm tiêu biêu - hối côn nhỏ.

PHONG LUU

nhan sắc mè-tai, diệu-bộ ống-ço, như hảng Năm-Phi, Phùng-Há, nhưng gánh hát của thay Năm-Tú ở Mỹ-tho, với mày tay kép tài-huơ mới mọc, dùi khiền cho thiên-ha hoan-nghinh nhiệt-liệt. Tội còn nhớ hời đó, những đêm thứ bảy, chả-niệt, người ở Saigon-Cholon kéo nhau xung-xem xem rất đông. Cố khi người ta phải nêu bài ở Mỹ-tho giữ chỗ trước hàng tuần-lát.

Nói gi mỗi dịp gánh áy lên Saigon diễn nâm băm đám, đâm thi trong rạp hát chen chán không lợt. Người ta đưa: nhất cử lưỡng tiền: tai: nghe diệu ca mới là, mắt được no béo nhìn hoa. Vì bao nhiêu danh sác của SÀI-thành phong-luу, những đêm áy long-lanh xuất-hiện dù cá, không thiếu một náo.

Nhất là, lại diễm ở nhà Hát Tây, dè giúp một việc thi-thien hay cung hộ á-hữu não chẳng hán, tha-hồ đánh thuế chỗ ngồi cao mày, người ta cũng tranh nhau đóng góp. Ba đồng một ghế ngồi, năm đồng một ghế trong ló, chẳng thấy chiếc nào bô trống.

Chúng ta đưa gia-nhau từ-dì di xem, phái bô tiền túi, họa chặng xót ruột. Trái lại, những dòa hoa biết nói kia, theo di'e bắc đoàn nhà bão, náo mả, náo dương, náo chí, náo em, chiếm luôn một dãy ghế thương-hàng hay vải ba lô rieng, liền nhau, dà có các cậu nhè giàu hàn chay chơi thi nhau mời họ, dâng họ. Chỉ cậu nhè làm kiêu không nhặt, dâu tốn, hảng trán thế nữa các cậu cũng vui lòng.

Cậu Sánchez mua luồn 4 lò, gọi là dè mời « người ta », chẳng gi cảng bay hét bốn tờ giấy bạc hai chục. Thế mà cậu khoe-khoang, hồn-hở, có lẽ hòn lúc di xem bằng thấy tên. Vì bốn lò cậu dâng đã được người ta nhận bộ, thê là cậu hả dạ rồi.

Khuya, & rap hát tây ra vè, Tuân suy nghĩ lấy làm lạ và có ý bắn khoán thất-vọng.

Chẳng những là Sảnh hứa hẹn giới-thiệu cho cậu một con mèo thật bảnh mà chưa thấy đâu; ngay chính mình Sảnh, tự khoe có nàng tiên, có mèo đẹp, súng chỉ ngõi xa mà nhìn, thênh thói.

Mua nhàu ấy, chàng đã phải bỏ ra bạc trăm.

Tuần nhớ lác ngõi trong rạp hát, Sảnh có ra hiệu cho mulh thấy một cô thiếu-nữ ngồi lô một bên, binh nhú muôn nói :

— Đây, may xem, có phải nàng tiên không? Con mèo của ta mới chấm là nàng da...

Thế rồi suốt cả buổi hát, Sảnh chỉ ngồi nhìn một cách đăm đùi, ngây ngất; Nàng đẹp thật tinh. Có lẽ cả rạp cũng được nhìn cái nhan-sắc tươi sáng hiếm hoi ấy, nhưng riêng mình Sảnh phải trả tiền.

Tuần đã ý lúc nàng mới bước vào, có liếc mắt qua bên phía Sảnh mỗi lần, rồi cù thân-nhiên nói chuyện vui cười với một người đàn ông ngồi bên, hình như không biết có Sảnh nữa. Người đàn ông này mới chính là nhân-tình nàng, có quyền và thân thể và cù-chì của nàng. Thị ra, Sảnh tôn tiễn mua vé mời họ hàng lớn bê nhà nàng, lại rước cù-ké tình-dịch của mình mà khôngng tự biết.

Lấy tay làm eay cho bạn, Tuần làm bộ hồi vò vây trong khi hai người đi trên đường về :

— Người đàn ông đó chắc là cha đẻ của nàng, phải không anh Tâm?

— Nói bậy, nhân-tình hiện thời cùa nó.

— Tôi chịu anh Tâm nhân-đức và bành-thật, mua pháo mượn người đón, để đứng bên ngoài xem khói chơi.

Cậu Sảnh cau mặt lại, vì cậu nói ranh mảnh của Tuần có hiệu-lực như kim đâm vào chỗ phạm :

— Thôi, may dùng nôi xô xiên đâm họng tao mà.

— Nếu dùng có Côn-lon hay máy chém, chắc tôi đâm giết thẳng cha ấy hộ anh.

— Đètao giết nô bằng giấy bạc mới sướng, rồi đấy may coi.

Sảnh gật đầu hai ba lần, ra về tý đặc tự-tin rồi nói tiếp :

— Bao nhiêu của, mấy trăm ngàn.

Còn ta, ta lấy được nàng mới nghe.

Q

Như các ngài đã rõ: Sảnh là con ông Phủ-hàm Thành một nhà cự-phú ở vùng Camau.



cậu con trai út, là Sảnh, với một người chị gái. Tuy gọi Sảnh là cậu Tâm, nhưng kí thật chẳng là con thứ bảy. Vì tục lệ miền Nam, người con đầu lòng kẽ là thứ hai. Người ta tránh tiếng cùa, hình như đe kinh rieng ông Huong-Cá, chúc vị cao quý trọng vọng nhất trong làng.

Gia-tinh đặc-biệt khiến cậu trở nên con cưng trong nhà, muôn học thi học muốn chơi thi chơi, đến đòi muối ăn xài phao phi thế nào, cha mẹ cũng chiều. Lúc còn học ở trường tỉnh Bạc-liêu, cậu đã ăn xài

nồi tiềng và vường phải nhiều chuyện tinh rắc rối. Nếu không có thể thần tiên bọc cùa cha, thi đã có mấy phần cậu bị đưa ra tòa về tội hám-hiếp và dỗ gái vi-thanh-niên.

Năm 22 tuổi, cậu mới thi đỗ tiểu-học. Ông phủ-hàm có mộng-tưởng cho con theo học mãi đến bực trạng sự học bắc-sĩ, nên ông cho lên Saigon tòng học, để nứa sang tẩy.

Nhưng ngần ấy tuổi, còn xin vào trường công nêu dry? Ông phủ cho học trường tư-thục Nguyễn-xich-Hồng, gói ở trong trường, tưởng thê là chắc chắn, con minh không thê nào hoang chơi.

Có biết đâu tánh chơi phỏng-dึง của con đã tham nhiệm vào mạch máu, một phần vì kén-hàn-linh và gia-dinh giáo-đục, nay lại được thả vào đất Saigon xa hoa tự-chủ một mình, tha hồ cho cậu buông lung vung-vẩy.

Ở nhà trường, súc học cậu chẳng bằng ai, duy những đức tính hoang-phi diêm-trang thì hơn hết mọi người. Họ trò-mà dùng toàn nước hoa hai ba chiếc đồng một chai con, may áo ở nhà Mercier-Courrier và giài giày thưa hàn Luân-dôn gói sang. Thứ so-mi sáu đồng trú xuống, lầm người khác đã cho là xá-xí, cậu chế mặc nó ngủ ngày thiêt da.

Bữa cơm chiều vừa buồng dưa, anh em rghì ngoi giài lát rồi sún soạn vào lớp học bài, còn cậu thì lo chải đầu thật mướt, diện quần áo thật sang, đe lát nứa ra ngoài ăn chơi suốt đêm. Cậu sướng hơ Tuần và nhiều bạn khác, ở chỗ không phải trèo tường đi vè giấu diếm, vì hổ-bao nặng trĩu của cậu khéo xú

với mấy thầy giám-thị, và đám móm anh chàng canh cửa luôn luôn. Họ ngó lơ cho cậu ra vào thông thả lão nào tự ý, làm như trường học là nhà riêng cậu vi-thanh-niên.

Mặt gai ruồi đến. Những bọn ma-cô, chú-chích, đóng cửa rút cửa, kháo nhau di theo sún lung, bám vào miệng tui cậu. Cuống làm hướng-dạo cho cậu biết khắp Sài-thành có những cảnh chơi nào sang, thô hèn nào sướng song bài bùi nào. Mới lên ở Saigon chưa đầy một năm, già như cậu viết một quyển « Hoa-nuyệt chí-nam », chắc hẳn hoàn đầy đủ.

Rất đổi nhà si có mấy cô mấy bà, deo lót trưởng giài mà hay di ngang về tất, ăn vụng chồ con, cậu cũng thông lối ngang nguồn, không sái.

Vì thế mà cậu được nghe danh biêt mặt cùa Cúc, một tên « gái bao » thượng hạng, nhà ở giữa phố Mac-Mahon.

Cậu thắc giục mấy my chim xanh thiện-nghệ làm sao môi-giới, sẽ thửng cho một trâm. Nhưng lần nào họ cũng lắc đầu than khó. Cậu tức mình :

— Thế mà cũng đỗi làm thài-sur quai-mo, ăn tiền thiên-hà, đe iỏi tự làm lấy được chó mà xem.

(còn nữa)

DOAN-CHU

1er Decembre 1940. — Trường Kiến-Văn 60 Rue Harmand sẽ mở lớp học buổi tối, dạy Anh văn thực hành trong 3 tháng do giáo sư tốt nghiệp trường đại học ngoại quốc chỉ dẫn. — Hồi và biến tên tại nhà trường.

NHIỀU SÁCH DẠY LÀM THẦY THUỐC

BẢNG QUỐC NGỮ CÓ CẨM CHỦ HÁN, ĐÃ IN LẠI ĐẾN BỐN LẦN!

(DO NGUYỄN-AN-NHÂN VÀ CÁC DANH-Y HỢP SOÁN)

1.) Bộ « Y-Học Tùng-Thur » (10 cuốn đóng lâm 1) giá 6p00

Bộ này gồm cả y-lý và cách liệu-trí của Đông, Tây. Có từ-hình về thân-thể người, các cây thuốc. Dạy kỹ tinh các vị thuốc (linh-được), cách xem mạch, hỏi bệnh, kê đơn (cho toa) các bệnh ráy kít. Lại có các bài thuốc đa kinh-nghiêm. Vì việc kê đơn thi có cùm cùm ché Hán và Quốc-ngữ để chỉ tên cùm ai cũng tự kê đơn ráy giỏi... Nói tóm lại: Ai có bộ sách đó chẳng những là ở thời-dai nào cũng có giá-trị, ngoài sự giàu có còn là một thứ già-bão đe cho hòm-hèn và song! ? (sách dày ngọt ngào trang,) khol lớn. Gởi cùm mandat trước là 6\$.45. Hoặc gửi 0\$45 bằng tem thư trước, còn gởi linh-hóa giao-nhau, ai muôn làm danh-ly, muôn cho gia-dinh được khỏe mạnh nén cù. (lại gần hết)

2.) Bộ « Sách thuốc Nhật-bản Trung-hoa » giá 0p80

Chỉ dùng có ít vị thuốc Bắc (thuốc Tàu) mà người Nhật chira dược bao bệnh nguy-hiem (Có cùm chữ Hán và Quốc-ngữ để chỉ đơn).

3.) Bộ « Sách thuốc kinh-nghiệm » (y-khoa cấp-cửu) I, II, mỗi cuốn 0p80

Đã in lại lần thứ tư. Vì có nhiều bài thuốc đã kinh-nghiệm để chữa các bệnh nguy-hiem như bò chò rói, rắn độc cùn... Ditch-tâ, Lú, Boe-loan, ngô giáp, Láu, Dương-mai, bò đòn v.v. Các vị an kiêng-kỵ... Vì có cùm chữ Hán nên rất dễ kê đơn. Cùm rất nhìu thơ khen. Lại nói rõ cùm các vị thuốc nếu dân bùi có thai không biết mà uống phải thi nguy.

4.) Sách thuốc ngoại khoa chữa bệnh. Đậu, Sồi (lên trái Mùa, trái Ban) giá 1p50

(có nhiều hình vẽ bài thuốc đa kinh-nghiêm)

CÓ NHIỀU SÁCH THUỐC NỮA, CÁC SÁCH DẠY HỌC VÔ TẤU, VÔ TAY, VÔ NHẤT, VÔ TA, v.v. XEM Ở CÁC BIA SÁCH THUỐC RÈ THÈN
Các khía kẽ trên đây ở cùa gùi muôn phái cùi cùi trên truyền bàng mandat, hoặc gùi tem thư làm cùc trước. Muôn muôn mỗi thứ từ 3 cuốn áo trùm áo-bàng. Thờ mandat đe cùa nhà xuát hàn như vậy :

Nhật - Nam thư - quán 19 Phố Hàng Biêu, Hanoi

Nguồn văn ...tìm vàng

(tiếp theo trang 17)

thơm nhiều lúu cung quan qua,
không có tiền mua, gõ ngay một
chiếc rỗng vàng ra đánh đổi lấy vài
gói thuốc lá, rồi đóng cửa nầm
khèn, hút mãi cho đến hết.

Lại nghiệm că nước dâ. Một tối,
uống hết nầm sáu cần dâ, nầm cung
đờ người như chết. Hôm sau tinh
dậy, vẫn sống dữ như trước, quên
cả chuyện xảy đến hôm qua.

Năm Dân-nuộc thứ 6 (1917) Man-
thù ở Thượng-hải, một hòn lô vò
qua xóm cò dào, thấy một cò trô
dẹp quá, ôm cái lấp mà hòn hit
làm cò nẹp kẽm lên. Man-thù bỏ
chạy. Về nhà nặn nằm mấy ngày,
không dám thò mặt ra. Nhưng hồn
thơ lai láng, dùn nên mấy câu sau
này dè lở nỗi tương tư vò vây, như
kiểu Tân-dâ làm thơ gửi cho các cô
tình nhau kinh quen biết vậy:

偷 舞 仙 女 晏 中 露
幾 度 風 拂 濡 痘
日 晴 君 合 老 人
孤 寂 無 那 正 黃 昏

• Du thương tiễn nữ thần trung lộ
• Kỷ độ lâm phong thê le ngắn
• Nhật nhật tự quản linh nhân lão,
• Cố song và nã chính hoảng hồn.

Ôm nàng, hôn trên môi,
Mắng phem trước giờ sụt sút chán rai.
Đề già vùi nỗi nhớ ái,
Bóng chiều đì xé, lè loi một mình!

Cũng oai phen thất tinh phát phản
như Tân-dâ, nhà thơ Man-thù mờ
ước yêu thương một cò rất đẹp, mà
không được cò thương yêu cho.
Trái lại cò đã gắn bò với một chàng
bên họ, làm cho Man-thù phải
phản thành hai câu thơ cảm khái:

* Ngã bần tưống tưống hương minh
nguyệt
* Thay tri minh nguyệt chiến cát
cát.

Có ý mượn trăng nguyệt trách
người:
Quay lồng họng uớc căng trăng,
Ai ngờ trăng lại sói quang vắng do!
Vừa tả cảnh thực, vừa tả tình
riêng, thật khéo.

X Y Z.

BÀI XONG:

CÁI ĐĨ NGOAN

TIÊU-THUYẾT CỦA GIANG-HỒ
(giá 0\$35)

NUỐC DỤC BỤI TRONG

CỦA PHẠM NGỌC KHÔI
(giá 0\$45)

là 2 cuốn sách hay, được các
bạn gái hoan nghênh nhất.

Ở xà mua sách gửi thư về:
nhà xuất bản ĐỜI MỚI
62, Phố Hàng cối, Hanoi

ESSENCE TÉRÉBENTHINE
COLOPHANE

BẢN BƯỚN VÀ BẢN LỀ
HỘI NHÀ SẢN XUẤT:

Song - Mao

101, Rue de Canton, Haiphong, Tel. 141

Bồ thận hung dương

Thận hư đến nỗi liệt-dương, giao hợp
kém, ít tinh khí, thường sinh chứng
đi mộng tình dục lung, mờ mắt, chỉ
dùng BỒ THÂN HUNG DƯƠNG ^{1/2}
được man nguyên. Nhe 1, 2 hộp, nặng
5, 6 hộp thê-nào cũng được loại ý.
Một hộp 1\$, sáu hộp 5\$.

Trù lao

Bì lao phải dùng đủ các thuốc
không khỏi dùng đến thuốc TRÙ LAO
THƯỢNG DỨC thì đến 80 phần trăm
được khỏi hẳn. Thuốc có công hiệu
rất nhanh, ai bị lao hoặc nghi là bị
bệnh ấy đều điều được. Một hộp 5\$
(hộp dùng thử 2\$) Nhé 2, 3 hộp, nặng
6, 7 hộp thì khỏi (sáu hộp 26\$). Thuốc
ngâm khỏi ngay ho ra máu 0\$30 một
hộp. Thuốc bồ phải trị người phổi
hở, phổi yếu 1\$ một hộp, 5\$ sáu hộp.

THƯƠNG - DỨC

15 MISSION (PHÓ NHÀ CHUNG)

HANOI

Xem mach cho don, chế thuốc tết, dạy
học thuốc theo lối hàn thư. Có cách
thuốc để biến không. Có nhiều đại lý
các nơi. Cần thêm đại lý bán các
thuốc trên.

Đào - Lập

97, Hàng Bài, Hanoi

BỆNH TÌNH

...Lâu, Giang Mai, chi nên tìm đèn
Hạ cam, Hột xoài.

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, ROUTE DE HUÉ

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HẠI SINH DỤC
CHÚA. KHOÁN KHỎI CHẮC CHẨN RẤT LINH NGHIỆM



Gióng nàng nói mời ngọt ngào
lèm sao sáu! Giang-Lâm thấy lòng té-
tai di nhưng chàng cố vùng ra khỏi
sự say sưa ấy:

— Tôi không bao giờ yêu cô,
không bao giờ ước muốn có và
không bao giờ sợ cô cả... Tôi muốn
cô đi khỏi chỗ này...

— Tôi xin vâng theo lời ông dạy!

Nàng ngáp ngừng một lát và
bước ra khỏi phòng... Nàng ngao
ngán lịm lung... Vậy ra bao nhiêu ý
muốn định lấy tình yêu — một mối
tình yêu-chân thật của nàng — dè
danh tan sự giả thè của Giang-Lâm.
Thè là hổng cát.... Không còn gì
nữa! Hurray!... Nàng sẽ ra đi...
Vi còn ở đây mà làm gì? Vì yêu
mà làm gì khi người ta không yêu
minh? Tình yêu của nàng đã thất
bại rồi...

Giai lúc ấy thi có tiếng Giang-
Lâm gõ cửa:

— Thúy-Liên! Đề cho tôi vào!

Thúy-Liên lo sợ một lát rồi đáp:

— Không...

Nàng lắng nghe tiếng giày của
Giang-Lâm mồi lùi một xa gần! Vâ
nàng đì lại phía giường nàng dè
nằm vật lên giường, nàng giấu mặt
vào gối và sụt sùi khóc, dài lòng
mà khóc như chưa bao giờ nàng
khóc lâu và nhiều đến thế...

Thò lò tình yêu..

Thúy-Liên khóc một lát rồi ngồi
đậy sùa soạn quần áo từ gi
vùng Nam-Tâm này, dè quay về
với ông Nghiệp-Sam. Tay vây nàng
xếp, dọn quần áo một cách ngại
ngùng, do dự như không muốn rời
bỏ khách sạn này. Nàng đã thừa
hiểu rằng ở đây không thể được

Tóm tắt các kỷ trước

Giang-Lâm bị tội săn, quyết thủ

chỗ chàng là ông Nghiệp-Sam. Trước
hết chàng lot được vào nhà ông này,
chiếm được trái tim Thúy-Liên là ái-hữu

Nghiệp-Sam. Nhưng ngày tốt tan, hòn,

Giang-Lâm đã lột mộng, nói rõ cho Thúy-

Liên biết chàng vì lòng thù mà kết hôn
với nàng chứ không phải vì ái tình...

Thúy-Liên lo sợ nhưm cũng vẫn làm

mặt điểm nhiên nàng đã quyết sẽ

không cho Giang-Lâm tri được thù xưa.

Nàng gác kín nỗi lòng và đi tìm ông

Nghiệp-Sam. Sau được biết rằng ông đang

ở công ty Lãm phát cạnh tranh và làm

kinh doanh. Thúy-Liên lại quay về tìm 1\$

Vợ đã hỏi rõ tình tích cùa Giang-
Lâm. Một sự tình cờ tớ ra rằng Giang-
Lâm và Thúy-Liên rủi yếu như nhau

Giang-Lâm vẫn quyết gat bộ thủi yêu

để toai chi giả thù xưa. So bị sắc đẹp

của Thúy-Liên làm mê mẩn sáu ngà,

Giang-Lâm muốn giữ biệt nàng...

được thức ăn nữa! Ăn làm sao
được khi lòng mình chán nản...

Thúy-Liên đã quyết định rồi:

sáng mai nàng sẽ dì sóm dù không

được gặp mặt Giang-Lâm một lần

cuối cùng! Sự quyết định ấy làm

cho Thúy-Liên đau khổ quá, nàng

tưởng như không có can đảm để

thu xếp áo quần vào máy chiếc vali.

Nàng mặc dù may lẩn trán qua

mí mắt nàng và rỗ lén mặt va-li.

Nhung đót nhiên tim Thúy-Liên

nurse ngưng lại và hơi thở bôp nghẹt

ngực nàng lại; nàng vùa nghe nhẹ giày

của Giang-Lâm bước lại gần phòng nàng!

Thúy-Liên hồi hộp

la thường khi thấy Giang-Lâm mở

cửa di vào và cát tiếng hỏi nàng:

— Cô sửa soạn di đâu đây?

— Tôi sắp sáu va-li để sang mai

dì sóm!

— Cô định bỏ tôi à?

— Phải! Chính ông bảo tôi thế

bởi nay!

Giang-Lâm tái mặt lại, chàng

nhìn đậm dăm vào mắt Thúy-Liên

và khép đì lại gần nàng; giọng

chàng run run:

— Em Thúy-Liên oi! Em đừng

bỏ anh! Em bô anh thi anh

đóng làm sao? Anh đã dối lòng

anh! Anh đã chịu thua em rồi!

Tinh yêu của em đã pha tan

chỉ ngõ cuồng định báo thù của

anh. Bao giờ thi anh cũng yêu em,

anh đâm vi em, em Thúy-Lien q...

Anh yêu em! Anh yêu em...

Trống ngực của Thúy-Liên đánh

thịnh thịnh:

— Anh có thật không, anh

Giang-Lâm?

Giang-Lâm không trả lời, chàng

giơ hai tay ôm chặt lấy tấm thàn-

dùi dằng của Thúy-Liên. Thúy-Liên ngã đầu vào vai Giang-Lâm. Chàng cảng ôm thật chặt Thúy-Liên làm cho nàng tussing chùng khống thở được :

— Em Thúy-Liên, anh yêu em...

— Em, em cũng yêu anh và hạn...

Nhưng lời nói dừng lại và hai cặp môi định chặt với nhau. Giang-Lâm và Thúy-Liên quên hết mọi sự, hai tâm hồn cùng say sưa như bay bổng tận đâu đâu. Một lúc lâu Giang-Lâm mới bỏ Thúy-Liên ra và đưa tay nâng cảm Thúy-Liên lên :

— Bay giờ thi em còn nghĩ anh không yêu em nữa, chẳng ?

— Không, không ! Em biết anh yêu em và cũng cũng như em yêu anh vậy ! Nhưng tại sao bây giờ anh mới yêu em ?

Không khồng, em nhầm ! Anh yêu em từ lúc đầu ngay khi dời ta mới gặp nhau. Thời em dừng hỏi gi anh nữa. Hãy yêu anh đi, Chàng ta hãy yêu nhau và hãy quên hết mọi việc cũ...

Chàng vừa nói vừa hòn trên cặp mồi đồ thẩm của Thúy-Liên. Nàng mỉm cười khẽ chống cự lại :

— Em cũng vậy, em cũng yêu anh như ngày lúc đầu. Từ xưa em chưa yêu ai như yêu anh ?

— Còn Lý-Vỹ sao ?

— Ô ! Em đối với Lý-Vỹ chỉ coi như một người anh mà thôi, không hon ! Nhưng em, chưa yêu ai trừ anh ra ?

Nhưng đột nhiên Thúy-Liên bỗng nhiên thẳng vào mặt Giang-Lâm và hỏi :

— Anh có chắc anh yêu em mãi mãi không ? Hay là sau con cuồng dài này, anh lại bắt em đau khổ như mấy tuần lễ vừa rồi ?

— Sao em cứ nghĩ xa xôi thế. Miền là bây giờ anh yêu em là đủ, chứ gì ?

Danh vậy ! Nhưng anh Giang-Lâm ơi ! Anh còn định già thù nhà hay không ? Anh còn coi thù hơn fuai ai nữa hay thôi ?

— Hiện giờ thi anh chỉ có nghĩ đến một mình em....

— Vây ra anh vẫn quyết định già được thua...

— Cái đó thi anh không dám nói chắc...

Thúy-Liên ngạc nhiên nhìn Giang-Lâm. Nàng biế rằng cái yêu dien cuồng của Giang-Lâm lúc này chỉ bồng bột nhất thời... Nàng không muốn thế... Yêu như thế, thi dùng yêu nữa còn hơn. Bởi thi nàng xô hồn Giang-Lâm ra :

— Anh bỏ em ra ! Anh không thể bụng yêu em một tí nào !

Thúy-Liên lùi hồn ra xa... Giang-Lâm tiến lại gần nàng :

— Nếu anh hứa không trả thù ba em nữa, nếu anh hứa không động dàn công ti Lãm-Phát để phá hại xưởng máy Nghiệp-Sam thi em có bằng lòng trao tình yêu cho anh không ?

Thúy-Liên nghĩ một lúc và già lời :

— Không, không, em không muốn anh yêu em mà còn tính toán như thế. Vì còn tính toán như thế thi hứa nỗi một ngày kia chí giả thủ của anh chẳng lại bồng bột lén ! Em muốn anh yêu em ở liêng gởi cửa trái tim, ở sự khao khát của linh hồn... Ngày nào anh yêu em như thế thi em sẵn sàng gửi cả trái tim cho anh... Bay giờ thi không thể nào được....

Giang-Lâm giận dữ nhìn vợ :

— Em muốn thế thi được. Ta sẽ chia tay.

— Xin vâng lời anh...

Đogn nàng lặng lẽ đi ra.

Sáng hôm sau hai người thân nhân ăn cơm với nhau như hai người khách lạ. Một giờ sau, Thúy-Liên đem đồ đạc ra xe để ra đi từ giòi vùng Nam-Tần, thi Giang-Lâm bão nảng rằng :

— Em dù như vậy là theo ý muốn của em... Sau này có xảy ra chuyện gì thi em phải chịu hết...

Thúy-Liên cảm động quá không thể giả lời ra sao !

Cái tháng thế quâng ngắn ngủi của Giang-Lâm

Khi Thúy-Liên vừa di khỏi thi Giang-Lâm suy nghĩ một lát và đánh xe lại ngay buồng giấy của Lý-Vỹ. Chàng gấp Lý-Vỹ và Mac-Kinh đang cùng ngồi nói chuyện ở đó ! Trong thấy chàng Mac-Kinh bỗng tái nhợt hẳn đi !

Giang-Lâm điểm đậm bão Lý-Vỹ — Hôm qua Mac-Kinh kể chuyện tôi cho ông nghe... Giờ tôi xin kể lại chuyện của tôi cho được sự thật.

— Tôi không muốn nghe chuyện của anh, anh Hoa-Linh-Đốn à !

Giang-Lâm mím cười chỉ Mac-Kinh :

— Ông Lý-Vỹ ông có nhận thấy Mac-Kinh mặt tái xanh di hình như sợ sệt một điều gì không ?

Lý-Vỹ đưa mắt nhìn Mac-Kinh, chàng nghĩ ngói một lát rồi nói :

— Anh Hoa-Linh-Đốn anh muốn nói gì thi nói đi. Tôi sẵn lòng nghe anh.

— Đêm qua hồi 11 giờ khuya, Mac-Kinh lại lò dồn xóm Bá-Đề. Anh ta bới ở gốc cây ra một cái thư đeo dây và anh ngó đợi hồi lâu; một lú sau thi có một người nőa ở trong bóng tối đi tới và lai ngồi cạnh anh.

Mac-Kinh kêu thất thanh lên :

— Tôi xin ông Lý-Vỹ đừng nghe Hoa-Linh-Đốn ! Hầu nói điều đấy... Ông lại tin một thằng ăn cắp à ?

Lý-Vỹ trưng mắt lên, quát Mac-Kinh :

— Anh hãy ngồi xuống đây... Đè Hoa-Linh-Đốn nói dã. Vả lại tôi có tin bẩn ngay đâu. Anh nói nốt đi, anh Hoa-Linh-Đốn...

Giang-Lâm nghiêm mặt nhìn Lý-Vỹ :

— Thưa Ông tên tôi là Giang-Lâm... Ông nhớ thế cho.

Lý-Vỹ ngừng lại một lát :

— Vậy xin ông nói nốt đi cho, ông Giang-Lâm !

Công việc của Mac-Kinh làm đêm qua tôi đã thuê một thám dò kĩ. Nghé câu chuyện của Mac-Kinh và người là kia xóm Bá-Đ Đề thi tôi hiểu rõ Mac-Kinh và người ấy đã giết chết người thu tiền bồi trước di dà cuồng tiền. Sau đó Mac-Kinh bỏ một ít giấy bạc vào cái ví của tôi đánh mất mà y đã bắt được. Y làm như thế cốt dè dò lối cho tôi... Tôi bị vào tù, câu chuyện tưởng yên nhưng thẳng sát nhau. To nhón kia luôn luôn dọa nạt sẽ tố cáo Mac-Kinh nên Mac-Kinh phải cho hán tiền hoài. Đến qua Mac-Kinh cũng phải đem tiền



cho người ấy ví bị người kia viết thơ — giấu dưới gốc cây đê dọa đám Mac-Kinh...

Ghé Giang-Lâm nói, mỗi lúc Mac-Kinh mặt tái xanh them. Rồi sau kết hồn bất thình linh đánh một quả đấm vào mặt Giang-Lâm định làm cho Giang-Lâm ngã là hồn chạy. Nhưng Giang-Lâm vẫn bình tĩnh. Chàng nhắc bồng Mac-Kinh lên khỏi mặt đất, hai tay se sếp chặt lấy cổ Mac-Kinh.

Trong lúc ấy Lý-Vỹ vẫn điểm cho Giang-Lâm tiến lại gần, quả đấm

GIA-DỊNH NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ MỘT CUỐN

THU THAI THEO Ý MUỐN

có hơn 60 bản kê (đóng được xuất đời) biến rõ những ngày nào trong tháng người dân bả có thể hay không thai được sách viết theo lối khéo-cửu
Mỗi cuốn \$0\$5. Mua Linh-hồn giao-nhận hết \$0\$8.

Ở xa mua xin gửi \$0\$6 (chỉ cướp) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có trứ bản nhiều tại MAI-LINH SAIGON — HAIPHONG — PHUC-YEN

vậy xin hỏi các ngài đã biết việc lăng ra sao chưa ?
Việc lăng không biết, thi đừng nói việc nước gi vội.

VIỆC-LĂNG

của Ngõ-Tổ sẽ hiến các ngài những cái lá lồng
trong lũy tre xanh xír Bắc

Mỗi cuốn \$0\$5. Mua Linh-hồn giao-nhận hết \$0\$7.

Ở xa mua xin gửi \$0\$4 (chỉ cướp) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

tô lớn của chàng giờ cao ! Thấy
vậy Mac-Kinh nán ní :

— Xin ông đã tôi thứ thật...
Chính tôi đã bắt được cái ví của
Hoa-Linh-Đốn. Vả chính tôi với
thằng đó người Thị-Nghĩa đã giết
chết người thu tiền... Nhưng Thị-
Nghĩa không hán diện, hán luôn
lùn đến quay nி tôi đe voi tiền.

Lý-Vỹ chép những lời Mac-Kinh
khai vào một tờ giấy rồi hỏi :

— Ví sao anh lại khai bậy đe hại
Hoa-Linh-Đốn...

Mac-Kinh ngáp ngừng không nói.
Lý-Vỹ trộn mặt hán hắng giục :

— Anh phải nói thật ngay.

Biết là không thể giãi được Lý
Vỹ, hán phải khai nói :

— Tôi muốn hại Hoa-Linh-Đốn là
viết thay hồn làm việc được thẳng
trật chúng quâ ! Tôi sợ hãi cướp
mặt chán phó gián đốc của xưởng
máy, cái chức mà tôi hằng ao
ước... nên tôi phải trả hồn.

Khi Mac-Kinh nói xong thi Lý
Vỹ đưa tờ giấy khai ra vào bảo :

— Anh ký vào tờ khai này đi.

Biết không cưỡng lại được, Mac
Kinh run rụt ký rồi nằm lún ra
ngất ở mặt sàn. Hán vờ như thè đê
khoa bị Giang-Lâm đánh. Lý-Vỹ gọi
tè-le-phon cho đốc tò đón và bảo :

— Ông cứu thay tôi chua !

Mac-Kinh run rụt khép người :

— Xin ông bỏ tôi ra ! Tôi sắp

chết rồi ! Tôi xin thứ tội...

— Ông cứu tôi với ! Lẽ nào ông

đè Hoa-Linh-Đốn giết tôi sao ?

Nhưng Lý-Vỹ thét lên :

— Anh cầm ngay ! Sứ tôi lối của

anh đè rõ ràng rồi ? Biết điều thi

thú thật di...

Giang-Lâm tiến lại gần, quả đấm

(Ký sau hết)

BẢN CỘT TÌNH YÊU

TÙNG-HIỆP THUẬT THEO PHIM «HOTEL POUR FEMMES»

Ở Nữu-Uớc có một cái khách-sạn rất ngô. Ấy là khách-sạn Sherrington chỉ để riêng cho đàn bà trợ thỏi! Đàn ông không bao giờ được quyền để chân đến đó. Các bà, các cô ở trọ thư hờ tự-do, muốn làm gì hi làm không còn sợ đàn ông nhòm nhó.

Hôm nay khách-sạn Sherrington lại vừa thêm một người vừa đến từ: cô Marcia Bromley. Marcia ở tỉnh Syracuse vừa để chân đến đây. Nàng có vẻ hàn-hoãn, nghiêm-ngeri một điều gì! Đã hơn một giờ đồng hồ rồi, nàng đã lịt trong phòng không nghe, hình như để đợi chờ một việc gì hay một người nào vậy! Bóng choco nàng ngừng lại nói lén bầm một mình:

— Vô lý lắm! Có lẽ nào như thế được?

Rồi nàng chạy vội ra tè-lê-phòn để gọi Jeff Buchanan — một tay kiến-trúc-sư cũng ở tỉnh Syracuse nhưng mới lên Nữu-Uớc, cách đây không lâu, để lập nghiệp.

Nàng run run đợi chờ tiếng chuông gọi già lời, rồi sau hồi nàng gọi:

— Allo! Allo! Anh Jeff đấy à? Jeff hồi:

— Ài gọi tôi dài?

Nghĩ thấy tiếng Jeff, Marcia sung sướng quá, nghẹn ngào cơ-chứng không già lời được:

— Em, em đây mà... Marcia Bromley!

— À... à! Marcia đấy ư? Em có được mạnh khỏe không?

— Em muốn được gặp anh ngay để nói cái chuyện này, anh Jeff!

— Bao giờ?

— Ngay bây giờ, anh ạ!

— Ồ... ô! Phiên quái! Ngay bây giờ thì không được.

— Sao vậy?

— Vì sao còn nhiều công việc rắc rối phải làm cho xong ngay!

Marcia hơi ngạc-nhiên một chút nhưng cũng giả loli:

— Việc gì bạn cũng mặc, hãy để đấy! Anh nên nhớ rằng em cần cống từ Syracuse lên đây là cốt để gặp anh...

Ở đây đây nói kia, Jeff yên lặng không trả lời! Marcia nhận thấy rằng giọng nói của Jeff có vẻ ngập-ngang, gâng-guỵn, không thấu-thiết một tí nào! Nhưng nàng chờ đợi không lâu, Jeff lại nói ngay:

— Hay là... chiều nay chúng ta đi ăn cơm với nhau vậy.

— Mãi đến chiều cơ à? Lâu lầm anh ạ!

— Em bằng lòng vậy. Chỉ chiều này thi anh mới rời khỏi.

Marcia đặt mày-té-phòn xuống. Nàng thở dài và thấy trong lòng buồn bực, khó chịu làm sao ấy! Nàng yêu Jeff hết sức nhưng những câu giờ lời nhặt-nhéo và khùng-khinh của Jeff làm cho nàng chán nản, thất-vọng và cũng! Nàng nghĩ mãi không hiểu tại sao Jeff lại nhặt nhéo với nàng... Hay là bởi nàng đối với Jeff đúng-dắn, nghiêm-trang quá chăng?

Marcia quả thật không nhãm... Jeff không còn yêu nàng nữa.

Sau bữa cơm, Marcia đứng dậy, buồn rầu đưa tay cho Jeff và bảo:

— Bay giờ em đã hiểu rõ lòng anh rồi! Xin từ giã anh!

— Em định đi đâu?

Thấy Jeff nhai nhéo quá, Marcia giận dỗi:

— Em về Syracuse chứ còn ở đây làm gì nữa!

— Sao em với về Syracuse thế?

— Phải, phái... em muốn từ giã cái tỉnh Nữu-Uớc buôn bã này ngay tức khắc!

Và nàng quay vội đi, căn rằng lại để cố gắng mày dòng lè sấp muồn tròn qua mi mắt nàng.

Đêm ấy Marcia không ngủ, nàng ôm mặt khóc suốt đêm!

Người ta không buồn, không khóc làm sao được, khi hạnh phúc của lòng đã mất?

— Hay là... có một người đàn bà khác... Hay là Jeff đã hết yêu ta rồi để đem lòng yêu một người đàn bà nào?

Ý nghĩ ấy làm cho lòng nàng đau thắt lại!... Nàng tưởng chừng như không thể can-dảm để đợi tới chiều.

Lòng nàng đã nhãm...

Marcia quả thật không nhãm...

Chiều ấy nàng đã vui mừng bao nhiêu khi gặp mặt Jeff — người từ xưa nàng vẫn yêu dấu. Nhưng sự vui mừng ấy chỉ bền được trong chốc lát. Vì trong suối bữa cơm, Marcia nhận thấy Jeff đối với nàng không còn đậm-thâm như xưa nữa.

Tuy ngõi cạnh nàng nhưng linh-hồn chàng hình như để tận đầu đầu i Giáp nàng, Jeff không còn hồi-kiếp bồi-rồi như trước nữa? Những câu nói, những nụ cười của Marcia không còn làm cho Jeff cảm-động hay vui sướng như xưa...

Marcia quả thật không nhãm... Jeff không còn yêu nàng nữa.

Sau bữa cơm, Marcia đứng dậy, buồn rầu đưa tay cho Jeff và bảo:

— Bay giờ em đã hiểu rõ lòng anh rồi! Xin từ giã anh!

— Em định đi đâu?

Thấy Jeff nhai nhéo quá, Marcia giận dỗi:

— Em về Syracuse chứ còn ở đây làm gì nữa!

— Sao em với về Syracuse thế?

— Phải, phái... em muốn từ giã cái tỉnh Nữu-Uớc buôn bã này ngay tức khắc!

Và nàng quay vội đi, căn rằng lại để cố gắng mày dòng lè sấp muồn tròn qua mi mắt nàng.

Đêm ấy Marcia không ngủ, nàng ôm mặt khóc suốt đêm!

Người ta không buồn, không khóc làm sao được, khi hạnh phúc của lòng đã mất?

Sáng hôm sau, đúng như lời nàng nói, Marcia sửa soạn để giờ Sycaruse, nhưng khi nàng ra ga thi tàu đã chạy rồi, đầu độ vài phút. Buồn bã, nàng lại phải quay về khách sạn Sherrington. Giữa lúc nàng không vui về một tí nào mà lại còn buồn bã thêm là khác! Nàng muốn đứng dậy chờ giặc bạn để di về ngay lập tức... Mắt nàng tái xanh, nàng run rẩy lão đảo đầu di tướng chừng như sắp ngã. Eileen giữ nàng lại và hỏi:

— Kia, em tưởng chị đã về Syracuse rồi!

— Em ra ga nhớ tàu chị à.

Eileen chăm chú nhìn Marcia một lúc :

— Sao chị buồn vậy, chả có lẽ chị nhở tàu mà lại buồn như thế được?

— Không, không, em buồn về một chuyện khác.

Bởi thế nên tối ấy Eileen rủ Marcia và hai người bạn giai-cùng đi đến một tiệm khiêu vũ kia để giết cái buồn của Marcia. Nhưng ở đó một sự giao-hết bất ngờ bỗng nhiên từ Marcia chẳng những không vui về một tí nào mà lại còn buồn bã thêm là khác! Nàng muốn đứng dậy chờ giặc bạn để di về ngay lập tức...

Mắt nàng tái xanh, nàng run rẩy lão đảo đầu di tướng chừng như sắp ngã. Eileen giữ nàng lại và hỏi:

— Sao chị lại muốn về ngay?

— Không, không, em buồn về một

chuyện khác.

Tuy thấy Marcia nói vậy, nhưng

sẵn sóc, thân mật với nàng... Bởi thế nàng vừa vui vừa tối, vừa thất vọng không nói ra lời...

Eileen vội vã dắt Marcia về khách sạn vì cô sợ rằng nếu còn đè Marcia ở đây, nhở nàng tức tối rồi làm một sự gì diễn cuồng thi không ai can ngăn nổi nàng...

Về đến khách sạn, Eileen dỗ dành bạn :

— Chị cứ yên lòng, em sẽ làm cho chị quên hết mọi truyện buồn bã. Và tự bay giờ em sẽ tìm cho chị một chỗ làm, để có tiền sinh sống được ở Nữu-Uớc.

Ngày hôm sau, Eileen đưa Marcia đến một hiệu may quần áo đan bá sang trọng cỡ lớn mà cô quen biết để giới thiệu Marcia cho ông giám đốc Mac Niel. Sau khi nhìn thấy tấm thân thê dùn dặn và bộ mặt xinh tươi của Marcia, ông giám đốc vui mừng lắm :

— Tôi sẽ cho cô đứng đầu đoàn các cô ra phố trương quản áo ở nhà này. Đẹp đẽ như cô thì tôi chắc chắn là không có công sót nổi tiếng ngay...

Đúng như lời ông Mac Niel nói, ba ngày sau khi Marcia được ra phố trương quản áo cho hiệu may ấy thì nàng lừng lẫy danh tiếng ngay...

Còn Jeff thì sao? Tuy chàng chưa biết Marcia nỗi tiếng, nhưng chàng bỗng hối hận vì đã nhặt nhéo với nàng. Chẳng ghi gì thi trước kia chàng đã yêu Marcia hết sức và chính Marcia đã vì yêu chàng mà cất bước từ Syracuse lên đây để tim chàng. Giờ đây chàng không còn hối hận... chàng không khôn yêu tăm. Nghĩ thế, Jeff vội vã đánh tè-lê-phòn cho Marcia để mời nàng đi ăn cơm. Nhưng Marcia trả lời :

— Cám ơn anh nhưng hôm nay em còn bận nhiều việc rất cần!

Nghĩ giọng nàng nói rất gay gắt Jeff buồn bã đặt máy xuống nói một mình :

— Thôi thê là xong! Marcia giận ta rồi.

Marcia giận Jeff vì Jeff đã làm cho nàng đau khổ...

Nhung tối nay Jeff đã phải giả vờ lại cho nàng... Vì tối nay khi cùng Melinda đến một tiệm khiêu vũ lịch sự kia, Jeff đã phải đau đầu



Jeff và Marcia lại ứa yếm, yêu đương nhau

— Chuyện gì vậy? Chị hãy nói cho em...

Marcia lắc đầu, thở dài:

— Không, em không thể nào nói cho chị được...

Đogn nàng ôm lấy cô Eileen mà khóc như mưa gió. Eileen biết Marcia buồn lắm, nàng đê bạn khóc thật nhiều cho đỡ buồn rồi nàng mới vỗ vỗ an ủi bà :

— Thôi chị hãy ninh dị. Rồi tối nay em sẽ dắt chị đi chơi để cho chị được khuya khôn偌 buôn. Chị có bằng lòng như thế không?

Marcia không dứt giã lời. Nàng vùa lau nước mắt vừa khẽ gật đầu.

Eileen cũng đưa mắt trông theo về phía Marcia đang nhìn và cô quen biết sự với vũ của Marcia muốn về...

...Vì Eileen vừa nhìn thấy Jeff đang ngồi ở một chiếc bàn phis xa xa với cô con gái chủ cửa hàng: cô Melinda.

Eileen đã đoán không sai! Thị ra Marcia đang yêu Jeff — anh chàng kia — mà Jeff thi lại yêu một người đàn bà khác. Trong khi ấy thì Marcia buồn bã vô chừng, nàng biền si ao má súng que khi nàng ngồi tè-lê-phòn cho Jeff chàng đã nhặt nhéo giã lời và chiều qua khi ăn cơm với nàng, Jeff không có véc

