

TRUNG BAC CHU NHAT



NGUYEN-DOAN-VUONG
CHU-TRUONG

MỘT ĐÁM CƯỚI HÀ NỘI 1940

SỐ MÙA CƯỚI

Photo HUONG-KY

SỐ 36 — GIÁ ĐẶC BIỆT: 0\$15
10 NOVEMBRE 1940



Khảo cứu của SƠ-BÁO — Tranh vẽ của MANH QUÝNH

Có âm dương, có vợ chồng

Dẫu loài thảo mộc cũng vong phu thê

Loài người giài gái đối với nhau từ chỗ giao hợp lẩn lộn đến chỗ kết nên đời lâu theo những luật bó buộc hay những nghi thức vẫn vẹ, dù mỗi nơi có khác nhau, nhưng về điều quan hệ «dạo vợ chồng là gốc sự sinh hoạt» trừ những dân tộc còn giã man, còn thi bất cứ dân tộc nào cũng đều nhận là cần phải có, có vợ chồng mới có cha mẹ, có gia đình, có xã hội, có quốc gia. Lẽ đương nhiên ấy khiến cho ai nấy đều nhận rõ như lục ngữ ta thường nói : gái có chồng như rồng có vây, gái không vợ như xàm chợ không dán, vì lẽ phải có vợ có chồng ấy, chế độ hôn nhân mới thành lập và trở nên điều quan hệ của loài người.

Chế độ hôn nhân sinh ra từ đâu và từ lúc nào? Đôi với vấn đề ấy xưa nay đồng tay đã có nhiều nhà giải đáp, nhưng đại lược có thể chia ra làm hai phái:

Một là phái sáng tạo. Hai là phái tiến hóa

Về phái sáng tạo thì cho rằng chế độ hôn nhân là do một vị quốc vương hay một nhà có quyền thống trị về đời co dâ dặt định ra, bắt ép các thần dân ở dưới quyền phải tuân theo.

Phái tiến hóa thì phả đổi hẳn thuyết ấy, người ta theo lẽ tiến hóa về sinh vật học, dùng phương pháp khoa học mà tìm ra được nhiều sự thực, rồi kết luận như sau này : chế độ ấy là do những lẽ quan hệ về sự giao hợp của hai giống đực cái về động vật dẫn đầu tiến hóa mà thành ra, trong các loài động vật, riêng có loài người có trí khôn hơn, đặt ra có những nghi thức này nọ, làm cho chế độ ấy có vẻ trịnh trọng như bây giờ.

Trong hai phái kề trên, các nhà học giả Đông Tây lâu nay vẫn cho cái thuyết của phái tiến hóa là đúng, là hợp lý hơn. Nhưng thuyết của phái sáng tạo cũng có một vài chứng cớ có thể tin được, như ở Á-dông ta trong sử-sách có chép, từ đời thương cổ, sự sinh hoạt của loài người chẳng khác gì chim muông, phụ nữ là của chàng, không thuộc riêng về một người, nên đứa con sinh ra chỉ biết có mẹ mà không biết có cha. Về sau vua Phục-by nhận ra chỗ không hay của phong-

tục ấy mới bắt buộc phải bỏ, đặt ra chế độ hôn nhân giai gái phải kết hợp thành đôi một, không được hôn loạn như trước nữa. Về lịch sử cổ thời ở Âu-châu cũng nhiều chứng cớ nói về lẽ mỗn cách trừ sự hôn loạn của giai gái mà người ta đã đặt ra chế độ hôn-nhà, lại còn do những lời thề trước về tôn-giáo mà bắt buộc dân bà phải giữ trinh-tiết với chồng. Theo những chứng cứ ấy người ta có thể nói chế độ hôn-nhà là do người ta sáng tạo rên.

(xem tiếp trang 25)



CƯỚI...

CHẠY LOẠN

của THIỀN TƯỚNG

Những ông những bà nào có vợ có chồng rời chờ cưới...

Các ông các bà no dồi dà lừa, dã danh rồi nhưng ai cũng phải nhận rằng cặp trai gái nào lấy nhau năm nay mà ngày cưới lại nhầm phải mắng ngay nhòn nhao vira đây thi đều phải thẩy sự lấy chồng lấy vợ chẳng có gì là sướng cả.

Trời đương êm tĩnh. Một hời cỏi hồng hộc nồi lén và trần bồng như rên. Hồi thế, ai mà không hêt via? Người ta chạy trốn. Người ta đóng cửa vào. Hay chạy đi tìm một cái hầm để ăn.

Áy thế! Áy thế mà chính lúc có cái báo động như thế lại là một buổi trưa trong sáng! Không xem lịch ai cũng có thể đoán là giờ hoàng đạo tức là một giờ rết tối để cho chủ rể đón cô dâu về nhà... thi các ngài bao có nén chán đời hay không?

Sự hôn nhân thành ra mắt cá vẹn trang nghiêm của nó. Thường thường xưa kia các cô thêm lây chồng và muôn chung được xum họp với «chang hoang tú» của mình thế nào:

Chồng rồi! chồng rồi, nghĩ rằng em đã có chồng rồi,

Sao em chưa có đứng ngồi yên vị!

Ôi thấy mẹ ôi cảm đoán em chí,

Mười lăm, mười tam sáu chặng cho di lấy chồng,

Ôi ông giài oii! Sao ôi khùng công,

Duyên em dã lối, em trách ông to hồng sao khéo

trêu người?

Xin ông tài bò cho tôi chút chồng.

Tôi vè, tôi làm lẽ tôi iế ống

Mồ con bò béo, ông cho tôi lấy đức anh chồng cho

Bò công tôi mượn chú lái dì mồ bò...

... Thi những hôm có cái báo động, các cô cũng chán nản như thế, nhất là các cô trời bắt tội muộn mang, đến bốn mươi tuổi mới có người đến giương cung bắn sét.

mỗi ngài quá bộ lại
xoi chén rượu nhạt
mừng cho vợ chồng
lầm hanh hạnh lầm

Xin miễn tái thinh

Lxin cõi chung cõi báo động

Khắp khơi mừng thầm trong bụng, có dấu sầm sụp
đe chờ ngày vu quy thi chợt tiếng cõi báo động nồi lên
như tiếng sét!

Thế có chết không!

Giỏi đắt nay, biết thế nào trước được việc giời? Thái chi có cách lá cho bả mồi đến bão nhà trai «lo phiên phiến lên mồi ti, không có thi lại xay dàn tan nghệ bảy giờ!»

Tôi, tôi đã thấy một đám rước dâu như thế. Vừa chinh lúc đoàn xe ô-tô nhà trai đến dâu phô nhà gái ở thi một hời cỏi trăm bồng nồi lên.

Báo động! Báo động! Bao nhiêu xe dừng cãi lại. Một ông cụ mặc áo gấm, dặn giày ban và deo một bộ râu dài xanh mài lên, chạy mất — voi bộ râu qui hóa — vào một chỗ trú ẩn gần dây nhát và trong khi chạy thi đập đầu một ông mặc áo sa, ngâm si-ga và chít một cái khăn lụa hình như chật quá.

— Cái anh giài chạy lạ thực!

— Còn ông cụ giài này, ông đê khòng có mắt hay sao?

Tức giận. Rày nhan. Hai bên địch thủ ngảng đầu :

— À, lây cụ, cụ di đầu thế?

— Tôi di trú ẩn dây. Thế ông là ai vậy?

— Thưa cõi, cõi khòng nhớ. Tôi là bố đê ra có dâu dây ma!

Q

Hôm có cõi báo động thứ hai, cụ Bát-Son cho nhà trai ở Cầu-Gô dồn dâu vào giờ Ty.

Từ sáng, các cô phu dâu đã ăn mặc cẩn thận vào buồng riêng đánh phấn đánh sáp hộ cõi dâu, người nào cũng toe toét cười như nắc nẻ và cố làm cái vẻ cho thực tình.

— Này lại! sao chưa thẩy nhà giài đến nhỉ?

— Chắc chủ rẽ lại sửa soạn cho thực bõp dẩy chừ gi!

Mất thời giờ!

Nửa giờ. Một giờ. Rồi đến giờ Ngo. Một cái ô ló thực đep bõp cõi dỗ trước cửa. Mọi người chạy xăa tiếp mõi bả cụ đõ dám chục xuân sanh,

— Lạy cụ, các quan, các ông, các bà... Chú rể ain nói dối cho nhà gái họ hỏi ngày cưới ta. Chú rể đã đi lánh nạn vào trong Saigon từ chiều qua!

Nói đoạn, bà quay ra bảo người nhà ngồi ô-tô:

— Nay, chắc nőa có đi qua chợ Đông xuân, nhớ nhắc tôi mua vèng để rang lén ăn dần, trong khi đi lánh nạn nhé, anh Ba nhé!

Không, dám cưới có S. lấy cậu V, ở hàng Đường thi chép không đến nỗi « cần thận » quá đến thế đâu.

Nhưng ta ba hôm trước ngày cưới, nghĩa là đúng hôm ăn nồng, thì mấy người họ nőo co dán cát dỗ đặc về quê với vợ con. Thành thử ngay buổi sáng hôm ấy, chép phải chạy nháo lén phát thiệp để loan báo cho những người đã nhận được thiệp mời hôm ấy đến xoi cơm:

Vì tình hình trong nước không yên, nên bùa cúng định vào ngày... phải đánh hoán lại một ngày chưa nhất định!

Báo trước như thế kẽ cúng dâc cần thận lắm rồi. Nhưng cũng có hơi phiền phiền của một chút. Kho nhặng Ông đã uống thuốc tẩy tú hóm qua chỉ rinh đến giờ một cái lè... ăn! Vả cho nhặng có gái dâc sắp sẵn nhặng cậu hóm hỉnh dè « làm duyên » trong bùa tiệc!

Sáng ngày thứ ba có cối báu động, cậu K. chép rong lai bùi vì nay mai sẽ là chồng cô H. Ở đầu hàng Nón, hót hót hoảng đến dập cửa một nhà in kia.

Ở trong có tiếng nói rưa rả:

— Ông chủ di lánh nạn rồi nhé. Nhà in nghỉ việc! — Thế có giết người không. Thế tôi lấy thiệp mời án dâu bùa giờ?

Rửa ra như một cây cỏ-thu bị trời mưa bão, cậu K. uể oải nhảy lên xe. Nhưng sức nhớ một điều, cậu quay lại, nhảy bùi đến ngay cửa nhà in mà gào to lên:

— Nay bác, tôi bảo bác điều này nhé. Ông chủ có vẻ thèn báo bác cúng phải nhớ dặn cho tôi đừng in ở cuối thiệp câu « Xin miễn tái thính » nhé, ma'in họ rằng:

« Coi chừng cối... báu động »

Cái báu động lẩn thử từ lâm nhở dám cưới của cậu T. với cô G. ở Hàng Phén:

Cậu chán đời muốn tự tử.

Có nồng ruột muốn trầm mình.

Miệng sảng bồm (âm hát đồng sang em) buồn.

Đi đâu chàng sớm lấy chồng,

Đề cõi báu động chồng mông mà gào,

Gào rằng: — « Đất bời giờ ơi,

Sao không lo liệu cho tôi chồng chồng? »

Ông giờ ngoảnh lại mà trống:

— Mày hay làm bộ, ông không cho mày!

May quá. Chi lốn nhốn có mắng baba mà thôi. Nước lại yên. Nhưng lè cười lại như cũ.

Cô dâu cười. Chú rể cười.

Thánh thử các cô các cậu lại vui vẻ hái tiếp được bài « Gai, gai, marions-nous » không sợ... tiếng cõi báu đồng làm re lửa chia duyên nőa,

Ban tôi, đã định mua một cái « mặt na phòng hơi độc » để mừng anh B. lấy cô T. ở Hàng Phén lại phải « đê com-mâng-dé » cái món đồ dung đáng sợ kia và mừng chép một cái bút máy như mọi dam khác, không có gì đáng kẽ.

Sự thật, nêu tình thế nhốn nhao cù kéo dài ra, thi có lẽ người ta phải dùng « mặt na phòng hơi độc » để mừng cho dâu chép rère như ban tôi đã định làm!

Thôi, thế cúng may. Chú dâu một cái mặt na phòng hơi độc, chép rère một cái mặt na phòng hơi độc mà cả những người dàc cúng mỗi người một cái mặt na phòng hơi độc thì người ta sẽ phát triển trong thấy mờ, dám cưới Chú-bát-giới mãi... mà cô dâu thi sẽ khoác tay nhầm phải người dân ông khác còn chép rère thi chép sẽ lầm lẫn, hòn luồn có phủ dâu không biết chừng...

Q

Tôi đọc thấy ở trong một tờ báo tây nọ một bức tranh tả một đám cưới chay loạn, có dâu deo mặt nạ phòng hơi độc và chú rère cẳng deo mặt nạ phòng hơi độc dắt nhau vào hiếu ảnh chụp một bút làm kỷ niệm.

Ông thợ ảnh, quen như lệ thường, ngâm nghĩa họ cần thận rồi trước khi bấm bảo họ rằng:

— Cưới đi nào!

Nhưng nghĩ đến cái ấy xuyệt có thè xầy ra ở xã hội cùi rủi ta tôi không khỏi vuốt mồ hôi mà rằng:

— Ra trời cúng còn thương dân Việt-nam thực, không dến nỗi bả những cặp trai gái lây nhau phải là chép động một cảnh tức cười như thế!

THIỆN-TƯỞNG

Miệng sảng bồm (âm hát đồng sang em) buồn.



Của NGUYỄN-TUẤN

Tranh vẽ của NGUYỄN-HUYỀN

Cũng như cụ Hán Ông, cụ Hán Bà lấy làm mừng trọng dụng. Cái khó người này thường là cái sướng của người khác!

Bà cụ Trưởng Hàng Bút khỏe mạnh thè mà chết ngay, không ốm một trận nào, không uống một thang thuốc chén nào, thi thật là việc trời — việc trời không biêt sao mà nó trời được. Nhận cái tin này, vó chòng cụ Hán của Nam 'ă' đậm ra mừng rơn.

Cụ Trưởng Hàng Bút và cụ Hán của Nam vốn là chỗ thênh già với nhau dến mắt mắng năm.

Đinh xin có Bình Hàng Bút cho cậu Bé nhà, vợ chòng ông Han kè dã dày công dì lại với dâng cụ Trưởng. Sêu lết tốn kém và mệt quá. Tháng năm đậu xanh và ống đồng, tháng chín tháng mười chim ngồi và cõm và hông, rồi thi động đagy có ngày kỵ và cả dến một cái giỗ dúa, chả một tuần nhang nào giỗ dưới áy mà trên áy không gòp nến, úi chào ơi! có những người nőo dâng tùng trây trật vi di hối vó cho con rồi thi mới thấu dến những cái bực minh của vó chòng ông Han Cứu Nam.

Nhung bố mè không lo cho con trai — cậu Bé lại là con một nőa — thi định lợ vέt cho người thiên hạ sao? Lo lè cưới nay mai cho cậu Bé mà vó chòng cụ Hán cuô khô héo dǎn. Sợ giày sút áy, nào giỗ được ai. Xóm Cứu Nam đều thấy.

Tiêu cưới nay mai dâc dành rắng tốn. Nhưng thỉnh thoảng, những việc dâu dâu xảy đến cho nhà gái lại còn làm hại thêm cho nhà ông Han một ít tiền nữa. Những sự liêu pha ngoại phụ, lâm kinh ông Han Cứu Nam phải bỏ bạc ra khôi tráp mè cảng thêm giận cho nhà thóng g'á sao lầm ách nạn thè. Thời chẳng qua chép vi thằng Bé. Xứ được cho nó dέp như thế mi'ure là dέp mặt con minh một kh' nó làm rẽ nhà người. Cụ Hán, vừa tự an ủi, vừa tiêu tiền. Vậy cho nên cái dao cụ Trưởng Ông dưới áy ốm, cụ Hán phải gửi xuồng cho thóng già một ông đốc tờ chép hòn thuốc thang mèch lạc có giòi khồng, nhưng chép rằng cái ông bác sĩ ấy tinh tiền đi thăm bệnh rất dắt. Một ông lang kẽ đơn đất, ông H'ın lại vì tinh e diệu, được

trả những cái dâc dò áv, thè là dủ rồi. Ông cụ Hán có cắn gi nhà gái có người sê man lanh manh; ông chỉ cần cho duri áv biêt rằng ông đã phải tiêu cho họ một số tiền. Xứ thè eba được lịch sự, cuộc xâ giao nào mà chả iỏi! Và khi người ta dâ là một ông thóng già nhâa nhện với minh dến brec cho mưon đeo tò, thi kí gá bắn con gái, cụ Trưởng Hàng Bút cũng nén liêu mõm mà thử thách sinh lě. Rồi ra cõn hời chán. Đồng tiền dì trước vẫn là đồng tiền khôn. Áy là cho được dúng với lòng minh cụ Hán dâ ngib'i chép. Chứ xưa nay cụ Hán có làm được một cù chỉ nào gọi là hay, là tòi mà ở trong tuyệt nhiên không có ý cùi lợi.

Vậy thi nhân được cái cái tin dưới thông già đưa lên, nói rắng cụ Trưởng Bà vừa mất, cụ Hán Ông bèn bão ngay vó :

— Bả mày và tôi còn đợi gi mà không nhân dịp này di xuồng xin luồn con Bình cho thằng Bé nhà. Vào lúc nhà gái đang bối rối thè này, minh cõi xin cùi chép phải cho và nhât định là không dâng bắc vê thach thức như lúc bình thường. Bà phải biết minh giảm được cái khoán ô-tô và cõi hòn di cõng đỡ nhiều lám. Thôi, thè mà cũng là may.

Trong đám thân tình, có lẽ bà Thông là người thứ nhât đến chia buồn với ông Trưởng Hàng Bút, trước khi sú chép cho chính thức phát tang cáo phó. Bà Thông vốn là một cái gach ngang női nhà ông Trưởng Hàng Bút và ông bà Hán trên áy. Bà Thông lấy danh nghĩa là một bà mối dến chia buồn với nhà gái.

Sóng chép méc ia là giải, cụ Trưởng g. Cụ bà nâm xuồng như thè, hướng thò cũng gần nâm chép tuổi đầy cụ nhỉ? Nhâa sinh thất thập là một dien khó lâm. Cù kẽ kẽ cù bà vê như thè cũng là đến cõi rồi, không sõi quá và cũng không muộn quá.

Ông cụ Trưởng chép biết nén có một nét mặt thè nào cho nó tiện khi có một người đến phân ưu bùi đầu tiên, chép biết ngồi thè ra và gọi người nhà rót nước

đưa trầu. Bà mối bỗm bẽm khâu
trâu gáy gáy và phảng phát cái
mùi taui người chết còn nằm
trong nhà chưa liệm, nói tiếp:

— Như cù bà nằm xuồng, dâu
con đãu cù. Chì còn thiếu chút
rè. Trưởng cù nên nghĩ đến. Việc
lúc này ở nhà ta là việc buồn, là
việc lo liệu cho người chết.
Nhưng cũng vì đây mà phải tính
luôn đến chuyện người sống
ngay đi thôi.

Nhân có cụ Hán nhà trai đến
để chia buồn — đây là bà mối và
cụ Hán đã thông đồng mưu tính
với nhau đến phản ura sao cho
được cùng một lúc có mặt tại
nhà gái, chứ nào phải ngẫu nhiên
gi — bà Thông đến nói nỗi lòng
chuyện ngắt quãng, chỉ luô
ngang phía cụ Hán :

— Luôn thề có cụ Hán tôi ở đây và được hiểu rõ ý
tứ bên nhà trai, chúng tôi muôn được cụ cho cưới
chay tang. Về việc cụ Bình nhà ta và cậu Bé trên cụ
Hán, miếng tiếng thiên hạ thấy nói ra nói vào nhiều
lắm rồi. Vẫn biết hai nhà đã lìa với nhau, từ ấy đến
nay, cụ bà đã thường nhận nhời cho thi cúng chả ai
lầm gì cho ngang trớ được. Nhưng không may cụ bà
nhất đâm hết lọc, phải theo vè với Trời Phật, công
việc giờ thêm khó ra nhiều quẩn. Chờ cho được hết
cái tang bà năm, chúng tôi sợ về sự ghen pha của bèn
ngoài thi rồi tội cho đám nhân duyên đổi trê vè sau
này lầm cụ ạ.

Bà Thông ninh bặt. Cụ Hán và Cụ Trưởng Ông nhìn
vào cái rồng truyech của phòng khách. Nhà cụ Trưởng
Hàng Bút đã lạnh vì người vừa chết, phút này lại
giá cứng thêm vì câu chuyện khò ngılı.

Bà Thông bẩm cụ Hán ra ngoài một lúc; trở vào bà
đặt vào lòng dia khay rái một chiếc phong bì trong
có ba tờ giấy hai cusc.

— Đây là chổ cù Hán chúng tôi gọi là đưa cụ, đòi
được gop một phần vài việc ma chay cụ ba nhà. Xin
cụ cho chúng tôi được coi việc dưới nhà đây cũng
như là việc trên cụ Hán. Chả có gì là nhiều nhỗi. Gọi là
gop vào đám cụ bà một cù xe đón đám ma bốn ngựa.

Sợ chủ vốn nghèo, biết nói thế nào, nếu không là
nhận phút số tiền sáu chục của nhà trai giúp mình
rất đúng dịp.

Và phải trả lời cho dùt khoát về chổ người ta đến xin
cưới con gái. Cười xong con gái rồi hãy chon bà vợ.
Việc hý đã rồi hãy tính đến việc hiếu. Người chết đâu
đã bằng người sống — đang sống một cách lung tung.

Cụ Trưởng trả lời về chổ xin cưới chay tang mà bà
Thông nhắc lại đến lần này là thứ ba:

— Vâng thi thôi, cụ Hán tôi trên ấy đã định như
thì là phải, chúng tôi lúi bối rồi, cung khong dám



nghĩ khác. Nhưng cũng nên để
tôi hỏi qua lại con bé cháu đã
xem đã.

Có Bình khép nép bên cửa, bì
nhưng ba người lớn hỏi dồn
như quan lây khẩu cung, mặt
dài ra theo với dòng nước mắt.
Sự chết mất mẹ đã làm cho
người cõi thôn đi. Trước kia cha
mẹ còn song toản, cõi Bình hơi
phục phịch. Cái chết của bà cụ,
đã làm cho cõi xinh đẹp hơn mà
cõi không tự biết. Bà mối nhìn
cõi, cười :

— Cụ nhà định bồi ý kiến cõi.
Cô nên trả lời sao cho tỏ ra mình
là một người con gái đảm đang
và biết rõ dám được cha mẹ
bằng lối quyến biền lúc này.

Cô Bình nhìn xuống gáu quần
lấm lấp, nói rất khẽ :

— Thưa bà, về việc con đã cõi cha và chú và anh
chúng con định hinh. Chúng con là con gái út chỉ có
phân vang theo. Nhưng mẹ vừa nằm xuống
mà dì sao dành... nè ơi !

Thế rồi cô sụt sít. Tiếng khóc « o hờ hờ » chỉ chờ dịp
đè o ào. Cụ Trưởng thấy con em mào, sực tưống lại
phận qua phu của mình, thấy lóng nao nao. Bà mối là
người nhanh nhau, biết rằng nếu không vội chặn
ngay những khói buôn kia lại thì nát mất chuyện,
bên nõi lõi :

— Cõi nõi chí phải. Nhưng thà cù nhà còn hắp hối,
cõi sớm tối ở bên giường trông nom siêu tu uế và giật
gia cho cù; thê là phái đạo lầm. Bây giờ cù nhà sớm
quy tiên, trăm việc lo liệu, nõi từ việc thấp tuân
hang, nhõn đến việc cát đất ma chay, lôi tưống đã
có những bậc đạo ông khac trong nhà, dâu dã đến
hạn con gái.

Bà quay luôn sang phia ông bố :

— Thôi thi những lúc rõ ràng như thế này, cù
cũng nên ủi cho một tiếng, đẽ trước nõa là vong
hồn hồn thê eng cù bà được yêu vui vì có thêm được
một cái mõi rơm con rẽ và san nõa cho dân trê chúng
võ được sớm thành gia thất. Vậy thi nõm có một
tháng, một tháng có một ngày, một ngày có một giờ,
chúng tôi đã chọn được giờ lành tháng tốt, định đến
trưa mai lại xin cù cho cõi Bình về trên cù Hán... Và
xin phép cù chúng tôi vè, đẽ liệu ông việc. Ngày giờ
kipt lầm rồi

Cái đám cưới ấy, thật quá là một đám cưới chay
tang. Ngai lè giám, sinh lè giám, tiệc tùng giám. Nhà
trai chỉ cho có hai xí hơi đèn cửa nhà gái. Một xe
đanh cho cõi dâu không có két hộp, mọi xe nhà trai
đến dâu thi phu rè vén vèn có mọi người kèm võ
một ông chủ hòn ản mặc xuần xoang. Lá thiệp bá
hi của cậu Bé cõi chua xuống phia dưới một đóng ch

con và ngã : « Lẽ thành hòn sê cù hành hết sức than
mát » Chưa bao giờ một cái vẫn xã giao được dùng
theo nghĩa đen đúng nghĩa và đúng chõ đèn nhú thê.

Nhà già: cung chả trang hoàng gì mấy vòi dịp vui
mừng. Sự bài trí trông rất đánh đồng và càng ngâm,
quán khách càng thấy rõ chỗ thiếu vòi tàn can. Những
màn đồ hình như tối ủa mãi xuồng. Người ta cười
nửa miệng, người ta uống cõi nửa cốc; chén nước trà
tasters không có một tí hương thơm nào. Bởi vì mọi
người đều hiểu rằng sau cái vui chiêu lè này, sẽ đảng
sau cái bức vách ngàn phòng khách này với nhau
trong, dang cõi một cái buôn bằng xương bằng thịt
đã thi, đã ôi, đã tanh ngòi, chỉ muốn được chông vùi
xuống lòng đất một cái hay tuyệt. Bao giờ cái xe
trắng dỗ ngoài cửa kia đã rồi, thi người ta sẽ cho
đi nót cái khói buôn này xuống nghĩa-trang. Cái xe
trước cõi Bình chưa được lăn ròng bánh, người ta
hãy tạm quản cù Trưởng Bé lại dấy và đẽ cù nõm
hai tay buông xuôi trên chiếc giường. Đứng cách
lá mản vòi số trắng buông rũ độ một tước, người
không rõ cảnh tình nhà này, trưởng dâu cù Trưởng
Bé dang ngùi mõi giác rất ngon như mci người sêng
khác thòi.

Lẽ đòn dâu thê là gǎn xong.

Người ta dắt chú rẽ và cù dâu vào lạy mẹ vợ.

— Thôi, cù đang mệt, đẽ cù ngủ cho dù giấc. Cù
miễn lẽ cho chú rẽ.

Bắt kè lờ ông chú vợ đứng thị kiên dấy, cậu Bé
cũng cù lạy như thường. Cậu Bé quen quý nhân cách
tường xương lên cái thuyết phái bõi cái tên người
sống lạy người sống ở một đám cưới. Nhưng lúc này,
lạy mẹ vợ thi thêp bén man, trông rất thành
kinh, vi cù biết là mish chì dang lạy một con ma
mới. Cậu bằng lòng ay một cái vong hồn.

Cõi Bình mõi tiếng nắc khac thường, trong lúc
diết lý này nó làm cho cái thi nước mắt của con gái
vè nhà chồng khói đến nõi vòi nghĩa lý như vòi
đám rước dâu khac dã gây nên cù khap nhu th.ieu
nuu quy nhai.

Đám cưới sạt sùi rời khỏi cửa nhà gái. Một
trang phuô nõ. Nõ nõ một cách gắt gao quan quai
đang như tiếng vòi của những quả pháo tông hung
tần lõi một đám nõa lên cùi.

Cái đám biếu ấy, sự thực, bày gò mới rực rịch cho
tiều liêm và đại liêm; chõi cũng chưa thành phace. Đến
đêm nay người ta mới cho cùi ai.

Cõi Bình, vào giờ nhà nhem, phải chiều cậu Bé ép
mời uống một chén rượu hợp cần. Chén rượu ấy cõ
chỉ nõng cõ một nõa. Lòng cõi nghiêng nõn đê dành nõa
chén rượu nõp cùi ấy đê lúk khuya, vè Hang
Bút, sau khi nhai phao áo và mõi mõi vải sõ, cõi sẽ
đo xuống một bõi cõi sa-mao đêt trước lòi sáng mè.

Trong người bạn trâm nõm đang bẽ cùi đau ga một
cách rat ngon lauh, cõi Bình — bay giờ cõi nghiêm
quien là bà Bé — lại ngam ngai ngai đén mây mâu
cõi nhà bi ê hõm vè qua. Cõi thi cù bat, cung vay
long tu, bao ngư, hõa si, do tay cõi và ché dâu
cõi làm rát kí ieng. Vậy mà õ, thi linh tuc chua.

Khách mời đến ăn, họ kháo nhau rằng « cõi có mù
cùi hơi lanh, các ngài ă ».

Cậu Bé tập mãi mới bịt được mõm và cất cái tiếng
« ô hô » trước lirh sàng mè vợ được rẽn nhú một
tiếng bạc thòng khûon. Có người đã ghé sát vào tpi
một người khác đứng bên lúk thè kén và khen người
con tè ấy tiếng khó có hận lâm.

5

Cả nhà giao nhà gái, vui nhất có lẽ chỉ có cụ Hán
Cứa Nam. Lấy tinh thông già, lúc di theo linh cùi bà
cùi Trưởng Hàng Bút, cụ Hán tinh tòi sụ phi ôa vè
việc cưới xin cho cậu Bé. Ông nhìn theo cậu Bé dâu
đặt một cái vánh rẽ bằng rom có một cái dài vát ngang,
ông tự nhủ như là nói thâm riêng với con trai mình:
Tao mà không nhàn cái dịp người ta nõm xuồng mè
xin ngay nõ cho mày, thi cùi chán là chò với đợi
và khói là tiễn thiên sống. Cùn thằng Hai em mày,
nõi tao cũng lai chòp được dịp mà xin cưới chay tang
chó nõa thi, thung số tiễn dâu cõi đẽ duoc ra
ay, mua được cái xe hơi bõi chõ ugõi dây các con ă ».

Cái đám cưới ấy đã di qua. Cái đám ma ấy đã di
qua. Tiếp cái bành daye có dán nhän chữ Phúc đõ và
quá nem buộc lat nhuộm đõ chia phân, cung ván
những người ấy cõi cùng phố Hàng Bút với cụ Trưởng
lại nhện thêm được một phan biếu nõa. Nhưng phan
biếu sau, nhän bành daye và lạt buộc nem đều daõm
não xanh.

Và nếu người ta chịu tò mó một tị thi sẽ tìm được
riêng cái bắc lâm bánh, lâm nem ở Ngõ Trạm là
người đã nhận một trâm bánh dày kèm nem cùi cụ
Hán Cứa Nam đat và một trâm bánh dày nõa cũng
kém nem của cụ Trưởng Hàng Bút đat, hai đon hàng
cách nhau cõi một ngày; hàng bôm trước giao cho
đám bý thi đan dõ, buộc dõ; hàng bôm sau giao cho
đám biếu hi đan xanh, buộc xanh. Những điều nhõ
nhất này, châi cùi phái dận bắc lâm bánh thừa. Mười
năm ở Hà-Nội, bán hàng, bac dâ queu với nhung cách
thức buộc, dán trong các dip voi, dip buôn cùi han
hang tim den bắc lúk cõi dip vui, lúk cõi dip buôn.

NGUYỄN TUÂN



Các bạn đọc nên chú ý

Gần đây chúng tôi được tin rằng ở một vài tỉnh Bắc kỳ và Trung-kỳ có một bọn người thay bao T.B.C.N. hiến giờ chạy nhất nên tự nhận là cỗ đồng viên của bao di lấy tiền mua nấm và làm những biến-lai giả mạo.

Chúng tôi xin thanh minh để các bạn đọc biết rằng: T.B.C.N. không hề có một cỗ đồng viên nào di lấy bao giã mua nấm ở Trung-Bắc-kỳ; những người hiện đang di lấy tiền mua nấm đó đều là quân cảng cá, nếu các bạn gặp thi xin bắt lật thằng bao ngay cho chúng tôi để chúng tôi đến họ ra pháp luật.

Chỉ riêng ở Nam kỳ chúng tôi có một cỗ đồng viên là M. Võ Văn Rót. M.Rót có giấy ủy quyền của nhà báo và co ảnh hồn hỏi.

Xin nhắc lại để các bạn biết những biến-lai và «các» nhà báo của họ gian dối là r้าย giã mạo cá, xin coi chừng, kh nào nhà báo cứ di cỗ đồng hay thư tiến T. B. C. N. sẽ nói trước và đăng ảnh cỗ đồng viên lên báo T.B.C.N.

MÓI, LA, VUI

đó là tinh cách của mấy chuyên ngân hàng trong Trung-Bắc-Châu Nhật số 37 ra ngày 17-11-1940:

SƠ-KHANH TÂN THỜI

và

MƯỢN CÁI VUI NGƯỜI KHÁC

Trong số ấy, sẽ có nói đến sáu gánh vàng của Tân-thất - Thuyết chôn giấu ở Thương - đạo Quảng-Bình Hả-Sinh mà chưa có người đào

VA

sẽ tiếp chuyệ
CON QUÝ PHONG LƯU
và THỦ CHA

vì KÝ NÀY NHIỀU BÀI QUÁ, CHUYẾN VŨ HIỆP «THỦ CHA», CHUYẾN PHIM HÀNG TUẦN, MỤC BIỂN VĨ GIỚI VÀ OBÁO THỦ VỢY CỦA N.L. PHẢI HOÀN TẤT C.N. CÓ LỜI XIN LỜI HỘC QUÁ

Một đám tảo hôn 11 tuổi là vợ, 13 tuổi có con

«Cu Tò thò lò mũi xanh»

«Đi Choet toe-toet mắt đỏ»

của BẮT-ÁC

Năm xưa, khi tôi giữ một chức gô đầu trê tại một lảng ở miền ngực, họa «nửa người, nửa ngon, nửa dưới uốn» hàng ngày lau nhau kéo đến à, qua nửa là nhung trê độ 15, 16 tuổi, mà trong số ấy lại phần nhiều là «bọc trô bô» cả, vì chúng nó đều đã có vợ, có con, nên chúng cứ gọi nhau là «dĩ S» hay «bòi X».

Cu Tò, một đứa trê trong bọn đó, con một ông Trùm, một nhà giàu có nhất trong lảng, vừa là con hiếm lai là con cùu ty, nên ông bà Trùm yêu quý lắm, lúc nào cũng chăm lo bồi dưỡng nền hạnh phúc cho Tò, mà điều cần nhất là việc lấy vợ.

Năm Tò mới 11 tuổi, ông Trùm đã cậy mồi lái nhom nhô khấp nui, nhưng tính ông kén chọn rất kỹ càng, nhất là sự so đổi tuoi, tim mả mới được dĩ Choet con ông bà ở lảng bên. Choet minh Mộc mà Tò minh Thủy, thủy mộc tinh, theo như sách dạy là «sinh xuất», một sự rút lõi, rút lợi cho cuộc hôn nhân. Được chô rút lõi rứt lợi ấy là ông thich, ông quyết định, còn những cái gì có ngang trái, nhất là cái tuoi dù có hơn kém nhau quá nhiều, ông không kể đến, vì dĩ Choet năm ấy đã 19 xuân xanh.

Để quyết định, ông liền đưa trầu cau làm lõi «chạm ngón» rồi làm ngay lõi «cắn hổ». Mắt bên ngoài những tiếng thi phi, dĩ Choet chỉ biế: «cùi đùu cha mẹ đặt đâu ngồi đấy».

Qua công làng, vào tối công nhâ gái, đổi một tràng pháo đê báo hiệu, tướng sẽ có người ra đón mồi. Ngày đầu hai cánh đồng bồng đồng ăn lại, một lát thấy một mảnh giấy bồng điêu gấp nhỏ từ trong khe đồng vém ra, cầm lấy giở xem, thấy trong giấy có viết một câu: «Dù có bay làm ngìn tu cung...

lại viết thêm mấy chữ «bè đôi được xin mò công rước vào». Bấy giờ mới biết là nhà gái ho chơi nghịch thử tài, cụ chủ hôn liền sai mai tráp lấy bút mực viết câu đối lại ngay vào tờ giấy: «Nếu không một vừa hai phải thi...» lại obré qua khe công đưa vào. Quả nhiên, cánh đồng bồng mò toang, một ông, một bà đều trịnh-trọng cầm khay trầu ra mời đón.

Vào tối noi, sau một cuộc trầu nước, cụ chủ hôn xin cho chủ rể đi lễ nhà thờ rồi lạy mừng ông bà nhạc. Bỗng mấy cậu giai tí-nhau đứng ra đọc một câu xin nhà gái

dường. Đi tới đâu, người ta xó nhau lại xem, ai nấy đều nhận biết ngay được còi dâu, ngoài cặp áo mờ bảy phủ kín cái mìn dây da cảng thêm to lớn, mép vật áo dảng trước, cài hàng may chục chiếc kim khâu, người ta bảo đó là dấu hiệu việc nữ công, nhưng có người lại nói đó là một sự đe-phòng theo tục truyền, cuộc giao tình thứ nhất trong lối道理 phong hoa-chúc, lờ chủ rể có bị chứng «mã thương phong» mà ngắt đì, còi dâu phải lấy ngay một trong những kim ấy với tay nhè dâu cai xuong cùng, trích một ti huyết ra rồi mới cứu sống đurec.

Về tối nba, sau khi đã làm lè tò-tiên, lè tò-hồng, muôn cho cuộc trâm của hai trê được dầy-dù mọi điều, ông Trùm lại thìn làm lè hợp càn, rồi một chén rượu và bồ mót quả cau, chia cho chủ rể còi dâu mỗi người uống và ăn một nửa. Tối đến lại mời một cặp vợ chồng già nào có đồng con cháu làm lè giải giường chiếu cho hai trê trước khi chung gối loan-phông.

Đối với cuộc hôn nhân của con, ông Trùm sot-sang và kỵ-càng đến thế, vậy mà sau đó một tháng, bong còi tin dĩ Choet chê chông bô vê, chỉ vì nhung tên giài làng ngứa miệng mỏi khi gắp Choet cùi hát bông quơ:

Ai si xin giài lời cung,

Tháng cu ti dò la chđng
hay em?

Lâm cho dĩ Choet xáu hò,

chẳng ở được mà phải bỏ vê. Nhưng

đến năm cu Tò 13 uôi, dù chưa lớn,

nhưng cũng có điều cần phải cải

chắc cho hợp với hoàn cảnh và tinh thần mới.

Thanh niên ta, nếu có đủ điều kiện về tinh thần và sức khỏe, đến tuổi trưởng thành thì nghĩa vụ làm người và làm công dân bắt buộc phải kết hôn-nhân và lập gia-dinh để giúp một phần trong việc tổ chức lực-lượng của ta-quốc. Nhưng kẻ không có gia-dinh là những kẻ không làm đầy đủ bồn phán và trốn lý xã hội.

Và trong các việc vui mừng mà người ta có thể dùng để tự an ủi sự vui sống thì hôn-nhân là một sự vui mừng tốt đẹp nhất trong một đời người.

Thu hết đồng qua, khí hậu điều hòa, êm dịu, vạn vật như đều tinh trù sẵn sực lực để sang xuân sẽ khoe đẹp đua tươi, mùa này chính là «mùa, eưới», đầu giò, ngheo, sang, hè ta cứ nêu vui vẻ kết hôn và vui vẻ lập gia-dinh!

T. B. C. N.

BAT ÁC

Hôn nhán là
nguồn gốc của
gia - đình và
xã - hội

(Tiếp theo trang 3)

Nhung ở các thành thị đã tiêm sỹ xa xí thì khác hẳn. Con cái các gia đình nghèo ở thành phố nếu không có vân-bàng, không có địa vị tốt lương cao, bồng-hậu, hoặc không có việc làm thì rất khó lòng lấy được vợ.

Nhung cách kén chọn vợ chồng bằng vân-bàng, bằng tiền tài đã hâu thành thói quen của các gia-dinh trưởng-già ở xã-hội ta.

Nhung câu «phi éo dâng bắt thành phu phụ», «dào mò», «cười vợ phải có hời mòn» đã hâu thành những câu tụng niệm của một số đông thanh-nhiên nam nữ. Nhưng cách hôn nhán đó từ trước đã gây ra biết bao lâ bì, ki kitch trong lịch sử hồn thú ở xã-hội ta.

Nhung cách kén chọn dựa vào danh lợi đó làm cho các cuộc hôn-nhân mất cả về thiêng liêng và nhiều lúi lai tuyệt nhiên không có ái tình và hận cả đến hạnh phúc của gia đình nữa.

Đối với việc hôn-nhân, tục lè của xã-hội ta nguyên xưa vẫn rất tốt và gần dì, có nhiều điều khá thú, nhưng cũng có điều cần phải cải cách cho hợp với hoàn cảnh và tinh thần mới.

Thanh niên ta, nếu có đủ điều kiện về tinh thần và sức khỏe, đến tuổi trưởng thành thì nghĩa vụ làm người và làm công dân bắt buộc phải kết hôn-nhân và lập gia-dinh để giúp một phần trong việc tổ chức lực-lượng của ta-quốc. Nhưng kẻ không có gia-dinh là những kẻ không làm đầy đủ bồn phán và trốn lý xã hội.

Và trong các việc vui mừng mà người ta có thể dùng để tự an ủi sự vui sống thì hôn-nhân là một sự vui mừng tốt đẹp nhất trong một đời người.

Thu hết đồng qua, khí hậu điều hòa, êm dịu, vạn vật như đều tinh trù sẵn sực lực để sang xuân sẽ khoe đẹp đua tươi, mùa này chính là «mùa, eưới», đầu giò, ngheo, sang, hè ta cứ nêu vui vẻ kết hôn và vui vẻ lập gia-dinh!

T. B. C. N.

BAT ÁC



doi họ: «Cu Tò thò lò mũi xanh».
Cu chủ hôn ứng khẩu ngay: «Đi
Choet toe-toet mắt đỏ». Hai họ bắt
nhau đều cười rực rỡ, rồi bầy tháng sau,
Choet sinh được một đứa con gái
ngon đáo đeo, người làng dù cư thi
thảo nói họ nói kia, nhưng ông
Trùm cho là nhà có phúc nên mẹ
cu Tò dù sinh thiên tháng mà cũng
đẹp như rồng. Tháng Tò sớm có
con, ông sớm có cháu bé, phúc bagy
muoi đời.

Chẳng dâu rứt long-trọng,
lại cò bô chủ hôn đùi dài, tay cầm
hông khói bay nghi ngút, rồi
đến hai bọn nhà gái nhà gái chừng
trăm người theo sau, xen vào giữa
có phuруг cheo di theo dòng

May đám cưới Xin vay

Phóng-sự của TÙNG-HIỆP

Thè là đám cưới của tôi hut.. Mắt tôi bùa cõi rói!

Sau cái đám cưới ấy, đầu được hai hôm, anh Cường túm lấy tôi như túm được một người bạn cố tri. Tôi anh giờ tay lòn như dê phèn-trâu với giờ đất:

— Ông cụ cháu tôi thật là osn quá! Lời ấy đâu phải ôi!

Và anh nói nhiều nữa. Tôi phải ngán anh lại và hối:

— Nhưng anh osn ở chỗ nào? Thật tình tôi không hiểu anh định nói những gì?

Anh ngạc nhiên nhìn tôi như một con quái vật, doogn anh kéo tôi vào một hàng cà-phê gần đấy, bắt tôi ngồi xuống ghế rồi anh nói.. nói hoài...

Câu chuyện của anh Cường nói như thế này:

— Anh Vũ lấy vợ, và bắt tôi đi phủ rễ. Một đám cưới nó sẽ như trăm ngàn đám cưới khác nếu không có chuyện bắt ngờ này ra, vì Vũ nó cũng như anh và tôi — không xấu và không lòi lâm. Chỉ phải một cái tội là nó thích làm theo và viết văn! Văn thơ của Vũ có hay không cái đó thật tình tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết rằng Vũ nhà giàu, có nhiều tiền và thích... thà anh em luôn cho nên quanh mình Vũ bao giờ cũng có may mắn ban ra... «Xuống» hay phong cách Vũ rắng và theo Vũ hay lâm.. thà lâm.

Tôi rồi mới hôm chúng biết tin Vũ lấy vợ, chàng nói với Vũ:

— Vợ sắp cưới của anh đẹp lâm lắm...

Vì đối với chúng thì cái gi ở Vũ, của Vũ cũng hay lâm lâm, cũng

dẹp lâm lâm, cũng tốt lâm lâm. Toàn là lâm lâm cõi!

Hai ngày trước hôm đón dâu, nhà Vũ làm một bữa tiệc... được mấy ông ban kia kèn là sang lâm lâm... Vũ lấy vẻ vang và tự đắc lâm lâm.

Khi thi bữa tiệc bữa đó cũng vui thật. Cứ gi thi cũng rực rỡ nhời ra. Người thi khen Vũ mày hôm nay có «hồng sắc lèi» Khi thi khuyên Vũ phải dùi cổ dâu cho thành một người vợ khuôn phép chữ đường dẽ như vó thẳng Biau, thẳng Thu thẳng Láu vừa bò lão bắt nạt chồng, vừa khinh rẻ chung bau chồng.. khô coi lâm lâm!

Nhưng ai ai cũng bảo Vũ:

— Hôm đón dâu này, bọn phủ rẽ không ta và nhai là chủ rẽ phải thiет oai, thiет hùng cho nhà già sọ, mới được! Có phải không bờ anh Vũ..

Tôi mỉm cười. Anh Cường im lặng hồi lâu và tôi dẫu thở dài như nói một mình:

— Chào ôi! Ông hàng mới chà oai hung! Tôi bị một bữa ngượng quái Nhưng mà dè tôi kè cho anh rõ cái quang cảnh bênh phà dâu thi anh hiểu rõ ngay câu chuyện này!

Đám cưới khởi hành lúc mười giờ! Mười hai chiếc ô-tô! Tôi đã báo anh đám cưới Vũ sang lâm lâm. Chủ rẽ mặc áo gấm, mấy ông bạn thích hoang và thích phô phô kia là sốt sắng rẽ phủ rẽ.

Hay mày áo tay — mày bộ áo tay dày nhuộm phong sương nhiều lâm lâm...

Chà, có thể mời hàng mà lại. Đoàn xe phô phoi đi trong lòn ánh nắng vàng của một mùng đồng chàm. Anh xeom, tôi cũng vân chương dày ché? Cố lẽ, vì tôi đã nói vân chương với Vũ nhiều phiền...

Rồi thi đoàn xe dừng lại ở trước nhà cõi dâu ở phố X. Xin lỗi anh ah, tôi phải giãy chỗ ở của cõi dâu kêu rỗi.. Phò nõi lén dinh tai, rúc ọc. Vũ phô phoi buồm vào nhà vợ về hàn hào dày mặt, mày anh phủ rẽ — trong số đó có tháng tôi dày — hi nhang nhang nhác nháo như những người dắc ý lầm.

Áy chết quên! Tôi chưa nói cho anh rằng cõi bõ vợ Vũ là một

ông cụ hơi cõi nhưng mà nhà cõi già làng lâm. Hai con gái của cõi:

một người dâi dò Cử nhân vân caueng ở Pháp về, một người nữa cũng dâi dò thênh láu Sứ. Cả hai đều có mặt tại đây và tiếp dãi chúng tôi niềm nõi hết sức.

Tôi vui với Cường:

— Chẳng thấy các anh niêm nõi thi sao người ta lại gả con gái cho Vũ cơ chứ?

Nhưng Cường vẫn nói — như không nghe thấy tiếng tôi hỏi:

— Trong khi ấy ở gian buồng bên có tiếng cô phu dâu — và biết đâu đây lại chẳng có cõi dâu nữa — đangabin qua khe cửa để xem mặt chú rẽ và xem mặt họ phu rẽ, và trong số đó có cả tôi đây nữa, xin nhờ thõe cho...

Chà, sự chuyện đã đến hồn hập, hộp tách lái ứng-lê ở giữa bao

mấy ông phu rẽ hút gõ liên tiếp đã thay với dân. Chủ rẽ lúc ấy đang ngồi cạnh tôi ý chừng đã nồng ruột rítay kinh hô bẩm tôi. Thì may sao một bà bác họ Vũ đứng dậy nói tôi:

— Thưa các cụ, xin phép các cụ cho cõi dâu ra chào hai họ.

Cụ Cử, bồ vợ Vũ, ghê tai nỗi nhó với cậu con trưởng. Một lát sau của buồng hén mở rộng ra. Một mũi thơm của nước hoa, của phấn son tỏa ngào ngạt khắp phòng. Tôi hea bần mắt lên: cõi dâu đẹp như tiên, ăn mặc áo vàng đùi giữa nhồng cõi phu dâu áo hồng, áo xanh, đỏ, cõi nào cũng xinh đẹp và tươi như hoa... Không ai bảo mà Vũ và chúng tôi đều đứng lên như một cái máy; ny cười cùng nó trên môi, mỗi người đều làm một dáng điệu để cho mình được cõi duyên lâm lâm.

Cụ Cử nói với con gái vài câu:

— Hôm nay là ngày lanh thang tôi con về làm dâu nhà các cụ phải làm sao cho được ngoan ngoãn,

được cõi dâu, canh ngọt thi thay mới được yên lòng... Phải làm sao cho được trên thuận dưới hòa, con phai nhớ như thế đó con...

Cõi dâu sực sút khỏe và không ai bõ mà chúng tôi cũng phải làm một bộ mặt râu râu...

Thế rồi... thê rồi... ay bất ngờ tai quái kia xảy ra...

Cường lại ngừng lại nữa như để sửa soạn cho câu chuyện thêm phần hứng thú! Tôi phải gặng hỏi:

— Sao nữa anh?

— Thế rồi một bà bèn nhà gái cất tiếng nói: «Xin các cụ cho cõi dâu, chả rẽ mang tuổi các cụ a để rồi rước dâu về...»

Nhưng thấy thế một thằng rẽ của Vũ ở ngoài chạy vào, nó cầm ở trên tay một cái áo thụng xanh. Nhưng cũng lúc ấy thằng Lanh — một anh phu rẽ — ghé vào tai Vũ nói: «Nhưng cái gi... Tức thi Vũ đừng phảng dày. Ai cũng tưởng Vũ sẽ mặc áo thụng xanh vào, để lạy bồ vợ — như hằng trâm ngắn chà rẽ từ xưa đến nay vẫn theo phong tục cưới xin từ là để lạy mừng tuổi bồ vợ.

Nhưng không phải thế! Mọi người đã đoàn nhau. Vũ get

thẳng ở cầm chiếc áo thụng ra một bên, và đứng nói bồ bõ:

— Xin các cụ xá lạy di cho... Thời buổi này là thời buồm mới, đến ngày đưa Bảo-dại còn bồ lạy nữa là... Nước Nam ta còn cõi bù quâ, cần phải đổi mới, cần phải bỏ những hủ tục cũ mới được...

Tất cả mọi người, kẽ cõi tôi nữa — chỉ trừ mấy anh phu rẽ thích boong và thích phinh Vũ kia — đều ngạc nhiên sững sờ.. Người ta không ngờ Vũ lại ngô ngáo đến thế. May bà bác, mấy ông cụ họ nhà già đều giúp mình nói không rõ lời. Một ông bác ruột Vũ, râu tóc da bắc phô khê khê Vă:

— Nay anh, sao lại thế! không được, phải theo lão chứ!

Nhưng Vũ nõo no biết gì, hân cõi đong say đít cuas nên vẫn nói về phia ông bồ vợ:

— Thưa cụ, cụ nên biết rằng chúng tôi rất kính men cụ, Vì vậy cõi gi phải lạy cụ mới là tôi lòng thành kính kia sao? Vâl, là & cuộc đời tân tiến này...

Cụ Cử từ nay yêu lạng không nói gì. Vì nói mà làm gi với một anh chàng rẽ định lấy con gái, mình mà lại khinh mạn muộn. Cụ không để cho Vũ nói nữa, cụ đừng dày di thẳng lèn gác...

Tức thi mấy ông bà họ nhà già xõ lại gán Vũ;

— Sao anh lại ngông nghênh thế?

— Thôi anh chịu khó một tí... Rồi về nhà miêu mướn ra sao thì sao...

Vũ đã ra chiêu xiết lòng rồi, nhưng anh anh phu rẽ kia lại phản đối hết sức:

— Không thể thế được...

— Người lạy người vô lý lâm...

Nhưng rồi câu chuyện lại dồn xép xong. Ông bác ruột Vũ với vã lèn gác tím cụ Cử xin lỗi và «mời cụ xuống cho cháu nó mừng tuổi».

Cụ Cử tuy còn giận nhưng vẫn xuống.. Cụ có muốn bắt lạy dâu, nhưng một người nhà minh dí trót đòi lạy rồi thì minh phải giữ lấy thi điện chử! Cụ đã nghĩ kỵ rồi... Cụ già con gái mình cũng về làm dâu nhà người ta, minh nghiệt làm chí khô con gái mình thôi.. Cụ lại ngồi lên sập.. Một bà nhà già ai-nhanh nhau móm xin lỗi :

— Chủ rẽ ngốc nghênh lâm cõi, đại xá di chờ...

Cụ Cử ngửi giận mím cười, một ông nhà già dỗi nói:

— Các cụ đã nói thế thi chúng tôi cũng biết thế. Nhưng chúng tôi cũng xin nhắc để các cụ biết rằng.. chủ rẽ bùa nhà chúng tôi là cõi hù... thi hai cậu con cụ Cử một cậu đã dỗ Cử xoắn vẫn chung cư Pháp, một cậu làm tham là tòi sứ.. sống tàn thời, cũng mới chán ra rồi đấy, có kém gì a...

Sợ câu chuyện đám ra rắc rối, nhà giài giục chủ rẽ:

— Thôi anh ra mảng luồi cụ đi.. Lần này ai cũng tưởng chủ rẽ mặc áo thụng xanh vào. May thằng nhỏ pha nước mải nhìn chủ rẽ quên cả pha nước.

Nhưng Vũ đưa mắt nhìn mấy anh phu rẽ rồi lại đứng dậy... và rứt giặt tôi... anh lại diễn thuyết:

— Thưa các cụ, đã dèn rằng phong tục ta là bát lạy, nhưng mà sao ta lại cứ bò bò bù lấy những phong tục cũ làm gì? Bất chung tôi lạy ấy là làm trái cõi luật lè của Triều đình... là làm trái cõi...

Cụ Cử lại mím cười nữa.. lại đứng lên và lạy lèu gác!

Mọi người nhao nhao lèn. Nhà giài đứng dậy và vã múa di vào nhà trong... May anh bạn phu rẽ kia thi khoái tri lâm. Họ vỗ vai Vũ cười:

— Anh nói khà lâm, giỏi lâm lâm.. hùng lâm lâm...

Rồi thi thưa anh, nhà giài nhìn nhau! Ông bác ruột Vũ mặt giặc dò gay hào mọi người :

— Thôi thế là hòng cõi.. Xin mời các cụ ra vè vè...

Giói nắng vẫn đẹp lâm thư anh! Mười hai chiếc xe lai phoi phoi ra vè... Không một tiếng phao... Chiếc xe ô tô kết hồn dâu dàu và nầm cõi ôtô nữa để dành cho nhà giài bay giờ đây trống rỗng không có người ngồi!

Đoàn xe đến nhà anh Vũ thi trả con reo lèm lèn:

— Xe cõi dâu đã về kia kia, chúng mày à! Một thằng nhỏ ở trong nhà với nhau bô phao bô màng, nhưng thằng nhỏ khôn chém xiên

xanh đưa cho Vũ hỏi, nay đã vội
vàng ở trên xe nhảy xuống lác đầu
lia lịa và bão thảng kia:

— Bước dồn pháo may o! Đám
cưới hụt rồi không có cỏ dâu...

Thế... ôi cả nhà ôn ào lên và sau
khi hối rõ câu chuyện ông cụ Vũ
chỉ cho Vũ một trận ném thận,
Bấy giờ trong mặt anh buồn thiu,
anh hối hận lắm nhưng đã qua
muộn rồi...

Ah lắc đầu hào tội :

— Thế là đám cưới của tôi hụt...
Đại quá... Mất tai bứa cõi rồi!

Nhưng người ta cũng phải ăn
nốt bứa cõi làm sún dinh để dòn
dau vỡ thi cõi dâu chả rẽ và cả họ

cùng ăn... May anh phủ rẽ ăn một
cách buôn râu lầm. Vày mà đến
khi desserit, anh Lành — thằng cha
lúc nay xui chả rẽ đừng lạy — còn
đêm hỷ hộ đối:

— Rượu sâm-banh dồn mờ ra đi
anh Vũ! Không lạy vợ này thi lấy
vợ khác.

Cuống cuốc bà cụ đẻ ra Vũ đã lên
cực đỗi, hảy giờ mới được dịp
phát lộ ra! Cụ nhìn vào mặt bọn
phù rẽ chung tôi dè nói như là
mắng vào mặt:

— Các cậu xoi lạm nước chè vậy,
nhà chúng tôi không có xâm-banh!

Mấy anh bạn thích hoang và
thích phỉnh của Vũ — ngượng quá

dành ngồi xuống và một lúc sau
trần thẳng. Tuy vậy khỉ ra đến
cửa Lành còn nói với tôi một câu:

— Già tao biết trước bà cụ thẳng
Vũ sẽ trai xâm-banh thi lúc nay ở
nhà giao tao xui thẳng Vũ từ lạy bùa
di... Thi tha hồ anh em minh đỡ
rượu. Tao tiếc lầm lầm...

Cuống cuốc ha hả:

— Thằng Lành tiếc lầm lầm.
Nhưng cũng chẳng tiếc hàng Vũ,
ông đứng cười, chàng tôi chỉ được
cái to xác còn thi ngốc nga, ngốc
ngênh chả biết gì, ngoài sách vở
và những ngày cũn nhặt xúu nhau
lại đánh nhung vẫn cờ dai dẳng
dặc dã kết cục là cãi nhau như bò
và rủ nhau di hanh gò ở nhà
bác Bình ở đài tinh... Dạ hành
giờ của bác Bình ngon lắm.

— Các cậu xoi lạm nước chè vậy,
nhà chúng tôi không có xâm-banh!

Mấy anh bạn thích hoang và
thích phỉnh của Vũ — ngượng quá

Phản đã viết thơ cho chúng tôi thi
chúng tôi xin theo lời... Kia mới
ông xoi nước đi:

Rồi anh vừa pha nước vừa nói
chuỵen:

— Dạ hời ấy chúng tôi mới học
năm thứ ba trường tỉnh, đã hai
mươi bốn tuổi đầu rồi, nói thế này
ông đừng cười, chàng tôi chỉ được
cái to xác còn thi ngốc nga, ngốc
ngênh chả biết gì, ngoài sách vở
và những ngày cũn nhặt xúu nhau
lại đánh nhung vẫn cờ dai dẳng
dặc dã kết cục là cãi nhau như bò
và rủ nhau di hanh gò ở nhà
bác Bình ở đài tinh... Dạ hành
giờ của bác Bình ngon lắm.

BỎN DẬU



Một đám dài 5-6 của nhà giàu đầu dâu. Lát nữa đây có dâu sẽ lén xe để ra đi
thru một cuộc đời đầy mới lạ, đầy vui tươi và biết đâu đây, chàng - đây dàn khò?

Ảnh VL-an-Nh

Thế rồi một hôm uôi ở nhà quê
lên hời tôi rằng:

— Này cụ cõi, cõi có bết mít
còn gái cụ Hán X... không?

— Trời ơi! Tôi thi còn biết gi nữa,
ngoại chuyện học, dành cõi, cãi
nhau và di ảo bành giờ của bác
Bình ra. Nên tôi điềm nhèm trả
lời uôi:

— Bầm con không biết ạ? U hỏi
thế là làm gi?

— U tôi ngập ngừng một lát rồi nói:

— Thầy cậu ô nhà định bồi cõi
em, con gái cụ Hán cho cậu đấy!

Tức thi tôi giàn hây lên :

— Ai lại dang học mà di lấy vợ?
Cõi đeo cho anh em bạn nó cười cho
thôi ố!

Thầy tôi có vẻ không bằng lòng,
u tôi an ối :

— Con a, thầy u cũng chẳng gẫu
gi... Suất tiền tro học cho con hàng
tháng thi úp bài lo sốt vó lên đấy.
Bấy giờ con lấy cõi cụ Hán thi
thanh thoát chán... Cụ già lầm mà
lại qui con rẽ đao đẽ.

Tôi thấy không dù can đảm
cưỡng lại những lời nói ghen như
roi nướu mắt của u tôi... Dạ, thế
rồi việc cưới xin tiến hành gấp
lắm...

Và, công việc đầu tiên của tôi là
sáng sáng cùng mấy tháng ban
lุง qua nhà cụ Hán để xem mặt
cõi vợ sắp cưới của tôi. Anh Thêm
là thô-công của tỉnh Thái, một
hòn anh và tôi gặt cõi hai cõi con
gái cụ Hán đã chay, anh hỏi tôi :

— May định lấy cõi nào? Cõi chi,
thì Huy lùn 16, mặt ro, môi dày

mặt trắng rã xáu xí kia, hay là lấy
cõi em — Cõi Chung — dáng diện diu
dáng, lung ong, mặt trái soan, mũi
dọc dừa xinh xinh kia...

Tôi lắc đầu giàn hây :

— Tao cũng chả biết nứa... Hình
như u taو bao lấy cõi em thi phải!

— Ông thê thi con hay gi hàng..
nhất là cụ Hán nhiều tiền lăm, mày
tiêu thư hồ. Nhưng mà này a! bão
thật mà đúng giận nè: cõi em
lấy máy thi phi quâ... vâ lai chưa
chắc cụ Hán đã chịu gả cõi Chung
cho máy đâu!

— Tiên sau đó chỉ một suýt nứa thi
tôi đánh nhau với Thêm. Ai lại nõ
đam khinh tôi không đáng hàng
cõi Chung... tôi, một thằng học sinh
năm thứ ba trường Trung-học, chỉ
một năm nứa là đã thi diplome?

Hai bón u tôi đòn đầu cau
đến chẹm mặt, rồi nứa thangsau xin
ăn hỏi hay! Hóm ấy tôi cũng đến
nhà bố vợ... Gõi tông tưng quâ di
mắt thoi. Nhát là khi cõi dâu — cõi
Chung — ra chào, tôi lại càng theo
nứa, tôi cảm động suýt nứa thi
ngát đì. Cõi Chung đẹp làm sao? là
đẹp... Có thê chứ? Đề rồi tôi lấy cõi
Chung cho thẳng Thêm nõ ché
đieng và đõ khinh người di mõi
đieng...

Cõi Hán hóm ấy từ tể quá, hết hỏi
đến chuyện học lại hỏi đến chuyện
nhà, cõi ra dông sán sóc đến tôi
lắm.

Tôi về nhà đêm ấy, khấp khể

Một tháng sau gãy dịp Tết u tôi
xin cưới và cụ Hán cho cưới luô...
Hôm đón đầu thật là vui vẻ... Tôi
mặc áo gấm, đón giày giò-jinb,
thật là sang. Nhà cửa trang hoàng
đẹp đẽ, cái gi cũng sạch, cũng hêng
nhỏng. U tôi nói khẽ vào tai tôi:

— Tiên cưới xin thế này, tiên
sâm sưa, tiên ăn nồng... là của cụ
Hán cho tất cả đấy... Vay sang đón
đầu thi cậu liệu mà thưa gởi cho
lẽ phép. Cán nhát lúc mừng tuổi
phải tổ vê trình trọng, cụ Hán chỉ
thich rẽ h ën thôi, cậu biêu chus...

Tôi cố nhiên là tôi biêu lầm rồi...

Lẽ ra tôi cưới vợ về nhà quê
nhưng cụ Hán lại chotien thung một
cái nhà ô đầu tinh để đón đầu vêcho
đõ vát vã. Hôm đón đầu giời đã tê
chiều—cụ Hán chọn mãi mới được
giờ ấy là tốt — họ nhâa tôi đi một
đoạn xe lay đèn, cõi phô ra nhâa có
về them muôn... Dạ, làm rẽ cõi
Hán giàu nhất tỉnh — cõi phai là
đõ dâu... Phải thế nào chả, it nhất
cũng phai là một anh hoc-vip
năm thứ ba trường Trung-hoc, một
anh hoc trò giỏi đây hưa hẹn, đây
tương-lai... chua lại! Cõi phai thế
không thua ông...

Giới ơi chêt tôi rồi! Cõi dâu này không phải là người con gái toi xem mặt hoi đau tháng !

Tôi xin nói thật: chí một xuyl
núi thi tôi đã quay bước trở lại
Thái-binh. Cõi gặp anh Đám hay
không nứa, tôi cũng không cần. Ai
lại tôi đã phai lời qua ba quảng đồng
hát ngát dưới ánh nắng thiêng, dót
rõi mà cõi phai bõi một cây xâ
sóng chua dòn như mõi nứa mà
vẫn chưa đến nhà anh chàng ấy...

Nhưng mà rồi tôi cũng đến. Vâ
san khai mảng mảng cõi chó to
tường xô ra chì rinh rinh cùn trộm
đằng sau lõi, anh Đám với vâ mõi
cái quạt vâ di vùa nói một thời
đái:

— Tôi không ngõ ông đến sớm
thê... Cõi Phản viết thơ cho tôi bao
mrix ông mới tới thành thử, chúng
tôi hối kịp đem thuyền ra đón
ông, ông thử tôi di cho. Chà! giờ
mõi mây hõm nay, đường lõi quá...
ông phai một bứa mệt đây nõi...
mời ông rẽ sang lõi này...

Anh Đám tiếp dãi tôi từ tê lầm.
Một điều chưa, một điều dạ. Tôi
không ngõ rằng đó là một cõi học
sinh trường tỉnh đã đỗ diplome.
Anh đõ hơn ba mươi tuổi dâu,
nhưng hai mõi phinh phinh, nét

MỘT ĐÀM ĂN HỘI

Mấy người đang di dâu tê đội đầu cau, chõi, vâc hai chõi rượu — cõi long che —

và khêng hanh, lõn quay, lõi nhà gai



Ảnh Tùng-Hiệp

Nhà cụ Hán bùa ấy trang hoàng
như một ngày đại hội... Pháo đốt
kêu liên tiếp ngọt nức giờ đồng hồ
Tôi run hồn người lên khi thấy có
đám... có Chung — là hổ. Có một mèo
chiếc áo hoa đào trông tươi quá...
Kia rúi ông xoi nước...

Aols Đàm rót nước vào chén cho
tôi và nói tiếp :

Tôi lại xin thưa thật một điều
này nè — ông chờ cưới — là khi
ba cô tôi cất tiếng xin cho tôi mừng
tuổi cự Hán thì tôi nhanh nhẹn mặc
áo thun trắng... lay cu ngay! Cụ
nói một tràng, gi tôi cũng không
biết nữa và cu đưa cho tôi một cái
phong bì giấy dò dày cộm mà tôi
đoán là ở trong phải có nhiều giấy
bạc lấp ló...

Rồi thi họ nhà tôi rước dâu về.
Ra đến nhà tôi giới đã tới tấp. May
cô phủ đầu xanh quai lái có dâu
lúc ấy đang cầm quạt che kín
mặt — và đưa cô dâu lên xe tay đỡ
đến cửa ngoài cửa. Đoàn xe tay
lại thông thả kéo về nhà tôi ở lầu
tỉnh... Dọc phố thiên hạ chạy ra
chí ắt, may thằng oắt con vừa chạy
theo xe vừa kêu : « Cố dàn chả rẽ
đội rên dâu! »

Bốn nhà tôi, pháo lịt nổ ầm lèn
lau lách. Tiễn cụ Hán cho cả, tôi gi
chả tiêu pha cho sang trọng. Tôi
mỗi mè nhím có dâu bước qua
chiếc hòi nồng rực đê đi vào
phòng, và sau khi chiếc áo hoa đào
đã biến hồn sầu hối cảm của huống
tán hồn vào khép lại, thì lòng tôi
mới đỡ hồi hộp. Mấy người phù rể
ép tôi: « Ông ruya, nhưng tôi còn
thiết gi' nồng ruya nữa! » Tôi lẩn
vào phòng sau dưa cho a tôi cái
phong bì của cụ Hán phong bao
cho tôi hời này. U tôi mở ra đếm
vừa đúng 15 chiếc giấy 100 đồng!
Một nghìn rưỡi bạc, trời ơi, chưa
bao giờ tôi được trông thấy một số
tiền to bằng một phần mười thế...
Tôi giùm... tôi giùm rồi...

Tuôi giờ qua! Dám đã khuya,
Mọi người đã kéo về gần hít! U
tôi cười hồn tôi :

Thôi cậu cù và nói chuyện với
cô dâu đi, ai liều dám ngồi một
minh mài...

Tôi ngáp ngáp mèo, thì phải gi
nhà bà chí tôi bỗng rồ vao vai tai

đom đóm :

— Góm cùn và vân thanh thùng
mèo!

Tôi bước qua cửa huống, trống
ngực đánh thính thính vang
chóng như khỉ phiếng lợn đe bái
vậy. Dưới ánh đèn măng-sóng, vợ
tôi đang ngồi quay mặt vào giường,
chiếc áo hoa đào nõi bắt lén giấu
khung giường giải chiếc áo...

Tôi ngẩn ngơ đến năm phút rồi
mới cất tiếng khẽ gọi :

— Cố Chung ơi... có đã ăn cơm
chưa, hay còn đợi tôi?

Vợ tôi yên lặng không nói gì. Tôi
ngưng quay lại im im đến năm phút
nữa, rồi :

— Mị ơi, quay lại nồng rượu
chù?

Vợ tôi vẫn ngồi yên! Tôi khảng
biết xúi ra làm sao. Góm minh dã
dát mà có dát lại dát hơn. Sau hết
tôi đánh liều liền lại gán cô dâu
lần lấy cảnh tanh kẹo :

— Góm sao mà gán thế hờ...?

Cô dâu phải quay mặt lại... Tôi
nghe ngãu hồn người ra... Thị ra...
Thị ra...

Thị ra! Giới cùi chốt tôi rồi! Cù
đâu này không phải là người con
gái tôi xem mặt bõ đâu thằng! Cù
đâu này không phải là cô Chung xinh
đẹp mà tôi hâm hâm mợc, mà lịt
chisch là cô chí — cô Duy — xau
xì là lung.

Tôi giận quá! Vây ra cụ Hán dâ
lửa thằng, a tôi đê đánh trào cù dàn?

Máu tôi bốc lên mặt, tôi muốn đập
cho cô dàn mèo cái cho bà giám
minh đê bị lửa. Trời ơi! vậy ra
xem mặt và ra là từ một người mà
về nhà chồng là một người! Hai
chiếc áo hoa đào cho dòn dàn khi
giờ xầm lối — ngắn áy cái dòn là
mưa mèo của cụ Hán cá! khồng,
không tôi phải làm cho ra nhẽ...

Nghĩ thế tôi hầm hầm đứng lên,
nhưng rồi lại ngồi xuống... Vì
tôi trông thấy cô dàn đang úi gian
mặt xoong hai dòng nước mắt từ
từ chảy ướt vát áo hoa đào và
những tiếng nức nở se nỗi lèn.
Không hiểu vì, sao mà một sự
tương hối tan ngập lòng tôi...
nói cho dùng thi tôi thương hối có
phản công có mà nghĩ tiếc số tiền
phong bao một ngàn rưỡi bạc cũng
có... Nhưng ông nêu biết cho rằng

túc ấy tôi thương hối có dàn nhiều
hơn. Tôi lắc đầu thở dài và bảo cô
dâu :

— Thôi mẹ nia di, an cảng là số
kiếp tôi phái lấy may...

Cô dâu vẫn tôi thân chua thối
khóc, có ngang mắt lèn hãi mắt
ướt đầm, có nói rất khẽ :

— Cậu thương em phản nào thì
em được nhờ phái ấy!

Ôi chẳng qua là duyên kiếp!
Chính thầy metoi hôm sau biết rõ
chuyện cũng chỉ còn biết hép
miệng than:

— Chẳng qua là duyên kiếp con
s!

Anh Đạm cái khay nước ra một
bên rồi nói :

— Dayun kiếp xui nên thật! Da
chinh thi! Vì chỉ năm năm san cù
Chung xinh đẹp kia — vợ hụt của
tôi — di lấy một ông ký số Hỏa-za.
Ấu ò với nhau được một năm rồi
bị chồng bỏ vì tình cù chua ngos,
hoang toang và nhất là lồng lo quai
Còn vợ chồng tôi thi đã tám năm
giờ lấy nhau rồi mà chưa hề có
một tiếng cãi nhau! Vợ tôi ngoan
ngon, hiền lành và đâm danh quý!
Tôi không ngờ dưới bộ mặt xấu
xấu lại có một linh hồn tốt đẹp đến
thi... chả bù với cô Chung — em
vợ tôi...

Tôi giận quá! Vây ra cụ Hán dâ
lửa thằng, a tôi đê đánh trào cù dàn?

Máu tôi bốc lên mặt, tôi muốn đập
cho cô dàn mèo cái cho bà giám
minh đê bị lửa. Trời ơi! vậy ra
xem mặt và ra là từ một người mà
về nhà chồng là một người! Hai
chiếc áo hoa đào cho dòn dàn khi
giờ xầm lối — ngắn áy cái dòn là
mưa mèo của cụ Hán cá! khồng,
không tôi phải làm cho ra nhẽ...

Nghĩ thế tôi hầm hầm đứng lên,
nhưng rồi lại ngồi xuống... Vì
tôi trông thấy cô dàn đang úi gian
mặt xoong hai dòng nước mắt từ
từ chảy ướt vát áo hoa đào và
những tiếng nức nở se nỗi lèn.
Không hiểu vì, sao mà một sự
tương hối tan ngập lòng tôi...
nói cho dùng thi tôi thương hối có
phản công có mà nghĩ tiếc số tiền
phong bao một ngàn rưỡi bạc cũng
có... Nhưng ông nêu biết cho rằng

TUONG HIỆP

Anh văn thực hành trong 3 tháng
do giáo sư lỗi nghiệp trường đại
học ngoại quốc chỉ dẫn.

Visit theor hoi M. VIEN

19. Ra des Redes de Hanoi

Em đã lấy chồng

(Lời mới cù dàn mới)

Không hiểu làm sao có cậu trai
Sáng chiều thẳng bộ lượn em hoài?
Ngoài đường lấp nắp người di lại,
Con mèo chàng như chàng có ai!

Một hôm chí Nghia bông sang chơi;
Chị bảo : « Cố em đã nhớn rồi;
Sắp sửa cho tôi ăn cù chà? »
Em trả lời... dạ hồng thằng chơi-vui.

Tháng trước vừa dâu có một bâ
Đêm ngô án nói rát bâ-hoa,

Me em tiếp chuyện cười vui vẻ,
Niêm-nô chia tay trước cửa nhà.

Đêm ấy me em gọi tôi buồng
Bão : « Ngày phán, sáp, lược và
gương. »

Từ nay trang-diem sáp cho đẹp.
Cho rõ môi son, nói mè hường! »

Thứ hết, đóng vè: thắt rât mai,
Nhà em một bâ-châ trâu cau,
Lâng dieng, hàng xóm xâ nhau lai
Bão nhô: « Phố này sắp tiền dâu! »

Bờ-ny em không hiểu thế nào,
Rút rè hỏi me: « Cùi cù nào? »
Me cười: « Cù Phủ xin con đây! »
Em thận... bâng-khuâng... mà ống

dáo...

Trời hôi! Ra em sáp lây chồng!
Lây chồng chẳng biết có oui không?
Xa cha, xa mẹ, theo người khác!
Muốn hối thay me... lại ngại ngùng.

Sáng ấy em xinh đẹp là lung.
Trong nhà: đèn nền thắp ron rong.
Ô-tô đồ cùa mười lăm chiếc,
Pháo nô dinh tài, rôn cù lóng! ...

Ra chào! Thầy me mèt vui tươi
Nhìn ngắm con yêu, miêng mìn
cười!

Em thấy mèt hoa, dòng lè chay,
Tâm hồn ngoa-ngán, dạ chơi-vui...

Chá rẽ cao cao, dạ gầm hồng,
Thay em xinh-dep ngheñ đầu trống...
Em quay lèng lèng, tay cầm quai
Che mèt em dì: nôr thet thung...

Lần lần em bước tới xe hoa,
Xe chạy! Nan nôa da nhớ nhà!
Chang trè năm xưa, ngày van luon,
Đặng nhín, a rù, chiếc xe qua! ...

Tho' cu'oi

Mộng dẹp tan ngay, da luồng sầu
Thương chàng trè ấy... ở nơi đâu?
Nếu xưa sám ngô tình yêu-dẫu;
Nay, đã gần nhau đến bạc đầu?

ANH-ĐẠT
(November 1940)

Cù dàn mới

Vừa mới dò nép dưới hoa,
Nhìn theo đám cưới lười qua nhà,
Em còn rieu cựi cù dàn mới,
E-thẹn ngồi trong chiếc xe hoa.

Đêm ấy me em gọi tôi buồng
Bão : « Ngày phán, sáp, lược và
gương. »

Em có ngô dâu dâm một ngày...
Thú vang rói là, già hoay may,
Mè em vui vẻ mòn, xoà tóc...
Con muôn áo gì đê mẹ may? »

Em trổng me em quả qui em,
Nên dòi cho được áo hàng len,
Mân hông phom-phô trong trai tg,
Em với vang khoe các chí em.

Em có ngô dâu mèt sóni nai,
Những ché, cau, bánh cùa thùa ai,
Rộn ràng mang đâm bền thay me,
Đè hỏi em cho một cậu trai!

Tùi lòng em vang ngày thai,
Nhưng ngây chong sảng, phát giày
xira,
Dưới gián hoa lý nhà em ẩy,
Đá le lâng tan tra giắc mờ.

MINH BẮC

MỤC BÚT MÁY

FOOR LA TỐT NHẤT

Lợ nhón OS40
CÓ BẢN KHẨP MỌI NƠI

Mùa duyên nợ

Những chiec lá nấm me bao đậm
trước,
Ướp buồn vàng đà nản sấp bắng
trái,

Gió phương Nam căng thay đổi
chiều rờ;

Mây uốn dóng, hơi thu mềm thăm
vâi.

Chơi ngồi tình Ngâu, nảng hồn
bằng sao!

Bà mẹ lau cười xe chè cau non,
Khắp khôi mừng, thẳng rõ rà tráp
son,

Cô gái khóc đê mua vui cả họ;
Cha mảng ngọt: « Mai đây chàng
nó đỗ,

Vợ chàng già ngóng rẽ, câu tân
khoa vù

Mà lâm duyên cù sau cửa khép hờ,
Đan áo rét, nhìn múa bay trước
ngò;

Buông xôa tóc xanh, hẹn hò duyên
ngò,

Trao cảm tình lâng-sí khóa mura
bay,

Vi yêu nhau chỉ tự chát thương vây,
Tu tưởng vè vời... Đòi trao thè
nguyên.

— Nhưng kẻ đê tình không chờ h่า
h่า,

Vi thiêu nǚ o i tụ thủa nghìn xưa,
Tinh các nắng chỉ yêu có một mùa;

Thơ mộng râr ôi trời bàng sáng,
Giò cuồn là dì: nòng mây đê dâng,

Tan vỡ! Ôi diêm áo đã thay hình,
Mang theo đê mộng luồng xinh

Mời bén tay chồng, giắc vang vựt
biển,

Son tre ra đi, trái tim đong kin,
Xuôi dòng đời rộn râh hóa cùa.

Bên kia đường mỗi một đê thu sang,
Hình bóng cũ hiện về, người trai

tè
Yêu sống thế, đê cam long chia rẽ;

Vân nâng niu trang-lè vòi trên lèi;
Còn hồn-duyên như nắng ấm mèt

trời,
Gặp muôn lá nấm mờ, xanh ngọt

lối!

VŨ THẠNG

NHỮNG TỤ LỆ KỲ-DỊ VỀ « DÊM TÂN HÔN » TRONG THẾ-GIỚI

« Dêm tân hôn » là cái dêm gì?

Đó là cái dêm vui vẻ nhất, hối hả nhất trong đời một người đàn bà.

« Dêm tân hôn » là cái dêm thường để lại những kỷ-niệm hoặc êm dềm, hoặc đau đớn: có quan hệ đến hạnh phúc hoặc sự thất vọng của cả một đời người đàn bà và của cả một gia-dinh.

Ngày nay những cặp thanh niên, nam nữ đối với việc hôn nhân còn được tự do có thể kén chọn hoặc ngô ý kiến về ý-trung-nhân của mình, nên họ có thể đoán và biết trước cái « dêm tân hôn » như thế nào. Người thiếu nữ đời này khi bước chân vào động phòng chỉ có vẻ nỗi hờn, cảm động mà không đến nỗi bõ ngõ lo ngại như trước nữa. Tuy vậy những giờ phút trong cái dêm tân hôn ngày nay cũng vẫn bao phủ bằng một tấm màn bí mật.

Vì cái « dêm tân hôn » là cái dêm quan hệ nhất của đời một người đàn bà và ở nhiều nơi theo tập tục người ta cho rằng cái dêm đó quan hệ mật cách đặc biệt cho việc lập gia đình, nên có nhiều dân tộc đối với cái dêm đó đặt ra nhiều tục lệ rất là phiền phức và kỳ dị.

Ở xứ sòng « dêm tân hôn » nhè nhẹ còn giấu lè-hop-năn, lè-to-hồng, đôi vợ chồng ăn hôn cung-lê trước ban thờ để khấn cụ « Ngưu-lão » tác hợp cho họ được bách niên giao lão, rồi lấy một chén rượu cúng san làm đổi mỗi người uống một rót như cùng nhau thề rằng sẽ chung chịu một số phận chung gánh một trách nhiệm để gác dựng nên một gia đình bền vững.

Các nước văn-minh Âu, Mỹ, như ở Pháp thì « dêm tân hôn » giản dị hơn nhưng rất có ý nghĩa. Sau khi làm lễ kết hôn ở nhà thờ hoặc ở tòa xã trưởng trước mặt các chứng tá hoặc làm cả hai lễ thì cặp tân hôn sẽ đưa nhau du lịch những nơi phong cảnh kỳ tú như trại núi hoặc ra bờ biển theo mỗi mùa. Cuộn du lịch đó là một cuộc du lịch tân hôn. Lú: khởi hành ở nhà ga có nhều bà con thân thiêng đi tiễn chia rẽ vui vẻ. Cặp vợ chồng mỉm cười trong tuần trăng mật» thời thi tha hồ mà ngẩn cả hồn của thiên nhiên và cùng nhau lý tình trò chuyện cho thêm甜蜜.



Một đám cưới step mât
và rất lịch thiệp Lan

Một cô dâu và một
chú rể ở Maza-na

Trái lại ở nhiều xứ như miền bắc Âu-châu ở xứ Phan-lan, ở miền Án-dô hoặc miền gần xích đạo, có nhiều nơi tục lệ về đêm tân hôn rất là khác lạ và buồn cười, tưởng ta nên biết qua cũng không phải là yô-di.

Cái nạn « bay đêm tân hôn » suông

Cảnh xã Phan-lan một buổi sáng, trống ra ngoài dày những uyết tráng phau. Đôi vợ chồng ăn hỏi mặc nón trang bộ áo lông deer nhái, đi những đôi giày cao ống bằng da đỏ rồi cùng nhau qua cổ đường chính trong làng về nhà người chồng, phía sau có các người thân thích, họ hàng và bạn bè đi theo.

Cô dâu, một cô gái tóc đỏ, má phinh phinh và hông hào mím cười rất tươi nhí nhố khỏe bồ ràng xinh xắn. Chú rể một thanh niên vạm vỡ ăn mặc giản dị và gợn ghen.

Giống hệt Phan-lan là một giống người rất khỏe mạnh và tràn thể thao đã sản xuất ra biết bao tay lực sĩ giữ chức quán quân trong các môn vận động. Cặp vợ chồng tân hôn đó bê ngoài thì có vẻ rất sung sướng nhưng thực ra thì họ chỉ sang sướng có một phần thôi. Ta cứ xem dưới đây sẽ rõ.

Tại nhà chồng, có mỗ tiệc lớn, mà món ăn chủ yếu không sao thiểu được là món thịt nai miến bắc cục quay và ruồi nhieu ruồi mạnh. Lần lượt, các người được mời đến dự tiệc hát những bài hát bình dân có họa với mọi chiếc đàn năm dây. Buổi chiều qua rát chóng và chàng mấy chục đêm dài và lạnh buốt đã đến.

Các khách mời lần lượt ra về dồn vợ chồng mồi đứng ở cửa chờ. Khi khách đã về hết họ mới giờ vào nhà để tắm sự yên tĩnh chắc là.

Nhưng đó mới là bắt đầu cái nạn « tân-hôn » của họ.

Trong động phòng dồn bầy sẵn ba chiếc giường gần nhau. Hai cái giường hai bên bên không giải chia giường vì trên đó đôi vợ chồng tân hôn trong suốt bảy đêm phải nằm chung cùa quần áo năm mồi người một giường.

Các ngài phải ngạc nhiên mà hỏi, cái giường thứ ba để cho ai nằm?

Các ngài thử đoán xem. Giường ấy là dành cho bà mẹ chồng.

Bảy đêm tân hôn này ở Karay miền Bắc Phap lan thực là dài dặc vì từ xô đõ ngày ngắn không đầy gang tay. Tuy thế mà các thanh niên nam nữ không ai dám bỏ cái cõi tội đó. Đến đêm thứ bảy thi chie giuong của bà mẹ chồng ty-nhien biến mất. Đầu vợ chồng tân-hôn lúc đó mới được cung nhau ty-do và hạnh phúc của họ bắt đầu từ đó.

Đôi môi đậm nhưng mặt ong của cô dâu

Kể Lithuania ở bờ biển Baltic gần Phổ-lan cũng có những tục lệ cưới xin rất lạ. Những cặp tân hôn ở xứ đó trước khi được ném hạnh phúc cũng phải thòi đất mồi.

Ngày hôm đám cưới, khi tiệc đã xong, và đã hát và uống rượu rồi khách dự đám cưới theo đội vợ chồng mới vào phòng phòng. Người chở bồi, người vợ: « Minh có hồn, ô bỗn-phận trong tim thế mới chàng ». Cố đầu mồi cưới để đáp lại một các tình tú. Rồi trước mặt tất cả mọi người có dân giرو rồi lại xếp lát cái giường của vợ chồng nhau. Sau đó lát-cố dài giày ra và cố đầu mới phải rửa chân cho đức lang quân vừa rửa vừa thè bởi lát. Sau người ta lại bịt mồm cõi đầu lại và cố đầu cũ phải đê thê mồm mòi một vòng trong phòng lấy chân chạm vào đỡ đặc, và vừa rồi, vừa cõi, ngay từ lúc cửa trao vng bộ cho gia-dinh mới. Qua hết đêm thứ nhất, ngày hôm sau sang tàng sang người ta đã mang đến cho cố đầu một chén mèt ong, cõi đầu bồi một vào đội mồi trước khi đưa cho chồng hòn, như cung nhau hẹn hàn sẽ chung sống một đời cho lúc trăng rạng hạc dâu.

Rồi nhiều bạn hồn lại đến chơi. Người ta trao đổi qua cáp và lời chúc trọng giang giác đó cõi nạn của đôi vợ chồng tân hôn vẫn kéo dài ra.

Qua buổi sáng và buổi chiều, cõi đầu đã một nhữn và mồi lại buôn ngô, cõi nhín vào tana lang nhn để cầu cứu một cách th特 vọng; tana lang cũng nhín lại một buôr rãnh như cõi bão vợ phải gắng bêu gan đợi chờ lát nữa.

Vì đời vợ chồng mới còn phải khiêu-võ hồn lán và theo phép lịch sự thi phải ôm chặt nhau mà nhý một cách mè mệt. Mãi đến khi xong cuộc khiêu-võ, òn ào là đội vợ chồng tân hôn mới được cùng nhau bước vào động-phòng.

Tai xú hiêm đản bà

Tại phia tana cùng xú Yuratsen, nước Mê-tay-cơ có một bô-lac mà người ta đản-bà được quý trọng như một kho vàng quý giá. Sô dì như thế là vì số đản ông người Lecandons nhiều hơn số đản-bà giống người đô nhiều. Vì thế mà đản-bà được người ta tranh nhau một cách rất kịch liệt bằng cách tăng nhung quâc cáp và bắt ate nhung nhia. Khi một cõi gái mới bay tuổi, người ta dán yên cõi người để ghi tên họ làm kõi hồn-phu của cõi gái qui sau này, khi nào cõi gái qui sau này khi nào cõi gái tối tana cõi kẽ, nghĩa là sau 10 năm. Đến i ôi đó, người giao-trưởng đã chọn vị qui ié từ lâu, điều định với ông rẽ mời hàng ngày và khai bén định đê xong thi cõi gái mới được lấy nhau. Léi cưới không lán tám và đản Lecandons rất giản dị, không cần tiệc tùng và tiếp khách. Họ chỉ mòi i giờ ròng rãm một tiệc mà người dự tiệc uống rượu ngọt say đí mồi thời.

Tan lang có lúc đâ 50 tuô; còn cõi-dâu thì mới đâ 14 tuô; thấy cõi vợ chồng không xứng đâ, như thế nên đâm tân hôn người trong vùng ai cũng sinh ra ghen tức.

Cõi cùng khi đâm vý chồng mới chui vào lén gianh thi cõi bô-lac ở vùng đâ chảy xung quanh lén hát những câu hát cõi binh đản mồi cho đèn sáng hạch mới thòi và đội chồng mới cũng phải đợi đến lúc đâ mới nhâm được mồi.

Cõi dâu bị đánh đập đèn bắt tình nhân sự

Trên bờ sông Amazonia là con sông lớn nhất thế giới ó Mâ dâ có những tục rất là lung vñ « tân hôn ». Trên bờ sông dô có những gióng người da dô (Indeas) chuyên việc di sản dâu rất ghê sợ như gióng Bororos, gõng Chaventés.

Khi một thiếu niên ở trong một bô-lac này muốn lấy vợ, trước hết phải dùng cách ngoại giao đê được cõi vý giao-trưởng và khai nào cha mẹ và họ hàng dâ bằng lòng cho đội giao gá-kết-hôn thi truôr lát mặt giới mọc, cõi hồn thê hồn bi dâ vào rừng.

Cõi vý hồn-phu cõi hai người làm chung giúp sức tri vý hồn-thê cõi minh rât chắc vào môt gõi cây. Thế rồi lê trù tâ bằng cách đội lúa hát dâu từ đấy.

Tan lang với một vê rất đít đội cõi roi-lón phải đán vý hồn-thê mít h rât rái rái dâu, khung phai là đánh lây ý dâu. Đến khi nào cõi dâu bị đánh dâu quâk nhu một người sắp chết, và târ khong thể chịu được nãa thi các thay phu-thùy trong bô-jac mới can th ép vào đê cho thiêu nři thôk bi đánh. Giờ lúc người ta đội lúa & dưới chân cõi dâu mồi thi các thay phu-thùy nhây nhô xung quanh. Chỉ lúc nào cõi dâu dâu quá ngâ ra bất tinh nhau sự thi lê trù tâ ma mồi xong và tâ ma mồi coi nhau là đã thua hồn. Láu nõi người thiêu nři khôn nén kia không sao di được nři mới được, người ta đem vê lều; và ông giay cõi lát người ta làm phép cưới.

Dán bâ dâ dô có phải obju một trận đòn nhu thê mới thành được, người, đản-bà trong sạch khong bị tâ mâm ám ảnh. Tâ cõi lót-tuồng-tuồng xem cõi đâm tân hôn cõi cõi dâu người bi đánh dâu rít vý chán thi bi lúa đội bóng kia sânh thê nào? Chắc cõi dâu đâ sẽ giu một cõi ký-niệm khô lồng quên được vê cõi tân hôn ký-quâc kỵ.

Xú Malabar (An-dô) nơi thiên-dường của phu-nú

Người gióng Najaras một gióng rất lâ ở xú Malabar phia tana cung báu đản Deccan nước An-dô là một gióng người rất đáng yêu. Luật lâ của đản này rất khâm phục phu-nú.

Giáp phép vê cõi hồn ở xú người Najaras khong phải do viễn xâ-trưởng cõi cho là do môt Ông thây bài có bằng cấp bắn hoi và được đản trong vng công nhận.

Sau khi đâ làm đú lê cưới, người đản-bâ « ma-la-bâ » đí vê nhà mình và người chồng phải đí theo vý vđ. Óx đú là xú mà đâm tan hồn xảy ra tại nhà người vý và khai hồn người vý có muôn mới được, nghĩa là tây theo ý sở thích của cõi dâu, một hai ba hoặc năm ngày sau lê cưới cũng nên.

Ngày của người đản-bâ có chồng ở xú này là thuộc quyền hồn của họ, chỉ sau khi mặt giới lận người chồng mới được đâm thêm vý. Vâ quay vý do đâ của phu-nâk nsjar » cũng là việc rât công bằng vng ngoài việc nõi con, trong nom việc gia-dinh, đản-bâ « nsjar », lại còn du vào việc chính-trị trong xú. Đản-bâ « malabar » thực cõi được hưởng nhiều quyền lợi hon cõi phu-nâk các nước vân-minh Âu Tây.

Muôn lây vý phải đí tu ít nhất là sáu tháng

Ó xú ta và ô nhiều xú khác những kê tu hành đản theo Phật-giáo hoặc Thiên-chúa giáo... đều phải giới xác và cõi hồn khong được lấy vý. Kê nâk lát vý tuc là lôi đạo tu hành sẽ bị truôr xuất ra khỏi chúa hồn nhâ chung. Phong tục & Thái (Xiêm) và Lào lâi trai han thê. Phâm cách thanh Nam-thâi và Lào cõi nõi mun đâ lấy vý thi truôr hết phải đí tu ít nhất là 6 tháng, trong thời kỳ đí tu cũng phải thi phat chju khô hành và mặc áo nhà sâ. Sô dì ò Thái qui đón người đâ có di lú là vý ô nước đó nhà chúa là nơi giáo dục.

Sau thời kỳ đí tu, cũng như ô nhà trường ra, các cõi con của giải Thái mới kin chọn ý trung nhau và phải đê tết nhất là mây vâi tháng trước khi lâm lê kêt hòu.

Lê cưới ở nước Phù - tang rất gióng lê cưới ở xú ta

Trong tục lê nước Nhật-bản có nhiều diệu rât gióng lê-cõi nước Việt-nam ta, cõi lê vâ cõi hồn: Nhật và Việt-nam đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Tâu.

Ó Nhật, trong một đời người có bốn lê rât trong tíc lê: « Quan, Hôn, Tâng, Tế » chẳng khác gì ô xú ta.

Về lê cưới ở Nhật cũng vậy cõi nhiều diệu rât gióng lê-cõi ô ta. Ô Nhật các thanh-nien nam nři két hồn véo khồng từ 15 đán 25 tuô;. Phân nhiều đản do châ mén kén-chọn vý, hoặc chông cho cõi con cõi tên tuô truôr thênh. Nhieu khi đâm vý chồng trê không quen biết nhau trước khi cưới, có lúc việc gá-bán-lai lâ két-nâk cuộn sô gian-truôr gá-bán-lai thi lúc đâm thi cõi bé, chẳng khác gì trong nhiều gia-dinh & xâ-tai! Cõi hồn-nâk ở Nhật trước kia vẫn khong hề vụ lgi. Trước kia người Nhật giao-tiep với người ngoai-quốc thì ván đê hồn-nâk và tâi tâ khong bao giờ lán lõa với nhau. Trong việc hồn-nâk ở Nhật thường thường vẫn có người làm mồi gọi lâ nakodo. Nhưng khac một diệu là người làm mồi ở Nhật được trọng vọng và cõi khai lát là người trọng tài đê đản xếp các viê: lâi thời hooc bát hòn giữa hai vý chồng sau

khi cưới, cõi đón các việc ly-dì cũng do người mồi xú chúa hồn khong biết đón. Cõi lâ, người « mồi » ô xú ta trước kia cũng được trọng dâi, nhưng tâ khive hồn-nâk có dinh đấn tài lợi và trọng họng làm mồi khic nhieh người qua vý lâi mồi nhưng người mồi mới bị coi khinh như ngày nay.

Ó Nhật đâ đản cưới khong có tiền pong mà chí có giao, cõi ché và vâi, lụa vân van. Cõi khai cũng gửi tiền nhưng là đâ mua các đồ vật đâ két sín trong mỗi tờ giấy. Người con giao-tang vi nõn thê cái thât lung. Người con giao-tang vi lõi hồn phai cõi áo le (Kami-shinoo), việc tang đâ vật trước ngày cưới đâ môt tuôr. Ô Nhật cũng có lê gửi rẽ. Trong gia-dinh khong có con giao và nhiều cõi gai thi thuong khai cha me chọn hối cho một người con gai mót người chồng rẽ nuôi người rẽ đâ làm con nuôi nhâ thê. Người rẽ đâ phải ô ngày nhâ vý vâ đâm hồn phai và đâm đói phai mang tien hón. Dõi phai gửi rẽ nhu thê thi người con giao khong phai đâm đâ cưới và đâm ngày cưới lâi nhâ gai phai đâ rẽ và người vý phai phai ra châ đón-tan-lang. (Lê gửi rẽ ô nước ta hơi khác vi lâi rẽ lây hồn vý chđ cho một đứa con thê pheng ông bà nhà vợ). Ô Nhật, người tâ cho rằng nhung cuộc kết hồn do cha me kén-chọn phan nhieu hân chât hón là nđ ứng cuộc hồn-nâk theo ý muôn của các bạn trê.

Đến ngày cưới, người vý mang các đồ dùng vê hộ tro, hùng là châ đâm, dung trong nhung cái hòn rát đep sai đầy tâ mang đến nhà giải.

Lê hối ô nhà người con gai, người con giao phai đâ. Dõi là lân thứ nhât mât cõi vý chồng mót gപp nhau. Người con gai châ râi mót lâ đâm tan-lang một chén trà. Ngày cưới, thi cõi dâu, tuy nhâ giấu ngheo, cõi khai thay đén ba, hồn lân áo. Áo cưới rât rộng và dài châm gót.

Bơi đâm lúc mặt giới lận, người mồi mới đản cõi dâu vê nhà chồng. Đâm cưới cõi khai di chán, cõi khai di xe.

Châ rẽ đón cõi dâu ô ngay cửa nhà mình, rồi đản cõi dâu vào phòng khach là nơi châ mây họ hàng tâ.

Châ rẽ và cõi dâu đón diện nhung cách xâ nhau rỗi hồn ta mang đâm đâ trước mặt đâ vý chồng mới bi cái cõi phan nhieu bâng gõ sôn đâm lê « san san ku do » nghĩa là trao đâm bi cái cõi ba lân. Một cõi phu rẽ và một cõi phu đâm rót nước saké đung trong hai cái bình vâo ba chiếc cõi đâ. Trên hàn cái bình có vâ hai con hòn mót con đay một con cái đâ lâm biền hiên châ cuộn hòn nhau lâu bén. Ngày cưới thường có tiệc lón trong tiệc người mồi hát một bài chúc cho đâm vý chồng mới được hâch nén giải lâo. Sau bâi tiệc, cõi hồn đâm lâi vâ và người mồi bi đâ cõi dâu, châ rẽ vâ đóng phong. Sau ngày cưới cõi khai mót bâ hòn ăn uống đán hai, hòn nữa. Ngày thu tâm sau lê cưới, cõi dâu châ rẽ mới di chào các hâ con hòn hân-hàn vâ. Vé nhip này cũng cõi ăn uống như lê-nhi-hi hay lâi mât » của ta. Või lê này lâi lê cưới hoàn thành.

Tục cưới của dân Da đồ Mỹ châu

Mùa cưới của dân Da đồ Theynes (Mỹ châu) bắt đầu vào cuối thu sang đông.

Tục lễ cưới xin của họ thật là giản dị đơn sơ mà cũng chẳng thiếu vắng hoa lệ.

Trái với những công việc anh hùng của phái khỏe, theo cỏ lè, các cô gái da đỏ ngay từ tuổi còn thơ, trong khi các cậu nhóc đã phải bắt đầu tập săn bắn, học cưới ngựa, thao luyện chiến trận, các cô ngày ngày chỉ có một việc là đi với nước & giếng về lèo cõa cha mẹ. Trên vai luduon mót chiếc bình nhỏ, chậm rãi từ lèo ra giếng lại từ giếng về nhà, bước chân đều đều, mắt nhìn thẳng chung hồn họ chuyện trò như mấy cô dã có chồng.

Các cô trai tráng mà được mắt xanh để ý tới thì thật là một sự hiếm. Vì một ny cưới cần nàng bạn cho chàng đã có thể gọi là bắt đầu cuộc hôn nhân duyên được rồi. Sốm chiều không cậu nào không phải cõi y qua giếng trước khi vào rừng săn, hay khi ở rừng về, đã là sự xin nước của các cô. Rồi họ bàn tán chuyện trò đưa duyên hay bỏ bô khen lão nhau về những chiến công anh liệt. Giếng nước là nơi họp mặt của bọn trẻ: họ trao đổi ý kiến hằng khát mệt.

Rồi một buổi chiều, một cô đã cõi y ngồi chậm lại cho các bạn về hết vì cô đã nhận thấy « ông hoàng mộng » của cô đã thèm mệt trong bọn này: cô đã hiểu chàng có ý về mun.

Trời nhà nhem tối thi tiếng nhạc của 1 con tuấn mã đưa từ phía mặt trời lại, một chàng tráng sá, hùng dũng tiến lại giếng trên lưng deo một con hoàng lợn mán còn chảy đồng đồng.

Chàng thoát nhảy xuống ngựa và lè phép xin nàng bờ nước, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Nàng khẽ mỉm cười.

Dùng tiếng tiêu lỏng tha thiết yêu đương

Thế thôi, chàng lại lên ngựa, nàng lại yên lặng về

lều. Chàng chậm bước ngựa theo sau rải xa chờ đến khi nàng tiễn nữ dời nước dừng lại cõa lèo và quay lại nhins chàng và mim cười lèo nữa. Ý ny cưới đó như meo bảo: « Xin mời anh đến trả tài âm nhạc ».

Ngay chiều hôm ấy chàng đem chiếc tiễn lại gần lèo nàng, ngồi vào một chỗ kín đáo, trờ hết tai hoa nhạc-sĩ để tö tám lồng tha thiết yêu đương. Ngồi trong lèo, nàng nàng cảm thấy va điều nhạc du bồn áy, nàng sẽ vượt vào mai lèo, thế dù cho chàng rõ là nàng còn thích nghe nữa! Đến kia náo mai lèo thời động chàng mới cấp tiễn về. Cứ thế mãi, đêm nào chàng cũng phải đem hết tài nghệ ra phô lâm hồn vào điều nhạc cho den kia cha mẹ nàng biết là có người yêu con gái quý của mình và họp buổi hội đồng hai già-dinh để xét xem có thể dù điều kiện cho đám cưới được chưa!

Thôi thì phải kiêng-kỵ đã diễn, nhất là phải tránh lấy người cùng bộ-dạo, nào là xem cậu trai kia đã dũ tài-dám lập gia-dinh chưa? Nghĩa là ít nhất cậu phải 21 lão trưởng mồ tên đầu tó ra là 12 chiến-công oanh-lết (một trưởng-bộ phải có 24 cái).

Cắp tần hòn chạy trốn suốt đêm trong rừng

Lễ cưới cũng rất gian-dị và kỳ-di. Người ta đưa một cảnh rây con cho cõi dâu chú rẽ, mỗi người râm một đầu rồi cứ theo dịp hát múa của bạn bè (bài ca mừng đám cưới) mà cõi bê dẩn dẩn tự ý một cho đến khi hai ngón tay cái chạm nhau thì mọi người cùng reo to lên để công nhận: cặp giao giao kia đã lấy nhau rồi.

Cũng như mọi xứ, đám cưới ở đây cũng có một bữa tiệc linh đình, bõ ăn; họ hát, nhảy múa; rồi bắt đỡ trong lúc gần mán, cuộc rưỏng, chử rẽ nhảy phát lên minh ngựa, đem theo cõi dâu dâng sau, phi miết một mảnh vào rưỏng để cho bạn tráng trả rẽ tội dudu theo như muôn bắt giữ cõi dâu lại; đó là một trò chơi vu lấp tần-bón chạy trốn trong rừng suốt đêm ấy cho tới sáng hôm sau họ sẽ dương-hoang trở về đụng lều mòi xung hợp với nhau: một lèo nhà chà rẽ dã tò ra, dã can-dâm che chở cho vợ và cuộc chạy ngựa đếm tó ra họ đã hợp tình tinh nhau.

TUẤN-PHI thuật

CUỘC THI VĂN TIÊU-KHIẾN CỦA VAN-HÓA-DƯỜNG

Có 10 mục bài về Tao-hoa, Loài người, Giá đình, Xã-hội, Giáo-dục, Tu-thân, Nghề-nghiệp, Cứu-té, Phong-tục, Một hàng cải lương. Mỗi bài thi hạn 100 đến 200 chữ viết bằng quốc-ngữ, yan xuoi hoặc van-văn.

10 giải thưởng bằng tiền cộng 550 \$ 00 và rất nhiều giải thưởng bằng thuốc. Bảo Thân là thuốc Đại bô thân-thề (gấp 50 một hộp). Mongs các ngài chú ý cho và hết sức tán thành cho cuộc thi này được kết quả. Vì cuộc thi này tuy là tiêu khiển nhưng sau này tướng cũng có ích cho từ dân một đôi phần.

CUỘC THI VỀ GIẤY BỌC HỘP THUỐC BẢO-THÂN

2 giải thưởng cộng 50 \$ 00 và các bài về không trùng cách cũng được thưởng mỗi bài-một hộp thuốc Bảo Thân. Đầu bài và thê-le ở hai cuộc thi này đã in riêng để phát-hàn-hà, nếu ngoài nào không tiếp được, muốn

ky-thi-le và các đầu bài, xin cứ hỏi:

VĂN - HOA - DƯỜNG số 8 phố Hàng-Ngang Hanol — Giấy nói số 887

Ô TÀU, TRONG VIỆC HỒN - NHÂN

NGƯỜI TA HÃY CÒN GIỮ RẤT NHIỀU PHONG TỤC DI-DOAN VÀ NHIỀU SỰ

Tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Mỗi khi nhắc đến cưới xin ở ta nh ēn bạn cháu mày khó chịu về lèo nghi phuc tạp, tục lèo buộc, lòi thòi. Nhưng các bạn có qua nước Tσu, và dù vào một đám cưới Tσu, các bạn mới biết những phong tục di-doan và hôn-nam của họ còn phiền nhiêu, còn khắt khe hơn của ta nhiều lắm.



Công việc đầu tiên của người con trai là tìm người mối dê làm thân với nhà người con gái. Người mối đem chuyện gia đình người con trai ra ta, ta quyết trước nhà gái. Nếu nhà gái thỏa thuận, hai bên trao đổi cho nhau những lò bát ly thiếp có tám chữ về năm, tháng, ngày giờ sinh. Căn cứ vào tờ giấy ấy, hai bên gia đình nhờ thầy số bói hộ xem đời trai gái có lấy được nhau không?

Khi thấy số xem được đời tuổi rồi nhà trai mang lè « chạm ngõ » sang và đợi ba ngày để nhà gái quyết định và xem có điều gì lành dữ sảy ra không.

Ngay trước khi đưa dâu, hai họ lẽ những vị thần thành như hai vị hỏa-hợp nhí tìn để che chở cho cô dâu chú rẽ. Bên nhà trai, họ giàn một con dao trên cửa phòng, cõi dâu, tin rằng cõi dâu di qua = lưỡi

của ĐÔ-BÌNH-HỘ

gươm » ấy sẽ hoàn toàn thuộc quyền người chồng và lúc nào cũng phục tòng do một nỗi sợ thiêng liêng.

Không may, cõi con gái chết trước ngày cưới, cậu con trai đánh gạt lè sang nhà nàng xin lấy đòn giày nàng dùng những ngày cuối cùng trong đời nàng. Anh ta đem về, thắp hương trước dôi giày ấy; cõi ràng linh hồn người con gái sau kia lia khói xác, nhập vào dôi giày, và anh ta coi linh hồn ấy như một người ta. Trước khi đón dâu, người vợ xun-sun, muốn bà liết voi chồng, ôm lấy chiếc bát vị còn phảng phất linh hồn chồng và thế sẽ chung tình mãi mãi. Một đời kia, nếu già dinh người con gái có quyết thế, người con trai cũng phải « đứng vậy chờ vợ » mãi.

Trước kia di dón dâu, nhà trai mổ lịch ra xem di phương nào sẽ gặp hi-thân, va chà rẽ phái lè Thiền, Địa, lè Tô-tiên.



Bên nhà gái cũng sửa soạn. Các cô phù dâu trang điểm cho cô dâu và việc chọn các cô phù dâu, người Tàu không làm. Các cô này phải là những cô cầm tinh con giống có thể ở hòa thuận với con giống thuộc vào tuổi cô dâu. Ví dụ: cô dâu tuổi Dần (tửu con giáp), các phù dâu không thể là tuổi Thìn (tửu con chò) được. Lúc sang nhà trai, cô dâu mang theo cái túi bằng lụa hàng tiêu bình hoa sen, dùng làm bùa trù bùt những lời hòng gió, cách ăn ở cay nghiệt của mẹ chồng.

Ở khuya áo cô dâu, còn đeo chiếc gương con hổ đồng mà nàng sẽ bỏ ra hắc đắt mình trên giường cưới. Trên gương có những câu chúc tụng như là *ngũ tử đăng khoa nghĩa là cao tay có năm con thi đỗ đến bắc cao*. Hồi bước lên cung trầu và *bàu nhà san ngày cưới*, cô dâu lại đeo cái gương ấy vào khuya áo.

Sáng hôm đưa dâu, nhà trai dẫn dắt thách cưới sang trước; trong đó có những đồ dùng về nội trợ, chén mâm, quần áo, bờm cưới của cô dâu, do bảy tám người mang. Nhiều nhà giàu, muốn cho long trọng, dùng tới tám người mang những thứ ấy. Trên hòm cưới có treo đôi trảm yểu kiếm để trú tà ma.

Xếp đặt xong, đám dâu dâu di sang nhà gái. Ngày trước khi đám dâu dâu đi, chủ rể theo người mối sang bến bờ mẹ vợ. Chủ rể phải về trước khi đám rước dâu tới nhà mình. Sáng đến nhà gái, chủ rể Tàu không phải hồi hộp về tục người ta dày ra lê bố mẹ vợ như cũ ta.

Lúc trước dâu về nhà trai, có khi chiều đã xuống. Đến buổi nghiêm ngang giờ dâu, rồi đến song-loan cô dâu, sau cùng là các cô phù dâu. Lần đầu tiên ta đến nước Tàu, ta sẽ tưởng lầm đó là một đám rước *ca-nú* vậy.

Đến rước dâu với nhà trai, pháo tung bùng nổ. Một đời khi, chủ rể qua cửa thận, giương nó ra bắn... những yêu quái định bám cô dâu. Cửa nhà trai với khép chặt lại. Hết giiam cô dâu trong song-loan

một lát! Người Tàu tin rằng bắt cô dâu chờ đợi nhau thế để lập lính kiêm tam trong những trường hợp khẩn sản như. Cảnh cửa mở, cô dâu ở song-loan bước ra, đặt chân lên cái yên ngựa. Vì người lâu già yên ngựa là *ngan* → đồng y với *ngan* nghĩa là bình yên. Có làm như thế doi vợ chồng mới hòm hợp được. Ở dưới cát yên ngựa còn để cái yên dung cho súc vật vật tài nữa, tiếng lả là *chao tai*, dọc lả với tiếng *chao tai* nghĩa là có nhiều con. Trong đám cưới ta, đến ngày nhà trai, có dâu phải bước qua hòm là tham hòng để đội những vua dùi, nên có dâu có trong minh. Ở làng Tiên Quan thuộc tỉnh Hưng-yêu, người ta thay vào cái hòm là tham một cái chày đế trong cái cối. Trước khi bước vào nhà chồng có dâu phải, dập đùi cái chay đế để lèng đệm dùi.

Đến tối, người ta giấu dưới đệm giường hai người nằm nắm đòn tết vào những đòn dài vua anh-lết, và treo ở cột mản năm túi cơm buộc chung vào một sợi dây hòng; vẫn lại một nguyên-vòng giang sang. Nếu bố mẹ chồng chết cùi ròi mà có dâu định ý hay quên không lẽ trước bàn thờ, và sau này chết đi, thi-thê nàng sẽ trao trả cho gia đình nàng mai táng. Bại vị của nàng sẽ không được dâng bài vị của mẹ chồng, và người chồng không phải là tang.

Trong tháng đầu tiên, nếu người dàn bà ra khỏi nhà chồng là trai với tư thế, người ta sẽ tặng cho cái biếu hiệu *mao-cuộc-ké*, so-sánh người dàn bà ấy với một con gà mái chán mọc lông, húi ra ngưng ngừng, lây dâu lâm dẹp nữa.

O

Đến đây, các bạn, cũng như tôi, tất đã nhận thấy trong việc hôn nhân của người Tàu còn đầy đầy những phong tục kì-đoan, nhiều ay.

BỘ ĐỊNH-HÓ

ESSENCE TÉRÉBENTHINE COLOPHANE

BẢN ĐỒCH VÀ BẢN LỆ
HỘI NHÀ SÁM XẤT:

Song - Mao

161, Rue de Sézanne, Haiphong, Tel. 141

Lạy vợ lạy chồng đi thôi

(Tiếp theo trang 4)

Nhung cứ xét kỹ thuyết tiến hóa, thì ta cũng tự thấy có nhiều điều đáng tin là hợp lý. Cứ xem một điều này, chí loài động vật mới có sự giao hợp, mà sự giao-hợp trước hết do ở tình cảm của hai bên đực cái sống mãi, đã cảm nhanh tình yêu nhau, mênh mông; với bên đực có tình yêu nhau, thì ngoai ra để tự thấy không còn gì hơn nữa, đó là một lẽ xui nên dôi bên kết hợp. Vì chò đà yến mến nhau, giao hợp nhưa mà có thể rời cõi con, đó là những mối dâng buộc cảm-tình của hai bên, bộ buộc phải cùng nhau kết hợp. Những lõi-quan-hệ của hai giới giao dại cái và sống mãi như thế, người ta đã xét rõ ở mọi vai gông vươn và gióng chim. Tại châu Bả-la-về quần đảo Mã-lai, có một giống vượn, cứ một đồi dực cái và mấy con vượn nhỏ lập thành một cảnh sinh hoạt riêng như một già-dinh, hèm một con vượn đực sau khi đã giao hợp với một con vượn cái thì lập tức đi tìm cõi khô lâm lõi trên nốt cây cao, rồi cùng chui vào ổ do, đến khi vượn cái đẻ, vượn đực nhưhong lòi cho vợ con ô, vào ngày đi kiêm mít về nuôi, ban đêm thì nấp phục ở ngoài lò để trông nom giữ gìn. Về giống chim khô quan hế của sống mãi, rõ rệt như gióng chim bồ câu mà chúng ta thường thấy, đó là nòi riêng đài áy không hề lão lện, trong một đồi mà vì có gi mít mít, còn lại một con đanh chiu lè loi, không bao giờ lại hót với con khác, bắc-Eretz Israel đã phát triển cảnh sinh hoạt của loài chim áy, cho là có thể làm mô-phạm cho sự sinh hoạt của các già-dinh, bác sĩ có nói: « Cuộc hôn-huân thực thà tốt đep ta chỉ thấy là ôi làm chim cút ».

Có lúy sự hết-hợp tự nhiên của một vài giống động vật như trên đê kẽ, người ta liều nói quyết rằng sự kết hôn của loài người dà vi 2 lè quan yếu sau này mà gầy nón:

1. Thời kỳ thai nghén của dân bà lán quá.

2. Địa điểm phát đạt chậm qua.

Thời kỳ thai nghén của dân bà lán quá trong lúc ấy có nhiều việc phải cần cõi người giúp, vì vậy phải cần có dân ông. Đầu ông đã có nghĩa vụ phải giúp đỡ nuôi nấng dân bà, nhân đó là quan hệ của dân bà với xã hội không chia nuôi, đó là có làm cho sự kết hợp của hai bên ngày thêm tiếp tia mà sinh ra có chế độ hôn-nhân. Một vị Tây-triết có nói: « Cái sức hòm buộc khiến cho già già kết hợp là một cái bần-nặng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc thiên nhiên đảo thái mà sinh ra. Cái sức hòm thích hợp với lõi sinh-lõi cách trống, đã làm cho loài người ngày thêm thêm phồn-hiển. Trái lại, không có cái sức hòm, loài người tiêu - diệt đã lâu rồi ». Cái hòm càng làm thất chứng cho thuyết của phái Thiên-hóa vậy.

SƠ BẢO

Thận là cơ quan trọng yếu

Trong bộ máy sinh-dục, thận là cơ quan trọng-yếu. Nêu thiết bị lánh, sự sinh dục sẽ có thể sống.

Những bệnh về thận phát ra thế nào? Nhé thi mờ mắt, ù tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt, tiểu năng đái, ngứa, họ sang nặng khi đi tiểu, móng tinh, hoại tinh, tình không bền, nặng nứa thì dương sự bất cát.

Những bệnh về thận có khi cùi khiến cho người ta giảm thiểu thọ nữa.

Nhưng mà chữa bệnh của thận không phải dễ dàng, biết bao nhiêu người hàng năm uống toàn những vị bồ thiết, rủi lại vẫn không thấy công hiệu.

Áy là tại người ta chỉ biết bồ thận đương, mà không biết bồ thận huyệt.

Nên nhớ rằng: « Thận cũng như các tạng khác cần đủ huyết dịch để nuôi tuoi, mới có thể cường tráng ». Bồ thận mà không bồ hòm huyệt, cũng như đòn bê đầu sập tắt, không rõ đầu thon, chỉ khêu nõi tên, dù có nó được vài giây, sau rồi cũng tắt.

BỒ THẬN HUYẾT THÁNG THÂN DƯƠNG HOÀN
SỐ 25 là thứ thuốc bồ thận huyết dịch để sinh thận dương khí, vì vậy công hiệu rất mau chóng, đã chữa được nhiều người khái bịnh ô thận. Mỗi hộp 1 \$50 đồng 3 ngày. (Thuốc viên và dây bắc mây, thom đê ăn).

SÁN, QUIN VÀ BẠU BẠU ĐÂY

Nếu thấy ở hậu môn có ra con sán trắng ngắn như sò mít, là trong ruột có sán sò mít lòn ngày sán nhòn nó bay lâm dan bụng, dùng BẮC THỦN TRÙNG LINH DƯƠNG SỐ 28, bắc mít mít 1 hộp, lau 2 hộp, cam đan 2 giờ đì ra con sán dài 12 thước tay là khởi hàn (mỗi hộp 0\$30). Ngái nòi muôn thí nghiệm, mời lại bìn hiệu nông thuếng để 2 giờ ra hết sán mít phải trả tiền. Có giun hoặc sán kim đâm TRUNG TÍCH-TÂN người lớn dùng 3 phong, trẻ con 1 phong, a hét, không phải lúy, (mỗi phong 0\$10).

Đau dưới mồ ảo, lún ra sườn, ợ chua, co khí nôn, đại tiện rào, là đau da dày, dùng BỒ TRUNG TIỀU ĐỘC HOÀN SỐ 45, một hộp 0\$50 hốt ngay, nồng 6 hộp khởi hàn, Thuốc ký chứa được cả bệnh đau bụng kinh niên rất thần hiệu.

THUỐC TẾ THẬP LỘC HÀ 0\$30

Chữa bệnh te thấp, rắc xưng, đau lưng, đau bụng, thất, gỏi khán rõ, tức, xưng, phu v.v., mọi lỵ бол ngay, nồng 5 lọ là khỏi. Thư đê M. Ngô-vân-Lão chủ nhà thuốc:

**Lộc Hà n.14 — Hàng Bạc
Lộc Hà — Hanoi**

LỘI LÝ: — Saigon. — Maison Quê-lâm n. 261b Paul Bianchy, Haiphong. — Mai-Linh 60 phố cầu đất, Bắc-ninh. — Vinh-sinh 164 phố Trần-ss. — Bắc-giang. — Vinh-hưởng 27 phố Hồ-ký. Hongkong. — Mai-Linh n. 7 Paris. — Quảng-yêu. — Quảng-thái. — Tòng-bà. — Trung-pung. Phan-van. — Mai-Linh Phan-tho. — Mai-Linh. Việt-tri. — Quảng-minh 81 phố Việt-tri.

VỊNH ÍT NHỰC NHIỀU, CÁI NGHÈ MỒI LÁI, ÔNG ƠI, RẠC LẮM...

Người dân bà ấy không còn trẻ nữa. Ở một mình với một đứa con nuôi, học một trường tư-thục lớn ở đây, bà nguyên là một người hàng sách di-khấp Hanoi đã bán hết các mặt hàng. Nhưng về sau, nghe đồn không lấy gì làm l(___), bà xoay ra làm mối nhà mối cửa an hoa hồng và từ nghe mối nhà mối cửa, bà đã bước sang nghề làm mối vợ mối chồng cho người ta.

À, à, nay chờ có cười nhau. Bà Nguyệt-lão ở trên trán đầy, chờ đứng có tưởng chơi đâu. Một câu nói của tôi, nhiều lúc có giá-trị ngang một câu nói của ông Tông-thông. Tôi ưng một tiếng thi thành vợ thành chồng mà nên ác tội cái gì thi phải Liết-tuất vu nát bùn. Có người nói nói cái mồm tôi là mồm mẹ mè. Nhưng biết làm sao được? Trời sinh ra mình bắt phải làm nó mà sống bắt không làm, sao được? Có mà rã họng rã... Vâ lại nói mà già ict được cho người ta, tôi tưởng cũng chẳng có hại gì. Người ta sẽ cảm ơn mình mồi mồi, đợi-khai như trong câu truyện cổ nô, mọi người gõ lung xău-xi, không phô nghẽn hán nói của chúng tôi, thì làm sao mà lấy được vợ một cách dễ-dàng, mà chỉ chàng sứt mồi kia, nếu không có chàng tôi tài nồi, thi có mà dân giặc có kè ruột đi...

Đè tôi kè cho ông nghe câu chuyện ấy:

« Ngày xưa, có một cậu trai muôn lấy vợ và một cô gái muôn lấy chồng. Cả hai muôn một gái trai già; còn anh, anh là lão già; còn em, em là một chị chàng thực đẹp.

Đó là lời của bà kỹ Tâm-Mái đã nói với chúng tôi, trong một câu chuyện về những cái vịnh, cái nhẹ của nghề làm mối vợ, mối chồng ở nước ta

cậu ấy đã được người lại được cả nết, duy chí có cái lùng cái lối thi hời kém người mới chút!

Bà mối khéo nói nhún thi thối! Ở cái

thời - đại cũ, mà bà học trò vẫn mang tiếng là « dài lùng tên vãi lù no lịt nâm » mà lại được một người « kém lùng kém lối » thi cõi gi bằng nứa? Xin thuận a.

Thế là cuộc hôn nhân nọ thành. Mùi - iám tiễn mấy chayen nữa. Sau, đến ngày cưới... có dâu che quạt và giấu miệng. Chủ rể thi cứ lù lù nâm trên cái võng vua nhà. Người ta lấy làm lạ, thi thầm bàn tán thi ra sau mãi đến lúc động-phóng hai anh chị mới hiểu biết rõ nhau: anh phải nắm lái vì gù lưng còn chị, chị sở dĩ có lấy quýt che miệng chỉ là vì chị sút mồi.

Thế nhưng ván đã đóng thuyền rồi, biết làm sao? Hai họ thông gia đều phải ngậm miệng vì mụ mối chẳng dồn rõ lúe ban đầu là gì? Chị kém mồi, kém miệng, thực, mà anh thi kém lưng kém lối đít ra rôi, không nói vào đâu nữa nhé.

Bà kỹ Tâm-Mái nói đến đó, dừng dậy lấy cõi trầu vừa xếp lại vừa nói tiếp:

Đó là một câu chuyện cổ nhưng tôi hèt, được cái tài khéo nói của những người mối vợ mối chồng, dù ngày trước bay ngày nay cũng vậy.

Sự thực, chàng đám giấu giò ông chủ ngày nay, theo ý tôi, thi cái nghẽ làm nồi lại còn khờ khéo hơn trước nhỉ? Bởi vì người thi khôn của thi khôn, thưa ông, nhất là bay

buôn d(___) Bởi vì cái lùng-lý của người đời nô thẽ, ai không vậy, thưa ông? Cơm trắng ăn với chả chim Chồng đẹp vợ đẹp, nh Vaughn man! Cơm hầm ăn với cá kho, Chồng xấu vợ xấu những lo m(g)ay!

Phải là, Chỉ chêt mỗi nồi là bài anh, chỉ lại cũng có mỗi người một lật nên chỉ cái hoai bão « đéo đổi vừa lửa, phai ve phai clòng, tốt đồi loan, phung cau hai anh, chỉ khô mà thành được. Bởi vậy, phải đim tim m(m).

Đã dàn, sau khi nhận được it tiền, mụ mối nhận lời ngay. Mu chay sang nhà trai bao:

Thôi, hai cụ a, được chõ này thi chẳng có đâu hon nứa, hai em cũng được vu tuồi già. Không cần nói đến chuyện mòn dâng hộp hội nó dã rõ rệt rồi, chỉ nói riêng về cõi thoi, cháu tưởng già co phải trồng bæt lén cao bæt người đe mua được co ấy cũng không nên tiếc của. Rõ thay là được cả người cõi nết, chỉ phai có một nồi là cõi mồi t m(m)ing» mà thôi.

Thì thi cõi gi bằng nứa! Đàn bà, người ta chỉ sợ da ngon; mà nếu lại được co nàng dâu «it m(m)it m(m)ing» vè thi xin ký cõi mồi ngon tay tuc khác.

Mụ mối lai chạy sang nhà gái mà rằng:

Này này, cõi tôi số không thi nào nói được. Sắp, sán mà đâm bæt huyễn di khôi, bởi vì qui hòe quá

giờ-yi các báo bàn luận về việc lấy vợ lấy chồng nhiều quá, nên trai gái họ kén nhau cõi thận vô cùng ông a. Những vụ đào mồi không được rồi bỗn nhau, những vụ nhí-hi mà nhà trai cái tài lynn đâm cho nhà gái rất nhiều, thành thử nếu khai trai gái họ lấy nhau, họ thuê mặt thám dì dò, v__i thẽ, nghe mồi thành ra khó khăn quá; nói cho xuôi được một lứa, già dì hòn mười tuổi!

Nói thế, ông đứng tướng lối khoé minh. Sự thực là thẽ, mỗi khi có người nói đến nhòi « giáp hộ » thi đã đánh là cung vui vui sấp có tiền tiêu, nhưng cứ từ lúc họ bước chân khỏi bờ cửa nhà mình thi mìn bắt đầu mất ăn mất ngủ vì phải nghĩ mưu kế để làm thế nào cho hai họ xoá tai...

Nói ông tha lõi, mình phải xang cung cõ, ngọt cung cõ, trăm thức bà dâu — với tóm lại, mình phải thao khoá lám-lý mình phải di gốc vào óc từng người một.

Nhà lão Háp K. kia thích có con rẽ cù-nhanh—tuy lão mày đời nay chỉ bán bánh giò?

Thì nêu vi dụ minh làm nỗi con gái lão cho một cậu trai nào chẳng có dỗ bằng g!, mình phải nói phỏng đại len, nhưng

nói thế nào cho khéo lõi ra rằng cai bằng cấp khéo « giáp ai » dâu: « Ở đồi, băm hai cu, chở cõi dâu chà rẽ mâm ăn v__i nhau hòa thuận là quí nhất ».

Nhưng đến cụ Thường X. ở nhà Diêm có con trai làm tri-huyen chỉ thich cho con trai lây vợ giapa thi lại phai liệu làm sao?

Thi thi cõi bùa là nêu cậu ta

tieu cung khong hõi».

Tôi đã biết, thưa ông. Tôi đã biết rằng pham người nào có con trai con gái sắp lấy vợ lấy chồng thi ai cũng đà y xéi những lời mụ mối nói.

Hơn hai mươi năm lăn lộn ở trong nghề, tôi rất được một cái triết-lý này: bà mối nón rát nồi, nhưng nón thấy ở nhà người ta một v__i gi « khang khayo », thấy người ta it nón, chỉ nghe mình, thì nón nói it đt.

lắm lúc phải biết sẵn đón, hưng đỡ như một bà phu thủy. Lắm khi, phải bầy mưu lập kế cả cho chú rẽ nón. Chắc ông còn nhớ câu chuyện của bà có một anh chàng pho phát mà lấy được con gái một vị đại thương gia ở Hàng-Bảo đấy chứ?

Đó cũng là tại mối.

Nhưng tôi xin nói ngay rằng người mối đó không phải là tôi; nhưng mà là con mẹ Ba ở Cổng-dục. Cũng như con mẹ này, mẹ ký H, mẹ huyện V. không b'ết đà làm bụi biết bao nhiêu con trai, con gái.

Đây nay câu chuyện mối lái làm bụi có dâu ở Hàng-Bảo: chú rẽ ở H. K. thi xin mà lại « mit », thê mà cứ nhất định phải lấy cho được cô dâu ở H.B, mà nhà cô dâu thi chỉ thích con rẽ học ở trường Cao-dâng.

Ông có biết mụ mối, con mẹ Ba Cổng-dục, nó làm thế nào không? Nó dò biết nhà cô dâu hay đọc báo X., pô bèn đến nhà chú rẽ bầy mưu mượn người viết cho mưu cái truyền và mấy bài thơ khổ và ký tên chú rẽ vào, o dưới không quên câu một chữ: « Sinh-vien trường cao-dâng » (1).

Bao dâng rồi, nó ngheu ngheu đến nhà gái ướm nhòi: làm gi mà chằng nhèn?

Thưa ông, chú rẽ ấy kỳ thi ché chỉ làm ở nhà do... do giuong!

Cũng như thế, con bao nhiêu nhà dàn: trai tài bất-rép mà mỗi-dền nhà gái dán nói xanh xung lén là đồ cù nhau và hay mai sáp thi... tú tài tay; gái thi hai con đê ở tinh xà mà vẫn già mòn-cù-lung là trường cao-dâng kin.

Chao ôi, nhiều chuyện làm nỗi làm sao hết.

Kiếm ăn thi kiếm ăn được thue đầy, nhưng mà ác lâm, thưa ông:

(1) Cái lõi chưa chay-ngehiệp & trón bao bảy giờ đã bỏ rã. Ngày trước, thịnh hành lắm,



Biết kinh-nghiệm đó, mới dâu tuồng không lèi cù, phung mà là « nhiều lâm ». Có thể người ta mới tin minh. Mà từ sự tin nhau dến sự nhận lời chảng cách nhau bao nhiêu đâu. Cho nên bạc đầu lâm mồi ra rôi, tôi it bị coi chối từ — rù phi cái đám khôn nón ở hàng B. C, một người đồng nghiệp với tôi nó hỏi rằng tôi đem một đám khác thành, thành thử ra tôi thiệt chayen ấy hơn ba trăm bæt.

Người làm mối, nói ông tha lõi,



MỘT ĐÀM CƯỚI NHÀ QUÈ

Cạnh những dun rơm cao như chòi lòn, mèo cát thung xanh tay cầm một húng thom to đang háy đầm đầm cười cho cắn về nhà chồng

Ảnh Võ-an-Ninh

mình phúc đức được là bao, mà
làm những chuyện nghịch địa, oán
tiên như thế?...

Tôi, tôi không làm thế!

Câu chuyện «bồ nhún nghèo» s
nói đến đây, tôi nghe không thể
nhìn cưới được bà kỵ Tam-mai,
lúc ấy vừa nhai trầu bóm bém, vừa
lấy nét mặt nghịch-nghi, «làm y
như là thực» vậy.

Khôn lầm, bà kỵ đỡ lời ngay:

— Nói thế mà thôi ông ạ, chứ ө
với bợt thi mèo áo ca sa, mà ө với
ma thi mặc áo giầy » & cái đời này
cô nhau đức mãi có khi thi chết
đổi.

Vậy nói nhỏ với ông — Ông đừng
cố hại tôi mà dâng toet cǎ lên trên
báo néh — tôi, tôi cũng vài phen
phải làm khò nhục kǒ như thế,
nhưng không tè qua đến nỗi làm
hại cả một đời ai bao giờ...

Bàm cưới do tôi làm mối mà tôi
hối hận đến tận bây giờ là đám cặu
S. & H. X. lấy cô gái thứ nhì bà S. M.
T. & H. T.

Nói của dâng tôi, tôi biết rõ hai
nhà lâm lâm rồi: cậu thi nghèo
rót mảng tay mà có thi hay khoe
của, thích đù Gò-dà xâm sáu những
đò gi thue dát vào » và có dò may
chục bạc trong người thi «trung
trường» là co hàng nghìn hàng vạn.

Cậu S... đã lạy lục tôi giúp hộ.
Tôi phải giở tài ra, và sau ba tháng
trời đi lại, tôi thi thuê mệt thèm, đ
đò mà cậu thi đem hết sốc ra bung

bít, cô cậu mèo nhau và chính tôi,
tôi bầy kẽ cho chị mặc vào trong
lưỡi... tình. Còn ba hôm nữa thi
cưới. Chị ngã ngửa ra vì biết là cậu
ngheo rót mảng tay, nhưng biết
làm sao?

Con chim khôn dã mắc phai lưui
hồng...
Chi dâng nốt bồ hòn làm ngọ
và tôi tiễn ra đê sám tái cǎ... giày
nệm, chăn mán, tú áo, sà lù — à
quen sà lồng — cho anh chàng...

Những cuộc phái hợp như thế, có
sự lừa lọc, bịp bợm nhau tự buồi
so đầu, có nhien không bén châi.
Chú rái khua của vợ không được
đến định không ra Bốc-lý làm
phép cưới. Và sau những trận đánh
nhau, chín nhau đến mấy đời, hai
anh chị bồ nhau và... chán tôi — tôi,
mà muối — không biết bao nhiêu
kẽ và còn dọa đánh là khác nhau!

Áy là tôi nghe đồn thế, chứ chửi
thế, dọa nhau tôi cũng chẳng cần...
Tôi như một nhà triết học, thưa
ông ạ, bối vi đà làm mối mình phải
can dâng, hùng lấy tất cả sự vinh
và sự nhục như các nghèo khác vậy.

Tôi hỏi:

— Bà nói phai. Nghè nào cũng
có nhục thi mới có được vinh...
Thì nhung mà nghe làm mối thi
tôi chắc có nhiều vinh lâm?

Sợ nói thi làm cho bà kỵ Tam-
mai hâm hâm chàng, tôi phải nói
thêm rằng:

— Phai, những lúc thành vợ
thành chồng, người ta kính phục
bà mối lâm. Một lời bà mối nói,

có thể làm gió làm mưa được!
Bà kỵ Tam Mai cười gần :

— Nói thế cũng không phải là
nói ngon đâu, ông a. Vinh cũng có
chứ chẳng nhài không. Riêng tôi,
thì cái đoạn đời làm mối đáng kẽ
nhất của tôi, vinh nhất của tôi, có
lẽ là hồi tôi làm mối cho hai con
ma iếc phau ở Hải-phong.

Trước khi kể lại chuyện này, tôi
xin nói để ông bết tôi không phải
13 người tên bà Annam hoàn toàn.
Tôi là Khách Minh-hươn đây. Vì
vậy năm tôi vẫn đai lái ở nhà ông
C. và ông bang H.. Hai ông này vẫn
chơi bài buôn bán với nhau, vẫn
nhau chán nhau đến mấy đời, hai
anh chị bồ nhau và... chán tôi — tôi,
mà muối — không biết bao nhiêu
kẽ và còn dọa đánh là khác nhau!

Theo phong tục nước Tàu, thi
hai người chết vẫn có thể lấy nhau
như thường ; tôi bén ngô ý cho
hai con ma ấy lấy nhau, và hai họ
đều ung thuận. Hai họ ăn uống
linh đình và cung nhận đồ mừng
y như một đám cưới người sống
vây. Duy có lúc đón dâu, thi nhà
trai rước một cái... bài vi của cô
dâu về nhà. Thú lâm. Èm lâm.
Tôi được một số tiền khá to và
cũng thà, cảng em như thế, không
còn sợ lôi thôi gì cả. Ví hai con
ma ấy lấy nhau » dù cơm chẳng
lành canh chẳng ngọt » bay dù cậu
không dào mỏ được cỗ mì tông cò
cõ y, hai con ma ấy cũng không
bại nấp áo quan dậy đê mà doi
tiến lại hay là chửi rủa tôi kia mà

có thể làm gió làm mưa được!

Tôi an ủi :

— Chao ôi, đời nó thế, cũng là
số kiếp cũ, thưa bà...



DÀM CƯỚI NHÀ QUÈ

Đời lũy tre xanh êm mát, từng đài mật, náo cỏ dâu,
não chú rể, náo họ nhà già, náo họ nhà già dâng
thông thả bước đi, trêu con đường đất gõ già...

Ảnh Võ-an-Ninh

Chết thay, những vụ cưới êm
đềm như thế, một đời người mởi
thay có độ một lần, còn « cái sự »
mèo-nheo, chửi bới thi nhiều lầm,
diếc cá tai hàng xóm... Nhưng mà
cần gì? Tôi cứ dãy dà với nghề
thi thôi. Họ bạc thế chửi bạc nứa
tôi cần gi? Ông tình, vợ chồng mà
hòa thuận, sinh con đê cái dãy
dàn thi hối bợ có nhở tôi không?

Không, không, họ không, nhó
mì mồi lấy một phút đâu, ông! Lầm
khi đánh chấn đánh cạ thua,
có lại xin họ vài đồng thi chồng
đưa xin cho họ, vợ đưa mít cho
chồng và từ chối, đèn hay!

Cái đời này nó bạc lầm, ông a.
Mà nghè, thi tối tưởng cung chẳng
có nghề gì bạc bẽo đến thế. Thực

là giải hả! Ngay nhú tôi dãy, gân
trái mít đợi người già làm mối và
mối chồng rồi, mà — nói ông đừng
cười — tôi, tôi vẫn... phòng không
còn có, cậu chết cách nhau vài
tháng.

Bà kỵ Tam Mai nói đến đây rồi
gác dâu xuống ngực như một cây
cô thụ gập cơn... giòng tố.

Bởi mắt bồ câu hơi... toét của bà
xoắn xoắn lại nứu con tôm, một ít
nước mũi thò lò ra, bà méo cái
miệng lại cười nhả mà trường như
lúa... mếu.

Tôi an ủi :

— Chao ôi, đời nó thế, cũng là
số kiếp cũ, thưa bà...

Bà kỵ Tam Mai trả lời :

— Áy, nói thế, ông đừng tưởng

không (1) ở Nhật lại được đặt lên
một địa vị rất cao, như một vị
quan xú áu giữa hai bên chồng vợ.
Người ta kè chuyện rằng khi có
nhà nào muốn cưới con, thì việc
đầu tiên ở Nhật là phải đi tìm
người mới — thường phải là một
đôi vợ chồng. Bởi vợ chồng người
mới sẽ là hai người chung : người
mỗi không thà là một người già
và phung duồng mẹ lúc trời
bóng xế, thi đì lấy chồng cũng
chẳng lấy gì là làm muộn.. Chỉ trù
khi nào có người nào coi mẹ em
cũng như mẹ người ta, và cho em
nhứa tháng đẻ mới trăm bạc đê nuôi
mẹ thi họa em mới bằng lòng
thi...

Nhời nói nghe mà cảm phục !
Nhưng chét mót cái là bà kỵ Tam
Mai lại nói tiếng là một người đàn
bà coi mẹ hơn vú già..

Bàng tường hể là xong : đái vọ
chồng ấy không phải là không còn
ba giờ không gặp người mới nữa.

Trong tất cả thời kỳ hòn phổi
mà họ đã giáp y, họ dừng ra
kuôn xú tất cả những cuộc cãi
lòn có thè xây ra ở giữa cỏ dâu chū
rẽ. Nếu đôi vợ chồng ấy ly dị,
ít khi họ phải nhờ pháp luật
ra phán xử.

Sau khi cưới xin xong, cỏ dâu,
cháy phai dem quả cáp và đồ vật
để kinh biến, người mới — những
đồ biểu ý thường là bông và gai
tức là biểu hiện của thợ, phuc an
tôn vây. Bởi khi là gấm, vóc, qui
giá và có thè là tiền bạc. Nghĩ đến
người mà thêm ông ạ! VŨ-BẮNG

(1) Ở bên Nhật, người làm mối gọi
là Nakodo (V. B.)

không (1) ở Nhật lại được đặt lên
một địa vị rất cao, như một vị
quan xú áu giữa hai bên chồng vợ.

Người ta kè chuyện rằng khi có
nhà nào muốn cưới con, thì việc
đầu tiên ở Nhật là phải đi tìm
người mới — thường phải là một
đôi vợ chồng. Bởi vợ chồng người
mới sẽ là hai người chung : người
mỗi không thà là một người già
và phung duồng mẹ lúc trời
bóng xế, thi đì lấy chồng cũng
chẳng lấy gì là làm muộn.. Chỉ trù
khi nào có người nào coi mẹ em
cũng như mẹ người ta, và cho em
nhứa tháng đẻ mới trăm bạc đê nuôi
mẹ thi họa em mới bằng lòng
thi...

Họ đưa cỏ dâu, chử em ông trồng cũng
« đường đượ » dãy chử, cỏ bao
nhieu ông tham, Ông phán hỏi rồi
diết, nhưng « em ông » vẫn chưa
bằng lòng... Nếu không thế thi « em
ông » đã chết từ đời « tam hoán »
nào rồi (?) ông a. Ông em chí ngã
một điều là : thôi, cự đê mắc cho
đàn thi hối bợ có nhở tôi không?

Không, không, họ không, nhó
mì mồi lấy một phút đâu, ông!
Lầm khi đánh chấn đánh cạ thua,
có lại xin họ vài đồng thi chồng
đưa xin cho họ, vợ đưa mít cho
chồng và từ chối, đèn hay!

Cái đời này nó bạc lầm, ông a.
Mà nghè, thi tối tưởng cung chẳng
có nghề gì bạc bẽo đến thế. Thực

là giải hả! Ngay nhú tôi dãy, gân
trái mít đợi người già làm mối và
mối chồng rồi, mà — nói ông đừng
cười — tôi, tôi vẫn... phòng không
còn có, cậu chết cách nhau vài
tháng.

Bà kỵ Tam Mai nói đến đây rồi
gác dâu xuống ngực như một cây
cô thụ gập cơn... giòng tố.

Bà kỵ Tam Mai trả lời :

— Áy, nói thế, ông đừng tưởng



CỦA VĂN THU

Thời-dai này là thời-dai cực thịnh của «con bò vàng». Đồng tiền chí-phối hết cả sự vật. Cho nên trước cái thế-lực mạnh vô-cùng của đồng tiền, người ta xoay-sắt mọi cách để kiếm chác. Người ta kiếm chác cả đèn & sấp lấp vò. Để thế, sự lấp vò đã thành ra một nghề. Vá hơn một nghề, nó gần đây, đã thành hẳn ra là một ký-nghe.

Ký-nghe lấp vò! Hay gọi cho thanh: Ký-nghe khai mò.

Cũng có đủ những mảnh khóc quỷ-quyết; cũng có đủ những kẽ lừa-loc dão-diện.

Các nhà đạo-đức chó phiền!

Tôi đã lẩn vào bao nhiêu đám cưới, tôi đã xem bao nhiêu vụ ly-dị. Sự thật trấn-trưởng nô-thé.

Triết-lý của những ký-su khai mò

Nó thế vì đồng tiền đã đánh, nhưng một phần cũng vì họ.

Ta hãy nghe ông giáo Mô một nhà sư-phạm k'êm k'y-su mò:

Bản-bà bấy giờ hư-hỗng nhiều. Họ cho sự yêu ta chẳng hổn có nghĩa-lý gì. Thị ta, một khi ta lấy họ, ta phải linh-toàn xem có lợi-lộc gì bù lại cho thiệt-thờ-không đã chử?

Khắc nhả giàn Mô, một ông huyện ở một tỉnh đường ngựa, lại cho việc đào mò là một sự trả-thù:

Bản-bà họ lấy ta nős có phái-vì yêu ta. Họ lấy ta chính là lấy cái chức-luoc, rái bằng cấp. Vày trả-thù lại cái linh-hiển danh của họ, ta chỉ con cách tò cho họ biết, ta mà lấy họ cũng chỉ lấy có những cái phu vào người họ. Nhưng cái phu ấy là ô-tô, nhà lầu và tiền, nhất là tiền.

Quái-ke hơn nữa, ông y-si kia mà một đố, một tờ báo đã nói din-luon, lợ dem lừa-ly-bực ra hào-chứa cho nghè khai mò:

Bản-bà phần nhiều vì nhiệt độ trong người, vì sự nhảm-cu, vì tình và làm đóm, vì tình-thần yếu đuối chỉ mong được chiều-chuộng vuốt-ve, vì tất cả những thứ ấy k'rich-thich, nên vốn da tinh-hơn-dần-đang. Vả sau kái phueng-tự cho ái-tinh, người đàn-ông bị hại về tình-thần liken xác-thết do người đàn-bà,

vậy người chồng có quyền đòi ở người lấp vò một thứ gì mòi được.

Bợt bợt hết có nhẽ là ông thầu-khoán này:

— Hôn-nhân tức là một cuộc công-ti lùn dài. Nói vậy nghĩa là: ta lấp vò tức là tìm một người có đủ tài-lực để giúp mình trong công việc làm ăn. Vậy người đàn-ông khôn là người biết tìm người đàn-bà giầu mà lấp.

Có xoài tai được hay không, mòi triết-lý của những tay k'y-su mò ấy? Cháng ta hãy doi một thiên phê-binh ngay thẳng, chán-chính của những nhà học-giáo. Vâng lòng chờ đợi chúng ta hãy lèn vay cuộc đời của những tay k'y-su mò, để hiểu qua kết-quả những thà-doan của họ. Là k'y-su mò hay là cái quái gì mèo đùa, người ta vẫn trong vòng giá-ngụy của một đinh-mệnh tàn-khốc.

Khai mò được mò

Cho nên trong bọn k'y-su mò, có người mòi vào ngõe đã thành công đặc-trí ngay bước đầu tiên. Nhưng người may mắn (?) ấy có số đỗ đã đánh, nhưng nếu ta không ngại bị trách là khen người vận thăng, ta phải nói họ kẽ cũng có con mắt xát người và xát mọi việc.

Đó là cái «ca» ông thám Mô này.

Ông thám caa chúng ta vốn là một tay ăn chơi đã khét tiếng ở đất nước năm ván vật. Lần-lúc một đố rồi một hôm tột trời, sờ tái thấy cạn tiền, ông bèn đi khai mò sau một đêm suy nghĩ ghe góm cũng như Ngũ-tử-Tu vầy. Rồi ông bay vò chơi ở một tỉnh vùng Đông. Rồi đánh đúng một cái, ông bỗng thành rẽ một chánh-tòng giầu có tiếng, và cũng có tiếng là hào-danh nüs. Vâ sau vò được ngót một tháng, người ta thấy ông phỏng ô-lô cho chạy long đà giải đường thành-phố, và mỗi năm, kỵ nghe hè, ông lại cùng vò và quê ngoại thu thóc nộp của một số ruộng lớn. Gần đây, ông ta mới thuật rõ ý nghĩ bí-mật của mình với mấy bạn thân:

— Các anh nên hiểu khai mò cũng phải có mánh-khimits, phải khôn-ngoan hơn si hối mòi được. Vâ lại

nhất-biết nhằm vào chỗ yếu bên địch mà hạ-thủ. Hết họ ao-ước cái gì là mình phải cố làm cho họ được thua-mất. Ông nhục tội binh-sinh chì thêm có một cái bối-tinh. Tôi liền bỏ tiễn ra tại vận-động cho ông, sau kái đã làm thân được. Trước kái bỏ tiễn ra tôi đã cầm chắc một đồng án 1 nghìn bay hòn nứa. Thị quâc cũng không ngae, ba mẹ chui hót làm sao cũng mặc. Ly-dị được vỵ ngay hôm trước, hôm sau ông đã thành hiên-tế vị nhà giàu kia. Rồi người ta tuy ông chơi bài xa-xí nuôr mòi; ông hoang, đất Bắc mòi người săn-kip. Người ta ưng-ving ông lây nay sẽ được cung vỵ dò-thất-thập năm giải-lão (năm ông lây con gái vì nhà giầu kia ông dã ba mươi tuổi), nhưng trên vẹi dàn bà già, già tiền, già tuổi. Ông đã thành-ông một cách cực-kỵ là niên-hách. Cố gi đâu? Tám-lý ông ta là tám-lý mòi già ta lấy một ông lão sáp-cáp-ké miêng lô. Người già cõi-nhiều là phải chết trước, minh còn sống lại ta được thừa-hưởng hết cả co-nghiệp mà không mang tiếng xấu xa gì.

Cũng không mang tiếng xấu xa gì, cái ông sinh-vien trường Luật nọ. Ông ta lấy người vợ xấu, không được một nét gi kha ngoai cái tiếng là trưởng-nhì mòi vị chủ-diễn kia. Nhờ có cái tên của ông vợ, vừa thi ra, ông đã được bô ngay tri-huyện và trọng-niệm ở một nơi bờ xói, ra-qóng mèt.

Cũng không mang tiếng xấu xa gì, cả cái ông bac-si mòi, dạo cái tên dã làm dâu-de cho lâm-cau cauyêng trong những nơi lichen-sự. Người ta co-thê cho ông là một k'y-su mò. Người ta lại cũng có thể cho ông dạy-dời. Trong việc làm của ông có dù cả hai, tư cách đò.

Một ông quay-đèn-quý thấy ông vừa dò-dạt thành-tài,

Nhưng thành-tiech-vé vang của những k'y-su mò phải cả một tú-sách lớn kẽ mới hết. Trong phạm-vi chật-chật của thiên phông-sự này, chúng tôi chỉ «cõe nhảy» rồi diêm luon đến những k'y-su bị thất-vọng trong nghè khai mòi.



nh Võ-sa-Ninh

DÒN DÀU LỐI CÙ
Hai chục chiếc xe cao xu, phu xe mặc áo nẹp
đeo, đang thông đồng đi ở phố, họ nhà giầu và
nhà gái đều với mảng hép hù chung khác
gi mòi đậm đòn, đầu bằng ô-lô vây

Khai lâm mồ đất

Họ thắt vong nguyên do chỉ tại họ quá vội vàng, không kín trán - lụng mồ cho kỹ, chờ không phải là những kẻ ngay dài. Những kỹ sư mồ đều là những tay cùi và bùi cá. Người ta sốt sắng được nhà kinh mồ này chỉ vì kỹ sư có cái tinh tinh nồng này.

Vừa ở mạo ngược dài về dạy học ở tỉnh N... nhà kỹ sư đã để ý ngay đến con gái úm mò chửi cùa hàng tò vò hanger trong tinh. Nhà kỹ sư tinh nhảm: phủ ông chỉ có hai con mà có những sáu lòn phà gach với một cái đòn đòn. Nhưng báo cáo trưởng phản hồi, cô gái it ra cũng được bà tòa nhà, bỏ rẽ công đồng giá năm vạn. Một người vợ ngồi trên đồng tiền năm chục nghìn đồng, ai mà chẳng hảm. Thế là nhà kỹ sư nộp đơn lao. Đơn được nhận, song về sau nhà kỹ sư gặp ai cũng tỏ ý phản nản, hối hận. Vì nhà kỹ sư đã chết ngất vừa dũng một ngày khi khám phá ra những nhà cửa đồn điền của ông nhạc đều đã cầm cho một nhà băng nợ. Nhà kỹ-sư chỉ còn cách ngayen-rùa trời đất và hành-hạ vợ trả cho đời mình vậy.

Nhưng đau đớn hơn có lẽ là ông tham M. Đầu đờ vi ngày lúc được mò đã diết ngay chỗ là mồ đất.

Ông Tham định đào mồ ái-nữ một kỹ-nghệ-gia ở tỉnh T... Người ta bằng lòng cho ông đào, nhưng nhất cước đầu tiên vừa bỗ xuồng, bỗ vợ ông đã gọi mò bafe che huy: nhà máy sắp đóng cửa vi... vỡ nợ.

Khai lâm mồ đất, những kỹ-sư đã đánh là chỉ còn giải-nghệ, nhưng tuy vậy, tết cho chúng vẫn còn được một điều an ủi. An-ủi rằng bối rẽ con hồn ngài không hỏng nỗi áu là ta vỡ nợ. Đến những kỹ-sư a-phú-thầy đèn gác kia mới>true uất mà tuồng chép đã được.

Khai mồ bị mò khai

Thật là mồi hàn nghìn đời! Nghiệp thê: khôn ngoan lầm tắt con trai nhiều, đó chỉ là cái luật quâ-bảo của nhà Phật. Nếu không thi cũng là một cách trung-phai của đạo Trời chỉ eòng, chỉ chính.

Ông Ký Mồ đã bị quâ-bảo và trung-phai một cách rất nén tho. Ông định đào mồ con gái một ông chúa-mồ. Hai mồ gập nhau là nồi cơ-dở, mọi người đều nghĩ vậy, nhưng không hai mồ trộm nhau hóa ra tương sát. Sau khi cướp được vợ rọi và trong lúc nuôr cái hy-vọng sắp được bùi vợ chia mồ cho, ông cảm rằng di vay nợ để chửa bệnh ho lao cho vợ. Ông cứ cố nuôi hy-vọng, ông cứ cố nêu tin-tưởng cái gì nữa ngoài đồng tiền.

Kỹ-nghệ lấy vợ đã đem sự phâ-hoại đến cho gia đình. Cùng với lúc ký tờ hôn-thư, người chồng đã ký

Kỹ-nghệ lấy vợ đã làm mất giá-trị người dân-bà, và do thế lối dân-bà vào truy-lạc. Chia phần mười những người vợ, một khi rõ chồng định lợi-dụng, đã già nén những khép khe khát.

Kỹ-nghệ lấy vợ đã hại một số lớn những hàn-nhi vò-tội. Những đứa con của những già-dinh mà vợ chồng bùi-hòn, vì thiến già-dinh giáo-dục, vì không biết yêu-thuong là gì; bỗng hất trỏ nên ngô- nghịch iốn công hại của. Nhưng ngại chí, không bỗ vỗn lấy

dàn làm lão. Ông đã được, cụ bố vợ ngay được hem ẻng lè sống, đã sang tên ruộng nương cho, nghe đâu cũng đến năm bảy vạn. Thật là một cái mồ vàng. Ông nghỉ hí hắng mừng thăm, sêng cuoc ra công đánh những đồ cự iốt. Một hôm Cụ nhạc gọi ông đến bảo cho biết cụ sáp mồ một công nghệ lớn vào hực nhất Bắc-kỳ, và nêu ông có trí làm giàu vè thương-mại, cụ đe cho một ít cõ-phần mà ăn lão iết ra cũng gấp mươi lần số vốn. Ông Nghĩ nghe lời, vè cảm cõ cơ nghiệp, cơ nghiệp sẵn cõ của mình và cơ-nghiep đảo được nứa lấy tiền giao cho bố vợ lập hôi buôn chung. Xưởng công-nghệ vĩ đại ấy quâng-cao âm i một độ rồi người ta chờ mãi vẫn không thấy mồ cùa. Sau một cuộc điều tra ti-mi và công-phu người ta mới rõ sự iang lâng ấy nguyên do là phâ-ông sáng lập, tinh cõ sang chói Cao-Mén, yêu cảnh Đề-Thiên Đề-Thich quá, không muốn trở về Bắc-nú. Và kỹ khói cho ông cụ, đe vào i lý trong Cao-Mén lại mang theo cõ vốn của công-ti di nỗi. Hồi đến cơ-nghiep bách-vạn cũ của ông cụ thi cơ-nghiep ấy đã sang tay kẻ khác. Hồi đến Ông Nghĩ thi ông này ôm chì còn nứa người. Hồi đến bà Nghĩ thi bà này đã dì với một Ông Tây nào, bỗ lại cho chồng một đứa con, mà bây giờ mỗi lần gặp chúng tôi, ông lại tỏ ý phản-vân không hieu có phái dongs con minh hay con một kè nào khác.

Còn nữa, còn nữa và còn nữa.

Trong bogn k-y-su mồ người biền-bách cũng nhiều mà kinh-khiết kẽ đã cung lâm. Cười khóc ngang nhaу dung như luật thường trú của Tao-Hoa.

Ánh-hường của kỹ-nghệ lấy vợ

Thiên phong-sự này sẽ không hoàn-toàn nếu tôi bỏ sót những kết-quả tai-hại của kỹ-nghệ lấy vợ. Người ta hân chua quên truyền ông huyện Trường với cõ thi Cúc. Một truyền ra nứa như thế đã xảy ra ở Sài-gon: những tết phúc hay vô phúc hơn ông huyện Trường, người dân ông lại chửa khói được đe sống nốt tết vẫn tan tát.

Đó, kỹ-nghệ lấy vợ đã đưa người ta đến thế, Kỹ-nghệ lấy vợ đã đem lại cho người ta những cuộc tàn-sát gày nén bởi lòng phán-uất.

Kỹ-nghệ lấy vợ đã đem danh-dur một người dung xuống vắng mâu.

Hơn thế-nữa, kỹ-nghệ lấy vợ đã tạo nên một hạng người không còn biết tin-tưởng cái gì nữa ngoài đồng tiền.

Kỹ-nghệ lấy vợ đã đem sự phâ-hoại đến cho gia đình. Cùng với lúc ký tờ hôn-thư, người chồng đã ký

Kỹ-nghệ lấy vợ đã làm mất giá-tri người dân-bà, và do thế lối dân-bà vào truy-lạc. Chia phần mười những người vợ, một khi rõ chồng định lợi-dụng, đã già nén những khép khe khát.

Kỹ-nghệ lấy vợ đã hại một số lớn những hàn-nhi vò-tội. Những đứa con của những già-dinh mà vợ chồng bùi-hòn, vì thiến già-dinh giáo-dục, vì không biết yêu-thuong là gì; bỗng hất trỏ nên ngô- nghịch iốn công hại của. Nhưng ngại chí, không bỗ vỗn lấy

VĂN THU



Phóng sự tiêu thuyết của ĐOAN-CHU

Tranh vẽ THANH QUÝNH

III

Dân-dinh trong làng hoa-nguyệt

— Sao cát chơi bời hoang phi quá! Xài tiền như rác! Phải biết nước chảy đá mòn, đèn núi cũng có ngày phai loi, huống chi tiền của. Chẳng lo giữ gìn mai hậu, đe khi cháy túi mang nghèo, có phải khô thù không?

— Ôi! cát ăn chơi cho sướng, cát xài phâ tung trời, chừng nào phái tay sạch nghiệp thi tối cho một phút... nô bùm vào đây — vừa nói vừa chỉ ngón tay vào ngực ra hiệu — hay náo xổng cầu Bình-Lợi là xong đời!

Nghĩa là: cát chơi vung tòn tòn, hết tiền của thi tự-sát mì chết; cát sống đầu nứa hoa lò mang nghèo khô thân.

Áy, nhiều công-tú tay chơi đã trả lời: những khép khwinh canh họ một cách hàn-hoi quâ-quyet nhu thế.

Họ xông vào trận chơi, như thế một ông tướng xông vào trận giặc, một là cát tiền, hai là phái chép.

Nhất là trận « gai ».

Vì hiếu-thắng, vì ty-kiểu, vì sỉ-diện, vì ganh-gò với tình-lich, không cho họ được phép lui-lai.

Nhưng khốn thay! chẳng phải cát nào chơi hết nghiệp rồi cũng có thể làm theo ý muốn, tự đưa mình vào lưỡi hái của thần chết để trốn tránh cảnh khô đói.

Có khép khwinh như ông Tao chơi khăm, bắt họ cát sống, phái chịu mọi sự diệu-dung, gian-truân, cho bỗ những lúc nào vung lay xài phâ, ngàn vàng mua cười!

Tôi từng biết một người dỗ kỹ-sư diện-học ở bên tay vè, được ăn một phần già-tai chia cho hòn ba vạn bạc, tự nguyện ăn chơi thỏa-lich rồi chết. Thời thi nuôi mèo, đánh bạc, khét tiếng phong-lưu công-tú

Tóm tắt kí tracie

Sáng hôm ấy ở bờ bắc con đường Nguyễn Huân, Saigon, người ta thấy một người mõm hói chết cong queo. Lục trang minib và có thấy một cái miếon có thùa hai chữ H. S., và một bức thư nói :

— Tôi ty tú chép vì đã mê gái tiêu hối tiền, hối hận, hối hận thì đã muộn rồi, tôi ty tú...

— Xót ra và tên là Sành con mèt tên riêu phò ở Cà-mát... Hai hôm sau kinh vi chép có một cõ thiếu-niên tên đội trên mõ và một vong hoa co gái mõ chư H...

PHONG LUU

một thời. Vài năm, tiêu sạch mấy muôn. Quả thật, ông ta cầm súng lực gi ngay bên thái-duong mà bõp cõ. Nhưng bòn dạn xiên, làm như ché cái đầu ấy không thêm vào. Nô di sirot qua một bén đe bắt ông ta cát sống. Mả sống thê nào? Bo vơ, đói khát, nghịen ngập, rách ruồi, mười năm ròng rã như thế, thần chết mới chịu rướt di cho.

Tôi lại thấy một vị công-tú khác, chỉ những chơi ngông ở Paris và Saigon, nó quâng tiền vào trong hâm hố như sét, nô lấp gánh cát-luong tam, tú thử, vòi boi nhiều cách hào-phóng kỳ-khô. Trong vòng mươi năm, hết sét giả-sán mấy triệu.

Năm xưa, cát cũng theo-nguyên sẽ tần-tiết theo cuộc đời phong-lưu của mình. Nhưng rồi chỉ có Tài-Bach-tinh-quân khiêng tú-sát cát-đu, cát-Nam-Tao thi hương binh, không khép hòi dùm tên tuổi trong sô. Y hân ông trời co nín cát ờ lại trong cuoc đời kham-khổ như phần đóng chung ta, đe cho họ biết giá-tri đóng tiền khô khán và quý hóa.

Bấy, sống co tiền của mà phung phâ ngông cuồng thi đe, đón lát cát xu cháy tái mà muộn chết để trốn tránh cảnh nghèo, không phái tay chơi nào cung khát mít làm được « cát quý phong-lưu » như công-tú Sành.

Chắc ai cũng có tinh hiếu-ký. Vậy chúng ta thử ngâm-lai iỏi nhin cái sinh-binh và cái hoàn-cảnh của chàng thiền-niên cuồng-dâng ấy xem, có lẽ thấy nhiều chuyện hay.

Dân-dinh trong làng hoa-nguyệt — tôi muốn tránh gọi là mài-dâm — ở Saigon chia ra có mấy giai-cấp khác nhau một cách phân-minh,

Thượng-lưu : đí bà.

Trung-lưu : đí cõ.

Hẹ-lưu : đí con.

Hàng trên có cửa sổ ám-cang, đồ đạc trang-hoàng; thường khi có tiềng gõ cửa bằng hay hué-lợi ở thôn-quê.

Trong bể ngoài ra về hò-chú dùng dâu, cám cơ. Bên trong, tam-lý và sự hanh-vi của họ, chỉ bác-sĩ Freud mới có thể hiểu nổi.

Làm kẽ xuôi-thân trong hàng-luong-gia từ-de, có chổng coa dàng-hoàng, nhưng vì tánh cuất kiêu-su dám-dám, khiên nêu sá-ngô.

Họ sinh-thao theo bão-nặng và sô-thich rất mực kin-dau, gắt-giả, không phải hảng đưa sầu don trước sám Tân chiên Sớ như ai.

Họ là « gai ba » (femelle entretenu) của người nào có thể đồng nhau muôn phô cho họ ô, để ý chô di lại đường già mua vui; có thể nuối họ được một tháng năm, ba trâm bạc mới đủ sống.

Người ấy, hoặc là một vị cao-tông, hội-dòng, năm sáu chục tuồi mà vẫn da-tinh hiền-sắc; hoặc là một công-tử, một nghiệp-chủ ở Lục-thịn, tiền-eus de-dật, muôn « tang-kien » ở Saigon làm cảnh-chơi.

Có khi là một chủ mă-chia Chợ-lon hay một nhâ-kyeu-thé cũng-nen.

Nhưng chí ngẫu-di ngách lại ít lán, đã thấy có cuộc « thay trào đổi » họ-một-lần. Vì trên sáu khán già-chân-nghì, no-a vò-chồng, họ không thích dưng hái-chung-mái với mọi vai-kép. Và lại, tinh-lang-mạn và đéc-tiền-xái của họ, không ai có thể chịu đựng được tan.

Đảng hiện họ thái-khéo giờ-thanh-tisch, làm bộ như một bà-một-cô luoc-thien, chia-thân. Họ có cái-ngoà-mi-dam cao-hon-doi-một-nước, à không súng-sǎ, vang-mạng cho thiên-hạ thấy.

Hàng gián → dí-có → là hàng-tré-trang, xinh-dep, thích-trong-dien-xang, thích-eax-lon, thích-phóng-toog, ngang-suong, thích-giao-du quang-cá-chó-akieu-tay-choi-biet-minh.

Với họ, chẳng khai nác-lý bắn-một-thắng-nào-làm-chồng, nhưng thắng-não-có-tiền, có-nhiều-liền, thi-tau-ching-lý.

Họ khéo-xem người-dép-cáu, mà-cũng-giỏi-tùy-có-ông-biép.

Có khai-máy-vi-công-tử-nhà-giả-chơi-ngông, phái-canh-tranh-nhau-o-bé-chieu-chuong-đu-cách; họ tài-tí-tê-nhông-nhéo, làm cho mấy cậu-phái-diển; nhất là

họ khéo-treo cao giá-ncog, dè-máy-cún-luồn-tùng cuộn-giấy-bạc-ra-dọn-nhà-cửa, sám-hội-xoán, mua-xe-hơi-cho-họ-rồi, bấy-giờ-mới-cho-lan-la-phuong-trach. Trưởng-là-gi? Hương-thứa-hoa-thái!

Cũng-ó-khi tinh-khan-gạo-hết, náo-bé-cánh-dè-ở tinh-cầm-dè-chưa-chuộc, náo-chó-ngo, chả-phô-thúc dòi-máy-tháng-còn-thiếu, lại-còn-nói-lên-những-còn-ngáp-ngheo-á-phính-hảo-hạng, nghiên-thuốc-là-angled, nghiên-hái-tu-sắc, những-hái-yò-vô-được-anh-nó-rõrõ-di-với-cái-giá-mươi-lần-dòng-vài-chèu-la-phuot. Họ-võ-páp-lý-ngay. Chẳng-bà-lúc-nào-có-khách-tinh-mời-di-Dalat-thứa-luong-dò-vái-ba/ngày, họ-dài-cho-dược-tiền-công-500-bạc-chân.



Manhquynh

Từng-dội-mùi-miễn, lén-ngoí-hoa-hậu-ở-Sài-thanh-nhát-thời, là-Trà-hoa-nữ-vi-Nhị-nuong, dà-bao-phen-xuống-chó-lên-voi-và-ném-trái-nhřng-mái-vinh-nhục-phú-trâm-như-thé.

Đến-hạng-dà-hay-lun, ở-thò-chèr, dì-luc-xi, kiểm-chắc-từ-bạc-bảo-mà-sóng, thi-Saigon-cũng-như-các-châu-thanh-khác, ai-cũng-biết-rồi, bất-tất-phai-nói.

Tôi-thì-xem-nhiều-nhà-văn-tá-nháng-khô-tinh-khô-canh-của-hạng-khay. Có-lé-chi-là-bức-tranh-phác-hoa. Tất-là-dàn-ba-mới-hiệu-thâu-tam-lý-và-thanh-thé-của-dàn-ba. Nên-như-nhà-si-Maryse-Chojay-chu-kho-qua-Saigon, dè-trá-hình-yao-nhà-thò-chua-diều-tri-như-dâ-làm-ở-Paris, lát-cho-chúng-ta-duge-doc-nhiều-truong-cám-dòng, dược-biêt-nhiều-nhâng-nhóp-như-thuong-hai-và-không-ngo.

Thế-mà-Saigon-còn-có-mi-quant-ký-nhú-tùng-dưới-tháp-hòn-núi.

À, Áy là dí-dương.

Họ-ohin-jà-dàn-cùng-dìn; vò-sản-trong-làng-nguyệt-hoa; mây-giai-cấp-vừa-ké-trên-là-tiến-chi; là-ký-mục, là-huynh-thú.

À, Nơi-họ-dòn-khách-kiem-án, cần-phai-lôi-tâm-chui-rút. Nhât-là-benh-canh-vườn-Bô-rô-và-bãi-cô-hoang, trước-mặt-nhà-hội-Âm-nhạc-ở-dường-Tabet. Dêm-khuysa, ta-dí-phát-pho-qua-day, thường-hay-khô-iỏi-bóng-cây, thò-ra-những-bộ-mặt-gà-yò-trắng-nhot, ngườ-không-biết-trước-có-thi-trưởng-là-gặp-ma. Họ-cắt-tiết-hát-nghêu-ngao-dè-ghẹo-khách:

Ai-dí-khoango-vâng-dêm-truồng,
Phái-cháng-quán-tá-thém-dường-lim-hoa?

Có-khi-chi-gá-dòi-lấy-một-bàu-ăn-rất-rẻ, vì-thật-tinh-hó-dòi: Bàng-khóng-có-dâmn-xái,

Còn-chiều-dânh-nhin, bùa-mai-lấy-gi?

Thì-rà-họ-phai-ăn-núp-trong-làm-cây-dè-tránh-linh-tuần-phong-tue; họ-câu-trái-phán-lên-mặt-dè-hàn-những-nét-nhăn-nhìn-day-màu-da-xanh-bùng; họ-chí-l-mǎn-trong-xó-iỏi-dè-khách-dở-thấy-hàn-thiu-giá-nua. Tội-nghi-ép, có-lâm-à-dẽn-ngoại-tí, ngũ-nân, vẫn-phái-dânn-mưa-gói-giò, bán-dâm-nuô-niêng.

Cầu-thang-hoa-nữ-vi-sinh-nhai, họ-à-bực-cứng-kết-duvet-chót.

Còn-người-thiên-núi-dà-dặt-vòng-hoa-có-giá-chữ-H.ở-trên-ném-mồ-công-tử-Sảnh, là-một-người-trong-hàng-dứng-cao-chót-với-trên-dầu-thang-Ấy.

(còn-nữa)
DOAN-CHU

Thý-khéo, cẩn-thân, sạch-sẽ, lich-sự-là-những-delic-diem-của:

Hiệu-hót-lò, và-nhà-Tâm-PHẠM-NGỌC-PHÚC
N-3 Rue Richaud — Hanoi
(cách-phố-hàng-bóng-và-phù-doan)

Édition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van №
Impreneur: Trung-Bắc Tân-Van №
36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi
Tirage: 3000 exemplaires
Gérant: Gérard d'Assier
LE GÉRANT: NGUYỄN ĐOÀN - VƯỢNG

CÁC BẢN HAY ĐÓN XEM: LÉ-VAN-TRU'ONG

quyện-dau-trong-tập-Van « Phép binh-cács-nhâns-vi-hien-thoi » do LAN KHAI viết. Một-lỗi-ván-phép-binhh-tam-lý-rất-mới-là. Các-bạn-nên-có-ngay-quyền-này-dè-và-sau-có-dò-cá-tập-nó-về-cács-ván-síi-mà-cács-bạn-cần-phai-hiểu-dè-có-thé-hiển-dung-cács-fác-pham-cács-ván-síi-áy. Mỗi-quyen-nó-về-ván-síi-nào-dều-có-in-ink. Sách-in-rất-dep. Thực-là-tập-ván-hoàn-toàn-về-cács-nói-dung-và-MINH-PHƯƠNG-xuất-bản

Bồ-thận-hưng-dương

Thi-hu-dền-nỗi-liết-dương-giao-vợp-kém, tít-tinh-khi, thưòng-sinh-chứng-móng-tinh-dau-lung, mót-mít, chì-dùng-BỒ-THẦN-HƯNG-DƯƠNG-là-dược-mán-nguy-ép. Nhé-1, 2-hộp, nặng-5, 6-hộp, thi-hu-dền-nó-cũng-dung-đi-ý-Một-hộp-1\$, sáu-hộp-5\$.

Trù-lao

Bì-lao-phai-dùng-dí-cács-thuốc-không-khỏi-dùng-den-thuốc-TRÙ-LAO THƯƠNG-DỨC-thì-dền-80-phân-tram-duy-khô-hàn. Thuốc-có-công-hiệu-rất-nhính, ai-bài-lao-phô-thông-nhì-bi-bé-hàng-đúng-dùng-den-dieu-dure. Một-hộp-8g (hộp-dùng-thứ-23) Nhé-2, 3-hộp, nặng-6, 7-hộp-thì-khô(sáu-hộp-26\$). Tì-huoc-nhông-khỏi-ngay-ho-ram-máu-0\$80-một-hộp. Huôc-bà-phô-tri-người-phô-hu, phi-phí-yếu-1\$-một-hộp, 55-sáu-hộp.

THƯƠNG-BỨC
15 MISSION (PHÓ-NHÀ-CHUNG)
HANOI

Xem-mach-cho-don, chđ-thuốc-té, day-học-thi-đốc-theo-lối-hàm-thu. Cò-sách-thuốc-dé-biết-không. Cò-nhiều-dai-ly-cács-nói. Cần-thêm-dai-ý-bán-cács-thuốc-trip.

Haroi le 21 octobre 1940

...Thân-phu-chá-giỏi-miếng-hiong-lòi-máy-nay-nay. Nhóm-nay, Sáu-diện-tri-tinh-vien-vien, sáu-dòng-dânn-cács-thuốc-Pháp-Nam, song-chi-giù-dé-bé-hàng-khang-tang, chí-thêm-tuồi-giá. Mới-day, mìn-linh-ô, sáu-diện-tri-tinh-vien, giat-canh-cács-phu-chong-tôi-ligi-âng-lèn-nhay-kich. Trong-hàng-khon-còn-hay-vong-chia-chay-thi-phu-sao-dope-hao-thay-nhì-nói-cács-tuoi-thu-cágs, mìn-linh-ô-với-ligi-nhà-thú, thi-nay-phu-han-chung-tôi-dâk-hiúm... ~

...Cai-vui-mang-duy, thi-thay-chá-gia-khô-béng-thi-ho-la-thi-sy-can-canh-on-ngaï-cács-chung-tôi-cung-vay... ~

NGUYỄN ĐÁC-NUNG
Soas off.cier
Gerde Indigene Hanoi

Lời-nhà-thuốc

Gọi-thé, các-ngaï-dâi-10: thuốc-có-thực-tai-Vây-ai-có-bệnh, kíp-dung: CÀO-HO-LAO (thu-dé-linh-ogn-em-5\$00) thứ-nhó-10\$, lón-20\$. NGUÌ TRÙ-LAO lón-5\$, nhó-2\$. Ài-nhì, chí-lóng-cao-khô-lòn-và-một-lò-ogn-là-khoi-hàn-Ở-xa-nâng-lanh-hoa-giao-nen.

Đại-lý: Mai-Înh-ở-Haiphong. Nam-ký-va-Cao-mén, xin-vi-t-thu, muu-cù-chi-cuc-cács-DÀI-Á-Y-VIỆN, tại-209-Rue Lagrandière, Saigon.

MIỀU BÁO CHẾ

TRÁC-VÝ

62 — HÀNG CÓI — HANOI