

DEPTY LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
N-A16816



ĐÂM CHÁY TỐ Ở SAU GA HÀNG CÓ

Chiều hôm 26 October 1940: 200 gian nhà
lá ở sau ga bị thiến hỏa thiêu sạch. Thiết hại
hơn 2 vạn đồng và một đứa bé bị chết cháy

ANH TÙNG-HIỆP
VĂN-LANG CHỦ-TRƯỞNG

SỐ 86 — GIÁ: 0312
3 NOVEMBER 1940

KHÔNG DÓ...

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký số 167 - 17/10/1940

THỦ HAI

Người ta đồn rằng ở đây có một ông vua-đô khôngh uia «đi mây» giò» nhưng lại thích gió, nên các náo cung về ở trên bài minh một cái thuyền và để chử «gió dâ lèn».

«Gió dâ lèn», có mà sống cho nguy hiểm», đó là câu nói của cõ nhân. «Sóng cho nguy hiểm» chẳng biết có ích gì không, chứ tôi thì tôi thấy «gió dâ lèn» nguy hiểm đã hẳn rồi. Chéng có là vừa mới có giò hanh lên một cái thi nhũng vụ hòn lâ dâ thay sây ra luon. Trong một ngày 26, hai đám cháy: một đám ở chò Vị Hoằng (Nam-dịnh), thiêu mất 30 gian nhà ra tro, thiệt hại hơn 1.000 đồng. Một đám ở sau ga Hanoi (cõ ánh ở ngoài bia), thiêu mất ngót 200 nóc nhà. Thiệt hại hơn 20.000 đồng. Hình như có mây dâu trê bị thiệt mạng trong vụ này.

Nguyên do? Cũng như hòn hêt các vú hoa hoang ở đây, nguyên do chỉ tại người ta bắt cần. Mùa nây là mùa hanh, cái gì cũng khô lại, kẽ cả người ta nữa. Người ta dùng gán lâa, lâm túc, cảng cõ thê bén lúa mả chág, hung chí là rom và gô...
Thế mà người ta cõ lây lán quan hệ lì nâu dâu, người ta cõ coi thường, nên người ta dâ tùng tiền cái cảnh của bao nhiêu năm trời làm lâng bị thán hóa ra tay tiền huy. Thật là thảm đam. Ngay giờ hanh và tinh bắt cần, thử phạm nhũng vụ hỏa hoạn, bao lâm háu bộn nhiều giài dinh, thê mác cõ, môt múa giò hanh đen với ta, ta vẫn phải lây lâm lú sao người ta vẫn không cần hòn môt chát nào, mà các ông vân sâu thu ván không chịu bát ca tung gió hanh di và dâng lê viet. «Gió dâ lèn», có mà sống cho nguy hiểm» sao họ không chịu đổi ra tay nây mà in thật lòn trên mặt báo:

«Gó dâ lèn, ngon lâa nguy hiểm lâm, cõ mù giã nhà ch... cõn thens!»

THỦ BA

Gửi nhà cho cần thận là đe cho khôi chagy, chéng dâng tuồng là đe cho khôi mât cáp, môt trém đầu. Sí

thực, ta phải nhận rằng từ khi trong nước sây ra nhũng chuyện lôi thôi, chính phủ cho bắt nhũng người «thanh tích bắt hão» di chô khác hòn thi nhũng vụ xuôp, trôm cảng có dâ chát lâ. Duy có hông vụ án cấp vật thi vẫn thấy luon luon. Các bao hàng ngày ở đây vừa dâng một chuyện án cấp vật ở Hàng Bô: một mụ trác áo vào nhà họ đưa một đồng bao giấy mu hàng. Trong khi có bê bán hàng mõ ngán rút đe lây tiền trả lại thi khách cứ nói huyền thiên: «Cõ q, xưa dây, tôi cảng mõ tâ như thi này nây, rồi chẳng hiểu đe roi ra đất bao nhiêu giây bạc và kè gian nhật được». Mingle thi nói, nhung hai lay khách lại mõ vào ngón kêu của nhà hàng.

Ấn cơm xong, bâ châ hàng râ diêm lại tiền thi thấy mất 260 đồng. Bốn tờ bao hàng ngày dâng tin ấy hòn hêt đều phong dài lén với cái đầu đe đại đe như thế nây: «Người dân bâ ây dâ dâng thời miên thuật hay lâ báu yêu?»

Khiếp châ Bì mật châ? Nhưng chéng môt cái, sý bi mật áy lại ở ngay bao lường thuật của cõe bao ấy má các ngái không biết.

Mùa dân bâ ây, tôi biêt rõ lâm, không có gì lâ bì mật cảng như cái lõi lân cáp của mýa. Mùa ta giả vờ vào mu hàng. Lòng bao lây mõ dính hò. Lúc người bao hàng mõ ngán rút đe trả lại tiền, mõ sô vào ngán rút và khi nõi ktoi đe roi ra đất bao nhiêu giây bạc thì mõ cầm giây bạc ở trong ngán kéo vâ và lại: thê nào giây bạc cảng đinh vao lõng bao tay mõ. Mõ cõ lâm tõi lâm môt mâu người ta và lây tiền trong lúc người ta không ngõ nhất. Đogn, mõ giả tảng xin môt chén nước uống và thât lại thât lungen: chéng lâc ây mõ bôn tien vào túi, nhung không lúu nõi miêng mõi chéi râa nhung quan ài cáp!

Áy, chuyện chéi có ché, ché mõ có bâu yêu hay thô miên thuật gi dâu. Họa chéi có các ông phông vien phông dâi chéun ra, cõ thuế... cái thuết nói phét, cái thuết làm to chéun.

THỦ TƯ

Làm chéi lõi nhõ đê mõi câu chuyện cõ nói vê bón ông ngõi nói phét với bâ can:

Một ông nói:

— Tôi, tôi đã trông thấy một con cá to lâm, to đen nõi người ta phải làm môt cái đâ dâ, nâm thước thi mới bắt được nó vào trong.

— Thế đâ lây qâ lâm la. Con cá mà tôi đánh được chui nõo cái đâ 5 thước không vừa đen nõi nó phải gắp doi người lai.

Ông thứ ba nói khoác ghê hon:

— Thế dâ to. Nhưng con cá tôi trông thấy thi gấp doi người lai ở trong đõ không-dâ, nó, phải xoay chón ôc lại!

Đến lượt ông thứ tư. Ông thứ tư không nói gì. Mọi người hỏi làm sao?

Ông nói:

— Tôi không nói vê con cá cõa lõi to quá không biết thế nayo mà nói. Lúc vôt được cõ lén tôi không thấy cái đâ dâ: thi ra con cá cõa tôi nõi dâ nuốt cái đâ vào trong bụng.

Đó là chuyện đõi xua.

Đõi xua, môt lõi bao hàng ngày ở đây vôt mới dâng tin rằng:

«Dân chài lười ở Camphamine dâng được môt con ca song to gân bâng con ngual Họ phải chọc thâng hai mèp, trêng thường to vào, như xõ mũi trau».

Khiếp, nói má kinh. Một con ca song to bâng con trâu, con ngua thi cõ lén chài dâng được vôt nõi phét cõ môt cái lười to lõi ra là bâng cõ môt cái đõi Camphamine mà cai sanh đe luoc cõ phái to bâng môt trâm lân cai sanh luoc bâp cõi trong truyện cõ.

Chắc ông phông vien não dô viêt cai tin cõa song không phái là môt trong số bón ông nói phét trên kia!

Một người bao lõi rằng:

— Hay lõi ông phông vien nõi làm châng? Chéi ca song đõi nõi lại to thête được? Hay lâo cá nhà tảng vây?

Tôi cười mà bao lõi bạn rằng:

— Ông bao cõ nhà tảng ché khóng phái ca song! X! Không phái! Ông phông vien kia nói đúng. Cõ song thực dây, bõi võ cõ song ân được, ché cõ nhà tảng thi đê tâng ai vao mõm nõi cho xuê, trê nhung người nói phét ra?

THỦ NĂM

Làm chéi lõi nhõ đê mõi câu chuyện cõ nói vê bón ông ngõi nói phét với bâ can:

Nói đen chéun nói phét, lõi lây làm buôn râu mà lại phải hỏi môt câu sâo võ cùng:

— Bao giờ nhà nước mới dán một thư tem vao miêng nhungle anh, nói phét đõ đánh huê lây tiền giúp nước vao nhungle giờ khó khăn nhung giờ nay?

Nói thê đe dua choi, ché thực dâng tem vao miêng thê nao cho xuê được nhungle anh nói phét,

Cung như nhungle người dán tin nhangle, nhungle anh nói phét ở dâng cõ nhangle nhangle ra: họ làm ra dâng cái i hõi cõng thông thôp, họ làm ra dâng cái cõi cõng biêt, ký thê họ châng biêt cóc khô gi cá.

Như mới đây ở Nam-thanh, chieu 18-October, nay 200 học tro và nhieu thê nhà mây dâ tron giông dâu chéi vĩ môt bón phao dâng tin nhangle. Họ phao dâng tin gi, các bạn co biêt khong?

Ho dâ nrâng nêu cõ giông dâu vao là chéit.

Giông dâu cho lê dán, sý Y-lê cõi tránh bệnh đêu múa, mà lại phao là hẽ lâm thi chéit, các ngái cõ bao giờ thâng môt sô dõi nát như thế khong?

Nói phét má bì đánh thuế vao miêng, thi đâ dâ đánh rõi, nhung nhungle anh phao dâng tin nhangle ở Nam-thanh, thi các ngái thi nghĩ hõi nâm đanh thi thê giay dâng thê nõi cho họ chéun đi.

Thê lâm lục cõng têc sao người minh lõi bâi lõi vâ và oao miêng nhungle người lam lõi vâ tâg roi đanh quan dâi nhungle người ây cho họ chéun lõi đit.

THỦ SÁU

... Bởi vì sao họ lại không biêt ràng lời nói quan hệ đen tinh mặng cõi con người ta òi đit.

Tôi dâ nói lõi chéun lời nói giết người. Sý thực người ta òi đit

khi chéi vĩ nói chéi, môt câu mà ai cõi một đõi người ta khâc.

Tên Chân người xâ Phúc-Nhac, thuộc phủ Yên-Khánh dâ cõ vỹ cõi mà lai cõi muôn lõi thêm võ lê bén dem trâu eae đõi hõi cõ T.

Võ nhà Chân được 2 hõm thi T. bô nhà dâi või hai người dán ông lâ mõi. Ông bô đõ thi T. lâm trânh. Sau mõi Chân mới biêt rằng cõ T. dâ cõ chõng bâ nâm rồi nhungle vĩ chõng cõi xâ, ông trêng chéit rồi nén nhangle nhungle mái gâ cho Chân lâm võ lê,

Chân, ché rẽ biêt, têz quâ, đinh đâ dâng dâu iż lâ, nhung sau cõ nhangle người cõi gán lâi thõi. Ai ai cõng cõnh nhangle ra: họ làm ra dâng cái i hõi cõng thông thôp, họ làm ra dâng cái cõi cõng biêt, ký thê họ châng biêt cóc khô gi cá.

Ông già kia biêt dâu ràng hõn nhangle nõrce là khong thê coi là chéun dâng. Nêu muôn dâu thi sang Mõi bõi vĩ dán Mõi, như báo Esti Kurir (Budapest) dâi nõi và dâ bão

Tay dâch lâi thi họ coi hõn lâ là thường và trai gâ lây nhau ra Đôc-lý lâm lê cõi, ché mât có cái «may-ô» to bâng cái mạn hay là chiếc sõ-mi-đê trân mâu thõi.

Bé thi giờ mà xoay chieu châu-nhenga, các ông or!

Biết bao nhiêu lân dâ sâg ra ở têng nhà nhangle cõi lõi, con dâu đánh mẹ chõng! Hõm vâa dây, nhà giado di dý hội dien-kñh vâng nhâ, lai sâg ra môt trân cõi lõi dâ, hõn, nâng dâu nâm tâc bâ gâ dânh lây, dânh đõ và quai mõm ra chéi con mõi gâ nghĩa là con mõi dâ đê ra nhâ gâo, nuôi cho anh học đê dâ làm rõi lại lây cho nó môt con võ «thâra» nhangle sâc nhangle mái «thieu» gâ dânh giáo-dục.

Ký trước ở mục này, tôi dâ nói tõi một chí nâng dâu dâ đánh bô chõng ở Quâng-nam.

Ký này, một chí nâng dâu nâng lại dânh me chõng nâng, thâl là vâa dâ dâi đõ kêt quâ, kêt cho cõi luận-dê xâ-hõi tiêu-thuyg cõi các ông vâng-si viết võ me chõng nâng dâu vâ và cõ thường kêu râm rít là nâng dâu cõ quâ.

Châu-nhenga cõ-nhân thâng thê dâg! Các cõ nâng dâu dâ đã được phâng trên rõi! Thôi thê là cõi trách-nhemiêc cõi các ông dâ xong, các ông từ gõi khong cõi phâi viết võ me chõng nâng dâu nâng nhé.

Bé thi giờ mà xoay chieu châu-nhenga, các ông or!

TIÊU-LIỀU

DEPOT LEGAL
PHOENIX

16816

... THÌ ĐÂY

CÔ SÀO NAM PHAN BỘI CHÂU
Võ ta thê tại nhà riêng
trên sông Hương đêm hôm
29 October 1940 vâa rõi



NHỮNG VẤN-ĐỀ KINH-TẾ RẤT QUAN-HỆ CHO ĐÔNG-DƯƠNG

Phái-bộ kinh-tế Nhật do đại sứ Matsumiya đứng đầu, đã dập tắt sang Đông-dương và đến Hanoi từ hơn hai tuần lễ nay. Phái-bộ này có cái trách nhiệm thật chất dày liên lạc về kinh-tế giữa Nhật bản và xứ Đông-dương.

Theo như tin hàng A.R.I.P. thì M. Matsumiya giữ trách nhiệm sửa soạn các cuộc điều-dịnh trong hợp-trúe kinh-tế về xứ Đông-dương, đã dự-dịnh trong những bức thư trao đổi ở Đông-kinh ngày 30 Aout 1940 giữa quan Đại-sứ Pháp Arsène Henry và ngoại giao đại thần Nhật Tùng-Cường. Các cuộc điều-dịnh đó sẽ bắt đầu ở Đông-kinh vào hồi cuối tháng Novembre này. M. Matsumiya do chính phủ Nhật pái sang Đông-dương để góp nhặt những tài-liệu cần dùng cho cuộc điều-dịnh giữa hai xứ. M. Matsumiya lại có thể nhận dịp này để ký kết với chính phủ B.nh Dương những cuộc điều-dịnh riêng về việc mua một ít các nguyên liệu cần dùng ngày cho nền kinh-tế Nhật hiện nay.

Tuyệt khai phái-bộ kinh-tế Nhật đến xứ này, chính phủ Đông-dương đã cử một đoàn đại biểu do M. Cousin Giám đốc sở Kiểm-soát Tài-chinh đứng đầu để giao thiệp với phái-bộ Nhật.

Hiện nay thi cuộc điều-dịnh đang tiến hành giữa phái-bộ kinh-tế Nhật và đoàn đại biểu Đông-dương.

Về dịp n.y các báo Pháp ở đây đã nhắc lại các vấn-dề kinh-tế cần thiết cho sự sinh-hoạt của xứ Đông-dương ngày nay. Ta hãy xem xem những dày liên-lig kinh-tế với nước Nhật có lợi gì cho xứ này chăng?

Bạn đồng nghiệp « Opiniop » trong Nam di viết:

« Muốn cho xứ này gởi lại sự thắng-bắng về kinh-tế do sự đồng các thị trường Áu châu đã làm lệch đi thi việc cản kip là phải cố gắng tăng thêm sự giao dịch của xứ này trong giới hạn thường v.v. đ. th. nghĩa là với các xứ ở trên bờ Thái-binh-dương »

Vì ta nên mừng về những cuộc điều-dịnh về kinh-tế giữa Đông-dương và Nhật-bản. Bù lờ trước thứ nhất và có lờ là trước quan hệ nhất đê cho xứ này có thể quen với những sự bộ buộc v.v. địa thế mà trước kia có thể sao nhãng nhưng không thiệt hại nh.

Trong bài diễn-văn của M. Aron-Hội - trưởng phòng Thương mại Saigon và Hội-trưởng Đại-hội nghị Đông-dương, đọc rong uộc đón tiếp quan Toàn-quyền Decoux trong dịp ngài vào kinh-lý Nam-kỳ. Còn có nòi:

« Hiện nay, việc mua một vài

Đô-choi Manh-Quynh

Vai — Dẹp — Lá

Mua buôn xin thươn luyng với
M. NGÔ-MANH-QUYNH

36 — Bd Ha-eri d'Orléans — Hanoi

XIN CHÚ Ý — Các ngài mua đồ chơi xin đã rõ rõ địa chỉ, hoặc nhận hàng tại gare nào, tỉnh nào, ở đâu v. v... Một khi chúng tôi theo đúng địa chỉ của các ngài cho mua hàng — nếu hàng không tới vì địa chỉ vẫn chưa rõ, hàng vẫn tái phải gửi hàng trả lại chúng tôi thi sự thiệt thòi về cuộc giao dịch thương mại sẽ có lợi cho cả hai xứ v.v. tất cả các phuong diện.

thị-trường lớn về quoc-te đã hàn ché hàn khách hàng của xứ Đông-dương. Như thế việc giữ những dày-lien-lac thường với các thị-trường & Thái-binh-dương là một sự lợi-lợ cho ta. Trong một bài của sở kinh-tế Đông-dương mà các báo đều đã đăng từ hồi tháng Aout nói về « sự thay đổi phuong hướng của nền thương mại Đông-dương » cũng đã nói rõ đến tình thế xứ này sau cuộc đình chiến ở Pháp.

Không ai không biết rõ rằng Đông-dương ngày nay không thể tròng mong gì ở chánh-quoc-nus, những sản vật như lúa, gạo bắp trước kia ta xuất cảng nhiều sang Pháp nay cần phải tìm thị-trường khác để tiêu thụ. Đông-dương lại phải tìm những nơi để mua các thứ đồ ché tao và các hàng hóa cần dùng cho xứ này và phải hàn ché sự tiêu thụ những tì hàng nhập cảng.

Nó tóm lại Đông-dương phải sống một đời khác hẳn trước và việc cần thiết là phải giữ thẳng bằng giũa sự sản xuất và sức tiêu thụ các hàng hóa nhập cảng.

Các đại biểu xứ Đông-dương hiện đang điều-dịnh với phái-bộ kinh-tế Nhật, lại cần phải để ý đến những thứ sản vật mà xứ này cần bán và những hàng hóa mà xứ này cần mua.

Một điều quan-hệ nữa là việc nhập cảng các hàng hóa ngoại quoc không nên làm thiệt hại cho các công nghệ và tiêu-công nghệ ở xứ này. Các cuộc điều-dịnh kinh-tế giữa Đông-dương với Nhật phải giữ thế nào cho cuộc giao dịch thương mại sẽ có lợi cho cả hai xứ v.v. tất cả các trách-nhệm.

T. B. C. N.

HAI Mươi BA NĂM ĐEN SÁCH HAY LÀ

Giá trị của một bác-si Nhật

VĂN-HAC

Ngày xưa, trong thời Hán-học thịnh-hành, đê khen một người thi đỗ ông Nghè, ông Bằng người ta thường nói :

« Bỗ công 10 năm đèn sách ».

Người ta cho học-bàu luon trong 10 năm trời là tốn-công-phu-trí-lực-lâm.

Số 10, người ta cho là con số lâm, nay mới dùng đê chỉ cái thời-hạn học-hành cống-hàng, không tíc công-phu của người học-trò.

Mà thật, quanh di quẩn lại hết mấy quyền Tam-tự-kinh, Ngũ-ngoan-thi, rồi đến Tứ-thư, Ngũ-kinh, Bác-sử, hết học chủ-nhó sách lại tập làm câu đối và làm thơ, nhưng cái công-phu lớn nhất phải dùng vẫn là trí nhớ và mó-phồng, bằng ấy công-việc mà kéo dài luôn ra những 10 năm trời, hi kèo cũng phiền-lặt, lâm-thật.

Nhung iới nay, Hán-Học đã nhường chỗ cho Pháp-Học, câu « 10 năm đèn sách » đã mất nghĩa rõ.

Tir lúc vở long-danh khi Đô Tu-lai phải 10 năm, họ thêm 3 năm nữa, mới thi Cử-nhân và ít nhất cũng sửa-soạn kẽ-cứu trong 2 năm nữa trình luận án mới giặt được bằng Tiêu-si.

Thành ra khác với thời trước, một ông Nghè tàn-học ít ra cũng phải mãi 15 sách-denn.

Song thê còn là chóng-lâm, đê lâm, nết so với người học-trò Nhật.

Trật vây, 10 năm ; 15 năm đèn

thông-minh tối-bắc nào cũng không thể thành được ông Cử hay ông Nghè.

Đi học từ năm lên 6, ít nhất cũng phải đến năm 29, cậu học-trò

Mùa cười đã đến
rồi — Ai em sảng
chờ đợi một số
bản đặc-hiệu của
Trung-Bắc-Chi-nhat
RẤT LA
XUẤT BẢN NGÀY 29 NOVEMBER

BẮT CỘNG PHỦ
NIÊU TR相关新闻
ĐỀ CÁC TÌN QUỐC
DỘI ĐAO TÀI LIỆU
MÀ LẠI VUI Ngü

SỐ MÙA CUỐI

sẽ đưa các bạn di xem nhiều tết-le cười xin trong thế-giới và nước ta như CƯỚI CHAY LOAN, CƯỚI CHAY TANG, CƯỚI HỨT, MẤY DÂM CƯỚI XIN NGỘ-NGHĨNH, KỲ NGHỆ... LÂY VỢ, NHUNG SỰ VĨNH NHỤC CỦA MỘT MU MỒI, NGUỒN GỐC CỦA HÓN NHÂN VÀNH-HIỂM MỤC NỮA

Thật là một số-báo rất có ích cho những cặp vợ-chồng-hiện-tại và tương-lai

Mỗi số 0p. 15

Nhật mới được nên danh ông Nghè.

Vì theo chế độ học-hiện ban-hanh bên Nhật từ đờ vua Minh

Tri-tai giờ, bắc ar-dâng giáo-dục gồm có hai cấp, cấp lâm

thường và sơ-dâng cao-cấp, mỗi cấp hanh-học là 4 năm, mà ít nhất phải có chứng-chỉ ôn-học 2 năm & ban sơ-dâng cao-cấp người học-trò Nhật mới được thi vào học ban Trung-dâng giáo-dục.

Hết 5 năm ban Trung-dâng giáo-dục, học-sinh Nhật phải thi mới được vào học ban Cao-dâng-học-hiệu (école supérieure). Học trong 3 năm phải qua 2 kỳ thi lén-llop và một kỳ thi tối-nghịp nếu trúng-tayen thi được nhận vào học tại các trường Phân-khoa đại-học (faculté). Hạn học ở các trường Phân-khoa đại-học-trò 3 năm (écon-khoa, lý-khoa, văn-khoa, nông-khoa v. v.) đến 4 năm (Pháp-khoa và Y-khoa).

Hết hạn học đê, nếu trúng tuyển kỵ thi tối-nghịp, sinh-vien-sẽ được cấp bằng « Sí » (Shi) tức « cung-như hằng Cử-nhân ». Thì rồi các ông Cử-nhân muốn được mang danh ông Nghè hay Bác-si (Hakushi), còn phải học luon 5 năm nữa tại trường Đại-Học (Ecole des Hautes Études) và phải trình một bản luận án về khoa chuyên-môn của mình.

Tỉnh ra một người Nhật vào học-thông-minh nhất phải mất 23 năm đèn sách mới có thể thành một vị Bác-si.

Và xem đó, ta thấy việc học ở nước Nhật được lô-chúc một cách chu đáo và thận-trọng đến thế nào. Biết-nurse Nhật chỉ là một nước thương-võ, thi lâm-lâm

VĂN-HAC

NỀU THÁI- BÌNH - DƯƠNG NỐI SÓNG

« Lực quân ta sẽ mạnh nhất hoàn-cầu và hải quân ta sẽ bằng cả hải quân của Anh và Mỹ hợp lại. Lúc ấy chúng ta sẽ đuổi Hoa Kỳ về bên kia quần đảo Hawaii và Anh về bên kia Tân già ba...»

Bố là máy câu trích trong một bức thư của tướng Shigeru Ho-jo Tông chí huy quân Nhật trong khi đánh Mân-châu gửi qua quan Tông-trưởng bộ chiến tranh Nhật hồi đó là tướng J-ro Minami nói rõ về chính sách bồi dưỡng của Nhật-bản ở Viễn-dông để làm bá chủ cả miền Á-dong.

Muốn đạt tới cái mục đích tối cao, là trọn cái thiên trách thiêng-liêng trong việc lập nền trật tự mới ở Á-dông mà người Nhật vẫn tự nhận lấy, một việc cần kíp nhất cho Nhật là phải tăng gia binh bị cǎ và thủy, lục, không quân.

Nhưng cuộc cải cách quan trọng về nội trị và ngoại giao gần đây như lập một nền tảng quốc gia mới, mở mang thế lực về miền nam Thái bình dương, cả về kỵ hợp ước đồng minh đối với Đức, Ý và Bă-linh hôm 27 September vừa rồi cũng chỉ có một mục đích là thề chung một lực lượng mạnh nhất vùng Á-đông là phạm vi thể lực của Nhật đã được hai nước độc lập Áo-châu thừa nhận cho và trừ hết những sự ngăn trở trong việc lập nên trật tự mới do Anh-Mỹ là hai nước có nhiều quyền lợi ở Viễn-đông gây ra.

Cứ tình hình quốc tế do « hợp ước tay ba » gây ra và xét những việc xảy ra gần đây cùng những tin tức bỗn-qua-tuyết của các nhà cầm quyền Nhật và Mỹ, thì việc giao tế giữa hai nước lớn ở trên hai bờ Thá-binh đương cùng ngày càng thêm găng mã, những v.v xung đột giữa hai nước đó không lòng mà dần xấp xong được. Giữa lúc đó thì việc Anh cho mở lại đường Diển-diện là đường vận tải khi-giới trọng đặc độc nhất của chính phủ Trung-khanh ngày nay lại gây thêm mối bất bình giữa Anh và Nhật.

Dự luận ở Nhật đều cho rằng có được Mỹ ủng hộ và tàn thành thì Anh mới dám gây nên một việc có vẻ cướp dịch đối với Nhật như thế, nhất là giữa lúc này A. A. của bạn, phải hàng ngay đối phó với những cuộc

**Hải-quân bí mật của
Nhật sẽ phải đương
đầu với hạm - đội
không lồ hai mặt đại
đương của Hoa-kỳ**

danh phâ dũ-dội cùa phi quân Đức và những cuộc
lần công cùa quân Đức, Ý ở Đông-Phi, ở Cận-
đông và Ai-cập cũng nên.

Sự hoạt động về ngoại giao ở Hoa-thịnh-don, những cuộc đàm phán bí mật giữa Hoa-kỳ, Anh và Úc-dai-loy-lai làm cho người ta rõ ràng ngoài việc phòng thủ Tây-bản-cầu, Hoa-kỳ sẽ hợp tác, thân mật với Anh và Úc để lập những nơi cùi cưa chung cho hải quân Anh, Mỹ & miến Nam Thái-hinh-dương và Ấn-dô-dương, những nơi cùi cưa này rất cần cho việc phòng thủ các miền đó và việc giữ nguyên trạng ở Thái-hinh-dương theo như ý muốn của các nhà cầm quyền Mỹ.

Những tin tức gần đây về việc Mỹ trùm sáu nhiều vật liệu cần cho việc sửa chữa tàu ngầm ở Hương Việt, Anh sẽ để cho hạm đội Hoa-ký mượn cả quân cảng Hương-cảng, Tân-gia-ba và Darwin, việc bộ Ngoại giao Mĩ ra lệnh cho các kiều-kien Mĩ ở Tàu và ở Nhật kíp về nước, và Anh-kieu ở các nơi đó cũng N-tát-kiêu ở Hương-cảng, Tân-gia-ba Án-dộ cũng đã sửa soạn về nước, dù tõ rã rảng hiện có nhiều dấu hiệu mà phu kien cùi mìn Thái-binh-duong, có thể đưa đến một cơn giông tố rất lớn lúc nào không rõ. Hiện nay trong các cường quốc có mặt ở Thái-binh-duong, vi Anh còn bận về cuộc chiến tranh với Đức, Ý nên chỉ có Hoa-ký là có một hạm đội đủ lực lượng để làm cho Nhật phải nè và có dám đối đầu với Nhật chăng, cung chí có-hai-quân của Hoa-ký.

trọng, từ rằng biết rõ một vài điều về hải quân Nhật, Mỹ không phải là việc vô ích:

Không mấy ai biết rõ lực lượng
hải quân Nhật

Lực lượng của nước Nhật cả về hải, lục, không
quân đều bao phủ bằng một sự bí mật, không mỉai
khai mà phả được. Thực thế, theo như sự quyết định
của hội-nghị-hải-quân Hoa-linh-hỗn năm 1922 thì
Nhật được phép có một hạm đội sánh với hải-quân
Anh và Mỹ trong số binh-phân 5-3-5, nghĩa là Anh và

"Mỹ-Đông-không-hai-điểm-mạnh-nam-phái-là Nhật được
đóng một bài đội mảnh 3 phần. Với con số 5-5-3, hàn-
quân Nhật cũng đã dồn lực lượng để tóm và giữ quyền
bá chủ ở miền tây Thái-binh-đồm. Nhưng từ sau
bội-nghị Hoa-thịnh-đồn đến nay không những Nhật lúc
nào cũng đồng được bình đẳng về thury quan với Anh và
Mỹ mà lại còn ngang bằng đồng nghiệp thì chiến đ
tuần dương hạm Nhật theo kiểu chiếc Mogami có 15
đại-bắc 156 là những tuần dương hạm mạnh nhất trên
tất cả thế giới. Ngoài các đại-bắc-nặng, các tuần dương
hạm Nhật đều có thể chạy nhanh được 33 hải-lý một
giờ. Hiện nay Nhật còn đóng thêm 8 tuần-duong hạm
nhỏ mạnh hon k'eu Mogami, ít nhất cũng đã có bai
chiếc rồi.

Mỹ mà lại vẫn ngán ngẩm đồng biền làn chén và mong mạnh hồn cản Anh, Mỹ về thấy quân nhà. Hiện nay người ta vẫn nói hải-quân Nhật đứng vào hàng thứ ba trong thế giới nhưng sự thực thì không ai thể biết đich lực lượng hải-quân Nhật như thế nào cả, nhất là mấy năm gần đây. Nhật vẫn có đóng nhiều thiết giáp hạm không lồ ngoài 40.000 tấn để khôi kén Anh. Mỹ về lực lượng chiến đấu của hạm đội. Theo những tin tức gần đây thì hải quân Nhật gồm tất cả có 10 thiết giáp hạm, 37-tuần dương hạm vừa-nặng vừa nhẹ, 6 chiếc hàng-không mâu-hạm và 3 chiếc thủy phi-cơ mâu hạm, 110 chiếc diệt ngư lôi, 62 chiếc tiêm thuyế tinh cùng nhiều tàu phà hoặc đê dùng vào công việc, tất cả hạm đội Nhật trong lài là 1.134.823 tấn.

Trong số các diệt ngư-lôi của Nhật thi có 71 chiếc mới đóng còn 39 chiếc thi đã dùng được hơn 16 năm, nghĩa là đã đến tuổi sắp退休. Hiện Nhật có độ 30 chiếc diệt ngư-lôi trọng tải 20.000 tấn. Các chiếc ngư-lôi Nhật tuy không có tốc-lực lớn như các chiếc ngư-lôi Anh và Mỹ, nhưng lại có những khi giới mạnh hơn.

Hạng 1.700 tấn có sáu đại-bác 127 ly và 9 chiếc óng néng ngư-lôi, các chiếc diệt ngư-lôi trung bình của Anh chỉ có 4 đại-bác 118 ly và 10 ống ném ngư-lôi. (Kiểu diệt ngư lôi mới nhất của Mỹ khi giới mạnh hơn)

Về tần ngầm thi Nhật có 42 chiếc kiều tối tần và 20 chiếc sập để tuổi bị thải. Hiện Nhật còn cho đóng

Những con số này là theo "tổng cuộn sổ hàng năm về thuỷ quân Nhật năm 1939-1940 và đó là lực lượng hạm đội Nhật trước ngày 30 September 1936. Trong bốn năm gần đây, Nhà nước xong nhiều chiến hạm mới và các xưởng đóng tàu Nhật hiện nay vẫn còn thêm 20 chiếc là ngầm nữa mà chắc một phần đã đóng xong và hạ thủy rồi."

Ngoài những tàu chiến hiện đang dùng, hiện nay Nhật đang đóng trong các xưởng những thiết bị giúp hạm lớn hơn mà không ai có thể đích xác nhiều cái và những đặc tính là gì cũng trọng tài bao

Theo chính sách của Nhật thì từ xưa đến nay vẫn giữ kín không hõi nói rõ về những đặc sắc rên các chén hem. Như thế ta có thể tìm chắt rắng lực lượng hải quân Nhật còn mạnh hơn những con số mà Nhật đã công bố trên đây. Ta lại còn phải nhớ đến những chiến đấu hạm tối tân khổng lồ mà hiện Nhật đang cho đóng một cách rái bặt.

Trong các thiết giáp hạm của Nhật thì hai chiếc *Mutsu* và *Nagato* là hạng thiết giáp-hạm mạnh nhất, mỗi chiếc trọng tải 32.720 tấn và trên tàu có những đại bác 406 mm. Tám thiết giáp-hạm khác có những tuuba-dương chiến đấu hạm của Pháp như chiếc *Dunkerque*. Hạng chiến hạm này tốc lực rất nhanh và khi giới hạn mạnh, sẽ là một thứ tàu chiến đấu ră loi hại.

dai-bắc 355 ly. Và tất cả các thiết giáp-hạm Nhật đều có những đại-bắc phuy mạnh hơn thiết giáp-hạm của bất cứ một nước nào. Chiếc Nagato có 20 đại-bắc 140 ly còn các thiết giáp-hạm Mỹ về hạng đó chỉ có 12 đại-bắc 127 ly, còn thiết giáp-hạm của Anh về hạng đó chỉ có 12 đại-bắc 152 ly. Một điều nữa rất đáng chú ý là các thiết giáp-hạm Nhật so với thiết giáp-hạm Mỹ thì đều có một tốc-lực nhanh hơn nhiều. Thiết giáp-hạm Mỹ nhanh nhất tốc-lực cảng chỉ có 21 hải-lý một giờ và nhiều chiến thuyền khác, gần đây chạy thử, nếu thà hết tốc-lực cũng chỉ được hon 20 hải-lý một giờ. Các thiết giáp-hạm Nhật thi trái lại, chiếc nào chậm nhất cũng chạy được 22 hải-lý ruồi còn phần nhiều các chiếc khác có thể chạy được 23 hải-lý. Hai chiếc thiết giáp-hạm *Mutsu* và *Nagato* gần đây có sửa lại nên hiện nay tốc-lực nhanh nhất được từ 23 đến 26 hải-lý.

Các tuần dương-hạm của Nhật cũng rất mạnh. Trong số 37 tuần dương hạm nói trên này thì 12 chiếc đóng xong từ 1926 đến 1932 đều là hàng tàu tối tân với những súng đại-bác 203 ly, 13 cái nữa cũng không cũ lão và có những đại-bác 140 ly và 155 ly. Những trâu khôi ngự xâm lược.

Quốc-nội Hoa-kỳ vừa rồi đã y-chuẩn việc tổ-chứ một hạm-dội khổng-lồ. Hạm-dội này đến năm 1943 sẽ gồm có 35 chiếc thiết giáp-hạm, 20 chiếc hàng không mẫu hạm, 88 chiếc tuần-duong hạm, 378 chi

luân-dương hạm Nhật theo kiểu chiếc *Mogami* có 15
đại-bác 105 mm lồng đứng trên hạm và nhanh nhất
trong số các hạm đội của Hải-quân Anh trong Thế
giới. Ngoài các đại-bác nòng, các tuần-duong
hạm Nhật đều có thè chay nhanh được 33 hải-lý một
giờ. Hiện nay Nhật còn đóng thêm 8 tuần-duong hạm
nhàm hơn k ẽ *Mogami*, ít nhất cũng đã có bai
chiết rồi.

Trong số các diệt ngư-lôi của Nhật thì có 71 chiếc mới đóng còn 39 chiếc đã dùng được hơn 16 năm, nghĩa là đã đều tu sửa lần thứ hai. Hiện Nhật có độ 30 chiếc diệt ngư-lôi trong tay lứa 2000 tấn. Các diệt ngư-lôi Nhật tuy không có tốc độ lớn như các diệt ngư-lôi Anh và Mỹ, nhưng lại có những khía cạnh mạnh hơn.

Hạng 1 700 tấn có sáu đại-bác (27 ly và 9 chiếc ống ném ngư-lôi, còn các diệt ngư-lôi trung bình của Anh chỉ có 4 đại-bác 118 ly và 10 ống ném ngư-lôi. (Kiểu diệt ngư-lôi mới nhất của Mỹ khi-giới mạnh hơn)

Về tàu ngầm thì Nhật có 42 chiếc kiểu tối tân và 20 chiếc sắp đến tuổi bị thải. Hiện Nhật còn cho đóng thêm 20 chiếc tàu ngầm nữa mà chắc một phần đã đóng xong và hạ thủy rồi.

Ngoài những tàu chiến hiện đang dùng, hiện nay Nhật đang đóng trong các xưởng những thứ thiết giáp hạm lớn hơn mà không ai có thể biết đích bao nhiêu cái và những đặc tính là gì cũng trọng tài bao nhiêu.

Theo tin của một viên thày-quản đốc Mô giàm, tại biển Nhật đang đóng khẩn 4 chiếc thiết giáp hạm khổng lồ trọng tải hơn 40.000 tấn có những dàn bắc 406 ly và có thể di chuyển mỗi giờ hơn 30 hải lý. Nhật lại đang cho đóng một hạm chiến đấu mới, một thứ tàu tuần-đường thiết giáp hạm lớn hơn, có thiết giáp hạm bờ túi của Đức và nhỏ hơn tàu tuần-đường chiến đấu của Pháp như chiếc Dunkerque. Hạm chiến này nay tốc độ rất nhanh và có thể chiến đấu trên biển.

Hạm đội hai mặt đại dương của Hoa Kỳ

Từ mấy năm nay nhất là từ khi xảy ra cuộc Âu-
chiến lần thứ hai, du-luân Hoa-kỳ như đã ting hoa,
thầy rõ cái nguy cơ có thể bị xâm-lục. Vì thế mà
gần đây ở Tân-thế-giới ta thấy nồi lên một phong
trào có động hưng-bi cùi hãi, lục, không quản
rất gấp. Thầy rõ là Tây-bán-cú có thể bị xâm-lập
nên Hoa-kỳ chủ trọng nhất diện tí-chức một bộ
hai-quân có thể đối địch với kẻ thù ở cả hai mặt đại
dương. Tất cả du-luân ở Mỹ đàu vể phải nào cần
công-nhận là Hoa-kỳ phải tăng thêm lực-lượng phòng
thù mới có thể tránh được rạn chiến tranh. Gần
đây, hội-nghị các nước Mỹ-châu ở Havane cũng đ
xét và các phương-pháp phòng thủ Mỹ-châu đ
tránh kia nан xâm-lục.

Quốc-nội Hoa-kỳ vừa rồi đã y-chuẩn việc lô-chú
một hạm-dội không-lô. Hạm-dội này đến năm 194
sẽ gồm có 35 chiếc thiết-giáp-hạm, 20 chiếc hàng
không mâu hạm, 88 chiếc tuần-duong hạm, 378 chi

diệt sáu-lôi và 180 chiếc tàu ngầm nghĩa là tất cả hạm đội có 701 chiếc chiến-hạm trọng tải là 3.842.000 tấn.

Hội phi-quân Hoa-kỳ đến hồi đó cũng có 15.000 chiếc.

Hiện nay thứ số chiến-hạm Hoa-kỳ tất cả có chừng 210 chiếc đã hạng lớn n'ò, 76 chiếc hiện đang đóng và h'át, h'át đặt đóng, có 145 chiếc nữa thi sẽ đóng xong trong 7 năm sắp tới đây.

Về phi-quân hiện nay Hoa-kỳ chỉ có độ 2.000 chiếc. Trong số thiêng giáp-hạm của Hoa-kỳ đang đóng hoặc sắp đóng có những thiêng giáp-hạm rất lớn từ 40.000 tấn đến 45.000 tấn với những súng đại-bắc 406 ly như của Nhật đã nói trên.

Theo các nhà chuyên-môn về hải và không-quân thi hạm đội Hoa-kỳ phải có đủ tốc-lực để di lại rất nhanh chóng vì các miền bắc cùi phải phòng-thù rái rộng và các nơi căn cứ của hải-khuông quân Hoa-kỳ lại cách nhau rất xa nhau từ Pearl Harbour trong quần đảo Hawaii d' San Diego phái qua 3.420 cây số. Từ San Diego nơi căn cứ đặc nhất hiện nay của Hoa-kỳ ở duyên-hải Thái bình dương đến Dutch Harbour trong quần đảo Aleoutiennes phái qua 4.830 cây số, sau Lết Dutch Harbour cũng cách Pearl Harbour những 3.662 cây số.

Các phi-cơ của nhà binh Hoa-kỳ cũng sẽ rất lớn và có thể di lại rất nhanh chóng. Thủ phi-cơ phóng-pháo hàng nặng của Hoa-kỳ ngày nay cũng đã rộng 70 thước, có đủ khí-giòi nặng và có thể mang được 15 tấn bom. Những phi-cơ này sẽ có thể bay ngay b'êm qua quần đị-b'êm là tàu ngầm. Và theo chiến lược tối tân thi phi-cơ-không những phải hợp lực với lục-quân trong các cuộc tấn công mà lìa cùn phai giúp sức với hải-quân trong khi tàu chiến hành động.

Hải-quân Hoa-kỳ hiện nay tuy nhiều nhưng cần phải giữ cả hai mặt bắc và trong hạm đội Hoa-kỳ có

nhiều tàu đã đến tuổi sắp sửa phải thay hoặc phải sửa sang lại.

Nhưng theo chương-trình lò-chức hạm-dội tối tân của Vinson thi Hoa-kỳ cũng sẽ đóng những chiếc tàu khổng-lồ như những "pháo dài lènh đèn trong đại-duong" lực lượng chẳng kém gì các tái-tiếng-áp-tomat hàng nặng của Nhật. Cố-lị hiện nay Hoa-kỳ cũng đã bắt đầu khôi công những thứ thiêng giáp-hạm độ iồi.

Trong một bài nghiên-cứu về chiến-lực hải-quân Hoa-kỳ gần đây, Thúy-quân đô-đốc Stirling nguyên-tổng-tham-mưu hạm đội Hoa-kỳ có viết rằng:

"Muốn tự vệ ta còn cần hơn nữa là hải hạm đội mà chúng ta định tổ chức, chúng ta còn cần phải có những căn cứ hải-quân ở Nam-Mỹ và Trung-Mỹ, ta cần phải có các nước Nam Mỹ hợp lực để cho quân địch khỏi đặt nơi căn cứ tại duyên-hải các nước đó và cần có một thám-mưu chuyên-môn để chỉ-huy hạm đội trong lai-cùa ta và ít nhất là từ nay đến lúc hạm độ đã đóng xong, ta cần phải giữ thân-thiện với Nga và Nhật."

Theo những lý do thi ta biết rằng hiện nay Hoa-kỳ chưa bị sán-sang nán-dối với việc Viễn-dông cũng như đối với việc Âu-châu, dùn Hoa-kỳ có giữ thái-độ cương quyết hoặc can thiệp cũng chí-cần thiệp suông như chưa hè nào d'y vào một cuộc chiến tranh mà Hoa-kỳ đã biết trước là phần thất bại sẽ v'êm minh.

Có lẽ: **những phi-cơ** ài ở Âu-châu và cù Nhật ở Viễn-dông là nước d'ang nhau k'ý hợp, với liên minh ở Bả-linh cũng biếu rõ như thế nán-dối với Hoa-kỳ tuy họ r'ất ch' ý để nhung v'êm d'át.

Thái-binh-trong có thể tham-mưu một bài chiến-trường g'iai b'ài-quân Nhật và Mỹ ch'ng?

Đó là một điều mà hiện nay nhiều người cho là có thể xảy ra được nhưng cù xem tinh-thể cù Nhật và Mỹ ta có thể nói là cuộc chiến tranh Nhật - Mỹ có xảy ra cũng không trước năm 1947 là hời Mỹ sẽ lò ch'cure xong hạm đội ở hai mặt đại-duong.

HỒNG-LAM

3 cuộn sách đay nghé

Cho ta ở thời đại nào cũng không lo thất nghiệp vì ai làm l'ý cũng được bởi phần nhiều làm bằng nội-hoa, do các ty du học chuyên-môn viết ra bằng-quốc-ngữ rất rõ rệt để hiểu. Đa nhiều nhà n'au s'ao l'h'ay m'ye, n'eu luong v.v., theo sách này.

1) SÁCH DẠY LÀM « 40 NGHÈ ÍT VỐN » — Day làm d' các thứ xâ-phóng (savon) si-dat, (cimges), ph'n, thuốc ruou-khanh, thuốc d'ang r'ang, danh k'mi, danh long. Các thứ kem, sáp b'oi, dầu thom (essence), nước hoa. Tràm, huong, hương, tràm. Các thứ si danh d'ang nước lá th're essence, nước g'ao, l'o, lâm-dien (quét) lâm-vne. Mát-tif, các thứ m'c viêt, m'c T'au, m'c in... Ma các thứ không phải dùng diện như antimoine, bich-kim, đồng, chí-kim k'eo, thiếc, vàng, bạc. Thật là sách eo giá trị day 500 trang. Giá 25' gửi thư mua thêm: cuoc 0832 trước gửi Linh-hoa-giau ngan là 2352. Nếu mu' cù cuộn « 40 nghè » và cuộn « 30 nghè » cũng gửi một lượt thi m'at cù 0845 cuoc. Gửi contre remboursement thêm 0820.

2) SÁCH DẠY « 30 NGHÈ D'E LÀM ». — Danh b'a cũng làm được, vi sách quốc-ngữ phân nhiều 1 m bằng-nội-strops nước da, xi-cùu, kem nước da, cát ruyu m'ui, nước tham k'hi, nước chanh hot, ruyu m'at ong, ruyu ngọt ng'oi ng'au (sancee) đều phu' nhau, các thứ banh. Thật là cuốn sách d'eo ai m'uu tu' l'ep. Giá 1850 ở s'au gửi them cuoc 0823 gửi Linh-hoa-giau ngan là 1395 (ph'ti gửi l'eti linh-hoa trao ngan phai gửi tiền trước trước bằng-men tho). Xem các sách dạy hàn-hoa, l'am s'eo k'toan — Dày ch'nh nuoi s'ac v'at day chup hinh — Dày l'ay s'ot v'it v'it tuong tay thi mi'en, thuati s'ing l'au, day v'it T'au, la han quyen) — Sách dạy và tuong day làm thuốc giỏi cù ch'nh hàn l'i h'amb-thu (k'eu sau).

3) DẠY LÀM CƠ KHÍ VÀ KIM KHÍ giá 08.80

Th' m'indai đ' cho n'au xu'at-bản như v'ay
NHẬT NAM THU QUÂN 10 Hàng Biểu — Hanoi

Tóm tắt k'ý trước

Sáng hôm ấy ở bờ h'è con đường Rigault de Genouilly, ở Saigon ta thấy một người nằm chết sống quo. Lực trong mình ta có thấy một cái mũi-son cùi tham h'ai ch' H. G., và một b'ieu tên này:

— Tôi là từ ch'ie vì đã mê tiêu h'et m'ly m'v'et đ'ong, bay gib' h'et tien, b'oi h'ie thi đ' muon roi, ôi ty'e.

PHONG LUU

Phóng sự liêu thuyết của DOAN-CHU
Tranh vẽ MẠNH QUÝNH

II

Vòng hoa của một cô thiếu-nữ

Tuy có bức thơ di-bút làm chứng sự tự-tử, nhưng đã chắc giật ch'c của người ch'c. Một tên can-ph'am n'ao, có thể h'ay đặt bức thơ và câu chuyện h'oi h'ap ấy để che dày một vụ ám-muru hay một tung-tích kh'ng gi khác, biết đâu là ch'ng.

B'oi vậy, nhà chuyên-trach phai làm đúng phép cùn thận, m'c cuộc dien-tra, che biết k'ẽ b'at-banh cùn cái n'ha ai và cùn do vi sao t'y-u.

Ty Cảnh-sát quản thứ nhứt, — ở cách xa ch'p phát-giac t'z-hi độ trăm thước, — một m'at sao ch'z t'z-thi vào nhà kh'ac d'ee thay thu'u, m'kham ch'at d'ec; một m'at d'oi hỏi những người có thể làm chứng họa may l'an được m'k d'ay bi-mat.

Tất nhiên các ch'ng-ta quan-he là bọn cùng ng'u d'au h'ie với nhau.

Nhất là từ Ch'oi và s'au S'ung.

Hai người th'ong-déng cùm ch'ng ng'u chung m'ot ch'p, làm nhau l'a-phu, h'au-b'at. Thế nào ch'ng-ta t'z-chuyen v'n, d'oi biêt g'oc g'ac và s'uy-tinh cùa ch'ng. Cha me khuyan b'ao mai ch'ng nghe, d'anh phai t'z-không nhiều thi it.

Nhưng s'au S'ung là b'om Luu-Linh, không d'êm n'ao sót; ch'ng khoảng 10 giờ l'au ra Ch'p-cù nh'um m'oi h'oi ba t'z (cán v'n), bay m'at h'ao ruyu trang, rồi v'et d'au h'ie n'au ng'au như trái rồng. Nhieu b'ua, va uống ruyu tru'c em. Miền cù ho' men danh tan tri nh'or những n'oi v'at-v'at m'et-nh'et ban ngay. Không m'ay kh'ie và g'ap b'ua ch'ng n'oy v'et ng'au s'or mà cung chuyent'z. Thành tu' ch'ng t'z-ch'ng th'ie n'ao, va kh'ong d'ey.

Duy cù từ Ch'oi hay t'z-n'oc thức khu'a, thêm chi v'et c'p k'ẽ m'ot b'eu với d'ua con nh'oi eon bu. Ash ta m'ac phu' vi'et d'eo cùn và t'ch' loan dong tien b'at g'ao

v'oi v'et, kh'ong the g'ao nh'am m'at ng'us'om đ'et. Nh' v'ay, anh có dịp làm tham b'at chuyen' v'oi chàng n'ao n'hiều hon.

Tuy nhiên, nghe lời anh khai trước cù-b'ot cũng ch' m'ap-m'or, kh'ong ph'ong ra m'ot tia s'ang n'ao goi là r'oi d'uong cho cuộc d'uong dien-tra.

— Th'ra ông, người ấy tên là t'z, t'z kh'ong b'et biêt; ch'ng quen goi là thay hai. Va moi nhap-tich trong xom d'au-h'è chung tôi ch'ng hon m'ot thang nay.

— Ban ngay va ở d'au và làm a gi ch'ng r'ang, d'êm khuya va moi l'an v'et ch'p ng'au, kh' thi cửa d'êm, kh' moi hai gi'or. Sáng d'ay di th'at s'om, co y'lam-i'ui kh'ong muon co kh'ach qua d'uong trong th'ong minh.

— D'êm n'au ch'ng tôi cung ri-r'at ban tan vi'et doi v'oi nhau h'ie l'au. Va xem t'z như bat-tri-ky.

— Ban d'au t'z tuong là m'ot dan thay m'at s'or làm, nhung san-nghiem ra kh'ong phai.

— Hinh nhu va là con m'ot ha giau lon' o miem Bac-lien, Camau. May nam v'et trước, c'oi len Saigon kan hoc. Nh'ng roi bi nhau sac cam do, be-ban r'au-re, d'au t'z ch'p h'oi cong-t'z, m'at ph'ng tot s'om, den doi ph'ng ph'ng cùa nha h'at m'ay tri'ng nam d'ong. Cha me khuyan b'ao mai ch'ng nghe, d'anh phai t'z-không nhiều thi it.

— L'au nay xem ch'ng san-nghiem ch'z cù b'ot d'ay cù m'et trong minh voi cùi n'oy g'oi t'z cùi d'au. Th'inh th'ong ng'au s'or trong tui roc' rach n'au ba quan tien. Nhieu kh'ie va n'au h'ap b'ut nh'ien doi.

— Va th'urong ng'oy h'oi h'ap, muon ch'et.

— H'oi h'ap nay, va cung v'et khuya, cù-chi v'et tu'nhien. Cuong t'z noi chuyen m'ot ch'p, roi ai lo ng'au ngh'et ph'ny nay. Thi ra c'ut ta c'ot th'ie d'ong th'uc d'ec quyen sanh, nhung tuyet-nien chung t'z k'long nghe tieng ren-xi'et giay-g'ya gi'r'ao.... v....

NHÂN VIỆC MỞ LẠI ĐƯỜNG DIỄN-DIỆN

SINH LÔ CỦA 400 TRIỆU DÂN TẦU

của PHẠM-HUY-CƠ

Từ Côn-minh đèn Trùng-khánh

Kiểm-duyet bô

Người Anh do con đường Diễn-Diện chở khi giới vào cho chính-phủ Trùng-Khánh, các quan-nha, phải đưa đến Côn-Minh, thà-phủ của tỉnh Văn-Nam. Về khúc đường Rangoon — Côn-Minh đã nhiều người nói đến: Côn từ Côn Minh đến Trùng-Khánh sự vận tải và đường xá thế nào tưởng cũng cần nên biết.

Hiện giờ, nếu không kẽ dẽ con « Đường dỗ » dài và khò di, thi Côn-Minh là cái cửa đúc nhất của nước Tàu chubí chiếm-cứ còn thông với ngoại-quốc. Chiub-Phủ Trùng-Khánh hàng ngày cần bao nhiêu là thuốc men, khí giới cho quân đội, và thực phẩm để dùng cho những dân ở Thượng-hải, Hán-khẩu vào tị nạn. Cũng vì những sự như cầu ấy mà con đường Côn-Miau — Trùng-Khánh thêm phần quan hệ. Người ta đã gọi con đường ấy là con « đường thiêng liêng » của nước Tàu. Giữa những vùng rừng rậm chưa khai phá, con đường ấy có một sự hoạt động vô cùng.

Độ đường Côn-Minh — Trùng-Khánh dài 1100 cây số. Sự vận tải trên độ đường ấy, cũng như trên độ đường Rangoon — Lashis — Côn Minh, đều dùng toàn xe camion. Nhưng xe ấy toàn là kiệu Mỹ cũ, trừ một đội kia là kiệu nước khác, và chỉ trổ nặng đến 3 tấn là cùng vì đường đã lốm chốm khò di. Người Tàu chỉ mua bộ may của Mỹ còn thân xe thì bộ đóng láy. Xe dầu tốt, nhưng đường đất thi khò di, và tài xế không được cẩn-thận nên tiếng nát cũng nhiều. Thêm một điều,

Xôi chiếc xe camion, có hai người làm. Một đội khi cả hai đều là tài xế cá và thay phiên nhau lái. Thường thì một là tài xế, còn một là người phu, rất cần đến những khi xe đến quãng đường nguy hiểm khó di saj tay lái một tí là gãy ra tai nạn. Tài xế phần nhiều lái thao cá bối vì tránh tay lái là xe tan tành ngay. Lương bông của những ông tài Trùng-hoa hagus-lâm: 50 Mỹ kim một tháng, tính sang tiền Pháp được 2750 quan đó là không kẽ phụ-cấp hàng ngày 1 Mỹ-kim 50 kiệu cũ trồ hành khách nữa.



ĐƯỜNG VÀO CÔN - MINH

Giữa bầu trời trong vắt và trước những rừng lá xanh um một ngôi chùa kiến trúc lối cõi rất đẹp bồng nõi lên. Đó là nơi ta bắt đầu để chân vào tỉnh Côn-Minh đây hoa thơm cỏ lù mà hiện nay đang là một chỗ hưng những quả bom tàn-khóe.

(8,25) mỗi khi họ phải lái xe. Họ làm việc 25 ngày một tháng. Dân quê Trung-hoa chưa tân tiến mấy nên rất phục các ông tài. Và các ông tài cũng vì thế nên đi dến đâu cũng ra về ta đây. Các ông ấy trọn từng lảng để ngủ đêm chứ không có bà đậu ngủ đây.

Các xe ô-tô đi đường phải mang thêm mỗi xe ít nhiêu essence vì các cây bán essence ở dọc đường không có. Và gá essence cao vô cùng.

trong những con sông mà các xe chạy đường Cộng Minh — Trùng-Khánh phải sang qua. Sông Wu-Kiang rộng ước chừng 80 thước, dòng nước chảy mạnh, và khi trời mưa, thi chảy xiết lắm. Các xe camion qua con sông này thật là gian nan. Nhiều khi có hàng dây bộ bầy, tám mươi chiếc đợi phiên nhau sang qua phà. Tất cả có ba chiếc phà mỗi chiếc chờ một chuyến được 2 chiếc camion, thế mà nhiều khi có xe phải đợi sang đến tối mà cũng chưa được qua sông.

Đọc quãng, ở những làng mạc to, bộ giao-hông cho mở những khách sạn cũng khá nhiều. Một đội khi những khách sạn đó cũng lướm tất, nhưng phần nhiều thi bần thần đến ghê người. Nhưng buông ngùn-biển khi chưa đến 10 hay 25 người; nhưng cũng có buồng nhỏ hai giường một. Ai đã que năm giường Hong-kong ở những các khách sạn lớn ở Thượng-hải, Hán-khẩu, hay Hương-cảng sẽ phải vô cùng thất vọng khi bước chân vào những nơi này, đặt mình nằm trên những chiếc giường go coi kẹt và tha hồ lâm rép, muỗi bay vo và chuột kêu rúc rich. Ma có thể thói dân? Lũ-khách ban đêm không bao giờ được yên gác cá, vì tiếng nói ồn ào ở buồng bên ồn ào và tiếng giày dép huyền náo hét chồ nói. Người ngoại-quốc mới đội khi qua con đường này không gì sung sướng hơn là được dừng lại ở các làng có các nhà đạo Âu — Mỹ. Ở đất Trùng-hoa người ta thường được gặp những giáo sỹ Âu — Mỹ sống hàng năm, sáu mươi năm chưa từng về là quốc. Những giáo sỹ đó



PHẢI SÔNG WU-KIANG TRÊN CON ĐƯỜNG
CÔN MINH — TRÙNG KHÁNH

Hàng trăm chiếc xe ô-tô camion chở khí giới thuộc thang và lương thực cho Tàu đang dỗ túng hàng dại trên suối núi để đợi phà qua sông Wu-kiang nước chảy như thác



Máy chục dàn phu đang ra sức kéo
một chiếc phà trồ camion
qua sông Wu-kiang

Con đường Côn-Minh — Trùng-Khánh trung bình rộng độ 7,8 thước, nhưng cõi khoảng giữa là giài, dâ dû cho một chiếc camion đi. Đất ở đây thuộc về loại đất sét, nên hè động trời mua, là đường tron vo chung và hai bên đường thi lầy lội hết chô nói. Xe lén dốc, tránh nhau, hay đến những chỗ đường vòng thi nguy hiểm lắm. Mà một diều dáng chủ ý là những xe gấp khô khẩn ở đường thường sảy ra luân. Xe nhiều khi phải qua phà vì các cầu công qua sông bộ Giao-thông Trùng-hoa chưa làm đủ. Con sông Wu-kiang là một

tiếp các khách du-hành đồng bang của họ ăn cùm niêm nô, truyền-trò vồn vã lầm, cho ăn, cho uống, và thứ nhất là cho ngủ — giấc ngủ với những khách trên con đường ấy cả ngày bị xe lắc, quý hóa vô cùng. Vả iền giường êm ấm bộ mới hàn được hết cái thi vị của con đường « thiêng liêng » của dân Trùng-hoa. Số mệnh của 400 triệu dân Con Trời đều trông mong & con đường, gõ ghè, khúc khuỷu ấy!

(Trích từ báo Illustration)
Phạm-huy-Cơ

Gánh mam người

Chuyện ngắn của BẠCH-LÂM

Chuyển tần Yên-Báu về hôm ấy cũng như mọi hôm chật nich. Đầu toa, máy lồng già mùi hôi sặc sụa; cuối oa máy con lợn hồn hồn trên đầm bẩn dor; trong toa mùi mõ hôi, mùi nước mắm trong những thùng không rủi kỵ pha lẫn với mùi thuốc là của máy bà đứng tuổi ngồi gán những đám quết dâu hay mài thuốc láo của máy ông tái lợa bò bô cướp nói.

Bỗng một người lớn tiếng:

— Quai, các ông các ba co ngửi thấy mùi gì hôi khâm à đây khống?

Một các nhà quê về mặt lầu linh, quay ngang quay ngửa làm ra bộ dánh hơi. May bà đứng hít thuốc lá chờ đợi; ca: ông iai lợt cung ngang nói: riêng một người đàn bà ở cuối toa có ro ngồi bò gối, mặt gục xuống hình như đã ngủ say.

— Chắc mùi nước mắm đấy chứ?

— Không phải, mùi nước mắm sao lại khâm góin thế; chắc có thằng mắm ióm.

— Không, thối ở cái kia kia. Một ông quay khố-xanh làm ra vẻ hiếu biết mà nói, vừa trả vào cái bao g con con ở giữa toa, vừa knép knép g chật.

Vài người khép nhô, mấy người nứa thò mري ra ngoài cửa sổ. Có người khéo tinh hơn đứng dậy ra ngoài toa đứng, nhưng phần nhiều người ta lại hít thuốc lá, hút thuốc láo hay chuyện trò huyền thuyền như ban nay.

Gia Hương-canh. Tàu dừng lại giây lát. Một người Pháp, hai người Nam, nhân viên sở thương-chánh

lên tàu tìm bắt thuốc phiện lậu: Họ cầm cái thuốc sắt xiên vào những kiện hàng, họ bắt những vali ra để khám xét, họ lật ngửa những thùng nước mắm vò tinh người ta để úp. Họ nắn lưng, nắn đùi, họ nhìn chằm chặp vào mặt từng người hành khách để làm cho những người này luống cuống. Cả tầu phồn nhạo duy chỉ có người đàn bà ở góc toa vẫn gục đầu lặng im không nhúc nhích.

Một người lính doan lầy chân dẹp vào mộ: dòi thủng-sắt tay dây kín bằng hai cái mệt mèo vừa buộc thừng chằng chít:

— Cái này của ai dây, mở xem mau!

Người đàn bà giật mình ngưng đầu lén, mặt nhợt nhạt, nói không rõ:

— Bầm... quan... của con ạ.

— Đừng dây, mở ra xem.

— Bầm quan lớn, thủng mầm cá đập q. Quan thà cho con đứng mờ. Bốp! Một cái tát của người đội Đoàn nồi cầu.

Người đàn bà tài mệt như một xác chết đứng dậy run lên cầm cập, tần ngần cởi đầu dây buộc.

Càng thêm nghi ngờ, người lính doan móc túi lấy con dao con, đưa một nhát cắt đứt dây, rồi lây tay bắt mạnh cá: nắp đậy, bắc theo tay vào đầm, mạt cưa phủ ở trên, lối lên một vội nhưng bác lại vội vàng hông xuống ngay, mặt tái xanh.

Hai người công bọn đứng cạnh cũng biết sác: đó là một cái đầu lầu da xanh tim, dã nhau nát, giết dám rồi bọ lòn nhòn lẩn với mặt cửa. Người đàn bà lúc này bay gỡ

chỉ còn là một cái xác nằm xoài trên sàn tàu, ôm lấy đói thủng oá lén mà khóc.

Theo lệnh người Pháp, bắc lính doan miễn cuồng lấy cái thuốc xâu rồi giơ lên một cái tay người và một mảnh chăn người thịt tim bầm.

Cả tầu nhao nhéo lên. Hai bà ngất đi. Mấy người can đảm đứng xúm quanh nghennie cõi nhín, lắc đầu lênh khéo không chịu ăn uống nổi nặng gai cả.

Quan tòa đã tới. Trong tòa bày giờ im lặng đầy vẻ trang nghiêm.

Quan Chánh án hòn may khòng

có cặp mắt nghiêm khắc như mợi

phiến; ngài nhìn bí cáo một cách

hiền từ và thường hãi.

Tôi nhân khai tên tuổi xong;

ngài cái tiếng hòi:

— Con cái rom cõi lạy các

quan. Con khõ lám.

— Nhưng xác kia là xác ai?

— Bầm... xác chồng con.

— Chồng may! A quan giết

chồng. Nhưng sao may lại dang tay

giết chồng may...?

— Con không giết. Con thương

chồng con lám.

Rồi mụ ngất đi.

Toa tòa bay giờ vắng ngắt, hành khách dì thòi sang những toa khác chỉ còn để lại những hàng hóa công kench.

Cũng có nhiều người ở toa khác tò mò muốn đến tận nơi xem, nhưng hai người lính doan đứng hai đầu toa, cầm không cho ai qua lại nữa.

Cả tầu bay giờ ai ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện người đàn bà đã lén gan giết chồng rồi mang xác chồng lâm móm đê ăn.

Ngoài trẻ tuổi thi cho một cái án mạng vi ghen tuông; người đứng tuổi thi bảo là vì thù hận, các cụ già biết suy nghĩ hồn thi cho rằng người khôn nạn đớp thành đén dài.

Tàu đến Phúc-Yên, và được điện tin ở Hương Canh dành về, ở ga đã có ông Cầm cùng cảnh sát và lính khố xanh đón dò đê điều hay nói cho đúng hơn, để khiêu người đàn bà khôn nạn kia và tang vật về hộp.

Tòa án Phúc-Yên hôm ấy xử phiên bắt thường. Họ xô vào xem mặt người đàn bà đã thiêt chồng.

Phòng tòa án ôn áo, họ bàn tán: mỗi người giêng cách hành động của người bí cáo một cách khác nhau; nhưng phần nhiều họ không ngó rằng xác nhau lại là một người đàn bà hồn lành như thế kia, từ lúc bị bắt đến bây giờ chỉ ôm mặt khóc hoài không chịu ăn uống nổi nặng gai cả.

Quan tòa đã tới. Trong tòa bày giờ im lặng đầy vẻ trang nghiêm.

Quan Chánh án hòn may khòng

có cặp mắt nghiêm khắc như mợi

phiến; ngài nhìn bí cáo một cách

hiền từ và thường hãi.

Tôi nhân khai tên tuổi xong;

ngài cái tiếng hòi:

— Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu?

Ông Chánh án gọi người đội khố xanh lại gần bảo nhở. Người đội

sát đất: Thị Tuấn ra khỏi phòng

rồi bảo rằng:

— Quan lớn cho phép chị ra

thẩm mội chồng rồi phải về quê

ngay. Được ngài cho tiền lô phi,

còn thừa tiền chị mang về cúng lê

cho chồng.

Lúc bấy giờ người trong tòa cũng

đang ra hết. Kế một hào, người

dẫn xu, người ta đưa cho Thị Tuấn

với những lời an ủi ân cần.

Mấy thiều - nữ cảm động, úa nước mắt.

Trong gian phòng im phẳng phình thoáng diềm tiêng sét sôi, quan Chánh án giọng hơi run run tuyên án :

— Theo Việt Nam hình luật mục... khoán... những người nào hùy hoại thi thố một người để mất thi phuát phạt tù từ 3 tháng đến 6 tháng tù, nhưng vì có trường hợp khinh giảm—tội phu thi Tuấn một tháng tù và cho hưởng án treo. Còn tội mang xác người qua các địa hạt mà không xin phép, oà cho miễn nghị. Nếu thi muôn chồng án, trong ba ngày phải ký giấy lên tòa treo.

— Người bà kia không dể cho ngài hối lỗi, thi ngo-nhác hỏi:

— Tôi ở tù ra các quan có trả chồng tôi cho tôi không?

Viên lục sự phái giâng cho thị biêt là thi không phải ở tù và thị có thể về quê ngay lúc ấy. Còn thi thòi chồng thi người ta đã chôn hien từ và thường hãi.

Nhưng thi nhất định không hiểu cứ một mye thà thẩm hỏi hoài:

— Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu?

Ông Chánh án gọi người đội khố xanh lại gần bảo nhở. Người đội

sát đất: Thị Tuấn ra khỏi phòng

rồi bảo rằng:

— Quan lớn cho phép chị ra

thẩm mội chồng rồi phải về quê

ngay. Được ngài cho tiền lô phi,

còn thừa tiền chị mang về cúng lê

cho chồng.

Lúc bấy giờ người trong tòa cũng

đang ra hết. Kế một hào, người

dẫn xu, người ta đưa cho Thị Tuấn

với những lời an ủi ân cần.

Thấy minh còn có người rủ lòng thương xót, thi cố sức đứng dậy cầm on những người có lòng trắc ẩn và theo người lính ra vieng mõ chõng.

Tối hôm ấy, dưới bóng trăng mờ những người di chợ xa về tướng như thấy trong nghĩa địa bến đường một người đàn bà chí khẩn ngang, phủ phục trên một nõi mõ mới dấp.

Và sáng hôm sau, lõc trời vừa gáy sáng, có người thấy từ trong nghĩa địa ra, một người đàn bà gánh ánh nắng sét tát, rảo bước trên con đường về Hanoi.

BẠCH-LÂM



Bên núi Tiêu Sơn

Hai con ma nói chuyện về nước Việt - Nam

của QUÂN-CHI

Các ngài thử tò-mò lục-lợi và chịu khó đọc những mục dã-sử bút-ký ở trong các báo Tầu mà xem, sự-hiệu-ký của chúng ta nhiều khi sẽ được bồi-thường lại bằng những chuyện lạ, quan-hệ về ta, ta không ngớt.

Theo sờ-kien của người Tầu, thì ra các triều-đại vua chúa trong lịch-sử nước Nam hòn bốn nghìn năm, hầu hết là giống người Trung-quốc và từ Trung-quốc phát-tích mà sang. Chẳng những hời ta vua chúa truyền nhau, từ Hàng-băng, Lạc-long cho đến Thục-An-dương-vương và Triệu-Bà, chả hẳn là chư-khách 100 phân 100 đà đánh;とり cả các đời truyền nối về sau cũng thế.

Ai cũng biết triều vua nhà Nguyễn ta bây giờ, tò-làng Gia-miêu ngoai-trang thuộc tinh Thanh-hoa. Thế mà lạ thay! một bài bút-ký của Tầu mà tôi còn nhớ được xem cách nay vài ba năm, tả cảnh núi non thanh-kỷ ở vùng Thuận-đức tinh

Quảng-dong, trong đó có một ngòi cồ-mô rất đẹp, gọi là

Nguyễn-vương-phản, tức-giả-hai bút-ký nói đây là phần-mô tò-tiền nhà Nguyễn làm vua Việt-nam trải mấy trăm năm nay. Voi ngòi bút dẩn - dẩn, vân - tri hùng - hồn, tức-giả khéo miêu - tả kiều đất *Nguyễn-vương-phản* có hình-thể tòt đep, trông như rồng châu hô phục, rồi kết - luận rằng con cháu đ thiền-hà rực-rỡ đến phát-tich Mạc-vương là phải lâm



Nguyễn-vương-phản có hình-thể tòt đep, trông như rồng châu hô phục, rồi kết - luận rằng con cháu đ thiền-hà rực-rỡ đến phát-tich Mạc-vương là phải lâm

Bây giờ đang xem tập bút-ký « *Tiêu-son tạp-tả* » đăng

trong một tờ báo Tầu ở Hương-cảng, thấy có hai đoạn chép về tò-tich vua chúa nước Nam cũng lạ. Sợ là ấy khiến tôi không thể nào dừng thuật lại cho độc-giả cùng nghe:

Q

Một là phần-mô Mạc-vương đê trên ngọn Tú-van-phong, núi Tiêu-son (cũng ở Quảng-dong). Ngôi mộ không to lầm, nhưng mà khí-thể xem ra dột ngọt, hùng-vĩ. Trước mò có cồ-thu tráp-irang, có voi đá ngựa đá, có nhà bia cao lớn. Chỉ tiếc mò đều là lùa đài, có mộc rèn phong, người ta không đọc được những chữ gì trong bia đá ấy nữa. Người ta chỉ biết đây là Mạc-vương-phản, chả không hiểu thuở xưa Mạc-vương là người thế nào.

Nghe chuyện các bác-phu-lão, thì Mạc-vương thuở trước từng làm vua ở nước Nam, truyền đến đời con thi mồm ngôi, về sau bà con mới đem di-cốt về táng ở trên núi Tiêu-son.

Mạc-vương theo tác-giả « *Tiêu-son tạp-tả* » nói đây là Mạc-vương nào?

Là Mạc-dâng Dung (莫登庸) làm vui một lúc thời đời Hậu-Lê chăng?

Có lẽ Mạc-dâng Dung gốc tích là người Tầu, sang ở nước ta đã gặp được Lê-hoàng tin yêu rồi cướp ngôi làm vua, truyền cho mấy đời con cháu, chạy lên Cao-bằng, sau thàn thuộc dem xương cốt về táng ở quê hương-bèn Tầu cũng nèn.

Nhưng tôi tưởng Mạc-vương đây là Mạc-thiên Tich (那 天 鶴), hay Mac-Cửu (鶴 珍) thi phải hơn. Các ngài hần không quên Mac-Cửu là cựu-thần nhà Minh, lúc nhà Minh bị Mân-Thanh đánh bại, cướp lấy Trung-quốc, Mac-Cửu không chịu thanh-phuc, liền dem bộ hạ chạy sang quy thuận nước ta, được chúa Nguyễn ta phong cho đài Hát-tien và truyền đến con là Mạc-thiên-Tich thi hét.

Không chừng người ta đã lầm chứ Mạc (鶴) nó ra chữ Mạc (莫) kia.

Q

Đến ngòi mò Hoắc-Thao cũng dễ tại Tiêu-son mà cũng dính líu với chuyện lịch-sử nước Nam, càng lạ hơn nữa.

Hoắc-Thao nguyên làm thương-thứ tè-tưởng ở triều vua Hoằng-trị nhà Minh, có công-trạng to được vua cho quyền chọn lựa một cành núi non nào đẹp ở hòn-huong để làm sinh-phản. Hoắc-Thao chọn lấy ngọn núi ở mé tây - bắc Tiêu-son.

Thành ra trên núi có « Hoắc-Thao-phản ». Lúc Hoắc-Thao chết, người con xây dựng mò-phản với quy-mô rộng lớn lộng-lẫy, chiếm cả ngòi chúa cõi bên cạnh đê mò-ra cho то.

Tương-truyền-rằng lúc phả chúa, các tượng phật bằng đất cứ tro tro bất động. Người con túc minh lấy vật đùn đỗ trên

dầu-tượng phật, bấy giờ mới khiêng đi được.

Nhưng cậu ấm vẫn còn túc gián, lại đem tượng phật ngâm-xương một vũng nước dài ở bên sườn núi, cho nên chỗ ấy có tên là « Tầm-phát-dương » (vũng ngâm phật).

Duy có điều là, chúa - đã phả hết, mà dấu vết nèn móng vẫn còn. Có người bảo những chỗ còn sót lại đó, không ai dám động đến. Hè ai động đến thì nhức đầu chóng mặt, bỗng phát ốm đau. Nhờ thế mà người ta bảo là phật thiêng, và đền ngày nay mới còn lại di-tich ngõi chúa cho du-khách thăm viếng, thò-than.

Những ông già bà lão ở chung quanh đều nói chỗ ấy có một câu chuyện ma.

Nguyên có một du-khách lén chơi Tiêu-son, đến tối ngủ trọ ở mòi son-trang. Đêm khuya trăng sáng, gió mát thổi biu biu, khách bén trò dậy mặc áo ra đi, muốn hòng cái phong-cánh lanh-thù trên núi ban đêm. Khách leo mãi lên tòi đỉnh núi, trông xá thấy hai ông già đang ngồi nói chuyện trên một tảng đá; có tên tiêu-đồng đứng hâu sau lưng.

Động lòng hiếu-ký, khách mòn men tội gân đê tinh nghe thử hai ông già này nói những chuyện



gi. Lúc đến gần, nắp sau gốc cây, nghe rõ một ông già chép miệng thở dài và nói :

« Hồi ta còn trai trè, vẫn tung hoành trên bờ, đánh cướp những thuyền buôn của người ngoài dương mà sống. Về sau ở nước Việt nam đồng bào với ta có cuộc tương tranh giữa hai họ ta bèn

ta tu-tập dò-dâng dày dặn, giáp yết được việc loạn ấy. Nhận được người nước Nam tôn ta lên làm vua, ta muôn vi tòi quoc mà mở mang bờ cõi, dương oai cõi ngoài. Nhưng trời không đe cho ta sống lâu, chỉ vừa

mới có chí lớn thi đã qua đời. Thắng con ta không ra gì, chẳng giữ riêng được nghiệp nhà.

Giờ, nǎm xương tàn tuy đã dem về tò-quoc, nhưng mà sự-tích của ta mai mít, người đời chẳng ai hay biết. Thế mà thằng cha trùm tè man-di là Triệu-Bà kia lại có tên tuổi rực rỡ chép trong sử sách, ta nhìn lại thân trước của ta, chẳng đáng cảm-khai lắm sao ? »

Ông lão ngồi bên cạnh nói :

« Vurement lầy lèm bực mình về nỗi sự-tích không được hiện-lêng trong đời, còn thằn dày thi án-hậu về chỗ lưu lại tiếng xấu trong chốn quê-hương. Vì thằng con ngu dai ý quyền, di-lần cướp đất-cát người ta đẽ xáy rộng phần mò cho thằn, vì thế mà thằn hay bị lũ ma quỷ trong núi này kiềm diều chè cười xói mòn, khiến thằn lung-lỵ hồn-minh, không biết làm sao an ủi cho được. May sao đêm khuya كان vắng cõi, được ngồi hâu chyện vương cho đỡ cảnh buồn. »

Hi ông lão dám dạo tới đây, biết có người đang nghe, liền biến đi mất.

Câu chuyện ma quỷ, nghe thật hoang đường. (xem tiếp trang 34)

Les plaintes d'un Icare

Les amants des prostituées

Sont heureux, disposes et repus ;
Quoq à moi, mes bras sont rompus
Pour avoir étreint des nuées.

C'est grâce aux astres non parcellis,
Qui tout au fond du ciel flamboient,
Que mes yeux consumés ne voient
Que des souvenirs de soleils.

En vain j'ai voulu de l'espace
Trouver la fin et le milieu ;
Sous je ne sajs quel oeil de feu
Je sens mon aile qui se casse :

Et brûlé par l'amour du beau,
Je n'aurai pas l'honneur sublime
De donner mon nom à l'abîme
Qui me servira de tombeau.

CHARLES BAUDELAIRE

Lời than của một phi-công

Quân đăng-jứ nhân-tinh bợn đù
Thường no say, loài chí, pui cười;

Chẳng phết ta luồng rã rời

Hai tay tím nám những trời vói mây.

Hắn bởi có những bầy sao sáng
Chiều hào-quang trên khoảng mây cao
Nến chí quáng mây làm sao
Ngang đầu ta chỉ thấy bao mảng vàng.

Ta dùng sức lím đường bay tôi
Cố trung-tâm, cố cuối không-gian ;
Một luồng nhẫn-luyễn nòng ran
Ta trên roi xuồng đốt tan cánh minh.

Danh chết cháy vĩ tình ái-mỹ :
Cái oé-vang khứ dì khuya sâu
— Lưu danh cho chốn vực sâu
Nơi mình yên giấc — cảng hẫu mât
toi.

NGUYỄN-GIANG dịch

Lanh lùng

Hoài ấy, anh di chàng hẹn về,
Phồn-hoa náo-nhiệt mãi say-mê,
Riêng tôi nặng trĩu niềm thương-nhớ
Mỗi mắt chờ trông giàa ruồng quê !

Chiều chiều gió dài lae bên hiên
Mang lại cho tôi nỗi hận-phiken,
Thái độn dày lóng, — ôi quạnh quê !
Và tung lá rụng nhiều thêm !

Sương lạm dận bước bóng hoàng-hôn,
Châm-châm buông ta rã lạnh hồn
Ấp mải trạnh nán lán khôi xác,
Khói tinh sầu tái giàa xuâi son ?

Bóng đêm êm ái lướt وهو song
Như cánh buồn tan lung lót cõi rã,
Tôi ngóng xa xa, mà chí thay
Đôi chim chập cánh — có buồn không?

Bàu đầu hao cạn, bắc lán khói
Ngày tháng trôi đi, mộng rã rời !
Hãy-võn vở tan như bụi cát,
Hồi người ngàn dặm, nhớ gí tôi ?

Bàu chưa / đời tôi dài lạnh-lùng,
Xa-xôi ai nõi thẳng đường dang,
Đè cho thương-nhờ, ôi, thương-nhờ,
Chág ngáp hồn lôi, ngáp cõi lồng !

Thu buồn

Roi roi tang chiêu lá bằng;
Bàu thương cùng với lá vàng roi

theo,
Hoàng-hán néo néo xuồng nhieu,
Ai di gõp hận, trong chiêu với thu ?

Xa đưa một liêng chuồng chùa,
Lan vè đây ngắn nứa hò mò swong:
Mènh mồng, man-mặc, thu buôn,
Nắng, tàn ngã mai, bông đường xa-xôi... .

Lá vàng lớp-lớp roi-roi,
Trong thu hồn cá đậm người bạn

lang...,
CẨM-TỊNH

Ba chiều trông đợi

Tôi trong cửa sổ nhìn sang,
Thay nòng óm bó hoa vàng bước đi.

Hôm kia chờ chảng-thay gi
Hoang-lan chưa nở, chắc ch grop

Hàng chiều ngáo ngát bao sang
Hôm qua họa nở nhưng nòng hóng

Tôi ngồi chờ nết chiều qua
Chiều hôm nay nứa vịt ba nỗi

Lòng tôi lạnh lẽo bao nhiêu,
Hoa khảng người hái rạng miêu

Công tôi chờ đợi ; công thưa,
Hoa khảng ngát nứa vi chua gáp

Bên trường thu hát nắng sang;
Hoa thu vàng, nǚ g thâu vàng nǚ ori

NHAN-OR

Chiều xao-xuyên

Gió nhẹ thôi. Mây vàng trôi lồng

thông,
Quyện lồng nhau, một lát tan bay xa

Về hư vô cùng thảm rồng bao-la
Hay chờ của những mây, trời châm

Tà-dương chim... Núi dần dần che

khỏi.
Trên không-trung, đương lối

mây hóng...
Đen chìm rặng, lọc lồng dưới ngàn

thông
Tung cánh động, hót lên lời thán

thết.

Ngày gần tận, và hoàng hôn bát-dịt

bà qua; nhưng sẽ trả lại mai đây...
Nhưng liêng reo xao xác ở thân cây,

Rơi rụng theo cánh khô và lá úa...

Tôi cảm thấy lầm hồn xao-xuyên

qua!

Khi mây hồn trông ngắm bóng chiều
roi,
Lo vu vơ ; triêu-chứng chảng lánh

rồi,
Bao hi vọng tan theo ngày sấp hế..

DÂC-BỘT

Yêu mờ sống dây

Có một mùa thu xa lâm rồi,
Hoa yêu tươi nở ở tim tôi,

Nhung rồi, eung gióng muôn hoa

khác,
Chẳng được bao lâu, đã rã-rời ..

Lòng đầy thất-vọng bấy lâu nay.

Nhung vẫn còn in dấu nhăng ngày

Sống với tinh thần đùa-tho-đãy :

Cả mười bảy tuổi : tuổi tho-ngây...

Luôn mây thu rồi, tôi muốn quên,

Quên người, quên cả mảnh tình-

tiết, không muộn nhận yêu-đương

khác, Đè khói tơ vương vạn mối phiền...

Nhung chính là tôi chảng hiều lôi,
Hay là : lòng tự dãi lòng thời...

Mỗi người đương giữa thời trai trẻ

Không nhẽ linh yêu đã cạn vồi !

Cho nên nay cũng một ngày thu,

Nhận thấy tim yêu khó hăng hò,
Rồi... với tình yêu ơinh tăng ẩy

Lòng tôi sống dây nhăng yêu ma...

VIOLLETTE

Rồi những mùa thu lá rụng vàng,

Lòng đau thương lại sông hoang

mạch,
Hồi người em nhỏ sinh vỡ hẹn,

— Thu có hồn lôi quấn tóc nàng !

Nhà chí sĩ Sài-Nam Phan-Bội-Châu tạ thế

Chúng tôi vừa nhận được điện tin của cụ Huỳnh-thác-Khang, chủ nhiệm báo « Tiếng-Dân » ở Huế, báo tin rằng cụ Phan-são-Nam đã tạ thế tại nhà riêng trên sông Hương ở kinh-dó Huế hồi nửa đêm hôm 29 October 1940.

Cụ São - Nam Phan-bội-Châu là một nhà chí sĩ theo nghĩa hoàn toàn của chữ đó. Cụ quê làng Ban Nhieu, huyện Nam-dàn, tỉnh Nghệ-An, nơi mà từ xưa đến nay đã chung đặc ra nhiều bane ánh hùng, chí sĩ của nước ta. Cụ là người rất thông minh lối lạc đầu thầu-khoa trường Nghê nhưng không ra xuất thân. Cụ là người từng dùi gầu phong trào cải cách và xuất - dương du học, trong thời kỳ niên thiếu đã từng bôn ba, hoạt động ở hải ngoái, để hổn tâm can để phụng sự quốc gia. Đến năm 1925 thì cụ bị bắt ở Thượng-hải đưa về nước, đến rám sao tại Hội-dông Đề-hình hợp ở Hanoi khép vào án tử hình. Nhưng mấy tháng sau quan Toàn quyền Varenne dáo nhậm xú này thì cụ Phan São Nam được ân xá.

Từ năm 1927 cụ São - Nam yên trị tại Huế và không hoạt động gì về chính trị nữa chỉ đọc sách và ngâm vịnh vui thú với cảnh sông Hương, núi Ngũ. Cụ là một nhà Hán-đạo uyên thâm và lối iac hối ở ngoái quốc đã từng viết báo

Maga sưu tiền lỗ vòi tri kỷ,
Thiên hạ thùy nhân bát thắc quân.
Bấy mươi tư tuổi trót phugo trần,
Nay được bạn mới tình thân hoạt hiện.
Những róc em anh em đây bón biển,
Ai ngờ trác giòi nhồi bi gian.
Sống, xác thưa mà chỗi gùng xương

tận.

Câu tâm sự gởi chém ngàn cá biến.
Mang dược bát bẩn sinh vần,
Chữ dùi vàng lín mứa doan tám can
Tiếc mình nay súc mông tri thêm khan
Lấy gì dập khát đòn tri kỷ.
Nga nga hồn chí ơi cao son.

dương dương hò chí ơi lụn thiêy,
Đan-Hà-Nha mây kể thường ẩm.
Bồng nõe qua khát trộm lại đau thèm
Chang-Ký chét e nem cầm không gãy

vết.

Nay đương lúc tát thòn chờ trước cửa
Có vật lời ghi nhớ về san :
Chắc phuong hộa tútien man.

SAO-NAM

(Đọc trên giường bệnh cho cậu bà khép).

Trong dịp buồn rầu này T. B. C.
N, có lời kinh viếng nhà chí sĩ
Phan São Nam và chia buồn cùng
tang quyến và các bạn đồng chí
của cụ.

T.B.C.N.

HỒNG-LẠC

Tren bờ đường, một cái nhà tiều lụy, có che mành mà trát đứng chờ đợi một mình để đón khách đi qua. Cảnh cửa, một cái ghế coi như có giải thâm và bầy một bộ đồ tra, một cái hòm là than để châm lửa hút thuốc và một cái quạt. Trên cửa, người ta viết hai chữ « sa ké » và « sô bô ». Một cây vả thực to, lá dà cảnh nhiều, như lấy cái tên là dà cỏ che cái gian nhà nhỏ bé kia khỏi bị nắng, mưa, sương, tuyết ở ven rìa kinh khủng nó.

Mùa đông lạnh sắp đến rồi. Khách bộ hành thưa đi lại dần dần, những ác thù thì rình mò qua hò quất cả ngày đêm. Vậy ai là người dã dám mặc hiền đến ở chốn cõi thần son này? Chắc hẳn chỉ là người thủ oán đồng bào vậy.

Mặt trời cuối thu chìm ở sau cây và ánh sáng yếu ớt lea vào cái nhà gianh vách nát kia. Ngõi xép bằng trên chiếu, một người dân bà đang hút trong một cái diều thực dài. Người dân bà ấy là Lê-Chi nương vậy.

Lê-Chi nương đến ở rầm rí ở đây với Tảo-kim-Nghé đã được ba năm nay rồi. Nhan sắc đã tàn tạ mất rồi, nhưng vẻ mờ mộng, dáng yêu ngây trớn không còn nữa. Lông mi óng auu đã cạo rời, bộ rặng trang nuit bay giờ đã thành cái mả vi nhai trầu nhiều quá, tóc thi búi lại và giật một cái lược « Lục đầu ». Một lát lung mầu xám quẩn một cách buồn rầu lên trên cái áo dài bỗn rầu mầu đen xen mầu xám. Không, không, không còn đẹp nữa, tuy chưa xấu hổ đến nỗi chưa ai thừa với đến. Mắt nàng nhìn bay giờ trông có vẻ sác và ác liệt hơn ba năm trước đây nhiều lắm.

Một tên phu song-loan đi qua, nhà à và không ngoảnh trông vào. À gọi:

— Nay! nay bác kia! Sao lại không vào đây một chút. Gớm khinh người thế... Tôi muốn nhờ bác một chút này, bác ơi...

Người phu trả lời:

— Cứ trông thấy mặt là đòi nợ. Thôi, để cho tôi đi cho thoát.

Tuy vậy, bác cũng ngưng chân lại. À nói:

— Thời thường có vay thì phải có trả. Nếu bác không trả thì đừng hòng vay tôi nữa.

Vậy dã cuối năm tôi trả, bác đừng coi nữa, tôi sót cả ruột. Thời, hân cho tôi chui ruyu « sa ké » uống chơi nồng. Bác dã có ý tốt gửi tôi vào thì tôi cũng mời bác vài chén chơi.

Gã nói đoạn cười sảng sặc rồi dắt ngựa buồm vào gốc vả, và ra ngồi trên ghế, rót một chén trà để uống.

Lê Chi nương nói bằng giọng lè nhẹ:



— Bác hổ cứ có tin là đến Ao-Bắc-diên uống rượu chơi gai và đánh bạc. Bác chỉ tái thế thôi...

Người phu khiêu song loan nhìn nàng bằng một con mắt lão xược và trả lời:

— Bác bảo cái gì? Lẽm sao? Thưa bác, tôi không bao giờ quên được rằng một cặp gian phu dâm phu như bác với bác giài mà còn sống ở đời này, cái đó là lỗi 'ei' như Trời vậy. Cách đây hai năm, cũng vào

mùa này, có một ông lão dã bị chém cõi ở cánh rừng di sang Ao-bắc-diên.

Tôi đã thấy xác hán trắn tr匡 trên mặt đất; người ta đã lột được cả quần áo và cây gươm của hán. Bên cạnh xác hán, có một túi thuốc mua từ ở Yếu-dó. Có phải người dân ông dã là chồng bác không?

— Bác này là thực, sao cứ nhắc lại với tôi chuyện ấy? Tôi, tôi cũng có một câu chuyện kể để bác nghe. Ngày bác, tôi không nhớ rõ là ngày nào, nhưng tôi biết chắc là năm ngoái, vào hồi mà có nhiều khách bộ hành không dã hâm-hý chay đi như vặt. Một buổi chiều kia, một thiếu-nữ độ chàng dãi tám xuân xanh đến xin trú chân ở nhà tôi và khóa lóc trống rỗi thảm bà. Tôi dã dồn cô và cô ta nói rằng ở chán núi có một người phu cảng dã hâm-hý cõi sau khi đã cướp hết tiền bạc của cô ta đem theo mình. Tôi có xin cô ta lại cho tôi rõ hình vóc của người dân ông ấy thì cô trả lời rằng hán ta dã nhận làm vì đòi lông mày của hán ta rậm, rậm như thế hai con sấu rộn vây.

Người xa phu, gượng cười trả lời rằng:

— À, nếu bác đã biết câu truyện ấy thế a, tôi sẽ nói cho bác rõ cá kết cục của nó sau ra thế nào. Nay tôi bảo cho bác biết, cái con bé mà bác dã dồn an ủi do, bác bao no cả một nhà chửa ở Phúc-ta-mã-diên!

— Cứ kẽ thế dã là tinh lâm dãy.— Giọng à Lê-Chi rit lên như một cái kim.— Cứ kẽ thế dã tinh lâm dãy, nhưng này tôi bảo cho bác biết, « vỗ quít dãy dã có móng tay nhọn dày » rồi. Ngày nay, thằng dâm già kia, bà mà phái vào tù, thì bà cũng chẳng chịu vào một minh dã mà sợ. May và dảng may cũng rũ rủi chử thoát được à?

— Lê-Chi đừng sợ! Nếu tôi mà phải tú thi tự tử, chứ cần gì. Vá từ nõi cho dâng áy biết tò sao khéo dê cho người ta bêu dân tù sau khi xử giáo đầu.

Người dân ông nói đoạn hắt hàm ra vẻ kinh tởm, chạy lại gốc cây tháp ngựa, vừa ra roi vừa hắt:

Dâu cho Biển-Thuốc, Hoa-Bá,

Dâu cho nước phép ở Ha-Cát-Sa,

Dâu cho bợ núi Tôn-pha,

Chứng bệnh « tinh » ấy cũng là nan-y.

Thôi là dì! Thôi ta dì!

Lê Chi Nương vừa định cất khay nước vào trong nhà thì Tảo-kim-Nghé bước ra hàng, vừa nói vừa vuon vai ngáp:

— Đồ ăn bơ làm bêng! chỉ được cái việc ngủ lán, ngủ lóc lá không ai bằng. Bây giờ có biết là bốn giờ rồi không? Nay tôi bảo cho mà biết: nếu không sớm sớm đổi tính đổi nết đi thi nhân ràng ra mà chết đổi đổi chử đừng tưởng cứ sống đáng hoàng như trước mãi đâu. Hết cả tin rồi đấy.

Tảo-kim-Nghé không dè y dến những lời của vợ. Gã chỉ nói soán một câu:

— Hòn này trời đep quá. Trông như mùa xuân vậy. À tèo zô ruột ra;

— À, nói thế mà không trả lời à? Giả du giả diếc

đấy, phải không? Ngày, tôi nhắc lại cho mà biết: cả cửa nhà chỉ còn có 50 yên đấy, liệu mà thè xép. Cháng ta dã uống tất cả mười vỏ rượu « sa ké » rồi.

Đoàn, à lại ngồi giải thê ra hút thuốc. Tao kim Nghé cùi dâu:

— Đã biết rồi... khô lâm! Nói mãi. Nhưng ai biết jàm thè nào đượ? Ỉt lâu nay, mày khong thấy dò sao, tao bi thiên-dẫu-thông mà tao lai buôn räu là khac! Tao đen ôm phen này mồi thè.

— Thời, thời dừng nói mà người ta thêm sỏi ruột. Cứ động thấy một hành khách nào lại tình ngay như sỏi.

Tảo không trả lời gì cả. Gã giờ gói thuốc ra, giải thuốc vào nõ và hút, hút không thở đượ.

Bóng có một người dân ông và một người dân bà tiến lại phía họ ngồi. Tức thì Tảo-kim-Nghé làm ngay về tuoi cười và don dã chào lễ phép:

— Xin chào ông bà ạ! Ông bà chắc met lâm thi phai vi phan thi dường doc, phan thi khong quen treo. Chắc bà... chắc bà... met hou ông...

Người dân bà sá một cái rồi phủ bụi trên mặt ghế, đồng cung chòng ngồi xuống và thở hắt ra vi sướng quá. Người dân ông ấy là một thiếu niên vỗ sỏi. Chang hoi :

— Tôi vẫn nghe thấy nói: deo Tao-khe-si này khô di. Nhưng, nếu tôi không nhầm thi bắt đầu từ chỗ này thi xuong dốc phai khong?

Tảo-kim-Nghé trả lời:

— Bầm thura vang ạ.

Chàng chỉ phin thung lung và nói tiếp:

— Đường này di xuong rang thông Ao-bắc-diên. Những cái mai nha mà quý khách thấy kia kia, đấy là mai dên My-ton-tu. Quý khách di cũng chẳng lây gi làm xá nứa.

— Bộ vào khoảng một tieng đồng hồ thi co the tới noi khong?

— Không đến, nếu qui khách di dến thi deo hon nua gio. Quý khách cùi nghỉ ngoi di dã và thè nào cũng den Ao-bắc-diên trước đêm nay.

— Ao-bắc-diên co phai là một cái hàng bán lược « Lục đầu » phai khong?

— Thưa quý khách vang ạ. Ngài muon muu bao nhiêu cung co. Quý khách xoi nước. Nước vừa pha noong lam.

Người dân bà liếc Tảo-kim-Nghé một cái và không lấy lén yễn da « tè » cái vỗ mặt đầu trộm dưới cướp của hán ta. Và Lê-Chi Nương thoáng thấy vẻ mặt của bà khách bộ hành như thế cũng không lây làm yên dạ.

— Thưa bà, tôi hỏi thế này khi không phải, bà di cho hay co việc? Và nhà vỗ sỏi có việc gi cần kip khong?

— Chung toti di lê ở Y-Xê và se di thiam Ky-Son, chưa biết chung chung tôi se den ca Yết ma-lau nứa.

— Chao ơi, đcye di nhu thè thi mo' tam con mat va rộng kiế vân ra biết chung nào. Nhưng chúng tôi hỏi hoi thế này khí không phai... ông bà di một minh bay co si theo hau?



Đó, đó chính là câu hỏi mà người nào cũng hỏi tôi. Tôi xin trả lời để ngài biết rằng đứa hùn gái của tôi đã phải nãm rồi, và đến chặng cuối cùng, chúng tôi định thuê một đứa khác để thay nó đây, nhưng tên sau này đòi tiền quá nên chúng tôi không ký quẩn đã dì mít mình, không cần ai theo hầu cả.

Lệ-Chi nương mim cười:

Vợ chồng trẻ mà được đi như thế, thiệt tưởng cũng chẳng lấy gì làm khó chịu!

Nhà võ sĩ đứng dậy sấp sấp dè dí và giục vợ:

Mạnh bạo lèn một chút, dì minh. Chúng ta sắp đến Ao-bắc Biển rồi.

Lệ-Chi nương cố nén họ lại:

Chao ôi! Cứ với voi vàng vàng làm chi? Mặt trời chưa gác nái mà, thưa ông bà.

Chúng tôi muốn đến quán trọ hơi sớm hơn một chút.

Nếu thế thì chúc ông bà đi cho chân cứng đà mềm nhè. Lúc về nhớ vào qua tôi.

Lệ-Chi nương đưa mắt nhìn theo dõi lứa trẻ trung của cho mãi đến khi họ khuất hẳn vào rừng thẳm. Bỗng, ô quay lại và vào nhà tìm con dao găm của Tảo-kim-Nghé đưa cho gã mà rằng:

Cứu mình đây! Cầm lấy!

Gã già đó như không hiểu:

Mày bảo cái gì?

Dimp may hiếm có, ta chó nén bỏ lõi.

À, mày muốn taο giết cặp đò u? Chao ôi, mày thực là một mụ đàn bà độc ác...

Đoạn, Tảo-kim-Nghé ngưng đầu và làm một cái diệu u sầu và khinh khinh. Lệ-Chi nương bỗng giật lên:

Còn mày, mày thực là một đứa hèn nhát và ăn bơm biếng. Tao muốn giữ chúng lại, mày chẳng nói một lời gì. Mày không còn biết « hạ thủ » là gì nữa sao? Thôi, nhanh lên và mày hãy tỏ ra là một người đàn ông, đi!

(Còn nữa)
VŨ-BANG



Của NHI-LANG - Tranh vẽ của MANH-QUỲNH

Giang-Lâm tiến ông nhạc rời
quay vào, dù-dội nói với Thúy-Liên.

Thế là ta đã báo trước cho ông ấy biết.

Thúy-Liên run rẩy mà rằng:

Thực tôi không nàng trong lùi tôi vui
khi nghĩ đến nàng trong lùi tôi vui
về du-lịch thì chàng phải...

Giang-Lâm vung vằng nói:

Tôi không khiêu cõi thương hại.

Lâm-phát công ty

Thúy-Liên vẫn giấu khôn g cho
cha biết hết tình cảnh của mình.
Bè ngoài dối vợ chồng nàng vẫn là
một đôi vợ chồng trẽ mới, an-yêm
nhau rất mực.

Một bữa nàng đến chơi với cha
dang uống nước trà thì có mày nói
gọi. Ông Nghiệp-Sam vào phòng
giấy một lát đã ra mặt có vẻ buồn
nội:

Lý-Vỹ gọi ta nói chuyện dò mà,
một câu chuyện dò lo cho nhà ta.
Chia là việc điền dinh mua gỗ ở
Na-uy, Lý-Vỹ đã tưởng xong rồi,
lão già Nin-Son đã thuận ký hợp
đồng nhưng con gai lão già cho
ta nhiều sự khó khăn thế là công
ty Lâm-Phát đã hăng hái, mà chiếm
lấy ngày:

Hôm nay nom ông nhạc có vේ
gi khác không?

Phụ-thiền tôi vẫn khỏe mạnh
thực thường, nhưng xem ra bạn
nhiều việc lâm.

Có biết bận vේ việc gì không?

Chắc là vේ công việc làm. Vì

công ty Lâm-phát vừa cướp của

nha ôi một việc lớn.

Yêu nói Thúy-Liên vừa trừng

trừng nhìn chồng dò xem cảm

tưởng chồng ra sao khi tiếp được

tin ấy.

Nhưng Giang-Lâm vẫn lạnh-lùng
như không. Nàng lại nói khay:

Chắc là ông hối dạ lầm thi

cắn trả ngay.

Tóm tắt các kỳ trước

Giang-Lâm bị tội oan, quyết báo thù
chủ chung là ông Nghiệp-Sam. Trước hết
chàng lot được vào nhà ông này, chiếm
trái tim Thúy-Liên là ái-nữ

Nghiệp-Sam. Hồi lẻ cư hành cực long
trong. Nhưng ngày tối tan hôn, Giang-Lâm
lại dò xem nhà có ai không? Thúy-

Lien biết chàng vì hòng thử mà két bàn
với nàng, chàng không phải vì ai. Tình

Thúy-Lien lo sợ nhưng cũng vẫn làm

một điểm-nhìn, nàng đã quyết sẽ
không cho Giang-Lâm trả được thù xưa.
Nàng giấu kín nỗi lòng và đi ưa ông
Nghiệp-Sam...

Giang-Lâm không đáp làm sao
cá. Nhưng chàng đi mấy bước
trong phòng khi tới cạnh vợ hống
đứng lại sẽ nói:

Tôi muốn được nhìn rõ cái
phòng ngủ của nàng. Hơn một
tháng nay tôi chưa được biết nó
ra sao?

Thật thà dò chồng thay đổi một
cách đột nhiên như thế. Thúy-Liên
lấy làm kính ngạc và mừng. Vừa
lúc Giang-Lâm đi sát tới nàng, nàng
lùi lại nói:

Ông lui ra, tôi không muốn
ông đụng đến tôi.

Giang-Lâm xo hai vai thản nhiên
đi ra. Thúy-Liên ngồi ngầm nghĩ,
chợt bên phòng bên nhà có tiếng
cãi-cọ. Nàng ngạc nhiên lắng tai
nghe inh inh thấy rõ tiếng Bách-Lý
hầu trước và tiếng chồng. Tiếng
Bách-Lý ra vේ căm gắt:

Nếu như vậy tôi không thè
để với anh được, và trưa mai tôi
sẽ từ giã anh.

Lặng yên một lát tiếng Giang-
Lâm lạnh lùng đáp:

Cái dù túy anh muốn dì lúc

nào cũng được.

Thúy-Liên vội bước ra khỏi cửa
phòng, vì nàng không muốn thò-
mách nghe chuyện của
chồng. Thị vừa lúc ấy, Bách-Lý
hầu trước hắp tấp đi ra, nàng gờ
tay vây vào, nàng lầm mặt thản
nhien hỏi:

Vừa rồi tôi ngẫu nhiên đi qua
buồng nhà tôi, chợt thấy hình như
hai bên có điều gì to tiếng phải
không?

Bách-Lý coi bộ trầm tĩnh mà nói:

— Vâng, tôi đã quyết từ biệt anh ấy rồi, và tôi ra khỏi nhà này ngay bây giờ.

— Nhưng anh có thể cho tôi biết vì lẽ gì không?

— Xin nàng thử lỗi cho tôi không tuân theo lời tôi không được.

Xưa nay Thúy-Liên vẫn biết hồn tước Bách-Lý rất quý trọng Giang-Lâm, khi nghe hồn tước già lời như vậy, biết rằng có việc riêng của hai người, nàng không hỏi gặng nữa, chỉ yêu cầu hồn tước ở rốn lại vài ngày.



Nàng quay vào gặp Giang-Lâm, thuật chuyện Bách-Lý bỏ đi và hỏi:

— Tại sao chàng Bách-Lý bỏ đi, Giang-Lâm gắt:

— Sao cô không hỏi ngay anh ta có được không?

— Tôi có hỏi nhưng chàng ta không nói.

— Hay là chàng đã tìm chỗ nào nhuần lương chàng?

— Ông cũng thừa rõ ràng không phải vì thế.

— Tôi tài chất có công thừa biết rồi chứ gì.

Tuy vậy chàng nhất định không nói cho vợ biết vì sao? Nhung sau cùng nòng đột nhiên hỏi:

— Tôi lấy làm lạ thật, một người xưa nay vẫn kính trọng ông mà tự dung vở cờ mà bỏ đi.

Thi Giang-Lâm cũng tức mình đáp:

— Cố đã muốn biết thi tôi cho cô biết rõ. Cố vẫn nghe tin công ty Lam-phat chứ gi. Vậy tôi nói để cô biết rằng công ty Lam-phat chính là tôi.

Thật chẳng khác như tiếng séi bên tai em cho Thúy-Liên thoáng vang tè mè, nàng còn cốぐ giọng hỏi:

— Ông vào hội tụ bao giờ?

— Mới vài tuần lễ nay. Thế là từ đây tôi thành ra kẻ thù của nhà Nghiệp-Sam có dâ hiếu chua?

— Vây ra chính ông bà lệnh phái việc mua gỗ ở Nauy đó chàng?

— Chính thi, Vâ

Hồn tước Bách-Lý biết thế mà dù, còn cô tưởng cũng nên di nỗi chờ, hay là về nói cho thân sinh cô biết rõ muu kẽ của tôi.

Thi Thúy-Liên bùi môi đáp:

— Không khéo tôi xú hê ông ạ

— Vậy có dịnh làm gì?

Thúy-Liên không trả lời làm sao cả. Bia vị nàng thay khô xù, một bén cha, một bén chồng. Nàng có thể nhẫn tâm ngồi nhìn chồng bại cha dược không, hay là nàng có thể tố cáo cho mọi người biết cái địa vị của chồng nàng không. Thật là khó nghĩ. Tuy vậy nàng cũng nói:

— Tôi quyết không hào cho ông thân sinh tôi biết việc này. Vả lại tôi cũng không thể nào ngăn cản ông được. Từ ngày ông bước vào

dài ra như thế, thi đột nhiên Thúy-Liên ngỏ ý xin phép chồng về thăm xưởng máy Nghiệp-Sam vài bữa. Nàng nòng nói, Giang-Lâm gương mặt nhin vơ. Trong óc chàng lúc đó hình như có nghĩ ngợi điều gì, nhưng chàng không nói ra, vẫn làm mặt lanh lẹ, trả lời cho phép vợ.

Thúy-Liên không về nhà cũ ở Nghiệp-Sam, nàng đánh giày-hép nhờ Lý-Vĩ giữ trước một căn buồng rộng trong tua khách sạn lớn nhất ở vùng ấy.

Khi nàng tới nơi, thay y-phục rồi thi Lý-Vỹ đến chào. Coi chàng có bộ lanh lẹ, nhưng thực ra được gặp Thúy-Liên chàng lấy làm vui mừng khôn xiết. Chàng nhận thấy Thúy-Liên có vẻ mệt nhọc lắm thi lì cho là vì đã đương đầu với không khí lạnh giá. Lý-Vỹ lấy làm ngạc nhiên thấy trong phòng nàng chỉ có vài tờ nhật-

trinh cũ, ngoài ra không có hành lý gì cả. Chàng ăn cần hỏi thăm về sức khỏe của mọi người thân, và hỏi ai đã bồi cho nàng biến tên nhà khách sạn này. Thúy-Liên đáp:

— Đó là Giang-Lâm bảo nên đến tro nhà khách sạn ấy.

Lý-Vỹ ngạc nhiên:

— Vậy ru Giang-Lâm công biết vùng này ư?

Thúy-Liên có vẻ ngượng nghịu đáp:

— Vàng, chàng cũng tinh thông qua lại đây.

Sắp đặt chỗ cho nàng xong, Lý-Vỹ trả về nhà máy làm việc và xin phép buổi chiều sẽ được ăn cơm cùng Thúy-Liên.

Chèo đó, Lý-Vỹ và Thúy-Liên chọn một bàn lịch sự nhất trong khách sạn. Đang ăn bữa, Lý-Vỹ bỗng ngừng lại hỏi:

— Em có thể nói cho anh biết vì sao em muốn gặp anh ngay như nay trong bức điện-văn không?

Thúy-Liên vẫn nhiên đáp:

— Cũng vì việc nhà ta và công ty Lanh-phat.

Lý-Vỹ mím cười:

— Chẳng hay từ bao giờ em lại có ý lừa tám đến công việc làm ăn trong nhà thê?

Thúy-Liên ghen ghét lại gần, trịnh trọng nói:

— Anh chờ cho tôi là nó dù,

việc này quan trọng lắm, chẳng phải chơi. Anh chờ nên thấy tôi để ý đến quyền lợi mà ta một cách chậm trễ thế này mà lấy làm ngạc nhiên. Không lúc nào tôi không lúng túng đến việc nhà, nhưng không ngờ ra đây thôi. Nhưng hãy giờ, tôi cần phải trả lời vì vì nhà ta sập vào bước khò khẩn.

Em định nói đến việc công ty Lanh-phat vừa rồi làm hại nhà ta chăng?

Em cũng không chắc công ty Lanh-phat có tội làm hại mãi được nhà ta. Ta bị hại thì họ cũng bị hại nhiều, liệu trên đầu mà họ theo mãi được. Nhưng xem ra, họ định với ta càng chết, họ dù có bị hại thì cũng làm cho ta hại dại. Em nhận thấy thế đấy.

Lúc ấy Thúy-Liên nói nũng bắng bỉ, nàng đã xúy buồm ẻng nói rõ tên người đang làm hại nhà máy đóng tàu Nghiệp-Sam, nhưng may lại kip gữ miếng. Nàng nói:

— Em đã nghe kỹ về việc đó rồi, việc này quan trọng lắm không chơi. Riêng em, em nghĩ muốn giúp ích cho nhà ta cho nên em mới đến đây nói chuyện với anh. Đây của riêng em có bao nhiêu, tùy anh đem mà xú dụng làm thê nào cho lèch được câu câu thi (hồi).

(còn nữa)

NHÍ - LANG

SAY-SẮP-ZI

Ấy là tên mà các bạn làng chơi đặt cho thuốc cường dương Quảng-Trị (42). Thuốc bồi bổ cho bén-Tau, kiền hòn, ngay tuc-khac, nó giúp cho đàn ông được hoàn toàn mãn nguyện trong việc giao tình. Rất có ích cho những người bị liệt dương, di-tinh, mộng-tinh. Mỗi lọ giá 1p. dùng 20 lần. Gửi Nhàn-hoa giao ngan.

Đào - Lập

97, Hàng Gai, Hanoi

CÁC BẢN HAY BỐN XEM : LÊ-VAN-TRƯƠNG

quyển đầu trong tập văn-xé Phê bình các nhân vật hiện thời do LÂN KHAI viết. Một lối văn phê bình tinh lý rất mồi lè. Các bạn nên có ngay quyển này để về sau có dễ cãi tấp nói về các vấn đề mà các bạn cần phải hiểu để có thể hiểu được các tác phẩm của các văn sĩ ấy. Mỗi quyển nói về vấn đề nào đều có in ảnh. Sách in rất đẹp. Thực là tập văn hoàn toàn về cả nội dung và hình thức. Giá bán: 0\$20

MINH-PHƯƠNG xuất bản

BRILLANTINE
CÉ CÉ
thơm, mượt, không sinh gầu

MUA BUÔN CHẮC CHẨN LÒI NHIỀU
KHÔNG LÓ VỐN NHƯ CÁC THÚ KHÁC

XE TĂNG PHUN LỬA KIỀU HOA - KỲ

của NGUYỄN NHƯ HOÀN

Tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN

Thực không bùn nào huồi học
của nhà gáo Nam lại có về hoặt
động như hôm nay. Sú nóng bức
của ngày hè đã từ cưa diêm mà
hơn 500 cõi ti-nhau đều châm chá
vào lối giảng của anh vì bài dạy
của anh lần này có tinh cách rất
mới mẻ, hợp thời, nói về cách
« Phỏng thủ thu động » :

« Nay các em nêu nhở, khi có
ai tới đánh mình trong lúc mình
không có khi-giới, bắt mình phải
tim chỗ nấp-ẩn, hoặc tìm cách lẩn
chạy cho nhanh, như thế nào là
phỏng thủ thu động... Ngày nay
trong các trấn mạc, có nhiều tầu bay
chuyên việc ném bom nên giết hại
nhieu người. Cố bít cách phỏng thủ
hủ động mà có đường thoát nạn
được... »

.. Với một giọng
nghênh - nghĩ, rõ
ràng, anh Nam đem
hết cả những cái
biết của anh mới
chan uốt, chan ráo
nhận được trong
mấy buổi giảng
giảng ở tinh ly ra
day các trò em.

Anh lấy làm khôi
trả « Đò-cùng nhất
là sau khi bồi lại
một số họ trò, thấy
chứng trả lời trời
chảy, chứng rõ là
chứng h'èu k'k'ài,
không đến nổi công
anh là công cõe,
vì g'ang cõe anh
là nước đồi khoai.
Chả thế mà chiến
tối hôm đó k'hi vào
màn đิง đٹ anh vẫn

hồi tưởng lại buổi diễu giáng vừa
rồi và lấy làm thù ví, vì anh vốn là
một nhà giáo v'ati-tam-tam lo bồn
phản, mặc dù muối nán n' - v'

vẫn v'ati-linh dè anh ba-dao trong
cánh túng thiều nghè-nàn, v' con
óm yêu.

Nói cho đúng ra thì ba, bốn năm
nhà-nước lại thăng cho anh một
trật, đường công-danh của anh kè
cứng thanh-thắn lắm đây. Thế mà
từ lúc làm thi-vai giáo-học hạng 8
với 32 đồng b'et lương, tới lúc lên
hạng năm 53 đồng, anh vẫn chưa
được lás nào v'ao b'et công ng'. Vì
trong mười năm trời nay, nhà-nước
có sẵn lòng thăng cho anh
được ba-trật v'ẽ ngach « g'òi đầu tr'r »
thì v'ợ anh lại rộng bụng thăng
cho anh những chia-trật v'ẽ ngach
« lâm b'ò ». Nói nôm na, thi b'et
nay với số lương thi-sai giáo-học
hạng năm anh ph'ei nuôi một gia-
đinh chín con và một v'ợ h'au-sản,



các bạn có biết-tài v'ẽ kinh-tế thử
tinh bộ xem tránh sao cho khỏi
được công ng' dù k'ẽ c'ui tiền phu-
cấp các con v'ao n'?

Vith'ẽ, v'ợ chồng anh d' phải hi-
sinh nhiều lâu. Từ c'ui lâ, cái m'ac
cho đến d' đặc thường dùng đều
chục thiều-thốn c'ò, mà c'ò không
muốn chịu chàng r'ua, thi b'oi c'òn
dào d'au cho-ra? Tuy v'ợ anh v'an
vui, vui mà, làm việc, v'i anh còn
như m'oi b'oi học trường Su-Pham
c'ò lân ông đốc Tây d' giáng v'ẽ c'ò:
« L'am thay-giáo lại ph'ei là một nh'ă
triết-học nữa mới d'ac » (Il faut
que l'instituteur soit double d'og
philosophie).

Anh có một thói quen — k'ẽ c'ung
mình lâm, ch'ue ng' được, l'ai
l'h'nh-tr'on l'ai công việc hàng ngày.
Hôm đó v'ua ng' xong, ch'op m'at
ng', b'ong anh bắt m'inh nh'om dày
thi ra m'otcon muỗi
quái ác d' c'ò g'ao
l'am m'at gi'ac ng' u
của nh'ă triết - hoc.
Một tay xon g'ao ch'ob
muỗi d'it má, một
tay g'ai d'au, anh
nh'n' m'at c'ò nh'au
v'ua d'mi xu'ng
b'ong l'ai rut mạnh
chan-lèo, b'au tay
d'ong-thời d'ap d'anh
« t'et » vào l'bung
chan, ch'ec giết
con muỗi thứ hai
đ'nh' m'ich mà
h'ut m'au. Ng' d'au
con muỗi d' nh'au...
cánh bay d', không
quên lén giòng v'o
v'eo nh'ao b'ao. Nhưng
đêm d' khuya rồi
m'á s'ang mai lại c'ò
quán N'au v'ekhám
v'òi kh'au.

b'udi t'ep v'òi. Anh s'ue ng' d'ug
một k'ẽ t'y ch'ò là d'ac-sách: anh
quyết thực-hành bài học Phóng
h'ub thu động v'ra giáng l'uc ban

trua. Anh t'at ph'et
ngon d'en g'an gi'uong
n'âm, l'ay cái ch'au
đon ch'om k'hn d'au
d'ac v'òi l'am h'um tr'on
quán d'ch.

Ngoài v'ong nguy-
hiêm ar b'ay k'hoan
kh'oi loan ng' u. Nh'ung
m'ot ch'oc, o
nay l'sao m'inh kh'ob
th'oi la, mà l'ai d'am
n're muỗi b'oh-hoi n'ua
m'oi ch'oi ch'ur? B'ong
anh b'et e'ri, s'uc nh'ob
r'ang d'êm v'au c'ò là
d'êm b'et, mà m'ua h'et b'et c'ò
còn ai d'ng
dai d'ap ch'au k'hn mit cu ph'et?
Nh'ent thấy c'au n'ham thi'en-c'ò
minh, nh'ă th'ong-hai d'ang-tr'i d'ap
trong ch'au v'ea ph'ia cu'gi' gi'uong roi
l'am d'mi m'at ng', h'et là d'ich quán
d'ac m'phen no n'mu'u n'ong, it ra
c'ung k'ẽ v'oi ch'oc l'at cho anh ng'
thiếp quen di.

Kh'au n'oi, nh'ung quán u'ng m'au
ng'ười kh'oi bi'et tinh k'ha c'òn d'oi
ki'ep n'ao b'oh m'ing thi't d'ong h'et
h'oi n'âm d'ay cho d'ar b'et? Họ chàng
ba'g'io m'oh ch'et m'oh, ro'oi ch'et m'oh,
tui s'et-ti ch'et m'oh, thi mu'o' m'oh
kh'ong thi'et m'au. Ch'au n'oi ch'ien
t'inh d'ec ch'oc l'at, ti'eng reo b'ò...
vo v'oa t'oa n'au, muỗi d'au
d'au t'ien d'au. Th'ay kh'ong-quán b'et
d'ich hoai-d'og quâ' d'et, anh kh'ong
th'et nh'ug'oh b'et d'ua, quy'et-chi
ph'au-c'ong. Anh d'anh r'et d'et d'au
cu'on b'et m'ot ph'ia m'au l'au,
l'ay quai'na'ua l'ay qua' d'et c'ò b'au
b'et th'et, k'g'iat m'au l'et c'au-th'au
r'et d'au t'ien l'au.

M'ot ph'ut... n'au ph'ut... m'ươi
ph'ut qua. K'ia! Sao anh l'ai ng'oi
ph'at d'ay? Thi ra m'ot l'an n'ua, co
quán thi'eng c'ua anh l'ai g'ie
d'ug ti'eng d'ong-c'or c'ua kh'ong
quán b'et d'ich, gi'et l'ac, d'ong-ho
n'ua b'et c'au d'ong, d'ac d'anh ba
ti'eng.

Sau h'au c'au ng'ap xo'c c'au quai h'um
v'òi m'at cái v'ron v'ao g'au ng' ng'au,
anh « c'au s'ron » nh'et d'ih t'ien-c'ong.
L'au n'ay anh quy'et s'et d'ung
t'oi m'ot th'et kh'oi k'hoa-hoc t'oi
t'au m'ot h'ong tru-kh'au triết-de d'uy
l'ec-l'ug'oh b'et d'ich. Th'et kh'oi
n'ay anh th'uet v'í v'oi nh'ung con
v'et nh'ă-l'ua c'ua Kh'ong-Minh d'oi



Tam-Quốc, và « xe-tăng phun lửa »
của nhà độc-tai Hit-le. Anh nh'at-
d'inh d'ang d'et gi'et b'et li'et quán th'et
... muỗ' b'ang chi'ec den Hoa Ky.
Anh h'ao r'ang bi'et d'ung v'oi m'ot
chi'en-c'ui t'oi t'au d'au th'et th'et d'au
h'anh-dien v'oi b'ao c'au n'au ch'au;
Va nh'at là v'oi v'ợ con anh dang
n'am c'anh d'ay!

O

Hai ch'au qu'y l'en gi'uong, tay trai
ty v'ao d'ui b'et trai, tay ph'et c'au
chi'ec den Hoa Ky l'au n'ay d'au kh'eu
l'en th'et s'ang, anh h'amp-h'or k'eo...
l'et qua' l'au t'ien-l'au r'ong kh'ap c'au
b'oc-g'ao... m'au. Co' m'au anh kh'ob
him, ph'au thi b'et c'ay ch'au d'ug
ng', ph'au thi ch'oi a'ng s'ang d'au,
hay b'et m'ot l'et l'et v'ac k'ha d'au
c'au l'au x'au r'et kh'ong l'en b'et. Ngay
l'ac a'ng, m'ot chi'ec phi-co' b'et d'ich
l'et l'ac h'ac'ong trong t'ien t'ien
c'ua anh. Kh'ong ng'au-ng'au g', v'et
v'oi m'ot bi'eit-tai c'ua nh'ă ch'uy'en
m'au quan-n'au, thuy'et-tu'ng c'au
nh'ă n'ua. Va c'au d'au l'et osi-quyen
d'et a'och, a'och m'ot m'au n'au
ch'et b'et binh-tinh-nhu'e c'ua nh'ă
nu'oc g'iao cho?

Nhung, su c'au d'ung lam cho
con ng'ười ta sinh ra tinh quai, v'et
m'ot nh'ă triết-hoc c'ò d'au lai
chi'ec b'et tay tru'c'et m'ot v'au-d'et — d'et
l'et m'ot v'au d'et kh'oi kh'au? V'et m'ot
chi'et d'ung d'ay quai'et, anh lau
v'et m'ay gi'et m'oh d'oh d'ong d'et
n'au b'et t'ien t'ien, hang v'et chi'ec a'osso
m'au v'et v'et l'ac r'et n'au kh'au
nh'et osi mu'op. Ao n'ay kh'oi ng'au anh



vẫn đặc thay chiếc áo lanh lặn dà
danh. Anh chui ra ngoài màn, bước
rảo tới chiếc bàn gỗ mộc đặc nhất,
đứng lèn bàn giấy kẽm sá-loong,
kiêm bàn ăn và kiêm cả bàn thờ
tổng những hôm nhà có giỗ. Anh
với lấy lọ hồ tây và lôi trong đồng
sách nát ra một mảnh khăn cũ rồi
lè lồng áo vào màn lận lượn xé
giấy phiết hồ dán vào chỗ rách... và
sau khi quật màn cẩn thận anh ngả
lręng nằm. Anh đã toàn thắng vì
phóng một luồng nồng tinh sầu
cùng quanh mình, tuyệt nhiên
không thấy hòng một chiếc phi cơ
não của địch quân nữa.

Khoái trí nhưng mặt rã, mệt rồ,
anh ngủ thiếp đi lúc nào không
biết.

Làn gió mát dịu của buổi blahn-
minh lùa qua cửa sổ làm anh mệt-ly
trong giấc ngủ sáng «dáng trán
quán».

Thấy tiếng leo nhẹo của xóm,
đieng gọi nhau di chợ hoặc ra
đồng, vợ anh sực tỉnh dậy, giờ tuy
toan lay gọi chồng.

Bỗng nàng nàng ngừng lại. Cái
thân hình bốc hắc đang nằm sấp
xàm xep, dưới thằng chén tay kia,
của người yêu độc nhất của nàng,
đã gọi ở nàng một tư-tưởng buồn
rầu-ái-nại. Nàng không nói, nàng
chưa nỡ làm kinh động giấc ngủ
của chồng vì nàng biết, nàng biết
lâm, đối với chồng nàng thử thách
bỗn mà chàng có được chỉ là
giấc ngủ, chứ đâu được là sám,
nhung, quê, phu... như ai!

Nàng với tay sờ lây chiếc đồng
bồ vò sát ở đầu giường. Kim chỉ

bỗn giờ một khắc. Yên trí còn
niêu thi giờ nàng sẽ rón minh trở
dày xuống bếp rang cơm làm món
điểm tâm. Nào ngờ, vừa xuống tới
cửa bếp, tì ống dép, tro ấm
mâm, tiếp đến tiếng reo của
máy cạo học trò... mới thấy ra
trường ngày có quán Năm den.

Áy mót thật chí!... Thì ra chiếc
đồng hồ quản chưa lèn dây đã đè
nên vòm gáy nên tai bô.

Quen hốt cái chiến công rực
rỡ của mình đêm trước, anh Nam
vợt vang mạc áo xô gẩy, rao hước
một mạch mà ra trường, để được vị
Thượng-tướng kia đèn bù cho anh
cái công lao đã xông pha khói lửa
trù khử dân giặc... muỗi bắng
một câu quá ư ngọt ngào :

— Tôi sờ tui đòi anh di một nơi
vắng vẻ mạn ngược đê anh được
yêu tinh mà ngủ rõ trưa...

Nửa tháng sau, trong một gian
nhà lá, sau ngôi dinh cõ dâng làm
trường học ở một làng hẻo lánh
kia thuộc huyện Đại-Tử, tỉnh Thái
Nguyên, cũng lại vào lúc anh vắt
tay lên trán lanh-trí ôn lòn công
việc hàng ngày, vẫn vơ nghĩ đến cái
đèm oanh-liệt bừa náo, anh Nam lại
hân hoan vui vẻ — vẫn cái vui của
nhà triết-học — tự hào iếng quan
trên đà biền rõ tài diệu khrien «xe
tảng phun lửa kiệu Hoa-Ký» của
mình, nêu mói cù anh lèn vùng rừng
xanh núi dô, nước đec ma thiêng
bỗn mà chàng có được chỉ là
giấc ngủ, chứ đâu được là sám,
nhung, quê, phu... như ai!

NGUYỄN-NHƯ HOÀN

DUNG THI - NGHIỆM

Thuốc Trữ Lao không mất mít

Thuốc chữa Ho Lao của nhà thuốc Thượng-Duc nồi lồng nhất ở Bắc-Kỳ, vì ai ốp sinh ra
tao hoa đã bị bệnh ấy chiếm diện thấy dense phủ, hoặc thử đâm có vi-trùng, dùng điều kiện
vợt mít. Nặng 2 kg, nhẹ 1, 2 kg. Thuốc uống trong giá 5\$ một hộp lớn, (6 hộp 26\$, 60, 90
đồng) thứ 2 \$ 60. Thuốc ngâm chỉ ngày ho rã huyễn, và khô ho hoặc khac lùn, giá 2\$ hộp lớn,
9\$ hộp nhỏ.

Thuốc rất hay, ai uống công công hiệu, những ai đã chờ chờ ở đốc-thị hoặc nhà thương,
chưa khỏi, nhưng còn dù các giấy tờ, sẽ được đóng thử không mất tiền, để lộ sự công hiệu
của thuốc.

NHÀ THUỐC THƯỢNG - ĐỨC

Sáng lập lâu năm tại Hanoi
— 15 Mission, phố (Nhà Chung) —

— Kem mạch, cho đơn, dạy học theo lối hầm-thu. Trong nhà thuốc có đủ các dược-y khoa
để giúp việc.

Ho Lao

THƯ CẨM TẠ

Vinh, le 19 octobre 1940

Cung ông :

Lê-xuân-Khôi

QUÂN ĐỘC

ĐẠI-Á Y - VIỆN

1ster HÀNG THAN - HANOI

Thưa ngài :

Nhà tôi ho, có sốt và gây ròe đi một cách rõ
ràng sợ. Tôi cho đ. chiếu điện, thi phổi bèn
phai bị thâm.

May sao, nhì một người quen giới thiệu tôi
cho nhà tôi dùng thuốc của ngài — dùng một
cách nghĩ ngữ như khi người ta dùng một
cách thuốc của thày lang ta !

Sau một tháng dùng thuốc của ngài, kết quả
không ngờ : sốt rút hẳn, ho không còn nữa
và gây ròe thi hết một cách trông thấy.

Tôi sang sương hào tin để báo hiết cho, để
ngài có thể iết hào để cứu sống được một
người, và xin thành thật cầu ơn ngài vòi công

NGUYỄN KHÁNH

Entrepreneur des transports

21 - 23, Rue des Réservoirs à Vinh

Hanoi le 21 octobre 1940

Thân phụ chúng tôi, mắc bệnh lao đã mấy
năm nay. Nào điều trị tại bệnh-viện, nào dùng
đều các tháp thuốc Pháp, Nam, song chỉ giờ
được bệnh không tăng, chứ không giảm.

Mới đây, múa lanh tớ, iết thêm tuổi già,
bệnh của thân phụ tăng tối lại tăng lên ngày
nhéo. Tôi xin hào hùng hy vọng chữa cháy
thi phác nạo đục bắc-nhìn, nêu cảm to
thuốc ngài, nên tôi vội iết muộn thế, thi may
phay không chong tôi đã khỏi hàn...

Cái vui mừng được thấy cha già khố
nhung thế nào thì vui, cảm kích on ngài của
chúng tôi cũng vậy...

NGUYỄN-DÂN-NUNG

Sous officier

Garde Indigène Hanoi

Lời nhà thuốc

Coi thế, các ngài đùa : thuốc co
thực tài. Vậy ai có bệnh, kip dùng :
CAO HO LAO (thu đâm thi ngâm 55kg)
thứ nhô 10\$, lớn 20\$. NGỦ TRÙ LAO
lớn 5\$, nhô 3\$. Al nhẹ, chi 1 lọ cao
ho lòn và một lọ ngón lòn là khói hàn.
Ở xa mua lanh hóa giso ngan.

Dại-lý... Mai-lanh ở Haiphong.
Nam-ký và Cao-mèn, xin vĩ t thư,
mu... ờ chí cựu của ĐẠI-Á Y VIỆN,
tại 209 Rue Lagrandière, Saigon.

Tôi chắc các bạn đã biết hãng
buôn Dupont-Lévy.

Đó là một cái hãng buôn
cực to lớn.

Nhưng có lẽ các bạn không được
biết rằng tôi là chồng có Germaine,
con gái của ông chủ hãng buôn
Dupont-Lévy này.

Tôi hiểu lầm rồi, đã có lầm người
vẫn thường phao dồn lèn rằng bối
năm ngoái tôi lâm cái mồm ở Phi-
châu lở vzeń nhiều lầm, cho nên tôi
phải... Nhưng đó chỉ là một lùa đòn
của bọn người xấu bụng mà thôi ;
chứ Germaine — cô vợ yêu quý của
tôi — cũng chẳng đến nổi xấu nào!

có vẻ ợp ep, nhưng vợ tôi bảo
rằng cái nhà ấy «một mói» lâm và
nó dã phải tìm ngót nữa tháng
mới thấy, thì tôi cũng phải bắt
buộu tin như vậy !

Tôi không dám nói với các bạn
rằng ở nhà chung tôi thật là thân
mặt hết sức... vì ở đó bạn bè, khách
khứa đến chơi hoặc làm gì đều
cùng ở trong một gian phòng salon
cũ, nhưng tôi có thể giờ được quyền
hành của tôi trong những giờ quan
trọng sau này !

nói ra, nhưng chắc các bạn đã hiểu
rồi; đó là tôi là một người chồng
tốt... không chê vào đâu được !
Như thế lại hay vì vợ tôi vẫn có
tinh hống hách hắt ngạt chong, hay
giận dữ và hay khóc lầm. Thành
ra tôi tiễn lành như thế đã được
nhiều chuyện cãi nhau vớ vẩn, va
vì vây tôi có thể giờ được quyền
hành của tôi trong những giờ quan
trọng sau này !

Tôi đã nhìn thấy...



Tôi nhìn trong gương thấy rõ ràng
Chaelier hồn vía tôi! Tôi buôn quá vĩ
đã hỏng lại, còn bị vợ cho mộc sừng.

TÙNG - HIỆP
THUẬT THEO
CHUYỆN
PHIM NGẮN
«LE RÉTRO-VISEUR»

Cách đây vài tháng tôi «ra mít
với đời». Nghĩa là tôi di lại chovi
với các chúng bạn. Tôi khai lầm s.,
các bạn ơi! Và kể từ hôm đó Ger-
maine đã thu nhận ra rằng không thể
quá nhòn với tôi được!

Vợ của tôi muốn có một cái ô-to
tô lớn. Tôi thì tôi chiêu ý bà vò
tôi ngày: và biện giải tôi đang là
chủ một chiếc ô-to Citroen 11 mã
lực... các bạn hãy để biết thứ xe
ấy chạy nhanh và nhẹ nhàng đến
thế nào!

Năm đầu chúng tôi lấy nhau
chẳng có chuyện gì cả. Chúng tôi ở
một ngôi nhà thuê ở Autenil. Kè
thì các bức tường của ngôi nhà này

31

Nhưng mà vợ tôi nó hết rầm rí lên. Nó bảo rằng ai ai cũng có xe Citroen cả và nó có thể di ra khỏi cửa là nó không xem của tôi với xe người khác được. Xe gì mà xoàng vậy, ai còn dám ngồi lên trên xe ấy để di qua phố nữa cơ chứ? Nhưng rồi nó kêu gào mãi càng đầm chán.

Trước tiên thi Germaine muốn có một cái ô-tô hai chỗ ngồi; nhưng lần này tôi không hiểu tại sao tôi lại quyết định: tui mua một cái xe bốn chỗ ngồi! Đã hành là tôi cũng thừa hiểu những cái khó khăn-trả của một cặp vợ chồng thân yêu di chui với nhau trong một chiếc xe ô-tô hơi chồm. Nhưng mà mặc dù người ta lấy hết理科 ra để tuồng trọng ràng người ta sẽ già, họ vẫn xe chạy nhanh như gió, người ta sẽ dừng lại các quán trọ bên đường, và người ta sẽ theo ý muốn để dừng lại nhằm những phong cảnh hùng vĩ hay những cảnh chiều ta-rye rõ... phải, phải như thế, thực là nên thơ lắm! Nhưng mà nhỡ xe nó thi lai chí một mình tôi lẩn lung ra chửa xe lát, trong khi ấy thi Germaine, con vợ tôi, tha hồ ngồi ở trên xe để mà chiếc móc tôi làm ăn rái chậm chạp... chẳng hạn.

Một chiếc xe có bốn chỗ ngồi không thể: vì thế nào cũng có một vài anh bạn thích s-hoong xe, và nhỡ xe có hỏng thì họ cũng phải theo lòng, say vào chửa xe hay là dãy xe. Ấy là tôi chưa xé nhieu khi lại còn có những ông bạn thích ngồi nhõ xe để tranh gián tiếp é-sang, tiền án ở dc đường và nhiều thứ-siển nữa là khác! Mua một cái xe có bốn chỗ ngồi... tôi đã khôn lâm, các bạn ơi!

Vợ tôi không thích giao thiệp với các bạn của tôi. Thành ra, tôi phải râu long giao thiệp với các bạn của nó vậy. Nhất là thằng cha Chatelier làm tội phản lồng quát. Chatelier là con một ông già có đến bao nhiêu... số tiền ấy sau này Chatelier sẽ được thừa hưởng. Hiện giờ thi thằng cha ấy ăn ham vào các bạn bè và cố làm ra dáng lịch sự và theo dõi. Riêng tôi thi tôi thấy chưa ai lồng bằng nó — trù Germaine, vợ của tôi ra.

Từ ngày tôi mua cái xe Citroen 11 môt lực kia thi Chatelier nghiêm túc với tôi: và cũng vì nó mà Germaine mới hi sinh theo cái ý kiến đòi khánh thành cái xe ô-tô ấy của Chatelier nghĩ ro. Và Germaine đã bắt tôi phải thuê một người dọn nhà khiêng cái ô-tô Citroen vào salon của vợ chồng tôi để rồi nó mờ mờ bữa tiệc mừng có-hàng trâm banh bê nó kéo đến uống gõi sám-banh và dỗ cả rượu vaso chiếc xe mới của tôi! Cố chết con người ta không?

Sau bữa tiệc ấy xác thán giải ở buồng salon của tôi bị hư hỏng hết và tôi phải khắc cả đèn để tự lau xe cho nó khôi hoen rì! Nghĩ lị! thật là nguy curi! Các ông, bà bạn ấy ranh nhau mà pha chế thật vật và thật lụt đến nỗi chiếc xe Citroen sờn đỏ của tôi cũng hình như phai ngung và dỗ... cẩn thận!

Chắc ô-tô của tôi lại từ già saloon dè ra đường. Nhưng anh chàng Chatelier thi lý hóa là minh, có nhiều ý kiến..., tuyệt lâm lâm! Riêng tôi, tôi càng thấy ghét thẳng cha ấy vì từ sau bữa tiệc sám-banh, may chúa ô-tô tôi bị rượu ngon vào chạy không được tốt như trước nữa. Germaine an ủi tôi rằng xe đang chạy rodage như thế mà cho rượu vào xe thi sau này xe sẽ chạy bay, không thể là được. Tôi không tin thế, và nếu tôi không nhõ Germaine thi tôi đã dâ cho thẳng cha Chatelier kia it ra là ba cái đà rõ!

MỤC BÚT MÁY

FOOR
LA TỐT NHẤT

Lợ nhón OS40
CÓ BẢN KHẨP MỌI NƠI

Có một cái ô-tô, hay lâm... nhưng mà những ngày thứ-nhật phải đi chui với chúng ban; và cũng từ đấy mà lâm «thảm kịch» bắt đầu diễn ra! Thành thà cứ mỗi ngày nghĩ lìai tôi phải khô sá và những câu hỏi của Germaine:

— «Chúng minh di đâu bây giờ? Vào rò ai cùng di cho vui nhỉ?»

Phải, rùi ai cùng đi?

Rủ bộ hàng di chung? Không khăn lấm... Vì nếu tôi bàn định đem bộ hàng của tôi thi Germaine cũng bàn định đem bộ hàng của nó di. Thành ra tôi không thể đem the hàng chục người họ nhà bà ấy di được. Vậy là quyết định: không cho họ hàng đi!

Còn bạn bè?

Chúng tôi cùng kê ra n.l. ống tên bạn quen... nghĩa là những người bạn không có ô-tô!. Nhưng h'ết ông chồng kia bị Germaine ghét, thi bà vợ nó lại làm tôi khô chịu và cảng... thành thử muôn tránh những sự cối lôi thôi, thi đánh phải theo ý-kien của Germaine: nghĩa là tôi phải ngồi dâng trước cùm lái, còn dâng sau thi vợ tôi ngồi với voi bạn rận dâng ghét của nó : thẳng cha Chatelier!

Chatelier luôn luôn bẩn cái này, tinh cái kia! Hắn quên lâm rắng tôi là chủ cái xe xáu tôi và tôi đã có những đường đi, những chỗ nghỉ và những hàng cờm dâng sẵn từ trước. Nhưng bà già vợ tôi, cũng tên thành ý-nghĩ của Chatelier và tôi nhận thấy rằng chỉ một tí nữa thôi là vợ tôi và Chatelier có thể báo tôi được rằng :

— Cho xe chạy mâu lén đi... anh tài-xé!

Tôi học vận ô-tô với một ông thầy chỉ chuyên dạy những người lich-sự cầm lái. Bởi thế nên khi tôi đã come no ne rồi và xe ô-tô đã ra khỏi thành phố thi tôi không hề muốn vượt những chiếc xe chạy ở trước xe tôi. Mỗi khi có một chiếc xe Packard 50 môt-lực nào vượt qua xe tôi là Germaine và Chatelier ngồi ở phía sau dâ kêu gào: lâm rí lên rằng xe tôi chạy kém quá. Nhưng mà tôi không thích chạy nhanh để

rồi phải nằm xuống hố ở vệ đường, đỡ đậm vào gốc cây hay là đè dập đưa ra trước tòa Trung-tri.;

Thường thường — môi chử-nhại — tôi vẫn muốn xe di tìm một cái chỗ cảnh đẹp no-hay hay và vắng vẻ; nhưng bao giờ cũng vậy: Germaine chỉ muốn di tới một nơi đông đúc dâ cho bà ấy trung bày bộ áo thêu-thao của bà ấy mới may.

Thành ra lân... nếu tôi bàn định đem bộ hàng của tôi thi Germaine cũng bàn định đem bộ hàng của nó di. Thành ra tôi không thể đem the hàng chục người họ nhà bà ấy di được. Vậy là quyết định: không cho họ hàng đi!

Còn tôi, tôi biết làm gì bây giờ?

Quay về nhà chảng? Đè giờ ra cái trô dâ thường sây... ra... ba người cái cọ nhau, chửi nhau và khóc léc... Tôi không muốn nhìn thấy Germaine khóc và nỗi giận vi trong những khi ấy thi Germaine giống bà mẹ nó vô cùng! Tôi chắc Ger-

không còn dâ chịu nổi sự đau thương, tôi với vã môt cùa xe buốc xuống và tôi chạy vào một hàng bán rượu bênh đường, thi gọi một cốc rượu mạnh uống và tôi dâ để mặc chiếc xe của tôi ở giữa đường giá réo những tiếng cối giục và tiếng chửi rủa của các thằng sôp-pho các xe

Thời giờ qua...

Đồng hồ dâ diêm chiu giờ, anh chủ quán rượu dâ nhắc tôi đến năm, sáu lán rằng y chí đợi tôi ra dòng cửa vì hôm nay là chủ nhật. Chiếc xe ô-tô của tôi — không hiểu tại sao — lại dâ dỗ ở ngay trước cửa hàng rượu... Germaine và Chatelier lúc này có lê ở nhà tôi đang điều tình chém con tôi và làm nhiều trò thù hờ nữa.

Còn tôi, tôi biết làm gì bây giờ?

Quay về nhà chảng? Đè giờ ra cái trô dâ thường sây... ra... ba người cái cọ nhau, chửi nhau và khóc léc... Tôi không muốn nhìn thấy Germaine khóc và nỗi giận vi trong những khi ấy thi Germaine giống bà mẹ nó vô cùng! Tôi chắc Ger-

mai nei cùn dâ can-dâm dê bie vào tien mat loi rang: «Nếu tôi biết ván lai ô-tô cũ hơn thi có doi náo xe ô-tô của tôi lại bị dâm... và nếu không có am guong nhin ve phia sau kia thi... va...» Không, không, tôi quyết định không về nhà tôi đêm nay, nhưng tôi sẽ viết thư... Phải, trời bi! Tôi sẽ viết thư cho Germaine — cù gái tan thời róm dâi va mat day kia — lât cả nhung y ngub của tôi ve nó va ve thang ban Chatelier rôt lao ca...

Tôi nghĩ và tôi làm liền. Tôi gọi chủ hàng rượu lấy cho tôi môt tờ giấy trắng rôt. Tôi ngồi nghĩ môt lát... Tôi đã tìm ra rồi: tôi lức khac cùm lhy h'ut vien i...

«Vi co việc bận và môt lhy rieng, cần bán ngay một chiếc ô-tô Citroen 11 môt lực kiêu 1940, môt di được 3 tháng, cón môt nguyên. Xe có dâ pare-chocs, guong nhin ve phia sau va nhieu dâ chua xe con moi... Muon hon han gi xin lai ngay...»

Tôi quyết định bâi chiếc xe ô-tô mới của tôi di... bởi vì với Germaine thi công chuyện sẽ xong xuôi: dâ vào đây ngay, tôi sẽ thu xếp cho thẳng cha Chatelier đang là nhân-tinh của Germaine, và y tôi dâ cho tôi môt sòng nhiều lâm l!

Mà lại chính nhõ ở cái guong nhin lai phia sau ở chiếc ô-tô của tôi mà tôi mới biết câu chuyện dâ buôn này!

Lúc ấy xe di lai ở ngã tư bniêu lâm, tôi phải dừng fai gitra đường — Cha-elier vẫn ngòi với Germaine và dâ sau nhõi lâm...

Tôi đang diêm tinh ngồi nghe những tiếng cối bôp kêu inh ôi và các câu chuyện pia trô nhát nhão của Chatelier, thi không hiểu một thằng sôp-pho thô-là nào vâu chiếc xe khác bênh đám xâm vào sâu xe tôi...

Xe nó dâng xe tôi mạnh quá, tôi bị hất bâu lêm gán cái guong nhin lai phia sau... và vì vậy tôi nhìn thấy ở trong guong hình ảnh Chatelier đang bôn lém cáp môi của bà vợ quỷ hót của tôi! Tôi huân quá vì không những xe bị hỏng mà con bị vã cho môt sòng nữa!

Tôi đau lòng vô cung, lòng tôi

ESSENCE TEBHÉRÉNTHINE COLOPHANE

BẢN BUÔN VÀ BẢN LẺ
HỘI NHÀ SẢN XUẤT

Song - Mao

101, Rue de Canton, Haiphong, Tel. 141

SINH - NGUYÊN THUỐC BỘ THÂN KIÊN TINH

Cứa bệnh thận hư, di, mộng, hoat-tinh, liệt dương, suy nhược vê tinh dục. Những người chơi bài quá độ, mất, ô tai, tiêu tiền khâ-trong, khâ-vàng. Các cù già, sú phông duc suy yếu, các thâu niên vi thû-dâm, mắc những bệnh hiền-nghêo, ô bô phan sinh dacy, dâng thuốc sinh nguyên dâi bô-thân mới có hiệu nghiệm. Giá môt hộp 1\$50 — 5 hộp 7\$50.

TUYẾT NỐC LÂU.— Con nọc lậu trong người mà không chữa; lục yểu bênh lại phát. Nên uống thuốc tuyết noci lậu (0\$60) dâ tri hàn gióng trùng đặc Gonococcus de Neisser. Môt môt công 2 hộp, Ba lầu uống 6 hộp. Cù dâ các thuốc hoa liều. Thuốc liều cù quyết là công hiệu hor hêt.

Dai-ly

Haiphong : Mai-linh. Nam định : Viet-long. Thành-hoa : Thâi-lai, Vinh : Kios-qu. Thành-hoa : và khap các tinh to. Giai thuốc linh hóa giao ngan

HỘI BẢO CHẾ

TRÁC - VÝ
62 — HÀNG COT — HANOI

TRÊN NÚI TIÊU-SƠN HAI CON MA NÓI CHUYỆN VỀ NƯỚC VIỆT-NAM

(Tiếp theo trang 17)

Nhưng lợ sao trên đỉnh núi xa tít ở bên Quảng-dông, ma quỷ lại đem chuyện có can thiệp tới việc nước Nam mà nói?

Ông lão dưới chòe là vong hồn Hoắc-Thao, chắc ai cũng nhận ra ngay rồi! Nhưng ông lão trên núi minh đã giẹp yên mãi loạn Lai Nguyên trong tranh mà làm vui nước Nam một lúc, truyền cho dân con thi co-nghiệp dồ-nát, thế là ai vậy?

Có lẽ ông là Bắc-Benh-Vương Nguyễn-Huệ đã chẳng? Người con mà ông cho là bất-tiểu, làm hỏng nghiệp nhà, ấy là Quang-Toản chẳng?

Nhưng ông đang thòi sự lịch ông chẳng được hiền-dương ở đời, thi quyết ông không phải là Quang-Trung hoàng-dế. Vì Quang-Trung hoàng-dế đã làm oanh-liệt trong lịch-sử nước Nam, lại vang day tiếng tăm sang Tàu và tinh đánh lấy Lưỡng-Quảng kia mà.

Tôi tưởng chỉ là một con ma nào hiếu danh nói
Quân-Chí

Thợ khéo, cần thận, sạch sẽ,
lich sự là những đặc điểm của :

Hiệu hót lò và nhà Tâm
PHẠM-NGỌC-PHÚC

N 3 Ru Rchaud - Hanoi
(Góc phố Hàng Bông và phố Đoàn)

LỊCH

Có đôi ngày Tàu, Nam, đang
xấu, cùng các ngày kỷ-niệm
trong quốc-sắc. Quyền-mẫu lịch
Trung-Bắc-Tân-Vân năm 1941 đ
in xong. Ngã náo nuôn xem sìn
viết thư về 36, 4^e Henri d'Orléans, Hanoi, báu-quán sẽ gửi
ngay như mọi năm, năm 1941
nhà in Trung-Bắc-Tân-Vân lại
thi bốc giò, hàng ngày để bán
giấy (block de rectangle) và lịch
hang tháng (plateau) in hai mặt,
mỗi mặt 6 tháng để treo tường.
HÃY HỎI XEM MẪU LỊCH

Trung-Bắc Tân-Van 1941

Thần là cơ quan trọng yêu

Trong bộ máy sinh-dục, thần là cơ quan trọng yêu
nếu thân bị bệnh, sự sinh-dục sẽ có lỗ ngangi.

Nhưng hồn vè thần phải ra thế nào? Nhịt mờ
mắt, út tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt
tiêu-nâng đi, ngứa-ha nang-nặng thì di tinh, mông-tinh,
hoạt-tinh, tình-không-hồn, nặng-nữa thi dương-sy bắt-cứ.

Nhưng hồn vè thần có khi còn khiến cho người ta
giám tuối-thọ nữa.

Nhưng mà chữa bệnh của thần không phải dễ dàng,
biết-biết nhiều người hàng-năm uống-toàn những-vi-bô
thần, rứt-lại vẫn không thấy công-hiệu.

Áy là tại người ta chỉ biết-hỗ-thận dương, mà không
biết-thận-huyệt.

Nên nhớ rằng: « Thần cũng như các tạng khác cần dù
huyệt-dịch để nuôi-tươi, mới có thể cường-tráng ». Bộ
thần mà không bồi-thận-huyệt, cũng như đèn hết dầu-sáp
tát, không rót dầu-thêm, chí-khêu nô-lén, dù có nô-được
phản-to-nhất. Việc phái đưa-rá-tòa, Tòa-vừa
vừa-tuyên-ăn-thắng vừa-rồi!

BỘ THẦN HUYỆT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀNG
SỐ 5 là thứ thuốc bồi-thận-huyệt-dịch để sinh-thần
dương-khi, vì vậy công-hiệu rất-mau-chóng, đã chữa
được nhiều người khỏi-bệnh ở-thần. Mỗi hộp 1\$50
dùng 3 ngày. (Thuốc vien và dây-băng-may, thơm-dé-an)

SÀN, GIUN VÀ ĐAU DẠ DẬY

Nếu thấy ở hậu-môn có rá-còn sán-trắng ngắn-như-so-mi, là trong ruột có sán-sor mít-lau ngày sán-nhôn-hay
lau-day, dùng BÁCH THIẾN TRUNG LINH DƯỢC
SỐ 28, bệnh-mới mặc 1 hộp, lâu 2 hộp, can-doan 2 giờ, đà
ra-còn sán dài 12-thước tay là khỏi-hán, (mỗi hộp 0\$80).
Ngài nào muốn tivi-nghiêm, mời-lại bain-huống-uống-thuốc
ngồi đợi 2 giờ-rồi-hết-sán-mới-hết-trả-tiền. Cù-giúp hoặc
san-kim-dùng TRUNG TÍCH TÂN người-lon-dùng 3-phòng,
trẻ-con 1-phòng, a-hết, không-phải-uby, mỗi-phòng 0\$10).

Đau-dưới-mõ-á, lan-rá-sườn, q-chua, có-khi-nón, dai
tiến-tao, lá-dau-dầy, dung BỘ-THƯNG TIỀU-ĐỘC HOAN
SỐ 45, mỗi hộp 0\$50, hời/ngày-meng 6-hop/khổ-hắc, Thuốc
ý-chứa được cả-bệnh đau-bụng-kinh-niên-rất-thần-hiệu.

THUỐC TE THẤP LỘC HÀ 0\$30

Chữa-bệnh-te-thấp, rúc-xương, đau-lưng, đau-bắp-thi,
gót-chân-rõ, tức, xưng, phù.v.v.. một-lời-bót-ngay, nặng
5-lò là khỏi. Thư-de M. Ngô-vân-Lân chủ-nha-thuốc:

Lộc Hà n.14 - Hàng Bạc HANOI

ĐẠI LÝ: Saigon. - Maison Quê-lâm n° 261h Paul Blan-
chy, Haiphong. - Mai-Linh 60 phố cầu-dầu Bác-ninh
Vinh-s-nh 64 phố Tiền-su. Bác-giang. Vinh-hung 27
phố Dao-ký. Hongay. - Mai-Linh n° 7 Paris. Quảng-yen.
Quảng-thái. Ông-bi. - Trọng-hung. Phúc-yen. - Mai-Linh
Phú-tho. - Mai-Linh. Việt-tri. - Quang-minh 81 phố Việt-
lý.

ĐIỀN VI CƯ'Ò'I

Chia-gia-tài

(Tin-dien-thoai)

Cái tin-tỏa-án Vinh đang chia-cái-gia-tài
ngót 30-vạn của một ông-cú-phú ở Vinh
mới-chết-dé-lại cho hai-con, vừa-dược
người-ta-que-ni-di-thì-việc-tuyên-án-chia-cái
gia-tài-kết-xứ ở Haiphong - đưa-ra-tà
tử-dầu-nám-ngoài - lại-làm-cho-thiên-hạ
xôn-xao-bản-tán-dòn!

Vì-hai triều-phú Trần K. vừa-chết-di-với
một-lần 142-vạn-dé-lại-trong-kết-thì
nǎn-nhau-con-ông-dái-có, tranh-nhau
chí-cái-gia-tài-này, để-mong-cướp-lấy-một
phản-to-nhất. Việc-phái-đưa-ra-tà, Tòa
vừa-tuyên-ăn-thắng-vừa-rồi!

Theo-chó-chúng-tôi-dé-phóng-văn-tận
nǎn-nhau-con-kia-thì-sau-một-năm-tiêu
mặt-nhiều-tiền-dé-ăn-chay, nǎm-nhớ-dé
chó-dái-thoa-điển-di-trá, thanh-toán-và-xết
xứ, và-mất-tiền-chay-thay, chay-thay, đót-chó
này, lót-chó-kia, mởi-ông-nợ-thết-ông-kia-thì
-theo-bản-án-của-tà-xứ - mỗi-người
con-tinh-rá-còn-dầu-dé-vào-không-một
hào-tám-hay-một-hảo-bảy-núi-xú-gí!

Áy là-chưa-kết-tiến-xát-tau-sau-cũng-cho
họ-tu-Hanoi-và-Haiphong-vào!

Tin-van-tat

Chóng-tôi-vừa-dược-tin-rằng-ông
Ngô-vân-Burong-một-của-rơ-dại-tài-tương
lai-của-nǎn-xép-xít-và-dáp-chuyển
xe-hoa-tốc-hành-vào-Nam-ký-chieu-hoaqua.

Hiện-nay-ông-Burong-dé-xép-dá-khá
lâm-và-không-cần-phái-có-xe-nhó-giờ-và
chạy-theo-xe-núu. Ông-sáng-sún-bắt-hầu-dụ
lén-pé-dan-và-bó-giống-một-tay.

Chiếu-qua-một-câu-bé-ra-lâm-và-sóng
Cái-bị-nước-cuốn-di. Mái-sáng-nay-người
ta-mới-má-vết-dược-xác-câu-lén. Và-sau
khi-xem-xét-rất-ký-càng-người-ta-nhận-rá
rằng-cái-xác-của-cậu-dá-chết-rói.

AI BẮT ĐƯỢC

Tôi-dé-từ-phố-Hàng-Buôn-déng-phố-Hàng-Dào, vò-y-dánh-rời-mất
một-cái-vì-trong-có-một-cái-thé, hái-hào-bạc-và-bá-tờ-giáy-bạc-giá-5
đồng - in-không-déng-giống-lâm.

Vậy-ai-bắt-dược-xin-dem-lai-ngay-156-phố-Mới, tôi-chỉ-xin-lấy
lại-cái-vì, cái-thé-và-hai-hào-bạc. Còn-bà-tờ-giáy-bạc-nám-dồng-kia-xin
để-lại-biếu-người-bắt-dược-vì-dé-tạ-on.

TIN CẢI-CHÍNH RẤT CĂN

Chóng-tôi-xin-cyc-luc-cái-chính-cái-tin-của-một-hai/người-ở-day
đã-dồn-lên-ràng: chúng-tôi-là-tác-giá-cuốn-chuyện « KIM-VÂN-KIỀU ».
Vi-theo-chó-chúng-tôi-dé-dieu-tra-thì-tác-giá-cuốn-chuyện « KIM-VÂN-KIỀU »
này-nghé-dầu-là-một-ông-NGUYỄN-DU-nào-dó, và-ông-ta
dá-chết-tu-thể-ký-trước.

Bởi-lé-äy-chúng-tôi-không-thé-bán-bản-quyền-cuốn-chuyện-này
cho-ai-dược. Vày-ai-muốn-hỏi-han-gi-về-cuốn-chuyện « KIM-VÂN-KIỀU »,
xin-cứ-viết-thơ-thắng-về-cho-tác-giá-của-nó.

Nay-cái-chính:
NGUYỄN-VÂN-HOA
127 (bis), Ruele Nguyen-Du, HANOI

Mách-thuộc

LỜI HỎI

Thưa-ông, thảng-em-tôi-chí-vi-tinh-nghich
ngãm-mái-cái-kim-vào-mõm-rồi-và-tinh
nuốt-vào-bụng. Chúng-tôi-muốn-lấy-mây-cái
kim-ay-rà-và-sợ-lết-lau-ở-trong-bụng-em-tôi
nó-hoén-rì-sết-rà-thì-thúy. Định-mé-lén
nhà-thuong-mô-nhưng-em-tôi-sợ-mô-vì
chắc-phái-dau-i. Vày-phái-làm-thò-nào-dé
tay-dựng-kim-rà?

CÓ BA-HOA

TRÀ LỜI

Thưa-có-tôi-lấy-lầm-buồn-lầm-về-cái-chó
có-lợ-dâng-không-nói-rồi-chó-tôi-biết-xem
em-có-nuốt-phái-kim-gái-dâng-hay-kim-khäu.

Tuy-vậy-chóng-tôi-công-xin-mâng-dùm
chó-có-mây-phu-orng-thuoc-chứa-máu-nhiệm
ở-day?

Nếu-ém-có-nuốt-phái-kim-gái-dâng-thì-có
nén-lay-một-miêng-sát-có-nam-châm-buộc
vào-một-sợi-dây-gai-thết-chắc-rồi-bão-em
có-nuốt-miêng-sát-ây-vào-dân-dâng-rồi
kéo-ra. Thê-nào-mây-cái-kim-cũng-phái
chiết-theo-miêng-sát-có-nam-châm.

Còn-nuốt-phái-kim-khäu-thì-có-phân-dé
chứa-hơn-dé-chót. Cố-chí-dưa-cho-em-có
một-quyện-bié-báo-nó-nuốt-vào-bụng. Nên-lý
chiết-mâ-nuốt-chó-dâng-chí-xuô-vào-lõi-kim.

Lời-dặn-rất-cẩn: Cố-chí-nén-tin
những-người-xui-bây-rằng-phái-nuốt-vào-bụng
một-cái-khá-khác-thì-mới-lý-déng-kia-ra.

TÙNG-HIỆP

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Yen №

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi

Tirage 1000 exemplaires

Certificé exacte l'impression

LE GÉRANT: NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

Ullmon