

EX-227 LEGAL
PRINTED IN U.S.A.
M-1000



ANH VĂN - AN NINH
VĂN LÀNG CHỦ TRƯỞNG

HANOI KHÓE

SỐ 34 - ĐIỂM DS19
27 OCTOBER / 1940

KHÔNG BỎ...

THỦ HAI

Cái tình mẫu tử, bắt cứ ở xứ nào
cũng được người ta truyền tụng và
cho là đẹp nhất.

Còn có ai thương con bằng mẹ?
Thế mà...

Và vừa rồi đây, báo Biển-Tin trong
Nam mới thuật lại rằng tại trường
đua ngựa ở Cholon, một đứa trẻ bị
bị lạc đi bờ vào khóc mếu. Hồi nô
thì mới biết rằng nó đã lén trốn
đua với má nó, nhưng vì má nó ham
mè ăn then thau bò nó dì lạc như
vậy, không biết ở đâu mà tìm.

Một bạn đồng nghiệp trong Nam
phê bình tin này đã dâng hết lời
nặng nhẹ để sỉ vả người mẹ mèo mè
kia.

Cái mèo mè của một số dân bà ở
trường đua no bõi lên ngán ngợt từ
đó náo, ta hãy khoan nói với, đợi
đến khi nào T.B.C.N. ra số đặc biệt:
«Cá ngựa với dân bao sẽ biết. Nhưng
hiện giờ thì ta, ta có thể biết rõ ràng
ông bạn đồng nghiệp của tôi ở trong
Nam nóng nẩy quá vì ông không
biết rằng từ xưa đến nay những
chuyện đe lợn con như thế vì chuyện
thua được cơ bạc chỉ là chuyện
thường ma thôi.

Biết bao nhiêu người dân bà từ
trước đến nay vì ham mê cơ bạc quá
không những đe lợn con, lại đe lợn
ngay chính mình họ... vao những
con đường mía có thè gọi một cách
hở ngực ta những con đường không
đẹp đẽ? Những người dân bà này
đa bù quen niente thư quỷ bao hơn
nhieu, họ bù quen những cái liền
ngay người họ còn chàng ngai
huống chi là đứa con.

Xin đừng nói nặng người dân bà
nó ở trường đua Chợ-lớn làm gì, tội
nghiệp!

THỦ BA

Có tội nghiệp, ta chỉ nên tội nghiệp
cho những kẻ đã chết rồi mà thôi,
bởi những người đã chết là những

người vắng mặt mà bao giờ những
người vắng mặt cũng là những
người mang lỗi.

Mới đây, ở trong Nam, một tờ báo
do một bạn thanh-nien ở Bắc vào
chữ trưởng có dâng-rùm quảng-cáo
ở các báo hàng ngày tên những
những người phu bát. Cái đó không hề gi
cả, nhưng chỉ quái lạ là sao, ở trong
những người phu bát g úp việc cho
tờ báo đó lại có một người đã chết?

— Ai?

— VŨ-trọng-Phụng!

Nói giấu vong-linh ông Phụng, tôi
không hiểu làm sao ông đã mất rồi,
nay mai đã đến ngày giờ đầu ròi, mà
người ta vẫn cứ đe lòn ông lên bao

bao lâm mối lợi cho người ta. Bộ người
ta chồ lò ở Saigon, độc-giả không
biết ông Vũ-trọng-Phụng đã mất
rồi sau chờ?

Lửa độc-giả, cái đó độc-giả sẽ bão
cho kẽ đe lửa sau, nhưng lửa một
người đã chết rồi, ai cãi được?

Ở chốn suối vắng, ông Phụng nếu
biết tin này, chắc phải tức giận trên
hồng, mà nêu quả ông nó được, tất
để phải lấy ngón tay trả gி vào một
kẽ lợi dụng tên ông mà rắng:

— Anh em thực không đe cho tôi
gén một chút nào. Muôn bít bợm gi
thì bít bợm; nhưng tôi đã chết rồi
thì thôi, đừng co tôi lòi vào với các
anh — Tôi thực không hiểu các anh
lại người hay những con khen khen?
Nếu thuyền là người thi ai lại đi nô
«kiếm tiền» bên những xác chết,
thầy ma như vậy?

THỦ TƯ

Đó là câu chuyện tiên.

Tiền bao giờ cũng đì với linh.
Vậy tôi xin kẽ một câu chuyện tinh
nghe chơi Tôi 16 Octobre, bác Vũ-
viết-Tư ngụ ở hộ Nam-xuyên nhận
được ở nén nhà một bức thư nặc
danhs nói xấu và dọa giết bác nếu
bác nhât định cười cợ Trần-thị

Vương. Dưới bức thư, có vẻ một con
đao găm đâm thẳng một trái tim và
một cái sọ người.

Cái sọ người ấy nghĩa gi? Ý hẳn
đèm cho Tu sọ, nhưng bác Tu sọ
hay không không biết, ta hãy biết
cứ chỉ cho người viết thư nặc danh
nó đáng làm ta sợ vô cùng vậy!
Không phải sợ hận ta dám giết
người, nhưng sợ là sợ hận ta đã
ngồi ra một việc vô lý như thế để
dọa người và nhât là sợ cho những
người nói xấu có những cái luối sao
má kinh thê?

Vừa rồi, có một một anh tu người
Thô-nhĩ-ký, bị đày ra đảo Imrali,
tự lấy dao cắt quách lưỡi mình. Vá
trước kia «hành hình» cái luối ấy,
anh đã viết cho người bạn anh mây
đóng chữ rằng:

«Tôi đã nói xấu anh, tôi có lỗi,
vợ tôi xin tự phạt lấy tôi»

Cái anh chàng viết thư nặc danh
chỉ báu Vũ-viết-Tư giống anh tu nợ
vô cùng. Giống về chòi nói xấu nhưng
phải một cái khác chát xiu là đáng
lẽ anh ta tự phạt lấy mình, «hành
hình» cái luối anh thi phải, đáng
nay anh ta lại dọa «hành hình»
người khác thi mồi ký cự chô?

Cái bộ như thế, ai là người sợ?

Người ta có sợ là sợ cho anh chàng
nặc danh nào đó rồi lại chịu theo số
phận với ba anh Ché, Hưng, Hải ở
Thái-binh mà thôi.

Câu chuyện ba anh chàng nay
says ra như sau nay:

«Ông giáo Vũ-ngọc-Chieu dạy học
ở trường láng Hưng-nhân, huyện
Hưng-nhân. Mới đây có kẻ thù dán
giấy nhám vào trường ông dạy học
rồi di bão quan. Nhưng nhà thuyền
trách xét ra, ông bị kẽ náo định tâm
hai ông ném đá mìn cuộc điều tra.
Trước đây, ông giáo Chieu có bị ba
người làng Hưng-Nhân là Hài, Ché,
Hưng sinh thuyền lôi thôi và dà
kiên nhau. Vậy có lẽ nhân có dò mà
họ đặt ra thuyền này. Ông thuyền hay
không? thuyền ấy? Ta phải đợi
quán trên xét xá. Nhưng ngay-tự
giờ ta có thè cù qua quyết nói rằng
nếu quả bá tên Ché, Hưng, Hải vu

cá cho ông giáo Chieu thi không
khi nào họ lại thêm bát cháo cho anh
ta ở Thô-nhĩ-ký mà eát quederal cái
luối đì đầu.

Bởi vì nếu họ cắt luối họ thi sau
nay ở ta ra họ còn lấy cái đì nói
xấu những người khác nữa?

THỦ NĂM

Nói đến chuyện luối, tôi lại nhớ
đến một ông đang ở mặt xã hội
mỗi đám chán, một hôm nhảy sang
phái chính-trí nghịch kinh để kinh
hội để làm báo.

Ông này thay đổi chính kiễn vi
cơm ăn áo mặc, cái đì mặc kệ ông ta,
không ai cần can thiệp. Từ một cái
lá ông ta có trí lớn thay đổi kinh
hội của mình rồi chưa dì lại thay
đổi cả chính-kinh của cô nhân.

Chuyện cái luối mà bão là câu
Esop?

Không thể đe. Ông bắt Socrate
phải nhận là chuyện ấy của mình.

Ông làm tình làm lòi cù nhân khô
sô nên thành ra một bạn đồng
nghệp ở đây, trong hét cát bão, dà
phai nói ròng về chuyện luối.

Luối! Luối! Ai còn lại gi nô nua.

Không xuong, nó vẫn lát lèo (x) xu
ma... Tôi đã nói tới cái bón người
nâm ở litem đưa ngon luối đì vu

cao những người vắng mặt. Cái bón
äy, cù kẽ phu-chung-pao và si tuồng
đã nääi dời ròi, không ngòi vua đây
ở trong Vinh mọi bón người lại đưa
dâng ngon luối vu cáo đè lam cho
chết tôi và chém mít cái giài
quán quân của họ.

Ông Nguyễn-bá-Xú ở Đô-luong
cho con gái là Phụng-Thúy tay cù
Chám làm việc ở Saigon, Truor kia
phải di xa. Chám dận vợ ở nhà
phai gia vang gié ngope cho hay,
bất ngờ tuấn lè vira rồi, bỗng nhiên,

Phụng-Thúy liếp được ba cái thơ
cù chông ở Saigon gởi về thoa mạ
cù bón i có người vào nói cho chàng
biết là binh như cù ngoai linh
đe Bác.

Thay minh bì vu oan một cách vó
khí nào họ lại thêm bát cháo sau
tù ở Thô-nhĩ-ký mà eát quederal cái
luối đì đầu.

Ghé chúa, độc-giả là cái luối
người ta nói?

Tôi tưởng la chảng nên đợi cho
những người va cáo tự xá như
người ta Thô-nhĩ-ký mà lâm lúc
chảng ta, ta cần phải cắt luối
những anh «luối rắn», «luối dài»
huy nái kéo đì cho ráph..

THỦ SÁU

Nói thế đe mà chơi thòi, chí sự
thay xéo thê nào được luối của họ.

Những người vu cáo đò bao giờ
cũng vẫn nhơn non s'ng cung như
những bà mụ tội lỗi tay trời vẫn
«làm những thiên thần» (faiseuses d'anges) mà vẫn sống nhán rảng ra
vây.

Theo bạn đồng-nghệp Dân-Hiệp
thì tòa tiều hinh Saigon vùa ròi cù
xóm mít vu phai thai: Anh Học hò
nghi đưa con trong bụng vợ là Thi
Nhí, không phải là con anh ta, nên
bất thi nồng thooth phai thai. Rùi iỏi
xóm biêt, nên việc này ra tòa. Tòa
lâm án hai vợ chồng già mỗi người
sản tháng tù treo và khuyen họ lại
án ở với nhau như cũ.

Người bạn tôi kết luận rằng:

— Thái thi lòi không tái và không
đem binh phân cách xù đoán của
các quan tham phán, nhưng lây
theo lý luận mà xét thì cái án đó
còn nhứt quá. Mọi đứa trẻ mìn cù
vui oan và khong có cái giải
chết két án nặng nè. Chó cù
hai vợ chồng anh Họ đe giết con
ruột mình, mà khong vien được lègi
xóng lèi cái thuyền nang dâu bì bô
mẹ chòng hành hạ và ô ý thưor
xó những người nang dâu nèu
lâm, và cù lêm một cách giải quyết,
cù lém cho những người nang dâu

liêu lâm.

lt lâu nay, người ta thường khòi
xóng lèi cái thuyền nang dâu bì bô
mẹ chòng hành hạ và ô ý thưor
xó những người nang dâu nèu
lâm, và cù lêm một cách giải quyết,
cù lém cho những người nang dâu

liêu lâm.

Hay là vi cái thuyền ấy giải quyết
xóng rồi nên những người nang
dâu bì bô đã được phan trên, ién
trả thù lại bô mẹ chòng hành hạ
trước khi trả thù mẹ bôy trả thù bô
chòng trước đâ?

Má người nang dâu thuê phai thai
cho anh Học cung dang lãnh thi đe
màu bà tát mìn do anh VI
DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N° M6816

Nói đến chuyện ôn, lòi, ta không
thể không nhớ tới câu chuyện nàng
dâu, bô chòng mới xảy ra ở Quảng
nam.

Ông già Bát K. ở ấp C. T. 65
tub, có con trai lây thi T. và có hai
K. và thi T. con đầu ông K. có
chuyen bát binh, cù nhau inh ôi.
Hôm vừa rồi, thi D., con gái ông

K. và thi T. con đầu ông K. có
chuyen bát binh, cù nhau inh ôi.
Hôm lâng kèo đến xem lời nghe
nguôi.

Trước hết mây hương hào cho gọi
thi T. lén hỏi trước thi thi khai là
có một cái nái bị em chòng là thi.
D. lâm hông nén hai bón xô sat.
Nhưng sau khong biết thi T. ngl' thi
thi nái lai khai: bô chòng thi hang
ngay thường trong ghẹo thi và
những ngay chòng thi đì vâng,
ony K. con loan hâm hiếp thi.

Hương chúc xó lại dâng ông già 4
đêm tân nhán, khiến cho ông không
ngồi dậy đêc, két cục ông ta phai
bán hết cù đêc trong nhà đê đát
lót và làm tò thò mới xong.

Theo du luận, thi có lê thi T.
vi ghét bô chòng nén vu oan nén
những chuyện lây trời như thế.

Câu chuyện phai, trai, ngay, gian
chưa biêt thê noo, nhưng nêu quâ
như du luận, bâ nang dâu nèo vu
oan cho bô chòng thực thi ta lại
cang thèm s' cho cái luối người ta
nhieu lâm.

lt lâu nay, người ta thường khòi
xóng lèi cái thuyền nang dâu bì bô
mẹ chòng hành hạ và ô ý thưor
xó những người nang dâu nèu
lâm, và cù lêm một cách giải quyết,
cù lém cho những người nang dâu

liêu lâm.

Hay là vi cái thuyền ấy giải quyết
xóng rồi nên những người nang
dâu bì bô đã được phan trên, ién
trả thù lại bô mẹ chòng hành hạ
trước khi trả thù mẹ bôy trả thù bô
chòng trước đâ?

TIÊU-LIỆU

Bài trù tu tưởng chia rẽ

Nhân hội C. S. A vừa tổ chức buổi đấu quyền Anh vào tối thứ bảy vừa rồi, chúng tôi lại nhớ lại buổi đấu quyền Anh giữa Lân và Quảng ở sân Jeunots Haliphong hồi tháng 8 trước đây. Chủ gõ không nói chuyện quyền Anh và thề thua đấu, các bạn chờ đợi kết quả.

nói đến cách hoan hô hoặc mạt sát một cách hả hê công của công chúng và sự thiếu tinh thần thè thao của một số đông khán giả trong trận đấu ở Cảng.

Quảng và Lân đều là hai võ-sĩ Việt nam mà người ở Bắc một người ở Nam, nhưng cũng là giống nòi Rồng,

Tiền cát... Đáng lẽ trong một cuộc đấu giữa hai võ-sĩ Việt-nam công chúng đi xem phải cảm công hả hê trong sự hoan hô và mạt sát, trong khi phê bình phải trọng tình thần thè thao mà không nên nghĩ đến những *tư tưởng chia rẽ* giữa Bắc-Trung-Nam. Tuy ngày nay về hành chính có cái tên gọi khác nhau nhưng dà là người Việt-nam, ai lại không biết là ba kỳ cúng là một giống nòi cả

Chuyện này lại nhắc cho chúng tôi nhớ đến những ý tưởng của một nhà học giả trong Nam ông N. P. L là người vẫn có tư tưởng chia rẽ Bắc-Trung và Nam-kỳ.

Cách đây vài ba năm ông đã viết bài bênh vực cái tư tưởng sal-lan của ông và vì đó mà giàn một cuộc bút chiến. Một tờ báo hải hước ở Hanoi dù vào cuộc bút chiến đó, đã về một bức vé rất ý nghĩa để chê riêu cái tư tưởng nai bức vé đó hình dung như họa già kia đang cầm con dao lớn chặt một người Việt-nam ra làm ba khúc: đầu minh và chân. Về hòn hải hước đó đã kết thúc cuộc bút chiến già nhà họa già và tờ báo kia một cách rất có ý nghĩa

Đối với những người có đầu óc chia rẽ, tưởng lý luận lâm cùng vó ich chỉ một bức vé có ý nghĩa rõ rệt như đã nói trên kia mới có thể làm cho họ hiểu sự sai lầm được.

Nhắc lại chuyện này chúng tôi không có ý gì mạt sát, công kích ai nhưng chỉ muốn đem hiến những kẻ có tư tưởng chia rẽ giữa dân tộc Việt-nam một cái hình rõ rệt về cái hại của sự chia rẽ.

Chính giờ lúc tinh thế nghiêm trọng và người Việt-nam ta phải tiếp xúc với nhiều giống người khác như lục nước, chúng ta lại cần phải tỏ rõ mối đồng tâm và tinh thần ái giữa anh em ba kỳ, người cùng một giống nòi Nam-việt hơn lục nào hết thảy.

* Mỗi đồng tâm đối với chúng ta giữa lục này là vẫn đề sinh tử.

T. B. C. N.

TRUNG-BẮC CHỦ - NHẬT SÓ SAU

Sẽ đăng một chuyện rất vui :
XE TĂNG HOA - KÝ
của Nguyễn Nhữ HOÀN

Một chyện ngô không nên đọc đến:
GẦN MÂM NGƯỜI
của BẠCH LÂM

Một bài mới trong tập bài ký * RA ĐI *
NGƯỜI ANH HÙNG VÔ DANH

của HOÀNH PHONG

cũng số ấy **CON QUÝ PHONG LƯU**

sẽ bắt đầu dần các bạn đón tết nguyên nhânn cái chết cùa chung thành nhân của chiếc khăn bay thiên hai cùa S. H.

Và vở tiếp theo là **người Nhật**

THỦ CHA

bắt đầu một đoạn rông ryn, một cuộc đấu kiếm khốc liệt giữa chủ nhà và dày tờ

HÀY ĐÓN CƠ TỬ BẤY GIỜ, SỐ :

Mùa cưới

Một số báo đặc-biệt của TRUNG-BẮC CHỦ - NHẬT xuất bản ngày 10 novembre 1940. Một số báo rải dép, có nhiều tranh ảnh và nhiều bài nói về các phong tục kỳ dị về hôn-nhan của nhiều nước trên thế giới... và những chuyện rất thú-vi, ngay-thơ và ngô-nghịch vui hồn-hanh ở xứ ta như: *Cưới chạy loạn - Cưới chạy tang - Cưới dàn mò - Cưới nhẫn cỏ dâu - Cưới hụt*. Những cái vịnh, nhục của bồ mòn, vần vân... Của những nhà văn thân-yếu mà các bạn thường đọc ở trên báo

TRUNG - BẮC CHU - NHẬT

Vì số báo in có hạn, các đại lý T.H.C.N. định lấy bao nhiêu xin chờ biết trước



Phóng sự tiêu thuyết của DOAN-CHU
Tranh vẽ MẠNH QUÝNH — Ảnh VÔ AN NINH

Một người ngủ trưa hắn là người chết

« Saigon đẹp và vui đáo đẽ.

« Một hải-cảng buôn bán sầm uất và thanh-vượng.

« Có tiếng là hòn ngọc ở phương Đông.

« Nhưng không phải người ta muốn gì có nay sẵn sàng, dù thử.

« Phải biết ông Hòa-công xây dựng vố trụ còn nhiều chỗ hัก-nhụ-ý cho chúng ta, còn lầm sự thiếu sót; huống chi một thành-thị bối tay nhàn-công.

« Tay vậy, Saigon vẫn là một cảnh đẹp ta nên đến xem, một thứ hoa thơm ta nên thưởng-húc.

« Có điều, trước khi khách muốn du-lâm, tờ xin ghé tai dặn nhủ bốn cái bi-quyết:

« Một là khoan đẽ;

« Hai là biết boi;

« Ba là nhịn đái;

« Bốn là nấm bẽ.

« Thật đấy, ông thử rờ bụng bà đầm nhà ông xem sấp ở cù chưa? Nếu cùn ngày quá thi hãy hoãn lại, khamon di. Vì Saigon chưa có một nhà hòe-sinh công-lập, nhất là cho người bồn-rú. Muốn đẽ, phải vào tận Chợ-lớn, cách xa sáu cây số. Đì chậm thi sợ đẽ rơi dộp đường.

« Cảng không có một nhà tắm nào cho công-chứng những khi cần-dùng, như các tinh-thành người ta. Nhưng có thè lội xuống Cửu-long-giang nếu ông giỏi bơi và không sợ cá sấu làm thịt.

« Một lính-thành mấy chục vạn dân-cư và ngoài trăm đường phố lớn nhỏ, tôi đỗ ai tìm được lợy hai chỗ lập riêng cho người ta tháo-nước-tiều-Uen. Khách chỉ có việc bóp bụng mà chịu hay là tưới bậy

trở về gõ cửa nhà quen hay không tiền thuê phòng ở trọ, có thể giải một tờ nhật-trinh nằm khẽn ở đầu-bè các hông, cứ nghe người ta chyện trò ca hát cũng đủ vui.....»

Áy là cảm - tưởng kỳ khôi của một nhà đại-lý thương-mại bên Pháp, M. Ch. Ritz, chúng tôi quên biết khi ở Paris.

Còn nhớ hồi 1928, ông ta sang Vễn-dông chào khách, cùi hảng cho máy băng buôn ở Paris và Lyon, có dịp ghé qua Saigon chàng một tháng. Dăm bảy thương-gia ta với chàng tôi dài tiệc tùng Giữa tiệc, có người hỏi cảm-tưởng ông ta đối với « hòn ngọc phương đông » ra thế nào. Ông vừa cười vừa nói, y như mày lời tôi đã thuật trên. Rồi ông kết thúc:

« Tôi nói kỳ khôi cho vui chuyện, các ông đừng phiền nhé!

Phiền nỗi gì? Cảm-tưởng ông ta kỳ khôi, nhưng quả đúng sự thật.

Đảng phục người xú-văn-minh, họ có trí quan-sát bom quâ. Coi ghé ở Saigon độ một tháng, họ khéo tò mò, nhìn thấy cả những cái lặt vặt mà mình ở máy chục năm không hề nghĩ đến.

Miền Nam-trung ta nói tiếng dài vàng lúa ngọc, ai có tướng đầu chính noi thủ-phủ còn thiêu đèn cù nhà đê, nhà tắm, nhà dài; nhà là có nhiều người không dắt cầm dùi, không có lây túp lều tranh mà ở.

Nghiệm ra cũng lạ: không thấy thi sao cảng những nơi có nhiều lầu đài nguy nga đồ sộ, càng thấy nhiều kè vò giao-cu. Kinh thành Paris thiêu giá-gián sống dưới gầm cầu Austerlitz hay Concorde, cũng như Saigon ta có những bến-doan thê-ú quanh năm sống còn, chứa đê trên vía hè máy hằng Descares hay Charner vậy.

Chẳng những Ông Võ Phi Hùng, GS HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đặng chí Kho Sách Xưa Quán Văn Đường

A ở Saigon lâu nay, bao giờ cái khoảng năm giữa hai đầu đường Catinat và Charner, ngó ngay mặt ra bến tàu Nam-Vang, trước kia làm gì có lò nhà hùng tráng, tối lòn của chủ Hồ Duying lên, làm dại khát-sau Majestic, như ta trông thấy bây giờ.

Mười lăm năm về trước, chỗ ấy là mấy căn phố lầu kiều xưa, gần đến tuổi khai tử, chủ Hồ cho mày hăng mướn làm kho chứa hàng, tối đến cảnh - uyng tối tăm, tiều ụy.

Phía bên kia đường, còn có ga xe lửa nhỏ, người ta gọi là xe lửa « con cò », chạy đường Chợ-lớn, Saigon tên Đakao. Cách nửa giờ lại có một chuyến xe đi qua, hành xe lăn cành-cạch, uể oải như buồm chèo của ông lão bắc, tám mươi; tiếng còi rít liên tiếp mà có vẻ sầu thảm.

Trong hàng ba và ngoài vỉa hè của dãy phố nói trên, tức là buồng ngủ cho đám dân lao-công khổ-dịch, sõi tõi sống nhớ bến tàu Nam-Vang và các hảng, các sở chung quanh.

Bản ngày, mỗi người lo một việc, tần một nơi; anh chồng hé bụi khuân vác dù thử; chị vợ béo quản tra Huế; máy dừa con thi đội mía hoặc bưởi vào Chợ cũ ban. Tối đến, cha con vợ chồng quay quẩn lại, sủa soạn chỗ ngủ. Đêm nay nực nỗi lâm, họ nằm lăn lóc ngay trên cầu tàu, dấp mình bằng sương gió, tha hồ trăng sao dòm nật chân chưởng. Nhưng đêm mưa lạnh — kui hậu & Saigon thường lạnh ban đêm — họ kéo nhau vào nằm la liệt ở hàng-hà hay via hè phô trống kia. Ai cũng quay đầu vào trong, thò chả ra ngoài. Đứng xem như cá-mồi nằm sấp lấp.

Gói của họ là một cục gạch, bay chiếc áo-bà-cờ, ô tránh ra, cuồn tròn lại.

Chiều là tờ nhật trình cũ, hoặc tám bao-bố rách. Cố người khá hồn, thì mua cái « nón » ba bốn hào bạc, ngày cất một zó, đêm xách ra nằm. Nón làm bằng lá soi tro, có công dụng kiêm cả giường đệm,



SAIGON ĐÔNG DỨC

Hàng mây trâm chèo ô-hàng to lớn dò ở trước hẻ một phố đông due dã sẵn sàng đưa dù khèo di tôi các miến lục tình phi-nhiều

mền mùng. Người ta chui vào trong rồi buộc kim hai dâu lại, nấm êm và tròn được cả muỗi mòng mửa gió.

Nhiều kè vé-gia-cuở phố khác x'm khác, thường đêm cũng ôm chèo chiều rach, lèn mò dến dãy hàng-hà này nằm ngủ cho được yên lặng, mát mẻ.

Phải biết: trong số người nằm ngủ đâu hè, nhiều khi jần cù dàn thay vong già thất nghiệp, và những hào-hoa gặp hồi thất cơ, lơ vận.

Sáng sớm hôm ấy, theo như lệ thường, đám dân vẫn ngủ trong hàng-hà của dãy phố chủ Hồ ở đường Rigault de Genouilly tối tè nam phụ lão ấu đã dậy di làm việc kiếm ăn mồi người một ngả lầu rồi.

Nhung ở phía trong, còn lại một cái « nón » lù lù chưa cuồn.

Nghĩa là bên trong có người còn đang nằm ngủ.

Một sự trái hẳn 'cực' lèng ngù hè.

Quái lì ! mà ang-dung cao ngoga được đến thế?

Chỗ va nằm có một hàng bao lơn hàng gạch che khuất những bạn ngủ húi với nhau ngó vào mồi thẩy. Khuất di qua đường vô tình, không ai để ý.

Đồng hồ đã gõ 8 giờ.

Bạn tư Chói và súu Súng: en-li hắc-té ở bến tàu, sáng giờ đã khึng xác được vò số kiện hàng cho nhà Descours, đang tự họp trước quán bán trà huê c' chi làm Rổ để uống nước nghỉ hơi. Họ bàn tán về người ngủ trưa.

Mười Sóc ở dưới cầu tàu cũng chay lên gõ chuyện. Cả đám sáu, bảy mươi người, một lúc cười nói om-sóm ở bên ga xe lửa chồ. Mỗi người một thuyết, mỗi người một câu, nghe gần như đám cãi lộn.

— Thí-kha-nao sướng dữ, ngủ tối chửi g' này còn chửi thêm đây!

— Có lẽ vụ tu sắp thành chính quả, không cần lo ẩn, cứ việc ngủ kỹ như Trần Đoàn, chàng nào thiên hạ thà-bình sẽ hứa dậy cười cạoi.

— Phai chờ, không cần lo àn thi cũ ham ngó! Không gi' cho sướng cấp mắt, tội gì phải di khieung xác khém lung ốm xác như tui mình.

— Nê, tui bay s', tau xem như va là một dân thầy thất nghiệp.

— Tao bảo va là nhà trien-phu.

— Mày nói lào dâng trời!

— Thật ả, mày, cả thang này đêm nào va cũng nằm ngủ bên cạnh tao, rủ i nói chuyện tam sự: Va tàng ảm xài pha của với voi già hết mẩy trăm ngàn, bây giờ hoi túi khò rang, không còn dinh một đồng dien.

Mười Sóc cười hì hả, xem vò:

— Tường là giàe có mà làm sự ích lợi gì cho ai si nhở, cái thà vác tiền muôn di nuôi gái như thê, giờ có nghèo khò nhhin đổi là dêng kiếp, tao không them thuong chut nào.

— Chết tám Rổ lắc đầu và bão tư Chói:

— Trưa trật ra rồi, thằng tư lâm làm phước di kêu va thêc đây, có đì cà-phê xin mại gi' chò, nâm chinh-ihm mãi đè linh họ trống thuy, đố khôi đà cho tiêu m'c tái nopal và đau thay mồ tò. Chẳng gi' va cũng là bạn đồng sango, đồng tict' voi may mà!

— Bộ chí tường tối đây vô tình hay sao? — tư Chói trả lời. Sáng giờ tối chạy lại đánh thức hai ba dạo, mà không nghe và cục tya tr hú gi' rào.

— Coi chừng, hay là nó chết cứng ngắc rồi?

— Nói bậy nà!

— Biết đâu? Còn ngủ đâu hè, giờ này chưa dậy, bắt tao phải nghĩ may.

Chợ dã hai người linh di tuấn vira tối, dừng xe dập lại hòi:

— Có chuyện gi' mà bay xúm lại, chỉ trả cười nói rầm tên dù vậy?

Tư Chói nhanh mieng:

— Thưa thày, anh em chúng tôi đang nói chuyện một người i-kam ngù ở hàng-hà bên kia, giờ này còn chưa chịu dậy.

— Đòi, đòi tao qua coi.

Rồi c' đòi di theo hai thay đòi tôi chồ người nằm ngủ trưa.

Thoát tiền, một thay cầm roi quất mạnh trên nón, nghe i-löp-blop như trán múa dàn, lại đưa mũi giày thue mồi bên cạnh, không nghe động đất.

Mọi người đều trộn.

Họ đánh xe nón ra xem.

... này hóng giặt mìn hóng súng lôi lôi lại một bước.

Thi ra người nằm ngủ trưa không còn phải thức dậy nữa. Hai mắt tròn tr匡, miệng há hốc ra, da thịt chân tay dày dặn xám và lanh cứng. Va đà chết thi bao giờ. Trach nǎo dã sáng banh mặt mà không thèm dây.

Một vụ án mạng chăng?

Được tin phi-báo, ông Cò quận nhứt và quan Biên lý iới nơi khám-nghiệm.

Người này ước chừng 27, 28 tuổi, xem gương mặt và chân tay thi biết không phải con nhà lao-khô. Minh mảnh áo hành-tô va quần tây vải trắng, nhưng la lết tẩm gội nhiều cát bụi, đã biến ra màu xám. Ta gọi là cháo long. Đôi sắng-dan dã đứt quai mõi đẽ, vẫn mang ở chân.

Lục xét trong mình không có dấu tích gì khả nghi. Chỉ thấy một đồng bạc vừa hào và xu, một chiếc khăn lụa có mứt nước hoa, xép nếp từ tể, trên gốc có hai chữ S. V. H. thêu tréo nhau. Hình như một vật kỷ niệm mà chủ nó giữ gìn trân trọng.

Chẳng có mội miếng giấy gì đẽ chứng tỏ cản-cucus.

Người ta cho là một quan viên chuyên mòn trán sưu-lập thư. Cũng có thể nghi là tù-dinh quốc-xự Ô Côn-lon đã đóng bè tầu thoát không chừng.

Nhung mấy giả-thuyết bị đánh đổ ngay, kinh người ta móc ra tận túi trong áo hành-tô, mót tờ giấy mỏng, có những hàng

chữ viết như sau này:

... Một khi người ta tìm thấy xác tôi bất-uhap ở kó xinh náo, ấy là tôi tự xú lấy mình, không dinh dấp e phiền luy đến ai.

“ Sau khi đã làm tiêu của cha mẹ mấy chục mươi e đồng vi tánh say đắm ngóng cuồng, tôi nghĩ đời tôi e không làm ích lợi gì cho ai, không còn sanh-thú gi' e nữa mà chẳng chết.

“ Cha mẹ tôi bồ, nghĩ thật đáng kiếp cho tôi. Bọn bồ e anh em xa lánh cũng phải; vì thân mình như khu e đất hòp ch' mà buổi sáng tắp náp, xé chiến bồ e hoang, bồi súu nêu cầu của con người ta không c' e đầy nữa.

“ Cho đến k' kia kinh khi doán-hệu với mình, e cũng chẳng phải là.

(xem tiếp trang 10)



CHỢ LỚN TÂY
Một cửa chợ to lớn ở Chợ-lớn

QUYỀN ANH

BÌNH PHẨM TRÂN BẤU PHỤC THÙ LÂN QUẢNG

Mánh-lối của
hai võ-sỹ

Ý-kien đầu tiên của tôi là
trận đấu phục thù của
Quảng sau mỗi hàn-thề
thoại 14 Aout 1940 trên

sân Jeunots, Haiphong không được
kịch-liết bằng chính trận đấu đêm
14 Aout: võ-sỹ Lân, hy vọng số một
của Boxing Club de Haiphong và
của cả Bắc-kỳ đã khiến nhiều bạn
hè thao chuộng môn quyền Anh
cao quý phải thất-vọng vì lối đánh
không thay đổi: đấm thẳng tay
trái (direct du gauche) tiếp theo
đấm sôc tay phải (crochet et upper-
cut du droit). Trái lại, Quảng đã có
một khoa-học và mánh-lối đánh khác
hỗn-hợp-học và mánh-lối chàng
dũng bùa 14 Aout 1940: lối tránh
đòn theo lối dão-hòn và ngã đầu và
đứng sau (esquive par rotation du

corps et par renver-
sement de la tête en
arrière) đã khiến
nhieu trái đấm thẳng
của Lân không tới
tít lung-hút lõi
đầu (bousque par le
front) của Quảng dà
có một hiệu đặc biệt
rõ rệt. Nói-tóm-lại,
Lân đã dùng mánh-
lối mà chưa áp dụng
hàng ngày, trong
những cuộc đấu với
Đường (Boxing-Club
de Haï-oi), Thường
(Septo), Vaudville
(Hanoi) và Quảng
(14-Aout 1940), nhưng
Lân nhầm to khi
Quảng đã thay đổi
bản-à-một chiến-lực
rong trận phục thù
này.

Mánh-lối chi
triển Lân

Thấy nồng-dám
thắng tay trái

đêm thứ bảy 19 Octobre trên
sân Cercle Sportif Annamite
của Vũ-Công-UAN

trận hùng-dũng thi trai-lại,
trận vừa qua, Lân đã đánh
một trận rất dở. Mánh-lối
(tactique) của chàng kém
hắn ở chỗ đó: ở h'ệp nhì
một trái đấm sôc tay phải

(crochet du droit) của anh đã khiến
Quảng lao dao. Sao Lân không theo
đuôi cuộc tấn công thêm?

Điều chí-trich thứ ba là ở hiệp
thứ năm, trong một phút sát chiến
(corps à corps), Lân đã đánh trái
phép về một trái đấm tại (renvers
pivotant) sau một trái đấm thẳng
không tới mặt địch thủ. Chính trái
đấm đó đã khiến Lân mất cả bạo
niêu điểm của hiệp đấu. Một võ-
sỹ sành sỏi như Lân đã từng bạo
lần lên dài mà dùng những trái
đấm như vậy? Trời! Thật là mâu
thuẫn và đáng chê vây.



NINH

Ảnh Vũ-An-NINH

Thiên-hu xúm lại đồng-nghị nghị ở quanh khán-dài để xem các trận đấu v.v.

TRONG BUỒNG RIÊNG NHỮNG VÕ-SĨ SAU TRẬN ĐẤU

Người Âu công-nhận
trận Lân - Quảng hay
không kém chi những
trận đấu quyền
ở An và Mỹ



Ảnh Vũ-An-NINH

Một phút sát chiến (corps à corps) rất đẹp mắt trong trận
Quảng-Lân. Nhìn sau lưng võ-sỹ Lân đương sôc uppercut.

Mánh-lối khen Quảng

Bùa 19-10-40 vừa qua, những ai đã xem qua trận
đấu 14-8-40 đều phải công-nhận và khen ngợi rằng
Quảng dà có một chiến-lực khác hẳn lần đầu tiên
mà Quảng ra mắt trước công-chứng Bắc-kỳ. Chính
mánh-lối dà và bao nhiêu kinh-nghiệm anh đã lượm
lặt trên võ-dai, qua các trận đấu đã kêu-jến anh tránh
durch nhiều trái đấm sôc và đấm thẳng muôn phần
nguy hiểm của địch thủ. Sắc-bền-bĩ của Quảng, bùa
19-10-40 đã triệt bắc Lân; chính nhì dà mà anh ấn
công nhiều hơn Lân và sau trận đấu, vào trong
phòng-thay-quần-áo, Quảng vẫn vui vẻ tiếp-chuyen
các bạn-thao trong khi Lân nằm dài thất-vọng.

Được thắng-lợi sau một trái đấm mạnh, anh biết
đó là một chiến-thắng mà áp-dánh tới tấp. Anh hồn Lân
ở phương diện đó?

Quảng được eo-dich-dáng không?

Ý-kien của ban trọng-tài. — Đây là một trận đấu
hay và đẹp mắt xiết-bao! Lân là sôc một võ-sỹ hy-vọng
nhieu anh biêt thay đổi lối đánh, nhưng tuy
thưa, anh dà là một địch thủ súng-dart của Quảng
võ-sỹ Sai-Thành.

VŨ CÔNG UAN

Công-chứng-thao hoan-hò vang-lừng khi ban trọng-
tài công-bố Quang-thắng trận Lân. Rồi tung-lan-sóng
người-bầu-dầu-xô-nhau-ra-cửa và tản-đi mọi nơi. Võ-dai
trở-nên-vắng-ngát và im-lặng-như-tor.

Nhưng trong-huống r'êng võ-sỹ, một bầu-khí
hoạt động-trái-händer-lại. Từng-dám-dòng người-nhiệt-liết
vây-quanh các võ-sỹ vừa bị người ta đánh-hay đánh-dùng
như-hat-tho, xoa-hóp-cho. Sự-chân-nân-tràn-ngập-trên
khôn-mặt-bại-tướng.

Chỗ này cười-nói-vui-vẻ, bùn-tán-diều này khác-rất-lạc-quan. Đời-đáng-yêu-làm-sao-khi-người-ta-thắng-trận.

Chỗ kia một-dòng-cười-r'êng-bên-cạnh-có-các-bạn-im-lặng
như-hat-tho, xoa-hóp-cho. Sự-chân-nân-tràn-ngập-trên
khôn-mặt-bại-tướng.

Öi là đời-Thắng-thì nhầy-nhót-tươi-cười, bại-thì-mặt
ù-mây-chau.

Những lời tuyên-bố của Quảng sau cuoc-thang-tran

Trông-thấy-Mạc-Đoán-vào-thăm, Quảng-niêm-nữ-kéo-lại
góc-buồng-vắng-dé-nói:

— Tôi-lấy-lâm-vui-lòng-vì-dà-cố-sức-làm-vừa-lòng-bà-con
đất-Bắc. Tôi-nắng-lên-lát-thay-dời-bao-tag-nội-hóa-mà-giết
minh. Lá-bao-tag-nắng-nam-không-chắc-tag-danh-sao-sướng?

— Có-phải-Quảng-dịnh-nói-nếu-là-bao-tay-6-ounces-thiết
tốt-của-Pháp-näm-chắc-tay, Quảng-dám-hạ-Lân-hơn-thể
sao?

— Đầu-phải-thế! Tôi-dà-danh-bằng-hết-tai-nghé-của-tôi
và-chắc-Lân-khá, đám-làm-trở-ngoai-cho-tôi.

Bỗng-có-người-ôm-bó-hom-mà-có-Tưởng-vừa-tặng-Quảng
định-mang-di. Song-võ-sỹ-Sai-thanh-giữ-lại-và-bết-sức
cảm-dộng-nói-rắng:

— Tôi-se-mang-theo-bò-hoa-nâng-vào-Nam-ký-dé-kỷ-niệm
mỗi-mãi-nghị-tôi-ra-Bắc.

Cùng-trong-lúc đó, các-tay-sành-sỏi-quyền-Anh-hợp
trong-buồng-riêng-các-võ-sỹ-cùng-nhau-công-nhận-rắng:

— Võ-sỹ-Lý-vân-Quảng-dà-danh-một-trận-rất-dep-mà-người
Ấu-phái-công-nhận-là-không-kém-gi-một-trận-dấu-trên-võ
dai-Ấu-châu. Lý-vân-Quảng-dà-lỗ-ra-là-võ-sỹ-danh-khoa-hoc
nhất, chánh-thảo-nhất-và-dáng-nhất-trên-võ-dai-Bắc-kỳ-ti
xưa-tới-nay.

Lân-võ-sỹ-đều-chuộng-của-Bắc-kỳ-dà-bị-Quảng-bại-một
cách-rõ-rệt. Nhưng-với-sức-khỏe-lí-có-của-Lân-và-tuổi-còn
trẻ-của-Lân, có-thua-cũng-chỉ-vì-kém-Quảng-về-mánh-lối.

Lân-sẽ-là-một-võ-sỹ-rất-dáng-ngay-hiểm-bực-nhất, không
nhưng-là-trên-võ-dai-Bắc-kỳ-mà-và-iết-cả-võ-dai-Bắc-kỳ
(Xem tiếp-trang-78)

TAI BIÊN INVALIDES

HOÀNG ĐẾ NĂM PHÁ LUÂN ĐÃ NÓI GÌ VỚI HITLER ?

Trong số đặc biệt về chiến tranh xuất bản hồi tháng Juillet 1940, T. B. C. N. đã đăng tin rằng sau khi quân Đức tiến vào Paris, thành phố không phòng thủ, thì Tống thống Hitler và bộ tham-mưu đã tới xinh đố ánh sáng vào hôm 15 Juin, Khi đến Invalides, mít véc hành động của Hitler là đến điện Invalides để nghe ông minh đường yên một phút trước môt Hoàng đế Nă-phá-Luân đê-nết.

Số báo « Candide » ngày 3 Juillet là số báo thứ nhất gửi sang được běa này từ sau cuoc dinh chiến cũng có nói đến việc này và thuật lại rằng theo tin các báo Đức, thì Hitler có đến thăm cả môt người lính vô danh và đã đứng nâm ngũi nỗi lầu trước di-tái Hoàng đế Nă-phá-Luân, vị anh hùng mà nhà độc-tai Đức vẫn tông kinh phục. Tuần sau « Candide » lại tường tông may cùu mà Nă-phá Luân có thè nói với Hitler như sau này :

« Tôi coi dấu rõ về việc ông đã đến được trên bờ sông Seine và đến thăm tôi thật, nhưng tôi phải thử thực rằng không phải tôi khong uong long được ông lô lóng kinh phục và việc này đối với ông là một vinh dự làm cho ông phải ngẩn nghĩ nhiều. Ông đã thắng nước tôi sau 10 tháng chiến tranh, tôi đã chinh-phuc nước Phò trong hai mươi ngày trát mạc. Trước kia tôi chỉ nhớ vào nhung bắp-chân của quân lính tôi để thắng trận, ngày nay ông có chiến xa và phi-phi; trước tôi là một viên tướng lôi lạc, ngày nay ông cũng có những oen-tuong tai. »

Tôi đã là người kiến thiết đê-quốc. Ông đã bắt

Con quỷ phong lưu

(Tiếp theo trang 7)

« Chỉ xin các bạn thanh-nien cõng phong nén a trong lầy gươm tôi mà ụy rắn mìn, tinh-ngó. Cái scat xinh của thân tôi àu cõng nghĩa-lý it nãi... »

Dưới chì ký tất có một chữ S.

Xem mấy hàng «uywang», thi biết chàng thanh-nen này hân sủng môt thời oanh liệt trong lảng ôn nhu, đã chơi vung àn-tan môt lúc rồi chán đổi, tự sát.

Vì thế hân đay được trời, hay kẽ nô kia dung phu bạc, hân chàng cõng muỗn cõng sòng.

Còn tài cõi đê mít.

Mang nhoè, ban ngô lo.

Có lẽ họ -tức nhanh-thé-thái xanh nứa lá, bạc như vôi, cho nên chàng đã chết tay-tràng hai cái, không aiham được chàng? (còn nứa)

đau bước vào nghè đó vào tuổi mà tôi sắp phải từ trần. Đó là một nghè sẽ dành cho ông những sự phiền muộn cũng như đã iỏi vót tôi.

Chinh phuc không quan hệ gì, bao-lòn và kiến thiết lại, đó mới là vấn đề lớn lao. Người ta có thể dắt dân, dào tạo người đời, nhưng trước các lính hồn thi thường thường, nếu không là luôn luôn, người ta đánh thịt bò tay và tinh thần là một con đê thủ mà một đội quân để sánh hàng 10 triêu người khô lồng vây nỗi.

« Tôi đã được ném mài thẳng trên và những từ say xưa của nó. Tôi đã từng dem ra trước quần chúng hâm hố, Áu-vương La-mã, con tôi là người tôi mogn vè nỗi theo nghiệp lớn tôi vẫn mơ tưởng. Tôi đã tăng phong những vị thống-chế mới ba mươi tuổi hoa mai vì đã chạy khắp Âu-châu và đã nhai rết nhanh trên đường đi não công dâng, nào phủ q! Nhưng những danh vong và tên của đê cũng vẫn không thể làm cho họ hãi lồng. Đến môt lúc rồi họ sẽ khich vợ con họ mà trước họ chưa có thi giờ ôm ấp và nhà cửa họ mà họ chưa hề được ném cái lạc thù hòn là nơi quán doanh và hơn những póm chí lối trên điện Kremlin. Sí bạc bắc của họ cũng ngang với sự giàu sang của họ, và sự nhu nhẹe của họ cũng chẳng kém gì lòng anh dũng của họ. »

Và thương khi tôi cõng, lự hối rango chính minh tôi, buồi chì sau tưốn đại bại i Hoa-tiêt-lộ (Waterloo) dàn trái ý minh, phái chàng tôi -đã thay doi lây lém kinh hoái và khí đã ra tới hoang đảo Sainte Hélène, tôi đã vào rát «đôi ứng bavy đậm» khôi khán, vừa mừng thầm là được một minh yễn thân? Ông còn muốn hòn tôi chêng? Ông định đánh sang lòn nước Anh là nước đã làm cho công nghiệp tôi phải tan tanh? Ông khong nên quên rằng tôi lòn kêm 15 năm để xây thành trì trên bãi cát chống lại nước đó và trong năm năm nước đó dão mõ tôi trong nứa. »

Tôi mong rằng mây lói nay đã làm cho ông hiểu. Cõi nõng ý nghĩ đó sẽ đưa ông đến sự rộng rãi, đến những đức tính mõ kẽ di chinh-phuc trong khi còn hăng hái chiến đấu vẫn giữ tảng không biến biến như đên lác muôn cõi «ong nghiệp lâu bền thi phái cần thê-hanh

« Khâ riê Cleorò trong cuốn « Les Justes-laines » có thuật lại rằng: một hôm, đáp «ai môt nhu quyền thê lan de doa q' éi chét nõn khong chiu vang lõi hân, môt người cao thuong, can đam dâ nói: — Thêt ông đã làm được viêt lén lõi, nếu ông cũng có quyền như môt con nhango truyền benh ngug hêm. »

« Tôi nói với ông thê là đâ, khong cần phai dài lời nứa »

H. L. dịch



của ANDRÉ MAUROIS

HUYỀN-HÀ dịch

Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH

Ông Blondel nói:

— Sô-phận ấy à? Không, tôi không tin có sô-phận... hay, nói cho đúng hơn, tôi không tin cái sô-phận theo nghĩa mà cõi-nhân gần cho chử ấy. Tôi không tin là có một sô-sê-mạnh hù-nghịch lùn sau tám mản tinh-tú để rinh mõ loại người, và bày dát sẵn sàng cái địt vong của quan-loại... Tôi không tin là có một cái máy lục-dan...

— theo lời nhà văn Cocteau của các ông đê nói — ái mây cõi thần hành báy ra đê luon luon phủ vây chúng là bằng những chiếc lò-so tai-tinh và ac-nghiet, mà từ chúng là lùm cho máy chuyên động... không... Trái lại tôi tin rằng vũ-trụ thật vò hình với hành-dòng con người là, và mỗi người có thê, trong giới hạn, tạo lòi sokiếp của mình... »

Đó là những gáo áo sa trèo, từ khai thay đê chí-eo chíh-tri bý giờ họ đã trôv nên nhung thiê-thê ở Hoa-thiub-Bón, giúp việc lông-thôn Roosevelt, và những dão nuong trê tuoi thê áy hay còn ngeo mà lai khau khinh tê, bay giờ thi làm hoa hậu trong họ Broadway; những phà làm báo trê tuoi họ đã làm cho chú Babbi (1) năm 1925 phái hoang về ý kiêu tao bạo của họ, thê mà huy giờ họ đã bị cõi chán chú Babbi sa thải vào hang hủ lâu bắt họp thời...

Hội ấy chung tôi họp thành môt hõn -nho-nhô -mõi tõi quan-lu, hoặc i phong hõi chuyen phò 62 (chung tôi bi hấp-nâk đén đây vì (1) Babbi, xước-hiệu của dân Hợp

cái tài đầu-bếp và cái thứ buou thermouthi của Battista Moros ri), hoặc i phong r'erg của mõi người trong họen... Chúng tôi uống nhieu rượu lâm, nhung đõ là bang ruou xâu; khai say sura, thi đì tim cuoc mây-mua, tuy vây chúng tôi vẫn không tin ở ái-tinh; chúng tôi nghe âm nhạc khieu-vâi ở Harlem, và chúng tôi chẳng ai bết sunց xuống là gi cả...

Q

Một buổi tối, cõi họen ăn ở nhà nàng Myriam Jennings. Nàng ở bên kia ngạn sông E-si Ver, trong đảo Long Island, nõi cõi nha khõ khõi, son màu đõ.

Kẽ trong sô các bạn gái của chúng tôi, duy có mõi mõi mitch nang là giàu cõi, là cõi thế chura ciap được cõi họen... Các ông đều biêt mít Myriam Jennings trong cõi phim ành sán xuất ở Hollywood. Các ông cảm phục iảng thực dâng lâm. Quả là môt tay ca-ký đại tài. Nhưng chỉ có mõi vài người trong họen chúng, tôi là biêt rằng nàng danh ca ấy đã môt lần có chồng... Nàng có xinh đẹp không? Lẽ iự nhiên là phải xinh đẹp. Dù sao, dưới mắt tôi, và xinh đẹp kia không phái là tinh-cách cõi yếu nhất của nàng.

Tôi rất mân ý về Myriam vì cõi nhan-sắc của nàng đê dót với môt tinh-cảm lương thiện him cõi, và với mõi nõn tri-duc thực nõa.

Nàng là hạng phụ nữ mà người Mỹ gọi là một *college girl*, một cô học trò. Nàng vẫn là con gái mèo ông *ang-eur*, nàng nhở có mòn tiền học bông nên được nuôi dạy trong một trường học miền Đông, ở đó họ đào-tạo nên những thiền-sứ đáng chú ý. Ở trường ra, nàng kết duyên với lão già triều-phụ Jennings. Lão ấy lý dí nǎm đời vợ rồi, tâm-tinh lão rất khờ chịu khiến mồi khi lão muốn lấy ai là phải sang tên cho ý-trung nhân môt gia-sản kinh-sử; mà ngay cái giá tiền ấy cũng không đủ khiến bà nào chịu đựng được lão quái-hài nǎm giờ... Cuộc hôn nhân của Myriam thật là một cữ chí-kỷ-dị, dảng chẽ bai, nhưng nàng đãi xứng tên liêu danh bạc cuộc đời mình...

Nàng có ý muốn dǎi hǎi nǎm-buôn lẻ, có lẽ gné-iểm nữa, dǎ chuộc lây sự độc-lập cho cuôc dời mai hǎi; nàng vira bỗ Jennings, sau cuôc hinh-trinh cõ-diễn, đến Re-no(1). Nàng bõ chõng mà không có mồi bả hòa với chõng; cái lão già quái-gò kia, lúc chia tay, lại dọn một bả tặc mồi dǎi bao bà vợ cũ... Nhưng bà vẫn Kipling eo thê bão đõ lại là một cán-chuyen khác.

Nàng nói :

— Đây này, linh-lang ạ; chỉ có mồi mình em là không ích-kỷ đấy nhẽ.. Em muốn giờ ông anh lại, thê mà em vẫn đẽ cho ông anh trồ-vé.. Chào anh...»

Noi thế rõi nàng chia mót cho tôi. Tôi không bằng lòng nǎng cho lâm, nhưng tôi nồng đị ngay. Tôi cảm thấy đồng-bạc, hồn Myriam rõi đi re, theo sau tôi là những tràng tiếng kêu, những giọng cười. Ra ngoài đường, sương mù khà dày khiêm mít và bùn tay uất nhầy-nhụa. Các phố vắng tanh, nhà cửa tui tháp lùn, trống đèn ngóm, cả hộ phô như ánh mâm với một diệu bí mật thù nghịch. Tôi chưa thấy nỗi náo vui hơn Ngu ước ở Đại-lộ số 5, với những lầu đai cao ngát từng mây, lơ lung trên những lớp ánh sáng tráng bạch; nhưng khi ta di xa mạn các phố lớn, quang cảnh của noi thành thay nay đổi thay một cách manh-chóng bất ngỷ. Cõi áo chung ta bị ảnh hưởng vi các cuốn phim hàn-cướp, mới cho bài tri noi này liên can mệt, thiết với những tấm thảm kịch mau

lẽ và tàn khốc? Tôi cõi khong rõ nữa, nhưng khi tôi di xa những ánh đèn quay cuồng của Broadway, hay là xa cái vẽ sảng trọng êm-âu chung quanh công-viên Central Park, là tôi thấy mình to láng hõi hợp:

Tôi biết trước já muôn tim thấy xe phải qua sóng dã; tôi bước lên cầu sát lõn. Tôi quên iền cầu rồi; hình như là Queensboro Bridge thi phái... Năm iêng đồng hô truo-qua đây, tôi đã phải dẽ ý đến cảnh díp cầu tung-bừng, tiếng xe cõ, các ánh đèn trắng và đỏ. Noi này bảy giờ vắng ngắt, những đường cầu hép cheo chéo vã-h thành hình quả trám trên dải sà mủ.

Tôi dii chung được môt nǎm cầu mà khong gặp môt mông người nào cho đến khi thấy ở mé tay phải — tôi đoán thê chó nào có nhín rõ — hình như có môt người dán bât trong đám sương. Nàng nghiêng xuồng xuồng bao lòn cầu môt cách nguy hiểm bay là vô ý thức. Cõi ông ở vào dia ý tôi iết cũng iết: tôi nghĩ ngay đến trân ngán chuyện trám minh mà tất cả chúng ta dãi đã được nghe. Tôi tím lại gân. Nghe tiếng chán tôi, nàng bỗng quay lìi rồi thấy tôi bén cạnh, nàng leo lên bao lòn một cách dâng sý, khiến tôi bất thắn phải nút lây tay nòng, kéo nàng về phía tôi. Khi ấy tôi nhìn thấy rõ ràng là môt thiếu-nữ cõi kỳ là dẹp, đầu khong đõ mõi, tóc dính bết lại vi sương sa lùm uớt, khuôn mặt dãm dùn những lõi. Tôi không nhớ lúc ấy nàng ánh mâm ra sao. Tuy vậy, tôi chắc kui do nàng khong có vê nghèo nâu da. Hình như tôi còn nhớ ài cái cõi mõi lồng thủ, hay là cái mõi lồng thủ quang quanh cõi nứa... Không... khong phải là sự nghèo-kho, mà lại là sự kinh hoàng nõ phát tiết o-nàng ra. Hai ham rắng nảng lèp-cáp, mõi run run.

Nàng bảo tôi :

— Ông muôn gi?... Mặc kệ tôi!... Ông cứ đẽ mặc kệ tôi!..

Lúc ấy tôi tin chắc là minh đồng mít vai trong tẩm h-kịch thường sẩy ra: người qua đường ngã gã khong cho mót thiêu phu-giò mìn xuống nước. Tôi rất ngưng nghiu

ví cái vai trò của mình. Các ly rượu bách-hợp dâng nhà Myriam đã khien cho lâm-trí tôi hoang mang, cho sức-phản-dòng của tôi thành ra crip chờn. Tôi không nhớ mình đã nói gì với cô gái khôn nạo kia, nhưng chắc nói ngõc - nghẽch lâm. Tay ra, những dien đó khong có gi quan trọng đáng kể. Người dán bâi tôi dureg nám chát lây cánh tay, cần phải nghe thấy tiếng người, nàng cần phải được kéo ra xâ-chô bao lon. Tôi có thể giúp ich cho nàng được.

Một lúc sau, tôi vẫn nắm cánh tay nàng, dí bêc cạnh trên vê cầu, tôi vung vê nhắc lại:

— Tại làm sao thê?... Tại sao?... Cõi làm sao?... Cõi phái người ta ruồng bỏ cõi khong?... Tôi cam-doan rằng thê khong dâng cho ta chét dâu..

Giá cõi biết là chính tôi dãi bao lão, trong mót giây lát tôi mong xa lánh cõi đời... Ngay lúc nầy, tôi, cho mạng minh jare rúng, mà già gò tôi lại rất dâng lồng thay tôi bây còn seng đây...»

Nàng khong đáp. Bi gân ngon đè, tôi nhìn nàng rõ hơn. Khong những nồng dẹp, mà nét mặt nàng thanh-tú lâng-lâng. Các ông biết bõi áy tôi da-câm thê nào. Cái duyên dâu-khõ kia, cái iêng-hợp mõ-mông kia, tôi ngâ-ngâ say nhí náo, tôi gật Myriam thê nào, tất cả những cái áy khien tôi lúc di bắt dip cõi, ô trên thê-gian này tôi chi còn đẽ iết thiêu-nữ mà thôi. Cháng tôi di lười qua một thay đổi sô, y nhin cháng tôi bõi cõi tình mót hót. Tôi sõi người bạn gái sõi mót cõi-chí cuồng dại, nhưng khong bây giờ nàng đẽ mặc tôi dâng, nám khê thõn-thức... Các ông có lõi nghĩ rằng tôi có thê gửi-gâm nàng cho v ên căn sást, và tôi có thê rùi tay rám việc từ đây?.. Tôi khong thê biết giả thê người dán bâi thât vọng kia lại có nhiều cõi chính dâng dës qõi són-canh-sát khong?.. Vâ lai, tôi phái

sẽ khong cho nàng lén dâu. Nàng có nhâ-cira khong? Cõi gâ-dinh khong? Tôi cõi-van. Khong thê náo khin cho nảng thõi ra mót cầu có mache lác. Nàng rưa và khóc, châng chít gâ-nhori. Sau cùng, tôi nói :

— Này cõ.. Tôi khong thê bõ cõi thê này dureg.. Tôi có thê dán cõi bê? Cõi nhâ khong? Cõi hõi hông khong?

Nàng ra hiệu rằng khong.

Cõi nhâ trô khong?

Nàng lắc đầu.

Lúc ấy chúng tôi di qua mót cái cửa sảng dèa, người ta dòi-thay những chõi: *Riverside Hotel*.. Buồng cho thuê từ mót đồng trô-le.. From one dollar up. Cái khach-sạn này khong g ũng ti náo với các lõa dinh-thy & Park Avenue; tuy vậy nó có vê doan-trang và sach-sẽ; và lai, chí trong cõi vài giờ thôi, náo co cõi gi?

Tôi bảo nang:

Cõi nghe tôi này, trong lúc này

cô khong thê phán-tran dien gi yê thán-thê cõi cõ.. Về phan tôi, bât buoc tôi phái vê nhà. Trước hết, cõi phái ngõi-ingoj, lau người cho khô ráo rồi di ngõ.. Cõi phái lây một buồng ở khach-sạn này. Tôi sẽ giài tiền buồng trước.. Tôi đê cõi ô đê.. Cõi ngû di rõ sâng mai tôi đến hỏi thâm. Lúc ấy cõi lâm táo hòn, cõi sê kẽ ám-sý cho tôi nghe.. Tôi quen biêt nhieu o Nuru-uoc, trong khach-cák xâ-hói.. ôi gân in chác rằng khi tôi biêt o iinh cảnh cõi, tôi có thê giúp cõi đõ dureg.. Dù cõi phân tám đin' thê náo, cõi cõng cõi thê chiu khô dại mót đêm châ.. Biết đâu? Cái dien trong đêm tôi, trong sương mù cõi cho là khong châng chay dureg, cõi lêm sâng mai nó sê giän-dì hon... Nêu tôi dại cõi khach-sạn này, cõi co bui với tôi là khi tôi dieu sê khong tron nág?

Nàng gật đầu bằng-long.

Tôi hỏi mót cõi chõi-dâi:

Cõi có tien nong gi khong?

Nàng lắc xùi mặt xuồng.

Bureg.. Cái do khong hê gi.. Tôi hôm nay, châng may tôi cõi khong có nhieu, nhưng tôi cõi sâm giây mót đồng.. Bù dung cho

(1) R: o, mót lõi Mỹ người ta hay đen đê ly-dì.



Saigon

MỘT BUỒI CHIỀU

của HOÀNH-PHONG — Anh của VÔ-AN-NINH

IV

Tôi vào ở đây đã được hơn hai tuần rồi.

Những ngày đầu ở Saigon là những ngày người ta bị lôi kéo bởi cuộc sống và bởi những điều mới lạ ở phương xa. Những ngày ấy là những ngày người ta quên mình để chạy theo mọi sự cát dỗ, mọi điều hiếu biết mà chỉ ở nơi này mới có...

Saigon với một số thứ nói tiếng ở Viễn-dông.

Saigon với những con đường dài hàng mươi cây số, hai bên đường sừng sững những cây cao vút như cảnh đẹp ở trong tranh;

Saigon với chỗ Bến thành, một lối nhà to rộng nằm ngang nhiên giữa mấy con đường như để tạo nên một cảnh sầm uất suốt ngày đêm;

Saigon với phố Catinat phong lưu, lịch sự, nơi hồn của trai thành, gai lịch dù các mâu đà;

Saigon với những con tàu ờn từ đâu lại, lướt qua bến bao nhiêu đợt trung-duong, và ngày mai đây sẽ lại nhô非遗 để đi về những phương trời khác;

Còn gì nữa?

Saigon, nhất là Saigon với những buổi chiều rộn rịp, mà phô xá, đường đi như là nơi hồn của tất cả dân cư của kinh thành; giờ làm việc của một ngày đã hết, ở các nhà, ở các sở, người ta bay ra phố, ra đường như để bắt đầu một cuộc đời mới, nó sẽ chèt đi ở sang ngày mai... và sẽ lại sống lại ở những buổi chiều...

Tôi đã biết được Saigon chưa, trong hai tuần vừa qua, ở những nơi vừa kể? Saigon là tất cả, tôi đã thấy rõ cả rag thư: ra, Saigon chỉ là một buổi chiều... từ trường.

O

Chiều hôm ấy, tôi còn nhớ lắm, tôi ngồi uống nước một mình ở mìtiêm nước trong ra chợ Bến-thành.. từ buổi trưa, trời đã xuống một trận mưa to, đến bây giờ mới vừa tanh hẳn. Những đám mây, mẩn chí bao phủ cả bầu trời đang đuổi nhau /> lồng /> không gian, thỉnh thoảng mới để lộ ra một mảng trời trống nhợt. Trên mái chợ Bến thành, nhạn bay ra, nhạn vào được sõ long, từng đòn một tung tăng như những cái chấn

đen ảo là trên nền trời sắc xám. Cột thu-lôi nhọn hoắt ở trên nóc chờ, lanh lùng như đứng đê làm dịch cho đám nhạn bay về...

Một nỗi buồn lắng lẽ đê xuống kinh thành. Trời tháng năm, mà ở đây, buổi chiều này, tôi cảm thấy rõ như tiếng thu ngoài Bắc. Một luồng gió ảnh thoảng qua, chiều nay tôi mới thấy lại mình là một người đang ở nơi lữ thú xa nhà, xa bạn, xa tất cả những người thân yêu... Những ngày xưa qua, tôi đã là người của những đám đông hòi độn của Sài-thành, đã trực tiếp mê man với những sự rộn rã, làm ăn; tôi đã quên mình trong những cảnh đẹp của nơi đây mà tinh-hiệu kỳ đã bắt tôi di qua để biết. Chiều nay, trở lại với mình, tôi tự thấy đã đứng ra ngoài hòng cửa những đám đóng kia và của những cảnh đẹp này... Đứng ra ngoài hòng đê, khichđộng bối bối giong gió lạnh xá xám, từ trường miên man về mình, về cái cửa bể xinh xắn này của nước Việt Nam mà ở đây biết bao hiếu mộng đẹp về tên hào cõi thế xay thành...



BIỂN TÂU SAIGON

Một can lùi điện tình đồ trên ông "mười". Tôi có những hi vọng, những ước mơ của "tự do" /> bến thành, tự thấy với những chiếc lùi ma /> đây /> sông, vượt khơi đem /> đến những bến trại /> là

Mày vẫn cuồn di theo gió, dàn nhạn vẫn vương vấn ở chầu mây, trong lúu ở ác nhì dàn dập "người ta" dâkéo nhau ra đường ra phố, dê, vô tình hay hữu ý, di đến sự hò hẹn của buổi chiều... Chung quanh chợ Bến thành, người di lại mỗi lúc một đồng hơn. Người nào trôi cõi /> cũng có /> lèng lèng trong cái mắt hờ hanh của buổi chiều nay, và ở chỗ lèng lèng ấy người nào cũng bình như đang mang một tấm lòng ham-sống... Vô duyên cho những đám mây bay, cho những đám nhạn lượn! Trong cả một kinh-thành này, ở giờ khắc này, hõi có mây ai đê ý đén cảnh trời, khi lòng người ta là cả một sự sống? Cảnh trời này họa chẳng hì là cảnh trời của những người bat giò nhí nhanh, nhú nháy. Và /> nhung là cảnh trời của những người nhí nháy, nhú nháy...

Tiết trời thu chiều nay, ở đây, đã bắt tôi nhớ xứ BẮC, nhớ mùa thu ở đất BẮC mà nhạn mây, mà trời, nước như đem lại trong lá, trong cây, trong lòng người, một nỗi buồn vô-lan. Hiện tôi đang là một kẻ xa nhà. Ở chỗ mong hiếu hໍnh những điều mới là cũa cuộc đời, nó là mục đích của cuộc di chuyển châ-tô, chiều nay tôi thấy len vào một lối hòn của trường nho... Tôi /> muốn miên-mمان mẩn mẩn trong trang-thái này của tâm-tâm, nó buồn nung nambiết hiết đán nà chảng có thê qua đượi tâi cả những hiền-trí cõi /> đương-trường, /> đê đồng đến lòng eto người ở phuor g xá? Song, thực ra, tôi mới là một kẻ xa nhà, mà chưa phâi là người xa nước...

Đèn điện đã bắt đèn, làm sáng rực cả kinh-thành Saigon. Mãi cuộc đời dần dần như đã bắt đầu dưới những ánh đèn còn còn hõ-neck. Tôi nghĩ đến những người xa nước, đến những người, chiều nay, có lẽ còn buồn thảm gãy mấp máy những kẻ xa nhà. Những người ấy, ngày hôm nay, đang ở đây, đang miết mài trong tinh-oán, trong danh lợi, hay là đang miết mài trong những thứ vật-chất chém-dám, say mê. Người ta phải bô nước ra đí vi danh, vi lối-nhất là vi lối- /> ay là vi muôn biết hùng noii xa, vi lối-nhất là vi lối-chang /> một lúc như chiều nay người ta phải hàng hoàng tưống nhõ để đến què, ché đán làng dược yến vui, hay đang lèn /> đênh trong loạn lạc. Tôi nghĩ đến những đại phu gia người Tàu ở đây, chẳng biết lúc này, trước ngon gõ /> lanh buồm chiều nay, họ có đê ra năm ba phu /> để tưống nhõ để què hương và đến những người ida da ngựa bọc xuong đê giũ gìn cái quê hương ấy cho họ?

Tôi nghĩ đến những người xa nước... Đèn điện đã bắt đèn, đèn điện là một sing-lao của vân-nh. Tôi nghĩ đến những người vân-minh xa nước mà nhà danh sĩ Claude Farrère đã tả trong cuốn tiểu thuyết « Nanning người vân-minh » (Les civilisés). Saigon /> là sáu khu /> đê dien nên cuoia chuyện ấy. Những người vân-minh đang làm gì đây trong lúc này, ở trong thành phố Saigon này mà tôi đã biết là nơi hò hẹn của người ta xá? Cố lè, ngọt giọng chiều nay đã cho họ một ý-angled mới về cái quan-niệm và -châi, dày cảm dỗ, mè-ly của họ, mà đem nay, biết đê cái ý-angled /> lại chảng /> đê chón chúc, thực hành... Saigon, đố, /> ví những người vân-minh, chỉ là nơi đỗ giờ cho một tam lý vật-cuối dõi dao, người ta cui biết có hẫu-gân với những nha-ran ích-ký của một người...



SƠ THỦ [SAIGON]

Nhà Bảo-tàng trong số thủ Saigon
một nơi bô hẹn của trai thanh gái lịch

Người vân-minh di đến truy-lạc mà không cần biết gì đến truy-lạc... Tiếng đàn hát đã nỗi lên dây, những tiếng cõi rưou mạnh chạm nhau vui-sướng, người vân-minh ôm nhau trong buồng kín hay trên một cái xe kiêng từ từ di vào borg tối của ngoại thành... Nhà danh sỹ Claude Farrère đã bô hẹn là những người vân-minh mà Saigon đã có cái hân hạnh làm sân-khau cho những tần-tuồng tâm-lý eo-le...

Nhung, trời oii /> tôi vẫn nghĩ đến những người xa nước. Tôi muốn ra khôi nước này quá đê biết được tám-lý chán-thành cõi người yêu nước nà phái xá nước, /> nhung buôi chieu huu-quan, ngõi một mình trong quán-trò, không một bạn-tinh tình... Bi dí Saigon là cái bến tàu đưa người ta ra hõ rộng, đưa người ta đến những phuơng trordi xa-^q, đến những xá cõi tu-do. Đã biết bao nhiêu lần rồi, những con tàu biển to kia đưa những thanh-nien Việt-Nam ra khôi xá rây với biết bao nhiêu mộng đep của ra đí? Đã biết bao nhiêu lần rồi, cũng những con tàu ấy đã lại mang họ và với biêt-bao nhiêu dien biêu bết, với biêt-bao nhiêu bi vong cao xá? Hồi những người đã được hưởng những ngày xa nước, các bạn /> là làm được những gõ rõ cho sự liên-hoa của xá nước? Saigon với những con tàu, sò mà cao qui thi! Những con tàu kia còn phái mang di nhiều nha, đến xá-võ của tu-do, ni ưng lop thanh-nien tân-iên cõi nước này, họ đang khao khát tiễn-hòa và tu-do như người khát nước đê-tu-lau... Biết bao giờ cho họ lại được trô vê? Saigon sà là cõi bõi tu-do và những con tàu kia sà là những con tàu tiễn-hòa vậy...

Tôi còn miêa man mãi với những ý nghĩ tha-thiết về Saigon... Ở đây, biết bao nhiêu công cuộc to-lát có /> thê tao thach, bết bao nhiêu mộng đeo có thê huc b'en, nêu trong những chuỗi ng'y đón-dập, người ta có /> đure, một hai buổi chiều... tu-tuồng,

HOÀNH PHONG

nguôn van

Hà-thành văn thiêng
ngâm thơ

Ài bảo rằng thơ chỉ là sản-phẩm
của những đời thi-đinh thịnh-trị?
Ài bảo chỉ những người sống trong
cánh nhàm hả u-u-moi có hưng
thơ và thơ ấy họa chặng mới có lý
thú?

Theo giờ đời can qua, sấm giô từ
phía thi Thơ phải chết và không
còn ai thích thử ngâm vịnh nữa à?

Không có lẽ!

Chúng cứ là đất Thăng-long
nghìn năm vẫn vâ-của ta, từ xưa
đến nay vẫn ở vào trường-hợp nào
gấp thế cuoc-não, cũng vẫn có tiếng
tho rêu rỉ, vẫn có nhà thơ ngâm
nga, xướng họa với nhau vui vẻ
như thường.

Thật-thế, giữa Hà-thành hiện
thiều gì đâu thơ và hối thơ mà
chúng ta không biết đây thôi.

Ông Thì-quang, con một nhà
khoa-thiêng-thế-giá, năm nay năm
chưa tuối, đã lâm bài thơ tự thuật
sau này:

Mùng nay bốn chín tuối vừa qua,
Râu tóc hoa râm háng vẫn già,
Trái đất vừa xoay tròn vè moi,
Vườn xuân vui thấy bỗn chồi ra,
Trái bao mệt phản tròn trong cuộc
Giữ vũng lòng son nếp cũ nhà
Còn được xanh xang trong thời
mới,

Tha hồ dồn dắt phòn hoa.

Nếu ông ngâm nga lý thật mọi
minh đã chẳng nên thương. Đáng
này ông sach-nợt rất đóng thi-hữu
ở Hà-thành gồm có bát danh hào
tay mới cũ, ta cũ, ký phán. Rồi mở
một tiệc rượu tụ họp anh em để
binh những thơ xướng họa ấy. Một
cuộc tao-dát nhà nhỏ.

Nhân đây, chúng tôi được thấy
trong số họa, có bài của cụ Từ-
long Lê-Dai, một người nổi tiếng
hay ném u hối Đông-kinh Nghĩa-
thị:

Tuổi ông bốn chín, hạn vừa qua.
Còn nứa rầm nán nứa moi già,
Càng e kinh khi nào rau quặp lại,
Mềm môi lắc nở chử phun ra.

MÃY VÂN THO'

Biết đến bao giờ?

Đêm tàn, mưa ướt cánh phủ dung.
Em khác như hoa, đến nǎo nàng!
Anh chả gần em trong lâu ấy
Mà lùi nước mắt đẽ buồn chung!

Anh biết lòng em ngáp lè rồi,
Xa nhau... Gặp gỡ cõng dành thời!
Càng xa nhau lắm! Yêu là khô?
Em khóc đì em..., Một quãng đời!

PHẠM NGỌC ĐIỀN

Đêm khuaya

Đêm khuaya trắng rạng trong rừng,
Cánh cây rỗi liêng lạnh-lùng xôn-xao.
Ô kia gương mặt của ao,
Đang lín nhằng bóng nàng sao trên trời!

Lai in bóng liêu tơi bời,

Phát-tho theo gió buông lời đau

thương,

Em ở đây với chán chường,

Bây giờ không phải nêu đường chia

ly.

LỆ CHI

Tiễn bạn

Tiễn bạn ra đi ốm rái hò,
Chân thành xin tặng mấy vần thơ...
Với lòng hoài-cảm năm, năm tháng,
Đã mực khì phai iết chẳng nở.

Bạn hãy coi dại và trường-tuong

Một « Thanh Cương Kiêm » khách

giang hồ,

Vung ra trán thời ngang dọc...

Chẳng để giày vào một vết nho!

Muôn dặm xông pha cứ vũng lòng!

Nước non chân vạn kê trường mong..

Phương trời thăm thẳm hòn có lạc;

Canh cảnh bờ biển long bờn nài sóng.

NGUYỄN THIỀU TÙ

Nước chảy hai dòng...

Tình tôi như nước hai dòng
Nửa noi quê me, nửa lòng sông Lô.

Mãi tôi đầu tóc bạc phor,
Mãi quê tựa cửa mong chờ tin tức
Minh về ngày một hào hòn!

Đau thương trên mặt hây còn

sầu
Thon ôi! sầu chục tuổi dài,
Còn lo, eon nghĩ, ruột rầu hổng

Lấy ai nâng giác sám trưa,
Lấy ai dưới gối trinh thưa, đỡ đỡn

Chán-cam lỗi dại hồn-thần,
— Mẹ ơi! mẹ có袄 tình cho con?

Em Loan rạng tráng, môi son
Thách tôi tiên cười phai trên bờ

Tôi lo; em với rì thầm:
— Tiễn em không lâng, thủ long an-

thôi!
Yêu em — yêu cả dáng người
Yêu em ăn nói — yêu lời thanh

— Em ơi! em có yêu anh
Sóng Lô chờ đê thuyền tình sang

ngang
Yêu thương me, nhớ mong em,
Chiều nay tôi đứng tra rẽm bắng

không
Tình tôi nước chảy lâng, áng
Nửa noi quê me, nửa lòng sông Lô.

THÀNH THANH

Thời áo tim

Chí nhớ, em ơi, thời áo tim:

Tóc huyền buông sảng chảnh ngang

tưng

Mắt nhìn bờ ngõ thau mâu đep,

Tai hùng lời yêu với thận-thảng!

Chí đê cười vui quá một lần

Góp ba hòn rẽ ngả hương xuân

Góp ba hòn trê đam mê sóng

Chò dồn luồng-lai chảng ngặt-ngắn

...

Nhung đến một chiều sương lạnh xuồng,

Sương chiều lạnh lâm — gió qua sông —

Nghé lời me dỗ, mi dorm le,
Khôa cửa Tho-Ngây, chí lây chồng.

Từ đó, như em đã biết rồi:

Chí là một kè sòng way thái,
Sách dài toàn dệt trang sủng-hận,

Ánh nõi làm sao hắt ngậm-ngùi?

Cảm mỗi chiều nghe pháo hót sáng,
— Đầu láng, cuối chợ, ở bên sông,

Ran rủi chí giờ trang thơ cũ

Tím nết Yêu đương sét giã đồng.

— Hồn nay vưởn cúc nở vàng tươi

Tin mới: — Mùa thu đã đến rồi,

Chí nhớ, em ơi, thời ái-án,

Quảng đời áo tim quá xa-xa!

CÔ CẨM-TÌNH

(Bach-gá)

Xác pháo hống

Hôm nay anh lại trả về,

Vì còn lén mãi lời thề ái-án!

Nhưng anh đã đợi muôn phần,

Tình anh, em chỉ có ngàn áng thời!

Bà già dò có một người

Đón em với cuộc đời gai sango

Trống múa pháo dỗ nhuộm đường

Như mầu mầu của vết thương chưa

lành!

Nhưng có do do xinh xinh

Tươi cười như muỗi-mia lòn tôi

đây!

Rời tàng hật lè chua cay,

Lần theo từng bước gót giày nồng

đi,

Lòng em ước vọng nhứt gí

Khi ngồi yên ở chiếc xe bache

hưởng?

Thôi thoit, duyên đã lỡ lâng,

Am-thâm thải dài khẩn tang cho

lòng,

...

Ém ơi, em đã lây chồng,

Vương chí lật xác pháo hống viêng

anh?

TÔ Y-NI

(T.T.)

Chết ngày tàn thu

Trời ủ rủ, mây chi thê-luong quá,
Heo may rên, mưa lạnh phũ phảng

bay,
Thân cây run cánh gãy nhành khô

gãy,

Lá vàng rụng-lợi bởi quay theo gió.

Như chờ sá, Tả-Thân quanh-khau đó,
Ngày tàn thu lay hái với tay lém,

Bước đường hoàng và cùi chi oai

nghiêm,

Cảm luôn sống của người không thiết

sống!

Ág là kè tra vui nỗi lười mộng,

Mê mộng Nàng đội mít khán xinh xinh.
(Nhưng than ôi! Buồn nồng rắc

võ-tinh,

Oi có chất, buồm reo mừng: (hoạt

nambi)

... Dưa ma chàng trong buổi trời

ai oán,

Những lầm hồn cùng nỗi khát niem

dau,

Sau xe lang với nết mệt u sầu,

Đi uể oải, lòng buồn như muôn vỡ)...

BẮC-BỘT

Dâng trí

Vi em say qua anh ơi,

Ái-ngu-ngoan ơi, nói lời quang xiển,

Lòng em nó ngát hơi n'en,

Canh ngày, em bùa lảng quên il

nhiều.

Rượu say

Rượu sao nồng quá thế này:

Một lát khẽ nhấp, mày ngay còn me;

Rung minh buông chén rơi thia,

Vành mồi em tưởng vẫn kẽ môi yêu,

Sợ yêu

Tóc em vửa xõa tới ngang lung,

Em gấp linh yêu, ngay quang chung!

Chén rượu anh mồi em uống đó;

Nám não rõ ràng rực mùi hương?

Ước nguyện

Em vừa mười bốn, anh hâm-bôn:

Một tuổi mắng-lor, một tuổi đồng.

Cũng nguyện với trời: duyên đã lại,

Dẫu say, môi vẫn hưng muôn hương.

Trần-Mai-NINH

...tim vàng

Nón sòng ai đó lòng vì nước,
Nghien bút lái nay sán nghiệp nhâ!

May dâ con đèn nợ sách,
Chanh nhán cảng thích thả chơi

hoa.

Một nhà văn diệu-luyện lâu năm
có khát. Ai em, chắc cũng nhận
thấy bài họa dân dôn hồn bài

nhất.
Có người, đứng tên Võ-danh thi
gửi đến một bài họa, có ý trào-
phúng. Tất là bạn quen của nhà
zách họa, biết rõ chỗ yếu của bạn,
muốn chòng ghẹo chơi cho vui,
chứ ai xa lạ, hẳn không muốn thò
tay vào giò của em-vẫn-chung này
làm gì. Luôn dịp chúng tôi sao lục
cả ra đây:

Tràng-niên tuổi òi bắc vira qua
Còn hăng chơi đì kèo nứa già,
Rượu cúc lừng bầu tu đền cạn,
Thơ nôm nặng tái cố moi ra.

Ngoài đường khệnh khảng oai
ông phán,
Trước bệ xui i-xoé nịnh mợ nhâ.
Nhân lán nhung mả tám bát lão,

Trốn dâm lòn xóm yến hoa.
Nghe nói bài này của ông Th. B.
một thương gia ở phò hàng Gai,
cũng là một người hay » Trốn dâm
lòn xóm yến hoa » luôn!

Bài thơ của Hồng-tú-
Toàn chửi thuốc phiện

Bé-kì Toàn, hẳn nhiều bạn
đã biết, là người anh-hùng đã khéo
lợi dụng tên gai gáo yến ném cuộc
cách-mạng phản đối nhà Män-
than và hành thiêng-thi-binh Thiêng
quốc hội g-ura thế-ký 19 vừa qua.

Ban đầu, Hồng và các bạn đỡ-g-
chi lập ra hội » Bài Thượng-dế»
cốt truyền bá đạo Thiên-chúa và
rèn tập khuyến răn người ta về mặt
đạo đức sinh-hoạt rất nghiêm.

Bởi vậy trong điều-lộ, có
những khoản nghiêm-cấm, có hạn
gian-dám, uống rượu, hút thuốc
a-phien. Cho đến thuốc lá cũng
cấm, và tất cả những hành vi nào
không chính-đáng, không đạo đức.
(xem tiếp trang 34)

Cuộc không chiến hàng ngày trên nước Anh sẽ định rõ kết quả cuộc chiến-tranh giữa Anh và Đức

Cuộc không chiến giữa hai đội phi-quân Anh và Đức (Royal Air Force và Luftwaffe) bắt đầu bước vào thời kỳ dữ dội từ ngày 8 Aout và kéo dài đến hơn 2 tháng nay. Các tin vui tuyển tinh hảng ngày, không ngày nào là không báo tin về cuộc không chiến từ trước đến nay chưa từng có xảy ra trên không trung nước Anh ngày nay. Theo các tin tức đó ta có thể dự đoán là cuộc không chiến giữa Anh và Đức thật là dữ dội, tàn khốc; kinh thành Luân-dôn lớn nhất Âu-châu với 8 triệu dân hiện nay đang ở trong một cảnh tan phai ghê gớm. Nhiều khu trong thành phố hện nay chỉ còn là những đống gạch ngói, sắt vụn, không một cái nhà, không một bức tường đứng vững nữa. Trận không chiến ở Anh ngày nay sẽ có thể định rõ số phận Anh-quốc, không cần phải đợi một cuộc xâm lược của quân Đức. Đó là ý kiến của nhà chuyên môn về việc chế tạo phi-cơ: thiếu-tá Seversky. Thiếu-tá còn là người vi kiêu mâu và tám lái các phi-cơ. Hồi Anh-châu đại-siege 1914-1918 thiếu-tá Seversky chỉ huy các phi-cơ khu-trục của Nga. Sau thời kỳ chiến tranh ông chuyển hẳn về việc chế tạo phi-cơ và Hoa-kì đã dùng nhiều kiêu mâu phi-cơ do ông vua và một vài thứ phi-cơ của ông sáng chế ra về việc quốc phòng. Gần đây thiếu-tá Seversky có sang thăm nước Anh để nghiên-cứu về các cuộc không chiến và những phương pháp phòng không của Anh nhiều thứ rất hiệu nghiệm. Dưới đây xin trích mấy đoạn chính trong bài của ông để đọc giả rõ:

Sự quan hệ của không chiến.

Cuộc chiến đấu lớn lao hiện sảy ra trên nước Anh không phải là một cuộc hành binh mở đầu cho một cuộc tái tấn công như nhiều nhà chuyên môn nói ngay ở nhà vua tướng tung. Ta cần phải hiểu rõ điều đó thì mới có thể thấy sự quan hệ quyết liệt trong thời kỳ hiện nay của cuộc chiến tranh giữa Anh và Đức. Trận không chiến mà hiện nay đang ngày các bắn thủng cao rất dữ dội của cả hai bên báo cho ta biết nhiều người cho là để sửa soạn một cuộc xâm lược hoặc một cuộc đột bộ có cả thủy lục quân dù vào. Nghĩa như thế là rất lầm. Chính cuộc chiến đấu mà ta đang thấy ngày nay là cuộc tái tấn công của quân Đức sang Anh.

Nước Anh thua trận này tức là bị thất bại trong cuộc chiến tranh, ít nhất cũng là bị thất bại về cuộc chiến tranh ở chánh quốc.

Hoặc sẽ thắng trận, đánh sau này sẽ xâm lược nước Anh hoặc chí cát tàn phá hết mọi chỗ, chich đòn đánh một vài nơi để tỏ ra rằng đã lấy được đất Anh, điều đó không có quan hệ gì mấy. Nguyên nhân làm cho công chúng chưa thể hiểu rõ những sự sảy ra là

vì họ chưa quen với cảnh chiến đấu ngày nay: một cuộc không chiến hoàn toàn sảy ra lần đầu tiên từ khi nhân loại biết gây ra chiến tranh đến nay.

Các nhà bình và thày bình về phái cổ không thể rào cho rằng lực lượng và thày quân ngày ray - hì là những kẻ bảng quan trọng một cuộc chiến đấu bắt đầu trên không, càng ngày càng mở mang thêm trên không và chẳng sao tiếp tục sảy ra cũng ở trên không cho đến sự quyết định cuối cùng.

Nếu người ta đã hiểu cuộc không chiến ngày nay sẽ là cuộc chiến đấu quyết liệt thì người ta thấy rõ ngay cái lý luận bấp bênh của những kẻ vẫn thường rằng bắn cho nước Anh 50 chiếc diệt nhau lối cũ rich đã già quá tuổi là của nước Anh đó. Cuộc chiến tranh đã bắt đầu, sẽ kết liễu không cần có thủy quân can thiệp vào.

Kế nào không hiểu cái chiến thuật năm 1940, vẫn tưởng rằng cuộc chiến-tranh cũ lịch sử có giá trị và sẽ sảy ra như ngày xưa. Vì thế họ mới cho rằng sau cuộc không chiến này sẽ có cuộc chiến chung để tái ứng cát số một. Nhưng họ cần phải hiểu rằng hiện nay đang có một sự mâu mè và độc hại nhất sảy ra. Cuộc không chiến theo lối xưa mà các nhà chiến lược ghi rõ tri-tuong-tuong đã dự định là một chuyện dã qua. Khi nào vẫn đề giữ quyền bí-chí trên không các đảo Anh-cát-đại và miêu lán cận sẽ giải quyết xong hẳn, sự gáp đỡ của lực-quân và hải quân sẽ không có quan trọng nếu đem so sánh với sự giúp đỡ của phi-quân.

Đối với tôi thì tôi có cảm tưởng rằng chưa có một nguyên nhân đích đáng nào làm cho những kẻ có cảm tình với Anh phải khiếp sợ.

Cuộc tấn-công bằng phi-quân đã sảy ra như người ta dự đoán trước với sự hòn vê lượng cho xâm-lược và hòn vê phán rất rõ rệt của kẻ phòng thủ. Từ mấy tháng nay cứ theo những tin tức ta có thể biết được thì chưa hề sảy ra việc gì có thể làm cho ta tưởng rằng các phi-cơ Đức đã chọc thủng được hàng phòng tuyến trên không của Anh. Chỉ khi nào phi-cơ của Thống-chế Göring có thể gây nên nhiều sự biệt hối trong nội-dịa nước Anh ngày giữa ban ngày mà không thiệt hại gì cho mình thì người ta mới có thể nói rằng những sự lo lắng của một vài người giữa lúc này là chính xác.

Không phải một cuộc chiến tranh

chớp nhoáng mà là một cuộc vây hãm

Cái tiếng chiến tranh chớp nhoáng (Blitz Krieg), cứ xem những việc đang sảy ra gữa lúc này thi có vẻ rất sao nghe. Có lẽ nói đó là một cuộc vây hãm thi còn

hợp với tình thế về quân sự ngày nay hơn. Ta có thể nói các đảo Anh-cát-đại là một bức thành trì kiên cố với những bức tường dày xây trên không bao-hope xung quanh và chính muôn phà những bức tường đó, hi vọng chống thủng bức thành đó mà quân địch đã dùng đến lực lượng phi-quân của mình.

Cũng như trong tất cả các cuộc vây hãm trong lịch sử chiến tranh kể vây thành vẫn đóng hơn kể bi-vây-nhieu. Càng như trong nhiều cuộc vây hãm thành khác, những quân chống giữ thành đều một nhợt, bị đe nén và bị nguy cơ thiêu người và khí-cu và nhất là có thể yếu dần về tinh-thần dưới sự đe nén của quân địch. Từ trước đến nay chưa hề có điều gì tỏ ra rằng cái thành trì trên không và tinh thần các phi-công Anh không thể gữ vững được.

Nếu may mai thời tiết thay đổi ôn hòa chóng và có một vài ngày sương mù thì, đó là một sự rất may mắn cho người Anh: Như thế các phi-công Anh sẽ có thể nghỉ ngơi, các phi-công đó đã bỏ buộc phải làm những đê-xoang ở đêm dưới lầm lánh nạn. Người Luân-dôn, trước cuộc chiến-tranh này, có thể họ là những người sung sướng nhất thế giới về vật chất, hiện nay hill đêm ráo cũng chen chúc nhau trong những hầm chật hẹp, mỗi người chỉ được 10 phan tay. Một vài người có thể có những ghế vải, người già hill nằm trên những đệm cao-xo, người nghèo hill nằm trên giấy nhật trình giải ra. Phu-nữ đã bỏ cả áo dài mà mặc quần cho gọn hơn và ấm hơn, tóc thì quấn trong một cái khăn quàng cổ. Trong đời sinh hoạt mới đó, kí-giả người nghèo đều liken lòn và cùng chịu ng.éo nàn, đồ kinh nhu nhau, trong họ có vẻ rất thanh thiện và hình như một cuộc cách mệnh xã-hội đã bắt đầu ở đấy.

Nhưng vùi tuyết định đã nói, nhiều khu trong thành Luân-dôn đã bị tan nát không còn một cái tường nào đứng vững nữa. Cái tên Hoàng-cung Buckingham hill Anh-hàng và Anh-hậu ở cung Lị trung bom và bị hỏng mất một phần. Các lâu đài, các nhà thờ rất nguy nga tráng lệ, nhiều cái nay chỉ còn là những đống gạch ngói, gỗ... Cố nhiều khu trong các i-hà, không có một mảnh cửa kính nào lành. Tuy thế mà có nhiều khu chưa bị bom-tan phá hì vẫn còn nguyên như trước hồi chiến tranh và người đi lại vẫn đông đúc, việc buôn bán vẫn rất là phồn thịnh.

Cứ màn đêm sập rồi xuống thi tiếng bão động lại rực lên rất là ai oán ghê sợ như têng kêu than của cả một dân tộc hời 40 triệu người về những cuộc tàn phán vô nhân đạo và ghê gớm.

Cuộc không chiến giữa Anh và Đức chưa biết bao giờ mới kết liễu và những sự đau khổ của dân Anh chưa biết bao giờ mới hết, tuy họ vẫn tỏ ra rất can đảm, diêm tinh lâm cho cả thế giới đều phải kính cung vỗ tay.

Nhung sự can đảm và diêm tinh đó có đủ để thắng nổi trong một cuộc chiến tranh hoàn toàn dùng toàn những phương pháp mới là chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh của nhân loại không?

HỒNG LAM thuật

thắng được kẽ địch mà không cần chém đất đai. Nếu ở Mỹ người ta hiểu sự đó sớm hơn thì người ta có thể phòng bù một cách hiệu quả và có thể sẵn sàng sớm hơn.

Quang cảnh Luân-dôn dưới lòn mua bom đạn của Đức

Kinh thành Luân-dôn, một kinh thành 8 tri-ệu dân, hiện nay có thể liệt vào hàng những thị trấn ánh dũng. Các trận mua bom xuống Luân-dôn càng ngày càng thêm dữ dội. Số phi-cơ Đức bay trên thách Luân-dôn và số iahn bom Đức rám xuống cùng càng ngày càng tăng lên: hôm nay nì iều bom héo qua, ngày mai lại nhì bom héo nay.

Nhân dân thành Luân-dôn càng ngày càng tập quen với cuộc không-chiến. Hôm nay cũng từ 15 giờ, dân Anh đãi sẵn hàng xóm dài ở cửa xưởng công tiem chạy dưới hầm, họ chỉ mang theo những thứ cần dùng nhẹ nhàng để xưởng ở đêm dưới lầm lánh nạn. Người Luân-dôn, trước cuộc chiến-tranh này, có thể họ là những người sung sướng nhất thế giới về vật chất, hiện nay hill đêm ráo cũng chen chúc nhau trong những hầm chật hẹp, mỗi người chỉ được 10 phan tay. Một vài người có thể có những ghế vải, người già hill nằm trên những đệm cao-xo, người nghèo hill nằm trên giấy nhật trình giải ra. Phu-nữ đã bỏ cả áo dài mà mặc quần cho gọn hơn và ấm hơn, tóc thì quấn trong một cái khăn quàng cổ. Trong đời sinh hoạt mới đó, kí-giả người nghèo đều liken lòn và cùng chịu ng.éo nàn, đồ kinh nhu nhau, trong họ có vẻ rất thanh thiện và hình như một cuộc cách mệnh xã-hội đã bắt đầu ở đấy.

Nhưng vùi tuyết định đã nói, nhiều khu trong thành Luân-dôn đã bị tan nát không còn một cái tường nào đứng vững nữa. Cái tên Hoàng-cung Buckingham hill Anh-hàng và Anh-hậu ở cung Lị trung bom và bị hỏng mất một phần. Các lâu đài, các nhà thờ rất nguy



VŨ-HIỆP-HIỀU-LHUYỆT[[Nhật-kết]]
VŨ BẮNG-diễn-quốc-đám-: Tranh vẽ của TRINH VĂN

Tôn-Điền Tùng-cương ngửa mặt lên trời mà hét một cái khe-khè. Những cảnh anh - đao chí-chít những hông hoa sấp nở và trắng xóa cả một bầu trời. Một lần hương thơm ngọt làm cho khách du cung thổi lâm-hồn để chịu. Tráng tháng ba hơi mờ. Bóng cây, bóng lá rung động chập chờn trên mặt đất. Một mình bước trên đường, Tân-Điền Tùng-cương thấy những ánh đèn khi lặn kheo hiện ở dâng sau những rặng hông-eo chót vót. Đôi khi, tiếng enso-đương kêu thảm đam xé cái tách mịch của đèn khuya. Một khúc đồng hồ cùa cái đệm trong tròn này đáng-sáu, hon nghein « yên ». Nebi vậy, Tân-Điền Tùng-cương đứng bước đê hit thòi cái không khí nest ngào và ngầm cái lầu đài là kết đâm trăng, tung bừng những tiếng sinh ra não nuốt.

Tử & những cỗ sô, đưa ra một lần ánh sáng chói lòa. Tiếng cười, tiếng nói, lồng-nón, « sam-sen » & dân dập như sóng bể. Mắt Tân-Điền Tùng-cương sáng hồn lên: chàng lẩy lám vừa ý lâm — vừa ý vì trong buổi dạ hội này, chàng đã được hưởng thêm một an-huệ của thầy. Là một người chân tay có nghĩa, chàng vốn theo hồn vị tử-tướng đã sinh ra Mạt-son-hái-lam-lang vậy.

Trạc đờ bốn mươi nhăm tuồi và mặt phong-trần nồng xám mùi dâu, chàng tự trọng và tự tôn ở dưới mồm tóc đã hoa râm; đôi môi, mảng và mím chặt tỏ ra một tinh tinh nghiêm khắc và có thể bão là sát đà. Cứng kiêu khắn, bên gan và rát đần đà, chàng có tài thao lược, và mài gươm đường kiếm rất hay nên được chúa tin yêu lắm. Ngoài ra, chàng lại có tài múa; hát it si ai kijk. Càng như một tài-tử lanh nghê, chàng biết hát đã trăm nghìn điều bí mật của bọn « lè viên

đệ tử »: chàng được ngợi khen ở trong triều, những ngav có hối hay liếc tưng, định đám. Chàng sở trường nhất về lối đóng tuồng cổ và có thể đọ tài với những tài danh tiếng trong làng ca kịch.

Năm ấy, ngày Tết Nhí-dông, Cát-đại-điều có vẻ long trọng hơn thường lệ, bởi vì năm ấy, Tam-lang đê ăn mừng có gái quý lên ba tuổi và cái tết đó là cái tết thứ nhất của công-nương. Một bọn người qui phái, có người hồn kẽo già di theo đã được ngài mời đến dự buổi hối long trọng đó.

Theo tục lệ, người ta đã dựng một cái bệ ở trong một gian dẹp nhất trong lầu đài, ở dâng sau một tấm bình-phong son son thiếp vàng có sán cảnh mà nhà đại diện họ-si Cố-son-Minh đã vẽ một cảnh núi non hoa lá thiên tiên và mềm mại. Cái bục ấy, chả à thành từng ngắn và người ta đã gửi mua ở lầu Trưởng-Ký. Nhưng tấm rèm màu huỷết đùi thêc hiêm và thêc đứt để phân trai, nít ống sáu ngắn bay ấy. Nhưng con hóp bê thêc đùi, thêc nón nà rực rỡ thì đặt mua lự ở Cố-tô. Ở gần tròn cung, Hoằng-đế thiếp vàng ngũ mực cách rát oai nghiêm rực rõ, cũng như Hoằng-haben, ase số trong mười hai cái áo dài nhẹ như gió vậy. Phìn dưới, thi là những bô bô, cát trai lân gái, rồi thi dâng họ lè-viên-dê từ mèo những cái áo dài vàng nam bắc. Viên tè-tướng ở bên tay mặt, áo mèo cũng không kém về hoa, dứng lỵ một gốc cây tam, còn viên tè-tướng ở bên tay trái thì đứng cạnh một cây anh đào chí chít những hông hoa trăng muỗi.

Người ta thấy đờ tất cả những vật dụng ti-hon bằng gỗ son then thiếp vàng và có dòng dấu riêng của Mạt-son-hái-lam-lang t ha: cái lồng tři-vòng lật & luong một cái vòng tròn. Ngoài ra, người ta lại còn có 12

ngân chén tách bát đĩ, có tiếng là quý, ở Côn-miah-dá, vẽ nồng nét rất hay hướm và dâu dỗi những cảnh hoa lá từ mùa mưa nở. Biết nhiêu những cái đồ dẽo đặt đẽo để chiều ý công nương vậy.

Nhưng nhìn sự sa hoa rực rỡ của những con hóp bê to có nhỏ cò, những đồ sành, đồ sứ, đồ son đồ, người ta cũng có thể đoán được hực đại g a quý phái Mạt-son-hái-lam-lang giàu có đến chừng nào; và biết bao nhiêu 70-si đã lấy làm mẫn nguyện và tự cao vi đã được ở dưới sự che chở của một vị chủ giàu có và hào hùng như vậy.

Ở trong bài ngũ cuội cùng của bài hyc kia, người ta xếp toar những đồ mừng đáng giá: những con hóp bê lồng lầy, những hông hoa bằng sà cù, những cái mâm bằng bạc chạm chòi công phu: người ta có thể tưởng lầm rằng một vị thuong gia tèu phú nào đã chọn những cái quý báu nhất của mình đem bày ra ngoài hàng. Những ngon nến thấp ở trong những cái đèn xep và đèn quai bưởi, dùng riêng trong ngày tết Nhí-dông, chiếu ra trăm nghìn thứ ánh sáng ở trên những cái kỳ quan đó. Mỗi bên, những cây đào và mận chen cạnh nó với cảnh kia ở trong những cái chậu sứ Công-tan-si.

Ánh sáng êm dịu của những cây nến khi mở khi tắt chập chờa bay ở trên những doa hoa trắng và bồng, soi bóng vào những cái cảnh bình phong son son thiếp vàng và tỏa ra ở chung quanh một cái sáng rất mang lung và rực rỡ. Ký giả xin nhắc lại, một khắc đồng-nó của cái đèn trong tròn nhau đêm nay thật đáng giá hơn một nghìn đồng « yên » vậy.

Người quý phái Mạt-son Hái-lam-lang cũng tự và con đùi hồn kia một cách rất vui tươi.

Chung quanh kẽ hẫu người hạ dạ ran và chòi náo người ta cũng thấy những cái áo dài trâm sặc, thêu hoa & gân bay phor phát cùng những đòn lưng xanh đỏ bay lè bay theo gió. Những à thị nữ nã nhang chái khay son ngang máy: những chái khay son ấy có dây son hào hả i và hòi đột rất khẽ & trước mặt tinge vi tan khach mot.

Hái-lam-lang chải rái uống rượu « sa-ké » ở trong cái tách bê nhất trong ba cái tách bày trước mặt rứa đùi lại tận tay cho công nương cầm: cát lún rượi, theo tinge ngồi thòi, mỗi vị tàn khách lại được uống một chén rượu và lâm yinh hịnh lâm.

Lúc này Hái lam lang mới truyền cho Tân-Điền Tùng-cương:

— Nào, nhà người thử múa đê cho con gái ta coi chơi môt lát.

Vì vỗ sô cái rạp xuồng vàng lời và xắp nếp lại tay áo và cát áo may bằng một thứ lụa rất mồng bện. Trung quốc màu xanh đậm và lồng lánh như nam bắc. Đoạn chàng nói dài lung nâu vạch tim và cái đầu quan khach.

Vì công nương gõ trống rất nhịp nhàng cái điện múa « Paong-thông ».

Em đù và lịch sự vỗ cating, vì vỗ sô bắt đầu múa ở trên đồi chín đeo dận mít giày lụa bạch. Chàng theo

đip trống mà khi tiến lúc lui, chiếc quạt xòe ra mới có nghệ thuật làm sao, những lời ca tụng và những tiếng vỗ tay dào dào một lượt như phao nô; uồng như không bao giờ tắt.

Hái lam lang cũng vỗ tay.

Một lái san, công dương bồng dang tay và khé mím mieng cười: nâng bò cái áo màu ngoc trai lót sa tanh dỗ toà hoa lá và chim xuống dưới sân, rồi khen vỗ sô một câu bóm hỉnh:

— Tôn-điền Tùng-cương... người trẻ hồn lại thực... và ta thực đài linh lời dồn vậy. Người hàngh xác áo áo này và tuy người đấy, người muộn hặng cho người báu nà mao mà người yêu...

Tùng-cương dỗ mệt lèa trước lời khen ngợi của công nương. Cò người cho là lời chế riếu kia ngô lầm, cò người lại cho là công nương xem như cò vê hòi người, nhưng tất cả mọi người đều có cái cảm giác cò hòi hòi như cháy lửa.

Một người hànhs muôn uống rượu « sa-ké » ở trong châu của Tùng-cương đê lấy may:

— Xin có lời mừng huynh ông đó! Tuổi ngài còn trẻ mà it ai bi, tôi mong sao cũng theo dõi dôi chát được như huynh-ông « vây ». Huynh-ông có bắng lòng hòi kẽ bắt tai này được nón cái tách rượu của ngài hòi?

Tác thời, những kè phinh phô xoáy phai lại mà bắt chước trong khi Hái-lam-lang trayn cho vi hào hán của ta, Tân-Điền Tùng-cương, ca diệu « Đằng Hầu » đê cho bùi đê hội được lồng phan long trọng.

Nhà vòi sô lại cùi dâu rồi ngồi sôm, trông trai trái vào đầu gối, xòe cây quạt bên tay phải mà cái tiếng đầm ấm và lanh lanh lén đê hát. Không dừng đây, toàn thân chàng như một pho tượng cò của người Tau. Mọi sự diu dàng tiết-tiểu và buôn man bay lơ lửng & trên khuôn mặt của vòi sô và ở trong cái bát đĩa hia và trong trào như liêng hào đậm khuya.

Nhưng người hànhs ở chung quanh đê thi thao:

— Tùng-Cương g múa cò khéo ma hat đén khuc Phong-thông cảng tuyet!

— Bâ đanh l cai dang người y, mó tíc họa rám cùa y và cát giòng dâm ảm cùa y, they hợp với diệu yay, Nhungen lòi khen ngoi lai nô ran lén như sáu n, Hái-lam-lang thán chinh rời rượu « sa-ké » vào cái tách to nhất đúp cho Tùng-Cương và nói:

— Xin có lời khen. Ta lây lán hông long được có & trong hòn thòi hànhs vỗ sô múa lược mà lai co them cái đúc ca hát tài tinh như vây!

Hái-lam-lang nói đoạn cáo từ đứng dậy. Những câu nói tiếng cười ở trong lán dài lại nói ran len, Tiếng sáu chen tiếng dàn « sa-mi-sen », tiếng hò cheo tiếng bungle.

Tùng-dài một, những thị nữ múa pháp phop như là những con hóp vay. Bọn thanh niên nam tê thi đấu roi và đánh vật. Rượu « sa-ké » chảy như sông. Hết nói lgi cười, hò cười lgi hát, người ta hò hét, người ta kêu la; và, dàn sần những cây bạch-lap soi sáng một cảnh rất ồn ào, hoạt động đip trống nghìn thứ tiếng.

Tân-Diễn Tùng-Cường, trước khira
đi dìu baoi đại hội
này đã báo trước
với người yêu tên
là Lê-Chi-nương rằng
chàng sẽ về
khuynh lâm, có khi
ganh hận nhau và,
ở nhà, nàng cứ đi
tại trước thi hoa.
Nương, cuộc vui
được nǚa
chồng thi chàng
thấy tình-thần mệt
mỏi: vừa uống
đượs, vài ba chén
ruou « sa kẽ » chàng
đã thấy rực đầu,
chóng mặt. Buồn
ngủ quá rồi, chàng
nhớ người bạn qui
la Môn-de thái tam
hay mặt chàng
trong buổi dạ hội kia và chờ lúc mọi người không để
ý, chàng ra về em à iám.

Ở ngoài đường, chàng đi chầm chậm đà chán chieu,
cõi lòng rạo rực nhưng ngon gió xuân tạt đến thi lại
lâm chí chàng tinh tảo ngay.

Con đường dà xám phẳng lì, hai bên như dết những
tảng rêu xanh mịn, quanh co dàu dàu tận nhà chàng,
ở trong rộng thồng cao xen lầu với những cây Lơ
hạnh và những cây cam, cây bưởi... Tùng-Cường đi
thẳng vào nhà, cõi chẳng khó khăn gì cho lâm
chàng qua một cái cổng gỗ nâu cùn như một cái cành
thuyu. Nhà chàng, xinh xeu như một cái dô chơi,
nằm lùi ở trong hoa lá. Một mùi hương thơm ngọt
tolls ra, chàng thấy tinh thần như rối loạn, chàng ôm
cõi cái áo khoác của công nương dà tặng dè lèn trên
ngực và cõi cảm-giac là mao dồn lên trên mặt và làm
cho hai gò má của chàng đỏ ửng.

Càng nghĩ thầm rằng:

— Lê-Chi nương, giờ này, tất hẳn đã ngủ rồi. Àu là ta không gọi cửa nứa, dè cho nàng yên giấc. Dêm
hôm nay cũng thế, ta cung vèa khen house như thế này,
nàng cõi đã ngủ dàu. Cái trán thanh tân của nàng
càng đẹp, càng xinh ở trên lèn nhưng den của cái gối
bông. Ở dưới dôi may là liếc, dôi mắt nàng nhắm
lại và những cái mì dàu và cong đà làm cho dôi má
hồng hồng mờ tối một cách đáng yêu vè cùng. Miệng
nàng hé nõi nứa là một cái hoa. Giác ngù của nàng
thực là êm lùn và nhìn mui không chán mui. Ta, ta
muốn rằng đêm nay ta lại được mục-kịch cái cảnh
não lồng kia nõi nhau như đén một bức họa đậm
say người của Ô-tô-man-thái-diễn. Ta sẽ lấy cái áo

khoác này khoác cho nàng: nàng sẽ mèo mắt ngạc
nhìn và sung-sướng, và hai dứa chàng ta sẽ nói mui
mái với cái áo tinh-tráng như tuyêt, đẹp như trang...



Nói đoạn, Tùng-Cường rút con dao
ở bên mình ra và,
rất khẽ, rất khẽ,
này cái khóa cửa
cho không rit. Qua
núng bụi cây,
Tùng-Cường bỗng
giật mình thấy có
ánh đèn ở trong
buồng của người
tình và những cái
bóng động dày ở
bên cửa sổ. Một cái
hình người mềm
déo giờ một cái
chéo cho người
dàn ông đương bá
cõi mình hòi hit.
Chao ôi! Tùng-
Cường tức giận biết
hao nhiêu! Chàng
liều rút gươm ra và
chém vào cửa sổ.

Ánh sáng lèo lèo và một dội trai gái hiện ra: người
đàn bà cõi cho sự xấu hổ và sự hối hùa của mình ở
đằng sau áy ố, ôn người dàn ông thi chốn ở đằng
sau cái cột. Ở trong một cái mâm gần đó, có những
thứ ăn còn lại và một chai rượu « sa kẽ » hòi can.

Nhập một bước, Tân-Diễn Tùng-Cường dà vào
phòng và sấn lén người dàn ông nó, trong khi Lê-Chi
nương run rẩy chạy ẩn o sau tấm bình phong. Nàng
kêu lên thảm thiết:

— Lay minib, minib đừng có giết oan em. Em không
cõi tình gì cả.

Người dàn ông, trong khi ấy tim dường tàu thoát.
Nếu ngày lùu mà y định nhảy ra vụt thì nhà vòi sỹ
của ta rât dà thi gờ và hạ luồi gươm thù xuống cõi...

Tùng-Cường, tức giận dến cực diêm, hét lên:

— Đò henhnh! Mi sỹ ta lây dầu?

— Không, không phải.

Người dàn ông, nghe thấy nói đến cái chẽ, run rẩy
tếp luôn:

— Thưa ngài, quí tình tôi không dám động đến
người yêu của ngài a. Chàng tôi không dám làm một
diều gì bậy bạ, cõi kia soi xét!

— Im! Nhà vòi sỹ dỗng dạc truyền, cây gươm lầm
lẫn cõi trong tay và hình như chỉ đợi hạ xuống đầu
người địch. Chàng sáp vòi được gã kia rời thi tui
nhện dèn v' tát. Gã kia vừa chạm phái cái bạch-lẹp
và làm dò. Nhưng bông tối cũng không lợi gí cõi dò
đến gian phu dâm phu, v' tui nhiên, ánh trang ở ngoài
vườn chiến thắng vào người họ.

— Mi không thoát tay ta!

Lưỡi gươm chém xoát-một cái vòi vào kè tui, v' vò
cõi cây bạch-lẹp lèn che dò. Nhưng nhà vòi sỹ bỗng
nhận ra rằng kẽ kia là một tên tội tá của mình. Cái

giận của vòi sỹ không cõi bý bến nào nữa, chàng
muốn phạt ngay cõi cõi kẽ bắt nghi kia, chàng cố sức
dưa một nhát, núng, vì cõi tức giận làm cho chàng
lõa mắt mòn lưới gươm chí sướt qua trán kẽ kia thôi.
Tức thi tên dàu tớ mất cả lòng kinh nè chủ xưa nay,
nó ném cây bạch-lẹp vào người vòi sỹ. Bị đau, vòi sỹ
bucz giật lùi. Gã hùa kia, quên hết cả bỗng phản cõi
minh, rút dao ra và hươl lên trước mặt thay. Tân-Diễn
cõi sặc chạy theo dòi nó ra dến cửa. Cửa mở. Tân-Diễn
hết nợ giải lùi mãi và nhào từ nhà xuống dưới vườn.
Tia sáng xanh xanh và ghê rợn của cây gươm lòe ở
trong bóng tối, nhưng cây gươm dò của Tùng-Cường
đi quá: nó dán suối vào cái khung gỗ cửa sổ và cảm
chặt: vào dò, không thể ráu ra được nữa.

Thà kinh, người dàn ông nó kêu lên:
— Xin, Trời, Phật phù hộ tôi!

Và dàn, một nhát mạnh vào vòi sỹ Tùng-Cường, rồi
y lồng di như thè dà chíu linh hồn vậy.

Tùng-Cường rón len mây tiếng rồi chết hẳn. Dần dần
tinh lại và dà biết hết thực sự rõ, tên bão hông hét
lèn và thấy rõ cõi tội mình, cõi tội tây trời dà dám giết
chú, cõi tội không có tội nào kinh tỤm và hèn nhất
hơn.

Y hối hận vòi cùng, y vòi con dao dầm máu và già
đò mồ hụng tự tử thi người dàn bà, mặt mày tái
và thở hổn hển hồn tien lai gần; người ta có thể
bảo rằng mang muôn giầu nõi lòi sò dau thương và tõ
ra một vèo can đảm thực lớn đèn nhien người dàn ông
sấp tý từ đén tu minh hình phạt minh.

Nàng nói:

— Chao ôi! Chao ôi! Em sỹ lâm! Nếu minh
mô hụng tự tử ở đây thi em cũng xin chết theo
minh ngay, chăng sống lâu là gi nữa. Em đã trông
thấy hết cõi rồi, em trưởng tưống coi lèn chẽ ngất diuic
ây. Em rât có tèo thoát thân ngay; nhưng trái lại,
em muỗi ở lại với minh đè trá nghĩa minh, minh a.
Thôi, thè là thoát nogn chéng minh nenh hu xep trên
dì thôi, chúng minh không thể chéng chinh một giây
phút nào cả, chúng minh phải bỏ cái nhà này ngay bay
giờ. Ở trong lèn dài, chua ai biết cái truyện rùng rợn
có một này. Lấy hết cõi của cái đì, rôi xó!

Nàng nói rát bình tĩnh, đèn nõi người dàn ông vứt
đao di, trong vòi cõi vòi vẫn còn vòi vẫn nghĩ đến những kẽ
quá thâm khốc của cái hành vi này:

— Ta dà làm gi? Ta là một tên khốn nạn dà dang
tay giết ché!

Y thở thực mạnh và gục đầu xuống ngực. Đó là một
thanh niên tên là Tào-kim-Nghé, vào hùa hả từ năm
ngoài. Y không phải là một gã mỹ miều, gí, tuy ăn
mặc sa hoa và cõi làm cho dòn dáng. Nhưng nõi chủ
nhàn dàu và tàng tân lương tâm dà quay dàu y,
bởi v' ái nghì râng y có thè dem dín cho nhiều sự thâ
long hòn vòi tóc hoa râm, và lùi cho râng tên hùa
kia, vào lùi tuồng đang xuôn, sè không khác khô vè
đường tình quâ... Lúc người chồng từ biệt dè dến lùu
đi dàn hát và nhảy múa, à gọi Tào-kim-Nghé vào
phòng.

Buổi chiều hôm ấy, Tân-Diễn Tùng-Cường nói với
Lê-Chi nương rằng:

— Tôi chắc chắn khuya lâm mới vè.

Đôi trai gái hả sung sướng không nghĩ gì đến
thời giờ, vòi rát chóng và tẩm thảm kịch dà sẩy ra.
Tào-kim-Nghé vẫn chưa thói run sợ cùi lèp di lèp lại?

— Trời ơi là trời! Tôi dà làm gi? Tôi dà làm gi?
Tôi dà giải chủ tôi. Tôi dàng bị đem xú giáo...

— Tào-kim-Nghé! thói đứng thò vẫn than dài nữa.
Ta plái can dàm lèn một chút. Sao minh nhu nhược
thế?

Người dàn bà diem dàng ấy không tõ một vè hối hận
gi; à sấp lèi áo xiêm và nói:

— Bè em xép sẵn dà hành lý cho doi ta di trốn.
Minh nhát hinh lấy tiền di.

Gã trai to nõi ròi rã cõi người không còn muốn làm
gi hêt.

À lại tiếp:

— Người hay nhí! Cái chẽ dà chò ở cạnh rồi mà
còn cùi ngòi lì lì mãi thế ư?

À tiến lại phin giường nằm yà lèi gọi cái anh chàng
bù nhin kia. Gã vòi tránh cái bàn tay của Lê-Chi
nương và dà lèi phin tảo ác cạnh gian buồng xếp và
ra hai bàn tay vây mâu lục tim cung ngắn rút.

Người dàn bà lúc ấy vừa ra khỏi lèi quay vè
và bận dò di chòi xa, bèn vai lủng lủng một cái túi
và hòi, với một nét mặt tự nhiên nhất trần đời:
— Minh tìm thấy bao nhiêu cõi thấy?

(Còn-nữa)
VŨ BANG



Có dù ngày Tây, Nam dâng
đối nhau, ngày tối, ngày
xấu, cũng các ngày kỳ-niêm
trong quốc-xã. Quêy mâu lịch
Trung-Bắc Tân-Van năm 1941 đà
in xong. Ngâi não muôn xem xin
viết thư vè 36, Bé Henri d'Orléans,
Hanoi, báu-quản, sè xiri
ngay. Ngoài ra thứ lịch b.c hàng
ngày như mọi năm, năm 1941
nhà in Trung-Bắc Tân-Van hâi có
thứ blok giờ-hàng ngày đè ban
giấy (block de rechange) và lịch
hang tháng (plateau) in hai mặt,
mỗi mặt 6 tháng đè treo tường.
HÃY HỐI XEM MÂU LỊCH

Trung-Bắc Tân-Van 1941

NHỮNG CẢNH ĐỘI
TRONG
ĐỒNG
RUỘNG

UẤT HỌC

CHUYÊN NGÀN
CỦA HỌC PHI

Tranh vẽ của
MẠNH QUỲNH

Dần thả trâu đi ăn rồi lại ngồi ở dưới gốc một cây da baten yết dương để nhai nốt nắm cháy mà ban này, sau bữa cơm, nó đã dắt trộm vào cạp quần. Từ ngày đến ở cho nhà ông Bá, nó phải ăn vụng cơm ngoài, còn cháy là sự thường. Tuy vậy chồng ông Bá không bắt nó phải ăn đói, nhưng đến bữa cơm, bao giờ nó cũng đợi mọi người ngồi vào mâm đồng dù rồi mới dám ngồi, và trong bữa ăn phải đứng lên ngồi xuồng luộn để lấy cái này cái khác, thế mà nó có ăn xong sau mọi người một chút thì bà Bá đã nguyệt dài, nguyệt ngắn. Lầm khi bà chỉ tay vào tận mặt nó rít lên:

— Ào vaea vua chúa! Không ai dáo dào ra được sao. Thế là tháng Dần phải nhai với nhai vàng đến phát nhen đén thu dọn mâm bát, mang xuống ao rùa. Thường thường nó vừa rùa bát vừa cao cháy ở đây nồi đê ăn thêm...

Dần vừa nhai xong miếng cháy thì một hối trống rộn ràng từ đằng đầu lảng dưa lại, làm nó ngẩn người ra suy nghĩ. Bỗng nó làm bầm nói:

— À, trống gọi kẹc.

Vì nó sực nhớ ra rằng hôm nay là ngày khai trường. Thảo nào từ hôm qua, nó thấy những đứa trẻ nhà giàu trong làng dứa nào cũng cao dầu mỡ và rủ nhau lũ lượt đi chay để mua bút giấy. Cả tháng Ba, con bắc Nhiêu Khôn, ở ngay cạnh vách nhà nó, năm nay cũng được ra trường học. Sáng ngày nó thấy tháng Ba mặc một cái quần vải chúc bầu và một cái áo dài thắm còn mới nguyên, đứng ở bên kia giậu găng khoe với nó.



— Dần ơi! Hôm nay tao đi học.

Đi học! Hai tiếng ấy vang lên trong tam khâm nô, xa-là và huyền bí quá! Vì từ bé đến giờ tháng Dần có được dùng những tiếng ấy cho nó đâu. Lúc nó còn lên ba, lên bốn, thì nhà nó cũng nhờ giới có đủ hát àn, nhưng từ ngày bố nó chết và mẹ nó bán nó với horizon ruộng của tổ tiên để lại cho ông Bá, dàn mà bà nó, thi nó đã thành một con vật trong nhà ông Bá. Nó chỉ là một con vật, không hơn không kém...

Thấy tháng Dần được đi học, tháng Dần thêm quâ thêm nւt người ta thêm ăn cơm lương mỳ-vi. Nó yên-tiến nua được đi học thi nó sẽ chóng giỏi lắm, vì nó nghiêm thay rằng những bài hát mà người lớn dạy nó có một hai lần là nó thuộc ngay, còn những dứa khác có khi đến mười lượt vẫn không thuộc. Nhưng thay ôi! Thông minh mà làm gì? Cứa Khồng, sân Trinh tuy rộng, nhưng có bao giờ thâu nhận những đứa trẻ nghèo xاء như nó đâu. Tháng Dần cũng ntn ăn thấy cái sự thực tàn-ni ám áy, nên không dám nói một lời-tuồng nua về cái ngày mai đến kia...

Nhung cứ mỗi một vụ hè sấp hết, và thấy trẻ con trong làng tui tết sầm s MILF dì học thi trong lòng nó lại nồi lên một sự so-sánh đau đớn, một cái gi p-án-ust, hòn oán. Các bạn, có ai dã từng đau đớn về hoàn cảnh bất buộc, không được đi học trong lúc tri thức học đường sôi nổi, trong lúc bộ óc thông minh của mình đương khao-khai thức ăn, trong lúc các tài-năng của mình đương này nở, các bạn sẽ hiểu cái đòn-dòn của tháng Dần lúp áy.

Mỗi khi thấy có người châm chú dạo những trang của một quyền sách hay một tờ báo, nó đứng ngay người ra nhìn kinh-phục như một vị thánh sống. Nó cho những người biết chữ là những kẻ sướng nhất đời. Những đứa học trò cười biếng bao giờ cũng làm cho nó ngạc-nhiên hết sức. Giả tò được đi học thi nó sẽ học suốt đêm, suốt ngày...

Tháng Dần đương buôn rầu suy-nghé, thì chợt có tiếng gọi ở đằng sau:

— Dần! May không đánh khặng à?

Nhận được tiếng tháng Nam, Dần vui-vé ngoảnh lại. Vì tháng Nam biết chữ và lèo nèo đi chăn trâu cũng mang theo một quyền truyện dè dọa. Nó thận-mat bàu Nam:

— Trời sắp nắng to rồi, đánh khặng làm gì cho học, ngồi xuống đây chơi với tao.

Tháng Nam liền ngồi xuống bên cạnh nó và rút ồ trong túi một quyền sách đã mất bia ra. Tháng Dần ngâm-nghia mãi quyền sách như một kè tin dè nhìn tượng Đức-Bà rồi bảo tháng Nam:

— Mày thủ delsey cho tao nghe một tờ xem có hay không?

Tháng Nam nguyệt dài một cái:

— Đề nghe ngợi! Tao là dây lá máy dây hồn?

Dần nản nị:

— Thị dẳng nào máy cũng xem, máy đọc cho tao nghe nhở máy, mất gì?

— Không mất gì à? Mất hơi và nước bọt...

Tháng Nam nói sòng, giờ sách rá châm chú xem mội mìnhi. Tháng Dần cau mặt lại nhín. Thay t-áng Nam đọc có vẻ khoái-trá lầm, nó vừa thêm vừa túc. Một ý phâ-a-nô và ham muốn ghê gớm thoáng qua tệp mắt trong rice của nó, nó bỗng cái xuống bão tháng Nam:

— Nam ngày hay là máy dạy tao học rồi máy muôn hảo tao gi tao cũng nghe.

Tháng Nam ngừng dẫu lên, cười mót cách chế riệu:

— Bão gi máy? Máy cón có gi nữa mà bão.

Tháng Dần nghiêm nét mặt lại:

— Mày hãy thử nói máy muôn gi di, xem tao có được không?

— Tao muôn gi ấy à? Tao muôn mỗi ngày bài xu bành đúc.

Dần mừng rỡ nói :

— Được, tao sẽ bài xu bành đúc cho máy.

Tháng Nam vội xua tay :

— Thôi, co iây cát, cùi dứng nỗi khỏe.

Tháng Dần phản-trán :

— Thật ấy mà. Tao có hai đồng bạc giấy đê đánh từ ngày thay tao côn sống.

Tháng Nam vắn-chưa tin, lại hỏi :

— Thế tiền của máy đâu?

— Tao gửi cô tao k' a, đê sáng mai tao đổi lại đưa cho máy giùi, rồi mồi ngay máy trả huỷ xu bành đúc di.

Tháng Nam tò-hóng long :

— Thật nhé! Thế bây giờ có thuốc lào bỏ rã dây mót diệu cha tau hù dâ.

Tháng Dần khẽ lường-lự, cởi nát khẽ lấy gói thuốc l-o ra, và một diếc bàng hột ngô đưa cho tháng Nam. Tháng Nam lúy một chiếc lá da cuộn lại làm diều, bỏ mồi thuố: vào mót đầu, rồi lại sái:

— Chảm lúy đưa đây cho tao!

Tháng Dần lại hý-hực cùi xuống hồi chiêc mót röm đê ở đầu bờ; mồi bắt lửa, nó lấy máy chiêc da khô làm đóm, c' âm lúy đưa lên tay chờ tháng Nam. Nam hút một hơi, rồi ngâm-mặt lên giờ nhả khói ra, có vẻ khoán-k' oái lầm. Tháng Dần vội đê lấy chiêc diều đê húi nỗi chò sái, vi mồi ngày bà Bá chí ché nó lài is một đòn Bão-dại thuốc, nên nó không dám hương-phí. Tháng Nam thi một lúc sau mới hét say, vừa cái xuống giỗ vừa nói:

— Tao huy do: cho máy nghe mót bài xem máy có thích không đâ.



Rồi no dọc :

LÀM NGƯỜI PHẢI HỌC

a Ngọc kia chẳng già
chẳng mồi,

x Càng thành vỗ - dụng
cũng hoài ngoc di ?

* Con người ta có khac
gi:

Học hành quí giả ngu
si hư đor...!

u Nhungen anh mit đợt thời thời

u Ai còn mua cháo đón mót làm shi n,

Đ襮 zong tháng Nam nhin tháng Dần nói :

— Đấy người ta bão mit đợt nua máy thi ai còn them đòn mót làm gi.

Tháng Dần ngay người ta hối :

— Ai bão thê máy nhỉ ?

— Ông Thành chí còn ai nữa.

Tháng Dần tóm tắt khén :

— Ông ấy nói đúng quá máy nhỉ !

Tháng Nam ze val.

— Còn phải nói.

Rồi nó bảo tháng Dần :

— Thời, ngồi gần lại đây học di: A, B, C...

— A, B, C...

Tháng Dần vùn học vừa nhìn theo ngón tay tháng Nam chỉ vào tưng chử một. Mới có một lúc, nó đê thuốc đượ mót mòn chử eai. Tháng Nam lúy hý que viết xuống đất cho nò iô. Thế là c' ngay hóp h'y tháng Dần không thiết đánh khặng, không thiết thả diều, chỉ cặm cụi ngồi một chỗ h'ết học lại viết dù ebi là hết trong sách in, và viết xuống đất. Nò c' cái cảm tưởng ngay ngát: c'nh một người què sáp đượ di, một người mù sáp đượ trông thấy ánh sáng...

Bà hóm sau, tháng Dần đê học h'ết 24 chủ chí và đương bắt đầu học sòng vẫn bằng, thi một buổi sòng bà Bả đê tham-dòng, thấy nó đương ngồi viết xuống đất với tháng Nam, c'nh trâu thi hoặc với một gõe cây bà với tám lúy nò đê đánh lúy đánh đê. Bà t'ra đánh vua diếc:

— Quán này giờ thi!! Tao buổi máy àn ơi chán
(xem tiếp trang 26)

Trong buồng riêng...

(Tiếp theo trang 9)

Lần nói về trận đấu.

Thưa trận lớn-lao này LẦN vẫn diễn tinh dồn nhẫn tất cả các sự tai hại và không tòi và hùn học trên nết mặt gân guốc. Mạc-Đoàn sát lại gần hỏi cẩn tuồng Lân sau trận đấu. Lân cười cười nói:

- Tôi đã đánh hết súc hay của tôi. Ba hiệp sau tôi kém Quảng. Nhưng còn năm hiệp trên?

Nghĩa là Lân trong lúc vừa xuống đài, tâm thần chưa định, còn ngờ vực cái thắng của Quảng. Không lẽ Lân thua cả năm hiệp hay sao.

Muốn phán tan mồi nghi ngờ đó; đây là số hiệp thắng của hai võ sỹ :

Trận đấu có tám hiệp, Quảng ăn rô rêt ba hiệp sau cùng, đến lần cuối phải công nhau thế. Quảng lại được thêm hiệp thứ năm Lân đánh trái phép nữa. Theo điều lệ quy định thi trong hiệp mà vỗ sỹ nô đà đánh một trái đấm cầm, hiệp do tự nhiên trả về địch, thủ đúc. Thế là Quảng được hòn đúp hiệp Lân không thể chối cãi được.

Còn bốn hiệp kia, hai hiệp đầu hòa. Hai hiệp dưới, ban trong tài cho điểm Quảng hơn Lân. Vì dù Lân có thắng hai hiệp đó đi nữa Lân cũng vẫn phải thua. Vì Quảng được bốn hiệp, Lân được cả hai.

Như thế Lân chẳng nên ăn hận gì về cái thua của chàng nữa.

Sang nói về sự thắng Phan.

Võ sỹ Sang «đầu quả gáo» danh tiếng lừng lẫy sáu khi họ do-ván xé-technique » Tô, cựu võ địch Nam-ký, lại gặp Phan. Sau khi thắng Phan vỗ-sỹ hạng dưới và không có thành tích về vang. Sang tự lấy lìm ngại ngùng về trận đấu với Mạc-Đoàn:

- Người ta nói tôi không hạ do-ván Phan, danh-dự tôi tiêu ma.

Cho là tôi đánh nhẹ, không có đòn ác liệt. Nhưng anh stems-tay đòn. Cái hai ay-bi-sai khép xương ngang trong hiệp đầu.

Nói xong, Sang chia hai tay mà hai ngón tay cái trước xương sung to lên cho tôi xem. Dù sao thì Sang cũng đã gắp Phan và không hạ được do-ván. Như thế, cái danh hào Tô cựu võ đêch Nam-ký mất giá trị. Và ngày nay công chúng thèm thèm mến cẩn thận ở tài nghệ Sang «đầu quả gáo» rồi!

võ-sỹ MAC-ĐOÀN

THAT HOC

(Tiếp theo trang 27)

trâu chờ nuôi mày đi ăn để di chơi à? Hừ! Thảo nào mà đây non trâu nào cũng giàn giàn đì.

Tù này, tao sám chí không may chăn trâu ở cách đồng này với thằng Nam nõa.

Thè là ngay chiếc hòn ấy, bà Bà bắt thằng Dần phải đánh trâu lên tận cánh đồng Thuông chán một mình. Nô không dám bén mảng đến gần thằng Nam nữa và những chửi nô mới học được cũng dần dần rò rỉa đi trong trí nhớ của nó...

Rồi mỗi khi nghe tiếng trống trường giục giã, thằng Dần lại thấy lòng nó đau thắt lại, và nó nhìn cái mai trường học lợp ngói tay đỡ chòi ở đằng đầu lồng bằng một cặp mắt căm hờn và thất-thất...

HỌC-PHI

Thận là cơ quan trọng yêu

Trong bộ máy sinh-dục, thận là cơ quan trọng-yếu nhất bộ phận, sự sinh dục sẽ có trở ngại.

Những bệnh về thận phát ra thế nào? Nhẹ thì mồ mả, ủ tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt nôn đị, ngứa báu nặng nặng thi di tinh, mộng tinh, hoa tinh, tình không bền, nặng nề thi dương sự bất cứ.

Những bệnh về thận có khi còn khiến cho người ta giảm tuổi thọ nữa.

Nhưng mà chữa bệnh của thận không phải dễ dàng, biết bao nhiêu người hàng năm uống toàn những vị bồ thận, rút lại vẫn không thấy công hiệu.

Áy là tại người ta chỉ biết bồ thận dương, mà không biết bồ thận huyết

Nếu nhớ rằng: « Thận cũng như các tạng khác cần đủ huyệt dịch để nuôi tuơi, mới có thể cường tráng ». Bồ thận mà không bồ thận huyết, cũng như nõi đèn hổ dầu sáp tắt, không rõ dầu thèm, chí khêu nõi đèn, dù có nõi được vài giây, sau rồi cũng tắt.

BỘ THÂN HUYỆT TRẮNG THÂN DƯƠNG HOÀN SỐ 25 là thứ thuốc bồ thận huyệt dịch để sinh thận dương khí, vì vậy công hiệu rất mau chóng đã chưng được nhiều người khỏi bệnh về thận. Mỗi hộp 15000 đồng 3 ngày. (Thuốc viên và dây bằng mây, thơm dễ ăn).

SÁN, GIUN VÀ BẠU ĐẠ DẤY

Nếu thấy ở hậu môn có ra con sán trắng ngắn như sợi mìn, là trong ruột có sán so mit lâu ngày sán nhòn nó hay làm đau bụng, dùng BẠCH THỦN TRÙNG LINH DƯỢC, SỐ 23, bệnh mới mắc 1 hôm, lâu 2 hôm, cam đoan 2 giờ đi ra con sán dài 12 thước tay là khỏi hẳn. (mỗi hộp 0\$80). Ngại náo muỗi trốn nghiêm, mòi lại bẩn hiệu uống thuốc ngồi đợi 2 giờ ra hót sán mòn, mồi hãi trả tiền. Cỏ giun hoặc san kim dùng TRÙNG TÍCH TẨN người lớn dùng 3 phong, trẻ con 1 phong, a hè, không phải tẩy. (mỗi phong 0\$10).

Đau dưới mồ úc, lan ra sườn, ơ chua, có khí nón, đại tiện lỏng, là dau da dày, dùng BỘ THUNG TIỀU ĐỘC HOÀN SỐ 45, một hộp 0\$50 bột ngày, uống 6 hộp khởi hàn, Thuốc ấy chữa được cả bệnh đau bụng kinh niêm rất thần hiệu.

THUỐC TÉ THẤP LỘC HÀ 0\$30

Chữa bệnh té thấp, rắc xương, đau lưng, đau hắp thịt, gót chân rỗ, tức, xung, phù v.v... một lợt hót ngay, nâng 5 lợt là khỏi. Thuốc đê Mai-Ngô-vân-Lân chủ nhà thuốc:

Lộc Hà n.14 – Hàng Bạc HANOI

ĐẠI LÝ: Saigon. – Maison Quê-lam n° 261b Paul Blan-chy, Haiphong. – Mai-Înh 60 phố cầu đất. Bắc-ninh – Vinh-sinh 51 phố T-èn-an. Bắc-giang. Vinh-hung 27 phố Bảo-ky. Hongay. – Mai-Înh n° 7 Paris. Quảng-yen. – Quảng-thái. Uông-bi. – Tràng-hung. Phúc-yên. – Mai-Înh Phú-thọ. – Mai-hoch. Việt-tri. – Quang-miish 81 phố Việt-loi.



Của NHI-LANG - Tranh vẽ của MANH-QUÝNH

Nàng như hết hơi, còn cố gắng hò:

– Chàng nói đúng đắn đó hay sao?

– Đóng đắn hẳn chứ!

– Thị ra những lời thê-hài minh-hơn chàng nói từ trước đến giờ đều giả dối cả hay sao?

– Địch thi.

– Đã thế thi tôi còn tin thế nào được lời chàng vừa nói là lời thực được.

– Thế mà lần này có nên tin lời tôi nói là thực!

– Thời được, tôi cũng xin tin là thực. Nhưng chàng cũng nên làm phúc cho tôi biết rõ tôi đã làm nên tội tình gì đến nỗi phải chịu đau khổ thế này?

– Có thi không làm nên tội lỗi gì. Nhưng cái tội của cô chỉ là con lão Nghép-sam!

– Nhưng chàng cũng nên cho tôi biết rõ đâu đó câu chuyện chứ?

Gang-lan trầm ngâm, hai tay đặt tại quàn, di bách bộ quanh phòng một lát rồi dõng dạc nói:

– Tất cản có còn nhớ mấy bữa trước tôi có kè cho cô nghe câu chuyện một người làm công trong xưởng đóng tàu Nghiệp sam, bị kết án vi phạm tội giết người thu ngàn và处罚 bạc...

– Cô, tôi còn mang máng nhớ việc đó

– Mình như bữa đó có cũng ngô ý rằng kẻ chịu tội kia bị án như thế là đích đáng lắm.

– Gó 18...

Tóm tắt các kỳ trước

Giang-Lâm bị tội oan, quyết bỏ thiền chung là ông Nghiêm Sam. Trước hết là bị bắt và bị đưa vào nhà này, chiếm được vật dụng và bị bắt. Sau đó là bị bắt và bị đưa vào Nghiệp-Sam. Hòn đá cũ hành cage long trọng. Như là ngày tối tên hòn, Giang-Lâm đã lột mặt nạ, nói rõ cho Thúy-Lien biết chàng vì lòng thù măc kế hòn voi mang chư không phải vì ái tình...

– Kè ra ta cũng ngờ nghịch thực. Thị ra cái kế hoạch của chàng đã định rõ, định lý mi từng tý một, chỉ còn thiếu khía mỏ. Mà tự ta lại đem cái khía gác tăng chàng... ngã cung kỳ thực. Giờ thì chàng định thế nào?

Giang-Lâm không ngờ có câu hỏi đột ngột ấy, nên luynh quynh không biết trả lời sao. Chàng chợt nghĩ ra :

– Hay là cỏ bồ dày yê nhà chứ gi!

– Bồ dày ngay đêm nay ấy ư?

– Nếu có không sợ phải chung dụng với một kẻ đã giết người lấy nhà thi đài đây cũ g được!

Thúy-Lien mím cười, ung dung đáp:

– Cái ái-tinh của chàng tôi đã chịu đựng được, thi cái thù oán của chàng tôi có ngại chi. Tôi đê lại đây không dám cắn cả !

Giang-Lâm đã tưởng thế nào Thúy-Lien cũng với bộ nhà mà vè ngay đêm ấy. Chàng ngạc-nhiên khi thấy Thúy-Lien trả lời như vậy. Im lặng một lát, Thúy-Lien lật cõi làm cho chàng ngạc-nhiên hơu nãy bắng cầu sau này :

– Tôi ít tuỗi thực nhưng từ nhỏ tôi không hề có chịu thua kém ai điều gì. Huống nữa cuộc hôn nhau này là một điều trung thán của tôi, tu tôi gọi là lây. Nay bô ra vè chàng hóa ra tôi. tự thú nhận là tôi thất bại ư? Vậy tôi quyết & lại. Tôi đê khuya rồi, tôi đê một lát vay xin mới... ông vè bồng ngù.

Giang-Lâm chẳng biết nói thế nào, chỉ dây cõi đánh thính một cái bước ra.

Nhân duyên kỳ quặc

Phải, phải, chính vậy, Charlie đã bỏ chúng tôi để ra đi rồi! Hắn đã đến theo cái cái xe bốn bánh — nhà của hắn ở — đi. Đầu tiên thì trước cửa hàng cà-phê của tôi bỗng mất cái khỷ quắc của anh chàng giang hồ kia, tôi cũng coi thường. Nhưng rồi lâu lâu tôi thấy nhớ hắn. Nhớ một cách hồn bồ và cũng.

Tại sao Charlie lại ra đi? Chao ôi! Chỉ vì một người đàn bà thôi, thật rất thường! Nhưng hắn mê một người đàn bà thì tôi ngạc-nhiên hết sức. Ngã! Lại cho rằng chỉ những anh chàng «ang ngửa» ấy, anh nói rất buông binh, và ra về chán chường cả mọi việc, phải phái những anh chàng ấy lại là những thằng cha để cảm giác và dễ liều thân vì già nhất!

Nói thật ra thì Cuarlie làm những chuyện vớ vẩn vì đàn bà không phải là ít. Nhưng hắn được cái khà là hồn nhận lỗi ngay và cười một cách không ai nghĩ nổi. Thường thường, một đôi khi, tôi đến, hắn thường sang nhà cà-phê của tôi để kinh lại những cuộc tình duyên của hắn với mới sảy ra để hỏi ý-kien của tôi!

Và dĩ hào nhiêu lần hắn thất vọng, không thiết làm gì nữa: tôi phải tố không biết bao nhiêu lời khêu mồi an-đì nói hắn. Tôi đã nhắc di nhắc lị nhiều lần với bản rằng: đừng ngại, rồi công việc sẽ xong xuôi cả. Và lần này thì tôi nói đúng: vi công việc xong xuôi thật.

Thôi chào anh, chúng tôi phải đi ngày bây giờ! Chị Margit đang đợi chúng tôi!

Margit là chị của Irène. Nàng cai quản một nhà bán quần áo cho đàn bà rất lớn, nàng cai quản giandinh nồng, nàng cai quản các nô-hoc ở nhà và nàng cai quản cả cuộc đời của Irène, con gái nàng nữa. Mọi đây nàng lại sửa soạn để cai quản cả Waldo chòng sắp cưới của Irène. Chị Margit quả là một người đàn bà có nồng lực.

Nhưng rồi mãi Charlie cũng đám cưới, mà con gáu với bộ lồng xà-xí — Charlie thường mặc một bộ áo len dày cộm làm cho anh ta béo phì ra. Vì anh ta coi chuyện

Công việc đã xong xuôi rồi...

Nhưng mà lúc đầu thật lối thôi, rắc rối quá... Tôi cần phải nói với cách bạn rằng Charlie sống ở trong cái nhà bốn bánh của hắn y như het một con gáu, một con gáu với bộ lồng xà-xí — Charlie thường mặc một bộ áo len dày cộm làm cho anh ta béo phì ra. Vì anh ta coi chuyện

Tùng - Hiệp thuật theo phim «Mariage double»

Ấn mạc là một chuyện không đáng để đèn. Hắn ta chỉ luôn luôn tiếp ở nhà của hắn một cặp nhân tình trong thi xinh xinh và đẹp đẽ ấy, nhưng thật ngô- nghênh. Cặp nhân tình này lúc nào cũng cãi mâu ước đến Hollywood để đóng xiếc và trở nên những ngôi sao chớp bóng ăn hàng vạn bạc lương. Họ chiu luôn nghĩ ra những chuyện phim do họ đóng và viết ở trong những studios, tưởng-tưởng. Họ đóng phim suốt ngày. Và Charlie cũng giúp họ dàn bịnh và lối đóng trang và cách quay phim. Có thể tôi mới hiểu rằng mặc dù những dáng điệu, gang tang, giọng nói oang oang, Charlie nhiều khi lại trả với ngay thơ hồn ai hết!

Tuy vậy có một điều thường làm cho Charlie phải nghĩ ngợi nhiều là dù mải mê đóng phim thế nào mặc dù, cứ đúng 7 giờ tối là cặp nhân tình kia: Irène và Waldo đều cùng như một cái máy, dừng phát dây và bảo:

— Thời nào tôi phải

— Tôi là không biết bao nhiêu lần với bản rằng: đừng ngại, rồi công việc sẽ xong xuôi cả. Và lần này thì tôi nói đúng: vi công việc xong xuôi thật.

Chúng may có biết Waldo và

Waldo anh có phải là một thằng d- n ông hay không? Irène, có chí-gái của cô dữ-ton hế nào ma hai «cậu, mẹ» phải sợ đến thế?

Cặp nhân tình chibé et cưới xóm:

— Không không, anh Charlie ạ, anh đừng nói thế. Chị Margit là một người đàn bà rất tuyệt. Chị thông minh và đẹp là lung.

Nhưng Charlie không tin như thế!

Margit đã định rằng Irène sẽ lấy Waldo. Lẽ cưới sẽ làm vào nội trung tuần lễ sau và cặp vợ chồng ấy sẽ di chui «tuần trang mập» ở Honolulu.

Tuy vậy Irène đã báu đầu lấy làm khó chịu về cái quyền hành của chị. Vì những lời khuyên răn, xui bầy của Charlie dần dần làm lung lay cái sự Margit ở lòng cô. Vì Irène nhìn một cách vừa thương hại, vừa tức tối Waldo vì chẳng sấp cười của cô vẫn kinh nè, vẫn tôn sùng Margit một cách chân thành như trước.

Bởi thế cho nên cái ngày mà Charlie kéo Irène và Waldo lại nhà tôi — vì ở đây có một cái phòng rộng rãi đủ cho cặp nhân tình này đóng nối được cái «sen tình» dài bay nhất trong cuốn phim tưởng tượng của họ — thì Irène vui vẻ nhận lỗi ngay, mặc dù Waldo vẫn lặng lẽ phán nản:

— Anh chỉ s- Chị Margit đợi chúng mình lâu quá thôi...

Nhưng Margit làm gì có đợi lâu. Vì giữa bùa com tôi nàng ăn một mình ở nhà, sau khi đã nghĩ ra rằng bạn Waldo và Irène lâu vè như thế này không phải là vì vè chém nữa thi nàng đứng ngay dậy, mặc áo vào và hồi dãy từ:

— Vậy ra hai cậu, mọi không có mán ở người nữa sao mà cứ để cho Margit sai khiến mãi. Còn anh,

— Vây ra hai cậu, mọi không có mán ở người nữa sao mà cứ để cho Margit sai khiến mãi. Còn anh,

— Cái ngài muôn hiếu ra sao thi

— Có lẽ họ đang ở nhà anh chàng Charlie vì họ thường rủ nhau đến chơi với Charlie suốt ngày. Nhà của Charlie là một cái xe — một cái hộp có bốn bánh xe — ôm đầu ở hố đất bỗng trống ở đầu tinh.

Tức thì Margit vội ô-tô đến nhà Charlie. Nhưng thấy cửa đóng, cô liền lén mò sang nhà tôi và tờ mờ nhìn qua cửa sổ. Và nàng nhìn thấy Charlie đang ôm Irène dẽ ghê đầu có xương mà đặt vào cặp môi của cô một cái hôn nồng cháy dưới cặp mắt lóng lánh của Waldo. Thị ra Charlie đang dạy cho Waldo và Irène biết thế nào là một cái hôn có thể chụp vào phim được đẹp. Nhưng Margit thì không hiểu thế, nàng ngạc nhiên hết sức. Và nàng chẳng ngăn-nhai một giây đồng hồ, nàng hầm hố mở cửa vào và túm lấy Irène dậy ra cửa, vừa di vừa mắng:

— Irène về ngay! Còn Waldo nữa, xin mời anh rời bỏ cái gian buồng này để về nhà tôi tức khắc!

Nhưng Charlie đã đứng ngay ở cửa phòng để ngăn Margit lại:

— Vậy ra có lúc nào cũng quay rối người ta sao? Cố như thế thi ngang ngửa quá, tôi không hiểu tại sao từ trước đến nay Irène vẫn cứ nữa khi nghe thấy tiếng Margit chiu được mệnh lệnh của cô hoài!

Margit căm giận đến cực điểm, nòng đèi lên:

— Thế nào, ông có dẽ cho tôi ra khỏi đây không thi bảo?

Charlie cười khi ra về chế nhạo.

Tức thì Margit lật vào mặt Charlie hai cái tát — tôi chưa từng bao giờ thấy hai cái tát khen như thế. Charlie tui nghe ngay, trong lúc ấy thi Margit đã mờ cửa đi thẳng và đến theo cái Irène và Waldo nữa.

Các ngài muôn hiếu ra sao thi

hiểu. Vì tuy bị tát vào má nhưng chính trái tim của Charlie lại chịu ảnh hưởng của hai cái tát kia. Ngày chiều ấy, Charlie đã lật tim tôi để mà hát lời ca tụng cái người đã ban cho anh chàng hai cái tát kia:

— Trời ơi! Sao lại có người đàn bà gân dà và quâ quyết như thế? Sao mà nàng đẹp, khôn ngoan và lịch sự như thế nhỉ?

Nghe anh chàng nói tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nàng hôm sau tôi lại ngạc nhiên bao nhiêu

không yêu Waldo nữa và tự bày giờ trả dì trái tim của em là chỉ để dành riêng cho Charlie mà thôi!

Margit kè xong chuyện và kết luận:

— Anh phải giúp tôi dè cứu Irène khỏi con mè muỗi ấy. Anh phải thề với tôi rằng anh sẽ không gặp mặt Irène nữa.

Charlie chịu thề, nhưng bắt Margit hàng ngày phải莅 lại đây dè cho chàng về một bức tranh hật dẹp. Và như thế hai người đã gặp nhau luon. Đến ba người cùng nhau ra rông mặc dầu những bê ngoài lối bịch, những cử chỉ ngang tàng, những lời ăn, tiêng nói buồng bỉnh, Charlie và Margit đều có một tâm bồn ráo rực và rất đáng yêu. Từ đó hai người thân thiện với nhau lắm.

Nhưng cái tình-yêu diễn dại của Irène xuất hiện đã làm hỏng việc: vả mặc những lời Margit de cám — vì Irène vẫn nghĩ rằng chị yêu có Charlie thôi — nên một bứa kia cô xông đến nhà Charlie để thò lò tình yêu. Charlie sợ quá vì chàng đang chờ đợi Margit và chàng không biết làm thế nào dè cho Irène phải ra về. Thế rồi Margit đột nhiên đến và trong thấy Irène ở nhà Charlie.

— Cái Margit ơi! Có không thể nào sai bảo được tôi như từ xưa cô vẫn sai bảo mọi người đâu! lie di ra. Nàng thất vọng hét chỗ nói vì nàng vẫn thăm yêu Charlie tự lâu. Nàng tưởng Charlie đã sai lời nòng đèi tiếp Irène. Vậy ra Charlie yêu Irène sao? Cố lẽ vì thế nên Margit nhiều mắng Charlie tàn tệ:

— Anh tôi ấm. Tôi thè không bao giờ lại chơi với anh nữa...

Margit giục lời và ra đi thật. Charlie đau lòng quá, mà biết phản giải nói oan ra làm sao đây? Tôi phải an ủi chàng thật nhiều nên chàng mới đỡ chán nản. Rồi chàng ngồi ra một cách..



Có Margit ơi! Có không thể nào sai bảo được tôi như từ xưa cô vẫn sai bảo mọi người đâu!

Chàng bảo với Margit rằng chàng quá thật yêu Irène. Và chàng gọi lấy Irène. Nhưng trong khi ấy thì chàng đã im lặng rằng chàng sắp sửa lấy... Margit. Rồi ngày cưới đến, bạn bè và nhà lại nhà Charlie đã mừng cô dâu, chú rể. Nhưng cô dâu chỉ rề chảng vui vẻ lúi náo. Thì đến nó, khi ông cố đạo làm phép cưới hỏi Charlie có bằng lòng lấy Irène làm vợ không? Khi Charlie nói tình cảm, lại thấy đồi từ mèm yếu đến bạo dạn nhanh chóng đến như thế. Và nàng ôm lấy chàng hôn túi...

— Không, tôi không lấy Irène. Vì chàng rực rỡ quay lại phái Margit đã bảo:

— Cố Margit ơi! Tôi lấy sao được Irène vì lòng tôi chỉ yêu có Margit!

Tuy là Margit cưới một cái cưới làm cho nàng đẹp hêm trâm phấn, nàng bảo:

— Sao anh không nói với tôi từ trước?

Mọi người đều ngạc nhiên nhất là Irène vừa bị Charlie bỏ rơi. Nhưng hai cánh tay khéo mạnh mẽ và nòng lõm một chiếc ô-tô để em đi. Đó là Waldo mà mày bùa ray Charlie đã phải tốn nhiều công để dạy cho chàng được bao dạn, ngang tàng. Irène không ngờ Waldo, người tình cũ, lại thấy đồi từ mèm yếu đến bạo dạn nhanh chóng đến như thế. Và nàng ôm lấy chàng hôn túi...

Tuy khi ấy thì ở trong cái buồng có bốn bánh — nhà của Charlie — một trận đánh nhau bỗng nỗi lên vì các ông bạn của Charlie đều ruột lén về cái tình với vẫn cũn chàng. Họ phả nhả, phả cưa, đập vỡ lung tung. Sau đó thì họ vui sướng hét ra đi, mặc Charlie và Margit — cả hai vừa hụt hụt — nắm chặt ngón trên sân gỗ.

Nhưng sáng hôm sau cái xe kia đã biến mất rồi và đem cả Charlie, và Margit đi theo.

Nguồn văn tim vàng

(Tiếp theo trang 10)

Chính Hồng-đô-Toàn làm ra bài thơ gởi yên sau này, lời lẽ thiệt gọn gàng mà dân dỗi, thống thiết.

烟 榆 即 钟 榆
自 打 自 受 傷
多 少 英 雄 漢
困 死 在 高 床

« Yêu sương tức cao-xu »

« Tự đát tự thụ thương »

« Đau thiểu anh hùng hán »

« Khổn lữ tại cao sảng »

Có thể dịch ra quốc văn như vậy:

« Đẹp lứa là cây sủng »

« Minh tự đánh minh đạt »

« Anh-hùng biết bao kè »

« Chết rủi trên giường cao »

X. Y. Z.

Họ đã ra đi tìm một chỗ yên lặng khác để chung hưởng những ngày — từ nay sẽ luôn vui đep — của hạnh phúc và của ái tình.

TÙNG-HIỆP

Say-sắp-xi

Ký là tên mà các bạn làng chơi đặt cho thuốc say sảng dương Quảng-Tự (42). Thuốc bồi bổ sán bén-Tan, kiểm hiệu ngày 10/10/1940, nó giúp cho dân ông được hoàn toàn miễn nguyễn trong việc giao tình. Rất có ích cho những người bị liệt dương, di tinh, mộng-tinh. Mỗi lọ giá 1p, dung 20 lít. Gói lanh hàn giò ngắn.

Đào - Lập

97, Hàng Bài, Hanoi

DUNG THI-NGHIỆM

Thuốc Trữ Lao không mắt tiền

Thuốc chữa lao của nhà thuốc Thương-Bắc nổi tiếng nhất ở Bắc-đô, vì có đặc tính là Lao hoặc dù bị bệnh áy náy thấy daen phoi, hoặc thử đam có vistrung, dùng điều khai mi-xuna, hoặc 5 hép, nhí 1, 2 hép. Thuốc uống trong giờ 5 \$ mỗi hép lõi, (6 hép), 26 \$ 60, hoặc đồng thứ 2 \$ 60. Thuốc ngâm chỉ ngày ba ngày, và khởi ho hoặc khạc lõi, giờ 2 \$ 60 lõi, 5 \$ 60 nhâk.

Thức rời hay, si sảng cũng công hiệu, không ai dám chon nhau ở daem hoặc nhà thương, chưa khỏi, thường sau 60 ngày là, sẽ được dùng thử không mắt tiền, là rõ sự công hiệu của thuốc.

NHÀ THUỐC THƯỢNG - ĐỨC

Sáng lập lâu năm tại Hanoi
— 15 Mission, phố (Nhà Chung) —

— Xem mạch, cho đơn, dạy học theo lối hâm-thụy. Trong nhà thuốc có đủ các danh-y khai nô giúp việc.

DIỄN VI CƯỜI THÈ-THAO

Cuộc đi vòng quanh Bắc-kỳ bằng xe... cao-xu!

đẹp vào làm mất giấc ngủ. Nhớ đem theo áo dù mưa để phòng lúc giờ mưa bão. Người không đứng dần xin đừng lại

Văn sĩ có tài, sẵn lòng dời thơ lây bến, tẩy chà, xối lạp sướng, cơm nấm, thịt kho.

Thơ cùng họng trên nhưng đặc biệt hơn chi đánh đổi với jambon hay cá hộp.

Lại ngay 151 hàng Thiếu. Mau kéo hớt.

Xe đạp gần như mới bán gần như cho vi có việc về quê. Ai mua nhớ đem theo cadre fourche, guidon và zinch để lắp vào thi co thê đ được ngay.

Hội hiệu. Tâm-Tâm sấp mở ở hàng Bồ.

Dòng hồ đánh thức chuông không kêu đờ cho các người muốn dậy trưa dùng. Cũng thứ gầy nhưng mặt đồng hồ không có chữ, không có kim, ở trong đồng hồ không có máy móc.

Hàng cam doan cực tốt.
Kém mua ngay kéo hớt.

Nấu nướng

Lời hỏi

Thưa ngài ở vùng chúng tôi có nhiều chim sít lâm. Đó là một giống chim thịt rất đồng. Nhưng thời buổi kinh tế này mua gà ăn thì thật hao tiền. Vậy xin ngài bảo cho một cách để nấu thịt sít ăn cho được ngọt.

Vạn tạ...

Trả lời

Muốn nấu ít ăn cho được ngọt thật khó. Tuy vậy nòi lời ngài chúng tôi xin chỉ dùm ngài ở đây một cách nấu sít

— Bắt một con sít bép cõi cho chết. Đoạn nó vào một nồi nước rồi đốt cùi dun.

Trong khi ấy giết sít một con gà, làm lồng, mổ ruột cho sạch sẽ, đoạn vứt vào nồi cùng với con sít. Chờ cho nước hơi ấm thì xíu giờ, đơn đén ngay, đê ché chúng tôi được sớm định ngày cho cuộc khởi hành.

Tất cả người tự hỏi: — Tại sao lại cần có hai người thi cuộc di « Vòng quanh Bắc-

Đô »?

LE GÉRANT: NGUYỄN ĐOÀN-VƯỢNG

T. H.

Ulenske

35