

SỐ 33 — GIÁ 12 XU



20 OCTOBRE 1940

TRUNG BẠC TÂN VĂN CHỦ NHẬT

BÁO HANOI



CÁI SƯỜNG CỦA NGƯỜI TRUNG SỐ ĐỘC-ĐÁ

Trên đây là ảnh ông cụ lý-trưởng Trương-Văn-Lâng, vì ông vừa từ chửc xong, ông quán ở làng Trường, xã huyện Thạch-thành, Thanh-hóa, (người chụp tay đứng giữa), người trung số độc-đá 10 vạn trong kỳ số sô số Đông-dương vừa mở, sau khi cùng hai quan đầu tinh tinh Thanh-hóa và các quan chire khác ở tỉnh đó đi lính tiền ở Kho-bac về đang dừng chụp ảnh cùng các quan để làm kỷ-niệm. Nếu không trung số độc-đá thi bao giờ ông lý Lâng được cái hân-hạnh đó!

KHONG DO...

THỦ HAI

Ở chỗ này, trong số trắc, lời dâ
nói tới các « báo hàng ngày phâ
thù » và « mâu trung trọng nhất đê
lấy độ giả cho nhiều :
dó « ăn người » Tuwang
là họ giết độc quyền « ăn mòn
đã mà thôi không ngờ « vua đáy »
Camphamine, bác Chính không chịu
kém, cũng nhất định lấy mâu đê
« xoi » người ta.

Chuyện sài ra nhau này : Bác
cả Khuyen ở phố Cầm-phá gõa chòng
và-cô 4 con, đã lầu, không định
« bước đi bước nữa ».

Bác Chính thấy thế, không chịu,
bắt bác phải theo mình. Bác cả
Khuyen vẫn khăng khăng. Tát (hi
bác Chính chạy tới giằng con dao ở
tay bác Khuyen) rót rái một ngon
tag lên bàn thì chặt đứt phảng
ngay một đôi. Mùa phản ra, bác
Chính rõ những gì giở mâu ở chỗ
đặt vào một miếng thịt ướt ướt bác
Khuyen sẽ xiêu lòng, không ngờ bác
Khugen lại mang cho một trận tàn
tệ và đưa cái đũi tag « cao bác Chính
lên trình bộ phò ».

Thế là bác Chính vay mâu dâ
không ieu gi cả mại để một tiêng
cười. Bác định tranh cãi độc quyền
của các báo « hàng
ngay phu thù » ở đây sau đây?

Ông « Ja » một bài canh cao cho
những ông định lấy mâu ra « doa
người và định xui người và « mâu »,
vì có những báo hàng ngày phâ
thù » ở đây « xoi » được, chí
không phải là một mâu án chung
cho mọi người, thi chờ có lâm te...»

THỦ BA

...mà nhò ! Sợ thực, ai cũng biết
mẫu nuôi sống người ta. Nhưng
chắc ít người biết rõ ràng sau được
mẫu nhiều thì bô lâm. Chừng cờ:
người ôm, các vị bác sĩ vẫn cho uống
thuốc mâu bô, những ông ruya trê,
m sốn không hứa hụt, vẫn phâ
ruyu với mâu đê nồng.

Tuy vậy, vẫn không bô được
mẫu người, cho nên ma-ca-

kia... của mình mà áp lạm định
thiều cùi nó đì?

Oan ương cho nó thà !

Thật chẳng khác gì chuyên lý
trưởng xã Tuwy-cuoc (Hung Yen)
tên là Nguyên vân Thach bị dân
liệu lạm tiền công mà lại đi rong
làng và ra tận định gọi tên thân
hoàng lảng ra chà!

Rõ thực Quát làm Cam chịu.

Ông thần hoàng lảng có tội gì?

Lý trưởng Thach thực đang phải
bãi chức quâ vía tôi « danh không
chinh, hành không thuận ».

Hay lại vì tên là Thach, y muốn
lâm quỹ thê để thách danh lảng.
Tuwy-cuoc có làm gi nói y không?
Nếu thế thi thực y đại lâm.

rồng chỉ rồng di hát máu người, mà
ngay những ông sét ly hát man
của con cõng phi nón lâm.

Bô là mới nói về xác thị. Chứ
nhưng « nhà báo phu thù » hàng
ngày ăn nhiều máu người, lại có
một cái lợi khác rõ ràng hơn :
tinh thần họ mảnh mẫn, tri khôn họ
sáng láng họ dịch nhường tin Arip,
Havas, những linh sò cảm một cách
thần tinh lầm, những nhà báo binh
thường không thể theo sau cho kip.

Nay nhớ : « L'avion appareilla »,
tôi đã các các ngài họ dịch là gi ?

— Cái bay đỗ xuồng !

« On a volé 12 plateaux de bois »
phải dịch là « Người ta ăn cắp 12
cái mâm bằng gỗ » chứ đừng có
dịch là « Người ta ăn cắp 12 phiến
gỗ » mà họ cười cho thi... khô !

Lần lúc ngồi mà nghĩ kỹ thi cái
ông nào đó muôn nói với bạn bè :
« Các bác xoi com jx do di chí !
Người nhà cá dày mà « ma diễn ra
lá : « Oh ! c'est la ma son » cũng
chưa phải hẳn là người không thông
minh.

Mà ông nghị họ muôn tổ là vợ
minh ieu dù không biết ma nói
rằng : « Ma femme est partie sans
laisser d'adresses » cũng không phải
là người xoang dâu.

THỦ TƯ

Chỉ có anh Trần văn Đọc ở lồng
Phuong tra (Hung-yen) xoang thời
bởi vì anh này trú vặt.

Nguyễn anh ta chẳng biết xích
mích với Trần văn Công chuyên gi,
anh ta tèo lác Công ngứa trưa, lại
không mặc quần, anh ta bèn cầm
cái bô... xeo phát cái ngọt-hanh
của bạn.

May con dao ấy lại cũn, nên Công
chưa mất hán. Công đã lập tức
được cùi đì nhà thương buộc thuốc,
và trên giường bệnh hứa náo chẳng
phai nói mới minh rằng :

« Tai, minh cái nhan với nó bằng
miệng thi nó có thu nó và vào
miệng mình mới phải, chứ không
đòi sao lại tự nhiên phạt « cái
bác ta ?



Ông Lý-trưởng Truong van Lang người
trung số đặc đia 10 vạn đồng

THỦ NĂM

...đại cảng như cảng Trần văn
Nghi ở phủ Hoài đức (Hà Đông) vậy.

Đêm hôm mới dây, nhà Ô, Thủ
người lang Thôn (phủ Hoài) có lop
đàn lám chay và đón bác Bát người
lang đền cung.

Cậu Trần văn Nghi đến xem và
chẳng biết trong khi cướp của bô thi
ra sao, cậu Nghi bị bác Bát cầm gậy
tầm xích đâm thẳng bụng, máu
chảy ra rất nhiều.

Bô cũng la đề cảng thánh, thánh
không ài thi đà có bác Bát ngòi
rình ở đùi từ chập tối ăn... họ vi bác
Bát cũng là một chúng sinh cung
cần-ăn, cần uống, thế mà sao cậu

Nghi lại dài đột xông vào cướp mất
mây năm bông, mây cài kẹo bột của
bác ta ?

Điều bất kỳ người ta làm ái
hầu uống như con Mạcлон Vàng
đau, nhưng bác giữ thể là giữ cho
thành đầy để thành phu hộ bá
đặng... chết doi.

Thế là phải chờ lâm sao mà bô
me cậu Nghi lại con thừa kiện bác ?

Ü, chắc pháp luật sẽ kết tội bác
thue nang day, nhưng cần gi? Bác
cú được thành thương lái.

Ài ô như thế, bác Bát chắc chắn
sẽ ouge thành phu hộ đèn mây
doi... và chắc sẽ đe dọa người nhà
cậu Nghi đòi nhân dân tên luôn
và cầu phạt, cầu thành cho sống mãi
chữ dùng lân quay ra chêt!

THỦ SÁU

Nói đến chuyện chết, sống lại nhô
đến chuyện « sống lâu lão lanh »
trong Nam kỳ.

Tai lanh Long Thới quận Tiền
cần, hat Trà vinh, hồi 8 giờ rưỡi
sáng thứ bảy vừa rồi, các vị hưng
chức lanh họp dù mệt đê nghênh
tiếp M Bohn chánh chủ tinh Trà
vinh, thay mặt chánh phủ Đông
Pháp, án-làm khue-boi-danh đê cho
ông Nguyễn nhiều Tháng họ được
128 tuổi.

Mặc dù các bạn đồng nghiệp
trong Nam đã đến phòng vấn ông
giá và thuật lại rằng ông vẫn khỏe
mạnh như thường, tôi cũng không
chịu nhận rằng ông già kia đã
sướng.

Bô danh rằng một người bị trời
bô quen chưa « ăn goi » mà được
khue boi danh đê thi cũng sướng đời
thực đấy, nhưng cứ nghĩ đến cái
tuổi 128 thi riêng tôi, tôi cũng dâ
« sôl ruột rồi ».

Ôi đời, người ta chỉ có bốn cái
sướng mà chỉ những người trê
trung khỏe mạnh mới được lân
hưng mây thái. Giỏi cho tho được
đến đùi bông, những cái đùi kém
cả ăn kèm, ngũ kêm... tiêu hóa
kém, thế là ông già Tháng lại sống
đến 128 tuổi thi còn được hưởng cái



Ten Pham-van-Chen quán lanh Tường-cát
huynh-hanh (Thanh-hoa) cùng
với ông Lý Lanh-dâu theo lệnh ông thura
Chu danh trao chiech ve đe đặc

gi, nếu không là chỉ ngồi lù lù
một chỗ đê thêm, hay đê trồng
người khác hưởng?

Áy là tôi chưa kẽ ở lanh gia dinh
có những con cháu thay ông bà sống
độ siu đây-enrol i da kieu : « Sống mãi !
Sóng sót cả ruột lén » và cầu chúc
cho chúng chát là khá nưa.

Tôi không biết rõ những cảm
tưởng của ông già sống 128 năm kia
về những cuộc đùi, bô ở đât nước
này ra thế nào và những ý nghĩ
của ông về cuộc đời này ra sao, chí
thi tôi thấy cái cuộc đời cứ một
mực kéo dài mãi mãi ra thế nào nhám
quá lâm.

Cá mệt cái « chán » là cũng dâ
lâm cho là không « hả » rồi.

Huang chi họ lai cứ phải trồng
thăng nhang con cháu ở chung quanh
đáu mây đì, dâu còn lại, đà mới
đê, dâu di xa, mà ta thi ta cù sống
binh tinh nhâ khong chuyen gi « sây
ra hêt troi !

T H U BÂY

Binh tinh mãi được thế nào được?
Ó đời, xưa nay vẫn thế, bao giờ
cũng có luật thừa, trù : ác lâm thi
khô nhiêu, hôm nay ki ô thi mai
kém, thế là ông già Tháng lại sống
đến 128 tuổi thi còn được hưởng cái

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
NAM 816
Nhà mới đây, câu chuyện hai
anh em Mạc công Bình và Mạc công
Tinh ở huyện Kiêu Động, Hưng yên
vậy.

Y như tôi nói ở trên kia, hai anh
em Bình, Tinh sống với nhau một
cuộc đời thênh thênh. Bình tinh
mai, giờ nào mà có đê cho yên,
nên sáng hôm 4 Octobre, Bình
Tinh mất binh 1nh ngay; họ cãi
nhau rầm lên một trận, Bình tinh
téc Tinh xoán lại, Tinh cản bâ vai
Binh .. thế rồi thi mọi buổi sáng kia
người ta thấy Mạc công Bình thất
cố lanh lảng ở trên nhà...
Ói chao! thế mà bình tĩnh...

Bố mẹ đai cho hai con cái tên Bình
và cái tên Tinh, chắc trưởng cuộc đời
binh tĩnh lanh lảng, biêt đai lại
cô ngây nay, đã chẳng bình tĩnh lại
còn sinh ra giết, đê, đai, lém tám
chẳng làm gì, mà sinh con, nuôi con
đai tên cho con nhanh tên hay quá
cũng chẳng lanh lảng gi nỗi.

Cho mới biết, ở đai này, lém tám
chẳng làm gì, mà sinh con, nuôi con
đai tên cho con nhanh tên hay quá
cũng chẳng lanh lảng gi nỗi.
Ông đê con và mong cho nó hiền?
No sau này ái hồn hả cả mọi người.
Nhiều tên kia là Hiếu mà bâu hiếu
vú cung, người tên là Tho thi chết
yêu, mà chung là chảng đât thất
vọng chán ra đai đây?

Những bà Nguyễn thi Tugel-Minh,
những bà Hồng Ngoc, những bà
Thi Ngâ-Huong phần nhiều chính
lại có những cái sắc và cái đức trái
hận với cái tên của họ.

Tôi chịu ông nào đai đã nói được
câu : « Cái áo không làm thành thay
ta » đai kieu !

(xem tiếp trang 34)



TÔN THIẾT LINH
Dương ông huyện Thach thành người đã giu
chiếc ve trang 100.000 đồng của ông Lý Lan

... THÌ ĐÂY

ANH, MỸ VÀ NHẬT

Ở VIÊN-ĐÔNG CHẶNG ?

Từ sau khi ba nước Đức, Ý, Nhật đã ký hợp-tác-liên-minh và tương trợ ở Ba-linh, du-le-tri thế giới tuy vẫn không quên cuộc chiến tranh ở Âu-châu, nhưng lại phải chủ ý một cách đặc biệt đến tình thế Viễn-đông. Các chính giới ở Âu-châu đã cho rằng Đức trong khi kéo Ý và Nhật vào cuộc đồng-minh 'ay ba đã đem cuộc Âu-châu mà hợp với cuộc Trung-Nhật chiến tranh thành một cuộc thế giới đại-chiến. Mọi sự can thiệp đều tinh hình Âu-châu hoặc yêu-lập trật tự mới của Đức, Ý ở Tây-phuong đều có ảnh hưởng đến Đông-phuong, trái lại mọi sự can thiệp đến quyền lập trật tự mới hay là quyền bá-chủ Á-dông mà Đức, Ý đã thừa nhận cho Nhật cũng không khỏi ảnh hưởng đến Âu-châu. Ba cường-quốc vẫn dùng vũ lực để mỗ mang thế-lực, và có sức trấn lấp mạnh nhất thế giới đã cùng nhau chia quyền chia trương cựu-lục-diện, chỉ trừ những miền ở trong phạm vi thế-lực cũ Nga mà cả ba đều muốn tìm cách ru ngã nên đều tuyên bố là không dám dâng đến.

Một ảnh hưởng đầu tiên của hợp ước tay ba là hai phe độc-tai, dân chủ-lịch là không thể dung-hoa được với nhau nên đều phải giữ thế và tuynh bô sẽ cùng nhau quyết liệt. Ở Âu-châu, Hitler và Mussolini hai vị thần chiến-tranh lại hợp nhau ở đèo Brenner để tìm một chiến lược mới quyết định do quyền bá-chủ của Anh.

Ở Á-dông, Thủ-tướng và Ngoại-tướng Nhật đều hâm-hỗ rõ rệt quyết trù hết những trò-lực sẽ gặp trong việc lập nền trật tự mới ở Viễn-đông và nước nào không công nhận nền trật tự đó sẽ bị coi là thù địch của con cháu Thiên-hoàng. Trước thái độ cương quyết đó, Hoa-ký cũng không thể nhượng bộ. Ta đã thấy hâ-tuong Hoa-ký, đại tá Knox, tuy bô những lời nghiêm trọng cho hợp ước tay ba là có ý đàm đối với mình:

Hoa-ký không bao giờ chịu qui-phục một cách hèn nhát trước sự đâm-dụa. Nếu bắt buộc phải dự vào chiến tranh, Hoa-ký đã sẵn sàng. Tiếp theo

lời tuyên bố quả quyết đó, ta thấy một mối thù qmoc-té giữa hai cường-quốc.

Thái độ Anh đối với Nhật cũng không thể lưỡng lự được nữa: Thủ-tướng Winston Churchill đã tuyên-hỗ trước Thủ-dân-nghị-viễn về việc định mỗ đường Diên-diện, sau ngày 17 Octobre là ngày hết hạn hợp ước Anh-Nhật về việc đóng cửa con đường bô kỵ ngày 17 Juillet. Thủ-tướng Anh đã nói rõ sở dĩ tam-dòng đường Diên-diện là hi vọng rằng trong thời kỳ do Trung-Nhật có thể điều đình được cuộc xung đột lùn huyệt đã già hai biến-bao nhiêu năm sinh linh trong hòn đảo này.

Không ngờ mục đích đó đã thành công mà cuộc chép tranh vẫn kèo dài với bao nhiêu sự tham khóc, đau thương của nó.

Hi vọng của Anh về việc giải quyết cuộc chiến tranh ở Tàu không thành, là tất nhiên là Anh lại phải mở cửa con đường đó là một sinh-linh quan-hệ của chính phủ Trung-khanh.

Các chính giới cho rằng trước khi quyết định việc này Anh đã hỏi ý kiến Hoa-ký và lại báo tin cho Nga biết. Hai nước này xưa nay không thù-bị được Tàu nên vẫn phản đối việc cắt đứt đường vận-tải sea Trung-khanh.

Việc mở lại đường Diên-diện mà đại sứ Anh ở Đông-kinh đã chính thức báo cho bộ Ngoại-giao Nhật biết trước dữ luận báo Nhật, tai là một chứng cứ hiện-nhiên cho cuộc hyp-tac-quân-sự giữa Anh và Mỹ ở Viễn-đông.

Người ta lo rằng vấn đề đường Diên-diện sẽ là môt bối cảnh có thể mở đầu cho cuộc xung đột giữa Anh — có lẽ cả Mỹ — với Nhật ở Thái-binh-dương.

Ta thử xét xem con đường đó quan hệ như thế nào mà lại có thể gây nên

(xem tiếp trang 10)

HARA KIRI

Hara Kiri!

Hai tiếng ấy, khắp thế-giới đều biết, đều nói đến một cách kinh phục vò-cung. Người Nhật được thế giới để ý một cách đặc-biệt, có lẽ cũng một phần vì việc phòng thủ chung ở Thái-binh-dương.

Hara Kiri? Chỉ có nghĩa là tự mỗ bụng chết. Người Á-dông nhất là người Tàu và người Nhật vẫn có tiếng là rất lạnh lùng trước cái chết. Nhưng cũng phải là cái chết có nghĩa-lý mới đáng kể.

Ở Nhật có cả thảy 4 thứ mỗ bụng tự sát: vi-tinh, vi-trung-nghia, vi-tự-xứ lối minh, ra đê cảnh cáo. Mỗi hạng, đều có những nhân vật danh lưu muôn thủa ở nước Nhật. Dưới đây chúng tôi chỉ kê qua một vài cái thí-dụ của từng hang, Hara Kiri thôi. Một nhà văn trào phúng Nhật bản về vấn-dề này, đã nói:

— Tự mình chết như thế có lợi lâm. Dù suốt đời mình chỉ là một tên đại gian, đại ác, nhưng một khi đã chết như thế rồi, thì mình cũng chẳng kém chi những kẻ tai to mặt lớn trong nước!

Thành-náo, người Nhật đóng một thi là đã Hara-Kiri!

Một ví-trung-thần..

Nguyễn-soái Nogi là vị danh-tướng, đã lập chiến công oanh-liệt trong hời Nhật-Nga chiến-tranh. Tháng trán đánh Nga được vài năm, yên-dung-trong ấy lúc về voi thú cảnh dien-vien. Nguyễn-soái cũng phu nhân ở trong một ngôi nhà nhỏ có 4 gian, trên ngọn đồi Hino Kiecho gần-Đông-kinh.

Một bữa, viên-lão-tướng được tin dữ đội báy darc Minh-Tri Thiên-Hoàng thắng-hà, liền vật mình lăn



Cái-tục tự-mỗ-bụng rất-khung-khiếp và vĩ-dại-của-nhười-Nhật

khóc suối ngày, rồi bắt người nhà thiết-lắp bàn thờ Thiên-Hoàng ngay giữa nhà.

Hom-cắt-dám Thiên-Hoàng, từ sáng-lão-tưởng Nogi và phu-nhân dâng-tẩm rứa-rất-sách-sé, dem-ảo-dai-trao-ra măc. Đoạn-hai-vợ-chồng-rà-quý-trước-ban-thờ. Trước-mặt-vì-lão-trưởng, trên-một-chiếc-gối-nhung, dâng-dát-sản-thanh-kiem-của-ông-cha-dè-lại, lưỡi-kiem-có-giay-lun-hoc-tran!

Bỗng-tiếng-súng-thần-công-nổ-vang-dậy, từ-mê-kinh-thành-dưa-lại. Đó là lúc người ta la-rúng-linh-cửu-Thiên-Hoàng-ra-khỏi-hoàng-cung. Nghe-tiếng-súng-nổ, nguyên-soái Nogi liền vái-lay-một-lượt-nữa, đoạn-cú-xuồng-cầm-lấy-thanh-kiem, gõ giây-ra, tay-không-run, sặc-mắt, không-biến-tay-trái-phanh-áo-dè-hở-bụng, tay-phai-mạnh-mẽ-dưa-mũi-kiem-thich-lên-một-nhát-cực-mạnh, ngáp-cả-lưỡi-kiem.

Đoạn-Nguyễn-soái-cầm-chuôi-kiem-kéo-mạnh-về-bên-hữu, thế-là-mũi-kiem-dâng-cắt-dứt-tung-cá-ruột-gan-trong-bụng-rồi.

Phu-nhân-quý-một-bên-nom-thấy-rõ-chồng-dâng-mỗ-bụng-rồi, liền-cầm-ngón-dao-găm-dâm-vào-bụng-lự-sát, vi-dàn-bà-không-dược-quyền-mỗ-bụng-ké.

Cả hai đều ngã-pinc-xuống. Liền-khi ấy-một/người/ban/thân/chờ/sân/phòng/bèn, dày/cửa/bước/vào, tay/cầm/sản/thanh/kiem, rón/rén/dến/canh/đám/ở/gay/mỗi/người/một/nhát/dè/chết/hắn/dì. Thé-la/dúc/Minh-Tri/Thiên-Hoàng/khi/ở/trong/cung/ra, bước/vào/cái/thế-giới/cực-lạc, vẫn/có/một/vi/bầy/tối/trung/thành/di/bên/hố/giá/vậy!

...và 47 người nghĩa-sỹ

Đoàn Phê Hùng Cựu HS Peters Ky (67 T4)

Câu chuyện này ai ai cũng biết. Ở khắp nước Nhật từ đây trè lắp nói đã được người lớn kể cho nghe chuyện này rồi. Các nhà soạn kịch soạn thành vở kịch cho di diễn khắp trong xứ.

Một nhà quý phái tên là Asano ở hạt Yedo bị một nhà quý phái khác tên là Kira làm nhục, liền rút gươm đâm xết chết. Vì tội ấy ông Asano bị kết án xử tử và bị đem hành hình.

47 viên dũng sỹ của ông Asano quyết phục thù cho chủ. Thế rồi họ đạt tới mục đích. Một đêm họ lột vào được nhà kẻ thù là ông Kira, giết được ông ta.

Sáng hôm sau, cả bọn kêu nhau đến nghĩa-dịa Yedo, đem thù cắp ông Kira xuống suối lau rửa rồi té mõ chửi rất long-trọng. Đoạn họ tháo mõ là sô kỵ cả 47 tên, nhận tội giết ông Kira, đệ lên nhà vua.

Mấy giờ sau thì 46 người bị bắt. Người thứ 47 thì bọn họ phải đi bão tin phục thù khắp trong nước, nên thoát khỏi lưới pháp-luật lùi đó. Cả 46 người đều bị án xử tử. Người Nhật không bao giờ quên cái cảnh tượng vô cùng ghê sợ mà cảm động đến chảy nước mắt lúc hành hình 46 nghĩa-sỹ ấy ở pháp-trường. Họ được nhà vua ban cho cái đặc ân là tự mõ hung chết. Cả 46 vừa mõ hung, miệng vừa mím cười.

Còn người thứ 47? Người ấy sau cũng bị bắt nhưng thấy còn non trẻ quá nên quan trên «cấm không» cho chết với. Nhưng người ấy cũng vừa mới chết, không phải là chết yên trên giường bệnh, mà chết ngoài trận địa. Cái chết của một chiến-sỹ. Vị dũng-sỹ thứ 47 ấy thọ 90 tuổi.

Ngày nay, hàng năm có tới mấy vạn người đến viếng mộ 46 dũng-sỹ ở nghĩa-dịa Yedo, và uống nước ở cái suối mà bốn dũng-sỹ đã rửa thủ cắp ông Kira.

Cô Liêu

Số người-tự sát vì tình cờ nhiều ở Nhật. Trong có mấy năm gần đây mà có tới 1500 vừa trai vừa

hai đến nhảy xuống mìn ở nơi Miura ngoài Huỳnh Chiêu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

Lại còn một nơi nữa để bọn thất vọng vì tình tự sát là suối nước sói Chonenzi. Nhưng nay nhà chuyên trách đã cho rào kín cả hai nơi ấy lại rồi. Tuy vậy mà bọn chán đời kia vẫn còn nhiều chỗ tót khác để thoát sự dữ.

Chàng Okama là một sinh viên nhà nghèo. Hết giờ học chàng lại phải đi làm gác công cho một nhà để kiếm ăn. Một bữa chàng gặp cô Chiyo nghĩa den là cô Liêu. Cô là con nhà lương thiện, nhưng cảnh nhà sa sút nên phải bán mình vào chốn lầu xanh. Tuy vậy cô vẫn giữ được tâm thanh trinh bạch, quyết đợi người xứng đáng với cặp mắt xanh.

Thế rồi cô gặp chàng Okama. Đôi bên đã nặng lời thề thốt, quyết thế nào kiếp này cũng phải kết mõi đồng tam, không chịu ôm cảm thuyền ai khác.

Chàng Okama đánh liều về nói với cha mẹ, chui sáu. Nhưng gia-dinh chàng nhất quyết không dung nạp một lầu xanh. Biết kiếp này khó lòng thỏa thuận, cô hai quyết định tự sát. Tối ấy Okama đưa người yêu vào phòng riêng trong tòa nhà chàng gác, đóng kín cửa lại, rồi dốt lò sưởi lên. Sáng hôm sau người ta thấy hai người trẻ tuổi ấy nằm áo trắng dài, nắm súng đồi trên giường, trên miếng cỏ phẳng phít một mực nụ cười... trong sạch.

Một hộp 6 ngón tay

Một buổi sáng, viên tư lệnh bộ Tham-Mưu quân đội Nhật tiếp được một cái hộp nhỏ của sở Burudien gửi đến. Mở ra xem, viên này giật mình, trong hộp chỉ có 6 ngón tay, vết máu xém ra mới động.

Sau điều-trú rõ ra mới biết đó là các viên võ-quan đã huỷ-trí không bằng lòng một sự hành-dộng của bộ Tham-Mưu, nên hợp nhau lại ban cách cảnh cáo. Trong lúc hăng hái, 6 người chặt phăng ngón tay đi, bỏ hộp gửi cho quan-Tư-lệnh, để báo cho biết chờ nén làm việc kia nữa.

N. L. thuật

BRILLANTINE
CÉ CÉ
thơm, muốt, không sinh gầu
HƯƠNG BUÔN CHẮC CHẨN LÒI NHIỀU
KHÔNG LỐ VỐN NHƯ CÁC THỨ KHÁC



Truyện Liên Cảnh

của BẠCH-LÂM — Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH

Câu chuyện mà các bạn sắp đọc đây là một thi văn rất mới do một người bạn tôi của chúng tôi viết tặng riêng độc-giả của báo này.

Các bạn sẽ thấy nó thực biết chừng nào! Không nước nào lại có thể viết một chuyện như thế này được bởi vì không nước nào lại có bác Xuân gái thương chồng một cách chất phác đến nỗi làm cho ta sợ, không có một người nhà nào chịu ôm thân da khô đến nỗi ở nơi tiên cảnh mà lại muốn trở về trần gian hèn ám.

Cái triết-lý của chuyện này, các bạn sẽ thấy nguyên lối sau khi đọc hết, nhưng chúng tôi, bây giờ, cứ xin cảm ơn bạn Bạch Lân và lấy làm mừng rằng vẫn giới của ta, hiện nay, lâm khi đã sản xuất được những bài chuyện sáu sắc, gợi được lòng thương và lột lẩy cái linh cách riêng của dân tộc Việt-Nam ta vậy.

Ước ao bạn Bạch-Lân, từ nay, sẽ tạo nên những chuyện như chuyện «Trần gian và liên cảnh» đang dag để bạn đọc của T.B.C.N. càng xem.

Vẫn giới của ta mỗi người giúp một tay mỗi ngày sẽ thịnh thênh lên một chút mà những chuyện tình buồn, thấp, đều độc ác thanh niên may ra vì thế mà đỡ dần dần chẳng?

T. B. C. N.

Hai vợ chồng bác Xuân, lấy nhau đã lâu. Ngày ấy bác giài còn là anh chàng khỏe nhất lồng; trong các hội hè đánh-dám bác vật luồn mươi mẩy keo không biết mệt và không biết thua. Còn bác gái thuở ấy giờ, với bộ tóc mây den muot, với cặp mắt bồ-câu êm đềm và den nháy, den như bộ răng đều đặn, bác đã nổi danh là người xinh đẹp nhất vùng.

Ngày ấy đã xa rồi. Bây giờ, thỉnh thoảng bác giài đã phải bỏ một buổi cầy vì thấy đau xòng, đau thịt. Một bác giài đã bắt đầu rán và những hôm đó trời, bác luôn luôn phải lấy vạt áo mền nước tua, châm đốt mát hơi đom đóm nước.

Bác Xuân gái lì-bì từ sáng. Thấy một vị sứ-giả mặc áo vàng, cầm gươm đến gọi bác, bảo đi, bác oa lén khóc van.

— Con cần rom cần cỏ lạy ngài,

ngài tha cho con làm phúc để con ở lại với chồng, con.

Thấy bác lâm nhảm, bác Xuân giài lấy tay lay gọi:

— U nó nói gì thế?

Rồi cho là vợ đã chạm via các cỏ, bác mang vàng hương lên miếu & dẫu lảng để làm lê ta.

Nhưng bác gái vẫn không tính. Sáng hôm sau bác lạy thấy vị thiên thần đến giục phải đi ngay; cõi chưởng đã bác phải tra lý nhän chồng nhin con rồi lùi thui theo sứ giả lên đường. Bác thấy mình nhẹ bóng. Chận bác bước thoát trên đường may khói, ánh sáng tung bừng. Chỉ trong chớp mắt tấp lèn với khu vườn của bác, cả lồng xóm



nữa, chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên đám xanh xanh.

Lát sau, ngành lai không thấy bắc súi sụt khóc; vì sự già mìn cười bắc bắc rồng:

Bắc khóc làm gi nứa, ở trên nay, không ai dám thương phiền nỗi như ở dưới ấy đâu.

Bắc nghẹn ngao:

Nhưng còn bắc cháu nhà tôi bây giờ gá súng nuối con lấy ai đỡ đỡ khi đỡ trời, trái giờ?

Bắc đứng ngại. Trời Phật có phà hò bắc gai. Bây giờ bắc vui tươi lên mới phải vi bắc sẵn sàng lên Thiên định chầu trời, chầu phà đây.

Bắc Xuân cái gai lè cổ quang vui vì xưa nay, những khi đi lễ bài, bắc vẫn tẩm tẩm niêm niêm một ngày kia sẽ mãi mãi được ăn mày nương nòng phà trời; song bắc nghĩ đến thằng già thai thai mót mìn ở nhà, ô roàng, nghĩ đến thằng em coa ngày này qua n'ava kia kêu khóc gọi mẹ và chờ mẹ mang bánh da bay keo bồi về, bắc vẫn không sao cầm được nước mắt.

Bắc đi mài. Bắc hay vui qua mặt trời, qua vỗ các vị sao. Bây giờ bắc dạo lại trước mặt cái tam quan ngực, trong chói-loi, то và đèn gấp mây cái tam quan của nhau hàng tông; sú-giả béo bắc đùa là lồng của nhà giờ.

Bắc đi qua một cái vườn rồng, dày hoa cỏ thơm ngát trong đó bắc ba nhiều tré con đang vui cười dừa nghịch. Bắc ngao-nhán

thông thấy dừa ấy cùa tháng Ca nhứa, con bà Xã bén cạnh nhà, chất bắc run lên cầm cắp.

Bắc định ninh tư giùi nến được về, thế nào cũng sang bảo bà Xã rằng thẳng em nhón ở trên này sung sướng lắm.

Nhưng bắc bắc chạnh lòng nghe đến thẳng. Con bắc có lẽ bắc lạy đang khóc lè: đòi mẹ, bắc lại sợ sít, lấy vạt áo lau nước mắt.

Rồi khóc vướn, bà-thấy đỗi, non tròn tròn, đệp điện. Ở sườn đồi rái rả, những bà cùa châm-chòi chí II, trông thương tư như những bà các thợ múa vẫn làm.

Tuyệt mệt nhả, bắc thấy em trai bắc – bắc Hương Khang – đang ngồi uống rượu đánh cờ với mấy người rứa. Bắc lạy làm là thấy Hương Khang ngày xưa rách rưởi làm lố, bây giờ ăn mặc toàn lụa-là và vò-mặt tươi cười sung sướng lắm.

– Ông! cậu Hương.
– Kia, bắc mới lên. Béc vào chơi nhà đâ. Ở trên này tôi nhìn nhau lầm bắc s. Ta chẳng cần phải lạy bắc mò bối đòi lấy hát cơm, mà cũng chẳng phải nợ nần ai rứa. Ở trên này tiếc phà it, mà các cháu mồi namin gửi cho mấy nghìn vặng thành ra cũng phong lưu sung túc chắn. Béc lên trình diện quan tài bà nào cũng lại cho dây, kia nhé.

Trong thấy bắc Khang nhàn hạ, bắc Xuân gác đòng lòng thương thằng, bây giờ vẫn phải cặm coi gai sướng phai rắng, tươi mồ hôi rết, đất ruộng đì sướng sống qua ngày.

Sú-giả béo bắc đứng lai trước một ngôi đền: tên Bác-Bàu.

Trong thấy những họn quý-sứ đầu trâu mặt ngựa, cầm những giao mạc và dinh-hà gác ngoài công phà, bắc run lên cầm cắp.

Vào đến công đường, bắc ngoi sur xuống lạy không dám ngang đầu lên.

Bắc bỗng nhẹ thẩy một giọng ôn tồn cho bắc miên lè, và bảo bắc rằng:

– Só kiếp con ở dưới trần đã hết, Thương – để thương con là người hiền lành; kính tròn, mphật nên cho con về ở chốn thế giới cự lạc này. Con muốn gì cứ cho ta già?

Thầy lời nói hồn-tử, bắc đỡ so ngược mắt lên nhìn. Bắc thấy ở trên ghê rao một vị quan mặt đèn râu dài và bắc, tản áo bắc đèn. Béc đánh hao:

– Bầm cu lòn, chảng con ở dưới kia tuy khol sô, song có chảng, rõ ya rao cháo nuối nhau. Xir cu lòn rủ lòng thương cho con được vè đè yün chung nuối con cho trọng đáo.

Vị quan cười mà bắc r้อง:

– Ta không cho con toại ý được. Só kiếp trên, Thiên đinh địp trước, không ai có thể cưỡng nổi mệnh trời. Con cứ yên tâm ở trên này là lâu, rồi chảng con cảng sẽ được lên, bắc giờ con theo sú-giả đi xem cảnh thiên đình rồi muôn ở đâu và định lùm gi con cho ta biết. Ở trên này, ai muôn làm gi, muôn ở đâu đều được tùy-ý.

Bắc Xuân khai lạy lùi ra theo sú-giả xuồng đội vượt qua một quả núi sang bên cõi Phật.

Chòi này là những vườn cây, hoa lá lè lung mai tuyet đẹp, trên cây muôn nghìn giống chim riu-rit ca vang. Chòi kia tên làn nước kô trong lồng, trâm hoa xinh, lá-mùn sặc lồng lầy, hương thơm ngọt ngọt nhuộm khắp cả cõi cây. Sú-giả bảo cho bắc hết rằng chìm, hoa



cũng là người cõi. Chim, đó là những nhà thi ca tài nghệ, song suốt đời lao dao cơ-khổ không được vui cùng nghệ thuật, lúc chết rồi Thương – để thương tình cho bắc kiếp làm chim để muôn đời được vè von trong cái đep tuyệt của cõi cây, mây giòi. Còn hoa, đó là những lùn nứa lùm hồn trong đep, ở dưới trần bị cuộc đời vùi rập, xô đẩy vào những nơi tối tăm bối hám, ngày nay mới được sống ở giữa một cảnh tri hợp với tám hồn.

Sú nhà Trời mím cười hỏi hác Xuân muôn làm hoa hay hòa kiếp làm chim?

– Cảm ơn ngài, tôi cõi ẳng muôn làm hoa làm chim gi bết vì nhở rồi thầy cháu lèn tim làm thế nào mà nhận được nbau?

Rồi bắc thấy trên những đồng suối, nước trong nhè lọc, mây cheo thuyền con hưng hờ trời, nhịp chào nứa đưa hòn lấp với giọng hát khí磅礴 kia trùm của những gai nhán tuyệt sắc.

Bên bờ suối, dưới rặng đồng cỏ, thụ hoa cỏ tung bông, trai gái tung đói mội, dắt tay nhau vừa đi vừa úm yém truyền-trò.

Họ là những tình nhân ở trần thế không được toại nguyện sum họp; lèn day đã được cùng nhau nối lại ước xưa.

Còn các gai nhán lộng lẫy tuyệt vời kia, các nàng là những thiều-nữ đã bao nhiêu hàng ngày buôn râu vì không dung sác, bắc giờ được phó phang tài mạo cho bắc với nỗi ăn hận ở rắn gian.

Bắc lại thấy dưới những vòm cây và những giàn hoa, có bắc la-lết; khach dy tiếc lỵ là gấm vóc, kẽ

đầu hồi bắc đã định ý chua, bắc quỷ xuống và lè thư rắng:

– Bầm cu lòn, cảnh Thiên-dinh đep thi đep thật nhung..

Thế rồi bắc nghẹn ngào, nói không ra tiếng nữa.

– Con cứ nói. Ở đây ai muôn chi được nầy, con đừng e ngại gi.

Đỡ ro bắc Xuân khum nám gởi thua:

– Con chí uớc định trả về với chigrong con. Con cũng biết ở trên này vương bông bự lòn con sẽ sung sướng, nhưng con không sao dành lòng đe thùy chán và cháu va vất ở dưới ấy đye.

Tất cả các thiên thần, quỷ sứ đều lấy làm lạ, nhìn nhau, vì xưa nay không ai ngay-si như bắc, lên Thiên-dinh mà còn muôn trả lại trần-gian,

– Hay là cho gọi chảng con lên đây với con?

– Con cảm tạ lòn nhưng còn thảng cu khô dai rồi biết trồng cây vú ai?

– Thắng cu còn phải ở dưới trần 50 năm nữa chưa thè gọi yêng được. Ta không thè cho cá hai bố con nó lèn củng. Vậy hãy giờ con muôn gi thi bão.

Bắc run ran cất lời:

– Con xin vè yêng choding con.

Lặng im một lát, vị thiên-quan truyền-xóng:

– Được, cho phép con trả về trần-giới nhưng bình-hài con thôi rái mặt rồi. Bây giờ con chí còn hồn via thi làm gì đye?

– Bầm cu lòn, thè cũng dù. Con chí mong lè nào linh hồn cũng chung choding và con. Nên được vè thi con sung sướng cũng như ở trên này vây.

— Được rồi. **Tôi** còn muốn Rồi ngài gọi sứ giả dẫn báu về trấn.

Khi theo đường mây xuống gần đến đất báu trông thấy túp lều tranh nứu mìn dưới bông mây cây cau, bắc súng sương cảm động đến té, quay lại từ từ trở rồi vội vã về nhà. Lúc ấy trời vừa sáng và sương đậm còn đóng trên lá cỏ, và trên đường làng người ta đang lượn lờ các cây đánh trâu ra ruộng.

Bác Xuân gài vào nhà bác nhénh ráng tuy báu già hơi rùng mình khi báu bước qua ngưỡng cửa, nhưng chồng báu không nhìn thấy báu. Bác theo chồng vào bếp. Bác gai báu cơm rồi gọi thằng cu đùa cưng an. Bát đũa do đẽch; đĩa rau muống đỗ ủng, bún bát cà thảm, với một nồi cơm vita sống, vita nứt. Bác vừa ăn, vừa và cơm cho con nhưng lay bắc run run, quá nứa cơm vãi rót ra ngoài đất. Thỉnh thoảng thằng cu ngứng ăn hỏi bố: « U đâu thay? »; bác Xuân gài cũng ngứng dẫu, mắt đầm đầm nhìn ra ngoài ngâm ngùi trả lời: « U di chý mai mới vè con ạ. Con ngoan ăn cơm cho no rồi u vè sẽ có quis ».

U nó sát lại gắp lấy tay vuốt ve chòm tóc tóe mèo dịu, nhưng thẳng bé thấy lạnh, vội chạy lại ép đầu vào ngực cha.

Tứ báu giờ, bác Xuân gài bắt đầu một cuộc đời mới lạ. Khi thi ở nhà báu làm lay động bức màn mành rèm quạt và xua muỗi cho thằng cu cầm ngùi, khi thi bắc rung cây xung ở sau nhà làm rụng những chùm quả dỗ tim để cho nó nhặt lấy ăn.

Khi thi báu ở ngoài đồng đất hố trán cho bác gai hay buô chiểu về nồng báu cái cây cho vại đỡ nặng.

Nhung một hôm báu thấy một người đàn bà là lừa ở trong nhà, thời cơm cho bác gai ăn và tắm giặt cho thẳng bέ.

Báu không hờ chút ghen tuông nhưng báu tự nhủ rằng: — Bây giờ ta ở lừa là thừa nên sẵn sàu về trời mòn phái.

Nhung báu vẫn nán ná không sao rời tinh ra đì cho được. Vì chẳng bao lâu bác gai và vợ kế

Miền gai luôn. Phùng Pe-tonus Mỹ 67-71 Huỳnh Chiêu Đẳng chủ MỘT ĐỒNG BÀO XA QUÁN Ven Đường

khôn nụt kia thường bị roi vọt, đấm, cốc có khai trong giặc ngũ, nó còn thòn thúc thở dài.

Bác Xuân gài không làm thế nào

được bác chỉ khóc và chỉ biết đòn

trong giặc mộng ái vồ vè chồng,

còn con.

Mười mấy năm đã qua. Tháng con dã nhở, nó cũng khỏe mạnh và giỏi trai như bò nò xưa. Thay nó ngoan ngoãn, chịu khó cùi cùi, ông Lý Ba đã gọi gai con gai và cho hai vợ chồng mười mầu ruộng ra ăn ở rộng.

Một ngày kia, bác Xuân gai thấy trong mitch mỏi mệt, lại lên giường nằm như bác già ngày xưa.

Bác già ngồi bên cạnh giường một tay nắm tay ông chồng già, một tay vuốt ve cái trán rắn reo bừng nòng.

— U nó đấy ư?

— Tôi dày thấy nó à. Tôi đến đón thấy nó đây!

Người vợ sau báu của bác Xuân gai nghe thấy báu lâm nhảm chảm cùn câu nhau: — « Lại mê sảng rồi. Cố chết thi chết đi cho xong nợ », rồi bỏ ra chém muava qua ấm.

Hôm sau báu Xuân gai đắt tay bác Xuân gai theo sứ-giá về trời.

Thần Bác-dâu cho hí vợ chồng di chui xem cành thiên đình và lúc giờ về ngài bỏ ý định. Bác Xuân rụt rít trả lời :

— Chẳng con dám xin cù lớn mò lồng quàng đại ban cho vài mầu ruộng và một con trâu như ngày xưa & dưới kia lấp vè chồng chẳng con mới được biết nhau.

Báu có trâu và có ruộng.

Báu hai lát lâm một cái nhà như cái nhà & dưới lồng và mồi-khi bưởi chiêu hái vợ chồng ở ngoài đồng

về ngõi ăn với nhau mieng cơm ngọt, ngon rau muống, thi hai bài trống chừng như cả thiên đình không có ai súng sương bằng vợ, chồng minh.

Bạch-Lâm

« Anh-vân thực hành trong ba tháng, do giáo sư tốt nghiệp trường Đại-học ngoại-quốc chí dân »

Viết thư hỏi Mr. Viên
19 Rue des Radeaux Hanoi

ANH-MỸ và Nhật...
(Tiếp theo trang 4)

khác và các súc vật. Chỗ này cũng là chỗ cao nhất trên đường này, từ đó đường lại chạy xuông thung lũng sông Salouen là một con sông lớn như sông Cửu long có cầu treo bắc qua. Trước khi đến Bảo son đường có một đoạn lèn cao ngoài 2.000 thước. Xuống hét dốc này qua 140 cây số đến Yumping ở trong thung lũng sông Cửu long rồi còn phải qua đoạn cuối cùng 420 cây số nữa mới đến Côn-minh.

Mùa khô rả, thi đường Điện-diện có thể chở được từ 10.000 đến 15.000 tấn mòn thặng, đặc đường chỗ nào cũng có những toàn e li chục sẩn đè sỏi sửa đường sau khi giới mura hoặc dày nhẵn xe ô-tô sa lầy. NgườiTau hiện đang làm một đường xe lửa theo đường này, người ta nói độ hai năm nữa mới có thể hoàn thành được.

Đường Điện-diện có thể sánh với đường Quế-diện qua Côn-minh đi Trùng-khanh mà người ta gọi là con đường thiêng liêng của nước Tau. Các hàng hòn ở ngoái quốc chở vào nước Tau từ các khai chiến tranh, đạn được, các thứ xe cộ, vật liệu về đường xe lửa và ét sảng cũng muôn nghìn thứ khác, nhất là hàng hóa của Mỹ và Anh đều chở qua con đường Điện-diện vào nước Tau tự do. Tạm đóng đường này trong ba tháng Anh đã làm cho Tau bình linh lại bị dư luận quốc-tử công kích, đến nay xét ra thất độ Nhật đối với Anh cũng không vi вели sự nhượng bộ mà thay đổi. Trái lại đổi với hợp ước tay ba, được Đức, Ý ủng hộ, gần đây Nhật lại có vẻ cương quyết hơn đổi với Anh và Mỹ.

Đó là cái nguyên nhân chính trong việc mở lại đường Điện-diện ngày nay.

Chắc là Đồng kinh ngoài việc phản kháng theo thủ tục ngoại giao, sẽ phải dùng phương pháp quyết liệt hơn đối phó với Anh về việc này. Nhật là hòn này Nhật lại giữ một địa vị có thể uy hiếp cả hòn Vân-nam. Qui-châu và lục náo cũng có thể cho phi cơ đi đánh phá đường Điện-diện được.

Về phần T-ú, người ta đã dự định việc hợp tac với Anh để giữ đường này. Dự-luận Anh đã đoán chắc là Nhật phải đánh Tân-gia ба và Điện-diện để cắt đứt đường này. Sân dê đường Điện-diện chắc sẽ sân nêu nh êu việc rắc rối làm cho thời cục Viễn đông thêm phần nghiêm trọng.

T. B. G. N.

MỘT ĐỒNG BÀO XA QUÁN Ven Đường

ĐÁ GIAO THIỆP VỚI NGƯỜI MÁY Ở MỸ

của QUÁN-CHI

— Sau khi được mục-kích lâm thu máy móc lâng ở bên Mỹ, tôi có cái cảm-giác chỉ độ ít năm nứa loài người sẽ bị co-khi cuộp hết công việc, vự con chúng ta tha hồ ăn dụng ngồi rồi, chẳng ai thêm muren lè gia nội-trợ nứa! Cố lè đến trận chiến-tranh sau, sẽ thấy toàn những « linh-máy » vác súng ra trận, chờ không cần đến « linh-người ».

Áy là lời ông L. Kh. một nhà tiều-công-nghệ Việt-Nam sang Mỹ mời vè ít lâu, đã nói với chúng tôi.

Nghe nói một người Việt-Nam sang Mỹ, binh như có lầu bà con minh coi như sự bay lèn mặt trăng. Kỳ thật ở trào Tự-đức đã có ông Phùng sang mưu-dồ chính-trị ở quê-huống ông Hoa-thịnh-Đốn. Chúng tôi được biết một người ở tỉnh Bến-tre, bị đày sang Guyane hồi 1910, ở độ ba năm thì vượt ngục, di lru-lac sinh-nhai hâu khắp châu Mỹ, trải 19 năm, lò mò vè nước it lâu thi bị bắt. Còn những người Việt-Nam làm thủy-thủ tàu hàn, từng có dịp dè chừng vào đất nước Mỹ thiêu gi. Mấy năm trở lại đây, đồng-bảo ta đã dự hội chợ ở San-Francisco và cuộc đấu-xảo Nữu-ước không phải là it.

Ông L. Kh. là một người trong đám đó.

Với nghề dâng-ten' trong tay, ông được co-hội sang bán hàng ở truong đấu-xảo Paris, tôi lùn dấy tội lúu qua MS cho xem cuộc đại-triển-lâm co-khi & Nữu-ước, mới trở về xứ do Ngã Thái-binh-dương.

Ông tự cho là một cuộc lâng-du « mở-mắt ».

Vì đã trông thấy nhiều máy móc quái lợ, không ngờ.

— Thật đấy, anh thử nghĩ xem, tại trường đấu-xảo Nữu-ước có những người bằng sắt mà ngôn ngữ cùi-dóng y như tôi với anh: biết di, biết dùng, biết khóc, biết cười, hối biết nói, gọi biết thưa, biết đánh diêm châm thuốc lá cho minh hút, nếu minh gấp & chô náo khác, chắc phải run sợ và tưởng là yêu ma...

— Những cái lợ ấy, các báo-tay có kỹ thuật — chúng tôi nói.

— Phải, các báo có kỹ-thuật, nhưng tôi chắc anh đọc trên báo không khi nào có cảm-giác kinh-khủng như tôi được trông thấy tận mắt, được rờ lận nời. Ví dụ minh thử quên minh đang ở trong hội chợ, thi có thê minh nói chuyện với một người

sống ở trước mặt, ché không phải người già, làm bằng sắt và sống bằng máy.

Gần ba tháng ở Nữu-ước, tôi đến chơi nghịch chuyên trò với người máy không biết bao nhiêu lần. Lâu ngày thành ra quen nhau, chẳng bù với hôm đầu tiên tôi phải giật mình, sợ hoảng.

Doan, ông Kh. kè lại cho nghe máy bụng người may mà ông đã được lâm phen cùng họ giao-thiệp đậm dạo.

Con mு lâm diệu

Người ta đê riêng một phòng rộng rãi cho hai ông Telévox và Telélux tiếp khách.

hai ông cũng là người sắt, con của một nhà kỹ-sư.

Mặt mủi, chân tay, hình dáng, gần giống người thật chúng ta, chả khác là trong bụng ta có lục phủ ngũ tạng, còn trong bụng họ thi chàng chít những bánh xe và dây điện.

Với lão Telévox, người ta sai khiến bằng hiệu còi. Máy tiếng còi là hiệu bảo-dung, bảo-di, hay máy tiếng còi là hiệu bảo-đèo, bảo-hát. Người máy nghe hiệu vang lời ngay, không hề sái sói, chậm

phiết khep.

Chinh tôi đã thấy một bà cụ người Mỹ kinh-hãi đến nỗi kêu rú lên, rồi bỏ di ra và nói:

— Đời ta lúc tré, đâu có thấy cái quái vật ấy!

Với lão Telélux thi ta sai khiến bằng sóng điện. Lão biết làm tinh mâu đáo-dé.

Nhung hai người máy đán ông nay chỉ biết nói nang đối đáp có hạn mà thôi, thua đứt một người máy đán ba, có cái tên riêng là « con mุ lâm diệu » (la femme bavarde).

Thoai vào, nêu minh chào mุ: « Bonjour madame », sẽ được nghe mุ chào lại ngay: « Bonjour monsieur ». Trái lại, nếu người chào mุ là một bà mòi cò náo, thi mุ cũng chào lại bằng bà, bằng cô, không hề nhầm lẫn.

Tha hồ cho chúng ta hỏi chuyện trên trời dưới đất, chính-trị, kinh-tế, triết-ly, khoa-hoc, cho đến mòn ăn, một thứ bánh phải nấu nướng thế nào; « con mุ lâm diệu » cũng sẵn sàng đối đáp hay chỉ bảo chúng ta lập tức.

Hình như máy móc ở trong thân-thể của mu
chẳng chít rắc rối lắm. Cố-nhiên có một người thật
— chắc phái là nhà thông-thái, hiểu rõng biết
nhieu — ngồi nấp trong buồng kin một nơi, dùng
sóng điện sái-khiến máy móc và dây bão cho mu
trả lời, thành ra việc gì mu cũng đổi đáp trả chẩy
như thế.

Một nhà chuyên-môn

Văn ông Kh. nói tiếp :

Cơ-quan vận-dụng của hàng người máy vừa
nói trên đây, minh cõi có thể hiểu được dai-khai
đôi chút. Duy đến người máy có tên là một
nhà chuyên-môn giám-dịnh không bao giờ
sai (*Un expert infaisible*), họ chế-tạo và sai
khiến bằng cách gì mà tài
tinh lă-lùng, tôi chỉ trông
thấy sự thật mà không thè
biết được.

Ví dụ anh đưa cho nó hai chai
rượu, một thứ tốt, một thứ xấu,
bảo nó thử hộ xem; nó không
cần nếm thử, chỉ ngay thử rượu
tốt cho anh dùng.

Hay là nhở nó thử một quả
trứng tốt với một quả trứng
thối, anh không có thè đánh
lừa được nó, vì nó cầm ngay
quả trứng tốt đưa lại cho anh

Còn người đưa ra hai tấm
hàng, to thật và to giả, hỏi
người máy chuyên-môn bảo
nên mua thứ nào, nó chỉ dùng
vào tẩm hàng to thật và cắt
tiếng nói :

— Tấm này mới là to tốt.

Đến nỗi người ta bảo nó tự
chọn xi-gà và lưỡi dao cạo, nó
cũng trả lời rành mạch thứ nào tôi xấu, chẳng
he sai lầm.

Thúy thế, nhiều người có thè nghi là một cách
xếp đặt sẵn sàng, chẳng lẽ người máy mà tinh quái
như vậy được. Nhưng rồi có lâm du-khách háo kỵ,
đưa ra bất cứ vật gì để hỏi ý-kien, người máy cũng
chỉ bảo không sai.

Người ta đã nó đứng ngoài cửa, đóng vai canh
gác; nó cắt tiếng nói rạng rỡ như chuông, dẽ
số người ra vào rất đúng.

Các báo Mỹ ca-tung tai-nặng của người máy kỵ
quái này, đều nói vi người ta đặt nó ngồi trước
mỗi một chiếc tàu-biển, gấp lục sương mù, nếu
phiá trước có mòn đá hay một vật chướng ngại,
hiềm nguy gí, nó cũng kêu réo lên cho tàu biết mà

tránh. Hay là sai nó cảnh giác từ bạc của nhà băng,
khi có kè-cướp vào đánh, nó cũng có thè kêu to
lên : « Bờ dội xếp sen-dâm ! Cướp ! Cướp ! »

Chú linh Không-lồ

Tôi đõ ai trông thấy người máy gọi là Chú linh
Không-lồ mà không phải thất thần.

Nó to lớn làm sao !

Đầu tròn trùng-trục, không-thấy mắt mũi gi cả;
hai bàn chân đì giày, giày ấy là hai chiếc xe tăng
nhỏ lõi; bàn tay thì tròn và chia ra mười măt
nhau, ta tưởng-tượng như phát La-hán có mười
tám tay, mỗi tay cầm một thứ vũ-khi.

Toàn thè người máy này cân nặng 500 kilô ; quâ
tim trong ngực nó là một bộ máy
động-cơ điện-khi 18 mă-lực.
Chân tay nó vận-dụng nhanh
và khéo hơn sức voi. Nói cái
bàn tay nó đánh xuống một cú,
vật ngã con bò hết thở.

Người ta sai khiến nó hăng
sống vó-tuyen điện, cho nên ở
xa cách mấy, cũng sai khiến
được như ý.

Nhà chế-tạo ra nó, chු ý đặt
tên là Chú linh Không-lồ, muốn
đề chỉ rõ ràng chiến-tranh mai
sau có thè khôn-dung đến linh
người, cứ dùng linh máy như
hạng này chắc hẳn là bách
chiến bách thắng.

Tôi trông thấy tận mặt, và
nhất là được thấy nó động
xung, tay đột, đấm tă, đá hưu,
rất là hung-hồ; nhưng mãnh
tướng như Hercule và
Truong-Phi, Mă-Siêu thuở
thưa. Trận chiến-tranh sau
nữa, người ta sẽ có hàng ngàn chiến-sĩ máy
như thè này ra trận không chừng.



trước, e cũng kén
nhau, người ta sẽ có hàng ngàn chiến-sĩ máy
như thè này ra trận không chừng.

Một chuyện đã xem báo măt it nhiều, nay lại
nghe ông bạn Kh. kể sị muc-kich rùng-rợn hiền
nhien, tôi muốn tin-tưởng rằng thế-giới khoa-học
càng ngày càng rõ cái khuyễn-hướng lấy máy thay
người nhân thiết công việc. Đến nỗi cám-cui chế
tạo người máy cho giống người thật, kẽ cũng dụng
công và tài lăt lăm dầy, nhưng thè hỏi — theo
thuyết của bác-sĩ Carrel — chính người đã tự hiểu
biết mình cho thấu-triết đáo, mà hỏng gó găm máy
móc cho giống như người?

Quán-Chí

TÔI PHÊ-BÌNH

CUỐN PHÊ-BÌNH LÊ-VĂN-TRƯỚNG DO LAN-KHAI

VĂN-LANG

Gái tin cuốn phê bình ấy ra đời đã làm tôi hết lòng
mong đợi, vì thấy văn giới của ta đã có người để ý
viết những thứ sách không phải toàn tiếu thuyết, và
nhất là vì cuốn sách đó lõi nói tôi hai ông bạn quý
của tôi là Lê văn Trương và Lan Khai. Mă Lan
Khai lại là bạn thân của ông Lê văn Trương thì chắc
là hiểu ông Trương rõ lắm, phê bình ông Trương
tất phải xác đáng lắm, công bằng lắm.

Như đọc già đã biết, hai ông Lan Khai và Lê văn
Trương là hai người bạn đã giúp chúng tôi về phần bài
võ-trong bài này: Ông Lan Khai thi viết giáp-tiêu-huỷ
mă ông Lê văn Trương thi giúp những mục « Hanoi &
đây » và « Dưới bóng thân Vệ nữ ».

Mý mục đó, tất đọc già đã biết giá trị rồi; Hôm nay
vi cuốn phê bình nhỏ kia mà nói tôi cài hăt ông, tôi
xin nói trước là tôi nói đến ông Lê văn Trương dưới
măt Lan Khai và ông Lan Khai binh phâm Lê
văn Trương vậy.

Với cái đe « Mở tài liệu cho văn sỹ Việt nam », tôi
đại ở Lan Khai quyển sách rõ ráo ý-kien, nhưng
tôi chỉ được một quyển sách mông mành dọc muoi
phát đồng hăt hét rồi. Tôi lại iìn ôi lời cáo khinh
của ông Lan Khai, chờ một lõi phê bình mới là, nhưng
tôi chỉ được đọc một lõi phê bình mà người ta thường
nữa... nhiều nữa...

Ông có một lõi dịch là lăy tu dien tra túng chử, mà
không cam hiên ý că câu văn. « Sông được tích sự gi
cho ta, nêu sống chẳng là đe sửa chữa những lăm lặc »
v. v. Lõi dịch ấy hay dở thế nào, xin nhường quyền
đọc giả xít đoán. Nhưng có cái là, là ông Lan khai.
nhé kinh tiều thuyết cũng như ông dịch pháp văn
Ông đã thích ý-kien của nhà phê bình nào, thi ông
mảng ron như xâm vớ được găy, tức khéc ôm chầm
ngày lăy, mà chẳng chịu đe soy xét xem cái ý-kien
ý có thích hợp cho nhà văn sỹ ông phải phê bình
không. Thi dù phê bình Lê văn Trương về phuong
diện tiếu thuyết, ông dem Léon Tolstoi phê bình
Guy de Maupassant rat làm mă. Thế ông Lan khai
điing cho Lê văn Trương và phái ta chán của
Maupassant? Mă Lan khai có biêt Léon Tolstoi, và
mă phê bình, đúng ở phái nào không, mà ông lại dem
cách Tolstoi binh phâm Maupassant kenh bùn này:

« Nếu ta áp dụng ý-kien của Léon Tolstoi vào cái
tiểu thuyết Lê văn Trương thi ta thấy ông có điều
kiện thứ nhất và điều kiện thứ ba... » Thực chẳng
khác chí iỏi kỵ tôi ? Tòi ám vây :

« Chiêu chi điều luật số... thi Lê văn Trương thế
này... »

« Chiêu chi điều luật số... thi Lê văn Trương thế
này... »

« Vây khép vào tôi không giống những văn sỹ Tây
phuong và kết án... » Oan thay cho ông Lê văn Trương
võ cõ mà lại được khép án đồng đảng với nhà văn sỹ

« Lê văn Trương ou par Lan khai » thi ông phải dịch
« Lê văn Trương dưới măt Lan khai » hay — nếu ông
thi có thể nói thế này: « Lê văn Trương nhìn bởi Lan
khai » hay « Lê văn Trương do Lan khai nhìn » Do
giờ cũng phải đe với một động từ mới được. Ấy
lăi là măt những văn sỹ phuong Tây » bay, « Lê-văn-
Trương do Lan Khai binh phâm băng nhăng lý lăi của
các nhà văn sỹ Âu Tây mà Lan-Khai đã đọc. »

Tôi nhận ra rằng ông Lan khai chịu đọc nhiều
nhưng tôi tiếc rằng ông Lan khai không chịu đọc
công bao một chát đe cho độc giả hiểu rõ những
văn của ông dịch.

Ông dịch « Essayer un moment, de vous intéresser à
tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait » là « Hãy, trong
tù hủ trọng đến hăt thiay moi cái gi nói và
lâm quanh ta ; » đe, « vous verrez les objets prendre
du poids et une coloration sévère passiers sur toutes choses »
la « những vật kinh dinh (?) cũng trăt nên nghiêm
trọng (?) nhất và tất cả đều có một sắc thái (?) » ; đe
« Le sujet qu'il traite » là « cái đe minh trị » và nhiều
nữa... nhiều nữa...

Ông có một lõi dịch là lăy tu dien tra túng chử, mà
không cam hiên ý că câu văn. « Sông được tích sự gi
cho ta, nêu sống chẳng là đe sửa chữa những lăm lặc »
v. v. Lõi dịch ấy hay dở thế nào, xin nhường quyền
đọc giả xít đoán. Nhưng có cái là, là ông Lan khai.
nhé kinh tiều thuyết cũng như ông dịch pháp văn
Ông đã thích ý-kien của nhà phê bình nào, thi ông
mảng ron như xâm vớ được găy, tức khéc ôm chầm
ngày lăy, mà chẳng chịu đe soy xét xem cái ý-kien
ý có thích hợp cho nhà văn sỹ ông phải phê bình
không. Thi dù phê bình Lê văn Trương về phuong
diện tiếu thuyết, ông dem Léon Tolstoi phê bình
Guy de Maupassant rat làm mă. Thế ông Lan khai
điing cho Lê văn Trương và phái ta chán của
Maupassant? Mă Lan khai có biêt Léon Tolstoi, và
mă phê bình, đúng ở phái nào không, mà ông lại dem
cách Tolstoi binh phâm Maupassant kenh bùn này:

« Nếu ta áp dụng ý-kien của Léon Tolstoi vào cái
tiểu thuyết Lê văn Trương thi ta thấy ông có điều
kiện thứ nhất và điều kiện thứ ba... » Thực chẳng
khác chí iỏi kỵ tôi ? Tòi ám vây :

« Chiêu chi điều luật số... thi Lê văn Trương thế
này... »

« Chiêu chi điều luật số... thi Lê văn Trương thế
này... »

« Vây khép vào tôi không giống những văn sỹ Tây
phuong và kết án... » Oan thay cho ông Lê văn Trương
võ cõ mà lại được khép án đồng đảng với nhà văn sỹ

chân Guy de Maupassan¹. Tương thay cho ông, Lévan Trương, và cố mà lại bị ông Lan khai chiếu theo hổ điều lệ bắt minh trong hình luật của nhà phế binh quá khích Léon Tolstoi mà giáo vú cho ông! Nào ông ban thân ái của ông; có biết chủ rằng, đứng sau ông Léon Tolstoi, nhà phế binh, là một ông Léon Tolstoi nhà chính trị chí những muôn phả hoại hết thảy những chê-dộ, và tư tưởng trái với tôn chí của ông. Vì nếu ông biết thế, thì đâu ông lại vào hùa với nhà văn sĩ người Nga mà bắt cổng, và nhẫn tâm với ông Lêvan Trương như vậy.

Nhưng ông Lan Khai, ông Lévan Trương cũng có cái đùi nhưng cũng có cái hay, nếu ông muốn là một nhà phế binh vò tư thi phải khen ché cho cảng binh. Tôi thường chẳng nên riết cợt về ông Lévan Trương nhiều quá, phải tội. Ông chén něn để cái thời giờ châm biếm người ta, mà bình phẩm Lévan Trương ở cảnh nào trong xã hội, xã hội ánh hường đến đâu èo ông ta đến thế nào, vẫn ông có ý tưởng không, có nghệ thuật không?

Chính những đoạn như thế, ở quyển *Lévan Trương do Lan khai*, chỉ nói phớt qua thôi; mà những đoạn phớt qua ấy lại nhảm. Đại khái ở trang 9, ông Lan khai nói:

«Đó những lời lấp dí lấp lại, những lời dâng là của một khố-đam mắt trĩ... cái lùm liý sơ dâng... Lévan Trương chỉ dâng cố dâng như cái lồng dạo diễn của chính ông ấy mà thôi... »

Ông Trương dâng thức cái lồng dạo đức của chính ông, chứ không dâng thức cái lồng dạo đức của ông Lan khai, được. Được nữa, tôi cũng nhận瞭 lý của ông Trương là so dâng bởi vì ông Trương đã có một hạng độc giả riêng, ai cũng biết rồi. Nhưng tại sao ông Lan khai lại cao việc ông Trương dâng thức cái lồng dạo đức của chính ông là dở.

Nếu quả ông Lan khai thấy những lời của cụ thừa Hán đán con trai khi cụ mất, mà «dâng là của một khố-đam mắt trĩ» thì là ông Trương có tài mắt rọi, ông Lan khai còn nói gì nữa!

Nhưng cái đùi của ông Lévan Trương, tôi nhận thấy Lan khai không nói đến. Vô tình, ông Lan khai đã cõi tám công kinh ông Trương, mà thành lời được những cái hay dâng lý không có của ông Trương ra. Ông Lan khai hay nói đến chuyện nghệ thuật, tất cả biết nghệ thuật nào cũng vậy, — tôi xin ví dụ nghệ thuật thả bay — mà bắt chước được đúng người minh muốn bắt chước, là tài chứ sao.

Perre Blanchard² không có ý tưởng ghê gớm và làm việc nhảm tăm, nhưng trong phim *Crime et châtiment* là nhảm tăm vô cùng. Tôi cho rằng Louis Brownfield chưa chắc đã có một lòng thương ngập trời, nhưng trong cuốn *La Mousson* đã tạo ra những nhảm tăm thương đời như đúc Như Lai. Ông Lan khai, tôi nhận thấy ông có ý định làm việc cho văn-chương và có ý tài bối cho văn-chương. Nhưng ý muốn là một đằng, mà «thanh công-đi-kiến» là chuyện khác, vì vậy, ông đã quâia thiên vào một tôn chí phế binh cho nên cuốn sách của ông không giúp ích cho văn chương được như ông đã hy vọng.

VĂN LANG

Thận là cơ quan trọng yêu

Trending bộ máy sinh-dục, thận là cơ quan trọng-yêu Nêu thận bị ố ệnh, sự sinh dục sẽ có trogj.

Nhưng hồn vè thận phát ra thế nào? Nhẹ thì mờ mắt, ù tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt, rát lịm vú không thấy cóng hiệu.

Những bệnh vè thận có khi còn khiến cho người ta giảm tuổi thọ nữa.

Nhưng mà chia bệnh của thận không phải dễ dàng, biết bao nhiêu người hàng năm uống toàn những vị bò thận, rút lại vẫn không thấy cóng hiệu.

Áy là tại người ta chỉ biết bò thận dương, mà không biết bò thận huyết.

Nên nhớ rằng: « Thận cũng như các tạng khác: cần dù huyết dịch để nouri tuoi, mới có thể cường tráng ». Bộ thận mà không bồi thận huyết, cũng như đèn hét dầu sáp tắt, không rót dầu thêm, chỉ khêu nõi lên, dù có nõi được vài giây, sau rồi cũng tắt.

BỘ THẬN HUYẾT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀN SỐ 25 là bài thuốc bò thận huyết dịch để sinh thận dương khi, vì vậy công hiệu rất mau chóng, đã chữa được nhiều người khôi phục vè thận. Mỗi hộp 1 \$50 dùng 3 ngày. (Thuốc viên và dây băng máy, thơm để ăn)

SÂN GIUN VÀ ĐAU ĐÃ DÀY

Nếu thấy ở hậu môn có ra són trảng ngắn như sò mit, là trong ruột có són sò mit lâu ngày són nhòn nó hay làm đau bụng, dùng BẠCH THỐN TRUNG LINH DƯỢC, SỐ 28; bệnh nòi mặc 1 hộp, lâu 2 hộp, canh doan 2 giờ ra són dài 12 thước tay là khỏi hẳn, (mỗi hộp \$80). Ngải náo nòi són thi nghiêm, mời tới bain hiếu uống thuốc ngồi đợi 2 giờ ra hết són nòi phải trả tiền. Cố giun hoặc san kim dùng TRUNG TÍCH TÂN người lớn dùng 3 phong, trẻ con 1 phong ra hết, không phải lây, (mỗi phong \$10).

Đau dưới mồ ác, lan ra sườn, ỷ chua, có khí nôn, đại tiện táo, là đau dạ dày, dùng BỘ TRUNG TIỀN ĐỨC HOÀN SỐ 45, một hộp 0850ぶりовор, nặng 6 hộp khói hàn, Thuốc ấy chữa được cả bệnh đau bụng kinh niên rất thần hiệu.

THUỐC TÊ THẤP LỘC HÀ 0\$30

Chữa bệnh tê thấp, rắc xương, đau lưng, đau bắp thịt, gót chân rõ, tức, xung, phù v.v... một lọ bột ngay, nặng 5 lọ là khỏi. Thu đe M. Ngô-vân-Lân chủ nhà thuốc:

Lộc Hà n.14 — Hàng Bạc — HANOI —

ĐA LÝ: Saigon. — Maison Quâ-lâm n° 261 Paul Blanchard, Haiphong. — Mai-lich 60 phủ cầu đất, Bác-ninh. — Vinh-sinh 164 phố Tiền-an. — Bác-giang. — Vinh-hung 2, phố Đào-ký, Hongay. — Mai-lich n° 1 Paris. — Quảng-vễn. — Quảng-thái. — Đông-bì. — Trọng-hung. Phúc-vễn. — Mai-lich Phủ-tho. — Mai-lich. Việt-tri. — Quang-minh 81 phố Việt-lợi.

SAU CÁC TRẬN ĐẠI CHIẾN Ở PHÁP

THÀNH BA LÉ SAU KHI BỊ QUÂN ĐỨC CHIẾM ĐÓNG

Đêm hôm đó ở các khu phía đông và phía bắc người ta có nghe thấy một loạt súng rất dữ dội rồi đến khoảng từ 4 giờ sáng giờ đi lại yên lặng như tờ. Sáng hôm sau hồi 7 giờ, thì có tin là quân Đức đã đến. Quả nhiên, quân Đức đã do tất cả các cửa, cả cửa Phía Tây và phía Nam mà tiến vào Paris.

Trước hết mọi người đều nắm yên ở nhà, sợ có việc không hay có thể lụy đến mình. Nhưng sau người ta cũng di xem. Tôi đã trông thấy toán quân Đức đầu tiên ở trước nhà thờ Saint Augustin. Họ đang di xuống phố Malesherbes và tiến về phía dài kỷ niệm chiến thắng qua đường Haussmann. Rất yên lặng, không có vẻ gì là khiêu khích và không hề động đến một ai, quân Đức di chuyển rất có kỷ luật, theo đúng luật di chuyển. Có cả bộ binh, một vài đơn vị binh, những xe chở hàng lý, những bếp nấu ăn có thể đem di lại được, những súng đại bác đặt trên các chiến xa.

Tất cả mọi khí cụ đều rất tinh sảo còn quân lính thì mặc binh phục rất tinh vàu và sạch sẽ. Các sĩ quan ngồi ô-tô di bên cạnh đoàn quân lính. Một số binh sĩ đã tản mác ra các phố với một vẻ hiếu kỳ.

Tới di thẳng đến đường Champs Elysées.

Tren con đường lấp lánh dưới ánh mặt trời sáng đẹp, người ta trông thấy một vài tốp binh nhỏ, không có vẻ gì là thù địch, đang di dạo trên đường phố như những người di chơi phiêu.

Nhiều binh sĩ Đức cầm những gói ở tay. Tôi gặp rất nhiều tốp nhỏ di về phía đường hàng cù Champs-Elysées người nào cũng cầm một hộp nhỏ gói giấy xanh. Ké nó vào hiệu tạp hóa thì hàng hôi mùi «sô-cô-la».

Trái với điều người ta tưởng tượng, lúc này hàng cá phê đầu mới mõi của, quân lính Đức vào rất ít và họ chỉ dùng rượu bia.

Nếu ta nhìn kỹ về mặt họ hình như họ lấy làm lạ nhất về cái quang cảnh vắng teo của các đường phố lớn ở tròng kinh thành. Vì không có xe ô-tô nên họ lại càng thấy rõ sự vắng ngắt đó. Chắc không bao giờ họ tưởng tượng «kinh thành Cảnh Sáng» với quang cảnh đó.

Mới tiến vào Paris quân Đức làm gì?

Các ngài có biết từ khi đến chiếm đóng Paris quân Đức làm những việc gì? Họ chỉ đi thăm các tháp tháp cảnh. Các sĩ quan thi di ô-tô, các ha-si-quan thi di mô-tô, các binh lính thi di xe ca-mi-ông, xe ca hoặc di chân không, họ đã châm chỉ bành-dèng theo lề thường của các nhà du lịch. Qua các đại kỷ niệm, các

lâu dài dỗ sô thi họ dừng chán hỏi tên những chỗ đó rồi biến hép, có ngay lại về phác nra. Cho khôi măt thi giờ, binh sĩ Đức vẫn hỏi thăm 'dương' những người họ gặp.

Một số đồng sỹ-quan nói được tiếng Pháp.

Ngày thứ hai, tôi đã gặp một viên sỹ-quan nói tiếng Pháp rất ráng giọng, hỏi thăm công viên Cộng-hòa. Ở trong trường hợp này, hối thâm tên tôi, mới đầu tôi cho là có ý điều cợt. Nhưng không, khi tôi chỉ rõ thi là lú du lịch kia đã tien thẳng vê lối đó.

Họ mua tranh ảnh, những sách chỉ dẫn và các bản đồ thành Paris. Họ lại chụp ảnh và quay phim rất nhiều.

Khi họ mới tiến vào Paris, có nhiều máy quay phim đặt sẵn các ô-tô quay mãi không ngót.

Những người nào dô lê loi thi vào các cửa hàng mới mở cửa, họ mua rất nhiều dô và giả tiền rất sòng phẳng có khi giả bằng tiền Pháp, cũng có lúc giả bằng tiền Đức, mỗi đồng mua tinh là 21 phat lăng.

Paris bị lê loi, không thông đurec với các nơi khác.

Có lê đó là điều khó chịu nhất. Từ ngày 13 Juin, Paris dô lê loi, không thể giao thông được với các tỉnh khác. Từ ngày 11 juin, các báo dô theo chính phủ xuống miền nam nên Paris cũng có báo đéo nữa. Ngày 13 Juin có phát thư từ một lần cuối cùng. Chỉ còn có đường vô tuyen điện. Nhưng quân Pháp càng lui thi các tin vò tuyen điện lại càng khó nghe thêm. Cò nghe được điều gì, cũng bị những tiếng khác cản trở hoặc xem vào rât là khó hiểu. Vò những tin nhận được lại làm cho người ta càng thêm thất vọng và rất ghê gớm nén thà dùng nghe còn hơn! Sau khî Paris bị chiếm cùc vang nhẹ chép chung một vài tin vò cuộc kháng chiến muôn rô ra vê rati anh liệt, nhưng trước những sự chứng-tối dô trông thấy, thi hình như là vô dụng.

Một nhà báo Mỹ ở lại Paris có nói với tôi rằng:

— Người ta dâ cần cưa đến Hoa-kỳ lần cuối cùng. Nhưng dâ có muốn chung nữa, liệu Hoa-kỳ có giúp được việc gì chăng?

Sau cùng, người ta nghe thấy tiếng nói rât to của Thủ-đốc Pétain, người ta dâ hoi thô được vê dâ trông thấy sự kết liễu của giấc ác mộng mà trước kia tưởng không có lối ra.

**Dân Paris ở lại dâ khám phá
được những gì?**

Còn người Paris, cảm tưởng họ dâ với đội quân chiếm đóng kinh thành như thế nào?

Tôi không dâ nói đến những tình tinh sâu xa, lòng ai-quoc dâ quá bị kích-thích và bối rối của họ. Một điều mà họ không cần giấu diêm nữa là sự kinh ngạc, ta có thể nói là sự kinh khủng vê những điều trông thấy trước mắt.

Phái châng chính đạo quân ta thấy kia mà người ta vào nái là dâ kiệt lực, thiêu thoán dâ mồi sụ, nhoc mệt, không có phuoc pháp vận tải luong thực không thể nào đứng vững được một khắc nái?

Họ chỉ trông thấy toàn những thanh-nien vạm vỡ, mâu da sém di vi ở ngoài giới nhàu nhưng có vê rất lanh mảnh, mặc những bộ binh-phục ráng tốt và rất vừa vân binh như dêu cát riêng ráng đứng thê. Không nói dến các sỹ-quan rât tươi tinh và rực rỡ như vùn mới ở quán doanh hóra. Nhưng lính thường cũng không kém gì cả, từ cái mũ lưỡi trai đến cái mũ cảnh binh cho dêu dôi ống, cũng rất vững vàng, xu khớp bắn với chân dung dêu xi xa và tuy dê dì mây tuôn lê nay mà vẫn không có vê gi là mòn cả.

Nhưng cái làm cho mọi người phải phục nrât là các khí cụ, ống ống của quân Đức dâng. Cái gí binh như cung súng định trước và lò thê rât hoản hào, không sít có thê ngò được như thê. Tôi không nói dến sự đau khú của a làm gi. Nhưng có lê ở trong sự đau đớn có lâu một vài điều an ói. Thực không phải là một sự xấu hổ khí phải chịu thua một kẻ địch có dây dô một cách rõ rệt tất cả những sự có thê. làm cho họ giữ chắc phần thắng.

Nhưng người ta không thê nào không tự vẫn xem vò từ sú khí chúng ta dâ tiêu liêu sẽ có chiến tranh, mà lại không sú soạn trước. Vò chàng ta nhô lại những lời hô hào trong múa đồng vừa qua khuyễn chàng ta nén quyền tiền hoặc giáp cito quân lính ta những thứ dô vật mà họ khóng có, vò dù nhô ống nhòm. Những quân lính hiện ta trông thấy trước mặt không mấy người là không có ống nhòm treo lồng lâng trước ngực, ống nhòm của họ không phải là thứ nhô mà toàn là thứ tối dông ở trận địa có thê nhìn rõ hết mọi sự ở xa. Nhiều lính Đức lại có cù may chup binh nữa. Vò, giữa lúc chúng ta thấy các quân lính dô hết sú doan này, dâun doan khác dô qua kinh thành Paris — các đội quân Đức đều lẩn lượn được dêa dêa Paris như một cách dê ban thường cho họ vậy — thi trân dâ ta lúu nón cung nghe thấy tiếng vò của các hạng phi cơ lớn, nhỏ. Vò chúng ta phải nghĩ thâm rằng cù dêa «ết-xâng» họ cũng chẳng thiêng như người ta vẫn thường nói...

**Quang cảnh Paris do hai nhà báo Ý
thuật lại**

Dưới đây chúng tôi là trich dịch thêm một vài dông trong một bài của J. H. Morisson dâng trong bao Volanté-ndo:hinoise vòr, bài này thuật lại những lời cù hai nhà báo Ý MM. Alfando và Bollini tả cảnh Paris trong khi bị quân Đức ch êm đóng. Hai nhà báo Ý này rước vân ở Paris, kia nước Ý tuyen chiến thi bộ lân tốn máy hóra cho dêa lúu quân Đức tiến vào Paris, nên họ đurectu do xem xét. Theo lời

hai nhà báo Ý thi trong thành Paris rất yên tĩnh. Quân Đức dâng ở đây ráng ít và các sô, các bộ tham mưu Đức dâng dât ở các khách sạn lín, ở nhà thê sảnh và các lâu dâu lín. Các ban riêng thi dât ở bộ chiến 'ranh và bộ ngoại-giao. Sở giám-đốc tiếp tục truyền và thông tin cùa nhà binh cũng sô do thám thi dât ở bộ Ngoại-giao (quai d'Orsay). Từ ngày 21 Juin, người ta là một tuần lễ sau khi quân Đức vào Paris đã thấy xuất báu một tờ báo bằng chữ Pháp.

Ở Lille cũng có một tờ báo chữ Pháp.

Một hàn hảng cù phâ và nhiều khach sạn mò cửa, các khách sạn phâ nhiều bị sung công. Dân Paris nhiều người dâb bỏ kinh thành trốn, còn lại người ta nói thê như chì ở trong nhà. Viện cảnh sát trưởng dâi diên dê lò cùc việc vận luong cho dân thành phô. Một it xe ca-mi-ông đurec phêp ra vùng ngoại ô lân cận dê chò rau cù. Thịt thiếu hàn nhung may còn có thit úp và các thứ dô hộp.

Các phương nhạc nhà binh Đức cũng lò chúc các cuộc hòa nhạc ở công viên trước rạp Opéra vào ngày chủ nhật nhưng chỉ có độ mít, vài tiăm người đến nghe. Nhân dân Paris rất kinh ngạc nhưng vẫn tò vê

chung chèc và phản đối. Theo một nhà báo Ý thi người Paris hinh như thù ghét nước Ý hon là nước Đức. Các nhà cầm quyền Đức có đạt lời hô hào dân lao động dâu tinh vào sự thành tin cùa Hitler. Tò cáo thi dâu ở công viên trước Ngân-thi bị xé rách vì thế mà sô Cảnh sát khu này bị phạt 50 ngàn phạt lăng ở giữa thành phô, sô coi chép bóng của quân Đức dâu cho mò mươi nhà chiếu bóng cho chiếu nhung phim cù-dông cùa Đức nhưng công chúng không chịu di xem. Các dài vô tuyen điện Đức thông tin một cách ráng hoản bi cho nhân dân biết nhung việc sáy ra. Tòn phan quốc Ferdinand trước vẫn nái ở dài vô tuyen điện Stuttgart cù dông cho Đức, mây hôm sau khi quân Đức chiếm Paris dâ giò vê kinh thành dê lò chúc việc thông tin và tuyen bằng vô tuyen điện.

Hai nhà báo Ý cũng nói cuộc chiến tranh sê lan dài và thâm khốk và theo lời họ, thi dư luận trong các nhà cầm quyền Đức cũng vẫn chưa dám tự nhận là thắng trận.

H. L. thuật

Nên biết CÚU-LONG-HOÀN một thứ thuốc đurec phô thông nhât Đông - dương

Cúu-long-Hoàn là một bùa-düng phát hành gần 20 năm, đurec tê cung nhất ở xứ nái. Các cu hoi thấy mêt, kiêm ngô mất ăn. Nhungs người gầy gò mất huýt. Các thành-niên nam nữ vò lâm việc nhieu mà mêt sú, người xanh xao, tri hán, hôi hót mêt. Các tui thô, thiêu phu muôn nái sác durec tui tre, khi huýt được bông hào, dâu nhô đến thuốc Cúu-long-cái, thi nai mít được manh khỏe. — Thêm chí nhung người ngôùi súi dâu hót mêt nhoc, cù chuyen dê xa, thêm hâm cung dêu phâ dông Cúu-long-cái mít lây lát vò khô, trong mây phut. — Cúu-long-Hoàn thi là thứ thuốc luyêng diệu. Xua nay tê binh-dân cho dêu truông gđ dê ung khen, kiap Trung, Nam, Bắc, các danh sá, giài nhân đều yêu chung. Người ta dâai vông nái: Muôn song phai nhô cùi, mén cu súc khỏe phai nhô. Cúu-long-Hoàn, Vây nhung ai dâu tít cù phái tân hòu hay cùi, dâng hâm thử mít lòn cùa Cúu-long cho biêt cái cung trêng kinh nhung cùa kê phai mít. Cúu-long-hoàn có lanh cung cùa hiêp hàn ión nhô kháp trong xé, Gá mít hâm 2 hâm a 1. Mít. Dâng hâm tăng phat hành cho oan hât Bắc-kỳ, Ai-lao và Thành-hôn, Nghé-an, Hà-linh là hông:

VẠN - HÓA sô 8 phô Ngang, Hanoi

Các thương gia xâ gian münh trìn bin Cúu-long-Hoàn và các thứ thuốc Vô-dinh-Din, Phuc-Hung xâ do nai hông Vạn-Hoa - Hanoi. Ô xâ gởi thô mua dâng, vò gõ-thuôc cách hinh hóa giao ngan ở nhà gây - nai. (Cát quặng-cio này mang lai VAN-HOA mua thuốc thi đurec tru 10.)

MỤC BÚT MÁY

FOOR LÀ TỐT NHẤT

DÙNG THI - NGHIỆM

Thuốc Trù Lao không mất tiền

Thuốc châng Hoa Lao cùa nhà thuốc Thượng-Đức nái tiếng nhât ở Bắc-kỳ, vòi a sáp sinh ra Lao hacie dâ bị hâm áy châm dien thiêp dae phâ, hoặc thiêp dâng cù vi-trung, dâng diêu khói my-mân. Nâng 6 hóp, nhẹ 1.2 hóp. Thuốc uống trong giá 5 \$ mít hâm lòn, (6 hóp 26 \$ 00), hâm dung thứ 2 \$ 00. Thuốc ngâm chí ngay hò ra huyl, và khói ho hoặc khac loun, giá 2 \$ hâm lòn, 0 \$ 80 hâm nhô.

Thuốc rât hoi, ai uống cung công hiệu, nhưng ai da chua nhiều & dôc-tê hoặc nhà thương, chus khô, nhưng cùn dâu các giây tò, sẽ được dâng thi không mất tiền, để lò sự công hiệu của thuốc.

NHÀ THUỐC THƯỢNG - ĐỨC

Sáng lập lâu năm tại Hanoi

— 15 Mission, phố (Nhà Chung) —

— Xem mạch; cho đơn, dạy học theo lòi hâm-thu. Trong nhà thuốc có dô các danh-by khos cù giáp việc.

Lọ nhón 0\$40

CÓ BẢN KHẨP MỌI NOI

Báo Sấm Sét

Chuyện ngắn của NGỌC-THỎ

Hồng Lai châm chọc lại tám nồi tra ng thiêu niên tuấn tú, rất thiếp:

...Tôi vốn là nhà mỹ-thuật, mắt tôi đã từng được nhìn ngắm rất nhiều cái đẹp, nhiều lầm. Cái đẹp đối với con mắt tôi chẳng còn nghĩa lý gì cả. Họa mực năm nay, nhìn ngắm chán cái đẹp, trái tim tôi đã hối như khép chặt. Vậy mà... lần này, tôi xin phép bà được bày tỏ nỗi lòng... vắng lần này, đứng trước một cái đẹp, trái tim tôi đã dột nhiên rung động, tôi cảm thấy rõ ràng nỗi chán... được... dài gương soi tôi hồn hào, thi cái đời tôi thực vô nghĩa lý, mà đến cả nghệ-thuật tôi cũng cho là vô nghĩa lý nỗi. Tôi bao giờ cũng là kẻ tội to rất kinh tính, lừa phép, mong rằng bà cho được cái diêm phúc ngầm tên-nhau chiếu bay hối干涉, trong chỗ làm việc nỗi tôi, thi thue kiếp tu trước tôi đã đầy công...

Xin hồng hào mà nói, Hồng Kết duyên cùng Hải đã 4 năm nay, không hề báo giờ thoảng qua óc nàng sao? nghĩ phản bài Hải. Là vì Hồng, Hải kết duyên với nhau chính vì ái-tinh chứ không vì một lý khác.

Nhưng Hải vốn người trầm mặc, đứng đắn, yêu vợ, thương vợ hơn tình mệnh minh, chiều vợ, vậy mà it khi có những lời lẽ nhẹ nhàng au yếm với vợ, nhất là vợ Hải lại là người tuyệt sắc! Hồng cũng biết vậy, nhưng ái-tinh đối với chàng vẫn nặng tựn non, lại thêm khêng khít bởi một mực con trai bốn tuồi, kết quả của một tám ái-tinh nồng nàn của hai người. Hồng yên phận, trông coi công việc trong nhà, cho xứng đáng địa-vi người nội-tường...

Cho tới mù hè năm nay, Hải để vợ con ra nghỉ mát ở Sầm-son một tháng, thi Hồng gặp họa-sí Mai,

thíp kia. Nàng nồng nảy, mong cho thi giờ chồng đi qua, mà là thay binh như kim đằng hổ cứ trùn lại, mặt trời cứ đứng yên một chốc không nhúc nhích.

Hai giờ trưa rồi. Nàng tắm lắp gọi là cho có công chuyễn. Bỏ mặt phu trước kia năm mười phút đã rong, thi hôm ấy nàng sửa di sửa lại túi áo tiếc đồng đồng hồ.

Càng sấp tối giờ ấy, nàng càng bồn chồn trong dạ, bồn chồn quá cái ngày nàng bước chân về nhà Hải.

Bà giờ rồi! Trời nồng trang trang. Nàng nồng ruột quá, giờ tung cả thùng khăn, lấy vài chiếc khăn áo nhỏ của Dương ra khâu cho cô việc. Nàng mong mỏi giờ ấy, mà nàng lại cầu khăn cho giờ ấy chờ đến với! Nàng không hề một phút nào nghĩ tới Hải và Dương cả! Ba giờ ruồi! Nàng, đem ba bốn chiếc áo mầu ra, dũng trước gương thử, thử xem chiếc nào hợp với nước da, mầu phấn...

Bốn giờ!

Rồi thi... Đáng bỗn giờ bà mươi nhằm thi trời nỗi con bão!

Các bạn quen nghe ở Sầm-son trước đây 20 năm lát chua ai quên được trận bão mù hè 1922. Thực là một trận bão kỳ lạ, đột nhiên tràn tới như một đám giặc, giữa lùi trời đang nắng chang chang, cái ngoài bờ biển nóng giày chán!

Trận bão ở đầu kèo đén đột nhiên chỉ trong 5 phút làm cho trời tối om, nước biển dâng lên nhanh như chóp, ngon gió mạnh it khi thấy, người đi ngoài đường bị gió vật xuống cuốn đi như chiếc lá tre. Ở cầu Hầm Rồng cả một thuyền gỗ lớn nặng vài chục tấn bị đánh lật,

cả bốn người trong thuyền bị gió thổi bốc lên đưa ra giữa giòng sông, vừa ở dưới nước nhỏ lèn lại bị ngọn gió cuốn lấy đưa vào bờ như mây tàu là rụng, ném mồi thoát chết. Còn dọc đường từ Thanh-hóa ra Sầm-son, những cây trầu to tướng đều bị đánh gãy như những que diêm. Nóc nhà bằng ngói, bằng tôle bị lật lên đưa di hàng mấy cây số!

Chỉ trong nửa giờ, cả Sầm-son không còn lấy được một nóc nhà toàn vẹn. Trời mưa như trút nước, nước bể lèn ấm ấm! Nhì Hồng ở sát ngay bờ biển. Nỗi nhớ bị cuốn lật đi ngay từ lúc ban đầu. Nàng sợ hãi quá, ôm chặt lấy Dương ngồi một xó. Nhưng hao hiu của cô đều bị gió đánh bật toang. Nàng run rẩy ngồi bệt Dương, nhìn quanh mình chẳng thấy ai, chỉ thấy có một vũ già đang run rẩy ngồi một xó... Bỗng cả cái nhà gỗ đảo đi. Nàng rú lên, ôm xép con trai dũng dũng, chạy phảng ra cửa, vì cách đó chừng bá mươi thước nàng đã nhìn thấy nóc nhà bắc si mo văng trại... của ông đốc Hy, đang chông nhau với gió một cách thẳng lối. Nàng quyết định con chạy sang nhà ông đốc Hy trú ẩn...

Nàng vừa run lầy lội trên thềm bước xuống, thì một ngọn gió đánh nàng nồng sặc xao. Nàng nhảm mặt rú lên, hoảng lay ra. Nàng nghe tiếng cậu Dương cõng kèn thét lên, nhưng không ở gần bêc ceph. Vội mờ mắt, Hồng thấy đứa con trai

— Thôi, thoát nguy rồi, nỗi tôi không việc gì!

Thi ra nàng mê đì từ lúc ngã gục xuống, người nhà ông đốc với mờ cỏ xác xao, từ đó cho tới 7 giờ tối nòng mới hết con mè mẻ!

Nhin rõ mọi người xung quanh nàng nhận thấy trên mặt Hải máu mòn bết hé, pàng trừng mắt nhìn chua kịp hỏi, thi Hải đã tươi

cười nói ngay:

— Không việc gì đâu minh s. Ông Hanoi được tin báo s. có bão to & Sầm-son l 1 giờ trưa, anh tức khắc nhảy lên xe, lúc nào cũng cho chay 100 dè vào đây. Tôi Thanh-hóa thi cực quá. Thân cây dò ngón ngang ở đường đi, lâm lùi phải khuân dè dẹp sang bên đường. Tôi gân dây, một cây trầu bị gió đánh dập, cánh lá dập vào mặt anh bị mây vết thương nhẹ thôi. Từ lúc thấy em mê mệt anh quên hanh dì. Thôi đe anh rứa các vết thương đó, nhò hác đổi dây băng cho chí một lát là khôi. Vợ tôi và con tôi thoát là dà, có căn chí mấy vết sứt này...

Hồng nắm tay trong chiếc giường rộng, nắm chặt tay Hải.. Nàng không nói ra, nhưng nàng đã cảm thấy rõ cái ái tình, chân thật nồng nàn, quyết không bao giờ tiễn đi được đối với nàng, chính là ở... Hải chia không phai ở Mai...

Thực là giàn đì, không hơ mỵ như những lời nói của Mai bùn tal Hồng. Nhưng cái giận dị của một người quen cả thân minh, cho xe chạy thực mạng trên những con đường nguy hiểm, cái chết luôn luôn ở trước mặt, cái giận dị đó có một cái khôn thối nỗi ra được, nó lâm cho Hồng phải sùi đồng tâm can. Rồi Hồng nhìn mặt chàng, thấy chàng vẻ mặt hân-hoan, vi di chèc vợ con thoát nạn, bồng nàng nghĩ nhớ đến những việc ban ngày, nàng nắm chặt tay chàng, súc động tâm can, đổi hàng lệ từ từ qua má thầm xúi xõi gõ. Trong lòng nàng lú đú để thương cảm ta ác đại Thương để dâ nỗi trận bão ác liệt kia lên...

NGỌC-THỎ

Đỗ cho i Mạnh-Quynh

Xưởng chế tạo tại làng Bình-Bằng, phủ Từ-son, Bắc-ninh

Giam đốc: Quận lỵ

NGÔ-MẠNH-QUYNH NGUYỄN-PHÚ-CẨM

Mua buôn xin viết thư thương lượng với:

M. NGÔ-MẠNH-QUYNH

36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi

Đại lý: Mai-Linh, Quảng-وان-Thanh, Haiphong



Cô Tu Hồng

Của HỒNG - PHONG
Tranh vẽ của MẠNH - QUÝNH
(Tiếp theo và hết)

Thành ra ở Nam-vang xuống Saigon chưa đầy một tháng đã có dã mội sự cần dùng để khai-trương một cửa hiệu mới ở giữa đại-lộ Catinat con đường buôn bán vui nhất, đẹp nhất của kinh-dò miền Nam.

Ngày nay các ngài vào chơi đất Saigon mới được trông thấy nhan-nhân những cửa hàng Bắc, Cơ-hồ chẳng thấy một dường phố nào không có vựa ba cửa hàng cửa hiệu của người đồng chau ta. Rất dỗi một quán nhỏ, một chợ nhà què, cũng có người Bắc mở hàng quán. Nói gì các bá deo những bợ hàng to lụa nặng mấy, chục ki-lô & sau lưng, di bán rong khắp miền thôn-giả son-lâm, ta tới một chỗ hẻo lánh thế nào cũng có thể nghe những tiếng rao: « Mua hàng không? »

Nhưng ngoài hai chục năm trước, nghĩa là hồi cô Tư Hồng mới hiện buôn bán đang nói trong câu chuyện này, người Bắc mình vào Nam thương công kẽ lợi còn tám.

số báo sau sẽ đăng

Số cửa hiệu Bắc lúc bấy giờ chỉ lác đác như cành sao mai.

Nếu trí nhớ của chúng tôi không lầm, thi suối đường Catinat chỉ có một cửa hàng Bắc to nhất, là nhà Đào-huống-Mai, chuyên bán đồ khâm, đồ thêu; về sau con rẽ là ông Nguyễn-Bắc kinh doanh, chiếm luôn hai căn nhà, mỗi tháng tiền thuê hon ba trăm bạc. Ngoài ra có mấy hiệu nhỏ nữa, chủ ông Nguyễn-và anh em nhà họ Tăng, rất phất tài về đóng giày, làm mũ trắng và khắc con dấu đồng. Chỉ có thể thôi.

Phong trào cạnh tranh buôn bán với khách trú đã khởi lên trong nước ta hồi năm 1917, chắc nhiều người còn nhớ. Ấy chính từ đó, nội-hoa được đồng bào ta cỗ-ro hoan-nghênh. Các thứ hàng hóa của xứ Bắc xuất sán, nhất là the, lụt, xuy, lụa v.v... tiêu thụ vào Nam, nên nói cõi chúc-nữ ở mây làng La-ca, La-khê, « con cõi mập mẩy xuôi canh thu » mà dệt cũng không dán.

Cô Tư Hồng mới hiện buôn hàng Bắc giữa lúc ấy thật là hợp thời đúng dịp. Làm gì chẳng kiếm được bạc vạn, dã gõ lại cái lõi ở Cao-miên?

Không ngờ người ta đến lúc vẫn đen, trước khi cướp chiếu, đánh một hội bài sau chót cũng thua. Chẳng những không gõ được canh bạc hôm qua, còn thua thêm tiền túi một mẻ nữa.

Sự thật, cửa hiệu của cô buôn máy bán đắt, tính ra vẫn được lãi lời, nhưng vì mọi sự ăn tiêu chi phí nặng quá, thành ra chung quy vẫn lỗ vốn.

Phần vi hèn này cô đã bắt đầu thụ bệnh, rồi khi ra Bắc thuốc men, khi nham li ở nhà cả tháng, mặc kệ người nhà trông coi, sao khỏi mất mát thảm hại.

Thế là buôn bán ở Saigon vài năm, cũng lại lỗ vốn. Cõi dẹp cửa hàng, đất dùi bầu đoàn trở về cổ-huong, không?

**Trước khi nhắm mắt
ăn nan xin lỗi Chúa Trời**

Đồng tiền của cô Tư nhờ tài riêng thu nhặt xáy đắp trong bao nhiêu năm lao khổ kinh-doanh, 5 năm

buôn bán không may ở Cao-miên và ở Saigon, đã thấy vét đi mất một góc khá lớn.

Vì ai, cô phải thiệt mất những mối hàng lúa gạo, là nghề nghiệp quen tay, lợi lộc cản kẽ?

Vì ai có phải xa bỏ quê hương?

Vì ai có phải buôn thua bán lỗ?

Những nỗi lưu ly lòn bài đó, nếu được một cái tình chân-thật của ai kia đến bù lại, chắc minh cũng có thể vui lòng mà tự yên-ủi. Nhưng dảng này có đã thấy chồng có không phải vì tình mà chỉ vì cõi. Biết mấy phen, ông chồng dỗ dành tàn tinh cõi sang tên sán-nghiệp, có nghĩ mà chán ngán cho thế-thái, nhân tình. Tư biết minh dại thì việc dã muộn.

Một người vừa cửa, vừa thất tình, con ma bệnh chí hùng một cái cõi dồn ngã.

Năm 1921, cô Tư ở Saigon ra, chỉ vừa đủ thời-giờ để leo lên giường bệnh nằm liệt.

Máu bệnh ngày biến: bệnh lao.

Còn người có liên-thiên vạm vỡ khỏe mạnh là thế, trong tay lại sán tiền cõi, tha hồ bồ dutherford thuốc men nhưng sự lo, sự buồn, sự tức, mờ róng của ngõ cho

vì-trùng Kock vào dục khoét gan phổi thịt xương, chẳng mấy chốc mà khô héo tiêu mòn với nó. Tiền bạc có mua lại được tình-mạng đâu?

Những thân bằng cố-hữu đến thăm, trông mà ái ngại: với mỗi ngày một chap ho, một cơn sốt dí qua rõ, cô Tư vẫn có lúc tỉnh táo nói nǎi được ít nhiều, song cứ ăn vào là bõ ra, thịt da ráu di dầu rất nhanh chóng. Đầu còn là cái Lan chặcнич; gánh rượu di chay Kim-sơn ngày xưa? Đầu còn là người lỵ lưỡng, béo lúu, không hề biêt bệnh iật là gì, hèn nào chị em bạn dã đặt cho cái tên « một đồng thiếc sắt ».

Chung quanh giường bệnh, sớm tối dấp dòi không thiếu gì dòng-tay danh-ý ở Hà-thành, và từ các tỉnh uớc lén cũng có. Ông nào xem mạch rồi cũng lắc đầu thở rồ ý thất vọng.

Một bệnh nhân y. Một bệnh bất trị. Những Kỳ-bá, Lân-ông ngày xưa và khoa học đời nay, đều phải khen ngợi tay nghề.

Trong lúc ấy đức phu-quán nhà cô làm gì?

Chẳng cần phải có máy đo tâm-ý hay là cặp mắt thay tướng, ai chí trông qua thần-sắc ông thủ-thờ, cũng biêt ông không lo thuốc men sán sóc vợ ốm cho bằng kí-chú bao khôn vẹt vụ già-sán.

Thì ra ông thầy tu này tham lam của cải thật,

Chỉ vì đồng bạc mà ông đánh lấy mình làm tấm bia cho mũi tên đám tiêm của du-luận, phái giới và kế-hôn với cô Tư. Vì ông rõ biêt người đầu bà này không con, mà ở Hanoi có nhiều dãy nhà, trong túc có nhiều giấy bạc. Của vợ chẳng là của chồng thi của ai?

con quý phong luu

Tuy nhiều lần ga gẫm vợ ký giấy sang tên sán-nghiệp cho minh, đều bị vợ kiêm có thoái thác, hứa hẹn, nhưng ông không ngã lòng chút nào. Ông quyết theo đuổi kí-cung để chiếm lấy cái tài-sản to tát ấy.

Chưa biêt, nếu như chuyện này trở về Hanoi mà cô Tư không ngon bệnh, thi ông sẽ giở ra những mưu mò và thủ-doạn gi đê cho đạt mục-dịch. Rồi ro cho cô Tư về nắm lịt-vị, ai buôn, ai lõi, ai mặc kệ, chin ông ngã! là một co-hội rất may cho ông. Bệnh ấy thế nào mà khôi chết. Cô Tư chết tư là sán-nghiệp của cô phải về phần ông hưởng, tự nhiên.

Ông dã bắt tám-chí lo vụ sang tên cho dài khoát và mau xong. Xem chừng cô Tư càng ngày càng di gân tới nghĩa-dịa, không còn cách bao xa... Nếu dã vụ chia tách cõi tên mà nhầm nhất thi hỏng bét.

Bởi vậy, trong khi bà vợ nằm rên rỉ trên giường, mặc kệ các thay lương-y tận tâm cứu chữa, mặc kệ g-nhân phu: ditch thuốc men, ông lẩn mò ra sở dĩ-cõi xem tên bà Trần thị-Lin có những nhà cửa đất cát nǎi ở Hanoi, lại ra ngán-hàng dò la cho biêt vụ cõi gửi bao nhiêu tiền.

Một hôm, về buổi chiều, thấy bà vợ hơi khỏe khoắn tươi tinh, có thể nói chuyện được, ông liền dấn bén iam bô sô trán cầm tay, âu-cần thăm hỏi, rồi đưa ra một tờ giấy biến sán máy hàng chử và nói:

— Cố chép y-theo máy chữ này rồi ký tên vào là xong. Giấy bút dày.

Cô Tư nhìn thấy viết máy hàng chử như vầy:

« Tôi dã lgi cho chồng tôi là M. Croibier Haguet, thura e lật cả cõi dâng sán và bắt động sán của tôi. Tôi viết giấy nay và ký tên trong lúc tinh thần rất linh tảo. »

Ký tên...»

Vừa đọc hết chữ sau cùng, cô Tư ngã bật ngửa trên giường, bà taay lõi lấy ngực, một con bò khúc-khắc nõi lên, mặt nhọc quá, gần như tặc hơi, bì bõ.

Người nhà sà cuồng, tưống là cô Tư giãy chết.

Cũng may, chỉ là một con nỗi tucus. Dám bầy phú sau, cõi linh-lai, mở mắt nhìn dứa phu-quán trừng-trừng, rồi khoát tay và nói được cõi hai tiếng:

— Hôm khác.

Trong ý muốn bảo chồng đê bóm khác sõi chuyện ấy cho mà nghe. Nhưng ông chồng tưống là bóm khác cõi sõi ký tên, nên chỉ cách són một bóm cõi bùi chiêu, ông lìa mon men đến bến giường bệnh tán tỉnh rồi thò cái giấy bóm trước ra.

Lần này, cô Tư tinh trí, cầm lõi tờ giấy xé vụn làm nhieu mảnh, vừa nói vừa nhún thảng vào mặt chồng:

— Ông cõi tám-chí đeo-tai sán của một người dàn bà đến thế kia ư? Thế mà lúc nõi gấp nhau, ông

nõi ông tu-hành đeo-dức, chẳng thiết gì sang giàu cõi thế-gian...

Có vuốt ngực cho nhẹ bời thờ rồi nói tiếp:

— Tôi nõi không biêt lõi này là lõi nhúi mươi mấy, ông ga mõi tôi sang tên già-sán cho ông. Chắc ông nghĩ già già này dại dột lâm, bảo gi nó chẳng phải nghe. Ông không dại dâu, ông a. Nói thật cho ông biêt rằng nõi dâ phong lây thán rồi. Bao nhiêu già-sán rõ cho người ta và mấy hội thi enh cõi rõ, cõi gõi dâu mà cho ông...

Cõi nghi-hơi, thoảng nghe ông chồng nói lâm hâm gi trong miệng, có những tiếng... pháp luật... thura kien... Chắc ông dám dọa sẽ dem vụ già-sán này ra tòa.

Cõi nghi-hơi rắng quắc mắt :

— Phải đấy. Tôi chết rồi ông muôn sinh sự thõ nõi việc, tôi khõi phải giuong mắt trong hây tinh doi den bac mà dâu dón ruột gan.

Ông vùng vằng di ra, không thèm hỏi han bệnh bệnh tinh vợ nữa tiếng!

Mặc dầu dốc-lò hết lòng cứu chữa mà bệnh vẫn không chịu đầu hàng hay rút lui tí nào, có Tú chắc hẳn tự biết đời mình sắp sửa đến lận cuộc.

Buổi sáng hôm ấy, tự nhiên có bao người vực ngồi dậy, uống được trên nứa cốc sưa. Nét mặt trăng tưới tinh, hai mắt như có hào-quang. Người nhà hơi mừng, cho là một diêm báo trước của sự bình-phục.

Có gọi cậu em ra ngồi nói chuyện một cách diêm tĩnh rõ ràng, như người vô bệnh:

— Em ơi, ngày xưa ông cụ đã ra-chảng ta vẫn khôn bùn vi lầm. Có lúc gánh con ngồi trên hai đầu thúng, lưu lạc sinh nhai hết xú này đến xú khác. Lúc chí lớn khôn, cũng trải bao nhiêu nỗi gian nan, rồi mới dựng nên co-nghiệp thế này. Bởi chí khénh nhanh nai, tính toán, bốc vác, tảo tần, từ một đồng xu cho đến một căn nhà, đều tuỳ may mắn buôn bán dành dụm mà làm nên, chớ không phải cuộp được của ai đâu. Lẽ nào đè ai cuộp được của mình? Nay chí đe lại cho em tết cát, tức là cho các cháu bé. Hỗn chinh hám mệt rồi, em phải cố giữ gìn co-nghiệp này mà gầy dựng cho các cháu đều được học-hành nêu thân. Trước khi chí chết, em có dặm hứa với chí diệu ấy không?

Một cái nhan-sắc dầu giá mấy chục vạn!

Bao nhiêu lâu-dài nghiêng dồ vì mấy à son phấn giang hồ!

Tất cả những bể trái của «tử đồ tường» ở đất Saigon,

nỗi tiếng là Hàng-châu, Thượng-hải của nước Nam!

CÁC BẠN SẼ THẤY Ở TRONG

CON QUY PHONG LU'U

một thiên phong sự dài, viết theo thê tiêu thuyết, nhiều đoạn lỵ kỵ, nhiều chuyện lỵ thú, sẽ hiển các bạn đọc những chuyện thấy chưa từng thấy, nghe chưa từng nghe.

— Sao chí nói gõ miệng thè? — cậu em đáp. Chí không chết đâu. Khi xác của chí hôm nay xem có vẻ tốt lắm, ấy là cái triều binh phục đến nỗi. Cố mà iết dưỡng bồi bồi cho mau lành mảnh...

— Cậu có biếch đâu chí chết có lúc là một thang thuốc bồ rất quý cho người ta.

Cô Tú hơi nhèch miếng cười; cái cười khô khan mà thành thở.

Đoan cõi nỗi tiếc:

— Giờ chí bảo em một việc nữa.

— Việc gì thưa chí?

— Em bao dánh xe đến Nhâ-chung mời cố Ân lại đây dùm chí.

— Ngay bây giờ?

— Tức khắc. Vì có một chuyện rất quan-hệ, chí phải nói với co.

Cố Ân ở nhà thờ Hanói lâu năm; người đạo đức, nhân từ, luôn luôn sống với kẻ nghèo, kẻ bệnh, ai biếch cũng phải kính phục.

Sau 20 phút, cố di xe tới ngôi nhà ở ngõ Hội-vũ, vào ngôi bên đầu giường bệnh nhân, vỗ về an ủi.

Cô Tú đang nắm, mở mắt ra thấy cố, chào hỏi rồi nói trán trọng rõ ràng từng tiếng:

— Thưa chí, câu chuyện tình duyên của con đã jàm phim lòng du-luân đạo đức, bắn cha đã rõ.

— Chuyện đã qua rồi.

— Vâng, chính vì chuyện đã qua ấy, mà nay con thành thật ăn năn tội lỗi con đồng phạm với kẻ lối đạo tu hành.

— Tôi lầm, con biết ăn năn tội đức Chúa Lời sẵn lòng thay, linh hồn con sẽ lên thiên-dàng.

— Chúng tôi lòng con nán tha-thiết, con xin cha rửa tội cho con trả lại đạo, xin lỗi phán hồn của con.

— Lòng thành của con đã được Chúa lời soi thấu Thòi tay vào phía trong dầu giường, lấy ra một tệp giấy, có Tú trao cho cố Ân và nói:

— Con có điều ước nguyện cuối cùng, xin cha chiếu cố.

— Được, con cứ nói.

— Thưa chí, trong tập này là bẩn-dở một miếng đất dáng già gần hai vạn, và tờ nhượng con đã ký

Cô Tú Hồng hưởng thọ được 53 tuổi.

Nguồn-vong cuối cùng của cô được như ý.

Miếng đất ở ngày xưa trường Đài-Xảo sang và đối diện với hang xé hòa Văn-nam, có dâng Nhâ-chung, quả nhiên sau bán được 2 vạn bạc. Số tiền ấy dùng làm nhà thờ cho dân nghèo của bà phuoc Antoine ở hang Bột. Di-hài của người quyền liễn nằm ở trong đó.

Còn ông chồng?

Thật quá, có Tú vừa nhầm mist thi ông dâm đơn lên tòa, kiện lấy già tài cõi để lại, viện cõi rằng mình có công gầy dựng chung.

Vụ kiện giày giữa đến mấy năm, rốt cuộc lại, ông đập nhầm vỡ chuối. Pháp luật xét rõ già tài ấy do một minh cô Tú làm ra, ông không có quyền gì được chia hay được hưởng.

Hình như ông thu nhặt những đơn hàng và giấy nợ lật vật của vợ; rồi chịu khó đòi hỏi hù họa, mà cũng kiêm xác được gân gáy mòn.

Ông mới qua đời hồi năm ngoái. Nhưng trước đây may thay đã bị tòa kết án năm năm tù treo vì tội lừa đảo một người giàu.

Đời ông thật đáng buồn, đến lúc chết lại còn buồn hơn nữa: tro tro một chiếc xe tang ngựa kéo và mấy tên đầy tớ lèo dleo theo sau, tuyệt nhiên không thấy có thân bằng nào đi đưa và nhỏ dùm năm ba giọt nước mắt.

Cố tám chiêm đoạt sản nghiệp có Tú mà không được, chắc ông chết âm ức đến ngàn thu.

Sản nghiệp ấy, theo lệnh của tòa, viên chưởng-khế rộng nem cao: quách từ 1921 đến 1927 mới chia cho sau người cháu. Tính ra mỗi người được đội hôi vạn, cõi tám mít lán nhà cửa.

Một phần vi mây nami san, có Tú buôn bán thất bại bết bõn nami vạn; một phần vi vụ kiện cao lèi thô, bởi cố Hồng gãy ném, lam cho mấy người thừa hương phái chịu tủa hao chẳng it. Nếu không thì phần chia cho các cháu chắc còn nhiều hơn.

Cái sản nghiệp lớn đó may còn giữ được hay không ta không cần biết đến, nhưng ngày nay những ai đi qua ngõ Hồi Hội-Vũ hiện đã vẽ tay người khác hao hao vẫn gọi là nhà «cõi Tú Hồng» và đây, nhà

ĐỘC VÕ HIỆP TIỀU THUYẾT TẦU MÃI CÙNG CHÂN RỒI

các bạn, từ ký sau, sẽ đón đọc một võ hiệp tiêu thụyết của Nhật do Vũ-bằng diễn quốc âm

Thù Cha

một võ hiệp tiêu thụyết cực hay, tâ hết cái tình thân thương võ sĩ của người Nhật bản

ĐỐNG BẠC GIẤY

Truyện ngắn triết lý rất sâu xa của André Maurois
Bản dịch của HUYỀN-HÀ

cũng sau, Hoành-phong sẽ đưa bạn di thăm :

SAIGON MỘT BUÔI CHIỀU (cõi ánh éota Võ an Ninh)

và, đây, đã diễn cuốn phong lưu diêm sữ

Con quy phong lulu'

một chuyện dài rất quyến rũ người đọc, do ban Đoàn Chu, đã vĩ-hai chục năm ở Nam Kỳ viết bằng một ngôn tút tài tình, sắc sảo

phó Richard chắc cũng phải ngậm ngùi tưởng đến người cố chủ đã gầy dựng nên nó đã qua đời!

Lúc cô Tú Hồng đang nằm ngác ngoài trên giường bệnh, cự Đốn Tân bén Côn đón thăm nom. Theo ý muốn của bệnh nhân, cự tặc khâu tặng một bài thơ. Chúng tôi tường nén đẽ nó kết thúc câu chuyện này:

«Giang hồ vùng vẫy buồi gánh đua

«Nhưng bạn quên thơ hán chịu thua

«Trại tráng gãy ném co-nghiệp lớn,

«Má hồng trang diêm phẩn son vua,

«Công danh bốn chữ chưa từng có,

«Phẩm già nghìn vàng hả đê mua,

«Đáng tiếc ngọc lành còn có vết,

«Trời già như thế cũng chơi chua.»

Hết

HỒNG PHONG

CÁC BẠN HÃY ĐÓN XEM:

LÊ VĂN TRƯỜNG

quyển đầu trong tập văn «Phé bình các nhân vật hiện thời» do LAN KHAI viết. Một lời văn phê bình tóm tắt rất mới lạ. Các bạn nén có ngay quyền này đẽ và sau có dù cũ tập nói về các văn sĩ. Tất cả các bạn cần phải hiểu đẽ và thể hiếu được các tác phẩm của các văn sĩ ấy. Mỗi quyền nói về văn sĩ nào đều có in ảnh. Sách in rất nẹp. Thực là tập văn hoàn toàn về cả nội dung và hình thức.— Giá bán: 0320

THẬN HƯ, DI-TINH, LIỆT DƯƠNG, SUY NHƯỢC VỀ TÌNH-DỤC

Thân hư mà dũng nhưng vi thuộc tro dám thi thực là ngày niêm. Những vi ấy hiện thích hợp với gi tinh chúa. Thuốc SINH NGUYỄN chí bồng nhung, vi thuốc thư ký hàn-khán, tò-hàn, lọc nhung, pha cõi chí, thô ty tử, kim sinh cao, và vân. Nhiều người yếu đuối, thận hư hoặc sưng bứt cõi, chỉ nái hõi số, thân thể mỏi mệt, sinh ra tò-mát, ôi-tu, đau kinh tái sinh, sinh kinh ngứa, dùng thuốc này đẽ thuyên giảm, tráng dương, kiên kinh tinh khí. Người này mới thấy hiệu-jết, chia thuốc bồi bổ bõ hổn hênh chính của co quan sinh dục (glandes genitricae) cho co chí sinh dục (prostato-sinus), toàn thể suy nhược, dùng thuốc này mới thấy hiệu-jết, chia thuốc bồi bổ bõ hổn hênh chính của co quan sinh dục (glandes genitricae). Người mặc bông di, mông, hoặc tinh vi thi đam, tinh không hểi vì co chí hổn hênh được mua «hermonia», dùng thuốc Sản-Nguyễn chúa vi «vương-thao» và hợp can-benh-một-khối được Sán-Nguyễn là thuốc thán, uống 10 ngày hiệu-jết ngay. Giá 1kg 10.000 5 kg 7.000

BAO CHÉ TAI:

Trác-Vỹ 62 HÀNG CÓT
HANOI

là một nhà thuốc đứng đắn, nổi tiếng
nhất về mòn lậu, giang mai

ĐẠI LÝ:

Haiphong: Mai-Gián, Nam-Dịnh: Việt-long,
Vinh: Yêu-sơn, sào-đo Thanh-hoa, v.v.

Cần thêm đại lý tại Nam-ký

MINH PHƯƠNG xuất bản

SÚNG ĐÉ RA THO'

Tôi nhớ hình như năm nay,
Ông bạn Phan-Khôi có dịp nói
chuyện về quyền sách «Doanh
hàn chí lược» của người Tàu;
đến đoạn chép về Annam, họ bảo
sĩ-phu An nam chỉ thích rung đùi
ngang thơ...

Có-nhiên mấy ông ấy nói «mất» bà con nhà ta.

Gì ta có thể đểm ngay món quà hàng xóm dâ
tặng hão cho ta để đáp lại hàng xóm, tưống
không phải là vỗ lè chút nào.

Trung-quốc mấy năm nay đã nản ra sao, ai nấy
đã rõ. Nhưng người ta chẳng thấy vi thế mà hồn
thơ của đám sĩ-phu kêu về lai láng. Thi-tập nò
kia vẫn in ra đều đều; nhà nho vẫn ngâm vịnh
luôn; trên báo-chí cũng vẫn phải có khu vực cho

MỘT VÀI CHUYỆN VUI BUÔN Ở TRÙNG- KHÁNH DƯỚI NHỮNG TRẬN MƯA BOM

nhiều cuộc thi nhau got vần dẽ
chữ như thường. Có nhiều ông
tướng cũng ra trận đánh giặc,
xuống ngựa ngâm thơ, ung-dung
nhơ-nhã chẳng kém gì những
hang Quách-tú Nghi, Gia-cát
Lượng ngày xưa, thế mới thú vị.

Tóm lại, ở nước xóm diêng ta hiện nay, rõ ràng
phản động sĩ-phu vẫn thích rung đùi ngâm thơ như
lúc Đường-Tống thái-binh tĩnh-trị vậy.

Dẫu sao người người ta cũng nên cảm ơn nhà
thơ. Vì nhiều khi phải nhờ vần thơ, người ta mới
được biết lâm chuyện hay mà các thê văn khác
không nói đến.

Từ ngày Trùng-khánh trở nên quốc-đô của Tàu,
não nhân-dân, não văn-hóa, não công thương, ở
các nơi dồn về đông quâ. Thành cũ nhà Hán-hóa
ra nao nhiệt chừng nào, sự sống của người ta phải
nguy nan chừng ấy. Lại thêm không quản bên
không mỗi ngày đến tàn phá như mấy lâu nay, cảnh
tương cảng thêm tiêu diệu và hàn.

Tháng trước, trên báo Đại-phong, nhà thơ Khiêu-
Đã ghi chép tình-cảnh Trùng-khánh bằng thơ,
có nhiều chuyện vui lạ.

Cứ mỗi bài thơ là một chuyện lạ, chúng tôi lựa
chọn mấy chuyện thú vị nhất để hiến độc-giá.

I Con gái chè nhà văn

莫	愛	愛	人	鳥	作	家
可	憐	憐	稿	費	似	芝
縱	然	寫	到	五	更	曉
雖	換	明	朝	晉	普	茶

Mac ái ái nhân diều-tác-gia
Khả lán cáo-phí tự chi ma
Tùng nhiên tâ đáo ngũ canh hiếu
Nam hoán minh triều tương thác trà

Ai o! Chờ lấy vân-nhan,
Khá thương giá cả bần văn như béo.

Vì dù viết suốt đêm thâu,
Chắc già gạo cái đèn dầu ngày mai.

Vân-nhan sỉ-tử chạy nạn ở các nơi về Trùng-
khánh đóng không biết bao nhiêu mà kẽ. Cháo ít
su nhiều, nhà văn lâm vào cảnh căng túng rách
ruồi, đến đổi các cô thiếu-nữ họ chè, kháo nhau
dùng có lấy chồng là may nhà thợ vẽ chim. Nhán

đẩy thành cái tên quen, ché diều nhà văn là diều-
tắc-gia.

Các ông bán văn với giá rẻ đáo dè mà nhà in
nhà báo cũng không mua cho. Vì không làm gì có
chỗ và có giá đắt tiêu thụ cho hết. Đến nỗi một
nhà văn chỉ khó cặm cui ngồi viết suốt đêm, cũng
không chắc gì đem bán đủ mua các thứ lặt vặt cần
sống ngày mai.

Cach nay vài tháng, các ông có mở cuộc đại-hội,
rủ nhau tăng cao giá tiền bán bát lèn mới đủ sống.
Nhưng kết quả chỉ là một đám cãi vã bàn suông.
Chỉ thấy nhiều ông mặc áo dà rách và giầy đê thò
ngón chân ra ngoài, trông rất thường tình.

II

Thầy giáo phải làm phu khiêng kiệu nuối thân

學	界	居	然	抬	滑	竿
界	居	然	抬	滑	竿	難
最	難	抬	到	肥	娘	子
臭	汗	淋	溼	博	一	餐

Học-giới cư nhiên dài hơi can

Giao chiêu thanh khô hoạt can nan

Tối nan dài dài phi nương tử

Xú hàn lâm lý bát nhất xan

Bỏ nghề dạy học dì phu,

Làm thầy khò thát, dì phu sướng gi?

Khiêng nhambi có ào béo phi,

Mở hối nhẽ nhại cung vui bítă ãn.

Trùng-khánh thuộc về Tứ-xuyên, tức là đất Thục
ngày xưa, dường sá gỗ ghè, núi non hiểm trồ.

Bây giờ đi dường núi, vẫn phải dùng thử kiệu
nhỏ có hai người khiêng, gọi là «hoạt can».

Từ đầu năm đến nay, bom Nhật thả xuống Trùng-
khánh dữ tợn quá, chánh-phủ phải dời bớt dân-ear
đi các nơi chung quanh, nhớ vậy mà nghèn khiêng
kiệu trả nên phát tài đặc biệt.

Nhiều ông tiêu-học giáo-viên, thấy nghèn mình
bảy giờ lưỡng bồng quái lì, không đủ no bụng, chỉ
bằng tạm-thời bộ phẳng cái nghèn gõ đầu trè mà đi
kiêng kiệu kiếm tiền còn hơn.

Vốn là con nhà học-trò mềm mại yếu đuối dã
quen, giờ vi sinh kẽ bắt buộc mà phải đặt cây đòn
kiêng kiệu lên vai, đi trên những đường nùi, sự
vất vả nhức nhằn chẳng nói thi ai cũng biết.

Một thầy giáo, họ Thích, đã phải thử dài và nói
với người ta:

«Tôi sợ nhất là khiêng kiệu cho mấy cô mấy
tèo béo như con trâu chương, nặng gần sun
«vai mình xuổng. Mở hối nhẽ nhại dời lấy bát cơm,
«ngồi thật cay đắng».

L'ALBATROS

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avions trainer à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirmier qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

CHARLES BAUDELAIRE

CON CHIM HẢI - ẤU

Bạn thày-thǜ thường khi tinh-nghịch

Đón hải-Ấu đưa thích bắt chơi :

Những con chim lón là đời
Sống ngoài biển cả nước trời mênh-móng ;

Hẳng uế-uối, dè công có cánh,
Bay ngay đêm theo cành con lầu,

Bản đường nắng gió có nau
Trên lán nước mặn thẳm-sáu muôn trùng.

Và rìu lố mắc trong sa-nhäuser

Mặt ván thông bị ngô nấm khèn,
Bạn vua chúa cõi cao xanh

Ngưng-ngưng lâng-lâng do tính xiết bao !

Hải-cánh trắng, ôi ngoan-nhang !

Rồng-thông-thênh sủa mơ hai chiểu,

Rõ rá hình-ảnh dời chèo

Con thuyền cầm cọc nặng đeo bén sườn.

Đu-khách nô trào ban cho cánh,

Nay nhu-hèn ngô-nghinh lâm thay !

Xưa kia uy-lâm ai lây,

Mà nay lâng-kheng mãi đâ khô coi !

Ké lây điều gheo chờ chọc mò,

Nhai hình con vật áu-sầu

Dã tung có lác trên đầu lượn bay !

Đặng Thị-sĩ cảng lây chim nè,

Sống trên lồng máy gió thanh-cao,

Trái quen gióng-lô ba-dao

Mỗi tên thiện-xa to-hào chàng kinh ;

Bị day-dọa gieo mình xuồng đất,

Gửi đám người rêu-rát khinh ché,

Muốn đi mà luồng é-chè

Vì hai cánh lớn nặng-nè hai bên.

NGUYỄN-GIANG dịch

Chiêu thu là một bài họa nhạc

Chiêu thu xuống trên cánh đồng bát ngát,
Bụi vàng bay, đưa lùa chín hoe vàng.
Gió đi nhẹ tìm hồn thơ quanh quất.
Khắp không gian, lấp bóng một lán hương.

Điều dàn cánh mờ màng niềm cao rộng,
Giọng sáo bay, hồn gió vi vu...
Xa xa sương chiêu mờ, xanh như mộng,
Lan từ từ theo dịp sáo êm du...

Trong bóng tối lá cây rung rào rạt,
Tiếng chuông chùa đâu vắng nhẹ nhàng
buồng!

Khép lạy động nén giờ nhung tim nhạt.

Khiển vươn sao lắp lánh bụi kim cương.

Và lòng ta, giữa phút giây vô định,
Những ngòi sao cũng giò ánh mờ hờ...
Nhời ca vang nhẹ du hồn thanh tịnh,
Thoảng hương thơm êm dịu buổi chiêu thu.

Vì chiêu thu là một bài họa-nhạc.
Cửa sắc màu tươi, cửa ánh thần tiên.
Cửa tiếng nhịp nhàng, cửa hương thơm ngát,
Cửa lòng người hòa điệu với thiên-nhiên.

TÁO TRANG

50 bùc thư và 1 phát súng cho gái

不 是 寛 容 不 聚 頭
前 生 豐 壽 此 生 休
女 人 終 古 成 禍 水
珍 重 情 书 哀 滾 技

Bút thị oan già bút tú đầu

Tiền sinh nghiệp chướng thử sinh hưu

Nữ nhân chung cõ thành họ thủy

Trán trọng tình thử mặc lăng đầu

Oan-gia xui khen gắp nhau,

Nợ mang kiếp trước, trả áu khen này.

Má hồng là vạ xưa nay.

Thơ tình lựa mệt trao tay kẽm lầm.

Các trường học lớn của nhà nước lập ra thuở trước ở Bắc-kinh, Nam-kinh, Quảng-dong, Thượng-hải, vài năm nay phần nhiều cũng dọn về ở Trùng-khanh. Thành ra Trùng-khanh chẳng những là kinh-dó quản-sự, chánh-trị của nước Tàu, lại là kinh-dó văn-hóa, học-thuật nữa.

Học-sinh đại-biệt theo tông về học tập như thường, kè có số nghìn, cả nam lẫn nữ.

Nhưng con heo tình-ái ở trong mình họ, không vì lẽ quốc-gia đang lục đà nản, mà nỗi ngùn đì chót nao. Họ vẫn thích điện, thích chơi, thích ve vãn nhau, ghen tuông nhau lung tung.

Mấy tháng trước có phát sinh ra một vụ án-mạng vi tình, làm cho dư-luân ngao ngán.

Một cậu sinh viên thấy một cô bạn gái đồng học với mình nhan sắc lộng lẫy quá, cậu đâm ra si-tinh, mỗi ngày viết một bức thư lén đưa cho cô. Nhưng trước sau dưa tới 50 bức thư ve vãn, dù cách, mà cô no không thèm trả lời gì hết.

Cậu tức mình quá, rứt súng iue ra bắn co chết quách, rồi trổ súng bắn mình, tự-tử theo người yêu.

Nhiều người cho là nghiệp-chướng đầu từ kiếp trước. Nhưng ai bảo viết thơ tình không lừa từng mặt hổ dưa có được không.

IV

Nhà thơ xỏ xiên lẩn nhau dù thứ

詩 人 相 馬 詞 新
創 作 不 如 稟 謂 真
何 以 自 家 無 繙 譯?

譲 教 凱 賦 做 詩 人!

Thi-nhân tung ma, ngữ phiến tán.
Sáng tác bất như phiến dịch chân.

Hà dĩ tự già vò phiến dịch?

Thúy giao hồn tung tổ thi nhân.

Nhà thơ khéo xỏ xiên nhau,
Bén làm bén dịch lây đầu làm lão?

Sao không thảm dịch xem nào,
Lờ mờ ai bảo lợt vào làng thơ?

Theo sự xem-xét của tác-giả những bài thơ này là Khiêu-Dĩ, thì bấy lâu các báo xuất-bản ở Trùng-khanh đều mở ra phụ-truong để dung nạp những văn-chương thi-ca.

Song gần đây vì giá giấy đắt và hiếm hoai lâm, báo nào cũng phải rút hẹp phụ-truong thơ ca lại, mà số người làm thơ mới thi đóng như kiến. Tuy trên báo vẫn có mục đăng thơ mới, nhưng không phải thơ nào gửi lại cũng đăng khắp được.

Vì đấy mà các nhà thơ sinh ra ghen tức xô xiên lẫn nhau.

Có nhà thơ mới X. nq, văn tự-phụ minh là phi-phẩm, hay viết bài phê-bình chê bài thơ của người khác. Câu lên mặt day dối và đâm bạn như bạn như vậy:

« Lão ấy phiền-dịch thơ ngoài còn nghe được đó tí, nhưng giờ trò sáng-tác làm gì cho lôi chuôi ra. »

Thế mà chính nhà thơ X. đó lại không biết một thứ tiếng ngoại quốc nào, thì làm sao biết được người ta phiền-dịch hay, dở mà nói.

Một nhà thơ khác viết bài chê lại. Thành ra một cuộc bút chiến như hằng tôm hàng cá.

Khiêu-Dĩ phải thở than:

« Người ta bao phần nhiều nhà văn Trung-quốc còn trẻ con và bạc nhược, không phải nói ngoa! »

Ai xem mấy bài thơ và câu chuyện kê trên, tất phải ngầm ngứu cho Trung-quốc đang ở trong cảnh da nan mà phần tử thanh niên vẫn sa đắm phong lưu tinh-dục, và các nhà văn vẫn còn ganh ghét nhau vì chót danh lợi nho nhỏ, lạ thay!

Lại còn có nhà thơ như Khiêu-Dĩ chịu khó gởi vẫn dẽo chữ để chép mấy chuyện ấy bằng thơ, cũng là sự là nra.

X. Y. Z.

Cải chính

Trong số T. B. chủ-nhật đặc-biệt ra tuần vừa rồi nói về « Buôn thắn bán thắn » bài « Nguyễn - ủy và chán-tưởng của đồng bông » đoạn cuối cùng nói về « chán - tưởng đồng bông » ở trang 22 có chữ « theo cảm-sự sắp lâm là « thay cảm » thành ra vô nghĩa, chắc các độc giả khi đọc cũng đã tự cải chính cho rồi.

Thay khéo, cần thận, sach sẽ, lịch sự là những đặc điểm của!

Hiệu hót lò và nhà Tám

PHẠM-NGỌC-PHÚC

N° 3 Rue Richaud — Hanoi
(Góc phố hàng bông và phố doanh)



Của NHI-LANG - Tranh vẽ của MANH-QUÝNH

Nàng ngạc-nhiên hỏi :

— Ông là phủ thùy hay sao mà
lại biết được những việc ấy...?

Chàng không đáp, đợi lại hỏi:

— Vì sao nàng lại chú ý đến tôi?

— Vì... vì... It người giống ông,
mà xem ông cũng có vẻ... thông-
minh, và... mạnh-mẽ!

Nàng nhìn tận mặt G'ang-Lâm
như dù xót điều gì, đoạn nói tiếp:

— Mà xem ra có vẻ ho... độc ác
nhưng dã lận lộn cục khô ở đời vú

Nói câu ấy nàng bỗng thấy mặt G'ang-Lâm dù ống lén. Àm nhạc bên ngoài ngừng lại. Tự nhiên Thúy-Liên cảm thấy hình như sắp có cái rung gì. Nàng vội đứng phất dậy:

— Thôi tôi phải ra để khiêu-vú
chứ!

G'ang-Lâm đau đón đáp:

— Tôi rất lấy làm sung-sướng
được vào nhà của phụ thân cùng
lại gặp được nàng.

— Tôi xin dẹp ông ra giới-thiệu
cùng phụ thân tôi.

Biết không còn cách nào tránh khỏi, Thúy-Liên cả quyết đáp Lý-Vỹ:

— Vâng, em xin hồn tiếp anh
ngay.

Nàng khoác tay Lý-Vỹ, rồi quay

lại sê nghiêng đầu xin lỗi G'ang-

Lâm:

— Xin lỗi ông bạn, tôi còn chút
việc riêng!

Không muộn để Lý-Vỹ đứng lâu,
e nhận được mặt minh chàng,

G'ang-Lâm cũng cúi đầu đáp:

— Xin tiêu thử cùt tùy tùng cho.

Nhung chí dè... 20 phút thoi đây!

Lý-Vỹ khoác tay Thúy-Liên đi
sang phòng bên, can mặt hỏi:

— Anh chàng ấy là ai mà tem ra
đã tham mót với em quá thế? Quái,

Tóm tắt các kỳ trước

Giang-Lâm-một chàng trai tuổi uất-ông
đã xuống đồng làu Nghé-Sam, bị tội
can-đòm, bị bắt, bị đánh, bị bắt
mày mủn, được hưng, mệt khinh, sau
lên, bén quyết chí trả thù. Chàng bịt
đeo ván nhà Nghé-p' Thủ, Sam, gác cảm
tình với con gái ông này là Thúy-Liên,
và công việc trước nhất là phá cuộc
nhau nhau của Thúy-Liên và Lý-Vỹ.

— Chàng Giang-Lâm đó mà!
Chàng thường lui-tới nhà Cốc-Basil
là phủ-nhân, mà những chốn lịch-sự
trong kinh thành này đều có
lòng quý trọng chàng lắm.

— À, ra đó là nhà-thờ-kiên triện
phủ Giang-Lâm mà, it lâu nay,
người ta thường nói đến đó ư?

Hai người lặng lẽ xuống thềm ra
vườn. Ngoài vườn lúc ấy chẳng có
dòn dòm cùi-cà, một vài cụm cây
thưa là để lót ánh trăng bắc xuồng
vài nõi. Người vật dù dứng gần
nhanh cũng chỉ mòn lờ mờ không rõ.

hai người lặng yên không ai
nói một câu gi. Đột nhiên Lý-Vỹ
đang bước đi, xoay hồn mình lại,
hai tay nắm lấy hai vai Thúy-Liên,
giọng run run hỏi :

— Thúy-Liên thân ái của anh
hở! Em thuận rỗi sẽ hồn hồn với
anh chứ? Em nói đi, anh van em.

Tuy không nom-nó, nhưng Thúy-
Liên cũng đồng biết xác-mặt Lý-Vỹ
lúc ấy tái mèo, toàn thân chàng run
rẩy, giọng chàng như khàn nái,
van vãi:

— Anh van em, hãy trả lời đi cho
anh. Anh chờ đợi đã bao năm, anh
một lòng yêu thương em đã bao
năm rồi! Em sẽ kết hôn cùng anh x
chứ?

Chàng im bặt. Thúy-Liên đoán
rõ nó lờ sợ pháp phỏng lúc ấy của
Lý-Vỹ. Nàng thấy cảnh-ho ngai lúc
đó của Lý-Vỹ mà cảm-động, cảm-
động đến sa nước mắt. Nhưng vật
một hình bông thoảng qua, nhanh
như chớp. Đó là hình bông chàng
thiếu niên lì lùng khác hẳn mọi
người trẻ tuổi khác mà nàng vừa

lâm quen được mấy tiếng đồng hồ.

Không những thế, trong tri nòng lúc này sòng suýt thê. Nàng thấy rõ nàng không hề bao giờ có yêu thương Lý-Vỹ, mà san đây cũng không thể nào yêu thương người ấy như một người chồng được. Nàng chỉ có thể yêu người ấy như yêu một người anh mà thôi.

Thế rồi, tự nhiên nàng bao lời, không dại dự gi, trả lời ngay:

— Em rất lấy làm phiền lòng. Nhưng em dành phải trả lời anh rõ là: Không!

Nết mặt Lý-Vỹ dang tai mé, đậm tráng bệch ra, các thớ thịt trên mặt như co rầm cã lại, coi rất ghê sợ, chàng rung vui Thúy-Liên hồn dồn:

— Em nói lại đi, nói lại để anh nghe rõ. Cứu vờn rồi bần lai anh nghe lầm. Mả, anh nghe lầm thực, chứ không đành nỗi thế, phải không em?

Lặng thút nỗi, Thúy-Liên lại chầm rãi nói:

— Phải làm cho anh phiền lòng.. em đây thực lầm là mả hồn lầm. Nhưng em phải trả lời để anh rõ ràng: Không!

Lý-Vỹ đứng sững như một pho tượng gỗ, rồi đội nón chàng ôm chặt lấy Thúy-Liên, hôn bừa cả mặt, cả trán, cả cổ. Nhưng cái diễn cuồng ấy chỉ theoáng qua một phút, chàng buông tay ra, ấp úng một câu:

— Anh xin lỗi em!

Rồi như có ma duỗi, chàng vùng chay mắt.

Thúy-Liên nhìn theo, lác đầu, thở dài, thương hại.

Rồi nàng cũng đứng thử ra, nhìn bao tráng sòng, nghĩ ngợi xà gần. Chiếc áo khoác trên vai trùt rơi xuống chán nàng cũng không hay!

Chẳng rõ nàng đứng sững được bao lâu như thế, chợt một tiếng nói bên tai làm cho nàng gật mình, tỉnh gãy mõ màng:

— Đóng hai mươi phút rồi đấy!

Thúy-Liên giật mình quay lại, chân vướng vào chiếc áo dài, rơi dưới đất xoay ngã. Thị có hổ cảnh ta khoe mạnh đã đưa ra đỡ nàng ngay. Nàng vừa ngã lên, đã buột miệng kêu:

— Chàng đỗ ư?

Thì chính là Giang-Lâm.

Thúy-Liên với nhặt áo khoác lên rồi, rồi cố làm cái giọng tự nhiên:

— Ta cũng về ăn tối thôi chứ?

Giang-Lâm như không nghe thấy câu ấy, chàng trừng ngang một lát, rồi vẫn giọng lạnh lùng:

— Thiếu tá, cảm tình đối với người đã sống cùng mình là?

bốn mắt gặp nhau... Ai-tinh dột

nhiên bung bừng nỗi dậy trong cái lâm bồn sảng sưa, trinh bạch của cô gái ngày thứ 19 tuổi ấy...

Hai người đứng lặng nhìn nhau như thế bao lâu? Họ ai biết? Sau cung Thúy-Liên hình như tình giác mồ mang, trước nhất sẽ vén tâ áo lên nói:

— Trời lạnh rồi, thôi ta về ăn thi

vua!

Cả hai thẳng-thình bước lên thềm. Đôi với nàng hình như quanh minh cay có dung tung bung vui sướng, con đường tương lai sáng rực, đầy hạnh-phúc.

Còn chàng thì vẫn lạnh lùng, không một thó thít trên mặt dày, vừa bước đi, chàng chỉ vừa bầm:

— Tôi là ta, đã tiên được một bước rồi. Nhưng sao lại nàng nhỉ? Tôi nghiệp!

Lật mặt nạ

Ba tuần lễ sau thi cử hành bôn lề của Giang-Lâm và Thúy-Liên. Nguyệt-lão kè éo le thực, một người tâm tan niêm niệm hàng mấy mươi năm, chỉ cốt đai được điều vọng ước là chiếm nồi trái tim Thúy-Lâm thì kết cục lại không thành. Mả một người, chỉ vì một cái nạn xe hơi tầm thường, một chiếc vòng ngọc gãy, một chiếc đai bước hồn vào đời Thúy-Liên. Ấu cũng là số trời định sẵn cả.

Thúy-Liên lè lưỡi: Tôi! Nàng đã nói cho nàng nghe nhẹ. Cái lè ấy là: Tôi!

Nàng đứng sững, đưa cặp mắt to mà den nhánh lén nhìn chàng. Rồi

— Cái lè ấy tôi đã biết rõ. Nàng đã nói cho nàng nghe nhẹ. Cái lè ấy là: Tôi!

Nàng đứng sững, đưa cặp mắt to mà den nhánh lén nhìn chàng. Rồi

— Cái lè ấy tôi đã biết rõ. Nàng đã nói cho nàng nghe nhẹ. Cái lè ấy là: Tôi!

Nàng đứng sững, đưa cặp mắt to mà den nhánh lén nhìn chàng. Rồi

— Cái lè ấy tôi đã biết rõ. Nàng đã nói cho nàng nghe nhẹ. Cái lè ấy là: Tôi!

Nàng đứng sững, đưa cặp mắt to mà den nhánh lén nhìn chàng. Rồi

— Cái lè ấy tôi đã biết rõ. Nàng đã nói cho nàng nghe nhẹ. Cái lè ấy là: Tôi!

Nàng đứng sững, đưa cặp mắt to mà den nhánh lén nhìn chàng. Rồi

— Cái lè ấy tôi đã biết rõ. Nàng đã nói cho nàng nghe nhẹ. Cái lè ấy là: Tôi!

Nàng đứng sững, đưa cặp mắt to mà den nhánh lén nhìn chàng. Rồi

— Cái lè ấy tôi đã biết rõ. Nàng đã nói cho nàng nghe nhẹ. Cái lè ấy là: Tôi!

Đào - Lập

97, Hàng Bài, Hanoi

nha thờ ra đôi vợ chồng trẻ túc khắc lên xe về một cái ấp của Giang-Lâm đì qua ký mài-nghẹt.

Áp này rộng rãi hàng mây trâm mâu, có dò rùng, suối, ruộng vườn. Nhát là cái vườn trong nhà thi thực là đẹp. Tòa nhà đì đồ sô, và kiên cố vô cùng, đó là tòa lâu dài của một vương hồn trước vi tung tiền bẩn lợt cho Giang-Lâm.

Hai vợ chồng mới ngồi trên xe láng láng chẳng si nói một lời. Bỗng chốc Giang-Lâm nắm chặt tay Thúy-Liên nói:

— Từ phút này trở đi, em là Giang-Lâm phu-nhan em, là Giang-Lâm phu-nhan em, biết chưa.

Giang-Lâm nói có cái vẻ già dỗi, đặc ác nhưng Thúy-Liên đã quên cái ngón ngữ của Giang-Lâm nên nàng chẳng để tâm đến, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài, mơ màng, mím cười mà mỉm:

— Ô... ô... Thúy-Liên... Giang-Lâm phu-nhan! Sao lại chồng thế nỗi minh nhỉ?

Xe đã tới nơi hai hàng gác-hàn đứng sắp hàng cát trên thềm để chào mừng ông bà chủ mới. Chàng xuống xe mở cửa đón Thúy-Liên ra. Đôi vợ chồng trù lục ấy coi có vẻ sung sướng và vui, chỉ dè dặt y vào nhau, không còn biết cái thế giới ngoài là gì.

Xuất ngay hôm ấy Giang-Lâm tỏ ra rất ân xem vợ, rất chiều chuộng vợ, đưa đì thăm khắp mọi nơi trong ấp. Biết tôi, hai vợ chồng ngồi ăn no nỗ trộ chuyện ở gian phòng gác, mãi đến khuya mới dừng dậy cùng đi lên gác.

Trong gian phòng lớn, Thúy-Liên đứng sỏi lót trước tấm gường gác đứng tháo chuỗi hạt ngọc ở cổ ra, chợt nghe tiếng động sau lưng, nàng giật mình ngoảnh lại.

Thì ra chàng đang đứng tựa cửa sổ. Nhưng Giang-Lâm lúc này coi có vẻ biến đổi, hồn chàng còn là chàng thiếu niên ẩn yểm lúc buông trưa nữa.

Thúy-Liên với nhien thấy lạnh

đến sương. Nhưng nàng sợ gì? Nàng ô trong tay một người ty ý

nhưng đeo trai tim trao cho kia mà. Ngày lúc nàng trao trai tim cho

biết là nhận một cuộc đời mới mê với người ấy rồi kia mà! Nàng một lòng tin nhiệm giao phò cả đời

một ký nguyên mới cho em. Cho nên em cũng có chút bồi hồi cảm động. Thế thôi.

Giang-Lâm vẫn trừng trừng nhìn

đời của em ư? Nhưng lúc này em có chút cảm động thực, cái ánh mắt sẽ thay đổi cả cái đời của em, mở một ký nguyên mới cho em. Cho nên em cũng có chút bồi hồi cảm động. Thế thôi.

Giang-Lâm nhẹ nhàng lai yê. Bỗng mắt chàng long lanh lên, các thó thị ở mặt eo rum cá lại, coi rất kính hãi, làm cho Thúy-Liên lần này sự thực, nàng lùi lui kêu:

— Kia, kia, chàng Giang-Lâm

yêu qui của em, sao vậy?

Giang-Lâm nhắm mắt một phút, lúi mò choảng ra thi hình như chàng đã cả quyết lâm rồi. Chàng liền thủng thẳng hồn lai gân chỗ Thúy-Lâm ngồi nhìn vào tận mặt, dĩnh dạc hỏi:

— Cố trường cuộc, hồn nhân này là do ái tình mà ra ư?

Thúy-Liên kinh ngạc hết sức, mò to mắt nhìn chàng:

— Chàng nói gì em thực không hiểu. Chàng không yên em rồi sao?

Giang-Lâm dần từng tiếng:

— Cố cõi có mơ tưởng hão huyền nữa. Tôi xin nói rõ đê có biết là không bao giờ tôi có ýум cõi...

— Vây sao chàng lại kết hôn cùng em?

— Là vì cô là con gái... lão Nghiệp-Sam. Mả caphá lão Nghiệp-Sam đều là kẽ thù của ta, cô nghe rõ chưa.

Thúy-Liên giật mình, ngước mắt nhìn Giang-Lâm, gương cười mà rạng:

— Minh nói đâu đó sao? Hay là tai thiếp nghe không rõ?

Thi Giang-Lâm hầm hầm đáp:

— Thay đổi! Ta xết hồn với cô là vì lòng thù oán chứ không phải vì ái tình! Ta không hề có thương yêu có một chút nào!

Tiếng sét đánh dội nhiên trên quang trời quang, không làm cho Thúy-Liên sợ run bàng cầu nói ấy. Cái mộng thơ ngày của nàng thực tan vỡ rồi. Một đỗi hình như nỗi đỗi lâm đỗi. Thúy-Liên đang ngồi vắng vẻ, hình như bị lột xuồng bô.

(còn nữa)

Nhị Lang



— Hình như em có ý sợ ta thi

phai?

Thúy-Liên pha lèn cười:

— Việc gì mà sợ kia chứ! Chàng

hàng chảng phải là người mà em đã

một lòng tin, đem phò thác cả cái

CHUYỆN PHIM HÀNG TUẦN



Hai chia tay, François và Valentine không phải là Clara mà là Francois xinh đẹp kia...

SONG NU'A MÀ CHI...

Anh-Bạt thuật theo phim
« LÈ JOUR SE LÈVE »

— Cứu tôi với ! Ai cứu tôi với ! Tôi chết rồi...

Cái người đang tuổi kia chạy ra và kêu cứu ầm ầm. Tên như thế...

Ở ngõi ô kinh-thành Paris, giữa một chỗ của dân thợ thuyền ở, một ngõ nhà cao năm tầng lầu sòng sưng. Lúc đó chiều đã gần tàn, Ngôi nhà kia thật yên lặng. Thang gác không có một người lên, xuống...

Vậy mà ở một tùng gác kia, qua một tấm cửa đóng, người ta nghe thấy hai người e căm nhau rất dữ dội. Và một tiếng súng đột nhiên nổ lên.

Rồi...

— Cứu tôi với ! Ai cứu tôi với ! Tôi chết rồi...

Ở ngõ nhà năm tầng ấy, cái người đang tuổi kia chạy ra và kêu cứu ầm ầm... Người ấy màu váy dày người : ý chung bị thương nặng. Hắn cố sức vén thang gác bước xuống một mình. Nhưng Valentine — tên người ấy — mới bước được vài bước thì quỵ ngay xuống. Vì hắn lún tròn trên thang gác. Hắn ngã xuống sàn gác dưới,

bản giầy và cái ròi nằm im. Hắn chỉ còn là một cái xác...

Thiên hạ chạy tản loạn vì không hiểu ra sao. Và chỉ vài phút sau thì một toán đồng đội-xếp kéo đến. Họ s่อง sọc lên thang gác và gó vào gian buồng kia để bão hùng thủ ra. Nhưng không một ai giả lời. Họ này cưa đinh vào, nhưng mấy phát súng nổ lên, bốn viên đạn bay qua cửa : hai người đồng-xếp nhau nhô óm bụng nằm dài trên sàn gác...

Cái người vừa bắn chết Valentine và lại bắn vào cả đồng-xếp ấy, lúc này đang mệt mỏi trong buồng như một con vật bị vây : người ấy là François. Với một viên đạn bắn vào Valentine, François đã huy động cả một đội cảnh-sát đến dày đặc chàng. Lúc này : chỉ còn vài giờ chàng được sống tự do, François không chút hãi hùng, chàng đang yên lặng ngồi nghĩ lại lần thăm kịch vừa qua.

Từ trên cửa sổ cao nhìn xuống đám đông họp ở trước ngôi nhà mình ở, François đã nhớ lại cứ chỉ

cửa chàng. Chàng lại nhớ lại những ngày vui cũ...

Vì cũng ở chỗ này : Nàng thường sang lại mỗi ngày, khi giờ mới sáng tinh sương, khi chàng bước chân đến số làm việc. Trong một cái xưởng lớn lao và rộng rãi như cả một cái phố : François làng nghề đánh bóng các tấm thép. Thực là một nghề nguy hiểm, dễ chết như không !

Nhưng François làm việc chăm chỉ vì đời chàng vui vẻ lắm : chàng thấy cuộc sống của chàng có ý nghĩa và cũng.

Và ngày này qua ngày khác, chàng làm việc hoài.

Thế rồi...

Thế rồi, một buổi sáng kia cánh cửa buồng của chàng làm việc bỗng dừng mở rộng ra. Một cô thiếu-nữ xinh xinh : Francois ngoan ngoãn bước vào. Thật là một sự lạ lùng xảy ra ở nơi đây, chỉ có thợ thuyền đèn, bần và những máy móc ngồn ngang. Nàng cầm ở tay một bó hoa hồng to tròn. Nàng định đến nhà bà phó-giám đốc, nhưng vô tình đã lún cửa vào đây !

François dừng tay lại và mỉm mè nhín cỏ bé tươi tươi kia ! Rồi chàng hỏi :

— Đã đâu đây !

Như là chàng đã quên thân nàng từ lâu lắm. Francois lúc đầu không trả lời, nhưng nàng mỉm cười ! Một cái cười sao mà vui, đẹp thế ?

Từ ngày đó hai người quen nhau. Cả hai cùng là những đứa con vồ thừa nhận mà nhà Bảo-Cô đã nuôi nấng lên thành người. Thật vậy, không bao giờ người ta yêu quý nhau bằng khi hai người cùng ở trong một cảnh ngộ. Vì thế mà François và Francois, sau buổi đó, gặp gỡ nhau luôn.

Rồi ái-tình này ra, rồi hai người yêu nhau. Nhưng chuỗi ngày đẹp kéo dài tưởng chừng như không bao giờ hết...

Vậy mà...

Cái buổi tối Francois tiếp chàng lần đầu tiên ở gian phòng của nàng đã làm cho Francois bắt đầu 'ghen' 'tức', và 'nghĩ', và 'nặng'.

Chắc ở đời không có ai sung sướng bằng Francois và Francois...

Nàng làm công cho một hiệu bán hoa, dành vậy, nhưng tai sao tôi ấy mới ngồi với Francois chứ được bao lâu, nàng đã xin phép ra đi.

— Em đi đâu ?

François cười rất đẹp :

— Em phải ra phố có chút việc cần !

Francoise yên lặng không nói gì ! Nhưng một mối nghi ngờ đã tràn ngập lòng chàng : chắc là Francois ra đi là để hòa hợp với ai đây. Lòng ghen tức nỗi lên, Francois lẩn lút 'heo gót' Francois : và thấy nàng đến một hàng cà-phê nhỏ nhốt kia. Trời ơi, nàng đến nơi đây làm gì, để gặp ai ?

RồiFrançois sẽ biết...

Ở trên một cái bức gỗ, chàng nhìn thấy một người : Valentien. Valentien đang dâng n้ำ canh cho làm trò. Nhưng nhìn mặt cái người quái gở ấy ai mà thương được. Thị chính ngay cả Clara cũng làm trò với hắn cũng vừa bỗn ra đi. Có không muốn ở cùng cái con người quái gở ấy nữa dù rằng cô đã



sống cùng hắn đã hai năm giờ nay rồi !

— Anh bảo tôi yêu làm sao được Valentien. Đã hai năm giờ nay, tôi chịu lụy đã nhiều. Thế mà đến bây giờ tôi phải bô hồn, là vì tình nết hán tôi tàn, đe tiện một cách lạ...

Ngoài cạnh Francois ở chỗ bán rượu, có Clara đã tách khỏi những lời ấy với Francois dù rằng cô mới gặp Francois lần thứ nhất...

— Valentien là một đứa khốn nạn là lung...

François làm bầm nhắc lại câu của Clara vừa nói...

Trời ơi ! Thế ra Francois mà chàng yêu quả đã lâm thám Valentien : con người khốn nạn này. Francois buồn biết bao ! Quả thật vậy, chàng buồn biếthao ! Chàng ngần ngại nhìn theo Francois — lúc Valentien vừa lâm hết trò — để thấy nàng vào buồng riêng của Valentien.

Chàng thở dài, ngao ngán. May mắn sau khi Valentien dẫn nàng ra cửa, Francois đã định nhảy sô lết hồi nòng. Nhưng chàng không đủ can đảm chấn ván một người yêu, chàng chỉ kịp lôi giùm mình vào sau một tấm cửa để lặng lẽ nhìn nàng... đi qua. Đì qua như một mối hạnh phúc đã qua...

Nhưng chàng lại thấy lòng sô lết. Chàng định chạy theo Francois. Thị một bâng tai nắm chàng lại. Francois ngoanh lại và thấy Clara say đắm nhìn chàng : Clara đã mê mệt những cử chỉ dâm dối của chàng rồi...

Hon thế nữa nàng đã nói :

— Anh ơi, anh ở lại đây bên vực em với Valentien chứ... Đừng đi em một mình !

Lòng nghĩa khí của chàng sôi lên. Vâng Francois đã dõi chàng... Thi chàng sẽ ở lại đây.

Năm phút sau Valentien đến tim Clara thật... Vì đã hứa với cô, Francois đuổi Valentien ra khỏi cửa. Nhìn hai cảnh tay to lòn của Francois, Valentien không dám nói nữa lời, hắn mở cửa di ra.

Đêm nay François sẽ ở lại với Clara và không về tìm Françoise nữa.

Nhung, thời gian qua...

Và trong buồng chàng, lúonai, Françoise đang điem iinh sống nót đêm cuối cùng của chàng. Cảnh vật đều yên lặng, một cái yên lặng rùng rợn lè khung...

Chàng hắt hết dien thuoc lá này đến dien thuoc lá kia. Thế rồi dời nhien các bắc dội-xếp tần công. Họ nấp sau nhung phiến sét dày và bắn phá qua cánh cửa; và, vi hi, vì Françoise đã chặn cửa bằng một cái gỗ thật nặng, thật dày. Các bắc dội-xếp đánh khanh thay obju, để ngiảm tim một cách khác vào cho bằng được buồng Françoise mà không lồn hại một người nào!

François đã quyết định rồi. Chàng sẽ không bao giờ ra khỏi gian buồng này nữa. Không bao giờ nữa...

Nhung trước kia...

Trước kia ngày ngày chàng vẫn ở gian buồng này ra một cách đường hoàng tự-do. Tự-do như không khi dưới ánh mặt trời... Và chàng nhớ lại... Chàng nhớ lại một buổi sáng tươi rói của một ngày chủ nhật kia chàng lại nhà Clara, vi Clara sau buổi gặp gỡ, kia đã ở lại với chàng.

Nhung ngày chủ nhật ấy, Valentim cũng đến nhà Clara. François bực mình hét lên. Chàng chưa bao giờ chuyen với con người khốn nạn ấy hay sao?... Mùa hè này chắc một chuyện rắc rối sẽ xảy ra... Họ gần nhau sao được. Không, không... không phải Clara đã chia rẽ hai người. Cứu Francois mới là kẻ chia rẽ hai người.

Nếu François đã nghĩ như thế thì được, Valentim sẽ nói rõ sự thật. Một suy luận thật rõ ràng...

François là con gái tôi! Trước kia tôi có một đứa con với nhau tên tôi. Tôi phải đưa nó vào nhà Bảo-cô. Từ đó tôi hối hận mãi. Đến tận bây giờ sau ngày hai chục năm giờ, tôi kiêm tôi mới thấy François, con gái của tôi.

François là con của Valentim. Nghe thấy tin ấy François thấy nhẹ bỗng lòng đi. Chàng không có cõi gi để ghênh taong với Valentim nữa.

Ngay chiều ấy trong vườn hoa Françoise làm ở đó, một đôi uyên-vương duong thủ thi cùng nhau, duong bàn định cùng nhau để xây giài dinh, để tim hạnh phúc. Chắc ở trên trời lúc ấy không ai sung sướng bằng Françoise và Françoise.

Nhung tại sao...

Tại sao Françoise, dã cất tiếng cười khi chàng nói chuyện nàng về bồ dề của nàng. Nàng dien nhiên bão chàng:

— Valentim mà là bồ em sao? Bởi nào Valentim lại dè ra em được! Ai bão anh thế? Em đến nhà Valentim là bởi Valentim dè với em rất tệ như một người cha vậy... Valentim qui em rất nhiều. Mùa hè xưa em tim hoài không thấy tình yêu mến ở đâu cả... Vì hè em có gặp gỡ Valentim một đôi khi... câu chuyện chí có thể, em có giấu diem gianh dâu?

Françoise đã nói thế. Nhưng Francois tin nàng vô cùng. Nhưng Francois tin nàng vô cùng. Ông ấy chàng lại nhà Clara dè gã biết nàng, vì chàng sắp lập một cái già dinh với Françoise, có bể chàng vẫn yêu qui từ trước tới nay... Nhưng ở nhà Clara ra, Francois lại thấy lòng ghen sói nỗi tên cõi diem... Chàng có cảm tưởng như đang sa xuống một đồng bùn, ghê tởm. Vì phái chàng Clara đã chẳng nói với chàng:

— Valentim yêu Françoise như con u! Anh làm tôi chết cười! Anh nên nhớ rằng Valentim có nhung cù chỉ rất tối tăm, dè hèn... Hắn đã chiếm được tình yêu của Françoise nhưng không phải là dè coi nàng như con dấu: anh nhầm rồi...

○

Trước kia nhà chàng, ban đông đã đi rồi, nhưng các bắc dội-xếp vẫn chờ đợi hoài... Trong khi ấy thì Françoise lại nhà Clara. Nàng hỏi hộp, cầm đồng quả. Vì giờ đây cái móng đẹp của lòng nàng vừa xay nay đã tan nát rồi, thi ôi như baoi dường, trong ngôi nhà kia Francois — cái người nàng yêu nhất đời — đang điem thủ đợi chờ sự chém...

Đêm đã khuya lắm... Nhung Françoise không tài nào nhảm mới được. Nàng lo sợ cho Francois nhiều quá...

Clara trãi lại ván diem tĩnh như thường. Nàng đã sống với doi, đã lán lộn với doi nhiều quá rồi. Nàng kéo các bức rèm xuống và ngồi lỗ sory cung chảng iech gi, cái thén minh nén lo cho minh trước đó. Giờ đây, đêm đã khuya nàng hay nghe một giac ngủ ngọt. Còn ai muốn yên, thương, đau khổ, buồn chát thì mặc. Từ xưa có ai lo cho nàng mà nàng lo cho ai?

Ở ngoài đường hông có tiếng hò reo: doan-hub-ném hoi ngat dã đến kia rồi! Ya Francois trong buồng đang ngồi nghĩ lại lần án mạng vừa xảy ra lúc này...

Phải, phải chính thê: không phải lỗi Giang. Vì giang khi chàng ien dày đồng hông hòi thức và đặt minh ien giường định ngã dè mai dày sớm vào xương thịt thi đét nhien Valentim dàu cửa bước vào...

Mặt bùn ta dài igan vô cùng. Hắn ta đã bêta tin Françoise yêu Francois và ý định của hai người định lấy nhau... Hắn ghen tuông và đau khổ vô cùng...

Hắn dài nhìn vào iận mặt Françoise dè nói những nhời tay độc... Và Françoise đã diem tinh rút súng ra và bắn cho Valentim một viên đạn...

Cái người khôn nạn ấy đã chết rồi...

○

Valentim đã chết rồi... Vì taé các bắc dội-xếp vẫn chờ chye ở ngoai kia. Francois dã sẵn sàng chiếc súng lục ở đầu giuong. Viên đạn cuối cùng sẽ dè đánh et chàng.

Sóng mà làm chi nữa! khi

banh phết đã mất rồi...

Xa xa ở trên mái nhà một người lính bò lại. Ở tay hắn cầm một quả bom hơi ngọt, bắn rinh ném vào phia Francois. Nhưng chàng đã trông thấy hắn. Va giua lúc qua bom ở phia xa bay tới thi Francois đã dè súng vào thái dương mà bóp cõ... Chàng nằm lún ra trên sán bón trong khi hơi ngọt bay tỏa ra bốn phia...

Ngay lúc ấy chiếc đồng hồ của Francois lòn dày từ tối trước đột nhiên chuông hông với kêu rền... dè bao một ngày đã tới...

Gõ òi đã sang rồi! Một ngày nữa lại tới đây. Cõe đời lạnh lẽo vẫn thản nhiên qua các cảnh vật của người đời...

ANH-DAT

người bạn

NGUYỄN HUYỀN viết và vẽ

Tân và Vĩnh là đôi bạn rất thân, có lẽ vì ở tình bạn bè của hai người ấy có những trái ngược.

Tân là một họa sĩ có chân tài, yêu nghệ-thuật, iôn thõa những cái thanh cao của linh hồn, sống rất giản dị; những kẽ dàu nghịch thường bảo là sống giàn.

Còn Vĩnh tính lai rất lâng lõ, nghiện hút, thích rượu chè, mê bomy dĩ, thư két của bồ dến năm bảy bận vi đánh cá ngừ.

Theo mà hai người ấy đã thân nhau hơn ruột thịt. Xa nhau họ nhớ, vắng nhau họ thấy buồn. Tân luôn luôn công kích tính bê tha của Vĩnh. Còn Vĩnh chỉ cười khi thích dứng xem Tân vẽ. Nhiều khi bị Tân nói quá Vĩnh tức lèn chỉ cãi: « Miễn là tao không đều cảng với may thi thôi. »

Anh chàng Vĩnh lèu lồng ấy đã lừa thầy phản bìn, đã luon luon thất ước, nhưng đối với Tân thì Vĩnh ngoan ngoãn như cõi nha mi, dè bão như con búp bê xinh xắn và lại là một người giúp việc rất dắc lực. Những con thèm rượu, thèm thuốc, nhó gai, Vĩnh có thè quên di hết, khi được xem Tân vẽ.

Người ta có thè bảo những bức tranh của Tân là tinh mèu ẩn áp trong đem giá lạnh của lòng Vĩnh đấy. Lắm lúc canh báu đèn, vor vân ngõi tui doi bieu rạc của mình, Vĩnh lường như Tân là một cái bóng, một hương thơm, hay là một tiếng dương cầm nào to lồng. Anh ta nâm dài trên chiếc giường do bùn, nồng nặc những mùi hôi tanh, dài những rệp, có cõi dĩ nãu áp béo cạnh, giòng nói ôi, béo như cây thịt; và khi ngửi tới bạn, lại thấy lồng nhẹ lâng lâng. Anh lim dim mắt sè thò phác hơi thuốc, nhìn lan khói bõi lồng lờ: « Sao con ngưới ấy thường ngồi cạnh anh, thường mặt sàu anh về doi du dâng lai xanh đến thế? Rồi Vĩnh như diễn đại ôm chầm lấy người gái dĩ sẽ lâm bầm: « Lám gi cõ xương thịt ở con ngưới ấy ». Lám cõ gai diem phè lèn cười tướng anh quá say thuốc nên them thi.

Sáng tinh sương... Loan là vợ Vĩnh nắm quen tron trong chiếc chăn bông trắng tinh. Cửa sổ mở

toang, gió lạnh thổi tat vào chiếc màn tuy bay phor phat. Ánh sáng xanh nhaphé phot trong phòng. Loan nằm nghỉ êm hai tay ôm chiếc gối nồng mât sè mõ, hơ thò cháp chón ngày thõ nhir đưa tre vua tinh giác. Mở tóc mây dến óng à sôa sau gày hoai xanh mát lâm khô mặt trái soan thêm diu dáng và trong như ngoc thach. Bối mây hông mìn là ánh hồng thiêp của buồi tâ dương.

Nàng tròng dờ dồn qua ánh mản, lung lờ nhìn cảnh vua qua, dang lờ mờ trước mặt. Nàng vừa chợt tinh một giac mông êm đềm: Loan mè thay hai người lạc vào rừng mai trắng nuốt. Lá non xanh rợn lâng trong những cánh hoa trong nhu tuyết, không khí trong rừng mai cháp chòn, gió ở rừng mai mori trên da thịt. Quando đó vài con chim hóng-yến lượn hót vui tai. Chàng và nàng dàu rôn với đam bướm ngã sác bay lụng quanh eo. Hoa mai dung nhèo quá trắng xóa cõi đất.

Loan nằm thoái mái trên nệm hoa quàng tay ra sau gày, thòi phu những cánh hoa bay lướt trên mặt. Gần đây ôi dòng suối róc rách Tân dang mực nước bi bõm vừa hát ngheu ngõ. Mọi đam chìm vắng rui vui bay lén riu rit ròi dập cá vào người người nàng. Tân dì lại quàng lèu dàn nồng vòng hoa mai trắng bao là nang tiên của rừng mai đấy. Nàng se cười rồi chợt tinh, sò soạng tẩm chén bông mo bõi nhu đang vâu trên đem hoa trắng kia. Tiếng chim sòi rui rui ngoài hien nhu đam chìm hoang yến đang bay nhay bên minh. Nàng nhâm mát dè mong hường nốt giac mông êm đep ấy, nhưng ác nghiệp thay, sòng rồi! Loan ôm ghi lấy chiếc gối bông nát nhú, sè nhầm mát. Một khoái cảm hồi hộp nhu ngâm vào những thò thịt làm ngưới nàng nóng ran.

Ngoài sân có tiếng Tân nói trêu một chú Mán náo đì qua. Tân vừa học được mấy câu tiếng mản nói tro tré dến hay. Nàng mím cười Au yém :

— Chi Vĩnh đâu, dậy ngồi vê di chư! Chè, tại chiều qua ăn ngô rang nặng bụng nén dày trưa rồi,

Loan hật cười, thoảng nhán thấy cái mờ mòng
của mình đối với tình ngay thẳng của Tân là vô lý,
nàng tung chấn vùng dậy, thấy trong lòng hồi hộp
vui vui.

— Anh định vẽ nàng tiên qua lão sương mù hay
sao mà đòi vẽ sớm thế?

Vịnh đâu như đang rưa mặt ở sân cười vang:

— Phải đấy! vẽ nàng tiên ăn ngô rang qua sương
mù, bức tranh chắc phải ngô lâm.

Tân ở nhà Vịnh được tuần lè nay, chàng thấy
lòng nhẹ lâng lâng vì được xả Hà-nội bui bãm và
nhất là được vẽ những cảnh nái non lá mít.

Loan thì từ ngày có Tân tự thấy tré hồn lại. Nàng
thich cười dù và pha trò luôn luôn.

Nơi rông rả lòng ở dã bót trồng trái. Cảnh vật
đối với nàng đẹp thêm ra. Những căn phòng và đồ
dạc nàng thấy đỡ lạnh lẽo. Còn Vịnh, dã tuần lè
nay hớt vè Hà-nội lèu lồng, quên những đêm thức
suốt sáng, bớt cờ bạc. Một linh tinh như tuệ dày
chàng thấy đời sáng đẹp thêm lên.

Dã một tuần lè nay ba linh hồn ấy cùng nhíp
nhangleo theo nhau liên tiếp. Dã một tuần lè nay ba
người bạn ấy chắp chờn trong tình cảm mè mạ. Họ
quen cùi dời ở dã bót bụi mù, sống với núi biếc rừng
xanh. Người ta bảo tình yêu là cao quý và thiêng
liêng, nhưng tình của ba người bạn này là còn cao
quý linh thiêng gấp trăm vạn lần. Họ như nhau
không phải vì những cái hòn nồng nàn; nhở nhau
vì họ thiếu một linh hồn để hòa hợp. Tình của họ
là tiếng vang bồng của chiếc dương cầm cẩn cho
lòng họ đang bị vắt vơ và trống trải...

Hôm nay Tân về!

Vợ chồng Vịnh tiễn bạn ra ôtô... xe bắt đầu
chạy bành bành... Vịnh thấy lòng nao nức như nhau
tiếc một vội quay trong đời. Bóng Tân ngồi trong ôtô
mờ dần theo cát bụi. Vịnh cảm thấy lai quai
lai với đời hàng ngày trồng rồng mà nau cỏ lồng.
Lại những ngày lèu lồng, lại những cái tuc tát.
Ngày hai buổi Vịnh lại chỉ trồng thấy những bộ
mặt ngày ngay của các chú Mán vào hũ đèn mưa
ruou cười nói ngô nghê.

Loon đứng tần ngần bên gốc cây luồng, nàng thấy
chợt mắt trong lòng một cái gì tươi sáng. Thế là hết
những ngày nắng lồng, lại may quay lại với những
giác ngô trưa nặng nhẹ, những buổi sáng àm đạm,
những ngày bảng phẳng, những buổi chiều lạnh lẽo
buồn tênh.

Hai người, cùng một lúc nhìn khoảng bụi xa till
sẽ thở dài.

NGUYỄN HUYỀN

Không đó thì đây...

(Tiếp theo trang 3)

CHỦ NHẬT

Câu nói này, ít lâu nay, người ta nghe thấy nói lời
luôn trong Thanh-hoa, sau khi sẩy ra việc lôi thôi cái
vết độc đặc giữa người có vẻ là ông Trần-vân-Lang với
ông huyện Thạch-thanh rất yêu quý của chàng ta.

Chính người trúng số là Lăng thê mà tắm vè ấy lại
bị lừa Cầu đánh tráo mắt, may nhờ quan trên minh
xét mới khám thấy ở nhà riêng ông Nghia Nguyễn-
vân-Hiền huyện Thạch-thanh, do người cậu ông là
Tôn-thất-Lang phải chịu phép tội tắm vè ấy.

Đứa luận tình Thanh rất xôn xao về vụ này: người
ta cho rằng người thả mưu đánh tráo lăng vè có lẽ
chính là ông huyện Thạch-thanh, vì theo lời M. lý Lăng
nói thì ngay khi được tin báo trúng số 10 vạn, ông
huyện Thạch-thanh có báo phải chia đổi cho ông một
nửa: M. lý Lăng xin «vì thiêng» 1 vạn biếu quan nhưng
quan không nghe. Đến khi vè bị đánh tráo rồi, ông
lòng lại gọi đến dọa rằng nếu không trúng số 10 vạn
ma nhận chàng thi sẽ bị tù là khác!

Đó là dư luận.

Riêng tôi, thì tôi cho đó chỉ là một chuyện vu cáo một
người trung trực là ông huyện Nguyễn-vân-Hiền mà
thôi.

Chàng qua là người thấy ông huyện Hiền hiên quá
nên người ta muốn bắt nạt, gắp lửa bỏ bàn tay vầy.

Kiểm duyệt bỏ

Ông không những muốn trả cho liệt những quan đó
di ma thôi, ông lại còn muốn giữ gìn cho ông lý Lăng
khỏi sao tag những quan khôn nạn đà nên ông mới
cắt hổ tôm vè sốt tại nhà riêng của ông ta để cho quan
cướp trúng mắt rà, có lấp trâm mưu nghìn kẽ tia
chàng nứa cũng không sợ mai gi.

Theo như dư luận, ông huyện Thạch-thanh có báo
ông Lăng đưa 5 vạn cho ông.

À đã thế thì được! Dã khoe nói thế thi phen này ông
kiêng ông Lăng vè danh giá và xin lỗi thường 5 vạn
cho mà xem!

Đè coi trước sau 5 vạn ấy có thoát khỏi tay ông không
nào.

Có phần mồi cai la ở đây lại còn có công lý nên ông
huyện Hiền còn phải nghĩ ngại xem sao đã!

Trong khi ấy thi có cùi lín ông lý Lăng đã dì lình
10 vạn bạc kia rồi... Trời hại con người ta thực!

TIẾU-LIỆU



Thơ sai văn

Thu và Nghia cùng làm một sơ, sở
ở ngay ven sông. Thu là sếp của Nghia
nên hay xò xiêm và hay bắt nạt Nghia lắm.
Hôm ấy được hôm giới dẹp, mấy nức
thật hồn hồn, ngồi ở trong sở nhìn qua
cửa sổ ra sông. Thu và Nghia bỗng thấy
lòng thơ man mác động.

Thu liền bảo Nghia:

— Thu ơi, nhân tiện hôm này giới dẹp,
ta lại có hứng, vậy anh em mình làm thơ
chơi đi.

Nghia nín lời Thu phải vàng lời. Tức
thi Thu đọc ngay bài câu thơ:

Hôm nay giới ván máy,

Nghia ơi! Tao đánh bão máy!

Nghia biết Thu xò mình, câu quá nhưng
Nghia nghĩ rằng Thu là sếp mình nên
chàng chịu nhịn. Tuy vậy chàng cũng dọc
ngay bài thơ:

Hôm nay giới ván máy,

Thu ơi! Tôi đánh bão ống!..

Thu lịm người dii nhưng vẫn cố dii
tinh bão khía :

— Anh làm thơ hỏng mực ván rồi. Vì
chứ máy có vấn với chữ ống đau!

Nghia cười xòa :

— Vẫn hay không ván tôi mặc. Miễn là
tôi đánh được bỗ ống. đã già thù cái da,

Ông ấy ở đây rồi...

Bác Cửu là một người nghiên ruyrú
rộng. Mùa hè phải cái tình sợ vợ. Kho một
nỗi bạn bè lại cứ nằng nặc rủ bác đi
chè chén thau dầm, suốt sáng. Thành ra
đêm nào bác bà vè nhà là bác cũng phải
nghỉ ra một mèo dã lừa vợ.

Thôi rồi hết đêm này bác vừa vè đến
cứa là bác hét tướng lên:

— Thời cháo anh Bích nhớ! Khuya rồi
anh cho phép tôi vè thời kèo nhà tôi dậy...

Dù rắng lục ấy bác chí đứng có một
minh thôi.

Lại đêm đêm khác, bác cũng lại kén
rầm lên :

— Bồ hôm khác vây anh Kỳ nhớ. Hôm
nay naï tôi còn đợi tôi đã nói câu chuyện
còn...

Thành ra bác gái bao giờ cũng không
nữa cự bác vì bác «phải bắt buộc theo
các ông bạn thò tă kéo bác đi cho bằng
lòng».

Thôi rồi một hôm bác vừa đến cửa
đá, nói to mọi mình :

— Anh Thủ, xin lỗi anh nhớ! Hôm nay
nữa không thể theo anh đi được nữa, khuya
rồi...

Tức thì bác gái ở trên gác thò cõi xuống
hết rám :

— Ngày xưa, sắc dẹp đã làm cho các vua
chúa mất nước như bờn, đem ngai vàng
dánh đổi lấy cặp mèo nhưng là thường.

Ngày nay, các anh chàng vì sắc dẹp: thay
kết hay nhện cơm đê đánh tiền may «mảng-
tò» cho dão cũng chẳng phả là le!

Tiện đây xin kể cho các bạn nghe một
câu chuyện — chàng biết có dáng tin hay
không — nhưng chính vì sắc dẹp gãy ra:

Hai ông bạn gặp nhau ở giữa một phố
kia, sau cái bắt tay, may ông lây thuốc lá
mời bạn. Ông kia nhận thuốc lá ngậm &
miệng; nhưng phòe líp-sút ông móc
tui lây đậm và tự mình đánh đậm đê mờ
bạn. Bất ngờ, giờ lúy áy một dão dẹp không
nói vào dão được, hóng hướt qua. Hai
chàng ngán người nhìn theo, thành ra đắng

lè cái đậm đánh cháy chán vào điều thuốc
lá cho bạn thì ông này nhặng ý lịt châm
ngay vào mũi bạn. Đến nỗi sau, khi tên-nữ
đi khói rồi, ông cầm cùi mèo giày nhảy
người lên vì qua điếm cháy đến cuống rót

cháy sém cả hai ngón tay của ông lúc nào
ông cũng không biết nữa. Ông đang xuýt xoa
kêu đau thì đột nhiên ông ngậm thuốc
lá kia kêu kêu thát toanh lên :

— Chết, chửu anh hại tôi rồi! Que diêm

lúc này đã đốt mat nứa mài tôi dày này.

Ông bị bong tay vội ngảng lên thi thấy bạn

chi còn só nửa cái mũi thôi!

TÙNG-HIỆP

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc-Tân-Vân
Imprimé chez Trung-Ngô-Tân-Vân
36, Boulevard Venet d'Orléans, Hanot
Tirage 100 exemplaires
Certifié par la Direction de l'Insertion

LE GÉRANT: NGUYỄN-DOANH-VŨNG