

TRUNG BAC TAN VAN



NINH

VĂN-LANG
CHỦ-TRƯỞNG

BUÔN THẦN BẢN THÀNH

SỐ 32 — GIÁ: 03.
13 OCTOBER 1976

Không dò...

Do Võ Phi Hùng Cứu HS Petrus Ky

Limoget Ông Jean Mailleret & Gantat, còn Ông Roland Dorgelès thi
hiện ở Marseille.

THỦ HAI

Sang đến tuần lễ vừa qua tình hình trong nước ta đã yên lâm không còn như tháng trước. Ngày 7 October, các trưởng công đã mở cửa để đón học trò —

Phố sá lại sáng sủa như thường. Cảnh buôn bán lại sầm uất. Quân lính còn lại ở Lạng Sơn đã trở về. Theo đúng hợp ước, phi cơ Nhật đã đến trường bay Gia Lâm và quân Nhật đã đóng ở Haiphong.

Những người bị nạn bom ở đó đã được làm, lè an táng chia tát lâm. Các quan chức Nhật nói sẽ đến tiền cho những người bị nạn bom nổ ở Haiphong. Haiphong lại sống trong một không khí yên vui ngày trước Khắp mọi nơi, người hiện kỵ đều muốn có thêm cái thành phố nhộn nhịp kia và những hiệu cao lầu, những cửa hàng buôn bán lại được dịp làm da săn uất. Cố nhiên là có nhiều nhà lợi dụng lúc này để đầu cơ. Những bọn đầu... trùm dưới ống lầu này không hoành hành được măg ty bởi vì họ đã bị liệt vào bọn « thanh-tịch bát hão » và dem di an tri một chỗ rồi. Nhưng ai dã di qua Haiphong — nhất là vào hồi này — thi cũng đều phải nhận rằng bọn « chay » hoàn hành dù qua: chàng nó ăn cắp một cách rất công nhiên đến nỗi bắt không xuể nữa.

— Đó là vì táng dối mới phải sini ra như thế, cái đó đã đánh rớt, nhưng ta không thể không nhận rằng chàng nó mà hư hỏng như thế cũng tại vì lưới bieng. Cho nên ai thi không biết, chỉ riêng tôi thi tôi cho cái nạn « chay » đó, lúc này hơn cả bao giờ, ta phải trả cho thật tiết!

— Bắt bồ tù? Vô ích!

— Cho nên nhà Tràng-giới đã dập dân dập? Chưa chắc đã có kết quả đâu.

Ấu bắng, từ giờ trở đi, ta cứ xin nhà chức trách thi hành một chính sách rất gắt gao mà thực tế vi tôi nghĩ rằng dù xấu đến đâu — dù đến nghiên thuốc phiện là khô bó nhất — mà cù thẳng tay đè trị thi đấu cũng vao đó hết.

Một nước muôn tiễn không thể do dự được. Vây kè từ bọn chay trở đi ta phải thi hành một lối trừng trị rất gay go là ví bất được tên an cấp nào lán thâ nhất thì bắt nó vén tay tên để ta trảm... một chử « cược » vào là tôt nhất.

Bé lán thứ hai, nếu như nó không chịu la tràm hai chử « cược » vào ngực, mà nếu nó vẫn không chịu nén thi cái hình phạt cuối cùng lúc ấy sẽ giở ra là lây ngay cái tràm nó mà tràm hai chử « cược ».

Có gọi là đến chết cũng không rúe được nhé!

Mà, chúng ta, chúng ta, lúc ấy, đã gi mà thấy một người có ba chử « cược », khặc toét lõe trên trán, chúng ta lại chẳng dưa hai tay vào túi mà dè phòng quản... « chay »!... cho những đồ vật hay tiền bạc trong túi ta đừng... chay đi?

THỦ BA

Theo các báo Pháp thi năm nay có lẽ không có phần thường của Hán-lâm-viện Goncourt tặng cho các văn-sĩ Pháp.

Kiêm duyệt bộ

Vả lại, từ khi ông Rosny ainé là thê, thi chỉ còn có 9 ông Hán trong viện Hán-lâm Goncourt mà thôi, 9 ông này lại ở rải rác khắp nước Pháp.

Ông Sacha Guitry hiện ở Paris, các ông René Benjamin, Lucien Descaves và Rosny jeune cũng ở tại những miền bị chiếm.

Ông Leo Lagravier thi ở tại quận Gard. Ông Léon Daudet hiện ở gần

Lyon. Ông Jean Mailleret & Gantat, còn Ông Roland Dorgelès thi hiện ở Marseille.

Ông Francis Carco hiện ở Nice, viết rằng :

« Phải có chiến tranh và những sự thay đổi như thế này thi các văn-sĩ và nghệ sĩ, mới nhớ nơi cõi-lý ».

Thật là một câu nói dứt một vè buồn triền miên cho số phận con người cảm bùt và thay đổi một tăm lòng thương xót nhau, mến yêu nhau.

Nhưng dò là nói về văn-sĩ Pháp Còn văn-sĩ ta?

Văn-sĩ ta trong lúc thê giới đương trai nạn chiến tranh thảm khốc, nhờ trời vẫn được bình yên, chưa được gột rữa khôi ôc và biết đến « long thương » là thê nào nên chỉ ra công mà chiến... thuốc phiện ở những tiệm hủi công khai và nói khoác — nếu không phun ta những nọc cảm lục và dỗ kỹ!

Thuốc phiện dâm ba điều vào rồi, họ coi trời bằng vung, cõi và bắt cứ nói đến một kẻ có tiếng tăm nào, họ cứ đương cãi mắt trắng dâ, vêu cái môi thâm hay hất cái đầu bù bù mà « sò loẹt » cõi, chỉ bởi một lẽ nhũng kẻ có tiếng áy không ván một « cõi-láng » với họ. Họ có biết đầu lâm nhau thê là bì ỏi? là hèn? là thấp kém?

Cái lại của người ta, phải đau chí ở chỗ quẳng cáo thất trơ, nã cũng không do ở chỗ « hả » người khác xuồng. « Họ người khác xuồng thi trời lại nặng họ lên cao » câu ấy đã viết ở Sâm-truyện, họ đã từng ngã vào mây trang truyện ngắn của Stephan Zweig sao lại còn không biết.

Cho nên dù lối sơ chiến tranh đến thê nào di nã, mặc dầu, tôi cũng có phải nhận rằng chiến tranh tuy vậy cũng đã lâm ich cho văn-sĩ và nghệ sĩ không phải nhỏ.

Biết bao giờ cho mây ông văn-sĩ chỉ biết nằm siem kia mờ mắt mà nhìn thấy sự thay đổi ở Âu Châu.

THỦ TƯ

Thiếu tướng Nishihara được cử sang Đông dương trong khi đang giữ chức giám đốc trưởng đại binh bị ném không thê o lầu được Đông dương.

Vì vậy, chính phủ Nhật đã cử nguyên-soái Sumita sang đây giữ chức trưởng đoàn phái bộ Nhật.

Nguyên soái Sumita là giám đốc trưởng trọng pháo (Ecole de l'Artillerie-lourde) đã từng làm ủy viên quân sự tại tòa đại sứ Nhật ở Paris từ năm 1933 đến năm 1938.

THỦ NĂM

« Ông Vũ-dinh-Song một diễn-chủ giàu có nhất xã Trường-loát, phủ Nghĩa-hưng (Thái-binh) đã từng di lính đóng cai và làm hò phò Sân nứa, nay về quê láng, muôn dem tiễn mua lấy chúc công danh trong dân xã. Hồi thang Mai năm nay, thấy trong lòng khuyết chân chánh-tông, ông Song quyết ra tranh cai, nhưng khi đã dàn đơn rồi thi có phò-tông Trần-hữu-Chuong ra tranh cai.

Riết không đủ lực lượng đối với người tranh minh, ông Song mới nghĩ cách đem tiễn ra lo chay, thi vira co ông Vũ-vân-Lú, ngô ý muốn giáp ông.

Theo lời ông Song thi ông Lý nói có quên 1 viên giáo-sư có thê-lye, có thê chay được chay áy. Ông Song cùng Lý đến nhà viên giáo-sư ấy. Viên này bảo ông nạp bằng cấp của nhà binh-phat-co voi 2000\$ để lo chay. Nhận tiễn rồi viên áy bảo ông cứ o nhà đợi, đến kỵ bảo cứ sẽ ra và không cần mua cát-tri nữa.

Ông Song mong đợi đã mòn con mắt, cho đến tháng sau, ông lại nhận được, thiếp của phó-tông Trần-hữu-Chuong mới an khao, vi y đã trả trang cho Chánh-lòng. Ông Song bèn cùng ông Lý tới nhà viên Vũ-dinh Song it ra cũng còn dám bỏ tiễn ra để người khái tiếu họ —

... thi dây

lạnh lung là Song kém với chánh-tông Chango, không thê lo được, còn số bạc hâm hố sau di Hanói về sẽ trả. Đến kỵ hẹn, ông Song lại đến hỏi thi viên áy nói đã giao cho ông Lý trả 1000 đồng còn 1000 đồng nữa sẽ trả.

Ông Song có đơn kiện, nhà chức trách đương tra xét...

Xuất 2000 đồng bạc để mua một chiếc chánh-tông X! Rõ dà đất ruộng (ruộng người và ruộng... luồng) chua?

Cái tinh di truyền ham danh chuộng trước của người minh, in vào trong óc mỗi người rất sâu, cho đến ngày nay đã chung dung với những người văn minh nãi mãi rồi mà cũng không sao rửa sạch, thật là đáng tiếc.

Cho nên đeo xong cái tin trên, những người hữu tâm không thể không khóc buồn rầu. Họ bảo:

— Phải chia tên Vũ-dinh-Song do xuât sien tiễn áy làm việc ich chung thi đáng khen biêt bao nhiêu. Tiếc vi y có cái nón ham chuong-hu vinh nén mõi có kẽ gai nham chõ ngứa mà toan gạt, kẽ di phinh pán lõi vò luong tám mà người xuât tiễn mua cũng cảng dâng mọi bài hay nay.

Phải tám. Phải tám. Nhưng ông bạn hữu tâm không biêt rằng cãi lõi đó không phải chí r'eng của kẽ mõa danh. Nếu ta cõi kẽ tội thi ta phải kẽ tài cõi áo dân-minh trước đã, ở định trung không có một chức tước; không song, ở tình lý không có tiếng quan phản qđan tham: không góm.

Sự tám của dân tộc vi dô, mà cứ thế lùi dần bởi vì người ta không biêt bồn phận là thê nào, già trẻ làm người là thê nào. Họ chỉ cần có một cái tiếng thời cõi như anh già h'ien chỉ cần được kêu là dù ch' có cõi giàn giàn h' cho dày dâ bao giờ đâu.

Tôi tưởng rằng một người như Vũ-dinh Song it ra cũng còn dám bỏ tiễn ra để người khái tiếu họ —

đã là hẳn mắc bệnh hư dạnh. Chủ nhibng kẽ chôn tiền ở thôn quê thi mới thuế là những hạng người dâng cho ông bạn hữu tam của tôi riêc móc om xóm vây.

THỦ SÁU

ít lâu nay, không cần phải để ý gi cho lắm, ai ai đọc báo hàng ngày thấy đều rùng mình. Không, không phải vì một ngày Đặc dem dô 120.000 kilos bom ném nặng xuống dô Anh cái lối dâu, nhưng rùng mình bởi chính những việc ở nước ta: ít ngày lại có một vụ dô máu mà không phải dô máu thường dâu, mà là dô máu ghơm ghiec, trông tượng như xưa nay chưa từng có!

— Ô Thái bình, hời 2 giờ đêm 29-9-40 một vụ giếng người rát tàn bạo kẽ bắt hạnh bị chém chí chí tới 18 nhai dao chặt mặt như băm báu, cõi bị gõ bõp sưng to.

— Giữ cháu gái không cho về với chồng con, bà phu Hué Saigon bị cháu rẽ chém chết. Thủ phạm dâm ug hang mắng chục nhai đao xong di đến nhà hội đồng nộp minh,

— Ô. Hoàng dinh Ký thu kỵ toa Khâm, Hué cầm đao mõ bụng tự tử vì tình hay bi ai... ám sát?

— Ô Bắc Ninh... Vào nhà đê bạn xuống chọc tiết mà mõm vẫn cười vui noi:

— « Tôi giết anh đấy! »

— Ô Hưng Yên: Một ông già 71 tuổi đang ngủ bị con gai chặt đầu xách bô hòn bôi vì « Đè cho bô tát » sống sợ lý tên, nén giết đí cho nó tiêu thoát ».

Tôi đang cõi mấy vụ án mạng gân đây để đọc giả biết chơi chử quâ theo lõi lõi này những vụ án mạng như thê theuc nhiều và theuc khiep, cõi nói những người lớn bô ánh hưởng vi những người lớn dô máu rùng rợn đó thê nào ch' cứ nói riêng về dân bô và con trê thi tai hại không thê nào tâp!

Thần kinh họ bị hỏng lẩn lẩn, Họ sống luon luon ở trong tinh kinh khùng và kẽ sâ dâm ra họ tâp đồng bào mà họ tưởng là hàng súng mau người không lành.

(Xem tiếp trang 34)

ĐỀN KIẾP - BẮC

NƠI KỶ NIỆM VI ĐỆ NHẤT

ANH HÙNG CỨU QUỐC VIỆT - NAM

Người Việt-nam đã đọc đến lịch-sử nước nhà ai lại không phải biết đến một đòn vè vang nhất cho nòi giông Việt-nam là bài chiến-thí kỷ-thứ 13, đầu đời nhà Trần.

Ai lại không biết đến lòng ái-quốc hăng-hái và những vỗ công hiền hách của những bậc anh hùng cứu-quốc về thời đại đó như Trần-quốc-Tuấn, Trần-quốc-Toản, Trần-khanh-Dư, và bao nhiêu người khác.

Đền Kiếp-bạc, một ngôi đền rất nguy nga, ở trong một lùm cây xanh tốt trên bờ sông Thương, cách Phà-lai độ 5 cây số, tức là Van kiếp nூ mà trong lục-sinh thời Hung-dao-Vương lập vương phả mà cũng là nòi mà Vương đã đặt phả quan Nguyễn. Đến nay vẫn còn trán năm nhưng mới tu bờ-lai độ một thế kỷ nay, hiện nay liệt vào hàng cổ-tích do trường Viễn-dong bạc-sô trồng nom.

Hưng-dao-Vương thực là vị đệ nhất anh hùng cứu-quốc của nước ta, nên trải qua các triều, đền Kiếp-bạc vẫn là đền quốc-te, hàng năm đến ngày hội các quan-thống-phái đều chầu kề, nhưng có lẽ lần đây là quốc-te mới bắt đì. Về dịp ngày hội Kiếp-bạc thường năm như lại cuộn kháng chiến oanh-liết của dân Việt-nam với quân Nguyên và hời hơn 900 năm về trước, đọc lịch sử vè vang-dó, ai là người Việt-nam lúc nhắc đến lại không phải lấy làm tự hào cho nòi giông và ngậm ngùi cho vân-mệnh và thương-lai nước nhà.

Quân Nguyên của Hồ-lát-Liệt là một đội quân rất dũng-mạnh và thắng khắp từ Á sang Âu và ván nỗi tiếng là một đội quân vô-dịch và hối-thế kỷ 13. Thế mà chính đội quân Mông-cổ ghê-gớm đó đã bị quân Việt-nam ta phả tan hai-lần cả về-thủy và lục-chiến. Ta nên biết đội quân sang đánh nước ta hời đó chính do hoang-giả Thoại Hoàn làm Nguyên-roi và có những

vị danh-trưởng như Tosa-Đô, Ô-mã-Nhi, Phan Tiếp, Tich Lé. Cuộc kháng-chiến của quân Việt-nam kéo dài bao năm mới kết-liệu. Trong những trận như trận Tay-kết, trận trên sông

ngày nay trong óc phản-dòng người Việt-nam đi dự hội Kiếp-bạc đã thành một vị thần mà người ta cầu-lên để bắt-tà, bắt-ma, để xin-bùa chữa-bệnh cho đàn-bà, trẻ-con...

Hội đền Kiếp-bạc, trong con mắt người Nam là lượt ở khắp nơi kéo về dự hội chí là một ngõi đền thờ một vị thần linh-ung có thể trung-trí được những ác-thần và tà - do như Phạm-Nhan thường quấy-nhiều sâm-phụ. Hội 100 người chài đến 99 người không biết đến lịch-sử Hung-dao-Vương. Tệ hơn thế nữa, đến Kiếp-bạc hàng năm ngày hội lại là nòi tu tập của bọn buôn-thần bán-thánh, sống vè-tà-ma và những cách chữa-bệnh nguy-hại-bàng-tân-hương, nước-thải, bùa-bén, dấu-hiệu.

Đến đền Kiếp-bạc và những đền, điện-thờ đức-thánh. Trần-kháp trong nước là ta thấy ngay cái quang-cánh quái-gòi chì-riêng ở-xã-hội ta có, dù bạn-dòng, cốt-quảng-xiên và bạn-phú-thủy chuyên-bắt-tà, ma gác ra để-lừa-dối công-chứng.

Nói đến đức-thánh Trần-người ta chỉ biết là một vị linh-thần có thể-trú-tà, ma và hão-vẽ cho họ, người ta thờ đức-Thánh Trần cũng như thờ-một vị-thần-hoàng, khong-máy-ai-kèo đến cái-công-cứu-quốc của vị anh-hùng đó.

Trước đây mấy-năm, một bạn đồng-nghịệp đã có một ý-kien rất-kỳ-quặc-benh-vyx cho cái lối-cung-lê-quảng-xiên và những-cảnh-bắt-tà, ma-ở đền Kiếp-bạc, cho rằng có như-thì thi-dẫn ta mới di-dự-hội Kiếp-bạc và mới-biết người-còn-biết đến đức-Trần-hung-Dao.

Một-vì đệ-nhất anh-hùng-cứu-quốc như-thì đang-le-hàng-năm-kỷ-niệm thi-toàn-quốc, dân-đều-phải-dự, lê, ngày-giờ của ngài phải là ngày-kỷ-niệm-toàn-quốc, trong-khắp-nước, ai-cũng-đều-phải-tưởng-nhờ-dawn. Ngày-hội Kiếp-bạc ai đã-di-xem-cũng-đều-phải-công-niệm là-không-có-một-tinh-cach-quốc-giá và-không-xứng-đáng-với-lẽ-kỷ-niệm một-vi-anh-hùng. Vì lòng-mẽ-tin-quá-mạnh-de-nên-mặt-tả-lòng-sang-bá-anh-hùng, nên-đức-Hung-dao-Vương một-vi-anh-hùng-cứu-quốc

Kỷ-niệm-bang-cách đó-thì-không-kỷ-niệm-còn-hơn.

T. B. C. N.

TRÊN BẠCH-ĐANG GIANG

Con-công-dέ từ-di-lại-trên sông-dòng-dúc-là-thường. Ta-chợt-tưởng-nhớ-den-những ngày-cũ-mà-Hưng-Đạo-đại-vương-dâ-dánh-duỗi-quân-Tàu-trên-dòng-nước-đục-lờ-này.



TRƯỚC ĐỀN KIẾP - BẮC

Hàng-quả, hàng-bánh-chen-chúc-với-người-di-lê-bái. Hội-người, hơi-dắt, mùi-hương-hợp-lại-thành-một-mùi-mà-không-bức-ảnh-nào-chụp-được-và-cũng-không-bút-nào-tả-nỗi-ra....

TRÙ TA

Các-con-bệnh-dang-lên-dòng-trú-tà, đầu-lắc-lia-lịa. Bệnh-không-biết-có-khoái-không...-chỉ-biết-tái-tiền-của-các-ông-cung-văn-1/ngày-1/thêm-nặng

Reportage Vũ-an-Ninh

Phái chưởng những
chuyện đồng cốt quàng
xên buôn thán bán thánh
đều khởi từ đời Trịnh

NHỮNG CUỘC CHÈO THUYỀN CAN CỦA ĐẲNG-TUYÊN-PHI

với tú đồng-nam hay là một người đàn bà dám-dâng
làm tan nát nhà Trịnh chỉ vì quá mê đồng-bóng !

Về cái lợ đồng-bóng, chẳng
những cái «bồ» đạo-đức phải thờ
ngắn than dài cho là cái ung độc
làm hại hạnh-phúc của gia-dinh,
ngắn trả sự tiến-hoa của xã-hội, cù
đến những người có cái óc «phóng-
nhiệm», đối với việc đời, đôi lúc
cũng còn phải ngừa gan sói tiết
không đánh nhầm mà làm ngo. Vì
chẳng dà lại dụng thanh thành làm
nhiều điều canh bộ bay-bé quá, nhất
là sự dám-dâng, đối với đạo-đức
và pháp luật đều không thể nào
dung thứ được.

Cái lợ ấy chẳng những báy giờ
mới này mồng dam chòi, kè ra nó
còn có một lịch-sử khá lâu rồi,
nhà nhà xưa kia quả đã là
mônh được một sứ-liệu dùng
trâm phân phán tai Đặng-Tuyên-
Phi người yêu quý của của
Trịnh-Sâm trước đây hơn hai trăm
năm có thể gọi là «tổ-sứ» đồng
bóng.

«Sắc dẹp của đàn bà có thể làm
cho nghiêm thành ngang nước»
lời cùnhan nói quá không sai. Nhà
Trịnh phò vua Lê, gày sún được
một lợ lụy đặc biệt & phi đê phi
ba & hòn bài trăm năm, hổng gày
nem một biến cố phi thường, nai
con Trịnh-Sâm chia bè dâng giết
lần nhau, nhân do ngược chua bị
đỗ sụp, ô, cuộc biến loạn ở trong
nước cũng từ đó mà lây lan ra mai.

Các cù làm sa, dus nhau nói vi thế
nó, vi thế kia, nhưng có lẽ chỉ sau
bat sau may mòi là có chắc hơn
sách đồng cốt:

At đưa e cái lợm vào cung?

Chúa ián lọc chết, nước lung tung
phèo!

Chẳng biết Thị-Huệ dẹp đến thế
nào, các nhà làm sủ cũng chỉ tă lại
bằng mấy câu vắn-sao như người
ta vẫn tă cái dẹp của trăm ngàn
giai-nhân mĩ tú xua: may ngài
mặt phượng, như Hàng-nga cung
Quảng giáng trâa. Nhưng trong sú
lại nói thêm Thị-Huệ có cặp «mị-
nhán» khi cười khin, hiện ra
nhieu tình-lứ dâng yêu. Mị nhán
mà các cù nói dò túc là «cáp mắt
lắng dò má». Quả như thế thi trâch
não chúa Trịnh lại chẳng mê chẳng
say thi như điên dò. Vâ thi lại thu
hàng được linh hồn của chúa Trịnh,
nói gi, bảo gi mà chúa Trịnh chẳng
phải nghe.

Chúa Trịnh-Sâm có một viên
ngọc rứt qui, gọi là dạ-minh-chân,
đêm tôi để trong buồng có ánh sáng
lòi ra như thấp đèn, giá-trị tôi
hang vạn. Vì qui nhau thê, nên chúa
buộc luân ở đawn khän đê lúc nào
cũng được ngắm nhìn. Một hôm
Thị-Huệ cầm xem, chúa vòi bảo:

— Áy chết! Minh ném cầm nhẹ
tay chử, kèo lở ra sot mě mắt, thi
không kiém đawn được.

Thị-Huệ liếc cặp mắt lẳng, làm
bò hòn dỗi, nem ngay viên ngọc
xuống dài rồi khóc bù lù bù loa:
— Qui gi viên ngọc này, tôi sẽ
vào Quảng-nam mua về hàng năm
để dâng lại chúa thượng chứ gi!
Chúa thượng nở lòng náo coi của
trong hơn người!

Nói xong, vùng vằng di vào ở
trong một cung riêng, không thông
kiến chúa nứa. Chùa phái thán đến
dung ngoài cửa, lụa lời dỗ dành
mãi, nàng mới lại chịu làm lành.

Chúa dã yêu, muốn cho nàng
chóng sinh con gai, bằng ngày

Khảo cứu của SƠ-BÁO

cùng nàng nguy dến các đèn miếu
cô tiếng linh ứng đê cầu tự. Chẳng
bao lâu, thị-Huệ sinh được con
gai, đặt tên là Cán, chúa Trịnh rứt
yếu qui, giáng con cù là Trịnh-
Khái làm con thứ, lập Cán lên làm
thái-tử, và sách phap cho nàng
lâm Tuyễn-phi.

Trịnh-Sâm lúy áy dù say dâm
Qui-phi, nhưng tuổi dâ nhiều lại
thứo gị bị đau yếu luôn, theo lời
nguy-y dán cần phải xa nǚ-sắc. Sợ
vàng phải xa mình bùn bã, nên
truyền cùi cho nàng được tự ý bày
dù các trò vui chơi ở cung riêng để
tiêu-khrien. Nàng lìa lợy cù sinh
dove thê-íu là do thần thành phu
hộ, lập một ngôi điện thờ rứt trang
lệ ở trong cung, ngày đêm thờ
cung, tiều dâng tốn kém bao nhiêu.
Trịnh-Sâm cũng dèn đê cho nàng
duyet vua long. Từ khi có điện thờ
ấy, ngày đêm bọn giài gai du-dâng
tấp-nập ra vào, làm nhiều điều rứt
ngang chuong. Thái-phi mẹ đê
Trịnh-Sâm mẩy lầu bao phái đê
phòng ngắn-cẩm, nhưng Trịnh-
Sâm cũng giài diếc làm ngo. Rồi do
bọn đồng cốt xui xiêm, Tuyễn-phi
lại tự xung là Lê hoa Thành-mẫu
lâm pham đê bảo hộ cho thê-tử san
nay sẽ được nối nghiệp chúa lâu
dài. «Thành-mẫu» lại troan bảo
maon cho được «ngài» ở luon dưới
trân, đê thê-tử được luon luon nắp
bóng, phai kén chọn bốn năm tên
đồng nam xinh xanh trai ngày
đêm quat hàn và chèo thuyền
nguy. Trịnh-Sâm cũng y lời và xác
cho cung giám phái cung ứng dù
thứ. Cuộc chèo thuyền nguy của
«Thành-mẫu» cũng khác thường,
không ở dưới nước, mà ở trên

giường. Thánh mẫu ngồi một cái
ngai ở giữa, chung quanh có buoc
những mái chèo son son, mây tên
đồng nam vừa rún rây chèo vừa
cất tiếng hát:

Hò khoan, Thánh mẫu hồi cung
Mây đưa gió dón thuyền rồng lên
cao.

Khoan hối hò khoan

Đàn dâ ngọt, hát dâ hay, bọn
đồng nam lại chèo khéo, làm cho
Thánh mẫu thích chí cười tinh, ôn-
ênh ban khen: «Vui quá nhỉ, thích
quá nhỉ, các con tèo, tèo khéo nhỉ,
Được khen, bọn đồng nam đều dâ
rau, cù khi lán huyền náo cù lên,
lâm cho Trịnh-Sâm dù ốm yếu
cũng phải tò mò dâm xem, cáo húng
lại xin được ghé ngồi vào thuyền
nguy.

Chẳng bao lâu, Trịnh-Sâm chết,
thê-tử Cán dù theo di mệnh dâ
được nỗi ngồi, nhưng con bé dai,
sợ không ai hênh vực cho me hóa
con cùi đê đổi đich lại với dâng
thê-tử Tông-túc Khái, Tuyễn-phi
bỗ nhiêu tiền cùi rieng dù nhiều
người làm vây cánh, vâ thi Huy-
quân-công Hoàng-kô Lý có thê-lục
và quân quyền ở trong lạy, sai
người triện vào cung cậy làm môt
người tám phúc.

Huy-quân-ông diệu mạo khôi-
ngô, sắc vóc khỏe mạnh, dù cù tài
văn võ, báu tám cũng không muốn
giúp mẹ con Đặng-Tuyen-phi,
nhưng cùi thíc với thê-tử Khái
không được, lại thiếy Tuyễn-phi tò
lóng ý-req, bèn quyết ý ra sức
giúp đỡ, giữ vững ngôi báu cho
thê-tử Cán.

Chắc có người dâ thê-lục giúp
đô rồi, lại vì con được nỗi ngồi,
minh được lòn phong làm Chinh-
cung-thái-phi, Tuyễn-phi từ đó lìai
cảng tưng sinh, ngày đêm cho trien
bọn đồng cốt vào cung bây đán
cung lê, nói là vì sú chúa cù phuc,
cù yên, nhưng chỉ là cùi thâ đán
hát ăn chơi cho thê-tử thích. Lại
thi thường cho môt Huy-quân
vào, Tuyễn-phi lại nbi-nhành cười
tinh, đứng phát lén dât tuy Huy-
quân, chẳng đợi hóng, gán
nguy cho làm Nam-cục tiền-ông, loi
lì môt chòi cùng lòn thuyền rồng
bay chơi ngũ hò, lại diễn luon tý.

Trâm quan lít sảng, nhiều mờ
Bé cho Huy-quân vâo só chính
cung.

tich cho biết ấy Nam-cục tiền
ông và Lê-hoa thánh mẫu vẫn luôn
luon sánh vai chơi thuyền.

Chính cung dù rộng lount, nhưng
lê vua tôi cần phải giữ. Huy-quân
chẳng dám nhận làm Nam-cục tiền
ông. Công việc phò thâc ngđn dâ
lại giật minh, vôi quay vè phu
dâng, bông mây hối tróng bén
ngoài đanh giục như sún vang, đám
kiêu binh sinh biến, ton lèp Trịnh-
Khái lén lâm chúa, Huy-quân vôi
vàng đem toàn quân thủ hạ ra đón
đô rồi, lại vì con được nỗi ngồi,

nhưng thê-kem sùc cung, bị
kiêu binh bắt đêc mò hóng mòi
gan, Âu-chúa Trịnh-Cán bị bắt đem
giám cầm một nơi. Còn Tuyễn-phi
giàu lục đêng cung bêp đồng nam
rún rây chèo chèo, thuyền can hú
lên giới, thi âm lòn một lù mat qui
dâu trân, xóng vào quàng thông
lòng vào dâu lòn tuoi xoong dâit,
giải đón trinh. Dương-thái-phi đê
xét hỏi vê cái tội dem nhau sác làm
mê hoặc tien-xuong, gày nén hoa
loạn. Một thén tro troi, dù muôn
miệng cũng khôn phán. SƠ-BÁO



Xiên Linh

Của VŨ-BẮNG, ảnh của VÕ AN NINH

Tù « Ông Đồng Hanoi », người đã xiên linh trong đám ruốc thành từ Đèn lén Nam Tào đến Nguyễn Văn H., một ông đồng già đã chán chuyện xiên linh xoay lèm nghè bẩn quán ở hội đèn Kiếp Bạc. Nhưng xiên linh và những chuyện na ná thế ở dưới mắt người Phường Tây.

Một người mặt to bằng một cái nắp chấp xiên một cái xiên linh nặng hai cân đi giật lùi trước kiệu

Đến tận hời mươi giờ, đám ruốc thành mới cù hành.

Thực ra, người ta đã sủa soạn từ lúc mặt trời chưa mọc. Cờ, long, kiệu, đèn, họ đã đặt đâu đấy ở trước đèn rồng, trên một bãi cỏ đã phai trại và ngập ngụa những bùn lầy và nước mưa ống lại từ đêm trước.

Mấy tiếng trống, đám ruốc bắt đầu di tản. Kèn thành nổng lên, bộn nhạc công vira, cát tay để kèo nhị với hò thi từ ở trong đèn Kiếp, âm thanh, mà mịt mờ không khơi hương thính thoảng lại để lộ vài ánh đèn ngọn nến lung linh, mờ tỏ, một người dân ông to lớn mặc quần xanh áo dỗ hét lên mấy tiếng rồi nhảy xuống thuyền như một con giò lắc và từ từ tiến lại phía cái kiệu ruốc dưới thành Trần.

Bao nhiêu người đứng xem hời rạt cả ra. Những người trẻ tuổi ngồi nhìn bằng một con mắt ngạc nhiên, còn những ba già, những đàn bà con gái thì cứ dồn nhau xuống đất một cách kinh-cần và



ÔNG ĐỒNG HANOI

Người đã xiên linh hôm hời đèn Kiếp vừa đây. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy cái xiên linh không... xiên gì cả.

cùng, miệng làm nhầm những câu khẩu vái nặng một lòng tin-ngưỡng.

— Chạy cǎ sang một bên, không có lại chẽ os, chẽ ống bảy giờ.

Đám ruốc bắt đầu di từ từ. Nhiều người nhà quê chấp bài tay lại vải theo sau kiệu ngã; họ thi thảm to nhỏ vở, nhau binh phảm đám ruốc năm nay to và tu từ chen chúc nhau để di theo đám ruốc.

Những cô gái quê nhô tuổi mặc áo dỗ khiêng kiệu với một vể tự phụ ở cuối mày.

Những người nào vira ghé kiệu vào vai mà đã thấy mồi rồi, chép miệng như lấy làm buồn cho sự vung về không đáng có của mình. Những trai láng khẽ mạnh thi cầm cờ quạt và thỉnh thoảng lại cùi xuống nhín hai cái cánh tay gần

chẳng mang nhẹn của mitch mà mắt thi ngồi lên một tia sáng như là hy-vọng. Đám ruốc qua mợ cái công chào kết bằng lú chuối và găng tay.

Đám ruốc di vào phía chợ.

Đám ruốc qua một dãy hàng bán bình vôi, lọ lọc bình, đồ sành, đồ sứ và những hàng quán đè người di chầy lôi vào ăn tạm.

Thi tự nhiên, như ngựa bi, một tiếng hé hé kéo dài ra hống nồi jen, rung rợn ở giữa đám ruốc và làm cho mọi người xanh mắt.

Kêu quay dì một vòng như bay.

Các cô gái xõ cǎ tóc.

Các trai dinh hết sức vạn nội-công để giữ trật tự cho đám ruốc.

Trong hòn, những người di xem chạy từ tung. Một tiếng kêu hống nồi lén:

— Ông Đồng Hanoi!

Thi ra tiếng hé hé như ngựa bi kia là tiếng của ông đồng Hanoi vira kèn để truyền cho những người đứng xem nhường chỗ để ngài đi. Ngài đi như « ôt người thắt cổ chus chết vây. Những vật áo dỗ xen lẫn với những cái áo xanh ngài mặc bay phấp phới; dài lung nhiều điều tết thành một cái hoa thi thính thoảng lai xòe ra; ngài đi một đồi dép quai một dãy những bùn và ngải bước giật lùi như những người h'ěn-tú di trước linh-sáng bồ vây.

Người dân ông trại độ năm mươi tuổi đó có một mản áo như đất sét. Cứ kè thi không có cái gì đáng cho mọi người chú ý cả, nhưng cái mặt thi, chao ôi, tròn mồi góm ghieé làm sso. Tôi đố si nhìn cái mặt ấy mà không giật mình. Tôi xin thề không dám ngoa ngoét một tí gì, chứ cái mặt ông đồng Hanoi của ta to

MỘT ĐÁM RUỐC... NHỮNG NGƯỜI XIÊN LINH

Anh photo

vừa bằng cái tráp tròn, nó méo mó, nó xiêu vẹo, nó kinh tởm quá đến nỗi có người mới thoáng nhìn thấy phải giật mình tự hỏi mình đứng trước một cái gì: quỷ xú hay là người nguy?

Cái mặt ấy có lác xanh, lú dỗ, chõi im, chõi vàng. Búi tóc ngược lên, nó đã có vẻ cái đầu lâu mà ta vẫn thấy ở trong những bức hình chụp lúc bọn chúng tàn Đế-thám bị xử-tử rồi, thế mà ở hai bên thái dương lại có hai cái trâm dài bằng cái cánh tay, đều nhọn hoắt, đám sứt và hai má! Chỗ thịt ở hai má người dân ông ấy, vi vây, trông hệt như béo và phồng lèm: mầu tý ở đùi và lèm tim lại như hai quả bồ quan vậy.

Thế rồi thi một cái xiên linh gồm cết như một bùi than chìn cửa, nặng ướm chừng hai cân, như móm! Những người yếu bóng via không dám nhìn lúi cái cảnh tượng rung rợn đó! Bởi vì người xiên linh trống có vẻ bi đè chịu, xuống dưới sực nặng của thanh sắt góm ghé kia, tuy đã có hai người di theo đê đỡ nó; y đù mà như tất thở và mỗi lúc về át của người dân ông ghê gớm đỗ lại cảng bánh hành ra, tại cảng tránh trêng ra, đến nỗi cái lưỡi thè lè ra đê mà 'ra ra rát ráo'.

Mà co ro rút vào làm sao được? Nô không phải là cái lưỡi nữa, nhưng mà là một đồng thịt thô nát đã bi xiên qua rõ: cái xiên linh ráng nà kia đã làm rách nó và đâm qua suốt má bên kia. Người dân ông quái ác nó muốn cho cái 'rò' chơi của mình thêm phần mỷ, thường lật lùy mợ, quỗ cu đầm vào cái đầu nhọn ở xiên linh, và cứ túc, cứ lấp, cứ giờ tai khoa một móm hương di giật lùi tung bước như một người không biết đau đớn là gì cả!

— Thực là một người quái gở.



PAUL HEUZÉ
Một nhà thần học người Pháp
đã thí nghiệm
xiên linh
và phiên thuật
khác nhau nhau
nhìn chòng,
nhìn lườn.

Những người đi xem hội là lười và người nào người này cũng có cả. Đêm giáp đinh chiều người dân ông già gom dã xiên linh hòm ấy.

Mà tôi, tôi cũng vậy.

II Thura ngài, chính ngài cũng có thể xiên linh được !

Chúng tôi vào một cái quán cơm lối đi lên Nam Tào. Người chủ quán, một ông già đầu bắc phor phor, tên là Nguyễn-văn-H.., đơn cho chúng tôi toàn thịt gà luộc rồi ngồi nhìn chúng tôi ăn mồi :

— Thưa các ngài, các ngài còn ở lại xem hội hết đêm nay hay là về ngay bây giờ ?

— Chúng tôi về ngay bởi vì xem chàng hội lầy già làm thú lầm.

Một người trong bọn không chung tôi, uống xong một chén hêt mít rượu trắng, tiếp luôn :

— Chỉ trừ có cái ông xiên linh là làm cho chúng tôi chú ý một chút, còn ngoại giả thì hội cũng y như năm ngoái. Nói thế không phải bảo rằng mãi iện đến bây giờ chúng tôi mới được trông thấy một đám xiên linh như hôm nay đâu, nhưng thực quả, ông đồng hôm nay xiên linh đã làm cho chúng tôi chú ý hơn cả những đám khác, bởi vì ông ta xiên cỏ và ghê gớm quá, làm cho người mặc nom thấy phát rùng mình sợ hãi.

Ông lão bần quay ra bán hàng cho khách một bồi lâu rồi quay lại chỗ chúng tôi mà trả lời :

— Nói vò phép các ngài, nghĩ như vậy mà thôi, chư xiên linh, đại phàm thi sĩ cũng chỉ có thể cẩ, không khác nhau mấy tí. Các ngài bảo rằng ông đồng Hanoi hôm nay yết xiên linh trông gớm hơn những người thường. Xin phép các ngài cho tôi nói : tôi cũng đã được xem sống đồng Hanoi hôm nay rồi ; nói dê các ngài tha cho chử, thực quả, tôi, tôi xiên linh hơn ai thi chẳng biết chử phải hơn đút ông đồng Hanoi. Không dám giấu các ngài, trước khi di lâm chủ quán ở đây, tôi đã làm ông đồng ở đền Kế Bạc nhà chán ra rồi. Dừng nói cái một đồi tôi bắt ta ở đền Giênh, đền Bô Lộc, đền Sòng đã nói tiếng lam gi, tôi ăn mày cửa thành được thành thương, nên chính những lúc

kiên ngài lên, tôi đã làm phe (xien-lin) gheo linh xiên không bít bợm...

— Xin lỗi, xiên linh mà bít bợm ? Hình như ông lão có ý muốn bảo ông đồng Hanoi xiên linh trong đám trước thành sáng nay đã đánh lừa con mắt những người chung quanh mình phải không ? Hắn đã dùng mưu kế để che mắt người phải không ?

— Tôi không có ý nói hắn thế ! Các ông, còn ai mà che nỗi mắt các ông ? Nhưng tôi chắc rằng các ông đã để ý nhìn thực rõ đám xiên linh hôm nay, hay là các ông chỉ nhìn thoáng qua rồi thấy mặt mũi « hàn » tóm qua nết bờ đi di, không xem nữa.

Sự thực, nếu các ông hôm nay chủ ý một chút thì sẽ nhận ra rằng cái xiên linh nặng hai cân đó không xiên qua má bẩn ta, nhưng chỉ đi suốt qua bên mép và chui xuống dưới lưỡi mà thôi. Cái lưỡi sở dĩ cứ cong lên và thói ra ngoài, ấy chính bởi cái xiên linh nó làm cộm lên, và lại chính hần cung mòn làm như thê nứa, để cho nó « quan-trọng » thêm một chút.

Thế rồi thi sao ? Thế rồi thi cái xiên linh ấy cũng không xiên qua má bẩn kia đâu, thưa các ngài : nó lại chui qua sườn cùi mép bén kia, và sở dĩ người ta cảm thấy khó chịu là do cái xiên linh chính là đã chui vào mắt người ngoài vây. Nhưng khi có ai nhìn chằm chằm vào mắt người xiên linh thì bắn ta hé, hé lèn mày tiếng rồi cầm nắm hương khoa lên

ở trước mặt, co khí lại chạy lên chạy xuống, và như thế, người đi theo đỡ xiên linh cũng phải chạy theo kéo không có rái xiên linh rơi mất !

Có mấy người khách vào ăn hàng. Ông cụ chủ quán lại chạy ra lấy bia, lấy cơm và bánh tây. Một lát sau, ông cụ lại vay ngồi với chúng tôi, nhấp một口 rượu mà rằng :

— Xiên linh như thế, thi phải tội. Bịp bợm ở trước mặt thành, đã lừa người trên như thế có ngày thi bộc mứt ra. Tôi, tôi không bao giờ làm thế ! Hồi tôi còn ăn mày cửa thành, tôi xiên linh thực, nhưng tôi còn những cái xiên linh bé hơn. Tay vậy, io bé, cái xiên linh cũng như nhau cả mồi thôi, mà tôi có thể nói chắc chắn với các ngài rằng tôi xiên linh như thế mà không lấy làm xấu hổ một chút nào bởi vì tôi không lừa dối ai. Buổi đầu tiên, tôi xin thử thực với các ngài, tôi

cũng hơi ròn ròn, nhưng rồi sau cũng quen đi, mỗi khi có hội hè kiểu cách, tôi lại xiên linh mạnh bạo lắm mà không đau gì cả.

— Ông già nói lợ. Nếu quả thực cái xiên linh đâm suốt qua má thì làm sao lại không đau ?

— Tôi không nói dối. Để tôi kể lại cái những cảm giác của tôi hôm xiên linh đầu tiên cho các ngài nghe tường tận :

Mở đầu, tôi vốn là một người đi bắt ta. Bắt ta mồi cung chua, một hôm kia tôi có một cái ý tưởng là làm ta cho người ta bắt.

Các ngài đã xem bắt ta mồi rồi chứ gi ? Ấy, chính thế, chuồng trống người ta đánh ở bên cạnh mình đù lầm, dù mình không tin đèn thế nào, ngồi một lát đầu mình cũng phải đảo đi, huống chi lại còn hương nồng mung lung và chung quanh mình người ta lại xâm lịt mà quát tháo, mả.., bắt nạt !

Vậy nói thế này các ngài cũng chờ cười — tôi ngồi một lúi thi lão đảo rồi tôi thấy tầm hồn tôi my bẩn đi, tôi thấy như mình nữa thức nữa ngủ bởi vì mắt tôi vẫn nhìn rõ mọi người mọi vật, nhưng hình như có một thứ ánh sáng lạnh lẽo làm mờ hẳn tuyễn của tôi. Tôi không lấy gì làm khó chịu : trái lại, tôi thấy thính-tuần được nhẹ nhàng, bình như trong con say thuốc phiện vậy. Tôi có cái cảm-giác đợi chờ một cái gì, tôi bình như có linh tính báo trước sắp có một cái gì xảy ra đây... Ở chung quanh tiếng đàn sáo, tiếng hò hét đều quá đỗi nỗi và tôi thấy ở chung quanh em-á vô cùng, thế rồi thi.., thi rồi thi bao nhiêu những người, vật, cửa nhà đều chìm cả vào trong hóng tối — đây chỉ có mấy cái trầu nhà và vài cái chép nó

vàng là rõ mà thôi... Và tôi nhìn thẳng vào trong đèn, mù mịt những khói hương.

Thì ở cái nèn đèn sấm ở cái cửa bức bàn hé ngõ, một con ma.., một cái bóng trắng từ từ tiến lại phía tôi, đứng dừng lại một lát lâu,.., một cái mặt xanh xao một chòm râu đen trùi trai, một mó áo xanh áo đỏ như cáo cáo.., một cái khăn đỏ như máu vậy... Và tôi có mờ mắt nhìn rõ thi thấy rõ ràng hai má người dan ông kia có đèn ba bốn cái xiên linh nhâp xiên qua, hàng chục cái trâm đâm từ ở thàit đương đâm xuồng. Chao ôi..

Tôi đứng dậy liền, tôi nhìn thực kỹ, tôi tưởng-tuần như đóng xuồng cái bức cửa tôi ngồi. Nhưng ngày lúc ấy thì người dân ông mặt to bằng cái thúng kia nhặt áy thi người dân ông mặt to bằng cái thúng kia nhặt áy,.., mồi hán mấp mà và hán bão tôi rắc :

— Đồ khồ ! Mày cứ làm như ta xem...

Thì tôi làm chủ sự gi ? Tôi bèn gọi những người ở chung quanh đem một cái xiên linh hạng ir đen cho tôi. Tôi đưa qua lưỡi liếm mấy lượt cho thực tron và — tôi bấy cùn nhớ rõ như việc vừa mới sảy ra hồi nay — tôi run sùi giơ thực mạnh, nhưng xién..,: khé vào má bén trái để chờ chui vào trong miệng. Cố thè nói là tôi gân như không có cảm giác gì. Tôi lại cầm luôn cái xiên linh ấy lừa chỗ mềm nhất, tôi xiên thông sang nốt má bén kia và tôi cứ cứ mài.., cho cái xiên linh thi ra ngoài đén một gang tay. Tôi xin thi với các ngài là tôi không thấy đau đớn gì : lúi tôi xiên nứa thi, tôi thấy không đau đớn bằng bị đứt tay ; da tôi chí khô chịu một chút khi cái xiên linh bắt đâm đâm vào má. Tôi vẫn linh như thi mà vẫn nói được như thường. Một lát sau, tôi rút xiên linh ra thi không có một giọt máu nào chảy theo. Tôi cầm gương soi thi chí thấy hãi cái vết ở má mà thôi. Tôi vẫn không đau đớn gì cả và, nỗi có ai hão lói xiên linh luôn lúc ấy thi tôi cũng cứ có thể can-dảm mà làm lại.

Ông lão chủ quán nói thi xong, làm lối cút rugen và nói với chúng tôi rằng :

— Ấy, cái nghề thi, các ông ! Nhưng ngoài mà trông thi lồng khé gòm vò cũng, nhưng chính xiên linh, đối với tôi, thi chí là một trò đùa như trăm nghìn trò đùa khác.

Sau lần ấy, tôi lấy làm giận những người xiên linh trước kia đã làm cho tôi nhiều phen nghĩ thăm rằng đó là một việc quan hệ có thể chết người như chơi đùa khác.

III

Nhận chuyện xiên linh, ta cũng nên nói đến vai chuyện khác cũng na ná thi ở An - độ và ở phương Tây của bọn Fakir, phu - thùy

Câu chuyện của ông Nguyễn-văn-H.., thực là một tài liệu vô giá với chúng tôi.

Những cảm giác thực thi của ông lúc xiên linh đã tả rõ cả ra rồi, hãy giờ thiết tưởng ta lấy những tài



MỘT BỘN BUỒN THẦN BẢN THÂNH.. LÀM VIỆC



MỘT CON TA..

hiệu và xiên linh của Áo-Đô) vì Tây-phương ra xét thêm về « ca » ấy trường cũng không phải là vỗ ịch vậy.

Thực thà, cái lối xiên linh, cái lối lấy những cái rùng rợn ra để bẹp bợm những người mè-tin đó, không phải chỉ ở nước ta mới có, nhưng từ mấy trăm năm nay rồi ở Áo-Đô người ta vẫn thực hành luôn, mà những người mang ra thực đó chính là họ Fakir phủ thủy. Họ Fakir chắc hẳn đọc đã nghe thấy nói tới nhau lần rồi, nhất là từ khi các báo bằng ngay ở đây, trong mục « Tin tức Năm Chân » nói đến Uhu, biệt hiệu là « Cái dóm lừa », gây lên ở đất Áo-Đô cái phong trào bài Anh. Phải phải, Uhu đó chính là một trong tràn ngập những phu thủy Áo-Đô vậy. Bọn này, theo như ở các sách Áo-Tây thuật lại, thì còn làm hàng vạ thử trò rùng rợn hơn nhiều. Họ chia ra hai hạng: hàng phủ thủy thực và hàng phủ thủy giả. Bọn thực xiên linh như cạm bẫy, mà không những xiên một cái xiên linh mà thôi, nhưng có hàng mươi mươi hai cái và xiên xuất qua cùi cuồng hổ là khác nữa. Thầy là, một giáo sư nổi tiếng ở Pháp là Paul Heuzé, là tên của nhà khoa học Phượng Tây — như Paul Heuzé là một — đều có giảng iết tường tận về những sự bẹp bợm của bọn phủ thủy Áo-Đô cả, mà phạm vi bài này không thể để cho tôi nói hết.

Bò là lời của nhà thời miến học phương Tây. Thực ra, ở Áo-Đô, thi những bọn phủ thủy thực có thể xiên linh bắt có chỗ nào trong người. Theo như những bác ánh đã chấp được và in ở các sách khoa học thử bùi của Tây phương thì có người phủ thủy Áo-Đô xiên linh ở khắp người và có thể cùi ngõi linh tinh như thế hàng năm. Nếu không muốn dùng xiên-linh thì họ dùng kim, những cái kim dài, thực nhẹn. Chính mất kẽi viết bài này đã được mục kích một người dân bà có đồng làm thê ở đây, nhưng có kẽi đòn chát bởi vì không đâm kim được khắp người.

Người dân bà ấy nguyên là một người đào hát lòng lương, lấy chồng đến 18, 19 năm trời mà không có một mọa con nào cả. Bà ta bắc kèu cúng lát bài, may mắn no mai phu kia rồi không hiểu lầm sao, một buỗi sáng kia gặp tôi, bà ta cứ mồm đì và luồn luồn giờ tay lên trên đầu nón và thái dương và hai má mặt. Tôi hỏi thi bà cảm thấy tôi để ý vào hai mí mắt bà; thi ra dưới lán da mặt của bà có đến trăm nghìn cái kim cái đầu lán ở bên trong, lấy tay rờ vào thi thấy, mà nhanh tay nó đỡ đầu ra, còn thi bắc thường, người dân bà ấy không rõ gì là khác người cũ — mà lại béo tốt, vui tươi là khác!

Ở Áo-Đô, những hung người có cái tài lạ lùng như là: nhiều, những lông bào của Gandhi coi thường lâm.

Trong những bọn phủ thủy thê, người ta còn thấy những trò lè hoa nhiều: đại khái như dạng ngược người lên, đầu dám xuống đất rồi lấy đất lấp đi hàng

nằm mà không chết; quanh năm chỉ cởi trùm mà ăn một hạt vừng; dâng ván giái vú ở trên sa mạc...

Tôi chưa có dịp nói tới những phép « phong thần, kiềm hiệp » ấy bây giờ, nhưng cứ riêng ý tôi, thi gân g ống lối xiên linh và dâm kim vào người ta, ở Áo-Đô còn có một thứ trò cũng na ná như thế: ấy là cái lối ném bắn chòng.

Paul Heuzé cũng đã bắt trước làm cái lối này rồi và kết quả mĩ mãn lắm. Ông mời hết thầy bạn hữu và viên bác sĩ Daminos Yves đến lâm chứng thi viên bác sĩ chứng nhận cho Paul Heuzé rằng quả ông ta có cởi trùm nǎm lên một cái giòng đồng toan định 10 phân tròng lên trời thực và xong cuộc thi nghiệm ấy Paul Heuzé không đau đớn, không sứt sẹo gì, chỉ duy có vài con đố bắn lên mà thôi.

Tôi sẽ không nói đến cái phép của bọn phủ thủy Áo-Đô làm cho một cái đĩa bể dần dần di rõ mặt hồn. Tôi sẽ không nói đến cái thuật tung dây lén trời rồi làm phép cho cái dây cùi lợ lửng ở không trung, người phủ thủy treo lên cái dây ấy ký che đến lúc mọi người không trông thấy. Tôi sẽ không nói đến cái cái tai làm cho một cái cây bị bọn phủ thủy niệm chủ mà cao vồng lên trông thấy. Bởi vì, mỗi cái đĩa, những nhà thần học Phượng Tây — như Paul Heuzé là một — đều có giảng iết tường tận về những sự bẹp bợm của bọn phủ thủy Áo-Đô cả, mà phạm vi bài này không thể để cho tôi nói hết.

Claude Farrère ở Hán-lâm viện nước Pháp đã nói rằng: « Một đời tôi tôi chưa thấy phủ thủy bao giờ, dù thực hay là gian. Là một kế giang hồ này đó mai đài, tôi cho rằng một cái phép lạ mà tôi được chứng kiến ở Bombay không khác cái tài của bọn làm xiếc đánh lừa mắt người đi xem ở thành phố Paris vậy. »

Kipling, một đại danh-sĩ của Anh-cát-lợi ta vẽ những sự bẹp bợm của bọn phủ thủy trong truyện « Ông Nha Sudhoo » (1) đã viết rằng:

« Sau khi đã làm cái ròi lợt xong rồi, y ngưng

dầu thật cao lên và iia lửa ở hai lỗ mũi y ra,

Nhung tòi, tòi bít cái lira ẩy tại sao mà có; lôi xết

tòi rất có thể làm được nén tói yên dà lám ».

Trừ những lối xiên linh, nằm bần tróng, gài kim vào thịt của bọn phủ thủy ở Áo-Đô, ta còn thấy cái trò này cũng thường có ở trong bộn người bùôn bùnh hanh của ta: là hai cốc, bát, đĩa và nuốt luron sống, cúc sống và ốc sống, có khi uốn đất ăn sói và ăn dà nứa.

Về sự ăn đồ sứ và đồ thủy tinh

Đi lâu lăm, ở Đông Phuong cũng như ở Đông Phuong, người ta vẫn cứ tưởng rằng thủy tinh và đồ sứ là những thứ thuốc độc có thể làm hại những con quan liêu hóa. Chính cả Maupassant cũng tin như thế thi phải, bởi vì tôi nhớ có đọc của Maupassant một truyện một người dân bà muốn hại em vì em chém tranh tình nhân của mình bèn

nguồn thủy tinh vào bình để cho em ăn cho chết.

Hevin, Mahon, Fodéré, Crapet, Plenck, Le Clerc và nhiều nhà bác học khác cũng nhận rằng thủy tinh đem nghiên nhò có thể dâng làm thuốc tri chuột rất nhiệm mầu. Nhưng Paul Heuzé và Franck đã thí nghiệm nhai thủy tinh rồi: sự thật, thủy tinh cũng như đồ sứ đồ sứ nhai ở trong miệng rồi nuốt vào trong dạ dày không có gì là nguy hiểm cả. Chaussier cũng nhận câu nói ấy là đúng và thuật chuyện rằng có một thiền phu kia, chẳng là phu thủy gì ráo, một hôm luyện vọng về chuyện tinh duyên đã nhai một cái ốc thủy tinh chủ ý là tự-tử: nhưng mảnh cốc vỡ đã qua óc ông thực quán và dạ dày và chẳng gây ra một biến chứng gì cả vì người dân bà ấy vẫn sống như thường vậy. Người ta đã thử cho súc vật ăn đồ con vật ấy đều không việc

sinh và thủy tinh: những gì cả. Luôn ba ngày 1. 10, 11 October 1898, con mèo của M. Le Sauvage có thể ăn tới 30 lạng thủy tinh: người ta mổ bụng con mèo đó để xem xét dạ dày và ruột của nó thì thấy chẳng làm sao hết. Năm sáu con chó đem thí nghiệm thì kết quả cũng thế và có rất nhiều vị bác sĩ: Godefroi, Nicolas, Raisin, Samfréne, Duimreit, Laemec, Dupuytren, Delaroche đều có chứng kiến.

An lươn, ăn ốc,
ăn cúc

Thường thường những anh phủ thủy Áo-Đô bị mất người ta chờ thực, không ăn rắn rết cóc nhái nhưng đôi khi cũng có nhiều người phủ thủy thực giống Aissaous, ăn lươn ăn ốc sống. Thế là rắn sao? Theo lời Robert-Houdin và Paul Heuzé thì đó chỉ là một cái thói quen ở trong sự ăn uống mà thôi, chứ không có gì là khác. Paul Heuzé kể là một thi dụ Jean de Paris ăn ở trước mặt mọi người, thử thử cún ghê tởm hơn nhau. Riêng kẽi bà này thì rát có thể kẽi một thi dù ghê hơn thế. Ai ai ở Thành-hóa lâu ngày đã cũng đã bết một con quái vật là thằng Khởi, bạn thân của Ông Phạm Văn Lực, quanh năm ngày tháng chí cõi trấn, uống nước cống, ăn cúc, nhai sống và già chết. Truyện « Nỗi thương tâm của một tên dân Hồi » do Châu Phong viết và xuất bản mấy năm trước ở đây có nói rõ về việc ấy.

Lấy lừa đốt mắt
Bọn phù thủy ta lại còn cái lối này cũng g ống họ phủ thủy Áo-Đô: là lấy lừa đốt mắt và dối tai. Người phù thủy cầm một cái mồi lừa dì vào khớp mặt và hai cánh tay, và cò và khỉ cắn vào móng. Lừa chảy bùng bùng lên một lúc rồi..., tất dần dần di.

Ở các ngày hội tinh ly ở Pháp, người ta cũng vẫn thường « chơi » thế. Thực là một cái trò trẻ. Ở đây lừa ấy chỉ là lừa ruyu hỏa đỏ, còn ở Pháp thì trước khi đưa lừa lên tay lên mặt, người ta soa một thứ thuốc nước có phèn chua mà những nhà bán thuốc khoa học huyền bí như nhà Caroly có bán!

Cứ kẽ về những « phép mầu » của bọn phù thủy Áo-Đô thì còn nhiều; nào là dâm chân không lén nhangs mãi đào non, nào là rửa mặt bằng dầu sôi, nhưng đại khái, phần nhiều đều là bẹp bợm cả cũng như ở xứ ta vậy.

Duy có điều này ta cũng nên biết là: bắt cứ ở nước nào cũng vậy, trong bọn phù thủy giả thế nào cũng có có phu thủy thực — cái bợ người có một lòng tin mãnh liệt không bao giờ lừa người ta bằng những chuyện ngông cuồng như thế! Những hang phủ thủy thực ở Áo-Đô khi xét minh đã đều cung cấp cho tài nghệ rồi thi tự tử. Người ta kẽ chuyện rằng có một người phù thủy thực kia xông vào lừa đở ở Naja để và lấy hai cái luồi kim bấm vào cổ cho chết, sau khi đập đầu vào sắt. Paul Heuzé nói rằng:

— « Chinh thê! Sao lại không tin được có những người phi phàm như thế? »

Riêng ở nước ta thi tôi thấy rằng bọn phù thủy chẳng bao giờ lừa làm như thế cả nhưng bùi hót chỉ phản người để lấy tên thoi, hoặc giở những trò bẹp bợm ra cho nhiều để lừa nạt những người mè tin.

Chó nên nhiều khi chính những người mè tin chưa bi « hông thần kinh » thi chính họ, bùi đã bị to rồi — « oi cùi thần kinh mà tôi cùi tinh mèn mén như những bàng cùi chắc chắn mà tôi tạm trich một tí & trên những bàng hàng ngày ở đây: »

— Ở Ninh-Binh, Phạm Thị Năng, 22 tuổi quản làng Curg quế, tông Thanh Quyết huyện Gia-viên vốn có

(Xem tiếp trang 16)

(1) Simple conte des collines.

Giám Đốc Quan Sát

HU

của NGUYỄN TUẤN
Tranh vẽ của NGUYỄN - HUYỀN

Người tôi bày giờ xấu lầm rồi. Cả dến oái giọng cung kẽm. Còn àu được nhau chỉ có một vài ngôn dàn. Nghĩa là cũng chẳng hơn gì ai. Chứ ai đây tôi mến chỉ những người đồng nghiệp của tôi. Tôi nói rằng có một đời về vang của tôi — tôi, một anh cung vân trước đẹp giải, đẹp giọng hát — giờ này còn tài giỏi ở một vài điều đắn ngọt, nhưng cũng không đảm lấy đó làm chắc chắn cho sự mưu sinh, làm đảm bảo cho những ngày sau lại với sự lo hè khuya; nói vì đây cái mèo đàn chán vẫn lái hờ như ai cảng dần hay hết cả, cũng dần được hết cả. Cái tài đán dàn của một kèp cung vân hinh như khồng có chia cao thấp, non già như là bèn đán dần đây hát à đón chặng hận.

Nói đến cái đán nguyệt chau vân trước bộ thờ các Phù Mẫu có những chiếc nón quai giấy mă lòng thòng cùng treo rủ với những đai bài hoa cách phượng, có những ngai bạch xà, hoang xà, tốn khắc chau bén linh, vị thi hinh như thiên hạ thấy đều đã trông thấy trước mặt minh một cây đàn cầm đốc ngược cần đàn lên, người cung vân mòn hò hock ra và ôi với những tiếng to: phanh, phanh phanh phanh.

Vậy ở một người cung vân, cái tài nán phim so giày không là đang kể.

Đáng cao người ta chú ý là cái giọng hát của mình làm thế nào mà nó trong như rót con được cầu vân chau hòi iai người ghen minh. Trong các lán hát, hơi hát, diệu hát, có lẽ hát chau vân là khờ nhất, vì nó ít eo những hơi đậm, giọng mềm như là bên chèo, tuồng, à da, trong quên, vân vâng: Leu xuêng và enayen giọng không khéo, để bị đám ngang và giọng thảm ra bỏ cung lại.

Ngày trước, giọng tôi còn tươi gọn, lời sòng rất phong lưu, quanh năm, ngoài những lời phai áo dài, những bài hát thơ, là tha hồ mà dành lồ tóm, gộp có khi hai ba chục một bộ. Một cái nghệ tinh, một cái tần duyên sinh nhân, có dũng!

Tất cả con cái nhà thành thời ấy đều chuộng đến tôi. Những giờ đồng đón những người dân bà trang lứu ngồi hòi các đền phủ thì không kẽ; ché còn như các bà có ấy đã sắm nồi vải hòm khăn chau áo ngủ bằng tơ thật với những thê bài bằng vàng thật,

thì đều có triết đến Trường Bùng này cả. Họ tranh nhau mà mời tôi đi dàn, nhiều khi phải đi theo các bà, các cô ấy đến những ngôi đền cùng những cái phẩy lợt vào tận giữa rừng, leo lách qua, di cư với hàng cây mây ngày đường, bộ cổ, thùy cổ, lâm lũy không được cùng nắm một chiểu nhưng được ăn cùng mâm với các cô, các bà ấy, lúc cùng thừa buô thành, cũng thú đáo đê. Cái tên Trường Bùng hồi ấy chàng có như là một cái dàn đặt tiền chí có đám phụ nữ phả của thi mới sắm nồi. Chưa có người dân bà hồn bóng nào mà đám ném que nhang thường tên cho tôi, dưới bộ hào một thê nhang. Cái giá bà báo một thê nhang thường là thành một ròc lè. Nhiều khi tôi vừa đán vừa cười thăm, mỗi lúc có bà nào đã tiết kiệm mă vắn co muôn lăm ra mặt hoang, cũng nép thê nhang thường, nhưng độ vài que nhang nguyên vẹn, thì lại châm vào một số rất nhiều que nhang bể đòn. Lúc tan cuộc hồn bóng, Bùng tôi trình hương mà linh thường; và chô que nhang bể đòn, hì trước cái bể gãy tinh lam một thê ăn ba hào.

Cái hồi ấy, quanh năm thôi thì hết tháng tam giố, chờ thi lại đán tháng ba giò, mẹ, bết tháng sáu hội Gai thi lại đán tháng hai hội Mùa. Rồi ngày via đức Mẫu này, rồi ngày đán đức Thásh mọ. Tôi cứ đợi một chiếc nón đưa chop bạc cầm hoa vàng, quai lụa, trong áo cánh lụa, ngoài áo sa tầy khuy ngọc thach, ai gọi đán là xách cây đán khâm cũ di theo đán đòn. Thành thê tôi quen cái nỗi khâm cũ bùi bóng. Và các bà ấy nhanh mặt tôi đán nỗi nhiều khi ta xong thành mầu, các bà ấy còn bông phèng với tôi nữa. Ông có nhiều người ăn nói có duyên và nẵng nịu đón đòn. Tôi cũng là cái tội của người bay hồn bóng các ông Hoàng ngã, ngón, lái loi bay say ấy. Họ cung cùn vò miệng, họ lại cung cùn vò mấy ngón tay cầm một diều thuỷ tò sò kèn ướp huối sa, huéng nau. Nhiều bà iai con thích cung vân ninh minh một cách vung dài nua, càng ngô nghênh bao nhiêu thì các bà ấy càng ta bấy nhiêu.

Tưởng đón một người cung vân như Trường Bùng tôi mà mình hòi một bà có tình đồng lòng thi không ai cù ký tôi mà tôi cũng cù đòi cười đón lán ra như mồ. Chiêu ninh một bà hồn bóng lúc bà ta lên giá

dòng áng Hoàng Bảy ăn thuốc phiện và chim gác, nói và cười hé hé và dặng hắng, đã là một sự khó tròn được. Để như chiêu ninh được bà ta lúc bà ta đã giài rõ, lại càng khó quá.

Vậy mà tôi đã ra tám mà chiêu một bà hồn bóng, suốt một năm ấy, đèn phu nào có khóa hội là tôi đều kè kè bên cạnh bà để dàn liên thoảng, hát chầu một cách liên miên và lúc «ngài» về đồng xong và «ngài» tháng rồi, thì tôi lại ton hót bà ta nhiều cùn tro trên quâ, cho đến mọi đêm, trên cái bệ gatch trước điện cái phủ riêng lập ở nhà bà, bà ta buộc tôi phải nhận lấy những đặc ân cuối cùng (!) của bà

Krem-duyet bo

Tên bà ta là bà Chánh K. Trước bà lấy một quan Bosn, nên mới thành ra cái tên Chánh K.; nhưng vì tiếng K. là chữ tây khó đọc nên mọi người đều gọi gou thanh lồn bà là Chánh. Chả cần phải khai thêm tên, cứ gọi là bà Chánh không thôi thì cái làng đồng bóng ở đây cũng hiểu là ai rồi. Đèn phu nào mà bà Chánh chả đán cảng một số tiền lòn.

Bà là người xấu lầm, khô gãy như xác mâm. Răng vâu, mặt rõ, mũi lẹt trũng xuống, tóc đã ngắn mà lại cứ dài để mãi cái đuôi gá. Chỉ được cái bộ Chánh lúc lên đồng thi đéo đẹp it ai bi. Tôi đán, hồn Thásh cũng đán nhiều, nhưng chưa thấy người nào hồn bóng có dáng đán như bà ta. Mười ngón tay bà ta đẹp như mười cái thép chíp. Cố chân bà ta tròn. Ngón chân dài và không hở kẽ. Gan hanh chân dày mà không vướng. Với con người kém sáu và kém dört ấy, hình như trời ban riêng cho đôi bàn tay và đôi bắp chân ấy đê mà lén đồng, đê mà múa và nhảy và phô khéo.

Tôi nói rằng bà Chánh lên đồng thi bà đẹp vò cùng. Cái thân hình gầy đét ấy đã có áo ngực rộng che kín, Cái mặt rõ và cái bộ ráng vẫn ấy đã có khăn chau phủ kin. Tơ lụa đã dấp diêm cho những khuyet diem trên người một người đán bà lưỡng tuổi. Cứ kè vua Mẫu cùn bà Chánh lên người thi năm nay bà cũng... «công phai» đến bốn nhám, bốn mươi sáu giò đòn. Thành ra lúc bà hồn bóng, bà chỉ phải phó trán ra hai cái tay ngắn búp máng và đổi bàn chân gót đòn như son và tròn như gót người phong lưu và dài cù.

Bà vốn minh cao số nặng, Vua Mẫu bắt ra làm lính từ đâ lâu lắm. Trước khi đội bát nhang, bà đã tìm lên ngàn xin làm bà hộ ở một ngôi chùa trên vùng núi Quảng Yên. Nhưng rồi bà lại không ở chùa cho tron được mà quyết là ăn mày Phật. Phật chế bồ thi đã có Mẫu thương. Bà bèn làm con cái Thánh. Ngoài những ki di truy các hội, tháng tháng ngày tuân, bà đều có hồn bóng ở điện riêng lập ở nhà. Rầm, mồng một nào, tôi cũng phải tối đây để hát chầu vắn. Bà trả tiền đón cho tôi theo luong tháng, tính theo tháng

ta, cứ mùng một thi lanh luong. Nhiều hôm bà lại cho cung vân uống sâm-banh nữa. Nhiều bà bạn bà Chánh, hay ngồi hồn dáng đê đón ông nho, chén nước, phiến gương và thay quần áo cho đồng lúc hết mỗi giờ, đều nhẩm nhảy và đùa múa cho tôi một cách gian dảo la. Thậm chí có bà còn bô nô và tai tôi rằng bà Chánh mê tôi và xin tôi tôi nên lợi dụng và lạm dụng những hiện cảm đó đi. Thỉnh thoảng bà Chánh lại còn đón tôi đi ăn cơm cao lầu nữa và bay đưa cho tôi những tảng phầm đất liền. Bít tất phin tay hàng tá, rết đê có bun-o-ve, nực thi hàng to. (Đây này, đòn bít tất ba-phét trò dua rách tôi đang đán là vật còn sót lại của hồi ấy). Cái khăn quâ tím của đón cùn vàng tôi đeo ở tay, nguyên là của Hội Đồng châm thi chầu vân năm Tý ở đền Côn Linh (?) ban giải thưởng cho, bà hối tôi cát di, chê rằng ít vàng qua. Bà đánh cho tôi một chiếc những ba đồng cùn. Bà bảo có tò thê, lúc bẩm đán, trông nó mới khéo...

...Đêm hôm ấy, bà Chánh hồn bóng lầu quâ, như cái lối quen cửa bà. Chả già đồng nào bà bỏ. Các thứ đón đồng các ông Hoàng, bà lên không sót một giá nào, từ ông Hoàng Ba, cho đến ông Hoàng Ba, Hoàng Bảy, aghla là có bao nhiêu ông Hoàng thi bà hồn hắt. Hết mỗi giờ, tôi lại kéo rẽ giọng ta: «Xe giááá... hôi loquaan». Bà Chánh hét làm ông Hoàng bần chím, rồi đến ông Hoàng Ba ngay rồi đến Cố Chín Giang bởi thuyền rồng. Đêm đã khuya lầm rồi. Các bà hồn bóng đố mãi guong bạc, lục bạc, ống nhâng bạc, cũng đùi mồi met lầm. Vậy mà mồi lòn đồng bì hành, đán nguc thùm thùy họ đều cù phải kêu nhao phao: «Tâu cù, có đep chín nghìn... Tâu cù, người trân mắt thiêt...» Bà Chánh lại cười the the, múa que hương, nuốt lửa hương như thiêy phu thủy phần sái nhà.





XIÊN LINH

(Tiếp theo trang 13)

tinh đồng bông nén nhiều phen muôn ra oai, một hôm nhảy lên bàn hò hét phần nõn phần kia và thường khi vẫn cởi dây lưng thật cõi. Hôm 15 Sep'embre, tôi cũng thắt cổ như mọi bận thi nát mũi tim dǎn mọi người chạy lại cứu thi muộn quá, thi đã ngạt hơi chết rồi.

— Ở Biên hòa, chú Lê Văn H... ở làng B nh phuoc là người có óc mè lin. Tháng vừa rồi, con gái chú là Thị Bảy 18 tuổi bỗng mang bệnh trầm trọng. Chú H... nghĩ rằng con mình bị a kè khuất mặt » phả nên rực thây đèn, cảng. Vào 7 giờ đêm 2-9-40, lê cung bày ra, sau một lúc pháp sư hò hét, người ngồi đồng tên là Tiết, 40 tuổi, nhảy lai bàn tõ chụp con dao phay gõ lên và dùng làm phép, buoi múa mõi chập, đoạn phanh bụng ra đưa thẳng cánh mõi chật mạnh: một chùm ruột lõi ra, mõi phun lên như vòi nước, và đem xuống đền nhà thường Chợ-rãy thi anh ta bất tỉnh.

— Ô Phá-thy, khắp lang Cár-trù thuộc huyện Cẩm-khê, mõi hôm trước di đến đâu cũng thấy người ta nói chuyện một đệ tử đức Thánh Trần bị thánh quỷ phai làm chết.

(Xem tiếp trang 26)

Rồi bà Chánh lên ngay một già đồng quan Giám Sát. Già đồng này dữ dội lắm. Người nào nặng can thì mới hồn đến quan Giám Sát. Trong con đồng bái tóc ngực lèn, mặt dò dò như chín vi rượu, thất ứng điều điều thất lấp bụng con, mỗi người hồn hóng cầm một đầu ghi thất mang lại như lác liếm phải buộc bụng tử thi, trong sợ lắm. Bà Chánh nhảy hét vang cả điện. Bà nhảy mãi. Nhảy chồm chồm trên tiếng đồng hồ, cứ như là đánh ghen või Thánh.

Không hiểu tại sao mấy bà hồn bồng đêm ấy lại bỏ về cả, bỏ bà Chánh nhảy một mình trên chiếu hoa. Trước kia ra vè, các bà ấy hình như có nhảy tôi thi phải. Tôi cứ việc dán. Díp đèn lúc này mâu lâm. Đêm ấy tôi lại không dám người phụ cung vân di theo, dè gõ díp, thành ra dàn mệt hơn mọi ngày.

Bên nõa trên điện nhiều nơi tắt đèn vì thieu người nỗi sáp. Tôi bận với đèn, bắt hổi că họng mà cũng không cõi rót cho chén nước. Tôi chỉ mong cho bà Chánh chóng thăng. Tôi đang lim dim. Bỗng bà Chánh hét lên, con đồng giải đồng và lăn vào người tôi. Cái cần dán gãy đánh rắc. Tôi sáp dõi bà Chánh dậy, thi bà đè rǎn tôi xuống, miêng bà im, miêng tôi...

Lúc ấy tôi chỉ ngửi thấy mùi kẽi của khói, lầu với mùi nhang và mùi huệ ngọt. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi không chạy và chỉ nằm yên trước cái bệ gạch lanh, bèn tai vắng tiếng bà Chánh hồn hồn: «Có ban tài cho, có ban lộc cho, có ban phúc cho Trường Bùng nhei». Bà cười sảng sặc lên rồi bà thiếp đi. Tôi lèn ra vè, sau khi đã lấy vongng khẩn chún lụa bạch dấp phả lên một cái mặt rõ và một bộ rắng vú vía rồi dăp mõi vào mặt tôi. Từ đó tôi kinh tợm, không hổi vắng đèn nhà bà tữa; bà Chánh ấy hổi tôi đến tám, cìn tuốt.



NGUYỄN TUẤN

Buôn Thán Dán Thánh

của THIỀN-TƯƠNG
Tranh vẽ của NGUYỄN-HUYỀN

Báo hàng ngày vừa đây có đăng tin sau này:

«Mấy hôm nay con chiên «bón-dao» xứ Trung-dòng thuộc huyện Ý-yến tỉnh Nam-dịnh giáp giới Ninh-bình hòn tan rái xon xao và một người dân bì xuân xanh da ngoại ngũ tuấn mà vẫn còn điểm phấn tò son, ăn mặc lồng-lẫy di ô-tô, nhà cửa sang, cùng với một người dân ông mõe: quốc-phụ, khán lượt áo sa và một thiếu-phụ cũng ăn mặc ra vè qui-phái, vào hòn cùi xứ Trung-dòng. Họ tự xưng là «Thánh sống», mới xuất hiện để di cùu nhân độ thế, chuyên chữa bệnh nhân bằng nước phép. «Thánh» chữa bệnh làm phúc không lấy tiền, nhưng phải thành tâm dưa it...tiền để «Thánh» xin lè cầu cho các linh hồn ở hỏa ngục được siêu sinh linh độ thi chি trong giày phút bệnh đau nặng đến đâu cũng khôi phục hoàn tục, sau lầy một người Áu, nay chồng mõ phán hõi mõn-quốc, mõ bèn đổi lõt «chúa» để dăi lừa con chiên. Có kẽi lại ngờ mõi là cõi mõi ái.

Theo lời vị linh-mục thi mõi nõ sinh trưởng ở chõn «ngàn năm»

MỤC BÚT MÁY

FOOR LA TỐT NHẤT

Lợ nhõn 0\$40
CÓ BÁN KHẨP MỌI NƠI

nha có hõi vạn; hai cop trai hiện dương lõng súi tại công-sở, mà hai người cõi di với mõi là hai võ cõi đồng viên si-sau huu-trí có ý di kẽm để làm chứng sự hành vi cõi vĩ thành sống ấy».

Cũng như chúng tôi, bạn đọc đọc hết tin này chắc không khỏi tắc luõi mà ghê cho cái họa buôn thần hòn thành da dám cõi gan hoành-hành một cách công-nhiều như thế.

kiểm duyệt bộ

Đem chuyện buôn thần hòn thành ra nói mà dan cõi ngay chuyen nõi làm vĩ lý tru桔, bạn đọc chõi nên cho là chõng tôi có ý mõi sát rieng mõi hõi người ôi đạo giáo nào. Không, chõng tôi chõi nhât hõi họa bất cù một cái tin nõi, hõi ví chung tôi coi đạo giáo nõi cõng khă kinh như nau, hõi đạo giáo nào cũng có thiêng liêng cõi nó, nhưng bõi nõo cõng vây, đều có những họa lợi dụng lòng mõi cõi người theo dõe để trac loi, để kiẽm những đồng tiền... thât duc!

Cái «ca» buôn thần hòn thành trên này lại nhắc cho ta nhớ đến hồi thuốc thánh đền Bia; một bọn người cõi nhõi mõi lõi ngang cái họa mõi giá lõa cù xú & trên kia dă làm cho bao nhiêu kẽ bi lõa, dăi nõi sau chinh phap luật cõng phai can thiệp dăp bõi vĩ phap luật dă quyển cho người ta tin tưởng, chua ra lõnh cảm người ta mõi tin dõe, nhưng không thể

bỏ qua những kẻ lợi dụng lòng mè
tin để làm những trò lố bịch,
trường tai, gai mắt quâ.

Ôi! cứ kẽ hõi hết cả những mảnh
lời c'á bạn buôn thần bán thánh
ra mà kẽ thi thye vô cùng. Các ngài
tất hãi còn nhớ hồi thuở thành
dân dễn: một chai nước cổng, vài
cái lá da, một bông lúa úng sang
có thể là những vật để cho họ kinh
tiền, ấy là chưa kẽ những bùa bén
mà họ vèn ngoan xích chò vào cùng
những bài thơ tiên thánh ứng vào
tay người ngồi đồng mà viết bằng
những chữ chửi dễn... Thành công
không hiểu được.

Những bài thơ trên đó xài tiền
của những người mê tín đã là hồn
đi rỗi chứ đến cái thử thuốc thành
thì thực lầm khi giật người... thành
quá. Những thi dù rất nhiều, chúng
tôi chỉ xin kẽ một chuyện mới sảy
ở trong Vinh mà thôi: Bà Phẩm, ở
phố Lajeune, hôm 15 tháng 7 ta vừa
rồi có đến chùa Thành - mẫu ở
đường Paul Doumer xin thuốc bắc
về uống vì tại đó có lén đóng.

Ai dè thánh Mẫu lẩn quần thế
nào cho độ từ một thang thuốc vị
đại-hồi nhiều hơn thành thử đến
ngày 18 thì bà Phẩm trông thấy bồ
liễn: phát co tay, co chân, sùi hột
m López ngày 23 thì người nhà bà
Phẩm bồ dì... xe đom đóm ma!

Tàn hương nước thái cũng có
thể liệt vào hạng đó.

Và liệt vào hạng đó nữa là những
cái giấy bắc tằm màu những ông
đồng nghê lười ra hay là cũng có
khi do ở những lão xiên linh: trong
dịp hội đèn Kiếp-Bạc mới đây tôi
đã trông thấy có người bán tờ hai
hào bạc một tờ giấy như thế.

Ở chùa Hương, trong những cái
hang e bất đắc dĩ mà người ta
đưa ra để nói khóc ròng thờ bát
cứ ông thần nào, những giấy tờ
như thế, bán không biết đến bao
niêu mà kẽ.

Những cái thẻ bán cũng được
lầm tiền.

Mà có khi không là giả, cũng
lầm cho những bạn buôn thần bán

thần lừa" tiền được nữa: đại
khái phần nhiều những cái hang ở
chùa Trầm, chùa Hương. Họ thấy
một chỗ có vẻ u-tịch, họ đặt mấy
cái hòi vào & dưới một gốc cây và
hòn cạnh đó, một cái nồi. Khách
thập-phương di lễ qua đó, nếu như
nặng lòng mê tín, thế là cứ vứt
tiền vào cho họ.

Cuối này là nước ở suối Phật.

Ông muốn uống một ghê con?
Xin bỏ ra đó hai xu. Chỗ kia là
chỗ có vật chàm đúc thành về. Ai
vào đó phai chờ một chút gọi là
tiền... cúng thành.

Những người, mê tín họ nhiều
tiền quá. Thành thử ở đền Sông,
Phố Cát nón kia, họ mang đồ náo
hàng hút thuốc lão bằng lô mũi
mà cũng được người ta ngưỡng
vọng vè cho tiền. Ở chùa Tiên,
người ta bán những cái bùp tre
nói vóng lên rỗng lấy từ ở trên nóc
đền xuống, ngâm vào miệng thi
leo nỗi không thấy mệt, người ta
cũng xô nhau lại mà mua cho kỵ

Chao ôi, kẽ làm sao cho hết.

Họ kinh miệt thần thánh không
biết đến thế nào. Thậm chí,
ngay ở chính giữa Hà-thành,
lại dã biết có một hòn đền kia
dán cả gan lấp những hương hoa,
vòng nón của những người đến
trước đã lè rồi để lại bón cho
những kẻ đến lè sau, cứ như thế
suốt ngày đêm và vì thế mà hàng
tháng thu được một món lợi không
phải là nhỏ...

Áy là tôi còn chưa nói đến bọn
quyền giáo mà chẳng đù i tượng,
đúc chuông một tí gì cũng là
những hòn tò ở các chùa, cả đền
bây vè những chuyện đồng bêng ở
dưới mặt thành để kiểm ăn kiêm
hát và bao dương-phụ là đang
khác!

Và cái nan đồng bóng, hai ban
Sô Bìn và Hồng Lam đã có bài nói
rõ trong số này rồi. Bây, tôi chỉ
còn phải kẽつい cái bon lợi dụng
cửa phật, cửa thánh để ăn bám mà
thôi: đó là bọn vãi già không ti

phật băng sur và những bọn sur kẽ
mang ăn thịt chó, đi xe đạp và
ngang nhiên đem gái vào buồng
riêng mà ăn ở vài ba ngày, thú
quá.

Ai dà phai! Cửa phật có hép gi,
những bọn sur hồ mang đồ náo có
cần chi lầu tránh, họ lâm như thế
ở ngay một ngôi chùa giữa thành
phố và đứng đầu họ sur là một
chàng trè tuối đã khét tiếng với
một bà nhà giàu ở đây. Sự nghiệp
của bọn này, tuy vậy, cũng bị xóa
nhòa hết ở dưới bóng sur Kim
muôn trong Saigon mà dạo vừa
đây, người ta vẫn khám phá ra
rằng hắn nuôi toàn gìn đê đem đến
khôa tháp ta một lú để cung hú hi
nhô trong truyền Lều trai vây.

Bó là mới nói bạn buôn thần
bán thánh lợi dụng đạo Gia-Dó và
đạo Phật mà lâm tiền. Đến đao
Cao-dài thi khớp Trung Nam, hiện
giờ cũng có nhiều người lợi
dụng hòn thê nra.

Kiem duyết bô

tuyên
truyền rằng mình mới lím ra một
thứ thuốc trường thọ uống
trong thấy cả ông bà ông vải nơi
địa ngục; bô bét mình là vua mới
trong khi chì là một anh báu hàng
tượng vò vần... Không các ngài
đứng thấy thế mà tưởng họ điên
đau: bao nhiêu những cái đùi đều
là đùi làm tiền cũ, mà họ làm tiền
không phải là đùi.

Tôi đã nghe thấy nói chuyện có
người đùi bịp như thế một chuyện
mà được đến vài ngàn đồng bạc.

Thì ra bát cứ cái gì đinh dáng
đến thần thánh, những hòn con
buôn đồ cũng làm nấy ra tiền. Họ
lâm mu hòn tri khôn của những kẽ
đỗ quá mà tin họ đi, đến nỗi ở
Trung Nam có một hòn lấp tiếng là
đảo Cao-dài di tuyển truyền rằng
những người chết chôn rồi bảy
ngày đao lém đem về đặt ở bún thò
lâm lè thi xác chết kia sống lại, ấy
thế mà cũng có người chả là phải
làm theo.

Cách đây ba năm, ở Saigon đã
có một truyện như thế, các bạn
đọc nếu đê ý chắc hấy còn chưa
quê i vây.

Thế mới biết bọn buôn thần bán
thánh thực phần tâm không chỗ
nói. Họ không những gạt tiền, gạt
của của những người mê tín mà
thôi, họ lại còn nhồi vào sợ họ
những điều quái ác làm hỏng bét
cả tinh thần là khác. Tuy vậy, bao
nhiều cái đùi mới chỉ lại hại riêng
từng cá nhân thôi, chứ cái này
mới lại thực nguy hon là: với
những mánh khép lợp lừa bịp bợm
của họ thi hành, họ đã làm mất cả
ý nghĩa thiêng liêng của tôn giáo
và hại tôn giáo nhiều không biết
bao nhiêu mà kẽ. Cái đao bị hại
trước nhất là đao Cao-Dài. Theo
báo Tiếng-Dân thì cũng có nhiều
người lợi dụng đạo đùi nên bày đặt
ra nhiều truyện hoang đường để
làm tiền thần thánh, nên gần đây đã
có lệnh sắc giải tán ở Quảng-Ngãi
và ngày 12 tháng 8 vừa rồi, quan
Một dân Cầu-Cháy di khâm xét và
sắc đồng cửa nhiều thánh thất
Cao-dài thuộc về họ Sơn-tịnh
Bình son, Mộ Đức, Đức phò,
Trường thô, Biên tri, v.v.

Nếu bọn buôn thần bán thánh
còn được tu do hành động thì e
rằng đạo giáo nào cũng bị hại
chẳng riêng gì đao Cao-Dài. Vậy
tốt hơn hết, tôi thiết tưởng ngày từ
bây giờ, đao nào cũng nên nghĩ
cách bìi trừ bọn buôn thần, bán
thánh bằng một cách thật gắt gao.

Mà trong khi ta trọng sự tin
ngưỡng của cá nhân ta cũng nên
nghỉ cách nghiêm phạt bọn người
tàn nhẫn kia, không những dâura
gạt những người ngu muội mà lại
còn bôi nhọ cả tôn giáo và làm hén
cả sự tin tưởng của mỗi người
chúng ta đì nữa.

Ấu cũng là một cách đê trả lại
sự tin nghiêm cho đao giáo và cứu
giúp dân quê khỏi bị bọn buôn
thần bán thánh kia lừa đảo hoài.

THIỀN-TƯỚNG

Thợ khéo, cầm thận, sạch sẽ,
lich-suy là những đặc điểm của:

Hiệu hót tóc và nhà Tâm
PHẠM-NGỌC-PHÚC
N° 3 Rue Richaud - Hanoi
(Gốc phô hàng đồng và phô đồng)

NGUYỄN HUYỀN và Chân Cương CỦA ĐỘNG BÓNG Ở XÃ-HỘI TA

của HỒNG-LAM — Tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN

Một nhà văn Việt-nam đã viết một câu rất hài hước rằng: «Động bóng là quốc túy của dân Việt-nam ta». Câu phán-doán không phải là không đúng. Thực thế, động bóng là một cái hại lan khắp xã-hội ta, từ thành thị đến thôn quê, từ Nam chí Bắc không ở đâu là không thấy có. Bọn đồng cỏ quáng xiên kiêm ăn trong dân gian ta một cách ráo rít để dàng, điều đó dù tỏ ra rằng lòng mèo-tìn của dân ta rất mạnh. Một trạng thái rất đáng chú ý là mấy mươi năm về trước, việc động bóng ở xã-hội ta tuy có nhưng không thành hành lâm chứ mấy năm gần đây, ta đã tiếp xúc nhiều với vần-minh tây phương, với khoa-học thế mà lòng ham mê động bóng của người Việt-nam đã không giảm đi, lại còn tăng thêm là khác. Tôi đã từng thấy những cửa điện thờ-Thánh, thờ Mẫu trong trang toàn đèn điện, đèn pha-lê, trên ban thờ và chò giá đồng ngồi dung toàn từ xà gỗ phảm tối tăm, quần áo của các con đồng cũng toàn may bằng những hàng mầu ngoại-hoa. Thật là một cảnh tượng phản và rất lạ mắt. Cần nói có người đi xem một đám lén lồng ở trước cửa một cái điện từ rất lớn và rất lộng lẫy ở Hanoi mà nói dùi một cầu ráo sáu sẩy rắng: «Tàu chẳng ngồi đồng ở Hà-thành vui vẻ và lộng lẫy như một cảnh khêu-vũ theo lối đặc biệt của nước Nam». Cũng vì đó mà biết bao nhiêu các bà, các cô đã ham mê động bóng chẳng khác gì các cô gái mới ham mê khêu-vũ hoặc bị say đắm vì ái-tinh. Tôi đã từng thấy có bà bà già-gia-dinh, chẳng con mà quanh năm chỉ hết đèn này, đèn phả kia, không đám bộn nào là không có mặt và do đó mà gầy ném những cánh khuyễn-gia bại-sản rất là thảm đạm.

Động bóng là tập quán của binh-dân hay là một món hàng nhập cảng!

Xét đến cái hại động, bóng và mèo-tìn ở xã-hội ta, trường cũng nên tìm tòi xem động bóng gốc tích và nguyên-ý tự đầu.

Ai đã từng đi dự hội đèn Kép-bạc hoặc hội Phủ-giấy, hội đèn đúc Mâm Thượng-đagan hoặc đèn Quan-lon Tuan-tranh và nhiều hội đèn khác, hàng năm ở xứ Bắc-kỳ cũng phải lấy làm tiếc về những cảnh kỳ diệu: hàng trăm ngàn con đồng, đệ tử như say mê, như mu-

mông b' quanh những ông đồng, bà, đồng ăn mặc lòe-loẹt, sắc mặt lúc thường thì tái mét nhưng đen lúc lèn đồng lại đỏ ửng, suốt ngày lén bết giã này đến giã khác, lúc nào cũng hò hét, cũng quay cuồng giữa một lòn không khi mùi mít những khói hương và tiếng tiếng trống tiếng chênh pha lẩn vào tiếng é-a của bọn cung-văn.

Gửi những cảnh cáo lão lộn cả những người có tin tưởng thiêng liêng, thành thực vào thần thánh và những kẻ mèo-muội mà lòng sợ tà ma, qui, quái lại mảnh liệt hơn là lòng tin ngưỡng về tôn giáo, cả những tiếng tung kinh của những đệ tử nhà phật và hững câu khấn lâm rầm của những kẻ cầu phúc, cầu tài.

Giữa lòn không khí nóng hổi hộp đồ lẩn cả mùi hương, mùi trầm, mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi dầu và cả mùi mèo-ho của các con đồng trưởng giả cùng nhữn mèo rất khò thò và rất khó phân biệt của đám đồng hồn tấp đó. Trong những cảnh đó ta thấy pha lẩn có tòn giáo và nhũng sự mèo-tìn quáng xiên mà không thấy có ở xã hội Á-đông khắc như ở Tàu chẳng hạn. Lòng mèo-tìn đó xé ra nó rất giàn di, có lẽ chỉ do sự ngu dốt của dân chúng mà gây ra. Ta có thể giải rõ nguyên ỷ lòng mèo-tìn đó như sau này: Những người trong đám binh-dân vẫn yêu trí rằng mèo khi một người bị bệnh tật hoặc hoạn ạn là do ta, ma quỷ là huỗi những vi ác thần ác ánh. Muốn chữa khỏi bệnh hoặc trừ khỏi tai ương, chỉ việc trừ những ta, ma qui, quái nó ám ánh người da hoặc kê bị nạn. Dùng cách gì mà trừ được những vật vô hình ghê gớm đó và để giữ cho sự ám ánh đó khỏi trở lại? Người ta át phải cần đến những vị pháp-sư, những vị linh thần có phép mầu nhiệm có thể trừ được ta, ma hoặc có uy quyền có thể rắn áp được những ma quái đó. Người ta cho rằng những vị linh-thần, những ông Hoàng bà Chúa bà họ ở các điện phủ có thể nhập được vào người sống, kê ngô đồng, rồi dùng thần thề, và miếng người ngồi đồng đó mà hành-dòng và truyền bá các mệnh lệnh.

Vì thế mì con đồng lúc đó được thần thánh nhập vào được người ta coi là chính thần thánh, nên đều tố về thành kính và vot si khẩn với để kêu cầu mọi sự

Người ta lại tin rằng những đồ vật của thần thánh đã dùng đều có cái oai oai trấn áp được ta, ma, nên mới nhều người xin bùa chú, xin những mảnh áo khoác hoặc ngài thần hoặc những lá cờ trên bàn thờ để treo ở nhà để tống hết những ma quái có thể bẩm hại mình. Người ta lại tin cả tàn hương, nostra, thái là những vị linh đon có thể trừ nỗi hắc bệnh.

Thôi thi các ông đồng, bà đồng nói gì người ta cũng cứ dẫu tin theo.

Lòng mèo-tìn hoang đường đó từ xưa đến nay từ chinh-phủ đến du-luân trong phái thượng lưu học thức đều không công nhận nhưng lại cho đó là một cái tập quán không hại gì nên vẫn không cấm đoán và tim cách bài xích.

Tuy không có chứng cứ rõ rệt nhưng ta có thể nói rằng những sự mèo-tìn là gốc & dạo Lão-bên-Tau. Các dở dê của Pháp-môn (bom phu-thúy, thủy-cung) lúc đầu học theo thuyết của Lão-tz, nhưng sau dần họ mới luyện những pháp-thuật kỳ quặc như họ gọi làm-binh, dùng búa quyết để ép dáo là, ma, phu, phụ đê hổ, bết đì vắng, tƣơng la, hoặc xin thuốc chữa bệnh... Cách kêu gọi linh hồn những người ở bên kia thế-giới hứa binh gốc tích là tự dạo Lão, nhưng khi nó nhập cảng vào xứ ta, nó đã dần dà thêm những cái đặc sắc của nó mà chính Pháp-môn của đạo Lão cũng không có.

Từ cách kêu gọi linh hồn người chết của bọn phù-thúy đến đồng, bóng chỉ có một bước rất ngắn.

Sau này nhờ ở lòng mèo-tìn bồng bột của đám binh-dân và ở sự qui quyết và gian dối của bọn sinh nhai về việc buôn thần, bán thánh nên đồng bóng mới chóng lan rộng khùng trong đám binh-dân và họ. Vì thấy một vài việc chữa bệnh hoặc các phu binh như có hiệu quả nên trong dân gian càng ngày càng mê tín vào đồng bóng mà vi do đồng bóng đã thành một cái tập-quán của binh-dân.

Vì đâu đức thánh Trần đã thánh một vị thần chuyên bắt tà, ma?

Ta có thể nói đồng bóng có ở xã-hội ta đã khá lâu và chắc dân ta từ bời moi tý lập thành một quốc gia cũng là mèo-tìn vào những sự đồng cốt quáng xiên, nhưng có lẽ người ta càng khôn ngoan, càng vần-minh thì sự mèo-

tìn cũng càng thêm lan rộng và có ý phiến phức hơn trước. Một chứng cứ là hiện nay ở miền thượng du Bắc-kỳ cũng có những sự mèo-tìn v'

ma qui, gọi hồn, gọi i-như ở miền trung-châu nhưng cách mèo-tìn có vẻ giàn di hơn nhiều.

Cách chữa bệnh của người Thủ, Thái, Mường cũng giống cách chữa bệnh của ta mà và ác thần như ở xã-hội ta.

Chứng cờ thú sailà về ngày hời nhà Lý, nhà Trần và thập-nhi, thập tam thế-kỷ ở xứ ta việc học nghề phù-thúy đã rất là thịnh hành. Vẽ dời Lý, ta đã không tên Đại Biển và hồi nhà Trần, đồng thời với Hưng-dạo-vương cũng có Phạm-ba-Linh tức Phạm-Nhan theo học phép phù-thúy rất giỏi. Câu chuyện truyền-tụng về Phạm-Nhan rất hoang đường nhưng có quan hệ đến việc người minh dâng tặng cho đài Hưng-dạo-vương cái pié-trù là ma-thúy ném thuật qua đê gác gác rõ. Chuyện này trong «Việt sử chinh biên» và dâ-sử đều không thấy chép, nhưng trong sách chép các chuyện cổ tích như «Lĩnh Nam trích quái» có nói đến.

Nguyễn hời đó có một người khách Quảng-dông sang ta buôn bán có lấy một người vợ Annam ở làng Yên-bài, huyện Đông-triều (Hai-duong) và sbinh được một đứa con gai rát thông minh, dính ngòi đặt tên là Phạm-ba-Linh. Ngày lúc thiếu thời, Ba Linh đã thích học phép phù-thúy và giao dối với những người pháp-sư. Người cha sợ con làm điều chẳng lành lì sẽ bị vua ta tra trách xuất về nước nên mới cho Ba Linh về học bên Tau và đổi tên là Phạm-Nhan. Ở Tau, Phạm-Nhan học rất chóng gỏi và chẳng bao lâu cậu khách lai đã dặn Tiên-si. Tuy vậy Phạm-Nhan vẫn không bỏ nghề tay trái của mình là nghề phù-thúy. Nhờ đó Phạm-Nhan chữa-dược cho nhiều người khôi bệnh, trong số đó có cả con Hoàng đế nhà Nguyễn. Vì thế Phạm-Nhan được vua Tau tin dùng và cho ra vào tự-do trong cung. Phạm-Nhan vi thê mà dân dìu và thông gian với một cung nữ và bị nhà vua khép vào tù tị hib.

Trong lúc Phạm-Nhan còn bị giam trong ngục, thi nhà Nguyễn sửa soạn cho quân sang xâm lấn nước ta. Phạm-Nhan sinh trưởng ở nước Nam nên biết rõ các đường lối, y xin đai tội lập công và tinh nghịch làm người dẫn đường cho quân Nguyễn.

Vua Tau tha cho Phạm-Nhan và cho y làm phó-tướng của Ô-mă-Nhi dẫn đường cho quân Nguyễn. Sau khi quân Nguyễn bị quân ta phán thi cả Ô-mă-nhi và Phạm-Nhan đều bị bắt và bị chém đầu ném vào sông Thành-luron. Theo cõi tích thi có một người đánh cá nhặt được hai chiếc đầu đó mới khấn nêu có

21

thiêng thi phù hộ cho y đánh được nhiều cá y sẽ chôn cất từ tết và lập miếu thờ.

Quả nhiên từ đó trở đi người đánh cá hôm nào cũng đánh được rất nhiều cá. Cám ơn phù hộ, người đánh cá mới theo lời hứa sau khi chôn cất, lập đền thờ ở mảnh đất Phan-Nhan.

Bên thờ hai viên tướng Tôn cảng ngày càng thiêng và thường phủ-bộ cho họ chài lưới trên dòng sông Thanh-Luong. Từ truyền khen hai viên tướng này bi chém, các dao phủ có hỏi chém sau khi chết muộn ăn gì, chúng chưa kịp đáp thì bợn dao phủ bảo:

— Chúng mày chỉ cho ám mâu dân bá đê.

Vì câu nguyễn rủa đổ mà Phan-Nhan sau khi chết bao thù lại thường đi quấy nhiễu các sảnh phủ. Nhưng, mỗi khi một sảnh phủ bị khô khát thì người ta lại cho là bị Phan-Nhan ám hại. Những lúc đó chỉ cần đến Hưng-đạo-vương là trù được Phan-Nhan. Vì lòng mè tin mà đúc thành Trần đã thành một vị thần trù Phan-Nhan và ta ma.

Thực là một cách mè tin quá gớ.

Chân tướng của bọn đồng bóng

Bọn đồng bóng mà những kẻ ngu muôn tin theo ý tưởng là có thần thánh nhập vào họ để truyền hối mọi việc, nhưng khi lắc lư, quay cuồng là thực hay giả? Thần thánh, ta mà không vào các con đồng trước kinh họ múa may quay cuồng như thế chàng? Đó là những câu hỏi mà nhiều người muốn biết câu trả lời.

Đồng bóng chỉ là một trạng thái, một tác dụng của sự tự kỉ am-thi; là lối ý-khiến của các nhà thời-miên học đối với việc lén-dòng. Thực tế con đồng là một người mà tâm trí đã bị sự mê-thi làm mờ ám, một người lúi túi cũng yên tri có một linh hồn thênh liêng sẽ nhập vào mình. Con đồng có thể gọi là một kẻ « thợ-cá» , là một kẻ chịu ánh-hưởng của « tự kỉ am-thi ». Ngồi trong một lán không khí ồn ào những tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát của bợn cung vúi, lác nào cũng thấy khôi hương ngõi ngút, cũng thấy một vị linh-thần ám ảnh mình, người lén-dòng lắc ngồi đồng bắt đầu thấy lắc lùi rồi vì lòn không khí quanh mình lầm cho bợn nó quay tít-tít-bợn mắt cá tết-giác chỉ như một người máy hành động theo thói quen. Vì thế mà kẻ đồng thuộc chóng lén-hẹn đồng-lan, còn những người tình-láo, đầu bo

HỒNG-LAM

Nên biết CỬU-LONG-HOÀN một thứ thuốc được phổ thông nhất Đông - dương

Cửu-long-Hoàn là một bột-dược phát hành gần 20 năm, được sử dụng nhất ở xứ mình. — Các cụ họ thấy mệt, kèm ngứa mắt ám-tia-thu, thiếu phu-muôn, nhau sao được, tuốt trổ, khòi huyết được hàng hào dù nhau đều thuộc Cửu-long-hoàn thi mới được mphu-xiêng trong mấy phút. — Cửu-long-Hoàn thật là thứ thuốc hyvin-dịệu. Xua ngứa và bình-dản cho đến trường-quá-đều-ngoài-khen, kháp Cửu-long-Hoàn. Vậy những ai dù thuốc phải tóm học hay suy học, nên dùng hào, một bột hoan Cửu-Long cho biết cái công-trình kinh-nhan của kế phải minh. Cửu-long-hoàn một thứ thuốc thận-thuốc phai tên phèn và cát nòi là gòi thời đại mà khoa học đã thành-thể và suyeng-hanh cho toàn bộ Bắc-Kỳ, Ai-Lao và Thành-hoa, Nghé-an, Hán-linh là hằng.

VĂN-HÓA số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

Các thương-gia xa-giá mua-bán Cửu-long-hoàn và các thứ thuốc Vô-dinh-hàn, Phac-Hung xin do noi hằng Vạn-Hóa - Hanoi. Ở xã gõi tên mua-dùng, và gửi-thuốc: cách Nhì-hoa giao ngã Ở nhà giày thép (Cát-quảng-số này mang là: VĂN-HÓA mua-thuốc thi được trưa 10/1).

không bị ám ảnh, không tin là có thần thánh, ông hoàng, bà chúa... nhập vào mình thi dầu ngồi hàng giờ cũng không sao lên được. Có nhiều ông đồng, bà đồng suốt đời sinh nhai và nghề đồng cởi nên dầu khi thường không ngồi đồng mà cùi chỉ và ngón ngửi cũng không khác gì khi lèn đồng, và người lúc nào cũng ngõe ngác như người mất hồn thần trí. Lại có kẻ vì muốn « bíp » các con công-dệ tử nên thường trò tài bàng những việc rạch luối, thất ed, nhai đùa đèn, ăn hương-dỗ, xiên lịnh, đì luối cây v.v... mà họ cho là những phép mầu-nhịp, nhưng thực ra thì chỉ là những thủ quết hay những sự giở-dỗi để che mắt họa mè-tia cũng như họ làm rò quỷ-thết có những tiêu xảo, trong lúc đóng trò trên sân khấu.

(Những sự gian-dối này trong một bài khác ở kỳ này đã nói rõ).

Vừa rồi theo tin báo Trung-Bắc hàng ngày ở làng Cát-tin, huyện Cẩm-khé (Phú-thọ), tên Ng-trần-Tinh một đệ tử của đức Thánh Trần, một con đồng thuộc đà-thất trong kinh lèn đồng, nhưng vì thất-rgheo ed quá nên ngay hơi mà chết.

Những kẻ mè-tin vẫn thăm thi với nhau là vì không tâm-nên bái Thánh vật chết. Những kẻ hoài Thần, bái Thánh sống về cách hỷn như thế tưởng cũng đáng cho thánh vật lâm.

Chuyện này chỉ là một trong trăm nghìn chuyện những kẻ lén-dòng giả vi qua tài mà thiệt mang. Thực ra trước đây tôi đã nghe thấy rất nhiều con đồng vi thất cùi hoặc rạch luối, quá tay mà chết oan hồn. Thế mà ngày trước sự chết đó, một chúng có hồn nhân và sự nguy hại của đồng-bóng, mà bợn mè-tin vẫn không sao tính-nhò được, đó toàn là những kẻ bái cát nòi độc mè-tin ăn nháp rải sâu vào óc tuy, như bì môt thứ bệnh ban-y-khòi lồng-chữa khòi. Cái hại mè-tin ở xâ-bội là một cái ung đạc khòi lồng mà chữa khòi ngay được. Đổi với cái ung đạc mè-tin cùi có cách: đem những điều khoa học thường thức mà rộng-truyền trong dân gian, và dùng khoa học giảng giải cho dân hiểu rõ những mánh khóe, thủ-deop, phép mầu của bợn đồng-cởi, phu-thủy... Khi trình độ dân trí đã cao thì cái hại mè-tin không cần trù cung-tụ nhiên biến mất.

HỒNG-LAM

Cô Tu Hồng

Cô Tu HỒNG - PHONG
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH
(Tiếp theo)

Nhận được thư bạn bè trước hôm sau, cô Tu liền sắp đặt việc đi.

Vào khoảng đầu tháng ba năm 1916, hai vợ chồng dập túa « Orénoque » vào Nam, sau khi đã làm phép cưới với nhau cho chính đám nghĩa.

Phép cưới làm tại dinh Đốc-lý Hà-nội, mỗi bên chỉ có mấy người bạn thân dự lễ và làm chứng.

Một đám cưới rất thản-mặt và giản dị. Có thể nói là buồn tẻ, như muôn gián-cả cả hồn-tinh. Cố nhiên không làm lè ở nhà thờ và cũng không bày vé tiệc tùng gì hết. Cho đến chứng hôn-hàm cô Hồng cũng là người Annam mà cô Tu vien trong mây. Ông bạn quen di dàm. Chẳng có một người Âu-tay nào lại đi chứng hôn cho một nhà tu hành phái giới.

Và lại, cô Tu chiêu ý muốn của ông chồng mà làm phép cưới cho tắc trách thế thôi. Bầu-tâm có khôn-muốn. Vì ngõ không cần, cho là không ích-gi. Con người lối đời ấy có lần nói chuyện tâm-phúc với một chị em sáp-sứa nhập-tịch me-tay:

— Bà yê cheo cưới làm quai gi! Vợ chồng ăn ở với nhau quan hệ ở tẩm-lòng hòi là miếng giày. Có hòn thử mà họ chẳng cầm sừng trên đầu nhau hòn tang-tá, rồi không ruồng-bỏ nhau như vật chiếc áo rách đáy ư? Thái-lòng thương yêu thì chẳng cần hòn thử cũng ở với nhau được suốt đời. Nhất hạng, nết-minh có cùi riêng, càng không nết-dặc; vì anh chàng tham lam có thể lợi dụng giày то cheo cưới để xài phá-zâm-đoat của mình. Thủ cùi thuận mua-và bán, hay ở đó di, lấy chồng như thè mua hàng vậy.

Bởi thế, lần này cô chỉ làm phép cưới để khôi-trái ý chồng. Nhưng về mặt hòi, thì hai người lấy nhau theo luật phân-sản. Ai có sần-nghịp riêng, tự quyết người ấy chủ-trong định-dai, không được xâm phạm của nhau.

Biết ý hình như cô Hồng lây làm phai-ý, vì ông mìn-hoa trọng quyền-lâm chủ-cái-sản-nghịp của vợ-kia.

Cô Tu khôn ngoan yễn-ủi:

— Cả vợ-tê là cùa-chồng, sớm muộn sẽ nhò tôi cùng phai gao quyền cai-quản cho mà. Bây giờ chúng ta hãy lo việc di Cao-miên đã.

Hai vợ chồng vào đến Nam-vang, trước khi bắt tay vào việc, chịu khó xem xét tinh-hình kỵ-lâm.

Không hiểu có Tư say nghĩ thế nào lại đòi ý: không mò cửa hiệu chuyên bán hàng Bắc, như chủ-kien dâng-dinh ở nhà.

Ông chồng một hai nài ní làm công cuộc khác mà ôn-tinh hoạch lợi rát-to: nấu rượu. Ý chàng nhà tu pha-giới muốn lập-tênh làm một ông Phóng-ten ở đất Cao-miên.

Cũng chiên ý-chồng, cô Tu xuất vốn-năm-sáu-vạn bạc, mua lại một lò nấu-rượu của người khách-trú có dùi kỵ-cùi máy-moc và sắn-cùi mồi-hàng.

Ho không ngó dã-hi-hàng bước chân vào cửa từ.

Ché độ nấu-rượu ở Cao-miên thủ-thời, đại-khai cũng như ở xâ-Bắc ta mày-làu nay, nghĩa là không có độc-quyền. Ai có vốn, được lập-công-tý, mồ-máu nǎu-rượu bán-tự-do, miễn là đúng-phép, và trước khi phát-hành phải có nhà Đoan-xem xét-danh-thue.

Các công-tý khác tha hồ cạnh-tranh với Phóng-ten. Rượu ai nǎu-ngon hơn thì đông-khách-dắt-hàng; dòi-cùi vòi-dòng-cửa.

Ở đất Cao-miên mày chục-năm trước vẫn-thể, Tình-trạng ý-như ở Nam-kỳ.

Ngoài rượu chà-hàng Phóng-ten, — người ta quên gọi là rượu-công-xi — có nhiều hiệu-khác do những ông-rượu-khách-trú nǎu ra.

Họ rất-trường lùng-sán-vốn, sói-rượu-xuất-sản-nhiều nǎu-nam, bán-ré. Lâu-nay, uống-queu-mái-vì-dì-rồi. Thân-chủ của họ cũng-gần-như-khách-nghiệp-thuộc phiến-của-nhà Đoan. Sức-tiền-thu-rất-mạnh, như người-dồng-bang họ cù-dòng-giáp-nhau. Khắp xâ Cao-miên và Nam-kỳ, không-một-dieu-làng-ox-chó nào-chẳng-có-dâm-ba-hiệu-khách. Đây là những co-quai-sản-sáng-truyền-hà-và-tiêu-thu cho họ, lèi-rao-trên-báo-não-cũng-không-thể-dịch-lại.

Thành ra những lò-rượu-khách, tuy không có độc-quyền-của-pháp-luat-nào-cho, nhưng thật sự họ vẫn-dùng-quyền-về-thực-té, và-khách-quen, và-kinh-nghiêm-lâu-năm.

Vì thế mà hời-nói-tối-giờ, ta không-hết-thấy người-bản-xứ ở Cao-miên hay Nam-kỳ mò-lò-rượu-cạnh-tranh vòi-lò-rượu-khách-trú. Trong-cuộc-cạnh-tranh ấy, mình-chết-thua-trước.

Phải biết-làm-gạo là lúa-gạo của-nhó, nhưng-hết-mùa, họ-lập-nhà-máy-xay, họ-giết-trọn-quyền-bán.

Mình mồ lò ruya, gạo là nguyên liệu cần nhất, họ làm cho khô mua, hay phải mua với giá đắt cũng dùn

Rượu mình nấu ra, họ bảo nhau không dùng, hay giữ ở các hiệu tạp hóa mà họ cứ để mộc nguyên-vị, không giới thiệu và bán hộ cho cung khôn.

Vợ chồng cô Tư sang Nam vang, không xết đến nơi, nhưng cái thực-trạng éo le ấy, hắp tấp hồn ra mìn lò nấu rượu, tưởng đâu mình có vốn thì làm gì cõng nón và tự chắc rượu mình nấu ra cũng bán chạy như

Từ giữa 1916 đến cuối năm 1918, lò rượu của cô Tư kinh doanh chất vật được giá hai năm, đánh phái bẩn lại cho khách với giá rất rẻ.

Việc thất-bại này làm ruột tượng cô Tư rơi hết bần vạn lái it.

Trong thời gian làm rượu vợ chồng họe hặc gây go nhau luôn, vì nỗi ông chồng đứng chõ, không được phân minh về việc tiền bạc, sô sách.

Nhiều món tiền thiếu hụt đã dâu mất một cách vớ vẩn, vô tang.

Thì ra đây làng-quân đã k'või làm trò quý-thuật, cho nó nằm vào trong hòn bao riêng.

Cô Tư cay đắng như ngâm quả lõi-hòn, nhưng muốn nhô ra không được.

XXV

Đánh ván bài cuối cùng lại bị thua

Lõi hòn hết mẩy vạn bạc, cô Tư vừa buồn vừa tức. Từ lúc ra đời, một tay thảo-vết gãy dựng lên có đỡ sự-nghiệp giữa đất Hanoi mẩy chục vạn, chưa hề bết một sự-thất bại nào.

Cái tay ấy chỉ thu bạc nghìn, bạc vạn của thiên-hã thi có, chưa hề đe hòi bao trại lợi di mất một xu nào gọi là lõi vòn.

Lần này thất-bại là lần thứ nhất.

Mà lại bị một võ nặng.

Lại thêm một nỗi ưu phiền nữa, là có đề ý xem xét tâm tình cũ-chỉ của đức ông chồng, thấy ăn ở với minh nhiều chỗ không tốt.

Mấy năm làm raya ở Cao-miên, ông ta được giữ quyền hành tiền bạc trong tay, đã lạm dụng lòng tin của vú, ăn tiễn tài phu, trai gái mòn mõi phết. Có kẻ mách cô Tư rằng ông có nuôi một thai à gái non, rõ ràng. Nhưng cô làm thành không muốn sinh sự.



Mỗi khi có dịp nói chuyện về vấn đề chung-tràn, ông khéo đem những lý luận lợi hại, với giọng nói như thật thà, rú ri, tán tỉnh bù vự nên sáng tên tát cả cơ nghiệp cho ông trong non-sinh lợi.

Việc kỵ ở giữa vợ chồng, dè-cáp một đõ lẩn, có thể là câu chuyện tự nhiên; nhưng mà nhắc đi nhắc lại mãi nhẹ như nồng nảy, thiệt tha, một người khôn lõi như cô Tư, sao khỏi nghĩ ngại, suy nghĩ.

Lẩn lẩn, cô thấy rõ tâm lý ông chồng đối với cô chỉ vì cõi, không vi ái-tinh.

Hay là cõi mượn bàn tay ái-tinh dè chụp lấy của cải cho dẽ.

Bởi vậy, từ đấy vợ chồng bẽ ngoài vẫn niêm nở như báu nướ: đây, nhưng bẽ trong có dẽ tam-phòng bị tảng ly, tảng chút.

Con người dã bao phen chứng tỏ ra hồn cứng cát, không mây khói ủt phải nhỏ nước mắt vì sự đời, thế-mà báu giõ có lúc ngồi néi chuyện ám sự với bạn cũ là cô ba La-vich,

— là giờ vợ ông chủ một hiệmదద, — ngãy tham thia thê-nâ dến rõ phát khóc. Khóc rồi K'või ấy:

— Trót vi tay dã nhúng

châm: Dại rồi còn biết khôn lâm sao đây?

Sau khi thanh-toan lõi rượu ở Nam-vang xong, vẫn-dè di bay về dã gây nên một trận phong-lôi nho nhỏ giữa bai vợ chồng. Vì ông muốn vẽ gần chõ mục-dịch gia-sản của vợ mà ông đang dòm, để mua mõ vận động có phần dễ hơn. Còn bà thi chưa muỗi trở về nơi mình đã bị mai mỉa.

Vâlai, tự mình đánh thấp, thua đau một cảnh bạc mẩy vạn ở xứ người, phải đánh hội khác dè gõ lại chõ.

— Giờ chúng ta trả về Hanoi... Lời ông nói.

— Trở về Hanoi làm gì? Bà hỏi.

— Âu-châu chiến tranh thế là xong rồi (hồi này, nhằm tháng Décembre 1918), mọi việc kinh tế công thương lại khôi-phục như cũ; trường hoạt động ở Hanoi rông rái đã quen cho mình, vẽ dãy mà hoạt động chẳng hon sao?

— Tôi chịu thôi. Ông muốn về Hanoi thi về một mình, dè tôi ở lại đây buôn bán ít lâu nữa sẽ hay.

Ông chồng lẳng l盭, cô Tư nói tiếp:

— Phen này tôi xuông Saigon mò một hiệu bán hàng Bắc...

— Tình đơn-đophil nào?

— Ở đại lõi Catinat, tôi dã nhớ người ta thuê nhà bộ rời.

— Thế à?

— Tôi sõi thênh một ngôi nhà riêng ở đường Espagne hay Mac Mahon dè vợ chồng mình ở.

— Chúng ta ở ngay cửa hiệu chẳng việc vụ và dẽ tối hoa sao?

— Tốn cũng phải chịu vì cần nhà ở đường Catinat, trên gác sõ dẽ chửa hàng, không thè ở được. Vâlai, tôi cõi thuê nhà riêng dè ông nghỉ ngơi biện tịnh, vì ông dã làm công việc vát và hai nǎm rồi, giờ ông sói quyền tinh-hỗn-đường ít lâu. Chuyển này việc buôn bán dẽ mình tôi lo liệu tròng nom, ông phải

và tảng ly, tảng chút.

— Trên trường đường nõn sao xẽ? Nhất là sự giao thiệp và sô sách tiền bạc.

— Điều ấy, ông không lo. Tôi dã từng giao thiệp với các hàng lớn và dẽ mua vạn quan rồi.

Cần người cõi hàng gúp việc, tôi dã viết thư gọi mấy người bà con người Bắc về.

Tất nhiên có Hồng thừa hiếu chõ minh dụng tâm dã hối bì my tinh ranh soi thấu ít nhiều rồi. Nhưng ông không dè lõi ra nết mặt có một lẩn mốt nếp gi thiêt vọng hay bát-nhú ý.

Trái lại ông trai cõi vui vê khac thường, khen mái bà vực đặt công việc như thế là chí phái, ôm châm lấy, tõ vê yêu đương võ hạn, hồn lõi

hòn dẽ hai bên gõ má nhän-heo, rồi vừa cười vừa nói

— Bà dãm nhà tôi thông minh và từ tể hết sức, có lòng lo nghĩ đến sức khỏe của tôi, ép tôi nhän-duong

một dẽ thê phái lâm.

Cám ơn! cảm ơn!

Nếu có Tư quâ người thông-minh, chắc phái biết trong cái cười, cái hòn au yém dẽ đầy những gai góc.

Thế rồi ông bà thu xếp cách mươi ngày sau, dẹp xuông Saigon.

Quả nhiên, cô Tư thực-hành đúng theo chương-trinh đã định từ trước.

Thu một căn nhà vừa phái, ở cuối đường Espagne gần sô bách-thá, mát mẻ, thanh vắng làm chỗ riêng.

Tuy chảng nghe nói ra, nhưng người ta xem ý từ cũng biết bây giờ có cung-phụng lang-quán dẽ làm một cảnh duong lão. Bên ngoài vẫn kính yêu, bẽ trong thường phong bì. Già rồi, thay chảng đổi vự chảng bay hóm gi. Thủ chịu người ta trách minh cám dẽ môi thày tu, nếu giờ bỏ đi, hẳn người ta sẽ ché cười nhiều hơn.

Cảnh duong lão này mỗi tháng tốn kém may-trim đồng bạc cõng cam. Ngày ngày ông chỉ có ăn chơi, xem sách, việc buôn bán của vự, không được nhúng tay vào.

Cô Tư đã trú liệu từ trước, không sói việc gì: nõi cõi người thuê nhà đóng tú, nõi dặt mua hàng hòn ở Hanoi, nõi nhän vợ chồng cậu em với một bà thím họ vào giúp việc.

(Còn nữa)
HỒNG PHONG

Con quύ phong-lưu

... Trong buồng của nõig từ trên trần xuống vách tường bốn phía đều cảng bọc bằng da thay cho nõre sõi hay hàng lụa. Thủ da mầu ho: xanh mà có ván ván như linh sòng gợn. Chắc người ta dùng tám bọc da như thế, dẽ nhốt cửa hiệu chẳng vien ri của ái tình vùi am - trong buồng, không phát tiết ra đèn bên ngoài.

Sóng đèn điện giàu kín bên trong bong gói tường, ánh sáng dudu dàng mât me như cảnh đêm giáng, chiếu rọi vào cái gương kiêu tàn thời băng gõ cảm lõi đánh bóng lõi.

Lúc ấy mảng dang xõa tám mâm trên gương tay gõ đàn mandoline, ca bài vong cõi; minh gói trong chiếc áo kimono màu thiên-thanh, như có ý pha nhuộm nhịp nhàng với ánh sáng và những gõi, nhõng mén ở quanh minh mảng hõe toánsa-tanh.

Trên trường đường nõn sao xẽ, rõ ràng tay gõ quyền tinh-hỗn-đường ít lâu. Chuyển này việc buôn bán dẽ mình tôi lo liệu tròng nom, ông phải

bát-nhú ý, và tảng ly, tảng chút.

Nhân vật này, cảnh tri ấy, có thê xõ ngã một ngai vang hay một dẽ quốc như chơi.

Vâlai mà chính minh chàng dãm dõi vào đó, chôn vùi mẩy chếc muôn, trai bao nhiêu cuộx sõi phâng cuồng, khét tiếng trong hoa giới ở Saigon

nhất thời. Chàng vẫn nói tý:

— Trước thi còn những bức tranh vê của nhà ngàn hàng ngày nà, ta cõi chơi, cõi phâ, cõi dám say, cõi hường lõi cõi dại của hoa, rồi nǎm lán dưới hoa mà chết, cũng dược làm con quύ phong lúu kia mà!

Thì ra chàng biết câu thơ của một khach say dãm thuở xưa:

Ninh hường mầu đơn họa lõi tür
Tay nõi tõ quý dã phong lưu

Nhung dã chác gi moi người nõi bõc giới phâ cuôc trong xõm yén hoa đều có thê nám eset ngay vú hoa cho dược làm quύ phong lưu theo như ý muốn? Câu chuyện này là một chuyện có thật, tâc giả chỉ dõi tên người khác đó, chõ kholt vung hõn những người bõc ngày nay đang ở chõm suối.

Một chuyện lõi thuy, lõi kỵ lõi cõi, cõi tâc dão mõi cõi dánh sõi ở dát Saigon và những cảnh tiêu xái phâ sõi của cõi tâc vùi nhâng hõi ở Lyc tinh.

CON QUÝ PHONG LIU a của tác giả Đoàn-Chu sáp dâp trong tập báo Trung-Bắc chủ nhật này, các ngài hây đón xem từ chương đầu.

XIEN LINH

(Tiếp theo trang 16)

Duyên do cũng chỉ lại quen như mọi lần, vì nhà có diện thờ, nên bác Ng. Trần Trinh sảng hóm ấy lại sám sửa đồ dùng để làm lễ. Người đến lễ điện cũng đông. Thế rồi trước đèn nến sáng rực rỡ, hương bay ngao ngát, bén tai cung vẫn giọng hát vèo von, bác Trinh lên hết giá đồng nọ lại đến giá đồng kia không sao, không ngờ đến giờ cuối cùng phải thất cõi, vì nút dây bác thắt mạnh quá thành ngạt hơi khống thở và cũng không nói lên được nữa, thành thử bác Trinh gục xuống chết dần, nhưng người xung quanh thoát đầu tuồng thành giáng cù kêu cầu mãi, sau hồi lâu không thấy bác Trinh nhúc nhích đám ngòi lay gọi thi bác

Trinh đã chết cứng từ bao giờ rồi. Nhưng những con công dẽ từ thi vẫn chờ là tại bác Trinh không làm thành nên bị đày thành ngài phạt giam !

Nhưng chuyện tương tự thế ít lầu này ở nước ta, sảy ra rất lèu lièu. Đô chảng qua cũng chỉ là do ở sự mâu thuẫn bít bợm mà ra, nhất là cõng bời tại người mình một số lớn bãy còn mê tin quá, lấy những chuyện xiên linh, thất cõi, cát luối làm chuyện thực.

Về cái ca này, chảng tôi sẽ nói rõ ở bài «buôn thầu bán thành» ở số này và chúng tôi xin dem cả một chứng cứ bít bợm và lợi dụng sự cát luối để kiểm lại một cách trực tiếp như thế nào... VŨ BẮNG

TRÒNG SỐ SAU

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

sẽ có 3 bài mới, là mì ai sẽ cung đều chờ đợi từ bây giờ

MÔ BỰNG

(Hara Kirin)

thuật theo một thiên phong sự của nữ danh sĩ TYATYNA

TÔI PHÊ BÌNH CUỐN PHÊ BÌNH LÈ - VĂN - TRƯƠNG

của VĂN-LÂM

VÀ

một chuyện của một cây bút mới BẠCH-LÂM
viết bằng một lối văn mới và lối được hết cái
tinh thần của người minh :

TỪ BẤT LỀN TRỚI
CHUYỆN MỘT NGƯỜI BẢN BÀ NHA QUÈ TA

LỊCH



Có đủ ngày Tây, Nam đang đổi nhau, ngày tết, ngày xấu, cũng các ngày kỷ niệm trong quốc sử. Quyển mâu lịch Trung-Bắc Tân-Van năm 1941 đã in xong. Ngày nào muốn xem xin viết thư và 36, 4^e Henri d'Orléans, Hanoi ban-quán sẽ giàn ngay. Ngoài ra thư lịch bốc hàng ngày như mọi năm, năm 1941 nhà in Trung-Bắc Tân-Van lại có thứ bloc giấy hàng ngày để bẩn giấy (block de recharge) và lịch tháng (planteau) in hai mặt, mỗi mặt 6 tháng để treo tường.
HÃY HỎI XEM MÂU LỊCH

Trung-Bắc Tân-Van 1941

BRILLANTINE CÉ CÉ

MUA BUÔN CHẮC CHẨN LỜI NHIỀU
KHÔNG LÓ VỐN NHƯ CÁC THỨ KHÁC



Chuyện ngắn rùng rợn của James Francis Dwyer — Bản quốc-văn của HUYỀN-HÀ

(Tiếp theo kỳ trước)

Sau vài phút chờ đợi, thiếu-phụ bỗng. Có lẽ nàng sợ người ta nhìn. Eichhorst không ở trong trại; anh vào trong làng, đến nửa đêm mới về.

Tôi bảo anh :

— Anh Karl à, tôi cần nói với anh. Anh phải bết rằng lũ moi rợ kia nó ghen tuông lắm. Nếu anh còn liều quẩn quít lấy wu nào, anh có taê bị... có thể bị chó đẻ lâm đáy.

Anh cười đáp lại :

— Được rồi! Được rồi! Kromhout! Nếu anh muốn làm cho tôi sợ, thì quả là anh phi thi giờ. Tôi có phải là con cát đâu!

— Có lẽ lắm, nhưng điều chắc chắn là bạn thò dân hay thò hàn, chẳng lại khôn ngoan nữa.

Anh nói tiếp :

— Anh đừng lo cho tôi! Tôi cũng khá nhón khôn rôi, chẳng cần phải mượn vũ!

Thái độ của anh ta khiến tôi lo ngại, vì tôi tin chắc rằng anh sẽ làm r้าย rää cho họ chúng tôi. Không phải lần đầu tiên tôi gặp chuyện như thế, tôi nhớ rằng mỗi dịp xảy ra là y như có người chết.

Nhà bác-học kể tiếp :

— Karl có cái mũ cái-kết sinh-viên anh quý báu lắm. Thủ là một kiều mủ buồn cười, bằng lụa xanh và vàng. Lúc nào cũng trao giao giường của anh, thỉnh thoảng, anh đội nó vào ngày chô-nhật. Tôi thấy nó lố lảm, nhưng anh ta thì có vẻ kiêu kỳ.

Rồi vài ngày sau, cái cái-kết mất bến. Khi anh thấy nó không còn mặc ở cái đanh mopies khi nữa, anh cầm tui nó và cắm hòn. Anh hót :

— Ai lấy mũ của tôi rồi? Anh có lấy không? Kromhout?

Tôi đáp :

— Anh bảo tôi lấy cái mũ lồ bịch kia đê làm gì? Tôi có giống thằng hổ chút nào không?

— Phải có người lấy! Tôi hôm qua đi ngủ, mũ hẩy còn dây. Cho đến bây giờ chỉ có anh vào đây thôi.

— Hay là có con khỉ nào nó đánh cắp dây. Ở auroc 'oi, các cây phong-cẩm thường có chạm các con vượn nhô, chúng nó cũng đòi mũ như anh đấy!

Tôi trưởng hán phát khùng lên. Hắn bò di chui mũi tên kháp moi xó, Hán lột chán giường, đánh đỗ moi vội tung tung. Rồi hắn gọi hai người bồi hàn-hạ chúng tôi, đỗ cho họ ăn cắp. Eichhorst túm lấy cỗ hàng một tên bồi, giá tôi không can thiệp thì anh ta để lốp chêt.

Tôi bảo :

— Đừng giờ trả ra nữa!

Anh ta hé :

— Nhưng có người lấy rồi! Đó là cái mũ của trưởng học cõi! Tôi quỷ nó hơn hết mọi vật trên đời!

Tôi hàn :

— Hay là giờ thòi di. Anh cứ treo tiền hướng rồi cho người đem lại già ngay.

Anh ta theo lời tôi, rồi hai tén bồi hàn-sé hão mọi người chúng sẽ gặp.

Karl như là thằng điên. Anh ta không ăn uống gì nữa, chỉ đê thi giờ mà chửi rủa đứa ăn cắp, chửi rủa cái xứ khốn nạn này. Anh ta quỷ cái mũ, thật cung la. Cõi lại tại anh không có gì lặt vật khác, như cái nón hàn hay cái kim cài «ca-vát». Tôi đoán rằng khi anh úp mũ lên đầu, anh ta tưởng chừng minh hảy còn di học, không phải lo lắng việc gi, trừ cái việc nhét vào óc những điều ngốc nghếch vô ích và cái việc tọng vào dạ dày móm báp eai và mòn súc-sích khó tiêu. Cái mì vàng và xanh lố bịch này chắc làm anh quên lâng trong giây lát các cuộn lang thương trong đời người khốn nạn này.

Tôi đến mà vẫn không có linh gi về vật mất trộm. Không ai thấy cõi. Tôi bận lột da con mèo ròng, chợt nhớ lại điều tôi đã đeo. Đó là trong một chương sách của Winternet: Der Sarpanol, ein alinn-descher Schlangen-Kultur, nói về việc thòi cúng loài rắn.

Trời bắt đầu tối sầm. Tuy vậy, tôi lấy khẩu súng trường di ra mé đậm, là chỗ ngủ của con vật thù của



làng. Tôi dừng lại gần đấy. Chỗ tôi đứng, có thể nhìn rõ quang rêu mà thiêu-núi hoặc con dê con dê trước. Ở đây có một vật mà tôi không nhìn rõ ràng trong lúc trời càng thêm tối dần.

Ông cũng biết là tôi không sợ rắn. Tôi có dùng tay vào đến hàng nghìn con, từ giống rắn bé nhất, như là loài *Iuphoridae*, cho đến giống rắn to nhất. Tuy nhiên tôi cũng ngáp ngừng không dám lại xem vật kia là cái gì. Nhưng thế nào cũng phải xem. Tôi nẹp đan, rồi rón rén di lại, mũi súng chỉ vào đám sậy. Tôi xé bu lông là tôi cảm động lắm. Chỗ đó, sự tăm-tiêp và con vật lẩn-khuất đâu đấy, có lẽ nó đang nằm trong đám sậy-rinh tôi, tất cả làm cho tôi hết sức muốn báo chạy. Rồi tôi cả những điều tôi đọc về việc súng bắn loài rắn trong các phách của Frazer, của Wunsch và các tác giả khác, những điều ấy cứ lẩn vẩn trong óc tôi. Thật là sách vở làm cho người ta mất can đảm, làm những người có dối chát, trống tượng trở nên hèn nhát.

Tôi hết sức chống lại, rồi cùi tiên bước. Đúng điều tôi đoán, rõ ràng là cái mủ cát-kết kia nằm đấy, chung quanh mủ, rêu đều ép lì xuống, như mọi vật nặng nề đè lên, có lẽ vật ấy ngang nhiên về thử dò là kia. Mắt tôi vẫn chàng chọc vào đám sậy khùng-khiếp, tôi vội vã nhặt chiếc mủ, rồi tôi lùi về. Lùi được một quãng, tôi quay lại, chạy trốn vào rừng.

Về đến trại, tôi ném chiếc cát-kết cho Eichhorst. Anh ta mỉm cười rồi nước mắt, ôm riết lấy mủ vào má. Rồi bỗng chàng đè vào mũi người, rồi nhìn tôi.

Anh ta hỏi:
— Nó có mùi lạ nhỉ. Anh có thấy không?
Tôi đáp:
— Có. Lát tôi nhặt được nó cũng có mùi ấy.
— Nau là mùi xà-hương.
— Phải, mùi xà-hương.
— Cái... mùi ấy làm tôi sợ lắm! Anh thấy mùi ở đâu?
Tôi nói dối. Tôi không muốn làm anh ta khiếp sợ vòi ich. Tôi đáp:

— Thấy bên đường, cách đây chừng một cây số.

Anh ta vẫn hít cái hương vị kỳ quặc kia. Anh có vẻ băn khoăn. Tôi đe ý xem xét: cái mùi như khêu gợi những kỷ niệm cũ của anh. Tôi tự hỏi thăm ki ông biết nọc của loài rắn *spuw slang phun* vào thân-mẫu anh trước khi đe ra anh cũng có mùi xà-hương hay không? Cố nhiên điều kỵ khỏi mà ta không biết...

Eichhorst nói:

— Tôi muốn có ít nước hoa cát-lon để xức vào mũi cái-kết.

Ngài một nỗi là lợ nước hoa gần nhất it ra cũng cách xa chốn này tùng năm, sáu trăm cây số. Tôi hật phì cười.

— Anh cứ treo ở cửa lều ấy. Không khi ban đêm sẽ làm bay mùi đó.

— Treo ở ngoài ấy à? Không đời nào! Rồi kẽ cắp nó lại lấy lòn nữa, vì lõi chắc rằng có người đánh cắp. Kromhout ơi. Mùa mủ thật đẹp, và chúng nó lại biết tôi quay già lão.

Tôi nói:

— Cờ thè lầm.

Eichhorst móc chiếc mủ vào chỗ mọi khi ở gần giường, khi chàng đi ngủ. Cái mủ chỉ cách đầu chàng chưa quá nửa thước tây. Bứa nào muốn vào tận trong lều này mà lấy thì khó lắm. Thế mà đến sáng chiếc mủ cát-kết đã lại mất lầm!

Anh ta gào lên:

— Thằng ăn trộm trời đánh nó lại ăn cắp mất rồi! Tôi sẽ giết nó! Kromhout ơi, tôi sẽ nấp gần đấy



tương mây viễn
đan vào trong
cái xác bàn thua
của nó, cho nó
chữa!

Tôi cố sức
khuynh giải
nhưng vô hiệu.
Anh ta khinh
khoán đến nỗi
rút cục, tôi sốt
ruột phải bảo
rằng :

— Được rồi! anh đi theo, tôi chỉ cho áy cho.
Anh ta xác cái
súng trường, tôi
cũng mang súng
của tôi. Buổi
sáng đã nóng
nực rồi. Gời thi
oi, rứng im lặng
một cách đáng
sợ, im lặng ấy
nó là diêm bao
trước một thảm
kịch. Bao giờ
rứng nó im-lim
lìa tôi cũng lo sợ. Bao giờ các gióng vật đều nẩy trong
hang hốc, thi nghĩa là chúng nó cảm thấy một bi kịch
sắp diễn ra...

Chúng tôi lắng lặng ra di. Đi vòng qua bên làng rồi
tới mới iến lại phía con rắn trú. Tôi chắc rằng
Eichhorst không ngờ đến chỗ ấy. Anh ta vẫn nóng
như quả, thanh không dè ý tới.

Bên cửa rừng, tôi dừng lại chờ cho anh cái miếng
đất vuông phẳng xuôi lấp lánh dưới nắng. Tôi định
nói: « Hãy, tôi tìm thấy ở đó », nhưng tôi không thể
thở ra lời nào, vì cái mủ cát-kết trời đánh kia lại lùi
lùi về chỗ tôi tìm thấy nó chiều tôi hôm qua!

Eichhorst cũng trông thấy. Mõm anh há hốc, mồ hôi
chảy đồng đồng trên má. Anh run bần người.

Anh lúng túng:

— Cò... cò phải... phải ở đấy anh tìm thấy cái mủ
hôm qua?

Tôi gật đầu.

— Tại sao nó lại ở đây?

— Vì rằng...

— Vì rằng thế nào?

— Vì rằng nỗi hồn rô, có đứa thù anh, nó muốn
cho con vật nấp trong đầm kia ngửi thấy hơi của anh.

— Đề làm gì?

— Đề tố cho con vật biết rằng anh là kẻ thù, nếu nó
gặp anh.

Eichhorst io lảng nhìn chung quanh mình. Tôi
thấy anh muốn chạy trốn, tôi mồi nín tay ánh lại bắc:

— Anh đừng có ngốc. Ra mà nhặt cái mủ cát-kết
ma quỷ kia đi, rồi té di về trại.

Anh nhìn chiếc mủ, mắt cứ nhấp nháy như loạn
thần-kinh kinh.

Anh nói rất khẽ:

— Tôi không thể lấy được. Kromhout, bạn ơi, anh
đi hộ tôi. Tôi xin anh... tôi van anh!

Anh kinh hoàng đến nỗi tôi cũng phát sợ lây. Chỉ
nhìn anh tôi cũng thấy rung minh. Tôi muốn bỏ cái
chỗ thảm khốc kia mà đi, lại còn phải nhặt cái mủ
cát-kết nữa. Nếu tôi còn ngăn ngại lâu hơn một tí,
chắc rằng tôi không dám liều nữa. Tay cầm súng, tôi
nhảy vào khoảng đất rêu, vừa nhún vừa đầm. Tôi vừa
mởi cầm lấy mủ thì tôi thấy đám súng rụng động, như
thứ vật gì to lớn rỗng rỗng rẽ lấy lối đi qua đám cây.

Tôi quay lại, chạy đi. Tôi phòng nước dài cho đến
trại, không nghỉ. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi
bãi đến thế.

Eichhorst đã vè đẩy rồi. Tôi ném chiếc mủ vào mặt
hắn, quát:

— Đồ iỗi! rôi anh làm cho cả bọn bị tàn sát cho
mà xem. Chi vì một tội anh muốn ve-vân con té thôi!
Anh đã làm gi rồi, nói tôi nghe.

Anh ngồi trên mép giường, khâu súng đặt giữa hai
đòn chân, anh ta kè chuyện minh.

Anh-kẽ xong, tôi chui mảng cho bộ. Trận rồi bão
rặng đến mai tôi sẽ vò trong làng để cỗ dàn xếp. Tôi
nói ngày khô chịu quá, không thể di ngày được. Tôi
nói một cõi rực rųng mạnh, chẳng nói di nói lại với
Eichhorst nữa. Thực ra, tôi cũng hối hận vì mình
đã nhát sợ.

Tôi đến, tôi bắt Eichhorst phải trao mủ cát-kết ở
cành cây ngoài trại. Tôi cho khôn nên giữ nó trong
nhà là horn. Tôi xem xét cẩn thận lại các cục lều rồi
buckle cửa lều để phòng.

Sáng hôm sau Eichhorst dậy sớm hơn mọi người.
Khi anh nhặt cửa lều, thì tôi thoáng thấy mùi xà-
hương xông đến tận mủ.

Tôi chạy ra ngoài.
Chung quanh lều vải, có
đều bếp đì như thế một
vật nặng qua lại đe lèn.
Mà tất cả bùn không khí
thuần một cái mủ khô
chịu kia.



Tối định... Coi chừng kia...

Kromhout vừa nhảy chồm lên, vì một việc khác thường bỗng vừa xảy ra. Con rắn *chrysopela ornata* vừa quẩy mạnh dưới đập vò cái mặt kính hôm, đầu nó thò ra trên lỗ hổng!

Tôi chỉ thoáng nhìn nhanh một giây đồng hồ, vì tôi đã nhảy lui về phía sau, đánh dỗi chiếc bàn con có cái đèn. Đến tắt, chúng tôi hổn hển bị tôi mà mít. Duy chí có một ánh trăng xuyên qua cửa sổ thành một vết sáng bạc trên sân.

Nhà bác-vật hé bão tôi:
— Chó có động đất!

Tôi vắng theo, tuy rằng tôi muốn mắt bao nhiêu tiền cảng đánh, để có thể nháy bỗng hai bàn chân đi giày vải của tôi ra khỏi mặt đất.

Tôi nhận rõ bỗng Kromhout di ra mé cửa, rồi tôi thấy ông đã qua chỗ trống, ra khỏi nhà quán cơm. Sau một thời gian dài như một thế kỷ, tôi nghe tiếng ông nói:

— Xong rồi, tôi bắt được nó rồi. Tôi đoán là nó sẽ ra ngoài cửa mà. Tháp đèn leo, rồi tôi cho nó vào hố khác.

Khi nhà bác-vật lại giỏi đưa con vật lồng-lộn kia vào lồng thì nó quằn-quại rít lên, ông ta ngâm nhín cái hố cũ, rồi bit cười;

— Trong việc này, lão cá nhất vẫn là con éch! Nó chuồn di mất rồi. Nó là loài săn bắt bay, chán nó liền nhà chán vật. Nó là loài săn mồi xưa kia Russell Wallace đã tóm khéo cừu đến. Một ngày kia tôi sẽ kể ông nghe câu chuyện về giống ấy...

Tôi ngắt lời:

— Thế còn Eichhorst? Rồi anh ta ra sao?

Eichhorst ấy à? Thế này! ngay buổi sáng hôm ấy anh ta bỏ trại đi. Anh sợ ghê gớm lắm, không thể chịu được cái cây số rùng xanh dễn một lăng trên bờ sông Cửu Long; đến đó anh lén lút thùy; xuôi dòng dến tận Saigon, không nghĩ.

○

Kromhout thoi nói dè nốc một cốc rượu mạnh, rồi ông nói tiếp:

Từ đây anh mới nghiên rượu. Người ta kể lại cho tôi rằng một buổi tối kia, trời về nhà, anh thấy đổi diện mạo một con trăn già, và hai nò xòng ở một rạp xiếc & gần phố Lagrandière ra. Con trăn sợ, nhưng về phần Eichhorst thì anh ta hóa điện. Anh chạy thẳng một mạch về khán sảnh, rồi lì đagy. Mỗi ngày anh uống máy chai cốt-nhắc. Người ta chôn cất anh ở nghĩa địa tây, gần ngọn Lạch Thác. Tôi có đến viếng mộ anh. Anh ta có thể tròn nên một nhà bats với gối giang, nêu anh không sợ gồng rắn, cái sọ anh mang từ khi mới lợt lồng ra.

JAMES FRANCIS DWYER
Bản quốc văn của Huyền Hả

Thận là cơ quan trọng yếu

Trong bộ máy sinh-dục, thận là cơ quan trọng-yếu; Nếu thận bị bệnh, sự sinh dục sẽ có trở ngại.

Những bệnh về thận phát ra thế nào? Nhé thi mờ mắt, ủ tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt, nồng đà, nặng thi đị, móng tinh, tinh không bền, nồng nứa thi dương sự bất cứ.

Những bệnh về thận có khi còn khiến cho người ta giảm tuổi thọ nữa.

Những mà chữa bệnh của thận không phải dễ dàng, biết bao nhiêu người hàng năm uống toàn những vị bồ thận, rút lại lại không thấy công hiệu.

Ấy là tại người ta chỉ biết bồ thận dương, mà không biết bồ thận huyết.

Nên nhớ rằng: Thận cũng như các tạng khác cần đủ huyết dịch để nuôi tuồi, mới có thể cường tráng. Bồ thận mà không bồ thận huyết, cũng như nhuần hổn dầu sáp thận, không rõ dầu thâm, chỉ khêu nõi lên, dù có nó được vài giây, sau rồi cũng tắt.

BỘ THẦN HUYẾT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀN số 25 là thứ thuốc bồ thận huyết dịch để sinh thận dương khí, vì vậy công hiệu rất mâu chong đã chưa được nhiều người khỏi bệnh ở thận. Mỗi hộp 150đ dùng 3 ngày. (Thuốc viên và dây hằng máy, thơm dễ ăn)

SÁN, GIUN VÀ ĐAU DẠ DÂY

Nếu thấy ở hậu môn có ra con sán trắng ngắn như sợi mit, là trong ruột có sán sơ miết lâu ngày sản nhún ngoi lên hay là đau bụng, dùng BẠCH THỐN TRUNG LINH ĐÚC, mỗi 1 hộp lầu 2 hộp, cano 2 giờ di ra con sán dài 12 thước tay là khỏi hẳn, mỗi hộp 0\$60. Ở gần mời lại bão hiệu uống thuốc đợi 2 giờ ra hết sán mồi phải trả tiền (uống số hiệu 2\$00). Giúp giun hoặc sán kim dùng Trung tinh tán người lòn dung 3 phong, treon 1 phong, ta hết, không phải tẩy, mỗi phong 0\$10.

Đau dưới mồ ác, lau ra sướt, ợ chua, co khi nôn, đại tiện táo là do da dày, dùng BỘ THẦN TIỀU ĐỘC HOAN khói hán, mỗi hộp 0\$50. Thuốc ấy chữa được cả bệnh đau bụng kinh niêm rất thần hiệu.

TẾ THẤP LỤC HÀ 0\$30

Chữa bệnh lè thấp, rúc xương, đau lưng, đau bắp thịt, gót chân rõ, tức, xưng, phù v.v... một lọ bột ngọt, hoặc khô. Thuốc đà M. Ngô-vân-Lân chủ nhà thuốc...

Lộc Hà n.14 — Hàng Bạc HANOI

Bại-lý — Hải phòng, Uông bi, Hòn gay, Phúc yên, Phù-tho, hiện Mai-Indh, Bắc-ninh Vinh-sinh, Hoa-hình Lâm-khê, Thành Quy-ly, Tuyên-quang, Mô-thanh, Đại-ly, Yên-hay M. Nhâm Rue de la gare. Lokaay Débitant alcool, Các lều Quảng-đức-xương, Ha-giang 12 nourrichel, Quảng-yen



Chuyện dài bằng thơ của QUÝNH-DAO — Tranh vẽ của Nguyễn-Huyền

(Tiếp theo và kết)

Đường lơ mà chạm lấp lánh,
Ruột gan như vẫn long chính theo
chàng.

Trời trời, nước nước mang-mang,
Mây vàng sẽ nứa, bóng vàng chia
dối...

Lầu cao mây đê xa vời,
Viền trang mộng bốn mõi soi đậm
dương,

Trên cầu đãi đầu sương,
Cuối cầu có khách dừng xưng lại
gần :

Xuồng lầu nâng bước ra sán,
Cuối cầu khách đã lại gần giàu thưa,

Mừng trống nứa thực nứa ngô,
Hay người yêu-ước bág giờ lại đây!

Vườn hoa di ngập gốc giày,
Thái-kinh thấy một người vầy máu
người !

— Thưa, trường oanh-liệt bom
rai,
Máu phun đỏ đất, thay phai tim
dương,

Trong đòn vừa tánh-mù sương,
Một ngàn chiến-sĩ ra đường chôn
thay,

Tinh cờ thấy một bón tag,
Máu xem như với nàng dây.... có

tính !
Thưa nàng, đã bốc mùi tanh,
Thưa nàng, khắc nét châm xanh :

tên nang !
Vì tôi đây mô tieng nàng,
Đem bàn tag ấy lẩn sang chia

budden... —
Kéo lên, nàng lạnh đến hồn,
Buông tag, chết giả bên bồn hoa

thu...
Khách tan trong đám sương mờ,
lung lán bên khóm hoa tha tinh
dần...

— Khanh - Lang - Vân ! Khanh -
Lang-Vân —
Kêu lên rồi lại một lần ngất đi ;

Mười giờ đêm ngọt con me,
Sờ lên tóc đã đậm dia giợt sương,

— Yêu thương li nứa bứ-ye dương,
Bài thơ dem giữa chiến-trường

châm câu !
Anh oai! đến Bich-Dương lầu,
Dưới mành tú liêu, cuối cầu Giang-

Tâ, Cố k Cầu-Nữ bén hò,
Đêm nay sung-sướng xây mồ chôn
nhau !

Anh oai! đến Bich-Dương lầu,
Bao nhiêu ái-ái ban đầu tặng anh !

Ô ho! là biệt-ly cảnh,
Khi lén yến ngọt là minh xa nhau...

Một bên xuong màu xây sầu,
Một bên trinh-tiết trên lán chia tang

A ha ! nang dâp với chàng..
Trong mơ có bóng trang vang chung

mình,
Chắp tag em tag môi mình,
Ô hay, có lẽ nhú hình chiêm-bao,

Lay trói, là giắc chiêm-bao, lay trói !
Nhưng anh oai! nhai định rồi,

Đau thương rieng đe một người
đương-gian... —

Trong khi đêm đã hẫu tan,
Trời cao sang-sóng một lán mây

trời...
Nàng điên khóc khi cười;
Khi ném xé áo, khi ngô ngâm thơ...
Nghĩ lòng đã khô lòng chua ?
... Diu-hu mấy ngon sao mờ vè

tay...
— Trái xanh qì phè chí lá!

Đoan-trường đe mọi bau tag doan-

trường ! —

Song le long dâ quyết long,

Điểm-trang mà phần môi hông ra đì.

Ngai-ngung là rung cánh sương,
Nghiêng rông quên cả bồ dương
mai sau...

Tiêng than zong đến bên lầu,
Tiêng trống trước trống sau tim

Kêu lên xiết nỗi kinh-hoảng,
Cuối vườn cỏ nát thay nảng nằm

tro.
Kéo tóc mai, gọi nứa giò,
Má dào nám ngoài sâm chưa phai

mầu..
Nghiêng vai xốc bể lén lầu,
Bán-khoan ai biết ai đâu sự-tinh?

Nắng dần mờ mắt nhìn quanh,
Điên-diên lát xe tan-tanh xiêm y.

— Một thân em có tíে gí !
Xuan-xanh đã lô thi xuân-xanh,
Chè một sự chưa định,

Sớm khuya ai kê thay minh-hương
hoa,

Nhưng rồi gân me gân cha,
Suối vang theo voi, co xá-zi gí !

Mở lòng học chữ chia-ly,
Từ khí máng sáu đến thi tròn

gương,
Một mình ngay giờ đêm sương,
Còn hy-vọng với bước đường mai

sau,
Ai ngờ chờ đã mai sau !
Đã dem khán trang buộc vào đầu

xanh !
Mấy trâm lán khóc chia tinh :
Trong mi đâ môi già-dinh thac oan !

Mai dây khô hổi tán,
Còn ai khóc kè hông - nhan cuối

cùng ? —

Song le long dâ quyết long,

Điểm-trang mà phần môi hông ra đì.

Hộp thư

Bạn HOÀNG-THU-AN. — Hanoi.
Xin cư gữ bài lai để chung tôi xem
qua đây. Se trả lời sau.

Bạn THANH-THANH. — Bắc-ninh.

Nhận được tập thơ của bạn rồi.
Xem qua rồi sẽ đăng. Muốn gửi bài
cho T. B. C. N. thì cứ phải gửi như
thơ thường tiền tem nhiều hay ít là
tùy sức năng của thơ.

Bạn NHÂN-CƯ.
Nhân được rõ. Mấy bài thơ bay
lâm. Sẽ đăng.

Bạn ÔN-NĂNG-NHU QUỐNG. — Mon-cay

Rất cảm ơn bạn về những bài thơ
về mùa thu. Nhưng số đặc-biệt về
«Trung-thu» của T. B. C. N. đã
ra rồi thì theo bạn mới đến. Vậy
không đăng được bài của bạn. Dù
saо cung cảm ơn bạn.

Bạn VƯƠNG-HẠC-CẨU. — Gia-lai.
Bài «Tập thơ — Đời của em» của
bạn không thể đăng được. Vì tính
cách riêng quá. Xin lỗi bạn.

Bạn TRẦN-KIM-CHÂU. — Uông-bi.
Hai bài thơ của bạn để xem qua rồi
sẽ đăng.

Bạn THANH-THIỀN.
Bài «Hội-Delta» của bạn không đăng
được. Xin lỗi.

Bạn NGUYỄN-HOÀNH. — Gare

Thứ-điển

Hai bài «Tâm sự một đêm khuya»
và «Một vòng bao» của bạn để xem
qua đây. Đứng nóng ruột.

Bạn ĐẮC-BỘT. — Haiphong.

Sáu bài thơ của bạn chỉ lấy được
bài «Chết ngày tàu thu» của Kha lâm.
Sẽ đăng.

T.B.C.N.

Sây-sắp-zì

Ấy là tên mà các bạn làng chọi
đặt cho thuốc cường dương
Quảng-Tuy (42). Thuốc bồi bổ chế ở
bến Tàu, kiết hiệu ngay tức
khắc, nó giúp cho đàn ông được
hoàn toàn mãn nguyện trong
việc giao tình. Rất có ích cho
những người bị liệt dương, di
linh, mộng-tinh. Mỗi lọ giá 1p.
dùng 20 lần. Giá linh hóa giao
ngán.

Đào - Lập

57, Hàng Bài, Hanoi

Giữa vườn hoa động mùi tanh,
Tim đập cho được cái cảnh thiên
hương !

Ngân ngo lay vén mè tường,
Để mong thấy bóng người thương
ra vào...

Ngân-ngo đi lại dưới cầu,
Trái thê lương quá, bắt đầu rơi

sương...

Năm lén linh dung bên đường,
Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

DƯỚI CẦU GIANG - TÔ

Trên đất xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn,
Khỏi dùn ở mãi cõi-thôn,

Vai ngồi núi già : mò chôn dán Taul
Chắp tay nâng đứng trên cầu.

Đâm-dâm nhìn Bich-Duong iu lan
hoang ;

Cả trời nhuộm một màu lang,

Cây xanh rõ nước, trắng vắng rơi

sương !

Năm lén linh dung bên đường,

Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

Chèu mai, sương xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn,
Khỏi dùn ở mãi cõi-thôn,

Vai ngồi núi già : mò chôn dán Taul
Chắp tay nâng đứng trên cầu.

Đâm-dâm nhìn Bich-Duong iu lan
hoang ;

Cả trời nhuộm một màu lang,

Cây xanh rõ nước, trắng vắng rơi

sương !

Năm lén linh dung bên đường,

Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

Chèu mai, sương xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn,
Khỏi dùn ở mãi cõi-thôn,

Vai ngồi núi già : mò chôn dán Taul
Chắp tay nâng đứng trên cầu.

Đâm-dâm nhìn Bich-Duong iu lan
hoang ;

Cả trời nhuộm một màu lang,

Cây xanh rõ nước, trắng vắng rơi

sương !

Năm lén linh dung bên đường,

Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

Chèu mai, sương xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn,
Khỏi dùn ở mãi cõi-thôn,

Vai ngồi núi già : mò chôn dán Taul
Chắp tay nâng đứng trên cầu.

Đâm-dâm nhìn Bich-Duong iu lan
hoang ;

Cả trời nhuộm một màu lang,

Cây xanh rõ nước, trắng vắng rơi

sương !

Năm lén linh dung bên đường,

Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

Chèu mai, sương xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn,
Khỏi dùn ở mãi cõi-thôn,

Vai ngồi núi già : mò chôn dán Taul
Chắp tay nâng đứng trên cầu.

Đâm-dâm nhìn Bich-Duong iu lan
hoang ;

Cả trời nhuộm một màu lang,

Cây xanh rõ nước, trắng vắng rơi

sương !

Năm lén linh dung bên đường,

Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

Chèu mai, sương xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn,
Khỏi dùn ở mãi cõi-thôn,

Vai ngồi núi già : mò chôn dán Taul
Chắp tay nâng đứng trên cầu.

Đâm-dâm nhìn Bich-Duong iu lan
hoang ;

Cả trời nhuộm một màu lang,

Cây xanh rõ nước, trắng vắng rơi

sương !

Năm lén linh dung bên đường,

Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

Chèu mai, sương xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn,
Khỏi dùn ở mãi cõi-thôn,

Vai ngồi núi già : mò chôn dán Taul
Chắp tay nâng đứng trên cầu.

Đâm-dâm nhìn Bich-Duong iu lan
hoang ;

Cả trời nhuộm một màu lang,

Cây xanh rõ nước, trắng vắng rơi

sương !

Năm lén linh dung bên đường,

Đưa ngang súng dè... hờ sương

dâng,

Với lè thay khắc tên nàng,

Thì ra chiếc sáo nam vang đem xưa!

Cái đám mây nước lờ-lờ,
Thuyền trôi ở giữa dòng mơ không

cùng...

Thu'an rời lại sang đông,
Trâm nâm mang một tấm lòng từ

day...

Hàng-Châu trót khóc... sương

dày...

Nang ói giờ biết bê-may

phương nào ? —

QUÝNH-DAO

Những mong mai ruồi ngựa vè,
Bich-Duong lâu se phản chia sự tình.

Ái ng'y khi mơi giao bình,

Quán thua gân mé Nam-Kinh, lợc

dán,

Mạnh Hả thịt nát xương tan,
Lang-Vân cởi giáp băng ngàn chay

xuôi.

Tây-Hồ vừa bước tới nơi,
Buồn trống đồ-hội thành noi sa-

trưởng !

Caõi cầu này gác Bich-Duong.

Võ lan lấp nứa bức tường rêu xanh,

HAIPHONG

Chèu mai, sương xuồng nắng-nè,
Liêu dũng bến nước lè-thè rũ buồn

Không đó thì đây

(Tiếp theo trang 3)

Nguyên do vì đâu?

Mặc ai muốn nói gì thi nói chứ tôi thi tôi nhất quyết rằng: bao nhiêu những sự ghê gớm đó đều một phần lớn do chiến tranh thế giới mà ra cả. Những kẻ sát nhân sát đâm làm những việc r้าย nhau như thế, chính là bởi tinh thần kinh họ bị rối loạn. Về thời này, và lại, những báo hàng ngày ở đây, ít lâu nay lại có cái tên là *« h'ron »*, — papy màu trên trang nhã: — chí là mộ cách thản tình để đáp vào hiếu của độc giả ở nước nào cũng vậy mà!

Bạn đồng nghiệp Pháp viết:

« Gần đây báo chí quốc-đam, thứ nhất các báo hàng ngày-hình như đã dành những cột báo cho các vụ án mạng và çarpot giới một cách dài rộng. Hết hai phần ba tờ báo đều dồn-tâng (1) các vụ án mạng và sự tàn ác của bọn côn đồ với những cái lít-sáp chửi-thật!

« Cảnh lém quàng-cá-là-lùng, dành riêng cho hành động và cù-chù của hung người đáng đem ra cột trại xã-giáo, cù-chù gác nên ánh hưởng rất có hại! »

Y như chúng tôi đã đoán, bạn đồng nghiệp hàng ngày ở trong Nam không bằng lòng. Và từ thi, một cát bút có tài, Nam dân, bèn trả lời lại:

« Công việc ấy có hại hay không? đã có đọc giả xem xét phẩm bình.

« Song chúng tôi xin phép nhận ra rằng: Một hai khỉ nó cũng có lợn nha.

« Lợi cho thám tử dò phái mặt công lím tội, nô trắc hung phạm, lợi cho chúng đồng bào bức được mỗi nguy »

Tuy xưa nay vẫn kinh phục cây bút của Nam dân, tôi, lần này cũng không thể chịu những lời bài nói ta-nu-toan-toán ta-phai,

Nếu bạn không giàn, thi tôi sẽ nói thêm rằng: Những lời bạn nói chỉ toàn là phách lối.

Không kẽ bạn là một người biết kinh trọng nghệ nghiệp làm gi, chả thực quá một số tin báo hàng ngày « trong lo » những vụ án mạng r้าย rợn đó chỉ là vì lợi mà thôi.

« Du sang à la une », — papy màu trên trang nhã: — chí là mộ cách thản tình để đáp vào hiếu của độc giả ở nước nào cũng vậy mà!

Chỉ có một điều rõ phán nán là Ô Phap, ô Anh, ở Ý cái lối « du sang à la une » đã bị người ta chán tẩm rồi thi nước ta ào xô vào.

Thành thử nghệ báo hiện giờ muốn tranh cạnh nhau chí tranh cạnh ô chô « làm to chuyện » như thay phì thảy (*chalarant*) mà thi chử cùn nhặng ý kiền mồi lợ, những cách tài tình để dàn đón cho quần chúng thi người ta không dè ài làm gi hết.

Đó là họ không thêm nghĩ đến, cái đó đã đánh rồ.

Nhưng một mình, nghĩ một mình, trong lai báo hàng ngày ở xứ ta mà cứ mãi mãi như thế này, người ta lo một ngày những ông chủ báo sẽ thành phì thảy, mà người đọc báo sẽ thành phà lả — và chúng tôi đã nói lời trong số báo ký nay.

TIÊU-LIỆU

Vì muốn số Trung-Bắc Chu-Nhội kỳ này avec đặc biệt là một số « *« Bùn thán bùn thánh nén chuyện dài »* Bùn thán vợ » và « Chuyện phim hang tuan » phải hoàn lại ký sau,

DŨNG THỊ - NGHIỆM

Thuốc trừ Lao không mất tiền

Thuốc chữa Ho Lao của nhà thuốc Thượng-Dức nói tiếng nhất ở Bắc-kỳ, vì ai sáp sinh ta Lao hoặc đã bị bệnh ấy chiếm diện thấy đau phai, hoặc thử dòn có yi-ting, dùng dầu khói dung thầu 2 \$ 00. Thuốc này có giá 5 \$ một hộp lớn, (hộp 26 \$ 00), hộp 5 \$ 00, hộp 2 \$ 00 nhỏ.

Thuốc rất hay, ai nồng công hiệu, nhưng ai đã chữa nhiều ở các tiệm hoặc nhà thương, cửa thuốc, nhưng còn dù các giấy tờ, sẽ được đồng thử không mất tiền, để sự công hiệu

NHÀ THUỐC THƯỢNG - DỨC

Sáng lập lâu năm tại Hanoi

— 15 Mission, phố (Nhà Chung) —

Xem mảnh, cho đơn, dạy học theo lời hàn-thú. Trong nhà thuốc có dược danh-ys khen

Nói thế mà thôi, chứ trong khi đọc giả còn thích những chuyện kể hiệp đánh nhau, giết nhau thật quá ác và xem những tin vây-máu ở trên mặt báo thương — mà trong khi ấy thi tờ báo vẫn phải sống vì độc giả thì còn biết tam sao?

Chao ôi, thật là khó giải quyết, cho nên câu chuyện này ở trong

34



ĐiỀN VÌ CƯỜI

Ông nói lại đi

Một anh chàng kia đang tri quâ. Một hôm anh chàng đang ngồi chè, chén với mấy người thi tự nhiên có một mệt thẳng bao ba vạ ào đầu nhảy bồ vào bao chàng đang tri kia rằng :

— Ngày anh ta gầy yếu, và không biết tranh nhau, lấy vé thế nào rồi hai ông cái nhau.

Một ông ta lớn bảo ông kia:

— Lịch sự gi may! Bố chó.

Ông kia bé nhỏ lầm, nhưng cũng liều xông lão gán ông kia để hỏi:

— Ông vừa nói gi... Ông thử nói lại cho tôi nghe nǎo?

Tức thi ông to lớn kia cùi xuống, chò vào tần mặt ông này dò hép lên:

— Tôi bảo ông là dò chó... ông dà nghe ra chua?

Ông bênh kia lùi lại cười xòa

— Ở có thể chổ! Ra tôi nghe nhầm. Tôi

tưởng ông nói bê thoi không dò ông yên

Buon hân diễn tình quay di. Và di thất

nhanh

Lời rao vật

Xiên linh và dại bằng Cao-xu hoặc giấy carton dà các người xiên linh không muôn thủng má và cõ.

Cam đoan cầm không thủng, không rách

da không chảy máu. Dòng được suốt đời..

Hồi số 853 tại tòa bô.

Tré lầu dâu xuân mới uống có ba bện

nước. Giả cúc rể. Ai muà sá được biếu

tiêm môt lờ dây chõi các ché đò cho

mau khô đò được chóng uống.

Tré lầu dâu xuân đà uống vào mùa đông

này công hang trán nhưng đà uống sá

bận nước. Giả rõ hơn nữa.

Hồi số 224 hằng Ngang-phê — Hanoi.

Bánh đậu xanh Kaki dương, ngọt có tiêng,

lâm ở Hanoi, đà uống với trà tầu kẽ trên

Mua vả chỉ việc già đà ra và trộn với

dường là ăn được ngay

Giá mọi đồng tám đấu. Mua ngay kêu hót

Nước mắm rất ngọt, không có mùi vị gì

đò các ông không muốn mang tiêng

a cha-ăn mặn con khát nước» dùng

Hai xí một gánh, mang lại tận nhà.

Lời dặn: Lúc ăn nên đánh phèn vào cho đỡ đục.

Hồi 120 hàng Mâm.

Chuyện tâm tình

Lời hỏi :

Bống tiền lúc này thật khó kiếm, vế xi-né, vế xem hái rát đất, vế xin phiền ông bão cho tôi một cách xém xi-né hay di xem hát không mệt tien hay chỉ mất ft tiền thôi.

Xin cảm ơn trước. ..

Trả lời :

Nuôi di xi-né hay di xem, hét không mệt tien thi chỉ có một cách là chuồn. Tuy vậy xưa nay ở các rap xi-né thường có lẻ già già-Lien và 50 phần trăm cho các nhà binh. Vậy không ghi là ông anh em mặc già làm nhà binh. Nhât là nén anh mặc lâm và quan thi lại cảng tien và oai lâm vi moi binh linh trong thay ôn đêu phải chào rầm iáp.

Luy say anh mặc già làm quan nám hay quan sáu (général), thi đừng ngồi hàng seconde hay troisème. Khoi lâm.

Còn vaea các rap hát lơi do hồn hồn. Ông

nén trá hìn làm nhạc si chơi âm nhạc

cho rap hát. Kéo nhõ vác ở tai hoặc một

cái piano, hoặc một cái trống ca-rung

lượng to dài hay một cái contrabasse. Vé

phai vừa di vừa tuổi cõi mom cho n... ra

vé nhạc si một tí.

Tùng Hiệp

Cần một thiểu-nữ làm kiều
màu vè. Lương cao, không
cần quần áo đẹp, ít phấn son.
Hồi Họa-si Nguyễn-Huy-

116 Rue du Coton — HANOI

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Van №

Imprime chez Trung-Bắc Tân-Van
36, Boulevard Léonard d'Orléans, Hanoi
Trung-Bắc Ampliaires
Carte d'abonnement

LE GÉRANT: NGUYỄN ĐOÀN VƯƠNG

Vietnam

**VIẾT ĐƯỢC 240 TIẾNG
TRONG MỘT PHÚT**
Việt-Nam tòc-ký

dẫn-dí như cuốn sách này. Rất tiện cho các ông lục-sự và cho hết thảy mọi người cần viết nhanh.

Mỗi cuốn 0\$55. Mua linh-hóa giao ngán hết 0\$91
Ở xa mua xin gửi 0\$71 (tả euvre) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Dễ học không chán
Người nào nhanh trí
cam-doan học trong
2 tiếng đồng-hồ viết
được. Từ xưa-tới nay
chưa từng có cuốn
sách nào đầy-dủ và

đãn-dí như cuốn sách này.

Rất tiện cho các ông

lục-sự và cho hết thảy

mọi người cần viết nhanh.

**TIỀN TÀI KHÔNG QUÝ
BẰNG SỨC KHỎE**
Bảng tập thể-thao

Có hơn 60 hình
vẽ in hai mầu rất
tinh cho hết thảy
các bạn muốn
luyện tập thân-bề
được khỏe mạnh.
Mua một tấm ảng

tập thể-thao treo trong nhà tức là mua một thang
thiếc bô để cả nhà dùng, mà dùng được suốt đời.

Mỗi tấm 0\$28. Mua linh-hóa giao-ngán hết 0\$82
Ở xa mua xin gửi 0\$42 (tả euvre) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

BÚT MÁY

Ngòi thiêy-tinh —
KAOLI giá: 5\$00
Ngòi vàng của Hoa-ký
PARKER giá: 23\$50, 34\$50, 46\$50
WATERMANN giá: 17\$50, 22\$75, 26\$75
EVERSHARF giá: 15\$25, 24\$50, 38\$85

KHẮC TÊN. — Có máy điện
khắc tên họ vào bút không
tính tinh, làm quà hay
mừng cưới một người bạn
cái bút nào có khắc tên
người bạn đó và thi
không gì nhả và quý báu.

GỬI KHẨP ĐỒNG-DƯƠNG.
Những bút cũh bần-hiệu
gửi đi đều có thay chuyền
mòn xem rất cẩn-thân và
mỗi cái bút gửi đi đều ô
facture ghi số làm bão dâm.
Nên dù ở xa mua cũng khg
ngại mua phải hàng xấu.



MAI-LINH

• NHÀ BẢN KÍNH VÀ BÚT MÁY
MỚI TỪ NĂM 1932
60-62, AV. P. Doumer, HAIPHONG
Tel.: № 332 — B. P. № 41

**Các ngài sẽ thấy
một mẻ và khoan
khoái...**

sau khi uống
một chén chè
ĐỒNG-LƯƠNG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÁNH

là
các thứ chè nội hóa
ngon đã có tiếng
giá rẻ mỹ thuật

ĐỒNG-LƯƠNG

Số 12 Hàng- Ngang-Hanoi

**... Nhận ký
kèo nhảm!..**

lại bán một giá rất rẻ, thi xin phải đè ý kèo mặc lừa, vì đó chỉ là những thuốc giả-hoa, mua nhảm sẽ
mất tiềntoi, có khi còn bị liên lụy nữa. Dùng thuốc Đại-Quang muốn được chắc-chắn, xin cứ mua ở
những nơi có treo biển-dậy-lý Đại-Quang or khắp các nơi, hoặc mua ở xe quảng-cáo, mới thật là thuốc
chinh-hiệu; bán buôn, bán lẻ bao giờ cũng có
giá nhất định, có mua xin nhớ phải nhận ký
ngoại gõ/ ngoái hộp có chữ Đại-Quang và nhảm
hiệu con Bướm-Bướm thì mới khỏi nhảm.

HUỆ ĐẠI-QUANG, 23 Hàng Ngang Hanoi, xin nhắc lại để
quý-hiệu dậy-lý và quý-khách dùng thuốc nhảm ký cho
rắng: bần-hiệu chỉ có cho xe ôtô di khắp các tỉnh để
bán chiêu hàng làm quảng-cáo và có đặt dậy-lý khắp
các nơi, ché không bao giờ cho người dem buốc di
nải, bán tưng nhả, nếu khi nào thấy người nào dem
thuốc đến nhà gần bến, xung là thuốc Đại-Quang mà
mất tiềntoi, có khi còn bị liên lụy nữa. Dùng thuốc Đại-Quang muốn được chắc-chắn, xin cứ mua ở
những nơi có treo biển-dậy-lý Đại-Quang or khắp các nơi, hoặc mua ở xe quảng-cáo, mới thật là thuốc
chinh-hiệu; bán buôn, bán lẻ bao giờ cũng có
giá nhất định, có mua xin nhớ phải nhận ký
ngoại gõ/ ngoái hộp có chữ Đại-Quang và nhảm
hiệu con Bướm-Bướm thì mới khỏi nhảm.

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, HANOI