

TRUNG BÁC

CHU NHẤT

PHOTOGRAPH
BY A. G. S.
YAH. 1940



C 100
Số 81 - Giá 10.000

HỘI BỀN KIẾP-BẮC

Ảnh Võ An-Nhĩ

6 OCTOBER 1940

không — thierry

THỨ HAI

Vừa rồi quan Thống-sứ Bắc-kỳ vừa gửi một tờ thông tư nhờ các quan đầu tinh đã ý đến lỗi dùng chữ dã biển của các nhà gióng rồng.

Theo điều nhận thấy của ngài thì một số nhà trống rồng khách và ta, muôn quảng cáo cho cửa hàng cửa họ, dã dùng những chữ ta quá — như chữ nha y-si (chirurgien dentiste) chẳng hạn — dã cột bẹt bẹt người.

Quảng cáo như vậy là nói phét.

Quảng cáo như vậy là lạm dụng.

Không thể được nữa, cái lối quảng cáo đó phải trừ cho tiệt hết đi.

THỨ BA

Thấy tờ thông tư như thế, nhiều người lấp lò cho những ông lang băm lang bở ở đây, không giỏi chữa bệnh, nhưng giỏi làm những quảng cáo dùng toàn những chữ « dao to, búa lớn ».

Tuy vậy, ta phải nhận rằng cái lối quảng cáo đó, các ông lang ta độ này đã thấy đỡ rồi, nhưng một hạng người nói phết mới đây lại hiện ra và làm cho người ta khổ vì những thứ quảng cáo kêu vang như sấm nô (hay một chữ cung ná ná thó).

Bé là những ông văn sĩ của những nhà xuất bản « ma choria » tự mình viết những quảng cáo ca tụng mình. Mà những quảng cáo đó như thế nào?

— Đây là một tác phẩm mà dịch giả: ông Mô đã không cầm được nước mắt khi chửa lại epreuves.

— Đây là một cuốn chuyện mà chính tác giả, ông Mô cũng phải nhận là hay nhất trong những tác phẩm mình đã viết...

— Cuốn văn mà ông Mô dịch đây là một cuốn tiểu thuyết mà chính ông Mô đã phải nhận là hay nhất...

... Tưởng như là ông Mô dũng dẽ làm unité de sự hay dở của ván chướng nước khác y như lúc nhô ta dã học:

« Le litre est l'unité des mesures de capacité » vậy.

THỨ TƯ

Nghề văn bằng quảng cáo hay ho dược dến thế, ta cũng nên lèi làm mừng.

Duy chỉ có những ông bán dầu « cù-là » trên xe lửa phen này thật là tha hồ mà lo — lo có một bộn người trong xã-hội xưa nay vẫn có tông là có ái học ra tranh mát cái nghề.

— Dầu cù-là .. nào! Trong uống ngoài xoa, mua một biếu mót, các người chớ có bả lờ một dịp may hiềm có .

THỨ NĂM

Xã Cự Linh, phủ Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh vừa xảy ra một chuyện thầy đái, vô vựt một gày vào đầu Nguyễn Xuân Tảo tức thị người, trò ấy trở vào nhà thương dược ba ngày thi chết.

Nhiều người đọc kiêm hiểu nghe thấy tin này đều lấy làm hồi hộp và dâ dí hỏi dò cho kỳ được cái tên thầy vò kia dã dành cái mieng gì mà hay thế — hay hơn cái mieng « kim kê sao nguyệt hoan » ở trong truyện kiêm hiệp và vỗ hiệp vẫn đang trên các báo hàng tuần và hàng ngày nữa.

THỨ SÁU

Nói đến chuyện vỗ-hiệp và kiêm-hiệp tung phép lén giờ, và thà ra những cái hô lò biết bay ta không thè quên nỗi đến tàu bay Nhật ở quân đội Quảng-dông hôm 23 đây, bay lượn ở trên đất Bắc-kỳ. Các máy bay ấy không định bay đến địa-phận Hanoi. Cõi báo động kéo lên hai bên gần như liên tiếp nhau. Bán thứ nhất từ 12 giờ 15 đến 12 giờ 47 phút; bán thứ hai từ 12 giờ 55 đến 2 giờ kém 15 phút lại có cõi

bão hốt. Thành phố Hanoi, Sơn-tây, Bắc Giang, Hà đông, Bắc-ninh đều có báo động và nhồn nháo cả lên. Mọi nhà đều đóng cửa khung có một điều rất đặc phàn nón là ở Hanoi và các tỉnh khác một số đông dân bà con trẻ và cả dân ông nữa, không biết rợng trật tự, cứ đứng nghêu nghía ra giữa đường mà cười nói om xóm, có ông lại nghiêm mủi lên giờ nói xem « Dụt-pôn phi ký » là khác nữa.

Họ không sợ? Họ không sợ mất mủi của họ, cái đó dã dành rồi nhưng họ có biết đâu rằng họ làm như thế lúc là làm hại cả dân sự trật tự chúng.

Kõi tóm lại, bao nhiêu việc đáng tiếc đó số ai sảy ra chẳng qua là vì những người ấy không biết gì cả — họ không biết bom đạn tai hại như thế nào.

Và cũng bởi họ điec.
Biết không sợ súng!

THỨ BÂY

Sau giờ sáng ion 24-9-40, lại có cõi báo động từ 6 giờ kém 5 đến 8 giờ rưỡi hết. Vài luon hai hôm 25 và 26-9-40 cùng lại có cõi báo động nữa. Sở dĩ có cõi báo động luôn như là vì có phi-cơ Nhật-bản bay lượn ở trên thành phố Haiphong và đến gần Hanoi.

Theo đúng hợp-ước, quân Nhật sẽ tới Haiphong ngày húu 26-9-40.

Lúc báo này lèi khuôn, tình thế dã yên. Sự hiếu nhâm đám tiếc dã dán xep xong: những xe bồ dô đặc đem dí lánh nạn dã lị iù lù dãm. vè, những ông quan soóc tắt vao gầm và những bà búi tóc ngược mặc giã làm dàn ông hùng dũng lòi.. chay vè qua trốn tránh dã lán lượt keo nhau ra tinh để làm ăn như thường.

Hà cả các cô trốn nhà dí lánh nạn với trai ờ.. phòng ngủ cũng dã vè với bõ mẹ an em ở nhà.

Bà là điều nên mừng nhất!

TIÊU-LIỀU

Do Võ Phê Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huynh Chiêu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

Hợp-ước Pháp-Nhật về Đông-Dương và việc xung đột tại biên giới Bắc-Kỳ

DEPOT LEGAL
IMMOBILISÉ
N° 16816

Tuần-lễ từ 22 đến 29 Septembre vừa rồi đã sây ra nhiều việc nghiêm trọng ở Bắc-kỳ, người ta dã tưởng vi nhặng việc bắt ngòi đò mà xúi nay từ trước vẫn yên hường thái-bình sẽ không tránh khỏi dạn lửa. Nhưng nhờ sự điều đình khôn kheo, sự cương quyết và nghị lực của các nhà cầm quyền và sự bình-linh của dân chúng mà nay thời kỳ khủng hoảng đã qua, xúi nay lại trở lại quang cảnh yên ổn cũ, tưởng cung ném thuật qua lại tình thế xúi nay trong tuần vừa qua, một tuần lễ dảng ghi vào lịch sử xúi này dẽ cõe độc giả T. B. C. N. rõ.

Ngày 22 Septembre là ngày cuộc điều đình Pháp-Nhật về Đông-dương dã kết liêu, các nhà quân sự trong phái-bộ Nhật và các nhà cầm quyền Đông-dương dã thỏa thuận vè các điều khoản một bản hợp-ước quan sự. Theo hợp-ước đó thì Nhật công-nhận các quyền lợi của Pháp ở Viễn-đô, bảo đảm cho sự nguyên vẹn đất đai và chủ quyền nước Pháp ở xứ Đông-dương. Trái lại, Pháp cũng công-nhận cõi địa vị quan trọng của Nhật ở Viễn-đô g i à muốn giúp vào công cuộc lập tát tự mới ở Á-dông. Pháp dẽ cho lực và hãi-quân Nhật được hưởng một vài điều tiện lợi về quân sự như cho quân Nhật di qua Bắc-kỳ và cho quân Nhật được dùng ba trường bay ở xúi nay cần cho công việc dung binh của Nhật ở Tàu. Cá: trường bay này dều do quân Nhật phòng thủ láy. Theo lời tuyên bố của quan Tông trưởng Ngoại-giao Pháp Baudouin thì hợp-ước về nguyên-tắc dã kí ở Đông-kinh hồi cuối tháng Aoul giữa Ngoại-tướng Nhật-Tùng Cường và đại sứ Pháp Arsène Henry.

Hợp-ước ngày 22 Septembre, theo lời tuyên bố của quan Toàn quyền Decoux vira hợp-ước quyền lợi cả hai nước, vira coi là một cuộc biếu lợ đầu tiên mô tíh thân thiện lâu bền giữa nước Pháp và nước Nhật ».

Thật thế, sau khi hợp-ước đó dã ký, ai cũng mừng thầm là cõi ván được hòa-bình. Các báo vira đăng bản thông-cáo và lời tuyên ngôn của quan Toàn quyền ra thi nhân dán dí cõng yên tám, không ngờ ngay tối hôm 22 rạng ngày 23 Septembre một việc sảy ra ở miền biên giới Đông-dương dã xuất làm cho tình thế xúi nay đổi thay ra ngay.

Ở miền biên giới dã ván có những toán quân Nhật trong quân đội Quảng-châu đóng. Hôm 6 Septembre các toán quân đó dã một lần tràn sang Đông-dương nhưng sau nhõ cuộc điều đình nên các

toàn quân đó lại lui về bên kia biên giới. Sau khi kí hợp-ước Pháp-Nhật ở Hanoi vào hồi 3 giờ chiều 22 Septembre thi phái bộ Nhật dã phải phái một viên sứ-quan thông báo đáp phi cơ lên ngay miền biên giới để báo tin cho quân Nhật bên kia biên giới biết là mọi việc dã điều đình ổn thỏa.

Tuy vậy hồi 11 giờ 30 đêm hôm đó các đội quân Nhật kia chỉ biết theo mệnh lệnh ở Quảng-châu nên đã tiến đánh miền Đông-dương. Quân Nhật rái đồng dàn thành trận thê trên một nõi trán cõi 80 cây : ở Lộc-binh đến Thất-khé.

Quân đội Đông-dương dóng giữ miền biên giới tất nhiên phải kháng cự lại một cách mãnh liệt nên cả đội bén đều bị thiệt hại.

Sáng 23 Sept. được tin vè cuộc xung đột ở Đông-dương, tướng Nishihara dứng đầu phái-bộ Nhật dã phái ngay đại-lá Koike đáp phi-cơ lên. Lạng-sơn dẽ điều đình Nhờ dò mà buồi sáng hôm đó tiếng súng dã ngót, nhưng đến buồi chiều thi phi cơ Nhật lại dến nem bom vào trường bay Lạng-sơn, chở Ký-lura và dòn Đông-dương. Bém-hôm đó quân Nhật đánh rất hăng vè phía Lạng-sơn. Thứ tư 25 Sept. Lạng-sơn bị quân Nhật vây bọc nén thõi cuộc kháng chiến. Quân Nhật từ Đông-dương tến xúng dã phải giao chiến với quân Đông-dương kịch liệt nên số thiệt hại cõi đội bén đều khai nhiều.

Chiều 25 Sept. quân Nhật tiến vào Lạng-sơn mõi cách hòa nhã. Đồng thời sáng hôm đó ở ngoài bờ Haiphong thấy có nhiều tàu vận tải Nhật có tàu chiến dì hộ vệ. Tướng Nishihara phải dời bến Hải-phong để khuyễn các viên chỉ-huy những tàu đó nên binh tĩnh. Nhờ đó mà sáng hôm đó Haiphong tránh khỏi bị nạn ném bom như phi quân Nhật dã bão trước. Sáng đó chõi có 12 chiếc phi-cơ Nhật bay hapon tiên không Haiphong hời lâu rồi lại bỏ đi. Vì thế mà nhiều nơi tại Bắc-kỳ như Haiphong, Hải-dương, Hanoi, Bắc-ninh, Nam-dịnh đều có hiệu báo động hơn 2 giờ.

Giữa lúc đó thi ở Đông-kinh dư luận và các báo vẫn tố vè hoan nghênh hợp-ước Pháp-Nhật ngày 22 Sept., vira cho dò là một bước tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề Trung-hoa và xây dựng nền trật tự mới ở Á-dông.

Nhờ có tướng Nishihara điều đình nên sáng 26 Sept, ở vùng Kiên-an dã cho bắt đầu thi hành các điều khoản trong hợp-ước.

Vì tình hình Bắc-kỳ
phải hoãn xuất bản một kỳ, từ nay báo lại ra như thường.

kèm dayet bô

nên T. B. C. N.

Kiểm duyệt bộ

Đồng thời lại có 500 quân Nhật đã bộ một cách bất ngờ ở phía Nam Đà-son rồi cũng do đường Kiến-an qua cầu Niệm-nghĩa mà tiến đến Haiphong. Chính trong lúc quân Nhật đã bộ, ở Haiphong đã xảy ra một việc đáng tiếc, ba đội phi-cơ Nhật mỗi đội ba chiếc bay lượn trên Haiphong rồi một chiếc phi-cơ hộ tháp xuông ném 3 quả bom 25 kilgrs, (có người lại nói 4 quả) xuống phố Cầu Đất Haiphong làm cho máy nhà bị đập và hư hỏng, 17 người Nam vô tội bị nạn chết và 16 người bị thương. Viễn tưởng Nhật chỉ huy đội quân đã bộ ở Haiphong đã tố ý rất tiếc việc này. Hiện thành phố đã làm lễ an táng những người bị nạn ném bom một cách trọng thể.

Từ ngày 25 Sept. đến ngày 26 Sept. quân Nhật vẫn đã bộ theo đúng như hợp ước đã định, các toán quân đã bộ đều về Haiphong đóng ở các nơi đây thành phố đã soạn sẵn trước không sảy ra việc gì đáng nói.

Tại Hanoi trong ba ngày từ 23 đến 26 Septembre đã có 6 lần báo động vì có phi-cơ Nhật bay ở miền biển giới phía Bắc hay ở miền duyên-hải, nhưng không lần nào đến gần Hanoi cả. Tình hình Hanoi tuy mắng hôm đầu có vẻ sôi nổi, nhiều người đi tách nát, nhưng mắng hôm sau thì trở lại bình tĩnh như thường.

Miền Lạng-son từ 25 Septembre tình hình vẫn không thay đổi, quân Nhật không tiến nữa. Theo bản thông cáo của chính phủ thì số người bị thương ở vùng này tất cả là 60 người, hiện đã do một chuyến xe lửa về Hanoi hồi 7 giờ rưỡi hôm 30 Septembre để cứu chữa.

Hiện nay đã có hai viên tướng Nhật: tướng Suzuki Chánh-phòng giao thông, đặc-phái viên của chính phủ Nhật và tướng Nishihara đứng đầu phái bộ Nhật cùng các vua quan tùy tùng đến Hanoi hồi 4 giờ 40 hôm 29 Septembre để giao thiệp với các nhà cầm quyền Pháp ở đây. Hai tướng Suzuki và Nishihara đã đến yết kiến quan Toàn quyền Decoux và Thống soái Martin.

Tin sau cùng của chính phủ nói chính phủ Đông-kinh đã mở cuộc điều tra để tìm xem phi-công nào đã tự ý phạm vào vụ ném bom ở Haiphong và đã nhận bồi thường cho những kẻ bị nạn và gia-quyền họ. Tuy là việc lỗi thời giữa Nhật và Đông-duong đã xảy xong từ nay hợp-ước Pháp - Nhật sẽ tiếp tục thi hành.

Sở dĩ việc xung đột đáng tiếc ở miền biển giới Lạng-son và vụ ném bom giết hại 17 người ở Haiphong sảy ra, người ta cho là vì hợp ước đã ký xong nhưng chưa kịp báo cho bộ-tư-lệnh quân Nhật ở Quảng-châu biết kịp nên quân Nhật ở Quảng-tây

ĐỀN KIẾP - BẠC hay là nơi « đặc-địa » của bọn: BUÔN THẦN BÁN THÁNH

Bắt đầu từ 18 tháng tám ta, đền Kiếp-Bạc đã bắt đầu mở hội. Hội rất lớn, khán mơi nơi, người ta kéo nhau để chiếm bài vị anh hùng cùa quốc Trần-hưng-Đạo; người ta dắt nhau lung-dần, tung lùi dần đã ngủ đỡ ăn nhờ ở quán trả hàng cорм.

Và người ta thấy già, trẻ, lớn, bé thi nhau mà lè, lè ở trên thuyền lè ở trên tàu, lè ở gốc đa, lè ở xô miếu, lè tắt cùa mọi nơi và cũng như mọi năm cái « đình » của ngày hội đèn tiếp Éac là bợt người bợt bợm, lui dùng ngày hội của Trần-hưng-Đạo đại-vương để giờ trờ buôn bán.

Buôn thâm bán thâm.

Hãy buôn thâm, bán thâm cảng nhiên và khảng phải nộp thuế — suốt từ rìa-lại về bến: bến tà, bến ma, kiều cảng, đồng bông, ban thuốc, cáng và cảng lèn ở nhữ g gốc cây, bến hay một cái diềm canh hoang một cái miếu « bến-tảng » cho một người ngồi mà lèi lấy tiền của những người dân bê chát phác, vi tin tưởng quá mà thành ra mê tin.

T. C. N đã có dịp nói rõ về hai chữ tin-tưởng và mê tin này rồi. Chúng tôi sẽ nêu và cẩn thận là vì ngã hội Kiếp-Bạc mới y dì y dèm cho chúng thấy nhiều cái tên : ô quâ.

Các bạn t chua q ên cành dâ, mới l àu ở hinh Bình Phạm thi Nặng vì mìn dí doan nhiều quá nén vê nhà, tập thất cù mà dán nỗi chét oan.

Lại ở B én- òa, hôm 2-9-40 mới ròi tòn Tiết ngõi đồng, chẳng hiểu vì ngu dốt và mê tin d. doan hay m ôn b òm « con c ng dà t » mà tự cầm đao mồ b yng và chét lién lại chỗ.

Những cái họa hại những cái dien i như l è, d à, d ành là tại một số ngư, minh mèn t ìn dí doan ; nhưng những người đã đi hội Kiếp-Bạc mới đây đều phải công nhận với chúng tui rằng cái nguyên cù thứ nhất của những việc nói kia là do :

Những bọn buôn thâm, bán thâm được hoành hành ở đây dữ quá

Chúng l m những gì ? Chúng nói những gì ? Chúng b òm những gì ?

Người đón sự mìn tìn bao giờ ? V à ảnh hưởng của b n, m e t ì d òi với đạo giáo ở nước này sẽ ra sao ?

Các bạn t d òc T. B. C. N. sô sau :

Bộ-đi特 BUÔN HÀN, BÁN THÁNH một số báo đâ, dù, rất nhiều tranh ảnh và có một cái bia làm bạn đọc phải rung mình sợ hãi.

thuộc về bộ tư lệnh Quảng-châu đó cứ tiến vào miền Đông-dâng mà không báo trước mãi đến khi nhận được lệnh của chính phủ Đông-kinh thi mới chịu thôi hẳn. Cũng may việc lỗi thời lại điều đình chép xong.

T. B. C. N.

TIN SAU CÙNG

Theo tin Fangi « Domei » ngày 1er Octobre thì một bản thông cáo của đại-ban-doanh Hoang-quân báo tin rằng đại-tướng Raishiro, giám-đốc tru ng vò bì chuyên về trọng pháo đã được cử làm trưởng đoàn phái-bộ Nhật ở Đông-duong thay đại-tướng Nishihara.

Theo tin b « Youmar Shimbou » thi M. Matsunaga nguyên tổng trưởng bộ ngoại giao Nhật vừa được cử làm đặc phái-đại ở miền Nam Hải và đã khởi hành đi Đông-duong từ 1er Octobre để điều đình về kinh-tế.

ANH - ĐỨC CÁC TRỌNG PHÁO CHIẾN-TRANH XA TÂM CỦA ĐỨC BẮN QUA BÊ MANCHE SANG ĐẤT ANH

Các bạn gần đây đọc tin các báo thường thấy những tin tức về các cuộc bắn thi nhau rất dữ dội qua bê Manche giữa các trọng pháo xa tầm của Đức và của Anh. Các bạn thường nghe tin « vô tuyến điện »

gần đây lại được nghe dài vô tuyến Anh tâ rò những cuộc bắn vào một đoàn tàu buôn đang qua hàng rào thủy lôi mà vào hải cảng Douvres là hải cảng gần bê Pháp hơn hết. Theo tin đó thì các trọng pháo Đức đặt ở miền núi Gris Nez trên duyên hải Pháp hiện nay do quân Đức chiếm đóng từ Cala's đến Boulogne. Các đại bác đó rất mạnh bắn xa ngoài 35 cây số nên không trúng vào các tàu buôn mà roi xuống nước làm cho nước bê tòe lên cao tới 80 thước chẳng khác gì một cay nuro bị gió bão gây nên.

Cũng các bộ trọng pháo đó đã bắn mấy trái pháo sang tàu bê-cảng Douvres là một cái đích theo đường thẳng cách xa nơi đặt máy đến 36 cây số.

Nhiều người đọc thấy tin này tò vò ngạc nhiên. Nhưng họ đã không biết những đại bác bắn xa mà Hitler ngày nay dùng để bắn qua bê Manche khởi đầu cho thời kỳ tranh-dấu kia kịch liệt cuối cùng với Anh-quốc, hồi năm 1917 quân Đức của Đức - hoàng Guillaume II đã dùng để bắn vào Paris ở một nơi cách xa đến 130 cây số.

Những đại bác không lõi Bertha

Tưởng muôn tưởng tượng cuộc bắn pháo qua bê Manche hiện nay như thế nào, nên nhớ lại những khẩu trọng và trường pháo của Đức gọi là « Bertha » lấy tên một thiền nữ con một nhà kỵ nghệ lớn của Đức đã chế ra k èu súng lớn đó.

Những đại bác « Bertha » hồi 1917 đã bắn từ một nơi cách xa 130 cây số vào Paris. Súng này là một xuất phầm rất kỵ dì của khoa-học và kỹ-nghệ chiến tranh Đức.

Thứ đại bác này lòng rộng 21cm, một cái ống súng dâ dài đến 33 thước tây và cân nặng 200 tấn. Nếu tính cả bộ pháo đê cho súng tựa vào và các thứ phụ tùng thi tất cả cân nặng đến 750 tấn. Chỉ dùng tất cả 60 quả trái pháo 120 kilogrs cũng đã làm cho ống súng không dùng được nữa. Mỗi

một quả trái pháo lúc mới ở miệng súng ném ra đi nhanh 1.600 thước mỗi giây, trái pháo đó ném lên rất mạnh và rất cao nên trong khi đi giữa khoảng không một phần lớn là qua miền

thượng tầng không khí (stratosphere). Giới hạn cao nhất của trái pháo là 40 000 thước. Hồi 1917, người Đức đã tát cù 3 khủ Bertha bắn được 320 quả trái pháo, 180 quả rơi vào miền Paris còn 140 quả khác thi đi lung tung ra các nơi.

Địa thế các thị trấn ở miền duyên hải Đông-nam nước Anh.

Nếu ta chịu khó nhìn kỹ trên một bản đồ nước Anh miên dayen hải Đông-nam nước ấy ta nhận thấy có nhiều thị trấn miền do chí cách xa dayen hải Pháp, từ 25 đến ngoại 50 cây số. Các thị trấn đó như Douvres, Folkes one, Ramsgate, Canterbury, Chatham, Pasbourne, Croydon, Londres cách xa mũi bê Gris Nez trên bê Pháp 35, 53, 57 85, 45, 130 và 143 cây số.

Tất cả các thị trấn kề trên chí trừ có Croydon và Luân-don thi đều có thể do các trọng pháo xa tám, đặt trên bê Pháp bắn đến được cả. Các trọng pháo ngày nay lại có thể bắn một cách rất đúng vì nhờ có phì cơ chí dẫn-giúp trong khi nhằm bắn tới đích.

Ta nên biết rằng việc dùng các thứ trọng pháo như đại-bắc « Bertha » chỉ dùng được trong trường hợp đặc b ê t ì ống súng mòn rất chóng, các đại-bắc đó lại quá to lòn nặng nề nên khó chờ đợi lại và rất dễ cho các phi-cơ bên địch nhận thấy mà đánh phá.

Các thứ đại-bắc bắn xa
của Đức ngày nay.

Ở Đức mấy năm gần đây kỵ nghệ chế tạo chiến tranh tiến bộ rất là nhanh chóng nhất là về việc chế các thứ trọng pháo bắn xa. Nhờ đó mà quân đội Đức gần đây đã có những thứ kíp-cụ về pháo binh rất tinh xảo và có đủ lực lượng để bắn tới, những đích ở trong một đường kính 62 cây số

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

cách chỗ đặt súng rất dễ dàng. Những thứ trọng pháo miêu bắn qua bờ Manche sang bờ bờ Pháp là pháo xa tầm đó có thứ đại bác 336 ly bắn xa được 62 cây số những quả trái pháo nặng 300 kgrs, tốc lực của trái pháo lúc mới ném ở miệng súng ra được 1.000 tuốc một giây đồng hồ và thứ đại bác 380 ly bắn xa được 55 cây số những trái pháo nặng 400 kgrs.

Xem những điều trên này thì đã biết về pháo binh quân Đức càng ngày càng tìm cách tăng thêm lực lượng, tăng thêm sức bắn xa và sức bắn nhanh. Quân Đức lại co-giới-hoa cả các thứ trọng pháo, dùng động cơ để tải các súng lớn di lại một cách nhanh chóng hơn.

Tuy vậy dẫu quân Đức đã hết sức làm cho các khí cụ về pháo binh vận tải được nhanh chóng nhưng cũng không thể nào làm cho các đại bác đặt ở đồi duyên hải eo bờ Pas de Calais tránh khỏi bị phi-cô Anh đánh phá được. Các phương pháp mà quân binh Đức thường dùng như tìm cách che đậy để trá binh, thay đổi luân những chỗ đặt súng va thay đổi chiến lược về pháo binh lại đặt súng rất nhanh chung quanh lại có các bộ đội rao xạ pháo bảo vệ.

Tất cả các phương pháp đó vẫn không đủ để che mắt và giữ gìn cho các khí cụ và quan lính coi về pháo binh tránh khỏi sự nguy hiểm hàng ngày. Các phương pháp phòng thủ ngày nay tăng nuiệu thi các phương pháp nhận rõ địch để đánh pháo của các phi-cô cũng ngay thêm tinh xảo.

Các phi-cô công bênh dịch có thể trống theo ánh sáng lóe ra khi đại bác bắn, có thể nhận các ánh sáng đỏ nòng và kẽm sục paan (flame of a longe) và có khi cài nhận theo tiếng súng mà có thể biết rõ chỗ đặt súng. Theo các điện tin hàng ngày ta đã thấy các phi-cô Anh trong suốt 6 giờ đồng hồ hết lớp này đến lớp khác đã ném bom, bắn đại bác, bắn súng liên thanh dùi suốt mền duyên hải Pháp từ Calais đến Boulogne.

Tin vó tuy nhiên điện lại cho ta biết, đáp thẳng lại các trọng pháo của Đức, người Anh cũng đã cho trọng

pháo miêu bắn qua bờ Manche sang bờ bờ Pháp là nơi quân Đức đóng ngày nay.

Người Anh cũng đã muốn tỏ ra rằng họ cũng chẳng kém gì về các khí cụ của pháo binh. Rồi đây ta sẽ thấy những cuộc giao chiến dữ dội bằng trọng pháo trên bờ Manche và nhất là trên eo bờ Pas de Calais là những khoảnh khắc tuy không rộng mấy nhưng vẫn là những trỗi lực lớn của quân Đức trong cuộc tấn công sang đất Anh.

Tin cuối cùng ngày 18 Septembre lại nói các phi-cô Anh nhận có ánh sáng giang dã nhận địch được chỗ đặt các trọng pháo của Đức trên bờ bờ Pháp trong miền Florieu, Zelles, Harigzelles và Fratzelles gần mũi bờ Gris Nez và đã cho phi-cô ném bom đến đánh phá một cách rất là công hiệu.

Trò vè trên là những điều cốt yếu trong cái lối «phóng pháo» của người Đức. Những thứ trọng pháo đặt trên bờ bờ Pháp liệu có thể giúp đỡ cho quân Đức một phần trong cuộc đại tấn công sang Anh hay là chỉ có cái giá trị rất là ít bù ngoài như những tiếng va thay đổi chiến lược về pháo binh lại đặt súng rất nhanh chung quanh lại có các bộ đội rao xạ pháo bảo vệ?

Điều đó còn tùy theo sự hiệu nghiệm của các cuộc bắn pháo của những trọng pháo bắn xa đó, các thứ đại bác phải có đủ thời giờ thi mới có thể nhả bắn một cách công hiệu trước khi bị phi-cô bên địch đánh pháo. Vấn đề này không phải là dễ vì nếu các trái pháo Đức chỉ mất có 10 giây đi đến Douvres và các nơi khác ở bờ bờ Anh thì các phi-cô trong đội R. A. F. cũng chỉ bay có 4 phút là đến nơi đặt đại bác Đức.

HỒNG LAM

LỊCH TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

Quyển mẫu lịch Trung-Bắc Tân-Văn năm 1941 đã in xong.— Ngai nào muốn xem mẫu lịch Trung-Bắc Tân-văn xin viết thư về 36, Bd Henri d'Orléans, Hanoi báu quản sẽ gửi ngay. Ngoài ra thứ lịch bắc hàng ngày như mọi năm, năm 1941 nhà in Trung-Bắc Tân-Văn lại có thứ bloc giờ hàng ngày để bán giấy và lịch hàng tháng in hai mặt mỗi mặt 6 tháng để treo tường. Hãy hỏi mẫu lịch TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

1941

nhà in Trung-Bắc Tân-Văn 36 Bd. Henri d'Orléans — Hanoi

Giữa lúc này, các ngài cần phải khuyên khích công nghệ của nước nhà. Đó là một cách làm giàu cho nước nhà, nhưng như thế cũng chưa đủ, còn cần phải làm giàu cả tinh thần trong nước nhà. — Muốn thực hành một phần nào của hai điều trên, các ngài hãy để ý đến

XƯỞNG LAM

Đồ chơi Mạnh - Quynh

Những đồ chơi làm gợi sự tinh khôn cho các trẻ em. Những đồ chơi đơn dí mà làm chúng phải thích suy nghĩ để hiểu biết. Những đồ chơi đẹp mà rất tiện, mua buôn xem mẫu, xin viết thư thương lượng với

M. NGÔ - MẠNH - QUYNH
36 Bd. Henri d'Orléans — Hanoi



của HOÀNH-PHONG — Ảnh của VŨ AN-NINH

Saigon, thành phố của ánh-sáng!

Saigon, hòn ngọc quý-giá của Viễn-Đông!

Từ trước khi nuôi cái ý-định «Ra đi...» để được biết đến nước, tôi đã bị sức thôi-miên của Saigon cảm-dỗ, trong những giấc mộng ao-ước phuơng xa...

Trong trí-tưởng-trong tôi, Saigon là nơi mà những ngón giò mát-kết khơi đang dào dào thời, luôn luôn huy-đông cả mít đoàn người ham sống, ngang tàng. Vâng, trong ánh-sáng tung-bừng của cuộc đời mới-mẻ,

Lần đầu tiên, tôi đã nhìn ngắm Saigon bằng cả tinh hiếu-ký của một người mới đến, lần đầu tiên, tôi đã nhìn ngắm Saigon bằng cả tâm-tinh của một người dân trong nước. Thực ra, tôi tưởng chừng như... cái cảnh thành thị này, những người qua lại này, tôi đã được gặp biết bao nhiêu lần rồi, mà ngày hôm nay, sự gặp gỡ chỉ là một cuộc tái-ngộ...

Đi đâu bây giờ, trong lúc cái phong vị thơm tho của sự gặp gỡ lúc ban đầu còn như phảng phất quanh mình?



Nhà Thị Xã của thành phố Saigon, làm theo một lối kiến trúc rất đẹp

Tôi đã đi vào chợ Mới (chợ Bến-Thành), chợ Cũ, chợ Rẫy, tôi đã đi qua những phố buôn bán sầm-uất của người Bắc, người Tàu, những phố phong quang và không kém yề phồn-thịnh của người Tây... Tôi đã đi qua bến tàu và lướt qua tất cả những nơi mà ở đây người ta cho là những nơi đẹp...

Tôi thấy rõ ràng Saigon giờ có lâm!

Điều gì lùng là ở Saigon, rất ít người Nam đứng chủ-trương một tiệm buôn hay là một xưởng công-nghệ. Chỗ nào cũng thấy tiệm buôn của người Tàu, trong chợ ngoài phố và rải rác khắp cả thành-thành.

Không có một thứ gì là người Tàu không buôn, không có một nguồn lợi về kinh-tế nào ở đây là không có taу người Tàu nhúng vào. Người Bắc người Trung vào đây buôn bán cũng nhiều, song những mối lợi họ giật tranh được với người Tàu, chỉ nhẹ tênh như vung nước.

Tôi chắc rằng người Tàu, hơn ai hết, đã công-nhận rằng Saigon là hòn ngọc của Viễn-Đông, vì, hơn ai

bết, họ là những người được hưởng cái ánh sáng phong-phú và êm-dềm của hòn ngọc ấy nhiều nhất. Người ngoại-quốc đến chơi đây rất có thè lầm được người Tàu ra người Việt-nam, vì nào có ai lại tưởng-tượng được, dù chỉ trong dia-phản một thành-phố, rằng tất cả nguồn-lợi về kinh-tế ở đây đều ở trong tay người nước khác? Đều nhau-xét ấy ôi như ban ngày, đèn bao giờ ánh em đồng-bảo trong Nam mới thấy được rằng quyền-lợi của mình bay it ra, quyền-lợi của anh em Bắc, Trung, ở một thành-phố phồn-thịnh như Saigon, phải đáng qui hơn quyền-lợi của người Tàu? Đó còn là vệc của thời-gian và của tiến-hoa...

Saigon còn ở ra bộ mặt phú-gia ở nhiều chỗ khác mà người ở phương-xa đến, dù dũng-tinh đến đâu cũng phải nhận-thấy. Người ta có thè noi rằng xe hơi ở đây chỉ có giá bằng xe tay ngoài Bắc; vì ở đây, chỗ nào cũng thấy xe hơi.

Và lại, những xe hơi cho thuê ở đây không dề ở trong nhà như ở Hanoi, nó sắp thành những hàng dài ở ngoài đường, và... ngày đêm, sẵn-sàng đợi khách.

Cứ cần ngài có tèn. Những cái xe kiều lối-tèn, bóng nhadro, bắt cùi lúc nào, cũng sẵn sàng đưa ngài đi chơi tất cả những nơi ngài muốn đến. Người hay nghĩ ngòi đến đâu cũng không dám tự hỏi là xe riêng của ngài hay là xe thuê...

Cho đến những xe tay thường, đạp hay kéo, cũng có vẻ sang-trọng, đất-tiền; đậm ngòi thêu dâng-len, hai bên tay xe bằng đồng đánh bóng...

Và đêm đến thì Saigon thật là một thành-phố ánh-sáng linh-dộng!

Phanh-nhiều các biện buôn-lớn đều dùng lối quảng-cáo bằng ánh-sáng xanh đỏ và các mầu, chỗ nào



CHỢ BẾN THÀNH

Trung tâm điện của Saigon là ở đây: quanh chợ Bến Thành dân Saigon ẩn nấp, dì lại rộn rip suốt đêm ngày.

Những ánh-sáng ấy cũng nồi lên như đè tranh-danh, sự trông, ngắm của những người đi chơi buổi tối...

Những điều nhận xét đầu-liên và những cảm-tuồng đại thè về thành-phố Saigon đã qua rồi...

Đối với Saigon, tôi muốn còn có những điều nhận xét tinh-vi và những cảm-tuồng tha-thiết hơn thế nữa.

Muốn thế, tôi đã đi vào cái đời sống dồn-dập của Saigon, rong các tiệm nước, tiệm ăn, ở những ngõ hẻm hàng-cùng, trên những con đường dài dâng-dặc và thật là vắng vẻ ban đêm, và cả ở những câu chuyện tâm tình sôi-nỗi...

Ở những chỗ ấy, Saigon đã hiện ra dưới bộ mặt thực của nó, vừa hào hoa, vừa cưng-cỏi, vừa chất-phác, vừa ngang-targ.

Tôi muốn đặt cho Saigon cái danh-hiệu: thủ đô của bắn-nắng. Và, dưới cái danh-hiệu ấy, tôi muốn giới-hiệu với các bạn một người Saigon trung-truu, «anh Hai» của chúng ta.

Cái cuộc đời kỳ-thú hàng ngày của «anh Hai» đã phản-chiếu một cách thực thà cái cuộc đời kỳ-thú của cả cái xã-hội Saigon...

Các bạn đừng vội tưởng rằng «anh Hai» của chúng ta giàu có và kiêu-hanh! Không, cuộc đời của anh Hai chỉ bình-dị, hồn-nhiên như cái tâm-hồn chất-phác và cứng-cỏi của anh vậy. Anh ăn bận rất xuểnh-xoảng, ở nhà hay ra phố, lúc nào anh cũng chỉ mặc có một bộ quần áo bà ba (quần áo cánh) bằng lụa mát. Anh không dè ý đến sự ăn-mặc. Anh ngang-targ lắm, vì ở đời anh, chữ sợ



XE THỎ MỎ

Một lối xe ngựa chở người, một trạm phán trám Saigon, và cũng thời-leng Saigon, mìn co.

bãi...bất cứ một cái gì, bình-như rất ít dùng đến. Anh Hai ngang-targ và anh Hai cũng rất yêu minh. Ở đây, những người như anh Hai, tiền-bao giờ cũng đủ tiêu và có lẽ còn dư tiễn nữa là khác. Cho nên, không khi nào, vì tiền tiễn mà anh Hai lại nỡ lòng đòi cái dạ dày-doi hay là cái cõi khát của mình. Đói thì phải ăn, mà khát thì phải uống. Mà đến sự ăn, uống thì anh Hai chẳng còn cần nè-hà gi! Anh có thể vào một tiệm cà-phê thật lớn dè ăn một tô mi-hỗng, hay là vào một cái quán bén đường dè làm một tô phở tiễn nấm chiêm. Cũng như anh có thể vào một tiệm giải khát rất long-trọng dè uống một «bốc» bún-carc, hay là đứng ngay bên cạnh cái xe ô-tô sơn báu bia-rông, uống một «bốc» » carc ruồi dè được thêm vài con tôm khô, cà-kho và... cùi kẹu dè làm thèm nhâm.

Ở chỗ yêu-duong, anh Hai cũng chân-thành lầm! Anh Hai yêu ai là yêu vè rái tim, vì bắn-năg, chứ không phải yêu vè lý-luận, vì tinh-tuần. Cho nên, dè yêu thi anh Hai yêu mảnh-liệt, ngang-nhiên.., và có khi gần như điên cuồng. Mà, thực ra, có hé, anh Hai mới thô - lộ được ít nhiều cái tình yêu nồng cháy ở trong lòng.. một người yêu chân-thật. Lẽ tất nhiên, ở những sự thực vè tình-cảm vừa nói trên, anh Hai là một người rất chung-lub. Anh có

thè hi-sinh hét cho người anh yêu... nhiều khi đến cả tinh-mệnh anh nữa. Các bạn đừng sợ-bãi gi, khi thấy anh Hai dứng-dứng trước những sự nguy-hiem rùng-miab, trong những cuộc đâm chém ghê người và táo-tao.

Như thế là chúng ta lại vừa biêt thêm được một điều về anh Hai: Phải chăng anh lại còn là một người nghĩa-biép? !t có một sự bất-bình-néo sảy ra ở đường mà anh Hai không can thiệp vào.

Người ta nhầm lầm, khi người ta nói rằng người Saigon ít cảm-tinh. Riêng tôi thì tôi thấy, trái lại thè. Một khi bạn đã biêt anh Hai và một khi anh Hai đã quí bạn thì thôi là hô, bạn muống gi anh Hai cũng có. Anh Hai sẽ tin bạn lầm và sẽ rất sẵn lòng khô.. để bạn được sướng.

Cái cuộc đời của anh Hai là bẳng-bảo rango mǎob liết, ngang-targ, cũng như cái xã-hội Saigon là tất cả cái xã-hội bắn-nắng. Mà thực ra, cái đẹp cái ước-mong, đối với một người hữu-tâm quan-sát về

xã-hội hiện giờ, đều có thè tìm-thấy ở cái xã-hội bắn-nắng ấy...

Ở đây, người tri-thức, người văn-minh... đứng ra một hàng riêng, mà riêng tôi, tôi thấy rằng chỉ người bắn-lắng mới là đáng-kè. Đáng-kè ở cái tình-cách-la lực-lượng của bắn-nắng và sức-mạnh-thien-nhiên của nó.

Bắn-nắng thường thường là mù-lòa. Nếu biêt sơ những sự không-hay có thè sảy ra, thì người ta đã có được chút ít thông-minh và bắn-nắng đã thành ra vô-lý. Nhưng, chính ở chỗ mù-lòa, bắn-nắng đã có một sức-mạnh ngang-targ, và biết đâu sức-mạnh ấy lại chẳng là một lè-sóng-huyền-bi của cá-nhân?

Ở những dòng cbử-vội vàng ghi lại đây một vài điều nhận xét riêng của tôi: «sự sêng-dâng-nắng lục» của anh em đồng-bảo miền-Nam, ngày bôm-nay tôi chỉ muốn nhận thèy cái lè-sóng-huyền-bi của cá-nhân ở một nơi mà bắn-nắng còn chưa bị ánh-sáng của vân-minh lầm-mất di cái-sức-mạnh-têm-tảng-dáng-quí...



Só-lai-thè?

Saigon, thủ -đô của bắn-nắng, như còn hắt tôi phái viết them-vè nó nữa... Vì, thực ra, điều nhận xét của tôi đã là để làm nồi lên cái chán-giá-tri-cá



CÁC KHÁCH TRÙ RANG CÀ-PHÊ

Dân Saigon nghiên-nặng cà-phê. Sóng cà-phê, trưa cà-phê, chiều cà-phê và tối-lai cà-phê. Nhưng khách-trù rang-trần người ra rang-tung nồi cà-phê tốn một suối đèn ngày mồi dù cà-phê cho dân Saigon uống. Vì Saigon không có cà-phê thì không phải là Saigon nữa.

mèn-Nam mà Saigon là trung-tâm-diêm...

Thật-thế, bắn-nắng là những nguồn sống rất dày-dé của cá-nhân. Và nồi rộng-rà, nếu cá-nhân là một phần tử của xã-hội, thì bắn-nắng cũng là những nguồn sống của xã-hội. Bắn-nắng gần-với tinh-cảm-hồn là gần-với hóng-minh, và ở những xã-hội bây-gờ, sự thông-minh hái-quá phải-chăng đã giao-tắc-biép bao-mầm-tai hại ngâm-riasm?

Muôn-có-tiền-hóa, chỉ cần có một sức-mạnh và một lòng-lòng-tìn.

Trí-thông-minh, khi sáng-suốt-quá, đã dè người ta bắp-benh trên những điều hiếu, biêt, và dè người ta sợ-sệt lúc thực-hành. Chỉ có bắn-nắng mù-lòa là có một sức-mạnh-tranh-dau-góm-ghê và chí ở bắn-nắng người ta mới có thè gày-nén-một lòng-tìn-chắc-chắn...

Chúng ta là một dân-tộc đang kha-biêt-tiến-hóa.

Chúng ta cần phái có một sức-mạnh và một lòng-tìn. (Xem tiếp-thang 26)

Có lẽ trong thế giới hiện-tại, không một nhà văn nào được số đông người ta quí-mến và thích đọc-tac-phẩm cho bằng như văn Bạch-Bích (*Pearl Buck*, tôi-tưởng nên dịch âm-na-nà ra Bạch-Bích cho nhiều người dễ nhớ).

Mà nhà văn Bạch-Bích lại là đàn bà, năm nay độ ngoài bốn mươi tuổi.

Lại là một người sản-xuất ở nước Mỹ, một nước thuở nay người ta vẫn bảo chỉ chuộng vật-chất

MỘT NGƯỜI BẢN BÀ HOA-KÝ DỊCH TRUYỀN

cơ-khi, chờ không yêu mến văn-chương mấy.

Một người đàn bà năm kia (1938) đã được phần thưởng Nobel văn-học có bặc triết, vì những tác phẩm viết về Trung-quốc, nhất là tinh-canh lâm-vật và cùa hàng nông-dân. Tôi đến tinh-canh nông-dân Tàu, cũng như nói đến tinh-canh nông-dân ta, vì hai đường vât vã gần giống nhau như hình với bóng.

Thuy-Hú' cho Tây-phuong xem

mà nghèo như anh em mình bao giờ
cũng lỗ vốn; đến hôm bòp bùng đê
danh dù mấy đồng bạc, chạy xuống hiệu
sách, thì ra sách bán hết sạch rồi.

Nhiều người mua về nhà đọc hăm hở, như vò
như nhai ngẫu-cá sách, lại trao cho nhiều kẻ khác
cùng xem, thế còn phải nói gì. Có một số người
chi mua sách và bày cảnh trong nhà, để nguyên
chưa rọc, mà ai muốn mượn cũng không cho.

Chính "nắt tối thiểu một vài ống «chợ» sách
như thế. Trong tủ sách họ thấy dơ lung đê
những tác-phẩm của Bạch-Bích nǚ-sĩ và của
những danh sĩ về trước, nhưng hầu hết vẫn còn
nguyên-phong, như có thiếu-nữ trình tiết. Thế ra
liệu giàu-có, sẵn tiền, mua nào thức ấy, họ khéo
ganh-dùa theo «một» với thiên-ha. Nghe nói sách
của Bạch-Bích ngày nay đang thịnh-hành, khác
nào như «một» quần áo kim-thời hay mua xe hơi
kiểu tối tân vậy. Chả có thể thôi.

Nhưng thế càng thêm chí tõi ra tác-phẩm của
Bạch-Bích hiện được thiên-ha chử ý, hoan nghênh
rất nhiều, mặc dù thế-giới đông-tây đang khét
những mùi thuốc súng.

©

Bạch-Bích nǚ-sĩ sang ở nước Tàu đã lâu năm,
quan sát rộng và viết nhiều; tác-phẩm hầu hết
lấy nông-thôn sinh-hoạt của Tàu làm đề-mục. Nǚ-sĩ
lại viết ra nhiều doan-thiên và ký-sự về bối
cảnh Hoa-Nhật chiến-tranh, khiến cho người đọc
như được xem bức tranh vĩ-sông và rạo rực
muốn khóc.

của QUÂN - CHI

Lại dùng công-dịch cả bộ truyện
«Thuy-hú» ra tiếng Mỹ, để cho Tây-
phuong được thưởng thức tiêu-thuyết
của nước ed Trung-hoa. Người Anh

My xem lây làm thích y.
Cuối năm 1934, nhân dịp sang Thuy-diên Hinh
phần thưởng Nobel do Thuy-vương trân trọng
trao lay, Bạch-Bích nǚ-sĩ có lên diễn đàn nói
chuyện về tiêu-thuyết Tàu cho cả thế-giới nghe.

Qua năm sau, bà nói lại câu truyện ấy một lần
nhà My.

Xem bài diễn-văn lý-thứ này, người ta phải ghê
phục bà Bạch-Bích chẳng những đã khéo nhìn
xét nước Tàu đến những tầng lớp rất sâu, rất
đúng, lại còn tinh-thông cả Hán-học nữa.

Ta nên biết tiêu-thuyết Tàu mà bà Bạch-Bích
đem phô trương ra đây, là tiêu-thuyết xưa, tiêu-
thuyết bồi-hàng binh-dân sáng-tác ra, chờ không
phải thử tiêu-thuyết mà các nhà văn Tàu chịu ảnh
hưởng tiêu-thuyết Tày đã viết ra ngày nay.

Bà có ý trách các nhà văn Tàu đã chịu
anh hưởng tiêu-thuyết Tày quá mạnh, đến nỗi
quen-mất kho-tảng phong-phú của nhà mình. Mà
cũng nhờ có tinh-phương giáo-duc, các nhà văn-
văn-học, các nhà văn-học phê-bình ở nước Tàu
bấy giờ mới biết ra thuy-xua nước mình cũng có
lầm tiêu-thuyết già-tri. Như bộ «Thuy-hú» là

Sự thật, tiêu-thuyết Tàu thuở xưa không được
coi là một văn-học, một nghệ thuật. Văn-học
nghệ-thuật hầu như độc-quyền chế-tạo ở trong

Hèn nay ngay ở Hanoi
mãi lâu, hai hiệu sách
Viễn-dông và Taupin đem
sang được bao nhiêu
quyển, tuy giá đắt như
vàng mà bán chạy như
tôm-tui. Người chia
chục mà mua, tranh nhau
máu mua. Trong số ấy, bà
con ta chiếm phần nhiều
hơn, có lẽ.

Chỉ tiếc giá sách hơi
đắt, từ bện kia sang đây,
người ta lại thêm vào 20
phần trăm nữa thành ra
quyền nào cũng hon ba,
bốn đồng bạc. Bon hiếu học

tại phải mua nhô mà dân-gian gọi là «tiền-tiền
sinh», cũng như-xứ ta gọi là mấy ông đồ. Họ bay
đặt ra những quy-mô luật-lệ về văn-học, chỉ có
loài thơ phú tú-chương và có mục-dịch thi cùa làm
quan, mới là văn-học nghệ-thuật. Còn tiêu-thuyết
tại họ gác bỏ ra ngoài, vì nó là sản-phẩm binh-
dân.

Bà Bạch-bích dẫn ra chứng cứ hồi năm 1776,
một nhà văn-học phê-bình của Tàu là Nghiêu-Nại,
sắp đặt các loài thuộc về văn-học, chỉ có náo luân-
biển, náo chiêu-trang, náo bi-chi, náo tu-phú, náo
tập kỵ v.v. chờ không thêm kè đến tiêu-thuyết.

Một chứng cứ nữa, năm 1772 vua Càn-long nhà
Thanh thu nhất tết cùa sách vở Trung-quốc, دون
Thành mày chục vạn bò, chất đầy bốn khang-làng
lớn, tức là «Tứ-khế toàn-thứ», nhưng trong đó
cũng không thu nhặt một bộ tiêu-thuyết Tàu đã
về vang phát-dat lèn tói bức cao-tang.

Nữ-sĩ Hoa-ký khéo chọn một câu chuyện tiêu-
lán để rõ ra bón thay đồ coi rẻ binh-dân, thi binh-
dân họ cũng có cách ché-riệu lại đau đớn.

Hôm đó, một bầy muông trú trong rừng hợp
hội-nghị, giao hẹn nhau nói ngày hôm ấy con nào
đi bắt được mồi gi cũng phải đem về nộp đê bùa
tối râu buồn kèn chung.

Tối đến, mồi con trổ về đều có mỗi con trổ về
đều có mỗi trinh-nôp, dù có anh cop về hai tay
không. Cả bọn xùm lại trách vẫn gắt gao. Anh cop
ta râu buồn kèn chung.

— «Khô quá, các anh a. Buổi sáng ra đi, tờ gấp
«ngay một cậu hoc-trò», nhưng sợ nó miệng còn
«hoi sít», thịt no hán tanh, mấy anh em sơi không
«được». Trưa đến, tờ lùng kháp cả chẳng thấy
«giống gi», chỉ thấy một lão hòa-thượng, nhưng
«tờ tha không bắt», vi tờ dữ biết lão ta chí có gi
«mát ô» trong mình, nào có ngon bέo gì mà ăn.

«Sau đến lúc hoàng chiều chẳng vắng, tờ nghĩ
«sắp hết ngày giờ», ra sức tìm kiếm bốn-hoa, cling
«chẳng gặp được một mồng người nào. Trời tối
«xùm», tờ thấy một lão thầy đồ đang đì ngát
«ngưởng lú-dê» ra phết, già vồ một cái lão rồi đói
«nó ngay. Song tờ nghĩ có bát nó đem về cũng vō
«đụng», vì thịt nó vừa khô, vừa cứng, nếu anh
«minh xoị thi gầy hết mất răng».

Thì là binh-dân vẫn ngầm ngầm chống lại thay
đô một cách khôn-khéo.

Cả ngày họ làm ăn nhọc mệt, tối đến cùa xùm
xít nghe kè nương-tich xưa chuyên cũ để giải
khuây. Ban đầu còn có hàng người chuyên-món
«nồi-sách kẽm-truyện» như kiều-mây anh mì ngồi
ở góc đường «nồi-thơ Mă-long, Mă-phung»; và sau
có người tim-tỏi thèm-thát, dùng cùa văn-tiếng
nói rát phô thông của dân-mà béo những cỗ-sig
kia ra thành sách. Ấy là tiêu-thuyết Tàu ra đời.

Chuẩn-bộ «Thuy-hú» chép bằng văn Bạch-thại,
cũng để ra bồi-thể.

Đáng thương những người có lòng chép truyện
cô-tích cho binh-dân xem, nhưng còn sợ hận-thay
đô trách móc khinh-rẻ, cho nên không dám để tên
thật của mình treo-sách. Đó là nguyên-nhân ta
thấy vì sao lâm bộ tiêu-thuyết Tàu có giá-tri đáo
đè và lâm bộ tiêu-thuyết mây-trầm nám, duy có tài
giá-là ai, tuyet-niệm không biết. Mấy ông ấy chỉ
đè biệt-hiệu hay đứng tên già. Lại không thèm gởi
bản-quyển.

Ngay như bộ «Thuy-hú», nào ai có biết thuở
xưa chép-một tay ông nào đê làm ra, hay trãi
mây-thé-kỷ đã qua tay nhiều người sửa sang thêm
bớt mới được như ngày nay? Nhiều người vẫn
nghe-tác-giá là ông Thi-nại-Am, nhưng kỳ thật ông
này chỉ là một người có công-to trong việc dọn bộ
«Thuy-hú» mà thôi, đâu phải chính ông ta soạn!

Sau bết, theo bà Bạch-bích thi cái đặc-sắc của
tiêu-thuyết Tàu, là ở chỗ chuộng sự động-tác
(action) nhiều hơn tả tình-rõm-rã. Người ta lại
cần-tả tình-cách riêng của mỗi nhân-vật trong
truyện và coi sự ấy cao-hơn-hết thay.

Bởi thế, người Tàu có thê ty-phu-rằng «Thuy-
hú» là bộ tiêu-thuyết hay nhất của họ. Trong
truyện, đầy-trần những sự-dင-tá-sang-lô-hiều-lứu;
nhất là tác-giá khéo tả 108 anh hùng mồi
người có một tình-cách riêng hàn và khắc-nhau,
nhưng không thể lắn-lộn. Đến nỗi có người mè «Thuy-
hú» quá, đám nói thế này:

— Trong bọn 108 anh-hùng đó, bắt cứ ông nào
thốt ra lời gì, không cần phải nói tên họ cho tôi
biết, miễn là họ mờ miêng nói, tức khắc tôi biết,
miễn là họ mờ miêng nói, tức khắc tôi biết,
ngay là ai.

Cái chõi-tả về tình-cách riêng từng người khiến cho
đoc-giả có thê phân-biet như thế, không phải bởi
tác-giá có công giải-thich ti mì mà bay lòi ra;
chính bởi sự-dòng-tác và ngôn ngữ của nhân-vật
trong truyện tự minh bay lòi ra đấy. Thế mới là
hay.

Chắc hẳn «Thuy-hú» có những đặc-diểm vừa
kè trên, cho nên Bạch-bích nǚ-sĩ chịu khó ditchens
cho người phương-tây ném tên tiêu-thuyết xưa
của Tàu đây chăng?

Thật thế, ta chờ-nên coi «Thuy-hú» là một loài
như Kiếm-hiệp hay Chinh-dong mà bảo-rắng
truyện Tàu ngày nay không hợp-thời, không đáng
đọc.

QUÂN - CHI



Chuyện ngắn rùng rợn của James Francis Dwyer
Tranh vẽ của Nguyễn-Huyền

Ông bạn già Jan Kromhout của tôi đặt xuống bàn quầy Sám-Truyền là lớn ông vừa đọc trong một hồi qua khung ngồi. Nó không chán-nản, vẫn cố tìm xem có lỗ hổng để thoát thân. Tiếng minh nó rẽ trên gỗ thật rõ ràng trong cái im-lặng của nhà quán-cử này. Nhưng đốm vàng của nó long lanh dưới ánh đèn.

Rồi ông cất xuống nhau một lúc cái hòm nắp kính, trong có con rắn dài luôn luôn quấn-quai trong nơi tủ-hầm nó. Một con rắn tuyệt đẹp, thuộc loài *Chrysopeltis ornata*, loài này gồm có những giống rắn đặc biệt. Con hày thi sến den, và vàng. Trên sống lưng những vết và to hou chum vào từng hoa bốn cánh mọc thành một tràng hoa ăn xuôi đến tận cái sọ hẹp di sản con rắn.

Nhà bác-vật Hà-Lan là béo bỗng nói:

— Tôi vừa đọc lại một chương Sám-Truyền cũ, trong kè chuyện ông Moise chế tạo một con rắn đồng (1). Tôi đang trai vào khoảng một cây số cách một làng nhỏ có chừng hai, ba trăm thô dân Thái. Một thiếu-niên người Đức tên Karl Eichorst đi cùng với tôi. Anh ta cao gân hai thước tây, có thân-thề của một tay-sĩ. Tôi tạm cho anh ta là đẹp trai... Dù sao, anh ta là thiền chắc như vậy. Mỗi ngày anh ta để một giờ ra đứng trước gương treo ở vách vỉa hè, để mọi bộ râu mép, mà nhìn cái diện-mạo mình: anh ta hả-hê lắm.

Kromhout rung chuyen cả mình như muốn thoát ly cái ánh-huống thời-miêu của con rắn uốn khúc đều đều và mài-mài.

Ông nói:

— Hồi còn sớm quá, chưa di ngô vội. Đề tôi kể ông nghe chuyện này. Chính đoạn sách Sám-Truyền nhắc-nhắc lại câu chuyện trong ký tú tôi.

« Năm năm trước đây — ông bắt đầu kể — tôi đi thăm biền trong vùng thương-lưu Cửu-Lồng Giang (1). Tôi đang trai vào khoảng một cây số cách một làng nhỏ có chừng hai, ba trăm thô dân Thái. Một thiếu-niên người Đức tên Karl Eichorst đi cùng với tôi. Anh ta cao gân hai thước tây, có thân-thề của một tay-sĩ. Tôi tạm cho anh ta là đẹp trai... Dù sao, anh ta là thiền chắc như vậy. Mỗi ngày anh ta để một giờ ra đứng trước gương treo ở vách vỉa hè, để mọi bộ râu mép, mà nhìn cái diện-mạo mình: anh ta hả-hê lắm.

Anh thường bảo ôi.

— Tôi cũng khá dày, phải không, Kromhout?

Tôi hết sức khó chịu, và tôi vẫn giả nhời rằng tôi thấy anh ta đẹp-na-na tựa con trâu nước ấy. Nhưng anh chàng hòm mình, thói đời nói không lời chối nào có thể chuyền được. Quả thật là anh có bộ mặt dãy dòi với lòng kiêu ngạo.

Anh ta luôn luôn nhắc đến bọn thiếu-niên phải lòng mình. Quê anh ta ở Wiesbaden. Cứ nghe anh nói thì khi anh ra phố tất cả dân bà con gái đều quay lại cười nụ với anh. Tôi phải nhận rằng anh ta cao lớn, đầy

Tôi hỏi :

— Lấy gì mà ông bảo rằng là một muỗi kẽ?

Jan Kromhout mím cười đáp:

— Ông Moise chưa là chưa cái hoảng sợ của họ thôi. Sự rắn là một điều ghê gớm... hon cả cái sợ nọc độc. Đến Áo-Độ, mỗi năm hàng hai vạn người chết vì nọc rắn. Trong số đó ít ra một vạn ruồi chết vì sự. Cái đó cũng không là nếu ta chịu đe ý đến tiếng xấu từ cô chi kim người ta! dù lén-dâu loài rắn. Ngay từ lúc ca vược Địa-dương, anh chàng rắn cũng đã mang tiếng rắn. Đầu Ái-cập, dân Azéque, dân Hy-Lạp đều có thờ thần rắn. Ngày thời buồm này, ở man-hắc Áo-Độ hãi còn những bộ lạc thờ thần Naga dưới tượng hình một con rắn. Trên thế gian này không có thứ nào được quảng cáo nhiều như vậy.

Tôi đáp :

— Tôi cũng nhận thấy rằng người ta chung no ra nhiều lắm.

(1) Mekong.

dẫn, và mặt dễ ưa; nhưng tôi không tin lời khoe khoang của anh tí nào. Có lúc nghe anh nói mà tôi ngửi gắt quên bằng di mũi, rõ khi lịnh dày, lối dầu tiết lợt vào tai mình, thường là những câu:

« — Con bé khán quá, mà nó lại chết mê chết thịt tôi; tôi cũng thích đấy, đã đánh, nhưng từ cái thiêng đến cái việc lấy nàng làm vợ... »

Tất cả dân bà chán kẽ rá đều là Lạng « khau » cá. Phải, chẳng trừ người nào. Mọi lũ « khau » khinh » đều cho anh chàng hại. Tôi không thể nói đúng là bao nhiêu là đã dọa tui-tử về anh; ba chục, năm chục, một trăm có à!

Anh lại tưởng tượng rằng tôi nhớ rõ cả tên tuổi họ nữa! Anh bảo tôi:

— Ách thử nhớ lại, Kromhout ạ; tôi vừa kè chuyện nàng cho anh nghe toàn là trước áy mà, anh không nhớ à? Tên nàng là Barbara.

Tôi giận rõ, đáp lại rằng không có có gì bắt tôi phải nhớ kỹ tên tuổi tất cả các bà các cô mà anh đã nhầm nhây! Tại ngay lúc ấy, anh nhìn tôi, ngạc nhiên nói:

— Tôi có nhầm nhảy Barbara đâu. Chính nàng phải lòng tôi đây chứ.

Biết nói gì để đáp lại với con người như vậy? Chu biết lấy gì. Vậy tôi cứ im lặng nghe anh ta nói, nhưng anh tam-tam suýt khó chịu chung như con rắn này ở trong hộp.

Một ngay kia, chuyện tần tảo dân Sài-gòn mang lai cho anh bức thư của một thiếu-nữ ở Wiesbaden mà anh có nhắc chuyện đến. Tôi nhớ rõ tên cô ta, bởi vì nó rung với tên em gái tôi: Katarina.

Đọc xong thư, anh cười to đến nỗi tận trong lồng cũng nghe rõ.

Anh kêu lớn:

— Nay! Kromhout! Ông bạn già Hà-Lan của ôi oii Nghè nha! Tôi có nói chuyện con bé Katarina cho anh rồi, phải không? Ngày nay, dù bằng chứng đê anh biết là nàng yêu tôi thế nào! Nghé này!

Tôi thật là ngốc mờ đê cho anh đọc bức thư kia. Tôi thật là một con lừa. Cố lẽ chỉ vì tại có sự trùng tên. Dù sao, tôi cũng nghe... độ một trang hay thêm một tí nữa thôi... Nhưng tôi ngán hồn lại.

Nắng là con gái một mục-sư. Bức thư là một lời cầu khẩn khôn nạn, đáng thương mà nòng gác xin chàng, van chàng lấy mình làm vợ, để cứu ván lây danh-gia của nàng....

Anh ta vỡ ra cười. Tôi phát lởm và bảo cho tôi biết tôi cho anh ta hăng người thế nào. Anh a... làng người trong một lúc, rồi cái lồng kiên-ngoại trở dậy, anh đáp rằng tôi không có biết tí gì về các cô tan-thời.

Anh hé:

— Ngày giờ không phải là như lúc anh còn trẻ-trung

đâu, Kromhout ạ! Anh chỉ thao về loài khỉ hay loài sấu hổ, chờ còn về giống dán bà...

Tôi nói sáng lại:

— Tôi cũng không cần muốn biết, và nhất là muốn học anh. Tôi xin anh từ này đừng có nói những chuyện châm chọc của anh nữa!

Hắn cười mà rằng :

— Anh là một nhà Dao-đức thật. Tiếc rằng trong lồng kia không có nhà thờ, để anh trèo lên tôn giáo đạc cho thò dàn những chương sách Sám-Truyền to tướng kia; nó có nạm đồng cẩn thận như cái hòm kẽ cướp ấy !

Im lặng một lát, Kromhout kè tiếp :

— Ách thử nhớ lại, Kromhout ạ; tôi vừa kè chuyện

nàng cho anh nghe toàn là trước áy mà, anh không

nhớ à? Tên nàng là Barbara.

Tôi giận rõ, đáp lại rằng không có có gì bắt tôi phải

nhớ kỹ tên tuổi tất cả các bà các cô mà anh đã nhầm

nhây! Tại ngay lúc ấy, anh nhìn tôi, ngạc nhiên nói:

— Tôi có nhầm nhảy Barbara đâu. Chính nàng phải

lòng tôi đây chứ.

Biết nói gì để đáp lại với con người như vậy? Chu biết lấy gì. Vậy tôi cứ im lặng nghe anh ta nói, nhưng anh tam-tam suýt khó chịu chung như con rắn này ở trong hộp.

Một ngay kia, chuyện tần tảo dân Sài-gòn mang lai cho anh bức thư của một thiếu-nữ ở Wiesbaden mà anh có nhắc chuyện đến. Tôi nhớ rõ tên cô ta, bởi vì nó rung với tên em gái tôi: Katarina.

Anh kêu lớn:

— Nay! Kromhout! Ông bạn già Hà-Lan của ôi oii Nghè nha! Tôi có nói chuyện con bé Katarina cho anh rồi, phải không? Ngày nay, dù bằng chứng đê anh biết là nàng yêu tôi thế nào! Nghé này!

Tôi thật là ngốc mờ đê cho anh đọc bức thư kia. Tôi thật là một con lừa. Cố lẽ chỉ vì tại có sự trùng tên. Dù sao, tôi cũng nghe... độ một trang hay thêm một tí nữa thôi... Nhưng tôi ngán hồn lại.

Điếc túc diên người lên vì thò-dàn thờ kính son rắn của họ. Trong lúc anh ba hoa về chuyện dán bà, anh vẫn luôn luôn nhắc lại. Anh nói: « Gia tôi mả bắc được con vật nho-nhỏ ấy, tôi sẽ đe bẹp nó. Anh đi theo tôi, Kromhout ạ; chúng ta thử cõi tim nó xem ».

Tôi stronger quyết chối từ. Thật là khờ dai mà đê

cán thiệp vào tin-ngưỡng của bọn người khốn khổ kia. Họ đã tin rằng con vật ấy che chở họ, không phải

là việc để mình đi chứng xác điều trái lại. Họ đưa vào nó nên mới tin rằng họ được yên ổn, vui sống trong các lều tranh. Phá hoại cái yên vui của họ một cách số-thứ, thật là ác và dâng bỉ ẩn.

Một đêm, Karl và tôi cùng đi đến xem họ tết lễ. Đến ấy, họ đều đang cho rắn một con đẻ. Tất cả dàn lảng quay thành hình hòn nguyệt trước cái đầm, rồi một thiêu-nữ một mình ôm con đẻ của demus.

Tôi rùng mình khi thấy nàng đèn gần khoảng đất vuông phè đầy rêu. Dưới ánh trăng, cái con người xinh xắn mềm mại kia, chỉ vàoẠt mươi bảy trở lại, tôi cho là sẽ nhát trân đối. Nàng ngang lung quẩn một cái « sà-rông » màu lam, da dẻ của nàng óng ánh như vàng ròng. Nàng sợ hiện ra néi: mặt, đôi môi run bần đê lộ hàm răng nhô hé trắng nuốt.

Eichhorst đứng trơ như tượng, nhìn nàng. Anh như bị thôi miên, đôi mắt không rời khỏi cái thân hình rám nắng và bộ dau đẹp kia. Thực ra, nàng đẹp, phái, đẹp làm. Karl tay cầm súng lục. Chàng chỉ lo con rắn thò ra và lấy con bé khốn nạn.

Thiếu nữ buộc con đê con vào cái cọc, rồi mắt nhìn chòng chọc vào đám sậy, lùi lại phía chúng tôi. Tay hét bỗn, nàng vẫn có một bực bối di dè nhẹ, như là lướt trên mặt đất vậy. Thế mà khi người phu-thầy áp-dàn bảo rằng nàng có thể quay mặt lại rồi thì nàng râu gõng giũa phúc xuống đất. Khi muốn chạy lại đỡ, nàng liền. Chắc chắn ta nghĩ rằng đó là một cơ-hội tốt để ôm eo gái đẹp kia. Nhưng thò-dàn, iõ ràng họ nghĩ thế khác, nhất định không để chàng hành động. Trong tôi nỗi tay anh lại, thi thi người phu-thầy tặng cho anh một bài diễn-văn ngắn, ngắn nó không thiên thiện một tí nào.

Jan Kromdout im bặt. Con *Chrysopela ornata* chợt đậm khảng. Nó quay đuôi, dập dữ dội vào vách hòn, những vâ-vàng như chớp nhoáng.

Nhà bác-học san một lúc lại nói tiếp:

— Karl Eichhorst hòn sau di vào trong lảng. Tôi dọc ngõ cũn-chu, vì tôi đã ngán cái chayun dai như chảo của anh. Khuya lầm, ta mà mờ về. Tôi đã di nằm rồi, tôi lầm ra bộ ngủ say. Anh lên giường, chẳng nói chẳng rằng. Bữa sáng hôm sau, anh cũng

cảm như hến; nói cho đúng, anh chẳng nói gì về chuyện đi vào trong lảng.

Cũng kỳ quặc là tôi không nghĩ ngờ xem anh ta vào đó làm gì. Anh ta cứ im-lìm suốt ngày hôm ấy; tôi đến, cạo mặt rồi lại ra đi, chẳng bao tôi là anh di đâu.

Tôi đương đọc số báo *Allgemeine Handelsblatt* cũ, chợt tôi băn khoăn không biết anh ta di làm gì. Tôi nghĩ rằng cái anh chàng ngốc ấy chắc chết mê chết mê eo gái đẹp da mang bùa ám của con rắn kia. Tôi mới nhất định giáng-giải cho anh ta biết nếu anh cứ săn quanh nàng thì sẽ nguy hiểm thế nào. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì được với anh. Anh có lảng thính. Tôi có định nói gì với anh, anh chỉ mỉm cười. Anh ta y như thế một con khỉ sắp giờ trò nghịch ra.

Bây tôi liền, anh ta biến di như vậy, nhưng lần thứ bảy anh ba chân bốn cẳng lồng vê-trai, nhảy chaoing vào giường, không kịp cởi đồ áo quần. Anh ta thở như khó khăn lắm.

Tôi hỏi « ai sao, thianh . . . giã nhói sòng: «chả có gi-cá» rồi quay lưng ra.

Tôi không bao giờ biết tại sao anh ta hộc ioc chảy về đêm hôm ấy. Chắc anh ta sợ. Được một hai hôm, anh ta ngoan lầm, không vào trong lảng. Anh có vẻ tu-tu.

Ba ngày sau, trờ vê-trai, tôi thấy trong rặng cây cái cô con gái đã dem đê đến cho rắn. Nàng đứng nấp trong bóng tối, dương châm chú nhìn lèn trại. Tôi nêu mình vào trong bụi, tôi đợi. Tôi tò-mò, muốn biết chuyện sắp xảy ra.

Tôi đương rinh thi dâng sau nàng cái bụi rậm thay lung lay, tôi nhìn rõ đầu một thanh-niên thò-dàn. Rõ ràng là hắn dương nhìn rõi nàng... Tinh thế-thật nguy hiểm, tôi cả quyết sẽ dừng đắn bảo cho anh chàng Karl.

Một người da trắng mà chết trong rừng, đó là chuyện rất dể. Nào là có thè ngứa vào hày thủ dữ, hay bị cành cây rơi bò vào đầu, một chút thuốc độc có thè lẩn vào mõm « cát », mà ngon-nhau lại không có ở gần một ông pháp-y sĩ để xem chết vì nhè gi. Người mà chết, chỉ có việc dem chôn, rồi bê bàn sê báo cho gia-dinh ở Đức, Hà-Lan hay ở đâu biết tin. Người ta đê vây cho là bệnh sốt rét trong, bệnh lý bay là tại một rủi ro... rồi người ta quên băng đì

(còn nữa).
HUYỀN-HÀ dịch



LIÊU TRAI CHÍ DỊ NHẬT - BẢN



Foumiko Takebayashi thuật
Georges Rageot dịch tiếng Pháp
VŨ-BẮNG diễn quốc âm
NGUYỄN-HUYỀN vẽ

III

Nàng nói :

— Em đến chơi được với anh hôm nay thực cũng vất vả, gian truân quá.

Chàng hỏi lại sao.

— Em xin anh đấy. Em khô tam quâ lâm rồi, anh đừng hỏi làm gi nữa cho em thêm đau đớn.

Nói道, nàng dầm mình vào trong một giấc mơ não nột, miêng lùi lại những câu không rõ, in như một đứa trẻ ngày thơ và lẩy hai bàn tay trắng như ngà ra và vò nát cái áo nhẹ nhàng như mây khói.

Hôm nay, Đại-Thông Thái Lang có vẻ uống nhiều rượu esa kẽ hồn thường nhật nên hơi nóng bốc lên mặt bừng bừng và quả tim chàng đập mạnh; chàng chống tay vào cằm và châm chánh Giáng-Tuyết

có đôi bàn tay dẹp lùi ấy bắt đầu ran bảy bảy. Nàng người mắt nhìn chàng vì cười, trong khi chàng ngồi lại gầm chung mà khẽ nói điều đáng rùng:

— Em ơi, anh yêu em ngày từ buổi gặp gỡ đầu tiên, & bên ngoài miếu cũ. Chiều nay, anh trông đợi em không biế bao nhiêu và anh có cảm giác rằng em iỗi hẹn thui... thui... Nhưng mà thôi, em đã đến với anh rồi, còn nói để chuyện ấy làm gì nữa? Anh chắc rằng Trời đã run rủi cho anh đưọc gặp em, hoặc chính là Ngọc-Hán nuong đã rủi khiến ra như thế đê gầy lây

một mối hạnh phúc cho anh ấy. Áng chung Ngọc-Hán nuong thấy

TÓM TẮT HAI KỶ TRƯỚC

Đại-Thông Thái-lang thương ra ấp mà vợ, một hôm về khuya, gặp một nử lang rất đẹp đi với một con thị nữ mang cái tên Long mầu don.

Hai người quen biết nhau từ đây, và Giáng-Tuyết — tên nử lang — thường đi lui hoán vào với Đại-Thông.

Đại-Thông mà nghe lầm bối ví Giáng-Tuyết đep mồi cách quyền dù là thường.

anh thương tiếc nàng quá nên đã muốn đem em đến để thay nàng. Nǚu anh quâ thế không có tư tưởng ấy trong đầu thì anh thế không bao giờ lại tiếp một người đàn bà lùi trong căn nhà này. Anh xin lỗi vì đã không thể thù xép đê tiếp em thực chu đáo, nhưng anh xin nỗi đê em biết anh có qui em hơn là anh đê quý Ngọc-Hán nuong nhiều lầm. Nay, em xem trai tim anh đập vì em.

Đại-Thông Thái-Lang cái xoống và hòm vào cái cõi ngà ngọc của Giáng-Tuyết lanh léo như thế là bắng gậy.

... Giáng-Tuyết thử nhè nhẹ và ôm lấy chàng

Đêm lúy ấy đã khuya. Xa xa, chí còn tiếng linh uong và tiếng đê kêu sầu ở trong khoảng đồng quê vắng vẻ. Những tiếng vang dội của đám hội thi phuông ày áu lại nhô dần, nhô dần; thi thoảng lầm người ta mồi lại nghe thấy tiếng đòn « sa me » nồng nực như là tiếng khóc.

Gờ này, chàng biếu lại sao con nǚu ty vẫn còn ở ngoài tĩnh chưa về? Cửa phòng khách mở rộng. Ở

buồng bên, hé lộ một bức màn xanh diêm dò như chờ đợi, như sẵn sàng chờ đợi... Những cái gối xếp rầm rầm cũng bọc lụa màu: đó là cái kỷ nệm cuối cùng của Ngọc-Hán nuong đê lị. Ngón nêm đê trên bành sấp ỉat, reo lên ở trong khoắng đêm khuya và Đại-Thông Thái-Lang ôm chầm lấy vñ nữ lang kñ đùi. Nến tắt hẳn. Ông nỗi, cái đên lồng mầu don mà con nǚty đê lị chiếu cản buồng bằng mây thù ánh sắng đê lò mò...

Cập uyên ương đứng dậy: người ta không thèn nói trong hai người, si đê đã trước đên những đêm êm chán đâm và những cái gối xếp bọc bằng những thứ lụa êm đềm, mai điu... O

Sáng hôm sau, Đại-Thông Thái-Lang không ra ngõ-la-đis thăm vñ nữ và từ đó trở đi, cõi mồi buồi chiêu vào khoảng giờ Thân giờ Dậu thi Giáng-Tuyết lén léo như thế là bäng gậy.

Đại-Thông Thái-Lang bắt đầu một cuộc đời kỳ lạ, suốt ngày chí rgó, ngủ những giấc ngủ nặng nề, cõi toàn những ác梦 đền thâm. Chàng yết xút trong thấy. Ông cõi hồn hàng xóm, Kim-Tu Lang, nhận rõ điều này hết sức đê đè với Đại-Thông và một buổi trưa mùa thu nay, dapseo nhà Đại-Thông mà gọi Đại-Thông trả giây.

Mặt trời đã
lặn dần về phía
tới tây. Đại
Thông thái-lang
nằm ngủ trong
buồng kín. Nghe
tiếng ông già
gọi, chàng giật
mình choáng
dậy.

Mặt bãy còn
nặng chű, chàng
bước ra vườn
ngồi bên cạnh
Kim tú lang.
Giúp hết mồi lo
au, Kim tú lang
thân thiện nói:

— Chào Đại Thông tiên sinh,
cô-này tôi không thấy tiên sinh
đâu. Ngài làm sao thế?

— Tôi hơi bị mệt và trở nên
lười bi.

Nhận thấy da mặt vàng như
ngà, và kém sinh khí của chàng.
Kim tú lang nói tiếp:

— Đó là điều rất thường khi
người ta đã trở lại có nhận tinh.
Nhưng ai so tiền sinh trông một
mồi và gãy thế? Tiên sinh hãy tha
lỗi cho tôi đã đường dột nói đến
chuyện riêng của tiên sinh, nhưng
vì tôi muốn phục tiên sinh mà phải
nói đến và xin tiên sinh hãy bảo
toàn lisy quay thê.

Kim tú lang hét một hơi thuở,
chàng tin chắc có điều gì bất
thường xảy đến bên ngoài:

— Tôi gãy lâm thực u? Ông làm
cho tôi sao?

Tiên sinh sờ lên má chàng dõi
say xanh mồi như bàn tay kê chót
sỏi.

Kim tú lang bỗng nói to lên:

— Thật là lạ! Tiên sinh đã tôi
bởi một quả xem.

Nói đoạn, ông lạy ở túi áo ra
những cái thẻ nhỏ bao giờ cũng
mang theo đi, rồi ông cùi đầu xuồng
khẩn, mắt nhắm lại vùi họa
xuong đất. Rồi ông mở mắt ra, ngã
người xuống, chàng chửi nhau như
để tìm chỗ ra bí mật rồi với một
diệu bộ thất vọng, gòn giờ tay lên,
rên rỉ:

— Trời ơi! Một tai nạn lớn.
Tiên sinh sẽ chết trong vài ngày,
hay vài tháng nữa thôi.



— Thật ư? Tiên sinh không
lấy làm là một
thieu nữ dám bô
nhà dù mít mình
mà chỉ di ban
đêm chứ không
đi ban ngày?

— Có chứ!
Tiên sinh hãy
nghe tôi kể
chuyện nàng.
Cha nàng là nhà
nho. Nàng được
nuôi dạy trong
một nền giáo
dục khuôn mẫu.
Mẹ nàng rất
nghiêm không

cho nàng ra ngoài dù với một
vũ ý. Vì thế nàng phải trốn đi ban
đêm.

Khi mẹ nàng ngã, nàng trèo
qua cửa sổ để ra đi. Đó là những
diều nàng thuật với tôi khi gặp gỡ.

— Chao ôi! Nàng trèo qua cửa
số, tiên sinh mê nàng quá. Với tôi
thì thật là quá đà, gấp gáp một
thieu nữ ở ngõ hẻm hoang tàn, rồi
đến nhà người ta một cách đê dãi
ngay ôi đâu! Tôi chẳng thấy nàng dài
bàn chân nhô sun ấy trèo qua cửa
số, và thưa tiên sinh những điều ấy
thật là bất thường. Tiên sinh hãy
tells cho tôi biết mặt mũi nàng ra
sao? Ài mệt thế nào?

— Nàng đẹp một cách là thường,
đủ nét mặt có được một vẻ buôn
triển miên. Nàng chỉ hàn một thứ áo
và không bao giờ thay đổi... Quả thật, tiên sinh làm cho tôi
phải suy ngẫm... Cho đến con nǚ
tỷ cũng chỉ mặc nguyên một thứ
áo mà thôi. Hóm nào nàng và con
nữ tỷ cũng đều đúng giờ ấy, mang
theo cái đèn lồng ấy; và con nữ tỷ
không hề mờ miệt gối nón một câu.
Tôi tưởng nó cầm, tiên sinh ạ.

— Câu chuyện mỗi lúc lại thêm
lẽ làng!

— Mý hoa?... Có phải cái đèn ấy
ở về một miền nhà quê hẻo lánh,
chàng quanh khung có nhà cửa gi
phái không?

— Thế tên nàng là gì vậy?
— Tên nàng là Giáng Tuyết. Hình
nhu tôi đã nói cả với tiên sinh rồi,
thì phải. Phải, đúng đấy. Nàng nói
với tôi rằng nàng vốn là một con
nhà danh gia vọng tộc, nhưng mẹ
nàng và nàng bắt buộc phải ở cách
xa thành phố.

— Đại Thông tiên sinh hãy giờ
đã đến lúc ta phải quyết định rồi.

Ta phải tìm cho biết ngay gốc tích
nữ lang ấy, nếu không tinh mệnh
tiên sinh chẳng khác gì ngon den
trước gió. Vậy tiên sinh đã có ý
kiến gì chưa?

Trán ông già dần lại và suy nghĩ:

— Nhà tiên sinh chỉ cách nhà
tôi có một hòn trưởng thới, phải
không?

Chàng thanh niên gật đầu.

— Như thế thi tôi sẽ quay về
nhà dù một lô tường để có thể
trong sang xem cái người con gái
đang sợ hãi xem sao. Tôi vua tiên
sinh haysa ra. Thời xưa tiên
phép tiên sinh tôi vẽ đã muộn.

Nói đoạn K m tú lang nhặt dưa,
cắn diều thuốc ra vè.

Ngoài vườn mấy cành hồng rung
động dưới làn gió nhẹ. Đại Thông
thái lang trổ dậy bước nặng nề vào
nhà trong.

Ngày hôm sau vừa mới bình
minh, Kim tú lang đã sang gõ cửa
ông bạn hàng xóm. Trong thấy
chàng thanh niên, ông thắc lén một
câu kinh ngạc:

— Ô, báy còn sống! Mở toang
các cửa ra cho ánh sáng vào.

Lần này Đại Thông thái lang
tỉnh táo lắm.

— Thế nǚ đến với tiên sinh
chết đã lâu lắm rồi! Tay tiên sinh
sờ vào thầy ma, môi tiên sinh hôn
thầy ma... Khi tôi trông thấy
người yêu tiên sinh đưa biểu cảm
hoa lê tôi đã định kèn lên. Nhưng
trong linsk được, tôi muốn tìm cho
ra cái bí mật, với cái tình thần
của tôi, tôi có thể cho tiên sinh

Nói câu ấy, ông cười
cô vê khói trí và lây tay
trò nhẫn hoa, đe trên
cái bàn gỗ gu đeo bông
như là mun vậy.

Kim tú lang trống mà
ngạc nhiên vô cùng.

— Tiên sinh oii hãy
tinh ngô lai. Nǚ nǚ đi,
và tiên sinh thử ngâm
mà xem. Tiên sinh há
chẳng biết nǚ thư thi
làm gì có hoa lá, có
chẳng chí có hoa hoặc
lá là cũng.

— Quả thế, khi nàng
Giáng Tuyết biểu tôi

bịt được nàng Giáng Tuyết chỉ là
ma hiện ở nghĩa địa lên. Tiên sinh
siết thấy nàng đẹp đẽ uyên
chuyên, tội, thì tôi thấy ghê sợ và
kinh tợm.

Đại Thông hoảng sợ nín hắt áo
ông già lạy van xin cầu cho sinh
mệnh, nín còn kịp thời giã.

— Đêm ấy tôi không ngủ, tuy
suy nghĩ lầm. Chắc chắn thế nào
tôi cũng tìm cho ra cái bí mật
tại đền hoang kia. Nhưng vì
nghệ của tôi, bọn sư sẽ tìm cách
lắp khéo để thi tiên sinh đi thăm
nó. Ngày hôm nay, tiên sinh đến
đò hỏi người sự một cách khôn
khéo để họ khỏi nghe gì mình. Tôi
chắc có một sự bí mật ghê gớm ở
ngôi đền ấy. Tiên sinh phải với di
ngay, làm thế nào đến được trước
khi mặt giới lận. Tôi nồng lòng
chờ tiên sinh quay về, khi đã biết
được tiên sinh thấy những gì, tôi
sẽ tùy cơ cứu tiên sinh.

Đại Thông có cái cảm tưởng như
minh không còn sòng sỏi. Đầu sau
chàng cũng có sức sưa soan ra
đi thật hanh.

Một bụi rậm gai gút châm lối
vào đền. Đại Thông không dám
vượt qua, phải gõ cửa gọi.

Một nhà sư già lâm, gầy đét, hận
một cái đĩa dã bac màu lá minh ra
ngoài cửa sổ và hỏi:

— Ông hỏi gì thế?

— Bạch Cụ, cụ tha lõi
cho câu hỏi tôi mó, ở đây
đã dày có bao nhiêu vị
tăng ni?

Trong thấy bộ quần
áo sang trọng của Đại
Thông, nhà sư dù dũng

— Thưa tiên sinh, ở
đây chúng tôi có hai
người thôi, tôi và một
tên tiểu. Ngài trông thấy
ngôi đền đều tàn lấm,
khách thập phượng
không bê đê chán đến
lẽ.

— Thế có nhiều người
lâm ma chạy gi không?

— Bay giờ thi không
có nữa. Tuy vậy, cách
(xem tiếp trang 27)



HV

DƯỚI CẦU Bắc Giang

Chuyện dài bằng thơ của QUỲNH-DAO — Tranh vẽ của Nguyễn-Huyễn

(Tiếp theo)

Trăng vàng cảng ngảm cảng cao,
Tiếng vang cảng lẳng cảng nao
narc lòng!

Cánh chèo thả nước xanh trong.
Móng tòng thả giữa bồng hồng bến
trang!

Gió đưa thuyền rợt cuối làng.

Má hòn dương lắng tiếng nồng
ngân-nga!

Gió đưa thuyền rợt... trăng ta

Gió đưa đầy đủ,cánh dâng cánh .

Thót-nhiên nghe lạnh cả mình,

Thì ra thuyền đe vội tình trời xuôi...

Tiếng khlong ngắn nứa giữa trời,
Chỉ còn ngắn giữa trí người mơ
tiên!

Lénh-denh một nước một thuyền,

Một mản sương với một niềm duyên

to.

Chảng vừa mo lại rồi mo,

Phút giây bỗng-bỗt bảy giờ là đây,

Vì chàng nang ở chốn này,

Bưa lay tin một bận bay... dù rồi!

Hồn sầu hồn biếc in trời,

Dưới cầu vẫn cùi cái người đêm qua...

Nâm đêm bồng bồng tráng ngà,

Có người là-lạ theo ba bờ lân.

Xem chừng ra dáng vần nhân,

Một thuyền nho-nhỏ kia gần kia xa.

Phái ai đâu? Vũ Mạnh-Hà,

Một chàng trai đẹp ở Trà-Mi-trang.

Trà-Mi-trang—Bích-Dương trang,

Cách nhau chỉ có một hàng cây

xanh...

Hai năm mang một mối tình,

Hai năm chàng biết thân mình và

duyên.

Trong tay khắc chữ Bội Huyền,

(Má Hàng-Cháu gọi là « Tiên non

Bông »)

Mỗi đây, lòng quá nặng lòng,

Sự linh chàng mới thừa cảng hai

Mỗi manh-dâ bốn năm lần,

Vô duyên lại cùi ra phản vô duyên!

Vì chưng, ý của Bội-Huyền:

Một người thơ, ấy là duyên trong

dời.

Túy gần mà hóa xa khởi,

Chàng mong không đến những lời

giáo-thân,

Nhưng ban mai cùi một lần,

Sầu do từng bước lại gần Bích-

Dương!

Má người trên gác Bích-Dương,

Tình thương cùi để dành thương

một người.

Bèm qua gác mông giữa trời,

Tình thương ngự ở trong hòn tre

dâng;

Lòng mang mang... lòng mang

mang...

Rung con mắt dặy.. nồng vang sang

sóng...

Ra sân hòn cảnh hoa hồng,

Với hương thiêa-lý nhưng lòng

chưa khuất;

Cứ chờ cho nang về tây,

Hồi trong ra đe ngắt-nya men tình!

Vườn hoa chim rộn trên cảnh,

Hai có nắng chiec thuyền xanh ra

hồ...

Hương dày trên bến Giang-Tô,

Sau cảnh dương nở: bồng Hồ cõi

nương.

Như hoa trong vạt nắng hương,

Nhớ-nhớ đến nước hồ gương soi

mình,

Nước hồ gương phải rung-rinh...

Một, hai, ba... la buồng cảnh... theo

hương!

Gió say sắc đẹp phi-thường,

Đi trong chuồng lụa ngà vương thán

ngà,

Gió vào khép mở màu da,

Gặng lên như một dài hoa nở rộ...

Gió nồng-nắng quá nứa người:

Đài thon-thon ràng, tình rõ là tình!

Ào den nai-nịt lấy mình,

vừa con chim yến trên cảnh thói

reo...

Thời-gian ngừng giữa bóng chiều.

Trong mây nghẹn tiếng sáo diệu...

mê-ly!

Quay sang nồng bão thị-tý:

— Hôm nay trời đẹp ta đi với thuyền,

Khi về cùi... trăng lên! —

Hai cùi vắng ý tán mím em roi...

Xuồng thuyền như lá hoa trôi,

Tay tiên chấp cánh cheo bờ lồng lờ.

Bồng vang đã jùi mài lo,

Nước mây rung một bài thơ giưa

hồ...

Thuyền gần chạm bến Giang-Tô,

Nắng ngang tay.. lội xuồng bén

trong xanh.

Bờ cây dỗ lá xiêu cảnh,

Nước mây thơm mát vớp minh cõi

nương!

Mạnh-Hà, cách một hòn dương,

Bồng - khuảng vương phái mùi

hương khungh-thánh!

Bồi bèn cây lá chia tình,

Tuồng như khêu gợi riêng mình

thêm đau.

O kia, lại chiếc thuyền câu,

Lại chàng hòn nợ-theo sau Bội-

Huyền!

Ở Lang-Vân dạo mê thuyền,

Say roi xuồng nước, người tiên

thot mình.

Thuyền chài không lái bắp-bệnh,

Má chàng « ngư-phủ » da tinh chưa

bơi!

Lòng trinh dây ý thương người,

Quen minh thân gái nàng xuôi cầu

chàng.

Chao ôi! Trong dạ bồng-hoàng,

Nắng ôm ngang cánh một chàng si

duyên,

Cả người da thịt nhu diệu,

Cầm tay thay chữ Bội-Huyền trong

tay,

Lên bờ, má đỏ gân tai,

Thì òa ra la! Cái người hóm xua!

Buồng tay, nàng nhảy xuồng hồ,

Vâng minh về bến Giang-Tô, mìn

cười

Hôm sau hồ biếc in trời,

Dưới cầu vẫn cùi cái người hóm

qua...

Lầu Bích Dương ngâm bồng-tá,

Tâm hơi nào thấy nàng ra voi

thuộc...

Chàng còn ngòi đẽ mờ duyên,

Cầu Giang-Tô ở bên trên có người.

Nhà

Những dàn trê đại khôn cha,

Khách-du ôi! Ghe lai gân,

Ngay dong mắt lệ trong ra phương

trời;

Anh hùng thiết nát tan xương,

Bọc thây da ngựa, cõi vương nỗi

nhà

Những dàn trê đại khôn cha,

Khách-du ôi! Ghe lai gân,

Ngay dong mắt lệ trong ra phương

trời;

Phương trời non nước xa khơi!

Trong thôn vắng tiếng khóc người

chinh-phu

Cá trời và cõi mava thu,

Gió mưa thường cùi vú chia buồn!

Cá

đô-thanh, cá cõi-thôn,

Sinh-linh ngâm khôi cảm hòn muôn

nám!

Một giờ trãm chuyện thương tám,

Bom giéo xé nái, súng gầm lar mây!

Đông, không xương trâng phoi

đầy,

Chiều sương nồng cánh diệu bay

, tha mõi...

Nam-Kinh chung một cõi trời,

Đô sông Dương-Tử

Trung-hoa!

Những cõi con gái

núi ngà,

Cảm rặng lâm thù,

trảng hoa cho người,

Bèm lán rêu chà

tán hơ,

Trinh ro-i òi tên nòi

roi theo đầu!

Tron khi đất nước

lâm sầu,

Có người con ngù dưới

cầu Giang Tô!

Lang-Vân nghĩ đến

cõi-dõ,

Nguy-nga

dứng

một

ngôi

lầu :

— Trà-Mi

trang —

mỗi

nhuộm

mầu

hoàng-hoa...

Ngót-nga

kè

chuyen

gân-xa,

Các

vảng

hương

đượm

chén

trà

nhâm

như

ngu

trong

thui

Thè

rồi...

và

sáng

tinh

strong,

Năm

ngân

chiến-sĩ

lòng

nương

theo

eo

đi

trong

trời

đi

Tâm và Hồi

của PHẠM-HUY-CO

Tranh vẽ của NGUYỄN-HUYỀN

Anh Huy,

Sáng nay, em vừa xem trộm được một đoạn nhật ký của anh Tâm. Anh lại sắp trách em là tò mò, nhưng mà em phải lỗi tại em đâu? Lỗi tại quyền sách ấy đã vồ tim roi vào tay em. Đầu sao nữa em cũng là một kẻ tò mò, nhưng mà làm thế nào được? Ra chiều hôm qua anh Tâm đã đi chơi với chị Thu.

Em không ngờ chiêu qua trời mưa tuốt, mà hai người cũng vẫn đi chơi được với nhau. Vả anh Tâm đã viết trong nhật-ký như thế này: « Thì coi hai con mèo sảng như sao, và dài trán mờ màng như khóm liễu. Buổi chiều này em đến và róng rả với tiếng cười trong nụ pha-lê của Thu ». Em chịu không trỗng trọng được một dài trán mờ màng như khóm liễu.

Có khóm liễu mờ màng như dài trán còn có thể được. Nhưng mà với cho đúng thi hai cái đầu vồ lý cả. Sáng nay đưa quân áo cho thợ giặt, em soát lại túi áo ngoài của anh Tâm, em thấy cái ánh của chị Thu. Hai anh chị bắt đầu yêu nhau rồi!

Em thì em chịu không yêu được anh, vì em không muốn yêu anh. Anh xoàng quá cù tin ở sự vĩnh viễn của tình yêu. Em đã bảo với anh rằng: « Không có một tình yêu nào trường cửu cả ».

Yêu nhau bỗn hay nghĩa là ngày mai, hay ngày kia, hay là sẽ có một ngày ghét nhau. Anh không thấy khi bắt yêu nhau người ta ghét nhau à? Em muốn đó với anh như mọi người bạn. Nói thật ra thì tình bạn hay là tình yêu, có bệ trợn gì

mén cả đến những tình xấu của em chứ.

« Chều hôm nay, tôi và Thu cùng đi chơi với nhau trên bờ sông Thuwang. Thường thường, Thu hay nghịch nhau một chút tí. Nhưng chiều nay, Thu cũng biết mờ màng như một nử-ít. Lúc Thu bảo với tôi rằng: — Anh có thấy sau rặng tre già, trên một mảnh tranh, khói lam bay tỏa lên không? Trong túp lều tranh ấy, chả có một đôi vợ chồng son yêu nhau hết mức. Em ước gì được sống với anh cùng chung một túp lều, bởi vì có anh đời em ấm áp lắm ».

Túp lều tranh với một trái tim vàng, đôi mắt nàng mơ mộng như chửa cả một trời thu. Tôi biết rằng cuộc đời sống như thế, không hợp với tình hình nàng, nhưng mà tôi chắc chắn rằng lúc này nàng thành thực lắm, nghĩa là nàng yêu tôi lắm. Miền là chúng tôi yêu nhau. Còn chả ở ngoài không quan hệ gì.

Được rồi, để em xem hai anh chị yêu nhau được đến bao giờ...

Thúy.

Anh Huy,
Hôm nay lại chính sinh hát em kè truyền Tâm và Thu cho anh nghe? Thế là anh cũng tò mò rồi. Các tình xưa cũng như các tình tốt đều hay lạy, anh nhỉ! Nhứ là các tình xưa của em, chắc dễ lấy sang anh nhiều lắm.

Bộ này em ít thấy. Tâm nói đến Thu: em đoán bà có điều gì. Em thấy anh Tâm có dáng điệu buồn buồn. Nhưng bình như muôn gián không cho em biết, anh ấy cố làm ra vui, hành ra vui guồng, mà vui

guồng thi thiêu não lầm anh ạ. « Tiểu tự nam obi lạc đê... thia

Tối nay anh Tâm đi xem chép ảnh, em có lục tìm quyển nhật-ký của anh Tâm để xem, thì quả có sai đâu. Nhật-ký anh Tâm chép thế này :

« 24 Mai — chiên hôm nay, tôi có việc ra phố. Qua nhà Buu-diện gặp Thu. Thu ra ga để lên Hanoi thăm mẹ Thu, nằm ở nhà Thương Bảo-Hồ. Thu có một mình và muôn tài cùng dì với Thu, tôi nhận nhội ngay: nhưng còn việc ở sở? Bên cạnh người yêu, nghĩa là Thu, việc sở không có nghĩa lý gì cả. Cho đến cả cái lườn dài của ông chủ cũng chả có nghĩa lý gì nữa! Tôi cùng Thu vào ga, cùng đứng trước quầy chờ lấy vé. Tôi có cái cảm tưởng rằng tôi và Thu là một đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau di voyage de noces.

Tôi tưởng tượng cao xa đến những dãy núi tuyết phủ trắng xóa ở Thụy-sĩ, tỉnh Venise mờ màng trong tiếng-dàn, giọng hát... Rất giác tôi nhìn Thu mỉm cười. Thu hay sống ở bên ngoài, ít sống ở bên trong, chả chừa nhũng ý tưởng vừa vụt hiện lên trong trí tôi. Thấy tôi cười, nàng cũng cười theo; nụ cười nồng xinh đẹp quá, có cái vẻ đẹp thiêng liêng của một nữ thần.

Trên tàu chúng tôi cùng đóng trong khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiếng máy chạy ầm ầm nhưng mà tiếng nói của Thu — tuy nhõn — cũng at cả tiếng máy. Chưa bao giờ, tôi thấy cuộc di chơi bằng xe hỏa có thú vị như lần này.

Chúng tôi đến Hanoi vào 7 giờ 15, tàu rùi tôi đến 9 h. 30' đi xem chép hóng vi giờ này nàng không thể vào ngay bệnh viện được. Tôi không mong mỏi gì hơn nữa, sau khi đưa Thu lại nhà người cô ở chợ Hôm, tôi vào một hiệu cao lầu ăn cơm chiều. Lúc này, tôi yêu đời quá lắm, nên yêu đến cả cái bụng phệ của anh hầu sáng đang ngồi ở trước mặt tôi để khoe và nhở. Lúc khác thì chắc chắn, tôi đã ghê tởm đứng dậy đi ra rồi. Nhưng đây giờ

tôi thấy anh khách ấy hay hay và hoa cười. Rồi tôi ngồi cười mệt mỏi. Chắc những khách ăn cũng bồng bát, cho tôi là một người nêu không diễn thi cũng đỡ nguy.

Đúng chín giờ tối, tôi lại nhà Thu để đón Thu đi xem chép ảnh. Thu trả con quái, thấy ai cũng bình phẩm và nói bông quo. Tôi hơi khó chịu vì suy sụp sáu của Thu..

Tan chép hóng ra, Thu ngồi ý muốn cùng tôi đi chơi phố. Hai chúng tôi cùng lang thang ở những



phố vắng vẻ dưới ánh đèn. Hanoi đêm khuya. Tia sáng ở một căn gác một lô nhà tây qua khe ống hố mở rọi xuống đường. Thu đã sàt vào tôi, nụ dusk vào vai tôi, rồi nói với tôi rằng: « Trong căn buồng kia có một đôi vợ chồng trẻ. Trên con đường hòn quạnh này có hai anh em ta. Họ yêu nhau hơn hay là chúng a yêu nhau hơn? Chắc chắn là chúng ta. Em đoán biết căn buồng họ bày sơ sài lắm. Sau này, em với anh, căn buồng của chúng ta em sẽ sà sỡ hồn hồn my-thuật. Lác nứa ô trong đó cũng có hoa. Em thích hoa hồng nhung, vì màu nhung đó thâm biếu hiệu cho linh ái mà duy nhất của chúng ta ».

Tối đến, em vào phòng trước xếp đệm, rồi em ra cửa đón anh vào, như các hoang-hậu đội xua đêm

dêm ra cửa cung trình trọng, trang nghiêm quý dòn xe già của quân vương ngự lại. Em có được là hoang-hậu của lòng anh không? Cố chứ anh nhỉ, vì em cũng đẹp như một bá hoang, phải không anh? Em trốn tượng thấy anh lại gần em, ôm lấy em, rồi hôn em ».

Thu ném dây ngủa mặt lên, đưa doi môi mòng mọng của Thu ra. Tôi hiên lhu muôn ôi đặt môi cái hòn nồng cháy lên dời môi ấy. Trong khóc mắt của Thu, tôi trông rõ thấy một sự đám say gâ mãnh liệt, một sự ham muốn xâu xa. Người tôi rực rực qua, tôi ghi lấy Thu vào lòng tôi, in lên môi Thu một cái hôn mè man say đám. Cố lẽ chúng tôi đứng với nhau như thế lâu lắm bởi vì sau tôi thấy những cùi li-xe xe qua cùi nhìn chúng tôi bắt gãy những con mắt xói mác, tôi và mà và ché riển.

Tôi thấy ngưỡng ngug và bão Thu để tôi đưa Thu về nhà.

Thu nắm chặt lấy tay tôi và bão tôi rằng:

« Bay giờ khuya quá rồi, em vè nhà, sợ cùi em mắng. Em muốn anh tìm cho em một chỗ trú, mai em vè sớm nói dối với cùi em là tôi nay em ở đây chỉ Bich cũng được. Đừng bắt em vè nhà, em không quên nhà, ngã chắc không ngon giấc ».

Nói xong, nàng lẳng lơ nhìn tôi, và dứt mát sét lại môi tôi.

Trong một giây lát, tôi nghĩ ngay đến sự sa rèn của nàng nếu tôi không tự chủ được tội lúc này. Tôi chợt nhớ đến cái cảnh mộng tôi vừa phác họa với nàng ban chiều ở trên xe lửa, cảnh tôi hôm hộp cũ: chúng tôi sẽ có nhau một cách hoàn toàn. Tôi không muốn bày giờ với vóc dáng của em, không còn gì mong ước.

Và lại tôi kính trọng nàng quá. Tôi muốn được thấy nàng là một nàng tiễn trong trắng, thích hợp với tâm hồn tôi, nên xuá đuổi những ý tưởng dục-vọng đi, tôi gởi xe đưa nàng vè nhà cô hàng.

Lúc bước lên xe Thu nhìn tôi bằng đôi mắt hồn giận. Chắc Thu không bằng lòng tôi vì tôi không

Cô Tu Hồng

Của HỒNG - PHONG
Tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH
(Tiếp theo)

Nhưng xã hội đã kể án họ thật.

Cứ nói theo lẽ thuận, hai người họ xứng đinh ái nhau duyên với nhau, kè thât phải đổi và cùng có ích lợi.

Có được người giúp đỡ công việc, được người làm bạn cảnh già, được hưởng cái lạc thù chông một, vợ một, cùng nhau chia vui sê buôn. Thiên-hà chắc hết ché có không có chông; hết nói vụng rỗng có quá lâng mạn hoang dâng, không ai them lấy. Cảnh già sê thêm dâm ám vui vẻ, nếu như trời phạt ban phước cho một vài mực con, biết đâu.

Còn ông, sự đắc chiêm một quả tim học vàng ở Hà thành và được chỗ chắc chắn dung thần sung sướng, chẳng phải nói gì; ông muốn lợi dụng lung vốn dồi dào của vợ để vang vỹ kinh doanh, sê làm nên giàu có gấp năm gấp mười. Của vợ công chông, bè nô mai sáu mươi cũng được hưởng trong ấy một phần.

Hai cảnh ngô - ngược dòng đã ráp liền, họ lại cho yêu nhau vì tình ái đã dành mà lấy nhau vì hóa lợi cung cõ.

Bởi vậy, ngay từ hôm ông « vu quy » về nhà vợ, cô tư liễn đem lòng lin cậy, nê nang, và chiều dài rất tú-te, giao phó nhất thiết công việc. Ông đóng dù vai tướng; ban nam cao, chúc thư ký, nhà ngoại-giao, có lẽ rồi là một người thừa-hưởng sâm nghiệp lớn lao của bà họ Trần nha.

Cô thê mà cứng cảnh giò xuôi, máy chóc họ bay lên nóc dài triệu-phù.

Song đạo trời công bằng lắm, chẳng hề cho ai được thừa ra dáng này mà không trót bới dáng kia. Không thể thi bao nhiêu hạnh phúc trên đời bọn giàu sang vớ hết.

Đạo thừa trù áy, người ta thấy ứng-hiện ở khoảng doi áp chót cửa cô Tu Hồng.

Cũng có lố số-phan mượn lây một cờ để xô lăn má hồng vào gốc tường phôi pha, mai vận.

Từ ngày cô lấy chồng, mà chồng áy lại là một nhà tu-hanh phái giới, cô thấy sao người đối đổi với minh có vẻ lại iếc. Chẳng những họ đã không niêm nở vui mừng dâm cờ lây chồng lại còn tố đầu chê bài khinh iếc cờ ở ngay chỗ đó.

Cứ xem họ kết án cô hằng sự lâng lâng trốn trách bùa tiệc lầu-hôn cũng đủ biết.

Hội nào cứ ngô sớm tối lắp nập ngựa xe, dập dòi quan khách, đến nỗi chủ-nhân phải mệt nhoài về sự thê mâu, thế mà bảy giờ mỗi ngày thấy thưa dần, vắng dần.

Hình như cửa nhà có vi trùng ôn dịch, khiến họ phải ghê sợ, kiêng cữ không đến.

Nhất hồn Âu-tay thi vang biệt lầm bóng.

Cô thê nèo theo tiếng thông-tục, là người ta biệt cửa, không chơi với cô nữa.

Thì ngay đến cuộc buôn bán làm ăn lúc nào tài lợu như chạy sắn sỏi vào nhà, giờ cũng lần hồi kém sút trông thấy.

Lạ gi' một khi tòa nhà đã nung, thi gió thổi tắt cả kẽ cột rui mè đều nghe lắc rắc.

Chỉ cách đầu độ một tuần sau khi ở tình vừa mới ấm chỗ, cô Tu tiếp được bức thư đám bảo của một hàng đại-xuất-cảng ở Hà-thành gửi lại. Cô bảo ông chồng xem bộ rồi giáng đích ra tiếng Annam rành mạch như vầy:

« Thưa bà,
Bản hăng rất lấy làm tiếc, xin thưa để bù biết cho rằng: vì một lẻ riêng, công việc hòn nợ bần-băng a chủ-nhân bắt đầu thương lượng phả-thác cho bà, a nay không thể tiếp tục được nữa.

« Vậy xin bà vui lòng xem câu chuyện ấy như là không có gì cả.

« Vẫn... vẫn... »

Công việc thương lượng là công việc gì?

Thì ra cách vài tuần lễ trước, hàng xuất-cảng ấy đã mời « Madame cô Tu » đến thương lượng và ăn giá với cờ 5 vạn, tạ hắp ngô tráng và 4 vạn tạ son Phủ-tho, để họ chờ về hèn tây. Chỉ còn đợi họ đánh máy tờ hợp-dồng cho cô ký tên vào là xong.

Bóng dung hòn này hăng viết thu dần ra, không để cho cô gánh xác với mối hàng khâ bờ áy nữa.

Có tin xoàng trong tri, mất mồi hàng bô hò này, cô hụt áo ngon lành hai vạn rưỡi đồng bạc lãi là ít.

Một việc xui r้าย.



chiều ý Thu. Tôi kiểm những tuyện
vui khái nói đe Thu quên đi, thế
mà có hiệu quả.

Bởi vì lúc cung Thu chia tay &
trước cửa nhà cô Thu, Thu đã lại
vui vẻ với tôi rồi.

Tôi phải vđ B. G. ngày mai sớm
vi cõi phải di lâm, Thu thì còn ở
lại Hanoi một vài hôm.

Lúc tôi lên xe lại nhà một người
bạn thân ngô nhỏ, Thu ôn tồn, thân
mặt hẹn tôi hai hôm nữa Thu vđ và
bắt tôi ra ga đón, nêu không « em
sẽ giận anh đấy, anh Tam nè »..

Tôi mừng quá, vì tôi đã tránh
được mọi cảnh ngô khó khăn và
đã không phạm vào sự trong trắng
của người yêu, một nang tiện.

26 Mai. — Tan ở sô ra, tôi ra ga
đón Thu mà chả thấy Thu vđ.

27 Mai. — Thu còn ở Hanoi làm
giá mì chuyển tàu náo ra đón cung
chả gặp Thu.

28 Mai. — Tôi vừa ở nhà Thu vđ.
Ra khỏi nhà Thu, tôi như thoát
được một nơi ghê tởm, bẩn thỉu.
Tôi bước ráo như một kẻ chốn
trách.

Hai hôm ra ga đón, không thấy
Thu vđ, tôi lại nhà Thu để hỏi

thêm tin tức Thu, và sức khỏe của
mợ Thu. Tôi đến cửa hi gặp Thu ở
trong buồng đra. Tôi nghe nhiên vì
không thấy Thu có vẻ mừng rỡ như
những hôm trước kia gặp tôi. Thu
ra mõ cửa cho tôi. Nàng lạnh lùng

nói: « Mời anh vào chơi. » Tôi nghe
nàng lại bén khẩu, đứng hướng về
phía cửa sổ đc xâu kim. Tôi cảm
thấy rõ rệt một sự thay đổi trong
tâm hồn Thu. Thủ hóm này không
phải là Thu ba hóm vđ trêu và
không phải là con chim xanh của
tôi nữa rồi. Không khí nặng nề quá
Tôi hỏi Thu: « Thu, ở lại làm gì mà
hôm nay mới vđ? » Gọng lời nói hơi

nhẹ mõi của Thu và thấy như trên vđ
mõi của tôi hóm xưa đc lại đã có
vết mõi của Chân đc lén, rõ ràng
hơn. Tôi thấy Thu thô bi lè. Tôi
lâng lâng đứng dậy chạy lại mặc lây
mũ, rồi chà chéo gi Thu, tôi cắp mũ
mở cửa ra đường, di rào cảng như
một người chạy trốn. »

Thu cười nhạt: « Anh hối em vđ
vẫn quá. » Rồi Thu cúi xuống khâu.
Tôi nhìn Thu cõi giọng lại: « Em
Thu, anh muốn em tôi rõ cho anh
tại sao hôm nay em mới vđ, đc anh
mất công ra ga đón. Thu còn yêu
anh không? »

Thu ván cái vẻ thân nhiên cũ già
nhòi:

« Anh làm em sợ quá. Hình như
em là tôi nhân mà anh là quan tòa.
Quan tòa cứ cắn vén mãi tôi nhân. »

(Xem tiếp trang 28)

Gần một tháng sau, có mối tiếp được phúc thư của bạn, một tiếng bà, hai tiếng bà, không xưng hô chị chị, em em như ngày trước. Cố lẽ có Ba suy nghĩ cảnh ngộ hai bên đã quá biền thiêng, và lại bạn mình lỡ có phần vua trang đầm nữa. Nguyên văn bức thư sau này:

« Thưa bà:

« Lá thư của bà cho tôi có cảm giác như bắt được « Lang vang »

« Tôi rất vui lòng phúc đáp, kêu bà mong đợi sớm nhất.

« Nên như đã chán cảnh Hanoi phồn hoa, bà muốn » về Cao-môn buôn bán là sự nên làm.

« Xứ Cao-môn có rừng vắng, biên bạc mà báy giờ » người ta mới bắt đầu khai phá.

« Định buôn cá sống, cát khô thi vào Biển-hồ, người » ta mài nồi khuấy nước hồ cát lợi biết bơi » tramped vạn. Cố một ông lái cá, người mình, được » triều đình Cao-môn thường hâm thương thư.

« Định buôn các loài gỗ quý thi vào Bát-tầm-boong. » Xứ này có gỗ với cá là hai nguồn lợi to nhất.

« Còn nhà muôn dem hàng Bắc vào mồ cửa hiên, » thi ở ngay kinh thành Nam-vang. Nhà nước đó » cầm đất và lập kinh, dang mồ mang thành phố » cảng ngày rộng lớn.

« Đàn đảng thô không biết buôn bán. Bao nhiêu » thương lợi đều ở trong tay người Hoa kiều. Cả » hàng hiệu tớp dồn cũng nhiều. Còn người » xứ Bắc mình thi lợ thơ không mấy. Gọi là hàng » Bắc chỉ mới có một hiệu Đại-thịnh của cụ Cử Can » ở đường Quai Piquet là to nhất. Cụ bị an trí vào đây » năm năm nay,なし hiện kinh doanh thương nghiệp, » xem ra phát đạt lắm.

« Đường đi cần rộng tránh thang, mồi lợ khống » thiêu gi, một người can đảm tài năng như bà. Cao » mén là trường hoạt động rất tốt, bà có vó di. Buổi » đầu có sự gi cần tăng sai bảo, người bạn cũ không » e hờ từ nan.

« Kính chúc v... »

« Có Ba-la-vich »
(còn nữa)
HỒNG PHONG

Thận là cơ quan trọng yếu

Trong bộ máy sinh-dục, thận là cơ quan trọng-yếu; Nêu thận bị ệnh sự sinh dục sẽ có trở ngại.

Những bệnh về thận phát ra thế nào? Nhé thi mó mát, ủ tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt, tiêu năng dinh, không thi di, mộng linh, tinh không bền, nặng nề thi đường sá bất ổn.

Những bệnh về thận có khi còn khiến cho người ta giảm tuổi thọ nữa.

Nhung mà chữa bệnh của thận không phải dễ dàng, vì bao nhiêu người hàng năm uống tonics những vị bù thận, rứt lại vẫn không thấy công hiệu.

Áy là tại người ta chỉ biếc bù thận dương, mà không biết bù thận huyết.

Nên nhớ rằng: « Thận công như các tạng khác cần đủ huyết dịch để nuôi tuối, mới có thể cường tráng ». Bù thận mà không bù thận huyết, cũng như đèn hết dầu sáp tắt, không rót dầu thêm, chí khêu nén, dù có nỗ lực vài giờ, sau rứt cũng tắt.

BỘ THẬN HUYẾT TRẮNG THÂN DƯƠNG HOÀN số 25 là thứ thuốc bù thận huyết dịch để sinh thê, dương khí, vì vậy công hiệu rõ mazu chóng, đã chữa được nhiều người khôi bênh ở thận. Mỗi hộp 1.500 đồng 3 ngày. (Thuốc viên và dây băng máy, thom đen)

SÂN, GIUN VÀ BẠU DẠ DẦY

Nếu thấy ở hậu môn có ra con sán trắng ngắn như sò mit, lòi trong ruột có sán sói mít lâu ngày, sán nhòn ngoi lên hay lâm đau bụng, dùng BẠCH THỐN TRUNG LINH DƯỢC, mỗi 1 hộp lú 2 hộp, can đo 2 giờ di ra con sán dài 12 thước tay là khỏi hẳn, mỗi hộp 0300. Ở gần mót lại bón húng uống thường 2 giờ riết sán mót phải trả tinh (quảng hiệu 2300). Giúp giảm sán kìm dung Trung tích tan người lòn dùng 3 phong, trè con 1 phong, ra hết, không phải tẩy, mỗi phong 30g.

Đau dưới mồm, lan ra sườn, vú chua, có khi nôn, đại tiện táo là đau dạ dày, dùng BỘ TRUNG TIỀU BỘC HOÀN khỏi hẳn; mỗi hộp 0350. Thuốc ấy chưa được cả bệnh đau bụng kinh nhân rất thâng.

TÊ THẤP LỤC HÀ 0\$30

Chữa bệnh tê thấp, rắc xuong, đau lưng, đau bắp thịt, gót chân rò, tức xung, phì v.v... một lợ bót ngay, hoặc khói. Thủ đê M Ngô-ván-Lân chủ nhà thuốc.

Lộc Hà n.14 — Hàng Bạc Lộc Hà = HANOI

Bại-lý. — Hải phòng, Uông bi, Hòn gay, Phúc yên, Phú-thịu Mai-Linh, Bắc-ninh Vĩnh-sinh, Hòa-bình Lâm-khé, Tông Quý-lợi, Tuy-đông M-phu, Đại-lý, Yên-bay M. Nhâm Rue de la gare. Laokap Débitant alcool, Cốc lếu Quảng-đè-xuong, Hâ-giang 12 nourrichel, Quảng-yen Quảng-Thái.

Đến bao giờ anh em tri thức miền Nam mới nhận thấy cái trọng trách của mình?

Và, đến bao giờ Saigon mới di đến cái đế áy? ...Nhưng, Saigon!... Saigon còn là nhiều cái lợ lung nữa chưa thè nỗi ra, mà, ngày hôm nay, tôi còn cần phải biết...

HOÀNH PHONG

CHIẾC ĐÈN LỒNG

(Tiếp theo trang 17)

đây không bao lâu cũng có một đám. Vàng, đồng hai tháng, đám ma một thiều nữ. Mà nàng thi tội cũng không thay đổi lê bao giờ.

— Taé nàng không phải là người vàng này sao?

— Vàng, me nàng nói ở mãi tập Nam Hải. Người con gái di dọc đường bi ôm và khì di dễn cái hố:

— Thế bạch cu, cụ có còn nhớ được tên thiếu nữ không?

— Hình như tên nàng là Giáng Tuyết.

— Giáng Tuyết!..

— Vàng, thực vđ dòng họ Ngan Biển. Nếu ngài muốn biết rõ nữa, tôi sẽ chỉ đê bạn biết: quan tài nàng, vi hays còn đê trong ден này. Mẹ nàng giao cho tôi tròng coi cái quan tài ấy mà đê hai tháng giời nay rồi, họ hàng cũng không có ai nay rò, họ hàng cũng không có ai

không dám chôn. Ông sẽ thấy ở ngày trên cái quan tài có treo một cái đèn lồng rất đẹp.

Đại Thống ran lèn như là

trước gió thu, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cắp; chàng muốn té sù xuồng. Tuy vậy chàng cũng cố hỏi thêm được một câu:

— Cu có thấy sự gì thay đổi là lung ở trong ден hay không?

Vị sứ già không h'èn gi, mờ to đđi mắt sợ hãi, và nghĩ có lẽ người này diễn chăng, bèn già lời một. Âu có vẻ đàm cợt:

— Không, không, chẳng có gì cả. Tuy vậy mà mỗi tối cũng mất một cây nến. Tôi chặc lại chịu tiêu án cấp đđi bùn lấy tiền mua bánh, nếu không phải là chủ chuột gặm di.

Nghé xong Đại Thống lạnh toát cả người. Chàng bỏ chạy quên cả chảo vì tăng giá đúng sòng sòng ra đấy vừa buồn cười vừa lợ.

Đại Thống khoác cái áo mỏng và bình tĩnh ra với hạn.

Người ta đã thấy cái khía néng của tết họ. Ngoài đóm trâm sắc hoa dã nở; nhà cửa lào sau những bụi đào đỏ ối; chim hót ríu rít trên nóc nhà; dưới bụi tre bén cái suối chảy như đòn, một con ghe mai đang dìi tim ăn với đàn gáy. Chắc hẳn nàng Giáng Tuyết không còn hiện ra trước nón. Đại Thống lấy làm khoan khoái đã được dù một buổi du ngoạn thứ vị hồn hồn.

Nước bờ lán tần gợn sóng phản ánh mầu da giời xanh thăm. Bình núi Hến La thay vào tuyết trắng đã có lá xanh, dưới chún nút hoa anh đào đua nhau nở, hương thơm lừng. Trên hò, thuyền xếp hàng cắm sào đợi du khách, và trên cầu Bich-San người qua lại ca hát, ném xuồng dòng bước những bông hoa cho trời đi, cho trời đi...

Hai người họa thân trong lạy không có gì, như vđ tình cung với cảnh nhộn nhịp ấy, h'èng cùng hát lên một câu:

« Nến không có rượu Hoàng Hoa.. »

Rồi hai người rủ nhau vào một quán rượu & bê hò, ngồi xuống chiếu giải sán, và uống hết chén này chén khác. Đến chén thứ chín thứ mười rồi, Bán Phúc tiên sinh đã ngã ngã say, nói huyền thiên. Chàng bỗng gọi một người ngồi bên, một bác lái buôn bông & Osaka lại đê ngài thuật chuyện nhanh tình duyên. Đại Thống lấy làm khó chịu bèn hò di thẳng. Chàng hơi chán nǎn choáng, chàng vừa theo dọc hò vừa hát, rồi chàng lại quay về quán rượu, và người bạn lâng nhòi.

Thấy ở ngày đấy có một cái thuyền bô không, chàng cũng bước xuống. Đại Thống xuống đấy nắm ngải một lát cho đỡ mệt. Chàng nán xuồng sàn thuyền lấy tay làm gối, làm một giấc ngủ thật say. Bỗng mũi chàng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Trong khi Bán Phúc tiên sinh vẫn nói chuyện không ngớt với bác lái bông. Họ tuyển nồi và chuyện tình và ai cũng đều

Sây-sập-zì

Áy là tên mà các bạn làng chơi đặt cho thuốc cường dương

Quảng-Ty (42). Thuốc hối chế ở

bên Tàu, kiết hiệu ngay lúc

hở, nó giúp cho đàn ông được

hoàn toàn mãn nguyện trong

việc giao tình. Rất có ích cho

nhiều người bị liệt dương, di-

tinh, mộng linh. Mỗi lợ giá 1p.

Đào - Lập

87, Hàng Gai, Hanoi

SAIGON THỦ ĐÔ CỦA BẢN NẮNG

(Tiếp theo trang 11)

Sức mạnh ấy, lòng tin ấy, chúng ta rất có thể thấy được ở miền Nam, ở tất cả những lớp người chưa bị cái tình già dối của thông minh làm quáng hồn hay ủy mị. Tay thế, sự gày ném một lợ lung ta và sự chi-phối cái sức mạnh của bản năng để làm thành tiến hóa, phải trông vào tất cả anh em tri thức của miền Nam, những người đã hiện được rằng trí thông minh không phải chỉ là để tạo nên những phản ứng quyết, hên nhen...

Saigon là thủ đô của bản năng! Bay giờ thi ta có thể nói được rằng Saigon và cả xứ Nam-kỳ là nguồn sống của nước Việt-nam.

Cái trách nhiệm của những người bạn của tiến-hoa thật là nặng nè!

Người ta phải biết van trọng những bản năng sẵn có để gày ném; trên những lợp quán tốt đẹp, một sức mạnh và một lòng tin.

phụ là đã chiếm được nhiều trái tim của dân bà, và đã trải qua nhiều đường tình dẹp đẽ.

Cánh hoảng hồn đã sập xuống. Du khách đã lái ra về. Khi bắc lối băng quay chén rượu Hoàng hoa tò dầu không nồng nữa thì chuông chùa Ngã mì đã ngân vang.

— Ông bạn của tôi đâu rồi?

Bản Phúc tiên sinh bắt hoàng hồn.

— Câu chuyện của chúng ta làm ông ta không được vui lòng, có lẽ ông ấy đã lẩn rẩn thì phải.

— Tuy vậy tôi rất lấy làm lo sợ cho ông ta.

Nhiều đoạn Bản Phúc với trớ dại đi tìm quanh hồ và gọi ầm lên, không một tiếng gõ lả lướt, có chăng chỉ có tiếng vang đáp lại như riết cợt. Chàng lại quay về chỗ cũ, trong lòng bối rối, trong thấy trong khoang thuyền mấp mô cái mũ đỏ của Đại Thông. Ở bên cạnh lại có một nhành hoa le. Chàng nhảy xuống thuyền, cầm lấy nhành hoa rơi lá rơi trên mặt nước.

Xa xa tiếng chuông chùa vẫn ngân rền rền. Như bi tiếng sét đánh, chàng trống như trống thấy trong hòn tối một ánh sáng đỏ của chiếc đèn lồng; chàng một tay cầm mũ, tần ngần... một tay cầm nhành hoa đã rớt đưa lên mũi nhưng có vẻ không còn cảm tin đó là sự thực.

Sau này, người ta biết rằng Đại Thông và Bản Phúc tiên sinh cùng dâng đến ngôi đền hoang tàn và họ đã thấy có quan tài đồ trống hốc, chỉ còn có cái tóto mầu hốc, hốc lè và ngay cạnh đó có một con búp bê bằng vải, trên có treo một cái đèn lồng mầu don.

HẾT
Vũ - Bằng

CÁC BẢN HÃY ĐÓN XEM :

LÊ-VAN-TRƯ'ONG

quyển đầu trong tập văn « Phé bình các nhân vật hiện thời » do LAN KHAI viết. Một lối văn phê bình tinh lý rất mới lạ. Các bạn nên có ngay quyển này để và sau đó cả tập nói về các văn sĩ mà các bạn cần phải hiểu để có thể hiểu được các tác phẩm của các văn sĩ ấy. Mời quyền nói về văn sĩ nào đều có in ảnh. Sách in rất đẹp. Thực là tập văn hoàn toàn về cả nội dung và hình thức. — Giá bán: 0\$20

HỘP THU

Tâm và Thủ

(Tiếp theo trang 22)

Bản CẨM-TINH. — Rạch-gia.

Nhận được bài « Nhớ thời áo tim » của bạn rồi! Se dáng. Khá lảm. Hay cố gắng lên.

Bạn NGUYỄN-DUY - NGUYỄN-KHÁM-th-en.

Nhận được hai bài « Thể là hết một đời » và « Mười ngày khai trường » rồi! Đề xem qua đã.

Bạn LÊ-CHI. — Tourane.

Nhận được tập thơ của bạn. Chỉ trích có bài « Trác-nết thôi ».

Bạn NGUYỄN-XUÂN-LAN. — Nam-dinh.

Bài « Trên đường » không thể đăng được.

Bạn B-BÁ-QUANG. — Quảng-nghi.

Hai bài « Nhạc khuya » và « Về » không thể đăng được.

Bạn NGUYỄN-THIEN-TU. — Saigon.

Trong tập thơ « của bạn chỉ trích » có bài « Tiễn bạn ». Se dáng.

Bạn NGUYỄN-THÀI VÀ VŨ THANH. — Đặng-dục. Dừng nồng ruột.

Bạn MAI-XƯƠNG. — Hanoi.

Nhận được rồi! Bài « Sản chim sẻ » có thể đăng được.

Bạn VÕ-XUÂN-CÁT. — Đồng-hới.

Muôn giờ bài cho Trung-Bắc-Chủ-Nhật nên viết bài vào một mặt giấy thôi rồi bô vào phông bị ghi cho Trung-Bắc-Chủ-Nhật, hoite postale n° 24 Hanoi. Nhờ dán tem.

SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa mới nhận được: « VINTG ANS » - một chuyên tinh ở Sân-Son, do ông Nguyễn-duc-Giang viết bằng tiếng Pháp do « La nouvelle Revue Indochinoise » ở Vinh xuất bản. Giá 2\$00.

« DANH VỌNG » của ông Nguyễn-Tổ, nhà Asiatic 17 Emille Nolly Hà Nội xuất-bản. Giá 0\$40.

« THẦN LƯƠN » của Tô-vân-Bức nhà Librairie Centrale, 60 Borgnis Desbordes, xuất-bản. Giá 0\$70.

Vây xin giới thiệu cùng các độc giả của T. B. C. N.

MỤC BÚT MÁY

FOOR
LÀ TỐT NHẤT

Lợn nhón 0\$40

CÓ BÁN KHẮP MỌI NƠI



Của NHI-LANGU - Tranh vẽ của MANH-QUÝNH

(Tiếp theo)

TÓM TẮT KÝ TRƯỚC

Nguyên khi chàng đã có bạc triệu trong tay, đã thay bộ đồ tên rồi, chàng cần phải thay đổi tên cá và tư cách. Chàng vẫn là một người làm công lương-thiện, nhưng cũng vẫn là hạng dân-giả. Từ nay, đồng tiền của chàng sẽ mở cửa cho chàng hết thảy mọi nơi quyền quý trong kinh-thàn, cá-cử-chí rgon ngữ của nhà thanh-niên triệu phú ấy, tất phải thay đổi. Trong các cuộc nói chuyện chàng phải có những lời lẽ uyên bác, tỏ ra người có thức lại có học.

Một bạn thân giỏi thiệu cho chàng một ví thế-gia-công-tú, thực là lịch-sự, qui phái từ đầu ngón tay đến sợi tóc, nhưng chỉ hiềm một nỗi đã vung tay quá trán, tiễn tan cá tài sản của ông bà, ông vãi di, lúc này cần phải tìm kế sinh - nhai. Giang-Lâm tức khắc nhận thấy. Thế là hồn trước Bách-Lý vào làm thư ký riêng cho chàng.

Gọi là thư ký, nhưng thực là bạn hữu. Hồn trước không có lương tháng nhất định, nhưng tiền của Giang-Lâm do tha bà mà tiền sai. Chức vụ hồn trước là phải dạy cho Giang-Lâm biết cách ăn mặc - ho lịch-sự, giao thiệp có vẻ quý-phái, cùng là dắt chàng đi những nơi thường gặp mặt bạn thương-lư đại Luân-don!

Bộ viên thư ký của Giang-Lâm. Thầy Bách-Lý vào, chàng giờ là báo hồn:

— Anh có biết bọn này không?

Bách-Lý nhìn báu ánh, rồi cười nói:

(Tiếp theo)

Thúy-Liên trên xác thuat tha bước xuống, coi chàng khác một vị tiên-nữ giáng trần. Thị vira lúc Lý-Vỹ bước vào. Chàng đưa áo khoác nưa cho một lén già-nhân, đứng sững nhìn cô em họ mà sấp là vợ chàng, sao mà đẹp long lanh đến thế.

Thúy-Liên khuynh chân, cúi chào một cách buồn cười mà đáng yêu vô hạn, làm cho Lý-Vỹ hồn phách lên mày cá. Nàng là chúa tiệc nên có á dò u? Vô ích, mít công tôi, vì theo lời bà có tôi nói thì anh cháu là Lý-Vỹ này say mê cô em họ từ lâu, mà lão già Nghệ-Sam cũng bằng lòng làm lát sần nghiệp giao cho... cháu. Lợi sàng xuống nia, còn hơn người ngoài, cho nên bên ngoài khó lọt được vào.

—

Giang-Lâm bỗng ngoảnh bảo Bách-Lý:

—

Anh Bách-Lý, thè nào cũng phải kiêm cho tôi được một tấm thiếp mờ dù tiệc khai vui nhà Nghệ-Sam ngày 26 này. Toé nào anh cũng phải được việc ấy cho tôi. Tôi muốn gặp mặt con gái... Nghệ-Sam lâm.

—

Ông Nghệ-Sam ngạc nhiên:

— Đì đâu?

— Công việc điện dinh với Công ty Na-uy cháu đã yên trị là xong, nào ngờ lại có kẻ vung tiền phả đám. Kẻ ấy hinh như là Công ty Lam-phac.

— Công ty Lam-phac? đó là kẻ thù vĩnh viễn của nhà ta, nhưng họ có trưởng vĩnh không?

— Giá 3 năm trước cháu quyết đapse là không. Nhưng vừa đây cháu thấy công ty ấy như có vẻ phục hưng một cách mạnh quá. Vì lý

Lại gấp gáp

Thúy-Liên trên xác thuat tha bước xuống, coi chàng khác một vị tiên-nữ giáng trần. Thị vira lúc Lý-Vỹ bước vào. Chàng đưa áo khoác nưa cho một lén già-nhân, đứng sững nhìn cô em họ mà sấp là vợ chàng, sao mà đẹp long lanh đến thế.

Thúy-Liên khuynh chân, cúi chào một cách buồn cười mà đáng yêu vô hạn, làm cho Lý-Vỹ hồn phách lên mày cá. Nàng là chúa tiệc nên có á dò u? Vô ích, mít công tôi, vì theo lời bà có tôi nói thì anh cháu là Lý-Vỹ này say mê cô em họ từ lâu, mà lão già Nghệ-Sam cũng bằng lòng làm lát sần nghiệp giao cho... cháu. Lợi sàng xuống nia, còn hơn người ngoài, cho nên bên ngoài khó lọt được vào.

—

Giang-Lâm bỗng ngoảnh bảo Bách-Lý:

—

Anh Bách-Lý, thè nào cũng phải kiêm cho tôi được một tấm thiếp mờ dù tiệc khai vui nhà Nghệ-Sam ngày 26 này. Toé nào anh cũng phải được việc ấy cho tôi. Tôi muốn gặp mặt con gái... Nghệ-Sam lâm.

—

Ông Nghệ-Sam ngạc nhiên:

— Đì đâu?

— Công việc điện dinh với Công ty Na-uy cháu đã yên trị là xong, nào ngờ lại có kẻ vung tiền phả đám. Kẻ ấy hinh như là Công ty Lam-phac.

— Công ty Lam-phac? đó là kẻ thù vĩnh viễn của nhà ta, nhưng họ có trưởng vĩnh không?

— Giá 3 năm trước cháu quyết đapse là không. Nhưng vừa đây cháu thấy công ty ấy như có vẻ phục hưng một cách mạnh quá. Vì lý

cháu quyết phải đến tận nơi xem xét. Nửa đêm cháu sẽ đập xe lùa vò nhà máy Nghiệp-Sam ta, chính em Thúy-Liên cũng biết cháu không muốn xa nhà lúc này.

Chàng quay lại nhìn Thúy-Liên một cách áu yếm khôn, cung Ông Nghiệp-Sam hỏi:

— Thời giờ là ôi, thời Thúy-Liên đưa anh con vào xem cách trang hoàng phòng khiêu vũ. Ấy chính tay em Thúy-Liên còn trang hoàng đấy, hầu coi cũng được.

Đã từ lâu rồi, Ông Nghiệp-Sam vẫn hứa sẽ gả Thúy-Liên cho Lý-Vỹ. Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết Lý-Vỹ từ nhỏ, từ lúc chàng mồ côi cả bố mẹ, đến ở cùng ông cậu là ông Nghiệp-Sam. Cả hai đều lớn lên, Lý-Vỹ đem lòng thương yêu nàng và cũng, còn nàng thì vẫn coi chàng như người anh lớn. Lý-Vỹ năm ấy đã 35 tuổi rồi, không thể chờ mãi được nữa, nên đã xin với Nghiệp-Sam năm ấy cho làm lễ thành hôn. Ông Nghiệp-Sam tuy đã hứa thế nào cũng gả Thúy-Liên cho cháu, nhưng đến lúc quyết định lại còn chờ ý kiến con gái yêu.

Thúy-Liên từ trước đến giờ vẫn không hề có nghĩ tới chuyện vợ chồng, cho nên mỗi khi Lý-Vỹ hỏi thi nàng lại cười xòa, kiêm câu chuyện khác cho xong. Mi nàng cũng yêu Lý-Vỹ lắm, chắc không ai được nàng yêu bằng, nhưng chỉ yêu như yêu một người anh ruột. Nàng không lần nào cảm thấy trai trai Lý-Vỹ: « Tôi sẽ kết hôn với anh ngày... ấy! » Nàng cho đó là một câu nói cợt quan trọng, cả anh hận cả chàng-thân nàng, nên nàng chưa dám quyết. Thúy Thúy-Liên cứ lầm kẽ hoán hỉnh mãi, Lý-Vỹ sốt ruột. Nhau hôm nay là kỷ niệm Thúy-Liên dùng 19 tuổi, chàng quyết hỏi cho nàng phải quyết định rõ ngày hôn lễ đi.

Phòng khiêu vũ đồng nghĩa, mùi hoa học ngào ngạt, tất cả những vương-tôn quý-khách, tất cả những giai nhân tuyệt sắc ở Luân-dôn đều có mặt cả.

Cá cặp theo điều âm nhạc du dương mà khêu vũ, người tiến, kẻ lui, nom thực rồi mất.

Lý-Vỹ tay dài Thúy-Liên, trước sau anh con vào xem cách trang hoàng phòng khiêu vũ. Ấy chính tay em Thúy-Liên còn trang hoàng đấy, hầu coi cũng được.

Đã từ lâu rồi, Ông Nghiệp-Sam vẫn hứa sẽ gả Thúy-Liên cho Lý-Vỹ.

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Thúy-Liên biết rõ như vậy, nhưng nàng còn trê người non dạ lắm, cho nên việc hôn nhân vẫn chưa quyết được. Nàng chỉ nói: « Được rồi, một ngày kia! »

Nghé mấy lời thành thực ấy, Thúy-Liên cảm động vô cùng. Nàng chỉ cần nói một lời, một lời thôi, là có thể đem hạnh phúc tới cho chàng được. Nàng cảm động quá, lúc ấy đã sấp nỗi buốt cái lối kia ra, thi hổng nghe tiếng ông Nghiệp-Sam gọi:

— Đấy ba em đang gọi, tôi phải tiếp khách chứ gì. Thời ta đi vào,

Lý-Vỹ cõi cổ khẩn nài:

— Nhưng lát nữa, trước khi anh đi, anh muốn em trả lời, định ngày kêt hôn rút khỏi đi.

— Ô... ô... có nhiệm!

Nàng Thúy-Liên cố nhiên là đẹp hơn hốt cả nên bạn thanh niên xóm nhau yêu cầu nàng khiêu vũ với mình, có lúc hòn chục anh nhao nhao yêu cầu. Nàng chỉ cười, phô hai hàm răng nhỏ mà trắng nuốt như hai hàng hạt ngọc mà rạng.

— Có một mình em thi nhảy thế nào được cũng khắp lượt được.

Một chàng thanh niên công tử bỗng có một ý sáng kiến:

— Giờ lbi các nàng tiên họp cả lại. Chúng tôi ra hiện. Các nàng trước tránh nhau nát đì. Anh nào tim được nàng nào là được nhảy cùng nàng ấy.

— Em Thúy-Liên ơi, tôi em không quên chủ? Tất em còn nhớ hứa cung anh...

Nàng lúng túng, vừa dịu dàng đỡ tay, vừa ấp úng đáp:

— Nhớ... nhớ lắm. Cố nỗi.. Em lại... mong, Lý-Vỹ chàng hởi, hãy cho em thử vài bến đã náo..

Vìc này hệt trong lâm lâm.

— Nhưng tôi em cũng vẫn biết một ngày kia thê nào đổi ta cũng phải kêt duyên với nhau chứ?

— Cố.. nhiều.. Em bi.. Chàng ta đều biết.. c..

— Như thế em trả lời định ngày kêt hôn kinh như.. em cho là.. thê.

— Em Thúy-Liên ơi, em nên bết rằng anh yêu em đã lâu, anh chờ đợi em từ lâu. Trong trái tim anh không còn chỗ để người con bà không khác nữa. Bọn trẻ tuổi còn có thể thay đổi dễ dàng, chứ anh quyết không. Trái tim anh, đối bàn tay xinh xắn của em đã nắm chặt lấy rồi!

— Ô đây thi yên! Cò anh nào giám vào.

Mới được 5 phút. Bỗng có tiếng vén cửa lách soạch. Thúy-Liên ngạc nhiên:

— Chắc chỉ anh Lý-Vỹ thôi! Hay là phụ thân!

Nàng vội ăn minh sau tắm màn. Bỗng nghe tiếng đàn ông:

— Ô, không có ai ở đây cả!

Cánh cửa đóng sập lại. Nhưng nàng chưa kịp xoay sở thì một bàn tay đã nắm chặt cổ tay nàng kéo ra khỏi chiếc màn.

Nàng thát kinh với ngược lén. Đầu trước mặt nàng là Giang-Lâm ư? Chính con người cao lớn, anh lùng kia là nhà thanh-niên triều phu vua ở Mỹ vđ, đã làm náo động chốn ăn chơi lịch sự ở Luân-dôn, mà Cốc-dại-la phu nhân, cô chàng Bach-Lý thường vẫn nói cho nàng nghe, ngày chiêu hâm nay còn thuật những việc làm đáng yêu của chàng!

Nàng vừa đưa mắt lên thi nhận ra ngay: chính cái người đã suýt chẹt nàng giờ này.

Không ai nói cáo gi, nhưng bốn mắt nhìn nhau, nàng lại cảm thấy những tin trong cặp mắt den nhau ấy. Lết ra một sức mạnh huyền bí, làm cho người ta muốn đồng ra chạy mà lại mong dừng lại.

Nàng ngạc nhiên thoát kén:

— Trời ơi... ông!

Tai người kia với cái giọng lạnh lùng đánh dập, không chút cảm tình gì đã làm cho nàng phải chú ý từ trước, mà dập:

— Phải, tôi đây...
Cũng lại nàng ư?

Bắt đầu
tán cảng

Hai người cùng nhau, unung con mắt Giang-Lâm cảng

nữ này diện, như có một thứ quang-tuynh huyền-bí làm cho Thúy-Liên phải cái đầu xuống. Trong phuong yến lặng như tờ, cái yến lặng ngưng ngoạng nghiu. Thúy-Liên nói trước:

— Ông giỏi thực, lại tim được tôi trong này. Đó là sự ngẫu nhiên day chet?

Giang-Lâm dần từng tiếng:

— Không, tôi vào đây là cõi tim nàng.

— Cõi tim tôi? Ông là ai mà tôi không nhớ được nhỉ.

Giang-Lâm nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi:

— Nàng phải nhảy hay muốn nhảy cùng Lý-Vỹ?

Mới biết nhau mà đã đi vào đến việc tư của người ta như thế, Thúy-

— À, à... Vậy ông tên họ gì, ở xa mới dân chác?

— Chính thế, tôi vua ở Giang-Nam-dai vđ. Tên tôi là Giang-Lâm, chác linh-thoang-nàng cũng nghe nói đến.

Thúy-Liên kinh ngạc nhìn lén. Đầu trước mặt nàng là Giang-Lâm ư? Chính con người cao lớn, anh lùng kia là nhà thanh-niên triều phu vua ở Mỹ vđ, đã làm náo động chốn ăn chơi lịch sự ở Luân-dôn, mà Cốc-dại-la phu nhân, cô chàng Bach-Lý thường vẫn nói cho nàng nghe, ngày chiêu hâm nay còn thuật những việc làm đáng yêu của chàng!

Thôi được, tôi hổn hiết được điều này nãy dã, vậy ta ngồi đây nói chuyện dừng ra nhìn họ nhảy vđ ịch. Thế nào chiếc vòng ngọc của cô có bị hư hỏng gì không?

Hai người trò chuyện xuông được một lúc, Giang-Lâm đội khăn lén:

— Nay nàng, Cốc-dại-la phu nhân thường kẽ chuyện gi tôi?

— Bà chỉ nói ông với Bach-Lý rất thân thiết, tính ông rất khó, điem đậm iنى, lại khỏe lâm. Bà lại nói gấp-ong tài tôi sẽ có thiện cảm ngay.

— Nàng có tin như thế không?

Thúy-Liên cười mà rằng:

— Thật là câu chuyện buồn cười giữa hai người mới gặp nhau một lần.

— Thời-gian kheng làm gi. Nhưng nàng có cảm tình với tôi không?

— Ai biết được. Tôi đã đe ý đến ông ba giờ...

— Còn Lý-Vỹ thì nàng chú ý hơn nhì?

Nàng buột miệng, kêu một tiếng:

— À!

Nhưng nàng định thần tối:

— Cái đó tôi cũng lại không biết nữa. Tôi không hiểu như ông đối với một người đã sống với ông từ nãy, mà ông quý-ting lâm lâm, thi ông sẽ có cảm tình gi?

— Vì vậy hắn yêu nãi nàng lõi rõ tám tinh ngay đêm nay, trước khi bão di chừ gi?

(Còn nữa)
Nhị Lang



KHI NGƯỜI YÊU ĐÃ MẤT

Tùng-Hiệp thuật theo phim

LE DERNIER TOURNANT

Cora lấy Nick đã mấy năm giờ nay. Mấy năm giờ sống trong sự buồn rầu chán nản vì Cora lấy Nick không có ý gì hơn là để được thoát li cái gia đình khắc nghiệt của nàng.

Cora thuộc vào một hạng thiếu-nữ mà thường gặp—gặp nhiều quá—một hạng thiếu-nữ ít học nhưng tự cho mình là tân tiến nên không chịu nghe mệnh lệnh của gia đình. Những bộ thiếu-nữ mới này thường cho sự sinh sống ở gia đình của họ là bó buộc và lùn窄narrow; cũng nói ra miếng rằng họ muốn ra đi để lập theo ý muốn của họ một cuộc đời mới!

Một cuộc đời mới...trời ôi là mới! Một cuộc đời đầy những sự kỳ quái; một cuộc đời bao giờ cũng chỉ đem lại cho họ những cái thất vọng, buồn rầu. Vì rằng sự sống hàng ngày vẫn có những lệ luật rất khắt khe, và kể nào dính giày xéo lên trên những lệ luật tàn khốc ấy sa vào một cái sô mệnh khổ sô cùng.

Cora lấy Nick không phải vì tình yêu nhưng cốt là để cho mình khỏi bị nghèo khổ. Ma bảo Cora yêu làm sao cho được Nick cái anh chàng già nua, tuy giàu có mà bần thâm cả thân thể và tâm hồn kia. Không một phút giây nào nàng nghĩ đến người chồng quá xấu xí ấy: óc nàng còn bận mơ màng những chuyện khác. Nàng mơ màng và ao ước những điều mà đời nàng không có. Nàng mơ màng một cuộc tình duyên tươi đẹp dưới một bầu trời đẹp trong với một anh chàng xinh trai, khỏe mạnh...

Trời Cái mộng mới đẹp làm sao.

O

Thế rồi một bữa kia...

Một bữa kia, Cora gặp Franck, một chàng gãy trai, một chàng lùn nào cũng được cuộc đời cưỡi với mình và chính chàng lúc nào cũng cưỡi cợt với cuộc đời...một chàng sung sướng. Cora thấy mình yêu Franck, yêu như chưa bao giờ yêu ai như thế! Và nàng nhận thấy như nàng đã sognh hơn hai chục năm giờ nay để chờ đợi chàng để mãi đến giờ mới được gặp... Từ phút ấy cuộc đời của Cora ngoài Franck ra thật không còn gì đáng kinh ngạc...

Cora yêu Franck, rồi ôi là yêu...
Yêu, nhưng mà phải yêu giấu diếm thà rằng...

Một ý nghĩ quái gở bỗng nô trong óc Cora:

Ta phải được sống với Franck trong một bầu không khí hoàn toàn do mới được!

Và nàng nghĩ đến sự làm thế nào để gạt bỏ được người chồng khó yêu kia... Nàng bàn định với Franck:

Anh ôi! Gãy đôi ta được tự do sống với nhau thì cuộc đời sẽ thú vị biết bao..

Franck ngạc nhiên:

Thi em xem đây! Chúng ta hiện chả được làm cái gì theo nhu ý muôn của chúng ta bay sao.. Em không nên ước vọng nhiều quá!

O chà! Anh hiểu sao được lòng em!



Chuyện phim hàng tuần

Cora không nói một câu, nàng đứng bất và đỏ mặt nhìn chàng. Franck im cười:

Em còn muốn gì nữa?

Cora không trả lời. Cora không trả lời, nhưng Franck đã hiểu hết ý nghĩ của nàng định xui giục chàng phải giết Nick—chồng nàng—để dễ tìm thấy tự do. Franck cố cưỡng lại sự thúc giục vội hấn gáy gom kia, nhưng rồi chàng muốn tóm bắt em và chẳng được! Phải làm thế nào cho tự do là của riêng chàng ta mới được! Chàng ta phải tự do... tự do suốt đời, anh ôi!

Franck cùi đầu xuống. Chàng cho lý lẽ của Cora—người chàng yêu—là đúng vô cùng. Và chàng sẽ giết Nick—người chồng xấu xí kia;

Thế rồi một lần Franck dùng mạo danh giết chết Nick, nhưng Nick vô tình thoát khỏi chết và chỉ bị thương, hắn cũng không nghĩ ngờ ai. Cập nhật tình thấy lòng nhẹ nhàng khoan khoái vì cả hai tuy muốn giết Nick, nhưng cả hai đều sợ phải tội tú..



Cái khoan khoái ấy chẳng được bao lâu! Ý định giết chết Nick lại trở lại lòng hai người.

Nick thoát lần nữa, ta lại bày lẩn khác! Nick phải chết...

Và lần này thi Nick chết thật. Franck và Cora bày ra một cái nẹt ô-tô mà Nick là kẻ bị nẹt. Nhưng sự mừng chàng được hao hao. Các nhân viên sở cảnh sát không tin rằng Nick chết vì rủi ro:

Chắc có một sự ám muội gì dưới cái tai nạn kỵ quặc này đây. Phải xét cho ra...

Và cấp nhân tình bị bắt. Trước mặt quan Tòa, cả hai đều khai han rằng Nick chết vì tai nạn :

Chúng tôi giết Nick để làm gi công chủ?

Quan Tòa minh mẫn lắm, ngài biết rõ ràng chính Franck và Cora đã giết Nick nhưng cả hai đều che đậy sự giết người ấy khéo đến nỗi không còn một lang chừng gì rõ ràng để buộc được tội họ! Và lại ông thầy kiện gian dối kia bênh vực Franck và Cora khéo quá.. đến nỗi quan Tòa phải tha cho họ, dù rằng ngài thừa hiểu rằng họ chỉ là hai đứa khốn nạn giết người mà thôi:

Nhung lưới lồng lộng! Chạy đâu cho thoát hờ các con?

Áy là ngài nghĩ trong óc nhú vậy.

Franck và Cora được tráng án. Gờ đây họ tha hồ tự do yêu nhau. Nhưng ái-linh nào mà không lại được một cái việc làm khốn nạn, già man kia: vì ái-linh trong lòng hai người đã bị dor bần, đã bị cái ái mang kia xóa nhòa rồi!

Thi xem đây: ngay trong cuộc tranh đấu để giữ gìn sự sống, để ganh đua với pháp luật, phải chăng Franck và

Cora xuýt nứa dã tể cáo lẩn nhau
để tự cưa lối tinh mènh của mình!
Cả hai cùng phạm tội, dành vậy,
nhưng ai đã khởi xướng ra sự định
giết Nick?

Dù đánh là hả người dã bắn
định trước với nhau, nhưng dù
sao trong tai người cũng phải có
một người xui dục người kia.

Chi một xuất nữa họ đã tổ cáo
nhau!

Chi một xuất nữa họ bị tù tội!
Cai một xuất nữa họ đã thành cùu
địch và phải chờ iết đói!

Những công việc đã xong xuôi.
Lúc này, dây họ phải sống giằng
buộc với nhau: cái chết của Nick
đã không cho họ được xả nhau.
Họ được iết đói, họ tưởng có
thể đường hoàng bước vào con
đường hạnh phúc, nhưng tội lỗi
kia còn ở mãi trong tâm họ: họ lo
sợ và sợ hoài. Họ tìm mãi không
thấy sự yên lặng cho tâm hồn!

Họ nghẽo mãi, nghẽo mãi. Một bữa
kia Franck hờ Cora:

Muốn xoa nhòa quả khứ đị, ta
phải lấy nhau chính thức...

Thì từ xưa, em vẫn thường
ngồi đón tuế...

Cả hai người đều yên lặng hồi
lâu. Chỉnh Cora đã cất tiếng nói
trước:

Có một cái này có thể xoa
nhòa hết hết các chuyện xưa...

Anh biết rồi! Chứng ta cần
phải có một đứa con...

Cora vui cười:

Phải rồi! Đó là cái ánh sáng
để xua đuổi sự tối tăm đi...

Franck cũng vui vẻ:

Hơn thế nữa nó sẽ là sự giàu
sang, quyền quý để phả tan hêt tội
tội!

Cả hai đều vui cười, sung sướng!
Vì đó là một cái mộng đẹp mà cả
hai đều cùng ước mơ khi Cora còn
là vợ của Nick! Chỉnh hờ Cora
đã nói cùng người yêu:

Anh Franck ơi! Em iết rằng
em không được đến đời anh tráng
trong như mọi người con gái tráng

trong chưa bị một ý nghĩ dơ bẩn
nào làm dơ bẩn khói óc ngây thơ!

Nàng đã nói thế! Nàng đã ước
mơ thổi! Thị bay giờ giác mộng
của hai người sẽ thành.

Ngay hôm sau họ ra nhà thờ
lâm lễ lấy nhau. Và mộng lồng đã
thành, chỉ ít lâu nữa Cora sẽ có
con. Cả hai đều sung sướng!

Trời ơi! Sung sướng!

Ho sung sướng cực kỳ...

Họ tưởng có quyền cầm lấy hạnh
phúc, cái hạnh phúc mà trước kia
họ chắc không bao giờ tìm thấy!

Nhung Định-mệnh đã định rõ!
Công-lý đã đến. Và như ông quan
Tòa trước kia đã nghĩ: lưới trời
lồng lộng dột ninnamon bao phủ
lấy Cora và Franck.

Gửi lúc họ chắt chán làm xong
một cuộc đời mới thi một cái nạn
tô tát rày ra: Cora chết. Mái lại chính
Franck cầm lái tát ô. Nàng chỉ còn
kết thê hối hận cuối cùng trong
tay Franck:

Anh Franck! Anh ơi! Một giây
đã tan rã... tan rã! Franck ơi!

Franck lùi nước mắt và ra số
Cầm lái rô tai nạn. Nhưng cái
nạn may, tai nạn kỵ này lại gõng
hết như tát nạn dã, giết chết Nick
hết xu! Franck vì vậy bị bắt!

Và lại cảng ông quan Tòa hùa
xứ xít Franck. Ông mím cười
sung sướng khi ông nhìn thấy
Franck một lần thứ hai nên ông
bỏ Franck:

Số anh đen thật.

Franck lắc đầu:

— Vâng số tôi đền quá...

Quan Tòa mai mi:

— Mùi tai nạn lần này Cora chết
cũng giống hệt như tai nạn lần
xưa đã làm cho Nick chết...

Franck hiểu ý quan Tòa định
nói gì:

— Thưa ngài! Tôi chỉ là một sự
cờ mà thôi.

Quan Tòa càng chua cay:

— Tôi thi-tôi tin rằng anh định
giết chết Cora sau khi anh đã bàn
định với Cora để giết chết Nick —
chẳng năng.

— Thưa ngài! Sao ngài lại nghĩ
thế!

— Nhưng có phải thế là đúng sự
thật chẳng?

Franck cái đầu xuống thở dài
không nói! Lần này chàng oan
thập. Nhưng cái mà làm gi? Cái mà
làm gi khi Cora — người yêu đã
chết?

— Khi người yêu đã mất... Ta
còn biết sống với ai nữa ngày
vì vại mai sau đây...

Rồi đây Franck sẽ phải giải cứu
giết chết Cora. Não phải đâu chàng
đã giết chết Cora. Nhưng chính
là chàng phải giải cứu cái tên cũ
khi chàng đã cố tóm giết chết Nick...

Chàng đã muôn giây xéo lên Sô
mệnh, chàng đã muôn cái quá
khứ tội tóm cửa bỏ đi vào một
con đường giầu sang mõi mè.

Nhưng — theo lời bà noi với
chàng — tôi — bà không muốn rời
bỏ nàng bạn thân mến cũ da
tung sống những nguy cục khô với
bà. Bởi thế bà quyết sẽ không xa
người nhà cũ kỵ, iám thương của bà
hiểu dung để di ờ những người nhà
túu, gác lúa kia.

Tuy vậy muôn đê ghi nhớ cái
ngày bà được Thần Tài đền gô của
nhà bà này, bà đã tổ chức, 1 bữa
tiệc mừng từ
xưa đến nay
chưa từng có.

Không có bà
con thân thuộc
ở gần, nên bà
không biế
mới ai trong
cái gia đình
cực lớn lao
của bà đến dự
liệc.

... Trời đất lầu đài còn lão hết,
Hận này man mác biết bao người...

Một cô gái dom gởi hết tình yêu ngày thơ cho một thanh niên, dense dòng cho người
yêu và một thanh niên trinh bạch, mà chàng được thanh niên yêu lại — Trước khi thử
cười cảng, nàng ngồi hàn xá đến con yêu quý, viết cho văn sĩ một bức thư. — Bức thư
kỷ đã trong cuốn sách:

Bức thư cha người không quên

của LAN KHAI — Giá 035

một ống văn kiện đặc dù làm cho hàng vạn thiếu nữ tuy phuơng phát thời-thức, mà cả
đến LAN KHAI cũng không thể cầm được nước mắt khi chia lối những bùn in thê.

(Loại sách chọn lọc)

HOI MOI XUAT BAN

Thu mua sách gửi về:

Đại Hội, 62 rue Lakou, Hanoi

Editorial headquarters de Trung-Hàn Tân-Vân

Impreneur chez Trung-Hàn Tân-Vân

20, Boulevard Saigon à Paris, France

Tirage: 1000 exemplaires

Certificat d'authenticité

LE GÉRANT: NGUYỄN - GÂN - ĐƯỜNG

DIỄN VỊ CƯỜI

Một người dàn bà

trúng số 10p. mờ tiệc ăn mừng

(Tin điện giật của đặc phái viên)

THẦN MAY MÂN
ĐÃ TỚI ĐÂY!

Chàng tái
tiếc rắng
không dủ lời
để iả hét
được ra dây
cho các dặm
giá! Những vê
hu y hoảng
của bùa tiệc
mừng long
trọng này

ngày cái tin này lan ra thi khớp phổ
hang. Cá đều lung bừng nhộn nhịp.

Bà Phênh-Đường được hết thâm
mỗi người ở cảng phô iải hồn thâm.
Vi không phải là người nào cũng
được may mắn như bà, chỉ mua co
ba vê bùa Đóng-phá-lại tráng ngay
mười đồng.

Giá như một người dân bà khác
rõm đởi thi bà Phênh-Đường đã
với vang xào nhòa ngay cái quá
khứ tội tóm cửa bỏ đi vào một
con đường giầu sang mõi mè.

Nhưng — theo lời bà noi với
chàng — tôi — bà không muốn rời
bỏ nàng bạn thân mến cũ da
tung sống những nguy cục khô với
bà. Bởi thế bà quyết sẽ không xa
người nhà cũ kỵ, iám thương của bà
hiểu dung để di ờ những người nhà
túu, gác lúa kia.

Tuy vậy muôn đê ghi nhớ cái
ngày bà được Thần Tài đền gô của
nhà bà này, bà đã tổ chức, 1 bữa
tiệc mừng từ
xưa đến nay
chưa từng có.

Không có bà
con thân thuộc
ở gần, nên bà
không biế
mới ai trong
cái gia đình
cực lớn lao
của bà đến dự
liệc.

... Vâng số tôi đền quá...

Quan Tòa mai mi:

NÊN CHÚ Ý

Các người mua xô-sô Đông-Pháp nên nhớ rằng: từ nay các vé số
không trúng mang đến Kho-bạc sẽ không được linh tiền.

Nếu trái lệnh, những người mang các vé không trúng này chẳng
nhưng đã không được linh tiền mà phải còn chờ đợi lâu là khác.

Lời dặn: Muốn chờ đợi lâu xin đem theo ghe đầu để ngồi chờ cho
đờ mỏi.

Xong bữa tiệc
tết thi đến
ban âm nhạc
đo mây bac
sầm ở trước
cửa — cù mây
bản dàn bầu
đu dương và
một tái tử
deo kính den

hái — có bài ta điệu tây nữa —
có một nhạc sĩ kèo nhị họa theo rất
dung nhíp.

Và chính bà Phênh Đường muốn
lên cho bữa tiệc được hoàn toàn
vui vẻ đã chẳng nê há vừa uống
ruou cũc vừa hót một bài Sa-mạc ý
tứ thát thanh thát cõi đê riêng tảng
những bà con quen biế i láng giềng
hang xóm.

Muốn hưởng những sự vui mừng
não nhiệt ấy mấy người ở trên
gác nhà bà đã lây can chồi dập lão
san gác thính thính để bao hiệu cho
ba biết rằng họ cam khoai bei Sa-
mạc của ba làm lâm..

Khi chung tôi phải từ giã bà
Phênh Đường dera e thư i truc
nhà bà đê coi, ba chục người
láng giềng, hàng xóm của ba mỗi
người cầm lăm lâm trong tay một
chiếc bá toong và láng on co
ban dai biếu
đe kèo ua vào
nhà bà đê tò
tinh thần
thien va ruc
ba ra tân sô
Cam-de cho các
nachiu, trach
duc biêt tên,
biêt mặt ba va
chim vui cang
ba.

Hi-TÍN

Vâng lệnh song-thân, chúng tôi định đến ngày 9 Octobre 1940
này sẽ không lâm lỗ thành-hôn với ai cả.

Yêu đến hối 6 giờ chiều, ngày 7 octobre này, xin các ngài
đứng quâ bộ lật nhà chúng tôi đê bùa tiệc mừng vì ngày đó nhà
ký không có tiệc già cả.

Tuy vậy các đê mường của các nhà hảo-tâm bùa
chúng tôi ở số nhà 197 phố hàng Mâm.

Xin miễn tài thính:
NGUYỄN - BA - RÀNG

ĐIỀN VÌ CƯỜI

Một người dàn bà trúng số 10p. mời tiệc ăn mừng

(Tin điện giật của đặc phái viên)

NÊN CHÚ Ý

vì trời mua xô-sô Đông-Pháp nên nhớ rằng: từ nay các vê sô
rung mang đến Kho-bạc sẽ không được linh tiễn.
Làm lén, những người mang các vê không trúng này chẳng
là không được linh tiễn mà phải còn chờ đợi lâu là khác.
Muốn chờ đợi lâu xin đem theo ghe dâu để ngồi chờ cho

Xong bữa tiệc thi đèn
ban âm nhạc — do mấy bác
sâm ở trước cửa — cùi mây
bản dặn bầu
đu dương và
một tai từ
deo kính tên

Nhưng không vì lễ ấy mà bà mới
các người bạn quen không trúng số
đến dự vì bà nghĩ rằng mời họ
dùng nhíp.

Và chính bà Phênh Đường muốn
lam cho bữa tiệc được hoan toàn
vui vẻ đã chẳng rẽ ha vừa uống
ruou của vua hải một bài Sa-mạc ý
thật thám thùy cõi riêng, tặng
những ba con quen biêt ở läng dieng
hang xóm.

Muốn hưởng những sự vui mừng
nào nhiệt ây mây người ở trên
gác nha ba đã lạy can chòi dập cao
san gác hình thịnh để báo hiệu cho
ba biết rằng họ cam khoai bài Sa-
mạc của ba tam lâm...

Khi chúng tôi phải từ giã ba
Phênh Đường để ra về thì ở trước
tổa bá tết linh đình này, Ba ăn
uống một cách ére kỵ lich sự và
cười nói vui vẻ vỗ cung làm cho
những người quanh ba đều được
vui lây.

HÌ-TÍN

anh song-thân, chúng tôi định đến ngày 9 Octobre 1940
hồng lâm lê thành-hôn với ai cả
án hời 6 giờ chiều, ngày 7 octobre này, xin các ngài
hộ lại nhà chúng tôi dự bữa tiệc mừng vì ngày đó nhà
không có tiệc gì cả.
ý các đồ mừng của các nhà hảo-tâm cho, xin em gửi đến nhà
số nhà 197 phố Hàng Mâm.

Xin miễn tài thính:
NGUYỄN - BA - HÀNG

TÙNG-NIỆP

35

TIỀN TÀI KHÔNG QUÝ BẰNG SỨC KHỎE

Bảng tập thể-thao

VIẾT BƯỚC 240 TIẾNG
TRONG MỘT PHÚT

Việt-Nam tộc-ky

Dã học không chán
Người nào nhanh trí
cam-doan học trong
2 tiếng đồng-hor viết
được. Từ xưa tới nay
chưa từng có cuốn
sách nào dày-dù và
lực sự và cho hết hay mọi người cần viết nhanh.

Mỗi cuốn 0\$25. Mua linh-hóa giao ngan hết 0\$91

Ở xa mua xin gửi 0\$71 (đã cuộn) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Có hơn 60 hình
vẽ in màu rất
chiết cho hết thấy
các bạn muôn
luyện tập thân-hỗ
được khỏe mạnh.
Mua một tấm ảng
tập thể-thao treo trong nhà tức là mua một thang
thuốc bồ đề cả nhà dùng, mà dùng được xuôc đời.

Mỗi tấm 0\$28. Mua linh-hóa giao-ngan hết 0\$62

Ở xa mua xin gửi 0\$42 (đã cuộn) cho

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

BÚT MÁY

Ngòi thủy-tinh — KAOLO giá: 5\$00

Ngòi vàng của Hoa-kỳ

PARKER giá: 23\$50, 34\$60, 46\$50

WATERMANN giá: 17 50, 22\$75, 26\$75

EVERSHARP giá: 15\$25, 24\$50, 38\$85

KHẮC TÊN. — Có máy điện
khắc tên họ vào bút không
tinh-tiễn, làm quà hay
mừng cưới n'ội người bạn
cái bút may có khắc tên
người bạn đó vào thi
không gì nhâ và quý bằng.

GỬI KHẮP ĐỒNG-DƯƠNG.

Những bút của hàn-hiệu
gửi đi đều có thư chuyen-
món xem rất cẩn-thân và
mỗi cái bút gửi đi đều có
facture ghi số lâm-bảo-dám.
Nên dù ở xa mua cũng kh
ngại mua phải hàng xấu.



MAI-LINH

NHÀ BẢN KINH VÀ BÚT MÁY
MỘT TỔ NĂM 1932

60-62, Av. P. Donner, HÀIPHONG

Tel.: № 332 — B. P. № 41

Cát ngoài sẽ khay một mẻ và khoan khoái...

sau khi uống
một chén chè
ĐỒNG-LƯƠNG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÂN

là
các thứ chè nội-hoa
ngon đăc có tiếng
giá rẻ mỹ-thuật

ĐỒNG-LƯƠNG

Số 12 Hàng- Ngang-Hanoi

... Nhận ký kèo nhảm!

HEU ĐẠI-QUANG, 23 Hàng Ngang Hanoi, xin nhắc lại để
quý-hiệu đại-ly và quý-khách dùng thuốc nhớ kỵ chố
rắng: hàn-hiệu chỉ có cho xé ôtô đi khắp các tỉnh để
bán-chiều hàng làm quảng-cáo và có đặt đại-ly khắp
các nơi, chớ không bao giờ cho người đem buôc đi
nói hả, tưng nhả, nếu khi nào thấy người nào đem
thuốc đến nhà gán-bán, xung-là thuốc Đại-Quang mà
mất tiền to, có khi còn bị liên-lay nữa, vì đó chỉ là những thuốc giả-hiệu, mua nhầm sẽ
những nơi có treo biển đại-ly Đại-Quang ở khắp các nơi, hoặc mua ở xe quăng-cáo, mới hét là thuốc
chinh-hiệu; bán buôc, bán-là-bao giờ cũng có
giá nhất định, có mua xin nhớ phải nhận kỵ,
ngoài gối, ngoài hộp có chữ Đại-Quang và nhận
hiệu con Birom-Birom thì mới khôn-nhảm.

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, HANOI

NINH
VĂN LÂM
CHU TRƯỜNG