

# TRUNG BAC CHU NHAT

REPROD. U.S. GOVT. 1950  
NO. M6618

河  
中  
華  
寧  
寺

PHOTO BY  
VÔ AN-NINH  
15 SEP. 1940  
NO. 28  
GIÁ: 12 XU

Số Trung Phi

# Gió thu

của HOÀNH-PHONG

seo, là (vàng) lại rụng? Tại  
sao nhạn lại trong những  
dám mây buôn? Tại sao  
vũ trụ lại rung-rinh y như?  
Tại sao lòng người lại xao  
xuyến vì thu?

Những câu hỏi dấy lên ấy, bạn chí  
trái lời được khi, một buổi sáng thu  
nào đó bạn chợt thức giấc dậy... với  
một lần lòng ngao ngán bồi hồi...

Ngoài trời, những tiếng của mùa thu  
chạy dài khắp ngả xào xác trên những  
nội cũ, ngàn cây, ào vào những  
làn lá rụng... Nhìn qua khung cửa sổ,  
bạn thấy trời đất rung-rinh như đang  
toàn những giày to buôn, và... một  
lần nữa, một cảm giác là lạ kỳ khép  
người bạn, tự nhiên như bi xót-dận,  
bạn lại thi thoảng ngao ngán, bồi hồi...

Thú đã đến rồi...

Trong hố, son đã thay, bão đã tàn,  
trước sân, lá vàng đã thay từ từ rụng,  
và trên tảng mây thăm, dân nhặt đã  
thay vò cành tung trôi...

Vũ trụ đượm, mờ mâu thu, lòng  
người dậy một tình thu...

Thú đến, bao lâu rồi? Mùa hôm  
nay thu lại đến, và mai đây thu còn đến  
nữa?

Thú đến với biết bao sự dữ r้าย  
trong vũ trụ và trong lòng người...

Thú còn mang lại cả một mảnh tráng  
thù đầy mộng-tưởng mà ở đây biết bao  
người, những đám trắng, đá nhìn lên,  
banh khoảng như nhớ tiếc mây hờ để  
cố tìm thấy bóng mình hờ là bóng của  
những ngày đã mất...

Thú là cả một lần lòng xúc động,  
là cả một sự buồn man mac vô biên,  
là cả một sự bàng khuông vô cảm cứ...  
Q

Thú đã đến rồi...

Nhưng, thử từ đâu lại? Sơn thay thu  
từ bao giờ? Tại sao sơn lái tan? Tại

chiều hôm nay, lúc mà ngọn gió thu...  
đông nỗi lén tự đầu dav và ào ào bay  
tới, đánh vào những giây buôn của lòng  
bạn, để tự-nhiên bắt bạn hái nhớ tiếc  
mơ-hờ-hà là buôn tènh không cần cũ?  
Ngọn gió thu lạnh lùng mà thiêng  
liêng lắm!

Nó đã mang mùa thu lại trong tất  
cả bầu trời to rộng này và nó đã mang  
mùa thu lại trong lòng người — nhất  
là trong lòng người...

Mỗi một nán là một lần thu đến...

Mỗi một lần thu đến là ngón gió thu  
hiu-hút lại như giục lòng bạn phán-xin  
xang...

Bạn có thể quên được không nhìn  
trời thu, không nhìn tènh thu, bạn  
có thể quên được không nghe tiếng  
dào-dạt của mùa thu trong những lá  
vàng bay rụng, song bạn quên sao được  
cái cảm giác lạ lùng mà ngọn gió vàng  
may đến cho người bạn?

Cái cảm giác ấy đã quen với người  
bạn lắm rồi!

Mỗi năm, cứ đến mùa này, cứ đến  
độ này, không biết lúc nào, người bạn  
sẽ được hưởng hay là phải hưởng một  
cách bất ngờ, cái cảm giác hoàn toàn  
thú mờ ngõe gió thu đưa lại.

Bạn muốn hay không, trong cái múa  
thơ và buôn này, thử nào cũng có một  
nay bạn phải ngàn ngõ vò cõi, một  
ngày đáng nhớ mà lòng bạn rộn ràng  
sồi nỗi... một ngày mà bạn thấy muôn  
đi... không biết là đi đâu, để làm...  
không biết là tìm gì...

Ngày ấy là ngày ngón gió thu kín đáo  
và hờ hênh da đầu cợt bạn, da kích  
jich-han

(xem tiếp trang 35)

DEPOS. LEGAL  
NO. 116698

# Giăng Thu, đầu dê

của những chuyện  
diễn tình trên thế giới

của SỞ BẢO

được cả nước đều mê lòng ái-dới. Ngờ đâu giữa  
lúc người ta đang coi ông như thần như thánh,  
thì ông bị con ma tình cảm dỗ làm cho riết nần,  
suốt ngày đêm chỉ miệt-mài cùng người yên vui  
thú, chẳng thiết gì đến dân nước nña.

Dương-ngo-đán, một gác dung nhan tuyệt  
thể, Minh-hoàng nguyễn lấy cho con gái là Tho-  
vương, nhưng sau ham cai sặc đẹp của nàng, liền  
cướp lấy dem vào hậu cung phong lam Qui-phi.

Minh-hoàng lúc ấy dù ham mên Qui-phi,  
nhưng vì tuổi già sức kém, không làm cho Qui-  
phi được vui lòng, nàng có ý riêng một chàng  
đẹp Hò tên là An lộc-Son, nói dối Minh-hoàng là  
cho Lộc-Son vào cung làm con nuôi, thực ra là

đã được cùng Lộc-Son dỗ bê thảm vụng. Minh-  
hoàng già lão, lại bị Qui-phi giờ hết ngôn phiền  
phủ lừa dỗ, cùi tim làm nực, lại phong cho Lộc-  
Son làm quan-chúa to. Sau khi chiếm được  
quyền thế, iờ ở trong lạy, Lộc-Son lèo giờ đảo  
lèm phanh, chục cướp lấy giang-sơn của nhà  
Đường, và cướp luôn lấy cả Dương Qui-phi nữa.

Thấy rõ An lộc-Son là phản-thân rồi, nhưng  
Minh-hoàng không hề nghĩ Quí-phi, lại càng  
tinh yểu hơn trước, mây lẩn cùi các tướng dem  
đại quân di đánh, đều bị thua cùi. Thế nguy quá,  
Minh-hoàng phải tự dem quân-hàn chính, trong  
lúc việc binh muôn phần nguy cấp như thế,  
Minh-hoàng cũng không aô rời Qui-phi, dem  
nàng ở luôn trong quân-trưởng. Khi đại quân  
đến trại Mă-coi, tất cả tướng-sĩ đều dường lai  
không tiến, cho là gây náo cuộc loạn này tự  
Dương Qui-phi, bắt ép nhà vua phải giết nàng  
đi, rồi ba quân mới chịu tiến đánh.

Thấy bà quân một lòng quả-quyết như thế,  
Minh-hoàng dù vẫn biết lấy giang-sơn làm trọng,  
nhưng người bạn ngọc của minh cũng là của

## Dưới bóng giăng Thu

Giăng Thu, nhất là giăng Trung-thu, với bọn  
khách tràn chúng ta đây, hàng năm lại dem đến  
cho một cái thanh-thú khoan-khoai dịu-dàng,  
như thay đổi cho ai nấy một mẫu đời mệt mê  
trong cả cuộc đời lục-lũu dù ngắn-ngủi chẳng  
được là bao. Vì một cái cảm-giac ấy, nên đổi  
với giăng Trung-thu, chẳng những khách tái  
hoa phong-nhâ coi giăng như một người bạn  
ngọc có trâm ngần và dang yêu ngần như không  
chanh mát, lại muôn được ôm áp vào lòng ma  
ngò nỗi-niềm tám-sự, vi đời hiệm kẽ tri-amin:

Nhớ nhớ giăng đợi chờ ai?

Xuông đây cung tột một bài nỗi lòng.

Ngay đến nưỡng hạng giâ-phu tuôn-phụ, dưới  
bóng giăng Thu mát dịu, cũng có mọi cảm-kinh  
lai-làng cung giăng:

— Ông giăng ông giăng, xuông chơi nhà tôi, có  
nỗi cơm nếp, có dép bánh chưng, có lung hú ruyu...

Người ta ai cũng mến giăng, yêu giăng, muốn  
ôm ấp giăng, muốn mồi mọc giăng như thế, nên  
từ xưa giăng thu với người đời đã nảy ra nhiều  
vận-sự, thêm làm ngâm-liệu cho các tao nhán  
mặc khách, những khi muốn hỏi han than thở  
hay cười cợt cùng giăng.

## Đường Minh-hoàng lên chơi cung giăng

Tập « Thiên-bảo di-sự » có chép câu chuyện  
tỏ ra mối si-tinh có mộ không hai của vua  
Minh-hoàng nhà Đường:

Minh-hoàng vốn là một ông vua thông-minh  
quả-quyết. Chính lay ông đã khôi-phuc giang-  
son nhà Đường xuyt bị dò sập về tay Vi-hậu,  
tập nén một nền thống nhất, nước rị dân yên,

hiếm có, lòng nào nỡ dứt đi cho dành. Dùng-đảng mãi, ba quân lại đồng thanh thúc dục hoài, biết thân tránh chẳng khỏi giới, Qui-phi liền qui xuống xin chịu tội chết. Lòng đau như dao cắt, Minh-hoàng ôm ghi lấy nòng vào lòng, khóc òa lên rồi nói:

— Ái-khanh ơi! Ái-khanh có gan chịu chết, nhưng không lòng nào lại giết Ái-khanh.

Thấy vua vẫn mê mệt về tình, ba quân bèn ngoài lại hò hét phải mau mau xúi từ Qui-phi, chẳng thể trái lòng tướng-sĩ, Minh-hoàng vật mình lăn khóc một hồi nữa, rồi phải dứt tình xúi từ Qui-phi, nhưng không muốn để cho nàng phải chết vì tay người khác, cho nàng tự thiết cõi mà chết để được toàn thân. Trâm gãy, binh rơi, vàng tan ngọc nát, Qui-phi chết rồi, Minh-hoàng xiết bao thương-tiếc, truyền cho dem chôn và cho ngậm nhiều nhan sâm để giữ lấy cái thân ngà ngô được lâu dài không bao giờ nát.

Dẹp yên loạn rồi,  
xã-tắc giang-sơn lại  
hoàn-toàn như cũ,  
Minh-hoàng hăng  
ngày-lại ngồi yên  
rên ngai vàng, bường  
cái phuoc cung-pú  
cực qui chẳng còn  
thiếu-éh, nhưng lì  
thấy quanh minh-như  
trống-trái, như thiêu-thốn,  
vì mắt Dương  
Qui-phi. Từ đó, Minh-hoàng ngày-dám  
thuong-nhỏ, đến nỗi  
biếng ngủ quên ăn.  
Cho được tìm-có  
khuynh-khoa, Dương  
Minh-Hoàng sai bén  
phuong-sí dùng phép thuật di im bồn-nàng  
để ô-long thương-nhỏ. Một tên phuong-sí là  
Thần Thiên-su nói tim thấy nàng đã thành  
Tiên ở trên nguyệt-cung, nàng ban đến đêm  
Trung-thu sẽ mời Minh-hoàng lên chơi để được  
cùng nhau gặp-mặt.

Minh-hoàng tin thực, đến đêm Trung-thu sai  
lập đài cung ở trong nội dinh, do Thần thiên-su  
dùng phép thuật đưa bồn-lèn nguyệt-cung.

Qua n-iên, Minh-hoàng tự thấy thân minh  
nhé-bỗng, do Thần Thiên-su dần lồi, trong giây  
phút đón một xở-cung vàng điện ngọc, dẹp gấp  
ngắn-gấp muôn cung điện của mìn-hòi tròn-thể.  
Trong lúc bờ-ngo, tự thấy một đám tiên-nữ đi  
qua, nhìn xem mỗi người một vẻ đều là những  
trang tuyệt thế-giai-nhân, trong đó có một người

trông rõ là Ngọc-Chân, tức là Dương Qui-phi, mùng quá, liền lên tiếng gọi:

— Ái-khanh ơi! Vì Ái-khanh mà bấy lâu trễ...

Nói chuss dứt lời, Ngọc-Chân dừng ại giờ tay  
ra hiệu bao-dùng nói nữa, và bỗn nhô:

— Thôi, duyên-phận có thể, nhà vua cũng  
đừng thương-tiếc nhưn-nữa làm chi. Kiếp này  
đã lõi, danh-dẽ kiếp sau. Của riêng cõi có chút  
này làm ghi, xin nhà vua kíp trở lại trân-gian,  
Nguyệt-cung này là-nơi thanh-linh, không chút  
tục-trần, xin chờ vi tình riêng luân-quân mãi  
day, càng thêm iỏi-lõi.

Ngọc-Chân nói xong, với ném chiếc vòng ngọc  
đến trước mặt Minh-hoàng, rồi cung-chu tiền di  
thẳng, không hề doi lại. Minh-hoàng nhặt lấy  
xem, thì quả là chiếc vòng ngọc từ tay ban cho  
nàng năm xưa, rồi toan chạy lại hỏi thêm ngày  
diễn, bỗng thấy con Ngọc-thú đang cầm chày  
giã-thuốc & dưới cây quế, xô ra đập mạnh  
một chày vào trán và  
nói tiếng người bão  
rằng:

— Thôi, di ra ngay!  
Làm ông vua chẳng  
biết lấy nước lấy đất  
lâm-trọng, chỉ say  
mê-một người dân-bà.  
Đến lúc họa-loạn xảy  
ra, chẳng biết tự-sứa  
thân-minh lại trút ca  
tội lỗi vào một người  
yếu-sứ, chỉ là lòng  
tèh-ký, có gì là  
thương-tiếc-nhau. Ra  
ngay.

Minh-hoàng bị-já-danh  
dật-này minh, tinh  
dậy-éh là một giấc  
mộng, nhưng lì-thay cái-vòng ngọc-thay-lại thấy  
rành-rành đe-đò trong-tay. Lòng rieng ngâm  
nghỉ, nhận-thấy tội-minh, từ đó không dám  
ngồi-dẫn Qui-phi-nữa.

Lý-thuong-Ân, một thi-gia khi di qua trạm  
Mã-cối có vịnh bài-thơ tó-éh Dương-minh-Hoàng,  
lời-lè rất thong-thiết:

Hải ngoại dờ vân cảnh cầu chầu

海 外 徒 聞 更 九 州

Tha sinh vị bốc thế sinh hưu

他 生 未 卜 此 生 休

Không ván hổ-lỗ minh tiều-lịch,

空 閃 虎 旅 鸟 青 析

Võ phục kẽ nhân báu hiếu-trà

無 復 雜 人 報 晚 篇

Thứ nhai lục quán đồng trú mã

此 日 六 軍 同 駐 馬

Đường thời thất tịch liêu khien nguy

當 時 七 夕 笑 牛

Nhu tu kү vi thiên-lük

如 何 四 紀 爲 天 子

Bát cấp Lu-gia huen Mac-sau

不 及 豪 家 有 莫 慮

Đietch nghĩa:

Nghe chin chau đầu tận bê khơi.

Kiếp san chua biêt kiếp nay thoi.

Mô dêm quán hô không khâm huu nua

Thê són người gá (1) biêng bao hoi

Dùng ngata lục quán không chịu liên.

Trong ngata thất lịch-lại phi cưới

Có sao kyo lám thiền-lük

Kém Mac-sau kia được hân ho.

(1) Người già việc báo giờ trong cung-cấm gọi là

người già.

Bài này ché Minh-

hoàng chì vi lòng-sắc

dục-mơ ước Qui-phi

mãi, mong-di đến các

đảo-tèu ở ngoài-bè

khơi-dè tim, nhưng

người-dâu con-lại thấy

trên-cõi-trần mà-mong

gặp-mặt-nữa. Nói-cung

cảm-tu-khai có-loạn,

không-còn-quân-gó

mồ-cầm-canh, người

gà-báo-sáng-ở-trong

cung-cũng-không-còn

nữa. Nghĩ-dến-nóng

nỗi-khi-ít-quân-kim

ngựa-lại-bát-ép-phai

giết-Qui-phi, lại-nhớ

dến-những-lời-Minh-

hoàng-cùng-Qui-phi

nguyễn-ước-dời-dời

kiếp-làm-vợ

chồng-trong-dêm

Thất-tịch-mà-phi

cưới. Tui-đe-ra-Minh-

hoàng-lam-vua-trong

4-kỷ-vừa-47-năm,

mà-chẳng-dùng-cái

phúc-như-vợ-chồng

ở-Mac-sau-cùng-nhau

dẫu-bắc.

Giảng-cùng-da-tinh

Trần Hậu-chủ vốn là một ông vua hoang-dâm  
vô-dộ, chẳng-lưu-tâm-xem-zết-dến-các-việc  
chinh-trị-trong-nước, ngày-dêm-chỉ-bày-liệu  
nồng-rượu và hét-múa-cùng-các-phi-lần-vui

choi-ở-trong-cung. Cùng-các-cận-thần-soan-ra  
hai-khúc-hát « Ngoc-thu » và « Hau-dinh-boa »  
lời-rất-dâm-dật, để-sai-các-phi-lần-cùng-bát  
lát-vui-trong-các-tiếc-rượu. Hắc-nắng-cứ-den  
tiết-Trung-thu, Hậu-chủ-lại-sai-các-nội-giám-bát  
tiết-dai-yen-ai-Vong-nguyet-dinh-trong-Ngu-  
nyễn.

Trước-khi-nghị, Hậu-chủ-sai-chọn-trong  
hang-máy-trâm-phi-lần-lấy độ-bốn-rầm-chục-à  
có-cái-thân-thè-dây-dà-và-nước-da-trắng-nôn,  
sung-vào-một-ban, gọi-là « Nguyệt-lý-quân-tiên »,  
day-theo-một-lối-mùa-dặc-dịch-gọi-là « lóng  
nguyệt-vũ » tức-là-mùa-vòn-giăng.

Bến-dêm-Trung-thu, vắng-giăng-trong-sáng  
vừa-nhỏ-lèn, tại Vọng-nghuyet-dinh-dã-bay-sẵn  
tiết-yen, Hậu-chủ-thân-dần-ban-Nguyệt-lý-quân  
tiên, ai-lấy-chì-khoác-ngoài-một-cái-áo-dài-mùa  
nguyệt-bach-lü-luet-di-ra.

Tiệc-bay-suốt-dêm,  
cứ-mỗi-tuần-rượu,  
Hậu-chủ-lại-tự-xuong  
bái-Ngoc-hu-hay-Hau  
din, rồi-bát « quan-tien » vừa-mùa-vòn  
giăng-vừa-cắt-tiếng  
hát-theo. Khi-rượu-dã  
say-khuát-rồi, Hậu  
chủ-bà-lệnh-cho « quan-tien » bô-hết-é-khoác  
ra, lán-lượt-đến-trinch  
ngu-duyet, dưới-ánh  
giăng-trong-sáng, à  
nào-cái-nước-da  
trắng-dep-sé-có-trọng  
thường.

Sợ-oai-sẩm-sét, các  
à-dé-phai-tuân-mình  
trinh-thần, riêng-có  
một-à-cung-tần-họ  
Tử-dé-lượt-rut-ré  
không-dám-tiến-dến.  
Hậu-chủ-dang-say  
hung-hăng-dứng-dây,  
cầm-tay-à-dyt-lại-vui  
vào-lòng, vùt-bô-ao  
khoác-di, tuy-xoa-mát

dám-dối-nhin, thẩy-nước-da-mỗi-lát-mỗi-sáng  
đep-ra, cười-hà-hà-mà-nói-rاء:

— Giảng-cùng-da-tinh-ha? Sao-mỗi-lát-càng  
chiểu-sáng-thêm?

Rồi-cắt-téng-nğam-bón-câu-thor:

(xem tiếp-trang 34)



# CU NGUYET LAO

## THƯỢNG THU BỘ HÔN NHÂN TRONG CHÍNH PHỦ THIỀN-DÌNH

### Mùa Thu là mùa vợ chồng

— Thùa-sai số 1?  
— Dạ.  
— Nhà người đem sợi giấy này buộc vào chân Nguyễn-Mỗ ở Hanoi và Lê-thi-Huong ở Huế. Phải buộc cho cẩn thận, nếu sờn thi nhà người bị phạt nặng đấy.  
— Vâng, con xin hứa thết nút hai ba vòng.  
— Sợi giấy này, thùa-sai số 2 đi buộc chân Trần Giám và Trương thị Lùn ở Đặng-triều, Hải-dương.

— Dạ, con xin di lập tức.

Thùa-sai số 3 cầm sợi giấy kia di buộc chân lão Rõm trọc phú ở Hà-thành, với Thị-Chút, con bé 15 tuổi ở cùng phố, chắc là dê-tim.

— Bầm, cụ lòn thử xém lại có nhầm lẫn số giấy chằng, sao cặp này chênh lệch nhau quá: một lão già khom, một cô bé con. «Bây mươi lăm già mười lăm, có năm có ngay, có năm có ho», con nghe thế-giản họ đã đặt ra câu hát ấy để than phiền những đám nhân duyên mà hổng có tác, không phải xứng đôi.

— Mặc kệ họ! Trong quyền số Duyên-nợ đã ghi tên sẵn rồi, thế mới là nhân-duyên túc-dể.

Cứ gọi một tên thùa-sai là trao cho một sợi giấy, cụ lòn ngồi trọn buổi hầu đã phản phát hơn nghìn sợi giấy cho hơn nghìn thùa-sai, xem ra có ý mèo mới:

— Thời hấy nghỉ ngơi để buổi hầu khác. Năm nào cũng thế, mùa thu mát mẻ thanh nhàn, là mùa trai gái ở nhân gian họ giãm hỏi cưới xin nhau từ tung, làm cho ta bận việc quá thè.

Thật thế, qua buổi hầu sáng đến buổi hầu

chiều và biết mấy buổi hầu sau nữa, cụ-lòn ta ngồi chiếu sô gọi tên, trao giấy cắt việc, đến số hiệu bao nhiêu ngàn bao nhiêu vạn mà vẫn chưa hết.

Nếu ở trên cao xanh tuyệt mù kia, quả có ông trời chủ-tề thế-gian mọi việc, chúng ta có thể tin rằng trên thiên-dinh cũng thế-chứ như một chính-phủ ở hạ-giới. Vì theo như thuyết «Thiên-nhân đồng-loại» (*Anthropomorphism*) thì người-tức là hình ảnh trời hay là trời làm sao, người làm vậy. Biết đâu những cơ quan tò-chứ này khác của chúng ta không phải chịu sự mách bảo thiêng liêng hrig ráp theo khuôn mẫu của trời mà ra.

Theo thi-trời cũng như một lồng-thống, một quốc-vương, chỉ ở ngôi làm chủ chốt và lồng-lâm-dai-quyền vây thời; công việc lớn nhỏ dã có các bộ-viện trông coi. Mỗi bộ-viện liệu-lý một công việc riêng, và mỗi bộ-viện có một cơ-thông-thur hay lồng-trưởng chuyên trách.

Ông trời chủ-tề nhất thiết, cho nên ngài chính là nhà độc-tài trشم phân-trán. Đến nỗi chính-phủ trên trời muôn ngàn năm vẫn thế, không có những cuộc sờm nở chiêu tàn, hay thay mai đổi, như dưới nhân-gian.

Chung tôi không hề dám tự phụ biết hết các bộ-viện cùng các cu-thông-thur bộ-trưởng ở trong nội-các nhà trời. Nhưng thật có nhiều cụ-lòn ở lì một bộ-viện, cầm quyền một công việc, từ lúc tạo thiên lập địa đến nay vẫn còn.

Đại khái như mấy cu-thông-thur mà chúng ta được biết xưa nay, cung-chức từ đời kiếp nào, nhưng chắc hẳn đến đời kiếp nào nữa cũng chưa về hưu tri.

Nam-tào, thượng thư bộ Dân-sinh, tức là quan chưởng-hà của trời.

Văn-xuong, thượng-thur bộ Văn-hóa hay là thế-gian giáo dục.

Thiên-lôi, thượng-thur bộ Hình-pháp, hé-trí sai đầu là đánh đáy.

### Chiếu Đắng chủ Kho Sách Xua Quán Ven Đường

Thái-tuế, bộ Văn-han.

Nguyệt-hà lão-nhân, lồng-trưởng bộ Hôn-nhân, tức là cu-lòn đưa giấy cắt việc cho các viên thừa-sai đã nói trên kia.

Các bạn đọc có thể tưởng tượng một ông cu già đầu tóc bạc phơ, lưng khóm với gánh tuối nặng trĩu không biết mấy vạn năm; tayc cảm quyền số «Thiên-hà hôn-d襌», trước mặt dã một dồng giấy tờ hồng dẽ trói buộc nhân-duyên cho chúng ta. Mỗi sợi giấy ấy là một cặp vợ chồng, hì cu sai buộc vào chân cõi nào, hai người tái phái gấp gõ và trở nên vợ chồng, dù cách xa nhau mấy cũng phải ráp lại nên gần.

Ở hạ-giới ta, hình như hầu khắc các nơi, người ta khit hồn về mùa thu nhiều hơn. Mùa thu là mùa già-hú. Nhất là ở thiên-quê, tháng ba ngày tám, công việc mùa màng được nhân-hà rảnh rang, người ta có thể lo nghĩ về chuyện dạm hỏi cưới xin, hơn nhìng lúc khác. Cụ thượng Nguyệt-hà lão-nhân kêu bạn vi-thé.

Mùa này, cụ lòn làm việc ban ngày không hết, đến nỗi ban đêm phải ngồi tĩnh toán sổ sách dưới bóng trăng thu, dã người ta bắt gặp.

Lúc ấy có lẽ là lúc cụ lòn xuống hạ-giới thanh-trá công việc các viên thừa-sai, xem họ buộc chân có đúng, hay là được thè cẩm giày di cho?

Câu chuyện chép trong sách *U-quái-lục*, chắc hẳn nhiều bạn đọc đã biết.

Vi-Cô, một thanh-niên nho-sĩ ở đời Đường, tro ở phía nam Tống-thành, đêm đó lồng thừng di choi, thấy một cụ già đang ngồi đọc sách dưới bóng trăng. Lấy làm lạ, Vi-Cô hỏi cụ đọc sách gì, cụ đáp:

— Quyền số thiên-hà hôn-nhân.

Nhân-dip, Cố nần nì dò hỏi người vợ chưa cưới của mình là ai. Ông cụ hẹn ước hôm sau sẽ chỉ cho thấy.

Hôm sau hai dâng hẹn nhau ở chợ. Một người vợ già chót mắt, rách rưới, ấm đura bê gáy 3 tuổi trên tay, xách rổ di chợ. Ông cụ chỉ vào con bé nọ, nói với Vi-Cô:

— Vợ của anh đấy.

Vị-Cô tức mìn, thuê du-côn đâm chết con

bé ấy; nhưng chỉ đâm trúng ở trên mi mắt bị thương.

Từ đây Vị-Cô đậm hỏi đám náo cũng không xong. Cách 14 năm sau, dã thi đỗ làm quan, mà vẫn chưa vợ. Vương-Thái, thứ-sĩ Tương-châu, yêu mến Vị-Cô, gả con gái cho.

Cô này đẹp tuyệt, duy trên mi mắt thường dán một cái cánh hoa, như đẽ che dày vết tích gi vây. Vị-Cô gan hối, vyx nói;

— Hồi thiếp còn bé, chí vú họ Trần ấm di chay, bị-một tên du-côn cầm dao đâm trúng mi mắt bị thương.

— Có phải người người vú chộp mắt chắng?

— Chính phải! Thế sao minh biết?

Vị-Cô liền thuật lại chuyện cũ cho vợ nghe. Bấy giờ chàng phải chịu tin rằng nhân-duyên và chồng thật có tiền-dịnh.

Cầm quyền tiền-dịnh ấy, chính là Nguyệt-hà lão-nhân, thượng-thur bộ Hôn-thú ở trong chính-phủ nhà trời.

Cụ thượng Nguyệt-hà có ăn hối-lộ không?

Có đám trai gái nào liệu biết tình-thế không thè nén vý nén chồng, mà họ khán khứa dùt lót cụ ít nhiều dẽ cụ buộc giây tơ hòng vào chân họ không?

Cu dã có chức trách phối hợp người ta, thế-sao nhân-gian còn có những cặp vợ chồng năm lọc bảy lứa, tam thư lục lê dã cù mà rồi vẫn xảy ra chè ghét nhau, duồng dãy nhau, cầm súng lén dẫu nhau hàng háng và dã bô-nhau như cõi chiếc áo rách, đấy có phải bô cu làm việc bất minh và chẳng trọng phán sự không?

Những dẫu hỏi ấy thật khó giải đáp. Chỉ biếc mỗi đám cưới nào người ta cũng lê tạ-to-hồng, nội nhìng lê-vật vi-thiêng ấy cu thượng nhà ta cũng dû no chán. Sau cu có xoi hối-lộ dẽ buộc quàng buộc xiên, thi hân cũng bi-mật giữ din một cách rất khôn ngoan, họa chằng trình-thán nhà trời có biết, chờ họa chằng phảm chung ta thi chịu.

Còn sự vý chồng vẫn có phảng cu cuộc hợp tan, tưởng không nên trách gì cu Nguyệt-hà, chỉ là một lê-rât tự nhiên trong vũ trụ chẳng có một việc gì-thật là hoàn toàn vô khuyễn.

Huống chi soi giấy то của cu buộc chán người ta dã lấy gi làm chắc! Thủ xem ông (xem tiếp trang 30)

# CON SU' TÙ' MỘT NĂM QUÍ SỬU

của NGUYỄN TUÂN

Họ là bốn người hình thù kỳ quái, ngồi bên một chậu tiết đánh đặng dỗ như son, trong một căn nhà lá ở ô Đồng-Máy, một buồi sớm tết Trung nguyên.

Cái làng chơi sur tử giấy râm thang tám ô đất Bắc vào đời hai vua Thành Thái và Duy Tân vẫn đã quen với bốn cái tên ngô nghênh của bốn vị tay chơi này. Ấy là Ngõ Béo, Vọng Sài-Gồng, Trường Lô và Sưởng Sáu Ngón.

Nhân vào kỷ tết râm tháng bảy, Ngõ Béo cho họp mấy hòn đồng chí lại để dự định việc làm đầu sur tử và tổ chức đám rước vào ngày Trung Thu chỉ còn trong có một tháng nữa thôi.

Ngõ Béo là người không có học, tính ngô

ngược, lực khỏe lầm kia là cúa vợ chồng Ngõ

mình vỗ xă hối hồn loạn thời ấy bằng một huynh - sút đem về từ một cái bãi lau sậy lichen sút

đất Hưng Yên. Ấy là người đồng thời nói

và cũng chưa từng thấy Ngõ Béo cái chính

một lần nào. Trong cái đời Ngõ Béo, nhất sinh,

kè thất phu ấy chỉ lấy việc múa sur tử làm một điều khoái hoạt nhất. Đời sống của Ngõ Béo,

cả một năm hình như chỉ có một ngày râm

tháng tám là đáng kể. Y đã nói rằng anh đức

Thánh Tù - Viên có ba son mà em en một

cuốn sách ước thi em chí ước rằng đời em

ngày nào cũng được là một ngày tết Trung Thu.

Tết Trung Thu, họp thành đặng, di múa sur tử,

đánh trống trận, bài hống, cướp cổ và dớp bánh

nướng, thà lầm, các chú à.

Ngõ Béo có một người vợ chuyên làm nghề bán thịt & circa ô. Thấy người dân bì dò & ày,

chọc tiết lợn, cạo lông lợn và những lúc liếc lưỡi dao bêu vào cái cái sát tiếng nghè rit rit

mau mau như tiếng mảnh vó chơi cạo ống

giang, nhữn nhà hàng xóm lây lám ròn ròn

ở trong lôig minh, ở đặng sao gầy minh. Họ

người vợ lảng loảng đang cầm ở tay vừa luội xuồng vì bàn tay nhầy nhụa những mỡ. Vợ Ngõ Béo tránh miếng đoan dao, thuận tay vớ được chai rượu, ghè mạnh đ potrà vào thành giềng cho mắt bắn cái cù lao ở trôn chai đì. Đường chài vòi, lồm chồm nhẳng rặng cưa sắc muộn. Vợ Ngõ Béo cẩn lầm lầm cái khò gioi hằng thủy tinh mà chuôi là một cái cỗ chai, thử thách chông: « May ta giỏi thì cứ vào đây với hò ». Cuộc đò mâu áy kh้อง xây tới và sè kh้อง, bao giờ xây đến nứa vi hoi vo chõng Ngõ Béo đã biết nhau là xâng đâng kết làm đôi bạn. Vợ chông phục lầu nhau đã dành mà ngay đán eac « chà nó » cũng thường ca ngợi đán cái đức tình gan dâm của vợ Ngõ béo.

Cái chậu tiết hâm kia là cúa vợ chồng Ngõ  
đòi lại cho chồng trước khi đổi meat thịt  
nhà ra gop với cái nhay nhon của buồi chò  
sóm tại cửa ô. Nàng đã bảo chông:

— Hôm nay là ngày tết, buồi chieu ai chả  
phải cùng và đón các cụ ở « dưới ống » lên. Vây  
nhà ném mồi cái chú áy an uống vào buồi sang  
Tôi hâm tiết rồi dậy. Nhà wuyun chủ Lòng  
Lò giáp cho một tay. Tôi phải đi bán thịt  
cho Tết, chư nêu được rồi mà ở nhà thi phải  
biết, gái này mà đánh tiết canh thi cứ xâu iat  
với cheo.

Buồi sớm ấy, có bốn kè thát phu ngồi uống  
rượu với tiết canh ở cửa ô Đồng-Máy. Mái-  
đóng mòn nhâm cò màu sắc một chia huyết  
án thè. Gọi đến việc múa sur tử năm nay, Ngõ  
Béo nhắc lại chuyện năm trước và tra ra Sưởng Sáu Ngón:

— Chú hò-g. Năm nay không cho chú chén  
hậu nứa. Chặt hâu thà nào mà năm ngoái chú  
đè cho họn Bach-Mai nô cướp mất đầu sur tử,  
và đè cho chú Trường Lô bị ba thát sêng chém  
vào trán.

Trường Lô soạc miếng ra đè nói to, làm rǎn  
rǎn lại ba cái sẹo bóng phía trên lồng mày:

— Mấy vết thương của em dạo ấy cũng chả  
cố già là đáng kể. Chơi dao thi phải có lúe đót  
tay chử. Có cái đắng phèn nán là chúng ta đã

đánh mất một cái đầu sur tử  
rất quý. Khởi  
thủ là tự tay  
anh Ba tôi  
làm ra nó.  
Đến đời chú  
tôi mún là  
dược 4 năm.  
Tôi kế nghiệp  
vào, vía vận  
công lại được  
là chín năm.  
Giá năm ngoái  
không bi kẽ  
kia cướp qua  
tay, năm nay  
ta làm một chà  
lễ thập chu  
niên cho con  
sur tử của bọn  
minh thi vè yang biết mấy.

Sưởng Sáu Ngón muốn cho anh em dừng  
lỗi mình ra mà trách mồ nứa, bèn kiềm môi  
cau chuyền làm quà với Ngõ Béo :

— Các anh đều biết lão Sập Vây làm tài phú  
ở hiệt Đông-Hưng-Viên đấy chứ. Chú ấy phú  
anu em minh nám nay lại lén múa ở hiệt chúa.  
Hôm nọ gặp em trong ngõ Sầm-Công, chú có  
biết đã dànui riêng một quầy thịt lợn rừng  
sứn Quý Châu để làm riêng mấy cái bánh  
nướng treo giái sur tử cho anh em minh.

— Ủ thí múa, Bánh nướng Đông-hung-viên  
ngon có thể quên ngay hiền được đấy. Năm  
nay anh lại bắt công từ dưới này lên tên hàng  
Buồm một chuyến nữa. Chả phải vi tham mày  
miếng bánh, nhưng chính là đè cho những đám  
khác chúng nó biết rằng đây minh bắt chấp  
đán eac chúng nó vi chúng cứ tuồng ràng giang  
son náo là của riêng anh hùng ty. Đè rồi năm  
nay ta thế xem cái bợn thắng Thiên Thủ Sát ở  
ô Quan Chuồng có còn giữ độc quyền nữa thôi.  
Nó thường bao phố hàng Buồm là riêng của  
nó, đàu nào đám đem sur tử lên đến « giang son »  
nó mà múa thi nó cho một nhát sêng và một  
mahn chiếu bó xác.

— Sập Vây lúc ấy thích anh lầm. Lão bảo anh  
múa hay lầm. Bốn ngày bọn tuường quân Cờ  
Đen đóng ở tỉnh Bối, ngày xưa múa chèo chí  
hay đến thế thôi. Lão còn khen anh về cài tài  
án bánh nướng nữa. Mỗi cái bánh chỉ ăn có  
bốn miếng. Vừa múa vừa ăn. Bánh cóng kềng



trên vai bốn  
năm người  
nối lén nhau  
lèm cái thang  
đã c chênh  
vênh rồi mà  
anh chỉ múa  
dầu sur tử đõ  
có mít tay, còn  
một tay thi  
thòi từ trong  
móm sur tử ra  
giết bánh giải  
một cái vía  
m ột miếng  
ngodem ngoan.

Ngõ Béo  
cười khì khì  
một hồi, xong

rồi bèn nhura ra phía cửa mà kêu:

— Quái, sao cái tên Lương Con bây giờ chưa  
thấy mò lói nhỉ. Anh đã nhắc di nhắc lại đến ba  
bốn lượt đè hân nhớ ngày mà xuống rõ kia mà.

— Lương Con nào? — Vọng Sài Goòng hỏi.

— À, một dàn em. Con' một ông đồ! Thế mới  
thú chử. Có chú Vọng Sài đây chưa biết đến bần  
đấy nhỉ. Bè anh kẽ chuyện cho mà nghe.  
Nguyên ông cu đê ra chú Lương Con là một  
người di thi mãi mà không đỗ. Ông hea theo lũ  
cháu sang Hà-Nội & luôn ở hàng Bạc với những  
người làng làm vàng bạc. Chín phần mười  
những người Hàng Bạc là thuộc về phường  
Châu Khê tinh Hải-Dương cả đấy chử. Ông ta  
bây giờ ngồi viết chử cho những người thợ  
tiệm khắc vào vàng bạc và gần ngày Tết thi  
mang chậu mực và cây mực ra dinh Hai Ông  
Tướng Hàng Bạc mà viết câu đối thuê. Một ông  
bố hiền lành như thế mà lại đê phái nựt ông  
con chỉ thích múa gẩy và nhảy đà bì cá. Lương  
Con hay xuống đây học võ, thi nghiệp cụ Cử  
Miễn, tập chuyên lâm nhé. Có y làm dàn em,  
năm nay làm dàn sur tử cũng đõ được một  
khoản giấy bá. Y có khoe rằng ông Cụ Đè Châu.  
Khé có những mấy chục chổng sách nho tần vào  
máy cái níp son đõ để chép cứng lại. Chỗ ấy mà  
đem ra dùng, thi có bời đến một chục cái đầu  
sur tử đai mới hết được giày bén... Năm nay có bời,  
ta cho bời đõ mươi lăm lụt giay khin. Khi nặng  
một tí nhưng thi bờ cho sêng cuôc chém xuống.



Gần tàn tiệc, Lương Con mới tới. Đè trả lời với câu hỏi hằng mài xép của Ngò Béo, chàng buon rầu nói rat khé:

— Ngày mai mới có dịp đưa xuống được. Em rinh cả đầm hâm qua, cả súng nay mà vẫn không cây được mấy cái nắp sách.

Ngày mai, đúng hẹn, Lương Con đưa xuống nhà Ngò Béo có đến hai bồ con sách chửi nhó.

Đã sẵn cát pô dầu sú từ mượn từ đâu và đưa về từ họa giờ, bạn Ngò Béo xoay tròn ra bắt đầu bồi dặm sú từ để kịp chui rầm tháng sau.

He tháo sách, đe rieng ruột sách ra một tệp và bia phiết cậy ra một lấp. Họ bỏ bia cậy ngán vào nhèng nỗi nước và sau khi bia đã sưng nước thì đem bỏ vào cối mà giã như giã giò. Nhèng nỗi bột giã lăn chất cậy nâu nâu ấy, họ dùng đè dập mủi, đập gõ mả và mi mả và sưng sù từ.

Người ta gõ nhèng tờ giấy bẩn ruột sách, cẳng phẳng ra và dập lên cốt gỗ, một lượt lại một lượt. Dưới sức thấm tẩm của lòn bờ vía, nhèng chử son, nhèng chấn son, chấm cắn đã hết cả troi thảm và xam mài mầu xuống. Hôm cái dâu sú từ thành hình đập bồi, thi cái mui thơm của nhèng cuồn sách chử nho của Ông Đè Châu Khê là một cái mui ung ống như mui gỗ ngâm nước hùn. Tháng hay bay mưa dầm, kbi trời lại nồm, mùi ung ống ấy càng bốc mãi.

Đấy là cái két quái mươi năm đèn sách của Ông Đè Châu Khê. Bao nhiêu công phu của ông

Đè Châu Khê ngồi gãy lưng châm cầu cho mây bò Kinh giờ chì còn là thê. Trong cái dâu sú từ giấy, có cả một bộ kinh Thi, một bộ kinh Thư, một kinh Lê, một kinh Dịch, thêm một lấp thơ của Ông Đè những lúc thán thân, những lúc ban thời. Cái thời của Ông Đè Châu Khê đã hết từ năm ngoái kia rồi, nghĩa là năm Nhâm Tý, nhà nước mở một khóa thi cuối cùng cho người heo chử Hán. Năm Nhâm Tý khoa thi cuối cùng, Ông Đè Châu Khê cũng lại bay. Và năm nay là năm Quý Sửu, Ông Đè ấy vẫn chí là một ông đồ ngồi ăn ốc trong giảng ở một cái gác lầu mả phô Hàng Bạc, với một ông bạn già cũng lối giờ sinh như mình.

Đêm rằm tháng tám ấy, trước khi vào tiệc rượu thường giáng — có rượu cái hương sen hò Tây, có cát gác mồ hôi béo béo, cát xôi vùng nén — Ông Đè Châu Khê pha một ấm chè-bạt, nước soi sun bằng nhèng mán vân chè lat kê khuôn vàng còn thừa lại, tản than trắng xốp như bông. Đề thi vị hóa cảnh minh thanh bạch, Ông Đè gọi chè hột là chè tùng-liên — hội tùng! — và cái than hoa loài tre kia là thanh bạch tuyệt. Ông nhèn trảng và tu nhủ rằng đem thanh bạch tuyệt mà nấu chè tùng viên thi còn gi thơm ngon bằng. Phuông Châu Khê, người Hàng Bạc, xua nay vòn lại có tiếng là pha chè hột rất ngon.

Ngoài đường phố có tiếng òn ỉu của những đám ruote sú-tú điệu qua và tiếng trống, thanh la vọng mãi vào cái gác sáu này.

Ông Đè Châu Khê, vẫn chưa biết là Lương Con, con minh dà rát mít mấy phản ruột sách quý của mình, bèn chỉ mấy cái sách sơn son cù mẫn, nói với người bạn già bằng một giọng cảm khái:

— Chứ hoa bảy giờ hết thời rồi. Sách hành hiền bảy giờ chì còn là đám giấy loại. Mỗi vụ Trung Tựu, họa làm dâu sú-tú phai hại không biết bao nhiêu là sách của cõi nhân. Một cái bồi loạn Văn Thán, bọn ta đã bị cái nạn ấy rồi. Bao nhiêu sách giấy bẩn là đem ra làm áo giáp hất... Bác không tin lời tôi nói thì hôm nào thử lấy một mui mác dám xem có thè thân qua được một cuộn Tinh Lý này không. Hết làm áo giáp chấn thủ đỡ mũi nhọn đánh nhau lại đến làm cát bồi dâu sú từ múa chơi, cái công tiền nhân deomộtđáibó bắc « Kinh tinh lý chín san lung » nhưng lút lúm giãy rời ngoài đường, ngã mà lại tiếp quâ bắc q.

May mà tôi còn giữ lại được hết cả ở trong kia.

Cụ tự đắc, nháp chén cười khé.

Cũng một đêm rằm ấy, vào cảng một cái giờ cam khai của Ông Đè Châu Khê, ở phố Hàng Bán, có một đám múa sú-tú to quá, đang dòi ẩn giải thường.

Nhiều tay anh chị quen, bái tóc giấu trong một vuông nhiều xanh trắng như đê Thanh Quan, cảng nghĩ một buồ xe cao-xa con bọ ngựa, phụ vào đám rước Ngò Béo để trợ lực lúi động dụng.

Ở trước con sú từ do Ngò Béo múa rất du dương, Lương Con đánh côn, múa dù để dù con thú cảng quay cuồng nhiều. Trong Lương Con, không ai ngờ đây lại là con một Ông Đè. Ở trán chàng có một cái sá-mi-mi gân kinh, ở ngực chàng có một cái thán-hòn-bồng bồng nhiều diêu, ở bắp chân chàng có một đôi sá-rap vẫn hò rất ăn với đôi giày lùi diệu một quả bóng hỏa diệm sơn. Lương Con tinh thông lai cho-bát-bồng, ngâm một ngum dầu tây phun vào búi đê cháy nơi đầu que sắt. Lửa bùng lên, soi sáng con sú từ, soi rõ vào mặt Lương Con mồ hôi chảy ròng ròng. Chàng hé, chàng lộn. Tiếng trống và thanh la lúc thanh lúc mau lùm cho mọi người đều say với cái dâu sú từ rút hạc phơ phơ. Nhưng mọi người đều lầm lết nhìn nhau kbi hai cái xe bò kia đã duei từ cuối đám rước lùi đến gần chỗ múa. Một xe bò toàn sêng bóng khoáng.

Và duei nữa. Và duei đê đám rước.

Nhiều người nghĩ trước đê lúc hót đám du côn curop dâu sú từ của nhà và chém nhau bằng sêng và liệm từ thi nhau bắng chiếu, nhiều người thi hót xem có nén bô dở cuộc vui mà vè ngay bảy giờ hay không.

NGUYỄN TUẤN

## Thân Quán coi quan trọng yêu

Trong bộ máy sinh-dục, thận là cơ quan trọng-yếu; Nên thận bị bệnh, sự sinh-dục sẽ có trờ ngại.

Những bệnh về thận phát ra thế nào? Nhé thi mót mắt, ủ tai, đau lưng, mỏi gân, kém ăn, kém ngủ, mỏi mệt, tiêu năng di, nặng thi di, mộng tinh, tinh không bồn, nặng nứa thi dương sự bất cứ.

Những bệnh về thận có khi còn khé cho người ta giảm tuổi thọ nứa.

«Nhung mả chia bênh của thận không phải dễ dàng, biêt bao nhiêu người hàng năm uống toàn nứa vý bô thận, rút lại vẫn không thấy công hiệu.

Áy là tại người ta eui biết bô thận-dương, mà không biết bô thận huyệt.

Nên nhớ rằng: « Thận cung nhu các tạng khác cần dùi huyệt dịch đê nuôi tuoi, mới có thể cường tráng ». Bô thận mà không bô thận huyệt, cũng như đê hết đêu sáp tắt, không rót dâu thêm, chí khé nêu iêu, dù có nô được vài giây, sau rồi cùn, tát.

**BỘ THẬN HUYỆT TRÁNG THẬN DƯƠNG HOÀN**  
số 25 là thê thuốc bô thận huyệt dịch đê sinh thận dương khi, vi vậy công hiệu rất mau chóng, đã chữa được nhiều người khó bị bệnh ở thận. Mỗi hộp 1\$50 dùng 3 ngày. (Thuốc vien và dây băng máy, thơm dê àn).

## SÁN, GIUN VÀ BẠU ĐÁ ĐÁY

Nếu thấy ở hậu mâm có ra con sán trắng ngắn như sò mít, là trong ruột có sán sò mít lâu ngày săn nhón ngói lén hay lâm đau bụng, dùng BỘ THẬN TRUNG LINH QUỐC mới 1 hộp lâu 2 hộp, can đوان 2 giờ đê ra con sán dài 12 thước tay là khôi hàn, mỗi hộp 0\$60. Ở gần mòi lái bain hiện uống thuốc đợi 2 giờ đê hót sán mồi phải trả tiền (uống ở hiệu 2500). Cỏ giun hoặc sán kim dùng Trung tích tán người lớn 3 phong, trẻ con 1 phong, ra hết, không phải tay mồi phong 0p.10

Đau dưới mồ ác, lan ra xuon, q chua, có-khí nón, dai tien táo, là đau đê giây, dùng BỘ TRUNG TIỀU ĐỘC HOÀN khói hán, mỗi hộp 0p.50. Thuốc ấy chữa được cát bệnh đau bụng kinh niêm -rất thần hiệu.

## TẾ THẤP LỘC HÀ Q\$30

Chữa bệnh tê thấp, rắc xương, đau lưng, đau bắp thịt, gót chân rõ, tức, xưng, phù v.v... một lọ bót ngay, hoặc khói. Thu đê M. Ngò-vân-Lân chủ nhà thuốc.

## Lộc-Hà n° 14 Hàng Bạc

Bại-lý. — Hải phòng, Uông bí, Hòn gay, Phúc-yến, Phù hiệu Mai-Linh, Bắc-ninh Vinh sinh, Hòa bình Lâm khé, Tông Quy-lý, Tuyên-quang M-thịnh Đại lợi, Yến bái M. Nhâm Rau la gare, Lao kay Débitant alcool, Cốc lếu Quảng-dúc xương, Hà giang 12nonrichel, Quảng-yến Quảng thái,

# Chàng Cuội

## CỒ-TÍCH TẦU

VŨ-BẮNG kẽ — NGUYỄN-HUYỀN vẽ

Có hai anh em nhà kia, một năm trời làm dồi kén mít mùa phải rã nhau đóng một cái kènh để vào rừng săn cùi. Trong khi người anh mò mẫm vào rừng và lén suối trèo đèo tới được chỗ nhiều cây thì người em ngồi ở bờ sau đèo canh bê và bồng trống thấy một con hổ nhỏ. Con hổ đó, anh ta lại tưởng là con chó, bèn bắt liền và đem vật trại lồng đè đem thui. Thị vừa may lúc ấy người anh đi kiểm cùi bết là con hổ, anh ta bèn bắt em đem ngay lại chỗ hổ sau vứt đấy, kéo con rồm mẹ về thấy mất con nó oán thi guy hiểm lắm.

Người em vâng lời anh dặn đem con hổ con già lại bụi lau, thi, ngay lúc ấy con hổ mẹ vừa về và trống thấy con năm giây chết mà lòng thi bị cao. Lập tức con hổ mẹ bèn ngửi mấy cái lá cây xuống nhai rồi nhô vào xác con con: một lá sau, con hổ con sống lại và hai mẹ con con hổ dem nhau vào rừng, đè lại chỗ tách cùi chờ ở đó.

Ngoài rìa từ này ở trên một ngọn cây cao, người dân ông kia đè con hổ con ác thù đi rồi, bén leo xuống và nhặt lấy chỗ tách cùi kia, trở lại chỗ anh chó nhưng tuyệt nhiên không kelle lại một tí gì về những cái mà anh ta chém. Ché bê lại rồm mẹ đi, hai gá thanh niên nọ ra khói và cùi thẳng đường mà tiến thi bỗng nhiên thấy ở

trên mặt nước mót con chó chết bẹp bẹch trôi theo dòng nước trong xanh, minh dù trương lên mà lưỡi thi lè ra, xanh lét như là rêu nước vậy.

Thì thi người em cho mấy cái lá cây vào miệng phai, nhai rồi rít cho con chó: con chó sống lại liền và theo hai anh em nhà nó đi về nhà.

Lời hứa gả con cho anh chàng nợ và tặng là cái tên tết chàu bầu.

Anh ta bèn đặt vợ về nhà. Và ở gữa sân nhà anh ta, anh ta lấp chỗ là cùi thừa lại đợt giồng ruộng đất. Giồng bao lâu, một cái cây xanh tươi mọc lên — cái cây ấy chính tên là cây da vây.

Anh ta dặn vợ phải chăm chút

tay và ngày nào cũng phải

tưới — nhất là những ngày anh ta có việc phải đi xa vắng.

Một hôm anh ta vắng nhà, hàng xóm, láng giềng nhân có tình dỗ kỵ và vẫn thù ghét anh ta vì có cây da thân cái từ hồi sinh được người đời, họ bèn bảo nhau đến giết vợ anh ta để xem anh ta có cách cái tử hoàn sinh chính vỹ mình không. Thị y như rằng, anh ta cái tử hoàn sinh được vợ anh ta thực: những người ở chung quanh đây sợ thất đâm, bèn bảo nhau lánh cả đi, nhưng chẳng bao lâu, họ lại rinh giết được người đàn bà khốn nạn đó lẩn thú, hai vú lẩn này thi căn thận hơn lẩn trước, họ lật nõi bụng ra lấy cá ruột gan đem với một chỗ thâm son cúng cốc.

Đến khi người chồng về thấy vợ chết một cách dữ dội như thế thi tro ra không biết làm cách nào để cùi minh sống lại thi bao nhiêu của cải sẽ đem biếu hết và gá con gái cho là cháu. Con chó bèn về nhà tìm chủ và cẩn cái tát lối đến nhà ông lão nọ. Người con gái ông lão sống lại liền, và ông lão giữ

Sau cùng, anh ta gọi con chó lại mà rằng: «Chó ơi, tao nuôi

mày và châm chút mày nứu thè bồ tao; tao cùi sống mày; tao có công ơn với mày. Ngày giờ đây vợ tao bị chết một cách rát đau thương, gan ruột đều mất hết, vây ta xin hãy một diệu này: mày nám xuống đè tao lấy gan ruột của mày để thay gan, ruột của vợ tao.»

Con chó vâng lời chủ. Chủ nó lấy lá da rít cho vợ, làm cho vợ sống lại và viên đất thô già làm gan ruột cho con chó già làm gan ruột nó và làm cho nó sống lại cùng một lúc.

Một hôm người chồng lại có việc phải vắng nhà, anh ta lại dặn vợ phải tự理科 cây da nhưng vợ anh ta lại quên bẵng mất và đến tận khi chồng về, mới lấy nước ra tưới cây da thân nó. Giồng ngờ từ khi mang bộ lông của con chó, người đàn bà kia



mất cả sự trong trắng & trong người, thành ra ô uế, nên vừa ngồi xuồng gốc cây một lát thì đã thâm vú và rẽ gió bay lên chấn tùng mây thảm.

Thực là tai hại!

Người chồng không thể nào cứu vãn kịp cái tai nạn gớm ghê kia. Anh ta lấy rìu ra định

dẫn lầy vài cảnh da đè sau này giống lại, nhưng không được, cái rìu nọ đã mắc vào hồn thân cây mất rồi, mà chính anh ta, cũng theo cây mà bay vút lên mây và hóa ra thẳng Cuội ngồi ở dưới gốc da trong mặt trăng trên trời.

Từ đó thẳng Cuội dám ra thù ghét người đời vì «cứu vật thi vật trả ăn, cứu nhân thi nhân báo oán», anh ta cái tử hoàn sinh cho con chó thi nó đán dáp công ơn, còn mệt kia khen vợ thi vợ anh ta làm mất cây da thân nó.

Anh ta tiếc cây da và cùng nên quanh năm ngày tháng chỉ ra công mìn dồn lấp vải cái chén để giữ. Cây da đó vẫn cứ trơ với phong sương, duy mỗi năm vào ngày rằm tháng tám thi một chiếc lá lại rơi xuống bể và trôi vào miệng ông Hè-Bà.

II

# Con Rênh Thỏ

## Cồ-tích Tầu

người ta không lột mà người chuột vào sảng.»

Con chay từ táo thè mà rao lên, cho nên từ đây con rắn sống thiên niêm mà hổ có giống người là cát.

Hằng-Nga thấy rày giận lẩn

cho hỏi că khắp chuỗi lién ở trên trời thi lúc ấy con thỏ mới nhảy ra nói hết dàn duỗi tự sự.

Hằng Nga giận không dè đâu cho hết, tีc tay có cái chén ngực ném mạnh vào mõm con thỏ tinh khôn kia và bắt giam nó một chỗ không cho di dâu nữa.

Từ đó cái mồi trên con thỏ bị thương tích rách đòi ra và suốt đời cứ phải ở cung giang không chạy nhảy đi đâu được nữa.

Thỏ khéo, cần thận, sạch sẽ, lịch sự là những đặc điểm của:

Hiệu hót tóc và nhà Tâm

PHẠM-NGỌC-PHÚC

N 3 Rue Nehusud — Hanoi  
(Góc phố Hàng Kông và Phố Đuối)



Người ta kể chuyện rằng thuở trước có vị chồng nhà kia sinh được một con gái rất đẹp và lấy làm yêu quý lắm. Họ định sposa cho cô ta một cái lầu rất thần tiên và họ sai người đi ròng rã những cây gỗ thật quí để cất cái lầu cao qui đó.

Chẳng may trong rừng rậm đó lại có ba con chó chép; con thứ nhất trắng, con thứ nhì vàng, con con thứ ba thì đen. Sau khi chúng nô chí rồi, giờ hóa kiếp chúng nó thành ra một cái cây có ba thứ hoa, màu xanh màu trắng và màu đỏ.

Khi người nhà và cả báu vợ chồng người kia trông thấy cây gỗ này thì chẳng bao giờ r弗ng: — Cái cây này quý lắm. Khi nào chúng ta cắt xong lầu cho con gái qui của chúng ta rồi, chúng ta phải nhớ đánh nó và làm cảnh.

Hai vợ chồng người đó đánh cây ấy và làm cảnh thực, nhưng ác thay, cây đó lại dứt mắt về cái nến chẳng bao lâu héo hắt đi rồi chết; người ta đánh phải lấy gỗ cây ấy làm then cửa chính.

Bất ngờ trong cái then cửa ấy lại có một con tinh: nó hiện về và đêm chỉ toan hiếp người con gái kia; có ta hối sút cự tuyệt, nhưng con tinh cũng không cứu tuoi, nó hép hồn cô ta và chẳng bao lâu thì cô ta ôm nồng rỗi lâm đì non một ngày. Đến kün lanh lại thì đánh ép lòng để cho định mệnh nó muôn xoay ra thế nào thì xoay. Thân phụ cô nghe thấy tiếng động ở trong buồng con gái bèn rón réa bước lại phòng để xem sao thì con tinh kia lại bắt nốt lây bồi bà con lão và mãi tận lúc con tinh di khỏi thì ông già kia mới tỉnh lại và kén lên một móng. Nhưng mà từ đó trở đi, ông ta không dám bước chân vào phòng con gái nữa.

Ít lâu sau, có một thư sinh thi hùng bỗn tinh dạo gót lăng-dù di lạc lối qua nhà cô con gái bị

## Tại sao giăng đêm rầm lại sáng...?

### Cô tinh Ân-độ

mà làm và xin ngủ dơi lại một đêm. Chàng thư sinh ấy hoản coi cái vè của con tinh đã bắt bón cõi con gái nó nên cầu nhà thoát thân rằng nhà không đủ chỗ để người ngoài ở.

Chàng thư sinh bèn nói rằng: — Tôi là người đây vui cạ. Cụ đừng sợ.

Ông già xua tay vội đáp ngay:



Ba con tinh nói thế xong, bèn tim đường lầu thoát liền, nhưng chàng thư sinh nhanh mắt chém đứt chân đe một con và đưa cái chân ấy cho ông cụ xem cho biết.

Ông cụ vui mừng khôn xiết, không biết lấy gì để đền đáp ơn chàng; chàng chỉ xin ông cụ cho cái tên cửa và chàng lấy cái tên cửa ấy đặt vào trong giày lung deo mình rồi cáo lỗi ra đi.

Tháng ngày qua đi được một tí lâu thì ba con tinh ở trong cái then cửa đãt trên mình gã thư sinh thấy bức bối vô cùng, không chịu được bèn van lạy gã thư sinh tha tội và hứa nếu tha ra, chủ gã sẽ gả thư sinh đó một cái mặt trời, một con ngựa và cái mặt gỗ rồng rầm thue sáng. Gã thư sinh bằng lòng và nhận ba cái tặng vật kia. Thị quả là ba vật quí.

Còn ngựa ấy chạy nhanh như gió và đưa gã thư sinh đi khắp chốn thi què, sau đến đê kinh để thi đỗ bảng vàng, xong lại dem gã về với vợ & quê nhà để nghỉ ngơi chốc lát.

Chàng may mắn bộ mèo gã thư sinh

đó ở một cái nhà xóm khác cũng gần ngay ở đấy không biết con

về, lại tưởng rằng con dâu minh ở nhà đã bầy trồ trên bộc trong đầu với gã trai nào, ông cụ báu cùi kia bèn nhí khép lèm chay đầu nhà con dâu vẫn hồn dâu dưới và tuy rằng người con dâu ấy hết sức nói rằng người con dâu ông kia là chồng minh, sảng hồn nay hồn dái phải từ biệt đê về triều sớm. Tuy vậy ông cụ, bà cụ vẫn không tin là sự thực. Nhưng đêm hôm ấy là giờ sinh lai phòng ngựa về nhà, ông cụ bà cụ thấy lận mặt con hồn hết cả nghĩ ngợi và hỏi con trai tại sao mà lại có phép vè nhanh như thế được.

— Thưa cha mẹ, con có một con ngựa phong như là giờ vậy. Hồi bão nó đì đâu thì nó dái tới nơi liền. Con sưng suóng lắm, con đã thi đậu rồi, hôm nay con vò bùa ma và khaó làng nước đây.

Người bố thấy nói con ngựa là muôn thứ xem cho biêt bên trước lén minh ngựa di thử một lát. Còn bà mẹ, bà mẹ cũng muốn thử tài ngựa thế nào, cung định treo lén, thi chằng may đán bà ô-uế, con ngựa ấy mất hết cả phép thần, cứ đứng tro ra đấy, không tài nào chạy được.

Vì tân khoa tiễn sĩ lo sợ lâm bởi vì nếu không có con ngựa thì chàng khó mà vào kịp đê kinh bệ kiêm. Chàng bèn cầm cái mặt trời mà con tinh đã tặng chàng rồi ra đi; cái mặt trời con còn ở trên tay chàng lúc nòi thi ngày còn cùi kéo dài ra đến đó và, vì thế, gã thư sinh họ đến đê kinh còn vừa kịp. Đến lúc ấy, chàng mới cất cái mặt trời đi và đến lúc ấy đêm mới xuống.

Tuy gã thư sinh nòi đến kinh kịp theo đấy, nhưng vẫn chậm. Nhà vua muôn phat chàng, liền dem đầy chàng đến một cái lồng có quanh kia vẫn có tiếng là có lầm tà ma lẩn lút. Những con tinh, con ma ở đê lìm hại

ở đấy, day có vị tân khoa tiễn sĩ nay có phúc đức nhiều và lại là một quí nhân nên những con tinh đó không làm gì chàng được.

Những người dân ở trong làng đem gạo bành và hoa quả đến mường rất đông, nhưng vị tân khoa đó không nhận cùi ai cả; chàng cho một người đi, theo kinh xem bọn người dân kia sẽ xử sự ra thế nào.

Thì ra những người đó là tinh cùi, chúng nó đì đến một cái giếng và chui cả xuống. Người đi theo rinh thấy thế vội vè phi báo với vị tân khoa và ngay hôm

tặng minh ba của báu, bèn giở cái vật thù ba ra cầm ở trên tay: đó là cái mặt trăng.

Mặt trăng sáng như gương, vị tân khoa bồ cùi ở trên tay thì bóng tối biến di hết. Cảnh vật lại sáng sủa, nhưng súng khác bắn ban ngày — một cái ánh sáng lanh lung khủi ói hơn, một cái ánh sáng nén thơ hìn và quyền ròng lòng người hơn.

Người ta còn nhớ đêm đó là một đêm rầm. Thành thử ngày rầm thì mặt trăng sáng rọi lên — nhất là ngày rầm tháng tám thì trăng lại càng sáng lầm, càng nén thơ lầm.

Bọn linh cùi vị tân khoa tiễn sĩ, nhòi có ánh trăng sáng sủa nén hùa nhau lại tát nước giếng lẩn nữa nhưng cung vẫn không được, họ bèn quay ra r구ì cùi ở dưới ánh sáng giếng thơ mộng.

Một con tinh, nứa đêm, bèn hiện ra và bảo mộng cho một tên linh rằng:

— Nay, nay, tôi bảo cho các anh biêt nhé. Các anh không tài nào tát cạn được cái giếng ruộng này đâu trừ phi người nào cùi tinh con rồng và tên là Long mới có thể lán nòi công việc ấy.



Bấy giờ vị tân khoa tiễn sĩ lại tuỗi thin mà tên là Vương-Long. Người ta bèn vẽ bão với chàng như thế, và quâ dung như lời của con tinh đì nói lúc đê mâm khuya, Vương-Long tát cạn giếng nước một cách dễ dàng và trông thấy rõ dưới đáy giếng hai vòi chòng con rắn.

Hi con rắn ấy nói rằng:

— Lạy thiên sinh, tiên sinh tha chét cho chàng tôi, chàng tôi ngày ngày hôm nay chúng tôi xin đì khóc chứ không dám quí nghiêm nòi dày nòi.

Vương-Long nghe thương tình tha chét cho vòi chòng con rắn và đù, cái hật ngài lụng trọng nhém khống còn bị yêu tinh tác quái như trước nữa.

VŨ-BĂNG-ké

# Hà Nội cỗ ăn Tết Trung Thu

của NHỊ - LANG

Tôi vẫn nhớ rành rọt như  
mái bia hôm qua...

Còn đây một tuần nữa thì tới  
tết Trung-Thu. Rằm tháng tám,  
đối với nhà ông thông D... phở  
hàng Bút chì phải chỉ là một  
«tết trè con». Chẳng phải chỉ là  
tiểu tổn cho tháng Cháy, con trai  
quí của ông, năm ấy mới 13 tuổi,  
đè nén mua chiếc đầu sú-tứ  
hang trung, chiếc trống cái,  
vài cái đèn, rồi tối tết «lùng  
tùng xòe», Cháy và một lũ bạn  
tý nhau nhảy múa trong độ  
một tuần lễ ngay trước cửa  
nhà...

Rằm tháng tám chẳng phải  
chỉ có thế! Chẳng phải chỉ có đĩa  
để vài chiếc bánh nướng thực  
hiệu Đông-Hưng, vài cái bánh  
đéo nhân hạt dưa và mứt sáo  
với một ấm trà Liên-tú thực  
ngon, cùng vài ông bạn thân  
hội họp giã sán, dưới ánh  
sáng Chí Hằng trên vịnh Vạn...

Không phải thế! Rằm tháng  
tám, tết Trung-Thu là cả cái...  
danh-dự của ông Thông. Mùa  
tới năm nay thì nó lại còn cái  
ý- nghĩa đặc-biệt quan-trọng,  
định-dạo cả cái số-phận của hai  
con gái yêu của ông mới đây  
thì: Hồng và Tuyết đều chưa  
hai chục tuổi cả!

Hãy nói riêng về ông. Tết  
Trung-Thu là cả cái danh-dự  
của Ông. Chẳng phải chỉ một  
năm nay, hay năm ngoái, mà

đã 18 năm nay, từ lúc ông mới mẫu ruột bánh tát vào tay  
bước chân vào làm thư-ký công  
nhật-sở Tòa Án hàng Tre, mới  
lấy vợ, và cũng mới sinh cô  
Hồng con gái đầu lòng.

Phải, cái danh-dự... nhà my-  
thuat của ông thông D... đã  
đoạt hai chức năm nay, cả phở  
hàng Bút đều biết tiếng ông  
D... là một tay my-thuat! Cái  
danh-dụng ấy từ hàng Bút mỗi  
năm một lần xa, rộng đi. Trước  
còn quanh-hàng Rươi, hàng Lược,  
hang Cót, hàng Than, sau quay  
trở về hàng Gao, hàng Đường,  
hang Muối, hàng Mả, hàng Đào  
v.v... Rồi mỗi năm, cứ gần đến  
tết Trung-Thu khắp-nửa thành  
phố Hanoi, người ta lại kháo  
nhau:

— Đã coi năm nay, ông  
Thông D. có tài khéo hơn năm  
nào không nào?

Thế là ông thông D. lại càng  
phải cố gắng.

Ông D... nghè thực là nghè  
về. Ông là một nhà hội-họa của  
sở Công-chinh. Nhưng thực ra  
ông rất ghét nghề vẽ. Không  
biết vì lẽ gì. Ngoài công việc  
vẽ bún-dò ở sở, người ta không  
thấy ông cầm cái bút vẽ người,  
vẽ cảnh bao giờ.

Trái lại ông rất thích nghề  
nặn. Ông chẳng học nặn bao  
giờ, vậy mà ông có thiên tài vẽ  
nữ-tử lát thê! Bộ lồng mới mượt  
lam sao! Nay con cá sấu, con  
nai...

Mỗi con dựng trong một đĩa  
đủ cả loài ở cạn, loài ở nước,  
loài trên trời. Đủ cả loài có  
thực ở xứ ta, lại có loài ông  
thông chỉ nhìn thấy vẽ trong  
bát thành ông Lão-Vọng ngồi  
câu cá chờ đợi Văn-Vuong,  
trên mặt deo kính trắng,  
bên mình deo hổ rượu. Nay  
là Ich Bát-tiên quá-hải, do tay  
hai cô Hồng và Tuyết dùng bột  
nặn lên, tinh thần đáo đẽ. Nay  
là cát mít một mảnh cảnh «Tiều  
Tượng» bằng bát, là phẩm  
của cô Tuyết. Lại cả mót mán  
cô, mà mòn ăn toàn những...

Làm thế nào mà từ nay  
đến ngày mai đây, mà  
tay hai cô Hồng và Tuyết dùng bột  
nặn lên, tinh thần đáo đẽ. Nay  
là cát mít một mảnh cảnh «Tiều  
Tượng» bằng bát, là phẩm  
của cô Tuyết. Lại cả mót mán  
cô, mà mòn ăn toàn những...

Làm thế nào mà từ nay  
đến ngày mai đây, mà  
tay hai cô Hồng và Tuyết dùng bột  
nặn lên, tinh thần đáo đẽ. Nay  
là cát mít một mảnh cảnh «Tiều  
Tượng» bằng bát, là phẩm  
của cô Tuyết. Lại cả mót mán  
cô, mà mòn ăn toàn những...

Năm ấy là năm đầu mà  
những tác phẩm của ông sẽ  
lui bước, nhưng cho hai con  
gái ông! Bước đầu mà được  
tiếng thi phái biết... Một người  
con gái nữ công khéo léo lại  
lâm tạng danh-gia óng lèn, nêu  
ông lại càng thích lầm lẩn.

Cỗ tháng tám của nhà ông  
đã nỗi tiếng khắp nửa thành  
phố Hanoi. Từ hôm bảy xong  
cô, nhà ông mờ cửa để công  
chứng vào xem thi, người kéo  
đến xem cỗ đồng như kiến  
suốt từ 7 giờ tối đến 12 giờ  
đêm. Gặp nhau ngoài đường,  
người ta thường nói với nhau:

— Đến xem cỗ đồng ông  
Thông D. chua?

— Năm nay khéo hơn năm  
nào nhiều!

Trên bàn cỗ, người ta không  
chú ý đến chiếc bánh mứt trắng  
hạng 5 cân, to vừa bằng chiếc  
mâm đồng, hoặc những bát  
bánh bò chong thành hình chữ  
hình các bài hoa dù do tay  
các con gái ông nả. Người ta  
chỉ để ý đến mấy chiếc con  
giống tự ông nặn thôi!

— Nay, con lạc-dà sao mà  
giống thế, khéo thế, có tinh  
thần thê! Bộ lồng mới mượt  
lam sao! Nay con cá sấu, con  
nai...

Bên diện bát lèn, thì quả  
nhân bàn cỗ nhà ông thực là  
«tuyệt-tác» ai cũng phải ngợi  
khen. Thịt nay là con gà luộc  
bắt thành ông Lão-Vọng ngồi  
câu cá chờ đợi Văn-Vuong,  
trên mặt deo kính trắng,  
bên mình deo hổ rượu. Nay  
là Ich Bát-tiên quá-hải, do tay  
hai cô Hồng và Tuyết dùng bột  
nặn lên, tinh thần đáo đẽ. Nay  
là cát mít một mảnh cảnh «Tiều  
Tượng» bằng bát, là phẩm  
của cô Tuyết. Lại cả mót mán  
cô, mà mòn ăn toàn những...

— Đó là cháu Hồng, cháu  
Tuyết, thường được nhiều  
gia đình nhắc tới.

Rồi từ ngày mai đây, mà từ  
ngày đêm ấy, cái tên cô Hồng,  
cô Tuyết, thường được nhiều  
gia đình nhắc tới.

— Đây, con gái mà khéo leo  
chân tay đến thế. Ai có phúc  
mới lấy được về làm vợ.

Tất nhiên rồi! sẽ có hai người  
con trai có diêm-phúc ấy...

Bây giờ tháng tám của ta dạo  
trước chẳng phải chỉ là  
đèi chơi giang và chính là eo-hội  
phò tài, phò khéo của những  
éo-thieu - nữ ở chốn thâm  
nghiem. Cho nên ở hàng Lão,  
hang Ngang, hàng Đường, hàng  
Bac, cùng các nhà có con gái  
đến tuổi cập kê, cùi đến tết  
Trung-Thu lại có bầy một bàn  
cô lớn. Mà những nhà có con  
trai chưa vợ, cũng tới dịp ấy  
được di «cù soát» cái khéo,  
cái tài của những bậc vợ thảo,  
mẹ hiền tương lai.

Các «đao kép» dạo ấy đều  
đã được... dù xít tinh tinh,  
cái tài nội trợ một cách «giáp  
lá cà» như ngày nay! Thời  
ấy đã qua mà tôi vẫn nhớ rõ  
như mới ngày hôm qua...

Nhị-Lang

VIẾT ĐƯỢC 240 TIẾNG TRONG MỘT PHÚT

## VIỆT-NAM TỐC-KÝ

Dạy học, không chán

Người non-nhanh-trí, cam-doan hoc trong hai  
tiếng đồng-hồ viết được. Từ xưa tới nay chưa  
từng có cuốn nào dày và dài như cuốn  
này. Rất tiện cho các ông lục sự cho hết thầy

mọi người cần viết nhanh.

Mỗi cuốn 0355. Mua linh hóa giảo ngàn hét  
v\$91. Ở xa mua xin gửi 0371 (cá-cuốc) cho

Nhà in Mai - Linh Hanoi

TIỀN TÀI KHÔNG QUÍ BẰNG SỨC KHỎE

## BẰNG TẬP THẺ-THAO

Có hơn 60 hình vẽ in 2 màu rất tiện cho hết  
thầy các bạn muốn luyện tập thân thể được  
khỏe mạnh. Mua một tấm bảng tập thể theo  
treo trong nhà tức là mua một thang thuế bồ  
đèi cù nhà dùng, mà dùng được suốt đời.  
Mỗi tấm 0328. Mua linh hóa giảo ngàn hét  
v\$62. Ở xa mua xin gửi 0342 (cá-cuốc) cho

Nhà in Mai - Linh Hanoi

**G**iảng thê năng, non nước tinh chung, Thành  
oai dời dài, sông Nhuệ một giòng, thuyền ai chiếc  
lá bạn thu-phong? Khiếp phù-sinh như bóng ngựa hổ,  
gặp thời tiết luồng bàng-khuông lồng tiếc cảnh, cuộc  
nhân-thờ tựa bùn cờ tướng, thù giang-hồ còn duyên ng  
với lao-ông.

Mấy khách ván nhân, gặp bùi luồng-thần, lung  
bầu rợp thánh, một túi thơ thần, nhân dịp lại gặp  
người đồng diệu, mái cheo dâ chye sâm-giang-lân.  
Bóng ác duodom vàng góc núi, gió thành quạt sạch long  
trần; đoái trông vàng vác giang soi, cuộc hành lạc biệt  
lối, gí lâm lâi: chợt lâng nón tiếng hát, duyên cách  
giang-xin đính lại cho gần.

Cát cảnh thuyền bồng, tai nghe mắt Trống: bén trai,  
bén gái, kè tây, người đồng; tiếng nhị, tiếng sáo, trên  
bờ dưới sông. Vâng khúc «Thuong lang», thuyền ngược  
hay thuyền bùn bẩn; ngâm câu «Yêu diệu», tiếng ai  
như tiếng chuông đồng. Suốt hai bên, nág chùa, nág  
đền, nág tràng học, sinh-phàn, riêng một cảnh giang  
sơn danh-thắng. Khắp mười xã, náo chợ, náo cầu, náo  
dưới thuyền, trên bến, gồm một phần dã hội giao-  
thông. Xóm nguyệt cầu sương, cõi thù-ven sông san-  
móng. Cầu ca chưa dài, tiếc rượu đương nồng;  
đè thơ mải nước, hỏi nguyệt trên không. Cầu  
gọi chí Hàng, minh cõi lên trên cung Quế, ngồi  
cầu sao Đầu, thuyền trôi trông bóng gương trong.

Giảng xé  
réo-rát, một  
hai bén  
Mấy chiếc

HAI MUOI  
NAM TRUOC

lâ-lâ, gá kêu  
dài trong veo  
vâng ngắt.  
lênh-dénh vó

PHƯƠNG-SỰ NGÂN  
của TÙNG - HIỆP  
■ TRANH VẼ ■  
của MANH-QUÝNH

# TRÊN HUỆ GIANG MỘT ẾM GIĂNG TỎ

Mình về có nhớ ta chàng?  
Ta về ta những nhớ nhằng mình  
hoài!

và mới... Ni một tí là mea  
phê bánh ng... nám ngoài  
ngay! Chá! Phải sành lâm  
móm được.

Tôi thè ấy tôi đã bùi  
mồm không và nói vì khoa  
ném bánh lùi đậm chắc tôi  
khứu hơn ai. Nhưng dù có  
nói ra thì g chép tranh  
được cái vỉa mua bánh...  
của anh Nhì.

Còn anh Vú thi cũng bùi  
rộn lâm. Đãi hôm nay anh  
còn mặc làm tron cái việc...  
nặng nè là đi từng nhà các cô  
Bạn: chị Thu, Nghia, Văn,  
Liên, Thu, Prang... đe:

Mời các râm tháng ám  
này dời gót vào Hà-dông đi  
thưởng giangi chúng tôi trên  
đòng sông nè đê hưởng  
những cái saya của một ngày  
tết Trung Thu, dep... »

Chưa hôm tôi cùa kính  
hàng cái hôm bùi ánh nắng mặt  
trời hiên dối phải dập xe  
đảo vào Ha-éng thuyền thuỷ.  
Chí vú anh Nhì nói với tôi:

— Việc thuỷtuyễn thật là  
khó. Phải cùa đi thi họ may  
mới xong!

Làm như tâ là một thằng  
quých lâm.

Bèm nay là m lâm. Trăng  
tròn vành vại... Trên con  
đường từ Hàng về làng Tô  
người dì lại kíp ngọt. Ôi trên  
mặt nước sông hụt, ngay bên  
Độc xuồng bacon thuyền gỗ  
đang lồng lờ chờ đợi chúng  
tôi.



cá, còn khách câu đèn; nám canh vâng vâng chuồng  
chùa, kia ai niệm Phật. Mây sương rợp đất, bóng nǚ  
lò-mò; hồng nhạt qua sông, hơi thu heo-hát. Bạch-Cu-  
Di Tầm-Dương đưa khách, mỗi sầu xin sẽ làm hai. Tô-  
Đông-Pha Xích Bich con thuyền, trong cuộc hỏi ai say  
nhất?

Than off Tang-hai-nghin thu, kiep hỏi một đồng;  
nước chảy dà mòn, non cao bê rọng. Kiên-khôn nung  
dắc, cuộc vong tròn đánh, dâ cõi khuôn; trời đất xoay  
vẫn, chửi vinh nhẹ lồng gi lâm trọng. Chuỗi rucha ôm  
đòn mây dạo, bệ phong-lưu là cái bệnh da tinh. Vịnh  
giang ngâm giòi một thuyền, duyên vân-lỵ thật là duyên  
vô-dỵng. Cho biết cái vong danh-lợi, xác cõng lâ khong;  
suy ra trong cuộc trảng đèn, khéo sao bồng vặng. Lang  
chen quynh-tuong chưa cạn, chờ buộc thuyền tinh  
mảnh giang sông Nhuệ chưa mờ, dừng say giấc mộng.

(Septembre 1920)

DOANH-QUÝ

êm hó dến xếp xanh, dỗ, tim, vàng, còn anh Ninh  
thì chậm chạp di sau cùng. Nhưng anh có một mặt  
phản sự thû vị nhất là anh được giữ mấy cành bánh  
nuong và bênh dèo hàng Buôn.

Chúng tôi chia nhau ra làm ba tốp xuống hạ  
thuyền. Vâ nhung tiếng ôn áo cãi cọ nồi lên;

— Xã Lầm đưa thêm sang bên này một chiếc chiếu  
và một ấm nước chè lầu nứa dì...

— Chị Văn, chị Thanh & bên áycòn chị Yến chị Liên  
sang bên này vòi chúng tôi...

— Muốn ngồi đâu thi ngồi... nhung xin anh giao già  
sang bên này môt nǚa bênh nuong, bênh dèo và  
thuốc lá cho nó công bằng a!

Anh Vượng ngồi bên tôi đã cắt tiếng thật to đê nô  
câu này. Tôi đưa mắt nhìn anh đê cảm ơn thầm anh...  
Vâ tôi tự hứa rằng khi nào trúng số... thê nào cũng  
phải mời anh di «chén» cao lầu mót hóm.

Trảng mọc càng cao, chúng tôi dần yên lặng.  
Hai chiếc thuyền lồng lờ trôi theo dòng nước lồng lân.  
Bóng đèn điện cõa tinh Hà-dông đã khuất dần sau  
rặng cây den, ánh trảng nhẹ nhàng đuôi theo nhung  
chiếc chèo làm gợn sóng nước. Nhung chiếc đèn xếp  
hấp nén buộc vào nhung chiếc gậy con cầm ở mạn  
thuyền đang giao nhung tui lúa xanh, vàng, tim đỏ  
trên lán nước rung rinh..

Giới khồng gợn một lán mây, chí Mâ g trên cao soi  
minh xuống

HAI MUOI	d ðe k h o e
NAM SAU	s áng. Tất cả
võ trụ lúcy	chí cõ giang

dòng Nhuệ-

giang như  
minh tươi

dẹp vò ngâa, môt dòng nước trong trong và dăm ba  
ngọn đèn lấp loáng qua nhung rặng cây trên hai bờ  
sông lâm tối! Thỉnh thoảng từ xa vọng lại mấy tiếng  
trống, tiếng thanh la, nẫu bat và  
tiếng hèo reo cõa mót lùi trê cõ lê  
dang vui ruoc sú tu ở gân dâu  
dây.

Bắc xâ Lầm quay sang thuyền  
kia bão con :

— Chèo quá vè bên phải rồi  
cho thuyền qua cầu, khéo không  
dụng phái cõi đột.

Qua cầu chúng tôi đã di vào  
làng Tô với nhung ánh đèn, với  
nhung bức tường trảng nõi bật  
dưới trảng khuya.

Anh Vượng đã phâ tan sự yên  
tinh đầu tiên, Anh vỗ vào người



một cô gái quê dì theo chúng tôi  
để hát trong quán và bảo :

— Khai khâu... vai cầu di cho  
nó vui vui chứ các chị !

Ba cô gái quê ngồi sát lại gần  
nhau, đưa mắt nhìn nhau rồi  
diễn tình hát. Một giọng hát đều  
đều, ngân nga như kinh, khanh  
nhưng nhẹ nhàng như một  
chiếc lá thư rụng trước giờ  
chiều...

*Đường ra cách mảng đậm trường...*  
*Chẳng gần cho bót nhớ thương*  
trong lòng...

*Nghĩ em phản gai mà...*  
*Tìm người tri kỷ biết trống... nào*  
phương nào.

*Đêm nay vắng vội giáng sao,*  
*Thuyền tình biết dỗ nơi nào... giờ*  
bay giờ.

Ba cô gái quê ấy say sưa trước  
tràng gió đã dè hét tát hồn hồn,

như quên hết chúng tôi — những  
kẻ thi thành thô lão — đâu có hiểu  
được những mối tình chất phác  
của họ. Họ co hổ như chỉ nhìn  
thấy náo giang, náo nước, náo  
nỗi nhớ, tình thương của một  
người gái quê giản dị có lẽ đang  
ngồi đợi họ trên bờ kia...

Chi Liên lím dim mắt dựa cái  
đầu với cái má thơm ngào ngạt  
vào vai tôi. Tôi thấy lòng luyến say  
như đang thấy chị Hằng vừa ở  
cung Quảng-Hàn hạ xuống dề  
bông oán hận ánh Ninh vùa cung.

Những chiếc bánh tròn tròn  
do bàn tay tay trắng nuốt — và  
cô lè thơm phức — của chị  
Phượng cát dang bày trên cái  
chiếc đĩa sứ vẽ hoa. Bao nhiêu  
thị vị của nước, trắng mát sạch.  
Người nọ tranh người kia ăn  
uống thật vui vui...

— Cái chè tảo uớp thủy tiên  
này ngọt lạ, có dẽ dẽ ba hồn  
một gọi đây nha...

— Dạ, xin thưa rằng ông nhầm  
ạ! Nhưng bốn hồn - sầu - đáy, có  
phép tuya đây!

— À này này, ông bạn, bánh  
nướng hạt sen trắng muối mà  
đông bạn lại cầm cả lấy trứng  
muối thì còn chờ này ai ăn?

— Thế nào? Tôi thích ăn nhân  
trứng muối à? Sao không bảo  
mợ! Mới khôn thích làm  
nhưng lại vừa ăn xong! Thời đê  
sang năm vậy nhá...

— Xin chí cho tôi thêm chén  
nước trà nữa... chí nói tay ra  
một chút cho tôi nhở...

Và tiếng cười, tiếng nói, tiếng  
gọi tiếng thưa nỗi vang rầm cả  
mặt sông! Cảnh bên thuyền  
chúng tôi mấy chiếc thuyền  
khác đèn thắp xanh, đỏ, lòe  
đèn dì lại dưới trăng thanh; và  
ở đó cũng vọng ra những tiếng  
nô đùa của tuổi trẻ, eau ngày vui  
và bết đầu đáy... lại chẳng là  
những tiếng ban đầu của tình ai!

Qua làng Tô, làng Cử-Bà, làng  
Nhân-Hòa, chúng tôi lặng lẽ đi  
vào làng Thượng-Phúc. Trên bờ

Giặc mộng đang tươi bồng tan  
biến ngay khi anh Ninh cắt  
tiếng:

— Xin mời các cụ... ầm, thực  
đi cho nó vui ạ!

Ba cô gái quê im bặt hồn tiếc,  
và anh Kim ngồi nhòm ngay lên,  
anh xô vào tôi làm tôi vô tình  
hết mạnh phải chị Liên. Chị  
bàng hoàng ngồi thẳng dậy, mùi  
hương ngát của dầu, mà chị  
xa hồn tôi... và chị Hằng cũng  
Quảng không còn gần tôi nữa. Tôi  
bỗng oán hận ánh Ninh vùa cung.

Những chiếc bánh tròn tròn  
do bàn tay tay trắng nuốt — và  
cô lè thơm phức — của chị  
Phượng cát dang bày trên cái  
chiếc đĩa sứ vẽ hoa. Bao nhiêu  
thị vị của nước, trắng mát sạch.  
Người nọ tranh người kia ăn  
uống thật vui vui...

— Cái chè tảo uớp thủy tiên  
này ngọt lạ, có dẽ dẽ ba hồn  
một gọi đây nha...

— Dạ, xin thưa rằng ông nhầm  
ạ! Nhưng bốn hồn - sầu - đáy, có  
phép tuya đây!

— À này này, ông bạn, bánh  
nướng hạt sen trắng muối mà  
đông bạn lại cầm cả lấy trứng  
muối thì còn chờ này ai ăn?

— Thế nào? Tôi thích ăn nhân  
trứng muối à? Sao không bảo  
mợ! Mới khôn thích làm  
nhưng lại vừa ăn xong! Thời đê  
sang năm vậy nhá...

— Xin chí cho tôi thêm chén  
nước trà nữa... chí nói tay ra  
một chút cho tôi nhở...

Và tiếng cười, tiếng nói, tiếng  
gọi tiếng thưa nỗi vang rầm cả  
mặt sông! Cảnh bên thuyền  
chúng tôi mấy chiếc thuyền  
khác đèn thắp xanh, đỏ, lòe  
đèn dì lại dưới trăng thanh; và  
ở đó cũng vọng ra những tiếng  
nô đùa của tuổi trẻ, eau ngày vui  
và bết đầu đáy... lại chẳng là  
những tiếng ban đầu của tình ai!

Qua làng Tô, làng Cử-Bà, làng  
Nhân-Hòa, chúng tôi lặng lẽ đi  
vào làng Thượng-Phúc. Trên bờ

vọng ra những tiếng hát trống  
quân của các trai gái quê vùng  
ấy được ngày Trung-Thu tráng  
tối đã kéo tới đây để hát, để cười  
và để hò hẹn cùng nhau...

Tráng đã mọc giữa vòm trời.  
Giờ thôi có chiều mạnh hơn  
trước và mặt làn xanh lạnh  
lạnh đang bắt đầu bao phủ  
chúng tôi. Chúng tôi dừng thuyền  
lại sau sòng bến làng  
Thượng-Phúc vì ba cô gái quê  
đã thô thi xin phép «xác quan  
cho chúng em về! Tôi biết ở  
dòng kia sau lũy tre già đang có  
ba chàng trai trẻ bồi hộp đợi  
chờ và nồng lòng như thấy  
trăng rằm di chèm...

Y lời hẹn trước: anh Vinh —  
một chàng giới trai, trâm phán  
trâm Hanoi, nhưng quán ở làng  
Thượng-Phúc này — đã sai già  
nhàn đem ra cho chúng tôi hai  
mâm ốc nồi thịt hấp lá gừng  
với nước chấm gừng, ớt, dấm  
pha thật khéo. Vì — theo lời anh  
— di thuyền trên sông Nhuệ một  
đêm Trung Thu mà không có ốc  
nhồi thịt hấp lá gừng thì trăng  
rằm tháng tám sẽ không phải là  
trăng tháng tám nữa.... Cái ý  
kiến ấy không nói thi các ngài  
cũng rõ ràng chúng tôi đều đồng  
than khen là đúng hết sức...

Và tiếng vò ốc ném sáo sạo  
trên mâm đong, tiếng cười đưa  
lại ôn áo nồi lên một lúc nữa  
dưới ánh trăng thanh... Cao cao

chị Hằng vẫn bình tĩnh mỉm  
cười với vạn vật..

Lúc đó đã 12 giờ khuya...  
Thuyền lai quay về Hà-dông.  
Anh Vinh đứng trên bờ còn cố  
vẫy chúng tôi. Những rặng cây  
những ánh đèn, những bức  
tường nhà trảng soả lại lần lượt  
theo abau lui về phía sau thuyền.

Tôi nham matsu i mờ màng.Mơ  
màng một cách thú vị. Vì tôi đã  
được hưởng những cảnh giáng  
đìu dặm ở bắc biển Sầm-sơn,  
giảng mơ mộng ở sông Hương,  
giảng lạnh lùng ở hồ Ba-bè,  
giảng buôn bá ở Chapa, giảng  
bát ngát ở đê Cát bà và mội đêm  
giảng đầy thú vị trên bến Bục,  
chùa Hương nhưng chưa một  
đêm nào tôi thấy lòng cảm  
khoái như đêm nay dưới cái

giảng dịu dàng chất phác, một  
trầm phán tráng quê mùa trên làn  
nước Nhuệ giang...

Tất cả những thời cũ đã trở lại  
lòng tôi trong cái phút mơ mộng  
nên thời ấy.

Thuyền lai dừng dưới bến  
Độc... và người này người nọ lại  
lặng lẽ theo nhau bước lên con  
đường đất gõ ghè. Ánh giang có  
về buôn nhú trước một sự chia  
ly... Cập mắt của chị Yên mo-hồ  
đang nảy lửa trong bóng tối...

Tôi cuộn mình chảo các chi  
trước khi các chi lén xe để lặng  
lẽ giờ về...Nhưng mảnh áo hồng,  
tím dần dần dưới giang khuya.  
Và mài thơm cửa phẩn, son, da,  
thịt cũng dần tan trong đêm tối.

Tôi cuộn đưa mắt lên nhìn chị  
Hằng trên vách vịnh ở trên cao.  
Tôi dài thò dài... thò dài rất  
nhẹ... Vì trong lòng, tôi như thấy  
một sự buông choi với vô cùng  
thẩm thia...

Dòng Nhuệ - giang vẫn lạnh  
lòng chảy nhẹ một chiều!  
(September 1940)  
TÙNG-HIỆP

## Đồ chơi mới

### Mạnh-Quỳnh

Sé phát hành xuôi ba kỳ :  
BẮC, TRUNG, NAM.  
Mua buôn, xem mua  
hàng xin viết thư cho:  
M. NGÔ-MẠNH-QUỲNH  
36 Bd Henri d'Orléans - Hanoi

## NHÂN KÝ KÈO NHẨM !

Hiệu Đại-Quang, 23 hàng Ngang Hanoi xin nhắc lại để quý hiệu đại-lý và quý khách hàng thuở  
nhờ kỹ cho rằng: bản hiệu chỉ có cho xe ôtô đi khắp các tỉnh để bán chiêu hàng làm quảng cáo  
và có đặt đại-lý khắp các nơi, chờ khách buôn giờ cho người dem thuốc để bán hàng trang nhã, nếu  
không thấy người nào dem thuốc đến nhà giao bán hàng là lừa đảo Đại-Quang mà lại bán một giá  
rất rẻ, thì xin phải để ý kêu-mác lừa, vì đó chỉ là những thuốc giả hiệu, mua nhầm sẽ mất tiền то có  
khi còn bị lừa mua. Dùng thuốc Đại-Quang muốn được chắc chắn, xin cứ mua ở những nơi  
có treo biển đại-lý Đại-Quang và khắp các nơi, hoặc mua của xe quảng cáo, mời thết là thuốc  
chính hiệu; bán buôn bán lẻ buôn giờ cũng có giá nhất định, có mua xin nhớ phải nhận kỹ  
ngoài gởi ngoài hộp có chữ Đại-Quang và nhãn hiệu con Bướm Bướm thi mới khỏi nhận.

## HANOI — ĐẠI-QUANG DƯ'O'C-PHÒNG — HANOI

# MỘT ĐÁM HÁT TRỐNG QUÂN

Ta lập đầu dinh,  
Trống quân ta lập,  
đầu dinh.  
Hát lên cùng 'ô mồi  
tinh...nhau yêu nhau

Điệu hát trống quân là một điệu hát phổ thông ở dân-gian ta ngày nay. Hằng năm có sang tiết Thu, khi giờ mát mẻ, nhangs dân giang sảng đẹp, như râm tháng bảy và tiết Trung-thu râm tháng tám nay, mà think nhất là lết Trung-thu, vì là lúc nồng-cộng dã rời, phần nhiều các dân-thôn, từ đêm giang dã gần tròn cho mãi đến đêm giang dã gần khuya, các gai gai thường họp nhau ở một nơi rộng rãi, chia ra đội bên cảng lán trại hát những câu hát trao linh. Mỗi nơi theo một điều riêng, tùy theo thói quen, như hát vi, hát ghèo, hát đầm, hát lượn, hát quan họ và hát trống quân. Trong các điều ấy thì điệu hát trống quân đã thành một điệu thông dụng, không mấy nơi là không có.

Những câu hát trống quân cũng như câu hát các điệu khác, người ta cũng đặt ra những câu theo lời văn bài hát là những cái ái-tinh mộc mạc của nhangs anh nhiều, chỉ đó, tầm con mắt dù không ra khỏi lúy tre xanh, nhưng cái tình yêu cũng theo cái tuổi đến khi mà nay nó ra một cách mặn nồng tha thiết lắm. Cố kinh nhangs cắp gai gai, tình yêu từ đáy lòng nay nó thê nào lợt chấp nhật bằng những lời quê mùa thành nhangs câu ca mộc mạc rồi lại tự hát ra mà báy lúy cảng nhau, clang chura chan tinh-ai. Cố điều theo dáng tôi hát này, có hai cái đặc biệt, khép hàn các điệu hát trao linh

## I.— SỰ TÍCH HÁT TRỐNG QUÂN

của SỔ\* BÁO

một vầng không khí đậm-đông-lên, nghe cung thấu

Một điệu hát đặc biệt và lại làm một cách đặc biệt như thế. Chúng ta nghe thường nên cũng coi thường, có biết đâu chính nó cũng là một-dẫu vét trong một đoạn lịch-sử rất oanh-liệt do một tay đại anh hùng đã gây nên còn sót lại.

... Dưới bóng giang thâu...tr  
... Dưới bóng giang thâu ...tr  
Yêu nhau, xin tỏ cho nhau cung  
biết cung...tr

Hai là thứ âm nhạc để giúp cho câu hát thêm hay thêm vui, tức là cái trống, nhưng không phải là cái trống tang gõ mặt da mà nhiều nơi vẫn dùng đầu. Chính gốc lịch cài trống ấy cũng khác thường, người ta đàm một hổ dốt sáu ở nóc hộp hát, trên hổ có đóng một lỗ mản mồng che kin, hổ đần ván có đóng cái cọc có cảng thẳng một cái giây chéo, giữa giây ấy gõ buộc một cái giây thẳng xuong buộc vào một miếng gỗ ngang ở bên, dưới lỗ thủng tròn giây miếng ván. Đầu giây ở dưới miệng hổ ấy người ta có buộc mấy cái nhạc đồng, có nơi cầu thả thi buộc bằng chum vò ô nhồi. Thế là cái trống đây, người nào vào ngõi xuong hát tag cầm cái dài đánh vào cái giây căng giao hai cực, giọng hát tag điệu trống từng 4, 5 tiếng một, ai nấy đều nghe thấy những tiếng trống khác với tiếng trống thường: « Thịnh, thịnh, thịnh thịnh... » đó là vì theo sức gõ mạnh đã làm ra những tiếng do

không quên một việc mọi người không ai để ý, mà từ ngài nhận ra rất quan-hệ cần phải lưu tâm. Những quan-dội đã giúp sức vào chiến công ấy đều là người miền Nam đã lùi lang xóm, xa thân thích theo ngài lận ngói noi nước ra đây, gởi thân nơi đất khách, cái tình cảnh lạ non la nước, để khiến người chạnh-nhớ đến quê hương. Muốn cho ai nấy được

không khéo nỗi lòng để được làm tròn công việc lớn, ngài liền hạ lệnh lập những nơi và bảy những trò cho quân lính được tiêu khiển. Nơi tiêu khiển, lập ra những nhà thờ ở phố hàng Chinh, hạ nghiêm lệnh cho các mìn đầu phải trông nom giữ gìn con em cho được sạch sẽ, nếu để quân lính lai tối mà bị bệnh sẽ bị trọng phạt. Sau đó có mây nhà trái lệnh, ngài

truyền dem các mìn đầu và mây chuc gai dĩ đánh phạt mỗi người mây chục roi và gót trục đầu. Còn trò tiêu khiển thì một là cách hát trống quân này, nghe đâu ngài theo thói quen của một số đông quan lính, cho lập ra ở khắp các đồn, trại để mỗi khi quân lính nhàn rỗi làm thủ vui chơi.

Sở bảo

## II.— MỘT ĐÁM HÁT TRỐNG QUÂN :

### SAU ĐÈM GIẬT GIẢI

của HỌC PHI

Cái tin làng Lai-Hà dựng trống quân truyền ra lầm cho các ním thanh, nữ tú trong vùng Đông-anh nô nức kéo đến xem đông như nước chảy. Vì làng Lai-Hà từ trước đến giờ, vẫn có tiếng là làng hay chơi trống quân và có nhiều tay hát giỏi. Không những thế, giải thưởng ở đây bao giờ cũng to hơn các nơi: năm nào ít nhất cũng phải 5\$00, không kể các khoản lật vật khác. Năm ấy, số tiền trên kia tăng gấp ba, lại còn thêm nữa cản chè « Song Hỷ », ba bánh pháo « Đại Quang » và 10 vulong lụa nõi hỏa. Thật là một giải thưởng hùng-hii chưa từng bao giờ có ở vùng này.

S ì có cái giải thưởng long trọng như thế là vì làng Lai-Hà cũng như những làng khác trong tỉnh Hưng-yên vừa thoát được các nạn thủy-lụy dữ dội năm ấy tàn phá gieo hết mùa mang các tỉnh Bắc-ninh, Bắc-giang. Bảy giờ, mìn nước đã qua rồi, và trông thấy nứa sedge cây lúa ở ngoài đồng dương ủn-ủn tối, lén nứa những cỏ con gai dày thi, người ta phải nghĩ đến việc ăn mừng cho xứng đáng.

Đó mới là xét theo bẽ ngoài, bên trong còn một 'nguyên nhân nữa là làng Lai-Hà mới có một tay hát trống-quân lối lạc di vắng dà lúu vía vè. Người ấy là Mão què. Mão là tay giang-hồ lão-luyện, đã từng ghi những thành tích oanh-liệt về mòn bả trống quân trong kháp noi. Mới chưa đầy 30 tuổi đâu, chàng đã giặt được hơn 30 cái giải vành nứa vành nhỏ nguyên trong hụt Đông-Anh. Nhưng Mão có bộ mặt rất xấu xí và them vào đấy một cặp chân què gập tí thừa hé, nên dù chàng hát rất giỏi, chàng cũng vẫn chưa được lợi và mất xanh của một bạn đồng nghiệp nào trong phái đẹp. Là nghệ-sĩ, chàng đã quen với cuộc đời có quanh lầm rồi...

Giọng Mão rất hay, chàng lại thuộc nhiều

diễn-tinh — vì Mão là một người có học — và nhất là ứng khéo đặt những câu hát rất tài-tinh. Nếu là một thi-士, chàng sẽ có tài « xuất khau thành chương » được. Nhưng chàng chỉ là thí-sĩ của đám bình dân và cái thi-士 của chàng cũng chỉ nài ra trong những chỗ đông người...

Người ta không ngờ tài-nghệ như Mão lại có lừa bị thu một cách rắt đầu dồn. Lần ấy cũng ở ngày làng Lai-Hà này, chàng đã gặp một địch thủ rắt lợi hại bên phe nữ. Cô nàng ấy tên là S nh ở bên làng Phượng. Vì cô có nướu đòn ngang nứa den, nên người ta thường gọi cô là Sinh den. Tuy thế cô không xấu chút nào, trái lại cô rất có duyên, nhưng lại rất kiêu-kỳ và đong đưa. Cô đã thắng được Mão không phải vì cô hát hay hơn Mão, nhưng vì cô có những con dát rất hiền hòa, không biết có học được ở đâu...

Từ ngày bị thua, Mão phải bỏ dất Hưng-yên ra đi một dạo. Chàng lêc cắp chàu đi lang thang khắp kẽ cung thôn quê, đến những nơi thường hay hát trống quân để tìm cách trau giồi nghệ-thuật. Chỉ phục thù lúu nào cũng sôi nổi ở trong lòng Mão và chàng tựhứa nếu không trả được thù thì không bao giờ còn di hát nữa.

Thế rồi, năm ấy Mão mới trở về làng Lai-Hà. Các trai làng, theo lời yêu cầu của chàng và nứa dịp được năm lúa tốt, liền tổ-chức cuộc bát áy rắt long-trọng. Về phần Mão, chàng cho dân giây lén những cây da ở kháp các ngã đường thách. Sinh den phải đến để giài, nếu không sẽ bị coi như là thua rồi. Sinh cũng biế: Mão đã dầy công luyện tập lúu để rúa cái-nhục nứa xưa, nhưng với cái tinh kiêu-hanh của nàng, nàng không hề nao-úng. Được tin Mão thách mỉnh, nàng mỉm cười nói:

— Được lắm! Đề cho thắng quê lần này sẽ  
phai bắn sỏi hòn đất Hưng-yên.

Nhưng thật tình hòn nòng rất vui lòng được  
hát với Mão, vì từ ngày anh chàng quê ấy đi  
vắng, nòng không còn tim đâm thấy một địch  
thủ xứng đáng. Còn bọn mì mà phải hạ mình  
hót với đàn chim sẻ thì còn thú gì nữa!

Trống quân dựng ngay ở trên khu đất lỗ  
hoang trước cửa trường học. Đó là một sợi giấy  
thép dài 5 thước, hai đầu buộc vào hai cái  
cọc chôn xuống đất, chỗ giữa bắc qua một  
chiếc thùng gỗ. Hai phe nam, nữ ngồi hai bên  
giấy và mỗi khi hát xong một câu lại gõ vào sợi  
giấy thép thành những tiếng: *thinh-thinh-thinh*.  
Gần đây một người am-tưởng về trống quân  
được cất ra ngoài cầm trịch. Người cầm trịch năm  
ấy là bắc Lý Xuyên ở làng bên cạnh.

Cuộc hát bắt đầu từ mồng mười tháng tám,  
ban giờ giải la ba đêm. Thường thường, tối  
hôm đầu hai bên chỉ hát chơi bời, chao dồi tình  
tử,打好 quay hồi hồn què quán già sự của  
nhau. Nhưng lần ấy, Sinh vừa thấy Mão bộ  
chán quá đến đã hát điệu ngay:

## KỶ SÀU Ở TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT 'SÉ CÓ ĐĂNG MỘT TÀI LIỆU RẤT QUÝ GIÁ:

### 14 ĐÔNG CHỮ: 5000 BỐNG

một chuyện tình bằng thơ rất nồng nuối:  
**DƯỚI CẦU GIANG-TÔ**

một chuyện phim rất hay:

## YÊU SAO ĐƯỢC NỮA

một bài thơ dịch của Nguyễn Giang:  
**NGƯỜI CHẾT SUNG SƯƠNG**

doạn thứ hai của chuyện Liêu-Trai  
Chi Dị Nhật-Bản:

## CAI ĐÈN LỒNG

và cũng trong số ấy trình hai mục mới:  
**KHÔNG ĐÓ THÌ ĐÂY**  
của TIỂU-LIỆU

và

## DIỄN VÌ CƯỚI

của TÙNG-NHẾP

và mục

## THI - CA ĐỨC

« Tô mặt nấm xưa,  
« Tài hoa tô mặt nấm xưa,  
« Ở đâu thắng-thinh-thanh-thanh tho buoc vào.  
« Non tiên cách mấy trường cao,  
« Xui lòng Tô-Tử lợi vào Bồng-la.  
« Nhìn qua đã biết là ai.  
« Đề em phản thính mấy lời chàng nghe:  
« Hung-yên phải bắc Mão-quê,  
« Nấm xưa thất dẫu bay giờ lại đây ?»  
« Phinh thung thinh.»  
Mão hơi cau mặt vì cău hủ suy của Sinh,  
nhưng chàng cũng ung dung đáp rays:  
« May đậu may khéo là may!  
« Thay em anh lại trưởng tây (tên) bán hàng.  
« Nhưng thời anh đã hiểu nàng,  
« Thủ tài phen nứa với nàng xem sao.  
« Non tiên dù mấy trường cao,  
« Nhờ thuyền Tô-Tử lợi vào bê hos.  
« Tháp cơ trước chửa suy ra,  
« Một cửa mướp đắng này đã gặp nhau.  
« Một lồng như ý sở cầu,  
« Biết rằng cơ tạo khéo dẫu lọc lừa.»  
« Thinh thung thinh.»

Tuy bị trả lại một miếng khó đau, nhưng Sinh  
vẫn không thôi châm chọc, và không cần suy  
nghĩ một phút, nàng lại hát:

« Nhạc trống tài-tử (em) quá ưa  
« Mượn anh tạm dụng (vẽ) coi dưa mấy ngày.  
« Thinh thung thinh.»  
Lần này Mão mím môi ng cười ranh-manh,  
dập liên:  
« Rằng sao tôi lại khéo may  
« Bày giờ em mượn tôi rày coi dưa.  
« Tay rung nhạc ốc lắc lư.  
« Tay cầm lầu chuoi phát có bành bao.  
« Vườn dưa em ở nơi nào?  
« Thị em trồ lối vào để xem.  
« Ra công coi sóc ngày đêm,  
« Gửi vài hột giống đưa thêm em giống.  
« Về sau hoa quả cùng chung  
« Bồ công em giống, hết sức anh coi.  
« Chắc rằng có được như nhau,  
« Đầu mèn bia đá chẳng (có) sai tắc lồng.  
« Gaé cho thực nữ mà hỏng  
« Thị gan dợ với anh hùng rơm dày.»  
« Thinh thung thinh.»

Câu trả lời của Mão thật là thần linh! Chàng  
không từ chối làm bù-dìn coi vườn dưa cho  
Sinh nhưng chàng đã khéo đem vườn dưa vỉ với  
Sinh làm cho Sinh cũng phải thầm khen và  
không dám kiêu hnh quá nra. Tay vậy từ lúc  
ấy trở đi, hai bên cũng chỉ hát những câu châm  
chọc, chế diều nhau. Bên nào cũng có những  
câu xô rất đau và già lời rái khôn khéo, làm cho

những người đi xem phải luôn luôn vỗ tay thán  
phục. Thỉnh thoảng mọi cậu trai lảng quâ cao  
hứng lại thường riêng hòn nam hay hòn nữ một  
coi dẫu hay một gõi thaoku là đề tö lồng mến tài.

Qua đêm thứ nhất, rồi đêm thứ nhì, hai nhâ  
nghe-ết ấy vẫn không chịu kém nhau một chút  
nào, và người đi xem vẫn được bồi hộp từ đầu  
đến cuối. Nhưng đến tối hôm giết giải người ta  
mới càng bồi hộp hơn nữa. Vì tài-nghệ đôi bên  
ngang nhau nên không ai dám nói trước Mão sẽ  
thắng hay Sinh sẽ thắng. Nhưng chỗ nào cũng  
thấy xôn xao bàn tán, phái bênh nam, phái bênh  
nữ cãi vã nhau không biết chán...

Lần này Sinh lại mang những câu đó hiền  
hòc năm xưa đã làm cho Mão phải tặc họng ra  
đổ, nhưng trái với nàng tưởng, Mão giáng đầu  
ra đầy không sai một chút nào. Và chàng nhai  
định không chịu nổi lại ngay, dè đến quá nửa  
đêm xem chàng Sinh đã cạn câu hỏi rồi, chàng  
mới bắt đầu tấn-công.

Cái phương pháp của Mão là hỏi từ nhữn  
câu thật đe děn những câu thật khó, để cho Sinh  
trả lời được mấy câu đầu rồi chàng mới hối đến  
diễn-tich — khoa sô-trường của chàng:

« Mừng nay vận mồ hành thông  
« Bắc-Nam hòa thuận tây đông thái bình.  
« Rằng năm Gia-Ính triều Minh,  
« Bốn phương phảng lặng hai kinh vững vàng  
« Trái bao giò núi mua ngàn,  
« Đài già già sóc lái gan gan lý.  
« Hồi em tên họ là chi?»

Sinh giáng :



« Vả em là phản nữ nhi,  
« Vụng hèn tài mọn chấp giồng nhan.  
« Trái bao giò núi mua ngàn,  
« Đài già già sóc lái gan gan lý,  
« Muỗi tường tên họ là chi  
« Phải chăng phỏng đá bồi thi phải không?  
Thúy Sinh giáng được, Mão cũng khen lấy lè  
đè hỏi câu khác:

« Phun châu nǚa ngọc nức lồng.  
« Bồ tường kinh sứ lại thông chuyện ngoài.  
« Tiếng đồn thực nǚ đại tài  
« Bây giờ anh hỏi một nhai phản minh,  
« Rằng năm Gia-Ính triều Minh,  
« Bốn phương phảng lặng hai kinh vững vàng,  
« Tài hoa ma mọi già gan  
« Hồi rắng tên họ anh chàng ở đâu?»

Sinh tuy biết nhiều câu đố hiền hòc nhưng  
chỉ thuộc những vật dùng hàng ngày, còn vේ  
diễn-tich thì nàng không hiểu mấy, nên không  
thể nào giáng được câu đó trên. Mồ hỏi chày  
trên đầu người nàng và luối nàng liu le,  
nhưng chàng lẽ ngồi im thi còn the dien gi nữa  
nàng đánh phải nhưng-hòi xin Mão giáng hộ:

« Một lồng như ý sở cầu,  
« Xin chàng nói lại trước sau sự linh.»  
Lúc này Mão đã thấy hơi hùi được con giận,  
chàng ngang lên nhìn bắc Lý Xuyên cầm trịch  
đoạn cách hò và ung dung giáng:  
« Rằng năm Gia-Ính triều Minh,  
« Bốn phương phảng lặng hai kinh vững vàng,  
« Họ Lương tên gọi Thạch-An,  
« Triều vua Gia-Ính rõ ràng tài hoa,  
« Thủ là trong ngọc tráng ngà,  
« Thúy minh không biết giáng ra mấy nhòi  
« Đôi ta cùng một lồng chơi,  
« Thấy em thụt nữ già lời cung xinh.  
« Bây giờ lại hỏi phản minh  
« Tài hoa ngô bết sự tình anh hay.  
« Ở đời một giồng là thay!  
« Đêm đêm hì nguyệt ngày ngày có thai.»  
« Thinh thung thinh.»

Những tiếng: *thinh/thung/thinh/thinh* / chí nhác di  
nhắc lại mãi sau-cô đồ của Mão làm cho Sinh  
càng rối ruột. Biết làm thế  
nào bây giờ? Giáng thi không  
giáng được mà chí  
hang thi trời! còn  
cái nhục

nă̄o nă̄o thă̄m thiā hơ̄n nă̄u Lòng tự ái  
không thể cho phép nàng hạ mình xuống như  
thể được. Nhất là nàng vẫn thường tỏ vẻ khinh  
Mão ra mặt và ngay hôm trước đây nàng cũng  
còn ché diều không tiếc lời cái anh chàng què  
ấy!

Thinh! thung, thinh! Những tiếng trống quân  
kêu mỗi lúc một thêm giục giã, Sinh không còn  
luồng lỵ được nữa. Thôi thì nàng đánh hàng  
phục vậy. Như thế là ra cũng còn giữ được thể  
diện với công chúng và chia được cái giải  
thưởng kinh sú kia.

Thinh! thung, thinh! Sinh cùi mặt xuống bến  
lớn nhất:

« Thay chàng tôi bốn cợt chơi  
« Thị gau mới biết là người tài hoa.  
« Chấp chí bồ liều dan bà,  
« Giữ gìn cho vững bông hoa trên cành.  
« E khi sóng gió bất bình,  
« Đanh thần phản thiệp, ngại danh giá chàng  
« Ấy mới tài, ấy mới gan.  
« Xin chàng bảo lại rõ ràng thiệp hay.»

Hứ! có thể chứ! Cái công luyện tập của Mão  
không phải là vô ích. Thủ xưa dì già được rồi,  
hây giờ Sinh đã phải minh xuinh xin thi  
chàng hép lường gì mà không cho.

Nghĩ thế rồi, Mão mắng mủi cười tự đắc:

« Hay hay, hay thực là hay,  
« Lắng nho có lẽ chịu tay bợm già.  
« Thuỷ quyển rõ mặt tái hoa,  
« Nến nang đã chịu thi là cũng lò,  
« Cát đằng thuận nỗi giò dùm.  
« Chấp chung lán tảo sớm trưa túy lòng.»

Sinh họa theo:

« Sám thương dã vạn chữ đồng,  
« Biết người biết mặt biết lòng làm sao?  
« E khi chiếc bách ba đao,

« Nô chìm cung mạc lùi náo rủi may.

« Sắt cầm hõ đã bén giấy.

« Thiếp xin thưa lại câu này vui chuug.»

Hai chữ vui chung của Sinh nghĩa là xin chia  
giải với Mão, nhưng sự người cầm trịch không  
nghe, nàng liếc mắt một cách rất tình tứ về phía  
người ấy rồi hát:

« Đây nhiều tài tử anh hùng,

« Biết rằng lòng có chắc lòng cho ai.

« Sợ khi éo chúc nài mai

« Thể trong dù lớn hơn ngoài khó phân

« Vụng bèn lòng lumping sái nhán,

« Tùy lòng giải cầu xǔ phần được nhớ.»

Bác Lý Xuyên hiểu ý liền trong Sinh cả cười  
và phê vào tờ giấy cầm trịch cho nàng được  
ngang khuyễn với Mão...



## LỊCH

### TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

Quyen mẫu lịch Trung-Bắc Tân-Văn năm 1941 đã in xong.—Ngài nào muốn xem mẫu lịch Trung-Bắc Tân-văn xin viết thư về 36, Boulevard Henri d'Orléan HANOI

bản quán sẽ gửi ngay. Ngoài ra thứ lịch bóc hàng ngày như mọi năm, năm 1941 nhà in Trung-Bắc Tân-Văn lại có thứ bloc giấy hàng ngày để bón giấy và lịch hàng tháng in hai mặt mỗi mặt 6 tháng để treo tường. Hãy hỏi mẫu lịch

TRUNG - BẮC TÂN - VĂN

1941



Hồi năm qua: sau ngày giật giải trống quân ở  
làng Lai Hạ, bây giờ Mão què không dì hát giải  
nữa, và lần hồi kiểm tra bằng nghề đoán thè ở đền  
Mẫu-Dương, còn Sinh bây giờ là bác... Mão gái.

HỌC-PHI

NGÀY ĐẠI-HỘI SAU  
NÀY CỦA CÁC TRẺ EM  
TRONG NƯỚC

Nếu có cái tết Trung-thu như thế, các em  
mới khỏi hờ hững với những bạn nhỏ nước ngoài.

Phải lấy cái tết Trung-thu để huấn-luyện một  
cách khôn-khiết và dễ-dàng lấy những lớp người  
mai sau...

Tết chay nó sẽ giống như thế và mãi mãi như  
thế. Nô — tết Trung-Thu — bây giờ đã gần hoàn  
toàn dành riêng cho các em, nhưng nó không có  
tồn chặc, không được săn sóc một cách chu đáo.  
Người ta mặc các em tha hồ hưởng hết thú  
chơi đùa ngày hóm đó mà tự các em phải tìm  
kiếm tay đỡ sự chơi đùa do lợi hại hại, không ai  
hề nghĩ tới...

Thật là một sự thiệt thòi lớn cho các em. Còn  
chó gi mà các em không đừng cả dậy tối nỗi lòn  
lên rằng: « Các bác phu huynh, các ngài hãy mai  
mùa cho chúng tôi một ngày Tết Trung-Thu mới,  
nó phải là một ngày dài hội cho toàn thể các trẻ  
em trong nước. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng,  
chúng tôi phải được say sưa nô đùa, ca hát, để  
hiểu những cảnh đẹp của trời đất, để thu nhập  
lấy nhiều đức tính cần phải sắm có trong các bộ  
óc con non nớt của chúng tôi! »

Tết trời thu không nắng lâm và cũng không  
lạnh. Trời êm á, nhưng có vẻ buồn. Buổi sáng  
sẽ h้อม áy, ngoài phố đã thấy một quang cảnh  
hơi là mệt bảy ra. Tuy vẫn những người quét  
đường lạng lẽ và chăm chỉ làm việc, những  
hang xóm chào vửa ton tả gầm hảng vửa lanh  
lảnh rao, nhưng ai mà bỏ qua không để mắt  
vào các lỗ học trò nhỏ kia được.

Hôm nay chúng đi học sớm lâm. Nếu chúng  
không cặp sách, mang cặp thì mọi người có  
thể nhận làm đây là những cô cậu nhỏ di dự

tết hay đi dón dưa một vị khách quan nào vậy. Chúng ăn mặc chỉnh tề, nghĩa là gọn gàng và sạch sẽ hết sức. Bao nhiêu sự vui vẻ đều lộ ở nét mặt chúng.

Chúng đi thành từng đoàn, từ thăm trò chuyện, khoe hồn với mọi hôm là xô đẩy nhau, đùm đá nhau, chạy ngang dọc ở đường mà nghịch ngợm.

Có phải vì những bộ quần áo sạch sẽ và gọn gàng kia mà chúng phải giữ gìn thế không? Không đúng. Bảo rằng chúng không đưa nghịch, đùm đá nhau vì chúng sợ hãi, sợ hỏng quần áo mới, cũng có lẽ, nhưng ta nên biết rằng trong cái ngày hôm nay, nếu muốn tìm được một nét mặt buồn bã, cau có, tức giận của một trẻ em ở đây là một sự rất khó khăn vậy.

Bao nhiêu sự thù ghét nhau, giận dỗi nhau; đùa mắng đi từ ngày hôm nay.

Đây kia là hai cậu bé đang nắm tay chặt chẽ cùng nhau đi học, chúng thủ thi chuyện trò với nhau, có lú: cùi hai đầu cười ngọt đùi như muối ngọt cùi vào nhau mới đủ chia sự vui vẻ cho nhau.

Áy thê mì ngay hôm qua, chính là kẻ thù của nhau đấy. Ai có dám nghĩ được như thế không?

Trong sân trường, các cuộc đấm đá nhau không thấy có, Kho mà nghe được một câu tục tĩn. Sự vui vẻ của tình thần đã chiếm hết cả tâm hồn lũ nhỏ ở đây. Chúng chẳng muốn đứa nghịch nhảm nài gì nữa, chúng chỉ yên lặng nhìn nhau cũng đã thấy tràn ngập cả cảm xúc sướng trong lòng.

Ở lớp học, thấy giáo hồn này không phải đậm nhẹ một chiếc thước vào bàn, không phải một lời gắt giặng. Không một con «zero» nào đám bén mảng vào quyền sở hữu...

Cá lớp yên lặng trước tiếng trống tan học 15 phút. Thầy giáo nghiêm nghị đứng dậy rồi vui vẻ nói:

«Các con, ngày mai là tết Trung-thu, một ngày đại hội của các con đó. Trước hết thầy mong rằng qua ngày Tết, thầy sẽ được thấy các con «hồn» bay giờ nhiều. Nếu các con là một trò cười, qua tết Trung-thu, các con sẽ là một trò châm. Con sẽ là: cái tết Trung-thu để mà giấu bối những tinh xảo, để mà vui vẻ hăng hái trên đường đời của các con sẽ phải đi. Các con hãy lấy cái tết Trung-thu để mà đánh dấu lấy một năm đã qua của các con, nghĩa là nó sẽ đem cho các con thêm mì tết nữa.

Các con phải vui mừng để dón tết cái tết mới của các con.

Tết Trung-thu nó mang lại một tuồi nữa cho các con tức nó mang thêm một cái trách nhiệm nhỏ bắt các con phải ghé vai gánh vác đó.

Các con năm nay học lớp tư, sang năm học lớp ba, sang năm nữa, học lớp nhì, rồi lớp nhất. Không thể năm tháng lốp ba, sang năm lại lốp ba, rồi cứ lốp ba mãi. Mà lên mỗi lớp các con lại thấy dân cái khó khăn của sự học.

Đó, những năm đã qua khác những năm sắp tới là thế. Vậy mỗi khi mang thêm một tuồi, các con phải thận trọng.

Các con chỉ có thể là một người học trò xấu trước cái tết Trung-thu, nhưng sẽ phải là một người học trò tốt: - tối mài mãi - sau cái tết Trung-thu vậy.

Các con có nhận thấy rằng: tuần Giáng đẹp nhất trong một năm là tuần giáng Trung-thu không?

Dưới ánh giáng trong, không một tia sương, các con nó đứa vui vẻ. Lòng các con cũng giống ánh giáng đó, không chút gợn mây may.

Giáng-mọi tuần là gì không biết, chứ giáng Trung-thu chính là cái bóng của sự đoàn kết, của những tần lòng trong sạch, của sự vui vui, vui vẻ làm việc của các con con.

Người ta vui đùa với giáng, người ta nồng rực ngâm thơ với giáng, người ta bơi thuyền giáng, người ta ca hát với giáng đều chỉ là một cách ca tụng, chia vui gián tiếp với các con.

Đêm hôm ấy, các con có thể không hö then, đứng thẳng người nhìn giáng mà nói rằng:

Giáng hời, giáng hời, ta nguyện cùng giáng từ đây tri ta sẽ trong sạch như giáng. Giáng vui hồn nay, nhưng ta sẽ vui mãi mãi. Giáng đem ánh sáng rải khắp mọi nơi, thì ta cũng sẽ cẩn vui đến cho khớp mọi người. Ta chăm học, thầy giáo ta vui, ông bà ta vui, cha mẹ ta vui. Ta yêu mến bè bạn, bè bạn ta vui. Ta giáp đỡ mọi người, mọi người cùng vui...

Giáng hời, giáng hời! Ta nguyện cùng giáng thế.

Và đêm nay năm sau giáng dù vẫn thế,

nhưng thi sẽ hơn mãi mãi!!!

Thầy gáo bà giọng, và chấm hết bằng cái mím cười, sẽ nghiêng đầu, lướt mắt nhìn lúp trò nhò nhô đặt hét cùi một bùi hi vọng vào chúng.

Tiếng vỗ tay của học trò rộ ran. Một cậu bé chàng lớn tuồi nhất lớp, lạng lách đứng lên, sẽ nói bằng một giọng run rứt vì quá cảm động:

«Chúng con xin cảm ơn những lời dạy dỗ của thầy. Lúc này chúng con thật không biết nói gì hơn nữa, chúng con chỉ xin hứa sẽ làm vui lòng thầy, vui lòng mẹ cha và hứa nhay mọi người...»

Cậu súng sướng và cảm động quá, ngồi bịch xuống ghế...

Tiếng vỗ tay rào rào.

Có phải là những tiếng vang của một lời hứa hẹn tốt đẹp đầy chặng?

Ngày mai rằm tháng Tám..

Quang cảnh ngoài phố về chiều tối tấp nập vui vẻ quá. Các cô cậu nhỏ di lũ lượt ở bờ kè. Đây là một phô bát đồ chơi. Người ta thấy bày la liệt ở các cửa hàng những đồ chơi đẹp. Những thanh gươm, những con ngựa gỗ, những khâu súng là loại đồ chơi của các em trai. Về phần em gái, thì có những cái nhà bếp xinh xinh, bộ soong chào bé nhỏ.

Đè láng ta nghe, người ta phải ngạc nhiên, phải cảm động và phải mừng thầm khi thấy bọn trẻ nhỏ chào nhau, chúc nhau:

— Ngày hời của chúng ta đã tới, tôi chúc anh sẽ có một cái sức mạnh như con sư-tử kia!

— Tôi chúc anh sẽ là báu thân của thành gươm, yên ngựa nọ !...

Trong nhà, ông bà cha mẹ quây quần với dân chài, dân con. Dưới ánh sáng dịu dàng của những cây nến, trên mặt tẩm vải trắng, bày rát thử tự mây chiếc bánh ròn tròn trắng nuốt. Trên những bánh không có những hình vẽ lát mǎn, những con giống cứng queo. Người ta đều thay vào lòng hình lịch-sử: hai bà Trưng, bà Triệu Á-Âu, vua Lê, v.v...

Gia đình để một cái đầu sư-tử. Biểu hiện của một sức mạnh mà hầu hết các trẻ em trong nước phái có.

Ông cao Yết gióng hối chầu :

— Hôm nay đã tới ngày «hứa» của các cháu. Vày mì chủ sẽ hứa với ông những điều gì nà?

Một cậu bé nhanh nhau đến gần ông, áo yếm nói :

— Cháu hứa sẽ làm cho ông bà, cha mẹ, được vui lòng suốt năm tới, và mãi mãi....

— Cháu sẽ làm gì để ông được vui lòng nà?

— Cháu sẽ vâng lời người trên, cháu sẽ chăm học, yêu mến và giúp đỡ mọi người, cháu sẽ là một đứa trẻ hoạt động, thảo vát...

Đứa bé nói một cách ngay thơ đáng yêu. Ông nhìn cháu, súng sướng ngồi vuốt bộ râu bạc, rõ chí con biết cùi lát hứa cháu vào lòng, hồn hit.

— Nào, cháu ra múa sư-tử cho cả nhà xem đi...

Đứa bé nhìn ông rồi hối đưa:

— Vây ra cháu sẽ làm một ông chúa sơn-lâm.

— Chính thế, chúa sơn-lâm hứa cho tôi biết sức mạnh di nào!

Đứa bé cởi áo quần dùi, chỉ mặc một chiếc áo lót mảnh và một cái quần cũ, nhanh nhẹn ra bắn lấy cái đầu sư-tử.

Cá nhà, lùi này không ai bão ai, đều cất tiếng nói :

— Chúc cho con (cháu, hay anh) sẽ mãi mãi có cái sáu khỏe quý báu như em, vị chúa rồng! Tiếng trống, tiếng thanh la nồi tên như hòn theo đè ca tụng và chúc cho đứa bé có sức mạnh...

Mây em bê hòn, cầm mõi em một chiếc đèn đứng đầu hòn bến, tuy là một cảnh nó đưa con trong nhà, nhưng phảng phát có vẻ uy nghiêm, và trật tự. Ai này đều chăm chú nhìn cái dáng điệu múa lòn mảnh mẽ của bé nó với chiếc đầu sư-tử. Mánchez vài hòn phát phới uốn lượn ở phía sau cho người ta cảm giác lạ, tưởng đây là một luồng gió, một đám mây bùi đang bao phủ đê truyền cái sức mạnh thiêng liêng vào các cơ thể cậu bé. Và có lẽ cả cậu bé cũng nghĩ thế.

Cận đê ngứng tay múa. Người ông đứng lên cẩn thành gươm gỗ và một chiếc bánh ròn in hình một người anh hùng của quê Việt-Nam thêu xua :

— Ta tặng cháu một phẩn thường này, đây một thanh gươm gỗ và một chiếc bánh ròn in hình một người anh hùng của chúng ta thuở trước!

Cá nhà vỗ tay vui mừng.

Trong khai ý bên ngoài, giáng sáng tỏ như ban ngày. Ở mặt hồ những chiếc thuyền đua nhau lượn. Tiếng trống em ca vang một vùng trời. Nhiều trò chơi vui và thú vị do các trẻ em dự. Kia là một trận Bạch-đằng-Giang đang thao diễn bằng mười chiếc thuyền.

Tiếng gươm giáo gỗ va vào nhau, tiếng mái chèo kêu dồn dập ở mặt nước, tiếng hò reo ầm ầm náo nức cùi góc hồ. Các chú Yết-Kiều iển đang ra sức vùng vây dưới nước, đây là cuộc hoi thi.

Trên bờ có cuộc thi đùa. Muôn xem cái tài thủ công của trẻ em phải tìm ở chỗ này. Bao nhiêu kêu đèn là: kiệu Hưng-Đạo-Vương, kiệu Lê-Lợi, kiệu Cồ-Loa, kiệu Ngọc-Son, kiệu Sắc-Manh. Mỗi kiệu đều làm bằng nan, dan thành hín, tó màu rất đẹp.

Tiến một bãi cỏ rộng, các đoàn sói con họp nhau thành từng đoàn để làm trò vui cho mọi người xem.

Các trẻ em hót rộn, các đoàn sói con họp khép chung. Chúng cũng được hưởng dù sự nô đùa như các trẻ khác. Người ta đem bánh và đồ chơi phát cho chúng.

Giau, nghèo, ai cũng bảo không đi dội với nhau được. Đến nay trước cái cảnh này, người ta mới biết rằng nhầm: dưới ánh trăng bên gốc cây, những « cùm ấm » thủ thi truyền trò với các bạn áo rách vai, quần vad ống...

Tìm người ta phải bồi hồi, khi thấy chúng lặng lẽ chia cho nhau những mảnh bánh, ngả đầu vào nhau kể những chuyện vui...

Càng về đêm trăng càng rõ. Đêm thu hơi lạnh nhưng ai cũng nhận thấy một sự đậm ấm, sự đậm ấm trong một đại gia đình !

Sáng hôm râm các cuộc vui trong nhà đã bế mạc. Sớm tinh sương, các cô cậu nhỏ đã lũ lượt họp nhau ở góc đường, vỉa hè để chờ giờ khởi hành du lịch. Cố họa xe đạp, cố hòn di chôn. Nào khăn, nào gối lấp ló, lướt kéo nhau đi khắp ngả. Kế Đồng, người Tây, nhưng noi danh thắng, những đèn dài lịch sử hâm nay sẽ có dịp « tiếp đón » những bạn khách quý này. Trên các con đường quan lộ, riu rít những đám chim non, nhưng khỏe mạnh và hoạt động hết sức.

Bữa cơm ngày hôm nay sẽ tự tay chúng sửa soạn, chúng sẽ hi hoáy vo gạo, bi hục nhộm bắp và trui cười ăn một cách ngon lành bữa cơm dù có khé, có nát, nhưng cũng đã tự tay chúng làm ra.

Giờ hôm nay là giờ của chúng, mây hôm nay là mây của chúng, gió hôm nay là gió của chúng, cây cỏ hôm nay cũng là cây cỏ của chúng nốt. Hèn gì mà chúng không vui, hèn gì mà chúng không sung sướng !

## CỤ NGUYỆT LÃO

(Tiếp theo trang 7)

bản đồng-nghiệp của cụ ở Tây-phương bắn mũi tên xuyên thủng cả hai trái tim và cảm chất vào đó, thế mà có lúc nó cũng chia lìa rời rã nhau được thì sao ?

Theo sự tin tưởng trên bến Tây-phương, cuộc hôn-nhân của loài người, do vị thần Yêu là Cupidon chủ-trị, sắp đặt. Ngài xem cặp trai gái nào xứng đôi phải lửa, thì bắn một mũi tên thần xuyên qua hai buồng tim của họ, định lại làm một. Thế là ngài phôi hợp anh chị trốn nén vợ chồng.

Ta thấy khắc trên da cây hoặc vẽ trên bức tường một mũi tên đậm qua hai trái tim, dù biết dưới gốc cây chân-tường ấy vừa mới có đôi trai gái ngồi tình tự thê-nguyên với nhau đáo dai.

Có lẽ việc hôn-nhân trong thiên-hà vừa bạn vừa nhiều quá lầm, cho nên chính phủ nhà trời phải đặt tội hai thượng-thứ trùng nom mới xué: cu Nguyệt-lão ở phương đông và thần Cupidon ở phương tây.

Nhưng hẵn loài người càng ngày càng tinh ma quỷ quái hơn, một khi vợ chồng đã chán chê nhau, cũng như đã bể được hoa hay đã đào hết mò, thì họ chỉ cưa một tí, dù làm dứt sợi giây то của cụ Nguyệt lão, và nhô mũi tên của thần Cupidon để dâng như chơi.

Quán Chi

Các bạn học sinh  
đôi chò được giấy

**Rata**

VÙA ĐẸP, VÙA BỀN, VÙA RẺ  
ĐẠI-LÝ KHẨU CÀ ĐỒNG-DƯƠNG

MẠNH QUỲNH

## NGU'ÒI TRINH NỮ' CỦA RÙ'NG

(Tiếp theo và hết)

— Hãy nghe tinh binh chúng  
nó ra sao đã chứ?

— Con biết cả rồi!  
— Con biết làm sao?

— Rằng chúng nó chắc đang  
sắp sửa hộp ô Hàng đợi.  
— Tại sao?

— Để biến lám: một khi anh

Tòng trốn thoát thì chúng nó  
phải làm thật nhanh để còn chạy

sang mìn Ba bể.

— Phai, phai...

Về đến dinh, Nhạn sai cho  
ngựa ăn uống đoạn lập tức sửa  
soạn để lên đường.

Lúc nàng Nhạn và Tòng sắp  
ra đi thì một lão già ở ngoài vè.

Nhạn reo to:

— A, lão Pán!

Tòng cũng nhận ra chính lão  
Thổ già đã bỏ rơi chiếc thia khóa  
của chàng.

Nhạn mừng rỡ:

— Ông già Pán giỏi lám! Tôi  
đường lo sau khi anh Tòng trốn  
rồi không biết số phận ông già  
ra sao? Tôi chỉ sợ không khéo  
Ấm Vĩnh nó nỗi giận giết chết  
ông già thôi...

Lão già thở dài:

— Ôi chà, vất vả quá!...

— Thế nào, tình hình chúng  
nó ra sao?

— Dương cuống cả lên với  
nhau.

Nhạn cười:

— Tôi biết lám!

— Hiện Ấm Vĩnh đang cho  
hợp đồng dâng ô Hàng đợi để  
bàn cách chạy.

— Thế còn xã Diêm?

— Anh ấy vẫn lẩn lút ở trong  
bọn chúng nó, không bị nghĩ  
ngờ gì cả!

— Thế thì thực trời giúp ta!  
Thôi ông già xuống trại mà nghỉ  
ngơi. Lúc về tôi sẽ bám với  
quan trọng thường cho.

— Cảm ơn nàng.

Quay lại phía Tòng, Nhạn nói:

— Anh Tòng, ta đi thôi chứ?

— Vâng.

Hai người cùng hai võ sĩ ra  
đi, khi giới chí demi có súng lục  
và gươm.

Cả bốn ngựa vào thẳng trong  
rừng, cứ trông về phía Hàng đợi  
mà tiến.

Được cung Nhạn đi bắt giặc,  
Tòng lấy làm mừng rằng cái giờ

phục thù của chàng đã gần tới.

Nhung nếu chàng nhìn kĩ  
vào lòng chàng, Tòng không  
khỏi lấy làm buồn.

Sự trái ngược ấy kè lật mà

không là.

Lại vao?

Chỉ vì chàng nghĩ rằng những  
sự phiêu lưu nguy hiểm của

chàng trong ít lâu nay đã chàng  
gần nàng Nhạn bao nhiêu thì  
sau khi giông tố đã qua, nàng

Nhạn biết hẳn chàng sẽ xa chàng  
bởi nhiều sự cách biệt khác.

Lúc bấy giờ, hai người không  
còn là một đôi anh hùng duỗi

theo một mục đích chung nữa.

Lúc ấy, Nhạn sẽ lại là cô gái

nhà quan cao quý.

Còn chàng, chàng sẽ là một kẻ

vô danh sống âm thầm trong  
một thế giới khác với cái thế

giới của người mà chàng yêu  
quý đến hết cả tim hồn.

Tòng thở dài và lầm bầm:

— Ước gì đời ta cứ là những  
ngày nguy hiểm vừa qua!

Nhạn cười:

— Anh Tòng anh nghe gì thế?

Tòng quay đi chỗ khác để giấu  
hai giọt nước mắt muôn trào ra.

Chàng chối một cách vụng về:

— Không, tôi có nghĩ gì đâu!

VIII

Hiến chục tên cướp, lung đeo  
đeo, tay cầm súng ngồi xêng thành  
hai hàng trên mặt đất trong  
Hang đợi đã lót sẵn băng cỏ rách.

Mặt tên nào cũng đều có vẻ  
dữ tợn nanh ác.

Chúng là những kẻ sống cái  
cuộc đời đầy tội ác, đầy máu.  
Và chúng còn săn săn để cù  
phạm thêm tội ác mãi mãi, từ  
lúc nào tát hơi thở thì mới thôi.

Tất cả hai chịu tên lùi ấy đều  
hướng về ấm Vĩnh.

Chúng lắng nghe nhồi ông chủ  
tướng của chúng, ông chủ tướng  
mà chúng sợ hãi hết thảy mọi  
hình phạt trêngiờ.

Là vòi ấm Vĩnh không những  
dữ tợn hung hùm, y còn ranh ma  
như một con cáo già nữa.

Tuy thế, không bao giờ bọn  
cướp thấy vỏ lo lắng hiện rõ  
trên mặt ấm Vĩnh như lùn này.

Y ngồi lặng im một lúc lâu rồi  
mới nói:

— Hôm nay, chúng ta hội họp  
ở đây một lần sau cùng nữa.  
Chúng ta sẽ uống với nhau một  
bữa rượu cuối cùng trước khi  
đem nhau đi xé xác.

Câu nói ấy có một hiệu lực kẽ  
cứng lạ.

Nó gợi ra trong lòng bọn hung  
ác kia một cái gì như một nhớ  
tiếc nỗi nùng.

Một tên nói:

— Thưa ông báo, nếu có thể,  
ta cứ ở đây là hơn.

Ấm Vĩnh lắc đầu:

— Không thể được!

Cá bợn nhao nhao hỏi:

— Bầm làm sao mà không  
được a?

— Chúng ta có một kẻ thù ghê  
gớm lắm!

— Nàng Nhạn?

— Ủ!

— Ông báo sợ gì đưa con gái  
ấy?

Đứng khinh nó là con gái.  
Nhạn là một tuy mưu tri siêng  
quỷ. Đến ngay những bậc tài  
giỏi cũng vì tát đã hor đượ.

— Thế thi tất cả bọn ta hiệp

lực lại mà giết nó đi.

— Vô ích!

Bọn cướp tò ý ngac nhiên.

Ám Vinh nói :

— Phải, vô ích! Là vì ta có giết được nó, thì sáu huyết của ta cũng đã rời. Chỉ bằng tránh đi nơi khác là hơn. Ta không nên vì một sự tức khỉ một lỗ để hỏng cả việc lớn. Ta hãy lành đi nơi khác rồi sau sẽ liệu...

Ngừng một lát, Ám Vinh hổng nãm truy tìm mãi:

— Ta chỉ tìm một điều là thắng Tòng nó đã trốn thoát được mà thôi! Ta thấp co, đè cho Nhạn nó dán lòn sóng người của nó vào dày mè cứu Tòng đi mất. Ta thì sẽ giết chết thắng ấy!

— Xem ý thế Nhạn nó tha thiết Tòng lắm!

Câu nói của một tên thủ hạ làm cho Ám Vinh cảm thấy đau buốt đến lòng tự ái.

Y nói :

— Chinh jhè! Là vì Nhạn nó yêu thắng Tòng. Hai đứa mè say nhau lâm. Nhưng chúng nó dám khinh nhau ta thì rời chúng nó phải chết vẹt tay ta.

— Không ngã được hai đứa ấy thì ai danh của đảng Gấu già còn gì nữa!

— Chính thè!

— Thiên hạ sẽ coi thường ta. Những nhời ta nói ra sẽ không được kinh sợ nữa!

— Phải rồi!

— Vậy ông báo cáo giết ngay hai đứa đi.

— Ta đã tính sẵn mưu kế đều vào đấy cả rồi. Trước hết, ta hãy đem sáu huyết sang Ba-bè dâ...

— Rồi sau?

— Sau ta sẽ làm cho chúng nó chết một cách đau đớn vì ta. Đề làm việc ấy, ta chỉ cần một tên Cao Đen giúp ta là đủ.

— Ông báo sẽ còn ở lại vùng này sao?

— Phải? Ta chưa phục thù được, ta còn đau đớn và hờ hững đến không làm được việc gì khác.

Ba tên quân hầu bụng thịt ruợu đến.

Bọn cướp bắt đầu ăn uống.

Chúng trông có vẻ hân hoan lạ. Giả ngay lúc bấy giờ mà chúng đã được Nhạn và Tòng thì có lẽ chúng đến nhai xương, uống máu hai người.

Thì cũng cảng lúc ấy, hai người đương tính mưu dè bắt chước.

Tùy này, trong đám lau sậy ở hai bên cửa Hang đợi, nêu ai chủ ý nhìn sẽ thấy các ngọn lá thành thoảng lịc rung động thoáng qua. Thoảng qua nhưng mà rất khác thường.

Có một lúc, một bóng người nhỏ lén, mèn nhìn về phía cửa hang rồi nói :

— Không biết chúng nó bàn nhau những gì mà tiếng vong nhẹ nôm nùm lên thế chả biết?

— Nàng chắc chắn rồi chứ?

— Chắc.

— Chị sợ mìn kẽ tiết lộ thì hỏng cả;

— Cũng còn trông ở sự may rủi xem ra lâm sao.

— Tôi tin là thành công.

— Bây giờ mà dán cá bọn y, ông Chau Phong lâm trọng thay mít con chắc là xin hõ lõm!

— Cái yá dã hần... Nhưng mà im...

Tòng nín bặt.  
Hai người lắng tai nghe...

Từ trong hang những tiếng ồn ào cảng dội lên, hình như có một cuộc đấu khát kịch liệt lắm.

Nhưng không phải.

Bọn cướp chí say, ruou nén cười nói tự do không nghe ngó nữa.

Ám Vinh hé :

— Ruou nữa đây!

Cả bọn nhao nhao:

— Phải, ruou nữa! cứ uống bừa đi!

Nhận nói:

— Anh Tòng dè tôi coi chúng nó. Còn tất cả hứa lục soát trong hang xem...

Tòng vang lời.

Sau một lúk khám xét lâu, họ đem ra được vỏ số lát nhựa, súng kí, súng sáu súng mèt y xanh tái, lục và dao găm.

toàn thân y ruợu run.

Y mở nát mấy quả bần rót ra bát. Họn cướp vỏ ngay lấy uống ứng yế. Ám Vinh cầm lấy quả bần đưa lên miệng.

Bống, bần nhăn mặt và đánh hơi:

— Quái...

Hắn nhìn mọi người một lượt, đoạn lại nói:

— Quái!... Các người có thấy gì lạ không?...

Bọn cướp dã say mê, liền cười mè rằng:

— Không ạ, chẳng có gì lạ hết! Mùi men là như vậy đấy.

Ám Vinh gật đầu:

— Cố lẽ!

Rồi, cũng dã say mê, hắn đốc bần xuống...

Tên lính hầu vừa rồi xám mặt lại.

Nhưng, hắn đã dược xem lồng.

Một lát sau, cùi bọn Gấu già đến bị thuốc mê làm cho bất tỉnh nhân sự. Chúng gục vào nhau, có đứa cười lén sảng sặc, có đứa nói, làm nhảm, cũng có đứa hả móm thở như he.

Tên quân hầu với vàng lòn ngay ra ngoài cửa hang.

Hắn dã hai ngón tay lên miệng huyệt mấy tiếng y như tiếng diều hú hụt giò.

Tức thì, tự đám lau sậy ban nãy Tòng, Nhạn và hai lực sĩ nhảy ra.

Cả năm người cùng xông vào hang, tay cầm lầm lầm hoặc súng lục hoặc mèi lầu súng long.

Thoát tim, Tòng trói ngay Ám Vinh lại. Trong khi ấy hai vòi súng xé Diêm trói bọn cướp liền lại với nhau như mèu ết.

Công việc trường nguy hiểm lầm mà hóa ra dễ như một trò đùa.

Nhận nói:

— Anh Tòng dè tôi coi chúng nó. Còn tất cả hứa lục soát trong hang xem...

Tòng vang lời.

Sau một lúk khám xét lâu, họ đem ra được vỏ số lát nhựa, súng kí, súng sáu súng mèt y xanh tái, lục và dao găm.

Nhận lắc đầu:

— Cái kho khí giới này mà còn thi thiện ba không biết còn bị hại và chúng nó như thế nào! Phen này tôi thấy là cự đầu!

Nàng truyền lệnh giải tù về chánh Đèo hoa.

Đàn đồng ca khúc khải hoàn.

Bọn cướp bị mấy vồ dán đánh cho đau ném dần dần tĩnh cả.

Họ về tới dinh giàu khai quan Đồn, và hai quan Chau đương sang nồng rực rỡ vui vẻ.

Thoát thấy con, quan Chau Phong-lâm tật mặt:

Ngài đặt cốc rượu hỏi:

— Cái gì thế này? sao lại thế này?

Quan Chau Đèo-hoa nói:

— À, đây là bọn cướp mà con gái tôi vừa bắt được.

Quan Chau Phong lâm dò mặt:

— Cướp? con tôi mà ăn cướp?

— Xin ngài bỏ giận, hãy nghe rõ sẽ hiết rõ sự thực.

Quay lại, quan Chau Đèo-hoa bảo Nhạn:

— Con key đầu Juoi các quan nghe. Quan Đồn nghe rõ tiếng ta lầm!

Nhan tiến lén chào mọi người rồi nói:

— Đây là bọn cướp mà người ta vẫn gọi là đảng Gấu già. Chúng nó đã tàn hại nhân dân vùng này, chúng nó đã làm nhục lòng các quan chức. Họn thê nữa, chúng nó đã giết viên dè lại Lương Văn Phú, lại bắt cóc con ông ta là Lương-thanh Tòng và taon giết nổi.

Bao nhiêu tội ác của chúng nó bấy lâu, tôi đều đã biết được cả nên hôm nay chúng nó mới bị sa lưới pháp luật như thế này.

Quan Chau Đèo-hoa nói với quan Đồn:

— Phạm nhân đã thú tội, xin quan lòn làm chứng cho như thế.

— Các người là thật! Các người vu cáo cho con ta. Các người phải có chứng có mới được chửi!

Nàng Nhạn vân diêm nhiên và nói tiếp:

— Xin ngài bỏ giận. Tôi biết rằng trước một cảnh như cảnh này, tám lòng cha mẹ nào mà

không đau đớn phản nã. Có khi con không tin sự thực chính mắt mình trông thấy nữa. Nhưng mà tội trạng của Ám Vinh đã rõ ràng là cự đầu!

Nàng truyền lệnh giải tù về chánh Đèo hoa.

Đàn đồng ca khúc khải hoàn.

Bọn cướp bị mấy vồ dán đánh cho đau ném dần dần tĩnh cả.

Họ về tới dinh giàu khai quan Đồn, và hai quan Chau đương sang nồng rực rỡ vui vẻ.

Quan Chau Phong lâm quay lại nhìn con:

— Thế nào, thằng kia?

Vịnh cúi đầu.

Nhận khich:

— Cậu là người ngang tang, khi khai xá nay, vây các việc cậu làm, cậu hay nghĩ cái cá xem nào. Chả thể cậu lại nhất gan...

Vịnh ngâng phất đầu dậy,专区 mắt nhìn nàng Nhạn mà quay:

— Có không phải nói khich. Thà sáu cúi mặt xuống, chẳng phải ta có sự gì. Chẳng qua, trước một người cha đau lòng, ta bị xúc động đó thôi.

— Thế nghĩa là cậu nhận đã có làm các điều mà tôi vừa nói? Vịnh không đáp.

Y ngoanh nhìn cha:

— Thưa thày, con xin lỗi thày vì con đã làm phiền lòng thày...

Ông bố gầm lên:

— Thế ra may nhện có làm kẻ cướp à?

Vịnh cúi đầu:

— Vắng.

Quan Chau lây bầy giờ tay ra hiệu bảo thôi.

Ngài còn vây Nhạn và Tòng lại gần.

Cá hai cúi xuống nghe xem ngài nói gi.

Quan Chau thèm thao nói:

— Thày bị thương nặng lắm... chết mất. Vây, thày dàn các con nhí: các con... hãy trả ném một dỗi vý chổng sung sướng... áy là ý nguyên cuối cùng của thày..

Nhài người cha khò sò áy đau lòng quá, viên đòn gối linh:

— Đội cơ đầu, hãy đem Vinh xuống dưới trại.

Không ngờ đây lại là một phát đao dám vào tim quan chau Phong lâm.

Ông ta gầm lên :

— Không! Không cần phải giäm. Không cần phải làm tú nói Vinh ơi, may mắn!

Dứt lời, một phát súng súng lục rọi hai phát... ba phát...

Ám Vinh ngã... ông chau Phong lâm lão dáo và, trước khi viên đòn giật được khôn súng, ông ta đã tẩn kẽm ra đất!

Người là kính hoàng, người ta bối rối... Nhưng hiện lệnh gởi lên. Những tiếng kêu vỡ lở... Một cảm tượng hỗn độn và mé hồn...

Nàng Nhạn vừa dâng cha dây víta gội...

Tòng cũng lai gân.

— Anh Tòng, anh đỡ em dem quan vào sập và gọi thày thuốc, mai tên.

Hai người kbieng nạn nhản vào sập.

Nhận nói:

— Bây giờ anh đi đón thày thuốc, cho tôi...

Quan Chau lây bầy giờ tay ra hiệu bảo thôi.

Ngài còn vây Nhạn và Tòng lại gần.

Cá hai cúi xuống nghe xem ngài nói gi.

Quan Chau thèm thao nói:

— Thày bị thương nặng lắm... chết mất. Vây, thày dàn các con nhí: các con... hãy trả ném một dỗi vý chổng sung sướng... áy là ý nguyên cuối cùng của thày..

Nói xong, ngài giây mảnh một cái, múa trào ra hai góc mép rẽ, sau một cái nhän tò ra sau dòn lám, quan Chau lát thò...

Hết  
LAN KHAI

KÝ SAU:  
bắt đầu dâng BẢO THỦ VỌY :  
một chuyện dài của NHÍ-LAN

