

TRUNG BAC TUOI-NHAT

DEP
1940
M-15678



ONG-SUBIN THI-HIEN CAC XU NAM-KY, AI-LAO, CAO-MEN VÀ CAC
DAI-BIEU CAC HOI-DONG DAN-CU TRONG NAM SAP PHI-CO RA HANOI
DE DU KY HOI-DONG CHINH-PHU BAC-BIET NOM 2 SEPTEMBRE 1940

N-24 - MAI 12 XU

2 SEPTEMBER 1940



HANOI LÀ GÌ ?

Tôi vừa nhận được của một số đồng đúc-giả ở Nam-kỳ chửi từng biết Hanoi những bức thư yêu cầu tôi định nghĩa hai chữ Hanoi.

Cá cối mục-dịch của tôi khi viết mục này chỉ là có thê.

Nhưng định nghĩa Hanoi bằng những lời vẫn tắt và ngánchez ngon dẽ cho người đọc có thể hiểu; ngay như những chữ trong điện thi... khó vậy thay, tôi sức nhớ đến một đoạn — không biết tôi đọc ở sách nào, và từ sau giờ — kẽ lại rằng một hôm, Hán-lâm-viên nước Pháp muốn định nghĩa chữ thư Rút cục sau bao nhiêu cuộc bàn-cãi, người ta lấy cái nghĩa của nó móng mông phiến không thể thu hẹp vào trong mấy giòc chữ, người ta lại phải đồng thanh nói rằng: thò là tuo, không thể định nghĩa được.

Hanoi cũng ứa.

Nếu ta hỏi bối cu suôt đời sông trong bốn lũy tràn xanh: «Hanoi là gì?» thì bối cu chẳng nghĩ:

— Hanoi là kinh đô có nhà Gô-đa, có phò-Tràng tiền dép lâm, to lâm.

Nếu ta lại hỏi bà Bá, chỉ biết Hanoi ở chợ Đông-xuân th bá-sé nghĩa ngày đến cái thất tung bao dời ba phen bị cắt, và cái thủng kháo dời ba phen bị cướp giật, mà trả lời:

— Ủi, Hanoi là... lò ăn cắp,

Hanoi thật là khó biết, khó hiểu, khó lường, khó cất nghĩa.

Bố cu nghe hơi nỗi chà nòi thê, cũng có một phần sự thực ở trong. Nà bà Bá, chính thành minh đã bị thất diện bắt đầu vì Hanoi, nói thê, lại càng có nhiều nhiều sự thực lầm lầm.

Miệng bỗ cu và mồm bà Bá đều thốt ra sự thực. Nhưng «cái» sự thực ở đây cũng như «cái» sự thực của hai cậu bé nhím qua lỗ khòi cửa buồng của một cô thiếu nữ.

Lúc cậu A Hanoi vào thì cô thiếu nữ quay lưng ra; Thay trang phom phop tron này này, cậu vội rú.

— Đẹp, đẹp như tiên!

Cáp hai đèn: nói sự thực, nhưng chỉ có một phần sự thực đúng như bà Bá và bà Cụ, chỉ mới biết có một mặt của hanoi.

Hanoi là cục phèe gợt một trăm mặt. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt, hay hoặc chỉ chém chui Hanoi vài ba lượt, không thê bảo rằng hanoi được.

Vậy thì Hanoi là gì?

— Kô là...những cái mà nhiều khi ta không định nghĩa được.

Cô Khâng-Ngoc «Hà-nội» từ chân tóc chép dán móng tay, một-hòn lén chơi một tinh nhỏ, xà Kano.

Dung tinh kia thay từ dâng, dâng, dâng, lởi ăn, tiêng nói, từ cái áo có mạc, dời giày có dì, từ cái lởi mặc cái áo ấy, dì dời giày ấy nò có một vê gi mà bôt không thê tâ, lởi không thê đặt liêm tẩm khen:

— Chà! gái! Hanoi » có khác.

Binh nghĩa hai chữ Hanoi, ta cũng chỉ dến bắt trước dan tinh khôa kia và hán-lâm-vien:

— Hanoi là Hanoi.

Có khi Hanoi là những lâu dài ng угнга, những phô sê lợn, lầy, cũng có khi Hanoi là những cái ngô hồn bần thiu, uốt át sặc sù những mùi nước cống, mùi rơm rác, mùi cầu tiêu, mùi hơi ngườ.

Hanoi có khi là ông-quan, áo trào đường bộ, lâm liệt oai-phong, mà cũng có khi là hàng ăn mày rách rưới, lách thêch lói lói.

Vào những khách-sạn lớn nhin thì Hanoi là những bữa tiệc bạc trám. Mâ ra các ngoại-ô, yáo xóm nà lá thì Hanoi là bát cơm hầm chua nức vôi. Hanoi là bô Cụ, chỉ mới biết có một mặt của hanoi.

Hanoi là cục phèe gợt một trăm mặt. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt, hay hoặc chỉ chém chui Hanoi vài ba lượt, không thê bảo rằng hanoi được.

Hanoi là Thiên-dường. Mà những kẻ dâ lung sống với hanoi ngoại-ô, hanoi Hà-ô, hanoi Lục-Xi, hanoi nang Mai-h, Bầm công, nanoi xưởng thợ, nhà máy, hanoi lâm-thanh với những xô dồi theo, hanoi khô khán với những thằng ăn mày lâm ra nắng lay ông lạy bà suốt ngày, hanoi ghe tóm với nường quán buon-thi, người nò ép con và em nò dì kiêm tien thi cho hanoi là dịa ngục.

Nếu là một nhà triết-lý kiêm thao-học thì ta có thể định nghĩa:

— Hanoi là thiên-dường và địa ngục trên lân.

(Xem tiếp trang 29)

Ảnh bìa chụp khi các quan Thủ-Hiến vừa đến Gia-lâm, từ trái sang phải bắt đầu
từ người thứ hai: M. MARINETTI, quan Khâm-sứ Cao-môn THIBAUDEAU, M. ARDIN
Hội-trưởng Đại-hội-nghị và người cuối cùng là quan Thống-dốc Nam-kỳ VEBER.

Tình hình giao thiệp giữa Nhật và Pháp về Đông-Dương như thê nào

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
N°M6678

Bản thông cáo của phủ Toàn quyền Đông-Dương dưới đây đã cho ta biết rõ tình hình cuộc đàm phán giữa Nhật và Pháp về Đông-Dương như thê nào. Cuộc đàm phán đó đã bắt đầu từ hồi tháng Juin sau khi có tin đính chiến ở Pháp. Kết quả cuộc đàm phán hơn ha tháng nay là bản hợp ước ký ở Đông-kinh, đã nói trong bản thông cáo dưới đây cho Nhật được hướng một vài điều kiện lợi và quản bì, như lời yêu cầu của Nhật. Đọc bắc thông cáo đó ta có thể nhận ra rằng: Chính-phủ Pháp bao giờ cũng tố long thực tâm hợp tác vào việc giữ nguyên trạng ở Viễn-đông.

Còn về sự-thực-hành



Tuân-sir đô đốc Decoux Toàn-quyền Đông-Dương

các «diều kiện lợi và quản sry» thí phái diều dinh giữa Thống-soái Martin chỉ huy quân đội Đông-Dương và đại-tướng Nishi-hara dêng đầu đoàn ủy viên Nhật ở Đông-Dương.

Kiem duyệt bộ

Đối với vấn đề này, dù luân của tất cả các giới Việt-Nam chúng tôi chỉ mang sao cho tình hình giao thiệp giữa Nhật và Đông-Dương lại tro nêu hòa hảo, các vân để khô khán giữa hai nước sẽ có thể châm chước giải quyết xong và Đông-Dương khởi thành một bâi cuni trường-giữa Tàu à Nhật » như lời một nhà báo ở Pháp đã tỏ ý lo ngại từ mấy hôm trước đây. T.B.C.N.

đồng Quận-hạt Le Roy des Barres Trưởng-Ủy-ban thường



Trung-tướng Nishi-hara trưởng đoàn ủy-viên Nhật ở Hanoi đứng điều đình với các nhà cầm quyền Đông-Dương

Hanoi. — 3 Sept. Hội-dồng chín-phủ Đông-Dương đã họp

hồi 15 giờ 30 chiều hôm thứ hai 2 Septembre tại phủ Toàn quyền Hanoi do Thủ-sir đô đốc De - coux Toàn-quyền Đông-Dương chủ tọa.

Trong buổi hội-nghị này đã bày tỏ và trao đổi ý kiến về tình-hình chính-trị Đông-Dương theo như kết-quả cuộc đàm-phán theo lối ngoại-giao giữa hai chính-phủ Pháp và Nhật.

Sau cuộc hội-nghị của Hội-dồng-chinh-phủ, Thủ-quản đô đốc Decoux Toàn-quyền Đông-Dương đã triệu-lập trong văn-phòng ngài MM. Ardin Hội-trưởng Đại-hội-nghị, De La-chevrotière Viên-trưởng Hội-



Thống-soái Martin chỉ huy quân đội Đông-Dương



TẠI TRƯỜNG BAY GIA-LÂM

Các quan Thủ-hiến các xứ Nam-kỳ, Cao-miên và Ai-lan, Phó-thống-sứ đốc Terraus và các đại-biên-các hột-dông dân cù dập phi-cơ ra Bảo-đự-ký hội-dông chính-phủ đặc-bản về tình-hình chính-trị trong xã.

Ảnh chụp lão phi-cơ đến trường bay

trục phía Bắc của Đại-hội-nghị, Perroud Hội-trưởng Tiêu-hội-nghị kinh-tế và lý-tài Bắc-kỳ. Dự-Hội-nghị này có cả quan Phó Toàn-quyền Delsalle, Thống-soái Marlin, quan Thống đốc Nam-kỳ Veher, quan Khâm-sứ Cao-miên Thibaudeau, quan Thống-sứ Bắc-kỳ Rivoal.

Tại hội-nghị này cũng đã xét về tình-hình chính-trị xứ Đông-duong.

Hồi 2 giờ sáng hôm 3 September, chúng tôi lại nhận được bản thông-cáo sau này:

Hanoi 2 Sept. — Thủ-quản đốc Découx Toàn-quyền Đông-duong chiều hôm 2 September đã nhận được tin rằng chính-phủ Pháp đã ký ở Đông-kinh một bản hợp-ước dự-định cho chính-phủ Nhật được hưởng những sự lợi í-tí vè phuong-dien quân-sx.

Theo bản hợp-ước đó và những huấn-lệnh về việc đó thì phải mở cuộc điều-dịnh giữa quan Thống-soái chỉ-huy quân-hội Đông-duong và các binh-gia Nhật để thực-hành những sự lợi í-tí đó theo một vài điều-kiện mà chính-phủ Pháp đã yêu cầu.

Không đợi cuộc điều-dịnh đó mà chính-phủ Đông-duong đã sẵn-lòng nhận bắt đầu mở từ sáng 3 September, tướng Nishihara dừng đầu phái-bộ Nhật ở Đông-duong đã cố nài dề có thể ký ngay trước nửa đêm 2 September một

bản hợp-ước theo đó thi-cử nhận không cần tranh luân trước cho quân Nhật qua Đông-duong theo những điều-kiện không-hợp với sự đe dặt mà chính-phủ Pháp đã yêu cầu.

Quan Toàn-quyền Đông-duong và quan Thống-soái cho rằng không thể nhận được bắc-tối-hậu-thứ đó. Vì các việc sây ra đã chắc sẽ gây nên một tình-thể nghiêm-trọng mà nhân dân Đông-duong sẽ biết cách đổi phó một cách tinh-ti và quả quyết.

TIN SAU CUNG

Tình hình bắc-gang

Nguyên soái Nishihara lại chịu điều-dịnh

Vì tướng Nishihara không giữ nguyên những điều-yêu-cầu, khẩn-cấp chiêu-hom trước nứa nên các nhà-cầm Đông-duong quyền-lại bắt đầu điều-dịnh lại với phái-bộ Nhật để thực-hành hàn-hợp ước-và-ký ở Đông-kinh theo như những huấn-lệnh của Chính-phủ Pháp.



PHAI-BỘ THAI ĐIỂN HANOI

Phai-bộ và các quan chức đang đứng chào bài quốc ca trước sân ga. Từ trái sang phải: Quan Thống-sứ Rivoal, đại-tá Luang Prom Yodhi và quan Phó Toàn-quyền P. Delsalle..

TRONG SỐ TRUNG THU CỦA TRUNG - BẮC - CHỦ - NHẬT

xuất bản ngày 15 September 1940, các bạn đọc sẽ thấy, những bài có giá trị khảo-vé trang-quán và thi-ca thế giới đối với trang-rầm tháng-tám. Ngoài ra lại có những bài nói về ngày-rầm tháng-tám ngày-xưa và một tập chuyên-cô-tich của nước ta, nước Tàu và nước Án-dộ về mặt tráng. — Cognac thử tại sao lại có?

Chuyện-thực-về chủ-Cuội ra-thể-nào?
Mà sao cứ ngày-rầm thi-tráng-sáng?
Đó là những chuyện-mỗi-ai-cũng-phải-biết, nếu là người-thơ-mộng, biết-yêu-tráng-trời-vậy.
một số bao-dắc-bié特 rất-lý-thú
mà giã-vẫn-chỉ có § 12.



Đại-tá Luang Prom Yodhi đứng đầu phái-bộ Thái sau khi duyệt binh đang cảm ơn và tỏ lời khen ngợi vien-võ quan chỉ huy toán-quân ở sân ga



PHAI-BỘ THAI ĐÃ TỚI HANOI

Một phái-bộ quân-sứ Thái đã qua Đông-duong để sang Nhật dâng đến Hanoi-trưa 3 September. Trong khi ở Hanoi phái-bộ có hội-kết với các nhà-cầm-quyền-xã-này. Ảnh trên là đại-tá Luang Prom Yodhi, thư-trưởng bộ Quốc-phóng Thái và quan Phó Toàn-quyền P. Delsalle đang di duyệt binh trước sân ga Hanoi.

KỸ-NGHỆ CỦA PHÙ-TANG TAM ĐÀO

của VÂN-HẠC

78.600 xưởng máy mờ ra trong có 70 năm trời !

Nước Nhật, không kẽ các thuộc-dị, chỉ rộng bằng giã nứa diện-tích xứ Đông-Dương ta. Mái chỉ có 18 phần 100 số diện-tích đó là đất trống trọi, còn thi toàn là núi, rừng hoặc bãi cát không thể sinh-lợi được bằng ngõe nồng.

Đất sinh-lòn dì chật-hẹp như vậy, mà dân số cứ một ngày một tăng thêm mau chóng là thường. Suốt thế-kỷ thứ 18 và nửa thế-kỷ thứ 19, dân số nước Nhật chỉ vón-von có 26 triệu người. Đến năm 1872 số dâng lên 33 triệu. Hai mươi hai năm sau, tức là năm 1894 số dân tăng lên 42 triệu.

Sau cuộc Nga—Nhật chiến tranh, năm 1905, tức là sau khi hàng mây murai ngàn tráng-sí Nhật đã bỏ minh-trì kéo lây cuộc thắng và danh-dụ cho tö-quốc, đến hồi Âu-chiến năm 1914, dân số Nhật đã không giảm mà lại tăng lên tới 54 triệu. Rồi 20 năm sau, năm 1934, dân số Nhật thêm lên 13 triệu người, tức là 67 triệu. Trong có chưa đầy 90 năm trời dân số nước Nhật đã tăng lên gấp ba. Thật là một kỹ-lực về sự sinh-sản, (Nước Pháp mấy chục năm nay dân số vẫn đứng ở số trên dưới 40 triệu người).

Trước sự chật-hẹp của đất trống-trọi, và cái dân số luồn-luồn chỉ chực tăng thêm, năm 1867. Minh-trì Thiên-Hoàng, ông vua cải-cách có một trong lịch-sử đồng-lập, cõi-kim, thay rô cõi nguy của một dân-tộc vụ nồng, dâng vạch ra cái phương lược *ex-y quốc* già trên nền kỹ-nghệ.

Thế rồi cái phương-lược do được kế-liếp đem thực-hành một cách vội-vàng nhưng không cầu thủ. Thanh-piên Nhật được phái di Á-u-Mỹ du học, để thâu-thái hối hết những cái mâu-niệm của mây-moc vẫn-minh. Phong-trào kỹ-nghệ bắt đầu nhòm lén trong nước. Rồi năm 1862, một nhà mây sợi nhỏ xuất hiện. Một nhà mây dệt lụa dựng tiếp năm 1870, «cô» heo kiều cách các nhà mây Á-u-Mỹ.

Song, ông B.H. Chamberlain nói rằng:

«Mùa xuân năm 1873, tôi gặp bên Hoành-Tân trong nước không có một người thợ nào, là người thợ chuyên mòn kiều mới. Có nhiều người làm việc công-nghệ, tức là các nhà nghệ sĩ chử việc sản xuất lòn ra tuồng thi chửa co. Không có một xưởng máy nao!... Đến năm 1880, thinh-linh nỗi phong-trào kỹ-nghệ-hoa...

Ngày nay thì ông khai nhô lên chom chom trong các tinh-thanh. Tại riêng một thành-phố kinh Osaka, có tới 5.000 xưởng máy dèng lèn ở các vung ngoại ô, số dâng cao tăng lèn mãi; mờ hặng lại mọc thêm những nhà máy mới chè xi măng, mᾶ-nhục, sa-phòng, thêu-linh, ô, nón, mũ, diêm, đồng hồ, xe-dap, máy-nuc, đèn điện, thép và dâng các thứ... »

Cứ xem bản thống kê sau đây, thì ta thấy kỹ-nghệ nước Nhật phát triển mua chóng nhưnóng nào.

Năm 1900. (1)

2.388 xưởng dùng máy
4.896 không dùng máy.

Năm 1904

4000 xưởng dùng máy
5.234 xưởng không dùng máy.

Năm 1909

9.155 xưởng dùng máy
23.073 xưởng không dùng máy.

Năm 1914

14.578 xưởng dùng máy
17.139 xưởng không dùng máy

Năm 1919

26.947 xưởng dùng máy
17.002 xưởng không dùng máy

Năm 1928

45.909 xưởng dùng máy
9.568 xưởng không dùng máy

(xem tiếp trang 10)

(1) Tài liệu của báo Courrier d'Haiphong.

CON ĐƯỜNG Bắc và Nam

của HOÀNH-PHONG

II

DÂY là Hà-Thành, chỗ bắt đầu của con đường từ Bắc vào Nam.

Con tàu nằm dài, lạnh-lùng, đợi cái phút ra đi, trong lúc hàng trăm người rộn-rã ở sân ga và hàng trăm tấm lòng hồi hộp đợi cái giờ biệt-ly sắp đến...

Người ta cười nói, người ta dặn-dò nhau, người ta thẩn-nhiên hay úr-úr, song nào có ai kêu lai dại được thời-gian?

Con tàu đã theft lên những tiếng hãi-hùng, dể biết dạo người hàng-hoàng, té-tái... Nó từ từ di, trong lúc một náo động buôn buôn chạy khắp sân ga và, những lần mù-soa tung ra, người ta vẩy tay, gọi, cười... hay khóc...

Cái giờ, biệt-ly bâng-khuâng lắm!

Tôi đã dè... nghe những tiếng lồng lõng-thức của biết bao kè ô, người di, bèn những tiếng bánh xe lăn trên con đường sắt... Bắc-Nam.

Như vừa mới gõ mình ra khỏi những nỗi biền-rợ đáng buồn, con tàu chạy dài như trốn-tránh...

Lòng tôi thấy lâng-lâng êm-dịu như ngọn gió mai chiều hè.

Thê là cuộc viễn-du bắt đầu! Con đường Bắc-Nam, đối với tôi, đã là con đường của thoát-ly...



Trên con đường ấy, tôi sẽ trông thay nhung gi, cảm thấy nhung gi, và biết được nhung gi, trong nước Việt-Nam xinh-dep này?

Tôi ra đi với một lòng tin và một lòng mong hiều, biết những điều mới lạ của cuộc đời; con đường Bắc-Nam mà xưa kia là hiềm-trò khôn lường, ngày nay sẽ rất dễ dàng mang lòng tin

và lòng mong hiều, biết của tôi rải khắp trên những phong-cảnh đẹp, những thành-thị, những thôn-quê của đất nước này, trên tất cả những nơi mà con tàu se dưa tôi đi ngang qua...

Con đường Bắc-Nam vạn-luệ!

Nó sẽ kéo dài cái cảm-tình sẵn có của tôi với xứ Bắc, vào nỗi đên xứ Nam, sau khi cái cảm-tình ấy đã được biêu-lộ trước những phong-cảnh bất-tuyệt của non-nước Trung-kỳ.

Con đường Bắc-Nam còn làm ơn cho nhiều người nữa.

Cùng một chuyến tàu này, cùng đi với tôi, sẽ có biết bao nhiêu người ra đi hoặc vì án-hận, buồn-chán, hoặc vì hi-vọng, ước-mong. Con đường Bắc-Nam sẽ cõi mở cho lòng họ, hay là sẽ làm cho họ được toại-nguyện.

Không có nó, khi xưa, an-hàn bay buôn bán, chỉ biết ngầm-ngầm chịu ở trong lồng vi, nhiều khi thè, chô ở chật-hẹp ủ họ dù chúa-chết được nỗi lòng của họ đâu!

Và, còn ước-mong chi nữa ? Khi đường thông-thương không có để đưa họ đi ra xa hơn chỗ ở thường ngày của mình – dù mới chỉ là ở trong nước này – để hiểu, biết thêm và để hi-vọng có được một ngày mai tốt-dep..

Còn đường Bắc-Nam sẽ gõ được biêt bao mồi sấu ngầm-ngầm : người ta sẽ đi và sẽ đi để quên những nỗi hận lòng ở chỗ làm quen với vú-tru, với đất nước.

Nó sẽ đưa người ta đến chỗ hi-vọng cao-xa, đến chỗ ước-mong được toai : nghèo ở quê mình, người ta biết đâu... ra đi, lại chẳng làm gì nổi ở một xí-khác, trong nước mình ?

Còn đường Bắc-Nam có lẽ lại còn đáng quý hơn thế nữa : nó sẽ bảo cho nhiều người cùng đi với tôi một chuyến tàu này, rằng nước Việt-Nam mà xưa kia họ cho là chỉ rộng bằng nhả ho, hay bằng lảng họ, gồm có những ba xứ : Bắc, Trung, Nam, mà ngày hôm nay, con tàu này sẽ đưa họ di qua cả...

Họ sẽ biết thêm rằng người-của ba xứ đều là anh em đồng-bào, nói cùng một thứ tiếng, sống chung một cuộc đời và sự sống chung dung với nhau hàng ngày, như co con đường Bắc-Nam, sẽ để họ qui-men nhau thêm lên mãi mãi...

Tôi nghĩ đến, với biêt bao sung-sướng, một ngày xa-xa kia... sẽ có những chuyến tàu đặc

biệt đưa dần dần tất cả những người của hai xứ Trung, Nam ra ở đất Bắc, và những người ở xứ Bắc vào ở đất Trung, Nam, trong một thời-ky. Rồi, chính những chuyến tàu kia lại sẽ mang họ trả về chốn cũ.

Người ta sẽ biêt nhau, biêt những sự sinh-hoạt thường ngày của nhau, và sẽ thương yêu nhau đến bực nào !

... Nhưng con tàu đã đi được một đoạn đường dài rồi...

Tôi mèm-man với những ý-nghĩ Bắc-Nam, trong lúc đêm tối dần dần hạ xuống cảnh-vật bên đường...

— Đến Ninh-Binh chưa, ông ?

Ninh-Binh với núi Thúy, sông Vân, với biêt bao nhiêu di-tich của những bá-canh-hùng và của những người tao-khá ch...

Ninh-Binh là quê-huống của tôi, là biêt bao ký-niệm của những ngày tho-áu ; ở Ninh-Binh, ở những dãy núi dài và hùng-tráng của Trường-Yên, của Quén-Cả, tôi đã rèn luyện mãi một tấm tình chân-thật với người xưa, với đất nước...

Cho đến nay, trên con đường Bắc-Nam, tôi đã ra đi với tấm tình nghìn xưa ấy...

— Đến Ninh-Binh chưa, ông ?

Câu hỏi đột-ngột ấy của một người đi tàu có lẽ không có cảm-thịn gì với Ninh-Binh, đã bắt lòng tôi hồi-hộp...

Trong lúc này, biêt bao nhiêu ẩn-thần yêu của tôi đang nghì-ngoeri, đang trò chuyện trong những rặng tre, yên-tĩnh ở chán Quén Cả, hay ở trên bờ sông Vân...

Mà nào có ai biêt rằng trên con đường Bắc-Nam, tôi đang là một khách-du mong tìm ở phương xa một trạng-thái mới cho tâ-n-hồn, một ý-nghĩ mới cho cuộc đời, cho sự sống ? Tàu đã đến đây



rồi, !Ninh-Binh, trong đêm tối, hiện ra lấp-loe dưới những ngọn đèn điện nhấp-nhánh, xa-xa...

Tôi muốn chào một lần sau cùng Ninh-Binh, chào một lần sau cùng xứ Bắc-Bỷ, vì từ đây, từ những dãy rừng den-tối này, chúng ta đãi vào địa-hạt của miền Trung...

Trong đêm tối, con tàu trên đường thiêr-ly, xông pha như một con thi đù tim mồi, Thinh-thoảng nó rit rít những tiếng còi rùng-rợn, ghé người. Hai bên đường, một tẩm mản den bao phủ cả bầu trời, chỉ nhấp-nhánh & phương xa ánh-sáng lờ-mờ cõa những chùm sao nhỏ...

Một luồng gió là của đêm như lôi-kéo tôi ra đứng ở đầu tàu để nhìn trời, đất, nhìn những ẩn, hiện của núi rừng trong tẩm mản đêm.

Bên những mây, vị mới là của cuộc lăng-du, hava giờ đây, ở chỗ tĩnh-mạc của tám-hòn, tôi thấy len vào những vị chua-cay của cuộc biêt-ly buồn-thảm...

Trên con đường này, trong những toa tàu này, biêt bao nhiêu người đang giấu những nỗi thồn-thức của lòng mình trong những tiếng động mèm-man của con tàu chay ? Biêt bao nhiêu người đang nhớ tiếc những ngày được gần các bạn thân-yêu, những ngày êm-dềm, sống trong quây-quần, thân-ái ?

Bây giờ... lè-loi trong đêm vắng, người ta ra đi... vi buồn-hay là vi muôn-si, song ra đi... nào có ai đám hua chắc được ngày vè ?..

Và, cũng trong giờ này, ở Hà-Thánh, trong những gian phòng ấm-cúng, biêt bao nhiêu người ở lại... đang tưởng-nhớ đến người đi ?

Có lẽ những giọt nước mắt chung-linh đang lăn trên má những người yêu, có lẽ những cặp mắt mờ-máng đang đầm-dầm trong đêm

iết đê cõi nhìn thấy ở xa xa..., một hình-ảnh, một con tàu...

Đến bao giờ mới lại gặp nhau ? Và tấm tình xưa liệu có còn nguyên vẹn ? Xa nhau là quên hay là nhớ ? Gặp nhau là buồn hay là vui ? Biêt-ly là thế đó. Người ta khóc cái ngày đi để cõi đợi cái ngày về.., mà như thế, thì đời phai chặng là .. một cuộc biêt-ly vĩnh-viễn...

Dối với bao nhiêu người, con đường Bắc-Nam là con đường biêt-ly. Tôi cảm thấy thế rõ lắm. Và, trong đêm tối, lúc này đây, có lẽ lòng tôi cũng đang bùi-ngùi vi ly-b'ết...

Song, một ánh-sáng như nỗi bát-lên trong bầu trời dense-nghi. Tôi thấy con đường Bắc-Nam, đối với những bạn thanh-niên nhoi là con đường của thoát-ly.

Mà bên sự thoát-ly, thi biêt-ly nào có nghĩa-ki ?

Đừng thồn-thức nữa, hời người thiều-nữ nôï gân tôi, cùng một chuyến tàu !..

Đêm đã hết rồi...

Con tàu cứ chạy chạy hoài như không biêt mồi.

Trong ánh-sáng trọi đẹp của bình-mính, ngàn cây hai bên đường phô ra những mầu lá còn ẩn ánh hời sương ..

Cả xứ Trung-Kỳ là đây.. trong những núi rừng khắc-khổ, ngang-nhiên, vừa hiền-tir vừa hung-vĩ..

Một vài con chim của rừng lạnh-lùng bay qua, lại, di kiêm mỗi buổi sáng.. một vài tốp nhà tranh lán, hiện dưới những rặng cây dừa, một vài đám đất đỏ, trảng đê hoang và một vài người xanh-xao, uể-oải di ở trên đường...

Người ta bảo xứ Trung-Kỳ nghèo-nàn lâm
Đất thi khô-khan, cây thi cằn-cỗi.

Bên nhũng bãi đất trống
giống đĩa, người ta có cái cảm-tưởng như đi
vào một bãi xa-mạc nào ở Phi-châu...

Sóng, các ngả dừng qua bờ quan!

Tàu đãi Huế rồi... Huế với những nàng
tiên kiều-diêm, với núi Ngũ, sông Hương!

Đã lâu rồi, tôi tưởng-tượng thấy Huế trong
hình-ảnh một giai-nhân, dừng dưới gốc liễu,
nhìn ra xa xa tết chán trời, như đờj chờ...

Ngày nay, Huế đã ở đây, trong những bức
thanh cổ thời xưa, trên bờ con sông Hương
mơ-mộng.

Hồi hoi khách! Các người hãy dè lại đây
tất cả những mối hận của lòng minh, vì từ
dây trở đi, phong-cảnh sẽ liên-miên hắt-tuyệt,
bè trời, rùng núi sẽ không cho các người
được buôn-bã nữa đâu!..

Đây là đèo Hải-Vân!... Những đám mây bay
như quẩn-quít lấy những mảng rừng xanh... Nào
biển với những luồng gió mát-bất- ngờ; nào
những hòn đá xanh chòng-chóng lèn nhau ở
dưới chân đèo, như dùn rốn với những lán
sóng bạc...

Những cánh buồm xa phai-phai như chờ
đón khách, dè đưa người vào Bồng-Lai hay
xuống dòng của Nữ-thần?

Bức tranh của thiên-nhiên linh-hoạt lắm,
chỉ có một tai-tử vè nỗi hực tranh xanh, là Hoa-
Công, còn ngoai ra là thế-gian này, tôi dám
chắc rằng không có một ngọn hút nao vè nỗi...

Các người hãy nhìn ngâm di, với cả một
tần-long!

Các người đã thấy chua, một cảm-tinh lai-
láng đối với non-sóng, đất nước này, các
người đã thấy chua, một hi-vọng, một ước-
mong và một lòng tin ở ngày mai tối đẹp?

Con đường Bắc-Nam chính là con đường
của sự tin, yêu.

Và ra di, trên con đường ấy, chính là đã
được thấy rõ cái linh-hoà chong sáng của đất
nước này, rùng-rinh trong muôn nghìn phong
cảnh đẹp ở hèn đường...

Đây là Toulane, là Quảng-Ngãi, là Bình-
Định, Diêu-tri...

Đây là những đất hoang, những cây dừa
xanh-tốt, những rặng thông cao, mọc theo
về bờ biển xứ Trung-Kỳ...

Đừng ăn-hận nữa! Ước-mong đi!

KÝ-NGHỆ CỦA PHÙ-TANG TẠM-BẦU

(Tiếp theo trang 6)

Năm 1936

78.670 xuồng dùng máy

11.932 xuồng không dùng máy

70 năm trước, khắp nước không có một
xuồng máy nào, 70 năm sau trong nước có
78.670 xuồng máy, thật là một sự cố gắng vỹ-
đại, một sự thành-công đồ-sộ, có thể nói trên
sức tưởng-tượng của loài người, xưa nay có lẽ
không dân-tộc nào làm được.

Ban đầu mọi thứ cần dùng trong các xuồng
máy đều mua ở ngoài vào cả. Bấy giờ thì nước
Nhật không những tự-cung được hầu hết mọi
thứ, mà lại đem hàng ra bán khắp hoàn-cầu,
cạnh-tranh với cả nước Anh là nước đã treo
gương kĩ-nghệ cho nước Nhật soi 70 năm trước.

Bồng - bờ Nhật deer sang bán cá tại nước
Thụy-Sĩ là bờ-quốc của đồng-bắc. Máy dệt của
Nhật ngày sang tranh cướp cá mồi hàng của Anh,
là nước đã bán máy dệt cho Nhật khi Nhật mới
bắt đầu xây nền kĩ-nghệ. Hàng-hoa, máy-móc
Nhật bán khắp Á-châu, Mỹ-châu, Úc-châu, Phi-
châu.

Một nhà du-lịch kể chuyện rằng tại một công-
ty kĩ-nghệ ở Nhật, tối nay người ta còn giữ
aguyên lâm kĩ-niệm, cái xuồng máy thứ nhất,
xuồng gạch mua của nước Anh, trong có
những chiếc máy dệt thứ nhất mua ở Manchester (Anh) và, Chính cái xuồng máy đó đã ngày
nay người ta dùng làm nơi đóng hòm gửi máy
Nhật sang bán cho nước Anh.

Có lẽ nhà du-lịch ấy nói ngoa, nhưng thê
cũng đủ rõ ràng nền kĩ-nghệ nước Nhật đã tiến-
bộ quá sâu-tưởng-tưởng.

Dù sao giờ người ta cũng phải nhận rằng
nước Nhật hiện có tới 80.000 xuồng máy với
3.000.000 (3 triêu) người làm việc kĩ-nghệ, trong
số đó thì 2.000.000 người là thợ chuyên-môn
như thợ Âu-Mỹ.

VÂN-HẠC

Con đường Bắc-Nam đã rút ngắn lại rồi...
Một đêm nữa đã qua, và từ đây, chỉ còn là
rừng và là những rừng cây rậm-rạp, những
nguồn lối to chưa khai-thác của miền Nam...

•

Con tần dừng lại...

Đây là Sài-Thành, chỗ tận cùng của con
đường từ Bắc vào Nam, và cũng là chỗ bắt
đầu của con đường từ Nam ra Bắc.

HOÀNH-PHONG

Tình hình nước Pháp trong và sau các trận đại chiến Mai-Juin

« Hắn rằng Pháp là một nướj lớn, nhưng bao giờ
cũng phải nhớ thế thi mới giữ được địa vị ấy. »

Hồng y giáo chủ MERCIER

« Nước Pháp đã dâj vào chiến tranh trong những điều kiện
không tốt: Pháp đã bị thay đổi bước phải dâj vào chiến
tranh nhưng vừa không được ngoài ứng hộ, vừa không dâj bị
kịp về quân sự, vừa không có liên lạc về linh-thần cần thiết
để chịu một cuộc thí-nghiệm như thế. Cả ba điều đó đều thiếu
thì cuộc thất bại không sao tránh khỏi. »

Những cuộc đại-chiến long-trời lở đất đây ra
trên đất nước Pháp đã horai hai tháng ray thiêng
hiện nay ngoài những tin hàng ngày của các lăng
vô-tuyến-diện từ bờ Mai-Juin thuộc đại-khai
tinh binh các mặt trận cũng là những hành động
của chính-phủ Pháp, thì ta vẫn chưa nhận được
những bài tường thuật của các báo ở Pháp về
những ngày thảm-dạm ở miền Âu-Tây đó nên ta
chưa thể biết rõ sự thực về các trận lớn lao kia
ra sao.

Chắc ai cũng biết rằng kể quả những trận
đánh trên đất Pháp do cả ánh hào-hồng lấp lánh
đến tinh-thế Áu-châu và cả thế-giới tuy đó mới
là kết-liệu của một phần trong cuộc Áu-châu
đại-chiến ngày nay.

Vì thế mà du-luân xú này ai cũng muốn biết
rõ sự tuogo về những cuộc đại-chiến vòi tiền
khoảng hào đó.

Hiện nay, các báo Pháp từ ngày 15 Mai ở đây
vẫn chưa nhận được tờ nào vi dường vẹn tài từ
Pháp sang Đông-đường bị ngień dã hơn hai
tháng. Nhưng gần đây người ta đã được đọc
những bài tường thuật và phê-bình của một vài
tờ báo Thụy-sĩ là những báo mà ta có thể gọi là
trung-lập về những trận đại-chiến ở Pháp. Các
bài đó phần nhiều do báo « Journal de Shanghai »
đã trich đăng và các bạn đồng-nghiệp
Pháp ở đây như Courier d'Haiphong và Avenir
du Tonkin đã trich lại (những báo đó đều do
đường qua Nga và Tây bắc-lợi-á mà gửi sang
Thượng-hải).

Tuy việc dâj xảy ra horai hai tháng nhưng đến
nay đọc lại những bài tường thuật kia ta vẫn
thấy hứng thú và rất có ích. Do đó ta đã có thể
biết một phần sự thực về tình-thế nước Pháp
trong bờ Mai-Juin, bởi lời thuật lại của những
người mắt đã được mục-kích các việc xảy ra.

Hàng triệu người dâj diu nhanh di lánh
nạn-truoc cuộc tấn-công của quân Đức. Chính
bọn rận-dàn này đã gây ra những cảnh tái

thuong-tâm: đường sá bị ngień, các gia-dinh bị
tán-nát mệt mìn con, vợ lâm-chồng, sinh tim em
trên các đường từ phía Bắc đến phía Nam nước
Pháp có hàng mươi máy-triệu người dân Pháp
thêm vào lora một triệu nam dân Bồ, họ chen
chúc nhau, xô đẩy nhau mà đi, xe cộ không sao
lách qua được, cùi quân đội cũng bị ngień
đường. Một viên sĩ quan Đức trông thấy cảnh
tượng do dãy nồi a.

« Nước Pháp đã thua trận vì hơn 10 triệu nạn
đán lánh nạn đây trên các đường. »

Cần phê-bình đó dâj đúng về mọi phương
diện.

Do những bài báo đó ta lại biết quân đội Pháp
vẫn là một quân đội rất can-dám, rất ái-quốc
ngay các tướng Đức cũng phải công-nan nêu
thể, nhưng quân Đức đã horai-horai rất
nhiều về khí-giới, dạn được và số quân lính
nhất là về các đội cơ-giới-hoa và thiết giáp là
thứ khí-giới ghê gớm nhất của quân Quốc-xã.
Trong một bài dâm-văn dâj lại Thủ-tướng
Churchill nước Anh, Ngoại-giao Tông-trưởng
Pháp M. Baudo n vừa rồi cũng đã nói rõ tinh
thể quân đội Pháp, và những nguyên-nan dâj bắt
buộc nước Pháp phải diu-chien, rồi ông kết
luận: « Hội Jain 1940, & Pháp, các quân đội đã
biết tan vỡ, bị vây kín, bị thiệt hại nhiều, chỉ còn
có thể dem những bộ ngực người ra để chống
lại với kíe địch. Sự thực ra thi ở Pháp cũng như
các mặt trận khác không thể nào theo dõi được
cuộc chiến tranh nà. »

Nhất là những người Pháp ở đây dọc nhữn
bờ-tường thuật kia uy-af cũng buôn-rầu nhưng
đều hãi-lòng vì quân lính Pháp vẫn rất can-dám
lắm cho kẽ thó và cả thế-giới đều khâm-phục.
Nhưng điều đó lại càng quý-horai vì dâj đọc thấy
trong một vài báo Thụy-sĩ rất trung-lập, không
hết-thiên và biết rõ tin tức cả hai bên.

Sau đây chúng tôi xin trich-dicus một vài đoạn
trong những bài báo Thụy-sĩ kia để cùi dọc già
cùi thể biết một phần sự thực về tình-thế chiến
tranh ở Pháp.

Cuộc đại chiến ở Pháp

Các nguyên nhân thất bại

Báo « Gazette de Lausanne » một tờ báo đã lâu năm rất có giá trị, trong số báo ra ngày 19 Juin có đăng bài sau đây của đại tá R. F. một nhà quan sát và quân sự của báo đó:

Chi không đầy một tháng, quân Đồng-minh ở Pháp đã bắt buộc phải đánh chiến. Sự can đảm của tất cả các đội quân, sự gắng sức và khôn khéo của các tướng chỉ huy đã trở nên vô hiệu trước sự hơn hẳn về khí giới đã làm cho quân Đức có thể dụng binh một cách thần diệu, nếu xét bê ngoài chi việc dụng binh đó không ai cho là có thể làm trọn được.

Thì thi cuộc thất bại đó do những nguyên nhân gì về quân sự?

Kiem duyệt bô

Một nguyên nhân là sự quá tin vào chế độ trị an của tự hội Quốc-liên gây ra. Hội này do một tư tưởng quảng đại lập ra. Theo như trong bài diễn văn khai mạc của ông hội trưởng Hymans thì công việc và trách nhiệm của hội có thể rất lớn lao và ích lợi. Mỗi khi có cuộc xung đột xảy ra thì hội Quốc-liên vì hòa bình mà phải tìm cách can thiệp, điều định giữa hai xá xí. Vì đó mà khuyễn hướng của những kẻ coi hội-nghị Genève là một thứ kỵ cùi giữ trị an chung càng ngày càng coi giá trị và các nhà bình v.v. họ bình lập ra Hội nghị tài giám binh bị. Từ

Mua

DỒ CHƠI MẠNH - QUỲNH

tức là giúp một nhó vào việc nêu động giáo-dục, là khuyến khích một công nghệ mới của người minh.

Dồ chơi Mạnh-Quỳnh, phát hành quanh năm
sẽ luôn luôn thay đổi kinh Mua buôn xin
thương lượng với M. Mạnh-Quỳnh
36, Ba Henri d'Orléans — Hanoi

Mỗi khi thay đổi kiểu, sẽ gửi biểu các mẫu hàng trước cho các bạn hàng quen để tiện việc đặt hàng

việc soạn sẵn về quân sự đến việc làm cho quân đội hợp với súng của thiết kế chuyên mìn đều bị sao nhãng. Các quyền lợi xung đột và vì đó mà hội Quốc-liên bị tan nát. Khi các cường quốc còn trung thành với hội Q. L. biết rõ như thế thì đã quá chậm.

Nguyên nhân thứ hai: việc xây chiến-lũy Maginot

Nguyên-nhân thứ ba là vỗ bị, một nguyên-nhân trực tiếp về cuộc bại trận là việc xây chiến-lũy Maginot.

Nói vỗ lý thuyết thì phòng thủ là một thể-cách về chiến-tranh mạnh hơn cả. Nhưng thực ra thì có thể cách công kích mới có thể đưa đến sự thắng lợi. Nước Pháp đã thí nghiệm vào hồi 1870: Tín vào súng tay cùi và súng liên thanh, đội quân của Pháp hoàng Napoléon III đã theo một chiến thuật phòng thủ và đóng thành hàng ở giữa các nơi hiểm yếu. Nhưng sau hàng trận bị chọc thủng và ánh hướng tại hai việc đó như nào người ta đã rõ.

Tuy một vài sĩ-quân cao cấp trẻ tuổi, như tướng de Gaulle có ý kiến khác hẳn, nhưng hàng phòng tuyến Maginot cũng rất có ảnh-hưởng đến những quan niệm được hoan nghênh ở Pháp. Nếu biết giới đê hổ không có phòng tuyến thì cần tu chỉnh quân đội. Nhưng đã có phòng tuyến Maginot thì phòng tuyến đó phải ngăn được quân địch. Nếu quân đê hổ chọc thủng ở môt chỗ nào thì sẽ bị phản-đóng lại kịch liệt.

Bây nay mới hiểu đó là một quan niệm rất sai lầm. Cố lẽ trước đây 20 năm thi còn có thể đóng được vì kẽi ián công và gắng sức mà yếu sút di nên rất dễ ngăn được ở chỗ hàng trận bị vỗ nếu không có các trọng pháo — phần nhiều không chờ theo ngay được — chờ chờ. Nhưng từ ngày các chiến-xa có thể di qua được mọi chỗ mà không bị thiệt hại mấy và có phi-cơ phóng pháo thay vào pháo-binh công kích bay qua các chỗ ngăn trở mà đánh phá thì mọi việc đều đã đổi khác. Tuy rằng các hàng phòng tuyến ngày nay vẫn còn một phần giá trị nhưng chỉ có trách nhiệm một cá h phu tòng. Chỉ có quân đội nào mà ở giữa chiến trường có lực lượng mạnh hơn và có thể tự chủ được trong sự là quyết sẽ thắng trận.

Thời kỳ của một nước có khí giới nghĩa là dân chúng có luyện tập it nhiều và có những khí giới nhẹ đã qua rồi.

Một triệu người có súng liên thanh và súng đại bác trận không thể nào đối địch được với 10 vạn lính chuyên-mìn do các xe thiết lập chờ

đi và có một đội phi-cơ mạnh hơn, nimb hơn ủng hộ cho. Mỗi khi mà hàng phòng-tuyến đã vỡ — nếu cuộn tấn công có đủ phương pháp lỗi tan thi hàng trận bị vỗ là thường — thi cuộn tấn công của các đội thiết giáp trên các đường giao thông có ảnh hưởng rất ghê gớm.

Sự can đảm và sự khôn khéo trong việc dụng binh đều bất lực. Nếu ở chỗ hàng trận bị tan vỡ mà không thể giữ vững theo bờ sau và không có chiến xa chơi với chiến xa, phi-cơ chơi với phi-cơ thì át là phải lui binh một cách h rất là tai hại.

Ngày nay người ta đã biết rõ rằng quân Đồng-minh ở Pháp, cả các đội quân đông ở phía Bắc cũng không có đủ khí cụ chiến tranh cần thiết. Nếu các quân đội có đủ khí cụ tối tân thi không thể nào đội quân rái dũng mãnh ở Flandes lại bị vây được và quân Đức cũng không thể do phía sườn mà tiến được từ Sedan đến Sa-ni Quentin.

Có phải chẳng vì các sở Do-thám Anh, Pháp xưa nay rất nổi tiếng mà nay đã trờ nên bất lực? Điều đó hiển như không thể tin được.

Trước năm 1870, Nam-tước Stoffel, tuy viên võ bị Pháp ở Ba-tinh đã nhiều lần cảnh cáo và kêu nài chính phủ. Ngày trong tờ trình thứ nhứ ngày 23 April 1868 cũng kêu ý để sự phòng hàn của pháo binh Đức, giá-tri của bộ tham mưu và những điều lợi hại trong luật cưỡng bách đầu quân. Nhưng tờ trình đó đọc xong đều bị ném vào đồng hồ sơ. Những người có trách nhiệm hối đó đều quá tin vào « súng cối » và súng hàn thanh.

Trong bốn năm vừa qua chắc hẳn biết bao nhiêu tờ trình như tờ trình Stoffel đã gửi về Ba-tinh và Luân-dôn và đều bị xép vào bờ sô, giữa lúc các nhà có trách nhiệm vẫn mỉm cười lầm nhầm trong miệng: « Đã có cuộc phong tỏ ! Đã có phòng tuyến Maginot rái kien cõi ! »

Các đội quân a-h dũng đã đối địch lại với quân địch một cách can đảm không nhẹ kíi trong một cuộc tranh đấu mà lực lượng không tương đương đã già sự sụt lún trên kia bằng một gá quá dài. Nhưng sự hi sinh của họ không phải là vô dụng. Các quân đội đó đã cứu được một điều còn quý giá hơn sự thắng trận: đó là danh-dự..

Người Đức đối với tình hình chiến-sư ở Pháp

Theo báo « Gazette de Lausanne » thi hôm 14 Juin một tờ báo Đức ở Ba-tinh có viết rằng:

« Người ta công nhận rằng đại-tướng Weygand rong trường hợp khó-khăn ngày nay đã gắng hết sức, người lính Pháp cũng vẫn gữ được danh-dự nhưng không thể nào chống lại với

những chiến-thuật lỗi-tần của Đức, với những khí-giới mới mẻ và tinh-thần tân-công của quân Đức đông hơn quân Pháp quá nhiều. »

Ngay ở Đức tình-thì mặt trận thi đài quá nhanh-chóng cũng làm cho du-luận rất lây lan ngay-nhiều. Người Đức cho rằng sự thắng-lợi của họ là nhờ ở các phi-cơ nhất là các phi-cơ Stukas là một thứ phi-cơ ném bom bằng cách bay lùi xuống mặt đất rất nhanh chóng, nhờ ở các chiến-xa mới chế tạo, các phương-pháp chiến-dầu của các thủ khí-giới chuyên-mòn và ở các đội coi-giới-hóa di lại rất nhanh chóng và dễ-dàng dùng những đội quân nhảy dù là một thứ khí-giới từ trước chưa có ai dùng đến. Các bom và lựu-dụng có uy lực sức tên phá rất là, còn cao-thiết rái là bèn chắc. Người ta lại nói đến cả những « ca-nô » bằng cao-su dùng để qua các súng ngòi nhiều khi rái lá icl lợi cho quân Đức. Lại có kẻ nói những « ca-nô » đó không bao trùm và không thể nào chịu được cùng nhiều thứ khí-giới bì mặt khác rất khó tin. Ta không thể nào kẽ hở được những thứ khí-giới mới-mẻ của quân đội Đức làm bằng một thứ thép riêng rái là bèn chắc. Người ta lại nói đến cả những « ca-nô » bằng cao-su dùng để qua các súng ngòi nhiều khi rái lá icl lợi cho quân Đức. Lại có kẻ nói những « ca-nô » đó không bao

trùm và không thể nào chịu được cùng nhiều thứ khí-giới bì mặt khác rất khó tin. Ta không thể nào kẽ hở được những thứ khí-giới mới-mẻ của quân đội Đức làm bằng một thứ thép riêng rái là bèn chắc. Người ta lại nói đến cả những « ca-nô » bằng cao-su dùng để qua các súng ngòi nhiều khi rái lá icl lợi cho quân Đức. Lại có kẻ nói những « ca-nô » đó không bao

Dur luận của báo

« Journal de Genève »

Đồng-thời với các báo « Gazette de Lausanne » trên kia, bay đồng-nghịệp « Courrier d'Haiphong » có trích dâng một bài của báo « Journal de Genève » xuất bản ngày 19 Juin nhan đề là « Les causes de la défaite » kêt án rất nghiêm cái chính sách nội-trị của Pháp. Báo đó viết:

« Thời ra thi kết quả về cuộc chiến-tranh ở Pháp, không làm cho chúng tôi ngạc-nhiên và chúng tôi đã dự đoán cái kết của lần thảm kịch này. Khi được cùi lên cầm quyền chí-huy, nguyễn-soái Weygand cũng không hi vọng gì lâm nứa. Với cái óc thông-minh của nguyễn-soái, ngài đã thấy rõ sự cách nhau giữa các lực lượng quá lớn và biết đậm-lực không thể nào chống-choi được với các sư-đoàn thiết-giáp. Ngài đã làm hết nghĩa vụ và không muốn tránh một cái trách nhiệm nặng nề mà người ta đã giao cho ngài, biết rằng có những cuộc thi-hai cũng vỗ vang không kém gì những cuộc thắng trận. »

« Từ một tuần lễ nay, quân đội Pháp đã đứng trong một tình-thì rất nguy ngập; thiếu cả khí-cụ và lính-trí-bì, bị quân địch đóng-hơn nhiều

lần ngập, hành binh trong những miền mà sự kinh hoàng của thường dân đã làm cho việc tiến thoái rất khó khăn, các quân đội dù đã tốn một lòng can đảm rất anh-dũng. Phần đông các tướng, sĩ Pháp đều làm cho cả hoàn cầu phải kính phục và kinh thán họ là người Đức rất hiếu rõ giá trị và vô cùng phái công nhau sự hăng hái của họ. Hội năm 1870, trong trận Phổ-Pháp chiến tranh, một viên đại-tướng Đức, được mục kích cuộc tấn-công dữ dội của kỵ-binh Pháp dưới quyền tướng Marguerite, đã kêu lên rằng: « À, những kẻ can-dam! »

« Nguyên-soái Weygand thật dã-tận lực và biết rắng trận đánh thất thoát vì cuộc tấn-công rất nhanh như chớp của quân Đức đã làm cho không thể nào lập lại được hàng trận vững vàng nữa. »

« Sứ đầu khô của nước Pháp đã làm cho ta rất cảm-thích vì cả một nước dù phải chịu sự đau khổ và đã phải giải-bằng một giá đắt những sự lầm-lỗi của những kẻ cầm-quyền trong mấy năm nay và cả về phuong-dien quan-su, ngoại giao và tài-thần đã không biết gây nên những điều kiện có thể giữ vững sự tri-an cho dân Pháp. »

Thống-chó Foch đã rất cảm-động về một lời nói của đức Hồng y giáo chủ Mercier:

« Đã hẳn Pháp là một nước lớn, nhưng bao giờ ta cũng phải nhớ rằng thi mới gửi nỗi địa vị đó ! »

Các trò chơi về chính-trị, đòi súng để dâng, sự ích-kỷ của một vài giới, chủ nghĩa Cộng-sản tan phai được các nhà giữ-trách nhiệm cai-tri trong xứ, đang tăng và gần như hộ-vết, tất cả những điều đó đã làm cho nước Pháp cảm-rằng điều người ta đã chiếm được, muốn giữ nó thì phải luôn luôn gắng-sức và một chế độ đã-không đặt-sự lợi-quốc-gia và những sự hi sinh cần cho quốc-gia lên trên những sự vận động của các nhà chính-trị là một chế độ rất tai-hại. »

Những đoạn chung tôi trích trên này đã cho các bạn thấy rõ tình hình nước Pháp trong những trận đại-chiến, những nguyên-nhân chính đã đưa nước Pháp đến sự thất bại, cũng cái vé-lon lao và rất đích-dáng của quân đội Pháp trong khi phải đối-dịch với kẻ thù mạnh hơn và đông hơn nhiều.

HỒNG-LAM thuật

Mắc bệnh!... Không mất tiền?...

Quý bà, quý cô, nếu không muốn mang bệnh, mất tiền phi, vi tin dùng thuốc nhảm, xin kịp mời lại ngay.

Nhà thuốc ĐÁN-KHÈ!...

Cá chúng tôi tại số 57 phố Ma Mây i Hanoi. Các bài sẽ được hoàn-toàn vứt vía, không như ai nói khoác-doi. Tại đây dường như nào cũng có lang y chẩn-mach cho đơn, bắc-cá thuốc chén; do ông THÁI-LUNG tức LÀNG ỐN đã được toàn-thê bàn-conn-Nam-Thinh làm-nhiệm, là một người có giàn tài-thực-học, và-tiền-tử đã bao-dài làm-thuốc.

Ngoài ra bao-dương-eo-nhân CHÚA KHOAN, tất cả các bệnh hiềm-nghéo, có giấy cam-danh khỏi-hán mởi-lấy-tiền.

Các thư thuốc cấp-tốc ứng-nghiêm như-thần, nhiều người đã biết-tiếng-như:

Bệnh Lậu-nhất-dịn không quá 24 giờ.

Sán-sor-mil kiêm-hiệu trong 10 phút

« Bệnh nhân có thể uống-thuốc chờ đì ra sáu-rồi mới trả-tiền. VÀ THUỐC TRỪ :

Lao

rất-thần-biều, cam-doan đỡ-bản trong 6 tiếng đồng-hồ, nhanh-benh-nhanh-chưa đến-nỗi-phù-thông và đương-tiếng.

Lợ-uống-thứ \$4\$50, Lợ-nhờ, \$2\$20 Lợ-nhờn \$4\$50.
Ở xai-muôn-khoi gi-xin-giá-thu và nhở-dinh-theo tem-trái-lichto-chủ-nhàm;

M. LÊ-VĂ - GIÓI
75, Phố Ma Mây — Hanoi

LIÊU TRAI CHÍ DỊ NHẬT-BẢN



Fumiko Takebayashi thao
Georges Rageot d'ch tieng Pháp
Vũ-Bang dien quoc am
Nguyễn Huyền ve

Sau mươi năm đèn-sách cắn-cù, Đại-Thông-Thái-Lang đã chiếm được bàng-vàng dè có-thể-làm cho chàng sau này có một địa-vị khâ cao trong-rúe.

Chàng tên-với-vàng từ gá-cái-tinh nhô-bà mà chàng ở-bây-lâu dè-dền-Yêu-dò, cái-kinh-thanh có-trần-ughin-phú-hoa-sa-vọng mà người ta có-thể-trong-mong-lập-được-những-sự-nghiệp-lây-lùng-đó. Những-ước-mơ-tuân-tuân

Đại-Thông-thái-lang thực-không-bờ: tiê-tuôi, xinh-trai mà-lại-có tài-hoặc, còn-có gò-đòi-này-lại-cản-trở-được-chàng? Những

người-dàn-bà-nhân-sắc-nohn-suong say-mé-cái-vé-mặt-khôi-ngo-tuối-tú-của-chàng-lúc-nào-như-công-võ-vẫn-một-mỗi-bền-não-nuột; cái-miệng-của-chàng-mới-de-thuong-làm-sao, nó-dù-làm-cho-hao-nhiều-trái-tim-rung-động-và-mắt-chàng-lúc-nào-cũng-chó-lợi-sự-hiện-ngang,khip-ách.

Chàng-dến-Yêu-dò dè ilm-bước-tiến-thân-nhưng-đó, chàng-dâ-gặp-mộ-mỗi-tinh-ti- Ngoc-Hán-nuor, một-cô-gá-tho-ngày-trong-trắng-như-mộ, d EA;a-hoa-dao-c-orm-nô. Đại-Thông-thái-lang, không-đogn-dến-chuyen-sinh-sóng-kiem-an. Ngoc-Hán-nuor là con-một-của-một-vị-dai-thuong-gia-được-chu-mé-rái-yết-mà-vì-dai-thuong-gia-áy-lại-coi-nhau-tinh-của-con-gái-chóng-khô-than-nhô-nô-lên, cò-hòng-chàng-như-bị-ghẹo;nước-mắt-chàng-trào-ra-và-như-dỗi

cháy-con-nuôi-vậy. Nhưng sau những-ký-niệm-ém-dêm, những-phát-án-ái-lúc-vợ-chồng-còn-sum-bép-dần-dần-trở-lại-với-chàng-và-làm-cho-những-sự-dau-lòng-cũng-ém-diu-dần-di.

« Chao-oi, em-oi, chúng-la-dâ-cùng-dâ-tay-nhau-dến-dến-Mỹ-dê-đe-trên-bờ-Binh-Hoa-dê-vieng-thân-là! »

Đại-Thông-thái-lang-nhô-lâm. « Hôm-dò, Ngoc-Hán-nuor, cũng-như-trăm-nghìn-người-mộ-dạo, dè-toan-dây-nước-phê-ở-trên-mộ-bèo-tri-ting. Nàng-ra-cái-quán-ở-gần-dò-dè-mua-nước, yêu-kieu-my-le-làm-sao! Tóc-nàng, xíc-dầu-thom, bồng-bềnh-như-lóng-quas, nhưng-cái-trâm-nạm-ngoc-của-nàng-và-cái-lược-dài-mỗi-vén-tóc-nàng-lên-dè-lộ-một-cái-gáy-thanh-tán-trắng-nuốt. Như-thấy-sự-vượt-vé-của-lâm-mát-của-tôi, nàng-quay-lại-miền-cưới-và-tôi-nói-với-nàng-rằng:

— Em-oi, em-dây-nhiều-nước-lên-tré-mộ-bèo-tôi-trong-ngaia-kia-dì, cõi-anh-thì-anh-sẽ-làm-vẩy-bần-cái-mộ-của-gá-gian-thần-bac-ac. Cái-dò-dâ-thành-ri-tue-lê: nước-tốt-thì-dâ-mà-dâng-cho-linh-hồn-của-những-bèc-anh-tai-má-cái-gi-xấu-thì-giết-lại-cho-những-người-dé-tiến.

« Nàng-quy-xuống-một-cách-rất-nên-thơ. Hai-mắt-deo-lay-lay-như-bột-nhân-cứu-cảng-dây-một

NHẬN KÝ KÈO NHẨM!

Hiệu Đại-Quang, 23 hòng Ngang Hanoi xin nhắc lại để quý-hiệu-đại-ly và quý-khách-dùng-thuốc-như-ký-cho-rhang; Sản-hiệu-đi-có-cho-xe-ôtô-dì-kháp-eac-tinh-dè-bán-chieu-hàng-làm-quảng-cáo-va-có-dài-dai-ly-khắp-các-nơi, chớ-không-bao-giờ-cho-người-dem-thuốc-dì-nái-bán-túng-nhau-nếu-khi-nhao-thay-người-nhau-dem-thuốc-dìn-hàm-gán-xing-là-thuốc-Đại-Quang-mà-lại-hàn-một-giá-rất-rẻ, thi-xin-phai-dé-kỷ-mác-lira, vì-dò-chỉ-là-ghêng-thuốc-gia-hiệu, mua-nhâm-sẽ-mất-tiền-toi-có-khi-còn-bị-lèn-yết-nira. Dòng-thuốc-Đại-Quang-muôn-được-chắc-chắn, xin-cứ-mua-ở-những-nơi-cho-tre-biên-dai-ly-Đại-Quang-ở-khắp-các-nơi, hoặc-mua-của-xe-quảng-cáo, mới-thật-là-thuốc-nhài-gi-ngoài-hộp-có-chữ-Đại-Quang-và-nhân-hiệu-con-Buom-Buom-thì-mới-khô-nhâm.

HANOI — ĐẠI-QUANG DU'O-C-PHÒNG — HANOI



tình thương sót. Và nàng khẽ của em mãi mãi sẽ như một cánh hoa, một mầm thắm, ở trong tay anh, em à!

Không, anh ạ, những người ác cũng như những người hiền, một khi đã nhắm mắt, không còn khác nhau gì nữa. Lành hồn của những người tội lỗi, em tuồng lai cần phải anủi hơn là linh hồn của những bực sĩ hiền. Nếu dùng vào địa vị của anh thì em sẽ dây một ít rước lên trên mây này, anh ạ. Ta chờ nêu đầu ở trước linh hồn của những người đã khuất.

Ngọc-Hân nương ơi, em đã sống, em đã được mẹ cha chiều chuộng, em không hề bao giờ lạm biết sự đau khổ và lòng thù hận nó thể nào. Em chính là một viên ngọc quý giá vô cùng, em mềm mại như một con chim vòi tòi, em đem một tấm lòng trong trắng để yêu cả cuộc đời mà đã chung sống với nhau. Ở trong khung tóc den lèn lèn lèn như mun của em, hai cái đồng tiền lúc nào cũng làm tăng vẻ của đôi má đỏ như hoa đào vậy. Nhan sắc của em tươi thắm như là một buổi sáng mùa xuân. Chao ôi, người con gái của mùa xuân ơi, đời em vẫn vội nào có khác gì cái mùa trèo đep vui tươi ấy. Em hờ hờ ra thi đã tàn quách mặt rồi. Em chết. Không, không, cái linh hồn đang của em, cái kỷ niệm

Huyền-xa kéo dài những ngày mùa đông tháng già ngắn ngủi trong khi thuyền bè trôi mất hút ở trên mặt nước mịt mù sương Hồi-bang-ang.

Đại-thông-Thái-lang mến yêu những cảnh hữu tình đó nó đã chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm của chàng. Ngày nào cũng vậy, vào lúc mặt trời hóng xé, chàng cung chấp tay sau lưng đi bước một ở trên bờ, mặt mũi sầu thương, làm cho người nào trông thấy cũng phải ngẩn ngơ, không dám nhìn lâu nữa. Thế rồi chàng bỏ cái căn nhà mà chàng đã hướng mặt trời về hạnh phúc với Ngọc-Hân-nương, căn nhà mà mồ, dỗ vật lại nhắc nhớ một cách chưa chát đến cái chết của người vợ quý: nào là cái bàn thờ mà mọi khi nàng vẫn cỗ trau dồi nhan sắc để làm vừa ý người yêu, nào là những hộp son và những hộp đồ mĩ phẩm son; nào là những cái gương nàng đã soi; nào là những đôi giày da thô xanh xanh; nào là... rào là... tất cả những vật dụng mà tay nàng đã cầm hay là mắt nàng đã nhìn rồi; cả khỉ trời nữa cũng là khỉ trời nàng đã thả!

Đại-thông-Thái-lang ở ẩn trong một ngôi nhà sơ-sài, ngay trên đường cái đi từ Hốt-sử đến hồ Bình-hoa. Tuy vậy, ký-ức của chàng vẫn không để cho tịm ôi chàng rời những chuyện đã qua.

Mùa xuân đã qua rồi, con chim cá - mà trong văn thơ Nhật vẫn bảo là tiếng kêu thương của mặt trăng - kêu ra mâu. Càng vậy, Đại-thông-Thái-lang kêu khóc người vợ bạc mệnh của chàng và dần dần thất thanh đi. Cái cười và sự vui vẻ của chàng không đến với chàng nữa cho tới rạng ngày bộ lê Quán-tinh. Ngày mai đây, nếu trời đẹp thì Chúc-Nữ sẽ đi qua giải Ngàn-Hà để gặp Nguu-Lang. Đại-thông-Thái-lang, lẩn lén ở trên mây, nói với nàng như lúc con ở trên trần:

- Ngọc-Hân em ơi, ngày mai đây là ngày hội của Nguu Lang, Chúc-Nữ. Năm ngoài, em nhớ không, em lo sợ vì may mắn quá và em đã cầu phật trời đừng mura để cho đội lửa ấy gặp nhau. Em đã đết biết bao bài thơ thần trên giấy ngũ sắc và cái những hồn người hỉnh thù để treo lên lên ngọn tre trước cửa nhà để chúc cho hạnh-phúc và trời đẹp! Thế mà... thế mà năm nay em không còn: số phận anh không bằng Nguu-Lang bởi vì Nguu-Lang Chúc-Nữ một năm còn gặp mặt nhau một lần, chứ như anh đây, thi mãi mãi, mãi mãi...

Chào ơi, săn khô biết bao! Ngày và ngày, anh lại đến nơi này và chờ đợi em không nản cho đến mười năm nữa, anh cũng không mong gì được thấy.

Tầm long sôu khô hoang thường nhật, Đại-thông-Thái-lang đi thơ-thần không biết gì đê đến thời-gian. Sau rồi, chàng định quay về thì bông tối lúc ấy đã rải-rác ở dưới bóng cây, trên



chàng nhầm đường rồi? Tuy vậy, chàng cứ tiến và sau cũng đi tới mồi cá công rát tiều-dìn, cột kèo xiêu vẹo trông có vẻ thê lương gớm ghê. Những cái tường hàng đá xám, cỏ rêu bám tung chõ lại nứt ra một cái hố thâm, những cái cửa sơn đã mọt dốc cả sơn rồi. Người ta lờ mờ nhìn thấy ba chữ dài tựa như ô phiến trên: «Tào-Son-diện» son son thấp vang chung vi dã lâu ngày nén chỉ cưa tra những vết son then, mọt đặc. Đại-thông Nhất Lang nhìn vào trong, qua những cái liếp cửa ngang thì thấy có hoang mạc khắp nơi, bim sậy trèo lên mái mả đèn thi vắng ngắt, không có một tiếng động, không có một bóng người lùi lối.

Vừa rợn, vừa lo, chàng thấy một cái gì ghê gớm ở trong cái đê u-lan, co quanh, chàng bèn chạy, chạy ở trong bóng tối yếu ma, nó duỗi theo chàng và úm tóc gáy chàng lôi lại. Chàng tưởng như nghe thấy những tiếng động khẽ ở đâu sau, chàng quay vội lại để nhìn xem cái gì dương duỗi mình ở trong cái cảnh tĩnh mịch dương say sưa trong giấc ngủ.

Một người đàn bà tuyệt thế ở trong bóng tối từ từ di ra.

(Còn nữa)



Tiền-sinh yêu nồng say đắm trong hồn chục năm giờ để lấy một nhà đại phà hào ở tỉnh Königsberg. Heinze là em của Amélie. Lát nay tiền sinh đã là một thi sĩ có danh tiếng rõ rệt nêu tiếng.

Rồi từ đó những điều nực cười, những cắp mắt của người yêu; những con diều cuồng điên thét, vang giật nén lún luợt đất nát của TẬP THI KHÚC của Henri Heine.

Và tuổi thanh xuân ca tụng sắc đẹp, nhưng hờn giò trong những cái ca-tung ấy, tiền sinh vẫn để lộ ra những dấu lo lắng, phải thử ván của trái tim. Rồi đến khi tiền sinh nhận thấy lòng bao bến của người yêu thì tiền sinh chỉ còn nghĩ đến cái chết (như bao cau cuối trong bài "Phú Bạc").

Thơ của tiền sinh hết nói đến sự say mê, của lòng hối nỗi đau nỗi niềm thất vọng của tim. Tuy vậy thơ của tiền sinh đọc vẫn thấy hồn khùng, viền sinh khen cho dùi hồn khùng, giòng văn tuôn tuôn. Vì vậy tiền sinh Đức rất ham đọc thơ của Henri Heine đã được thấy lòng rung động bởi những cảm xúc đã làm rung động lòng của tiền-sinh.

Muốn cho người Annam ta được nhìn thấy những điều duyên mờ mòng và những nỗi lòng thất vọng đơn đau của Henri Heine — một nhà thơ chưa bao giờ đã thấy sự thất vọng do đuổi bến minh — ban Anh-Dat đã chẳng quên ngai khò khăn để phiên dịch bài thơ của tiền sinh ra quốc ngữ — và sẽ lần đầu tiên đăng trong Trung Bắc Chiếu. Nhìn từ số này — để các bạn đọc thấy rằng ai tính và đau khổ đã vò nát trái tim của nhà thi sĩ da tim Henri Heine đó ra sao.

NGUYỄN-KHẮC-KHẨM

THI CA ĐỨC

Thi sĩ Henri-Heine ra đời với quyền « TẬP THI KHÚC » (DAS BUCH DER LIEDER) vào năm 1821.

Tập thi khúc » của Henri-Heine không những phản chiếu tâm hồn cả một thời đại của nước Đức, lại phản chiếu cả đời riêng và tâm hồn của tiền sinh nhà. Thời đại ấy tức là thời đại phà vẫn lảng漫 đang thịnh hành ở Đức-quốc, do một đoàn ván-sít có óc tu-cường gay gắt. Họ hò-hảo quắc-dần dấp dỗ những ánh hưởng của-nước ngoài để tạo nên một thứ văn chuyên ga-tung phong tục nước nhà như là phong tục thời trung-đế. Bé nhà thi sĩ Henri-Heine là đời của một người iản-tuy với ai tính nhưng bao giờ cũng thật vui và ấm.

Tập thi khúc » của thi sĩ Henri-Heine là một tóm tắt hồn chúa tình yêu như sau:

— Henri-Heine vốn là một nhà thơ và nguyễn; một tóm hồn yếm thố.

— Henri-Heine vốn là một nhà thơ và nguyễn; một tóm hồn yếm thố; một nhà thơ và nguyễn; một tóm hồn yếm thố.

— Khi thấy tiền sinh yêu cô Amélie Heine, con gái người chủ; — một cô tóc vàng, xinh xắn, thủy mị mang linh hồn thơ và biết yêu,

Những bài thơ tình của nhà thi sĩ Đức:

HENRI-HEINE (1798-1856)

Anh-Dat dịch ra theo bài dịch ra tiếng Pháp của Nguyễn-khắc-Kham

NGÀY THƠ

Giói tay che cặp mắt Nàng
Tôi hôn một cái nhả nhảng trên môi.
Cô nhìn như hồn: sao tội lè lùng...

Sáng chiều có mái ngâm trông.
Bị chờ tài đèn hôi xong mới lời
— Làn sương anh bất mist tôi,
Mỗi khi anh cũi hồn đòi hỏi hồng...

Ngân ngọt lòng lại hời lòng,
Niêng tôi... tôi cũng... cũng không
hồi gi!

Mắt Nàng tôi sờ che đi.
Trên lòn môi đỏ: môi khi hôn Nàng...

KÍNH YÊU

Anh không chắc có giờ xanh bất ngát
Mà dạo sáu kia ca tụng nỗi lòn
Anh chỉ nhìn cặp mắt của em tươi
Vi chính đó mới là giờ xu lợ.

Anh không chắc có Thánh-thần cao cả
Muôn vạn người ứng bài suốt ngày đêm.
Anh chỉ chờ: kinh trái tim em:
Vi đó là muôn Thánh-thần chung đúc...

Anh không kinh kinh kinh và dạ ngực
Là những điều đáng sợ của người đời!
Anh lo hoài: mắt nọ bỗng kém tươi,
Tâm em đặc: ôi! muôn vạn sự khờ...

PHÚ BẠC

Hồi ngồi nhà nhỏ nhỉ con con
Bà tháp lim là qua héo mòn
Bà đã đánh ta khỉ-một mồi.
Bà nhìn Nàng đón: dáng thon thon...

Làn đầu người thấy kinh ta yêu
Để đến cùng là những bụi chiêu.
Nén sảng này day, là vinh biệt
Cũng người: lòng ngán biết bao nhiêu...

Nếu chàng ghen em từ những ngày
Anh nhìn em mợ đỡ sắc mè say,
Lòng anh đều có mợ màng mãi
Đó khờ, đê buôn mày bùa nay?

Tìm em: anh damn dụng đầu vào,
Cho đầu lòng anh ván khát khao
Một chút tình em... em tựa mộng.
Tựa lời em hát dưới vắng sao...

Mãi em sau thời chuyện chia cay
Để đuổi anh ra khỏi chốn này?
Óc bồng mè đê, tim chả lúa,
Lòng anh diễn cai: thết gì đây?

Thìn thìn ta là ngay quá mồi rồi;
Ấu sầu nhẹ gõi chốn xa khơi,
Chờ cho khỉ c蒐集 đầu dor,
Năm xuống mồ dày... già cuộc đời...

ANH-DAT

Đây là một bài thơ kiết-tác của thi-sĩ Beaudelaire mà các bạn đã đọc hay đã nghe nói đến nhiều lần, nhất là từ khi hội Trí-trí lấy bài này làm đầu bài cho một cuộc thi dịch văn-thơ Pháp. Chúng tôi không nhớ rõ bài dịch được liệt vào bực nhất, hồi đó, nó là voici :
Une atmosphère obscure empêche la ville, Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multiplient ville, Sous le fouet du Plaisir, ce tourbillon sans merci, Va cueillir des remords dans la fête sevile,

Ma Douleur, donne-moi la main : viens par ici, Loin d'eux. Vois ce gêcher les défuntes. Années, Sur les balcons du ciel en robes surannées ; Surgit du fond des eaux le Regret souriant ; Le Soleil moribond s'endormit sous une arche, Et, comme un long linceau traînant à l'orient, Entends, ma chère, entend la douce Nuit qui marche. CHARLES BAUDELAIRE

Nay vì yêu chúng tôi và
quý cái tôn-chí của T.B.C.N.,
bạn lại cắt tiếng ở đây. Các
bạn đọc yêu-quý, từ nay sẽ
lại thấy ở báo vòi nồng
vẫn thơ huyền diệu của bạn
Nguyễn-Giang quen biết cũ.

T.B.C.N.

tinh-tâm

Thơ dịch của Nguyễn - Giang
Recueillement

Vây ngoan-ngoan, LÒNG BAU ta hời,
Gâng lâng thính chớ voi kèu-ca,
Người mong-ước buỗi CHIỀU-TA,
Chiều hôm bóng đã là-là xuống kia.
Một lần tôi tòa che thành thị
Cánh phố phường rêu-ri bao-vây,
Thành-thị mang lại người này,
Ké kia gieo một mớ dây ưu-tu.

Nay nhân lứa đàn tò nhân loaji
Đuối ngọt roi khóc-hại thần Vui
Khom lung, dang góp tội dời
Trưởng chơi thô-xô giáp-vùi lương-tam;
LÒNG BAU hời, khai cầm ta, bức
Lặng theo ta, xa cuộc nhân-sinh :
Nắng trông lén cửa thiên-dinh,
Kia NAM-THANG cũ phô hình áo xưa :
Họ NHỚ-TIẾC vẫn vor mặt nức,
Khổng hò daong nguc mít curi;
Vững ô hôp-hồi chân trời
Ngâ dẫu chìm lịm dưới ngôi mộ hăng.
Lan ra tối đồng BỐNG-ta-tít
Như tẩm khán mờ-mít dài ghè,
Em ơi, hãy lâng tại nghe,
Nay: nghe DÈM-TÔI dan.., lòng tò.
NGUYỄN-GIANG



Kiểm duyệt bô

LÀNG SAY GẶP VÂN ĐỎ

của SƠ-BÁO

Chỉ vì say rượu, một người Hoa-kiều làm nên quan to, lấy được Công-chúa và giàu hàng triệu bạc

Với các đệ-tử của «ma men», xưa nay người ta vẫn dùng một câu đã gần thành thiết án mà miết mai:

Giai đàu đến kẽ say sura

Có đâu đến kẽ say sura tối ngày.

Thực có như thế. Nhưng đã là trò đùa, con tao dối khi lại như cố ý bày đặt ra những cái phản thường, có vẻ ngộ nghĩnh khiến người ta phải hãi hãi rồi đến phải tức cười.

Sự thực, những kẽ say sura thi thần tri hồn mè, tinh lực đổi bại, còn làm được gì, nghĩ được gì để mà sống nữa: họ là một giống «ký sinh trùng» làm hại nhân quần xã-hội. Trái lại, có kẽ lại tự mình làm nên giàu có lớn mới kỵ. Muốn Liết rõ câu chuyện ngộ nghĩnh ấy, tôi xin giới thiệu Lý-Trạch một Hoa-kiều hiện ở Nam-đường:

Lý-Trạch người huyện Tân-hội, tỉnh Quảng-đông. Lúc bé, bố mẹ mất sớm, nhà nghèo phải ở với một người cha họ. Nhưng người cha họ già kẽm thiến-tốn, không thể nuôi được cháu, nhân có người họ huôn ở Tân-gia-ba, liền cho Lý-Trạch một



số tiền lì đường, bảo sang đó nhô vả họe lắp buôn bán.

Lý-Trạch it tuối đang hăng hái, vắng lời đi ngay. Sang tới nơi, ở trong tiệm buôn của người họ ấy, tuy giũ việc bếp núc và vò dẹp, nhưng lúc nào

Lý-Trạch cũng giữ một mục cẩn kiêm, trong có vài năm,

đã dê dành được món tiền, bùn

đem cùi ra gộp với một người

ban thân mồ một cửa hàng bán lop hóa ở Tân-sơn.

Tân-sơn là một thôn đảo nhỏ, nguyên gọi là Bùn-phật cách đảo lớn Tân-gia-ba chỉ hon 20 dặm Anh, riêng là một nước nhỏ, chịu quyền nước Anh bảo hộ, do một người giúp Mă-lai làm vua, nhưng có một người Anh làm chức Giám-chính đại-thần.

Bấy giờ người Hoa-kiều

đến

đó buôn bán cùi ưa có mấy nén sún buôn

bán

của

Lý-Trạch, kiếm

được nhiều lời. Từ khi

còn ở nhà

Lý-Trạch đã

hay uống rượu, lúc đó buôn bán lại có cơ phát đạt, bồi đê để sinh sống cuồng, lại càng ham uống, đến rỗi suốt ngày lác não cũng có chài cốc luồn ở bên mình; bao ban người nhà và giao thiệp với khách hàng, lúc nào

cũng sặc sụt hơi mèo, lè nhẹ giọng rượu. Người họ kia lắc đầu còn răn hổ, sau thấy Lý-Trạch bị ma men ánh quâ lâm rồi, dǎohmect kệ, chỉ phán nán và lo thay cho Trạch không khéo có ngày đến bại nghiệp tang ráo

rượu, còn mong gì mờ mang. Ngòi đầu tờ giấy yết thị của nhà Vua, Lý vừa bóc xong, tức thì có một viên quan Mă-lai, song sộc chạy vào cùi chào. Nói chuyện không hiểu nhau, viên quan ấy ra hiệu mời Lý-Trạch đi ngay. Vừa nói vừa khoe tay dát đì. Lý-Trạch loạng choạng phải đi theo, có hai người cảnh sát theo sau, ra bờ cung kính lâm.

Thế mà ai ngờ, Trạch càng ngày càng uống, uống mãi cho tới khi đã «thực thụ» là một

tên dân trong làng say, thi cả sự nghiệp và thân thể của Lý cũng đổi hẳn, bước lên một địa vị giàu sang tội bức, biết hao kẽ khàng say vỗ nhạc lồng ra sức hòng chiếm lấy mà không được, đến phải phát ghen.

Bấy giờ hoàng-hậu của vua Mă-lai hòng bị hỏng bị bệnh nặng, một bên vú nỗi lén ráy ung dọc rát to, dùng thuốc gì cũng không khỏi, mời bão phái mồ cát, nhưng hoàng-hậu không bằng lòng, cho rằng vú bị mồ cát tái rồi mất vẹp, vi phong tục dân bà Mă-lai mặc quần áo quen đê hở nửa ngực, nên thường trang sún cắp vú cho thêm đẹp. Đã không có thuốc gì chữa, lại không chịu mồ cát, nên hàn hổi mỗi ngày càng bị đau đớn báu-rúc kinh, ngày đêm kêu rên ở trên giường.

Quốc-vương lo sợ quá, bèn treo giải thưởng lớn để tìm các tay danh-y, yết giấy ô kháp các ngà đường.

Kinh-thành Bùa-phật không rộng lòn lảm, nên giấy yết thi không lâu, ai nấy đều biết cả.

Ngay hôm ấy, Lý-Trạch cùng mấy người bạn thân uống rượu thi ở trong cửa hàng. Sau khi đã say mèm, Lý-Trạch miệng ngậm diều hút thuốc lá, vi ống tắc hút không chạy, định tim mảnh giấy vò khoyer hợp diều cho thông, mạt say lò mò, thấy có mảnh giấy dán ở trên bức tường ngoài cửa hàng, vi là chữ Mă-lai, chẳng rõ ở trong nói gì, liền với tay ra bóc láy.

Ngòi đầu tờ giấy yết thị của nhà Vua, Lý vừa bóc xong, tức thì có một viên quan Mă-lai, song sộc chạy vào cùi chào. Nói chuyện không hiểu nhau, viên quan ấy ra hiệu mời Lý-Trạch đi ngay. Vừa nói

ra

lại

chí

dùng

cái

phuơng

thuốc cũ mà chữa.

Lại di lên quả núi gần đó, tìm được 7 thứ thuốc lá, đều là những thứ còn nhỏ, đem giữ nhỏ ra. Lát xong, lập tức đem cả vào vương cung, bao cung nứa đem thứ thuốc lá dấp cho hoàng hậu, còn thuốc nước thì uống.

Bệnh của hoàng-hậu sau khi hoảng hập, nước sữa nứt titch ở vú, không phát tiết ra được, lại vi ẩn các thay, chất quá nhiều, rưới két nén cái ung độc như thế. Cũng vì Lý-Trạch đã đến kỳ vận đỗ, nói lão giàp may, thuốc hợp chứng bệnh, mới dán có một lòn hoàng-hậu thấy khỏi ngay đau rúc, mitchensa lại có sức làm tan hòn nước sún di, hoàng-hậu thấy khoan khoái để chịu lâm và ăn được nhiều, dấp uống luôn mấy ngày, bệnh dần dần khỏi hẳn. Quốc-vương mừng quá, thường trước ngay cho trâm đầm, Lý từ chối không nhận, nói dè chữa khỏi sẽ hay.

Quốc-vương mừng quá: thường trước ngay cho trâm đầm, Lý từ chối không nhận, nói dè chữa khỏi sẽ hay.

Lý-Trach vốn không biết làm thuốc, lúc đó vi chửa khỏi bệnh cho hoàng-hậu, tiếng đồn đại di, những người bị các chứng nhợt xó nhau đến xin chữa, không thè từ chối. Trach đòi rõ nhiều tiền cho họ bỏ, nhưng người ta vẫn cứ xó nhau đến, bắt đắc dĩ Lý-Trach lại chỉ dùng cái phuơng thuốc cũ mà chữa.

Từ đó nồi giò to, sắn tiễn lại càng uống rượu, cứ cả ngày uống say li-bi.

Quốc-vương có người em gái, tuổi vừa 18, 19 xuân xanh, nhan sắc đón lòng yêu Lý-Trach, quốc-vương liền đứng làm mối, cho mời Lý-Trach vào cung ăn yến, cho em gái ra chào, đến khi rượu say, mới nói rõ câu chuyện. Lý-Trach bấy giờ đã say li-bi, chỉ dạ dạ mà thôi.

Hôm sau khi rượu đã tan, thấy người mùng đèn dày nhè, lấy lampus lá, vi đã quên hết việc hôm trước rồi, người đến mùng nói ra, Lý-Trach mới nhớ lại nhưng còn ghị thán minh ở trong giấc chiêm bao.

Rồi, vùng dứng dậy, đi ngay ra hiệt thuốc bắc ở gần nhà, mua một cân mạch nha để vəo səo rōi, xác lấy nước dè vào chai.

CHUYỆN CÓ THẬT
Ở
TÂN GIA BA

G'ra lúc ấy, quốc vương đã sai lính đem hoa và các đồ nghi trang ra đón Lý-Trạch vào cung, cùng công chúa làm lễ kết hôn.

Bí giấu lại sang, Lý-Trạch từ đó trở nên một vị quan bách. Các Hoa kiều và các nhà buôn tay muôn mưu sự gì ở đất ấy, đều phải đến nhờ Lý-Trạch. Một đời Lý-Trạch lúc nào cũng chỉ biết có lòng say lùi vui, el ắng còn biếu别墅 của gián. Có một nhà buôn Âu châu, muôn khai lấy những mảnh thiêng trong một dải nón lông ở bên ngoài thành Bưu-phát, bộ cõ phần trăm vạn đồng. Thấy Trạch là người có thể lực ở đó, hắn tìm đến mời vào cõ-phần, Trạch hăng háng, nhưng chưa nói rõ số tiền là bao nhiêu. Đến khi nhà buôn Tày đến thăm lão thưa hỏi, lão Lý-Trạch đương say, Thấy Trạch là vị quan bách, người ấy không dám nói những số ít, để 50 vạn đồng mời Trạch vào cho. Say quá, chẳng đánh thẹn nào, chỉ dạ dạ luôa mây tiếng. Người Tày nỗ vỗ trọng tin nghĩa, thấy Trạch đã đà tưởng là nhẫn loli, và lấy làm tin, rồi đem cõ số cõ-phần 50 vạn đồng để làm cõ phần cõ Trạch, mà lại không đòi phải gõ ngay. Trước khi mồi thiêng đã khai, quang mõ rất nhiều, chưa phải dùng nhiều số tiền vốn mà đã được lời to rồi. Chưa đầy 2 năm, lại đã gấp hai gấp ba rồi.

SỞ-BÁO

Báo thù... vợ

Báo thù ai chẳng báo, lại đi báo thù vợ. Cái lý kỵ của câu truyện là ở đó. Sắp đăng vào T.B.C.N. do NHỊ - LANG thuật

VIẾT DƯỢC 240 TIẾNG TRONG MỘT PHÚT

VIỆT-NAM TỘC-KÝ

Dẽ hờ, không chán
Người nào nhanh trí, cam đoan học trong hai tiếng đồng hồ viết được. Từ xưa tới nay chưa từng có cuốn nào dày đủ và dân dã như cuốn này. Rất tiện cho các ông lão lục sự cho hết thảy mọi người cần viết nhanh.

Mỗi cuốn 0\$55. Mua linh hồn giao ngắn hết 0\$91. Ông xá mua xin gửi 0\$71 (cả cước) cho

Nhà in Mai - Linh Hanoi

Người Tây bên đem một nửa số lời già cho Lý-Trạch.

Mỗi tuần, một chuyện phim hay

Lại một sự không ngờ, Trạch vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ đến số cõ phần 50 vạn kia, Lý sợ quá, may mà cõ lời ngay, nên không mà cần phải dùng thêm tiền vốn nữa, thì lấy đâu cho đủ số ấy mà góp với họ, tài họ phái kiện thi còn già là danh dự nữa. Bấy giờ mới rõ ràng rùa mình, nhường rùa mà làm nên giàu sang, nhưng không khéo có khi đến phải bại danh tung thiên vì rùa. Nghĩ vậy lại càng sợ, từ đó mỗi ngày mỗi uống bót di, không dám uống trên như trước tân.

Bấy giờ Lý-Trạch đã là một tay cự phu ở vùng ấy, mới đem vốn ra kinh doanh các việc, phim các Hoa-biều mới đến, Trạch đều giúp vốn cõ làm ăn. Hèn hay ai đến đền Bưu-phát ở Tân-gia-ba là phải biết tiếng Lý-Trạch. Con cháu của y cũng đều giàu có lớn cả.

SỞ-BÁO

TIỀN TÀI KHÔNG QUÍ BẰNG SỨC KHỎE BĂNG TẬP THẺ-THAO

Có hơn 60 hình vẽ in 2 màu rất tiện cho hết thảy các bạn muốn luyện tập thân thể được khỏe mạnh. Mua một tấm băng tập thể thao treo trong nhà tre là mua một thang thuốc bắc để cõ nhà dùng mà dùng được suốt đời. Mỗi tấm 0\$28. Mua linh hồn giao ngắn hết 0\$62. Ông xá mua xin gửi 0\$42 (cả cước) cho

Nhà in Mai - Linh Hanoi

Lô Tu Hồng

Của HỒNG-PHONG
Tranh vẽ của MANH - QUỲNH
(Tiếp theo)

Nhân duyên giữa cha với con

Chuyển xe hỏa Hanoi-Nam Định buổi sáng hôm ấy đồng khách qua. Đúng vào hồi người ta đi tri ân hội Phủ-giầy.

Hạng ba cũng không còn hò chô nào. Nhiều bằng lối ba người chen chúc ngồi.

Xe còn vài phút thì chạy.

Một vị linh-mục Âu-tay bước lên xe sau chot, mở cửa, bang ba đi vào, dừng nhìn quanh là hố, lắc đầu một cách rất kin đáo, hơi như có ý trách mắng ra tâu muộn quá, chẳng còn trống một chỗ nào.

Theo phong-tục các xứ văn-minh, bọn đàn ông mạnh chân khỏe tay, lúc đi xe lầu chật chội, ba giờ cũng cõng hòn nhường chỗ mình đang ngồi cho một người đàn bà, một kẻ tàn tật hay một nhà tu-hành.

Nhưng ở xứ mình it có thói quen ấy. Người ta thấy trên xe hỏa lầu điện, những ông ra vè tần tòi học-thức dão-dé, không hõ có nhã-ý đứng dậy nhường chỗ cho một người đàn bà bụng chứa trèn-lè, lại àm một đứa nhỏ ba bốn tuổi trên tay mà dang cho tau cao bén no, lắc bén kia. Nói gì, nương cõi cho một giáo sĩ.

Trong khi ông linh-mục kia đang tần ngẩn, kinh quay lưng bước ra ngoài, thì một bà thiếu-phụ Annam cõ chõ ngồi giáp bên cửa, uất cõi đứng dậy và nói:

— Mời cha ngồi đây, con xin nhường chỗ.

Bấy giờ một thay mực tây ngồi ghế trước mặt, binh nhú có ý ngượng với cù-chì của người thiếu-phụ với vàng đứng dậy, nhường chỗ mình một cách rất ăn cắn.

Ông cố cầm can và ngồi xuống đáy.

Thành ra ông vồ, thiếp phu đối diện nhau.

Những bánh xe hỏa đang lăn nhấp nhàng ở quảng Kim-lien - Công-vọng.

Được chỗ ngồi yên ổn và dinh thắn một lát, nhú tu-bành, ngực mải cõ đeo mục-kinh đeo,

nhìn kỹ người đàn bà ngồi trước mặt, tức là người da có nhã-ý nhường chỗ cho ông trước tân.

Người này, trạc ngoài bốn mươi, nhưng còn tươi trẻ, hồng hào, vẫn khắn khung duỗi gá, mặt chỉ nhõi phần hõi hoi, cảng tôn thêm nước da trắng tự nhiên và đôi hoa tai kim-cương to bằng hột dò, cảng chiếu sáng ngọt. Cõi nhiên là người thanh-thi trâm phân trâm, mà trên nết mặt đầy vẻ lanh-lื่i, lịch thiệp, hạo dạn. Bên minh có chiếc sà-cõi khé to, là thứ túi đựng Nén của những người cõng gao-hay nhà thầu-khoán thường dùng bõi tinh xá di xa để phát công thợ và dân-phu.

Biết là vị khách đổi-diện đang chăm chú thânh-quang xuyen qua hai miếng kính rọi mà phông ngay vào mình, người thiếu-phụ tự khơi chuyện ra nói trước, để cho khõi dõi nguyệt cõi hãi hén. Mặc dù minh không phai con chiên, nhưng thiếu-phụ cõng tôn-kính ông linh-mục mà gọi là cha.

Nhát là dien-mạo ông khôi-vi, bồng bao, cặp mắt nhú thõe kẽ, con ngươi xanh biếc và von ướt, mũi cao và bắt góc như hình Kim-tự-tháp hén Ai-cập, mõi dõi tự-nhiên nhú son, thém hám râu cao got rái khéo. Cái võ đẹp già: ấy làm cho thiếp phu ngây ngất, vâng-hoàng, cảng muôn gã chuyên làm quen.

— Cha gặp phải chuyện tầu chật chội thế này, cõ lõi bức bội lâm thi phải.

— Ông linh-mục cười và đáp:

— Không bức bội gi mấy; chỉ cách vải ba g thi đến nơi, vi dã có phải đứng cõng chằng sao

— Hắn cha xõng Phủ-lý?

— Không, cõn gõn hõn, tôi sắp xõng Cầu-gõi đây thôi.

— Con cõng xõng ga ấy.

— Thế cõ kbi cõ võ Cầu-gõi thâm què, hay di cõng gạo, phai chằng?

— Con chỉ võ chõc nhất đẽ trong nom công việc và phái lõi cho dân-phu dấp đẽ Phú-xuyên Cầu-gõi, rồi đáp tầu trưa lên Hanoi ngay.

— Nhà cô ở Hanoi?

— Vâng.

— Phố nào?

— Ở đầu ngõ Hồi-vù.

Tôi vẫn thi tôi biết rõ, có là cô Tu Hồng mà tôi vẫn nghe nhiều người Phú-lêng-sa nói chuyện.

— Thưa phải.

Ông lại cười và nói câu này nho nhỏ, không cho những người ngồi bên nghe:

— Ô may nhỉ! Tình cờ Hồng nó gặp Hồng kia.

Hình như thiếu phụ ngực ngà không hiểu, ông cố nói tiếp ngay:

— Tôi là cô Hồng, linh mục chánh-xứ ở nhà thờ Phú-xuyên.

Thiếu-phụ mỉm cười, dã hiếu, vì chính thiếu phụ là cô Tu-Hồng.

Còn nhà tu-hành, đạo-hiệu là cô Hồng, linh-mục Phú-xuyên, một xú đạo mới mờ được it lâu.

Một bà mẹ-tay về già, một nhà tu-hành đạo mạo, có ai dám ngờ hai người ấy họ gặp nhau tình-cờ trên thuyền xe lửa mà rồi có chuyện tình-ái nhân duyên gì định theo?

Áy thế mà cô.

Thì ra Tao-hôn thật khéo oái oăm lừa trò thương khi một chuyên người ta không ngờ, lại chính là chuyên sẩy đến.

Từ ngày ông cụ cố quý tiên, cô Tu cảm thấy trong lòng yêu-đương dè chồng một chỗ rớt lớn.

Cô dám ra buôn

Mặc dù phần hoa phủ quý bao bọc chung quanh; mặc dù vàng bạc tiền cạn chà.

Không phải đời người, hé cứ giàu sang thì được thấy toàn sự vui sướng.

Bởi người giàu sang có lúc như tẩm bàng sơn, son thấp vàng, ta trồng bể ngoai lồng lầy, đỗ turoi, nhưng lớp gỗ bén trong cỏ chổ mồi là một khoái mà ta chưa thấy.

Giàu sang cũng có những chỗ buồn rầu nhục nhã riêng của nó.

Người ta vẫn ghê sợ thời-vận ác xám. Nghĩa là trong lúc phải mặc xám; mọi việc đều xui xẻo tát hầm. Trái lại, số-phận hận, đãi cô Tu một cách khác hẳn.

Chính lúc đang mặc ác xám, cô lại hãi ra tiễn.

Nào là vó được mồi hàng 30 vạn tạ gạo của mấy hảng tây ở Haiphong đặt mua để xuất cảng.

Nào là thâu việc dấp dề ở Phú-xuyên Cầu-guột. Bọn nhà nghề thâu khoản cạnh tranh không lại, vì cả có những người đỡ đầu mạnh thế.

Họ bảo nhau:

— « Chuyển này con mẹ Tu lại không được vài vạn bạc lãi là iú. »

Tiều vào càng nhiều, cô Tu càng thấy lòng minh trống trải, cảnh minh khép-kép.

Còn người đã ngoài bốn mươi tuổi đâu, trải ha-ha dời chồng, tình-nhân không thiến gì, nhưng bây giờ lại thấy lòng minh khát khao thiến thối tình yêu: cái tình yêu chuyên-nhất.

Cô nghĩ minh thế tài phải đi một bước nữa. Nghĩa là lại phải lấy chồng. Vì lẽ gia-dinh và vì lẽ xã hộ.

Vì lẽ gia-dinh, phải lấy chồng dè có người giúp minh lo lắng công việc, trông nom sự nghiệp. Bố chết mất rồi, em-cháu hây còn khát khao minh lại chưa có con cái gì, cô Tu tro troi ở dời có một thân. Minh lại có cửa, có rất nhiều cửa, nhưng kẻ tham lam ngáp, ngáp không thiến gì, một thân đan bả, sành sỏi mặc dẫu, muốn ứng phó mỗi khi hoàn-cấp không phải là dẽ. Hồng chì đòi người phải có những lúc phong ván bắt, tắc, bết nhò cây ai? Không chồng không con, sự nghiệp dập cao lên mãi iúi iúi để làm gì?

Vì lẽ xã-hội, lấy chồng dè bịt hồn miếng tiếng dí-nghị của thế-gian. Cô Tu thừa biết thói tục ở chốn Thăng long nghìn năm văn vật, người ta chỉ khéo làm bộ lễ nghi phong nhả với nhau ở trước mặt, mà hay phầm-binh xô xiên ở sau lưng. Có người làm nêu cửa cao nhà rộng, xổng ngựa lên xe, dù cả công danh, chức phận; thiên hạ gắp mặt thi vái chào « bầm lạy cựu » rất cung kính, nhưng vừa xoay lưng đi, họ đã cười khúc khích và bảo nhau: « Xem bác cai ở phố X... đã gắp thời lén mặt trướng giả đấy! »

Chính cô nhiều lần được nghe lọt tai những tiếng xó mát của thiên hạ, sau khi họ chào « bầm bà-thật là tử tú. » Họ dí-nghị cô giàu có như thế mà không chồng không con, tha hồ ăn lếu sung sướng. Một hôm cô vòi nhà no đì ra chưa khói cửa, đã nghe bén trong cõi tiếng Kiều lậy:

Sống làm vợ khép người ta,
Hai-thay thắc xuồng làm ma không chồng.

Cô hiểu là câu ấy họ ngầm tặng minh.
Lòng muôn lạy chồng càng thêm căm quyết.

Nhưng lấy ai bây giờ?
Cô đã tinh nhẫn trong những bạn quen và bạn-tình hiện tại, Tây có Nam có, muốn lựa chọn đón, vật-sắc lấy một người dè cho làn phu-tướng, gần bô chung thân.

Nhung sau một lúc cân nhắc, cô gạt ra ngoài cả. Cố ngõi họ chỉ là một cách bùi chơi tạm thời, chứ không ai sứng đáng làm chồng viễn viễn. Họ lâm bạn với cô, bắt qua lập lề-lợi dụng

hay là bán tình già đổi lấy tiền của cô, thế thôi.

Cố định tìm một người chồng trắc-tráng, khỏe mạnh, đứng đầu; có nhiên phải là chồng Tây mới dũng sỹ-trusch.

Có điều người ấy là a', chính cô cũng đang mong mồi, chưa biế.

Lúc bây giờ ở cây da cửa-quyền phô hàng Bông, có lão thầy bói già, tự xưng là Quy-cốc tài-sinh, dám treo mèng vải tay-diệu, viết mấy hàng chữ: « Hết đoán không hay, lui xin đèn lại gấp h้า số tiền đặt quế ». Nghĩa là minh đặt quế năm hào thoi lão, mở cháp đèn ngay cho một đồng. Người ta nói lão chưa bέ phải bồi-thường như thê-hao giờ. Tức là nghe bói của lão tuyệt phầm.

Một buổi sáng, cô Tu sai người ăn căn mời lão vào trong nhà ở ngõ Hồi-vù để xem một quế.

Cô đặt tiền quế hai đồng và nói ngay thật cầu vong nhân-duyên.

Lão thày bói khấn khuya những Văn-vương, Kaồng-lử, Quy-cốc, Trần Đoán, và giao tiền được què xong rồi, có ý ngáp ngang e ngại diệu gi, nhưng không muối nói.

Cô Tu hiểu ý:

— Thành ngài dạy cát hung, họa phúc thế nào thay cùi việc đoán ngay nói thẳng, đừng nè nang gi cá. Dù tốt dù xấu, thay nói rõ cho tôi nghe.



Tôi không ta nói nịnh như người ta đâu.

— Vâng, bà lớn dã dạy, chúng tôi cứ theo quẻ mà đoán.

— Phải, quê ứng thế nào thay đoán thế.

— Bầm bà lớn tuy có số hằng-loan chiến mènh, những người ngáp nghề cầu thán nhiều đáo đẽ, nhưng gọi là có thể chung thán ký-thác thì bà lớn không thông cậy được vào một ai.

— Chịu thay.

— Cứ như quẻ này, thế nào bà lớn cũng phải đi qua một cầu nứa mới xong.

— Nghĩa là phải lấy một đời chồng nứa, phải không thay?

— Thưa chính phải thế.

— Bồ bà giờ thi gặp nhân-duyên?

— Chắc chắn vào mùa thu này. Từ rằm tháng bảy cho đến hai mươi tháng tám, thế nào cũng thành.

— Nên được y như lời tôi sẽ biểu thay một chiếc áo the. Nhưng thấy đoán hộ xem chồng tôi may mai là người thế nào?

— Bà lớn cho phép, tôi mới dám nói.

— Tôi đã biế thay cùi việc đoán ngay, không ngại gì mà.

(còn nữa)

HỒNG PHONG



Dưới bong thần vệ-nữ

HAY BẮM BỤNG MÀ TỪ CHỐI ĐI

Kể lại một câu truyện cổ cưng không phải là việc ihu. Mọi các bà, các cô hãy chịu khó lắng tai nghe.

Nước Sở có người có hai vợ. Vợ cả và vợ lẽ cung dẹp, cung xinh, Anh läng điềng ghẹo người vợ cả. Người vợ cả giận và mắng thâm-lệ. Anh läng điềng lại ghẹo người vợ lẽ, người vợ lẽ bàng lòng và đi lại.

Không bao lâu người có hai vợ ấy chết, Anh läng dâng muôn linh cuộc vuông tròn, lại giạm hỏi người vợ cả.

Có kẻ hỏi rằng: « Người vợ cả trước đã mắng anh, người vợ lẽ vẫn có tình với anh, sao bây giờ anh lại định lìa người vợ cả? »

Anh ta đáp: « Lìa người ta còn là vợ người, thi thích kẽ tu-tình với mình; lìa người ta đã là vợ mình, thi thích kẽ không tu-tình với ai. Kê trước đã tu-tình với tôi, thi rời ai nó cũng tu-tình được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được, cho nên bây giờ tôi không lấy nó. » (1)

Câu truyện nghe đã thăm chua? Trước khi gieo thai, các bà, có nên giữ gìn lâm lâm. Nên coi chàng thẳng dàn ông là một giống Ich-ký đến bần thiểu.

Cái câu « thanh khí lẽ hòng » chỉ là một điều nói lừa dối lòng mình, để đưa mình đến làm lõi. Chứ xưa nay a mồi giây một buồm» người ta vẫn giăng ra phảng-phảng.

Mà cái câu « Anh yêu em suốt đời, anh yêu em đến hơi thở cuối cùng, anh yêu em với tất cả tội lỗi của em » chỉ là những cái bả mà bón dàn ông ném ra, để mong đi được tới... rốn trái đất.

Một khi họ đã dò được... sâu nồng rồi, thì ôi

thôi! những điều rẽ rùng đối với người yêu, họ tìm được ở đâu ra nhiều thế. Rồi đến khi ong bướm đã chán-trường, họ nhảy lên qua truy phong, quất chạy như bay, chẳng để lại một dấu đuôi.

Chập chờn thất lạc giây... trình tiếc,
Các bà, có nhận thấy—nhưng dã muốn—từ cái keo sơn cho đến cái rã-rời của mỗi linh chỉ cách nhau có một lần lụa mòn.

Người viết truyện kia luận rằng:

« Thế mới hay con người bất-chính di, làm tội-tớ người ta, dù làm cho người ta bồng lồng đến đâu, người ta vẫn rẽ rùng khinh bỉ. »

Luân-thể chỉ là theo phương-diện luân-lý, chỉ có một mục đích duy-trí phong-hóa.

Luân-lý và sự thực của đời là hai thứ khác nhau, cũng như yêu-đuong với thêm muôn là cái điều mà ta cần phải dẫn do kỹ-càng.

Cô-Lý không dám phản-dối người xưa, nhưng Cô-Lý nghĩ rằng người xưa cũng như ta, phải dẫu chẳng có chỗ bắt-cáp.

Xét theo phương-diện tam-lý và sinh-lý, Cô Lý thấy rằng: ánh läng điềng sô-dô không muôn lây người vợ lẽ,nữa, chỉ bởi người vợ lẽ chê chửi gì để cho anh... biết nifa. Bao nhiêu sầu nồng, anh đã dò được cái rỗi! Thi tội-thần gi phải bao nhiêu énhorn, lè bẽ để được biết những cái mà mình đã tố rõ ngon nganh. Lấy người vợ cả, ngoài lâm lòng Ich-ký, lại có xe vào cái tình lõ-mô chuong lõ.

Vết đén đây, kẽ nảy rùng minh cho những cái em đang vùng vẩy trên bâi bờ, với cái áo tắm chỉ còn bỗng cái lõa da. Vá những bả, có chẳng còn gì để cho người tình nữa.

Cái giông dàn ông mà ở ai ai
tới tình (cũng có thể) ba Uầy một bần tay

và sẵn chửa ở trong minh một cái bắn-nắng : « có mới, nòi cũ » yêu-đuong họ là một điều nguy-hiểm lắm thay.

Điều nguy-hiểm ấy, nàng Kiều khôn ngoan của chàng ta đã biết những từ xưa. Thế cho nên khi xem trong âu yếm có điều lõi lõi

nàng với vàng đầy chàng Kim ra mà thưa một đôi lời:

Về chi một dóa anh-dào

Vườn hồng chí đám ngàn rào chim xanh.

Đã cho vào bậc bồ-kinh

Đạo tòng-phái lấy chữ trình làm dẫu.

Tuồng gi trên bộc trong dẫu

Thì con người ấy à! cầu làm chi.

Tù chối với người yêu đê cho người yêu hôm đồng phông, còn có thê biết những cái mà mình muôn biế, lại dựa vào cái cờ luân-lý mà từ-chối thi chả chà, nàng Kiều của cụ Nguyễn De thật là sắc-sảo mặn mà. Vá cũng đã biết tam-lý bọn dán ông lắm thay.

Thế cho nên sau này, chàng Kim

Rắp mong treo ấn từ quan

Mây sòng - ống lõi, mây ngàn cũng qua!

phải chàng là vi chưa được biết cái mà mình muốn biế, là vi Kiều đã khéo từ chối đê chàng Kim còn có thê nói một câu:

Giời còn dè có bôm nay

Nếu « cái bôm nay » mà Kiều đã cho biết từ.... hôm trước, từ hồi nǎo, hồi nào rồi, thi có lẽ chàng Kim cũng không hỏi dav:

Mực hòa nước mát chép thơ,

Cắt người tim lõi, đưa tờ nhẫn nhẹ.

Vì mây a ở đời lại dò dại di lận suối trèo đèo đê biết một cái mà mình đã biế, di lây lục đê xin tái hưởng một thứ mà mình đã hưởng.

Các bà, có ôi, hãy bấm bụng mà từ-chối... thử minh-xéi cần phải từ-chối.

Yêu nhau và phụ nhau chỉ là một vấn đề cõi, thật sự giây trình-liết đó thôi.

CÔ LY

Thơ khéo, cẩn thận, sạch sẽ,
lịch sự là những đặc điểm của :

Hiệu hót ló, và nhà Tâm

PHẠM-NGỌC-PHÚC

M 3 Ru: Richaud — Hanoi

(Gõ phím hàng bông và phả đồn)

THÂN LÀ CÓ QUAN TRONG YẾU

Trong bộ máy sinh-dục, thận tang là một cơ-quan trọng-yếu. Nếu như tang bị bệnh tắt nhiên sự sinh-dục sẽ có trở ngại.

Những bệnh về thận phát ra chứng trạng thế nào? Nhẽ thi mờ mắt, ủ tai, đau lưng mỏi gáy, cảm ám, cảm ngứa, thâm tê m ỏi mệt, tiêu tiện nặng đì, nồng thi dương-tinh, tình-khi không bền, nồng nứa thi dương-sự bất cõi.

Những bệnh về thận chẳng những chỉ làm cho người ta mất đường sinh đẻ, có khi nó còn khiến cho người ta giàm tuổi thọ nữa.

Nhưng mà chữa các bệnh của thận tang không phải là sự đàng dẵng. Biết bao nhiêu người hàng năm uống loango những vị bô thận, rút lại vẫn không thấy công-hiệu.

Áy là ta người ta chỉ biết bô thận dương mà không biết bô thận huyết.

Phải nên nhớ rằng: Thận tang cũng như các tang khác, cần dù huyết dịch để nuôi tuồi, thi mới có thể cường-tráng. Bô thận mà không bô thận huyết cũng như đèn da, hết dầu sáp tắt, không rót dầu thoa, mà chí khéu nón lèn, dù có nòi được vài giây sau ròi cũng tắt.

BỘ THẬN HUYỆT TRẮNG THÂN DƯƠNG HOÀN
số 25 của nhà thuốc Lộc Hà là 1 thứ thuốc bô thận huyết-diết để sinh thận dương-khi do bần được phòng theo phương pháp cụ Trương-Trung Cảnh đổi via Hán Vũ để mà chế ra, vì vậy công hiệu rất mau chóng, biện đã chữa được nhiều người, và hiện nay chỉ có thuốc này mới chữa được bênh của tuatu tang, giá mỗi hộp 1 \$50, uống 3 ngay (thuốc viên máy).

SÁN-SƠ-MIT, giun

Bệnh Sán sơ mit mời mặc uống một hộp BẠCH THỐN TRUNG LINH DƯỢC số 28, lâu nǎm uống 2 hộp, cam-dam trong 2 giờ se dì ra con sán giải 12 tháoуть ròi khôi hán. Ngài nǎo muôn thí-nghiệm mời lão hán hiệu uống thuốc ngói đai 4 giờ cõ rá hết sán mới phải già tiền, něc không ra hết sán, hán hiệu đến thêm một đồng nữa, giá mỗi hộp \$0.60. Còn như người nào có sán kim, hoặc có giun chí TRUNG TÍCH TÁN số 18 giá \$0.10 người lớn 3 phong tré con 1 phong là ra hết, không phải tẩy.

BỘ TRUNG TIỀU ĐỘC HOÀN chữa bênh đau da giày và bênh đau bụng kinh-niên nhẹ 2 hộp nồng 6 hộp là khôi hán, không khỏi già lại tiền, giá mỗi hộp \$0.60. Thu từ và mandat dè M. Ngô-ván Lân chủ nhà thuốc

LỘC - HÀ

N. 14, PHỐ HÀNG BẠC — HANOI

(trước cửa treo con dao cầu)

Đại-ly: HAI-PHÒNG, PHÚC-YÊN, PHÚ-THO, UÔNG-SI
miêu MAI-LINH, HÒA-BÌNH, LÂM-KHÈ, TÔNG-QUF-LQI
— và các nơi treo con dao cầu đều có bán

Một tâm lòng kháng khai⁽¹⁾

Dạo này, nhiều tờ báo trong Nam, ngoài Bắc lại quay về vấn đề thanh-nien mà ta thường không hay đù ý tới.

Hiện giờ trong khi ở Pháp, cái phong trào đào tạo thiếu-nien có nhiều nhà làm huyết hướng dẫn, bắt đầu nhằm lên để gây một sức vỗng vang cho lối quốc thi nhiều nhà dạo đức ở đây hình như cũng có ý muốn sán só đến thanh-nien nước nhà đang sống một cách vứt bỏ thân nh ên, không có chủ đích và nhất là chỉ ham mê những thứ vui vẻ dâng và ngay liêm của cái đời vật chất. Thiếu-nien nước ta đang dần dần quên ý nghĩa của Bồn Phận, cái Bồn Phận rất lầm thường, nhưng rất cần thiết cho ta, cho Gia-Dinh, và xa hơn môt lứa nữa, rât cần thiết cho xã-hội. «Một Tâm lòng kháng khai» mà tôi thuật dưới đây là một cuốn chuyện của nhà văn-sử trắc danh hiện thời, bà Pearl Buck mà tiếng tăm về văn chương đã vang tiếng khắp năm châu. Tuy là chuyện dưới một thiêu phẩy nhưng khi ta đọc xong cuốn ấy ta cũng có cái cảm giác rằng đó cũng là chuyện đời của ta, của lứa cả mọi người hoài Đông hay Tây, trại hay gái vì nàng Susan trong truyện là một sự tiều biều, là một hình ảnh rõ rệt những cái đẹp thiết thực, sâu xa của cuộc đời mới mẻ mà thanh-nien ta cần phải có để làm cho đời sống thêm ý nghĩa.

Mỗi trang đều quyền chuyện, đã thấy nàng Susan sắp sửa lấy chồng. Bố mẹ vui mừng đê nàng rót ham học nghệ diệu khái, vi-

bạn học thủa nhỏ, một chàng trai khỏe mạnh, linh俐 nhu mì, hiền hậu, dáng dấp, dã ngâm ngầm yêu nàng từ lâu. Chàng và nàng tạo nên một cái gia đình êm đep và cung. Chàng Marc ngày hai buổi «đi làm», Nàng thì ở nhà trông nom nhà cửa, thu xếp lau sàn, sava bát biến dò dạc, bếp-nước, may và quản áo, lúc nào cũng cười cười vui vẻ. Ngoài công việc nội trợ, ngoài sự âu yếm thiết tha chung con, nàng còn có cái óc ham mê thuật. Trời đã cho nàng mười ngàn tay mịn màng dẻo dẻo để nàng nặn nhèn pho tượng là những thứ mà mắt và tay nàng nhìn thấy cái đep, huyền bí, kin đáo. Tầm hồn mê thuật ấy nhiều khi đã làm cho nàng hướm những phẩy sưa, hoa lá, súng sướng. Một hôm, một nhà diệu-khác có tài tên là David Barnes khi đã xem căn thận một pho tượng của nàng và lấy làm khen thán; David khuyên nàng nên vượt biển sang Paris để học thêm vì ông ta tin rằng nàng sẽ có một tương lai rực rỡ. Nhưng con chòng nàng, con con nàng thì sao? Nàng khóc sực cạn đam để xem như thế rợn bao giờ nàng cũng muốn theo đuổi cái chí hưng-của mình... Rồi ra, chàng nàng bị bệnh chết để lại cho nàng một vết thương lòng và hai đứa con. Nhưng han, vẫn mà làm chí, buồn rầu mãi chẳng vui ích, nàng bèn quay về dem theo hai con sang Paris để học thêm... Ta thấy nàng châm chí là thường. Suốt ngày mài miết không có cái gì là không không hay cho đến nỗi đến chốn, nàng chỉ nán qua loa mấy thử dù chơi cho trẻ con để kiêm dù tìn nuối mình và nuối con ở nước ngoài. Bây giờ nàng rốt ham học nghệ diệu khái, vi-

nàng thấy rằng «chỉ có đà là mới có thể làm cho nàng phẩn đê được hết cái tuyệt diệu của tài năng nàng thôi». Trong thời kỳ hăng hái làm việc nàng gặp một chàng thiếu-nien tên là Blake, giàn-cosang trọng, cũng có tài vẽ nặn. Blake mesay nàng về nhan sắc của nàng hơn là về tài nghệ của nàng; chàng yêu nàng một cách nồng nàn và vỗ vấp; tình yêu không giống như sự yêu đương ám thâm binh dì-của người chung trước châ-hàng. Blake khẩn khoản thiết tha yêu nàng. Nàng cũng vui lòng chung sống với Blake và nàng thấy rằng nhờ chàng lòng nàng mới biết trung động trước tình yêu, nàng mới hiểu những sự êm vui mặn-má của tình ái, mà từ xưa đến nay nàng chưa được hưởng...

Nhưng-năm nay qua năm khắc nàng thấy tình yêu của chàng ich kỹ quá vì chàng chỉ nhất thiết biết có áu yếm nàng mà không muốn cho nàng làm gì cả... Nàng thấy mất nhiều thì giờ quay báu với chàng quá: nàng không có đủ thời giờ để phụng sự nghệ thuật nữa, cho nên nàng nhất định bắt đầu lại làm việc. Nàng khắc được nhiều pho tượng rất đẹp được rất nhiều người hoan nghênh. Nhưng Blake không hoan nghênh nàng và trái lại lại có ý ghen cãi tài năng của nàng... Nàng đánh phái xà Blake vì Blake không phải là người hảo hiệp, là người hiếu thân-nàng... Xa chàng, nàng sẽ yên thân, tĩnh tâm mà theo đuổi được mãi mãi công việc của nàng. Nàng đã hi sinh tình yêu cho nghệ-thuật...

Thật là một chuyện tình hoạt vo-cung, văn chương giản dị. Bằng những cái chỉ riêng của từng người, bằng những câu nói rất

hở ý vị sâu xa, tác giả đã bầy phô một cách rõ rệt tinh nết của các vai chuyen. Chung quanh nàng Susan ta thấy rõ ràng một cuộc đời hiện tại với tất cả hạng người mà hàng ngày ta thường gặp: Marc một người chồng hiền lành ngày hai buổi đi làm, vè nhà chỉ biết vui thú với vợ con, còn không có một tu trưởng gì khác. Giả sử chàng Marc mà lấy được một người vợ cũng làm thường như chàng thì chàng sung sướng biết bao. David Barnes là một người chỉ mê man sống về nghệ thuật, ngoài nghệ minh re thi không còn biết gia-dinh con cái là gì. Blake là tiêu-biểu cho một hạng thiếu-nien giàn-cô, ich kỹ, cũng có tài đôi chút, nhưng chỉ muốn hưởng cho thật nhiều những cái khoái lạc tạm thời ma thôi v.v... Cho nên những người ấy không thể hiểu được nàng Susan nên nàng không thể vui sống suốt đời với những hạng

người ấy được, vì nàng Susan là một người rất chủ trọng, rất «tham lam» về tinh thần. Nàng thiết tha muốn là một người vocation và đảm, một người mẹ hiền hậu, một người con có hiếu-nghĩa. Nàng muốn quay trở lại những sự mặn nồng của tình ái, nhưng nàng lại không bao giờ đê cho những mối tình ấy nó chiếm hết trái tim của nàng... vì nàng muôn sogn đầy đà hờn, cao thường hơn, vì nàng muốn thu hút cả những cái tốt đẹp trên đời này vào tâm lòng, vào tri não nàng. Nàng là tinh biếu của một cuộc đời mới.. Một cuộc đời mới khác hẳn của cuộc đời thường.

Đọc quyển «Một Tâm lòng kháng khai» ta không khỏi không suy nghĩ thêm về ý nghĩa của cuộc đời. Hết hăng hái lên những người như nàng Susan, những người mà tạo hóa đã phù cho một cái khêu, một cái tài báu cù

Hanoi là gì?

(Tiếp theo trang 2)

nhưng con mắt nhà triết lý và khói óc nhà thán-học có nhiệm-mẫu chỉ nhiệm-mẫu ở dà hặt triết lý và thán-học mà thôi. Ở đâ hặt người, phải nhìn bằng con mắt người. Có thê n. m. m. sâu-xa và thím-thía. Bởi v. chì có người mới hiểu người, sau kh mới hiểu da kh, tiết thòi mới hối tiếc. tháo, tì hoa mới hiểu tài hoa.

V. két lùn nứa, ta chì có thể bảo: Hanoi là Hanoi.

V. Hanoi có kh lùn giứa Thiên-đường v. đia nguy như cái cảnh anh chàng bụng đói, mao phái nhín ăn, mua dồi th òc li chín xu với g'chè tâu dài khách. I hach cho anh chàng là phong-lư, nhưng chì riêng anh chàng mới rõ mình chàng phong-lư rãng chàng chung diện tien.

Hanoi có kh nằm giứa m t thiên-thân và một thắng quỷ như cái «ca» - người quỷ phu kia phải buộc lòng đê bần, mình đê lây miếng cơm cho đứa con thơ. Khách i nh chơi cho người quỷ-phu là con dì, nhưng duy những quỷ-phu mới biết mình vì thương con mà phải buông lóng đê cho một người khinh bỉ.

Q. Hé các bạn xa, chưa từng biết Hanoi, Hanoi là quê hương của Tèi-hoa, quê hương của gái đẹp, quê hương của những cuộc vui, quê hương của sầu-tỗi, quê hương của nhiều nhiều thứ nứa. Các bạn hãy chịu kh theo tôi trong mục này, do những quỷ-phu mới viết ra, rồi các bạn sẽ rõ Hanoi là gì.

LÊ-VĂN-TRƯƠNG

**GÁC NGÀI SẼ THẤY
MẤT MẸ VÀ KHÔAN
KHÓAI...**

sau khi uống
một chén chè
DÔNG-LƯƠNG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÂN

là
các thứ chi nội hóa
ngon đã có tiếng
giá rẻ mỹ thuật

DÔNG-LƯƠNG
Số 12 HANG-NGANG-HANOI

MỘT CHUYỆN PHIM RẤT CẨM-DỘNG

Thù xưa...

Tung-Hiện thuật
theo phim «Coup de Feu»

— Vậy ra anh muốn biết những lẽ đã bắt tôi phải bỏ quân đội của tôi sao? Nhưng muốn cho anh hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi thiết tưởng cần phải kể rõ lại lần thăm kịch của tôi. Anh sẽ phải ngạc nhiên hết sức vì chính tôi thi tôi làm gì có hình dáng hay tính nết của một vai anh hùng trong tiểu thuyết có chử?... Vậy mà...»

Đại úy Marsinger ngừng nói phút giây, trán rãnh hán lại bình như đang bắn khoan nghĩ ngợi một điều gì. Nhưng có lẽ chàng muốn kể hết nỗi tâm sự ra để cho lòng được thư thái. Vì giữ làm gi những nỗi đau khổ trong lòng. Bởi thế nên Marsinger mắt đưa ra xa như dè cõi nhín vỗ dì vỗ, lại cõi đều giọng nói:

— Ngày ấy chúng tôi cùng ở trong đội quân đóng ở X... một tỉnh nhỏ kia. Ở đó không có gì là vui là đỗi với chàng tôi là những sĩ quan đã sống quen với cảnh đời rộn rip họa lệ của thành Vienne! Tuy vậy trung úy Stani, bạn thân của tôi vẫn vui vẻ với các cô bạn gái của

Stani và Vilma, àu

yêm nhau, hối xít.

riêng của bản tôi đã thấy cuộn đời của tôi thay đổi hẳn... Vì trong một giây đồng hồ ráo ngắn, sau khi nhìn thấy rồi mất nhân tình của Stani tôi bỗng nhận thấy lòng tôi se lại. Vì nhân tình của Stasi — cô Lisa đẹp là lung kia — lại chính là có thiếu nữ mà tôi yêu tha thiết bấy lâu nay, có thiếu nữ mà tôi đã quyết định lấy làm vợ. Bây giờ đây Lisa đã là nhân tình của Stani rồi! Trời ơi! Trời ơi! Bao nhiêu mộng đẹp của lòng tôi tan hỡ...

Lẽ dành tôi ấy không ở như Stani vì chính hắn không biết tôi có ý định lấy Lisa làm vợ.

Mỗi tuần một chuyện phim hay

Tôi hỏi được quả tang Vilma... Vì sự tội lỗi nàng phải nghe lời tôi.

Vì Stani vừa hứa буди sáng thì buổi chiều hắn đã quên lời hứa ngay. Tuy vậy tôi cũng không giận gì vì lính bạn bè của tôi với hồn mặt thiệt quá...

Tôi không hề dè ý đến những người đàn bà mà Stani quen biết, và lại chính ngày Stani cũng không quan tâm gì về vấn đề ấy: hắn gõi nhân tình như com bữa. Vậy mà một chiều kia khi từ ở trại ra để đến thăm Stani ở nhà

Lisa! Lisa! Con người khốn nạn, v่าย ra chính Lisa đã lừa tôi, nhưng bao nhiêu sự cảm hận tôi chỉ dò lên đầu Stani. Tôi quên hẳn rằng Stani không biết tôi đang yêu qui Lisa. Chỉ trong chốc lát, tinh yêu qui Stani tôi lôi về sạch và tôi coi hắn như một kẻ thù.

Hắn đã phá hành phúc của đời tôi! Thú kia tôi sẽ già.

Ngay chiều hôm ấy, ở phòng ăn của các sĩ-quan tôi kiểm cơ dè gáy sự và chờ Stani trước mặt mọi người! Bí phạm đèn đánh dys, Stani phải buông lồng đầu súng với tôi. Ngày hôm sau trong bọn tôi sẽ có một đứa chết... Đứa ấy là ai? Vì tôi và Stani xưa nay bắn súng lục không sai đích bao giờ. Vì chính bạn hữu của hắn đã cho hắn biết rằng tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng Stani là kẻ bị tôi khiêu khích nên hắn được quyền bắn trước! Tôi sẽ chết sao? Nhưng chẳng thà chết đi còn hơn là mang một tấm lòng hoài oai dae hổ. Tình yêu của tôi đã mất rồi tôi còn thiết gi sự sống ở cuộc đời bão tố này!

Sáng hôm sau Stani đến sân đấu với một vẻ mặt thần nhiên vui tươi và có vẻ nhảm đời hệt như! Chúng tôi móm: người cầm mõ khâu súng lục và dứng cách xa nhau năm mươi bước. Stani giao súng lên. Tôi lạnh lùng đợi một viên đạn xuyên qua ngực. Nhưng Stani bắn chỉ thiên và diệu linh nói:

— Tôi không đời nào chịu vi một chuyện côn cõi sẩy ra mà bắn vào một người bạn thân! »

Bạn hán rát mấy viên kèo. 3 túi ra ăn dè chờ phát đạn của tôi. Sự khinh thường, sự kiêu ngạo ấy — sau khi hắn đã phá tan hạnh phúc của tôi — lại làm cho tôi căm tức thêm. Tôi ngang ngược không biết có nên giết Stani

đi theo như luật lệ của cuộc đấu súng đã cho tôi được quyền giết chết hắn không? Narud mà giết hắn như thế dè làm gì, vì chính hắn có thể gì đến đời tôi, vì chính hắn cũng như hắn cũng chẳng cần gì đến các cõi nhân ngã của hắn. Hắn không hề sợ chết mà... Bởi thế nỗi tội không bắn, bắn mà bắn xuống và bước lại gần Stani đẻ nói :

— Vậy ra anh không muốn đấu súng cùng tôi. Như thế không có lẽ nào tôi bắn anh, nhưng anh nên nhớ rằng bao giờ tôi cũng sẵn sàng tranh đấu cùng anh. Và tôi mong rằng anh phải sẵn lòng công nhận tôi có quyền được đòi anh một cuộc đấu súng khác ở một chỗ và một lúc như tôi所示 sau!

Stani gật đầu coi lời nói của tôi như mồi lôi dứa. Tôi không nói thêm gì nữa, cuộc đấu của tôi với hắn đến đây là kết liễu.

Tôi đã hiểu rồi. Vì Stani đã phá hạnh phúc của tôi thì tôi, tôi sẽ phá tan hạnh phúc của tôi đẻ hàn. Nhưng cõi nhân tôi muốn hắn phải hám lấy hạnh phúc, phải cầm đòn bẩy của cuộc đời. Nghĩa là tôi sẽ hán đến lấy hạnh phúc của hắn giữa lúc hắn đang hoán toàn súng sướng, giữa lú hán dã hán cái nghĩa lý của cuộc đời và tình ái ra sao.

Và tự phút này tôi sẽ dè hèt tám, hòn dè sửa soạn sự già thù săn xá kia.

Được trờ về Vienne tôi kiêm ngay cách làm cho Stani phải gọi về làm việc ở tòa án binh ở Vienne. Tôi đoán chắc chỉ có ở Vienne mà Stani mới có hi vọng sung sướng và tìm thấy một cái chán ái tình.

Tôi giả thủ! Trời ơi! Tôi sẽ giả thủ! Vì có phải, dù khờ, phải thất vọng vì tinh nhuôi thi mới hiểu được sự quả quyết giả thủ của tôi. Chỉ có sự giả thủ kia mới làm cho tôi cõi sống đến ngày nay.

Mấy hôm sau tôi xin từ chức sĩ quan của tôi đẻ du lịch ở Vienne, ở Paris, và ở Berlin. Tôi có quen biết ít nhiều dàn bà, không những thế tôi, lại nhờ giới thiệu cho tôi nhiều cõi khác nữa nhưng tôi chưa tìm thấy một ai chịu ứng ý nhau làm cái việc tôi định nhở họ. Rồi lần lần tôi tới Côte d'Azur là nơi quanh năm cờ bờ, để tìm ra người đàn bà nọ. May mắn nhất bao tôi đã thấy người ấy ở núi hồn trước Vilma. Tôi hỏi dò về đời tư của Vilma rất kỹ và tôi được biết rằng cô vừa đánh bạc thua gần hết tiền.

Tôi liền dụng cách làm cho cô thừa sách không còn xu nào nữa. Và tôi kiêm cô làm quen với cô. Vilma ở một gian phòng rất sang ở khách sạn «Grand Hôtel». Tôi thuê ngay gian phòng bên cạnh, chén hồn đói tôi giờ về phòng tôi với hai túi đầy giấy bạc. Tôi đã tiễn vào một ngõ rát con không khóa, và tôi mở rộng cái cửa sổ nhìn ra vườn...

Đêm đã khuya lâm. Bóng có tiếng động ở đâu đây. Tôi khóa với chiếc áo và chạy ra phòng ngoài hắt đèn lên. Tôi đã bắt gặp ở đó, núi hồn trước Vilma đang lú hán ẩn trộm tại giường bạc của tôi đẻ ở ngăn rứt. Sự ẩn trộm vang dội và bắt đắc dĩ của Vilma làm cho cõi e sợ tôi và phải thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi vui mừng hết cõi vì Vilma trông trẻ, đẹp, lịch sự và thông minh lạ lùng... Tôi chắc không có gì có thể không làm được cho Stani say mê cõi cá.

Vì sợ tôi tố cáo tội xấu của cô, Vilma dành ứng ý chịu làm cái việc tôi hán với cô: cô phải quyến dỗ cho băng được Stani.

Ngay hôm sau chúng tôi đáp tàu về thẳng Vienne.

Vừa trông thấy Vilma, Stani anh chàng hay yêu gái kia, mê Vilma như điên dồ. Còn Vilma thì từ đó nhớ tôi giới thiệu

được đi vào cái xô-bối cao quý của thành Vienna, mỗi khi đi dạo đều có Stani theo sát gót. Hai người thân nhau rãm mực: mỗi ngày tôi thấy Stani thật thay đổi và mỗi khi Stani trở truyền hay nhảy đậm với ai Stani cõng đám ghen tức! Stani đang dần dần mắc vào lưới yêu!

Lẽ có nhiên là tôi bắt Vilma phải kẽ lại cho tôi nghe tất cả cử chỉ và tình hình của Stani. Sự giả thủ của tôi đã có cõi loại nguyễn. Vì Stani ngày đêm say đắm Vilma, mà Vilma thì chỉ khêu gợi hồn hoài làm cho tình yêu của Stani mỗi lúc một sôi nổi thêm...

Thế rồi cái diễn tôi muốn đã xảy ra. Sau khi phải khóc sô nhiều, Stani đã được sang sướng. Stani sang sướng là vì tôi muốn cho hồn sướng sướng. Hắn đã được hưởng những phút êm ái mê say với Vilma...

Và sự hãi lòng của tôi còn tăng thêm lên mãi. Một bữa kia Vilma đứng đằng khóc lóc cùng tôi để xin tôi xóa bỏ cái giao kèo của tôi với cô đi... cái giao kèo bắt buộc cô phải vờ yêu hắn Stani... Vì chính cô đã bắt đầu yêu thật Stani rồi... Vilma yêu Stani, cái đó không sao, trái lại nó còn giúp thêm tôi là khéo. Vì tôi có cảm giác Vilma nêu đâu? Miễn là tôi có mèo cho hai anh chị yêu nhau, say mê nhau, cho Stani hiểu rõ cái giá trị của hạnh phúc của ấy.

Rồi không hiểu sao mà sự quyết định ghê gớm để gả thử Stani ở lòng tôi phát chốc bỗng biến tan. Tôi giờ sáng le lõi lại hồn sảng xuống; tôi không dù cam đâm bẩm cỏ cho viên đạn vô tim kia bắn vào tim Stani. Vì giờ Stani di dề pha tan cái hạnh phúc đang ôm ấp cặp tình nhân kia: cái cử chỉ độc ác ấy

Hai tuần sau tôi đến gõ cửa gian nhà của họ ở trên trại núi sê-chang-lam-mat-sự đau khổ kinh khủng với! Độc ác! Độc ác có hon gi?

Tôi chưa kịp nói thi Stani đã hiểu ý định của tôi. Và khi Vilma vừa di khỏi nhà thì tôi nhắc lại cho Stani lời hứa... đòi già thù cũ. Stani nhận lời ngay: hắn không sợ hãi một chút nào. Tôi rút ống tuýp tôi ra hai khẩu súng mà tôi đã đem theo. Tôi mím cười vì làn nõa đây chung tôi sẽ nhìn nhau... và ngầm bắn vào trái tim nhau: y như cuộc đấu súng trước kia. Nhưng lần này tôi tôi có quyền bắn trước!

Vilma đã nghe trộm câu chuyện của tôi nói với Stani. Nàng theo chúng tôi ra chỗ đất rồi nàng nhảy xô ra ôm lấy Stani để thử thật rằng theo lệnh tôi nàng đã già đổi những gì và đã làm những gì để cốt cho tôi được trả thù Stani — người mà say với Vilma...

Khô sô đón đau cho đến mẫn đời, hết kiếp...

Tùng-Hiệp

CÁC BẢN HAY ĐỎN XEM LÊ-VĂN-TRƯƠNG

quyển đầu trong tập văn Phé bình các nhân vật hiện thời do LAN KHAI viết. Một lối văn phê bình tóm tắt mới lạ. Các bạn nên có ngay quyển này để về sau có đủ cả lập nói về các văn sĩ mà các bạn cần phải hiểu để có thể hiểu được các tác phẩm của các văn sĩ ấy. Mỗi quyển nói về văn sĩ nào đều có in ảnh. Sách in rất đẹp. Thúy là tập văn hoàn toàn cả về nội dung và hình thức — Giá: 0\$20

Nếu bạn là người đa cảm,
Bạn không thể không khóc khi đọc cuốn sách mới xuất bản:

BỨC THƯ

CỦA NGƯỜI KHÔNG QUEN

một áng văn kiệt tác của người Đức mà dịch giả Lan Khai đã không thể cầm được nước mắt khi chia lìa những bão lai thử.

LOẠI SÁCH CHỌN LỌC Giá: 0\$55

BỘI MỚI xuất bản
(62 Takou — Hanoi).

Đã in song: NGƯỜI NGỌM! của Tam Lang (0\$20) — RƯỢU CẨM CHÀNG UỐNG MÀ SAY của Nguyễn Khắc Mùn (0\$35).



Tiểu-thuyết của LAN-KHAI
Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH
(Tiếp theo kỳ trước)

Tóm tắt những ký trước: Tờ đệ bị ông Đỗ Luong-yin-Phu đánh cho một trận thất diện, bắt đao thi đắng GÂU-GIÀ — một bọn nứa ăn cướp, nứa buôn lậu — đã đỗ quay rối vùng châu Đèo-hoa đì nhiễu.

Nunung một hòn kia ông Đèo bị ám sái. Tòng, con trai ông, tìm cách báo thù cho cha. Tuy vậy chàng vẫn đe dọa tâm hồn yên nang Nhạn — cô con gái xinh đẹp tuyệt trần của quan Châu Đèo-Hoa. Dù chàng vẫn thừa hiểu cõi địa vi của chàng cách xa nang Nhạn, quâ.

Giai lục đài, Âm Vinh — con một ông Châu khác hỏi nàng làm vợ. Nàng chối từ vì nàng vẫn thương yêu Tòng, người đã một lần cầu nàng khôi phục.

Một hôm nàng Nhạn cầu được Tòng suýt bị Âm Vinh mưu gián trong một cuộc di săn hươu. Hai người thử thát tình yêu cùng nhau. Nhạn lại cho Tòng biết rằng chính Âm Vinh là chủ đảng GÂU-GIÀ và chính y đã giết chết cha Tòng. Ngày tối đó Tòng bị đảng GÂU-GIÀ bí mật bắt đi... Nang Nhạn vội và đùi do lùi từ Tòng... và nói với cha sự bi thảm của Âm Vinh. Tòng thoát khỏi hang giặc.

Tự nhiên chàng sở dĩen giày lung. Không, chàng không có cái thứ khigiới nào cả. Tức thật nếu lúu này vẫn khâu súng hay cái nó mà bắn cho kẻ thù một phát!

Bản đồng yô tinh di qua.
Tòng nghĩ:

— Chứng nó mà vùi đến nơi, tôi sẽ lại đỗ lại đây vì việc mất túch bấy giờ chứng sẽ biết...

Chàng bỗng lại chú ý đến hai người lá theo sau đám Âm Vinh một mặt mà họ vừa di vua lán lút nên Tòng biết ngay là những người di do thám. Vá dã thế, họ tất là người của nàng Nhạn. Tòng tật nhanh tết trên cây xuống. Chàng sẽ hồiapon này. Nếu nhầm, một mình chàng

cũng dù làm cho cả hai mất mệng, không báo tin cho giặc biết được.

Xuống đến nơi, chàng ngạc nhiên biết chúng nó không nhận ra đây chính là Nhạn với quan Châu Đèo-Hoa.

VII.
Nhạn vừa thấy Tòng đã rủ lên:

— Ông giời ơi, anh Tòng...
Tòng cùi chào:

— Bầm Quan, chào nàng...

Nhạn liu liu hỏi:

— Nhưng anh ở đây từ bao giờ thế?

— Tôi vừa đến...

— Từ hôm anh bị bắt, tôi lo quá, chí sự chúng nó đã giết mất anh rồi...

Tòng cười:
— Nhờ giời chua!
Quan châu Đèo-hoa hỏi:
— Tòng làm thế nào về được đây?

— Bầm Quan, chuyện này bấy giờ thi dài lắm. Trước hết ta cần phải chạy đỗ, kéo họ cướp nó kéo đến bấy giờ thi ngày cũ.

Nhạn buýt lên một tiếng cười.
Bọn lính hùn nấp quanh đấy lập tức đập mẩy con ngựa lai. Ví Nhạn có đem sẵn cõi ngựa đỗ thay đổi nên Tòng không bị thiêu ngựa.

Bà người cõi lùn yên.
Nhận quay lại bão mây người lè:
— Các chú hãy tan ra quanh đây. Thể nào quan cũng rò rỉ.
Bè ý trong ngõ xem iô sự giặc thù thi náo lay.

Bọn lính dạ đã xin vắng.

Ba người quát cho ngựa chạy.
Khi đã về đến dìa giới chầu
Bèo - bo, quan Châu bèn gó
cường cho ngựa đi thông thả.

Tông và Nhạn cũng làm theo.
Quan Châu nói:

— Thế nào, câu chuyện đâu
đuôi ra sao?

— Tôi hôm ấy, nàng Nhạn ra
chơi với nó rủ về việc mưu sát
của Ám Vĩnh. Lúc nàng về,
chúng tôi có đưa nàng một
quảng xa. Khi nghe khi lện
trở lại, tôi đương lui hui đi trên
đường vắng, thì墅 chúc một
cái chấn úp chụp xuống đầu
chúng tôi rồi một sợi giây chớp
mắt đã quẩn lấy tôi như một
khúc gỗ.

Nhan tần ngắn:

— À ra thế. Thảo nào...

— Sao kia?

— Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu
bọn cướp đã làm cách nào nǎo
má hất anh một cách êm thắm
như thế...

Quan Châu ngắt:

— Sau lâm sao nữa?

— Chúng quẳng tôi lên yên
ngựa chạy đi. Quando đường này
dài và gấp gẽnh lắm thì phải,
Và, sau cùng chúng quẳng tôi
vào hầm gián tối như mực và
hồi hầm không thể sao chịu
được! Mỗi ngày chúng chè quàng
cho hai năm xối và cho một
bảng nước. Tôi yên chí là sẽ
chết, không còn hi vọng gì nữa
thì chiến hồn qua chợt có một
lên Tàu già, trong khai vào quét
dọn, đã bồ roi xuống chỗ tôi
ngồi một cái thia khoa. Tôi nhở
nó mà thoát khỏi hầm gián...

Nhạn vỗ tay reo:

— A, lão Pân giỏi thực!

Quan Châu hỏi:

— Pân nào?

— Thưa thày một ông già
ngheo khô vẫn xin ăn ở chợ.
Con thường chu cấp cho và sai
lộn sòng vào bọn cướp để dùn
tire anh Tông, ấy thế mà không

ngòi lão lại khéo mưu méo đến
như vậy, au cũng là nhờ Trời
xai khiên...

Tông cung nói:

— Thực thế, phải do lòng Trời
xui khén mới được như thế. Cứ
xem lúc lôi ra khỏi hầm thi biết
Nguy quá...

Nhan với hỏi:

— Sao hờ anh?

— Cái cửa hầm bí mật, tôi
trước cứ tưởng nó mở ra rộng.
Không ngờ lúc khôi hầm, tôi
biết rằng nó đưa tôi một cái
bẫy hổ...

Quan Châu kêu:

— Thế tr?

Nhạn cũng hấp tấp nói:

— Bây hổ à?

Tông gật:

— Vâng, một cái phòng rất sâu,
thành đứng vách vai, lòng phòng
cầm nhiều chóng.

Nhan sợ hãi:

— Chết chúa!

Tông nói tiếp:

— Tôi lo quá. Quay về cũng
đòi mà, lén khỏi hầm thi không
có cách gì. Trời thi tôi như mục.
Là vì lúc tôi trốn ra, đêm đã
xuống rồi...

Cù kè như thế thi nguy thả
— Giữa lúc ấy, một con trâu
bị một con hổ đuổi chạy bán
sóng, hán chết. Con hổ gầm vang
đông cù rặng. Tôi những nghe
mà sờn tóc giày. Hai anh chạy
lùn quẩn thèo nǎo đèn nỗi cùng
lần xã xuống phòng.

— Chỗ anh đứng?

— Vâng.

— Chết chúa!

— Chúng nó xuống như hai
tảng đá. Tôi không nép trong
đầu đường hầm thi có lẽ đến
chết bẹp!

— Thực là lả lảng!

— Xuống đến phòng rồi, các
ông ấy lại còn chưởng nhau một
trận kịch liệt. Hô ra sún giết
trâu. Trâu cũng gắng sức đánh
hổ. Sau, trâu lấy đầu húc vào
ngực hổ và ti hổ vào thành

phòng. Tôi thanh tri nhảy lên
lung trâu, trèo qua đầu hổ lên
được khỏi phòng rồi từ thế chạy
suốt đêm cho đến sáng thi gặp
quan và nàng.

Quan Châu cười:

— Thực là một sự gặp gỡ kỳ
di!

Nhạn hỏi:

— Trong khi nó bắt anh đi dọc
đường và trong khi ngồi trong
hầm gián, anh có nghe được tin
gi quan trọng không?

— Có! Nhiều tin quan trọng
lắm!

— An Vĩnh định bắt ôi xong
lại bắt luôn cả nàng Nhạn nữa.

— Tôi biết.

— Vì nàng Nhạn biết rõ các
diễn bi mật của nó...

— Phải, tôi đoán biết thế nào
Ám Vĩnh cũng có ý ấy.

— Nó còn định một điều ghê
gớm hơn nữa.

— Điều gì?

— Là nǚ quan chưa biết gì
thi thôi. Chú nǚ nàng Nhạn đã
nói cho quan biết các diễn nay
Nhạn nó biết thi chúng nó sẽ
đầu độc cả nǚ quan...

Nàng Nhạn trợn mắt:

— Chúng nó nói thế à?

— Vâng.

Quan Châu nói giận:

— À, ra quân này ghê gớm
thật! Ta quyết phải làm cho
chúng nó biết tay mới được!

Nhạn lại hỏi Tông:

— Có thể thoi à?

— Còn nữa.

— Còn gi nữa?

— Chúng nó sắp hội họp nhau
ở Hang đợi để bắn nhau đe dọa
huyết sang vùng Ba bè.
Nhau chém chém:

— Thật à?

— Vâng, bọn quân của Ám Vĩnh
khai nhau như thế.

Nhạn cúi đầu ngẫm nghĩ một
lát đoạn nói:

— Chắc cái ý-kien ấy, nó chưa
thay đổi.

— Tôi chỉ sự sau khi thấy tôi
trốn thoát chúng nó thay ý-dịnh
trước mắt chiogg?

— Chưa.

Quan Châu nói:

— Ta cũng tin như Tông.

Nhạn cãi:

— Con tin khác.

— Con tin thế nào?

— Chúng nó vẫn cứ họp &
Hang đợi nhau thường.

— Tại sao?

— Tại cái kẽ-hoạch ấy, Ám
Vĩnh không ngờ đầu anh Tông
đã biết rõ...

— Bởi quan nó phải biết rõ ràng
trong khi chúng kháo nhau,
Tông hán nghe lồng được hết
chữ lị.

— Vậy, bọn quân cướp da
danh là biết như thế.

— Vậy, chúng phải bầm với
chủ chúng nó biết trước mà đe
phòng...

— Chúng ngu dốt, không đoán
xa được như vậy.

— Ô, ta phải cẩn-thận mới
được. Ta không được yên trí
như thế mới mong khỏi hổng
việc.

— Chinh con dã nghĩ tôi diều
ý!

— Thế có phải Tông nói đúng
không?

Nhạn lắc đầu.

Quan Châu hỏi:

— Sao con lắc đầu.

— Vì con tin bọn cướp sẽ cù
hop ở Hang đor.

— Tại sao con tin là thế?

— Lại vì dù bọn quân hùn của
Ám Vĩnh có nhớ rằng đã chót
nói với nhau đe dọa Tông nghe
lợi ý định ấy, chúng nó cũng
không đánh ham hể rääg mach với
ám Vĩnh.

— Vì lõi gi?

— Vì lõi am Vĩnh dữ tính lầm,
hoi một ý trái ý là chém giết
ngay. Việc kia là việc cơ mệt,

thế mà bọn quân dám bùn dày,
bán mồng để tiết lộ cơ mưu của
hắn, tức là phạm tội nặng, hắn
ma biết hắn không dung tha.

Quan Châu gật đầu:

— Giỏi!

Tông hắng hái:

— Này vây, ta dem lính đến
vây mà bắt cả bọn chúng nó đi
là xong việc.

Quan Châu đồng ý:

— Phải!

Nhạn nói:

— Không được! Ta dem quân
đến tất phải xó xác mặt tròn ghê
gớm. Trong khi ấy, ta tránh sao
không có người bị thương, bị
chết?

— Đành vây chờ sao! Nếu sờ
nhu con, một mai chúng nó sang
cả vùng Ba bè thi ta còn làm gi
được chúng nó nữa?

Tông cũng tố ý hậm hực:

— Vâi cái thù của tôi cũng sẽ
chẳng còn dịp nào báo được
nữa!

— Thày và anh Tông chớ lo!
Tôi có một cách bắt hết bọn
cướp mà không phải tốn một
giọt máu, nhất phát đạn nao cả.

Quan Châu nhìn Nhạn, nói
dùa:

— Góm thế kia?

— Con dám cam đoan không
nói sai!

— Nếu vậy thi con gái ta quâ
là một Gia-Cát-Luong mà hông
vậy.

Nhạn cúi đầu, hai göz má nàng
đung đỏ.

Tông cũng không biết ấy là
do nàng e tatem hay là sung
sướng nữa.

Quan Châu hỏi Nhạn:

— Nhưng kẽ ấy ra lầm sao?

Tông hỏi:

— Giá nàng bầm trước đe quan
lòn nghe đam hé rääg mach với
ám Vĩnh.

— Vì lõi gi?

— Vì lõi am Vĩnh dữ tính lầm,
hoi một ý trái ý là chém giết
ngay. Việc kia là việc cơ mệt,

— Bất kể! Con xép đặt dài
đã cù rồi. Chỉ nay mai là con
sẽ bắt quả tang ấm Vĩnh và cả
đồng đảng của nó.

— Thời cũng được! À nhưng..

— Thày bảo gi à?

— Bất đầu phải làm những gì?

— Nay giờ, một mặt thấy cho
đội cơ lèn con đường lúc nay gọi
hết bọn lính hùn vě, vì chúng
bất tất phải do thám nữa. Thày
lại sẽ cho mời quan Châu Phong-
lâm và quan Đôn Đèn về chờ, nói là
trong nhà có kỵ. Thày sẽ giữ hai
ông quan ấy lại chơi uống rượu
đè họ chứng kiến lúc con gái cù
bọn cướp về.

Quan Châu lắc lẳng:

— Thày con định thân hành di
bắt ấm Vĩnh à?

— Ô, ta lo lầm!

— Thay cù yêu tám, dung lo
gi cá...

— Đã đánh con cù sáp đặt miru
kê đầu vào dây rồi nhưng có thể
cù thận được vua hồn...

— Con sẽ dem anh Tông theo
với lại ba tên vồ sĩ là dà.

— Lí quâ!

— Đù lầm rồi. Dem, biếu di e
lại đe hông chuyền...

— Ủ thòn, con làm gi thế nào
thi làm. Nhung bao giờ con di?

— Con sẽ di ngay.

— Bi ngay à?

— Vâng.

(còn nữa)
LAN KHAI

Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	6 \$ 60 3 \$ 25
Tonkin Annal et Laos.	
Cochinchine; France	7, 00 3, 75
et Colonies francaises	
Et Etranger.....	12, 00 7, 00
Administrative.....	
Villes publiques.....	10, 00 6, 00

Les abonnements paient par ter
ou du 16 de chaque mois et sont
toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom
du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés
au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi