

SỐ 27, ĐẶC-BIỆT 40 TRANG

GIÁ: 15 XU

1<sup>ST</sup> SEPTEMBER 1940

# TRUNG BẠC TÂN VĂN CHỦ NHẬT

## SỐ KHAI TRƯỞNG

COLLEGE DES INTERPRETES

DEPT. OF  
PHOTOGRAPHY  
NO A 166 (P)



QUANG CẢNH MỘT NGÀY KHAI-GIẢNG TRƯỜNG THÔNG TIN CỦA KHÓA 1940-1941

Trống kỵ các bạn sẽ nhận thấy: 1) Ông Phạm Quỳnh, thương-thứ-giáo-dục Nam-việt — 2) Ông Nguyễn Văn Luân, bánh-báo chủ-nhiệm — 3) Ông Phạm Huy-Lực, chủ-nhiệm Annam-Nordest — 4) Ông Nguyễn Quang-Cửu, đốc-học — 5) Ông Nguyễn Văn-Ngọc, đốc-học-Hà-dong — 6) Ông Nguyễn Bảo-Nghi, trưởng-giáo-trường Hàng-Thau — 7) Ông Nguyễn Ngọc-Quán, kiêm-học — 8) Ông Nguyễn Thanh, thư-ký luật-sư, cùng những nhân-vật khác có địa-đi trong kinh-nghiêm.

## MO' THUỘC ĐẦU XANH

Số báo mà T. B. C. N trình chánh với bạn đọc hôm nay là số báo Khai-trường.

Cùng với mua Ngâu và rieh, những ký niệm từ hội côn-cấp, sách tự nhiên lại trở lại với ta và làm cho lòng ta man mác một thứ buồn nhè nhẹ.

Những chuyện cũ hổ quen vở thời trào; những nỗi buồn, vui ta đã nếm thử đầu xanh ở trên ghế học đường; những lúc sống với bạn và thấy mà lòng ta thấy đầm ấm như ở trong gia đình vậy; bao nhiêu những cái ấy, T. B. C. N. đều thử làm cho sống lại ở đây để chúng ta cùng hưởng trong giây lát với nhau một sự vui đã mất không còn bao giờ trở lại nữa.

Ta nhớ lại một dứt mê và ít muối bọc vào trong mảnh giấy nhật trình. Ta thêm ăn một cái bánh tay của Mực ở trước cửa trường ta học. Ta muốn mua hai xì bánh tôm của chí bán hàng quen biết để ta ăn với si dâu cốt, thye nhiên dứt ớt vào Chao ôi! còn được làm sao nữa: thuở đầu xanh đã qua rồi. Một bọn thanh niên mới lớn, cũng ham tim ánh sáng

của sự học như ta, cũng nặng một lòng yêu đất nước như ta đã thay chỗ của ta ở học đường và cố tập luyện chí ốc để gây một thế hệ cho ngày mai, một thế hệ chắc cao quý hơn của ta nhiều lắm.

Biết bao nhiêu là huy vọng!

Những hình ảnh cũ của ta, ta tưởng dã mờ rồi vút lại hiện ra ở trong những bạn người của mai sau đó, làm cho ta muốn sống dã mà xem... Ta thường khát quá! Ta trông đợi ở ngày mai nhiều quá, ngày mai ạ!

Có yêu dã vắng thì mới biết quý ương lai.

Số T. B. C. N. này, chúng tôi nhắc đến chuyện dã vắng không phải chỉ dã buồn day dứt với nhau, nhưng cốt là dã thành niêm ta hiện dương tin cậy ở tương lai, thấy cái dã vắng của những người dã đi trước, mà nghĩ ngợi trong phút giây

Chúng tôi mong rằng họ sẽ tiến xa hơn các bậc đàn anh và có một tinh thần trong trào không hẹn một mày may, gì gọi là lich kí, là xu hoa, là lướt biển cả!

T. B. C. N.

## INSTITUTION MONTAIGNE

II, Rue Colomb — HANOI

(Phố Nhị — Cửa trường trong thẳng ra ngõ Nam-Ngu)



Có từ lớp Võ lồng đến lớp Cao-dâng tiêu-học. Có lớp dạy cam-doan sẽ dỗ bão C.E.P.C.I. và C.E.E.I. (cour de succès garanti)

Có lớp cho những học-sinh vừa trượt kỳ thi C.E.P.C.I. năm học vừa qua.

Có lớp chuyên dạy Pháp-văn và Toán-pháp (cour de perfectionnement en Français et en Mathé-mathiques).

Có lớp dạy tiếng Anglais do M. Michel Tung. Diplomé de langue anglaise du Collège Saint Joseph de Hongkong, ex commis du Consulat de France de Hongkong trong nom

xin hỏi thè lệ tại văn phòng nhà trường  
INSTITUTION MONTAIGNE

11, Rue Colomb — HANOI

NGÀY KHAI GIẢNG :

2 septembre 1940 hồi 7 h 30 sáng



## NGÀY KHAI TRƯƠNG

CỦA MỘT NHÀ ĐẠI VĂN  
HÀO PHÁP

Tôi xin nói dè các ngài biết cứ mỗi năm, cái vòn trời ám-ý của mùa thu, những bùa cơm chiều đã phải thấp dèn, những lá vàng trên những cây rung động dè làm cho tôi nhớ lại những gì? Tôi sỉ nói dè các ngài rõ cứ đầu tháng Octobre trời rất buồn và ráy dẹp, mỗi khi tôi đi ngang qua vườn Lục-xâm-Bảo thì tôi lại thấy những gì? Ví là lúc đó dà tôi lúc là cây rung lá tía tưng chiếc một xuống những vai trảng nuốt của các phu tượng rồi.

Cái mà tôi lại mắt thấy trong vườn ấy, là một cậu nhỏ, hai tay dứt túi, cặp sách đeo lưng, vừa đi đến nhà trường, vừa nhảy nhót như con chim sẻ. Chỉ ý tưởng tôi theo chân cậu ta được thôi, vì cậu hé áy chỉ là một cái bóng, mà là cái hình bóng của tôi 25 năm trước đây vậy.

Cậu bé ấy quả là cho tôi chú ý thực. Khi tôi còn thực là cậu bé ấy thì tôi lại chẳng dè ý tới chút nào. Nhưng bây giờ tôi, không còn là cậu bé ấy nữa thì tôi lại yêu mến cậu ta vô cùng. Là vì đối với hết thảy những cái Tôi về sau, thi chí cái Tôi lúc ấy là hơn cả. Cái Tôi lúc đó hay tinh nghịch thực nhưng không độc ác và tôi cứ công bằng mà nói thi cậu ấy không nề có dè lại cho tôi một cái kỷ niệm xấu xa nào. Mắt cậu bé ấy, tôi đã mắt một kẽ chát phác. Lẽ có nhiên là tôi tiếc. Mà cũng lẽ có nhiên là, tri tôi lại nhìn thấy cậu ta, cũng là nhớ lại cậu ta. Cách đây 25 năm, cũng vào hồi ấy, cậu bé đi ngang qua cái vườn sinh dep ấy trước 8 giờ dè đến trường học. Trong tâm cậu ta hơi bồn chồn: là vì chính ngày khai trường vậy.

chúng bạn cũng thích thực. Cậu ta bồn chồn nòng được gấp Fontanet, bạn thân của cậu, thường vẫn chế nhạo cậu một cách hùa nhã, vì cậu Fontanet kia, tuy không lớn hơn con chuột cống, tuy không khéo leo hơn vua Ulysse, mà lúc nào cũng chiếm giải nhất mọi cách tự-nhiên.

Nghĩ đến su sắp được gấp Fontanet, cậu bé thấy trong lòng hì hửng. Ấy, lúc cậu đang nghĩ thè thì đi ngang qua vườn Lục-xâm-bảo, giữa cái không khí mát mẻ buốt sáng. Tất cả những cái cậu bé hồi ấy đã nom thấy, bây giờ tôi lại cũng nhìn thấy. Vả lại, cũng trời ấy, cũng đất ấy. Các vật vẫn có tám bốn ngày trước, cái tám bốn thường làm cho tôi vui, buồn. Dùi chì cậu bé kia thi không còn nữa.

Vì-thế tôi càng già, lại càng chú ý đến những ngày khai trường.

Nếu tôi ăn ở trong một trường trung-học, thi kỹ-úc các giờ học của tôi sẽ eay dệc, và tôi quyết xua đuổi nó đi. Nhưng cha mẹ tôi không dè tôi vào chỗ phát lưu ấy. Tôi ở ngoài theo học một trường có vé giá-dinh và

A1668

Tuy vậy cậu vẫn nhảy nhót, cùi sách trên lưng, con quay trong túi. Cứ nghĩ đến sự được gấp chung ban, trong lòng cậu ta đã mừng rỡ. Phải, cậu ta có nhiều chuyện phải kể, mà cũng cần nghe nhiều chuyện khác. Cậu ta lại chẳng cần hiết có thể Laborrette đã dán trong rừng Aigle không ư? Cậu ta lại chẳng phải kè rô cậu dã cuối ngura trong dãy núi Auvergne ư? Khi người ta đã làm một việc như thế, không phải là dè giấu kin. Vả lại được gấp mặt

hơi giấu tiếng. Mỗi ngày tôi còn thấy cái nhà và phố ấy. Không như bọn họ - trô ăn ở trong trô g, mỗi ngày tôi không bị gạt ra khỏi cái đời sống công và tư. Tình hình tôi vì thế không phải là một kẽ nô lệ, càng ngày càng bành trướng lên một cách mạnh mẽ và êm ái, như các vật được tự do sinh ra mà lớn lên. Trong tình hình ấy không có lòng thù oán lẩn vào. Chỉ có tình tò mò thôi. Ấy cũng vì dè yêu mà tôi muốn biết. Tất cả những thứ tôi gặp ngoài phố, nào người, nào vật, gom góp lại làm cho tôi cảm thấy sự giản dị và mạnh mẽ của đời sống.

Không còn gì hàng dường phô để làm cho trẻ biết rõ cái máy xã hội. Bọn trẻ cần phải mỗi sáng thấy những cò hàng sưa, những chú gân nước, những người bán than, phái xem xét các cửa hiệu tạp hóa, hàng thịt chín, hàng bún rươi, thấy các đội lính kéo qua, âm nhạc di dâu. Trẻ con phải hò h López cái không-khi ngoài phố, thi mới thấy rõ cái luật làm việc là thiêng liêng, và trên đời này mỗi người phải làm tròn phần việc của mình. Ấy cũng nhờ có việc di lại từ sáng đến tối, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, mà tôi đã gay được cái tình tò mò thám ái đối với các nghề cùng là đối với các người làm mọi nghề.

Nhưng tôi xin thú thực rằng không phải là nghe gì tôi cũng yêu như nhau. Trước nhất thì những hàng sách giấy, thường trưng ra cửa hàng những bức tranh cổ, là được tôi thích nhất. Biết bao lần tôi đứng dán mũi vào cửa kính, đọc cho thực hết từ đầu chí cuối những hàng chữ thuật câu chuyện trên các bức vẽ nhỏ kia.

Thế rồi chẳng bao lâu, tôi được biết rất nhiều chuyện. Có chuyện hoang dường làm cho trí tưởng tượng của tôi phải làm việc và dần dần lớn cái tình chất ấy, vốn là

một tình chất không có nó ngoài ta không tìm ra thấy gì cả, dù về một thử nghiệm cũng như về một các khoa học đích xác. Cố chuyên tâm đòi sống một cách đích xác mà ngày thơ, làm cho tôi lần đầu nhìn thấy cái ghê gớm nhất, hay nói cho đúng chỉ có nó mới là ghê gớm, tức là cái số mệnh vậy. Tóm lại nhó có những tranh vẽ nhỏ ấy mà tôi biết được nhiều.

Sau này, tôi 14 hay 15 tuổi, it khi tôi dừng chân lại các cửa hàng gia vị có những hộp mứt trái cây mà tôi cho là thù vị lắm. Tôi không thêm nhìn cửa hàng tạp hóa, cũng không cố tìm xem nghĩa chữ Y bí mật bằng vàng chói lọi trên tấm bảng quảng cáo kia. Tôi cũng ít khi dè ý giải nghĩa những câu thơ đó quá thực thà, trên cửa các hàng rươi nữa.

Trí não tôi đã chin chắn hơn lên, lúc ấy chỉ để cù vào những bức tranh cổ, những cửa hàng bán đủ mọi thứ cùngh là những hiệu sách thôi.

Hồi những lão Do-thái keo cù phố Cherche-Midi, là bọn báu sách cù khò khạo ở ngoài bờ sông, các lão túc là các ông thày tôi,

tôi đã dội on các lão biết mấy. Chính các lão đã giáo hóa tôi chẳng kém gì các giáo sư Đại học. Các lão chất phác dù báy ra dưới mắt tôi cả những hình bóng bí mật của cái đời đã qua, cùng mọi tài liệu rất qui báu cho tư tưởng loài người. Ấy chính nhờ vì đã lục lọi trong các cửa hàng sách của các lão, nhìn ngắm những cửa hàng bụi bặm của các lão chưa đầy những di tích và các tư tưởng hay tốt của ông cha ta, mà tôi vồ tinh thần dần dần được các triết lý cao sạch vậy.

Anatole France

(Le livre de mon ami)

Nhị Lang dịch



## ĐỜI BÚT LÔNG

# Buổi học võ lòng

Lại sắp đến ngày khai trường, các ông, các bà lại một lần phải chờ đợi về việc xin cha các con em vào học các trường. Một ân tượng buổi học võ lòng chữ nhỏ của tôi đã qua mấy chục năm giờ như lại hiện ra ở trong trí não, dù thời đại khác và sự học cũng khác nhau, nhưng tần lòng muốn cho con biết, con khôn, lòng cha mẹ bao giờ cũng thế.

— Ô, còn phải chờ đến bao giờ nữa, mai mồng 8 tôi ngày nào đe, sửa lễ đưa nó sang cu giáo xin học võ lòng, vì ngày mai cụ cũng làm lễ khai trường.

Ra về hồn ngủ và lưỡng lự, mẹ tôi loay nỗi điếu gi, cha tôi như đã hiểu, liền nói :

— Thành nhân đã dạy : « Dịch tử nho giáo » nghĩa là đời con mà dạy bảo cho nhau. Con mình để ra mình nuôi, mình thương, nên hùng nhồn, phải nhờ người khác dạy cho mới được. Vâng lại đi học không phải là chỉ học chữ, học cả cách làm người, cần phải có ông thầy nghiêm dạy bảo. Tục ngữ đã nói : « nhát hay chữ, nhì dã đàn » cu giáo già có cả hai, thực là một ông thầy học rất tốt, chẳng thể mà lúc nào học trò cũng đồng có hàng trâm.

Đi học, lại một phen lo sợ, lo sợ vì chẳng được chơi xôn xao, mà cái ngày ấy lại là ngày mai rồi. Tưởng học ai lại học ngày cu giáo trong lòng, cái ông cu râu dài đèn rôn, mặt sầu hoảm, mặt đỏ như tên sú, trông đã dủ khiếp đi rồi, con học sao được.

— Nghĩ lẩn thẩn rồi tôi cũng biết lo, vừa ăn được một bát cơm đã đứng ngay dậy, mẹ tôi nói một giọng đầy yêu thương :

— Con non biết lo đấy, mai con đi học, con ngoan, con chăm học cho giỏi thì cụ già yên. Cụ đã dòn thật, nhưng cụ chỉ đánh nhằng đứa trẻ nghịch bần và tuổi học thời.

Cha tôi chẳng nhìn, vẫn ra vẻ nghiêm nghị, nói chầm chậm :

— Ủ, biết lo thì được. Cứ ngoan và chăm học thi chẳng bao giờ phải đòn.

Sing hôm sau, khác hẳn với mọi ngày, mẹ tôi đánh thức dậy rất sớm, đem ra tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy mấy miếng bánh cho em lót lòng, xong lấy quần áo mới mặc cho, lại chỉ cho mấy vuông khăn nhiều lén dâu, vuốt thẳng cái châm lót dài phủ gần kín gáy. Lúc ấy tôi vira lo sợ quá bỗng nén cù dừng ngay như phồng, mặc cho mẹ tôi xoa xát vuốt ve, cái anh chị tôi đều vui vẻ cười cười, mấy đứa em tôi lại có ý ganh tị là nhẹ, trong tôi được một mình di an có hay di xem hội.

— Xong chưa? Di chứ?

Nhe tiếng hỏi, trong ra thấy cha tôi cũng đã đội khăn mèo áo chỉnh tề dừng ở sân với hai người nhà, một đội mâm xôi trên có con gà thiền kẽm sù, một tay xinch buông cau và tay cầm nón rượu. Cha tôi bảo hai người mang lè đi trước, rồi đồng tôi lèng thềng theo sau. Ra đến cổng ngoài còn vắng nghe mắng lời mẹ tôi, dù bảo mắng đứa em:

— Anh nó phải di học đây, chứ di đâu mà ganh tị nào.

Một ngày nhà lá 5 gian thấp bé ở giữa một cái vườnbsp; chung quanh cây cối tốt um. Trước nhà một dàn hoa, mảng chậu lan, sỏi lèn dưới mấy cây đào, cây mộc, cây náo hoa ấy đang đua nở mừng xuân, trang điểm cho một cảnh nhà thanh-bạch, như Cà Giao. Vừa vào tới công, đã nghe tiếng éo ẹo của mấy chục học trò rầm rộn như éch kêu. Cha tôi dắt tôi vào đến sân, tiếng học đồng im bặt, các học trò theo nhau đứng dậy chấp tay chào, bên trong có Giáo cung với chính tè khăn áo ra đón. Sau khi chủ khách và chào nhau, có Giáo mời cha tôi vào ngồi chiếc sập giữa nhà, chờ tôi cung kính nói :

— Thưa cụ, hôm nay tôi ngày cụ khai trường, do thành đà rộng, tôi biện chát lè mọn dáng sang để cụ lè thành khai tâm cho cháu.



Vang vang lùan múa tiếng  
sửa lại múa kinh, cù giáo  
nhìn lồi châm chắp, làm lồi  
phát sợ, rồi cù hồi tên, tuôi  
và cả ngày tháng, sinh, bẩm  
đốt tay mắng cái cù vui cười  
nói:

— Tháng này học được  
dày, nhưng nghịch ảm thi  
phải.

Tiếp lời, cha tôi nói :

— Nghịch dã có roi, xin  
cù hết lòng dạy bảo và cù  
danh cho.

Lúc ấy, người nhà lối dã  
đè xót gáy và cau rượu lên  
dường thờ, cậu con lớn, cù  
Giáo thấp đèn châm hương  
Đứng dậy sửa lại áo khăn,  
cù giáo qui xuồng giũa sáp  
lên gối xuồng gối hai lán,  
lại qui xuồng chắp tay lâm  
nhâm khăn. Cha tôi dắt tôi  
dứng ra một bên và cùng  
chắp tay một cách rát cung  
kinh. Cù Giáo khăn sù qua  
chẳng rõ nói những gì, chỉ  
nghe lúc đầu gí gi., tiễn  
thánh, tiễn sự., rồi do dến  
tên tôi, gí gi nứa và xuýt

xuýt mắng tiếng rồi phục xuồng, lè 4 lè nứa, và vái  
vái vái vái nứa mời hưởn lòng. Đến lượt cha tôi vào  
lèm lè, lè xong đến tôi. Mắc cái áo dài gần châm  
gót, nhăng khi lèn gối xuồng gót, chán dám áo  
chi toàn những ngã, lì học tro đứng chung quanh  
tấm lèn cười như chè-diu, lèm lèi theen đồ cù  
mặt, cù cái gầm xuồng, y-ach mài mới xong được  
4 lè 4 pát. Vừa hắp lấp bước xuồng, cha tôi  
lại dắt đến trước mặt cù giáo, bảo đứng vào chiếc  
chiếu dà giải sán, cung kính nói :

— Tiễn học lè, haju học vân, xin cù cho phép  
cháu được lèm lè để là thụ-nghiệp.

Nói xong, bao tôi cù xuồng lèy 4 lèy 4 lèy và 2 vải.  
Lần lèy này thực khò học hòn lèy thánh lùc nay,  
vi sò lèy vặng các học trò cười, lại nhìn thay cái  
roi mây dài hàng mây sài, vắt ngang trên chiếc  
ân thư dàn mặt, nô lung luy như muôn đê cù  
Giáo ra cái oai dà đòn, trông má phái sợ, bông  
run lèy bùy, không dám nhìn ngang nhìn ngửa,  
cù giã cho khò ngã, mãi mới làm xong được cái  
lè thụ nghiệp.

Ngoài lại một lát, cha tôi từ lè ra về. Sau đó, cù  
giáo đưa cho quyền sách chính tay cù dà viết cho

Hùng Cựu HS Petras Ký (87/4), Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

tự kinh là kính hít đóm ngoài. Nhân chí sơ là  
sờ vú me. Tinh bần thiện là miệng muôn ăn.

Sợ quên đang lùng tung, may quâ cù giáo ch  
ngay Bì Kènh học võ lòng ngay cùng bài với tôi.  
Anh nhớn hơn, tri khôn cảng hơn, nén anh học  
chóng thuộc, lại uác báo cho tôi tui. Ngay буди võ  
lòng, tôi đã gáp được người bạn có ích cho tôi rồi.



Hoc thuộc rồi lèp viet. Bì Kènh lớn hơn được  
viết ngay bài và giãi, còn tôi cù giáo đưa cho  
một mảnh gõ chữ nhật, ở trong có khắc sâu nhèng  
nét ngang, nét sô, lại đưa cho cái bút bằng tre vót  
nhọn, cù cầm tay châm bút vào chén nước lâ rồi  
viết theo nhèng nét ngang nét sô. Viết hết lùyt  
đang đến lượt khác, cù bão cù lập mòn thê cho  
quen tay, cho được ngang bằng sô ngay rồi nới  
viết vòi giấy được.

Tôi và Bì-Kènh, mỗi người năm sấp thẳng dâng  
ra một bên phản, cù tập viết hoài. Viết xong lai  
hoc, học thuộc rồi gấp sách đứng cùt đọc trơn mới  
được vè.

Bà câu học bái dâu trong буди võ lòng, dù tôi  
học thuộc, nhưng chỉ là thuộc lòng, thực ra tôi  
chẳng hiểu là thế nào cả. Vì chính các cù cảng  
chỉ tì cho học quen mòn, không cần bắt phải  
hiểu. Mãi vè sau tôi mới biêt, ngày буди võ lòng,  
tôi đã phải nhai một mòi triết lý rõ, chẳng bô ích  
gi cho cái óc non nớt của tôi. Một gáo pháp của  
một lòi học hư-ván, ta nhận thấy đây đây khuyết diem.

SƠ-BÁO

## RENTRÉE DES CLASSES

- Cours de Préparation directe au Baccalauréat pour les élèves pourvus ou non du Dipl.
- Cours de la Preparation rapide au Brevet-élémentaire pour des élèves pourvus ou non du Cefsi.
- Cours oraux de Préparations spéciales aux divers concours et examens.
- Cours de perfectionnement en français (langue littéraire et parlée).
- Cours de Littérature française (Bacc. B, E, Défisi)
- Cours de Géométrie plane en 6 mois (théorique et pratique)
- Cours de Géométrie dans l'espace en 6 mois (théorique et pratique)
- Cours d'Algèbre 1<sup>e</sup> degré en 4 mois (Prog. E. P. S.)
- Cours d'Algèbre 2<sup>e</sup> degré en 4 mois (Prog. Bacc.)
- Cours de Sciences et de Mathématiques.
- Cours d'Anglais pour tous degrés (n<sup>o</sup> méthode très rapide pour débutants).
- Cours d'Anglais parlé en 5 mois.

Conçus d'après un nouvel esprit pédagogique et directement inspirés des meilleures méthodes actuellement enseignées dans les grandes Ecoles de France, ces cours sont les seuls capables d'assurer aux élèves l'assimilation rapide des connaissances.

Pour tous renseignements s'adresser au :  
**N.23<sup>me</sup> Capitaine Brusseaux**

# Set đánh làng nho

của QUÂN-CHI

Ý hẳn nhiều bạn niên-thiếu  
hoc-sinh ta bây giờ,—hoặc xem  
trong sách, hoặc nghe ph

huynh nói lại,—vẫn tưởng cái lối dạy học  
khoa-cử của các cụ ta mấy chục năm về trước  
khi đã bắt đầu tiếp-xúc với văn-minh kim  
thời mặc lòng, cũng còn để luộm thuộm lồi  
thóp, y như thời cổ. Nói học chỉ là một cái  
chỗng tre hay là chiếc chiếu cho học trò ngồi  
xóm mà học, khum lung mà viết. Khi-cu giáo  
dục chỉ gồng eo một nghiên son dá, một con  
roi mây. Thế thôi. Chẳng có trường, có lớp,  
cô phản tráng bằng đèn; lại học è-a suốt  
năm, chẳng cho học trò nghỉ ngơi vào hè ra  
ra hè gì hết.

Các bạn iré ta nghỉ làm.

Sự thực, bước sang đầu thế-kỷ 20, các cu  
nhà nho dã tự động mở mang trường học và  
việc học bắt đầu từ mới. Đồng-kinh nghĩa  
thực ta ở phố Hàng Đào hè 1908-7-8, là  
một trường-tu-hàn-học lớn nhất. Học trò hơn  
nhìn, gồm mấy chục lớp. Quy mô nhà trường  
sắp đặt phòng theo trường tây. Cả lớp dạy từ  
chương khoa cử; có lớp dạy phò-thông các  
khoa học mới: cách-lri, địa-địa, toán-pháp, v.v.  
tổn bằng quốc-văn. Lại có cả lớp dạy chữ  
tay và ban nř học. Mỗi tuần cũng nghỉ học  
chủ nhật; mỗi năm cũng có kỳ nghỉ hè. Phải  
biết nhà nho lúc ấy không có chỗ dung  
nạp vài trăm học trò ăn ở luôn trong trường  
nữa.

Chính là một nhà trường theo lối mới, dạy  
học cũ.

Bấy-sắp-làng nho trước kia cũng có một  
lớp được nghệ giảng sách ở trong học-dường  
xây bằng xi-măng cốt sắt; được mài đồng  
quần chào lồng trên ghế nhà trường đóng theo  
kiểu cũ, có ông múa rết ngồi thụ cà hai chân  
lên cho đỡ run. Mỗi năm, vào mùa viêm nhiệt  
cũng được mấy tháng nghỉ hè, nhưng chỉ về  
ở ru-rú nhà quê, cho mẹ đã bắt rán và sửa xá  
lại các vai áo rách, chứ không có cái thú di  
tắm mát Sầm sơn, hưng gió Ba-be, được như  
các ban học-sinh niên thiếu ta ngày-nay này.

Tôi còn nhớ năm 1916, cũng vào hồi này,  
và giữa lúc Âu-chiến cũng đang kịch liệt như  
bây giờ, trường Mẫu-tỉnh Thái đã ra hè và  
họ với một cảnh sắc buồn thiu.

Ngoài ta lúc còn cấp sách đi về nhà trường  
cứ mỗi năm nghỉ hè xong, trở lại trường học

Sau khi Đồng-kinh  
Nghĩa-thực bị đóng cửa,  
nhà nước Bảo-hộ thấy sự  
cần dùng, liền mở ra ở  
những nơi còn đóng con  
nhà lều chiếu bùi nghiêm,  
mỗi nơi một trường hán  
học công lập. Hình-thức  
và thể lệ y như các trường  
Pháp-Việt, chỉ khác lù  
dảng này thi dạy các bạn  
niên thiếu học chuyên  
chữ-tây, còn dảng kia thi  
các thầy khóa, anh đồ  
ngồi ban ghế kiêu mõi,  
vẫn khư khư gö gäm từng  
đoạn văn sách để ba năm  
tranh leo giật giải ở  
trường thi Nam một lần.

Ví dụ ở Hanoi có trường Quý-thức, nơi mà  
câu ấm Hiếu tức là Tân-dâ vè sau — được  
khuyên đó lòn cả bài luận « Au-Á nhì chau  
biện thế » mà nỗi tiếng hay chữ và ngáp nghé  
vào là n rẽ nhà giàu ở phố hàng Giấy,  
nhưng rồi không xong.

Ở Nam-dịnh có trường Tú-Sĩ.  
Tỉnh Thái-binh thi có trường Mẫu.

Hai trường trên bạc phân chét non, duy có  
trường Mẫu-tỉnh Thái sống mãi đến khi khoa  
cử bắc hâm, nghĩa là năm 1916.

là một lần hăng hái vui mừng mới  
phai. Vì xong một vụ hè, lúc là rút  
ngân bớt một bước đường ta di càng  
ngày càng gần tới mục-dịch, dỗ đạt  
thành công.

Nhưng trường Mẫu-kỳ nay sao thấy  
vắng vẻ; anh em đồng học trở lại  
nhà trường rất ít mà trên nét mặt ai  
nấy hình-nhật cũng nhuộm một màu  
buồn-chung.

Bởi có một tin dữ hơn sét đánh,  
lạm chung tối ghê khiếp, ngo ngần cả  
người.

Hết khoa Nhâm-tí thi thôi, ta sau  
không có thi cử trường Nam nữa.

Nghĩa là hán-học bỏ hẳn từ đây; ai  
muốn sống thì phải « nmel bút long di,  
nâm bút chí », theo ông Tu-Xuong.

Nghĩa là còn có vài tháng nữa, khoa thi  
Nhâm-tí sau chót xong rồi, tất nhiên trường  
Mẫu cũng đóng cửa, hay đổi ra trường tiều  
học chữ-tây. Bon đồng học chúng tôi sẽ phải  
phân ly nhau một cách vĩnh viễn.

Nghĩa là dàn con nhà-nhó đang học dở  
dang như anh em chúng tôi, không còn thấy  
hia-long, cờ biển làm mạc đích nhân sinh, sẽ  
— một đoàn thất nghiệp vô dụng.



« Ta đừng thêm tiếc.

« Sự thế của anh em ta bây giờ, là đem ngũ  
kinh, từ thư nuối cho mối một ăn dã đánh,  
nhưng ta sức dài vai rộng, ta hấy còn trẻ cã,  
thế nào cũng phải vật lộn với đời mà sống. Thị  
ta xoay nghề. Chẳng làm thầy thi làm thợ;

dè chỉ tò ra « sĩ khâ bách vi » như lời thánh  
day chử.

« Anh em mỗi người thử nói sở chí của  
minh ra cho nhau nghe xem nào! »

Trong lòng đang như ấm nước nguội lạnh,  
bỗng được ngon lira của mấy câu nói hăng  
hái dun nóng lên, ai nấy đều sua hân vê buồn  
rồi xém lại bảy tò so chí đẽ làm trò vui.

Anh này nói: — Tờ xoay ra học chữ-tây  
cứng còn vía. Minh đã học chữ-Khòng, Mạnh  
được thi học chữ-Tuna Phúc-lộc đặc-nhĩ (Vol-  
taire) cũng phải được.

Anh kia nói: — Sẵn có một bung chữ-nho  
đây, giờ đẽ nó rá sòng mất cả thi phi công-góp  
nhất bấy lâu. Bởi vậy tôi nhất định sẽ lợi  
dụng sự đã biết nđ để xem sách (huoc, sách  
bói, một mai liệu) chúng làm được ông lang  
bám hay thầy nói dựa thi làm. Số mai sau  
cô những thằng không đọc đẽ sách thuốc mà  
cứng lên mặt lương y kia.

Mỗi người có tìm một ý hướng khác hàn đề  
góp cho vui câu chuyện.

Bởi vậy có anh chí tự nguyện về ở nhà quê  
đuôi gà cho vợ là yêu hơn cả, vì theo ý anh ta,  
ở đời này có làm gì rồi cũng chẳng thành ra  
lâm gi. Có anh nói thẳng ngay minh sẽ tìm  
vốn để buôn thóc phiện lậu thắc khà; vì anh  
thấy phần nhiều những kẽ nêん thản là nhữ  
lâm lầu mà ra.

### Kiêm-duyệt bô

Não hay ý muốn tức muôn túc là định phân.

Hai mươi lăm năm trãi qua.

Tôi nhớ lại往事, dèm lại cố-nhân, thi ra  
ông này xoay học chữ tây mà kịp thành đạt,  
biết dang lợn trán mót huyền, ông kia buôn  
lâu mót hối dã giầu, rồi lại mất nghiệp tay  
trắng; cho đến những ông tình nguyện sống  
nhờ về lương chánh thất' hay phát đạt về nghè  
lương y, hầu đều đúng như lời nói sở chí sau  
kỷ nghỉ hè năm 1916.

Bây giờ chúng tôi gặp nhau, thường hồi  
tiếng lại chuyện cũ với nhau mà cười.

QUÁN-CHI

Lúc bấy giờ, mỗi người bày tỏ ý muốn,  
chẳng qua chỉ nghĩ cho được khuây lảng nỗi  
buồn, — cái buồn tiếc rẻ thi cũ, lo ngại trong  
lại chờ không ai dám biết thân thế mình  
mai sau xoay đổi ra thế nào?

Vì muốn cho số Khai-Trường của Trung  
Bắc Chủ-nhật được đặc-biệt là một số Khai  
Trường nên hai chuyện dài: Cố Tư-Hồng.—  
Người Trinh-nữ của rừng — mục Thi ca  
Đức và bài «Ra đi» thứ hai phải dè lại ký sau.

## Ecole Duvillier

40 - 42 — PHỐ DUVILLIER — HANOI

HIỆU-TRƯỞNG  
PHAN-QUỐC-QUẬN

Khai-giảng ngày Lundi, 2 sept. 1940 hời 7 giờ

- I. — BAN SƠ-OC:  
cô dù các lớp từ  
ensfant tới supérieur  
complémentaire.  
II. — BAN CAO-BẰNG TIỀU-HỌC:  
cô dù các lớp 1ère, 2e,  
3e và 4e années.  
III. — BAN TRUNG HỌC:  
(série B)  
cô những lớp 5e, 4e, 3e  
Secondaire và Première  
MM. Yves de Kergos, licencié ès-lettres et en droit diplômé de sciences politiques  
Đào-hữu Dương, licencié ès-droit  
Vũ-dinh-Khoa, licencié en droit  
Lê-khắc-Tuân, licencié en droit  
Lê-duy-Châu, licencié en droit  
MM. Nghiem-xuan-Liep, titulaire de P.C.B.  
Nguyễn-táng-Cor, titulaire de P.C.N.  
Tôn-thất-Sung, titulaire de P.C.B.  
Đặng-tỵ-Dân, bachelier ès lettres

(DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ KHÁC CÓ YẾT TẠI TRƯỜNG)

# Meic

Một người bán bánh tay, chà trâu sống ở bến, cạnh  
học trò đã ngoại ba mươi năm kể cho tôi nghe những  
cảm tưởng của anh ta trong những dịp khai trường  
và nói rõ những vụ khai trường ngày trước khác  
những vụ khai trường ngày nay ra thế nào?

của VŨ BẮNG

— Thế nào, độ này buôn bán có  
phát tài không bác?

Người bán bánh đương «mồ  
bung» một cái bánh tây ra để cho  
cháu vào lòng, thấy tôi dì qua-hỏi  
thì bèn toét ngay miệng ra cười:

— «Te» lâm, ông à chán như  
còn nếp nát.

Tôi chắc là người vua trả lời  
tôi câu đó không nhớ tôi là ai cả.  
Nhưng, tự nhiên, như có linh tinh  
bảo, anh ta biết ngày tôi là một  
người học trò cũ trường Hàng Voi  
nên nét mặt hùng lèn như một  
người hán da hai mươi mấy năm  
trời nay không gặp mặt.

Mà tôi, tôi được gặp mặt người  
ấy, tôi cũng lấy làm thú lâm.



Bà hơn năm mươi tuổi chất nòng  
trên đầu, MỤC anh chèo bán bánh  
tay hơn 30 năm trời nay b' trường  
hàng Voi và một tuy cò già dì và  
buôn đùi chát i nhưng cách anh mặc  
và cử chỉ vẫn còn «dưa» như thời kỳ  
anh liệt xưa như thường. (Photo Ngã Kiên)

mà ô trên mặt, thì có một cái gi  
như là sự chán nản, sự buồn rầu  
và vui hoài.

Anh ta thở dài:

— Cái thời kiêm anh khai nay  
đã qua rồi, ông à. Bây giờ buôn  
bán chỉ là để trại thời tiết, chứ  
tôi trưởng đón chết cũng không còn  
hồi nào làm ăn yui vẻ như hồi tôi

vui tươi như hai mươi bốn năm  
qua, không lấy gì làm thay đổi. Duy  
còn dối mắt thi kém nhém đì chuit

một ngày. Ấy là chưa kể nhà  
tôi lại còn bán bánh tôm dè  
thêm vào, hai vợ chồng hơn kém  
cũng «xoi» được bảy tám đồng là  
it. Giá phải một người cần cù  
chiu khổ thì có phải cũng dùn  
tiêu và lợ có tiền dành dụm cho  
con cái rồi không? Chết một cái  
tình tôi lại hay buồn, nên sẵn tiền  
đẩy, dèm nòng cũng đì đánh bạc  
thành thê cũng chẳng còn gi xót  
cũ. Chỉ có được cái nhả.. Vâ lại,  
ông đã rõ, người ta giàu có là có  
số cá đầy chử trời không cho mình  
nhẫn thi cụp lầm chỉ tò sò vầy ra  
chứ lợi gi...

Nói đến đây, Mục ngưng lại bán  
một cái bánh khặc và hai xu  
thuốc lá lè cho một người qua  
đường rồi lại nói với tôi:

— Bây giờ thi thôi, hết, ông à,  
tôi không đánh bạc nữa mà cũng  
không «xin» ai cả. Mỗi ngày kiếm  
an già làm cái duyên bảy hào  
một đồng là may. Ấy chưa nói bảy  
giờ học trò nghỉ hè, tôi chỉ bán  
quanh quẩn ở phố Bờ Sông, phố  
Phúc-châu này và khi nào có đá  
bóng ở dưới bờ thi lại dò xuống  
«lâm một mẻ xoảng xoảng» chơi.

Tôi cũng mong Trời thương,  
Thanh độ cho năm học nay được  
khá hơn năm trước, nhưng đó  
cũng chỉ là hy vọng, chứ tôi chắc  
cũng không an thua gì.

Ngày xưa, vào thời kỳ các ông khai trường tôi thấy lâm khi bán hàng tôi tám cả mây mặt lai, có khi vì chém báu làm cho có ông đứng đợi lâu quá tức chửi rầm - cùa lêu mồi tôi cũng như thường - mà lai vui và là khác nữa. Dùng này, bây giờ thi buôn bán còn ruồi báu mèp cũng không tên xua đi. Cái gì cũng đắt cả, bán một cái bánh tay chả, không có lợi. Ấy là nói về bọn các cậu học & những lớp dưới đây, chứ các cậu «esa Suý» bây giờ thi lại ít là lâm bởi vì họ nhồn, họ áu quát ngay ở nhà. Vâ lại đồng thời, khó kiểm nữa, các ông bà sinh ra các cậu ấy lại thi hành lỗi «kinh tế tiết kiệm» bắt con ăn cơm rang ngay & nhà rô di học chử không cho tiền ăn «quá nhảm» như trước nữa.

Tôi hỏi dưa:

— Thế bây giờ có còn bán chiju nữa?

Mực giờ tay lén vải tôi một cái,

— Lạy hổ nhé! Kiếm đã chẳng đủ mà tại còn «chi» rộng cứ cho chiju bừa bừa như trước thì... phả sần ngay. Ấy nói thế mà chơi, chứ không cho chịu cũng không được, tôi hay nêu lâm, vâ lại ngay, nào cũng gặng nhau tự nhiên là anh em phải có thân tình, tôi với các cậu ấy cũng như em trong nhà nhỉ, nên đôi khi vẫn phải bán chiju và bán chiju vẫn bị mất như ngày trước. Ngày trước, có năm tôi tính mết đến hòn trân bắc ngay. Giời ơi, tôi tức nhé, tôi đến mách nhà nhé, tôi bắt sách nhé, nhưng nói «ách que» và dọa dẫm nhau chơi đó mà thôi chứ ông bão minh thấy người ta van lạy, kêu xin, thi ai là nô vi có mày hào hay vãi đồng mà xúi nô thề nó vò tinh lâm a. Hèn giờ tôi có bán chiju cho ai thi chỉ bán đến một đồng mà thôi. Ấy, cái trò thế không bán chiju cho nhau *một cái* là họ «tầy chay» minh ngay. Một phần vì hàng công do đó mà ra vậy.

Hàng ò, không ăn thua già, tôi thành ra chán không

muốn buôn gi cả. Còn vài hôm nữa ihi khai trường mà cũng chưa có tiền để buôn lấy đám đông hành khách đây. Hàng lợ cho lồng chổng, chán bò.. con chuột chổng. Nhungs vụ khai trường ngày trước, ông phải biết, tôi bò hàng tuần ra để sơn xe cung như những nhà buôn mới khai trường quét vôi và sơn tường cho chống. Con tôi này, vợ tôi này, phả chàit mát-ti vào mặt kính và lau chùi sạch sẽ; những cái ngăn hàng phải đem cọ rửa nhẵn như cù. Tôi coi sóc cần thận lâm bối vì mỗi vụ khai trường tôi có cầm giác như là mùng mít tết, phải «tống cựu nghinh tần» để lấp may, ngay nhứt-khi ra ngô cũng phải xem giờ và nếu gặp gãy thi lại lấp cùi chay đèn ra mà.. đổi via. I hãy giờ thi thôi rồi ông ạ. Váng mặng cả. Đến tận hôm nay, tôi cũng chưa «nghe» đến khai trường, tôi mặc, muốn ra thế nào thì ra...

Tướng lai n' ững ngày qua rồi mà tiếc. Còn bảo giờ các ông với tôi lai còn dược hợp nhau & chung quanh cái xe bánh sơn vàng, có một cái chuồng treo ở cảng, khi nào tôi đến lái cái chuồng ấy kèm yêng lèn thi các ông lai vui vẻ mà hò reo lèn rằng:

Các ông ấy bảo tôi rằng:

— Nhớ đang tranh nhau chỗ, cậu nào cũng muốn ngồi dưới cảng, có lẽ các cậu thi cùn tiê tuồi mà dâ khai bao cái chí lùi đặt chảng. Một tiếng đằng hắng, mấy tiếng giày tát lop cop, rồi hiện ra ở khung cửa vào một cái thân hình xương xẩu dưới một cái mệt dài lấp lánh qua cái kính cận thị. Đó là ông giáo Tệ dạy tiếng Pháp ở lớp nhì hìn Trung-học trường Tiên-đức.

Ông giáo Tệ có bằng cử-nhan luật và đã dạy ở trường tư thục được năm năm rồi, thực là một nhà giáo có kinh-nghiệm, được ông Đốc trưởng Tiên-Đức rất yêu mến và trả lương rất hào để giữ ông khỏi đi sang trường khác. Ông dạy tát giò; nhưng tính ông khắc nghiệt và rất mờ-phạm. Tuy ông dạy trường tư và tuy ông biết rằng muốn sống ở một trường tư lâu năm thi phải a dua với họ trớ, nhưng ông vẫn giữ một cái óc công bình ngay thẳng, một cái óc có lẽ ba năm học luật đã đào tạo nên cho ông. Vì vậy ông thấy học trò mới nhà nhát nó cười rõ trong lớp của ông, ông cho là một sự rất vô lễ, một cái chí chí nhú là một sự rối cuộc trị an vậy. Ông ráo bước đến ghế, ông ngồi xuống đánh phịch một cái rồi vắt chân chữ ngũ, dập bàn tay phái xuống bàn, quắc hai cái mắt dưới cái kính, ông quát lên một tiếng dứt dội. Rồi ông lại duỗi chân ra, chắp hai bàn tay vào nhau, Ngay ngẫu người lại ông nhún thẳng và các cậu học trò miên thuyết một hồi: « Các cậu nên nhớ kỹ đây không phải là một nhà khieu vũ hay mệt rap hát. Đây là một lớp học, lớp nhì hìn tâia nghĩa là còn na nâm nữa các cậu sẽ trở nên những người hoàn toàn. Các cậu được vào học ở trường này các cậu nên

— Cái đó đã hẳn rồi. Nhưng nói về tình thân chơi với nhau một chút xiu đó thôi, chử bành cỏa bắc ngon vè đâm. Dâm của bắc pha tài, an không bảo giờ chán. Mù cái chả ngâm dấm của bắc mồi lại quý hơn. Tôi còn nhớ cầm cái bánh tay nóng có chả, ngâm vào trong lién đẩm vùi nó xuồng một lát rồi cầm lên mà ăn quên ti mít thi có thè quên chết đấy ư. Nào nín n' tiên, bán cho tôi hai xí bánh và ba xu trả náo.



Photo: Ng. duy-Kien

MỘT CÁI XE BÁNH TAY

Một cái xe bánh tay đã gọi lại sau nhiều kỷ niệm em đềm cho các học sinh cũ của trường hàng Voi thưa-trước.

Xem tiếp trang 18)

— À! đến đây rồi. Xe, bánh tay kia rồi!

Thực là muốn bấy giờ cũng không làm thế nào được nữa. Một gã người dời da chẽ rồi. Hạnh phúc không còn nữa. Bây giờ, mỗi khi lại được gặp các ông, nhớ lại quãng đời da qua, tui lại thấy buồn buồn, song cứ kè cưng thú, vì bây giờ các ông đã làm di an cả. À, ông có biết ông T.. không nhỉ? Nay, ông ấy làm quan rồi đấy. Hôm nay, về chơi, gởi tôi ở Phúc châu gọi mãi tôi và mua bao thuốc lá giấy xanh. Ông K, Ông S, Ông H, đều làm them ở Thống sứ cũ, danh gá ra phết, thế mà gặp anh em đầu, vẫn chào hỏi từ tể quâ và có khi vẫn dừng lại mua bánh tay chả ăn nhau trước.

Tôi hỏi dưa:

— Nhớ đang tranh thi it, mà nhó bánh tay chả của anh Mực thi nhiêu.

Tôi có thể khóc được.

Các ông tốt quá.

— Không, họ nói thực chí không phải daa daa. Bánh tay của bác thi nhất, không có thè ai dạ kip.

Người ta ăn bánh tay bảy giờ thường thường vẫn nghĩ thăm: « Ô! bánh tay của Mực nó khác thế này lắm, nó còn ngon hơn nhiều.

Pác có biết bánh của bác ngon tại vì đâu không?

— Ngon bởi tại các ông yêu tôi chí gi!

— Cái đó đã hẳn rồi. Nhưng nói về tình thân chơi với nhau một chút xiu đó thôi, chử bành cỏa bắc ngon vè đâm. Dâm của bắc pha tài, an không bảo giờ chán. Mù cái chả ngâm dấm của bắc mồi lại quý hơn. Tôi còn nhớ cầm cái bánh tay nóng có chả, ngâm vào trong lién đẩm vùi nó xuồng một lát rồi cầm lên mà ăn quên ti mít thi có thè quên chết đấy ư. Nào nín n' tiên, bán cho tôi hai xí bánh và ba xu trả náo.

MỘT TẦN HÀI  
KỊCH HAI HỒI  
của LÂNG-HỒ

# MỘT THỦ ĐOẠN CỦA MỘT CẬU TU TRƯỜNG TU

HỘI THỦ NHẤT

Một lớp học một trường tư thực lỉnh H... Hai em của sô con và cao, lại rào chắn song ngang đạc cố tài ánh sáng vẫn bụi ở ngoài phố và cái buồng khói rộng có thè hứa được đèn sáu, bảy mươi cậu học-trò. Ba dây ghế dài chạy từ cái bảng đen đến cái trường trắng đằng sau. Tuy là ngày khai trường mà đã nhem nhuốc những bức họa vò đánh dầy ý-ughiếc tuc-ân.

Trong vào lớp vừa đánh xóng và học-trò vừa vào. Các cậu đang tranh nhau chỗ, cậu nào cũng muốn ngồi dưới cảng, có lẽ các cậu thi cùn tiê tuồi mà dâ khai bao cái chí lùi đặt chảng. Một tiếng đằng hắng, mấy tiếng giày tát lop cop, rồi hiện ra ở khung cửa vào một cái thân hình xương xẩu dưới một cái mệt dài lấp lánh qua cái kính cận thị. Đó là ông giáo Tệ dạy tiếng Pháp ở lớp nhì hìn Trung-học trường Tiên-đức.

Ông giáo Tệ có bằng cử-nhan luật và đã dạy ở trường tư thục được năm năm rồi, thực là một nhà giáo có kinh-nghiệm, được ông Đốc trưởng Tiên-Đức rất yêu mến và trả lương rất hào để giữ ông khỏi đi sang trường khác. Ông dạy tát giò; nhưng tính ông khắc nghiệt và rất mờ-phạm. Tuy ông dạy trường tư và tuy ông biết rằng



cho là một cái vinh-hạnh đặc-biệt, vì nêu không học ở đây thi các cậu khô lồng má thi vào trường nhà nước được. Nhât là các cậu được một ông giáo như nhó, nâm nâm kinh-nghiệm, ai học hai năm sau khi có bằng Thành-chung cũng dỗ tú-tai, thi các cậu phải biết các cậu là tót số, và các cậu phải kính trọng cái người trong suốt một năm trời sẽ ra công vun xói cái óc non nôi bõ ngõ của các cậu. Vậy tôi khuyên các cậu nên cố sức học-hành để khôi phục lòng thícy giáo của các cậu và nếu các cậu có sức học-hành, thi tôi cam đoan rằng sang năm các cậu sẽ thi đỗ như tròn bàn tay... »

— Nói đến đây, ông Tệ hông ngừng lại, cụt hứng, vì ông vừa thoảng nghe thấy một tiếng, một tiếng ngắn ngủi nhưng làm ông ngứa ngáy khô chiu biết bao. Tiếng đó là «Bíp» mà một cậu học-trò ngồi đầu ở bàn cuối cùng vừa mới rέm vào mặt ông, qua những cái đầu ngắn ngo của chúng bạn. Ông Tệ tức quá, tức uất người đi, mạt ong hét hôp đền xám. Cái kinh của ông lồng lanh hơi trước, ném ra những cái chớp / hé sợi, khiến cho cả lớp cảm thấy như sắp có một con

giống tố nặng nề. Như một tiếng sấm nổ, tiếng của ông đưa về phía một cậu học trò tráng trối mặc một bộ áo tropic rất hào-nhăng đang cuộn xuồng bao dọc cái glò trên quyền vở :

— Anh kia, đứng dậy ! Tên anh là gì ?

Cậu học-trò xinh trai từ từ đứng dậy, mặt mũi vẫn giữ vẻ thản-thiện.

— Tôi tên là Nguyễn-Bát-Uý.

— Tại làm sao anh cầm bão tôi là bịp ?

— Thưa thầy con đâu dám thế. Vâ lại thầy cầm vào đâu mà bảo con nói thế ? Con đang đọc cái thư của nhà gửi đến, còn đâu thi giờ mà bảo thầy là bịp !

Anh nói xong câu ấy, ra vẻ đặc thắng, chắc rằng thầy tuy là em nhân luat học, cũng chẳng nuôi sống được mình. Ông giáo Tê tức quá, phát điên lên, ông chỉ nhảy có hai cái dã dẽ trước mặt anh Bát-Uý, nắm ngay lấy cái thư gài định ghim ở trên bìa quyền vở của anh ta. Ông mang cái tay vồ bàn rồi đeo dãm tưng chửi mèo.

— Cậu Úy thân ái của emơi ! Hôm kia chị Minh đến chơi nhà em nói rằng cậu đã dì H. để lòng họa. Em buồn quá như ngày như dài. Em mới quen em có hứa tháng trời mà đã cầm cậu phải cách biệt...»

Đọc đến câu trên, ông Tê không thể đọc được nữa. Tay ông run lật bật, mồm ông há ra như người gặp phải yêu tinh hiện hình để ăn thịt mình. Ông rủ mù soa ở túi quần ra, đưa lên trên đám mồ hôi, rồi ông gật gù và chép miệng một cách thất vọng. Trong lúc ấy, các cậu học trò nhìn anh Úy mà khóc khịch cười hinh như phục anh ta có gái yêu và có cái can đảm mang thư gài vào lớp ông giáo Tê để đọc. Ông Tê thấy học trò cười lại càng tức thêm. Ông nhẫn mặt lại trong giây phút, hinh như dè tìm một cách trả phạt rách đảng và rất có hiệu lực. Bỗng ông lại quát lên một tiếng để thị uy và gởi anh Úy lèo hảng bắt anh ta qui xuồng đất, rồi đưa anh ta quyền sách lấy ở trong cặp ra, và bắt anh ta cầm ngay mất cho đến khi tan học.

Quyển sách đó là quyển khảo về dục-tình : (Traité de la Concupiscence) của Bossuet tiên-sinh. Mười phút đầu, cậu Úy hình như coi thường cái hình phạt ấy. Thỉnh thoảng, cậu đưa mắt cho chúng bạn, miếng mím một nụ cười ma mẫn, hinh như cậu phó minh là một nhà thê-thao xuất chúng, tay cầm quyển sách tờ thê-ký mười bảy, hoi gối qui xuồng đất,

khí cậu Úy tròn vè, ông giáo Tê lại bắt cậu ta qui xuồng rồi ông ta lên buôc ông Đỗ một lúc. Khi ông ta về lớp mặt mũi hờn hờn ra vẻ đặc ý lầm. Ông châm rải tuyên bố cho học-trò

cậu ấy đến nhà trường buổi sáng hôm chủ nhật để chép một nghìn lần câu « Tôi vòi lè với ông giáo là cha thứ hai của tôi ». Nửa giờ qua. Bỗng cậu úy mặt mày nhăn nhó cậu cất giọng van lòn thưa với ông giáo :

— « Thưa thầy ! Thầy cho phép con ra ngoài một lát giùi ! Ông giáo nhìn anh ta một cách thù hận và già nhau :

— « Không được ! Anh cứ qui ở đấy ».

Mười lăm phút nữa qua. Cậu Úy nhìn lâu quá lối gối lại gần ghê ông giáo để khấn-khoán van lạy ông... cho phép ra ngoài một chút. Ông Tê có chịu nghe, ông vẫn nghiêm-nhiên giảng sách, hinh như không nghe thấy tiếng Cậu. Cậu Úy không còn sức chịu hình phạt nữa. Mắt cậu hoa đi, tai cậu ù lên. Bỗng cậu ngã ngửa ra dưới đất, quyền Bossuet văng ra gần cửa. Các học trò



hết thế buồn cười quá. Họ dám nhau, ăn nhau ở trên ghê mà cười. Cố cậu lại đâm chân xuồng đất kêu cảnh cáo. Ông giáo Tê lúc ấy có vẻ dữ dội quá. Ông đứng dựng ngay lên và cầm thước kẻ dập xuồng bầu-chau chát. Ông lại càng cười — một cái cười già hữa, đường như nó đã đợi cái nhịp đó để nở ra. Cậu Úy thấy bạn cười cũng cười, nhưng cái cười của cậu ngay một cái đau đón chua cay. Rồi không nhận được nữa cậu dừng vàng dậy, chạy ra ngoài sân, vừa chạy vừa kêu.

— Lạy thầy, thầy cho phép con ra ngoài một chút, lát sau, con không nhận được nữa à ! »

Khi cậu Úy tròn vè, ông giáo Tê lại bắt cậu ta qui xuồng rồi ông ta lên buôc ông Đỗ một lúc.

Khi ông ta về lớp mặt mũi hờn hờn ra vẻ đặc ý lầm. Ông châm rải tuyên bố cho học-trò

biết rằng :

— « Khi buổi chiều hôm nay, cậu Úy sẽ bị đuổi, nhà trường không nhận người học-trò mất dạy ấy nữa ».

Thế rồi lớp tan, giữa những câu bàn tán của các cậu học-trò lớp nhì ban Tú-tài trường Tiền-Đức.

### HỘI THÚ HAI

Cách đó mấy hôm, một cái ô-tô hòm đồ sạch ở trước cửa trường Tiền-Đức trong lúc học trò ra chơi. Ôt trên bước xuống một ông trạc độ ngũ tuần, mặt có vẻ tức giận. Hình thù chẳng có gì là đặc biệt đáng người ta chú ý, nhưng thấy mọi người có cái ô-tô như thế mà lại có vẻ tùng gân thì ai cũng phải đám tò mò, ông ta vào thẳng trong buồng thư ký rồi đóng дạc bài :

— « Ông đốc đâu ? tôi muốn gặp ông đốc ! ».

Viên thư ký lիấy cái mặt bầm bầm của ông khách liền đoán ra một sự chẳng lành. Anh ta vội vàng vào buồng bên mời ông đốc-học ra. Trong lúc ấy, người ta mời ông khách ngồi đợi ở một căn buồng bên cạnh. Ông khách chẳng phải người nào là. Ông là ông thần-sinh ra cậu Bát-Uý. Ông vốn xưa kia làm Tuần-phủ tỉnh L. nay tuy là về hưu-tri, nhưng hây còn nhiều thế lực.

Ông có 5 người con trai mà cậu Úy là con cả. Cả năm cậu cùng tổng học ở trường Tiền-Đức vì cả năm cậu chỉ rời trường nhà nước. Tuy cụ Tuần thần-thể, nhưng vì các cậu dốt quá nên cũng không thể lo lót được với si.

Ông vừa nhủ được cái thơ của nhà trường gửi cho ông, báo cho ông biết rằng. Cậu Úy vừa dốt lại vừa bõn, vì vậy theo kỹ luật nhà trường ông giám-đốc rất lèi lém tiếc mà phải đuổi cậu ra. Cụ Tuần thấy người ta bảo con cả dốt và bõn thi cùi lèi làm tức giận quá.

Cụ bảo đánh ngay xe ô-tô từ Tam-Đảo là nơi cụ đang nghỉ mát về H. để chờ vắn ông đốc trưởng Tiền-Đức.

Còn ông mà dốt, mà bõn ư ? Lúc thiếu thời ông cũng dốt, cũng hèn thê mà bây giờ ông cũng

chẳng kém gì ai nữa là ! Ông đốc trưởng Tiền-Đức thoát trong ông Tuần...đã biết là ông không bằng lòng. Bấy giờ ông mới tiếc rằng mình không nghĩ ngợi kỹ, mà đã vội gửi thư đi. Kỳ thực, náo ông có muôn điều cậu Úy đâu, ông chỉ muốn dọa nạt cậu và để thị uy cho chúng bạn cậu phải lão mà thôi. Hì ông lại chẳng biết rằng một cái trường tu-thục thì từ ông đốc đến ông giáo đều sinh sống về học-trò.

Ông lại chẳng biết rằng có cậu Úy ở trường và bốn em cậu, không những lợi cho nhà trường về khoản học phí mà lại có lợi cho nhà trường về khoản quảng cáo là khác. Đì đâu ông cũng có thể nói :

— « Ấy, trường chúng tôi tuy là trường tư mà chẳng thiếu gì con ông cháu cha theo học, nào là con cụ Chánh-án tỉnh N. nào là con cụ Tuần tỉnh T. ». Nghĩ thế nên ông ra tiếp cụ Tuần với một vẻ mặt rất nhún, và ông lảng tai nghe cụ Tuần :

— Chào ông đốc, chuyện thằng cháu Úy quan-hệ sao mà ông phải đuổi nó, ông làm ơn cho tôi được biết vì lè gi ?

— Da, thưa cụ lớn cậu cả mang thư gài vào lớp đọc và bảo ông giáo là bịp, nếu chúng tôi không rắn cậu thí trường nghiêm-lâm sao cho được ?

— Ông nói rất chí lý, tôi xin chịu ông, con tôi lào thục. Nhưng nó bảo ông giáo nó là bịp, thiệt trưởng nó cũng có chút óc phê-binh. Miễn là chịu khuyên bảo nó, rồi nó cũng có thể trở nên học trò giỏi được. Vâ lại ông giáo Tê hành hạ con tôi một cách già-man như thế, tôi có thể dâng báo mà truy-tố cách hành đòn bắt nhân-của ông ta. Vì tôi nè ông nên tôi mới lèi đây để phản-trần với ông ».

Ông đốc trưởng Tiền-Đức nghe lời giảng-giải của ông Tuần thấy xuôi tai và lại ông cũng không muôn lớp nhì của ông thiết mất một năm 54 đồng, ấy là chưa kể tiền học của 4 em cậu Úy.

Ông với giè lời :

— Thôi, tôi xin vắng lời cụ lớn mà cho phép

(xem tiếp trang 18)

# Chi hàng me

## trên trường hàng Voi

Dù tôi sống trăm năm tôi cũng không bao giờ quên được người dân bà ấy! Xin các độc giả chờ đợi tôi nói đến « người dân bà mà đã vội cho là một câu chuyện tinh. Không phải. Người dân bà này chẳng phải là hàng người có cái xác khuyễn-quốc, khuyễn-thanh, chẳng phải là người có lán da mịn màng như trăng gá bó, hoặc một mũi hương thơm tho, làm ngát cả một khoảng không khí quanh chỗ người ta đứng. Người dân bà này chẳng phải là hàng người có cái giọng cao nhẵn chayen, tuấn thiê vào tận đáy lòng mình, mà dù chỉ là một câu nói dối, thì từ cái miệng xinh tươi, từ cặp môi son đỏ chót kia mà ra, cũng có thể làm cho người dân ông té-mè, như ngày nay đại!

Không! Không! Người dân bà này chẳng phải là hàng người cha ta ăn những lời ngon ngọt, êm ái du dương như dân hát.

Trái lại, người dân bà này già xấu lẹ! Luôn luôn chỉ cho chàng tôi thường thức những ví chua cay, mặn chát. Vậy mà chúng tôi — riêng tôi — dù có sống trăm năm cũng không bao giờ quên được. Là vì người ấy chính là người dân bà bán... me, tràm, sầu, cúng (rắn) hứa cũng cung chát, cung cay độc như thế ở trước cửa trường hàng Voi vậy!

Bóng giữa chiếc mèt ấy là một cái chậu xanh nhỏ, đựng me râm. Đó là thứ quà chính, mà cũng do họ học trổ đặt tên gọi chi Ba, là chi hàng me. Các bà chủ trường lượng những trái me béo mập, to bằng ngón tay trỏ, dài hàng chiếc bút chì, nằm chồng lênh nhau, có thử tựa bên trên phủ một lớp nước đường thực quánh, mầu đố như

sơn, thêm những miếng gừng trắng nồi lèn hèn eho này, chỗ kia như những hải đảo phô một trong khu biển đỏ! Một xu hai quả me. Không mặc cả.

Quanh cái chậu thì chia ra nhiều khu chảng khác ở Tô-g'ovi Công Cộng bên Thượng - hãi.

của NGỌC-THÔ

Không rõ, người ấy, ngồi bần quỳ trước cửa trường hàng Voi từ năm nào, chỉ biết năm 1913 tôi được nhận vào lớp bét trường ấy thì người này đã có « địa vị » vững trãi ngoài cửa trường rồi, và chảng khác một hòn hoang-hậu, ngày hai ba lần cho tôi lúc trống vào học, chung quanh gánh hàng của người ấy thực là một cái Triều đình nhỏ vậy.

Tên tục người ấy là gì không rõ, Lợn trồ chí biết gọi là « Chi hàng me ». Một vài trò có tính thô mảnh thi biết rằng người đó tên là Ba, (?) mà nhả ở trong ngõ Sinh-Tx. Thế thôi!

Cái gánh hàng của chi Ba, trái qua ngọt ba chục năm rồi, mà vẫn rỗ ràng tựa lụngty trọng ký ức tôi. Gánh hàng đó cũng như mọi gánh hàng khác, nghĩa là lồng vào quang gánh có đội rỗ cao trên đê một cái mèt, trên mett bày các thứ quả!

Bóng giữa chiếc mèt ấy là một cái chậu xanh nhỏ, đựng me râm. Đó là thứ quà chính, mà cũng do họ học trổ đặt tên gọi chi Ba, là chi hàng me. Các bà chủ trường lượng những trái me béo mập, to bằng ngón tay trỏ, dài hàng chiếc bút chì, nằm chồng lênh nhau, có thử tựa bên trên phủ một lớp nước đường thực quánh, mầu đố như

Này là những quả me, bin cây vỏ ngoài khô dại, đã lôi ra cái ruột nâu sẫm quắt queo. Nay là những trái me hột tròn tròn, trục, vỏ ngoài trông xanh nhung nứt nở vải ha chô, hé cái thịt trắng tinh mà mềm! Những cái hột hoàng tinh trắng nuốt bên ngoài vẫn còn mấy cái bể mầu mỡ gà bao phủ như có con gái e lệ. Nay là những chiếc bánh hàng me, bắng mo, dã nhô, to bằng đồng xu đồng, mầu hung hung, xếp từng chồng như những bánh trắng cây xinh xinh. Rồi một khú những quả me chín mọng hơi vàng hoặc còn xanh thẳm. Cạnh đó xếp thành chồng cao những chiếc bánh cổng vàng khẽ như là gạo đỡ. Lại còn táo, còn dì xanh có thè ném chỏ chốt đượ, còn bánh dầy nhau đường, nhát mỏ, còn chuối, nhót tay nhốt ta v.v...

Trên mặt cái sàng của gánh hàng. Chi Ba có dù nhbang thứ ấy. Một bà mẹ nào muôn mua quả cho rể ăn, khi nhìn vào cái mèt ấy tất phải lắc đầu quay quay, suy sụy mà kèn: toàn thứ độc cả!

Suy tôi quên mất cái món chính, cái món cực trọng yếu, không có nó không sao nói! Vì được những thứ quà kia: là bà muối ôi! Bất luận là me, là nhót lá-mo, cho đến là chuối, hay



sương băng bọc tròn bảy giờ, mới lên tới lớp ba trường Sinh-chảng khảng! Vậy thì một ló tiô nhỏ, chán cảm đât, cứ ngồi xóm quanh hàng chi Ba, cậu gậm quâ òi ương, cậu nhấm khớp quâ me, cậu thường thức chife báu cõm... Cậu nào cậu ấy, bị ớt cay quá, cũng xuýt xoa nhung mà xuýt xoa một cách bài lồng, sung sướng lắm!

Hàng của chi Ba chảng khác chi cái đồng tiền, học trò có đồng xu, đồng kẽm nào cũng với dem bỏ vào dò mót khi tôi xuống!

Hàng chi Ba bán chay lâm. Nhưng thứ quà chi bán không bao giờ bị ôi dê lật cả. Một hàng cao hì, ấm ngập thê kia, mỗ khí nồi tiếng trống vào học là dã voi gần hết rồi! Lúc đó chi Ba

bánh cõm, bánh dày nứa, cũng phải chấm với muối ôi. Thiếu muối ôi thì binh như món quà kia giòn mát cả cái ngon!

Ngày thường buồi sáng 7 h 30, vào học buồi chiều 2 h 30 nếu là múa hè, vào 8 h, và 2 giờ nếu là múa đông. Vậy mà độ 1 giờ trưa ở nhà chúng tôi dã với với vang vang sấp sách di học. Ma đến trường sớm thê co lâm già 5 xu thi dã lo ngay ngày, cố xoay nán khói ôi ra mua kẽ dẽ co tiền mả trả ra. Thị mưu kế chúng tôi khai chí có: đồng tiền mua mực viet trong lớp, đồng tiền mua vải tập giấy để làm Cahier de roulement. Nhât là chí biết dẽ dội giày mui lộn là cùng, chứ có đâu sung

dẽ « xoay » tiền nhà lâm. Nay dám xu đồng tiền giúp linh, mai mót bao giúp linh. Mả chí dám dễn mót làh là cùng!

Chi Ba thi cứ ngồi ngoài cửa trường báu me « mãi, hết năm này sang năm kalm... khi tôi dỗ hàng So-hoc được lên trường Burri, từ biệt trường hàng Voi, tôi nhớ nhất là chi Ba!

Thẩm thoát dã ngồi ba chục năm trời! Cakh đã hâm tôi lật gập chi Ba. Thị vẫn gánh hàng me trám trên vai. Nhưng hai mài tóc chi đã bạc pho, lung dã hoi công, chán chi đã run. Gặp tôi năm lai hôi, chí ngồi ogg, nhin tôi hôi lâu bõng vui mừng hõi:

— À cậu Mõ... đây ư? Giờ làm đâu có khâ không? Đã mấy cháu rồi?

Câu hỏi làm cho tôi già đi mấy chục năm, và giận minh không được ngồi xóm ngay xuống cầm quâ me chấm vào bát mồi ôi ngon lành kia...

Thời gian dã di, không bao giờ trở lại!

NGỌC THÔ

## ENSEIGNEMENT par CORRESPONDANCE

Français — Mathématiques — Sc. élec. s

Préparation au	Mensualité
C. E. P. C. I. . . . .	2,00
Cours de 1 <sup>e</sup> et de	
2 <sup>e</sup> année P. S. . . . .	3,00
Préparation au B. E.	
et D. E. P. S. I. . . . .	4,00
Cours de Français	
pour les Adulstes . . .	2,50

Pour tous enseignements, écrire à  
**L'ÉCOLE TRITON**  
(Enseignement primaire supérieur  
français et indo-chinois)  
8 bis, 10 Résident Miribel, Hanoi

Joindre une enveloppe timbrée  
pour la reçoire

# Một thử đoán của một cậu Tú trưởng tư

(Tiếp theo trang 15)

cậu Uý đi học. Nhưng tôi mong rằng cậu ấy biết: tu-làm lại thi may cho nhà trường chúng tôi làm.

Ông Tuấn vui vẻ đáp lại:

→ Nếu được thế, thực là ngài giúp đỡ tôi một việc chẳng nhỏ, chẳng nói giùm ông, thằng cát nó đổi lâm. Tôi đã hết sức vận động cũng không xin được cho nó vào học trường nhà nước.

Sẽ để tôi cho nó vào trường ông là vì ở đây có ban học Tú-Tài. Tôi đang lo cưới vợ cho nó. Là học sinh ban Tú-Tài, tạm có thể gọi là ông Tú, như thế, công việc hôn nhân của cháu cũng có phần dễ dàng hơn, ngày đã giúp tôi một việc lớn lao ấy, không biết lấy gì báo đáp, gọi là có một chút tiền xin mạn phép ngài, gom góp vào quỹ nhà trường để giúp vào việc giác-dục của thiênu-ên nước nhà.

Ông Đốc luýnh quỳnh cảm ơn ông Tuấn, sai người mở sấm-banh ra dãi, và lùi về, ông liền ông Tuấn ra tận xe ô-tô.

Sáng hôm sau cậu Bát-Uý lại đi học như trước. Nhưng người ta chẳng thấy ông giáo-Tệ nữa. Thị ra ông đã nương chỗ cho cậu-de sang một trường khác.

LÂNG-HỒ

## BÁO THỦ... VỢ

Báo tau ai chẳng bao, lại báo thù vợ. Đó cái lý kỳ của câu chuyện sắp ặng vào T. B. C. N. do Nhị Lang thuật.

VIẾT ĐƯỢC 240 TIẾNG TRONG MỘT PHÚT

## VIỆT-NAM TỘC-KÝ

Dù học, không, chán

Người nào nhanh trí, cam đoan học trong hai tiếng đồng hồ viết được. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nêu đây đủ và dẫn dí như cuốn này. Rất tiện cho các ông lục sự cho hết hẵn mọi người cần viết nhanh.

Mỗi cuốn 0335. Mua linh hồn giao ngân hết 0391. Ở xóm xin gửi 0371 (cả cuộn) cho

Nhà in Mai - Lính Hanoi

# Mực

(Tiếp theo trang 12)

Mực cắt bánh tay cho tôi, rồi nói :

→ Ngày thi chàng còn thế nào có điểm như trước nha. Đã lão a. Một chai dầu bầy hào, nếu cứ pha ra liên đê người ăn bánh chấm bánh như trước thi chỉ bùi ngày « con » vỡ nợ!

Mực nói thế đoạn như mắt lamer nhìn tôi một cách ranh móm:

→ Vì không những già dặn dát mà thôi, tôi còn thiệt là khát nữa. Chỗ của tôi ngâm dấm, ông có biết không? có nhiều ông, ngày trước chỉ mua một xô bánh tay không mà khé chấm dấm... cắp rip lên đến... ba miếng chả trong khi tôi bắn bắn hàng cho ông khác.

Mực nói chuyện rất vui.

Tôi ăn bánh xong tự lúc nào không biết.

→ Hết rớt a? Ngon quá, bánh tay ngon quá.

Hồi tôi còn đi học, chính tôi, tôi là một anh nghèn... nghiên bánh tay của Mực. Hòn nào không được ăn, tôi thấy ngứa ngày cả người. Tôi nhặt mõm nhặt mõng và tôi không buôn nói nặng gì cả.

Bây giờ, lâu lắm mới lại được nếm lại cái phong vị... bánh tay chả của Mực. Tôi thấy ở trong người như được nói nặng ra, tôi thích quá bèn bão gói luôn năm cái bánh tay chả vào trong một cái giấy nhặt trinh cũ để đem về.

Để ăn dần.

Và cũng de, trong khi nhai bánh, thi nghĩ lại những ngày cấp sách khai trường, tôi không nghĩ gì đến việc lén lút mà chỉ xán vào cái xe sơn đồ để mua bánh tay chả và chấm... oảng vào liền dầm.

VŨ BẮNG

## TIỀN TÀI KHỎI QUỐC BẢNG SỨC KHỎE BÀNG TẬP THỂ-THAO

Có hơn 60 hình vẽ in 2 màu - 51 tiên cho hết thảy các bạn muốn luyện tập thể thao. Được khích lệ. Mua một tấm bảng tập thể thao treo trong nhà tức là mua một thang thuốc bắc để cả nhà dùng, mà dùng được suốt đời.

Mỗi tấm 0328. Mua linh hồn giao ngân hết 0362. Ở xóm xin gửi 0342 (cả cuộn) cho

Nhà in Mai - Lính Hanoi

QUANG CẢNH NGÀY KHAI TRƯỜNG TRƯỜNG NỮ HỌC BRIEUX - NĂM 1930-1931

Người có danh đầu chót thấp (x) đứng đầu hàng thứ nhất bên trái là bà Ông Tịnh

thì Thực Quản lão là đỡ mới được bổ vào ngực nữ giáo viên.



MÃY CỔ NỮ HỌC SINH TRƯỜNG NỮ CAO ĐẲNG TIỂU HỌC FÉLIX-FAURE KHÓA 1930-1931

1) Cố Nguyễn-Đại-Binh tức Mme Hoàng xuân-Hàn nữ dr 05 35° 2) Cố Bé-Thi-Thao tức Mme Phan-Anh nữ được s

# Xôi lạc đậu rán

của CHÀNG HAI

Tôi vở lòng quốc-ngữ và chữ Tây tại trường tư-thục của ông đồ Trâu ở trong ngõ Nam Ngu. Tới năm 1913 thì tôi được vào học trường Hàng Vôi. Vào học trường nhà nước chẳng phải là một chuyện chơi. Cho nên trước hôm dân tôi đi xin học, thày tôi bắt phải tẩm rắn sách sẽ, và đi... ngủ sớm.

Sáng hôm sau, lúc thay tôi dắt tôi ra cửa lén xem thi trong nhà u tôi thấp ba nén hương trên bàn thờ ông vãi, xúyt xa khán vãi cho tôi gấp được sự may mắn.

Thì tôi gặp được sự may thực. Ông đốc là M. D'Argence (một nhà học giả ở rất lâu tại Bắc-kỳ, vừa là thế hồn mới tuân) gọi tôi vào trong phòng giấy ở ngay cửa trường

vào đê... xét hạch. Tôi lúc ấy mới lên 10 tuổi, vừa ở một trường tư-phòng khoán-qua, khi bước vào phòng giấy ông Đốc, nỗi sợ hãi biết lấy chí chọi. Nhưng tôi cũng đọc chòi được hể mươi giông chữ Tây trong cuốn tập đọc Carré. Ông đốc nghe xong gật gł, phê vào đơn xin học « C. Préparatoire ». Thế là tôi đã trúng cách và từ mai giờ đi tôi đã thành ra học trò một trường công-vệ.

Hồi ấy chưa có lớp Enfantine. Lớp Préparatoire mới là lớp bét. Hai lớp nhất thì do hai ông Nguyễn-văn-Luân và Trần-văn-Quang dạy. Cũng năm ấy hai ông sẽ từ biệt giáo giới mà bước vào báo-giới. Chẳng phải ông Luân và ông Quang hận Âu-phục nhanh nhẹn

Tôi được thấy chiếc mũ Melon lần đầu trong đời tôi. Ông giáo trưởng ở Văn-Nam đòi về để dạy học đội chiếc mũ quả dưa ít lâu không thấy ai đội ông mới bỏ đi..

Mỗi sáng quí bánh ở nhà xong, tôi cắp sách di học thì mẹ tôi lại rủi cho một đồng xu để ăn quà ở trường. Chỉ có một đồng xu thôi, thì chỉ có thể là khách hàng của chi hàng me hoặc chủ khách bán bánh tôm mà thôi. Àn me thi vứng da vì chi hàng me có biết nhà tôi, chứ mỗi khi ăn bánh tôm thì tay cầm đũa gấp bánh, một tay thò trong túi giữ cho chặt đồng xu. Lỡ nó chạy đầu mất thi rầy ráo to với chủ con trai.

Ngoài 2ithú quả ấy tôi vẫn ước ao thêm muôn được nếm món quà « trướng già » ở cửa trường lè-xôi lạc, đậu rán do vợ chồng bác Bếp dọn ở cửa hàng cạnh xưởng gỗ Vường Vinh Tuy. Thêm muôn mà đến mấy tháng tôi vẫn chỉ đi ngang qua cửa hàng, chứ chưa được lèn nào vào thưởng thức. Là vì vào đó ít nhất phải có hai xu : một xu xôi, một xu đậu ! Ma ngao nào minh cũng chỉ có một xu thôi !

Nhưng một bữa tôi cũng được thỏa lèng ao ước. Hôm ấy tôi có « bồng » trong túi được tôi năm xu. Đến trường tôi chẳng thèm nhìn chị bán me hay chủ khách bán bánh tôm, phảng phất đã thẳng vào hàng bác Bếp, chém tre kéo ghế ngồi, gọi luôn 2 xu xôi và 2 xu đậu. Thực là thỏa thích.

Vợ chồng bác bếp bán hàng từ ba giờ tôi không rõ, chỉ biết phát tài lầm. Xôi của bác thèi bằng gạo nếp trắng-tinh, lạc thi bóc vỏ. Xôi thèi khéo lầm, dẻo queo, ngày nào cũng như ngay nào, vào độ 7 hay 7

giờ 15 thì xôi ấy hẩy còn nóng hổi hòn !

Bên món đậu rán của nhà bác thi tuyệt. Một bia đậu bác xắt làm bốn; chảo mỡ dày đặt ngay chõ - cửa hàng. Những miếng đậu vàng nồi trong chảo mỡ sôi, nom thực là ngon lành. Ngon lành hơn nữa khi bác Bếp gấp các miếng đậu ấy ra cho vào bát nước mắm có rắc hành. Gấp đưa lên miệng ròn tan, béo ngậy !

Học trò vào ăn hàng buổi sáng đông nghịch, hai vợ chồng bác Bếp luộn tay mà không kịp bón. Cơ học trò lớn lớp nhất lại ăn biến số. Bác Bếp chỉ bán xôi có một buổi sáng thôi. Vày malan nào cũng cũng vậy, cứ lúc trống vào học là chảo mỡ-thực cạn, không còn một bát xôi, một miếng đậu nõn !

Từ ngày ấy tôi đã ăn xôi lạc đậu rán nhiều. Nhưng không ba giờ tôi thấy cái vị ngon như soi lạc đậu rán của hàng bác Bếp trường Hàng Vôi cả !

Chàng Hai

Ngày khai trường tại trường tư-thục Thăng long phố Bourret; học-sinh đã vào sân trường để vật các lớp



Một bài di cào của

TÂN - BÃ

**Nguyên-khắc-Hiệu**

(đề tặng những trẻ em khai trường)

Gió mùa thu,  
lá vàng bay

Sáng ngày ra, ta di học, hưu  
hưu gió, lá vàng rụng bay. Ấy  
là gió mùa thu, đưa hơi thu,  
rét sập đến. Hồi các anh hoc-  
trò con, có nghĩ áo áo mặc rét  
không? Áo mặc rét, các anh se  
trong lấp vào đâu? Có khi phải  
về hối mẹ cha.

Các anh di học xa, mẹ ở  
nhà, sáng ngày ra, thấy hưu  
hưu gió, lá vàng rụng bay, biết  
là gió mùa thu, đưa hơi thu,  
rét sập đến, da nghẽn lão rét  
cho các anh. Mẹ mờ hờ, tim  
đau cũ, áo cũ lành tối thời gửi  
ngay, áo cũ có rách thời mẹ vá,  
không có áo cũ thời mẹ may.

Các anh ở nhà trường, ngồi  
bàn ghế, cầm bút viết: mẹ ở  
nhà, ngồi dưới cửa, cầm kim  
vá may. Các anh di ra đường,  
thấy gió lạnh, lồng nhô mẹ,  
mong mẹ gởi cho áo; mẹ ở nhà  
thấy gió lạnh, lồng lo con, gửi  
cho áo, mong con học cho hay.  
Mỗi một năm, gió mùa thu,  
lá vàng bay, lồng mẹ lo.

Gió mùa thu, mỗi năm, lá  
vàng bay. Các anh di học  
trường, mỗi năm càng mỗi hay;  
đến công chà mẹ, không phụ  
do mẹ may.

Gió mùa thu, lá vàng bay,  
năm sau như năm trước. Nếu  
sự học của các anh cũng năm  
sau như năm trước thời công  
me may áo cũng như gió mùa  
thu, lá vàng rụng bay.

Nguyên-khắc-Hiệu

TRONG DỊP KHAI TRƯỞNG GIA  
ĐẶC BIỆT CHO CÁC BẠN HỌC SINH

## N. UYÊN

Hanoi — 100, Phố Hàng Trống — Tonkin

DÀI LÝ ĐỘC QUYỀN

HAI THỦ XE ĐÁNH TIẾNG NHẤT HOÀN CẦU.

GÉNIAL - LUCIFER & CAMINARGENT

BẢN BUÔN VÀ BẢN LÈ ĐỦ  
CÁC ĐỒ PHỤ TÙNG XE ĐẠP

NHÂN DỊP KHAI TRƯỞNG

## GIÁ ĐẶC - BIỆT

các thứ đồ dùng, sách vở, giấy bút cho các học sinh

CÁC BẠN NÊN ĐẾN NGAY

• • • HIỆU SÁCH • • •

## HƯ'NG-THUY

157, Phố Hàng Bông — HANOI

một hiệu sách tin cậy của hết thầy bạn trẻ hà-thành

## NẮNG MỘT TÂM LÒNG

Ít lát nay, chúng tôi đê ý thấy  
rằng, ở trong nước có rất nhiều

bạn đê ý đến ở T. B. C. N. này:

hoặc đọc nó, hoặc cõi động cho nó

hoặc hoan nghênh nó. Ngày mới

tâm lòng, chúng tôi xin cảm ơn

chung các bạn nhưng chúng tôi

không khỏi không phản nán với

các bạn điều nay: ở trong những

bạn đê ý đến T. B. C. N. đó, có

một hạng người lại chỉ đê ý

không thôi, chứ không chịu bỏ

tiền ra mua dọc.

Chúng tôi lấy làm buồn vì

thấy nhiều độc giả muôn năm viết

giấy về kêu mãi bão lâm, vậy

chúng tôi yêu cầu các nhà trạm

và ông chủ Bưu điện đê ý đến

việc này và làm thế nào đỡ được

cái nạn mồi báo, ăn cắp báo, đê

những bạn đọc mua năm khôi

phải mất tiền mà không có báo

đọc thì chúng tôi xin cảm ơn,

Trên đây, chúng tôi tưởng cảng

nên cảm ơn những bạn đồng

nghệ nghiệp ở Trung, Nam, thỉnh

thoảng lại trích một bài trong

T. B. C. N. để đăng lại lên mặt báo

Để với các bạn ấy: chúng tôi

lấy làm cảm động lắm vì các bạn

đã đê ý đến báo nay. Riêng có

điều nay T. B. C. N. muốn yêu

cầu các bạn là: mỗi khi trích bài

ở T. B. C. N., chúng tôi xin các

bạn đê rõ ràng ra thế cho.

Ấu đó cũng là một sự tử tế của

những báo đồi với nhau, mà bạn

cũng cho là a phải a vây!

Nếu không thế, chúng tôi e

rằng có thể xảy ra những chuyện

hiệu lầm hoặc những việc lầm lỡ

bùn cười được.

Ví dụ như bài: « Một bài câu chuyện lợ về cọp đối với người »

ở T. B. C. N. Báo L. T. T. V. ở

trong Nam trích đăng và quên

không đê là trích ở T. B. C. N. Một

bạn đồng nghiệp, n้า quết ám,

núi tiếng Pháp ở Bắc kỵ thấy là

lạ lợ trích đăng của Lục-tinh-tân-

ván. Cái đó đê là lạ, nhưng các

bạn tất cũng như n้า tôi còn cho

viete này là hơn:

Bạn đồng nghiệp ở đây đã đê ở

đưới bài rich đắng do một bài:

« Trích báo trong... Nam kỵ »

T. B. C. N.



CÁC BẢN ĐÓN BỘC Ở SỐ SAU:

## Thi-ca Đức

do Anh-Đạt diễn ra theo là theo

bản dịch Pháp-văn của giáo sư

Nguyễn-khắc-Kham. Các bạn sẽ

phải rung động vì cái tình yêu

mẫu mã của Henri Heine, nó

hi si có thể liệt vào hàng nhất

ở trong thi giới Đức.

Càng số ấy T. B. C. N lại đem

trình bạn đọc một món quà rùng

rợn của nước Nhật Bản duy tân,

một tuiyện mà ai ai cũng phải

trồng đợi đê mà xem cho biết.

Đó là:

Liêu-trai chi-dị

Nhật ban

do Vũ-BÁNG dịch thuật

và lại cõ bài:

Tinh Tâm

thơ của NGUYỄN-GIANG

dịch theo một bài thơ kiệt tác

của thi sĩ Beauidealre nước Pháp,

č bao ấy giá: 0\$12

Gác ngoài sẽ thấy  
một mè và khoan  
khoái...

sau khi uống  
một chén chè  
ĐÔNG-LƯƠNG  
chè QUAN ÂM  
chè KIM-KHÁNH  
là  
các thứ chè nội hóa  
ngon đâ có tiếng  
giá rẻ mỹ thuật

ĐÔNG-LƯƠNG  
Số 12 HANG-NGANG-HANOI

# Cả một thời trắc đai

Không hiểu tôi có một tâm hồn văn sĩ hay không, nhưng mỗi khi mưa thu trở lại với những chiếc lá vàng thì tôi lại nhớ đến những buổi khai trường của thời thơ ấu, và hôm nay, khi thấy các cháu nhỏ đang dọn dẹp sáp sách vở để tu sửa trường, tôi nao nao nhớ lại cả một thời trắc đai. Mùa nhớ nhất là cái buổi đầu tiên xa gia đình ở một tỉnh nhỏ, một mình với một chiếc bôm trên tay xe lừa hàng từ làng Hanoi, đè vào trường, sống một cuộc đời lưu học sinh bằng phẳng.

Xe hỏa đến ga vào lúc hoàng hôn. Trên chiếc xe tay với một người ban đọc nhất là chiếc bôm, chiếc bôm то không hon gi chiếc va ly nhỏ, nhưng là cả một gia tài – trí tôi vơ vẩn, lòng tôi bâng khuâng. Và, lúc xe hạ trước cổng trường, ánh đèn ở cửa trong buồng người gác cổng, tiếng gió rít ráo trong những ngọn cây, sân trường mèn mông như biển thăm, cảnh vật ấy giục lòng nhớ quê hương thêm mán mác vô biên.

Vào đến buồng học, tôi thấy bao nhiêu là nỗi thắc mắc, lo âu, sợ hãi, ngại ngùng. Bởi vì mọi vật quanh mình đều là lồng khách khứa. Hôm qua ở giữa gia đình, khi trời thò sao thấy dịu dàng, ánh đèn sao thấy quen mắt, bàn ghế sao thấy thân mật. Ở đây hôm nay, bao nhiêu là bỡ ngỡ. Không khí vô cùng nghiêm trang, và ánh đèn quá ư lạnh lẽo!

Chúng tôi dọn sách vở vào ngăn tủ một cách uể oải và người giám thị đi qua lại, nhìn chúng tôi lầm l用自己的方法. Ban công buồng đều là mảnh, nên không một tiếng truyện trò.

của PHẠM-HUY-CO

Tiếng trống tên gác ngũ hùng tung tiếng rộ rạc. Chúng tôi ra sân sấp hàng lên gác. Ở đây, họ đã thắp một bông đèn xanh. Căn gác rộng như một đại dương, thờ ơ khác với vẻ ấm cúng giữa gia đình chật hẹp. Màn tuyn trắng, gối trắng, nệm trắng, chăn trắng, và đèn xanh! Giữa những mảnh lạnh lẽo ấy, chúng tôi đều thấy mình códon. Chắc chắn rằng mọi người đều muốn gần gũi nhau, muốn trao cho nhau những cái bắt tay nóng hổi, muốn kè cho nhau nghe cả những tâm tình hân mật.

Nhưng nếu người giám thị bắt gặp, chắc nhất sấp tôi sẽ phải ở lại trường, mãi dạo quanh thành phố. Nên khi tiếng trống ở dưới nhà thông thả buồng tung tiếng một báo hiệu giờ đi ngủ, khi đèn ở các buồng rủ mệt, ở ngoài hàng hiên đã bắt đầu tắt, mọi người đều lèn giường một lượt, để chốc nữa sau khi đã đỡ nhớ nhà, khi giấc ngủ đã lại, sẽ có những giấc mộng hiền lành hay kinh khủng.

Chúng tôi có biết đâu rằng, cũng trong giờ ấy, trong những căn gác khác, những bạn khác nhau hơn, quen trường, quen bạn,



quen cả với những thày giám thi, những ban dân ánh ấy, vẫn lự do phi pháo thuốc lá trong buồng rủa mặt, hay trò truyện với nhau trong khung cửa sổ, ngoài hàng hiên. Họ kể cho nhau nghe những truyện tắm ở bãi biển Sầm sơn, những cuộc trèo núi Chapa, những buổi bơi ở hồ Quảng-bá, những cuộc dạo xe đạp ở vùng quê, bao nhiêu la thù vị.

Họ tha hồ ngâm ánh trăng ngà trên mặt nước hồ Tây. Và trong khung cảnh đầy trời, đầy mộng ấy, những học sinh da tinh ngàn ngõ nhớ đến người yêu vừa cùng họ chia tay ban nãy ở sân ga hay ở cổng trường.

Họ nhớ đến đội mắt người yêu sâu xa hơn trời thảm, và họ lại rùng rợn ánh trăng mắt dại sao không mát bằng đôi má của người yêu! Giờ này là giờ của họ... Món có lẽ chưa buồng, giường có lẽ chưa dọn, cả dến áo ngoài cũng có lẽ chưa thay. Nhưng mà màn buồng chưa chắc đã có thể làm rèm để che nỗi nhớ nhung, giường dọn chưa chắc đã done được sâu tri não, mà áo thay chắc chỉ đã đổi được trạng thái hiện tại của tâm hồn.

Mỗi ngày tôi nhớ lên mọi việc xảy ra đều bởi vì trình trọng trang nghiêm, và những buổi tụu trường tôi không còn những nỗi thắc mắc, lo âu, ưa. Bảy năm học một trường, bảy lần tụu trường tất cả.

Mỗi lần tụu trường, tôi chỉ thấy trường hối trê lại vì màu vôi mới la, và ví lá cây xanh hơn. Thế thôi.

Vẫn người gác cổng trước, vẫn những giám thị xưa, vẫn những bạn bè cũ.

Ngày tụu trường dần dần cũng như những ngày đi học khác, không gọi em tôi những tình cảm xôn xao nữa.

Nhưng đã có một năm, tôi không nhớ rõ bao là năm nào nữa, buổi tụu trường đã để lại cho tôi một kỷ niệm êm đềm và sâu xa.

Sáng hôm đó, trời, hửng nắng. Gió hiền hòa. Khi trời chong. Chúng tôi đang ngồi trong lớp, học giờ đầu tiên về môn Sử-ký. Thầy giáo chúng tôi là một người Pháp trẻ tuổi, trời tảo nhưng mà nghiêm nghị. Cả lớp lặng lẽ nghe đọc chương trình học cả năm.

Tôi đang vơ vẩn nhìn ra hờ, ngắm mấy cánh buồm buồm trên làn nước xanh lơ thi bỗng thấy ở bên nhà ông Đốc bên cạnh rào đám bụi, thấp thoáng ta áo hồng của cô Yvonne.

Tôi đang mơ màng nghĩ đến cảnh đẹp và người đẹp ở bên ngoài tôi có lệnh của ông Đốc gọi lên buồng giấy.

Từ lớp tôi lên buồng giấy, phái đi qua trước vườn nhà ông Đốc. Tôi sẽ được it ra trong một phút dừng lại ngắm tròn Yvonne, đương cho nai ẩn trong vườn.

Cửa vào vườn mở toang không khép. Hai con chó ở đầu dười nhau chạy ứa vào. Cún nai giật mình lồng ra. Nàng ngực ngác sợi hãi chạy theo, chợt nhìn thấy lối nàng liền nhớ tôi săn nai vào vườn hở. Nàng và tôi mỗi người đứng một ngã để chặn lối nai đi. Cùng đường, con nai đứng lại, hãi hùng, rồi đứng yên một chỗ.

Không có rồng thu xảo xác lá vàng, chỉ có tiếng của lồng tôi đặt dưới như sóng vỗ.

Nang dập tay mạnh để xua nai, còn tôi lùa nai vào phủ công. Con nai e sợ, ngoan ngoãn trở lại vườn. Tôi dừng lại. Trong giây phút ngây ngất về vẻ đẹp nõi nang của cô gái má hồng, tôi có cảm tưởng rằng chính tôi là con nai hiền đang bị săn đuổi và chảng lưới – lướt dan bắng những sợi tơ vàng của mái tóc hung.

(Xem tiếp trang 28)



# Những kỷ niệm ém đếm ngày khai trường ở một trường trong Trung-Kỳ

Cứ mỗi năm mùa thu trở lại với một bầu trời xám đèn, với cái cảnh mưa ngâu buồn tẻ như cả tạo vật đều chìm chan thùy lè, với những lá vàng bắt đầu xao-xạc bay theo làn gió heo may nhẹ nhàng, thì tôi lại nhớ lại cái quãng đời học sinh và những buổi khai giảng hồi hai mươi năm về trước, lúc tôi vẫn còn dại dột, nhưng ngày nay và vòi-tôi, lúc tôi còn theo học giữa bốn bức tường với nghiêm khắc với cái bảng đen và những bản-docket xô-xác.

Cái quãng đời đó nhắc lại cho tôi nhớ đến biết bao kỷ-niệm xa-xăm nhưng ém-dêm, thù-vị mà tôi rất thích ôn lại trong khi nhâm nhì.

## Vết bút lông, năm bút chì...

Tôi sinh-trường trong một gia-dinh theo nho giáo, nên ngay từ năm lên 6 tuổi đã bắt đầu học hán-lý. Hồi đó ông nội tôi còn làm giáo-thụ phủ Quang-hoa nay đổi làm huyện Vĩnh-Lộc (Thanh-hóa) nơi mà tôi vẫn coi là quê hương thứ hai của tôi. Cái thời-kỷ è a những cảm-tuý-kính kêu dài hai năm mài đến năm lên tám tuổi tôi mới bắt đầu học Quốc-ngữ và năm 12 tuổi mới học chữ Pháp. Lần thứ nhất tôi được vào học một trường công, trường Sơ-học Pháp-Việt huyện Quỳnh-lưu (Nghệ-an), nơi quê cha đất tôi của tôi; chính vào sau kỳ nghỉ hè năm 1918. Hồi đó, trường học huyện tôi vừa xây xong, ở ngay trên một đầm đất rộng gần cửa huyện bến đòng cai quan. Đó là một ngôi trường năm gian làm theo kiểu mới cao ráo, rộng rãi lại có sân lớn làm chỗ cho học-trò chơi và tập thể-thao. Ngôi trường này là ngôi trường đẹp nhất trong vùng tôi là một trường rất đông học-trò, lớp nào cũng ngồi năm chục, phải chen chúc nhau mới dã chỗ ngồi. Xín được vào học lớp ba trường mới này, tôi cho là một điều hakan diện lớn cho tôi nên tôi đổi với nhà trường rất yêu mến. Làng tôi ở, còn cách xa trường 4, 5 cây số, mỗi ngày hai lần sáng và tối, tôi cùng mấy chục học-sinh trong làng qua một cánh đồng rộng mênh mông.

Buổi trưa và xa nhà, chúng tôi ở lại trú nắng, mra ngay tại trường, nhưng chỉ được ngồi ngoài bờ hoặc tại nhà bác Khán-trường ở sau trường,

còn các lớp học thi đều khóa kín sau giờ học. Được ngồi ngay bờ bờ nhà trường hóng mát và giờ con nǎm ra ăn cũng đã là một điều may mắn cho tôi rồi, tôi không dám-đi gi hồn nứa! Tôi chỉ cốt sao trong một ngày được ở nhà trường nhiều thi giờ, được luôn luôn trông thấy cái nhà trường ngôi đỗ, tưởng tượng mà trong mắt tôi lúc đó đã cho là rất đồ-sộ, được nhảy nhót với những bạn cùng tuồi ở dưới bóng cây sân trường để lấy làm vui sướng lắm. Mấy tháng mới vào học, không buổi sáng nào tôi không đến trường trước giờ học hàng giờ, có khi bị tên khán-trường già đóng cửa đuổi ra ngoài đường mà tôi cũng vẫn không chừa.

Tôi chỉ học ở trường này hai năm hết lớp cao-dẳng thi tôi đã đậu bằng Sơ-học và từ năm sau, năm 1921, tôi được vào học tại trường Cao-dẳng tiêu-học Pháp-Việt Vinh, lúc đó cũng mới lập ra được ba năm để nhận số học-sinh rất đông ở trong ba tỉnh phía bắc Trung-kỳ mà trường Quốc-học Huế không thể nào nhận hết được.

Ngày nay những khi tôi có dịp nghỉ về thăm quê hương không lâu nào tôi quên ra nơi sở tại huyện tham-lại ngôi nhà trường cũ là nơi tôi bắt đầu lập dọc, lập viết chữ Pháp, là nơi tôi suốt hai năm được thầy yêu, bạn quý, sống trong một cảnh họe-đường tuy nghiêm-trang mà không thiếu về thân-mặt. Đã có lần tôi vào hán-trường cũ và nhìn lại mấy lớp học, nơi vẫn di vách xưa, thì nay cảnh vẫn là cảnh trước, chỉ ngôi trường cũ đã từ một ngôi nhà mớm đổi thành một trường học cũ kỹ với những tường vôi hoen ố, những cánh cửa xiêu vẹo, cái thêm nhà và tam cấp phía trước cũng bị nứt nẻ và sụt vỡ đã để cho người trông thấy biết rằng ngôi nhà đó đã trải biến bao phong sương, đã dùng được biết bao học-sinh hàng ngày đến đây để học tập những điều thường-thức cần-thiết. Những cây cối trước cửa trường trước kia lúc tôi vào học mới giống mà nay đã thành những cây cùi thụ rướm rỉ.

của HỒNG-LAM

Phản nhiều các thầy giáo và học-sinh thì nay cũng đều thay đổi duy có bác khán-trường vẫn là người cũ nhưng đã già yếu đi nhiều. Đầu con giải bài cùng lớp tuồi với tôi trước cũng di học ở trường này thi nay cũng đã trưởng thành và sắp thay hàn-kế tiếp việc trông coi nhà trường.

## Cảm-tưởng về một buổi khai trường

Nhưng suốt trong đời học-sinh của tôi, buổi khai trường đã làm cho tôi nhớ mãi và mỗi khi nhớ đến lại rất cảm-dùng là buổi khai trường thứ nhất khi tôi đã qua được kỳ thi già-nhập vào năm đệ nhất niên trường Cao-dẳng tiêu-học Pháp-Việt Vinh. Năm đó tôi 14 tuổi nhưng người trông rất nhỏ chỉ bằng một đứa bé độ 12 tuồi. Học hết ban Sơ-học vì nhà nghèo nên tôi không có hi vọng gì được theo đuổi việc học thêm nữa. Nhưng chỉ vì tôi bé người quá nên không học thêm cũng chưa thể làm gì được và vì một sự tình-cờ mà tôi quyết xin thầy mẹ tôi cho tôi theo học hán Thanh-chung.

Giữa lúc nhà tôi còn lo chưa biết lấy tiền đâu cấp cho tôi hàng tháng để theo học thì tôi nhận được một bức thư của anh tôi ở Vinh khuyên tôi cứ yên tâm rồi sẽ tìm cho một nơi ngồi để vừa dạy trẻ con vừa đi học. Anh tôi lại khuyên tôi nên nộp đơn xin học-bông.

Đến hôm thi xong kỳ thi già-nhập tôi được đậu thử mười ma theo-lệ thi mỗi lớp chỉ được 6 người có học-bông. Nhà trường thi theo thứ tự trên dưới trong kỳ thi này mà cấp học-bông. Đầu thử mười tôi không còn hi vọng gì được hưởng học-bông nữa, thế mà may mắn cho tôi, trong 10 người đầu cao hơn chỉ có 4 người xin học-bông tôi là người thứ năm cũng được học-bông ở ngoài mỗi tháng 6 đồng. Số tiền này lúc đó đối với tôi, thực là một số tiền lớn.

Tôi lại tìm được chỗ dạy tư nên không mất tiền cơm, sô 6 đồng có thể để ra mua sách và bút giấy và tiền pha-vật.

Hôm tôi vừa được tin này thật tôi mừng quá không sao tả-siết được!

Đó là cuộc đắc thắng là sự may mắn thứ nhât trong đời tôi.

Hôm khai giảng, tôi cắp sách đến trường, được viên giám thị gọi tên tên và được vào trong lớp đệ nhất niên ngũ, tôi tưởng tôi là



một người sung sướng nhất đời. Lúc nǎo cũng nhảy nhót như con chim sẻ và hể thấy giòi bò gi tôi cũng giòi tay xin nói.

Được bước vào trường Cao-dẳng tiêu-học, tôi cho rằng tôi đã qua được một sự khó khăn nhất mà đã trở nên một người lớn, một nhân vật quan hệ! Nhưng khi thấy tôi viết thư cho tôi, tôi viết trong thư có rõ là thân ái và đầy những lời khuyên răn và hi vọng cho tương lai tôi tốt đẹp của tôi sau này. Thầy tôi xưa nay đối

với tôi là người rất nghiêm khắc, iết-trái-ý là đánh đòn, nên trong khi còn học ở nhà tôi rất sợ không may khi dám trông mặt. Thế mà từ khi tôi được vào học ở Vinh thì hình như thầy tôi có vẻ rất yêu mến và hi vọng cho tôi, tôi nhận thấy rõ như thế và trong thâm tâm rất đời mừng rỡ! Tôi có cảm-tưởng là tôi có thể làm cho gia-dinh rất vui lòng về tôi tên tôi lại càng

cố gắng học và cho sự « được đi học » lần đó là  
một điều rất danh dự, rất may mắn cho tôi. !

### Bài hoang phút dã nên nhà !

Chính trong hôm tôi mới vào học trường C. B. T. H. Vinh một việc làm cho tôi bị một mè  
sợ và xấu hổ đến nay vẫn còn nhớ và mỗi khi  
ngồi đến lại tiếc cười.

Chỗ làm trường C. B. T. H. Vinh ở hòn ra  
ngoài thành phố, cách xã khu các phủ đông duc  
đến hơn một cây số. Trường xây trên một bãi đất  
hoang gần đường quan lộ và đường xe lửa trước  
kinh gọi là bãi « Thủ dầu » đã có hồi dùng làm  
pháp-trường. Tôi nhân bị đem hành hinh ở trên  
biáp-trường đó lăn cuộn cũng là một người có  
tiếng hênh-si nhưng cũng là tên sáu nhân già  
gớm, thủ phạm trong nhiều vụ giết người và  
cướp cắp mà khắp vùng Nghệ, Tiên nhiều người  
biết tiếng ; đó là Đội Quyên. Lác y bị bắt đưa về  
Vinh thì đã bị lính vây bắn phải bị trọng  
thương, vì thế tòa Nam-Án mới kíp họp để khép  
vào tội trảm quyết và đem ra hành hình ngay  
tại bãi Thủ-dầu sau khi đã bò cũi, khihi di  
khắp các phố cho công chúng nhìn rõ mặt.

Tôi không được mục kích vụ hành hình này  
này nhưng hồi mới vào học trường C. B. T. H. Vinh  
thì thường nghe nhiều người thuật  
chuyện Đội Quyên và những tội nhân khác đã  
bi xô trán, ở trên đám đất hoang đã trù ném  
trường học.

Vì thế mà tôi, một thằng lúc nhò rất nhát gan,  
không giờ dám hện mảng đến nhà trường  
trong lúc đêm tối. Một hòn mè người bạn cùng  
lớp là lừa trú học sinh sau bả học chiêu rủ tôi  
ở lại chơi cờ việt. Cờ lê người bạn kia biết tính  
tôi nhất nên cố ý giữ tôi cho đến tối để tôi sợ  
không dám về gác tôi cho lát cá  
anh em & trong trường hay là anh ta yô linh tú  
không rõ, nhưng lúc nói chuyện xong thì giờ đã  
tối đãi như mực. Thấy giờ tôi tối, ngàn ngại  
không dám ra khỏi cửa trường một mình và cố  
đưa người bạn cùng đi ra đến đường quan lộ với  
tôi, nhưng anh ta cũng viện lý sợ quá và không  
chiều đi. Vì cần phải về, nên tuy sợ tôi cũng  
phải đánh liều ra về một mình. Vừa đi đến giữa  
đường ra công trường thì tôi không thấy một lòn  
gió thổi mạnh, lá xao xạc bay, trước mặt tôi  
hình như biến ra vô số là người mất đầu. Tôi  
sợ quá trong người hăng háing, chân đi không  
vững nữa và chỉ bước thêm được mấy bước là  
bị ngã vào một vũng nước bùn ở gần đấy. Lúc  
tôi tỉnh dậy, thi thấy bác khách trưởng, một ông  
giám-thi cũng một bọn học sinh đang đứng xóm  
xung quanh tôi và vực tôi dậy. Lúc đó tôi vẫn

chưa hết sợ nhưng xấu hổ quá phải dành mang  
cả bộ quần áo ướt lưới mướt thênh xe về nhà, cả  
cặp sách cầm trong tay cũng ướt sạch.

Sáng hôm sau tôi vừa đến trường, vào nhà  
choi thi bì một bọn lùn-trù học sinh đã dùng xóm  
quan khía khích cười và chế nhạo làm cho  
tôi xấu hổ nhẹn ngáo không thể giả loli được.  
Từ đó tôi đã được anh em trong trường tặng cho  
cho cái biệt hiệu : « người sợ ma », mà tôi phải  
mang suốt cả một năm một cách kinh kẽ và vang  
gi. Đến nay mỗi lùn về Vinh, xe lửa trước khi  
đến ga qua trước khu trường Cao-đẳng tiêu-học  
an hiệt sau những cây phoi-lao xanh lối, cao  
vót, những cây mà hồi tôi học mới thấy bút đầu  
giống, tôi lại súc nhớ đến cái kỷ-niệm ngộ  
ngiỡn, buồn cười đó một cách rõ rệt như  
mới xảy ra ngày hôm qua ! Tôi lại súc nhớ mấy  
câu lạc hàn đồng-học đã đưa tôi theo mấy  
câu lạc hàn của Tú-Xương để tả cảnh trường  
C. B. T. H. với một giọng đại hoài-cố :

Bài hoang phút dã nên nhà,  
Chỗ là lớp học, chỗ là vườn hoa.

Đêm nghe tiếng gọi xa xa.

Giat minh nhuring tưống tiêng loaphap tưống.

Mấy câu đó, dù bạn tôi đã nghe ra nó rất lầm  
lẫn dại chỉ mồi lùi gấp ai đều cảm gióng ngâm  
lén như đê khoe tài hâm chướng của mình.  
Nhưng ôn bạn của tôi, nay đã mồi người một  
mè, kể thi từ trân, kể thi đì xa từ chán thận gốc  
biển, chỉ những khai nhanh qua trước trường  
cù thi họa chàng mới ngâm ngùi tưống nhớ  
đến nhau và đến cái quang đời học sinh ngày  
thor, xa xăm, mà tôi rất tiếc rằng không bao giờ  
trở lại nữa.

HÔNG-LAM

### Cà một thời trẻ đại

(tiếp theo trang 25)

Yvonne tiếng lại gân tôi và cất tiếng cảm  
on tôi nhẹ nhàng, êm-ái. Rồi hững hờ nàng  
trở lại vườn. Tôi muốn dừng lại mãi đây,  
muốn biến thành một cùm hồng để được  
luôn uốn ở cạnh nàng!

Cuộc gặp gỡ chỉ có thể ! Mà những mè  
mộng trong giây lát đó ở lại mãi mãi trong  
tâm hồn người học trò nghèo là tôi, và mỗi  
khi qua vườn nhà ông Đốc, hay bái cú một  
khu vườn nào, tôi lại thấy như phát phổi là  
tát hồng, lòng lanh mờ tóc hung, mịn màng  
đôi má đỏ, hay vàng vắng trong kinh thanh  
chong tréo như pha lê hòn ấy, tiếng cõi dâm  
sáng như ánh trăng râm :

« Chàng trai trẻ, hãy duỗi hộ con nai  
vàng ». PHẠM-HUY-CƠ



Mạnh-Quynh viết và vẽ

Q UÝ ra bè mực nước rửa mặt. Chàng soi  
bóng nước, chàng thoáng nhận thấy  
khôn mặt mình lợp đi nhiều quá. Mắt  
thi hồn-lại làm gó má như nhô ra. Có  
phải tại Quý ốm đâu. Sô dì Quý thấy người quá  
và gầy đi nhiều vì mấy tháng nay chàng phải  
trồng nom săn sóc mẹ chàng dang ốm nặng.  
Quý dập mạnh chiếc gáo vào mặt nước để  
làm tan vỡ cái bóng tiêu túy của mình. Không  
phải chàng đã khóc tan trước sự hao mòn xác  
thịt mình, vì chàng vẫn nghĩ : lòng hi sinh của  
người con đổi với người mẹ có phần đổi bằng  
máu, bằng thịt, bằng sự huy hoại thân thể,  
chàng cũng danh !

Làm như vậy là Quý không muốn mặt nước  
thec mách với minh những điều anh gầy lấm  
rồi đó, kia má anh hóp vào này, mắt anh sâu  
cùi. Anh sẽ ốm to !

Quý cố tút hết những ý nghĩ đó, chàng đê  
gáo ở thành bể, đứng thẳng người, vươn vai,  
giơ tay, cúi mình, hít mạnh.

Chàng cần phải có hết sức tránh con ma bệnh;  
nếu đê nó dột nhập vào mình thi mẹ chàng còn  
lây ai mà săn sóc nữa.

Có tiếng rên khẽ trong nhà lợt qua phèn ra,  
chàng ngừng tập vỹ, đón đèn dom vào.

Tiếng bà mẹ sẽ gọi :

— Quý dậy rồi... con ?

Quý di nhẹ nhè lại bên giường, ghé mắt xát  
vào màn :

— Dạ, con dậy;

— Dậy sớm thế con ?

— Thưa mẹ sáng đã lâu rồi !

— Đêm qua con thức khuya kia má, khô  
canh ba, canh tư chưa ngủ, lại dậy sớm thế  
đêm ốm mệt con ạ. Từ mai mẹ muốn con ốm  
trê lại một ít, kéo rồi yếu dần dần ốm vào  
minh thi khô, con nhớ nhớ !

— Da !

— Con mà ốm thi thật bẩn người quá, em  
Ty thi bấy còn bé, no dâ lam được việc gi đầu.

Quý döm nước mắt. Chàng hiểu mẹ sợ mình  
ốm thi không còn ai trông nom cho nua. Tháng  
em Ty chí đánh dinh đánh đáo suốt ngày, và  
nó còn bê dại chưa biết việc gi cả.

Bên hàng xóm mấy đứa trẻ họ: chửi nhô  
dã, a lè tiếng làm bà cụ giật mình nhớ đến  
ngày khai trường của Quý.

— A con, sấp khai trường rồi đấy nhỉ ?

— Thưa mẹ vâng, còn đúng một tháng nua.

— Ô, thế mè...

— Sao ạ ?

— ...Ma me không thấy con vê gì như mọi  
năm đê msng nộp ông Đốc...

Quý dỗi me :

— Thưa mẹ cũng không cần lầm, vi...

— Con nói dối; cách đây ít lâu con có nói với  
mẹ râm nay là năm cuối, cần phải có nhiều  
tranh mang nộp ông Đốc lúc khai trường...  
Thứ mà bây giờ on là bảo không cần.

Quý đánh thú thực :

— Thưa mẹ... nhưng mẹ thi ốm, nhà lại neo  
người, con mà vâ thi còn trông nom mẹ sao  
được. Với thuê người ngồi kiệu mǎn thi tốn  
tiền lâm, it ra cũng bảy, tám bão một baô.

Bà cụ thò dài. Cái thò dài mới sần thẳm làm sao. Bao nhiêu tiếng lục cản, tự trách đều theo dây mà ra. Bà kẹt cho luồng lai con bà. Bà đập tay, đập chân xuống giường, bà muốn nó cũng cắp ngay lại, khóc khoản như cũ để bà có thể nghe xuôi, chờ này chờ họ mà buồn bã, tần tảo nỗi Quý ánh họ.

Quý hỏi hoảng thấy mẹ đập tay chân, chàng với vầng mào mảnh, nắm chặt tay mẹ.

— Sao vầy mẹ, mẹ mèo đây?

Không con ạ, mẹ tinh, mẹ tinh.

— Mẹ có mồi dê con bếp?

— Không, mẹ không sao cả. Con thử nang mè dây nào. Mẹ muốn ngồi dài lắm. Mẹ muốn bước xuống đất lắm. Nàng mè dây, mau con.

Quý ngẩn ngơ:

— Mẹ còn yêu lắm, mẹ dùng nói nhiều, dùng nên di lại với.

— Không sao mà, Quý, con nang mẹ dây, bao kia!

Quý nhăn nhó:

— Mẹ dây làm gì. Mẹ cần chi con di lấy cho mẹ.

— Không, mẹ không cần gi cả.

— Có lẽ mẹ khỏe lắm rồi, có lẽ mẹ đã thật khỏi.

À à, mẹ sắp đi cho được, hôm nay là ngày mây, ngày bảy, ngày tám, phải ngày kia ngày chín phiên chợ Phủ, mẹ có thể di được... Con sẽ xem, dây chan me cứng rồi phải không? Ông cũng rồi phải không?

Nói xong bà cụ vừa thở vừa cười không ra tiếng. Đôi môi nhợt nhạt kéo dài ra một cách mệt nhọc và chùng cau hả hả rãnh dày hụa.

— Không mẹ còn yêu lắm, mẹ nói ít chút kêu mệt.

— Mẹ đã bảo mẹ khỏi đến nơi rồi, con không tin à, mẹ đày cho con xem.

Bà cụ vừa nói vừa cố hết sức chống hai bàn tay chí cùi xương với da chẳng chịu những đường máu đe chực ngồi ngay lên. Nhưng cô bà không nàng nỗi cái đau, lay chùng dở nỗi thân, tất cả đều bị roi mạnh xuống giường.

Quý ôm chầm lấy mẹ sót sa:

— Kh, đấy mẹ đã khỏi đâu, còn yêu lắm mà.

Bà cụ lục nát mời, nhận thấy rõ minh vẫn cuội cuội...

— Trời ơi thế thi biết làm thế nào cho con tôi ăn học bây giờ...?

Quý nức nở:

— Mẹ đừng lo, trong lúc đang ốm mẹ không nên ngồi xa xôi, chỉ thèn một, có ích gì đâu.

Việc học của con, con sẽ thu xếp xong, đầu đã có đấy.

— Khôn nạn, con cứ đổi mẹ mãi. Mẹ muốn được nhìn con về, được thấy bức tranh của con về, lúc bấy giờ mẹ mới an tâm mà râm yency...

Thò một lúc, bà cụ với ngọc cổ sés «à» một tiếng có vẻ vui mừng lắm.

— Gi thế mẹ?

— Mẹ có sách này...

— Da...

— Mẹ nâm dây con về nhớ. Nhờ thế con vừa được ở luôn cạnh mẹ và lại được việc học hành.

Bà cụ yên lặng chờ câu trả lời của con. Còn Quý, chàng nghĩ rằng nếu tu chí thi rết làm phiền lòng cho mẹ, chàng dành vắng lời.

Chiều hôm ấy chàng cầm túi bắt đầu về. Hai hôm đầu, chàng do và vê phác lồng chí, hôm thứ ba bắt đầu vê son.

Sinh của mẹ Quý mỗi ngày một nặng. Tiếng rên rỉ, hơi thở lúc то lúc khô của bà cứ như ruột Quý. Cố lúc chàng chờ dần cả người, cầm chiếc bút run lên không đưa nồi mót nết.

Hình xác chàng chẳng nhận được gì cả. Mỗi tiếng rên của mẹ có sức mạnh tê liệt cả từ chi Quý. Chàng nhìn vào hai mắt của bà mẹ, hai mắt đã mát hắt cả tinh thần nhưng nó vẫn còn đà són dề bảy tờ mót lâm nhàn từ của người mẹ hiền. Chàng chợt thấy hai gọt nước mắt ở dây từ từ chảy ra, lấp qua lườn gợn quay rồi ngừng lại ở hai cái má hờ...

Quý thấy mắt mình bỗng mờ đi, thi ra nước mắt đã tràn ngập ở dây lúc nào chàng ki ông biết.

— Con vẽ đi, ngồi nghĩ gì thế?

— Thưa mẹ vắng. Mẹ hãy nghĩ một lát cho khỏi mòn, nám mài, mặt bén con chắc mẹ mỏi lắm.

Bà cụ sẽ lắc đầu:

— Không hề gì, con cứ vẽ.

Quý lại cố sức quên những ý nghĩ vẩn vơ, chàng chầm chừ vẽ.

Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, chàng tranh chàng dã vẽ xong.

Người mẹ vui vẻ nhìn tác phẩm của con và sẽ nhinch cười trước khi bà nhẩm mài lần cuối cùng...

ler Novembre 193...

Trường Mỹ-thuật khai trường...

Các sinh viên đã lực tặc kéo nhau đến trường, những họ trô mới đứng túm lại một chỗ xi xao trò truyện. Họ ngồi ngẩn ngơ những bức tượng ở sân, họ dóm vào những lớp học để bàn tay mấy bức tranh treo ở trong của các học tro cũ

Các học sinh cũ khép nách đến trường các tranh, họ vã vào dịp hè. Ba tháng hè họ đã làm việc tận lực để có sản xuất ra nhiều tác phẩm hay; những bức tranh ngày hôm nay họ đem đến trường là sự kết quả của cả một năm học dồn qua của họ.

Mắt họ sáng ngời lên, họ vui vẻ lắm. Mấy tháng trời ở gần lago vật họ thấy say sưa như bản một người tình men lúc gặp mặt nhau người nào người ấy cố tranh nhau ca tụng những nơi họ đã tới, đã & đây để làm việc.

— Thế nào, Lâng, hè may di đâu?

— Chapal! Ha ha chúng may biết Chapal thế nào không? Trời ơi, một cảnh thiên tiên của loài người. Ở đây, khi dừng ở mom núi mây mù bao phủ chung quanh, người ta có cái cảm giác... rời ra ngoài quá đất!

— Ô, thế mà cặp kính cận-thị của may vẫn nắm ngang phèi trên xong mũi may à? Chúng ta tưởng như thế thi nó vồ rồi kia đây, và mũi may cũng dở một cái ách!

Cả bọn cười ồ.

Chuyện xong họ giờ tranh của nhau ra, gầm.

— Đây là bức chiếu  
Đây là: nắng sớm trong rừng sim, đây là: tinh râu từ, đây là: ngày thơ. Ôi chao, tháng Tân nó làm việc dữ quá!  
— A,  
Phóng Thủ,  
Phóng Thủ,  
Phóng Thủ.

Những tác phẩm này lại của Văn... gỗ dày mà!  
— A! Bonjour Quý!

Cả bọn quay lại. Họ bắt tay nhau bằng nhiều iỏi khói bài, có anh lèm méo xech mom đè chào bạn, có anh chào iỏi nhà bình, có anh lại xéo ném ngón tay như xưa ruồi...

Họ vui vẻ quá, nên vỗ tinh quen cả cái băng đe tang ở mũ và cái áo dài sô gấu của Quý. San, bạn thân của Quý cũng vỗ tinh nốt, chàng thấy Quý gầy, se lại hõi nhõi:

— Sao Quý gầy thế, ốm dậy bay sao?

Quý dối bạn để khôi phái nhắc lại sự đau đớn của mình:

— Tôi bị mệt mãi hai tháng nay.

— Có làm được nhì ều không?

— Một peinture...

Sau ái ngại nhìn Quý, chàng lo Quý sẽ bị ông Đốc quở trách vì mấy bạn đồng niên của Quý mỗi người mang ối chín mười bức dến..

Một tiếng suýt khẽ. Hết thấy oae m lạng. Tiếng giày lộp cộp của ông Đốc ở buồng bên trước ra.

Quý vội cầm tranh đem vào buồng đê ông Đốc xem, chàng mượn bút chí với vàng đẽ tên và năm học của mình vào mảnh giấy con rỗi dê cạnh bức tranh.

Theo sau ông Đốc, có hai giáo sư và một sĩ quan, bạn của ông.

Gió hối hộp nhất của các học trò là lúc họ yên lặng nghe ông Đốc phê bình tranh và cho nốt.

Bỗng lượn xem tranh của Quý — ông Đốc quay lại hỏi Quý :

— Những bức nào của anh?

Quý dựt đê chỉ vào tranh của mình:

— Thưa ông, có một...

— Một?

Ông Đốc ngạc nhiên, ông không ngờ những năm trước, mỗi khi vào học — số tranh của Quý dem đến trường bao giờ cũng nhiều hơn cả.

— Thưa ông Đốc, nhúm ông Đốc đã nhận thấy về mặt bộc hác của Quý.

— Có, lẽ

cá vụ hè anh bị ốm, tôi trong anh gầy hơn năm ngoái nhiều.

— Thưa ông Đốc, chính thê.

Ông Đốc lắc đầu ái ngại, quay lại nói với người bạn và hai giáo sư :

— Quý nó rất chăm làm việc, tôi tiếc rằng năm nay nó làm việc ít quá vi nó ốm.

Nhưng một bức tranh kia cũng đẽ cho nó có một số điểm cao hơn hất. Nghệ thuật của Quý đã tốt lắm.

Quý sung sướng quá. San đứng cạnh Quý mỉm cười, chàng nhẹ hẫu người thấy ông Đốc khen Quý.

Ông Đốc vẫn nói.

— Bức tranh «Mè tôi ốm » này, Quý đã khéo



maranhquynh

tả được những ánh sáng trên các nét mặt, vết râu, và màu da xanh nhợt của một người 6m... Nếu tôi không nhầm thì Quý vị nhất cõng phải sa nước mắt trong lúc tạo ra tác phẩm này...

Vì sao quan họ gặt gù ngâm bắc tranh đoạn quay lại hỏi ông Đốc:

Tôi muôn lava bức tranh đó, có được không?

Ông Đốc quay nhìn Quý như thăm hỏi chàng bằng lòng bán không.

Quý chưa kịp đáp thì Ông đã quay lại bảo bạn:

Có 'bà' 47, 'Bà' 75, ph. 12, tr. 12, Ông Quý 200 \$.

Viên sĩ qua gật đầu, bằng lòng. Các bạn Quý thi thầm mừng cho Quý tôi số, mới đầu năm đã bán được tranh. Vài anh lán tâu hay nghịch ngợm rón rén lại gần Quý câu vòi nói nô :

Khao dấy nhớ. Cí-né, rồi ra Mý-kính tôi may đó!

Quý với lùi lại phía sau ông Đốc, hai giọt nước mắt sấp từ chày trên gò má, chàng phải ngừng mặt lén vòi nhìn cái quạt mây trên trần. Một người bạn tình ý túm tim trả Quý nói:

Kia chúng mày xem, thằng Quý nó sướng chày cả nước mắt ra đấy!

Than ôi, sự thực không thể. Quý có sướng đâu. Chàng lại nghĩ rằng: số mệnh đã quay của chàng một người mẹ hiền,

Quý rút khăn lau mắt, tiếng ồn ào trong lớp làm lấp cả tiếng nắc của chàng!

MANH-QUÝNH

## Mắc bệnh!... Không mất tiền?...

Quý bà, quý cô, nếu không muốn mang bệnh, mất tiền phí, vì tin dùng thuốc nhám, xin kịp mời lại ngay.

## Nhà thuốc ĐAN-KHÈ!...

Cửa chúng tôi tại số 75 phố Mã Mây! Hanoi. Các ngài sẽ được hoàn toàn yên ý, không như ai, nói khoác dối dối. Tại bản đường lúc nào cũng có lang y chẩn mạch cho đơn, bắc cát thuốc chén; do ông THAI-LƯƠNG tức LANG-ÔN đã được toàn thể bà con Nam-Thành tin nhiệm, là một người có chân tài thực học, và tiên tổ đã bài đổi fam thuốc.

Ngoài ra bản đường có nhân CHỮA KHỎAN, tất cả các bệnh hiểm nghèo, có giấy cam đoan khỏi hẳn - mởi lấy liền.

Các thưa: cấp tốc ứng nghiệm như thần, nhiều người đã biết tiếng như:

**Bệnh Lậu nhất định không quá 24 giờ.**

Sản sơ-mit kiêm hiện trong 10 phút

\*Bệnh nhân có thể uống thuốc chờ đợi ra sản rồi mới trả tiền\*. VÀ THUỐC TRỪ:

## Lao

rất thẩn hiểu, cam đoan đỡ hàn trong 6 tiếng đồng hồ, nếu bệnh nhân chưa đến nỗi phu thủng và đường tiết.

Lộ uống thử 4\$50 Lộ nhão, 7\$20 Lộ nhora 14\$50.

Ở sao ai muốn hỏi gì xin gửi thư về nhà dinh theo tem trả lời cho chủ nhân:

M. LÊ-VĂN-GIÓI  
75, Phố Mã Mây - Hanoi

Thợ khéo, cần thận, sạch sẽ,  
lịch sự là những đặc điểm của :

Hiệu hớt tóc và nhà Tắm

**PHẠM-NGỌC-PHÚC**

N° 3 Rue Richaud - Hanoi

(góc phố Hàng Bông và Phố Doãn)

## NHẬN KỸ KÈO NHẨM !

Hiệu Đại-Quang, 23 Hàng Ngang Hanoi xin nhắc lại để quý hiệu đại-lý và quý khách dùng thuốc nhớ kỹ cho rằng: bản hiệu chỉ có cho xe ôm đi khắp các tỉnh để bán chèu hàng làm quang cáo khi nào thấy người nào đem thuốc đến nhà gan bản xưng là thuốc Đại-Quang mà lại bán một giá rất rẻ, thì xin phải để ý kéo móc nhẹ, vì đó chỉ là những thuốc giả hiệu, mua nhằm sẽ mất tiền túi to có cõi treo biển đại lý Đại-Quang ôm kháp các nơi, hoặc mua của xe quang cáo, mới thật là thuốc chính hiệu; bán buôn bán lẻ bao giờ cũng có giá nhất định, có mua xin nhớ phải nhận kỹ ngoài gõ ngoài hộp có chữ Đại-Quang và nhãn hiệu con Bướm Bướm thì mới khỏi nhầm.

HANOI - ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG - HANOI

MỘT ÔNG GIÁO HỌC NHÂN THẤY HỌC TRÒ LẠI TƯU TRƯỞNG, MỘT HỘM NGỒI NHỚ LẠI

# MỘT CẢNH KHAI TRƯỞNG NƠI THÔN - DÀ

(Phóng sự ngắn của Nguyễn-đức-Long  
nguyên giáo học trưởng Tăng-Hạ)

Tôi còn nhớ năm ấy là năm 1931. 1931-1940 thời gian trời đã được chín năm rồi, cuộc đời tôi đã thay đổi khác xưa, nhưng mỗi khi thấy học trò lấp nấp tựa trường như hắt dập một cuộc đời mới mê thi lôi không khôi hồi hồi lại nhớ đến hồi hấy còn di giáo học.

Hồi đó, tôi hấy còn trẻ lầm Tôi thi ra vừa được bốn tháng mười hai ngày thi có giấy gọi đi trại giáo ở một trường ngay Hanoi. Tôi dậy một đồng trẹ con mồi rải dài hơn người, tôi tưởng có thể phát dien lên được vì học trò của tôi bênh nhưng những trò

trò của tôi bênh nhưng những trò



tôi thấy một thằng pha trùi buồn cười quá, tôi hả, tôi cũng vỗ tay vào chúng ầm ầm cả lên. Thị trưởng lúi úy đội nhiên ông Đốc vào, nói rất chậm chạp và rãnh rẽ với tôi:

Thưa ông giáo bê con, cuộc đời trai đẹp lắm, tôi chúc ông và mừng cho ông.

Thì là nửa tháng sau, vào một buổi sáng tươi đẹp cảng như cuộc đời ông Đốc trường tôi đã nói, tôi có giấy gọi đi về dạy một trường nhỏ ở Hsiiduong một trường dạy một cách ai oán ở trong vùng Tăng-hạ.

Trường Tăng-hạ ở một chỗ đất cao, chung quanh là nhà lá.

Và lại, những học trò của tôi, vui mừng chờ đợi họ trùi tinh cảng không thể dược. Bởi vì trưởng Tăng-hạ quy mô chỉ nhỉnh nhỉnh hon cái đèn, hàng Trống mà thôi, nhưng được một cái là nhiều học

trò là, riêng ba lớp tôi dạy — lớp bá, lớp tư và lớp năm — cảng dã dược 65 anh...bà lô mũi xanh.

Tôi dạy được một tháng thì nghỉ hè.

Từ ba hôm trước, học trò từ đỗ dứa đã rút xổng cõi vân văn

có mươi tên, mươi tên, đầu trâu, mặt ngựa không phải đến để đọc truyện giải trí hay xem lại bài vở trong năm đầu, nhưng đến để khác, để nhớ, và để là những cái chấn bùn bé bết ra khắp lớp thành những cái hố.. quái dị!

Được tựa chúng đã về tinh ở ba tháng hè, tôi thấy nhẹ hẳn người đi, tôi nhớ chúng như những đứa con thơ nhưng lấy lái sang sướng mà được xa cách chúng.

Mà chúng được xa cách tôi như thế chắc cũng lấy làm, bùi lâm.

Suốt một vụ nghỉ hè, không có lấy

một đứa, đều thăm tôi, nhưng thường thường tôi vẫn nhớ đến chàng một cách xà xôi và những hôm nào mua dâu, ngô luồng tung lại những đứa trẻ, chờ phác đường tránh mưa ở trước cửa lớp học và dừa bỗn một cách thô thô ở cạnh lối thi tôi lại thấy một mồi buôn nhẹ nhẹ như mồi buôn của kẻ lùn ngày xà cách quê hương vậy.

Nhất là những ngày cuối Aout khi mồi buôn áy lại càng dài dằng dặc. Các bạn đọc không thể trường tung tôi nòng lung chờ đợi ngày tan trường đến thế nào. Năm ấy tan trường ngày lez Septembre mà sâu ngày trước nghĩa là từ hôm 25 Aout tôi đã thu xếp và ly quáo ác để về trường. Bánh xe sắt kêu lạch cách ở trên con đường dù gờ ghề lại đưa tôi đến cái bến đò cũ có một hai con đò nát lồng lòi trôi trên mặt nước hơi hơi lạnh.

Cây da và cái quần vẫn y nguyên che cái tài lá xanh um



Những ông bạn đồng nghiệp của tôi đến sau tôi hai ngày. Nhưng ông này, phẫn nộ, có vơ con cát, nên công việc sửa soạn cũng lâu hơn. Một khi họ dỗ xe sắt ở trước cửa nhà trại hay nhà họ thuê rồi, học trò xóm nhau lại chào thay và cõi rời chia nhau ra và hành lý cho thầy và cõi cõi mán như là con cháu trong nhà vậy. Công đồng trong lăng, vì muốn cho con được hay chữ và lại được thầy giáo yên lại cho cõi «giá đình» đến để tên xép cửa nhà và, nha, thay cõi di đường xa có một, thì làm cơm nấu nước.

Chúng tôi gặp nhau chào hỏi, vốn vã lâm. Ai cũng có những câu chuyện rất thân tình để kể cho nhau; có người siêng năng quả, lại đem cõi cách dạy học mà mình đã nghĩ suýt một vụ hè ra để ban bắc «với các bác», để nhớ «các bác» chính chủ cho — à, phủ chính cho thí trưởng.

Tôi không bao giờ quên được cái ngày khai trường ấy, tôi dậy từ năm giờ để ăn điểm tâm rồi ăn ván tè chính như ngày mồng một tết. Trường cũng không xá nhà tôi lâm, nhưng bối vì hôm ấy trời lâm râm mưa nên tôi gói một cái xá sắt thuê hai xu đến trường. Học trò ở trong lăng và những lồng chung quanh lũ lượt đi qua nhà tôi; đứa nào đứa nấy vẫn sạch sẽ và trông có vẻ vui mừng hì hò ở trong cái lò — lo không biết năm nay có được lên lớp hay không, hoặc sẽ

xuống quán, nước bén đường, duy có lòng tôi thì khác hẳn trước; và yêu đời hơn trước. Tôi gọi tất cả những nét mặt những học trò mà tôi nhớ đến hoặc vì chăm học hoặc vì lười biếng, nhưng thẳng lười biếng, cũng như thẳng chăm học đều đem đến cho lòng tôi một sự thương yêu và một mối hy vọng xanh bút như là cây trên bến này.

Tự nhì, tôi thấy bối bận một chút về những câu mắng mỏ khi cái lò trong những buổi học trước hé và tôi quyết định sẽ không xử sự như thế nữa, bắt đầu từ niêm khóa mới.

Nhưng cảnh đồng quê xanh vát tận chân trời; những bà mẹ, những cô gái di lợ ở trên đường iấp nấp; ai có con, em theo học tôi đều thi thầm hì trò vác cố lùm cách cho tôi trông thấy đê chào.

— Lay Ông giáo ạ!

— Không dám.

Và tôi làm ráo về nghiêm trang lầm.

không theo kịp lớp mới bởi vì chương trình khó khăn lắm lắm. Bạn giáo học chúng tôi đứng trong lớp học.

Tôi nhìn ra cửa trường thi đã thấy người ta xúm xít lại cõi ở đáy đê xem. Tôi nói xem bời vì những người vô công rồi nghề đến để xem học trò vào học tại niêu borgen những bệ phụ haynh đến để xin cho con vào học trường.

Những người này, lâm lâm một cái «đô mang» quẩn ở trong một cái giấy nhật-trinh cũ, dung một cách... ai oán ở cõi trường lầm lâm lét như những người vừa làm một cái tội ác gì. Cõi ông thấy thầy giáo hỏi: «Xin học cho con hay cho cháu bờn ông kia?» liền dâng hoảng, như xuyi ngã rồi đưa tay lên đầu gãi thê nào làm tung cả búi tóc cõi hành ra trên đầu!

Đóng đga vào một bức tường, tôi ngâm những dứa học trò thứ đãi dương đứng múa xúka xúko... mach-nua bay lúm nám tum ba lai đê nói thăm nhau và đưa mắt liếc trộm những ông giáo đã xem cõi giáo nào mới chẳng?

Thầy Long đội mũ dạ tảo-phò kia kia, năm nay có lẽ đời lén trên lớp Suýp.

Không, ta đã biết thử rồi. Ông ấy đã nói với thầy tao, ông ấy vẫn dạy Ecole Elémentaire như năm ngoái.

Học trò bẩn tát, và nói to sự lo sợ mình không được lên lớp với nhau. Cảnh nhà trường xòn xao như bể một cát lò chim, và người ta thấy, ở cạnh mực hàng rau ngồi chờ họp trước cửa trường, một đứa bé đì kiêng khè khệnh kheng bởi vì nó mặc một cái quần mới hây còn nguyên cát hò.

Hết thầy đều đê đầu trắn, không đội mũ. Đầu nào đầu nấy đều cao nhẵn cùi và hình như hôm qua hòm kia đây đều được... ngã vào trong chậu nước tắm nên đầu nào đầu nấy đều trắng lôm

lốp như những con lợn cợo. Tôi thực lạy làm tiếc rằng, chúng sach sẽ quá nên không được trọng cõi một cách ngoạn mục nữa là mui rãi của chúng chày lòng thằng xuồng mới.

— Thắng Khang đâu ạ! Anh trả tôi nứa xu anh vay ôi năm ngoái đây náo...

— À, à, hăng Phếu. Năm nay, học gạo vía vía chủ nhè, không có lò ho lao sớm.

— Nhà thằng Bình tháng trước bị mất cướp, phải không?

Không, không những bả mẹ đến xin học cho con cát không chịu nghe gì cả. Họ cứ kẽ lè đầu cau tai êch, họ cứ nói buyện thùyê sinh chói với mọi người. Họ lạy lạy ông giáo, họ cần rom cần cõi xin ông giáo khác, mệt người dan bả già, thát luat, con cõi, tự nutrient ré đám đông ra nứ-ho-hot-hái cầm một buồng cau và một nái chuối đến dunding lù lù ở trước mặt tôi. Tôi k-nh-đáp quá, chưa biết my ta định làm gi thi kỳ quái chữa! my đê buồng cau và nái chuối trước mặt tôi, mệt hồn-hao lấy một đồng bạc giấy và một đồng bạc hào ra đê tiễn một cái khay mà nói — như quen lắm:

— Bầm lấy quan, nhà cháu gọi là có một cuội đê làm lè... nhằm mòn quan, thương cho nhúi cháu.

Tôi ra người dân bả này đến xin học cho con. Xin học là thục. Không có đô-mang, không có giấy khai sinh... mà đến đưa con không biết hai mươi tư chữ cái, áy mà người áy lai bảo tôi rằng:

— Quan thương, họ nhà cháu, day đô cho cháu-cuội năm thi đô được cái Sép-phi-ca thi ơn đức áy, nhà cháu xin cần rom can cát.

Trong bụng tôi, tôi cũng cần rom, cần cõi xin người dân bả ấy luiira.

Tôi giảng giải cho bà ta sự ngu dốt của đứa con bà thi người dân bả áy luiira:

— Thôi, thế thi đê cho cháu về

quê đê cát cát, cháo trâu vậy Hết trò học troet tường cũng không tồn công là mấy, chứ nếu biết khó khăn thế này — học sáu bảy năm trời mới được cái Sép-phi-ca! — thi tôi chẳng tội gì mà vất vả, cát công lầu-lội đi xin học cho con thế này.

Người dân bả áy nói thế xong bước ra rất tự nhiên. Đề cho người khác lại vào tuuo và lai lay lụt, lại wan xin rồi đê lâm lám lét đết tiễn... cho ông giáo một cách tho ngay, ngay độn.

Bây giờ rõr. Một bồi trống kêu vang lên như dép mệt. Học trò xếp hàng dài lầm lét di vào lớp. Tôi chưa ngồi thi mà đưa kêu :

— Thưa thày ạ! anh Sinh ản cap nvc của con.

— Thưa thày ạ! con đã bảo anh Hải, anh áy đứng đùa thế mà anh cứ tổng chúa vào... dit con!

— Thưa thày ạ! anh Ty áy lại bảo anh áy dech sơ thay, áy áy cứ chửi con!

Tôi phải lao tam khô tri lâm moi dẹp yết được lũ quỷ số nhà trời. Lớp học im được một lúc lâu. Họ trò giờ sách ra để viết. Tôi, quay mặt vào bảng den đê viết bài thi, bài, trời ơi, tự nhiên! cuối lớp học có tiếng kók-não-nuột, lâm-ly như tiếng mu kêu; tôi không hiểu lâm sao, quay lại, lấy gân... mắt đê nhìn thi thấy một người học trò bùn bết đường khóc... khóc... khóc như một cái máy nước, tướng nhus không tái-não nín được.

— Anh Lộc! anh làm sao?

— Thưa thày, các anh áy lấy mắt khôn của con ạ, con không có gì để chúc nhà đê vê nhà.

Anh Lộc là người học trò lớn nhất ở trong lớp, anh ta 21 tuổi và đầu năm ngoái đã bén đì mười mấy mầu ruộng đê mua... săn ngái Lý-trưởng!

Tôi chỉ còn một cách là di xuogg... dỗ anh ta.

Như một người vú già nhà anh ta vây!

NGUYỄN-ĐỨC-LONG



# Dưới bóng thần vê-nú

## ĐEM GIẤY MÀ BUỘC LÂY MÌNH

Chàng ta là lòe học theo vân-minh.

Vàng, tốt lâm.

Cái tôi dụng vợ gả chàng xưa kia, chàng ta cho ta hả lợn, vì nó phạm vào tự-do của cá-nhan (phai-tu-do thi đàng quỷ-lâm), chàng ta tìm cách đổi mới.

Nhưng ta đổi mới bằng cách nào?

Sự thật, may hay làm cho người ta mắt lồng lâm đầy nhè! Coi chàng lần này...

Nhưng quân ngựa, những chó phiến mà sự phu-sát đã biến các cô di-di, thành những quảng cáo sòng, cho ta cảm-tưởng gì?

Cho ta cái cảm-tưởng rằng sự đổi mới kia họ người dân-bà xuông thành những món hàng bày giữa chợ, để bọn con gái lượn quanh như khách mua hàng. Nhưng các cô gái ngây-thơ chỉ phô-tuong đài-dài, mà không dám né miệng mỗi chào:

— Nay cậu, hãy trông mặt tôi, mới tôi, cõi tôi, ngực tôi, và tôi hơn các chị kia nhiều. Mọi cậu rước tôi đi.

Dà tu-dò.., săn chàng thi phải có tu-dò kén ay. Bạn con gái mắt la, mày lèm, vân-cù ung dung nhìn ngâng, dân-dò, cản nhác, ác-doan xem mâu me, mâu cõi, mâu vú, mâu móng, kia phỏng được độ bao nhiêu khoe-lè. Và luôn thè cái hòn hôi-món của các cô em sau này nữa.

Các bạn, đừng lầm vì những cái bùi mồi của các cô khi các cô bị.., à quên, được người ta theo. Mỗi ché ra, nhưng lòng sướng rộn lên đầy. Sướng rộn lên vì lòng tu-di của các cô có thể nói với các cô một câu :

— Hôm nay, ta đẹp.

Và cái hy-vọng sẵn chờng lại gần thêm được một bước:

— Cố thẳng mè ta.

Nếu có một kè nào ngù-dại mà nói thẳng vào mặt các cô rằng sự trang-diêm, sự ăn-mặc, sự... xã giao của các cô bây giờ, chỉ là cõi đê kiêm một lâm-chàng thi các cô giãy nãy, rồi giãy chân mà rung rủa kẽ già là một đỗ vu-không.

Rồi các cô cãi lìa, cãi lìa rằng nước hoa, phấn sáp, lụa lả, vàng ngọc chỉ là... để phung-xé mỹ-thuật.

Các ngài muốn biết thử mỹ-thuật mà các bà, có phung-xé là thử mỹ-thuật gì, thì các ngài hãy gắng hỏi một con diêm lão-luyện nó đang định thiêm đoạt một người tình nó yêu, xem trong hai điều này nó i-leh điều nào.., để cho người tình biết nó đã khôn narn, do bản và diêu trả; hay là cho trống thấy nó lúc chưa trang diêm: môi tái mét, mặt nhợt ra như gá-cát tiết và tóc rối như bòng-bong.

Thế nào rõ cung-trọn điều thử nhất.

Không phải loli tại nó, chúng nhà không phải loli tai các bà, cõi. Sự tùng-trá đã cho nó biết rằng khi dân-ông nói những tinh-tinh cao-thưng, những đao-dire nét nò thi chỉ là nò iáo. Dân-ông chỉ them-kết có xác thịt dân-bà thôi. Họ săn lồng ta thà lết cõi lối, nhưng không bao giờ dưng cho người dân-bà có một thần hinh xem xi, một nét mặt tiêu tay, một bộ quần áo sặc-xech.

Điều ấy, dân-bà, đáng-diêm vì kinh-nghiệm mà biết. Cõi ngày thơ-nhiên biết. Các bà met-thi ot ôi với các ông chồng... do giao lán-nam, cho nhin biết. Cõi bà mẹ biết rằng cái tình mà bọn dân-ông cho là trong sạch nhất, cao-thưng nhất, thi-vi nhất; mờ mộng nhất, dân-suy nhất, chẳng phải vì đặc tính của các cô con gái già nèn. Mà chính ta ché chọn sáu vú mộc rẽ chung quanh cái khố

hít tui thảm của các cô thôi. Cái ngực nõ, cái dit-bồng, cái nước da mát và mịn, chiếc áo cát khéo và chọn đúng màu, mạnh hơn cả ngàn thiên nũ huân.

Vì thế, tuy ngoài miệng các bà ráy là các cô là diêm-dúa, là chai-lor, nhưng các bà vẫn cứ bỏ-lien ra để cho các cô chai-lor và diêm-dúa. Rồi các bà vẫn thả lồng-cho các cô di-quả ngựa, ché phiền-

Giồng dân-ông đâ như thi. Các cô lại muốn tự-do két-hôn thi thè tất nhiên là phải có phần cho nhiều, nước hoa cho lâm, lụa là vàng ngọc cho khá-khoa. Phải luôn luồn-kẽ-got, phải luôn luồn-theo «mốt», phải luôn luồn-đi.., băng-hang.

Dâ tu-dò két-hôn thi thẳng con giải nào là châng muôn chiêm được có đep nhất và giàn nhâi. Họ-dai-chó, họ dâng-dinh. Cuộc hôn-nhan biến thành một trường cảnh tranh kich-kiết. Luật cung, cầu, luật xa-thâi luôn luôn bắt buộc các cô phải làm nô-lệ những phan-sáp, những lụa là mà các cô dâng-dâng làm kái mõi đê cầu-chồng.

Mày sẽ mặc vào cái bảy mày dâ-dâng, thánh-nhan bão-thé.

Còn sẽ gi-núra! Dâ-mắc chéch chán vào rồi! Lân da dâ quen-phân, nén khong có no thi xanh rêu như tâu chuối. Vành mõi đã bô son phâh huyêu nêu bô son thi tái-mét nhú mieng-thit trâu-ô. Vàng ngọc lâa dâ biến cát-bà, co thành lôi-moi cát-bon dàn-ông là kẽ giàn.

Muốn tu-do mà hâa nô-lê. Muốn giải-phóng mà thánh-ra chói-buộc. Muốn cho dân-ông thờ-phụng mà rõ thi biến ra một thứ đồ chơi.

Dâ giöi-trá một lần thi phải giöi-trá mãi. Hộp phan và thời son-bây giờ là cát-bán mènh mà mọi người dân-bà tái-thời không thè dời ra được.

Rồi thi một ngày kia, người chồng vi phải chạy mua phan-sáp, nước hoa mõi, phát cầu, tăng-luon cho vợ là đâ bao-hai.

Cái tên ấy, các bà mẹ cõi không bị ai tặng cho bao giờ, vi các bà mẹ cõi chỉ có nuôi chồng.

Nhưng cái bù-giá vân-minh mà phuong-Tây ngày nay dâ quét-di, các bà, cõi hâng-hai nhai về thờ-phụng, rồi thi một hòn vui thây minh bị giam, giam trong một cái nhà tù mènh-móng không còn cách nào thoát ra được.

Xưa nay, những cái nhà tù kien-cõi nhai cõi minh vẫn là những cái nhà tù tự tag minh xâg-nén.

CÔ-LÝ

## THÂN LÀ CƠ QUAN TRỌNG-YẾU

Trong bộ máy sinh-dục, thận-tạng là một cơ-quan trọng-yếu. Nếu như thận-tạng bị bệnh tất nhiên sự sinh-dục sẽ có trở ngại.

Những bệnh về thận phát ra chứng trạng thế nào? Nhì thi mờ mắt, ú-tai, đau lưng mỏi gân, kèm-án, kèm-ngứ, thận-thê m-ỏi mệt, tiêu-te nặng đì, nặng thì hoat-tinh, tinh-khi không bền, nặng nữa thi dương-sự bất-cứ.

Những bệnh về thận chẳng những chỉ làm cho người ta mất đường sinh-dé, có khi nó còn khiến cho người ta giảm tuổi-thọ nữa.

Nhưng mà chức các bộ của thận-tạng không phải là sáp-dâng. Biết bao nhiêu người hằng năm uống-toàn những vị bô-thận, rút lại vẫn không thấy công-biệu.

Áy là tại người ta chỉ biết bô-thận dương mà không biết bô-thận huyêt.

Phải-nên nhớ rằng: Thân-tạng cũng như các tang-khác, cần-bô huyêt-dìh để nuôi-tươi, thi mới gó-thé cường-tráng. Bô-thận mà không bô-hân huyêt cũng như đèn da hêt-dau sáp-tát, không rót-điết-thiên, mà chí khép-nó lén, da cõi được vài giây sau rồi cũng-tát.

**BỘ THÂN HUYỆT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀN**  
số 25 của nhà-thuốc LỘC HÀ là 1 thi-thuoc bô-thân huyêt-dịch để sinh-thận dương-khi đê bân được phong-theo phương-áp cụ Trương-trong Cảnh-đời vua Hán Vũ Đế mà chế-ra, vi-vý công-hiệu rất mau-chóng, hiện da chúa được nhiều người, và giang-nhâi chi co-thuoc này mới-chứa được-benh của thận-tạng, giá mỗi hộp \$1.50, uống 3 ngay (thuoc vien-may).

## SÁN-SƠ-MÍT, giun

Bệnh Sán-sơ-mít-mít uồng một hộp **BẠCH THỐN TRUNG LINH DƯỢC** số 28, lâu-nam-uồng 2 hộp, cam-doan trong 2 giờ sẽ di ra con sán-giá 12 thưởc-tay rồi khôi-hân. Ngài nào muốn thi-nghiêm-mít-lại hân-uồng thuốc ngồi đợi 2 giờ có ra hết sán-mít phải giăc-tiên, nếu không ra hết sán, hân-uồng-thêm-một-dòng-nhau, giá mỗi hộp \$0.60. Côn-như người nào có sán-kim, hoặc có giun-chí **TRUNG TÍCH TẨM** số 15 giá \$0.10 người lõi 3 phong trêc-con 1 phong là ra hêt, không phải-thy.

**BỘ TRUNG TIỀU HỘC HOÀN** chữa-benh đau-dâ giây-vây-benh đầu-bung kinh-niên nhẹ 2 hộp-uồng 6 hộp là khôi-hân, không khôi-giả-lai-tiên, giá mỗi hộp \$0.50. Thu-tử và mandat đê M. Ngô-vân Lan-châ nhà-thuoc

## LỘC = HÀ

### N. 14, PHÓ HÀNG BẠC — HANOI

(trước cửa treo con dao-cầu)

Dai-ly: HÀI-PHONG, PHÚC-YÊN, PHÚC-tho, UÔNG-BÌ  
hiệu MAI-LINH, HÒA-BÌNH, LÂM-KHÉ, TÔNG-QUY-LỢI  
— và các nơi treo con dao-cầu đều có bán —

# TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÁP LOUIS PASTEUR

HANOI

Làm ở phố Raffeneel (xã cửa trường Cao-dâng Đông-duong)



Năm nay khai giảng vào hôm thứ hai 16 Septembre và mở 26 lớp dạy các ban theo chương trình các trường Trung-học Pháp cho các nam nữ học sinh từ classe de 11ème (cho các trẻ em bắt đầu học) đến classe de Philosophie (Tù-tài ban triết-học)

Buổi sáng học 7h30 đến 10h30, buổi chiều 3h đến 5h  
Sang niên-học 1941 - 1942 sẽ mở thêm 10 lớp nữa



Em ơi, học để làm chi?

Các ngài có nhớ chăng, hồi nào, chúng ta là những đứa bé - dại thơ mộng, ngoảnh nhìn về đất Hanoi đã hồn hồn, nén trong trái-tưởng chúng ta bao nhiêu thơ-mộng ?

Các ngài còn nhớ chăng những đêm khắc khoải mà chúng ta bị bồn chồn và cãi-ý-nghĩ nồng đầy :

— Minh sấp được ra Hanoi học đây.  
Lúc đó, Hanoi hiện đến cho chúng ta như một thiêú-nữ diêm lệ, như một nàng tiên nhân-tử, sê lâm thòa mân tát cả những nguyện-vọng của chúng ta, như một cái gì tối linh-thiêng cảm nám tất cả vận-mệnh ta.

Mùa khai-trường đã đến.

Biết bao nhiêu thanh-nien cũng như chúng ta hồi nào, đang bị hãi-chùi-bí-mặt « Hanoi » lâm sao động, như dòn mắt huyền-ảo của người đẹp, nhìn ta, rồi cười.

Trên lõi hè, lõi lung... chúng ta nhìn thấy hồi-sinh lại những hình ảnh tươi-trẻ của đời chúng ta, ngày nay đã bị tháng năm và ưu tư đã đeo-đến muôn tảng sống bụi.

Tất cả đều có cái cười của chúng ta trước kia, cái cười rộn tan và cái nhìn, cái nhìn chẳng gợn buồn lo.

Lắc ngài ơi, có bao giờ các ngài nghĩ đến cái cười ấy, cái nhìn ấy, mà lòng thắt lại không ?

Tôi, tôi phải thú thật rằng có.

Lòng thắt lại bởi vì tôi nhớ rằng hồi tôi còn là một trò nhô, cá-xi-hội và già - đình chỉ nhủ tôi cố học để làm quan, chứ không biết bảo tôi rằng:

— Em ơi, cố học đi đã làm người.

Rồi thì đến khi thời-gian dài thông được cho tôi cái màn dày đặc của thành-

kiến, việc dò rủa dứt đi cho tôi sựi xích-của lèp-quần, tôi xứng-sốt nhận thấy rằng lời dâ-phi phao báo nhiều sinh-lực của tuổi thanh-xuân vào những việc làm cực kỳ ngu-ngốc của con vẹt.

Tôi tiếc ngẩn, tiếc ngo.

Vì dù ngay từ khi niên-thiểu, đã có một cái đư-luận sáng suốt đưa-dắt khuyễn-hướng của lòng tôi đến một lý-tưởng tươi-dẹp hơn cái iý-tưởng giật-mánh-bằng, khơi ngứa cho bần-nàng tôi đan những nhiệm-vụ cao-quý hơn cái nhiệm-vụ kiêm-cơm áo và danh-lợi, thì có lẽ ngày nay, đời tôi đã không... Nhưng thôi, nhắc tôi lầm chả nữa ! Tiếc thương cái quá-khứ nỗi không phải để cố tu ánh những điều làm lỗi cho tương lai là một việc làm tôi vô ích và hèn mat.

Hời ôi ! Tại lâm sao xã-hội này lại, chí coi nỗi tru-ông là những cái lõi đúc nén công-chức ?

Tại lâm sao cha mẹ chúng ta lại chỉ-nhìn Hanoi là một nơi thi-sản những cái lõi đúc nén những ông quan ?

Hời các bạn tre, kia hoa soan tây nở rực như hí vọng.

Nhin chung tiền-dứa, có bao giờ các bạn tự hỏi cái mục đích di-học của các bạn để làm gì không ?

Sung sướng cho tôi biết bao, nếu tôi biết được câu trả lời ấy. Bởi vì chung quanh câu trả lời ấy rồi dâ-sô xay-dựng tất cả những cái gì huyền-ocien mà người ta gọi là một đời người, và tất cả những cái gì linh-thiêng mà người ta gọi là ngày mai của đất nước.

Các bạn ơi, nếu có phải có một bà mẹ thiên-ján đã nhủ các bạn may-people me

thân yêu đã nhủ tôi khi tôi sắp bước chân về Hanoi để theo học. « Con ơi, các bạn hãy học đi để làm quan » thì các bạn hãy quay-xuống, hòn-bàn-tay người mà đã thương ta, nhưng chớ có nghe lời.

Bởi vì, nếu nghe lời thì đời các bạn sẽ cũng có bao nhiêu hối tiếc như cuộc đời của tôi đây. Vâ biết, bao nhiêu sinh-lực của những tháng năm tươi-tré sẽ bị phi phao dì vào những việc làm vô-ý-thức, nó dâ-lam-nhau lị-bao nhiêu mâm-lòng dang mọc khóe.

Các bạn muốn học để làm quan, làm thợ, làm thợ-kỹ, làm gì thì làm, nhưng trước nhất, các bạn hãy học để làm người.

Bô là lời một kẻ đi tu ước đã bị đau đớn vì một quan-niệm sai lầm nói với các bạn. Bô là tiếng kêu của sự sống mạnh-lịt và dây dûi nỗi thê-giác lo! người. Mô-đi tối cái thực hiện của bản-nature, người ta không thể đem thân cùn-tròn vào những mảnh-bằng.

Ih-vân-minh mà nước Pháp đã đem gieo-rắc, sang-dày không phải là để tạo nên-những con người máy, mà là để tạo nên-những con người bằng-giá, bằng-thi, có một đời sống tinh-thần-hanh-hoi để có dâ-dâm-lực di-tới cái chỗ di-tới của nhán-loại.

kiêm duyết bô

Lê văn-Trương

Éditions des dommages du Trung-Bac Tân-Vân  
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Vân  
56, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi  
Tirage...  
Copies...  
Cerise...  
Le GÉRANT : NGUYỄN - ĐOÀN - VƯỢNG

**1940 NIÊN KHÓA 1941**

**TRƯỜNG  
THĂNG-LONG**



**KHAI GIẢNG VÀO NGÀY  
2 SEPTEMBRE**

1<sup>o</sup> Ban Trung Học:  
lớp 4<sup>me</sup> secondaire:  
9 giờ 15. Tất cả các  
lớp khác: 7 giờ sáng

2<sup>o</sup> Ban Cao Đẳng  
Tiểu Học lớp 1<sup>st</sup>  
année: 7 giờ sáng.  
Những học sinh cũ  
được lên lớp phải  
có mặt tại trường  
hồi 7 giờ hay 9 giờ 15  
tùy theo lớp của mình  
học trò mới phải có  
mặt hồi 7 giờ sáng.

3<sup>o</sup> Ban Sơ Học:  
■ 7 giờ sáng ■

Nêu hồi thiê-lệ trường THĂNG LONG  
phố Bourret và Henri d'Orléans, HANOI  
Giáy nói: số 885

**RENTRÉE DES CLASSES  
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1940-1941**

**LE LUNDI**

**2 ■**

**SEPTEMBRE**

**■ 1940 ■**

**à 7 heures** pour  
les Cycles Primaire  
& Primaire Supé-  
rieur Indochinois

**à 9 heures** pour  
le Cycle Secondaire  
■ Métropolitain ■

**LYCÉUM Gia-Long**

**ENSEIGNEMENT SECOND. MÉTROPOLITAINE  
PRIMAIRE SUP. & PRIMAIRE INDOCHINOIS**

**Rue Julien Blanc — HANOI**  
**TÉLÉPHONE : N° 237**

