

DEPOT-LEGAL
• INDOCHINE •
N° A647





Những cái bẫy mạc lụng trùng trời

Bì cạnh những cái xa-hoa tráng lệ của thành-phố Hanoi, có một bọn trẻ con — nhện-lنم th dđ 14, 15 mè bênh nhất thi 7, 8 tuju — cùi múa sấu dán là lùi những cái hảng bì mặt, nào của Hanoi, chéng kêu nhanh ra là dùng.., Những cái xa-hoa tráng-lệ như chéng vâo mồi chúng, chúng không thèm hóng.

Chéng mài nhín những đám mây xanh tráng lừng lờ bay trên vòm trời.

Nhưng phò đồng đúc và vui chơi, chúng không thèm bước chân tới.

Chéng côn mài mè với bóng mát lá xanh của những cây cỏ-thụ minh mèc thèch như da tean.

Hanoi có những rộng sầu, không rông sầu liễn ra cho Hanoi một bợn thi-si U-hon. Bợn thi-si U-hon ấy dán vâo Hanoi trong múa sấu chén.

Nhưng bạn thi-si ấy dán vâo Hanoi không phải tìm tòi cho thơ mà là dâu tim .. ý cho lồng.

— Lao đói!

— Phục sinh mày, cám ở trên kia kia!

Thắng lớn quai chí thắng nhỏ một cái vòi sườn, rồi chỉ tay lên những cảnh chéng quái.

— Nhưng tau run chân rối. Mày giờ này là giở đội xếp hay đì.

— Thé cứ-dung dyc ra đây thi nó khói dán à? À, bụng muốn ăn, mà cùi lìn lại không muôn trào! Mày định chờ tau phò dung corm dán tận miệng coi mày nhe?

Mày hó lao di, chứ tau trào mài mệt làm ròi Từ trưa hôm qua đến giờ, tau đã có hót náo vâo bụn, đầu.

— Thiê thê lại cảng cắn phải trào

x dâu lén. Mày nhẹ, mày trào lén những cảnh nhô kia mới lây được nhiều. Chứ tau nặng thế này, trào lén đê cho nó gầy cha nó xuông ày à? Gây ch n, lôi ruột đê cho mày no bụng? Tao có phải là thằng ngôc dâu. Thôi, mày đã không muôn trào thì cứ.., dùng ăn. Tao có bắt buộc mà phải ăn đâu.

Thắng nhón nói xong lâm bội quay đi. Thắng bòi mếu máo chạy theo năm lại:

— Thó mày nhín lín! « cù-lit » hó tau.

Thắng lớn quay lại

— Ú, thi bợt biết diêm lâm. Cố mai lân nữa di. Cây hổ cát ở trên những cảnh ngon kia kia. Tao den bón cho bợt Cà cơc Đông xuon. It ra công được một hão. Chéng những corm anh thi era, lại cùi xao trau nữa. Nếu tau trào mà không sợ cành giài thì tau trào ngay. Mày bê khòng sao. Thủ cô di, thật thất chật hoi ống quần lại, không sầu rơi, dập cả thi chẳng ma nào múa nứa dâu

Nhưng có một điều mà ai cũng có thà biết là chéng đều mang dâu-niệu của Nghèo-nàn. Áo quần bao giờ cũng như cờ lông công, mít bao giờ cũng hòe hác và xanh bùn như là mùng tơi.

Và bắt cứ lúc nào, ta hỏi chúng: « Bâ án chura? », chúng đều lắc đầu.

Vì thế cho nên cùi múa sấu dán, ta thấy chúng lang thang vò ván ở dưới gốc cây như những thi-si đang dì tìm vân.

Hanoi có những rộng sầu. Những dảng sầu áy sán ra cho Hanoi một bợn thi-si t-hon.

Ông béo nực buông tờ báu, nhìn vào dia sáo bòi khói, nói một cách tin-tưởng vò ván con:

— Ai béo di trào sáu thi đừng gày chán à? Bóng kiếp!

Cái mực thời-sy vẫn tắt ày, mày ai

dã hiểu thấu cái nghĩa thê thảm vè sáu xua của nó. Vè mày ai dà hình-dung được lát cả những đoạn đường co cye nô dâ dura lô tré vò cùi kia từ dâu dồn gốc cây sầu.

Tren cảnh sáu cao chót vót, nhung.., bát cờm cheo lòi lóng như môt sự khiêu-khích. Nhưng trong khong-khí, cùi lòn vòn nhung tai ngón vòi dâu, lôi ruột.

Bùa tré dòi lòng chỉ nhin thay, nhung bát cờm, hoi liêu vòi tai-nagn.

Nếu tâi nâm những dứa tré ay lại, rồi ta ôn-tôn hoi lai-lịch chúng, thì sáu phân mười rùi mang chép chép vòi chép vòi quán vòi dâu.

Chéng ty dâu mọc ra, từ dâu mà dến dâ, chéng sinh sống bằng gi, chéng dùng... thi giờ thê nào, ngày mai chéng dịnh làm gi?

Chéng chéng cũng không biết. Mày giờ cũng lại khong biết nót.

Nhưng có một điều mà ai cũng có thà biết là chéng đều mang dâu-niệu của Nghèo-nàn. Áo quần bao giờ cũng như cờ lông công, mít bao giờ cũng hòe hác và xanh bùn như là mùng tơi.

Và bắt cứ lúc nào, ta hỏi chúng: « Bâ án chura? », chúng đều lắc đầu.

Vì thế cho nên cùi múa sấu dán, ta thấy chúng lang thang vò ván ở dưới gốc cây như những thi-si đang dì tìm vân.

Hanoi có những rộng sầu. Những dảng sầu áy sán ra cho Hanoi một bợn thi-si t-hon.

Ông béo nực buông tờ báu, nhìn vào dia sáo bòi khói, nói một cách tin-tưởng vò ván con:

— Ai béo di trào sáu thi đừng gày chán à? Bóng kiếp!

Và lango-lát cho thán!

Lê văn-Trương

TRONG NĂM 1940 CHẶNG ?

CUỘC ÂU-CHIẾN CÓ THÈ KẾT LIỄU

06/09/1940
TRUNG QUỐC
N° 2

Sau một hồi uê oải đê cho đổi bên dường-giéc, cuộc Âu-chiến lại mới bước vào một thời-ky kich-liết khác, đó là thời-ky quyết liệt giữa Anh và Đức, Ý. Thời kỳ này ta có thể cho là thời-ky đê dội nhất, quan hệ nhất vi kết quả cuộc tranh đấu giữa đế-quốc Anh và hai nước độc-lại Đức, Ý có thể coi là kết quả sau cùng của cuộc Âu-chiến này.

Cứ theo những linh-tiec trong hai tuần lễ nay thì ta có thể nói là cuộc đại tấn-công của phi-dóc tài trong trại Bâ-linh, La-mâ sang các đảo Anh-cát-lợi và các thuộc địa Anh & Đông phi đã bắt đầu. Từ hôm 8 aout đến nay Anh quốc là cải-dịch cho hàng ngàn chiếc phi-cơ Đức cùi lòp mập như những lán sóng dãy dội hàng ngày bay qua bê Manche, dội hàng tấn bom xuống các cửa bê, các thành-thị của nước Anh. Trận đánh phả lõi lao và dữ dội nhất của phi-quân dưới quyền thóng-tống phi-cơ Goering từ trước đến nay trên đất Anh có lẽ là cuộc đánh phá vùng Luân-dôn và lân-cận như trường Caydon cũng các miền trung yếu Tamise sây ra hôm 15 aout. Theo một tin Mỹ gửi đến cho hông « Transocean » của Đức và tin hằng Domes của Nhật thì có từ 2.000 đến 2.500 vòi phi-cơ phóng pháo và phi-cơ khu-truc Đức bay đến đánh các miền trọng yếu nhất trong nước Anh. Các phi-cơ Đức chia làm nhiều đoàn liên tiếp đánh phá khong ngót.

Nhiều phi-cơ Đức bay thấp chỉ cách mặt đất độ 50 thước để bắn cho dễ trúng đích, giữa lúc đó thi các phi-cơ khu-truc đánh nhau với phi-cơ Anh và tiếp đó lại có các phi-cơ phóng pháo, bay là xuồng đêm bom. Tất cả các nhà quan sát về quân-sự đều công-nhận là là cuộc không chiến lớn nhất từ xưa đến nay chưa từng có và so với cuộc không chiến này thì những cuộc không chiến khake ở Tây-ban-nha trước kia và ở Bồ, Pháp gần đây thực khong tham vào đâu chêng khác nhung trò chơi của tré con.

Về sự thiệt hại trong trận không chiến này thi mỗi tin nói mỗi khác ta không biết đâu là sự thật. Tin Đức, Ý thi nói nhiều cơ-quan quân sự, nhiều xuồng chế tạo binh-khí và nhiều nhà cửa ở Luân-dôn bị trúng bom tan nát hoặc phát-hoá, còn tin Anh thi lại nói là các cơ-quan quân-sự không bị thiệt hại gì mấy chỉ một ít nhà cửa bị cháy và một số người chết và bị thương. Anh lại nói là trong ngày hôm đó có đến 169 phi-cơ Đức bị hạ, Anh cũng bị hạ 27 chiếc. Ngoài ra, theo tin Anh, chỉ trong hai ngày mà Đức bị hạ đến 225 chiếc phi-cơ, còn kể từ 8 aout là ngày mà phi-cơ Đức luôn luôn sang đánh phả Anh cho đến 16 aout tất cả đã có 552 chiếc phi-cơ và 1000 phi-cơ Đức bị hạ, tinh binh phán mỗi ngày Đức hại 61 chiếc còn Anh chỉ bị hạ tất cả 163 chiếc và 175 phi-công.

Tin Đức cũng nói từ 8 aout đến 16 aout Anh bị hạ mất 505 chiếc phi-cơ, Đức cũng mất 129 chiếc. Giữa lúc phi-cơ Đức sang đánh Anh một cách dữ dội như thế thi quân Ý ở Đông-Phi cũng tiến công vào xứ Somalie thuộc Anh và sau khi chiếm được các hải-cảng, miền sa mạc, theo tin sau cũng đã chiếm được toàn xứ thuộc địa Anh và quân Anh đã phải rút lui. Báo Đức phê-bình cuộc thắng lợi của Ý cho là rất quan trọng vì từ đây quân Ý đã dâng trước quân-cảng Aden một pháo đài rất lớn của Anh và làm nguy cả con đường sang Ấn-dô. Việc này có lẽ làm giảm thanh thế của Anh ở Đông-Phi nhiều. Lại có tin quân Ý đã tập trung, ở biên-giới xứ Libye định tấn-công vào xứ Ai-cập nữa.

Đáp lại Đức và Ý đối phi-quân R.A.F. của Anh cũng rất hoạt-động và hàng ngày vẫn bay để đánh phá nhiều xuồng kỵ-nghệ chiến-tranh, nhiều nơi chửa dâu hõa, et-sang, các cơ-quan quân-sự cũng các thi-trấn lớn của Đức và Ý. Có tin phi-cơ Anh lại đến thăm cả kinh-thanh Bâ-linh.

(xem tiếp trang 23)

HAI ÔNG CHÁU GIẾT CHẾT 18 TRIỆU NGƯỜI

CHUA CHAC CHIEN TRANH DOI NAY TAN HAI SINH MANG HON DOI XUA

Các ngai hàn còn nhớ trong trận đại chiến ở bình nguyên Flanders tháng 5 tây mới rồi, quân Đức chết nằm ngổn ngang, đầy đường chật nội, nhưng đại-binh họ cứ tiến; từng đoàn xe thiết giáp đe cản lèn xác người mà đi. Người ta nói trên này Đức-quân từ thường có mẩy chục vạn, mà quân Đồng-minh lòn hại cũng nhiều.

Ấy, mới có một trận đã thấy tan hại sinh-mạng đến thế, huống chi còn phải kéo dài lâu ngày, thi đồng-xương và-dịnh sẽ cao ngất ngàn mẩy và quyền sô máu chưa biết sẽ dày tới bao nhiêu trang mà nói.

Đời càng văn-minh, khoa-học càng lấn tới mà mang chứng nào, thì những khì-giờ giết người bay ra càng nhiều, cảng mau, cảng dữ đội thêm chứng này. Với những khì-giờ ghen ấy, chiến tranh tất phải tàn hại sinh-mạng nhiều hơn trước bội phần.

Nhiều người vui lấy lý-do ấy mà tin chắc rằng chiến tranh đời này dò máu chết người hằng mẩy đói xua.

Kể về nguyên-tắc thì như thế đấy, nhưng đến thực-trang thì chưa chắc đúng.

Cứ nói cho phai, hễ đã có chiến tranh thì bao giờ mà chẳng chết người như rạ. Ngay từ lúc người ta chưa tìm ra thuốc súng, chưa biết phi cơ-tac-dan là cái quái gì, chỉ chơi nhau bằng cung tên giáo mác, cũng đã tàn sinh-hại mạng của nhau không phai là vừa.

Chẳng qua thời đại nào kỵ-cường ấy, người ta chịu khó so sánh theo nghĩa trọng-dối, khao-chung những trận đánh nhau thuở xưa có phần lại tai hại dữ hơn doi nay mà không ai ngờ!

Vì sao?

Vì ở đời này, phần nhiều cuộc giao chiến,

người ta chống chọi nhau bằng những lực lượng xấp xỉ tương đương, có hơn kém nhau cũng không mấy. Nếu một địch-quốc đưa ra những chiến-khi mới-là, tức thời nước đối-chiến phải tìm ra phương pháp công phá hay phòng ngừa được ngay. Nếu đời này có lâm khi-cu tân-phá ghê gớm, đến nỗi người tử-thương cũng phải vì đó mà tăng lên dữ dội, nhưng ta phải biết rằng đời nay nhờ có y-học tân-tới, có khoa mõ-xé rất tài, có những phương thuốc điều trị rất công-hiệu, người ta có thể cứu chữa được bao nhiêu chiến-sĩ bị thương trở nên lành mạnh. Không như cũ-thời, quân lính ra trận bị thương mà không dòi nỗi, hẫu hết bị bỏ rơi ở chiến trường, coi như đã chết. Thiếu gì người chưa thát chết mà bị chôn sống. Họ chết thế là chết oan. Cố đầu được sưng sướng như chiến-sĩ ngày nay, hơi bị thương một chút, tức thời có đội quân cứu-hộ khiêng về, để cho những nhà danh-y săn sóc.

Biết bao nhiêu trận huyết-chiến tàn hại có ghi chép trong lịch-sử Đông-Tây.

Trận đánh ở Annibal của người La-mã, trước Thiên-chúa giáng-sinh 216 năm, hai bên chỉ giao phong bằng giáo mác, thế mà trong vòng 10 giờ đồng hồ, 7 vạn quân La-mã chết nằm ngổn ngang ở trận-dịa.

Năm 1813, liên quân Đức-Nga đánh với Nã-phá-luân hoàng đế ở Leipzig — người ta gọi là trận dò máu nhiều nhất của thế kỷ 19 — trải 3 ngày giao chiến, chết 4 vạn quân Pháp và 6 vạn quân Đức-Nga. Trong ba ngày ấy, pháo-đội của Nã-phá-luân bắn cả thảy 95.000 phát súng đại-bác.

Một nhà nghiên cứu quân-sự đã chịu khó tì-mi so sánh, từ chiến-tuyến, binh-lực cho đến khí-cu và thời-gian, rồi nói rằng cõi-lai không có trận đánh nào chết nhiều người

bằng một trận đánh ở Saint-Privas hồi Pháp-Đức chiến tranh năm 1870. Đến nỗi những trận Nhật-Nga huyết chiến ở Mân-chau hồi 1904-1905, và thế giới đại-chiến 1914-18, cũng không co trận nào đánh ngắn và mau mà tru huyết thế.

Trận Saint Privas đánh ngày 18 tháng 8 năm 1870, hai bên giao phong ở mặt trận chưa đầy hai cây số và chỉ bắn nhau có một giờ, mà Pháp thiệt hại 13.200 mảng người, Đức chết 21.000 tướng-sĩ.

Kẽ thế thi những trận huyết chiến ở trong lịch-sử Tàu, nhất là hồi Đông-chu Liệt-quốc, như trận Vũ-an-quán nhà Tần hat thành Hàm-dan, chôn sống bốn năm vạn người một lúc, sánh lại cũng có thua xa.

Nói gi trận Âu-chiến 14-18, cả thảy 21 nước giao phong, chiến-tuyến dài 700 cây số, hàng mấy triệu binh-sĩ đánh nhau mỗi ngày, luôn trong 4 năm trường, ở dưới những cơn mưa bão gang-sắt, làm sao chẳng hại nhiều sinh-mạng cho được?

Người ta đã kê rõ thực số như sau đây:

Chết	4.998.771
Thường nặng	6.295.512
Thường nhẹ	14.002.039
Biệt-tịch	5.983.600

Chết vi dịch lệ bởi chiến tranh

mà ra 10.000.000

Những con số trên đây hình như chứng tỏ ra chiến tranh đời nay tai hại hơn đời xưa. Bốn năm binh-hỏa giết chết gần 5 triệu con người, còn những kẻ du què dò sống dò chết là chưa nói đến.

Tuy thế, đời xưa vẫn tai hại hơn, nếu người ta nhớ lại những trận của hai người Mông-cổ say máu là Thành-cát Tu-hân và Hốt-tất-Liệt.

Cách nay vài ký, chúng tôi đã có một bài thuật qua những cuộc chinh phục quật-cường của Thành-cát Tu-hân, nồi lén từ bắc cát Mông-cổ mà đánh giáp ba phần châu Á, diệt hơn 40 quốc-gia, tràn quá tung hoành một độ ở phía đông Âu-châu, kết quả thống trị hơn 500 triệu người. Ấy là vua Thái-tô nhà Nguyên.

Đều chiaу dịch-tòn là Hốt-tất-Liệt diệt được nhà Tống vào làm vua Trung-quốc, rồi cũng đánh dòng giáp bắc, sát phạt một lúc nữa.

Dò các ngài thử, đoán hai ông cháu nhà này đã sát hại bao nhiêu mạng người?

Chắc không ai đoán ra.

Nhưng xem con số của Trúc-sơn-sử (竹山史) thi ra ở thế kỷ 12, 13, người ta cũng đã bết làm thống-kỷ lưỡng: «Kẽ từ Thái-tô mồ đầu như Nguyên cho đến Thái-tô (tức Hốt-tất-Liệt) diệt Tống, sát hại 1 nghìn 8 trăm 47 vạn người có lẻ. Tính dùi của giống sả lang đến thế, còn có già già hơn được nữa.» (統計自太祖開元至世祖滅宗殺戮一千八百四十三萬有奇。豺狼之性安有極哉。)

Thế có ghê không? Hai ông cháu nhà này chinh-tru sát-luc có mẩy chục năm, tàn hại tới 18 triệu 47 vạn sinh-mạng người ta, thiết-tưởng cõi-lai chưa có nhà chinh-phục nào da sát cho bằng, và chắc hẳn chưa có trận chiến tranh nào dò máu chết người nhiều đến như vậy.

Nếu kè cả những cuộc tàn sát gọi là «dò thành», thi số nhân-mạng tôn-thương nhiều gấp hai mươi phai.

Những lúc Thành-cát đem binh-hỗn dò đánh suốt Á-Âu, biết bao thành trì nhân-dân đã bị đập bắng cách giết sach, dễn nỗi ngon cõi cũng không còn. Lại sau Hốt-tất-Liệt diệt Tống và dung binh ở phía đông nam đã có lè-dịnh, hẽ một thành nào chỉ bắn rã một mũi-tên, liền bị coi là kháng-cự, đến khi thành ấy bị bắn thì bao nhiêu quân-sĩ nhân-dân trong đó đều bị giết sạch, chẳng chừa một ai.

Còn số của Trúc-sơn-sử hẳn chí-tinh kè trong phạm vi Trung-quốc đấy thôi, chứ nếu tính luon những trâu Thành-cát chinh-phat từ Á sang Âu, thi số người bị hai ông cháu lão ta chém giết, đến 30 triệu người, hay là hơn nữa.

Chờ xem kết quả trận Âu-chiến này, sẽ giết hại bao nhiêu mạng người cả thảy.

X. Y. Z.



của HOÀNH - PHONG

Tập kỵ sú mà các bạn sắp đọc đây là của một bạn trẻ năng nát lòng yêu đất nước muốn cho thanh niên ta thấy những cái thù trong sự « Ra di » để thấu thải những cảm lận kỷ ở dưới những phong trào xã hội. Có biết giang sơn cõi ta của nước mình, người ta mới có thể quan niệm được cái công trình vĩ đại của người xưa, mà gắng công làm việc. Một người mà không trông thấy những cái đẹp của trời có bao giờ có thể thấy mọi cái thu sống ở đời, có bao giờ có thể yêu được người?

BAN có thấy không? Cuộc đời của chúng ta, ngày lại ngày, năm lại năm, đã bao lâu rồi chỉ bằng phẳng như mặt nước ao-tù...

Kiểm duyệt bô

Trên những thói quen ta chẳng cần phản-biệt là tốt hay xấu, chúng ta dồn những ngày hiu-quạnh, buồn-tênh, dù thịnh-thoảng trong chuỗi ngày ấy đã đi kèm vào những ngày vui, đùa, sôi-nổi. Song, những ngày vui chỉ là những ngày vui dội-trà, nó qua đi nhanh như một phút dien-cuồng, và càng làm bặt lén... cả một cuộc đời chán ngán.

Chúng ta hãy im-lặng nghe tháng ngày trời – trời mãi vào nơi vô-dịnh của thời-gian, và hãy dỗ cho lòng mình tự-do cảm-động, chúng ta sẽ thấy rõ cái bằng-phẳng vô-vị của cuộc đời mình.

Bây giờ phải làm sao?

Tôi muốn các bạn phải nhận, hay ít ra các bạn cũng phải cảm-thấy, trong muôn-một, cái chông rỗng buồn-tênh của cuộc đời.

Trên những lớp-quán, chúng ta đã tự giam mình vào những hoàn-cảnh tâm-thường mà chúng ta không biết.

Bạn sẽ bảo bạn đã miết-mài trong sự học,

trong sự hiên-biết những điều hay, bạn sẽ biết trong cái giá của người, cái đẹp của đời trước đã từ thời cổ thế yêu đời mà sống một cách mạnh mẽ, và phần đầu với những sự khôn-khan, trên đường đời duy nhất.

Chúng tôi mong rằng tập kỵ sú « Ra di » của bạn Hoành-Phong sẽ đến cho bạn trẻ chúng ta một sinh-lực mới, một tinh thần mới ở trong sự hân-muôn ra đi... để tìm lấy những sự cao cả cho tâm hồn.

T. B. C. N.

chính là tiếng kêu thương của lòng bạn nỗi lén trong chốc-lát, dè chừng với sự bằng-phẳng chán-trường của một cuộc đời giam hãm mãi ở một nơi.

Vì, học-hành ư? Thế nào bạn chả có lúc ban thấy những lý-luận ở trong sách là khô-khan, buồn-tê. Mẽ bạn vẫn thấy thế luon thi phải. Rồi tự-nhiên bạn thấy chán-nản, bạn thấy nán-nao ở trong lòng và bạn thấy muối.. không biết là muối gì.

Cái chán của bạn không phải là vô-có. Những lý-luận xuống của sách vở mãi dồn tri tuệ của bạn nhiều lắm, song nó có mãi dồn cái tính-nết của bạn không – cái tính-nết cần phải có của một người trong nước? Và sự học của bạn, ở xã-hội này, sẽ đưa bạn đến đâu; dể chở danh-vọng, hay chỉ là đến chở áo-tưởng?

Yêu-đương ư? Ở chỗ miết-mài say-dâm, sao bạn vẫn như chưa được vui lòng? Đã mấy lần rồi, vô-có, bạn viết thơ cự-tuyệt người yêu? Mà nào họ có làm gì đâu dể phải chịu

nhiều nỗi giận-hờn của bạn! Cũng dễ hiểu lắm: đời của bạn đã quá bình-thường, tình yêu của bạn cứ mãi một mực ở chỗ say-dâm, rồi cũng sẽ bình-thường như đời bạn: Những điều giận-hờn, chỉ là những cách dè trả thù sự hăng-phẳng, trong giam-cầm, của cuộc đời-vô-vị này...

Rút lại, ngày lại ngày, năm lại năm, bạn cứ chịu sống mãi ở một nơi, sống trong vại địa-hat, thi chính ở chỗ Siam-cầm đó bạn lại tự giam mình thêm một lần nữa.

Bây giờ chỉ có một cách là phải: « Ra di... ». Một thi-sĩ Pháp đã viết: « Ra di là chết di một tí » (có lẽ ở trong lòng).

Đối với thanh-niên Việt-Nam: Ra di... là cả một nguời sống...

Ra di, bạn sẽ có cái cảm-trưởng là thoát khỏi được – ôi, sung-sướng! – cái bằng-phẳng diệu-tàn của cuộc đời. Ra di, bạn sẽ thấy nỗi lén-mặt nước cái ao-tu của đời bạn, những sóng, gió bất ngờ mà bạn chưa từng biết...

Ra di là cả một con tàu dời bạn ở sân ga, trên con đường dài mới lá, là những tiếng còi-tu-xa lắc như thúc-giục bạn lên đường... Ra di là những câu nói ba-hoa của những người đi tiên-bạn, là những cái bắt tay thân-ái, là những lần mồi-soa bay lên trước gió như để chúc-đẹp cho cuộc viễn-du, và ra di...

cũng là những giọt nước mắt ám-thầm của những người yêu bạn khóc cuộc biệt-ly. Ra di... là tất cả.

Hai chữ « Ra di... » phải dè trong lòng bạn cũng như trong lòng tôi, một tiếng yang-dỗi, ngân-nga mãi mãi. Vì ra-di... sung-sướng lắm! Bạn hãy tưởng-tượng xem: Cả một vũ-trụ to rộng, biết bao nhiêu kỳ-công sáng tạo của thiên-nhiên, nào núi cao, nào biển rộng, nào những đầm-máy muôn nghìn sắc của những buổi chiều-tà, nào cả một giài rùng-xanh nằm dài trong bí-mật.., Bạn hãy tưởng-tượng xem: Cả một cuộc đời với bao nhiêu vẻ đẹp-ân-hìn của nhân-sinh, nào những câu cười lòn trong tiếng khóc, nào những sự vất-vả ám-thầm của một số người lam-lũ bên những sự bão-hoa, phỏng-dặng của một bầy người dác-thé, ngóng-cuồng... Vũ-trụ ấy, cuộc đời ấy, đang đợi bạn trên con đường dài. Bạn sẽ bị lôi cuốn trong những cái đẹp và cũng tận- ấy và bạn sẽ mang cá-nhân-ra mà rèn-luyện theo thiên-tinh-minh, trong chỗ hiền-biết liên-liếp. Và bạn hãy nhắc lại đi hai chữ « Ra di... », bạn đã thấy rồi tâm-hồn bạn như mở rộng ra để súc-tiếp với vũ-trụ; với cuộc đời.

Ra di... là cả một nguời văn, trong sự sống của xã-hội và trong sự sống của riêng mình.

Nếu bạn có một tâm-hồn thi-sĩ, thi, ra-di.., bạn sẽ tha hồ-biên-chép những cảnh





cái cảnh tăm-thường của một ái-tình bỗng-phẳng, thi, ra đi... ở chỗ xà xa, bạn sẽ thấy ở trong lòng' một diệu dàn mồi là cho khúc đàn ài-áí, nhở-nhung...

Ra đi là một sự đổi mới
tốt đẹp.

Ra đi ! Bạn phải ra đi.. dù chỉ trong một
vụ hè.

Chúng ta phải ra đi, hối các bạn thanh-niên !
để hầu giải di, trong muôn mót, cái buồn
ngầm-ngầm phủ trên cuộc đời bỗng-phẳng
của chúng ta...

Cái lối đi nghỉ mát ở các bãi biển hay ở các
chỗ núi cao, rất không thích-hop cho tâm
hồn thanh-niên, trong lúc này. Nghỉ-ngo !
Cuộc đời thường ngày của chúng ta chẳng
là một sự nghỉ-ngo ! buôn tè rỗi sao ? Vả lại,
bè vùnùi, chúng ta đã quên lầm rồi, sự dù
nghịch nám nào cũng như nám nào ở ngoài
bãi biển đã hầu thành một thời que i đáng
chán. Ở chỗ nghỉ-ngo, vò tinh hay hồn ý,
bạn đã định quên đi cuộc đời bỗng-phẳng
đã sống trong hoàn-cảnh bình thường.

Song, ban không quên được đâu ! Sự ống-kì
ngơi chỉ có hạn, chưa được mấy tuần trăng,
bạn đã lại phải trở về với cuộc đời bỗng-phẳng
kia rồi.

Vậy thi : nùi và bè, chúng ta hãy nhường
cho những đàn-bà, con trai.

Còn chúng ta, hối các bạn thanh-niên !
Chúng ta thì phải ra đi...

(xem tiếp trang 30)



tinh, mà bạn sẽ được sống hay là thấy ở-bên
minh. Bạn sẽ thấy ở chỗ phúc-lap của cuộc
đời, ở chỗ đẹp tuyệt-dối của thiên-nhiên,
những dấu đẽ mới là cho tâm-hồn nghệ-sĩ
của bạn. Và biết đâu bạn sẽ chẳng thấy được
một lý-tuồng, để phung-sự vân-chương bỗng
một lòng tin mà từ xưa đến nay bạn chưa
từng có.

Tôi mong như thế lầm. Và, nếu bạn muốn
là một nhà học-giá sau này, hoặc là một nhà
buôn, một nhà kí-ngré thi, ra đi .. chính là
một cơ-hội để bạn khảo-sát phong-lục, nhân-
tinh và là một cơ-hội để bạn học khôn và
kinh-niệm.

Nhưng, sự thực là hiện giờ, những lý-luân
xuống ở trong sách đã đẽ bạn, nám lịt nám,
bỗng-hoàng trước những sự thực bất-trắc của
cuộc đời. Bạn đã biếu, biết những gì trong
sách vở ? Cuộc đời của bạn thê nào cũng phải
có một đoạn « Ra đi... ». Vì ra đi.., bạn sẽ
trực-iếp với sự sống thực của vũ-trụ, của
cuộc đời. Ở trường học đời, bạn sẽ không
thấy chán-nán như ở trường học chữ, mà ở
đây người ta đã cố mà dồn tri-luệ ban bằng
những lý-luân khô-khan. Muốn có một tinh-
nết cần phải có của một
người trong nước, bạn phải
ra đi.., để biếu, biết, để ma-
luyện tâm-tinh cho thích-
hợp với hoàn-cảnh xã-hội.
Có thể, nhờ ở cái học trong
sách một phần và nhờ từng trải một phần,
đôi bạn họ chăng mới có ý-nghĩa...

Và, tôi không quên cái tâm-sự của bạn đâu !
Trong địa-hạt yêu-thương, nếu bạn đã chán

'THO' ĐU'Ô'NG

Nỗi lòng chinh-phụ
(Xuân khuê)

của Thôi-dao-Dung
Dục tiễn « nghỉ xuân » lỵ

欲 剪 宜 春 字
Xuân hàn nhập tiên-dao

春 寒 入 前 刀
Liên-diring tại hữ xít

遼 陽 在 何 處
Mac vong ký chinh bao

莫 翁 寄 奇 袍
Dịch nghĩa:

Vừa tan eát chử « nghỉ xuân »,
Hơi xuân lạnh thấu kéo cầm buốt tay.

Lieu dương ôi chồn nào đây,
Xin dừng mong đợi gửi ngay áo bào.

Ý thơ: Tả cảnh buồn tẻ của một chính
phụ, gặp buốt tiết xuân giá lạnh, thường
chiều phải nằm sưởi gối tuyết ôi sa
trường, muôn may ngay áo gửi cho chồng
để tỏ tình thương nhớ. Trước hết định
cắt hai chữ « nghỉ xuân » trong ngò, bao
những tết lành thê vào áo để thay lời
chúc, nhưng khi giở áo, lạnh phổi ngắt tay,
lòng nghĩ vẫn vờ, thương nhớ qua bồng
đôi ra hồn dỗi: Hãy cứ đeo cho mà rét,
ai bảo cứ đì, ai mà không vè, cảnh chan
đun gối chை, nói anh lùng cõi riêng
ai. Liêu dương thâm thẳm phong giới,
chờ vò, mang gai này gửi áo. Muốn được
ấm áp, tự phi sogn tro vè vướn cù, cùng
nhau mà ấp vai kẽ.

của Trương-trong-Tô

Niều-niều thành-biên liêu

易 离 城 邊 柳
Thanh thanh mạch thương lang

青 青 陌 上 桑
Đe lung vong thái-diệp

提 笠 忘 揣 叶
Tác da móng Ngu-duong

昨 夜 夢 鳯 洋
Dịch nghĩa:

Bên thành dâng liên thướt tha,
Đâu xanh um-tot tỏa ra đầy dâng.

Vân vò mang dỗ về không,
Ngu-duong to-trưởng nỗi lòng đêm qua.

Ý thơ: Tả cảnh một chính-phụ trong lúc
vắng chồng ngoại già, dù vẫn làm cái việc
hằng ngày mang dỗ đi hái dầu chán tay.
Nhưng khi qua bên thành, thấy dòng liêu
gấp tiết xuân đang thướt tha đón gió, đổi
cảnh sinh tình, tình cảm vờ vắn, rồi quên
cả hái dỗ, mang dỗ về không, nghĩ đến
giác mộng đêm qua như để đèn lặn Ngưu
đương cùng chàng gấp mặt, vui vẻ biết
chứng nào.

Cung oán
của Lý Bạch

Ngoc gai sinh bach-lo
玉 珠 生 白 露

Da cui xam la miel
夜 久 侵 罗 露

Khuc ha thuy-tinh-diem
却 下 水 晶 露

Linh-lung vong thu nguyet
玲 琦 望 秋 月

Dịch nghĩa:

Đứng trên thềm ngoo sương sa,
Tát chán lạnh thấu đêm ra khuya rồi.

Buông rém toan ngủ di thôi,
Thấy giang sáng lại bồi hồi nhìn

Ý thơ: Tả một cung nữ đều đẽo
vợ vân ở thềm cung mang chờ vua đến.
Chờ mãi cho tới lúc đêm khuya sương
xuống vẫn chẳng thấy gì, tuyet vong buồng
rém toan di ngủ, nhưng thấy giang sáng
như lại có tia hì vong, ngủ dậy nhìn giang.

Khuê oán
của Lưu-võ-Tích

Chau bac lung han nguyet
珠 露 篓 塞 月

Sa-ong boi hiem dang
紗 窓 背 晚 燈

Da tai can thuong le
夜 来 巾 上 涼

Nhat ban thi xuuan bang
一 半 是 春 水

Dịch nghĩa:

Rèm chau giang anh thấu qua,
Đến chong suối sáng song sa mập mờ.

Đêm qua khán thâm lè thura,
Nửa dâ thành vắng bấy giờ chừa tan.

Ý thơ: Tả cảnh gái vắng chồng, đêm
khuya giang lạnh dàn dọc không ngủ.
đen tháp thầu đêm, nhưng giờ lê trào ra
thẩm vót trên khán, vì đêm xuân gió lạnh,
một nửa đã đong lại thành vắng. SỐ-BÀO



Duới bóng thần vê-nú'

NHỎ AI CÔ ĐẸP, CÔ GIÒN ?

Tờ Trung-Bắc Chủ-nhật kỵ rồi vừa rẽ... khôi
ngày chủ nhật thi Cô-Lý liền nhận được một
harc thư của một nhà thi-sĩ gửi đến để công-kích
bài Giai-nhân và Thi-sĩ của Cô-Lý.

À quên, nói rằng công-kích Cô-Lý thi cũng
không đúng hẳn, nói rằng công-kích gai-nhân
thì đúng hơn. Mà nói rằng công-kích cái... chỗ
« Thời buổi này, gai-nhân chỉ nặng rơ với tôi
tiền » thi đúng lắm lắm.

Tuy rằng sự công-kích đó nó cũng một giuộc
với cái lối quẳng-cái của các bà, cõ : « Sao em
không yêu anh dí ? Anh là người dèng yên kâm »,
nhưng vì xé thấu nó cũng chưa dùng một đồi
nhẫn sự thực như cái lối : « đã gọi là thuốc chữa
bệnh... ho thi thò nào nó cũng chữa được chát
ít bệnh ho » nên Cô-Lý liền cho dăng nó lên đê
gái... cái hận lung của những thi-sĩ chí vì là
thi-sĩ mà phải ôm hận đòi đòi...

Lại vì nghĩ gai-nhân chẳng những cần
phải phung-sự bằng nước hoa, tía lá, vàng ngọc,
phấn sáp y... sức khỏe, mà đôi khi lại còn cần
phải phung-sự bằng vải-hà-chân-lý nữa thi gai-nhân
mới khôi mang tieng là thứ hoa hãi
đường có sắc mà không hương.

Cô-Lý cho dăng bức thư, nhưng trước đó một vài
đoạn vi thi-sĩ quá nóng, đậm kích-liệt. Trước đó,
vi sự rằng gai-nhân cõ giận mà không hedge thi
những lời bộc-bép của thi-sĩ chẳng cũng ương
lầm du. Loài người, biếm thay những kẽ cõ dù
can-dảm dè nghe những sự thực rää... lòng !
Trong số gai-nhân, sự dò lại càng biếm lầm
lầm.

Cô-Lý,
Trung-Bắc Chủ-Nhật,
Hanoi,

... Tôi tưởng nếu có hàng người mà gai-nhân
phải mang ơn nhất và yu nhất là bọn thi-sĩ
chóng tôi. Ai dã gáu cái đẹp một cách thiết tha ?
Ai dã là cho th ên-hìn thấy cái đẹp của gai-

nhân ? Ai dã làm cho mọi người biết sắc đẹp là
vật báu nhất ô trên đời ?

Ai đã biết đem vi cái nhìn của gai-nhân với lán
thu-thùy ? Ai dã làm cho mọi người nhận thấy
rằng dáng di của người đẹp là một cái gì thưốt
thu như liêu rũ, uyên chuyền như beo vòn ?

Chắc không phải là bọn « cóc vang » sau khi đã
được thoa-mẩn canh qai-nhân lén nám quay lo
ra... kéo gỗ, rồi nhều cõ nước miệng, nước mõm
ra gõi.

Chắc không phải là những con chó giúp « két »
bạc có thò nóni đưọc câu :

— Hoa hãi-dương của ta còn ngái ngù dãy u ?

Những người biết thường-thức cái đẹp một
cách thanh-lịch và ý-nhi phải là thi-sĩ hay là
những người có tên-hon thi-sĩ. Ngaoi những
hàng người cao-quý áy ra thi hoan là một sự say
mê thô tục như con chó chạy theo... những thứ
do dày, hay như con meo nhảy lên doppers nhũng
miếng thịt ma thai. Thêm khái thi chàng húc đầu
vào, chờ nào cõ biếc hưởng vị gi đúu.

Thế cho nên thưa xưa đê có một gai-nhân thổi
ra :

Một đêm quán-tử nằm kẽ,
Còn hồn thảng ngõc võ về quanh rãm.
Và chỉ có thi-sĩ mới biết yêu :
Mỹ-nhân cõn, hoa dây phong,
Mỹ-nhân di rồi phong bò không.
Bên giường mán loan cuồn cát đõ.
Đến nay ba năm, hương còn nồng.

Cô-Lý xem xõ sách-lết dâng thấy cái lối
phụng thờ sắc đẹp của con người tao-nhã nõ khác
xa với lối phụng thờ cõi võ-phu.

Một ông vua hung-quốc, ván võ toàn tai như
vua Hán, đem rắc hoa sen văng ra khắp điện
rồng, rồi truyền cho người yêu di qua. Nhà vua
đang say vua ngâm, rồi bồi bài thôi ra :

— Bộ bộ sinh liên hoa,

Còn một ông vua vong-quốc và ngó muội như
vua nhà Chu thì đem sẽ lựa cho người yêu nghe.

Cô-Lý đã thấy chưa ?

Gai-nhân mà thiếu thi-sĩ thi gai-nhân còn là
gi? Chỉ là những epe thật không hon.

Gai-nhân mà không có những Lý-thái-Bach,
Bach-eu-Di, Nguyễn-Du, Tân-Đá, Lamartine,
Alfred de Musset... thi gai-nhân chỉ là những cái
xác mà sinh ra dê thói nát như những cái xác mà
khác.

Bởi cái đẹp của gai-nhân một đỗi lần dâng được
cái may mắn con mắt khác-phân của nhà thi-sĩ
nhìn đến, nên gai-nhân mới thành ra bắt-lứ.

Ngày nay, nõi đến Duong-Quý-Phi,胎 sao la
còn bõi hay sura ? có phải tại Lý-thái Bach dâ
ca tung sác dẹp của nàng epe báy bài Thanh
Binh-Dien.

Văn-tưởng y thường, hoa-tưởng dụng,
Xuân-phong phat hạm, lộ hoa núng.

Và tại sao nhắc đến cái chết thê-thám của nàng
ta còn dung nước mắt ? Có phải tại Bach-Cü dâ
vì thương tiếc cái đẹp của nàng mà làm
ra bài Trường-hận-ca ?

Thiên-tưởng địa cửu hồn thời lận,
Thứ hận niên vui tựa vui tự kỷ.

Cái do lót mình nõ là cái gi ? Chẳng qua là thù
või đượm... mõ-hõi, ẩy thế mà chí vi trong khi
ca-tung cái tết-tháo của một gai-nhân, một thi-sĩ
đã dựng đèn nõ mà nõ vặt biến ra thành một
thú gi của tên-nã rát xứng đáng để giữ những
báu vật ô trên đời :

Quân tri thiếp hứa phu,
Tặng thiếp song minh-châu,
Cẩm quỳn chiên minh ý,
Hệ tại hồng là nhu.
« Chàng hay em có chồng rồi,
« Yên em chàng tảng lòng đõi ngoe lanh.
« Văn vương, những cảm mối tình,
« Em dạo trong áo lót minh mẫu sen. »

Xem qua thế thi biếc ai tim ra sác dẹp, và sác
đep phải on ai ? Või ai là người biết yêu hơn cả ?

Bây giờ thời buồi ăn, uống và mặc, gai-nhân
đi nặng ng với... tái tiền, cái đõ chỉ tại gai-nhân
đã đổi, chứ có phải tại thi-sĩ chúng tôi vẫn
või đâu ?

P. C. C.
CÔ - LÝ

(I) Tác giả: Tenzay Tich. Lời dịch: của Ngô-tai-T

Xua Quán Ven Đường

THÂN LÀ CO' QUAN TRONG-YẾU

Trong bộ máy sinh-dục, thân là một-co-quan
trong-yếu. Nếu như thân tang bị bệnh lết-nhiên sụ
sinh-dục sõi trở ngại.

Những bệnh về thân phát ra chứng trạng thế nào ?
Nhe thi mói mót, ú tai, đau lung mót gân, kém ăn,
kém ngủ, thân thê m ôi mót, tiêu tiêu nồng đì, nồng
thi hoạt-hoa, linh-khi không bền, nồng nứa thi
đường-sụp bất chí.

Những bệnh về thân chẳng những chỉ làm cho
người ta mất đường sinh-dục, có khi nó còn khiến
cho người ta giàm tuổi thọ nữa.

Nhưng mà chữa các bệnh của thân tang không
phải là sự dễ dàng. Biết bao nhiêu người hàng năm
uống toàn những vị bõ thận, rút lại vẫn không thấy
công-hiệu.

Áy là tại người ta chỉ biết bõ thận dương mà
không biết bõ thận huyết.

Phải nhớ nhở rằng: Thiên-tạng cũng như các tạng
khác, cần dù huyết-dịch để nuôi tuoi, thi mói có
thể cường-tráng. Bồ-thận mà không bồ-thận huyết
cũng như đèn da-hết dầu sáp tắt, không rót dầu
tuoi, mà chia khêu nõi tên, dù nõi đõi được vui giày
sau rồi cũng tắt.

BỒ THẬN HUYẾT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀN
số 25 của nhà thuốc Lộc Hà là 1 thứ thuốc bồ-thận
huyết-dịch để sinh dương-khi dâng được
phòng theo phương pháp cụ Tróng-trong Cảnh đối
vua Hán Vũ đê mi chế ra, vi vậy công hiệu rất mau
chóng, hiện da chifa được nhiều người, và hiện nay
chỉ có thu c này mới extra được bệnh của thận-tang
giá mỗi hộp 1 \$50, uống 3 ngày (thuốc viên máy).

SÁN-SƠ-MÍT, giun

Bệnh Sán-sơ mit mót mắc uống một hộp **BẠCH**
THON TRUNG LINH DƯỢC số 28, lâu năm uống 2
hộp, cam-don trong 2 giờ sẽ di ra con sán giài 12
thước tay rồi khói hán. Ngai nảo muốn thi-nghiêm
mời lão báu hiếu uống thuốc ngõi đagi 2 giờ co ráhết
sán mới phái giài tên, nếu không ra hết sán, bắn
hiếu đền thán một đồng nõa, giài hộp \$0.60.
Còn như người nào có sán kim, hoặc co giun chí
TRUNG TÍCH TÂN 8 giá \$0.10 người lõn 3 phon
trê con 1 phon là ra hết, không phải tay.

BỘ TRUNG TIỀU BỘC HOÀN chifa bệnh đau đai giãy
và bệnh đau bụng kinh-niên nhẹ 2 hộp nặng 6 hộp là
không khói giài lại tiền, giài hộp \$0.50.
Thứ tư và mandat dê M. Ngô-ván Lan chủ nhà thuốc

LỘC - HÀ

N. 14, PHÓ HÀNG BẠC — HANOI

(trước cửa treo con dao cũn)

Đại-lý: Hải-Phòng, Phúc-Yến, Phúc-Thọ, Uông-né
Hữu Mai-Linh, Hồ-Binh, Lâm-Khê, Tông-Quy-Lực
và các nơi treo con dao cũn đều có bán —

HAI XU CHẤT TRẦU

MẶT TRÁI ĐỜI của NGỌC-THỎ

Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH

Tối ấy Thu di chơi mát về tối
nhà thì vợ Thu vừa cãi nhau với
bà mẹ chồng xong. Nghĩ vợ
thuật lại việc xảy ra, Thu hầm
hầm, bước nặng thình thịch
sang bên phòng khách chỗ bà
mẹ ngồi, nghiêm rống mà rằng:

— Bà có ý làm cho Nô đến chết
phải khéng?

Nỗi đoạn Thu cỏi áo ngoài
quẳng ra ghê reo mình đánh
thỉnh xuống chiếc sập gỗ, cầm
thẳng cẳng như người chết rồi,
thỉnh thoảng lại thở dài thườn
thượt, và nghiêm rống kẽm két...

Bà Phán, mẹ Thu, không nói
nặng gì, ngắt nhìn bức ảnh
phóng đại bén thận ông Phán
treo trên tường, và... hai hàng
lệ từ chày qua cắp má rǎn
reo... Chỗng phải lẩn này là
lẩn đầu, mà từ một năm nay, từ
lúc ông Phán tạ thế, cái cảnh
gia-dinh nhà bà đang vui vẻ, đầy
bạnh phách, được người đời
thêm muôn, bỗng thành ra một
cảnh địa ngục cho bà! Bà cảm
rằng chịu bao nỗi đắng say, chus
sốt, cũng do lòng thuong, lòng
yêu đứa con một là Thu kia!

Thực vậy, trong vòng hơn một
năm nay, các bạn hữu gặp mặt
bà Phán, ai ai cũng phải sững
sốt mà kêu:

— Sao bà chồng già thế?

Sao? Chỉ một mình bà Phán
nặng ngán biết! Người ta ngạc
nhận hỏi chau:

Cảnh ngộ như bà Phán thực
la sung sướng, ai chẳng thèm
muốn, này con cháu đóng-dan,
tiễn cả lại săi, vậy thi còn lo
phiếu nỗi gi?

Lò phiêu nỗi gi? Càng chỉ một
minh bà ngâm ngán biết lấy.
Kết hôn cùng ông Phán từ lúc
mới 16 tuổi đầu, hắt lưng buộc
bung, chung lo gánh vac bà
chồng cho tới khi ông Phán về
hưu trí, thi tài sản chẳng lấy gì
làm то tất lâm nhưng cũng được
hai tòa nhà tây ở Hanoi, một tòa
nhà gác và ba chục mầu ruộng
ở nhà quê. Người di làm việc
nhà nước, thiết tuồng lúc về
hưu it ai được như thê!

Thu là con một, lấy vợ dã 7, 8
năm nay, nhỏ trót con trai, con
gái được lối 4 đứa, ngày ngày
quất quít bên bà nội. Cái cảnh
gia-dinh như thế ai chẳng bảo
rằng sung sướng? Mac có thể sung
sướng thực, nếu Thu là người
không quen thuộc mà có con
gái đều được cái hòn hanh vợ
chồng ông Phán săn sóc, hỏi
han đến că.

Thế rồi Thu lấy vợ. Đám cưới
ấy tất phải linh-dinh, cái đó
không cần phải kể lại. Thế rồi
Thu dã con! Nhưng Thu vẫn lẩn
quẩn trong nhà, chưa hề được
tiếp xúc với đời. Trước hết tái
học không có, không thể cảng
đảng nói công việc gì. Sau nữa
tuy Thu dã có vợ, có con rồi,
nhưng ông Phán, bà Phán đã
quen cái lẻ săn sóc, nâng niu
Thu từ bao lâu, nèn vẫn coi Thu
như đứa trẻ lên bâ, không muốn
rời mình ra nửa phút. Ở cái thời
đại quay cuồng này, biết bao
nhieu là dien dang so hoi no àn
nấp chờ đợi Thu ở ngoài, vợ
chồng ông Phán khi nào dám
rời cửa con qui-hàu áy ra? Vâ
lại nhà có thiếu ăn, thiếu mặc
gi mà phải đi cho Thu bón ba,

ngang súc trê con Thò-nbì-ký,
nên cứ chăn chờ mãi chẳng
muốn rời con ra, lại thêm cái
roi mây của ông thầy, sự chung
đụng của trẻ con khác, biết bao
nhieu cái sự hối cho một người
mẹ có chỉ một con đó. Thành ra
Thu chỉ học chơi qua loa biết
đại khái thôi, và trong nhà cũng
đi dắt, thưa ăn. Cố cần phải cho
Thu di tìm việc kiếm ăn đâu mà
phải hao tâm hao lực học hành?

Việc ify vợ cho Thu là một
công việc tôi quan trọng trong
dời vợ chồng ông Phán. Thu
mới 16 tuổi đầu, mà vợ chồng
ông Phán dã hắt ngáp ngáp đám
nay, lại dồn dồn đám khác. Các
chỗ quen thuộc, và nhiều nơi
không quen thuộc mà có con
gái đều được cái hòn hanh vợ
chồng ông Phán săn sóc, hỏi
han đến că.

Thế rồi Thu lấy vợ. Đám cưới
ấy tất phải linh-dinh, cái đó
không cần phải kể lại. Thế rồi
Thu dã con! Nhưng Thu vẫn lẩn
quẩn trong nhà, chưa hề được
tiếp xúc với đời. Trước hết tái
học không có, không thể cảng
đảng nói công việc gì. Sau nữa
tuy Thu dã có vợ, có con rồi,
nhưng ông Phán, bà Phán đã
quen cái lẻ săn sóc, nâng niu
Thu từ bao lâu, nèn vẫn coi Thu
như đứa trẻ lên bâ, không muốn
rời mình ra nửa phút. Ở cái thời
đại quay cuồng này, biết bao
nhieu là dien dang so hoi no àn
nấp chờ đợi Thu ở ngoài, vợ
chồng ông Phán khi nào dám
rời cửa con qui-hàu áy ra? Vâ
lại nhà có thiếu ăn, thiếu mặc
gi mà phải đi cho Thu bón ba,

khó nhọc. Đó là một điều lầm
lỗi, ngày bà Phán dã gây ra cái
nhân thi ngày nay phải chịu lấy
cái quả vậy!

Kip tới nǎm ngoái, một gia
đinh đang đồng vui như thế,
bỗng ông Phán bị bệnh mà
từ trần. Giờ thì bà Phán chỉ còn
tròng cậy vào con nứa thoi, dè
qua cái tuồi già. Bà dã thường
dứa con được vợ chồng bà tận
tụt nuôi náng ấy, ngày nay dã
khôn lòn, sê trả lại cho bà
những ngày ấm vui, mà trước
kia bà dã phải tốn phi.

Nhung vợ Thu
nặng nặc quyết
đòi ra ngoài
doanh nghiệp,
lại nghỉ ngơi
trong chiếc tú
sát dụng những
ván tư, ván khé,
thò-trach, cho
đến giấy biến lai
tiền họ kia, bà
Phán còn giấu
nhieu tiền bạc
lâm. Vì thế mà
gia-dinh đang
yên vui, bỗng
thành ra một
cảnh địa ngục
bà Phán ở cùng
con cháu mà
chẳng khác chi
giữa kẻ cùa thủ,
nhất trong một
năm trời nay!

Ba năm sau. Vợ chồng Thu dã
ra ngoài doanh nghiệp. Là vi
bà Phán không chịu được nỗi
ura phiền, dã từ bỏ cái thế giới
này mà sang cái thế giới khác
theo ông Phán. Khi bà Phán thở
hoi cuối cùng, cả hai vợ chồng
đã cùng một lời thương
sót:

— Họa chảng từ đây mới rộng
cảng bay nhầy được!

Thì vợ chồng Thu từ đó ha
hô bay nhầy thực. Họa dã không
có, thức cũng lại không nết,

nên cả hai vợ chồng tuy một
lòng hăng hái muốn đạt được
tới đích, mà bước ra đời lần
dần, bở ngõ, hêt vấp phải sự
thất bại này, đến sự thất bại
kia.

Trước thi còn mấy chục mǎu
ruộng ở nhà quê dồi chả, sau
dến nỗi hai tòa nhà ở tỉnh. Cái
cái của Thu luôn luôn quay
cuồng vè những sự thua lỗ, và
những sự tim kiêm phương kế
để cứu vãn lại tình thế...

Rồi một bửa trời mưa. Thu
ngồi thư ở nhà một người bạn,

— Bác Tân đó ư? Hôm nay
di làm xe tải lại gấp món hàng
nên mới sang như thế chứ gi?

Người kéo xe tên là Tân kia,
sia hôi đồng xu ra bàn, vừa gör
ký mieng chả vào trong mảnh lá
chuối, vừa đáp:

— Nào có bông lộc gì đâu, đây
là mua cho bà cháu. Thời thi
cụ còn sống ngày nào sút cháu
được bao nhiêu, cố kiêm mieng
ngon, lành đề cu xo, may mai
cu ăn xôi rồi, thi dù có vảng
cùng chẳng mới được cụ. Mâ
lúc ấy cháu dù
sang giàu muốn
có mè cẩn g
chẳng sao co
dược.

Một câu nói
mộc mạc, thành
thực, ấy, bỗng
như có cái sức
mạnh thiêng
liêng vô hình,
chiếu sáng lòa
cả cái óc tôi
mù của Thu.
Chàng té mè,
như người vừa
uống ngum rượu
cực mạnh, trong
óc chàng hình
như một con
dường mới mè,
sáng quang rực
rỡ làm cho chàng
mắt quáng, lão dáo do đùa chẳng
dám bước vào... Ô trên con
đường sáng lạn kia, bao nhiêu
cái đau cục vụ chồng chàng
đã gây ra cho bà Phán trong
một năm trời, lúc đó hình như
viết thành những hàng chữ ón,
tóm thuật lại hết không thiếu
một việc gì...

Chỗng tay vào thành ghế trảng
kỷ, trong lúc bén ngoài trời ô
tối, Thu hông thấy vật g bóng
hồi hôi từ từ chảy qua hai gò má!
—

NGỌC THỎ



Duối mắt chúng tôi

Từ việc tổ chức thanh niên đến việc bài trừ bệnh nghiện rượu

Trong bài diễn văn đọc vào máy truyền thanh vừa rồi của Thủ-chefs Pétain quốc-rưởng Pháp có nói đến các phương pháp bài trừ rượu Pháp ngày nay và những công cuộc chí lực lâu dài đã thực-hành ở Pháp. Trong những công cuộc cải-cách đó ta nên chú ý nhất đến việc tổ-chức thanh-niên, việc cải-cách nêu học-chinh và việc bài-trừ nạn nghiện rượu trong nước Pháp.

Vì theo các điều-kiện định-kiến, nước Pháp phải giải binh cả yê-thúy, lục, không-quân vì đó mà các thanh-niên Pháp ngày nay dần-tuổi ra đều quên sau khi bị giải binh sẽ không có công việc gì với nhiều người phải sa vào cảnh thất-nghiệp.

Quân đội Pháp trước kia hàng năm thu dụng biết bao là thanh-niên trưởng thành, đối với hàng vạn thanh-niên nay thành vô nghê-nghịp đó, chính-phủ phải tìm cách thu dụng ngay. Vì thế mà chính-phủ Pháp mới lập ra những đoàn thanh-niên để dùng số 80.000 thanh-niên về lớp thứ nhất năm 1940 và lớp thứ nhì năm 1939. Những đoàn thanh-niên này có người trống nom chỉ huy sẽ chung sống ở giữa gởi mỗi năm 6 tháng để làm nòng cống-vệ có chí lực chung cho nước nhà. Ngoài các thanh-niên này lại luyện tập về thân thể và tinh-thần. Mục đích vien tổ-chức các đoàn thanh-niên này không phải là để luyện tập về võ bị mà cui cốt để luyện về

tinh-thần và đạo-đức trước khi họ ra đời. Báo « Le Temps » phê bình về công cuộc tổ-chức thanh niên đã viết: « Phải cho sự hành-dộng của thanh-niên có mục-dich vọng, tướng của họ có giới-hạn và tâm-hồn của họ có một tuyệt-dịch ». Tưởng đó là sự cần-thết nhất cho thanh-niên vậy.

Ngoài việc tổ-chức thanh-niên chính-phủ Pháp lại sán-sóc đến việc cải-cách nêu học-chinh cho thêm thi-thực và việc trừ nạn nghiện rượu ở Pháp, chính-phủ cũng đem thi-hành ngay ở xứ này thi sẽ là một sự may-mắn cho thanh-niên Việt-nam vậy.

Còn ở Đông-dương và các thuộc-dịa khác của Pháp thi bảo giờ nhau: phương pháp đó mới thi-hanh?

Thanh-niên Việt-nam ta hiện nay một phần đông cũng vi-sau khi từ giã trường học thành ra và nghệ-nghịp nêu mới bị sa vào -anh-thất-vọng và truy-lạc ghê-gớm. Ta đã thấy ở xứ này biết bao hanh-niên trong lúc đương thời đang lê phái hãi, sot sắng mà trái lại chǐ vì không có sinh-kẽ hoặc vì những sự thất-vọng còn con mà thành ra người éy mỷ, như nhuc-mắt hêt nhuê khi cùa tuổi thanh-niên.

Rồi vi đó mà nhiều người sinh ra cần-dời mo-móng hoặc những kẻ có tiền thi sa vào sự chơi-bời, nhuc-dục, vào cảnh nghiện ngập.

Thật chí có kẻ mới từ 20 đến 25 tuổi mà đã nhu những ông

già yếu-ớt. Thật là một cảnh tượng rất đáng buồn và rất nguy hiểm cho nòi giống ta vậy.

Nguyên nhân cái thời bệnh này cũng chỉ là tài-dời sống của thanh-niên ta không có chủ-dịch không có hy-vọng.

Còn về nạn nghiện rượu thì hình như đối với xã-hội này không phải là một cái hố lớn nhưng cũng không phải là không nguy-hiểm.

Từ thày-thi đến thòn què-dâu dàn số rượu tiêu-thụ càng càng nhiều càng mạnh-thêm, nhất là các thứ rượu ở xứ này lại giá rẻ ai cũng có thể mua dùng được.

Chúng tôi mong rằng những phương-pháp tổ-chức những thanh-niên và sáu lệnh trù-nan nghiện-rượu ở Pháp, chính-phủ cũng đem thi-hanh ngay ở xứ này thi sẽ là một sự may-mắn cho thanh-niên Việt-nam vậy.

Sư bà Ngach chùa Yên-lae chỉ kém bà Quan Âm thi Kính có một bậc

Một câu chuyện — lại chuyện nhà sư — đã làm cho dư luận các chốn thiên-môn xứ Bắc và hội Phật-giáo Bắc-kỳ rõ sòi nòi là chuyện sư Hà-thị Ngach năm nay xuân-xanh mới độ 32, 33 tuổi, người trông bồ bịch xinh-xắn (dung-như lời tâu của các bạn đồng-nghịp hàng-nay) đã thụ thai và đến kỳ mãn-nuyệt khai-hoa, đã phát-hổ để tân-nam dùng-sản ở nhà thương-tinh-lý tỉnh Hưng-yên.

Thực là người tu hành có khác, sư bà Hà-thi Ngach thực ra có-một. Sư bà sinh nòi đã xong, sư bà khai-dứa con gái bà vòi cho ra đời không phải là không có bõ mà đà là con tên P.Th.

Chắc trong lúc trú-trại chùa làng Yên-lae, phu Khoái-chân, sư bà một người xuất-gia từ

năm lén-sáu-tuổi không những đã có lòng chán lu-lai còn là người rất có đức-dộ, từ-lâm, nên lúc bà nâm-durasan sái nhà thương, các tiều, vãi và ni-cô đều đến châm-nom, săn-sóc và có vě kinh-căn một câu « Bach su bà... hai câu « Bach su bà ». Lại còn một hành-dộng nữa của sư bà Ngach cũng rất là có ý nghĩa: sau khi sinh nòi mẹ tròn con vuông rồi sư bà chỉ các tiều, vãi lại ung dung theo duỗi viেt-ta hành, còn đưa con gái vi-bỗ nó không nhận-nên sú-bà đã gởi lại bà đõi-hè ai xin thì cho!

Nghe chuyện này, những người mồ-dạo Phật rất xôn-xao, bàn-bàn về cùi-chí của sư bà Ngach. Người ta đã ché-sú-bà sao đã tu hành mà vẫn chưa diết-dục, vẫn còn-có-chứa-và-sinh con.

Kiêm duyệt bồ

Ngày xưa bà thi-Kính cũng nhân là có con, lại nuôi cả con thè mà vẫn giếc-long-tu-hanh và lúc chết vẫn được thành-dức Quan Âm hiện-nay trong các chùa chiền dâng-dức-tượng và thờ-phụ vao với đức-Thích-Ca và cả-bộ-chân-lú-khác.

Dẫu ngày nay theo trong chuyện thi bà thi-Kính đã bị con thi-Mẫu-vụ cáo, mắc-cái-oan-tay rồi nén-lúc bị đem ra tra-tóm bà vì từ-tâm-phái-nhận-liên.

Nhưng đối với sư bà Ngach ta cũng có thể nói là sư bà đã bị tên Th. kia quyến-dữ làm cho sư bà phải tạm-sa-dầm vào bể-dục-tinh, chử-nó-sú-bà có tội-gì-dẫu và cũng không-phạm-giới của nhà-Phật.

Đáng-lỗi-sau-khi đã-con, sư bà Ngach có-việc đem-con-về-chùa

nuôi-nàng-như bà Quan Âm thi Kính-trước-kia-mới-phải.

Sư bà Hà-thi-Ngach có-kém thi-Kính là chỉ-kém ở chỗ-dó!

Gia-lúc-này

những-ai-viết-báo

tường-nên-cần-thận!

Vừa-rồi-cá: bạn-dồng-nghịp trong-Nam-có-dâng-tin-về-một-thing-ông-bị-truy-tố-về-một tội-bất-ngờ-như-thế-cũng-đã-đòi-cho-cách-nhà-làm-báo-bí-là-giữa-lúc-này-luat-pháp-dối-với-thing-thông-tin-nghiên-trang-là-thế-nao. Đó-thực-là-một-hai-hay-cho-những-hàn-dòng-nghịp-thường-hay-có-lối « phỏng-dại »-những-tin-nhỏ-thành-những-tin-quan-hé, đẽ-cho-háo-chạy-thêm-dược-lít-số-hoặc-tặng-những-tin-vui-chỉ-có-trong-đó-thing-đang.

Trước-tòa-M.Faget-dã-khai-là-vi-uốn-dung-dâng-dung-sự-thực-theo-những-việc-cuối-cùng

dã-sẩy-ra-nên-ông-mới-chứa-thì giờ-trong-tiếng-dòng-tu.

Lợi-sự-benh-vực-cho-bị-cáo-cũng-nói-là-việc-sứa-dòi-dòi-chí-quân-hệ-về-meo-chữ-Pháp-chứ-không-có-gi-là-bại-cá.

Tuy-trong-vụ-này-ông-chủ

nhiệm-báo « Opinion »,-được-tòa-ha-cho-trắng-an-nhưng-chỉ-một-thing-ông-bị-truy-tố-về-một-tội-bất-ngờ-như-thế-cũng-đã-đòi-cho-cách-nhà-làm-báo-bí-là-giữa-lúc-này-luat-pháp-dối-với-thing-thông-tin-nghiên-trang-là-thế-nao. Đó-thực-là-một-hai-hay-cho-những-hàn-dòng-nghịp-thường-hay-có-lối « phỏng-dại »-những-tin-nhỏ-thành-những-tin-quan-hé, đẽ-cho-háo-chạy-thêm-dược-lít-số-hoặc-tặng-những-tin-vui-chỉ-có-trong-đó-thing-đang.

Các-bạn-viết-báo-lại-càng-nên-cần-thận-về-việc-dùng-thì-giờ-trong-cách-chứ-dòng-tu! T.

**Các ngài sẽ thấy
mặt me và khoan
khoái...**

**sau khi uống
một chén chè
DONG-LUONG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÁNH
là
các thứ chè nội hóa
ngon đã có tiếng
giá rẻ mỹ thuật**

DONG-LUONG
Số 12 HÀNG-NGANG-HANOI

Lô Tu Hồng

Của HỒNG-PHONG
Tranh vẽ của MANH-QUÝNH
(Tiếp theo)

XXI

Một vài việc làm tò ra người có thủ-doạn chẳng vừa

Một đoạn trên kia, đã bày ra cô Tu-Hồng là nhà buôn-bán có thủ-doạn khôn-ngoan quỷ-quýt rai-thé nǎo.

Đây, một vài việc làm, một vài dật-sự, tùy theo trí nhớ và kiến-văn góp được, để các ngài thêm rõ ít nhiều cạnh khéo của đời-người dân bà nǎy, đã được tiếng nhất-thời là *Nữ trung hào女中豪*.

Cứu một người khỏi ở tù vì cù Trạng-Trinh

Ngoài-vòng buôn-bán, cô Tu quảng-giao với nhiều giới-tay nam trọng yếu. Cô lầm-cứu ngõ thâm-nghiêm, không phải ai muốn ra vào cũng đượce, có đến bối-cử giờ nào, nó tự mở cửa.

Nhiều người có việc, chạy đến cầu-cạnh có lò toao-ván-dụng cho. Vì họ biết có mát-tay chạy việc, rộng-giao thiệp, có thanh-thể, nhiều hy-vọng tài-thắng.

Rồi thi-kiện-tụng, công-danh, họ-phúc-hồ-bán, việc gì cũng có người ta đến gõ cửa nhà cô.

Má-thật, lầm-người nhở cô giáp đỡ xong việc.

Thầy-phó-tổng Ngoc-lü ở Hanam bị liên-can vào một việc ăn-cướp, dâng-lẽ vừa mất-chức vừa ở tù, cô di kêu-tâu đàm cho thầy được khỏi tù lại được tự-mình từ-dịch.

Kiêm-duyết bộ

Đại khái mý-việc lật-vặt như thế, cô chỉ-làm-on lý-tieng, chả khảng-dỏi-càng. Cố-lẽ vi-nè-sự-chủ là người đồng-quận. Nhưng có xoi-bầm với những việc mưu-vọng-to-lát và khô-khán, như việc công-danh bồ-bán chẳng hạn.

Xuýt nứa bị một ông kỵ-sư bắn chết

Sau khi quan-tư G. vè Tây (1903), cô Tu ở độc-hàm-dâu đượce một đờ. Mắt-xanh chẳng đè ai vào, ý-chứng còn doi-kém-giai-tế, vì lúc này ruột-rông của cô căng-thẳng lâm-rồi, có thể tự lấy-chồng-hơn là chờ-chồng-lấy.

Vào khoảng đầu năm 1905, do một ông tay-quesn-giới-thiệu, cô lầm-bạn với một vị kỵ-sư chuyên-khoa kiến-trúc, mới ở Âu-châu sang đượce ít-lâu.

Một hôm dà néun hai con chim, cô vừa lấy-chồng, vừa lấy đượce người cho mình có tru-gọi là để giúp đỡ giấy-má sô-sách; nhất là mình đang buôa-bán to-lớn, không thiếu gì kè-cị-nghị đón-nom.

Thật, tân-lang giúp-ich ho cô Tu không phả là lì.

Vừa gặp-lúc cô mua đượce một khu đất ở phố Phù-Doân, gần với trại-của-cu Quận-Hoàng, chính-ông kỵ-sư trồ-lài-về-kieu, rồi-lại-dứng-rõ đốc-công, xây-dung-lên đêng-dây-nhà-bà-lăng-quay-mặt-về-dương Richaud đê-chợ-tay-thue.

Đồng-thời làm-nên-tòn nhà ở ngô-Hội-vũ trên miêng đất-rất-rất và có-về nguy-nga so với-thứ-thời.

Cuối năm 1906, nhà-này khánh-thành, ông bà-tư-phố Cửa-Đông-dẹp-về-ở đây.

Nhưng mà nhà-mới quên-cúng-thờ-thần-hay sao không-biết, qua-năm 1907, hai người tự-nhiên gây ra nhiều-chuyện xung-khắc-về-inkhinh và quyền-lợi. Không-mấy ngày không-diễn một tần-kịch-xô-xát-cãi-có-nhau-dao-dé.

-Bến-nỗi-cô Tu không-chịu đượce, phải bỏ-nhà-dao-tồn-vào-Huế-tranh-mại; ông kỵ-sư không-biết là-hà-dám-di-dau.

Trong-chuyen-xung-dot này-tất-có-nguyên-nhan-quan-hệ, hay-những-khúc-nhô-bi-mật.

Mỗi người hàn-một-thuyết.

Có người bảo-rằng tại-cô Tu nhà-mình hay «cầm-súng» iua-tuần-trên cái-dẫu-bói-của-lang-

quân, khiêng-lang-quân phả-i ghen-phát-cáu, kêu-dòng-cá-gia-dinh.

Có người, nói-ông kỵ-sư đã-góp-công-lao-rất-nhiều-trong-cuộc-doanh-nghiệp-của-cô Tu càng/ngày-càng-phát-thêm. Nhất-là việc-tạo-lập-dãy-nhà-chín-ngân-bà-lăng-ở-phố-Richaud, không-nhưng-ông-về-kieu-đốc-công-mà-thôi, hình-như-có-bỗ-vốn-chung-phân-nao. Mà-ông-cá-tin, chẳng-làm-giấy-tờ-gi, cứ-dễ-cô Tu đứng-tên-hoàn-toàn-lâm-chủ, nay-có-giờ-mặt-sao đó, khiến-ông-phải-tiếc-ting-tếc-của, gây-nên-bất-hòa-ở-giữa-hai-người.

Dé-thường cái-thuyết sau-có-lẽ-dáng.

Chẳng-thể, thi-sao-cô Tu trước-khi-tranh-mặt-vào-Huế, lại-khéo-sắp-dặt-cần-thận-và-lâng-lâng-ra-xin-tòn-án-thi-chứng-cho-minh-làm-giấy-tờ-dùng-luat, giao-tất-cứu-nhà-có-ngoại-định-cho-ông-cụ-thân-sinh-và-cậu-em-giai-con-người-dì-ghe, úc-nàu-dânh-nhó, -việc-xong-dầu-dây-rồi-mới-dập-tàu-lai-kinh.

Sau-khi-cô Tu-di-rồi, ông kỵ-sư-dò-bết-như-thể, càng-giận-dãy-gan-úu-mặt, mau-mau-dọn-cá-ruong-hóm-vật-dụng-của-minh-ra-ở-trại-Hanoi-Hôtel, không-thể-lui-tới-nhà-ngo-Hội-vũ-nữa. Nhưng-ông-vẫn-rinh-hóm-nhà-cô Tu-về, ông-sẽ-dễn-nói-chuyện-một-phen.

Hơn-một-tháng-sau, cô Tu-mới-về-Hà-nội, nhưng-tối-ngày-chỉ-năm-rú-rú-trong-một-gian-phòng-kín-trên-gác, không-thò-mặt-xuống-dưới, không-thể-khách, cũng-không-dám-bước-chân-ra-khỏi-cửa-di-dau. Vì-cô-biết-ông kỵ-sư-bản-tinh-hung-tuy-lâm.

Quá-nhiên-một-hôm, vào-khoảng-bốn-năm-giờ-chiều, ông-trèo-còng-vào, một-tay-cầm-súng-lục-hầm-hù, một-tay-xác-rầm-rầm, định-phá-cửa-dưới-nhà-dè-lèng-trên-gác-tim-cho-kỳ-duc-y-cô-Tu.

Gia-nhân-sợ-chạy-tán-loạn.

Ông-cụ-phó-cụu -bởi-này-rồi-mới-sắp-dượce-Hàn-lâm-Thị-độc -dang-thơ-thần-xem-bo-ngoai-vườn, với-vàng-chay-vào-ôm-chặt-lýng-ngang-lưng-ông-kỵ-sư, không-còn-bết-sợ-nguy-hiểm-là-gì-và-mặc-dầu-sắc-ý-của-lão-già-dâng-ngoai-tuổi-cố-hi-khá-xa.

Cũng-may-ông kỵ-sư-dâng-bởi-còn-nóng-tu-biết-minh-cần-khi-giới-dột-nhập-nhân-gia-thể-này-là-cô-lỗi, nên-ông-quảng-khẩu-sáng-dì. Bấy-giờ-cụ-phó-cụu-mới-buông-ông-ra-và-cô-Tu-mới-dám-ra-dứng-trên-ban-công-nói-chỗ-xuống.

Hai-người-xi-xô-tieng-tay-một-lát, thi-ông-kỵ-sư-nhất-lý-khâu-sáng, ung-dung-dì-ra.

Hộ-dâm-diéng-và-nói-chuyen-với-nhau-lúc-nhưng-gi, người-ngoại-cuộc-không-si-dượce

rõ. Chỉ-biết-là-mấy-hôm-sau-việc-ra-dến-lòi-án-hòm-giải. Kết-quả, cô Tu phai-nlop-tai-lòi-sau-ngân-dồng-bạc, dè-trả-công-kho-éng-kỵ-sư-dâ-về-kieu-và-tróng-coi-làm-nhà-cho-cô-bấy-lâu. Thế-rồi-ông-từ-giá-Hanoi-vào-làm-trong-Nam-kỳ. Cô Tu-mới-dượce-yêu-tri-buôn-bán-làm-án, không-phai-trốn-tránh-lòi-ngoai-gi-đi.

Cầu-danh-cho-bố, và-mua-dồ-có-về-bán

Chính-lúc-cô-vào-Huế-tranh-mặt-ông kỵ-sư-là-lúc-muru-cầu-công-danh-chút-dính-cho-ông-bố-gia-hà-lòng. Thì-rồi-những-hạng-con-buôn-lòi-họ-không-chịu-dẽ-tròi-quay-một-thời-giờ-nào-mà-không-khéo-lợi-dụng.

Nhờ-cuộc-vận-dộng-trong-thời-kỳ-này, mà-sang-năm-1908, ông-phó-cụu-dượce-dặc-cách-thưởng-thụ-Hàn-lâm-Thị-độc.

Hơn-một-tháng-trường-ở-kinh, giao-biệt-‘őn-hao-chắc-không-phải-lì, cô Tu-nghỉ-cách-gõ-võn-lại: mua-dồ-có-về-bán.

Là-gi-thú-huồn-này-mua-một-hán-trăm.

Chuyễn-về, cô-chỗ-theo-máy-xe-đò-cô-dânsuru-tâm-dược-ở-kinh, nào-ām-chén-há-dâns, nào-đòn, châu, dopic-binh, bảy-chật-hai-phong-khách-lón-trong-nhà-ngo-Hội-vũ. Tiếng-là-bày-choi, nhưng-các-quan-khách-tay-nam-lại-xem, thícch-món-nhó-má-t-được-giá-hời-thi-chú-nhân-hán-nay.

Một-cái-thông-men-chàm, cao-1-thước-20-phân-ti, rộng-huởc-6, châm-bát-tiền, hán-dượce-500-dồng. Cố-dò-lợ-cao-độ-8-tắc, môt-cái-châm-ly-thiết-Quái, môt-cái-Hà-tiến-Cô, gập-một-người-Tàu-thicly-ý-nài-mua-với-giá-700-dồng-mà-chủ-nhà-còn-làm-bộ-chura-muôn-bán.

Nhà-cô-nhô-tieng-nhiều-dò-cô-Hà-thênh.

Luôn-12-năm-bán-hết-hai-phần-ba, còn-lại-một-phần-nữa, sau-năm-1921, chủ-nhà-quy-doi-đòi, người-ta-dem-bán-ở-Tâm-lâu-với-giá-rất-rẻ.

Cười-vợ-cho-anh-chồng-cũ

Trong-lúc-cô Tu-trèo-lên-thang-giầu-có-hết-hực-này-là-hết-hực-kia-và-kết-tieng-trong-xâ-hội-ăn-chơi-hoa-lé, thi-người-chí-về-con-truong-doanh-thuong-truc-ly-chó-cô-này-nào, darglang-thang-như-thằng-đom-doi-ở-bến-tàu-Haiphong.

Hầu-các-ngài-doan-ngay-rx-cub-Hồng, không-en-phai-suuy-nghị.

Nhung-chú-Hồng-dâ-võ-ný-tròo-di-kia-mà?

Đáng-lẽ-một-người-khá-h-trú-phạm-lôi-mà-bi-trực-xuất-cánh-ngoại, bay-buôn-bán-võ-ný-mâ-bô-tròn-dì, không-dượce-phun-minh, nêu-truong-hop-chá-Hồng-thì-không-t-ở-quá-xô-Dông-dương

này nữa. Có kẻ lâm liều dời bắc tên họ cẩn
cưỡi rồng trả trộm mỏ sang, cùi lát lùy cảnh-sát
tán-dào cũng khám phá ra được. Nhưng ở thời
kỷ báu chục năm trước, việc trộm coi ngoái-
kiểu, nhà nước Bảo-hộ mới nhất-so iờ chử,
chưa nghiêm-nhặt chu-dảo như bây giờ. Thành
ra chủ Hồng lại sang Hải-phòng lùn nào không
bi-phien-nhiều gì cả. Nhất là chủ có mạo-
xưng là người hàn-xú mà không sỉ dám ngó,
như cất mè cái đuôi chuột lồng thòng sau
lưng đì, vì chủ nói tiếng annam lâu cà lăm, các
người đã rõ.

Hôm ấy, đầu năm 1906, có Tư xuống Hải-phòng
thương thuyết và ký hợp đồng với một hãng
tây về vụ hàn gao hắp, nhân tiện ra bến tàu
để tiễn chân một ông nhân tình về Pháp.

Bỗng dung cõi giết này minh, khi thấy một
chú khách đang đứng ấp ủng eo-lí dời tòng
thảng than xuống tàu, tuy áo quần kiết cầu
bắn thiêu, nhưng mà mải mũi binh dạng sao
giống chủ Hồng như dac.

Quá thị chủ Hồng.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ, thời thi lỗi hàn huyền,
chuyện xa gần, thiếu dấu.

Thiր, sau lúc ở Hải-phòng trốn về quê nhà,
có chút ít ruộng đất lõng-ghiệp, chủ doan mai
cho người ta được mấy trăm bạc đem lên
Phúc-châu mở hiệu. Nhưng chỉ được ít lâu,
lại buôn thua lỗ, tông sập hồn lึง. Chủ
phải lén bêu dồi rét ở Phúc-nhân, đã hai ba
phép định quyền sinh mà không chết.

Mav gặp người bạn cũ là ông chú hiếu Hằng-
hòa & Phòng vở thăm nhà ai P.u.-châu, thấy
tinh cảnh chủ Hồng nghèo đói nên thương, bèn
đem chủ trở sang Phòng, cho đứng trong coi
chan-than của hiệu ở bến tàu. Mỗi khi có
tầu bến an thanh thì phải đứng ấp đón phu dài-
tải. Chủ sang làm công việc ấy đã hai tám nay.

Thật sự, chủ vẫn biết tiếng có Tư đã làm
nên giàu có sang trọng, nhưng ngãlị theo minh,
nên không dám lén la thăm hỏi.

Có Tư lóng lòng về nghĩa cũ tinh xá, không
nợ tròng thấy cố-nhân truy-lac, niêm uỷ irao
tay cho cau mý chue bạc, bảo sám hành trang
hôm nay lên Hanoi chơi.

Tuần lê sau, chủ Hồng lên.

Có Tư tiếp dài từ tết, cho chủ mòn tiền về cuối
một chí vụ 5-năm, rồi lại cấp vốn cho hai vợ
chồng buôn bán.

Lúc này có Tư đang làm bạn với ông ký-sự
kiến-trúc và giài tòa nhà ở ngõ Hội-y.và-xong,

Về sau, vợ
chồng chủ Hồng
sinh-hạ hai đứa
con trai mồm
mím, dễ thương.
Hàng năm, hai
người lại dẫn
con về Hanoi Ở
choi trong nhà
cô Tư ít ngày.
Cô quý hóa hai
đứa bé, thường
gởi quà bánh và
may quần áo
cho.

Nói nỗi đì cho
rồi, tại sau chủ
Hồng già yếu, đem cả vợ con về
Tàu, có Tư tặng cho vài trăm bạc
lèm lò phi.

« Một mẹ tay đổi với anh
chồng cũ như thế, kẽ.cũng
hậu-tình », ấy là tiếng khen của
những người đồng thời hiết
rõ chuyện này.

Sau bối đê Hán-lâm, tối cha
nuôi Tuân-phủ

Một đoạn trên đã nói, hồi năm
1911, ông thâu-sinh ra có Tư, tức là cu hàn Thị-độc - mà
nhà danh-sự Trần-túu-Binh đã
khéo gõ góm đổi bà chừ à hàn
ey lớn n với e của bà to n -
qua đời ở Thành-thị. Cố Tư
mới được bà Tuân-phủ hưu tri
Nguyễn Nhã ở làng Moc về tận
Hà-nam làm e để-chú long-
trong.

Sau đám ma bối đê rồi, có tư xin làm con nuôi cu
tuôn Nhã.

Cái đời si hoạn của ông cu này cũng là: từ
chân thảng là xuất thân mà leo mãi dần ngồi đường
quan mót tinh.

Nguyễn là con nhà nghèo, ông cày cấy được làm
một chác lịc-si để kiêm ăn. Tịch-si tức là nở nho,
làn phu giấy má cho các thầy thông, thầy đe. Năm
Tu-đốc 16, được bộ chén thảng-lại huyện Phù-xuyên
lì lán, thảng đê-lại huyện Tho-xuong, huyện sở-lại
Hanoi.

Không hiểu vì có công lao gì, hay chỉ nhờ lúc quốc-
gia da-sư, năm Đồng-khánh nguyên-niên, chính thầy
đê-lại Tho-xuong được lên thực-thự tri-huyện
huyện ấy,



Ông sửa san
lại chùa Đồng-
quang - tức
chùa ở Thái-hà
bảy giờ - và bắc
hơn ba vạn ngồi
mộ vô-chủ ở
hòn - thàn h
Hanoi dem v
an-táng ở nghĩa
địa, bên chùa
Đồng - quang.
Việc phúc đức
ấy đưa ông lên
chức án-sát H
anoi hai ba năm
saу.

Qua triều
Thành-thái, có
công tiếu - trú
loan Ván-
thân, bắt được
Lanh-Trinh ở
Bắc-ninh và
chiều dụ nhiều
bộ-hà Ván-thân
ra thú.

Nhà công ấy,
năm Thành-thái
16 được thăng
chức tuần-phủ
Bắc-giang, sau 2
năm thăng lồng-
đô huu tri.

Sinh-binh làm
quan có tiếng
thanh-liêm,
không thừa thời
làng giàu nhau ai,
cho nên lúc về huu Ở Moc, nghèo rớt mồng toé.
Người ta nói có Tư Hồng cầm lồng lùi tết của ông
về Hánam đê-chú cho thán-phu minh mà không
chiu nhận lèi là gíhet (theo thường lệ, bao nhiêu
đô bái lèi trong tigram của nhà tang, đều về phần quan
đê-chú được lấy, ngoài ra, còn phải tạ một số iền),
nên khi đám tang vừa xong, có đưa cả cậu em giài
cùng về làng Moc, bái yết từ đường nhà ông tuân và
lạy ông, xin nhận làm con nuôi.

Từ đây, có châm nom sự sống của ông nghĩa-phụ
rất tử-tết. Tuần nào có công thăng xe ngựa từ Hanoi về
đến dinh Hội-xuân làng Moc, đem vật-thực về cho
ông tuân và cấp đường tiền bạc luồn luồn.

Năm vở đê Liêm-mię, nước trán ngập cùi một vùng
Hà-dông cho đến ô cho Dừa. Cố Tư các-có, đem của
nhà một chiếc xe xanh đậm và một chiếc elan lùn

đồng thật to, đê thă làm thuyền, vào Moc đón
cha nuôi ra Hanoi chạy lụt.

Lúc trời ra, gặp nước xoáy mạnh, chật đồng cù
quay tròn, tên gia-dinh không sao hầm được,
phò mặc trôi theo giòng nước. Hai bố con nuôi
ngồi trên chén đồng ấy. Miệng có Tư nào có vua
gi, kêu cứu rầm trời mà không ai ra cứu. May
phú lùm sao, chật đồng trôi đến ngã tư Sô thi
vường vào cái cọc, có Tư và ông tuân Nhã mới
thoát chết.

Nhưng nước đánh trôi mất hòn sác của ông.

Cách mấy năm sau, ông ta thế, có nghĩa-nữ
lâm lě an-táng rất to và thủ-chế ba năm, coi
phu hổ tuột vậy.

(Còn nữa)

HỒNG-PHONG

Các hiệu sách, các nhà buôn ở Bắc-ky nên chú ý

XUỐNG LÀM ĐỒ CHƠI MẠNH - QUỲNH

mới thành lập tại làng Bình-bắng Bắc ninh

Giam đốc: QUÂN LÝ:
NGÔ-MẠNH-QUỲNH NGUYỄN PHÚ-CẨM

BỒ CHƠI MỚI KIỀU MẠNH-QUỲNH

Lần đầu tiên xưởng chế tạo các đồ chơi mới xuất
hiện tại đây - Từ nay các bậc phụ huynh sỹ yêu tri
đểng các con em mình đã có những thứ đồ chơi
mới, đẹp, hiện vien và nhất là bồ lich cho tri óc của chúng

BỒ CHƠI MẠNH-QUỲNH

Sẽ đem lại nhiều sự vui thích và giúp ích cho tri
sáng kiến của các trẻ em, sẽ là một sự tết lộ trong
kỹ nghệ lanh lòn đồ chơi - Các bậc phụ huynh biết sán
sóc đến sự giáo dục các con em bao giờ cũng lựa
chọn cần thận một thứ đồ chơi khi đêng mua chò
giảng, vì đồ chơi rất có ảnh hưởng đến nết-hồng
giáo-dục - Các trẻ em muốn tròn nén thảo xác hoạt-
động, có óc tim thì sáng kiến, hay giải trí bằng
những đồ chơi Mạnh-quỳnh.

Và dịp lễ Trung-thu, lễ Noel và lễ Ngũ-đán sắp
mùa, các hiệu sách các nhà buôn muốn mua buôn, xem
mùa đồ chơi, xin viết thư ngay cho:

M. NGÔ - MẠNH - QUỲNH

86 - Bd Henri d'Orléans - HANOI

Dòng tiền

VAN-LICH

của LAN-KHAI — tranh vẽ của NGUYỄN-HUỲNH

Ngày xưa, có một anh lái buôn giàu xú, tên gọi là Vạn-Lịch.

Nghè dời, một khi trong tay đã sắn đồng tiền, người ta hay nghĩ đến sự đổi thay. Và, cái mà Vạn-Lịch tinh thay trước nhất lại chính là vợ anh, người vợ mộc-mạc, tay anh từ lúc anh còn cơ hàn, người vợ chỉ có đặc-một tội: hói xấu.

Cái rắp-tâm của Vạn-Lịch chỉ còn chờ một cơ hội.

Tùi đây, dịp may đã đến.

Nguyễn một buổi chiều đông, thiyen Vạn-Lịch đỗ lại ở bên một đám lau già mọc lan xuồng lối nước, sương mù nhẹ tỏa trên mặt sông. Vạn-Lịch ngồi tĩnh số trong thuyền. Chị vợ cùm cui và chiếc áo bông đong khoang lái. Bỗng tiếng nước động lõm bõm làm chị ta ngừng đầu: một người đàn ông gầy còm, trần truồng, dương lom khom đánh giậm. Một con gò lạnh thoảng vào khoang thuyền. Vợ Vạn-Lịch rung mình. Một ý nghĩ bí hiết thoát nảy ra trong óc chị: người đàn ông nghèn khò kia chịu sao nỗi với rét mướt, một khi chính chị còn lạnh thênh xuong dù đã mặc bao nhiêu là áo mền, áo dup.

Trong lúc người đàn bà đang thương kia kêu trời gọi đất để

tô nỗi oan thi chử lái buôn lõm-lím cười thầm với cái hình ảnh một con kỵ-nữ yèo đương hiện mơ-hồ trước mắt.

Giận chêng đèn bạc, người đàn bà, sau khi đã khóc hả nỗi oán-hờn, cười nhạt và bảo anh chàng đánh giậm đương ngồi xô ro, như một kẻ yô-tinh phạm phải tội thái-ác:

— Nay bác, việc xảy ra, bác đừng buôn. Tôi đã hiểu ý chồng tôi muốn truy lùng đòi nợ từ lâu. Cái việc tôi cho bác áo chí là một cô đê hồn làm loai ý riêng mà thôi. Ta có nghĩ ngợi buồn-rầu cũng vô ích. Nhưng, bây giờ, cơ sự đã đến thế này, thời thì ta lấy nhau vậy. Biết đâu chàng phải ý trời sắp đặt.

Hai người, từ đây, thành vợ chồng, anh đánh giậm ngày ngày ra bến sông mò cá, chị vợ ở nhà làm các việc vặt vãnh Trong túp lều nhỏ hé ở bên sông, bắt đầu có một chút ấm áp của tình-yêu.

Một hôm, anh đánh giậm, theo nhói vợ báo, đồi nghẽ vào rừng kẽm cùi. Lúc trở về, anh ta ngheu-nghen dem theo một cây quế ở trên vai. Chị vợ mừng quỳnh, lập tức eết thành từng thanh vuông-

vẫn đem ra chợ bán. Số tiền thu được có tài chứng đẩm chục quan tiền. Gia-dinh anh đành giảm từ nay đã có chút vốn để buôn bán sinh-nhai.

Tuy thế anh tiều-phu không nỡ bỏ ngay cái nghề mới nó đã cho anh sự may-mắn là lùng. Anh vẫn vào rừng kiêm cùi. Mỗi lần đi thường đem cả cơm nước theo đi.

tình dày thi đấu óc bấy còn choáng váng hơi men nèn cứ thẳng đường về, quên khuấy việc dựng đứng bốn ông tượng. Anh luôn mẩy ngày sau, anh tiều-phu hận việc, không vào chi đến rừng.

Sự dâng tri còn con ấy, không ngờ đã lâm động că một khu rừng và phiêu phiêu đến giang-nam của ông vua nǎm vợ xem nén xin gi. Vợ khuyên

hèn lâm chí được mà nói liều!» Anh tiều-phu mím cười rồi đáp: «Nhà không biết, bốn ông tượng ấy là bạn thân của ta. Ta đã mời các ông nǎm xuống dùng thi nay ta xin các ông đứng lên hân cung chẳng khó khăn!» Quá nhiên anh chàng tuổi trẻ làm được như lời. Tới kỳ thu àn, anh ta hỏi vợ xem nén xin gi. Vợ khuyên



Khu rừng ấy, không ngờ lại chính là một khu rừng cấm, trong đó có một ngôi mộ của một ông vua. Quanh bốn góc ngôi mộ, người ta sày bốn ông phỏng rất đẹp đứng hầu. Anh tiều-phu thấy hay hạy liền giờ cơm ruộn ra mồi-mọc lèng ông mệt y như mời hanh-thật.

Ăn xong, anh ngâluôn bốn ông xuồng sáp dà đê cung anh đánh một giấc ngủ trưa, chứng khi nào ra về, anh mới lại dựng đứng că lên như cũ. Nhưng, một hôm lúc anh ta

dưới ngôi cõi mộ, Triệu-dinh xét thấy căn-rguyen, sai linh vào dựng bốn phò tượng đặt lên chỗ cũ. Ô! sao mà nặng thế! Bao nhiêu binh sĩ túm nhau khiêng mà các ông tượng đá vẫn tro không chuyền.

Cùng đường, triều-dinh phải xuồng lón gi nén người ta, dù cố ý xà nhau mà rồi luân quẩn lại vẫn gặp nhau. Van-lịch, sau khi đã được người vợ que múa, lấy làm đặc sach lâm. Y cho dây tó cheo thuyền một mạch đến chỗ nhân tình & rồi cưới ngay cô kỵ-nữ. Chàng

ngày cái ngày mà hồn được toại ý lại chính là cái ngày mà cơ nghiệp hồn bắt đầu tan tành. Nghĩ ngợi, phung phí một độ lâu, hồn dành phải xếp gánh xuống thuyền để đi tìm thêm niềm của vẹn tiêu. Một hôm, qua dồn, Vạn-lịch cho người cầm giấy lên trinh. Bà lớn dồn mừng rỡ gặp dịp may để báo thù người cũ bèn xin quan ông bắt chủ thuyền phải thân lén trinh giấy mấy được đi.

Giây phút gặp gỡ mời rắc rối làm sao! Vạn-lịch khâm nâm vào lời công-dụng, dẫu không dum ngưng lên vì ý đoán trong sự bắt buộc phải thân lén trinh giấy có một cái gì không hay cho y. Bỗng, một giọng nói cất lên, sang sảng:

hách dịch nhưng mà không là. Vạn-lịch khẽ liếc trông, thì kia :

*Phải rằng nàng quảng đèn
lão,
Người trên thềm đỡ chính
là người xưa!*

Vạn-lịch choáng váng vì không ngờ rỗi té mè vi hồ hẹn. Hồn quay phắt trở ra, gieo luộn mình xuống sông tự tử. Người vợ hối lại, bèn xin

phép chồng mới xuống thuyền ma chay cho chồng cũ. Phí tổn hết bao nhiêu trú di, cửa cải của Vạn-lịch còn chừng nào, chỉ ta dồn cù lại để thành một thứ tiền đồng tức là tiền Vạn-lịch, để ghi một đoạn tình sử nỗi nùng:

*Đồng tiền Vạn-lịch thích bốn
chữ vàng,
Công em ăn ở với chàng
đã lâu,*

*Đã không tình trước nghĩa
sau,
Bạc đen hồn cõi trên đầu
xét soi.*

*Giòng sông nước lặng lờ trôi,
Mà thiên trường hận muôn
đời còn ghi.
LAN KHAI*

TRUNG BẮC CHỦ - NHẬT TẠI CÁC TỈNH

Trung Bắc Chủ Nhật lúc nào cũng muốn đem những cái hay và cái đẹp để làm vui lòng độc giả. Ít lâu nay được độc giả ở khắp nước hoan nghênh. Những nhà đại lý của T.B.C.N viết thư và đánh điện tin về lấy thêm báo rất nhiều, chúng tôi rất lấy làm ilic đôi khi không đủ báo gửi để đáp hịnh tinh các bạn.

Mỗi một ngày báo gửi đến thi như một ngày hội ở tỉnh xá đây là nhà đại lý của T.B.C.N. ở Vinh do ông Yên Sơn quản lý.



SỐ TRUNG - THU
MỘT SỐ BÁO ĐẶC BIỆT MÀ ĐỘC GIÁ SẼ KHÔNG THẤT VỌNG

Cuộc Au-chiên có thể kết liễu trong năm 1940 chăng?

(Tiếp theo trang 3)

Về phương diện ngoại giao và kinh tế, các nước đang đối đầu với nhau trong cuộc chiến-tranh cũng rất hoạt động. Nước Anh thi một mặt vận động với Hoa-kỳ để được chính phủ Hoa-kỳ đồng giúp đỡ cho về khi chiến-tranh nhất là phi-cô. Gần đây là Mỹ lại có phong trào cỗ-dụng cho Hoa-kỳ nhưng một đội diệt-ngư-loi 50 chiếc sắp đến tuổi cho Anh để dùng xây hàng rào ngăn quân Đức trong bờ Manche. Dù-luận và chính phủ Hoa-kỳ đều tán thành việc này.

Một mặt thi Anh điều đình để mua chuộc Nga mong Nga đừng giúp Đức trong cuộc chiến-tranh. Về việc Viễn-dong thi Anh cũng đã bắt đầu nhượng bộ Nhật về một vài phương diện nhưng cũng rất để đặt và khôn khéo để khỏi thất đến quyền lợi mình và khỏi mất địa vị ở Viễn-dong.

Các nước trong trục Bá-linh, La-mã thi vẫn theo đuổi cái chính sách phá thế-lực của Anh ở miền Ba-nhĩ-cán. Hiện nay nước Lô là nước phái làm vật hi sinh để chiều lòng Nga và các nước được Đức bảo vệ như Bảo-pô Hung.

Chính phủ Lô cũng đã thay đổi hẳn chính sách bắt đầu bài Anh, bài Do-thái và theo về phe độc-tài.

Y tại tìm cách gây sự với Hi-lạp để đối lại những đất của Albania hiện nay ở dưới quyền chính-phủ Athènes, ép Hi-lạp phải ra Anh và không nhận cho Anh cầm bão.

Tuy Anh hết sức để đối phó lại, nhưng cũng khó lòng ngán được ba nước Nga, Đức, Ý chia thế-lực ở miền Ba-nhĩ-cán.

Dẫu sao, ta nên biết rằng tình thế Âu châu ngày nay chưa thè nào định hẳn một cách vững vàng được.

Vân-mệnh Áu-châu và một phần lớn thế giới còn tùy ở kết quả cuộc Au-chiên nghĩa là cuộc tử-chiến, cuộc tranh đấu quyết liệt giữa đế-quốc Anh và phe độc tài Đức, Ý.

Càng vội mà hiện nay cả thế giới đang để mắt vào cuộc không chiến không lồ trên đất nước Anh, cái bước thứ nhất trong cuộc đại tấn công của quân Đức sang Anh. Có thắng nỗi Anh trong cuộc không-chiến này thi mới mong đồ bì lên đất Anh để phá tan được quân đội Anh và có kết quả trong cuộc « chiến tranh chớp-nhoáng » theo ý muốn của nhà lãnh-lụ đảng chúa Vạn.

Ngày 15 Aout là ngày Hitler đã hứa với dân Đức sẽ có thể tuyển-bố các điều-kiện giảng hòa bắt Anh cùi đầu vâng theo, thế mà ngày đó, như lời Duff Cooper đã nói, lại là ngày phi-cô Đức bị hại nhiều nhất, dân Anh đã không sợ gì lại còn thách quân Đức tiến công sang Anh đã dự bị sẵn sàng để nghênh đón.

Cuộc Au-chiên thực khó lòng có thể kết-liễu trong năm nay được.

T. B. C. N.

NHẬN KÝ KÈO NHẨM !

Hiệu Đại-Quang, 23 hàng Ngang Hanoi xin nhắc lại để quý hiệu đại-ly và quý khách hàng thuộc nhó kỵ cho rằng: bản hiệu chỉ có cho xe ôm đi khắp các tỉnh để bán chiêu hàng lâm quang cáo và có đặt đại-ly khắp các nơi, chứ không bảo giờ cho người dem thuê di nài bán từng nhà, nếu kia nào thấy người nào dem thuê đến nhà gian hàn xung là thuốc Đại-Quang mà lại ban một giá rất rẻ, thi xin phải để ý kèo mác lừa, vì đó chỉ là những thuốc giả hiệu, mua nhầm sẽ mất tiền túi có kia còn bị liên lụy nra. Dùng thuốc Đại-Quang muôn được chắc chắn, xin cùi mua ở những nơi có treo biển đại-ly Đại-Quang & khắp các nơi, hoặc mua của xe quang cáo, mới thật là thuốc chính hiệu; bán buôn bán lẻ bảo giờ cũng có giá nhất định, co mua xin nhớ phải nhận kỹ ngoài gói ngoài hộp có chữ Đại-Quang và nhãn hiệu coi Bướm Buồm thi mới khỏi nhầm.

HANOI — ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG — HANOI

Sáu Vàng Sát nhân của VVA Chánh Chung

Chuyện ngẫu của Yến-Sơn. Tranh vẽ của Nguyễn Huyễn.

Một buổi chiều, như có lẽ, họ họp nhau ở nhà hàng cà-phê Văn-định để tán chuyện gẫu, để chơi bi-a (billiard), để uống rượu, để đánh bài và nhất là để ngâm lời, mây, sóng, nước, trên dưới như pha chung một màu phàm-lực...

Thì đến chiều nay, cung vây, cũng bấy nhiêu ông. Ba mặt quen, ba viên-chức đã nói tiếng là "tinh-nhân" của nhà hàng; ông Văn-An giúp việc kho bạc, ông Võ-Biên giúp việc Tòa-án, ông Đỗ-Cung giúp việc canh nồng.

Tối qua gánh hát Tần-lập, một gánh mới lần thứ nhất đến tỉnh của các ông (Pékum gần Bangkok kinh đô nước Xiêm) trờ tài chứng như được các ông hoan-nghê lâm nén hóm nay nghe câu chuyện luộn miện thấy các ông khen tái-sắc và dão chinh..

Gần bàn của các ông, ngồi riêng một bàn một người là mặt dù có tuỗi, và nhín mặt nước lóng-lór trôi, tay cầm cốc rượu pernod uống cho có chứng rồi lại đặt lên bàn.

Ông Văn-An, bằng một giọng cao-hứng đột-nhân nói:

— Sông cái đời như họ được nếm đủ mùi, được đi khắp nơi, được ngâm biếp bao nhiêu cảnh đẹp, thế mà hay, mà qui, mà đắng thèm ước cho bọn ta đây... Sông như bọn ta, sống cái đời buồm té, phảng lạng như mặt

nước ao-tù, cái đời quanh năm suốt tháng chẳng có gì là hoạt động, là dồi mới, là bất ngờ; quẩn quanh ngày lại ngày, là mãi mãi; cái chương-trình của đời chỉ tóm-tắt trong 3 điều: làm việc, ăn ngủ và chiều chiều đến đây giải-trí, giải-trí bằng cách... nói là thêm buồn... Nếu từ nay đến chết, cái đời của ta cứ như vậy mãi, thi hối hận là cái tình-cảm, là cái hoài-bão của ta tuổi niên thiếu chúng ta!!

Lão kép già, tức là người là mặt từ nay đến giờ vẫn ngồi lặng thinh, nghe cái phê lèn tiếng, lèn tiếng để vạch cho các ông thấy cái bờ-trái cà nghe sang bồng-bồ-thi thi. Lại thêm cái cảnh chiều hôm, cảnh rồng nước mơ hồ, nó như khuỷu gọi lồng người, nhắc người nhớ đến chuyện xưa và xui người dốc bầu tâm sự...

Lão kép già kéo ghế lại gần bàn ông rồi ôn-ôn nói: « Nghe câu chuyện các ngài nói vừa rồi, tôi không thể làm thinh được. Vì tôi trước kia non mươi năm đã theo duỗi cái nghề mà giang-hồ giò tráng nhưng sau khi xảy ra câu chuyện thê thảm này...

Thật đấy, nghe câu chuyện tôi kể sau đây rồi các ngài sẽ biết an phận với nghề « coi-giăg », các ngài sẽ phải thở dài mà than dùm cho số phận của chúng tôi.

Cách đây 15 năm, năm 1925. Ngày tôi mới bước chân vào nghề, ngày tôi còn trai-tiế, còn có nhún-tinh tươi đẹp như hoa...

« Thì thi vui thú chán ! » Ngày ấy gặp chứng tôi có lẽ các ngài đã nói vậy.

Thì dụ như chiều nay, được ngồi lặng ngâm mây, nước cho

gió nó lại như hoa phù-dung...

Nàng, người yêu của tôi, sinh trưởng ở tỉnh này, vì nàng mà hàng năm tôi còn phải trở lại đây.

Nàng con cái, nhà ai, cha ông làm gi, bà con thân-thich còn lại nhường ai tôi cũng chẳng ai, tôi cũng chẳng biết. Vì tôi sơ-ý quên hỏi. Chỉ biết nàng tròn nhà di từ thuở nhỏ và đối khi dẫu có nghe nàng nhắc đến quê-hometown nhưng thấy nàng buồn, tôi cũng không nỡ khêu tướng chí oán có vui...

Hình như nàng xuất thân ở một gia đình cõi nôn-nép, bắng-cớ là nàng đã bị cha mẹ cự-tuyệt với cái ý định muôn-lâm con hát.

Rồi, mặc lời can-ngăn, mặc sự dọa nạt, nàng cứ bỏ nhà ra đi. Ra đi với một số tiền không đủ ăn lấy vài bữa, tất nhiên nàng phải gặp nhau thử thách, gay-go.

Nhưng sao nàng cũng được nguyên, được một gánh hát có danh ở Bangkok lưu-y-đeo...

Nàng ra khỏi nhà, cha nàng cảm gián không biết nguyên-rõ thế nào mà đê nàng mỗi lần nhắc tới mẹ cha lại phải dung-dung nước mắt và nét mặt ngo-ngắn như con chim lợc đòn.

Đến lúc cõi tuỗi lèn thì nàng lại bộ gánh hát di lũy chpong. Chpong nòng, một tay trù-bàn lớn, say mê nàng chì vì nghe hát. Anh chàng đã phải lòn phi nhiều mồi cười được nàng.

Hai cuộc đời, hai tính nết, lại thêm tuỗi chpong gấp đôi vợ, thì mong gì sự bén-bี, thùy chung ?

Anh chàng không hiểu sau vi quâ ghen hay vi có gì khác mà phải tim cái chết trong bình-xe hơi. Thật là một cái chết khó hiểu. Chết bằng cách cho xe hơi phong đại vào rùng Thanh-tịnh đâm bô vào một cây đại thụ. Cái chết đị-kỷ !

Anh chàng như đã định trước nên chết chàng đê lại cho vợ được đồng nో, đê nàng xác trờ lại đây.

Phóng-túng và lăng-mạn là hai nét đặc biệt của tám-hồn nàng. Nhưng được cái bình tĩnh và gan dạ nên dẫu gặp cảnh ngộ nào nàng cũng chàng sờ.

Thì lại gặp lúc một gánh hát mới thành lập mà tôi là kèn-piano đang cần dào.

Một cô đào thanh sắc vào ban trung nhà có đào đêm qua còn được các ngài khen... Thi với nàng với con người thanh sắc toàn vẹn ấy, không biết các ngài khi thấy mặt sẽ phải nói thế nào ?

Bach-Kim là tên chử gánh đặt cho nàng. Với tôi nàng có cảm-tình ngay từ buổi đầu. Đã được nàng ban cảm-tình thì sự chiếm lòng yêu cõi chỉ là khâu...?

Tôi cần phải nói rõ : nàng là người thứ nhất được tôi say mê. Buổi đầu mới gặp nàng, trước cái nhan sắc long-lãy như tiên, tôi đã trường khố... thế mà sau sự tôi không ngờ, lại được nàng yêu, yêu rõ và say mê.

Hàn-hạnh cho tôi quá ! Tôi mừng như được lên mây xanh, vì không móng sao được với cái ý nghĩ này :

— Người đẹp như nàng, kiếp trước ta phải tốt túc tu lầm nên kiếp này mới được gặp đây !

Nhưng điểm phúc ấy nào có được bền bỉ ?

Tình yêu của nàng sao mà man-phai phai, thay đổi thế ? Bởi tôi quá tiếc nàng, lưỡng nàng chỉ biết có mình, nên đã bao phen tôi phải chết cả cõi lòng... Người da-cám chung tình như tôi... Nhiều lần bắt được quâ-tang, tôi muốn đoan-tuyệt. Tôi đã có can-dam-lâm dữ với nàng... Nhưng nàng lại có cách lăm chuyền long-tỏi. Con người ranh khôn đem bực... ! Nàng cứ lừa chồ gấu của tôi mà đánh. Với nét mặt thảm-sầu, với vài giọt nước mắt (nước mắt ở nàng luôn luôn sầu?) nàng đã khiến tôi phải cười mà tha thứ...

Rồi dẫu lại hoàn-dó, nay hứa chung-tình, mai lại phi phu-tinh...
Lòng dạ dán-bá ! Nham-hiền. khô do...

May sao tôi chưa phải lấy nàng làm gương-mẫu cho người khác... Vắng mặt nàng, tôi muốn ăn-gan uống-máo, đến



Nàng nhập gánh hôm trước lồng bài súu chủ gánh xin được giấy phép di Trung-hoa.

Công-ông một gánh lai thường phải đóng vai tượng-dối, quan-bé thi tránh sao khôi cái nạn lừa gán rom ?

Thật ra, ngày ấy, tôi đã yêu thương nàng quá lầm. Các ngài nếu cũng được biết nàng mà không tim cái chết trong bình-xe hơi. Thật là một cái chết hán-mít, nghe nàng hát tiếng hát có âm-thanh, có nhạc điệu; nhìn nàng cười, cái cười say đắm, cảm độ thi các ngài mới khóc ngạc nhiên.

khi thấy mặt nàng, trước vẻ
mặt như có sức thổi-miễn quyền
đã là tôi lại quên, quên cả.

Thật tôi không ngờ ngày ấy
tôi si ngốc, yểu-hèn đến thế.

Bến Thương-hải đãi ăn choi
danh-tiếng bậc-nhất của Tầu
và cũng là nhượng-dịa phong
phú của các nước lịt-cường,
là nơi lần thứ nhất được làm
quen với một ngôi sao sáng của
kịch-trường Nam-phuong. Bép
tài-hoa lối-lạc ấy đã được quan
lại và dàn-chú g' ở Thương-hải
tiếp-dẫn thê nào, tôi không
còn nói, tưởng các ngài cũng
có thể đoán hiết.

Tôi vừa vi tình yêu vừa vi
lòng-tự di nên hết sức trồ-tài.
Đào kếp, vốn dĩ rỗng-ý nhau lại
được diễn-võ-tuồng theo ý muốn
thì bảo sao chẳng được lòng
khán-giả, rồi đêm nào cũng như
đêm ấy, chủ gánh ngồi thủ tiền
không ngớt tay — Biết xét-công
cho chúng tôi, chẳng dè chúng
tôi phải nhắc, liền đó và ngài
ngay đén sự tàng-luong cho tái-tu...

Tôi còn nhớ: bấy giờ vào
thang hai, thời-kỳ hoa-lê, hoa
đào nở đầy cảnh, những thứ
hoa có mầu tuơi dùi mà di đến
đường nào cũng thấy...

G' ra buổi xuân-tuoi ấy thì
một ngày kia các báo đều đăng
tin ở truong-nhất, một tin quan
trọng — « Ngày kia, vua Thành-Chung
của xứ Tây-Tạng sẽ đến
Thương-hải và sẽ được tiếp-
rước trọng-thê như một ông
khách quý... »

Đảng-bảo chưa dù, họ còn cho
xe hơi di các phò-rải giấy và
treo vải (banderolle) ở mấy con
đường lớn...

Vua Thành-Chung, một người
quái-gó, điện-kháng, các ngài
biết nhiều chuyện về Tây-Tạng
cô iế đã nghe danh ông vua này?
Ông vua đã làm sôi-nỗi du
luân người Tầu, người Nhật và
đã khiến họ phải bất-binh,
ghê-tòm...



Người dâu mà dám loạn như
con quỉ Satan, tai ác như thằng
Rùa Xanh dời Trung-Cô.

Người đến thăm Thương-hải
lại nhầm lúc coi gánh hát của
chúng tôi. Một cái may cho
nhà vua — nhưng lại là cái
tai họa cho chúng tôi — thì đây
cái tai-họa ấy đây:

Chủ gánh được tin vua tôi
liền cho gọi chúng tôi đến
phòng riêng cẩn-dặn... Hình
như trước kia, và đã được hàn-hạnh
ra vào cung-diện của ngài
và được ngài ban-lặng ngần-khánh,
kim tiễn gi' dồn hòn nem
may và móm sô-sóng tim cách
tạ on bằng cách tiếp-tuờng trọng
hậu. Chưa gi' đã thấy ya mừng lộ
ra sắc mặt v' một ngày đêm ba
bán và nhắc mãi chúng tôi câu
này: — Phải biết ba đêm hát
toi đây là quan-hệ lâm-nhé!
Vì danh-dự chung, mấy anh,
mấy chị có lòng thương tôi thi
ba đêm ấy phải gắng-gởi làm
sao cho đức vua ngài được hài-lòng,
đức vua mà bài-lòng thi
rồi anh chị muôn gi', tôi cũng
cho...

Sau một giờ bận-tinh, và
đồng ý với chúng tôi về việc lựa
v' Trưởng-Hận và Mai-Nương
lâm-tuồng hát hai đêm đầu.

Người di coi hát đã sành côn
ai không thích hai v' tuồng này?
Chính nó đã ban cho chúng tôi
(tôi và Bạch-Kim) cái yinh-dụ
được khán-giả khắp các nơi
ngon-nghênh nhiệt-liệt. Tình
nương của tôi, sau khi nghe
chuyn-dám-tam của ông vua
quá gò ák không hiểu nàng ngô
sao lại hi-hỗn như người bát
được lạng-vàng.

Tôi ngạc-nhiên hỏi: « Em
muốn bắt nhanh-tinh với con quái
nhà trời áy hag suo ? » Nàng nói
như thật: « Anh cho phép em
nhé. Rồi va sẽ biết tay em. » Dẫu
biết là lời nói chơi, tôi cũng
thấy bận lòng áy này vì dối
với nàng thi còn có gì là đáng
sợ-sật, phòng-ngừa đâu ! ! !

Tôi đã tưởng ngay v' cái kết
qua của đêm hát đầu tiên...

V' nhà vua ngài coi từ đầu
đến cuối, nét mặt chẳng tỏ mợt
đâu gi' là yêu-thích.

Nào phải Bạch-Kim và tôi
không tận-tâm, tận-lực với nghề?
Nếu chúng tôi diễn trò không
được hay thi sao khán-giả Tầu-Ngã
cô hàng ngàn người lại vỗ
tay như phả rap...

Cần nhất có vua, cần một lời
khen ché của ngài thi lại không
thấy ngài từ động, ngài cứ ngồi
ngày ra như tượng.

Chủ gánh thất-vọng, tình-nương
của tôi cũng thất-vọng.
Riêng tôi... đêm ấy vẫn hát, tôi
nguồn văng được ngon-làng lắm.

Nhưng sau đêm thứ ba
sáng thứ ba bao nhiêu nỗi lo
lắng, bão-khoán của tôi chập-tối
đêm t'vợt lại trồ v' với tôi,
và lần này nó lại còn cộn q' ý-khó-chú hơn...

V' nàng bồ rạp đi ngay sau khi
văn-hát, nàng đi không nói một
lời, mặc tôi trông đợi ở phòng.

Hôm sau ô... ôi tím-nàng, tình
cờ tôi được gặp một người quen
tôi bối rối rõ đêm qua nàng đi
về phía Minh-Hoàng thuộc vùng
Parnam di bằng xe long-mà và
trong xe lại có một người dàn
hát Tầu (?)

V' con chơi-áy cho tôi biết
thêm c' điều áy: — Vào giờ áy
chỉ trú có dàn dà áy chơi phỏng-
dâng mэр lôi v' vùng dâ...

Thi ra tình-sắc của tôi đã
nhầm mắt biếc-chân vào vòng
truy-lạc, đã đem thân-lâm dò
choi cho thẳng vua quái-sứ! Nghe
tin, tôi thấy lạnh-minh. Bây giờ
muốn tìm nàng thi biết tìm đâu,
tim đâu ở cái vùng đường lối
quanh-xa, nhà cửa lừa-lừa áy?

Kết cuộn tôi đánh trả v' phỏng,
ngồi thue-lǚi đợi, đợi mãi cho
đến trưa, trưa rồi tôi cũng chẳng
thấy gi', thất-vọng buồn-chán,
tôi quên cả ăn, quên cả ngủ.
Đem áy đổi với tôi thật là đêm
đoạn-rường, tướng-dâm cuội-cùng
của người mắc tội trinh-canh
cũng chỉ đến-thể thôi!

Các ngài có ném-trái dời
lần nỗi thống-khổ của người bị
tinh-phụ, bị lửa-dối thi các

Cơn rét làm tội nàng đến nỗi
hai ba lần nàng muốn náu mà nói
chẳng được. Rồi nàng lim-dần
đi. Tôi rối ruột đau lòng quá, lúc
ấy chỉ còn biết cởi quần áo cho
nàng, dem đắt lèn giường,
lấy dâu chồi xoa cùng mình
nàng và ngồi một bên nhìn nàng
bằng cặp mắt dày-le.

Trong lúc bình hoan, ngọt
nghéo này, chúng tôi còn biết
trồng cây vào ai? Cứu gánh u?
Bạn đồng-nghỉ u? Đều không
được cả! V' tên Lại chúng tôi
chỉ còn biết nương-dựa vào
nhau.

Tớ trách và thảm-hại chưa?
Tôi toan đứng dậy bấm chuông
giỏi hoy thi nàng cự minh, quay
lại mờ mặt nhìn tôi, chứng như
nàng phải gắng-gượng lâm-mỗi
nói được mấy lời này (nàng
vì nói vừa thở phu người...
dứt hơi):

— Anh thương yêu em lắm, em
biết. Em chết mất anh q'! Lúc này
em mới biết lòng anh thi dâ
muộn. Anh hãy tha cho em.

Còn lòng thương em thi ngày
nào trở lại nước nhà, anh nhớ
thay mệt em di thăm Pékin là
quê quán của em, anh ra bờ sông
trước nhà hằng Văn-dinh, ngâm
dium em cái cảnh chiều-hôm bến
nước là cảnh dâ khien lòng em
lưu-luyện ngay từ thà còn thơ;
và ngầm cảnh anh có-nhờ đón
em thi cũng đừng khóc lóc;
thương-tình chí con người dâ bao
phen làm khô lòng anh / làm
khô lòng người, và dâ bao phen



em dám dồn cợt với tình / thứ
tình nhau hiem...

Làm để gáp ác thi tất nhiên
phải có ngày... em...

Nói đến đây nàng nắc lèn mệt
tiếng rồi, hai mắt tròn - rưng,
trai tim ngừng đập. Tôi khóc da
lên, khóc như đứa trẻ.

Mắt nàng đã nhảm, miệng
nàng còn điềm nụ cười. Tôi ôm
nay mặt nàng vừa khóc vừa hôn.

Quanh mình nàng, trên ngực
nàng, tôi thấy phảng phát như
có một mùi ngài, hăng-hắc
giống mùi hương tiêm.

Tôi bấm chuông gọi boy bảo
đẹp xe đi mời thầy thuốc. Nhưng
còn đâu gi được nữa? Đầu tôi
xoa bóp, dờ nǎn, xoay lắc thân
nàng đã mồi cát tay mà xé chết
vẫn hoảng xác chết.

Sao nàng lại có thể như thế
được? Cái chết bí mật cái chết
lạ-lùng.

Còn khoa-học nào, còn tri khôn
nào mà phân - chắt được, mà
giải-nghĩa được cái chết này? Muốn
tray - cứu nguyên - nhân,
tôi phải trông cậy vào luô - pháp
thì bộ chúng chí bí diệt xem kết
quả của việc mồ - xé.

Ngoài mấy dấu bầm tim nỗi-
cực ở bao-tử và ruột non thì
không có chỗ lợ, không có chỗ
dù làm bằng-cố nàng đã bị thuoc
độc, hay một bộ phận của cơ-
thể nàng đã bị phâ-bur vì thuoc.

Còn số Mật-thám ra sức điều-
tra cũng chỉ đến có kết quả ấy.
Rốt cuộc pháp-luật đánh chiju bô
tay trước cái tài giũ kín minh
binh của người hán xú là dàn
gan gác, li lỵ đã có tiếng.

Từ lúc người quen tôi gặp xe
nàng đi về vùng Hạ-Sơn cho đến
lúc nàng như con chim bị-dan
lê tẩm-thân tan vỡ với tôi —
trong khoảng thời-gian gần 30
tiếng đồng-hồ ấy, câu chuyện
xảy ra thế nào, vi dám nêu nỗi,
bọn tôi nào co ai bay? Nó thật
là vô-cùng bi-mặt, vô-cùng tội-
tăm.

Nàng chết hỏa trước thi hồn
sau cát đám. Một đám tang long

trọng. Theo cỗ xe-long, tôi eó
thề nói, một cái hán hạnh cho
nàng, là có cả cái Thượng-hải
quyến qui, cái Thượng-hải cao
sang...

Nàng mất đi. Tôi bi-quan chờ
dần nỗi tuỷng ai cũng ngã-bi như
minh, cũng phải ngâm - ngâi,
thuong-tiếc rỗi cũng嘉年华会
dào ấy, cũng hoa lá ấy mà hồn
nay lòi nhìn lại thay khác, thấy
nó xờ-xạc ủ rũ như muôn chia
buổi với tôi.

Tôi trừng mắt nhìn chị ta,
vì chị ta là người đêm trước đã
dắt nàng, người yêu của tôi, đến
cho vua Thành-chung! Chị ta
thật, tôi dinh nén ngày ấy tôi
mới tình ở lại Thượng-hải, ở
tim một việc làm cho có kế
sống cho được đi thăm mộ nàng
luon luon.

Và nếu không diễn thi tôi đã
không nghĩ đến việc di trinh
phản-còn áo của người ở giữ
đất thánh (nghĩa địa Tây).

Nhưng sự sần-sóc của chủ gánh,
như tám-lòng tốt của các bạn
đồng-nghịệp mà lần-lần tôi mới
được khuya - khóa, mới biết
nghe lời bạn.

Sau đó một tuần có chuyển
tin Xiem.

Gánh bài mất đào chính bài
buộc phải nghỉ và sửa soạn khăn
gó lèn đường.

Làm chung tôi ai nấy đã lèn
dawn, đầu con nón nứa giờ thi ăn
rời bến, tôi dang chắp tay dâng
sau lưng dâng bá-bộ trên cầu-

tầu, còn tám-tri thi cho đeo ngao-

du ở đất Thách, bỏ g tôi phải

quay lưng nhìn lại: Một người

dán bà Tầu, bý-tịch già - dối

khum-núm, vừa thấy mệt tôi dâng

chắp tay vát lia-ja. Tôi chưa

khi hồi, chị ta đã ăn ngay vào

tay tôi một cái hộp gỗ, cái hộp

khô nặng mà chẳng thấy đẽ tên

ai...

— Cái gì trong này?
Chị ta nói tiếng ba-loi, thứ
tiếng thông dụng của dân Tầu
quốc-tế, (nội hối hộp của gỗ.
Cầm trong tay cái kiêng vàng
(xem tiếp trang 32)

— Cái kiêng vàng của vua
Thành-Chung cho quan bà. Quan
bà đánh roi tôi nhất được, toàn
lấy nhưng dêm qua quan bà
biện vê trách mắng, bảo tôi sáng
nay thế nào cũng phải dem
xuống tàu trả cho quan ông.
Quan ông làm orn nhân giüm cho
và xin nhớ nói lại với Quan bà
rằng tôi đã gi o trà rỗi, có từ
dây quan bà đã tôi ngô yên. Tôi
tên gọi Thái-Thach.

Tôi trừng mắt nhìn chị ta,
vì chị ta là người đêm trước đã
dắt nàng, người yêu của tôi, đến
cho vua Thành-chung! Chị ta
thật, tôi dinh nén ngày ấy tôi
mới tình ở lại Thượng-hải, ở
tim một việc làm cho có kế
sống cho được đi thăm mộ nàng
luon luon.

Và nếu không diễn thi tôi đã
không nghĩ đến việc di trinh
phản-còn áo của người ở giữ
đất thánh (nghĩa địa Tây).

Nhưng sự sần-sóc của chủ gánh,
như tám-lòng tốt của các bạn
đồng-nghịệp mà lần-lần tôi mới
được khuya - khóa, mới biết
nghe lời bạn.

Sau đó một tuần có chuyển
tin Xiem.

Gánh bài mất đào chính bài
buộc phải nghỉ và sửa soạn khăn
gó lèn đường.

Làm chung tôi ai nấy đã lèn
dawn, đầu con nón nứa giờ thi ăn
rời bến, tôi dang chắp tay dâng
sau lưng dâng bá-bộ trên cầu-

tầu, còn tám-tri thi cho đeo ngao-

du ở đất Thách, bỏ g tôi phải

quay lưng nhìn lại: Một người

dán bà Tầu, bý-tịch già - dối

khum-núm, vừa thấy mệt tôi dâng

chắp tay vát lia-ja. Tôi chưa

khi hồi, chị ta đã ăn ngay vào

tay tôi một cái hộp gỗ, cái hộp

khô nặng mà chẳng thấy đẽ tên

ai...

— Cái gì trong này?
Chị ta nói tiếng ba-loi, thứ
tiếng thông dụng của dân Tầu
quốc-tế, (nội hối hộp của gỗ.
Cầm trong tay cái kiêng vàng
(xem tiếp trang 32)

PHÊ BÌNH

YÊU NHAU HOÀI NHÓ' NHAU MÃI

của LÂNG - HỒ

Xuân, tôi chẳng dám
cái lá không. Nhưng

dáng vẻ phuong
diện độc giả ta lại có quyền nghĩ khác.

Theo như nhai tác giả thi Lê Xuân là một cô
con nhai tết lá vì cảnh nghèo nên nghe lời mụ mõi,
máu sa chân lòi trước xuống đất, để biến lâm thân
bằng luýt cho ông Bái. Nhưng nếu ta đọc kỹ, ta
sẽ ngạc nhiên về cái ngón ngửi cứ chỉ của Lê Xuân.

Con gái như tết gi mà lâm lầu nghe mụ mái tám

linh đánh mắt theo ngày vào con đường truy
lạc? Tứ tết mà khi moi giáp mặt ông khách lang
chơi đã khai huyền thiên nhăng nỗi no kia hồn một
trang giãy? Tứ tết mà tuy nghe thấy người bạn
trai của ông anh minh mách rằng mụ Tàng vẫn
chỗ đó và dòn gai cho khách chơi dè kiêm tiền vẫn
không ngon ngai khi mụ rủ rủ dùi tiệp khakh?

Tác giả kẽ cũng đã lâm công phu để vẽ ra cho
Lê Xuân - một cái dáng điệu cô gái, một cô xá vú
còn hoa phong nhẹ. Xem mấy đoạn sau này sẽ
biết, «cô vào ngồi trong thuyền chì cui gác mặt
hâm tu, nhìn xuống chiếu mà chẳng dám ngang
mặt lên». «Trong khi Lê Xuân nắm gối đầu lén tay
tôi tôi thấy nàng run lây bầy, mặt nàng không bằng

lên, mỗi khi tay tôi dè vào ngực hay vào mình
nàng thời nàng lấy tay dâng ra một cái mạnh mẽ».

Học hai đoạn ấy, ta có thể tạm cho Lê Xuân
lá cỏ xá vú lún đầu nêm mui đời. Nhưng ac
hại thay! Đọc đến câu này thi ta không còn
hỗn nghĩ chi nữa! Lê Xuân chỉ có thể là một cô
gái khinh tìn thực thụ mà thôi. Xin đặc-giá nghĩ

máu xem «Thế là nàng vờ chồ gự, thật thi mặc
cho tôi như ong hút nhị hoa». Lại một cái vung

thí hai, câu tác-giả nó khiên ta giận tặc-giả nő
lửa dồi la. Tặc-giả bắt Lê Xuân khóc sùm quá.

Sao Lê-Xuân không khóc sau khi thất trình mà
lại khóc lúa ba hoa kẽ thán thê với ông Bái.
Một cô gái như thế mà vì một câu chuyện
nhambi lõi của ông bạn ông Bái mà bô đê đì tu thi
thục là quá. Chắc là có gái Thân-kinh này mắc
phải bệnh thần-kinh mất rồi!

Nội tên Lê-Xuân tái phải nói đến cái ái linh nő
giang buoc nắng vào ông Bái. Nó có chán thật
như lão già muôn cho tết trưởng vây không? Chán
thật gì mà khi ông Bái hiến ba chục đồng có
đỗ dỗ cả Lê-Xuân, có mởi vỡ lòng yêu. * Trong đường

ai-linh cũng như trong sự ăn uống cần phải đợi món ăn luân mót ăn ngon được; nếu ngon đến đâu mà bữa nào cũng chỉ chờ ăn có một món ấy mãi thời cũng chán... Tôi cũng thế và bảo Lê-Xuân như thế... Do cái quan niệm ấy đi lại với Lê-Xuân mới được một tháng trời, hỏi thăm Lê-Xuân thì ra dù ở Hoàng-dô mà bớt túng hèo, chẳng bao giờ nàng được vui trong các nội cung điện như khách du-lịch, mà Lê-Xuân cũng chẳng biết lảng tám các vua nào đâu.

Tôi muốn đổi không khí trong cuộc giao hoan với Lê-Xuân, cứ mỗi tuần-lê tôi sang phòng du-lịch bên lò Khâm-sứ xin giấy phép để đưa Lê-Xuân đi chơi một vui nơi».

Chân thật mà nói yêu nhau một tháng trời đã chán phè, đã phải tìm cách đổi mới để mưu sự lâu bền. Mà dù phải vui vào một cái quan-niệm để yêu nhau sáu gọi là yêu chân thật được.

Cái chuyện lấy làm chủ-de mông-mảnh như thế, yêu ới như thế thi bảo ta thích sao được. Vẫn biết chuyện đổi với tác-giả không cần cho lắm, vì chẳng qua nó dùng để làm cái díp cho tác-giả và cảnh Huế và sông Hương. Nhưng chính vi tác-giả theo đuổi hai ý muốn, vì tác-giả muốn bắt cả hai tay, nên chuyện thi nhạt, mà cảnh tâlai khó khăn. Đó là chưa kể những đóng đòn tâc cảnh bắt nhânh những cái hòn tròn cạnh nhânh tần bia lăng.

Ta xem đó thi biết cái chí то của tác-giả muốn kiếm cả hai thứ văn tiêu-thuật và khảo-cứu. Cảng vi tác-giả quá muôn. Muôn lâm vui cho độc-giả ông bịa ra một chuyện làm chủ-de, câu chuyện lại quá u và vĩ. Muôn hình dung cho độc-giả cái dẹp eai hay câu Huế, các đoạn tả cảnh và khảo-cứu lại vụng-về và khó-khan.

Đọc qđn «Yêu nhau hoài, nhớ nhau mãi» ta lại càng ao ước muôn được sống ngay ở Huế để tháng trời như tác-giả để ngâm coi những cảnh tượng đẹp đẽ mà tác-giả hình như viết không muôn cho ta được hưởng đèn dầu đèn dầu.

Đã đánh rằng, ở Huế ta không được như tác-giả, có nhâng «gia đê» dát di chơi chỗ nọ chỗ kia và giới-thiệu với người này người khác, nhưng ta ra là cũng được thấy tận mắt nhâng cảnh mờ mộng ru lòng...

Lúc ấy vi dà ta có giao minh xuống giòng nước sông Hương cho nước đưa ra bê, bê đưa ngược về sông Nhị mợ dặt cái thân mẫn nguyện của ta ở đất Hà là nơi ta đọc thấy trong cuốn «Yêu nhau hoài, nhớ nhau mãi» một cái ái tình ngông cuồng đê dai, rồi ta chết ở đây thi cũng không đến nổi ăn hận vậy.

LÃNG-HỒ

TẤT cả những bực phụ huynh có con em đi học ở những trường công và trường tư, trước đây, đều đã trải qua một thời hoa-toàn mài dũa, quản trên ghê nhà trường.

Vậy, ai muốn sống lại trong giây phút những kỷ niệm đó nó như một mối hận phúc đã qua rồi,

Vậy ai muốn biết những cảnh đời học sinh mà con em mình đương sống với một tâm hồn chất-phác,

Thì ngay từ bây giờ, hãy đến đọc:

SƠ KHAI TRƯỜNG CỦA TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT
xuất bản ngày 9 September 1940.

Trong số ấy các ngài sẽ thấy, những chuyện riêng rất thú vị của những cây bút que biết của các ngài, của những ông, nguyên giáo-học đã uốn-nắn con em các ngài và của một người không là giáo-học, không là học-trò mà đã chứng kiến BA MUỐI NHÂM LẦN KHAI TRƯỜNG TRONG BA MUỐI NĂM TRỚI.

Trung-Bắc Chủ-nhật số khai trường đó, ngoài ra lại có một bài ai ai cũng muốn biết mà có lẽ chưa có dịp nêu xem tới. Đó là thi-Đức. Nữ-Đức. Đức hung mạnh nhất thế giới vi chiến-cu, vi thao-luý, nhưng thi ca tình-tứu của Đức thì ra thế nào?

Đại lý nào muốn lấy thêm bao nhiêu xin viết thư ngày về nhà báo, kêu số in có hạn.

RA ĐI

(tiếp theo trang 8)

Rá di! Tôi không dám mời các bạn ra đi... xa quá giờ-hay - pháp-luat và tiền-tiền của chúng ta. Tôi chỉ mời các bạn, cứ mỗi vú he, di chơi tản-mác & các nơi trong nước. Việt-Nam xinh-dep của chúng ta này. Các bạn sẽ đi từ các thành-phố lớn đến các nơi thôn quê hẻo-lánh, các bạn sẽ đi để nhận biết sự sinh-hoạt của dân-tộc này, để nhận-biết sự cõi công và lòng nhân-nại của anh em đồng-bào các nơi, các bạn sẽ đi để biết đến

nhiều phong-cảnh bất-tuyệt của những giải-rừng hùng-tráng nằm dài theo ven bờ bắc-xứ Trung-ky... Các bạn sẽ đi và sẽ thấy này ra ở trong lòng, trước sự sống của dân-tộc mình, trước những vẻ đẹp hùng-vĩ của nước mình, một cảm-tình lâng-lâng...

Chính cái cảm-tình ấy sẽ đưa bạn đến chỗ tin, yêu, và sẽ đưa bạn đến một lý-tưởng duy-nhất. Dần dần, bạn sẽ muốn ra đi... và ra đi mãi mãi. Vì, chỉ có sự ra đi... là có thể cho bạn một ý-ngríia tối đep trong lúc này.

... Vâ, bây giờ thi tôi xin mời các bạn lên đường...

HOÀNH-PHONG

Từ xoá bếp đèn dinh tè-tường

NÀNG RACHELE

**THỰC ĐÃ XỨNG ĐÁNG VỚI NHÀ
ĐỘC-TÀI MUSSOLINI NƯỚC Ý**

NHI-LANG thuật



BÀ RACHELE MUSSOLINI
Vợ của nhà độc tài nước Ý

Hàng ngày cả thế giới luôn luôn nói, đến nhà độc-tài nước Ý, nhưng ai nghe nói đến Mussolini phu nhân. Nhưng nếu ai biết rõ cái cảnh gia-dinh của Mussolini thì sẽ thấy rõ ràng bà đã gom góp nhiều về mặt tinh thần vào cái công-nghiệp của chồng vây.

Cũng như chồng, Mussolini phu nhân vốn xuất thân là con nhà chảng qui phái gi. Bốn chục năm trước đây cô Rachele Guidi còn là một cô gái rất xinh đẹp ngoan ngoãn, ngày ngày đội một rồ nặng hàng hóa ra bán ở chợ làng Predappio thuộc tỉnh Forli. Cả cha mẹ cô cũng bán buôn trong chợ đó. Còn Benito Mussolini mà ngày nay là chúa tể nước Ý thì gia-dinh có vè phong phú hơn cô Rachele nhiều. Bà mẹ chàng là bà Rosa Mussolini thi làm bà giáo. Con người ông là Alessandro thi có một cửa hàng lò-rén. Đó là cảnh hai nhà như thế đó.

Năm cô Rachele 14 tuổi thi cha ta thê it lùa sau đến bà Rosa Mussolini vè nơi thế-giới cực lạc. Góa vợ ông Alessandro là thân phu chàng Benito liền mò một ngôi hàng-cơm, thuê bà vợ góa ông Guigi và cô Rachele giúp việc trong cửa hàng, hầu hạ khách khứa.

Cô Rachele ngày ngày quét

to, tức thi thấy trái tim rung động rất mạnh, chàng Benito muốn bắt buộc điều gì cô Rachele đều vui lòng vâng theo chàng khác chi một kẽ nô 'lệ.

Nhưng ông Alessandro vốn biết tính con trai nênh không muốn để cô à Rachele phải cực khổ. Đã nhiều lần ông khéo lừa lời khuyên có Rachele:

— Con chờ nênh để tám nghĩ đến thẳng Benito nhà ta nãa. Thà con tự nhảy vào một đoàn xe hỏa còn hơn là thương yểu nó. Với nó con tất không bao giờ được yên vui đâu con ạ.

Nhưng tám lòng vâng kia môt khi đã trao cho ai rồi, nàng Rachele quyết không bao giờ chịu thiай đỗi. Nên nàng không nghe lời can khuyến của ông Alessandro. Lúc Benito rời khỏi nhà thi cô Rachele cũng bỏ tiệm cym ấy đi theo. Hai vợ chồng trẻ đê ở tại tinh Milan tìm cách sinh sống, thuê một gian nhà nhỏ. Chính trong gian nhà nhỏ hai phong ăc có Rachele sinh hạ đứa con gái đầu lòng têc là cô Edda vợ bà-tuorce Ciano bày giờ vây.

Nhưng được ít lâu Benito vi có ý tưởng quá khich mà phải rời bỏ lô quoc, nàng Rachele ấm con nhỏ theo chồng hết sang Thụy-sĩ lại đến hạt Haute-

Savoie. Tại đó Mussolini phải tạm lâm thọ ít lâu để nuôi già quyên.

Năm 1914 cuộc binh đao nỗi lên, Mussolini lại trở về được nước Ý. Hồi ấy nàng Rachèle lại lần lượt sinh hạ được hai con trai đầu là Bruno, rồi đến cậu Vittorio tức là hai viên dũng tướng trong đạo không-quân Ý ngày nay vậy. Cái giandinh nhỏ ấy vẫn ở thuê trong một giàn nhà nhỏ hẹp, mà nàng Rachèle thi vẫn không rời nơi xó bếp để săn sóc bữa ăn cho chồng con.

Chính trong gian phòng nhỏ ở nhà ấy vừa dùng làm phòng khách vừa dùng làm phòng ăn mà năm 1922 Mussolini và các bạn đồng chí đã quyết định ván mệnh của nước Ý vậy.

Bảng phát-xít tiến vào La-mã chiếm được quyền chính trị thì Mussolini và vợ con được ở một tòa nhà lớn nằm gian trên tầng gác thứ tư trong khu sang trọng ở Milan. Hồi này Mussolini muốn cho vợ được tiêm nhiễm những công việc ở đời, không cho vợ vào bếp nữa, mà bắt phải học tập. Chính nhà đọc tài Ý luôn luôn dạy vợ về sú-ký, địa-đư, toán học, đã có hai cậu con trai Bruno và Vittorio bắt mẹ phải đọc lại.

Nàng Rachèle cố chí học tập chẳng bao lâu đã thấy tần tối vỏ cung. Cứng trong năm ấy vợ chồng Mussolini chính thức làm phép cưới.

Thế rồi luôn trong 4 năm, Mussolini bị lấn sóng chính-trị luôn luôn xô đẩy không còn có thời giờ nhìn đến vợ con một phút nào cả. Mãi đến năm 1926 bỗng một buổi trưa nàng Rachèle ngạc nhiên thấy chồng trả về nhà. Ihi ra nhà đọc-tài Ý vừa thoát qua một nạn ám-

Cái vòng sát nhân của...

(Tiếp theo trang 28)

nắng có đến mươi mấy đồng cát, cầm và ngầm nghĩa cái kiêng long-lanh như nạm ngọc-trai cõi thiên chánh, khắc iỷ-mí, tôi lại phải nhớ đến nàng, lại càng cảm giàn con đàn-bà « mõi-lái ».

Nó gian-hùng quá!

Muốn tránh từ-tội nó nhè lúc tần sáu soạn chạy, mới di tìm tôi... Nó đã chiếm-dot bằng cách nào? Tôi rá nò đã tình chán, tinh chiếm-dot không xong mới chịu dem trả.

¶

Rồi hàng năm đến ngày kỷ niệm đau-dớn ấy, nhớ lời nàng đán lúc lâng chung tôi lại đến Pékin, đến đây ngồi ngắm cảnh chiêu-tan, là cảnh đã khiến lòng nàng bao phen thắc mắc...

Tại sao tôi phải từ-giã nó? Có lẽ nàng đã hiểu cho lòng tôi quên, ngày ấy trở lại Thượng-hải, sau khi di thăm mộ nàng, tôi còn di dò hỏi, tìm kiếm con đàn-bà mối lái kia.

Thôi thì tôi di dò chỗ! tôi phải thức đến năm, sau đêm. Xóm nào xóm ẩn cho có tiếng cũng có mặt tôi. Thế mà tôi vẫn rangling ra con người nhan hiền ấy.

Kết cuộc mỗi lần nhớ đến tên sáu nhân bận áo « mầu xanh », kia tôi chỉ còn biêt thòi dài than vắn. « Một tuy nó dã làm hại biêt bao người? Trước nàng là những ai? Sau nàng còn có những ai? Nó làm vầy mà trời cứ dã nó sống mãi sao? »

Thành-thứ lần thứ hai tôi trở lại đất nước cung dem theo một mối hận lòng...

Phải chàng chí vì cái kiêng, cái kiêng là bằng-chứng, tội ác của kẻ sát nhân?

Bởi chắc ý như vậy nên năm xưa di thăm Pékin, tôi đã liệng nó xuống sông và tôi cần phải thả-thay với các ngài rằng liệng nó di rồi, tôi quâ có thấy lòng nhẹ được đổi phẫn...

YÊN-SON
Juillet-40 — Vinh



Tiểu-thuyết của LAN-KHAI
Tranh vẽ của MANH-QUÝNH
(Tiếp theo kỳ trước)

Tóm tắt những kỷ trước: Từ đó bị ông Đề Lương-văn-Phú đánh cho một trận thất diện, bắt đầu thi đặng GÃU-GIÀ — một bọn nứa ăn cướp, nứa buôn lậu — đã đĩ quấy rối vùng chánh Đèo-hoa dì nhiều.

Nhưng một bón kia Đèo bị ám sát. Tòng, con trai ông, tìm cách báo thù cho cha. Tuy vậy, chàng vẫn dã hối, tâm hồn yêu nàng Nhạn — cô con gái xinh đẹp tuyệt trần của quan Chau-Đeo-Hoa. Dù chàng vẫn thừa hiểu cái địa vị của chàng cách xa nàng Nhạn quá.

Giau hổ dâ, Âm Vinh — con một ông cháu khác hối nàng làm vợ. Nàng chối từ vì nàng vẫn thầm yêu Tòng, người đã một lần cứu nàng khỏi chết.

Một hôm nàng Nhạn cầu được Tòng suýt bị Âm Vinh mưu giết trong một cuộc di sản hưu. Hai người thi thát tình yêu cùng nhau. Nhạn lại cho rằng biết rằng chính Âm Vinh là chủ dâng GÃU-GIÀ và chính ý đã giết chết cha Tòng.

Ngày tối đó Tòng bị dâng GÃU-GIÀ-bi-mật bắt đi... Nàng Nhạn vội vã di dò la tin tức Tòng, và nói với cha uy bi mật của Âm Vinh.

Tòng mùng run cả người.
Chàng rùng lông nghe bén ngoài
đogn rón rén lại bén cái cánh cửa bi mật, lấy tay rờ ô khoá để thử trên chiếc thia.

Đúng!

Chàng rút thia ra, cầm sâu vào một nơi ở thành đất rồi lại ngồi chỗ cũ.

Phải dê sau khi bọn cuợp đem cõi chiêu vào eno chàng đã rồi chàng sẽ-liệu. Cõi làm như thế thi mới êm. Nói hắp tắp chồn ngay, bọn giặc nó phái quân đội theo vây bắt thi làm khé nào?

Nhung ma lóng chàng xôn xo quá. Ngôi yên một chỗ là một cái khò. Tuy thế, nếu chàng

Đây là một cái nến lầu, mèi cái nhìn dãy ý nghĩa, mèi cái nhìn nô lâm cho bi vong chàng lôi sáng rã như một tia chớp trong đêm mưa bão.

Têu ấy nhan Tòng rồi lại nhìn

về phía cái cửa bí mật.

Bỗng, cả hai người cùng giật mình vì một tiếng quát tháo:

— Thằng ấy làm gì mà lúu thế?

Hay lại rí tai cho nhau câu gi

vậy!

Tên Thủ già luýnh quýnh :

— Tôi đã xong rồi đây ạ!

Hắn bước rảo ra ngoài.

Cùng lúc ấy, một vật gi rơi xuống trước mặt Tòng, một vật nhỏ mọn.

Chàng “rồi” trả vòi lấp chán

dại lên để che khuất đi.

Cánh cửa bén ngoài xập lại.

Tòng lại chìm sâu vào bóng tối.

Tuy thế không khí trong

hầm giam đã bớt nồng nực hơn

trước.

Fòng nhặt cái vật mà tên Thủ già đã đánh rơi ban nãy, chàng biết rõ tinh hay cõi ý. Chàng suýt kêu lên. Thi đáy ra một chiếc chia khóa sắt то.

Hi vọng nào nức khiên Tòng

chồm dậy. Thiếu chút nữa,

chàng cười lên sáng sặc.

Tên Thủ kia không phãi dâ

rga và nhanh bõ chiếc chia khóa

lại cho chàng.

Và chiếc chia khóa

này nãc chàng dã tháo cùi sò

lồng cho chàng thi còn dã làm gi

nãa?

không kiên nhẫn, dễ giặc nó ngó thi ngày to!

Chàng làm bầm:

« Nắng Nhạn o! nứu tôi thoát nơi này, tôi quyết về ngay để cứu nàng... »

Rồi, Tòng lại làm khấn vong hồn cha :

« Vong hồn cha có thiêng xin phù hộ cho con thoát khỏi nơi địa ngục này. Cố thế con mới bảo thủ được kẽ hổ hái cha vậy. »

Tòng dù nghĩ gì thì nghĩ, chàng vẫn không quên được nǎm cõm xôi mà giặc sẽ đem vào cho chàng ăn.

Sao mà lâu thế!

Mọi lần, chàng không mong đợi gi thi lại chóng vánh qua. Vừa ăn xong, chàng đương vờ vừa thi đã lại có cơm đem vào. Lầm lũa chàng không buông ăn, bỏ bữa ra đây, khiến cho chuỗi cổng đều tranh nhau, cắn nhau chí chóe, nhảy cả lên người chàng.

Tòng chờ đã sôc cả ruột. Chàng tưởng có lẽ không bao giờ chàng đem cơm vào cho chàng nữa.

— Quái thật! Hay là có điều liều?

Chàng chưa rứt lời thì một tiếng chửi người dã vẳng đến think thick.

Hắn là đây!

Tòng vờ cái mệt xuồng để lấy một dáng ngồi rã rượi, tránh con mắt ngòi vực của bọn quân canh.

Một cái mệt cáo hé mở. Một con mệt nhambi vào rồi một tiếng gọi:

— Lấy cơm mà ăn!

Chàng nặng nề đứng dậy tiếp lấy nǎm cơm rồi lại quay yে chỗ ngồi.

Lần này thi không đổi, Tòng cũng phải ăn no để lấy sức. Cuộc di trốn này quan hệ không những đến linh hench chàng mà còn quan hệ đến cả tinh hench của nhiều người. Chàng may thoát được thi mọi sự đều hay. Chàng nhớ lại bị giặc đòn được thi đầu

chàng sẽ rung và thân phận Nhạn cũng chẳng còn mong gì nữa!

Tòng ăn xong nǎm xôi, chịu một ngứm nước lạnh rồi đứng phắt dậy.

Ngực chàng phồng lên vì hi vọng, vì vui sướng.

Phái, cờ sao chàng không lạc quan?

Chàng biết rằng bạn giặc, sau khi đã mang cơm cho chàng, sẽ không còn dom ngô gi nữa. Chàng ra phía cửa, rờ tay lên thành khán đê móc chiếc thia khóa. Chàng lồng chiếc thia vào ổ sắt, quay một vòng. Khuôn cửa lão ngay không mở có rit nhưng mà rồi sau thia khóa cũng quay được...

Trong ngực chàng đánh tung brog. Tòng khẽ dày thi cánh cửa từ từ mở.

Một lạn gió ào tới.

Tòng có cảm tưởng như người từ dưới đáy má trả lại cõi nhân gian.

Trong ngực chàng đánh tung bung. Chàng run lên vì sức động.

Tuy lão ấy, trời đã tối mà Tòng cũng không thấy rằng cánh cửa bị mật mỏ ra một con đường ngầm sẽ xuống như cái rãnh sâu. Con đường hench dài lắm.

Chi độ nằm sâu thưa tay thi đến một cái hổ tròn như cái giếng. Lúrg lo giữa lòng giếng chàng thoáng thấy ánh sáng một vài ngòi sao...

Tòng hiểu ngay: đây chỉ là một cái phòng, thường đứng vách vại và cao lầu. Dưới lòng phòng lại cầm chông nữa, vì người ta đào để đánh bầy thú rừng.

Sự vui sướng trong lòng chàng thốt như một mớ than bị rội rouri lạnh.

Chàng tưởng cảnh cửa mở ra rộng.

Ai ngờ nó mở ra một cái hổ ác th!

Chàng ra được dày rỗi, nhưng làm thế nào mà ién mặt đất được.

— Chém chết!

Tòng thở dài và chép miệng than câu ấy vừa xong thì một cái gi hổng khiến chàng lắng tai nghe và tim chàng như ngừng lại.

Ú, một cái gi như một dan ngựa dương phi nước lớn...

Tiếng động làm rung chuyền cả mặt đất.

Vâ, mỗi lúc một gần mãi lại. Không phải tiếng chân ngựa! Không... Một cái gi khác kia! Một cái gi như một con voi lồng.

Đất chuyển mạnh lâm. Vâ đã gần lâm!

Trời, lại cái gi nữa thế!

Rõ ràng là tiếng hổ gầm!

Tòng đoán: chắc con hổ đuổi một con gi... Vâ, coi khéo nhé, cả hai ông ấy cùng lén cõi xuống đây thi minh thể chết.

Tiếp theo nhời phông đoán của chàng tuổi trẻ, một vật gi hổng từ trên cao gieo mình xuống như cá một tảng đá, theo liền ngay một vật thứ hai nữa.

Chàng hoảng kinh: cả hai con vật cùng xuống hổ!

Anh tiêng chợt tை sáng.

Tòng nhanh mắt nhìn thi nhận rõ ràng con hổ cái lớn và một con trâu.

Con hổ gầm lên giờ tay tắt. Con trâu cũng không kém. Nô thở hổng hộc như bể lò. Nô giờ súng ra ey dịch.

Hai bên quấn nhau trong lòng cái hổ và bên nào cũng đã rinh chàng cá.

Sau cùng, con trâu thắng thế, Nô làm thà nào mà húc trúng ngực con hổ rồ để ép con này vào thành đất.

Con hùm cố rẩy rụa để thoát thân.

Con trâu cũng ra sức đe con hổ vào thành đất.

Con hổ dần dần đuối sức vì bị ô vào thế bắt lại. Nhưng tiếng gào thét thua dần, yếu dần rồi sau chi còn là những hổn thoát.

Thoảng cái, mọi ý nghĩ lòe ra trong óc Tòng.



manh quy nh

Chàng nhanh như chóp nhảy phất lên lung con trâu.

Một bước dài nữa lên đầu con hổ hổ hối.

Thoát nạn.

Tòng cầm cõi chạy, cõi không kip kíp là phương hướng nào nữa.

Hai con vật đánh nhau vang động cả một khu rừng.

Bọn cướp bắt kéo nhau ra xem.

Chàng mà không chạy nhanh thi không còn mong gì thoát chết được.

Nghĩ thê, Tòng cứ cầm đầu chạy miết. Quanh minh chàng

Thị khéo, cần thận, sach sê, lịch sự là những đặc điểm của :

Hiệu hót tóc và nhà Tâm PHAM-NGOC-PHUC

N° 3 Rue Richaud — Hanoi
(Góc phố Hàng Bông và Phủ doãn)

Nhung dù thế nữa cũng còn hơn. Sự may mắn này làm cho Tòng lại xung súc. Chàng chạy miết một thời nữa.

Một cõi suối chán ngang đường.

Tòng xuống suối, lẩy tay vụt nước lên rửa mặt.

Bâ lâu lâm, chàng mới được rửa mặt lồng cơ cảm tưởng như được lột da hoặc được trè lại. Chàng còn muôn tám một cái nữa, nhưng mà sự cấp bách sau lưng khiến chàng hoảng hốt không dám dứng lâm.

Chàng chạy đến tờ mờ sáng, ngoan tròn lâng lâng lâng đường kè dã khâ dài. Bây giờ, nếu vi thử họa cướp có theo cung vi lát theo kip. Chàng hãy nghĩ ngơi lát dã, vi nhở se phải dùng đến sức khỏe đấu. Tòng nghĩ vậy liền tim một cây to khuất hổn và trè, lén dây ngồi tạm một lát. Bây giờ, Tòng mới thấy mỏi iới ri rái các bắp thịt. Nhưng dù thế nào chàng nữa, chàng cũng cõi vui vò cung. Bầu trời cao, mây bay, là động, ánh nắng nhảy múa trên mặt đất, tiếng chim kêu, tất cả cuộc đời tự do tung bừng khiến chàng nhớ đến những giờ ngồi trong hầm giam với mọi sự tuyệt vọng ghê gớm.

Nhưng tiếng nói chuyện văng vẳng khiến Tòng lâng tai. Chàng nộp vào tần caye, nhìn xuong con đường đất và sau cùng thấy một đám người ngaya di tới. Tòng buột miệng kêu khê : « A Ám Vinh !

(Còn nữa)
LAN-KHAI

Vì một lěriêng những bài nói về ty Do-thám Chính - trị Gestapo không thè dăng tiếp được. Vậy có lời xin lỗi độc-giả.

T.B.C.N.

*Edizioni hebdomadare du Trung-Bac Tàn-Vân
Imprime chez Trung-Bac Tân-Vân
56, Boulevard Saint-Omer d'Orléans, Hanoi
Tirage 1000 exemplaires
Certificat d'exacte d'insertion
Le GÉRANT : NGUYỄN - DOANH - VƯỢNG*