

TRUNG BAC CHU NHAT

1947-1953

18000000
A16H1f



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TẠI THỊ TRẤN MÃ LĂNG



Thân làm tội đời

Bước chân vào tiệm nhair, một kẻ có chút lòng thương và chút tưởng-lưỡng, hiện dung ngay thấy cả những đoạn đường đau khổ nó đã đưa chị em đến đây.

Phải, trong cái không-khí tung-bừng mà Đam-Thần đang chỉ-huy cuộc khieu-vũ, dưới những ánh đèn một trâm nến, cái đời của chị em được thi-vi-hóa bởi những tiếng nhạc du-duong. Chị em trong «sôm» lầm, ra phết những đệ tử của nữ-thần Terpsichore lầm.

Nhưng này, biết đâu những son tỏ, phản diêm kia chẳng là hình-thức giả-dối của một kiếp nhục-nhân, như nhấp bón ba trên đường gõ thốc cát lầm. Mà ở trước lòn lụa bombay rực rỡ những mầu sắc nõn, con tim chẳng dang rên lên vì đau đớn, vi phẫn uất.

Đau đớn và phẫn uất, nhưng người ta vẫn phải sống, vẫn có một cái dạ dày phải cắn đến cõi, một khối xác thịt phải cắn đến quan áo. Vẽ tai quái thay, một tim lòng phải cắn đến một chút yêu-duong; mặc dầu người ta đã vi yêu-duong mà chuốc cho đời mình bao nhiêu hụt-lụy.

Sự sống tự nó đã là một khổ-hải rồi. Ông giài lúc sinh ra loài người, đã đẻ «lắp» vò cơ-thể bao nhiêu thứ cản-dùng không thể không làm cho thỏa-mản.

Kiểm duyệt bô

Chị em vốn có một tâm-hồn nó cũng có một chút họ hàng hơi-hướm với cái lám-hồn nghệ sĩ, luôn luôn thấy một.. nóng này phải tiêu ngay bằng tay cái sô-tiên mà bàn tay phải đã kiềm.

Vì thế, chị em liền bị sự túng thiếu bắt cõi nga, được trong khi «tui rõng khồng» mà lòng chỉ còn cõi.. nõi bài thơ não-nùng.

Chị em thở dài và tặc lưỡi:
— Biết thõ này...

Chị em hối, nhưng đã muộn rồi. Con đường giặc một khi đã bước xuống thì thõ nào cũng bị lán, lán xuống vực.

Xác thịt cứ đòi hỏi cơm gạo và quần áo: cái ngày mai hiện đến tôi den như mực c.

Nó vài chị em nghỉ đến gia-dinh mà sự truy-lạc của mình đã đem v.v. dây nhục-nhân và đau đớn.

Một vài chị em nghỉ đến linh-nhân trong những khi say sura dây cùng mình nói bao nhiêu câu yêu-duong và trung-thanh.

Nhưng than ôi! số «một vài» ấy bị trả về với thất-vọng, vì gia-dinh là một

cái gì khác-khô không bao giờ dung-tha cho truy-lạc. Mùa tinh-nhân của gai giang-hồ chín mươi chín phần trăm là những người chỉ nói truyện yêu-duong và trung-thanh trong khi say sura, và lại rất hay nói về khoa kinh-tế trong khi tinh tảo.

Bà gọi là kinh-tế thì còn có cái thứ kinh tế nào bao ra!

Bị sự sống dun đì, chị em, lòng quặn đau, nhưng cũng phải nhâm nốt bước thêm một bước nữa vào con đường nhục nhã... Biết làm thế nào?

— Em phải sống!
Cay độc thay là mày sự sống ơi!

Lê-vân-Trương

Trung-Bac chu-nhât (Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

Tonkin Annam et Laos.	6 mois
Cochinchine, France et Colonies françaises	6\$00 3\$25
Etranger.....	7,00 3,75
Administration et Services publics.....	10,00 6,00

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du «TRUNG-BAC TAN-VAN» et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

NHẬT VÀ MIỀN Á-DÔNG

Không ai không phải công-nhận rằng Nhật bản ngày nay là một nước cường-thịnh nhất miền Á-dông và cả Á-châu này. Vì thế chia-sắt nội-trị và ngoại-giao Nhật được tất-mọi nước chú ý đến một cách đặc-biệt.

Sau khi Nội-các Mè-nại phải từ-chức, Hoàng-thần Cản-Vệ Văn Ma người đã cầm quyền nước Nhật trong lúc cuộc Trung-Nhật chiến-tranh mới bắt đầu, đã được Nhật-hoàng vời-ri giao cho lập Nội-các mới. Nội-các Cản-Vệ thứ hai là một Nội-các rất cường-quyết cả về nội-trị và ngoại-giao.

Bản tuyên-ngôn của Nội-các Cản-Vệ hôm 1er Aout vừa rồi đã nói rõ những điều cốt yếu trong chính-sách mới của Nhật. Theo trong bản tuyên-ngôn rất quan hệ đó thì vì tình hình quốc-te thay đổi rất nhanh chóng và đột ngột, hiện thế-giới vừa di dời một con đường queo. Nay mai sẽ thấy hiện ra nhiều thề-tài mới về chính-trị, kinh-te và văn-hóa, cần cứ vào sự lán rông và việc mở mang của nhiều nhóm quốc-gia khác nhau. Nước Nhật đang đứng trước một nhiệm-vụ lớn lao cần phải giải quyết.

Chính-sách mới của Nhật, nói tóm-lại, có mấy điều cốt yếu sau này:

— Về nội-trị thì Nhật sẽ dùng hết cả các lực lượng để lập nên một nền tảng-chính-trị quốc-gia nhất định hợp với sự nhu

cầu của những cuộc thay đổi mới về nội-trị và ngoại-giao.

— Tăng-gia việc quốc-phóng để thực-hành chính-sách quốc-gia mới.

tướng trong Nội-các Cản-vé thứ nhất. Lập nền trật tự đó Nhật có ý muốn tồn-chức cho Á-dông theo những nguyên-tắc đặc-biệt về trật tự của mình, ở dưới phạm vi thế-lực của đế-quốc Nhật. Nhưng khái-hiệu của Nhật mà gần đây ta thường nghe nói đến luôn là «Khối tối đại Á-dông» và «nền tảng chính-trị quốc-gia mới». Khối tối đại Á-dông theo như lời tuyên-bố của Thủ-tướng và Ngoại-tướng Nhật gần đây thi-truởng gồm có Nhật, Mân-chau-quốc và Trung-hoa, khôi-dó có thể lan rộng cả đến các xứ ở miền bắc phía Nam Á-châu,

Theo ý muốn của Nhật thì những xứ trong khối kinh-te đó sẽ liên-lạc với nhau bằng những giấy kinh-te bền-chặt, sẽ cung-cấp cho nhau những thứ nguyên-liệu và hàng-hóa cần-thiết, khôi kinh-te đó có thể tự túc được và cũng hưởng sự-thịnh-vượng chung.

«Nền-trật tự mới», «khối kinh-te đại Á-dông» và «nền tảng chính-trị mới» đó là những điều cốt yếu nhất trong chính-sách ngoại-giao và nội-tri của nước Nhật ngày nay.

Hiện toàn thể nước Nhật đều tập-trung hết cả lực-lượng và gắng-kết-sức, quyết-thực hành cái chính-sách mới tén-kia

Kiểm duyệt bô

T. B. C. N.



B^D HENRI
D'ORLÉANS
IMPRIMERIE
TRUNG-BAC
TAN-VAN HANOI

TOUTES IMPRESSIONS
POUR LA PUBLICITÉ
CATALOGUES & REVUES
■ SPÉCIALITÉS ■
DE TRAVAUX D'ÉDITION
EN QUOC-NGU ET EN
CARACTÈRES CHINOIS

■ ■ ■
EXÉCUTION RAPIDE
■ PRIX MODÉRÉS ■

TRUNG BAC
CHU NHAT

DÉPÔT LEGAL
RÉGIONAL QUÉBEC
TOM. 1

DÉPÔT LEGAL
MONTRÉAL
N° A1677





Thân lâm tội đời

Bước chân vào tiệm nhair, một kẻ có chút lòng thương và chút tưống-lượng, hinh dung ngay thay cả những đoạn đường đau khổ nó dưa chí em đến đây.

Phải, trong cái không-khí tung-bừng mà Mâm-Thần đang chỉ huy cuộc khieu-và, dưới những ánh đèn một trăm nến, cái đời của chí em được thi-v-hoa bởi những tiếng nhạc dù-dương. Chí em trông «sóm» lầm, ra phát những đệ tử của nô-thần Terpsichore lầm.

Nhưng nay, biết đâu những son-tà, phần diêm kia chẳng là hình-thức già-doi của một kiếp nhục-nhân, nhè nhẹp bén ba trên đường gò thòc cát lâm. Mà ở trước lòn lụa bom-bay rực rỡ; những mầu sắc nô, con tim chẳng dang rên lên, vì đau đớn, vi phẫn uất.

Đau đớn và phản ứt, nhưng người ta vẫn phải sống, vẫn có một cái đái dày phải cần cầm, một khói xác thịt phải cần đón quẩn áo. Và tai quái thay, một tim lòng phải cần đến một chút yêu-dương; mặc dầu người ta đã vì yêu-dương mà chúc cho đời mình ba nhiều hê-huy.

Sự sống tự nó là một khô-hai rồi. Ông già-lé lúc sinh ra lài người, đã đán-x lập v.v o cơ-thờ bao nhiêu thứ cản-dung không thể không làm cho thỏa-mản.

Kiem duyet bo

cái gì khắc-khó nó không bao giờ dang-tha cho truy-lạc. Mùa tinh-nhân của gái giang-nô chín mươi chín phần trăm là những người chỉ nói truyền yêu-dương và trung-thành trong khi say xưa, và lại rất hay nói khoa kinh-tế trong khi tình táo.

Bà gọi là kinh-tế thì còn có cái thứ kinh tế nào bảo rá!

Bị sự sống dun di, chí em, lòng quên đau, nhưng cũng phải nhảm mắt bước thêm một bước nữa vào con đường nhục nhâ.. Biết làm thế nào?

— Em phải sống!
Cay độc thay là sự sống ơi!

Lê-van-Truong

Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

I an	6 mois
6 \$ 00	3 \$ 25
Tonkin Annam et Laos	
Ce Colony fran鏰ise	
Etrange.....	7, 00 3, 75
Administration et Services publics.....	7, 00 7, 00
	18, 00 6, 00

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du «TRUNG-BAC TAN-VAN» et adressés au n° 36 Boulevard Henri IV Orléans Hanoi

NHẬT VÀ MIỀN Á-DÔNG

NHẬT
MIỀN Á-DÔNG

câu của những cuộc thay đổi mới về nội-trí và ngoại-giao.

Tăng giá việc quốc-phóng để thực-hành chính sách quốc-gia mới.

Về ngoại-giao thì mục đích

Nhật là lập một nền trật tự mới của miền tối đại Á-dông. Trước hết Nhật sẽ tìm cách giải quyết cho chung xong việc nước Tàu-pa lập nên một khối đại Á-dông gồm có các nước Nhật — Mân-chau-quốc và Tàu và lan rộng thế-lực xuống các xứ ở miền Nam-hải,

Một điều đáng chú ý trong chính sách mới của Nhật là việc sửa đổi hết cả mọi phương diện trong xít. Trong nền tảng chính-trị mới sự hi-sinh của cá-nhan đối với quốc gia sẽ đều nhau cho tất cả mọi người.

Vì thế mà có việc cải cách về sự sinh hoạt trong xít.

Trong xã-hội mới ở Nhật, cá-nhan sẽ giảm bớt sự quan hệ mà chỉ biết có lợi ích của đoàn thể chung tức là quốc gia.

Chính sách mới của Nhật là chính-sách-một nước lập trung hết các lực lượng giào cho quốc gia một sức mạnh tuyệt đối để dẹp vào sirs mạnh đó thực hành cái chính-sách-lập một nền trật tự mới ở Á-dông tức là cái chính-sách-dé-quốc-của Nhật.

Nền trật tự mới của Nhật là một tiếng mà ta nghe nói, lần đầu trong bài diễn-văn của Hoàng-thần Cản-Vệ hồi Décembre 1938 khi còn giữ chức thủ-

tướng trong Nội-các Cản-vệ thứ nhất. Lập nền trật tự đó Nhật có ý muốn lồ-chức cho Á-dông theo những nguyên tắc đặc biệt về trật tự của mình, ở dưới phạm vi thế-lực của đế-quốc Nhật. Những khâu hiệu của Nhật mà gần đây ta thường nghe nói đến luôn là «Khởi-tối đại Á-dông» và «nền tảng chính-trí quốc-gia mới».

Khởi-tối đại Á-dông theo như lời tuyên-bố của Thủ-tướng và Ngoại-tướng Nhật gần đây thi trước gồm có Nhật, Mân-chau-quốc và Trung-hoa, khôi-dó có thể lan rộng theo xuống các xứ ở phía Nam-hải,

Theo ý muốn của Nhật thì những xít trong khối kinh-tế đó sẽ liên-lạc với nhau bằng những giải-khí kinh-tế bên-chặt, sẽ cung-cấp cho nhau những thứ nguyên-liệu và hàng-hóa cần-thiết, khôi-kinh-tế đó có thể tự-túc được và cũng huống-thì thành-vượng-chung.

«Nền trật tự mới», «khôi-kinh-tế đại Á-dông» và «nền tảng chính-trí mới» đó là những điều-cốt yếu nhất trong chính-sách ngoại-giao và nội-trí của nước Nhật ngày nay.

Hiện toàn thể nước Nhật đều tập trung hết cả lực-lượng và gắng-hết-sức, quyết-thực-hành cái chính-sách-một-tên-kia

Kiem duyet bo

QUÂN ĐÚC CÓ THỂ

ĐÀO DƯƠNG HẦM QUA DU'ÓI BÈ MANCHE DỄ TẤN CÔNG SANG ANH ?

Hiện nay dư luận khắp trên thế giới đều chú ý cả vào cuộc chiến tranh giữa đế-quốc-Anh và hai nước độc-tài Đức, Ý và nhất là vào cuộc đại-tấn-công của quân Đức sang các đảo nước Anh mà Hitler dự định từ lâu và đã cho sửa soạn một cách rất là chu đáo. Bộ mặt tuẫn lèn này các tin tức ở Âu-châu sang, đầu do nguồn tin nào cũng vậy, đều báo tin về những cuộc sửa soạn của Đức từ bờ bắc xứ Na-yo cho đến vịnh Biscaye & giáp nước Pháp và Tây-han-nhú và cuộc dự bị phòng-thù của người Anh. Thấy cái tin tức đó, ai cũng dự đoán là chắc cuộc đại-tấn-công của quân Đức sang Anh sẽ bắt đầu ngày mai và chậm ra chỉ trong tuần-lèn này là cùng. Sở dĩ người ta tin chắc như thế là vì có rất nhiều nguyên-nhận: Thời kỳ này đang là lúc giáng tố và thủy-triều lên cao là thời kỳ hợp nhất cho quân Đức có thể dễ dàng Anh và cho phi-cơ đánh pháo hoặc chở quân lính sang Anh.

Tổng thống Hitler trước khi quyết định một việc trọng yếu, phải nghỉ ở biệt-thự Berchtesgaden trong 10 lòn. Thị chính vừa rồi lãnh-dụng đang chờ trong lòn. Thị chính vừa rồi lãnh-dụng chờ Vạn-dà từ nhà nghỉ-mát mẻ hè về Bé-linh và đã cùng các nhà cố-vấn quân-sư và các đại-tướng hội-nghị: người ta đoán là để bàn đến việc tòng-cống-kích vào đảo-quốc.

Có lẽ lãnh-tụ đảng Quốc-xã đã cũng các nhà chiếm-tinh xem các vị tình-tù trên đất cho là thời-cơ đã đến nên mới rục-rịch sửa soạn như thế chăng?

Các phương-pháp tấn công

Tấn công sang Anh không phải là một việc dễ, vì thế mà sau cuộc thắng trận ở Pháp người ta tưởng Hitler sẽ ra lệnh đánh ngay sang Anh, có ai ngờ rằng cả nhà cầm quyền Quốc-xã dự định hoãn mãi đến ngày nay. Chắc Hitler và các

thủ-hạ cũng biết rằng dễ lừa như thế, Anh quốc lại có đủ thi-giờ để tăng thêm công cuộc phòng thủ về hết mọi phương-diện thi việc tấn công lại càng thêm khó khăn. Sở dĩ Hitler phải sửa soạn lâu la vì lãnh-tụ đảng Quốc-xã cũng biết rằng nếu cuộc tấn công mà không có kết quả, quân Đức xâm-lược Anh lại bị quân Anh đánh lui và bao nhiêu sự đặc-thắng trước kia đều có thể vì một trận này mà mất hết và quân Đức cũng bị giảm hết nhuệ khí. Đức định dùng phương-pháp gì để đánh vào nước Anh. Các bão Đức gần đây đã dự định cuộc đại-tấn-công đó sẽ chia làm ba phần:

- 1) Tông công kích bằng phi-quân.
- 2) Vận-tải quân lính và khí-cu bằng đường thủy.

- 3) Đánh thẳng vào địa-phận Anh.

Hiện theo tin Anh và các nước khác thì trong các cửa bắc ở Bỉ, Hà-lan, Ban-mach và Na-uy đã tự lập rất nhiều tàu vận-tải. Trong các hải-cảng đó lại có cả nhiều tàu để hàng, nhiều đội phi-cơ lớn để vận-tải và nhiều quân đội cùng các đội lính nhảy dù. Người ta lại dự đoán là Đức sẽ dùng cả đến các thứ phi-cơ không có động-cơ có thể chờ được từ 6 đến 8 người có mang khi giới sẵn sàng do các phi-cơ hàng-nặng chở đến rồi thả xuống đất Anh. Lại có tin theo lệnh của Thủ-Tổng Hitler, Ý cũng đã cho đem nhiều quân Phá-xít và phi-cơ đến tập ở các cửa bắc Manche để giúp vào cuộc tấn công. Quân Ý tập trung ở đây toàn là lính thủy và lính nhảy-

Ở Luân-dôn có tin rằng Đức định đồ bộ trước ở các quần đảo Orcades, Shetlands và đảo Hé-brides trước khi đánh vào Anh. Mục đích của quân Đức là có ý lập một hàng-trận ở biển-tuyến rồi cho các đội tiền-phong từ đây tiến đi.

Trên đây đều là những điều dự đoán cả. Quân Đức rất qui quyết và khi cù chiến-tranh lại rất tinh-xảo, chắc lúu nêu đánh vào Anh sẽ phô trương ra những thứ: khi-giờ tối tàn rái bi-mặt chưa ai trông thấy, cũng như trong cuộc tấn công trên đất Pháp hồi Mai — Juin vừa rồi.



Một trong những đường tấn-công sang Anh

Hôm gần đây theo tin vò tuyển-diện Trung-khanh, thủ-phủ của nước Tàu tự do ở dưới quyền họ Tưởng thi một nhà kỹ-sư danh tiếng Hoa-ký có dự đoán rằng: « Người Đức có thể tự đào lầy con đường hầm qua dưới bờ Manche từ Pháp sang Anh, để dùng làm đường cho các chiến-xa hạng nặng, tấn-công vào đất Anh. Ça lẽ hiện nay, theo lời dự đoán của viên kỹ-sư Hoa-ký đó, Đức có lẽ đang cho đào đường hầm đó, rồi mới bắt đầu cho đánh vào Anh. Những cuộc soạn sửa ở trên mặt đất, trên không, tại các hải-cảng nói trên kia đều là những sự-hu-trong thanh-thể để đánh trả quân Anh và để cho Đức có đủ thi-giờ để xông đường hầm kia. Nếu lời dự đoán của nhà kỹ-sư Hoa-ký là đúng, quân Đức thay định đào lầy đường hầm qua bờ Manche để tấn-công sang Anh thi thực là một sự-rất-dột-ngột là lung. Biết đâu, một ngày kia — mà ngày đó cũng chẳng xa gi — người Anh ở miền duyên-hải, hoặc ở một miền nào trong nước Anh, sẽ thấy lúu nêu những chiến-xa nặng hàng 100, 120 tấn, trong cõ hàng máy chục người ngồi có dù sáng ống-dạn được từ dưới đất đón thô mà lên đất Anh. Ta thử xét xem lời dự đoán của nhà kỹ-sư Mỹ — người Mỹ vẫn giàu tri-tưởng và có kinh-nghiêm — có thể thực hành và có kết-quả được chăng? »

Đường hầm sang Anh, vua Ná-phá luân-dẽ nhất đã nghĩ đến

Đường hầm qua dưới đây bắc Manche sang nước Anh không phải ngày nay mới có người nói đến. Đó là một con đường mà từ xưa đến nay đã bao người Pháp và người Anh đã nghĩ đến, nghiên-cứu cần thận lập thành bản-dồ, có lúc đã bắt đầu cho đào, nhưng đến nay vẫn chưa

tè-thực hành được. Hồi hai bờ-nam ngoái đã nhắc đến việc đào hầm này để thực hành cái « gạch ngang liên-lạc (trait d'union) » vò kinh-tế giữa hai nước và cái biểu-hiện vò tinh-thanh-thiện Anh — Pháp. Dự-luận Anh đối với việc này cũng có một phần rất hoa-nghênh. Một người Anh, Thomé de Gamond vò thập-cửu-thé-ký, đã nghĩ ra con đường hầm này và trong khoảng 30 năm, đã hao-tốn bao-lâm lực và tiền-tài vò việc nghiên-cứu vò đường hầm kia. Cả già-sản của Gamond bị khinh-kiết cảng vì đường hầm đó. Nhưng hổ-quán và ủy-ban phòng-thù-Anh thi cục-lực phản đối việc dự-dịnh này. Hồi 1882, cả ở Anh và Pháp đều đã bắt đầu đào đường hầm, chỉ vò sự phản đối của ủy-ban phòng-thù Anh mà công việc phải đình ngay lại và là do không bao giờ họ đe-dì được công-ty bỏ-dở cuộc nứa.

Ý kiến mở đường hầm qua dưới bờ Manche bắc vua Ná-phá-Luân-cop giữ chức le Consul đã đồng ý với Charles James Fox lãnh-tụ Đảng-Wig đồng, vò phái-kết thám với Pháp đã dự định đào một con đường để chờ thu từ quâ dưới bờ Manche từ Douvres đến Calais. Nhà kỹ-sư tháp-Mathieu đã-nghi việc đào con đường hầm

Đo vòi THỦ HÙNG CỰ

Đến bối năm 1862, Nữ- hoàng Victoria nước Anh, một người mà không một mùa đông nào không sang nghỉ ở Nice, từ lâu, đã bằng lòng y-chuẩn việc đàu đường xe-lửa để đặt đường xe-lửa từ Pháp sang Anh. And é Maurois một nhà văn-hà Piap, đã nói là vì Nữ- hoàng Victoria hay sao trong khi qua bờ Manche nên mới vu long cho lập đường xe-lửa Anh-Pháp.

Công việc đào hầm

đã khởi công hồi 1882

Mười mươi năm sau, hồi 1876, mới có cuộc điều định chính thức về việc mở con đường hầm qua bờ Manche. Cuộc điều định này đã kết quả bằng một cuộc hợp-ước giữa hai nước không những về "nguyên-tắc đường hầm" và về hết cả các vấn đề khác: là mà việc đào và khai thác đường hầm có thể gây ra sau này. Nguồn lao động thê là đường hầm có thể thực hành.

Ở Paris và Luân-dôn đã thấy hai hội lập
hành dã tràng nom về việc mở đường hầm

Hội ở Pháp được phép đào hầm và lấp đường
lửa đến giữa eo biển Pas de Calais, còn hội bên
Anh « Channel Tunnel Company » còn đợi giấy
nhép của Anh-hoang và của Nguị-viện Anh mới
đầu công việc. Cả hai hội đều phải tết hàng
cứu về việc đẽ đất, lấp hòn đẽ và nghiên cứu
tổng hòn cũng là điều nhà máy

Từ hỏi đó cho đến thời
ý trước cuộc Âu - chiến

1914 - 1918 người ta vẫn trồng thẩy & duyên - bài háp ở Sangatte nhà máy háp dùng để làm hơi nén, sẽ sê dùng bơi này để o hầm dưới bờ. Về năm 1880 - 1881, hội bèn Anh ằng đã thử đào vào lớp sao không thăm nước ở bờ biển Cliff một cái hầm sâu 2 cây số, hầm đó tuy không a trong nom giờ dài ra đến năm 1918 vẫn còn guyễn. Cái hầm đào thử này, hội « Channel Tunnel Company » khi đào xong a khanh thành và đặt tiệc a mời giới hiền nhân vát

Hồ Chí Minh Ký (67-74) - Tặng Huỳnh Chiêu Đăng chủ Kho Sách Xưa Qu

Trong tiệc trà có cả ông nghị William Gladstone một người vẫn hết sức bệnh vui việc đào đường hầm.

Nhiều người bàn tán về sự ích lợi của đường hầm và cách đào đường ấy. Cố người ngài rằng hầm đào vào lớp phyllite già 60 thước ở dưới eo biển Pas de Calais không được khô và có thể thấm nước. Ông nghĩ Glaston muôn tò cho mọi người đều biết là phần không thể thấm nước được, bèn lấy một que diêm xát mạnh vào lớp phyllite, bỗng thấy ngón lùm lửa bắt lên và ông nghĩ châm chí gàut một cách nguy hiểm nhất. Thế là không cần nói một câu, ông nghĩ Glaston đã rõ cho mọi người biết là trong hầm sắp đào sẽ rất khó ráo.

Nhưng sau đó, cuộc lùn xộn ở xí A-i-cập làm cho Anh và Pháp lại xung đột nhau và úy-han phòng-thủ đế-quốc Anh nhất định phản kháng việc đào hầm mà úy-han cho là rất nguy bẩn cho nước Anh. Từ 58 năm nay úy-han đã không bao giờ đổi ý-kien. Người ta nói người Anh rất thè cựu và kiêu-nob. Sợ xa cua người Anh ngày nay ta cho rất là chính đáng.

Công cuộc đảo

đường hầm qua bờ Manche

Muốn biết công việc đào đường hầm qua dưới bờ Manche như thế nào ta nên biết qua một vài điều về địa chất học. Eo biển Pas de Calais giữa nước Anh và lục địa chỉ hơn 30 cây số, nên cái ngang ra thì hình như một cái chảo than giao

Nhà máy của công ty đào hầm qua dưới bờ Manche ở Pháp đã lấp ở gần Sangatte để làm thử hơi nén dùng vở việc đào hầm



trường bộ sâu độ 55 thước. Từ đây bộ giáp xuồng trước hét có một lớp đất thấm nước, rồi đến một lớp đá phẳng trắng không thấm nước rồi mòn đến lớp đá phẳng xám gọi là cénonienne (đường không thấm nước, lớp này độ 60 thước dày). Dưới nứa mới đến một lớp cát thấm nước rồi mới đến các lớp đất khai. Đường hầm sẽ đào rất sâu dưới đáy bờ trong lớp đá phẳng không thấm nước, hầm dài 40 mét cát sỏi mà 33 cát số ở dưới bờ. Từ trước đến nay có rất nhiều kiểu đường hầm, có người lại định bắc cầu dài 30 cây số (Schneider-Hersent), có người lại định làm phà nổi (bac flottant) nhưng kiểu được người ta hoan nghênh nhất và định làm thực là kiểu của nhà kỹ sư Pháp : Albert Sartiaux.

Kết quả vận hành đường
nơi nó công bố rõ, vào hồi 1939 một công ty ngang Marcel Boucher, đã đề nghị này ra trước. Huyện vạn và yêu cầu thi hành và giao, ông lập nỗi rõ cả sự lý lịch của con đường ! làm đó nữa.

Thủ tướng Anh ngày nay là M. Winston Churchill và nguyên lỏng-luống bộ coi sẽ tăng binh bị Pháp, M. Raoul Dautry đều là những người tán thành việc đào hầm qua bờ Manche. Hầm đào xong có thể đi từ Paris đến Luân-đôn chỉ mất 5 năm giờ bằng xe lửa.

Đường hầm dự định đào sẽ bắt đầu đào ở Sangatte gần Calais và sang bên Anh để Shakespeare Cliff gần Douvres. Đường là đường mòn - công Biérot đã dùng phi cơ bay qua bờ Manche lần thứ nhất hồi 30 năm nay. Đầu dự định đặt tại ống ngang nhau mỗi ống dài 5 km độ dày 6 thước cát độ 15 thước tại cát đường ngang thông nhau. Trong mỗi ống đặt một đường xe lửa.

Vấn đề đòi không khí theo các nhà chuyên môn thi-cửng không khói gl. Các nhà kỹ-sư Anh và Pháp dự định rằng ngày nay dầu mỏ dường hầm các công ty đã có lời ngay. Số phi-lòn về việc đào đường hầm qua bắc Manche hồi trước 1914 đã dự định là rộng rách lâm hé độ 400 triệu phét lõi g vàng (fr-or) và nhánh nhất là phải đào trong bốn năm mới xong được. Còn về sự ích lợi vĩ kinh tế của đường hầm này thì rách lâm không

Cứu đường hầm đã đào thử trong lớp phần từ năm 1882 về phía duyên-hải nước Anh mà hiện nay vẫn còn nguyên — tuy không ai giữ din trong nome già.



nói ai cũng đã rõ, vào hồi 1939 một cung nghị Pháp Marcel Boucher, đã đem việc này ra trước. Hạng nghị v.v. và yêu cầu thi hành ngay, ông lại nói rõ cả sự lợi ích của con đường làm đó nữa.

Thủ tướng Anh ngày nay là M. Winston Churchill và nguyên tổng-trưởng bộ coi về tăng binh bị Pháp, M. Raoul Dautry đều là những người thành công về việc đào hầm qua bờ Manche. Hầm đào xong có thể đi từ Paris đến Luân-đôn chỉ mất 5 năm giờ bằng xe lửa.

Đường hầm này
với việc dung binh

Ý kiến ủy ban phòng thủ đế quốc Anh phản đối cuộc đảo bappId này như thế nào ta đã biết. Nhưng các nhà quân sự Pháp, chủ trương viễn thân thiện với Anh như Thống chế Foch thường xuyên lại công nhận sự ích lợi của đường hầm này với việc dựng binh. Theo ý Thống chế Foch thì đường hầm qua bồi Manche có thể cuộc Âu chiến may ra có thể tránh được nếu không thi cũng rút ngắn được hai năm là ít.

M. Churchill cũng đồng lòng với Tbông-chĕ Foch cho là «nếu có đường băm đó thì cuộc chiến tranh ở Tây Ân không thể xảy ra được»

Bại-ướng Molke nước Đức người đã thắng vua Nã-phá-Luân để tam trọng cuộc Đức-Pháp, chiến tranh 1870-1871 cũng nói: «Cần phải ngăn vội theo hành con đường hầm qua hòn M-nê-lé vì đường đó không dùng được để tấn-công vào Anh nhưng đén lúc chiến tranh thì rất hại cho nước Đức ».

Đó là ý kiến các nhà quân sự đại tài ngày xưa. Ngày nay chiến lược, chiến thuật đều đã đổi mới, các khía cạnh chiến tranh đều khác hẳn trước biến đấu ý kiến Tông thống Hitler và các nhà quân sự Đức lại trái kinh nghiệm của họ. Molke, nhất là ngày nay Đức lại chiếm được cả miền duyên hải Basse Manche của Pháp, Bỉ, Hà Lan trước; mặt nước Anh Biển Baltic Hitler lại không thực hành lời du luận của nhà kỹ sư Mỹ nói trên kia nghĩa là dáo đường bầm dưới bờ Manche để đem chiến xa lấn sang vùng Anh. Nhà kỹ sư Todt của Đức đã xây xong chiến lũy Siegfried dài hơn chiêm lũy Maginot trong mấy tháng thì xong, biến đấu lại không có tài rứt ngòi thời hanh cù dáo con đường hầm qua eo Hèr de Calais từ 4 năm xuống 5, 7 tháng. Với sự tiến bộ của khoa học ngày nay, và những phương pháp của Đức thường dùng không việt gian là không có thể thành cù, ta thử dại xem cuộc tấn công của đại quân Đức sẽ ra sao?



Trích trong tiểu thuyết « Người Yêu Nữ »
của PEARL S. BUCK

Bản quỹ văn của HUYỀN HÀ

Other than Journals

(Tiếp theo kỳ trước)

Người gác giương mắt lên, lảng lặng cầm lấy tiền. Hôm sau, hắn đột nhiên nói: « Anh là chính-trị phạm, không cần phải xử. Tôi ác của anh đã có bằng cứ ».

Tôi tháo tuột thắt lưng ra, đỡ tất cả tiền vào tay hắn : « Ông thử dò hỏi xem đó là tội gì. Tất cả tiền của tôi còn có đây thôi ».

Hắn ra khỏi, tôi ngồi trên giường, cả mình
cứng đờ, ướt đầy mồ hôi. Minh-thật không nên
thứ là đã cạn tiền rồi. Hắn sẽ ngon lành bỏ tái,
bất không còn hàng kiêm chào gi nữa.

Nhưng hắn là người tối. Hôm sau đến bão tối:
Tôi hỏi người bạn có em làm lục sự coi bão sơ
tòa, người ta bảo anh có viết bài đăng báo
ngosai-quố, nói những là xú tâ nghè đói, chính
thu thu thu quá nặng và mua lại nhà phia
dân gồng. Người ngoai-quốc đọc thấy vậy
bại cười kh kh trước mìn. Hãy tội của anh là
bè b.

Tôi thất kinh, kêu :

— Nào tôi có viết thế đâu?
— Trong biển bão nổi xôn

Người gác nói xong thi đi.

Bên ấy tôi không ngử được. Ngồi nhô lại lung
chữ của cái bài luận kia, Cố Ma Island đã hồi lời
Totori rất đặc ý và bài của mình. Có có đọc
tôi cho lết cù học理科 nghe, và thêm rằng: « Đây
là một bài hay, tôi muốn cho người Anh cũng
đọc để hiểu rõ ràng thiên-niên Trung-hoa yêu nước
đến thế nào. Lưu Ái-Lan, anh hãy gửi dâng trên
một tờ báo Anh; có dự thi mà giải lấy giải

Mạch máu tói nóng lên, cả người tối băng hái
vui vẻ. Trong mấy tuần lễ liền, tối đê thi giò

rành rang chép lại bài văn đã chữa. Tôi gửi kèm với lá thư hở một phà xuất-bản Anh. Tôi được giải thoát. Người ta in bài của tôi với lời tiêu-chú: «*ikt* khi chúng tôi nhận được vở

một văn đẽ quốc-gia, một bài luận-thuyết thành-thực và xuy-xét như bài này của một thanh-niên-áí-quốc Trung-hoa». Lời lẽ ấy reo trong lòng tôi

một tý-dầm hân-hoan.

Vì thế tôi phải vào tù.
Hôm mai là tết, một chuỗi dài những buổi sớm, những buổi đêm, chỉ phân biệt nhau & chỗ tết đến và元旦. Tôi không nhớ, không đếm được là bao nhiêu ngày rồi. Tôi không sao hạnh phúc, chẳng ai đến thăm mình cả. Cố Maitland vẫn đang vào thăm, nhưng người ta trả lời đã đưa tôi về nguyên quán rồi, cõi cung trường lối bình an và sự. Về sau này có một kè lại đầu đuôi như thế. Tôi không còn có thể nói gì với người gác nữa, vì thiên lung đã can.

Tôi ngồi hàng mấy giờ liền, hay là đứng áp
mặt vào chấn song; tôi đăm đăm nhìn khoảng
trời, ôn lại trong trí các lời lẽ của bài luận...

Tôi viết nó trong một ngày xuân, giờ thời ấm
sunny, tất cả các cây đều tung bừng tràn sắc hoa...
Phố phường vui vẻ. Ô-tô qua lại từ phía, các xe
tay phải tránh xa sang một bên. Tôi luôn luôn
lòng lại để ngắm cái vẻ đẹp tươi long lanh của
hiển ô-tô lần đầu đón rồng rẩy biết mấy.
Nhà chôn tan học tôi ra ngồi thành, mèn
đong một vùng xanh tươi, trong lòng nẳm vật
cây già lùng, to tát mà chính tôi cũng không
biết tên. Có thể bà là nhũng day dài của
ngày - không phải lòng yêu khát mà đáo (vi
ra nay tôi không biết đến đàn bà) - nhưng đó
lòng yêu nước. Bất nước non nhà phô bày

trước tám, thẳng lắp lên tận Bắc-phương là chỗ
nhà cửa của mình. Tứ-quốc là ở đây, ở nơi đó
tôi mới mè nè; tứ-quốc ở xa nữa mãi
miền Nam-bắc mất minh chưa hé trông thấy...
Tôi đứng đó, lúc ấy cái lòng yêu lòn lao kia mới
bắt đầu rõ rệt. Tôi muốn ghi bằng nét mực sắt
cái cảm tưởng mình dõi với tứ-quốc. Nhung tôi
chưa dã thành hình, vì nhung giờ nước sảng ngồi
rời ra từ trong đám sương mù sán lạn. Tôi vội
vàng quay về phòng nhỏ, tôi muốn tì cái áo
anh của mình cho thật dù

• Không dễ dàng

dâu. Tôi nhớ mình
mồ hôi uất đắng vì
đã chịu đựng công.
Tôi đến. Tôi không
thể ăn được. Tôi
châm nén, violetti
tiếp trong ánh sáng
lạ lò. Khắp trong
thành-phố, bắt lòe
đèn điện, các biển
hang hắp bằng đèn
ống. Tôi nghe quá,
không thể thuê
được căn phòng
trong nhà có điện.
Nhưng tôi nài có
quan tâm. Minh
kiêu hành nhìn
thấy tát cả ánh sáng
thị - thành: nếu
không bận việc,
tôi sẽ ra phố mà
ngắm nhìn ánh
sáng, không bao
giờ biết chán.

Trong bài luận, tôi kể đến ánh sáng đèn điện ấy. Tôi tả hồ cá thành phố, một thành thị lân-thời, phong phú, từ biền nô nè; tôi kể náo là ô-tô, cam-nhông chở vật nặng nè mà xưa kia con người ta phải khuân vác. Nò là trường học, chợ búa phi nhêu, những quả cây nhập cảng ngọt ngọt biết bao, những hông hoa ủ trong ôn-đới. Tôi mỉm cười đặc ý, nói thêm đến các mỹ-viện dàn bà uốn tóc, tôi tả các lò nhà mới mè, trắng lè hồn cáng điện của các buồng đê vuông. Và tôi còn tả vùng quê xa rờng ngàn trùng, náo động nội, náo bầu trời tôi nhìn thấy chiến hòn gó. Xong rồi, tôi mới dài bót xuống.

Bác lại cái công trình của mình, thấy vẫn chưa nói hết về lõi quốc; tôi chưa nói đến quê hương, dồn cho mẹ họ hàng, tôi chưa nói đến đồng ruộng khai béo và vùng nganh miền Bắc, những trận cuồng phong của sa-mạc, những vụ cát-sands chúng tôi phải chịu hối hả mai và trước, những lần tranh vánh đất, các cây nhà-phinnamon giồng thay ngũ cốc để hòng kiêng hòn mít chút. Còn thuế mía nữa... những thuế để nuôi sống chính phủ. Tôi phải nói hết tất cả. Tôi xin nghĩ về các công việc đó, nhưng chẳng có gì nói là

người ta không biết
dùng đồng tiền
đầu. Nghĩ đến
hàng lát mạc, tôi
chỉ mong cha mẹ
minh và dân gian
sẽ không héo hoa
nét mặt bởi các
trận gió dữ, không
gây mòn, thau thê
vì nhín, vì thiếu
thốn, không phải
xây xưốc bén tay
bó buộc phải bói
cái đât khô rắn kia
đè tim rẽ cày mà
ăn hay dun thôi.
Vậy tôi có nói thêm
cả những điều kể
trên nữa.

Tôi không thể im
mà không nói nỗi
lòng tôi sốt sắng
mong chờ chính-
phủ mới và đáng

phục này của Tôn-Dâ.-Tiên sáng lập ra, gồm có những nhân-viên học thức, làm cho làng tôi được hưởng chút ít sự tối đẹp của thời буди-тантин, giảm bớt sự thuế, đắp đường xá giao thông. Không phải là dyring những đại-lộ cho ô-ô như là chung quang thành-thị đâu, chỉ là con đường đất xoàng, dù đất con lừa hay chiếc xe cát-kit thời. Dân quê sẽ thấy đỡ phải buộc lòng vun giồng cây-a-phien.. hay là nộp biết cơ man là thứ thuế..

Ở trong ngực tôi mới nảy ra ý nghĩ rằng người ta ghét tôi vì có bài viết kia, buộc tiếng cho tôi là đã phản-cuộc. Không bao giờ tôi tin có như vậy. Tôi chỉ là những cảm tưởng của mình đối



với xứ sở, trước hết bằng tiếng mẹ đẻ, rồi về sau, tự hào công việc của mình, tôi mới dịch ra Anh-viết một cách chân thành.

Nhà chuyên trách đọc bài chữ Anh, họ lấy làm bức túc lâm. Dần dà, xuy ngã mãi tôi mới hiểu tội của mình là thế nào. Bài luận tôi viết bằng chữ Anh, tất cả các điều nói về làng nước thâia thuộc của tôi thật là nhục nhã. Không được để cho người ngoại-quốc biết gi về surau, việc giồng nha-phép, nạn đói kém, cùng là nhà tranh vách. Tôi chỉ yên viết nó ra tiếng Trung-Hoa là đùa, không cần phải phiên ra tiếng Anh... Nhưng nào tôi có hay trước cái kết quả như vậy của bao chiêu xuẩn hòm ấy? Các buổi sáng lâm qua, tôi vẫn chưa dứt tin, dù mình đương bị giam cầm hồn hoi. Mỗi ngày trôi dậy, tinh tình có thay đổi; mà mồi bùi chiêu ta, tôi lại có cảm tưởng như của ngày hôm qua, một cảm giác thất vọng vì tro tro và sô fai. Buổi sớm khi cái mảnh trời kia đã sáng tỏ, tôi tự nhủ: «Trong thời buỗi mồi mè này, đâu có chuyện như thế... không thể có được...» bay là: «Cho nguy ngập chàng nữa, có lẽ người ta quên đứt cái việc của mình. Giờ giờ nguy sắp đến. Người-mình đã có một công-lý, một luật pháp mới». Tôi đã học qua bộ luật ấy trong giờ sú-ký.

Nhung lâm rỗi, chẳng có gì cả... cho đến lúc xá-lim bắt đầu chúa động người. Các kèn cách mèn bị truy lâm một cách có phương-pháp. Mỗi ngày chờ giam đầy người, mà đến sáng hôm sau, họ lại cho đi đâu hết. Đêm tối thật đáng kinh khủng. Các người kia sợ. Họ chửi rủa, rồi đêm càng khuya, họ khóc lóc rền rít. Lúc đầu tôi bắt chuyện với họ, các câu lâm tinh kia mới tạo tôi thành một người cách-mệnh thực hiện đấy, anh Hải-Vân. Tất cả bọn họ đều có áu lâm sự đê giải bày, tôi lớn nhất của người ta là vì người ta ủng hộ cho dù nghèo. Họ muốn cho tiến công trong xưởng máy, nhà hàng được trả cho xưởng hòn; hay là họ yêu với các triều-nu o báu & nhà chưa được ra khỏi vòng doan trường. Hay là họ chỉ di giao thiệp với bọn người

ái-quốc, như đảng chúng ta bây giờ, với mục đích là đưa nước nhà lên con đường tiến bộ.

Rồi đến khi tôi tin rằng chính-phủ bắt giam họ là nhầm. Họ còn trẻ-rung — có nhiều người còn trẻ hơn nhau và tôi nữa. Thúy họ di dề chịu tử-hinh, tôiしさ lòng căm ghét những kẻ đã xù ái, tôi thè sẽ phục thù cho người juan-nạn, nếu tôi được thoát. Khi anh vào đây, tôi đã là người cách-mệnh dãy tin tưởng. Tôi không nói chuyện với ai nữa. Chỉ im lặng mỗi khi có người mới vào. Xà lim đóng người quá, đâm ra thôi tha đến buôn lông. Tôi chẳng cần gì nữa. Tôi không thể ngủ được. Đêm nào tôi cũng chỉ mong chóng rang đồng. Cái xá-lim hãi còn tôi, thi đã nghe tiếng cót-kết mồ cửa, rồi một tia sáng rọi vào trong lâm tôi của chúng tôi. Một giọng nói cục cẩn gọi tên từng người một — gọi tôi cá, trừ tên tôi ra. Ngày ấy sang ngày khác, tôi đợi người ta gọi, lòng thi thát lại, mồ hôi ra ướt đầm. Nhưng không hề thấy nhắc đến tên mình. Người ta bỏ quên tôi rồi.

Cái ánh sáng rọi vào lũ khốn nạn kia, từng người-một. Thường thì các tội nhân khóc thút-thít, khi lính đem súng họ vào với nhau. Rồi cả bọn bị ẩn ra mé ngoài. Tôi còn trơ có một mình, nhìn họ lẩn khuất, biế i rõ số phận nó đợi người ta. Tôi tưởng tượng họ đương chen chúc trong lối đi, rồi bỗng nhiên thấy một luồng không khí mát mẻ dập vào mặt. Tôi thi đã bao nhì êu ngày rồi, chưa được thấy cảm giác ấy. Trời còn đèn như mực; trong bóng tối chắc những

hàn tay và hình đương xô đẩy họ vào áp bức, uong cứng ngắc. Rồi một lối hở, một loạt súng nổ, một ánh chớp lóe trước mắt, rồi họ ngã quy xuồng, chõng chốt lên nhau.

Cán-Anh-vân luôn luôn nhắc nhở trong lời ôi: «Tôi lang-tharg như đám mây có độ... Tôi có một lòng mèn mòng, muôn kêu với cho bọn tôi-nhân, nói cho họ một đời lối. Nhưng nào ai bết số phận họ sẽ ra sao. Tôi thi bị bỏ quên. Tôi như cùng phải chịu chết với bọn người kia, hết ngày ấy sang ngày khác, cho đến gayanh cung với bốn người mới đến. Nhờ có anh, tôi mới được khởi từ hoán sinh...»

PEARL S. BUCK
(Người yêu nước)



Mộng tàn rỗi...

Ngày xưa em sống bên anh...
Bây giờ theo tiếng Ái-tinh em đi.
Đi tìm những cảnh say-mê,
Cố em, em có thiết vể nứa dâu...

Hôm nay trời vẫn mây sâu;
Gió mưa lạy lắt qua đầu ngon tre,
Lâm tan biến cảnh say-mê,
Em buồn, em muôn trờ vể cung anh:
Đỗ say hương-vị Ái-tinh,
Đỗ xay lại Mộng tan-tanh xưa...

Sự đời đâu phải cuộc cờ,
Ta thua ván trước, ta chờ ván sau...
Em vè sòn thấy anh đâu,
Vắng em, anh đã dìu mát rồi...
Anh di theo rồi một người,
Một người dám-thảm sوت đời vởi anh...

Sao em trêu-ghẹo Ái-tinh,
Hoa Xuân dâu nở trên cảnh Mùa Đông...

Bên chật...

Giảng dâu dẹp, gió mo-hồ :
Chia tay dường hứa đợi chờ mai sau.
Đau xa nhau, vẫn gần nhau,
Tinh ta bèn đến mái dâu hoa râm...

Bời dẹp...

Bời đang dẹp, tóc đang xanh,
Nhìn chi đèn nhung tẩm tim con con...
Cao cao giáng rọi tròn tròn,
Núi sông có mát, không mòn tinh ta...

ANH-DẠT

Điều tàn

Nâm ủ rũ, những tòa thành cũ,
Mà rêu xanh ngọ nghẽ phủ đầy,
Những bức tường xối mưa lỗ chỗ,
Vẫn vơ vuôn như một lán mây.

Đường bảo đáy hoang tàn, đời chết,
Dấu hư vò dãy lại nơi đây!
Ai ngờ thấy lời than thông thiết,
Của thèm tro rụt hột chán cây?

Những phiến đá đã nghe bao truyền !
Những gốc cây ghi dấu muôn thời!
Phải chàng đáy là nơi hò hẹn,
Của xưa kia vả của hiện giờ?

Dù dỗi nát, ở đây vẫn sống;
Tựa lòng tôi ngang ngửa nhiều rỗi,
Tưởng điều tàn khó xây dựng lại,
Nhưng đời chờ vẫn sống trong tôi.

Vô duyên

Tôi đã phải sét thương từ năm ấy,
Khi gặp người bên lán nǚ em ru.
Trừ buổi ấy, sương thu lạnh leo,
Trong lòng tôi mây néo trán dài,
Bởi vòi tinh nén người quá riêng tay,
Đi hờ hững hén lòng tôi say đắm
Tôi vẫn biết tôi vô duyên lầm,
Nên lừa dối mong gặp dẫu người!
Biết vô duyên, tôi chí giận tinh tôi,
Có đơn quá nên than thầm với nguyệt!
Đuôi nắng gay, mo màng sương, tuylé.
Giữa mùa hè, ao uóc giờ băng.
Vi ương giàn, tôi cưỡng mãi tôi chàng,
Hay số mệnh xui tôi yêu người mái ?
Truyền con tâm biết dẫu mà giáng giá!
Ôi lòng sâu! bạn vắng ái ản xa.

PHAM-HUY-CO



THO' TÚ-XU'ONG

Nói đến thơ Tú-Xương, tôi lại nhớ ông Phạm Tuân-Lâm, một người bạn thân của tôi, hồi trước đã ở lâu năm trong làng báo.

Bạn đọc chắc nhiều người biết, ông Lâm học rộng, biết nhiều và rất khoan-hỗng trong sự phê-bình văn-chương, nhưng rất bất-mặn về thơ Tú-Xương.

Mấy năm trước đây, khi mà người ta còn đương phục thơ Tú-Xương như thần như thánh, ông Lâm có nói với tôi câu này:

— Như ông Tú-Xương có thể gọi là thi-sĩ được không?

Ô hay, một người đã từng sản-xuất hàng nghìn bài thơ mà còn ngờ rằng không phải thi-sĩ, thì надо nua mới là thi-sĩ!

Lúc đó, tôi không trả lời, vì tưởng sau hối của ông Lâm không khỏi quá u nghiêm-khắc.

Nhưng xét cho kỹ, mới biết lời ấy không phải là không có lý.

Cái giá thi-sĩ, còn phải trông ở phẩm thơ, không thể chỉ lấy nhiều thơ làm bằng. Giá trị tôi số hàng vạn bài thơ, mà nó toàn là những bài «thông-suông», hoặc là những câu khinh-bạc tục-lẩn, lì lợ i vẫn cứ không phải thi-sĩ như thường.

Vậy thi muôn biết ông Tú-Xương có phải thi-sĩ hay không, chúng ta hãy thử coi lại thi-phẩm của ông ấy.

Nói chung phải, thơ của Vị-Xuyên tiên sinh, về loại tinh, tả cảnh, cũng có những bài đặc-sắc, như mấy bài này:

Ta nhớ người xa cách nái sóng,
Người xa, xa có nhớ lá không?
Sao dương vui-về ta buồn-bã?
Vita mới quen nhau đã lạ-lùng!
Lúc nhớ, nhớ càng trong mộng-tr้อง,
Khi riêng, riêng cõi đến tinh-chung!
Trong-lứ chẳng lợ là mưa gió,
Một ngọn đèn xanh, trống diêm thùng!

Quá nái Chén-phong mới bắc cầu,
Thương anh oè trước, chí vè sau,
Tền đề bắc phản ai không hám?
Tiếng khóc non xanh vuông cũng sâu/

Cô mẹ, tưống còn vui gượng lại,
Không chồng, ai dể sống chi lâu!
Bắc thang lên hỏi ông cầm sò,
Cao lít mù xanh, ngắt một màu.

Nó bạn, khóc bạn mà đến như vậy, thật là chí-tinh. Nhất là bài cuối bài trên đọc lên thấy có vẻ hận tình-tứ.

Mấy câu sau đây, cũng đáng vào hạng kiệt-tác:

Sóng kia phút đã nên dòng,
Chỗ làm nhà cửa, chỗ giòng ngô khơi.
Đêm nghe tiếng éch bên tai,
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đó.

Nghe bốn câu này, có thể tưởng như mọi cảnh tang sương hiện ra trước mắt. Người ta bảo thơ hay cũng như bức tranh vẽ khéo, nhưng với bài này, thì dù tranh vẽ khéo đến bậc nào cũng không bi kịp. Nếu theo tiếng Tàu, có thể chò là «ngọn bút hứa-công».

Song trong Vị-Xuyên thi-lập, số thơ như vậy, chỉ là một phần rất ít. Còn phần rất nhiều thi là thơ trào-phúng. Chính những thơ ấy nó đã làm cho tiên-sinh nổi tiếng một thời. Người ta nói thơ Tú-Xương, hình như bùa hét chỉ ngửi đến thơ trào-phúng, it khi nghĩ đến những bài tả cảnh, tả tình. Vì vậy, bàn về thơ của tiên-sinh, phần trào-phúng phải kể là phần trọng-yếu.

Theo sự truyền-văn và coi lời-lẽ trong các bài thơ, thi thấy tiên-sinh là người có tài, tự phụ, nhưng tính phong-dát, không thè nõn minh theo những siêng-sích khốn-nạn của lối văn khoa-cử. Cho nên, thi bạo ahiêu khoa, mà chỉ đỗ đến tú-tài. Điều đó tiên-sinh đã cho là cục bất-dắc-chi. Lại thêm nhà nghèo, con đồng, bà vợ tuy giỏi bưởn-bán, nhưng vẫn kiêng không đủ tiền. Thậm chí còn mót tòa nhà, lại phải bán đi để trả nợ đây cho bạn, ấy lại là điều cục-bất-dắc-chi nữa của tiên-sinh. Coi bài sau đây, dù thấy sự phản-uch của tiên-sinh lên đến cực-diểm:

Khách hỏi nhà ông đến,
Nhà ông đã báu rồi.
Vợ làm le ở vú.
Con lấp lèn-đi bồi,
Ai trói voi bồ dộ?
Đời nào lợn cao ngồi,

Người bảo ông cùng mài,
Ông cùng đến thế thôi!

Đường-dường một Ông Tú-tài mà đến vợ toan
ở vu, con đinh di bồ, thương tâm biết chừng
não! Người nào ở vào cảnh ấy, cũng phải phản-
uất, huống chi tiên-sinh.

Những sự phản-uất góp lại, nó đã làm cho
tên-sinh luôn luôn nỗi đời bằng con mắt hắt-h
binh. Các thơ trào-phúng của tiên-sinh hết thảy
phát-nguyễn ở đó.

Nay đem những bài thơ ấy mà xếp cho thành
mòn-logic, thi thấy nó có hai giọng: một là than
thân, một là chửi đời.

Trong thơ than thân của tiên-sinh, có lẽ bài
này thiết-tha hơu hết:

Bức sôt nhưng vẫn áo bông,
Trồng rặng ôm dây, hóa ra không.
Một tuồng rách-rưới, con như bò,
Ba chữ nghêu-ngao, vợ chán chồng,
Đất đẽn bao giờ sang ván dô,
Trời làm cho bò lác chơi ngóng.
Gần chúa, gần bụt, ta tí quách,
Cửa Phai quanh năm vẫn áo sòng.

Năm mươi sáu chữ chúa-chết biết ba là nỗi
đau-dồn-đón! Người ta có thể ngờ rằng tác-giả đã
phải dung-dung nước mắt khi ngâm bài cần thứ
năm và thứ sáu.

Cay-cú căm-hờn thì như bài này:

Mai không tên lò, tòi đì ngay,
Giờ tết từ đây nhớ tết ngày.
Học đã loi cơm nhưng chả chin,
Thi không ánh-tết, thế mà cay!
Sách đén phô mặc đán con tré,
Thuong đầu nhò tag một mè máy.
Công-hil, mèl-xi, ông biết tuốt,
Chẳng sang Tàu, tòi cung sang Tây.

Trong mấy câu này, nhiều người vẫn cho hai
«câu thứ ba, thứ tư là hay, vì có chữ «chin», chữ
«cay» chọi với chữ «com», chữ «tết», ký thực,
đó chỉ là cái tiêu-xảo. Vả lại, ngoài sự căm-hờn,
hate này cũng không có gì là thú.

Về thơ chửi đời, hình như tiên-sinh cũng có
biết tài, nhiều bài chửi rất độc ác mà lời vẫn
như là:

Ông cù thứ năm con cái ai?
Học trò cù Độc Tả-thanh-oai,
Cố nghe con đực cười ha-ha,
Vết cù dạo cầu xuồng ruợc cù khói.

Thật là chửi cha người ta mà không có vẻ
dung-công.

Bài sau đây cũng rất tài-tinh:

Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà,
Trước nhà có miếu, có cây da.
Vườn, ao, đất cát chừng ba thước,
Nứa, lá, tre, pheo đùi mọi tòe.
Mỗi sáu bến sinh đà sáu cầu,
Trong hai dinh ở đà hai bá.
Lưng ông mốc thêch như trán giò,
Ông được phong-lưu tại nướ da.

Sai cầu sau cùng tay rất nhẹ-hàng mà đã
lắng cho kè bả biến hối cái tướng thô-tục,
cục-cần. Thơ đến phu vây là khéo.
Ngoài ra tiên-sinh chửi đời những gì? Thủ coi
mấy bài dưới đây:

Nó chúc cho nhau, nó sống lâu.
Sống lâu trăm tuổi bao dầu ráu,
Phen này ông quyết di buôn cối,
Thiên-hạ bao nhiêu đà giã lầu.
Lâng-lâng mà nghe nó chúc sang.
Đáu thi bắn tuốc, đáu mua quan,
Phen này ông quyết di buôn long,
Vira chửi vừa rao cảng đât hàng.
Lâng-lâng mà nghe nó chúc giầu.
Trân nghìn vạn mó dè vào đâu?
Phen này át hẳn gá ăn bạc,
Dòng rụng, dòng rơi, lo phiền cầu!
Lâng-lâng mà nghe nó chúc con,
Sinh nám đê bày được vuông tròn.
Phó phuòng chát-hep, người đóng-đác,
Bông-bé nhau di, nô non.

Đọc mấy bài này thi tưởng trước mắt tiên-
sinh, những sự sống lâu, nhiều con, quan-cao,
của giàu đều không có nghĩa-lý gì hết. Sự thực
lại không phải thế. Với những bài than nghèo,
tên-sinh đã tỏ ra người muôn già; với những
bài than về hổng thi và những câu «bạn thay là
ông bắng, ông nghe, ông hoàng, ông thám» «con
thay là tên Uông, tên Bá, tên Bột, tên Bành»,
tên-sinh lại tỏ ra người muôn thi đậu và vẫn
cho sự lầm còn là sang. Chỗ đó, hả chảng máu-thuẫn?
Vì tất tiên-sinh đã có lòng đồ-ky. Nhưng,
hàng chỗ máu-thuẫn đó, người ta có thể nói tiên-
sinh là người đồ-ky với đời.

Đáng tiếc nhất thi mấy bài này:

Gặp ván bài đén dã chẳng ú,
Não ngòi lại gặp chủ phi-lu,
Bốn thi xin trả ngay cho tó,
Khóng trả thi xin cái lú-cù.

Dù mẹ, dù cha cái giắt giường,
Đêm nằm chí thằng những đau xương,
Đến mai muà nứa ông mần lại,
Dù mẹ, dù cha cái giắt giường.

Cái giọng lục-tần như vậy, thật là một vết nhơ-nhỏ trong văn-thơ. Vì những bài ấy mà thi-lập của tiên-sinh phải giảm ít nhiều giá-trị

Tóm lại trong thơ trào-phú nhất là những bài chửi đời của tiên-sinh, không mấy bài thoát sang khinh-hạc. Đó là một điều mà các nhà thơ đời xưa vẫn riêng.

Ở Đường thi chửi đời phú nhất có lẽ là bài «Bát rượu cho Bùi Địch» của Vương Day. Bài ấy, tôi đã dịch ra như sau:

Chỗ anh chén rượu để anh vui,
Lật lọng, đời như sóng mệt khơi.
Đầu bạc biết nhau còn giữ miếng,
Cửa son tói trước dã khinh người.
Đầm dia sắc cô nhô mưa gội,
Rung động cánh bờ gió thui.
Mây nói việc đời chi đanh hãi,
Ánh nõ, nâm khẽch, chẳng rời hơi.

Nhưng nhà bình-phẩm thơ Đường, có người đã ché bài này khinh-bach. Nhưng nếu đem nó so với các bài chửi đời của Vị Xuyên tiên-sinh thì còn cách nhau xa lắm.

Có nhiều nhà thi-văn được nhiều quyền chửi đời hơn người khác. Vì những ngài ấy phần-đều ở cảnh nghèo-quần. Nhưng, dù nghèo về vật chất, các ngài vẫn được giàu về tinh-thần. Họ-nó, chém kêu, mày bay, trăng sáng, rồi thi-nước-noo bắt ngát, sông nái bao la, biết-bao cảnh đẹp tự-nhiên, người khác không biết-hưởng, riêng có thể-sự được hưởng! Bởi vậy bài «đời xưa tuy có nghèo-quần mà ít khi chửi đời» một cách cay-chua.

Vị-Xuyên tiên-sinh chỉ có cái nghèo của thi-sự, không có cái giàu của thi-sự. Trong tập-thơ của tiên-sinh, chỉ được vài, bốn bài nói về cảnh đẹp tự-nhiên. Đó là một cái số-doán của tiên-sinh.

Văn Thơ

Chuyển dò

Năm xưa khi gió đông về,
Trong sông nước đục nặng nỗi không trời.
Mây xà ôm kín bầu trời;
Trong lòng gió cũng vạn lối thiết-tha
Nhìn ai áo trắng bên bờ,
Mái chim trong mộng đợi chờ ai đây?
Chiều tàn sấp hắt một ngày:
Bóng nàng sau lú vàng bay mờ mờ.
Phát phor, tà áo phát phor;
Trong nắng ta cũng vui vor ta buồn...
Đêm về gieo hòng hoảng hòn,
Bên sông một chuyển dò ngang ghê bờ...

Thuyền dần biển mất trong mơ,
Đem nàng đi mất sang bờ bên kia.
Ta buôn trong phút phân chia,
Còn nàng duỗi mộng di vè với ai?

Rồi khi nàng lát chiều rơi;
Sóng buôn nước lạnh, lá rói ngàn cây.
Tâm hồn ta lại ngọt ngây,
Nhớ nàng, ta nói gì đây, hỏi nàng?
Kia trong bóng tối dần tan;
Nhấp-nhô một chuyển dò, ngang ghê bờ.

HOÀNG UYÊN KÝ

Tôi không dám nói tiên-sinh không phải thi-sự, nhưng đem tiên-sinh mà so với thi-sự chân-chính đời-xưa, tôi thấy khác nhau nhiều lắm.

CỐI-GIANG

NHẬN KÝ KÈO NHẨM!

Hiệu Đại-Quang, 23 hàng Ngang Hanoi xin nhắc lại để quý hiếu đại-ly và quý khách dùng thuốc nhớ-ký cho rằng: bản hiệu chỉ cho xe ôtô đi khắp các tỉnh để bán chieu hàng làm quang cáo và có đặt đại-ly khắp các nơi, chở không bao giờ cho người đến thuốc đi nái bán từng nhà, nếu kinh-nó, thi xin phải để ý kêu mắc lừa, vì đó chỉ là những thuốc giả hiệu, mua nhầm sẽ mất tiền то có treo biển đại-ly Đại-Quang ở khắp các nơi; hoặc mua của xe quảng cáo, mót lừa là thuốc chính-hiệu; bán buôn bán lẻ bao giờ cũng có giả-nhất định, co mua xin nhớ phải nhận-ký ngoài-gói ngoại-hộp có chữ Đại-Quang và nhãn hiệu con Bướm thi mời khỏi nhầm.

HANOI — ĐẠI-QUANG DƯƠC-PHÒNG — HANOI

Cả một kiếp người

MẶT TRÁI ĐỜI của NGỌC-THÔ

Làm cho trọn cuộc diều tra mà nhà báo đã giao cho, буди sáng hôm ấy tôi theo ông Q., y sỹ của thành phố xuống thăm nhà chứa án mây ở phố Hàng Bột. Trại chứa án mày này là lều bùa trong trại nuôi người tang-tật của nhà đạo, nên chúng tôi phải đi qua sân nhà này. Tất cả những cái khồ sô của nhân loại đều có đại sảnh ở đây. Ngoài sân, chúng tôi gặp những người mèo xêch miệng, mồi khe mồi nồi thi cài các thó-thít trên mặt như bị lõi lõi, cả mắt, cả mũi, cả ta, cả môi đều rung-dòng, cả cái mặt khóc khóc chí một cái «mèo» lớn; nào người bị què chân, nhưng khe tệp tinh, bước đi thi suối tui vai, lung, xương sống, đôi đùi như bị kéo giật về một phía, coi chừng làm thương; nào người mù hãi con người còn lồng khồng ra ngoài dỗ loét; nào người bị thương gần, chập tuy khồng lúc nào không run lên hân hận... Tất cả cái khồ khồ vè phan-xé của loài người!

Vào tối rạng sáng ăn mày, sau khi đi «diễm dayet» qua chỗ vài trăm người lành mạnh, sạch sẽ, đầu búi nhẵn thìn để trừ chấy rận, y-sỹ Q. lại đưa chúng tôi đi thăm chỗ nằm của vài người có bệnh.

Trại này chỉ là nơi giam tạm các người ăn mày cảnh sát bắt được ngoài đường hòn trước nay chẳng có ai là bị bệnh nặng, chỉ cảm sốt, đau bụng qua loa xoàng thôi! Một phòng, hai phòng, ba... sấp tối phòng thứ bảy, chúng tôi đoán chắc cũng

lại chỉ là một người nghèo khổ bị sốt cảm, như các người kia, nên đã sắp quay lại không xem nữa; thi chợt y-sỹ Q. đi hướng đạo dâng trước chung tôi, quay lại, tay trả vào gian phòng cuối, miệng nói tiếng tây bao chung tôi :

— Ngày, các ông thấy một cái thuyền hình đang bị vi trùng giang mai đục khoét sập tới cối tý rô!

Ngạc nhiên et úng tôi phun vào trong phòng thi mội cảnh ương cục thương tâm bầy ra trước mắt. Một người dân bà chẳng gờ ruồi bao nhiêu, đầu tọc lõe, thân hình chỉ bằng cái xe diều, da mặt xanh tót, hai gò má nhô ra, cặp môi tim bầm hai mặt sáu hoặm, coi chẳng khác mặt cái tử thi. Nhưng trong cái lứa này, trái tim còn đập chậm chậm, nên người dân bà ấy thấy y-sỹ vào, với cỗ sàng gượng lê phép đứng trên giường, giờ ra một cái cẳng k Gang khiu như một gióng trúc.

Y-sỹ Q. nói khéo bài thêm :

— Mới cách đây một hai năm, có à còn là bậc quý-sắc trong làng son phấn, biết đâu trong họi mình đã chẳng có người đã cùng à ngả nghêng trận cười suối sáng li nhất là một lão...

Thì ra người này chẳng phải là một lão ăn mày cảnh sát bắt được ngoài đường hòn trước nay chẳng có ai là bị bệnh nặng, chỉ cảm sốt, đau bụng qua loa xoàng thôi! Một phòng, hai phòng, ba... sấp tối phòng thứ bảy,

tên là Khê làm thợ trong nhà máy xe lửa tại bến G-s-lâm, lương tháng chừng 18, 20 đồng. G à chỉ một gia-dinh một vợ một chồng thi số lương ít ỏi ấy cũng thừa sung lúc rồi. Nhưng dẫu ngay lại là một gia-dinh đồng-dúc: hai vợ chồng với 8 đứa con thơ, mà đứa nhón nhất là «on le Xáu nám» ấy chưa đầy 12 tuổi! Vì vậy mà người vợ cũng phải ngay ngày thèm nồi cháo, nồi chè, hoặc đồ bánh giầy, bánh khue để them thật vâng.

Bác Khê người rái hiền lành, nhưng ngày ngày săn những giờ làm việc mệt nhọc, bác chỉ ước ao được vài bát cơm thật nóng, buổi chiều được them cát ruou vài xu rồi nán ngồi trên trống tre nhìn trời, nhìn đất, thỉnh thoảng nhún nhún dây và chiếc diều cầy, rit mét hoi xong lại râm xuống mà ngủ di lúc nào không biết. Còn công việc trong nhà bác có là phần của người dân bà. Vì vậy bọn trẻ kia, suốt ngày thèm rồng, dưới quyền chỉ huy của con Xuân.

Vi kiêm được tiền, nên bác phải ở thuê ngoài bì!

Bác Cát bờ sông, trờ mờ' vài lảng lán cản, có lô-chức quy cũ bắn hoi từ mấy trăm năm như lảng Đồng-nhn chẳng hạn, còn thi phần nhiều là chỗ người từ xứ bội họp nhau lại. Mà toàn hàng người nghèo!

Chẳng những thế, phần lớn lại là những hàng dâu trộm đói cướp, những bọn ăn cắp, chen chúc & lão với những người dân nghèo lương thiện kia. V

ở ngoài bối thi nhiều iỗi lần thoát cả thân mình lẫn sango vật, hồn trong phô chật hẹp.

Ngày thường con Xuân chán đất mây dứa em nhô, bê tha, bộ rạc hất xó này dến xó khác, cung những trê bàng tuổi trong bối rủ nhau nhảy vó, nhảy giày, đánh nhau, chửi nhau, chán rồi kéo nhau cởi bỏ quần áo nhảy xuồng sông tám táp! Lúc nào thấy đối bực thi Xuân lại dài mây dứa bê vê, sần gao, mầm, muỗi, cùi do me đê lại cho, vào bếp nấu nồi cơm, bộn rò rau, ăn no nê xong, lại bỗ nhả kéo nhau ra ngoài đường cái.

Xuân spong cái đời phỏng khoáng như thế lấy làm sung sướng lâm. Bố mẹ không ai dè ý đến Xuân tha hồ suốt ngày chạy nhảy, nô đùa cùng bọn trẻ lảng giềng! Biết bao trẻ nghèn cung & trong trường hợp như Xuân này, mà dàn dàn mắt hét bén tinh lường thện, lúc lớn thành cái hại của xã hội!

Năm 16 tu ôi, người mệt bõa ngâm oghia Xuân thấy đã lớn, cờ thê kím thêm cho nhà được dăm xu một hào ròi, lèn giao dâu trê nhô cho đứa em gái Xuân mà đặt một rẽ mía với lao luoc vào lạy Xuân.

Thê là đời Xuân lại tới đoạn đường thứ nhì. Từ đó Xuân không theo lũ trê trong bối chạy nhảy ngoài đường nữa, mà tối iỗi dâu dời rẽ mía, Xuân di khấp phổ phuóng, làm bạn với nhieu cô con gái tuổi cũng xấp xỉ như Xuân, vừa hàn hàng vừa vang tục, vang rắc, thỉnh thoảng chửi đòi nhau, tui tóc đánh

nhanh, xé quần áo nhau cho nó vui! Hoặc già ông ẹo, tim lori tinh tú dập lại những câu nói dưa ghẹo cắn bợn thằng nhô, người ta lại thấy Xuân di bán hàng lối nhung thân hình biến đổi ca rõi. Tuy vẫn cập mặt sắc như daon cau và đèn nháy, trong vát, cập môi ẩn dấu cần chí, và hai hóm răng đèn bặt buyện, tuy vẫn một khuôn mặt trái xoan, cái cảm nhọn có vẻ ranh minh đáng yêu, nhưng có Xuân 18, 19 tuổi dâu lúc ấy xem ra trên mặt lúc nào cũng thoảng vẻ buồn. Mả quâ nhien cù ta không thấy dự vào những cuộc đánh nhau của các bê đồng nghệ nưa! Cái bụng có talai to, to lầm... Thì ra Xuân đã có mang, mà ác thay gíra lúc này anh bối kia lai đã bỗ Xuân mà theo một ả hàng gióng khác!

Chẳng dám về nhà, Xuân đánh-nương nâu ở nhà một người chiem bạn, lịt rò mía trên đầu di kiêm miêng ăn cũng là chờ tối ngày mâm nguyệt, khai hoa.

Ngày ấy đã đến... Xuân đã sinh được một đứa con trai. Năm trêen chiếc giường gỗ lợp, trong một nhà hộ-sinh cho hàng nghèn ngoái bêt, Xuân ôm con trong tay, mắt thao láo nhín lên trần nhà, suy nghĩ... Rồi đêm hôm thứ ba Xuân lify chiếc tã rách cuồn chặt đea bê, rón rên ra khỏi nhà hộ-sinh, gọi xe đến nhà nuôi trẻ con và thua nhien cùa bén đạo, giờ tay kéo một bối chuồng rất mạnh, nhẹ nhàng đặt đứa bé trên thềm ngoài cửa, rồi bỏ chay...

Thê rồi qua bai năm, Xuân được sung sướng, nhất đời, khi Xuân làm vñ nñcho một tiệm (xem tiếp trang 26)



NGƯỜI NHẬT VỚI ĐỨC KHÔNG-TÚ'

SỦNG BÁI NGÀI CHÚ KHÔNG LÀM NÔ LỆ NGÀI

ngài vây. Mỗi lần giảng họe nhu thê, trước hết, các nhà giáo-duc dùng sắp hàng trước diện cái đầu lâm lê rời mới lòn lượt vào trong điện. Công chúng tui nghe rất đông, có khi tới hàng vạn người, ai nấy đều biết giữ trật tự chăm chú nghe, không một tiếng động. Khi tan giảng, đều im lặng trở ra không chát lòn-xòn và huynh-não.

Mấy nhà giáo-duc Tàu vùa rời sang Đông-kinh, có, đến tham yết thánh đường và được dự một cuộc giảng học ấy; khi vè có phán nán với nhau mấy câu rất dài đón rắng: « Thánh đường của nước người ta coi sạch sẽ đường hoàng nhu thế, và trô nên một co-quan giáo-dục rất có hiệu lực như kia, trả vè trông thánh miếu ở các nơi nước mình, ngay ở Khúc-phụ, để thấy miếu điện mõe me hòi hám, đầy sân cỏ mọc hoang rướm, mỗi trại trai kỵ xuân thu họp nhau tế lễ, làm chuyện hư-văn chẳng bô tch gi, rồi lại then cái cửa đóng, không gười viêng thăm, so với người xít bao hô thẹn».

Góp nước Nam ta?

Nước ta cũng học Khòng, lòn Khòng nhu người Nhật và người Tàu, nhưng học thế nào, lòn thế nào, nô đén cũng không khôi hòi thẹn nhu mấy nhà giáo-duc Tàu đã nói đó.

Kể từ đời Lý Thành-lòn sác lập vân miêu ở kinh đô Hâ-nội và các tỉnh đê tò long lòn Khòng tới nay đã có gần 700 năm. Trù có một vài đời vua Lè dâng vân miêu Hâ-nội làm nhà Quốc-tử-giám đê giảng học, huấn luyện một số ít công sinh ở các lanh vào học, còn thi đấu đê hàng rướm lâm nơi tò chim hàng chui, mỗi năm các lanh tham chiếu lê hai kỵ xuân thu họp nhau tế lễ, cũng chỉ làm chuyện hư-văn cho vong việt rồi lại thôi.

Sé lòn Khòng chí bằng ở cái hư-văn nhu thế là do sự học Khòng đã sai lạc ma ra. Trong mấy trăm năm không dò tìm ra được đích cái (Xem tiếp trang 31)

Vụ nước năm nay

NƯỚC LÊN CAO

Mực nước sông Hồng Hà lên cao 12m30
đã 40 năm nay chưa bao giờ cao đến thế

Nước ngập đều nhà, dù
đến trại cách không còn tí gì

Bị lũ toàn bồng,
thuyền, dân chạy
lết nhện sương gói
đất đầy đường

Phong cảnh dân chạy lết ở ngoài bến

Chỗ đê vỡ ở Vũ-tần gần Việt-trì

ĐÊ SUT.—Điều nhu dưng tận lực cùn khúc đê Hò-lí thuộc phủ Hoài-đức

LỤT Ở THÁI-NGUYỄN
Các lũ nước cũng lên
to. Ảnh trên ở tỉnh Thái
Nguyễn quang cảnh làng
Đông Giai gần cầu Gia
Bing bị ngập



Đê Tứ Xã ở Sơn Tây bị vỡ



Cô Tu Hồng

Của HỒNG-PHONG
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH
(Tiếp theo)

Một việc nữa càng chứng tỏ ra mẹ tây Trần-thị buôn bán có thủ đoạn và khéo liều lường thời-số.

Lần này, cô Tu với cô chủ hiệu Cụ-Khánh ở hàng Bắc, hai chị em bán bún quen thân, cùng xuống Haiphong giao thiệp với một hảng tây về việc bán bắp. Mỗi người ký một bản giao kèo với hảng, trong hạn 3 tháng giao đủ 5 vạn tạ ngô.

Cô Tu dbanh chân sắng trĩ, lập tức đi về các miền sản ngô ở xứ Bắc-tà, đặt giá cho các hiệu cản. Không đầy hai tháng, cô góp lại chẳng những giao đủ 5 vạn tạ cho hảng mà lại còn thừa.

Trái hẳn, hiệu Cụ-Khách cho thời hạn 3 tháng còn dài, cho nên cứ đúng ngày hàng chưa mua. Cô mua thì cô kè bớt một thêm-hai, trong ý muốn chờ ngô sụt nữa sẽ mua cho được lợi nhuận.

Không để mua ngô năm ấy không thu hoạch được mấy, mà lúa nào cũng có người mua đồng. Thành ra càng ngày giá ngô càng cao, sánh với bình-nhật giá đắt gần gấp đôi. Đắt mà lại khán, không còn nứa mà mua.

Vì thế, kỳ-hẹn với bãng đã quá rồi, hiệu Cụ-Khánh chưa giao được phần nửa. Hàng kiện bột-tìn, bà chủ Cụ-Khánh bị bắt giam vào nhà phe Hòa-lò 2 tháng, lại bị tịch cả gia-tài, không kịp chuyn chạy được tì nào.

Nghé buôn thóc gạo Lập ngô mấy năm ấy «lột trần» nhiều biếu ở Nam-dịnh Hải-phòng như bà chủ Cụ-Khánh vậy.

Đay có cô Tu năm nào cũng lãi, chẳng nhiều-thi-lit. Bởi vậy, ai cũng chịu cô buôn bán khôn ngoan, tinh quái và có cao-dâm hơn người. Cô vó được lâm môn bờ hòn vi-thé.

Cũng vì thế mà được các hảng lây tin cù, ví-nè. Cố lúc, dâng 10 phết è cô ta đến hảng bạc muôn, mà rồi tránh khỏi.

Còn nhớ hình như vào khoảng 1906 hay 1907, cô kỳ-hợp đồng bán cho một hảng buôn lớn kia ở Hanoi 8 vạn tạ gạo xay. Kỳ-hợp chỉ còn một tháng nữa là hết, mà thiếu đến 5 vạn tạ chưa

biết mua vào đâu. Giá gạo chợ bồng nhảy lên cao, tính ra cao hơn giá thầu đến ba bốn hào một tạ. Thế mới là nguy. Cứ nhầm mất nai lung mua gạo giá ấy để nộp cho hàng thì lỗ vốn to. Nếu không thi minh trái lời giao kèo, tất phải đến hảng 2 vạn. Đằng nào cũng khó.

Có khéo cây mượn thần thi đèn nàn nỉ ông chủ hảng Denis Frères bồi tờ giao kèo di cho, mới khỏi bối thường hai vạn đồng bạc.

Rõ thật là có thời gặp may!

Nhiều bạn cũng nghe trông thấy thế, đám ra ghen tức. Cũng buôn với nhau, minh lỗ vốn hay sai hẹn thi phải ở tù, tan nát cơ nghiệp, còn nó lãi thi ăn no, lỗ không phải chịu là nghĩa lý quái gì! Có người nói lầm bầm:

— Tôi biết du di, Chính có ta thân hành đến nhà riêng của ông chủ hảng «nần nỉ luôn hai, ba đêm» ông mời chịu xé giao kèo đi chờ đấy. Minh kém cách nần nỉ khéo ấy, hèn gi chả phải è cô mà chịu?

Người đời họ bay xoi bời ghê!

Dẫu sao, người ta cũng phải chịu cô Tu Hồng thật có cái óc doanh thương trực lợi. Cô buôn bán làm giàu cũng như các bà mẹ tày kiêm cợ bạc hay là di lè ngồi đồng.

Ham buôn đến nỗi thương vàng hạ cảm, hể tuỳ việc gì có thể sinh lợi cũng làm, không chịu khinh bỉ.

Này thầu khoán; này tậu đất làm nhà để bán lấy lời; này buôn bán dồn diễn, thóc ngô; một tay kinh doanh mày mòn lời, có khi một lúc lâm luân hai ba việc nứa.

Tại giữa hồi buôn bán lúc gạo đang thịnh, lại trung mày chiếc lầu thủy của ông Marty, cho chạy đường Hanoi-Nam-nh. Từ minh làm chử-vụ kiêm soá. Ai cũng biết cái việc này khó nhọc, phải lặn lội dèm nóm mới bắt được kè gian. Thế mà cô Tu dèm khuya xuống bến nô, lên bến kia, không kè gi những sự hiềm trú có thể xảy đến cho thân mình như chơi,

Cô trung lầu được hơn một năm thấy vắt và thi nhiều, mà lời lãi không mấy, mới chịu trả lại cho ông Marty để bán cho ông Bạch-thái-Bưởi, lúc ấy là một nhà kinh doanh lầu hè vừa mới xuất thân.

Chúng tôi nghe nhiều người thuở đó hay ngược xuôi Hanoi-Nam-nh hàng lầu thủy, nói chuyện rằng trong lúc lầu Marty thuộc quyền cô Tu cai quản, dưới lầu rất nguy hiểm,

XX
Câu đối mừng của hai nhà danh-sĩ Tam - nguyên Yên - đồ và Trần - tân - Bình

Với cái quan-niệm luân-lý cũ ở xứ ta mấy chục năm về trước, một người con lâm nén, có danh-phận của triều-dinh, mà dè cha mẹ vẫn là chàm trắng, bồ cu mẹ đì, như thế thì chưa làm tron đạo «hiền dương phụ mẫu».



không có xóc đĩa bày ra, cũng không có cái tệ trộm cắp nhũng nhiễu, vì cô Tu rinh mò nấm chép các cậu tiều yến ấy luôn. Lại thêm sự sạch sẽ, chay đúng giờ khâ. Cố lại thuê phuong chèo hát dêm cho hành khách được tiêu sầu giải muộn. Nhờ thế mà thuyền tầu nào cũng đóng người di, các tầu khách không cạnh tranh được. Về sau, lần Bạch-thái cũng bắt chước bày trò đái khát như thế một đợt.

Trách nào chẳng có người, túc họ làm nên thí cha-mé đã lên xe thiện-cô lâu rồi, cũng phải vậy

cục xin được truy-tặng, để làm lễ « phản huynh » cho cha mẹ ở dưới chia suối yên thỏa vong linh.

Lùa mấy năm vùng vây trong trường doanh nghiệp đều gặp bùa may, làm nên giàu có cự vạn, tiếng/lamp đồn rầm; lại giao du với nhiều quan sang thế lòn và những bục cự phách ở đất Hán-thành này, chắc có Tu Hồng phải tự thấy mình thỏa mãn lắm rồi.

Một người dân bà xuất-thân như thế, mà cuộc đời tươi cười với mình như thế, còn muốn gì nữa chứ?

Nhưng cái bụng muôn hứa-hình của con người ta lúc đời cơm gạo, bánh trái, được ăn một bữa, hai bữa, còn eo thế biết no Đến cái bụng muôn vỏ, hình như không đủ lợt lọc, cái gánh thịt không biết thế nào cho vừa. Nó được voi đòi tiên, đồng nái này trồng nái nọ. Cỏ mà tòng hết, cỏ bộ quan-chế hay cỏ kho tiền nhà băng vào, cái bụng muôn danh-loị ấy cũng vẫn còn thấy thòm thèm, thiêu thoả.

Hèn nào có Tư chẳng muốn cho ông thân-sinh ra là báu phò cự Thành-thị, cũng có phàm-humm quan chức nứa.

Bản thân được vua ban chữ vàng « Lạc-quyền-nghĩa-phụ », và phong làm « Ngũ-phẩm Nghinhan », mà ông bỗ vẫn là một chủ tịch-tủ bạch dinh, có không thích thế.

Mặc dù có đã tạo lập cho ông cự một dinh-cơ ở nhà quê, dù cả tường hoa sơn gạch, công sắt nhà lầu, ra phết phú ông trưởng giả, nhưng mà dân làng họ vẫn xăm xí, bất phục.

Trong làng thiếu gi kẽ buồng bình, thường mượn hỏi men để nếm, nói già, nói xó, nói xiên. Ra chốn dinh trung, họ cố ý sắp đặt, để ông cự ngồi chiếu gần chờ, chung với những hàng bô, cu, bô, dĩ. Có người kính nhường, muốn mời ông cự ngồi lên chiếc chiếu trên, thì bọn sinh sự kia gạt đi:

- Không! Chỗ Hương-dâng phải trọng trật-lỵ mới được. Ông phò-cự có con giàu có làm nên thi ông ấy nhớ, nhưng chính ông cũng hãi hàn chấn & quyết với nhau chúng tôi, thi không thể leo lên chiếu của các cự huynh-thứ, chúc sắc.

Cố-nhiêm, mấy kẻ châm-chích nhau thế là người: cảng lang mà khác họ, thấy người ta khó rõ ghen ghét kiêm chyện.

Một người bà con đem chuyện ấy ra tinh thật thi nói lại cho có Tu nghe, cô lấy làm cay lầm. Cô nói đây nghiên:

- Đèn nay mai ông cự nhà tôi sẽ ngồi chiếu nhất trong làng, và quần kia sẽ phải chào bầm quan-lòn cho mà xem nhá.

Lúc này, 1906, có lâu thèm được dãy nhà ở phố R'chand, lâm xong tờ nhà riêng lồng lẩy ở ngõ Hội-vũ, và công việc buôn bán gạo bắp đang iản-phâ muôn này đến vạn-kia. Nhưng không kia nào quen việc lo lắng công danh cho ông bố.

Với eo thứ thứ, hè muôn thi được. Nội cái tài giao thiệp khéo với bạn quen biết đông, dù cho có ty lỵ nơi mình và nói như kiêu Nữ-phâ-luân đại-dế. Trong triều Việt-nam, chẳng có tiếng « không có thê ».

Từ đấy, mỗi năm có đáp tàu vỏ Huế một hai lần là tết. Lần di, hình như có deer theo tên-bắc và đồ khâm rất nhiều: lần vè chỉ thấy dense vè vài ba món đồ cỗ đã mua được ở đất Thanh-kinh.

Mỗi lần có vè, chỉ em bao lại thăm, đèn được nghe có hết sức ca-lung những lòng nhân đức va cách tiếp đãi của cự thương Cao hay cự thương Đoàn.

Càng trong khoảng ấy, người ta thấy tên họ ông phò-cự thường xuất-hiện ở các cuộc thi-thiên, cầu tết. Nào là đứng tên thứ nhất thứ nhì vào sở quyền giúp dân đổi xứ Bắc, nào là về Thành-thị bỏ tiền ra sửa dinh, lập chợ, đắp .

Ai thấy hai cha con hoạt động như thế cũng ngửi là sự rất tự-nhiên: con thi cổ dĩ là nhà buôn bán nòng loron kinh-ky chắc vì việc buôn bán; cha thi vè già, xuất tiền bô-thi nhiều lì, ý hồn chỉ muôn lấy tiếng với đời.

Rất dỗi muôn mua lồng dân làng họ mạc, hai ông con bộ tiễn ra cựu giúp những nhà hần-cùng. Có một ông lão và một bà lão nghèo quá, được lanh tiền chừa-cấp mỗi tháng 3\$ cho tới khi chết.

Tuy thế bọn đầu bò trong làng đối với ông phò-cự vẫn có vẻ khinh-khinh như thường, chẳng thay đổi thái độ chút nào. Họ nói:

- Phò-tượng có phết vàng bên ngoài; nhưng cái cốt trong chỉ là đất thô.

Bỗng đến giữa năm 1908.

Những người hay chú ý xem mục công-văn trong báo « Đồng-Bản » hay « Đại-viết-lân-báo » đều thấy đăng tin sau này:

« Bà Trần-thị Lan, 40 tuổi, tử bà Tư Hồng, & thương gia ở Hanoi, năm 1904 đã được Triển-dinh xác-tử Chánh ngũ-phẩm Nghinhan, nay & lược thăng Tòng-tứ-phẩm Cung-nhan.

« Đồng-thời, thần-phụ của bà là cụ Trần-văn-Mỗ, quản làng Thành-thị tinh Hán-nam, được « đặc-cách thưởng hàm Hán-lâm-viện Thị-dộc, « Phụng-nghi đạ-phu. »

Thế là số nguyên của có Tư đã đạt: ông cự phò-cự cũng được tước gôi mua mộc án trên.

Liken ngày hôm sau, có người được thấy trong h'ệu chụp ảnh, vè bến số lè, ở phố Hàng Bông, bức chân-dung một ông lão rõ ràng mặc mạc nhâ-quê mà đội mũ mang hia, bao triều-phục, ngồi hơi khom khom, ra vẻ nguy nga nghiu. Ông chả hiểu ánh đang ngồi chán manh xanh dò vào bộ áo triều. Người hiền-ký hỏi thăm cho biết vi quan nào thế, ông chủ hiếu ánh troi cười và đáp:

- Cụ Thị đê ra có Tư Hồng đấy.

- Quỷ hóa-nhỉ! Cha nhà con gái mà được tảng-phong, có lẽ ông lão này là người thứ nhất.

Nhất là những kẻ đồng-hương lúc nào hay xô xiên h'y-m'binh, bagy giай phai lắc đầu le luoi.

Bấy giờ đã trông thấy thế-lực-vien-dộng của người con gái nhà họ Trần chưa?

Lão phò-cụ bagy giờ có chân trắng đâu náo?

Lần này ở làng Thành-thị có tiệc Khánh-hạ rất linh đình. Các khách hàng ở Hanoi và các tỉnh vè dự tiệc mừng lắp nập, có cái quang-cánh « ngựa xe nhu nước, áo quần nhu ném ». Cò lè cу -đà là Trần-thủ Đô hộ xưa lèm tèm-trò vè, củng chua có cái vén-sự như thế. Vì khách khứa h'eat cự xua ch' có quan-liệu, nhân-sự một thời. Không b'et với con b'et ch'at mày mươi đời của cự bagy giờ có những h'eat choi noi. Tay nào Khách, nào Án-dộ, nào Annam, nào nhà buôn, nào quan-lòn, göm c'ò nhiều nước, nhiều hang.

Những câu dối, hoành-phi, trường-liễn của người ta để mừng treo ch'at mày gian nh'at. Trong đó thấy nhiều câu của những danh-bát đương thời, từ viết đê mừng chủ nh'au vi tình dì lại quen biết; hay vi người khác mà soán dùm cung co.

Người ta lại nói có lâm câu, từ chủ nh'au phải mất công cay-cyc và chịu tốn kém, để câu lấy cái lạc-khoản môt v'ị quan sang, hay một b'et danh-si cho được h'anh-dien với doi. Những nh'au giau lòi ở xã hội ta thường có cái câu-ký che mặt thê-gian dò.

Ví dụ câu dối sau này do cự Tuân-phủ Nguyễn Đắc ở làng Mộc soạn hộ một người khác dì mừng:

施 全 由 望 上 仁 散 为 雨 蕭
顯 揚 是 謂 卿 夫 孝 別 出 管 錄
« Thiết toàn do thành thường nh'au, lân v'n-lò,
« Hiền dương thi vị khanh phu hiếu, biệt xuất
trám thoá »

Câu này không có ý gì xa lì. Tác giả ca tung lóng nh'au của nhà vua, muốn ban ơn mua móc cho ai thì người ấy được. Duy có việc làm nên hiền-dương cha mẹ vốn là đạo hiếu của đàn ông thi đỗ làm quan, thế mà bây giờ mọi người dân bà cũng làm được như thế. Tóm lại, bà con gái nhớ cuộc phát chán mà được sác: ông bố nhớ có bà con gái mà nén danh.

Đến bài hát nói của ông Phạm-xuan-Khôi, tri-huyền Bình-lục – tức huyện sở tại của có Tư – « cung-thật thà tàn dương, chó không có ý xoé móc gi. »

Miêu :

Nám mây bồng thấp chiểu giờ,
Khâm ban sắc chỉ rành rành rành.

Nên phủ quý, bắc tài danh,

Ngâm ca hội-ngô đã dành hóm nay,

Đại đức cao dày... »

Nói :

Ôn vua lộc nước, há riêng gi nam-lử mới công-khanh?

Khách trám thoá này cũng trám onh.

Cũng bia dâ bắng vàng danh giá vạn

白 手 成 家 天 下 爪
紅 裙 此 俗 女 中 英

a Bạch thủ thành gia thiên hạ hân.

a Hồng quán bại tục nữ-trung-anh. »

Về hào hoa phong nha tài tinh,

Gương kim cò soi chung người ph'am tai.

Đinh-giá t'ay cao nh'au ph'am tai,

Bắc Trung Nam lừng láng tieng bà Tu.

Một đời được mây anh-thu ?

Cụ Trần-tán Bình, một b'et danh-si của Bắc-hà, lúc bagy giờ hình như lanh Đốc-học Hansam, mừng chung hai ông con cự Tư một bài lập Kiều đến nay còn nhiều người truyền tụng:

Rằng nay thành-trạch dời dão,
Má cho thiên hạ trống v'ao môi hay.

Đàn bà dê có mây tag?

Ho cháo ngô hanh, hương bay đậm phan.

Vinh hoa bô-lúc phong trân,

Lam con trước phái dèn sinh-thanh.

Nên phủ quý, bắc tài danh,

Khâm ban sắc chỉ rành rành tối noi.

Nám mây bồng thấp chiểu giờ,

Hiền thán là hiếu, c'ò người là nh'au,

Phong lưu rất mực hồng-quân !

Trần-tán Bình lão sinh-binh làm quan nồi tieling gang thép, vẫn chung-cứng nồi tiếng nồng súc, bao hoa, thử thời lại là một vị duong-quan-tinh nh'au, có Tư kết giao thân mật với ngài, ý

hắn chỉ cốt cái tiếng quan với cái tiếng hay chữ ấy. Ngoài tập Kiều bài trên, kè thết tài tình, vì câu nào cũng dắt vào hợp cảnh, có Tư liệu vào vòi đẽ treo giũa nhà trân trọng là phải.

Nhưng nhà nhỏ hay chữ, gặp những trường hợp có thè mót chơi, mà nếu không mót chủ định thì cái mót vẫn nó thấy quan quai khó chịu hay sao không biết, nên Trần tiên sinh lại mèng thêm một dỏi câu đối nữa. Có lẽ sợ bài tập Kiều một vài câu ngụ ý kín đáo quá, người xem không thấy chừng?

Câu đối sau này:

« Ngũ phẩm sắc phong hảm cự lớn,
Trâm nǎm danh giá của bá to. »

Lời thứ 14 chữ nghe rất nôm na, thiết thực giản dị, tóm thường, mà chứa đầy ý vị say chus, xoá mót.

Văn chương vừa thật thà, xinh đẹp như có mỹ-nữ ngày thơ, vừa có nęc độc của loài rắn hổ.

Cũng như hoa hồng dẹp cả hương lẩn sặc, nhưng cây nó có gai.

Có người vội vàng, tưởng rằng « hảm cự lớn » « của bá to » thì chữ « của » nghe không được chính.

Áy chết chính chữ « của » ấy mới là chữ đặc-ý nhất của nhà nhỏ. Trong mười bốn chữ, chỉ có nó nỗi bật lên, làm rung động cảm giác người ta, như tiếng trống ngũ-liên giòn khoảng lảng xa đậm vang. Cố nó, câu đối mới hay. Một mình nó ký-thác cả hai ý muôn ; vừa khen tăng bốc vừa xô ngãm ngãm. Cố lẽ khỉ moi được nó ra để gieo vào câu văn, nhà ta đặc-ý không biết đến thế nào. Giả ai già dỗi chữ « của » ấy lấy một co-nhiệt ey-phát hay một vật gì quý báu nhất đời, đám chắc nhà nhỏ cũng không thể đòi.

Cụ Tam-nguyễn Yên-dō vào hồi này đã lùa cả hai mắt, không thiết hỏi gì đến thế-sự đã lâu. Những khi tiếp được thiếp mời rất trân trọng của hai ông con nhà họ Trần trong dịp được sắc lò khao, cụ cũng nghĩ chđ đồng-châu, đồng-quận « kiêm nǎm ba chđ gọi là tinh. » Cụ gọi cụ cháu :

— Lấy giấy bút cho ta đọc câu đối này mà chép để mừng hai ông con nhà bà Tư ở bên Thành-thị, nghe.

Rồi cụ cháu thay mặt đem lẽ mừng bốn bao lién-tứ với đôi câu đối viết trên một tờ hoa tiên kẽ cung trân trọng.

Cụ Thị-dộc và có Tư cảm động lắm ;

— Được cụ-lòn chiếu cố như thế này thật làm cho nhà chúng tôi vui vang vòi cùng.

Muốn cho ai nay được biết nhà mình có cả câu đối mừng của cụ Tam-nguyễn Yên-dō đây,

cụ Thị-dộc ta lấy mấy mảng vóc đồ của nhà ghim tờ hoa tiên vào giữa đẽ cheo lén cho mọi người cùng thấy, rồi xong đám sẽ thêu, lưu truyền một kỷ niệm quý báu.

Câu đối thế này :

« Có lòn, có tản, có hương-án thờ vua, danh-gia vang-lừng bẩm sáu linh.

« Nay biến, nay cờ, nay sắc-phong cho cụ, chí em hò đẽ mây lâm người. »

Chỉ trong mấy ngày, câu đối truyền-lụng hầu khắp xứ Bắc. Ai cũng phải khen hay và bảo cụ Yên-dō thàm quá, nhưng mà nhà nho câu của cụ đó Trần.

Riêng với hai ông con nhà có Tư, miến là có-lạc-khoa-hn có dùng tên các quan to đẽ treo cho được hanh-dịen với người hàng huyện hàng lành, còn văn-chương ngụ ý ché khen moi móc gi đẽ mặc kệ, hay là không biết.

Một bác phó cụ, phó kiết, giang hồ lưu lạc biết mấy chục năm, tưởng là gửi xác vào bờ bụi xó xinh nèo thế mà nhớ đưa con gái — cũng giang hồ lưu lạc — đến lúc về già lại được vinh-honor phu quí giũa chỗ có hương thể này, kè ra trời dài cung hậu lâm đấy.

Đời người ta, phần nhiều cũng như giống hoa dền lùc có sắc đẹp hương thơm là lúc sáp sira iết tì.

Sau ba năm được sắc ăn mừng, cụ Thị-dộc nhà có Tư qua đời vào năm 1911, hưởng thọ 83 tuổi.

Có Tư làm đám hiếu cho bố rất mực linh-dinh mượt được cụ Tuần-phủ Nguyễn-Nhữ và đê-châ. Lại một phen dập dia, quan khách tấp nập, vì lúc này có Tư còn đang thịnh vượng, lòng lây.

(Còn nữa)
HÔNG-PHONG

Một cuốn sách rất cần cho các giáo-sư các lịc-sinh Cao-dâng tiểu-học Pháp-Việt

RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études
Primaire Supérieures Indochinoises

de 1933 à 1939

do nhà Học-chinh Đông-Pháp xuất-bản
sách dày 124 trang — khò 18,5 × 26,5
Giá bán: 0\$80 Cước gửi: 0\$10

BẢN TAI:

Nhà in Trung-Bắc Tân-Văn
80, Rue Henri IV, PARIS, FRANCE

Dưới mặt chúng tôi

Kế thù số 1 đời đời của dân Bắc-Kỳ ta

Giai lùi cả thế-giới đang đẽ
mất đến cuộc chiến-tranh ở Âu-châu giữa Anh và Đức, Ý, mọi
người đang hồi hộp mong đợi
cuộc đại tấn-công của quân Đức
sang Anh, thi ở xã-hội Việt-nam
ta khắp các tỉnh miền trung-châu,
nhân dân đều lưu-lâm đến
linh-hình nước lụt ở các triền
sông Nhị-hà và Thái-binh cùng
là đẽ đói ở kháp các nơi. Nhất
là trong mấy ngày cuối tuần lễ
trước, nước sông Nhị-hà ở Hà-nội
lên tới mực 12 thước 30 phân
là mực nước từ hơn 40 năm nay
chứa bao giờ thấy có. Ngày nay
1926 là năm nước lùn cao nhất
đê Nhị-hà nhiều nơi vỡ, nạn lụt
rất ghê gớm ở Bắc-kỳ, thế mà
mực nước ở Hanoi cũng chỉ có
11 m 93. Năm nay mực nước cao
hơn những 37 phân, nếu bờ đê
ở đop bờ sông Cái mà mực năm
trước không dập thêm can trach
thì nước năm nay đã nêu chđ
tran qua de rat là nguy hiểm.
Nước sông đã lùn cao đến mực
12 m 30 thi lè tý-nhí là công
vệc tri-thùy và trồng nòm đẽ
điu phải rái là chđ dáo. Sở tri-thùy
trung-trong ở Hanoi đã
phái người đi khắp các mệt đẽ
đẽ đúc xuôi cho dân phủ trong
việc hộ-dé. Từ các quan dia-
phuong cho dân các vien-châe
sở Tri-thùy trong suốt thời-kỷ
nuô lùn cao lùn nòm cũng phải
cùng với hàng trăm dân phủ
luôn luôn ở mệt đẽ đẽ vật lộn

với nước lụt chảy ào ào như
thác. Cuộc tranh-dấu với nước
sông Nhị-hà và sông Thái-binh
là công việc hàng năm của
dân chúng Bắc-kỳ. Cuộc tranh-
dấu đẽ cũng cần phải đă can
đam, nhẫn nại, tài trí, sáng suốt và
có phương pháp thiền-diem như
trong mọi cuộc chiến-tranh với
quân thù thi mới mong thắng
nỗi. Và cuộc thất bại của dân ta
đối với kế thù số 1 đời đời của
toute xú

như trong vụ vỡ đê
Liên-mạc hồi 1916, vụ vỡ đê
Lâm-do hồi 1926, những vụ vỡ
đê năm 1937, và năm ngoái về
triệu Thái binh. Từ khi xú
này việc trị thủy có lô thče hàn
hoi, các đê đều do sở Công-chinh
chinh thức trach nom, năm nay
mực nước lùn cao nhất thế
mà các đê chính giữ vững được
không vỡ (trừ một vài đê con
của sông Thao và các đê nhỏ) thì

là một vựt may mắn rất lớn cho
dân xú ta. Đó là cái-kết quả của
sự gảng-cứ của tát cả mọi người
co trách nhiệm về việc hộ-dé và
trồng nòm đẽ. Nay nước đã
xuống nhiều, phản đông dân ta
chắc là tránh khỏi nạn lụt năm
nay, rồi đây những kè hường
lợi vẽ sẽ được mùa trưởng phái

Thợ khéo, cần thận, sạch sẽ,
lich sự là những đặc diêm của :
Huyện hót tóc và nhà Tám
PHAM-NGOC-PHUC

N° 3 Rue Riebaud — Hanoi
(Góc phố Hàng Bông và phố doanh)

nên nhớ đến công của đội quân
đã đánh nhau với nước lụt —
kế thù số 1 đời đời của dân ta —
để giữ vững đẽ điều.

Ở cái xú nhiều thiên tai này,
qua được múa năm nay ta hãy
biết mừng cho năm nay !

Một sự đau đớn nhất của người dân bà

Theo tin các báo hàng ngày
thì hôm vừa rồi tại vùng Vinh-
phủ Kinh-môn ở Hải-duong,
một người thiển-phu tên là Đỗ-
thị-Khiếu — lây phái chđng phâ
ngheo, đẽ lúc đẽ con ra lại
không có đđ són nuôi con nén
đđ phái uất ống thuốc phiện
đâm thành ty-lú.

Cũng là một vựt tự tử
vụ tự tử của những người dân
bà vì một chuyện chán nản
mòn vì tình duyên hoặc vì già-
dinh mà gieo minh xuông
Gươm hoặc sông Cái và vựt
tự của thị Khiếu ở Hải-duong
này khác nhau biêt hao ! Nhưng
vụ tự tử kia làm cho ta nyc
cười bao nhiêu thi vụ tự tử này
làm cho ta cảm-động bấy nhiêu.

Sồi với một người dân bà hiều
rõ nghĩa-vụ làm vợ, làm mẹ còn
gi đae đón bàng đẽ con ra
lại không có cách gì nuôi được
con : Nhà nghèo tiền đđ không
đđ đđ mua những chất bồ dưỡng
và sữa bò đđ nuôi con, lại chính

mình cũng không có sữa là thứ cần thiết nhất cho con nữa. Chắc thi Khieu nghĩ rằng đã không nuôi nòi con tức là không đủ từ cách làm mẹ, một người đàn bà đã thiếu tư cách — đã là từ cách về vật chất — để làm mẹ thì cô sống chẳng nữa — cũng là sống thừa, nên mới quyết quyết sinh. Thực không còn cái cảnh già-dinh nào làm cho ta cảm động bằng cái cảnh này!

Đó là cái quyền riêng của các bạn gái ngày nay !

Bà T. B. hàng ngày hôm vừa rồi có đăng tin cô Ngô thị-Quy mồ côi cha mẹ ở với cô ở phố Hàng Đồng Hanoi chỉ vì không muốn lấy chồng nên cô đánh dép đuổi đi. Cái quyền dành phải ra trình sở Cảnh sát từ giờ bà cô vê ở bà ngoại.

Trong hàng các bạn phụ nữ Việt-nam ngày nay những hạng gái không muốn lấy chồng như cô này không phải là ít. Cô thi vì chán đời mà không muốn lấy chồng, cô thi vì không tìm được ý trung-nhan, được người tri-kỷ trong các bạn nam, nhì nên quyết theo chủ nghĩa độc thân. Các bạn gái ngày nay nào phải như các phu-nữ ngày xưa cha mẹ đặt dâu thì dâu bàng lồng hay không cũng phải ngồi không bao giờ dám cưỡng, sợ mang tội bất hiếu.

Các cô thiến-nữ ngày nay biết rằng việc kén chọn người bạn trăm năm có quan-hệ đến hạnh-phúc một đời của họ nên nhiều cô quyết can thiệp và tố rõ ý kiến mình. Việc đó là thuộc về cái quyền riêng của các cô trưởng người làm cha mẹ cũng không nên quá áp chế con và cho là dâ dê ra con ra thi được giữ hoàn toàn cái quyền gả bán cũng như đối với việc

mua bán một cón vật hoặc một đồ vật vô tri mới phải. Đến các người thân thích như chú, bác, cô, gi thi lại càng không nên qua can thiệp vào việc hôn nhân của con cháu họ nữa.

Các cô thiến-nữ ngày nay không phải là các cô thiến-nữ mấy mươi năm về trước nữa.

Các chị em sinh ra xã-hội Việt-nam này đã bị 'hiết thỏi' và thừa kếm chí em các nước văn-minh dù mọi thứ nữ-quyền như quyền về chính trị, về xã-hội, hay chỉ còn một thứ quyền riêng về việc chung thâm của mình tưởng-nếu lại cái nỗi của họ thi họ phản đối là việc rất tự nhiên vậy !

T.

Cà mèt kiếp người

(Tiếp theo trang 16)

nhảy lớn nhất Hà-thanh... cho tới lúc này chúng tôi giật mình nhận được Xuân trong cái 'thay ma' ở trại giam ăn mày phố Hàng Bột !

Chúng tôi nhìn bệnh-nhân, lắc đầu ái ngại rồi cùng y sĩ Q... lui bước. Người bệnh ấy chắc chẳng sống lâu được mấy bữa nữa. Nhưng trong lúc ấy thế nào Tha em gái Xuân, nào biết bao nhiêu con gái nhà nghèo lương thiện, chỉ vì họ mẹ quá nghĩ đến sự kiềm miếng ăn không thể đe ý trống coi giáo dục, mà cũng đang bước vào con đường mà Xuân đã đi qua.

Cà mèt cái kiếp người...

NGỌC THO

**Các ngài sẽ thấy
mặt mẹ và khoan
khoái...**

sau khi uống
một chén chè

DÔNG-LƯƠNG
chè QUAN ÂM
chè KIM-KHÁNH

là
các thứ chè nội hoa
ngon đã có tiếng
giá rẻ mỹ thuật

DÔNG-LƯƠNG
Số 12 HÀNG-NGANG-HANOI

ĐƯỢC BỐNG NHẤT VỀ NỮ



thi các ông trạng mèp ấy chỉ là những con zero, những con ngựa lùi không đáng kể, bởi vì các ông ấy không thể kiểm ngay dù no ấm cho chính bản thân.

Tu-tuồng và tình-cảm hiều theo một phương-diện cấp-cấp của sự sống là những thứ sa-sí-phàm mà người ta chỉ nghĩ đến và... cần đến sau khi đã no cơm ấm cật.

Các ông thi-sĩ trong khi nia là áo nồng. Thơ bay lơ-lтки trên thế-giới tình-khi quên phảng ngay cái, định-lé iỏi-cần ấy ở trên mặt đất, ấy thế mà các ông ấy lại muốn yêu dàn-bà và muốn rắng dàn-bà cũng phải yêu mình, yêu đậm say, yêu tha thiết, mới chém con người ta chứ !

Mà dàn-bà thời-buổi này ngoài sự no cơm, ấm cát-lai còn cần đến phẫn, đến son, đến o-lô, đến nhả lầu vâ... và một trâm thủ iỏi vò-lịch, nhưng hé trọng hơn tình-mệnh. Cơm do chính thân mình còn chưa đủ, lấy đâu mà nghĩ đến những cái vò-ich cho người?

Vì không thể tiêu được cái thứ ái-linh nó thu hình trong một anh chàng hốc hác, gầy há mõm, áo sọc-vẽch, tóc bù rối, một gái khôn ngoan đã thoát ra :

— Các ông thi-sĩ, em chịu thôi ! Vợ vẫn và diên diên không khùng làm sao ấy.

Bà không thể kiếm đá cẩm áo cho chính thân mình, lại vợ vẫn, lại diên diên khùng khùng, mà lại khờ lỉnh, lại đòi hỏi ô người dàn-bà nhiều quá mà con thường làm sao được.

Nói có sách, mách có chứng. Nay đây hằng nghe họ :

Lòng-lý mày hòng vùng cực-lạc
Thanh tao giò lạnh cỗi cao-tiên,
Sở-sang to lụa miên dài-các
Èn ái tráng sướng chốn da-việc.

Trời ơi, muốn cho người yêu mình lòng-lý như một bà hoang-háu, thanh tao như một nàng tiên, lại số-sang như một gái... diêm dang, nhưng phải

sở-sáng trong lợ lụa cơ, chí khống được sở-sáng trong vây dù. Ấy thế rồi lại muốn người yêu mình yêu được cái nghèo trong bầu thanh khí đê... em đi trăng suông...

Cái mờ mâu-thuẫn kỵ-khai ấy, các bà, cô đã hiểu đời theo cái định luật cấp tốc của sự sống, không thể chiến lược.

Con cháu thần Vệ-nút là cái giỗng tinh-khon dã có một lần biết nghe lời con rắn mà báy vào quả táo lôi-lôi-nghĩa là dã kinh nghiệm, có ngóe dâu mà bảo dì deo dáng mấy vân thơ — dù là mèo-van-thơ nào nũng.

Chiếc ô-tô bóng, cái nhà lầu cao ráo và mái mè, lợ nươc hoa thơm pher, lòn lụa mờ, nhung-màu iắc là nhung thứ dẽ hiểu và dẽ.. tiêu.. hơn. Thế cho nên quân ngựa em cứ di, nhà chóp bóng em cứ vào, lèng tung em cứ đi, áo đep em cứ mặc, ô-tô em cứ tréo.

— Xin ngài tha lỗi chô. Sống đâu có phải là dê thơ thần.

Sống là để hưởng, hưởng nay nhangs... cái dê hưởng và sần cò.

Thi nhân bì bô roi cái dép, ôm hân vân dán, lên giây oán:

Ơn đến hổ tiên những gót son,

Dám lên thần thề, dám lên bùn;

Tại làm sao oán đến hổ dien? Chỉ tại có một hổ :

Mày bén mày, trời ngã mày say,

Cây trai vàng, thán dê bóng gầy.

Lòng phẳng lặng thâm lõi vàng gố...

Ai dìa dâng châia nghị cùa mày.

Thế rồi, say sưa vi sác chí, thi-sự dung lén
để gióng một trái tim và một túp lều, người
đẹp gai đi, gai đi và túp lều và trái tim không
đúng gi đực trong cái thế kỵ hai muoi này.

Ấy thế rồi thi:

Lặng đì không đure, yêu không đure.

Ấy thế rồi oán.

Oán mặc. Người ta ai có thể sô sô bằng khi giới
và nước lả? Người đẹp dâu có thể mặc rách rưới
như con mèo mây và dì dắt ở ngoài đường.

Q
Tài-tử với glai-nhanh, quẳng qua cũng một
kiếp uyên-uong nặng nyo.

Sô loet đì! Cau ăg không đâng với cái thời đại
nay nữa rồi. Thời đại này qai-nhanh chỉ nặng nyo
với.., tài lién.

CÔ LY

THÂN LÀ CƠ QUAN TRONG-YẾU

Trong bộ máy sinh dục, thân tang là một cơ-quan trọng-yếu. Nếu như thân tang bị bệnh tật nhiên sự sinh dục sẽ có trở ngại.

Những bệnh về thận phát ra chứng trạng thế nào? Nhe thí mờ mắt, ủ tai, đau lung-mỗi gần, kém ăn, kém ngủ, thân thể mòn mỏi, tiêu tiện nặng nề, nặng thì hoát-tinh, tinh-khi không bền, nặng nữa thì dương-sự bất cứ.

Những bệnh về thận chẳng những chỉ làm cho người ta mất đường sinh đẻ, có khi nó còn khiến cho người ta giảm tuổi thọ.

Nhưng mà chua các bệnh của thận tang không phải là sự dễ dàng. Biết bao nhiêu người hàng năm uống uống những vị thuốc, rút lại vẫn không thấy công-hiệu.

Ấy là tại người ta chỉ biết bỏ thận dương mà không biết bỏ thận huyết.

Phải nên nhớ rằng: Thận tang cũng như các tang khác, cần đủ huyết để nuôi tuồi, thi mới có thể cường tráng. Bồ thận mà không bồ thận huyết cũng như tên dê đãu dập sáp tan, không rời đầu tuồi, mà chỉ khêu nõi lòn, dù có nõi được vài giờ sau rồi cũng tan.

BỒ THẬN HUYẾT TRẮNG THẬN DƯƠNG HOÀN số 25 của nhà thuốc Lộc Hà là 1 thứ thuốc bồ thận huyết-dê sinh thận, dương-khi do bồn được phỏng theo phương pháp cũ Trung-trung Cảnh, đài vua Hán. Vẽ để mà chế ra, vì vây công hiệu rất mau chóng, hiện đã chữa được nhiều người, và hiện nay có thể-e này mời cùa nhà được bồn chua tang (tang già mỗi hộp 1 \$55, uống 3 ngày (thuốc viên may).

Sân-so-mít, giun

Bệnh Sán so miếng mồi, mồi uống một hộp BẠCH THỐN TRUNG LINH DƯỢC số 28, lâu năm uống 2 hộp, cam-don trong 2 giờ sẽ di ra con sán giài 12 thước tay rồi khỏi hẳn. Ngoài mồi muỗi thi-nghiêm-miết lát bìn hiệu uống thuốc ngô đợi 2 giờ có ra hết sán mới phải già tiền, nếu không ra hết sán, bìn hiệu đèn thêm một đồng nữa, giá mỗi hộp 0 \$60. Còn như người nào có sán kum, hoặc có giun chí TRỌNG TÍCH TÂN số 18 giá 0 \$10 người lòn 3 phong treo con 1 phong là ra hết, không phải tẩy.

BỒ TRUNG TIỀU BỘ HOÀN chữa bệnh đau dạ dày và bệnh đau bụng kinh-niệu nhẹ 2 hộp uống 6 hộp là khỏi hẳn, không khỏi giả lại tiền, giá mỗi hộp 0 \$50. Thu từ và mandat đê M. Ngô-ván Lân chủ nhà thuốc

LỘC - HÀ

N. 14, PHỐ HÀNG BẠC — HANOI (trước cửa treo con dao cầu)

Baily: HÀI-PHÒNG, PHÚC-TÂN, PHÚ-THỌ, LƯƠNG-BÌ
MI-LINH, HÓA-SINH, LÂM-KHÉ, TÔNG-QÝ-LỢI
— và các nơi treo con dao cầu đều có báu —

MỘT CHUYỆN ĐÁNG BUỒN

SAU ĐÊM VUI ÁY

của TÙNG-HIỆP



Phải, phải! Chính thế.

Tôi là một thằng ăn mày. Chì là một thằng ăn mày, mà thôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cái nghề này. Xin các ngài đừng tưởng rằng tôi lười biếng, không muốn làm ăn. Không, không tôi muốn mãi mãi làm ăn may là bời vì trong cuộc đời di xin cùa tôi, đã có một lần.. Một lần — tôi sung sướng.

Trước hết tôi cần phải thử với các ngài rằng tôi là một người ăn mày lịch sự.. Tôi ăn mặc chỉnh tề và chỉ chịu ngửa tay xin những người giàu sang lịch sự.

Có lẽ vì thế nên một đêm kia...

Một đêm rét lạnh, tôi co ro trong chiếc áo bành-tô cũ kỹ của tôi, dè dặt nhìn vào nhà nhảy đèn Vénus Bar, một tiệm nhảy sang trọng nhất tỉnh thành...

Tôi đứng đây dã lùa lầm rồi.. Không phải cốt để xin tiền, vì tiền tôi may tôi kiếm đã thừa đú. Nhưng cốt để nhìn, nhìn thật nhiều.

Vì bao hại cho tôi chua! Tôi lại là một người thính dân bà hết sức. Không phải thích những cát gái báu tết, rách rưới, hỏi hán ta thường thấy sống vật vuông bè đường dâu! Tôi thích là thích những cát gái quý phái, lịch sự, đẹp hình và ăn mặc rực rỡ như những bà Hoàng.

Bồi thế cho nên đêm nay tôi còn cố đứng mãi ở trước tiệm nhảy Vénus Bar này để nhìn những bà quý phái giàu sang và những cô vũ-nữ lộng lẫy đì lại, vào ra trước hai cửa kính về hòi hông có hai anh bồi ăn mặc cực gọn gàng sẵn sàng giơ tay múa, đóng.

Tôi ơi! Sao mà các nón; tiền ấy xinh đẹp vậy, và sọ má họ thơm tho là lung. Ở người họ — những tấm thân nở cung tên — tôi ra một mùi nước hoa lùi mũi thì non làm cho tôi rao rice và say sưa hết sứ.. Tôi tiền lại gần những người dân bà ấy, giơ tay ra không eết đì xin tiền, nhưng cốt để gần họ một tí.. Gần họ một tí để họ ủi ráng đời tôi không cách đời họ một cách quá xa như tôi hằng tưởng tượng...

Một hai-cô thiếu-nữ thần tiên kia dùng lại nhìn tôi. Tôi run hân-cả người lên! Cơ bắp myon

ngh. Họ mở ví ra rém cho tôi đếm xu, một hào rồi lại với tay móc di vào của nhà Vénus Bar!

Mà tôi, thì tôi còn ngo neckline nbnln theo họ, bồn như dã bay mãi đâu đâu! Tôi muôn nǎm lấy họ đê bão :

— Nàng tiên hãi! Hãi v
đóng lại đây
cùng tôi thêm
và phứt-tết.

Gì đã khuya lâm rỗi. Tôi thấy lạnh dữ. Nhưng tôi vẫn vo vân đâng đâng hoài. Vâ long
say sưa không biết mấy. Tiếng âm nhạc rền rĩ
hở phủ khắp quanh minh tôi. Rồi bỗng rẽn
nhien cửa Vénus Bar mở rộng, một người đàn
ông ván Áu-phục cực kỳ đênh đùa ra, mặt hán
đò qay, mồm ngậm si-gà, chân di hóng vững!
Hắn xô mạnh vào tôi và giương cặp mắt ô ngâu
nhìn hán vào mặt tôi. Tôi luồng enong lai lai
phía sau. Bất ngờ thay: người đàn ông sang
trọng kia mờ vía ra cầm một đong bạc giày ấn
mạnh vào tay tôi. Tôi còn đang bối rối chưa
biết ra sao thì người ấy đã lè nhẹ nói:

— Tôi cho anh đong bạc đấy, anh chưa vora
lòng à?

Thì cốt nhien là tôi vía lòng lâm rỗi. Nhưng
tôi ngạc nhiên và rái cùi chỉ cùa hắn. Tôi luồng
bản đầu tôi! Không, không hán di ra đêng,
mỳ cùi một chiếc ô-tô mới nguyên định bước
lên.., rồi không hiểu nghĩ thế nào, bắn lai quay
lại phía tôi, vồ vào vai tôi và bảo:

Này anh! Anh hãy coi tôi là một ông Thần hiện xuống đón anh để cho anh ước một điều. Anh ước gì cũng thành sự thực hết!

Tôi thì thực lúi úi tôi hơi sợ! Vì tôi thường hãi ta say rượu quá hóa điên. Nhưng hắn vẫn nói:

Tôi vừa trúng số một vạn đồng. Vậy anh muốn gì thì cứ nói! Lời ước của anh sẽ thành sự thực ngay. Anh ước đi!

○

Ước đi! Nhường biết ước gì! Tôi ngày nào nhìn hắn. Một bản dan thánh thời ở trong tiệm nhảy vảo ra! Một cô thiếu nữ xinh xắn hức tối, mỉm thơm của tóc nồng hàn ra cơ hồ làm ngạt cả bầu trời.

Tôi không ngăn ngại gì nữa. Tôi nói rất nhanh với người dân ông say rượu kia:

Tôi muốn... Tôi muốn đều nav được gặp gỡ một người dân bà thật thơm, thật đẹp...

Tôi thì mặt người dân ông kia vui hẳn lên. Hắn cười rầm rí và vỗ vào vai tôi dỗm dộp:

Được! Cái gì chứ cái ấy thi xong ngay. Đoạn hồn quay về nhà Vénus Bar cái tiếng gọi anh bắc cửa và bảo:

Bảo cô Mỹ lại ngay khách sạn Thiên Hương, có ta đợi ở đó.

Rồi hắn nắm tay tôi, kéo ra ô-tô, đưa tôi vào chiếc ô-tô sang trọng của hắn. Tôi ngồi co vào một xó sọ làm hắn chiếc đậm xe. Đến điện ô-tô bật đèn sáng quắc, chiếc ô-tô rù lên như sấm và vùn vụt chạy..

Ôi tôi mê hắn, tôi nhìn nđang ánh đèn điện cửa hàng phố qua mặt tôi nhanh như chớp. Tôi làm bầm một mình:

Dế minh chiêm bao

○

Chém bao!

Không khống đâu có phải tôi chiêm bao! Nửa giờ sau tôi đã ngồi chém hé trong một chiếc ghế ở một gian buồng ngủ cực sang trọng của khách - sạn Thiên-Hương. Đến điện sáng trưng, cái lò sưởi điện ở góc buồng tôi ra một lần không khí ấm áp lạ lùng khác hẳn cảnh sương giá lạnh lẽo ngoài đường.

Có tiếng giày lộp cộp ở thang lên và tôi nghe tiếng anh chàng say rượu lúc này nói với một người khác:



Em phải chiêu anh ta cho vừa ý nhở. Vì anh ta là bạn thân của anh đấy.

Đoạn cửa phòng mở tung ra. Anh chàng say rượu bước vào. Sau lưng hắn là một cô thiếu nữ mặc lông-lãy, xinh đẹp tuyệt vời. Cô nhìn tôi từ đầu đến cuối chân, mắt có vẻ ngạc nhiên. Nhưng cô mỉm miệng cười ngay. Cái cười sao mà say đắm thế!

Anh chàng say rượu thấy vậy giơ tay lên chào chảng tôi và bước ra khỏi phòng:

Thôi chào anh chị! Chúc anh chị êm nay vui vẻ.

Vui vẻ! Trời ơi tôi vui vè...

○

Tôi diễn người lên vì sung-sướng! Tôi muốn nhảy lại ôm lấy cô Mỹ — nàng iên của tôi — vào lòng. Nhưng cô mỉm cười khẽ bảo:

Anh hãy vào phòng tắm tắm một cái đi cho nó khỏe có hon không? Vâng mặc bộ pyjama lụa mướn kia vào... Có nước gội đây!

Tôi vắng lời ngay và tôi tắm, tắm thật kỹ. Nửa giờ sau tôi mới rửa đi ra. Mỹ vẫn ngồi đây, nũng dang nồng một cốc xám-ban. Nàng hào hối!

Anh uống rượu đi, đợi em đi tắm một cái đã.

Gọng nói thân thiết, dâm ấm lịm! Tôi rót rượu ra uống và chui vào chăn ấm. Trời ơi! Sao mà cái giường ấm áp thế... Tôi ngả vắt lên inhìn nhường hóng hoa vẽ ở trên tường. Tiếng nước của

Mỹ tắm chảy róc rách trong buồng... Nàng vừa vừa khe khẽ hát một bài hát Tây... Tôi say xưa nghĩ đến lát nữa tôi sẽ ôm tắm thân thơm mát của nàng.. Và tôi nhâm mật lại mơ hồ như đang đi vào một cõi Bồng-Lai Cực-Lạc đầy mỹ nữ, đầy cỏ la, đầy hoa thơm.

○

Bỗng một tiếng chuông đồng hồ báo thức nồi lோ. Tôi giật mình thức dậy: trời đã sáng rõ. Qua những diêm mán hồng hàn cửa sổ, một tia nắng lung linh chánh đèn vào phòng! Tôi ngó ngác nhìn quanh, không hiểu sao mình lại ngủ ở gian phòng sang trọng này! Nhưng tôi hiểu ngay vì thời là anh chàng say rượu đêm qua. Còn Mỹ — nàng tiên xinh đẹp của tôi — đã biến đâu rồi. Tôi nhìn khắp nơi và khẽ bắt tiếng gõ:

Mỹ, có Mỹ ơi!

Không một tiếng trả lời! Tôi lật tung chăn ra: rõ ràng ở bên cạnh tôi còn dấu vết Mỹ nằm dày, mùi hương thơm của thân thể nàng còn quyến luyến gợi cảm. Tôi bàng hoàng đứng dậy. Thị ngay ở chiếc bàn con cõi đèn phong thư! Tôi vội vã giở ra xem, cùng phòng thư cõi kẽm theo hai tờ giấy bạc năm đồng:

Anh,

Hôm qua khi em tần xong đì ra thi anh đã ngủ kỹ rồi! Em thấy anh ngủ ngoan quá nên không đánh giờ. Em khẽ nằm vào bên anh... chờ hoài mà không thấy anh dậy. Trời sáng đã từ lâu, em phải ra đi vì có việc bận. Em để lại dây cho anh mười đồng là một phần của số tiền mà anh Nghĩa đã đưa cho em tối qua. Anh tiêu số tiền ấy đi để bù lại sự thiệt thòi của anh...

Chào anh. Em anh:
Mỹ.

○

Tôi thở dài! Và tôi lặng lẽ mặc chiếc áo hành tố cũ kỹ cùng cái quần dạ đã bắc mẫu của tôi vào. Tôi bùi ngùi mở cửa phòng, bước xuống gác để ra cửa từ già nhà khách sạn Thiên-Hương — nay mà tôi để chân đến lần đầu. Và là lần cuối cùng.

Tôi buồn hết súc! Vì tôi đã qua đì một giấc mộng thần-tèn không bao giờ còn có nữa! Vì con bao giờ tôi lại được gặp nàng tiên xưa...

Trong tôi lúc ấy có mươi đồng bạc. Một số tiền to chưa bao giờ tôi được cầm đến. Tôi lại thở dài, và ôi thấy ôi không thiết số tiền ấy một tí nào. Vì nếu lúc này được: cả kho vàng của thế giới tôi cũng không bao giờ quên được: cảnh mộng địu dàng... mà tôi đã lờ đãng đê đi qua...

TÙNG-HIẾP

Người Nhật với Bức Không - Từ

(Tiếp theo trong 17)

nguồn gốc của Không-học, chỉ chung dầu vào mồ sach của bạn Tông-nho da cùng nhau phụ hội xuyên tạc lầm cho sai lạc mãi mãi chính học của đạo Không di rời. Thành ra chỉ có tiếng là học Không, thực ra thì cùng nhau rước hồn cái bá hử-ván, sít phủ cả nước ai nấy đều chán dầu nghiêm ngâm về một lỗi học từ chương, không chút ich gì cho thực tế, gác nên môt bệnh pán-nhược cho cả nước bao nhiêu doi cho mãi lời may mắn còn.

Học Không đã sai, tóm Không không phải đường, thành ra có nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh bùn cười.

Tên đức Không là (Lý Khâu), người Tàu theo tục kiêng tên lõi long tôn kính doя kiêng là (Lý mồ) rồi không hiểu ông họ nào nước mình và từ đời này, ý hán thấy chữ (Lý) ở một quyển sách bằng bản in gỗ nào, rách mất huy sứt mất cái sõ mõi dưới, còn như chữ (Lý ký) rồi đọc ngày chữ (khâu) là (ky), bảo nhau là là kiêng tên ngài mà đọc tránh ra thê, một sự kiêng tên vó ý nghĩa áy cùi lâm, truyen mai di, thành ra Không mới có cái tên ở nước ta là Không-Ký, đời nò qua đời kia, cha con, thay trộn tên bao nhau phải nhớ đọc kiêng như thế mới là tên ngài. Càng do ở chỗ vó ý thức như thế, ai nay cứ thấy ông Không là bậc thành thi tôn, thi kính, mà cái chính học của ngài chẳng học được gi. Thành ra tôn kính chúng chỉ do ở cái tên không nõ lệ mà ra.

Người Nhật đã biết tên Không, học Không phải đường, thành ra họ học được hết cái hay của đạo Không để giúp thêm vào sự cường-thịnh cho nước mà không có những cái vó ý nghĩa như người mình. Năm trước đây, lại một trường đại học Dân-kinh có ra một vòn đê cho các học sinh giải đáp: «Nước ta học đạo Không tên ông Không, nên bây giờ ông Không sống lại đem quân xâm chiếm nước ta, các anh có chống lại không?» Toàn thể học sinh đều kinh động đáp: «Phải chống lại chứ! chúng ta tôn là tôn cái đạo của ngài, họ là học cái hay của ngài, chứ không phải làm nõ lệ ngài. Ngài nếu sống lại đem quân đánh ta, tức là kẻ thù của ta, chúng ta phải quyết chiến mà chống lại».

Dù sao, đạo Không với nước ta đã có cái nền móng quan hệ lâu đời rồi, ta cần phải bồi-tôn. Nhưng muốn bồi-tôn, ta cần phải tôn phái học như người Nhật. Nếu chỉ cát ton bằng cách huấn-ván, học một cách sai lạc mãi, rồi ra vẫn thấy cứ hư hen mãi, còn bồi-tôn được sao?

SỞ BAO

NGƯỜI TRINH NỮ

CỦA



Tiểu-thuyết của LAN-KHAI
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH

Tóm tắt những ký trước: Từ độ bị ông Đè Lương-vân-Phù đánh cho một trận thất bại, bắt đầu thi đấu GẦU-GIÀ — một lợn nâu có cuộn, nâu bò lông — đã dã quay về vùng châu Đèo-hoa di chuyển.

Nhưng một hôm kia ông Đè bị ám sát, Tòng, tên trai ông, tìm cách báo thù cho cha. Tuy vậy chàng vẫn dù biết tám hòn yêu Nhạn qua — cô con gái sinh đẹp tuyệt trần của quan Châu Đèo-Hoa. Dù chàng vẫn thầm hiểu cái địa vị của chàng cách xa nàng.

Giai túc đó, Ám Vinh — con một ông Chú khác hồi nòng làm vợ. Nàng chối từ vì nàng vẫn thương yêu Tòng, người dù một lần sau nồng khóng chết.

Một hôm nòng Nhạn cầu được Tòng suýt bị Ám Vinh mưu giết trong một cuộc đi săn hươu. Hai người thù thật tình yêu cũng nhau. Nhau lại cho rằng biết rằng chính Ám Vinh là chủ dâng GẦU-GIÀ và chính y đã giết chết cha Tòng.

Ngay tối đó Tòng bị dâng GẦU-GIÀ bí-mật bắt đi... Nàng Nhạn với vú đì dò là tin tức Tòng... và nói với cha ta bị mất của Ám Vinh.

— Lại thế nà! Thủ uối ta nghe nà...

— Con xin thày dê yên con nói, vì chuyện dài lắm...

— Ủ, con cứ nói.

— Ông đê Lương-vân-Phù là một người trung hậu và công bình...

— Đầu ấy, ta đã biết!

— Vâ, như thế, ông không thể nào ái thi hành hòn tên manh tẩm giết ông được.

— Phải,

— Nay chỉ còn dâng GẦU-GIÀ...

— Chính thế!

— Maun bảo thù lại những sự thiệt hại và những lần thất bại đau đớn, chàng nó nhất định trả thù ông Đè mà chàng nó coi là kẻ thù ghê gớm nhất.

— Hợp lý lắm!

— Chứng liền cùi một dứa, có lẽ ngày tên dâng dâng, và giết ông Đè...

— Ủ, con nói phải! Chắc là tên dâng thi thủ đoạn mới tài tình như thế được!

— Tên này đến châu Đèo-hoa, vào nhà ông Đè và chắc thoothết dâng nó cùi dỗ ngọt ông ta, sau thấy ông không nghe nó mới bắn chết. Nó ngồi đối diện với ông ta rồi xuất kỳ bất ý, nó bắn ngược từ dưới gầm bàn lên. Nó phải làm thế vì nó biết rõ ông Đè là tay dũng mãnh phi thường...

— Ủ, nghe xuôi tai lắm.

— Ông Đè chết rồi. Chứng nó đã nhỏ được cái gai trong mắt. Nhưng con trai ông...

— Phải, nó sợ Tòng sẽ báo thù. Chinh thế! Nhưng nó không hạ thủ ngay.

— Tại sao?

— Vì nó sợ việc vú lở io quá!

— Thế sao nó bắt Tòng đem đi?

— À, đây là cùng bài dâng dâng nó mới làm như thế. Thoại dâng, nó còn lâm quen để dò rõ Tòng xem sao dâng. Nó cùi lại thán mặt với Tòng, dù dò Tòng...

— Con làm như kè gian ở luôn bên mình mà không bằng...

— Thày cứ dè con nói.

— Nhưng chòi nào không hợp lý thày cũng nhắc thế.

Nhan tiếp:

— Nô có làm cho Tòng nguội lạnh chí phục thù. Vâ, nêu anh

ta nghe thi nô sẵn lòng dê anh sống vì chính nó không muốn việc vố lở ra tó.

— Không ngờ Tòng nhất định không nghe?

— Chính vậy anh ta thẳng tinh trong lòng nghĩ sao, miêng nói ra như vậy nên mới chuộc và vào mình. Tên dâng dâng GẦU-GIÀ già thấy khống sốt êm được, nó mới nhất định giết Tòng. Nô vờ đặt ra cuộc dì săn nái, lợi cùi nái dì săn bằng nô chử không bằng súng...

Quan Châu toan nói gì... Nhạn giờ tay gạt đi và nói tiếp:

— Nô lại dự định dê Tòng mất ống tên lùa nô không biết. Đến khi nai dậy đều, Tòng sờ đến tên không có, bèn hỏi xin nô, vì hai dâng dâng gần nhau. Nô được dịp, vùi bắn tên sang bắn tên cho Tòng, kỵ thực sẽ bắn chết Tòng, nêu...

— Ô, Nhạn!

— Hỗng kỵ nô ức lầm. Lại nhân số lợ, chuyện, nô bèn sai thủ hạ bắt Tòng đem đi...

Quan Châu đứng phắt dậy:

— Cứ thử nhời mày nói thi hung thủ trong việc giết ông Đè Lương và việc bắt cóc Tòng chính là...

— Ám Vinh!

Quan-Châu chống người:

— Lại có thể như vậy được ư?

— Chính thế đấy ạ.

— Cõi mày không thuận Ám Vinh nêm môi đồ oan cho nô...

Nhạn nhìn cha có vẻ thảng thản:

— Thưa thày, khỉ náo con uam vu cáo cho một cậu con nhà quan! Dù con không thuận con cũng không thể làm liều thày. Vâ, con thiêu gi cách khác.

Con nhất định từ chối, chắc thày cũng không nô ép con cơ mà!

— Ủ, con nói cũng phải.

Nhưng mà, như thế thì còn giờ đất nào nữa!

— Ô dời, chính những việc minh không ngờ lại là những việc hay có thực.

— Nếu thi nguy thậ. Nô có thể bắt cùi lúu nô ám sát cùi bố con mình chửi ếng không!

— Chính như vậy. Vâ, con chắc sau khi đã bắt Tòng, nó sẽ xray dến con...

Quan Châu lo lắng...

Nhan tiếp:

— Vì nô biết con dâng cùi mưu giàn của nô!

— Nếu thế, ta phải hạ thủ ngay mòi, đượce.

— Vâng, con cũng nghĩ như thày.

Quan Châu ngồi lặng một lúc đoạn lắc đầu lia lịa:

— Không! Không có lẽ như vậy được! Con đoán rành lắm nhưng mà ta không tin lại có sự như thày!

Nhận ráu ô trong học ra một cái gó và một cục chi nhô:

— Thày xem, có phải dây là viên đạn đã giết chết ông đê Lương không?

Quan Châu ngâm Nghĩa viên đạn rồi già:

— Phải.

— Thày nhận xem: đạn này là đạn súng lực. Nhưng không phải thử súng lực trận mà các quan cùng các cháu-dàn vẫn dùng. Đây là một thứ súng rất nhô, chỉ nhô bằng bao điem.

— Phải.

— Thày có nhớ một lần Ám Vinh khoe với thày khâu súng lực bao « diêm » của nô không?

— À, có.

— Đây, khâu súng ấy dày!

Nhưng Nhạn mòi gói lấy rà một khâu súng lực kiêu dàn bà, đưa cho Quan Châu.

— Ủ, đích thị khâu súng của Ám Vinh rồi.

Nhạn nói một mình:

— Thị con vừa lấy trộm của nô mà lại.

— Nô không biết à?

— Nô chưa biết vì nó bỏ trong níp của nó. Thày tháo ô dạn ra mà xem.

Quan Châu làm theo lời Nhạn.

— Thày dêm xem có phải sáu viên đạn chí còn có nằm với một cái vòi đạn rỗng.

— Đúng rồi!

— Nô chỉ mới dùng có một viên đê giết ông đê Lương. Thứ súng này khi bắn tiếng nô không to hon tiếng cái pháo ép. Vì thế nên hàng xóm không ai nghe tiếng.

— Phải rồi!

Nhưng một lát quan Châu hỏi Nhạn:

— Bây giờ làm thế nào?

— Con đã có chủ định, sẽ nói khi cần.

— Nhưng đê nô ở bên mình, nguy hiểm lắm con ạ.

— Con đã phòng bị dâu vào dây cùi rồi.

— Thật à?

— Vâng. Điều cần là hãy cứ diem nhiên như không, đừng dè nó ngó vực gi hết. Con sẽ phái mấy tên vồ sĩ luồn luồn hông bên minh thày.

— Phải đấy!

— Hê lúc nào nó xin vê, con sẽ bầm rộ mua kẽ của con.

— Con nghỉ cho chín nhé.

— Được, thày đứng ngại!

Quan Châu đứng dậy và khen:

— Con thông minh quá! Thày chỉ tiếc con không là con trai mà thôi.

— Con gái cũng vậy chứ sao!

— Con gái khác. Bao giờ cũng bị thiệt ít nhiều con ạ.

Quan Châu ra nhà ngoài.

Nhạn nói một mình:

— Ta phải cứu cho bằng được người yêu của ta mới nghe!

Tông bị ném vào một gian phòng giam vừa tối vừa黑暗. Một mèo hôi hám xông vào mõm làm cho Tông không cầm thở. Nhưng không thể cung chế. Todesk càng hù cộc khô không biết chúng nó.

Ngoài ra lại bao nhiêu lo lắng khác.

Trong khi địc đường, Tông thoảng nghe bon dây tơ kháo chuyện yêu nhau, lại càng phục nòng Nhạn là cao đoán.

Một tên nói:

— Con lợn này, bê ông Ấm về lúc nào là nó bị cắt tiết lúc ấy.

— Kẽ nó cũng dại! Ông Ấm thương nó lầm kia, đã cố dù nó bao pheo nhưng mà nó nhất định không nghe...

— Chuyện, mình mà ở vào địa vị nó, cũng phải nghĩ đến sự bảo thủ chứ!



—Nhưng lão Đè cũng gán lầm Ai bão lôi tôi thôi vào việc không phải của mình! Người ta có quấy rầy mình bao giờ, sao mình tự nhiên cao thiệp vào của người ta, thế là tự mình đi rước lấy cái chết chứ có tại người ta đâu mà bảo tì ủ với oán.

—Chắc nhúng thế, ông Ấm xưa nay vẫn thích thắng. Tông này lầm vì vẫn chịu no là tay giỏi.

Ông muốn kết thân với nó để nó là nó vào đảng, hai là để cùng kết bạn với nhau làm cho thành tinh. Chàng ngờ nó cứ kháng kháng trả thù bảo oán, nên bắt đầu đi ông mới phải hại nó.

— Ông bảo còn chờ bắt thêm một đứa nữa kia mà...

— Phải, con lão cháu Đèo-hoa Thoại...

— Kia, thè sso ông hỏi con bé ấy?

— Ông cũng định hỏi nó thật nhưng mà không ngờ con bé ấy tai quá đã tố rõ cả mọi sự kín của ta nên ông đánh phải bắt nó.

— Kè ông Ấm cũng khô nghĩ qua! Lúc ra địc đường sẽ được vợ

đẹp, rồi lại vợ không được chi thêm một kẽ thó.

— Đáng tiếc!

Tông nghe đến đây, lòng xôn xao lo lắng quá. Đã dàn bài Nhạn là người giàu mưu trí, nhưng mà ấm Vinh lại không phải tsy vừa. Thế thì biết đâu, Nhạn sẽ chẳng bị bắt như chàng.

Ý nghĩ này làm cho ruột gan Tông như lửa cháy. Sự sống chết, v.v. phẫn rieng chàng, chàng coi thường lâm. Nhưng chàng không thể nào nhảm mất yên được một khi chàng biết tính mệnh người yêu chàng đang bị nguy hiểm.

Khô hơn nữa là biết điện người yêu của mình bị đe dọa mà Tông không có cách gì bảo cho Nhạn biết. Hơn nữa, chàng không thể nào cứu nàng được.

Tông dàn bài chờ đợi và tiếm sự nhờ Trời cả chủ còn biết lâm thế nào?

Chàng ôm đầu ngồi lặng lóng xõi tối. Chàng có ngã nhưng càng nghĩ Tông càng thấy lâm triết như to vò. Lầm lúc è chè

quá, chàng không muốn bận óc, bận lòng sự gì nữa. Chang cõi ngã hoặc nằm yên nhưng không sao được.

Một khi thán thè người ta không biết việc gì, tâm trí người ta tự nhiên trở nên một bức, thành không canh giữ trước hàng trăm nghìn ý nghĩa lộn xộn.

Chàng vụt nhớ đến mâu chuyện cuối cùng của bọn quân hầu:

— Hết ông bảo vè đến nơi mà bắt được cả con bé nhà lão cháu Đèo-hoa thi sau một cuộc v.v. họp ở hang doi, đảng ta sẽ thiên sang vùng Ba Bể.

— Tôi chỉ sợ bắt con bé ấy việc vỡ lở to ra, mình khó lòng yên được...

— Lại còn một điều này nữa là bắt đầu các điều con hé ấy là đã biết, nó chẳng kể lại cả cho ông bõ nghe rõi. Như thế thì bắt một minh nó cũng vô ích.

— Đấy là những điều quan trọng, ta không biết được. Ta chỉ nên tin rằng đầu lĩnh của ta lính việc chàng mấy khi sai.

— Tốt hơn hết là ta chờ đầu-lính sẽ biết rõ sự真相.

Tông bắt thính linh biết được bao nhiêu việc quan trọng.

Chàng nóng lòng sốt ruột quá.

Bây giờ già chàng được thoát nản thi bay quá!

Nhưng thoát nạn chỉ là cái mơ tưởng. Bây giờ thi chàng chỉ còn có một chết mà thôi.

Sự ấy đã chắc chắn lắm.

Bọn cướp giang chàng một cách tôi võ nhân đạo.

Chúng ngày hai bữa, nem qua lõi cửa vào cho chàng mỗi bữa một nắm cơm sói và một ít muối. Suốt ngày, chàng chỉ có một bát nước. Còn thi các việc cần khác chúng mặc chàng vẩy và ra quanh đấy, y như một con súc vật.

Khi người ta đã bị gi Yam một cách nghiệp ngoa như tết, người ta phải biết rằng số phận người ta chỉ là một số phận thẳng tết.

Người ta đừng nên hy vọng gì nữa cả.

Làm lúc phản quá, Tông dùng dây sờ quanh bốn mặt tường giam.

À, đây chỉ là một cái bến đào xuống một vùng đất núi lân sỏi.

Một mặt tường cũng có cửa nhung đóng chắc lắm.

Tông đã dùng hết sức khỏe của một người thất vọng để lay thử xem nhưng mà không ăn thua.

Chàng chỉ biết rằng cửa này mở ra rìng và chàng thấy nhung là cổ mọc luồn cả vào khe cửa.

Cái cửa bị một tay tò nén một thời nam trâm nó hút hết cả tâm trí Tông vào đó.

Nó làm cho tường tượng chàng hoạt động một cách dữ dội. Ưi, già mà có cách mì toang cái cửa này!

Nó sẽ cho chàng thoát nạn.

Nó sẽ cho chàng ra khỏi nơi địc ngục nhàn gian này.

Hay nay cửa, chàng sẽ trở lại với ánh sáng mặt trời, với cuộc sống tự do...

Tông đứng phải dậy. Chàng nghiêm rặng, lấy hết sức đê lắc mạnh. Tấm ván dày vẫn tro tro không hề rung chuyển.

Chán trôi, Tông lại dàn ngói xuồng, rũ rai vì tuyệt vọng và kiệt sức.

Đương khi ấy thi một hôm cảnh cửa phòng giam bỗng mở. Tông ngangs đầu. Chàng chối

mắt vĩ dã ngồi lâu trong bóng tối. Sau, chàng cố nhìn ra với cái hy vọng diễn rõ sẽ lèu đánh tháo hàn.

Kuôn nỗi hàng chục mũi giáo nhọn chầu tua tua cả vào khung cửa.

Tông chỉ hơi khác ý một tí là tông sẽ bị dám nát như ngay từ trước.

Cùng thời một tên Thủ già lom khom vào phòng giam.

Lão vào đê quét ron.

Sự thay đổi ấy khiến Tông ngạc nhiên lắm.

Nó phải báo trước một sự gì.

À, hay ấm Vinh dã vè. Vày sẽ đến đây dù chàng nên hòn thủ hạ phải sửa soạn trước?

Nhời phòng doorway mà dùng Tông sẽ lợi dụng cơ hội đó...

Nhưng mà làm thế nào?

Nhý xô ra đê bóp cổ ấm Vinh ư?

Bọn thủ hạ của y sẽ làm cho chàng chết không kịp ngáp!

Nhất định tú chối hết cả đê cảm tâm chịu chết ư?

Đã đánh y, nlung còn Nhạn. Còn già dinh quan Châu mà, hiện nay, bọn cướp đã bắt đầu coi như thù địch không đội trời chung.

Trả hàng ư?

Liệu ấm Vinh có tin không? Người ấy nham hiềm lắm, chắc không khi nào chịu bị lừa một cách đê dàng như Tông tưởng.

Thế thi làm thế nào?

Thực là nát óc!

Tông chợt đê ý đến tên Thủ già đương quét dọn. Là vi lão nhín chàng hãi hán rồi. Không phải tò mò mà nhín, cũng không phải thù ghét vì lão phải hồn ba chàng mà lão nhín.

(Còn nữa)
LAN-KHAI