

# TRUNG BAC CHU NHAT



ANH ĐỊNH GỘI

NGUYỄN HƯNG

NGUYỄN HƯNG

NGUYỄN HƯNG

RỪNG BOULOGNE CỦA BẮC KỲ

11 AUGUST 1940

SỐ 24, GIÁ ĐẶC BIỆT 0\$15

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

# Một vết thương của xã-hội

**T**RONG một xã-hội, cạnh những cảnh tốt đẹp huy hoàng tố rõ những đức tính hay của một dân tộc; một giống nòi mà người ta thích phô trương ra, vẫn có những sự xấu xa ghê gớm mà người ta tìm hết cách che đậy, để mắt người ngoài khỏi trông thấy. Đó là những vết thương của xã hội.

Những vết thương đó có lúc ngầm ngầm như những cái ung đác trong thân thể người ta, tuy không trông thấy nên không biết rõ sự nguy hại, nhưng thực ra rất ghê gớm, có lúc lại hiện ra bẽ ngoài như những vết ghê, lở, những thứ mụn nhọt ngoài da tuy đã chaña hơn nhưng nhiều khi cũng rất là nguy hiểm.

Cũng như một người có bệnh hoa-liệu, một xã-hội có nhiều vết thương ghê gớm vẫn có thói quen giấu diếm, che đậy, không chịu công-nhận, tẩy rô bệnh căn để tìm thấy chay thuốc tim, cách chữa các vết thương kia cho chóng lành. Vì sự giấu diếm đó mà các vết thương kia càng ngày càng thêm lan rộng và nặng thêm ra để có thể thành những cỗ lật hoặc những thứ bệnh có thể làm nguy hiểm đến tính mệnh.

Nghĩa-vụ một cơ-quan ngôn-luận đối với xã-hội cũng như nghĩa-vụ một viên y-sĩ đối với bệnh-nhân, phải nhìn rõ thấy các vết thương kia, tìm rõ căn-nguyên của nó, tả rõ

những sự xấu xa mắt thấy, tai nghe cho mọi người biết để cùng tìm lấy một phương pháp hàn rít, chay chữa cho hiệu nghiệm.

Xã-hội Việt-nam ta đương ở vào lúc giao-thời, nên hiện đang có những vết thương rất nguy hiểm, ghê gớm mà không mấy kẻ biết lại còn lẩn trổng là những cái hay, cái tốt đáng chán hưng, đáng duy trì là khác.

Những cảnh tượng như nhôp, rác bẩn diễn ra từ bao nhiêu năm nay ở quanh vùng chùa Láng, một nơi danh thắng gần Hà thành mà chúng tôi gọi là « rừng Boulogne của Bắc-kỳ », ta rõ trong số này là một trong những cái ung đác của xã-hội ta ngày nay. Cái ung đác đó do sự thiếu giáo-dục, một sự hiền-lâm cái bã vần-minh vật chất đã gây ra để thỏa một thứ dục-vọng bẩn, nhơ ghê tởm. Thít ung-đác này từ trước đến nay đã giết hại bao thanh niên nam, nai bì sa dâm vào rừng, tình dục kia. Chúng tôi trông rõ thấy sự xấu xa đó nên đã hết sức điều tra tường tận và không sợ làm nhảm mắt độc giả đem tóm vò sô bão đặc biệt này, mong mọi người se hứa rõ căn nguyên của cái ung đác ghê gớm đó và những ai có trách nhiệm về sự giáo-dục và công-cuộc duy trì phong hóa sẽ để ý tìm phương thuốc để trừ hại cho xã-hội Việt-nam.

Đó là mục đích cuộc điều tra này.

T. B. C. N.

TRONG MÙA NÓNG NỰC NÊN UỐNG THUỐC:

## HUYẾT TRUNG BƯU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngon ăn ngon ngô, tính-thần tĩnh-táo, không lử dùi mồi mêt, ít khát nước — Huyết Trung Bùu Đại-quang là một thứ thuốc bù huyết rất hay. Đàn ông, đàn bà, người già trẻ con, đàn bà (hai sản uống đều tốt lắm.

chai to 2\$00. chai nhỏ 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 28, Hàng Ngang — Hanoi — Giấy nói: 80g



Của HỒNG - PHONG  
Tranh vẽ của NGUYỄN - HUYỀN

DEPOT LEGAL  
INDOCHINE  
No

**N**HÌU bạn trẻ lúc chưa được đi Tây thi mong mỏi ao ước, đến nỗi lúc sắp sửa bước chân xuống tàu Haiphong — Marseille, trong bụng nào chẳng trống cho chông đèn, để cùng các « Tây-phương mĩ — nhân » chuyên trò, thám cản, thương yêu.

Nó gần như chuyện món ăn.

Binh-nhât một anh thích chén, chỉ trong thấy nhà người ta bày ra liết những sơn-hào hải-vị mà thêm và tiếc sao mình không được nếm thử, vì những lẽ đâu-dâu; bây giờ đến lượt mình sắp khé khà đánh chén với những món « cẩm luyến » ấy, tự-nhiên chỉ nghĩ đến cũng dù thấy khoai-ý.

Với anh chàng lúc bấy giờ, rau dưa tương cà của nhà mình coi như đồ hổ. Nhưng cho đánh-chén sơn-hào hải-vị mãi cũng phải phát ngày lên; bỗng thấy có dĩa đậu ran hay dĩa dưa chua, anh chàng lại thêm rộ rãi.

Cái phong-vị đã quen, tuy nó đạm bạc, nhưng gặp được ở chỗ hiếm hoi thì nó tức là trân-phẩm, và bắt người ta phải thêm thường quý chuộng.

Quá thế, tôi đã nhận thấy nhiều bạn thanh-nien Việt-nam minh đang ở bên Tày lâu ngày, mà được gặp một cô đồng-bảo, đồng-chứng, giữa chỗ hả-huơng, thời thi tâm-linh cõi-viên, nỗi lén dùng dung như con bão tố. Ai cũng ước muôn, ai cũng quý hóa, dầu chí được nghe một tiếng nói, hỏi một câu chuyện cũng đã hả lòng. Nhất là mười lăm hai chục năm trước, thiếu-nữ Việt-nam ở Paris còn là sự hiềm hối lầm.

Hồi đó tôi ngủ ở xóm Mont-rouge, một hòn dã gần tối, anh bạn N. S. đến khoe một cách đột ngột :

— Tôi mới vớ được một tinh-nương tuyệt thù, anh ạ.

— Biết rồi, Germaine hay Adette chứ gì.

— Không, đây này Việt-nam 100 phần 100 thế mới thú-vị chứ.

— Thật à?

Chú-nhật này tôi mời anh đi chơi rừng Boulogne với chúng tôi. Hen nhau đúng 2 giờ ở cửa hầm xe đệm Saint-Miche nhỏ.

Thì ra ban tối — lúc ấy sấp đồ tiến-sĩ luật-khoa — vó được một cỗ á khâu-dầm, di theo bùi chù sang Paris, ở phố Verdi, gần xóm Passy. Cỏ ràng đèn, hơi vồ, nhan sắc cực tầm thường, lại hon bạn tôi đến năm sáu mươi, thế mà ông cậu thương yêu một cách thiết-thập, tha-thanh thật. Cố gi lái đâu, con heo phong-vị cõi-quốc đã thức dậy ở trong trái tim ông cậu; đến nỗi đánh đòn và xem thường cả những ý-trung-nhân mơn mởn đảo to, nước da trắng nuốt kia.

Nội-một cái cù-chì đưa có à du-ngoạn cảnh rừng Boulogne dù chúng tổ ông cậu động tinh cõi-viên đến thế nào ?

Vào đến noi, tôi kiểm-có thoái thác để di dạo một mình, mặc họ hỏi thuyền với nhau trên bờ chỉ hẹn đến 5 giờ thì lại tương-hội ở bờ hồ để cùng về.

Kinh-thành Paris có rừng Boulogne, đại-khai eung như Hanoi ta có hồ Hoàn-Kiếm



hay dê Cô-ngr, một cảnh sắc thiên-nhiên xen vào giữa chốn phồn-hoa đô-hội. Cố-nhiên sự so sánh này chỉ kẽ danh nghĩa, còn đến thực-trạng thì khác nhau xa.

Sau những ngày giờ làm việc nhọc mệt ở phòng giấy, ở hằng buôn, ở các công-xưởng, nhà máy, phải hit than bịt khò thò, mà ngay bên cạnh được một khu rừng « có cây, trân-thú, có hoa bốn mùa » cho người ta lừng-thêng-dạo chơi, hó hấp láy không-khi trong sạch, còn gi khoan khoái cho hằng.

Bang chôn minh giữ cảnh huyền-não, mà chỉ cách mấy bước đường có chỗ minh thấy cảnh thanh-u tịch-mịch, như được tám gõ trong bầu gió mát hương thơm, nó vẫn lại những cai định-đe lồng l่อ của bộ máy cơ-thâ và quạt cho tinh-thần được mát mẻ dễ chịu.

Rừng Boulogne thật có cái ý-vị ấy, cái công-dụng ấy đối với những hàng dân lao-tam lao-lực ở thành Paris.

Nói gì những nam thanh nữ-tù đang độ uồng nùn khao khát tình yêu, chiều chiều dắt nhau vào dì từng bước một ở trên con đường vắng-về, hay là ngồi dùi-bóng cày cỗ-thu, mà kè vai thò thè n'urg chuyện thè thốt ái-án, thòi thi tuyệt thu.

Chiều chiều, trong rừng tụ họp tiếp-tước có lẽ đủ cả thế-giới. Các cửa vào rừng, xe hơi xe ngựa dỗ chất nhau nêm-cối.

Nó những người cõi vào xem cảnh hóng-mắt, ngâm-nhin không biêt chán những tẩm-thẩm thiên-nhiên dệt hàng nón cõi thiên-hoa.

Kia những du-khách vạn-quốc di chung-tung đoàn hàng trăm người, có vien-huống-dao dẫn đầu, vừa di-véra nói giảng huyền-thien.

Có những ông ra vê-dạo-mạo, di-thờ-thần-một mình trên mây con đường nhỏ vắng; không chừng đây là mọi nhà kinh-tế đang nghĩ cách-lán-công trong trân-tiền-bạc; hay là một thi-sĩ đang tìm-từ-thơ.

Có những cô trang-diêm-euc sang, ngo-rá-vé con-hà dài-các không-thè-xâm-phạm, nhưng kỵ-thát là gái giang-hồ di kiếm-khách-làng-chơi. Họ có cái liếc-mắt, cái nụ-cười dè-ra-hiệu và cảm-dỗ ngài một cách rất kin-dáo. Khách-hữu tinh co-thè hiếu-nhau ở đầu-mày cuối-mắt. Nhưng người-cô-sanh-mới-khỏi-lẫn-lộn-vắng-thau.

Những cặp-trai-gái trê-trung ngời ngắt-ngưỡng, tưng-chòm-tòng-nhóm trên bãi-cỏ-xanh, tha-hồ-vui-cười, tha-hồ-chuyện-trò-tinh-tù. Da ngư-rí-xanh-với-màu-áo, màu-áo-xen-với-sắc-hoa, xa-trò-ig-như-thơ, như-mộng.



Vào đây, minh có thể tưởng tượng như vào một chốn thâm-lâm nào, vì có nhiều khóm cây có-vé-siêm-tịch; nhất là có-máy-con-hươu-sao người ta thả lỏng; mạnh-dại đi kiêm-ăn và tranh-huống-canh-sắc thiên-nhiên với người.

Quanh-rừng, người ta khéo báy ra nhiều-trò-vui cho du-khách được giải-trí.

Còn nhớ một nhâ, có các cô-xuân-nữ-dứng ngòi-rất-dòng, mồi-dòng-vào-tưởng như một hoat-canh chư-tiên giảng-phàm. Người ta dè-tuy-ý ngài thích-mỗi-cõi-nào-lái-uống-rượu-nói-chuyện-thì ngài cứ-dến-dắt-tay-cõi-Ấy-di. Nhưng ngài-cói-chứng-kéo-vớ-nhambi-một-cõi-hình-nhân-bằng-sáp-thì-có-không-nhúc-nhich. Cứ-loại-sẽ-cười-rõ-lèn, lấy-thể-làm-vui. Vì ở đây, người ta dè-các-cô-thieu-nữ-nhười-thát, ngòi-xé-lắn-với-các-cô-thieu-nữ-nhười-nộm, mà-hai-dang-giống-nhau-như-duc, minh-khô-phân-biet đưọc ai-chân-ai-giả. Người ta-lầm-phai-máy-có-hình-nôm-là-thuong.

Nhiều người nghĩ-rằng trai-gái-dưa-nhau-vào-rừng-Boulogne tha-hồ-dù-bốn-tư-do.

Không-chừng-dêm-khuya, tất-cả-những-cặp-nhân-tinh-lợi-dụng-canh-vắng-này-làm-noi-u-hội-trên-boden-dâu-của-họ. Nhưng ban-này-thì-có-sự-nhã-quan-làm-giới-hạn, mặc-dùn-có-lâm-xó-thát-là-khuất-tích, sảng-hắn-bóng-nhười. Anh-chi-liệu-mà-giữ-dìn-sự-phâ-biều-yêu-dương, nết-dè-nó-rá-ngoài-giới-hạn-nhã-quan-một-chút, sẽ-thấy-một-ông-linh-thủ-lâm-lù-lù-dều-làm-biển-bản-ngay.

Phải biết gíra hòi ấy óng Chiappe đang làm cảnh-sát-trưởng ở Paris về kỵ-luat và phong-hóa-tròng, nom-nghiêm-nhất-lâm. Chính óng-tò-chức-ra đội tuân-canh-thuong-luu (police mondaine) ăn-mặc-euc-sang, di-trà-tròn-với-du-khách-trong-rừng-dè-châm-nom-mỹ-lục-và-rinh-chop-quán-tròn-cướp-quốc-tế-không-cho-chúng-giờ-dược-thủ-doan-chân-dường-cướp-của-những-nhân-vật-trong-khoảng-vắng-về.

Cặp-nhân-tinh-võng-huống-của-tôi-dang-rảo-bước-từ-dâng-kia-dì-tới; óng-bạn-quý-hóa-nhân-rặng-ra-cười:

Chúng-tôi-mới-bị-làm-niên-bản-và-nghe-giảng-một-bài-học-phong-nhã-vẫn-tắt-anh-a.

Rõ-dẹp-mặt-thay-có-nhí.

Rồi-chúng-tôi-rù-nhau-chùng-về.

Trong-toa-xe-diện-chạy-dưới-hầm, hành-khách-chen-nhau-như-cá-mồi-dựng-hop.

Có-nhân-tinh-ba-i-tôi-khoa-ý-sự-gi-không-bié, cù-dưa-nãi-hai-hầm-rặng-den-nhánh-lại-biên-ra-nói-cười-như-pháo-nó.

Bao-nhiều-tia-sáng-của-những-cặp-nhâ-hiếu-ký-dều-chieu-vào-nắng, từ-dầu-xuống-chân.

Tôi-phai-van-có:

— Chì-hay-chiú-khô-ngóm-miệng-lại-nào. Tôi-gi-bày-mãi-cảnh-hâm-rặng-cho-thien-ha-xem.

Tay, dầm-nhin-nắng, vi-ho-thầy-lạ. Họ-cho-một-nhân-dân-bé-mặt-quân-dâ-la-là-lâm-rồi, lại-thấy-rặng-den-còn-là-hơn-nữa.

Nhưng-họ-chi-nhio-một-cách-kin-dáo, khong-hé-có-vé-thì-thăm-ché-bai-gi, đó-là-một-thái-dộ-rất-nhã-nhận-của-những-nhân-vật-trong-khách-lạ.

HÔNG-PHONG

BÊN LÀNG

Một nơi hòn bờ của những thi hoa,  
son trà của Hà Thành. Người ta không  
đến đây để lễ bài, để  
tôn sùng những vị thần anh  
linh mà chỉ có để giờ những  
trò trên bờ sông Đầu.

Rep. VÕ-AN-NINH  
et NGUYỄN-DUY-KIEN

# LỊCH-SỬ RỪNG BOULOGNE CỦA BẮC-KỲ

## TỪ CÁI QUÁN BẮN NƯỚC CHANH NƯỚC ĐÁ CỦA TÙY-VIÊN-ÔNG ĐẾN NHỮNG NƠI ĐÓN GIÓ CHỜ TRĂNG TỪ GIĂNG-VỐ LÈN CHÙA LĀNG.

của VĂN-LĀNG

**N**HƯNG cặp tài hoa son trè đất nhau đến  
do dè cung nhau thèn nồng lời.  
Cả nhát náo cũng vậy, từ mờ sáng  
đến một giờ trưa và từ ba giờ cho đến tối,  
con đường Ngọc-hà và hàng cây đều đồng đặc  
nhưng tà áo đỗ xanh xen lẩn với các thứ so-mi,  
quần lụa trắng phết phơ bén cạnh cái quần  
đùi mờ à, cùng với những ca vát các mầu bay  
ở gữa những cái dù xinh xắn;

Thực y như là những ngày hội mà dân bà  
mang tất cả mầu thanh, vê liệt ra khoe khoang  
họa dân ông, ai ai cũng muốn tận hưởng cuộc  
đời; cái tổ của những cặp uyên ương, cái rừng  
Boulogne của Bắc-kỳ có một quang cảnh tri  
trung, vui vẻ là.

Tôi nói thế, các ngài chờ với cho tôi là quá  
lạc quan.

Những ai vui vẻ trè trong đà chưa phải  
những điều ta không thể tưởng tượng được  
như ở trong rừng Boulogne nước Pháp mà  
ta đã xem ở màn-bộ hay ở trong những cuốn

phóng sự đâu. Không có những con quỷ «sa-ta» đúng ở đàng sau những cõi thù chinh rinh  
cô dàn bà con gái đi đến là nồng nồng chạy  
ra khoe tài «éch-di-bí-si-on-ni» của mình;  
và không có những anh chàng tự phụ mình có  
cái thân hình đẹp đẽ sống ở những bờ lau  
bụi cỏ khoe cái sức khỏe thừa thừa của mình  
và cũng là để cho cảnh sát bắt mình về tội  
đã làm «hai đến tha-tha - phong, mỹ tục».

Ác thay! ở rừng Boulogne của ta lại chưa  
có những cảnh đẹp mắt như thế bao giờ.

Tôi đã dì, tôi đã đến và tôi đã thấy: những  
cặp trai gái ở rừng Boulogne của Bắc-kỳ, những  
lúc có kẽ qua người lại, đều «thanh tịnh» hơn  
nhieu lắm. Tuy vậy, đó chỉ là nói những cái  
mắt thèm thòi, Ở trong bồng tối, có ma nào  
biết lời tôi vừa nói đó có phải là sự thực hay  
không.

Cái biết một điều là những cặp trai gái kia  
nếu quả như có thanh-tịnh thật thì, cũng là  
cái thanh tịnh rõ tiền bởi vì ở suốt từ Kim-mã

lên đến Lāng, người ta thấy nhiều nhà giàu  
chân lâm, mà nhà nào cũng lấy một cái già  
không dài hơn đồng bạc! Mươi mươi lăm năm  
trước, khi mà cái bài Sắc ở gần chùa Thủ-Bi nh  
còn là chỗ lui tới của những già ăn suror, khi  
mà làng Kim-mã chưa sáu sang sạch sẽ, cái lò  
của những cặp uyên ương trên đường Lāng  
chưa sẩm sicc như bây giờ, cái già liền ấy chỉ  
còn độ bốn năm hào bạc.

Một giá tiền cục rẽ. Sóng quang cảnh rừng  
Boulogne của Bắc-kỳ không vì thế mà vui vẻ  
đông đúc được như bây giờ, bởi cái lè-Ái tình  
hồi ấy chưa được..., hành trường lâm và chắc  
chắn hối ấy chưa có nhiều những «tái hoa», son  
tre... như bây giờ.

Hiết ấy... hối ấy là hối của học trò trường  
Bưởi và trường hàng. Với, mười lăm tuổi mà  
vẫn còn đi dài đi học và mỗi ngày xin bồ mẹ  
hai xu ăn quà. Người ta học đến lớp «Suýp»  
hay «bom nhẹ ở Cố-le» mà vẫn còn chưa  
dám dò một bức tinh thư cho một ái khâu  
đầm; người ta chỉ biết học như cuoc kêu  
mùa hè mà không dám chém gai bồi vì chém  
gai thì sợ đau bà họ... chải; người ta là  
những người «dù» quá nên trong những  
bức thư gửi cho gái (lá là không gửi cho ai  
cứ) họ «đụt đù mè» mấy chữ «Thúy ái nương»  
— chứ không dám dè cái tên người con lộc  
hay Ma Chérie như bây giờ.

Anh hào mà  
được Trò i  
thương, phủ cho  
một cái can đảm  
vò song — nghĩa  
là chém được  
một ái khâu  
hoặc một chi  
lán hàng hoa,  
thì được anh em  
hận chê riều  
một cách vinh  
dự và tự biết  
minh là một bực  
vĩ-nhàn-dâ  
chiếm được dồn  
ái trinh-tiết của  
đàn bà. Những  
người ấy được  
tiếng là những  
người hư hỏng,  
ăn cơi, những  
người ấy lấy làm  
lo sợ và chửi đó

TÙY-VIỆN-TRANG  
phái chảng đây là nơi của nhàm, mặc khách uống rượu chờ trăng. Hay nói  
chứa những thí-nhân ngâm thơ đọc phô. Không khống, nó chỉ là một cái sân  
của những khách có một vài đồng trống tai, hay có một cô nhán tinh, để đưa đến  
đó trước truyền gióng hoa,

nhưng vẫn muốn cho ta biết mình  
có nhân tính. Thổ là kỵ kỵ cắp cờ cắm  
tuan lè lấy độ dâm bảo bợ, bộ binh điện di  
một ngày chủ nhật cùng linh hồn trèo lên xe  
diện di về Lāng — vì nếu không di về Lāng thi  
bợ không còn biết di về đâu cả!

Lāng, nơi họa bờ nhãi của trai gái thời  
bấy giờ; Lāng, một chốn có đủ các điều kiện  
để đàn ông và đàn bà đùa đón với nhau ở đấy.

Hồi ấy, chưa có lối quàng tay nhau như bây  
giờ; hồi ấy, trai gái đi với nhau nghiêm ngặt ở  
ngoài đường dưới bì co' là quái tượng. Bởi vậy  
cho nên con đường Cố-Ngu tuy cũng thơ mộng  
lắm nhưng ít được người ta qua lại bởi vì con  
đường ấy cũng hống còn đóng người đi lại, cả  
Tàu Áo, Cối-cối, Bưởi cũng vậy — bởi vì ta rên  
nhó, vào bồi ấy, những chàng Kim-Trong đi  
chơi tூ với những ràng Thúy - Kiều, ngoài  
cái sợ bị người ta dòm ngó và chế nhạo lại  
còn sợ, bị Vương Ông, Vương-hà hay bàng  
của ông via bì via ấy trông thấy và mách lèo  
thì không còn bị vọng lây được chẳng hay  
lấy được vợ sau này nữa!

Thế là bắt đầu từ đó Lāng thành một cái rừng  
Boulogne của Bắc-kỳ. Ở đây phong cảnh lại  
đẹp, cây cối um tùm, bốn bề bát ngát xa trông  
chẳng khác một động tiên nho nhỏ mà người  
đàn ông ít tự phụ nhất cũng phải tự vi minh  
như Lưu - Thân  
hay Nguyễn-  
Triệu đột nhập  
Thiền-thai vậy.

— Anh ơi! anh  
cố muôn lèn nút  
để cho chúng ta  
gắn với Trời  
không?

— Thị đây! ở  
đây có núi Bô.

— Em ơi! em  
cố muôn cho ta  
thấy sóng để  
cứng nhìn xuống  
bóng ở dưới  
nước mà ngâm  
cái đầu bạc?

— Thị đây! ở  
đây lại cũng có  
cá sống — sóng  
Tô-lịch, cá sống  
nuôi dù thum  
thom một chút  
nhưng rõ cũng



Rep. VÕ-AN-NINH et NGUYỄN-DUY-KIEN

vẫn cũ là cái sông như thường.  
Láng! Láng! Láng tưng là chỗ lý tưởng của những cặp trai gái vậy. Ngày lại ngày, nơi ấy càng có đông đặc thêm; những lứa đôi đón giò, chỗ trăng thành thử chỉ một hai năm những người buôn bán đầu cơ đóng trại để làm ăn ngay ở đấy.

Hàng qua bánh dẹp ra; nước chanh, dưa hấu cũng thay ban cho cậu mợ ăn cho ngọt giọng dè dẻ đưa nhau vào... xiếc!

Áy là nói quá ra một chút đó thôi. Sự thực là kia «cậu» không cần phải ngọt giọng lắm mới dễ đưa «mợ» vào xiếc đâu: chính người bán hàng thường giúp ta những đoạn hội khán nhất trong cái công cuộc «vẽ dại» kia, chính người bán hàng thường giúp «cậu» dễ dàu họ «mợ» trở nên những con thú thuần thực, quát một tiếng... «cút sì» là nắm liền...

Những bợc bán hàng «kỳ tài» ấy không hiếm trong rặng Boulogne của Bắc-kỳ, nhưng kỳ tài nhất, đáng phục nhất hồn bấy giờ có lẽ chỉ có một người: một ông lão độ năm mươi tuổi có mồ côi cái đầu trọc như Lô-ri-Thâm và một đôi mắt chí vĩ với mắt đeo mói đồng. Nói khẽm cái vòng linh ông cụ này mặt chát, hòn mõ-má ông cụ — vì ông ta đã chết mấy năm nay — ông ta cũng làm hại nhiều con gái đàn bà. Trong cái phô sủ của những bợc ma cậu, mà có, tôi tưởng người ta không có quyền quên được ông ta — cái ông già mồi quỷ quái làm sao! Hồi bấy giờ có cái quán bán nước chay nước dưa sảng mà sao vẫn minh sớm thế là làm thế nào nghĩ ngay ra được cái cách đem nó làm một cái... phòng cho thuê...

Lần đầu tiên qua đây, ngài không thể biết cái hùng áy là một quán trọ của trai gái dược. Một cái trống tre, muoi nái chuối và một lũn nước chè ở cạnh một dồng bía với nước chanh, một cái quán hàng như thế sao lại không bảo là lượng thiện dược? Hưởng khí ở cửa hàng là không biế giờ có đàn bà mà ở ngày thường chỗ kia cái ghế dài, ông

già kia lại lấy son kẻ hai chữ «Túy Viên» hì mày mà người ta chẳng tưởng đó là một chỗ ăn dít nên tho mà chủ nhà nhà ấy. Túy-Viên-ông, tôi rá thi chung phải là một kí sỹ lỡ thời về ban nước cho khách bộ hành nồng bức.

Ông già Túy-Viên bán nước cho những người nồng bức thư, nhưng nồng vị tinh và bức bối vi chua được thoa mán một điều gì... Vá ông ta lấy thế làm hổ-dá lầm hối vì ông ta chắc lầm lúc eung ty coi mish là hực ăn nhát của những trai chim gái chuột. Cho nên ngày ngày lúc nào cũng «oéi cái miếng» cười tinh khắt, cái cười àu người, cái cười tàn tinh, của những tên xe dùng ở sô chợ đầu đường hẽ gặp đàn ông thi chạy theo mồi lùa nói lịa «Tú nớp, cậu! Cậu di chơi tú nớp! (1). »

Ông già Túy-Viên kia, tú nớp thi không có, nhưng lúc nào cũng sặc sỡ có dâm ba có gai què ở trong nhà. Cũng chẳng dát lâm đâu: một con «cò», một cái giường, một cái chén trong một giờ chỉ hết có bảy hào. Tuyệt! Không chê vào đâu được. Nếu anh có gái sẵn thì là càng thú vị to: một dát gái ve giường, ông già Túy-Viên, rồng mặt mà bắt bình dong, chỉ tình anh từ ba hào đến năm hào; vị chí là một cô gái quê của Túy-Viên-ông đánh giá được một bài hào bạc. Cũng một kiếp người!

Phòng cho thuê mà rẽ thế, luồng bày giờ không có lấy được một nơi. Tuy vậy, Túy-Viên-ông, an it thế mà phát tài to, chúng có: ngày nào lão già ấy cũng say sưa với ngưởng với một chai rượu cũ. Từ mười giờ sáng trờ đi, mỗi giờ giọng hét hót nói những lời tráng giờ trai lợ với khắp mọi người: nhiều à! đf nhura, nói tực, nói tặc, đt thành nết mà lâm khí nghe thấy ông già đó nói tục cũng phải do mặt sương sảng chẳng biết thực bay là giả?

Nang mà đé làm cho người a xấu hổ nhất, ấy là những lúc ông già Túy-Viên có khách mới, ông vào gõ cửa liếp để giục những người ở bên trong: — «Thôi

chịu khó mau lên một tí đi!» Thực là dârg giêu! Giới đánh côn tránh mèng ẩn, thế mà lão già kia chẳng hể nè nang ai, rất nhiểu người cự hùng và muồn «lè» Túy-Viên lâm lầm. Su hân học chì chờ có một cái nhà chứa khác là phát tiết ra. Thị cùu được, ước thấy ngay: Túy-Viên mở cửa chứa dược hao lùn thi có một nhà sầm, một nhà sầm có mòn bát bát ho, mờ ra tránh khac. Cái nụ tiếp cái kia, những nhà chứa lùn và những nhà chứa công khanh từ Giang-võ về hiele lanh lanh, nhưng bên trong thi không biết bao nhiêu là cái án tinh, không biết bao nhiêu là hận phúc, không biết bao nhiêu là sự bê bô, dau khô của ngày mai dương đợi. Những căn nhà n'ó bê có những cái mái cũ kỹ thay! Nhưng chứa chất biết bao nhiêu diệu bí mật.. bao nhiêu sự lỗi lầm mà biết đâu đây? bao nhiêu là tội bệnh có di hại cho giong rỗi!

lời». G'an nhà ấy thật xinh, có hoa lý, có hoa soan, có hoa ống tì gòn và có cả hoa ngái nữa; mỗi mộ tuẫn lê cập trai gái thuế hanh này lại dắt nhau lên đò hai ba bện đà đòn và cứ cách độ một tiếng đồng hồ lại ra sân riệu n'ó vùi làm lèn nhau .. đánh vật!

Những cặp trai gái n'ó rốn vó nhau như thế thường co khi suốt cả ngày. Bé ngoài, Láng eo cai vè làm ăn cùi lầm, nhất là ở Giang-võ có nhìে người di dạo trong có hiele lanh lanh, nhưng bên trong thi không biết bao nhiêu là cái án tinh, không biết bao nhiêu là hận phúc, không biết bao nhiêu là sự bê bô, dau khô của ngày mai dương đợi. Những căn nhà n'ó bê có những cái mái cũ kỹ thay! Nhưng chứa chất biết bao nhiêu diệu bí mật.. bao nhiêu sự lỗi lầm mà biết đâu đây? bao nhiêu là tội bệnh có di hại cho giong rỗi.

VĂN - LÀNG

CÁC NGÀI cần dùng tới thuốc bắc, thuốc nam, thuốc sốn, thuốc bắc chè, và các thứ sâm chính hiệu như: Cao-Lý-Sâm, Hou-Ky-Am, Giả-Sơn-Am, Bắc-Dương-Sâm, v.v. Các thứ cao dan ligan tan rã hay như thuốc: đau mắt đà mang mồng, thuốc cháo lở, thuốc ho, thuốc cam-tinh-tré, son thuốc bồ-thập, thuốc diều kinh bắc-huyệt; v.v.. Kính mời các ngài lui :

**NHÀ TƯỞNG ĐÓ**  
**ĐỨC PHONG**  
H 烹 燕 生  
A 扇 建 福  
N Bán thuốc sōn  
Y và bắc chè  
45 PHỐ PHÚC-KIỀN

Mỗi liệu thuốc m'ùi dà lâu n'ám, da được các ngài đều tin-nhìn và công-nhàn là thuốc tốt!

Thuốc rất tốt,  
Giá phải chăng,  
Cần dùng cần lạng.

Đó là ba cái đặc điểm của liệu thuốc:

**ĐỨC-PHONG**  
(NHÀ THUỐC SƠN ĐỎ)

45, Phố Phúc-Kiền — Hanoi

(1) Tú nớp là có tâu thời(tout neuf)

MỘT CHIỀU NẮNG  
ĐẸP TRONG LÀNG

# Rừng Boulogne của xứ Bắc-Kỳ

của TÙNG-HIỆP

Chiều chủ nhật hôm nay, sao mà giờ tươi đẹp? Ánh nắng thật dịu dàng, êm ái. Trên trời không vắn một đám mây. Mấy nhành áng-ti-gôn đỗ trước giàn hoa & thềm nhà tôi nhẹ nhàng chuyền rung trước một làn gió mát.

Vậy mà trong một chiều cuối hè đẹp như thế, anh Kim đã thở dài. Và anh Minh lại cũng thở dài dè dặt:

— Chiều chủ nhật quái gì mà buồn bò sùi... Ít ấy. Già như ở Paris...

Tôi chưa kịp giới thiệu cho các ngài biết rằng anh Minh là người đã sang dự cuộc đấu súng quèo iế ở Paris hồi mấy năm trước. Và anh đã ở kinh đô Pháp được rừng đỗ hai tuần lễ. Như thế cũng đủ để cho anh lúc về nước, lúi náo cũng giờ lay lóe trời nói được:

— Hồi tôi còn ở Pháp thi... Láu đù ở Paris đang có...

Để cho mọi người tưởng rằng anh đã sinh sống trên đất Pháp xa xăm kia, đâu đã năm, mười, mươi lăm năm giờ chỉ đó.

Q

Tôi không dè cho anh nói nốt và tôi chia tay về phía anh:

— Láu nô tôi chia bia an... Và tôi cầm lấy chìa bia rót mạnh vào cốc của tôi. Cái cù chi ấy có phần không lịch sự, nhưng từ nay tôi thấy anh Minh

và anh Kim tuy cứ thở dài mãi nhưng các anh không hề quên rót mấy chai bia vào cốc của hai anh. Mà mấy chai bia ấy — chính tiền tôi bò ra mua. Không lẽ tôi chịu thiệt...

Thấy chai bia cuối đã hết rồi, anh Minh lại thở dài, lại nói:

— Chà, già như ở Paris được gặp một buổi chiều tươi đẹp như hôm nay, ta dắt một cô tình nhân thơ mộng vào rừng Boulogne, để lững lờ đi dạo dưới những rặng cây êm mát, ngồi trên các bờ cỏ xanh rờ... Ôi!

Nhưng ngày vui đỗ qua rồi... Anh Kim nốc nốt cốc bia và cười khanh khakh:

— Vậy anh trưởng chí ở Paris mới có rong Boulogne. Ngay ở Hanoi này cũng có rừng Boulogne để dành riêng cho các cặp anh em và một lát nữa dì đòi ny hộ chờ mộng: người có họ...

Mắt anh Minh và mắt ôi sáng bắn lên:

— Có thật hở anh.. Rừng Boulogne caa Hanoi có đẹp không? Có hữu tình không?

Anh Kim lại cười:

— Đẹp và hữu tình lắm!

— Anh đưa chúng tôi đi xem nhau!

— Thế thi ta ra Bồ-Hòn dập lầu điện di ngay thi vira...

Tôi yai mừng hết sặc! Và có lẽ cũng vì vậy nên tôi đã thoát hỏi một câu:

— Ai gả tiễn cuộc đi du lịch này?

Túc thi Kim và Minh cùng chỉ vào tôi:

— Anh chứ còn ai nữa! Vì chính anh muốn đi xem rừng Boulogne của Hanoi mà.

Tôi thút thít lúc ấy tôi đã tá cả người đi và tôi đã cầu mong trong thâm-tâm tôi, cho cuộc du lịch kia... được đáng đồng tiền.

Và sau khi ăn đủ hết hàng quán trên tầu điện — do tôi già tiền — anh Kim đã dắt tôi đến một nơi nào? Hồi Thiên-chúa? Anh đã dắt tôi đến Làng là một nơi mà tôi đã qua lại đây nhiều lần khi thi đỗ vẽ quê lũy thuốc cho ông bác ống gác chét, khi thi vẽ phủ. Hồi ăn cơm của một người anh em và một lát nữa dì đòi ny hộ chờ mộng: người có họ...

Tôi đã giận dữ một cách chân-chinh, dè cự Kim:

— Người anh em chơi thế thi khai lầm Định làm vỡ nợ anh em hay sao? Làng thi ai còn lạ gì?

Kim nghiêm trang hết sức:

— Anh với mọi người chỉ được bê ngoi cùa Làng thôi. Vì anh thi còn làm gì có nhân tình dè mà đưa lên dây tinh tú nữa...

Tôi yai dẫu xuồng. Và không hiểu sao lòng tôi bỗng chua chát lại lung đingo thê.



Rep. VŨ-AN-NINH et NGUYỄN-DUY-KIEN

## THƠ MỘNG

Hai tài hoa son trẻ ngồi cạnh nhau. Mày vẫn dày trời, giò bùi hùi thôi. Họ say sưa co hồn quên hết thời gian,

— Hãy vào đây!

Với cái giọng dông dác ấy, Kim đưa tôi vào chùa Voi Phục. Một ngôi chùa làm ngay cạnh một cái dồi con cồn ở trên giồng chí chít những cây nhãn già quá. Và ở trước mặt là một giò gươc đen den có những dế si mọc chằng chít che phủ ở trên gân hổ. Lẽ liệt ở gần đó là rặng đồng rác, những bãi phan, những tờ giấy vỏ nhú! Vậy mà tôi đã nhìn thấy những gì... ở đây? Tôi đã nhìn thấy ở đây một cậu trai, một cô gái ôm lấy nhau thì thi chuyện trò. Và ở đây kia, một cặp nhân tình nữa ngồi dựa trên một nhành rẽ sì, dỗ bàn chân bò lung láng trên mặt nước ngầu ngầu. Họ say sưa nhìn cảnh trời đất tưởng như cảnh giới đất ở đây tươi đẹp lắm. Và họ quên cả những tháng cha瑟 giật đang bì bạch vỏ những bộ quần áo lây trong các vùng nước đen, và những mụ nhà quê di chèo về vùa nhìn họ vừa khóc khisch cười... và có lẽ vừa bình phẩm những câu nói chắc là phải hay huy lâm.

Mấy con chim rí rít trên cành. Dám ba chủ bướm vàng lượn là là mệt đất. Lại mấy tiếng khúc khích cười. Và ở trong một bụi cây nữa

tôi nghe cảm thấy mờ, bài và bài up nhân tình khác.

Tôi ngứa mặt lèn, trời nhìn những tia nắng rọi qua các cánh lá xanh um. Và tuy cố gọi hết tình cảm thơ mộng trong lòng ra tôi cũng không tài nào chịu nổi được cái mùi thum thóm của những... người khách qua đường để phỏng uế ra đây.

Vậy mà tôi đã thoáng nghe thấy đâu như một cậu công tử điện... bối xin nói với một cô nhân tình thơ mộng ngồi đây:

— Em ơi! Em có ngửi thấy mùi thơm của hoa mẫu đơn phảng phất đâu đây chàng? Ngát lị lùng...

Tôi đã cắn răng lại để nhịn cười. Và tôi với và bước đi. Thi ngay lúc ấy anh Minh vỗ vỗ dộp vào lưng tôi nói :

— Trong Ở dưới chân kia kia, Không lại dãm phải dống vàng... đây.

Ở chùa Voi-Phục ra chúng tôi bước vào con đường đất Ngọc-Khánh đưa đến mộ của tướng Francis - Garnier. Đây là một con đường có bông cây che cả hai bên bờ cỏ ngắn chạy dài thoai thoải trên các thửa ruộng mênh mông.

## SAY ĐÂM

Em trồng kia đồng cỏ xanh rịp ngát mảnh mông. Rót chung cho voi thú săn. Ái tim đồi ta thanh cao lâm... Thanh cao lâm... nhưng mà cãi bần tuy cầu cựu trái mồi lùc một khê kéo co gài lại gân. Thần Nhạc-dục đã iến !



Rep. VŨ-AN-NINH et NGUYỄN-DUY KIEN

Chúng tôi đi và đi mãi,  
Chỗ chỗ anh Kim lại  
rón rón đi lên gần bờ cõ  
đè nhìn xuống và giơ  
tay chỉ cho chúng tôi  
nhìn theo. Nay một cõ  
tinh nhân, hai cõ tinh  
nhân, ba cõ tinh nhân  
và không biết bao nhiêu  
cõ tinh nhân nữa. Nhìn  
theo thẳng con đường  
ấy, trên những thảm cỏ  
xanh xanh chắc chắn  
người ta lại thấy những  
điem ánh: trăng vàng,  
nâu, lùm, đen, đỏ dâu màu  
của các trai gái tròn  
nhà cửa, trốn hẹn hò,  
trốn chỉ em — và biết  
đâu đấy — chả trốn y  
chỗng đẽ lên đây tình  
tự với tình nhân.

Anh Kim bảo tôi:

— Ô chô đê hội như  
Hanoi này, tự tình với  
nhau thật là khó, Bé ở  
phố nhô gặp người nhà,  
đi xi-rô thì òa ào khóc  
chứ, vào Bách Thủ

hay lên đê Cố Ngư thi lai  
đông người mà vào... sám sê  
diễn bài tiến, cho nèo không  
hẹn mà nén, các nam thanh, nǚ  
tú dâu kéo nhau lên dây đẽ kỷ,  
đê dâu hò và đê giờ ra dâu tró.

Nam thanh nữ tú! Trời ơi!  
Nay đây là một cõ hòng la-ghim  
ngồi dựa hòn vào một bắc thợ  
cao giọng tay còn nắm chặt lấy  
cái hòm — tất cả vốn liếng của  
minh.

Và ở một chỗ nữa một cõ áo  
hồng hồng ôm lấy một cậu trai  
đè hòn chúa chọt. Tôi giật hồn  
mình lên vì tôi đã nhìn thấy ở  
cõ — cái cõ hàng sách xinh xinh  
mà tôi vẫn kính mến bấy lâu  
nay bởi vì có một lần trót lén  
tôi nhớ chạm phải tay cõ, có lẽ  
cau mặt lướm tội một cái dây y  
lương tình của một cõ coa gái  
chinh chuyên.

Tôi buôn! Trời ơi tôi buôn  
hết sực.

Rep. VÔ-AN-NINH et NGUYỄN-DUY-KIEN  
VĂNG VĒ

Phút này đây! Tôi có đội ta:  
Anh thân-mến bên người em nhô...

Này đây nữa một chiếc áo xanh  
bà thủy đang nằm sóng sượt  
trong lòng một cậu trai, và hai  
tay cậu trai đang vỗ vỗ, đang  
mân mê những đường cong của  
tán thân hè đùi dang kia. Nhưng  
tiếng cười rúc rịch, những tiếng  
kêu vui vê nỗi lè.

Một vài cặp nhân inh khẽ khẽ  
hở những bài tát và những bài  
võ cõ lâm-lì.

Giỏi dã xé chiếu. Không hiểu

vì đâu tôi bỗng nghĩ đến những  
đám chông bị mope súng và  
những đám cưới mà chú rể  
chưa hề lên dây một lần nào đẽ  
được biết rằng... cõ đầu trước  
khi về nhà chồng đã khóc vai  
hai, ba anh chàng khát nhau đẽ  
hưởng trong một thời gian không  
dài hai ba cuộc tình duyên khác

Họ vui thử lầm!

Trời ơi! Họ vui hú xiết bao!

Vì ở đây là một chỗ tình tự

do. Và các cõ gái i i  
hoa của Hanoi, của các  
tỉnh thành phần nhiều  
đã lên dây đẽ sống với  
nhau và giờ au yém của  
một tình yêu mà tự họ  
họ cho là ngày thơ, trong  
sach lâm.

Sau đây là chùa  
Làng.

Một ngôi chùa rộng rãi  
bao la. Tôi không nhìn  
ra nữa vì tôi biết rằng  
sau ở những bụi cây kia,  
trước những bức tường  
nhà các bông người nhõ  
nhõ nó chính là những  
cõ tinh nhân... như tôi  
đã gặp nhiều từ lúc  
này.

Kim khê bồi tôi:

— Giá có nhân tình  
dưa lên dây trò chuyện  
tùng thẩn.

Tôi thấy lòng慵  
chát là lùng, phải  
racing tôi ngồi

dến cái cõ hàng xóm den như  
cũ xung chua tôi — na dã mây  
lần tôi chán trong mồi đê xi-rê và  
không được. Nhưng tôi ngồi đến  
cái cõ hàng xóm xinh xắn tôi  
vừa nhìn thấy ôn nàn tình lúc  
nay. Vì tôi thấy cuộc đời gã đổi  
niên qua. Họ tống trước mãi  
minh một cách quá hung sáu h,

ngay tho đẽ một ngày kia họ lên  
dây sống những giờ dẫu dâng,  
lâm những việc o uê lê lùng...

Tôi đã thô dại...

Và tôi đã không biết đén  
không bao giờ trả lại a rằng  
Boulogne xú Bắc-kỳ để nhìn  
những điều đang buồn này  
nữa. Cũng như tôi đã tự thề...  
thần rằng nếu sau này tôi có  
một cõ tinh nhân thì thê nào  
tôi cũng phải hồi so ấy cho ra

Em dã lên Làng bao giờ...  
chưa hở em?

TUNG-HIỆP

# Làng ban đêm

Phóng sự của VŨ - BẮNG

Hoạt họa của MẠNH QUỲNH vẽ tại Làng, Voi phục, 6 cm x 6 cm

BẤT đầu từ bảy giờ tối, con  
đường ấy đã vắng người  
đi lại.

Từ đầu ô chu dâm, dốc đê về  
Cói, thịnh thoảng lâm-moti thấy  
một vài cái xe bò cõi cách đê vè,  
vài bao thợ, lật gánh扛着gánh  
quán áo vải vàng và những người  
dàn bà vè cho muộn ra nua  
hop thành bộ đẽ cùng đi cho  
dõi sợ. Bởi vì đây những người  
đi tối vè khuya vẫn görn họ  
cướp của giết người, bọn yêu, ta  
làng vàng óc nǚ Bồ và ô chò bón  
tre. Nhung người làm ăn lương  
thiện do cảm cùi mai đê nói  
chuyện thực io và đói khinh  
cõi con gái súc-canh sinh tinh thi  
lại đồng thành hất những cùi  
đồng dao đẽ phâi cái cảnh tinh  
mich cõ phâi róng rợn. Chùa  
Thái-Binh âm u tĩnh như lục  
não đõi cõi những oán hồn  
đang nổi thòm với nhau vè sau  
những rặng khuổi, bụi gang,  
những cùi xe bò chửa hường  
cay tre đai, dâng đặc, vâm một  
caca bi mặt treen, sơ ruộng;  
những cùi bông lõi vè sau  
cách đồng bao la không biết đén  
đau la hết... bao nhiêu điều lam  
cho người ta đê nái hùng! Huống  
tui ô đõ — Bãi Sây — xưa nay  
lại vẫn có tieng la nhau óm,  
quá giang vẫn rinh mõ de « lam  
an », tuy mấy rãm nay cuog dã  
dõi hồn di được một chút thíc  
nhưng những cảnh cướp rực đói  
ba khi vẫn còn thấy — mà hình  
như hồn hồn đều là do bọn « anh  
chi » ở đầu ô Cầu-Giấy gầy ra  
vậy.

THIẾU THỦ

Mỗi giờ gõ nhau lùi thứ nhất, câu chuyện của cùi my cùi đõi nhau theo hõi, cùi  
chú con nhau lùi lùi cùi vaya nói vira ngüm, chúc cùi dap phuoc gõi con my, my  
phê nhau lùi quang thung; tui cùi cùi cùi cùi.

cao lâm, gái và bao ngõ có khithip  
đến vè đồng bạc. Nhà Tu-Chin  
và nhà tên khien tài thường  
biêm khiet nhau vi tranh khien  
cùi nhau nêu nhung chuyện đói  
vè nhau, chui bối ô chò thường  
thíy xay ra vè cõi đường lèn vui  
Bồ. Chắc các đợt già nhieu ngai  
còn nhõ cách tay không bao  
lau, các bao harg ngay thường  
phái dâng lời phản nản nhâ  
chuyện lõi phản bội  
trong tri bón anh  
chi đó. Không được bao nhiêu  
lâu đâu! Cùi yên ôn được môt  
đạo, ô Cầu-Giấy lại đoạn lèn  
nhung chuyện hiem khiet gõi  
không kém gõi lõi-hanh; nhat  
la vè một cùi nhà-chua ở rạp hát  
chõ Tam-Mai là xóm cõi đầu cùi  
cũng không tõi nõo là yên ôn.

mish, lõm, a cùi, a cùi

Rep. VÔ-AN-NINH et NGUYỄN-DUY-KIEN

Có nhà ba chị em cùng đi  
khách mà vì ghen tuông ra  
lặng mắng nhau ở giữa  
đường; có nhà vì tức cõi  
người cắn trả, một mặt thì  
cho người ra đánh nhau  
một mặt thì cho đứa ôi đắt  
với khách đi vào nhà trong  
ngõ ông Năm-Diệm.

Nói đến ngoại ô, tôi  
tưởng ở Cầu-Giây là một  
cái ô cõi bợ, ôi bợm và hồn  
nhất trong bốn cửa ô ở  
Bắc-kỳ.

Nhưng quán trộm cuộp  
không ngại thi hành thủ  
đoạn ở ngay dưới mũi  
thông ông lịnh khổ xanh.  
Cách đây không lâu, dọc  
gãy tái hays còn nhớ có một  
bọn ba người dân binh  
quê huỗi sáng sủa gờ dem  
tren lèn chợ Buổi mua lợn  
mà bị quân gian cuộp hết.  
Ngay mõi, cuộp vi, cõi ô...  
nhưng chuyện tạp nhả ấy  
tẩy ra rất liên lién, nhiều  
khi có những cặp trai gái  
dắt nhau đi từ trước mặt  
bọn anh chị kia, chung ché  
riều chè sô, nếu cặp trai  
gái mà nói lời thôi gí với  
chung thi chúng xô ra đánh  
liê. Thanh thản như ang rời lâm  
ân chán chát, ay cái tõi của quán  
gian đó. Dày có những họa trai  
gái ở trên phố dắt nhau về đó  
để thè thòi và «lợn» và «sợng»  
nhau thi hình như khống sợ hãi  
giết cả. Cõi ôi, một đêm trời  
dẹp, dã vè ở cõi đầu ô nồng một  
cháu nước chè tươi để nhìn  
những lứa đôi ấy dắt nhau đi  
về phía «con đường tình» hay  
không? Họ trông vai vè lầm.  
Cặp nào cặp nấy, tay chân quấn  
lại với nhau y như thế, một  
người; họ cười, họ nói hình  
như khống bết họ còn có một...

ngày mai nữa. Bóng tối giáp sụ  
vui vẻ cõi họ lồng lõi; những  
chuyện cuộp rụi không làm cho  
họ nghĩ tới bao giờ hết... Lé  
lói... dời ba nơi le lói một ngon  
đi. Cảnh Làng thực nén thơ,  
từ ô khói dày cõi đầu Kim-mă



Report VŨ-AN-NHỊ SƯNG DUY-KIỀN  
VUI VẺ

Lại hai câu may «Thôn già» nha! Chúc tháng bồ hòn  
canh co dụng nhiều, bành gõ, cành lầu và khoai so  
ai-lìn, tuy cần thiết nhưng lát nữa doi bong cau  
my sẽ nghe chuyện ai thiế lì dè ché chén cho no.

di lên, bóng tối bao học ta và có  
vẽ che «rõ» cõi ta, hoa lá rào ở  
khắp chung quanh mình như  
muôn reo lên cùng lòng ta và  
những tâm sự ta giải bày cùng  
bạn gái.

Một cõi xe sắt thành thoảng  
lại lọc lọc di lại phía ta ngồi.  
Ba bốn người chát ở trên xe  
nhìn những cặp trai gái giải  
nhặt trinh ngồi i lẽ đường băng  
một con mắt tò mò. Họ nói với  
nhau gì vậy? Họ ôm lấy nhau ở  
đầu vây? Chỉ có bóng ôi là biết,  
chỉ có bóng tối mới có thể trả  
lời cho ta.

Xa xa, ở dưới bông cây kia  
một cõi quán tráng áo là dương  
bà cõi một cậu bồi mà hòn hit  
như làh nếu không hòn gõ cho  
thật nhiều thi cậu bồi đó sẽ hóa  
ra bụi bay di mất.

— A la! cõi người nà n...

Một bọn trẻ con ba đứa  
chỉ trỏ nhau. Thị ra đó là  
một cặp cậu mợ, đã thuê  
đâu được cái chiếu giải  
ngay ra xé cửa chùa Thái  
Bích — bối vì cõi này tối  
lâm — dè nói chuyện với  
nhau một cách yên ổn và  
tinh tú hon. Tinh tú hon  
bởi vì mợ thì nằm vào dài  
cậu mà cậu thì cái xuống  
ngực mợ — có lẽ dè nói cho  
gần trái tim của mợ hơn  
và nhân tiện dớp một con  
chim chau bay con cáo cáo  
gi đò nó ranh mãnh đã bắn  
vào ngực mợ. Thủ quá! Thủ quá! Những phú dâm  
say của ái-tinh, người ta  
tưởng như thấy mợ hét  
khe khè ở bên tai cậu:

Yêu nhau di, chiêu hóm  
lối rồi,  
Cứ nói lên ngàn tiếng yêu  
đường  
Ôi! say sura chiêu noy  
khắp đời  
Gió bắc cuốn, đêm thu về  
ngàn sương...

Người ta yêu có một lần...

Người ta yêu có một lần, em  
oi, hãy ngồi xít vào cạnh anh,  
ngồi xát nứa và trống ra phia cây  
muôn ở gần bài tha ma nõ;  
một cõi ô-lô son màu cánh kiến  
không đèn không lửa dỗ ở đó



dã lùn nà sao chẳng hấy một  
người nào vậy? Khách có dứng  
chờ: không có một người.  
Đương bing khuâng minh lai tự  
bối minh đó có phải là một cái  
ô-lô của quán gian nào đánh cắp  
rồi mang đến bõi đó khang thi  
này là chùa, «pha» tự nhiên tài  
sang. T ồng động cơ sinh-sịch  
nỗi lén, một cặp nhân tình, nét  
mặt như suối đời sung sướng  
vận lái đi về Hanoi. Thị ra cái  
xe ô-lô đó đến một tiệm đồng  
hòi ở đó, kính vạn cõi lén, cái ô-lô  
đó là một cái ô-lô có người —  
người ngồi nói chuyện — hay là  
nǚm thi si biết? — nói chuyện ở  
trong bóng tối âm thầm vậy.

Chào ôi! cái ô-lô! cái ô-lô!  
Nó dùng được bao nhiêu việc mà  
ta không thể nào tung tống được.

Dãy bán tre ở cõng lảng Giang-  
võ có đôi bà cặp tình-nhân áo  
cộc nói chuyện với nhau một  
cách thận thùng. Đom đóm lấp  
lòi bay qua những đồng ruộng,  
những bụi cây; đôi mèo gào ở  
trên rõ một cái quán báu cơm;  
những con Vẹt, con Vàng chạy  
nhồng ở giữa đường, con mắt  
sáng rực, như khso khát tìm  
bạn tri kỷ vậy. Đêm.. giờ của  
ái-tinh làm việc. Đêm.. giờ của  
linh hồn di tìm một «cái linh  
hồn chém».

Cứ cố tiến lên vài bước  
nữa di, bóng tối còn dành  
cho ta nhiều cái lật, lật  
mất.

Cặp kia có những tâm  
sự gí bí ẩn mà phải đem  
nhau ra tận giữa bãi tha  
ma ở xé cửa Thiên mả  
rầm ri, rên rỉ với nhau?  
Lại cặp anh chị nợ làm  
gì mà cứ lúng lung ở cái  
cột đèn ở chính chỗ xe  
điện tránh? Thực là tho  
mộng thực là trẻ trung  
vui vẻ.

Một cái xe sắt kéo giờ  
uê oái di qua. Ông cụ già  
kéo xe còng lung xuồng



dè kèo một tăm canh thịt — một  
người dàn bà và một người  
dàn ông — có hè ngưng lén  
dùu mà biết bọn khách của minh  
làm những cái trò gì? À, à, à,  
chó có tướng lầm, họ là những  
người thanh lịch đấy, họ yêu  
nhau bằng tình thần đấy... Người  
dàn ông hì hàn tình của mình  
đè lén dùi lè.. là để giữ người  
dàn bà cho chặt chử không thể  
thi sờ người dàn bà trốn mất!

Yêu nhau di, chiêu hóm lối rồi...  
Láng thực nhiều thi-vi.

Láng thực là trẻ trung vui vẻ.



Người ta càng trống, người ta  
lại càng muốn sống đời: nü ứng  
cấp trai gái ấy yêu nhau quá, yêu  
nhau quá, thèm cái cõi cặp khéng  
muốn rời nhau ra bùa.

— Em ơi, anh có thèchết vi em.

— Anh ơi, em cũng vậy, xá  
anh em nhó quá, em không  
muốn ra một phút nào, mấy hôm  
không gặp mặt, em nghĩ có thè  
tự tử cho rồi đó.

Chao ôi! Ái linh! Ái linh mới  
biết nó có cái nghĩa thêng liêng  
thực. Ái linh canh quý lâm, ái  
tinh vẹt ta! Ái linh vẹt tu!

Một rám bài thơ hay không  
thì là một lý cái đẹp của ái tình;  
một trâm cái mặt trang rám  
không thể dè với một cặp tình  
nhân kè mả nà thè bách niên  
giai lão.

Yêu nhau di, chiêu hóm lối rồi!  
Phải, phải... Yêu nhau di...

Trăng lên cao. Trăng dẹp quá,  
trời dẹp quá. Con đường Láng  
lung linh một thứ ánh sáng trong  
vết khú pha-lè, giò mát thòi nle  
nhằng, từ chồ cập kia nõi,  
nhưng đồng lúa dừa một hương  
thơm ngọt ngọt lên mũi người  
di chơi phiếm.

Chắc hẳn cái hương  
thơm đó là hương  
thơm của ái tình,  
không sai.

Yêu nhau di!

Yêu nhau di!

Hương của ái tình  
thơm ngọt quá, thèm  
thia quá, ai mà không  
thấy tâm bồn rung  
động?

Kia kia...  
Một ông được-si cùng  
một bà cắt tóc lõi móng  
lửa vào một cái phòng  
cho thuê.

VŨ-FÄNG

NHÂN CUỘC ĐIỀU - TRA VỀ  
RỪNG BOULOGNE CỦA BẮC-KÝ

# CHUNG TÔI NÓI TỐI CÁI VINH NHỰC CỦA NHUNG NGƯỜI ĐI SẴN... ANH

của VŨ-AN-NINH

T RONG bọn chúng tôi có anh T. Kinh Trảng đã nói tiếng xua này là một « hào giới phong đại viên » vì cái tình hay phong đại ra, làm 50 × 60 những tin mà anh biết chỉ nhỏ bằng « phoo-ka » 4 × 6.

Anh là « nỗi mồi không béo mèp ». Những người nồi mồi béo anh ta đến tưởng rằng anh ta « nắn-nắn » với tất cả chỉ em bồng-phún với tất cả chỉ em nhảy-dầm. Sự thực, anh ta chỉ là một anh, kép dàn tài-lùi mà thôi, nhưng anh ta không đời nào chịu tưởng mình như hé, nêu lúe nòi chính anh ta cũng yên tri anh ta được ghi-en nguo) « hả » lâm.

Ấy chính vì thế, mới buổi tối trời kín, anh ta đã lùm anh Văn-Lang ở tòa soạn T. B. C. N. mà nói : « với phuруг bộ-dịu rất lớn như nồi dấm mứt vẫn đê quèc-ké ».

Anh bạn ! Chắc nhặt này anh bạn có rồi không? Bóng bài giờ tôi sẽ đến tìm anh bạn ở đây, chúng ta sẽ cung nhau về Láng và tôi sẽ nói thiệp bạn « mèo » của tôi cho anh bạn xem hả, lâm ! Xem hả, lâm !

Cứ lời anh N. Kinh Trảng, ai mà được xem bọn mèo của anh ta lúc là lùm được Hạnh-phúc vào tay, có chết cũng không hối hận. Ông cũng như tôi, tất nghe thấy hể thi trường mà không sống được bởi vì ai cũng biết là anh ta nói phết ; nói phết trước tiếp thì ít, nhưng gián tiếp thì anh ta có ý nói phết : « gang-bọn mèo của anh ta đẹp lắm, không thể được ».

Giá Văn-Lang là một người sỏi nồi, thì có lẽ anh ta đã mời N. Kinh Trảng đi chơi, mà cho khai-mát ngay rồi. Không, Văn-Lang là một anh chàng không bô qua một việc gì mà không nghĩ cách làm rái-roi — mà nên

VŨ-VĨNH



Photo. NGUYỄN-DUY-KIEN

Thì là một buổi trưa chủ nhật, trong một quán nước, không tôi đã hợp nhau nói chuyện

đề bàn định cách làm số báo kia, dương ở dưới mặt các ngai dây.

Cái tình-thần của số báo, cái mục đích của những bài dài trong đó bàn định đã đều đầy cát-rồi, chúng tôi quyết tâm tìm những cái lỗ linh của những trai, gái để trả bù chinh cùng độc giả và lôi những cái nhà mờ ám ở vùng Láng ra ánh sáng.

Những cái nhà ấy chắc nhẽ người chưa biết.

Chúng tôi nghĩ rằng ngồi bút của chúng tôi hép lại chưa đủ, chúng ôi còn cần phải có nhiều ánh đèn cho hàn đợc xem báo cùng hưởng như đã đến nơi đó và mục-kịch những cảnh thói tha-phô-trương ở đấy. Lại nữa Văn-Lang lúc nào cũng thấy cái cần phải nho từ báo có thực chiến-anh, để-rang điền cho tờ báo thêm đẹp, cho vừa mắt các bạn đọc, nên vừa giờ sau, Nguyễn-Duy-Kien và tôi, phỏng sự nhiễu-ảnh của T. B. C. N., theo lời mời của anh Văn-Lang đã vội nhảy xe về lùy hai cái Roll-ex để cùng các bạn đi về Láng.

Lúc ấy đã ba giờ.

Trời nắng, chiếc xe mở thực nhanh. Cảnh vật bao bến đường uốn dải mệt nhọc vì cái nóng gay gắt quá. Trên ngọn cây, không có một ngọn gió khẽ rung cánh lá, nhưng trên đường, chúng tôi vẫn thấy những cặp nhau-tình rẽ luồi, mắt deo kính, tay cầm khăn đê lùu « lia lia », những giọt mồ hôi ở mặt và ở cổ.

Này ! Đì quá lèn chỗ Giảng-võ mà xem : một chi chàng đi với ba anh, qua chùa Thiên-tiên độ một quãng, hai anh bón hờ nòi đi « lòng » một chi.



Photo. VŨ-AN-NINH

Trại câu mòng thô đi, bóng đặng nồi hòn lén da trại. Xin giới thiệu rằng bức ảnh này là bức ảnh hai ròi mợ ma và bà già sau, Nguyễn-Đuy-Kien và tôi, phỏng

sự nhiễu-ảnh của T. B. C. N., theo lời mời của anh Văn-Lang đã vội nhảy xe về lùy hai cái Roll-ex để cùng các bạn đi về Láng.

Thực là những cảnh tượng đẹp mắt.

Mái người và mắt kính... Roll-ex!

nào, đã không ngăn ngại mà đem thi thần minh cho hòn dòn mũi tên ; Albert Londres vi muối làm một thiên phòng sự thực hay « xé-Con trôi » đã đem thần làm mồi cho cá biển trong nón dầm lầu Philippair.

Tôi không dám tự vi chung tôi với các anh em Âu-Mỹ.

Tôi chỉ muốn nói rằng nếu những bài điều tra, phỏng sự một ngày kia được hoan-nghênh, những phỏng viên một ngày kia được nói tiếng thì không phải là đời họ không bị nhục-nhân ngay hiềm gì đâu.

Lấy một cái tin bay chụp được bút ảnh đè dằng lên trên báo, lầm kinh không phải là một công việc dễ dãi như rút một cái mèo-xoa trong túi áo.

Nhà nào cũng có những cái vịnh và cái cửa sổ của nghe ấy là vây.

Trong cuộc săn... ánh đèn trong số báo này, cái vịnh bùi quâ chúng tôi chưa được biết một chút nào, chứ cái nhục thi thực đã được thấy mà thấy nhiều lắm nữa.

Đầu tiên, là bức ảnh chụp một đội-trai gái ngồi bòn bít nhau dưới trời nắng, (mái mèo thay là ái-linh / ái-linh như một cái suối nước trong và mát) ở phía bên kia chùa Voi-phue. Mèo bùi được hình bùi, chúng tôi phải đỡ ô-tô ở một et-xa iờ, đì bờ hòn nứa cây số để đến sau lưng họ cho họ không tài nào biếit được. Chúng tôi đã có ý muốn chụp được họ quá tang ! Tách ! Anh chàng rui bén minh như bị nạn động đất còn chí chàng thi nếu só cách độn-thô được như Tân-hôn

thì đã dộn-thô ngay lúc ấy! Họ đã trông thấy rõ ràng cái việc làm « có tội » của chúng tôi, họ thử những cái lưỡi dài như quả núc-nác ra dọa chúng tôi rồi nói nhé! Nói thực cho tàn tệ nhé! Anh thì nói tiếng « ma la bà » là một thứ tiếng mà chúng tôi chưa được học bao giờ còn chị thì dùng một thứ ngôn ngữ không thấy có ở trong tự-vị « Khai-tri tiễn-dec » nên chúng tôi làm như những bực vĩnhà, cười ha-ha với nhau một lúc, rồi không trả lời gì, kéo nhau đi.

Ba tấm ảnh bị mờ. Một cô hàng nước đã làm cho chúng tôi oái mồ hôi dầu, mồ hôi muối đến nứa tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nào chụp được, bởi vì chúng tôi cứ hờ giơ cái máy ảnh lên thi co ta lại cùi xuống hay là kiểm cách chạy vào trong nhà... để giải!

Chúng tôi đã bấy nhiêu kẽ dè đánh lừa cô ta nhưng cô ta, chẳng phải « lòp lèp » gì đâu, nhất định không để cho chúng tôi chụp được, nên cứ cục chúng tôi phải « xin hàng ». Nhưng hổng người này, may thay, lại ít nén sô bão này, chúng tôi có thể tự-phụ là tuy đã được 36 trung — trong lác khau giấy, một con số giấy như thế cứ kè dà là to lầm — mà vẫn còn thiếu chỗ để dâng những bức ảnh chúng tôi chụp được. Chụp được với những câu nguyễn rùa của những người bị chụp. Có một đôi nhân-tinh, ăn mặc ra dáng thư thuyền buôn bán — anh thi cái áo tay vàng vàt tay mà chỉ thi một đồi quang để cạnh — ngồi với nhau ở con đường nhỏ di sang chỗ xưởng của ông Năm-diệu. Chúng tôi cứ mệt hồn em đứng ra ở gần đấy để chụp, nhưng thưa ra thi chúng tôi chụp đổi kia. Tách! tách! họ đã trong phim rồi, họ biết, họ tức và họ cười đồ-giên những câu hối nhả. Anh Tùng-Hiệp, vốn là một vị mĩ-lượng

dầy can đảm... sinh lỡ thời, nèo không chịu được, trả lời họ một cách chua cay. Tức thi anh nhân tình « xông » ra luôn, vứt áo xuống đất và định « cùn » cùi bọn chúng tôi về cái « bất nhã » của chúng tôi vừa làm, nếu ngay lúc ấy anh Vũ-Bằng, vốn là một người nhất nhú cây, không với chayra đê dè anh Tùng-Hiệp và anh Nguyễn-Kiên người giận.

Rất can đảm, ông nhân-tinh vác áo tay voi vàng bắt tay xử phạt luôn, nhưng chị nhân-tinh có lẽ cái lửa giận rất dài, còn nói chua loen loét mấy câu chọc, khiêm khen cho chúng tôi mỗi người một cái liếc, than ôi i đẹp quá...

Này nhau! xin anh em đừng có chụp cái anh chàng ngồi ở gốc đa vào Láng. Anh ta là yô si đấy, nó có « gồng » đầy, loáng thoáng nó mà giận thi phải biết! mỗi đứa chúng ta sẽ bộn agóng cho một mè..hi gầy cả xương và thi thịt của cha mẹ chúng ta đã cho ta sẽ bột lại thành những tờ giấy bẩn.

Những nghe nói mả đã khiếp cả người. Nhưng chết cái chúng tôi lại lợ mờ nên cứ kiểm cách mà chụp cho kỹ được. Và ông yô si của chúng ta biết có chết không?

Các ngài chắc không tài nào đoán được cái thảm cảnh đã xảy ra:

Anh yô si gồng nhìn chúng tôi mà cười.. cười ra dáng bão & bọn trẻ chúng minh hiếu nhau lầm lầm ».

## KÝ-NIỆM

Tặng bạn yêu âm-nhạc một cây đàn, là một vật ký-niệm có nhiều ý nghĩa và được lưu bến. Tím một cây đàn thực kêu, dẹp và bền ör

Lutherie

DƯƠNG-THIỆU-TƯỚC

57, Rue du Chanvre — HANOI  
Guitares, Banjos, Violons, Mandolines

Cười tinh lâm, tuy là cười guợng.

Mà không cười guợng làm sao được?

Nhưng anh dì « vây » với gái thấy ai chế riệu hoặc làm phát ý mà tíc giận và sinh sự chỉ là những chàng « dai mả » mà thôi.

Nhưng học lão luyện trong trường tình chắc cũng công nhận lời tôi là phải.

Năm giờ, chúng tôi vào trong Chùa Láng.

Mặt trời đã gǎn tàn, còn hai cái phim nữa, nếu không chụp với thi hế! ánh sáng trời. Chúng tôi chia nhau ra các ngả tìm những cái « mèo » thi, may quá, đến gốc cây mít nõ, chúng tôi vớ được N. Kinh Trảng đương dánchez dàn với ba cô lán-thòi khá dẹp.

Anh em ạ! N. không nói « phết » đâu. Nó có ba con mèo đấy!

Chụp dì! chụp dì, còn đợi gi!

Chúng tôi giờ máy lên toan bám, thi chỉ nhảy có một bước, N. Kinh Trảng đã lối cạnh chúng tôi iới:

Em xin các anh, các anh chụp thi giết em, bởi vì ba người kia có phái là mèo của em đâu, nhưng là người nhà em đâu.. người ngồi giữa kia là chị họ em, người ngồi bên tay phải là con bác em, người ngồi bên tay trái là cháu bà có em đấy. Em xin các anh đừng chụp. Em không dám nói dối: toàn người nhà em đấy.

Sau một cuộc điều tra rái, hóng chúng tôi thi tha cho anh ta bởi vì xét ra ba người ấy là người nhà N. thực.

Thực ra, chỉ có canh ấy là N. Kinh Trảng mới không... nói phết

VÔ-AN-NINH

# Con yêu

Mạnh Quỳnh viết và vẽ

Đã bai tuần nay Quý mơi ra khôi Hanoi, và lần này là lần đầu chàng đi về mạn này. Tuy mới ở tỉnh xa về tro học tại Hanoi. Quý khác hẳn « các bạn chàng ». Biết bao nhiêu những cuộc ăn chơi dài-dìem, bao nhiêu con đường đưa rgoi ta đến những chỗ truy lạc, bao nhiêu những căn nhà lồng lẩy—chỗ để người ta đem tiền bạc đền và những sự hào mòn xác thịt và tinh thần mà người ta vẫn tự phụ là khôn ngoan, là lịch thiệp là những tay ủn chori sành sỏi — đều nhanh nhanh ở Hanoi.

Quý hiểu lắm. Nên những ngày nghỉ chàng muốn ra Hanoi bằng những cuộc du lịch con cưng; chàng thấy sung sướng khi được nhìn những đám mây lẩn lung trời, chàng thấy say mê lẩn trong mặt hồ yên lặng, trong nhú gường làm đầm ngược cát cây cối, nhà cửa, trời đát lấp...

Tàu dở ở Ô-cầu-Giây, Quý xuống tàu, rồi di rẽ về chùa Láng. Chùa Láng, nhiều bạn chàng thường nhắc nhở đến luon, và họ đều nhận là một ngôi chùa đẹp, một noi danh thắng có tiếng ở ngoại thành Hanoi.

Biết con đường lát gạch dài chàng irram thước thi tòng chùa. Quý dừng chân mè mải ngắm lối kiến trúc của chùa, chàng tắm tắc khen ngợi chùa.

Nhưng rặng cây cao dense cánh với lá ra che rợp cả ngôi chùa, lọc

Lấy những bông vải trắng em - dùi rủi  
vém rái rắc ở sân chùa, đã cho  
du khách được đượm nhuần khí  
nóng nhẹ nhàng, những khói  
nóng làm cho người ta quên các  
ưu tư, phiền muộn, làm cho  
người ta yêu đời nêu mang chan  
nhó, làm cho rộn ràng trong lòng  
nhà khách vẫn qua bình yên.

Quý nến khai pháo, mât chảng  
bồng vấp phải một màu sắc sặc  
màu hoang, màu chiếc áo của  
một thiếu nữ đang ngồi bên một  
góc cạnh một thanh men và  
cô lẽ là người tình của nàng.  
Quý với quay mắt nhìn phía  
khác để tránh tảng mò, nhưng  
ở phía này mỉa chàng gặp phải  
cặp khác: một thiếu nữ đang  
nhả nhính trong cánh tay người  
yêu, đeo trên môi một sự  
tưng chộm lái, súng sướt....

Quý ngoài người lại, rảo bước  
trên con đường đất ra ngoài  
đông. Hình ảnh ấy đã dâng thúc  
dậy trong lòng chàng wotь gi  
vậy. Cô lẽ là ái tình thi-phái.  
Chàng cũng tin là thế.

Bên trái quán cà phê giữa đồng  
Quý ngồi lèn bực cùa dê nghe  
Ôz chàng hơi rồi, chàng thấy  
hình như muôn lẻ một việc gì  
mà lại không dám; chàng thấy  
thêm thòm gù mà chàng biết thêm  
thunder sự gì.

Cậu ạ!

Quý giật mình, quay lại. Một  
thằng bé trạc 13, 14 tuổi, người  
gày gò, mặc áo sơ-mi quần trắng  
hắn thicc với một cái áo sơ-mi cò  
bô gióng dọc dà rách cả khuỷu  
và dưới gáy hét khuya. Nói giờ cái  
bin lạy ghê, kêu cảng, vuốt tai  
máu tóc bù gù luang luang đỏ như  
lòng bò và hạc phách vùi bụi bặm,  
nó cười một cách vô duyên, hai  
cái môi dày kéo dài đèn dầu  
mang lai, phô ra những chiếc  
răng bao cuộn dây牙, mặt thì  
biết lai, có lẽ bị định bởi nhì em.

Taung bé nói tiếp:

- Cậu ạ... cậu đi chơi!

Quý nhìn chàng và, không đáp,  
chàng lách lèng mèo trong lúi  
Mười lăm phút sau, nó quay  
lại cò Oz, cùng đi với nó là

dòng xu chục chòi nó, chàng chắc  
rằng nó chỉ hỏi chàng để mong  
cô thể thôi.

- Cậu, cậu chơi cậu, cảnh  
sở, gái quê, dờ-mi tám-thít!

Nó nói một cách thân thiện  
như đã quen thân với Quý lâm,  
nó có nhảy một bên mít và cười  
sắc cả móm để chém vào câu  
nói một dáng điệu mắt day  
nhưng nó nghĩ rằng hay và có  
duyên nữa.

Quý đã hiều chàng oắt con  
định làm gì rồi. Chàng không  
ngờ với chàng ấy tuổi dãy, cái  
thông người khốn nạn đó dà  
linh mang của thần may mắn  
để đón dắt thành viên vào vòng  
truy lạc. Quý chực vùng dậy  
đến vào mặt chàng hó cho nó  
bước xa đi, nhưng tay chàng  
không muốn dừng tới cùi bắp mệt  
nhem nhúc hồn thùi và chui  
dày những tội ác.

- Cảnh này sopping lâm cậu ạ,  
cậu bằng lòng còn gọi!

Quý yên lặng, ván vờ. Tiếng  
nói của chàng bé như có sức  
mạnh: kèn nhèn lè phái của  
chàng đì, xò dòi cec đức linh  
của Quý ra ngoài thân xác để  
nhường chỗ, ho những sự eudong  
đại, dám ô.

Quý giờ ti ẳng hai tay lên trời  
như hàng phụ kề thừi nh thắn  
của chàng; xong đê hai tay rơi  
mạnh vào đầu, rồi đứng lên, có  
vết quyết lắm.

- Cảnh sopping? Bảo nhiêu tuổi,  
mày.

Chàng tắt lèm và rắn g qóng

hỏ thằng bé, chàng bắt chước

theo giọng nói của alung kẽ ăn

cho, đang diễn ở Hanoi.

Taung bé hòn hép đáp:

- Mười tam ười, tôi ảm, cậu  
đúng chứ? Ở đây kin đáo, cùi  
nham hót là đú!

Áo ván nói vừa xòe năm ngắn

tay rồi chàng cho Quý trả lời nó  
cất cảng chạy...

Mười lăm phút sau, nó quay  
lại cò Oz, cùng đi với nó là

một người con gái tuổi chừng  
18, 20.

- Thưa cậu đây, cô ấy đã lại.

Quý ngang dàn nhìn thiếu nữ  
tùi đầu đến chân. Người con gái  
e lệ, cái mặt nhẵn mây ngọt chan  
minh đang bẩm xuống cõi, se sõ  
chào :

- Chào cậu...

Bấy là một giang hồ, một  
trong những đứa con hoang của  
tiền mày trắng, mà người ta  
thường thấy chúng lẩn quất  
quanh Hanoi. Mỗi cửa chúng là  
những chàng thanh niên ở dã  
hạng. Khi đã mệt cùi a bà linh  
đè đì dắt thành viên vào vòng  
truy lạc. Quý chực vùng dậy  
đến vào mặt chàng hó cho nó  
bước xa đi, nhưng tay chàng  
không muốn dừng tới cùi bắp mệt  
nhem nhúc hồn thùi và chui  
dày những dục vọng về phần xác....

Quý ngâm kỹ người con gái.  
Nang chít chiến khán nhung dã  
cũ, mái tóc rõ, hơi thở vè phia  
trái. Né mặt: thoáng trông thi  
thay hùy mị, dãy ệu; nêu nhín  
hựi lại thấy tro trên. Nước da tái  
nhạt dưới lán phấn thoia vụng  
về. Đôi má và đòn môi hóp đò  
chót, lèm mùi pián trắng thêm  
béch ra, lèng may bị cao toát và  
ké bằng hai vạch đòn dài rất cong  
như muôn vây tròn lèng cùi con  
mai.

Nàng mặc một chiếc áo vải  
rồng thắt vạt, với một cái áo  
cánh trắng mỏng dè hàn cùi binh  
chiếc cùc-sés bên trong. Nàng  
đi chân đất, ống quan buồng dài  
phùn gần lấp bao chân.

Nàng mán mè cái quai nón, lò  
đáng nhìn vào quang luong.  
Người con gái iỏi kéo mạnh vè  
phim chàng.

Quý nắm cái cùi tay tròn trĩnh  
người con gái iỏi kéo mạnh vè  
phim chàng.

- Nồi xe xổng dây em, theo à?

Người con gái mím cười, mắt  
dưa tinh, lài loi nói:

- Cùi ấy, gồm làm đau cù  
tay em!

Thằng bé con, lúc này đã lùi  
vào sau quán. Quý quàng tay  
ngang lưng nàng, hơi nóng ở  
nàng tiết ra làm Quý rung rinh,  
run cùi chân tay.

Triết oai thật lùn này là lùn đầu  
Quý có dù can đảm làm một việc  
mà xưa nay Quý rái khinh bỉ.  
Vũ trụ quanh chàng như mờ cù  
di, hình như chàng chẳng nhìn  
và cũng chẳng nghe thấy gì nữa.  
Trời sáng cũng như trời tối, nuc  
cũng như rét. Ở chàng như bì  
lòng ra, tay chàng muôn giờ thời  
chết người con gái lại, chàng chí  
muôn cần vào má, vào mõm, vào  
ngue, vào da thịt, nàng thi mới  
hà...

Quý nghiêm rắng :

- Anh yêu em quá!

- Em cũng thế!

- Anh yêu em một nghìn lần!

- Em yêu anh gấp mươi thế!

Người con gái gõ tay Quý ở  
ngực nàng rái nói:

- Anh vào trong quán này,  
ở ngoài nhà có người trông  
thấy them' chết di đưa.

Nỗi xong, nàng lòi Quý vào  
quán. Quý đê ý nhún trong này  
vài đồng ron ra khô nem ngón  
ngon & mặt đất và trên mấy  
cái bê gach. Ở trong viêt bằng  
gach, hàng phan hàng than,  
hang que và cao bảng, dao  
nhưng tên của các bộ phón kín

trong người, những tiếng chỉ  
sự hành động cần phải giấu  
diếm của đàn ông với đàn bà.  
Quý ngồi thấy những mồi cù  
thứ làm chàng đòn buôn non; cù  
xô tưống một đồng phản người,  
gân dây vài đồng phản trâu bò;  
một cái xác con chuột đã rữa cù  
thịt, giàn nhặng đang lượn lòn  
tit chung quanh, vui mừng  
trước đồng mồi ngon lành của  
chàng.

Triết những đồng ron, Quý thấy  
cù dãy người ngô, nằm; vài tờ  
giấy vò nhau ném bừa bãi, và  
một vật này, làm cho chàng thấy  
anh đèn roati.., một mói tè tảng  
thâm mán...

Quý đà xà vào một cái đia  
vịt cùt khang? Quý thấy dùng lầm  
rồi! Chàng thấy như một kẽ bị  
tội tội hình sắp phải lén mày  
chém. Khốn nạn chua, một phút  
lâm lòi, đã đòn cho chàng cái  
kết kia đòn cùn này. Từ đầu  
đòn val, chàng như thấy chát  
nặng dày tội lỗi. Còi ai cùu được  
chàng thoát khỏi cái đia ngue  
nhà không, khô lâm. Trời Phết,  
các người cùi biết đầu đến chò  
này. Dùi bông các người,  
những con yêu tinh, những tay  
ngon & mặt đất và trên mấy  
cái bê gach. Ở trong viêt bằng  
gach, hàng phan hàng than,  
hang que và cao bảng, dao  
nhưng tên của các bộ phón kín

- Mau lên, cùn ngung mài!  
Quý vùng dậy, chàng đâm hù  
ra ngoài, đầu chàng và mành  
phai cùi cát, chàng cũng chàng  
biết đau mài, nhưng chàng  
không quên mài với vàng lòi giấy  
bạc ném lại chỗ người con gái  
như đè đánh đòn lấy mạng  
chàng...

Chạy là xà xài quán. Quý mới  
đâm dừng chân để xốc lại áo,  
vuốt lại mái tóc. Qua sân chùa,  
chàng không đâm ngang dà  
như hì đòn bùn không đòn được  
hưởng dưới hòn mài của những  
cây cao hòn cù ở đây, và với  
đức Thánh Tứ, với Thương Đế,  
với các đàng tu bị đà lây kgū  
gí gi để giết loại người ra khỏi  
nơi tối tăm thi chung còn là tội  
nhà của một nền tôn giáo  
thiêng liêng nà...

MANH QUÝ NH  
Juin 1940

(1) Chùa Láng và chùa Thầy đều  
thờ đức thánh Từ-dạo-Hanh.

VI ĐẦU CÓ TIỀU THUYẾT  
« loạn thân-kìn »  
ra đời?

... Tường vi sú sống gay-go phết  
liệu thà di những nơi rừng thiêng  
nuôi độc ròi mài hành sát rát.

Tường vi nhogn con sót rát  
đến am-Ấnh Tường là ngài man-tri  
Tường bị lay chuyền. Rồi ay-đau  
đau - vè xác thi- huy-huung-đau  
tâm-giới biến cùi hết cùi tinh tinh  
và tường hìn Tường.

\* Tường lùi nhay chàng cùi có gi  
à hàn ngòi nà cùi chỉ cùi là than  
nô lè cho những tinh xà xa, tản  
nguogn, do bò thàn kinh rồi lòn  
gây nén...»

- Trich ô bài tựa của T. Thủ...  
Sách dày 65 trang. In dẹp. Giá  
02s. Cuối 01/40.

Mua buôn và mua lè, xin gửi thư  
cho M. Yen-Son.

K 01/40 THANH-TẨO & VĨNH  
ANNA

(Mu. buôn cùi hòn hòn cao)

## Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.Y.)

### TARIF D'ABONNEMENT

Jan 6 mois	6 \$ 00
Tunis Annam et I.-O.	6 \$ 00
Cochinchine, France	7 \$ 00
et Colonies françaises	3 \$ .75
Etranger	12 \$ 00
Administration et Secr.	7 \$ 00
vietnam-publ. et corresp.	10 \$ 00
	6 \$ 00

Les abonnements portent des tar  
ifs de ce que nous et sont  
généralement payables au bureau

Les mandats doivent être débités au nom  
du TRUNG-BAC TAN-YAN, et adressés  
au n° 96 Boulevard Henri-D'Orléans Hanoi.

# CON ĐƯỜNG NĂM XU'A

của AN. I. - BẠT

Bên trước cửa đền Voi Phục thi  
Phúc cho xe đi từ từ lại. Chàng  
bỏ cõi tránh một chiếc xe bò rò  
lái xe vào con đường đất Ngọc-khanh  
dẫn vào mộ Francis-Garnier.

Thứ, ngồi cạnh chàng hổng vó  
tay và vai chàng và với vàng nói:  
— Vào đây làm gì hổn nhau, em  
không muốn đi...

Nhưng nàng nghe lại  
vì Phúc đã dẫn ga cho xe  
đi vút vào con đường đất  
gỗ già, có cây mọc hai  
bên xanh ngát kia... và  
đột nhiên nàng thòձai vi  
sang chót Nghĩa đền  
Nghĩa. Đá hai năm trời  
nay cứ chôn chôn nhau  
cũng vậy, nàng và Nghĩa  
vẫn khỏe, tay nhau di bộ  
từ chỗ lầu điện xuống đến  
mộ ông Francis Garnier,  
rồi lại quay ra kiêm một  
chỗ cõi em mai để ngồi  
dưa vào nhau nhìn ra  
những thửa ruộng mông  
manh của vùng Lăng.

Nhưng ngày yêu đương,  
rồi ai, thật say sưa đắm say.

Phúc cho xe ô tô từ từ đổ lại ven  
đường. Chàng mở cửa xe và bảo  
Thứ:

— Em xuống đây, chàng ta ngồi  
choi xuồng một lát. Xem tôi thi vè.

Tan hoi em nè, mệt lại một tí.  
Nàng có vẻ ngẩn ngơ, nhưng nàng  
vẫn bước xuống xe và nghĩ thầm  
trong óc:

— Ai bảo Nghĩa sai họa minh....  
Biết đâu ánh khế chê sai hen dè  
đi chơi với người khác.



Giờ đã hết nắng. Giờ thời thật  
nhé nhàng. Trên lán có xanh ron  
Phúc ngồi ruồi thẳng châm ra đồng  
trước đền cho Thứ nằm gối đầu vào  
lòng chàng. Chàng châm một điếu

thuốc lá hút dể cho đỡ ngượng.

Đoạn chàng cùi xuồng nhìn Thứ.

Chàng mím cười vì thấy Thứ đẹp,  
đẹp lắm. Thứ lè ấy đang yên lặng  
ở nỗi mây cái kẹo nàng cầm ở  
tay. Nàng lẳng lảng nhìn theo mấy  
con nhện bay lượn trên lán da  
giời đang đảo đảo đòi từ màu  
xanh ngát ra màu hồng rực rỡ...

nàng tự an ủi một câu:

— Biết đâu đấy, lúc này Nghĩa  
chả đi chơi với một người khác...

Không! Không! Nghĩa không đi  
với một người nào khác cả.  
Tử sang đến giờ chàng vẫn dài ở  
nhà, không bao giờ đi đâu.

Giai nhau mọi chyện khác thi

chàng đã ăn mặc từ sớm  
để đợi Thứ đến rủ chàng

đi chơi. Nhưng bỗng thời

của Thứ vội cho chàng từ  
chiều qua đã đem cái hv  
vọng đó đi mất rồi. Chủ

nhật này. Thứ bực — hàn  
giết — nàng cũng không nói  
đòi ràng và ăn cần xin lỗi

Nghĩa như mọi khi, đưa:

Nghĩa chép miệng, là:  
dẫu:

— Thứ, Thứ, lại gioca  
minh rồi đây! Nhưng  
giỏi về cái gì cơ chứ?

Nếu Nghĩa bết Thứ  
giận chàng vì đâu? Thứ ài  
biết chàng hồn từ sám,

thúi sau rồi không lại  
đưa nàng đi xem hoa quỳnh nở  
ở nhà ông phán Lâm, mà lại với  
và về quê thăm ông bác ốm nặng.

— Vậy ra Nghĩa đã coi thường ta  
Vi chúc đầu Nghĩa nói thật:

Và dè g'è thù chàng, hôm ấy Thứ  
đã đi xem xi-né với Phúc — một  
người bạn học vẫn deo đuổi nàng  
từ lâu, và hôm nay nàng nè g' lại đi  
với Phúc lên ngồi chơi trên con  
đường Ngọc-khanh này.

Nhưng sự già thù ấy của Thứ,  
Nghĩa không biết một tí gì. Chàng  
nắn mồi ở nhà, hi vọng tùng giờ  
rằng Thứ sẽ đến. Rồi sau lát, khi  
bóng chiều đã dán xon sán gác  
thì Nghĩa không chịu được nữa.  
Chàng buồn quá, chàng lè dở

ý xe đạp dẹp về phía Cầu-Giấy để  
đi vào con đường Ngọc-khanh nơi  
mà luôn hai năm giờ nay, chiều  
chủ nhật là của chàng và Thứ vẫn  
tới đây ngồi chờ truyện.

À, h' mới giờ diu bão. Các thửa  
ruộng mít h'nh nhung mần h'nh  
sáng. G'ò chiều thôi mỗi lúc một  
mạnh thêm. Phúc và Thứ ngồi  
trên con đường Ngọc-khanh này đã  
được ngọt một giờ đồng hồ. Sau  
mấy cái chuya bâng quơ, Phúc  
đã thấy mạnh bạo thêm. Chàng cùi  
xuống định hòn vào cái mả đồ  
hồng hồng của Thủ, nhưng Thủ  
quay h'nh mặt đi. Nàng khẽ thở  
và Phúc cũng khẽ thở dài.

Phúc buồn lám. Vì chàng  
cũng thừa biết rằng tuy nằm  
ở lòng chàng đây, nhưng hiện  
giờ thì Thủ vẫn ngó i đến  
Nghĩa, cái người mà hai nam  
giời nay u sầu Phúc cũng  
gặp cảnh lamer. C'àng biết  
rằng Thủ chưa yêu chàng và  
cô lẽ không hề yêu được  
chàng. Nhưng ng' lè đèn s'il  
giàu sang, phủ quý của mình,  
Phúc lại tự an ủi:

— Thôi các cô à bảy giờ  
vẫn thế chả. Ch' em cho di ôi  
luôn, cho chén nhiều là... ăn  
thus ngay!

Nghĩa đeo ô, Phúc mím  
cười và quay đầu lại nhìn  
chiếc ô tò bông b'nh của

chàng đã dưới gốc cây. Nghĩa lúc  
ấy b'ng có tiếng c'ường x' dẹp  
và một người vẫn áo-phục từ tr  
đẹp x' ô. Phúc tái b'nh mặt lại; vì  
người di xe đạp kia là Nghĩa.  
Nghĩa nhìn thấy Phúc và cái ôi lin  
tuy rò rò của Thủ: chàng h'nh  
ngay! Chàng quay ngay xe lại, nhìn  
thang vào mặt Phúc một lần nữa  
rồi vội vã đạp xe đạp về.

Rồi đèn dầu con đường r'ys,  
chàng phóng xe nhanh, mom lâm

— H'ò! Dìn bà! Đầu náo cũng  
vậy.

Thứ vẫn g' đầu vào lòng Phúc.  
Nàng không biết gì cả. Thay giờ  
đã xâm tối, nàng ngồi đìu. Bóng  
đèn ngang h'nh h'nh Phúc:

— Anh nghĩ cái gì mà buồn thế?

Quả thật thế, Phúc buồn h'nh súc.  
Vì trong môi khoảnh khắc mấy giây  
đông hồ Nghĩa nhìn chàng, Phúc  
đã nho' thấy tất cả sự cảm h'nh,  
đau khổ chứa chất trong cặp mắt  
của Nghĩa. Về cùng với sự đàm  
khô, cảm h'nh ấy, Phúc đã cảm  
thấy Nghĩa yêu Thủ đến b'ng n'.

Chàng nghĩ:

— Chả lẽ náo v' miêu mà Nghĩa  
và Thủ b'nh nhau u?

Phúc b'ng thay m'nh nh'nh  
quá. Chàng không có quyền ph'.'  
tan h'nh phúc của người đời như  
thế...

— Ta không có quyền m'a...

Cùng lúc ấy, Phúc lại cảm thấy  
mình b'ng yêu Thủ quá. Yêu

Nàng ngạc nhiên quá. Nàng không  
ngờ Phúc lại có những ý nghĩ khôn  
ngh' như thế. V'ay ra đối với Phúc,  
nàng chỉ là... chả là một con...

Nàng không dám nghĩ n'lı. Nàng  
vung đứng dậy nói:

— Thời anh ngồi đây, em v'ẽ  
trước nh'.

Và mặc Phúc nán s'i xin lỗi n'ng  
v' môi n'ng lè ô tò, Thủ c' quyết  
ra đợi l'au dien' v'ẽ b'ng-Hò.

C'ng l'au l'au chạy, Thủ ng' i:  
— Ta đ' hiếu lamer Nghĩa. Chỉ có  
Nghĩa mới thật yêu đương, qui  
trong n'...

Thi Phúc vẫn buồn b'nh nh'nh theo  
chiếc ôi linh mỗi lúc một xa dần  
đè v'ao v'or'ng:

— Ta đ' ty giám giá-tri c'us  
ta đ' n'oi m'nh tuyl'inh linh  
m'a b'ng bao giờ muôn  
n'oi. C'au cho Thủ và Nghĩa ..

Chủ nhật sau Nghĩa đang  
buồn b'nh ngồi m'nh trong  
phòng đ' tiếc thương nh'nh  
ng'y vui đep da qua, thi b'ng  
có tiếng giày của Thủ bước  
ở thang gác lèn. Chàng r'ys  
h'nh mặt lại, ph'ung trong lòng  
h'nh hộp h'nh súc. Lè ra như  
b'ng ra m'nh của đ' đèn Thủ.  
Nhưng l'au này chàng vẫn  
ngồi yên ch'nh. Thủ gọi e're:  
— Anh Nghĩa, anh Nghĩa!

Nghĩa yêu l'ng' một phút  
rồi mới c'át tiếng :

— Ài đấy! H'òi g'?

Thứ đ'y mà?

H'òi g'?

Nghĩa gióng gát g'ng' của Nghĩa,  
Thứ i'ri giật m'nh:

— Em i'ri chơi với anh đ'! Cho  
em v'ao v'or'!

Nghĩa c' đ' n'oi h'nh c' s'gian đ'v  
đe ra m'nh c'ua. Tr'oi, c' h'om nay  
Thứ đ'y và thơm qu'á. Nghĩa muôn  
đm ch'nh l'ay. Thủ như mọi kh'i.

Nhưng hình h'nh của Phúc và  
Thứ trên con đường Ngọc-khanh  
chủ nhật trước l'au r'ys n'ng  
đèo ch'ng. Trong một tuyl'inh l'ay,  
Nghĩa đã phải đau kh'nh, đau kh'nh  
quá nhiều rồi! Giờ đây c' là n'io  
ch'ng lại l'ma thủ cho Thủ đ'ng.  
Chàng nhìn Thủ với m'nh v'ẽ  
cảm gián. (xem tiếp trang 34)





## NHỮNG HẠNG HẦM ĐẶT NGANG TRÊN ĐƯỜNG CÁI SỨ

Có một nhà đạo-đức ném một câu châm-bèm vào giữa nỗi thê-khổ hai mươi :

— Vạn minh, các ông nội-vân-minh ư, vân-minh bây giờ, theo ý tôi, chỉ là một... công việc quảng-cáo.

Cứ ấy, tước bô cái giọng hán học đó, có chửa đang trong nhiều sự thực về nhiều phương diện.

Thì xem: người ta quảng-cáo chiến-tranh, người ta quảng cáo lý-trường, người ta quảng-cáo thuốc-lau, người ta quảng-cáo hàng-hoa, người ta quảng cáo phim-movie, người ta quảng cáo đảng-phái, người ta quảng cáo cả những công-nghiệp-tưởng-tượng... vân vân và vân vân.

Quảng-cáo? O thế kỷ vạn minh này, việc gì mà không bắt đầu bằng một lò-chắc quảng-cáo thi-cả việc ấy chết ngay từ trong trứng.

Các bà, các cô-oir, dũng phiền trách có lý nết. Các bà quảng-cáo cho con gái một cách dữ-dỗi quá. Má các cô cũng quảng-cáo cho mình một cách nhiệt-lit quá, nhiệt-lit nhất là các công cuộc quảng-cáo nhiệt-lit. Dùng vào hang-sô-một trong các bạn phâ-ibày cao tay tần-thoi bài vi-của-si, có đã nồng-sự quảng-cáo lên thành một nghệ-thuật và chay-lai no sango thành-một khoa-hoc.

Tặng một lời khen và gởi một lời chửi.

Khen thật, tài-tinh-thật. Những cái quan-cô-oir & dè-bát người (tù phái) nhìn những mâu-dùi, những chiết-áo-thái, dè-lóng long-ong để biến thành một quyền-dữ đậm say những mâu-vũ từ nó đã là một quyền-dữ — cộc lõi — ròi. Lại cái lòn-lòn mông-nó vồn trên những nél-thần-lền-một cách kín-hờ, hứa hẹn cho bón-tag bao nhiêu cái

ém-ái. Lại những mâu-sắc, những hương-ý-gym, những dời-g-ẩy cao-gói nó... dời ngược những bộ móng uyển-chuyển như bao pony, những cái châm nút ruồi diêm nganh ngang trên lán, má trắng mịn đẽ... souligner lan-má, trắng-mịn, lại những chuỗi ngọc deo láng-lor trên những cõi thiêng-nga, khiến cho những cõi thiêng-nga ấy biến thành những cái... lõi át-linh, lõi vai g-ợt-thuốc-rô vào con mặt khiến cho lân-thu đã-như... Phía trước cả một bầu giờ lại còn sáng-dời-lên như cả một thế giới tinh-diec. Thế rồi thì lại cái xe-dap nó quảng-cáo những bắp-thịt chắc-chắc, những bát-bè dè nhầy nhô phô những dáng-di-vua-linh, vua-deo, lại những cái áo-lâm nó dè-lõi những cái-tòi thiên-nhiên-mới-chỉ cho người ta nhìn-thấy cái... thiên-nhiên có một-nhà, lại những cái-duổi-lay, eo-chân-ống-to nõ dè hở những cái-tré... đồng-trinh-khiến-cho-sir-cù-chân-là-phải-trầm-luân-đến-chín-kiếp... Ôi thôi, còn những gi-nữa?

Trong khi những mâu-vú, mâu-dùi, mâu-cõi lòn-má, lòn-môi, bám-rắng-biển-thanh-oxit-đe dèc-nhiệm-mâu, những cái-quyết-củm-bà-lõi, nõ-nhù-giỏi-chí-sồi-vỗn-đã-chết-mùi, ướt-lùa vào-tưởng-tượng, trong khi cả cơ-lõi-cõi là một cái-máy-truyền-thanh-hồ-kieu-lén-nhưng-tiếng-não-nóng: « Sao cậu kóng-yêu em-đi, sao cậu không-quot-em-đi », thì các bà-né — luật là dè dang-yêu — kết-liệu-tuộc-di-sản-ý-bằng-một-phai-sung-cuối-càng — & khi nào chán-di-lay-chồng, lõi-sẽ cho-chau-một-cái-vốn-thật-10s.

Ấy đây, hỏi-thẳng con trai nõi-không-muốn-lý-vụ.

Những hàng-hầm đặt ngang trên đường-cái-sứ?

Ấy không phải là Cô-Lý nói-dẫu. Đó là những tháng-dõi-lõi chàng-ngo-vực-dân-bã, chàng-ngo-vực-hòn-nhân-mà-nó-thể-dâng. Nhưng lõi-của-chàng-viên-ra-thì-không-thể-nào-thương-duya. (Chàng-lại-bảo-là-dựa-vào-sự-thực, mới-đóng-phê-chứ).

— Hứa-xa lự-nhiên-hương. Đã-hay thi- việc-gi-phải-quảng-cáo-những-leu-thể. Coi-chừng-lúc-lõi-cùi, coi-chừng-hòn-dòng-phòng-bao-nhiều-nước-sao-bóng-hết, bao-nhiều-mẫu-mè...



Thôi-thôi, nõi-làm-gi-với-những-tháng-dõi-lõi. Những-bon-dõi-tài-nâu-diễn-trà-sự-thực-của-hòn-nhân-chí-ở-tola-ân-và-sở-cầm. Ấy-in-roi-thì-chúng-tin-ngay-một-vài-anh-chung-vàn-sĩ-hoặc-ol... gân-quá-má-không được-dân-bà-gêu, hoặc-ngheo-quá, bi-ợp-tâm-tieng.

— Hòn-nhân-là-một-cái-ngạc-u-tay-ba... à-còn-gi-gi-nữa?

Thôi-thôi, nõi-làm-gi-với-những-tháng-dõi-lõi-ág. Hông-nghe-thí-si-Nguyễn-Giang-ca:

Mãi-tới-dau-rầm, ã-sát-luyết.  
Hâm-rặng-trảng-nuột, lợi-tò-son  
Cuyện-trò-gắn-gui, trầm-duyên-nở  
Thoảng-thoảng-hương-hơi-sắt-dà-mòn.  
Những-hàng-hầm-lên! Thi-si-vạn-ta!

## THÂN-LÀ-CƠ-QUAN TRỌNG-YẾU

Trong bộ máy sinh-dục, thận-tang là môt-cơ-quan-trọng-yếu. Nếu như thận-tang bị-bệnh-tất-nhiên-sự-sinh-dục-sẽ-có-trở-negl.

Những-bệnh-về-thân-phát-ra-chứng-trạng-thể-nào? Nhé-thì-mở-mắt, ủ-tai, đau-lưng-mỗi-gần, kém-ăn, kóm-ug, thán-thè-m-ỏi-mét, tiêu-tiền-nâng-dì, nồng-thì-hoạt-tinh, tình-khi-không-bền, nồng-nà-thì-dung-sự-dứt-cứ.

Những-bệnh-về-thân-chẳng-những-chỉ-làm-cho-người-ta-mất-direction-sinh-dé, có-khi-nó-còn-khiến-cho-người-ta-giảm-tuổi-thu-nữ.

Nhưng-má-chứa-các-bệnh-của-thân-tang-không-phải-là-sự-dễ-dàng. Biết-bao-nhiều-người-hàng-năm-rút-hoàn-những-vi-bệnh, rứt-lại-vẫn-không-thấy-công-diệu.

Ấy-là-tại-người-ta-chỉ-biết-bỗ-thận-dương-mà-không-biết-bỗ-thận-huyệt.

Phải-nên-nhớ-rằng: Thân-tang-cũng-như-các-tạng-khác, cần-dù-huỷet-dịch-dể-nuôi-troti, thi-mới-có-thể-cường-tráng. Bỗ-thận-má-không-bỗ-thận-huyệt-cũng-như-dén-dá-hết-lâu-sắp-tát, không-rót-dầu-them, mà-chỉ-khêu-nó-lên, dù-có-nó-được-vài-giây-sau-rồi-cũng-tát.

**BỘ THẬM HUYỆT TRÁNG THÂN DƯƠNG HOÀN**  
số 25 của-nhà-thuốc-Lộc-Hà là 1-thuốc-bỗ-thận-huyệt-dịch-dể-sinh-thân-dương-khi-do-hàn-dược-phòng-theo-phương-pháp-cù-Trí-tuồng-trọng-Cánh-dơi-vua-Hán-Võ-dẽ-má-chết-ra, vì-vậy-công-hiệu-rất-mau-chóng, hiên-dâ-chứa-dùng-nhiều-agruol, và-hiện-nay-chỉ-co-thuốc-này-mới-chứa-dùng-bệnh-của-tuân-tang, giá-mỗi-hộp-1\$50, uống-3-ngay (thuốc-viên-may).

## Sân-sso-mít, giun

Bệnh-Sân-sso-mít-mỗi-miền-đóng-một-hộp **BẠCH THỐN TRÙNG LINH DƯỢC** số 28, lầu-nâng-uồng-2-hộp, cam-doan-trong-2-giờ-sẽ-đi-con-sán-giải-12-thuốc-tay-rồi-khỏi-hán. Ngái-não-nuốt-thi-nghiêm-mỗi-lại-bán-hình-uống-thuốc-nhỏi-ngôι-doi-2giờ-có-rồi-bết-sán-mới-phai-giải-tien, nõn-không-rát-hết-sán, bún-hiệu-dèm-một-dòng-nira, giài-mỗi-hộp-0\$60. Cận-như-người-não-có-sán-kim, hoặc-có-giun-chí **TRÙNG TÁC TẨM** số 18 giás \$10-ngoài-ròn-3-phong-tré-von-1-phong-là-rất-thết, không-phải-tát.

**BỘ TRUNG TIỀU ĐỘC HOÁN** chữa-bệnh-dau-dà-giày-và-bệnh-dau-bung-kinh-niệm-nhẹ-2-hộp-nâng-6-hộp-là-khỏi-hán, không-khỏi-giả-lại-tièn, giá-mỗi-hộp-0\$5%. Thu-từ-và-mandat-dé M. Ngo-ván-Lán-chủ-nhà-thuốc

## LỘC-HÀ

### N. 14, PHÓ HÀNG BẠC — HANOI

(trước cửa-treo-con-dao-cầu)

Đại-ly: HAI-PHONG, PHUC-VĂN, PHÚ-THO, ỦNG-SI-miền-MAI-LINH, HÒA-BÌNH, LÂM-KHÉ, TÔNG-QUÝ-TUY — và-các-nơi-treo-con-dao-cầu-đều-có-hàn —

# NGOANH LAI TRÔNG XUÂN

của TIỀU LIÊU

Tiệc xuân ngoanh lại trông xuân,  
Thương ôi, bông da ván ván xé chiều.

**D**À lâu lả n, chàng mới  
lại có dịp về chơi  
Hanoi. Nhưng công  
việc làm ăn của chàng ở Sai-  
gon, trong ba tháng vừa qua,  
bị tan vỡ một cách không  
ngờ, chàng buồn rầu ra thuê  
một cái nhà sáu ở Long-Hải  
ở một mình rồi sau một ngày  
quyết định, chàng lấy vé tàu  
ra Bắc.

Chàng không định ở lâu  
ngoài này. Đó chỉ là một dịp  
để nghỉ ngơi và thăm mộ mẹ.  
Mẹ chàng chết vì bệnh lao đã  
được sáu năm nay và chôn  
ở nghĩa trang Phúc-Thiện.  
Nghĩa trang này ở sát chùa  
Voi Phục, có một lối đi rộng  
và dài hai bên giồng toàn  
thông. Phong cảnh thảm u  
và tịch mịch. Chàng thấy một  
cái buôn nhả nhảng bao phủ  
tüm hò.

Chàng thấy lưu luyến cảnh vật, chàng không  
muốn về ngay, và lại lúc ấy nắng hãy còn gay  
gắt tuy trời đã sang thu, chàng bèn vào một cái  
quán ở chân chùa Voi Phục ngồi chán và uống  
một chén nước chè giải khát.

Cái quán hàng này là một cái quán hàng quen  
của chàng.

Tám năm trước, hồi chàng còn ở với mẹ ở  
ngoài này, ngày bốn buổi đi học ở trường Trung  
học, chàng vẫn thường có dịp đi xe đạp về con  
đường này chơi.

Những ngày ấy, chàng vẫn thường đi chơi  
một mình. Chàng vào chùa Voi Phục, chàng vào  
chùa Láng và có hôm vui chán đi vòng cùi sang  
núi Bồ. Giới thi đep mà tinh hồn thi trong sạch.



Rep. VŨ-AN-NINH et NGUYỄN-DUY-KIEN  
XUÂN TÂN

Cái hàng nước — tuổi này đã luống rồi — đang  
đưa mồi ra nhín cây cối trước nhà như để hàng  
không tiếng nhỏ, lọt cánh cửa vắng tui đep da  
qua rồi.

một con chim ở trên cao thô cõi bùn xuồng  
đất. Mỗi khi trời hửng nắng, lá cây rung động  
với gió và reo lên thì mắt cô bé lại sáng ngời,  
cái mệng nói như cười riêng với mắt chàng, thi  
chàng thấy một cái vui nhè nhẹ và lòng cũng  
bớt bâng khuâng một chút.

Mùa hè đi qua, rực rỡ và nhanh như một buỗi  
hôm hôi, mùa thu kế tiếp với một màu hàng  
bạc và những ngọt gió buôn như giục những  
người đàn bà may áo lạnh cho chàng hồi vi  
mùa lạnh đã đến. Mùa lạnh đến thực, sần thảm  
đến hiu. Tiếng sếu kêu như mang sự cô quạnh  
cho lòng, những ngọt gió thổi vào vèo vèo qua  
những cánh đồng và bãi tha ma hun hút vào  
những gian hàng chống quá và vắng người nghỉ  
quá.

Những ngày  
tươi đẹp đã  
qua rồi, bây  
giờ chỉ còn  
sự buồn tê  
mà thôi,  
những người  
du ngoạn,  
những cặp  
uyên ương  
hiện giờ  
dương kề vai  
nhau ở cạnh  
lò sưởi còn  
nghỉ đâu đến  
chốn này họ  
đã dắt nhau  
đến để tìm  
những cảm  
tình đẹp giúp  
cho họ no  
nhin hùng  
lòi ái đep?



Rep. VŨ-AN-NINH et NGUYỄN-DUY-KIEN

quanh chung  
quan một  
mâm cơm  
nóng sốt...  
Không, không  
đó chỉ là by  
vọng mà thôi,  
cô hiện vẫn là  
một người i  
con gái ngièo  
nán một buồi  
chiều đông,  
ngồi ở cửa  
hang trống  
đợi một bạn  
lòng kia không  
đến nữa.

Người bạn  
lòng kia không  
lao giờ đến

BẾN HƯƠNG DUNG BƯỚC  
Quán nước của cô hàng nước Ông Già già đã làm... mit lòng đực biếu kinh  
thứa lương...

Cô hàng nước, thấy giờ múa đông thôi làm  
rung rào rào những lá ở trên cây xuống đất  
trời át, đưa trước thế nào chàng cũng không  
đến thương thường như trước: mỗi lần lẻ một  
vai kỳ. Cô đã đoán thấy trước những ngày âm  
thầm ở cái cửa hàng nhỏ bé, không cười nữa vì  
không có cái cười thân mật, không nói nữa vì  
không có câu nói đáng yêu của chàng.

Cô hàng nước không còn đợi chờ gì nữa,

Còn đâu là những phút hồi hộp, cô đưa mắt  
nhìn ra phía xa xít để đón chàng hồi vì cô đã  
biết trước chàng sẽ đến lúc nào. Còn đâu là  
những cái rung động đìu dang của trái tim khi  
đôi bàn tay này, cùng gấp đôi mắt của nhau  
ở trên bát nước chè, cùng mím cười không nói  
— nhưng mà biết bao là cảm xúc ! ?

Những cảm xúc ấy hai người trẻ tuổi ấy không  
thể lồ cho nhau biết bao giờ. Nhưng họ hiểu  
nhau như một người, có lẽ họ cũng có lúc hơi  
buồn nhưng lần nào cũng vậy, họ đều thấy vui  
vui khi được gặp mặt nhau và có cái cảm giác  
nhau luôn luôn ở cạnh nhau thì sướng quá.

Riêng cô hàng nước,

Cô hàng nước chất phác mỗi ngày qui người  
trẻ tuổi của nàng hơn một người ban thanh quen  
hết đã lâu ngày. Cô có bao nhiêu giấc mơ dep,  
cô tưởng tượng bao nhiêu cảnh say lồng và trong  
một cái lò chim êm ấm: một vợ, một chồng và  
hai ba đứa con thơ, những đêm đông lạnh quay

Chàng lấy vợ như thế và chàng không bắn  
khoan gì hết. Phải, phải, suốt một đời chàng,  
chàng đã thực đê mê đến một người đàn bà con  
gái nào đâu? Nhưng có con gái con nhà tử tế,  
chàng không bết đến bởi vì chàng sợ hại người  
ta, còn như những hạng đàn bà hòng phao hay  
nghèo nàn thì ví danh giá, ví tinh tú phu không  
hè bao giờ chàng nghĩ đến chuyện tẩm nấm că.

Chàng là con một ông Tú cõ. Cái học mới của  
chàng rên đúc tri ói chàng, nhưng cái hanh lý  
cõi sáu vào tám hồn chàng; chàng lấy vợ như  
là làm một việc đã định sẵn, lòng lâng lâng

không mơ tưởng đến những nghĩa cảm tình xưa — ngày nay có hàng nước thì thay không trở lại với tám hòn chàng một phút nào, mà biết đâu? chàng chàng quan nhung giàn phết êm đềm ngồi uống một chén nước mà kẽ những truyện cho qua con hòn hực?

Tùng hoặc cưng sô dôi khi chàng nhớ đến, nhưng có nhớ đến thì cũng chỉ như là nhớ đến mà người bạn sơ-giao mà thôi: gặp nhau là những chuyện không quan hệ lắm, đều có phần tái ngộ thi càng tốt mà nếu như chàng còn bảo giờ gặp nữa thi cũng rõ gì là quan hệ.

Sợ trời trên của sổ phèn, sợ nhau có mà là rất thường gặp & đương đợi xuôi cho hai người hôm nay lại đối diện trong quan nước.

Quán nước vẫn như lâm năm về trước, không thay đổi một chút nào: vài cái chuỗi, mấy cái bát, mấy nước chè và dầm quả dứa hồng. Chàng thèm mè xong, mệt mỏi, vào ngồi chán và bùi cả hàng nước cho một bát nước chè.

— Chè tươi hay nước vối dẩy, có hàng?

Chàng lật hỏi cái câu hỏi đầu tiên mà chàng đã dùng với cô hàng nước. Tự nhiên, có hàng nước: thấy một cái gi queen queen: có đồ dùng lót và ngày ứa ấy, chàng cũng nhìn về phía cô hàng: bống con mả quen thuộc cung lai gặp nhau trên bài trước chè và đôi trà tim lại cùng rộ ríp như lâm năm về trước.

Như lâm năm về trước, chàng lại thấy mọi sự vui sướng nhẹ nhàng kêu thầm hồn và trò chuyện cũng có hàng nước, duy nhất có tiếng nước bùi bảy giờ không còn như trước nha: là đương ngồi tuy vẫn thẳng nhưng nogron tóc đã không ông ro-roi nữa rồi, những vết rắn đã hiện ra ở chàng quanh đôi mắt trước kia rất đẹp và đôi má rỉ sét xung bởi cô hàng nước ấy bảy giờ đã héo ra và sờ sờ như mồi người đàn bà đã có hai ba con rồi.

— Cô hàng, hảm thoát thế mà đã tam năm giờ rồi đây nha...

Cô hàng nước thấy như trái tim se lại. Cảnh cô, cô cũng biết không sao là thế, nhưng cô cũng cứ giấu vẻ buồn mà cười gượng với người bạn cũ.



— Vắng, chóng quá, tam năm trời rồi...

Thời gian trôi, cuộc đời mỗi ngày chỉ mỗi chúa chát lên val người ta nhưng mỗi sầu khổ là cho người ta già đi, làm cho lòng người ta cũn đi... Ánh sáng trời không trực rõ nữa, chim chóc không còn hát những diệu ru lòng, bao nhiêu cây cối cỏ em, emơi, đã rụng hết cả hoa lá, không còn ngày nào còn mong được có cái ve xanh tươi mọc mòn thời xưa.

Chàng thấy nao nao buồn một cái buồn và trong lòng. Chào ôi, có hàng nước! Có hàng nước kia còn bảo giờ biết được những ý nghĩ của chàng và biết được rằng mùa xuân khai đãi thi không còn gì cả, nó chỉ để lại cho lòng sự tiếc nhàm cáu dẹp rất chóng tan mà thôi.

Thôi thôi, không biết như thế lại bay, có hàng nước lại càng đỡ khổ. Chàng uống chén nước chè chong su và nhấp giọng: trong em chà nước chè chàng thấy một cái ngôi dum dáng cũng như sự gặp gỡ của chàng với cô hàng nước hôm nay có một cái buồn nhẹ nhẹ ở trong cái vụ không nói ra lời được.

Chàng hỏi:

— Thế nào? Cô hàng? Đòi này là làm sao? Tôi vào Nam từ dạo ấy đến giờ, lần này mới lại về chơi Hắc-kỳ là một, lại được gặp cô hàng như vậy làm mừng quá! Cô đã được mấy chục rồi?

— Cám ơn ông, chịu đựng bao chán, một trai mõi gai.

— Thế bá giải đấu?

— Bàn tay chân lèn cúng ở trên tinh vừa về dương dỗ bận ở trong kia.

Chàng lại ngồi uống nước và bảo cô hàng bồ một quả dứa ăn. Ở phía trong, sau một cái liếc, đưa ra những tiếng sè sét, mồi mồi thơm theo gió bay đến chỗ chàng ngồi, chàng đoán là người chồng cô hàng nước đương hút thuốc phiện và chàng đưa mắt nhìn cô ta. Tự nhiên, cô hàng nước thấy nogron ngung. Chàng không muốn ngồi lâu ở đây, nhưng bần khoán lầm lầm khi bước tên ra về.

— Thôi, cô ngồi báu hàng.

(xem tiếp trang 35)

Ty Do-thám ghé gombok áy có tới nửa triệu nhân viên đặc lực rải rác khắp mọi nơi trên thế giới. Cách tổ chức của ty Gestapo thế nào?

Thực ra ghé gombok, thực là bí mật bít ngoài ai cũng muốn biết,

mà không sao biết được. Vừa đây ông Pierre Delahote,

nguyên trú bút báo « Temps » và thông tin viên báo

« Journal des Débats », ở Ba-linh rái rõ năm, có

sau lấp được nhiều tết lèu rõ về cách thức

lô chúc của ty Gestapo. Nhung cách

thức lô chúc áy thế nào,

Trung - Bác, Chủ - nhật xin

lần lượt công hiến

lên đê đọc giả,

chu ton hiến

rõ bết.

Chẳng như hồi Án chiến trước, trong cuộc chiến tranh qua

sở Do-thám đã để một phần quan trọng: Sở do-thám Quốc-tế áy chính là một

co quan của ty Gestapo do Himmler, cảnh tay phải của Hitler bấy giờ, đứng chủ huy

con mât ly ống được.

Đảng như hối Án chiến trước, trong cuộc chiến tranh qua

sở Do-thám đã để một phần quan trọng: Sở do-thám Quốc-tế áy chính là một

co quan của ty Gestapo do Himmler, cảnh tay phải của Hitler bấy giờ, đứng chủ huy

con mât ly ống được.

III

## Đội áo đen hay là đội quân hộ vệ đảng quốc-xã (Schutz Staffeln)

Một nhà báo Hoa-kỳ chuyên viết về công việc bí mật của các sở Do-thám chính-trị trên toàn cầu đã phải công nhận rằng năm 1933, năm mà Hitler lên cầm quyền nước Đức, có thể coi là năm thứ nhất của nghề do-thám theo kiểu tối tăm. Nhà báo đó, M. Golombok đã viết: « Sở Do-thám Đức ngày nay thực là một co-quan-to tài do những người cầm đầu co-dịa-vì tài cao chi huy và gồm có những đội quân thám tử rất thạo nghề ».

Tuy nhiên, sở Cảnh-sát bí mật, của nước Đức Quốc-xã nếu không có đội quân hộ vệ (S. S.) thì không có giá trị và thế lực gì cả. Đội S. S. vừa là cái lợi khí của ty Gestapo lại vừa giữ cái trách nhiệm nặng nề hộ vệ cho ty Do-thám Đức. M. Himmler đã chính thức giao cho các đội quân mặc bính phục đeo cái trách nhiệm hộ vệ, che chở nước Đại-Đức đối đầu với kẻ thù địch trong nước. Công việc của các đội quân áo đen đó là hộ vệ cho chế độ tránh khỏi một cuộc nội loạn trong dân binh dân hoặc một cuộc mưu phản, sáp các đội quân cầm tay (S. A.), nhất là trong thời kỳ mà đại-đ

Nhưng chính là để tự vệ đối với các bạn thân hòn là đối với kẻ thù địch mà mâu thuẫn năm 1929. Khi đó đã bắt quyết chí huy các đội quân áo đen tay áo đại-tướng Goering mà giao cho đại-ý Roehm và cũng hối đó đã cử Himmler gửi q.yền chỉ-huy các đội quân hộ vệ (S. S.) trước khi giao cho y cái trọng trách đứng đầu lý do-thám Gestapo.

## Đội quân áo đen có bao nhiêu người?

Năm 1929, m.y tuân lê sau khi lập ra điều co tinh cách dw bị v.v viện binh, số người đe vào đội quân hộ vệ mới có 250 người, một toán lính nhỏ, đang r.ceng v.v bộ đội v.v dân, trưởng trong kia di từ nơi này ra nơi khác

Mỗi khi đảng trưởng Hitler di xe ô-tô, từ tỉnh này sang tỉnh khác để cõi-dòng cho chủ nghĩa Quốc xã, lúc nào cũng có mấy người trong đội quân hộ vệ mang khi giới ngồi bên cạnh.

Cũng những người đó đứng già: rất nghiêm nhặt và iết chém diễn dân khi đảng trưởng diễn thuyết. Bọn lính hộ vệ này lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh tính mệnh, lấy thân mình che chở cho đảng trưởng nếu viên này bị kẻ mưu hại. Đội quân hộ vệ lại chia nhau ở Berchtesgaden gần biệt-thự của Hitler, trung nom nhì ở của đảng trưởng tại Munich, canh gác tại Cảnh-sạn là nơi đảng trưởng và các thủ hạ ở tại Berlin và ngày này thi đội áo đen đóng ngay ở dinh Thủ-tướng Đức.

Về sau nhiều nhân vật trọng yếu trong đảng như ông tướng Göring mập mạp, anh chàng Gehebbels giàn giàn và anh chàng nhút nhát Hess cũng yêu cầu được bộ vệ.

M. Himmler sẵn lòng nhận ngay công việc hộ vệ các nhân vật đó vì nhờ đó mà y có thể dò xét để dâng các nhân vật đó trong khi cho người đi tùy-tòng họ. Vì thế mà người trong đội quân áo đen cứ tăng dần lên mãi. Năm 1929 mới có 250, năm 1930 đã lên 2.000, năm 1931 lên tới 10.000, năm 1932 lên 30.000, và năm 1936 thì lên tới con số 60.000 chính thức 210.000.

Từ 1933 giờ đi thi công việc của đội hộ vệ không phải chỉ che chở và kiêm soát những nhân vật trong đảng. Từ đó đã lập thành hẳn một đội quân bênh cạnh đội quân thường dâng phó với những sự bất kỳ có thể xảy ra trên trường chính trị nhất là thảm sát bất bình trong dân chúng và trong đội quân áo râu cõng ngay càng lảng thêm lên. Đội quân áo nâu này gọi là đội S. A. không có dâng khi giới chỉ có một ít daon nhọn phát ra một cách đe dọa nhưng người ta rõ ràng đội quân áo dài của Roehm rất có thể cuộp lấy một vài kho kíp của quân đội Đức.

Đến năm 1935, quốc-trưởng Hitler đã có thể liên lạc cả quân đội Đức vào chê-bố Quốc-xã. Người ta đã thấy phải quân nhân Đức tổ thâp-dộ lãnh đạo trước vụ ám-sát các đại-lướng Von Schleicher và Von Bredow và những vụ ám hại độ mươi viên đại tá đang tại ngũ hoặc đã về hưu và một số khá nhiều trong hàng các viên cựu sĩ-quan của đội hoàng-quân trước kia, nay sung làm huấn-luyện-viên trong các đội quân cảm tử. Đó cũng là một việc rất tự nhiên: 500 viên sĩ-quan và cựu sĩ-quan trong quân đội của Đức-ho ng lại được mua nhưng

phục deo lon, cầm kẽm nhỏ vào việc lập ra một đội quân mới, đông hơn và có dâng khí giói hơn là đội quân đã bị bại ở trên các trận-diều nước Pháp. Đầu dâng pham báo nhiêu tội ác, Hitler vẫn là người có công và xứng đáng đối với quân đội Đức!

Tù lúe dâ gõ dì thi trong lúc hòa-bình không còn sự coi-bao động do quân đội hướng gày ra và cũng không sợ gì cuộc bao động của đội quân áo nâu, một đội quân không có khí giói nữa. Sau cuộc giết hại ngày 30 Juin 1934, thi đội áo nâu bị giảm số sốnhi và bị mất tin nhém nên không còn là một lực lượng trong đảng và cũng không nguy hiểm cho chính thể Quốc-xã nữa.

Tù dò trả dì H. mille, chỉ việc lập các quân lính trong đội áo đen cho quan với những sự cần thiết vè một cuộc chén-tranh với nước ngoài. Vì mục-dich đó mà đội S. S mới tăng lên tới số 210.000 người và việc huấn-luyện những người dì vào đội hộ vệ dâng quay về chín cách khác.

Trong óc viễn trưởng bộ do-thám Gestapo thi vè tăng thêm vè số người và vè giá trị phải dì đối với nhau

### Cách tuyển lựa những người sung vào đội áo đen.

Trong một cuộc dén-thuyết có tinh cách bí mật với các sĩ-quan trong bộ tăng thanh-mưu, M. Himmler đã tự mình nói rõ cách lựa chọn những người sung vào đội quân hộ vệ.

Muốn ghi cho khái thiên-vị tư ngón-nhịn dịch đúng những điều mà viên trưởng ty do-thám Gestapo đã nói ra với các sĩ-quan trong quân đội Đức:

— Người lính dì vào các đội quân hộ vệ sau này dì qua mấy năm sung vào các đoàn thanh-mưu Quốc-xã mà tất cả mọi người Đức thuộc nói gióng trong sách đều phải sét nhập vào từ năm 18 tuổi. Các người muốn vào đội hộ vệ sẽ đến phòng tuyển những lính dâng năm 18 tuổi. Trong số, một trăm người là dâng kí tại các đoàn dì ra lính dâ M. Himmler nói chỉ chọn lấy độ chục người. Lựa cõi xong rồi, phải dì tra kí yết thư/dì vâng của các thành niên dâ, vè sức khỏe cõi những bêc cha, ông của những người dò.

Khi cuộc dì tra này dâ có kết quả mỹ mĩ rồi, người dì tuyển vào đội quân hộ vệ phải

kê khai rõ các thê-hệ trong gia-đinh minh di ngược lên cho đến năm 1750.

Người dì tuyển dò còn phải qua trước một «ý-hàn-xé» với nói gióng gõi có các vén-y-si, các nhà thông thái chuyên môn và mây-si quan trong đội quân hộ vệ.

Người dì tuyển phải thuộc vè nói gióng Đức dâng trong sách ngữ, là không những không có một giời mâu Do-thái nào mà trong huyết quản lại còn phải không có một giời mâu ngoại quốc nio.

Nó ông tam-dai là người Pháp, người Ý hoặc Nga do là một có dê thài bắn người dì lựa chọn ra.

Thân hình cũng rất là quan hệ.

Chỉ những thanh niên nào cao 1t mít nhất là 1m80 mới được chọn. Tất cả mọi người dì rú g uyền đều phải cao từ 1m80 đến 1m85. Lại còn thin thít phái cho hợp với bê cao. Chân và bắp chân không được to quá vì người to chân thường khong phái là những người dì bê giời. «Ý-hàn gióng nói» lại xé cõi vè thái độ của người dì trung-tay. Không nêu cõi vè cõi coi cõi, và phải chống ngón tay vào ngang lưng quản mới có thê tõ ra vè nhà binh và theo đúng kí luâ.

Khi hỏi thi phái giá lời dì một cách dê dâng, lúc thi dì bước phái lúy nhén, không có vè nô lê mà phái ra vè mỗi người mạnh mẽ, chắc ở mình, không cung quá và phái có lê độ mâu không dâng.

Bó là cái vè vât chất theo đúng thê-lệ của người lính trong đội-quân hộ-vệ của Hitler. Ngàn ra vè puân dào đức và tinh thần thi. He nich Himmler khong quan tâm đến mây.

### Cách tõ-chức trong đội quân hộ-vệ.

Quân lính trong dì S. S. chia làm hai đoàn mà số người không đều nhau; 1) đoàn thường và 2) đoàn đặc-biệt.

Các đoàn thường có tất cả 190.000 người trong số 210.000 người ghi tên vào sô vè năm 1937. Cán-dâ này là chia làm 13 khu (Oberabschneide), cứ mỗi nơi có một toán đoàn đội thường dâng lại có một khu. Mỗi khu lại chia làm từng phần khu, (Abschnitte), mỗi phần lại chia làm trung-toàn (S andarte) có 1.800 người là ít nhất và mỗi toàn lại chia thành cr.

Sô dì phái chia ra như thế là vì cứ mỗi xóm

đô 20.000 đến 25.000 người phải có trại lính riêng của đội hộ vệ.

Các người dì vào các đoàn thường phái có một nghề vèng-vàng. Ty Gestapo khong khong chon và dùng những người cù ba thang lai thay đổi chủ. Himmler dâ nói: «Không một người nào trong đội lính hộ vệ là thât nghiệp bêc số người vè nghề nghiệp rái là it». Vè lai trong khắp nước Đức khong một ông chủ hoặc giám đốc một công viêt nào lai dám dười một người sung vào dì S. S. làm dưới quyền minh vi sô S. S. Do-tháng g à thu lai.

Năm 18 tuổi được sung vào các đoàn quân hộ vệ, một thanh niên Đức, cao lớn, tóc dô vèn phái lêp sô ba thang.

Nếu trong thời kỳ dì xé rã tinh-hanh tốt, thi người lính trong đội hộ vệ phái tuyển thê-trong thành với đảng trưởng và quốc-trưởng Hitler. Sau lì lâu phái qua kỳ thi so-đâng vè thê-dục và vân-dông, nếu dâ thi được dâu hiệu vè tâc-thao của đảng băng kim-khi băng-dâng dô.

Sau một năm và mấy tuần lễ thi người lính trong đội hộ vệ dâ 19 tuổi hoặc 19 tuổi rưỡi được sung vào một đội tại các sô làm viêt. (Arbeitseidies). Ở đây phái học cõi mai dâo bám hổ ở đất nào cũng được và đồng thời tõ bâng súng-trưởng và súng-cối xay cho giời thêm.

Bó là dời sống trong trại, dời sống ở giứa giài, hàng ngày phái gắng sức dê tèp bước vào xã hội. Các đội làm viêt có dùng người, trong một thời kỳ khong đều nhau, dâu là con-một-vi luật-su, con-một vien chủ-tinh, con-một người dò tê hoặc con-một vien chức sô Biro-dien đều phái theo cùng một khuôn phép, một ký luâ, cùng làm công viêt như nhau, ăn uống và cùng chung chia những sự cõi dâng nghiêm khắc như nhau.

Sau thời kỳ tèp sô này thi người lính đội hộ vệ phái sung vào quân đội thường: bộ binh thi hai năm công binh và pháo binh thi ba năm chỉ những kê tinh nguyễn bốn năm mới được sang vào đội phi-quân.

Hết hạn ra lính, người lính các đội hộ vệ lại bô quân áo nhà binh thường mà khoác lại bô nhung phục den với những dấu hiệu riêng và giở lai với các vi trưởng-quan của cảnh binh, của quân lính thường của họ trước kia.

Xong việc nước người thanh niên Đức lại phái làm viêt dâng.

Thứ là bắt đầu và tiếp tục mãi theo một nhịp khá nhanh cuộn giáo dục về chính trị của người mà suốt đời sẽ là kẻ bênh vực rất trung thành của chủ nghĩa quốc-xã. Các nhà huấn luyện do Himmler đã chọn kỹ thường diều gặng nhiều lần về những vấn đề chính-trị của kíp cho những thành viên trong đảng nghe. Không những phải hay là cho họ biết giá trị của chủ nghĩa quốc-xã và thuyết chủng-tộc, còn phải nói rõ cho họ biết những kết quả rực rỡ đã có bở những phương pháp đặc biệt của lãnh-tụ đảng Quốc-xã, một người không bao giờ lầm lỗi vì theo đúng ý định của Tso-vật, mà còn phải tỏ ra rằng những sáng kiến của các thủ hạ của nhà lãnh-lụ cũng rất là đích đáng.

Biết về hiện tại chưa đủ còn phải biết về dì vãng. Hàng-tuần họ phải đọc những đoạn cốt yếu trong cuốn "Đứ chí chiến đấu" (Mein Kampf) ác pâm chính của lãnh-tụ đảng Quốc-xã để bết rõ những quan-niệm về chính-trị và xã-hội của viện lãnh-tụ đảng yêu của dân Đức. Bọn lính bộ vệ còn phải học thuộc một đòn cốt yếu mà các vị đại tướng danh tiếng Đức như thống-tướ H. Ludendorff và tướng Ludendorff đều puai công nhận là không đáng sợ-tèc trong những ngày sáu tháng năm 1918, đó là việc nước Đức không bao giờ bị bại trận trên các chiến trường. Viết giới sử sự các thảm tú Đức sau này lú nào cũng phải nhắc đến và giải rõ những điều nói dối chính-thức là: đội quân thắng trận của Đồng-minh đã đánh trùm quân Đức sau lưng, phải ché yề sự hèn nhát của bọn xã-hội phản-bội và lúc nào cũng tuyển bổ là lập ra các đoàn hổ vệ là để ngăn một cuộc phản-bội như thế.

Ngoài ra còn dạy cả về luật hồn nhân, luật về già-dinh và danh dự theo lối quốc-xã. Hạn học tập như thế là 12 tháng. Hết thời kỳ huấn luyện về vũ-bị và công-dân theo lối quốc-xã có những kẻ giữ din cho-trật tự thì người lính bộ vệ được nhận trật-thự nhất trong hàng ngũ.

Đến năm 35 tuổi thì đến thời-kỳ-trú bị trong đợt S.S., tuy vậy vẫn không bỏ bộ áo đen và việc luyện tập. Chính-lúc này là lúc người lính trong đợt hổ-vệ sẽ được lính trong một lề và võ bị rất

long trọng chính-tý tay M. Himmler phát cho một thanh kiếm danh dự khá lớn và được phép dùng kiêm đồ mồi khi bị hại đến danh-dự của người lính-hồ-vé.

Cái giấy phép đó, sự không bị trừng phạt đó mà tất cả những kẻ deer kiêm dà tòng giáo-đục trong sự thù ghét tất cả những điều không phải là khôn-thông về chủ nghĩa quốc-xã dà làm cho ta hiểu rõ một phần lớn các tội ác ghê-gớm của ty-tham Gestapo của Đức.

Năm dưới cái bằng cấp giết người chính-thức đó, người lính bộ vệ đến hạn 35 tuổi có thể phạm vào lát tát cá các tội sát-nhân-mồi khi cho là bị phạm đến danh-dự mình, nghĩa là mỗi lúu mà một kẻ nào, hoặc một đảng viên xã-hội hoặc một người theo đạo già-si hoặc một người Do-thái dám công-kích chế độ quốc-xã trước mặt người lính kia.

Ngoài các đoàn thường kè trên lại có những đoàn lính bộ vệ đặc-biệt gồm có những đội lính-lúu nữa cũng súng súng, những đội lính-dẫu lúu và đội dùng rieng về việc do thám. Những đội thứ nhất dùng để hộ-vệ chính-hàn-thản ở Hitler chia đóng ở các nơi như Bâ-linh, Munich, Nuremberg v.v. Các đội thứ hai gọi là dẫu-lúu, vi dùng riêng để coi các nhà-giam và nhà-trưng-giới-lon ở Đức. Cố lè vi công việc này nên Hitler mới ra lệnh cho bọn lính này trên mìn-phái có dấu hiệu hai cái xương giao nhau và một cái dẫu-lúu, đó là một dấu hiệu mà bọn lính-tan-ác ghê-gớm kia rất lấy làm vinh-danh.

H. L. thuэт

#### BÀI SAU :

Những vụ ám sát ngày 30 Juin 1940 hay là vụ ám-mưu nổi loạn do ty Gestapo gây ra

Một cuốn sách rất cần cho các giáo-sư cũng các thi-sinh Cao-dâng-tiêu-học Pháp-Việt

## RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études  
Primaire Supérieures Indochinoises  
de 1933 à 1939

do nha Học-chinh Đông-Pháp xuất-bản  
sách dày 124 trang - khô 18,5 x 25,5  
Giá ban: \$80      Cuộc gửi: \$10

#### BẢN TAI:

Nhà In Trung-Pắc Tân-Văn  
26, Bd. Henri d'Orléans, HANOI

VÌ KÝ NÀY NHIỀU BÀI NÊN  
NHỮNG CHUYỆN DÀI: MỘT  
BỨC THƯ — CÔ TƯ HỒNG  
— NGƯỜI TRINH NỮ PHẢI  
HOÀN LẠI KÝ SAU



## Quê-hương của Tài-hoa

Có một chàng trai tuổi lúu đầu chura  
nhuộm một mày phong-sương, ngồi  
trưới bàn giấy của tó .. Chàng trai  
tui, sau khi dura bàn thảo cho tôi  
xem, nói bằng một giọng cõ quết:

— Miền được sống ở Hanoi thì dùu  
ngà ăn một bữa tôi cũng lây làm sung-  
sướng.

Tôi nhìn dòn con mắt sáng ngời, tôi  
nhìn cái tay hình gầy ôm.

Cửa sổ buồng giấy lúc ấy mở rộng.  
Những tiếng động xá-xá của một xã-hội  
dang v.t-lộn với cái sông gay go thoáng  
vào như một bài hiếu. Tôi to cho cái  
ngày m i thiêu-thốn cửa chàng, bời vì  
tôi rõ biết Hanoi sánh dành những i  
chim những nười lúu lít. Đến lão với  
tất cả những nười cõi-canh của nó  
cõi-bóng tha ai bao giờ  
dau?

— Ngài chắc chưa hinh  
tượng đón nó. Ông đây của  
những kẻ giờ rết đón  
nori mà trong nhà chỉ có  
một bộ quần áo màu nyc  
và nyc chà, mờ mà vẫn  
phải áo bộ quần áo màu  
rết.

Chàng thanh-nien nhín  
tôi bằng một cái nhìn sâu  
thẳm trong đó tôi đọc thấy  
một ý định sắt rái, rồi  
ngắt lời tôi:

— Tôi rết cơ cực thế  
nó, mèn là được ống  
ở Hanoi: thi-lòng tôi cũng  
thòi rõi

Tiếng nói của Tài-hoa  
lý nó đã là quen de rồi,  
phương chí sự coi thường

đòi lết lại thót ra ở cái miệng hai mươi  
còn thơm phức những tình-cảm trong  
trắng của lòng. Tôi giờ bay bát tay  
chàng trai tuổi

— Anh daa nhát quyết như thế, tôi  
xin hót súc g úp anh

— Ở nết mừng bùn; nở như hoa

— hả thi tôi có thè hi-vọng đượ  
sóng ở Hanoi rói!

Hanoi mà có phép màu gì mà cảm  
rõ nỗi đòn con em nghệ-si đến như  
hấp hapy giấu trong lòng may-nường  
tống khoái gì dè cho Tài-hoa, có thè  
cam-tâm chịu đau đớn, chịu cơ cực  
đã được gần mày?



Chúng tôi ai-si cũng có đám ba-nô  
bạn dè chia đối, c là rết, hia vui, chia  
buồn, nhưng chúng tôi chỉ có một con  
nhân-tinh: anoi

Anh L. K. đây cửa vào nhà tôi một  
buổi chiều mùa đón

— Góm vè đến Hanoi là hapy ăm  
ngay. Tôi không thè ở Tuyêng được  
nữa. Ở nứa thi thè nào, tôi cũng đến  
chết ngát...

Hanoi, cái hâm-nhán-sự, cái vực  
nhân-tâm. Phai nguy vào đó mới thấy  
hết biển-thái của đời. Nô là cái lò  
bát quát t ong đó nting tienda ném  
vào một l phan-huong cầm cho sự sống  
của những k. . song khác là thường.

Bao nhiêu cái dài-dài  
pli đến l'm t'y thực-hiện  
của nó ở đây. Hanoi đã  
công-nhận thi cả Đông-  
dương sê có g-hien. Bao  
nhieu tu luong, bao nhieu  
meph - lenth, bao nhieu  
phong-trào vè van-huong  
cung nhu vè phong-tuc,  
vè chinh-tri cũng nhu vè  
y-phuc đều tự hòi Sutom  
ban bô-ra.

Hanoi, bộ óc, và trái  
tim của nước Việt-Nam.  
Bao nhiêu nghị-lực, bao  
nhieu song-kien, bao nhieu  
dau-dớn, bao nhieu dia  
dai, bao nhieu phan-uot  
dau-lap-trung ở đây. Hanoi  
là bón pha-le, got một

trâm mặt thi hết các hình-thức sinh hoạt của đất nước. Biết Hanoi là biết tất cả.

Khách Tài-hoa là những kẻ muốn biết điều đó số v.v.

Tú, Hanoi là khinh-dó của những cuộc vui, nhưng nó cũng chứa trong lòng cả một thành sáu, cả mê, cả mê.. Mùi tai ác thay, cái sáu thảm của nó chỉ những người có một tâm-hồn nghệ sĩ da bì đậm bản mảnh cho một số-mệnh, xả thân cho một lý ướt-ướt mơi cảm thông thấy.

Vì những tam-hồn cao-thượng vốn sẵn có một duyên nợ với cái buồn, cho nên -anoi mới là miếng nam châm hú-tắt cả Tài-hoa lại.

Là thủ phủ của cao-vọng, trong khi nó đắt một vài người lén dài khinh-quang thì hằng-hai-sá-sô là kẻ đã bị nó chôn vùi-canh bù sự-nhiệp.

Bà-mời là cái xoá nô-nóng và nén thơ chỉ có nó.

Thanh-tử từ cái giường nà thương cho đón cái hì-vọng nỗi danh nô vây một chàng ngố-si lùi dến nanoi jop-nghiep, có bể, bao nhiêu là bồ long tôi nai, bao nhiêu là nực mắt nuôi thảm, bao nhiêu là công việc dự định! Biết bao-n.lai là cõi ương, bao nai-lai là nán-lòng, bao nai-lai là nhục nhà cam cau, bao nhiêu mâu-huỷt hoai phí, bao nhiêu lo-toan, bao nhiêu phai-uất, bao nhiêu tiếng tha-chết ở trong tim! Thật là ngắn ngắn, vạn-vạn những bài thơ ha-bị lạc v.v trong vò-tận của thời gian b.chim vào trong cái mồng-men của không gian!

Vì thế cho nên trong cái biển cả ván chường, không có đón ván, nào: ánh được với mây hàng chờ ván tát mà thấy khán-hộ là biển trên quyền sở nhà hương +Bám qua hôi-mười một giờ, Rêu-ôn ván X.. làm báu chát v.v bệnh lao...»

Mùy hàng chờ ván tát ấy, co-le thay, chỉ có khách Tài-hoa mới hiểu thấu được cái nghĩa xa-rong. Bởi vậy cho nên dù biết Hanoi là một con nhàn-tinh độc ác, nhưng mọi khi nó đã cát tiếng gọi thì lập tức lịp ngay.

Lại đăt lạy một phết cảm mè-ly.  
Lại đăt lạy một chút sòng sỏi nồi.  
Lại đăt thăt hòn đèn chò tuyêt-vời.

Lê-vân-Trương

## Con đường năm xưa

(tiếp theo trang 23)

Thầy Nghĩa nhìn minh như thế,  
Thứ chót là ngãy thảm:

— Hay là Nghĩa biết..

Tuy vậy nàng vẫn cố điềm nhiên:  
— Chung ta lén con đường Ngõ-khánh  
ở Cầu Giấy đi, Con đường  
nắng-xáy-mè..

Nghĩa cau mặt lại:

— Lên đây-jay!

Tau cười rất tươi:

— Đề ngồi chør với nhau và đà  
trò chuyện với nhau như mọi khi  
chứ già nữa!

Nghĩa thấy diễn người lên. Chàng  
nuốn-nói vào mặt Thứ-tất cõ  
những câu say đeç, khinh bỉ mà  
chẳng đã định nói cho Thúy-một  
tuần này, sau mấy đêm buôn không  
ngủ được.

Nhưng Nghĩa nén được lòng. Vâ  
chẳng chí nó có một câu bằng  
một giọng đầy mai-mia:

— Lên đường Ngõ-khánh à?  
Nhưng mà tôi không có ô-tô để  
đưa đi đâu.

Và không thương nimh Thứ-hồi  
haga-úu dày-mát, chàng bỗn  
với cái mũ mờ của ra-di. Xuống

đến bục gác thứ-năm, chán  
quay lại với Thứ..

— Chắc Thứ giàn minh lắm rồi!

Cùng lắc ấy — nực cười-thay —

Thứ-chóng-ognhì như Nghĩa:

— Chắc Nghĩa giàn minh-lâm-rồi.

Nghĩa cau mặt lại:

— Lên đây-jay!

Tau cười rất tươi:

— Đề ngồi chør với nhau và đà  
trò chuyện với nhau như mọi khi  
chứ già nữa!

Bảy giờ thi 15 năm đã qua.. mà  
chứa một người nào có vú và có  
chong-cú. Phúc thi hiện giờ đang  
lâm một ông chủ-thủ-khoa ở Bắc  
giang, Nghĩa thi lầm giáo-học ở  
Lạng-sơn. Còn Thứ thi mờ một  
hàng sách lòn à Saigon.

Một đời kia huống kia về Hanoi,  
và oy-ván luồn luồn trong hòe đến  
nhau-eh là Thứ và Nghĩa —  
nhưng không bao giờ họ lại tìm  
nhau nữa. Cũng như không bao  
giờ họ lại đề chør đến cõu-buôn  
Ngõ-khánh kia.

— Thì ai bảo họ đám đám hòn  
với ái-linh. ANH-ĐẠT

## Các ngài sê-thây mót-mè và khoan khoái...

sau khi uống  
một chén chè  
ĐÔNG-LƯƠNG  
chè QUAN ÂM  
chè KIM-KHÂNH

là  
các thú chè nội hóa  
ngon đăt có tiếng  
giá rẻ mỹ-thuật

ĐÔNG-LƯƠNG  
Số 12 HANG-NGANG-HANOI

## VĂN THO'

### NHỚ TIỄC...

Tôi mơ ước một bông hoa sắc-thâm  
Muôn năm tưới không-hẹn-dò phai tàn.  
Tôi to-tưởng một linh yêu say-dâm  
Cõa trân-gian không-biết-hận chia tan!

Tím gi-nữ-hoa-xua trong cõ-la!  
Tiếc thương chi cuộc gặp-gỡ muộn-màng!  
Rõ-rõ sân chín-nay-hoa ròi-rã,  
Vâ-trong-lối-tinh-cùng-với-thu-sang!

Sương thu lạnh, lá thu rơi,  
Ngày thu mờ-mít, lòng tôi buôn-buồn.  
Lòng tôi hối! Nhìn kia trên trân-thé,  
Hoa-chóng-tan và hạnh-phúc mong-manh!  
Chỉ giờ chiều thu nhẹ-lướt qua-cành  
Lá hoa rung như mì-người-dâm-lệ.

Cho đến cả-long-ém-cũng-thé,  
Thoáng strong-chiều-mới-nhớ-thuong-nhau?  
Tinh yêu-tôi-bié-gửi-đau?

VÔ VỌNG...

Em hối! Hãy-dây nghe lời-ai-đi  
Của trân-váng-tỏa-dãi-giữa-dêm-sương!  
Giữa-dêm-strong-lòng-anh-buôn-tái,  
Riêng-một-mình-với-mỗi-tinh-xuông!

Hồi bạn vô-đuyên-gặp-ngã-dường  
Lúc thời-trẻ-dại, tri-như-ương!  
Líra-doi bạn hối! mong-gi-nữa?  
Mộng-dâ-tan-roi! Hết-nhớ-thuong!

Anh thấy yêu-em-quá-mến-nồng:  
Nhớ-nhớ em-có-thâu-khô-không?  
Mắt-em-lóng-lanh, sương-trời-biéc,  
Nhìn-vâng-dâu-xa, mă-ứng-hồng!

PHẠM-HUY-CỘ

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc-Tân-Vân

Impri'mé chez Trung-Bắc-Tân-Vân

36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi

Tirage 500 exemplaires

Certifié exacte l'insertion

LE GÉRANT: NGUYỄN-DOÀN-VUONG

## Ngôanh-lại-trong-xuân

(tiếp theo trang 28)

— Lậy ông ạ. Bao giờ-ông-lại-vào-trong  
Nam-châu xin-gửi-chào-bà-nhà-ạ và-chúc-các-cô,  
các-cậu-hay-ăn-chóng-nhớn.

Cái xe-kéo-chàng-dì từ-rồi-lần-vào-rặng  
cây-xanh-um-tùm. Nhé-nhàng, cõ-hàng-nước-dừng  
dày-trông-theo-chó-cái-xe-ký-khuất-tôi-mới-ngoèi  
xuống, lây-miêng-trâu-âu, vúi-nhai-vùa-buồn,  
và-nhớ-dến-chàng-như-nhò-dến-một-mỗi-hạnh  
phúc-dâ-mất-rồi.

Thôi, thê-là từ-nay-lại-xa-cách, khõng-bé-  
bao-giờ-lại-mới-được-gặp-mặt-nhau-nữa. Cõ  
hàng-nước-lại-quay-về-với-chuyen-thiêt-thực-ở  
đòi: ngày-ngày-ngoèi-bản-hàng-chó-khách-qua  
dường-dẽ-kiem-dám-xu-một-hào-nuôi-một-ông  
chồng-nghien-vi-hai-dứa-con-thơ-dại. Cuối-năm  
nay, một-dứa-con-nữa-lại-ra-dời. Cuộc-dời-của  
cõ-hàng, mỗi-ngày-lại-mỗi-thiết-thực-thêm; cõ  
lẽ-rõ-cõ-chồng-chảng-còn-ti-giò-dè-ngoèi-dến  
chàng-tré-tuổi-làm-việc-ở-trong-Nam-ký-nữa.

Sự-dời-nó-như-thé, biêt-lamin-thé-nhà? Mõi  
người-có-một-cõi-dường-dẽ-dịnh-sau; thương  
tiếc-cũng-chảng-làm-gi-dược, nghì-nghị-lâm  
cũng-chảng-làm-gi-dược. Một-cuộc-dời-bệnh  
phai, ai-chảng-muốn-có, nhung-có-dù-được-hay  
không, cõng-là-do-ở-kõi-kếp-mà-thôi.

Mai, kia-day, chàng-chảng-sẽ-lại-lên-tầu-và  
vào-dất-Nam-ký. Giò-dập-yo-thành-tầu, chàng  
sẽ-có-những-buôn-riêng, nhung-vui-riêng-mà-cõ  
hàng-nước, thi-lại-chõ-lên-trach-vách-dắt-của  
minh-sẽ-lại-kéo-dài-cái-dời-bằng-phẳng-cho-dến  
mùa-dòng-của-cuộc-dời: bán-nước-chè-à-những  
đòi-giải-khát-cho-những-khách-đi-du-ngoap.

Những-cá-pinh-nhân-tré-tuổi, yêng-dời-và-ham  
sóng-sẽ-i qua-rước-quán-nước-của-cõ-và-sẽ-lấy  
cák-cura-hàng-nước-của-cõ-lâm-noi-nghi-mát-tạm  
thời.

Cuộc-dời-xuân-sắc-của-họ-làm-cho-cõ-nghí  
ngợi-va-cõ-khi-ham-muốn-một-cái-gi-rất-viễn  
vông. Va-buôn-thuong-cho-cái-bóng-nuawn-cua  
minh-dă-vân-vân-xé-chieu. Nhưng-rồi-cuộc-dời  
nào-cũng-sẽ-vào-khuôn-mẫu-dă-vach-sán-cua  
cuộc-dời-ấy. Cõ-hàng-cũng-chảng-buôn-dược-lâu  
dâu, sự-tiếc-nhõ-những-ngày-tré-dep-rồi-quâ-di  
như-một-bóng-máy-má-lòng-người-rồi-ra-cõ-chứa  
chan-ban-tinh-tinh-nhân-dao: Người ta-thấy  
được-vui-sướng-bởi-vì-thâi-có-người-vui-sướng  
ở-chung-quanh-minh.

Ngày-mai, ngày-mai, sõ-hết-cá, khõng-còn-gi  
nữa. TIỀU-LIỀU