

# TRUNG. BẮC TÂN VĂN



Nước quanh bên bờ ruộng non làng căn thơ của ông Thuận-Nhuộc là cảnh làng ông trong khi bị lụt. Thị trấn phải chăng cũng là một cảnh non sông bãi Phúc-Xa hàng năm đến mùa này nước lại dâng lên tràn ngập khắp nơi, đứng xa trông đây những cửa nhà cây cối ẩn hiện trong làn nước mênh mông đôi ba ngôi chùa nhẹ nhàng qua lại thướt thàng như nhào-nhèo với chúng ta đang làm lặn trên đường đời gió bụi.

## CHỦNHẬT

# CHIẾN HAY HÒA ?

Sau khi cuộc chiến-tranh trên đất Pháp đã kết liễu bằng hợp-ước đình chiến giữa Pháp và Đức, Ý, những người đã tưởng rằng các nước độc-tại sẽ tấn công ngay sang nước Anh để thực-hành cái chương-trình một cuộc chiến-tranh nhanh chóng theo như ý muốn của Hitler Quốc trưởng Đức. Giữa lúc cả thế-giới còn đờ ỳ ngóng xem tin tức cuộc tấn-công đó mà người ta đã dự-đoán trước là sẽ rất lớn lao, dữ dội, thì ai cũng phải ngạc nhiên về bài diễn-văn của Hitler đọc trước Nghị viện Đức vừa rồi. Không những Tổng-thống Đức đã không ra lệnh tấn-công mà lại còn lấy lời ôn tồn để điều-dinh giáng-hòa với Anh là khác. Tuy thế thời quen bao giờ lãnh tụ đảng Quốc-xã cũng tìm cách để chia rẽ giữa quốc dân và chính phủ Anh và lớn tiếng dọa dẫm là nếu hình-phủ Luân-đôn không chịu giáng-hòa và nhất định theo đuổi cuộc chiến-tranh thì để quốc Anh sẽ bị quân Đức tàn phá! Hitler lại kết luận, nói số đĩ khuyển Anh nên hòa là để sau này lương tâm sẽ trút sạch được cái trách nhiệm về những việc xấu xa.

Đáp lại bài diễn-văn của Hitler, Ngoại-tướng Anh Lord Halifax đã quả quyết từ chối vì cho rằng những lời để nghị giáng hòa của Đức rất viển vông không căn cứ vào công lý và Đức không hề nói đến vận-mệnh của nước đã bị Đức xâm-lấn và thôn tính trong mấy năm nay.

Nước Anh tranh đấu vì tự do của mình và của tất cả các dân tộc Âu-châu, Anh không sợ các lời dọa nạt của Đức và sẽ tranh đấu để trừ các lực lượng bành vạc tội ác mà chủ-nghĩa Quốc-xã làm tiêu biểu cho đến lúc toàn thắng cuối cùng.

Thái-độ của Anh thực là can đảm, táo bạo và đáng cho ta kính phục vì ai cũng biết rằng hiện nay Anh phải đối đầu với các bộ máy chiến-tranh rất ghê gớm của Đức đã rên luyên từ mấy năm nay lại được thêm có nước phật-xật Ý giúp sức. Ngày nay Đức đã kiểm soát được một phần lớn các đất đai trên lục địa Âu-châu, các sân vật của Đức cũng

rất dồi dào và nền kinh tế Đức cũng không phải là không vững vàng. Nếu, không may mà Anh bị thất bại thì thực là một cái nguy cơ lớn.

Nhìn qua các điều kiện giáng hòa của Đức thì tuy Đức không có ý chiếm đất đai của Anh và đòi thuộc địa, nhưng bắt buộc Nội-các Churchill hiện cầm quyền Anh phải từ chức và để cho Lloyd George một lãnh tụ phái thủ-cựu lên cầm quyền, phải lấy Oswald Mosley giữ bộ Ngoại-giao. Đức lại yêu cầu Anh phải tái giảm binh bị và công nhận quyền bá chủ Đức ở trên lục-địa Âu-châu. Những điều kiện đó tuy bề ngoài không thiệt gì cho quyền lợi của Anh nhưng có thể nói là rất nguy hiểm cho Anh sau này. Nhận các điều kiện đó tức là Anh mất cái địa-vị bá chủ ở Âu-châu và trên hoàn-cầu phải chịu nhục ở dưới phạm-vi thế lực của Đức và sau này biết đâu lại không bị Đức xâm lấn nữa.

Các xem tinh thế đó thì liệu lời từ chối không chịu giáng-hòa của Anh có thành thực chăng? Anh dựa vào thế lực gì mà dám đương đầu với Đức, Ý là hai nước mà quân đội đã luyện tập và khỉ-cự chiến-tranh lại rất dày dạn và tinh xảo?

Nói rằng Anh có thể ngăn cản được quân Đức, Ý không thể xâm lấn được đất nước mình và có thể làm cho quân địch bị thiệt hại lớn nếu cái chương trình xâm lược không thành, nhưng mong cho Anh có thể không Đức một cách rõ rệt và bất Đức phải theo ý muốn cùng các điều kiện của Anh thật là việc rất khó. Liệu sau khi đã ngăn được quân Đức không xâm lấn đất mình, Anh có dám để bộ lên đất Pháp để đánh vào quân Đức chăng?

Các xem tinh hình cuộc chiến-tranh ngày nay ta có thể nói Đức có ý muốn giáng-hòa với Anh, còn Anh tuy không muốn hòa ngay với Đức sợ mất danh dự và hại đến địa vị cùng quyền lợi mình, nhưng cũng chỉ giữ thế thủ để cứu lấy nền độc lập của mình và giữ nguyên vẹn các thuộc-địa mình. Như thế cả hai bên

(xem tiếp trang 35)

Ty Do-thâm ghé gớm ấy có lời hứa hẹn nhân viên của ty Gestapo thì sao? khắp mọi nơi trên thế-giới. Cách id chức của ty Gestapo thế nào? Thực là ghê gớm, thực là bí mật bên ngoài ai cũng muốn biết mà không sao biết được. Vừa đây ông Pierre Dehilotte, nguyên trợ bút báo « Temps » và thông tin viên báo « Journal des Débats » ở Bà-ling rất lâu năm, có sưu tập được nhiều tài liệu nói rõ về cách thức id chức của ty Gestapo. Những cách thức id chức ấy thế nào, Trung - Bắc chủ - nhật xin lần lượt công hiến lên để cộng giả chú tôn hiểu rõ hết.

## Gestapo!

Cũng như Guépou của Nga! Đó là ty mật-thâm chính trị ở Đại-Đức-Quốc ngày nay. Nhưng là một cơ quan trong tay nắm hết vận mệnh từ nhà cầm quyền cho đến kẻ thường dân của nước Đức. Ty Gestapo bao phủ nước Đức một hàng lưới rất chặt chẽ không một điều gì dù nhỏ nhất tới đâu mặc lòng, lại lọt khỏi con mắt ty ấy được.

Cũng như hồi Âu chiến trước, trong cuộc chiến tranh vừa qua số Do-thâm đã dự một phần quan trọng. Số do thám Quốc-tế ấy chính là một cơ quan của ty Gestapo do Himmler, cánh tay phải của Hitler bấy giờ, đứng chỉ huy.

## II. Những người cầm đầu ty Gestapo

Một cơ-quan do-thâm to tát, ghê gớm như ty Gestapo, tất phải có những người cầm đầu rất thông minh, mưu cán mà lại can đảm, qui quyết, táo nhẵn, thì mới có thể thực hành được cái chương trình lớn lao, phiến phác, những phương pháp mới lạ, táo ác không kể gì đến lương-tâm, đạo đức.

Trước khi nói đến công việc của ty Gestapo, ta hãy nhìn qua những bức chân-dung của mấy người đứng đầu cơ quan do thám đó mà nhà bình bút báo « Le Temps » M. P. Dehilotte đã phác họa bằng những nét giản dị nhưng rất đầy đủ:

Heinrich Himmler: nhân vật thứ tư của nước Đức Heinrich Himmler là trưởng ban do thám Gestapo.

Himmler sinh năm 1900 ở thành Munich và không dự vào cuộc Âu-hàn đại-chiến 1914-1918. Từ 1916 đến 1918, Himmler theo học các lớp ở trường Canh-nông xứ Bavière, có ý sau này sẽ trở nên một viên quản-lý ruộng đất của một nhà địa-chủ giàu có.

Cũng như nhiều người khác, Himmler bị hấp dẫn bởi phong trào các-nghệ phần đối chính thể Cộng-hòa, vì thế mà được quen biết ở Land-

shut nhà báo-chế sư Grégor Strasser và được ông này tuyển vào một đội-quan tự do mới lập, gọi là « Những quân lính có lòng tin chắc vào Quốc-gia ». Chẳng bao lâu được Grégor Strasser coi như bạn thân nên trong suốt bại trận Himmler vẫn được dải là q.v. khải-hiến. Sau Himmler lại theo Grégor Strasser vào đảng Quốc-gia xã hội và chính tại nhà ăn-nhân của Himmler mà bản đã gặp và làm quen với người sau đó ít lâu đã trở nên lãnh-tụ đảng Quốc-xã.

Đến năm 1924, sau một hồi nghe quen những bài độc-hoại dài dòng của Hitler về thuyết chủng tộc, Himmler bèn đề-ngợi với lãnh-tụ Quốc-xã lập ra một cơ quan id-chức giống như các tòa án bí mật Sainte Vehme hồi thập ngũ thế-kỷ có trách nhiệm vừa giữ trật tự cho nghiêm ngặt trong đảng, vừa để dò xét những vị lãnh-tụ bị ngờ có thể phản bội, lưới bíếng và chán nản. Trong các đơn vị này chỉ tuyển những người thuộc nói giống Đức rất trong sạch, đã luyện tập về thể-dục và phải nhắm mắt trung thành với đảng trưởng.

Adolf Hitler lúc đó lại càng sốt sắng hơn nghiêm lời đề nghị của Himmler vì Hitler cho là ông bạn thân Goring đang giữ chức thủ-lĩnh đội Cẩm-tà (S. A - Stoss Abteilungen) biết đ

DEPT LEGAL  
INDOCHINE  
N° 16344

lại không có thể mạnh 'âm cướp quyền giám-đốc trong đảng. Nhờ có các đội hộ-vệ (S.S.) của ông bạn Himmler nên đảng-trưởng Hitler mới có thể đối đầu với tất cả các vụ cách-mệnh ở trong đảng gây nên vì sự ủng hộ của đội quân của viên đại úy phi-công.

Thế là đội quân áo đen tức là đội quân hộ thân của Hitler đã vì sự khủng bố mà lập ra.

Từ ngày mà Himmler tin rằng tương lai sẽ thuộc về Adolf Hitler thì y liền bỏ ngay ân-nhân cũ là Grégor Strasser. Muốn khởi phải g'ở ân-tình đối với viên được-sĩ ở Landsbut, ngày 30 Jun 1934, Himmler đã sai người ám sát Grégor Strasser rồi lại giao cho người đồng đảng của y là Heydrich tìm cơ tố ra cho đảng-trưởng biết việc hạ thủ đó là đích đáng nếu sau này Hitler có hối đến nguyên nhân vụ ấy.

Những tội ác trong ngày 30 Jun 1934 đã giữ vững cho Himmler cái sự nghiệp rực rỡ từ trước đến nay. Không rõ là vì hăm ăn hay là vì sợ mà không bao giờ Hitler giám trách mảng y cả. Chỉ mặt mình viên Chánh sở Do-thám chính trị là có thể lớn tiếng trước mặt thủ-tướng Hitler.

Cậu sinh-viên bé nhỏ trường Canh nông Landsbut đã trở nên nhân vật trọng yếu thứ tư trong nước Đức. Ba người ở trên Himmler là: M. Adolf Hitler nguyên thủ-nhiệm và thợ vẽ; M. Goering hoa tiêu mặt đường hàng-không được thăng lên chức Đại-tướng rồi lên chức Thống-chế mà từ trước chỉ chỉ-aux có mấy đội lính nhỏ và Rudolphe Hess, và nghệ-nghiệp.

### M. Heydrich :

#### con hùm xám của ty Gestapo

M. Heydrich là Phó Giám đốc ty Gestapo dưới quyền Himmler.

M. Heydrich sinh năm 1901. Năm 1918, y đã sang vào các đoàn thanh-niên Đức, vươn vươn ra đảng Quốc-gia xã-hội sau này. Năm 1920 là thời kỳ có nhiều đoàn tự do, Heydrich đã 19 tuổi và sang làm người thông tin của đoàn Mark đồng ở Hette.

Đến năm 1922, y vào tập-sự thủy-binh trong đội Hải-quân và sau khi được thăng lên chức Trung-úy thì lại từ giá các tàu binh. Không ai biết rõ vì nguyên-nhân gì y đã từ chức. Theo như lời Heydrich nói ra, thì y đã bị thải ra khỏi ngành thủy-quân là vì có kẻ tố cáo với các thượng qsaan rằng y là một người rất nhiệt thành về chủ nghĩa Quốc-xã.

Cái sự-tạ-lâm-nhà này khéo tuyền truyền ra ở quanh mình Hitler nên Heydrich mới được

chống thẳng chức trong đội quân áo-nâu của đại úy Rohm, một người rất thích những bạn trẻ lịch-sự và có lễ độ. Có đủ cả hai đức tính đó, nên Heydrich chẳng bao lâu được cử làm Thủ quỹ của chi-nhánh đảng Quốc-xã ở xứ Đông-Phổ, rồi lại được viên lãnh-tự Quốc-xã ở miền đó M. Koch coi là bạn thân trước khi trở nên tình-nhân của vợ nhà lãnh-tự đó.

Biết rằng đảng chưa được chính thức thành lập theo pháp luật chắc không bị trừng phạt, nên Rheinhardt Heydrich đã thụt nhiều tiền trong quỹ đảng trong lúc viên Lãnh-tự của đảng đi cò động vắng.

Bị lột mặt nạ và có đủ chứng cứ chắc chắn là thụt két của đảng, Heydrich bị viên lãnh-tự Koch dọa sẽ đem xử tử kín, nhưng y lại có cách tự vệ rất thần diệu. Heydrich dọa lại Koch nếu tố cáo y thì y sẽ đem công-bộ ngay những thư từ trao đổi giữa viên lãnh tự Quốc-xã ở Đông-Phổ và Grégor Strasser, đó toàn là thư công-kích đảng trưởng rất gay go.

Xong việc này, Heydrich được Himmler tr ệu về Munich là Hội sở của đảng lúc đó và giao cho một công việc nguy hiểm.

Trong thâm ý của Himmler muốn nhàn dịp này để mong trả được một người giúp việc bất lương. Nhưng Heydrich lại được một người dân bà cứu sống.

Người dân bà đó chính là vợ Himmler thấy vẻ sang trọng của anh chàng xinh giai kia nên đem lòng yêu-trộm đầu thăm và trong cuộc gặp gỡ thân mật lần đầu đã nói cho Heydrich biết là y sắp gặp việc nguy hiểm đến tính mệnh.

Cả Himmler và Grégor Strasser định ám hại Heydrich.

Ngày hôm sau, Heydrich bèn đem việc người ta có ý mưu hại y, tình thực nói với Đảng trưởng, y lại nói rõ cả việc Hitler bị Grégor Strasser và Koch công-kích như thế nào và vì đó nên Heydrich được Hitler bỏ vào cái địa vị quan trọng trong sở Do-thám Đức mà y vẫn còn giữ cho đến ngày nay.

Sau này Himmler đổ hết trách-nhiệm việc mưu hại Grégor Strasser cho Heydrich "à từ đó viên Phó Giám đốc mới ty Gestapo giữ cái trách-nhiệm sẽ xử tử Strasser vào lúc nào mà y cho là tiện.

Cái giờ thăm đạu ấy đã đánh trong ngày 30 Jun 1934, khi mà Hitler mới tay-cầm một khẩu súng lục đã đến khách sạn Hanselbauer ra hiệu lệnh ám sát.

## MỘT BỨC HỌA CỦA HITLER



Từ lúc Hitler lên làm Thủ lĩnh một chính đảng, rồi lên cầm quyền chính, thế giới biết bao nhiêu người nhào nhào lên bủ miêng, so vai mà chế-nhạo: « Anh chàng thợ sơn nhà cửa », cho là một kẻ xuất thân hèn hạ như thế thì còn làm gì có đủ tư cách làm được những công to việc lớn. Sự thực Hitler chẳng chỉ là « thợ sơn nhà cửa ». Làm cái nghề ấy chẳng qua trong lúc thất nghiệp phải bắt đầu đi để kiếm miếng ăn mà thôi. Chứ Hitler chính là một tay họa sỹ chân chính. Chứng cứ là bức tranh thủy-mạc tả một cảnh phố ở thành Vienne Áo do tay Hitler vẽ trên đây. Xin nhường các bạn họa sỹ phán đoán cái tài về của quốc-trưởng Đức

Lúc đó, Grégor Strasser đã bỏ hẳn việc công-nhương cũng bị bốn tên lính trong đội áo đen đến tận nhà đem đi, giam ở phòng giam số 16 tại nhà pha của sở Cảnh-sát Bt-linh. Một khác đồng hồ sau, Heydrich từ Munich đáp phi-cơ về kinh thành từ sáng hôm đó đã ra lệnh xử tử và mìn-cười kẻ-liều đời kẻ thù địch sắp chết của y bằng một phát súng. Heydrich đã già được thì.

Theo những con số của các đảng phản đối ở Đức thì ty khi Heydrich giữ chức Phó Giám đốc ty Gestapo thì sẽ người bị xử tử một cách an mụi có đến 3.000 người.

Hiện nay, Rheinhardt Heydrich đứng giám-đốc các trường dạy nghề trình thám ở Đức. Chương trình các trường do-thám này do tay Heydrich thảo ra và gồm có những môn như các thứ tiếng ngoại-quốc, tâm lý các dân tộc, các chế-độ chính trị, kỹ-nghệ, các cơ-quan Cảnh sát các nước.

Tại trường lại có dạy cả bắn súng, cách dùng các chất nổ, việc khám phá các dấu hiệu bí mật, việc dùng các máy ảnh, các máy vô tuyến điện, những cách đồ hình dạng và tăng hình.

Trong trường Trình-thám Đức có rất nhiều ban, mỗi ban lại có nhiều hạng...

### M. Werner Best | người giữ phần lý thuyết của ty Gestapo

Cái tên Werner Best ở ngoại-quốc không ai biết đến.

Ngay ở Đức, ngoài bộ tham-mưu của đảng Quốc-xã cũng rất ít người biết rằng sau lưng Himmler thích bề ngoài và Heydrich con người phân phú lại có một viên-chức cao cấp vẫn hành-động yên lặng trong bóng tối là Werner Best. Ta có thể nói M. Werner Best là nhà chuyên về



Thoạt tiên, có những nhà nghề «buôn người» mọc lên ở Bồ-đào-nha và Y-pha-nho trước, rồi người các nước khác thấy cục thế mới béo quả, cũng bắt chước làm theo. Họ sang Phi-châu mua bán Đen về bán ngay trong bản- quốc và bán sang tới Mỹ-châu, để dùng làm khổ-công ở trong những đồn điền hay sở đào mỏ. Ai mua một số dân Đen về làm tôi tớ mình, tức là có quyền làm chủ vĩnh-viễn cũng như làm chủ con trâu con lợn vậy, muốn hành hạ, muốn đánh đập, muốn sinh sát thế nào cũng được.

Là nhất là các vua chúa ở Âu-châu thuở ấy nhìn nhận cuộc buôn người là sự tự nhiên lại cho phép và bênh vực cho bọn nhà nghề nữa. Ví dụ vua Charles Quint cho một viên sung-thần của ngài được cái đặc-quyền nhập-cảng mỗi năm 4 nghìn tên Hắc-nô. Viên sung-thần bán đặc-quyền cho bọn lái buôn nhà nghề lấy 25.000\$, rồi bọn này sang châu Phi mua người chở về bán.

Nói là chúng đi mua người, nhưng thật là đi cướp mới đúng.

Chúng thuê thuyền tới mé bờ Phi-châu rồi xích khi-giơ lên bờ, vào những hồ-lạc dân-cư gần đấy, hoặc ra oai, hoặc đánh lừa người ta, trói cổ đem xuống thuyền, kéo buồm tềch thẳng.

Đàn ở bờ biển bị bắt cóc như thế đã nhiều họ phải bỏ trốn vào tận trong xa. Bọn nhà nghề kia giờ ngay thủ-đoạn săn người và cho tiền hay đơm dọ các ông tù-trưởng để các ông đi săn họ cho được nhiều.

Thế rồi chúng trói người ta lại từng xâu như xâu tôm cá, đem nhốt chặt dưới thuyền, chở đi.

Tại Phi-châu thuở ấy, thường có những phiên chợ họp bán người, cũng như chợ bán gà vịt rau củ vậy. Sau khi ngã giá, kẻ bán lấy tiền bỏ túi, cựa người xuất tiền mua, muốn đặt những «con vãi» của mình mới mua đi đâu cũng được cả.

Các ngài cứ đoán ra cũng thừa biết thân phận những người bị mua ấy khổ sở đến thế nào?

Nước Anh hồi thập-thất thế-kỷ, có chú lái buôn người nổi tiếng nhất tên là Hawkins, có riêng một chiếc tàu để chở «thịt sống» của

chủ mua bán. Chiếc tàu ấy, chủ dám đặt tên là Giê-su (Jésus), thế mới trớ trêu!

Các hải-cảng nước Anh thuở đó đều nhờ cuộc vận tải buôn bán người mà được phát-đạt. Nhất là hải-cảng Liverpool phần-thịnh hơn cả. Thi cuối thế-kỷ 17, nó chỉ là một trấn nhỏ tí, có giảm ba ngàn dân-cư, thế mà quá giữa thế-kỷ 18, tại đấy có 87 chú-lái đại-danh buôn bán dân Đen. Sang đến năm 1807 hay 1808 hồi đó, nghĩa là bắt đầu thế kỷ 19, hải-cảng Liverpool có cả thảy 185 chiếc tàu để chuyên chở, hơn bù kém, mỗi năm gần 5 vạn người Hắc-nô tới rồi đem bán đi các nơi.

Phải nói cho đúng, trong các nước Âu-châu, nước nào cũng lợi-dụng Hắc-nô làm khổ-công và vật buôn bán, chẳng nhiên thì ít, duy có nước Pháp là không.

Muốn treo gương nhân-đạo cho người ta bắt chước, hình như vào khoảng giữa năm 1819, nước Pháp ra lệnh cấm hẳn cái tệ buôn bán người ở trong các thuộc-địa mình ở Phi-châu.

Chính nước Pháp xướng lên cuộc vận-động phản-đối mại-nô (mouvement anti-esclavagiste), lại xuất tiền túi mình ra 30 vạn quan cho nước Bồ-đào-nha, gọi là phụ-cấp hay bồi thường thiệt hại, để cho Bồ-đào-nha cũng bỏ tục xâu mại-nô ở trong lãnh-thổ Phi-châu của họ đi.

Truy-nguồn là từ lúc trước thời-kỷ nói trên, nước Pháp này ra những tay văn-hào cách-mạng như Rousseau đã cất tiếng kêu gào nhân-đạo, đã dùng ngòi bút danh tiếng, hết sức công kích mỗi tệ của Âu-châu hóa nhau lợi-dụng chân tay xác-thịt của mình Hắc-nô để làm giàu thủ lợi cho mình. Ông cho đấy là một vết nhơ xấu cho văn-minh. Kế tới cuộc Đại-cách-mạng ở nước Pháp nổi lên, viện Dân-trước (La Convention) hạ lệnh phạm trong những đất ở dưới quyền nước Pháp đều phải cấm tuyệt, không có cuộc mua bán người ta làm nô-lệ nữa.

Các nước Âu-châu lục tục soi gương bắt chước. Nhờ thế mà bọn Hắc-nô được bán dần giải-phóng một phần, không bị mua bán quá tệ như trước.

Tôi nói giải-phóng một phần, là vì giữa lúc nói đây, ở bên Mỹ-châu đang còn thịnh-hành lợi dụng Hắc-nô. Mãi giữa thế-kỷ 19 —

(xem tiếp trang 14)

# Chữ Đông tử

của MANH-QUYNH

Gần 11 giờ trưa. Tâm lảm xong, lững thững về nhà chờ kịp bữa cơm. Sau khi rửa xong, Tâm vừa nhọc vừa đói; về đến nhà, cơm chưa làm xong. Tâm về oái ngồi xuống ghế, những mùi sào sấu các thức ăn ở bếp đưa lên làm cái dạ dày của Tâm nó lợng lợng trong bụng bình như con mèo bị nhốt ở cũi thấy chú chuột chạy qua.

Muốn cho cái dạ dày khỏi bị đau đớn, Tâm chỉ có cách tránh cho mau những hương vị đó. Tâm lại quay ra bãi biển.

Hôm rày mát trời, tuy gần trưa nhưng cũng nhiều người ra tắm. Bụng đói, Tâm đi, chẳng buồn nhắc bàn chân, đã thế cát lầy cứ kéo lấy thân chàng lại, chàng vừa đi vừa thối.

Ngồi phệt xuống bãi, Tâm nhìn quanh quần khắp bờ biển. Trước chàng có nhìn trời, nhìn nước rồi đến nhà, đến cây, đến những tiếng chó sủa, đến những tiếng người nói. Cuối cùng chàng nhìn về mi bên sườn, nhìn chiếc áo trắng của tiếng người, nhìn cái râu cạo của ông họ, nhìn cái mũi đỏ chót của bà kia; nhìn những má tóc, những bộ ngực, mông, đùi của mấy thiếu nữ đang rỏ với sóng...

Chàng cố sức chú ý đến nơi vật quanh chàng, tuy chẳng có lợi cho chàng lắm, nhưng cũng

là một cách rõ ràng cái dạ dày cho nó khỏi mê mèm.

Mấy thiếu nữ kia làm cho chàng chú ý hơn cả. Tuy chẳng phải là một nhà họa sĩ, hay điêu khắc nhưng lòng chàng cũng bị rung động bởi những đường cong ở các tấm thân ngọc ngà đó. Gợi theo lối con nhà văn thì đây là những đường cong bất bủ, heo lối các cụ thì rõ ràng trong ngọc trắng ngà... theo lối tài hoa Hanoi thì: không chế được!

Như thế làm gì Tâm chẳng mê mẩn ngắm. Chàng muốn mắt chàng như cái ống nhòm để được nhìn rõ thêm tí nữa.

Tâm nằm dài lên đồng cát cho đỡ mệt. Chàng vừa nằm vừa nghịch; chàng lấy cát phủ lên chân, lên bụng, rồi dần lên ngực. Một lúc, cả người chàng đã lấp dưới đồng cát đấy. Chàng thấy như mình nằm đắp et-ten bông để hồ đũa, chàng cười và tưởng mình như Chử-đông-Tử ngày xưa vùi mình trong bãi cát mà gặp được nàng công chúa Tiên Dung...

Biết đâu Tâm chẳng được cái may mắn như thế, bết đào một thiếu nữ trong đám kia chẳng là Tiên-Dung và chàng chẳng là Chử-đông-Tử.

Ba thiếu nữ đi về phía chàng nằm. Tâm vội thò tay về cảnh là

ở bên màn che lên đầu, rồi chàng nằm im. Mấy thiếu nữ đó đi gần đến chỗ chàng thì dừng lại. Một người nói:

Chị Liên, chị Hiền, tôi treo giải thưởng một chạ, bia cho hai chị bơi «sanh-cảng mé» Chị nào nhất thì «uống» giải!

— Xin vui lòng!  
— Cũng xin vui lòng nhưng hai chị đừng chốc nữa cho cơm nỏ tiêu chứ, vừa ăn xong đã bơi, không vệ sinh tí nào!

— Đùng! vạy đề tí nữa!  
Nói xong, Chị, Liên, Hiền, cùng ngó xuống đồng cát, ...ngay cạnh mình Tâm.

Tâm mừng cả mình vì sung sướng. Chàng không dám động đậy tuy thấy hơi nặng cả người. Lần này, chàng chẳng cần phải ước ao má, chàng được như cái ống nhòm, nữa. Chàng hé mắt qua vài chiếc lá là đã thấy rõ đến cả mi mắt từng thiếu nữ.

Bao nhiêu tinh thần, chàng dồn cả vào hai con người, để phân tách cho kỹ càng những chỗ tí mi trong mọi tác phẩm quý giá của tạo hóa!

Tim chàng đập nhanh quá, hình như những tiếng trống để trợ lực cho đôi mắt chàng tấn công hết sức. Mắt chàng, lúc ấy không còn nhìn thấy gì, trừ ba

thiếu nữ ấy ra. Tại chàng lại vô hiệu nữa, tuy ba thiếu nữ cười nói huyền-thiên một tiếng không lọt vào được.

Trời ơi, chàng là Chử-Đông-Tử chẳng? Nếu không sao lại có cuộc gặp gỡ ngộ nghĩnh thế này? Nhưng ba thiếu nữ kia, ai là Tiên-Dong? Chàng không ngờ nhờ ở bữa cơm lâm chậm đã đưa chàng đến sự may mắn này. Chàng tin là cô số lắm, và chỉ một sự cõn cưa có thể thay đổi cả cuộc đời một người.

Thật là một cái số chàng như vàng cả đây để nguyền tiếp cái may mắn của chàng. Nhưng ý nghĩ tốt đẹp của chàng đi trước, sự mơ tưởng theo sau.

Sịch một cái, dạ dày của chàng giở mình, Tâm nuốt nước bọt, cố quên.

12 giờ. Dạ dày của chàng kêu gào lên vì đói. Chàng vẫn lăm lờ để heo đười những ý nghĩ mới.

1 giờ.  
2 giờ.

khổ sở lẫn vào cái số may mắn của chàng. Bụng chàng sôi sùng sục, chân tay rời rã. Nhưng chàng không thể nào can đảm vàng dấy.

Đau đớn chưa, bao nhiêu điều mơ mộng, bao nhiêu những ý nghĩ tốt đẹp, và đến cả sắc đẹp, tình yêu của loài người cũng không nuôi bằng nước bọt được...

Tâm nằm lịm đi, chàng không biết gì nữa.  
Đến chiều, sóng kéo mạnh vào bờ, phá tan đồng cát trên mình



Số mệnh, phải, ai chẳng có một cái tương lai dù rực rỡ, dù tối tăm, do « ông Trời » vạch sẵn cho mà thôi. Ở đời biết bao nhiều kẻ đổ nát, keo kiệt, độc ác thì lại giàu có, nhà lầu với ô-tô; những kẻ hiền lành, có tài có sức lại bị nhốt lấy cái số phận hẩm hiu. Vậy ai bảo người ta không có số, Tâm nghĩ thế, chàng mỉm cười và chàng như

Ba giờ.

Lần này, dạ dày đã thủng một cách khó nhọc sự mơ tưởng, nó đã ca khúc khải hoàn. Tâm mệt lả, mắt chàng hoa lên, tai ù, miệng khát, mình mỏi. Chàng vẫn không dám động dấy vì những nàng Tiên-Dong của chàng vẫn ngồi cạnh tí te trò chuyện.

Chàng thấy thoáng có một sự

chàng. Mấy người đánh cá xô lại kéo một anh chàng mà họ cho là bị trúng gió trên bãi biển, họ vác anh lên chèo chõng...

Tâm tỉnh dần, chàng nuốt nước bọt, nước bọt của chàng có lẫn cả nước biển, chàng thấy mằn mặn trong cuống họng, nhưng trong lòng chàng chàng còn thấy chưa chết hẳn.

MANH-QUYNH

Huyền Diệu Đường chủ kho sách Xưa Quán Ven Đường



### XUÂN TỬ

của LÝ BẠCH

Yên thảo như bích-li,  
Tân tang đệ lý -chi.  
Đương quân hoải qui nhệ,  
Thiếp đoạn trường thì.  
Xuân phong bất tương thức,  
Hà sự nhập la-vi.

Cổ Yên trông tựa tơ xanh,  
Tân Tang đệ lý cảnh triu sớ.  
Khi chàng trạnh nhớ quê nhà,  
Chính là khi thiếp xót xa đau lòng.  
Gió xuân không biết nhau cùng,  
Cớ chi thổi lọt vào trong mản lá.

### XUÂN OÁN

của KIM XƯƠNG TỬ

Bà khởi hoàng-ban nhi,  
Mạc giao chi thượng đế.  
Bê thời kinh thiếp mộng,  
Bất đắc đáo Liêu-tê.

Mau mau xua đuôi bạch-vàng,  
Đừng cho nó đậu hột vàng trên cành.  
Hột vàng thiếp ngủ dụi mình,  
Mộng hôn không được đến thành Liêu-tê.

### OÁN TÌNH

của LÝ BẠCH

Mỹ nhân quyền châu liêm,  
Thâm tọa lãn nga mi.  
Đ. n kiến lệ ngân thấp,  
Bất tri tam hận-thùy.

Có mình cao cuốn rèm châu,  
Ngồi buồn chốc chốc lại cau mày ngài.  
Chỉ trông ngân lệ ướt hoai,  
Chàng hay có giận hơn ai đó chừ?

### ĐÊM NHỚ

của LÝ BẠCH

Sông đầu mình nguyệt quang,  
Nghị thị địa thượng sương sương.  
Cử đầu vọng minh nguyệt,  
Bê đầu tư cố hương.

Anh giảng sáng tỏ trước giường,  
Ngờ là mặt đất phủ sương lúc nào.  
Ngẩng đầu ngắm bóng giảng cao,  
Cúi đầu lòng những nao-nao nhớ nhà.

Sở Bào



# Chè với Cẩu Tiên

Chuyện ngắn của TẢO-TRANG  
 Tranh vẽ của NGUYỄN-HUYỀN



Thổ ý nước Đại-Việt sống dưới quyền cai trị minh mẫn của vua Lê Thánh Tôn, cuộc đời êm ả và tươi sáng như trong những chuyện thần kỳ. Từ sớm đến chiều nơi nơi đâu vang động nhói ca hát vui vẻ. Biết bao nhà thi sĩ nhân tài dang chơi mọi chốn, đem giọng ca phiêu diêu, họa theo những điệu của hội Tao-đàn vừa mới thành lập ở kinh-đô.

Một buổi sáng xuân, vào khoảng đầu niên hiệu Hồng-đức, trong một xóm nhỏ cách kinh thành hơn một dặm, trên con đường đi tới lộ Thiên - trường, có một thiếu nữ xinh đẹp tới tìm thuê một túp lều tranh để mở hàng nước. Không ai biết nàng ở đâu đến, nên mọi người đều chú ý đến nàng. Ngay từ buổi đầu, nhiều người lang giàng đã tỏ mề sàng chơi. Họ thấy nàng đường xấp dạn một vài cuốn sách cũ vào trong một chiếc tủ nhỏ. Thấy người lạ vào, nàng vui vẻ ra tiếp đãi.

Một lúc sau họ quay về thì thăm khea ngợi có bán hàng giới giàng và hiên hậu, mặc dầu thực ra họ vẫn chưa rõ tung tích nàng thế nào. Trong lúc nói chuyện nàng không hề kể về tính cách mình, mà họ cũng không nghĩ tới sự gần gũi họ biết. Không hiểu một sự kiện huyền diệu nào khiến cho họ ngay tự tại đến cả tin phục nàng và kính của gọi là cô Tú. Có phải là tại khuôn mặt dịu dàng và trang nghiêm khiến người ta phải tin nhiên là một Hay là tại giọng nói

êm ả và có duyên rung động đến tận tâm hồn người nghe? Hay là ở đôi mắt em lộng lỵa nước hồ thu như đã giậm trong đó cả bầu trời trong sáng?

Rồi càng ngày, cô Tú càng được nhiều người tin yêu. Hàng nước của nàng mỗi lúc một thêm đông khách.

Một người đã đến một lần, là đến mãi và rủ bao nhiêu người khác cùng lại. Người ta lũ lượt tới để ngắm một cô hàng nước xinh tươi và để nếm một thứ nước chè đầy hương vị.

Vì cả nước chè bán ở quán đó cũng dị thường! Không phải thứ nước chè tầu làm béo người và khó ngủ. Cũng không phải là thứ nước chè tươi uống chat đến tận cuối họng. Đây chỉ là lá với công nọ với thương dẫu trong dân chúng nhưng có một vị rất dị, một hương thơm rất ngọt chưa ai được nếm qua.

Khách hàng phần nhiều là những nhà nho. Theo thói truyền lại thứ chè với của cô Tú có lẽ phép thần giúp ích cho sự làm văn. Ngày xưa, Lý Thái Bạch có thể uống trà chén rượu mà làm trăm bài thơ. Trong đời Hồng-đức thứ ấy cũng có người làm được như thế. Sau khi uống một trà chén chè với của cô Tú, chén chẳng trả về theo tiếng gọi của các thi nhân đời bấy giờ. Và lại chè với ấy đã khiến cho người ta say sưa như một chén rượu. Ông Thục ra chẳng của phải

uống, người cũng đã say rồi, khi được ngắm cô hàng kiều ẽm, cầm trong tay ngà ngọc chiếc gáo đĩa hoa nhành màn ngọc huyền, cén lấm lấm ánh trác vàng óng và rót nước với đôi thắm vào trong những bát sứ xanh xanh. Và khi nhấp nôi khẽ khẽ, làn khói chậm nhạt bay lên như một đám mây, rồi nàng bỗng hiện ra, trước những con mắt say mê của khách hàng, huyền ảo và mơ hồ như một nàng tiên giữa khoảng vắng vu, trong những lần thọa nguyệt xưa...

Dần dà ngôi hàng nước của cô Tú thành một nơi họp mặt của mọi nhà văn. Các bức vách trở nên điểm dăng, đầy những tờ hoa liên mua hồng điều, màu hồng của hoa phay thanh thán dân khắp nơi chổ, hay phớt nhưm phớt một đám bướm thông minh biết bay tới tận chổ gần mặt tiền nga. Ngày ngày, gần nhà vang động những tiếng ca hát cùng những giọng ngâm thơ. Hầu hết các nhà nho, chừ cái giai cấp có truyền cao qui nhất ở nước Nam xưa, đều hẹn nhau tới đây những người trông nhà như trong những chiếc áo dài đen và trắng trong với những móng tay là lan châu chuỗi.

Tiếng tâm có Tú cứ lan rộng dần dần. Rồi xóm đó được gọi theo cái tên đẹp đó là Quán Tiên hay Cẩu Tiên, vì gần đó có một cái cửa nhỏ bắc qua một cái lạch. Chè với ở đây được truyền tụng thành tục ngữ như «Chè Quán Tiên, tiền Thanh Nghệ» cùng «Chè với Cẩu Tiên, bành giấy Quán gánh».

Những câu khẩu truyền kể trên đã trở lại và ta sau trong trí dân chúng nhưng sẵn niềm qui giá của nước Nam dưới đời Lê Thánh Tôn.

Ba tháng đã qua. Cẩu Tiên đã thành một xóm đông đảo. Có một điều kỳ, là cô Tú kiêu mỹ và hiền lành lúc nào cũng được người ta mến phục, thờ kính ỉa. Nàng không dự bàn văn thơ bao giờ. Nhưng tài tiếp khách và cái duyên thâm kín của nàng đã gây một không khí thân mật cho sự bình luận văn chương. Hàng một nữ cười kín đáo, một cái gạt đầu se, hay hơn nữa một tia sáng thoáng hiện ở đôi mắt trong, nàng có thể làm bối dạ một nhà văn đã tìm được một vẻ đẹp tuyệt diệu hay một câu thơ lâu kỹ. Không ai dám nói một lời lai với nàng. Nhiều bận những học trò có tiếng là tinh nghịch rập tằm tới định trêu cợt. Nhưng chỉ một tia mắt của cô Tú đủ khiến họ trở nên ngoan ngoãn như những cậu học trò nhỏ còn dè dặt đó.

Bao nhiêu chuyện xảy ra đã khiến nhiều người tin rằng cô Tú là một nàng tiên xuống chơi cõi trần để thử thách người phàm tục. Mỗi ngày lòng tin ấy càng mạnh thêm càng lan ra rộng. Rồi tiếng đồn vang rập rập một tin nữ đã xuất hiện gần chổn đó đó.

Tiếng đồn ấy đi tới kinh thành. Và đã gây nên cái tai họa đầu tiên.

Một vị thường thư trong triều, một hồng bìng cao hươg tài chính tới nếm cái vị thơm của chè với Cẩu tiên và ngắm cô hàng xinh đẹp. Lúc trở về ông qua to ỹ chỉ còn là một gá si tình điên dại. Hôm sau ông sai một mụ mối tới khea nơi tới xin- cô Tú về làm thiếp. Mụ này đến ngôi hàng nước, vào nhìn thấy nàng đã tự nhiên sinh lòng sợ hãi, rồi quay về không dám nói sự này. Phải đợi đến sáu chòm đầu mới khiến mụ ta có gan tới hàng cô Tú một lần nữa. Không cần xin lễ tức nhiên là không thành: bằng một giọng bình tĩnh nhưng cả quyết, nàng từ ý chối từ.

Trong một tháng sau việc đó, trong Thượng sống như người mất hồn. Ông vốn không phải là người

tàn ác, song ái tình đã mất quá, định làm một việc bạo động, ông còn rút lê, sợ bọn văn thần thường lui tới của hàng ở Cẩu Tiên. Nhưng về sau tình yêu đã thắng hẳn cả ý vọng pháp trong hồn ông.

Đêm ấy trăng vào hôm 30. Thôn quê im lìm trong bóng tối đầy đặc. Một vài ngôi sao lấp lánh trên vòm trời, như những con mắt tò mò rạch màn. Làn mạc in hình mờ mờ mãi phía châu trời, lo lằng như đợi một tai họa. Sau khi đóng cửa hàng, cô Tú đang sửa soạn đi nghỉ thì đột nhiên có mấy người lực lưỡng, mặt bôi sơn đỏ hồng đen kịt úa vào. Chẳng kịp kêu một tiếng vang bị chúng giữ chặt lấy, nhét rẽ vào miệng rồi cho vào một cái bao tải mang đi.



Công việc làm-rất nhanh chóng. Lũ còn để vài vang chấy đến một cái chum gáo đất, để có cái kiện chực sẵn. Nhưng lạ thay! Lúc mở bao tải định lấy cô Tú lên kiêu thì người đã biến dần mất chỉ trừ có những lá với hèo khô.

Chúng đương kinh ngạc bỗng dưng xa tiếng trống rộn rập cùng giông tá và rộn rã đã vang động không trung. Hương thôn đó rực những bó đuốc ngường ngút cháy. Vì những nhà trong xóm đã nghe thấy tiếng động và đã báo hiệu cho tầu cảnh. Hết cả Tầu Tiên vội vã đuổi cuối lũy có nhà đẹp đã làm cho mình lảng giá trị và nổi tiếng với một vùng lân cận.

Hoàng hồi, bọn cướp chỉ kịp ném vài cái bao tải xuống chum để trốn chạy. Tuy thế chúng cũng không thoát. Sân khi bị bắt và tra khảo chúng thú là tay sai của quan Thượng nọ, và kể lại cả quá đi từ đó biến đổi một cách quái có Tú trở thểnào.

Vị thượng thư bị cách chức và giam vào ngục. Nhưng tuy người ta đã cố tìm, có Tú vẫn không thấy đâu. Và cùng với nàng, đã mất hẳn cái thú chơi với thơ cho chỉ riêng quan Thượng Cẩu tiên mới có. Không còn sót lại một đóa lá với nào, và không ai còn được nếm một thứ trà dầm vị như thế. Hết thấy các văn nhân trong nước đã khóc nàng tiên yêu kiều và thanh hậu cũng để tiếc thứ nước chè ấm lại cho người ta bao nhiêu thì hươg trở rảo.

Nhưng phép linh diệu của nàng tiên vẫn chưa hết. Sau khi bị cướp róm cái túi xuống vung, chum gáo cảnh đồng hồng vàng, nước ở đó bỗng nhuộm một sắc hồng tía, tươi như ánh má đào thắm như màu nước với thán tiên ở hàng nước Cẩu tiên.

Rồi những thi nhân lũ lượt đưa nhau tới xem sự lạ đó và treo vào cành cây chung quanh những câu đối cùng thơ văn ai điệu, để tỏ lòng kính mộ một kỹ nữ yêu kiều. Bờ chum vị biến thành một vòng hoa to lớn rồi rành rành như sắc em mắt và đắm những hương thơm mê hồn.

Và đây là một cánh hoa nhỏ đã được ướp ở trong trí của người đời để đến bây giờ còn khiến ta say sưa vì cái hương thơm vẫn nguyên vẹn:

Lại thì mớ hồ khừ tuyệt tưng,  
 Đủ quyền tri hận nhẹ đồng phong.  
 Nguyệt minh cao thụ thanh sương  
 ily.  
 Đờ tương yên trun đượ kiêu  
 hồng.  
 (Đến chẳng ai hay đi mất tích,  
 Tiếc xuân quyền khóc suốt năm  
 canh.  
 Giàng soi cây cối trong sương biếc.  
 Trườg má hồng ười sen khời xanh)

Cổ kỹ sau gọi là chèo Hào. Từ đó kỹ niệm có hàng yêu kiều mà đào gian đã tồn lên làm một nữ thần. Nước chèo không ai là không biết tiếng; nó đó tiếp nhận được phép thiêng của những ai với kho nếm xương đỏ. Người ta kể rằng dùng nước ấy mà mục để viết sẽ được những chữ rất tốt và cả những vào thơ rất hay. Phương ngôn đã có câu «Nước chèo Hào Tú, nét chữ như tiên». Và ngày ngày có rất nhiều thầy đồ, thầy khóa kéo nhau đến, kình

câu lấy vào trong những lo nhỏ một ít nước tinh khiết để vết nên những nét chữ như phương mưa và làm nên những nhòì thơ như châu ngọc.

Ngày niền giờ chèo ấy vẫn hay còn, ở giữa một khoảng đồng rộng cách thành phố Hà nội chẳng bao xa. Đã được năm trăm năm. Cây cối thướt xưa bị đốn gần hết chỉ còn lo thơ vài khóm ngỗng nghêu. Cảnh tượng đã thay đổi. Sau khi khoa thi lối cũ bãi bỏ, người ta ít thấy những nhà nho thanh kính từ xin chút ít nước thần để thẩm ngon bút thêm nếm mài. Thời g ao như phủ dần lên mọi vật một lớp màu quên. Những có nhiều đêm giăng trong sáng, dân vùng gần đấy vẫn vắng nghe hấy ngọn gió từ xa đưa lại những tiếng ngâm nga sảng sảng ở giữa cánh đồng. Đó hầu là những linh hồn vẫn nhào ngày trước, còn mơ tưởng đến những cuộc hội họp tạo nhà quanh những bát chè với nhấm nếm bày bày giờ rừ như quay lại xương họ vào thơ trên họ chèo hoang vu. Mỗi lần như thế, đào què bắt phác lại thì thâm sắc



lời những chuyện anh linh của thần Hào Tú.

Và giữa một khoảng sâu rộng nào đó sẽ có một cụ đồ — đại biểu cũng một nhà học hữu tài, — râu tóc bạc trắng lông lánh dưới ánh giăng như vương những giọt lệ trong, — gọi con cháu lại gần và kể cho nghe chuyện cổ Tú. Mãi lo đàng nhĩ về một phía chân trời xa thẳm, giọng nói rùn rùn như những cảm động, cụ bắt đầu: «Ngay xưa, trong lúc nhò học còn thịnh hành, ở nước Nam.» (1)

TÀO TRANG

(1) Câu chuyện này đã viết ra từng Pháp ngữ là «Mademoiselle la bachelière» và đã đứng vào báo «L'Annuaire Nouveau» trong tháng Fevrier 1940.

Nhớ đến cái tệ buôn người của Tây-phương

(Tiếp theo trang 8)

nghĩa là cách độ 75 năm nay — Mỹ-quốc mới bỏ hẳn chế độ mãi-nô, sau bốn năm Bắc Nam huyết chiến, chính bởi vấn đề buôn người gây ra. Kết quả, Bắc được Nam thừa, ấy là bọn Hắc-nô sau chót đã được giải-phóng.

Từ đây, phương tây mới thật là mất hẳn cái tệ buôn người cho tới ngày nay.

Cái tệ ấy đã kéo dài suốt ba thế kỷ.

Nhưng bước qua thế-kỷ 20 tới giờ, tây-phương lại nảy ra một bọn-lái buôn người mới nữa, mà các nhà giàu lòng nhân-đạo đang than van và các nhà cầm quyền đang ra sức tiêu trừ. Ấy là bọn nhà nghề cảm dỗ đàn bà con gái ở Âu-châu đem qua Mỹ-châu bán cho các nhà thanh-lâu. Nếu xưa kia là cuộc buôn người Đen thì nay là cuộc buôn người Trắng (traie des Blanchés).

Đại-khái như cách của bọn đồ đàn bà con gái ta sang Tân bán làm nạng hầu con ở, như bà cụ đã thuật chuyện sở-ngộ của mình trên chuyện xe điện kia vậy. QUẢN-CHI

Giải sấm Trạng-trình

THÌ RA CU NGUYỄN - BÌNH - KIỆM  
NỘI TIẾNG TÂY

Không bao giờ thấy người ta nhắc nhòm luôn đến những câu «sấm Trạng Trình» như dạo này. Đó cũng là lẽ cố nhiên. Vì nếu cứ bình tĩnh, bằng phẳng như tuồng, không có việc gì lạ lùng, dữ dội xảy ra thì còn làm gì có việc ứng vào những lời Trạng đã viết từ mấy trăm năm trước mà lại lựa cho ta ngày nay nữa!

Cho nên khi tiếng súng đại bác ở Âu-châu bắt đầu nổ ầm ầm, khói đen nghi ngút ở phương Tây, chiến thần Mars hiện ra, ngọn giáo dài đưa hàng triệu sinh linh về cõi Âm, thì chẳng ai báo ai, ở xứ ta, người ta sợ nhò ngay đến 4 câu «sấm» của Trạng Trình sau này:

Long vĩ, xà đầu khờ chiến tranh Đông, Tây xứ xứ khởi đao binh. Mả-đề đương cuộc anh hùng lặn Dục tuất n ều gian kiến thái bình

Các nhà nhò, gạt gù rung đùi đem so những «đầu rắn» những «đuôi rồng», bầm những năm «đậu», năm «tuất» kết cục vô đôi đen đét, càng nhau thét lo:

— Thành thực! Thành thực! Mà chúng tôi cũng phải công nhận là Thành thực. Mấy trăm năm trước đoán trúng việc xảy ngày nay, cái đó người thường làm thế nào nổi. Chỉ có Thánh! Thánh mới có đủ cặp mắt nhìn thấy rõ trong cái thời gian mờ mù kia thôi!

Chúng tôi đã đọc đi, đọc lại, ngâm nga 4 câu sấm đó! Vô tình mà ngâm nga. Nhưng rồi gần đây một hôm đang nằm ngâm

nga, chợt chúng tôi ngồi nhòm ngay dậy, trợn mắt, há miệng rồi cũng vô dúi đen đét mà thét lớn như các nhà Nô:

— Thành thực! Thành thực! Và lại muốn tức khác theo gương cũ của ông Archimède, chạy khắp trong phố mà reo to:

— Thành thực, thành thực cụ Trạng Trình nhà mình!

Là vì tôi vừa nhận thấy một điều quá tr kinh ngạc mà xưa nay chưa ai nhận thấy: cụ Trạng Trình nhà ta đã viết sấm bằng chữ Tây!

Giê không!

Vào thời cụ Trạng Trình thì đã thấy có bóng dáng một người phương Tây lảo trên đất Việt-nam ta. Như vậy chữ phương Tây của một ai biết nữa. Vậy mà cụ Trạng Trình nhà ta lại nói tiếng Tây: thế có thánh...! bảch không! Thì đây tôi xin dân giải từng câu sấm, các bạn sẽ thấy ngay. Từ trước 10. g ờ chưa ai thấy, là vì việc cụ Trình nói chưa xảy ra. Nay việc đã xảy ra rồi, ta đọc bốn câu Sấm, mà chẳng khỏi hết dạ thần phục cụ Trạng ta.

Chắc các bạn đọc giả cũng rõ rằng tuy Âu chiến phát khởi từ 1er Septembre 1939, tuy Anh Pháp khai chiến với Đức từ chủ nhật 3 Septembre 1939, nhưng quân đội bên cứ đóng chặt hai bên bờ sông Rhin, Đức thì ở trong chiến lũy Siegfried, Pháp thì trong chiến lũy Maginot, Anh thì ở xuất giầy pháo đài nổi liền lũy này ra bề, mà nhìn sưng nhau, chẳng thấy tấn công, tấn kiéc gì cả. Chỉ thỉnh thoảng

đi dùng vài phát súng nhắc lại rằng Anh-Pháp đang đánh nhau với Đức thôi. Đến nỗi các nhà văn Pháp phải bật lên gọi cuộc chiến tranh ấy là «ngộ nghịch». Đến rồi quân Pháp ở miền Bắc xưa rồi gác súng gươm mà cày cấy!

Kì đến 10 Mai quân Đức mới đại tấn công vào Hà-b. Quân Anh Pháp ở đây phải-đời nổi tiền chiến-lũy Maginot ra tới bề với kéo lên cứu Bỉ. Tức khác Đức kéo đại quân luôn qua hạt Lực-xâm báo thức qua Sedan mà lội vào đất Pháp giao chiến kịch liệt với quân Pháp ở Longwy là chỗ bắt đầu hay là chỗ hết lũy Maginot cũng vậy!

Cuộc chiến-tranh lúc ấy mới thực bắt đầu.

Qua mấy trận chiến thừng đợng địa ở Dunkeirque, trên sông Somme, sông Oise, rồi đến Paris, rồi Lyon, Besarçon, và đến 17 juin thì kết-l ều trận Pháp-Đức.

Ấy đại-cục trận Pháp Đức diễn ra như thế. Vậy mà chính cụ Trạng nhà ta mấy trăm trước đã nhìn thấy rõ, đã tả không sai một nét. Thì xin các bạn hãy cùng tôi đọc lại 4 câu sấm:

Long vĩ, xà đầu khờ chiến-tranh

«Long-vĩ» chẳng phải là đuôi rồng, đuôi chuột gì mà theo thanh âm chính là điển tiếng «Longwy» ra vậy. Còn «xà-đầu» chẳng phải là đầu rắn, đầu heo gì, mà chính cụ Trạng nhà ta điển chữ «Sedan» Quả nhiên cuộc chiến-tranh khùng-khiếp khởi từ các trận Sedan và Longwy này.

(xem tiếp trang 24)

# Cô Tô Hồng

Của HỒNG - PHONG

Tranh vẽ của MANH - QUYNH

Còn các bà thì ngồi lê đôi mách :

— Ấy, cô-ả phải thành bắt được vàng chôn từ đời xưa mới chóng giàu to như thế, bà a. Chớ công việc: dọn mấy đồng gạch, đá có lời lãi cũng không tựa nổi hai ba dãy phố thế mà!

Tiếng đồn có tu Hồng đàng hoàng được của, đồn vang khắp cả kẻ-chợ nhà-quê.

Người ta đồn cũng có lẽ.

Như các ngài đã rõ, thành Thăng-long nguyên là kinh-đô của ba triều vua Lý, Trần, Lê. Trước sau gần 7 thế-kỷ.

Phàm là chốn kinh-sư, bao giờ cũng tụ tập những của trân-kỳ quý báu. Trong chỗ cung-vi chứa nhiều vàng ròng của là đã cổ-nhiên, lại còn các phủ vương công, các nhà cơ-nghiệp, các tay phủ hào, thi-huê gì kim ngân tí h-sắc.

Bấy trăm tuổi của Thăng-long-đô-đó, đã trải qua ba phen thay triều đổi họ, ba lần quân Tần xâm lăng; ngoài ra còn biết mấy mươi lần vào loạn lý, nào nội-chiến, nào đảo loạn, nào luồn-vong. Cứ mỗi cơn quốc gia biến cố như thế: từ trong nhà - chầm độn ngoài dân-gian, trước khi trốn tránh, người ta chôn vàng giấu của ở một chỗ xình nào đấy, hoặc may sau về còn mong lấy lại nhà mình. Nhưng hồi họ nhà chôn vàng xưa nay, có được bao nhiêu người trở về hay là trở về mà của chôn còn đó không mất?

Vậy thì biết đâu những buổi Thăng-long sao đời vật đổi như cuối đời Trần Lê, chẳng có những cung nhân chôn giấu vàng ngọc dưới một gốc cây hay một góc thềm?

Lại biết đâu những thuở có quân Mông cò tới hay có loạn kiến-binh hồi lên, chẳng có những nhà quờ sang giàu lớn gói ghém vàng xuyên hoa hội, chôn dưới chân thềm, cho khối quân giặc cướp mất?

Nhưng rồi ngày qua tháng lặn, có mọc rền phong, thì chủ một đi không về, bảo vật trăm đời mất đi. Người sau đào cây cội gốc đất, vô tình bắt được vàng bạc của cổ nhân, của tiền triều, là sự thường thấy. Vàng Sơn-son mấy năm nọ là một chứng cớ.

Suy thế, thì dọn giếp Thành-thăng-long mà có Tu vô được: mười còn trâu vàng hay một kho bạc nển, tưởng cũng có thể có và cũng không phải quá lạ gì.

Tuy nhiên, câu chuyện được vàng, chỉ theo tiếng gió truyền vào, không biết đâu mà chất chính thực hư thế nào. Dạy một đồng đá vút đi mà rồi bản được giảm sáu nghìn đồng thì đã chuyện có thật.

Còn người ta đến lúc số phận cho khá, thần-tài nịnh hót, đến nỗi như phép thần tiên a chỉ đó nữa vàng?, có lẽ tiếng đồn được vàng hồi đó mà ra chăng?

Đoạn trên, chúng tôi đã nói thành Hanoi xưa chôn móng xay bằng đá ong thật tốt; hai bên thành cửa đi vào mở cửa cũng xay đá hoa. Năm trước, có Tu Hồng làm việc phá thành, những đá ấy, hòn nào to và ngay-n-lành, người thầu được bán hay phải nộp nhà nước dùng vào việc kiến trúc khác không rõ. Chỉ biết có Tu gom góp được vô số đá nhỏ, đá nhón đem về chất thành mấy đồng cao ngất như mấy đồng rơm của nhà đại-điền-chủ, ở trong khu vườn sau nhà có ở phố Hàng Đa.

Mấy đồng đá coi như vật bỏ làm lóc đầu đất nâng mưa, luôn ba bốn năm trôi. Có Tu định bụng nay mai có xây nhà tây thì dùng nó làm nền, làm móng.

Ngờ đâu hôm kia có một ông lão làm nghề bán đá mài, nghe tin đến mua. Kể tới những thợ khảm các-nơi đồn nhau đến mua về để mài trai mài ốc, tốt lắm.

Ấy thế là đã phát giá cao. Hôm to bán một hai đồng; nhờ nhất cũng năm bảy hào. Chỉ hơn một năm, rá mấy đồng đá như có chôn ra đi, đem về cho có Tu một số tiền khá lớn.

Chẳng bao lâu, người thầu có tội được 9 gian nhà tây ở phố Richard và xây tòa nhà tân-thời đồ-sở ở ngõ Hội-Vũ. Có thường nói:

— Đây là số tiền bán mấy đồng đá năm xưa, tôi đem buôn bán sinh lợi mà tựa và làm nên những ngôi nhà này.

XVIII

## Nhà buôn gạo được vua Thành-thái ban khen phong sắc.

Thế-kỷ thứ 20 đã mở đầu ở nước ta với nạn cơ hoang kịch-liệt độc theo dãy núi Hoành-sơn.

Luôn hai năm 1902 và 1903, hầu hết mười ba tỉnh Trung-kỳ mất mùa. Có tỉnh còn vớt được lúa bắp ít nhiều. Có tỉnh thì mất sạch-sánh-sanh. Dân-tình đói kém đau đẽ.

Nhất là hạt Thừa-thiên.

Các ngài bả không gì địa-thể Trung-kỳ ta đóng vai làm hình chiếc đòn gánh cho hai đầu thủ v Nam Bắc. Minh dài và mỏng, gánh mặt ra thấy bề rộng, dày lưng và đụng với rừng núi liên-miên, còn lựa lại đất cát khô-dĩ cây cây trồng trời, khng được bao nhiêu.

Ngay những năm được mùa, xứ Trung còn thiếu thóc để nuôi cùn-dân thay; huống chi mất mùa, nạn đói kém bủa ra ngay ngập tức khắc.

Thừa-thiên, núi non ở chen với đồng-điền, vốn là một tỉnh vô hạn những tình nghèo nhất trong xứ Trung. Thế mà dân-cư lại có phần tru-mất, chắc vì lẽ số hạt kinh-kỹ. Địa-lợi cũng kém, và không có công-nghệ gì nổi sung vào canh-nông. Ấy là chứng tôi nói chuyện bốn chục năm trước.

Bởi vậy, trong cái thời-kỳ hai năm vừa mới kể trên, dân-tình Thừa-thiên gặp nạn đói kém lạ lùng. Còn nhớ các bậc phụ lão ở đ-kinh, nhắc lại chuyện xưa với những hơi thở dài, và cho là một cảnh cơ-hoang không tiền khoáng hậu.

Mấy huyện mé ngoài còn khá, khổ nhất phía trong và tới Thừa-lưu, Trai, Liên-chiêu, người ta đói tới nước chỉ còn bù xượng bột da, đói nằm là trên đường mà chết rớt ngang.

Nghe cũng đủ cho minh thương-tâm, nói gì những người được mắt thấy.

Nhà vào nhà này đều tuyệt khối bắp lâu ngày. Vì trời đại-hạn đã đột cháy khô nhất-thiết, không còn để lu một cái bắp, một củ khoai, một bụi lúa nào cho người ta có để đun nấu mà bảo phải cần đến lửa?

Đôi quá, thời thì người ta vớ được: cái gì chng nhai nuốt, để cho đàn kiến trong bụng kêu kêu, và sợi dây thỏ mòng mảnh khối đứt.

Ban đầu, người ta hái lá sung rau mà ăn coi như cao-lương mỹ-vị. Đến sau phải ăn cả rơm có đở lòng. Rồi đem nhau vào rừng bới đào các thứ rễ củ, củ cây, và bóc lột tới vô vày nhai ngốn, chẳng kể gì đến sự độc lạnh. Già

trẻ lớn bé đều thế. Tội nghiệp, làm người giữa đường kiệt sức, nằm lẫn ra đó tắt thở luôn. Có người truy-tặng những kẻ bất-hạnh ấy là từ-hương binh sĩ của trận giặc đời.

Phải biết chánh-phủ lão-hộ và triều-đình sốt sáng ra tay cứu cơ phát-chân nhiều lắm, sẽ không thì dân-tình Thừa-thiên mấy năm ấy còn đói kém khổ sở hơn nữa.

Tại nạn đói tràn lan như đám lửa cháy quá to, tự-nhiên một hai gạo nước cứu-cơ, không thể nào tưới tắt cho được.

Lúc đó ở ngay kinh-sư và các thị-trấn phủ huyện, những nhà có tiền đời gạo, phải ăn với giá đắt đỏ ghê sợ. Hội gạo quy như hội vàng. Bọn đầu-cơ các nơi chỗ gạo thóc vào Thừa-thiên bán một giá nhất bán vạn lợi, thật cơ-bội phát tài cho họ, nhưng mà cắt cổ người ăn.

Có tư Hồng thấy thế, cũng tình cứu lợi, mà lại hóa ra lập được công-danh, nổi tiếng khắp nghĩa mới kỳ.

Nguyên là sau việc thần khoán, phá thành được phát tài đầu hai ba vạn, có xoay ra buôn bán lúa về thóc gạo, bắp ngô. Hồi này có đã bắt đầu bước vào địa-vị một nhà doanh-nghiệp có tay ở Hà-thành. Xăm-giao cũng rộng. Khách hàng số có-lưu có, ăn-nam có, Trong hơn chơi hội giao thiệp, không thiếu gì quan-hương phú-hộ lấy nam.

Trước cửa tòa nhà ở phố có Đàng, sáng chiếu thị ều gì ngựa xe đứng trước, quan khách ra vào. Nếu không phải khách hàng đến mua bán thóc gạo thì cũng là bạn bè tây nam đến thăm chơi.

Cụ Nguyễn-năng-Quế, thủ-thủ cấp một (đi-phủ Hoài-đức, cụ Trần-nhật-Tĩnh, tri-huyện Đông-sơn, cụ Trần-tán Biach, đốc- học Hà-nam, ông Vũ-huy Quang, thủ-ng-phán trảng-sư; các nhà công-thương doanh nghiệp như Trần-việt Sơn a, Bạch-thái-Bưởi, Cụ-kính hãng Bạc, Hồ-kỳ hàng Khay, đến là những khách hàng đi lại nhà có Tu, hoặc tới giao-du, hoặc về việc buôn bán.

Đã nói có Tu đang đó xuân-sắc hơ-hơ, ở độc-thần; mà lại giàu có như thế, ai chẳng thích tìm đến kết-giao.

Nghề đời, có năm lại mướn g àu mười. Hễ có một cơ-hội hốt của thêm, không khi nào chịu bỏ.

Nghe nói hạt Thừa-thiên đói kém toàn hai năm, thóc gạo rất khan và được giá lắm, có Tu chớ dấy một chuồng n tàu gạo vào Huế để bán thủ lợi. Hồi ấy vào khoảng đầu năm 1904,

Nhưng khi tàu gạo mới ở ngoài này nhỏ neo, thì ở trong Huế, nhà đương-cuộc Bảo-hộ, muốn trừ cái nạn thóc gạo kém cho dân, vừa mới ra nghị-dịnh cấm buôn bán đầu-cơ. Thành ra lúc tàu gạo vào đến nơi, đáng lý bị tịch-biên và người chở gạo ấy còn bị phạt nữa.

Phách đảo tâm liệch, cô Tư nói đối ngay một cách rất khôn ngoan, miễn tiếp:

— Không! Tôi chở tàu gạo này vào, cốt để phách chân cho dân đói, chứ có phải bán chác gì đâu.

Câu nói xoay hẳn tình-thế; lật ngay mặt trái ra mặt phải.

Từ nhà buôn gạo đầu cơ đổi ra nhà giàu lòng từ-thiện.

Một việc thừa nguy cầu lợi đáng khinh trở nên một việc từ khôn phò nguy đáng trọng.

Quan Khâm-sứ ngồi khen lòng thiện hiếm có, nhất là từ nghìn dặm chở gạo lại đây cứu người. Thừa-thiện Phủ-đoãn thông sức cho các địa-phương. Hôm trước hôm sau, nạn-dân từ phía kéo về Phủ-đoãn lĩnh cháo, đông như kiến cỏ.

Mỗi người được vài đấu giảm lon, so với đại-nạn tuy không thấm gì, nhưng kể cũng niu lại hơi thở của họ được dài thêm mấy bữa.

Khấp-kinh-sư vang đồn tiếng tăm bà tư Hồng, nhà từ-thiện xứ Bắc. Nạn-dân được bổ-thí thì cảm ơn nhớ người, còn cái ân-khắc bên trong, họ đâu biết có.

Thứ thời nếu có báo-chí quốc-văn to rộng như bây giờ, chắc người ta đã thấy dung nhan cô Tư in bằng cái mực trên báo, và những bài tấu-dương leo từ trang nhất qua trang ba, trang bốn.

Tiếng vang thấu đến cửa-trùng. Trong lúc cô Tư đang vui thú phong cảnh sông Hương núi Ngự với những bạn mới ở thành-kinh, bỗng tiếp được thành-chỉ triệu vào bệ kiến.

Đoạn này để người trong cuộc tự thuật ra thì hơn:

— « Hôm tiếp được lệnh đòi, tôi lo sợ « xanh mặt », không hiểu chuyện gì. Một bà chị em bạn nói: Chắc vì việc có phách chà, « ngại-ngự » muốn triệu vào tận nơi để xem mặt ban kện chớ gì. Mấy ai được cái vinh hạnh ấy, nhất là đàn bà. Thế là đáng mừng, có chi mà lo.

« Bây giờ tôi mới yên tâm.

« Nhưng thuở nay mình chẳng biết lễ-nghi trong chốn triều-dình cung cấm là thế nào; biết quy-lạy tàu gửi cách sao cho khỏi phạm phép?

« Biết tiếng cụ thương Cao-xuân-Dục xưa kia từng làm quan xứ Bắc, tôi vội vàng đến hầu thăm cụ để hỏi cách thức.

« Cụ tiếp đãi ân cần, và bảo cho biết việc chà hầu đã có quan Lễ-bộ chỉ vẽ hướng dẫn, dùng lo: Vả lại, cụ sẵn lòng để cụ lớn bà đưa tôi vào nội.

« Sáng mai, cụ bà sửa soạn giùm tôi bịt khăn vành giấy, mặc áo rộng, do quan Lễ-bộ lập qua nghi-lễ, rồi cùng đi vào cấm thành.

« Chỗ cung điện tôi vào châu, gọi là điện gì tôi cũng chẳng biết. Cảnh lung lay uy nghiêm làm tôi choáng cả mắt, run cả người. Một lát, nghe quan Lễ-bộ nói nhỏ: Ngai-ngự, và bảo tôi làm lễ. Tôi lễ năm lễ, khấu đầu chín lần. Ngai-ngự ban cho ngồi và phân hỏi tên họ, quê-quán, tồ-tích và công việc buôn bán thóc gạo. Kể ngài ban khen việc tôi đem gạo từ Bắc vào phách chà, rồi truyền thái giám đưa tôi vô hậu cung bái kiến các bà phi-tấn và hầu chuyện khá lâu mới ra.

« Tôi không ngờ đời tôi có cái vinh-hạnh ấy, có chỗ sung sướng không thể tả ra được nữa kia v. v. »

Chuyện này mất mấy nghìn đồng bạc gạo nhưng được tiếng nhân nghĩa, được gần thiên-nhan, và chắc chắn sắp được phẩm hàm nữa, cô Tư hơn hẳn ra một khi xuống tàu từ-giã đê-kinh.

Quả nhiên cô về Hanoi mới hơn « một » tháng.



có tin trong Bộ tư ra, cô được triều đình ân-thưởng bốn chữ son son thiếp vàng: «樂捐義婦, Lạc quyền nghĩa phụ » và sắc, phong cho làm « Chánh ngũ-phẩm Nghi nhân 正五品宜人 »

Trong lòng sắc có hai câu:

女中風雅之豪  
紅裙拔俗  
世上雲雷之會  
白手成家

« Nữ-trung phong nhã chi hào, hồng quần bạt tục »  
« Thế thương nhân lợi chi hội, bạch thủ thành gia »  
(Nghĩa là: Hào hoa hực nhất chị em, mà hồng khác tục; Bay nháy gặp hồi mây sấm, ay trắng nên nhà).

XIX

### « Madame Cô Tư » không được một mẻ hơn 10 vạn bạc

Địa vị xã-hội của cô tư Hồng giữa đã: ngân năm vạn vật lúc bấy giờ, nhờ tờ giấy vàng nâng lên cao hơn một bậc.

Sau những cái danh vọng đã chân tai chóingắt mắt người ta, nào bà trùm me tây, nào tay thâu khoán sành sỏi nào nhà buôn bán đầu, đang, giở thêm vào « lạc-khoán »: một bà mạng phụ ra dáng.

Ai lấy khách, người ta gọi là thím, vợ tây gọi là cô, bất luận tuổi trẻ hay già; ấy là thông tục xưng hô ở đương thời. Nhưng với cô tư

hồi này trở đi, họ bàn riêng nói khẽ với nhau thế nào mặc kệ, lúc gặp mặt giao thiệp, nhiều người gọi tên là bà.

Lắm kẻ khẻn nịnh, còn thêm tiếng « lớn ».

Tiệt nhà cô Tư ăn mừng được sắc, có vẻ phồn hoa, đông đảo, sang trọng, linh đình.

Câu chuyện có ta cốt chớ gạo đi bán đầu cơ thủ lợi mà lại hóa ra phát chẩn thành danh, một lúc huyền truyền làm câu giải thoát hầu khắp nam bắc. Nhiều người chắt lưỡi kinh phục:

— Con mẹ ấy sao mà khéo làm cơ ứng biến ranh mãnh đến thế?

— Là quái gì! Phàm con người ta lúc được số thì hồng lên như điều, thì trời thánh chiểu đãi thêm cho nguy chuyển ra an, họa đổi ra phúc chớ sao!

Thật thế, đang lúc vận tấy, tung bóng như điều, cô tư còn phách vận tài lợi công danh hơn nữa, không phải đến chỗ này là mãn hạn rồi đâu.

Có điều, sẵn dịp vừa mới kể chuyện phách chà thành danh, chúng tôi tưởng nên nói luôn đề các ngài biết một vài công việc và thủ đoạn buôn bán của bà « Ngũ-phẩm nghi-nhan » này xem ra thế nào.

Từ xưa, đàn bà xứ Bắc mình buôn bán vẫn tài giỏi dâm dưng có tiếng. Người thì thất iung bó que, gồng gánh đi hết chợ này đến chợ kia, thế mà táo lặn chu cấp được cả chồng con cửa nhà. Người thì ngồi cửa hàng cửa hiệu, tiếp rước khách khứa rất thiệp, xem xét giá cả hàng hóa rất sành; Nhiều nhà buôn bán, tiếng thì đàn ông đứng tên, nhưng mọi việc chủ-trương tháo vát khôn ngoan, chính là bà vu. Từ đồng xu cho tới bạc vạn, chẳng có môn hàng gì mỗi lợi gì mà phụ nữ Bắc ta bỏ sót không buôn. Ấy là cái thực trạng ở xứ này, ai cũng phải thấy.

Vậy thì cô tư Hồng khi đã có khá vốn trong tay rồi đứng ra kinh doanh thương mại, thì là làm một việc cơ man chi em khác đã làm, thường làm, vẫn làm, nào có phải lạ lùng gì đó mà kè.

Nhưng có chỗ đáng kể, là ở vào thời đại có, cái thời đại mới khởi cuộc tây nam công-tác, tân cụ giao thời, có lẽ cô là người đàn bà Việt-nam thứ nhất, đã mạnh dạn giao thiệp buôn bán với các hãng tây.

Mà buôn bán khá to, chứ không lấm thướt. Chúng tôi để nói sau lúc phá thàn cơ vốn rồi, cô Tư chuyên nghề buôn bán thóc gạo.

Phần nhiều là giao dịch với các hãng Tây, ở bên này và bên Pháp cũng có.

Lúc bấy giờ công ty độc quyền nấu rượu gọi là Phòng ten đã ở ra. Luôn mấy năm đầu tiên, người được bao thầu cung cấp gạo thóc nhiều nhất cho những nhà máy nấu rượu ở Hanoi, ở Hải-dương, ở Nam-dịnh, chính là có Tư.

Có được tiếng buôn bán đứng đắn, và lại trường lương cho nên bạn hàng lấy lâu họ tin-nhiệm lắm. Các hãng tây ở Hanoi hay Hải-phong, mỗi khi cần một số gạo bắp để bán về bên tây hay cho ra thị trường ngoại quốc, thường trong một lần đến bảy tám, họ bảo nhau giao thiệp và ủy thác cho «Madame Cô Tư».

Thường ra có khéo liệu lượng đều có một cách tinh mắt cả gan, vợ được làm mẽ bầm dao để.

Có mẽ lái 10 vạn một lúc như chơi.

Các ngài thử nghe chuyện nàng xem mẹ tây họ Trần có thù oán gì ghen không?

Năm ấy, gạo đang bộn lắm, mẹ tây họ Trần nhờ được ông nhân tình nào đó rí tai cho biết hay là tự có xem xét tình thế khéo léo cách nào, mà đi đón mua mọi bên tây sắp ăn nhiều gạo xay của xứ Bắc.

Thế rồi có tăng lạng về thuê nhà ở chợ Sắt — thuê thời là nơi trung tâm các gạo ở miền Đông — mua vét rất nhiều thóc lúa, chứa đầy mấy kho. Một mặt gọi thợ đóng sắt cối xay, để phòng khi làm thời thuê người làm gạo cho chóng. Một mặt khác, đi lộng khắp các tỉnh, đặt gá máng gạo của các hiệu khách biệt tá, vốn là bạn hàng giao dịch quen biết thuở nay. Có làm hợp đồng mua gạo của họ, giá mỗi tạ tây chỉ có 5 đồng.

Quanh quẩn trong mưu lợi, tính ra số gạo mua vét ở các hiệu được hơn 10 vạn tạ. Còn thóc mua trữ để dự tay khi chưa nói.

Cách đây chừng hơn một tháng, qua phiên mấy hãng tây ở Hải-phong tiếp được điện tín bên Pháp báo mua 35 vạn tạ gạo xay gửi về châu Âu.

«Ai không nghĩ có Tư mau mau luôn hết số gạo kia ra, còn đợi gì nữa?»

Nhưng mà không.  
«Madame Cô Tư» cứ việc vững dạ màn ngoi, để các nhà mẽ-thương khác ra bỏ gia thầu thiếp gì đó mặc kệ, mình làm bạn người bắt hơi mới xóc đầu rồi, chẳng ai nghe nhức nhích đi đóng gì đến món thầu khà to ấy. Bao nhiêu

bạn hàng và mấy hãng tây đều lấy làm lạ không thấy «Madame Cô Tư» thò mặt. Có người nghĩ vợ vẫn hay là con mẹ này khách tận mà đi biệt xứ mất rồi.

Thì ra «Madame Cô Tư» đã tính nước cờ quá cao, làm cho bên địch bị nước chiếu bí.

Chết chóc mấy nhà mẽ thương kia đã bỏ thầu chịu giá với hãng rồi; nhưng có gạo có đâu mà mua cho đủ, theo như kỳ hạn hợp đồng.

Sao họ không lũng mua ở những hiệu gạo khách nam các tỉnh?

Khôn nhưng phần nhiệm hiệu này từ hai tháng trước đã ký hợp đồng bán gạo cho có Tư, thì bây giờ họ phải lo đong tra có, đảm bảo cho ai khác sao được? Ấy là lẽ rất tự nhiên.

Những nhà bỏ thầu đành phải mua vợ mua vợ, giá mấy cũng mua trên đi, miễn là có gạo nộp, không bằng tây trong kỳ hạn 3 tháng, không thì khờ to.

Giá gạo vì đồ mà với con lên đến 30 phần trăm. Họ mua tranh dành nhau đến thế, nhưng cũng vẫn khó khăn không mua được đã số.

Kết cuộc đến kỳ hạn 3 tháng, hiệu thì lỗ vốn xong xiềng, hiệu thì bị phá mất cả lời lãi; có hiệu lại chẳng mua được hạt nào đong cho lạng mới ngoi.

Bấy giờ người ta mới thấy «Madame Cô Tư» nhẩy ra thị trường đánh đàng một cái, như tiếng sét lạng chùng giáng mạnh.

Bấy giờ có mối cho luôn ra hết những gạo đã xay chứa tại Kê-sặt và tom góp ở các nơi. Phần nào hãng tây đánh chịu mua gạo của có với giá cao, để có mà gửi về Pháp; phần thì nhiều nhà bỏ thầu «chặt cẳng» họ cũng phải mua gạo của có, để có mà nộp cho hãng mới khỏi bị phạt.

Một chuyện ấy, có Tư được lợi hơn mười vạn bạc, tính trừ các khoản chi-phí đi rồi.

Có nhà cũng nghề, được há-via phen này, nhân một nói với có:

— Thôi, con chấp tay vai bà yêu-tình, từ rày đừng có giết người ta bằng cái ngôn rào đường chặn cổ như thế nữa nhà.

Có Tư cười và đáp:  
— Nghề buôn bán, bà phải cho phép như thế mới vui chứ.

(Còn nữa)

HỒNG-PHONG

PHE BÌNH

# TRUYỆN HAI NGƯỜI

Tôi vẫn thường lấy làm chán nản thấy rằng ít lâu nay trong rừng tiểu thuyết của ta, những truyện của ta viết thường không có gì lạ cả — cả về bố cục lẫn tư tưởng hay tâm hồn người trong truyện.

Theo ý tôi, một nhà văn dù hay dù dở, phải luôn luôn đem cái lẽ đến cho văn chương. «Truyện hai người» đã đem lại cho Văn chương cái lạ. Tôi đã đọc hết cuốn truyện này cuốn «Truyện hai người» chưa hoàn toàn được như ý muốn của tôi.

«Mấy lời nói đầu» viết bằng một lối văn già già, không kiểu hãnh. Nhưng văn chương là một chuyện mà tư tưởng lại là chuyện khác. «Hai người. Hai người» trong truyện này là người đau khổ trên đời, họ sẽ được ở gần trời» cái ấy làm cho ta tưởng tượng hai người trong truyện là hai người có chí khí, có ran trường mà chẳng may gặp sự rủi ro nên ước đời bị thất bại hay tan rã. Sự thực, truyện lại khác hẳn thế. Hai chỉ là một người có cái tình thần chiến bại (désistée) mà thôi. Y là một gã yếu linh hồn, một người ngồi chờ đợi số phận nó đến mang đi cũng như gió trời mang nhữg cái lá rung đầu thu, cuộc đời không có một chút gì là nghĩa lý, không có một chút gì gọi là phần đầu.

Trám có một địa vị không rõ rệt ở bên cạnh Hải. Nàng là một con đĩ. Một con đĩ cũng như con chim trời, nó bay rồi nó đậu, sự đó rất thường, chứ không thể báo Trám để làm bại cuộc đời của Hải. Hải số đĩ phải đến sa ngã, chính là chỉ tại y thân làm tội đời mà thôi. Cái lòng thương người của tác giả, theo ý tôi, có lẽ đã đặt không phải chỗ — tuy lòng thương người — có một địa vị rất cao trong Văn chương của Âu châu, nhất là văn chương của Đức (như Stéphan Iweig; Vicky Baum) hay của Nga Xô Viết (như Dostoievsky, Tolstoi, Toukat cheky) chẳng hạn.

Cái được của «Truyện hai người» là nghệ thuật Vũ Bằng viết một lối văn rất sáng sủa, nhẹ nhàng. Tả tả trạng và tả thực những ngoại vật như Bằng (đoạn đời ông. Kỳ có đời một người cạo giấy về tuổi không còn hy vọng gì ngoài cái số làm cơm nhà r) cảnh có gái đi hái tình «bỏ huế» văn văn», ở trong «Truyện Hai Người» thì quả thực là khéo tả.

Tất cả cuốn truyện tiết ra một cái buồn nhẹ nhàng mà chưa chút làm sao! Một người thuê đàn khờ, thực chính chắn mới có cái giọng văn ấy, cái giọng văn không kêu vang, không sôi nổi, không ai ra như tau phi; Thật là buồn mà nghĩ đến cái cảnh Hải nghĩ cần thận đến cách viết thiệp mời anh em đến ăn cưới mới mà chỉ một lát sau, chàng bị ngã như một cái tú đờ, bởi vì Trám đã bỏ rơi chàng mà đi với người học trò thuê chung nhà:

«Lòng chàng trống rỗng như một bãi tha ma. Chàng nhìn mờ mờ thấy, như ở trong giấc mộng, những cái lá thu nhẹ nhàng bay lượn trước khi rơi xuống đất.

Thần ơi, những cái lá xanh khi hãy còn là mùa xuân, khi hãy còn dang dở...»

Cái lòng tiếc cái lý vắng đã qua, Vũ Bằng tả một cách tài tình cũng như cái kết, đã làm cho nỗi bất cuốn truyện lên, với cách viết và với cách đem bài văn của bà Selma Lagerlöf, một nữ sĩ Thụy-điền vừa mới xuất thế phổ vào câu kết truyện.

Tôi thấy Vũ Bằng chịu tài nhà nữ sĩ Thụy-điền vô cùng. Có lẽ vì thế mà trong tất cả quyển «Truyện hai người», Bằng đã để cho ta thấy một lòng tin ở định mệnh, một lòng tin ở trời, một lòng tin ở người.

«Trái đất là ở sâu khổ quá, nếu chúng ta không thương xót lấy nhau một chút thì chẳng có gì là thú».

Tin tưởng gì cũng được cả, nhưng đã là người thì phải có một lòng tin. Lòng tin ấy tức là một cái cốt để khỏi thấy những cái thất bại của tình thân.

«Celui qui croit vaul mieux, pesé davanage, contient plus de vie que celui qui doute. S'il trompe, tant pis; c'est de la force gaspillée, du moins c'est de la force».

Jacques Riviere.

Hải rồi, «truyện hai người» có một chủ trương cao hơn sự tâm thường. Những người đọc «truyện hai người» sẽ là những người phải nghĩ ngoi và không làm thường được.

VĂN LANG

Cùng các nhà đại lý  
báo T. B. C. N.

Chúng tôi định xuất bản vào ngày 11 Aoit 1940 này một số báo đặc biệt «*Journal Boulogne của Bắc Kỳ*», một số báo in rất có mỹ thuật, có nhiều tranh ảnh đẹp, và bài vở lý thú. Giá bán định là 15 xu một số.

Vụ nhà đại lý nào muốn lấy thêm bao nhiêu, xin viết thư ngay cho bản báo biết trước ngày 7 Aoit. Vì số báo in có hạn.

T. B. C. N.

### Chớ tưởng khoa... hót là dễ

Hàng ngày, bất luận là trong giới nào, người ta cũng thấy trên cửa miệng thường kể đến người này, người nọ là «*nghĩa thân*», mà những người bị chúng bạn đồng sự tặng cho cái mỹ-hiệu ấy, xét ra đều có cái giá trị cao quý hơn chúng bạn thực.

Nhịnh hót thường có nghĩa là nói thực tế cho người ta dù người ta xấu mười mươi. Nếu vậy nhịnh hót chẳng hóa ra dễ dàng lắm ư, ai mà chẳng muốn nhịnh hót để cầu lợi cho mình, ai mà không nhịnh hót được?

Vậy mà sự thực lại không thế. Nhịnh hót là cả một khoa học, cả một mỹ thuật chứ chẳng chỉ cứ nói tốt cho người ta là đủ đâu. Chừng có là cái ông «*nghĩa thân*», nữa bị «*kia*», trải qua 20 năm trời chỉ có nhịnh hót mà chẳng nên công cán gì, làm lúc đến thực minh quảng bát đi mà than:

— Biết thế này thì thà đờng nhịnh còn hơn!

Thực vậy cái ông tôi nói đây mới có thể thực hành theo cái tính cách đặc biệt của ông là vì ông có giấy phông viên nhà báo cấp cho, nghĩa là những lời ông nói tốt cho người ta đều có thể

# Dưới mắt chúng tôi

công bố lên trên mặt tờ báo để cho ngàn vạn người biết được.

Nhưng đã ngót hai chục năm nay ông cầm ngòi bút viết thời sự để tán tụng các người ông muốn tán tụng, mà địa vị ông ta vẫn lọt đẹt, xã-hội vẫn ghét ông ta quá bệnh dịch hạch. Nhất là những người được ông ta ca tụng. Thế mới lạ chứ!

Ông ca tụng ông «*xếp*» của ông thế nào mà đến nỗi ông này «*ngượng quá*» xuất tư cách chức ông ta nếu không thương hai ông ta có vợ con, gia quyến!

Ông ca tụng hội nào là ư như ông sẽ bị trục xuất ra hội ấy!

Gần đây ông ca tụng một nhà tai mắt, mà hôm sau, nhà ấy đã với cường cường cải-chính âm âm trên các mặt báo. Thế có chết không!

Cứ như cách hót... nhâm ấy thì một ngày kia ông ta tất đến bị người được ông ta tụng đưa ra tòa về tội... phi báng mặt!

### Tai nạn ấy mới thực là không... ngờ

Gần đây tình hình ở Viên-Đông có phần hơi căng, chính phủ ở đây mới phòng bị cho nhân dân nên sửa soạn cách thức cho nhân dân các thành thị lớn đi lánh nạn. Vì thế nhiều nhà ở Hanoi đất diu ntau về quê, dọn cả đồ đạc về. Máy hôm các phố vắng như chùa Bà Đanh.

Nhưng nào có sảy ra vệt gì đâu đó chỉ là cách phòng bị của nhà đương cục đó thôi, bà con thành phố xay lại lọc lọc tục dần về đó rồi.

Những cũng vì sự «*lánh nạn*» ấy mà gây ra nhiều tai nạn hết ngờ.

Trước hết bọn chủ nhà đang bộp chộp lữ nghề phải đi ở thê, nay cũng vô chừng hai bàn tay sủ sủ có những móng nhọn như móng diều hâu lại. Bọn ấy nay đang khóc nước mắt, treo băng lụa lên «*quí ông, quý bà*» đến ở thuê giúp, giá cả bao nhiêu cũng xong.

Tiếp đến mấy bà đàng mếu máo nhờ nhà chuyên trách tìm giúp mấy cô ái-nữ mỹ-mều, toàn hạng 17, 18 tuổi cả, mà chẳng biết «*lạc ngã nào*» mất!

Mấy cụ «*Via*» râu tóc bạc phơ còn có tình chợ trống bổi, đêm đêm sủ sủ, nhỏ đến có tiểu thiếp mập mạp, nồn nà, nhân đi lánh nạn rồi chẳng còn nhớ đường lối về nhà, lại không quên đồ tế nhuyễn, cửa riêng lấy hay không riêng tây đều cuốn theo đi hết!

Các «*xứ*» Ty-Béo, Hai Sinh, Phúc-Đen, Hai Vên, toàn những tay «*yêng-hùng*»

nhất đàn phải đeo xích đi làm đường ở những nơi rừng xanh núi đỏ v.v..

Những cái «*ai nạn*» ấy mới thực là tai nạn bất ngờ, dân Hà-thành chẳng lo sảy ra mà đột nhiên đã sảy ra!

### Lần này mong rằng sẽ rành mạch hơn lên.

Bà đến mùa nước. Cả tỉnh Tuyên-quang đã bị ngập, có nơi nước sâu đến 2 thước Tây. Sự nước sông Hồng - hà ở

Hanoi tuy có lên, ngoài bãi cát đã nhiều nhà phải chạy vào trong đê rồi, nhưng cũng chưa tới cái mực dữ dội lắm.

Tuy vậy, công việc Chính-phủ quan tâm nhất lúc này là công việc trồng coi đê điều. Bao nhiêu việc khác hãy tạm gác bên, hãy đem tận lực gìn giữ cho Hà-Bà khỏi làm hại dân đen đã!

Còn nhớ cách đây mấy năm khi vỡ khúc đê Mỹ-lộc rồi, nhà nước có xét đến cái trách nhiệm về việc đê điều.

Hồi đó đã nổi một làn dư-luận kín đáo, mà ngạc nhiên. Và tới mùa nước này chúng tôi rất mong nhà nước phân định chức vụ cho rõ ràng. Học về cầu cống, đê điều thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về đê điều cầu cống. Có như thế mới mong đê điều vững chắc được, vì chúng tôi sợ nhớ tới một bài của La Fontaine thuật câu chuyện một chú chăn cừu muốn làm tay thiện xạ mà mất cả cừu lẫn bò... Giá chú chăn cừu cứ chỉ biết chăn cừu thì đàn cừu đâu có bị hại...

### Một bài học hay!

Tối thứ tư trước ông Marquet tổng trưởng bộ Nội-vụ ở Vichy có đọc diễn văn trước máy truyền thanh. Đó là do Nội-các quyết nghị mà ông tổng trưởng phải đọc một bài diễn văn đề bày tỏ rõ tình hình về một phương diện trong nước lúc này cho dân Pháp biết!

Vậy thì ông Marquet đã đọc đến văn. Ông giữ bộ Nội-vụ thế tất là ông nói về tình hình trong nước. Bài diễn văn ấy là một bài học rất sâu xa chẳng những dân Pháp mà hết thảy ai ai cũng nên học thuộc lấy làm lòng. Bài diễn văn ấy chẳng chỉ là bài học hiện tại lại còn có thể là bài học cho hậu thế nữa.

Thì đây. Ông Marquet tìm nguyên nhân của sự bại trận ở Pháp. Ông vốn là «*con sinh*» của chế độ đại nghị, vì trước kia ông là người đảng Xã-hội Quốc tế S.F.I.O, sau thoát ly đảng, thành người đảng xã-hội Pháp hay xã hội Liên-hiệp như ông Paul Boncour. Vậy mà ông không do dự gì, kết án cực nặng chế cái chế độ đảng phái, chế độ đại nghị ở Pháp!

«*Có năm trong chán mới biết chán có rận*».

Ông Marquet đã ở sâu trong chế độ ấy, nay đem những cái dở của chế độ tố cáo ra, tất chúng còn ai chế vô đầu được!

### Kiểm duyệt hồ

### Kế ấy cũ rích sao vẫn còn có người mắc nhỉ?

Nguyễn thị Ba xách hòm đi tìm việc, trong hòm có tiền mặt bốn chục đồng và quần áo đáng giá trăm bạc. Thị Ba gặp một

Mây nước một màu, một cảnh thiên-nhiên hàng năm lại diễn ra một lần trên bãi Phúc-xá. T. ông lần nước mênh mông, cây cối của nhà như ẩn như hiện, những chiếc mảng chiếc thuyền tung tăng đi lại như ở trong một thế giới riêng...



Hop. Nguyễn duy-kien

người dân bà là, lần là trở chuyện, đem bày tỏ nỗi mình. Người kia tốt bụng hiền nhân đi tìm việc cho thị Ba ngày...

Thế là cả Thị Ba lẫn hôm theo người lạ kia về một nhà mà người ấy nhận là nhà mình. Nuông được ít lâu thị Ba không thấy người đàn bà kia đâu, nhìn lại hôm cũng biến mất, mà hỏi đến nhà cũng không phải nhà người ấy, lúc đó thị Ba mới nghĩ ngửa người ra là bị lừa!

Những bọn giả dạng kiểm việc để lừa người hàng ngày thấy nhan nhản ra ở khắp mọi nơi, pháp luật đã khêu trừ được một ít, vậy mà còn có người như thị Ba mắc phải, kể cũng lạ thực?

Mối gặp nhau một lần họ lên chưa biết, quê quán cũng không thông, vậy mà những người như

thị Ba đàm giao cả gia-sản cho, kể như đã như thế cũng ít có. Mà cái tình này đã ấy lại cần phải phương thuốc cực kỳ đáng như thang thuốc người đàn bà kia sắc cho thị Ba uống, thì mới khỏi được. Thị Ba tự say không có mắc mưu gian, tưởng cũng nên cảm ơn người đàn bà ấy!

MUỐN IN LẺP... MUỐN IN NHANH CHÓNG...

PHẢI LẠI:

IMPRIMERIE

Trung - Bac Tan - Van

38 - Henri d'Orléans - HANOI  
TELEPHONE : 266

Một nhà in mỹ thuật, chuyên in đủ các thứ sách vở, báo chí, HỌA ĐẸP và các thiết hiệu hí HỌA MỚI

**Các ngài sẽ thấy một mẻ và khoan khoái...**

*sau khi uống một chén chè ĐÔNG-LƯƠNG chè QUAN-ÂM chè KIM-KHÁNH*

*là các thú chè nội hóa ngon đã có tiếng giá rẻ mỹ thuật*



**ĐÔNG-LƯƠNG**  
Số 12 HANG-NGANG-HANOI

## Giải sấm TRẠNG-TRÌNH

(Tiếp theo trang 15)

**Đông, Tây xứ xứ khỏi đao-bình**  
Trước hết Ba-lan bị ch. ếm! Ba-lan chẳng ở mé Đông là gì. Dân dân đến Hà, Bì, Pháp ở mé tây Âu-châu. Nay còn Anh đánh nhau với Đức mà Anh bị thực là ở mé cực tây lục-địa.

**Mã-đề vương-cước anh hùng lán**  
Dương - cước dây chằng phải là cẳng dê, cẳng hổ gì, các bạn thử đọc xem có phải là thanh âm tiếng Dunkerque chăng? Cụ Trang đã nhìn thấy cái trận kinh thiên động địa, sát bại Diệt bao binh sỹ & Dunkerque. Có phải là Tuấn không nào!

**Đậu luât niên gian kiến thời bình**

Cuộc chiến-tranh ở Âu-châu chưa kết liễu. Còn Anh chống cự với Đức, chưa biết lúc nào xong. Nương cứ như cũ tác mấy bức gần đây thì hai chữ « Đậu Tuấn » tôi e là thanh âm tiếng « Lloyd George » điển ra. Ừ, mà có lẽ! Theo tin mấy hôm nay thì chính ông Lloyd George đã liêu liêu vận động nghị hòa

Ông Churchill mà lui về, ông Lloyd George mà lên cầm quyền thì tất Anh-Đức sẽ hòa, lúc ấy thiên-hạ sẽ lại được hưởng thái-bình...

Các bạn đã thấy chưa. Cụ Trang Trình nhà ta đã nói tiếng Tây vào lúc chưa có một tiếng Tây nào lọt vào đất Việt-Nam ta. Các nhà nho đoán từ trước đến giờ loạn là đoán láo cả. Cụ Trang nhà ta đã nhìn rõ từng nét về cuộc Âu-chiến này, lời này việc đã lần lượt diễn ra, ta mới thấy rõ, lại càng tin cụ là Thánh... Đại Thánh thực!

Hay là chính tôi là tay đại Thánh... tưởng cũng không biết chừng.

CHÀNG HAI



Trích trong tiểu thuyết « Người Yêu Nước » của PEARL S. BUCK  
Bản quốc văn của HUYỀN HAI

Anh Hải-Vân.

Ngày anh vào tù, tôi thì đã bị giam bảy mươi-ba hôm rồi. Tôi tưởng chừng như tù hãm đến mười năm trường trong xa-lim. Tôi áp mặt vào chấn song chiếc cửa sổ nhỏ, mới thấy rõ một miếng da trời cheo cheo mé trên tưng nhà pha — chỉ có thế thôi. Kéo căng trời thật là bé nhỏ, ít ỏi quá; nó chỉ rộng bằng mảnh vải thắm của mẹ tôi bị dẫu cho khỏi lấm bụi sa-mạc. Tôi đã kể cho anh biết rằng làng tôi ở tận trên miền Bắc, gọi trong làn gió gay gắt, lấm những cát vàng của sa-mạc Gobi. Các người già cả thường nói một người kia lảng mạc sẽ ngập lặn dưới cát, dân cư sẽ bị chôn vùi; xương thịt họ rồi héo hắt lại mà không thối rữa ra, vì cái gió cát khô khan ấy.

Đứng áp mặt vào chấn song, đôi mắt dăm dăm lên không trời của mình, tôi rủ bủ mơnhy vọng. Ngày lẫn mai nữa, vài ngày trước khi anh đến đây, tôi đã có ý tưởng rằng nếu tôi chết đi, chắc thân-thể tôi không được khô héo vùi trong cát bụi quá hương. Không, thân tôi có lẽ rồi bị thùng đạn, mà ngã xuống chỗ đất ấm-áp: cái đất mềm dẻo và phong-phu của cái thành-thị nửa Tây nửa Tàu miền Nam này. Ở làng sẽ không một ai biết tôi làm nạn; không hiểu vì sao tôi chẳng hao giờ trở về nữa.

Làng tôi xa xôi quá, nên trước khi tôi không về được trong dịp lễ Nguyễn-dân, hay bất cứ lúc nào, trừ vụ hè. Mà lúc ấy có về, cũng phải đi bộ một phần đường đất; bởi vì giá vé xe lửa, ngay ở những ga không có ghế ngồi dành riêng cho bọn cu-li, nó cũng quá số tiền tôi có thể bỏ ra. Bao nhiêu năm dằng-dẳng, trước khi cha mẹ tôi bắt tôi phải lấy một người vợ mà không báo giờ tôi giáp mặt, tôi cũng thấy cần phải về thăm

nàng. Tôi có cơ man là chuyện muốn kể. Trong làng có hai-mươi-sáu gia-dình, người người đều có họ gần xa với tôi. Cả. Mỗi người tùy theo gia-cảnh, có dư một phần giá lương ăn học cho tôi... Đồng tiền có khan, thì đàn bà họ khâu giấy, bít lát hay may áo cho tôi.

Mấy tháng sau, tôi không dùng những thứ họ gửi cho tôi nữa. Mà các gì tôi cũng không bao giờ thờ lộ cho các bà ấy biết nóng nôi; các sinh viên bán-báo ở thị trấn họ chế riều phục sức của tôi. Tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi cũng cười với họ. Tôi nhận rõ rằng áo dài vải lam của mình nó dài rộng quá; đôi giày nhà quê vùng Bắc thì nặng nề. Ăn mặc như thế lộ bịch lấm. Tôi biết các bà đã bàn định với nhau đại khái như thế này: « Phải may cho thật rộng, cái ấy còn có thể nhìn lên được; miễn Nam họ ăn những món ngon lành, chắc cậu sẽ héo dần ra. Tôi không nhờn và cũng không bèo lấm tí nào, quần áo các bà ấy may cho mặc rộng xúng xạo xứng xính. Nhưng tôi rất không bằng lòng về người ta chế riều họ.

Tôi mới tìm một tiệm cầm đồ, bọn kéo xe và nghèo khổ thường lui tới mua quần áo. Thứ quần áo của tôi làm bằng vải tốt, vải nhà dệt lấy, may khâu chắc chắn, thành thử bán đi được cái giá phải chăng. Tôi dùng tiền ấy mua áo vải lam theo kiểu của phần cõi anh em sinh-viên Ái-quốc. Khi vào nhà pha, tôi đương mặc một bộ áo như thế.

Anh Hải-Vân ơi, anh hỏi tại sao tôi bị bắt. Câu chuyện thực giản-dị. Một hôm, linh trang vào trong phòng học Anh-ngữ của chúng mình, gọi tên tôi. Tôi đương đọc thơ của một lá-giá Anh. Tôi không hiểu số cho làm, nhưng cũng cảm thấy một vẻ đẹp thoáng trong sương mù của

tiếng ngoại-quốc. Bài ấy bắt đầu bằng câu: «Tôi lang-thang như đám mây cô-độc...»

Tôi học tiếng Anh được ba năm rồi. Trong nhà, ngoài làng, tất cả xúm xít quanh tôi, bắt phải nói tiếng Anh cho họ nghe. Đó là những buổi tối mùa hè. Tôi chậm rãi nói một cách rành rọt: «Tên tôi là Lưu Ân-Lan. Các ông được mạnh giỏi chứ? Tôi vào binh thường, cảm ơn». Tất cả đều im lặng nghe, đến khi tôi nói xong, họ vỡ ra cười, cười đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng trên má. Rồi họ bàn: «Nghe như tiếng gà cục tác ấy, Cậu cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu với». Rồi người ta lắng tai nghe. Họ phục cái sự học của tôi. Ông bác của tôi là Lưu Ý già nhất làng. Ông ngừng đầu lên, lấy hơi tuyên bố rằng: «Lão chắc rằng chúng mình cho cậu ấy đi học là phải. Ở làng ta chưa có ai cấp sách đi học, nhưng thời buổi bây giờ khác. Ân Lan sẽ làm vẻ vang cho chúng ta. Rồi cậu sẽ được một chức vị lớn, vì cậu biết nói tiếng Anh. Cậu ấy sẽ giàu và già rồi cho chúng mình. «Thì bao giờ tôi cũng già như vậy». «Vâng, chắc ă». Tôi nhìn quanh các bộ mặt chung quanh mình. Tôi mến những người ấy. Họ đương chú mục vào tôi, con mắt họ ngáy đượm một chút lo lắng, nét mặt cần cỗi và rần rần. Bấy giờ nhỏ đứng nép dưới chân họ. Chúng im lặng nhìn tôi, có vẻ phục lắm; chúng cho tôi là một vị anh-hùng, tôi cứ già biết thế. Bao giờ tôi thì đồ cao, có một địa vị khá giả, tôi sẽ hết sức làm việc cho chúng nó. Tôi sẽ thuê một thầy giáo tốt, tất cả con trẻ đều được đi học.

Tôi kể lại câu chuyện sáng hôm ấy, tôi đứng tìm sự thâm mỹ trong một từ ngữ ngoại quốc: Tôi lang-thang, như đám mây cô-độc... Có giáo Maitland khoan thai nói rằng đó là bài tao của nhà đại văn-hàn nước Anh là Wordsworth.

Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa, chúng tôi quay cả về



phía đó. Cạnh cửa mởng mành bằng gỗ toang ra. Anh đã rõ rằng hơi gió một tí nó đã mở ra rồi. Vậy thì nó đâu đủ sức chịu nổi bằng súng? Một toán lính đi ra là hai mươi người đứng đây. Có đứa hét:

— Lưu Ân-Lan đâu?

Nghe gọi, tôi đứng dậy. Cả lớp im phăng phắc.

— Anh là Lưu Ân-Lan?

Tay hết sức ngạc-nhiên, tôi bình-lĩnh nói:

— Chính tôi đây.

Người đội quát:

— Anh bị bắt. Anh phải đi theo chúng tôi.

— Nhưng tại sao... tại sao...

Tôi lảng bâng trong mồm, không thể nói được nữa. Tôi không thể hiểu tại sao người ta bắt tôi, tại sao tên tôi lại có người biết, trừ những giáo-sư và một số ít bạn đồng-học của tôi. Tôi nói với người đội:

— Tôi tưởng có ông nhầm đây.

— Không nhầm tí nào cả. Có phải anh là Lưu Ân-Lan, quán ở làng Lưu, tỉnh Thiểm-tây?

— Phải, chính tôi, chính làng tôi đấy, đã hẳn, nhưng tại sao tôi bị bắt?

Người đội mặt đỏ lên như gấc, sần sùi, nắm lấy cổ áo, nhắc tôi lên mà quát thào: «Anh dám hỏi vậy à?» Tôi hãi hùng thấy cổ áo bị sứt rách. Rồi mình phải đi sấm chiếc áo khác. Tư-tướng ấy chỉ kịp thoáng qua trong trí nghĩ. Người đội to béo kia giận sôi lên, hẳn đã tức tôi và thét: «Anh là đám... anh lại dám à.» Tôi muốn chống cự lại, nhưng biết rằng vô ích trước những khẩu

súng đang chĩa vào mình.

Lúc đó, có Maitland nói:

«Anh đã biết? Khuôn mặt nhô nhua

và êm dịu của

cô dưới vòng

khăn trắng;

nét mặt lúc

nào cũng giữ

nguyên vẹn

điềm - đạm,

đứng-đắn. Cả

bọn chúng

mình không

ai thấy có vẻ

khác

bao giờ.

Nhưng lúc ấy

hồng cô nhẩy

số vào người

đội, cầm cánh tay hẳn mà lấy. Có nghiêm-ngهی nói:

— Ông không được làm như thế trong lớp học của tôi. Tôi bảo ông phải thôi. Ông hiểu chưa?

Có nữ tiếng Anh, người đội không hiểu mấy may lời nào. Hẳn nhìn có, y như con mèo nhìn con chuột nhắt đương tức tối.

Hắn hỏi tôi: «Người đàn bà ngoại-quốc này nói gì thế?» Tôi thông ngôn: «Có ý xin ông hãy thôi đi». Hắn nói: «Anh giảng cho người ta biết rằng anh bị bắt». Tôi nói với cô Maitland bằng tiếng Anh: «Tôi bị bắt.» Có tu hồi tại sao. Tôi thành thực trả lời:

— Tôi không biết tại sao hết.

Cô Maitland kêu:

— Thật vô lý. Anh hồ cái đồ vũ-phu to nhưn kia xem, bảo nó rằng tôi gọi nó là đồ vũ-phu.

Tôi chỉ dám dịch lại rằng:

— Người ngoại-quốc danh giá kia là giáo-sư chúng tôi. Có ý hỏi tại sao tôi bị bắt.

Hắn lên giọng kể cả:

— Anh hãy nói là việc không định đáng gì đến cô ta.

Tôi dịch:

— Hẳn bảo rằng hẳn không có quyền nói.

Cô Maitland nói:

— Thật là buồn cười quá! Bảo hắn đi đi, và để chúng ta yên. Bảo hẳn rằng hẳn không có phép đưng bắt sinh-viên của tôi. Tôi sẽ đi thưa lãnh-sư tại Anh.

Tôi ngập-ngừng.

Cô Maitland ra lệnh:

— Anh nhả, lại cho hẳn biết.

Tôi vừa mới nói: «Có ý sẽ xin ông lãnh-sư đi hỏi...» Người đội nhìn cô Maitland bằng con mắt dữ tợn. Cô cũng giả miêng ngay. Hẳn quay lại phía tôi, «Ấy về coi-nghiêm, và nói một cách kể cả hơn thế nữa:

— Tôi có lệnh phải bắt anh.

Vì có gì?

Lần này tôi hỏi là để hỏi cho tôi.

Cô Maitland kêu:

— Thế này là nghĩa lý gì?

Có chưa kịp nói thêm nữa, người đội già gọi lính: «Áng-à-văng, mác!» Họ nắm lấy cánh tay tôi, đẩy tôi ra ngoài, không để cho ai đến cứu... nếu họ có quyền cứu. Các sinh-viên ngồi im như tượng, còn cô Maitland chỉ biết có việc kêu.

Họ lôi tôi đi hết dãy phố, đến một cái cửa rộng lớn. Họ ấn tôi vào nhà pha. Hồi trước tôi có nói đến nơi nhà pha ấy trong bài làm, tôi tả

rằng: Chúng ta bỏ một cái nhà giam mẫu mực cho toàn quốc. Có kẻ nói rằng tất cả thế giới không có nhà pha nào tốt hơn. Các du khách Anh, Mỹ đều đến xem nước Trưng-Hoa đối đãi với các tội nhân trong nhà giam mẫu mực này.

Đó chính là nơi người ta giam khóa tôi trong một xà-lim.

Thực ra, tôi cũng dễ chịu. Tôi tưởng mình là người đầu tiên vào đây. Này này có vẻ sạch sẽ, không hẳn như những cái giam khác, sau khi nó lần lượt giam chứa hàng trăm người. Điều chắc là nó còn sạch hơn phần nhiều những túp nhà đất của dân làng tôi. Nó cũng chính đôn như cái phòng nhỏ bé của tôi thuê được khi mới nhập học ở Thượng-hải, trước khi vào lưu-trú trong trường.

Xà-lim này có chiếc giường gỗ, với cái đệm vải xanh thẫm sạch; mấy viên gạch chống để lam chõng gối. Một cái cửa sổ nhỏ soi sáng.

Hồi thơ ấu, nhà ở của tôi chỉ có một cửa ra vào, trông ra mé sân thấy rõ cả một mảng trời to rộng. Tôi bấy giờ là thành cu con, đương ngồi trên bực cao nhìn cha mẹ tôi đập lúa, giã đậu, rồi đổ vỏ, đổ trấu để mặc cho gió lớn khô khan no cuốn đi.

Còn về đồ ăn thức uống ở nhà pha, chắc chắn là nó còn tốt hơn cái ăn của tôi lúc còn bé. Nó có vẻ ngon lành lắm, khiến cho mình cũng khá thoải mái. Và ngày thứ nhì, ăn xong bữa sáng gồm có cơm, cá mận và một ít bánh, tôi mới nghĩ rằng mình được ở trong nhà giam tốt đẹp như thế này, tất sẽ hoàn toàn được xử theo công lý.

Tôi bụng bảo dạ rằng chỉ-hành-phủ mới này thực là công-bình. Tôi sẽ được phép tự báo chữa trước Tòa. Mỗi sáng tôi nghĩ hôm nay thế nào cũng được gọi ra. Tôi sửa soạn từ đã lâu cái bài cãi. Ban đêm nằm trên giường gỗ, ban ngày thì mặt trông trở lên mầng trời, tôi sắp đặt từng lời lẽ một; tôi định nói như thế này:

«Thưa các ngài, xin các ngài cho tôi biết tôi bị cáo về tội gì? Tôi không thuộc về đảng cách-mệnh nào (tức ý thì đúng như thế đấy, Hải-vân ă; mãi về sau này tôi mới thành một đảng-viên thực hiện). Ngày nào tôi cũng khổ công học hành, không bao giờ tôi ra khỏi trường. Tôi chỉ có hoài-bảo là thi đỗ cao, tìm được công việc tốt và giàu. Sau nữa, tôi muốn lập trường học cho sinh-quần của tôi. Mọi người ở đây đều nghèo khổ, mua gạo khó khăn, mua muối thì kém. Đất cát may ra mới sản xuất để cho khỏi chết đói; có lúc còn ít hơn thế nữa, không ă

# NGUỒN VĂN TÌM VÀNG

## Một cách chơi đố chữ

Bên Tàu bấy lâu thịnh-hành cuộc chơi đố chữ, đại khái như sau đây, kể cũng nã thú.

Người ta ra một câu thơ hoặc ngữ nhưng giấu bời đi một chữ để những người dự cuộc tùy ý lựa chọn mà điền vào cho đúng.

Ví dụ hôm tháng 6 trước, một hội từ-thiên du-nghe ở Hương-cảng đã treo đôi câu thơ này:

夜眠仰 ○ 見星斗

夜眠 仰 ○ 見 星 斗

Nghĩa là ban đêm nằm ngó, bỗng ngửa mặt... thấy lòng ánh trăng sao.

Cố nhiên, ở dưới câu thơ, người ta để bớ năm bảy chữ cho mà lựa chọn:

1) Thiên 天 (trời) - 2) Thị 視 (trông) - 3) Ốc 屋 (nhà) - 4) Vọng 望 (đóng) - 5) Ngọa 臥 (nằm) v.v...

Mỗi chữ trên đây có thể điền vào chỗ trống của câu thơ (trừ) không phải vô nghĩa, nhưng kỹ thuật chỉ có một chữ là đúng hơn cả.

Chữ nào các ngài đều bảo chữ thiên, chữ thị, chữ vọng, chữ ngọa, không ngó vàng chính chữ ốc mới phải.

Dạ miên ngưỡng... kiến tinh đầu.

Có thế, câu thơ mới thật phải là thơ. Vì thơ phải có những cái cảm-giác khác phàm, nếu bảo là «ban đêm ngửa mặt lên trời thấy trăng sao» hay là «ngửa trông thấy tinh đầu», chẳng hóa ra câu văn thường mắt, có gì là ý vị cảm-giác của thơ. Bởi vậy tất phải để chữ «ốc» tỏ ra cảm giác của nhà thơ thể mới khác phàm: đêm nằm mơ màng to-ông, đến nỗi ngửa mặt lên mái nhà mà trông thấy trăng sao lóng lánh.

Cuộc chơi đố thơ này tao-nhả, hẳn nhai cảm quyền không cảm như cuộc đố chữ 36 con giống kia từ đời nào đã khéo bày đặt ra lừa dối thiên-hạ thục oen sạch túi.

## Đổi được mới cho vay tiền

Một ông bạn già của chúng tôi, người cũ nhưng óc mới. Hôm nọ, cậu cháu của ông - đang học ở ban tá-lại - muốn xin tiền chú để đi nghỉ mát Sầm-sơn ít ngày.

Giá còn thời-đại cũ, thì chắc ông bạn tôi đã ra cho cháu một câu đố thử tài, bẻ đổi được ông mới cho tiền. Nhưng nay là thời-đại mới, cho nên ông bảo cháu phải nói qua về văn-chương tư-tướng của Voltaire và Rousseau cho ông nghe rồi hãy gởi ông mới móc tiền đưa cho.

Thì ra chỉ có đời là khác, còn cái tục bắt nhau đổi chữ lấy tiền thì vẫn như thế.

Chuyện ta chuyện lâu ngày xưa không thiếu gì cả trường-hợp ấy. Lắm khi câu đố ra khó quá, cứ nghĩ nếu mình gặp phải thì đánh chịu túng tiền, chứ không sao đổi được.

Tôi nhớ đến chuyện cười-si Hoàng-minh-Kỷ đời Thanh.

Minh-Kỷ đó tiến-sĩ còn trẻ, có tiếng hay chữ, nhưng tính rất ngông cuồng, thành ra công danh lận đận, túng thiếu quanh năm.

Một hôm đi chơi (nh Giang-tây, trong túi không còn xu nào, nhân nghe tiếng người bán, họ Dương, cũng có một khoa với mình, liền đang làm tuần-phủ ở đó. Hoàng-minh-Kỷ bèn đưa danh-thiệp vào thăm, để hỏi mượn tiền luôn thề.

Ông tuần-phủ này hóm dơi và keo bần, nghĩ mình từ-chối không tiếp kiến bạn thì bất nhá mà tiếp thì phải tốn tiền, chỉ bằng tìm cách đùa khéo thì hơn. Ông ta có nghĩ ra một vài câu đố mà tự lão cho là tuyệt khó, rồi sai lính đem ra đưa Hoàng-minh-Kỷ và bảo có đổi được thì cụ lớn mới tiếp. Về câu đố như vậy:

四水江第一, 四季夏第二,  
先生居江夏, 究竟第一, 抑  
或第二

Từ thủy, giang đệ nhất; tứ quý, hạ đệ nhị. Tiên sinh cư Giang-hạ, cứu cánh đệ nhất, ư hoặc đệ nhị. (Bốn loài nước, giang đứng thứ nhất; mỗi năm có bốn quý, hạ đứng thứ nhì. Tiên-sinh là người ở đất Giang-hạ, thế là bậc nhất, hay chỉ bậc nhì).

(Các ngài chắc thấy câu đố của cụ «uân ra vừa có ý xảo-tử (jeu de mots), vừa kh'nh ngâm bạn cụ một cách sáo sặc.

Hoàng-minh-Kỷ xem rồi cười gằn, tức thì cầm bút viết đối lại cho họ Dương biết tay:

三教儘在前, 三才人  
在後 遊士本儒人, 雖  
不在前亦不在後

Tam-giáo, nhơ tại tiền; tam tài, nhân tại hậu. Da-sĩ bản nho-nhân, tuy bất tại tiền, riệc bất tại hậu. (Ba giáo, nhơ ở trước nhất, ba tài, người ở sau cùng. Ta đây vốn là nho-nhân, tuy không ở trước, nhưng cũng không phải ở sau).

Hoàng-minh-Kỷ tỏ ra khi khái của mình tuy là một nhà nho không có chức vị gì, nhưng cũng không chịu luôn-lụy ai đâu. Kể ra, câu Hoàng đổi lại còn hay bằng mấy câu của ta.

Cụ luận xem câu đố phải phục, đưa ra 10 nén bạc để tặng, nhưng Hoàng-minh-Kỷ ném trả lại, rồi bỏ đi thẳng.

Có lẽ nhà nho chế ít đây chăng?

(Xem tiếp trang 55)

chừng sắp bị gọt ra xử, miệng lưỡi sắc sảng để nói những điều định trước.

Tôi không được gọi ra. Hết ngày ấy sang ngày khác, chỉ thấy một người gác đưa cơm đến. Sau cùng tôi phải kêu van hỏi bản rang:

«Người ta có xử tôi không?»

Hắn nói: «Tôi chẳng biết gì hết, Com anh đây.» Rồi hắn đi.

Tôi sốt ruột điên người. Tôi năn nỉ: «Xin ông làm ơn cố hỏi hộ việc xử án của tôi, ông làm ơn cho.»

Hắn ta lắc đầu mà rằng: «Tôi không được phép nói với tị nhân.» Hắn đi ra.

Trong giây lưng tôi bao giờ cũng đặt tiền học phí mỗi tam-cá-nguyệt. Lệ luật nhà pha là phải tắm rửa cho tu phạm, bắt phải thay đổi quần áo khác. Thế mà tôi còn giữ nguyên mền-tiền, vì khi vào, tôi được miễn lệ, lại người coi việc tắm hôm ấy được nghĩ để đi uống rượu cưới cho em tôi. Tôi tiền của mình mới sống sót. Một hôm tôi lấy ra một nửa đưa cho người gác mà bảo: «Biển ông mấy đồng bạc, ông làm ơn hỏi hộ ngày nào tôi phải xử.»

(Còn nữa)

HUYỀN-HÀ

gi mà ăn. Và lại thuê má rặng nê - nó là thuê bình-bị, thuê thuốc phiện, đủ mọi thứ thuê. Tuy chúng tôi bán thuốc phiện cho chính-phủ được dễ dàng, nhưng giống giọt nó cũng không lợi hơn g ống ngốc cốc mỳ, bởi vì trước hết chúng tôi phải trả tiền thuê đất. Nỗi khổ khăn kỹ kh ền làng nước, phải nghèo nàn, không đủ tiền xây dựng lấy một cái trường học. Bao giờ tôi cũng hiểu học. Từ thuở bé, tôi đã muốn hiểu biết những điều ai cũng có thể học đ ể b. si. Họ hàng của tôi đã đành dùm đủ t.ền gửi tôi đi học ở thành-phố hoa lệ này. Tôi thấy mình được sung sướng. Vậy thưa các ngài, tôi có lỗi gì?»

Tôi chăm chỉ ôn lại các điều ấy và nhiều điều khác nữa. Tôi tưởng mình đứng trước các quan Tòa là những người nghiêm-ngập, nhân từ và thông minh, họ sẽ mua hiểu là đã bắt nhầm, rồi tôi sẽ được tha. Máu hề sang năm tôi mà được về nhà, việc bắt nhầm kia sẽ là đầu câu chuyện. Tôi sẽ kể nhà pha tội đẹp như thế nào, chấn áp âm cúng, mỗi ngày hai bữa cơm nước thơm lất. Ở làng không ai quá hai bữa mỗi ngày. Mùa đông neo việc, thường chỉ độc một bữa, phải ngủ nhiều, vì ngày ngắn ngủi.

Tôi cố ngủ trong xà-lim, nhưng không chợp mắt được tay rằng để chịu. Lúc nào cũng tưởng

# RỪNG BOULOGNE CỦA BẮC-KỲ Ở ĐÂU ?

Đó là một sự lạ mà ai cũng muốn biết. Rừng Boulogne của nước Pháp có những cây trại gái giắt nhiều đến đ ề mơ mộng... trao tình, nhưng còn Rừng Boulogne của Bắc-Kỳ thì người ta đ ều đ ề làm những trò gì, và có những hạng người nào thường hay lui tới?

Rừng Boulogne của Bắc-Kỳ ban ngày làm sao? Rừng Boulogne của Bắc Kỳ ban đêm ra thế nào? Các bạn muốn biết rõ nhớ đón coi:

## Những cuộc điều tra của báo Trung-Bắc Chủ-Nhật

Một số báo đặc biệt sẽ xuất bản ngày chủ nhật 11 Aout 1940 này, sẽ giắt các bạn đi xem tất cả những điều mắt trông thấy, tai nghe thấy, và tất cả những điều mắt không trông thấy, tai không nghe thấy ở trong và ở ngoài Rừng Boulogne của Bắc-Kỳ.

Một số báo mà thanh niên nam nữ đ ều phải đọc đ ể biết rõ ca: từ của si-tình, mà các bậc phụ-huynh có trách nhiệm đ ến sự giáo dục của thanh niên, đ ều phải đọc đ ể biết rõ những cam bẫy nỏ ch ờ đợi con em mình ở đó.

Một số báo lạ, chưa ai từng nghĩ đ ến đ ến Văn-Lang chủ-trương, có những bài của Hồng-Phong, Vũ-Bàng, Tông-Hiệp, Thập-Tương, Tiểu-Liên, Mạnh-Quyn, Vhó-An-Ninh, và nhiều cây bút khác viết. Có rất nhiều ảnh chụp được quả tang do hai nhà nhiếp ảnh trẻ danh Vhó-an-Ninh, Nguyễn-dny-đã đi đ ều-hà-Mạnh-Quynh hỏi ý mà truyền chân ra.

Ngoài ra còn có n. mục Hanoi... đ ầy của Lê-văn-Trương, một cây bút tài ch ần rất linh đ ồng sẽ ghi chép tất cả những trang thái của Hà-thành Hoa-lệ, từ cái hay đến cái đ ỗ... Và mục Dưới bóng Thôn Vhó-Nữ của Cô-Lý một mục chuyện tả những ý tưởng ngộ nghĩnh về đàn bà, và phê bình những cái hay cái đ ỗm chỉ riêng Phụ-Nhữ Hà-thành mới có...

# NGƯỜI TRINH NỮ



Tiểu-thuyết của LAN-KHAI  
Tranh vẽ của MANH-QUYNH

(Tiếp theo kỳ trước)

Quan Châu hỏi to :  
— Sủa soạn đi !  
— Âm Vĩnh và Tông cùng giương gậy nõ.  
Lân cô danh ở trước mặt đã rạo rạo động như dưới trời mưa. Những con chim đi chim sẽ hoảng sợ bay chấp chớn lên trên ngọn cỏ.  
— Âm Vĩnh nói :  
— Nại đến gần rồi !  
Tông háo hức, thò tay rút tên. Thi, ô hay, túi tên của chàng đã rơi mất từ lúc nào. Chàng gọi to bảo Âm Vĩnh :  
— Ông bảo... ông bảo !...  
— Gì thế ?  
— Tôi rơi mất túi tên rồi. Ông bảo cho tôi mượn mũi khác vào bắn tóe.  
— Được rồi, nhưng giữ ngựa cho yên nhè.  
— Được.  
— Giờ bắt tóe ra.  
— Đây rồi !  
— Âm Vĩnh nâng cao chiếc nõ, đặt tên vào lòng máng.

Sắc mặt y tái hẳn đi vì xúc động. Lòng máng bắn cau lại, bai mất hẳn sóng như ánh gương.  
Hắn nheo một mắt, ngắm địch xác vào thái dương chàng tuổi trẻ...  
Đàn nai đã tới gần. Lá cây động rạo rạo. Đất chuyền lên huỳnh huỳnh.  
— Âm Vĩnh vội vàng bắm lấy nõ. Mắt hẳn hoa lên một màu máu tươi.  
Càng lúc ấy một phát súng nõ, làm cho cái nõ của âm Vĩnh gãy ra làm hai. Viên đạn bay vào trước mắt y. Vĩnh chóng hồn quay lại. Nàng Nhận hạ đầu khâu súng, cười mà rùng :  
— Xin lỗi ông bảo nhè ! Tôi định bắn nai không ngờ cầm súng chưa vững, thành ra tí nữa gây nên ân mạng.  
— Âm Vĩnh ngẩn rưng, nhưng lại tự trấn tĩnh được ngay :  
— Gớm, nằng làm tôi hoảng vía. Giá viên đạn dính vào độ một tấc thì tôi chắc đã tan sọ.

Nhan tiến ngựa lại gần, ngày thơ nói :  
— Cũng lạ may cả chứ nếu trong lúc vội vàng, mũi tên của ông bảo biết đầu chĩa cắm ngập vào đầu anh Tông !  
Rút lời, Nhận cất tiếng cười khanh khách.  
— Mấy con nai đã nhò ra...  
Nhan điểm nhiên thì sóng lên vai nõ liềm mấy phát. Con nai đầu đàn lộn nhào đi một cái rồi phục vị. Con thứ nhì bị gãy chân. Quan Châu bồi luôn một phát tên làm nõ gãy nõ.  
— Những con sâu chạy vun vút qua mặt Âm Vĩnh và nàng Nhận.  
Tông kêu to :  
— Hoài của quâ !  
Nhận đáp :  
— Thế này đã nhiều lắm rồi, anh không nên tiếc.  
— Cái ấy, hình như âm Vĩnh hiền. Là vì hắn đã chêu đói lòng máng.  
— Nhưng mà Nhận không hề y nữa. Nàng vẫy Tông chạy lại chỗ hai con nai bị giết.

Bọn đồng đã xúm đông đảo. Họ chặt cây để khiêng nai về.  
— Mai ta lại làm chuyện nữa.  
Nhận đáp :  
— Thôi thôi ! sẵn nữa lại sợ như hôm nay, xuýt nữa gây thành ân mạng !  
Nàng quay lại hỏi âm Vĩnh :  
— Phải không, bớ ông bảo ?  
— Phải lắm !  
Quan quân kéo nhau về đình. Giờ là công việc của bọn nhà bếp. Và một lát sau, quan châu, âm Vĩnh và Tông cùng vui vẻ ngồi vào bàn tiệc.  
Tông nói :  
— Bẩm quan, nàng Nhận hôm nay làm tôi sợ quá !  
— Ừ, con bé hợp chộp thật.  
— Xưa nay nàng Nhận bắn giỏi lắm, chẳng rõ sao hôm nay lại lật đặt thế nào đến bắn tan cả chiếc nõ của ông bảo, ấy cũng còn là phúc mà ông bảo lại thoát nạn, khiến tôi mừng quá.  
— Âm Vĩnh đặt cốc rượu :  
— Thật thế ! Chỉ một tí nữa là tôi chết mất mạng ! Đấy này trông ngược tôi lúc này hãy còn nện thỉnh thịch...  
— Quan Châu cười :  
— Con trai gì mà lại non gan thế chẳng biết. Không bú với tôi, mấy lần đi đánh giặc Mèo, đạn bay quanh mình cứ như ong mà tôi vẫn chẳng coi vào mũi gì.  
— Câu chuyện quanh bàn tiệc rất vui vẻ thân mật.  
— Chẳng một ai ngờ, trừ Âm Vĩnh.  
— Ấy thế mà, ăn xong, chàng ta không hề nghĩ sao lập tức ra phố, nói là đi mua mấy thứ vật.  
— Buổi tối hôm ấy giữa lúc âm Vĩnh đang nằm bên khay đèn nói chuyện với quan Châu, và ở nhà chàng, Tông đương ngồi ở sân xem trăng mọc thì một cái bóng trắng thoáng vào sân.

Tông nhận ngay ra đấy là nàng Nhận. Chàng đứng phát dậy :  
— Nàng Nhận đi đâu thế ?  
— Ra thăm anh đấy.  
— Mới nàng ngồi chơi.  
— Vào trong nhà...  
— Ngồi đây có hơn không ?  
— Tôi có việc cần phải nói cho anh nghe. Ngồi ngoài sân không tiện.  
— Lòng chàng tuổi trẻ thồn thừ hẳn lên. Chàng đứng dậy theo Nhận vào trong nhà.  
— Thiếu nữ khêu to ngọn đèn.  
— Nàng hỏi Tông :  
— Sớm hôm nay, lúc săn ở trong rừng, anh có biết sự gì lạ không ?  
— Tông ngờ ngác :  
— Không. Sự gì thế ?  
— Anh xuýt chết mà không biết !  
— Thế là thế nào ?  
— Vĩnh nõ định giết anh đấy.  
Tông đứng phát dậy như cái máy. Chàng lạnh rồi nóng bừng cả thân thể.  
— Nhận tiếp :  
— Lần này thì tôi biết đích rồi không còn nghi ngờ gì nữa !  
— Nàng biết thế nào ?  
— Có phải chính Vĩnh nõ đã khởi xướng lên cuộc săn : nài phải không ?  
— Phải.  
— Và sẵn bằng nõ chứ không phải bằng súng ?  
— Ồ, lạ quá ! sao...  
— Có phải nõ bảo thế không đã ?  
— Phải rồi.  
— Nó bảo anh lúc nào ?  
— Hôm qua.  
— Hôm qua nõ lại đây à ?  
— Vâng.  
— Lầu không ?  
— Lầu.  
— Nói chuyện những gì ?  
— Y nói chuyện thầy tôi bị giết và hỏi tôi..

— Có định bảo thù không chứ gì ?  
— Nàng Nhận giỏi quá !  
— Anh trả lời sao ?  
— Tôi bảo tôi nhất định bảo thù cho thầy tôi.  
— Anh nói thế à ?  
— Vâng. Y khuyên tôi đừng nên báo thù vì tôi có một mình, nếu trừu vào đảng Gĩa giá thì tôi sẽ bị chúng giết chết. Và lại thầy tôi bị giết chính là tại thầy tôi rầy vào việc của bọn cướp, chứ bồng dung thì việc gì.  
— Sao nữa ?  
— Y khuyên tôi nên nhận cái việc quan cho ở trong nhà. Hoặc nếu tôi thích buồn thả thú y sẽ giúp vốn cho, vì y nói với tôi lắm.  
— Anh có nghe không ?  
— Không. Tôi thì nhất định báo thù cho thầy tôi.  
— Thế rồi nó hỏi rủ anh đi săn ?  
— Phải.  
— Nó có đòi xem nõ và ống tên của anh không ?  
— Có. Y còn chọc với tôi bán chơi một vài phát.  
— Trong khi ấy, anh có chạy đi đâu không ?  
— Không.  
— Anh nghĩ kỹ xem. Như ra sườn hoặc vào bếp chẳng hạn.  
Tông chợt nhớ ra :  
— À, có !... Tôi có vào bếp.  
— Anh vào bếp làm gì ?  
— Vĩnh bảo tôi rót nước cho nõ uống.  
— Nhận cười nhạt :  
— Hừ ! chẳng ba ghê gớm thực !  
— Nàng bảo sao ?  
— Nhận không đáp. Nàng hỏi lại Tông :  
— Cái nõ của anh đến ?  
— Giặc trên gác bếp.  
— Đem ra đây cho tôi xem.  
Tông đi lấy nõ.



Tông cười xem :  
 - Ô nhỉ! Không biết đưa nào nghịch tình...  
 - Âm Vinh đấy!  
 - Sao nó làm thế?  
 - Cốt để cho anh mất ống lên thì rồi khi cần đến, anh sẽ hỏi xin nó. Nó sẽ báo anh giờ hái tóc để nó cho tên. Mọi người đi sân làm thế là thường lắm, không ai lạ nữa.  
 - Phải, xin tên nhau như thế là thường.  
 - Nhưng, đáng lẽ hẳn tên sang hái tóc cho anh, nó bán vào thái dương anh. Anh sẽ chết. Và nó, nó chỉ báo nó nhờ tay, hoặc tại con ngựa của anh không đứng yên nên xảy ra sự không may...  
 Tông như người mù chợt trông thấy ánh sáng. Chẳng cần một tiếng, Nhận gật:

- Nó đã khìa giấy đeo ống tên của anh giữa lúc anh vào bếp rồi nước cho nó uống!  
 - Cái thằng ghê gớm thật!  
 - Ay, chính vì thế mà tôi khuyên anh phải cần thận giữ gìn lắm mới được! Anh mà hấp tấp thì không những không lấy gì nổi nó mà lại còn bị hại vì nó nữa kia đấy.  
 - Nhưng mà tôi tức lắm!  
 - Không nên tức. Anh chưa đủ chứng cứ, nếu anh động đến nó anh sẽ phải tội ngay. Lúc ấy thì không ai có thể làm thế nào được.  
 - Thế chẳng lẽ tôi đành cứ chịu để cho nó bày kế hại tôi à?  
 - Đủ có thôi. Anh không ngại. Thằng ấy ranh mãnh thì đấy nhưng mà thủ đoạn của nó lợi mất tôi sao được! Tôi sẽ liệu cho nó, thế nào cũng có lúc nó bị chảy nhà ra mặt - chuột với tôi mới nghe.

Nhận lại hỏi:  
 - Cái ống tên, anh có chứ?  
 - Có.  
 - Bàn?  
 - Sang ngày, lúc đi sân, nó rơi đầu lúc nào rồi.  
 - Sao lại rơi mất?  
 - Chắc trong lúc tôi phóng ngựa thì với Vinh, dây đứt nên ống tên rơi mất.  
 - Anh cho tôi xem sợi dây.  
 Tông tháo sợi giây kết bằng chỉ móc trên cái đình đóng ở cột.  
 Nhận nói:  
 - Cái giây này bền lắm. Sợi đi đứt mắt ống tên là vì có đưa nó lấy dao khứa sân. Đây, nốt dao còn đây này.

Trong khi nói, hai mắt Nhận long lanh sáng, hai gò má nàng ửng đỏ, vẻ đẹp nàng 'lộng lẫy muôn phần. Nhưng bên thế, vẻ đẹp ấy còn thêm vẻ quả quyết, anh hùng nữ, nó làm cho Tông có cảm tưởng tin cậy một cách lạ. Thực cũng buồn cười khi một anh con trai, một tay lực sĩ lại đóng vai bị che chở, còn người trinh nữ yêu kiều thì lại đóng vai người bảo hộ.

Tông hỏi:  
 - Nhưng làm sao nàng lại biết được hết cả mưu mô của Vinh?  
 Nhận cười:  
 - Anh phải biết rằng từ khi ông để bị ám sát, tôi đã gần thành ra cái bóng của ám Vinh! Nó ám gì tôi đều biết cả. Hôm qua, chợt thấy nó dụ thầy tôi đi săn, tôi đã ế ý. Đến lúc thấy mọi người đều không dùng súng mà chỉ dùng nỏ, tôi đâm ngờ. Tôi để cho ai nấy đi rồi, liền cũng đóng ngựa chạy theo. Tôi đến nơi, vừa kịp lúc nó giờ nỏ ngắm vào đầu anh. Tôi hoảng hồn bắn một phát súng và nhờ viên đạn ấy, tôi đã làm cho anh thoát khỏi tay nó.

Tông nhìn tha thiết người con gái lạ lùng và cảm động nói:  
 - Nàng thật là thần hộ mệnh của tôi. Tôi làm thế nào quên được ơn ấy.  
 Nàng Nhận đứng lên cười khoan khoái:  
 - Anh đã cứu tôi thoát cái nạn trâu húc thì nay tôi lại cứu anh thoát tai tên của kẻ thù. Thế là bằng nhau. Thôi xùy-xòa!  
 - Xùy-xòa làm sao được?  
 - Ô, sao lại không!  
 - Không thể...  
 - Anh còn muốn thế nào nữa?  
 - Tôi... Ờ, tôi vụng nói lắm, nàng à. Nhưng mà lòng tôi thì...  
 - Lòng anh thì có trời hiểu!  
 - Người cũng hiểu được, chẳng cứ trời đâu.

- Ai chứ tôi thì xin chịu.  
 -- Nàng nhất định xin chịu thì tôi cũng đành vậy thôi!  
 - Thế anh muốn nói gì?  
 Tông cảm động đến rơm rớm nước mắt:  
 - Tôi không muốn gì cả...  
 - Rồi đó dần quá!  
 - Không đâu, nàng Nhận! Tôi không muốn gì thật. Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ...  
 - Anh này có dễ đàm cả lập chắc!  
 -- Nàng hay đùa lắm,  
 - Thế thôi vậy nhé. Nào, anh nói đi. Anh chỉ... anh chỉ... làm sao?  
 - Tôi chỉ yêu nàng...  
 - Ờ!  
 Tông nói gấp:  
 - Tôi vẫn biết tôi không có quyền nói câu ấy trước mặt nàng. Nhưng mà không nói làm sao được! Không nói thì chết ngay mất... Tôi khổ sở lắm. Tôi yêu nàng mà tiếc thay tôi lại chỉ là con nhà thường dân.  
 Nhận không cười nữa.  
 Vẻ mặt nàng biến đổi hẳn. Nàng tiếp lại gần Tông. Toàn thân nàng run như một con chim non bặt gió.  
 - Anh Tông à...  
 - Gì kia?  
 - Anh đừng nói thế...  
 - Nói thế nào?  
 - Quan với dân thì cũng là người cả! Mà người ta thì chỉ qui ở tầm lòng mà thôi. Anh đừng ngờ oan cho tôi có những ý nghĩ xấu như thế! Anh yêu tôi, anh đừng tưởng bây giờ anh nói ra tôi mới biết...  
 Tông nghĩ tho:  
 - Thế nàng đã biết lâu rồi à?  
 - Tôi đã biết lâu rồi. Và chính tôi, tôi cũng yêu anh lắm!  
 Thử ừ nữ cười đầu e thẹn.  
 Tông sung sướng quá.

Chàng giờ hai cánh tay. Nhận, như người sắp ngã đi, từ từ ngã vào lòng chàng.

Cả vũ trụ mở đi trước bốn con mắt của đôi tình nhân sung sướng...  
 Hồi lâu, Nhận khẽ gỡ ra ki ôi hai tay chàng tuổi trẻ. Nàng nói như thôn thức:  
 - Anh Tông. thôi... em về nhé?  
 - Vâng, nàng về... Ờ, tôi sung sướng quá!  
 - Nhưng anh không được quên giữ gìn cẩn thận đấy.  
 Nói đoạn nàng bước ra. Tông tiễn chân nàng một quãng đường mới lộn lại. Chàng còn mê man trong hạnh phúc nên không biết rằng mấy cái bóng đen bị mặt đường theo dõi sau chàng...  
 V  
 Tông lẩm-thẩm đi nhanh. Là vì quãng đường vắng lắm. Mặt trăng lại vừa bị một đám mây che khuất nên cảnh vật tối mờ mờ.  
 Thốt nhiên, Tông giật mình, và thoáng nghe sau lưng như có tiếng người đuổi.  
 Tông đứng lại.  
 Chàng lắng nghe: chẳng nghe nàng Nhận lộn lại với chàng.  
 Không phải!  
 Tông tự nghĩ có lẽ mình thân-hồn nát thân tích nên sinh ra thế. Chàng nên sự bởi hồi, rào bước đi nhanh.  
 Vụt cái, Tông lại thấy một cái gì phát qua đầu.  
 Trái tim chàng ngừng đập...  
 « Chắc hẳn đây là một con d. i- d. i-oi! »  
 Tông nghĩ thế nhưng chàng không cử-động được nữa.  
 Toàn thân chàng như bị tê dại.  
 Tông xưa nay đâu có phải là người nhút nhát. Vậy mà lúc này chàng yếu như một người đàn bà.

Tông cảm thấy đích xác, có vật gì theo mình, một vật gì đương lần lại đầu quanh đây. Chẳng sờ tay vào sườn bên trái Ấy là theo thói quen muốn tìm con dao.

Muộn rồi!  
Một tiếng chiến rống đã ập chụp lấy chàng xuống tận ngang lưng. Và chỉ chớp mắt, một sợi giây kiên cố đã cuốn vòng lấy mình chàng rồi thì tạt lại.

Một tiếng người nói khe:  
« Hề kều thì chết ! »  
Tông chưa lại con hổ ngỡ thì dăm người bị mặt đã đặt chàng nằm ngang trên mình hai con ngựa và bắt đầu ra roi chạy nước đại.

Tấn kịch xảy ra rất nhanh và lạng lết đến nỗi không một ai biết gì cả.

Trong khi ấy, Âm Vinh vấp ung dung nằm bên khay đèn, chùng quan Châu Đèo-hoa nói chuyện phiếm.

Một đêm qua.  
Trời vừa sáng. Trên trời, hồi trống vừa điểm tan canh thì người bố già nhà ông đề Lương, van Phú đi vào châu bồi linh gác:

— Cậu bép à, cậu Tông nhà tôi có trên này không?  
— Không.  
— Thế thì lạ quá!  
— Cậu ấy không có nhà à?  
— Không. Cậu ấy đi đầu từ đêm qua, đi về nhà Nhạ...  
Tân linh gác mắng:  
— Lão này ăn nói mới láo chứ!

— Tôi nói thật đấy mà... Tôi qua, nâng Nhan ra chơi rồi lúc nâng Nhan về, cậu Tông cũng đi theo và không thấy về nữa.  
— Lão vào mà nói xem.

Người đầy tớ già chưa kịp vào công, nâng Nhan đã chạy ra hỏi:  
— Ông già đi đâu đấy?  
— Thưa ngài, tôi đi tìm cậu Tông...

Nhận biến sắc:  
— Tìm cậu Tông? Thế cậu ấy đi đâu?  
— Tôi qua lúc nâng ra về, cậu Tông đi theo nâng ra ngoài rồi không thấy về nữa...

Nhạn đứng lặng trước cái tin dữ dội. Nàng thoáng thấy ngay cả một sự phi thường đã xảy ra.

Một lát sau, nàng bảo người bố già:  
— Ông già vào đây. May quá, quan cũng vừa đây.

**Trung-Bac chu-nhat**  
(Edition hebdomadaire de T.B.T.V.)  
TARIF D'ABONNEMENT  
3 an 6 mois  
Tonkin Annam et Laos 6\$00 3\$26  
Cochinchine, France  
et Colonies francaises 7,00 3,75  
Etranger 12,00 7,00  
Administration et Ser-  
vice public 10,00 6,00  
Les abonnements partent du ter-  
min du 10 de chaque mois et sont  
toujours payables d'avance  
Les mandats doivent être établis au nom  
de « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés  
au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

Quan châu Đèo-hoa được tí-  
ấy chẳng khác nghe tiếng sét  
đánh. Ngồi lăm lăm:

— Thế chi ghê hơn thật!  
Quay lại người bố già, quan  
châu không còn cách gì hơn là  
nói lúc vẫn lờ hồi lâu để chẳng  
biết thốt tí gì nữa.

Nhưng chẳng nề một việc  
quan trọng như thế này ra mà  
phép luật lại đành chịu bó tay  
không làm gì Quan châu bởi  
hề phải triệu lệnh ra khám  
qua nhà Tông và phải thăm tử  
di do là tông tích chàng tuổi trẻ  
xem làm sao.

Trong khi ấy, Nhạn cũng hoạt  
động dữ lắm.  
Nàng sai lính đóng ngựa ra  
xém quanh nhà Tông xem có  
dấu vết gì khả nghi không.

Nàng cất chú ý đến những dấu  
chân ngựa còn in rõ trên con  
đường mà nâng đã đi với Tông  
đem hôm trước.

Nâng lần theo dấu thì thấy đi  
vào một cánh rừng gần đây rồi  
mặt hẳn ở bên bờ một con suối  
rộng, nước lờ lờ màu mực loãng.

Nhạn lăm lăm:  
« Chắc chúng nó một là lộn  
ngược hai là suối giống suối để  
làm lộn dấu cho người theo  
không biết đang nào mà theo  
nữa »

Nghĩ vậy, nàng liền quát ngựa  
xuống suối và lộn ngược lên một  
quãng xa.

Giòng nước tuy rộng mà chảy  
xiết nên ngựa đi vất vả lắm. Lại

thêm cây cối hai bên bờ mọc lả  
ra, những giầy leo trèo từ bờ  
bên này sang bờ bên kia, làm  
chỗ vất vờ như lưới.

Nhạn biết tất quan giám nhóm  
theo đường này.

Nàng đành quay lại, đi xuôi  
theo giòng nước...

Lần này nàng được như ý!  
Là vì, các chỗ nàng xuống suối  
chúng một cây sồi, về bên bờ tay  
trái, Nhạn thấy nhiều giấu chân  
ngựa dẫm nát cả lớp cỏ non  
phủ trên mặt đất. Nàng theo lên  
bờ, giục ngựa đi theo vết chân,  
vào mái sần trong hoang vu.  
Đến một chỗ nấp rập quác, hiện  
chàng theo nữa có thể nguy  
hiểm nàng liền dừng ngựa và  
đưa mắt ngắm quanh một lúc.

Nàng gật đầu và lăm lăm:  
— Quả khúc rừng này là địa  
hạt Phong lâm. Còn có một con  
đường xuyên sơn nữa đi về mạn  
Châu sơn và Nghiêm sơn. Chúng  
nó hẳn đi về mạn này vì chắc  
không dám trở về Phong lâm  
sợ lộ chuyện. Hừ, quan này ghê  
gớm thật! Nhưng ta quyết không  
chịu. Bây giờ ta hãy về xem âm  
Vinh hành động ra làm sao đi.

Nhạn quay đầu ngựa trở lại.  
Nàng đi công sau mà vào dinh  
để tránh con mắt âm Vinh.  
Thay đổi áo ngoài xong, Nhạn  
mời quan châu vào nhà trong  
mà nói rằng:  
— Về cái việc ông đề Lương  
bị giết và nay tiếp đến việc anh  
Tông bị bắt cóc, thầy đã có ý  
kiến gì chưa?

— Trừ sự ngờ vực — mà nay  
thì đích xác rồi— đối với đảng  
Gấu già, ta chưa có ý kiến gì cả.  
Chúng nó hành động bí mật  
quá!...

— Trong khi ấy, con biết nhiều  
điều quan hệ làm.

Quan châu nhìn con gái:  
— Con nói thật hay bừa?  
— Con nói thật.

## Hòa hay chiến ?

(Tiếp theo trang 2)

đều biểu-là không thể nào đánh  
đó được bên địch, chỉ cần cự  
nhau cho đến lúc kiệt lực chán  
nản thì đều xếp khi giới đề cùng  
có lấy địa vị mình.

Phải chăng đó là kết quả cuộc  
Ấu-chiến thứ hai này, một cuộc  
chiến tranh đã giết hại hàng  
triệu người. Nhưng nên biết  
ngoài Anh và Đức, Ý còn có  
nước khác không dự vào chiến  
tranh và lực lượng rất hùng  
hậu, những nước đó có thể sẵn  
vai ngư-ông trong lúc con  
và con trai cầm cự nhau không  
hề chịu nhường nhịn như trong  
chuyện ngụ ngôn.

T.B.C.N.

## VI ĐÀU CÓ TIÊU-THUYẾT «loạn thân-kinh» ra đời ?

«... Trường vì sự sống gay-gò phải  
liều thân đi những nơi rừng thiêng  
nước độc rồi mới bệnh sốt rét.  
« Từ ngày có những cơn sốt rét  
đến ám-ảnh Trường là ngày tam-tri  
Trường bị lay chuyển. Rồi sự đau  
đớn về xác thịt ảnh-hưởng đến  
tâm-giới biến cả hết cả tinh thần  
và tư tưởng của Trường.  
« Trường lúc này chẳng còn có gì  
là bản ngã nữa mà chỉ còn là thân  
nô-lệ cho những tình xấu xa, tàn  
ngược, do bộ thần-kinh rối loạn  
gây nên... »

— Trích ở bài tựa của T. Th...  
Sách dày 65 trang. In đẹp. Giá  
0\$28. Cước 0\$04.  
Mua buôn về mua lẻ, xin gửi thư  
cho M. Yên-Sơn.  
Kiosque THANH-TAO ở Vinh  
ANNAM  
(Mua buôn có hóa hồng eo)

Edition hebdomadaire de Trung-Bac Tan-Van n° 19  
Imprimé chez Trung-Bac Tan-Van  
36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi  
Tirage 4000 exemplaires.  
Certifié exacte l'insertion.  
LE GÉRANT : NGUYỄN - ĐOÀN - VƯƠNG

## Nguồn văn tìm vàng

(Tiếp theo trang 29)

### Bài thơ vịnh Mussolini

Thủ - tướng Mussolini đem  
nước Ý nhảy vào Âu-chiến giữa  
lúc xem chừng Đức-quân thắng  
thế, khiến dư-luận phải cho là  
một việc làm thừa-thời lợi-dụng  
không được oanh liệt gì.

Một nhà viết báo Tàu đã tỏ  
cảm-giác mình bằng 4 câu thơ  
này cũng ngộ.

今番真個入漩渦  
實力雄心竟若何  
堅子英雄憑定論  
因人成事古來多  
Kim phiên chân cã nhập toan-  
oa,  
Thực lực hùng tâm-cánh nhược  
hà.

Thụ-tử anh hùng bằng định luận,  
Nhân nhân thành sự cõ lai da.

Chúng tôi tưởng có thể dịch  
ra quốc-âm như sau này, không  
sai nguyên-văn mấy lời.

Dinh mãi hôm nay mới nhảy vào,  
Giới khoa tài sức đề cọng sao.  
Là hay hay dở tay công-tuân,  
Theo đóm ăn tàn chuyện thiếu  
đầu!  
X. Y. Z.

## BA TÁC PHẨM MỚI TRONG LĂNG VĂN

Bản báo tiếp được mấy cuốn  
sách sau này:  
« TRUYỆN HAI NGƯỜI » của Vũ-  
Bằng do nhà in Tân-Dân xuất bản,  
giá 0p50.  
« TÔI RẤT GHÉT ĐÀN BÀ » của  
Vũ-công-Thi do nhà in Vũ-Đang ở  
Khâm-Phiên xuất bản giá: 0p25.  
« ẮN CHOI » của Hy-Sinh phông-  
sự về những khúc lư già, chơi  
nhàng của một hàng công tử Hà-  
thành.

Đều là những loại sách in đẹp và  
do các ngôi bút tác soạn viết ra,  
bản báo thành thực giới - thiệu  
cùng các bạn đọc báo ba tác phẩm  
nên đọc.

TRONG MÙA NÓNG NỤC NÊN UỐNG THUỐC

## HUYỆT TRUNG BỮU ĐAI-QUANG

sẽ được ngon ăn ngon ngủ, tinh thần tỉnh táo, không  
lừ đừ mỗi mệt, ít khát nước - Huyết Trung Bửu  
Đai-quang là một thứ thuốc bổ huyết rất hay. Đâu ông,  
đâu bà, người già trẻ con, đàn bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai to 2\$00, chai nhỏ 1\$20

ĐAI-QUANG ĐƯỢC -PHÔNG. 23, Hàng Ngang - Hanoi - Giấy nói: 805