

# TRUNG BÁC CHU NHẨN



DE MÉTAL  
• INDOCHINE •  
N° 116301

VĂN LANG  
CHỦ CHƯƠNG  
■ ■ VÀ ■ ■  
TRÌNH BÀY

THÙY-QUÂN BÔ-ĐỐC DECOUX  
TOÀN-QUYỀN ĐÔNG-DƯƠNG

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêm chủ

# ĐÔNG-DƯƠNG

LẠI QUAY VỀ ĐỊA-VỊ

MÌNH Ở VIỆN-ĐÔNG

Theo một tờ trình của sở Kinh-tế Đông-dương về việc thay đổi nay mai trong cải khuyễn hướng của nền thương-mại Đông-dương thì vì tình thế Âu-châu và ánh-hưởng cuộc Âu chiến, Đông-dương trước kia vẫn buôn bán với nước Pháp nay phải quay lại với các xứ ở Viễn-dông và nhất là nước Nhật một ban hàng tốt của ta và một nước kinh-nghệ mờ mang có thể cung cấp cho ta nhiều hàng hóa mà trước kia ta vẫn mua của Chánh-quốc.

Gần đây quan Toàn-quyền Đông-dương lại báo tin cho nhân dân biết rằng cuộc điều định về thương-mại giữa Nhật và Đông-dương nay mai sẽ bắt đầu.

Nếu hợp-trợc thương-mại giữa Nhật và Đông-dương mà điều-dịnh xong, thi hợp-trợc đó sẽ cưu vân cho nền kinh-tế Đông-dương tránh khỏi một cuộc khủng-hoảng rất nguy ngập.

Thực thế, nền thương-mại xứ ta hiện đang ở vào một tình thế rất khó khăn. Mấy năm gần đây, theo chính-sách đế-quốc của nước Pháp, việc thương-mại của Đông-dương, cả xuất-cảng và nhập-cảng đều giao-dịch một phần-lớn với Chánh-quốc và thuộc địa Pháp.

Quá nửa số sản vật xuất-cảng của xứ này đều bán cho nước Pháp và các hàng hóa nhập-cảng của Đông-dương phần-nhiều cũng ở Pháp chờ sang. Nay đột ngột vì tình thế do cuộc Âu chiến gây ra mà không những nước Pháp không mua hàng của ta mà cũng không có các đồ-chế tạo mà bán cho ta nữa. Nếu ta không kịp tìm những thị-trường khác để tiêu thụ số sản vật xuất-cảng với một nước có thể bán cho ta các thứ cần-dùng thi các việc giao-dịch sẽ bị đình-dốn và nhân dân sẽ phải thiếu hết những thứ cần-dùng cho sự sinh-hoạt hàng ngày.

Vì tình thế đặc-bié特, mà nay mai Đông-dương lại có thể quay lại địa-vị mình ở Viễn-dông đó là một việc hợp-thời và rất lợi cho việc mờ mang nền thương-mại của xứ này.

Tờ trình của sở Kinh-tế trên kia đã nói rõ

tình hình thương mại của xứ này trong thời kỳ sắp tới sẽ như sau này:

Đông-dương sẽ nhập-cảng những thứ hàng hóa ngoại quốc chỉ phải giả một thứ thuế doan-rất ít thay vào các hàng hóa của Pháp trước kia không phải chịu thuế nhưng hiện nay không có nữa. Việc nhập-cảng đó cũng có thể làm tăng số thu nhập của nhà Thương-chinh.

Ngoài ra giá-re của hàng Nhật và số tiền phi-tồn v.v. vẫn-lại ít hơn so với giá sinh-hoạt-re được ít nhiều, đó là điều rất quí giứa lúc mà các sản vật xuất-cảng của xứ này bị mất giá và đã mất thị-trường đặc-bié特 ở Pháp và Âu-châu. Xét ra thi việc buôn-bán giữa Đông-dương và Nhật không phải ngày nay mới bắt đầu mà vẫn có từ lâu. Nhật từ trước vẫn là bạn hàng tốt của ta và đã có hồi việc thương-mại giữa ta và Nhật rất là thành-vọng. Nhưng sau vì ché-dó bảo hộ mậu-dich mà chính phủ tăng thuế doan các hàng hóa nhập-cảng xứ này và từ năm 1927 đồng-bạc Đông-dương bị định giá là 10frs, bài-phát phải tốn lục với đồng-phát lồng của Pháp nên việc giao-dịch giữa ta và các xứ Viễn-dông phải sút kém đi nhiều. Trong hơn 10 năm nay, Đông-dương phải tìm các thị-trường ở xa mình hàng vạn cây số để bán các hàng hóa và mua các thứ cần-dùng, các thị-trường đó Đông-dương có thể tìm ngay ở cửa ngõ mình tại miền Viễn-dông này. Thế là Đông-dương bắt buộc phải lùi khỏi cái địa-thể tự-nhiên của mình ở Viễn-dông mà liên-tac với Chánh-quốc và các xứ ở Phi-châu. Thực là một sự thiệt-thời lớn cho xứ này.

Cái đặc-sắc của sở Do-thám Đức là sở đó đã hành một cơ-quan chính-thức, công-nhiên của chính-phủ, có sác-phuc, có cờ-hiệu, luật-lệ và những dấu hiệu riêng như một quân đội vậy. Hitler đã cho sở Do-thám Đức có một lô-lực ghé-góm nên đã nâng cao sự già-dối, sự phản-phúc và

Cuộc Âu-chien  
lần này cũng như  
lần trước có nhiều  
sự bi-mặt rát ghê  
gớm, ly-kỷ lam cho  
người ta phát-éu  
ý đến mọi cách đặc-bié特.

Trong những sự  
bi-mặt về cuộc chiến  
tranh này, các  
co-quan do-thám về chiến  
tranh, những nơi mà hàng  
ngày đã phát sinh ra và  
nhận được biêt-bao sự co-  
訾-ở binh-bí và chính-trí;  
biêt-bao mưu-cơ thắn-diệu  
và những lin-tuc lá-lang  
đáng cho người ta để ý hơn  
cái.

Từ khi chiến-sóng bá-dều  
nở ở dưới giời Áu và cả  
trước khi súng-ra chiến-tranh,  
chưa có cuộc xung-dot của  
các quân đội, người ta đã  
thường được nghe nói đến  
một cuôc chiến tinh-dâ-  
dot, ghé-góm đó là cuộc  
chiến-tranh bằng-thần-kinh,  
bằng-lin-tuc giứa các co-  
quan-tuyen-truyen và các sở  
Do-thám-chinh-trí của các  
nước Âu-châu. Cuôc chiến-  
tranh này xảy ra hàng ngày, liên-tiep hàng  
mấy chục năm nay và công-dụng của nó không  
phải là nhỏ.

Trong các nước dự vào chiến-tranh, Đức lại là  
nước đe-ý đến cuôc chiến-tranh không lỗ-quán  
linh-dò hòn-cả vì thế nên sở Do-thám-chinh-trí  
ở Đức (Gestapo) là một cơ-quan rất lòn-lao không  
những khập-không trong au-êu và Âu-châu chồ náo-cảng  
có đặt chi-diểm và nhiều người giúp-việc đặc-tuy  
mà lại lòn-khập cả Phi-châu và Mỹ-châu nữa. Từ  
khi Hitler cướp được quyền-chính ở Đức thi sở Do-  
thám Đức tò-chức lại và giữ-một địa-vị rất trọng  
yếu trong nước.

Cái đặc-sắc của sở Do-thám Đức là sở đó đã  
hành một cơ-quan chính-thức, công-nhiên của  
chính-phủ, có sác-phuc, có cờ-hiệu, luât-lệ và  
những dấu hiệu riêng như một quân đội vậy.  
Hitler đã cho sở Do-thám Đức có một lô-lực ghé-  
góm nên đã nâng cao sự già-dối, sự phản-phúc và

sự bô-giác cho là  
nhiều đặc-tính  
tốt của công-dân.  
Cái quan-niệm  
quốc-xã và trách-  
nhịch và dĩa-vi  
số Cảnh-sát trong  
nước là một điều  
rất mờ-mè trong  
những tảng của nước  
Đức ngày nay.

Càng vi cái-dịa vị quan-  
trọng và công-việc của sở  
Do-thám Đức ta có thể  
nói rằng sở Do-thám Đức đã  
giúp ché-ung-yen của lanh-  
tụ đồng-chữ Vạn-thiên  
hơn là đặc-dò ở dưới  
quyền Hitler trong lắc-hò-  
binh-ũng như lắc-có-chiến-  
tranh.

Về cách tò-chức và trách-  
nhịch của sở Do-thám Đức  
ngay ở Âu-châu cũng không  
mấy người biêt-rõ vi điều-  
trò về cái co-quan bi-mặt  
đó không phải là dẽ.

Hồi tháng Février năm  
nay, một nhà báo Pháp  
M. Pierre Delhollote, nguyên  
binh-bát báo Le Temps và

thông-tin-vén của báo Journal des Débats ở Ba-  
linh trong một thời-ky khó-lau, có xuât-bản một  
cuon sách rất già-trí về sở Do-thám-chinh-trí  
Đức (Gestapo) trong đó nói rõ từ cách tò-chức  
trong nước đến cách tò-chức ở ngoại-quốc và  
những trách-nhiệm, phương-pháp của co-quan  
đó. Cung nhũng mưu-thần-chuc quí, những sự  
gian-dối không có thể tưởng tượng được chưa  
luồng-thân trên lịch sử do thám của thế-giới. Đó là  
những tài-liệu rất quí cho các nhà viết-sử sau này  
những tài-liệu rất quí cho các nhà viết-sử sau này  
kết-liệu nay mà đã-công-bố ra được lại càng thêm  
cô-gia-trí vì có thể gúp cho người ta biêt-rõ những  
hành động bi-mặt ghé-góm của quân Đức đe-  
phòng. Dưới đây chúng tôi xin lược trích những  
doan-cót-yêu-trong sách đó và gom-gộp nhũng tài-  
liệu của các báo và tạp-chí ở Pháp gần đây để cho  
đọc-giá-chỉ có thể biêt-rõ đại thể một cơ-quan do-thám  
quân-hệ vào bắc-nhất trên thế-giới.

T. B. C. N.

# GESTAPO

NHỮNG CO-QUAN BÍ-MẶT CỦA TY  
DO-THẨM CHÍNH-TRÍ ĐỨC (GESTAPO)



HIMMLER  
Giám đốc ty Do-thám Gestapo

Trong cuộc Âu  
chiến 1914-1918 sô  
Do-thám Đức đã là  
một cơ quan rất  
hoạt động nhưng  
đó chỉ là một cơ  
quan riêng của

quân đội và của Đức hoàng. Kịp đến sau khi vua  
Guillaume II vì thua trận phải thoái vị nước  
Đức đã đổi thành chính thể dân chủ. Nước  
Cộng-hòa Weimar cho việc lập ra sở Do-thám  
chính-trị là việc vô dụng. Đến ngày 30 Janvier  
1933, Adolf Hitler lâm tự đảng Quốc-xã Đức  
lên cầm quyền thì việc thứ nhất là sửa sang  
sự khuyết đẽ và đổi các sở Do-thám trong  
đảng Quốc-xã làm một cơ quan của nhà nước.

Chính thể lỵ-trị của các xứ trong nước Đức  
về phuơng-dien hành-chinh vẫn còn nên thủ-  
tướng mới nước Đức mới chia các người giúp  
việc trong sở Do-thám làm hai bộ: bộ người  
Phò và bộ người Bavarois.

Bộ thủ-nhất đặt dưới quyền Hermann Göring sau này sẽ ủy quyền cho một thê-bà  
là M. Döhls, bộn thứ hai thì từ 1934 đã do  
M. Himmler cai quản. Himmler hiện nay đứng  
đầu sở Do-thám Đức là người đã giúp cho  
Hitler phạm vào tội ác trong cái đêm kinh hoàng  
khiếp 30 Juin 1934 mà bọn quốc-xã vẫn gọi là  
một cuộc chính-hình.

Thực ra thê-bà là cuộc ám sát hàng ngàn  
đảng viên Jango quốc-xã đã tung tận tâm với  
đảng và trong thành với lãnh-tụ.

Sở Cảnh-sát chính-trị hối do gọi là Gestapo  
(Geheime Staats-Polizei-Amt).

Hồi 1935, bác sĩ Frick gữ chức Tông-trưởng  
hộ Nội-vụ Đức đã thực hành việc tập trung  
các sở đó và ngày 17 Juin 1936 đã đệ lên Thủ-  
tướng ký một đạo sắc-lệnh tăc-chức và hợp-nhất  
sở Cảnh-sát trong nước.

Trách nhiệm của cơ-quan này đã nói rõ trong  
đạo sắc-lệnh như sau này:

1) Đề thực hành ý chí của một viên lãnh-tụ  
độc-nhất.

2) Đề che chở cho dân Đức tránh khỏi những  
cuộc ám-mưu phá hoại của kẻ địch ở trong  
nước và ở ngoài.

Muốn đạt tới mục đích đó sở Cảnh-sát cần  
phải rất mạnh.

Từ đó giờ đi, sở Cảnh-sát nước Đức chia làm  
hai ngành:

1) Sở Cảnh-sát đẽ giữ trật-tự (Ordnungs-  
polizei) gồm tất cả các cảnh-binh mặc-sắc-phục  
và các phòng-giấy về hành-chinh.

## I. Đại-thể cách-tò-chức của sở Do-thám chính-trị Đức

2) Sở Cảnh-sát  
giữ cuộc-tri-an  
(Licherheits-polizei). Sở này lại  
chia làm hai ban  
khác nhau a) Sở Cảnh-sát yê trọng  
Gesapo (Geheime Staats-Polizei) tức là sở Cảnh-sát chính-trị.  
Trách-nhiệm ban này là đẽ ngán-cản những  
sự ám-mưu của những kẻ địch phá các cơ-quan  
quốc-xã, hoặc làm cho khinh-kết-séc  
khôe về tinh-thần và lực-lượng trong xú.

Ban Do-thám chính-trị sẽ chuyên-trú những  
kẻ thay-mặt cho kẻ thù của dân-nước Đức Quốc-xã,  
cố ý muốn phá hoại sự-thống-nhất quốc-gia  
va tàn-phá lực-lượng của nhà-nước.

Sở Cảnh-sát yê trọng-trí tăc-dụng dồn-sỗ Gestapo là M. Himmler.  
Ông này đã chọn M. Heydrich để giúp  
việc-mình. Hai viên chức đứng-dầu này có đẽ  
quyền-mình một đội gồm các nhân-viên mặc  
thường-phục, năm 1938 đã có tới 50.000 người và  
một đội quân mặc-binh phục-den, đội quân hộ-vệ  
của lãnh-tụ đảng-chứ Vạn-mà-Đức gọi là  
Schutz Staffeln và thường gọi tắt là S. S., tất cả  
cố đến 20 vạn người có đẽ khi giới như quân  
linh trong quân đội Đức.

Khi lén-nhanh-chức trong sở Do-thám Đức  
dưới quyền Himmler, M. Heydrich đã chỉ-rõ  
những gđ-không-tăc-trong-nước như họ Xã-hội, Cộng-sản,  
Do-thái, Tam-diêm và phái-Giáo si-lahn chính-trị v...  
Từ sau khi ký hợp-ước Bức-Nga  
chuong-trinh hành-dòng chắc có thay-doi-lì  
nhéu. Còn ở ngoại-quốc thì từ 1934 «những kẻ  
nào không công-nhận giá-trị của chính-thề  
Quốc-xã, không cho chính-thề đẽ dà liêng-hỗn  
với nước Đức, hoặc định-phâ-cáu-cứu của chính  
thề đẽ » đều bị coi là kẻ-thù của dân-Đức và bị  
sở Do-thám chính-trị tìm-cách-trú-khù.

### Cách-tò-chức ở ngoại-quốc

Hồi năm 1935, Thủ-tướng Hitler sau khi bàn  
với MM. Göring Tông-trưởng hộ Hàng-không,  
Goebbel Tông-trưởng hộ Tuyên-truyền Đức và  
Himmler Giám-đốc ty Gestapo (từ nay sẽ sau sở  
Do-thám chính-trị Đức cũ xin gọi bằng cái tên  
vẫn-tất này của nó cho tiện) định-hàng-năm đẽ ra  
một mìn-tiền 262 triệu marks (tiền Đức) tức là  
hơn 2.000 triêu-phat-lăng và hơn 200 triêu-bạc  
Đông-duong, dùng-riêng về việc cđ-công cho  
đảng Quốc-xã Đức ở ngoại-quốc. Về mòn-tiền  
đẽ là 20 triệu marks dùng đẽ già lương 2450  
người giúp-việc cho sở Gestapo ở ngoại-quốc.

Lúc đẽ, số tiền dành cho quân-dội Đức dùng về  
việc do-thám clo nhà-binh chỉ có 8 trieu marks  
một-năm (ngân-sach 1936) Thay-sô 20 trieu kis,  
các đại-tướng-benh-phâng khâng với Tông-thống  
Đức. Hitler đap-lại Tông-thống ché Von Blomberg,  
Tông-trưởng Chiến-tranh rằng chung-ké giúp  
việc sở Gestapo đẽ là những người có thê-hợp-tac  
với quân-dội Đức trong tất cả các trường  
hợp. Sui-vụ can-thiep-của-nha-binh các nhà  
cầm-quyền đâng Quốc-xã hâng-lòng lập ra một  
cơ-quan liên-lac giữa bộ-tham-mưu quân-dội  
và bộ-tham-mưu của M. Himmler, đứng đầu  
sở Gestapo và tông-trưởng bì-huy đội quân-hộ-vệ  
(S. S. - Schutz Staffeln).

Viên Chánh-sô Do-thám quân-dội (IIIb) hàng  
tăc-dụng hôi-kiến với M. Himmler.

Thực ra thê-bà 2.450 người giúp-việc có giâ  
lương chỉ là cái-dường-cot của cơ-quan Do-thám  
Đức ở ngoại-quốc.

Mỗi một sở Do-thám đẽ lìi có một bộn người  
thông-tin đẽ nhât-hết những tin-tức mà tay-do-thám  
kia không-tăc-hoặc khâng muon tu minh  
thu-thap-lì. Số người thông-tin của một nhân-viên  
sở Gestapo đẽ độ nai-mươi người. Như  
thê-thì ra số người thông-tin đẽ lìi là có đđ 2  
và người-vira người-Đức vira người-ngoại-quốc.

Những người thông-tin nêu-thể khâng có  
lương-tháng. Cứ mỗi một tin-tức họ đưa đến thì  
lại đượ: tâng-một-món-tiền do một-phông có các  
viên-chanye-môn-tùy-tang-vào sở Do-thám và bộ  
Tham-mưu của quân-dội đinh-dot.

Khi nào nhân-dùng được một tin-tuc của người-thông  
tin, Ngâ-sô-Việt (Guépéou) đã gom-gop đưọc về  
những tay-gián-diệp ngoại-quốc và giáp cho  
Đức. Như-thê ta có thê-hết rô-rông hai sở Do-thám  
Nga và Đức (Guépéou và Gestapo) đẽ  
hợp-tac-thân-mít với nhau từ bâ-năm-trước.

Tại đinh-thự đẽ đường Prinz Albrecht suôt  
ngày đêm giờ nâu, cũng-thây đêm đến nhhung  
boc-dien-tin bằng-chữ số-riêng do các-dai-biên  
ngôai-giao-của-các-nước-ngoai ở Bâ-linh-giá  
về nước-nhà và tâc-boc-dien-van-dao do sở  
vô-tuyn-dien Nauren đă nhận-dược. Người-i là  
giao-că cho nhung người-dưới-quyền Himmler  
nhung binh-chép các tin-tuc bằng-dien-thoai  
do các-ndung-lin-vien & Đức giao-về cho các-tòa  
soạn-cá-báo-ngoai-quốc.

Nhung trong các-ban-giấy đẽ đường Prinz  
Albrecht khâng-phai người-giúp-việc-thuong  
có-thê-vào-dâng.

Muốn-tiếp nhung tay-gián-diệp đó, sở Gestapo  
đẽ lăp-ra các-sở Thanh-trâ-tung-miền. Nhungen  
gián-diệp làm-việc ở Pháp thi giao-thiep với

Cá-mỗi-xứ-lại dùng-một-mùi-khác-nhau; ở  
Pháp thi màu-xanh, ở miền-Ba-nhĩ-cán thi màu  
vàng, ở Tây-ban-nha thi màu-dâu đât y...»

Tên-gân-diệp Fritz Müller làm-việc ở Tây-ban-nha  
nhà, các-sở Do-thám ở Fribourg và Bâ-linh  
chỉ-biết y là số «1280-dó». Nhungen người-thông  
tin-thường-lại đê-kém với số-hiệu của tên-gân-diệp  
đuing người-diego.

### Lương-bông-của-bọn-gián-diệp

Lương-bông-của-bọn-gián-diệp Đức mỗi-tháng  
là 500 marks thêm-vào-dó có-sô-tiền phi-lòn, nêu  
đó có viêc-gi-bát-thường thi đinh là 2.000  
marks-một-năm. Một tên-gián-diệp chính-thức  
Đức ở Paris mỗi-năm đưọc-linh 8 vạn-phat-lăng  
ngâi-h là 8-nghìn-dông-hạc Đông-duong.

### Hội-sở-trung-ương và văn-phong

Hội-sở-trung-ương-của-Gestapo ở kinh-thành  
Bâ-linh tại số 8 đường Prinz Albrecht môt-còn  
đường-lon, ngày-truờn mặt-bộ Hàng-không là  
đại-ban-danh-của-Thông-ché Hermann Göring.  
Hàng-dông-sô-sách, giấy-má-chất đâng nhung  
phông-lon là nơi-xep-rất-thứ-thứ nhung-giấy  
cán-cuối và ảnh-tát-cá nhung người-giúp-việc  
cang-suh-của-tát-cá nhung người-ngoai-quốc  
bi-nhát là ảm-mưa-phâ-dô Quốc-xã ở khâng  
tronh-căn-cuối.

Từ-năm 1936, nhung-tài-liêu-của-Gestapo-lai  
có-thêm các-tin-tuc do sở Do-thám-chinh-trị  
Nga-sô-Việt (Guépéou) đã gom-gop đưọc về  
những-tay-gián-diệp ngoại-quốc và giáp-cho  
Đức. Như-thê ta có thê-hết rô-rông hai sở Do-thám  
Nga và Đức (Guépéou và Gestapo) đẽ  
hợp-tac-thân-mít với nhau từ bâ-năm-trước.

Tại đinh-thự đẽ đường Prinz Albrecht suôt  
ngày đêm giờ nâu, cũng-thây đêm đến nhhung  
boc-dien-tin bằng-chữ số-riêng do các-dai-biên  
ngôai-giao-của-các-nước-ngoai ở Bâ-linh-giá  
về nước-nhà và tâc-boc-dien-van-dao do sở  
vô-tuyn-dien Nauren đă nhận-dược. Người-i là  
giao-că cho nhung người-dưới-quyền Himmler  
nhung binh-chép các tin-tuc bằng-dien-thoai  
do các-ndung-lin-vien & Đức giao-về cho các-tòa  
soạn-cá-báo-ngoai-quốc.

Nhung trong các-ban-giấy đẽ đường Prinz  
Albrecht khâng-phai người-giúp-việc-thuong  
có-thê-vào-dâng.

Muốn-tiếp nhung tay-gián-diệp đó, sở Gestapo  
đẽ lăp-ra các-sở Thanh-trâ-tung-miền. Nhungen  
gián-diệp làm-việc ở Pháp thi giao-thiep với

## Do Võ Phi Hùng Cửu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiên Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Vẹn Đường

các sở Thanh-trá ở Fribourg en Brisgau, ở Sirebruck và ở Beus Ponts. Hình như chiết điểm sau này đã bắt đầu từ 1938.

Những giàn-diệp làm việc ở Bỉ và Hà-lan thi giao thiệp với sở Thanh-trá ở Aix la Chapelle.

Những giàn-diệp làm việc ở Anh thi giao thiệp với Hamburg, còn những người làm việc ở Ý và Nam tu lợp phu thi giao thiệp với Munich v.v...

Tất cả các sở Thanh-trá đó đều ở dưới quyền một sở Tổng Thanh-trá đặt ở Cologne và do M. Diehlis, bạn thân của Göring đã từng giữ chức giám đốc sở Gestapo trước Himmler.

### Trường học và cách lựa chọn những người giúp việc

Chính phủ Quốc-xã Đức đã lập ra mười trường để đào tạo những thanh niên giúp việc Gestapo.

Những trường đó đặt khắp các thành phố lớn ở Đức. Hạn học tập là 6 tháng. Mỗi lớp học không được dạy quá 5 người. Các học sinh lúc ghi tên vào học không được quá 30 tuổi. Những học sinh này thường lựa chọn trong các đội lính hộ-vệ (S.S.), các thanh niên đó trước khi sang vào các đội lính binh đó, đã khám xét kỹ lưỡng và bị dò xét hành-dộng hàng mấy năm. Sở dĩ phải dò phòng như thế là để tránh cho những người phải ra làm việc ở ngoại-quốc có thể chống trả nên những thám-tử bài lông rất nguy hiểm. Ở Đức người ta gọi họ thám-tử bài lông đó là bọn vác súng bài vai. Đó là một tiếng riêng trong nghề.

Một ít tay giàn-diệp, không phải là hạng tầm thường, cũng có khi lựa chọn trong những nhà chính trị dài dân từ Đức ra ngoại-quốc. Gần đây sở Cảnh-sát Phap đã khám phá ra nhiều trường hợp như thế.

Ở Đức lại có lập cả một trường riêng để luyện cho những người ngoại-quốc muốn vào giúp việc Gestapo. Muôn rỗ những người đón là người nước nào chỉ việc xem xở các ban ngoại-quốc của đảng Quốc-xã là đủ.

### Trách nhiệm những người giúp việc Gestapo

Trách nhiệm đó rất phiền phức khó lòng mà định rõ ràng được. Chính những người đứng đầu cơ-quan do-thám rất ghê gớm đó đã nhiều lần nói rõ đại-bè công việc giao cho những người giúp việc mình như sau này :

1/ Truyền bá tư tưởng quốc-xã để làm những chỗ dựa chắc chắn ở ngoại-quốc. Trong cuộc chiến-tranh này những chỗ dựa đó sẽ có thể giúp đỡ làm giảm bớt lực lượng kháng chiến của quân địch.

2/ Chống lại và chè bớt hiệu-lực của cuộc vận-hành bái trù chủ nghĩa Quốc-xã. Đó là một chương trình to lớn, một sự kiện tranh-dấu do sự hăng hái trong cuộc lý-vệ của các phần-tử mà bọn Quốc-xã coi là những kẻ thù địch. Tự nhiên đã làm cho thêm lớn lao.

3/ Lãm giám già những nhà chính trị di cư ra ngoài quốc.

4/ Tổ chức việc tái-lai các truyền đơn, các kinh-giới, các chất-nô, các chất-dộc. Lúc nào hợp thời thi thực hành những công cuộc phà hoại mà tất cả các đảng viên Quốc-xã trung thành đều phải cho là cần thiết.

5/ Xem xét những kẻ gây sự trong các cuộc định-công tại các nhà máy chế-tạo binh khí và các cuộc cỗ-dộng phá hoại.

6/ Kiểm soát các xe lôi-chở-thứ-tử. Các thứ-tử chở-sau nước Đức đều bị bắt lấy có là để kiểm soát việc xuất-cảng tiền tệ theo đúng pháp luật.

7/ Đào luyện những cảnh-binh ngoại-quốc trả-hình để khi hữu sự để hành động. Vì dụ như hồi 1935 những cảnh-binh giả định bắt M. Otto Strasser ở Prague. Lại năm 1934, những đảng viên Quốc-xã ăn mặc giả làm lính Áo xông vào giết Thủ-tướng Dollfuss ở dinh Thủ-tướng Thành Viennе. Quốc-xã giả dạng binh lính Đức đánh ám mưu ám sát M. Von Papen ở tòa đại-sứ Đức ở Viennе.

Ở Tiệp, sau khi quân Đức chiếm các thành phố, họ cầm quyền Tiệp như Thủ-tướng Hacha đại-tướng Siroyev đều bỏ hết, nhân viên sở Gestapo ăn mặc y-phục lính Cảnh-sát Tiệp để trống rỗng những người này.

Sau cùng ở Hà-lan hôm 15 November 1939, sở Cảnh-sát Hà-lan bắt được nhiều thám-tử Đức mặc giáp biến binh Hà-lan đánh vào đất Hà.

Tại biên-giới Hà-lan lại bắt được 5 nghìn bộ binh phục. Lại trong cuộc xâm-lấn Hà-Bí, những người trong «đại-quân-thứ-năm» và những binh lính nhảy dù của Đức đều mặc giáp dạng cảnh-binh hoặc quân lính các-dịch-quốc.

(còn nữa)  
H. L. thuật

**DÒN COI KÝ SAU**  
Những người cầm đầu ty Gestapo:  
HIMMLER, HEYDRICH VÀ WERNER BEST

# ĐỜI THƠ-ÂU CỦA CÁC DANH-NHÂN TRONG THẾ GIỚI

MỘT phần lớn các bậc danh-nhân, kỳ-nữ, những người đã làm nên công trạng lớn lao hoặc tài hoa lối-lạc tiếng lừng lẫy khắp thế giới đều là những kẻ khác người ngày từ thời kỳ thơ-âu.

Giờ trong các cuốn từ-vi ta thường đọc thấy những đoạn như: «Trái vở ý-muốn của cha mẹ muôn chờ ông trở về một nhà y-si, ông đã cố theo học về nghề diệu-khắc và tài diệu-khắc của ông đã nồi danh trong thập kỷ kia».

«Trái vở ý-muốn của cha mẹ muôn ho ông theo vè nghề buôn da, ông đã theo học về thiền-văn và 10 nă-n sau, những sự-nghị-en của ông đã thay đổi cả khoa học-giới».

Thư-thơ, các danh-nhân thường trong thời kỳ thơ-âu và thanh-niên chưa rõ-biết tài và chí-huống nên bị coi như một người thường, nếu họ đã biết theo lối khuyễn-rắn của cha mẹ, làm những nghề lâm-tuồng thi tài-năng của họ đã không có dịp thi thử vói-đời và nhân-loại đã mãi biêt-bao là bậc danh-nhân lối-lạc, công-nghệ lừng-lẫy cù-mỗi-thời và còn lưu-về muôn-nhin đời-sau này.

Một tạp-chí ở Pháp, tạp-chí «Vu» trong một số gần đây đã đăng một cuộc điều-trá của Pierre-Danions về đời-niên thiêu của các bậc danh-nhân, kỳ-nữ ngày nay.

Theo cuộc điều-trá đó thì hầu hết các nhân-vật lối-lạc đời-nay đều là những người con-rắn

Phản-nhiều-các-danh-nhân  
kỳ-nữ ngày nay đều là  
những người con-không  
biết-vang lời-cha-mẹ

HỒNG-LAM

dẫu-cứng-có-không-biết-nge theo lối khuyễn-rắn của cha-mẹ. Từ-nhà-dộc-tài Đức Hitler, Ông-thần-chen-tranh-ở-Ấu-čâu cho đến Trưởng-giới-Thach, Ông-thống-Masaryk nước-Tiệp, cõi-dao-chop-bóng-Greta Garbo và biết-bao-nhan-vật-hàng-nổi-tiếng-khắp-hoàn-cầu-như ngày-nay.

Dưới đây chúng tôi xin thuật lại những tấm-gương-nhẫn-nại và tự-lập-đảng-cho-la-chú-ý và ngầm-ngũ-ký:

Hiller Tổng-thống Đức và lãnh-tụ đảng-chữ-Vạn-mà-hiện-nay khép-thé-giới-dàn-biết-mặt-biết-tên-chỉ-là-con-một-viên-chức-nhân-Áo-có-é-cố-hủ. Hitler là con-người-vợ-thứ-ba-nguyên-trúc là dàn-tó-trong-nhà-tên-là Klara, it-hơn-ông-thần-sinh-ra Hitler-nhưng-23-tuổi. Lát-nhỏ Hitler thường bị-danh-máng và cho là cậu-bé-vềng-mạng, không-thể-nào-làm-nết-trò-trống, gi-chỉ-có-thể-gày-nên-mối-lo-cho-gia-dinh và giữ-một-dịa-vị-rất-lamin-thường-trong-xã-hội.

Kip-dến-lúc-lớn-lên Hitler không-nghé-lời-cha-mẹ, tuy-làm-nghé-thơ-vẽ-và-kết-xác, trong-tai-không-một-xu-nhô, thường-phải-nằm-ở-dâ-lú-viện-thành-Viennе-thế-mà-trong-đe-vẫn



Hitler.



Mussolini

nuôi những tư tưởng chính trị và cái móng lưỡng trùn mệt nháy độc tài dùn-dát dán chung và làm bá-chủ Âu-châu. Ai có ngò dâu, cẩn bé thường bị cha me trách mắng kia lại nén được từ cái đĩa vị ngày nay!

*Mussolini* nhà độc-tài phát-xít nước Ý, bạn tám-sự của Hitler ngày xưa cũng chỉ là một đứa con hư khờ bão. Lúc nhú Mussolini chỉ thích chơi nghịch, chui xuống gầm ghế tại trường học mà bà mẹ nhà độc-tài dạy dè bao chán các nết-sinh cùng lớp tuổi. Mãi đến năm 15 tuổi, Mussolini mới học tập đúc. Ông thán sinh ra nhà độc-tài làm nghề thợ rèn và muôn cho con cũng tập nghịch để báu để giúp việc mình. Mussolini cũng đã bắt đầu học nghịch đó trong lò rèn Dov'o Preddappio, tuy vẫn vắng theo lời cha nhưng rất vung vê, vì thế Benito thường bị cha trách mắng luộp.

Ai có ngò dâu, cẩn bé học việc thợ rèn không nên ngày tay lại là người cầm quyền độc đoán ở Ý đại-lợi, một nước hơn 40 triệu dân ở Âu-châu.

*Tướng-giỏi-Thạch* nhà độc-tài giữ chức Tống-tư-lệnh quân đội

Trung-hoa hò hò 400 triệu dân Tân trong cuộc kháng chiến với Nhât, lúc nhô cũng bị bô-mé coi thường và định cho học nghề lái buôn.

Ông thán-sinh ra họ Tưởng đã đem Tưởng gửi một nhà lái buôn, nhưng được it lâu thì Tưởng bỏ lảng Phụng-hòa trong tỉnh Chiết-giáng là quê hương của mình trốn đi. Vì đó mà sau này Tưởng mới heo học về việc binh ở trường Hoàng-phố và trường Đại-học Võ-bị Đóng-kinh và sau khi tốt nghiệp đã tr' nên ngư vi giúp việc thân tin của Tôn-dật-Tiên, ông lồ cách mệnh nước Tàu.

Q

Nhà độc-tài Staline nước Nga Sô-viết ngày nay hồi nhô tên là Djugas-chvilli, cha bà Staline muôn cho con theo học tôn giáo. Ông thán-sinh ra nhà độc-tài là một người thợ già cho con vào ở nhà tu kin để trở nên thày tu. Vì Staline không theo «kỷ-luat tôn giáo» nên it lùn sau bị đuổi khỏi nhà tu và từ đó Staline bắt đầu theo vào nghề chính-trị. Nếu biết nghe theo lời nghiêm-huấn, chăm chỉ học ở nhà tu kin thì Staline đã trở nên một nhà truyền giáo và đời nào



Tưởng-giỏi-Thạch

lên được cái đĩa-vị độc-tài nước Nga một nước lớn từ Âu sang A

*Mustapha Kémal* một nhà độc-tài đã cải cách nước Thổ-nhĩ-ky và cầu sống nước đó khỏi chế độ chuyên chế nô-lệ, lúc thiếu-niên cha mẹ muốn cho vào học một trường ở Salonique, nhưng Mustapha phải trốn dè ghi tên vào trường Võ-bị. Tại đây một giáo-su day Mustapha tên đặt cho ông cái biệt hiệu Kémal (tiếng-arập nghĩa là hoàn toàn) dè chí ông là người rất thông-minh it kẽ bi kip. Chính trong khi học ở trường này Mustapha bắt đầu cód đúc dè phản đối nhà chuyên chế Abdul-Hamid nước Thổ và làm cho cả đồng-bảo yêu mến. Vì đó mà sau này Mustapha mới trở nên người xứng lèn cuộc cách-mệnh giải phóng cho dân-tộc Thổ-nhĩ-ky và làm cho Thổ thành một nước cường-thịnh ở Âu-châu như ngày nay.

Q

*Masaryk* người đã cứu nước Tiệp-khắc sống lại hơn 20 năm được dân Tiệp-sông báu như một vị anh hùng báu lèn chức Tổng-thống, nguyên là con một người đánh xe ngựa và một người dân báu lèn báu Lúci thiêu hối, Masaryk đã phải vào tập việc trong một cái lò rèn ở Hajkowice.

Nhưng được it lâu chán nヘdó, Masaryk bèn khắc vào gỗ cái bô lò rèn một câu sau này : «Từ nay về sau tôi không làm việc trong mồ hóng deer ta không đốt tay nữa. Xin chào các bạn. Thomas » rồi bỏ trốn đi. Trước khi được báu làm Tống-thống Tiệp, Masaryk còn phải trải qua biết bao nỗi gian nan khổ sở.

Q

*Hoa-thinh-don*, (Washington) người sáng lập ra nước Hoa-ky

là con một nhà giông giòi giàu có tên là Augustin Washington, lúc nhô không được học mấy, vì ông thán-sinh ra ngài chỉ muốn cho con trở về học nghề nhà dè coi sóc lây công việc trong đồn điền. Sau lại làm kỹ-sư đúc điền, Hoa-thinh-don đã tự tìm lây con đường chính-trị và trở nên Tống thống liên bang Hoa-ky.

Không phải các nhà chính-trị mà thôi, các nhà đại-văn-hào, các bậc thông-thái, các nhà mỹ-thuật cho đến các ngôi sao chớp hóng nô danh, nhiều người lúc nhô cũng không theo lời cha mẹ và tự tìm lây đường đi.

Q

Nhà đại-văn-hào nước Pháp Balzac lứa thiếu-niên làm nghề thư-ký luật-sư rồi làm thư-ký quản-ly văn-khie. Có người dã-tưởng Balzac sẽ kế chán dở, nhưng chí lùi sau nà à nội-họa dã có dịp tỏ rõ tài nghệ của mình.

Q

Sau người ta muốn cho Balzac chán hàn hège vẫn nên bắt ông ở một cái gác xép và chỉ cho hưởng một món phụ cấp rất ít tuy vậy Balzac vẫn không chừa làm văn và chính trong cái gác đó là nơi nhà văn-hào dã viết những cuốn chuyên-tu-ết-tác.

Q

Nhà đại-văn-hào Rudyard Kipling nước Anh, lúc tré cha mẹ muôn cho ông sang làm lèp sét ga hoặc nghe giông giòi ở Áo-dô. Nhưng ông không chịu theo vì sở thích của ông không phải trong các toa xe-lửa và việc may y-phục. Mãi sau phà dòn cành Đan-mạch Carl Brisson thấy có mới khuyên nên thử đóng trò chiếu bóng.

Mấy hôm sau, người ta thấy Greta mang một bó hoa đến thăm nhà dòn cành, Greta đã bắt đầu rụt rè bước vào nghệ mới, mọi nghề đưa cô dến danh dư...

Corot phải làm việc đó trong 8 năm nhưng vẫn không thích ứng



Robert Taylor

bé xin nhà bô nghê bán dạ dề chuyễn về nghệ hòi họa.

Hội-dồng giai-dinh hép họp để xét lời yêu cầu của Corot và chỉ cho mỗi năm 1.500 frs phụ cấp, nhưng chí lùi sau nà à nội-họa dã có dịp tỏ rõ tài nghệ của mình.

Q

*Robert Taylor* nhà tài-tử chớp bông xinh giành nhất ở Hollywood lúc mới lén lên ông thán-sinh ra y muôn cho y học thuốc và thường báu con : « May sè là thầy thuốc chuyên về bệnh thần kinh ». Nhưng nhà tài-tử xinh gai kia ngày nay không khôn chia bệnh mà chỉ làn cho hao nhiêu thiểu-nữ pobby mê mệt...

Ngôi sao trên màn ảnh *Greta Garbo* lúc mía ra đổi làm nghề bán hàng trong một hiệu lòn ở Stockholm và bô-mé sô chỉ mong cho cô được đứng chủ một hiệu may y-phục. Mãi sau phà dòn cành Đan-mạch Carl Brisson thấy có mới khuyên nên thử đóng trò chiếu bóng.

Mấy hôm sau, người ta thấy Greta mang một bó hoa đến thăm nhà dòn cành, Greta đã bắt đầu rụt rè bước vào nghệ mới, mọi nghề đưa cô dến danh dư...

*Paderewski* trước bị ông bô, một ông chủ trại cho là dien và em muôn cho con nối nghiệp nhà. Nhưng bô-mé nhà âm-nhạc và các giá-su đã biến biến tài ông nên-dòng ý cho ông theo học về âm-nhạc, nhưng lại bô là ông chỉ đánh được các thứ âm-nhạc bằng miệng vi tay ông nhỏ quá không thể đánh những thứ nhạc khí bằng tay được.

Danh sách các vị danh-nhân mà lúc thiếu thời không mấy kẽ biết tài nêu kẽ ra thi rất dài nhưng ta có thể nói không sợ quá dâng-rang trong 20 vị danh-nhân thì có đến 18 người phải tranh-dấu với ý-muốn của cha mẹ mới lén được đia-vi ngày nay, chỉ trừ một vài người như Lindbergh, Marconi là tài lôi-lạc to ra rất sớm và được cha mẹ khuyến khích cho.

Nhiều khi, đối với những bậc danh-nhân đó tạo-hóa còn li ử tài và bắt phải tranh-dấu mới làm cho nguyện-vọng của mình được thắng lợi và thi tho được tài cán với đời.

Sự nghèo-nản và sự tranh-dấu từ xưa vẫn là mẹ đẻ của tài năng.



Greta Garbo

HỒNG-LAM thuật

# TÍNH SAO CHO VEN HAI BÉ

(giải thưởng quốc-tế năm 1937 về tiểu-thuyết)

của JOLANDE FOLDES

HUYỀN - HÀ dịch

Thưa bác sĩ,

« Chúng tôi nhất định viết thư này cho ông, bởi vì nàng và tôi, cả hai đều rất khờ sỗ, Chúng tôi đã nghĩ, đã bàn luận, đã đưa đến nhiều. Sau cùng, chúng tôi định tìm đến để hỏi ý kiến ông. Chúng tôi nghiêm trọng thế » theo đường điệu của khuyên bảo thế n o. Chúng tôi đã lấy danh dự mà thế, vì chúng tôi không thể chịu được nữa, chúng tôi đau đớn quá lắm rồi; vì, thưa bác sĩ, chúng tôi biết ông bao giờ cũng dì vội phái trả. Hôm nọ chúng tôi lại có đến nghe ông diễn thuyết. Điều ông sẽ khuyên chúng tôi át là điều phải. Vậy chúng tôi không cần im lặng cho xà xí nữa, xin ông định liệu giàu, chúng tôi sẽ vang heo ».

« Người con trai là tôi: tôi - mới mười chín tuổi. Tôi học việc ở một xưởng-làm bao tải, mỗi tháng k iêm được tám mươi « pengos ». Nhưng mỗi tuần tôi chỉ được có hai đồng để tiêu vặt. Còn lại bao nhiêu phải đưa tất cả cho mẹ tôi, vì tôi rất nhàm chán em, mà chỉ có anh em tôi và tôi là kiêm ra tiền. Người bạn gái tôi đã làm có buổi chiều ở một phòng luật sư, mỗi tháng lĩnh được ba mươi « pengos »; nhưng nàng được t ên lết cả đê...may mặc trang sức, vi cao me nang đều khả giả. Cha nàng bắn hàng ở chợ. Nàng mới mướt bấy, rất đẹp và lại là con một.

« Chúng tôi rất yêu nhau từ hai năm nay, chúng tôi khờ sỗ nhiều lắm vì chúng tôi hiểu biết nhung bần nang của xác thịt: tôi muốn nói din nhục dục. Thoát dầu, chúng tôi hòa nhau, cho thế là đã rồi, đã làm chàng tôi sang szorg. Nhưng bay giờ cái hồn do chỉ làm khờ chúng tôi hoen, vi nó ẩn gác thêm muôn. Lẽ có nhiên, da khờ nhất là chàng tôi nên lấy nàng, bởi vì chúng tôi đã ta bối yêu nhau suốt đời. Nhưng than ôi, người ta không thể nghĩ đến sự lập gia đình được với ba mươi hai « pengos » một tháng! Vâ lại bà mẹ của Ipolyka không đợi nào lại bằng lòng, vì bà rất nhiều xa vọng, ý muốn già con cho một người buôn bán giàu cò.

« Vì thế chúng tôi như hai kẻ cứng khốn, phải cầu hỏi đến ông. Bởi vì, thưa ông, chúng tôi đau đớn lắm. Đến đêm chúng tôi không thể chợp mắt được, và lúc nào Ipolyka cũng khóc. Tôi xin ông thử bảo chúng tôi có nên thành cặp nhau tình hay không, mặc dầu xã hội, mặc dầu bà mẹ của Ipolyka rất nghiêm khắc, khinh khéo hiền con của bà tí nào (bà rái có đến nỗi có lần bà cho con gái hai cái tát, khi nghe con nói nó có quyền sống). Nếu chúng tôi dẫn-diu với nhau, bà rái sẽ ra, bà sẽ lại tát và đuổi con gái ra khỏi cửa. Khi ấy sẽ là một ngày biến, vì ai có thể sống dứt với ba mươi hai « pengos » mỗi tháng. Vâ lại ở nhà tôi đông người đến nô không còn chỗ mà chứa chấp được nàng nữa. Tuy me tôi cũng mến nàng, nhưng me tôi cũng thế, không muốn nghe đến chuyện kết hôn. Các bà mẹ vẫn không chịu nhìn nhận bất kỳ cái gì mà cho là đúng đắn. Các bà nói: « Trò con trai, rồi chóng quên ngay ». Chúng tôi cũng không mang đến những lời chửi rủa ấy, bởi vì chúng tôi thấy trọng quý rồi; chúng tôi hỏi ông: nếu ái-tình làm ta đau đớn như thế muốn gọi n hế nào cũng được phải không?

« Thưa ông, chúng tôi đã nói đủ những điều cần phải nói. Chúng tôi chỉ muốn nói thêm chút ít về phong cách y-học: Nếu ông khuyên chúng tôi nên p rôi hợp, xin ông đừng nên bảo cho tôi cách để khống sinh nở. Vì có con, thi chết mất, bà mẹ của Ipolyka sẽ biết ngay rằng nàng có nhân tình, sẽ đuổi nàng đi. Lẽ ấy chúng tôi chỉ còn có cách sống Danube.

« Thưa bác sĩ, xin ông nhất định di cho. Nếu ông bảo rằng « không », chúng tôi sẽ dành nhau nhụt. Chúng tôi sẽ đợi, như là chúng tôi đã định hứ với nhau. Nhưng ng i cho kỹ, chúng tôi còn đợi cái gì? Chẳng nhẽ lại đợi một lão ba mươi tuổi tên là Ipolyka, để nàng phải lý hàn vi hàn là con buôn sung túc, để nàng phải khóc că một đời mà nghĩ đến tôi ư? Về phần tôi, có lẽ trong mươi, mươi lăm năm nữa, tôi sẽ kiêm ra



dược hai trăm « pengos », lúc ấy mới có thể cười với. Bấy giờ tôi đã già rồi, tôi không yêu ai nữa, tôi sẽ lấy một mụ già dê dào mồ, nhưng tôi vẫn trưởng đến Ipolyka, tôi sẽ hành hạ mụ vợ tôi. Thưa bác sĩ, có phải đợi là như vậy chăng? Vâ nếu có phải đợi là như thế, trong lúc chờ đợi, ta nên phải làm gì? Thưa bác sĩ, bởi lẽ tôi có một thân thể, và mặc dầu tôi chỉ yêu Ipolyka thôi, tôi cũng không thể đợi đến năm ba mươi. Tôi có nên tìm đến những đồ đạc riêng không? Đó là không kè d i chơi như vậy cũng dắt kia đấy. Vâ khi tôi có thể hun đúc lấy giống nói cho nhân loại, lẽ ấy tôi đã suy nhược, vi luồng tuồi, vi choré hoi. Mà các bà mẹ, mà xâ-hội nào có hiểu thế cho đâu!

« Thưa bác sĩ, xin ông đừng trách chúng tôi đã làm phiền ông lâu thế này. Chúng tôi hiểu không saoなく l q i dụng lòng nhân nature của ông. Chúng tôi xin lỗi ông vì làm bận rộn ông trong lúc ông giờ tay, nhưng công việc có ích cho nhân loại. Một lần nữa xin ông tha thứ cho chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi quên đâu, suốt đời chúng tôi sẽ đợi ông, nếu ông vui lòng trả lời cho bức thư này. Xin ông trả lời ngay. Chúng tôi nóng lòng trông đợi điều quyết định của ông.

« Xin quý ông tin cho lòng kính trọng của chúng tôi:

« Bandi Hudak  
« Ipolyka Lengyel »

Nhà ở Sâm-Son  
cho thuê có điện và vườn  
rộng gần bãi bờ 70\$ một vụ.

Hỏi bắn báo hay nhà giáp thép Sâm-Son.

Tái-bút. — (Dưới đây là nét chữ của dân bà):

« Thưa quý ông,

« Chính tôi xuống bô phong thư này. Tôi mua tem trên đây là nhà hàng thuốc lá. Nến ông định rằng « không », tôi xin ông ra cho anh Bandi một liều thuốc để anh ấy ngủ được, cho anh ấy khỏi đau đớn. Bởi vì không muốn anh ta đi lại với những dân bà xấu xa, tôi buôn lầm. Xin ông đừng quên cái đơn thuốc kèm với thư trả lời. Xin cảm ơn ông trước ».

Tái-bút lần nữa :

« Vâ xin ông bảo tôi nếu cả tôi cũng có thể uống được thứ thuốc ngủ ấy.

**Trung-Bắc Tân-Van**  
Édition hebdomadaire paraissant le Dimanche  
(TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT)

## TARIF D'ABONNEMENT

Un an	6 mois.
Tonkin Annam et Laos . . . . .	6 \$ 00 3 \$ 25
Cochinchine, France et Colonies françaises . . . . .	7 , 00 3 , 75
Etranger . . . . .	12 , 00 7 , 00
Administration et Services publics . . . . .	10 , 00 6 , 00

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BACTAN-VAN » et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

# Lê-manh

Chuyện ngắn của NGUYỄN DŨNG

Tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN

Cái đèn ấy làm cho Mạnh đau đơn, iết tái. Bao nhiêu bực bối trong đầu biến ái ái, đem lại một cảnh huyền ảo hư-vô. Mạnh cau mày, căm tức những kẻ đang sống trong cảnh hiện tại đã làm cho Mạnh chịu bao nhiêu cay đắng. Mồ hôi tràn trụa, tay tý chưởng nơi má, lẳng lẽ nhìn trời tối tăm, Mạnh thở dài.

Yên lặng, Mạnh nhìn trời.

Mọi vật yên lặng, thỉnh thoảng những tiếng kiêng cấm canh kêu trong khoảng đêm dài.

— Halte-là! qui vive?

Cái tiếng hô ấy nó làm cho Mạnh giật mình tưởng như người ta đã đến lôi ra trước máy chém. Với những tiếng ấy Mạnh trước con thấy rùng rợn sau cũng dần quen. Mạnh chắc chắn tiếng ấy dù thừa, thi giờ trả nợ xã hội cũng đến.

Yên lặng, Mạnh nhìn trời.

Buồng giam bên cạnh, cùm,

xìeng xích động kêu loảng xoảng, mà do những tội nhân mê ngủ, giờ minh, quẩn quại khi muỗi ripe dời...

Đêm dài, lạnh lẽo, Mạnh vẫn yên lặng nhìn trời. Con quạ lửa sấp nhô đầu phượng Đông, trong nhà lao đã thấy rầm rầm như tiếng họp chợ. Tiếng đập sàn, rã chén, hút thuốc, nói chuyện và tiếng dịch xé thủng.

Mặt trời ló hòn, ánh nắng chiếu rọi vào mái nhà, lọt qua lỗ cửa sổ, xua đuổi cảnh tối tăm, đem lại cảnh bình minh rực rỡ. Sương mai động trên mái ngói khô dần, bốc lên không trung những làn khói xanh nhạt.

Cùng vào buồng giam với chủ ngục, quan tòa, thầy cai của Mạnh cho Mạnh hay tin, đơn xin ân xá của chàng bị bác. Trên khuôn mặt bốc hỏa, Mạnh im cười chua chát, tạ ơn người đã cố gắng chàng.

Xoa tên trong kếp làm người sống, người ta muốn cho Mạnh một đặc ân trước khi chết là một bữa ăn cuối cùng, nhưng Mạnh lắc đầu từ chối.

— Xin đa tạ và ghi ơn ngài đã hết sức cứu tôi, nhưng định mệnh đã dập sập, tôi phải trả nợ xã hội...

Người chủ ngục bảo Mạnh cứ xuống để sửa lại tóc gáy hay nói đúng hơn chỗ cho lưỡi dao chọc nứa để làm việc và khi đã gọt gáy xong, hai ngón tay cái Mạnh bị trói chặt lại. Mạnh theo người chủ ngục ra sân, chỗ các nhà thi hành pháp luật đã矗起. Các bộ mặt ấy rất uy nghiêm với tội nhân, không một lòng thương hại, có chàng cởi còn cặp mắt của một vỹ linh mục và của các tội nhân khác lúc biết tin, leo lên cửa sổ nhìn trộm, thương xót cho Mạnh, một người trẻ tuổi chưaCHANH BY VONG PHAI DI DEN COI CHET, bo the gioi sinh hoat.

Cùng vào buồng giam với chủ ngục, quan tòa, thầy cai của Mạnh cho Mạnh hay tin, đơn xin ân xá của chàng bị bác. Trên khuôn mặt bốc hỏa, Mạnh im cười chua chát, tạ ơn người đã cố gắng chàng.

— Armes aux épaules, hop....

Những cánh tay quen nghề, theo dịp chán bước ra cửa. Cảnh cửa đã lao mở rộng sẵn như cái mõm con quái vật nuốt mồi, các người ấy dẫn Mạnh ra pháp trường. Trong sân nhà lao lài lạng lẽ chỉ còn trơ lại những cánh tay vẩy, tay Mạnh bằng một chút lình cung một cần. Những hàng người ấy cũng như Mạnh, không được phép luật soi đèn, vì họ đã làm việc để hèn...

Pháp trường.

Một khu đất bằng phẳng, tên đạo phủ đã dựng sẵn máy chém. Chung quanh cái máy giết người, những kẻ được tin ngày xử死刑 xem đồng chí trò, cười nói.

Một hàng bê con nhẹ bộ rặng sún bão bạn :

— Ha ha... đã ra máy ạ.

Gần đây, bà già phản náo :

— Một mũi tốt đẹp mà giết người.

Kẻ nói, người cãi ôn áo, lính gác trật tự ra lệnh cho họ phải im bắng cái roi mồi được và mỗi mũi lăn roi rơi xuống thêm



đi xem đồ xó lại thấm máu vào đê đến nỗi những người tù khác khóc nhocco mới bỏ được xác đầu kẽ bị chém vào súng gỗ mỏng. Đóng qua lôa máy chiếu dinh, cái quai tài ấy họ vác lên và đi đến bãi thi mas. Mưa giờ sau, một cái mõi mõi dập, bộ đánh ghi bằng cái cọc tre viết lách lục mây chữ nhỏ : Đây là mộ Dương khắc Mạnh.

Mạnh chết.

Nếu cái chết của Mạnh như trầm ngâm cái chết khác, không có gì đáng nói nếu không có tình biền, thi không có gì đáng nói, đáng chép. Mạnh có phải kè dọc ác không? Tai nạn có phải ụ Mạnh gây ra không? — Không. Cái việc ấy không phải tự tay Mạnh gây ra mà do người khác đem đến.

Đứng về phương diện pháp luật và xã hội mà xét, thì chính Mạnh là kẻ giết người; nhưng nếu pháp luật hiếu thủ tính cảm thì Mạnh không phải là kẻ bắn bắn thầm mõi vào mõm nuốt ý nắn sọ oan hồn báo oán. Bởi người chức chức việc ra vở, người



Bóng dưới cột đèn, Mạnh giờ mảnh thư đọc lại và khi đã đọc xong quay lưng về phía hòm chô. Một cái bóng người tự xa di lại, Mạnh sau khi nhận kỹ, mỉm cười chạy lại hôn người bạn gái:

— Sao lầu thê Nguyệt, mỗi phút như...

— Như một cái hồn dồn.

Mạnh tát yêu vào má Nguyệt : — Việc gì cần thế mà Nguyệt hẹn đợi đây.

Nguyệt chậm rãi, buôn rầu dấp :

— Cố lết từ đây...

— Thời dừng chờ nữa, chịu chưa?

— Không đưa đâu Mạnh ạ, từ đây chúng ta phải lìa nhau?

Mạnh do : trong mắt Nguyệt :

— Em định lấy người khác: Nguyệt mãi lòng, sa lè lắc đầu;

— Không! anh nghe em đã phụ anh?

Mạnh vẫn điểm nhiên nói theo ý tưởng :

— Hay sự giàu nghèo nó chia rẽ?

— Không chỉ tại cha nuôi em!

— Thế thì đúng như ý anh nghĩ, cái giàu nghèo nó bất anh không được hy vọng nữa?

— Anh còn chờ chiêu thủ bầy trước?

— Cõi sao?

Chiêu ấy về em bị mảng thậm tệ và bị canh gác như một người tù không chút tự do, và cha nuôi em cho em biết em sẽ phải lẩy chồng mà người chồng ấy không phải anh. Em có nhắc đến anh và thú thật dẫu yêu anh từ lâu rồi, nhưng cha nuôi em bảo em là trê trán biết già. Cha em gãm em cho một người giàu có và danh giá..

Mạnh khoanh tay gật đầu :

— Theo lời cha là phải, còn anh chỉ là một kẻ nghèo nàn, làm không đủ dung thân.

Nguyệt nắm lấy eve áo Mạnh :

— Anh nói em càng đau đớn, nêu em đòi lòng thi không còn có cuộc hợp mặt tối nay!

— Nguyệt ta thử cho Mạnh vì Mạnh đã ngờ oan cho bạn... à rồi sao nữa, em kẽ nốt đì.

— Người định lấy em lại là...

— Là ai... em... là...

— Là cha nuôi em.

Mạnh sững sót :

— Cha nuôi em? người hay vật?

— Khoan đã, anh! em phản trần nhưng cha nuôi em đã quyết cái lòng sắt đá ấy khôn lạy thuyền, em bưng mặt khóc về buồng riêng. Sau chyện nghe ra, em viết thơ họa anh đợi đày để ban tinh, mà có lẽ chỉ còn kinh den câu hồn may ra thi xong, anh cứ nói thẳng, chúng ta đã thương nhau,

— Cũng được, nhưng đã chắc gi, nhưng hắn ở nhà luôn đấy chứ?

— Vâng, mà bây giờ khuya rồi em xin phép anh em về, cha nuôi em cũng sắp ở rạp chờ bông tan ra.

Đôi bàn tinh chia tay.

Q

Tháng nhỏ kinh cần đưa danh thiếp, cụ Hán cầm lấy xem, cau mày, sau một hồi nghĩ ngợi quay bao đầy ló :

— Ra mời ông ấy vào.

Đi tới buồng tiệc khách, Mạnh lẽ phép chào, cụ Hán đáp lại và chỉ ghế mời khách lè, còn cụ khõi gõ nôi, con cũng đã iõ cái bộ mặt của người đó... người đó quả là một tên khốn ngn...

Mạnh mở đầu câu chuyện :

— Thưa cụ, con đến đây chắc cũng làm phiền lòng cụ đõi chút, nhưng cái việc con thưa đây quan trọng không thể đừng được...

Cụ Hán vuốt lại bộ ria mép :

— Cái đõi chua chát hồn...

Mạnh chậm thuốc, hút một hơi rồi đặt xuống đĩa đựng tàn thuốc chưa kịp nồi thi cụ Hán đã nói tiếp :

— Chắc ông nhớ tôi giúp một việc gì?

— Vâng, thưa cụ chính thê.

— Cõi ông cần tiền tiêu, ông muốn vay.

— Thưa không ạ. Chẳng giàu có gì nhưng nhà con chưa đến nỗi phải vay, cái việc con muốn nói đây là việc có can đến con nuôi cụ, nghĩa là con muốn xin cõi ta làm vui vì chúng con đã yêu nhau. Còn sự cõi hồn môn chúng con không dám nghĩ tới...

Cụ Hán mài mi :

— Dù có muôn cũng không được, vâ lai Nguyệt chưa đến tuổi lấy chồng.

— Thưa cụ miễn là cụ ưng cho phép, chúng con sẵn lòng đợi nhau.

— Đầu dẽ dảng thế, vâ lai nó đã có người định lấy, tôi đã ưng thuận rồi, người chồng ấy tôi xét rất xứng đáng cho nó.

— Vâng, vậy xin cụ ra cho con một ân cuối cùng cho con iõ kè nào có diêm phúc làm chồng có Nguyệt, còn gáy nuôi cụ.

Cụ Hán tái mặt, dây lâu gắt :

— V ệc ấy chẳng can dự gì đến anh.

— Thưa cụ, nếu không can dự đến cõi ta, dẽon thi không bao giờ con hỏi đến, nhưng dù cụ khõi gõ nôi, con cũng đã iõ cái bộ mặt của người đó... người đó quả là một tên khốn ngn...

— Anh nói gì? nhà này là nhà của tôi, anh không thể tự do như ở nhà anh, biết diệu ra khỏi, và nếu không dẽo có cảnh sát và pháp luật?

Mạnh nhún vai nhảc lại :

— Cảnh sát và pháp luật.

Trước khi ra về Mạnh cúi chào cụ Hán với một cái cười khinh bỉ.

Q

Trước khi bỏ vào phòng bí đẽ gửi đi, Nguyệt còn đọc lại bức thư vừa viết lại một lần nữa :

Anh Mạnh,

« Viết thư, mắt sa lè. Khi đọc xong thư này Mạnh không khỏi thương hại người bạn thân yêu của Mạnh đang ở trong cảnh khó xú.

Tinh duyên chúng ta trắc trở, chì tại cha nuôi em đang tay phá hoại và cố ý dão ngược lại cương thường. Hôm anh đến cầu hôn chõi lùi ra vè, anh cũng thấy em lảng vắng gần đây dẽ nghe thi chọi u già đến bão em vào ngay buồng khách cho cha nuôi em bão. Thuở lại cái việc sảy ra, cha nuôi em quyết làm theo ý muôn. Anh nghĩ xem, em còn mãi mãi nào nghe theo, em viết thư này mong anh cũng nghĩ như em trôn lánh đến phương xa, cùng nhau gây hạnh phúc, thông thả một vài

năm, lòng mơ ước của cha nuôi em tiễn tán, chuyện cũ quên đi, chúng ta cùng về thù tội, nhận lỗi và sõi dưởng hoàng kêt hồn.

Nếu anh không thuận, em sẽ dem cái chết đẽ ta lòng người bạn em yêu quý ».

Nguyệt

Bỏ thơ vào phong bì, Nguyệt gọi u-giá đến dài cho đồng bạc, bà phải đem đi ngay để chõ Mạnh và dẽo lấy thư trả lời. Người u-giá xin phép chủ ra pô muas mây thứ cần dùng, một giờ rưỡi sau trả về với thư trả lời của Mạnh.

Em Nguyệt,

« Đọc thư em, anh phục em-là một người biết giữ trọn lời hứa, biêt hy-sinh. Em viết nêu không cùng nhau trốn đi, em sẽ lấy cái chết đẽ lòng tri kỷ. Người ta ở đõi có một lần chết, nhưng có cái chết vè vang, có cái chết đáng khinh bỉ. Trước khi chết, ta cũng phải cảm nhận so sánh thi mới là người biết đời.

« Các việc đã xảy ra, em cần phải có dã nghị lực chống lại một chế độ, một ý muôn dõi của cha nuôi em. Nếu không kip suy nghĩ dã với chết khi không thỏa ý muôn cảm minh thực là chết vô ích, chết uổng. Với chế độ già-dinh áy cần phải mọi lá phá tan, hai lá phục tòng. Cái chết của em sẽ không

ra ngoài du luận chết vi t i n h . Trốn đi ngày nay em m u ỗ n trốn đi. Yêu nhau mà gáy d ù q c h ợ q h - phúc thi cần phải nói gi:

« Nguyệt oi! Mạnh thành thực khuyen Nguyệt nên theo con đường của cha nuôi Nguyệt dã vạch sẵn, của cao nhã rộng, sung sướng, không phải giờ phải nghĩ đến sự nghèo nàn. Mạnh sẵn lòng hy-sinh hạnh phúc của Mạnh đẽ Nguyệt được sung sướng; sau đây những lúc hanh trướng Nguyệt nên nhớ đến. Mạnh qua loa một chút, biêt lòng hy-sinh của Mạnh cho Mạnh là được.

« Trốn đi, trốn đi cung đẽ, nhưng có một điều Mạnh phải lo ngại hơn hết là Nguyệt chưa đến tuổi lấy chồng, nếu việc đi trốn tránh sao khỏi lười pháp luật, và thêm một mối lo nữa, cha nuôi em là kẻ chiến bại trong tình trường khôn nđe ghen cho chàng ta gây hạnh phúc. Phải chăng những cõi đõ là nguyễn nhân của sự thất bại?

Mạnh

Đọc thư của Mạnh, Nguyệt thấy lòng hy-sinh của bạn rõ rệt nhưng Nguyệt không thể sống xa Mạnh, lại phải viết thêm thư này nữa, giao cho u-giá :



Anh Mạnh,

Ngày cuối em không còn xa  
đau, em không vi hoàn cảnh mà  
đôi lòng. Quỷết di Mạnh q, quâ  
quyết là thắng, do dư là bại.  
Mạnh không lo, Nguyệt là thay  
cái đắc lục nêu phải ra trước  
pháp luật đã một phương diện  
cho Mạnh. Em rất thành thực với  
Mạnh mà Mạnh vẫn chưa rõ hay  
sao? dù ở trong lâu hòng mà  
không cùng người chung cảng  
yêu thi chỉ toàn thấy buồn tẻ và  
chán nản, sống thế là sống, vô  
vô, vô tình cảm. Không thể chịu  
tòng anh được. Nếu thế em sẽ  
lâm trái nguyে với lường lâm và  
lunnelly.

Chỉ còn có hai đường, Mạnh  
phải chọn: một là hạnh phúc, hai  
là hạnh phúc lla tan Trà lời  
ngày 12 giờ thứ bảy chờ...»

Nguyệt

Q

Các phò nhà cửa đều dìng cẩn,  
người quá lại mồ lắc một vắng  
thêm. Gần nhà Nguyệt, một  
người dời mồ che gian kín mặt,  
mỗi khi gặp người đi đến gần,  
lành quay ra phia kí ác để tránh  
mặt. Một con chuột đang lục  
đong rác đe kiềm ăn, thấy bóng  
người đi đến, hoảng sợ chạy với  
vàng tim chỗ trốn. Tiếng rao  
bán hàng rồng, tiếng giày lính  
tay kêu vang, không làm cho  
người đó bận tâm, mỗi lúc chờ  
lại giờ đồng hồ xem giờ.  
Chung đó sốt ruột.

Chuồng đồng hồ bà thò, ngán  
ngáy đèn bánh phúc dến cho  
Mạnh bằng 12 tiếng chuồng kêu  
dến dận. Cửa sốt xác nhà Nguyệt  
vụt mở, một cái đầu dàn bả lò  
ra, cái tiếng gọi se se: Mạnh.

Người dời mồ dẹp, nghe tiếng  
chạy lại, đỡ lấy chiếc va-ly mà  
cái giày trắng con. Mạnh với  
tháo va-ly và giày, xách lại chỗ  
xe ô-tô đợi ở phía xa. Gió mảnh  
giấy soi vào đèn xe. Cố mảnh  
thấy mảnh giấy xe đạp khôn chật

chỉ còn có cách qua cửa sổ, anh  
liệu cho em xuống đường. Mạnh  
trở lại, bám mầu giấy thủng leo  
lên như người làm xiếc. Gặp  
mặt, Nguyệt ôm Mạnh au yém,  
chỉ cho han xem ở trên bàn một  
cái thơ đẽ lại, và gân đầy một  
con dao cao sắc. Mạnh với chạy  
lại cup luồi áo cát di và đưa  
mắt trên tờ giấy:

Thứa Cha,

Con không thể làm theo ý  
muốn của cha, làm thế sẽ trái với  
lẽ nghĩ và danh dự và con cũng  
mặc tiếc lòng canh con không biết  
can ngăn cha. Con và Mạnh  
yêu nhau, cha đã rõ, chàng con  
phải đi theo tiếng gọi của hạnh  
phúc. Trong một năm nữa, chàng  
con sẽ chính thức kết hôn theo  
pháp luật. Con đi, chàng không  
nhin tim kiêm lầm gi nữa. Cha  
hãy nghĩ lại, cha sẽ thấy những  
diều cha định trước là sai. Chuc  
cha ở lí bình an và con mong  
rằng cha sẽ quên hết việc trước,  
trở nên một người cha rái hoàn  
tòn, bấy giờ chúng con mới trở  
lại gặp cha.

Con bài hiếu  
Nguyệt bà thư

Mạnh tát yêu, vào má Nguyệt  
và béo giò tay lên để quẳng qua  
nách chiếc dây thường. Cái nom  
lai đường xem có vắng người  
khiêng, Mạnh mới bắc Nguyệt lên  
thanh cửa sổ, hả Nguyệt xuống  
như Nguyệt thả chiếc va-ly lúc  
nay.

Nguyệt và Mạnh lén xe về nhà,  
cụ cũng lén xe, ra lệnh cho xe cụ  
theo cách xe kia chừng trăm  
thuở. Lúc xe dỗ, cụ quăng cho  
người phu xe môt động không  
buồn lấy lại thời thưa. Gấp mòn  
khách hời, anh xe truân thảng.

Bí hết vườn hoa, cụ leo lên  
hực hé, thấy cửa mồ hé, cụ mở  
toang một cánh, mạnh bạo bước  
vào. Vợ chồng Nguyệt đang xem  
gói hàng vừa mua về, thấy động  
quay ra. Nguyệt hoảng hốt kêu:  
— Cha.

Phai, tôi. Xếp quần áo về  
ngày hiết móm.

Có đám cửa gọi, không một  
tiếng thưa.

(xem tiếp trang 35)

# Cô Tu Hồng

Của HỒNG - PHONG  
Tranh vẽ của MẠNH - QUÝNH

XVI

## Cha con phả thành Hanoi rồng rã 3 năm.

Từ đây, cuộc đời và cách sống của ông lão phó  
cựu Thành-thị đồi hòn.

Sau mấy ngày về Bồng-hải lồng khú và những  
cửa nhà vật dụng cũ kĩ rồi, bác phó trả lên  
Hanoi, ô phố hàng Dâu, nghiên nhiên là một  
nhà phong-lưu trường-gác. Lúc này lại chơi  
chùa hòn non bộ, lại uống chè lầu ấm chuyên,  
mỗi bữa ăn lại có rượu nhâm dưa cay, có người  
đứng hầu, quạt. Giờ, rượu nếp của ta — thứ  
rượu mà bác chuyên nghệ và sống nhờ vẽ nô —  
bác xem ra nhát nhèo; bác thường đánh chén  
bằng rượu có-nhắc nguyên vị của ông quý-le  
sai đem lại cho. Trong tủ chè, lúc nào cũng có  
mấy chén cờ-nhắc để sẵn.

Thật, ông ta Garlan phúc-hậu tử tế, đối với  
bác phó là ái cẩn. Mỗi chủ nhật ông mời lên  
nhà riêng ăn cơm tây, nói chuyện thân mật.  
Một vài ngày ông lại đến nhà ô phố hàng Dâu  
thẩm hỏi và cho quà này vất kia luôn luon. Cứ  
chí quý hóa ấy là một sự lạ ở cuối thế-kỷ trước.  
Cho nên hàng xóm xé, bắn lán.

Người, thì ưa sòng bác phó là một vị quan to  
cực-triều, cho nên có quan tài hay đèn hôi han  
dại-ké.

Kể tên bão ông tay đèn học tiếng annam với  
lão chủ nhà.

Dần dần, nhiều người biết và kháo nhau:  
— Bố vợ đấy.

Rồi ai nấy đều khen ông quý-le ăn ở như thế,  
ngay trong nhà lê-giáo bần-xứ cũng hiếm có.

Người ta thường nói « Mẫu di là quý » (mẹ  
nhờ con đỡ đẽ làm quan mà được quý hiền)  
dày thì là « Phu di nř vinh », quả thật cha nhở  
con gái được vê sang sunh sướng.

Cứ tháng tháng, ông ta đem lại cho nhạc-gia  
một gói 50 đồng bạc và nói chơi:

— Tôi đem tiền lương hưu tri lại cho ông đây.  
Thời ấy người ta được tiêu toan, bạc đồng.  
Mỗi lần, bác phó tung-kinh cái gói bạc vào trong

tủ, rồi pha ấm trà liên-tâm thật ngọt, mời ông  
quý-le xơi.

Chắc hẳn bác phó có tài thăm mò mà đáo, và  
miệng lưỡi tản tinh cung khéo. Một ngày kia,  
bác ngồi thì thở rằng phong-loc anvan, ai  
cũng cần phải gầy, dụng lấy gian nhà là chỗ quê  
nhà đất tổ, thê mà phần bác thi ở cổ-huong  
chưa có ty gi. Ông ta nói:

— Bé-tôi giúp ông việc đó.

Quả nhiên năm sau, ông muas cho bác một cái  
nhà gạch hai tầng ở phố hàng Thau, tỉnh Nэм-  
định.

Bác bác phó có lẽ tự cho mình thế là sung  
sướng mẫn nguyện rồi, nhưng đời con già báu  
thì bấy giờ mới là bắt đầu.

Trong khi ông bắc xuôi râu nâm khèn & trên  
giàn hoa phong lưu nhẵn kẽ, thì bá con gái sục-  
sạo hoạt-động, mưu dụng lên một co-nghiệp to.

Có từ vốn con nhà hàn-vi, chí thương chíu  
khó làm lung đă queo, lăi gắp được chí Hồng  
chí vạch những mảnh khóc doanh thương trực  
lợi cho; khoảng ấy đã bắc tay lớn mà rồi xôi  
hồng bông khồng, có ván lâm tức. Giờ được số  
phận đưa lên Hanoi là trường hoạt độ to ống  
hon; thêm gấp gõ nhô và được đong đùng rõ  
địa-vì là thế, phen này chẳng lợi dụng mà lên  
báu-phù-hỷ thì còn bao giờ nữa?

Người, thì khôi lo, có từ khôn ngoan tinh quái,  
cố niu chặt lấy co-hội, không cho nó chạy vượt  
đi mâu đầu.

Các me-tay khác, gấp được cảnh sung sướng  
như cờ tư, đỗ khôi chí lo may mặc, chung diện,  
cờ bạt, đồng bông, không có chí gi, dễ thường  
cũng không nghĩ đến tương lai. Cố từ chí lo  
vun đắp xă-giao, gày dứng thực-lực, đê nó làm  
chia khôn mờ circa doanh-loi cho mình. Không  
có một cuộc bao thầu buôn bán nào mà cố ta  
không chả ý xem xét, mặc dùi mối lợi to hay khong.

Đến nỗi cuối năm 1897, ông ta đong được lệnh  
bắc lên cung chúc ở miến thương-da, cố tu xin  
được cho mình & lại Hanoi buôn bán. Vì ông

tự là quan họa-dâ nhà binh, lên thương-du tâ phái xông pha vào những nái róng hiem trô, nước đòn ma thiêng, nêu dem già-quyền heo, e có nhiều nỗi nghiêm khé bất tiên.

Hanoi lúc bấy giờ, miên là người ta có chí làm thành, chẳng thiếu gì co-hội và công việc lớn.

Các ngài cứ đoán ta cũng biết: cuộc Bảo-hộ đặt ở xứ Bắc, khởi lú 1883, đến cái thời-kỷ 1897 mà chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, trước sau mới có 15 năm. Lúc ấy nhà nước đang lần lần thi-hành chương-trình mỏ màng Hanoi trở nên một thành thị (ân-thời, rộng lớn, vira là thủ-dô của toàn xú Đông-Pháp). Tự-nhiên các công-cuộc cải-tạo kiến-thiết có ngõi ngang dãy dãy, tha-hồ cho người ta làm. Họ một nhát cuốc, clăng một sợi giây, cũng đủ kiểm ra tiền nghìn bạc vạn.

Có từ hơi tinh mắt hơn phần nhiều chị em, trông thấy thời-co dê làm cho giàu như thế, trách náo không chuyên tâm chú ý vào việc doanh-lợi.

Trâm bó duốc sao cũng vờ được con ếch.

Năm 1898, nhà nước làm dáng theo chương-trình kiến-thiết định-sản, bộ thầu phái thành Hanoi làm đất bằng. Trong giới thầu khoán xứ Bắc, người ta cạnh tranh nhau dữ, vì là một việc làm to, chắc có lợi nhều. Nhưng rồi họ phải nhẫn nhó, ngo-ngác, nhảy dựng cả lén, như đã ngồi phải đk iết lùa, không ngờ cái việc khó khăn mà cao-chân phát-tài ấy lại lọt vào tay một người dân bà thầu được.

Tất cả các ông thầu khoán vừa hẹn vira tiếc, dê đầu minh thấp cơ thua tri dân bà.

Càng không dê hồn nứa là thời-buổi ấy lại có một « thi-mại » đứng ra tranh thầu với họ.

Chính là cô Tu-Hồng.

Phải, quýi tranh và ăn-dirt họn dân ông, cô Tu được thầu công việc hủy-phá bốn mặt thành tri Hanoi.

Nhưng người nào bảy giờ năm sáu chục tuổi, thi-là thiếu-thời mới được thấy cảnh-sắc hùng-vĩ của thành Hanoi, một dấu tích nghìn năm trong lịch-sử Việt-Nam. Nói gì với hạng tuổi trong ngoài bốn mươi như lớp chúng tôi, thành Hanoi là một chuyện tang-thương, nếu không xem sách hay nghe các bực phu lão kề lại thi có lẽ cũng không biết.

### 牛 湖 已 變 三 朝 局 龍 洞 空 餘 百 戰 城

« Ngưu hồ dĩ biến tam triều cục

« Long-dòng không du bách chiến thành.

(Nghĩa là: hò nước tương-truyền có trâu vàng — tức là Tây-hồ — đã trai qua ba triều vua đắp

tđồi; đất Long-biên còn tro dấu tích bức thành từng chịu đựng hàng trăm trận chiến-tranh).

Hai câu thơ cảm khái danh thép của nhà danh sĩ Hoan-châu Phan-trọng-Muru thật khéo thu-quát trong mười bốn chữ dù cả địa-vị lịch-sử và tinh-thần mót lõa thành-trí tối-cô của nước nhà.



Ai cũng-biết Hanoi là đất Long-biên thuỷ-xưa. Thành Hanoi nguyên là Thăng-long-thành, xay dấp dê đóng kinh-dô từ triều vua họ Lý khi mới sáng nghiệp. Quả núi đất con con ta thấy ở trong vườn hoa bách-thù bảy giờ, trên có miếu thờ, dưới có chuồng rím dò, ngày xưa nằm vào phạm-vị kinh-hành, và trên lập giảng-võ-dường, dê mỗi khi vua Lý ngự đến duyệt binh, hay dùng làm trường thi-võ-cử.

Đến hai triều vua nhà Trần và nhà Lê cũng vẫn đóng đở & dày. Mỗi triều có gia-công tu-bô thịnh-tri cho thêm to, thêm đẹp, nhất là thêm kiêm-cố.

Nhà Lê có công tu-bô nhiều nhất; cái co-chí ấy truyền mãi cho đến lúc bị phá.

Bốn vách thành Hanoi từng dẫu-dãi nhiều nồng



mưa; từng thấy nhiều cuộc hung-vong thành bại; từng-trại nhiều đoạn oanh-liệt hay giao nan.

Nó dã làm nơi dang-quang cho những bực anh hùng lịch-sử ta như Lê-Thái-Tô, Nguyễn-Quang-Trung.

Nó dã làm phen phải dê cho gót chân lính Tầu xé lén, nhưng cũng lầm phen được thiêng họ bị tống-khứ; Trần-quốc-Tuấn tống-khứ Thoát-Hoan; Lê-Lợi tống-khứ Mộc-Thạnh, Liêu-Thắng; Nguyễn-Huệ tống-khứ Tôn-sĩ Nghị.

Nó dã được chứng-kiện bao nhiêu cuộc tranh quayen thoán-vi, bao nhiêu trận nội-chiến loạnly; nào cha con Hồ-quý-Lý cướp ngôi nhà Trần, nào họ Trịnh đánh nhau với họ Mạc; nào Trịnh Nguyễn tranh hùng; nào loạn kiêu-bin tam-phâ.

Kè vô-công, thành Hanoi xưa dáng được bội-tinh chiến-trận. Ta nên biết nước Pháp đã đặt ra thứ bội-tinh vê-vang giá-trị nhất, gọi là Croix de Guerre, chẳng nhũng dê gắn vào ngực những tướng-sĩ lập được chiến-công to tát mà thôi, có khi ban thưởng chung cả một tinh-thanh thành nào dã can đảm chông cự quân cưỡng dịch nữa. Tức như trận đại-chiến 14-18, cả thành Amiens kháng cự quyết liệt, quân Đức không sao hạ nổi; và sau nứa nước ban tặng bội tinh chiến-tân chung cho cả thành, là kỷ-niệm cái chiến-công anh-dũng ấy. Nếu thuở xưa ta biết thường chung công-trận một thành như cách-mới nói trên đây, thì cả nước ta duy có thành Hanoi là xứng đáng. Vì nó dã có công trước sau ba lần khu-trục được giặc Nguyên, giặc Minh và giặc Thanh.

Một người Pháp thám-thiết gốc tích nước ta dã nói câu này rất đúng: Thành Hanoi chiếm gần hết bộ lịch-sử nước Nam.

Vì sao?

Vì là quốc-dó đồng ở đó lâu đời; bao nhiêu vắn-vật tối-dẹp, vô-công dâng kè, săn-sinh râ ở đó; lại làm căn-cơ cho giống người Việt-Nam từ đó mà phát-triển, mồ mang.

Nói về quy-mô, thành Hanoi vừa to vừa đẹp hơn hẳn các thành-trí nước nhà từ giữa thế-kỷ 17 trở về trước. Nhưng từ khi Nguyễn triều định đô ở Thuận-hóa, và lại có ông Olivier, người Pháp giúp vua Gia-Long, vê kiều xây nên thành Huế theo lối Vauban như chúng ta thấy bên cạnh sông Hương nứa Ngày nay, thì thành Hanoi xuống đứng hực dưới.

Tuy vậy, cũng vẫn là to và đẹp hơn những thành còn lại hiện-thời khắp các tỉnh Trung-kỳ và một vài tỉnh xứ Bắc.

Các ngài đi lén Cửa Bắc mà xem thi biết.

Nhà nước Bảo-hộ cần phả bô thành cũ dê mở mang Hanoi theo cách kim-thời — như thế là phải làm, — nhưng còn lưu lại một miếng Bắc-môn không phâ, vì dê đây có một dấu tích vê vỗ-công của hải-quán, nên dê làm kỷ-niệm.

Ta cứ dê chỗ ấy, đứng dưới chân vách tường sot lại mà trống lén và dê qua bảng tri, có thể tưởng tượng thành xưa xua nguy-nga kiên cố ra thế nào.

Ngoài ra miếng thành Bắc-môn, đến cột cờ xà xây bỗng gãch cao vội vội, ai dì qua con đường Paginier đều phải trông thấy, cũng là một di vật của thành xưa.

Phố cửa Đông bây giờ, tức là Đông-môn ngày trước.

Cũng như cửa Nam nguyên là Nam-môn.

Muốn lượn chứng sự rộng, dẫu không-tưởng cũng không xa mấy: Tả cứ khôi-hanh từ chỗ cửa Bắc mới nói trên, đi theo đường phố Phố cửa Đông, xuống cửa Nam, vòng lên khỏi Văn-miếu một đoạn, rẽ sang con đường vào Bách-thủ rồi lại về chỗ xuất-phát ban nay.

Bát-khai phạm vi thành cổ đây.

Cá cái khu-vực ấy, 56 năm trước cao ngất vách tường như là còn tháp dấu tích ở cửa Bắc kia, bao bọc từ-vi. Phía trong còn lớp thành đất dày, ngoài có hào sâu chảy vòng theo chân-thành, bề rộng đến ba thước.

Bấy giờ biết bao đường ngang phố dọc, biết bao dãnh-thị trọng yếu, các eo-quan nhà binh, các trại lính đóng, tóm-lai, nguyên cả mội khu rộng lớn, ta quen gọi là «Trong thành», đều thuộc vào phạm-vi thành cổ.

Đây có các vị cố-lão sáu bảy chục tuổi, họ-chẳng-đòi-trí-nhỏ, tim vạch dấu xưa, mới bảo cho chúng ta biết được chỗ nào là dinh-tông-dõe, chỗ nào là hành-cung, chỗ nào ông Hoàng-Diệm viết xong bài biền-văn có những câu:

「多慚北折雅 人士於生前願  
從先臣既知方於地下, đà tam  
Bắc kỵ do nhân sĩ sinh lâm, nguyên tòng tiễn  
Nhân Nguyện tri Phương ết địa hả」

Với cách kiến-thức tinh thành của đời văn-nhân này, thành-trí tối xưa là một vật chướng- ngại, chốn mắt nhiều đất vòi ịch, vừa không có mý-quan, vừa không thấy hữu-dụng, ngay về p-trong-diện phòng thủ cẩn-vệ. Nhà nước Bảo-hộ định sửa sang Hanoi cho trở nên thủ-phủ Đông-Pháp và một tinh thành lớn, huy-phá thành-trí cũ là phải làm.

Phá thành cũ đi, lấy chỗ mở đường lập phô, chẳng phải được việc hữu ích hơn.

Có điều, phải nói cho đúng, người phá thành Hanoi trước tiên chính là đại-tá Henri Rivière.

Nguyên hời từ 1873 đến 1882, ta vẫn mơ tưởng vào sự vinh-sử của quân nhà Thành, thành ra sai cả điều-ước đã ký với nước Pháp, và để cho quân Cố-den Lưu-vịnh Phúc-hoàn-hành-xứ Bé; nhiều hại cả việc nội-trí ngoại-giao của ta.

Thầy tình thế không thể làm ngơ được nữa, nước Pháp nhất định giải-quyết vấn-dề Bắc-kỳ cho xong.

Thoạt tiên, đại-tá Henri Rivière phung mang đem quân ra bình-dịnh Hanoi và Nam Định, rồi Soái-phủ Nam-kỳ phải thêm nhiều viện-binhh ra đánh tan quân Lưu-vịnh Phúc ở Sơn-tây và quân Thanh ở Lạng-son kết-quả là bản-diều-ước 1884, nước Pháp đánh xong Bắc-kỳ, đặt cuộc bao-hộ.

Ngày 25 Février 1882, đại-tá Rivière công-bẩm thành Hanoi chỉ trong mấy giờ đồng-hồ, xong rồi ra lệnh phá thành để quân Cố-den không còn chỗ ẩn nấp nhiều-hợp duy-nude.

Sự thật, thành Hanoi bắt đầu phá đỗ từ đó.

Song lúc ấy chỉ là một việc đánh ngã vách tường xuống tuôl, chở gạch đá còn ngửa ngang chưa đón, chấn thành chưa cuộc bằng và hào cũng chưa lấp.

Từ đấy cho tới năm 1898, các dinh-thị, công-sở, và phần nhiều người Pháp sang, ở cả trong khu-vực gọi là Nhượng-địa (concession), tức là Đồn-thủy bây giờ. Có người đem già-quyền sang, phải thuê nhà lụp-thup ở trong phố snam, hoặc ở tạm trong chùa cũng có.

Tronh khoảng đó, các nhà kỹ-sư Pháp châm chú công việc đất đường-mở phố Hanoi, và có nhiều đường mới phố mới đã mở ra, Hanoi không còn phải mới chau-thanh chỉ có 36 phố phuong như cầu hất nua.

Công cuộc mở mang trong 15 năm bắt đầu như thế, tuy đã san bằng được nhiều đoạn-đô-thanh và lấp kia được nhiều hào vắng, nhưng cũng còn một hò-phận lớn đang còn bừa bộn, chưa kịp dọn-dẹp.

Vì thế, năm 1898, nhà nước nhất định phá hủy chấn thành, lấp kia hào vắng chung quanh, một lần cho hết, để lấp rộng đất làm cửa nhà, mở đường sá.

Giờ chúng ta có thể trở về với dân cùu của chúng ta.

Công việc phá thành vừa nói như trên đây, có tu Hanoi được lấp-làm.

Nói cho đúng, có tu lấp được việc này, tôi nhớ tiếng tăm và sự bão-kết của ông chồng mà được tia-nhím, nhà binh mới giao cho mà làm.

Các nhà thầu khoán có râu có sừng lúc bấy giờ, rành nghep và nhiều vốn-hơn, mà không tranh nhô, một người, dân bà là vì thế.

(Xem tiếp trang 30)

# Dưới mặt chúng tôi

## Tài năng của người minh thường khi dùng vào những việc vô-ich và phạm vào pháp luật là khác nua!

Chúng tôi thường nghe nói  
nước Việt-nam minh-thực không  
thiếu gì người thông-minh và  
tài năng lối lạc, chỉ tại không  
biết dùng hoặc dùng một cách  
thi làm gì sau này không trớn  
nên một người hữu-dụng, thế mà  
cậu bé quê múa kia đã sớm nay  
ra lòng làm đám phạm vào  
việc phi pháp, đến nỗi bị bắt!

Cái tội cậu bé Thoan này,  
như me cùu phải chịu một  
phản lén, vì người dân bá đờ  
thấy con làm bao giài đã không  
khuyên cùu lại còn mang đi cho  
đò mua bán. Nhưng bao giài  
kia me tên Thoan biết là đòn  
minh-tu rồi không biết  
dùng thì những cái đò lại quay  
lại phản minh một cách chua  
cay. Cái tài năng có thể giúp cho  
người ta thành người hữu ích  
thì cũng có thể giúp cho người  
ta phạm vào tội ác. Những kẻ  
đại gian ác trên đời cũng đều là  
những kẻ thông-minh cùu!

Ta cứ xem như chuyện cậu bé  
Ngô-van Thoan ở phủ Tiên-hưng  
(Trái-binh) mới 15 tuổi mà đã  
biết tu vè ra bao giài gã đò cho  
mẹ tiêu. Cái tuổi 15 là cái tuổi  
còn chơi đùa, thế mà cậu Thoan  
đã sớm khôn ngoan lại có tài vè,  
làm được bao giài giài thi thực  
là một việc lạ lít cùu.

Khi bị bắt lên huyện Vũ-tiên,  
trước mặt các nhà chuyên-trách,  
cậu Thoan lại dùng bút chí vè  
rồi được một tờ bao giài già và  
nói-ro cách cùu bồi phán, tố  
thuở và viết những chữ số cho  
tờ bao giài già in hét.

Nghe được tin này, các nhà  
«tuyệt-phich», các người sống  
về các cuộc đua ngựa và trường  
đua ngựa, cũng các chủ tiệm  
khieu-vũ, các chị em vú-nữ dã  
thấp khởi mừng thầm!

Mấy tháng nay, tất cả những  
hang người kề trên này bì giò  
nghé, họ không biết tim nghe gì  
khác ở sinh-nhai hòn là nghe  
ngựa và nghê nhảy, ngày ngày  
ho vảo cùu nguyên cho tinh thè  
hết ngang và quan tien cho  
phép lập lại các cuộc đua ngựa  
và cuộc khieu-vũ.

Nay vừa nghe tin mừng, các  
«tuyệt-phich», các nài ngựa  
các chị em, vú-nữ rất vui vẻ vì  
tùy nay hạng thứ nhất lại được  
tự do quan trường đua  
như trước, còn các chị vú-nữ  
thì lại được thi thoái tái nghệ cùu  
họ. Còn đù-luân cùu công chúng  
ghi dấu trường đua ngựa và các  
tiệm khieu-vũ có đồng cùu và  
cảm các cuu voi thi cũng không  
máy ai đè ý đến vì suốt tháng  
sốt nám, dân-tát mệt tối đè  
lâm-ăn thi còn thi giờ đâu mà  
ngói đèn những sự chơi đùa  
giải trí nua.

«Thời kỳ chơi đùa và làm  
chiến-trí này đã qua rồi, dân-tát  
Pháp cũng như ở xì này.

(Xem tiếp trang 35)

## Một tin mừng cho các nhà tuyệt-phich và vú-nữ

Một vài tờ báo vừa rồi đã đăng  
tin rằng vì tình hình trong trước  
tự hiện nay đã yên ổn như

# Lý Đi

Truyện ngắn của HỌC-PHI  
Tranh vẽ MANH-QUỲNH

Ở trường ra, Doanh đi với vè nhà. Sáng ngày, trước khi đi dạy học, chàng mới ăn điểm-tâm có một bát cháo hoa nén bày giờ bụng thấy đỡ ngứa. Tuy vậy, chàng cũng không muốn đi xe. Bi bộ đối với chàng đã thành một thói quen và một sự cần dùng: vừa đỡ tốn tiền mà lại được cùi-dung cho dân gần cốt...

Nghỉ đến mâm cơm nóng sốt đương đợi mình ở nhà, Doanh vui vẻ bước mau. Khi người ta đòi mà sắp được ăn bao giờ người ta cũng thấy yêu đời là! Nhưng cái tư-tưởng yêu đời của Doanh không nhom-lèn ở trong đầu chàng được bao lâu đã bị tắt ngay. Vì về đến nhà, chàng thấy ở trong phòng ăn, vẫn chỉ có chiếc bàn vuông với 4 chiếc ghế trơ-trọi đợi chàng. São lác lắc, chiếc bàn ăn thiêng mâm cơm lại lạnh lẽo đến thế? Cái lạnh-lẽo ấy như thảm vào tận da thịt Doanh: chàng chán-nản ngồi xuống mép giường, đưa cặp mắt lờ-lờ nhìn khắp gian phòng một lượt. Trong phòng, đồ-đạc các thứ đê hùa bài, không có một chút thứ tự, ngăn nắp nào. Chỗ này, một cái ghế mây bụi bặm bẩm dầy, chỗ kia mây cái eoc, chén đĩa lồng-chồng trên mặt tủ, nước chè, nước vối chảy rớt cả mặt gương. Bên cạnh một chiếc xấp mà chén gói còn vắt ngòn-ngang, bốn chiếc ghế cùi bô salon chui vào nhau về một góc như bốn thẳng say rượu, chiếc bàn lại chèch sang một phía khác... Mọi

vật đều tỏ thiếu sự săn sóc của một bàn tay nội-trợ, và nhác Doanh phải nghĩ đến tình hồn-hồng của Thoa — vợ chàng. Vào lúc ấy, chàng thấy cảm gián Thoa không biết thùng nào! Chàng đậm chán xuống nền gạch, tức hực nói:

— Thế này thì quá thật!

Thấy tiếng cha vè, hai đứa con lớn-của Doanh, dương chơi ở ngoài sân, liền chạy vào xoắn-xít lấy chàng. Thằng Tâm lớn hơn, thấy nét mặt cha nó có vẻ giận-dữ, sự hãi đứng nép vào một xó, còn con Trinh thì nhảy lên ngồi vào lòng bố rồi nũng-núi :

— Cậu ơi! con đòi quà! con ăn cơm kia!

Doanh lấy tay hắt nó xuống đất, quát lên :

— Ăn gì? Im ngay!

Con Trinh không hiểu tại sao nó lại bị mắng, ôa lên khóc. Nỗi nức nở khóc mãi làm cho em bé của nó dương ngả trong chiếc nôi gần đây,



thức giấc dậy, cũng khóc thé-lên, Doanh cởi áo vứt xuống giường rồi chạy lại bế con. Chàng vừa dỗ con vừa hầm-hố :

— Vú em đâu?

Thằng Tâm sợ hãi giã lời :  
— Thưa cậu, vú em còn làm cơm ở dưới bếp.

Doanh lại quát lên :

— Thế hả bếp làm gì?

Lần này thằng Tâm không dám giả nhời ngay, nó đưa mắt nhìn trộm Doanh hai ba lần rồi mới khẽ nói :

— Thằng bếp  
kéo xe cho mẹ  
con và bà Tham  
Định đi đâu từ  
sáng ngày, chưa  
về a.

Doanh vồ đầu,  
vò tai :

— Hừ! Giỏi  
thiết!

Rồi chàng lắc đầu một cách thất vọng :

— Không thể chịu được nữa!

Lиên cơm đã bốc hết hơi và thức ăn đã nguội tanh nguội ngắt mà vẫn chưa thấy Thoa về. Từ ngày nàng ngày đám mè cờ bạc đèn giờ, nàng đã suốt ngày, không về nhà ăn cơm là thường, và những ngày ấy, đến bữa cơm, Doanh cứ ăn cơm trước với các con. Nhưng hôm nay, chàng không chịu ăn trước nữa, chàng nhất định đợi vợ về để quyết liệt một phen.

Trolley không còn gì khổ bằng mỗi kè hau dồi phai ngồi bóp bụng trước một mâm cơm có những món ăn thơm phức. Doanh hét ngồi lại nằm, bết đope bao lai xem tiều-thuyết để đánh lửa cái đài dày lèp kẹp của mình. Thằng Tâm và con Trinh cũng dồn chung khía gi cậu nó, và có phần còn dồn hơn nữa, nhưng chúng nó dành an phận ngồi co-ro ở một xó và nhìn mâm cơm bằng cặp mắt của con hổ đói nhìn miếng mồi ngon. Chúng nó ngồi im, không dám nhúc nhích, sợ một cái cử-động vô ý sẽ phải nghe những tiếng hét giật này người của cậu chàng...

Quá một giờ chieu Thoa mới về. Nếu cũng như những người dân bà sinh ra ở đời đê mang sự hòa-thuận, êm-ái lại cho già-dinh thi biết chồng nàng, nàng chịu khó làm lành với chồng, có lẽ

Doanh cũng ngoài giận di được một ít nhiều. Nhưng Thoa không phải thuộc về hàng người ấy; mỗi khi thấy chồng có vẻ mặt hơi khé chịu hơn. Lúc ấy, vè đến nhà, không thấy Doanh sẵn đón, hỏi han gì, nàng hầm hầm vất chiếc dù xuống giường, rồi gọi vú em lên mắng :

— Con chết hổ thay hổ xác kia! Dè cửa nhà bừa bộn thế này à?

Vú em sịu mặt lại, quay xuống bếp lầm-bầm :

— Vừa làm cơm vùa bế em, được lúc nào ránh mà dọn dẹp.

Thoa rit lên :

— Con khốn nạn mày nói gì thế?

Rồi không đợi vú em giả lời, nàng dồn giọng, sai :

— Đặt chú Đức xuống đây cho tôi, rồi nhớ bà di dun hộ tôi nồi nước gội đầu.

Vú em vừa dứt đặt em xuống sập thì Doanh vội quát lên :

— Bố lấy em, không gội đầu, gội chân gi bảy giờ cả. Cố cho người ta ăn cơm hay là bắt đợi đến tối?

Thoa quay lại xung-xia :

— Ai bắt phải đợi. Ké nào muôn ăn trước cứ ăn, dây chí hai xu phở là xong bữa.

Doanh quát to hơn :

— Mày ăn gì thi mặc xác mày, nhưng đến bữa ăn mày cũng phải về cho người ta biết chàng chứ!

— Không biết cái gì cả. Tao muốn đi bao giờ thi đi, vè bao giờ thi vè, không đưa nào có quyền ngăn doán được tao.

Doanh dám tay xuống bàn hét lên :

— Tao có quyền.

Thoa bùi môi một cách khinh-bi, kiêu-hanh hỏi :

— Quyền của mày ở đâu thế?

Doanh gầm lên như một con hổ bị dạn:

— Ở mả cha mả ông mày!

Thoa cười lạt



— Hết, đồ khốn nạn!

— Nay khốn nạn!

Doanh vừa nói vừa lẩy tay gạt phẳng mâm cơm xuống đất. Thì vẫn chưa hả giận, thấy cái bát cùa nào còn nguyên lành, chàng lại dập vỡ ký hét. Đến lúc cả mâm bát đĩa chỉ còn là một đống mảnh vụn lăn lẩn với các món thức ăn, chàng mới ngừng lay. Nhưng chỉ ngừng lại để mà bực-dọc đến diên lên được, vì lúc ấy chàng say xưa với sự phâ-hoại đến cực-diên. Chàng lồng lộng lên một lúc, rồi chỉ tay vào mặt Thoa, rít lên:

— Con kia, mày cút ngay cho khuất mắt tao. Thoa cười khẩy;

— Được rồi, mày cứ làm đơn xin ly-dị đi, tao sẽ cút ngay.

— Chú tao không dám làm à?

Thoa vẫn lạnh lùng:

— Thị tao có bão mây không dám đâu.

Trước cái thái-độ kiêu-banh và khiêu-khích của vợ, ngon lìa giận đương ngùn-ngùi bốc ở trong lòng Doanh chưa được trước thêm một tháng nữa. Nhìn chàng có thể nuốt sống được Thoa, chàng sẽ không từ, nhưng vì không thể nuốt sống được, chàng phải khóc áo mờ cùa ra để đường. Chàng bàng-hoảng đi ào trên hè phố, mệt lùi lùi, và gần nửa giờ sau, chàng mới dừng lại ở bên cạnh một cổng cây để tự hỏi xem mình đi đâu. Sợ nhớ ra rằng mình chưa ăn cơm, chàng liền rẽ vào một tiệm ăn ở phố Hàng-dà, vừa để ăn mỳ miêng cho đỡ đói lòng vừa để viết đơn ly-dị nhán-thè...

Sau khi đã ngón hết một đĩa cơm với một con chim hầm, và uống hết một chai rượu bia, Doanh thấy đầu óc mình dần dần trở lại yên tĩnh. Và nghĩa đến con khung-hoảng của thần kinh vừa rồi, chàng hơi ngạc nhiên sao chàng lại có thể nồng giật đến thế được. Đó là vì Doanh không nhận thấy một h'ện-tượng rất hông-thường về sinh-lý là khi người ta đổi người ta thường hay cău kinh và khi thi đẻ vui vè...

Doanh đã gọi lấy giấy mực từ lúc mới bước chân vào tiệm ăn, bây giờ nhìn vào tờ giấy trắng chàng mới bắt đầu nghĩ đến cái việc quan hệ mà chàng sắp làm. Ly-dị! But không những là sự tan-vỡ của một cuộc đời, mà còn là một sự thay đổi lớn lao cho bao nhiêu cuộc đời khác nữa. Nhưng Doanh đã nhất định rồi. Thế nào lần này chàng cũng phải ly-dị với Thoa. Chàng đã cố nhẫn-nại, nhẫn-nhục sống bên cạnh người vợ

tệ bạc áy trong mười năm giới tiền, bây giờ chàng thấy không thể chịu đựng thêm được một ngày nào nữa. Cái việc sản phẩm rẽ chàng và Thoa sâu rộng quá và chỉ cứ sâu rộng thêm mãi; cái hy-vọng lấp đầy đã hết từ lâu rồi...

Doanh không hiểu tại sao trước kia chàng lại có thể yêu được Thoa? Vì không có một tình tinh nào của Thoa lại khiến trái ngực hàn vòi tình tinh của chàng. Chàng giàn-dị thi Thoa râu-kỳ, lô-loẹt, chàng thích ỉnh và làm việc, thi Thoa lại chỉ dì tím những cảnh tung-bừng náo-nhiệt, những nơi hội-hợp đông người; chàng yêu sách-vở và văn-chương thi Thoa chỉ nghĩ đến lò-lòm cá ngựa... Trời! kè làm sao cho hết những cái trái ngực của một cặp vợ chồng xung-khắc! Cái trái-ngực áy ở cả những mầm sầu của quần áo, những mực thước của đồ-dạc, những vỉ mặn nhạt của thức ăn.

Nhưng có trái ngực không mà mà thôi đâu. Thoa còn bảo Doanh phải bỏ những sốITCH riêng của chàng để theo số-thích riêng của nàng. Ngày đầu trong khi tình yêu còn nồng thắm và Thoa còn chưa dam mê cờ bạc thì Doanh còn chiều được vợ, nhưng khi ái-tình đã chết và gia-dinh chỉ còn xây trên cahn bôn poận thi không ai nghĩ đến chiều ai nữa. Hai tám bồn trái ngực ấy gần gũi nhau được một lúc, bây giờ thành xa-lạ, hổng như khách qua đường. Người nào trở lại với bản-tinh riêng của người này: chồng ở thái-cực này, vợ ở thái-cực kia. Ma-gia-dinh một khi đã không là thiên-đàng thi sẽ là địa-ngục, và Doanh đã phải quản-quá, è-chè trong cái địa ngục ám u áy gần mươi năm trời! Không phải trong cái thời gian ấy Doanh không nghĩ đến ly-dị, nhưng mỗi khi sắp sửa thực-hành thi lại sảy ra một việc ngăn-trở: khi thi vợ đẻ, khi thi con đau; khi thi một cái tang trong gia-dinh..., thành-thứ này lấn mai-lứa, Doanh vẫn không thoát khỏi cái vòng xêng-xich gia-dinh.

Nhưng lần này thi không thể do-dự được nữa. Doanh uống cạn một cốc rượu bia nữa rồi cầm bút viết. Doanh xin ly-dị mà cả hai người cùng ứng-thuận thi cần gì phải viễn-nhiều chung-cõi, chàng chỉ viết giản-tiện có một câu là vì vợ chồng không yêu nhau nữa. Thế xong, chàng ký vào trước và lật nửa sẽ mang về cho Thoa ký. Chàng đã gấp lá đơn vào, bồng ại giò với ra và ném thật chàng lò vè đầu đòn vò-cứng. Doanh vừa nghĩ đến lùi con của chàng... Không bao giờ chàng thấy lòng thương con bòng-bột bằng lúc này! Vì son trี, sở cùa, lại có con sóm, nên ngày thường chàng chưa do thấu được sự sầu rong của tình-phụ-lự...

Trời! Các con chàng sẽ ra sao nếu chàng ly-dị với Thoa? Một cuộc ly-dị vỹ-chỗ không yêu nhau nêu là một nhát dao nhän-lử họ xuống sợi dây ác-nghiệt trói buộc hai người thi cũng lại là một vết thương không bao giờ bàn gán được vào cuộc đời của lũ tiề. Không! Doanh không nỡ tàn nhẫn gieo vào tâm hồn của nhangs đứa trẻ thơ ngày kia một cái tang đau-dớn đến chừng ấy được!

Doanh thở-thân gấp lá đơn lại để lót xuống cốc cà-phê, rồi ngồi nhìn những giọt cà-phê, chày-thưa-thút xuống cốc, chàng buồn dẫu ngãi đến cuộc đời của lũ con chàng...

Thật-không còn gì đau-lò và đáng thương bằng những đứa trẻ bị sống ở trong những gia-dinh không hòa-thiện. Cái tuổi của chúng là tuổi dương cung được vỗ-về, âu-yếm, đương khaoh-khát những mầm sầu của quần áo, những mực thước của đồ-dạc, những vỉ mặn nhạt của thức ăn.

Nhưng có trái ngực không mà mà thôi đâu.

Thoa còn bảo Doanh phải bỏ những sốITCH riêng của chàng để theo số-thích riêng của nàng. Ngày đầu trong khi tình yêu còn nồng thắm và Thoa còn chưa dam mê cờ bạc thì Doanh còn chiều được vợ, nhưng khi ái-tình đã chết và gia-dinh chỉ còn xây trên cahn bôn poận thi không ai nghĩ đến chiều ai nữa. Hai tám bồn trái ngực ấy gần gũi nhau được một lúc, bây giờ thành xa-lạ, hổng như khách qua đường. Người nào trở lại với bản-tinh riêng của người này: chồng ở thái-cực này, vợ ở thái-cực kia. Ma-gia-dinh một khi đã không là thiên-đàng thi sẽ là địa-ngục, và Doanh đã phải quản-quá, è-chè trong cái địa ngục ám u áy gần mươi năm trời! Không phải trong cái thời gian ấy Doanh không nghĩ đến ly-dị, nhưng mỗi khi sắp sửa thực-hành thi lại sảy ra một việc ngăn-trở: khi thi vợ đẻ, khi thi con đau; khi thi một cái tang trong gia-dinh..., thành-thứ này lấn mai-lứa, Doanh vẫn không thoát khỏi cái vòng xêng-xich gia-dinh.

Nhưng lần này thi không thể do-dự được nữa. Doanh uống cạn một cốc rượu bia nữa rồi cầm bút viết. Doanh xin ly-dị mà cả hai người cùng ứng-thuận thi cần gì phải viễn-nhiều chung-cõi, chàng chỉ viết giản-tiện có một câu là vì vợ chồng không yêu nhau nữa. Thế xong, chàng ký vào trước và lật nửa sẽ mang về cho Thoa ký. Chàng đã gấp lá đơn vào, bồng ại giò với ra và ném thật chàng lò vè đầu đòn vò-cứng. Doanh vừa nghĩ đến lùi con của chàng... Không bao giờ chàng thấy lòng thương con bòng-bột bằng lúc này! Vì son trí, sở cùa, lại có con sóm, nên ngày thường chàng chưa do thấu được sự sầu rong của tình-phụ-lự...

Những đứa trẻ, mỗi khi có điều gì buồn bực, thường thường chạy về áp-mặt vào lòng mẹ mà khóc để cầu sự che-chở và an-ủi, nhưng con của Doanh tai biết tìm đâu lấy một chút an-ủi, mỗi khi khóc-cục? Thoa thi suốt ngày dam mê bắc nỗi khi thua bạc về nhà chỉ cău kinh gắt gồng làm cho con cái không dám bén mảng đến gần-nó. Doanh lại nồng-tinh và bận việc, không lác nào rảnh rỗi để chăm nom, săn-sóc đến con.

Bãy bị bố mẹ dày-dỗ, thằng Tâm và con Trịnh còn bị con vú hành-hà là khác nữa, Hồi nghịch ngóm một chút gì là bị những cái cốc sung-dầu nhũng cái beo lấp-lết, thành-thứ trên nết-mặt ua-beo-củi chúng nó ít khi thấy nó-một nụ cười tuơi tắn là cái đúc-tinh cùa tuổi thơ ngày...

Doanh dì dâu vào ký-úc cảng-thông-long minh-se lại. Chàng uống can-cốc cà-phê, và sau khi đã cảm nhắc kỵ-lưỡng, chàng cầm lá đơn xin ly-dị xé vụn ra từng mảnh. Trước khi ra kèt »giá-tiền, chàng không quên gọi mua dù các thứ bánh cho con và cho vợ. Rồi chàng cầm bát-bánh di mau về nhà, lòng tràn ngập một sự yêu-thương như chưa bao giờ từng thấy...

HỌC-PHI

## RỦNG BOULOGNE

# CỦA BẮC-KỲ Ở ĐÂU?

Bó là một sự lật mà ai cũng muốn biết.

Rừng-Boulonne của nước Pháp có những cặp trai gái giật nhau, đén để mồ-mòng... trao-tình, nhưng còn Rừng-Boulonne của Bắc-Kỳ thi người ta đến làm những trò gì, và có những hàng người nào thường hay lui-tới?

Rừng-Boulonne của Bắc-Kỳ ban ngày làm sao?

Rừng-Boulonne của Bắc-Kỳ ban đêm ra thế nào?

Các bạn muốn biết rõ nhòi đón coi:

**Những cuộc điều tra của báo Trung-Bắc Chủ-Nhật**

Một số báo đặc-biết sẽ xuất báu vào đầu tháng Aout này, sẽ giải cáo bạn di xem tất cả những mặt-trống-thầy, tai nghe-thầy, và tát-cát những điều-mặt không-trong-lắng, tai không nghe-thấy ở trong và ngoài Rừng-Boulonne của Bắc-Kỳ.

Một số báo mà thanh-nien-nam-nữ đều phải đọc để biết rõ cái-tò-eua ái-tinh, mà các bậc phụ-huynh có trách nhiệm đến sự giáo-dục của thanh-nien, đều phải đọc để biết rõ những cam-bay nòi chờ đợi con em mình ố ô.

Một số báo là, chura ái-tung-nghỉ-dền, do Văn-Lang trình bày. Có Quận-Chi, Vũ-Băng, Thiên-Truong, Tùng-Hiệp, Tiểu-Liêu, Mạnh-Quỳnh Vũ-An-Ninh, và nhiều cây bút khác viết.

Có rất nhiều ảnh-chụp được qua tang đeo hai nhà-nhiếp ảnh-trúi-danh Võ-An-Ninh, Nguyễn-day-Kien chụp được và ngoài ra lại có những cảnh éo-le-mặt-thấy mà sức-máy ảnh không-chụp được do Họa-sĩ Mạnh-Quỳnh hội ý mà hình dung để truyền-chân-lại.

# Cu Ngầu ra làm thuốc

Chuyện vui của NGỌC-THÔ

Bà cô lão ông Cuu Ty và bà Cuu đã ngó ý mìn cẩn cố bén chép chạy vào Cu Ngầu một địa vị nhỏ trong làng, kéo lên tòng ngõnh như thế, ngồi ba chục tuồi dẫu rồi mà Cu Ngầu vẫn hoài Cu Ngầu chẳng có cái địa vị gì. Lại mang tiếng là người dã có công ăn học hai năm trời ở đất Hà-thành !

Nhung Cu Ngầu bùa mồi, xo vai, lắc đầu quay quay mà rằng :

— Thày ơi tinh lầm rồi. Tôi đây mà lầm thấy lý, thày phó tr? Thảo nào dân nhà qua ta suốt đời không mả máy mở mặt được, vì anh nào cũng chỉ chói Ba Cu, thì chàng này gật đầu đáp :

— Anh nghĩ chi phải, như tài anh mà biết làm ăn thì chíron 3 năm là lấy có hàng vạn rồi. Chanh-coi cái thằng cha Mõ... Mõ... dò u ? Ba năm trước chúng nó cũng kiếm xác chó bạn, mà ngày nay ngang ngang xe hòm kính sáu mày, lấy vợ lẽ vẫn sỹ tuyệt sặc... Tôi nghĩ phải khống biết kẽm làm nhung ta trước đên giờ chỉ vi kém vốn dò thôi. Nay anh có vồn ra đây, bạn ta thử xem có làm nỗi việc gi to tát không nò ?

Mấy hôm sau cu Ngầu trở về thuật câu chuyện làm ăn với cha mẹ. Nghé chàng kè lại thi hình như bao nhiêu vàng của Hà-thành đều hợp nhau lại chỉ chờ chàng ra là kéo nhau nhảy vào tái chàng thôi. Cụ Cuu vui lòng, hai vợ chồng nào di thiền nay, nào yêu thêm, gán cầm vài chục mươi ruộng, tất cả được ba ngàn bạc. Cu Ngầu lại xách va-li ra tinh. Lần này ra tôi công còn quay lại nói :

— Rồi thấy u xem chi ba ngày nữa là bao nhiêu nhật trình đều phải nói đến tôi.

Trong số các bạn hữu « sang-trọng, danh giá » mà Cu Ngầu khoe với bố mẹ, có ba Cu là thân

với Ngầu hơn cả. Ma Ba Cu ai còn là gi, vốn dã nổi tiếng « bíp đới » tay trên dâu chàng chưa mang nặng túi ba chục cái xuân xanh.

Thầy Cu Ngầu hồn-hồ, xách va-li bước vào, ba Cu mừng rỡ vò cùng. Chàng phải mừng vì thấy mặt bạn xạ cách lâu ngày, nhưng vi đang tảng tiền quá, mà con « Bò sữa » kia ở đâu lại tự đâm thân lại !

Tối ấy lẽ tất nhiên là một tiệc rượu lớn mừng cảnh trùng phùng đặt tại nhà đảo Lan. Cu Ngầu đã đem ý muốn ngó cùng Ba Cu, thì chàng này gật đầu đáp :

— Anh nghĩ chi phải, như tài anh mà biết làm ăn thì chíron 3 năm là lấy có hàng vạn rồi. Chanh-coi cái thằng cha Mõ... Mõ... dò u ? Ba năm trước chúng nó cũng kiếm xác chó bạn, mà ngày nay ngang ngang xe hòm kính sáu mày, lấy vợ lẽ vẫn sỹ tuyệt sặc... Tôi nghĩ phải khống biết kẽm làm nhung ta trước đên giờ chỉ vi kém vốn dò thôi. Nay anh có vồn ra đây, bạn ta thử xem có làm nỗi việc gi to tát không nò ?

Mấy hôm sau cu Ngầu trở về thuật câu chuyện làm ăn với cha mẹ. Nghé chàng kè lại thi hình như bao nhiêu vàng của Hà-thành đều hợp nhau lại chỉ chờ chàng ra là kéo nhau nhảy vào tái chàng thôi. Cụ Cuu vui lòng, hai vợ chồng nào di thiền nay, nào yêu thêm, gán cầm vài chục mươi ruộng, tất cả được ba ngàn bạc. Cu Ngầu lại xách va-li ra tinh. Lần này ra tôi công còn quay lại nói :

— Rồi thấy u xem chi ba ngày nữa là bao nhiêu nhật trình đều phải nói đến tôi.

Quả nhiên ba hôm sau các báo dều nái đến Cu Ngầu nghĩa là dâng cái quảng cáo hiệu thuốc « Ông Sao » khai trương, chuyên trị bách bệnh, báu dủ cao đơn hoàn tán. Đó là theo lời khuyên của Ba Cu, vì chỉ có cách ấy là chống phát tài hơn cả.

Mà cũng từ ngày ấy ở tầng dưới ngay nhà Ba Cu phô Cửa Đông, ngày ngày khách qua đường thấy một vị lang y « đại danh » hàn Áu-phục rất lịch-sự ngoài phủ chiêc áo vải trắng của viên-chức nhà thương, deo kính trắng, trinh-trọng di bách bộ quanh nơi cửa hàng để tiếp khách. Cu Ngầu mới thay hình đổi dạng đó.

Bà cô bệnh đau bụng ư ? Xin đưa cô taay dê nhà danhy bắt mạch, rồi sau mấy cái « à », vài cái gật đầu, vị danh-y ấy sẽ kê một thời thêng Tàu, tiếng Nhập, tiếng La-tinh, kết cục đưa ra một lọ thuốc :

— Bà dùng thuốc này, nếu không công hiệu chúng tôi xin hoàn lại tiền.

Ông có bệnh lao ư ? Cứng bắt mạch, cũng « à, à », cũng lắc đầu, cũng thò lò thuốc ra :

— Ngài chán hỏa kiết, thuốc này uống vào sẽ phổi vò da dày, phổi được mát thi ho sẽ bớt, không công hiệu xin hoàn lại tiền !

Áy đại-khai cách làm thuốc, bán thuốc của Cu Ngầu tựa tựa như thế. Toan là ba Cu dạy cho chàng.

Một buổi sáng, Cu Ngầu đang ngồi trên chiêc ghế hành ninh ruồi bay và ngáp vặt, chợt một chiêc xe ô-tô hòm kính cực sang sịch dỗ trước cửa, ba người dàn-ông lục luồng mặc tây, trên xe

bước xuống, vào trong hiệu. Cu Ngầu bân-hoán chạy ra đón. Người đi đầu nói ngay :

— Chúng tôi nguyên là người nhà của một vị tài mĩt ở đây, thấy ngài dâng báo chữa khanh chủ mĩt được ngài ngay kia mà.

Đoạn người ấy chép miệng buông xuôi :

— Vì bệnh tình cậu con mà quan chủ chúng tôi như điện như dài, động một tí là nỗi giận. Ấy từ hôm qua đến gờ có 4, 5 ống lang mĩt đến chữa không chuyền bệnh hàn-hi bị ngai quất mắng, dũng dung mà...

— Vạn hạnh ! Xin đi ngay lập tức :

— Vậy, tôi có biết ngài là bác danh-y nên mời giới thiệu cùng quan chủ tôi và đến đón...

— Vạn hạnh ! Xin đi ngay lập tức :

— Khoan đã, Nguyên quan chủ tôi có một con trai ngài quý như vàng ngọc vì là con mít, mấy tháng trước mắc chứng họ, thày Tàu, thày Ta, thày Khách đã hao nhiều người mà cũng không hàn. Đến nay eau bé chí còn thoi thóp thở, quan chủ tôi đến tuyệt vọng. Thị may quá chúng tôi dẹp bão thấy ngài cam dom chữa bệnh họ trong

12 tiêng đồng hồ là khỏi bát luân là nặng nhẹ thế nòi. Nên chúng tôi kíp đến mời ngay. Vậy xin ngài làm phúc dù ngay cho, xe chúng tôi chờ đợi kia.

Lần này Ba Cu xuống tiếp tay giúp Cu Ngầu. Chàng nán nì mãi, ba người kia mới chịu ra xe để im mời thầy lang khác, sau khi Ba Cu « à » vi thiêng » dứt vào tay họ một bộ quần giầy bạc khá to mà Cu Ngầu đã đưa cho chàng ở trên gác.

một bệnh nhân. Ngài cứ cho biết chỗ ở rồi về trước.

Người khách thứ hai chen vào :

— Ay không tri hoan được. Vả chúng tôi đã trình cùng quan chủ mĩt được ngài ngay kia mà.

Đoạn người ấy chép miệng

buông xuôi :

— Vì bệnh tình cậu con mà quan chủ chúng tôi như điện như dài, động một tí là nỗi giận. Ấy từ hôm qua đến gờ có 4, 5 ống lang mĩt đến chữa không chuyền bệnh hàn-hi bị ngai quất mắng, dũng dung mà...

long giam ngay !

Cu Ngầu giật nảy mình :

— Tống giam ?

Người khách thứ ba lúc ấy

mãi nói xen vào :

— Chúng tôi quên chưa kịp lự

giới thiệu lú... Thôi xin ngài

đi ngay cho...

— Vạn... xin... cho thay...

a, ô ô !

Bò khách dấy chàng với ba

chân bốn cẳng leo thẳng lên gác,

thì may Ba Cu lại có nhà...

Lần này Ba Cu xuống tiếp

tay giúp Cu Ngầu. Chàng nán

nì mãi, ba người kia mới chịu

ra xe để im mời thầy lang khác,

sau khi Ba Cu « à » vi thiêng »

dứt vào tay họ một bộ quần giầy

bạc khá to mà Cu Ngầu đã đưa

cho chàng ở trên gác.

Tiếng máy xe ô-tô đã xa, Cu Ngầu lắc áy mới thở ra như trút gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế, lẩy mèo xoa lau mồ hôi trên trán mà than rằng :

— Vậy ra làm thuốc cung nguy hiểm ư ?

Tối đó lại nhà dão Phúc có một tiệc rượu lớn, rải lịch sự. Khách có tất cả 4 người : ba người ban sáng di ôi đến mời Cu Ngầu và... Ba Cu. Mìtiec rượu lại do Ba Cu đứng mời.

NGỌC THÔ

VÌ DẤU CÓ TIỀU-THUYẾT

« loạn thân-kín »

ra đờ ?

«... Tường vi sự sống gay-go phôi liều thân dì những nơi rừng thiêng nước độc rồi hàn hèn sét rét.

« Từ ngày có những con sói rết đến am-anh Tường là ngày tắm tri Tường bị lạy chuyên. Rồi từ sau đóm về xác thát ánh-huáng đến tắm-giòi biến cát hòn cát tinh tinh và lái tường úa Tường.

« Tường lúc này chẳng còn già là báu ngà nữa » a chí còn lái tún nòi-le cho những tên xóm xả, tên nguvac, do bộ thàu kinh rối loạn gáy nèa... »

— Trich ở bài tựa của T. Th... Sách giáp 65 trang. In dép. Giá 0\$28. Cờ 0\$04.

Mua buôn và mua lẻ, xin gửi thư cho M. Yen-Son.

Kosque THANH-TAO & Vinh ANNAM  
(Mua buôn có hóa hồng cao)

TRONG MÙA NÓNG NƯỚC NÉN UỐNG THUỐC

HUYẾT TRUNG BƯU BÁI-QUANG

sẽ được ngon ăn ngọt ngào, tính thân tinh tao, không lùi đù mòi mèt, ít khát nước — Huyết Trung Bưu Đại-quang là một thứ thuốc bò huyết rất hay, Bao dung, dàn bả, người già trẻ con, dân bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai to 2\$00, chai nhỏ 1\$20

BÁI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 28, Hàng Ngang — Hanoi — Giấy nolis: 808

# não biết Cố xuân

Truyện ngắn của SƠ-BÁO

Tranh vẽ của NGUYỄN-HUỲNH

Trong hai bài « Mái bồng mện  
bac » và « Mõi đập tiêu phong »  
đã đăng trong hai số báo trước,  
các bạn đã rõ cái đời đáng thương  
của một hạng phụ nữ  
đời xưa bị kén chọn làm mì nữ  
cung-lâu như thế nào. Một han-  
đọc báo lại vừa gửi thư cho tôi,  
còn bám lấy lời bài chyện ấy,  
cho rằng đời quân chủ  
chuyển chế xưa kia coi tình  
mệnh của sinh-linh không bằng  
cô rác, họ đã đem hi sinh hàng  
vạn sinh mệnh vào những nơi  
mỗi tên hòn đạn dồn thõa lòng  
hiểu đại hi công, lại còn đem  
hàng trăm hàng ngàn phụ nữ  
chôn sống vào một nơi để được  
thảm thích sán sàng trong lúc  
hứng tình túng đực, tàn-nhẫn  
đến thế là cùng. Ông cho cái đời  
của hạng phụ nữ đáng thương  
ấy, sống cũng như chết. Ông lại  
làm chán cái đời của họ bằng hai  
câu Kiều của cụ Nguyễn-Du :

Mặc người mua Sơ-may Tần  
Nhưng mình nào biết có xuân là  
gi

Nhân tiện ông lại kể cho nghe  
cái đời đáng thương-hại và  
buồn cười của một bà cung nữ  
già ở ngay quê ông: Bà này mới  
tạ thế -hứng ngồi 30 năm; sống  
lâu 78 tuổi. Cũng là con nhà già-  
thế, xanh xanh mài dáng, buồi  
giảng lòn, tướng đồng đã xon-  
xao anh yễn. Giữa lúc cha mẹ

rắp tâm tìm nơi xứng đáng cho  
làm con cái nhà, thì một sự sẩy  
ra không ngờ, một tay có thể-  
lực ở kính-dò cây có chút on-  
rieng, bắt ép cha mẹ bà phải cho  
tên nghĩa-nữ để dem tên vào  
cung. Trong cung nhà vua bối  
áy, số cung-nữ cũng không có  
nhieu, nhưng bà vùi còn trẻ thơ,  
lại có tính không xu-phụ, nên  
tự ngày vào cung cho đến lúc  
vua thăng hà, xuân thản dấp đổi  
còn hồn hỉ chye nǚ gòi, không  
bao giờ được cái nhắc chầu hầu  
« thành-thề », ngày ngày chỉ  
giam mình trong một cái viện  
bẹp-hội hiu quạnh, chuyện trò  
hầu bà với mấy chử hoan quan  
già, một hạng người sống không  
sinh thooth. Sau lú vua đã thăng  
hà, thán bà lại bị đem chôn  
sống một lòn nữa, theo dien lệ  
ác phi-tần cung nữ để phải  
theo ra chầu hầu thành-linh ở  
làng-tầm. Tôi đã tấm thân mới  
thực sống cũng như chết, ngày  
đêm trù những buổi phi chầu  
hầu quí, lay trược lầu cung,  
xong rồi ngay cũng như đêm,  
hết năm lại ngồi trong một gian  
phòng chật hẹp tối-tăm, không  
bao giờ được trống thấy, một  
người lâz và không được rời  
khỏi lồng cửa bước. Bị gián  
minh tro gai thế-giới ma quỷ  
ấy, ngày qua tháng lại tại tôi  
hơn 20 răm, vì may được dứt  
vua sau lén tri vi, xét thấy cái

dời sống tối-tăm khὸ não áy,  
ngài lấy nhân đạo phả lè cũ cho  
thả hết các phi tần cung nǚ  
làng Tiên để ra, ai què ở đâu súc  
cho thân nhân linh vè nuôi nồng.  
Ngày bà cung nǚ gòi này được  
thả ra đã gần 70 tuổi rồi.

Khi đi là một cô gái mặt  
phương mày ngài, lúc về là  
một bà lão da mồi tóc bạc, ôn-  
lại một đoạn đời vòi vại, ai cũng  
phải ngậm ngùi thay. Đang  
thương hơn nữa, đối với đời bà  
như mất cả tri giác, không còn  
biết biết và quan cảm gì nữa,  
chẳng thể mà khi thán nhân  
dốn bà vè tới nhà, gặp lúc trong  
nhà có liệc mừng để con giải,  
người nhà bảo cho bà biết, bà  
bỗng hỏi:một câu rất ngô nghênh,  
ai cũng phì cười : « Nô đã mờ  
mắt chua ? lúe hé tôi ở nhà,  
tuy chó đẻ phải 8 ngày mới mò  
mất ! » Tai ra lúe, bà bị tiến vào  
cung lúi còn ngày dài, rồi sau  
cù phài chịu sống trong vòng  
giam cầm không lúu nào được  
cùng người ngoài xúc tiếp, cai  
thú vui vè tình-ái không bao  
gờ được biết dù, nên vè sự  
sinh-sucky của loài người bà cũng  
ciąng hiểu ra thế nào, mới có  
câu hỏi ngô nghênh ấy.

Kè chyện bà cung nữ già-  
rồi ông két bằng một câu day-  
nghiên :

Ấy đó, ché độ quân chúa

chuyen - ché, một ché-dó giết  
người ! Thấy chưa ?

Ông lại có cái nhí ý gopy vào  
mấy bài thơ Đường miêu : là cái  
đời đáng thương của hạng phi  
tần cung nữ mà ông đã dịch như  
sau này :

Bài « Trường tin cung »  
của Mạnh-Tri

Quán ăn dì tân dục hè qua:  
Do hứa tân hương tai nǚ-y  
Tự hàn thân khinh bất như yển  
Xuân lại hòn nhiều ngù liêm-phi

Dịch nghĩa :

Ấn vua đã hết muôn vè đâu  
Áo múa hương thừa chút dírgm  
Thán nhẹ nhàng cảm thua chiếc é  
Bay quanh rèm ngù buô: xuân  
dẫu



Bài này tả nỗi buồn bã của  
một cung nữ đã không được vua  
yêu nứa, ngón ngo không biết vè  
đau, mỗi khi giờ đến mành áo  
múa của vua ban còn chút  
hương tan, lòng càng ngao ngán.  
Giận mình không được nhẹ  
nhàng như chém én, mỗi lần  
xuân đến lại bay đến dặn quanh  
rèm ngù mà nhìn mặt vua.

Bài « Cung oán »  
của Tu-mã-Lê

Liệu sác sám si yểm họa lầu.  
Hiệu oanh đe lồng mǎn cung sầu  
Niên niên hoa lạc vò nhán kiến  
Khóng truc xuân toàn xuất ngù  
cầu  
Bài dịch :

Lâu vè ám-thầm bóng lieu che  
Sáng ra oanh hót cảnh buồn ghê  
Năm năm hoa rụng không ai thấy  
Theo suối xuân trời làng đến khe  
Bài này tả cảnh trong cung  
đang mùa xuân, lầu tối rướm  
rà phè cả lâu vè, làm nên  
một cảnh ám-thầm. Sáng ra ngù  
dày bóng nghĩa tiếng oanh hót,  
khêu gợi tám lòng thương xuân  
của mình, xiết bao buô: hã. Tự  
ngủi thân mình cũng như hoa  
ở trong cung, nòi không ai nhìn,  
rụng cũng không ai thấy, kêt  
cục đèn trời theo dòng suối mà  
đặt ra ngoài.

SƠ-BÁO

MÙON IN DEP...  
MÙON IN NHANH CHONG...

PHẢI LAI:

IMPRIMERIE

Trung - Bac Tan - Van  
26 - Henri D'Orléans - Hanoi  
TELEPHONE : 266

Một nhà in mý-thuật, chuyen  
in đù các thứ sách vở, báo chí,  
nhà báo và các thiếp hiệu hi

## Chuyện hay vè chiền - tranh

Những đại-bác không  
lồ cõi từ bao giờ?

Trong cuộc Áu chiến 1914-1918,  
người Đức đã dùng những khẩu  
đại-bác « khồng lồ » để bắn náo  
kinh-thành Paris. Những khẩu  
đại-bác đó đã lán cho các nhà  
chuẩn-môn về pháo thủ iốn công  
nghiêm cứu sau mới khám phá ra  
cách dàng. Nhiều người vẫn  
tưởng súng « Bertha » là khẩu đại-  
bác lớn nhất từ trước đến nay.  
Nhưng xét kỹ ra thì về hồi thập  
ngũ thế kỷ ở Âu-châu đã có một  
thứ khi giới khôn g lồ ghê-gét  
đó. Ông là « cõi khôn » Bertha »,  
một khẩu đại-bác ghê gớm chưa  
tiêng trong lịch-sử chiến-  
tranh Khâu-dai-bác đ-đến năm  
1453 ở Andrinople. Súng này một  
người thợ dúc Hang-gia-loi tên  
là Orban đã theo mệnh lệnh vua  
Thổ-nhĩ-ký Mahomet II đúc ra để  
bắn vào thành Constantinople hòi  
đó đang bị quân Thổ nây vò lầu  
sau sẽ bị thất thủ vè tay quân Thổ.  
Khâu đại-bác này nặng đến nỗi  
phải dùng đến 500 cắp bò, và hàng  
trăm người mới đem di được và  
phải lôi trong hai tháng mới đến  
trước thành Constantinople.

Vua Mahomet II định trống vò  
khâu đại-bác đó để hạ quyết thành  
Constantinople vì đòn do đại-bác  
không lồ này bắn ra bằng đà và  
nặng những 1.200 livres.

Nhưng công dụng của khẩu đại-  
bác này đã qua sức tưởng tượng  
của vua Mahomet II và người dúc  
ra nó ! Ngay lác mới thù bắn lầu  
đầu súng đã bị nổ giết hại 500  
người trong số đó có cả người thợ  
dúc là Orban. Nhìn thu khói gối  
« khồng lồ » ngay ngày xưa cũng  
đã nhiều khi không thể có két qì à  
theo như ý muốn mà lại có thè  
hai lõi cho người sang qo ro nó  
nữa !

# CÔ TU' HỒNG

(Tiếp theo trang 20)

Nhưng ta cũng nên biết dùm công việc phả hành, không phải đâu một việc dễ, nhà thầu khoán chỉ ngồi mà ăn.

Nhất là ở thời đại bốn chục năm về trước, mọi sự cũ còn nhát-sợ thiêng thốn, nào có máy đào máy chở, động một tí là có cơ khí chuyên-môn giúp sức như bây giờ?

Thứ ấy, người ta chỉ có sức bắp thịt để nặn tảng viên gạch, xúc từng xêng đất, bỏ đầy vào đồi thung gánh dì mà dò xuồng chỗ khác. Liệu có riêng mỗi ngày một người đi về như thế được bao nhiêu gánh?

Đó vậy, phần nhiều thành xưa của ta, dưới chân là đá ống, trên gạch nung thật già, hòn nổ dinh với hòn kia bởi một thu hồ riêng, hình như frén với cái vòi giấy bồi mặt ong mà huyện nèo, no béo và cứng vỗ kè, trải bao nhiêu giờ mưa biển hóa cung vân tro thành. Thành ra này được những hòn gạch này, người ta phải mất bốn giờ sút và mồ-hôi.

Công cuộc phà thành lắp bao vì thế mà tốn nhiều nhân-công và làm vật vã lâu ngày. Cố tu bắt tay vào việc từ cuối năm 1898, mãi đến đầu năm 1901 mới xong, linh lại vừa đúng ba năm.

Còn nhớ ngay lú sấp đặt khôi-công, cố tu phải lật một cái nhà ở phố Hàng Da để làm đại-bản-doanh thác thủy tho, trông coi phu phen. Hai chì con hay phiên nhau săn sóc việc làm tặt nỗi, tặc chở. Bác phò cựu Thành-tị vừa đóng vai ông, vừa đóng vai cớp-ràng.

Khô nhát là việc phà cửa Đông, nên có tư pháp cần-cứ ở gần cho được gần nèo di về, tiện đường coi-sóc.

Tuy vậy, việc làm này chính là bậc thang cho cố tu Hồng bước lên trên dài danh lợi.

XVII

Bắt được vàng chồn,  
hay là chỉ có đồng đá?

Thật thế, việc thầu khoán phà thành đã đặt vào tay cố tu một mối phúc-lai-to.

Trong khi xã-hội bắt đầu biết tiếng cố tu Hồng và nhiều chửi đùa ông nấp nom, gầm ghé, thì sở địa-ốc của thành-phố Hanoi đã biến tên Trần-thị Lan là một ngã-đẹp-chủ.

(Còn nữa)  
**HỒNG-PHONG**

Người dân bà mới ngoài ba mươi tuổi ấy có thù-dận khôn ngoan thật tình.

Một công hai việc: cõi tu vừa đụn thành xưa, vừa xây nhà mình.

Thì ra những viên gạch, cây gỗ ở thịt da bức cõi thành kia, nào phải là vật đáng bô di, vỗ-dung!

Bộ óc tính toán lợi-dụng của cô nàng đến mấy ki-lo không chừng.

Giữa lúc vất vả đụn thành cứ dọn, vẫn lo tậu đất, làm nhà. Vì những viên gạch nào này ở thành ra còn nguyên lành, vẫn có thể đem dùng vào việc xây nhà cát phổ của ta, còn gi tiệm lợi và khôi tốn hòn nữa.

Cho đến sự thuê một căn nhà ở hàng Da để làm căn-cứ đã nói ở cuối đoạn trên, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Bèn coi sòng công việc đồn-thành ở cửa Đông, mà cũng dễ trông thấy làm nhà của mình ở trong xóm ấy luôn hè.

Các hòn cõi tu mua đất xóm Đèng-môn lúc ấy cũng như chủ Hòa mua đất chung quanh chợ Bến-thành, Sa'gon. Nghĩa là môt xu một thước.

Tiền cõi, đất rẻ, gach kia thà-bỏ; lát bùn vách thành Hanoi ngã xuống, sáu đát tức là úc mây đầy nhà mới của cõi tu ở mặt đất mọc lè.

Năm 1901, người ta thấy công cuộc phà thành vừa hoàn-bảo thi một dãy nhà mới ở phố cửa Đông Géné al Bichot, cung lấp gác xong, lại xây thêm một dãy khác ở hàng da cả thiêng 8 căn.

Thứ-dại nào, kỳ-cuong ấy. Những dãy nhà kia, so với lâu đài phò xá bây giờ chẳng thàm vào đâu, nhưng mà hòn bốn chục năm trước, người làm chủ nó đã nổi tiếng là lóng lậy và được coi là một đại-phú-gia.

Hồi này, vốn liếng trong tay cõi tu được chừng vài ba vạn.

Thấy gái nbiều của mà ôi minh, thiêu giéc áng danh giá mòn men, tàn tinh. Vì quan tư Garlan và Pháp năm 1902, cõi tu ở đõe-tru buôn bán lòn ẩn, người ta đồn nhàn-linh ông này ông nõ, chẳng ai biết đấy là dão, nhưng kè danh nghĩa thi không ông nào là chõng chính thức.

(Còn nữa)  
**HỒNG-PHONG**



Tiêu-thuyết của LAN-KHAI  
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH

(Tiếp theo ký trước)

Tông với cái :

— Không!... Tôi có dám nói tôi không bằng lòng cậu bảo Vĩnh hồn nằm đâu!

— Đã bảo nói vì dụ mà lại!

— À!

— Ám Vinh không thấy anh không bằng lòng, cho rằng anh không thể là đà lão với hắn.

Hắn liền đến thăm anh để làm nhục anh. Không ngờ anh đi vắng. Hắn ngồi rồi chuyện với ông nhà và chắc đã thoát ra những nỗi vò kẽ nèo ông nhà giận, cứ lại. Hai bên thành cãi nhau. Một dâng, ám Vinh cạy mình con nhà quen sang, một dâng ông nhà thấy tuổi già bị xúc phạm. Câu chuyện dâm gay go dữ dội. Sau cùng, phát cuồng, ám Vinh liền rút súng ra bắn...

— Nàng tài quá. Nàng làm như chính mắt trông thấy việc đã xảy ra.

— Cần gì phải chính mắt trông thấy.

Tông nhìn quanh :

— Nhưng, tại sao nàng lại nói câu chuyện lạ lùng quá như vậy. Coi khéo mà cậu bảo Vĩnh giận và quan nhà mang cho đây.

— Àm chuyên chỉ có anh và tôi biết mà thôi.

— Nhưng việc giết người là việc quan hệ, nàng không nên nói vậy.

Nhận hỏi :

— Anh Tông, anh ra khô không nhận thay gì là phải không?

Tông ngo-ngác :

— Gi kia?

— Trong lúc quan đứng hồi cung bộ già và khâm ám mang, anh có thấy gì khác không?

— Không!

— Anh không nhận thấy về mặt ám Vinh luôn luôn thay đổi là tôi mới ngờ/biết.

— Thật không.

— Hắn luôn luôn nhìn lầm lết anh. Cứ đoán cũng có thể được.

lòng hồn bị động nhiều và mạnh quá.

— Nhưng chẳng nhẽ cậu ấm Vĩnh lại nỡ làm cái việc độc ác như thế sao?

— Tôi đã bảo với anh rằng người ta không cần phải định trước mới có thể làm ác được kia nà.

— Ủ nhỉ!

— Huống hõ một người như ấm Vĩnh....

— Sao kia?

— Nếu ta nhẫn kỹ, ta sẽ thấy mặt hắn có vẻ ác ghê lám!

Tông lặng im một lát bỗng nói:

— Nếu quá nó đã giết thay tôi thì tôi sẽ giết chết nó!

— Tình ánh hay nóng nảy bộp chộp lắm! Anh hãy khoan, dè tôi xem lại cho đích xác đã. Đây là tôi mới ngờ/biết.

— Nàng nói thế cũng phải!

— Tôi thè sẽ hết sức gúp anh đỡ bảo thủ cho ông nha.

Tông tha thiết nhau Nhạn :

— Xin cảm ơn nàng...

Nhạn khẽ cùi dâu :

— Tôi ôn chịu ơn anh nhiều lắm. Tôi quên làm sao được anh đã cứu tôi khỏi chết...

— Ô, nàng cứ nói !...

— Tôi nói thật đấy ! Ngot ra, anh....

Nhạn bỗng ngang phát dâu lên

— Thời chào anh nhé. Tôi phải về kêt quan mộng. Mai tôi sẽ lại.

— Đè tôi đưa nàng về.

— Thời được, tôi có thể về nội miêu không sao. Anh Tông ạ, anh phải cần thận lâm mưu được. Anh nên coi như quanh minh anh, lúc nào kêt thù cũng có thể lâm hại anh được.

— Xin vâng !

— Tôi nói thật đấy. Nếu nhớ sây ra cho anh tai nạn, gi thi tôi khổ sở lắm.....

— Cảm ơn nàng. Nàng thương tôi lắm nhỉ ? Vâ...

— Tôi quý anh lắm. Trong đời tôi, trừ cha mẹ, tôi chưa coi ai hơn anh !

Nàng nhìn Tông một cái thăm thẳm đoạn bước rấn vào trong phòng tôi.

Chàng tuổi trẻ nhìn theo đoạn quay vào nhà. Chàng ngồi lên một cái ghế đê cạnh bàn, hai bàn tay chống đỡ dưới cằm và yên lặng hồi lâu như một gốc cây.

Trong lòng chàng, trái lại, không yên lặng chút nào. Nô nôi nỗi một cách lạ. Nào chuyện ông đã bị giết, nào việc nàng Nhạn nghĩ ngợp ám Vĩnh, nào những lời nàng Nhạn đã nói cùng chàng, muốn điều rõ tung như mờ bồng boang...

IV

Cài tin ông đã Lương vẫn Phù bị giết một cách bí mật đã như

một cái cối đá ném xuống lòng cái ao lồng. Cuộc sống ở cái chòu lị nhô khukt nêu giữa rừng bùi sỏi nỗi, chao lòn bần lết.

Người ta bão tán không chán miêng. Người ta lo sợ nhiều cái rãnh bùn cát, vì người ta hứa đầu nhặng ra rằng từ trước người ta đã ít cần tuận qua, Người ta cảm thấy quanh mình nhiều cái đáng ngờ, nhiều sự nguy hiểm nó luôn luôn đe doa cuộc sống của mọi người.

Nhung, trong khi ấy, việc ám mạng của ông đã lại họ Lương vẫn không được chút ánh sáng nào rọi thêm vào.

Người chết đã được ma chạy chôn cất từ tết,

Quan chầu Đèo-hoa lại đặc cách cho Lương-Thạch-Tông được kêt chán ông bố.

Nhung chàng tuổi tiê từ tạ.

Chàng nói :

— Trước, khi báo được thù cha tôi chưa dám nhận một on hué nào mà quan lợa ban cho cả.

Nàng Nhạn cũng hết sức giúp Tông. Tuy thế, nàng vẫn chưa tiền thưa được hước nào.

Cậu ám Vĩnh vẫn thung dung ở ngoài vòng pháp luật.

Cậu thường đi lại lén quan chầu Đèo-hoa hoa trước.

Cứ sau mỗi việc cướp xảy ra ở trong vùng hoặc sau một cuộc bùn lụt phì thường nào đó thì người ta lại thấy ám Vĩnh cười con ngựa bạch đến dinh quan chầu Đèo-hoa.

Ám Vĩnh còn làm quen với Tông và hết sức chiều chuộng chàng tuổi trê để mua cảm tình của chàng.

Thoạt đầu, Tông còn ngờ vực, sau thấy ám Vĩnh từ 15 nhau nhận quả, Tông không khỏi cảm động và có ý nghĩ nàng Nhạn vì ghét ám Vĩnh mà nói oan cho nó thôi.

Tông nghe ám Vĩnh nói chỉ cái đầu nín lặng.

Nàng Nhạn thấy tình hình hai người cũng không can thiệp chi cả.

Nàng muôn nhân đáy vè đò xét ám Vĩnh một cách ngặt nghèo hơn.

Một hôm sau khi vào thăm quan chầu Đèo-hoa, ám Vĩnh liền đến tìm Tông.

Hai người ngồi nói chuyện phim.

Ám Vĩnh hỏi :

— Thế nào cái việc ông nhà bị giết, anh Tông đã tìm thấy kẻ thù chưa ?

Tông nhìn thẳng vào mặt ám Vĩnh : một vẻ ngay thẳng không ai ngờ được.

Tông đáp :

— Cám ơn ông báo hỏi thăm. Tôi chưa tìm ra hung thủ.

— Anh có ngờ cho ai không ?

— Tôi chỉ ngờ cho ông Gấu già chứ còn ngờ cho ai nữa.

— Tôi cũng đoán thế.

— Đáng áy hồn lút là lầm. Kho long mà tìm thấy họ được.

— Theo tôi, sự báo thù, anh không nên nghĩ đến nữa.

— Sao lại không ?

— Nguy hiểm lắm !

— Bố bị giết mà không báo thù thì còn gì người ! Tôi chế thi thời, chờ cõi sống, tôi nhất định trả miếng大全 đã hại thấy tôi.

— Anh nghĩ thế rất phải. Nhưng tôi e anh có một mình địch không lại.

— Thị cũng phải liều thử sao !

— Vâ, cứ ý tôi, việc xảy ra cũng tại ông đã một phần. Họ làm nghề họ, mình làm nghề mình. Họ không động chạm tới mình cứ sao mình cứ lỗi thối với họ mãi. Thị mình gây nên vạ, mình còn oán người ta, sao gọi là công bình ?

Tông nghe ám Vĩnh nói chỉ cái đầu nín lặng.

Ám Vĩnh ngọt ngào :

— Thoạt đầu, tôi cũng định giúp anh để báo thù, vì tôi vẫn quý anh là người tốt. Sau tôi nghĩ không nên báo thù báo oán làm gi thêm lỗi thôi. Một câu nhau chin câu lành.

— Ô !...

Vĩnh ngắt :

— Anh hãy giờ chỉ nín vắng lời quan chầu mà làm ăn. Bọn Gấu già thấy anh không lời thối gì chắc sẽ dễ anh yên. Hoặc giả anh không muốn làm việc quan, lại mau buông báu cho khỏi bộ ngực thi tôi, tôi sẽ giúp anh cái vắn.

— Ông bảo tôi bụng quá !

— Tôi qui anh lầm kia. Anh cố làm ăn gây đrag со nghiệp rồi xem ai hiền lành, anh sẽ lấy một người vợ.

Tông dò mặt, chừng lác đầu :

— Tôi không thể làm gì được. Tôi nhất định báo thù cho cha tôi dâu.

— Anh  
nhất định  
báo thù à ?

— Vâng,

— Tôi lo  
cho anh  
lầm !

— Chết  
tôi cũng  
không sợ.

Cập lóng  
mày của  
ám Vĩnh  
hơi nhú  
lại. Y nhìn  
Tông và  
kết thò  
dài.

Hồi lâu,  
ám Vĩnh  
bỗng hỏi  
Tông :

— Anh  
Tông bỗn  
nô, đượ  
không ?

— Có chứ !



— Bắn giỏi không?

— Ông bảo cứ lấy con dao  
cầm xa một trăm bước, tôi bắn  
luôn bắn trúng tên chèo dõi cho mà  
xem.

Vịnh gật đầu :

— Giỏi lắm ! Vừa rồi tôi qua  
Lang quân, thấy có dấu nai, ta  
lại làm một cuộc săn đi.

Tòng hỏi hở :

— Thế thi còn gì bằng nữa!  
Tôi lừa này ngồi không cũng  
lày l❖m buồn lắm.

— Sân hảng nô kia.

— Càng tốt!

Tòng đứng vào bếp.

Lúc trờ ra, anh đưa cho ấm  
Vịnh xem một cái rô cánh dâu  
rất đẹp.

Ấm Vĩnh khen ?

— Ô, cái nó tốt quá nhỉ ! Nặng  
bao nhiêu ?

— Đúng là.

— Anh có tên không?

— Cò chủ !

Đem ra đây,

Tòng lấy ông tên đem ra.

Ấm Vĩnh gương nở, đặt một  
mũi tên vào lòng mang đoạn  
nhẫn một cánh ba roi trước  
công :

— Tôi bắn gãy cánh ba roi kia  
nhé ?

Rút lời ấm Vĩnh bắt lầy nở.  
Mũi tên vút bay ra, Cảnh gãy cay  
lia rơi xuống.

Tòng khen.

— Ông bảo bắn giỏi lắm !

Vừa nói, chẳng vừa cầm lấy  
nó và lén đánh tên.

Chợ có con gáu hay qua.

Tòng gáu uổ... « Trết ! »....  
con chim lòn nhào xuống.

Ấm Vĩnh vỗ tay khen.

— Giỏi quá ! Giỏi quá !.. Anh  
Tòng, anh làm ơn cho tôi một  
bát nước.

— Chết thật, mãi nói chờ ện  
quên cả ba nước mời khách.

Tòng chạy ủ vào bếp:

Ngoài nay, ấm Vĩnh rút con  
dao găm nhỏ vẫn đeo trong mình  
và nhanh như chớp, khía vào  
sợi giây buộc ông tên của Tòng

một nhát nhẹ.

Tòng đưa bát nước là dum :

— Ông bảo uống tạm bát này ;  
tôi bão bổ giã duong nấu nước  
phu thê mạn.

— Vết nước nào không hổng  
được ! Nay, thế ta phả định di  
sản nié ? Cứu ngua bùn nô... .

— Vang.

— Đè tôi bầm vỡ, quan châu  
cho đồng di duỗi cho nai nó dày.  
Ta mới cả quan châu cũng di  
một thê cho vu.

Thế thi tốt lắm !

— Thời tôi yết định dày.

Ấm Vĩnh đứng dậy bước ra  
Tòng đưa chân đến công mồi  
quay vào.

Quan châu nghe ấm Vĩnh nói  
cũng thấy hứng liên nhau lời.

Ngài truyền đội cơ súa soạn:

Và, tinh sương hôm sau, tất  
cả vào rừng Lang quân.

Bon đồng tần ra bốn phía gó  
mõ và hô reo ầm ĩ.

Trong khi ấy, quan châu gó  
cường ngựa đứng ở chân dồi  
cây Sáng. ấm Vĩnh thi đứng ở  
cây bùa, còn Tòng thi đứng cách  
Ấm Vĩnh dộ trung bước.

Khi di đường, ấm Vĩnh đã cõ  
ý thách Tòng phỏng ngựa thi với  
minh. Tòng hăng máu, nhận lời.

Vì thế, lúc vào đền rừng, ấm  
Vịnh lấy làm vui lòng nhận thấy  
ông tên của Tòng đùi dày roi  
mắt thi bao giờ.

Cánh rừng lúc ấy hấy cồn vân  
sương nên bọn đồng chí khuua  
gõ và hô reo sướng chứ chưa  
đuối.

Đằng này ba người vẫn chờ.

Mấy con ngựa vừa phỏng  
nước đại, vừa biếc cương cu sục  
sao luồn luồn khiên cho ấm  
Vịnh và Tòng không lúc nào  
ngơi cù động.

Mặt trời dần dần lên cao...

Những tia nắng đầu tiên lọt  
xuống, gấp các mặt lá cây xanh  
bóng lại hắt trả lại. Cảnh vật  
trong rừng lờ mờ trong một thứ  
ánh sáng mơ hồ ráo riação.

Chim chóc kêu riu rít. Những  
con gà rưng rưng gáy vang. Những  
con trĩ, lồng trống, bay lảo phao  
như những tia sáng vụt qua.

Chợt, tiếng reo xa xa gấp bội  
lên và gần mãi lại.

Bàn nai đã dày.

Chúng đương tiễn lại phía ba  
người.

(Con nai).  
LAN-KHAI

## Đèn mạng

(Tiếp theo trang 16)

Mạnh đồng dạc bảo cụ :

— Ông nèo nhỏ cho rằng dày  
không phải nhà riêng của ông !

Nhưng anh biết tôi có quyền,  
mau lén con kia ?

Ông thực tang tận hết lương  
tâm, dang tay...

— Phải lương tâm anh tốt, anh  
quyến rũ người mà vẫn cho  
minh là phải.

— Ông khôn nèn hiếp một  
ké yêu mà nhất là người ấy lại  
la con minh ? Ông là một tên đảo  
phu không chút từ tâm ?

— Chính thê, tôi là một tên  
đảo phu ..

Nói, thê, cụ bước lại gần, rút  
trong túi ra khẩu súng. Nguyệt  
thử cùi chỉ bao bọc của cha nuôi,  
kêu van cho chồng chưa cưới :

— Cha oi ! đừng.. đừng giết  
hắn.

Vừa tóm chán, Mạnh cắt chán  
đá bằng súng tay cụ Han cướp  
ấy súng quay súng súng về  
phiá địch nhau :

— Boanh !

Hai tiếng rú lên, hai người  
cùng ngã. Nguyệt và cha nuôi.

Tiếng súng nổ lẩn tiếng rú,  
mấy người di đường chạy vào,  
một cách thương' ám bay rá,  
một người trúng đạn chết, một  
người sợ hãi ngất lịm đi. Béo  
tin cho quan chánh cảnh sát đến  
lâm biền bùi ở bên đường kia,  
Nguyệt để đứa con trong con me  
hoảng.

— Bóng giết bùi, Nguyệt lịm  
dẫn và lết thoát.

Pháp luật pháp luật, người  
ta hành động theo pháp luật,  
Mạnh sống trong những ngày  
đau khổ uể oải ngày dần tối...

Mars 1940.

## Dưới mắt chúng tôi

(Tiếp theo trang 21)

Nếu ai cũng thực thà  
như những người eu  
li xe đó !

Theo tin các báo hàng ngày  
thì hôm vừa rồi hai người cu-li  
xe nghèo bắt được một số tiền  
500 đồng bạc của một số tên  
quen trên xe đã đem lại già tại  
số Cầu đê hoan lai cho người  
cô của. Thê là tên năm ngoái tên  
say, ta đã thấy tại vụ, tương  
tự như thế. Nhưng người cu-li  
nghe khó, khò sô, hàng ngày  
đôi bát mồ hôi lấy bát cơm mà  
vẫn không đủ ăn lại có cái hành  
động như thế thực đáng khẽo  
phụ. Trong khi trông thấy một  
món tiền lớn của kẻ khác mà  
minh có thể già đi làm của  
riêng mình mà nburg kẽ nghèo  
khó kia không động lòng tham  
lam, giao giò, không nghĩ đến  
sự sung sướng mình sẽ được  
hưởng với mon tên phi-nghia  
kia đã đem già mòi tiền cho  
người co của, chắc trong oc  
những người cu-li đã can nhắc  
tâm và cuộc hành động của họ.

Ở cái xã hội kim tiền này,  
những kẻ thực thi nra theo thực  
đang được bao thường dịch  
đang để làm gương cho kẽ khác.

Nếu tất cả mọi người đều co  
lương tâm và qui lòng thực thà  
nh như những kẽ cu-li nghèo khó  
kia thì xã-hội này đã tránh được  
biết bao vụ gian dối lừa đảo do  
lòng tham lam gây ra và chúng  
ta vẫn thấy xảy ra hàng ngày.

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân  
36, Bd Henri d'Orléans, Hanoi  
Le Gérant: NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

## Linh 30 thu Tiêu-thuyết, và...

### A) — NAM-SỰ TIÊU-THUYẾT

1) Hai Bá họ Trung đánh giặc 0 \$80, 2) Vua Bà Triều-Âu 0 \$50, 3) Trần-Nguyễn Chiến-Kỳ (Trần-hưng-  
đạo 0 \$50, 4) Việt-Thanh Chiến-sử (chuyện vua Quang-Trung in lần thứ hai) 0 \$40, 5) Hùng-Vương Diên-  
nghiệp/chuyện ly-ký từ hồi Cố Tử mờ nưa) 0 \$50, 6) Lê-Lai-Hành 0 \$35, 7) Định-Tiến-Hoàng 0 \$45, 8) Vua  
Bó-Cái 0 \$31, 9) Tiết-Sám 0êm Đồng-hết, 10) Lịch-su Đề-Thámi có 23 hình ảnh đặc-biệt 0 \$30, 11) Lịch  
sử quân Bát-sắc (chuyện Ô, Tan-Thuật & Hùng-ýen) 0 \$30, 12) Vợ Bó Đề-Thámi 0 \$20, v.v.

### B) — BẮC-SỰ TIÊU-THUYẾT

13) Tây-Hàn-Chi (Tiền-Hàn Diên-Nghĩa) 1 \$55, 14) Đông-Chu-Liệt-Quốc (trong chuyện có Tây-Thi;  
Phạm-Lai, Ngũ-Tử-Tư, v.v.) 1 \$50, 15) Gươm Cira-Khổ (Minh-sự Diên-Nghĩa) 0 \$60 ...

### C) — VÕ, KIẾM, NGHĨA-HIỆP TIÊU-THUYẾT

16) Đất Chay Chua Hông-Liên (nội nghịch trang) 1 \$80, 17) Thủ-Kiếm Thủ-Đam-Hiệp Tiên và Tòng  
1 \$40, 18) Gái-Anh-Hùng Tiên và Tòng 0 \$70, 19) Hai Mươi Bốn Người Anh-Hùng Cứu-Quốc Tiên và Tòng 1 \$60,  
20) Kiếm-Thanh-Hoa-Anh-Luc 0 \$30, 21) Danh-Trấn Giang-Hồ 0 \$30, 22) Thủ-Bat Thiếu-Lâm-Dai-Kiem-Hiệp  
0 \$80, 23) Sư Hổ-Mang 0 \$25... .

### D) — ÁI-TINH, XÃ-HỘI, LUÂN-LÝ... TRINH-THÁM TIÊU-THUYẾT

21) Bé Tinh Nôi-Sóng 0 \$30, 25) Hải-Dương-Hòn 0 \$30, 26) Người Hồ Gươm 0 \$20, 27) Cò Hàng-Hoa 0 \$20,  
28) Cát Nạn Văn-Chrought 0 \$30, 29) Người Trả-Thú 0 \$30, 30) Phong-Trần Thủ-Sử 0 \$65, 31) Bán-dời-xu  
0 \$10, 32) Bóng Hiệp Hòn-Hoa 0 \$40, Giết-Mộng Nàng Lé 0 \$60 v.v.

IN LẦN THỨ SÁU CÓ THÀM BÀI THUỐC VÀ CÁCH CHÚA CHÙNG + ĐƯƠNG-GIAO CẨU MÀ CHẾT NGAY

Là cuốn « NAM-Nǚ BI-MAT CHÍ-NAM » Giá 0 \$50.

Các sách của Nhật-Nam mua bán mỗi thứ từ 3-5 xu trở lên có trί hoa hồng.

Ở xa gởi mua lễ thêm cước, thư, mandat ché đe cho nhà xuất-bán như sau đây:

« NHẬT-NAM THƯ-QUẢN SỐ 10, PHÓ HÀNG ĐIỀU — HANOI »

Các sách dạy các nghề (công-nghệ); dạy buôn-bán, dạy đàn, dạy vẽ, dạy làm ván-thờ,  
dạy đánh cờ, dạy xem-tướng theo lối Tây, dạy Thời-miền v.v. v.v. (xem kí báo sau).