

TRUNG ĐẠC CHỦ NHẤT

SAIGON
AIE340

N
D
K
I
T



VĂN BẢN
CHỦ TRƯỞNG
VĂN VĂN
TRÌNH BẢN

ĐỀ CÁT ĐÁM LỄ TRỌNG THI
CÁC VIÊN CHỨC PHÁP NHẬT BỊ NẠN MÁY BAY Ở HÀI CHÂU

SỐ 21 — 21 JUILLET 1940 — GIÁ 12 XU

DUỐI MẮT CHỨNG TỘI

Vì giá vàng đất
mà cái mốt dùng
vàng giả dã lan rộng
và rất thịnh hành

dỗ tư trang bằng vàng như vòng, xuyến, hoa, bột, nhẫn, cành dã có một cái vòi nhỏ mới và ngón đồng. Đáng lẽ vàng có giá trị như thế thi deo dỗ vàng là một cái hanh diện lớn mới phải, he mà theo chỗ chúng tôi biết thi nhiều ba con lợn không deo dỗ vàng thực mà giữa lúc này lại mua các dỗ vàng Mie-ký (quảng cáo không lấy tên) rồi bô dâng trong tay, còn bao nhiêu dỗ vàng thay thi đều cầm hoặc gián kin một nỗi. Cái nguyên nhân về việc dùng dỗ vàng gá đó là để cho họa gian nêu có tham tâm định vào ăn trộm nhà nào, kai mở đèn tú đều phải quang mắt và các dỗ vàng chói lọi. Nourng nêu họa gian quá mừng và vội vàng lấy các dỗ vàng đó thi mặc một cái lầm-lợn vi phần nhiều đều là vàng giả cả.

Nhau cái mốt dùng vàng giả ngày càng lan rộng mà nhiều người lại được cơ hội diện bỗng dỗ tư trang giả, đâu ai có biết thi người ta lại vin vào có là dỗ để phòng quân gian, chắc chẳng ai sướng và lâu khen phải là khác nứa. Cho đến các chị em Khâm-thiên cũng vin vào có dỗ nứa.

Như thế, chỉ vì giá vàng lên cao, mà thành ra các dỗ vàng giả lại bán chạy và bằng một giá cao hơn trước. Các nhà làm vàng giả phải cảm ơn họa gian đã làm cho giá vàng tăng vọt lên mới phải.

Dẫu đánh bằng cành
hoa cồn cỏ tội nứa là
dám bặt tai một
thiều - nǚ đẹp!

— Chà cái áo của cô em tốt quá hè !

Thế rồi xảy ra cuộc cãi lộn và xô xát. Cuối cùng công-tử họ Diệp dám cầu và bại tại thiều-nữ hai cái và vì đó mà việc xảy ra đến töa.

Theo lời khai của thiều-nữ trước toà thi việc xảy ra có hơi khác :

— Thầy kéo áo tôi và nói áo nàng tốt quá. Tôi trả lời thầy đừng vò-lẽ. Chỉ có bấy nhiêu thôi rồi thầy bặt tai tôi hai cái. Tôi té xuống đường, thầy còn tặng tôi thêm cái đá nữa.

Còn công-tử họ Diệp cũng nhận là có bặt tai vì bị cô kia chửi, nhưng không hề dám đá. Tòa chỉ hỏi thế cũng đã dâk để kết án công-tử vú-phá kia hai tháng tù.

Cách ghẹo gài của công-tử họ Diệp thật là khiêm-nhã. Ai dơi nào đối với một thiều-nữ không quên biết lại dám kéo áo, khi ngời ta có giả lời lại tát đá như thế.

Đối với một thiều-nữ có nhan sắc (chắc là thiều-nữ trong chuyện này khá đẹp nên mới được công-tử họ Diệp chử ý và ghẹo cợt) dẫu đánh bằng một cành hoa cũng còn là có tội nứa là còn dám đánh hai cái bặt tai lại còn dám đá thi trưởng 2 tháng tù kia còn là quá nhẹ !

Vụ án này thực là một bài học hay cho họa công-tử vú giáo dục !

(Xem tiếp trang 28)

HIẾN PHÁP MỚI CỦA NUÓC PHÁP

CUỘC cải cách về chính trị và hành-chinh ở Pháp đã thực hành rất nhanh chóng.

Sau Thượng, Hạ-nghị-viện Pháp, toàn-quốc Hội-nghị họp ở Vichy do quan Tổng thống Lebrun chủ toa đã bỏ 569 phiếu (đối với 80 phiếu phản đối), y chuẩn việc giao toàn quyền cho thống-ché Pétain trong việc ban bố hiến pháp mới của nước Pháp.

Theo những tin tức nhận được gần đây thi ba đạo luật mới ban bố hiến pháp đã để nhiều quyền rất rộng cho thống-ché Pétain hiện giờ chia quoc-truong Pháp. Theo các đạo luật đó thi Quốc-trưởng Pétain vừa giữ cả chức Tổng-thống lẫn chức Tổng-ly Nội-các Pháp.

Vị quốc-trưởng Pháp ngày nay lập trường cả trong tay quyền hành-chinh và quyền lập-pháp nếu hai nghị viện định-tính on-hiến-pháp mới chưa lập thành. Sau khi đã chiêu lập hai nghị viện mới, vị quốc-trưởng vẫn giữ quyền lập pháp trong những lúc cần kíp như trong những nhíp khung-hoảng vè nô-chinh và ngoại-giao.

Thượng, hạ nghị viện vẫn còn dâk cho đến khi hai nghị viện mới lập xong. Hai viện được quyền họp một kỳ bất thường vào ngày 2 Janvier hoặc trước ngày đó thi theo lời yêu cầu của da số nghị viên. Từ nay về sau chỉ riêng vị quốc-trưởng có quyền chiêu-lập các nghị viện.

Tất cả quyền-chinh đều ở cả trong tay vị quốc-trưởng. Vì Quốc-trưởng có thể bô và cách chia các viên lồng truelong và thuc-truong, các viên này chỉ phải chịu trách nhiệm với vị quốc-trưởng mà thôi, và nếu quốc-trưởng không nhận thì không được thi chia.

Vị quốc-trưởng ban bố các đạo luật và bô đảm việc thi hành các luật đó.

Vị quốc-trưởng bô hêt cả các quan chức văn vò, có quyền đặt mới ban bố hiến pháp để nhiều quyền rất rộng cho thống-ché Pétain hiện giờ chia quoc-truong Pháp. Theo các đạo luật đó thi Quốc-trưởng Pétain vừa giữ cả chức Tổng-thống và quyền quản-luật ở khắp hoặc một phần trong xứ nhưng muôn khai-chien thi phái có hai nghị viện chia y.

Tất cả các đạo luật về hien-phap năm 1875, năm 1877 trai voi hiến pháp mới đều bai di.

Thống-ché Pétain lại dự định một chương trình cải cách rất quan trọng về hành-chinh. Ché-dó dâk các quan ở Pháp sẽ bai di tuy từ trước đến nay các Nội-các Pháp đều cho đó là một kiêu-măk vè véc tò-chức hành-chinh.

Theo những tin gần đây thi có lẽ nước Pháp sẽ chia thành tám tỉnh mỗi tỉnh sẽ có một viên Thống-tổ cai-trí, nhiều nhất chỉ có 22 viên. Thống-tổ là cùng. Các viên Thống-tổ được quyền giải quyết ngay các vấn-dề cần kia vè kinh-te và



chinh-trị trong khu minh ca; tri và chỉ phái chịu trách nhiệm với vị quốc-trưởng.

Thé là sau 150 năm theo chính-thể dân-chủ đại-nghị, ngày nay nước Pháp đã để đến một chế độ chia-tri giao quyền rát rộng cho vị quốc-trưởng và ngăn hẳn việc nối tiếp bắt tuyet của các Nội-các dựa vào đảng-phat. Trong khi bô các viên tòng-trưởng, Thống-ché Pétain không cần phải chọn người được các chính đảng ủng-hộ mà có thể lấy những người chuyên môn không kệ về đảng phái gì cả. Còn Thượng và Hạ-nghị viện mới sẽ lập sau này cũng không phải là co-quan của đảng phái. Các người dự vào hai nghị viện sau này chẳng khác gì những viên-chức của nhà nước. Như thế, thực ту sau khi chế độ quân-chủ bị cuộc cách-mệnh 1789 đánh đổ đến nay ở Pháp chưa có một chế độ nào mà vị quốc-trưởng được rộng quyền như thong-ché Pétain.

Chế độ nước Pháp ngày nay là chế độ độc-doan mà quyền hạn đều thu cả trong tay quốc-trưởng, Thống-ché Pétain, như trên đã nói được Quốc-hội giao cho toàn-quốc, dâk thi-hanh cuộc cải cách về chính-trị và hành-chinh nước Pháp bằng nhiều đao sác-lenh.

Nước Pháp dưới chế độ của Thống-ché Pétain, sẽ tránh được những cuộc tranh-luận náo-nhật và vô-itch của chế độ

(xem tiếp trang 28)

TANG LỄ RẤT LONG TRỌNG NHƯNG NGƯỜI BỊ NẠN PHI-CƠ HÔM 7 JUILLET

Một triệu chứng tốt cho cuộc Nhật,
Pháp thân thiện trên đất Đông-Dương



Nguyễn Duy Kiên.

Đại tướng Nishihara đứng đầu phái đoàn Nhật đến dự lễ cải táng 6 người bị nạn ở trước trường Cao đẳng phố Bobillot đang đứng cùng quan Thống soái Martin.

Rep. Nguyễn Duy Kiên

Hồi 8 giờ rưỡi sáng ngày 7-Juillet tại trường bay Gia-lâm chiếc phi-cơ «Ville de Saigon» một chiếc phi-cơ chở khách của hãng Air France cất cánh nhẹ nhàng bay lên rồi sau mấy phút đã biến mất sau những đám mây đen về phía đông. Chiếc máy bay này do phi-công Lacaze, một phi-công có nhiều kinh-nghiệm và rất có công-trong việc lập nên con đường hàng-không Pháp — Viễn-dông (Paris — Hanoi) dài hàng vạn cây số cũn lì. M. Péchard giữ máy và tuyển điện, M. Valepyn, lá thư máy, súng đò chở một viên võ-quan trong phái-bo Nhật là thủy-quân Trung-tá Motoki cũng đi với Đại-tá công-binh trù bị Baugon và Trung-tá Picard d'Estrel sang Quảng-châu-loan. Hành trình từ Hanoi sang Fort Bayard có một giờ rưỡi đồng hồ, đúng lê hồi 10 giờ sáng thì đến nơi. Thế mà đến trưa, đến chiều chiếc phi-cơ của

Air-France vẫn chưa đón Fort Bayard và vẫn保持 vắng tinh. Lạc đường chẳng hay là gặp giới xóm mà bị nạn bắt ngô?

Mãi đến hai hôm sau mới biết rõ tin tức không hay về chiếc phi-cơ đó: Vì giới xóm phi-cơ đã lạc đường nên bay vào một khu cấm-dịa và đã bị bắn rơi xuống bờ cách bờ 6 cây số trước đảo Vi-châu gần Fort Bayard.

Người ta cũng chưa rõ hồn phi-cơ vì sao bị nạn, nhưng theo bản thông cáo của phủ Toàn-quyền thì a bình như lúc đang bay gặp giới xóm nên phi-cơ lạc-dường bay vào khu cấm-dịa đảo Ouai-chab. Chắc người trên phi-cơ cho rằng các nhà đương cục Nhật rất đã biết tin có phi-cơ đỗ bay qua và biết là trên tàu có một sĩ quan người Nhật. Hiện Tổng lãnh sự Nhật ở Hanoi đã hay mặt



Chiếc phi-cơ của
Bảng AIR-France chở 6
chiếc quan tài đựng
thi thể những người
bị nạn phi-cơ hôm 7
juillet tại Fort Bayard
và đã xuống trường
bay Gia-lâm.

ANH Photo

chính phủ Đông-kinh tố lời tiếc về việc
sảy ra nạn phi-cơ này.

Lúc băng Air France cho phi-cơ khác di tìm anh biệt là chiếc F.A.Q.B.Á đã gặp nạn một cách bất ngờ và cả 6 người ngồi trên tàu đều bị thiệt mạng. Hồi 18 giờ hôm 15 Juillet, chính chiếc phi-cơ di tìm hôm nọ đã

chở 6 cỗ quan tài đựng thi thể 6 người bị
nạn về tới trường bay Gia-lâm.

Vì suốt ngày mưa nên chiều hôm đó gầm
giời phủ toàn một màu xám xịt có vẻ rất ủ ẻ,
âm đậm hình như ông xanh cũng có ý tö
lòng ai diệu i hững võ-quan, và phi-công đã
hiến thân vi việc công.



Các xe ca-mion chở
quan tài những người
bị nạn phi-cơ đang
về từ lì có quan linh
còn sống chỉ đị
đến xung quanh

PARIS Photo

Quang cảnh trường bay Gia-lâm chiều hôm đó thật là một cátch nghiêm trang, sau thảm nhưng rất vĩ đại. Trước khi phi-cơ về, tại ga trường bay đã thấy dại-tướng Catroux Toàn quyền Đông-dương, đại-tướng Martin Thủ-đốc-quân-doi Đông-dương và quan Phó Toàn quyền P. Decisal, dại-tướng Nishihara đứng đầu phái bộ Nhật và hầu dù mặt các quan chức vân vân và thân hào Tây, Nam ở Hanoi cùng nhiều nhân viên trong phái bộ và các kiều dân Nhật ở Hanoi. Các quan chức đều yên lặng đứng đợi phi-cơ ở cửa trường bay.

Mấy phút sau thi chiếc phi-cơ chở 6 chiếc quan tài đã về đến nơi, bay lượn, máy vòng trên trường bay rồi mới dỗ hán xuống. Quan cai trị Le Prévost Thủ-đốc Quảng châu Loan, từ trên máy bay bước xuống trước nhất để chào quan Thủ-hiến và các quan chức rồi nói qua về việc chờ thi thể những người bị nạn. Độ hơn nửa giờ sau các phi công ma mèt toàn den mới di cùn từ trường bay vào nhà ga bay, đã đổi thành một nơi bày linh-cửu xung quanh đều phủ màn den và thắp đèn sáng, chưng.

Khi đặt xong các quan tài quan Toàn-quyền và các quan chức Nhật, Pháp, Nam mời vào cai đầu trước các linh-cửu. Từ lúc đó đến nửa đêm lúc nào tại ga phi-cơ, cũng có các sĩ-quan và phi-công của hãng Air-France túc trực. Quá nửa đêm thì lại cho di các quan tài về Hanoi đặt ở phòng chính giữa giang đường trường Gao-dâng là nơi sẽ cử hành lễ cất dám



Đại tướng Catroux đang gắp huy-chương truy tặng cho những người bị nạn-phi-cơ.
RE.P. Nguyễn Duy M.L.N

chức và thân hào ở Hanoi đại-tướng Catroux đã gần đê từ hạng Bác đầu bội-tinh cho phi-công Lacaze, đê ngũ hạng Bác đầu bội tinh cho Trung Tá Nhật Motoki, đại-ý Baugon, trung úy Picard d'Estelan và quân công bội-tinh cho hai nhân-viên khác trong phi-cơ bị nạn. Sáu chiếc quan-tài đều dê trên 6 chiếc cấm-ông của nhà binh trên có phủ băng cờ mít giòi mọc và cờ ba sắc.

Khi đám tang đến nhà mồ nghĩa địa tây, thi đại-tướng Catroux Toàn quyền Đông-

sáng hôm sau 16 Juillet, Tardi¹⁶ này, tang Huỳnh Chiêu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

đường và đại
tướng Nishihara
đều lần lượt được
diễn văn.

Dám tang sáng
hôm 16 Juillet
vừa rồi không
nhưng là một
cuộc biếu diễn
dê tò long ai
diễn nhăng
người có công
với nước không
may gặp nạn,
phải giàn tiếp
chiếu ánh hưởng
của chiến-tranh
mà lại còn là
một triệu chứng
tô rõ rệt về cuộc

giao thiệp thân thiện Nhật-Pháp trên bán
đảo Đông-dương này!

Đó là một đám tang vừa có tính cách ái
quốc vừa có tính cách ngoại giao.

Trước linh-cửu những người quá cố, quan
Toàn-quyền Catroux đã nói những lời rất
cảm động :



Các nhân viên trong phái-bộ Nhật đi theo đám tang
từ trường Cao-dâng xuống nghĩa địa phố Haï

ANH : photo

«Những người
này đã chết
trong khi làm
trợn một công
cuộc. Nhưng
chính cái ý
nghĩa của công
cuộc đó mới
làm cho sự hi-
sinh của những
người đó thành
vĩ-dai. Họ là
những người
thợ của một ý-
tưởng.

Họ giúp cho nguyên-lý một cuộc thân thiện
giữa hai dân tộc.»

Họ là những kẻ đưa tin về một sự hòa
hảo, một cuộc hợp tác và một hi-vong.
Họ muốn cho quyền lợi và sự giao thiệp
của hai nước Nhật và Đông-dương có thể



Photo Ng-đuy KIỀN
Lễ di cữu từ nơi chôn
cất giang đường trường
Gao-dâng, đã đặt lên xe
ca-mion, với pháo binh



PARIIS Pho o

Tại nhà mìu nghĩa-dịa Tây, trước linh-cửu những người
biết phi rõ, đại-tướng Catrons đang đọc diêu văn

dựa vào những căn cứ một cuộc giao-hiến
thành-thực».

Hiện ngay chiều hôm 16 Juillet, quan tài

của viên võ-quan Nhật đã đưa xuống Haiphong
để hỏa táng rồi sẽ do một chiến hạm Nhật
chở về Nhật.

MUÔN BIỆT RỎ

RỪNG BOULOGNE CỦA BẮC-KỲ

- Nơi hẹn hò của tụi «tài hoa son trẻ»
- Một cái ưng độc của Hà-thành hoa-lệ ở đâu

CHỜ ĐÓN XEM :

Những cuộc diêu-trá của Trung-Bắc-Chù-Nhật
MỘT SỐ BÁO ĐẶC-BIỆT SẮP XUẤT-BẢN NAY MAI

của QUÂN-CHI

DÔNG TÂY GẶP NHAU

Ngày nay, năm châu đã mở tung cửa ngõ, người trong bốn bể như ở chung một nhà, các giòng vàng trắng đeo dến mỗi ngày chen vai chạm mặt nhau, ai nấy đã nhiều bén tiếng quen hơi, không còn có chút gì là ứng bỡ ngỡ.

Nhưng không phải từ lúc bắt đầu nhân-loại mới sinh, trên đất Lên có ngay cuộc xum họp như thế đâu.

Ví dụ một chàng thanh-niên, một cô thiếu-nữ, sinh-trưởng mỗi người, một nơi xa cách uốn sòng, khác hẳn thời tục, ban đầu có ai biết ai. Nhưng rồi vì sinh-lý, vị nhân-duyên, một ngày kia họ lần mò tìm kiếm và gặp gỡ nhau, thành ra nên vợ nên chồng, duyên số ràng buộc họ phải ăn ở với nhau, dù sau có một lẽ gì không muốn thế cũng không được.

Ấy, phương đông và phương tây đã tìm tới gặp gỡ nhau, đại-khai cũng thế.

Vũ-trụ sinh ra địa-cầu đã hàng trệu năm không chừng; địa-cầu sinh ra loại người, có lẽ đã mấy muôn năm; oái người từ khi có lịch-sử ghi chép đến nay có lẽ năm sáu ngàn năm, nhưng đồng-phương với tây-phương gặp nhau chỉ độ bảy thế-kỷ nay là cùng. Nếu ta lại tính cho chất chẽ, thì đồng-lập, gặp nhau về quyền lợi và văn hóa, thật ra bắt đầu từ thế-kỷ 15, nghĩa là mới có hơn 500 năm đây thôi.

Giai-lúc từ đông sang tây già, phải tinh cảnh gian nan binh-hòa như lúc này, thiết-tưởng nhắc qua chuyện cũ đồng-lập gặp gỡ ra thế nào, không phải là chuyện lầm thuộc ngữ cho độc-giả.

Nhất là hồi này, ta xem những tin tức và công-việc ngoại-giao của các nước tây-phương đối với đồng-phương, hay thấy nói luộn nào là «dè y nguyên-trang», nǎo là «gữ vững quyền lợi ở Viễn-dông», vầy ta càng nêu hồi-cố xem đồng-lập có quyền-lợi quan-hệ ra thế nào và lai-lịch từ bao giờ.

Theo sách tay-chép, thì người tây sang đông mưu-toan thương-lợi trước nhất, là hai anh em Marco Polo đến nước Tàu vào năm 1275, lúc Hồi-Tát Liệt vừa mới dựng lên triều Nguyên; làm chủ Trung-quốc.

Nếu kể về mặt tôn-giáo thì hình như từ đời nhà Đường đã có túc-tích mẩy vi giáo-sĩ tây-rô. Thuở ấy, đạo Thiên-chúa gọi là Cảnh-giáo, bắt đầu có ít nhiều người tin theo. Chính ông thành-thơ Lý-Bach là một tín đồ Cảnh-giáo.

Nhưng kẻ người tây sang đông đi buôn kiêm dã và mả ra những mối quan-hệ và quyền-lợi ở Đông-phương ta cho đến ngày nay, thì khở-thủy ở triều nhà Minh, mà trưởng di tiên-phong là người Bồ-dào-nha (Portugal).

Thật thê, những nhà thám-hiểm Bồ-dào-nha đã có gan lấn mả ra con đường vượt bờ đông-lại trước hết. Từ năm 1415, chính họ thả thuyền di dạo mãi bờ bắc Phi-châu mà tìm ra cái mũi Hải-vọng-giác (Cap de la Bonne E pérance) là nơi hiện nay thường thuyền các nước phải di vòng qua để về tây, ha từ tây sang đông cũng phải thế, vì kênh đào Suez đã phải đóng cửa (từ mấy tháng nay). Cách sau mấy chục năm, họ sang đến Ấn-dô, rồi lần lăn qua tới Quảng-dong (1514) và chiếm lấy Áo-môn (1553), thế là họ mả ra con đường suốt từ tây sang đông, và cuộc giao-thíp đồng-lập được kế-tiếp luôn luôn, cũng bắt đầu từ đấy.

Theo-chân-nỗi gót họ là người Y-pha-nho lận-lội sang đông, vừa di buôn, vừa truyền-dạo, lại vừa kiểm-dắt. Người Y-pha-nho chiếm được quần-dảo Phi-luật-tan và mả ra kinh-tỉnh Manille vào năm 1512.

Cuối thế-kỷ 16, hải-quân hai nước Bồ-dào-nha và Y-pha-nho hùng-cử ở Hải-vọng-giác và Ấn-dô-dương. Cũng muốn tìm đường sang đông để doanh thương thâc-dia, người Anh

Đo Võ Phi Hùng Chú HS Petrus KÍ (67-71) tống Huỳnh Chiêu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quản Văn Đường

ra sức đánh tan Minh-thuyền hải-tốc kia, rồi dựng nên cờ-sở ở Án-dô và giao thông buôn bán với nước Tàu nước Nhật.

Chẳng kém gì ai, người Hà-lan cũng khôn ngoan và mưu-hiem, hối thâm-dường dài ở ngoài Bờ-dào-nha, rải sang kinh-doanh thương-nghiệp ở cao Sonde và Batavia vào khoảng cuối thế-kỷ 16, đầu 17, ấy chính là đất Nam-dương quan-đảo, thuộc-địa giàu có của họ bây giờ.

Ngoài Pháp sang đông buôn bán chảm hơn một chút. Mãi năm 1664, Pháp mới có căn cứ thương-nghiệp ở Án-dô, gọi là Án-dô công-ty (*Compagnie des Indes*). Tuy vậy, về sau hẵng buôn này trù-nền một lối-khi cho Pháp hoạt-động ở Viễn-dông mà chính phục được lãnh-thổ nòi thương-quyền kia.

Các giáo-sỹ Pháp sang Tàu và nước ta nhiều, cũng vào thời-kỷ nói đây.

Ta nên nhớ ông cố Alexandre de Rhodes sang truyền-đao và đặt ra chữ quốc-ngữ cho ta ở cuối đời Lê.

Ta nên, nhớ cũng ở đời Lê, nước ta, đang ngoài cõ Phổ-Hiển, đang trong cõ Hội-an, là hai nơi kẽ chia tu tập buôn bán của người ngoại-quốc.

Ta lại nên nhớ Án-dô công-ty có liên-lạc quan-hệ với việc đức thầy Bá-da-lộc và những người Pháp có lòng cứu-giúp vua Gia-long đánh với Tây-son.

Từ xưa, Trung-quốc đã nổi tiếng bên tây-phương là một nước có đất rộng, mỏ nhiều, rồng-vàng, bẽ-hạc, cho nên đến sau người các nước tây-phương lục-đục kéo nhau sang đông, đều chuyên chở mục-dịch doanh-lợi vào Trung-quốc.

Vì sự cạnh tranh, nước nào cũng muốn có quyền-lợi ở Tàu không hon thi bằng nước kia mới chịu. Việc ngoại-giao của Tàu đối với tây-phương thành rá phái gian nan da sự. Lúc nào Tàu cũng phải nhường nhịn, mà có khi lại đến lùn huyết.

Ví dụ hồi 1840, vì việc Lâm-tắc-Tử tống đốc Quảng-tay đã cản gan quang măt hơ 1 vạn hòn thachu phiến xuồng bẽ, mà gây nên cuộc Trung-Anh xung đột người ta gọi là trận Nha-

phiến chiến-tanh. Kết-jul, Pháp phải mua tên-nơi này làm thương-cảng tự-do: Quảng-châu, Áo-môn, Phúc-châu, Ninh-ba, Thuận-bài.

Mỹ và Pháp cũng nhận co-hội ẩy-ký với Tàu những điều-ước và được hưởng quyền lợi ngang hàng như Anh.

Rồi đến các lò-giới.

Tò-giới Anh ở Thuận-bài mở ra năm 1843; tò-giới Pháp, 1848.

Anh lấy Hương-cảng năm 1844.

Bắc lấy Giao-châu và Thành-dảo năm 1897.

Các nước Âu-tây khác, bắt luân nhô-lòn, đều có thương-ước lợi lộc ở Tàu, hoặc nhiều hoặc ít.

Từ đó, các người tây-phương được tới lui buôn bán và truyền-giáo ở nước Tàu từ đó. Nhưng cuộc nội-tị và cảnh-sát của Tàu tò-chức lôi-thôi, dè cho mỗi khi xảy ra một việc xâm-phạm đến tình mang tài-sản của người tây-phương, ấy là một phen tây-phương phải dâng vỗ-lực can thiệp, vì là vua quan Tàu không dàn-áp nỗi.

Năm 1856, một giáo-sỹ Pháp bị hành-thích ở Quảng-tay, và một chiếc tàu Anh bị chém giữ ở Châu-giang, liên-quân Anh-Pháp phải can thiệp, chiếm-cứ thành Quảng-châu. Tàu xin ký hòa-ước. Nhưng năm sau, chuyen-sứ hai nước Anh-Pháp đến Bắc-kinh để phê-phát với Tàu về hàn-hoa ước-dôte thi Tàu lại đón rước hàng súng-thần-công. Thành ra lại có chiến-tranh. Lần này vua Thanh phải bỏ Bắc-kinh trốn đi Nhịt-hà mặc ông hoàng đế lại điều-dinh nán-ni.

Tuy vậy, cũng nhờ binh-lực tây-phương mà năm 1861, vua Thanh mới dẹp được Thái-binh-thiên-quốc, không có thi co-nghiệp Mân-thanh-thế nǎo cũng mất về bọn Hồng-tú-Toàn. Vì lúc ấy, Hồn-tú-Toàn đã lấy lại cho Hán-tộc được phần-nửa non-ông Trung-quốc rồi.

Ấy thế mà nhà Thanh-binh như ngâm ngâm dung-dưỡng cho giặc Quyền-phí nỗi-lên-hồi năm 1900, sát hại người ngoại-quốc vô số. Lành cho liên-quân 8 nước tây-phương lại kéo vào Bắc-kinh để loạn. Vua quan-na Thanh và vua Tây-hàn lại chạy và xin-hòa.

(Xem tiếp trang 26)

NHỮNG SỰ BÍ MẬT TRONG BIỆT THỰ

BERCHTESGADEN VÀ SỰ TIN DỊ-DOAN CỦA NHÀ ĐỘC TÀI HITLER

Tổng thống Adolf Hitler, lãnh-tu dảng quốc-xã Đức, người đã quay-rồi nền-hòa bình và đã gây-nên cuộc Âu-chiến-rất-lớn và rất-có-dịc hiện nay là người được thế-giới chia-ý đến-dặc-biệt. Về lại-lich và gốc-tích nhà-dóc-tài dảng-chủ Van-tù-trước đến-nay, nhiều-nhà-văn, nhà-báo đã viết-nhiều bài-rất ly-ký nhưng-về-dời-sống, tình-nỗi và cách-án-ở, hành-dòng của Hitler cho đến nội-dung cái-lâu-dài Berchtesgaden là bết-thứ của nhà-dóc-tài nòi mà Hitler thường-dùng để nghĩ-ngợi sau khi làm-việc-nhiều, hoặc-dè-tinh-dưỡng-tinh-thần-trước khi quyết định-một-việc-gi-quan-hệ đặc-biệt, thà không-may người được vào-thăm và biết-rõ cả người Đức và những-thứ-hu-của-nà-đ.c tài - áo-n.u =

cũng-vậy.

Gách. Cuốn sách đó, tuần-báo « Match » ở Pháp vừa-rồi đã trích-dâng m.y đoạn-cốt-yeu. Đức xong những đoạn-này là đã thấy rõ linh-hình và những-cáh-bí-mật tại-biệt-thự Berchtesgaden và những-cách-án-ở cùng-thời quen-ký-dị đã có-ánh-hưởng-danh-hàng-dòng-của-nhà-dóc-tài-quốc-xã hiện-dang-gây-nên-nạn-binh-hỗn và làm cho-một-phản-lon Áu-châu bị-nhụm-máu và sa-vào-cái-cánh-chiến-tranh-thảm-khốc.

Những-đoạn-tinh-sử-rất-ly-ký-của-nhà-dóc-tài-Đức

Vi-vậy-vì-thiếu-niên-kia-phải
sống-một-cách-kín-déo. Sáng
nào, thiếu-niên-cũng-có-thoi
quen-cuối-ngay-di-cloi-rất-sớm
ở-vùng-ngoài-thành-Berlin-vì
thể-mà-dec-gặp-Renate-cũng
thường-cùi-con-ngựa-do-Hitler
tặng-dè-di-chơi.

Sau-khi-gặp-nhau-ít-lâu-thì-có

nữ-tài-tử-de-mem-lòng- yêu-nhà-triệu-phú-trẻ-tuổi; một-cách-mê-mệt. Nhưng-vẫn-là-một-cuộc- yêu-vung-dến-tham-vì-doi-thi-nhau-trê-vân-dua-nhau-di-ô-tô-chơi-ở-vùng-thôn-quê-nước-Đức. Nhưng-cấp-tinh-nhau-này-càng-này-càng-thấy-ngay-hiểm-cho-doi-sóng-của-họ. Renate-doan-thay-một-sự-nguy-hiểm-sắp-tới-bên-khuynh-nhà-tiệu-phú-trẻ-tuổi-nên-đ. khôi-nước-Đức. Chẳng-thiếu-niên-kia-phai-dung-kim-tien-van-dong-mai-moi-nha- được-giấy-thông-hanh-sang-Tep-khac-hoi-do-con-doc-lap va-su-mai-mai-sang-dec-Pais.

Nếu-lập-ảnh-và-hồ-sơ-dó-vào-tay-Goebbel-thì-dã-khác-hỗn-vì-Goebbel-sẽ-dem-xé-dốt-dì, nhưng-không-may-lại-vào-tay-Himmler-là-người-vẫn-ác-cám-với-Goebbel-và-rất-ghét-người-Đo-thái. Himmler-bên-dem-de-trinh-Hitler. Khi-nhà-dóc-tài-trong-thay-ánh-của-Renate-di-với-lich-nhambi-thi-mặt-ái-hỗn-đi-và-như-diễn-cuồng.

Hitter-ra-lệnh-khi-não-nắng-Renate-Muller-về-nước-tại-giải-nắng-nắng-dến.

Lúc-gặp-nắng, Hitler-lò-vé-giáp-dứ-và-nắng-dã-so-cho-tinh-meph-minh. Nhưng-có-lẽ-Hitler-dã-quá- yêu-nhau-nên-sau-cũng-phái-danh-nuot-giận-mai-quá-ti-sự-bać-béo-của-Renate-dòi-với-minh. Hitler-dã-quen-hấp-mỗi-giờ-nên-trong-một-hai-tháng, nà-dóc-tài-lại-không-đòi-khỏi-nang-Renate-và-hai-người-lại-góng-với-nhau-một-cách-ém-dìm-thu-lac-mới-gặp-nhau.

HITLER THỰC VÀ HITLER GIẢ

Các nhà độc tài trên thế giới bao giờ cũng phải để phòng tinh mệnh minh rất cẩn-mật. Những cách tý-vé của Hitler nhà độc-tài nước Đức trong một số T. B. C. N. trước đã dâng rõ ràng: nào là mặc áo giáp sắt; nào là dùng quân lính hộ-vệ, nào là lúe di dâu thi dùng cả toán đội xe ô-tô hoặc toa xe lửa bọc sắt, hoặc ở trong biệt thự lập những thứ máy móc phòng thân rất thần-điệu... Trong các cách tý-vé đó có cách dùng những người giống mặt Hitler để có thể thay nhà độc tài trong những trường hợp không quan-he.

Bốn bức ảnh trên đây là của một tuần báo Mỹ « Life » (Viết) đã dâng hình-hình Hitler:

- 1) Trong khi chào-tường Hindenburg hồi mới lên giữ chức thủ tướng Đức.
- 2) Trong một cuộc hội-kiện với bà-tuôi Ciano ngoại-tướng Ý.
- 3) Tại hội-nghị Nuremberg năm 1937.
- 4) Tại một nơi ở Ba-lan vừa mấy tháng đây.

Ta nên nhận kỹ hai cái hình Hitler bên phải thì mâu-thắng khác hẳn với những hình bên trái có cái mũi cong.

Nhiều người nói Hitler có hai ba người giống-mặt. Thế thì trên 4 bức ảnh này, đâu là Hitler thật, đâu là Hitler giả?

« Tôi cũng biết dàn bà dũng để làm gì! »

Sau ít lâu, Hitler lại có một người bạn gái khác cũng là một ngôi sao chớp-bóng: cô Jenny Jugo một thiếu-nữ da hung dỗ rất xinh đẹp. Gia đình Jenny rất nghèo, mấy năm về trước chỉ là một gia đình dàn quê miền Ba-vière, nhưng là một già-dinh trăm phần trăm người Đức. Jenny cũng do Goebbels giới thiệu. Hồi năm 1937, một ngày kia, một bài vô-tuyên-de đang

Người thiếu-nữ thứ hai
phai tý-vé Hitler.

Sau đó ít lâu, người ta lại thấy nhà nữ tài-tử ra khỏi nước Đức mà đến Mont-Carlo. Tình nhân của nàng là Herr R..... đã đón dìy từ trước Sở Tri-bhùn Đức cũng cho người theo dõi để xé hành động của bà Renate. Nhưng vì nàng về Berlin nhanh quá, nên các nhân viên sở Tri-bhùn Đức ở Paris chưa ghi kịp các tài liệu về nàng cho Hitler.



truyền tin bỗng im bặt và hỏi rằng: « À, lô, bà Goebbels. Nếu bà muốn biết chồng bà thường chơi ở đâu thì không khó gì cứ hỏi ngay Jenny Jugo sẽ bết ». Bài vô-tuyên-de kia đã không lầm, vì chính Jenny nguyên là tình nhân của Goebbels. Khi Hitler biết rõ chuyện này bèn tra hỏi Goebbels. Thay lời đáp lại Hitler, Goebbels bèn trả lời Jenny che Thầy Hitler và ngay lúc đó Jenny đã từ tay Goebbels nhảy sang tay Hitler.

Những câu chuyện người ta thường kể về sự « bất lực » trong đường lối-dụ của nhà độc tài Đức đều là chuyện thiên-dệt. Thực ra Hitler tuy không phải là kẻ si-tinh và những mối tình của Hitler với các bạn gái phần nhiều đều là thứ tình-suông, nhưng một lần có người đã được nghe Hitler nói với Goering rằng: « Hermann, tôi cũng biết rõ như các ông là dàn bà dũng dẽ làm gì! »

Sau khi biết Jenny, Hitler liền để riêng một cái biệt-thự ở Schlossbad, một làng nhỏ rất xinh ở cách Wiesbaden chỉ độ mươi cây số. Tuy nơi đó rất xa Berlin và Munich không được tiện lợi nhưng nàng Jenny rất thích phong cảnh chỗ đó. Hitler đã đến nhà này ba lần: hai lần đầu chỉ ở mỗi lần một đêm, nhưng lần thứ ba thì Hitler ở cho liên-miền suốt mấy ngày từ thứ tư đến thứ hai sau. Trong thời kỳ đó, không mấy ai đã biết là Hitler ở đâu.

Jenny Jugo là tình nhân của nhà độc tài quốc xã trong mấy tháng và Hitler đã tiêu về Jenny một món tiền khá lớn. Jenny là một cô thiếu-nữ nhí nhảnh có tính hay dò hỏi, nhưng sợ dừa bõn đó đã kết quả một cách không hay cho nàng. Một lần Jenny đã dồn cho Goering cả cả một khát-dỗi bêng cao su. Sau khi bị hắt cát định ăn không bằng hữu chí không như đổi dryc, vị thống-chế to lớn kia d

bầm hầm vừa vứt cả khúc dồi và đập xuống đất vỡ tan, vừa chửi rủa thô tục ầm ỹ.

Một lần nữa, có tinh-nhân yêu-quý của Hitler đã thả một con vẹt vào lồng nuôi chim của Hitler. Con vẹt đó Jenny đã tập cho nói được một câu: « Tôi là lãnh tụ đảng quốc-xã! ». Lúc đó nghe con vẹt kia nói lần thứ nhất trước mặt mình, Hitler cũng phái kinh-hoảng và că-nhà đưa sô-nô.

Có lần Jenny lại gửi cho nhà độc tài Đức những bức điện-tin có vé để láng mạ dưới ký tên Goebbels, Goering hoặc Ley. Nếu một người khác dám làm như thế thì chắc khó thoát khỏi nhất riếu của daο-phu.

Những cách chơi-dùa của Jenny không phải đều vô-tội như thế. Khi nàng còn ở biệt-thự Berchtesgaden, Hitler có cho đặt ngay một cái máy quay phim trong một gian phòng bắt-quay phim Jenny. Phim đó phải gửi lại cho đến khi Hitler xem ở trên màn ảnh riêng. Phim đó bao giờ cũng chỉ có một cảnh: tức là cảnh mạ người Mỹ gọi là « strip case ». Hitler gọi đó là một cảnh mỹ-thuật và sau không ai rõ vì sao Hitler bỗn Jenny, nhưng mĩ-tinh này không đần-nỗi bị thảm. Sau khi bỗn nhau, Jenny lại trở về cái đồi ở Ba-linh cõi Hitler thì lại đi tìm người yêu khác. Chính hời này là hời Hitler đang thích mọi ngôi sao trên màn ảnh Đức là Leni Riefenstahl nên mõi giao cho nàng quay phim ảnh rất tý mỷ và khô khát tại hội-thể giới vận-dông ở Ba-linh năm 1937 và tại gian hàng Đức trong cuộc đấu-xảo quốc-tế Paris. Danh tiếng của Leni rất lừng-lẫy và nhứ Hitler mà cả thế giới đều chử ý đến ngao-sao đó. Nhưng đối với Leni, Hitler chỉ lấy tinh bỗng hữu chí không như đối với bạn gái khác.

Cô thợ ảnh: Eva Braun
Nhiều người biết Hitler có một người thợ ảnh riêng là anh chàng Hoffmann. Chỉ nhớ tẩm châm dung của nhà độc tài mà Hoffmann đem in ra hàng-triệu cái dẻ-bán và trả-nên-triệu-phu. Chàng thợ ảnh có một người thiếu-phụ giúp việc: đó là nàng Eva Braun quê ở Manich. Đó là một cô gái tóc dài dỗ-hung-kết lại thành bím-dầu ở trên-phía tai. Với cặp mắt màu-nâu, đôi môi đỏ và dày không giấu kín nổi bộ-rõ hoa-tho, Eva béo ốt và có vẻ vui-vàng-vàng. Tiếng nói tuy êm-dịu nhưng lại hơi lắp-nèn khi nói Eva có vẻ như một người ngoại-quốc nói tiếng Đức vậy. Eva gấp Hitler lẩn-dẫu ở dinh-thủ-tướng một hôm-nắng đến để chụp ảnh-lòng-thống Đức. Eva phải chụp suốt cả buổi chiều-mới xong vì Hitler đứng rất-nhiều-kiểu. Sau buổi chụp ảnh này, Hitler khen Eva là một cô thợ ảnh-nhẫn-nại, dễ-thương. Từ đó Eva và Hitler quen-nhau càng ngày càng thân-mặt-thêm-lên, đến nỗi Goebbels không thể để cho một người dân-bà mà y không quen và không phải y giới-thiệu thành-tinh-nhân của Hitler, vì thế Goebbels tìm hết cách để hâm-hại Eva và phá-mồi-tinh-giả Eva và Hitler. Một hôm-nắng Eva được mời đến dự một cuộc hội-góp-lịch sự ở Ba-linh. Goebbels cũng dự buổi này khi y đến hèn-dùng ở cửa-dương-cấp, mặt-tròn-xoe nhù-khắp phông-như tim-kém-vật-gi rồi đội-ngó chỉ vào-nàng Eva và nói:

— Tôi không sao ở đây được. Tôi thấy iõ có người có-máu Do-thái trong phông, thế rồi Goebbels bỏ ra-vé ngay.

Hôm sau câu chuyện này ôn khắp-khắp nhành-Ba-linh, ai cũng cho-nàng Braun là người Do-thái-thực-ý. Chuyện đến tai Hitler và Hitler bắt-một-cuộc

(xem tiếp trang 22)

CÓ MỘT NGƯỜI KHÔNG MUỐN ỐM NỮA

Chuyện ngắn của NGUYỄN TUẤN — Tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN



Đêm vừa rồi, Nguyễn lại lên cơn sốt rét. Cứ cách một ngày, sốt và rét lại trở về. Vào những ngày cát cồn, Nguyễn nhớ đến bệnh tinh, đêm trước đã xác lẩn bần bị lạnh và nóng kẽ tiếp nhau mà dày vò, chàng lại tưởng như đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế vậy, không ai ngờ rằng người ta đang khỏe khoắn tươi tắn như thế này, ăn đều ngủ đều như thế mà lại là tội nhục của một thứ bệnh giam lồng minh đây. Trong thây Nguyễn vắng vàng như thế không ai dám bảo rằng hôm qua hắn đã là một thằng ốm và ngày mai đây, hắn sẽ lại như thế, nghĩa là rét và sốt, rồi bỏ cơm cháo, rồi chè thuốc chè thuya và rồi nó sẽ rất nhiều câu quái gáy. Cứ kè kè từng lúc lách táo, vào những ngày chán, bệnh eết cưa, nằm lỉnh dường mà nghĩ đến những ngày kẽ, nỗi lén lút hành con bệnh. Nguyễn tưởng những cát cát ấy của mình chỉ là những trò đùa và ngày mai đây — là cái ngày hè mà sốt rét sẽ họa hò về lại với mình — không khi nào chàng lại có thể diễn lại những trò giống như bí lỏng ấy được.

Lại gi mà đêm qua, trời nóng làm từ và giường gỗ cứ xé dọc theo gỗ tung tampus một tiếng kêu nô như bê cánh cùi khò, mà chàng lấy cát một cái chảo dày những sáu cát đồng trùm kín cả đầu lõa chan, nham phà phúc, chong-móng lên trại rêu hờ hờ và kêu là mãi vì vẫn thấy lạnh ở hai vai và buốt ở sống lưng. Sau một trận đại hàn thiếp đến một hồi nồng miên binh tinh lưỡng chàng như gió sam ở tát cát và tiếng cười chiêu mồi của cuộc đời này cũng không thời tan được. Nhưng ông lang những sách thuốc quâ

quyết rằng bệnh sốt, lén cơn nóng ghê nhất là cởi đèn ba mươi chín độ rưỡi. Nguyễn không tin. Nguyễn cho rằng đây là lời nói của những ông lang chưa bị ốm lần nào. Nonsense, người lén như thế mà lại không nói bốn mươi độ là nghĩa lý gì?

Nhưng lúc sốt, Nguyễn có những ý muốn gì ấy? Lúc bấy giờ, kẻ đau ốm đã quên cả lẽ phép đối với những người khỏe mạnh chung quanh trong người nào cũng dạo mạo linh trọng cả, kẻ đau ốm đã cởi cả áo lót quần, vứt tang hé hết lát vải lụa che dày hình báu và trả lại manh quần lấm áo cho sự ván minh phiến phực xong rồi, thì Nguyễn muốn nhảy túm ngay vào cái hè nước kinh niêm ngoài sân, hoặc chạy vật sang chu khuân bần thay phẩm trùm cửa, xin ngồi lợt thòm vào cái máy nước đù uớp các đồ ăn và ruyu bia trong mùi viêm nát. Nguyễn đã nồng đến phát điên lên như chả ig phải là chuyện chơi. Người ối ấy gắt, hè, chửi, nguyên, dọa nạt cả những sinh vật hè mօn ở trên trầu, nói vách và dười nén nhà. Nằm trên giường bệnh, phi nhỏ thuốc, si xà ông thay vắng mặt, Nguyễn có nhiều phút thấy mình cần phải giết người thi trong người may ra mới đỡ nóng. Ai dám bảo sắc nóng chí cùi không dày bốn mươi độ? Nguyễn tin rằng giữa con nóng, chàng lõa lồ thâu hè, cao xé hất cát cát gi, bận mắt chàng, giùa lúc ấy đem hòn lửu biền đao cắp vào nách chàng, thi cập dập cái gào là phai yết bụng cái ấy. Thúy ngàn phợp ra hè. Sức nóng phái là kem nước sốt, phải là quá mít trăm độ. Ghê quá. Lại

còn mửa ra giun sống nữa. Lại khóc cả người chết lẫn người sống nữa. Cả nhà Nguyễn đám sốt.

Cơn nguy kịch đã qua;

Bệnh nhân được nghỉ đúng một ngày, để ngày mai lại chịu lại những cực hình của bệnh sốt rét cách nhau.

Nguyễn bần khoán, nán mồm mệt lham hao, đem mồi cá chửa tuyển mệt mỏi của mình ra mà đuổi theo mồi cá cặp muỗi ngày đang vi vu ôm zêu nhau qua một vùng không giàn gian sét mủi ký nhinh lẩn vị thuốc hắc. Vợ Nguyễn đưa quân-ko cho chàng thay.

Này, bóm qua minh lén con sốt dữ dội hơu tất cả những con mọi ngày. Minh chửi cả cụ Hai lại thăm và biểu cảm táo trắng kia kia. Minh lại gọi tôi là Đặng. Lại còn Dang-não nữa? Người bà học của tôi mà mình vẫn ca tụng là người dân bà lý tưởng yết mả.

Nguyễn hơi nguyet. Xấu hổ vón lén khuôn mặt xanh rờn chàng một chút lồng đảo; Nhưng Nguyễn vẫn nghe vợ kề tiếp:

— Chắc lúc mè sốt bi chảng khở lại dữ chảng cùi minh nôi. Tôi vừa sợ vừa buồn cười khi thấy minh ôm hỏi ra phu lâm, rồi minh bắt cùi nốt mản lén và lại gọi con giòi là chủ. «Ai gõ cửa đây? Chủ ố đấy phải không?»

Nguyễn đổi b
chiều nâm,
nhéch mép
cười:

— Ai lại nói
mợ đến như
thế. Cồi bịa.
Vợ Nguyễn
ngayi và
nuôc tó cho
chồng bết
minh không
có ý vu cáo
một ngườ
đom, nảng hén
tương ngay. Chúng cờ ra: một lỳ ấy có
những dòng chữ chí xanh ngùng ngùng. Trong
cơn sảng sốt khống rõ Nguyễn đã mê thấy gì mà
viết nguyệt ngoặc những câu tối tăm mà quái

như: «... Cái người lái đò chở những lich hồn tội phẫn sang ngang bến sông-Hắc thủy ấy, có hai con mắt đỏ rực lồi hẳn ra ngoài như hai cái đèn bin soi xuống một vùng nước đậm như bùn lầy. Những vết ánh sáng sơ mờ người lái đò chiếu ra, đỏ và rung rinh như khát con chạch múa cắn oài. Mùi nước tanh hòn mùi hôi và bùi báp và mồi phà vào mặt, lại hầm hập đồng nồng như hơi lửa lò voi. Cái hắt cháo lú của bà cụ già cho ăn vừa rồi thi thể mà dù làm cho ta quên mất đường về. Bên kia bờ, không một tiếng chó, không một tiếng gà, lạnh tarch, đen và buồn quâ...»

Nguyễn đọc di đọc lại, tự cho nhung dòng viết trong cơn mè sốt như thế là hay lắm nếu, lúc ấy chàng đã cố ý dùng sức mạnh của tri tuồng tượng đẽ vẽ nên một cái gì trong loài văn huyền ảo. Nguyễn lại lìu nhủ: «Nếu ở cái đồi khoa học đều thiết thực cả như thế này, mỗi đứa chúng ta đều ghi nhận lại được hết quả những ảo cảnh và cảm giác của mình khi tình thần rối loạn vào lúc bệnh tinh khùng hoảng, thi sẽ có rất nhiều bức họa kỳ diệu dài lùa lại cho cái đám báu thế khôn mạnh lắm đây!». Vợ Nguyễn vào nói:

— Minh thấy
nhung cái gi
mà lạ thế? Bà
cho là mình
đã lỡ triều phải
cố cậu ở đên
phủ hoặc cày
đa a miếu
thiêng nào,
nên đã dem
khuôn áo chă
minh ra ngâ
bè để bú hồn.
Hôm nay
minh tinh
niêu lâm. Cò
lẽ đứng đấy,
Tinh minh
ngõ ngyre
kia. Chóng có
khỏi rồi lại
đua sinh đua
em mà đi rông
di bê, nhỡ
triều vào ma



mường thi khốn đấy.

Nguyễn thấy nhát lại, nhát mõm, nhát cả mắt Con mắt nhát lại nhìn vào giữa một cái phòng nhạt. Nguyễn bảo vợ đưa cho mình căm bão tr

trở lại mây bùa nay không giờ đến. Thế giới độ này nhiều việc biến cải quá. Cuộc dâu bể giữa nhân loại. Cuộc dâu bể trong lòng người phải làm chứng cho thế kỷ. Bởi dù dò bình diện lại có sự thêm bớt.

... Lại có một kinh thành nữa gộp v.v.

Gặp tờ báo lên nghe, Nguyễn thấy ôm đau lúc này là một điều gì đó si như cho một trạng thiêng niết. Chưa bao giờ hồn lúc này, Nguyễn thấy khổ vì thiếu sức khỏe và thèm tiếc cái sức khỏe cũ của mình bị mòn mất đi vì những ngày trác tang xưa xa.

Nói gì chuyện xa. Mấy năm ngoái đây thôi chư đâu xa. Nhung ban phang trường tác hi đã gánh ghé với Nguyễn bởi vì họ thấy Nguyễn càng chơi bài càng khỏe, càng lây dâm làm ngày thi lại càng tinh táo, lại càng ăn nhiều, uống nhiều, hút nhiều, nói chuyện ở đám đông người lại càng có duyên và vào những lúc trác tang sa ngã liên miên như thế, hẽ gặp một việc làm ăn gì phải tính toán bằng tài bằng trí, thì Nguyễn chưa hề vấp hoặc hờ lấy mày may. Những lúc được cuộc sống hậu dãi như thế, Nguyễn cũng thừa hiểu rằng chẳng qua là do sức khỏe lồi dẩn đi hết. Phong, sương, cảm, mạo của cuộc đời bừa bừa khinh địch hãy gửi tới Nguyễn đây, đợi lúc nào cái máy lớn ấy gặp giờ thiế một cái đánh để thi chung sẽ nhao nhao nỗi dậy để phà cái đại cục trong người Nguyễn một thê. Dầu dỗ, him leo, quả con nứu sư tiên tri của Nguyễn.

Hơn một năm nay chàng hay ôm vặt. Lung mông, vai mỏi, xương sống lồng leó và ống chân buồn như cõi đói đực. Chưa có tuô mà mồi túc tiết trời giao nhau, là cơ thể chàng lại xéch mây bổi. Người ta lão chung sẽ chung phang thấp. Và người ta lại bảo rằng mười người chơi bài thi có đến chín kẻ thê, nào cũng phong thấp. Nguyễn cũng chẳng lấy thê làm từ mình mà lại còn cho là phải, là đúng nữa. Con người ta sống cho có diễn độ thi dã với việc gì đến thê? Cái quái ngày nay bao giờ cũng do cái nhân ngày nọ kết nên. Chính chàng đã tự tạo lụy sự suy dõi dạo lạc, chứ nào phải thiên kiêm hay thiến gì cho nó cam. Vậy cho nên không dam oán trách và chỉ biết có hùng chịu, Nguyễn đã bình thản mà hả hơi, mà sờ mài, mà nhức đầu, mà buồn bã nơi chân tay và cả nơi tần tư. Hơn một năm như thế. Ôm đã là một thói quen. Một cơ thê suy mòn vốn hay gây cho người ta một cái tình thần úy mị, Nguyễn đã thấy lưỡng dịp minh được ôm như thế là một cái cơ để mà cinh thức tuyen bố một cái lối luối. I trước một

cách chân chính, phải có người nói ngọt, cho ăn ngọt, nàng giấc và chiều những cái ẻo oéo nínja, Nguyễn còn muốn cái gì nữa! Lúc ôm, lại còn là một dịp để định chiến với cuộc sống, bỏ dở những công cuộc làm chung với những bạn ngu ton bướm mà lờ gắp phải trả đường dài, không phải thực hành những lời hứa đã định ký hận, và đuổi những chủ nợ ra khỏi nhà mình, nói những nói cùphi nói lờ, mà không ai dám ngăn cấm. Nguyễn đã cho những ngày ôm một cách nhẹ nhẹ như thế tức là một lối xá xi trong cuộc sống của người muốn sống bằng tinh cảm. Mỗi tháng ôm độ môt kỳ. Mỗi kỳ độ hai ba ngày, cứ ăn rồi lại nằm dài như kiêu anh đỡ thế hệ trước lúch chưa hiền đạt, nằm uốn ra đà mà đợi cái thời của mình. Lâm phi hao thời giờ, người ta bảo lại còn là một nghệ thuật nữa kia đấy. Tưởng phai tranh đấu, hoặc kiển thiết gi bằng những tu tưởng tích cực thi Nguyễn hàng, chứ cái lối tiêu cực như thi Nguyễn giờ lâm? Cái nghệ thuật tiêu phi thời khắc của mình, thật kđtong có ai truyền cho mà chàng đã tỏ ra là một người có nghệ chắc chắn và tinh vi lắm.

Nguyễn đã chau dỗi hết sức cái tinh hiếu hinh của mình và dè dối dập lại với chúng quanh, lầm khi chàng chỉ ngậm miệng.

Nguyễn không hiểu tại làm sao lại có những người mà mặc kệ một mình họ, họ cũng cứ hoph được thành một cái chay mà sự ôn ào nhộn nhạo không có thê chê vào đâu được.

Thay được cái cảm giác thú vị rất quý phái của những ngày minh bát buồm minh phái ôm để thoát ly khỏi cuộc sống trong giày lát, để dayet lại cuộc sống bên trong cùi minh, Nguyễn lại lấy làm si ngai cho những người ở đời chưa bao giờ dám ôm hoặc được ôm lấy một ngày. Họ râm rĩ nó quen di rồi.

Nguyễn nhớ lại cái lần ấy phải đấu cờ tướng với Trường, người bạn cũ lỵ phái là kỵ-hàn. Trường đánh cờ cao di quân rất nhanh và trong mươi sáu quân, quân nào Trường cũng phải dùng đến và trừ tướng số lượng không kẽ, còn thi anh đều bắt chánh nó đổi chỗ khắp cùng cả bàn cờ. Chiếu à chiến hữu, chém trước chém sau, vẫn cờ ấy Trường vẫn không làm gì nổi Nguyễn, mặc dù những quân gỗ kia đã mệt nhọc mà vẫn phải cố chiều người cầm quân đang thích tấn công. Cơ Nguyễn vẫn vững vì có con mồi ba đứng giữ đấy từ lúc mới xuất quân. Nguyễn hóm hỉnh chỉ con ngựa lạng lề ấy và nói chọc Trường: «Đây anh xem con đừng vẫn hồn-tom di và ở đời nêu cái thắng

óm không xương hay nằm phu tôi dày lại vẫn còn hơn được thẳng ngồi một trật nữa.»

Nhưng lúc Nguyễn ôm, chàng thấy sức sống của mảnh lai được tăng thêm vì nhâng thèm thường, thương tiếc và mong chờ. Ôm là nghĩ ngủ, là nằm mà suy tưởng đến những ngày về sau. Nhưng cái thứ ôm đau ấy thường là đất liền nên ít người dám mang đến.

Và cả ngay đến Nguyễn, dạo này chàng cũng không dám dưa cợt với cái siêu thuốc nữa rồi.

Cứ này, tiếng vang những việc từ ngoại đồn dập đưa vào xú dã nhâc nhõm các tung lớp người ở đây phải nghĩ đến một cái gì, phải tinh lám một cái gì để định lấy phận mình và giữ lấy giá minh. Hinh như có những âm thanh huyền bí xao động trong lớp không-khi mới. Và trời đất năm uay lạy quá. Cái gì mà đã cuối tháng tư sang tháng năm rồi mà có lâm buỗi sớm mát lạnh như mùa xuân, có lâm buỗi trưa dùi hử như mùa thu và có lâm buỗi tối, trời mưa gió não nùng như iết Thất tịch. Sự mưa nắng trong một ngày rất là thất thường và trái

hàn với thời tiết. Các ông già bà cả bảo đây là cái trời của loại ly. Nhiều người đang khoẻ mạnh và đều gầy gò xuống cả. Khác với quan niệm cũ, bây giờ tuy người chung quanh đau yếu, chàng lại thấy hồn này minh cần phải khoẻ. Khoẻ để mà gánh lấy việc. Cái việc lấy tai mắt minh ra mà làm chứng cho thời đại. Ôm lúc này, tức là một điều tôi băn khoăn, người ta bỏ phi mất nhiều súliệu, người ta hụt tay đánh sòng mátco hỏi lầm người. Những lúc này người ta nén giữ dù súc khoẻ để nhận lấy một cái sứ mệnh gì. Nguyễn nghĩ đến những đứa con trai thời loạn. Và tin rằng minh là đứa nạn nhân cuối cùng của thời bệnh.

Sớm nay cái cây lim cỏ thụ ở vườn Bách thảo chổ vuon du nhà kèn ấy, rung hết lớp lá giảo. Nguyễn ngồi xem cây đổi lá, dò lá xuống như mưa. Nguyễn thấy đấy chỉ là một cuộc lìa rụng không thể không có được. Lớp nhụy giấu trong lân vòi cây già sù kia đang đầy lộc non chồi nhiều và giục cây cao, lớn, mạnh hơn nữa lên. Nguyễn thấy lớp nhựa xuân trong người minh cũng đang cháy nhiều lắm.

NGUYỄN - TUẤN



Bon dâng cốt cung-vân nhở các me các thím mà phát-tài và không bao giờ phải lo nhàn-cứ thất-nghịp. Cố lê đây là một cái «một» của xã-hội me, thím, họ rỗ nhau, đua nhau, si-không theo «một», thì không phải mặt bẩn.

Cô Tu-Hồng cũng phải theo «một» phái sâm khán chầu ào ngay phả dến-thú mấy chị em đưa nhau cầu-kia, lè-phủ nò luồn-luồn. Cầu con, cầu cha, cầu tài-lộc, cầu bình-an, riêng cô tu-Hồng còn thêm một khoản cầu gấp cả già-nữa. Vì từ lúc về Kim-son tìm không thấy, đến giờ có vẫn chưa dò ra tám hơi tung tích bắc-phó-tu Thanh-bí ở đâu, còn sống hay chết.

Ai dì-lê thành được ngài bồ-thí tài-lòi nhường gì không biết, cô tu-Hồng dì-lê thành, quả được gấp một sự may-mắn ra ngoài mảng-tưởng.

Thật thế, nhờ một dịp dì-lê thành mà cô dược phụ-tu-trung-phùng, sau bao nhiêu nǎn sinh-ly.

Chuyện thật-tinh-cô.

Mùng 6 tháng ba năm ấy, có dì-leo mấy chị em han-vé-hội Phú-giáy dì-lê thành, xong rồi trở-lênh-tinh N-m để dẹp-tàu-thủy ngưốc Hanoi. Lúc ra-bến-tàu, chợt thấy một lầu-doàn đang ngồi trong quán-núi hòn-sông, có mùng-quá, rú-lèn, xuýt ngã-chết ngất. Nay cha già, nay di-ghé, nay em-bé, những người thân-yêu cách biệt-tám-chín-nǎn nay, minh đang băn-khoan-bồi-tìn, ước so-gáp-gó.

Thật-quả là bắc-phó-tu. Nguyễn bắc từ bờ Kim-son vào Bồng-hải làm ăn buôn-bán mấy năm-cũng-khá, có đồng-du-dồng-de, bèn dắt cả vợ con về Thành-bí quê-nhà, trước là tảo-mộ-tồ-tèn, sau thâm-bà-eou-lung-xóm, kéo-bấy-lên-hồ-làng-đi-bié, mới chöe-hai-chục-năm-đưa. Hôm nay ở nhà-quê-lên-Nam, cốt-chờ-dáp-tàu-lại-về-chốn-cũ. Các phò-không ngó-gặp-con, cũng-như con-không ngó-gặp-chá-vậy. Nhứt là bắc-vân-là-bắc, mà con thi-dâ-lớn-khôn, sang-trọng-ra-phết-một-bé.

XV

Lần thứ nhất, bắc phò-ăn-pho-mát.

Cái cảnh-phu-tu-trung-phùng vui-mừng-sang-sướng của cha con cô tu-Hồng lúc ấy, tưởng-không-bất-motre nào là ráo-cho-hết-dược. Giả-ai-sai-dem-cá-nhà-bằng-hay-một-ngôi-vua-danh-dái-với-họ, chắc-bọ-cũng-không-thêm-dái-nào.

Vui-mừng-sang-sướng nhất là bắc-phó-tu, chúng-lôi-dâ-nói.

Thật thế, con gái bắc-bié-mất-tâm-tích-gắn-mười-năm, bắc-vân-dinh-ninh-tin-tưởng-nó-chết, dối-bô-xác-dau-rồi; bay-có-sống-sót, nêu-không-làm, con sen con nụ nhà-người ta-đi-cũng-đang-rách-rưới-dài-khát-với-một-thắng-chồng-cực-ký-ngheo-khổ. Ai-ngó?..

Phải, khóng-khi-não-bắc-dám-ngờ-rằng-con-gái-bắc-còn-sống, đã-lấy-dược-ông-chồng-quí-quan, đã-lại-dược-chiếc-nhà. Hôm-nay-dì-lê, y-phục, hành-trang, túy-hộ, nhái-thết-có-về-sang-trong-bà-lòn; mấy-người-chi-em-dòng-hành-cũng-một-loại-phong-ura-như-nhau. Trong-thay-con, bắc-phò-la-nghỉ-minh-nǎm-mộng-cũng-phải.

CÔ TU' HỒNG

Của HÒA PHONG

Tranh vẽ của LANH QUỲNH



Nếu-cô-tu-không-reo-lèo-nhận-ra-bố-trước-thì-đó-bắc-phò-dám-chỉ-vào-cô-mà-nói; Nay-cô-Lần-nhà-!

Đi-người-ta-có-những-tắc-vui-mừng-dầu-phát-khở, chính-là-hết-này.

Mấy-người-chi-em-bạn-trông-thấy-cánh-lương-của-con-hội-ngo-đầu-đi-đi, như-thế, và-những-tiếng-vui-cười-có-dầm-nước-mặt, khiến-họ-cũng-phải-bùi-núi, cảm-cảm. Một-người-nói:

— Thật-là-chí-tr-ở-biển-gặp-thé-mùi, mới-dược-thánh-mùi-don-dòn-cho-hội-ngo-gia-dinh-thé-này. Phúc-dec-quý-hoa-tam-Nhân-tiễn, mồi-cù-lèn-ở-chơi-Hanoi-thái-lâu, cho-chí-tu-dược-thú-long-ước-yang-thần-hòn-báy-lâu.

— Vâng, tôi-cũng-muốn-thể, bắc-phò-trả-lời. Nhưng-cứ-nhà-và-công-việc-làm-ăo-ở-Bồng-hải-hỗn-gắn-tháng-nay-đòi, đê-tôi-phê-vé-quá-dò-sắp-dặt-rồi-sẽ-lèn-Hà-chơi-với-chú-sau.

Cô-tu-lắc-não :

— Chẳng-sá-dắt-thì-dừng. Bây-giờ-cá-hay-u-phải-lết-ở-Hanoi-với-còn-trong-it-lâu, còn-cẽ-cung-di-về-Bồng-hải, đon-dẹp-cáu-nhà-lèn-Hanoi-và-ở-luôn-dậy. Thủ-dâ-già-rồi, từ-nay-cô-không-dễ-cho-thúy-vật-và-nay-xứ-dâng, mai-xứ-dâng,nữa.

Một-dòn-chi-ex, cha-con, lá-thầy, cùng-xuống-tàu-tuýng-ngoài-Hano.

Cô-tu-hôm-di-chí-dì-lê-thánh, náo-ngo-bém-về-lại-móc-dược-bồ-vé.

Hôm-sau, trong-nhà-có-ở-phò-hàng-Dzeń-có-tiệc-vai-như-lết.

Muôn-kỷ-niệm-cái-nay-phụ-tu-doan-viên-chứ-dược-trong-g-thể, có-tu-làm-tiệc-virus-cố-bát, vừa-dò-tay, trước-đè-on-tròi-dát-gia-tiễn-an-đè-mời-bộp-cá-chí-ai-và-những-người-giao-thiệp-quá-kiết-dến-an-mừng-dùm-cô.

Bốn-chục-năm-về-tru-ve, xã-hội-me-tay-mới-nhóm-lén, chả-có-bao-làm-người, và-lại-ai-nấy-còn-chí-phà-xa-giữ-dược-lé-thói-xưa-nhiều, chó-tên-họ-với-nhau-thán-thết-dám-dâ-lâm. Họ-thường-dò-dàn, dùi-đòi-nhau, mỗi-khi-một-người-có-việc-hiểu-hi, cá-hộn-tới-lại-thâm-viếng-ăn-cần-va-thưa-lè-vết-phong-hệu. Cách-cu-xé-với-nhau-như-thă, tuy-khung-có-diễn-lè-này-rằng-huê, nhưng-cũng-bình-như-một-hội-ai-hứa-hay-một-nghịp-doan-vậy.

Nghe-tin-bạn-gặp-dược-chá-giá, các-chi-em-bạn-lại-mừng-cho-cô-tu, đều-có-quá-cáp-tặng-hàm-ông-cụ. Kè-này-lặng-cái-khăn-nhiều, người-kia-cho-áo-the. Cố-bà-cầu-ký-nhờ-dược-cụ-dâo-nhò-làm-cáu-đối, viết-vào-liê-tau-diem-dến-mừng.

T-ý-chá-có-ur-hội-ñy-dến-ngoài-miền-cô, vì-chi-em-khách-khửa-dễn-rất-đóng. Cố-có-ý-ven-lâu-có-bái-với-dò-tay-tuy-khách-muôn-dùng-thực-phẩm-nào-thì-dùng, mì-cũng-là-hữu-äm-dế-ông-đi-nhà-cô-dược-ném-cá-hai-cá-phong-tị-dòng, tay-cho-biết.

Cô-bái, nêu-dời-bắc-phò-tùng-dược-ném-quá, chắc-bản-cũng-chỉ-một-bi-lần-là-nhều; dến-dò-ăn-tay-thì-bảy-giờ-bé-mới-t-ông-thấy-là-lần-thứ-nhất.

Bởi vậy bác súng sot khi thấy người ta ăn bắn dưa với dao. Đến lúc ăn « pho-mát », bác thật-tinh nghĩ là sắp ong, nhưng chỉ cần một miếng rồi tội vàng nhả ngay ra, tắc lưỡi nhảu mặt :

— Góm sao mài nó nồng-nặng ấy !

Cả ngày khách khứa tấp nập, mãi đến tối mịt mới được thông-hà, vắng vẻ, cha con ngồi nói chuyện cửa nhà với nhau. Hình như trong tri bác phô ngắn ngãy bần khoán một sự gì còn thiêu, nên chỉ sau lúc những chuyện hàn-huyên ly biệt đã tuôn ra hết rồi, nghe bác chup-hỏi cô :

— Thế còn ông ấy đâu, sao bữa tiệc hôm nay không thấy nhỉ ?

Bác hỏi « ông ấy », nghĩa là ông chồng có tư. Để thường bắc thà-thà, suy nghĩ « heo như lè-lục annam thi trong bữa tiệc hôm nay, lẽ phải có ông quý-lẽ ra cao nhặc-phụ. Cố-nhiên, cái sự bái-kienh bằng áo thung-xanh, chiếu cap-diều, bắc không dám tường đen. Bác cũng tự biết minh, cho nên đã gọi là « ông ấy », chứ không hỏi « anh ấy » hay là « nó » đâu.

— Thưa thay, ông từ con mày hôm nay có việc quan phải đi lên trên Hà-giang, độ một chư nhật nữa mới về cơ.

— Vẽ ở nhà này ?

— Không! Vì ông từ nhà con có dinh rieng của nhà nước cho ô ở trong thành. Con cũng thường ở trong ấy. Cái nhà này còn thấy rõ thi态; trước cho người thuê, mấy tháng nay con lấy về không cho thuê nữa định để làm chỗ buôn bán. Bây giờ thấy cư ở đây.

— Ông ấy là người thế nào, già hay trẻ ?

— Còn trẻ, mà từ 16 lăm, thay ạ. Mấy hôm nữa ông ấy về, thế nào mà chẳng mời thay lên chơi.

— Khốn nhung tao nghe tiếng tây như vịt nghe sầm.

— Lo gi, đã có con thông-ngôn, và lại ông ấy nói được tiếng annam kia mà.

Béem hô khuya, đến giờ di nghì.

Trong buồng kê chiếc giường Hồng-kông còn mới. Cố từ gọi dậy tờ bung chậu nước ấm ra cho ông cụ rửa chân, lau chải, sạch sẽ, rồi đưa ông cụ vào nằm nghỉ trên chiếc giường tây. Lòng hiếu thảo của cô muốn cho ông bố già từ nay được hưởng mọi sự mới mẻ, sung sướng, dù minh phải thiệt hại gì chẳng cam. Nhưng chiếc giường Hồng-kông cho bỗn nai là cái hào-ý đó.

Bác phò vừa đặt minh ngồi lên giường, thấy sao nó phép phong không chắc và lại lún dần

xuống, khiến bác hoảng hồn, đứng phát ngay dậy, tưống đầu minh làm gãy giường.

Cố từ cười :

— Ấy giường lò-xo nó thế thay ạ. Năm em minh lâm. Không phải gãy đâu.

— Thế mà không bao trước, làm thay giật này cù minh, trống ngực đang đánh thum thup.

Gường em ô ấm, bác phô ta ngã lưng xuống một lát, dí cái tiếng kéo gõ khô-khổ, làm thẳng một mạch đèn sáng. Có lẽ đã lâu ngày lâm, bác phô mới được một giấc ngủ quy hoá n'ur the.

Bảy giờ đã gấp được bộ, đưa về Hanoi, lẽ đương-nhiên có từ phái, dần dần ra mắt ông chồng. Có lần có dã thủ thi nói chuyện với ông rằng có còn già, nhưng bấy lâu trời đất ở đâu không biết; ông nghe đã iờ y thương hại dùm cô. Nay có bồ vè, lẽ nào không dè ông chung được chia sự vui vẻ với mình.

Nhưng ông từ còn dì vắng, cô cho thê là sự may,

Ông ta lên Hà-giang có việc quan, còn những môt chủ nhật nữa mới về, ấy chính là một co-bi, một thờ-gian thuận tiện để cho cô từ-dùng ngày giờ giải-quyet một vấn-dề quan-nệ.

Vấn-dề gi ?

Vấn-dề thè-dien.

Có nhớ lại hôm nọ có người chị em kè một câu chuyện buồn cười nón ruột.

Một cô cũng quê quán ở đâu miền Nam, Thái, lưu lạc lên Hà-thành, và được ông chồng tay, là người Anh hay người Ý không rõ. Ông bố, một cự lý cùm, bỗn nọ ở nhà quê lên Hà-thành con. Thiếu gì người ta nghèo, nhưng nghèo mà khéo giữ gìn cách nào đó cho sạch, rách cho thơm. Đang ấy, có lý cùm ta lồi thoi bần thiêu quâ, áo quần vừa cháo lỏng vừa rách mà không chịu vá, móng tay đe dài và cău nhũng ghét. Chính người minh trông thấy bộ-lịch ấy cũng phải lắc đầu, dừng nói gi người phương tây vẫn quen vẹn sinh sánh sẽ.

Cụ đến thăm con, ngồi ro-ró trong căn phòng nhỏ, một bên cửa giuffs di vào.

Ông chồng có ở ngoài vè, liếc mắt trông thấy, hỏi bối một cách rất tự-nhiên :

— Ký xá mâm sot cu-li?

Nghĩa là: ai mà gõng cu-li thế.

Cầu nón lót vào tai cụ lý cùm. Chốc nữa cụ nói chuyện với cô con, tẩm tẩm khen ngợi mãi :

— Con ạ, chẳng trách nào người tây họ vẫn minh tài giỏi. Con mắt họ tinh đời quá. Lúc này, ông ấy mới đưa mắt liếc qua, biết ngay đây là cụ-ly, thế có thành không?

Thì ra cụ chỉ nghe được có một tiếng « cu-li » mà hiểu là « cụ-ly ».

Hôm nghe người chị em bạn kè chuyện vui ấy, cô từ đã nói :

— Ai bảo chỉ nó không biết sửa soạn cho ông bố chung chạc, dẽ coi, thì trách nào người ta không tưống lâm? Chẳng thế thi ta đừng dè cho chung ngô thấy mặt bõ có được không?

Hôm nay có nhớ lại chuyện cũ, và nghĩ ngay đến cảnh minh.

Các ngài không lạ gì bác phò cựu làng Thành-thị vốn-dì quê mùa cục mịch thuở nay. Thêm bao nhiêu năm chìm đắm vù vang trong cảnh nghèo nàn; một nách vợ con, hai vai thanh thê, chỉ những vật-nhanh với từng mẻ gạo bàng ngày, cầu cho khỏi đói là may rồi, làm thế nào cho cái bẽ ngoài được lành lặn chứng chạc như người ta, không nói lốt dép.

Quanh năm bác chỉ đóng bộ áo vải quần bộ, chân không biết đôi giày, đầu tuy có cái khăn nhiều quấn được vài vòng, nhưng nó đã kinh niên bắc thech, có lẽ là của di-truyền mấy đời.

Lúc cha con gặp nhau rồi đi Hanoi, bộ cánh của bác phò cũng chỉ có thế. Râu tóc cũng dè bờm xóm khó coi.

Bộ-lịch thế mà cứ dè tự nhiên trình diện ông rẽ à?

Không được.

Cố từ nhất định giải quyết vấn-dề thè-dien. Cố sẽ phải giới thiệu cho phu-quân biết thân-phu cô, dành là một ông lão nhà quê, nhưng phải là một ông lão ăn mặc chung chạc từ tế, không thể bị kinh hay lầm tưởng là cu-li, và đức phu-quân trông thấy phải có thiện-cảm ngay.

Vì may gặp dịp chồng còn vắng xa chưa về, cô từ lợi-dụng ngay thời giờ ấy để lo trang hoàng sửa soạn cho ông bố. Luôn tiện cho cả bà dì ghê và thằng em bé nứa.

Sân có khán nhiều áo the người ta đêm mừng kia rồi, cố từ thản hành mua sắm giày gieps, bì lát trắng, vải trúc bâu, vè hối-hả may cắt cho cả ba người dì, hân lốt mới. Cố không quên gọi thợ cao đến sửa râu vén tóc cho ông cụ. Một mạt, lại san sọc từ miêng ăn miêng uống bồ dưỡng. Chỉ trong mấy hôm, da thịt bác phò đã nở nang hồng hào, xem ra vẻ người chính-tès, đầy đần.

Mỗi lúc nhàn hạ, cô nói qua tinh tịnh cứ chỉ cho ông chồng cho bõ biết trước. Sáng mai ông

tự ô Hà-giang về, thi tối nay cô còn định nịnh cẩn dặn :

— Rồi đây thấy xem, người tây họ từ tế lichen-sư dão đế. Họ thích người ta di-dứng nói năng tư nhiên. Ngày mai, gặp mặt ông ấy, hãy chào : « Bông-xua me-sú », hế ông đưa tay ra thi thấy củng đưa tay ra bắt lấy, đừng rụt rẽ nhá.

Béem hồn áy, bác phò nhận mãi mấy tiếng « Bông-xua me sú ».

Buổi sáng hôm sau, ở nhà ông từ trong thành, có cuộc hội-kiện giữa ông với già-quyện bên vợ.

Bác phò ta chỉ nói được hai tiếng « me-sú », vì lùng tung quên mất hai tiếng trên. Khi ông từ đưa mót tay ra bắt, thi bác phò lai đưa cùi hai, nắm chặt lấy bàn tay ông quý-lẽ mà lúc lắc. Tuy vậy, ông tươi cười vui vẻ, và mời ngồi dài rureo. Vốn ông có cảm tình yêu mến người annam, lại trông thấy vợ chồng bác phò ăn-mặc ra phết nhà giấu xú què, cho nên càng thêm vui nè.

Ông nói tiếng annam một cách rầm-rầm (vi ông mới học được gần một năm), hỏi chuyện bác phò về việc cửa nhà, cây cối. Thinh thảng phái chém tiếng tây, thi có có tư thông-ngôn lại cho bõ nghe. Cố thông-ngôn đồng hay sai, không biết. Vì chính cùm mới học tiếng tây lõm bõm từ nǎn ngoại.

Có mấy tiếng annam, ông nói nghe rõ ràng nhất là :

— Tôi yêu cô từ lắm.

Ông vừa nói vừa ôm lấy cô từ, đặt vào mỗi bên má phìn một cái hồn có tiếng kêu dầm ấm.

Đồng thời, không hề bão nhau mà vợ chồng bác phò, cả thằng bé con chua hiều cõi, cùng ngánh mặt di và cười chum chím. Thời đại ấy, người minh lị hân với cái lối bô-lịch ái-tinh trước mặt công-ch่าง như thế, vi còn đang giữ kẽ cái luân-lý « nam nǚ thụ thụ bắt thân男女授受不親 ».

Chiều lại trở về nhà phố hàng Dầu, bác phò nắc-nöm khen mãi ông từ quý hóa phúc đức, và nói với con :

— Thế là phúc cho nhà ta đấy, con ạ.

Cố từ cười :

— Sao nǎm xưa thấy cù ép mãi còn làm nàng bâu, vợ mện lão bá Kim-son.

Bác phò ta làm thinh.

(Còn nữa)

HỒNG-PHONG

Những đoạn tinh sú
rất ly kỳ của nhà
độc tài Đức
(Tiếp theo trang 15)

điều tra ngay về giàn hố của nàng Braun. Nhờ đó mới biết rõ nàng là một người Đức trung thành và đã bị Goebbels ghét và vu cáo. Vì chuyện này mà Hitler bắt Goebbels phải lập tức viết thư xin lỗi nàng Braun và phải chửi rằng mấy bài trên các báo Đức là dương cài tai nghiệp ánh cát nàng và cũng vì đó mà Hitler vẫn đem lòng yêu dấu nàng Braun và hối nǎm ngoái đã có tin đồn nhà độc tài sẽ lấy nàng làm vợ chính thức.

Bết đâu cô họa ảnh kia sẽ không trở nên bà Tổng thống nước Đức ngày nay!

Về ái tình cũng như về các phương diện khác, Hitler thật là một nhân vật khác người, rất khó hiểu.

HỒNG LAM thuật

vì DẤU CỘ TIÊU THUYẾT

»
chuyện thân-kín »
ra đời ?

* Tưởng vì sự sống gay-go phải liều thân đi những nơi rùng thiêng nước độc ròi mệt bênh sói rét.

* Từ ngày có những em sói sói rét đến ánh-âm Trường làng mầm trại Tưởng bị lạy chuyên, lời sự dan đón xe xác thát ánh-hưởng đến tâm-giới biến cát hết cát tinh tinh và tư tưởng ập Tưởng.

* Từ ng lúc này chàng con cát già là bần già nứa mỏ chi con là than nô lè cho những lính xấu xí, tan ngực, do bộ thắn kinh rồi loạn giàn nén... *

* Trích ở bài tựa của T. Th...
Sách dày 65 trang, in đẹp. Giá 0\$28. Cuộc 0\$10.

Mua luôn với mua lẻ, xin gửi into cho M. Yên-Son.

Riêng THANH-TAO à V.H.
ANNAM
(Mua buôn có hổn hảng cao)

Phải, ở xa ta từ xa tối nay ít khi thấy con gái học chữ Tây mà dỗ được tại Cử-Nhân, mà lại là Luật-khoa Cử-Nhân. Vậy thì ông Hướng, bà Hướng, ngay từ hôm yết hàng, thấy có tên có con gái quý là cô Liêu trung tuyển vào « tru-hàng », tức thi cao hai ông bà đều mệt ý, quyết định yết ăn mừng ngày. Hai ông bà nghịch như vậy thực là hợp lý lắm...

Ngôi nhà ba tầng đèn điện trang sáng tỏ như ban ngày. Xác pháo độ ống ngập cả sân trong cửa ngoài. Tiếng trống có dần suối ngày đón kèn, không lúc nào ngừng... Cầu dối đồ treo san sát trên tường. Xe ô-ô-xe nhà dò dài hẳng dây ngoài bờ kẽ... Đò là dầm ảm mùng cù Cử, nhà Ông Hướng Lan vầy !

Xong cuộc ăn mừng này thì Liêu nhọc mệt lảm... Cả ông Hướng, bà Hướng nữa. Cả iỏi tớ trong nhà nữa, chứ chẳng chốn kẽm có iền mà thôi.

Líệu iấy làm quái là sao suốt trong 3 ngày ăn mừng ấy, không một phút nào thấy mặt người vị hôn phu của nàng là giáo-sư Hoàn

một thành niên anh-tuấn chí khỉ khác người tuy ở vào cảnh nghèo? Nhưng bị lôi cuốn hết bùi tóc nõi bùi tết kia, Liêu không còn dám thi giờ dám tình thẩn nhớ đến Hoàn nữa. Cái phản sự Hoàn mấy bña vừa rồi há chẳng phải là luôn ở bên cạnh Liêu ư? Xưa có « Nguồn anh dì trước vồng nòng theo sau ». Thời buổi này, xe lan-hó sủa Nàng dì trước, thi chiếc « xe lết », của chàng cũng phải chạy heo sau chứt!

Chứ có lý nào? Liêu nghe giận Hoàn lắm. Nhưng vì mệt i học bà quá, nên Liêu đánh tự hứa để nghĩ ngợi diam ba bữa cho thực khéo di dã rồi sẽ đến « tôi tội » chàng cũng维权!

Buổi sáng hôm ấy, cả nhà ông Hướng nghỉ đã lại sức cả rời. Tối trước Liệu đã định minh



NGÀU NHIỀN

hòn sau sẽ bỏ hẳn một ngày đi đến nhà Hoàn mà tưng phai cho thực đúng... pháp-loát cho bồ cái tội kia. Người ta dâu Luật khoa cùi nhau kia mà.

Nhưng buổi sáng ấy, đồng hồ đã điểm giờ mười lăm, có Léon còn lười biếng thu hình giao giữa chiếc giường đồng rồng móng mảnh, trái đậm tráng lanh, thi nhá gày thép đưa một bức thư bão lâm đến! Có vẻ oài đưa tay tiếp lấy lân bắc ra, rồi mới mở một mắt, rồi mở đến hai, đưa vào đọc... bỗng có nồng phét dậy làm rạng rực cả lò xo, gong gióng, mặt cờ tài nhợt, mắt cờ quắc lén, cô thét:

— Thế là cái gì?

Thứ ấy của Hoàn, Hoàn đã thức cả một đêm ngâm ngũ, can nuốt iỏi mót cù quyết ngồi xuống bàn giấy viết thứ ấy vẫn tái cù vài dòng :

« Em Liêu suốt đời thân ái

« Trong lòng đau đớn như dao cát mà anh không thể nào quên vì tết mây đông nay, xin em bồi những lời ước cũ đã cho. Em không cần phải hỏi duyên cớ vì đâu. Em tất biết hồn anh... Từ nay em đừng tu do... »

Hoàn
Sao iỏi cù việc thay đổi như thế? Hoàn có tính adóng hóng, u ả. Không. Hoàn đã làm việc gì thi bắn là ngãy chín chán làm mới làm chử không nhẹ dạ bao giờ. Thế thi vì sao?

Chi vì một sự Ngẫu-nhiên!

Hai tuần lễ trước, một tối Hoàn cùng một người bạn thân tho thẩn đi chơi mát, vui chơi qua một phố con hẻo lánh, giữa

phố một lò nhà ba tầng, kiên trúc nứa cựu, nứa lán. Bên ngoài đèn điện trên hèm đưa ánh sáng vào trong phòng giũa, làm cho lọi những chữ vàng các bức hoành-phi. Tuy nom không được rõ, nhưng cũng có thể đoán được những đồ trang hoàng trong gian ấy tối toan soi giã.

Tir một phòng bên tay phải cung điện thập sáng chói, đang có tiếng xý xô vui đùa đưa. Mái dưới đường, có ba chiếc xe ô-tô lighth sự đồ chờ.

Sạn Hoàn trả tay vào lò nhà ấy, hỏi:

— Anh có biết nhà ai không?
Ô, ô, anh không phải là « Thủ công Hà Thành » thi hòe cúng cõi lê. Đó là nhà một lão « sét ly da vàng » tòa nhà này dựng lên trên biếu hao phiền lù thi đàm nghèo. Công co khò pompham tới pháp luật. Nhưng ược cái lão quen bết ròng, lại may mắn được một cô gái khà mỵ miêu, nên lão làm cái căn cứ đám quí khách nứa cũng được! Anh bähr lảng » nghe tiếng xý xô đưa ra? Chắc hẳn lại là cùi gai rươi của lão đang... tiếp khách quý, cạnh chiếc khay đèn của ông thần sinh thứ gi... »

Cùi gai rươi không ai cùi lai gò nhà lão này...
Nói xong ban Hoàn thắn thien sang câu chuyện khác. Nhưng Hoàn thi thấy lạnh ngắt trong lồng, quâ ijm như ngừng chảy, mạch máu như ngừng chảy, hai chân chẳng muốn bước lên...

Là vì lò nhà đó chính là nhà Liêu...
NGỌC-THỎ

HIẾN PHÁP MỚI CỦA NƯỚC PHÁP

(Tiếp theo trang 3)

đại nghị. Từ nay về sau, chính sách nước Pháp chỉ do một mình vị Quốc-trưởng định đoạt, chỉ một mình vị Quốc-trưởng có thể quyết định được những việc cùi linh cách chính trị,

Một lùn nứa đáng chú ý là Thống-chế Pétain đã cùi M. Pierre Laval là người thay minh trong chức Quốc-trưởng, nên Thống-chế bị ngăn trở bởi cùi vùi việc gì không giữ được quyền nứa. Việc này cũng là để tránh mọi sự lôi thôi có thể xảy ra về sau giữa hai vị Quốc-trưởng.

Thống-chế Pétain lại bao tin có lè vị Quốc-trưởng Pháp sẽ ở Versailles còn các vị tông-trưởng thi có lè sẽ ở Paris.

Nước Pháp hiện nay như một kê bị thương nặng, phải cần cố gắng lâm đê thoát khỏi tình thế nguy ngập.

Hiến-pháp mới năm 1940 của Thống-chế Pétain thay vào hiến-pháp 1875 có thể là liệu thuốc, hay cùi nước Pháp thoát thời kỳ kháng-hỗn nay chẳng?

T.B.C.N.

Nhà ở Sâm-Son
cho thuê có điện
và vườn rộng gần
bãi biển 70\$ một xu.

Hỏi bán buôn hợp nứa
giấy thép Sâm-Son

Nguồn văn tim vàng

Một câu đối của người Tàu dang treo thường.

Luôn mấy năm nay, người Tàu tuy làm vào
cánh quốc-gia da nạm, dân-chung luu ly lì thế,
mà vẫn có ngày giờ và tám-chí đê tiêu-khiên
với hàn-hàng chữ nghĩa, văn chương.

Nghỉ lại câu của nhà thi sĩ Pháp Ernest Renan
bài người đời rằng : « thế giới đến lúc mệt kiếp,
cứng từ ngâm thở », thật là thấu hiểu tam-lý
loài người trên mặt đất, chẳng cứ là tay hay
đông.

Hắn các ngài co nghe nói bên Tàu có một loài
báo rất phô thông, gọi là « tiều-dao » (tờ báo
nhỏ) hàng ngày chỉ ra bốn trang nhỏ tí, bán
giá cực rẻ, để cho nhất-ban dân-chung đều có
thể mua đọc được. Hiện thời Trung-quốc có
không biết mấy trăm mấy nghìn thứ tiều-báo ấy
mà nói. Tiếng là tờ báo nhỏ, nhưng nó khéo
thu-vén đã hết các mục : xã-thuyết, tin-tức năm
châu, thi-ca, bi-kịch, tiều-thuyết mới cũ, các di-
văn cổ-sự v... Trên các tiều-báo ấy, chúng tôi
thường thấy treo giải thưởng họa thơ hay là đối-
liên, kẽ về phương diện « văn-chương » chẳng phải
không có thu-vi.

Báo « Tiều-dao » ra ngày 10 Juin trước đây,
dưới một mục riêng gọi là « Quái-liên cầu ngẫu,
懶聯求偶 » (những câu đối quái-lạ, cầu thiên
hà đối dàù), có người treo thưởng cho ai đối
được câu sau này :

運輸車速快
Vận-thuỷ try trọng xa liên quý

Lý nghĩa den mà nói thì câu xuấ-dối này
không có gì là lung khò khèn, vì bảy chữ hợp
lại do chí có nghĩa là những chuyến xe hỏa
chuyên chở các đồ sộ quan khi binh lương chay
liền-liền ở trên đường sắt. Nhưng nó rắc rối
khô nhau là ở chỗ này : trong 7 chữ, chữ nào
cũng có chữ xe (車) là xe ở trong, vậy người nào
đối tất cũng phải tìm 7 chữ giùm chúng thuộc về
một loài một bộ như nhau mới được.

Khổ đối ở đây.

Nó là một lời « nghịch-chữ » đại-khai như
Jeu de mots của tây.

Vì khó đối, nên người ra đối treo thường rất
xứng đáng. Các bạn làng nho ta có cao-bunting,
thứ đối câu này để tranh tài với người Tàu một
phen xem nào. Các cụ ta xưa thường lấy câu đối
làm người Tàu phải khuất-phục, chẳng có ép-trong
sử-sách và truyền tụng trong dân-gian dó sao ?

Nếu các ngài dù thi, xin gửi đến địa-chữ này :
nhà báo « Tiều-dao » ở đường Đức-phụ (德輔道)
số 132, Hương-cảng.

Đè xem kẽ-quả có câu đối lại nào hay, chúng
tôi sẽ đăng cho độc-giả xem. Nhịn giao-leo chúng
tưởng đâu có ai đối, e cũng nhận nỗi miễn-cưỡng,
khô được tự-nhiên, vì câu đối này nòi cũng gần
một loài với câu « Da tráng bì bạch » của bà
Nguyễn thị Biêm, hay là câu « Gái to chí kén
ngái quản tử » của một cô thiếu-nữ nào đó kén
chồng, mà xưa nay chưa nghe ai đối được hay.

Đời mới, cách thở tờ tiên cũng phải mới.

Tôi được thấy một nhà ở Nam-trung khéo bày
bàn thờ ông bà một cách rất giản tiện, mới mẻ.

Trên bàn thờ chỉ bày một bộ lu-huong, đè
trước một khung ảnh phông-dai. Bên trên treo
một bức hoành-phi sơn son thiếp vàng, chạm
trò thanh nhã và mỹ thuật.

Người có di-tượng trong khung ảnh thờ,
nguyên hồi Âu-chiến 1914-18 di linh sang giúp
miền-quốc rồi bị trận-vong. Nេo như nhà khác
cứ theo lối cũ, thì bức hoành-phi kin chắc hẫu
đã khắc mấy chữ Hán to tướng, không « Vị quốc
quyển khu » thi cũng « Loxa-danh/thanh-sú » hay
những chữ sáo đại-khai như thế.

Song, người con nhà này là hạng tân-học,
muốn thực-hành xóa cũ thay mới từ ban thờ
trở đi, cho nên trong bức hoành-phi không khắc
chữ Hán như thời cũ, mà khắc hai câu thơ của
Victor Hugo như sau này :

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leurs cercueils la foule vienne et prie

Gà như tấm bia đá dựng trước mộ, con chén
có khắc câu thơ ấy cũng đúng, chứ không phải
ở chỗ bàn thờ mà thôi.

Nhà nho hay xô nhau bằng chữ.

Văn-hán hay xô lầu nhau, bình như là thông-
binh cả đồng-tay kim-cô.

Nhà văn bên tay cũng hay lấy chữ nghĩa
xuyen-lạc nhau, hãi bước nhau, nhưng thường
chỉ nói qua miệng rồi thôi. Không như các cụ
nhà nho minh xưa hay xô nhau bằng chữ mà
son son thiếp vàng và thêu trên gấm vóc để lưu
truyền lâu đời.

Một ông, lúc hàn-vi ở trong lảng muôn ra làm
ly-trường mà dán hồn họ không thêm bầu cho; sau
ông gặp thời-ván làm đèn rồng dốc, thanh danh
rực rỡ nhất thời. Có người làm bức hoành phi
cực đẹp để mừng, trong khắc bốn chữ « Vạn lý
trường thành 萬里長城 ». Bé ngoái cõi-nhiên
khép tần-tựng ông quan-ý có công lao với nhà
nước to lớn, vì thế nhair bức thành dài muôn
dặm, nhưng bẽ trong văn ngụ ý chơi chua với
hai chữ ở giữa là hai chữ « lý-trường ».

Về triều Thaph-thai, một vị danh-sĩ thi đỗ
Hoàng-giáp, có ông bạn thân mừng bốn chữ
« Đại bút siêu quán » 大筆超羣 » thêu trên gấm
võng sặc. Với một bức nhả nhò nồi tiếng học giỏi
đương thời và diện-thi khôi-nguyễn như thế,
ông bạn mừng bốn chữ « Đại bút siêu quán » là
hay và đứng lẫm, cùn ghi nhớ nít. Nhưng ở trong
võn có ngụ ý xô-mát nhau chơi, mà chính ông
hoàng-giáp được bốn chữ mừng ấy cũng hiểu.
Bởi vậy, khi bạn đem bức thêu lại, ông mới xem
thấy, liền cười ha-ha :

— Bác vừa khen vừa xô tôi, nhưng tôi cứ trân
trọng treo lên, có điều là tôi cho bác biết là tôi
hiểu, thế thôi.

Thì ra đây-khoa này, khi còn là cù-nhan,
có lúu đãi tri-huyện, ham chơi xóc-dĩa-dão,
đến nỗi tiếc vắng cả tiền thuế một huyện, xuyết
bị cách chức. Sau cáo quan về nhà xem sách,
hai năm sau di thi đinh, đỗ Hoàng-giáp.

Ông bạn thân đã mừng 4 chữ rất hay kia, có ý
rõ ngầm ở chỗ có thể nói là « Đại bút siêu quán
là Rút lại (đại-bút) quản liêu (slieu quan)

X. Y. Z.

Đông-Tây gặp nhau

(Tiếp theo trang 10)

Cứ mỗi lần có việc xin-hoa như thế là mỗi
lần tay-phương được thêm lợi quyền & Tàu :

Kiêm duyện bỏ

Song ai cũng phải nhìn nhận rằng trong
cuộc đồng-tay gặp gỡ, thật tay-phương đã có
công-om men khoa-học và văn-hóa mới qua
truyền bá cảnh-tinh đồng-phương không phải
là nhở.

Áy đó, đồng-tay đã gặp nhau 5 trăm năm
nay, và thế là phải gắn bó quan hệ trên
đường tiến-hoa sinh tồn mãi mãi, không rời
nhau ra được :

Thế mà sao nhà văn hào D. Kipling dám
nói : « Đông là đông, tây là tây, không bao giờ
gặp được nhau » ?

QUÁN-CHI

Trung-Bắc Tân-Van

*Édition hebdomadaire paraissant le Dimanche
(TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT)*

TARIF D'ABONNEMENT

	Un an	6 mois
Tonkin Annam et Laos...	6 \$ 00	3 \$ 25
Cochinchine, France et Co- lonies françaises.....	7 , 00	3 , 75
Etranger.....	12 , 00	7 , 00
Administration et Services publics	10 , 00	6 , 00

*Les abonnements partent du 1er ou du 16 de
chaque mois et sont toujours payables d'avance*

*Les mandats doivent être établis au nom
du « TRUNG-BẮC-TÂN-VAN » et adressés au
n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi*



NGUYỄN HUYỀN, viết và vẽ

Hải xưa vẽ xong bức tranh. Anh mang dưng béo tướng rồi xoa lạy vui vẻ lại ngồi bên gốc cây da để ngâm lại. Bức tranh đầy ánh sáng trong uốn lượn anh vui vẻ sẽ gặt đậu. Rồi ngồi xí xì bài những cái khuyết điểm... Cứu áo này Jo qua, khém tre kia yêng nồng quá, đe mai chửa mìn trời xanh thêm chút nữa...

Gõ nõm hảy hảy thòi, lá tre xào xạc. Thinh thoảng mấy tiếng chim kêu chiêm-chiếp...

Hải lo lắng nhìn ra ngoài nắng ở hồ sen. Chàng ngả người bên thân cây, lòng nao-nuo, tay thay túi quần, mắt lầm dim. Nắng hè ban trưa vẫn gay gắt. Trên hồ sen ánh vàng chập chờn trên những tia lá xanh biếc.

Tiết hè vẫn oi-á, cảnh lè như thiêm thiếp giấc ngủ trưa; vài con chuồn chuồn phẩy phẩy bần bóng hoa trảng lòi... Liêng ngóng kêu yến đưa xa lắc, cá dớp bóng bên hồ sen. Cảnh yên lặng nhau Hải nhớ đến kỷ niệm qua qua. Chàng lè đắng trong ra ngoài nắng, tưởng hiện ra một thiếu nữ vẫn toàn trắng như bông hoa sen bạch. Hải sẽ gọi: em Yến!

Hai gặp Yến ở một tỉnh nhỏ dường ngực. Hải yêu Yến sau vai câu nói, và liếc nhìn. Đôi trẻ ấy thấy chợt rõ trong lòng tiếng yêu đương. Yến và Hải chỉ gặp nhau ở bờ cõm, họ thay nhau nói yêu đương bằng những vẻ nhìn dăm doid. Một câu nói vu vơ của Hải dù cho Yến hồi hộp. Yến dùi với em ở dưới nhà, Hải cho là Yến muốn chia với mình, Hải vui vẻ sung sướng lắm, và hôm đó đã vẽ phong cảnh Hải bắt nghêu ngực. Có hôm Yến cùng anh là bạn của Hải đi dòi thòng. Mái tết qua, Yến đến gần mà không biết. Yến thấy dòi-dùi trong lòng và tết mè dung ngâm chàng về Từ cách dung và

tay trái thọc túi, từ bộ lộc rói bù, từ gấu quần lấm dãy bùn...

Yến đều ngâm một cách say mê. Mỗi tối khuya đến đêm may bồng dang lướt trên ngọn rủi. Hải sẽ nói: Ôi đây mới thật là yêu đương và làm Yến giải mình, sẽ cười; Hải chợt quay lại: « A! em đến từ lúc nào? Có phải khôn em, đây mới thua là yêu đương » Yến cười lảng sang nói: « Anh yên khỏe quá! Lô cù con trâu đang ăn cỏ này! và đám may bồng trong nhẹ nhàng qua! Nhưng lời về di anh đi tôi rồi, đưa em xem cắp vẹo cho! »

Tối hôm ấy, cơm chiều xong chàng ngồi gác chân lên cửa sổ tráng đám may trắng bay phát bén trắng. Cảnh yên tĩnh của rừng núi phu gợi lòng người đến một xứ cảm bao la huyền bí. Hải đếm từng ông sao, trông từng con dom dom.

Chợt tiếng gõc lên thang lầm chàng dè ý. Đó là Yến mang đèn lên. Cô lè sụt lè trong trại của rừng núi dưới ánh trăng trong mát dịu đã giúp chàng có dám dám nói với Yến những câu ẩn ái.

Nàng ngày thơ và cảm động chí nồng nàn: Anh! anh chí nói thế...

— Yến quay lại dại một tí, lý nữa, nhìn thẳng vào anh đây này.

— Em chia thời anh vẽ em nhìn sang bên cũng được!

— Khiêng Yến, anh muốn em nhìn hồn vào tim anh, để anh tìm ở đó mắt tay thơ của em những câu ẩn ái.

Bức tranh ấy như nhuộm cả tình yêu đương. Hải không yêng tay bằng hỏi nhưng Hải đã bảng lái cả sức bồi hộp của trái tim

Chàng reo mừng ôm lấy người yêu, sét mài tóc người yêu.

— Em ơi! bức tranh này sẽ bắt hổ, em sẽ bắt hổ.

Hiều chưa! hiều chưa em...

Yến sung sướng sẽ nhắm mắt.

Và một buổi tối sáng giangi, hai bóng trắng của yêu đương lưới trên con đường xa thẳm. Họ không nói với nhau một câu. Tay cầm tay họ nhìn con đường đá gồ ghề, họ nhìn ánh trăng ngắn, họ hùng hổ nghe những tiếng yêu đương của dòng suối róc rách.

Một đám mây bạc lưới qua ngọn núi, tiếng gió vi vút trên ngọn lau, tiếng éch lạch ở ruộng bén, tiếng cùi kêu vàng ở bụi cây, đối với đôi bạn trẻ ấy là những tiếng yêu đương.

Họ vẫn lẳng lặng tay cầm tay, họ vẫn say sưa nhìn bồng dưới chân. Tao hỏa với tiếng động của côn trùng đã giúp họ nói những lời êm ái.

— Nghỉ lý dì anh ơi, em mỏi rồi!

Trên móm đã bén dòng suối, bốn chân bị bỗm dập trên mặt nước.

— Trăng trong quá anh nhỉ!

— Đó là tất cả cái thanh-khết của tình yêu dẫu em ạ!



— Anh ơi, có đám mây sắp lấp mặt giangi. Kia đám mây sắp nuốt mặt giangi! Thôi! Thôi thế là xong.

Rồi như sự tan giác mong mong-mạnh của yêu đương, nàng sát lại chàng, ngã đầu vào vai bạn. Giangi lại trong, suối lại róc rách, dập núi vẫn lử dù, yên lặng....

Hôm nay, ánh nắng hè buôn thú nhắc chàng nhớ đến kỷ niệm êm đềm. Chàng thấy buôn-mai mán khi nghĩ tới ngày bỏ ngói ấy không được nói với người yêu một lời từ biệt. Chàng sẽ thử dài viết lên cặp giấy vẽ: « Người ta nbruộm tình yêu bằng những màu hồng dịu, người ta ca tụng tình yêu bằng những câu văn lả lướt, lấy tiếng đàn reo rất đẽ mô tả tình yêu.... Nhưng không i không phải thế! Tình yêu không phải là những câu hát hồng, là những câu văn, hay tiếng đàn... Tình yêu là tất cả cái âm thanh

buồn tẻ của tiếng quốc kêu hé; là cái linh mịch của buổi trưa nồng sau tiếng kêu oang của con ngỗng trắng »

HUYỀN

Dưới mắt chúng tôi

(Tiếp theo trang 2)

Hitler cũng bị cáo về tội làm giấy bạc giả!

Ta thử xem trong các phiên tòa Đại-hình không mấy phán là không thấy có một, và vụ làm giấy giả và lưu-bản như gian gián giả dở. Tuy những kẻ gian dối, lừa đảo công chúng này thường bị kết án ráo riết, có kẻ bị 15, 20 năm khai sai mà lại có thèm bị khép vào tội khai-sai chung thân, thì mà số người làm giấy giả vẫn không sao trừ hết được, dầu ở xã-bội nào cũng thế.

Chính-phủ đặt ra, giấy bạc là để cho tiện dụng trong việc giao dịch hàng ngày, nhưng kẻ đâm tu-lien làm ra giấy giả để tiêu không những là lừa dối đồng bào mà lại phạm cả tội lừa dối nhà nước nữa. Đó là nói riêng về cá nhân. Đối với một doanh-thâ, một quỹ-giá-vấn-dề tài-chinh cũng rất là quan-hệ vì thế mà ở thế giới ván-mìnhanh này, nước nào cũng cần phải có một chính-sách tài-chinh khôn khéo mới giữ cho nền tài-chinh khỏi bị lung lay, khi tàng chính-phủ được rọi ráo. Trên trường giao thiệp quốc-tế, ta đã từng thấy những cuộc ván-dòng về tài-chinh, những vụ lừa dối rất lớn-lao. Vừa rồi theo tin của hãng Reuter (Anh) và hãng Siefani (Ý) thì ở Âu-châu, đã xảy ra một vụ giấy bạc giả rất lớn, mà thủ phạm chính là bọn Quốc-xã Đức do nhà độc tài Hitler đứng đầu. Cách đây ít lâu, chính phủ Tây Ban Nha dưới quyền tướng Franco, có lẽ cảm cản đối lính « Condor » do Đức phái sang đã giúp cho được toàn thắng trong cuộc nội-chiến 1936-1939, nên mới đặt chính phủ

mặc, thi bộ tư già việc in giấy bạc giả để giả cho những tay đồ thám mà không lầm.

Nếu vụ này dem ra tòa án quốc-tế là Hague thì Hitler sẽ bị khép vào tội gì? Nhưng hiện nay thì Hitler không lo gì phải dem ra tòa án quốc-tế vì là Hague (Hà Lan) hiện đã bị quân Đức chiếm cứ và các quan tòa đã trốn hết rồi. — T.

Tôi thành thục người khen

Ngôi bút tôi xưa may ít « biết » tân-dương. Chẳng bùn nó có cá linh tinh gì, mà tè cù kùi ngoi ba xuồng chực viết mệt vai cùi tân-dương vòi ghia lý, thi tu hién ròi lòi tòng cục mực xuồng giấy, bình-nhu hắt khảng thuy lý vậy.

Nhưng lần này thi bút tôi không rõ mực nứa; để tôi viết được thẳng mực hơi. Mùa tay tôi lại viết mệt bài tân-dương, ứ, tân-dương sốt Mật-thẩm! Tân-dương về việc khu trù bợn « Thành-tich bát-bảo » trong thành phố Hanoi trong thời kỳ vừa qua!

Vừa đây, dân Hà-thành pli ôi một mè... sợi! Nhưng cái sợi ấy chia làm hai hảng: nhất và nhì. Mùa số nhất không phải là bì-kom tau bay, bì-dan trai phả. Đối với cái sợi ấy đã có tau bay, trai phả của nhà bợn ra ngần cắn cho m็น. Số nhì lại chinh là các « Ông lón » hiện thời tôi tôi: ăm-ngú o duôr biển ngoài cửa nhà ta, các tay anh chia ở những mây nước, ngoài bãi, xưa nay chỉ sống về một nghè không vốn, các tay du thủ, du thực, ngày ngày chui rúc mòi noi, tối đèn mồi thò ra, đưa vào cặp cango xe luong thiện và là có nghề anh em, mà thực ra chỉ gánh xe ở ngã ba, ngã bảy, hòng kẽm ăn về những thành sopsa...

(Xem tiếp trang 35)

« CÁI TIÊU... CÁI TIÊU »

của NGỌC THỎ

Quả vậy, ai cũng lấy làm lèm-ngạc nhiên sao vợ chồng ông Ký Lám «ại sống được & để vượng» mãi mãi thế? Ông Ký có di lâm thực. Nhưng công luong trong phòng giấy một số lùm thółi đã trên hai chục năm rồi mà tiền lương của ông vẫn chưa trên năm chục bạc. Năm chục bạc ương-tháng của ông lùi có dù dè rò phản nứa tiền thuê lòa nhà của ba Tài Phẩm kia chằng? Ủ, một lòa nhà hãi hùng nhưng rất to tát, kiền-triều kieu mới, có dùi đèn điện, máy nước, lại cả nhà... si Hồng-Mao! Một lòa nhà già cho người Tàu chạy loạn thuê bời này thì rẽ nhất cũng được trăm rưỡi một tháng, cho người Tàu thuê ít nhất cũng bạc trăm, mà dù người bần-xứ ở cũng phải trả trên 85p là chỗ ba con pè pang lầm lầm.

Với năm chục bạc lương ông Ký Lám đã giàm thuê nhà này ba bốn năm rồi, lại thêm trong nhà đồ vật trang hoàng toàn đồ quý giá, già-nhàn đầy tò-hàng chục, tôi đên vài chục ngọn đèn điện cùng bát lèn mệt loại hào quang sáng ngời sê-lam cho khép qua đường phải lòi mặt yên tri là biêt-thự của một vị đại-thiên lão hay ít cũng là nhà một vị đại... phu.

Có biết đâu đó chỉ là vợ chồng ông Ký Lám. Mùa xút tháng ẩy sang năm khác, vợ chồng ông bao giờ cũng thấy xe xuồng ngựa, tiền trùm bạc chục-thường giải trong mình, cách sinh hoạt thực là hoàn toàn phu-quí.

Vi-le gì? Ông Ký có sẵn già sẵn trâm vạn của ông cha để lại chằng? Xin nhớ ông thân sinh ra

Thuốc Thiện - truy

Bệnh Thiện-truy, hòn to, hòn nhỏ, saxeoxing, rắn, sưng, có đau, không đau, lâu 9, 10 năm, nhẹ 2, 3 ngày sống thuốc này đều tiêu khố, ban 1 hộp... 100g... 1000g... 10000g... 100000g...

Các bệnh hoa-liệu

Các bệnh Lúu, lúu kinh niệu, lúu uối mắc huối, lúu tự nhiên; ứu con nọc, rót, dài vẫn; giang mai, sưng độc, hạch xoài, hôi chửi, được các thuốc hay nhất của Tề-Dân Xa, gửi, linh hóa giao ngán. Nhận chữa khỏi các bệnh nêu,

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

N° 131 phế-hàng-Bóng - Hanoi

ông Ký ba chục năm trước vẫn gánh một gánh hàng tạp hóa nhỏ ngồi hày hán ở đầu phế Hàng Bóng. Hay là bà Ký đám đang cầm họ, cầm bát biếp giòi tiễn buôn chung với chí em, tiền lãi hàng năm tới tiền nghìn tiền vạn? Cũng không.

Thực là khó hiểu!

Không nêu ta được cái vinh-dụ lợ vào nhà ông Ký Lám một vài lần thì ta sẽ thấy ngay cái đầu mối của cuộc sinh hoạt để vượng kia.

Ông Ký vốn là người vui chuyện. Tôi ấy còn nước đã xong, ông ngồi chơi gian giờ, bà chuyên cự Tài Phẩm, cự Tân-Dương, bà Hán-Luong, bà Hướng Lợi... toàn là những bà hanh chi-thân, cùa vợ chồng nhà ông Ký cả. Các cụ, các bà đên coi như là người nhà rõ nên cùi thi năm đê con hẫu nán hòp đôi cảng bị thấp, cùi thi ngà lung trên chiếc ghế xích da, bà thi tim đâm giáp cho bà Ký... chẳng có thứ tự gì cả. Ai này đều láng tai nghe ông Ký kể chuyện vui làm cho các cụ, các bà cười đến gần vỡ... bụng.

Ông Ký đang nói như nước chảy, bỗng thấy ngừng bặt lại. Nửa phút! Một, hai, ba phút... Ông Ký vẫn không thấy nói tiếp. Bà Hướng Lợi quay lại nhìn, bỗng kinh ngạc kêu thất thanh:

— Ôi! Nay chua... sao thế này?

Cá các cụ, các bà đều ngoan cõi lại thi thấy... ông ký vẫn ngồi yên, nhưng mặt đỏ bừng, hai mắt đờ ngầu mà đương trưng trào đưa di đưa lai phanh như chóp, nổi mặt bầm bầm, ông chồng ta trên má nhìn ra phía ngoài cửa...

Cụ Tài Phẩm hình như đã biết là gì rồi, thất thanh hỏi:

— Thôi, Người, lại « ốp » rồi:

Bà ký mặt sám ngắt, với chạy đến bên ông chồng tay cầm chiếc quạt vừa phe phẩy, tay vừa vuốt ve vào lưng, vào đầu ông ký, giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu:

— Thôi... cái liều biết lõi rồi... Ma phải hôm di Bắc lè về cái tiều có hứa lè tạ, nhưng vi nhà

bản quâ, và chưa được ngày tốt nên cái tiêu
chưa giảm thưa lê, chứ có phải cái tiêu giảm
quen Cố dâu, mà Cố gân, Cố hành. Thôi, cái tiêu
xịn Cố tha cho... Hôm nay là 25, vậy xin dùng
2 bát nữa cái tiêu xịn sâm lê không giảm đê Cố
quả nữa...

Ông ký vừa ngồi yên, quắc mắt, đôಗ ngẩn nhìn
chỗ ngồi nãy chẳng rông. Cụ Tài Phẩm, bà Hường
Lợi, bà Tân Duyong, kèn đèn quây quanh mảnh
ông, suýt xoa « kêu hò... Mãi 10 phút sau mắt
ông ký bớt đô, và thuôn lại rồi...
Ông ký nhín mọi người ngạc nhiên, hỏi :

— Gi' vây các cụ?

Cụ Tài Phẩm là chủ tòa nhà ấy lúc đó đã về
nằm giải trên sập, cười mà nói :

— Cố Phát gần chết mà vẫn không biết gì ư?

Hai hôm sau thì bà ký sửa lê tạ ngay tại điện
nhà. Điện-nhà có tiếng là sang trọng nhất cả
khu Gia-long, Đồng-khánh, Chợ-hòm, toàn là
những con công đệ tử cao-sang ra vào. Cho
nên tôi ấy khách khứa lắp rắp.

Điện thờ thiêt lập ngay ở gian gác ngoài, to
hàng rươi cái bàn thờ ông vài mội nhà dài phủ.
Điện diện, đèn dầu thấp như sao xa, đè mă treo
tảng lảng, nãng dù chọi lật vật rất đèn tiền bảy
lít. Lại có cả một bộ khay đèn khảm sá cù,
đọc thue trắng nõn Đen ấy thờ Cố Chín và thỉnh
thoảng lại tiền thuộc cũng có cậu Bảy nữa!

Bà sáu, ông ký phải xin phép ngồi bái chiêu,
nói rõ là có bà bác chát ở tại nhà quâ. Ông tắm
rửa sạch sẽ, thay quần thay áo... đúng 8 giờ tối
đang vào hầu,

Tất cả các Cụ, các Bà ai cũng đều phải khen
rằng ông. Ký béo, đẹp lâm, đẹp quâ. Mỗi giâ
ông có một vẻ đẹp riêng. Nhất là lúc ông mặc y
phục Thủ, cầm đũi lái cheo má « bồ khoan » thì
rõ quâ, sinh...

Các Cụ, các bà xúm nhau lai kêu cầu, ngửa tay
để ông phát lộc, trong lúc bác cung văn Vĩ gân
cố hát những câu ca tụng về đẹp về sinh...
Thực là vui vẻ quá. Mãi qua 1 giờ sảng mới giải
tán. Trước khi đè con bé ô dỗ lên xe cù Tài
Phẩm còn dừng lại, nói cùng bà Hường Lợi :

— Thực vợ chồng ông ký được Thành thương
lâm, nên mới đỗ cho được sung sướng g như thế.
Chị em ta cứ thành tâm cầu khôn, hê bài, lo chí
chẳng được người đỗ cho sống lâu, phải tài?

Khách về cả rồi, đèn tắt cả rồi, ông ký còn
ngồi thử nhà ngoài chưa buồn yêo đi ngủ với.
Nghe tiếng giày bà di leti xet vào ông ngoảnh
lại, sẽ hỏi :

— Nay mợ tính sao? Tháng này đã là 14 tháng
nhà my Tài Phẩm chưa đoi. Quá nghìn bạc mồi,
lại còn món ng 500 ở bà Đốc Thich họ đoi dù
quá, liệu sao cho ôn thỏa thi liệu!

Bà ký n' mịt n' cười kiêu ngạo :

— Chờ cậu nhắc mới nghĩ tới thi còn già là
dời. Ban nay đã mời cụ Tài mông một nay đi xe
ô-tô xuống lê Ninh-giang, cụ mừng rỡ nhau lôi
ngay. Nhắc tiếp đến tên nhà cụ gạt đi hào chô
nà con ai ở chảng lêk, không cần tinh nêu, lác
nào Thành đô v' chồng khâ già bấy hay. Còn
chó no thi đỗ có bà Hường nhện mai cho
con dem một ngón đèn để tôi giàp vốn huôn... rồi,
lại con me Tham v'ra cắn khôn xin dội h'at
nhang, d' thuận cho vay 500 'di. Không lo
gi nữa, Chỉ m'it chuyen ôtô đậm chục mồi
cụ ấy đì là đâu r'ò dò...

Vậy mì bên ngoài người ta vẫn ngạc-nh'ien
không rõ vi sao v' chồng ông ký Lam lại sống
một cách « đế vương » đến thế, mà sống được
mỗi...

NGỌC THỎ

TRONG MÙA NÓNG NƯỚC NÊN UỐNG THUỐC

HUYẾT TRUNG BỬU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngọt ăn ngọt ngô, tinh thần tinh tao, không
lòi dù mồi mệt, ít khát nước — Huyết Trung Bửu
Đại-quang là một thứ thuốc bồ huyết rất hay. Bán ông,
đàn bà, người già trẻ con, đàn bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai to \$2.00, chai nh' 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 93, Hàng Ngang — Hanoi — Giấy nói: 805



Tiểu-thuyết của LAN-KHAI
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH

(Tiếp theo kỳ trước)

— Thế ra ông nhát định không
cho nhời tôi là phải?

— Nhát định không!

Ông già Lương xuôi râu và
nói thêm :

— Nghe cậu, người ta có thể
ngờ là cậu di thuyết khách bộ
bọn giàn ác ấy...

— G'á có thể c'ing chẳng sao!

— C'ó thê à? Nếu v'ay, tôi lại
nhờ cậu làm ơn bảo với các
thằng g'ac ấy h'òi tôi rằng, tôi
còn sống thi ch'ung nó sẽ còn
diều dùng với tôi!

— Nếu thê, họ t'ui sẽ bắt ông
phai ch'ết!

— Cậu nói đê nghe quâ! Tôi
thách ch'ung nó làm gì được tôi,
tôi cho là gi'

— Ch'ung là n'oi đê nghe quâ! Tôi
thách ch'ung nó làm gì được tôi,
tôi cho là gi'

— Họ chưa làm gì biêt đâu
chẳng phai vì họ tiếc ông với
anh Tòng là những người có tài?

— Ngưng một phút! Ấm Vinh
lại nói :

— Ông đã sam hại họ nhiều,
v'ay mà họ không sờ hại ông,
như thê ông cũng nên biết rằng
hộ tri ký với ông lâm đấy!

— Không i'ở bay là không
đám hoặc không thê?

Ấm Vinh cười nhặt :

— Ông tu c'ao, tự ph'y quâ!
Ông nên biết rằng mảnh hòi bắt
như quan hòi. Ông Vũ khi xưa
mà còn táng thân ở t' ôn Cai h'ò
dấy!

Ông già lò ý khó chịu :

— C'et định kết luận thê n'ao?

— Ông chỉ nên m'ac h'òi, cũng
nhu họ 'á d' đồ yê...

— H'ò!

— V' và như t'íe để lâm!

Ông già không đáp.

Ấm Vinh tiếp :

— Không nh'ng v'ay, họ còn
sẽ vui lòng mỗi thảng t'ng ông
một số tiền để ông làm ngô
đi cho họ...

Ông già này người như ngồi
phai con kiến lửa:

— Không doi n'ao! Không doi
n'ao, cậu nghe chưa?

Tôi chết thi thôi! h'ò nhất
định không tr'êm lấy của phi
ngi'.

— Ông không lấy tiền thì thôi,
ông có bằng lòng để họ yên
chỗ?

— Vì lý không?

— Ông có chấp quả!

— Cố chấp cũng được!

— Nếu thế sẽ nguy cho ông
và con ông.

— Tôi đã lão cậu rằng tôi
không phải là kẻ sợ những nhữngh
dọa nạt mà!

— Chẳng phải là những lời
dọa nạt sướng.

— Họ làm gì được tôi họ cư
lâm!

— Họ sẽ giết ông.

— Thủ họ cứ giết!

— Cái ôn này là thật!

— Tôi không bao giờ thêm đùi
đôi với kẻ gian ác.

— Cái ôn tuy ông!

— Chính thê!

— Tôi chỉ ái ngại cho cái tài
của ông và con ông mà thôi.

— Cảm ơn cậu. Nhưng tôi
không thích ai thương tôi bét.

Ám Vinh thở say vào nách gái.
Về mặt chàng luôn luôn thay đổi, từ ra chàng cảm động dữ
lắm.

Hai người im lặng.

Hồi lâu Ám Vinh lại hỏi:

— Thế nào ông ngã sao?

— Nghỉ gi kia?

— Chuyện ấy!

— Tôi nhất định cứ thế.

Chàng cười trê chép miệng:
— Thực là muôn sự tại ông cả!

— Cũng được!

— Anh Tòng đâu?

— Chịu nó chạy đâu từ tối.

— Ông không lo cho linh mènh
anh ấy à?

— Không. Vì con tôi có liên
can gì vào việc này.

— Cũng có lẽ! Nhưng biết đâu
nhờ ông bị giết, anh ấy chẳng
sẽ bảo thủ.

— Cái ôn tuy nó.

— Họ sợ thế mà họ thả trước
thì tội nghiệp cho anh ấy lắm!

— Cậu không phải lo cho con
tôi.

— Ày là do lòng tốt.

— Xin cảm ơn.

— Này ông?

— Cậu bảo gì?

Hai người nhín nhau. Về mặt
chàng tuổi trẻ hòng trở nên
cương quyết và dũng dộ:

— Ông từ nay, chắc hì bết
rằng tôi là Ám Vinh, con ông
chúa Phong-lâm thời chúa gi?

— Cinh thết!

— Không nhưng chỉ có thể!

Ông đã đương gật mình loạn
tháo lui đã giữ miếng g.

Chàng tuổi trẻ cười:

— Ta là chúa đảng Gấu già
dай! Ông có chết cũng đừng oán
ta nhé?

Rót lời, một phà súng nổ do
chàng xuyên dưới gầm bàn bắn
ngược lên,

Ông già liệng chiêng mấy cái
đoạn ngã ngửa ra đất.

Tên lão bộng vẫn say.

Hang xóm phản, nhiều ỏ xa
cũng không một ai nghe tiếng.

Chàng tuổi trẻ cài đầu xem
rõ ông già đã chết liền nhảy vội
ra ngoài và biến vào bóng tối
mất.

Đoạn chàng ung dung vào
chỗ, tay mang một chai rượu
nhỏ thượng hạng với một ít
bos quâ.

Lúc nǎng Nhạn về đến nhà

còn thấy Ám Vinh ngồi ăn quả,
nồng rượu và nói chuyện với

quan cháu ở cặt khay đèn
thuốc phiện.

Về mặn chàng thản nhiên như
không hề có sự khác thường.

III

Nàng Nhạn vừa cởi bỏ xong
chiếc áo ngoài, bồng linh cảnh
vào bảo quản Chân Đao Hoa:

— Bầm quan, không biết arh
Tòng có việc gì xin vào hầu quan
khanh cấp lâm!

Quan cháu đặt dọc tần.

Nàng ngồi nhún dây, mặt có
vết ngạc.

Một lúc sau ngài mới truyền:

— Cho vào.

Tên lính cũ đầu lùi ra.

Một lúc sau, Tòng biện súng
súng trong khung cửa gian
phòng lò mờ sáng.

Quan cháu vẩy tay:

— Lại gần đây. Cái gì thế?

— Bầm quan, cha tôi bị kẻ
não bắn chết rồi!

Tuy dụng Tòng nói vẫn giữ
được bình tĩnh mà cái tin ấy
vẫn như một tiếng sét gira trời
im lặng.

Quan cháu thắc kinh:

— Cái gì?... anh Lối gi?... Ông
đè bị giết à?

— Èm vắng....

— Ô hay!... Có thể nào như
vậy được?

Mấy câu trên đây nói to lên
tang Nhạn cũng nghe tiếng.

Tự bèn buông riêng thay
sang, Nhạn hỏi Tòng bằng một
giọng nốt hoảng:

— Cái gì thế, anh Tòng?...
Ông nhà làm sao?

— Cha tôi bị kẻ nào bắn chết
rồi!

Quan cháu hỏi chen:

— Việc xảy ra làm sao và từ
lúc nào?

— Bầm quan, đầu đuôi thế
nào chúng tôi cũng không biế
nữa!

— Ô lạt!...

— Tôi đưa nàng Nhạn ra xem
bụi ở nhà ông Chánh Phay, lúc
về đến nhà thì đã thấy cha tôi
nằm chết trên mặt đất, ngực bị
một phát đạn...

— Đạn à?...

— Bầm vắng!

— Quái nhỉ! có súng nổ mà
sao quanh vùng không ai biết?

— Bầm quan, vì nhà tôi ở
tách ra một chỗ, xa hẳn các nhà
lân cận.

— Ít ra, người trong nhà cũng
biết chứ?



— Trong nhà chỉ có một
người kô già tài bẩn lại ngồi sy
lám...

— Vô lý!... Ta ngồi cái thằng
ay...

Ám Vinh từ rãy vẫn ngồi im
lúc ấy mới nói :

— Qua lát khảng nén ngó
người ấy.

— Tai sao?

— Tiếng súng lục chỉ bằng
tiếng cái pháo lép làu ığ. Người
ta ngủ say có khi không nghe
tiếng thét. Mì kẽ sát nhau chả
chỉ đã dùng súng lục chứ không
phải súng trường.

— Cậu nói phải.

— Im một lát quan cháu tiếp:

— Chắc lại lì sự bảo thủ của
đảng Gấu già!

Tòng hoa theo :

— Chính chúng tôi cũng ngó
như vậy.

— Quà này ghê gớm thật!

— Dù hung khê gớm, clung
lìi cũng thế sẽ bảo hù cho cha
tú!

Nàng Nhạn nói :

— Anh Tòng nói phải đấy! Ta
quyết bảo thủ cao ông đê!

Ám Vinh nhìn hai người. Một
tia sáng hiện như chớp lo trong
cặp mắt chàng. Một nụ cười mía
mai nhưng kín đáo phúc biện
tập môi chàng.

Quan cháu nói :

— Hay ra khâm xem đê!
Và ngài gọi lính:

— Bay dâ, gọi thày thừa vào
dây để sập sùi di khâm án
mạng.

Người ta sùa soa một cách
đo so.

Và, một lát sau, quan nba đã
kéo tới nhà người bị giết.

Ông già nằm gục trên mặt đất.
Mùi từ ngực trứ ra ướt vũng.

Người lão bắc ngồi canh xác
chết của chúa, mặt ngơ ngác như
kết mắt hồn.

Quan Chau truyền khiêng xác
chết lén giang sương, xem xé rái kỹ
vết thương, chở bến làm việc
của ông dè, các giấy mờ, các đồ
vật tiễn nồng trong hòm. Đoạn
ngài dạo qua mặt trước mặt sau
nhà một lượt.

Ngài bắt đầu hỏi tung người
bố già :

— Lão thuật lại cho ta nghe từ
lúc ông dè ở dinh về cho tới lúc
lão đi ngủ.

Người bố già sợ sẽ cháp tay
bầm :

— Chủ con, khi tan bão, cũng
ở trên quan về như mọi khi.....

— Anh có thấy gì khác không?
— Quan dày sao?

— Anh có thấy chẳng hạn ông
để tờ ra lồng gi' khác mọi khi
không?

— Bầm quan không à!
— Ông dè có ăn cơm không?

— Có, vẫn ăn uống như mọi
khi.

— Ông dè có nói câu gì khiến
anh phải lấy làm lạ không?

Cũng không. Tình ông dè con
ít nói xưa nay.

— Sau khi ăn cơm, ông dè
lâm gi?

— Sau khi ăn cơm, ông dè con
cùi bắp sấp sửa ấm trà dè có
khách đến chơi.

Trên mặt ông cháu cũng như
trên mặt Ám Vinh có những
biến đổi rất nhanh. Vá, hình
như sự xáo động đã lâm sàng
lên cả bốn con mắt.

Ông cháu hấp tấp hỏi :

— Thả à?
— Vâng.

— Ông dè có nói rõ khách là
ai không?

Bố già ngâm nghĩ một lát
đoạn nói:

— Bầm không.

Mặt Ám Vinh tươi hẳn lên.

— Thế lắc người khách đến

nhà có trông thấy không?

— Bầm lúc ấy con dè di ngủ.
— Cả ngày hôm nay, cũng như
hôm qua, ông dè có di đâu
không?

— Bầm không thấy ông con di
dùi cả.

Tòng cung nói tiếp :

— Bầm quan, thay tôi không
di dùi cả! Chỉ hai buổi bão vào
dinch mà thôi.

— Thế ông không nói rõ ai
đến chơi à?

— Không à.

— Anh Tòng, lúc ông về chiều
nay, anh có nhà không?

— Lúc thay tôi tan bão về, tôi
vẫn có nhà.

— Ông về một mình?

— Bầm vắng.

— Sáo nữa?

— Tôi lên chùa đón nắng Nhạn
đi xem bài. Trong lúc ấy thấy
tôi ăn cơm.

Ông cháu lại gõ bàn :

— Khách phải là một người
vào hàng khâ, vì ông dè mới
ngồi đùi uống nước và nói chuyện.

Ám Vinh gật đầu khen :

Quan đoán cậu ấy sống suýt
lâm!

Ông cháu đặc ý :

Thì tôi rạng ra đây, ai trông
mà không biết. Bề la sẽ cho tôi
tất cả các người quanh đây hỏi
xem lúc chập tối có ai thấy
người đến thăm ông dè không.

Tòng chấp tay :

— Tầm sự như quan minh
xét cho.

Ta thè sét lâm ra hung thủ
mới usge. Giờ bấy tým róng
việc khám nghiệm. Anh Tòng
có thể lo liệu việc ma chay cho
ông dè.

Lúc ra cửa quan cháu còn nói :

— Địch là vì thù bần, thứ moi
đồ vật trong nhà vẫn y nguyên
thế này thì không phải là trộm
cướp.

Ám Vinh cũng nói :

— Chính con cũng đoán như
thứ!

— Thôi ta về di. Nhạn à về
chứ con?

Thiệu nữ đáp :

— Vâng, thay từ vè, con theo
ngay.

— Ủ vè ngay nhé, khuya lắm
rồi....

Nàng Nhạn chờ mọi người ra
cả, liền lại gần Tòng.

Chàng tuối trẻ lúc ấy đương
cùng người duy trì già đang sửa
soạn khăn áo rồi để thay cho
người chết.

Nhạn khẽ dắp tay lên vai Tòng.
Anh Tòng à?

Tòng quay lại, hai mắt đỏ
như huyết.

— Anh nghỉ tbé nǎo?

— Tôi tbé sẽ báo thù cho cha
tôi, dù chết cũng cam lòng.

— Cái ấy dè đtnh rồi. Nhưng
mà anh có ngờ cfo iai không?

— Chỉ dảng Gán già chứ còn
ai nữa!

— Đã đánh ta chỉ có tbé ngibi
cho dáng cười ấy, nhưng ngô
kè khác thi sao?

— Thay tôi chẳng thù bần gi
với ai ngoi iai Gán già cả.

— Anh thử ngibi xem?

— Không cần phai ngibi. Tôi
biết đích như thế.

— Ngibi việc giết người này
không do thù bần gi cả....

Tòng ngạc nhiên nhìn Nhạn :

— Không thù bần thi sao lại
cò ám màng?

— Nhiều khi ám màng xảy ra
mà không do thù bần chủ!

Tòng cười đều, có vẻ suy nghĩ.

Nhạn nói tiếp :

— Ví dụ kẻ hung phạm đã giết
ông nià sau một cuộc cãi lộn
chẳng hạn.

Tòng gật :

— Có tbé lám!

— Tôi lại ví dụ kẻ giết người
là cậu Ám Vinh....

Tòng giật bắn người.

— Ô!

Nhạn mim cười :

— Là tôi, ví dụ chơi đáy thôi!

Tòng ngạc nhiên sao giữa lúc
này, Nhạn lại có tbé có được
một thái độ gần như dùa cợ
như thế.

Tòng nói nguy ý trách móc :

— Tôi buôn vè thương thay
tôi lâm, nàng Nhạn à!

— Anh tưởng tôi không
thương ông, khิง' e thấy ông
bi giết một cách độc ác như vậy
sao?

— Thế mà nàng còn nói dùa?

— Tôi có nói dùa đâu. Anh
hãy nghe ôi...

— Nàng cứ nói....

— Vì dùi Ám Vinh nó biết rằng
anh... không bằng lòng nò hỏi
tôi...

(Còn nữa)

LAN-KHAI

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân
36, Bé Henri d'Orléans, Hanoi

Le Gérant: NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

Hooc-boen-vietnam

Du-ó-i măt chung tòi

(Tiếp theo trang 28)

Những hàng ấy mừng thầm
acờ dè dán tay» nghe đâu đã
từng ngầm ngầm sầm sùa, dù
tôi dè vè Sát-Mát-thám biết bao
«ông lớn»

Chẳng chừng thế cả đám du
thú du thực dàn ann, lấy một
tai của hàng nhòi làm bức binh
phong luong-thien chán ngosi,
cũng bị l-i từ trong đ ioi ra,,
dưa di an tri một vài nòi chò
luc H-thành thê yên đai!

Brava Sát-Mát them! Cà Hâ-
thanh luong-thien đều một lời,
các viên chức sở Mát thám vẫn
đè mèt đến đám này. Bọn ấy
nhất cử, xuất động đều không
thoát khỏi con mắt tinh nhan
của các nhà chuyên trách. Cho

CHÀNG HAI

Các sách dạy Võ Tàu, Nhật, Tây, Ta.

Vô Tàu cuốn I — 0p26, II — 0p30, III — 0p50, IV — 0p30. V — (dành Giản) 0p50, VI — (dành Côn) 0p80,
VII — (dành Kiếm) 0p80, VIII — (Đầu Song-bin-Tiền) 0p80, IX — (Bao-pháp) 0p80, Thiếu-Lâm Quyền-kháp
chinh tông 0p30, Lối Võ Thường Dùng 0p30, Võ Nhật 0p50, Võ Tây 0p60, Võ Ta 0p50.

Các sách vở kè đày đay dù các bài võ như Mai-Hoa, Liên-Hoa, Hầu-Quyền, Tấn-nội-công, Thiếu-
Lâm Lục v.v. và các bài Kiếm, Côn, Gân, Dao, Thương, đòn Roi, đánh Vật... cùng những miếng đòn bi-
hiểm độc-thủ và các lối thê-thao, các Đòn vỗ co giã trị... Hình vẽ rõ-rệt, ai lọc lấy cũng giỏi ngay. Chả thế
các sách này đã in lại đến 4, 5 lần! đều do SƠN-NHÂN soạn thuật.

Lối võ thường dùng



Hình 1.— Họ bóp cổ, mình gõ ra.

Hình 2.— Mình bóp cổ lại và lâm ngã.

(Tay nắm thê nèo cho họ bị bóp cổ
ra, đay kijk ở trong sách) Còi 3 và hình vè
thể vỗ, ai dùng cũng được giỏi ngay. Giả cò
ba hào?

mỗi xuât bản sách day

« HỌC ĐẤU VÕ TÀU »

hai cuộn đóng làm một

Có 90 hình vẽ vùa dạy đấu võ, vùa dạy 2 bài võ «Sư-Tử Côn-Câu» rất qui. Giá bán sáu hào (gói mus
niêu thứ sách một lượt cho re-eувre)

Các sách kề tren dây, ở xe gác mua thêm tiền cước. Thor, mandat để cho nhà xuât-bản như vầy :

« Nhật-Nam Thu-Quán 19, hàng Điếu, Hanoi »

NGÓT TRĂM BỘ TIỀU-THUYẾT CÓ GIÁ-TRỊ VÀ SÁCH DẠY CÁC NGHÈ CÙNG
SÁCH DẠY THUẬT-THỎI-MIỀN. DẠY ĐÀN, BUÓN-BẢN V.V. (xem kỵ sau).