

NĂN LÂM
CHÙ TRÍ TÔNG
LÝ VĂN HÙNG
TINH BẤY

AUF CHIẾN 1939-1940

50-40 - 14 JUIL. 1940 - GIÁO DẠC CỘNG HÒA

Một bài học hay cho những

kẻ lầm lỗi và phao dồn
lin nhảm!

Duối mắt chúng tôi

Hiller và Nã-pha-luân

Một tin vô tuyến điện Đức gần đây đã báo rằng sau khi suốt hai tháng ở ngoài mặt trận phía Tây tự nhận lấy cát trong trách Tông-tư-lệnh quân đội Đức, hôm vừa rồi Tông-thống Hitler về Bâ-linh để hội-kiện với Bâ-tước Ciano, cậu rẽ quí của thủ-tướng Mussolini, Tông-trưởng ngoại giao Ý bèn về việc đánh Anh và cái chướng trình kiến-thiết mới của Âu châu. Hôm đó nhà độc tài đã được quốc dân Đức hoan hô nhiệt-liệt,

Hồi này thật là một hồi may mắn nhất cho nhà độc tài Hitler. Thật thế, nhờ vào một chính sách quí quyết và tàn bạo, Hitler đã chính phục được nhiều đất đai mồ-mang bờ cõi cho Đức.

Có lẽ hồi này là thời kỳ toàn thịnh của Hitler. Tông-thống Đức thường có tính tự phụ và tự so sánh mình với những bậc anh-hùng đánh đông dẹp bắc ngày xưa. Trong số các vị anh hùng đó Hitler khâm phục nhất là là hoàng đế Nã-pha-luân và thường mơ tưởng sẽ làm nên sự nghiệp to tát hơn Nã-pha-luân. « Việc mà Nã-pha-luân không thực-hành được tức là việc xâm-lấn Anh-quốc, tôi sẽ làm nỗi ».

Đó là lời Hitler nói với bác-sĩ Rauschning tác giả cuốn « Hitler m'a dit »

Ngay sau khi kinh thành Paris thành một thị trấn không phòng thủ, quân Đức tiến được vào trong thành thì Hitler và bộ tham-mưu đến ngay « kinh

thành ánh sáng ». Theo một tin Mỹ thì vừa dè chau đến Paris nhà độc-tài quốc-cố đến ngay điện Invalides, cùi dâu trước di-tượng và lăng Hoàng-dế Nã-pha-luân người mà y vẫn tỏ lòng hâm mộ.

Đứng trước tượng Nã-pha-luân, Hitler nhắc lại là quyết sẽ xâm-lấn nước Anh việc mà trong lục sinh thời Nã-pha-luân mấy lắc định làm mà không sao đạt được mục-dich.

Hitler ra lệnh cho cất bức tượng bán thân của đại-tướng Mangin ở gần đền Invalides, ý chừng Hitler cho Mangin, người Á-tân Lô-liên mà lại là một danh tướng Pháp đánh Đức trong cuộc Âu chiến trước. Sau khi đánh chiến Mangin lại song chức Tù-lệnh quân Pháp đóng chẽm miên sông Rhin của Đức.

Cái mộng tưởng của Hitler muôn làm nên sự-nghiệp to tát hon Nã-pha-luân chưa rõ có thể thực hiện được không.

Hiện nay Hitler đang sửa soạn rát chu đáo cuộc tấn công vào các đảo nước Anh và Anh đã dự bị mọi phương-pháp phòng-thù rất cẩn-mật.

Đánh Anh là ván bài to cuối cùng của nhà độc-tài Hitler, nếu được ván này thì Hitler sẽ có thể làm bá chủ một phần lớn Âu châu, nhưng nếu thua thì bao nhiêu sự-nghiệp gây nên từ trước sẽ bị lung lay dở-nát.

Lại ở Saigon, một người Pháp cũng bị kết hai tháng tù về tội cõi-dòng những tư-tưởng thất bại làm cho người ta phải lo ngại và xôn-xao.

Thật là một bài học rất đích đáng cho những kẻ lầm lỗi và phao dồn lin nhảm.

(Xem tiếp trang 22)

CUỘC ĐÔNG-MINH GIỮA ANH, PHÁP đã tan vỡ

DEPT. LEGAL
INDOCHINA
N 16340

số au chiến bị tịch thu ở Anh có một chiếc chiến đấu-hạm, nhiều luân dương-hạm, và tàu ngầm có cái chiếc « Surcouf » là tàu ngầm Pháp to nhất, mạnh nhất thế giới. Sau vụ thả-y-chiến ở Mers-el Kébir chính phủ Pétain đã tuyên bố chính thức tuyet giao với Anh và Ngoại-giao lồng-trường Pháp M. Baudouin đã kè rò cá trách nhiệm nặng nề của Anh trong cuộc thất bại của quân Pháp vừa rồi. Các nhà quân sự Pháp lại nói rằng Anh đã phản Pháp trong trận Flanders và trận đánh lù sông Somme đến sông Aisne, nếu Anh đã thực-lòng hợp-tác không tim cách tháo-trước thi quân đồng-minh đã phả được vòng vây của quân Đức và không bao giờ đến nỗi thất-bại một cách đau đớn như ta đã thấy.

Ngoại-tướng Pháp lại nói rõ là ta bao nhiêu năm nay chính sách ngoại-giao của Pháp chỉ cốt giũ sao cho khỏi hại đến tình-thân thiện giữa Anh, Pháp vì đó mà Pháp đã theo Anh trong chính sách trung-phat Ý, gây ác cảm với Ý, trong cuộc điều-dịnh ở Munich năm 1938, và trong việc khai chiến với Đức gần đây.

Đồng-thời chính phủ Pétain lại ra lệnh cấm tất cả người Pháp không được đánh nhau với Đức và Ý và quí việc các nước còn đánh nhau với hai nước đó, theo đúng như các điều-kiện đình chiến.

Kế nào trái-lenh này sẽ có thể bị khô sai chung thân hoặc bị tẩy-hình.

Xem những điều trên này ta có thể nói ảnh hưởng của việc xảy ra ở Mers el Kébir không phải là nhỏ. Đội thủy-quân đẹp đẽ của Pháp sau cuộc đánh chiến vẫn còn gần nguyên vẹn, chỉ bị thiệt hại một vài chiếc tàu nhỏ, nay lại chính bị thủy-quân Anh, một nước đồng-minh đánh phá và giảm mất một phần lớn lực-lượng. Tuy thủ-tướng Anh và nhiều nhà chính-trị Anh có hết sức hào-hảo là vẫn giữ nguyên cảm-linh đối với dân Pháp, nhưng việc rõ-rệt mà chính-phủ Pétain đã chính-thức tuyet bối là tuyet giao hàn-với Anh.

(Xem tiếp trang 27)

Tú Thành-Cát Tu-Hán

oán
QUÁN-CHI

Chúng ta tìm kỹ trong lịch sử nhân loại thế giới mà xem, có kim đồng tây những kẻ lừa chúa lừa người ta mà dùng hình cây vồ thái quá, ý mạnh hiếp yếu thái quá, đồ mâu giết người thái quá, thù hối có một ai được kết-quả lâu bền và hoàn toàn chung thủy hay không?

Hắn là không.

Họ nỗi lên như bão chớp, lôi đình, bắt quả trong một khoảnh khắc; họ mua men gầm thết

chỉ được một thời gian, rồi sống chua được hết đời mình đã thấy phả bài vong tủa nhục. Có may mắn thì cũng sang qua một vài đời con cháu l nhiều, dù oai và co-nghiệp họ cũng phải tan tành lun bại, không thể nào kéo được xa hơn.

Chắc hẳn ông trời — nếu như có trời — có ý trừng phạt những kẻ cung-binh độc-võ như thế-mới phải lẽ công bằng. Cũng như lê-nghịt-báo của nhà Phật. Không lý đâu những kẻ ấy họ xây nên oai danh co-nghiệp của họ bằng thịt, da, xương, máu người ta mà lại an hưởng thủy chung và di-truyền vạn-dài cho được?

Có chỗ thú vị nhất, là ông trời hay trừng phạt họ một cách rất khâm: lấy một cái súc thịt nhỏ để hạ một cái rát lớn. Ai còn là gì loài cá ông voi thân hình to tài lòi, tung hoành bè ròng là thế, một con cá ép mình mày không bằng cái bàn tay, nó deo cùng lây thịt cá voi rồi đục khoét đến phai thôi thịt mà chết. Ngày như loài người chúng ta sánh với con vi-trùng, hai dâng to nhỏ, mạnh yếu cách biệt nhau còn hon trời vực, thế mà vi-trùng vẫn đánh ngã giết chết chúng ta như chơi.

Đấy, những nhà chinh-phục thiên-hà như César, Alexandre le Grand, Charles Quint, Napoleon của phuong Tây; như Tân Thủ-Hoàng, Thành-cát Tu-hán, Hốt-tất-Liệt của phuong Đông, kết cục đều bị tảo nhục một phen hoặc ngay bản thân, hoặc đời con cháu, nhưng nào có phải họ, được tảo nhục một cách anh-hùng hay bởi một tay địch-thủ với họ đâu. Hình như ông trời dung túm trừng phạt họ phải lòa-niue bởi một cớ rất tầm thường, hay là ông chỉ sai khiến những tay yếu đuối và nhỏ nhen thua họ nghin lần muôn lần để họ bị ngã xuống, thế mới là khâm!

Chúng tôi muốn lấy ngay một chuyện Thành-cát Tu-hán để làm lệ-chứng.

Có lẽ là chuyện hợp thời.

Vì trong những nhà đại-chinh-phuc ở trong lịch-sử thế-giới từ xưa mà người ta được biết, ai cũng phải nhìn nhận cho Thành-cát Tu-hán đứng số một.

Vì người ta đang bảo Hitler bây giờ là Thành-cát Tu-hán tái-sinh, như đặc khuôn với nhau về chỗ tham lam, về sự hiếu-chiến, và tội ác-sát.

Rồi đến kết-cuộc, có lẽ nhà độc-tài Nhật-nhĩ-nam ngày nay sẽ bị một phen tảo-nhục như kiểu hai ông cháu Thiết-mộc-chân và Hốt-tất-Liệt thuở xưa không chứng.

5

Thành-cát Tu-hán, chính tên là Thiết-mộc-chân, con một viên lù-trường ở đất Mông-cô hoang-mạc. Năm 1194 bỗng nỗi lên đánh dẹp tất cả những bộ-lạc lùn nhỏ chung quanh, rồi thừa thắng đem binh hùng-hồ diệt nước Kim, đánh nhà Tống, mở-mang cả miền tây-bắc và Đông-tam-tinh, nhập với bản-dô Trung-quốc. Quân Mông-cô lúc bấy giờ cường-thịnh và hiếu-chiến

là-lùng, Thành-cát có chí chinh-phuc cả thiên-hà, đánh rœi tới trung-bộ châu Á, qua các nước A-phú-hãn, Ba-tư (nay đổi quốc-hiệu là Iran) vào đến miền núi Cao-gia-sách (Caucase), diệt hơn 40 nước lùn nhỏ, đặt dưới quyền thống-trị của mình. Oai-danh vang động cả dai-lục Á-châu.

Nhưng Thành-cát cũng chưa vira lòng, muốn theo hướng mặt trời lặn mà đi mãi xem qua đất-dền đâu là cung-tot. Cho nên, một ngày kia vào mùa hè năm 1200, Thành-cát sáng vửa thiệc dày, dùng dùng ra lệnh cho ba quân mặc giáp deo gươm, thẳng jén lén ngựa, nhô hêt kinh-do dinh trại theo mình di Tây-chinh và bảo tướng-sĩ rằng:

Phen này ta quyết di tìm cho ra cái lỗ mặt trời mỗi chiều hôm chui vào trốn ở chỗ nào.

Hàng trăm vạn quân Mông-cô đạp qua bao nhiêu bãi cát hoang-vu, bao nhiêu núi non hiểm trở, thẳng đến mé đông nước Nga, rồi chia quân ra làm mấy ngã, đánh vào Ba-lan, tràn sang Hung-gia-li (Hongrie). Áo-dai-lợi (Autriche), xông thẳng tới Đức-cố và phủ tan-lien-quan các nước trung-bộ Âu-châu. Thuở ấy dân Đức thấy quân-lực Mông-cô mạnh quá, đến nỗi khiếp sợ xanh mặt, rụt nhau di trốn tứ tung. Thành Vienne ngày nay hình như còn lưu lại ít nhiều dấu vết của Thành-cát Tu-hán và các ông già bà-cá thường đem cái tên Genghis Khan để đe dọa trẻ con coi như thiên-lôi xám hay ông bà bị chín quai-xanh.

Tính-lai, trong vòng mươi năm, Thành-cát thu-phục được hai phần ba đại-lực Âu Á và thống-ngự tới 500 triệu người. Lịch-sử thế-giới xưa nay chưa có nhà chinh-phuc nào, hung-hỗ và quát-cuồng đến thế.

Chú-nội là Hốt-tất-Liệt kế vĩ, dết được hòn nhà Tống, vào làm vua nước Tàu, dựng lên triều Nguyên, vẫn nối chí chinh-phuc của ông lồ và dụng binh hiếu chiến luôn luôn. Hốt-tất-Liệt suy nghĩ ông minh đã chinh-phuc miền tây bắc nhiều rồi, giờ ta phải ra oai kiêm dát ở mặt đông nam Cái tham tam vô yểm đó làm cho quân Nguyên bị hại phen tảo nhục rất đau, bởi hai dân-tộc nhỏ yếu kém minden vò kẽ.

Một lỗ bị tảo-nhục với đảo-quốc Nhật-bản.

Hai lỗ bị nước Việt-nam nhỏ bé ta đánh cho thua chạy hai keo.

Trung-quốc từ xưa đến triều nhà Nguyên, vẫn biế t cách bờ biển của mình không xa, có nước cù-la-go là Nhật-bản, nhưng binh-lực Thiên-triều chưa bù đẽ gót vào miếng đất ấy mà thi-oi-dai dung-võ được bao giờ. Hốt-tất-Liệt quyết làm việc phi-thuong-dó. Một lần đầu sai quân vượt bờ, nhưng không thành công. Qua lần sau, tu-lập 10 van hùng-bin, mấy nghìn chiến-thuyền, rầm-rộm đóng-chinh. Cơ-khô, ăn này binh-thuyền chua đến bờ bờ Nhật-bản mà đỗ bộ thi đã bị sóng gió đánh cho tan-tác, phải trôi dạt vào Bánh-hồ-dảo, một cù lao nhỏ ở địa-dầu. Các trống vòi máy chiếc thuyền con nguyên-lanh, kéo buồm trốn về, bỏ mặc quân sĩ ở lại ho vơ trên đảo. Quân Nhật hay tin, kéo đến vây bọc mà đánh giết sạch, chỉ cho ba người sống sót trả về Trung-quốc nói cho Hốt-tất-Liệt rõ, đừng có lầm-le dò-dò đảo-quốc Phù-tang nra mà khôn.

Quả nhiên Hốt-tất-Liệt bối việc đóng-chinh, đe dung-võ ở mấy nước Diển-diển, Chiêm-thanh, Qua-oa (tức là Java, thuộc địa Hà-lan bây giờ).

Quân Nguyên mưu khôn và ý mạnh, đòi mượn đường nước Nam ta cho họ đem quân đánh

đến
HITLER

Chiêm-thanh rồi phân-tiện
chiếm-lấy nước ta. Khiến thế-Cái
mưu « già đỗ diệt Quốc » của
họ không đánh-lừa được những
bực anh-quán, dũng-trường ta
ở triều nhà Trần.

Ấy là mĩ trang võ-công
oanh-liệt của lịch-sử ta ở đời
Trần Nhân-Tôn, chắc hẳn các
bạn đọc-giả đều nhớ.

Một lần trước, quân Nguyên
tràn sang đường-hồ, do ngà
Nam-quan, bị hai ông Trần-
nhât-Duật và Trần-Hưng-Đạo
đánh cho thua chạy bẩn ống
bản-chết ở cửa là Hầm-tử và
trên sông Vạn-kiep. Lòng quyết
chiến của quân Việt-Nam đã tỏ
rõ trong bài chử « Sát-Thát »
khắc-băng-châm trên cánh tay
mỗi người lính, ý nói muốn
giết-quân Thát, vì người Nguyên
thuộc giống « Thát-dát ».

Cách sau ba năm, chúng do
dường-thủy trở qua phuc-thị, bị
Nhân-huệ-vương Trần-khanh-
Đức đánh chận-cướp được tất
cả thuyền-luong và Ván-dòn,
rồi Hưng-đạo-vương đón-danh
ở sông Bạch-dâng, bắt sống
ba danh-tướng là Ô-mã-Nhi,
Phản-Tiếp và A-bát-Xich.
Chinh-con ruột của Hốt-tai-Liệt
là thái-tử Thoát-Loan, bạn
tuyệt cũng như bạn này, may
phù nhà nó mau chán, giỏi
chạy lâm-mối thoát-thân, không
thì đã ní Việt-Nam chiến-sĩ
lâm-thịt rồi.

Hai phen thảm-bại của quân

Nhà ở Sám-Son
cho thuê có diện và
vườn rộng gần bãi bờ
10\$ một vụ.

hỏi bản báo hay nhà
giấy thép Sám-Son.

Móng-cô thi-hùng đã làm phản
long-nhà ván Truong-tu-Trí
phải ghi chép bằng hai câu văn
thiết-thực và thống-khoái này:
Nhật-bản nhất-chinh, nhục-tích
trường Đong-duong chi-thúy.

Giao-châu lũ-kichi, thi-cuong cao
chiến-cố chí-sơn.

日本一征, 虞積流東洋之水
交州屢擊尸僵高戰骨之山

(Nghĩa là: một lần đánh
Nhật, thịt-trứng bê-dòng, hai
bản-chết Nam-thay-chết Thành
bản).

Các ngài thử xem...

Các ngài thử xem, vào
khoảng cuối-thế-kỷ 12, đầu-thế-
kỷ 13, quân Móng-cô cường
thịnh-biệt-bao, đón-nỗi-tay-
chinh, bắc-phat, đánh-dầu-thắng
đó, gồm-thết giò-mây,
đọc-ang-trời, đất-là-thể, mà
phải-một-lần-toà-thu với-di-
quốc-Nhật-bản, và phen đại-
bại với-tiều-quốc Việt-nam.

Rồi từ-lú áy-trò-di, lần-hồi
mắt-cá-oai-thể, thêm-thoi
kiêu-hanh-xa-hoa, tối-ngày-chí
lo-ninh-phát và trong-nhà
tranh-danh-xấu-xé-nhau, vì
thể-mà nhà Nguyên-chí-truyền
niên-nhìn-doi-những-nơi-rừng-thiêng

nước-dộc-rồi-mặc-hiện-sốt-rết.
« Từ ngày có-những-con-sốt-rết
đến-ām-ānh-Tưởng là ngày-tám-tri
Tưởng bi-lay-chuyen. Rồi sự-dau
đớn-về-xác-thịt-ānh-huống đến
tâm-giới-biển-cá-hết-cá-tinh-tinh
và-tu-tưởng-của-Tưởng. »

« Trong-lúc này chẳng-còn-có-gi
là-hắn-ngã-nữa mà-chỉ-còn-là-thần
nô-le cho-những-tinh-xấu-xa, tàn
ngược, do-thì-thần-kinh-rồi-loạn
gây-nên... »

— Trich ở bài-týa của T. Th.,
Sách dày 63 trang. In-đep. Giá
028. Cước 0504.

Mua-buồn và mua-lẽ, xin-gửi-tho
cho M. Yên-Son.

Kiosque THANH-TAO à Vinh
ANXAM

(Mua-buồn-có-hóa-hồng-cao)

Nă-páh-luân-dai đã lung-
hoành-gia-ngữ Áu-châu-bao
nhieu-năm-rồi cuộn-chi-một
trận Hoa-tiết-lô (Waterloo)
đủ-dura ngà-ra-ở-quanh-hiu
cay-dâng-ngoài-dâng-hoang-cho
tới-lúc-chết. Những-lệ-chứng
Ấy, chẳng-phai-phai-rõ-cho
người ta-thấy-may-ké-làm
chúa-tè-mà-dùng-binh, cay-võ
thái-quá, ý-mạnh-hiếp-yen
thái-quá, đỗ-máu-giết-người
thái-quá, thi-ông-trời-không-dê
cho-dược-kết-quả-lau-bền-và
hoàn-toàn-chung-thùy-bao-giờ.

QUÂN CHI

VÌ DẤU CÓ TIỀU-THUYẾT « loạn thân-kinh » ra đời ?

... Tưởng-vi-sự-sống-gay-go-phai
liên-thân-di-những-nơi-rừng-thiêng
nước-dộc-rồi-mặc-hiện-sốt-rết.

« Từ ngày có-những-con-sốt-rết
đến-ām-ānh-Tưởng là ngày-tám-tri
Tưởng bi-lay-chuyen. Rồi sự-dau
đớn-về-xác-thịt-ānh-huống đến
tâm-giới-biển-cá-hết-cá-tinh-tinh
và-tu-tưởng-của-Tưởng. »

« Trong-lúc này chẳng-còn-có-gi
là-hắn-ngã-nữa mà-chỉ-còn-là-thần
nô-le cho-những-tinh-xấu-xa, tàn
ngược, do-thì-thần-kinh-rồi-loạn
gây-nên... »

— Trich ở bài-týa của T. Th.,
Sách dày 63 trang. In-đep. Giá
028. Cước 0504.

Mua-buồn và mua-lẽ, xin-gửi-tho
cho M. Yên-Son.

Kiosque THANH-TAO à Vinh
ANXAM

(Mua-buồn-có-hóa-hồng-cao)

Cuộc xâm-tước của đại-quân Đức vào Bỉ, Hà, Lục-xâm-Bảo và Pháp

Trong-một-cuộc-hội-nghi-quân-sư
quan-trọng ngày 8 mai Hitler đã ra
lệnh-tấn-công-ở-mặt-trận-phía-tây

Cuộc-Áu-chiến-lần-này-sảy-ra-từ-dầu-tháng
Septembre 1939, thê-mà-trong-8-tháng-rưỡi-giờ
ở-khắp-mặt-trận-phía-tây-từ-Bắc-bắc-cho-dến
biên-giới-Thụy-sĩ, quan-các-nước-chi-dồng-giúp-ở
sau-các-phòng-tuyến, cầm-cự-nhau, quan-sát
nhau, dò-xét-nhau. Sự-hoạt-động-của-quân-dội-chi
tóm-lai-trong-những-cuộc-tuần-tiễn, thám-thính,
những-cuộc-danh-úp-vào-các-dòn-nhỏ-ở-tiền
tuyến-hoặc-nhữ-giờ-lot-sung-dai-bắc, nhũng-vụ
ném-boom-của-phi-cơ-và-một-vài-cuộc-thúy-
chiến. Trái-lại-suốt-trong-thời-kỷ-đó-các-nước
rất-hoạt-động-về-mặt-ngoại-giao-và-tuyến-lính
để-dịnh-rõ-dịa-vị-của-minh, dò-dám-các-nước
nhỏ-và-làm-lay-chuyển-tinh-thân-quân-dịch.

Sau-bao-nhiêu-phen-do-dỵ, bắn-danh-mãi-dến
ngày 10 Mai vừa-rồi-quân-Đức-mới-dec-lệnh
bắt-dầu-tấn-công-ở-mặt-trận-phía-tây; một-lúc
xâm-lấn-cá-ba-nước-trung-lập-Hà, Bỉ, Lục-
xâm-Bảo, để-thực-hành-cái-chương-trình-giúp
chặt-cái-xứ-dò-hỗng-những-cái-kim-lon-theo
đang-sự-dự-dịnh-của-bộ-tham-mưu-Đức. Kỳ-hội-
nghị-này-rất-là-não-nhiệt. Các-vị-tướng-chỉ-huy
quân-Đức-phản-nhiều-dều-cho-rồng-rợng-sau-khi
quân-Đức-xâm-lực-Hà-lan-sẽ-cầu-cứu-với-dòng
mìn-dựa-vào-bòn-uốc-dâng-bảo-cố-sản.

Bại-tướng-Goring-thì-cam-dan-chắc-với-Hitler
và-tướng-Von-Brauchitsch-Tông-tham-mưu-lực-
quân-Đức-rằng-phi-cơ-Đức-sẽ-có-thể-chiếm-ngay
hết-các-trường-bay-Hà-và-Bỉ-de-ngăn-trở-hàn-việc
thuê-danh-chương-trình-phóng-thả-cá-hai-xứ-dó.

Còn-Himmler, Chánh-ở-Trinh-thám-Đức-thì
lại-cam-dan-rằng-dội-quân-tứ-năm-của-y-ở-Hà
và-Bỉ-sẽ-có-dù-thể-lực-giáp-dec-quân-dội-Đức
thanh-công. Cả-Goring-và-Himmler-dều-dòng-đ
với-Hitler-vì-việc-danh-ba-nước-Hà, Bỉ-Lục-
xâm-Bảo, cùn-các-tướng-trong-bộ-tham-mưu-Đức
thì-lại-cho-dòng-thời-nên-dánh-cá-năm-nước
trung-lập-nhì-là-phải-danh-Hà, Bỉ, Lục-cùng
một-lúc-với-Na-uy-và-Ban-mach-thì-mới-de-thanh
công. Kết-quả-nhanh-chóng-cuộc-chiến-ranh-ở
mặt-trận-phía-tây-trong-hai-tháng-nay-dà-to-rà
rằng-Hitler, Goring-và-Himmler-dà-dat-mục
dịch-và-liệu-dùng-những-việc-sẽ-sảy-ia.



Vừa nghe hiệu lệnh không lính nhảy dù từ các phi cơ nhảy xuống hàng đội rất đông

Chiến lược của quân Đức

Theo một bài binh phẩm về quân sự của tướng Broissé một nhà chuyên môn quân sự nước Pháp, thì chiến lược của quân Đức lúc mới tấn công ở mặt trận phía Tây là cái chiến lược đặc biệt mục đích để phá tan mặt trận quân địch. Chiến lược này đầu tiên cốt lõi toàn lực tấn công vào một phần trên mặt trận quân địch xét ra là số thuỷ chọi thẳng để hòng để cắt hàng phòng thủ quân địch tam dồi rồi tìm cách đánh lai và vây họ để phà riêng mỗi đội quân đã bị lỗ lõi.

Cái chiến lược chọn thủng hàng trận của quân Đức đã thi hành một cách nhanh chóng và mãnh liệt có thể chia làm mấy thời kỳ như sau này:

Sáng ngày 10 Mai thì đại quân Đức đồng thời vượt qua biên giới Hà Lan, Bỉ và Lục Xâm Biển. Ngày buổi sáng họ đã nhanh chóng đánh chiếm một số thành phố lớn như Antwerp, Ghent, Bruges, etc. và sau đó là Lille, Valenciennes, Cambrai, etc. Ngày 12 Mai, quân Đức đã đánh chiếm Paris.

Ngày 13 quân Đức tiến rất nhanh chóng ở Hà Lan, như là một đội quân thứ năm giáp sức. Quân Đức là dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm được sáu Moerdijk một đầm lầy quan trọng gần phía Bắc và phía Nam Hà Lan.

Chiến lược cầu này, quân Đức cho hai sư đoàn thiết giáp qua cầu và thủng đường tiến đến Rotterdam, một thành phố lớn của Hà Lan đã bị phi cơ Đức ném bom đều hai phần ba. Cả những khu rộng lớn từ 15 đến 20 cây số vuông đều bị triệt hạ không một cái nhà nào đứng vững cả.

nhung vì dense không kịp nén, không thể lập lại được một phòng tuyến liên tiếp và vững vàng.

Vì thế mà quân địch càng ngày càng lan rộng thêm và ngày 18 thì tấn công rất mạnh từ miền nam Meubeuge đến thượng lưu sông Qise.

Ngày 19, quân Đức tiến đến vùng Saint Quentin — La Fère trên qua cả hàng phòng tuyến dọc sông Escout và sông Somme.

Có lẽ ngày hôm đó vì bộ tham mưu Đức biết rõ là các đội quân đồng minh sang cứu Bỉ hợp với quân Bỉ đang ở miền Gand-Arras-Boulogne nên mới ra lệnh cho một phần quân đội lui về phía Tây Bắc trên hữu ngạn sông Somme để vây

kín quân đồng minh đang đánh trên miền Flanders về phía Nam.

Đến ngày 20 Mai thì quân Đức tiến rõ ràng về phía Tây Bắc nghĩa là ra bờ Manche. Máy đội thiết giáp tiến rất chóng đến Montreuil và Boulogne.

Ngày 21 Mai, quân Đức cố tiến ra phía đông sông Somme để đến miền duyên hải Manche.

Từ ngày đó đội quân đồng minh ở Bỉ lui về giữ miền sông Escout và Scarpe nhưng các đường giao thông trên bộ với đội quân đó đã bị quân địch làm nghẽn bắn.

Từ ngày 22, quân Đức đánh dữ dội vào đó,

Vừa xuống đất, đội lính nhảy dù vất ngay dù đi, rồi mang khí giới sẵn sàng cùng các bạn đồng đội tấn công vào quân địch





Một đội thủy phi - quân đang hoạt động ở Địa Trung Hải. Trong cuộc chiến tranh này, phi - cơ là thứ khí - cụ chiến - tranh chủ yếu nhất đã hợp lực với thủy - quân và giúp đỡ lực - quân.



Một đội phi - cơ khu trục Pháp đang bay rải mìn, bay liên thành từng hàng, mỗi đội đánh duỗi phi - cơ kinh địch.



Một chiếc phi - cơ Dornier 17 của Đức vừa bị phi - cơ Pháp hạ, đang cháy ngùn ngụt sau khi rơi xuống đất.



Một chiếc phi - công Anh đeo ném bom ở các trường bay Na - uy của Đức mở vò



Một chiếc phi - cơ Heinkel 111 của Đức rồng đang bị rơi xuống đất đang bị cháy một phi - công Pháp đang quan sát

quân Anh-Pháp-Bỉ ở miền Escaut, từ Valenciennes đến Cambrai. Quán đồng-minh kháng cự lại kịch liệt lúc tiến, lúc lui trận đánh rất là dữ dội.

Đó là trận Flandres mà sau khi vua Léopold III nước Bỉ đã đầu hàng, đã kết liễu bằng cuộc lui binh về Dunkerque. Trận này cả hai bên có đến gần hai triệu quân lính và độ hơn 4.000 chiến-xe dự vào.

Sau trận này 4 phần 5 quân Anh đều xuống tàu và được nước Anh còn quân Pháp thi theo lời tuyên bố của thủ tướng Churchill trước Nghị viện Anh bị thiệt mất đến 15, 16 sư-đoàn quân lính nhuệ và chỉ cứu thoát được độ 20 vạn nghĩa là gần một nửa số quân dự vào chiến tranh.

Một chiếc ca-mi-ông sắp chờ dân di tản nạn chiến tranh dừng gần một khóm đại bác sắp đem ra mặt trận đó thật là cảnh đặc biệt về chiến tranh ngày nay



Nhân dân cả mịt lảng nhỏ ở Bỉ trở trên một chiếc ca-mi-ông để di tản nhanh khỏi là một cảnh trong xã thương tiếc



Bí-kíp là nhò các đội ca-giới hỏa và thiết giáp đã tiến một cách dễ dàng, nhanh, chóng và nhò ở sự hợp tác rất công hiệu của hàng đoàn phi-cơ phóng pháo bay thấp để đánh phá hoặc bay là là xuống để ném bom mà quân Đức đã có thể làm cho ca chiến-lực phả iờ mặt trận có thể kết quả một cách nhanh chóng vậy. Đó là ý-kien của một nhà chuyên môn quân sự Pháp về ca-đo tấn công nhanh, chóng của quân Đức ở Bỉ và phía Bắc nước Pháp. Như thế ta có thể nói là bí-kíp ca chiến tranh tố-tiến như các xe thiết giáp và phi-cơ đã giữ một địa vị rất trọng yếu trong ca chiến-tranh trên đất Bỉ và Pháp vừa rồi.

Vì sao quân Đức đã tiến được một cách nhanh chóng

Trong hai tuần lễ từ 10 cho đến 24, 25 Mai tình hình chiến tranh ở Bỉ và miền Bắc nước Pháp đã thay đổi một cách nhanh chóng. Cái chiến lược chọc thủng hàng trận trong lịch sử chiến tranh không mấy lúc có thể thành công một cách mỹ mãn. Sở dĩ quân Đức có kết quả là nhờ một phần lớn ở việc dùng nhiều sư-đoàn thiết giáp nặng và nhẹ có các đội phi-cơ phòng-pháo giúp sức. Sự thắng lợi lúc đầu là vì sự tấn-công đội ngũ và rất mạnh của quân Đức. Trong lúc tiến công, thường thường đại-quân Đức không tiến ngay mà chỉ một đội quân cơ giới hối di trước để thăm thính và đợi đường. Khi đội cơ giới hỏa đã vào được nơi nào thì lập tức có các sư-đoàn thiết giáp và các sư-đoàn bộ binh theo đến ngày để chiếm cứ nơi đó và cũng cố mặt trận.

Đó chính là nhò các đội ca-giới hỏa và thiết giáp đã tiến một cách dễ dàng, nhanh, chóng và nhò ở sự hợp tác rất công hiệu của hàng đoàn phi-cơ phóng pháo bay thấp để đánh phá hoặc bay là là xuống để ném bom mà quân

Đức

đã có thể làm cho

ca chiến-lực phả iờ

mặt trận

có thể kết

quá

một

cách

nhanh

chóng

và

nhẹ

nhìn

CHÂU - CHÂU
BẢO - VỆ
CHO VỐI



Một khẩu đại bác hàn trái pháo chở hàng đường sắt để đưa đến mặt trận. Thủ đại-bác này có sẵn cả toa máy để có thể kéo từ chỗ này sang chỗ khác nhanh chóng

HÀNG VẶN TÀU BUÔN

được yên ổn trên mặt biển là nhờ
những chiếc xuồng khu trục phi-cô

Cách bảo vệ tàu buôn
hồi Âu chiến trước.

Trong cuộc Âu chiến 1914-1918, và nhất là hồi 1917, cuộc bắn đao áy gần tàn, nghĩa là vào hồi 1917, thi thứ chiến cụ lợi-hại nhất của Đức Áo, là tàu ngầm. Lúc ban đầu hải quân Đồng Minh không biết dùng cách gì để chống cự lại là vì không bao giờ lỗi cờ lừa-tâm tới thứ chiến cụ ấy. Nhưng về sau công việc chống cự và khu trục tàu ngầm cũng được chủ dò.

Một hạm đội có đủ thứ tàu lớn, tàu nhỏ kéo đi, thì dù tàu ngầm bên địch mạnh bao đến thế nào cũng không gán lô mặt ra, vì đã bết rắng nếu lô lên trên mặt nước thì khó lòng thoát khỏi bị những súng lớn súng nhỏ của các tàu chèn kia đưa thẳng xuống Long-Cung.

Von Tirpitz, thay quân đế-bổng Đức hối-dù, và sau thấy không thể làm hại được tàu chiến hàn-dịch bèn cho tàu ngầm di đánh phi những tàu yếu-hơn, tức là các tàu buôn. Đó là một điều chẳng vinh dự gì cho Hải-quân Đức, một vết nhơ không dời nào gõ sạch!

Cần phải bảo vệ cho các tàu buôn. Nhưng cả Đồng-minh với các nước trung-lập cùi tới hàng vạn chiếc sa baô hàng ngày di lại trên mặt nàn, chẳng-nhẽ mỗi chiếc tàu ấy lại cho một

tàu chiến đi kèm ư? Dù có muốn thế cũng không 'hè' được, là vì lím'gi có đủ tàu chiến. Hải-quân Đồng-minh bèn tổ chức thành các đoàn tàu buôn do tàu chiến đi hộ tống qua những nơi có tiếng là nguy hiểm.

Về sau những tàu hợp lại thành đoàn cũng nhiều quá, không đủ tuân dương hạm bay diệt ngư-lôi hạm đi hộ tống được. Bộ Hải-quân định minh liền nghĩ ra cách dùng 'hỗ' tàu đánh cá nhỏ ba bốn tần, đặt súng đại bác và liên thanh lên trên cho di hộ tống các tàu buôn đó. Về sau người ta dùng tới cả những tàu đánh cá nhỏ trọng tải chừng 50, 60 tấn.

Bên địch thêm nanh vuốt.

Năm 1939, tàu ngầm vẫn là cái lợi khi cưa ghe góm' o dưới biển. Cũng như Von Tirpitz hồi Âu-chiến trước, Hitler ngày nay cũng theo cái thuyết: «Nhé những kẻ cưa yểu mà đánh». Thì là tàu buôn của Đồng-minh và các nước trung-lập trong trận này cũng lại là cái đích cho tàu ngầm Đức.

Ngoài thứ tàu ngầm, năm 1939 này lại còn thấy một thứ chiến cụ dùng để đánh phá tàu bè cũng lợi hại mà công hiệu chẳng kém tàu ngầm co khi còn hơn. Đó tức là tàu bay vậy!

Lúc ban đầu Đức dùng phi-cô cho di đánh phá các tàu ở Bắc-hải, kết quả không được hài lòng cho lắm. Súng đại bác của các tàu bè địch, tàu bay Đức phi ở trên rất cao, không giám xuống gần. Với những cái đích bay động dây như tàu biển thì ở trên cao như thế ném tạc đạn xuống ít khi trúng được.

Mây nhân tạo

Vậy thì phải xuống gần tận bè địch. Nhưng những súng lớn, súng nhỏ đặt trên các chiến hạm liệu có đè cho tàu bè địch bay được gần sát bè mình chăng?

Một tên lính róng đội cờ giới-zôa Đức vừa bị bắn chết nằm sống sot ngang đường, xe mô-tô với người ngang hinh như có ý báo cho những kẻ đồng đội di sau là muôn qua được cùng phi-trái; nhiều sự khó khăn

Thì là lại phải dùng cái chiêu pháp cũ của các tàu ngầm là xuất kín bất ý áp đến đánh phá xong rồi lại bay vội đi. Đức bèn nghĩ cách chế ra những thứ máy phun mây. Tàu bay ẩn trong các đám mây giãy đặc ấy, lại gần không ai nom thấy cả, khi tới sát bè cạnh chiếc tàu bè địch rồi mới xuất đầu lộ diện, ném bom xuống lại lần ngay vào đám mây giãy ấy.

Phi-cô-lại còn thường lợi dụng đêm tối để di rôi theo tàu bè. Cứ theo như thế cho tới khi gần sáng là kéo ập tới đánh phá thực nhanh rồ; lại chạy đi ngay.





Chỗ nào phi cơ và quân Đức qua đây bị tàn phá, đốt cháy. Trên đây là một nạn hỏa tai do phi cơ phỏng pháo Đức gây ra tại một làng ở Bỉ.

MỘT CẢNH TÀN PHÁ BẤT THƯƠNG TÂM
Trong hồn me con nhà này đứng cạnh những
nhà cửa cháy đốt, ai mà không khóc động lòng.

Khi thực hành thi lại khác xa

Trước hồi Âu-chiến này các nhà chuyên môn quân sự đã đem bàn xét về vấn đề này mãi để tìm phương phòng giữ. Phi-cơ có thể đánh tan biển bằng ba cách: một là bay ở trên cao thả bom xuống, hai là dàn bô xuống đánh, và ba là bay là là trên tàu biển mà đánh. Rồi các nhà chuyên môn ấy tính toán ra rằng chỉ cần một chiếc tàu trọng tải vài ngàn tấn, có thể đạt bắc 100 và 37 ly cùng vài rô súng liên thanh là có thể hạ bờ địch như chơi.

Tìm được ra cái phương kế ấy, các nhà chuyên môn kia xoa tay vui thích: đã có thứ chiến cụ cực công hiệu, lợi hại để khu trú phi-cơ bị từ nay ta di bờ biển cõi sơ chả nữa?

Nhưng... Lý thuyết với
thực hành khác hẳn nhau,



Nhân dân những miền bị
quân Đức tàn phá bỗng đó,
đuối đất nhau, mang xác các
đứa em đang đi, nành nợp,
đang bơ vơ trên đường vô
định. Trong nết mặt họ thì
biết rằng sự dữ rết đang
đợi họ ngày sau lưng!

là vì vẽ mặt thực tế, khi chiếc phi-cơ bên địch vút lở ra, bay là sát ống khói các tàu biển sẽ súng hồn xuống, nếu chiếc chiến ham di bộ tổng nã cả một loạt súng đại bác lớn nhỏ lèn, thì chỉ những tàu buôn kia bị hại hối, chứ viên đạn khó lòng trúng được phi-cơ của quân địch.

Và người ta nhận xét thì thấy phi-cơ bên địch chỉ hav đánh phi-tàu đánh cá thôi. Vì lẽ gì? Cái đó không ai biếu. Chẳng lẽ người ta lại đem những chiến hạm tuần-dương 5000 tấn ra để bắn vé cho các tàu đánh cá? Các tàu chiến này còn dùng chỗ khác quan trọng hơn.

Thế là lại như hồi 1914 – 1918, người ta lại nghĩ cách dùng thứ tàu nhỏ, thay nhỏ để khu trú tàu bay. Nhìn thế, trên mặt biển người ta thấy xuất hiện những thứ xuồng máy phóng ngư lôi.

Xuồng khu trục phi-cơ

Coi những chiếc xuồng thứ nhả thì thấy chẳng khác chi những búi lùn nhỏ dùng để khu trục tàu ngầm năm 1917. Vô xuồng bằng gỗ, bằng gỗ mà cũng hồn chất chẳng kén chi kim-khai, lại thêm cái lòi lá tránh được nạn thủy lôi kim thạch của bên địch.

Xuồng chạy bằng động-cơ. Hồi 1914 người ta dùng thử động cơ cũ của các thứ xe cộ. Năm nay người ta đã tiến bộ hơn, dùng các động cơ tàu bay hỏng từ lâu vẫn bỏ một số khόng dùng đến. Các động cơ ấy đem ra thay một vài bộ phận, sửa một vài chỗ, thế là thành một chiếc động cơ turom lầm rồi.

Trên mặt xuồng dựng một cái tháp súng, đặt bốn khẩu liên thanh hạng bắn nhanh. Ở Anh có thứ xuồng đặt 8 khẩu liên thanh ghép nhau.

Từ đấy trên mặt biển, cạnh những chiếc tàu buôn không-lờ hàng vạn tấn, người ta thường thấy nhồn nhoser những chiếc xuồng gỗ giài chừng vải bá chục thước, may kħħan liên thanh khán lèn trời như có ve khieu-khiech. Đó là những con « chim chích » nhỏ siu, mà phần sự phái gữ giài, bảo vệ cho những chú « voi » khổng lồ này. Mà mỗi lần phải hoạt động là mỗi lần có hiệu quả.

N. L. thuật

Bàm quan lớn Bình-Lương

Nói về chiến tranh, thuật vẽ các trận, chúng tôi nhận thấy người ta chỉ lưu tâm đến nǎo bộ Tư lệnh, nǎo đạo lực quân, không quân, Hải-quân, nǎo đoàn chiến xá... Duy có một đội binh, có lẽ cần-thứ nhất, thì lại ít ai nhớ đến. Đội binh ấy tức là đội Bình-Lương vậy!

Quân lính vốn là người, thì cũng phải có những sự cần dùng hàng ngày của mọi người. Chức vụ đội Bình-Lương tóm tắt là: cho quân lính có đủ quần áo mặc, giày dép, mũ đội, cho quân lính có đủ thứ cần dùng khi ngủ; cung cấp đủ ngày hai bữa cho quân lính; chong coi thi-hành những công việc súng công...

Các đạo binh khác: hải quân, lục quân, không quân, chiến xa, chỉ có một chức vụ là chiến đấu. Các vị tướng lính chỉ huy các đạo binh này



Cuộc tuần tiễu trên
mặt bờ.
Máy phun súng, tay
chiếu đang rẽ sang
đi tuần tra, một
bà vua di vireaphum
khỏi đê cho quân
địch khỏi trông thấy.

chỉ có một chức vụ: dẫn quân tiến lên, dùng mìn kẽ (mà ta gọi là Chiến-pháp) giữ cho quân mình bị hại ít mà đè ép được quân thù.

Còn viên tướng coi dạo Bình-lương chức vụ chẳng chỉ có một, các bạn đọc già đã thấy rõ rồi!

Thế giới càng văn minh, quân đội càng chán chỉnh tối tân bao nhiêu, thì sở Bình-lương chức vụ càng nặng nề, quan trọng thêm bấy nhiêu.

Lúc ban đầu, ngày xưa đã làm gì có một sở Bình-lương, hoặc có chăng nữa thì cũng chẳng có chí là quan trọng, chỉ hữu danh, vô thực mà thôi. Là vì ngày xưa người ta heo cái thuyết: chiến tranh phải nuôi binh lính. Nghĩa là quân lính kéo tới đâu thì tha hồ cướp bóc, tàn phá, để có đủ lương ăn, có đủ áo mặc. Các viên chưởng không phải để ý tới điều đó,

Thành ra những nơi nào có quân lính kéo qua, bắt luận là quân nhà bay quân thù, cũng đến bị tàn phá sạch, không còn đến cái lò roa để nấm hoặc con ngựa kéo cày, đóng xe nữa. Trong cuộc chiến tranh 30 năm, sự cướp phá lương dân thực đã tới cực điểm, làm cho các vị vua chúa cũng phải động lòng mà phải lưu tâm đến công việc lòi chức sự cấp lương cho quân lính.

Vua Henri IV với Thủ-tướng Sully, rồ vè sau giao chủ Richelieu rất chuyên chở vào công việc đó. Mái nhà chính khách Louvois là vị quan Bình Lương trước nhất ở Pháp.

Chinh ông Louvois trước nhất đặt các kho chứa lương thực ở các thành. Mỗi phố có một kho chứa đủ lương thực, đạn dược cho quân lính dùng trong 6 tháng. Còn quân lính thi



Máy phun súng trên
mặt bờ, hòn đảo ngay
cách bờ và suối
giữa bờ và sáp được
tùi Anh cứu thám
chiết.

không được đi xa quá nơi kho lương quá 5 ngày đường, e như thế sẽ thiếu lương chẳng.

Vua Frédéric II, nhà đế chiến-sỹ của nước Phổ tìm ra phương kế đem lương thảo di theo sau quân-lính. Thủ là cái thuyết Bình-Lương của quân đội tàn thời, là tìm ra vật.

Vua Frédéric cho những người làm bánh đi theo quân đội, tái tú sọ bột làm bánh cho quân lính cần dù 5 hôm. Tới hạt nào bón thơ làm bánh phải di tìm mua thóc, mua bột cần dùng ở hạt ấy.

Tới bời Đại-Cách-Mệnh, các nhà chuyên-môn quân-sự nghề được nhiều phương-pháp rất tiện-lợi để cung-cấp lương-thực cho lính. Nhưng vì thiếu vua và thiếu người nên không thực-bành nụy được.

Năm 1806, Nă-phá-luân Hoàng-Đế cũng theo phương-kế cho dem lương - thực di theo sau quân - đội. Chính-phủ lò-chiếc nhiều đội dem được lương-thực từ những đạo quân ở đây sau cho tới đạo quân đang chiến đấu. Rồi tới khi di dân phả các nước mé Đông, Nă-phá-luân bà lèn iỏi đầu dặt kho lương tới đó thì ra dù tiên, dù lùi quân Pháp cũng không thiếu lương. Quân đội của Hoàng-Đế có 400 000 người, thường là con số khổng-lồ hời ấy. Vậy mà có cách nuôi đủ 40 vạn người đó, Nă-phá-luân quâ là một ví « Thần » khả dĩ đáng để thế-giới hời đó phải kính phục vậy...

Giai thi sỹ Bình-lương thực quả là một « công sở » riêng, có lò-hút bắn boi heo những chủ huyệt nồi định, khí thực-bành thi rắn pojnhu một không còn thiếu thốn thừ gi. Người ta cũng thấy rõ, cái trách-niệm của sở ấy đối với quân đội thật-thiết thê mà, về sự Bình-lương ngay thành hẳn một đạo quân cũng như các đạo quân khác.

Lại thêm bảy giờ có xe lửa, có xe ô-ô, việc vận-tải rất nhanh-chóng tiện-lợi. Từ chỗ phát bột tới khi chiếc bánh vàng rực trong lò ra, từ lò sát sinh người ta giết loài mực súc cho tới lúc thành miếng bi-lết ngọt lành, và nồi súp nóng hổi hôi, thơm phưng phức, các đội lính ấy làm việc chẳng khái chí các bánh xe mệt mỏi chiết động cơ lớn, bánh nọ liên-lạc vào bánh kia, mà mục đích cộng chung là để động cơ chạy được.

Trong cuộc chiến-tranh này, ở đạo quân trên sông Rhin, có những đội lính làm bánh, mỗi bến làm được 30.000 xuất, một ngày được 60 000 xuất! Những bánh ấy đúng giờ là tới tay quân lính, bất luận là ở hàng tiền đạo hay ở mặt hậu quân!

« Có thực mới vực được dạo » sở Bình-lương thực đã giúp một phần lớn trong cuộc chiến đấu, vậy mà ít ai nhớ đến. Thắng được một trận lớn, cái công lao người ta chỉ biết quay hất vào cho một người : chiến-sỹ.

N. L.

NHỮNG SỰ BÍ MẬT TRONG BIỆT THỰ

Tổng thống Adolf Hitler là lãnh tụ dân tộc Đức, người đã quay rối niren hòa bình và đã gây nên cuộc Ái-điển rát lớn và rất Lớn-dị hiện nay là người được thế giới chú ý đến đặc biệt. Võ-lai-ich và gốc tích nhà độc tài đảng chì Vạn, từ trước đây nay nhiều nhà văn, nhà báo đã viết nhiều bài rát ly kỳ nhưng và đời sống, tình cảm và cách ăn ở hành động của Hitler cho đến nay dù gai lùu-dài Berchtesgaden là bì-thự của nhà độc tài nay mà Hitler huyền, đến nay ngài ngồi sau khi làm việc nhiều, hoặc đê lình đường tình thần trước khi quyết định một việc gì quan hệ đặc biệt, thì không mấy người được vào thăm và biết rõ cả ngài ở Đức và những thủ-hộ của nhà độc tài « áo nâu » cũng vậy.

BERCHTESGADEN VÀ SỰ TIN DỊ-DOAN CỦA NHÀ ĐỘC TÀI HITLER

Gần đây những sách về tư-tưởng chinh-sách của nhà độc tài Quốc-xã và về thân thể và cách ăn ở của Hitler rát nhiều. Trong những cuốn đó có cuốn « J'ai été femme de chambre chez Monsieur Hitler » (Tôi đã làm bồi dưỡng ngủ cho ông Hitler) của Pauline Kohler một người đàn bà đã từng làm tại Berchtesgaden một năm' thuật lại và viết ra thành sách. Cuốn sách đó, tuân theo « Match » - Pháp vừa rồi đã trích đăng m y đoạn cốt yếu. Bọc xong những đoạn nà ta đã thấy rõ tình hình và những sự bí-nại tại biệt thự Berchtesgaden và những cách ăn ở cùng thói quen kỳ-di đã có ảnh hưởng đến hành động của nhà độc tài Quốc-xã hiện đang gây nỗi nán binh hóa và làm cho phần lớn Âu-châu bị nhuộm máu và sa vào cái cảnh chiến-tranh thảm-khốc.

Những đoạn tình sử rát ly kỳ của nhà độc tài Đức

Cái dời tư của Hitler nhất là cái dời tình-ái của nhà độc-tài Đức chắc nhiều người muốn biết.

« Hitler là một người cầm-động để sa lè trước cái chết » một coi chim sẽ nhường lại là người có thể lãnh-sứm, và tình trước cái chết của hàng triều người ». Đó là lời phé-bìn, của Rausching, một cựu đảng viên trong đảng Quốc-xã, một người giúp việc rất tin cậy của Hitler, đối với Hitler, một người lão-nao cũng như say mè nồng, một người đã gây nên cuộc chiến tranh tàn khốc ở Âu-châu hiện nay.

Như thế Hitler không phải bẩn là một người vô tình. Người ta chỉ biết từ trước đến nay nhà độc-tài đảng chì Vạn là một người khờ khan chưa từng lấy vợ và vẫn sống như một kẻ tu-hành. Tổng-tuồng hỷ tuyên truyền Đức vẫn phao lịn rằng không bao giờ Hitler lấy vợ và trong lòng Hitler chỉ có một thứ ái-tình: là đối với nước Đức. Rất có thể là Hitler không bao giờ

lập gia-dinh, lấy vợ nhưng nói rằng Hitler chỉ yêu một mình trước Đức bô là một sự-lầm-lor. Đó chỉ là một cách luylene-truyen của bô Quốc-xã và nhiều người ở gần được tiếp xúc với Hitler đều biết rằng nhà độc-tài Đức rát mê gái.

Chính bản bà giúp một đia-viết rát quan-hệ trong đời Hitler. Lúc Hitler còn là một người tầm thường diễn-thuyết ở ngoài góc phố, chính phủ-nữ đã đến nghe Hitler và khuyên-khích Hitler.

Vì phụ nữ Đức có quyền bỏ phiếu nên nhà độc tài mới càng ngày càng lâng phiêu trong các cuộc bầu cử. Nhìn người vợ các nhà tài-chánh lớn ở miền Ruhr chỉ gặp Hitler mỗi lần là tò vò cảm phục nhà độc tài Quốc-xã này vì ta mà quý của đảng Quốc-xã moi đực các nà tài chính giúp đỡ nhiều.

Mối tình thứ nhất của Hitler

Trong đời tình ái của Hitler có một câu chuyện rát sầu-hảm, đó là mối tình thứ nhất của nhà độc-tài từ khi ra làm chính-tri,

tình yêu của Hitler, nhưng đến khi băng về phòng ngủ thì liền lấy giấy viết-tu-hó Hitler lở ý không thè nàu két nén dõi lúu được. Sau khi đi bộ hứa thư cuối cùng của nàng vào tháng giây thép, Geli về phòng tư vẫn băng lối đê-dung để đốt đèn. Sáng hôm sau người ta trông thấy Geli đã chết cũng trong phòng ngủ.

Thế là vì tình yêu của Hitler mà cô cháu gái ngày thơ đã chết một cách rát-thảm đam và đến nay trong gia-đinh Hitler người ta vẫn nhắc đến cô cháu gái thơ ngây là Geli.

Càng eo-kết quả trên trường chính-trị, tình yêu càng bồng-bột

Với sự đắc-thắng trên trường chính-trị, nhà độc tài Hitler càng bồng-bột.

Göbbels cũng nhận thấy ông thấy mình không phải là người lãnh-dạm với « phái đẹp » như người ta vẫn cũn truyền-truyen. Göbbels bên-dịnh lợi dụng ngày sự ean-yêu đó và định bụng rằng nếu sau này Hitler có lấy vợ thì phải lấy một người đàn bà do Göbbels đã chọn sẵn. Göbbels cho là dùng cách đó taị địa vị minh-dối với Tông-thống Đức lại càng-vững-vàng.

Người đàn bà bì Göbbels đem ra để thi-nghêm tình yêu của Hitler là Renate Müller. Chính Göbbels đã sửa soạn cho Hitler gặp cô Renate lần đầu tiên. Göbbels đã dùng một cách rát-khó khéo, trước hết lẩn dương cái tai cần cùn một tòi từ rồi dè ngắt đem ché-cho Hitler xem một vài đoạn phim cô Renate đóng trên màn chiếu bóng tại biệt-thự Berchtesgaden. Hitler vốn là người thích chớp-bóng nết-nhẹ, lời ngay. Xem xong

phim ảnh, Hitler rất khen ngợi cô đồng-trò trẻ tuổi kia và ra lệnh cho Göbbels mời Renate đến ở biệt-thự Berchtesgaden may váy.

Nhân-lời mời xong, một ngày thứ sáu kia Renate đến ăn cơm tối với Hitler. Ăn cơm xong Hitler mời cô tài tử chớp-bóng di thám các phòng trong bì-thự, có cả Goering, Göbbels và vợ Göbbels cũng đi. Hitler rất rát-nó, trong khi đó taị cả bốn di thám hết phòng này sang phòng khác.

Khi đã đến một cái thư-vien, Renate hỏi một vài câu về những sách vở để trong phòng. Trong lúc Hitler già lối thi mấy người khác đều lảng ra chỗ khác. Thế là Hitler được một mình đứng trước mặt người thiếu-nữ mà mình mong ước已久 lâu. Hitler bồng không nói nữa, đứng im bất một lúu rồi nhìn vào Renate mà glo tay chào theo lối Quốc-xã.

Nửa độc-tài đứng glo tay và yên-lặng như bờ-mây-pít rồi bô tay xuồng nói rằng: « Tôi coi nhẽ chào-gio-tay như thế trong suốt hai giờ đồng hồ.

Cô tài tử chiếm bồng lây làm lâu nê, không nói được câu nào Hitler nói tếp luôn:

— Trong lúc những đội quân cầm-tú và quân lính của tôi diều qua trước mặt tôi, tôi cứ đứng chào-không-bao-gi-thấy-một. Tôi không hề động đậy. Cảnh tay cùi tay cứng như sắt đá, lúc nito cũng giò thẳng. Goering thi không thè nàu đứng lâu thê được và chỉ trong rứa giờ là phải hạ lây xuồng ngay.

Thực-lí, tôi có thể đứng chờ theo lối Quốc-xã suốt hai giờ nghĩa là lừa-hó Goering đến bốn lần. Như thế dù tôi ra ràng tôi khỏe hơn hẳn đến 4 lần. Đó là một thành-tích rát-lý, ngay tôi cũng phải là về sức-mạnh của tôi. »

Nói đến đây, Hitler bèn quay gót lại rồi đi ra chỗ những người khác đang đứng.

Đó là lần thứ nhất mà Hitler tỏ tình yêu với Renate Müller. Nếu đó là lần cuối cùng thi có lẽ ngày nay người thiên-nữ đó vẫn sống trên đất. Nhưng trong thời kỳ ở chui tại bì-thự Berchtesgaden, Hitler chẳng ngày cang-tinh yêu đối với Renate mà cách-sốt-sang-hol.

Trước hôm có sự-tài-tử từ giã-biệt-thự, Hitler mời Renate ngồi xem chính-cô ta đóng-tò trên màn-ảnh. Trong phòng chỉ có Hitler và nǚ tài-tử. Người coi máy, chiếu-ảnh ngồi từ phòng chiếu-ảnh có thể nhìn rõ cả những hành-dộng của-nhà độc-tài đối với nǚ tài-tử.

Renate đã thấy mình trở-nên và nhà độc-tài-nước Đức. Tuy không yêu Hitler nhưng nay xét ra Hitler cũng không có giac-cảm với mình cả và đã vi ở cạnh nhà độc-tài-làm cho nhà-nữ tài-tử quang-mát. Göbbels đã sắp thành-róng trong việc làm mồi cho thấy; nếu Renate trở-nên Hitler phu-nhau chắc không sao quên được kể nàu đã dura minh-dến-dia vi đó, Göbbels đã mùng-thầm là dia vi minh-chắc-sé-sé vì đó mà them-vững-hên-hon.

Nhưng sau một sự-ngắn-trò đã làm cho cuộc hôn-nhân của Hitler không thành. Đó là vì một thiếu-niên Do-thái con-một một nhà-triều-phu Do-thái đã sinh-có-lập-nghé-ep tại nước Đức từ hai-thế-kỷ nay. Nhà-triều-phu Do-thái là tên-họ của Hitler. Khi Hitler lên cầm-quyền và con-nỗi nghiệp cung-hàng-gia-sản. Số nàu nhà-thiếu-niên-triều-phu nay không bị Hitler bắt-giam là vì nhà-triều-phu đó buôn-bán-rất nết-đẹp với ngoại-quốc.

(còn-nữa)

HỒNG-LAM

Dưới mắt chúng tôi

(Tiếp theo trang 2)

Theo ý chúng tôi, thì những kẻ kia còn đáng bị nghiêm phạt hơn thế nữa. Nhưng lời nói vô ý thô của họ có thể có ảnh hưởng tai hại cho những người và cho cả một xã!

Gửi lần này, ai nấy đều nên để đặt cái miếng!

T.

Họ múa hái

quanh chiếc... máy chém

Cả Mâu, giết bá mạng ở xóm Vinh-Hồ chiêm hôm 14 Mai, đã bị tòa án Hà Đông kết án xử tử phiến họp hôm 2 Juillet vừa rồi.

Giết người thường mạng, đó là lẽ thường. Pháp luật cũng đã định rõ ràng, trừ kẻ kia rết ra có những rưởng hợp giàn-khinh thì không kể. Vậy Mâu đã giết người, lại gắt một lúc tri bá mạng, như thế bị kết án xử tử chẳng còn oán ức chi.

Nhưng còn cái lẽ «nhân loại» mà nghiêm khắc đến như pháp luật cũng không bỏ qua được. Vì cái lẽ ấy mà cho tôi khi bị tòa kết án hẳn không còn đường lối nào, hỏng gõ tội nữa, kẻ bị đưa ra trước pháp luật, bắt buộc là vì khinh hay trọng tội; và sau được luật-pháp coi là «bì-cáo-nhân» cả, nghĩa là chưa có tội gì.

Cũng vì cái lẽ ấy mà một khi

hai hay bị cộng chặc, nách do hai em ngục súc di, chỉ còn vài bước nữa là tới chán đoạn đầu dài thi luật-pháp còn một lần cuối cùng cho chào biệt kẻ xấu số đã mắng mòn, nợ đời, nay phải dem trả.

Mà những người quả thực «người» có chút lương tâm, có chút giáo dục, dồn lức ấy sẽ một giây quên hẳn cái tội đại-gian, đại ác của kẻ kia, chỉ hối ngùi, nghĩ ái ngại thay cho kẻ đã bị pháp-luật của loài người gác bờ tên họ trong cuộn sổ khai sinh tôi Dương-Thé nay. Hinh như chửi có bọn Mọi chau Phi là có tiếng hissing nhốt vu-meng quanh những kẻ sắp bị họ đưa vào cõi chết. Nhưng giông Mọi Chau phì áy ta khونghen đê yót!

Tin Cả Mâu bị tòa kết án xử tử vừa lan ra, thì có một hận ứng theo gương giông Mọi ấy mà nhảy múa, ca hát ăn ý. Ai lại vui thích về cái án ấy?

Chắc hẳn chỉ có con cháu thị Mâu, thị An, thị Thủ, bà mộng do con dao Cả Mâu giải thoát khỏi cõi chờ đợi chung chờ gì? Chắc là con cháu Thị Bá, mẹ thị An, thị Mâu, đang oán giận Cả Mâu đột nhiên bẽ gãy cả chiếc cành cầu cơm của cả gia đình bọn họ chờ gì?

Không phải! Không phải!

TRONG MÙA NÓNG NỨC NÊN UỐNG THUỐC.

HUYẾT TRUNG BƯU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngọt ăn ngọt ngon, tinh thần tinh túc, không lùi dù mồi mệt, ít khát nước — Huyết Trung Bưu
Đại-quang là một thứ thuốc bồ huyết rất hay. Bàn ông, đàn bà, người già trẻ con, dân bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai to 2\$00, chai nhỏ 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 28, Hàng Ngang — Hanoi — Giấy nón: 805

Bạn này chính là bạn một tháng trước đã cãi gan hổ reo: «Cả Mâu đã bị quan Dự-thẩm kết án xử trảm» và «rồi sẽ bị hình hình ở ngay chợ tinh Hà Đông». Chính là cái gã tưởng ai cũng ngủ như bắn, đã vội gửi tin «sáng-sa si-on-nens» ấy cho khắp mọi tờ báo, nhưng mọi tờ báo nhìn thấy ngay cái rõ của họ to lồng các cái định mà với cung kính cho vào trong, sot giấy, tuy tin ấy họ «cao hứng», không lính tiễn..., nhưn bút!

Chúng tôi đã gõ thước sảnh «giáo huấn» cho bộ-một, hai bài. Nay họ tưởng phục thù được nên-reo lên: «Chúng tôi nói có sai đâu, Cả Mâu chẳng bị kết án xử tử là gì. Thế mà lại có người cũ lại, rõ thực là lồng cảm.»

Thì ra trong cái ôi hép nhỏ của họ, thô rằng cả án xử-tử mà họ buộc cho quan Dự-thẩm đã kết Cả Mâu một tháng trước với cái án xử-tử do quan Cấp-Ách Án Hà-dong kết hôm 2 juillet ở mộ phiến tên công khai đều là mồ cùi! Rồi vờ tính, vờ cái ngu rõ ấy bọn họ kéo nhau múa nhảy quanh chiếc máy chém sắp dựng ở Hà-dong. Thực mồi tav, mèi mèt cũng không gõ rứa được cái óc của họ. Tới đây chúng tôi sực nhớ đến một bài của bạn Tich-Chu, họ Hoàng đã viết đầu từ 1929, đăng đầu trên mặt tờ Ni-y-Bao dạo đó, mà phải than rằng:

— Ta dám cho đến mòn hết gõ giày cũng không thể hép hết được cái giông... Ngu và Bướng!

CHÀNG HAI

Fô Tu Hồng

Cô HỒNG - PHONG

Frank và của MANH - QUÝNH

Một đêm dưới tàu Cửu-giang

Số kiếp gông-hồ lại quăng Thị-Lan già vè đường cái.

Người ta định chắc Thị-Lan trong 5 năm ở với chú Hồng, thế nào chẳng lẩn lung, để dành được sáu năm ba ngàn làm vốn riêng, phòng bị mai sau gặp con giò mura bất trắc. Ai lấy khách lợy mà chẳng phòng thân lo hậu như thế,

Có lẽ.

Nếu như tim gập được ông bố gã, hẳn nàng đã chuyên vâng cho ông được ít nhiều vốn riêng mấy năm ký cóp. Hay là có ai quen thân, chắc nàng có chỗ gởi gắm. Nhưng dâng này Thị-Lan không tim được bồ, cũng chẳng quen thân với ai ở xa ở gần, thành ra để riêng được nhiều ít lung vong gì, nàng chỉ biết gấu trong dày ruộng, rồi đem ra mua sắm những đồ tu-trang hàng vàng. Kể ra nàng sắm được bồ chục lạng chó không ít. Thúy áy vàng rẽ, mỗi lạng chưa đến ba chục đồng, thế là nàng cũng góp nhộp tư sản được trong ngoài bạc nghìn rồi, còn tiền mặt chưa kè. Khốn đến lối chú Hồng dám ra chơi bài phỏng túng, thi đỗ vàng tiền riêng của vợ, chủ cũng dỗ dành mura meo, bóc lột dần dần. Thị-Lan vừa sợ vừa chưởng, mà lại không biết đâu mà chay cửa đì, để chưởng khéo thời tiếng quyền, giòng kèn mà hòn dà lân hỏi tối hết.

Chó nén, bốn chú Hồng đã quất ngựa truy-phong mà mõ-toa dense tịch biên hiệu Bình-an, tổng Thị-Lan ra ngoái. — Vì nàng lấy Hồng chẳng có hôn-thur phép cưới giã cát, — lúc ấy nàng chỉ có học ốc quáo là nhiều, với đôi hoa tai và năm bảy chục đồng rồng túi lợp may, không làm gì có bạc nghìn thủ thành như người ta đoán nghĩ.

Tối thì mèo lại hoan mèo.

Tuy vậy, mấy chú Hồng biết đầu chẵng phải là một cái may cho Thị-Lan, như chuyện thằng con Tai-ông mất ngựa vậy. Đời nàng sẽ bước vào một giải-doạn mới, mờ ra một ký-nugyen mới hứa hẹn nhiều sự hay hòn. Thương khi cái hoa của con người ta vẫn là một diêm bão

trước, hay chính nó là chìa khoá mở cửa cho cái phúc lừng-lững iền sau.

Lúc bấy giờ bà có bố-vò của nàng là thím tài già ở Cầu-dát đã qua đời rồi, ở đất Hải-phong không có ai thản, để chờ nàng nán nương lùn cậy được. Mấy chị em quen, bình-nhật thường ngồi nhai giàu nói chuyện phiếm với nhau thì kê lầm gác. Cố người mồ hôi, để làm mồi cho nang chung nói nhân-duyên với một ông chồng ta hay một chú khách nữa tùy ý, nhưng nàng cười va lác đầu:

— Tôi đã 28 tuổi đầu, trong tay không có nhất xu, mà nào thêm lấy.

Kỳ thật nàng nghĩ chín trong bụng rằng: «cảng gi miňh» cũng đã trải qua một đời chông la chí giới giầu có, tiếng lâm, hau khớp tinh Phóng đều biết; bây giờ chấp nối, liệu có gặp được mặt nào cũng hành nhủ thư không? Nếu cha cảng chủ kết, vợ quàng vơ én, bi thiên bờ mai mía. Mà ở cần nái clô này cho đến long dong sa-sút, cảng hối voi đói; thôi thì «lại liều hồn mất» đưa chán, thù xem con tạo xoay van den đầu». Số-kiep có bát minh lây phải thẳng ca bối đì, hay là củng lầm đến phải bón trốn kuoni miêng như lũ chị em vò phuc kia, thà rảng đi xu-khá mà làm cho khusat mất, chẳng ai bết đì, là đau, chứ hối nào nghiêm-nhiên một bà chủ hiệt ở đây, giờ sự xu-xoang làm một người truy-lạc Ông & dây thi phiêu lâm.

Tnej ô, ngay buồi chieu hôm ấy, nàng từ già Hai-phong, đáp lau-khách «Cửu-giang» đi lên Hanoi.

Cánh di lầu-thủy vào thời buổi này ra sao, chúng tôi đã nói cho độc-giả biết rồi. Với nàng chí khác có một điều, là bảy tám năm trước, di chuyển tàu từ Nam ra Phòng, nàng là một cô ành khép kín nhất, khú khó; chuyến tàu này từ Phòng lên Hanoi, nàng là một thi-teen-phu có vẻ lịch sự phong-lưu, di đứng nói năng bao dặn.

Gần cạnh chiếc chiếu nàng ngồi, một người đàn bà năm ngù cò-queo, gối đầu trên chiếc tráp khâm nho nhỏ, quàng tay ôm lấy vai-ly



một đứa bé ngồi bên vỉa coi dở, vừa quát phe phẩy. Người này cũng trạc 28, 30 tuổi, mặt trái xoan, môi sờn má phấn, đầu vẫn khắn nhưng hổ da dài, mặt lợt leo kính râm để ngủ cho khỏi chói. Trông có vẻ tinh-thanh, hơn nữa ra vẻ một mẹ tây, vì thấy lòng mày eẹo gợt sắc lèm, chán lại mang giày đầm và bít-lết trắng, nó là cái đặc-trung của các bà đương-phụ thuở đó. Thị-Lan dồn kín gương mặt, nhớ mang-máng nhớ một người nào mình quen.

Mãi chín mươi giờ đêm, người ấy mới vuơn vai chồ dậy, bỏ kính den ra, tró mắt nhìn vào Thị-Lan dưới ánh đèn chiếu ngay giữa mặt. Vừa lú Thị-Lan cũng nhận ra. Rồi cung trong một giây phút, cả hai người cùng hoà tiếng reo tên một lượt :

Kia! có ba La-vich!

Ô nay! thím Hồng!

Hai người đã nhận được nhau.

Quá thật có ba La-vich là một mẹ tây sang trọng, vợ một ông quan ba pháo-thủ, ý hồn tên ông là Lavy hay là Lavèque, cho nên người ta quen gọi có là ba La-vich. Cánh hai năm về trước, có theo chồng xuống phục chức ở Phòng, thành thoảng có lui tới hiệu Bình-an mua ruy, đồ hộp, pháo-mát, giấm-hồng, lê tý nhiên, hay có dịp giao thiệp cao-en trò với vợ chồng chủ hiệu. Giữa lúc ấy Thị-Lan đang là

thím Hồng, bà chủ hiệu Bình-an vào thời-kỷ cửa hiệu đang lấy, buôn may bán đắt, một vốn bốn lời. Hai người quen nhau hơi thân, mặc dầu không có những sự vắng lai thù-lạc.

Về sau, có lại theo chồng dời lên Hanoi, xa biêt Haiphong luôn mấy nău trường, cài tình quen biết giữa khách với nhà hàng-sao khôi phai nhạt dần đi. Hôm nay sự tình-cờ cho đối mặt nhau và đánh thức tì nhô, khiến hai người cùng phai sảng sot ngô ngang, nhất là gặp nhau trên một chuyên tàu ngược.

Me tây, thím khách ngồi sân ải nbau, chuyện như phao đó.

Rõ thật là may! có ba női, tôi xuống Phòng hơn một chũnhat, mãi tòm qua mới có dịp đến hieu để thăm thím, không ngờ đến thấy đồng cùa, có người ngồi canh, tôi hỏi bà chủ đầu, nó xua tay đuổi tôi đi như đuổi tã, chẳng thèm nói gì cả. Tôi tự cõi mình, không nhẽ đứng lại nỗi xù-lù cu-soong nő...

Hiện tôi bị tịch ký rồi, có ạ. Thị-Lan nói và thở dài.

Chết chửa? Thím nói thật hay bón?

Có tình dời thuê nhà ai lại đi nói bón một câu chuyện lão cơ nát nghiệp bao giờ.

Thê chúa Hồng ở đâu mà dè...

Thì cũng tại nó đấy, có ơi! Luôn 2 năm sau này tôi ốm nằm hép một xô, thì nó dám ra chơi bài phung pha, cờ bạc này, gai gác này, trước còn vơ vét tiền nhả dì tọng vào dạo dí, vào bạc bài, rồi sau vay nợ từ tung, thiên tiền hàng họ của người ta bết, người ta phải xin toà cho khánh tận, tị-hиen. Á-Hồng cuốn gói trốn thẳng về Tàu trước, bỏ lối hơ vía.

Áy đây, thím xem. Minh lấy chồng khách thường gặp phải cái cảnh họ cuốn gói di ém, bỏ con giữa chợ như thế, mình cay hơn cần phải ới. Thím không biết, chồng tay chẳng có thê bao giờ; dà sao di nữa họ ản ả với mình cũng từ iế, khi di khi về phản-miêng. Cứ xem ngay ông bà nhả tôi thi hết; đến hẹn hưu tri về tây, ông cao tôi mấy nghìn làm vốn, và tất cả đồ đạc trong nhà cũng dang bắc nghìn. Mấy hôm sắp sửa từ biệt, me-sử bà-dẫu sụt sùi than khóc với nhau cõi thận. Tôi vừa ra Phòng là cõi di tiễn ông xuống tàu, giờ tôi trở về Hanoi đây.

Có thật có phúc. Chẳng hù với tôi, mang tiếng tên là Hồng mà vận thi đen. Hồng-nhan hạc mèn là thế!

Có lẽ con người ta cũng có số. Nhân tiện ra Phòng, hôm kia tôi cõi iề thành xin một quẻ

thô, ngài dạy thê női tôi cũng gặp một quý-nhan, còn sung-sướng danh giá hơn trước nứa kia. Sao hôm nõi thím không xin thành một quẻ thử xem?

Cõi ngũi xem cảnh tôi máy hòn diều dừng sầu khõ đến thế, òa că ruột gan, mắt cá hồn vía, chỉ muốn dám dẫu xuống sông mà chết quách cho xoang, còn có bụng dạ nào nhớ đến việc lê hái xin thể được nữa!

Chuyện này, hân thím cõi lên chời Hanoi nám ngày cho khuya khoả, rồi lại trở về Phòng tái-lại co-dõ, phải không?



— Không! còn nhà cửa thân thích rào ở Phòng mà cõi bão tối-trở về. Chỗ chí em quen nhau một ngà là nghĩa, tôi không nói giàn gi cõ và cũng không ngại cõi cười: tôi di Hanoi lopp này, giống như người thay mây bắt sấp stra cuồn chiếu, bán châu bay báa é, cũng dát tắt, mäs nó rá sao thi ra:

— Ngheia là thím di liều mạng vắng-té, khinc có chú-ý gì cả.

— Rõ ra tôi cõi cũng có chủ ý lén dò tìm cách buôn bán nuôi thân. Nhưng rồi số kiếp đưa minh di đâu mà chẳng phải chịu.

Cô ba La-vich ngồi lang lặng, ngâm nghì gi
một lát, rồi hống vui cười, vỗ vai tì-tim Hồng:
— Phải đây, thím cứ ở Hanoi' it lâu, tôi làm
mồi cho mọi ông chồng sang trọng mà nhớ.

— Cám ơn cô có lòng tốt; chỉ sợ lại vớ phải
chú Hồng nữa thì tôi bỏ mẹ!

Hai người ăn uống chuyện vã với nhau suốt
từ đây cho đến chiều tối hôm sau, tàu mới đến
bến Hanoi.

Cô ba có bà mẹ và em cháu ra đón lắp tối.
Trước khi leo lên chiếc xe tay cao ngắt ngưởng,
cô ba còn nắm tay thím Hồng, cẩn thận ăn cắn:

— Mai kia, thênh thím cũng nhớ xuống chơi
nhà tôi ở cửa ô Quan-chưởng nhà. Cứ đi xe
đến đấy, hỏi nhà tôi thi ai cũng biết.

Hồng xe thuê xe kéo về hàng Baum, vào
một banh quen, cũng là chồng khách vợ ta.

Gặp được cả chồng lẫn cha

Thúy ấy, các ông chồng ông kỳ lân việc ở
phủ Thủ-đô hay ở lòn Đốc-lý, mà nhà rieng
quanh những phố hàng Bông, hàng Hòm, hàng
Trống, hàng Quạt, tự nhiên khi đi khi về phải
qua phố hàng Gai. Người ta thấy chịu náo
lầm về cung thể, nhiều ông làm như châm chú
dưa mắt-gấm ghé vào một căn nhà gác kiều xưa,
ngay góc hàng Gai dẫu ngô hàng Hành. Các ông
thường liếc mắt dòm có vẻ ranh mãnh rồi khẽ
khích bão nhau:

— Con cái nhà ai mà bà-mụ khéo nặn thế
không biết!

— Đang ấy có biệt không? cả thấy những
năm kè lận.

— Ủ phái, khau nhất là con nhở, mới độ 18, 19.
đa nô tráng bắc trèng gá, miệng tươi như hoa
nở, mỗi khi từ đí qua mà thấy hống hống thấp
thoảng dù làm cho quá tim tờ nhảy cáo-cao
là hai chân rún cả lên, không còn muốn bước.

— Sao các quán bắc chỉ thích gái non, tôi thì
muốn phái lò gá bà chả. Người dệm đà, phúc hậu
mà có duyên té. Nghe đâu nhú là một thím khách
hồi hư thì phái.

— À ra lão này khôn quá, muôn được cả ba lận
cơm.

— Thời dưng ba-ba mãi, con su-tử Hâ - đồng
mà nó hây minh hay ngố nghê nhà này, dỗ
khoi nỗi con tam-banh, dỗ mề cá mâm cơm tôi
cho mà xem.

Vì trong nhà hình như có hai cô trẻ trung
xinh đẹp nhất, cho nên các ông đặt tên nóm là
nhà Sê-tông (Đồng-tước) để biểu riêng với nhau,
phỏng khi nói đến trước mặt các bà & nhà.

Chính là nhà thím Hồng đơn laji-đ, sau mấy
thán tạm trú đãng hàng Baum.

Nhưng không biết có phải thím là chô-nban,
là người tò-chức và quản-ly, hay cũng chỉ là
một phần-ix của nhà này? Điều đó thật không
ai dám quyết chắc. Vì có người nói rằng phái
thím là chô; chính chí là một người mà him
quen, thím đ ụ & tro cho vui, & cái gác nhỏ bên
trong.

Chỉ biết nhà này có-nhiên một nơi tiêu-kh ên
cho khách phong-lưu, có điều không phải là
nơi tắm thường, tăc-lap, ai muôa gô của cũng
được. Người ta thấy lui về phần đóng là khách
chủ hiệu то, hay huy phâ-hi ong quý-chúc to;
thỉnh thoảng cũng có một vài ông tây sang. Bên
trong dù cả mặt hàng: có rurga, có bán đèn nba-
phiê, có bài mà-thuật, có mấy cô em ngoan
ngoan phúc-dịch. Kè ra hi-gần như một clon
hang-lau, chỉ khác là không có cung dàn tiếng
hát.

Có hai lầu, có ba La-vich cùng di với ông
chồng và mấy ông bạn, lại thêm thím Hồng ở
đây. Vì có dà kết duyên với một quý-quan mới,
quá đúng như quê thế thành day.

Có cũng không quên lời ước rồi làm ông & bà
nguyệt cho thím Hồng.

Một hôm, tự có nhắc lại:
— Tôi sắp tìm được cho thím một ông chồng
tày quan tú tể sang trọng ra phết.

Nhưng tôi không biết noi một tiếng tày thi
lâm sao?

— Thị rõi mình chịu khó học, mai cũng phải
biết, lo quái gì! Ngày nhá:

Tôi đí, là moâ a-lê
Rè-vay thức giây, cu-xé di năm
Toa ba, cái bôn, xanh nám
Sô-loong phông khách, ta xâm cái buồng.

Người ta đã đặt thành các vê cao hát như thế
cho mình dê học. Chẳng lo nỗi bầy tháng một
năm nói tiếng tày liền thoảng cho mà xem!

Rồi mấy hôm sau, nhân lê Dân-Quốc ký niệm
ngày 14 Juillet 1895, ông chồng có ba làm tiệc ở
nhà, dâi năm ba ông bạn thân, có ba moi lûm
Hồng đến và giới thiệu với ông quan tu Garlan. Thím
Hồng, bạo dạn và tinh ranh, cứ dòm chừng
người ta cầm phông, sét và ăn uống thế nào, thi
bắt chước y vậy. Trong tiệc, có ba khéo phô
trương, tinh tinh, đóng vai bàng nhän, nguyệt
lão rất tài. Hồng chẳng hiểu họ nói với nhau
những gì, chỉ ngồi cười với gót. Ông quan tu
Garlan thấy bộ tịch hiền lành, mộc mạc vui
lòng và ngay. Vì chính ông đang muốn tìm một
người nội trợ bần-xú.

Cuộc nhân duyên diệu đinh và kết-thúc như
diệu. Ngày hôm sau, Thị-lan xéch va-lit vu-quy
nhà chồng, bước vào xã hội me-lay, và có cái
tên là cô tư Hồng từ đó.

Bây giờ trờ di, người hép chuyện chỉ dùng
tên mới ý đê xung hô cho tiệu, xoá hồn Thị
Lan và thím Baum.

Còn người ta đến lúc gặp may, tự nhiên thêm
khôn nay sáng ra là sự thường thấy: « Phúc đáo
lâm linh » quả có như thử. Góc có tư Hồng mới
bắt đầu học tiếng tày, có nhiên heo lối truyền
khâu, thấy sao phải uốn luối, cong mồi, khò nôi
khô khò hết sicc; tướng dâu phái dàn chín dổi
rồi sự ngôn ngữ giao thiệp ồ gíra vụ chông, có
lẽ cả đời phái nhò thông ngôn hay là chỉ dưa
mấy ngôn tay ra hiệu mài. Áy thê mà trôi cho
hạnh phúc mò mang ca tri khôn, Từ Hồng chịu
khô heo lóm chí em không đầy một năm, đã
thông thạo những tiếng giao thiệp cần dùng và
còn thê nghe hiểu, nói được.

Lại khéo ăn & chiều chuộng ông chồng, khiến
ông phải cõm, phái thường Hằng tháng, ông chí
riêng cho một số lương khâ iệu; còn may mặc
sâm súa và bòn thêm khí ict, khi nhiêu là dâng
khác. Nhưng món nguyệt-bông và ngoại-tâi áy,
cô khéo đánh-dum, thâ-lâi, bôn, tén, loanh
quanb, mòi hơn vài năm giờ, đã tậu được một
ngôi nhà gạch ở phố hàng Dầu, tạo nên một cơ
đô biệt-lập.

Nhờ giới oho lúc này lại có nhà cửa linh đinh,
tôi tờ tắp náp, cách phong-lưu ấn, dát chì em
cùng hôi, cùng thuyền.

Là một diều, là hẫu hêt me tay, thím, khách,
khi giới dâ cho khâ dô chút, đều tin mê đồng
hồng lê hái. Ba-bon chục năm trước đã thế rồi.

(còn nứa)

HÔNG PHONG

Lùi thận tiêu độc

Bù thận-khi, thận huyết, ienn nhiệt độc, khòi mội
chứng dài vàng, nóng, ngứa ngay, da lung, nọc
độc phong tinh. Up.60 i lớp, 3p. nứa ta up. 11a.

HAI SINH DUCI

Trước mẻ bênh tình dùng nêu u thuốc phát
hại, nay kêu giao tinh, hông-sinch duc i bô cứu
lai bằng thuốc c'ring sinh sút đai h'or. Té
Dân c'yc kỳ hiếu nghiêm, up.50 i lớp, up. nứa
ta, 10p. i lá. Xin gửi bênh bôa ngon.

NHÀ THUỐC TÊ-DÂN

N 131 phố hàng Bông - Hanoi

Cuộc đồng minh giữa Anh, Pháp đã tan vỡ

(Tiếp theo trang 3)

Thê lá từ nay, nước Pháp, dâng hẳn vào một
tỉnh thế mới, và có lẽ sẽ quay về chính sách lục địa
và xé lập thành một khối « La-tinh » với Ý, Tây-
ban-nha và Bồ-dào-nha.

Cuộc đồng-minh giữa hai nước dân chủ Anh và
Pháp lần này thật khó lòng cứu vãn được nữa.

Riêng về Đông dương thi giàn, dâng cuộc giao
tiếng với Nhật đã khá hơn nhiều và những giao
kih khán dâ giải quyết xong. Đối với Anh, thi
sau cuộc thương-thuật giữa quan Toản quyền
Catroux, thay quan dâ dốc Decoux chỉ huy l'am
đội Pháp ở Viễn-dông và thay quan dâ dốc Percy
Noble, chỉ-huy hạm đội Anh ở Viễn-dông, các nhà
cán quyền Anh ở Tân-gio-ba dâ thóng cáo là se
giữ nguyên trạng, về Đông dương và hải-quân
Pháp. Vâc việc thương-mại giữa xâ này và các
thuộc địa Anh ở Thái-binh-dương như Hương-
cảng vẫn giữ nguyên như thường:

Nếu thế thi Đông-dương này sẽ không
phải chịu ảnh hưởng vê sự tuyệt giao giữa Anh
và Pháp.

T. B. C. N.

Trung-Bac Tân-Van

Édition hebdomadaire paraissant le Dimanche
(TRUNG-BAC CHÚ-TẬP)

TARIF D'ABONNEMENT

	Un mois	6 mois
Tonkin Annam et Laos . . .	6.00	32.50
Cochinchine, France et Colonies françaises . . .	7.00	3.75
Etranger . . .	12.00	7.00
Administration et Services publics . . .	10.00	6.00

Les abonnements portent du ler ou du 16 de
chaque mois et son loijours payables d'avance

Les mandats doivent être étrâis au nom
du « TRUNG-BAC VAN » et dressés su
n° 32 Boulevard Henri IV Orléans Hanoi

Chuyện « Cậu giời » tôi kể sau đây không phải chuyện con cút mà người ta đã đặt cho nó cái hay-hiệu ngô-rginh ấy. « Cậu giời » này tức là một người, một tên dâm và tai, và học chí nhớ thế lực ở nơi cung-cấm, miệt thị pháp luật, hoành hành một cách hung tàn dâm ác, khiêu khoe phụ nữ trong chốn cổ đồ này đã phải một phen khiếp sợ, lắc đầu lè lưỡi, hão nhau :

Ké nào có tội mày đời,
Ra đường gặp phải « cậu giời »
bắt đi.

Tên nào mà ghê gớm thế ? Đó là tên Đặng-Lân, em giài Tuyên phi người vợ rất yêu quý của chúa Trịnh-Xâm về đời cuối Lê.

Trịnh-Xâm vốn là người thông minh, có trí quyết-loan, nhưng từ kia say đắm cái sắc đẹp của Tuyên phi, hoằng thành ra người u-mê nhu-phuợc, hết thấy việc nhà, việc nước đều định phái trái bằng những tiếng oanh hổ thề ở bê gõ trong màn, khiến cho co-nghiep phi thường « ph để phi bà » gây dựng dã hờn hả và nǎm bị lán sòng khuynh thành làm cho đồ-sắp.

Đặng Tuyên phi từ kia đem nhau sắc cẩn dò được Trịnh-Xâm, thường dem những việc riêng nǎi ép Trịnh-Xâm phả làm theo ý muốn. Nhất là sau kia nàng đã sinh được một con giài là Trịnh-Cán iai cảng nồng-nịu quầyrầy, Trịnh-Xâm đều nhất nhất nghe theo, chỉ sợ người yêu hòn giài.

Nàng có một em giài đã 20 tuổi, tinh-tinh-thì-suất và hung-hạo, lại dốt nát khong có học thức, nàng cho gọi vào cung bài



CHUYỆN LỊCH - SỬ của SỞ-BÀO

Cậu Giời Cung Chém

kiến Trịnh Xâm rỗi xin phong cho quan-tước.

Công trọng tước-vị của triều-dinh không dám lạm cho người vòi vòi họe, Trịnh Xâm do-dù không muốn cho, nhưng rồi cũng něi lời, phải ban cho Đặng Lân một quan hâm, lại kiêm cả cai oia vị rất cao sang quốc-cửu.

Được làm quốc-cửu, Đặng Lân muốn tỏ ra mình cao quý chẳng kém chi các bậc vương hầu, tự lập ra phẩ-dệ rất tráng lệ nguy nga, lại cùi áp một bọn vòi lợn dò, cho mặc sác-phục rieng, go, là đội lính hầu quèo-cửu.

Hằng ngày Đặng Lân chẳng làm công việc gì, trừ mỗi buổi sáng vào cung hầu chỉ thinkh thắc việc này việc nòi, lại chí cõi ngà deo guom di dong kháp các phường phố, theo sau có một đội chó săn dù tóm như bùm beo và một bộ lính hầu nhung-nhão như quí sứ. Những lúc di dông ấy, Đặng-Xâm dùng dù nghỉ truong như các vương hầu quan qui, lại cùi cái khăn thường nǎa là dem theo cùi gối đèn dường màn. Đặng Lân ngày nào cũng di dông phở phuong như thế chỉ có mục-dich là di « săn gáy », ngõng nghẽn ngồi trên mìn ngựa, cắp mắt dìu-bầu liếc nhìn từ phis, hể thấy k' nào có vẻ ua mắt, tức thì cho dòi hay cho bắt đén, rồi sai dặt đường quay màn ngày ở đường phố để thỏa dục tình. À nào không chịu lai dám chống cự, tức thi ra tuy vùi họa đậm liều, quá ra có đánh chết nǔa cũng không ai dám nói gì. Nhưng cách hành động dâm-ác ấy cũng có khí lợi đến tai Trịnh-Xâm, nhưng Tuyên phi lại hết sức che chở cho em, còn tim ra k' nào đã mách lèo rõ bay mưu bẩm hại là khác nǔa. Được thè, Đặng Lân lại càng hoành hán, nhän dán phò phưởng đều khieber so, nhất là các phụ nữ, coi Lân như một hung thần, sợ quái đén nỗi gọi Lân là « cậu giời » hế huy bóng di dông xa đã xó nhau chay trốn.

Trịnh Xâm có một quản-chúa do một người vợ khác sinh ra, mới 14 tuổi, nhao sắc rất xinh đẹp, Trịnh Xâm rất thương yêu, rắp định kế choi một thiển-niên vẫn vòi toà tài lâm phò-mã. Ấy chur ngô ra, Tuyên-phi đã nản-ni xuă gá cho em giài minh. Bà hết rõ Đặng - Lân, không phải là người xứng đáng, nhưng không tiện từ-chối, chỉ nói thắc là quản-chúa còn ít tuổi nǎy súc, xin đê thong thâ sòi bần.

Chẳng hiểu ý, Tuyên-phi lại — A, chúng bay đến đây đê cùi khâu khoán vật-nái, quái nè giữ l.., cho chúa à ? lời, Trịnh Xâm dành phái gá quản cùi cho Đặng Lân.

Đát-lei. Tuyên-phi xin cho cười ngay. Lê cười một vi quan-chúa long trọng thế nào không cần phài nói. Đã khinge phái là vui lòng gá, ai nghĩ hương con cùi thơ yếu, đối với tết thô-bao chịu sao nỗi sự đìu vòi, liên truyền chí cho Đặng-Lân phái tuân theo: dù cho làn lè bìnhh hôn, nhưng quản-chúa còn trẻ dại, cần phải học tập rèn-nghi trong hai nǎm nữa cho biết đạo làm lụy làm mẹ sau này. Trong thời kỳ quản-chúa còn học tập, hãy tạm hoan lè « ọng phòng hoa obuc. »

Linh vương-chi, chiem Tuyên phi xin tuân theo. Đến ngày Đặng Lân nghinh hôn vè phủ riêng, muôn cho hàn không được làm trái ý chí, Trịnh-Xâm lại cùi hai vị đại-thần dao-mao, nói là di theo đê hằng phạm đén bảo quản-chúa họ: tập, — nhưng thực là để giám sát sự hòn-dòng của Đặng-Lân.

Sau kia đã nghinh hôn, Đặng Lân tuân theo vương-chi, đối với quản-chúa chí giữ vững nghĩa là vự chồng, không dám sòn sờ mòn men đến bên người ngạc. Nhưng chí được mấy hôm đón, rồi sau Đặng-Lân nêu quản cùi oia ngô iem-cùa vương-chi, ngõng dào chí trong gang tắc, Thiên-thái nǎo phải không lõi đì vào, luô luân kiêm cùi vòi bồi chuyện quản-chúa, nhưng lão nǎy cũng bị hai vị đại-thần lấy lè-nghĩa trách hão và ngàn trồ. Nhưng đối với một con sác-quai như Đặng Lân, chí trách hão, ngắn trồ được tóm thoi, k' sang sao giài được mãi, quá nhiên mấy hôm sau nứa, Đặng-Lân hâm-hâm-hâm dia-sắc vào phò-phò quản-chúa, hai vị lão thắn lại lấy lèi ngón bả. Đặng Lân nỗi xong làm đỡ, quát mắng om xóm !

Vừa nói vừa đầm dá, hai vị lão thắn đều bị ngã chui xuống, hỏi lão mới lóp ngóp bò dậy được cùng với thay vè vương-phò đê cấp bão.

Được tin bão, nhưng nè mặt Tuyên-phi, Trịnh-Xâm chưa biết định đoạt ra sao, thi ngay hôm sau, đang lúc ngồi coi chầu, bỗng thấy quan-hộ-thanh binh mã sứ Nguyễn-Mai lật đật vào qui, tý lột mũ xia tau :

— Tâu thách-hương, ba thắn cùi tôi dang chết !

— Ngõng nien, Trịnh-Xâm với hỏi :

— Nhà người có tội gi dang chet?

Nguyên Mai đem việc quoc cùi Đặng Lân hiếp dâm con gái ở ngay ngoài đường, thấy việc dâm cuồng dại-ác, khinh miệt quoc pháp, vi chí-vụ bát huộc đã lập tức đem ebém đầu. Nhưng vi giữ pháp, đã trót phạm đén một vi quoc thich, tự biết là tội, vây xin thánh vương giết ngay hạ thần cho khôi-bại đén tinh rieng trong cung-quay.

Nghe tau, Trịnh Xâm dật minh biến sắc, nburg lại dịa ngay, ngâm-nghỉ mít lục rồi nói :

— Bết làm đúng theo phép nước, nhà người thêng dang khen, chẳng những không bắt tội, ta lại se trọng thưởng cho, còn vè tinh rieng đê mặc ta đổi-phò.

Nguyên Đặng-Lân hâm ấy vẫn hoanh-hanh như moi rey. Quản-hộ-thanh binh mã sứ Ngo-en-Mai thấy vậy vẫn muốn vi dán trù-bại, được tin báo lập tức đem quản linh đén nơi, thiỷ quái-nhiên Đặng-Lân đatl dường chàng mán hâm-hiếp con gái ở gitra đường, lèn-hà lệnh bả trói, muôn lèu tin định-doat, sợ Trịnh-Xâm lại nè lời Tuyên-phi mà tha bả, vì Tuyên-phi lật lèp kẽ giết minh.

(Kết tiếp trang 3)

Mннїїпїї Cô Tình

Bỗng một tối đã khá khuya, Hoài chạy đến tôi, dập cửa thỉnh thoảng như có việc gấp bách lâm, chạy thẳng vào chỗ tôi nằm, ván đèn điện lên sáng trưng, rờ chảng vừa thở, vừa nói, như đọc một bài :

— Tôi ơi ! Thực ra là một « Tiếng sét », Chẳng rõ tôi đã bị « tiếng sét » nào chua, chứ tôi nay mới mới thoáng nhìn « nàng » có một lần, à một lần rất ngắn, không dài một phút, mà đã bị Lôi Thần đánh vỡ toàn cát óc lầu trái tim rồi đây ! Mà người đâu có người... đèn thế ? Ba chục năm trời lẩn lao khổp ối rời Tay, trôi Đèo, gai đep trước mắt thấy hảng bà sa số, vậy mà chưa he thấy một người nào đẹp... Đẹp thán tiên như thế. Thật vậy, cả toàn thân nàng như có một cái... gi khác hẳn người trần tục. Nhan nàng ta không giám nghĩ đến những điều nhảm nhí của sự ham muốn nhục dục. Ta chỉ tư tưởng được hai tay sẽ kinh cần, nhẹ nhàng, dang nang lên đặt trên bệ rồi... gay đam: quỷ gối trước mặt thấp huchen; thờ phung thôi...

Rồi Hoài cho theo ra một chuỗi nhũ g tiếng : « thán iên », nào « pha lê » nào « mồng mả », nào « ngót sen pháp phoi » nào « báu cánh tuy đor lén » như cặp « cánh bướm » nào « mồi bướm nang » như sấp « bay bồng lén khòi mặt đất » v.v... Tôi vốn biết Hoài là một gá si tình thái quá, « hỏa bốc » lên ráo chông, đầu bì con gái chỉ cần hơi có chút nhuã sác, hoặc có chút duyên thầm là đã làm cho chàng

nurse bị thiêu dốt, trái tim như muốn phả vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài... cho nên tôi cứ đề nghị cho chàng đọc lại một bài học cũ tai tôi nghe đã nhiều cho thành phần dì dà, nhiên hận sẽ bồi tỷ mỹ, tăng cau ! Nhưng lần này, chàng hét hoi tan đường « nàng » xong lại nhắc lại :

— Anh đừng tưởng như các bạn khác đều nhé. Lần này thì quả thực là tiếng sét, tiếng sét ! Vì Nữ-tôi-hàn ấy, Hoài đã gặp ở trong hiệu Gò-Đá buôn chiêu hòn ấy. Chàng chưa hề được nói với nàng một lời nào, vẫn mu ở Gò-Đá ra thì chàng đã bình như bị một cái giây si h và bình buộn chát vào gót chân nàng, cứ lèo đéo thó mái, theo mái cho tới quá 9 giờ Nàng vào một tap chop ảm, khi Hoài, poc



tốc chạy về tôi báo cái tin « ghê gớm », có thể thay đổi cả đời chàng » rồi sau mới trả về nhà dồn đèn lục... cơm ngnj ăn, vì còn ai để phân cơm trưa giờ ấy nữa !

Ch ẽn hôm sau thi Ho i lôi tôi di eno k ỹ dược xu ống hi en Gò-Đá, « may ra » có gáp dược mặt nàng kh ỏng. Thi lai gáp !

Vira thoáng thấy nàng trên xe tay hàng buồm xuồng, loi đã thấy mặt bạn tôi hơi đit, mà tay chàng đang quàng vào tay tôi cũng run bát lèn. Chàng như bất hoi, sẽ nói bên tai tôi :

— Chính Nàng đó !

Tôi tuv không quâ ch ống h ống bột như Hoài, nhưng cũng phải công nhận rằng Nàng đẹp thực, một cái đẹp kh ỏng lồng-lẩy, nhưng kin đáo, nhưng co thê ràng buộc guy dược trái tim của bất luận người đàn ông nào đã được nhìn thấy nàng một lần.

Hình như nàng cũng tự biết có cái sự dẫu h ất mạnh như thế, nên khi thấy Hoài đứng ngắn một chỗ giuong mắt nhìn Nàng thi Nàng đã kh ỏng những kh ng lầy làm g ả, mà lại còn b ắc c ập mồi phon phoi, mà m ỉm m ột nụ cười, s ẽ c ủi đầu chao trước. Làm cho bao nhiêu on róm trong người bạn tôi đưa nhau nói bà c ả lèn. Lúc ầy người ngoài ô thè lò-chức cuộc « dánh cá... ròm » r ẽa lung Hoài dược !

Thế rồi, có công mài sắt, tết c ưng dược thương. Hoài dược Nàng để c ập mồi xanh ời... Mọi cuộc tình-duyên đây thi - ví,

những cuộc hò-hẹn di chơi ngoài đồng ruộng v ẽ mè chùa Láng, n ững b ắc thư tình viết đầy hồn n ần trang giấy, toàn một giọng « c ốp » h ết trong Kiều lại ở Cung Oán, mà cả hai Anh Chị đều cho là những thiên tuyệt-tác, d ượm hơi ấm áp tự trái tim ra, thường cao tiếng ngâm-nga chao nhau nghe ở dưới bóng những cây xanh cỏ thu trên chùa Láng.

Nhân thê tôi h ết Nàng tên lục là Tình, con gái một viên-ch ứ công sở d ã v ẽ hưu tri, nh ả ở ận trên phia trường Buổi. Ma Tình d ã từng di h ọc tới lớp nhất trường Hàng cát rồi, vi ống thân sinh v ẽ hưu, tiền lương ít ỏi kh ỏng thê c òn o ửi hàng-phô d ượm, phái dọn lén tản chỗ x ải này cho hợp với đồng tiền kiêm ra dược.

Có một lần tôi rất ch ủ ý là buổ trưa, từ 2 giờ đến 6 giờ, kh ỏng h ẽ bao giờ. Tình chịu nh ủn loi của Hoài mời di chơi. Cho đến n ần Tình ău, nàng cũng kh ỏng cho Hoài biết rõ, chàng tôi chỉ biết mang máng nh ảm trên...
Tinh:

Phải, vẫn Tình với cái nhanh s ắc kiêu diệu kin đáo, có y-nhì, ngày càng thêm tìn ràng hạnh-phúc của dời chàng d ã xuất hiện trên con đường chàng di. Tình s ẽ là người vợ gh ảng s ẽ yêu, s ẽ « thô phung », suối đời...

Thi một huỗi chiêu kia, cái mông tót dẹp của Hoài bị một viên gạch ném v ẽ tan tành... Chiêu ấy là một chiêu múa h ạ, chúng tôi ở nhà nồng nực quá, cơm xong liền thuê xe hàng di dạo m ặt v ẽ phia Bách Thủ, Hồ Tây... V ẽ múa h ạ n ến 7 giờ tối mà trời vẫn còn sáng rõ như ban ngày.

Trên đường d ẽ Parress, xe c ộ của khách thưa lương di lại như mắc c ửi... Xe chúng tôi cũng nối đuôi vào đó... Hai xe di sát nhau chúng tôi vừa nhìn xuống vườn



ướm cây, trường Bão-hô, Hồ-tay, v ừa chuyện phiếm. Đời dẹp thực. Trời dẹp thực !

Bóng Hoài thất thanh gọi tôi :

— Nay anh, nay anh...

Tôi quay lại thi thấy chàng mặt tái mét kh ỏng còn hột máu, miệng h ảm hắt m ặt trừng trừng, tay ch ോ v ẽ phia trước... Mái tôi heo ngón tay bạn, quâ nhiên thấy đam trước mặt tôi có....

Tinh:

Phải, vẫn Tình với cái nhanh s ắc kiêu diệu kin đáo, có y-nhì, ngày càng thêm tìn ràng hạnh-phúc của dời chàng d ã xuất hiện trên con đường xe hàng-kh ả, là m ột... ừ một ông... m ột ông H ợp-pháp thau, tên d ẽ m ặt quấn tít, c ập mồi giây mà d ẽ ch ết, c ập mồi t ơ mà trảng rã, trảng trảng, tron trac trên m ặt b ộ mặt d ặt den s ỹ như dit p ời rang, Đức Lang Quán của Tình.

Đội nhiên thấy xe chúng tôi, Tình cũng thât s ắc, v ội đưa cái « s ắc » lèn, nhưng chậm quá m ặt

rồi...

Trưa hôm sau, Hoài đang thắn tuh như kẽ mồi hồn thi nhà giây thép d ưa một bức thư tôi :

Anh Hoài,

« Em xin cảm tạ anh đã cho em hưởng một chút hạnh-phúc cực

Cậu giới cung chém

(Tiếp theo trang 29)

Chi bằng cù gi ết trước di rồi lùn sau, Tuyên-phi muốn cứu em c ưng kh ỏng kịp nữa. C ó v ẽ thê ma minh bị giết ch ảng n ửa, c ưng d ã vi d ần tru d ược c ả l ại lùn rồi. C ống may Trinh-Xâm « là người anh minh, lại s ẵn c ó ý chán gh ỏi Đặng-Lân, n ền tha tội cho Nguyễn-Mại. Còn Tuyên-phi v ẽ sau vi thương em kh ỏng l ộc xin giết Nguyễn-Mại d ẽ bao-thú, Trinh-Xâm đem l ẽ « đại nghĩa diệt thần » mà khuyên bảo :

— Hiền-phi ch ắc c ưng phái như ta, mu ốn cho v ương nghiệp v ững bền, t ất phái trọng phép nước. Phép nước đối với kẻ c ố tội dù là thàn-thiệc cung kh ỏng dung-thú, Nay Nguyễn-Mại v ẽ ta trọng giữ phép nước, l ẽ n ảo ta l ại vi tình riêng mà giết cho danh.

Ch ảng đam trai l ẽ, Tuyên-phi đành phái n ươi gi ận ngâm h ồn, kh ỏng đam n ổi nữa.

SƠ-BÀO

trong sạch ở đời trong vòng ba tháng ngắn ngủi nay. Nhưng Tình c òn d ẫn điêm d ựng n ữa, vi hành tung d ã liết l ộ rồi, anh d ã mất thay r ẽa là người t hế nào rồi. Một b ướz giàa q ả tron, mu ốn r ật ch ản l ại mà ch ẳng dược. Ma ch ảng ch ỉ rieng m ột mình em. Trong thánh phò b ảy giờ giờ, anh s ẽ l ẩy l âm kinh ngay thấy nh ản nh ản ch ỉ em ban g ải r ất il tuoi mà c ảng c ánh ngô như em. C ống ch ỉ vi t ẩm l ồng h ồn mu ốn y-phere d ẹp, c ảng ch ỉ v ẽ cái thoi quen kh ồn n ạn l ụ tập nhau b ồi chiêu m ả ch ản c ả. Xinh anh quen em, m ả thương em !

Tinh !

Kiêm-duyet b ộ

NGỌC THỎ

NGƯỜI TRINH NỮ



Tiêu-thuyết của LÂN-KHAI
Tranh về của MẠNH-QUÝNH
(Tiếp theo kỳ trước)

II

Trong một nếp nhà tranh ở hẻo lánh ngay chỗ địa đầu chèo Đèo-Hoa, lúc ấy chỉ có một ông già trạc độ năm mươi tuổi dương ngô, trước cái bàn gỗ tạp, cầm cùi xem một tập giấy cũn pho.

Áy là ông dê lại Lương-văn-Phu.

Ông già vợ đã lão, bà chỉ độc hai bỗn con và một người bồ già.

Lão Dần, sau khi sắp sẵn đủ ấm nước trà mạn và điều đèn hâm châm, đã xuống nhà dưới ngõ.

Còn trai ông, Lương Thạch Tùng, tục danh là Tòng dê lên dinh cháo dê đến nhà chánh Phay với nàng Nhạn.

Còn còn một minh ông dê ngô, xem tập văn án thư trát cầm mà ông đã mang từ nhà giày và để làm cho xong để nạp buổi hầu sớm mai.

Lương Văn Phù tuy già mà còn khỏe như lão. Khỏe người ông cao lớn, lưng ông vẫn thẳng,

mắt ông vẫn sáng tay râu tóc ông đã điểm bạc.

Ông tính thẳng, làm việc quan mẫn cán, đối với dân lại ai có việc kiện cáo, ông chỉ cứ theo luật mà xử chứ không hề có tư túi ai.

Quán trên, bời thế, đối với ông rất có lòng tin cẩn.

Mọi người hét hót lòng quý mến cao ông.

Nhung cái thanh danh ấy, không phải là ông đã không mua bằng một giá đắt. Ông đã phải đổi lấy chút tiếng thơng lảng láng cựu thanh hồn.

Có điều này, trong đời làm việc quan của ông mà ông vẫn lấy làm tự hào, là sự ông đương đầu với cả một đảng nản ăn cướp, nửa buôn lậu, tên gọi là đảng Gấu già.

Là vì, từ trước đến nay, dù cho quan quan cảng ít làm gì nỗi chúng. Không những chúng thiên muối bắc kẽ, chúng lại còn liều lĩnh phi phuong nứa, Ai trêu vào chúng thường bị

chung báo thù một cách thảm độc.

Áy thế mà Lương Văn Phù đã dám kinh địch với đảng Gấu già.

Ông đã làm chúng nhiều phen hao người lòn cùa, điều đứng không biết chừng nào. Chúng căm ông lắm, thề sẽ không cùng ông chung đội một trời. Nhưng mà chúng không có dịp nào hạ thủ được. Ông dê Lương phòng bị rất cẩn thận. Ông có một dàn bốn con chó lài rất khôn và dữ như hùm luôn luôn quanh quần bên mình ông. Hồi thấy động, ông đã giữ thế thủ hùng tráng, nhoi mưu chước khôn ai có thể dự đoán trước được. Thêm một lẽ nữa, ông và con trai ông đều là tay vô dung tuyệt luan cã.

Từ khi về làm việc quan ở chầu Đèo-Hoa này, bời thế nguyên trước nhất của ông là sái túi diệt đảng Gấu già dê chúng khỏi hại dân.

Nếu ông dê chưa làm được như nguyên thì ông cũng đã khiến cho bọn gian ác kia ghen ngác ngoài.

Như hôm gần đây, ông đã dò biết chúng tái rất nhiều nhưa qua cánh rừng cầm làng Giêng-anh, ông liền phục linh đồng chờ

Giặc vô tình trúng kẽ mai phue.

Ông dê cho chúng đi gần đến nơi mới truyền lệnh khai pháo.

Một dịp súng nổ?

Mấy chục tên cướp lẩn xuống.

Toàn tàn quân tonn chồng cu lại để thảo lầy hàng thi ông đã tay gươm tay súng nhảy sô vào giữa chúng mà đánh chém to bời.

Ông thừa toàn thắng. Lúc về dinh chầu, đem nhựa cần, ông tông cộng được một số hàng dâng già ba ngàn pho.

Một cuộn hoi nhẹ chưa từng ghi trong lịch sử đảng Gấu Giả.

Bởi thế, nhiều người, trong số có cả quan chầu, đã nồng nỗi lo lắng cho tinh mệnh ông.

Thực vậy, đảng Gấu già bị một vố đau nhường ấy, có khi nào lại chịu nỗi, không trả thù lại! Thế thôi quen hating bạo của chúng, người ta chắc chắn ông đe sẽ bị hại.

Nhung mà ông chỉ cười.

Ông nói:

— Tôi không phải nói khoác lác gì đâu; tôi chỉ mong chúng nó trả thù xem chúng làm ra sao mà thôi! Người ta vẫn nói đảng Gấu già có những mưu chước xuất giây nhập thần; tôi, tôi chỉ thấy chúng là một đám con đồ tẩm thường. Được, nếu chúng muốn báo thù thì chúng cứ đến. Hai bỗn con tôi lúu náo cảng sán lồng nói chuyện với chúng...

Quả nhiên, như nhời ông nói. Việc đánh cướp lấy đồ hàng lậu xây ra đã thắng tròn mà tuyệt nhiên không thấy tin tức gì của bọn Gấu già hết.

Thoạt đầu, người ta còn xôn xao bàn tán, sau rồi, người ta úng quên dần.

Chính ông dê cũng không nhắc chi đến chuyện ấy nữa. Và ông lại càng tin chắc ở sự bất tài của bọn cướp.

Nhưng quân thù khẩu ấy thi làm gì được! Cái nghè của chúng nó chỉ là mềm nắn rắn buông đó thôi. Hết mình làm già là chúng tự khắc khắc sụ.

Áy là câu ông vẫn thường nói, mỗi khi có dịp nhắc đến việc dâng Gấu già.

Tôi hôm ấy, ông ở dinh vẽ con nước xong liền lại bén-lâm viêt.

Ông không quên dè kéo dài các việc kiện tụng. Là vì, ông hiều rõ làm như thế sẽ tổn kém tai hại cho dân.

Có điều, hôm nay, ông khác hẳn mọi hôm.

Vừa làm, ông think thoáng vua có đang tự lự. Ông thường đứng bắt lát lâu hình như dè ngầm nghĩ một sự gì quan trọng.

Ông nghĩ gì?

Chẳng gi khác hơn là việc cậu ấm Vinh, con quan chầu Phong Lâm bồi nàng Nhạn.

Việc này khiến ông dè ngài đến chuyện già thất của Thạch Tùng, con ông.

Tuy ông chẳng nói ra, chử riêng lồng ông vẫn cho chí có con trai ông mới xứng đáng ngồi đồng sàng của quan chầu Đèo-hoa mà thôi.

Hai nhà không mông dâng bộ đôi ư?

Sau lại không!

Nếu ông chưa làm đến Tri chầu, áy chỉ vì tính ông thẳng, không biết luôn lột nịnh-hót ai mà thôi.

Còn như tài trí và công lao của ông thì chẳng cứ đến tri chầu, ngay chức tri huyện, tri phủ cũng đáng.

Và lại, theo ý ông, việc vợ chồng quan họ cho cả hai cuộc đời. Vậy thi những sự mòn

dâng hộ đối chí là những sự phụ thuộ'. Lấy nhau là lấy người chứ không lấy các thứ báu vào người.

Dâ chi lấy người thi tài năng là quý vì tài năng là cái bảo vật đưa người ta tới bứt cút khỏi địa vị nào trong xã hội.

Mà dâ nói dẽ tài năng, còn ai hơn con áy nữa!

Thạch Tùng không những chỉ giỏi việc cung kiếw, y còn giỏi việc chử nghĩa nữa.

Kè vè đức túb, Thạch Tùng lại là người ngay thẳng, trung hậu. Như thế, Thạch Tùng, con ông rất đáng làm chồng nàng Nhạn.

Là bời, theo mắt ông thấy, nàng Nhạn cũng chỉ nên lấy chồng như Thạch Tùng mà thôi.

Nàng là người tài, sắc vẹn toàn.

Cậu ấm Vinh tuy là con quan mà tám tinh gian hoạt, dù dâng lâm.

Này nếu quan chầu không xét kỹ, di nhận lời già nàng Nhạn cho ấm Vinh thi còn chi đáng bận bang.

Đáng bận cho con ông.

Đáng bận nhất cho nàng Nhạn.

Ông dè thô dài:

— Chẳng iết hán ta (trò ấm Vinh) ban nay muốn nhờ gi ta mà làm ra tay bắt mặt mừng, thân mật thế chẳng biết! Hay là hán biết ta được quan tin cẩn nên hán muốn nhờ ta nói hộ, nên quan có hỏi đến ý kiến ta nham to!

Ông dê vừa ngài đến đấy thi ngoài công chuyệ co tiếng gọi:

— Cụ Lương có nhà không?

— Cö, ai hỏi gi?

— Tôi đây mà, ấm Vinh đây.

— Á, ấm Vinh!

Ông dê đứng dậy rá mờ cửa.

Ông tu nhủ thêm:

— Nhất định là không!



Công mời Ám Vinh vào nhà.

— Cụ có một mình ở nhà thôi?

— Vâng.

— Buồn chán?

— Làm việc nó cũng quên đi.
Vừa nói ông đã vừa vận to ngón đèn.

Ông rót nước mời khách.

Ám Vinh ngồi xuống bên này bàn, trên một cái ghế mây cũ, đối diện với chủ nhân.

Ám - Vinh kéo cái diều rị thuở lâu đao hát một hơi dài.

Ông đỡ hỏi:

— Hai cụ lớn bên nhà vẫn mạnh khỏe chứ, cậu?

— Cảm ơn ông, thày mẹ tôi vẫn được bình an.

— Hai cụ lớn cho cậu sang xem mặt nàng Nhạn?

— Phải.

— Ý cậu thế nào?

— Tôi bằng lòng lắm. Nhưng đây không phải là việc quan trọng.

— Lại còn việc khác quan trọng hơn kia à?

Ám-Vinh cầm chén nước che nửa nụ cười và khẽ đáp:

— Phải.

— Việc gì thế?

— Việc riêng của thày tôi với quan Châu...

— A...

— Bởi thế nên tôi không tiện nói...

— Mà tôi cũng không nên hỏi.

— Chinh thế!... Người ta dùng nến quá tö mò những việc không liên can chỉ đến người ta...

Ông đỡ uống một hụm nước, trong khi hai mắt ông liếc nhau nhìn về mặt Ám Vinh.

Chàng tuổi trẻ vẫn điểm nhiên.

Chàng im lặng một lúc bỗng hỏi:

— Tôi ở xa nghe người ta sồn về việc ông trị họn Gấu già ghê lúi, tôi rất lấy làm thích...

— Cậu tình ai mà không thích, nghĩa là ai không căm giận những quan dạo lạc.

Ám Vinh khẽ nhíu đôi lông mày.

Nhưng chỉ thoáng qua trong một giây, chàng lại đã trấn tĩnh được ngay.

Chàng hỏi:

— Riêng ông không có thù gì bợ chủ?

Ông già họ Lương thẳng thắn nhìn vào mặt:

— Sao cụ lại có thù ngờ tôi thù hiềm với họ?

— Là tôi hỏi thế!

— Không, riêng tôi, tôi chẳng có thù gì họa ấy cả...

— Thế thì ông mặc họ có được không?

— Sao lại mặc? Không thể mặc được!

— Mỗi người một nghề kiêm ăn.

— Đã đánh vậy, nhưng nghề kiêm ăn cũng có nghề lương thiện và lại cũng có nghề bất lương...

— Thế nào là lương thiện?

— Là tuy mình kiêm cho mình miếng cơm ăn, mạnh áo mặc, nhưng vẫn không làm thiệt hại đến cơm áo hoặc tính mệnh của

kẻ khác. Còn nếu trái lại thì là bất lương.

Ám Vinh cười nhạt:

— Tôi, tôi nghĩ khác.

— Cậu nghĩ thế nào?

— Tôi cho rằng ở đây này, không ai có thể sống mà lại không làm thiệt hại đến kẻ khác. Huống hồ, quanh minh ta, từ trên xuống dưới, nhân nhând những

sự lừa lọc, sự ăn cắp mà thôi.

Đã thế, sao ta không hăng thần nhận ngay cái lẽ phải: sống là tranh danh, như thứ vật trong rừng có được không?

— Khốn nỗi ta là người chứ không phải là thứ vật.

Chàng tuổi trẻ không để ý đến câu nói ấy.

Chàng hắng hắt nói tiếp:

— Tại sao ta lại cứ đổi người đổi mình bằng những nhóc nèo dẽ mà kỳ trung chẳng có ý nghĩa gì thiết thực hết?

Cậu có những ý nghĩ thực quí lạ!

— Chẳng phải quí lạ đâu.

Ông cứ nghĩ kỹ một chút hẳn ông cho nhời tôi là phải. Tôi không bù đỗ, ngẫu hứng mà nói đâu...

Ông già họ Lương hỏi vân:

— Nghĩa là cậu vẫn nghĩ như thế từ lâu chứ?

— Phai.

— Hết! Tôi xin hỏi cậu nhé?

— Vâng ông cứ hỏi...

— Cậu có yêu nàng Nhạn không?

— Cô.

— Cậu muốn lấy nàng làm vợ chứ?

— Cái ấy đã hẳn!

— À, thế bay giờ vi dụ thắng

Tông nhà tôi nó cướp nàng Nhạn của cậu?

— Tôi sẽ giết anh ấy. Và nếu tôi bèn yêu hơn, tôi sẽ bị anh ấy giết.

Kiem duyệt bô

— Tôi không thể đồng ý với cậu được!

— Rึê tôi, tôi vẫn kính trọng ông lắm và yêu anh Tông như anh em.

— Cha con tôi cảm ơn cậu!

— Vâ, cũng vì thế mà tôi đến đây hôm nay...

— Đề làm gì?

— Đề, xin phép ông, khuyên

ông một nhời, một nhời chí thành.

(Còn nữa)
LAN-KHAI

NHIỀU SÁCH DẠY LÂM THUỐC

BĂNG QUỐC-NGỮ CÓ CÀ CHỮ HÁN, ĐÃ IN LẠI ĐẾN BОН ЛАН!

(DO NGUYỄN-AN-NHÂN VÀ CÁC DANH-Y HỢP SOẠN)

1) BỘ « Y-HỌC TÙNG-THU » (10 cuộn đóng lâm 1, Giá 6\$00)

Bộ này gồm cả y-lý và cách lieu-trị của Đông, Tây, Cố dù hình vẽ thân-thể người, các cây thuốc Dây kỵ tính các vị thuốc (tính được), cách xem mạch, hỏi bệnh, kê đơn (cho toa) các bệnh rất kỵ. Lại có các bài thuốc da kinh-nghiêm. Về việc kê đơn thì có kèm cả chữ Hán và Quốc Ngữ đối-chiếu để ai cũng tự ký, đơn đón đỡ... Nói tóm lại: Ai có bộ sách này, chàng nřing là ở thời-dai nào cũng có giá-trị, ngoài sự giàu có còn là một thư-gia-bảo để cho hồn-mệnh vỗ yên? (sách dày ngọt ngào trang, khổ lớn). Gởi cã mandat trước là 6\$ 45, Hoặc gửi 0\$ 45 hàng tem thư trước còn gởi Hnh-hoa trao-ğan. Ai muốn lam danhy, nên có?

2) BỘ « SÁCH THUỐC NHẬT-BẢN TRUNG-HOA » Giá 0\$ 80

Chỉ dùng có ít vị huốc Bắc (huốc Tầu) mà người Nhật chưa được bao bệnh nguy-hiểm (Có cà chữ Hán và Quốc- ngữ để tiện cho đón).

3) BỘ « SÁCH THUỐC KINH-NGHIỆM » (y-khoa cấp-cứu) I, II, mỗi cuộn 0\$ 80

Đã in lại lần thứ tư. Vì có nhiều bài thuốc đã kinh-nghiêm để chữa các bệnh nguy-hiểm như bã chõ rai, rắn độc cắn... Bich-lai, Ly, Hoéc-loạn, ngõ giò, Lâu, Dương-mai, bị đón v.v. Các vị an kiêng-ky... Vì có cà chữ Hán nên rất dễ đón. Cố rất nhiều thưa.

Còn nhiều sách thuốc nữa xem ở các bia sách thuốc kẽ trên.

Các sách dạy học Võ Hiếu, Võ Tây, Võ Nhật, Võ Ta v.v. (xem kỵ bảo sau)

Các sách kẽ trên dây, ở xガ里 mua phải gởi cã tiền trước bằng mandat, hoặc gởi tem thư làm cước trước. Tho mandat đe cho nhà xuâ bắn như vậy:

« Nhật-Nam Thu-Quán BẮC-KÝ — số 19 phố Hàng Điều — HANOI »