

SỐ 19 — GIÁ: 0\$12



7 JUILLET 1940

# TRUNG.BẮC

TÂN  
VĂN



CUỘC PHÁT PHẦN THƯỞNG CỦA HỘI TRUYỀN-BÁ QUỐC-NGỮ

Một nữ sinh trường Trịnh-Kiêm đang múa những điệu điệu-dàng và ban âm nhạc đang hòa nhạc cho các học-sinh hội Truyền-bá chữ Quốc-ngữ và công-chung xem trong lễ phát-thưởng của hội sáng chủ nhật vừa rồi.

CENTRAL PHOTO

# CHỦ NHẬT

# CUỘC ÂU-CHIẾN DÃ KẾT LIỄU CHÚ'A?

Cuộc chiến tranh giữa Pháp và Đức, Ý đã kết liễu một cuộc chiến.

Hiện nay ở Pháp người ta đang lo thi-hành các điều khoản định chiến mà nước Pháp phải chịu như đóng quân ở một phần lớn đất đai và cả miền duyên hải phía Tây, giải binh cả về thủy, lục, không quân, giao các pháo đài, cơ-quan phòng-thủ và các quân cảng, hải cảng cùng các khí cụ chiến-tranh những miền bị chiếm cứ ở Pháp, còn các khí giới và khí-cụ chiến-tranh ở trong những miền không bị chiếm cứ thì sẽ chừa lại một nơi do Đức, Ý kiểm soát, các máy vỏ tuyến điện đều không được dùng, số tiền phi-lỗn về việc đóng quân tại các miền bị chiếm-cứ do nước Pháp phải chịu v.v. Đấy mới là các điều-khoản định chiến chỉ có giá trị dân khi ký hòa-ước và nếu Pháp không theo đúng thì có thể bị hủy bỏ.

Được tin định-chiến và tiếng súng đã đánh hồn trên đất Pháp, các thuộc - địa của Pháp đều lần lượt phục theo các điều khoản định chiến chính phủ Pháp đã dời đến thành Vichy trong giày Massif Central, ở giữa nước Pháp, thủ-tướng Pháp Thống chế Pétain lại khuyên nhân dân và người Pháp ở hải-ngoại nên phục tòng chính phủ, nghe đến cùng-cuộc kiến-thiết-lại trong nước, nhiều người đã làm lường là cuộc chiến-tranh ở Âu-châu đã kết-liễn. Thực ra thi, như ký rước đã nói, cuộc Âu-chiến mới xong được một doan, các nước độc-lại Đức, Ý mới thắng được bước khở khẩn thư nhát và muôn cho loan thảng còn phải chông với nước Anh và đế quốc Anh, mọi nước mạnh và giàu nhất trên hoan cầu mà đất đai từ xưa đến nay chưa hề bao giờ bị xâm lấn. Cá hoang dã Nâ-phu-lan nước Pháp hồi đầu thập kỷ thế kỉ lam bài cả Âu-châu, danh dẫu được đây, tat cả các nước từ Ba-lan, Đức, Áo, Y, Tây-ban-nha v.v... đều phải phục-tòng mà cũng không thắng nổi nước Anh và cuối cùng lại bị quân Anh và liên-quin Âu-châu đánh dò. Theo tin gân day thi dàn xong Pháp hiện Đức, Ý đang còn soạn sáu danh Anh và Anh cũng cá đế quốc Anh đều hăng hái tuyen bố kháng chiến đến lúc loan thảng mới thôi.

Bánh Anh không là phái việc đê, vì Anh là một đảo quốc có một đội hải-quân mạnh hơn cả hải quân Đức, Ý hợp qí vẫn giữ bá chủ trên các măt bờ, không-quân Anh lại rất mạnh và gần đây đã tăng thêm nhiều. Trong các trận đánh dữ dội trên đất Pháp đội phi-quân của Anh đã nhiều lần tỏ rõ can đảm và tài cán. Ngay Hitler cũng phải

công nhận là về phi-quân Đức chỉ phải kiêng nề Anh mà thôi. Vì thế nên việc đánh Anh, Đức sáu soạn rất cẩn thận, chu đáo nhưng chắc khó lòng mà thành công được. Các báo Mỹ gần đây lại đăng tin là Đức đã có ý muốn cầu hòa với Anh chỉ yêu cầu được 5 phần trăm thuộc địa Anh và dem quân cảng Gibraltar và eo biển Suez để dưới quyền quốc-te. Tin này rất có lý vì Đức đã bị mệt nhọc về các trận đánh Pháp, chắc muốn cho quân đội nghỉ ngơi ít lâu rồi sẽ nghĩ đến cuộc chính phục khác nên mới cầu hòa với Anh. Vả Nga đã đột ngột gửi tối hậu thư cho Lô-ma-ni đòi xix Bessarabie cùng phía bắc xứ Bukovine và đã đem quân chiếm các đất đó không chịu cùng Lô diều dinh. Tuy Lô phải nhượng bộ mà Nga hình như vẫn chưa thỏa mãn lại có ý muốn đòi kiểm soát cả các hải cảng của Lô ở cửa sông Danube, trên Hắc hải và các giềng đầu hoả của Lô nữa. Bè ngoài thi Đức vẫn nói việc hành động của Nga là Lô là thuộc vào chương trình lập lại nền trật-lự mới ở Âu-châu, và Nga, Đức, Ý đã đồng ý với nhau về việc chia quyền lợi mỗi nước ở miền Đông Nam Âu-châu nhưng chắc bè trong thi Đức Ý đã thấy thất-dị Nga càng ngày càng khở chịu, những cuộc xâm lấn của Nga vào phạm vi thế lực của phe đặc tài sẽ làm cho Đức, Ý không sao chịu nổi.

Một ngay kia Nga rất có thè tiến cả xuồng miến lô nhì kỵ và chiếm eo biển Dardanelles như ý nguyện của Nga vẫn nuôi từ trước đến nay. Ta đã thấy Đức phải bành vực Hung và khuyên Hung chưa nên yếu sách gì đối với Lô, như thè một ngay kia và ngày do chặng xa gi miền Balkans sẽ có thè thành nơi chiến trường giữa các nước độc-lại Đức, Ý và Nga Sô-Viết.

Tinh hình Âu - chau còn rối bết, chưa thè nào vũng vàng yên ổn được, góc trời Âu còn đầy những đám mây đen nặng nề, bắn dò Âu chau chắc còn nhiều phen thay đổi, cuộc Âu-chiến do Đức gây ra chưa biết bao giờ mới kết liễn.

Thắng trận lúc đầu chưa chắc đã là may cho Đức, từ nay giờ đe Đức sẽ gặp nhiều sự khó khăn, gay go hơn nữa, quân Đức lại bắt đầu nhọc mệt, các khí-cụ chiến tranh cũng bị hao mòn và hư hỏng nhiều.

Kết quả cuộc chiến tranh chưa biết sẽ như thè nào, chỉ thời gian có thè dòp la câu hỏi đó.

T.B.C.N.

# MỘT VÀI CHUYỆN LÀ VỀ CỘP ĐỐI VỚI NGƯỜI

A6344

- Con cop làm tiên - chỉ một làng ở vùng Bà - rịa.
- Con cop chết theo ông cha nuôi ở tỉnh Sơn - tây.

Khắp trong thế giới, có lẽ chỉ ở nước Tàu với xứ minh còn cái lạp túc thò cop và có những người tin tưởng cop là một linh vật có tinh tinh cao thượng nghĩa hiệp như người ta.

Biết bao nhiêu chuyện là về cop đối với ngọt, hoặc truyền ở miệng dân gian, hoặc chép trong già - sú. Nhưng chúng tôi trông phản nhiều không có căn cứ đáng tin, hay là chuyện thật có ít mà người hiểu sự khéo phụ họa ra nhiều. Cái này ra cái ưng vận là thói quen ở đời.

Duy có hai chuyện dưới đây, chúng tôi kể lại cho độc giả nghe, chắc hẳn đều là chuyện thật, mới phát sinh cách nay không lâu, và lại đều do hực người danh vong đã mực-kích và kỹ thuật, không thè nào ngờ được.

Một là chuyện của ông Paul Doumer, cựu tổng thống nước Pháp: một làng thuộc về tỉnh Bà - rịa trong Nam bắc cù một con cop lên làm tiên chi.



Một làng, đêm đêm bị một con cop quen về cõng bò bò lợn, tam cho dân làng tuiệt thối ta thán нет sực, nhưng không biết làm sao trừ được cái đai nạn ấy đi. Các ông dan anh trong làng bèn họp nhau lại để ban định phương pháp, sau cung quyết định đêm chúc hẹn chí dâng cho ông cop dc ông bảo hộ dân làng quyết yên.

Nhung daug bang cac, nua bay gio?



«Nếu được ngài chiếu cố nhận chức, thi  
«sau khi xem tờ này, xin ngài lấy móng nhọn  
«cào dưới gốc cây để làm dấu cho dân làng  
«được biết v.v...»

Hình như hôm sau các cụ hương chức ra  
chỗ gốc cây, thấy có móng chân cọp lâm  
dấu, chỉ tò ra cọp đã nhận làm Hương-cả  
rồi, và cũng từ đó trở đi, trong làng không  
mất trâu heo như trước nữa. Vì ông cọp  
đã nhận linh cái chức vị Hương-cả, tức là  
ngôi thứ dân anh hực nhất trong làng, tự  
nhiên phải bảo hộ dân, để cho dân bình-an,  
không lẽ nào lại về ăn cắp súc vật của chúng  
mà xure cho đành

Tới chuyện thứ hai, của một nhà thám hiểm  
Mỹ là bác sĩ Johnson, lúc di qua tỉnh Sơn-tây  
nước Tàu, được thấy một con cọp nằm chết  
bên cạnh một ngôi mộ mới chôn, hỏi chuyện  
thì dân mới biết là con cọp ấy đã tự tử  
để chết theo ông bố nuôi nó, là người.

Lúc ấy về cuối đời vua Quang-ly nhà  
Thanh. Trở về Mỹ, bác-sĩ Johnson viết câu  
chuyện lạ này ở trong tạp chí «Asia» năm  
1903.

Miền núi ở Sơn-tây, gần Nương-tử-quan,  
cọp nhiều và dữ có tiếng. Nhân dân ở quanh  
miền, ban ngày vào núi kiếm củi hay là  
di qua chỗ vắng một mình, bị cọp vồ di mất  
là sự thường có mỗi ngày.

Một ông già nọ ở bên cạnh núi, nhà rất  
nghèo, cùng một bà vợ với một mụn con trai  
còn bé, quanh năm chỉ sống về nghề kiếm  
củi đem xuống chợ bán, đổi lấy gạo muối.

Hôm nọ, vợ con ông vào núi hái củi như  
mọi ngày rồi biệt mất tăm hơi, không thấy  
trở về nữa. Những người cùng bạn kiếm củi  
về báo tin cho ông biết rằng vợ con ông  
đã bị cọp hổ ngũ sắc — dân miền này gọi nó  
là thần hổ — vồ bắt di mất rồi.

Ông đau đớn khóc lóc, rồ, lên trình huyện  
sở tại, xin quan huyện sứ cho toàn hạt phải  
ra sức làm sao bắt được con cọp ấy, trừ  
hại cho dân.

Lệnh quan nghiêm sứ, bao nhiêu thư săn  
tai nghè và những dân làng phu cản hiếp  
nhau lại, giăng lưới và gài bẫy, trong vòng  
mấy hôm, quả nhiên bắt đúng con hổ ấy  
đem về trình quan.

Ai dám lên rừng yết kiến ông cọp để ngỏ  
ý thành kinh của dân, và lại biết ông cọp nào  
não yết kiến?

Các cụ hương chức ta bàn nhau mãi rồi  
đồng ý gửi thư cho cọp bằng cách sau này :  
viết một tờ trình bày dân ý và dân ở gốc cây  
đầu làng.

Ông Paul Doumer có dịch nguyên-văn  
bức thư là lùng này ra chữ Pháp, chỉ tiếc  
trong khi viết bài, chúng tôi không có quyền  
sách của ông ở trước mặt, nhưng còn nhớ  
đại khái như sau đây, nếu không thất đúng,  
chắc cũng không cách xa bao nhiêu.

«Kính báu ông cọp,

«Chắc hẳn bấy lâu dân làng chúng tôi có  
«điều chi thất lẽ với ngài, cho nên ngài bắt  
«binh, thường đêm về hành phạt dân làng  
«chúng tôi luôn luôn.

«Nay chúng tôi ăn năn và tỏ lòng kính mờ,  
«xin lỗi ngài làm chức Hương-cả làng chúng  
«tôi từ đây. Vày xin ngài doái thương dân  
«tình mà bảo hộ dân làng chúng tôi được au  
«cứ lạc nghiệp.

Nó ngồi cuội đầu cúp tai ở trong cuội, ra  
về hối hận và sợ hãi, khiến cho quan huyện  
phải lấy làm lạ và động lòng thương. Ngài  
hỏi chor:

— Ông lão này chỉ nhờ có vợ con mà sống,  
nay mày bắt vợ c. n ông đi, làm ông buồn  
rầu, đến phải chết đói. May có chịu trách  
nhiệm nuôi ông suốt đời, thi ta sinh phúc  
tha cho.

Lạ thay! con cọp gật đầu lia lịa, tò ý  
vàng lời quan dạy, nghĩa là xin nuôi ông  
già trọn đời.

Quan huyện động lòng hiếu kỳ, muốn xem  
cứu cánh ra sao cho biêt, ngài bèn sai dân  
chiêng cối đến chân núi, thả cho con cọp  
trở về thăm son.

Từ hôm sau trót đi, mỗi buổi sáng ông già  
thức dậy mở cửa, đều thấy ngoài cửa có một  
vài con thịt thú rừng, nắm chết bên hè nhà  
minh. Ông biết ngay đây là con cọp — con nuôi  
của ông — mỗi đêm đem lại để đó làm đồ phụng  
dưỡng nghĩa-phụ. Nhờ thế mà ông có thịt  
thú rừng mỗi ngày đem xuống chợ bán; sự  
sống của ông tuy cõi-dộc, nhưng rất phong lưu  
an-nhàn.

Tội-nghiệp có lần ông sốt rét nằm liệt trên  
giường hai ba ngày, không bước ra đến cửa.

Thành ra thịt thú rừng cũng chất đống trước  
cửa luôn mấy ngày, chẳng có ai lấy. Con cọp  
chắc hiểu là cha nuôi mang bệnh, lại di tìm  
thầy thuốc cho ông.

Trưa hôm ấy, một vị danh-y trong vùng  
đang ngồi trong kiệu hai người khiêng, di  
dưới chân núi, bỗng thấy con  
cọp to tướng, lỵ trong bụi nhảy  
ra làm cho hai tên phu khiêng  
kiệu sợ hoảng hồn via, bỏ hiệu  
chạy mất. Còn ông danh y thì  
nằm chết giặc. Con cọp liền cống  
ông đem về nhà nghĩa-phụ. Sau  
một lùi lâu, ông tỉnh dậy, với  
vàng đap cửa vào trong nhà cầu  
cứu và thuật chuyện mình đi  
thăm bệnh nhân trót về, bị cọp  
vồ ở dưới chân núi, chẳng hiểu  
sao bây giờ lại nằm trước nhà này.

Ông già đang ốm, nghe nói thi  
biết ngay là con cọp nghĩa tử di  
rước thầy thuốc về chominh, và  
mời thuật cho thầy thuốc nghe.

Thầy thuốc vừa kinh ngạc, vừa cảm động,  
lập tức bắt mạch thăm bệnh ông già rồi thận  
hành xuống chợ bốc thuốc đem lên sắc cho  
ông uống, và ở luon đó nửa tháng săn sóc  
ông già thật khỏi bệnh mới về.

Từ đấy, nó lại kể tiếp phung-duồng cha  
nuôi như trước.

Cách sau mấy năm, một hôm, nó cõng ở  
đầu tới một chàng thanh-niên bỏ nầm mê  
man bắt-lính ở trước cửa ông già. Sáng đấy,

(Xem tiếp trang 27)



# NHỮNG SỰ BÍ MẬT TRONG BIỆT THỰ

Tổng thống Adolf Hitler -anh túc dân- quốc xã Đức, người đã quyến rũ nên hòa bình và đã gây nên cuộc Á-chiến rất lớn và rất dữ dội hiện nay là người được thế giới chú ý đến đặc biệt. Vô lơi [ch và gõ] lịch nhà độc tài đảng chủ Vạn, từ trước đến nay nhiều nhà văn, nhà báo đã viết nhiều bài rất lý khung và dài sòng, tình tiết và cách ăn ở, hành động của Hitler cho đến nội dung cái lầu-dai Berchtesgaden là: bát-thú của nhà độc tài nói mà Hitler thường đến để nghỉ ngơi sau khi làm việc nhiều, hoặc để tình dưỡng tinh-tahn trước khi quyết định một việc gì quan hệ đặc biệt, thì không mấy người được vào thăm và biết rõ cả người Đức và những thủ-hạ của nhà độc tài - áo-nâu - cũng vậy.

## BERCHTESGADEN VÀ SỰ TIN ĐI-DOAN CỦA NHÀ ĐỘC TÀI HITLER

Gần đây những sách về tư-lưỡng chính-sách của nhà độc-tài quốc-xã và về thân-thể và cách ăn ở của Hitler rất nhiều. Trong những cuốn đó có cuốn « J'ai été femme de chambre chez Monsieur Hitler » (Tôi đã làm bồi dưỡng ngủ cho ông Hitler) do Pauline Kohler một người dân bà đã từng làm tại Berchtesgaden một năm thuật lại và viết ra thành sách. Cuốn sách đó, tuấn bao « Match » và Pháp vừa rồi đã trích đăng m y đoạn cốt-đeo. Bọc xung những đoạn này là đã thấy rõ tình hình và những sự bi-mại tại biệt thự Berchtesgaden và những cách ăn ở cùng thói quen kỳ-kì, da có ảnh hưởng đến hành-hệ của nhà độc tài quốc-xã hiện đang gây nên nạn binh-hòa và làm -ch một phần lớn Âu-châu bị nhuộm máu và sa vào cái cảnh chiến-tranh thảm-khổ.

## Cách ăn ở và những thói quen rất la lung của tổng thống Hitler nước Đức

Trong kỳ bảo-trước đã nói về những sự bí-mật và những phuong-phap đe phòng-đòi biệt thự Berchtesgaden của nhà độc tài đảng Quốc-xã. Đức người được hơn 80 riệu-dân Đức kính-phê, vung-theo, coi như một vị thánh sống, hon-thê nua nhiều người Đức lại quí-tin vào Hitler và đảng Quốc-xã như đối với một vị giáo chủ một tôn giáo hên-rất iuân-lòng hi sinh lác-hòa-bình cũng như trong lục chiến tranh, nay xin nói rõ những cách ăn ở và thói quen của viên Tổng-thống Quốc-xã. Cứ xem những cách ăn ở kỳ dị đó là cũng có thể biết Hitler là một người bất thường. Trong những người đã được gặp Hitler thường bảo Hitler có con diện và nhiều khi hành động như một người mất-trí-khôn. Nếu những lời thuật-lại của Pauline Kohler mà đúng sự thực thì Hitler dù không phải điên thi cũng là một người có bệnh thần kinh khá nặng.

là một bữa ăn giản dị, thường chỉ, có một số nước canh và mấy cái bánh mì có ho.

Bữa ăn sáng mới là bữa ăn chính và Hitler thích nhất. Thường hao giờ cũng ăn « súp » rau trước hết và Hitler ăn rất nhiều.

Súp đó nấu có hành, rau cần-thai nhỏ, khoai tây t cù cải đỗ, táo cắt lát khoanh một lát có hột giẽ giã nhỏ tất cả các thứ đó nấu với nước có cho thêm bột và muối vào. Sau món « súp » đến một món cá vi Hitler không khái chí ăn toàn rau, nhưng không thiệt thòi. Hitler rất thích ăn cá hành (truite) với thịt nướng châm cỗ ho, sau lại ăn thêm khoai rán nữa. Cuối cùng Hitler ăn rất nhiều bài giế, ngôn hàng địa-một.

Trái với sự tưởng-lượng của mọi người, Hitler thường không hao giờ dùng rượu vang hoặc rượu mùi, nhưng cũng có khi uống thử nước giả rượu bia trước 10 giờ có khi 11 giờ. Bó

bép nhà bếp-ông-bà-phẫu, chỉ có màu là giống bia-mà-thoi. Trái lại Hitler uống rất nhiều cà-phê mà uống rất đặc, rất ngọt. Mỗi ngày Hitler uống đến 16 cốc cà-phê lớn.

Bữa ăn chiều là bữa ăn phiền-phúc nhất ở biệt thự Berchtesgaden nhưng không phải để cho chủ-nhân-đá. Bữa ăn do hao giờ cũng có từ 6 mòn ăn giờ-lênh nhưng e-khích ăn thôi. Bữa này Hitler ăn rất ít. Phản-nhiều chỉ à một đĩa rau có khoai tây và một món ăn phụ vì Hitler rất thích ăn ngọt.

Nhưng khách có thể uống vang nhưng phải là vang ở các vườn nho trong nước Đức.

Việc hạn chế này đã làm cho Göring không bằng lòng vì Göring rất thích các thứ vang của Pháp và của Ý và vẫn tự phu về hầm rượu vang ở biệt thự Karinhall.

Nhưng trong nhà Hitler thì cảm hồn hút-hút, không phải trước mặt Hitler mà thôi mà trong cả các phòng mà Hitler có thể đe-chán-tới. Hitler rất say mải thường và có khi người ta đã thấy nhà độc tài vứt cả điện thoại mà một người khách đang hút ở miếng-tảng-khi đe một mình ở ngoài sân.

Hitler thường hay ăn đồ ngọt

nhu người thường hút thuốc vậy. Hitler rất thích ăn kẹo caramel mềm và a-sô-cô-la» nấu teo-và.

Mỗi tối Hitler ăn nhiều kẹo và lúc nào trong túi cũng có một gói.

Một lần Hitler đã từng nói với Goebbels rằng : Ăn kẹo làm cho ta có đủ nghị-lực cần-có để làm trọn những trách-nhiệm-lon-lao»

Hitler ăn mặc rất xoàng

Một điều mà những người làm ở biệt thự Berchtesgaden ai cũng biết là Tổng-thống nước Đức là người ăn mặc xoàng nhất trong nước.

Tuy vậy Hitler cũng có riêng một người thợ may Herr Au-dergruss, nhưng quần áo của Hitler không bao giờ vừa cả, vì Hitler không chịu được cho người ta do người hoặc mặc thử đoán ra mà may.

Hitler thích nhất là bộ y-phuc của đồn-linh giàn-là-cá; sơ mi nâu, quần nâu, bốt cao. Đó là bộ quần áo mà Hitler thích mặc nhất.

Hitler là người rất ít ngũ

Một cái đặc-tính của Hitler đã làm cho tôi tò-huẩn-đẹn và những người giúp việc lo lắng nhất là hồn-it ngù. Hitler rất ít ngù, đó là điều đã làm cho Hitler áy-nay nhất.

Bệnh ít ngù đó đã làm cho giờ-lênh của Hitler là một nguồn lo lắng và sự khó khăn cho người-hưởng. Lí-khi Hitler dậy trước 10 giờ sáng như trên đã nói và không mấy khi Hitler chịu làm việc trước bữa ăn sáng.

Cả buổi chiều Hitler cũng chỉ dùng để nói chuyện về chính-tri với những người đến thăm hoặc nói chuyện riêng với các bạn-thân. Trong thời kỳ đó không làm được việc gì đúng-dắn-cá. Mãi đến sau bữa ăn tối, hối 20 giờ 30 Hitler mới đi vào phòng giấy.

Bà cho mời nhiều nhà-chuyên-môn khám-hoàn của đồn để chữa bệnh mất ngứa-kinh-niệm của lãnh-tụ đảng-chủ Vạn nhưng đều vô hiệu. Hitler không hao giờ chịu uống藥水 thử-thoát-chuyen-món. Khi các y-tá trú-danh đã chữa-biết-each-thì Hitler lại dùng cả đồn-nhưng-thay-lang-vườn và tin vào thuốc-nhóm như trèo-vây. Mới khi thấy trên bàn đằng-mặt bù-thoát-gi-chữa-bệnh-mất ngứa thi đầu kẽ có tái-chứa ở Tàu bay Án-dô cũng mời-cho được và Đồn-de-chứa.

Những người y-thông được rất-nhiều i-en để chữa cho Hitler. Một cách chữa kỳ-khô-bết là do sự-tu-tu-cung-của-một-vị-thầy-thuốc-chữa-bệnh-thần-kinh người Thụy-sĩ.

Vien đó bắt đầu ngay cuối-phong-nú Hitler trên-tường một cái-bảng đe-chieu một-phim mà-chup-một-cái-thoi-nuoc-lon-Trong khi chữa-bệnh Hitler không, được-nghỉ-việc-gi-khác-chi-chu-y-nhieu-vào-thoi-nuoc-dó. Hitler đã theo cách-chứa-đó đến 15-đêm-có-hàng-triệu-lít-nuoc-giá-dâ-roi-xuống-trước-mắt Hitler mà bệnh-vẫn-không-giảm.

Có lần khác, một-nha-chuyen-môn-ở-hành-Vienne-đó Hitler phải-tập-thể-thao-trước-khi-di-ngù. Trong 15-hôm, Hitler lại chịu khó luyện-lập-ngoay-trong-phong-nú. Người ta nói Hitler phải-tập-dèng-hàng-dần-de-cho-máu-tu-đòc-rồi-dèng-lại-rất-nhanh-de-cho-việc-tuân-hoàn-trái-bản-lại. Nhưng cách-này cũng vẫn-không-có-công-biệu-gi. Vì-bệnh-mất ngù này mà có-khi dang-dêm Hitler sực-tinh-dây-rồi-kêu-cứu-lín-ý-như-người-loạn-trí-hoặc-trong-lòng-có-sự-gi-đang-hồi-hộp. Thật-không-ai-hiểu-rõ Hitler như-khê-nào.

### Những cách giữ-mình của Hitler

Ngoài những đội lính-gác và những cách-phòng-bị-trong-nhà Hitler còn dùng-nhiều-phuong-phap-khác-rất-phien-phuc-de-phong-kê-dịch.

Hitler sợ nhất là bị-dâk-dâc, không-mấy/người-khỏi-bị Hitler nghe-đo. Hàng-máy-sóng-trong-bèn-lín, có-máy-nha-chuyen-món-hoa-bon-pat-lay-ra-một-it-đồn-má-nhâ-dòn-tai-sắp-dòng-dé-phân-chết-rất-cần-thien. Hitler không-tin-vip-bất/người-in-ném-dâk-trước-vi-sóng-ràng-có-kê-dâng-những-chết-dòn-má-ánh-huống-châm-dòn. Cung-một-hòn-chuyen-món-hoa-bon-hoc-de-lết-rét-cá-các-thực-pham-trước-khi-dem-núi. Sau-khi-xét-rồi-thì-chi-rieng

bốn người đầu bếp được phép mò vào các đồ ăn hoặc những đĩa dũng để dọn đồ ăn. Mỗi khi Hitler ra khỏi dinh thự là phải mặc một thứ áo mà dân bản không thảng. Người ta có thể đoán thấy chiếc áo giữ mình đó trời lén ở sau cái áo lót minh thủy trong các ảnh.

Đó là một thứ áo giáp bằng da thuộc và một thứ kim-khí pha với thép nhẹ, dù viền đậm nào mạnh nhất trên đời cũng không sao bắn thủng được thứ áo giáp tối tân đó.

#### Một cách phòng thân nữa: một Hitler thật, 3 Hitler giả

Một cách nữa mà Hitler dùng để phòng bị các cuộc ám sát có thể xảy ra là cách dùng những người giống mặt với mình để có thể thay mặt mình trong những hồi ngay hiểm.

Không ai không rõ rằng một nhà độc tài như Hitler thi bắn có rất nhiều kẻ thù.

Hitler có ba người giống mặt có thể thay mình được. Chỉ riêng số Trinh-thám Đức đã hết sức tìm ra những người mới biết tên, thực của ba người này.

Nếu khi nào gần nhau những người đó thì rất dễ nhận ra nhưng mỗi khi họ ăn mặc giống như Hitler và có những nhá chuyên môn về khoa thay binh

đôi giang dã sưa sang nét mặt những kẻ đó thì đứng xa ngoài 20 thước không thể nào phân biệt được với Hitler thực.

Nhưng trong ba người chỉ có một người là tiếng nói hơi gồng tiếng nhà độc tài chử Vạn. Người ta đã có bắt người đó tập nói cho giống Hitler hân hê trong những trường hợp không quan trọng mấy, thì người giống mặt đó có thể đọc ở ên-văn thay nhau đó.

Một trong ba người đội lốt Hitler, ở biệt thự Berchtesgaden, một người ở Munich là người thứ ba thì ở Berlin. Ba người này lúc nào cũng đeo bì săn săn đê lúc cần đến có thể đi ngay đến các nơi trong nước Đức, nước Áo hay một miền nào khác.

Trái h nh'êm nh'êm người đội lốt này là để thay nhà độc tài Đức trong những đám diễu qua những cuộc diễu binh và những trường hợp giống như thế mà không cần dọc diễn văn, nhưng là những lúc mà có thể xảy ra nạn ám sát và sự nguy hiểm cho tính mạng nhà độc tài.

Không phải lúc nào một người đội lốt Hitler cứ ở yên một nơi đâu.

Ngay ở biệt thự Berchtesgaden cũng khi thi người này ở, khi thi người khác đến thay. Mỗi khi đến biệt thự là một dịp

cho những kẻ đội lốt đó được nghỉ ngơi. Ở biệt thự Hitler, người thân cận trong nhà vẫn gọi những người đội lốt đó bằng chữ số Một, Hai, Ba hay là dùng những biệt hiệu mà gọi họ như «Petit Willi», «le Vieux B smarek» và «Putzi». Khi đến biệt thự thì những người đó được ở trong trại đội lính gác bí-mật và không được có địa vị hoặc quyền hành gì cả.

Người ta thường dùa bời và coi khinh mấy người đó. Chỉ một trong ba người đội lốt Hitler tên là Putzi là đã bị mưu sát thay cho nhà độc tài một lần.

Trong một cuộc diễu lại quân áo nâu tại Munich, Putz, đã bị một viên đạn ráo rái. Bản này do một khẩu súng lực hán không có tiếng kèn từ pháo nhà hát đưa đến và ngoài Himmler và Göring, cũng ngồi xe ô-tô với «Hitler giả» thi ngoài ra không ai ngờ rằng nhà độc tài đã bị mưu sát. Putzi-Hitler giả chỉ bị thương xoàng và có thể dự xong cuộc diễu binh mới về.

Người bón viên đạn kia cũng không bao giờ bị bắt và cả thế giới không ai biết có vụ ám sát này. Putz liền được đem đến phòng riêng của Hitler ở Munich và sau khi băng bó xong được lợn một món tiền thưởng 5.000 marks.

Sau vụ mưu sát này Putz được nghỉ yên một dạo.

#### Một sự lầm lẫn rất buồn cười

Một hôm, người ta đã lầm phai một người đội lốt Hitler đến France-t giữa lúc mà Hitler thực đang ở tại nà viễn lánh từ quốc xí ở Baviera.

Đó là một việc lầm của sờ Trinh-thám ở Berchtesgaden gây ra vì Hitler đã đội ngọt thay đổi hành trình không báo cho họ biết trước.

(Xem tiếp trang 31)

# Tho' TRANG TRÌNH và tho' THIỆU U'NG

của CÔI - GIANG

Mỗi khi đọc đến tập thơ Trang-Trình, éc tôi thường thấy có một câu hỏi :

«Những bài văn này có phải là thơ, hay nó chỉ là văn vần ?

Trước khi trả lời, tôi muốn tìm cái định-nghĩa cho văn vần và thơ.

Hai tiếng văn vần xưa kia chưa có, nó mới xuất hiện vài chục năm nay, người ta thường dùng để chỉ chung các bài thi-ca. Theo nghĩa ấy, thơ với văn vần là một, văn-vần tức là lòng-mực của thơ, mà thơ thì là tiễn-văn của văn vần.

Nhưng nếu hiểu theo nghĩa khác, thi thơ với văn vần lại là hai thứ, tính-chất khác nhau rất xa.

Là thi là một mòn mỹ thuật, bất-luận là tình hay-tả cảnh, một câu thơ hay, ngoài những điều-kiện phải theo nhau như cách điệu, thè-ài.. nó còn cần có ý-vị xâu-xa, tình-tứ man-mác, ở ngoài câu vần, mặt chữ, khiến cho người đọc tự nhiên thấy rõ cảm-tưởng chúa-chan. Văn-vần không-thể. Tuy cũng là một thứ văn có vần có điệu, nhưng n'hiệm vụ của nó chỉ cõi kỹ-huật một công việc nào, hay là phô-diển một tu-tu-tuồng gi. Miễn cho lời lẽ gãy gọn, ý nghĩa rõ-ràng là được, không cần có đủ tình cách mỹ-thuật như mời-nói trên kia. Đại-khai thơ và văn-vần khác nhau là vậy.

Trong văn-chương ta, nói về đại-thể, câu vè, câu vỉ, câu sám, câu kệ, và già-huấn-ca, đều là văn vần, ngoài mấy bài đó phần nhiều là thơ.

Truyện Kiều gồm cả hai thứ đó.

Nhưng câu là cách như:

Lơ thơ to liêu luông mành,  
Con oanh học rói trên cánh mía mai,

Mây lẩn cùa đóng then ôi,

Đây thèm hoa rặng biết người ở đâu?

Và những câu là linh nhur:

Buồn trông cửa bắc chieu hóm,

Thayen ai thấp thoáng cánh buồm xa-xa.

Buồn trông ngon nước mới sa,

Hoa trôi man-mác biết là vè đâu?

Chắc ai cũng phải công-nhận là thơ.

Còn đến những câu ký-sự như:

Sở-Khanh lên tiếng rêu-rao:

Rằng: «Nghe có con náo ở đây,

«Phao cho quyền gió, rã mây,

\* Thủ xem có biết mặt này là ai ? .. »

Và những câu diễn-ý, như :

Trên vỉ nước, dưới vỉ nhà,

Một là đặc-hiểu, hai là đặc-trung.

Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,

E-dé sòng-giò, hãi-hùng cõi-hoa.

Thi là loại văn vần.

Hai chữ «văn vần» trong bài này, thuộc về nghĩa nói sau đó.

Bây giờ, nói đến thơ cụ Trang lý-học.

Trong cái rộng thơ nước ta, có lẽ thơ của ông này đã chiếm một số nh'ều nhất. Không kể Hán-phiêng, riêng về quốc-văn, cũng có đén mấy trăm bài. Nay thử chép lại 5 bài cho biết phâm của nó:

Gia ba bùa, khô ba niêu,  
Yến phryn thi hòn hết mọi điệu.

Khách nồng trè mai, hoi ngot-ngot,

Sát kè hiền nguyệt, hoi hin hin,

Giảng-sơn tám bức là tranh-vẽ,

Hoa, cõi túa múa ấy gấm-thêu,

Thông-thò hồn khuya, nâm sờm thức,

Muôn-vần dâ đội đặc trối Nghiêu.

Chúa dâ ai là bùi Thích-ca,  
Moi niêm nhân ngã, nhân thi qua,

Lòng vó sr, Trang in nước,

Cửa thẳng lat, gió thổi hoa.

Kia khách xuân xanh khi trè,

Mây người đầu bạc tuổi già.

Thanh nhân áy, ôi là tiễn-khách,

Được thà, la dâ có thá ta.

Nói nén hoang, lại nói rằng thi,  
Sang trọng người yêu, khó chẳng vi.

Nhị kết, hoa thơm ong đén đó,



Một phòng khách tại biệt thự Berchtesgaden

# Mở bài: Nhập Ngõ, Khiến Nào Đó. Thanh Tao, Của Cõi, Thanh Tao Mấy?

Não nức tay không, nõn núc qì,  
Mặc rủi, mặc may, khỉ gấp díp,  
Khen ché ghì, biêng cợt má chi.

Ba bài trên đây, cũng là đại-biểu tất cả tập thơ Bạch-Vin, Bài vi tập ấy tuy đây, nhưng từ đầu đến cuối, toàn là một giọng dạo-dứt luân-lý chẳng khác gì cuốn kinh thánh. Vâ, nếu để ý mà nhận cho kỹ, thì cuốn kinh thánh này, cũng chỉ quan-sor có số và ý-tưởng: Một là ca-ung cảnh nhân, hai là khuyễn người ai thường thủ phu, ba là chửi thói xu-xiêm phi-nhiệt của người đời. Có thể thôi.

Đọc tập thơ ấy, các bạn chắc sẽ cho là xưởng-nhất, chẳng có thù vị nào. Thú thật, thú thật, trước kia tôi cũng không hề chịu nổi. Mỗi khi think-cờ đến đòn roi thấy chán như cơm nếp và lấy lém là rắng: sao ông Trạng-Nguyên pôr-canh lại có họng thò như thế?

Ay là lỗi tại chúng ta. Thúy nó có vẫn có điệu, chúng ta nhân nó là thơ, cho nên nó mới thành ra vô-vị. Thực ra nó chỉ là môt cách-ngôn có vẫn rồi là vẫn-vẫn thô dung-hơ.

Lối vẫn-vẫn này không phải mới từ cụ Trạng nhà ta, nước Tàu ngày xưa đã có. Đó là thơ của Thiệu-Ung. Thiệu tự là Nghieu-Phu, một nhà học-giả và đời Thủ-Tàn nhà Tống mấy lần vua với, nhưng không chịu ra làm quan. C恭敬 sự Trạng nhà ta, Thiệu rất tính về mồn-ly-số, đã có soạn Hsing-que kinh-hồ cái nghĩa về thuyết khí-vận. Thơ của Thiệu là tập Kich-nhuống, có dà các thê.

Có được tiệu việt so-sánh, tôi hãy dịch ra mấy bài.

## Trong Ở An-lạc tự tặng cho mình (1)

Cảm được bồi lanh âu mới tốt,  
Viết xoay đã kẽm hổ còn công.  
Không làm sóng gió trong vồng thế,  
Sẽ chẳng bằng, than hán nỗi lòng.  
Tai nợ, xương rơi, lầu lõi uá.  
Giàu sang, mua lanh cánh hoa hồng,  
Rõ ràng coi tạo, người không hiểu,  
Luống a! Lười, khờ tốn mẩy công.  
Bài ấy chưa là bằng bài này:

## Thủ vĩ ngâm (2)

Nghieu-phu chẳng phải thích ngâm thơ,  
Thơ vẫn Nghieu-phu có lác tra,  
Gương báu dung hình, khán gián lắc,  
Đao loan dira wui, chẳng chửa loi.

## Mở bài: Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ky (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Vén Đường

Trong đường, nén chàng qua giông-lô,  
Trên áo dù đâu có bụi-đe.

Muốn biết « minh » « thành » là việc khó.  
Nghieu-phu chẳng phải thích ngâm thơ.

Bài này càng là hơn nữa:

### Vi thiện ngâm (3)

Người ta làm việc thiện.  
Việc thiện là nghĩa chung.  
Vang-dá còn lay nỗi.  
Quí thân khôn đổi xong.  
Việc nén anh nghĩa mệnh,  
Nói phải dài gian lòng.  
Ngoài mình, dèng phải hỏi:  
« Người khác biết hay không ? »

Bà là tôi đã gắng công dịch thật đúng lời đúng ý. Nếu ai ngờ tôi cố tình làm cho không bay, dè mất giá trị của nguyên-tác, thi xin coi qua những chữ: Hân chúa ở dưới đây.

Kè ra trong tập Kich-nhuống, cũng có bài ra vè thơ, như bài: Mô-Xuân ngâm chẳng hạn, nhưng đó là số rất ít, có lẽ chỉ có một bài ấy thôi. Còn thi bài là môt giọng, như các bài trên. Nếu đem tập ấy chon lắn vào tập Bạch-Vin, để si có thể phân biệt bài nào là của người nào.

Hạng tho ấy, dè vào vẫn vẫn, có thể cho là vò-tội. Thật vậy xưa nay có ai ché những câu vè, câu vè, câu sám, câu kè không hay? Còn có bão là thơ, thi nói chỉ là thứ thơ vụng-về xuêng-nhat, không dâng dêm-xia.

Thế nhưng người Tàu ngày xưa lại không ngã vây, họ bão thơ cũn Thiệu rồng ra mõi: phái, phái ấy do ở Hán-sơn. Thập-đắc mà ra. Đó cũng vì Thiệu dược Tống-nhà và bọn hán nhô lảng-hô, tôn làm một vị đà-hỗn, người ta sợ chế thơ đại-hiệp phải tội nên mới tìm cách baoi vure. Ký thue Hán-son, Thập-đắc là hai nhà sư đời Đường, hồi ấy thi tập của họ không thấy xuất hiện lâm gi có phai thơ ấy? Hay là nêu có dì nữa, thi cái ôi những nhà tu-hành, cũng chỉ sản xuất được những câu kẽ mõi ấy, lạy dâu ra thơ!

Số dí thơ của Thiệu và của cụ Trạng nhà ta đều nỗi như vậy, cũng vì hán nời đâm lõi nhà lý-số-logic, trong óc đầy những nhà « ẩm-dương ngũ-hành », không còn chỗ để chứa họ.

Vậy thi tập Bạch-Vin, chúng ta chỉ nên coi là một tập vẫn-vẫn, dèng roi là thơ.

Tuy vậy, đối với chúng ta, tập ấy không phải hoàn toàn vò-ich. Trong việc khảo-cứu tiếng nói đời cổ, nó sẽ cho chúng ta rất nhiều tài liệu.

Thi dụ đọc câu :

\* Thủ kia chày thảm lại chày phai \*

寶刀風塵欲見夫  
靈劍刀兵若何明  
難不由誠是愛  
隱容侵得難吟  
髮絲路衣事詩

## Thủ vĩ ngâm

Nghieu-phu phi thi ái ngâm thi,

Thi thi Nghieu-phu khà ái thi.

Bảo-dâm tạo hình nan ẩn phát,

Loan-dao nghèn nhán bâng dâng ly.

Phóng ai nhực bát lai xâm lô.

Trần-thâ hò dò thương đặc y.

Dục thức minh thành thi nan sự,

Nghieu-phu phi thi ái ngâm thi.

### 3. 爲 善 吟

人	善	為	善
金	事	義	當
鬼	石	猶	可
事	神	其	動
言	須	安	欺
莫	必	道	命
人	問	肝	脾
	知	身	外
		與	如

### CÓL-GIANG

#### 1. 安 樂 窠 中 自 賦

物	如	善	得	終	爲	美
事	到	巧	圖	安	有	公
不	作	風	波	於	世	上
自	無	災	葉	到	中	中
富	殃	秋	葉	前	墜	墜
造	貴	春	花	雨	紅	紅
化	富	分	明	後	會	會
榮	消	分	人	莫	功	功

#### An-lạc va trung tự di :

Vật như thiên đắc chung ai mỹ,  
Sự dào sào đồ ăn hữu công ?

Bát lác phong-ba u thế thương,  
Tụ vò hăng thán đáo hung-trung.

Tai-uong thu địu suong tiền truy.

Phù qui xuân hoa vũ hậu hồng,  
Tạo hòa phân minh nhâc mạc hối.

Khô vinh tiêu đắc kỵ hả công ?

2. 首 尾 吟

堯夫非是愛吟詩

### Vi thiện ngâm :

Nhân chí vi thiện-sự,

Thiện sự nghĩa đương-vi.

Kim thạch do năng động;

Qui thân kỵ khà khí ?

Sư lu an nghĩa mệnh ;

Ngón tay dạo can tý !

Mạc văn thân chi ngoại :

Nhân-trí dã bất tri.

### Thuốc Thiên - truy

Bệnh Thiên-truy, hòn to, hòn nhỏ, sa xưởng, rắn,  
sưng, có đau, không đau, lâu 9, 10 năm, nhẹ  
2, 3 ngày uống thuốc này đều tiến khỏi han.

1 hộp . . . . . óp 50

Các bệnh hoa liêu

Các bệnh Lậu, lậu kinh niêm, lậu mót mắc buốt,  
lậu ty-nhết, lậu côn-cõe, rót, dài vัน, giang-mai,  
sang độc, hạch xoáy, hôi cho được các  
thuốc hay nhất của Tề-Dân. Xé gữi lanh hóa  
giáo ngắn. Nhận chừa khuôn các bệnh nặng.

### NHÀ THUỐC TẾ - DÂN

N 131 phố Hàng Bông - Hanoi

# NGƯỜI TRINH NỮ

CỦA



Tiểu-thuyết của LAN-KHAI  
Tranh vẽ của MẠNH-QUÝNH

Rời người ta bắt đầu nói hóng  
nói gió chàng, có khói ở ngay  
trước mặt nàng Nhạn nử.

Bọn con trai thị là vì tình  
ghịch mà thế riệu.

Bọn con gái phản nhiều mưu  
ước Tòng không được mà mỉa  
mai.

Tuy thế, chưa ai dám dùng  
những lời quá phảm.

Là bờ mì tết rất giòn dì, không  
ai lại ngờ thịt muỗi nêm thử  
cái súc vật trâu của Tòng.

•

Né hương trên mâm gạo cháy  
đến hết.

Cái cẩm lùa nghiêm dần rồi  
rủ xuống, sau khi đã thè leu  
không cái hơi thở thơm ngát  
cười cung.

Nàng Nhạn đã tỉnh.

Nàng đã cung trảng vẻ.

Nàng mờ mắt, ngơ ngác nhìn  
quanh và buột miệng khen :

— Chá đẹp quá!

Dám đóng với nhau nhao lên  
hở :

(Tiếp theo kỳ trước)

Nàng thấy những gì... Nàng  
thấy ra làm sao nhỉ?...

Nhung tia mắt thiếu nữ đã  
chiểu thẳng vào Tòng.

Hai gò má nàng thán như hai  
bông phủ dung.

Nàng xoay mình, thò hai chân  
vào dõi giây cánh phượng rồi  
dứng dậy :

— Anh Tòng à, ta về thôi... Đêm  
khuya lắm!

Tòng như cái máy. Chàng  
chạy ra nàng tấm liếp.

Nàng ra.

Tòng cũng theo ra như cái  
bóng.

Tầm liếp lại buông xuống im-

Mọi người tung hùng nhức  
nhau. Rồi họ cùng cười lên một  
địp cười rinh mảnh.

Bên ngoài, hai người im lặng  
đi trên con đường dài do dự  
chạy qua các bụi rậm hoặc các  
khu ruộng hoang.

— Có phải cái người con trai  
mặt trăng tréo, mắt sắc như dao  
ngòi quay mặt ra cửa ấy không?

Khi đã xa nếp nhà chánh Phraya  
Tòng đột ngột hỏi nàng Nhạn :

— Nàng lên cung giáng thấy  
những gì mà si mê nàng cũng  
không đáp?

— Ô, đáp nhời họ làm gì mới  
được chứ!

— Nếu thế thì chính tôi cũng  
không dám hỏi...

— Không, Tòng khác chứ, sao  
Tòng lại dám minh vui với những  
người kia?

— Nàng đã bảo tôi khác họ  
thì nàng cho pí ép tôi hồi nhé?

— Anh cứ hỏi,  
— Nàng đã thấy những gì?

— Tôi ấy à?... Nhiều cái đẹp  
lắm!

— Đẹp những thế nào kia chứ?

Nàng Nhạn hỏi lại chàng tuổi  
trẻ :

— À, anh Tòng, lúc anh lên  
châu dồn tôi, anh có thấy cậu  
áu Vinh, con quan châu Phong  
lâm không nhỉ?

— Có phải cái người con trai  
mặt trăng tréo, mắt sắc như dao  
ngòi quay mặt ra cửa ấy không?

— Phải đây!

— Nhưng mà nàng Nhạn đã  
dập câu hỏi của tôi đâu!

— Tôi biết rồi, nhưng tôi hãy  
nói cho anh nghe chuyện này  
đã.

— Cũng được!

— Cậu áu Vinh tên đê xem  
mặt tôi đây!

Tòng khoáng người :

— Thật à?  
— Chẳng thật lại bỗn!

— Thế cậu ấy hồi nàng Nhạn  
à?

— Ủ.

Tòng cảm mồi trong ánh trăng:

— Thế... thế... nàng...

Nhạn hỏi :

— Tôi làm sao?  
— Nàng có... bằng lòng không?

Nhan thở dài :

— Bằng lòng thi không...

Tòng thở mạnh...

Nhạn tiếp :

— Nhưng mà...  
Tòng lo lắng hỏi :

— Nhưng mà làm sao?

Giọng thiếu nữ trả nén buồn

dẫu:

— Nhưng mà nếu quan bắt ép  
thì tôi cũng dành phải yàng  
nhời...

Tòng tự nhiên không giúp được  
giọng mai mía :

— Phải, con nǚa quan phải  
lấy con nhà quan chứ! Con  
quan khi nào già cho bọn thường  
dân.

Nàng Nhạn đứng sững lại :

— Anh Tòng à, sao anh nói  
thế?

Tòng cùi dầm :

— Tôi không phải, tôi xin lỗi  
nàng Nhạn.

Thiếu-nữ nhìn Tòng một cái  
đầu :

— Tôi buôn lầm, anh Tòng à.  
Bởi thế, tôi mới sang nhờ bạn so  
cháu dồn tôi, anh có thấy cậu  
áu Vinh, con quan châu Phong  
lâm không nhỉ?

— À, ra thế!

— Tôi lên tới cung giáng, anh  
Tòng à.

— Tôi à?

— Ủ.

— Thế nàng thấy làm sao?

— Ô, đẹp quá! Tôi thấy vào  
một cái cửa tròn mà nó sáng  
sáng là, sáng như đèn đất ấy...

— Lạ nhỉ!

— La quá. Giả ở trên giàn cò  
như vậy thì bay...

— Thế rồi sao nữa?

— Tôi đi mãi... đi mãi chỗ nào  
cũng sáng rực...

— Nàng tìm thấy nàng buồn  
chứ?

— Không!

— Sao lại không? Ở cung giáng  
thì phải có nàng Cuội chứ!

— Thế mà tôi không thấy nàng  
Cuội đâu cả! Tôi cũng không  
thấy cậu áu Vinh...

Tòng hắc:

— Hắc...

— Tôi chỉ thấy...

— Nàng chỉ thấy gì?

Tôi chỉ thấy một mình anh..  
Tông đi bên cạnh mà thôi!

Tông thèm thức cả lòng nhưng  
lại thở ra một câu chua chát:

À, đó là tại tôi bao giờ  
chẳng là đưa đẩy từ theo hồn  
nàng!

Anh Tông!

Nàng bảo gì kia?

Anh dừng nói thế!

Thì sự thật là như thế đó  
chớ!

Không phải. Quan nhớ anh  
day tôi học vỗ và cười ngaya, thế  
anh tên là thày tôi...

Cảm ơn nàng!

Còn vể phần tôi, tôi bao giờ  
chẳng nhớ rằng anh đã cứu tôi  
thoát khỏi...

Nàng dừng nói đến ơn huệ...

Anh không kể nhưng mà  
tôi, tôi vẫn phải nhớ...

Ồ...

Chẳng những thế, tôi lại còn  
rất... quay anh nữa. Tôi không  
muốn lấy chồng, chỉ muốn cứ  
là... họa trò anh mà thôi.

Tông luyến Tông dứng sững lại:

Cảm ơn nàng. Câu nói của  
nàng "học bằng tất cả vặng bac  
đối..." Tôi không bao giờ quên  
được!

Nhận nhìn Tông bằng một cái  
nhìn thâm thẳm.

Tông cùi đầu, lòng rung động  
nữa nã.

Hai người lại đi... nín lặng đi,  
vì cả hai càng bận nghĩ rất nhiều  
nhà khùng thòi nã rết được.

Xu xu trong đêm ngắn, hai  
lặng chìm hóng vọng đèn hai  
người, một tiếng từ phương Bắc,

Nhận thở dài:

Chim khâm khắc kêu hồn  
quá!

Tông nói theo.

Buồn thiu!

Đo so, chàng cắt tiếng hát khe  
kho:

Chàng khóc nón bõ đắc,  
Đi nhìn tiếng khâm khắc lồng  
sồi.

Khâm khắc bõ do đời mòn loọng,  
Ý như lầu két loọng, dưới cản...  
Đêm khuya, ngủ chẳng được say,  
Nghe chim khâm khắc nó bay goi  
dan,

Chim kia còn biết gọi dân,  
Phòng không gõi chiều can tráng  
núi nung».

Anh Tông hát hay quá nhỉ?  
Buồn thì hát chói, hay gõi  
hay!

Không, anh hát nghe hay  
lầm và buồn lầm kia.

Làm lồng tôi cũng buồn...  
Sao mà anh buồn?

Tông nhìn Nhạn:

Tôi cũng chẳng biết lát sao  
mà buồn nữa... Chỉ thấy buồn  
lầm, buồn muôn chép được!

Nhận cười khanh khách:

Anh không biết mà tôi biết!  
Nàng biết a?

Ú...

Không, nàng không biết  
dẫu...

Có.

Nàng nói thử xem nào?

Này nhé: anh Tông buồn vì  
anh muôn... Thôi chàng nói nữa!

Nàng Nhạn không lầm!

Sao anh lại bảo tôi ác?

Nàng đã bảo biết mà còn  
không nói...

Ú thì nói: anh Tông buồn vì  
anh muôn lấy vợ!

Ồ...

Tôi lại không dì goče vào  
ruột anh ấy á!

Ô, cũng phải mà không  
phải...

Thế là thế nào?

Tôi chỉ yêu một người thôi  
chứ không dám nghĩ đến sự lấy  
vợ

Tại sao?

Tại người ấy... cao hơn tôi  
quá!

À, anh Tông này: chuyện  
sự tích chí khâm khắc thế nào  
nhỉ?

Nàng lại còn không biết!  
Tôi không biết thật dày.  
Anh kẽ cho tôi nghe.

— Ngày xưa, có một dời trai  
gái họ thiết nhau lâm. Nhưng  
mà cô gái là con quan; còn anh  
trai thi chỉ là con nhà thường  
dân. Bởi thế, hai bên cha mẹ  
ki ống cho hai người lấy nhau.  
Nhưng vậy mà tối đầu l' Cha mẹ  
người con gái lại còn ép già cô  
tach một nhà quan khác. Cô  
ta không chịu vi thương anh  
trai nó. Cô ta đã cùng anh con  
trai tự tử ở trong rừng. Hồi hai  
người sau hỏa thành hai con  
chim khâm khắc. Hết ban ngày,  
hai con chim ấy được gân hót.  
Nhưng đêm đến là lúc mọi đôi  
vợ chồng được gần nhau, không  
ai hót công việc gi nữa thì hai  
con chim phải xa nhau. Một con  
ở phía Nam, một con ở phía  
Bắc cứ gọi tim nhau như thế  
đó đến sáng mai mới lai gặp...

Thương hại chúng nó quá  
nhi?

Nàng nàng Nhạn biết rằng ở  
đời bấy giờ cũng có những đôi  
trai gái như thế thi nàng Nhạn  
con thương đến đâu!

Nàng Nhạn không nói gì.

Hai người lại im lặng g. d.  
Vũ, trong khoảng đêm tan, tiếng  
đôi oan hồn vẫn kêu ra rã, vẫn  
tha thiết gọi nhau, như chúng  
vẫn gọi nhau từ nghìn xưa...»

Cái doan trường thanh ấy đã  
lâm cho Nhạn và Tông té tái cát  
tâm hồn...

Nhưng hai người đã lời công  
đinh.

Nàng Nhạn bảo Tông:

Đến nơi rồi, thôi anh yên  
nhé?

Vậy, chào nàng.

Nhận bước vào công mâm tên  
linh cơ đã mở sẵn.

Tông nhìn theo đèn khi nàng  
khui bóng mới lúi thui về già...

Tiếng chim khâm khắc vẫn  
kêu trong ánh trăng mờ, như  
khêu gọi lòng chàng tuỗi trẻ...

(còn nữa)

LAN KHAI

# Duối mắt chúng tôi

Thực là việc gì người  
Nam minh cũng quá  
nóng nảy!

Vì sự cần-thiết cho công cuộc  
phóng-thủ thuỷ-động nên mấy  
hôm trước đây có lệnh trên  
khuynh nhau dân trong các  
thành-phố lớn đồng-đúc kè nò  
không có công việc gì cần ở  
hà Nội. Một con ở phía Nam, một con ở phía  
Bắc cứ gọi tim nhau như thế  
đó đến sáng mai mới lai gặp...

Nàng Nhạn không chịu tu  
miêu dời khỏi thành-phố thi khi  
sảy ra việc động dụng gi các nhai  
chuyen-trach sẽ bắt buộc phải  
dời nhân dân di nơi khác.

Tiếp được hai cái lệnh đó,  
nhân-dân thành-phố Hanoi lồ  
lạt rủ nhau dời khỏi thành-phố  
rất đông, dân nòi có biêng xe lửa,  
ô-tô hàng dèm chật ních. Các nhai  
vận-tải ô-tô thi bờ mà tăng giá  
chỗ nồi, các nhà thi thoڑ ô-tô  
chuyển chung dongs diph peth teli  
tô, có người phải chịu thuế một  
chuyen xe Hanoi — Hung-yen,  
hoặc Hanoi — Đô son cả đi cả  
về đến 40\$.

Mấy hôm nay, trong thành-phố  
đã thấy vắng bần người, nhiều  
cửa hàng đã tháo dỡ cửa, ban  
đêm đi ngoài phố đã thấy nhiều  
phố mít hẵn và náo-nhật ngày  
thường.

Thầy số dân đon di nhien quá,  
trong dân giàn vẫn có vẻ xôn xao  
về cách đây mấy hôm qua  
Đốc-ly lại phải họp các viên

nghị thất học lại càng lan rộng  
hơn nữa.

Mấy năm nay, ở Hanoi có Hội  
Truyền-bà chúa Quốc-ngữ lập ra  
mục đích để trừ bỏ cái nỗi thất  
học trong dân-chủng Việt-Nam  
ta. Hội này được nhiều người  
hoan-nghênh và h'ien ngày Hanoi  
là nơi hội rất hoại-dộng lại còn  
có nh'au chi-đếm ở các tỉnh  
nữa.

Hộm chủ nhật vừa rồi lượng  
lẽ phát phán thường hàng năm  
cho các học trò etam chí nhất  
của hội, trong số những người  
được thường có nhiều người  
lao động đã ngoài h'ien mươi tuổi  
và những người đàn bà đã có  
mấy con.

Nhin thấy những người có  
tuổi đó còn biết chăm chỉ để  
tú ch'òi tôi ra nơi sang sỏi thát  
là một cảnh rất cảm động. Cố  
lẽ đó là những người đã kiêu  
cái ngay bài của nan dốt nát  
nên tuy bận trán, công ngán  
việc mà cũng phải hót chui thi  
giò ra đia. Ta nên biết rằng  
nạn dốt nát là kẻ thù của ta  
mọi người từ già đến trẻ. Ké  
nào lúc th'eu thời bị thi học  
đến lúc lớn lên có chút thi g'ò  
phải lo tim cách tránh k'òi, dốt  
nát đó là một sự tự nhiên không  
có gì là lạ cả.

Một danh nhan Pháp đã nói:  
"Ngay trên đường chết ta vẫn  
phải học."

Tiếng cười của nàng  
Bao-tu và cái cõi bão  
động của thành phố  
Hanoi.

Nhưng ai bay xem các tiễn  
thuyt-lich sử của Tàu ch'ao đều  
sho chuyện vua U - vuong nha  
Chu-một ông vua hoang dâm và  
ham me iuu sắc vò độ đến với  
mặt nước.

Người yêu của U-vuong là nàng  
Bao-tu tuy có nhan sắc nhang  
nuoc, nghe'eng thành phong là  
một con yêu tình hiện ra để làm  
bại nhà Chu.

Theo lối nhà Chu thì mỗi khi thiên tử gặp nguy hiểm hoặc nội loạn hoặc ngoại xâm thì sẽ đổi lứa trên đất cao làm hiệu để bảo cho các nước chư-hầu đem quân đến tiếp cứu. Đổi lứa-bảo-dòng là một sự cần kíp, đến lúc nguy-hiểm mới dùng thế mà vua U-vương vì muốn chiếm Bảo-tự, muốn mua một tiếng cười của Bảo-tự, đã sai đổi lứa lên để đánh lừa các nước chư-hầu. Thì đây kêu hô Mèo, các nước đều lục tục cho quân về cứu vua nhà Chu khi đến nơi không thấy giặc đâu cả chỉ thấy U-vương và Bảo-tự đang ngồi trên một cái đài cao trong xuồng cười, quân các nước lại kéo nhau ra về.

Nhung ít lâu sau, nhà Chu gặp biến thay, khi vua cho đổi lứa để cầu cứu thì không mời nước chư-hầu nào cho quân cứu, ai dã được mời thấy nhà hét-dào cùa nhà, vi bộ tướng cũng sẽ bị tra hỏi về để làm trò cười cho Bảo-tự chứ không phải để cứu thiên-ur. Vì đó mà nhà Chu mất nước.

Bò là chuyện đời xưa ở nước Tần. Ngày nay chúng tôi lại muốn nói đến chuyện cái cỏi bão-dòng của thành phố Hanoi ta.

Từ tháng September năm ngoái, xã là tuy vẫn yên ổn nhưng muôn phòng bị chính phủ vành chố cõi bão-dòng các phương pháp phòng thủ thủ động như dập hầm hố tấp tết đèn, lắp đặt khố thành-phố... Vì vậy thành phố mới cho đặt mấy cái cỏi điện làm cỏi bão-dòng để khi tập phong thế hoặc nổ rú ta phải phòng thủ thủ động theo bá sê nói rồi cho nhân dân biết biến trước.

Tiếng cỏi báo-sóng đối với việc phòng thủ rất quan hệ. Thế mà từ máy thang này dã máy lên chố vì phạm giày điện mà cõi tự nhiên nói lên làm cho nhân dân hoảng sợ. Nhát là sang hòn thê hai vừa rồi hãi, qua 10 giờ, cỏi bão-dòng lại kêu rát lida. Có người đã tưởng cõi bão-dòng thực nên đã rá-nhanh

# Nga

của NEI LANG

Những khách lảng chơi hồi ngoài 10 năm trước, những ai đã được mời thấy nhà hét-dào thứ nhất ở xóm Khâm-thien, tất cả cũng eur như đến bái cõi em Phùng Văn Nga, Nhất là Nga.

Hồi ấy xóm Kinh-trời mới nhom. Những xóm Hàng Giấy và Thái-hà đã tui hôi tàn, nhường chỗ lại cho các xóm Vạn-thái, Hán-bốn giáp Khu-miền Kinh-trời.

Kinh-trời đâu có được náo-nhiệt, lung tung, sáng sủa như uy y này với những nhà hát he tung của chí Đốc, chí Sám túc. Quản hay những gian phòng ấm cúng, trang hoàng cõi vè... thân-mặt của nhà chí Hoàn-Không!

lành vào các bầm hổ của thành phố mới chưa tui. Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì họ lại ra về, chõ phải một mè hú vía.

Nếu cỏi bão-dòng cũ bị hỏng tuột và vó-cõi nói lên như thế đã làm cho nhân dân thêm bồn bồn chõ vì thậm giày điện mà náo lại còn là một sự nguy-niêm nứa

Các nhà có trách nhiệm về những cỏi cõi kia liệu có cách gì để khôi-sky ra những việc đang tiếc như thế nữa chăng?

— Nga có thể đeo bõ túi được! Áy vì Nga thản thê nhõ bén như bão-dòng thực nên đã rá-nhanh

Nga chỉ yêu thương Nga như... em bé mà thôi... it si « nõ » để Nga làm bồng hoang trong vườn Khâm-Thien cõi phải khép mọi người đều được thường thức khống. Nay Nga di lầy chồng! Áy chào, cái anh nào dò sao mà ách ký vậy!

Anh hào? Khi biết chồng Nga chỉ là một anh... buồn thiu



Nhiều người tiếc Nga. Giá cứ để Nga làm bồng hoang trong vườn Khâm-Thien cõi phải khép mọi người đều được thường thức khống. Nay Nga di lầy chồng!

Áy chào, cái anh nào dò sao mà ách ký vậy!

Anh hào? Khi biết chồng Nga chỉ là một anh... buồn thiu

— Bò nòi cái giống cõi đầu súng chõi...thòi. Đến đồng tiền là cao hơn hết mọi việc trên đời!

Nhung ár thực, một đêm mưa gió sỹ-sup, Nga đã gặp được người tri-kỷ, cõi nên Nga khòng quên gi, đêm ngày tám tháng ngà ngọc hưa... một thước hiến cho chàng bón thuốc phiện lậu, và bò cõi sênh phách mà nhất định lấy chồng...

Bát di hai năm không còn ái-đihe nói đến Nga, không còn ai đưa gặp mặt Nga ở đất Hải-thanh, Nga đã đem cái nhẫn sắc kiêu diem lên chôn vãi ở tám môt tinh tảo rặng nứa, dâu sát tien đất Tâu.

Và trong cái thân hình nhỏ hé trưởng nấm mạch là võ tan của Nga, ngõi đâu lại có một cái chí cục dũng mạnh. Một vài người biết rõ ra rằng Nga đã đóng một vai rất quan trọng ở nơi rừng nứa thâm u kia là dát dùi chí đường cho những người iếc lên lời đó, qua những đường nhô hép mà cõi một mình Nga biết. Một công việc chàng phái là không nặng nhợt!

Thế rõi gần đây nghe ta người chồng kia dã « bắt đắc kỵ tú » bởi tay bón anh em ở một nơi đất ngoài. Rồi người ta thấy Nga một mình lè trõ vè di hau ở miền Hải-cảng. Nhưng không còn phái là Nga vui vẻ, ria rít như con oanh bồi mây rầm vè trước nứa.

Cuối cùng, cái đời ngắn ngủi của Nga kết liễu bằng chén thuốc phiện hòa đám thanh! Giữa lúc tung tích của Nga sập lõi,

Gõ thi cõi bõ nhón áy nghĩ yên dưới ba thước đất. Nhưng người biết rõ đời Nga, những khi đi ngang qua nứa đất cõi mọc xanh rọc ri ở một nghĩa trang trung Cảng kia, không khỏi kâng-kém lugi, cát mủi!

Cái đời một cõi đầu két cấu khắc hồn cõi đời các cõi đầu khác.

NEI LANG

phiên lận cõi tiêng xuất đọc đường xe hỏa Hanoi — Ván-Nam, ai nay đều kinh ngạc:

— Con người thành-thú như thế mà... như thế?

Tới khi điết thêm những điều kiện về tài chinh đối với gia đình Nga thì những người xưa nay vẫn cảm phục cái đức «anh tài » cõi Nga dẽ phá lây chồng!



**B**ÊM thứ bảy này, cũng như tất cả những đêm thứ bảy trước, Xuân phải đánh dân nhiều quá, bởi vì những tối thứ bảy là tối kiêm được nhiều lời, những tối mà khách sạn Baga elle trên đường Quận Ngay mở cửa cho người ta ăn và nhảy cho đến sáng bạch nhật. Thật đúng như cái lối chơi «sáng đêm» của thành-phố Saigon, người ta có thể đi xem «đoàn Cải Luong từ chia giờ tối cho tối gần sáng, giữa chừng chỉ nghe mắt một chút đã thời giờ để đưa cái miệng khò khè vào Chợ Lớn ăn đám báy miếng siu-dé, hổ lúy sot lại để xem tiếp lớp tuồng càng gân đoạn chó, càng múa may nhiều, càng ỉnh ỏi nhiều.

Xuân đi trên con đường đè Parreau giải nhưa, trời mát thế mà chàng vào lùon luồn rát mũi-xoa ra thấm mồ hôi đậm mái tóc và trán cát xuong thái-đương. Ba bốn giờ sáng rồi còn giở xe pháo ở chỗ này.

Xuân định về ngang sang phía nam cầu Tân Cầu, đi xuống lùm Quý, người bạn chàng rằng làm nhạc công ở tiệm khiêu vũ Moulin Sams Souci, Tiệm khiêu-vũ sát ngay ven Hồ Tây này, ở xóm Thụy Khê, nguyên trước là một

mái đình cổ. Nơi thờ kinh cũ-kỷ ấy giờ cũng đóng-khách-thập phuơng đến «choria» lâm bời vì người ta đã sáu sang lì cho nó thành mội-tai Nhá Xay Lúa Vô Uu. Quý vốn dàn ở đây, cũng kiếm được rat iền. Nhưng từ ngày có người Tàu sang đây lánchez nón đồng quâ, Quý gác cái

cái Tú Sương Hương người Thương hải mảnh mảnh ấy. Quý đám ra chán ngắt, chỉ muốn hủy hợp-dồng với chủ tệm và Xuân không chắc bạn minh có còn ở đây nữa không mà dồn tim cho mắt công. Lâu nay Xuân muốn gặp lại Quý, nhưng tối đến thì là cái thời khắc biến của tất cả nhạc công, và lúc bấy giờ có được vanh việc, nhưng người nhạc công còn p'ài rgù trả nợ

Đi qua Bách Thủ, tuy là đi ở vòng ngoài công viên mà Xuân cũng bắt lúy được một vài tiếng đồng của cái vườn rộng mà đèn đã nhuộm thắm mọi màu bi-mặt và tội lòi. Một con gấu nhỏ rùng rồng mauli lên mấy tiếng liên liếp, nghe như tiếng người thuê nhà trên gác, hay kể lại



## MỘT NGƯỜI MUÔN ĐẬP VÕ ĐÀN

Tranh vẽ của NGUYỄN HUYỀN

Truyện ngắn của NGUYỄN TUÂN

chiếc tú áo. Một con công chợt tình ngủ, tưởng dã sảng, với kêu mấy tiếng «Xấu hòi Xấu hòi». Đã đi đến công đỉnh Ông Bẩy rồi mà Xuân vẫn còn nghe thấy cái thanh âm đồng vang của một con vuông cái kêu rau. Người làng Ngõ-hà đã lú lượt gánh rau di qua Cầu Bắc, xuống bán ở chợ Đồng Xuân từ bao giờ.

...Cái hiệu cháo lòng sáng ở ven đường Cửa Nam, trông sang ché là một nòi có dã họng người dân. Nhưng số đông, vẫn là đám phu xe. Người ta vào đây là để ăn cho mau, cho ám cái bụng trống không rồi đi làm việc ngay với cái ngày cần lao của người ta bắt đầu từ lúc còn tối dài. Xuân phải lấy đêm làm ngày theo với nghề sống của mình, đến dav búp một bát cháo nồng để rồi vùi đi ngủ. Chàng thấy mệt lắm, chán lắm, xương thịt buồn như người nghiện thiểu a phiển. Nếu bây giờ ăn xong, lăn về đến nỗi mà giấc ngủ lại chưa đến cho thì Xuân tin sẽ phải khò sô vật vã nhiều lắm. Đã có bao nhiêu người rất khôn ngoan, không bao giờ dám diện đại lý một phút, vứt trả nên phạm nhân, tiêu diệt một cách kiêu ác, đập phá, đồ đạc và đến cả những conço đối chung quanh, chỉ vì lúc bấy giờ, họ đã cầu nguyện mãi mãi giấc ngủ không đến cho đúng lúc.

giày đàn, vuốt soi to, Xuân chợt nhớ đến một mộng mèu chuyện ông già buông rieng của Xuân, có một cây đàn dứt giây. Soi giây ruột mèo dứt đàn bột một cái. Tiếp cái tiếng khò ngắn rã rời ấy là một hồi tiếng vang của chún kim thanh yên ết rì rẽ rung trong bụng đàn khò. Lòng Xuân cũng se lại vì cái ám hồn, tượng trưng ấy. Thương cây đàn đã mây bừa bỏ quên không đánh đến, quên không nói giây những lúy cây đàn được vò sợi, Xuân vẫn trái lại những trục đàn, đánh trúng lúy giây xuống. Trục đàn không có đầu tron, gắt rit lên. Nhẹ nhàng chải

nhé, Họ kêu là ông hoàng ấy đàn.

Đàn dứt mất cái giây dài,

Xuân lầm bầm: «Đi vào quãng

giờ thế này thi nỗi sao được



nữa. Thế là lại mất hai đồng bạc mua sợi khác. Mà bây giờ là ngày cuối tháng».

Khách sạn trên Quận Ngưu dêm hôm thứ bảy này lại đông như lệ thường. Bán nhạc công phải dàn luồn tay. Họ là sáu người. Một người Tây Lai, một người Phi Luật Tân, một người Tàu và hai người nữa cùng một quốc tịch với Xuân. Xuân xú cây đàn contrabass mà anh em thường gọi dứa là cây đàn bò.

Bán người giàu có ngồi ở dưới kia phần nhiều là người ngoại quốc dát nhau tội tim Bagatelle để thỏa mãn ít nhiều nhục dục. Một cặp vợ chồng già uống rượu để tiêu đói. Một cặp nhân tình trẻ muốn say sau để mà cao hứng xuân. Giữa hai món ăn, họ nhảy. Bọn Xuân, theo bài khiêu vũ, phải dàn liên thoảng lèn cho những người ấy tìm thấy được vui trong lòng. Bọn Xuân, như một cái máy thụ động, cứ việc ngồi đây ôm lấy nhau khi mà dàn, dàn cho đến sáng hênh. Bao giờ những vị thực khách kir dà mồi, nghỉ, thi dàn nhạc công cũng mới được quyền mò mèt. Bán nhạc công, thực lính nhieu bùi đã muỗi phản kháng lại, không muốn bẩm phim nữa, không muốn ngâm cài đầu dàn kèn, không muốn hoa cay vỹ lên nữa. Tai họ đã nghe những thanh âm quen thuộc ngày ngày của khán loạn tần rỗi.

Xuân cảm thấy cái dời nhạc công của mình ở một khách sạn khiêu vũ, không những là vỗ vỗ mà lại còn nhả nhã là khác nữa. Tấu nhạc, trong hoàn cảnh này dà bể là một cái thử thách cao ám thâm của tam hồn. Ra từ trước tôi giờ Xuân chỉ là một kẻ a tòng vỗ tinh giúp một tay vào những trò kiêu sa dàn ác của một đám người thua lỗ mạc, tim nhau ở đây để ăn một bữa cơm dắt tiễn, muộn tiếng dan

để làm tiễn một cuộc no say bão diện và trai gái ấy đã muộn luộn ám nhục để chờ nhau chút ào tưống cắn tính ái mà mặt thi chí là những thú tính thô kich. Ra Xuân đã hoa mãi một cay vỹ, tòng dảng chạy theo những em ô trọc, trong lắc xuân động ấy đã gây nên bao nhiêu ôn ào và dù vỗ. Chàng buồn rầu hồn núa, khì nhau thấy từ trước tới giờ, chưa bao giờ minh là nghệ sĩ, tuy đã sáu năm nay, dám nào minh cũng dàn dàn. Dàn dàn, dàn lèn vui cho thiên hạ. Và trong lúu ấy thi minh quên lăng hồn cái lòng minh. Người ta thường bảo đặng nghệ sĩ là một kẻ chúa ích kỷ và tinh vi kỹ ấy là người ta của bao nhiêu tác phẩm lớn. Nhưng bấy lâu nay Xuân đã duy tha quá, Xuân chỉ biết có người dũng sĩ hoang ngang cay đảo dè nghênh địch, mãi từ từ thù thách. Chàng giận quá không nói được ra tiếng. Bọn Xuân lại hòa nhạc tiếp, hội vi ông chủ tiệm Bagatelle đã khéo khu xòi bò.

Lúc nghỉ tay dàn, có một người ôm yếu, rụt rè đến gần bọn Xuân, dàn một đồng bạc giấy vào lòng dịa.

Tôi xin mấy anh bắn dàn «Con sông Danube xanh».

Dưới sân nhảy người ta lại tái cuộc.

Bạn Xuân đánh bắn dàn Con sông Danube xanh hay như chưa giờ được thế! Bởi vì cả bọn Xuân đều lấy làm thương người khách lè loi kia, bởi vì cả bọn đều có thiện cảm với người khách chơi ốm yếu kia vừa dòn dòn lên, dàn một đồng bạc vào lòng dịa, với tất cả cái chân thành của một khách yêu hoa nghèo và có giáo dục. Bọn Xuân không rõ tên và địa vị, người khách có hồn nǎm nǎm dàn cung chi xin cõ bỉ dàn đó. Họ chỉ biết trước kia, vì khách đó ăn mặc sang hoa bát hay bay dì với một người dàn bá dông đồng tóc iu màu da đồng. Nàng đẹp lảm

Anh em cũng ngồi cùn bắc, thấy Xuân lối điệu, dưa mài mắt cho bạn, lạy chân dà vào giày bạn dè nhác Xuân nón vỹ theo vào nhạc luật bởi vì bắn dàn dang vào khò dòn và dưới kinh khách khứa nhảy dang hưng. Xuân càng lắc hết cùn gung bực. Mát chàng hoa lén.

Giữa lúc ấy, có người ném mạnh cái đĩa gạt tàn thuốc lá rơi thẳng vào bụng Xuân.

— È! Nhạc công, dân dịch lỗi gi thê hụ? Bay cho tai bạn tao là tai trâu cù sao!

Bà dầm cũng nhảy với người to lớn vừa nói câu ấy và có lẽ là vừa ném cái gạt tàn thuốc lá ấy, cung hồn môi ra cười.

Xuân chông dàn xuống sìn, đứng thẳng minh dậy, thi cầm ngang cay vỹ như một người dũng sĩ hoang ngang cay đảo dè nghênh địch, mãi từ từ thù thách. Chàng giận quá không nói được ra tiếng. Bọn Xuân lại hòa nhạc tiếp, hội vi một tuấn! Phải long trọng được như thế thi mới xứng đáng phải không các anh nhỉ!»

Rất bắn dàn Con sông Danube xanh, cù mì, người to béo khác thi thê quá vỗ ay hòi ầm lên, hay lên cái hồn anh nhạc, nói hô hô:

— Nay, dàn nhạc công, ta dãi mấy người một tuần rượu.

Đến lượt Xuân, Xuân n lắc đầu, không uống rượu mới của người to béo ấy. Chàng chỉ bảo bồi rót cho mình một cốc nước lọc. Giả như mọi hôm thì dù có không uống, chàng cũng cứ bảo bồi lấy cho mình những thứ rượu đất tiễn. Tôi gi, có người dùng mờ trả tiền mờ ái không phâ vâ làm lợi ho lão hủ một chút. Nhưng đêm nay, Xuân chán và bức lâm rồ!

Cái người to béo ấy dùa mấy câu thô - ục xác, phẩm dâm lồng tự ái Xuân, Xuân cảm luon cùc nước dà hát vào bộ vân phục của y.

Đêm thứ bảy ấy, mới có một giờ khuya, mà Xuân đã được về nhà, bở vì đêm ấy cũng là đêm cuối cùng của Xuân tau nhạc, tại tiệm Bagatelle. Chàng dàn xin thôi việc ngay sau lúc ôn áo dà và nǚn không thời thi chủ khách

sạn cũng chả nhận chàng nữa. Đêm ấy trời ngã nóm, Xuân về đến nhà, trân trọc mãi. Trời nóm, dám bầy con giàn gപ ánh sáng đèn, bay vung lên, cảnh lười qua mấy cây dàn không phủ bụi lụs, giày dàn vang rung lên rồi phạt dàn thanh áu trong cái buồn tênh của một đêm suy bụng minh chàng mới thâu rõ đến lòng họ lúy á. Chàng nghéch lên cây dàn & dângiường và lấy làm chán cho cái nghe đánh dàn làm vui cho thiên hạ. Chàng vươn vai, tay khoa phái dàn, chiếc dàn rót xuống sân trường tan vỡ ráy được. Mọi khai, dàn rơi như thế. Xuân đã suýt soa nhiều. Nhưng bây giờ chàng mặc dù dàn rơi không cần bết đến dàn vỡ áy.. Xuân vẫn ít nho học, chàng chỉ nơ mang máng lại cái truyền ông già ngày xưa cùi chè cát dàn vi cái ông gi ấy — người tri kỷ thâm ám minh — đã chết đi. Gá lúe này, tim lại được tái sinh hận kế truyền em mà hồi cho ra may cả tên người xưa thi thú biết chừng nào.

Ngà dà, nhiều quá, nốt húm húp, Xuân bỗn áy, ăn phái ra đường dời khung khí. Láu này cứ ráy ngô, dến thêc, mặt chàng hot ra như người thiểu man. Soi gõi, Xuân thấy mệt mabin cùi thiêu cùi ánh sáng nứa. Thấy một người mà thòi sào cõi dè bẩn lục rang hòi mâu bết hêng, Xuân bực minh quá, dời lại dòng xú dà đặt vào lòng bát tay dừa trê deo thùng lắc. Mùa tờ báo, xe ô thay cái tin nhà nước, cám các tiệm nhảy dầm không cho khêu vũ nữa, Xuân nở một nụ cười.

— Cũng là hay. Bây giờ nguyễn nhạc công sẽ thất nghiệp, sẽ không phải dàn cho thiên hạ nữa. Họ sẽ dà thời giờ dè dán riêng cho lòng minh nghe thôi. Và anh em đều có thể cung trô nén nhạc sĩ cù, nếu biết lụa phim mà tim thấy chính cái vui buồn riêng tay cùi lòng minh.

NGUYỄN TUÂN

Mùa buôn lú, 20 cuồn trô lén được trô 25%, và khôi trâ tần cước Mandat gửi cho:

Kiosque THANH-TAO  
Vinh (Square N. K. H.) — Vinh

## LOẠN

## Thân - Kinh

TIÊU-THUYẾT của YEN - SON

Một cuốn truyện ra đời để trả lời câu hỏi: Tại sao lầm già-dinh chỉ có hạnh phúc được vài bốn năm mà thôi? — Một cuốn truyện đáng kể là sách «dâu tay» của chien em (những người đã chicta cõi lòng vi xúi xõi lấy phái sinh chồng LOẠN THÂN KINH là thê bính bát-tri cùa — xú - hôi này) — Sách dày 65 trang, in đẹp tranh bìa cùm họa-sí TÔN - THÁT - CƯƠNG — Giá 0\$28 —

Mua buôn lú, 20 cuồn trô lén được trô 25%, và khôi trâ tần cước Mandat gửi cho:

NGUYỄN TUÂN

# Trận dòn ghen vừa họp thời

Bà Bình sực thức dậy! Đông  
hở trên tường và trong thâ  
h้อง ba tiếng!

Bà giờ sảng rõ! ư? Thị ra bà  
đã ngủ thiếp đi từ hồi 10 giờ  
tối cho tới bây giờ, một đèn  
dáng lè bì không sao ngi được.  
Nhưng cái xe người có hao!  
Một cùi nón bùa lòn không sao  
thông nổi được một sự mệt nhọc  
cứng lớn.

Nhưng giờ cái sự cần dùng  
của cái thân hèn mèt nhợt ấy  
đã đỡ rồi, bà Bình cố nhảm  
mắt lại mà giặc ngủ vẫn xả hồn  
mắt bà ta. Bà ta chỉ quáo  
quai gối mình trên đường mà  
mất cả thao lão không  
giao nhau lại được.

Bốn bề yên lặng như  
tờ. Người ta nói lúc ấy  
rồi tối lái. Nhưng  
cấp mắt của bà Bình  
càng nhau vào đám tối  
bao phủ quanh mình  
càng sảng rõ ra... sảng  
rõ cả cái đời ngắn  
ngủ của bà...

Vì mọi điều lầm lỗi  
lúc thêu thời, mì bà  
Bình danh không còn  
ngôi! già đến câu  
chuyện chồng con  
nó! Bà đã chém hết  
sức lực ra để buôn  
bán, nay ngược mai  
tuổi mong phục hưng  
lại một cái giá-dinh  
sắp đỗ sắp vì lỗi của  
người anh đã quá cố  
má quâ chơi!



ĐA HƯỚNG

(Xem tiếp trang 31)

Dạo ấy ta vẫn còn khu khu  
nhâm chát cái hù lục. Một người  
con gái có e phổi rói dù đem  
rồi, dán hòn sành cứng như đá,  
cô lẽ không có gì có thể làm  
chuyển được.

Vậy mà còn có người làm trái  
tim đó rung chuyển. Người đó  
là ông phán Tich ở thuê nhà  
hèn cạnh. Ông Phán người mới  
thanh thú nhà nhận làm sao!  
Con người mới đang yêu làm  
sao, tuy ông đã có một bà vợ  
ngót 5 chục tuổi dẫu và một đàn  
con đã lớn.

Từ khi đến ở thuê bên cạnh,  
được quen biết bà Bình thì ông  
hà phán Tich, luộn luộn chạy qua,  
chạy lại càng ngày càng itan  
hai nhà như một. Rồi lời nô  
ngon ngọt như rót vào  
tai, việc không thể  
ngăn cản được đã xảy  
ra: một cặp nhẫn  
tinh già.

Ông Tich không  
ngần ngại, vồ thủ tội  
với bà vợ già. Thị bà  
này túc tốc chạy ngay  
sang bên cửa hàng bà  
Bình tui cuội èm  
ái béo:

— Việc gì mà di phải  
giúp. Nhà tôi đã thù  
thực với tôi hết cả rồi.  
Tôi thực là thỏa lòng  
vì đã hơn năm nay  
tôi ở đây, tôi chí mong  
được kết hôn chị em  
với di. Nay sao bà  
như thế, thực là thỏa  
lòng tôi, là nay ta đã  
thành một nhà rồi  
vậy... (Xem tiếp trang 31)

# Cô Tu Hồng

Của HỒNG - PHONG  
Tranh vẽ của MẠNH - QUÝNH

XII

## Anh di dànghanh, tôi di dànghanh

Chú Hồng thương yêu chiều chuộng vợ một cách gần nhau có ý nghĩa lòn-giò. Không phải vì nhân sắc hay mý-dắc gì, — sự thật, vợ chú dẫu có hai của quý ấy! Chỉ vì thấy từ khi lấy vợ về, việc buôn bán được thêm phần-thần và càng ngày y phết-lài hanh trướng. Chú Hồng tin chắc tuổi vợ có quan-hệ mật-thiết với cuộc lâm giàu của mình, nên ròi bỏ bê sau ra thi sự-nghiệp mith đến phết nghiêng dò, nguy khốn.

Người Tàu có lòng tin tưởng áy nhieu lắm.

Chúng tôi được hý một nhà thầu-khoán Hoa-kiều, lấy một cù giang-hồ tramped trám về làm vợ. Cù này vira già vira ôm, nghé ệu thuốc phiện mỗi ngày nứa lạng là it, lại ham mê đóng còng cậu, dến nỗi lúc nào không di lê bài nhảy nhót ở đèn kia phu nọ, thi ở nhà rầm lì-bi một bén bén đèn. Cái la-tu hú gứa y chốt g hồn như không có nữa. Thế mà ông chồng hết sút chiều chuộng, kinh sợ, náo là cho thử lự, đồng bóng ngay ở trong nhà, náo là mua thuốc phiện thường hằng cho hút và xâm Cao-ly chính hiệu cho má bò-dùng. Người ta co thè bão là chủ thờ bà vợ. Chỉ vì chủ tin rằng ười vợ rất hợp với cuộc làm ăn của chủ, từ khi lâng nảng về chủ thầu-khoán được toàn việc to, kí ra bạc vạn luon luon. Thành ra vợ muôn gi được nẩy, túi nước đòi làm phép cùi (vi chủ Hoa-kiều này vào lảng tay) và đê cùi riêng, chồng cũng chịu ngay.

Chú Hồng thương yêu chiều chuộng bà vợ  
đại-hài, cũng do một tam-lý áy; hay nói cho  
đúng, là thô một tin-tưởng áy.

Thị vợ thương cha nhở nhè, muốn vè thăm  
viếng, chú Hồng vội vàng chép theo sú-thích,  
chỉ sợ vợ buồn. Giờ nhau người khác, bài quá viết  
lhor cùi người thân hỏi, hay là chó vợ muốn di  
thi di một mình, thế là từ-le. Đang này chú Hồng  
chiều vợ, phà thác công việc cửa hiếu cho mấy  
người khách làm công, rồi chè thím vè một con  
ở bụng tráp lầu rách va-ly theo hồn, cùng rhan  
đe-huê di Kim-sơn.

Chắc ai cũng nhớ hồi mấy năm trước, thím  
Hồng ở đây ra di, tay trắng, chân không, với một  
bộ áo vải nâu cũ mèm, một chiếc nón lá rách.  
Bấy giờ thím trở về đây, di giáp công son hóng  
quai nhung, đội nón bá-lâm xuyen thê hạc, tai  
cố hoa, đeo cùi hột, quần áo lụyt là, theo sau một  
con nít hộc với một ông chồng thà bim xuồng  
quá gáu lung, mặc áo dài gân chấm gót, chân  
càng rộng, giày Tàu, ông quản hắt sá-cap,  
áy là một của các ông Thiên-triều cuối thế-kỷ 19  
bước sang đầu thế-kỷ 20 nây.

Trong bấy nhiêu năm xa cách di về, mấy dò  
sao rời vật đổi, nhán-sự biến thiên.

Trước khi sắp đến dồn lảng, thím Hồng chưa  
chan những nỗi vui mừng khấp khợp, vì tướng  
sẽ được thấy cha già, gấp di ghê và máy dùa em  
đá lớn, thấy những gốc cau thời cũ, khóm  
chuối ngày xưa. Nhát là mừng thắn ta di một  
về mươi, sê hời lồng rúa mặt cho cha sạch hồn  
cái la-tieng đối với hàng xóm từ ngày náo. Một  
người học trò nghèo được vè vinh quy bài to,  
cái trình độ vui mừng trọng qđ, hồn cũng đến  
mực cao chừng ấy thôi.

Khó thay! nỗi mừng của thím Hồng chẳng  
khác gì của cô bán sữa hay là anh chàng đê tinh  
giác kè vàng!

Lúc vè đến nơi, thím nhún ròi khóm tre, từ  
bụi râm-bụi, di, vè nây những lối nây nǚm xưa,  
đến có nhà xưa cảnh cũ của mình, bấy giờ chí  
còn lại một đám vườn hoang cỏ mọc. Thím giật  
này minh khôn xiết ngao ngán hóng khung,  
chưa đến nỗi đứng đấy mà khóc o, vì ròn có  
chát hy-vọng hay là nhả ta dã dời vào phía trong  
xóm.

Thím trông thấy một người dân bà ấm côn  
đang đứng ở đầu xóm, dom súng vè phía minh;  
liền di đến chỗ người ấy di hô thiêm.

Người ấy là Thị-Tý bạn gồng gánh di chợ  
Kim-sơn với nhau ngày trước.

Thị-Tý giờ đã có chồng, có con, bộ tịch sô-sê  
nhu con lợn nái đã đê nhiều lứa. Lúc nây có  
tiếng trẻ con trong xóm kháo nhau có vợ chồng

chú khách đi vào làng ta, Thị-Tý lập con ra đứng ngoài ngõ nhà mình ở đầu xóm để đón chờ thính tình hiếu kỳ.

Khi thấy thím khách đi lại gần chỗ mình đứng, Thị-Tý nhanh nhẹn hỏi trước:

— Thưa bà, muỗi làm nhà ai cơ?

Bồng nòng cau mày nhăn trán, như lúc tri nhớ của con người ta vụt tình dậy; thím khách chưa kịp trả lời câu hỏi hì nòng đã reo lên:

— Rõ nởm chưa! chị Lan đây mà? Bây giờ bộ vè sang trọng như bà lớn, còn nhớ cái Tý bạn cũ ngày nào không?

— Ôi thế ra chị Tý ư? Trông người bây giờ khác hẳn, già chị không nói, chắc tôi không nhận ra. Ngoảnh lại mới ngày nào, thật là cuồng nិ!

Quá thất, thím Hồng nhận ra bạn cũ. Trong lúc ấy, lũ trẻ trong xóm đứng vây chung quanh chủ nhà, nghe chị mỉm cười mà dòm, ngó ngòi, ngác ngác; chúng nó dòm sững, từ dòm vàng đỏ ổi ờ có thím sang đến cái đuôi sam dài thướt của em. Thị-Tý xưa bay bao chung no giòn ra và nói:

— Mời chở thím vào ngồi tạm trong nhà tôi uống nước ngái chân đã.

Nhà Thị-Tý thanh bạch, nhưng anh chồng vốn con nhà học-trò, khéo giữ cửa nhà sạch sẽ và biết cách trang hoàng theo lối quê. Hòn áy chồng nàng dì vắng, không ai tiếp chuyện chủ Hồng. Chủ cầm quạt phe phẩy, dì lại trước sân, xem hắt mấy chậu cay-sí của chủ-nhân dụng công nêu thành chữ phúc chữ thọ, tới xem non-bé và mấy con cá vàng bởi lội tung tăng trong bể nước. Trong khi ấy thím ngồi ăn trầu nói chuyện với Thị-Tý ở chiếc chiếu hoa, giải bài đầu hè.

— Chị dì đây hôm nay là có lòng tốt tìm thăm em em bạn nghèo với nhau thưa trước, hay là có việc gì?

— Phải tôi vè trước là thăm nhà tôi, sau là thăm bạn em.

— Nhà nào?

— Nhà thím tôi chờ nhà nào, chị này khéo hỏi ẩn ờ không.

— Giới ơi! Thế ra chị bấy lâu ở đâu, chẳng được tin nhà và không biết chuyện thay đổi gì cả thì phải.

— Qua đây tôi đã dọn nhà vào xóm trong, có phải khóng chị?

— Xóm trong nào? Hồi ấy, chị bỏ nhà đi được vài tháng, thi ông cụ dọn hết nhà em ra trú ở đâu không biết, chúng tôi có hỏi, nhưng ông cụ không chịu nói. Thế, từ bấy đến giờ chị khóng được tin tức gì cả bay sao?

— Não tôi có ngờ; vẫn định ninh trong bụng rằng cả già-quyền tôi còn ở vùng này.

Thím Hồng nói câu ấy với giọng nôn nùng, và cõi cảm quốc mất cho dừng khom xuống. Thị-Tý cõi nói nhô-nho cho bạn vừa dù nghe:

— Chị này bộ nhà dì vắng một mache năm sáu năm giờ, không biết giờ linh túc của nhà thất nỗi. Để tôi kể qua cho chị nghe nho. Nay, lúc ấy chị bộ nhà ra dì, bộm trước bờm sau, đầu lông cau xóm dồn rầm lên rằng cái phái lồng thẳng con ong lý Hướng, chửa hoang với nó mà nó không thêm lấy, thèm ra chí phái dì xa dè ở cù song rồi mới về. Ông cụ nhà chị buôn râu, xấu hổ, đeo nón gáy hồn người dì. Thèm mấy người hộc ác, gặp ông cụ ở đâu cũng hỏi bóng gió xó xiên: «Nghé nói ở nhà ông có chiếc trống cái muốn bán rẻ, phái không?», làm ông cụ tức lộn mặt, có lần cùi phao với họ. Còn một dâng, lão bà Kim-Son khảng lầy được chí vè dán bồ cho lão thi lão cũng tức, thường do dạo kiệu thưa ông cụ và tìm cách làm hại dào dè cho biết tay, không thể nào làm ăn mở mặt ở vùng này được, lão ta mới chịu. Hình như có lần ông cụ ra ngoài Nam chí không được, rồi về ít lâu, tôi thấy ông dọn dẹp nhà cửa, cái gì bẩn được thì bẩn, còn thi nhét dây hai cái bồ, súng sؤمن đất dùi cả nhà ra dì. Ai hỏi dì đâu, ông cụ chỉ trả lời dọn lén chợ huyện. Kỳ thật là nói dối, vì ông không dọn lén chợ huyện bao giờ; chắc hẳn dí trả dì đâu xa biệt, không ở trong vùng này nữa.

— Thế thì mènh mông giới đất, biết đâu mà tim ra cho được, hứ giời!

Thím Hồng vừa nói vừa dơm dờm nước mắt rội đứng dậy từ giã bạn. Vợ chồng thấy lờ vội vàng dì ra cho kịp chuyện tàn Kim-son về Nam dè xuôi Phòng ngay tối hôm ấy. Ví cái mục-dịch «vạn lý tăm thân» không đạt, khiến nàng hết sức buồn bã, không muốn ở lại đê ngồi thấy cái cảnh-tương dẫu cũ rêu phong, đất con người vắng kia một giây phút nào nữa.

Theo thi trong lúc dì con gái làm ăn đã khát, cốt vè thăm cha, giúp cha, với ông rể thiên-triền chịu khó theo vú đi tìm để chào nhạc-phụ, hỏi bắc phó cựu Thành-tị dì dí-trú phương nào, lưu lạc dàu tát?

Quá đáng như lời Thị-Tý đã nói cho bạn nghe sau lùi con gái trốn dì, bác phò như người mắc chẹt ở giữa cái tình thế hai đứa có lừa. Một đứa là miệng tiếng thi-phi của thiên-hạ thiêu đốt. Một đứa kia là lời hứa he của lão cường hào Kim-son làm cho nóng lòng sôi ruột. Bác liệu hế khóng ở làm ăn xóm này được nữa, thế tái phái dì. Rồi bác lẳng-lặng dắt dìu vú con sang & Bồng-hải; từ

dãy bac với thím Hồng, cha con chẳng những tuyệt hán âm hao lai biệt cả tung tích. Vì tuy ở trong một xã nhưng hồi đó việc giao thông khó khăn nên khó lòng mà tìm nhau được.

Ở Kim-son vè Hải-phòng được độ mươi ngày, thím Hồng bỗng phát bệnh nặng, vi lẽ ưu-sầu thái quá. Mỗi ngày một con sỏi ré, lì-bí hễ động nhâm mật là nói mê, nói sảng; ăn-uống thứ gì cũng phải lùi ra. Ông chồng lo sợ xanh mặt, dâi tường phái lầm đám ma. Hảo llop bạc tẩm, dòi tòay chạy thuốc mấy bận, gân hai thằng mới được thoát him.

Nhưng, tu dãy trò dì, thím Hồng noia ra người ôm yes-kom hem, thường beng áu mắt ngủ và nằm ngay hạ lật luôn luôn. Trong pha chàng



mấy ngày không có y-sinh ra vào ; bên mình cũng chẳng mấy hôm vắng siêu thuốc hổ.

Có người nói thím Hồng có ngoại tình, ốm thế là ốm lưỡng-hư, chẳng biết có phải không ? Lắm bỗ-lâm có nhà giàu, giờ cho khéo khoản sung sướng quá độ mà ái-tình không được no đủ, thường sinh r้า dám-dâng, không phải là gì. Chỉ biết là thím Hồng từ ngày sau yếu liên miên trong mình sớm tối nằm ngồi thở ti ǎn, lờ dữ chẳng còn có thể săn sóc âu yếm chồng như mọi khi, chẳng chẳng lý-hội gì đến việc buôn bán giáp-chồng được nữa.

Trong khi thím Hồng ốm yếu như thế, thì chú Hồng đâm ra chơi bài. Có lẽ ta nhà đến lúc op-op, suy-dồi, mây cây cột cái bị một đục khoét tú tang. Bà yê-như con mèo ướt, nán-rên trên giường bệnh, ông chẳng nhảy tung như con ngaya-bất-kham ở trên con đường tết sác, yên hoa.

Đêm nào chú cũng kiểm có trốn nhà đi ngủ lang; không ngồi bôc-tori ở những sòng-mát chược, ngã-bãm, thi cũng xuôc nâm khan dưới xóm cù-lâu hay là cùp-kè mèo con đị phè-phè-chày ở trong khèch-sạn nào đó. Lúc nào chả hiền lành như ông hạt dát, bày giờ đì đòn, phè-phèng hung-dữ như một tên côn-đồ. Cố lúe thím chưa kịp hết lời can gáu, ghen tuông, chà quắc mắt lèn, thím lại phải im ngay.

Cứa hiện mặc kệ mấy người làm công, chả không dom ngô gi đến sô sở xã và hàng hóa thứ nào mai còn thiếu dù. Chú chỉ cần một việc, là mồi, chiếu tối mờ kén rea, lội ngay bán chặc được mây chục, mây trâm thi vợ vét bỏ túi rồi đi. Ngày hôm sau cũng thế.

Ai là gi-ez bạc giai-gai là một hang sâu vỏ cung-tận, bao nhiêu khô-vang dùn lúa đem tọng vào đó chẳng khòng vừa. Chơi bài phung pha như cách chú Hồng, đến sán-nghiệp của Vượng-Khai, Thạch-sang rồi cũng phải đỗ nát tiêu tàn, cái lung von giam ba vạn của hiệu Bình-an có thăm-tháp vào đầu.

Ban đầu chú Hồng chơi bằng vốn nha ; bao nhiêu tiền bạc buôn bán hay linh-trung kiếm ra, cứ hết trăm năg đền nghìn kia, chả đem quăng vào cửa hang "tứ-dò-tường" cho ký hét. Rồi thi chơi bằng hàng hòa bán đắt bán rẻ và nợ lãi vay cao-vay cao. Tiền hàng còn thiếu chịu các hàng tây hiện khách rất nhiều, nơi thi thúc đòi ngày một, với thi thử kiện tháng láy.

Thì là cái sự-nghiệp của ông bố đã lại làm gốc và ô-năm dù yê-chồng hù dấp thêm vào, đền dây tan hoang vỡ lòi sạch bong.

Tới khi chú Hồng tỉnh-ngo, muốn cố duy-trí gượng-lại, thì như người đã ngã đuối sức quá rồi, không vùng dậy nổi. Cho nên trước-máy hổng ngay-cấp, chú đã bí-mật tim kế-thân, không thi-tù mang nhẹ, chẳng phải khinh-tận cửa-hiệu mà thôi. Vợ vét từ phía, được giám-trâm đồng, chú lòn ra Móng-cái xuông-huyện chài trôi về Đông-luong mất, không hề di-ràng một tiếng nào cho vợ biết trước để tự-liệu iây thám. Đàn bà annam ta thường nói « Lấy khách, khách về lầu » là sự-thế đó.

Có, chú Hồng có đê-lại cho vợ mấy chữ viết trên miếng giấy nhỏ và gìn-trên cuộc gối-bông, mãi chiều tối hổm sau thím-mới thấy vội vàng đưa cho chài-tài-phu xem và cát-nga-dám. May chư-thể này : 我急回聞，不能話別，請務聽爾料理一切，他日或有機緣重逢，未可知也；蘭卿珍重。 Nghĩa là : Ta gấp-yê Phac-kiến, không kịp từ-bé. Công-việc của hiện-tuy minh lo liệu-lát-cá. Ngày sau may cò eo-duyen ta lại gặp nhau, cung-chứa biêt đâu. Xin chúc Lan-khanh trân trọng».

Thôi-thể là xong : chú mặc-mẹ con vơ-đò-nam, mà tách-về-bến Tàu-một mình rồi.

Chú bảo thím-lò-liệu cách gi-bây giờ ? Người ta đã xin-tịch-ký mà trong hiện-trông-tron hàng-hoa, đồng-xu không-còn.

Ngay sáng hôm sau, mõ-toa-dễn niêm-phong cửa-hiệu Bình-an và sai người canh-gác. Thím Hồng chỉ vừa kịp thời giờ gói-ghém quần-áo, xách-nón ra đi ; lịt-mình tần-tay không, như hối-mới đến 5 năm về-trước.

(còn nữa)

HỒNG PHONG

Một cuốn sách rất cần cho các giáo-sư cùng các thí-sinh Cao-dâng-thieu-học Pháp-Việt

## RECUEIL

de sujets donnés au Diplôme d'études  
Primitives Supérieures Indochinoises  
de 1933 à 1939

do nhà Học-chinh Đông-Pháp xuất-bản  
sách dày 124 trang — khô 18,5 × 23,5  
Giá bán : 0\$80

BÁN TẠI :

Nhà in Trung-Bắc Tân-Vân  
No. 86. Rue Henri d'Orléans, HANOI

# MỘT VÀI CHUYỆN LÀ VỀ CỘP ĐỎ VỚI NGƯỜI

(Tiếp theo trang 5)

ông mò-cửa ra vừa nhàn-thịt rừng, vừa thấy một người chết già, liền-vực vào trong nhà một lúc lâu người ấy mới tỉnh-lại ; ông nhìn rõ là con mình.

Líu chính là con ông.

Té ra mấy năm trước vợ con ông đi vào rừng, trông thấy bông cop so-quá, hô-chạy mồi người một noi, đến nỗi lạc lối mồi-chân, nǎm là bén-dường. Đứa con ấy may gặp một người đi ngang, đem vè cừu-chữa, rồi nuôi làm con. Vì lục-ý nó còn bé, không biêt quê hương ở đâu mà nói-nữa. Sự thật từ-chỗ gặp cop đến chỗ gặp-cứu-tính, xa cách đến trăm-dặm nai non biêt-trở, một tháng bé không sao-nhỏ được tung-tích.

Về phà-bà mẹ chạy lạc-dâu-mất, không biêt, còn thằng con thi-ở với người cứu-nó luôn-máy-nǚu, cho tội-khon-lớn.

Chẳng biêt con cop có linh-tinh-gi-lai biêt được người hổ-như đêr-được-mặt, nhè-hòn-awnhô-lên-núi-sản-bản, liều-chup-lấy-cún-dej-về-trả-lại cho ông-nga-phu, tức-là trả-con đê-lại cho cha riút.

Thì ra mấy năm ông được sống-yên-vui thân-già, nhờ-một con cop-nga-phu ; bây giờ cha con được đoàn-viên-trùng-phùng, cũng như-một con cop đã giùi-lời кам-ết ở trước mặt-quan-huyện. Giờ người ta mời đoàn-hiến-vì sao hồn-hi bát-giải đê-huyện-dường, cop ta cùi-dầu-cúp-tai ra yê-hối-hán, chắc-nó-hối-hán-dâ-làm-chó-vợ-ông già-só-óu-má-chay-lạc-mắt-tich, chớ-không-phai-nó-dâ-ăn-thịt. Sự-hối-hán-toi-lỗi-ý, nó-dâ-dén-dáp-hàng-cách-thuỷ-chung-nuôi-nắng-ông-giá, rồi-lại-lim-tôi-và-denz được người con-ông-trả-lại cho-ông.

Nhung nòi-cái-tôi-làm-cho-bà-mẹ-chạy-lạc-rồi-chết-dầu-bié-mắt-tâm-dang-thi-sao?

Có lẽ-nó-tự-biết-mình-dâ-gõ-dêng-xong-tôi-trước, nhung-còn-vương-phai-tôi-sau, không

có cách-gi-dèn-bù-lại-dược, cho-nên-hom-ông giã-chết, vừa-mới-chôn-xong, người ta thấy con-cop-tới-năm-vài-minh-bên-mâ-dê-chết-theo.

Chính là hom-nha-thám-hiem Mỹ-di-ning qua-dó. Người lang-ké-chuyen-cho-ông-nghé, vừa-nói-và-ira-nước-mắt, nhò-mình-chứa-chân-cam-dòng-vè-cách-áu-ở-nghia-khi-của-một-thú-dữ-xu-nay-chỉ-biết-thấy-nó-trời-là-võ, là-giết. Luôn-dịp họ-nói-cho-nha-thám-hiem Mỹ-di-ning-dâng-ling-sé-lập-miễn-đê-thờ-phung-con-nga-hồ-ay.

Quá-có-con-hồ-như-thể, thi-thát-dâng-kinh; chắc-nó-làm-toát-mồ-hôi-cho-nhiều-người-không-cứ-xử-dược-thủy-chung-như-nó.

X.Y.Z

## Trung-Bắc Tân-Vân

Édition hebdomadaire paraissant le Dimanche

### TARIF D'ABONNEMENT

Tonkin Annam et Laos . . . . .	6 \$ 00	6 mois
Cochinchine, France et Colonies françaises . . . . .	6 \$ 00	3 \$ 25
Etranger . . . . .	7 , 00	3 , 75
Administration et Services publics . . . . .	12 , 00	7 , 00
	10 , 00	6 , 00

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-VAN » adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

# (HIẾN TRẠNH NHƯNG KHUẾN HAY VỀ

Nếu người ta biết nghe  
theo những lời tiên tri  
của đại-tướng  
Weygand...

Ai cũng biết đại-tướng Weygand Thống-soái quân đội Đồng-minh trong những trận đánh lớn lao và dữ-dội từng có trên đất Pháp vào hai tháng Mai-Juin 1940 vừa rồi và hiện giữ chức Tổng-trưởng quốc-phòng trong nội-các Pétain là một đòn tinh yểm của Thống-chế Foch đã giữ chức trưởng bộ tham-mưu của vị Thống-chế đã đưa nước Pháp và Đồng-minh tới cuộc toàn thắng trong cuộc Áu-chiến 1914-1918.

Hồi 1931, đại-tướng Weygand giữ chức Tổng-tham-mưu quân đội Pháp nghĩa là sẽ được giữ chức Thống-soái nếu xảy ra chiến tranh.

Năm 1932, đại-tướng Weygand cũng đã giữ chức Thống-soái quân đội Pháp ở Syrie và đã có sắc-lệnh gữ vị đại-tướng đó vào địa-vị không hao tuối v.v.hu.

## Kiểm-đuyệt bô

Ngay từ 1936, đại-tướng Weygand đã ý lo ngại về việc tăng già binh-lực và khai giới của Đức, tăng già một cách rất nhanh chóng và dữ dội. Thấy hai chính phủ Anh, Pháp không hành động gì trước thà độ Đức, đại-tướng Weygand đã trong thấy rõ cái nguy cơ ở sau lưng nên đã cầm bút để cảnh tỉnh đồng-đi Phap. Trong một bài ở

Những lời do thật đúng với chiến lược của quân Đức đã dâng.

Tướng Weygand lại tiên đoán cả cuộc chiến tranh bằng đòn lính nhảy dù:

«Cuộc công kích của quân địch sẽ thực hành trong một miến đã chọn ở các vùng có pháo đài, tất cả lực lượng như quân thiết giáp, quân pháo thủ, các hời về chiến tranh lại có các cuộc ném bom của phi cơ và các quân lính do phi cơ thả xuống ở sau lưng quân đội ta giúp sức để làm tê liệt những yếu điểm trong cuộc phòng thủ của ta».

Ngoài ra đại-tướng Weygand lại tiên liệu cả bao nhiêu việc khác như việc quân Đức do phía Bắc tràn vào nước Pháp và công kích cả cái chính sách binh bị hòa bình của Pháp. Tướng Weygand cho là cái chính sách dù «một «đội quân phòng thủ» là mập mờ và nguy hiểm vì một quân đội lập ra là tuy theo trường hợp dùng đòn công kích hoặc phòng thủ. Nếu cứ giữ lối phòng thủ thì có thể đưa một quân đội đến cuộc phòng thủ thu đông nghĩa là một cuộc thất bại chắc chắn và không sao công kích được nghĩa là không thể thắng được.

## Kiểm-đuỵết bô

Vì đâu có cái tên  
«đội quân thứ năm»?

Từ khi xảy ra cuộc Áu-chiến nhất là từ lúc Đức xâm lấn Hà Lan và Bỉ, nghĩa là từ 10 Mai đến nay, trong các tin tức về chiến tranh Áu-châu ta thường thấy nhắc đến cái tên «đội quân thứ năm» (cinquième colonne). Ta chỉ bô «đội quân thứ năm» là họn nôï-công do quân Đức dùng để gây sự rối loạn hoặc thảm binh cùng giúp quân đội thường trong khi quân Đức xâm lược một nước nào. Cái chiến

lược nội-công không mới là gì vì từ khi có chiến tranh đến giờ, ta vẫn thấy các nước đánh nhau thường dùng bốn «bản nước» để do thám và giám lục lượng của quân địch. Dùng chiến lược này, Hitler đã biến thành tinh lý loài người và làm theo các phươ g-pháp có nhân thương dung. Nhưng vì dân mà lại có cái tên «đội quân thứ năm» chắc nhiều người muốn biêt.

Cái tên do bắt đầu từ hồi cuộc nội-chiến Tây-ban-nha. Vé tháng Novembre 1936, quân đội của tướng Franco vây bọc kinh thành Madrid và giáp dồn ở cõi trong tay phái binh-dân do tướng Maja giữ. Chắc ai cũng còn nhớ Đức, Ý đã hết sức can thiệp vào cuộc đòn múa ở Tây-ban-nha và nhất định giúp cho tướng Franco lấy được Madrid trước ngày 7 November là ngày kỷ niệm quốc-đế lao động của Nga là nước giúp phái binh-dân.

Hồi đó tướng Mola chỉ-huy các đội quân đánh lấy Madrid trước khi tiến đánh đã báo cho phái binh-dân là thế nào Madrid cũng phải thất thủ nay mai.

Tướng Mola tuyên bố rằng dân quân binh-dân có kháng chiến cũng vô ích. Ở ngoài đâ có bốn đội quân do bốn mặt đánh vào, còn «đội quân thứ năm» thì đánh ở trong. Đội này gồm những người có cảm-tình với phe quốc-gia của Franco chí đọi là mồ cửa thành đón tiếp bốn đội quân ở ngoài tiến vào.

Nhưng điều báo trước của tướng Mola không thể thực hành đúng vì bốn đội quân ở ngoài đều bị ngăn cản còn «đội quân thứ năm» cộng sản kia đã mở rộng cửa thành cho quân đội Franco vào. Thế là trong cuộc nội-chiến Tây-ban-nha <sup>1</sup> Madrid có đến hai «đội quân thứ năm», hai đội do dân sau ngày 23 Aout 1939, ngày mà Hitler và Stalin bắt tay thân thiện thì cũng chỉ là một mà thôi.

kíp hành - động đã bị trú ngay.

Thành Madrid mãi đến hồi tháng Mars 1939 mới bị quân Franco chiếm được. «Đội quân thứ năm» của tướng Mola không lập được công gì nhưng thành Madrid trước khi thất thủ lại bị hại về một «đội quân thứ năm» khác do bốn cộng-sản trong thành lập ra, bọn này đã vô tình làm nội-công cho quân Franco. Khi thành bị ngay, bọn này nôï lén chông với đại tá Cassado và ngăn đại tá không thể hành-dộng điều đình giáng lòa được. Cuộc chiến binh của «đội quân thứ năm» cộng sản kia đã mở rộng cửa thành cho quân đội Franco vào. Thế là trong cuộc nội-chiến Tây-ban-nha <sup>2</sup> Madrid có đến hai «đội quân thứ năm», hai đội do dân sau ngày 23 Aout 1939, ngày mà Hitler và Stalin bắt tay thân thiện thì cũng chỉ là một mà thôi.

Thuật theo báo «Marsianne» T.

# 4 THÚ' SÁCH MÓ'I

## 1) LỐI VÕ THƯỜNG DÙNG

Dạy các miếng vỗ Tầu thường dùng mà hiên-dộc như bôp cõi, gõ và bóp lại và lát ngả, bát giao, đánh cheo sườn mà chẳng biết, đánh và gát Ba-toong, tát, đá, đấm, đánh rái tài v. v. SƠN-NHÂN soạn. Giá có 0\$30.

## 2) SÁCH THUỐC CHỮA BỆNH ĐẬU VÀ BỆNH SƠI

Có nhiều high các nốt đòn mọc ở-chỗ hiên, cách chia-cung các bài thuốc kinh-nghiêm, lại có các chử Hán đối chiếu với Quốc-ngữ để tỳ kíp lấy đơn thuốc, rất tiện cho mọi người có lòng thương con. Mỗi nhà nên có một cuốn làm gia-bảo. NGUYỄN-AN-NHÂN soạn. Giá có \$50.

## 3) SÁCH DẠY LẤY SỐ TỬ-VỊ THEO KHOA-HỌC

Bô in lại lần thứ hai có thêm cách lấy được lâ số trong một giờ (lại gần hết). Sách này theo khoa học mà dạy người ta các phép nhú số xấu, tốt thi theo khoa-học sao cho khỏi xấu, và tốt mãi v. v. không có một tí gì là huyền-hồ mê-tin. Bởi đã tìm ra chân-lý. Giá 1\$22.

## 4) TRƯỜNG-SINH THUẬT (Thuật sống lâu)

Sách này đã in lần thứ hai (lại gần hết) có nhiều thuật của Bác-sỹ Nhật và Trần-Đoán đại tiễn để tự chữa bệnh không phải thuốc, và cách lập cho sống lâu rái để v. v. Giá có 0\$50.

Còn nhiều thứ sách-đóc. Day vỗ Tầu Tây, Ta, Nhật, ách day tay buôn bán, dạy các nghề, cùng Tiêu-hu-ết (xem ký báu sau) — Ở xá gởi mua phải gởi tiền cước trước. Thor, mandat để cho nhà xá-báu như vậy:

# NHẬT-NAM THU'-QUÁN

— BẮC-KÝ — số 19 phố Hàng Điều — HANOI —

# NGUỒN VĂN TÌM VÀNG

## Nhà văn Hải-nông

Ký trước, chúng tôi đã nhắc tới cu Hải-nông, một nhà văn cuối đời Tự-đức và bài dịch « Con gai kén chồng » của cu.

Hình như cần-dai ta còn có nhiều nhà văn và giai-tác mà hiện nay ta chưa biết; hay là chưa biết mấy. Cu Hải-nông là một.

Cu cũng là bức văn-nhân ào-phùng, nhưng trong vở trào-phúng vẫn chứa ít nhiều ý-vi chua-chát. Tires như bài hát nói sau đây:

### THUẬT HOAÌ

Người ta mắt đang trong vũ trụ,  
Đó ai hay lên họ là gi?

Nếp phong lưu cung đã chí chí

Ao rách người đồng khuya còn hờ-nách!

Còn nói khoác: « Ngã thi bá-y khách, phi  
đồng nhục thực nhân. 我是布衣客  
非同肉食人 »

Phản giấu nghèo phô mae hông - quán;

Bường đánh-lại nón chuối chua dả cắp

Thây gập tức tang thương chí biến

Nich rieu vào nói liền chuyen con ma.

Hâm-ba-lang ngô mầu pha, ngô dâu xin,  
dâu ngắn, dâu phùng xuồng, ngô tả ní, ní  
chú mìn dέ.

Ô hay nhỉ? Tóc thời ngắn, mắt thời loa,  
tay thời ghê.

Chi lầm le những việc tần trót.

Ái oí lhes mới nyc cười.

Nhà nho chán đời giàn minh, rồi dám ra  
kinh thế ngao vật, hè thò câu văn nào ra  
cũng có ý miết mai, lồng mìn. Đó là phản-ảnh  
của phái nho ta xưa chí thích du-nhàn.

Bài phú « Cảnh Tết Hanoi » có những câu  
sau này cho chúng ta thấy đời-chết hình xác  
của ngày Tết ở đất Thăng long ba bốn chục  
năm trước :

Chọn ngày xuất hành,

Rảng đì mừng tuổi

Nagy điều sú, nagy tráp tròn, nag dù che,  
nagy nqua cười.

Tốt phết eè-nhân, ra tuồng Hanoi

Thuat thùy đồ chí quân lúa, đóng gók kèo

Lỗi có-ù chí yém đáo, ngang tưng pháp  
phòi.

Bà mươi sáu phòi, dọc, ngang quanh tựa  
bán cờ.

Cơ vạn nào người, già trẻ đồng nhường  
ném cối.

Rồi nhà nho kết-thúc-như vầy, tò ra người  
phóng tung đáo đé:

Cáp kỵ xuân nhân đã rời, cảnh đà đã cởi.

Nào cu-lit, nào cu-li, nào thông ngõn, nào  
kỹ lục, nào tiệm thuốc, nào nhà trò, nào tò  
tóm, nào sóc cái.

Não những kẻ chùa chiền lể bái, thiếp  
bac trám nhang.

Não những người son thảy ngao du,  
ruou bùu tho túi,

Khách hưu: quần áo lôi thái, đầu râu  
nhân nhúi.

Bac năm vạn chàng gorman,  
Rượu mót bầu không chói.

Úi-phè tron lị, vác mít này ống.

Tràn quý lị tr cái chơi, già lay ve gái,

Lèn chát túi chí hào hoa phong-nhã, dong  
choi chẳng những một ngày xuân.

Xóc đít voi chí cung kiêm tang băng,  
phóng tung tai băng ba năm ngoái.

Nhà nho ở trung-châu chán rồi lẩn mò lên  
man ngợc, đến nỗi mắc bệnh ngã nước.  
Trong lũ năm xem trên giường bệnh, nhà  
nho vẫn rung động hồn thơ, để lại cho chúng  
ta ngày nay một bài giai-tác :

Công phạt xua kia sớm biêt ra.

Kèn cùng chí đến nỗi lâu mò.

Nghiêng lưng xă tát e đau đớn,

Ngựa mắt tang thương luồng xuýt xa.

Vốn những cầm gan cầu phá nát

Lại thêm tim liết nỗi cay da.

Quán thân tá xá diều dinh mãi,

Giải độ phen này đê nứa ta.

Đọc qua mấy bài trích lục trên đây, hẳn  
độc giả đã biêt tài từ văn chuong của tác giả  
ra thế nào? Theo chúng tôi biêt, những giai-  
tác cũ cu Hải-nông còn nhiều, đê chúng tôi  
lím kiêm lán-lán-dem ra công hiến độc giả.

X. Y. Z.

## Những sự bí-mật trong biệt-thư của Hitler

(Tiếp theo trang 8)

Kết quả việc này đã làm cho  
các báo Đức cùng đồng thời một  
lúc đăng tin Hitler ở cả France-  
fort và Munich.

Sau người ta hết sức chửa và  
cải chính nhưng cũng đã phát  
hàng nghìn tờ báo ra ngoài rồi  
sẽ Trinh-thám mới nhận thấy  
sự lầm lẫn thật tiếc đó. Ba viên  
chứa cao cấp bị phạt nặng và một  
viên-chức nữa vì việc này mà  
bi cách chức.

Trong ba người đội lốt Hitler  
còn Willi là đang yêu hồn cá.  
Tên này có vẻ dẽ-dãi và thường  
nói chuyện thâ-mặt với những  
dãy tó trong biệt-thư của Hitler.  
Willi đánh tên-pít, bàn rất  
thạo, Willi nói rất nhiều chuyện  
nhưng không bao giờ chịu nói  
rõ quê quán và cảm cưọc cho ai  
biết vi thường bị các phản-hán  
về Trinh-thám coi sóc đến luôn.

Willi rất mê một người nữ-tỷ  
lâm bồi buồng chí Hitler tên  
là Emma Klatz và cũng được  
người nữ-tỷ yêu lợ. Nhưng cặp  
tình nhân đều biêt là không bao  
giờ họ được tạ-de và có thể lấy  
nhau được. Khi nào Willi được  
đến ở tại biệt-thư thì cặp đó lại  
tự-tính thân mật mỗi lần Willi  
phiết di-thý Hitler thì có tình  
nhận lại so thay cho y bị ám-sát.

### Giường ngủ của Hitler

Trong một tuần lễ thi hồn  
người nữ-tỷ thay phiên nhau  
đón huống ngủ cho Hitler ở biệt-  
thư Berchesgaden, khi đón thì  
tên bời France trong nom rất cùn  
thận. Buồng ngủ cũa nhá dọc-tai  
bay biện rất giàn-dị chí có một  
cái giường bằng sá lòn, một cái  
bán con đê dồn giường, một cái

## Trận đòn ghen vừa hợp thời

(Tiếp theo trang 22)

Mà thành một nhà thực! Từ đó  
không lúc nào người ta thấy hai  
người đàn bà ấy rời nhau ra, dù  
ngồi, té hàng hay đi lè đều. Cả  
lẽ bà mà rên rao một tiếng  
« europ chồng bà », hai tiếng  
« europ chồng bà ». Bà Bình dành  
chí cui đầu chịu!

phản Tich đúng dòng nói ghen,  
búi tóc ngược lên, sán-sỏi vào  
cửa hàng bà Bình, sia-sỏi vào  
mặt bà mà rên rao một tiếng  
« europ chồng bà », hai tiếng  
« europ chồng bà ». Bà Bình dành  
chí cui đầu chịu!

Nửa tháng sau c' nhà bà phản  
Tich dọn đi. Gấp ai là cung phản  
trận:

— Tôi không ngờ bà g... Tôi  
không muốn ô do nhìn mặt con  
đ... già ấy nứa!

Bà không ở lại căn nhà thuê  
chặt bếp ấy cũng phải, vì vợ  
chồng bà vừa mới ký giấy tại  
nó-te, tậu cái trai nguy-rga  
tráng lệ có hồn van bắc của  
cụ Tuân Mô ở trong khu quý  
phái Thái-ba-áp. Tôi gi c' nhà  
lại ở thuê chung dùng khô sô!

Mà cậu con trai thứ hai của  
ông Phan theo học 4 năm ở tận  
Ba-Lê nay đã giật được mảnh  
bằng Tiến-sĩ chí chỉ đó, đáp lầu  
chỉ một tuần nửi thi về tôi nới,  
rồi sẽ lên quan Trạng bay quan..

Mà bà phản dã « cù-soát » lại  
một lần rết ký cung thi thấy rõ  
chiếc « ruột tượng » của bà Bình,  
bị bàn tay bà phản luồn vào  
trong nêm sáu năm nay, giờ  
chỉ còn là mảnh vải rách so

không-eòn định lấy một đồng  
trinh Bảo-dai pô. Lúc ấy chẳng  
nên nỗi ghen còn đợi lúc nào..

Bà Bình trân-trọc không sao  
ngu được, thấy mình lại lâm  
lõ một lzeń nứa trong đời.  
Mà lâm lzeń lzeń này, bà không còn  
hy-vọng gì sửa lại được. Bà nám  
nay tuồi đã đứng 48-50. Bà nám  
tuồi lại hét cả tienn...

NGỌC THỎ



(Tiếp theo và kết)

« Nancy le...»

« Em Hằng thân yêu.

« Anh nhận được thư của em trong khai ảnh đương ngồi nghe thầy giáo giảng nghĩa về vật lý-học. Em có thể tưởng-tượng được anh ấm động đến chừng nào không? Mắt anh hor lên và tay anh run rẩy cầm chiếc phong bì áp vào tận ngực, một lát thật lâu. Khi tim anh đã đỡ đập mạnh và hơi thở đã đều hoà, anh mới mở ra xem.

« Hằng ơi! Việc gì mà em không di thi? Nếu em có dỗ cử nhân trước anh một năm cũng không sao kia mà! Em ạ! trước kia, vì anh không có hoàn cảnh học hành nên anh mới muốn em thôi học để khỏi dào sào thêm mãi cái hổ phách rẽ chung ta. Bây giờ anh đã thả buôn vào trong biển học, thi dien lo ngại trên khêng còn lúa. Thôi, em ngạc nhiên đừng nghĩ học nữa và ký sau di thi đi. Em đừng dè cho anh sẽ phải hối-hận vì đã làm lỡ dở việc học-hành của em...»

« Cái tin Ba em bị bắt buộc về huu-vă vẫn dè tài-chinh trong gia-dinh vì thế bị nguy ngập làm cho anh buôn râu hết薪水. Trời ơi! ước gi lúc này anh có thật

nhiều tiền dè gúp đỡ gia-dinh em thi anh sung-sướng biết chừng nào!... Em không nói thi anh cũng đoán được thế nào thẳng Trào nó chẳng lợi dụng co-hỗ dè mua chức cảm-tình của các cụ, nhưng nó làm gì mà sán tiền thỉ? Và sự hy-sinh của nó cũng lớn lao lắm đây chứ! Dù thế nào mặc-lòng, anh vẫn tin ở em, em đừng nghĩ ngoi gi đây!

« Em Bình mệt ra làm sao? Họ ra mảnh cảng chưa chắc đã phải ho lao, nhưng cứ nên cần-thần di cuiết diện rồi tìm cách dê-phông trước thi hon.

« Anh Cang sáp lấy vợ à? Cô Thanh là cô nào, anh có biết đâu. Bao giờ cưới sẽ báo tin cho anh biết, anh sẽ mua biếu một thứ quà đặc biệt Paris nhé!»

« Còn sức khỏe của anh hõ. Lấy kinh hõ từc nhiều. Không biết tại anh làm việc có điều-dộ hay tại vốn máu nhiệt nén hợp với khí-hệu ở xứ lạnh hanh xúng... Tháng trước một người bạn anh làm ry-bút cho một tờ tuấn báo văn-chuong ở Paris giới-thiệu anh viết bài cho tờ báo ấy. Ông chủ-nhiệm đã bằng lòng cho anh moi tuấn iết viết

« Chồng chưa cưới của em: Phiên»

« Tôi bút. — Khô lâm! em đừng nghĩ xâng nghĩ bậy cho anh mà tội nghiệp. Anh xin tớ với lương-tâm ràng không bao giờ anh giao-thiệp với một người đàn bà nào dù chỉ là giao-thiệp trong phạm-vi bàng-hiếu. Còn nhà hát, tiệm nhảy thì xưa nay em có thấy anh lui tới baogờ đâu. Không những thế, anh còn kinh-tâm là khác nha. Vả lại, anh vừa bán học vira viết văn, còn thi giờ nào rảnh mà nghĩ đến chuyện tắm bầy nữa. Em đừng nghĩ ngor nữa, anh giận đấy nhé!»

« Người yêu trung-thành nhất đời của em:

« Phiên»

Dòng dã trong gần một năm trời, tháng nào Hằng cũng nhận được thư của Phiên và Phiên cũng nhận được thư của Hằng. Cặp tình nhân ấy tuy cách nhau bằng muôn dặm trùng-dương mà như gần gũi ở bên cạnh nhau. Không có việc gì dù là một việc rất tăm thường, nhỏ mọn — sảy ra trong đời người này mà người kia là không biết. Họ kè cho nhau nghe cả những chuyện ái quan-ân báu, cả những chuyện gội đầu, rửa mặt. Trời! còn chuyện gì mà họ không kể cho nhau nghe nha! Ma như thế còn gì cảm-dộng và thành-thật hơn nha! Họ đã hoàn toàn tin ở ái-thinh và tin ở lòng nhau. Họ yêu trí rắng-tuồng-lai và hạnh-phúc dì cho sự thay đổi ở giữa nàng và Phiên. Ma người nào yêu thành-thật, yêu không kinh toán lại chẳng tin như thế! Nhưng trường-hợp này, cái tình yêu của người đàn bà bao giờ cũng mênh-mông, rộng-dai. Vì thế nõi sảy ra thất-tuồng thi sự thất-tuồng cũng ghê-gớm...

Nhung vẫn chưa thất-tuồng, vì nàng chưa tin hẳn và cũng không dám tin có sự phản-bội. Nàng hãi còn sống ở trong thời kỳ bẩn khoắn, lo sợ, và tự lạo dè không hy-vọng không can cứ nỗi ra-minh vào cuộc sống...

Nàng bị thất lạc rồi? Đến đó rất có thê lâm, vì một hành-trình từ Pháp về đây không phải ngắn ngủi gì mà lại không có lần thất lạc được. Vả Hằng dành nên lòng đợi là chờ tháng sau, nhưng tháng sau, rồi tháng sau nữa, rồi mãi mãi, nàng vẫn không nhận được một chữ nào của người yêu. Cố lẽ nào hứa từ lại thất lạc luôn như thế được? Nàng đã bắt đầu không tin sự thất lạc nữa, và nàng đã gửi vừa bàng-máy bay, vừa hàng-tàu thủy-hoa mươi lá thư, trong đó nàng hất trảch mộc giận đối đến van-lon cầu khàn, nhưng vẫn biết vô âm tin.

Hay là Phiên ốm? Thị chàng cũng phải nhờ người già lời cho Hằng bùi chí! Hay là Phiên đi tình-khác rồi? Vô lý nua. Sự đời chò ở không thể cái nghĩa được như cái im-lặng lâ-lùng của chàng. Hay là... nhưng Hằng không dám nghĩ xa nua.

Tay dã có lần nàng viết thư cho Phiên tốn lò so và sự phản-trắc do thời-gian và xa cách gây ra, nhưng đó chỉ là những tiếng nũng-nju, nõi mà không bao giờ tin. Nàng tin ở tình yêu và người yêu như một kẽ súng đao tìn có Tượng-Đế, nàng ngờ lão sáo được lại có sự thay đổi ở giữa nàng và Phiên. Ma người nào yêu thành-thật, yêu không kinh toán lại chẳng tin như thế!

Nhưng trường-hợp này, cái tình yêu của người đàn bà bao giờ cũng mênh-mông, rộng-dai. Vì thế nõi sảy ra thất-tuồng thi sự thất-tuồng cũng ghê-gớm...

Hằng vẫn chưa thất-tuồng, vì nàng chưa tin hẳn và cũng không dám tin có sự phản-bội. Nàng hãi còn sống ở trong thời kỳ bẩn khoắn, lo sợ, và tự lạo dè không hy-vọng không can cứ nỗi ra-minh vào cuộc sống...

Nhung Hằng có biết đâu rằng lòng tin của nàng rất chính-dáng và những hy-vọng của nàng

không viễn-vông một chút nào vì một người như Phiên không thể làm một việc phản-bội đê hên được.

Chàng vẫn liên-tiếp gửi thư cho Hằng và cũng như Hằng, chàng mỗi măt mong thư phúc đáp mà không bao giờ thấy. Vậy tất phải có duyên cờ gi trong việc thất-lạc thư tin ấy?

Nếu Hằng chịu khó điều tra thì nàng sẽ thấy ngay cái duyên cờ ấy ở trong nhung người thân yêu của nàng. Vì đó là song thân nàng đã nghe lời Trào, bắt Cung phải ầm-mưu với mấy người phu-trạm ở nhà Bura-diện giữ hết thư từ cửa dòi bạn tình gửi cho nhau để reo sự ngô-vực vào giữa hai người...

Một hôm Hằng thấy ở trong chiếc giỏ đựng thư của Cung treo ngay ở bên cạnh bàn học của nàng, một bức thư của một người bạn tên Phap gửi về cho chàng. Hằng tờ mò giờ rá đọc, vì lúc ấy cái gi ở Phap và dòn với nàng cũng có một sức quyến rũ phi thường.

Bức thư như sau này:  
« Paris le...»

« Anh Cung than mến,  
« Nhận được thư của anh sáng hôm qua vây xin phúc đáp ngay để anh khỏi móng.

« Anh Cung ạ! không hiểu sao bức thư nõi của anh cũng có một cái phong-vị đặc-biệt quí. Cho tôi nhớ Hanoi qua. Trời! anh nhắc làm gi đến những ngày vui sướng của ta khi còn sống gần gũi nhau ở nước nhà nõi, để gọi cho lòng tôi thêm say-dâng. Tưởng nhớ đến nhữn g ngày nhữn như ấy, tôi thấy nua là xa quá lâm rồi, vì tôi biết không bao giờ nó trở lại nua...

« Được tin anh đã lập gia-dinh, tôi xin thành-thật gửi lời vè mừng anh chi được đầy-dủ hạnh-phúc, và gọi là có chút quâ mọn gửi theo đây xin anh chi voi lòng nhện cho.

Còn tôi thì chưa có định  
kiến gì về việc hôn-nhân cả.  
Nhưng chắc chắn là không bao  
giờ tôi lấy vợ dám, không phải  
tôi có phản-biệt mâu da đầu,  
nhưng tôi tự biết không thể nào  
yêu một người khác phong-tạo,  
khác tôn giáo với mình một  
cách thành-thật được. But học  
sinh ta ở đây phẫn-nhiên có  
tình nhân-cả, nhưng cũng như  
tôi, họ chỉ cần cẩn-dịn tình yêu  
để khôn-khoa nỗi nhớ nhá  
nhó nước-chết ai có can-dam  
lập gia-dinh.

Trong khu của tôi ô, có tất  
cả ba người có gia-dinh thi hai  
người là dân Nam-ky, đều là  
con nhà tư-bản-cá, chỉ có một  
người Bắc-mời ở Nancy lên. Tôi  
anh-ý là anh Phiên thi phái.  
Anh tuy truy-thu học ở trường  
Catholique ở Nancy, nhưng sau  
vi phai long-con gai, mu-chi  
nhà, rồi bỏ nhà mang nua-chon  
lên đây. Hiện nay anh đương  
viet cho một tờ báo văn-chương  
ở đây cũng tạm dù sống.....

Hàng không-thể đọc thêm  
được nữa. Nàng thấy toà nhà  
như đỗ xup-xuống, đê-lên người  
nang, ngực nang hông đau, nhói  
lên, rồi nang ngã gục xuống  
ghé.....

Luôn ba tháng giờ liền, Hàng  
nằm liệt trên giường bệnh. Đầu  
thứ của người bạn Công ở Pháp  
gởi về mà hàng xem lâm-triệu  
để đến dịp-tết hết những hy  
vọng mồng-manh thoii-thoii  
ở trong lòng nàng. Tình yêu đã  
chết, lỗ sống của nàng cũng  
không còn nữa. Nàng còn tham  
một chút sống thừa lâm-gi, đời  
còn hứa hẹn gì với nàng nữa đâu.  
Nàng đã hai lần uống thuốc  
độc quyền-sinh, nhưng lần nào  
người nhà cũng biêt cứu-thát  
đưa. Tuy không chết, nhưng  
tâm-ri cũng như các cơ-thể của  
nàng vi đã bị thuoc độc tàn-phá  
nên gần-thân ra-lei-ết rồi  
cùi lục-mát, nang-long-lan-tòng

Nàng chỉ sống như một ngọn cỏ  
hèo-lòn...

Thay con gái ở trong tình  
trạng đang thương-vỷ, nhiều khi  
Phán đã nung-lòng và muốn  
nhuynh-bô, nhưng mỗi lần ông  
ngô-cù ý-đòi ấy với vợ tại bà  
lại gai-di ngay:

Ông không việc gì phải lo,  
cứ để mèo-tôi. Ông chao-čung  
nó bao giờ chẳng thế; trái-y-một  
chút thì lại quyen-sinh với tý  
tử, nhưng rồi đây mà xem, chí  
với tháng nữa là người-hết...

Ông Phán dành-dẽ mèo cho vợ  
định đạt vi ông đã quen phò  
mặc công việc gia-dinh cho bà  
Phán rồi.

Ông Trào thi trong thời kỳ ấy  
hy-sinh hết ngày giờ và tiền tài  
để chạy chữa thuốc-thang cho  
Hàng. Mọi việc bà Phán đều cố y  
như cậy-chang-e, từ việc di-mời  
Đốc-tor cho đến việc pha-thuốc  
nàng đặc-Hàng cũng do tay  
chàng. Trước cái-thái-dộ tam-t  
tay, Hàng không hề cảm  
động cũng như không nỗi cay  
uyet. Nàng dè cho Trào trông  
não-nam són-minh như một  
viên khán-hộ sán-sỏi một bénh-nhan.  
Có thể thôi! Nhưng nàng  
không nghĩ-đến chòi một ngày  
kia sự gân-gui áy sẽ đưa nàng  
xuống một cái-vực sâu vẫn mờ  
rõ ràng dần-đa & dưới chan-nang...

Nhung cái-dau-khỏ của thể  
nhân dù sâu-rộng, mông-mêm,  
đến chừng nào cũng phải có biện  
mục, và dần-dần thời-gian và  
cuộc sống với những bộ-mặt  
khá-ai của nó sẽ dồn-nâng vết  
thuong dau của lòng người vào  
kia sự gân-gui áy sẽ đưa nàng  
xuống một cái-vực sâu vẫn mờ  
rõ ràng dần-đa & dưới chan-nang...

Hàng ngày nàng chỉ hết-nam  
lại ngồi, nét mặt lão-nào cũng  
đầm-dăm như nhín-về-một-cột  
huyền-kéo-nào. Sách-báo-nang  
không hề ngó-tới, gao-thiệp với  
các bạn bè nang-bết-sóc-tranh.  
Nhưng kia một mình một bóng,  
nang-chỉ lây-tím-ảnh-bản-thân  
của Phiên mà hàng ngày nang  
deo-ở trước ngực ra-nam-nghĩa  
cùi-cóp-tâm-hồn ta lúu-néo-kết-rõ  
cùi lục-mát, nang-long-lan-tòng

soc, có lúc nang-gục-mặt-vào  
tấm-ảnh-khúc-núc-nó...

Ngày tháng cứ buôn-râu-tròi-di  
và Hàng vẫn cao-biên-phục  
hàn-lam cho ông Phán hết-sức  
nóng ruột vè ệc-học của nàng.  
Một hôm — hôm ấy là đầu-mùa  
bé — ông bảo Hàng:

He này con-néu di-nghi mai ở  
Sầm-son hay Bồ-son để-đòi  
không-khi cho chàng-mạnh, rồi  
hết-hè còn vè-học-hành-thứ!

Hàng quắc-mắt-lên nhìn cha,  
bướng-binh-hồi:

Bà bão con di-họa đê-lèm-gi  
nữa?

Ông Phán, hãy trong cái-nhin  
của nàng có một cái-ki không  
thường-lam cho ông phòi-bạm  
hực-lặng-thinh. Và đèn-hôm-áy,  
khi ông thấy có ánh-lửa đòi-ruc  
ở trong buồng Hàng, ông chạy  
vào thi-cù một cái-thu-vien-gia  
dinh chí-còn-sót-lại-một-đồng  
tro-hồng...

Nhung cái-dau-khỏ của thể  
nhân dù sâu-rộng, mông-mêm,  
đến chừng nào cũng phải có biện  
mục, và dần-dần thời-gian và  
cuộc sống với những bộ-mặt  
khá-ai của nó sẽ dồn-nâng vết  
thuong dau của lòng người vào  
kia sự gân-gui áy sẽ đưa nàng  
xuống một cái-vực sâu vẫn mờ  
rõ ràng dần-đa & dưới chan-nang...

Qua-núi-năm-giờ-chay-chứa,  
bệnh-thiu của Hàng mới-thuynh  
giám. Nhưng nàng vẫn sống-như  
một kẽ-vô-trí-giac, chưa biêt  
đinh-biên-vào-một-thing-hay-một  
ý-luồng-gi-được.

Hàng ngày nàng chỉ hết-nam  
lại ngồi, nét mặt lão-nào cũng  
đầm-dăm như nhín-về-một-cột  
huyền-kéo-nào. Sách-báo-nang  
không hề ngó-tới, gao-thiệp với  
các bạn bè nang-bết-sóc-tranh.  
Nhưng kia một mình một bóng,  
nang-chỉ lây-tím-ảnh-bản-thân  
của Phiên mà hàng ngày nang  
deo-ở trước ngực ra-nam-nghĩa  
cùi-cóp-tâm-hồn ta lúu-néo-kết-rõ  
cùi lục-mát, nang-long-lan-tòng

Cái-công-lệ này một-lần-nữa  
đã đem-ứng-dung vào Hàng. Vì  
chỉ đến-cuối-năm ấy-nàng đã  
nhận-lời-kết-đuyn với-Trào.  
Nhưng nung-bết-Trào-predi  
thêm-hơn-một-năm-nữa, để-cho  
hết-cái-bạn-dinh-4-năm mà Phiên  
đã-hứa-với-nàng. Nàng-trong-thời  
gian- ấy Phiên còn-trò-về-thì  
nàng-vẫn-là-của-Phiên. Vì sự  
thực-nàng có-quân-duy-phiên  
đau; dù-lý-biết-đó-đưa-luong-nàng  
vẫn-hy-vong-sẽ-thấy-Phiên-vè-dè  
giữ-chọn-lời-hứa-cũ, và-những  
véc-quá-cuì-là-một-còn-ác-mộng.

Phiên đã-dò-xong-bằng-kỹ-su  
Canh-nóng. Ngày-sau-hôm-trung  
tuyên, chàng-liên-từ-giá-Nancy,  
lên-Paris để-dịch-về-nước, vì  
chàng-đã-sốt-ruột-về-Hàng-mà  
đã-hơn-bài-năm-giờ-đòi-chàng  
chưa-nhận-duy-tin-tác-gi. Nhưng  
kinh-thành-Ba-Lê, cái-kinh  
thành-ma-Victor Hugo đã-gọi-là  
xứ-sở-của-tri-tuệ (ville natale de  
l'esprit), có-sức-quyền-rú-người  
ta-rất-mạnh, nhất-la-nhưng  
người-hieu-hoc. Va Phiên đã-bị  
chóng-phục-bởi-sức-hấp-dẫn-áy.  
Chàng-ý-ugui: « Nèo-Hàng  
không-phù-bắc-ta-thì-dù-5-năm  
hay-muoi-năm-nữa-a-mời-vé,  
nang-cũng-vẫn-dợi; báng-nang  
đã-tuylong-dòi-đi-nay-giờ  
ta-về-cuống-muốn-đòi. Ma-dà-lau  
lại-sang-cái-xứ-anh-sáng-này, lại  
về-nay-tai-ai-còn-công-du-học  
cũng-bang-hoai... » Thế-roi

Phiên-ở-lại-Paris-và-một-năm  
sau, lúc-chàng-bước-chân-xuống  
tất-de-về-nước-chàng-vẫn-còn  
tiếc-ugân-tiếc-ngr...

Phiên-về-dến-Hanoi-vào-một  
buổi-sáng-dầu-thu. Trời-dâu-dịu  
nắng-và-hôm-áy-lại-có-giờ-may  
thời, thành-phố-Hanoi-trong-có  
vè-tiêu-diều, chán-nản. Ông-ga-ra,  
Phiên-vào-một-khách-sạn-ở-phố  
Hang-Long-thuê-h้อง-dè-gửi  
hàn-hỷ. Sau-khi-dâ-thay-quần  
đo-đi-đường-và-ngồi-ngo-một  
chút-cho-lại-người-chàng-mới  
sắp-sứa-dè-lại-nhà-Hàng. Chàng  
rất-nóng-ruột-gặp-người-yeu,  
nhưng-chàng-không-vội-vàng-một  
ti-nào, vì-bốn-năm-giờ-xa-cách  
đã-luyện-cho-chàng-tinh-kien  
nhân-tôi. Đến-dầu-phò-T...  
chàng-xoong-xe-và-thu-thâi-dâ  
ben-via-hè-núi-một-kẽ-nhanh-roi  
đi-dạo-phò. Nàng-vè-diem-tinh  
của-chàng-bỗng-mất-hắn, lúc  
chàng-rẽ-vào-ngo-nhà-Hàng, vì  
chàng-vừa-vấp-phai-một-dòn-đò  
bóng-lộn-duỗi-nhau-dò-chặt  
cả-ngõ. Một-dam-cưới? Tai-dâ  
rõ-ràng-là-một-dam-cưới-roi,  
nhưng-Phiên-còn-muốn-via-lay  
một-chút-hy-vong-là-dam-cưới  
áy-sẽ-không-phai-ở-nhà-Hàng.  
Nhưng-mặt-chàng-bỗng-dè-ý-deu  
nhưng-xác-phao-dò-đi-rải-rác-ở

Người-tài-xế-đường-lim-dim  
ngủ, với-mở-cho-angled-mắt-dày  
nhìn-Phiên, uê-oải-giá-lời-giữa  
hai-cái-ngap-dài:

Dám-cưới-con-gái-ông-Phán  
ở đây-lấy-ông-ký-su-ở-bên-Bắc.

Phiên-dâ-dợi-cầu-giá-lời-áy  
rồi, nhưng-lý-nghe-người-tài-xế-nói,  
chàng-vẫn-thay-như-một  
chân-bang-rời-vào-gan-ruột  
chàng. Sự-dau-dòn-den-quá  
mạnh-và-trong-mot-truong-hợp  
đặc-biệt, dâ-lâm-té-liet-hết-cảm  
giac-của-chàng, va-lúu-áy  
chàng-không-liết-chàng-dâ-lâm  
nhưng-gi-núi. Chàng-chi-nhỏ  
mang-máng-lúc-thấy-Hàng-bước  
lên-chiếc-xe-hoa, gù-uba-bon-có  
phù-dâu-cũng-lòng-lây-như-nàng  
chàng-mặc-cáp-lay-chiếc-bang  
kỹ-su-xé-nát-ra-tùng-mành. Va  
chàng-thay-vàng-vàng-ở-bên-tai  
tiếng-gọi-tha-thiết-của-Quý...

Hết

HỌC-PHI

IMPRIMERIE TRUNG BẮC - TÀU-VÂN  
36, BD HENRI D'ORLEANS, HANOI

LE GÉRANT: NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

3500 copies

TRONG MÙA NÓNG NỤC NÈN UỐNG THUỐC

HUYẾT TRUNG BƯỚU ĐẠI QUANG

sẽ được ngon-ăn-ngoan-ngo, tinh-thần-tinh-táo, không  
lùi-đu-mỗi-mét, it-khát-nước — Huyết-Trung-Bù  
Đại-Quang là-một-thuốc-bồ-huyết-rất-hay. Đan-ông,  
đau-bà, người già-trẻ-con, đàn-bà-thai, sản-uống-đều-tốt-lâm.

chai-to \$2.00, chai-nhỏ 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC PHÒNG, 23, Hàng Ngang — Hanoi — Giấy-nói: 805