

SỐ 18 — GIÁ: 0 \$ 12

30 JUIN 1940

TRUNG BAC TAN VAN CHỦ NHẬT



TRƯỚC ĐÀI KỶ-NIỆM TRẬN VÔNG TƯỞNG SĨ

Hôm chủ nhật 23 Juin vừa rồi, các cựu chiến-binô đã tổ chức một cuộc biếu-tinh ái-quốc để tỏ lòng nhớ đến những binh-sĩ anh-dũng trong quân-đội Pháp

ĐÔNG-DƯƠNG TRƯỚC TÌNH HÌNH QUỐC - TẾ NGÀY NAY

Những việc xảy ra trong hai tuần lễ gần đây đã thay đổi thời cục và tình hình chiến tranh ở Âu - châu một cách nhanh chóng bất ngờ. Trong những trận đánh nhau lớn lao và dữ dội, chưa từng thấy trong lịch sử chiến-tranh xảy ra trên đất Pháp, trước sức mạnh tàn bạo của co khí tối tân và sức tràn lấn của một số quân Đức đông hơn nhiều, quân Pháp tuy đã kháng chiến rất oanh liệt nhưng sức người chỉ có hạn nên đã phải chịu thua quân địch. Sau khi chiếm Paris mà chính-phủ Pháp đã tuyên bố là một thành phố không có co-quan và quân lính phòng-thủ nữa, quân Đức đã tiến xuống miền Nam nước Pháp, qua sông Loire và chiếm nhiều thị trấn lớn khác nữa như Nantes, Tours, Lyon, Rochefort. Trước tình hình vỡ bị nguy ngập đó, thống-chế Pétain đứng đầu Nội-các mới lập ở Pháp, đã phải xin đình-chiến và phải các sứ-giả đê cùng Đức nghị-hòa. Sau khi hội kiến với Mussolini tại Munich nhà độc-tài Hitler tiếp các sứ giả Pháp trong rừng Compiègne đã nói rõ các điều kiện đình-chiến rất nặng nề.

Hai nghị viện và Hội-dồng Nội-các đã họp ở Bordeaux để xét các điều kiện đê và theo tin của Đức thì các sứ-giả Pháp

đã ký xong việc đình - chiến với Đức và đã bắt đầu diều đình với Ý. Giữa lúc đó thi hàng trận đã bị tan vỡ, quân Pháp rất mệt nhọc nhưng vẫn hăng hái kháng-chiến làm cho thế giới và cả quân Đức đều phải tỏ ý thán phục về lòng dũng cảm. Nước Pháp bị thất bại lần này thực không phải vì già-trí của quân-dội mà một phần lớn là vì số quân ít hơn nhiều và các khí cụ chiến-tranh nhất là phi-cơ và chiến-xa lại không được đầy đủ và tổ-chức không được hoàn-bị. Ngoài ra lại có những nguyên nhân về chiến lược và sự phản-bội của vua Bỉ đã làm cho đồng-minh mất nhiều sư-doàn tinh nhuệ cùng khi giới trong trận lớn ở Flandres. Sự thất bại rất nhanh chóng của quân Pháp đã làm cho cả hoàn-cầu phải ngạc nhiên và sẽ có ảnh hưởng lớn cho Âu-châu và cả thế giới. Nước Pháp từ mấy thế kỷ nay vẫn là một nhà quân-quản trong việc bênh vực nền văn-minh Âu-tây, ngăn sự tràn lấn của giống Nhật-nhĩ Man lâm-le nuôi cái mộng-trưởng làm bá chủ Âu-châu. Lục quân Pháp vẫn có tiếng là một đội tinh-binh rất anh-dũng đã từng gây được nhiều chiến công rất vẻ vang và đã nhiều lần đánh bại quân Đức.

(Xem tiếp trang 6)

Cuộc chiến tranh trên đất Pháp nay mai sẽ kết liễu nhưng một điều quan hệ cần biết là cuộc Âu-chiến giữa Đức, Ý và Đồng minh, giữa hai phe độc-tài và dân - chủ vẫn chưa kết liễu như nhiều người lầm tưởng. Thắng Pháp, Đức mới qua được một bước khó khăn đầu tiên, mới thắng được một phần thôi. Anh và đế-quốc Anh vẫn tuyên bố theo đuổi cuộc kháng chiến đến cùng. Tất cả các xứ trong đế quốc Pháp vẫn tố ý trung thành với chính phủ và vẫn tuyên bố sẽ cùng để quốc Anh đánh Đức, Ý cho đến lúc toàn thắng. Dư luận tất cả người Pháp trong nước và hải-ngoại đều vẫn tố ý một lòng kháng chiến, không chịu giảng hòa riêng và khuất phục dưới sức mạnh của quân địch.

Đông-duong, một phần tử quan trọng trong đế quốc Pháp cũng thế. Các đoàn thê người Pháp và người Nam đều đã tỏ ý sẵn lòng hi sinh để giúp nước Pháp và theo đuổi cuộc kháng chiến.

Tình hình cuộc chiến tranh ở Pháp đã làm cho nhiều người tỏ ý lo ngại cho số phận Đông-duong trong những ngày sắp tới như quan toàn quyền Catoroux đã nói.

NHỮNG SỰ BÍ MẬT TRONG BIỆT THỰ

BERCHTESGADEN VÀ SỰ TIN DỊ-DOAN CỦA NHÀ ĐỘC-TÀI HITLER

Tổng thống Adolf Hitler lãnh-tụ đảng quốc xã Đức, người đã quay-rồi nien hòa bình và đã gây nên cuộc Âu-chiến rát lớn và rát dữ-dội hiện nay là người được thế-giới chú ý đến đặc biệt. Về lai lịch và gốc-tích nhà độc-tài đảng chữ Vạn, từ trước đến nay nhiều nhà-nhà văn, nhà báo đã viết nhiều bài rát kỵ như: « Về đời sống, tính-nết và cách

ăn-dr, h-nhđng của Hitler cho dân nji-dung cái-lâu-dài berchtesgaden là biệt-thự của nhà độc-tài nơi mà Hitler thường dê-nghị ngơi sau khi làm việc nhiều, hoặc dê-tinh-dưỡng tinh-thần trước khi quyết định một việc gì quan hệ đặc-biệt, thì không mấy người được vào thăm và biết rõ cả người Đức và những thủ-hạ của nhà độc-tài áo-nau-công-vậy.

sách. Cuốn sách đó, tuân-báo « Match » ở Pháp vừa rồi đã trích-dâng mấy đoạn cốt-yếu. Đó xong những đoạn này ta đã thấy rõ tình-hình và những sự bí-mật tại biệt-thự Berchtesgaden và những cách ăn-dr, cùng-thời quan-kỷ đã có ảnh-hưởng dênh-hành-dộng của nhà độc-tài Quốc-xã hiện đang gây-nén nạn binh-hòa và làm cho một phần lớn Âu-châu bị nhuộm máu và sa vào cái cảnh chiến-tranh thảm-khốc.

Biệt thự Berchtesgaden của Hitler

Pauline Kohler, người đã làm cái-xa-hoa mà tiền-bạc có thể mua sắm được.

Phòng ăn của Hitler là một phòng dài độ 60 pieds (mỗi pied bằng 32 phân) và bê-rông 40 pieds. Giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ hewn rất lớn. Trong bê ngoài phòng có dê, nhưng ánh sáng trong phòng là do tự những cái đèn gián-kin phán-chiếu ra một cách rất êm dịu. Dưới thềm có giải một tấm thảm Ba-ir-raf rực rỡ còn trên bốn bức tường thì có bốn bức tranh quý. Phòng tắm của Hitler là toan bằng đá cầm-thạch ở Ý do Mussolini làm quà.

ngày ca hát không lúe nào yên.

Trong biệt-thự tất cả có 14 phòng ngủ cho khách không kẽ nhông phòng riêng cho tôi-tớ và thủ-hạ trong nhà. Mỗi phòng ngủ dênh-cô phòng tắm riêng làm toan bằng đá hoa-qui. Phòng tắm của Hitler là toan bằng đá cầm-thạch ở Ý do Mussolini làm quà.

Các phòng nhà bếp cũng rất sạch sẽ và toan dùng điện-cá.

Nhà bếp do một người đầu-bếp trước đây là chủ-khách-sạn Adlon ở Bá-linh trống nom, dưới quyền lại có 4 người tiê-tuôi lanh-loi giúp việc.

Một viên chức sở-trinh-thám Đức luôn luôn có mặt ở đây để trông nom việc nấu ăn dê cho đỡ-ăn-khói mà đầu-bếp. Trong biệt-thự có sáu buồng mà các bà-nhiếp-ann không bao giờ được bước chân vào. Chính Pauline cũng chỉ trông thấy có một lán,

Người ta gọi đó là những phòng-dê-xem-eác-tinh-tú. Trên mái các phòng do lắp kinh-cô

thì trông lên giới được như các phòng chụp ảnh. Chỉ có hai người được vào các phòng đó:

Hitler và người đoán vận mệnh bằng cách xem sao tên Karl Ossietz. Phòng chiếu ở trong các phòng đó có một cái trán bằng thủy-tinh màu xanh thẳm, chỉ bấm vào nó cái khuy là ngồi trong phòng thấy rõ sự hồn-hộp của các vị tinh tú trên giới. Phòng này các nhà chuyên-môn về viễn-kính ở Léna phải làm việc suốt trong một năm mới xong và Hitler mới bằng lòng.

Trên tường có vẽ bát quái.

Trong một phòng khác có một cái bếp lửa ngày đêm lúc nào cũng đốt. Có chỗ Hitler ngồi trong phòng đó hàng mấy giờ mắt chăm chú nhìn vào đồng lửa đó hay là trên một quả cầu lớn bằng pha-lê, nhưng lúc đó là lúc lanh tú đang chử «van» đoán định tương lai bằng những cái bóng lơ-lửng trong quả cầu.

Nhà tiên định hàng linh tú của Hitler, anh chàng Ossietz là một người mảnh khảnh độ 35 tuổi. Không mấy người biết có người này ở biệt thự Berchtesgaden và không ai được nói đến tên người đó tuy vậy là một nhân vật quan trọng nhất của nước Đức sau Hitler. Không ai rõ vì sao mà Ossietz quen Hitler, người ta chỉ biết một buổi sáng kia thấy nhà tiên định đó đến Berchtesgaden rồ ở luôn đó mãi. Ossietz là nhà tiên định của cả nước Đức.

Hitler rất tin anh chàng này có thể xem các vị tinh tú mà đoán định tương lai,

Trong những dịp quan trọng trước khi đoán định một việc gì Hitler và Ossietz thường ở luôn trong phòng xem sao đến 2, ba ngày.

Hitler rất tin về sự tiên định

Ai cũng biết rằng Hitler là một người không uống rượu bao



Pauline Kohle đã làm bồi bàn
tại biệt thự Berchtesgaden một năm:
người thuật lại câu chuyện này.

giờ. Nhưng điều ít kể biết là Hitler thường thích uống một thứ thuốc bí mật do nhà tiên định Ossietz chế ra. Không ai biết rõ nước đó như thế nào, nhưng kể ở quanh mình Hitler thường gọi là thứ «buổi bõ của Adolfs». Đó là một thứ nước màu hồng hồng, Ossietz chế nước đó ở trong phòng thí nghiệm riêng rồi đựng vào những lọ thủy tinh con. Mỗi ngày Hitler uống ba ly quan trọng nhất của nước Đức sau Hitler. Không ai rõ vì sao mà Ossietz quen Hitler, người ta chỉ biết một buổi sáng kia thấy nhà tiên định đó đến Berchtesgaden rồ ở luôn đó mãi. Ossietz là nhà tiên định của cả nước Đức.

Nhưng điều ai cũng biết là Hitler rất tin vào số tiên định và mỗi khi quyết định một việc gì bao trọng đều có xem tiên định trước.

Những sự phòng bị quanh và trong biệt thự.

Các phương pháp phòng thủ ở biệt thự Berchtesgaden thật rất là chu đáo. Chỉ một người bạn thân được Hitlerlett lòng tin hay hột người trong bọn tôi là bùa hộ thì mới có thể ám sát được nhà độc tài đó ở Berchtesgaden. Ở quanh biệt thự có ba vòng đặt toàn súng cao xạ. Tất cả các đường gần hoặc đi

vào biệt thự đều chôn nhiều địa-đối phục. Tất cả các cửa sổ vào biệt thự đều có một luồng điện từ dòng bằng hình ảnh (photo-élé-riquie). Nếu có kẻ náo loạn vào trong biệt thự mà không báo trước thì lập tức máy điện kia làm cho chuông kêu inh ỏi để báo động và các cửa vào đều từ nhiều khóa chất lại. Cửa đi vào phòng làm việc của Hitler lại có một thứ máy điện khác, kẻ người khách nào vào gần nhà độc tài mà trong người có giật khi giới giã bằng sắt hoặc thép thì nhà độc tài biết ngay. Việc này rất hổn vi tất cả mọi người đến biệt thự của Hitler cứ trừ một vài người rất thân trong đảng Quốc-xã, đều bị khám xét cẩn thận. Cả đèn nguyên thủ tướng Áo, bác sĩ Schuschnigg khi vào hái kiến với Hitler năm 1938 cũng bị khám xét như một người thường.

Hitler làm việc ở một cái bàn giấy lớn, ở một góc bàn có rất nhiều các khuy bấm điện. Một trong những khuy đó màu đỏ chói. Hitler chỉ bấm vào cái khuy đó thì tất cả các phòng khác trong biệt thự chỉ trừ phòng giày mình sẽ đầy nổ tiếng bοι làm chảy nước mắt. Đồng thời một hồi chuông báo động vội lên ở một hộp gác cách biệt thự độ 500 thước và 100 người gác dane dã lựa chọn và lúc nào cũng dự bị sẵn sàng có đủ cả lựu đạn và súng liên thanh nhỏ chạy ngay vào biệt thự ngay.

Từ phòng riêng của Hitler có một cái thang máy đưa xuống một cái hầm sâu 300 thước dưới mặt đất, qua núi đá. Cái hầm này có 6 phòng sáng chung là nơi tránh nạn ném bom trong khi gặp nguy hiểm.

Những phòng dưới hầm này có ống dẫn nước riêng có máy thông hơi rất tốt và có nhà bếp riêng. Ở đây có đủ lương thực để nuôi được bốn người trong ba tháng.



Biệt thự Berchtesgaden ở chân núi Alps nước Áo, chỗ có tên chỉ ở lưng chừng núi là nơi ở bí mật của nhà độc tài Hitler ở gọi là tờ phượng-hoàng.

Tại biệt thự có hai cái máy nhanh tia và tuyển điện, nhau được tin tức của tất cả các máy thông tin trên hòn cầu.

Một cái là của riêng Hitler còn cái nữa thì để trong một cái máy vô tuyển điện thuận, mỗi phòng đều có máy truyen thanh nối liền với máy đó. Cứ việc quay một cái khuy bấm thi người khách ở trong phòng có thể nghe một máy vô tuyển điện Đức, nhưng không được nghe các máy ngoại-quốc. Hitler chỉ nói tiếng mẹ đẻ thôi nhưng cũng có khi nghe các máy vô tuyển điện ngoại-quốc khi nào các máy đó truyền những bài âm-nhạc nhất là những bài của Wagner.

Ở biệt thự Berchtesgaden cũng có một cái máy truyen tia rất mạnh nhưng máy kẽ biết đèn. Cái máy này rất quan trọng cho vận mệnh nước Đức và cả

Âu-châu nữa. Luồng điện dài bao nhiêu vẫn giữ bí mật, nhưng trong khắp cái trại lính lớn ở Đức trại nào ở phòng viên tướng chỉ buý cũ g có một cái máy nhận tín hiệu sẵn sàng chỉ để nghe máy truyền thanh của nhà độc tài. Nếu cần, Hitler có thể dùng máy vô tuyển điện đó mà ra lệnh cho tất cả quân đội trong khắp nước Đức không phai mất một giây nào.

Một việc mà ở Đức chỉ có bốn người biết được là mỗi khi Hitler ra trước công chúng thì cho quay một đĩa máy nói.

Trong đĩa đó sẽ tuyên bố thiết quân luật ở khắp nước Đức, báo tin cuộc tấn công dột ngột của một nước nào đe xâm lấn bờ cõi Đức và kết luận bắc bão phản dân Đức trung thành với lãnh tụ đảng Quốc-xã.

Có hai điều quan trọng mà tất cả những người thù hận của Hitler ở biệt thự Berchtesgaden đều phải biết là đã vào làm ở biệt thự hoặc các linh gác ở đây thi một năm không được ra ngoài. Nhà độc tài và sở Trinh lâm Đức không muốn cho họ giao thiệp với ngoài trời trong thời kỳ đó. Nhưng muốn cho những kẻ đó khỏi buồn, có thể thường thường sờ 'rình thám Đức lại chọn một ít phụ nữ có nhân sắc đưa vào nhảy múa và chơi dưa với bọn lính gác để cho họ giải trí khỏi nhả nhả.

Lại ở dưới hầm biệt thự có nhiều phòng sáng sửa và sạch sẽ trong bể ngoài thi không có

giά đáng ghét so nhưng ở hầm đó có dù các kí cụ để tra tấn và hành hạ những con đồi, dãy tó nô-banh kiêm xấu, hoặc phạm tội lỗi gì! Ngoài ta lại giam ở đây cả những thiếu nữ ở quanh vùng bị ngờ là không phải thuộc nội Đức trong sạch hoặc không trung thành với lãnh tụ đảng chử Vạn. Những con đồi ở biệt thự mà phạm tội gì thi liền bị

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

đem xuống hầm trôi chật lại
rồi đánh cho đến khi bắt mâu
và hành hạ nhiều cách khác rát
ghê gớm nữa.
Những người
Đức thường
mua những
tấm các có
anh biệt thự
Berchtesgaden
có ngò
dầu sau cái
dai um tùm,
xinh xắn đó,
lại có những
cảnh ghê gớm
đến thế.
Berchtesgaden là biệt
thự của Hitler, nhưng
Hitler còn có
một chỗ ở
khu bì mật
hơn mà rất ít



Một thư viện tại biệt thự Berchtesgaden

Đông - dương trước tình hình quốc-tế...

(Tiếp theo trang 2)

Nhưng xét ra, thì tình hình ở xứ này, không có gì đáng lo ngại cả, chúng ta nên cứ vững tâm tin cậy và hi vọng cho tương lai nước Pháp và đồng-quốc Paap. Việc giao thiệp giữa Đông-dương với các xứ lân cận ở Viễn-dông vẫn rất hòa hảo. Chính-phủ Pháp vừa ký hợp ước bắt xâm phạm với nước Thai. Còn nước Nhật thi chính-phủ Đông-kinh đã yêu cầu với Đức, Ý để nguyên tình thế Đông-dương như ngày nay vì một sự thay đổi có thể hại cho quyền lợi Nhật.

Vẫn đề vận tải khi giới qua Đông-dương cho chính-phủ Trung-khanh, một việc gay go trong cuộc giao thiệp giữa Nhật và xứ này vừa rồi đã giải quyết xong. Chính-phủ Đông-dương đã bằng lòng cho Nhật phải hon mấy chục viên thanh-trai sang đây để soái-lai/các điều kiện trong

việc vận tải khi giới cho tàu và theo tin Nhật thi nay mai các viên đô sẽ sang ở Haiphong, Hanoi và các tỉnh gần biên giới Bắc-kỳ như Laokay, Lạng sơn. Ngoại - tướng Nhật đã tuyên bố rất hài lòng về việc này và chỉ muốn giữ nguyên tình trạng ở xứ này cũng như ở Nam-dương quân dǎo.

Lời tuyên bố cuồng quyết của đại tướng Georges Catroux vừa rồi : « Xứ này còn giao phó trong tay tôi ngày nào thì vẫn là của nước Pháp. Tôi quyết không chịu hạ lá cờ hiệu của tôi tức là lá cờ hiệu của nước Pháp » đã dẹp yên mọi lo lắng của nhân dân Tây, Nam trong xứ, vẫn tố long hoàn toàn tin nhiệm vào quan Thủ-hiến. Thế là giữa tình hình quốc tế rối ren, Đông-dương vẫn được yên hưởng hòa bình.

Không còn lúc nào mà cuộc Pháp-Nam hợp tác cần kíp bằng lúc này.

T.B.C.N.

kể biết đến. Biệt thự bí mật này trên đỉnh quả núi Kebistein cao 6.000 pieds. Chính cái nơi ăn toàn bằng thủy tinh vì thép ở bi mật này là chỗ mà đại sứ

Pháp M.François Poncelet đã tả rõ trong cuốn Hoàng-thư vi đại-sứ đã được Hitler tiếp ở đây một lần trước khi về Pháp.

HỒNG LAM
thuật

Ký sau:
Cách ăn ở
và hành
động rất lạ
lùng của
nhà độc tài
Hitler.



MÃY BÀ QUẢN - LÝ NHÀ BÁO TRONG NAM

Phóng-sự ngắn của VĂN-LANG

Hôm đầu năm nay nhân dịp Saigon cỗ-dông cho tuần-vào báo « Trung-Bắc Chủ-nhật », tôi được nhận thẩy làng báo trong Nam có một cái tru-diểm, một cái đặc-sắc mà làng báo Bắc ta dánh phải chịu thua.

Ấy là việc quản-ly nhà báo phần nhiều ở trong tay dân-ba.

Những người ở ngoài cuộc, thường không ngó đâu rẳng

một cơ quan ngôn luận khi đã thiết-lập ra rồi, muốn cho được phát đạt, vững bền, cả hai việc biên-tập và quản-ly cùng quan hệ sinh-tử như nhau. Nếu tờ báo của ngài in đẹp tim nhanh, lò-diểm trên mực đèn giấy trắng toàn những ngòi bút cứng, bài văn hay, nhưng người làm quản-ly không thạo nghề, không biết cách trông coi quản-xuyên, cứ để tháng nào cũng lỗ vốn, thi

tờ báo hay mấy cũng phải cut vốn mang nợ mà chết. Hay là nhà báo các ngài có viên quản-ly giỏi, có tiền bạc dồi dào, nhưng mà việc biên-tập lồi lõi, dẽ cho bài vở tần thường, tin tức chậm trễ, thi tờ báo ấy chẳng ní buôn doé, không lè các ngài cứ bỏ tiền ra in mãi để chất dống một xô rồi bán giấy nhát-trinh cũ tính theo ki-lô ?

Cho nên biên-tập và quản-ly cũng quan bị mất thiết đến sự còn-mất, thịnh suy của nhà báo, không thể phản biện khinh trọng được. Nhưng, theo sự kinh-nghiệm nhà nghè của tôi mỗi việc kinh-doanh ở đời nay, đồng tiền cũng cần dùng và có ý nghĩa trọng-yếu trước hết nhất thiết. Người ta đã nói có tiền mua tiền cũng được. Nếu nhà báo các ngài có tay quản-

ly cho giỏi, dẽ tài-chinh được hoàn-toàn, dư du, thi có thể dùng những người viết khú mua những tin lá bài hay, trưởng không khó gì. Bởi vậy, nếu đặt hai việc biên-tập và quản-ly lên trên đòn cân, tôi muốn cho việc sau được nặng hơn việc trước một tí. Vì tôi nhớ lại nồng nỗi của nhiều nhà báo quá-khứ có vốn liêng hồn hoai, chỉ vì quản-ly bất lực đến nỗi cạn cả tiền mua giấy, hay là nhà văn làm đến cái khắc đồng hổ của Rabelais, cần viết « bông » hỏi mượn ít nhiều mà viên quản-ly trả lời không có; lúc ấy tôi trưởng ông thành cũng quên ráo chู nghĩa, và làm sao viết được bài hay !

Trách nhiệm người quản-ly nhà báo rắc rối khó khăn biết bao, mà làng báo trong Nam phần nhiều lại là dàn bà đóng

vai luồng ấy, làm công việc ấy giỏi hơn dân ông, mới là đáng phục.

Sự nghe biết của tôi nếu không sai lầm, thì báo-giờ Quốc-văn Nam-kỳ có nữ-quản-lý đầu hết là bà Thanh-thị-Mậu tức bà hội-dồng Nguyễn-kim-Dinh.

Từ 1923 đến 1926, ông Nguyễn-kim-Dinh xuất bản tờ *Đồng Phap Thời Báo*, chỉ đứng chủ về danh nghĩa và cầm đại-cương thế thôi, còn việc chí xuất tiền bạc, trông nom thấy họ nhà báo, nhà in, đều bởi một tay bà nữ-quản-lý Thanh-thị-Mậu.

Các ngài sẽ di nhanh quá thời-dai và xa hẳn sự thật, nếu các ngài với trưởng-tượng rằng bà nữ-quản-lý ngôi chém chém làm việc trên chiếc bàn kiêu thượng-thú và trước mặt có điện-thoại, bên cạnh có máy đánh chữ. Không, bà nữ-quản-lý Đồng-Pháp thời-báo lúc bấy giờ đã có tuồi và thuộc về phái đàn bà xưa, cho nên chỗ làm việc và cách làm việc của bà cũng thế.

Bà quản-lý ta ngồi trên bộ ván, trước mặt có một ô trầu, một bình vôi, một chiếc hòn bô tiền làm bằng gỗ và đóng khóa đồng, như hòn tiền kiêu xưa. Một phái-viên di cõ-dòng ở Lục-tỉnh về nạp tiền, một nhà buôn đến trả tiền quảng cáo hay một độc-giả tới đóng tiền mua báo đã có viên thư-ký rồi đưa trình bà quản-lý ta ký tên và nhận tiền. Tất cả chửi-nghĩa của bà đã biết, chỉ gởi lại có một chửi-ký tên «Mậu» mà bà tap hêt mấy hôm. Nhưng chửi-ký ấy rất có quan hệ với

nha báo và có tin-dung từ một đồng cho đến hàng nghìn, hàng vạn.

Tuy không biết chữ mặc lòng bà biết thường văn và rất chú ý đến nội dung tờ báo của bà thuở ấy chuyên trọng về nghị-luận hơn là tin tức. Mỗi kỳ báo, viên thư ký phải đọc bài nghị-luận cho bà nghe và bình phẩm hay dở. Với chử bút và tro-bút, bà lập lè cứ mỗi một trang tờ báo in tăng lên thì lương được gia thêm bao nhiêu. Tức-thị hôm nào báo xuống, lương cũng phải xuống. Lúc Phan-chu-Trinh tiên-sinh ở bên Tây về, báo D. P. T. B. được dịp xuất bản đến 13.000, Lúc ấy bà trả tiền bộ biên tập có hơi xuýt xoa.

Tài nhất là với bà, nhà in không thể phao phí một tờ giấy, trẻ con bán báo không thể ăn gian xu nào, mà quảng cáo nào trả tiền hay chưa, bà đều ghi nhớ trong tri

Kể đến bà Nguyễn-dức-Nhuận, chủ báo *Phu-nữ Tân-vân* cũng là một tay nữ-quản-lý nhà báo xuất-sắc, còn thêm viết bài mỗi tuần và có ít nhiều sáng-kien hay trong việc cõ-dòng.

Có lẽ nhiều người còn nhớ báo này đã lập ra học bõng chu cấp được hai người học-trò nghèo sang học bên tây ba bốn năm, một người đỗ kỹ-sư canh-nông và một người đỗ cử nhân khoa-học.

Cùng trong thời kỳ ấy, bà Trần-thiện-Quý làm quản-lý báo *Trung-lập* ra hằng ngày, cũng là một ngưới khéo nắm giữ mạng-mach một tờ báo lớn. Người ta thấy bà nữ-quản-lý này chẳng những trông coi công việc ở nhà báo mà thôi, bà đi tới các hảng tây

để xin quảng-cáo và lên xuống giao-thiệp với nhau in tay là sự thường. Nhiều khi nhà báo cần gấp năm bảy trám hay một nghìn để trang trải tiền giấy và tiền in, người ta tưởng đâu tinh-thế nguy ngập chỉ còn như soi chỉ treo chuồng, thế mà bà nữ-quản-lý khéo bón tàu cứu vân được cả.

Tới bà Phan văn Thiết, luôn trong bốn năm kể tiếp quản-lý ba tờ tuần-báo có tiếng: *Việt-dân*, *Thế-giới* và *Tân-vân*. Trong khi đực phu - quản chỉ ngồi trên gác viết bài, bà nữ-quản-lý ở dưới tòa báo, làm việc sổ sách, thơ từ, bón tàu chi thu tiền bạc, mỗi ngày hai buổi, rất nhanh nhẹn và mẫn cảm. Từ nhà buôn, bạn đọc cho tới đại-ly, phái vien, nhất thiết giao dịch với bà quản-lý, chờ không được gặp mặt ông chủ báo bao giờ. Mỗi tờ báo bà làm quản-lý đều in từ 5.000 đến 10.000 mỗi tuần, với số xuất bản như thế dù biết công việc của người quản lý không phải là chuyện thỉnh thoảng.

Cứ lấy riêng về phương diện nhà nghề mà nói, những ai biết tình hình báo giới Nam-kỳ, đều phải ngợi khen bà Bút-trà, quản-lý báo *Saigon* hiện giờ, là một tay có dâm lược-nhất và khéo kinh doanh nhất.

Thật thế, tờ báo *Saigon* hằng ngày xuất đầu lõi điện từ đầu năm 1933, với cái vốn đầu độ một vài nghìn, cho tới bây giờ nó đáng giá đến mười vạn và bao nhiêu máy móc, khí-cu nhà in, có thể nói là một tờ báo vào hàng to nhất, vững nhất & thủ đô Nam-kỳ, phải biết là nhờ một tay bà nữ-quản-lý Bút-trà gây dựng, giữ gìn, bù đắp, mở mang hết thảy:

Ai tới thăm nhà báo Saigon, bà tiếp kiến và chuyện trò nói năng rất thạo. Ai tới để lời rao trong báo, chính bà định giá. Ai gọi điện-thoại hỏi han việc gì, trong mười lần đến tám chín lần chắc chắn gặp bà ở đầu giây. Mỗi ngày có hàng trăm thư từ gửi về nhà báo một mình bà mở xem trước hết rồi phân phát việc nào cho người chuyên trách ấy. Bà ký giao kèo với các công ty bán giấy. Nội nhâ in cần dùng món gì hay thấy thợ muốn châm chỉ khôn khéo của bà quản-lý nó vậy. Mấy năm đầu có dỏi ba phen tài-chinh khủng hoảng mà nó suýt ngã, đều nhờ một tay bà chống giữ lại, chuyen nguy ra an, dồi suy lâm thịnh, đến giờ thì nó va như nằm trên sáu sáu sáu.

Ai không biết thì thôi, ai biết cũng đều phải nhìn nhận rằng tờ *Saigon* có cơ sở và địa vị ngày nay, là nhờ công của tài năng và sự làm việc rất mực chăm chỉ khôn khéo của bà quản-lý nó vậy. Mấy năm đầu có dỏi ba phen tài-chinh khủng hoảng mà nó suýt ngã, đều nhờ một tay bà chống giữ lại, chuyen nguy ra an, dồi suy lâm thịnh, đến giờ thì nó va như nằm trên sáu sáu sáu sáu.

Cảm tưởng của tôi?

Chắc hẳn chỉ em Bắc-hà ta phải chịu mình thua kém phu-nữ phu-rough Nam về tài nghề kinh doanh một tờ báo. Lang báo ta ngoài này tuy cũng có một vài bạn phu-nữ đứng quản lý một vài tờ báo nhưng chỉ coi đại thể bề ngoài hoặc giúp việc toà soạn, thử hỏi đã có một bà nào, có nào dám đương nổi ván-mạng lý-lai của một nhà báo như mấy bà nữ-quản-lý kẽ chuyện trên chửa?

VĂN LANG

MUỐN IN ĐẸP...
MUỐN IN NHANH CHỐNG...

PHẢI LẠI:

IMPRIMERIE

Trung - Bac Tan - Van

36 - Henri d'Orléans - Hanoi

TÉLÉPHONE : 266

Một nhà in mỹ-thuật, chuyên in đủ các thứ sách vở, báo chí, ~~những~~ và các thiếp hiếu hỉ ~~như~~ thế được.

DƯỚI MẮT CHÚNG TÔI

Một lệnh cấm mà nhiều người hoan nghênh

Sau khi cấm khieu vũ ở các nơi công chúng, vừa rồi quan Toàn-quyền lai ra lệnh cấm cả các cuộc dua ngựa nữa. Lệnh này vừa ban ra thì bọn «tuyệt-phich» và những kẻ xưa nay vẫn sống quanh trường đua ngựa de Monpezat đều buôn xiu và hắt sur thất vọng, nhưng ngoài bọn này ra thì biết bao nhiêu người khác đều tỏ ý hoan nghênh và cảm ơn quan Thủ-biển.

Từ mấy năm nay trường đua ngựa de Monpezat thành một nơi hội họp hàng tuần của những người thường sống về sự đỗ đèn, may rủi của các con bạc nhà nghề.

Các cuộc đua ngựa từ trước là những cuộc chơi giải trí rất có ích nay đã biến thành một sự tai hại, trường đua chẳng khác gì mộ sòng bạc công-đòn ên biển bao nhiêu kẻ vì có máu mê đã bị khuynh gia bại sản, khờ sụt tội.

Biết bao gia-dinh vì đó mà đã bị tan nát.

Nay giữa thời kỳ chiến tranh quan Thủ-biển ra lệnh cấm các cuộc đua ngựa thực là việc chí phải. Đó vừa là một việc hợp với tinh thần chiến tranh, vừa trù được một cái nạn cho biết bao gia-dinh ở xứ này.

Không lẽ nào, giữa lúc hàng vạn chiến-sĩ đang phơi bày ở chiến trường để bênh vực tôle-quốc, hàng triệu người Pháp đang bị cảnh-lâm thanh về chiến tranh mà ở xứ này, một phần tử của đế-quốc Pháp lại vẫn có những cuộc vui chơi xa xỉ như thế được.

Từ khi tình hình chiến tranh ở Pháp đồng trù, nên nghiêm trọng thi xứ Đông-dương này cũng phải giàn tiếp chịu một vài phản ánh-hưởng nhất là về kinh tế và sự sinh-hoạt của nhân dân trong xứ.

Nhiều người hay nghe những tin tức sai lầm do những bọn đầu-có hoặc những kẻ làm việc cho một nước ngoài phao truyền ra, nên họ đã lảng một cách quá đáng và tưởng tượng như cuộc chiến-tranh sắp đến ngày sau lung. Mấy hôm nay, những hàn-thông-sáo của các nhà chuyên trách về việc phòng thủ và phòng-thủ thu động lại làm cho nhiều người lâm tưởng rằng ở xứ này sắp xảy ra nhì việc nghiêm trọng có thể quan hệ đến sự hòa-bình và cuộc tri ân trong xứ. Theo lời khuyên của quốc trưởng, gần đây không ngày nào là không có hàng trăm người từ già chúa Hé thành hoa lè rất thân yêu của họ mà về ở các xã. Lòn quê hoặc các nơi nghỉ mát ở bờ bắc hoặc trên núi.

Hàng ngày trước cửa nhà Vạn-bảo thành phố người dân đợi chờ chuộc lỗi hoặc cầm đồ đóng như nén cối. Cả người dợt suốt cả một buổi mà vẫn không sao chuộc được mấy cái áo hoặc một vài thứ đồ vắng.

Tuy số người đón khỏi thành phố khá nhiều cả người Pháp; người Tàu người Ta, nhưng sự sinh hoạt tại Ha noi vẫn căng ngày càng đắt đỏ thê.

Gia giao trước kia dộ 11, 12 đồng một tạ mây hôm nay đã lên tới 15, 18\$, tuy vậy trước các hàng bán gạo và 1 thây binh dè giá 10\$ một tạ gạo 10\$. Gà dò là giá của úy ban kiểm-soát hóa già dàm và bát bát theo 14\$. Nhưng giờ đó không sio theo dù yết vi theo lời các người buôn

sẽ rớt lại nữa tờ, vì số giấy do nhà máy giấy xuôi-sán không biết đâu mà lường!

Chỉ lúc nào các người Pháp mua thì họ mới phải bắn đúng giá nghĩa là chịu lỗ mổ tị giao 2, 3 đồng bạc.

Về các thực phẩm khác như thịt, cá và các lô dùng cần thiết, khác cũng thế.

Trước tình thế này, cả các nhà tiêu thụ và các nhà buôn lường thiêm dè bị thiệt thòi, chỉ riêng lợi cho những bọn đầu cơ tích trữ hàng hóa để chờ giá hàng cao vội lên. Khoi grò ủy ban kiểm soát hè giá có trong thấy rõ những điều này chàng?

Chinh-phủ khuyên nhân dân nên tiết kiệm giấy!

Mấy hôm trước đây các báo hàng ngày đều có đăng tin chính-phủ có lệnh khuyên nhân-dân trong xứ nên tiết-kiệm trong việc dùng giấy vì từ nay giấy & chính-quốc chờ sang sẽ không có ráu và giấy dán ở xứ này chỉ có thèm tin vào sự xuất-sản của nhà máy giấy Dap-cá-má thoi.

Chinh-phủ lại khuyên mọi người không nên bỏ pali những giấy lợn và giấy vụn vật ném gom nhặt lại để bán cho người mua giấy mỗi tạ có thể được 3 đồng.

Lệnh này vừa ban ra thì đến các công sở đều thấy nói đến việc tiết-kiệm giấy, những tờ trình trước kia dán làm một tờ thi nay chỉ thi nhô lại có nứa tờ, hoặc một phần tờ.

Nhiều trẻ con nghèo được thêm một nghề đì nhặt những giấy lợn và vụn ở khói nơi đê gom góp lại đem bán. Không ai không nghĩ đến việc hàn-lẹn công.

Đến các báo trước kia tranh nhau ra 6 trang, 8 trang, hết phụ truong này đến phụ truong khác ngày càng dày rát lại mỗi tờ 4 trang khổ nhỏ mà có lẽ nay mai

sẽ rớt lại nữa tờ, vì số giấy do nhà máy giấy xuôi-sán không biết đâu mà lường!

Tuy vậy giấy chỉ khan với kẻ nào bị khan mà thôi vì một vài bạn đồng-nghiệp Pháp ở đây và nhiều bạn đồng-nghiệp trong Nam vẫn xuất-bán mỗi ngày 8 trang, it ra là 6 trang, để dâng những quảng-cáo hàng trang, hoặc nửa trang hay dè tiếc hàng khoáng lớn và-in những bản đồ cũ rich cho đầy trang.

Bởi với những tờ báo vừa nói trên này thi không bao giờ bị khan giấy cát, dầu các báo khác có vì nạn khan giấy mà đình-bản, các báo đó vẫn xuất-bán nhiều trang như thường!

Các đặc-giả mua những báo đó vừa được đọc báo lại vừa được cái lợi bán nhiều giấy cũ nữa!

Trong lúc chí em than thiếu sách đọc
Bên 30 Juin 1940 cùng các nơi sẽ có bản:

LOẠN Thân - Kinh TIÊU-THUYẾT của YÊN - SƠN

Một cuốn truyện ra đời để trả lời câu hỏi: Tại sao lâm gia-định chỉ có hành đeo được vai — bốn năm mà thôi?

Một cuốn truyện dâng kè là sách "dầu tay" của chí em (những người đã chết cõi lòng vì xúi số lây phái ảnh chẳng

LOẠN THÂN - KINH
là thử bệnh bất-trí của — xí - bài này — —

Sách dày 65 trang, In đẹp

tranh bìa của họa - sĩ

TÔN - THẤT - CƯƠNG

— Giá 528 —

Mua buôn từ 20 cuốn trở lên được
trừ 25%, và khởi trả tiền trước

Mandal gửi-ch:

Kiosque THANH-TAO

Vinh - (Square N. K. H.) - Vinh



Tiểu-thuyết của LAN-KHAI
Tranh vẽ của MÃNH-QUÝNH

sắc. Cái mình con ngựa là một đoạn vải - thêu dài buông kín lưng ông ta. Ngồi trước bàn thờ dãy những hoa quả bày quanh các cái bài vị bằng giấy lồng điệu, bụi so vía rung vòng xích vía lồng ma quỷ. Họ chỉ trồng cây ở ma quỷ để được hưởng sự khỏe mạnh, sự vui vẻ, sự sung-sướng. Bất cứ cây ra việc gì trong đời họ, dân đàng rồng cảng nghĩ đến sự cúng ma trước nhất. Ngày đến ôm đau bệnh tật họ cũng hãy cung trước đã rồi dời khi có oto thuốc men chạy chữa mới lo sau.

Mà, trong hoàn cảnh đời họ, sao mà lầm cái nó khiên trí tuệ người ta dè thành ra, bằng khung lo lắng dồn nỗi niềm khi không muốn tin mà rồi sau phải tin.

Hôm nay, người ta vẫn nghe nói về cúng chính là vị vua Ông chánh tông Phay ôm nặng.

Bà chánh không biếu sao bị sét nặng, đầu nóng như lửa, mắt đỏ như máu, chân tay như nhồi bùn bã, và lưỡi thi đèn và khò.

Một vài người quen Ông chánh như Ông giáo Hi yến, Ông Lý Nhã

con người, có thể tác phái tác họa cho bất cứ một ai, dù ngang những bậc quyền thế nhất ở thế gian. Cuộc đời của họ vì thế chỉ tóm lại có hai công việc: tim cái nười sống cho xác thịt và làm vừa lòng ma quỷ. Họ chỉ trồng cây ở ma quỷ để được hưởng sự khỏe mạnh, sự vui vẻ, sự sung-sướng. Bất cứ cây ra việc gì trong đời họ, dân đàng rồng cảng nghĩ đến sự cúng ma trước nhất. Ngày đến ôm đau bệnh tật họ cũng hãy cung trước đã rồi dời khi có oto thuốc men chạy chữa mới lo sau.

Mà, trong hoàn cảnh đời họ, sao mà lầm cái nó khiên trí tuệ người ta dè thành ra, bằng khung lo lắng dồn nỗi niềm khi không muốn tin mà rồi sau phải tin.

Hôm nay, người ta dồn bụt so vía cúng chính là vị vua Ông chánh tông Phay ôm nặng.

Bà chánh không biếu sao bị

thương khuyên ông nên cho bà chánh uống hoặc tiêm ký ninh, nhưng ông chánh không cho là phải. Ông cũng biết nhồi khuyên kia là do lòng tốt. Ông cảm ơn hai ông già và kỹ, nhưng ông nhất định không theo nhồi chí bảo về thuốc men của hai ông.

Ông cho rằng bà chánh đã bị ma lâm.

Và, như thế, ông chỉ có cách dỗ hời so và cúng là vợ ông tự khắc sẽ vô sự.

Quả nhiên, sau khi đã lấy một cái áo của bà chánh dỗ bói, bụi so cũng nói rằng bà chánh đã bị ma lâm thật.

Bàn thờ lập tức được quét dọn.

Người ta mua vàng hương, người ta giết gà, thời xôi, người ta sắm hoa quả.

Rồi, bụi so châm hương dốt nến cúng.

Áy là những dịp long trọng nô nức quăng cái phảng lặng, cái buôn tết của đời sống chò rùng núi. Thực vậy, ở đây, cúng cảng như là mồ hôi. Hàng xóm láng giềng được một dịp hội họp, chơ chuyện, có vui cười dưa bứa nhau rất là vui vui.

Nhưng lần này xóm quanh bụi so, họ đã im lặng một cách dừng đặng.

Và, trên gốc giường phía trong nhà gác dãy có ngọn đèn trại gái hỏi nhau duyên hoặc ai muốn dành đồng thiếp y cõi anh choi cũng vẫn còn nguyên vẹn chưa ai cầm néo hương nào.

Đêm đã khuya lắm.

Qua khe lỗ cửa, mặt trăng xa đã chêch hẳn về góc trời phía tây.

Một vài cô gái sốt ruột đã xí xão hỏi nhau:

— Sao chậm thế nhỉ?

Gửi lúc ấy, bên ngoài, chợ có tiếng giang hàng.

Hàng trăm con mắt đã dồn cả ra phía cửa.

Tấm liếp được nhắc lên, rồi mệt thiểu nữ bước vào.

Chàng thanh niên chờ cô gái vào xong mới từ từ hầm phiem xuông đoạn cống theo vào.

Ai nay đứng cả dậy và chấp tay chào rất lễ phép:

— Chiều nắng...

Thiếu-nữ gật đầu đáp:

— Không dám.

Mặt nàng, cặp mắt bồ câu, sáng lèn long lanh và, trên lèn môi thắm, khẽ nở một nụ cười tươi :

— Ô, vui quá nhỉ!...

Một người nói :

— Mâm gạo bồi vẫn chờ nàng.

— Tôi bận quá, phải chờ quan

đi nghỉ mới ra được đây...

Một vài tia mắt ngờ vực nhìn về phía chàng thanh niên lực lưỡng và đẹp trai, khiến anh chàng hơi đỏ đỏ mặt nhưng vẫn thẳng thắn nhìn lại mọi người như không có điều gì phải giấu diếm.

Trong đám, có sinh đám đánh bao :

— Nàng Nhạn hôm nay đẹp quá!

Thiếu-nữ cười, tuy mà ủng độ...

Nàng đẹp thật, tuy nàng không lộng lẫy, ấy là một nhan sắc dịu dàng, diễm chút duyên kín đáo, nó không khiến được người ta sa nhưng nó làm người ta yêu thích và khó lòng quên.

Nàng Nhạn nhìn người ta tung mình một cách khoan dung mà rằng :

— Anh Sáu chỉ khéo nịnh!

Sau cái :

— Tôi nói thật đấy; nàng không tin thử tôi anh Tòng mà xem.

Sau vừa nói vừa hát hảm về phía chàng tuổi trẻ đi theo nàng Nhạn.

Thiếu-nữ càng đỏ mặt hơn lúc này.

May sao, một bà già nói chen :

— Mâm gạo bồi từ nay vẫn chờ nàng đây!

Nàng được dịp lảng ngay sang chuyện khác :

— À nhỉ! Tôi phải nhờ bụi so đưa lên cung giang chơi mới được...

Nàng đến cạnh ban thờ, rút ba nén hương châm cắm vào giữa mâm gạo đoạn chập hai bàn tay lạy trước ngực, miệng lầm bầm khấn...

Xong đâu đây, nàng ngồi lên một góc giường gần bụi so, lưng tựa vào vách.

Một vài người nói dùa :

— Nàng lén cung giang thấy gì bay dem vè một ít cho chúng tôi với nhé? Nàng cho chúng tôi bồi tham chủ Cuội một câu rằng lâu nay chủ ấy có mạnh giỏi không nè!

Nàng lườm Sáu một cái bao dung nứa rồi mỉm từ từ nhảm hai mắt lèi...

Trong đám, có sinh đám đánh bao :

Thi, quả nhiên, nàng Nhạn đã bắt đầu lão dão rồi đầu nghiêng vè một bên, nàng vào sâu giấc mộng Quảng hàn.

Mọi người thì thào hàn tán.

Thinh thoảng lại thoảng nghe có tiếng rúc rich cười sau khi một vài cặp mắt đã cố ý liếc về phía Tòng.

Chàng tuổi trẻ này hơi cau lông mày.

Ở chàng, ấy là dấu hiệu của sự tức giận. Tòng chỉ đợi một câu chót nhả là sẽ gác chuyện.

Nhưng mà chàng một anh con trai nào lại dại trêu vào tay anh chàng lực sĩ ấy.

Nội vùng Đèo-Hoa Nhai, ai còn không biết tiếng cậu con trai ông cụ đê, người ta yểm của quán chèu nữa.

Người ta đã nói rất nhiều về sức khỏe phi thường của Tòng.

Người ta đã phải lắc đầu le lưỡi, khi thấy Tòng chỉ cầm con dao búa sắc như nước phát có một cái mà đồ được cả một bộ nứa tép.

Người ta đã trợn mắt, há miếng cổ khi không tin là chuyện thực nữa, khi chính những người trông thấy kè lại rằng Tòng đã vật ngã một con trâu.

Hôm ấy, nàng Nhạn ra bãi xem trai gái các động vè lung còn ngày tết.

Nàng mặc bộ cái áo gấm đỏ, rực rỡ như cả một cây hoa đào.

Không ngã, lúc nàng vừa khởi dinh chắt được một quãng thi một con trâu của nhà ai thả rông chèo bị màu đê làm hăng máu, xông lai chực húc nàng Nhạn.

Thiếu-nữ kêu rú lên và luồng cuồng chảy trốn.

Con trâu huynh huynh duỗi...

Quảng đường ngắn cách người và vật ngàn dặm mãi.

Người ta kêu la ầm ĩ nhưng không ai có cách gì giải cứu cho nàng Nhạn hết.

Gitra lùi tinh mang nàng Nhạn chỉ còn như một cái cối đã treo ở đầu sợi chỉ, giữa lúc ai nấy đã nhầm mắt để khôi tròng thấy một cảnh hãi hùng thì Tòng ở đâu chạy bay tới!

Tòng xắn vào cùa con trâu, sau khi đã héto lèn một tiếng.

Con vật dừng chân... ngăn ngừ...

Tòng, nhanh như vượn, đã chéo hai tay nắm lấy cặp súng nhọn hoắt của con trâu đoạn lấy hết súc gan vận ngực đầu nó cho tới khi con vật chống mõm lên giời, mõm há hốc, gương khía được nứa dành phải ngã nhau ra.

Hàng vạn tiếng vỗ tay khích ngợi.

Và người ta đã xúm lại đâm chém được con trâu hóa đại.

Những người đứng gần đều lè lưỡi nói nghe thấy tiếng gầm và hắp thịt Tòng lúc ấy chuyên rắng rắc như giấy nổ.

Nàng Nhạn tuy phi một bữa hắt via mà cũng vỗ tay khích.

Quan Chau rất cảm ơn chàng đã cứu thoát con mình.

Ngài thương cho Tòng trăm bạc và thuê Tòng dạy nàng Nhạn cuội ngựa cùng học võ tú là hai môn sở trường của Tòng.

Chàng tuổi trẻ đã từ chối số tiền thưởng.

Chàng chỉ nhận cái việc thứ hai.

Từ đây, người ta luôn luôn thấy Tòng đi bên cạnh vị tiên-thiên thiền kim.

Nàng Nhạn chẳng rõ có nhận thấy hay không. Nhưng bọn trai gái bên ngoài thì họ đã nhận thấy một cách sảng suối là.

Họ thấy rằng Tòng đã đem lòng yêu Nhạn.

Và mỗi tinh vó hi vọng bởi giao coppia hai dâng chénh nhau qua ấy đã làm cho Tòng buồn bã vẫn vờ.

(Còn nữa)
LAN-KHAI

Nhưng cũng từ đây người ta nhận thấy Tòng mất dần tính vui vẻ nghịch ngợm.

Chàng trở nên ít nói, lúc nào cũng như buồn am tham hay suy nghĩ một điều gì.

Sự đổi thay ấy, Tòng chán chán là không tự nhận thấy.

Z.S.

13

12

13

MUỐN ĐẠP TIÊU PHONG



Chuyện lịch-sử của SƠ-BẢO

Bài «Má hồng mèn bắc» đăng trong số báo trước, thuật chuyện một người cung nữ nhà Mân-Thanh bên Tàu, vi phạm cái tội «đạo khuy thành thê» bị kỷ theo hình pháp rất tàn nhẫn của chế độ quân - chúa, chôn sống trong hầm kín hơn 50 năm. Một bạn đọc báo sau khi đọc bài ấy, có gởi thư riêng cho tôi muốn được biết rõ về việc kén chọn cung tần mĩ nữ của các đời vua xưa kia thế nào. Dù là câu chuyện đã mua vui, nhưng cũng là điều cần nên biết về sử học, tóm thành ý bạn, nhưng không đủ lời giải kẽ rõ, chỉ xin nói qua:

Vìệc kén chọn gái đẹp khắp thiên hạ làm phi tần cung, nhất định được thỏa thích về nhục dục, đầu tên là like «chuyện chể ma vương» Tân Thủy hoàng!

Sau khi đã kiểm tinh cả sáu nước, lên ngôi hoàng đế, giàu sang thực đã tội bức roi, Thủy hoàng vẫn thấy thanh minh như còn thiếu thốn. Đò biết chỗ thiếu thốn ấy, thừa tướng Lý-Tư hot liền: «Hết thấy nhân dân trong nước, đều là thần thiếp của hệ họ, bộ hạ kíp họ chiếu cho các quan quận huyện phải kén chọn những gái thực đẹp tiễn dâng rồi chưa ca vào cung A-phòng, bộ hạ sẽ được tha lỗ và cho họ thích, yên ki tuối già». Gái đúng vào chỗ ngựa, Thủy hoàng lập tức thi hành, ngoài số hàng

ngàn mĩ nữ cướp được của sáu vua chư hầu, lại thêm hàng ngàn mĩ nữ của khắp các quận huyện trong nước tiến lên, có tới hơn ba ngàn kẽ, Thủy hoàng rốt ráo vào trong cung A-phòng.

Nền chuyện chể do Thủy-hoàng đã già nén, các vua đời sau đều bắt chước hết thảy những việc tặc oai tác phúc của Thủy hoảng đã làm, cả đến việc kén chọn mĩ nữ để sủng vào hậu cung, có điều là không mấy vị vua có số mĩ nữ nhiều quá như của Thủy-hoàng, nhưng cũng có đến hàng trăm chục không ít. Trong lúc ở ngôi, vị thi kén chọn một lần, vị thi kén chọn đến hai ba lớp. Nói tóm lại những gái đã bị kén chọn ấy đều phải là những trang tuyệt sắc cả.

Theo lệ thường một ông vua trị vì trước hết làm lễ «đại hối» nghĩa là kén lấy một người con gái có sắc đẹp, có đức tốt cưới làm vợ cả, tức là hoàng hậu. Phụ vú hoàng hậu, còn có vài bà phi nữa, cũng là những người được ông vua coi là vỵ, hàng ngày được tiếp cận vua. Ngoài các bà hậu, bà phi, lại còn một số đông cung-tần cung-nữ, do các noi vàng chiên chỉ kén chọn lựa lọc dáng vào. Mỗi lần kén chọn như thế lại là một dịp làm náo động cả nước, các quan địa phương phải sai người đi dò xét con gái khắp các nơi trong báy, tuổi từ 14 cho đến 18, đã dành phải có nhan sắc diêm lệ, lại phải

là con nhà lương gia. Các mĩ-nữ đã kén chọn sau khi đưa vào kinh, lại do một ban sát nghiêm lại, có á hại nào được trúng cách hay bị loại ra, tức là cái kết quả của việc quan hat ấy được thử hông to hay bị phạt nặng.

Các mĩ-nữ đã được kén vào cung do bọn cung giám túc là họan quan chia nhau cai quản. Mỗi á đều ở một phòng riêng, hàng ngày phải theo bọn cung-giam học tập các lễ nghi ở trong cung. Mỗi khi á nào được «mắt rộng» liếc tới, tóc thi viên cung giám có trách nhiệm cai quản phải châm chít tẩm gội và điểm trang cho rồ mới dám dấn di tiền ngay.

Trong số các cung tần ấy giàn hoặc cũng có à tôt số được vua yêu vua mến rồi dần dần tréo leu được những bậc phi, hậu, thái thi rớt mực gián sang không còn phai nói. Nhưng hiếm lắm, ít lắm, trong cung cấm lầu nào cũng có hàng trăm hàng ngàn à ngày đêm vẫn thanh ngán oán vượng về số phận hầm hiu. Vì các á từ lúc giam mình vào nơi cung cấm, chỉ là cái đùi chori để cung sự túng đục cho một người, nhưng cá thân cầu cho, cá no mồi cũng khó đói nén, thành ra trong số các á cung nữ, à nào may lâm trong một đời được «nhawn on mura móc» chỉ một hai lần, còn phần đông thì cứ chịu ở không mãi cho tới lúc già đời, chẳng bao giờ được ngó thấy «mắt rộng minh thành». Cũng có ai nhiều à cung nữ suối đời, tài phân hồn duyện, nên xưa kia các đời vua mỗi khi gặp phải thiên tai như mưa to nắng dữ làm bại nhà dân, lại ngờ những tiếng thanh ngầm oán vượng ấy bay lợt đến chín tùng mây, nên thường để mồi ra oai cảnh cáo, với vàng hạ thủ cho trong cung-cấm thả ra nhiều cung nữ, có khi tới hàng ngàn người.

Muốn vi hạng phụ nữ đáng thương ấy bay tỏ nỗi niềm tám sợi, các nhà văn xưa kia thường thay lời ta bằng những bài thơ, văn rât lâm-lí ai oán, quốc-văn ta có tập «cung-oán» của Ôn như hầu, thực là một kiệt-tác, các bạn phần nhiều đã biết, sau đây tôi xin giới thiệu mấy áng danh văn của Tù :

Bài «Cung trung tử» của Chu khánh Dư :

Tịch-tịch hoa thời bế viễn-môn

Mỹ-nhân tương tịnh lập quỳnh-hiện.

Hàm tinh dục thuyết cung-trung-sur

Anh võ tiễn đầu bắt cảm ngón

Dịch nghĩa :

Tê ngát múa hoa viễn đóng hoài

Mỹ-nhân cung đứng trước hiên chờ

Trong cung bao việc buôn loan nói

Nhác thấy chim anh phải nín hơi!

Bài này tả trong cung đang múa hoa đắng lẽ vui vẻ đến thế nào, vậy mà vắng tanh tê ngất, chẳng ai qua lại, hai á cung nữ rủ nhau ra đứng trước hiên ngâm xem phong cảnh cho đỡ buồn. Nghỉ đến thiên thề, à nào cũng chất chứa bao nỗi hờn duyện tủi phận trong lòng, toan cùng kè kè là cái tình cảnh của nhau ở trong cung, trông ra thấy con chim anh vỗ là giống chim hiết lối đậu ở trên cảnh, sợ nó ra nó bắt chước dem nói lại thì bị tội, đành thôi không dám nói nữa :

Bài «Cung oán» của Đỗ-Mục

Giam cung dân xuất tạm khai môn

Tuy lệ tuy triều bắt thí ơn

Ngân thực khước thù kim tía hơp

Nguyệt minh hoa lạc hựu hoàng hồn.

Dịch nghĩa :

Theo giam cung di làm mở phỏng

Chầu hầu theo lệ chảng trong mong

Xong rồi cưa đóng thu chia khóa

Giáng đợi hoa tàn lối vẫn khóng.

Bài này tả nỗi thất vọng của một cung nữ, ôi khi vẫn có viên giám cung đèn mở cửa dần di chầu vua, nhưng chỉ là buỗi chầu theo lệ, không có gì là âu-ái. Cbiu xong, viên giám cung lại dần về phỏng, khóa chặt cửa thu lầy chia khóa, bấy giờ lại một mình một bóng, bết giang sảng đến giờ lại, mong ngày đến tối, tối đến vẫn chỉ nằm khồng.

Bài «Cung tử» của Lý-kiến-Huân :

Cung mòn trường bế vỗ-y nhán

Lực thúc quân-vương mẫn di ban

Khước tiễn lạc hoa xuân bắt quản

Nguy câu lưu đặc đáo nhân gian

Dịch nghĩa :

Áo múa quăng di cửa đóng đóng hoài

Mặt rộng mới biết lóc đà phát

Hay cho hoa rụng xuân không giữ

Ngòi ngự trời ra được đến ngoái.

Bài này tả một cung-nữ từ khi trè tuổi vào cung, chịu hầm hiu trong bao năm, đến lúc được vua vời đến thì tóc đã điếm bạc rồi. Cái thân mất cả ty-do, áo-trouser được như hoa rụng trời theo ngô ngợp ra ngoài, cho được xô-xang sưng-sướng. Nỗi bực tức của người này, thye đúng như Ôn-như-hàu đã nói: Bực mình muốn đập tiêu-phòng mà ra.

SƠ-BẢO

Đề tặng anh em XUÂN THU

của NGUYỄN TUẤN



Từ giạo vào hè đến giờ, Nguyễn năng lui tới cái hiệu cao lâu ấy uống nước trà, và thay vào một bia com trưa, Nguyễn mỗi lần dùng bộ dầm bảy chiếc hành cát ngọt lòn mìn. Chàng ăn một bia com chính của một ngày như là người khác ăn chơi sa đà vây thời. Một ấm nước trà, vài đĩa bánh, một gối hạt đưa. Thế rồi tha rắng. Thế là chàng cái lối mèo lùn quý phái của người Huế: «Ăng choi ba đợt...» Nguyễn ăn rất chậm. Nhìn mâm chàng nhai và nuốt rất thông thả, người ta lại nghĩ đến cái cách ăn uống của một số người thành bạch phải ăn chậm, nhai cứ vừa cắn cơm ở trong miệng, để dù thời giờ suy nghĩ về cái giá trị của một miếng bánh hàng ngày đánh đổi bằng những giọt mồ hôi cần lao. Nhiều khi vừa ăn, Nguyễn vừa lơ đãng ngả mặt lên trần nhà, cảnh quan trầu bay và vũ, mồm chàng nắp máy như mõm con cùi ròm rà và bỏ nước ở mặt bồ ao yếm mía nắng. Nguyễn có hết cả dáng điệu một con bệnh đang vào thời kỳ uống thuốc ghê bò, ăn giả bừa, tấp lèi cho quen cái miệng bấy lâu nay ngại nhèo và cơ hồ đã lạc cả mài ngùc.

Nhưng trưa chàng ăn một cách uối như thế, thường là vì chàng đã làm việc suốt cả buổi sáng, chạy qua một vài nhà in và cửa hàng bách hóa. Mỗi chàng nhai, xe chàng suy tưởng và lòng chàng rung động. Chỗ lái Nguyễn lại nhìn tái cả hắt nhiều người trong ngồi ăn rải rác ở các bàn và thấy những người chàng xóm ấy đều vui vẻ gặp và hép, Nguyễn lại cười mim. Chàng nhận thấy cái hùng tuở của con người ta sống

được làm người, rồi lại được có mà ăn đúng vào giữa lúc đời, không thiếu thốn, không phi phạm thừa mứa. «Mỗi một bia com là một hạt ngọc», Nguyễn nhớ đến câu nói của mẹ, hồi chàng còn mặc quần khoét dũng, mỗi lứa chàng đánh vãi cơm xuồng chín hay là vết không sạch bát. Nguyễn lại nhớ đến câu chuyện của cha mình bàu về cái ông già cụ phú ấy người vùng lồng. «Ngâm kỹ thi cái ông cụ Tư ấy không có một cái tướng gì nói về sự ông giàn co. Ông cụ chỉ có mỗi một cái nை này. Lù từ ngực nhô, ông ta thấy ai đánh rơi hạt ngô, hạt cơm nào ở chiếu hoặc dưới đất, hoặc bắt cứ ở roi nào ông ta cũng dồn bòi bòi mõm. Trời thường lại mè cho ông khà già đầy. Thấy ngày xưa theo quan Đốc tập bài trên tinh, mồi quâ trung vị, hoăc ăn hàn bảy tám ngày. Các con ngày nay nhờ được ăn cha mẹ hàn gán bù tri cho không nên ăn ho ng, mặc phò quâ».

Nguyễn ăn hai chiếc bánh mện và cơc, uống một ngum trà Quan-Âm, ăn hai chiếc bánh dừa nhân trứng muối, một chiếc bánh bạc lợn, rồi lại chiên tiếp một ngum l à nồng ứa, và tự hỏi mình ăn uống như thế này là vừa phải hay là kiêu sa mất rồi. Không, không, từ sáng giờ chàng làm việc nhiều quá. Chàng có quyền duông xác thi chàng như thế. Và chàng, cả một bia như thế, gọi là dàn cáo lâu ma chí bộ bồn bảo chí thôi. Ăn cơm trợ trung bình bây giờ giữa Hà Nội này cũng phải mất ngàn sáy tiền một bia thàm cơm mới gọi là sạch sẽ được.

Nguyễn đến ăn bánh bao trưa ở tàng gác dưới hiệu Đ.H.V. này đã thành một thói quen.

Nhiều kẻ ác mồm, có tình ghen ghét, thấy thế cho chàng là ích kỷ. «Nó sống một thân một mình, không có vợ con, kiêm được đồng nào thì bỏ vào m ḡeng hết cho thích khéo. Cái thứ mồi dòm mồi ấy mà lại ! Nguyễn, sự thực, như kia có như đến vợ xa và tin rằng nếu dứt cách đe mang theo vợ con lên đây & thi có lẽ chàng không phải đi ăn như thế này, dẫu đe sến thế nào nó cũng tồn hor là ở nhà mình có người dòm nom đến bếp nước. Phải làm người thực khách của hiện cao lâu Đ. H. V., Nguyễn tìm thấy nguyên nhân hứa bối ở chỗ mình không đưa được gia đình lên trên kính hoà, cái gi cũng dứt dỗi. Chả hể lại vì thế mà rời bỏ Hà-nội ! Ô, Hà-nội đẹp lắm, Hà-nội là nơi gặp gỡ của trí thức, là địt hòn của thiều niê, là quê hương của văn nghệ, là nơi người ta có thể phát triển và phát biền cá tính, nồng tình của mình, là nơi mà chúng ta có quyền được sống với quan niệm rẽ má mà không cần bối dến ý kiến ông hàng xóm như ở những lanh xép — mồi cù đâm, mồi lòi nồi đều bị đâm trường già cỏ hủ dòn ngót lối.

Từ có nắng mới đến giờ, Nguyễn lại nhận thấy cái trà lâu này còn là một nơi thừa lương của chàng nữa. Gác rộng, mái cao, dã sán gió của trời, lại có quạt điện nữa. Nguyễn có thể đến đấy trốn nắng cả buổi trưa, vừa nghỉ ngơi, vừa ăn, vừa làm việc bằng óc, hì g luồng tượng. Vào vụ này, cái nóng của kinh thành thật là tàn-tệ. Thật là nắng không chê vào đâu được. Nhiều người có tiền, đã được có đê dát tinh với Hà-Nội, ra các vùng bắc tẩm gió và dồi gió. Bi nghĩ mít, ít hau nay đã là một thói quen cần dùng của một số người thừa bát ăn ở đây. Vậy mà riêng với Nguyễn, không phải xà lách cái thành phố chàng quyền luyến, mỗi ngày với vài bao chí chàng vẫn có thể đến đây trốn nắng và dồi gió. Cứ đợt khoắng mười một giờ — có khi mời tất hối cối mươi giờ thôi — là chàng — à iới Đ. H. V. rồi. Ngồi một lát cho ráo mõ hói, mở một tờ báo, mở một trang sách ra, Nguyễn uống một ấm trà, trâm ngâm rồi cầm thiếc mít mè và lạc quan vò cung. Ở đây thực là một cái bàng thất giữ mùa viêm nhiệt. Ở bàng thất này, người ta không cần đến nước đá mót thủy được mát. Với cái sở thích cờ truyền của người Đông-Phuong, Nguyễn thấy một ấm trà đặc, nóng bao giờ vẫn giải khát và hợp với tính chất mình bon là một chai rượu bia. Chàng cho nhiều người uống rượu bia, đánh xót mắt cái thú trà lâu bia làm là một điều a-dua đáng tiếc.

Lương, Phú, Văn, Đức, Đỗ, Gia và cả hai anh Xuân Già và Xuân Trẻ nữa, cũng nhện thấy cái

gác Đ.H.V. này là đáng quý và đem đặt nó lên thành một nơi nghỉ mát rất rẻ tiền. Cùng Nguyễn, họ ngày ngày quần tụ lụng ở đây, siêng nastics hòn cả những chú khách Quảng-Đông vốn là bạn hàng quen của trà thất. Tùy tâm, tùy lực mỗi người, mỗi người thay phiên trả tiền trà mỗi buổi họp. Đ.H.V. đã gán biển thành một câu-lạc-bộ của họ. Như là con cháu cùng nhau ngày giỗ tổ chong, ngày nào cũng vậy, cứ cái giờ ấy là họ dã tè tựu đủ cả rồi. Nếu có một người khiếm dien, thi người nhô đến kê vắng mặt, lại chênh là cái đám phò-ký vẫn luôn tay chế nước cho họ uống tưng tí một. Mấy người hầu sảng xóm như ở những lanh xép — mồi cù đâm, mồi lòi nồi đều bị đâm trường già cỏ hủ dòn ngót lối.



— « Tairu ông, ông gãy gãy hôm nay lại không
tới? — Hôm nay ông đặt hộ con một đồi cầu đối
mừng một người làng lâm nhà mồ! — Cái ông
tốc qua quán hay cười ấy, tôi qua cũng có lại
dây, không thấy các ông, ông ấy lại đi ngay —
Ông lùn và đến Saigon lùn quá ông nhỉ!... »

Đại khái thế.

Bàm phô-ky hể cứ thấy bóng một người trong
bọn lùn là dã bầy những sáu bảy chén uống
nước và sáu bảy đồi đưa với một nụ cười tri-ký
vung-về. Thấy bối bàn cỗ cảm tình với mình,
nhiều hòn bạn Nguyễn, làm dụng đến thiên cảm
ngô cho đến bốn giờ chiều mới chịu giải-tán. Có
người rót nước có người mở quạt. Tôi giùi dài?
Người kia nồng lầm. Lúc bấy giờ ám chè tàn rót
ra chỉ còn có mùi nồng.

Một hôm vi có việc vội, Nguyễn giục bác Năm :
(Nguyễn có cái lối rất ngô là bắt cứ hầu sắng
Au-Nam nào, chàng cũng đều gọi tên là bác
Năm) — Cho anh em ăn chóng lèn là còn ra lùn.
Cái anh phô-ky đang tuổi ấy đã hóm-hỉnh trả
lời : « Tẫu của các ông đến bốn giờ chiều mới
chạy kia mà! » Vâu hả giục dâu bép, vừa tươi
cười chê nườm nướm. Thế rồi bác Năm xin phép đọc
nhữ tờ nhật báo đẻ ở bàn.

Bọn Nguyễn đổi với gác Đ.H.V. nhiều khi
không tới thi thấy nhú nhủ nhau tinh. Vâu người
nhân tình ấy đã tung tòan dàn đưa những câu tâm
sự thiết-tha của bọn Nguyễn vào những lúc họ
ngồi rổn lại, lúc tiệc ăn dã rắn cả người, lúc
mặt trời đã lâm dàn cái bóng trường ở gác sân
sau. Không còn gì èm-dèm mát-mẽ bằng cái gác
dưới lùn trà Đ.H.V. vào khoảng ba bốn giờ
chiều. Bọn Nguyễn tận hưởng những phút èm
dịu này. Quét điện cờ khoan thai mà quay ánh
phô-ky cùi lồng-lẽ mà rót nước. Vô hật đưa khô
nhẹ rót xuống sán gác đánh dấu từng phút thờ-
gian êm-đì qua trên một lớp dàn xanh đang
dập-mít vào trang bìa thảo, trang báo chí.
Nguyễn mo-màng nhìn khói thuốc tuôn may
cuốn cuộn, chắp tay ra sau tói chỗ chỗ thang
ngầm những nét chữ chấn-phong ở bức hoành
cô bốn hử đại tự « Hoa giáp hương thôn ». Phú
môi lung, gấp cuộn và hất học Áng-Lê, đứng
dậy ngán bóng minh trước tấm gương lớn, tập
gồ nết mặt mệt vai kịch chèng sắp đưa lên sân
kấu. Vâu — cái người con trai vẫn tự phụ mình
là một người đại-ăn ở ngay Hà-Nội, bởi vì « đại
hù cư thành-thị » — ngồi báu những num bánh
dứa và bắt bê đội cầu đối trước má : — « Đông
hitch đồ thư. Tây viên hàn mặc », câu này đang
lẽ phải treo ở một tường nhà người cư sĩ, lạy
cái thửa vườn chung quanh thảo lù minh lèm

một thế-giới riêng. Đây nó cốt gò lầy cho được
chữ cho hợp vào tên hiệu để treo chơi. Lão quái!

Nguyễn buồ-thi :

Này không gì bằng một cái nhà in ngay ở xέ
cửa mè hiên cao lùn hoặc cạnh một lùn trà. Lúc
rõe đầu lèn vi tiêng máy và hoa mắt lèn vi phải
chứa một trang chữ in cỡ số 6 khổ sis, được
sang hiện pha một ám tra chính hiệu cho tinh-
táo tinh-thảo, đòi người danh sĩ phái quý nhúng
gày lát áy lầm. Rượu ngà ngà vào rồi lại trở về
nhà in, nhìn nhăng con chữ ô bat chữ nhái múa
trong cái khồng-khi mà quái của ám quán nó
quyến dù minh. Sóng đời được đấy, anh em à.

Gia hỏi Đỗ :

Đô này túng mầu vế, thế nào đến đây mìn
lại vùi được cái ông ăn mặc ta ấy, ngày nào cũng
gù gù cái lùn có tuổi, xách cái ô lại đây uống trà.

Đỗ cười :

Trước ông ta là một cầu tướng hội Lạc-Long
đẩy. Mới độ mươi năm mà sopia như thế. Bây
giờ ông ta hút. Không ai nhận ra người ấy trước
kia là bóng giò nữa.

Mỗi người nhắc đến một hình ảnh-thực khách
mà họ gặp luon luôn buổi trưa ở gác này và cũng
nhau cả cười.

Rồi mỗi người lại trịnh-trọng bày tỏ những
ước vọng của họ đối với tương-lai. Họ uống dã
niêu trà ở lùn này và xây tại gác này cũng vô
số là lùn-dài áo-tưởng. Hàng ngày họ gặp nhau
ở đây để thò-lè hết cho nhau nghe tất cả những
dau-dòn và vui-sướng của riêng mỗi người được
thấy trong một ngày sống. Họ lấy một ám trà
chuyển ra làm một cái cờ để thương mến nhau,
để đỡ quanh quất rong cuộc sống nơi phồn hoa.

¶

Vây mà hiệu Đ.H.V. sớm nay cửa đóng im lìm.
Nguyễn ngó-ngác đó, bắn yết-thi nói « Tạm đóng
vi thay quản-ly và tinh-toán số sách », Ô, biết
bao giờ cho họ tinh-toán xong. Anh em chủ
khách già Quảng-Đông ấy, đâu tranh nhau vi gía
tài về cái tura-diểm này. Bao giờ cho kêt liều
cuộc chia của này để cửa hàng lại mở, để bọn
Nguyễn lại trả lại chốn cũ đầy những hơi hương
của cả bọn.

Buổi sớm chủ nhật mùa hè này, đứng trước
hiệu cao-lùn cửa khóa theo cái, vắng tanh mùi
sào nứa mợi khí, Nguyễn có cảm-tưởng như hồi
còn hay hát, xuống chơi nhà nhân tình mà
người ca nhí tài sắc áy đã ôm dân di xa, không
còn dè địa-chi lại. Càng băng khuất, thấy cuộc

(Xem tiếp trang 31)

Viện Hội trưởng hội Cựu-
chiến-binhh đang đặt vòng hoa
ở chân dài kỷ-niệm để tỏ lòng
ai diếu tràn vong tưởng sĩ
trong các trận đánh ở Pháp
vừa rồi.



Một cuộc hiếu tinh để tỏ lòng
âi-quốc của hội Cựu-chiến-
binhh và hội Quân-công bội
tinh Pháp ở Hanoi tổ-chức
trước dài Kỷ-niệm tràn-vong
trưởng-sĩ tại vườn hoa Robin
hôm chủ nhật 23 Juin 1940.



Các quan chức Tây,
Nam đến dự cuộc
biểu-tinh lễ kỷ-niệm
tử trai sang phái :
đang đứng yên lặng
một phút để tỏ lòng
ai diếu tràn vong
tưởng sĩ. Hàng đầu
tử trai sang phái :
quân Thống sứ Bắc-
kỳ Rivoul, quan Phó
Toàn quyền P. Del-
salle và cả đại-biểu
của quan Toàn quyền

Đông-duong.

Cô Tu Hồng

Của HỒNG - PHONG

Tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH

Chừng nào cất rượu được nhiều, thì cũng tay nồng đem giao cho các khách. Nhờ giao thiệp lui tới thường ngày, nàng học được tinh viết khách của vùng trong việc giao dịch. Lạ hơ nưa, nàng dồi hồn tinh khí nhất nhút nhát ngày xưa mà trót nén người mạnh bạo, từ lời nói cho đến cử chỉ. Nhiều khách thấy nàng hồng hào, chà: nịch, trong ý thơm thèm nồng rực. Nhưng chả nào chống ghẹo nói nồng hơi sỗ sàng thường bị nàng nắm kẽm dưới sạm giật ngược lại cho mắt xó, hay nàng cướp lấy chiếc quạt túi của chả đáng phe phẩy trong lay:

— Từ rày nị đã chừa chừa?

— Thôi, ngô sự có hai rồi.

Vì nàng đã hao mà lại khỏe hơn.

Tần kịch khôi hài ấy lâm cho ngực lấp trê đứng nấp xem ở ngoài cửa hiệu. Các ngài dâng biếu lúc bấy giờ Trung Quốc còn ở dưới triều Mân-Thanh, người Tàu mặc áo dài, két bin và đội thứ mũ có nón ở trên đỉnh đầu, trong tay luôn luôn cầm chiếc quạt tay vừa để vừa phe phẩy. Thuở xưa, là trẻ mình thấy bông người khách là sự run, rã nhau chạy mất. Cái cảnh tượng cũn có con gái minh dán kẽm dưới sạm chả khách như thế, bắt mày đưa trê đứng xem phải lấy làm lạ.

Nàng ở với thím tài thề mà thăm thoát bá nãm. Càng ngày thím càng tin cần thương yêu, định bụng tìm kiếm cho nàng một đám chồng khích nào rõ giấu, để nàng nhờ cậy chung thân và thím gõ lấy nột món tiền đến công mày năm duong due luon thê.

Tuy có mấy đám mối mành giậm hỏi, nhưng đều không xong: hoặc nàng không ưng, hoặc thím không chịu.

Có đám là một chả tài-cây trê tuổi, nhưng mang phải tội nghèo, thím không chịu già. Thím kỉ nhất là cái nghèo, vì chả rẽ khách nghèo, thì bao thím cậy gõ vào đâu. Còn một đám là chả hiệu giàu, nhưng mặt như lợn ý, bụng phe bằng chiếc thúng cái, mỗi bữa ăn

bọn một cân thịt; đám này thi Lan chê là Đổng-Trác tài thế, không ưng. Nàng nói dưa với thím:

— Lấy nó dê mùa hè rực lên những mỡ là mỡ, ai mà chịu được.

Sau lại, có một đám được cả hai người cùng hợp ý, hoan nghênh, chỉ sợ sền tay vuốt mắt: ấy là chả khách Hồng, chả hiệu Bình-an.

Chú này vốn là một bạn hàng quen của thím tài, vì hiệu Bình an cũng chuyên mua rượu Annam chở về Tàu. Thường ngày, nàng hay lui tới giao hàng, đã quen người nhân mã. Năm ấy chả Hồng mới độ ba mươi tuổi, chưa có vợ con gì, một mình chả trương cửa hiệu



của ông bố dề lại cho, kề dáng bạc vạn. Với đám này, thím tài mới chắc kiếm được món « li-xi » khá bự.

Thím khéo nỗi lái tản tinh thế nào mà không biết, chỉ cách sau mươi ngày, hàng phổ thấy nhà thím có đám cưới linh đình.

Thi-Lan, 23 tuổi, trô nên thím Hồng hay là bà chủ hiệu Bình-an.

Cuộc nhàn duyên này, theo như thiên hạ đồn, thím tài đã ăn không năm sán chục nén bạc của khách Hồng. Vì thím bày vẽ những là tiễn cheo cưới ở nhà quê nặng và phải dãi dằng bà con họ hàng đông.

Thì là Lan đã có chồng, mà thím đã vớ được một mẻ buôn người phát tài vậy.



XI Hóa Annam, Lú khách-trú

Gữa i hố khách, buồi sáng hôm đó, trước cửa một hiệu buôn bán đồ ăn đồ hộp tây, thấy lắp nắp đến mười lăm hai chục người lao động với những xe bò và xe cút-kit, dè một hàng dài, dựa theo vỉa hè. Người nào, trong tay cưng cầm một cuộn giấy thường, thò đầu chồ miệng vào trong cửa hiệu, cung nói lối nhô một lúc, nghe như cung xin một việc:

— Hôm nay có hàng, xin ông chủ cho tôi chờ mày chuyền dè kiêm mè gao về cho chún.

— Có sáu tay sang rồi, xí-lầu cho anh em tôi lính bắc hàng tên nhá.

Bên trong có tiếng nói ra đồng-dạc :

— Kiện to hai bão, kiện nhỏ một hào, có chịu già ấy thì hai giờ chiều lại đây lính vé ra kho mà chờ. Buổi chiều nay được bốc hàng lên kia.

Trong lú áy, ông chủ hiệu và bà chủ hiệu ngồi đối diện nhau ở phía sau quầy, đang mải nói chuyện tiền bạc buôn bán.

— À quên i hố kia hóa đã bốc thầu được hai vạn năm nghein cái chờ cho nhà bình dâng. Ch'iu nay hóa phải ra kho trông coi bọn cu-li

bốc hàng bên tây mờ sang, còn lứ thi chịu khó đi dặt người ta làm chờ di nhá.

— Ký hìn bao lâu mới phái nộp.

— Ba tháng.

— Thế thi biết có làm kip không?

— Phải đợi nhiều nhà cho họ làm kip-thầu để của nhà nước, nên trễ thi bị phạt, lẩn sau người ta không cho mình thầu nữa.

— Lú bốc thầu máy hào mít chíে?

— Tính ra hơn một hào tr.

— Sao rẽ thế hả?

— Thế mà rẽ à! Minh dặt họ làm, cù chồi với cây nứa làm cán, thượng-số hòn bài « đồng xu », minh lãi hào máy, còn gi!

— Người ta mua chồi làm gì nhiều thế nỗi?

— Đè phân phát cho các trại binh đồn lính dùng để quét tước chử làm gi.

— Thế còn món thầu máy nghìn lụa gao cho nhà thương, bao giờ cần giao nộp để hóa côn lo liệu trước mới kip.

— Việc ấy thi chưa gấp mấy. Bởi mùa gặt hái này xong rồi, dân quê cần bán thóc lúa để nộp sur thuế, lúc bấy g ở húa sẽ bão cách thức cho lúi dì mây vùng Sật, Cầm-giang, Thanh-miện mà cản, được già hời. Minh làm nghè bao thầu này phải biết xem thời cơ đợt dịp, mua rẻ bán đắt, thi mới có lãi nhiều.

Tới đây, có một bà lão xách chai vào mua rượu dù số rồi, bà lão còn vật nài đất rẻ, đòi thêm cho được nữa ruoc mời chún di cho. Ông chủ hiệu như có ý bực mình, nói lầm rầm trong miệng:

— Ố-nám dàn mại quán-zòi mịu them.

Cùn này tiếng Quảng-dông, nói người là: Annam chi có dì mua quan tài là mồi không đòi lèm, còn mua thầu gi cung nái thêm cho được: mồi lì mồi nghe.

Bà chủ hiệu nghe hiểu, vỗ nhẹ trên vai ông chồng ra cách yêu dấu, vừa cười vừa nói:

— Xí-thầu (ông chủ) mới nói vụng gì Annam chúng tôi đấy. Nay tôi bảo: vì thân phải nè cái đà mới được chứ.

Rồi cả hai vợ chồng cung cưỡi.

Hiện Khách này chính là hiệu Bình an ở Hải-phòng. Ông chủ, bà chủ cũng không phải ai dám xé lì: chính là chủ Hồng với Thị-Lan.

Hai người kết hôn thầm thoát đã được vài năm. Cứ cái tuy chưa có mồng nào, nhưng tiền bạc thì để them ra mãi. Cửa hàng, cửa hiệu ngày càng phát đạt; công việc buôn bán mua bán ngày càng lời lãi. Thím Hồng bay giờ nghiêm nghiêm một bả chủ hiếu то, bả tẩm bắc nghin di qua mười đầu ngón tay là sự thường, không phải cái Lan nhật từng đồng kẽm lúc trước nữa.

Cuộc nhàn duyên với chủ Hồng có ảnh hưởng quan hệ đến thân thế tương lai của Thị-Lan một cách đặc biệt.

Chú Khách này chẳng những cho nàng một cái tên mà sau này vua biết rõ, đời biết danh, cha được mờ mây, em được nhớ của; ta có thể nói ngay như thế này, hẳn cũng không sai sự thật: trong mươi lăm năm nữa, nàng trở nên một người giỏi buôn giỏi bán, làm giàu làm có, là nhó Khách Hồng khai quang diêm nhu cho từ hôm nay vậy.

Lấy chủ Hồng, chẳng phải Thị-Lan bước một bước từ cô gái quê nghèo khổ, lên ngay đài vị một thím Khách phong lưu hay một bà chủ hiếu mà hôi, vì sự ấy cũng thường, có nhiều người Khách từng gặp. Người ta vẫn nói dân ta có thể làm quan tài, làm giàu tài, chẳng có lợ giá. Duy có chỗ khác người ta, là Thị-Lan đã bước chân vào đầu mối con đường nòi dựa một cơ sở nhà quê di lần iới những thủ đoạn kinh doanh và khôn ngoan vừa quyết đến nỗi « Tay trắng làm nên cơ nghiệp lớn, mà hồng trang diện phân son vua », có lẽ có một không hai ở trong lịch sử phụ nữ cự đại xưa.

Chỗ hay dở taé nào khoan nói, nhưng sự thật chí quá như thế.

Có người nói chơi câu này, ngâm lại mà đồng: Từ khi xí ta bước vào kỹ nguyên mới, nếu bảo có cuộc phu nữ hõi hõi nhõm là kinh tế tự chủ với nữ tử chức nghiệp thi ta phải bỏp bụng mà nhận cho Thị-Lan là viên tướng Hải-phòng, là nhà thực hành « nử tử kinh tế chức nghiệp tự chủ » trước nhất đấy.

Thật chủ Khách-Hồng là tạo hóa của cô ta Hồng mai sau.

Nghé hai vợ chồng họ nói chuyện buôn bán với nhau lúc này, các ngài hồn đã đoán biết Khách Hồng là người Phúc-kien, do ở hai tiếng xung hô hóa, lú. Tiếng thông tục của người Phúc-kien và Triều-châu xung minh là hóa, gọi người là lú, cũng như ní, ngó của tiếng Quảng-dong vậy.

Không biết khách Hồng có phải lai-cảng hay là để bén la và học bao giờ, mà tiếng Annam nói rất thông thạo, liền thoảng; cả đến tục ngữ phong rao và những tiếng lâu lòn呼唤, chủ ta cũng rành. Hèn nòi bà vợ dọn nhung món ăn bản xứ trân phẩn trâm, như giò-cầy, riêu cua hòng lợn mắm tôm, chủ cũng xoi được tuốt.

Tuy khách Phúc-kien, nhưng chủ Hồng thạo cả tiếng Quảng-dong tiếng Quat-thoại, và biết nhiều ít tiếng Pháp cũn dùng những lùi giao thiệp bao bùn bán. Nhất là nghệ buôn bán các thực-phẩm tay-phương, người Phúc-kien sô-trưởng hơn hết, gần như độc quyền ở xứ ta; cho đến bây giờ cũng thế, các người đi xuất bắc nam, thấy những hiệu nòi gọi là Épicerie hay Alimentation, thi-biển ấy của khách Phúc-kien.

Thân phụ chủ Hồng lập ra hiệu Bình-an từ lúc Hải-phòng mới xây nên dập móng, sau truyền lại cho con, lung vốn có hạc vạn và hạc hàng rất đông. Ban đầu, mỗi việc buôn hồn linh trưng gì, người Pháp giao hết cho khách đứng làm trung-gian, vì Annam ta chưa có ai biết việc làm và mồi lợi ấy. Thành ra một tay Khách Hồng, chủ hiệu Bình-an, kinh-doanh trục-lợi như mòn: nòi là nhập cảng nhũng rưỏng tay và đồ ăn dò hộp để bán cho bạn hàng tây, nòi là xuất cảng rưỏng ta và nhiều thô-sản khác về hòn Tàu; lại còn buôn thầu mua bán cho nhà binh và nhà nước nữa.

Từ ngày có thím Hồng và trông nom giúp đỡ, chủ Hồng như chim dù lồng cánh, rồi mọc thêm chân, càng dễ bay nhảy trong thương-trường, vì bên minh không có cái lo nội cõi. Thím Hồng lại dũng dang, tinh quái, thấy mọi biệt mười, khéo tính toán lợi hại giúp chồng, cuộc buôn bán nòi vayah mồ: ngày một phát-tài thêm. Hàng phô đê khen chủ Hồng có phúc và đồ chứng vốn liêng của hiệu Bình-an bây giờ có đến bốn năm vạn.

Ai không nghĩ cô gái quê họ Trần đến thế là sung sướng tuyệt.

(xem tiếp trang 28)

CHIẾN THUẬN HAY VỀ NHƯNG CHIẾN TRẠNH

Một vị thiếu tướng
Pháp, tiền-tri về chiến
lược của Đức

hiệp trước Hạ-nghi-viện đề
nghị lô-chút việc binh ở Pháp
nhất là lập nên các sư-doàn thiết
giáp như Đức ngày nay.

Lời đề nghị đó đã bị Hạ-nghi-viện Pháp bối bối, nhưng sau đó ít lâu thì người ta thấy Đức chủ rỗi đã đọc một bài diễn-văn vào máy vô-tuyn-điện truyền thanh phê bình về cuộc định-chiến đang diễn hành giữa Pháp, và Đức, Ý, cho rằng nếu Pháp nhận các điều khoản nghiêm nhặt nặng nề của Đức thì nước Pháp sẽ phải ở dưới quyền bọn quốc-xã Đức. Bất luận thiếu tướng de Gaulle đã vi danh-dụ, vì lẽ phải hì vilong si quốc mà hiếu triều, tất cả những người Pháp tự-do nhộn-xung quan thiền-tướng để cùng hợp-lực với Anh và đế-quốc Pháp mà kháng chiến đến lúc toàn thắng.

Vì bài diễn-văn quâc hái này mà có tin Ý nói rằng theo lời đề nghị của nguyên-soái Weygand trống trướng Quốc-phòng mà tướng de Gaulle đã bị cách chức. Sau khi nghe tin này chắc nhiều người muốn biết tướng de Gaulle là người thế nào? Đó là một vị võ quan cao cấp đã từng giúp ý-kien về quân sự cho quan nguyên Tông-lý Nội, các Paul Reynaud viết cuốn sách rất giá trị: « Le problème militaire de la France ». Lại hồi 1934, cũng theo ý-kien của tướng de Gaulle hồi đó còn là đại-tá và mới được thăng thiếu tướng từ 26 Mai 1940 vừa rồi, M. Paul Reynaud đã can-

về nước Bý tướng de Gaulle đã viết: « Vie d'officier dans l'armée française ». Phap trên con đường nguy hiểm obái là túy ở nước Bý. Nên dụng một hòn ráo chóc chấn về phía Ardennes và nước Meuse sau khi quân Pháp sang cứu Bý.

Về nước Bý tướng de Gaulle đã viết: « Vie d'officier dans l'armée française ». Phap trên con đường nguy hiểm obái là túy ở nước Bý. Nên dụng một hòn ráo chóc chấn về phía Ardennes và nước Meuse sau khi quân Pháp sang cứu Bý.

Cứ mỗi lần quân Đức chiếm được các cầu trên sông Meuse, đóng quân ở đất Bý là Phap lại phải tặc lục chiến-dấu. Không kể đến những cuộc ám muội phản bội như việc Ferrand bá lược xứ Flandres ngày xưa và mồi khi bị xâm lấn Bý chỉ theo chương trình phòng thủ của Leopold III, ta cũng không dám chắc là người Bý có tận tâm kháng chiến chăng. Ta không

tìn là Bý sẽ hết lòng phòng thủ cho ta!»

Về các bộ đội cơ giới боа түрд de Gaulle đã viết: « Áo thiết giáp thuở xưa lại biến ra nhưng lần này có động cơ mang di. Do đó mà lại có sự bất ngờ và gây nên cái vòng vây của máy móc không thể thoát được.

Do đó lại trả lại cái chiến lược đội ngũ một cách rất lý ý vì dưới lòn súng đạn, kí giới mới có thể thắng thắng hoặc tiến ở bên sườn, vừa dìa vùa bắn và đỗ bắn chiểu.

Một lữ đoàn thiết giáp mạnh đã các đồng ruộng nhanh chằng kém một đoàn ngựa chạy nước kiệu, có dù 150 đại bác kiểu xưa, 400 thùng súng phô hòn, dù 600 súng liên thanh lưới qua cùa những hầm hố 3 thước, trào qua cùa những đống đất cao 9, 10 thước (30 pieds) đánh bắt cả cây cối, pha vỡ cả tảng, đe nát hất mọi cái, đó là đoàn cát yếu của các đội đại quân mà đó cũng là đội thám thính, trinh sát nữa luôn lùn lùn nào cũng có phi cơ trợ-chiến.

... Các bón và xòng pha nhanh chóng bằng máy móc trong cuộc tiến công thứ nhất và dù định cả cuộc tấn công đột ngột vào miền núi Ardennes và sông Meuse sau khi quân Pháp sang cứu Bý.

Về nước Bý tướng de Gaulle đã viết: « Vie d'officier dans l'armée française ». Phap trên con đường nguy hiểm obái là túy ở nước Bý. Nên dụng một hòn ráo chóc chấn về phía Ardennes và nước Meuse sau khi quân Pháp sang cứu Bý.

Trống de Gaulle lại còn dự đoán cả việc đội quân Corap bị đánh bắt ngõ ở Sédan, nói rõ những sự nguy hiểm về địa thế ở vùng này. Trò vè trên chi nói lược qua một vài đều cũng đã rõ tướng de Gaulle, một đội đe thân yêu của Thống chế Pétain thật đã triết líhinh quân-quâc ngày nay. Chỉ tiếc những ý kiến như thế không được nghe theo. Cố kẽ nói chính người Đức đã theo ý-kien của tướng de Gaulle mà lô-chút nén các sư-doàn thiết giáp ngay nay.

Trước Màn Cảnh

Năm nay, cũng như mọi năm, các công-chức đều được nghỉ lễ ngày, đè di chơi, lên núi, hay ra bờ, hóng « di duong tinh tinh », thay không-khai cho khoe-mạnh; và cũng để cho túi tiền.. nhẹ bỏt bắp di. Còn những ai, tuy được nghỉ mà vẫn ở lì Hanoi, lu-bù dưới Xóm, miệt-mai trong các cuộc đố den, tò-tóm, cá ngựa, nhất định vừa mất tiền, vừa ôm người (thật là nhất cử lưỡng tiện) thì cũng xin tùy ý ai ai. Nhưng đó lại là một truyện khác.

Vậy hôm ler Mai vía rồi, được nghỉ hè, tôi vẫn vắng thu-xếp hành-lý lên đường. Ghé Hué một hôm, thăm bà con thân-thuộc; sáng mùng 4, mới sáu giờ, lầu tóc-hành đã đặt tôi trước nhà ga Muong-Man. Mười phút sau, một chuyến tàu chở » chở cát lợn sê, lợn sữa, gà, vịt, và xoài, đưa tôi về Phan-Thiết. Đường xa 12 km, chạy đúng 32 phút 8 giây: kè cũng cùn nhanh hơn.. xe đạp và xe tay nhiều.

Lần ngày mới gởi anh T... Truyền-trò, bàn huyễn vui vè lắm.

Bạn T. vốn là một tay nghiên Ciné hạng nặng, vỗ vai bảo tôi: « Anh vào đây may ghê! Tôi hồn này rapp Star cháp phim » Trận với Tình », mới ở Saigon gởi ra. Họ quảng cáo dữ lắm! Cố người bảo cũng không đến nỗi đó.

Mình cứ yên-tri là sẽ được xem một phim khá, nêu không vĩ-dại, uyết-tác. Nhất là khi lấy vé lại thấy giá lảng gấp đôi ngày thường. Một sự ngạc-nhiên chờ khán-phương-xa: iap ciné, rộng như nhà Philharmonique, Hanoi, không có qua một cái quạt máy nào, tuy trời nóng như thiêu, người xem đông như ném, xen lẫn mấy chục « con Trời » mặc quần cực, phướn cái « bụng hở rộn » trên hàng ghế premières, không chát nguong nghiu. Anh T. và tôi, tay phe-phẩy cái quạt « phết » mồi mua, hy-vọng rằng lát nữa những cảnh thần-tiên trên màn bạc sẽ làm cho mình quasa hết cả sự nóng bức.

Một hối chuồng rung. Đến tối. Bắt đầu chớp thời-sự thế-giới, từ tháng Janvier 1940! Một sự thật vọng, Kế đến một phim khôi-hài « Toét ở bờ » (của hãng Asia): một anh chàng béo trọc, béo tròn, đi ô, chỉ chuyên mòn ăn vong, và ngủ gật. Chú vác ba-toong đánh: vụ đánh, tặng cho những cái « bát tai dầu dieng » và những cái đá vào móng mạnh như của James Cagney! Các bà, các cô dâu-nữ bình quyền, còn đợi gì mà không di xem cái phim này: rõ ràng nữ quyền trội hơn, lấn cả nam quyền! « Toét ở bờ » không khác gì « bát cháo vịt »! Hai sự thất-vọng,

Nhưng không hề chí! Ngày là « Trận với Tình », phim đầu-tiên do đoàn tài-tử viêt-nam đóng trả, dàn cảnh và thu thanh: (lại cũng hãng Asia, Saigon nha). Thật là một điều đáng mừng cho tiễn-dồ chớp bóng Việt-nam! Thoạt đầu thấy hai nữ tài-tử khoát tay nhau, ca trước micro một bài hát ta theo diện tây, để giới thiệu phim và xin lỗi các quý ông, quý bà (không thay nói tên quý cô, quý cậu), nến buồi đầu cộn nhiều chỗ khuya-tết-diêm?

Đàn ngọt, hát hay. Nghe được! Rồi trên màn bạc lần lượt hiện ra những cảnh trên bờ biển Phan-Thiết, một buồi chiều, «away trời man-mác, nước bờ mênh mang », thuyền đánh cá thấp thoáng cảnh buồm ngoài khơi, khit ăn, khí hiến; một thiếu-nữ theo nghề chài lưới, nhau-sắc mặn-mè, thật là chim sa, « cát lợn », ngồi trên tảng đá, mồ-mango, thỉnh-thoảng lải mím cười; một thiếu-niên, nhà nghèo, cũng làm nghề đánh cá, vác guitar, đi khắp bờ bể, và miệng ca, tay gảy khúc đàn lương-lư, tiến về phía thiều-nữ ngồi. Rồi hai người cười với nhau, trao đổi những lời yêu-đương; thiếu-niên ngồi xuống bên gác đèn trong khi thiếu-nữ đầm-duối nhìn người yêu.

Rồi ta thấy các cảnh sinh-hoạt của dân chài lưới trên bãi cát, và ngoi biển cả; hàng mây



Một bộ ba thời tình tứ trong cuốn phim « Capitaine Furie »

chúc người vừa chọn cá, vừa hát một bài ta theo diện tây, rồi họ khoá tay nhau nhảy lắc-xang, coi ngó vô cùng; khiến các người di xem phài cười rộ.

Ngày, tháng lắc-lé, ẽm-dẽm, trôi theo dòng nước. Mỗi tình-cảm đôi lứa thiếu-niên cung theo thời-sian mà phai-lạt. Một buồi sáng kia, thiếu-nữ đã theo tiếng gọi của tình-thanh, cuồn gió len đường vào Saigon, theo một gác con nhà giàu trong lăng, đã khép dem chừng lời đường mật làm xiêu lòng nàng. Từ đây, bắt đầu một cuộc đời mới: sáng-sâm-banh, tối sưa bò; nhà lầu, xe hơi, ca trường, túc-quán.

Trong khi ấy, thiếu-niên bị bỏ rơi ở Phan-thiết, vẫn ngày ngày mang guitar ra bờ biển, hát nghêu-ngao (lại bài ta theo diện tây) cho khán-hàng khosa nỗi lòng; vì còn tim đâu thấyborg

Bờ thán tiêu độc

Bờ thán-khi, thán huỷet, liều nhiệt độc, khói mọi chưng dài vàng, non, ngứa ngay, đau lung, lọc độc phong linh. 0p.60 1 hộp, 3p. nứa tă 5p. 11a.

HAI SINH DUC!

Trước mặt bênh tinh uống nhiều thuốc phiết, hay, nay kén giao tình, hóng sinh dục! Bỏ cựu lai bằng thuốc: « Trùng sinh dài bờ ». Té Dân cúc kỳ hiệu nghiệm. 0p.50 1 hộp, 3p. nứa tă, 10p. 1 tă. Xin gởi linh hồn giao ngan-

NHÀ THUOC TÉ-DÂN

N 131 phó hàng Bông - Hanoi

nười yêu-nữ? Một buồi chiều, mặt biển sóng to gió că; một thiếu-nữ con nhà đại-phú rá tám bờ suýt bị chết đuối, nếu không nhờ có chàng si-tinh gầy-dan nhảy xuống bơi ra cứu đưa.

Rồi hai người yêu nhau và lấy nhau đưa nhau về Saigon, hưởng tú trăng mật. Anh T... và tôi lại được cưới nón ruột, lúa xem cửa người chết dùi: thiếu-nữ ra lâm, nước mồi đến ngực, dã kêu cầu-cầu; tức thì chàng nọ bô bô đón nhảy xuống, tè noài ra bơi mây cái, rồi bô thiếu-nữ lên hờ. Lắm tội lại liên-uống dense cánh nắng Kiều trâm minh trên sông Tiền-duong, trong cuốn phim cảm « Kim-Vân-Kiều » ngày xưa: cung-tử-tử tiễn đến chỗ nước ngập quá đầu sỏi rồi ngã ra... Không biết nàng có chết đuối thật không... Nhưng chúng tôi thi thật là chết cưới!

Nhưng chúng ta hãy trở lại Saigon. Thiếu-nữ có cặp mắt mờ-mộng, bô Phan-thiết ra di, nay đã bị tình-nhân « bỏ rơi », và phải vào nằm nhà thương. Tình-cảm lại gặp chàng thiếu-niên gầy-dan guitar, bây giờ đã diện tây thật ngất, di với vợ, vào nhà thương thăm bênh. Gặp nhau, thiếu-niên hô ngay vợ, chạy lại ôm ấp lấy người tình thứ nhai, hai bên cùng nghẹn-ngào, không nói nên lời, và cảm động quá. « Trận với Tình » đến đây là hết, và khách di xem, hết tên, cũng kéo nhau ra về, tuy không cầm-dòng nhưng ôm môi mồi thất vọng lón-lẹo: vừa mất tiền, mội gấp đôi, và mắc dai.

Trừ một vài cảnh trên bờ biển Phan-thiết, ảnh chụp còn vẹng lầm : lấy ánh sáng không đều, kaki tối quá, lúc sáng quá, lúc còn mờ mờ. Hay là « flou artistique » chẳng ? Các hình ảnh lộn xộn, kế-tiếp nhau nhanh quá, khiến người xem phải chóng mặt, rúc đầu. Các vai trò có những diệu bộ thật tuồng, cứ-chỉ lầm lũi thật ngày ngô. Cốt truyện cũ rich, không có chút gì đặc-sắc ; kết cấu lại ly-ký bết sức, không chê được.

Những bài hát ta theo diệu tây vào đây không phai chò và anh chàng đánh cá gẩy đàn guitar và hát là tò nỗi lòng, quả là một « Nam-Hải di-nhân ».

Hàng Asia đã muốn quay một cuốn phim loại opérette nhurg, than ôi ! nhà sản xuất phim « Trận với Tình » đã đi đến một sự thất-bại hiển-nhiên.

Nhưng biết đâu thất-bại lại chẳng là mẹ thành công ? Biết đâu đấy ?

Hội-Thống VŨ-VĂN-LỢI

Greta Garbo trầm-nghمm ngãm-nghمm



CÔ TU HỒNG

(Tiếp theo trang 24)

Kỳ thật lúu nàng cũng có vẻ buôn bã àm-thùm. Đôi con ngươi ta phải có cái biến tượng ấy để tỏ ra ông Tao-hoa chí-công. Ta chờ tướng nhřng kẻ giàu sang kia được yên vui sung sướng mọi về mà lầm. Đẳng cao xanh cho họ được sung sướng về phần xác thịt, thường bắt họ phải đau khổ về phần tình thần, chẳng nhiều cung-it, để thừa trừ cho cần. Ta thấy họ mâm cao cõ dí, lên xe xuống'ngựa, thế mà trong tâm não luôn luôn vấn vút có cái gì lo, cái gì buồn, cái gì tủi thầm cho mình, cái gì thua kém người ta. Ông trời có cho ai được trọn vẹn nhàn-giản-phúc hao giờ !

Thím Hồng lúu này xác thịt sung sướng thật, nhưng tinh-thiền thi đều khô như tê, như vẫn, có gì là đâu ! Trong cảnh phong lưu ich-ký, thiên-luong nó cõi rát lâm nǎo của nàng, bắt nàng phải buôn rãu tưởng-nhờ đèn ông cha già, tức là báu phô cựa Thành-thi, không biết lúc này đang còn mạnh khỏe hay đã nằm dưới cõi xanh ? Không biết sớm tối có được bai bửa com no hay phải khổ sở dời rét ? Không biết cõi ở Kim-syn hay đã lệnh dẽh trời nõi xú nào mất rồi ? Vì từ ngày nàng hổ nhả bước chân ra đi, chắc đã 5 năm, tuyệt hán tin tức với cha già, với di ghê, với em bà.

Phải chí-nàng cứ lưu lạc nghèo khổ, thi thiên-luong nó cũng không vội lay động lấm lòng hoài cảm ấy thức dậy Jàm gi. Đẳng này, nàng đã làm báu chủ hiếu, làm vợ nhà giàu, hình như mỗi khi thấy mình sảng sướng, là mỗi khi nghe trong cõi lòng có tiếng trách-vấn cõi thiêng-trường : « May đành vui thú cuộc đời lây một nịnh sao ? Còn lão già kia đâu ? »

Một hôm nỗi buồn thầm thia quâ, nàng không thể cầm được nước mắt, rồi đem bết lâm-sự gia-dinh ra tì-te kè lẽ với chồng.

Chú Hồng cảm-động và có ý trách thím võ tình :

— Chết nỗi ! Thế sao mấy năm nay không nói cho hòa biế? Lứ không p'ái cảm mà !

(còn nữa)
HỒNG - PHONG



Chuồng đồng hồ buông
m y tiếng thanh thanh của
bỗi sớm.

Khanh cua minh lim dim
ăp mắt huyền, và lâm bầm :
— Ôi... đã bấy giờ rồi ư ?

Khanh sực nhớ hồi Minh
hẹn giờ sáng nay sẽ gặp
nhau ngoài bối bẽ. Nhưng
vì đêm qua Khanh mải

xem cuộn « Un bel couple » mà
bản dịch là: Uyên-ương. Thật
là một cuộn chuyện tình đầy mờ
mông, trách nỗi Khanh chẳng mê
mệt thức đọc cho mãi đến khuya
mới đi ngủ. Sáng nay, Khanh
dậy muộn là phải, nàng sợ sai hẹn
với Minh nên vội vã chưởng dậy,
khoác qua chiếc « robe de chambre »,
chạy ra đây tắm rửa sô
chớp đẽ lấp ánh sáng vào buồng
ngâm...

Ánh nắng của một buổi sáng
mùa hè tươi như một màn thuỷ
vẽ rực rỡ. Khanh nhìn ra bối bẽ
chân giường...

Khung-máy nhuộm một màu
lám thắm trong vắt, lừa thưa
một vòi gụp mây dần trăng nõi
như bóng. Hàng trám nghìn lá
sóng nhỏ di hàng một cõi lúc nhẹ
nhé có lúc ồ ạt cất tiếng reo raya

ai ôm bít lấp mắt nàng.Khanh
sor quá rắn cả người,või vang nè
về me trước sát cửa sổ.

Một giọng cười uyển ái réo
vang lén trong phòng.

Khanh rót mình quay lại nhìn
xem ai, nàng bồng mảng rờ :
— Anh Minh ! ! Anh làm em
sợ hét hồn...

Chàng thiếu niên ôn phục trang
có vẽ mặt dĩnh ngô, tươi tinh và
miêng « ủ » nõi cũng như chưa sần
một nụ cười chiếm lòng yêu ốy,
dừng sênh nhõ Khanh băng rập
mắt, dâm duỗi tha thiết. Chàng
đặt chiếc máy ảnh « Rolleiflex »
deo trước ngực ra bàn; rồi nhìn
Khanh từ đầu mà đến kẽ chân và
đầu nói :

— Hôm nay anh bị lạc lõng vào
Thiên Thai... gặp một tiên nǚ...
thu hút cả linh hồn anh bằng cặp
mắt nước bẽ... bằng nụ cười tươi
đẹp như hoa....

Khanh biết Minh dừa, với di
ngukt lại giường, mím cười trách
M.nh :

— Anh ché em làm gi thế ?
Minh cất tiếng cười vang, theo
lại ngồi cạnh Khanh; chàng cầm
tay một súc hắp dân tè mè lam
cho mình phải ngây ngất !

— Em Khanh ơi! em quả
là một tiên nữ mà kè phàm
tự là ánh không thể gần em
được.

Khanh ngả đầu đưa vào
Minh, nàng chậm chạp nhìn
chàng :

— Anh nói gì như diễn
vô?

Mình lắc đầu, vẻ buồn
thoang thoảng :

— Anh không diễn đầu
em a.

Rồi chàng ngạc mắt nhìn
ra phía chân mày mặt bẽ :

Nhiều lúc anh ngầm
ngồi và tự hỏi rằng ta sao
thường người già .. những
người đã dùn vùi nưa vị
giáo sư chồng em lại cứ
thich lấy vợ trẻ?

Khanh ngây thơ cười đáp:
— Em cũng không rõ nưa.

Mình buồn bực nói tiếp :

Lâm sao ở xã hội vẫn còn
những cuộc tình duyên trái lừa
như thế? Cho dù người ta vẫn từ
biết rằng cuộc tình duyên không
siêng lừa thì không bao giờ được
bên chặt, không bao giờ thấy hạnh
phúc sung sướng hết. Lâm sao
thường để lại không để cho em
với anh gáy nhau, hiền biết nhau
rồi yêu nhau sắm một chút?

Như bị bức tức về số phận, Minh
không nói được nữa, chàng hồn
hết, cái mồm ấp má lên mái tóc
Khanh, cõi đê mê quên hết sự
luýt vọng mà bấy lâu chàng vẫn
mơ ước được cung Khanh sống
theo như ý tưởng.

Bóng nàng bắt đầu bay rọi,
rung rinh lỏi qua cửa kính rồi
vào phòng, hoang mang và thót
thu tha như một thiếu nữ dại thi,
vui tươi cười cợt...

Mình ngạc nhiên, vì sau một
lúc yên lặng chàng nhận thấy
Khanh đã thiêm thiếp đưa vào
chàng ngủ lúc nào không rõ.
Minh đợi Khanh nằm xuống đệm.



Lúc này Khanh bỗng dám
ra lo lắng. Nàng hơi có vẻ
buồn, liên tưởng đến giáo
sư rồi lại liên tưởng đến
Minh một tinh thần duy
nhất của nàng. Đối với giáo
sư, nàng chỉ có tình kinh
mến chí khống có tình yêu;
vì giáo sư đã dũng tuối, mái
tóc hoa râm, rõa thời thanh
niên đã hết, ai lính đã khô
khan. Một gốc tùng cằn cỗi
quá nẫu dời, không còn
những tinh hoa và dáng
dấp như thời xưa.

Khanh làm bùm nhắc
lại những lời hàn học, trách
mắc của Minh nói với nàng
buổi sớm :

Sao .. những người già
lại thích lão vợ trẻ? Cho dù
các vị ấy rõ những cuộc
tình duyên như vậy sẽ chẳng
có lạc thú hạnh phúc gì hết.

Khanh gas đầu khóc nức nở...
.. ẩn đì hiếu thảo cõe đời nana
.. phải sống với giáo sư mãi mãi.
Nàng mỉm hét cõi mai luồng và
không hụ vong giáng. Minh bước
ang hành đời mà móng khỏe.

Vậy những cuộc gặp gỡ những
giờ gác hồn Khanh với Minh
giờ nhau chỉ là vụng trộm, do
sức mạnh của ái tình lấn áp, và
hỗp lẩn lạn nén. Nhưng đối
với sự thực thì những giây phút
gần nhau ấy chỉ là những ký
niệm đau khổ giữa sự thắt vong
của hai người.

Trăng đêm hè, óng á, chong
mát. Vùng mây hiện một màn
quang lờ không vết gợn.

Bãi hè Sầm Sơn đêm ấy có
một hiện tượng như mi, lông lẽ
như một tiên nữ say sưa trong
giấc mơ....

Những lán sóng bạc lờ đờ, từ
chân mây, nhẹm mèm chảy vào bờ;
rồi tan ra thành những đám bụi
trắng trôi đi. Xa xa một vài cánh
(Xem tiếp trang 35)

THÈ LÀ MẮT 1 NO'I NGHÌ MÁT

(Tiếp theo trang 20)

sử; chốc bỗng ba lần tên. Đầu sau chàng, cái
ong ký già gù lưng mọi ngày ấy đang r้อง thêm
cái lưng xương, chống cán ô, dọc yết - hì. Người
ý thắt vong cẳng gáu như Nguyễn.

Nguyễn trầm-thờ, và dung cả vào đậm người.
đó g đúc di trên hè phố bàng Buôn. Chàng ngân
ngân vào một hiện ẩn ở gần đây, gọi một ấm tra
xây tối trong dơi bợn họ. Thực thế, đổi với
những người già nắp sống có già đình ở Hanoi
họ có cần gì biế; đến những cái nhà này. Nhưng
với bợn Nguyễn, v ệc này là một lai biến. Bao giờ
bợn Nguyễn mới là có một roi để đoán ta.

Cũng trà Quan-Âm mà hương vị trà ở đây nò
thé nêu ấy. Trà thi ngài mà nước sôi thì nóng.
Đông giòn nhất là tên bắc-sang ở đây nò có một
lối chè nước đặc dánh với một dây tú hụ cù
ám lèn. Như thế này, iết 1 n' ch' h' tối n'g'ami
được trà, h' giờ! Nguyễn lại càng nhớ đến mấy
người phò-ky bên D.H.V. họ rót nhẹ nhàng, it
ít dù một vòi chén thôi. Đến bao giờ cho Nguyễn
luyện được một li phò-ky khác theo cái khuôn
phép ấy. Ngồi trong cửa hàng mới là nay, Nguyễn
thấy hàng cũng tưốm tất và có lẽ già sần lẹn hơn.
Đông đánh bóng lòn, cuat dây tròn nhiều hơn,
tường kê hoá-hó hoa sồi, sất đèn mà kén sang
nhỏng; nhưng chàng vẫn cùi nhô cái lòi sang
biển cũ kỹ và mộc mạc & h' iết 1 n' ch' h' tối D.H.V.
Ở đây cách nấu nướng và tung bày đều theo
một già sào cũ. Bồi hép ở đây hòn hòn nhưng
vẫn thua người bén kia vì cái nết ngoan. Và
những thực khách ở đây đều có vẻ ô hợp từ
chiếc, họ ôn-ào quá.

Nguyễn càng thấy mèn là lưu-lạc và nhó
nhưng cái khồng-khi thân-mặt ở chổ cũ.

Chàng buôn râu nhọn thấy mình gần như là
già đi rồi. Bởi vì khi mà người ta không muốn

thay đổi thói quen nua, thi cuộc đời đã di sang
cái đê suy mòn.

Và từ nay, các bạn cũ sẽ thất tán iết. Cả bầy
nhiên dứa đèn không có nhà, chọn lỵ mãi mới
được cái trú điểm D.H.V. này là vua ý moi
người và mượn nó làm cái nhà của cả bọn, lồng
cái nhí ấy tan, trời ơi ! quả là một biến cố vùa
xảy tới trong đời bọn họ. Thực thế, đổi với
những người già nắp sống có già đình ở Hanoi
họ có cần gì biế; đến những cái nhà này. Nhưng
với bợn Nguyễn, v ệc này là một lai biến. Bao giờ
bợn Nguyễn mới là có một roi để đoán ta.

Nắng thế này, ở giữa hè-Nội tim dầu ra một
miếng đất thừa lương, một chỗ ngồi mát iết như
thổ. Lại còn nguy thế này nữa. Là tháng bảy /Ay
tới đây, thư viện lại cũng theo lệ hàng năm đóng
cửa một tháng, thi rồi lấy chỗ nò mà ngồi chờ
vèn đê bẩm một sợi lòi lòng, những lòi lòng
tùi được một cháu thơ Nguyễn cảm thấy trong
co thè mini, thiều bẩn cái định ốc cái và lo từ
giờ, nó sè sò: sè h' lung củng nhiều lắm.

Trước mặt chàng, lại cái ông ký gù gù lung ấy,
không rõ cũng chạy vào dây tự lúc nào, dang
ngồi trước máy móc đồ ăn mà không thèm dụng
dưa tôi. Uống ngay trà, ôn nhãn hòi súc miệng,
nuô xuồng thèm gạch hoa bùa tung toé. Vè sìa
rặng thòi dài. Người ấy cũng đang buôn vi mồi
một nơi-nghỉ mát giữa thành thị.

(2/Jain 1940)

Nguyễn TUÂN

TRONG MÙA NÓNG NƯỚC NÊN UỐNG THUỐC

HUYẾT TRUNG BỬU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngọt ăn ngọt ngô, tính thận tinh tảo, không
lử dù mồi mệt, it khát nước. — Huyết Trung Bửu
Đại-quang là một thứ thuốc bồ huyết rất hay. Đàn ông,
đàn bà, người già trẻ con, đàn bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai lò 2\$00, chai nhô 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 28, Hàng Ngang — Hanoi — Giáy nói: 305



Tóm tắt mấy ký truyen: Phiên, một nhà văn-si, vì cừu được Hàng - một cô gái nhà giàu - khỏi chết đuối khi tàu dầm nứt.

Hàng yêu...

Phiên cũng yêu Hàng... dù chàng vẫn hiểu rằng từ một người nữ sinh viên trung học Bảo-Chế như Hàng đến một anh văn-si khổ như chàng cái địa vị của hai người cách xa nhau lắm.

Nếu khi nhận thấy tin Hàng thi trượt, thi Phien mừng rỡ, vì chàng thấy em thi yêu được H ng...

Nhưng Hàng vẫn chán chỉ học hành... để xin thi vào trường Đại-học...

Vì một việc cũn con Phiên giận Hàng và quyết xa hàng tuy chàng vẫn yêu Hàng và vẫn ghênh lắc Hàng... vì Hàng thường đi chơi với các bạn gái...

Một hôm bà Phan định ngó ý gả Hàng cho Trào - một cậu kỹ sư ở Pháp - và. Nhưng Hàng từ chối vì chàng bị mắng đã trời yêu

Phiên mất rồi và thất tình yêu của nàng với Phiên... Hàng khuyên Phiên bỏ nghề văn-si để đi học thi Tô-tài; như thế chàng mới có hi vọng lụy được Hàng... Phiên nghe theo lời Hàng. Phiên đi thi đỗ, rõ, có ý định ra đi...

Hàng đưa mắt nhìn mặt lụy,
thấy rác dỗ dại; lật vật không
vết bùn bùn như mọi ngày nữa,
và ở đây là cuối phỏng hai chiếc
va-li to tướng đè chổng lên nhau,
như đòn mộc hèn-hình-trinh sấp
đến. Hàng cau mày, có vẻ suy
ngẫm một chút rồi quay lại hỏi
Phiên:

- Anh sắp đi đâu xa phải
không?

Phiên gật đầu. Hàng lại hỏi:

- Anh đi đâu?

Phiên nhìn Hàng khẽ nói:

- Anh sắp sang Pháp.

Hàng lườm Phiên, mắng yêu:

- Góm anh cứ dù làm gì thế!

Phiên dại tàn thuốc lá vào
tường, nghiêm-trang nói tiếp:

- Anh không nói dù đâu.

Anh sang Pháp thật, Cái ý-dịnh
ý anh mới có từ hôm qua,
nhưng anh đã định là làm.

Hàng ngắt lời.

- Anh nói gì em không hiểu?

Phiên mím cười:

- Anh nói anh sang Tây, còn
thế nào nữa.

Hàng gục đầu vào cửa sổ, lầm
bầm như nói một mình:

- Sang Tây!

Rồi nàng im lặng, nhìn Phiên.
Sự đau đớn và kinh ngạc hiện

rõ trong cặp mắt đượm buồn
của nàng. Sự nàng hiền hâm lâm

ý-dịnh của mình, Phiên với biện
bạch:

- Em Hàng! Anh đi Tây lần
này không phải có để thoả chí
giang hồ

Anh
chỉ dì Tây vì em...

Hàng bùi môi làm cho Phiên
thấy hơi khó chịu, Chàng cau
mặt nói tiếp:

- Em dè cho anh nói nỗi ã!

Sao chưa chi em dã ngờ vực vò
ly thế? Anh vừa nói anh đi Tây
vì em là anh nói thật đấy! Em

thử nghĩ xem nếu anh cứ lết-det
học ở bên này thì bao giờ cho

kịp được em. Vâ sự chênh-lệch
về trình-dộ học-thức của chúng
t sẽ làm cho em bị khinh-bỉ ở
trước du-luận. Vâ sah cũng

chẳng danh giá gì! Nếu anh
được ở bên Pháp, vira rồi anh

đi thi tú-tài, còn kè nào biết mà
đam tiếu nữa. Họ chỉ biết đến

khi minh trở về với tấm bảng cử
nhân anh tên-sí là họ phục
ngay, chứ Cố sau bay đỡ trước

hở biếu thế nào được?

Hàng cười lại:

- Thế à! bảy giờ em mới hiểu
anh! Thế ra những điều anh nói
với em từ trước đến giờ đều

không có nghĩa lý gì à?

- Anh nói gì với em?

Hàng mỉa mai:

- Phải anh có nói gì đâu? Anh
mới chỉ hàng ngày tuyet bố ầm

ý lên rằng cái nghĩa sống của
dời người ta là sống cho mình,

cho chí nguyện của mình, không
thêm thêm xia đến cái du-luận

lâm-lặc của những kẻ không hiền
minh...

Phiên ngắt lời:

- Có thể. Trước kia anh
không đến xia đến du-luận
là vì anh làm những việc chính
đang. Còn bây giờ...

Hàng hỏi dồn:

- Bảy giờ thì không chính
đang hay sao?

- Không, anh không nói thế.

Ý anh muốn nói rằng bảy giờ
chúng ta ở vào cái địa-vị phâ
đêm xia đến du-luận. Em thử

binh tĩnh mà xéi xem nhé! Nú
không khéo thi sao em lại

bắt anh dì học?

Hàng vội cãi:

- Em bảo anh dì học là để
cviết ý già - bình, chứ không
phải vì du-luận.

- Thi anh sang Tây cũng để
chiều ý già dính. Em cũng thừa
biết nhú anh rằng đối với các
cụ, mịt du học sinh ở Pháp về
hao giờ cũng có một già tri đặc

biệt. Như thì em có làm vợ
anh cũng không sợ si di-nghị

được nữa. Vâ, lại, anh cũng

m muốn nhân cơ hội này sang
Pháp để mở rộng cho tâm con
mắt một chút, cứt cứ ro ró

nhà thi bao giờ thâu nay được
cái vân mìn của người.

Phiên ngưng lại để uống một
hym nước rồi ngọt ngào nói tiếp:

- Taòi, Hàng phảng lòng đì.
Em nêu tin rằng nhất cử nhất
động của anh bảy giờ đều làm

theo mệnh-lệnh của ái-tinh và
lúc nào anh cũng chỉ cù ở trước

mặt cái hạnh phúc tương lai của
đòi tu.

Hàng không giả lời, nhưng sự

im-lặng của nàng đối với Phiên
có nghĩa là ứng thuần. Hàng lại

đó dành:

- Nén em thật lòng tin anh
và cũng tha-thiết nghĩ đến hạnh

phúc chung như anh thi chúng
ta phải biết hy - sinh hiện-tại
cho tương-lai...

Phiên bỗng ngừng lại, vì chàng

vừa thấy trong hai khoe mắt của
Hàng lồng lanh hai giọt lệ.

Chàng cuống-quýt hỏi:

- Kia, em khóc đấy à? Sao
em lại khóc?

Hàng lắc đầu, nhưng hai giọt
nước mắt đã trào xuống má và

chóng gục đầu vào cánh tay nức
nở. Phiên rút mũi-soa lau nước

mắt cho người yêu rồi buôn rầu
hỗn:

- Thế em không muốn cho
anh dì à?

Hàng hồn-thức giả lời:

- Anh dì bay không là tùy ý
anh chờ em muốn thế nào được.

Phiên thòi dì:

- Khô lâm! Sao em lại nói
thi? Nếu anh không muốn nghe
em thi anh còn hỏi ý kiến em
lứa gi.

Chàng im một chút rồi nói
tiếp bằng giọng hơi dằn dỗi:

- Thi anh sang Tây cũng để
chiều ý già dính. Em cũng thừa
biết nhú anh rằng đối với các
cụ, mịt du học sinh ở Pháp về

hao giờ cũng có một già tri đặc

biệt. Như thì em có làm vợ
anh cũng không sợ si di-nghị

được nữa. Vâ, lại, anh cũng

m muốn nhân cơ hội này sang
Pháp để mở rộng cho tâm con

mắt một chút, cứt cứ ro ró

nhà thi bao giờ thâu nay được
cái vân mìn của người.

- Em sơ gi?

- Em sơ nhiều lầm, nhưng
nhất là sự bất trắc của lòng

người vi hoà cảnh và sự xa
ngay gày ra.

Phiên có vẻ tức bức:

- Chết chua! em lại nghĩ em
có thể thay lòng đì đã được

nứa kia à? Em thử nhìn lại mặt
anh xem anh có phải là hàng

người khốn nạn ấy không?

Gióng nói thành thật của chàng
lâm tan hết sự lo ngại của Hàng;

chóng gục đầu vào vai Phiên thô

thê hỏi:

- Nhưng anh định ở bên

Pháp mấy năm?

- Anh cũng chưa biết. Nhưng

Phiên thấy ruột mình rõ lên
như một mồi bông bong, nhưng

chàng vẫn phải cố giữ vẻ mặt

trí-tu้อง-duong hoặc hơn một
chút mảnh bàng cù nhân của
em. Vâ, anh gắng hết sức rứt
ngắn cái thời hạn ấy lại.

- Tát bao giờ anh đi?

Phiên vẫn điềm nhiên trả lời:

- Sáng mai.

Hàng lại sững sốt mây lẩn nấp,
bởi lại:

- Sáng mai?

Rồi nàng trổ mắt lên nhìn
Phiên. Phiên nói nhanh như đe
phản trắc:

- Em thấy anh với vàng lâm
phải không? Nhưng có phải tự
anh muốn thế đâu. Mãi tối hôm
qua, khi ông thán anh lên chơi,
hứa sẽ cấp cho mỗi món tiền để
hoc thêm, anh mới nảy ra cái ý
kiến dì du học. Vâ thực là một
việc không ngờ! - sáng hôm

nay, một người bạn lầm lũi,
ở Haiphong lên chơi cho
biết rằng thuyền lầu ở Arlagnan
10 hôm nứa nబ neo sang Pháp,
đường sang một người bồi. Nghĩa
à ngày mai anh phải xuống

Haiphong để gặp viên chúa tàu
rồi, anh dì có sở hàng-hải cũ
nên chắc chắn là thế nứa cũng
dùng...

Hàng lại gục đầu xuống cánh
tay, như không muốn nghe nữa.
Một lúc lâu, nàng mới khẽ thò
dài, rồi nói bằng tiếng Pháp:

- Thật! là quá sức tưởng
tượng!

Xong, nàng lại sờ Jác đầu một
cách đau đớn.

Phiên an-ủi:

- Ba bốn năm giờ là mấy đổi
với cả một đời người. Em nên
coi những năm xa anh như một
cuộc thí nghiệm của tình yêu và
kiên nhẫn đợi cái kết quả rực
rỡ của cuộc thí nghiệm ấy.

Dứt lời, hai người cùng ngồi
im-lặng. Thinh-thoảng Hàng lại

ngược mắt lên, nhìn Phiên và
khẽ buông một tiếng thở dài.

Phiên thấy ruột mình rõ lên
như một mồi bông bong, nhưng

chàng vẫn phải cố giữ vẻ mặt

thản-nhiên để gày cho Hàng

một chút can đảm... Lúc ấy, đèn điện ở ngoài đường đã bắt lửa, và những tiếng hô ào ào của Harol buổi tối đều từ phủ Hàng Bông và chợ Hàng Da lại, càng làm tăng thêm vẻ quanh-quẩn của cản gác của Phiên trong ngõ Tạm-Thượng. Phiên giờ bay ra ngoài chấn song nhìn đồng hồ rồi Hằng:

— Thôi, hora 8 giờ rưỡi, em về đi nghỉ đi, khôngмет.

Hằng gục đầu vào ngực Phiên, nũng-nịu:

— Em không về đâu. Còn có một đêm nữa ở bên cạnh anh, anh lại nỡ đuổi em à?

Phiên ôm lấy đầu nàng:

— Anh không muốn được em ở bên cạnh anh mãi mãi hay sao. Nhưng kéo dài cuộc phản ly ra làm gì, cho thêm đau lòng. Hằng nhìn Phiên sẽ iắc dầm.

Phản hồi lại:

— Thế em không về à?

— Không.

Phiên vỗ về Hằng:

— Ü thi em ở lại đây. Anh sẽ thức với em đến sáng. Tôi nghỉ em tôi quá!

Hằng ôm lên khóc...

À bord de l'Ariagnan le...

Em Hằng yêu quý của anh, Chắc em mong tin của anh lắm nhỉ! Hằng sẽ anh đã viết không biết bao nhiêu thư cho em ngày từ khi anh còn ở Hải Phòng. Nhưng viết rồi anh lại không dám gửi, và anh dành cái ký-di để sau này gấp mặt, chung ta sẽ cùng đọc lại để tưởng nhớ lại những giây phút buồn thảm của buổi phản-ly...

Hằng sẽ anh không ngờ mỗi kẻ trong người lúc nào cũng sôi-động máu giang hồ, một kẻ bình sinh chỉ nghe theo tiếng gọi quyền-rõ của cuộc đời phiêu-dâng, mà bây giờ lại hét yểu thế này? Anh chẳng còn tim thấy một chút say sưa nào trên bước đường hồ hởi, cảnh mây nước mà anh băng mo uác bây giờ

chỉ làm tăng thêm sự thương nhớ của anh; và đêm hôm qua, trong khì ngồi nghe sóng biển vỗ rỗn-rập vào mạn tàu, anh không cầm được nước mắt. Hàng oil nếu anh biết cuộc phản ly đau đớn đến thế này thì anh chẳng ra là làm gì nữa. «Nhưng nếu anh ở nhà? Không, em ạ, anh không thể để cho em làm cái bả a chịu những mحن tên của dư-luận và của già-dinh. Trời ơi! tại sao chúng ta không sinh ra ở một xã-hội văn minh khác của xã-hội của chúng ta khỏi bị giùm cắp, đe-nén bởi những cái tên bi-kien bu-hại của xã-hội Việt-nam này?

«Nhưng thôi, đừng trùm tội sự dì-nhiêng, ta còn oán-than-lâm gi. Nếu giữa chúng ta chỉ có cái hàng rào bằng cấp phản rò, thì anh sẽ dẹp đở cái hàng rào ấy đi. Và anh sẽ lấy nghị-lực chiến thắng số phận..

«Hằng đừng buồn nhé! Anh van em đấy! Nếu anh biết em buồn thì anh khô-sô đến chết mất! Em nên di chuyển nhiều cho khuỷu khóa và nếu có nhô anh thi nghĩ đến bệnh-phẫu-trương-lai để dẹp vợi lòng thương phòi đi. Chỉ trong ba năm bay bổn năm nữa là cùng, anh sẽ về với em không những với nòng mahn hằng-dai-học mà với cả một tâm hồn rát cứng-cỏi vì đã được gội nước bốn bề...

«Lúc này, tám-ri anh bàng hoàng quá, không viết dài được nữa, gửi lời em kính thăm bà, mà được khỏe mạnh luôn, bà thăm anh Cung, em Lan và em Bình.

«Bạn tám-hồn của em:

«Phiên»

«Nancy le...»

«Lê-Hằng thân ái,

«Anh chậm viết thư cho em là vì tu hòm bước chân lên đất Pháp, dần giờ anh hận rộn quá chừng. Chắc sẽ sẽ nói dù dài đến đâu cũng vẫn có thê một tuần lễ viết cho em một bức thư

được. Chính thế, nhưng anh còn đợi quyết định xong việc học hành rồi mới gửi thư về cho em biết tin tức.

«Hàng ạ, em đừng với yên-trí với cái hoài bão văn-chương của anh, thế rào anh cũng theo về ban văn-chương đâu. Vì hoài-bão và sở-trường là một việc, mà di bộ là một việc khác. Đó, ở đời có những sự trái ngược ấy, nên anh đã xin vào trường cao-nông ở Nancy. Thế là cái mộng thành một ông nghè đã hết, nhưng nghĩ-kỹ dù anh có giật được mảnh bằng tiến-sĩ khoa văn-chương di nữa chưa chắc anh viết văn đã hay hơn hay giờ một chút nào.

«Tuy khoa cao-nông không phải sở-trường của anh, nhưng nó rút ngắn được cái thời hạn anh phải xa em ủi nhiều. Vì chỉ có thi vào trường cao-nông ở Paris gọi là «Institut national agronomique» thi mới phải có bằng tú tài toàn-phân, còn ở các tỉnh thi không có bằng cấp gì cũng có thể xin vào học được, miễn là dù súc theo học. Hiện nay ở Nancy chỉ có 7 học-sinh Annam, thi 5 người học-luật, còn anh và một người bạn nữa mới ở Paris xuống học về cao-nông.

«Ở đây di học, không còn bị cái nan n'nguyêng - ngập nước ủi nhà nữa. Vì ở trong những nước văn-minh, người ta không thành công sớm như ở cái xứ trường già Annam. Mù dù có là «ông» thạc-thuỷ di nữa thi di học cũng là việc thường, không bao giờ lại có những sự di-nghị ngang-đuôi. Ngày ả trong lớp anh cũng có một ông cụ già đã gần 60 mươi tuổi, đã có bằng tiến-sĩ luật-khoa, đã làm qua chức Đốc-Lý rồi, vậy mà di học vẫn nồng-dầu vui-vẻ như một cậu học sinh nhỏ. Ông ta học về cao-nông chí vì ông ta muốn nghiên cứu về khoa học này, chứ không có mục đích gì khác nữa. Việt-dân đây anh không thè không

nhờ lại cái dáng-diệu bê-vé của những ông sinh-viên người mình khi cắp sách di đến phủ Billot, thật đáng buồn!

«Về việc ăn ủi của anh, mãi hôm qua mới thu xếp tạm xong. Hiện bây giờ, anh thuê một căn buồng ở Hotel của mụ Marie, cách trường học của anh dộ 500 thước. Sáng nào anh đi học, anh cũng phải qua một khu công-viên ở ngay trước cửa то Béc-Lý và anh cứ tung-trang đây là vườn hoa Paul-Bert ở Hanoi để nhớ lại những buồi chiều di em ở trường Cao-dâng về.

«Nhưng bức tượng ở trong công-viên này là tượng ông Sénas chứ không phải tượng ông Paul Bert. Tuy vậy, bao giờ di qua anh cũng thấy trong lòng nao nao nhớ nhà nhớ nước và nhớ là nhà em. Anh hót từ từ giờ, từng phút cái ngày thi ra để về với em song những ngày ấy dù tình yêu và hạnh-phúc..

«Hồi này em học có khá không? Em có được khỏe mạnh-luôn không? Cả nhà vẫn bình yên chứ. Nắng viết thư cho anh nhé!

«Gửi em tất cả linh-bồn của anh.

«Người yêu của em:
«Phiên»
(còn nữa)

HỌC - PHI

HỘC CHỦ HÂN BẰNG THU

Bắt đầu từ fer Mar 1940, Hanoi đã có một lớp dạy chữ Hán bằng thư. Trong lớp có chia ra rất nhiều bậc cho vừa sức học của từng người. Mỗi bậc, moi tháng sẽ có tám bài: bốn bài học và bốn bài tập, hoặc tập dịch hoặc tập phân tích-văn pháp (analyse grammaticale).

Cách dạy hoàn toàn theo phương pháp mới, người học rất dễ hiểu và chóng tấn tới.

Học phí mỗi tháng 5 đồng. Ai học xin trả tiền trước.

Thư và mandat gửi cho:

Ông NGO-TẤT-TỐ
ở nhà Mai-Định số 57
phố Phúc-kien Hanoi

GIÓ BÉ

(Tiếp theo trang 30)

buồm trắng in trọng chán máy
xanh biếc, đương theo chiều gió

trở lại hay đương thuận buồm di
về mồi cõi muôn trùng vòi định?

— Dêm nay là đêm chót của
chúng ta đây.

Và là một kỷ niệm sung sướng
nhất trong đời hay chỉ là nhãng
giây phút đau khổ nhất.

Khanh với Minh lồng lẽ ngồi
sát nhau than thở trên thềm
cửa, đối diện mắt lát nào cũng
mơ hồ, say sưa như thảng ra
phiá mây nước.

Mỗi lần giờ thời, cảnh lá rụt bay
về một phía, ánh trăng lại chiếu
thoáng qua mặt hai người. Trên
nét buồm rờ rợ và khô khan của
Khanh với Minh dã không hợp
với em song những ngày ấy dù
tình yêu và hạnh-phúc..

«Hồi này em học có khá
không? Em có được khỏe mạnh
luôn không? Cả nhà vẫn bình
yên chứ. Nắng viết thư cho anh
nhé!

«Gửi em tất cả linh-bồn của
anh.

«Người yêu của em:
«Phiên»
(còn nữa)

HỌC - PHI

dỗ sát đuổi nhau trước một biệt
thư đồ sộ, lồng lẩy.

Trong phòng tiệc, trước những
món sơn hào hải vị, các quan
khách tay nâng cõi ruou đồng
gén láng, nghe giáo sư là chủ
biệt thử ấy và cũng là chủ tiệc
nắng cõi nói :

— Thưa các ban, nôm nay là
ngày kỷ niệm sinh nhật dâu tuổi
tôi của đứa con dâu lòng của tôi.
Vậy mong rằng các bạn có lòng
yêu sưa cũng tôi ean eae ruou này
để mừng cho cháu.

Tiếng vòi bay dài dâu nồi dây dày
và kèo dài tiếng vang động khắp
phòng.

Giao su nắng cõc uống một, hơi
cạn; nhưng có lẽ vi ngài sung
sướng và cảm động quá nên bị
sặc, lịm hẳn di một hồi không nói
dược nữa.

Càng lúc ấy trên phòng ngủ ở
biệt thự ấy một thiệu phu ngồi
nè oái trước bàn viết; nắng loang
hoای cắn bứt; vè mội suy nghĩ,
dẫn do. Giây phút, nắng cùi dâu,
quả quyết viết :

Hanoi le..... 1940

«Anh Minh:
«Chắc anh nồng lòng chờ đợi em
«Sâm Sơn. Nhưng em không
muốn ra Sâm Sơn nữa; điều đó
chẳng nói chàc anh cũng hiểu.

Nhưng sự làm loli của chàng
ta đã qua dừng nên nhắc lời và
cùng dâng nén nhớ lại nữa.
«Tôi nой anh hây vi cảnh đẹp
«Sâm Sơn mà quên em di. Em
bây giờ không còn là em Khanh
«Lâm xưa nữa mà là một người
«đã có con và đã có già đình rồi.

Kinh thư
HOÀNG KHANH

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân

36, Bd Henri d'Orléans, Hanoi
Le Gérant: NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

Free exemplary
Munroe