

SỐ 16 — GIÁ: 0\$12

16 JUIN 1940

TRUNG BAC TAN VAN CHỦ NHẬT

DEPOT LEGAL
OF THE CHINESE
NO. M6167



Sau khi bị tòa Đại
hình kết án 2 năm
tù án treo, tuy cô
Vũ-Thị-Cúc sắp
được tự do nhưng
trông nét mặt cô
vẫn có vẻ ủ-rũ
không vui. Chắc
cô nghĩ đến tương
lai của cô sau này.

CÁC BẠN ĐÓN COI:

SƠ HÈ

của
TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT



Sơ Hè sẽ là một
số báo rất vui
về, trẻ trung.

Một sự cố gắng
về văn - chương,
■ mỹ - thuật



Một sự tiến - bộ
trong nghề
ấn - loát.



Một số báo có
nhiều bài đặc -
sắc do các nhà
văn có tiếng viết
và tranh ảnh về núi và bờ,
của tài - tử nhiếp
ảnh Võ - an - Ninh.



Một số báo mà
các bạn trước khi
đi nghỉ hè đều
nên có một số.



VĂN - LANG
ấn loát và xếp đặt

Dưới mắt chúng tôi

Bọn đầu cơ trục lợi đó
tưởng nên trùng
phạt nặng là phải

Ai cũng biết hiện nay vì cuộc Trung - Nhật chiến tranh kéo dài ra đã gần ba năm, nên khắp các miền ở nước Tàu chưa bi quân Nhật chiếm cứ, còn ở dưới quyền cai - trị của chính - phủ Trung - khánh đều phải chịu ảnh hưởng tại hại về cuộc phong - phả của quân Nhật. Tuy chính - phủ Tàu đã hết sức mở mang về kinh tế tại các tỉnh như Vân - nam, Hồ - nam, Quý - châu, Tứ - xuyên, chú ý về việc tăng giá số xuất - sản, nhưng vẫn không sao tránh được những ảnh hưởng của cuộc phong - phả về kinh - ti. Vì đó mà giá sinh hoạt ở các thành phố lớn ở Tàu như Vân - nam, Trung - khánh, hiện nay tăng lên rất cao.

Theo một tin của một báo Tàu đăng gần đây thì sự sinh hoạt ở Côn - minh (Vân - nam) hiện nay rất là khó khăn chưa từng bao giờ thấy thế: một gánh gạo nặng (chắc là một tạ) năm ngoái giá có 10 đồng bạc mà nay tăng vọt lên đến 100 đồng bạc Tàu, sự sinh hoạt của nhân dân, nhất là hàng dãy nghèo rất là khốn khổ. Xét ra giá gạo, cũng như các hóa vật, tuy có cao thực, nhưng không bao giờ lại cao đến gấp mười như thế. Số đى giá tăng đến như thế là vì các bọn buôn gạo đầu cơ đã đưa nhau tích trữ gạo lại cho gạo khan và bán giá cao lên gấp bội để lấy lời một cách quá đáng. Các nhà tiêu thụ biết là cao nhưng là một hóa vật cần dùng nên đầu sao cũng phải mua. Muốn trừ cái tệ đó, tướng Long - Vân chủ tịch

chính - phủ Vân - nam đã cho đòi hỏi các chủ hàng buôn gạo dồn trách và nói rõ cái mưu mồ dâu cơ trục lợi của chúng. Long - Vân cho tội đầu cơ đó là một tội rất nặng dẫu khép vào cục hình cũng chưa hà lòng dân ngheo bị bóc lột một cách không chính đáng. Nhưng lần đầu, Long - Vân đã mong đợi cái mộng - tưởng có kết quả ngay trong cuộc chiến - tranh nhanh chóng theo như ý muốn minh và hàng triệu quân Pháp đang tận lực để giữ đất dai của tò - quốc, cuộc Áu - chiến đang ở vào thời kỳ quyết liệt dữ dội, ở Tàu, tháng 10 năm qua quân Nhật đang cố tiến trên bờ sông Hán và sông Dương - tử để đánh Nghị - xương, thì ở nước Thái một nước lân cận về phía tây Đông - dương cũng vừa bắt đầu một cuộc chiến tranh.

Nhưng đó là một cuộc chiến tranh giữa người và giông muỗi, một giông sáu truyền nhiễm - nhiều thứ bệnh ghê gớm như sốt rét, bệnh hắc... Đó là một cuộc chiến - tranh trong lúc hòa - bình và rất có ích khác hẳn với những cuộc chiến tranh giết hại hàng vạn, hàng triệu người và tàn phá hết cả những chỗ mà nó đã đi qua.

Lại bọn buôn gạo, nhiều khi ngoài cửa vẫn đề giá là 10, mà thực ra lúc bán cho khách hàng vẫn bán 13, 14 đồng một tạ, ai vien lẽ là đã để giá rõ không chịu mua cao thì thôi! Những vụ tăng giá này các nhà chuyên trách không sao bắt được.

Lại còn bọn đầu cơ tích trữ hàng hóa như ở Vâ - nam ở xứ này cũng có và cách đây ít lâu sở Cảnh - sát đã bắt được mấy nhà can về tội đó. Bọn đầu cơ này xét ra thật tội rất nặng vì

(Xem tiếp trang 28)

MỘT CUỘC CHIẾN TRANH CÓ ÍCH

Giữa lúc trên đất Pháp, bọn Hitler và quốc - xã Đức đang hirsch gần 2 triệu người dùng toàn - lực và đem hồn hết các khí - cụ chiến - tranh tối tàn để mong đạt cái mộng - tưởng có kết quả ngay trong cuộc chiến - tranh nhanh chóng theo như ý muốn minh và hàng triệu quân Pháp đang tận lực để giữ đất dai của tò - quốc, cuộc Áu - chiến đang ở vào thời kỳ quyết liệt dữ dội, ở Tàu, tháng 10 năm qua quân Nhật đang cố tiến trên bờ sông Hán và sông Dương - tử để đánh Nghị - xương, thì ở nước Thái một nước lân cận về phía tây Đông - dương cũng vừa bắt đầu một cuộc chiến tranh. Nhưng đó là một cuộc chiến tranh giữa người và giông muỗi, một giông sáu truyền nhiễm - nhiều thứ bệnh ghê gớm như sốt rét, bệnh hắc... Đó là một cuộc chiến - tranh trong lúc hòa - bình và rất có ích khác hẳn với những cuộc chiến tranh giết hại hàng vạn, hàng triệu người và tàn phá hết cả những chỗ mà nó đã đi qua.

Theo tin báo « Bangkok Times » (Vọng các thời báo) mà bạn đồng nghiệp « Courrier d'Haiphong » vừa trích đăng lại thì cuộc chiến - tranh với giông muỗi ở Thái không truyền bệnh hắc này. Trong khắp vùng Vọng - cát, giông muỗi không những nguy hiểm cho sức khỏe mà lại là một sự đau đớn hành hạ nhân dân rất khốn khổ. Trong sáu tháng đầu của năm y - sĩ chính trong bộ Y - sinh nước Thái. Sau bài diễn - văn lại có chiếu những phim ảnh là rõ sự hại của giông

muỗi « anophèle » truyền bệnh sốt rét và những phương pháp trừ giông đó. Ngoài ra người ta lại thấy khắp kinh - đô Vọng - cát những quảng cáo và truyền đơn khuyên dân nên giúp sức vào cuộc chiến tranh trừ muỗi rất quả quyết đó. Theo lời diễn giả ở Thái thì giông muỗi đã tăng thêm với nền văn - minh. Như ở Vọng - cát, lập trên một cánh đồng bằng đã có nhiều hồ ao và sông đào nay vì việc mở mang thành - phố không có phương pháp và sự phòng bị về y - tế nên số các vùng nước tù hãm và những xô - ầm thấp trong các khu mới lại nhiều thêm nên số muỗi lại tăng gấp bội một cách rất nguy hiểm.

Theo cuộc nghiên cứu về khoa học thì ở Thái có đến 50 giông muỗi đều là giông lùn còn trưởng chưa nở thì ở dưới nước nhưng khi đã thành hình muỗi thì ở trên cạn để làm hại người ta. Theo nhiều cuộc thí nghiệm thì giông muỗi ở Thái không những truyền bệnh sốt rét mà lại truyền cả vi trùng bệnh hắc nữa. Giông muỗi đáng sợ này gọi là culex pungens. Hiện nay người ta đang cho nghiên cứu rất kỹ về giông muỗi truyền bệnh hắc này. Trong khắp vùng Vọng - cát, giông muỗi không những nguy hiểm cho sức khỏe mà lại là một sự đau đớn hành hạ nhân dân rất khốn khổ. Trong sáu tháng đầu của năm y - sĩ chính trong bộ Y - sinh nước Thái. Sau bài diễn - văn lại có chiếu những phim ảnh là rõ sự hại của giông

Kiểm duyệt bỏ

T. B. C. N.

DIỆN VÌ TÌNH



Ảnh chụp lúc đang giải Cố Vũ-thị-Cúc từ nhà pha ra tòa để đưa xử trước tòa Đại-hinh

Vụ án cô Vũ-thị-Cúc dâm chết tinh nhân sảy ra đã một năm rưỡi nay mà dư-luận xú này nhất là trong đám phụ-nữ vẫn chú ý đến một cách đặc biệt và hôm thá phạm ra trước tòa Đại-hinh số người, nhất là các bà, các cô kèo-dân xem đông đặc thết hết vòng trong, vòng ngoài trong phòng tòa xử lại đây cả gian phòng nghe chán liên đầy, quan chánh án phì ra lệnh đuổi bót di-mi phần rồi mới bắt đầu xú đến. Vì sao vụ án mạng này lại được dư-luận chú ý đến thế?

Trước hết vì vụ này là một vụ án mạng vi tình, những án vi nh bao giờ cũng ly kỳ.

Điều làm cho người ta đê ý hơn là kẻ bị giết, một người học thứ có dịa vị kha cao trong xã hội. Sau cùng, người ta lại

Cố Vũ-thị-Cúc là người đã bị hại về ái tình hay là kẻ đã phạm một tội ác của văn minh

muốn biết mặt nữ thủ-phạm, một thiếu-nữ chân yếu, tuy men đã có gan dám tình-

người đã có vợ cả rồi. Bỗn phao một người đàn bà Việt-nam đầu ở giài cấp nào trong xã-hội cũng phải lấy nhau nại, như mi làm đầu. Các bà thuở xưa, có bà bị chồng duồng bô, nịch ái hẫu thiếp tuy bê trong vất-vẽ đến cực điểm nhưng lúc nào cũng phải điểm đâm vui vẻ trước mặt đức lang-quán để lấy đức mà hóa người chồng.

Phái thứ hai là phái mới thi lại thương hại và hench-vực cho thủ-phạm và hi vọng cho thủ phạm được tráng án hay chỉ bị kết án rất nhẹ. Phái này dựa vào mối tình chán thật của cô Cúc đối với tình nhân trong bao nhiêu năm; vì mối tình đó mà Cúc đã hy sinh hết cả thân thể và cái qui nhất của một thiếu-nữ là trinh tiết. Các đã quá yêu tình-nhanh đem hết cả vốn liếng tư cấp cho người tình không phải thiếu thốn trong lúc còn là một học trò nghèo, Cúc lại tin vào lời thề trước đèn hàng Trống



Ông huyện Nguyễn xuân Trường tình hình án cô Cúc đã chết dưới mũi dao

một ngôi đền rất thiêng và thờ một vị linh thần chuyên chủ tịc-đông và ái tình, tên là yên tri từ bao giờ rằng linh nhân không thể phu bạc mình được. Trong cái óc non nớt và quá tò mò vào sự thần bí kia chỉ biết có tình-nhanh, chỉ nghĩ đến ông huyện Nguyễn xuân Trường người mà cô đã hi sinh hết mọi sự ở đời. Những người thương hại cho Các lại nghĩ đến sự phu bạc của tình-nhanh cô, một người đã yêu vi tiền chử không phải vì tình, đã chối hoa rơ lục chán thi vứt bỏ mặc cho hoa tan, nhỉ rữa, một tay chôn đã biết mấy cảnh phu đung. Người ta đã nghĩ đến những sự đau đớn, uất ức của cô Cúc khi bị tình-nhanh dày vò đê lòng tiền và nhất là khi đã biết tình nhân sẽ duong bộ mình để định lấy một thiếu-nữ khác đẹp hơn, giàu hơn.

Trong khi ngồi xem xử vụ án vi tình này chắc nhiều người khác cũng như tôi đã đê ý những tiếng khóc nức nở đầy sự uất-ức của cô.

Những

Thôi thế là hết cả một đời, cái xuân xanh của người con gái đã qua, không bao giờ giờ lại nữa, sự thất vọng của Cúc lúc đó thật đã lên tới cực điểm.

Trở về trên là ý kiến của hai phái mới cũ và cái cảm tưởng của hai phái đối với tình cảnh và sự hành động của cô Cúc. Nhưng tòa Đại-hinh xét xử vụ này có dự định vào dư-luận mà chỉ bằng vào pháp-luat. Trước khi kết án, tòa đã xét hết cả những trường hợp trước và

trong khi xảy ra vụ án mạng này. Tòa lại cần xét xem trong khi phạm tội giết người, Các có đủ tri khôn chặng hay chỉ hành động dưới sức một dục vọng mãnh liệt, và đã bị cảm xúc một cách quá đáng. Cúc có phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ án mạng mà tự cô đã gây ra chặng? Đó là những câu hỏi mà các vị quan tòa và các vị bồi thẩm đã bàn khoan tìm câu trả lời trong khi ngồi xử thiếu-nữ yếu kia.

Sau khi ôn kết án có Cúc hai năm tù án treo, ở phòng án án ra một thiếu-pry đã hỏi bà Vũ-thị-Lan, vợ của ông huyện Trường kẽ bị giết: "Sao tòa lại xử nhẹ thế?" Tòa đám chấn trong số người đi xem còn có nhiều người đồng ý với bà kia. Chắc các bà đã không đê ý đến tòa đã miễn rãgi cho cô Cúc về tội cố ý sát nhân và cả tội ám sát mà chỉ xử cô về tội đâm chết người; một khinh-tội mà chỉ xem như là một hành vi bất cẩn, không phải là một hành vi ái tình. Cố Cúc chỉ là người dâng thường không phải là, người dâng tội. Thủ phạm vụ này là người đã quá coi chừng tội không muốn nói đến. Cố Cúc là một người đã bị hại về ái tình "chứ không phải đã phạm một tội ác của Văn minh". (Crime de la civilisation) như lời luật sư Tavares, bênh vực cho bên nguyên đơn đã nói.

Cố vũ-thị-Cúc với một vẻ tươi đẹp hỏi dang yêu và đang dang yêu một cách thăm thẳm. Cố cô ánh mắt với những ánh mắt cô hồn xúi thi đê và vụ đê khát khát đê lâm cho cô Cúc mười phần xuân đã bay di đến ba, bốn phần !



Chiến ánh hường của Đức, thủ tướng Mussolini đã khai chiến với đồng minh và lôi cuốn 52 triệu dân Ý vào cuộc chiến tranh

Thế là việc quan hệ nhất về thời-cục Âu-Đông mà khắp hoàn cầu đều mong đợi dự đoán từ mấy tháng nay đã xảy ra: Mussolini, thủ-tướng tuyên-bố với dân Ý là nước Ý đã khai chiến với Anh và Pháp từ ngày 11 juin và ra lệnh cho thủy, lục, không quân đắc-quốc Ý bắt đầu từ nay dự vào chiến-tranh.

Từ ngày 11 juin trở đi, Ý đã định rõ thái-độ tham-chiến của mình để giúp cho bọn Hitler và quốc-xã Đức chống lại với các nước dân-chủ phía Tây.

Về nguyên-nhân trong việc khai chiến với Anh và Pháp, Mussolini chỉ nói một cách mập mờ và «thủ-tướng Ý» cũng không thể đưa vào một nguyên-nhân nào gọi là chính-đang được. Trước hết Mussolini nhắc đến hòa-ước Versailles sau cuộc Âu-ensiên trước và việc lập ra hội Quốc-liên gồm có 52 nước mà thả-tuởng Ý cho là những nỗi bất công. Mussolini nói Ý cần bình khí để giải-quyet vấn-dề biền-giết trên đất cõng chư dưới bệ.

Mussolini đã nói một cách lón lao theo như thói quen của vị độc-lại áo-đen kia gấp một vịt nghiêm-trọng. «Chúng ta muốn phả lan những xung-xích về đất đai, ý-quản bị để néen trong khoảng bờ cõa ta, một dân-sóc 52 triệu người, dân-tộc đó, nếu không có đường bờ bờ-tỷ-do thì không thể nào thực-tự-do được.»

Nhưng nguyên-nhân do va nhau lời yêu-sắc của Ý từ trước đến nay các báo «phát-xít» và các nhà cầm quyền ở

La-mã đã-bao nhiêu lần nhắc đến, hình như để đậm-dặn để mong các nước dân-chủ nhượng bộ nhưng đều vô-hiệu. Để với các điều yêu-sắc vô-lý của bọn «phát-xít», đồng-minh vẫn giữ được «quyền quyết», không lui một bước nào. Nhưng cái nguyên nhân chính đã làm cho Ý tham chiến với giáo cho bọn quốc-xã Đức không rõ ở đây mà ai cũng biết là ở sự-dé-nén và ván-dụng của Đức nhất là từ lúc Hitler gây cuộc Âu-ensiên đến nay.

Sở dĩ Ý rụt rè đợi đến ngày nay mới nhảy vào đồng lõa là vì Ý còn đợi một cơ hội có thể thủ lợi được nhiều nhất cho mình. Cơ hội đó Mussolini đã tìm thấy giữa lúc Đức đang xuất toàn lực tấn công

trên một mặt trận bốn trăm cây số, từ cửa sông Somme cho đến miền Argonne và quân lính Pháp đang hàng hải kháng chiến lại kẻ thù xâm lược một cách oanh liệt.

Lưỡng-tâm của «Thủ-tướng Ý» và bọn «phát-xít» Ý đã giáp thêm sút cho kẻ phạm tội ác quấy rối hòa bình và gây nên cái thảm họa ở Âu-châu ngày nay không sao yên được.

Vìо Mussolini theo chán-bọn quốc-xã Đức đã không làm cho ai ngạc nhiên cả, nhất là các nước đồng-minh Anh và Pháp đã dự bị mọi phương pháp ở miền Địa-trung-hải để đối phó với Ý. Quân Pháp lại chính bị sẵn sàng ở biên giới miền Nam (xem tiếp trang 15)

cuộc giông tố hiện đang tàn phá Âu-châu nhưng đều vô ích.

Khai chiến với Pháp một nước đã cứu cho Ý khỏi bị quân Đức-Áo xâm-lấn bồi Âu-ensiên trước, giờ lúc này là nước Ý và ván-dụng của Đức đang hi sinh máu nóng tận lực ngao-cắn

kết-thúc chung của các dân-tộc yêu-tự-do và hoà-bình, là một hành động của kẻ hèn-nhất,

diễn-chắc chắn trước hết là cả thế giới yêu-minh, khi nghe tin Ý khai chiến với Anh-Pháp đều tò-lòng công-phàn và khinh-re Ý là khác-nữa.

Không rõ lúc đứng trên bao lô-diện Venise tuyên bố Y sẽ hợp-tác với Đức đánh đồng minh, Mussolini có nhớ lại hồi 1915 anh chàng «Bénito», lúc đó còn là tay-cách-mệnh xã-hội hăng hái đã bị Cảnh-bính bắt giam vì đã biểu-tín yêu-cầu Ý, dır vào cuộc Âu-ensiên để đánh quân Nhật nỗi ma.

Lưỡng-tâm của «Thủ-tướng Ý» và bọn «phát-xít» Ý đã giáp thêm sút cho kẻ phạm tội ác quấy rối hòa bình và gây nên cái thảm họa ở Âu-châu ngày nay không sao yên được.

Vìо Mussolini theo chán-bọn quốc-xã Đức đã không làm cho ai ngạc nhiên cả, nhất là các nước đồng-minh Anh và Pháp đã dự bị mọi phương pháp ở miền Địa-trung-hải để đối phó với Ý. Quân Pháp lại chính bị sẵn sàng ở biên giới miền Nam



Phật-giáo là một tôn-giáo đã từng có hồi rất thịnh-hành ở nước ta, như hồi nhà Lý khép lù vua đìn-dàn đầu một lóng-tín ngưỡng vào đạo Phật, vì thế nên khắp nước chóp-tiền cũng có rất nhiều chùa chiền. Những ngôi-chùa do nhiều khai-sản, như là sự-hành động của các nhà tu-hành có nhiều điều bí-ẩn, không ai biết đến, ví như các chùa ở đây núi Yên-Tử trong hòn này. Chỗ tôi muốn đem phô bày rõ chân-tưởng những kẽ-tú hành đó ra để mong hởi Phật-giáo Bắc-kỳ có trách-niệm chấn-hưng Phật-giáo xứ này sẽ đé ý-deu.

T. D. C. N.

Phóng-sự của NGUYỄN-TUẤN

Dù ai quyết chí tu hành
Có về Yên-tử mới đánh lòng bàng

II

Cái-ông-sư-bắc ở chùa Hà trang dưới đồng-bằng, cứ mỗi khóm xuân-lèn dây giáp-đây sur-cụ Tâm Hoan, dè có dịp sẽ-it lộc Phật, cười-tinh như một ông-chú-hiệu tạp-hoa, đang có-kè với đám già-thượng son-vì mây lá bùa-trán-trach: «Đó, các cụ-phái-cho đừng một hào-một lá, thi nhà chùa moi-dâm-nhận-tiền»

Một nỗi chuồng-uê-oái diêm vào câu kinh à của khôn-tung buỗi-chiều. Tôi ngâm-mãi về câu phán-nan ban-nay của sư-cụ. «Ngày hai-ba-triệu-mộ, mắt-dâng-nâm-hào-chí. Hết-hội, thi rút-xuống-một-bڑa». Tôi ngờ rằng hết-hội, trong chín-thang-dòng, & đầy người ta cũng-rút việc-thỉnh-chuồng ngâm-kết-xuống có-một-buỗi-thoi. Sao-lại-không

không-phô-mặc cho sư-bắc muồn-danh-dâm ra làm sao-là-làm, sư-cụ trèo-lèn cái-gác-chồng-chim dưới-trai-phòng, châm-dèn-ăn-thuối với vẻ-trịnh-trọng của người-dơi-cái-giờ-sung-sướng-của-minh-dâng-dâng. Tôi được-mời-lên-dây. Ngán-hà-sur-lấy-cái-mỗi-mồng-thứ-dâu-dọc-tần, tôi-lại-muốn-hiển-ra rằng-nhưng giọt-sấp-dưới-chùa-kia phài-rò-nhiều-khi-giò-nhì-thời-mạnh, chí-là-những giọt-nước-mắt-của-một-dâng-Tir-Bi-không-tuồng-cá-đến-sự-trừng-phạt-một-dứa-con-bần-thiu-ct-có-doi-nấp-dưới-bóng-một-cây-bồ-dề-vùng-dây-dể-phóng-ú-sa-rẩy. Tôi-de-ý-dêm-khay-cá-cá-nhà-chùa, rắc-lý-làm-chú-trọng-về-mây-tơ-giấy-bản-dùng-dé-lau-khay. Đây-là-những-quê-thê-có-lẫn-cá-một-đôi-tò-in

Sau-hồi-chuồng-chiều-thu

chữ mộc, bắn xé ở một cuộn kinh nào. Hồi ôi! Ngoài cái cửa mắt cáo, cây nút, khỉ nút mít mang và cái máng nước suối ngàn vạn róc-rách.

— A dì đã phật, bắn tảng xin dùng trước.

Gần đây bắn, may giờ sư Tâm Hoan mới có ép lối hùi một điều xái nhi. Ra người tu hành cũng như kẻ trác tặc, bồi i dã là nghen' thi người ta đều có quyền bắn thù cù đến khi dãi khách. Tôi gắt cái dọc: — A dì Phật, vân-sinh này dù có bắn đèn ở dưới kia rồi. Xin nhà chùa cứ tự nhiên cho. Được năm cung bến một khay đèn với sự cự, cũng là vinh-dị lầm rồi.

Tôi thành-thực nói với sư cụ câu ấy vì cứ như điều tôi biết rõ, thì không khi nào một vị hòa thượng biết tu trọng dụng cầm đầu một ngôi chùa lại cùng ngồi thụ trai với một ai. Huống chi bây giờ tôi lại cùng được nằm với sư Tâm Hoan đê cùng người a-thụ-a-phien! I Mô Phật!

Nhán có bà hò — trống tựa như mõ Bạc-hà — nhí-nhảnh lén và thấy có tôi lại leo xuống khỏi cái gác chuồng chim, Tâm Hoan hòa-thượng hít mạnh diệu thuở là hâm và nói vẹ sự thèm bà chùa này.

Bà nguyên minh cao, số nặng, có số thờ chư vị. Bà ấy, sau một hồi ở thử các nơi, mới tìm được lèn dày đê dội bát nhang thờ mả. Linh của đức bà Thuỷng-nga đây.

Dưới gian nhà thờ lò đèn dời

làm phu thờ mả ki, áp ngay vào nơi tam bão, tôi lâng rõ tiếng anh cung vân — trông lại cũng tự thăng Bạc-Hanh — đang cắt

cao giọng ngang với gặng dàn, mỗi lúc người đại quan áy lên xong mõ giá đồng... « Xe giá áy bồi loan... » Sư ụ cười hỏi tôi:

— « Cụ » có biết rằng có những già đồng lúi lén phải hối thuốc phiện không? Giá đồng ông

Hoàng Bầy. Lịch sự và dài điem lắm.

Tôi ngâm kỹ nhà sư, dõi cặp mắt chứa đầy những đụng vọng ba cấp. Tôi có tim đán mồi tuong quan giữa nhà sư khả quái và bà chúa này trông cũng khả nghi. Tôi lại nhớ ra rằng hồi chiều, một đàn gà sống không taiến, cái mào còn đỏ thắm, chạy sục cù vào trại phòng.

Sư Tâm Hoan lại ép tôi hót một điều xái khác. Lần này tôi nhận lời vi tin rằng điều xái có khi cũng là một miếng trầu và sự thản mật trong câu chuyện sẽ cho tôi biết một vài tin tức của nhà chùa.

— Cụ tò tôi trước giàu lâm. Mỗi khóa đê dành được dến mấy nghìn.

— ?

— Cụ tò tôi tên là Lê thanh Toàn. Giá cụ đứng tham lam quá, đứng làm quế giả báu diệu cho người ta và nói ngoa lên rằng đáy là quả nái Yên-tử thi cung-chẳng đền nỗi bất đắc kỳ tử. Năm cụ tôi bị đưa ác-nhẫn vào giết lùn cù với hai chú tên là năm Quý-hợi, cách đây độ 18 năm.

Tôi nghĩ lan man: Thầy thế trờ thế, chùa như thế này. Làm sao dưới chùa này, lại không có một cái nhà hâm nữa nhỉ! Đề cho tôi có ngay một vị ác tăng hoang toàn ở trước mặt nhau là ở trong những truyện kiêm hiệp Trung-hoa.

Không biết ai đã bắn tin cho nhanh thế, mà nhà sư đã biết già thuốc vừa tảng.

Xong bùa thuốc, không từ chối lời mời của một người trong họ tòi ló dán lén lõi thang, Tâm Hoan hòa-thượng xuống trai phòng ngồi một chân trong bàn bài châm, gõ hai hào trát đĩa. Nhà sư lén bài, thỉnh thoảng có những câu chửi cay bài làm

cho tôi nhớ đèn-cái xã-hội-me tây ở phố hàng Bún vào những ngày mưa và chòng họ đi ăn cơm bột hoặc gác trại binh. Nhà sư có một cái túi hâu bao, đầy những hào giấy tiền cúng Phật mà lúc này bỏ vào, nhà sư đã không cần giấu giếm nỗi sung sướng. Bày giờ thua bạc, nhà sư phải rót bồ uốn ra khói vị, trong không khác gì đứa trẻ bị cuồng áp bồ cái ông tiền.

Tôi lấy làm cháu nhà sư Tâm Hoan quá! Ngày lên đèn cù cái mùi hương & Gái oan này rồi!

Đêm-nay tôi say, vì ông bạn Ph. Đ. ép hót.

— Sớm tinh mơ ngày mai, chúng ta lại thương son từ đầu canh năm. Còn những năm ngôi chùa cũa. Chùa Cả này, Một Mai này, Ván Tiên này, Bảo Sái và Chùa Đông. Phải biết từ hày gờ trờ-lén, đường mòn bắc đầu khố. Đêm-nay tôi phải hít nhiều lén rồi gõi ghém luồn lại để mai di sớm... A vận động nín-đu, cư thương son mãi, số thuốc hứt phải tăng lèn-chứ.

Tôi dùa, chen vào:

— Nghĩa là ở trung châu đất bằng, dảng lẽ một hứa hai chục địu cù xài nhất thi một hứa ở đất núi, hứa đê lấy lực dâng son, thi phải hai muối nhâm diu chừ gi.

— Hon thế nǚa. Có lẽ đèn ba chục áy. Người nghiên mồi lúc du lịch tốn phí nhiều khoản lâm chúa ạ.

Tôi lại tiêm những điều rất đich đánh cho bạn tôi hứt, lòng pháp phỏng chí lo không đủ sức mà ngày mai ban tôi quy ở sườn núi thi ấy mời là đại họ. Cái bàn đán đối với người nghiên mồi khí phải đổi chỗ là một đĩa con mọn mang theo; và có một ông bạn nghiên cùng leo nú với mình thi lai căng là một cái đĩa.

Bảo nhau nên ngủ sớm, chúng tôi quay lìa cái khay đèn. Một người cù bão đê đèn đầu lạc mà ngã.

— Có cái lì, là sáu bảy người quan lì khay đèn đồ ngọt mà ngủ thi không có đồ vờ dụng châm gi cả. Hết đèn lụt bắc tát thi y như mất trật tự và khay đèn bị quơ phai, đồ dùng xô vỡ lung tung. Lúc chúng mình ngủ, rai cái tiềm-thức của mình vẫn

trước có dính vào những việc biến động mấy năm 1929-1931.

Từ ngày sư lồ Tâm Cảnh tịch di thi Tuệ Quang hoa thường hay sư lồ giữ chùa. Nơi trú xó của sư Tuệ Quang trước độc lâm, quanh năm rồng lợn rụng lá, người quanh vùng cứ nhà thàng một lại một lần sốt rét. Nhà sư mặt xanh xanh vỗ như mặt một sinh viên trường đại học trước ngày thi ra tại giảng đường. Nhà sư chữ Pháp thông thoả nhưng không dùng đến, chỉ nói tiếng nome pha những danh từ Hán Hán trong Sơn-môn. Bao giờ tôi quên được cái nét mặt từ-vi-dạo của nhà sư trê áy. Tôi nhớ đến cái cách nói chuyện của sư Tuệ Quang. « — Ông, chùa đây xây từ đời Trần. Cuối Lý, đầu Trần. Lúc bấy giờ triều báu thiên hạ xuất gia. Người ta di tu nhiều lâm. Pháo giáo ở ta, hối áy thực đê có một thời toàn thịnh. Và lúc vào nhà Trần vào núi tu sửa minh, tục truyền có cù một đán cùc di theo. Đến trước chùa Giải-oan, đán cùc đều hóa đá cù. Vàng, ở trước chùa Giải-oan, chỗ hòn báu tung trưng phu cù-thụ áy. » Ông, ở son-môn chúng tôi đây thi bắt cơ bát khát. Đứng ngo thi chúng tôi thợ trai, chỉ ăn ngày một bữa. Về việc ăn, nhà chùa chúng tôi chia ra buổi sáng là giờ ăn của chư thiên, buổi trưa là chư phật, buổi chiều là súc sinh và buổi tối là ngã quỷ.

(Còn nữa)
Nguyễn TUẤN



làm việc và lấy ngon đèn làm cù. Bấy các bác cù nghiêm mà xem.

Lúc tôi tỉnh giấc dậy thi đã là canh trứ. Chùa Giải-oan nghèo, cửa ngõ chẳng có, chấn chiếu mang theo thi không, khỉ nát trán vào, trai phòng lanh như nền si-moong nhà tu kin. Bọn tôi đốt lửa sưởi như ở xú

M UỐN IN ĐẸP...
M UỐN IN NHANH CHÓNG...
PHẢI LẠI:

IMPRIMERIE
Trung-Bac Tan-Van
36, Hienri d'Orléans, HANOI
TELEPHONE: 266

Một nhà in mỹ-thuật, chuyên in dù các thứ sách vở, báo chí, danh-thiếp v. v. ■ ■ ■



Ái tình là gì? Phải chăng là bức màn mờ ám ngăn cách ta với lẽ phải? — Chính thế! chính ái tình đã làm cho tôi phải một phen mê muội, mà cũng vì thế tôi đã phải mang một mối hận ngầm thu.

②

Tôi còn nhớ nghỉ hè năm ấy, sau mấy năm xa cách quê nhà tôi với vú trở về thăm cũ; tuy lòng tôi thích chốn quê nhà thật nhưng óc tôi lại nghĩ đến những vẻ đẹp của các thiếu nữ Hải-phòng, đến nụ cười tươi đẹp của chị M... đến dáng đi vướn eo của chị K... đến vẻ nghiêm nghị của chị Ngh.... Những hình ảnh ấy đang quay lẩn trong óc tôi, bỗng nhiên trước mặt tôi hiện ra một số thiếu nữ với một vẻ đẹp thùy mị, mặn mà, dịu dàng. Tôi nhìn ra ta không chớp như muốn sờ vào hình ảnh vào trong trái não tôi... Nhưng chiếc xe cao xù đã từ từ kéo tôi vào một con đường khác.

③

Bà bà hoa nay tôi biết cô thiếu nữ hôm xưa là Thu, một người em họ xa xưa tôi, tôi cảm thấy có một sức mạnh dâng buộc tôi với Thu, tôi thấy tôi yêu Thu, yêu một cách tha thiết, không ngày nào tôi không có mặt tại nhà Thu, hình ảnh Thu đã le lói tôi ngay ngắt. Tôi tự hào:

« — Quái không hiểu sao đúng trước mặt những thiếu nữ ở Cảng tôi chưa bao giờ thấy trái tim rung động like nǎo. Phải đâu các

thiếu nữ ấy kém vẻ xinh tươi, thiếu bẽ lịch sự. Đó phải chăng là một cái bí quyết của tạo hóa? » *Hữu duyên thiên lý nồng tương ngô, vô duyên đối diện bất tương phùng», câu ấy đúng thật.*

Tôi yêu Thu, tôi không hề giấu tình yêu của tôi với ai hết, nhất là Đào, một người cũng có họ với tôi. Ngày nào lại nhà Thu tôi cũng rủ Đào cùng đi. Đào thường bảo tôi: cõi gắng, Đào thường theo tôi lạ chuyện vẫn ở nhà Thu. Lúc nào Đào cũng giục một vẻ mặt vui cười.

Bỗng một hôm tôi biết Đào là vị hôn phu của Thu, tôi tự nhiên thấy khó chịu là thường, tôi buông rắn chán nãy, tôi tưởng tượng như quả tim của tôi bị khép héo, rồi từ đó tôi không lại nhà Thu nữa. Nhưng một hôm tôi gặp Đào, Đào cười với tôi nồng nàn:

— Thu, Anh yêu em. V...
Tôi tôi bà ra vè, vì tôi sợ xấu hổ: tôi đã bảo tôi rát má.

Hôm sau gặp Đào, tôi hỏi, mới biết rằng lúc tôi vè rồi, Thu xem đến tôi cười mà không nói gì.

Lại một hôm nữa — hôm này tôi đã bảo nhiều — ôi thấy trên sập nhà Thu có cô bài, tôi lấy xéo mõi chữ Thu và một chữ V... một chữ dì và một phis, rồi tôi hỏi Thu:

— « Hai chữ có thể gặp nhau được không? »

Thu cười mà bảo:

— « Giap thế nào được! »

Tôi lại hỏi Thu có bằng lòng cho nó gặp nhau không, Thu ch cười rồi quay đi không nói gì.

Rồi từ đó những dịp tương tự như thế liên tiếp nhau mà đến

Thật là bụi cây gần khô héo
gặp được trán mưa đào, tôi lại
hãy lòng tôi tươi linh, tôi lại
vui vẻ, tôi tự hào:

Nếu Đào không phải là vị
hôn phu của Thu, nếu Thu, Đào
không yêu nhau thì ai cầm ta
yêu Thu được?

Thế rồi tôi lại nhà Thu, tôi lại
rủ Đào cùng đi, tôi quyết chiếm
lấy trái tim Thu, tôi quyết lấy
Thu. Nhưng phải cái tôi rất ráu,
tôi không dám ngó tình yêu của
tôi với Thu bao giờ.

Nhưng một hôm, ở nhà Thu
nhân lúc Thu không có mặt ở
đây, tôi lấy nước viết lên cánh
cửa gỗ:

— Thu, Anh yêu em. V...

Rồi tôi bà ra vè, vì tôi sợ xấu
hổ: tôi đã bảo tôi rát má.

Hôm sau gặp Đào, tôi hỏi, mới
biết rằng lúc tôi vè rồi, Thu xem
đến tôi cười mà không nói gì.

Lại một hôm nữa — hôm này
tôi đã bảo nhiều — ôi thấy trên
sập nhà Thu có cô bài, tôi lấy
xéo mõi chữ Thu và một chữ V...
một chữ dì và một phis, rồi tôi
hỏi Thu:

— « Hai chữ có thể gặp nhau
được không? »

Thu cười mà bảo:

— « Giap thế nào được! »

Tôi lại hỏi Thu có bằng lòng
cho nó gặp nhau không, Thu ch
cười rồi quay đi không nói gì.

Rồi từ đó những dịp tương tự
như thế liên tiếp nhau mà đến

Thế rồi, tôi và Thu yêu nhau.

Còn một tháng nữa mới hết
hè mà tôi nhất định xắp quần
áo ra đi, mặc dù người nhà tôi
hảo tôi hay ở chời. Tôi ra đi,
tôi nhất quyết ra đi để quên cuộc
tình duyên của tôi với Thu. Tôi
nhớ lại những việc vừa qua:

— Phải, từ hôm Thu yêu tôi
đến giờ, tôi không thấy Đào đến
nhà Thu nữa. May là tôi đến
nhà Đào, Đào đến di vắng. Thày
u Đào nói:

— Tháng ấy là quá, độ rainy nó
cứ như người mất hồn. nô di
chơi larg thang đầu cá đêm cả
ngày, đến bữa cũng không buồn
về ăn cơm nữa.

Phải, rõ ràng từ hôm Thu yêu
tôi, tôi không giáp mặt Đào
nữa. Những câu nói của thày u
Đào, những sự xảy ra giữa tôi
với Đào không đem cho tôi một
giây liên lạc gì ở trong óc về
Đào với Thu sao? — Không!
không một chút nào! than ôi,
tôi mê muội đến thế ư? Tôi
không dè tam gi dèm Đào cá,
ngày ngày tôi chỉ cùng Thu và
Cúc, em Thu, bét chơi trên đồi
nay lại chơi ở dưới đê kia, trong
lòng không may may tự lỵ.

Nhưng sáng hôm nay tôi bắt
được quyền nhật ký của Đào
ở trong một ngăn kéo nhà Đào,
tôi đã tinh ngòi, tôi đã nhận thấy
giây liên lạc Đào, Thu. Tôi đã
rồi Đào chính là vị hôn-phu của
Thu, tôi đã biết Đào, rất yêu
Thu và trước kia Thu cũng
không lãnh đạm gì với Đào.

Thế rồi tôi tình ngô, cái mản
mờ ám đã bị một luồng quang
tuyên xé toang.

Thế rồi tôi nhất quyết ra đi,
lại sang Hải-phòng để ngâm nợ
cưới tươi đẹp của chị M...
dáng di uốn eo của chị K.,
về nghiên nghị của chị Ngh...
lại sang Hải-phòng để quên cuộc
tình ái vừa qua, mặc dù người
nhà tôi bảo hãy ở lại. Tôi đã
để lại được gần những người
vô duyên với tôi, để khỏi phải

mồ ám, mè muội.



Tôi di một cách bát thỉnh linh,
không một nhời từ giã Thu, và
không khéo cho Thu bết tại
sao...

④

Từ hôm sang Hải-phòng, tôi
nhận được ba lá thư của Thu.
Thu trách tôi, Thu nói thầm
thiệt lâm nhất là béc thu cuối
cùng, Thu bảo Thu ốm đây, Thu
sắp chết đây và nhiều cái
ghê sợ hơn nữa. Tôi không già
nhời bức thư nio, tôi tư bảo:

— Ta yêu Thu, nhưng ta chưa

phạm đến danh
dự của Thu, đối
với lương tâm,
ta không hỏi
hận gì; duy có
Thu cũng yêu
ta, cũng tự thấy
ia lừa đối Thu,
nhưng lỗi ấy
không quan hệ
gi!

Với thời gian,
Thu sẽ quên ta,
Thu sẽ lấy Đào.
Với thời gian là
xong mọi việc.

Bạn qua, tôi
lại trở về quê nhà
tôi chia Thu đã
quên tôi rồi, và
cô là Thu, Đào
lấy nhau, tôi sẽ
được chúc Đào.
Thu bách niên
giai lão và ván
ván... Nhưng han
đi! sự thật đã
tất bắc. Những
diều tôi tin
trước đều sai lầm
cá, tôi không
đượց trông thấy
những sự vui
mừng mà tôi
tiếng tượng. Về
đến quê, tôi chỉ
còn au, cùi, giặt
giỗ, mây giặt
nước mắt, đai bô
hoa mà ngâm
ngùi bên nô

Thu: Thu đã chết được ba năm,
một tháng sau khi tôi nhận
được bức thư cuối cùng!

Còn Đào?

— Hồi các bạn, nếu các bạn
muốn được gặp Đào, các bạn
hay chịu khó lên miền thượng
đường, đến một chiếc chùa hẻo
lánh, kín đáo, xa xôi, ở bên kia
dãy núi Fan-si-pan: Đào đã ra
đi cùng một ngày với ngày tôi
từ giã Thu một cách bát thỉnh
linh. Đào đi, Đào không biết tôi
cũng ra đi.

(Xem tiếp trang 25)

Hai phương pháp chiến tranh trái ngược nhau

CÁC PHI-CƠ, CÁC SƯ-DOÀN CƠ-GIỚI-HÓA VÀ CÔNG-DUNG CỦA NÓ TRONG CUỘC CHIẾN TRANH NGÀY NAY

Những bài học về cuộc chiến tranh ở Ba Lan, Hà Lan, Bỉ và ở mặt trận phía Bắc nước Pháp hiện nay đã tỏ ra cho chúng ta biết rằng chiến pháp của cuộc chiến tranh tối tân ngày nay đã đổi mới hẳn hẳng cách dùng rất nhiều phi cơ và các thứ xe thiết giáp, cơ giới-hóa có đỗ những khi giới tự động. Cuộc chiến-tranh ngày nay là cuộc chiến-tranh bằng máy móc bằng khí cụ cơ giới.

Quân Đức đã hơn 7 năm nay sửa soạn cuộc chiến-tranh không lùi nào dứt, toàn lực của Đức từ khi Hitler lên cầm quyền đều hoàn toàn quay về việc tu chỉnh khí giới, tăng giàn quân-lực như ta đã thấy, nên bộ tăng them mưu đã chú ý về việc chế tạo phi cơ và các khí giới tối tân và lập ra một đội-quân mới gọi là sư-doàn-thiết giáp cơ-giới-hóa (Panzerdivisionen).

Xét ra thì chính trong cuộc Âu-chiến trước và nhất là hai năm cuối cùng 1917 và 1918 ta đã thấy xuất hiện ra những thứ khí cụ chiến-tranh tối tân, do sự tính xảo và khéo mà gây ra, đó là phi-quân và các thứ chiến xa.

Ngay lúc đó, hai thứ khí giới này đã rất quan hệ nhưng bộ binh vẫn là phần cốt yếu trong cuộc chiến-tranh. Thay vào các đội kỵ-horse di trinh-sát, hồi đó

phi-cơ cũi có trách-nhiệm đi xem xét các khu ở tiền tuyến, giúp các khu tẩy và dán đường cho quân đội di phà hủy các đường sá, cầu cống và những nơi trọng yếu bên quân-dịch. Còn các chiến-xa thi-lại thay các đội kỵ-binhh nặng nề để công kích một cách mãnh liệt khi bắt đầu tiến công cũng như các cuộc công kích của kỵ binh ngày xưa.

Sau cuộc chiến-tranh, phi-cơ đã nhờ những sự kinh nghiệm về cuộc chiến đấu nên tiến bộ rất nhanh chóng và trở nên một thứ khí-giới rất phiền phức cũng có đủ các đội trinh-sát, đội chiến-dầu, đội khu-trục, phòng-pháo, lại có cả pháo binh và bộ-binhh bằng phi-cơ và cũng có khi thay cả đội-công-binhh nữa vì nhiều phi-cơ phóng pháo thường di đánh phá các nơi trong yếu và chiến-lực thay vào các đội công-binhh trong nom vê pháo phà các công-việc và các nơi gáp nhau của đường xe-lửa.

Các đội chiến-xa cũng là-phi-cơ lại một cách hoàn-bị hơn và cung và đuổi theo quân-dịch trên

chia ra nǎo sư-doàn khinh-chiến xa, nǎo sư-doàn cơ-giới-hóa (binh lính chở hàng xe ô-tô hoặc di mó-tô). Các đội quân này đều có những thứ xe thiết giáp và đóng một cách riêng có thể tiến trên đất nǎo cũng được. Hai thứ khí giới mới này ở các nước như Anh, Pháp, Nga, Đức,

và các cường-quốc khác đều nghiên cứu rất cẩn thận và càng ngày càng nhiều và tinh xảo hơn lên.

Các nhà quân-sư Pháp với cuộc chiến-tranh bằng phi-cơ và các sư-doàn-thiết giáp

Ở Pháp các nhà quân-sư sau cuộc đại-chiến trước cũng đã ý-một cách đặc-biệt đến những thứ khí-giới do cơ-khi gây ra như phi-cơ và các chiến-xa. Trong một cuốn sách rất có giá trị nhân-dâ á "La guerre et les hommes", đại-tướng Debeney đã thấy rõ lương-lai cuộc chiến-tranh và nói trên các bài chiến-tranh sau này sẽ thấy nhiều sư-doàn-thiết giáp do một đội pháo binh rất mạnh và những đội phi-cơ giáp-séc. Sau các đội cơ-giới-hóa trên, này mới đến các sư-doàn-bộ-binhh sẽ tìm cách pháo-đỗ để bì-chợp thắng trên hàng-trận và nếu quân-dịch không thể ngăn-cản được thì các

sư-doàn khinh-xa sẽ can thiệp



Một cỗ chiến xa của Pháp đang tiến ở mặt trận Pháp-Đức.

đường rút lui. Hồi đầu cuộc chiến-tranh này, đại-tướng Duval, xét các ý-kien của tướng Đức Guderian về các chiến-xa, đã viết trong một laporan rằng:

"Nếu quân Đức đánh vào hàng phòng-tuyễn Maginot thì chắc lực-lượng-cốt yếu không phải ở bộ-binhh nhưng là ở phi-quân, các đội chiến-xa và trọng-pháo."

Chính người Anh có ý-kien

dùng các sư-doàn cơ-giới-hóa trước nhất

Sau cuộc đại-chiến trước, người Anh vì có ít quân-linh nên nghĩ ngay đến ý-kien, dùng-séc kỹ-nghệ để lập ra một đội quân không phải dùng-nhiều người nhưng nhờ các bộ đội cơ-giới-hóa mà có thể vận-dộng-rất nhanh có đủ sức để đánh một cách bất ngờ và có một lực-lượng-công-kích-rất-lớn. Một lực-lượng-như thế vừa có thể dùng để phòng thủ cho đế-quốc-rất-công-biên

và giúp-sức-nhiều cho đồng-minh. Vì thế người Anh chủ ý nhất không phải về thiết giáp mà về sự-nhanh-chóng, sự-nhỏ-nhắn, và để dùng-của các xe

tăng-những-cách-liên-lạc và cách-dùng-nhiều-xe-thiết-giáp-một-cách-bất-ngờ ở một-nơi-nhất-dịnh."

Chính-lợi trong việc-dùng chiến-xa-nhanh là mong-có-thể-chiếm-hoặc-phá-dược-hàng-phóng-tuyễn-của-quân-dịch-trước-khi-quân-cụ-viện-dến-rồi-lợi-dụng

sự-thắng-lợi-lúc-lứa-dù-làm-cho

một-cuộc-vận-dộng-chiến (guerre de mouvement). Thuyết này đã làm cho người Anh lập ra việc-chuẩn-luyện-lợm-thời-các-xe-tăng và xe-thiết-giáp-và từ-năm-1927. Sau-nhiều-cuộc-thi-nghiem

đã lập-ra-một-doàn-quân-có-dù

khi-giới, nhưng-lứ-doàn-thiết-giáp

năm-1934-mới-tò-chức-lần-lâu.

Đến-năm-sau, kỵ-binhh-của-Anh

chỉ-trú-doàn-di-tham-thính-còn

ngoài-ra-cũng-dều-cơ-giới-hóa

cùng-với-lứ-doàn-thiết-giáp-lập

bằng-các-xe-lết-campagne

Quân Đức đã thiếu hắc kinh nghiệm về mặt này thi theo thuyết gì trong việc lò-chúc và dùng cái khí giới xe tăng?

Trước hết người Đức phải dựa vào cái thuyết cũn người Anh trong phần thứ hai về việc huấn luyện làm thời các xe tăng và xe thiết giáp. Thời đó rất rõ ràng có thể dùng làm căn cứ căn thiết để thi nghiệm rồi sau sẽ tìm cách mở mang thêm. Mỗi về sau người Đức mới có ý kiến riêng về việc dùng xe tăng vì phải làm sao cho khí giới đó hợp với tính chất trong xứ.

Trách nhiệm và công dụng các sư-doàn cơ giới hóa

Vì sao mà các nhà quân sự đã lập ra những thử khí giới tối tân đó?

Các đội xe thiết giáp và cơ giới hóa ngày nay không phải là một thử khí giới phu để giáp sức cho bộ binh như trong cuộc chiến tranh trước nua mà là một quân đội chính dùng vào việc công kích các hàng phòng tuyến và mặt trận của quân địch.

Đại tướng Guderian trước cuộc chiến tranh này là lòng thành trai các đội quân thiết giáp của Đức, trong một cuốn sách nhan đề là « Achimg Panzer » (Garde à vous les chars !) đã bày tỏ rõ ràng ý kiến của Đức về cách lò-chúc và công dụng các đội quân đó.

Tướng Đã viết :

« Trong khi nâng phi-quân và các đội chiến xa lên hàng các khí giới chiến, chúng ta định theo một con đường mới để được một cái kết quả về chiến pháp rất nhanh chóng và có thể lợi dụng ngay cái kết quả đó trên cái chương trình về chiến lược.

Vậy theo nguyên tắc, chúng ta muốn được một kết quả xác lòn, phu vỡ được hàng triệu đồng theo quân địch rồi vây họ enhưng mặt trận đang gõi được và chúng ta sẽ nghiên cứu, sự hợp tác của các khí giới khác nhung

cần phải bắt đầu từ một cuộc công kích bằng chiến xa ».

Đó là cái kết quả mà tướng Đức đã dự định trong khi dùng phi-cơ và chiến xa để đánh mặt trận bên địch.

Kiểm duyệt bộ

Một sư đoàn thiết giáp của Đức có những gì?

Một sư đoàn thiết giáp » gồm có những đội sau này :

Một bộ tham mưu.

Một đội thám thính cơ giới hóa.

Một lữ đoàn chiến xa.

Một lữ đoàn lính chở hàng ca-mi-ông.

Một liên đoàn pháo binh.

Một liên đội tiêm phong.

Một liên đội súng bắn chiến xa

Một liên đội thông tin.

Tất cả các phần tử trong sư

đoàn thiết giáp đều cơ giới hóa.

Đội thám thính cơ giới hóa gồm có một cơ sở những ô-tô có súng liên thanh nhẹ và ba toán

mỗi toán ba họa đều có súng

liên thanh nhẹ và ba toán mỗi

toán 4 súng liên thanh rặng, tất

Magy chiến chiến-xa hạng nhẹ 3 lần rưỡi
dang tiễn trong một cuộc (tỷ trán lò) vào năm 1938.

cả 13 đội súng liên thanh vừa nặng vừa nhẹ.

Một lữ đoàn chiến xa có hai liên đoàn mỗi liên đoàn có hai lữ đội. Mỗi lữ đoàn chiến xa gồm như sau này :

Một bộ tham mưu.

Một toán chỉ huy có những xe di trinh thám và xe mô-tô. Hai lữ đội gồm mỗi đội một bộ trạm mưu riêng có chiến xa và ô-tô có súng cối xay và 5 cờ : 3 cờ nhẹ mỗi cờ 4 toán, mỗi toán 6

chiến xa có súng cối xay nhẹ hoặc súng cối xay 20 ly, một chiến xa nặng gồm có bốn chiến xa chỉ huy và 4 toán mỗi toán 4 chiến xa có súng dài bắc 37 ly và 75 ly để bắn chiến xa và một cơ

nặng chở hai khẩu đại bác 75 ly, ba đại bác 37 ly và một khẩu cối xay nặng.

Mỗi lữ đội như thế, có 90 chiến xa thuộc về các đoàn chiến đấu lại thêm 25 cái cho bộ tham mưu và 10 cái để thay đổi.

Mỗi lữ đoàn gồm có 180 chiến xa chiến đấu, lại thêm 70 chiến xa cho bộ tham mưu và 20 cái để thay đổi.

Một lữ đoàn gồm có gần 357 chiến xa để đánh nhau, 130 cái để cho bộ tham mưu hoặc trú bị.

Trong mỗi sư đoàn thiết giáp, vừa có cả súng để bắn các đội quân thường, vừa có khí giới bắn các chiến xa. Số xe ô-tô tất cả các hạng cả các xe mô-tô có chừng gần 1000 chiếc mà 500 là chiến xa và ô-tô có súng liên thanh và 24 khẩu đại bác.

Một sư đoàn như thế nếu di hành một thi công thê kéo dài ra đến 100 cây số.

Các sư-doàn thiết giáp trong cuộc chém tranh ở Ba-lan

Công dụng của các đội chiến xa như thế nua trên kia đã nói rõ và ta đã thấy trong cuộc chiến tranh ở Ba-lan trong số hơn 60

sư-doàn quân Đức do các mặt phạm vào biến-giới, Ba-thi có dô 5, 6 sư-doàn thiết giáp, nhưng công của các sư-doàn thiết giáp đó quả nua sau phải lui ra.

Nhiều đội chiến xa vùi dìa qua nua thiêu xâng và bị phá hủy. Một điều nữa khi nói các đội thiết giáp tiến một mình không có phi cơ cơ che chè thì nhiều đội bị phi cơ Ba-lan bắn rãnh rái.

Đối với một quân đội như quân Ba-lan không có nhiều chiến-xa, súng hàn chiến xa và phi cơ khu trục như Đức, lại chưa thi hành xong công đồng vien và bị đánh một cách đột ngột không báo trước, các sư-doàn thiết giáp Đức đã lập được công dãy rãt lớn và giáp đỡ cho đại quân nhiều.

Trước 800 phi cơ trên của Ba-lan, Đức đã dãng đến ngoài 3000 phi cơ và ngay hôm đầu nhiều trường bay và cơ quan quân sự của Ba-lan đã bị tàn phá không dừng được, phi cơ Đức lại phá cả những nơi lập trang quân đội nữa và nhiều phi-cơ của Ba-lan ngay trên các trường bay và giáp cho quân Đức được nhiều tin tức về sự hành động của quân Đức.

Đồng thời các sư-doàn thiết giáp lại chọc thẳng hàng phòng tuyến của Ba và pha tan được những đội quân Ba khá đông phải ra chống với quân Đức. Các sư-doàn thiết giáp nhiều khi di sản vào phía sau mặt trận, cách bộ binh rất xa và dọn đường cho bộ binh. Cố ngày các sư-doàn đó di được đến 100 cây số,

Sự hợp tác phi-quân và chiến-xa Đức lại rất công hiệu, quân Đức mà tiến ở Ba-lan một cách nhanh chóng là nhờ ở đây.

Nhờ các sư-doàn thiết giáp tiến trước vào sau mặt trận nên phần nhiều các đường rút lui của quân Ba đều bị ngăn và vì đó mà nhiều đội quân Ba phải

Một đội thiết giáp Đức tiến được đến kinh thành Warsaw từ 8 septembre trước khi đại quân chiếm thị trấn đó những tên binh 10 hòn. Đội này định một mìn đánh vào thành nhưng bị pháo binh Ba-lan bắn vào đit dìa quả nua sau phải lui ra.

Nhiều đội chiến xa vùi dìa qua nua thiêu xâng và bị phá hủy. Một điều nữa khi nói các đội thiết giáp tiến một mình không có phi cơ cơ che chè thì nhiều đội bị phi cơ Ba-lan bắn rãnh rái.

Những nhân vật có thể lực nhất về tinh thần và đạo đức trên thế giới như đức Giáo hoàng Pie XII và Tổng-thống Roosevelt đã hết lời khen ngợi Mussolini không nén dụ vào chiến tranh và làm lan rộng con giông tố. Au-châu thêm ra, nhưng Mussolini không nghe nhất định lôi cuốn hơn 50 triệu dân Y vào nua chiến tranh thảm khốc. Mussolini vien le là phải giữ lời cam kết với Đức trong hợp ước thép nua không kẽ dòn quyền lợi, sự tri an của các nước khác và khinh cả đời sống của các dân tộc. Trách nhiệm của Mussolini và bọn phản-xít trong lịch sử không phải là nhỏ.

Đại luật Hồ-ký rất bất bình về thái độ của Y và coi Mussolini chẳng khác gì Hitler.

Vì đó mà đa số quốc dân Mỹ cũng ngày càng tán thành việc giúp đỡ Đồng minh và dù mọi phương diện chỉ trừ quân lính trong cuộc chiến đấu để cứu

Giữa lúc cuộc chiến tranh trên đất Pháp đang dữ dội cực diem

(Tiếp theo trang 6)

và Đông Naïn để dẽ phòng quân phải xít. Cả ở miền Cận đông và các xứ thuộc địa Pháp ở Bắc phi và đảo Corse quân đồng minh cũng sẵn sàng đợi quân Y. Y lại ở vào một địa thế hất lợi ở Địa-trung-hải các vùng kyngh và các hải cảng g Y đều ở vào phạm vi hành động của các phi cơ phòng pháo và tên súng của hải quân Đông-minh. Y lại còn cá nguy là rất dễ bị phong tỏa vè kinh tế hơn Đức vì Y chỉ có hai đường ra khỏi Địa-trung-hải kênh đào Suez và eo biển Gibraltar đều ở trong tay Đồng minh.

Những nhân vật có thể lực nhất về tinh thần và đạo đức trên thế giới như đức Giáo hoàng Pie XII và Tổng-thống Roosevelt đã hết lời khen ngợi Mussolini không nén dụ vào chiến tranh và làm lan rộng con giông tố. Au-châu thêm ra, nhưng Mussolini không nghe nhất định lôi cuốn hơn 50 triệu dân Y vào nua chiến tranh thảm khốc. Mussolini vien le là phải giữ lời cam kết với Đức trong hợp ước thép nua không kẽ dòn quyền lợi, sự tri an của các nước khác và khinh cả đời sống của các dân tộc. Trách nhiệm của Mussolini và bọn phản-xít trong lịch sử không phải là nhỏ.

Đại luật Hồ-ký rất bất bình về thái độ của Y và coi Mussolini chẳng khác gì Hitler.

Vì đó mà đa số quốc dân Mỹ cũng ngày càng tán thành việc giúp đỡ Đồng minh và dù mọi phương diện chỉ trừ quân lính trong cuộc chiến đấu để cứu

(xem tiếp trang 22)

không thèm mong có kết quả trong một cuộc chiến tranh nhanh chóng được.

HỒNG LAM

Nỗi thương tâm của NGỌC - HÀN CÔNG - CHÚA



Năm Nhâm-Sí, (1792) một sự
thiệt-hại lớn cho cả dân-tộc Việt-
Nam xảy ra, vì đai anh hùng đã
lâm nêu cho nước nhà có một
đoạn sủ vẹ vang, lại đặt sún một
mục đích lớn lao thực dù đất
quốc dân cùng hăng-háu bức
theo chắc chắn có ngày đạt tới,
đại Quang-Trung đại-dế, ngồi
trên ngai vàng mới được 5 năm,
bỗng bị bệnh tật-thé, bỏ dở một
công-cuộc lớn đang ra sức tiến
hành. Chẳng những thần dân đối
ý đều một dạ tiếc thương, các
người đời sau mỗi khi đọc sú
đa đoạn này ai nấy cũng đều tò
lòng hoài-cốm :

Anh hùng khai báu bao dầu bể.
Bao phu non sông nỗiぐんほ。

Một vị anh hùng có tài cao, có
chi lớn như Đại-dế mà chỉ sống
được 43 tuổi, đời sống hết, sự
nghiệp hết, để nghiệp của nhà
Tây-son có thể nói là đã hết ngay
từ đó, cái công-cuộc do Đại-
dế dự định sẽ làm cho dân-tộc
được vẹ vang từ đó cũng tuyệt-
vọng hẳn, quốc-dân càng nhận
thấy sự thiệt-hại lớn lao chừng

nào, lại càng tưởng nhớ anh
hùng thầm-thiết chàng ấy.

Càng quốc dân mang một lòng
thương tiếc Đại-dế, trong đó lại
có một người mang lòng thương
tiếc riêng, đó là Ngoc-Han công-
chúa. Nói là thương tiếc riêng
không phải chỉ vì tư tình chán
gối, giữa đường rẽ thùy chia
uyên, trong tiếng đền lồng, công
chúa còn chất chứa tràn ngập
nỗi đắng cay si oán, hai hàng
huyết lệ, phẫn thương nước réo,
phản đầu tình xưa. Muốn bết rõ
nỗi thương tâm vô hạn của Ngoc
Han ta nên nhắc lại cái cảnh ngô
nhau chay của nàng dù sinh vào
nhà đế vương, nhưng gặp phải
'ác thay triều đổi họ' :

Năm Bính-ngọ (1786), Vua Lê
Hiển tôn vì giận căm chúa Trịnh
hiếp bức qua, triệu ông Nguyễn-
Huệ đến quản từ Nam ra đi,

lại vô đức, chưa chắc đã gữ
trọn được để nghiệp của Đại-dế
đã gây nên. Lại thấy quân nhà
Nguyễn ở miền nam ra đánh thế
lực rất mạnh, quân Tây-son bị
thua, liệu trước cách yên thèn,
nàng liền đem 2 con, 1 hoàng tử, 1
công-chúa ẩn tránh mòn-roi trong
tỉnh Quảng-nam. Nàng có làm
một bài trường thiên khóc vua
Quang-trung, lời văn rât ai oán,
đọc đến phải tự hãi hùng-lệ, nếu
người sần mồi thương tâm :

Gio hia-hất phòng tiêu lạnh-ló,
Trước buồng lan hoa hé đầu đầu

Kieu-son khói lửa dính non,
Xe ròng thảm bông loan rầu

rầu,
Nỗi-lại-lich dâ hòa than-ikô,

Trách nhân duyên làm lô cõ sao?

Sầu sầu thảm thảm xiết bao!
Sầu dày dạt biền, thảm cao ngát

trời.
Tir cờ đồ trô với cõi Bắc,

Nghĩa tàn phu vắng vặc bóng

Rát-to vắng mệnh phu-hoang,
Thuyền lan chèo què thuận dòng

mang,
Trâm nghìn dặm, quản gi non

nude,
Chữ-nghi-gia mừng được phái

duyện
Quá thương muôn đội on-trên,
Rõ ràng khúc địch nối chea khúc

cầm.
Lượng che chở lỗi lầm nào kẽ?

Niem dinh ninh can kẽ moi loi,
Rảng dù non nước biến dời,

Nguồn linh vân chẳng chút voi

dâ là
Lòng dum bọc thương hoa dai

cõi,
Khắp lòn thân cung đội qn sang.

Mieu dinh cõi đầu chung

thường,
Tung lâm cõi rợp mây hàng xanh

xanh.
Nhờ hông phúc chồi eanh dan que,

Dạm hoi xuân cay re đều troi.

Non Nam lân chúc tuoi troi,

Dang cau Thiien-bao, bay loi

Hoa phong.

Nhưng ao ước cháp chùng bóng
hạc,
Nguyên trán nǎm ngõ được vây
vui.

Não hay sóng cạn bến trôi,
Lòng trôi dảo dở vận người do le,

Tử nǎng xuân mưa he trái tiết,
Xót minh ong môi mêt chảng yên.

Xết bao kinh sơ lo phiền,
Mieu thap dâ thinh, non tien

lai cầu.
Khắp mọi chôn dâu dâu lâm tôi,

Phuong pháp nào đổi khôi đáng
cháng?

Ngán thay cơ tạo bất bằng,
Bông liên phút dâ ngắt chung xe

loan.
Cau tu tan bi hoan kip bap!

Kè xum vây nào mây nám nay?
Lenh denh tai phan beo may,

Nua chung nén noi nuoc nay
vi dau?

Luong tran truc dem thau ngay
toi,
Biết gửi ai khắp nỗi nhớ thương.

Trong mong luong nhung mo
mang,
Mo ho nhu mong, bang hoang

nhu say.
Khi tran giò hoa bay thap thoang,

Ngô hương trời thoang thoang
con dau.

Voi vang sua áo len chau,
Thuong oi quanh que trước lau

nen chang.
Khi bong trang la in tap lanh,

Ngô tan vang nhu canh ngu Choi,
Voi vang dao buoctoi noi.

Thuong oi vang ve gitrao troi
tuyet sa.

Tuong thu the xoi xa doi doan,
Mat rong sao cach dien tau nay.

Coi ai chon ay ve day,
Nguon con xin phan, ngo hay

sut tinh.
Nuo u minh khieu chia doi ngau,

Tuong doi phen nong na doi
phen.

Nho hong phuc chồi eanh dan que,
Dạm hoi xuân cay re đều troi.

Bay gioi bang tho o lang le,
Tinh co dan ai ke bi et dan!

Khi sao gang tae gan chou,

(xem tiếp trang 25)

Công nghiệp nhiều, cõi thọ càng
cao.

Máy náy áo vải cõi đảo,
Cứu dân kẽ bết kiếp nào công
phu!

Như trước có vua Nghiêu vua
Thuần!

Công đức nhiều, lõi dận càng lâu.
Máy nay lượng rộng dàn sâu,

Hạt mua rây khắp chín chà gõi
nhuần.

Công nghiệp ấy mà nhân nghĩa ấy,
Cõi thọ sao hẹp mây hóa công?

Rộng cho người được tuổi rộng,
Đời mình ái giũi vừa lòng tôi
người.

Buồn thay nhẽ sương rơi gió lọt,
Cánh diu hiu thành thời chán sa.

Tưởng lời dí ngữ thiết tha,
Khóc mà nén tiếng, thèm mà
nên mè.

Buồn thay nhẽ cảnh vè hoa ô,
Mỗi sầu này ai gõ cho xong?

Quyết liều mong ven chũi tòng,
Trên lương nào ngai, đầu đồng

não e.
Con trang nước thương vi đổi iré,

Chữ tình thâm khôn nhẽ bò di!

Vây nén nán nã ngày chí,
Hinh nhường như ô, hồn thi đă

theo.
Nám canh luong chiêm bao lân

quát,
Mơ tưởng còn phảng phất hiếu
nhan,

Tieng say bên gối trước màn,
Khi mê nhường thấy, khi tan lại
không.

Nha ngoc vñ tieng dong vang vang
Khue am thiêu sao vang am hao.

Mo mang luong nhung khai
khoa,

Ngoc kinh chon ay ngay náo tói
nói?

Tuong doi thoi nyap ngung trong
da,

Nguyen dong sinh sac da kip phai?

Khi sao sớm hồi khuya noi,
Nặng lời vàng dá, can loi toc to.

Bay gioi bang tho o lang le,
Tinh co dan ai ke bi et dan!

Khi sao gang tae gan chou,

(xem tiếp trang 25)

Lưu lạc ra Halphong

Sáng sớm hôm sau, Thị-Lan — các ngài đã biết con bé cháu nhà quê của bác khán chính là nàng, — xách cái thúng đi lồng thùng từ phố Nâng-tinh lên chợ Rồng, như thường-lệ mỗi ngày.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ thăm thia. Càng thăm thia càng ấm ác.

Bao nhiêu chuyện dưng chạm quay cuồng ở trong đầu óc nàng, nhưng rút lại chỉ quy tụ vào hai việc cốt要紧 : ố và đói.

Hai việc, bài đầu bài rớt lòn.

Tình cảnh nàng thế mà khó khăn. Đã bỏ nhà đèn dày, nương nhờ chủ thím, tuy là họ xa nhưng cũng còn định-dấp iết mà giây mờ hờn là hàng xóm, trong ý ràng chí cầu được yết thân. Cứ ở yên đây ít lâu, gặp được anh chàng nào xứng lái bằng đối, phải duyên phải số thì ta lấy, rồi cùng nhau chịu khổ làm ăn, sinh cơ lập nghiệp, thế là thế ta tội với cha mẹ. Sở-nghệ của một cô nhà quê mới ra inh lẩn dẩn, chưa có gì là cao kỹ, xa xôi ; cửa mộc cửa đậm chờ mầm son, vay dụp trồng giùi dồi vồng tía, nàng chì uỷe mong ngày kia vở được anh chàng tiề trung, hiền lành, có nghề nghiệp tú tể, dè có thể dứt nau về Kim-sơn nói với bác Phò : « Thưa thầy hãy nhà con đây », thế cũng dỗ rứa tiếng bô nhà ta đi.

Nhung nào phải con người ta muốn gì cũng được. Thế ra quên đứt ông ạo-hoà và hão người ta không co vân-mạng. Xin xem cảnh Thị-Lan đây. Những ước mong yêu ôn, mơ màng tương lai, mà vở ngày mệt mõi thím cay nghiệt và xấu hổng hết chỗ nói. Cho con bé cháu nhà quê mới ra được một chỗ & đậu, hãi hốc cõm dir, mà ra điều tiếc rẻ, suốt ngày nõi miệng chửi mắng trù, chửi không chịu bắc đồng cắn đồng lạng mà cảm dùm công việc vất vả nõi lám cho nhà mình còn nặng hẳng ba cái mìn nuôi nó.

Thím giùi mà sù với cháu iệ hơn là dây tó. Mới ở chung nhà tháng hai mươi ngày, nàng đã thấy rõ mõi thím là một con yêu-tinh, nghẹt-phụ. Đang lòi đồng khách ở tro ẩn cõm, minh lâm tối mắt suốt ngày, mõi ròn nõi lõng xú iệ nhu vầy, may mai hời mù khoa-bi, tự nhiên vắng khát khát, không biết mõi sẽ iết mấy hột cơm bõi, hì mà dồn vật minh đến đầu.

Thế là tết phải đi.

Nhung mà đi đâu bây giờ ?

Nòng đèn tuổi đã biết nghĩ, biết lo. Đè có lẽ là bước chân vào con đường hạnh-phúc, mà cũng có lẽ nhảy xổng vây sào. Sẽ bò vò khô sô, sẽ làm tội tá người ta đè mà sống, iết hòn iết cả

thịt không chừng, đè cho con tý con vị khôi liệt máy; hay sẽ chết đói chết rét một xô xinh nào, như thán con chuột thối nằm trên vỉa đường, người ta bắt cảng đá một cái xuống lồ cống là xong chayén. Nhưng cứ phải đi, đi liều, vì tình-thể khêng & được Cứ đi, nhất thiết nên nbi bw, một sốn hoi chết, chí có thể hối.

Tới đây, nàng nghĩ luô lai câu chuyện chí em hàng gánh nói với nhau hôm cùng đi chợ Kim-sơn vè. Nhiều người gỏi què phản chí, bô nhà ta đi, xuôi Nam ra Phòng, ít lâu trở về thấy ngobèn ngang áo the quần lính, nón thao giép cong, thi ra họ đã vở được chồng là thầy ký thiêng thông hay chủ khách chủ hiệu. Truyền ấy như có móng nhọn in vào óc nàng, giờ gập được lúc nỗi hật lèo. Nàng ngẫm nghĩ những cái mày mẫn người ta chẳng có nức da cặp mắt như minh còn có thể gặp được, huống chí minh đây chẳng thua kém ai. Ông ròi đã bén cho họ lầm sự gặp may, không lẽ náo iết hepluong với minh. Thời minh đã xuôi Nam gặp bướm không tốt rồi, cũng chưa phải là cùng đường bị lối, vẫn còn mòn cửa mõi nứa ; ra Phòng.

Nàng vừa đánh xong cái đầu nhất định ấy troig tri, thi chán cũng vừa bước đến chợ Rồng.

Tội nghiệp nàng mõi chắc mõi rau mõi tép, cũng phải nặc cõi từ đồng kẽm; cai so vè nhõ bị mõi thím ác-nghẹt, nghĩ là ấm hot.

Tay rách một xâu cá nõi, đầu đội cái thúng nặng trĩu, nàng ở rong-chợ đi ra được một quãng thì gặp cõi ấm tro ở chái đồng nhà mình đang từ dâng kia thất-thiều di lại, chắc cõi ở phố bàng Thao vè. Xem bô-tịch môi-mét không muin bướm và cặp mắt thức suốt đêm nõi ra thi bết. Nhung khi trông thấy có bê cháp nhà tro cõi thi tinh-tảo lại ngay. Sí gập không ngờ,

lâm cõi mõng quâ, troi bần nét mặt. Cõi kiém cõi xin một miêng giàu, dè nàng phải đặt tháng xuống đất và mõi gõi lấy giàu cho cõi được dịp tán chuyen. Cõi nhoen miêu cõi, cõi thú cười trót nhả, ranh mảnh cõi kẽ tân gái, cõi cõi mắt lầu rắng :

— Cõi mõi miêng giàu này để mõi tôi được vào e ký phú » đây.

— Ký phú là thê nào eo?

Con gái quê nứa có hiều chuyện thi cõi chung-hĩa là giùi đâu.

— Vào ký phú nghĩa là vào nhí-trường, thi làm thơ phú.

— Thế là cõi dỗ ông cử hay ông lú iỏi ?

— Chura, cõi phái thi hai kỵ nứa kia, nếu như được lợt nhí-trường. May ra tôi cõi được trọ nhà ông Khán cõi tháng nứa dè hàng ngày được giáp mõi hoang-dao..

— Không, nhà chủ thím em cõi davo iáo đầu mă cõi hoa.

Nàng cãi ra vè thật thà, ngõ ngán.

— Tôi nõi hoa davo là cõi davo.

Gữa lúc ấy có tiếng cõi lầu tu-lu & ngoài bến đưa vào, nàng làm bộ hỏi như khôn biết :

— Có cõi davo ở đâu gập đây, cõi nhí, cõi tiếng tui-và họ thòi davo.

— Tiếng cõi lầu Phòng lén đấy.

— Thế nó đi bao giờ mà bay giờ đã lên. Nam này cũng có mấy chiếc xuôi, mấy chiếc đèn. Vì dùi chiếc Trường-chân xóoi Phòng chiếu hóm qua, nay có cõi Trân-an vè.

— Bến lầu chắc vui lắm, cõi nhí. Minh di xem, linh ho cõi bát không ?

— Viết gì mà bát.

— Em vẫn so ước xem tầu chạy một hôm. Tầu Phòng chạy vào giờ nào hõi cõi ?

1 giờ chiều.

— Thế thi giờ ấy em di xem được. Hôm nõi cõi đưa em di xem phâ.

Cõi ấm thích mê :

— Được. Mai lõi bện vào trường thi, ngày kia tôi dẫn cõi di xem cho biết. Hôm ấy, ta cứ hẹn nhau ra đây rõi cùng đi, nhó.

— Vâng, cháo cõi, bay giờ em vội vã nấu com kẽo trưa mất rồi.

Cõi ấm lắp-lenh mừng thầm, tuồng mõm lợi-dung được chí gái quê, chẳng dè chí gái quê lợi-dung cõi dè thõa một tin tức, ăn biế, là giờ tên Phòng chạy.

Nàng định cao bay xa chạy ngay, vì sợ dè lầu bụi lõi co-mun, bay là bắc phò ở Kim-son län mõ mòn nơi bát vè hõi.

Quả nhiên, r gay sáng sớm hôm sau, nàng thu sẵn gói xõng áo dè trong chiếc tháng day, vĩ buồng lèn trên, một lát mu, Khán đưa cho đồng bạc hoa xõe sai dì cho như mọi ngày, ning vội vã cấp thung ra đi. Lần này đến davo pô Khán, nàng không rõ vào chợ Rồng, di thẳng tuốt xuống bến tàu.

Lần lút trong xóm Vị-hoàng đến trưa, nàng vào quán ăn com với mấy con tép rắng, lại mua một mõi com gói theo, rồi mới xuống tàu. Trường-châu đê xuôi Hải-phòng.

Từ lúc này mãi cho đến khi có Pach-thái-Bưởi nõi lén, lầu thay chay trên các ngả sông xứ Bắc, trùa mõi chíecuá iây, còn thi người khêch chuyễn iogi. Tần cõi chạy bằng guồng bành xe ở sau đít. Tùng trên tung dưới giải những hàng chieu dài cho hành khách nâm chén chúc nhau như cá mõi sáp lõp. Lúc nào chiếc tàu cõi nghiêng, cõi chung-trang, người di không quên phải xanh mặt, chí sợ lật đỗ. Thế mà tối đến, một chú tài-cõng hay chú mõi-bản cõi dõi khêch lây một chỗ rộng độ vài chíec chieu, dè bay sóc-lla bay phán-thân, hõi lõi bõi con minh. Bão giờ bõi con gai thường chí cõi nõi chông gheo, lõm mõi, nghịch ngym. Họ thura đêm tối, rò rõn cõi véo các cõi phải kẽi lõi oai-oai. Bọn võ-lại ấy xão-quyet, làm bộ chọc ghẹo mõi bà già, dè mõi bà phái giap, phái nõi ;

— Mõi bắc dava nghịch các cõi cõi xuân kia, chõi dava nghịch bà già là nghĩa lý gi ?

Thế rồi chúng xoay lại nghịch ngom các cõi, các cõi nõi chua ngõa hay cõi-nü thi chúng được diều nói :

— Các cõi vùa mới truyền lệnh, cõi không nghe thấy sao !

Trong khi mõi tầu và sau lái có những tần kich khâ-bõi như thế, thi ở giữa tầu rõa những tông kêu của bón đồng tiền và bón chấn bón lõi, làm cho nhiều bà con ta mâu mè cõi bạc, phái

Lô Tu Hông

Của HG - PHONG
Tranh vẽ cõi MANH - QUÝNH



rất túi cạn hrag, rồi bán mè cù ô và khăn gói tay nải. Tàu thủy bốn chục năm trước thật không có trại-tự chút nào, nhưng nhiều dẫu thử; kể cả những nhau như chóp.

Thị-Lan một thân, một mình, vừa nhất sự, vừa lo ngại, dẫu có dám nãm: cả đêm nang phải



ngô xombok, khoác chiếc nón sau lưng, dựng đứng chiếc thang bên mình để giữ lấy gối áo, rồi khoanh tay gục đầu trên vách thằng, khi chợp mắt tinh. Chốc chốc nghe có bản tay nào mò vào trước ngực, nàng lại giật mình ngảng mặt lên:

Cái tay bắc khì-giò này làm cái gì thế?
Không biết bắn tay ấy chỉ tinh nghịch, hay

dịnh móc lây đồng bạc hoa xòe của cô gái quê, Cò khỉ cả hai mục-dịch cũng nên. Từ đây, Thị-Lan không dám chộp mắt nữa. Nàng mờ com nãm ra bể lầu và tàn chuyện mua nồng với mấy bà cụ ngồi gần, để thức đến sáng. Phần tui thân phận, phần lo sợ tương-lai mịt-mù, nàng ngồi khóc âm thầm, rãm rúc. Ai bảo bồ nhà trốn đi?

Lúc bước chân từ dưới tàu lên bến Hải-phòng, cô ào chàng ngó-ngoân lò àu, tự hỏi không biếth mình đến đây làm gì và tìm con đường sống ở đâu bây giờ?

Chúng ta nên biết nguyên-xưa Hải-phòng tiếng là một trấn xưa ta đặt ra để trông coi việc phòng bị giao thông ngoài bờ, nhưng chỉ có danh-nghĩa thế thôi. Toàn-cảnh chẳng qua chỉ gồm có một dinh-thư cồn cỏ cho viên trấn-hải-sứ, một vài xóm nhà lá, một vài vạn chài, đại-khai cũng như cửa Hán trong kia trước lúc có thủy-sứ để đốc Rigault de Genouilly tới, chờ không phải đã có chầu-thành và thương-cảng gì hết. Sau việc Hanoi thất-thủ lần đầu năm 1873, triều-dịnh cất nhường khu đất Hải-phòng cho nước Pháp làm "thương-phụ". Người Pháp ra tay mỗ mang ngay: mở đường sá, cất phố buôn bán, đặt toa linh-sự để giao thiệp với quan ta, don bến cho tàu thuyền ra vào. Ay là viên đá thứ nhất của thương-cảng Hải-phòng. Đến khi cù xà Bắc hoàn-toàn thuộc quyền bảo-hộ, thì Hải-phòng đã có cái cơ-sở, cái quang-cánh một thành-phố tàn-thờ sớm hơn được mươi năm rồi. Công cuộc kinh doanh "ao-lắp" cho nên một thương-cảng to và mới, những cát tay khoa-học mồi ngày làm mồi, mồi mãi, không lúe nào ngang.

Hòn cô gái quê họ Trần ở dưới tàu Nam bị rớt lén bờ, ngô ngòi, Hải-phòng đã bày ra quang-cánh một thành-phố mới, mê, đong đác, thịnh vượng. Phố tay phô khách đã có, đường cầu-dắt đã vui, bến tau Sáu-kho đã mở; chầu-thành giống như con tôm ăn lá dâu, đang vùng to lao ra từ-phía. Dần các lindh đồn nhà và kèo xuống bướn bắn hay tim việc hổ-kết-kéo, tụ tập rất đông. Trước những cảnh tượng to tát mè mẩy, Thị-Lan từ bỏ nỗi lo âu cũn phai. Vì Hải-phòng hoàn toàn mới, đẹp, nàng thấy là bắn mắt mình, không như tỉnh Nam cũn pha vẻ mới và những nếp cũn xưa dinh-lị.

Nhung gái quê mặc kệ, dù bị sếp-phận ném lên trên đường bờ vor lưu lạc, tẩm lòng muôn sống của họ dắt họ trả về nèo ngoài, bạo dạn, có khỉ dám liều. Bởi vậy, Thị-Lan chỉ bàng hoàng lúc vừa đặt chân lên đất mới thôi, một lát, nàng định-thần lại, tặc-lưỡi một cái rồi mạnh dạn cát buồm đi tắt tự nhiên. Cái tặc-lưỡi ấy có thể diễn nghĩa ra thế này:

— Trảm sự phò mạc ông giời! Minh đã liền-dem tên xòi dày đến chốn này, thi cứ nhâm-mắt đưa chân, mò lầy đường sống. Giời sinh giỏi đường, việc quái gì mà sợ. Ta cứ việc đi, đi tìm lấy việc làm mà sống; nhất là duoc chỗ may thua và mướn, không thi đì ở gánh nứu nấu ăn cho người ta; hay có số kiếp vất vả làm thi đến ta vào nhà thò chửa là cung chửi gì?

Đồng bạc đồi ra lầy vé và tiền pha giữa cau lặt vặt dưới tàu, còn lại mấy hào, nòng vào một quán com che liếp ở ngay đầu bến, cối mực và ẩn com đê hôi thâm mực quấn lì nhiều đường di nước bước cẩn-dùng cho mình.

Sau khi đã nich một bụng com che cung hai bắp vế rõi, cô gái quê là đội nón cắp thùng, mạnh mẽ, ứng dung đi lên trên phố.

Nàng đi tìm việc làm.

Hình như nàng muốn việc làm ở nhà nào có thi hồn, cho nên di qua cửa hàng cửa hiệu nào trông vể hơi khá, nàng cũng đứng lẩn ngẩn một lát, rồi vào hỏi:

— Ài thira com mà nuôi thú mày.

Suốt cả buổi sáng đi mất công mồi cảng, nàng đã hơi nản, tìm một hàng cây ngồi phich xuống nghỉ ngơi. Một con mè lèn là đèn hôi chuyện, nàng nghĩ là quán mè mẫn, đồ người dem bán, nên chì ạm à vài cái rỗi xách nón đứng dậy đi nữa.

Lang-thang mãi đến chiều, song mạn Cầu-đất, thấy một cửa hàng bán rượu khá to, nàng đứng lại dòm xem lâu lầm. Chạnh nhớ cái nghề nấu rượu, bán rượu, vốn là nghề quen của mình, có lẽ可行 ở nhà này may được, nàng dình hao hức vào.

Bà chủ hiệu dã già, nét mặt rắn rời, danh dã, nheo-nheo hỏi xin việc, bà nhín kỹ từ đầu xuống chân rồi hỏi một cách nhẹ nhõm:

— Quê quán chị ở đâu?

— Thưa cu, cháu người tỉnh Nam a.

— Mới ra Phòng lần này là một?

— Vâng.

— Thì là chị ở nhà quê mới ra, biết quái gì công việc tinh thành mà đổi làm.

— Thưa cu, thay cháu ở nhà quê chuyên nghề nấu rượu, cho nên cháu quen nghề này lắm.

— Thế à?

Bà cụ tươi cười ngay, vì đang cần một người biết xem rượu tốt xấu và bán hàng phụ mình, kèn nhiều lúc đồng khách quá, bà phải tin tức.

— Ma chi định xin tiền công mỗi tháng bao nhiêu?

— Tùy lòng tôi của cu, cháu không dám nề hà, đê cháu vào làm ít ngày, cu xét việc định công, sao cho khỏi thiệt thòi của cháu thi thôi.

— Quý hóa nhỉ! Thôi, vào trong nhà cất thùng mìng đi.

(Xem tiếp trang 3)

nguồn văn tim vang

Con gái nhớ chồng

Ai ham thích thi-ca, chắc phải
để ý và lấy làm lạ trong thơ-văn
cố của ta lâu như không có
những bài-ti-tinh một khêu-phụ
thở than hay thương nhớ chồng
đi xa. Chẳng bù với thi-ca Tào,
những bài như thế kẽ đèn hàng
ngân hàng muôn và dù các lối.
Các ngài có thể mở quyền thơ
nào rà, cũng thấy năm mươi bài
tả tình con gái nhớ chồng là it.

Không ngờ mới rời một bên
cho nghe bài «Sí ca hành»
của một bực đánh-hát
cuối đời Tự-Đức. Nguyễn-văn
hằng chử Hán, giỗng như hồi
«Tỷ-bá-hành», cụ Lê-lêng-Vân
biết hiệu Hải-nông, dịch ra quốc
văn, dè là «Con gái nhớ chồng»
lời văn rất thanh-thoát, có thè
cùng nguyên văn càng truyền-

Trước hết người khêu-phụ ấy
là cảnh minh lây được người
chồng là bực phong-lưu cõng-túi,
như vậy mà nàng đã hường moi
mùi sung sướng. Nhưng rồi
nghiệp nhà sa-sát, khiến anh
chồng phải tui tha phương cầu
lucky. Nàng ở nhà-lei loi khổ nǎo
một mình, bọn thanh-nien vò-lại
muỗi hèa co lấy lời lộc cảm dỗ
nàng, nhưng nàng không chịu:

Phát gấp ba-bé đào gấp khác,
Lũ vò loài sạo súc mồi láy.
Nào ngờ nàng nổi nước này,
Chẳng thi bón bả, của ráy sạch

tan.
Chị em vốn diêm trang quên nết,
Ngai đắng cay quên hét dí ăn.

Theo người sửa túi nàng khẩn,
Nhặt lanh khâm châm, đậm tim
nguyệt hoa.

Nhớ thưa trước mẹ cha day bảo,

đứng nhanh quá thì còn khá:
tuy cũng có bụi, nhưng không
đến nỗi như lúc họ dập ga kèu
phịch phịch; lúc ấy chẳng khác
gi họ xúc lấy bụi mà tung lên
cho người đi bộ ở sau.

Chẳng biết ai đặt tên câu
phong rào này, nghe thật eay
chua:

Hồi ông ngồi chiếc ô-tô,
Ông già! ông có biết cho sự đời?
Ô-tô đã vụt đi rồi,
Phong-trần đe lại mặc người theo
sau?
Có người bảo là của thi-sĩ Tú-Xương, chẳng biết có phải thế
không?

Tôi được nghe, một ông bạn
đọc cách mấy hôm nay, muốn
chép lại để chắt-chính với cá
bực da-vân bắc-lâm.

X. Y. Z.

Giữa lúc cuộc chiến-tranh trên đất Pháp dang dữ dội cực điểm

Tiếp theo trang 15
vẫn nên vẫn minh Âu-tây và
hòa bình thế giới.

Sự ngông cuồng của Mussolini
và thái độ bèn nhát của nước Ý
phát xít, không phải là toàn dân
Ý sẽ có thể căm hadroing rất tai
hại cho nước Ý và chính phủ
phát xít Lã-mã.

Bié dâu chỉ sau một vài cuộc
thất bại đầu đơn nhàn dàn Y
vừa rồi đã hoan hô Mussolini
va Hitler sẽ không quay lại nỗi
lén mà dàn dò họ ép phát xít
đồng lõi với quân Đức tàn bạo.

Cuộc chiến tranh này chắc từ
đây còn nhiều sự đột ngột không

Nước Pháp đã từng trải qua
những hồi nghiêm trọng b'on
ngày nay, chính những sự nguy
hiểm mới làm cho người Pháp
thêm vĩ đại, hăng hái.

Quan Tông-lý Nội các Paul
Reynaud đã nói: «Nước Pháp
đã dự vào chiến tranh với một
lượng tâm trong sạch, trước
Pháp không thể nào mất được.

HỒNG LAM



Một bữa thuốc

của NGỌC - THỎ

Các đèn điện trong thành phố
đều đã nỗi tiếp nhau bật lên từ
ban nãy. Hồi đó thành phố đã
làm gì có được những ngọn đèn
láng mây trân nến, lơ lửng treo
giữa các ngã ba, như «chanh
chẳng đèn», cát: chảng đèn
giỏi! Đèo ấy hai bên về đường
các phố còn những chiếc cột
đèn hàng sáu sơn đèn, dựng cách
nhau 50 thước mỗi, trên cùng
chĩa ra một ngọn đèn 50 nến
lá cành. Tuy vậy cũng chỉ ở
Hà-oi hay Haiphong mới có
đèn điện thôi. Ma đèn ở Hải-
phong lại tối hơn ở Hanoi.
Hà-thành đã được kè là «Thành
phố Ánh-Sáng» của xứ Đông-
duong rõ, vậy!

Và bác Ba sung sướng thực.
Trên hai chục năm trước b'c'lam
bởi sá iech, đánh xe cho dù mồi vi
toi io'mai lón dâng Hà-thành. Từ
lúc chiếc «tự động xe» hùng nô
đến đánh đuổi xe ngựa di, thì bác
Ba b'c' phảng chiếc xe ngựa, cũng
chẳng buồn học cái nghề cầm
lai thử xe mồi mòn. Rồi từ đó
đến nhà chán đam con nhô,
án lương chính thất.

Vợ bác là một người đàn bà
đầm đang, b'aon hoa quý trên
cung Đồng-xuân, kiêm được khâ
jai, nên bác Ba rất có «thì» kéo
dài cái đói yên tĩnh ấy ra được.

Chiều hôm ấy chị Ba mua
được một mẻ ếch béo, bác gai
diêm thêm vài chén r'ugùy ty
cho thêm vị, xong rồi, phanh
ngực ngát ngưởng di bóng mát.

Bác cho cái đói b'c'c' tên. Chán bác
đận đói guốc «Saigon» cao gót,
đầu đê r'awn, chải r'ẽ giừa bông
mượt, quần lanh đèn, áo cánh
cũng lanh đèn không đóng khuy,
đè phanh ngực, một tay cầm
chiếc quạt giấy, một tay đưa lên

tia hai chục r'amp trước, lại
nhúc dậy nên b'c' phanh ngực
di, vừa nhìn những khách qua
lại một vẻ eanh chìa lầm lầm!
Chẳng khác lúy bác còn là người
đánh xe yêu dấu của «ông sáu
tò áo» dòi hời xửa, hời xưa..

Vừa qua nhà Giày thép, b'c'
đang sau có tiếng guốc di lèn
rất gấp rồi một tiếng quen quen
gọi với:

— Ngày anh Ba, anh Ba...
chờ em với!

Bác ngoanh lại. Tưởng là ai
chẳng hóa là Năm Sún, một tay
«đàn em» làm bồi cho một vị
quan binh. Năm Sún nắm tay
bác Hai, c'c' cười nói:

— Ay em nh' giờ may mắn
làm cho «Tây motts, hôm nay chả
đi man-nợt» it ra là nửa tháng
mới v'ẽ, em còn tha hồ được
r'ong cảng.

Nhin vào mặt bác Ba, Năm
Sún bỗng thở dài:

— C'ết nỗi, hai mai tóc bác dâ
trắng xoa, tran dâ r'awn eo c'c' tòi
r' ư? Cha! Đầu là cái b'c' chung la
một hai mươi tuổi n'hi? Lúc do
bạn a th'ich là ông «Hongs», suot
c'c' Hà-thanh gồm mặt, bạn anh
chị như Ba Lèp-lo, Tu-phi đều

phải kiêng nè nhỉ? Chóng già
thực!

Hai bạn cũ vừa khóa tay
nhau thủng thỉnh di, vừa ôn lại
quãng đời soanh liệt trước kia.

Bắc còn nhớ dạo đánh xe
cho « Sáu tòn » không, thực
là được quan trên vì nè, nói một
lời vào đầu cũng có bạc trảm...

Còn chú, lúc mới vào hầm
ông bà đốc-tò chửi rắng, thành
phố đã có đèn điện đầu. Nhà chú
còn giữ được tấm hoành-phi
của ông phu... gi... ấy biếu
không nha?

Rồi cả hai đều thở dài kinh-luận:

— Giờ thì họa ta thành ra
những con vật già vô dụng, mong
được đá 2 bít không xong.

Hai « cosa vật già vô dụng » ấy
tới đầu hàng Đảo thi gặp thêm
hai bạn đam em trê hơn là Tuất
Lùn và Tý-Già nữa. Tuất Lùn
bàn ngay:

— Đì lè ngoại phô chì tò mồi
cảng, đê xin mời các bác vào
tiệm chơi, đê biết một nơi
« truom » lầm.

Cái chỗ « truom lầm » của Tuất
Lùn ấy là tiệm thuốc phiện của

chú khách Nam ở trong ngõ hàng
Marp, giữa hàng Buồm, bồi ấy
dã lừa gi có những hạng tiệm
phòng riêng cho khách e lệ nằm
như ngày nay! Cho nên tiệm chủ
Nam trong ngõ hàng Marp ấy là
nhó « hô-hẹo » của lát cà, mọi
hang người nghiêm, từ hang hót
mỗi tối 10, 12 đồng cho đến hang
chi tiêu-thụ vải bá hào.

Các bạn hãy tưởng-trạng mội
nhà chí có độc một gian, hép
lâm, và thấp quá, bắc ngang độ 4
thước mà dã kê hai giường giờ
giết, giữa cửa chừa một lối đi.
Mặt đất không lát gạch, gõ ghè,
giường kè xiêu-vẹo, lêch-lạc. Còn
bè cao từ trên mặt đất lên đến
trên nhà được độ 1m 60. Cả bê
sau gian nhà ấy được độ 5 thước.
Khách vừa bước đến cửa thì cả

mắt lẩn mũi đều bị « iắn công »
một cách kịch-liệt: mắt thì bị
khép hét xòi vào, mà mũi thì bị
mũi.. nước i ên cung tràn ngập
thứ mũi hở-thở khác hợp lực
nhau xuyên dây vào cả hai lỗ
mũi. Lá vải cái bếp và nhà xí ở
sai cánh cửa như ngay cạnh chise..
giường cuối. Vậy mà khách
nguyên hồn như quen mũi, quen
mắt, chẳng thấy ai kêu ca gì, dù
là hang người cao-quí, litch-sự...

Bọn bạn anh em Ba Tai cho
đi vào thằng rồi lên gác. Bên gác
đã có mọi câu thang gỗ da mọ,
mỗi kui có ngươi bước lên túi
hình như ca cao, thang gỗ đê trêu
xuống. Cho rên chú Nam phải
mắc thêm một cái day lam cõ
lòng thông từ mai nã xuống để
khách yin vào leo lên...



Bọn Ba tai chó Năm Sún, Tý
Gày và Tuất Lùn đều cởi bỏ cả
áo cánh ra, minh trản trung trực
như quanh chieu bâu đèn. Cả trên gác này chỉ có một
giường thôi nên họ được tự do
nói chuyện.

Câu chuyện lại nở như gao
rao, mà cũng lại vẫn một dãy dẽ:
cái thời oanh-liệt trước. Lâm
lúc họ hàng bài quá, mắt long
lên sòng sọc, mặt đêng nau, ngón
nhóm hân dày mà bàn luận!

Tới một giờ sáng, Năm Sún sai
đi mua phô sào và nhâm rượu.
Rượu xong, lại nằm quay hót.
Tý Gày đang nhâm mật mõng
bỗng ngó phát dậy, mắt sáng
ngời lên, mõ bài trán rõ giọt,
đãu tiếng:

Anh em
minh sinh ra lúc làm việc đê
dàng có lẽ nào lại chịu nằm chêt
yên như một con chó già mà
không làm nổi một việc gì gọi

Cả bọn đồng thanh tán thành.

— Ủ, chú nói đúng đấy.

— Tôi có một việc làm đê như
trò bắn tay, êm như dù, mà chỉ
cần một thanh cõi lim là đủ...

Sáng hôm sau, thành phố Ha
nhội kinh khủng thêr đây với
cái tin dữ dội vừa xảy ra một vụ
án mạng bí mật ở phố X... Một

Tan bát

(Tiếp theo trang 11)

Thê rôi tôi lại ra đi, ra đi với
một mối hận ngon-thu, từ nay
tâm hồn tôi đã rã, quâ tim tôi
đã khô héo, tôi không phải là
người da cảm nữa, tôi là người
của gió bụi trời mây và tôi đã
biết rằng: tình ái đâm phái là
một vườn dây hoa nụ, nó chỉ
à một trường sào nô nà mà những
người đì qua khô cầm được giọt
lệ đau thương.

XUÂN-LÉ

người, một mình ở một nhà lớn
phố ấy, không có vợ con đầy tổ
gl c... vừa bị gian giật một
cách tôi già man. Bọn hung-thù
chém đòn cả các ngã không cho
người kia chạy trốn, dùng thanh
cõi lim đánh đòn ráp nát óc ra
má chết.

Người này kàng phô không
rõ thân thể ra sao, chỉ biết
hang ngày ở tòa nhà kia, đóng
chặt cửa lại klong giao tiếp với
một ai cũ, rồi có khi đê vắng
hang tháng. Người tò mò đê dò
xét thi-biết: ông ta đê tìm mõ.
Nhân thi hén ngoài phô dòn
ông ta có mõ vàng, giầu lối hêng
triệu, trong hang ấy chúa hàng mấy
triệu lòn vàng pến, ông khört
giao thiệp với ai... Người ngoài
nhân-thể đặt cho ta cái tên
« Ông Ngã-Vân ».

Chính là bọn hung thû vi vàng
mà giết ông ta. Nhưng chặc họ
ấy bị thất vọng vì các nhà chuyên
trach diêu - tra trong nhà kia
chẳng thấy chục vạn rào nõ cõ,
chỉ thấy toàn mang nhện chêng,
cùng là cút mõi dun thành đồng
cùng là đât thât thoi.

Mấy hôm sau, cung một bõi lõi,
lại cả bọn bõi tên Ba Tai Chó,
Năm Sún, Tý Gày và Tuất Lùn
đều bị bắt-trên gác tiệm Chủ
Năm. Chú lùn nhận ngay, và lại
khai rõ cái tội ác ấy chỉ đem lại
cho chúng có hại chung đồng bac
đồng thoi... Ma, chính chúng
cũng không rõ vì sao đột nhiên
máy cánh tay lưỄng thiệt kia
lại nhúng vào mõi tội ác tố giã
man ấy.

Rõi mọi buổi sáng ấm đậm, cả
bõi nõi nhau lên, máy chém ở
trước cửa nhà pha Hatoi. Tý
Gày phái hành hình sau cùng.
Nhiều viên chún phận sự có mặt
tại đó lúc ấy thuận lợi rắng kông
bi địu ra, hồn còn ngo ngạc như
kẽ mít hồn, và tôi khi bị lật sấp
vào hòn máy, hồn còn làm bầm
một cầu cuội cũng.

— Tai bại thực, mõi bùa thuoc
NGỌC THÔ

Nước cũ tình xưa

(Tiếp theo trang 17)

Trước lầu phong nguyệt, tên lâu
dịch ca.

Bảy giờ bông cách xa dối cũi,

Tin hán nghe khôn hồi thăm linh

Não cung uiva phiem dan lanh,

Nỗi con coi cũi, phien minh ba voi.

Nghi nóng nỗi ngôn ngữ đổi lục,

Tiếng tử quy thêm dục lòng

thuong,

Não người thay cảnh liên hương!

Dạ hằng quanh khúc, mắt đêng

ngóng tráng,

Tráng mai đồng, lá buồm xuôi

nguye,

Thay mộng mènh những nước

cùng mây,

Đông rỗi thời lại trồng tay,

Thay non chỗi ngã, thay cây

rướm rã,

Tróng nam thay nhạt sa lác đắc

Tróng bắc thời ngon bắc màu

sương.

Khắp tróng trời đất bốn phương

Cõi tiên khơi dien, biếc đường nào

đi?

Cây ai có phép gí tái đó.

Dâng vật thường xin ngô niêm

trung.

Gươm xưa này của Tân cung,

Ở trên xưa đã sói chung đổi ngay

Đug'en hảo hợp bông nay chêch

lê,

Bụng ai hoai với ghê pi đâu ?

Xin đưa gươm ấy về chàu,

Ngo sói cho tõ gõi đầu tróng-đan.

Tuồng linh sàng nhơn nhơn cõi

đâu,

Nỗi sinh cơ có thẫu hay không?

Bóng cung dương tuổi ấu sòng,

Đi mazu sao nõ quên lòng doi

thuong l

SƠ-BÀO

Cours de Violon et Solfège.
Leçons particulières sur place
et à domicile par M. NGUYEN-
VAN-GIĘP diplômé du Con-
servatoire F. E. O.

S'adresser au N° 15-ter
Hôpital Chinois



KHÔI TÌNH MẠNG XUỐNG TUYẾN ĐÀI

Bài của DÂN-GIAM Tranh vẽ MẠNH-QUÝNH

Người ta nhìn trời xanh mà người ta yêu. Nhiều khi trước một sắc đẹp toàn-toàn, bao phủ bắc vành mà vẫn không yêu. Nhiều câu chuyện tình kéo dài hàng giờ hàng năm mà vẫn không có mảy may ái-tình chân-thật, thế tình khiết ta phải xúc động đến dày lòng. Yêu nhau chỉ vì một câu nói. Một người lính Annam sang Pháp không biết tiếng Pháp, gặp một người dân là Pháp chỉ biết có một câu: « Tôi yêu mình ». Người dân là đó cảm động hỏi: « Yêu thế nào ? ». Người lính chỉ thêm một câu: một câu thôi, và cũng không biết nói gì thêm nữa: « Cho iền khi chết ! ». Người dân là ấy chỉ biết ôm chầm lấy người lính, đường như muốn giữ chặt suốt đời cả một khôi tình-chân hận, không cần hỏi thêm nữa, tai không cần nghe những chuỗi lời êm-dịu, mà chúng quy chí muốn kết-tụy bằng hai câu kè trâm, mà chưa chắc đã tôi được đích. Yêu nhau không cần nói một câu nào cả. « Chỉ thoáng một cặp mắt hữu tình, trái tim ta bị mặc bẫy mãi mãi, cắp mắt mò lú khéo hơn những lối mà ta không dám nói, này những người nói nhiều kia or, ha-hết phải nói vì yêu nhau chỉ dùng đến cắp mắt hữu tình ! ». Một văn-sĩ Pháp đã nói rằng: « Cái lúc êm-áu nhất của đời uyên-υuong không phải là lúc nói: « Tôi yêu mình », nó ở trong sự yên-lặng mà ngày nào cũng bị nứa chùng cát ngang (Le plus doux moment des amants n'est pas celui quand on dit: « Je vous aime ! », il est dans le silence à demi-rompu tous les jours.)

Nhiều khi vì một trường-hop hồn-hữu mà yêu nhau. Trường-hop nào mà không còn thể sảy ra trong đời mình nữa, ta càng nghĩ đến sự hiềm ấy ta càng yêu và nhớ iếc.

Hồi đó tôi học ở Paris. Một hôm ngẫu-nhiên đến chơi nhà bạn, gặp hai thiếu-nữ hồn còn trẻ tuổi, sắc đẹp cũng thường thường thô thiế, vi ở Paris không thiếu gì người đẹp. Không cần để cho bạn giới thiệu tôi cũng đoán được hai cô này không phải là nữ học-sinh mà cũng không phải là gái kiêm tiền. Hai cô cũng như một số đông ở xóm học-sinh (Quartier Latin) trẻ người non dạ, ở tình ta và, trời chơi bời lâng-man, quay về nhà cũng đỡ, ở Paris thì không chỗ ăn. Gặp khách phong-lưu thì lấy tiền, gặp các ông khía nghèo xó nghèo xác-thi-cầu-khanh chui lánh. Hai cô này còn trẻ lắm. Mar elle 16 tuổi, Jacqueline 17 tuổi.

Vẫn kèn hát lên, tôi nhảy với Jacqueline. Người cô dong-dong cao, mặc một cái áo tơ vải sơn den, và theo thi-vi-trang của nữ-học-sinh, di giày cao-su cô cao đến bắp chân. Cố lè bình ảnh cô ta tôi chỉ còn nhớ có thể là rõ-ràng.

Tôi nhảy với cô gọi là cho qua thời-giờ, để ban tối ta do thủ thi với Marcelle. Thực ra thân nhiên, chẳng có cảm-tình gì mấy.

Nhung trái lại nếu nhận kỹ rõ, Jacqueline buôn dẫu, cứ vừa nhảy vừa đầm-dầm nhín tôi, rồi có lúc nói trong một cái nhìn mơ-mộng: « Tôi yêu anh ! » Tôi mỉm cười cho là câu nói dưa dinh



khởi-hài thêm cho vui, nhưng liêng nói thiệt-tha, về mặt thê-thàm làm cho tôi cũng phai im bặt mà không biết nói: nồng-gì nữa.

Thấy tôi quay mặt đi nhìn ra chỗ khác Jacqueline iỏi vểbuồn thêm, rồi hỏi một câu bất ngờ: « Anh có yêu em không ? ». Nếu Jacqueline không có dối con mắt long-lanh ngân-lệ tôi sẽ trả lời như thế này: « Tôi biết thế nào mà yêu em, mới gặp cô chưa đầy nửa giờ. Mà cô vẫn thường phai phor ở xóm này, cô tưởng tôi không biết sao, và cô biết tôi thế nào mà yêu tôi. » Ta phải nên kính trọng nỗi buồn của kẻ khác. Tôi không trả lời là thương-sách. Nghĩ là nàng hiền, nàng sẽ nói lảng ra chuyện khác, ai ngờ đang nhảy nàng cũng lẩy tay phai quay mắt tôi lại, nắn nót hỏi lại: « Anh có yêu em không ». Nàng như mướn van lòn tôi trả lời. Bất đắc dĩ, vì tình thương hối tôi phải trả lời là: « Có ! Tôi xin báo trước cho độc-giả biết rằng tôi nói dối, thực ra tôi không yêu nám một chút nào cả. Một người con gái lâng-man như nàng chắc cũng thừa hiểu là tôi nói dối. Nàng có biếu hay không tôi không biết, nàng chỉ iỏi vể súng-sương, mim cười thang-thần, gạn hỏi tôi: « Cố thực là anh yêu em không ? ». Lần thứ hai tôi lại trả lời đổi-trả: « Thục ! ». Tạ ơn tôi, nàng hồn tôi... Nhảy ba bốn lượt nữa tôi từ-biết ra vẻ. Lúc ấy vào buổi sáng.

Đến buổi tối, vào quãng tầm giờ tinh cờ tôi gặp Marcelle và Jacqueline. Jacqueline trông thấy tôi mừng quỳnh. Chuyện qua một lúc ở đầu phố, tôi cáo-tu về nhà. Marcelle chạy theo tôi nói: « Anh này, Jacqueline tôi hôm nay không có chỗ ngủ ! ». Tôi nghĩ ngay đến phòng của tôi hôm nay đã có một người bạn đến ngủ nhờ rồi. Tôi trả lời: « Ái ngại nha ! Hôm nay tôi không thể để Jacqueline ngủ ở phòng tôi được, bây giờ làm thế nào ? Em có chắc là Jacqueline không còn xoay xở chỗ nào ngủ được u ? ». Marcelle trả lời: « Chắc ! ». Tôi ngầm nghĩ một hồi không còn chỗ quen nào cho Jacqueline tạm trú một đêm, tôi liền móc ví tiền ra, mà tôi biết trước là chỉ còn có hai mươi nhăm ngàn tiền tây. Tôi bỏ lại năm nghìn để ẩn bừa súng moi bừa chiếu nhụt cũng được, ngày kia dã ra Ngân-hàng lỉnh tiền tháng nhà gửi. Tôi cầm hai mươi quan đua cho Marcelle cẩn-dặn: « Thôi ! Anh chỉ có thể này thôi, em nói dám với Jacqueline, anh rất tiếc là không thể để Jacqueline ngủ ở phòng được. Với hai mươi quan này em bảo Jacqueline đi thuê phòng mà ngủ ! ». Nói xong, tôi chép miệng thương hại, chia buồn mà đi.

Vừa đi được mươi bước thì Jacqueline chạy iỏi-ta theo sau, kéo tay tôi nói: « Cảm ơn anh, nhưng trước khi về nhà anh hãy nói lại với em rằng anh yêu em ! »

Tôi dánh phải nói dối lần thứ ba: « Anh yêu em lắm ! »

Nàng hồn tôi một lần cuối cùng, như muốn hưng lẩy mẩy lời nói.

Hôm sau, Marcelle gặp tôi, mở ví ra đưa cho tôi một mẩu nhật trình đại khái nói như thế này: « Tôi hôm qua trong phòng ngủ ở đường... thấy xác một thiếu-nữ chừng 17, 18 tuổi đã tự-tử bằng thuốc ngũ... Thiếu-nữ mặc áo tơ vải son den và di giầy cao-su cô cao... »

(xem tiếp trang 52)

Dưới mắt chúng tôi

(Tiếp theo trang 2)

họ đã dùng sự giao đổi mà tìm cách tăng vọt giá hóa vật lên, họ đã lợi dụng sự cần dùng của người khác để thâu lợi một cách không chính đáng, những món lợi để làm giàu của họ là của mồ hôi nước mắt của mọi người. Bọn đầu cơ do tuy khép vào tú hinh như chủ-tịch Long-Vân thi công hoại quả đáng nhưng tướng cảng nên trường phật rất nghiêm mới phải!

Các cô gái « Mường » không được phép hưởng « ái tình » và di nghỉ mát Sầm-sơn chẳng?

Các báo hàng ngày gần đây có đăng tin về việc cô Đinh-thị-Nụ ở Kèm-sơn (Hòa-bình) một cô gái Mường đã được tuyển là « hoa-khôi » trong cuộc chung-phiên ở Lương-sơn vừa rồi đã cùng một cô em họ theo mấy cậu tinh-nhan đường xuôi ra Sầm-sơn nghỉ mát. Người nhà hai cô gái Mường này đã phải bỏ về Hanoi tìm và đến trình tại sở Cảnh.

Lại cách đây ít lâu, cũng một cô gái Mường họ Đinh, con một nhà quan lang rất nổi tiếng nhưng hiện nay đã sa-sút và ông thần-sinh còn bị giữ ở Hoàn-khố về tội lâm « bạc giặc » đã theo một-eau giải Mường là inh-nhan của cô về Hanoi. Người nhà cô này cũng đã về Hanoi để đón kiện cậu giải Mường kia đã quyến dù cõi nõ hiền chưa đến tuổi trưởng thành!

Đọc tin về mấy « bông hoa rừng » trên này, có người lấy làm ngạc-nhiên và phản nản là những bông hoa chất phác, trong sạch đó ngày nay cũng đã bắt đầu chịu ánh-huống của văn-minh, và những cảnh phồn-hoa nơi thành-thị, và đã bắt đầu bị hoen-ố vì cái bẩn ái-tình, mất hết

cá tính cách của những đóa hoa ở nơi rừng thẳm!

Bà sinh-trưởng ở nơi rừng núi hoang-vu thì phải suối đời mọc & cành sườn non, bờ suối không được đổi xuông các nơi thành-thị và nhất là ra bờ bể.

Tôi thi nghĩ khát bần, việc các cô « nàng » theo tinh-nhan về Hanoi hoặc đi nghỉ mát Sầm-sơn kia có gì là lạ.

Mỗi khi các cô « nàng » đó đã được về nơi thủ-dủ của Bắc-ky, nơi ngâm nấm vân-vật này, đã được trông thấy những cảnh xán-lạn huỷ-hoàng ở hiệu Gô-dô, phở Tràng-tiễn, hoặc đã được dự cho-phien có các cậu công-tử Hanoi về đưa nghịch-ném « công-phết-ti » thì các cô khò lóng mà dù nghị-lực, can-dảm giữ vững nỗi khát nghe tiếng gọi của ái-tình và nghỉ-diem những cảnh yui-dep ở nơi bờ biển.

Việc các cô « nàng » kia theo tinh-nhan di Hanoi và ra nghỉ mát Sầm-sơn thực không có gì phản-nản cả vì đó là cái chúng có tỏ ra rằng cái « vần minh vật chất » ngày nay đã lan rộng đến những nơi thâm-sơn cùng cõi và truyền bá cả vào giữa dâng dàn Thủ, dân Mường mà xưa nay vẫn có tiếng là khó cảm-hó và không chịu ảnh-hưởng của phong trào duy-tân.

Biết đâu mấy cô « Nàng » di Hanoi và Sầm-sơn kia sẽ không là những tên tinh-tiên phong của các dàn-miền núi trên con đường tinh-bộ. Vả các cô cũng là người thi các cô cũng có quyền « yêu » và « di » nghỉ mát Sầm-sơn như mọi người chứ!

Cái nguy-hiểm và tai hại trong việc dùng cơ khí

Ở đời này, « cái mè-day nào là không có mặt trái ? » Nhiều sự có ích nhưng nếu không khéo

biết dùng hoặc dùng sai mục đích thì lại là những sự có hại lớn rất nguy hiểm cho kẻ dùng và cho nhiều người khác nữa.

Có khi ai cũng phải công-nhận là một sự tiếc-bỗ-lớn của khoa-học, một cái kết quả tốt-dep mà loài người đã phi-biết bao-tâm-cơ mới tìm ra được. Nhờ có co-khi mà ngày nay loài người đã bước được một bước dài trên đường tiếc-bỗ, mới có ô-tô, tàu-hỏa, máy bay và muôn-nghìn cái hay cái đẹp ở đời mới này:

Nhưng trái-lại, cũng vì có co-khi và sự tiếc-bỗ của khoa-học mà người đời đã chế-bép bao-thì-khi giới giết người ghê-gớm như phi-cơ-phóng-pháo, súng-dai-bép, súng-liên-thanh, ngư-lôi, thuỷ-lôi, chén-xà và trăm-nghĩa-thứ-khác-nữa. Cuộc Ái-chiến ngày nay, một cuộc chiến tranh toàn-băng co-khi kết-quả-sẽ ghê-gớm chua-biết đến-dâu-mà-kết ! Nếu ngày nay có co-khi thi người ta chỉ có thể đánh nhau bằng giáo-má, bằng gậy-gốc,

Kiểm duyệt bộ

Có khi cùng một thứ máy-móc nêu hiết-dùng ra thi là một sự lich-lợi-lớn, còn đối với kẻ không biết-dùng thi lại trở-nên một vật r้าย-huỷ-hoàng, gay-nhưng-vật-rất-nhỏ-mọn-cũng-vậy.

Vừa rồi bà Dương-vân-Đỗ ở làng An-khoa huyện Phú-xuyên (Hà Đông) chỉ vì không biết-dùng cái máy bát-lửa để ép-sang-bén lửa cháy-bùng-lên-bóng-tay-sém-cá-mặt-máy và xúyt-nửa-cháy-cá-nhà-cửa-nửa. Lại kỳ-bảo-trước, chúng tôi đã thuật-chuyện người nhà quê-nhật được viên-dạn-tưởng-vàng đưa-về-nhà-dòng-cửa-lại va-dập-ra, đan-nỗ-què-cá-tay, xúyt-chết !

Đấy cái hại không biết-dùng máy-móc mà lại dám chơi-máy móc là thế.



Cửa CỐI-GIĂNG. Tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Xác vua có dời chua-dura được chôn

Ai đã đọc qua sử-Tàu trong đời Xuân-thu, chắc đều biết Tề-Hoàn-công.

Ông ấy tên là Tiêu-Bạch, con-trai thứ hai của Tề-Tương-công. Trong lúc Tương-công bị giết, nước Tề rối-loạn, ông ta nhanh-chào, tranh được ngôi vua.

Ông ta cũng là một người thông-minh, lại phò-có-bọn-hiền-tài như Quản-di-Ngô và Pháo-thúc-Nha giúp-đỡ các-việc-chinh-trị, cho-tên-khi ông ấy làm-vua, nước Tề đã thành-một, nước mạnh, đánh-dấu được dãy-trên thi-thiên-tử-nhà Chu-kinh-nhè, dưới-thì các-vua-chu-hầu-sợ-oi, những nước-to-lớn như Tống, Sở, Lỗ, Vệ v.v. đã cùng-phai-tòn-làm-dâng-minh-chủ, để chửi-truong những cuộc-hội-hợp-của-các-nước. Trong năm-vì-bà-chủ-ở-dời-Xuân-thu, sự-nghiệp Hoàn-công-lòng-lây-hor-hết. Một người rái-ghét « bá-giả » như Khổng-tử, mà khi nói đến ông ấy cũng phai-khen-ngợi.

Vậy mà cũng không-trót-dời. Lúc chết-rồi là cự-khô.

Khô-vì-vợ-con và bây-tô-i.

Ngoài-bọn Quản-di-Ngô và Pháo-thúc-Nha, Hoàn-công-lại-có-bà-người-bé-tôi-rất-vừa-ý-là Khai-Phương, Dịch-Nha và Thủ-Biều.

Thú-Biều-vốn là dãy-tô Hoàn-công trong lúc chua-lên-ngoi-vua. Vì muốn được gần-Hoàn-công, hắn đã tu-thiến-minh-di để xin-vào-coi-nội-dinh-của-ông- ấy.

Dịch-Nha nguyên là một người đầu-bếp-của-vợ Hoàn-công. Vì muốn cho Hoàn-công ngon-mięng, hắn đã tự-giết-dứa-con-lên-bàu-của-bản-de-làm-dỗ-nấu-dâng-lên-Hoàn-công.

Còn Khai-Phương thi là con-cá-của-vua-nước-Vệ, dâng-kết được-nỗi-ngồi-vua-nước-Ấy, nhưng kbi-nước-Tề-danh-nước-Vệ, vua-Vệ bị-thứ, phái-sai-Khai-Phuong sang-Tề-xin-hòn, thi-hắn-tinh-ngheny-làm-quan-Tề, không-vì-nước-nữa. Bấy-giờ Hoàn-công có-kết-tại-sao-lại-bỏ-hóng-vua-mà-dị-làm-ti-quâ-nhan, thi-hắn-nói-rằng: Ngài-là-một-ông-vua-biển-dời-nay. Nên-được-cầm-cái-roi-nghia-hữu-benh-canh-ngài, còn-vinh-dự-hơn-lâm-vua.

Bởi-mỗi/người-dều-có-một-chỗ-dặc-biệt-như-thế, chon-nhau-Hoàn-công-dều-tin-yêu-ta.

Nhưng Quản-di-Ngô và Pháo-thúc-Nha-lại-rất-ghét-ba-nhân- ấy, có-diều-chưa-ai-chịu-nói-ra-miệng. Đến-khi-Di-Ngô-bệnh-sắp-chết, Hoàn-công-danh-tham-và-hỏi-nêu-như-ông-ta-không-khoi, thi-những-chinh-tri-trong-nước, nén-giáo-cho-ai. Lúc- ấy-Di-Ngô-có-nhắc-đến-máy-người, song-với-mỗi/người, ông ta-dều-ló-y-dó-dụ. Hoàn-công-liền-gắng :

— Thế thi Dịch-Nha ra sao ?

Di-Ngô-thưa :

— Nhà-vua-không-hỏi, tôi-cũng-sắp-nói. Cái-bọn-Dịch-Nha, Thủ-Biều, Khai-Phương, tất-nhiên-là-không-thề-gần.

Hoàn-công-nói :

— Dịch-Nha-nếu-dùa-con-bão, dè-làm-cho-ngoan-mięng-quâ-nhan. Ông-là-một/người- yêu-quâ-nhan-hơn- yêu-con, còn-ngờ-gì-nữa !

Di-Ngô-thưa :

— Tình-con/người-ta-ai-chẳng-yêu-con? Con-bản, bản-còn-nó-lòng-như-thế, huống-chí-là-vua. Hoàn-công-lại-hỏi :

— Vậy thi Thụ-Diêu đã tự thiến mình để thử
quả-nhanh, đó là một người yêu quả-nhanh hơn
yêu-thân-hán, chắc không còn ngày điều gì.

Đi-Ngô thưa :

— Tình con người ta chẳng trọng gì hơn thân
mình. Thân hán, hán còn nő lòng như thế,
hỗn chì là vua !

Hoàn-công-lai hỏi :

— Thế thi công-lử Khai-Phương từ bỏ cái ngôi
thái-tử của một nước có nghìn cỗ-xe mà đi
làm tôi quả-nhanh, rồi vì quả-nhanh yêu-duong,
mà khi cha mẹ hán chết, hán cũng không về
chịu tang. Đó là một người yêu quả-nhanh hơn
cha mẹ, vậy mà cũng ngõ được tr?

Đi-Ngô thưa :

— Tình con người ta ai cũng thân với cha mẹ,
cha mẹ hán, hán còn nő lòng như thế, hổng
chì là vua. Vâ-châng, cái ngõi vua của một nước
có nghìn cỗ-xe, ai mà chẳng muốn ? Hán bỏ cái
nước có nghìn cỗ-xe mà theo nhà vua, ấy là
dus-vọng của hán còn lớn hơn nước có nghìn
cỗ-xe. Nhà vua chờ, nên gìn họ, nên gìn họ, tất
nhiên sẽ loạn chính-trị nhà nước.

Sau khi Di-Ngô chết đi, Pháo-phúc-Nha cũng
khuyên Hoàn-công xa ba người ấy. Hoàn-công
nghe lời Quản Pháo, dã cách chức cả ba người
kia.

Nhưng mà từ khi ba người di khỏi, Hoàn-công
không ngon miệng, ngủ không yên giấc,
sắc-mặt không lúc nào tươi. Ngày Trưởng-Vé-Cor,
một người vẫn được Hoàn-công yêu-dẫu,
thứa dịp nói với Hoàn-công như vầy :

— Nhà vua đuổi bọn Thụ-Diêu, nước Tề cũng
không thịnh hơn, chỉ thấy nban xác nhà vua
mỗi ngày mỗi tiều-tuy thêm di mà thôi. Chắc
là những người ta hưu, không si khéo hưu nhá

vua bằng họ. Vậy thi có gì không gọi họ vè ?
Nhà vua già rồi, can gi từ mình làm khô minh
đến thế ?

Nghe lời nàng, Hoàn-công lại cho Thụ-Diêu,
Dịch-Nha, Khai-Phương đều được phục chức.
Thúc-Nha can ngăn không được, tức quâ, phát
bệnh rõ chết. Lúc ấy, Hoàn-công mới dem việc
nước giao-phó cho ba người ấy.

Quá-nhiên Di-Ngô, Thúc-Nha nói đóng. Ba
người từ khi được vào cầm quyền, liền kết bè
đảng, làm nhiều điều cản-dở. Bấy giờ Hoàn
công đã già, lại thích tần sác, thành ra việc
nước mặc họ muốn làm sao thì làm, tự mình
không hỏi gì đến.

Đachte có quyền-hành trong tay, ba người bèn
chia ra làm hai cánh, rồi họ gây nên một cuộc
đại-loạn giữa các con trai Hoàn-Công.

Cứ như sú-sách đà chép, thi Hoàn-công có
rất nhiều con, người ta chỉ kê đến tên sáu người.
Lớn nhất là công-lử Võ-Khuy, do nàng Trưởng-Vé-Cor
đã đẻ ra. Thứ hai đến Công-lử Nguyễn, do
Thiến-Vé đẻ ra. Thứ ba là Công-lử Chiêu do
nàng Trịnh-cô đẻ ra. Thứ tư đến Công-lử Phiên
do nàng Cát-Doanh đẻ ra. Thứ năm là công-lử
Thuyrg-Nhân, do nàng Mật-cô đẻ ra. Còn người
thứ sáu thì là Công-lử Ung do nàng Tống-Hoa đẻ
ra. Trong sáu người đó, Công-lử Chiêu có, nết
hơn cả. Vì thế, lúc trước Hoàn-Công đã bàn
với Quản-di-Ngô, muốn lập Chiêu làm thái-tử, và
khi chư hầu họp ở Qui-kháu, Hoàn-công cũng
đem ý này nói với Tường-công nước Tống, và
dặn ông này giúp đỡ cho hán. Nhưng vì công-lử
Võ-Khuy lớn hơn nàng Trưởng-Vé-cor cũng
đã hàn Hoàn-Công lâu hơn, Thụ-Diêu, Dịch-Nha
lại đều vè Võ-Khuy, luồn luồn xin với Hoàn-công
để ngõi thái-tử cho hán. Hoàn-công nê
họ, cũng vẫn ấp-ủng hổ-dò không ra nhện,
cũng không ra chối. Ngoài
ra, công-lử Phiên vì có
Khai-Phương giúp sức,
công-lử - Thương-nhan vì
có mẹ được vua yêu, cũng
đều ngấp-nghé nhau cái
ngai vàng nước Tề. Ngày
thường, ai nấy đều kết bè,
kết cánh, sâm-sứa, nanh-
vuốt, như một đàn hùm
chi chye ăn thịt lẫn nhau.
Tru-trung Võ-Khuy, vì có
Thụ-Diêu, Dịch-Nha cù
chò lại được ở luôn trong
cung, cho nên thê lực mạnh
hơn.

Thinh linh Hoàn-công bị bệnh nằm trong lâm
thất, Thụ-Diêu, Dịch-Nha bận vòi nàng Trưởng-Vé-Cor
làm giả một đạo mệnh lệnh của vua cấm
hết các quan và các con cái, không cho người
não vào thăm. Rồi họ dem lính thiêng duỗi hết
các người trong cung ra ngoài. Và họ sai quân
đắp một vòng tường bao bọc chung quanh lâm
thất của Hoàn-công. Trong tường họ chỉ để một
cửa nhỏ như cái lỗ chó chui, mỗi ngày vài lần,
họ sai tên tiễn nội-thị dì qua cửa ấy vào xem
Hoàn-công chết chưa, để họ cùng dura Võ-Khuy
lén ngõi cái ngôi của ông già ấy. Dần dần Hoàn-công
yếu quá, không dậy được nữa. Nằm trong
lâm thất ngài gọi hết hơi, chẳng thấy một người
nào thưa, trong bụng rát lấy lát la, nhưng cũng
không thể hoi ai, dàn chí đờng mất mà đợi.

Chợt ở phía ngoài, thấy có tiếng động rồi có
một người đàn bà dày cửa đi vào. Hoàn-công
nhận rõ là Án-nga-nhi, một người tiện thiếp, ở
hậu cung, ngài mừng quá, liền bén nòng :

— Ta đòi hông lâm ! chỉ muốn ăn cháo. Ra lấy
vào dày cửa ta.

Nga-Nhi lắc đầu :

— Không thể kiếm đâu được cháo !

Hoàn-công ra ý buôn rầu :

— Nếu có nước nóng mà uống, thi cũng đỡ
khát.

Nga-Nhi lại lắc đầu :

— Nước nóng cũng không thể có !

Hoàn-công hỏi tại có gì, Nga-Nhi dem việc Thụ
Diêu, Dịch-Nha vây kín cửa cung làm loạn kể
lại cho nghe. Hoàn-công ngâm ngùi than thở :

— Trông-phủ (chỉ vào Quản-di-Ngô) thật là
bệ thánh. Thánh-nhanh trông thấy ráy xa. Quán
nhân ngay dại, chò ném mói có ngày nay.

Tiếp đó ngài lại kêu luôn mấy tiếng :

— Trời ơi trời ! Thành Tiêu-Bach đến thế
này tr!

Máu tươi trong miệng vội ra như thuỷ. Thể rời
Hoàn-công tái thở.

Tên nội-thị đùi hoài Hoàn-công đã chết, liền ra
báo với Thụ-Diêu, Dịch-Nha. Hai người liên ban
với Trưởng-Vé-Cor, lùồn đậm áy dem lính thiêng
ra vây đồng-eung bắt thái-tử Chiêu. May sao
lúc thái-tử đã trốn sang Tống cầu cứu. Con cái
các viên cựu-thần, nghe nói đồng-eung bị vây,
ai nấy biết là có biến, rủ nhau đến mây trùm
người kéo vào trong cung chye etru Thái-tử. Thụ
Diêu, Dịch-Nha thúc quân đánh cho một trận
cả bộn chạy tan logn.

Sáng sớm hôm sau, Thụ-Diêu, Dịch-Nha dem
quân vào cung đón Võ-Khuy ra ngự chính-diện

để họp triều thần làm lễ đăng quang. Nhưng mà
triều-thần chẳng ai đến cả. Võ-khuy hảo với hai
người :

— Chưa phát tang dã lên ngôi, quần thần
không phép thi làm lễ thế nào ?

Hai người cùng nói :

— Công việc ngày nay cũng như một cuộc săn
copp. Ai mạnh nấy được. Bây giờ ngài cứ giữ lấy
chính-diện, chúng tôi đốc quân đóng hào giải-vũ
hết các công-lử có vào, cứ việc cho quân ra đánh,
không ngại gì.

Trưởng-Vé-Cor cũng lấy làm phải. Nàng bèn đưa
hết lính hào trong cung giao cho hai người.
Bao nhiêu những người cung nữ khỏe mạnh,
cũng đều phái mặc giáp cầm đồ binh, surg vào
quân đội tát cả.

Khai-Phương ở ngoài, thấy Thụ-Diêu, Dịch-Nha
hoàn-hanh ở trong, liền bén với công-lử
Phiên :

— Thái-tử Chiêu không biết di đâu. Bây giờ
Võ-Khuy lén làm vua được, công tử lại không
lên vua được sao ?

Tùy thi Khai-Phương, đốc-suất gia-dinh, từ sỹ
cùng công-lử Phiên kéo vào chiếm lấy hứu-diện.

Công-lử Thương-nhanh liền bén với công-lử
Nguyễn :

— Chúng ta đều là máu mủ tiên quân, giang-
son nước Tề, ai cũng co phần. Nay công-lử
Phiên đã giữ hứu-diện, bắt nhục họe chúng ta kéo
vào mà chiếm ta diện. Nếu như thái-tử trở về,
lại cả hai người, cùng nhưởng. Bằng như thái-
tử không về, chúng ta sẽ dem nước Tề chia tư,
mỗi người một phần, tội gì mà mình chịu thiệt !

Gong-lử Nguyễn cho là có lý. Hai người liền
đem thủ hạ vào đóng từ diện và ngồi chờ cung.

Thì là bốn vị công-tử giữ nhau, đánh nhau
lung tung. Không ai nhìn đến cái xác Hoàn-công
trong lâm thất.

Cách hai tháng sau, hai vị lão thần là Cao-Hồ
và Quốc-ý-Trọng hết sức nói với Võ-Khuy, mới
được Võ-khuy ngõ cửa chò vào thăm ông vua
chết của họ. Lúc tới cửa, thấy có dời họ bỏ ra
nhang nhusc, mọi người còn không biết đòi ở
dùi. Khi vào trong nhà, mọi biết là dời họ ở thay
Hoàn-công. Bây giờ xuong thịt Hoàn-công đã
lisa, người ta phải lấy áo bao cuộn lại, rồi đưa
vào quan.

Giữa lúc ấy, công-lử Chiêu đã xin được vua
Tống cho quân đánh Võ-khuy. Giao-
chiến đồng dã gần một tháng nha. Võ-khuy và
bọn Dịch-Nha, Thụ-Diêu đều bị giết chết, thái-tử
Chiêu được nối ngôi vua nước Tề, lúc ấy quan
tại Hoàn-công mới được mai táng.

COI GIANG



Khỏi tình mang xuông tuyễn-dài

(Tiếp theo trang 27)

Trong khi tôi lặng người, Marcelle nói thêm chính là Jacqueline.

Tôi thuật lại chuyện hết sức vẫn tắt đèn đọc già đến đoạn tâm sự sau này.

Trước khi Jacqueline chết, tôi là người cuối cùng giáp mặt nàng, nàng đã hôn tôi lần cuối cùng trước khi xé lảnh cõi trần. Nàng chết đi không để lại một lời nào, vì sao nàng chết tôi không rõ nguyên nhân, nhưng tôi khi gặp tôi, bồn phập tôi phải phân tích tám-hai nàng, dù có sai chăng nữa, tôi cũng làm tròn bản phận, khỏi phải ân-hận suốt đời. Lúc gặp tôi, chắc nàng đã có ý định quyên-sinh rồi. Gặp tôi pàng vui vẻ đỡ sầu, dang khát khao ái-linh cho nên nàng muốn tôi phải nói là tôi yêu nàng. Trước khi chết, nàng muốn cung đã được hưởng ái-linh như ai. Khi nàng nói là nàng yêu tôi, tôi đoán là nàng nói thực, sắp chết không ai nói dối. Còn tôi, tôi đã nói dối, tôi rất bối hận đã bırak người sắp chết và tôi xin lỗi nàng.

Tôi đưa cho nàng hai-mươi quan là xuất trù chán tẩm, giáp nàng không cầu lợi, chỉ an-hàn là không dâng nốt rầm quan cho kế-sắp chết. Nhưng tôi phải đe dành dê ăn bữa mai. Vả lại không biết là nàng sắp lìa trần. Được tin nàng chết, tôi tái-tai trong lòng, trách nàng sao không tố ý định quyên-sinh, tôi sẽ an ủi nàng, biết đâu rồi sẽ yêu nàng. Tôi có thể tự hào rằng trong đời tôi đã được một người đàn bà thầm-thực nói là yêu tôi và từ đây, Jacqueline nàng ơi, tôi yêu nàng, mà biện bày giờ vẫn nhìn trời xanh mà yêu nàng...

Jacqueline em ơi! Ngọn bút của anh rung động vì mến tiếc em, anh không viết được nữa. Nhưng

TRONG MÙA NÓNG NẮC NÊN UỐNG THUỐC

HUYẾT TRUNG BƯU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngọt ăn ngọt ngô, tinh thần tinh túc, không lùi dù mệt mít, ít khát nước — Huyết Trung Bưu Đại-quang là một thứ thuốc bồ huyết rất hay, Đàn ông, đàn bà, người già trẻ con, đàn bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai to 2\$00, chai nhỏ 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 23, Hàng Ngang — Hanoi — Giáy nói: 805

CỘ TƯ HỒNG

(Tiếp theo trang 21)

Thế là nàng đã có việc làm.

Cùng trong một giờ nàng xin được việc làm ở Phòng, thi bác phó ở Kim-son ra Nam đến nhà Khán Tèo ở Năng-Únh, bắt họ hối hả:

— Cái Lan nhà tôi có ra đây với chủ thím khống?

Vợ Khán Tèo như có chuyện tức giận, sẵn giờ nghe hỏi càng sưng mặt lên :

— Cô. Nó ra đây ở muội mấy ngày, sảng bồm qua nó lấy đồng bạc tiền chợ của tôi trốn đi theo thẳng cu-li, cu-leo nòi mắt rồi không biết. Đeo con gai hú.

Bác Phó bực lo thu xếp việc nhà mài, ra Nam châm trễ vài ngày, thành ra con dà đi dâng con, Khóng được gặp mặt.

HỒNG - PHONG
(còn nữa)

Bồ thận tiêu độc

Bồ thận-khi, thân huyết, tiêu nhiệt độc, khói mọi chứng dài vàng, nóng, ngực ngứa, đau lưng, ngực, đặc phong tính. stęp.60 i hộp, 3p. nứa tía 5p. lá.

HAI SINH DỤC!

Trước mầu uệnh uống nhiều thuốc phạt huy, nay kèm giao-tinh, hông sinh dục! Bồ cưu lợt uống thuốc «Trứng sinh đại bồ». Tế Dân cực kỳ hiệu nghiệm. stęp.50 i hộp, 6p. nứa tía, 10p. lá. Xin gửi lịnh hoa giao ngàn-

NHA THUỐC TẾ-DÂN

N 131 phô. hàng Bông - Hanoi

hồn em dà có thiêng-liêng hây theo gò mây qua mây bèo nghe anh can tòi nỗi niềm đau thương! Ở chốn tuyễn-dài em còn nhòi đến đoạn tình ngắn-nghỉ; chép em cõi mũi lóng hòa lè cùng si.

Nhưng, Jacqueline nàng ơi, nàng có muốn khóc, không khóc được nữa, lệ kia theo nám xuong lán đã thành ra tro bụi rồi.

DÂN-GIÁM



Tóm tắt mấy kỷ trắc : Phiên, một nhà văn-si, vì cứu được Hàng — một cô gái nhà giàu — khỏi chết đuối khi tàu đắm nên được Hàng yêu...

Phiên cung yêu Hàng... dù chàng vẫn hiểu rằng từ một người nữ sinh-viên trường Bảo-Chế như Hàng đến một anh văn-si kiờ như chàng cái địa vị của hai người cách xa nhau lắm.

Nên khi nhận thấy tin Hàng thi trượt, thi Phiên mừng rỡ, vì chàng thấy có thể yêu được Hàng...

Nhưng Hàng vẫn chăm chí học hành... để xin thi vào trường Đại-học... Vì mới việc còn con Phiên giận Hàng và quyết xá Hàng tuy chàng vẫn yêu Hàng và vẫn ghen tức Hàng... vì Hàng thường đi chơi với các bạn già...

Một hôm Bà Phan định ngồi già Hàng chờ Tráo — một cậu kỹ sư ở Pháp về. Nhưng Hàng từ chối vì nàng đã trót yêu Phiên mất rồi và tha thiết tình yêu của nàng với Phiên... Hàng khuyên Phiên bỏ nghề văn-si để đi học thi Tố-tài: như thế chàng mới có hi vọng lấy được Hàng... Phiên nghe theo lời Hàng. Nhưng lạy quá phát ôm.

Em thấy anh khô-sô vì Hàng náo mà Quý đã đọc? Nhưng nhiều quá, và hy - sinh đời anh cho một việc không đáng by - sinh một chút nào, em không thể không can ngăn anh được. Già anh cũng như phần đông các thanh-giền khác sống không có tin-tưởng, không có mục-dich thì chẳng đáng nói làm gì, nhưng anh có phải thuộc về hàng người ấy đâu. Đời anh đã hoài bão một chí nguyện lớn lao, anh cần phải làm thi nào để đạt được cái-chi nguyện ấy chứ! Anh có thể vì một người đàn bà mà quên cả cái sứ mạng thiêng-liêng của một nghệ-si có nhiều hứa hẹn được không?...

Phiên không ngờ được nghe những lời khuyên răn ấy ở miệng một thiếu-nữ hagy còn mắng suras. Có lẽ đó chỉ là tiếng vang của một bài luận-lý hay một pho tiểu-thuyết trung-liệt

nào mà Quý đã đọc? Nhưng nhìn lại Quý, Phiên thấy nàng có một nét mặt nghiêm-nghị khác thường, chàng không thể tin rằng những lời nàng vừa nói là phát ra do lý-một lầm lỏng nàng rung động với chàng một điều, vì một con tim cũng có thể chàng một nguồn máu nóng...



Tiếng ve sặc kêu ra-rà trên cành cây như nhắc nhớ cho mọi người biết rằng mùa thi cử đã đến. Cái thứ tiếng kêu rục-rã và bất chí ấy nồi lên giữa một buổi trưa hè oi-á thật là sôi ruột và khó chịu!

Nhưng nó cũng có một thi vị say-sưa riêng, cái thi-vị ấy chỉ có những học-trò sấp dì thi mới cảm thấy rõ ràng, thâm-thia. Đó là những cái bao-khuảng, hối-hop, những hy-vọng sôi nổi dâng cho những cõi-long binh-

lính đến đầu cũng trở nên bối rối, những nét mặt nghiêm-nghị đến đầu cũng trở nên tu-lý, mờ-màng...

Còn có một tuần lễ nữa đã đến ngày thi tú-tái.

Đáng lẽ người ta phải đe cái thi giờ ấy để ngủ ngơi chờ tính thần được minh-mẫn, nhưng Phiên thi không dám rời guyễn sách ra một phút, vì chàng chưa học hết chương trình. Thật không còn gì khổ nhọc và dễ nản hơn là sự học vội-vàng và không hứng thú. Nếu học không vì yêu sự hiếu-biết, vì cái mục-dich thanh-cao của sự đỗ thi chỉ là làm một việc khô-sai. Va Phiên đã phải lâm cái việc khô-sai ấy. Những buổi trưa nắng hè mà không-khi sôi lên như một cái lò lửa, những đám em ơi à mà mọi người đều nôn lên như cá bị chết nắng. Phiên vẫn cầm-cụi chui đầu vào đồng sách, khi

Khôi tình mang xuông tuyêng-dài

(Tiếp theo trang 27)

...ong khi tôi lặng người, Marcelle nói thêm là Jacqueline.

i thuật lại chuyện hết sức vắn tắt để dát đọc i đoạn tóm tắt sau này.

ước khi Jacqueline chết, tôi là người cuối giáp mặt nàng, nàng đã hôn tôi lần cuối cùng khi xa lánh cõi trần. Nàng chết đi không rõ một lời nào, vì sao nàng chết tôi không rõ yên-nhàn, nhưng tôi khi gặp tôi, bồn phập phải phân-tích tâm-hồn nàng, dù có sai nữa, tôi cũng làm tròn bồn phập, khôi ái-hận suốt đời. Lúc gặp tôi, cháu nàng ó ý định quyền-sinh rồi. Gặp tôi nàng vui vẻ sầu, dang khát khao ái-tình cho nên nàng ôn tôi phải nói là tôi yêu nàng. Trước khi t, nàng muốn-cũng đã được hưởng ái-tinh ai. Khi nàng nói là nàng yêu tôi, tôi đoán là nói thực, sắp chết không ai nói dối. Còn tôi đã nói dối, tôi ráo bối bận đã lừa người chết và tôi xin lỗi nàng.

đi đưa cho nàng hai-mươi quan là xuất-trà chàm, giáp nàng không cầu lợi, chỉ ăn-hán là ứng đưa nốt nampus quan cho kẻ sắp-chết. Nhưng phải để dành để ăn bữa mai. Vả lại không biết hàng sấp lìa trần. Được tin nàng chết, tôi té-trong-tòng, trách nàng sao không tỏ ý-jun yên-sinh, tôi sẽ an-ài nàng, biết đâu rời sê-nàng. Tôi có thể tu hào rằng trong đời tôi đã yêu một người đàn bà thánchez-thực nói là yêu và ứ đây, Jacqueline nàng ơi, tôi yêu nàng, hiện bày giờ vẫn nhíu trán xanh mà yêu...

Jacqueline em ơi! Ngọn bút của anh rung động mến tiếc em, anh không viết được nữa. Nhưng

CÔ TƯ HỒNG

(Tiếp theo trang 21)

Thế là nàng đã có việc làm.

Cùng trong một giờ, nàng xin được việc làm ở Phòng, thi bác phó ở Kim-son ra Nam đến nhà Khán-Teo ở Nâng-Ính, hát hò hất hắc.

— Cái Lan nhà tôi có ra đây với chủ thím không?

Vợ Khán-Teo như có chuyện từ giận-sân, giờ nghe hỏi càng sưng mặt lên:

— Cô. Nô ra đây ở muối, mấy ngày, sảng bõm qua nô lấy đồng bạc tiền cho cửa tôi trốn đi theo thẳng cu-li, cu-leo nô mất rồi không biết. Đò con gái hư.

Bác Phố bận lo thủ-xếp việc nhà mài, ra Nam chém-trái vài ngày, thành ra con dã di-dàng con, không được gặp mặt.

HỒNG
(còn nữa)

Bồ-thận tiêu-dộc

Bồ-thận-khi, thân-huyết, bieu-nhiệt-dộc, khói-moi chưng-dai vàng, nồng, ngọt-ngay, đau-lung, ngọt độc-phong-tinh. 0p.00 1 h López, 3p. nứa-tá ốp. Itá.

HAI SINH DỤC!

Trước mạc-hình tinh uống nhiều thuốc-phat-hai, nay kém-giao-tinh, bỗng-sinh-dục! Bồ-cứu tại-bắng-thuốc « Tráng-sinh-dai-bols » Té-Dân-euc-ký-hiệu-nghiêm. 1p.50 1 h López, 6p. nứa-tá, 10p. A-tá. Xin gửi linh-hoa-giai-nhân-

NHÀ THUỐC TÉ-DÂN

N 131 phố-hàng-Bóng - Hanoi

hôn em dù có thiêng-liêng hay theo gõ-máy qua mây bẽ-dè nghe anh cạo tó nỗi niềm đau thương! Ở chốn tuyêng-dài em còn đến-don-don tình-nghiệp-nhau, chắc em cũng mủi-lòng hòa-lệ-cùng-si.

Nhưng, Jacqueline nàng ơi, nàng có muốn khóc, không khóc được nữa, lệ-kia theo nám-xuang-tan đã thành ra tro bụi-rồi.

DÂN-GIÁM

TRONG MÙA NÓNG NUG NÉN UỐNG THUỐC

HUYẾT TRUNG BƯU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngọt-an ngọt-ngòi, tính-thần-linh-tảo, không lử-đứ-mùi-mét, il-khát-nước — Huyết-Trung-Bưu
Đại-Quang là một thứ thuốc bồ-huyết rất-hay. Bàn-ông,
đàn-bà, người già-trẻ-con, đàn-bà-thai-sản-nồng đều-tốt-lành.

chai-to 2\$00, chai-nhỏ 1\$20

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 23, Hàng-Ngang — Hanoi — Giấy-nón: 806



Tóm-tắt mây-ký-truyện: Phiên, một nhà-văn-si, vì cừu được Hằng — một cô gái nhà giàu — khôi-chết-duối khi tàu-dầm-nền được

Hàng-yêu...

Phiên cung-yêu-Hàng... dù chàng-vẫn-hiểu-rằng từ-một/người-nữ-sinh-viên-trường-Bảo-Chế-như-Hằng-dep-một-anh-văn-si-khô-như-chảng-cái-dịa-vị-của-hai/người-cách-xa-nhau-lắm.

Nếu-khi nhận-thấy-Hàng-tử-tray, thi Phiên-mang-rồi, vì-chẳng-thấy-có-thể-yêu-thực-Hằng...

Nhưng-Hàng-vẫn-chảm-chí-học-hành... đê-xin-thì-vào-trường-Dai-hoc...

Vì-một-việc-của-Phiên-gián-Hàng-và-quyết-xã-Hằng-tuy-chẳng-vẫn-yêu-Hàng-và-vẫn-gheo-tức-Hằng... vì-Hằng-thường

di-chơi-với-các-bạn-giai...

Một-hôm-bà-Phân-dinh-nghé-ý-giá-Hằng-cho-Trào — một-cô-ký-su-ở-Pháp-về. Nhưng-Hàng-tử-chối-vì-nắng-dã-trót-yêu

Phiên-mang-rồi-và-thu-thật-tinh-yêu-của-nắng-với-Phiên. Hàng-khuyên-Phiên-hỗ-nghỉ-văn-si-de-di-học-thi-Tô-tài; như-thể

chẳng-một-cô-hẹi-vọng-tuy-Hằng... Phiên-nghe-theo-lời-Hằng. Nhưng-học-quá-phát-đổ.

não-mà-Quý-dã-dọc? Nhưng-nhin-lại-Quý, Phiên-thấy-nàng-nặng-có-một-nét-mặt-nghiêm-nghì-khác-thường, chẳng-không-thể-tin-rằng-những-lời-nàng-vừa-nói-là-phát-rõ-tu-một-tầm-lòng-nàng-rung-dộng-với-chặng-một-diệu, tự-một-cô-tim-cùng-có-với-chặng-một-ngoồn-máu-nồng...

©

Tiếng ve-sắc-kêu-ra-rà-trên-cánh-chrysanthemum-nhắc-nhở-cho-tinh-thần—được-minh-mẫn, nhưng-Phiên-thì-không-dám-rời-quyền-sắc-ra-một-phút, vì-chẳng-chưa-học-hết-chương-trình. Thật-không-còn-gì-khổ-nhọc-và-dễ-nản-hơn-là-sự-học-vội-vang-và-không-hứng-thú. Nếu-học-không-vì-yêu-sự-hiệu-biết, vì-cái-mục-dich-thanh-cao-của-sự-dò-thi-chỉ-là-làm-một-việc-khô-sai. Vì-Phiên-dã-phải-làm-cái-việc-khô-sai-ấy. Những-buổi-trưa-nồng-nực-mà-không-khi-sồi-lέa-như-một-cái-lò-lέa/nhưng-dém-oi-à-mà-mọi-người-đều-nhao-lέa-như-cá-bí-chết-nắng, Phiên-vẫn-cầm-cúi-chúi-dần-vào-dồng-sách, kh

thì học những bài vật-lý-học dài
dạng-dặc.

khi
thì làm những bài luận về văn-
chuong

Thứ rồi ngày thi đã đến. Từ
tối hôm trước, Hàng đã xếp dù
vào cặp cho Phiên; những thèm
cần dùng về việc thi. Phiên
nhìn chiếc cặp mà nồng gió
phong-trần đã đập thô thô là tay
mùa vàng nhặt ra mầu xám bẩn,
khép lác đầu nói:

— Không, dùng bắt anh phải
mang chiếc cặp kia vào một nơi
mà nó sẽ thấy tái, rồi biết đâu
chẳng vì thế nó iêm cho anh
hở-bỗng với thi cớ!

Hàng không hiểu được cái ý
chưa chát trong câu nói của
Phiên, nhưng nàng cũng không
dám trái lời. Nàng phải bọc
những bút, thước vào một tờ
Nhật-trinh, nhưng thấy cái
thước vẽ dài quá, nàng băn-
khoăn nói:

— Cầm thế này thi trông é
chết!

Phiên mím cười, cái cười, của
một kẻ dàn dò dồn cực-diêm:

— È quái gi ! Khi người ta dà
liệu thần nhô xoay vục thẩm
thì còn sợ gì lắm ào nữa.

Hàng ngucy mắt lên nhìn
Phiên, ngay thơ hô :

— Anh nói gi, em không hiểu?
Phiên vỗ vai nàng, thân-mặt :

— Thời em hiểu làm gi, đi về
đi không khuya rõ.

Sáng hôm sau, mới 6 giờ Hàng
đã đến tìm Phiên để cùng đi ra
trường trung-học Albert Sar-
raut. Cặp nén-vòng ấy đến công
trường làm cho một số đồng thí-
sinh phải chú ý đến, vì có kẻ đã
được biết Hàng hoặc trực-tiếp,
hoặc qua những bức ảnh của
nàng đang trên các báo-trong dịp
cô-déng cho buổi dạ hội ở nhà
thúy-lụ; và cũng có một ít kẻ
biết Phiên nữa. Nhưng họ chỉ
cho là hai người di chơi phiếm
hay đưa người nhà đi thi, và lại

họ còn dương hối - hộp về
cái giờ nghiêm trọng sắp đến,
họ còn bụng dạ nào dè ý
đến ai nữa. Tuy vậy Phiên
vẫn tưởng tượng mình là cái
điếc của hàng ngàn con mồi tò
mò, xoi mói, là cái trung tâm
điểm của mọi sự chú ý. Chẳng
thấy hai tai nồng bồng lên, và
cố lúc dâng đầu trở về, không
thì giờ già nữa. Chẳng bao khoán
hỏi khé Hàng:

— Lán iêh nào hở em?

Hàng hỏi lại:

— Làm thế nón cái gi?

Phiên gượng cười:

— Chóng nón cử nhìn, ngungug
chết áy!

Hàng nhìn thẳng vào mặt
Phiên:

— Ngungug cái gi mới được
chết!

Rồi nàng vỗ vai chàng, đòi
giọng:

— Thời, đi vào đi!

Trước cái thái độ điềm tĩnh
của Hàng, Phiên thấy can-dảm
rõ với lòng mình; chàng ngung
dung bước vào gần chiếc bảng có
dán giấy kê chỗ ngồi của các thí
sinh, rồi quay lại bắt tay Hàng,
chẳng di thẳng vào xán trường...

O

Phiên nlop xong bài, ra dán
công trường đã thấy Hàng đứng
đợi mình ở đây rồi. Hàng nhanh
nhẫu hỏi:

— Thế nào anh?

Phiên rứt túi láy mua xoa lau
mẫu hỏi, vui vẻ giả loli:

— Cứng khà.

Hai người cúng di ra đường.
Trời đã bắt đầu nắng gay gắt,
nhưng ngon lửa hy-vọng cháy
trong lòng cặp nén-vòng ấy
còn mảnh-liệt bon ngon lửa của
trời, nên họ vẫn thân-nhiều di
dưới ánh nắng chói lửa, không
đủ không nón.

Không đợi Hàng phái hỏi,
Phiên vừa đưa cho nàng lá giấp
bài luận về văn-chuông vừa nói:

— Ba cái đầu dê ra hôm nay
đều dê cá, nhưng anh trộn ngay
cái đầu dê vê Rousseau, vì anh
hiểu văn-chuông và sự-nghi-ép
của nhà triết-học này thâu đáo
hơn Victor Hugo và Mme de
Stael.

Đoạn, chàng im lặng di bên
cạnh Hàng để đợi sang đọc.
Mười lăm phút sau, Hàng ngang
dầu lên, tươi cười nói:

— Tuyệt-lâm rồi. Bài này thi
không có ché vào đâu được
nữa.

Phiên cũng tin là bài của mình
hay nên không thấy cầu khen
ngợi của Hàng là quá đáng.
Bỗng chàng cười rộ và nói:

— À quên, không nói cho em
nghe-việc này bùn cuội quá!
Sáng ngày anh vào buồng thi,
gặp ngay một ông quan trưởng
là bạn cũ của mình ở trong chí
nhánh dâng xá-bié ở đây. Ông
ta nhin minh trùng-trùng một
lú, nhưng chắc ông ta nghe
không có lẽ người bạn của-ông
la lại di thi tú-tái được, nên ông
ta quay mặt đi. Thật phúc đức
qua, không có li núa thi đẹp
mặt!

Hàng khôi hài:

— Tiếc quá chủ lị. Giú vào dí-
ví em thi em sẽ tự giới-thiệu
trước, biết đâu ông bạn ấy chẳng
gái cho.

Phiên cũng cười:

— Ủ quên mất đấy? Sáng mai
anh phải nhớ mới được, vì mai
tôi phisique rồi mà ông bạn của
anh lại dạy về khóa học...

Bỗng Hàng chơi nhớ ra điều
gi, ngát lời Phiên:

— Ô, bày giờ anh nói khôn
bợt em mới lại nhớ đến chuyện
thằng Tráo tối hôm qua đến nhà
em. Không biết nó nói gì với Ba
em mà đến lúc nở về, Ba em kè
lại cho em nghe mọi việc buồn
cười quá... nhưng anh không
giận em mới nói.

Phiên giục:

— Em cứ nói đi! Ba bảo em
thế nào?

— Trước hết, Ba em mít-mé
hỏi em: « May còn tin anh Phiên
của may là đúng đắn, nếu na
nữa hay thôi? » Em trả lời:
« Bao giờ con cung vân tin ». Ba
em quắc mắt lên: « May thi may
còn tin đến chết ấy! May tướng
anh Phiên nhà may trung-thành
với may đầy hẳn! Tao thi tau
đã thấy cái mặt nà Sô-Khanh,
của nút lát. Em từt uất lén, bắt
Ba em phải vien chúng có vé
tội Ba em buộc cho anh, thi Ba
em bảo: « Tao không cần phải
nói những việc mà may không
thể tìm xét được. May hây hỏi
anh Cung may và mấy người
nữ xem hôm đầu tháng trước
thằng Phiên nó dì voi con nua ở
trên chuyến tàu hỏa sang Bắc ».

Hàng ngưng lại, hỏi Phiên:

— Thế anh có dì với ai thật
không?

Phiên thản-nhiên đáp:

— Có, anh có dì với một thiếu
nữ, nhưng không phải là nhân
tinh của anh, mà là cô Quý con
gái bà chủ ở dưới hòi.

Hàng dò mặt hỏi:

— Thế anh dì dâu với cô hé ấy?

— Anh sang Bắc, vi nhà Quý
ở bên ấy, nhánh-théh anh sang
thăm mấy người bạn, nên Quý
rủ cùng đi. Như thế có gi là
không dài. Lúc tâu đến ga Tú-
Sơn, anh gặp anh Cung, chắc
thé nao anh Cung chẳng nói
chuyện với em rõ.

Hàng lắc đầu:

— Không, anh Cung không nói
gi với em hêt.

Rồi nàng trách:

— Má tôi hòn áy, em lại chơi
cũng chẳng thấy anh nói chuyện.

Phiên cùi mồi, chau mày như
đè nhớ lại một điều gi:

— Có lẽ anh quên thật. Khô
thể! bạn học qua thành ra dám
ra dâng tri. Thời, anh xin lỗi em.

Thấy Hàng vẫn chưa vui,
Phiên băn-khoăn hỏi:

— Thế em không tin anh à?
Hàng buông một tiếng thở dài,
đoan buôn râu nói:

— Bao giờ em cũng tin anh,
nhưng em xin sinh dùng làm gì
cho em khỏi đau khổ!

Câu nói tha thiết của Hàng
làm cho Phiên cảm-dộng, vì nó
điều lõi rát của nàng. Phiên cầm
lấy một bàn tay Hàng, dỗ dành:

— Anh van em, em đừng buôn
nữa.

Anh hứa với em từ giờ trở
di sés-không làm điều gì phạt ý em
nữa, thê em dâng lòng chua?

Hàng ngước mắt lên nhìn
Phiên, mim cười:

— Bằng lòng.

Trước khi chia tay, Phiên dặn
Hàng:

— Mai em đừng di dón anh
nữa nhé!

Hàng tò ý không bằng lòng,
hỏi:

— Tại sao?

Phiên hơi cau mặt lại:

— Còn tại sao nữa.

Nhưng thật tình Hàng có hiểu
nỗi khó-tâm của Phiên đâu.
Nàng tướng cẩn phái di với
Phiên để chàng đỡ thấy lè loi
giữa đám thi - sinh trê ranh,
nhưng Hàng có biết đâu vì Phiên
đã coi si di thi là một cái nhục
thi chàng không muốn dè cho
Hàng phải chứng - kiển chàng
làm cái việc nhục-nhân ấy.

Hàng ngày thơ nói:

— Nhưng khong dì dón anh
thì em không dành tâm và nóng
ruột lắm.

Phiên an-âi:

— Việc gi mà không dành tâm
với nóng ruột. Đôi mày hôm
nữa xem kết quả một thê co
hình-phúc của riêng mình thôi,
nó gần thành như hèn nhát...

(còn nữa)

trải qua những phút lo sợ hồi-
hopped và nhục-nhân đến cyc-diêm.

Buồng - dàn tiên chàng vào là
huống hối về văn-chuông. Một

giáo-su người Nam, trong khi
cau-hung dâ né mang những
cái biền-hoa của ngo Pháp rào
hồi chàng. Lẽ tất nhiên là Phiên
không già lời được hây là già
lời sai lạc cùi, vì có bao giờ
chàng học mạo dâu. Ngày từ khi
còn học, ở lớp nhất trường so-
dâng chàng đã läh mít với
món học ti-mi này rồi. Ông chàng
là một thứ ôi phong-khoát, chỉ
ura những cái dại - thê, những
mênh-mông sâng rộng, và không
thê chịu được những cái tiền-

triết nhô hép, những cái luô-lê
hép-hóp. Vâl lại, chàng viết được
văn Pháp và viết không dè gi
bọn giáo-su kis, thê là dû rồi...

Sau ba câu hỏi, thấy Phiên
đều không già lời được đúng,
giáo-su kis bùi mồi nói:

— Khi tôi học ở lớp sán-tường
trung-học, tôi cũng còn giỏi hơn
anh.

Trời còn gi nhục-nhân hơn
nữa! Phiên thấy u lén trong
long một sự hòn giận mà chàng
chưa bao giờ biết đến, dù dò
chàng toàn dâng hây những ngày
đau thương, khô bệnh. Chàng
muốn nuốt cái túi nhục áy đì,
nhưng nuốt không trôi, mà dè
nó nô bùng ra... trời! no se làm
tan tách ngay cái hạnh-phúc mà
chàng đương cùng Hàng xáy
dâp. Nếu vi một lý-uzong cao-
siêu nào mà phải by-sinh lóng
tự-áy và danh-dâng của cù nhán
thi chàng sẽ không có một lời
oán-hán, nhưng ôi đây, sự-by-
sinh cảng chỉ cứu voi được
hạnh-phúc của riêng mình thôi,
nó gần thành như hèn nhát...

(còn nữa)

H Q C - P H I

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Ván
36, Bd Henri d'Orléans, Hanoi
Le Gérant: NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

500 exemplaires

Ullman