

# TRUNG BẮC TÀN VÂN CHỦ NHẬT

## SƯƠNG MÙ TRÊN YẾN-TÙ-SƠN

Rặng cây nỗi thâm trên  
đi trời và sương mù  
xà xà đang xoa nhòa  
bóng núi. Khi lạnh âm  
u của dãy Yên-tù-sơn  
đường như đang thâm  
vào lòng các người  
mộ đạo đã khung nè  
đường đất khó khăn  
đã cắt lứtে tới đây.

Photo  
TRẦN ĐÌNH NHUNG



# Quân quyên và hiến pháp

Cuộc phản-bội của vua Léopold III nước Bỉ đã làm cho dư-luận khắp hoàn cầu đều sôi nổi. Trong tất cả các chính giới Anh, Pháp và các nước có cảm-tình với Đồng-minh đều tỏ lòng bất bình về cái hành-dòng hèn nhát của vị phản-vương Léopold III đã hàng phục kẻ thù cướp nước mình và phản-lại đồng-minh đã đáp tiếng cầu cứu và đem quân tiếp ứng nước Bỉ giúp sức cho quân Bỉ trong việc giữ gìn đất nước, bờ cõi.

Cuộc phản-bội của vua Bỉ lại càng hòn nặng và dâng chênh hơn vì nó đã sẵn ra giữa lúc quân Đồng-minh đang tin vào quân Bỉ hàng hái tặc-lực hiến với quân Đức là kẻ thù chung mà không hề báo trước hoặc có lối thanh minh với các nước Đồng-minh.

Người ta đã cố tìm nguyên-nhân cuộc phản-bội này. Tuy hiện nay chưa bết đich vì lẽ gì mà vua Léopold III đã ra lệnh cho quân Bỉ dưới quyền chỉ huy của mình — có tới 30 vạn người, phải bối giới đầu hàng nhưng theo các tin tức gần đây thì có thể chắc là sự hành-dòng hèn nhát, không chính-dáng đã lô do những cớ sau này:

1) **Nguyên nhân chính trị.** — Sau khi lên ngôi vua cha là vua Albert Ier, một ông vua rất anh-hùng dù từng toả can đảm và lòng dũng cảm suốt trong bốn năm trong cuộc Áu-chiến trước để cứu nước Bỉ thoát khỏi vòng nô lệ thì vua Léopold III đã có kỵ khuyễn hướng về Đức và tìm cách xa dần nước Bỉ. Vua Bỉ thường xuyên bố hoán toàn trung lập thi sẽ được lòng bạn Quốc xã và Bỉ sẽ tránh khỏi bị lôi cuốn vào chiến-tranh, nên từ khi xảy ra cuộc Áu-chiến này, nhà vua đã cấm các vị Tông-trưởng trong chính phủ Bỉ không được tiếp xúc với chính phủ Pháp. Đến hôm 10 Mai, quân Đức xâm lấn đất Bỉ vua Léopold III lại không chịu tuyên bố mặt sát kè xám-lacje. Trong mấy ngày đầu cuộc kháng chiến, nhà vua đã tỏ ý tin-tỷ thất bại và không muốn cho chính phủ Bỉ giao thiệp với chính phủ Pháp để điều định về công cuộc phòng thủ

trong nước và việc cho nhân dân di lánh nạn. Như thế thì cuộc phản-bội này có dự định trước.

2) **Nguyên-nhân về nội-giống và tình-thân.** — Hoàng-gia Bỉ là dòng dõi họ Saxe-Cobourg một họ ở Đức-Hoàng thái hậu Elisabeth Bỉ hiện nay, thân mẫu vua Léopold III nhưng trong hồi Áu-chiến trước bà đã quên cả huyết thống mà tận tâm vi sự cho quân Bỉ trong việc giữ gìn đất nước, cung vua Albert Ier làm vang cho nước Bỉ.

Trong khi vua Léopold III đầu hàng Đức có lẽ đã đột ngột bị ảnh-hưởng vi huyết-thống và dòng dõi một phần chẳng?

Vua Léopold III hồi năm 1935 lai cùng Hoàng-hậu Astrid bị nạn ô-tô rất nguy hiểm ở Thụy-sĩ, tai nạn này đã làm cho hoàng-hậu thiệt mạng và có lẽ cũng làm cho nhà vua loài-tri và mẫn-luong tri một phần chẳng nên ngày nay mới có cái hành động quái-gó như ta đã thấy.

3) **Nguyên-nhân về quân-sự.** —

Ngoài các nguyên-nhân trên kia, lại thêm vào một nguyên-nhân về quân-sự. Trước cuộc tấn-công dữ dội và tàn-bạo của quân Đức đã quyết dùng toàn lực để mong có kết quả nhanh chóng vua Léopold III đã mất hết can-dam quên cả nghĩa-vụ làm quốc-trưởng và làm-tưởng nêu dinh cuộc kháng chiến sẽ cứu được ngài vua chung? Lại có tin nói trong cuộc phản-bội này vua Bỉ đã chịu ảnh-hưởng của nước Ý và Công-Chúa Marie José em gái ngài.

Nhưng dẫu sao cuộc phản-bội của Bỉ-hoàng cũng không tránh khỏi là một sự hành-dòng hèn nhát đã làm mất danh-dự của hoàng-gia Bỉ và nước Bỉ xưa nay vẫn có tiếng là một nước nhỏ rất can-dam. Vua Léopold III phải một mình chịu trách-nhiệm về cuộc phản-bội đó.

Chính phủ Bỉ đã đồng ý với hai nghị viễn Bỉ hiện đã họp ở Pháp và tuyên bố truất ngai vua Léopold III lập nên một lâm-thời chính phủ để coi việc nước.

Cuộc phản-bội của vua Léopold III chỉ một mình nhà vua quyết định và không một vị tổng-trưởng

Bỉ nào biểu-dồng-tinh. Cả Thống-soái lý-cùng không chịu ký-lệnh bắt-quân. Bỉ đầu-hàng. Trước khi lên-agô; nhà vua đã phải tuyên-thề theo đúng hiến-pháp. Việc phản-bội của Bỉ-hoàng đã trái-hắn với hiến-pháp vì một việc hành-dòng của nhà vua phải có các quan-Tông-Trưởng công-nhân mới có giá-tri. Nhiều nhà pháp-luat trú-danh đều đồng ý về điều này.

Chính phủ Bỉ đã tuyên-bố rõ ràng: « Theo điều 82 trong hiến-pháp, thay-mặt-dàn-chúng Bỉ, xét-rõ nhà vua hiến-dâng ở dưới quyền kẽ-xâm-lacje, các quan-tông-trưởng họp-mặt-công-nhân rằng nhà vua không thể nào trị vi được-nữa » và:

« Trước Bỉ năm 1940 vẫn là nước Bỉ năm 1914, chỉ có một lời: Chúng tôi đã tham-đi chiến-tranh bên cạnh nước Pháp và nước Anh và chỉ khi nào cùng với Đồng-minh đã đạt-tới mục-di-chiến, chiến-tranh là hòa-bình, độc-lập và tự-do chúng tôi mới chịu đặt-khi-giới ».

Hiện các báo các-văn-si, các-nhà-thông-thái Bỉ ai cũng đồng-thanh-kết ái-phản-vương Léopold III và tán-dòng việc lâm-của-chinh-phủ Pierlot. Hiện ở Pháp đang lập-một đội quân-mới để đem ra mặt-trận. Việc hành-dòng của chính-phủ Bỉ đã cứu được một phần-danh-dự của nước Bỉ và dân-Bỉ. Việc truất-ngoai vua Léopold III đã tố-chó ta biết-quân-quyền ở các-nước-văn-minh ngày nay không phải là quyền-độc-đoán như ngày xưa mà có hiến-pháp định rõ quyền-hạn. Một ông vua trước khi lên-ngoai-tri vi phải tuyên-thề theo đúng hiến-pháp mà nghị viễn đã chuẩn-y, nếu hành-dòng trái-hiến-pháp thì sẽ bị truất-ngoai/ngay. Vua chỉ là người giữ-quyền-hành-chinh cai-trị dân-có các-quan-Tông-trưởng giúp-việc, còn hiến-pháp-làm là pháp-luat của dân-mà từ vua đến-dân-ai cũng phải-trọng và theo-dung.

Đây hiến-pháp ở một-nước-trong-danh-quyền-quan-he là thế. Chính-nhờ hiến-pháp đó mà chính-phủ mới-cứu-ván được một phần-danh-dự cho nước Bỉ giữa-trường-hop-nghiêm-trọng ngày nay

T.B.C.N.



Phật giáo là một tôn-giáo đã từng có hồn-rất-thịnh-hành ở nước ta, như hồi nhà Lý khép-từ vua đến dân đều một-lòng tin ngưỡng-vào đức Phật, vì thế nên khắp-nước-có-rồi cũng có rất-nhiều chùa-chiền. Nhiều ngôi chùa-dù-nhiều-khi rất-hèo-lành và không-kể-lỗi-dền, nên trong sự-hành-dòng-của-các-nhà-tu-hành-có-nhiều-diều-bí-ẩn-không-ai-biết-đến, vì như các-hành-vi-của-các-nhà-sư-trên-các-chùa-ở-dày-núi-Yên-Tử-tả-trong-lời-này. Chúng-tôi muốn-đem-phô-hay-rõ-chân-tướng-những-kết-tu-hành-dò-ra-de-mong-hội-Phật-giáo-Bắc-kỳ-có-trách-nhiệm-chấn-hưng-Phật-giáo-xứ-này-se-de-y-dawn.

T.B.C.N.

Lần-lứa-mắt-dung-bai-mươi-bốn-tiếng-dồng-bồ, mãi-dần-ngày-hôm-nay-chúng-tôi-mới-lên-được-dường-di-Yên-tử-son. Người-thủ-xuống-ra-cuộ-canh-huong-này-là-ông-Ph.-Đ. Ông-là-một-người-mộ-dạo-Phật. Ông-còn-là-một-người-nghiên-nặng. Ông-thết-rủ-tôi-di-lên-núi-cùng-ông-một-phenvi-dã-nhiều-lần-năm-nghêng-bèn-dèn-với-nhau, ông-dã-biết-dễn-cái-tài-mọn-của-tôi-trong-việc-nhà-cuom-den. Tôi-tiêm-chết-diều-thuốc, không-danh-bản-xuống-khay, không-sa-dèn-và-biết-nuôi-xái-cho-nó-khỏi-xác, khôi-cháy. Lần-khi-thuong-yêu-tôi-quá, ông-dã-thành-thực-hảo-tôi-răng-vạn-nhất-kö-bí-tháit-bại-trong-cuộc-sống, tôi-cũng-chưa-dến-nỗi-phải-lay-bì, tay-bát-như-ai. Vì-rằng, với-cái-dường-tiệm(!)-vững-vàng-Ấy, tôi-vẫn-có

thì-dến-xin-việc-tại-nhà-riêng-một-vài-quan-ở-dày, vì-suốt-một-nhà-hỗn-quá, ông-bận-thết-lại-cái-nhì-lâu-và-cứ-diên-lên-vi-việc-khan-thuốc-phien. Các-cò-bài-thôi-không-bán, kèu-là-bết-rồi. Sự-khung-hoảng-thuốc-ở-các-ly-bao-giờ-cũng-là-cái-triệu-chứng-buồn-sợ-của-mỗi-kỷ-nghien-tặng-giá-thuốc.

— «Những-lúc-này-già-minh-sau-tiến-và-có-lục-đò-mà-biết-trước-được, mua-trái-thuốc-theo-giá-cũ-thì-tha-bồ-mà-phát. Chồng-hơn-thả-cá-chú-». Ông-bạn-Ph.-Đ.-nói-thế, buổi-mai-này, khi-dẫm-lên-bực-cầu-thang-tuổi-tác-của-tiệm-chú-Tắc, xé-cửa-rap-hát-Quảng-lạc, trước-khi-ra-xe-ca-di-Hai-phong.

Trong-tiệm-chú-Tắc, có-dẫn-chín-mười-người-dang-nhao-nhao-lên-vi-giá-thuốc-lên-và-cùng

Phóng-sự-của-Nguyễn-TUẤN,  
Ảnh-của-Trần-dinh-NHUNG

Dù-ai-quyết-chi-lu-hanh  
Có-về-Yên-tử-mới-danh-lòng-tu

đến một lúc mấy tờ nhật báo  
buổi sáng cùng phát hành ngày  
lê Avril 1940.

« Theo nghị định quan Toàn  
quyền đã ký ngày 29-3-40, thi  
giá thuốc phiện của các cò-bài  
bán cho các người dùng đều  
tăng lên 22 phần, 100 giá cũ ».

Tôi ôi ! « Thế này thì ra a-  
phiên bán theo giá kim-cương »,  
một ông than theo dệu tuồng và  
thở dài mỉm cười, làm tất phật  
ngon đến, khói dầu lạc bay khét  
mù và béo ngậy.

Một con nhà Thủ xóm Sâm-  
công đêm qua phảm việc  
nhiều vi la ngày cuối tháng tám,  
đêm hui để lây lại sức khỏe, nghe  
thay un ay, mă sang ien một  
giây rồi lại thở dài và nhảm  
nhèm lại. « Bi khach bao  
nhiều cho dù hui bờ me ».

Nghe thấy bạn tôi tuyên bố  
cuộc di chuyển núi Yên-tử — người  
nghiên cứu mà chùa hay hép xếp  
— mọi ông nghe cũng bị chrogram  
phóng chạy hụt giật mèo mõm

Mỗi dạo quan đang khó nhọc  
rèo liên lè ở các Yên-tử

núi chúa Tắc Què, với nhồm  
ngay dậy :

— Nay, có đi qua Yên-tử, cho  
tôi gửi lời thán suy chùa Giác  
oan trên ấy một câu. Nhà sư ấy  
bồi năm ngoài về vùng Hải-  
đường khuyên giáo, có năm hút  
với tôi một bữa. Lão khos có  
cái dọc sê-tông-cùn tối lâm. Bác  
lên đấy, chẳng cần đem dụng-cụ i  
theo cho nho tên khen càng. Một  
vùng Yên-tử, chùa nào cũng có  
hòn đèn. Khách thập phương có  
nỗi con nghiên trong chùa thi  
cách thức cùng sự, người  
sẽ độ cùi cho ngay. Cứa chiến  
vốn ròng.

Ông Ph. B. nhảy tôi  
và thích chí nói bô bó :  
— Thế thi anh sướng  
quá, chúa ạ. Nếu thế thi  
trên ấy hòn có thuốc  
ngang. Sao từ xưa, bọn  
ta chẳng lên vùng ấy mà  
choi !

Bi du lịch với bạn  
nghiên mà không lì cái  
nạn lố xe, bịt đờ ngang  
là một sự bẩn húu đáng  
phải ghi nhớ để đời. Sự

kinh nghiệm mà  
tôi đã từng phải trả  
giá rất đắt đã cho  
tôi biết sự nhiều  
ông bạn nghiên hẹn  
cùng đi với mình  
để rủi rày thi bô  
lờ hết mọi công  
chuyện. Trời mưa  
rì rì, kèo được cái  
mèn đòn lèa ngang  
ngực và cõi thuốc  
mà đầy, mà đồ hầm  
lại toàn là chất bô ám,  
toi có trời mà bảo ô-  
g ấy dụng được ngay đây.  
Nhưng lúc túi như  
thế, có qíec kèo đền nôi,  
các ông ấy cũng còn ngăn  
ngại mới chịu rời bỏ cái  
quê hương minh thu

nhô lại trong một cái mâm hút.  
Bao giờ cho tôi đánh mất được  
một câu châm ngôn này ðromo  
mái xái cùa một ông bạn tu bào  
chứa cho mình khi ông hủy một  
cuộc vễn du mà chính ông ðó  
xướng lên trong phút say thue :  
« Ði đâu thi cũng đến thế thi.  
Năm tiệm như thế này, cũng  
du lịch khỏi ra rồi. Du lịch mà  
không cần gì, đêm xá đến  
kai dien kiện không và thời  
gian. Bi choi lại còn dien bắt  
tiến là nước lá cái; mình chỉ  
nhận thấy sành thà ra thất  
ngiệp. Chứ như còn năm ở  
đây, các bác cứ dò hộ tôi ngon

nhưng chống một cây gậy như  
thế. Nhưng gậy ủa ông vẫn chỉ  
là một cái dọc tầu. Ông Ph. B.  
vừa leo núi, vừa gung nhẹ cây  
gậy. Nó có dáng bầy mắt ở đót  
và ông định lúc về hì làm thành  
cái dọc hút.

Đi qua công đồng Năm Mẫu, có  
người thuộc đường núi, bảo cho  
bi i rằng con đường này là lối  
đi về của bọn Khách tài thuộc  
i hiên lầu và nhà nước chi đồng  
đồn phó g triết ở đây để phá  
hòn buôn lậu. Cứ i tên Tông Công  
cố dịp được nhắc tới.

Chùa Lân, chùa Giác oan —  
nơi c'ung tôi nghỉ đêm đầu.  
Buổi tịch dương, đứng ở mái  
chùa Giác oan nh'n xuống cùn  
dưới chân núi lòn chồm, buồn  
như một buổi chiều của người  
nghiên thiền thuốc từ sớm mai.

Chưa kịp ăn cơm chiêu mà  
ban tôi đã cho huy h' den.  
Ngọn đèn vira tỏ bắc thi sự  
Tâm Hoan cũng sà xuống cái  
bục gỗ mọi lát c'ra ngôi chùa  
nghec. Ông Ph. B. thủ lẻ đứng  
day xin lỗi và xin phép nhà chùa  
để ăn thuốc.

— Bạch cụ, như thế này là  
thập phương rất lấy làm không  
phải với nhà chùa.

Tâm Hoan hòa thượng cười  
só :

— C' việc gi. Xia đạo quan  
cứ tự nhiên cho thi h'on. Ban  
làng cũng thế. Ai cần. Tháng  
trước quan Tuần

thượng son hành bài,  
ngài c'ò hỏi, bần tăng cũng cù  
tì ú thực với ngài rằng có bùi  
vi ô trên này son lanh chưởng  
khi nhiều lầm, mọi chút bùi đe-  
tám khô mè an toàn được.

Vừa nói, vừa cười, Tâm Hoan  
hòa thượng vừa xoay mãi cái  
chụp đèn bấp mang của bạn tôi  
và than khô vì cái chụp norm  
của nhà chùa vỡ cả lầu mà  
không sao mua được và khoe  
rằng mãi đến khuya h' nám ngoái  
mỗi nhà được ôn dội Chuyên  
ở vùng mò, thiết bộ cái nhí ch'c  
chiếc tầu Lượng hữu hương.



Một cảnh chùa lô thiến ở trên dãy Yên tử sơn

là cung lâm. Tôi ở đây thê mà  
cũng khách khứa khứa. Hết  
tháng ba là h' hội truy chùa,  
văn khach thập phương. Nhưng  
vào khôn h'я, các đạo hữu di  
trung chán về thi chư s'r lại đều  
có vào dãy h'ut r'oi moi thường  
son. Su c'u Tâm Nien trên chùa  
Cá, mỗi lúc họ s'r đều có ghé  
tôi. Người h'ut ít thôi. Độ một  
đồng c'ан.

Ông Ph. B. ngâ' chuyện su c'у:  
— Dạ, thế còn như c'у?

— À, ôi thi c'ung it. Cái thế giới  
Yen-tử này ngheo lâm. lấy đâu  
mà h'ut ch'nh nhu ở dưới  
đông bằng các ngâ' được. Mỗi  
khóa xuân, hơn bù kém, các đạo  
quan cung cũng v'ao được đ' trán b'ac.  
Tôi cũng có lâm việc ph'ie, h'ung  
công tu sửa lại chùa và thura thâi  
chút náo thi lay phát bần tang  
đem ra h'ut d'kết kh'oa h'ut  
ch'c dâng c'ong một b'ut.

Mỗi nhà da-lịch sau khi tréo nòi t'le  
phát đang ngồi nghỉ ở trên non  
ngâm cảnh r'oi thán bi của Yên tử s'or



Một cảnh đẹp ở Yên-tử: s'or  
nước trong v'at ở bên sườn  
núi và r'ong cây um lâm

dén lèo, là thấy b'ón h'è cũng là  
nhà cũ. Hè, hè !

Buổi sớm ngày 3-4 chúng tôi  
hop thành một đoàn khach hành  
hương di lè Phật. Tôi chống  
một cái guy trú tuối ch'tet ngay  
ở rừng trúc Yên-tử. Ông Ph. B.

Thấy chí ch'nh nói đến chuyện  
r'ung tu chùa hàng năm, tôi mới  
t' y đ'c m'au gò vút ngon  
ngang ở trước cửa chiên. Tất c'á  
b'ay nhiêu gò, c'ó lẽ cũng n'au  
vira n'oi b'ach chung to đủ cho  
một gia đình n'au mieng ăn Tết  
đến hôm h'oa vàng thoi. Ng' đ'en  
long su c'u chùa đây đã phai l'n  
nhân b'oc l'ot Phát Tô, s'ô iết  
nhieu c'ua c'ua nhà chùa cho  
duy' đ' h'ut, tôi nhớ thêm rằng  
ban n'ay l'et ch'p h'ut Ph'at, tôi  
thấy b'ut nhang n'ao cũng không  
được dây ch'nh nhang. L'or tho  
quá c'ai b'at nhang ở ch'ua Bà  
Banh nơi b'or sông Châu giang.  
Ch'ng nh'c ở đây su v'at xia  
r'ang d' dội đến th' ? Th' này  
thi ra hương và n'au đã biến sang  
c' khói tho'c và d'ur l'ac rồi.  
Noi tam b'oc chùa Giải oan,  
hương c'ò lạnh, kh'oi c'ò ián, thi  
noi c'ò ián c'ua Tâm Hoan hòa  
thượng, h'at ch'ng m'oi s'm c'ng  
ngon den.

— Ở trên s'or thường r'ay, lâm  
luc tang thiếu những dụng c'у.

Tôi hãy bồi hồi và nghe bài  
Ông sư Tâm Hoan kể rất chuyên  
phá giới:

— Quan Tuần phủ

tháng trước lên đây, đi dọc  
60 người, 5 cảng, đem một con  
đèn lèn giật ở đây. Ngài có ép  
bọn tôi ăn thịt đê, đợi cho ăn  
mòn xong đâu đấy rồi ngài mới  
quay tay về.

Khiêm - chayet  
hô

Ở  
đây xã chợ  
busa. Ấn  
mái mảng  
trúc mảng  
mai, nô  
cũng nhạt  
móm. Thinh  
thoảng  
phải chobà  
hộ họ son  
kiếm con  
cả mắng g  
thịt v.v.  
Thiên bạ  
sát sinh...  
Chứ minh  
cô sat da.  
Tôi không  
lý lâm là  
về những  
lời nói tro  
trào của  
nhà sư cô  
thì lâm túi  
hồ đến cái  
đạo tâm

của một kẻ chán tu. Có người  
trong đoàn di lễ Phật đã bộ nhớ  
cho tôi biết về kỹ vãng của sư  
chùa Giải oan. « Trước khi đến  
dày quét lá ăn mày lộc Phật, sư  
Tâm Hoan là một sinh thầy cũng  
xứ đồng bằng ». Sư Tâm Hoan —  
phép danh như thế, sao lại chẳng  
vui — thật là một người lầm  
chanye. Người gör mãi, mặc  
dẫu không ai hỏi.



bà vung cả lèn mà trả lời cho  
nó xong chuyện.

Sư Tâm Hoan đặc chi cười  
vào giữa cái mặt ngạc nhiên của  
bọn tôi. Tôi tin rằng sự cư sê  
không dám hoan hỉ như thế nếu  
biết rõ ràng trong thâm tâm tôi,  
tôi đang ghi tội ác của một kẻ tu  
bánh. Tưởng chí có hủ thuộc  
phiền, ăn mặn thôi, giờ lại còn  
dèo một tội nói dối nữa.

— Các cụ ăn cơm nhà chùa  
hay là đã có cơm nắm mang theo  
rồi!

— Dạ xin nhà chùa cho một  
bữa.

Bà hộ mím cười, mắt sáng lèn  
như đồng xén nắm mới đặc.

(Còn nữa)  
Nguyễn TUÂN

Thứ ba câu cao Sò vùng mõi  
Vàng Danh lèn. Bì dường Lân  
Tháp có xe hồn, Già đi lối mõi  
Bí Cho của ông Bạch thái Bưởi  
thì được xem là chùa Cùm Thục.

Cái ông quan huyện  
huyện sở tại — thế mà chùa hay  
hồi lục vẫn. Ngài có đòi tội bà  
son xuống huyện để giảng cho  
ngài nghe về sự lich chùa Cùm Thục.  
Tôi được cái tài biện bác,

— Gốc mõi ấy sai quá lầm.  
Nhưng đạo quan nào muốn chỉ  
khát, tôi vẫn cho tiều báu增添  
thêm vác tiền đến nhang.

Ói bất  
buộc phải  
hiếu cùi  
đến nhang  
này theo  
một nghĩa  
thuộc xái.

Lúc nhà  
nhem chùa  
lại thèm  
được một  
bọn già  
thượngson  
nữa. Họ  
cũng xin  
nhà sư tà  
túc một  
đêm ở đây.  
Bà hộ, they  
họ ăn mặc  
xanh xanh  
toàn áo vải,  
bởi một câu  
khen bực  
đông đánh  
như gióng  
một tên bồi  
buồng khach  
san dãi  
người lữ  
khách  
nghèo.

Cái đêm này ngủ chùa Giảng Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

HAI PHƯƠNG PHÁP TRÁI NGƯỢC TRONG CUỘC ÁU-CHIẾN NGÀY NAY

## TỪ LỐI NỘI CÔNG CHO ĐẾN CÁC SỰ ĐOÀN CƠ-GIỚI- HÓA CỦA ĐỨC

« Cuộc chiến tranh  
trong lai sẽ là một  
cuộc chiến tranh hàng  
phi-cô và chiến xa »  
Đó là lời dự đoán của  
một viên võ-quan  
người Pháp từ mấy  
năm trước. Hồi đó các  
nhà quân sự đều cho  
vị tướng này là điện  
đồ có ngòi đầu lời, dự  
 đoán của bậc tiễn tri  
đó ngày nay đã thực  
hiện một cách rõ rệt.

Thực ra, cuộc chiến-tranh do  
hợp quốc xã Đức gây ra 9 tháng  
nay đã bước vào thời kỳ quyết  
liệt và trở nên dữ dội về đủ mọi  
phương-điện. Cuộc chiến tranh  
đó là cuộc chiến-tranh toàn-thể  
theo đúng như thuyết của đại  
tướng Ludendorff, một danh tướng  
của Đức - hoàng Gaizlague II  
trong cuộc Áu-chiến trước. Hitler

đã dùng toàn lực và không trừ  
một phương pháp quý quyết độc  
ác, tàn bạo nào để có thể pha  
hoại hết các sinh-lực của bên  
địch từ quân đội cho đến nhân  
dân, tài sản. Trong khi đòn quân  
xâm lấn các nước trung-lập nhỏ  
ở gần Đức, như Na-uy, Hà-lan,  
Bỉ..., mà lực lượng kém hẳn Đức  
một cách rất rõ rệt, họ - quốc-xã  
muốn đã mực đích minh cảng  
dùng hết các phương pháp gian  
dối không chính đáng giữa lúc  
cho quân-doi tiến sang lấn bờ  
biển và lừa thủ các nước đó.

Trong các phương-pháp chiến  
tranh của quân Đức gần đây, có  
hai thứ cực-doan trái ngược hẳn  
nhau: một là dùng những mưu  
thuật, qui quyết lập nên bọn nội-

hết trong cuộc Áu-  
chiến này là sự hoạt-  
động của « đội quân  
thứ năm » (cinquième  
colonnes) mà ta có thể  
gọi là bọn nội-công do  
quân Đức đã lobi-chức  
trong những nước mà  
Đức định xâm-lấn từ  
trước khi xảy ra cuộc  
chiến - tranh. Ta đã  
thấy Đức dùng đến  
« đội quân thứ năm »  
đó ở Ban-mạch, Ma-ly

và gần đây ở Hà-lan và Bỉ. Tại  
Na-uy, Hà-lan, Bỉ sở dĩ quân Đức  
đã thắng được nước các nước  
trung-lập đó một cách nhanh  
chóng, tuy vẫn gặp một cuộc  
kháng-chiến bằng hái lính nhỏ ở  
đội quân thứ năm và đội quân  
nhảy dù. Đội quân thứ năm gồm  
có những kiều-dân Đức đã ở các  
nước trung-lập hoặc các nước  
thù địch của Đức. Người Đức  
lại lợi dụng că

bọn du thủ,  
du thực, đầu trộm đuôi cuồng,  
những kẻ liều lĩnh vô số bất chí.  
Trách nhiệm của đội quân thứ  
năm là gán tên sự rối-logn, lầm  
cách chiếm lấy các nơi trọng yếu  
về quân-sự, phá hoại các công  
cuộc phòng-thủ và giúp sức cho  
đội quân nhảy dù mồi khi xuống  
đến đất các nước mà Đức đem  
quân xâm lấn. «Đội quân thứ  
năm » đã dự bị sẵn sàng cả kỵ  
giới, dạn được chỉ-dai lệnh là  
hành động. Để lại phái rất  
nhieu quân lính mặc thường  
phục giả làm khách du-lịch đến  
các nước trung-lập từ trước để  
nhập vào đội quân thứ năm.

Ở Hà-lan và Bỉ « đội quân thứ  
năm » do lãnh tụ quốc-xã & phai

trước đó là Mussert và Degrelle tổ chức và chỉ-huy. Hai tên phản quốc này là những kẻ theo chủ-nghĩa Quốc-xã và phản đối chính phủ Hà và Bi trong lứa-hoa binh chúng có rất nhiều đe dọa. Tuy các nhà cầm quyền ở Hà-lan và Bi đã hết sức để phòng nhưng chúng vẫn hoạt động rất dữ và đã làm trộn cái việc « rước voi về giỗ mồ », dân-duờng cho quân Đức vào giết hại đồng bào và tàn phá tột gốc.

Phản-nhiều những kẻ dự vào « đội quân thứ năm » ở Hà-lan và Bi ngày thường vẫn sống chung-dung với nhân dân trong xứ và không sòng vor-gl-chung cả. Ở Hà-lan người ta đã thấy nhiều nhà buôn hoặc nhà tài chính người Đức đột ngột trở nên những kẻ thù của dân. Hà-lan vẫn giao dịch với họ tura-nay.

Ở Amsterdam, một bọn người Đức đã nấp trong một ngôi nhà ở giữa hanh-phố rồi trong bắn-rá các người qua đường. Nhiều người Đức khác lại rõ cả súng-liên thau gày sự khung-bỗ trong các đường phố. Nhiều bọn đó đã bị quân lính Hà-lan bắt và bắt chém.

Có người Đức lại giả ăn mặc lối nhà quê giấu súng ống trong người rồi đi đánh-lén lính gác các công-sở và các cơ quan phòng-thủ. Một viên đội trong một đội cơ-giới-hoa Hà-lan thấy hai người nhà quê tiến về phía mình vừa đi vừa ra hiệu hoan nghênh, đến khi hai tên nhà quê đến gần thì bắn rứt súng liên-hanh ngã ra bắn vào viên đội. Viên này già và chết và lúc hai tên nhà quê đến sát để bắn viên đội cho chém, bắn thi viên này lên trời dậy giật được cả đội. Lại có những bọn người Đức ăn mặc giả làm người thường hoặc lính Hà-lan hay lính Đồng-minh rồi lén đến giết hại cả toàn lính Hà-lan gác-cầu. Khoảng xứ Hà-lan mấy hôm đầu bị Đức xâm-lấn chỗ nào cũng thấy « đội quân thứ năm »

hoạt động, giả dạng rời đánh-lén quân Hà-lan một cách rất hồn-hát. Trưởng bay ở thành phố Rotterdam cũng bị đội quân thứ năm và đội lính Đức nhảy dù chiếm trước khan-quán Đức đến.

Người ta lại kể chuyện cả một viên-chiết lão-lanh-sự Đức ở Hà-lan lợi dụng tư cách là một nhân viên ngoại-giao để do thám tin quân Đức và đang dẫu-sô do thám Đức ở Hà-lan. Các nhà ngoại-giao Đức mà giữ cả việc do-thám-một cách hồn-hà như thế không phải là ít.

#### Những đội lính nhảy dù

Trong cuộc xâm-lấn Ba-lan, Na-uy và các nước trung-lập Tây Âu-sô sô đã người Đức thắng lợi một cách nhanh chóng một phần là nhờ ở các đội quân nhảy dù và các đội lính do phi cơ chém.

Người Nga trong cuộc chiến-tranh & Pháo-lan cũng nhiều lần dùng cách này nhưng lại không được may mắn như quân Đức. Pháo-phương pháp chiến-tranh này có thể gọi là mới, vì chỉ trong cuộc chiến-tranh này dùng đến lần đầu.

Chắc đây là 15 năm nay, một viên-tướng Ý, đại-tướng Douhet đã do-đoán là cuộc chiến-tranh sau này sẽ diễn-tiễn trên không Nga là nước thứ nhất năm 1934 đã luyện tập các đội quân nhảy dù. Thống-chế Toukhachewky hồi đó giữ chức Tổng-tham-mưu. Hồng-quân đã định-luyện một đội quân nhảy dù 10 vạn người để dùng trong cuộc chiến-tranh. Đội quân nhảy dù là những đội quân đặc-biệt gồm toàn những lính-lính nguyên. Bọn lính nhảy dù thường trong lúc đêm tối hoặc những ngày ánh-màu thường lốp nhô hoặc riêng-từng người mới xuống-bến-quán-dịch. Sau khi xuống-liên-dốt ngay dù nhảy. Bọn lính nhảy dù thường mặc-luồng-phục, hay mặc-quần-phục của nước mà họ nhảy

#### Đội lính nhảy dù, trong cuộc chiến-tranh ở Ba-lan

Đội nhảy dù Đức bắt đầu hành động ở Ba-lan, nhiều lính Đức nhảy xuống phía sau quân Ba-lan rồi bao-đêm-cắt-dứt giây điện-thoại và dùng dù-cánh để cho các đội quân Ba-lan bị lôi-khai không giao-thông được với đất-quân.

Trong thời kỳ thứ hai, việc dùng đội quân nhảy dù lại càng có hiệu-qua-hơn. Sau khi Chinh-phủ Ba-lan từ-giả Varsovie, nhiều phi cơ Đức bay-di-thả lính nhảy dù xuống các miền

xuống và thường nói-thao được tiếng nước đó vì quen-cả phong-tục trong xứ-nữa. Trách-nhiệm họ lính nhảy dù là do thám tin tức về việc binh-hoặc-lỗi-chức các-việc: phả-hoại các-cầu-cống, các-sô-thông-tin, các-nhà-máy-diện, giây-diện-thoại và gây-sự-rối-loạng trong-xứ.

Trong cuộc tập-trận năm 1938 ở Nga người ta thấy một đội quân nhảy dù khá-nhiều.

Cả một sư-doàn bộ-binh và pháo-binh nhảy-từ trên-không xuống và do các phi-co-vận-tải lớn-chở-đến để tập-yết một đội quân khác.

Ở Pháp, người ta bắt-dau luyện-lính-nhảy-dù từ năm 1936. Rồi ở Anh, Tiệp, Ba-lan, V.v Hoa-kỳ cũng theo-qua-dó. Ở Đức mãi đến 1938 mới-thấy bắt-dau-luyện đội-quân nhảy dù và lò-chức-một-linen-doàn-thứ-linh « nhà-giới » đó. Những lính này toàn là lính-tinh-nguyên từ 17 đến 22 tuổi, rất-tin-mé-chủ-oghia Quốc-xã, và sẵn-lòng-bi-sinh cho-dâng-lúc-nào-cũng-dến. Đội-quân nhảy dù của Đức đã-tập-rất-nhanh-chóng, và nghe-nói Đức đã-theo-dáng-chuóng-trinh-luyện-tập-của-Thống-chế Toukhachewky bị Staline-xử-tử từ-năm 1936 nên phải-bỏ-về-việc-luyện-tập-doi-quân-nhảy-dù-của-Nga.

#### Đội lính nhảy dù, trong cuộc chiến-tranh ở Ba-lan

Đội nhảy dù Đức bắt-dau-hành động ở Ba-lan, nhiều lính Đức nhảy xuống phía sau quân Ba-lan rồi bao-đêm-cắt-dứt giây điện-thoại và dùng dù-cánh để cho các đội quân Ba-lan bị lôi-khai không giao-thông được với đất-quân.

Ở Lục-xâm-bảo, ngay-bởi-4 giờ 45, hôm 10 Mai đã có-máy-chiếc-phí-cơ-hàng-nặng bay-dến-dắt-xứ-do-bảo-thái-máy-chục-người-nhảy-dù-xuống. Bọn nhảy dù này đã-dùng-chi-huy-sô-hai-ugbin-khách-di-lịch-Đức đã-sang-Lục-xâm-bảo-từ-trước-và-mỗi-người-này-lại-có-dưới-quyền-minh-mười-người-khác. Thế là-dội-quân-thứ-năm-lò-chức-xong va-hoạt-dong-ray. Bọn này có-sản-cá-súng-truong va-súng-lienh-thanhh. Sau-một-lát

xã-mặt-trận, ở miền-dông, dè-do-thám-báo-tin cho-bộ-chi-huy-Đức-biết-rõ-lực-lượng-Ba-lan và-những-cuộc-tiến-lui-của-quân-Ba. Bọn lính nhảy dù-lại-do-thám-dùng-cá-việc-chở-vàng-của-Ba-lan-sang-Lô-mã-ni-dè-dem-sang-Pháp, tuy-trong-việc-này-quân-Đức-không-chiem-duoc-sô-vàng-dó.

#### Trong cuộc xâm-lấn Na-uy

Vì-trong-cuộc-chiến-tranh-ở-Ba-lan-dùng-kết-quả-máy-mắn-như-thể-nên-quân-Đức-lại-càng-chủ-đòn-công-dụng-và-véc-luyện-tập-doi-quân-nhảy-dù.

Ở Đan-mạch và Na-uy, công-của-doi-quân-nhảy-dù-Đức-tuy-không-dùng-như-ở-Ba-lan, nhưng-còn-giúp-cho-quân-Đức-rất-nhiều-và-lại-có-thể-phá-hại-cá-chi-khang-chien-của-người-Na-uy-trong-một-vài-trường-hop.

Nhờ-có-doi-quân-thứ-năm-dâ-lò-chức-từ-trước-giúp-sức-nên-bọn-lính-nhảy-dù-dùng-nhưng-máy-vô-tuyến-diện-nhò-bi-tin-cho-dai-ban-doanh-máy-giờ-sau-có-thể-dùng-phi-co-dem-quân-linh-dễn-chiem-cá-noi-trong-yêu-về-quân-sự.

#### Ở Hà-lan, Bi và Lục-xâm-bảo

Trong-khi-bắt-dau-xâm-lấn-ba-nước-trung-lập-thì-Ấu, quân-Đức-dùng-rất-nhiều-lính-nhảy-dù-xuống-cá-nước-dó-dè-hoạt-dong-trước-khi-dai-quân-dến.

Ở Lục-xâm-bảo, ngay-bởi-4 giờ 45, hôm 10 Mai đã-có-máy-chiếc-phí-cơ-hàng-nặng-bay-dến-dắt-xứ-do-bảo-thái-máy-chục-người-nhảy-dù-xuống. Bọn nhảy dù này đã-dùng-chi-huy-sô-hai-ugbin-khách-di-lịch-Đức đã-sang-Lục-xâm-bảo-từ-trước-và-mỗi-người-này-lại-có-dưới-quyền-minh-mười-người-khác.

Ca-cuộc-tiến-trır-bọn-này-dâ-lò-chức-rất-nhanh-chóng. Đồng-thời-với-cuộc-chiến-tranh-trong-xứ-này-có-sản-cá-súng-truong-và-súng-lienh-thanhh. Sau-một-lát

thì-các-bộ-dội-cơ-giới-hoa-và-bộ-binhh-Đức-do-21-dường-vượt-quá-bon-linh-nhảy-dù-Đức-hành-dòng-ở-Hà-lan-rất-nhanh-nhẹn-và-khôn-ktéo. C-kinh-phóng-viên-báo «Paris-Soir» đã được-mục-kịch-nhiều-người-linh-Đức-hàng-từ-trên-không-xuống. Phần-nhiều-kẻ-bị-bắt-dau-chi-dù-17,18-tuổi, mà-người-nao-čung-tin-vào-chủ-oghia Quốc-xã-như-máy-in-một-tông-áo. Lúc-bị-bắt-hồi-ki-giứng-kết-nhảy-dù-công-chí-dâng-bâng-cáu: «Heil Hitler!» (Hitler-van-luf) và «Je suis allemand!» (Tôi-là-người-Đức). Theo-lời-chàng-thuật-lại-thì-dều-là-bọc-sinh-ở-một-trường-máy-thuat-co-khi-ở-Leipzig-và-dâng-tinh-nguyen-sung-vào-doi-nhảy-dù-sân-lòng-bi-sinh-vi-dâng-Quốc-xã. Đó-là-cái-kết-quả-của-sự-giáo-dục-và-in-lyet-tập-của-cáu-giáo-Đức-vây. Bọn-lính-nhảy-dù-trước-khi-dem-dùng-phái-luyện-tập-chuyen-cáu-trong-4,5-tháng-trong-một-trường-chuyen-dạy-món-nhảy-dù.

#### Muốn cho đội lính nhảy dù thành công

Sự-quan-hệ-nhất-trong-sự-kết-quả-của-doi-linh-nhảy-dù-là-làm-cho-nhan-dan-trong-xứ-phâng-ngoc-nhien. Trong-cuộc-xâm-lực-Đan-mạch-và-Hà-lan-bọn-lính-nhảy-dù-dâng-bâng-nhanh-như-chop-nên-giup-dai-quân-duoc-nhiều. Nếu-dùng-linh-nhảy-dù-mà-với-ton-dau-bâ-xuống-khi-bắt, kí-bán, hoặc-bi-thết-bại-tai-việc-dùng-doi-linh-tu-si, nay-lại-rất-là-bất-lợi.

Ở Na-uy-là-một-xứ-núi-non, có-nhiều-thung-lũng-cách-nhau-bởi-những-buc-tu-long-núi, nhiều-khí-bọn-lính-nhảy-dù-hu-xuống-cách-xa-nhau-dù-một-vài-cây-sô-néa-không-thể-lien-lac-với-phau-de-hanh-dong-duoc. Nhiều-linh-lúc-nhảy-xuống-lại-bị-gãy-chân-và-bị-thuong-khong-dâng-duoc. Có-lúc-giờ-xấu, khi-nhảy-xuống-dù-dò-không-mở-và-kết-nhảy-năg-công-rất-kich-liket.

(Xem tiếp-trang 31)

Đo Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đẳng chủ Kho Sách



## Sợi giây trên núi Môi

Của CỐI-GIANG. Tranh vẽ của TRỊNH-VÂN

Trong tập thâm-sứ của các vua-chúa, cảnh vua Sùng-Trinh nhà Minh có lẻ đáng thương hơn hết.

Dù không phải là đồng-anh-quân, ông ấy cũng không đến nỗi ngu-nuội, tàn-ác hay là ham-mê cho-hời như một số đông « thành-thượng » đời trước. Rủi vì gặp phái cảnh ngộ không hay.

Có đổi nhả ai, và uomini cậu bạn và tên quan thi hẫu bạn eming-nhì-lại được can-cứ triều-chính? Vày mà bồi cuối nhà Minh, my và Khêch và viên hàn-quan. Ngày trung-hiền đã cùng lâm mưa làm gió trong triều đến mấy chục năm. Chúng đã giết oan lán người tài-năng, phá hoại bao nhiêu công việc trong nước!

Ông Sùng-Trinh bước lên làm vua, « đợm » ngav phải cải nan ấy. Tuy khi đã chán vào cặp ngà-vàng, ông ấy đã trả luôn đồng Khêch. Ngày, nhưng mà tinh-thế nhà Minh bấy giờ cũng như cái nhà sắp đổ, không phải chỉ giết mọt; và con một mà đã vứt tay được triều. Hưởng chiêm Khêch, Ngày tuy đã bị trả, đại-ta-trong triều, phần nhiều vẫn là những kẻ tiều-nhản, gọi việc ăn hổ-lộ và két-bé-d'ng, bao đó chỉ chuyên mòn tim cách làm hại những người có tài, có công. Vì vậy, chính sự lè áy cũng chẳng hóa gì lúe trước.

Thế rồi ở mạn-bắc, quân Thành luồn luồn quay nh'èu, có lùn bộ dà đánh vào lùn vùng Đại-dông. Tại nơi biên-thủy, không mấy ngày không có chiến tranh. Tướng-sỹ đã bị hao lòi, sự chí-phí về binh-linh lại cứ mỗi ngày mỗi lòn. Kho cẩm-nhà-nước không đủ, hót lường, mảnh áo trù lèn, đều phải trùng vào lùn đằng-dán. Thuss mà hàng-nam đã nòng quá sứ, nhà vua vẫn chưa dâng, có năm phải lùy « theo non ».

rồi có người đã bàn đến cách tổng tiền nhà giấu. Bởi vậy, nhân-dân càng ngày càng oán nhà vua. Gấp năm mít mù, chúng bèn hào-nhao nồi tên làm giặc. Lúc đầu, quân giặc chỉ là một số tên dỗi trong vùng Thiêm-tây, rồi như ngọn lửa cháy đám cỏ khô, dũng-dũng lan khắp các xã quan-quán không sao dẹp nổi.

Chó sói-dò. Một-trường-xanh. Hùm-cướp-dùi, Rồng-quẩy-sóng, Ch้าง-giagy-bán, Rồng-chim-khúc Khi-quẩy-trời. Chó sói dò mình... . Đò là tên nhửng ông tướng giặc hời ấy. Đọc các tên đò, đã biết chúng là người thế nào. Nêu lại nghe sự hành-dòng của chúng, chắc si cũng phải rùng mình són gáy.

Bóng chúng kề mấy ebuc vạn, riêng bọn cù-khôi cũng đến mấy nghìn. Hai người kiệt-liệt hơn hết Lý-Tư-Thâu và Trương-Hàm-Trung.

Hàn-Trung vốn là tên lính ở dock Diên-tuy, bắn đã phạm pháp dâng lè phái chém, vì có tướng-mạo lè lung, nên được vén-tướng ở dock xin cho. Thoát chết, hắn liều tiễn đi làm giặc, lù xung là Bát-dai-vuong.

Tư-Thanh thưa nhỏ là đưa chài dè, lùi lén ra lùn phu-trạm. Hắn giỏi về nghề cuối ngựa bắn cu-ig, obrang rất vồ-lại, chỉ hay chửi nhau, đánh nhau và làm nhũng việc trái phép. Càng dù phạm tội, bị quan-sát ghẹp án tội-binh, hắn trốn ra được, rồi lận ám lâm nghe dò-kè. Gặp lúc loạn-lạc, hắn bén theo Cao-Nghênh Tường. Đầu khi Nghênh-Tường thua trận bị bắt, thì hắn lén làm chánh-tướng.

Có lẽ gầm trời chưa có ai tàn-bạo bằng hai người ấy. Nhưng mà mỗi người tàn-bạo một cách.

Hiển-Trinh khi phà Vũ-xương, nội dân trong thành không biết là bao nhiêu vạn, hắn chỉ để lại một số con trai từ mười lăm tuổi trở lên và ba mươi tuổi trở xuống, để bắt làm quân, ngoài ra đều cem giết hết, quăng xác xuống sông. Trong giải Trường-giang, một khúc từ bài Anh-vũ đến câu Đại-sỹ, xác người không hở chỗ nào. Sau khi xuong-thịt lùa đi, mõi người dựng lại mặt nước đãi đến mòn tát, và hòn một tháng chưa tan.

Tụ-Thanh lúc đánh Hà-Nam, bắt được Phúc-Vương, (một vị dứ-éng người họ nhà Minh), bắn đem cắt cổ ông ấy lấy tiết chộn với thịt hươu mà ăn và gọi là rượu « Phúc-Lộc ». Trong quân của hắn, thường có mấy nghìn con ngựa. Ngày

xua Quán Ven Đường ky các vền tướng-sύ. Nhiều người phải di dánh giặc, thua thì sẽ bị lôi chết, nếu được, cũng bị người ta đùm đì, rồi họ lại kiếm có khía lùn hãi, rứt lại cũng là đến chết. Bởi vậy, những bậc trang-nghĩa, chỉ còn liều chết với giặc cho hết trách nhiệm của mình, chứ không còn cách gì khác.

Nhờ vậy, dảng giặc lại càng tung hoành.

Cuối năm Sùng-Trinh thứ 17, Tụ-Thanh chiếm được thành Tây-an, cũng tự lập mình làm vua, qua năm sau, thi hán kéo quân vào đánh Yên-Kinh.

Trước đó, Tụ-Thanh đã sai dò-dảng đem tiền



lúng, lùn ngựa dùng toàn bằng người. Hắn sai mỗ bụng người ta, moi hết lông gan, rồi dò thóc vào cho ngựa ăn. Đến lúc ra trận, hắn dè cho ngựa nhịn đói. Ngày thấy quân địch, tướng lù trong bụng có thóc, cứ việc xông vào hòng kílm cõi ăn. Cái chỗ dụng ý của hắn có vạy.

Ấy là kè qua mấy chuyện đặc biệt. Thật ra, với họ, cái việc làm-cô một thành, một huyện với họ chỉ thường như ăn cơm bữa. Vì vậy, nhân-dân đều phải khiếp sợ, hổ thẹn hòng họ, nên không trốn được theo họ, chứ không ai chống lại.

Thay mà một lù quan-văn trong triều vẫn cứ dỗ

và Kinh già làm buốt-bán để dò linh-binh và lại dùng liều mua chuộc những viên triện-lej các bộ lâm người thông tin, cho nên triều-dịnh bá-bắc diễm gi, hắn đều biết hết. Bấy giờ quân hắn mới đến cửa ải. Tư-dung các tướng giữ ải đều ra lùn-bàng. Lúc hán vào được trung-ải, binh bộ có phái nhiều lính ky-mã ra đò do-thám. Nhưng dì người nào bị bắt người ấy, chẳng ai về thoát, vì chỉ đội du-y của hán dâng vào cửa ngopi-thành, kính dò ván không ai biếti.

Thấy nói giặc đến, vua Sùng-Trinh liền đòi quan-thần, hỏi cách đối-phó. Nhưng không một ai nói được câu gì, có người chỉ naze-nở khóc.



Giây lát, quân giặc kéo vào đánh khắp chín cửa. Ngoài những cửa ấy, trước kia có ba dinh quân rất lớn, lúc giặc tới, quân sỹ hàng hết. Số người giữ thành chỉ còn ló-tho, các lính nội-thị phải phụ thêm vào.

Vua Sùng-Trinh biết là tình thế đã nguy, bèn bảo Phụ-mã dỗ-ý là Cảng-Vịnh-Cố cho già-dinh đưa thai-tử chạy xuông miền Nam, để minh-tự ra đánh giặc. Vịnh-Cố khâu đầu và nói:

— Theo phép nhà-nước, những kẻ «thần-thần», không được chúa đỗ bình-giáp, tội đầu giám cõi gia-dinh?

Rồi cùng nhau mà khóc.

Tối hôm ấy một viên Thái-dám ngô cửa Thương-dứa đón giặc, quân giặc vào lợt được vòng thành ngoài. Vua Sùng-Trinh đương ở trong cung nghe có tiếng reo ầm-ầm, liền chạy ra ngoài rồi trèo lên đỉnh núi Mồi đứng trông. Khi thấy khói lửa bốc lên rực trời, ngài ngậm ngùi than:

— Chết hồn thôi!

Quanh-cõi trên núi hõi lâu, ngài mới vã cung, ai người chia ngã đưa Thái-tử và Vĩnh-vương, Định-vương (đó là con vua) ra nhà Chu-khuê và Điện-Hoàn-Ngô tạm lánh. Ngàn lát trống thay Truong-Binh công-chúa, ngài liền chém cho một nhát và thét:

— Cõi này lại đẽ vào nhà ta.

Rồi ngài thác-glue hoàng-hậu tít-tít.

Hoàng-hậu phung-chí tức thi thất cõi mà chết. Sản gươm trong tay, ngài lại chém luân mấy người phi tần.

Sáng ra, vòng thành trong cũng bị đánh vỡ. Vua Sùng-Trinh liền sai khanh chuông đẽ họp các quan, nhưng không một người nào tới.

CỐI-GIANG

# Thuốc phiện và hội Quốc-liên

## 41 nước ký hiệp- ước thuốc phiện

Các ngài xem báo mấy lúc nay, chắc thấy nhân-viên số thương-chánh ta ra sirc làm nã bọn buôn bán thuốc phiện lậu và đã bắt được nhiều dám khá lớn. Việc buôn và việc bắt mòn hàng này đều có công phu, có nguy-hiểm và nhiều chỗ thí-vi ly - kỵ, thành ra mỗi khi thấy báo dâng một tin bắt thuốc phiện lậu, hình như ai cũng hiếu-kỳ muốn xem.

Nhân dịp tôi muốn nói chuyện dẽ các ngài biết tại hội Quốc-liên hiện giờ có một cơ-quan chuyên coi về việc trừ nạn nha-phiến cho nhân-loại, và do cơ-quan ấy mà các nước lớn trong thế-giới như nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh đã khai chiến với bọn lái buôn thuốc phiện càng ngày càng dữ. Chúng có lõi-chức và những thủ-doạn tài là, nếu không nói ra chắc không ai có thể tưởng tượng. Câu chuyện này thuật ra có lẽ các ngài ma-on nghe mà cũng nên nghe.

Nguyên là cách này độ hơn mươi năm, hội Quốc-liên đẽ tám đến vấn-dẽ về sinh-nhân-



Ở Cao-ly ngày nay vẫn được tự do giống cây thầu (pavot) là cây sinh ra nháa a-phién. Trên đây là một vườn thầu ở xíu đó

loại, thấy cái họa nha-phiến tràn lan khắp thế-giới, số người hút thuốc phiện trắng, hút thuốc phiện đen hay dùng những hông-hoán, cần-sa, càng ngày càng nhiều, nếu không tìm cách nào trừ lần di, thì rồi rốt cõi mặt đất trung độc. Hội Quốc-liên bèn cử ra một ủy-ban phái-bộ đẽ vòng quanh thế-giới, cõi điều-trả cho rõ thực-tình rồi tìm những phương-pháp lượng-duong đẽ trừ nạn nha-phiến. Ủy-ban này lúc sang Đông-phương có ghé vào điều-trả ở nước ta, hẳn nhiều bá con cõi nhau.

Sau khi xem-xét và thu-thập tài liệu xong xuôi rồi, ủy-ban dùng công-vita dâng năm năm mới làm xong tờ báo-cáo kết-tác

ký-tưởng. Theo tờ báo-cáo ấy thì hiện nay trong thế-giới, số người tiêu-thu thuốc phiện đen, trắng có đến 20 triệu; kể từ năm 1937, số thuốc phiện chế-tao ra nhiều đến 1500 phần 100. Nghĩa là số thuốc phiện mà thế-giới cần dùng vào việc trị bệnh chỉ có 100 phần, nhưng số thuốc phiện của bọn chế-lao và buôn - bán cho người ta nghiên húi nhiều hơn 1500 lần. Con số ấy đẽ cho chúng ta thấy cái nạn nha-phiến đang hoành-hành trong thiên hãi một cách to lớn hiềm nguy đến thế nào.

Hội Quốc-liên bèn hợp các nước ký một bản hiệp-ước bài trại nha-phiến. Cả thảy có 41 nước ký tên vào hiệp-ước ấy, cam-kết giảm bớt thuốc phiện

lần lần cho đến tuyệt nọc và ra súc tâm nã những bợn trống trọt, chế-tạo và buôn-bán thuốc phiện, vì hễ trừ được bợn này tức-thị tai nạn thảm-phận trong thế-giới dĩ di một phần rất lớn. Tại hội Quốc-liên có lập ra một cơ-quan đặc-biệt (*Bureau Spécial*) cốt thu nhặt tin tức các nơi, nhất là tin tức hành-dung của bợn buôn-lau và những xưởng chế-tạo bí-mật của chúng, hể thuộc về nước nào thi hội thông báo cho nước ấy biết để ra tay bắt-trùm nã.

Cơ-quan này lập ra mới có mấy năm, bợn buôn-lau coi như kẻ thù số 1, vì chúng bị vỡ tò và bị bắt bờ thiệt hại rất nhiều.

### Quê hương của thuốc phiện ở đâu?

Hội Quốc-liên đã điều-tra thuốc phiện trắng sản xuất nhiều nhất ở châu Nam-Mỹ;



Bạn buôn thuốc phiện và các át đắc lừa rủi qui quyết. Các nhà chuyên trách đã cùa trả khử họ, dùng đủ cách để chở thuốc các thứ quái cẩn đó. Dưới đây là một cái máy đánh mà trong chỗ để kính ánh và phim chiếu đầy chất độc như a-phieu trắng

thuốc phiện đen cùng các thứ cây cỏ phu thuộc với nó thì sản-xuất và chế-tạo một phần ở miền Balkans, một phần ở Viễn-dong, là Án-dô và trong những khu-vực thuộc quyền Nhật-bản chiếm linh ở đất nước Tàu.

Đến như địa-diểm trọng-yếu của bợn buôn-lau, kẽ rá có đến hơn 50 nơi, hễ nơi này động thi chúng dời đi nơi kia, nhưng mà những nơi chúng tu tập làm ăn то nhất và thường nhất là những châu-thành hay hải-cảng này: Athènes, Beyrouth, Le Caire, Sofia, Algérie, Marseille, Tunis, Barcelone, Londre, Hambourg v.v...

Năm kia, ty cảnh-sát thuốc phiện ở Ai-cập — dưới quyền chủ-trương của hai ông Dussell Pacha và Jays Bey mà bợn buôn-lau coi như hai con cọp dữ — được tin của hội Quốc-liên mật báo, và được một xe

cam-nhông chở đầy thuốc phiện trắng, chế-tạo ở xứ Bulgarie, vận-tải sang kinh thành Le Caire để bán. Chúng dám cả gan giả-mạo những hòm chở thuốc phiện ấy là hành-lý của nhà ngoại-giao, để cho lính cảnh-sát Ai-cập không thể khám xét; nhưng cái mưu-mô quý-quyết ấy cũng bị ông Dussell Pagha khám phá.

Nói gì ở Viễn-dong, những địa-phương thuộc quyền người Nhật cai-trị thì việc tròng trọt và nǎn nha-phiển người ta làm công-nhiên. Cứ xem tờ báo cáo của hội Quốc-liên thi năm 1931 ở Mân-châu và Nhịt-hà, Cát-lâm, Cao-ly, những đất tròng thuốc phiện và xưởng chế-tạo đầy đầy. Có nơi dung tới 1500 nhà chuyên-môn Nhật và 10.000 nhân công Tàu. Riêng một xưởng ở Cát-lâm, mỗi ngày chế-tạo đến 50 kilo thuốc phiện hột trắng, nghĩa là 15 phần nhiều hơn so cần dùng vào việc y-dược cho cả thế giới một năm.

### Trong một cỗ quan-tài

Xóm Hoa-kiều ở kinh-thành Luân-dôn nước Anh, nhiều chủ khách ta sinh-nhâ và hoạt-dộng về nghề buôn-bán thuốc phiện mà con mắt của sở trinh thám Scotland-Yard phải dòm ngó luộn.

Hồi tháng 3 năm ngoái, một chiếc tàu ở Trung-quốc mới sang, bờ neo trên sông Tamise, người ngoài không ai có thể ngờ vực gi, nhưng mà nhân-viên thương-chính Anh rất dễ y-rinh-mô. Quả nhiên tối đến, một chiếc ca-nốt từ từ đến bên chiếc tàu nói dãy, rồi thấy từ trên thông xuống mấy hòm thật to. Chiếc ca-nốt mở máy chạy như bay, người cầm máy

cam-nhông chở đầy thuốc phiện

trắng, chế-tạo ở xứ Bulgarie, vận-tải sang kinh thành Le Caire để bán. Chúng dám cả

gan giả-mạo

những hòm chở

thuốc phiện

để hành-lý

của nhà ngoại-giao

để cho lính

cảnh-sát

Ai-cập

không thể

khám

nhé



Một cuốn sách cũng có thể dùng để giấu được chất độc như các ống già-thay rõ tròn-dagy, tuy vậy vẫn không dân nái mất các nhà chuyên trách

là chủ khách Hồ-Minh. Nhà đoàn duỗi theo huỷ còi và chiếu đèn điện, bảo ca-nốt phải ngừng lại để khám xét, nhưng Hồ-Minh cứ mở máy chạy thẳng, vì y tin chắc ca-nốt mình nhanh hơn. Không ngờ đầu kia có chiếc tàu máy khác của nhà đoàn chôn lại, mới bắt được Hồ-Minh, mờ những chiếc hàng kia ra xé, toàn là thuốc phiện.

Mới rồi ở biên-giới hai nước Bulgarie và Roumanie, người ta vớ được một anh chàng trong 18 tháng đã đem lột 80 kilo thuốc phiện.

Nguyên trước lúc đó, nhà đương cuộc Roumanie được tin mật báo rằng hòn nay có thuốc phiện chế-tạo ở Bulgarie đem lột qua nhiều lầm; nhân viên nhà đoàn ở biên-giới để ý khám xét từng người qua lại, nhưng không thấy gì liết.

Hàng ngày có bác nông-phu người Bảo (Bulgarie) tên là Silas Krajvitch xác cái bìa cáo di qua biên-giới sang hòn đất Lô (Roumanie) làm thuê, làm muôn. Tuy là quen người nhẫn mặt đi rồi, nhưng hàng ngày bác đã chở lột 80 kilo thuốc phiện để dàn đec người ta. Ghê chưa?

nông-phu khắp cả mình mây áo quần, không bỏ sót chỗ nào. Chính bác mỗi khi đến đến biên-giới cũng tự đứng lại cho người ta khám xét, tỏ ra mình ngay thẳng. Bác còn gá chuyện với các nhân-viên nhà đoàn:

— Lâu nay có việc gì mà khám xét người đi qua lại gắt gao như thế?

— Có tin báo rằng thuốc phiện lột vào qua đòn này hơn một năm nay không biết bao nhiêu, nên lệnh trên bắt phải khám xét. Với bác, tuy anh em chúng tôi quên biển lâu rồi, nhưng mà việc quan-tất phải chiếu lệ như thế, chứ chúng tôi biết bác có phải là người buôn-lau lòn.

— Phải, các ông xem — bác Silas trả lời mạnh bạo — tôi làm ăn chỉ có một chiếc cao-cào thì còn buôn-lau vào chỗ nào? Tôi như các ông, nếu vớ được mấy thằng đó, chắc tôi vẫn có.

Ngày đầu một buổi sáng kia, công việc khám xét mọi người qua lại cũng tiến hành như thường, một người lính doanh tinh-nghịch, dảng lấy chiếc bìa cáo ở tay bác Silas làm bộ cáo cỏ chơi, rồi thần-thánh mách bác hay sao không biết, anh ta li ti tẩy đập mạnh một cái vào gạch, cán bìa gãy hai, những vật gì như bột vãi tung trên đất. Té ra trong ruột nó chông rỗng, hàng ngày bác nông-phu Silas bỏ thuốc phiện trong ấy mà đem từ đất Bảo qua đất Lô. Tình mỗi ngày bác đem có 150 grammes thôi, mà suốt 18 tháng như thế, bác đã chở lột 80 kilo thuốc phiện để dàn đec người ta. Ghê chưa?

# Fô Tu Hồng

Của HỒNG-PHONG

Tranh vẽ của MANH-QUÝNH

IX

## Con Cosette ở thành

Nam

Lúc bấy giờ cuộc bão-hó Trung-Bắc hai kỳ đã bắt đầu thiêt-lập và chính-dốn được mấy năm.

Trong triều, vua Đồng-Khánh vẫn mới thăng hà, sau ba năm ở ngôi cữu-nữ. Các cụ triều-thần bèn tinh và được chánh-phủ Bảo-hó đồng ý, tìm rước đế ông Bửu-Lân, con vua Dực-Đức về nối ngôi.



### Kiểm duyệt bộ

Áy là vua Thành-Thái. Cù Kim-giang Nguyễn-trọng-Hợp làm phụ-chính đại-thần.

Ngoài Bối-la, dân-tâm bắt đầu được hưởng yên vui, nhờ cuộn Bảo-hó lần-lần đem lại cho họ cái cảnh an-eu-lý nghiệp sau bao nhiêu năm diệt-bại, lưu-ly vì nạn giặc khách và binh-hỗ, co-hoang. Tuy là tình này, hayعن khác còn là đặc những chòm-

nhóm-căn-vương, nhưng không thể trở ngắn-gi được công việc kiến-thiết. Bảo-hó một mặt tiếp-tục giẹp yêu-ván-thần, một mặt cứ việc ra tay mổ-mang, sáp-dặt, ban-bố học thuật mới và hắt đầu xây dựng các cơ-sở văn-minh tân-thời cho dân.

Năm ấy vừa trúng năm Mão, có khoa thi hương.

Thứ-trước, xứ Bắc có hai trường thi, là trường Hà và trường Nam, nhưng giờ đã đổi chung lại một trường thi ở tỉnh Nam dính, vì trường Hà-nội bài rỗi.

Sĩ-tử các nơi ôm lều vác chiếu tự-áp về tỉnh Nam, si nay đều có cái cõm-giác gần như bước vào một thế giới nào là. Các phô-phường buôn-bán đóng-dứt vui-vẻ, có nhì tên nhà kiều mới dựng lên nguy-nga, tố-đẹp; đường sá đã mở rộng và ráo ráo; cáo ới bến sông, chợ búa, đầu dò đèn đã cái quan, và mọi việc sửa-dổi mổ-mang vẫn đang rầm-rộ tiến-hành thêm to, thêm đẹp hơn nữa. Những thầy-khoa ở vùng đồng-nam, còn nhì muối mặn-năm về trước mi-hàng và thi-cử ở chỗ này chỉ thấy nốt vài phô-phường có nhà ngói kiều-xưa, còn thi toàn nhà tranh phố là lama-tháp; nói gì đường đi chật hẹp hàn-lý, và bốn phía còn đặc những ao tù đất trũng.

Chung quanh vẫn nước non-nhà,  
Nhìn xem phong cảnh nay đã khác xưa.

Hồi xứ Bắc ta hán-hoc chưa tàn, khos eùn thịnh, mỗi khi đến khoa thi trường Nam, tức là một dịp tò thèm cảnh-tượng phồn-hoa náo-nhiệt cho tinh-thanh này; một dịp phát-tài cho các quán rượu hàng-cơm, cho chí em hàng Thao, cho những dân-cư ở mấy phường Nâng-tinh, Mỹ-trọng, có nhà để chứa trọ-sí-ú và nấu cơm cho họ ăn. Nhưng mối lợi ấy, thành-Nam có thể hưởng-hụ trong một tháng rưỡi, hai tháng.

Nhất là hai làng Mỹ-trọng, Nâng-tinh, thường ngày vắng-vắng buôn-anh, nhưng đến khoa-thi thi quang-cảnh lắp-nap đông-yu; bảng mây đám hói. Vì được địa-lợi gần với trường thi, cho nên sĩ-tử trộn-hòng các phường xóm khát. Các bực phụ-lão nói truyện có lâm-chú nhà ở đây, et thời cơm chửa-trợ xong một khoa thi, có thể vò làng mua nhiều, ậu ruộng là sự thường.

Giữa phố Nâng-tinh có hàng cơm bắc Khán Tèo, tuy cũn hàng chỉ có một gian nhà ngồi thấp nhô, nhưng dì vào bên trong, cách một cái sân rộng độ năm sáu thước ta, còn chiếc nhà gỗ ba gian hai chái, cao ráo sạch sẽ. Phía sau lại có gác riêng để giặt dùi tắm rửa. Được mọi sự tiện-lợi như thế, cho nên khoa thi năm ấy, một nhà bắc chửa-trợ được ba chục thầy-khoa. Bác khéo thu-vén xép-dặt, kè bầy-tám bộ phân-gỗ giường tre liền nhau ở ba gian giừa, dè các thầy-và làm nói ẩn-chốn nằm, quanh trong khu vực ấy. Bên chái-tay, nhà bắc dùng dè gạo cùi nước mắm mít phẩn, còn một phần thi chất dày sấp lớp nhung-yen, những chông, những lều, những chieu-cõa-ha chục ông khách-trợ. Có ông lại khen-iết cả hai tủ sách cõ-văn, bắc-sử di theo để nghiên ngâm-nhà.

Còn nguyên cái chái bên-dông bắc cho một cậu ấm-tử, ấm-ton nào đó thuê 15 quan tiền mỗi tháng, và rieng một mình. Hình như cậu là con một quan-cụ ở miền bắc, tuối-trẻ nhà giàu ra dáng phong lưu-cống-tú, cho nên cậu ở trọ di thi một cách đường-hệ khác bùn người thường. Cậu deer theo hai già nhân và hòm xiêng đầy đủ các thứ vật dụng thys-phẩm, cá diêu-tráp và ấm chén-trà-tu, hòa-lò nấu nước cung-không-quen. Thầy-trò thuê nguyên cái chái-dồng của nhà bắc Khán Tèo, và biết-tịch một mình và tự-núi ăn-lý. Trừ ra khi cần mua sắm-thức gì mà già-nhân cậu không-biết, thi phải tần-phien đến bắc Khán.

Một nhà có bảy-nhiều người khách-trợ hàng ngày phải chy-báu, nái-nướng, cơm-nước, hẫu-hạ, thử-lượng xem công việc bao-rộn đến-thế-nào, tất là trong nhà phải-dòng người-nhà, đầy-tớ-mới-phục-dịch-nồi. Còn thêm cửa hàng cơm-bèn

ngoài, có những khách-bát thường-tới ăn-năm-bảy-xu cũng phải tiếc-rước-nửa là gì? Thế mà chàng ấy công-việc phục-dịch, nhà bắc Khán chì quanh-quần có hai vợ-chồng, một đứa con gái 16, 17 tuối, một u-già, thém một con cháu gái đã-lon, nói rằng-goi mình bàng-chú-thím-họ, mởi ở nhà quê ra phải-dội-thùng-di-chợ-mua-cái-ăn rồi vè-chui vào-bếp, phụ-hai vợ-chồng-bác-de-thôi cơm và làm-dò-ăn, buồi-sáng-cũng như buồi-chiều; đứa con gái-bắc thi ngồi-duỗi-rudi-coi hàng-bán cơm-bên-ngoài, thỉnh-thoảng có-thay quyền-và dùa-bón-chợt ghẹo, nó lính-quynh không-biết-làm sao thì nó-rồi-goi «U hổi l'oi» còn-vú-giai-dà-chết-nặng-hơn-sau-chục-tuối-trên-dǎo, mít-lúa, taì nghe-nhăng, mít-huốc-chém-như-con-sên, thi-dòng-và hung-cơm-rót-nước-và cho-các-thầy-khoa-sai-vật.

Các ngài-thầy-dắc-hắn dù-biết: người-tưởng-thuộc-khoa-xác-nhất là-có-ú-con-ruột; kẻ-dần-tắt-mặt-tối-nhất là-có-bé-cháu-ở-nhà-quê-mùi-ra.

Có-le so-sánh chằng-sai bao-nhiêu, nếu-các ngài-nhỏ-dến-vợ-chồng-Thénardier, chủ-quán cơm-ở-Monfermeuil trong-truyện «Những-kết-khôn-nạn». Vậy thi Cosette-tiêc là-có-bé-cháu-ở-nhà-quê-mùi-ra, chi-khác-lon-tuổi-hơn, còn-sự-dược nghe-mắng-chửi-và-ngồi-dầu-khóc-thêm-thì-cũng-thế.

Anh-chồng-còn-khá, đến-mù-vợ-thi-mồm-loa, mép-giải, ăn-có-nói-không, hoi-mặt-tý-là-sung-sia-nhiếc-móc-con-bé-cháu-tàn-tệ.

La gi-lúc có-khoa-thi, tự-nhiên-chợ-bún-dò-ăn-phai-dắt-dò-hơn/ngày-thường. Ngay-bắc Khán có-biết-lợi-dung-thi-có, thòi-cơm-hàng-và-cho-ở-trợ, tinh-tiễn-dắt-gấp-doi, nứa-là-nhưng-người-bán-hàng-ngoài-chợ. Mỗi-buổi-sáng, trước-khi-con-bé-cháu-dội-thùng-di-chợ-mua-cái-ăn, mị Khán-dận-dò-phai-mua-những-thứ-giá-và-giá-bao-nhiêu. Luôn-luôn, mị-dánh-giá-mỗi-thứ-vào-mục-ré-nhất, đến-ngày-thường-mua-cũng-chẳng-dược, nói-gì-những-ngày-déc-biết-như-dạo-này... Con-bé-cháu-phai-chịu-mua-dắt-mói-có-dò-ăn, tức-là-trái-ý-của-bé-thím. Sáng-nào, các-thầy-Khán-thấy-bóng-có-bé-cháu-di-chợ-và, thi-một-lát-sau-dược nghe-tiếng-hạch-lạc-gắt-góng-của-bé-cháu-nhà-trợ, hoặc-phía-cửa-hàng, hoặc-ở-trong-đep:

— Con dì! Chắc-mày-lại-ăn-bón-của-bà, mò-cá-thể-này-mà-năm-tiền-ú?

Hay-là:

— Mày-rà-chợ-chi-ngồi-nói-chuyện-với-giai, rồi-thi-bà-cái-gi-mua-nấy, vơ-cào-vơ-cầu, chằng-mà-cái-gi-hết. Đò-hur! Đò-lôi!

Chỗ cửa vào trong bếp, mèo lại té lên cho một hồi nữa, bài cũ vì một nguyên nhân gì. Mặc dù con bé cháu làm việc tái bụi, chẳng hờ tay lúc nào; mặc dù mèo thấy nó giúp đỡ mình nhiều việc, nó vẫn ném giòi gai gai nhưng mèo cũng cứ mắng chửi. Con em đánh vây lâu, mèo đập rắn kỵ, cũng đã là một vấn đề cho mèo quai mèo ra. Với hạng dã-bà nó mèng lầm điều, mắng chửi người ta hình như là một chứng bệnh, có lẽ cũng có vi-trùng, như con trùng lao bắt phải ho và vẩy.

Người ta đã dễ ý nghe mỗi lần người thím hành-hà mắng nhiếc, là mỗi lần con bé cháu khóc lóc. Hai mắt nàng lúc nào cũng vận tia máu lèn đồ như gác, phần vì khói bếp hun gần suốt ngày, phần vì sớm chiều hai ba biện khó c. Nàng tái thân. Nghĩ mình nướt gờ như thím, dươ yên-ôn, sung-sướng; ai i giờ đã nai lung cát súc như làm tó tò không công, mà cũng bị đổi dãi tàn nhẫn. Đến con ranh con, con gái chả mình cũng lèn mặt, coi mình et rằng ra gi. Thím chỉ biết kè miếng cơm cho mình ăn, nên mèo dần vật lại cho bồ, chó không kè công việc mình đều lại đáng giá gấp đôi. Nàng càng ngâm ngâc càng ấm ức mà không biết nói sao, ti hành ra chỉ có nước khóc cho hả hót hơi tức.

Rõ ràng cái thân con Cosette lòn tuổi & dưới bàn tay sắt của mụ quản Thêta dier.

Nhưng lời chua ngoa của mụ chủ nhà và tiếng khóc thầm của con bé cháu, đã làm động tâm cậu Ám, người khách trọ ở chái đồng.

Phải nói cho rõ, cậu chỉ động ánh vi tiếng khóc của con bé cháu nhà chủ, mà nhất là động tâm & chinh minh con bé cháu thì đúng hơn.

Chắc cậu sẵn tiễn, ham chơi. Vào kỹ đệ nhất, mấy bài kính-nghiệp cậu làm có ráo hồn già không chẳng biết, chỉ thấy suýt rối rít cậu chéo, tối tại đi gõ trống hàng Thảo. Mùi đời hương mă một thứ có lẽ cũng chán, ý cậu muốn được thay đổi non đón có nội chơi. Sân trong nhà trọ, thấy con bé cháu xinh xắn có duyên, cậu biếch: lại thấy cảnh ngô sargas khô-sở, cậu thương. Cậu thường nói với hai tên túy-bộc:

— Con bé trông khán lè!

Có lần, hai tên túy-bộc đi vắng, nàng dun h, ấm nước sôi và xách lên chái đồng, cậu vẫn và cảm ơn và hỏi nho nhỏ dù nghe:

— Cố em là cháu của ông bà chủ đây?

— Thưa vâng ạ.

— Cố gọi ông bà chủ nhà bằng gì cơ?

— Thưa, té chủ thím tôi.



— Cố nay xuân xanh chừng 18, 19 thời chử gi?

— Ồ, cậu trông lầm đấy, em ngó ba mươi rồi, con đã dán...

Nàng tự biết mình nói lão, nên chỉ nói rồi nhoé-mięng cười, làm cho cậu Ám da-tinh càng thêm chét mệt. Cậu thở dài, lì m bộ thương hoa tiếc ngợ:

— Ai cũng hối có làm việc giỏi đang, thế mà bà thím tàn-nhán, mắng chửi suýt ngày, tôi nghe cũng phai... sốt ruột đau lòng.

Nàng vừa cười ơi là, hông sầm nét mặt lại, không nói gì, nướt mắt chạy quanh, vội vàng bỏ đi ra.

Ngoài ra tẩm lòng ao-ước thêm muôn, cậu Ám coi có tình hẫu kỵ, muốn dò biết tung-tích và tâm-sự nàng, trước khi định thả mồi bắt cá.

Cậu còn bảo mua là miếng luô, có hai tên tuy-lè, dè chúng an la dò hỏi ại và cả bắc khán gài.

Việc gilung tám mà chẳng có kết quả.

Thì ra nàng là con gái của một người đồng-dời từ-lè, buôn bán ở vùng Kim-son. Bố đẻ nàng với

bắc khán Tèo là anh em chú bác họ, nhưng mươi mấy năm nay, mỗi người di lùn-lạc sinh-nhai một phương, chỉ có người khác di lại đến linh-tuc ta-thoi, chó hai anh em không gặp nhau. Một buổi sáng kia bác Khán thấy một người gái quê xách khăn gói đến chào vợ chồng bác là chủ thím và xưng là con lèn nó ông kia. Thế là chủ cháu nhìn nhận nhau, rồi ràng ở lại từ hôm đó đến nay. Chủ gau hỏi cháu, mới biết nguyên do là cháu chê chồng mới bỏ nhà d, hay là không chịu lấy người mà ông bố định gá.

Hắn các ngài đoán biết người cháu gái của bác Khán chẳng phải ai là: chính là Trần-thị-Lau, cô hàng rượu không chịu lấy ông chồng Kim-son.

Phải, chính là nàng.

Đêm hôm đó nàng thao thức suy nghĩ đến cùng đường hết kế, biết không còn cách gì đánh đòn được cái đầu óc tham gián, sự thế của cha mình. Chỉ còn một nước gọn nhất, là bồ nhá đì trốn, mặc kệ giá-sự ráo sáo ra, mặc kệ tương lai đến đâu thi đến.

Quá nửa đêm nàng lén chồi dậy, đánh cắp của cha được một quan tiền kẽm, rồi gói giüm mấy chiếc áo vây làm một cuộn, quo lây cái nón rồi rón rén mở cửa ra đi. Cuối tháng giêng, trời mưa phùn và tối đèn như mực, mà nàng thấy như trước mắt mình có hào-quang nhấp nhánh dần đường. Nàng đã đặt bước chân thứ nhất trên con đường giang-hồ lưu-lạc.

Tảng sáng, vợ bác Phó biết, gọi chồng thức dậy: « Thịt nô o! Cái Lan đi mất rồi! », bác Phó chưởng dặy kinh hoảng hồn-via, sau khi xem xé sự thực rồi, bác vò đầu dận cảng:

— Gời o! là giờ! Cái Lan nô giết tau phen này. Rồi bảo tau ăn nói làm sao với người ta. Thật là nó đéo mo-trát cút vào mặt thằng bồ nó, và báo hiệu cho bồ nó thế đấy, giờ đất o!

Trong lúc hai vợ chồng bác, mọi người một ngũ, lùng vào các nhà quen ở đầu lăng cuối xóm, rồi tốc tên đến cho Kim-son, tìm tới dò hỏi những chị em họ hàng xem ai có bết cái Lan đi đâu, thi lúc ấy cái Lan đang nằm trong một chiếc đò đoc xuôi Nam.

Tiếng đồn cái Lan bỏ nhà đi theo giai, ngay trong hôm đó, vang dậy cả vùng.

Bác Phó hân-hành đem đồ lể trả lại tận nhà ông chánh Kim-son, thiếu nước súp xuống lậy ông mà ông chưa thèm nhận cho:

— Anh nhện lể đim này lại mưu mô gá con đám khác, dè lội vào trinh quan cho gòng cành anh lại xem...

— Con cần cỏ lạy ông, quả thật con gái con nó hư, bô nhà trốn mất, xin ông làm phúc đánh chử dại-xá di cho.

Tội ngniep! Những hôm bác Phó van lạy người ta & đầy và mang tai mang tiếng xấu hổ, thi con gái bác đang bị vứt và mắng chửi & tinh Nam mà bác không nghe.

HỒNG - PHONG  
(còn nữa)

# ÔNG BÁC QUÁI ÁC

« Chúng tôi lấy làm đau đớn  
bão tin cung các cụ, các quan,  
các ông, các bà biết rằng Ông bác  
ruột chúng tôi là :

Ông BÁ VĂN

vừa là-thé tại v. v... »

Vết xong Bich quẳng bút  
xuống nhìn hai em cười mà rằng:

— Giả ông cụ được ngồi dậy  
nhìn cuộc « đau đớn » của chúng  
ta lúc này nè?

Mà sự thực ra cái chết của ông  
Bá-Vân chỉ làm cho ba cháu vui  
sướng, mừng rỡ thôi Ông Bá  
không có vợ con, họ hàng, thân  
thích nào cả. Ông chí có một em  
trai. Ông này đã tạ thế để lại ba  
con trai là Bich, Thủ và Xuân.  
Như thế cái gia tài của ông Bá  
chẳng vào tay người cháu thi  
còn về tay ai nữa?

Mà cái gá-tài của ông Bá thì  
lớn lắm. Người ngoái chẳng bết  
rõ nó là bao nhiêu, nhưng cũng  
cứ dồn thời ầm lên là hai ba  
chục vạn. Con số này tăng lên  
hao nhiêu thì chỉ anh em Bich  
là càng mừng thêm bấy nhiêu

Báu ma ông Bá rất linh diệu.  
Cả ba cháu di sau xe tang đều  
rủ rụi coi có vẻ thương sót ông  
bà lâm. Kỳ thực lúy ấy cả ba  
đang rủa thầm mắng con ngựa  
sao di chậm thế, cũng là nhà  
cho thuê xe tang lại vẽ chuyện  
ra kén với trống, giả cợ cho linh  
cữu lên xe cam - nhung chở  
phẳng xuống nghĩa trang chôn  
ngay có tiện không.

Là vì ông Bá đã đán chôn ông  
xong, ở nghĩa trang vẽ thi viên  
quần-khế sẽ tuyển đọc  
chắc thư của ông.

Tuy chậm chạp nhưng rồi đám  
tang cũng cử hành xong. Ba  
cháu chỉ chờ phu dập nốt viên  
đất sáu cùng là với tên xe về nhà.

Thi viên quản lý văn khế đã  
ngồi chờ kia, tay cầm chiếc  
phong bì lớn có 5 dấu si đồ chơi:  
đó là tờ chúc thư của ông Bá.

Đã mất 3 cháu rồi, thi viên ấy hót  
dấu si, dâng hắng, lấy giọng rồi  
đe:

« Ngày này, năm này... trước  
mặt thi viên quản lý văn khế Mô...  
Tôi lập chúc thư như sau này:  
Nhà cửa, ruộng nương, của tôi  
tất cả ước chừng 15 vạn, thi giao  
viên quản lý văn khế bán cùi,  
giúp vào các hội thi.

Trong tủ tôi còn một đồng 50  
chiếc áo cánh vải nâu, phải đem  
bán đấu giá cho người nghèo.  
Hai lần được bao nhiêu chia đều  
cho 3 cháu tôi để chúng nó nhớ  
tôi mãi mãi... Nhưng chính cháu  
tôi thì không được mua những  
áo ấy, mà kh... đem bán thì chí  
được bán cho mỗi người một  
cái áo thôi. »

Hai vạn!

Tờ chúc thư chưa tuyên đọc  
hết, cả ba người cháu đều đứng  
phát cả dậy, hầm hầm tức giận  
nhìn nhau:

— Thực là điên dồ!

— Sao lại có thể thế được.

— Khổn nạn!

Điềm tĩnh trước trận giông tố

Thi viên quản lý văn khế bỏ chúc  
thư vào cặp đồng dây ráo từ  
nói:

— Tôi cứ theo tờ chúc thư  
của ông Bá mà thi hành.

Thế rồi đến ngày bán đấu giá  
50 cái áo nâu kia, cái nâu cao  
nhất là được 3 hào, tất cả được  
bọn chúc hác...

Bác Thúy làm thơ máy & Giả  
lâm thuận tay mua được một  
cái. Đem về nhà bác dem áo ra  
thử, bỗng thấy ở chỗ lá sen sao  
lại dày cộm cộm, & đoạn giữa  
Nghỉ ngó báu lấy dao săn thảo  
đường chỉ ra xem thì... Chẳng  
khác chi « cà cái trầu » nhà roi  
xuống đầu báu ta, hãi chiec giấy  
bạc 100 theo mũi dao rơi ra...

Bác sung sướng tưởng không  
nói được, vội chạy sang bác  
Hàng cũng làm thơ với bác,  
cũng cúng hác mua được một  
cái áo, vừa đến nơi thi thấy bác  
Hàng đang bẩm tay hai dira con  
nhỏ mà nhảy múa, trên bàn còn  
chiếc áo nâu thảo tung với 2 tờ  
giấy trám!

Thì ra ông Bá trước khi từ  
giữ cõi đời đã tính rằng bọn  
cháu kia chỉ ngáp nghé tiền của  
ông, thi ông cho thất vọng một  
phen. Trái lại với cái tiền ấy  
trong một ngày ông đã làm cho  
50 gia-dinh nghèo được... sung  
sướng!

N. L.

(phỏng theo chuyện Tây)

## Kiosque THANH-TAO

Chủ - nhân : YÊN - SƠN

BẢN ĐỒ CÁC THỦ SÁCH BÁO

VÀ ĐỒ PHỤ TÙNG HỌC TRÒ

BÁN RÉ VÀ TIẾP DÂU TỦ TẾ

Square

Nguyễn-Khoa-Hao — Vinh — Annam

## CHIẾC HỘP CÒN



(Kỷ-niệm của những ngày thơ-đi).

Ngày ấy tôi học ở lớp dự-bị  
trường Pháp-Việt Hưng-yến.  
Trong lớp chúng tôi, có cả thầy  
40 người đều xuýt-xát tuổi  
nhau, trên dưới 10 tuổi. Chỉ có  
anh Minh là lớn hơn cả: anh lên  
những 13.

Minh hay ôm luôn và học  
không được sắm da. Tuy anh  
lớn hơn chúng tôi, nhưng lại là  
người mảnh-khảnh, sọ-sẹt. Tôi  
ngồi ngay bên cạnh anh và tôi  
nhận thấy khi nào thầy giáo gọi  
thì tay anh thường run lên và  
đầu lắc-lu như một con lùa say  
sóng. Vì tay anh hay run thế, nên  
giờ viết tập đối với anh là một  
giờ khổ-sở nhất đời.

Khi anh đọc bài thi mà anh  
đỗ vẫn lên như gác, mắt chớp  
liền và hai hàm răng luôn luôn  
va vào nhau. Tuy vậy, bài học  
nếu anh cũng thuộc.

Chúng tôi phần nhiều ở nhà  
quê lên lính học cũ. Một số ít là  
con các nhà buôn-bán và công-  
chức ở trên tỉnh, duy có Minh  
hình như nhà nghèo lâm. Quanh  
năm, anh chỉ mặc có một chiếc

Đến giờ ra chơi, anh ngồi bệt  
ngay xuống sân trường, ú-rú  
như cha chết làm cho chúng tôi  
phải xampus lại chung-quanh bởi  
chuyện. Một lúc sau, anh mới  
chiu lấy vạt áo lau nước mắt,  
thồn-thồn nói:

— Hôm qua tôi không thể làm  
bài được... Tôi phải ngủ dưới  
đất suốt đêm ở nhà cô tôi, vì  
thầy tôi đánh u tôi ya duỗi cả  
tôi đi.

Chúng tôi liền sực nhớ nón nói  
rõ sự-thể cho thầy giáo biết, sẽ  
khỏi phái phạt, nhưng anh nhất  
định không nghe. Anh còn nói  
thêm:

— Đáng lẽ ta không nên cho  
cô chúng mày biết nữa, vì ta  
không muốn hổ thẹn too phái mang  
tiếng.

Chúng tôi rất cảm-động và bùa  
sẽ khòng dem chuyen ấy nói với  
ai, nhưng chỉ đến lúc tan học  
thì cả trường đều biết rồi. Mọi  
người đều tò mò thương-hại anh  
và có vẻ muốn & lại thay anh,  
song anh nhất định không bằng  
lòng.

Ngày hôm sau, anh đến trường  
mặt lim bầm, tai rôm máu. Chúng  
tôi đều dò xò lại chung-quanh  
anh làm cho thầy giáo phái chủ  
ý. Thầy gọi anh lên hỏi:

— Minh, mày làm sao thế?  
Mày ngũ hay đánh nhau với đứa  
nào?

Trời ! Minh còn biết đánh nhau  
với ai bao giờ nữa ! Anh ấp-ung  
giả lời:

— Thưa thầy, không.

— Vậy thì mày làm sso lại  
thế này ?

Minh cùi đầu dứng im, tay  
mán-mén tát áo, mũi sụt-sụt luon.  
Bỗng Thầy ngồi ở bàn trên, nói  
to:

— Thưa thầy, thầy anh ấy  
đánh anh ấy đứt gã !

Chúng tôi đều biết cả như thế,  
nhưng chỉ có một mình Thầy  
đám nói vì anh đang đầu lớp và  
được thầy giáo yêu hơn hết.



Thầy giáo có vẻ suy nghĩ, một chút rồi hỏi:

— Tại sao thầy mày lại đánh mày?

Mình tức nổ:

— Thưa thầy... thưa... thầy, vì con phải giữ lại ở trường hôm qua.

Rồi anh ta lén khóc.

Thầy giáo « hử! » một tiếng, đoạn ôn-tôn bảo Minh:

— Ngồi xuống Minh! lái nữa Tao sẽ địt tui cho.

Gì ròi chơi vào, Minh kệ cho tôi biết rằng thầy giáo đã mang anh lên bàn giấy ông Đốc, và lấy bông rửa tai cho anh bằng thuốc tím.

Không biết trong lúc có một mình Minh với thầy giáo, anh có nói thật là sao anh không làm bài không, nhưng từ hôm ấy thầy giáo rất săn săc đến Minh. Trong giờ viết Ám-tâ, bao giờ thầy cũng đợi cho Minh viết xong câu rồi mới đọc câu khác.

Bài làm nào Minh cũng được nhiều nhất, dù nhiều khi anh làm sai. Cả lớp thầy thế đều vui mừng như chính mình được.

Thầy giáo yêu.

Ngày ấy cụ Bôc-Mỹ còn làm Bôc-học ở Hưng-vân, nên cứ 3 tháng một lần, cụ lập cái lệ phát phần thưởng cho những học trò lớp dưới. Có tất cả độ 15 phần thưởng, bao giờ thi cũng chỉ là tranh ảnh, bút mực.

Có hai phần thường đầu quý nhất là một cái bút chì xanh đỏ và một tờ giấy thăm. Anh rất lấy làm hoan-hil, nhưng tối không quên được cặp mắt của anh nhìn một cách thèm muốn vào cái hộp nhỏ. Anh là người ít nói mà lúc ấy anh cũng phải kêu lên:

— Ô, cái hộp! Thủ quái!

Đến giờ ra chơi, anh chạy ngay lại bên cạnh Thần — người được cái hộp — vai-về bão:



hộp nhỏ. Vì trong hộp dà có sẵn 4 quyển vở, một cái bút, một lọ mực bằng thủy-tinh và một cái lắc.

Trong kỳ phát phần thưởng ấy Minh được gọi lên cuối cùng và được một cái bút chì xanh đỏ và một tờ giấy thăm. Anh rất lấy làm hoan-hil, nhưng tối không quên được cặp mắt của anh nhìn một cách thèm muốn vào cái hộp nhỏ. Anh là người ít nói mà lúc ấy anh cũng phải kêu lên:

— Ô, cái hộp! Thủ quái!

Đến giờ ra chơi, anh chạy ngay lại bên cạnh Thần — người được cái hộp — vai-về bão:

— Thần mở hộp cho tớ xem một tí nǎo!

Trước kỳ phát phần thưởng sau hai ngày, những học trò gồi trong lớp đều cộng nốt của mình cần-thận và đem so-sánh với nhau để xem ai được nhất. Mọi người đều ngạc nhiên thấy Minh được đứng vào hàng thứ ba sau Thần và Cầm. Tôi đương nghĩ kể làm-cho Minh được cái hộp, thi Thần đã gọi tắt cả anh em lại bảo:

— Tao bao với chúng mày thê nay nhé! Tao thấy thẳng Minh rái thênh cái hộp, mà tao 'ã' có rồi, vậy lần này tao sẽ nhường cho nó. Chi còn thẳng Cầm nữa, nó vẫn ghen ghét với tao, vậy chúng mày bao nó thế nào cũng phải nhường cho thẳng Minh.

Chúng tôi đến điều đình với Cầm. Đầu tiên anh không chịu nghe, và sau chúng ôi puái dọa « lây chay » anh mới chịu. Nhưng chúng tôi đã hiểu lầm Cầm. Sự thực thi chính anh đã có ý nhường chiếc hộp cho Minh từ lâu, nhưng anh không muốn chúng tôi biết áy ý trước, cố đẽ làm cho mọi người ngạc nhiên nên anh giả vờ không thèm khi thấy tụ chúng tôi đến tói với anh.

Đến hôm phát phần thưởng, ông Đốc gọi Thần lên đầu Tiên. Thần khoan-thai đứng dậy, không yên-yàng, không sô-sảng, im-lặng ngâm qua một lượt những phần-thưởng như một ông a-cáh di duyệt binh. Anh làm bộ không đẽ ý đến hai thứ

quý nhất, rồi bỗng giơ tay ra lấy chiếc lắc. Cả lớp đều cười rộ và Ông Đốc ngoảnh lại nói với thầy giáo:

— Thằng này khéo làm 'rò lám'!

Coi có một mình Minh không cười. Anh không hiểu tí gì về cuộc vận động ngâm-ngâm của chúng tôi, và chắc anh tin rằng nếu Thần không lấy chiếc hộp là vì hắn đã có rồi, nhưng cũng không đến phản anh nào vì còn Cầm nữa. Nhưng được hộp lát chi mầu đối với anh cũng đủ khoan-hoa chí chóp.

Ông Đốc gọi đến Cầm. Cầm đi lên tu-nghiu như con mán cụp tai và không lưỡng lự chia tay ra lấy bao búi chí rồi lại im-lặng vè chỗ. Ông Đốc vừa cười vừa nói:

— Tháng này không thèm ngó đến chiếc hộp nữa!

Một yê rang-rõ trên vè mặt mọi người khi ông gọi đến Minh. Anh đứng dậy, dẫu lắc lư, tay ron-rây, luồn-luồn vấp vào ghế ngồi và phái bám lấy cạnh bàn đẽ khôi ngã. Thầy giáo thương hại bảo:

— Đừng vội, Minh!

Mình đứng im trước chiếc hộp nhỏ một chút, trong cái thái-dộ say mê của một kẻ si-linh đứng trước mày nhân; anh đợi chờ tay đỡ run rẩy mới rón-rén đưa lại gần chiếc hộp....

Nhưng hạnh-phúc không phải là dành cho Minh. Một tuần lễ sau, chúng tôi thấy anh đến

trường với vẻ mặt ngo ngác như kẻ mệt hồn. Mắt anh đỏ hoe như vừa mệt khóc nhiều và mồm anh chỉ chực mếu.

Thầy giáo gọi sô và đến lúc gọi tên Minh, anh giả loli « présent » như một tiếng khóc, làm cho thầy phải hỏi:

— Minh, mày ốm hay sao thế? Minh gượng gạo trả lời:

— Tora thấy, không.

Nhưng vừa nói dứt lời anh guy dẫu xuồng ban, nức-nở khóc. Thầy giáo đến cạnh anh can ván mài, Minh mới chịu thú thực rằng, chiều hôm trước thầy anh trong lúc đánh nhau, Cầm anh đã đập tan mất chiếc hộp của anh.

Thầy giáo liền an-ting:

— Thời nín di, chịu khó học thi kỹ sau lại có, việc gì mà phải khóc.

Một phút im lặng nữa, bỗng Thần đứng dậy nói:

— Tôi sẽ cho M-nh chiếc hộp của tôi.

Cả lớp đều nhìn Thần bằng một cách cảm ơn, nhưng Minh vẫn mếu máo:

— Tôi không lấy hộp nữa vì mỗi lần tôi đẽ ở trên phản, thầy tôi say rượu vấp phải, tôi lại phải mới trận đòn...

Phải chăng anh đã nhận thấy hạnh-phúc của người đời cũng chỉ mộng mánh như số-phận của chiếc hộp kia, mà nhiều khi những cái mà người ta cho là hạnh-phúc lại là nguyên-nhân của những thảm-họa.

HỌC-PHI

### TRONG MÙA NÓNG NƯỚC NÊN UỐNG THUỐC

## HUYẾT TRUNG BỬU ĐẠI-QUANG

sẽ được ngon ăn ngon ngủ, tinh thần linh-tao, không lú đú mỏi mệt, il khái nước — Huyết Trung Bửu Đại-quang là một thứ thuốc bù huyết rất hay. Bàn-ông, dàn-bà, người già trẻ con, dàn-bà thai sản uống đều tốt lắm.

chai to 2\$00, chai nhô 1\$00

DÀI-QUANG DƯỢC-PHÒNG, 23, Hàng Ngang — Hanoi — Giấy nolis: 805

# (HIỆN THẠNH NHUNG CHUYỆN HAY VỀ

Một nửa dân Hoa-kỳ muốn  
cho nước nhà tham dự  
vào Âu-chiến

Theo cuộc điều tra của viện Gallup thì hiện nay ở Mỹ có 50%, người bỏ phiếu muốn cho Hoa-kỳ tham dự vào cuộc Âu- chiến.

Hồi tháng Octobre 1939, sau khi mới xảy ra chiến tranh ở Âu-châu được hơn 1 tháng, viên Gallup cũng đã mở cuộc điều tra một lần thi chỉ có 46%, số người già lời cho rằng Hoa-kỳ sẽ tham- dự chiến-tranh. Hồi tháng Février 1939 số người đó chỉ có 32%. Viện Gallup lại nhận thấy rằng hiện nay tất cả các vấn-dề do chiến-tranh gây ra đều là những vấn-dề thời-sự du-luận rất chủ ý.

Nhiều lần sau khi ba nước trung-lập phía Tây là Ba-lan, Bỉ và Lục-xâm-bảo bị Đức xâm- chiếm, nhân-dân ở Tân-thế-giới lại càng nỗi lòng công phẫn. Đáp tiếng hò-hè của Uruguay, các nước ở Mỹ-châu đều đã tỏ thái- độ phản-kháng việc ba nước trung-lập Tây-Âu bị xâm lược. Từ khi xảy ra chiến-tranh đến nay lần này là lần thứ nhất, tất cả các nước ở Tân-thế-giới chính thức tỏ lời phản kháng hành- động trái với công-tý và luật- pháp quốc-tế của họa Đức quốc- xã. Các giới chính-trị và ngoại- giao ở Mỹ cho rằng việc phản kháng của các nước Mỹ-châu đã tỏ ra rằng tuy các nước đó vẫn giữ thái-độ trung-lập nhưng

cũng không thể ngồi yên khe- thấy quyền-lợi của người ta bị xâm phạm một cách tàn bạo.

Dư-luận Nhật gần đây cũng cho rằng ý muốn tham dự vào cuộc Âu- chiến của Hoa-kỳ càng ngày càng tăng thêm và nếu Ý tham dự vào cuộc Âu- chiến thi Hoa-kỳ không thể nào giữ thái- độ hàng-quan được.

Nhiều nhân-vật trong chính- giới và báo giới Mỹ lại cho rằng thế nào Hoa-kỳ cũng phải can thiệp vào chiến-tranh và phải làm cho cán-cán thắng bằng- tay hòn bén hòn bén các nước đồng- minh vì phương- diệu kinh-tế và đạo- đức nhỏ có sự giúp đỡ của Mỹ. Cứ xem dư-luận thi ta có thể chắc rằng lời đùa đoán Hoa- kỲ sẽ tham dự vào Âu- chiến nói trong năm nay sẽ có thể thành- sự thực.

Một cuốn phim tả rõ chân- tướng và sự tàn bạo của người Đức trong cuộc chiến-tranh ở Ba-lan

Vừa rồi phóng- viên báo « Le Temps » ở Budapest, kinh- đô nước Hung-gia- lợp có được xem một cuốn phim rất ghê gớm, rùng rợn mà người Đức đã quay trong khi đánh- dưới Ba-lan. Một- dịch cuốn phim này là để rõ kết quả trong thấy trong cuộc chiến-tranh rất nhanh chóng của Đức ở Ba-lan và để cho dân Đức biết rõ những chiến- công của quân Đức và sự đặc- thắng của lính-tỵ đảng chủ Vạn-

« Đó là một cái thảm cảnh rất nhanh chóng - về lịch-sử đã ghi một cách rất thành-thực ». Phóng- viên báo « Le Temps » lại nói cuốn phim này là cuốn phim quảng cáo cho phi-quân Đức. Đoạn đầu có thuật lại cuộc giao- thiệp giữa hai nước Đức, Ba-ti- lúc còn thân thiện cho đến lúc tình- thế trở nên nghiêm trọng- cực- điểm. Đức nay dại mãi không thấy- đại- hiếu Ba-lan-đến- điều- định (1) rồi chiếc phi-cơ- thứ- nhất bay đến bến- giời Ba-lan, tiếp theo đó hàng- hàng, hàng- nghìn phi-cơ- có dấu- hiệu- chữ Vạn- vào đánh- phá Ba-lan, các trường- bay Ba-lan bị tan- phá- ra- do, cảng- iệc Ba-lan- chạy- tìm- nơi- lánh- nạn.

Sau- cùng- đến- cảnh- trong- chiếc- тоa- phòng- khách- của- Hiller- và- Göring- đã- thăm- mặt- trên- trước- kinh- thành- Varsovie. « Trong- nét- mặt- hai- nhà- cầm- quyền- nước- Đức- người- ta- thấy- rõ- về- nghiêm- trọng- của- thời- khắc- đang- ghi- vào- lịch- sử- này- và- cái- trách- nhiệm- nặng- nề- mà- hai- người- phải- chịu- về- cuộc- chiến- tranh- ở- Ba-lan ». Một- cuộc- điều- diệu- cuối- cùng- nhưng- Varsovie- không- chịu- hàng- phục. Lúc- đó- mới- đến- cái- cảnh- rùng- rợn- đáng- sợ. Hàng- trăm- phi-cơ- chủ- Vạn- bay- lên- không- đánh- phả- các- pháo- dài- và- nhâ- cua- trong- khinh- lâm- cho- cả- một- thành- phố- ra- tro. Cuộc- công- kích- ghê- gớm- lán- àc- của- phi-cơ- Đức- trong- mấy- giờ- đã- lâm- cho- cuộc- kháng- chiến- của- kinh- thành- Varsovie- bị- tan- nát- và- thành- phố- phải- chịu- hàng- phục. Nhưng- chỉ- trong- khoảng- 38- giờ,- phi-cơ- Đức- đã- phá- cả- một- thành- phố- có- dã- hàng- nghìn- năm- nay- chỉ- còn- lại- một- đồng- đù- ban. Quân- Đức- với- một- vẻ- tự- đắc,- kiêu- hanh- tiêu- vào- thành- nhưng- chỉ- diệu- qua- những- lâu- dài- đồ- nát,- hàng- nghìn- thây- chết- thành- đồng- và- các- công- viên- đẹp- đã- đã- thành- những- bãi- tảo- ma.. Cả- nước- Ba- lan- bị- giày- xéo- dưới- sức- mạnh-

tàn- bạo- của- Đức. Một- cuốn- phim- rất- hợp- với- tinh- tinh- dân- Đức- và- bạn- Quốc- xã.

Trường- dạy- cách- hành- hạ- và- tra- tấn- của- người- Đức- ở- Ba- lan

Những- tin- sau- này,- ai- mới- đọc- đến- thi- không- sao- tin- được- vì- rằng- không- ai- có- thể- ngờ- ở- thế- kỷ- ngày- nay- lại- có- những- việc- tàn- bạo- ghê- gớm- đên- thế. Tuy- vậy- những- tin- đó- vẫn- là- sự- thực- và- do- phòng- thông- tin- trung- ương- của- chính- phủ- Ba- lan- truyền- ra.

Từ- sau- khi- lấy- được- một- phần- lớn- nước- Ba- lan- thi- sở- trinh- thám- Đức- đã- đặt- pháo- dài- số- 7- (Fort VII)- ở- Poznan- làm- một- nơi- để- hành- hạ- và- tra- tấn- người- Ba- lan. Bọn- thủ- hạ- của- Himmler

Cours de Violon et Solfège.  
Leçons particulières sur place  
et à domicile par M. NGUYỄN-  
VAN-GIỆP diplômé du Con-  
servatoire F. E. O.

S'adresser au N° 15-ter  
Hôpital Chinois

tại- Ba- lan- đã- thi- hành- những- phương- pháp- tàn- bạo- không- ai- ngờ- đến- và- có- thè- nói- là- rát- li- vì- thế- nết- tại- pháo- dài- đài- làm- nơi- giam- người- kia- có- thể- gọi- là- trường- dạy- cách- tra- tấn- và- hành- hạ- được. Tại- đây- các- nhân- viên- sở- Trinh- thám- Đức- dùng- từ- cách- đánh- người- cho- đến- bắt- tinh- nhân- sự- rời- lại- dô- nước- lù- vào- mặt- đất- của- tinh- lù- như- lối- hành- hạ- ngày- xưa- cho- đến- những- cách- rất- mới,- lấy- sự- đau- đớn- của- người- làm- sự- vui- thích- của- mình. Một- trong- những- cách- đó- là- dang- đém- tắt- cả- những- người- bị- giam- ở- đây- đều- bị- gội- dây,- ai- chém- thi- nhện- được- hàng- súng- ngay- rồi- người- Đức- coi- nhà- giam- bắt- các- tội- nhân- qui- sắp- hàng- và- cứ- di- bằng- đòn- gối- vừa- di- phải- vừa- kêu- như- chó- xú- xú. Cách- này- gọi- là- cách- «- chơi- già- chó- ». Ngoài- ra- lại- có- cách- chơi- gọi- là- «- săn- thỏ- ». Bọn- gác- nhà- giam- dang- đém- bắt- các- người- bị- giam- chạy- trong- các- hành- lang- vừa- chạy- vừa- nhảy- rồi- những- người- Đức- coi- nhà- giam- bắn- vào- những- kẻ- đang- chạy- đó,- kẻ- nào- bị- thương- ngã- gục- xuống- phần- nhiều- sẽ- bị- bắn- chết- luon.

Một- phương- pháp- ghê- gớm- nhất- gọi- là- cách- «- bom- boi- vào- ruột- ». Bọn- người- Đức- đè- một- cái- quạt- máy- mờ- vào- hậu- môn- kẽ- bị- hành- hạ- rồi- chúng- dùng- một- cái- bom- thực- mạnh- đặt- vào- mà- bom- hơi- thật- nhiều. Nhiều- kẻ- bị- vỡ- cả- ruột- ! Thật- chỉ- có- người- Đức- mới- có- lối- hành- hạ- lá- lung,- ghê- gớm- như- thế.

Đó- là- những- kết- quả- tốt- đẹp- của- nền- văn- hóa- Đức- dưới- quyền- bọn- quốc- xã- vậy- !

## NGƯỜI TRINH-NỮ CỦA RỪNG

Là- một- câu- chuyện- gồm- đủ- tính- cách- ái- tình,- trinh- thám,- mạo- hiểm- — Các- bạn- nếu- đã- bắt- đầu- đọc- là- sẽ- phải- đọc- hết,- vì- trong- chuyện- ấy,- một- vai- chính- sẽ- khiến- các- họa- phẩy- say- sưa,- yêu- men- và- thỏa- phục- — Vai- chính- ấy- là- Nàng- NHÂN,- là- :

NGƯỜI TRINH-NỮ CỦA RỪNG  
của LAN KHAI

Các- bạn- nhớ- đón- coi- từ- bài- đầu- sấp- dẳng- trong- báo- này

## SỐ HÈ

NAY MAI TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT  
SẼ RA SỐ ĐẶC BIỆT VỀ « MÙA HÈ »

Số- Hè- sẽ- là- một- số- rất- vui- vẻ,- trέ- trung.- Một- sự- cố- gắng- về- văn- chương,- mỹ- -thuật.- Một- sự- tiến- bộ- trong- nghệ- ăn- loát.- Một- số- báo- có- nhiều- tranh- ảnh- đẹp- về- núi- và- hẻ- . Một- số- báo- mà- các- bạn- trước- lú- đi- nghỉ- hè- đều- nên- có- một- số- .

## RỪNG-BẮC CHỦ-NHẬT

Vườn Bách thú hôm chủ nhật có vẻ tấp nập hơn ngày thường.

Xe dẹp của các cậu học sinh lượn như chong chóng. Giảm hầm trong một tuấn lễ được ngày thả mây. Một cậu dảng chừng không gặp người yêu, cho nên vươn vai ngáp hoi cái nói với bạn di cạnh: «Lác mắt vi vuồn!»

Vài cô nữ - học - sinh thấy đường rộng, thừa nhiều chỗ chổng, sợ phi xe trời rơi của phật, nắm tay nhau nhảy giây tay đón.

Các ông già ngồi từ bi, từ tát ở ghế, vuốt râu, mắt dăm dăm nhìn mấy cái lá khô lật sấp, lật ngửa bay trên mặt đất.

Trẻ con chiếm số nhiều vì hình như vườn Bách thú là thế giới thần tiên dành riêng cho trẻ con. Nay nhé: nào là hò, báo, rùa, kẹo sữa, lạc rang...

Vừa vui có tiếng rao bán «lạc rang nóng» ở cạnh chuồng khỉ.

Chuồng khỉ lúc nào cũng được công chúng đến xem đông hơn chia-mươi-chín giống thú kia — nêu có đủ bách thú.

Vì người ta ngày thường vẫn từng quen với trò khỉ & dời, cho nên khi đến Bách thú không hẹn mà ném khép đi chơi phải qua chuồng khỉ để xem trò khỉ.

Vây tròn bao lao ở ngoài chuồng khỉ có một ông già đang cung chán ném lạc cho khỉ; một cô thiếu nữ về mặt thùy-mi, trang sức dùng dây và Phúc một sinh viên trường Luật.

Không kè hai chàng tóc uốn cong như cánh phượng, nói là cánh... vịt cõi lè dũng hơn. Thêm hai đường tóc mai thật đen ở bên thái-duong. Bận áo-phục màu xanh-xanh.

Hai chàng nhìn thiếu nữ một cách số sực, mắt lờ như mắt cá chép rán.

Một chàng tướng chừng như minh ở sân khấu rạp hát, tạm mượn cái cười của Tào-Tháo, giọng nói oang oang:

— «Đứng ngâm mãi đây ư, sao cô không di xem chỗ khác?»

Chàng thứ hai, nghĩ rằng câu nói của bạn mình chưa được thô bỉ cho nên nói tiếp:

— «Ông cõi, bà bé ơi! Khi cái xem khỉ đực!»

Xét cứ chỉ và ngôn ngữ của hai chàng tóc cong này ta có thể đoán là họ là người nào.

Phúc là một người có lẽ độ với dân bà, thay cảnh chưởng mât, muốn can thiệp nhưng lại thôi vì xét ra cũng không có lý gì mà ngăn người ta nói hông lóng được.

Chàng học luật cho nên lúc nào cũng có luật lệ trong đầu óc, chàng chạnh ngãy xem có luật nào khép tội những người nói tục tĩn với dân bà không, thi thật quá là không!



Thiếu nữ nhu mi, không hé môi nói qua một lời nào, tố vẻ khinh bỉ. Nàng chỉ nhún hai chàng thô bỉ từ đầu đến chân có ý nhẫn thầm:

— «Chết chúa! ăn cơm của thiên hạ cao lớn lệnh đênh thế này mà còn bắt-lịch-sao?»

Khổn nạn, hai chàng kia nào hiền thấu đến sự mỉa mai kia, chỉ tro trên thi nhau cười.

Đè cho thiếu nữ phải dẫu lòng ra yế, hô dã một buổi chiều thông thả.

Như cõi mến cảnh âm-u của cây cối rậm rạp mà nàng không muốn rời bỏ, thiếu nữ lung tung vira d vừa ngoan cảnh.

Hai chàng lắc quần lải nhải theo sau.

Phúc không định mà cũng di cách xa mười thước. Mị là vì tình lò mo, đê xem 2 chàng kia giờ những trò gì, hai là vì về mặt biến hựu, sắc đẹp kin đáo của thiếu nữ.

Được một lúc, cả bốn người di trên đường Cố-pu.

Hô Trú-Bạch và bồ Tây tranh nhau chung bầy-ảnh nước xanh. Phong cảnh đẹp! Giá thiếu nữ có mõ thiệp niêm lẽ ép di hầu cảnh hén, dùng lời êm ái ca tụng cảnh nén thơ, ôi thôi! thật là tất cả một bài thơ hoàn toàn!

Nhung dáng iếc! ba lần dáng iếc!

Vì đã đến gần chùa Trấn Quốc thì hai chàng tóc quần giở lối yểu phu.

Phúc di sau thoáng thấy một chàng lão yai dụng mạnh vào người thiếu nữ, khiến thiếu nữ lui chích khẩn khẩn.

Bà sốt sắng như thế chàng kia còn nhẹ rặng ra cười nói:

— «Bạn tôi nõi đây tôi, có gõ!»  
Thiếu nữ lùi mấy bước, định mắng quần yểu phu cho hả dạ, chợt né minh ra đằng sau, nàng nhá tòng bấy Phúc, nàng bèn gọi:

— «Kia! Anh Xuân! Anh làm em đợi mãi!»

Vừa kịp Phúc di tới, Phúc đã thấy sôi nổi dạ anh hào lại nghe thấy gọi tên «Xuân» biết là mìn của thiếu nữ đê cầu cứu, liền chạy vội đến. Thiếu nữ giờ ném tay bà lão cõi Phúc, đê mả ép vào ngực Phúc như cánh liều ngã vào gốc cây cõi tho.

Phúc chỉ mới kịp lấy tay trái ôm, lấy lồng thiếu nữ, đứng nghênh minh dạng căng, tay phải nắm chặt giữ khẽ khủ, thì kia! một tên yểu phu đã vẩn sô đến nơi:

— Viết gì để nghe đây?

Còn trả lời rất vắn tắt là một quả dấm vảo hầm tên yểu phu, miêng vỗ ấy thường gọi là quai hầm.

Lại làm sao, người Phúc gãy yểu, sau lúc bấy giờ khôn thề. Mẫn-lực của ái-tình khép thê! Vì tình mà lén thèm xuong ghênh, vì tình mà nhũn vào đồng lúa, hoang chí vì tình mà đánh một cái quai hầm có kẽ gi?

Tên vũ-phú tuy sức lực khỏe, nhưng bị một quả quai hàn của Phúc, ngã ngửa ngửa, Pauc định sẵn đòn bồi thêm một đấm, đánh-thù với ngõi nhòm dậy, ống hận ô-lé chay...

Bang khi đại-bạn gặp con mực dào, thiếu-nữ anh đã hoàn hảo, tình ra thay minh vâu còn bà cõi một người, không quên thuộc, lấy làm ngưỡng nghịch, cái mặt xuồng, thê-thê nói :

— C'ím on òng vi tinh thân hèn-mon dè òng phái nhạc công can-thiep.

— Thưa cõi, không có on huệ gì, dè là bồn-phận tôi phái rhei trô ng xơi yêu duối.

— Thưa dog, tôi không biết lấy gì dè cảm ơn nghĩa hiệp của ông.

— Cõi một cách là cõi cho phép tài di, cùng cõi nói chuyện đọc dường.

Thiếu-nữ cười xinh...

Phúc nói tiếp :

— Cõi dâu sso hôm nay si dì một mình ?

— Tôi ở Tuyén-quang mới vè Hanoi sảng hòn nay dè sán vai thứ cõi dungle, dến nhà chí bạn nghĩ ngoi, dù chí ấy di choi ngâm cảnh Hanoi, chí ấy khêng thê di được vì bạn con mọn.

— Tên em là gi?

— Tên em là Nhung. Ông hỏi làm gi cơ?

Phúc hình như không nghe thấy câu hỏi nhìn thẳng ra xa, lầm bầm :

— Nhung ! tên nêu người.. dìu dango èm ái...

Đoạn hai người thoong-thả di, chẳng nói chẳng rằng. Phúc dám dám nhìn ra hõ, mo-màng Bóng chõc Phúc, dango dango lại, cầm hai tay rủa Nhung, khẽ nâng lõi miêng, hòn một cách dìu dango, miếng cười nói :

— Em này, a nhì ca-tung thân ngẫu-nhiên dà làm cho anh gấp em o huorce dường đói, thời em g, an dời o kiếp với nhau lâm kti không hiếu long nhau, mà rõ kí biết nhau trong một khoanh khắc cõi thè hiếu long

nhanh, chúng ta đừng nên khách sáo nõa, em cõi dung nên vín lấy thành-khiển cùi-chich mà bõ phi một đém án-ái. Phá!, em đừng về nhà bạn nữa, tối hôm nay...

— Không được! em chịu thôi...

Phúc không cho Nhung nói nõi, chàng bá cõi Nhung, hòn một cách đám - say làm cho Nhung không nói được nõa lời...

Một đém án-ái, một ngahn lời hứa-be.

Sáng mai ô p'ong ngõ, trước khi Nhung ra vè. Pauc nắm lõi tay Nhung nói :

— Hôm qua em nói với anh : em phải vè nhà chí bạn, dè lây mươi đồng em gửi sán dõ, thôi em đừng về nhà bạn nữa e lõi chuyện, rãyra cho em, vây dứng từ chõi, em bãy cõm 10 đồng này dì sám dõ rồi ngược hông Tuyén-Quang.

Nhung gat tay Phúc cầm tõen ra một bên.

— Em không dám nhận, em vè nhà bạn cũng được.

— Cõi phien phiền ra không? Nhán cho anh bằng lòng.

Ngân - ngõ, Nhung nhận lấy tiền, hẹn Phúc ngày mai, ngõe Tuyén-Quang, kèo nàng nhõ...

Ô phòng ngõ rs, Phúc tức iỏi di đến nhà Tâm một bạn học, sinh-vien trường Thuoc.

Tâm vừa mới ngõ dậy xong. Phúc mới vào phòng dã hắt hòn lên, ngõ ngõ, ngõi xuồng già hành, vất chán chුi ngõ, nói với bạn :

— Tâm oi, tau coi một câu chuyện rát quan hệ roi voi may.

— May dien mang luot La-Mã hay tho Đường ra bip bà con u?

— Không, hơn thê nữa, câu chuyện tinh à, thời may di vè di...

Đoạn Tâm sửa soạn iúu miet.

Phúc vẫn uốn ngõ, vèn miet, lén g'ong Ông vè ai-nói :

— Nói thê vè ai-tinh chung may soáng lâm! Phải như lao dày mới được, phái nghĩa-biép,

dàn bà họ mời phục, phái mạnh bão, phái gan, đèn-bà mời cảm...

Tâm danh răng, sác-miêng:

— Rù, rù, rrule!

Phúc phát cầu :

— Sác miêng gi mà sác lâm thế? May bãy ngõng tau noi nõt da!

— May eú noi, tau ngõe! Naung taoo phái vè-sinh vi may khong biêt, co nhiều thứ vi-trùng lâm, ngoai những vi-trùng lao, giang-mai, còn nhiều vi-trùng khác, kai hon nhieu, vi-du chur dàn-bà cõi g là một thứ vi-tuì tai-hai...

— May, dung nõi láo ! May dien cho tau một bài học vè vi-trùng hay sao? Nghe dây cậu em: « Chiêu bõm qua tau ra Bách-thú, tau gപp một thiêu-nữ, không goi là người nõa goi là tien, nang bi hai tay cõn-dõi trieu gien...

— Rù, rù, rrule!

Phúc, bi bạn lấp câu chuyện, phái ngõng:

— Lai sác miêng nõa!

— Thi maye eú noi di! Nhung, ioi biêt chuyện roi! Hai thằng cõn-dõi day nang: Ban tõi là Phúc mới ra tay nghĩa-biép sán dõi đánh ngõ hai tõen cõn-dõi, vè baodong ngõ, trước khi ra vè, nang nõi-nõi mai lén Tuyén-quang kèo nàng mong và khong quên lõi mươi đồng bạc, sõ vè phiền người bạn..

Phúc thấy nóng toát bõ-hõi trán, mắt hoa lén hỏi :

— Sao maye biêt?

— Ban ôi ngày tho quái! May khong biêt rằng hai thằng kia voi con kia là cùng tui di làm tienda những thằng anh hùng rõm, ra tay nghĩa-biép ság, như may voi lao chõng han...

Thuong hãi thay cho Phúc vừa ngõc-ohien, vừa thâi-võng, vừa túi. Phúc không ngõ ngõ nõa, bõ chán vát chුi ngõ xuồng, co-ro ngõi lõut véo trong ghé binh, nhin ben đang thán-ohien trai đầu...

DÂN-GIÁM

# Duối mắt chúng tôi

Cái họa nha phién  
đối với nước Tàu  
và nước Ta

Theo tin vòi tuyển dien thi ở Trung-khánh vira rõi dài cù hành, lè ký niêm bách chui niêm cuộc nha-phién chiến-tranh sảy ra từ năm 1840.

tù do chua bi Nhật xâm chiêm. Vì cuộc bài trù nha phién rất quả quyết của họ Tường mà nước Tàu xưa kia là một cái kho thuốc phién, khẩn nước không chỗ vào không có thuốc phién, nhân dân trong xứ thi từ quan đến dâu đến cõi quản lính đều nghiệp ilé mà ngày nay nha phién dã thành chất quốc cẩm o Tàu, kè buôn hoặc hút nha phién nõi tái phạm đều khép vào tội tử binh. Nhờ cái lệnh rất nghiêm này mà cái họa thuốc phién trong các tỉnh còn ở dưới quyền chinh phủ Trung-khánh cũng chưa trù bắn được nhưng cũng dã trù một phần lớn.

Viec bài trù nha phién o Tàu thật là một cái gương nhän-nại và quâ quyết cho xú-ta. Ở xú này, may răm gân dão sô tiêm báu thuốc phién và số người nghiên cảng ngày càng tăng thêm, nhieu thanh - dien nam nữ cung say đam Phù-dung công-chúa mà bõ cả nghĩa vụ lâm người. Tuy gân dập chinh-phủ dã ra lệnh cấm các tiệm không được tiếp-dân, bao, con gái, nři người chua-dén tuoi trưởng thành, và già thuốc phién dã tăng cao iêu nhiều để cho nhieu người không theo dõi thõ xi-xi phẩm lai hại đó, thê mà cái họa thuốc phién o xú này vẫn chưa thấy bõi di một phần nào.

Muốn cho xã hội Việt namクトi thành mõ xõi mà người enghien, chiếm áu sõ, tuong ngay từ bây giờ chính phủ nêu tăng thuốc phién iêu một già rái cao, hoặc bõ hàn luoc-phién mõaóng. Võ chồng bá têu phu tuong lâm

Lại các báo trong Nam vừa rồi có đăng tin về việc hai vợ chồng một bắc nhà quê o lang Tú vien, huyện Thanh chưởng (Nghệ an) léc vào rừng kiêm cùi co nhât được một viên dan-dong sang

Thật là một hành động rất lạ mà t'nguyen nhau cung chí vi chut bu danh.

Lại các báo trong Nam vừa rồi có đăng tin về việc hai vợ chồng một bắc nhà quê o lang Tú vien, huyện Thanh chưởng (Nghệ an) léc vào rừng kiêm cùi co nhât được một viên dan-dong sang

là thoi vang

(Xem tiếp trang 35)

Hư danh và vàng bạc  
đã làm cho biêt bao  
nhieu người diêu  
dung và tai hại!

Ó cái đời ham danh, chuồng  
lợi này từ trước đến nay cái hư  
danh và tai lợi đã làm cho biêt  
bao nhiêu người diêu dung và  
tai hại.

Cứ xem những việc sây ra  
hàng ngày thi là sẽ thấy nři ười  
dời cõi đíi ntung kẽ ngõ gốc  
cũng không sao tránh được: lòng  
tham lam tư lợi và chuộng hư  
danh.

Theo tin các báo hàng ngày  
thi vien lý trưởng lèng Bich Khé,  
phu Kien-xu-ring (Trái-binh) gân  
dày chí vi muôn được ty  
hà-cầu-pham vñ gai mà phái  
giá mạo bâng So-hoc-yêu-lực,  
lai dâng cõi đồng bạc cõi đồng  
vào hàng đì già làm dấu Sú.  
Khi vien lý trưởng ngõ ngõ kia  
sco iai hàng già, định dêm lén  
đè quan Công sự duyết-y thi  
việc giá mạo này bị bài lõi và  
viên kia dã bị bắt giam. Đã  
không được pham hàn vñ gai,  
viên lý-trưởng kia lại chua biêt  
sẽ bi ôn mây nám tu nã? Đã  
cái báu hư danh guy hiểm là thê.

Lại o lang Nhâm Trạch phủ  
Thanh-osi (H:đóng) vy tên ly  
trưởng Bâi dâng Hoàn chí vi  
không thấy tên chõng trong văn  
tê kí phuc dâu nám mà sioh  
thu vien tien chí trong lang rõi  
mõ lý kia dã đón đường ông tien  
chí chui mang và trai cùt trâu  
vào mít đì già thù cho chõng.

Thật là một hành động rất lạ  
ma t'nguyen nhau cung chí vi  
chut bu danh.

Lại các báo trong Nam vừa rồi  
có đăng tin về việc hai vợ chồng  
mõaóng. Võ chồng bá têu phu  
tuong lâm

# Mé trọng mạnh bắc

của SƠ - BẢO

Bão lầu vừa dâng mới câu chuyện ở Bắc-binh, nơi kinh-hồ cùa các đời vua Tần, hiện bị người Nhật chiếm cùa. Câu chuyện dù tầm thường, nhưng đã khiến mọi người phải chú ý, vì trong chỗ không ngó, người ta lạiчин ra được một cái «sự liêu sắng» rất có giá trị về đời quân chủ chuyen chép trứa dài ngày mới trả năm:

Một bà già họ Trương năm nay lão 103 tuổi, tháng trước đây bà không đau yếu gì, sau một giờ ngủ, bà ngã luộp một giờ ngán苦しу thư ruột của một vịt. Tắc phón. Theo lời người biết rõ thân thể bà, bà thực là người đang thương hồn ai hồn, dù đã được hưởng một số tuỳ ý giới khâ lâm như lhe, chê, đố bị hy sinh gần nửa đời bồi dưỡng một chê, đố giã man tàn ác, mỗi chê đố lôi lán cùa dân tộc Trung-hoa hàng mấy ngàn năm.

Bà sinh năm 1838 quê ở huyện Lễ-làng tỉnh  
Hồ nam. Võn là con nhà giàu có lại có cái dung  
nhân xinh đẹp nhất cả một vùng mới 14 tuổi,  
đã có chồng con dìa lui tới ráo rập ranh bần  
sé. Đài quang rao già, mál xanh chua đít ai ngồi,  
gắn ngày nay nằm đâu vào Hâm-phong mới lên ngồi,  
(1852) triều đình có chiếu chỉ ban ra khắp nơi,  
nghiêm hán cho các quan địa phương phải chon  
con gái lán nhặng lương già có nhân sắc đẹp  
lứa 16 đến 18 tuổi đăng vào cung sang làm cung  
tần ngự nữ. Ngày dịp muôn lâng cồng cẩn,  
quan huyện Lễ-làng bắt đầu kén chọn ngay, bà  
đã cha mẹ bà hết sức đút lót kén van thiê  
nào cũng không được.

Cái tuồi xuân xanh mơn mởn với cái nhan  
sắc mĩ miêu của bà, về cuôc tình duyên dang  
được hưởng biết bao vui thú. Ngờ đâu bỗng bị  
giảm lùm chỏm sắng vào nỗi cung eam, chẳng  
những không còn biết có xuân là gì, lại do đó  
nhà bị tái lõi, như cái kiếp sống đớn khổ hơn

“Ăng, cùu được bà đem ra, thi không phải là cô gái mà phán mồi son, chỉ là một bà già da mồi tóc bạc, tinh ra bà bị giam kín 54 năm!

Sau khi đã được cứu ra, người ta đem bà giao cho một viện lén bẩn trông nom nuôi nấng. Đôi khi có người hỏi đến cái lối «làng giờ» mà họ đã buộc cho bà và đem chôn sống bà như thế, lối trang ra sao, bà cũng không rõ biết. Minh là đã làm gì nên tội, nỗi khổng có một viên thái giám cũ kể lại đó ai biết rõ được cái oán



cung cấm đã đặt ra nghiêm lệ, giao cho bọn  
cung giám thi hành :

Mỗi khi đức vua nghe xem tranh ảnh các cung tần  
như Hán, hích dùng người nói truyền chi ché  
viên thái giám châm bén. Việc thái giám truyền ngay  
cho viên cung giám coi giữ cung có vị cung lẩn áy.  
Tức thi viên cung giám phải mời vị cung lẩn áy  
đi tắm gội xông hương. Xong rồi phải đê lẩn  
không được mặc quần áo và dâng mảnh vải  
gi cho chàm, bả lâm như thế là đê tòi mình trần  
lay trang không có dắt giấu khi gởi giò trong  
người. Rồi dá viên cung giám dâng một vuông  
vải den to rộng, phủ kín đầu và náu trên thân  
thì vị cung lẩn dẫu vẫn chờ nghe. Bà ô Trương  
này khi được cái vinh hạnh áy, vì mong mỏi  
mãi được phen như ý muốn, và khao khát muôn  
được biết mật rồng, vó tinh không biết phép,  
đã cõi hê mảnh vải thâm đê hòng nhìn rõ mồn.  
Biết đâu làm thế là «đạo khuy thánh thê» cài  
tội «tay giời» mà pháp luật quân chủ không  
dung!

Hai phương pháp trái ngược  
trong cuộc Âu-chiến ngày nay

(Tiếp theo trang 9)

xuống đất rất nặng nề hị thương hị thương.  
Vì thế muộn dùng thử quân lính mới do cảm  
phản có luyện tập kỹ càng lắm. Như thế việc  
dùng lính nhảy dù muộn có kết - quả còn tuy là  
nhiều điều kiện. Ta chưa phải lo đến lúc  
nà hàng ngàn quân lính bén chém từ trên không  
sa xuống như một đám châu chấu dè tần - phán  
Nhưng cũng không nên khinh thường thứ khí  
giới tôi - anh đó và các phương pháp phòng thủ  
trong "đội quân thứ nán" và họa "linh nhảy dù"  
ở Anh, Pháp và nhiều nước khác hiện nay  
không phải là thừa vây.

HỒNG-LAM thuật

Kỳ sau : Các sư-doàn cơ-giới-hóá và công-dụng  
của nó.

Nguyên nhà Mân thanh sau khi vào xung đế  
ở Trung quang, tuy là dâng dâng các luật pháp  
nghiêm khắc để cai trị Hán-lôc, nhưng vẫn ngordon  
ngóp lo sợ người Hán bao thù, sợ nhất là việc  
hành thích. Vì sợ như thế, nên mây đời vua  
trước, các phi lân cung ứng ở hòn cung, đều  
kén loạn con gái Mân, sau vi thấy con gái Hán  
phản nhiều trắc đe, các vua sau phả lệnh cho  
kén cõi con gái Hán sung vong. Nhưng lại sợ  
cõi mgo sung làm cung lâm dè thừa hành  
thich chăng, và muốn cho các cung tần người  
Hán không ai được biết rõ mặt vua, nên trong

Bệnh Thiên-trụy, hòn to, hòn nhỏ, sa xuống, rắn, sưng, có đau, không đau, lâu 9-10 năm, nhẹ 2-3 ngày uống thuốc này đều tiêu khỏi han.

## Lac bệnh hoa tiêu

Các bệnh Lậu, lậu kinh dien, lậu mồi hac buot, lậu tị nhiên, lậu côn nọc, rót, dài vân, giang mai, sang độc, hạch xoáy, hôi cho được các thuốc hay nhất của Té-Dân. Xa gửi linh hóa giao ngan. Nhận chữa khoán các bệnh nặng.

NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

N: 131 phố Hàng Bông — Hàng

... 101-102 Wang Dong 1000

—  
—



Tóm tắt mấy kỷ trước: Phù ôn, một nhà văn-si, vì cừu được Hàng — một cô gái nhà giàu — khỏi chết đuối khi tàu đắm nên được Hàng yêu...

Phiên cũng yêu Hàng... dù chàng vẫn hiểu rằng từ một người nữ sinh-viên trường Bao-Chế như Hàng đến một anh văn-si khờ như chàng cái địa vị của hai người cách xa nhau lắm.

Năm khi nhận thấy tin Hàng thi trượt, thi Phiên mắng rủa, vì chàng thấy có thể yêu được Hàng...

Nhưng Hàng vẫn cảm chí hờ hững, để sau thi vào trường Đại-học...

Vì một việc của con Phiên giàn hàng và quyết xin hàng tuy chàng vẫn yêu Hàng và vẫn ghen tức Hàng... vì Hàng thường đi chơi với các bạn...

Mô họa là Phản định ngữ già Hàng cho Trào — một cậu kỹ sư Pháp và, Nhưng Hàng từ chối vì nàng đã chót yêu

chàng mới có ý vọng lấy được Hàng... Phiên nghe theo lời Hàng.

Phiên vốn dã yêu sáu, bảy giờ  
lại thêm làm việc thái quá,  
thành ra người chàng mỗi ngày  
một gầy rạc đi. Một hôm, trong  
bữa cơm chiều, Quý bỗng hỏi  
chàng:

— Anh làm sao mà dạo này  
trông già thế?

Câu hỏi đột ngột ấy làm thức  
hết dậy, trong lòng chàng những  
ái bần-khoán, lo-lặng về sức  
khỏe;

Phiên gương cười, gật lời:

— Tôi có làm sao đâu. Tôi vẫn  
khỏe mạnh như thường đấy  
chứ!

Quý bỗng hỏi:

— Vâng, anh khỏe lắm. Tiếc  
rằng không có can cho anh ngày  
bây giờ xem anh khỏe đến thế  
nào.

Sự thật thì đã lâu Phiên không  
đãm bước chân lên bờ cát, vì  
chàng tự biết mình sót đi nhiều

cần lâm rồi. Cần gì phải có  
chứng cứ sự hao sút ấy mới dà  
lo-sợ! Chỉ mỗi sáng soi vào  
gương để trái đầu, chàng đã  
thấy lở, mờ ra trước mắt cái  
hình ảnh khốn-kiếp của tử  
thần. Vì chàng đã cắt kẽm  
tay, chàng đã cắt kẽm  
quanh tay, chàng đã cắt kẽm  
quanh tay rồi để mua sự yên  
tĩnh cho lương-tâm...

Thấy Phiên im-lặng, Quý lại  
nói:

— Anh liệu mà làm việc, chia  
dẻ nào cũng thức đến một, hai  
giờ sáng rồi ngày lại cặm cipi suốt

ngày, thì sức nào mà chịu được.  
Nhất là múa nực sắp đến nơi  
rồi, để bị ốm lâm.

Phiên chèn-mảng đáp:

— Anh cũng sợ thế.

Quý diệu cợt:

— Anh cũng bết nợ kia đây!  
Em tưởng bây giờ anh quên hết  
cả rồi.

được những tiếng kêu tha-thiết  
của một sinh-lực bị vùi dập.  
Trước kia, thật không có mấy  
người săn sóc đến sức khỏe của  
minh được như Phiên. Vì đã bị  
giày vò trong bao nhiêu năm  
trời về bệnh tật, nên chàng đã  
biết rõ cái giá trị của sức khỏe

Thật vậy, kẻ nào mà thẫn chẽ  
đã lướt cánh qua, mới nhận  
thấy một điều rất doạ giòn mà  
không may mắn người ta không  
chú ý đến là: phổi Sống trướ  
đã. Sống một csi sống mảnh liệt,  
hoàn toàn đầy đủ, dó là át cả  
hạnh phúc ở trên đời.

Từ khi nhận thấy cái chấn lý  
 ấy, Phiên săn sóc đến sức khỏe  
của mình, từng lý từng lý, chỉ  
làm những việc gì lợi cho sức  
khỏe và sỹ-sinh hết thảy những  
cái gì có hại một mảy may cho  
sức khỏe dù cái hại ấy cần dùng  
cho tinh thần chàng như việc  
đọc sách. Vậy mà bây giờ chỉ  
vì tình yêu, chàng đã tự hủy  
hoại thân thể của mình để một  
cách tàn-nhẫn như một kẻ điên  
rồ. Nhưng lúc chót tình cơn  
mộng, chàng thấy nói lén tự đáy  
lòng một người hối-hận mèn-móng.  
Nhiều khi chàng đã nghẹ  
đến ròi bỏ H-Thanh và cất dứt  
liên lạc với Hàng để trả về nơi  
đồng ruộng sống những nay  
nhỏ-nho, êm-ê. Nhưng rồi  
Hàng lại đến và hột cuội của  
nàng, một tiếng nói, một cái  
nhìn dù gắt-dỗi hay trùm mền  
của nàng cũng dà lam cho Phiên  
quên hết tru-tru để vui vẻ bước  
chân xuống cái vực sâu dương  
mở rộng ra ở dưới chàng.

Sống, phải sống trước đã! Cầu  
phương chán-ky Phiên đã nhờ  
một người thợ tráng-guong viết  
vào một miếng kính dài mà  
chàng thường để trên bàn làm  
việc bây giờ chàng đã dập nát ra  
rồi, để mỗi lúc khôi trống thấy  
lòng lại thèm bần-khoán khô  
sô? Trời! còn gì đáng thương  
bại hơn là phải bắt tri súng suốt  
của mình thành ra ngu muội,

phải nhầm mist bỏ con đường  
sáng để được bình tĩnh bước  
vào con đường tối...

Quý thấy Phiên cứ ngồi chống  
đầu xuống mâm, liền au-yém  
giục:

— Anh ăn cơm đi chứ! Anh  
cần phải ăn nhiều để giữ lấy  
sức khỏe chứ em sợ anh oán lâm.

Phiên nhìn nàng, mỉm cười:

— Nhưng anh đã oán đâu.

— Đã đến lúc ôm thi còn nói  
chuỵen gì nữa. Tốt hơn hết là  
để phòng từ ngay bây giờ. «Meilleur  
vaut prévenir que guérir».

Rồi Quý nói tiếp:

— M. hình như đạo này quen  
không viết bài «Văn-Hoa» nữa,  
làm, gi hận-rộn mà phải thúc  
dém thức hôm thế?

Phiên hùng-bỗn cãi lại:

— Chà! em đừng tưởng chỉ có  
đi làm lấy tiền thì mới hận-rộn  
thôi, còn không đi làm thì nhân  
rồi, còn không đi làm thi nhân  
rồi. Điều đó không hợp với anh một chút nào. Vì đời  
anh lùi nào cũng hận-rộn, dù  
việc làm của anh có này ra tiền  
hay không. Em nên nhớ rằng  
anh là một người luôn luôn bần  
khoán về lương-lai, và lúc nào  
cũng muốn học, muốn biết, chứ  
không bao giờ dám cho mình là  
dãy dù được...

Quý ngắt lời:

— Thi em có bảo anh tự cho  
mình đây dù đâu. Em chỉ  
khuyên anh nên làm việc cho  
coi-dieu-dỗi, đời anh còn dài, đì  
dâu mà phải vội-vàng. Anh cứ  
làm việc quá sức như thi này,  
nhờ ốm một cái thi có phải mất  
hết cả không?

Sự thật đã lầm lúc nghĩ  
đến cái việc có thể xảy ra ấy  
đượ, nhưng chàng lại coi quên  
đi, ngày, bây giờ thấy Quý gợi  
đến, chàng không thể giấu được  
sự lo ngại nữa. Chàng đặt bát  
cơm xuống mâm, thở-bắn hỏi;  
— Vậy thi làm thế nào hở cõ?

Quý vui vẻ đáp:

— Khó gh! Anh cứ làm việc  
cho coi-dieu-dỗi, và thỉnh-thoảng  
nên di chơi luôn.

Phiên vỗng bài cười vì chàng  
không ngờ lại phải hỏi Quý một  
câu quá tầm thường và để nghe  
một câu già lời mà chàng đã  
thuộc lòng từ ngày bé rồi, chàng  
bảo Quý :

— Làm việc điều độ thi Juoc,  
còn di chơi thi en ngai lâm.

— Ô, anh lưới đến thế kia à?

— Không phải anh lưới đâu.  
Nhưng tại anh đã nói với các  
bạn hữu của anh là anh di du  
lich xa rời, nhõ di chơi gặp họ  
thì có mang tiếng nói đổi khô, gò.  
Má họ còn nghĩ làm điều  
gi ám muội là khác nứa.

Quý cười :

— Tu'ng gi, chư có thể mà  
anh phải sz. Em sẽ đưa anh  
di chơi những nơi mà anh sẽ  
không gặp người quen nứa.

Phiên bắt hòn hỏi :

— Đi đâu?

— Đi đâu mà chẳng được.  
Miễn là ra khỏi thành-phố Ha  
noi thi anh còn sợ gặp bạn hữu  
nào nứa.

Thấy Phiên có vẻ siêu lòng,  
Quý nói tiếp :

— Nhán thè, ngày mai là chủ  
nhật, nếu anh bằng lòng, em sẽ  
đưa anh sang Bắc Ninh chờ.

Phiên khong luồng-lụ, nhận  
lời ngay. Quý liền vui-vé nói:

— Vậy em phải sửa soạn thức  
ăn từ tối nay để sáng mai mang  
theo di ăn cho thiên.

Sáng hôm sau, Phiên và Quý  
đãy thật sớm để đap chuyến tàu  
thứ nhất sang Bắc.

Mấy tháng giờ liền, giam  
minh trong căn gác chật hẹp với  
sách vở, hôm nay mới được  
trông thấy nhà ga với con tàu,  
với một bầu trời khoang-dâng,

rực-rỡ trong ánh bình minh, Phiên thấy lòng mình nao nao rung động, và cái chí giang hồ phiêu bạt bị dồn đi trong it lát nay, lại thức dậy trong tâm chí chàng với tất cả những sưa-sưa, sôi-nỗi của nó. Khi lúi đùi chạy ra khỏi nhà ga Gia-Lâm thì Phiên và Quý cũng vừa ăn lót dạ xong, hai người liền ra đầu toà đường hông mát và ngắm mặt trời mới mọc ở đồng đồng. Ánh sáng chiazza vật dài trên những thảm lúa xanh rì và nhuộm đỏ rực những ngọn cây hai bên đường. Thỉnh thoảng một đàn chim sẽ bay đảo đảo trên những ruộng lúa đã bắt đầu chín. Mái lầu chín thư phu và mài cỏ non bốc lên ngao ngắt trong không khí. Thứ mùi ấy đối với Phiên quen thuộc quá, làm cho chàng phải nhớ lại những vụ múa di coi gặt ở nhà quê, những ngày thênh-thang chạy nhảy ở ngoài đồng đuổi theo một đàn bướm sặc-sỡ hay một đàn chim chóc. Cái cảm giác êm đềm ở nơi đồng ruộng thoảng hiện sau trước mắt Phiên và reo vào tâm hồn chàng một sự nhớ nhung vờ-vẫn. Bất giác chàng buông một tiếng thở dài....

Quý từ này đến giờ vẫn đề ý đến nét mặt của Phiên, với băn-khoăn hỏi:

— Anh làm sao thế?

Phiên quay lại nhìn nàng, gương cười giả loli:

— Anh có làm sao đâu.

— Không làm sao mà anh lại thở dài?

Phiên biện bắc:

— Anhbit không khi mạnh cho mày phổi đầy chờ!

Quý không tin, cùnghen Phiên trừng trừng, Phiên cũng nhìn lại nàng. Lúc này chàng mới nhận thấy Quý có một sắc đẹp rất kín đáo và hiền hậu. Trong cặp mắt đen láy và huyền ảo của

nàng có một cái gì làm cho ta phải nghĩ đến cõi xa xăm huyền ảo và khiến ta phải dật lòng tin vào nàng. Nhất là cái nụ cười không giả dối, không guyễn gao của nàng, càng biện lộ rõ một cái tâm hồn ngay thẳng và không phức tạp. Tuy nàng là gái mới nhưng nàng không có những cái chi lả lanh, nhố nhăng của những nử sinh vào trạc tuổi nàng. Nàng là cái hình ảnh của một lớp dân bà đã sắp hết, cái lớp người chỉ biết im lặng hy sinh cho chồng, cho con, cho hạnh phúc của những người thân yêu ở bên cạnh mình.

Từ ngày đến ở nhà Quý, hôm nay Phiên mới thấy nàng đánh phấn. Vì nàng có được da trắng mịn như ráng chín qua một luợt phấn hồng, trông nàng đẹp tròn hàn lán, làm cho Phiên cứ đứng ngây ra nhìn. Bốn mắt im lặng nhìn nhau, như muốn truyền cho nhau những ý-tưởng sôi nổi ở trong tận đáy tim của mỗi người. Bỗng Quý hơi đỏ mặt, chớp mắt liên hai cái rồi dutay lên mi mắt, giả vờ kêu:

— Khó quá! con gi bay vào mắt rồi!

Phiên với sún đón:

— Con gi đâu? Bỏ tôi xem nào?

Rồi chàng đứng sats lại bên cạnh Quý, định để thôi mắt cho nàng, nhưng lúi ấy tần bồng xó đi một cái, Quý đứng không vững ngã dài vào ngực Phiên. Phiên đỡ nàng đứng vững ngay người lại, vừa cười vừa nói:

— Ti ơi! thi chết nhé!

Chàng chưa nói得出 lời, chợ thấy có người vỗ mạnh vào vai. Phiên vội quay lại, thấy Cung đã đứng ở đây sau mình từ ban giờ. Cung cười ha-ha rồi liền thoáng nói:

— May mày khéo là may!

Không ngờ hôm nay lại gặp tiên sinh ở đây. Thế tiên sinh định đi đâu?

Phiên vẫn biết tình Cung hay bông đưa, nhưng hôm nay chàng nhận thấy trong thái độ của Cung có một cái gì không tự nhiên làm cho chàng hơi惊讶. Tuy vậy, chàng cũng làm bộ vui vẻ giả loli:

— Tôi đi sang Bắc đây? Còn anh đi đâu?

— Thế thi bay! Tôi cũng sang Bắc, nhưng anh đi một mình chứ?

Phiên chỉ vào Quý:

— Tôi đi với em họ đây.

Câu này chàng nói bằng tiếng Pháp, đèn chữ «cousins» chàng mới sực nhớ là rằng chữ này họa công-lử ác chơi ở Hanoi thường dùng để gọi tinh-phân. Chàng hờ-hững són lối không nói tiếng ta, và chàng nhìn thẳng vào mắt Cung để dù xem cảm tưởng của bạo. Nhưng Cung làm như không để ý đến Quý, hỏi sang việc khác:

— Sao bảo anh đi đâu xa rồi kia mìn?

Và không để Phiên giả loli chàng hỏi tiếp:

— Hay lại bắt chước Phạm Lãi đi Ngũ-hồ?

Phiên đỡ đứng mặt lên. Chàng muốn tìm một câu nói bông đe cho Cung khởi nghĩ chàng có tình ý gì với Quý, nhưng Cung đã chia tay ra bắt tay chàng:

— Thôi, tiên-sinh đi nhé, tôi xuống ga Tứ-Sơn đây!

Khi còn có hai người, Quý mới hỏi Phiên:

— Ai thế hờ anh?

Phiên không muốn để cho Quý biết đây là anh trai Hằng, nhưng chàng lại vò ý trả lời:

— Anh Cung, làm ở nhà giày thép.

Quý chợt phô ra diễn gi, vội hỏi ngay:

— Cung, anh có Hằng phải không?

Phiên biết là mìn đã lố lời, đánh phô gai đầu. Quý nhìn di chô khắc, làm như không để ý

dành câu chuyện ấy nữa. Nhưng Phiên cũng biết thừa là rằng nàng rất khó chịu về thái độ bối rối, ban nầy của chàng khi trông thấy Cung, và nhất là những câu chế diễu của anh chàng này. Giả với người khác thì những lời diễu cợt ấy chẳng đáng để cho Quý phải bận tâm, nhưng Cung là anh Hàng kia mà! Tuy tình yêu của Quý đối với Phiên mới chỉ ở trong phạm vi bè bạn hay thưa hồn một mục mìn là của một cô em gái đối với một người anh, nhưng không phải vì thế mà nàng không biết ghê. Cái ý nghĩa so-sánh nàng với Hàng lùn nỗi lên trong lòng nàng một sự hờn giận không dẫu. Mà người dan hè nào lại không hờn giận được khi thấy người bạn trai đi với mình còn thấp-toùn sọ một người dan hè khác biết...

Từ trước đến giờ, Quý vẫn hết sức tránh phai nói chuyện Hàng với Phiên, dù đã nhiều lần thấy Phiên quá nô-lệ cho ái-tinh, nàng muốn can ngăn. Sở dĩ nàng có cái thái-dộ giữ-gìn ấy là vì nàng sợ Phiên sẽ biến thành nàng có ý ghen tuông chàng? Nhưng lúc này, cái việc nàng cố tránh lui trực tiếp dày dặn cho nàng, nàng thấy cần phải nói, phải học-lộ hết nỗi sụ lo-lảng của mình cho Phiên hiểu. Nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt Phiên rồi nói bằng một giọng thật dán dỏi :

— Em không hiểu tại sao ban nay trông thấy Cung anh phải bối - rồi? Anh có thể vì yêu Hằng mà giết bết tý - do của mình không? Em nói đây là em dung vào địa vị một đứa em gái của anh, anh đừng nghĩ cho em có ý gì khác.

(còn nữa)  
HỌC - PHI

Imprimerie. Trung-Bắc - Tân-Vân  
36, Bd Henri IV. Paris 3<sup>e</sup> arrondissement  
Le Gérant: NGUYỄN ĐOÀN KHÔNG



## Dưới mắt chúng tôi

(Tiếp theo trang 29)

nên đã đem vào ba gồng đóng cửa kín lại rồi trình trọng lấy dao chặt cùi bô ra.

Không ngờ vang không thấy mà viên đạn nổ tung ra cả hai được chiếc ví trong có 1.300 \$ của một nhà buôn ở phố hàng Bäu bỏ rơi trong khi đi xe và đã đem nộp ở sở Cảnh-giả lại cho người có của mà bảo T.B. vừa dâng. Giữa hai cái hành-vi đó chắc ai cũng phải công-niệm việc làm của hai người cu-li xe là cao luuong, đáng trọng, đáng khen biêt bao, còn việc làm của ông phản kia là hèn-bạ, dang kinh dâng biêt bao.

Bấy lại một chứng cớ về sự tai hại của lòng tham lam! Tay sự tai hại yê-long chuộng hư danh và tham tu lư iới đã hâm nhien như thế mà người đời, cả đám những hạng hiền biêt vẫn không tránh khỏi cái họa danh lợi được!

### Từ ông phán Hà-xuân-Tuân đến hai bác eu-li xe thực thà!

«Cái áo không tạo nên thù tu», «Miệng nam mồ trong bụng một bô dao gầm», hai câu ngon ngữ đùa dồn ở đời nào và xã-hội nào cũng vẫn đúng sự thực.

Thật thế, ở đời này không bao giờ nêu quan-sát người bằng cái bô ngoai có thể lừa dối cả. Nếu ta cứ tin vào cái bô ngoai hào nhang thì nhiều khi ta sẽ hối-hận không kịp.

Gitta một người có địa-vị, có học-thức, anh mặc bảnh-bao và một người lao-dộng vở-ngo, khờ so, rạc rưởi ta không thể chỉ dưa vào bô ngoai mà met ai là người có lương-tâm, có nhân-cach dâng cao ta kính-tựng.

Chắc các dọc-giá đã rõ câu chuyện ông Ha-xuân-Tuân phản su phù Thống-sir chỉ vitham 90\$

bị bắt-quá tang, hiện đang nằm trong nhà pha-tinh Thái-dé đợi ngày đem xử trước pháp-luat. Các dọc-giá chắc lại không

Kiem duyet bo

## Hộp Thư

### Cùng ông Trâm-Hà

Chúng tôi có nhận được mấy bài văn vân của ông có lòng yêu gửi đến dè dặt và không thấy dè dại-chỉ nên phải giả loli ông trên mặt báo.

Vì mấy bức thư của ông viết đến nhà báo đều không thấy dè dại-chỉ nên phải giả loli ông trên mặt báo.